

TRUNG BAC

CHỦ NHẬT

DEPT LEGAL
INDOCHINE
N° 122910

TIỀN NHUẬN-BÚT

Tiền đem tặng nhà thơ, nhà văn để xin văn thơ, tạ thường gọi là tiền nhuận-but. Tiền nhuận-but nghĩa là tiền làm cho bút viết tức như ta nói nôm là tiền sắp bút, bên Tây chẳng rõ khởi từ đời nào, còn bên Tàu thì khởi có từ lâu đời lắm có lẽ từ 15, 16 thế-kỷ trước đây.

Đời Tùy, Trịnh-Dịch được nhà vua phong tước Bối-Quốc-Công, ngồi Thượng-tru-Quốc. Triệu-thần là Cao-Dĩnh, phụng mệnh vua viết Chế-thư, tức là sắc phong. Cao-Dĩnh hỏi đũa Trịnh-Dịch rằng:

— Đề bút cho tr ?

Trịnh đáp :

— Làm tới chức Phương-nhạc (tức là tước Công, tước của vua Chu-hàn) thì đã chóng gây xin về, không được một đồng tiền nào, còn lấy gì mà làm nhuận-but nữa ?

Có người bèo ai hưởng nhuận-but khởi có và dùng từ cuộc văn-dáp đó.

Vị tất đã đúng.

Vị tác-giả sách «Dung trai tục bút» nói rằng tiền nhuận-but có đầu từ đời Tấn-Tống (Tiền-Tống—sau đời Tam-Quốc) nhưng đến đời Đường (823-907) mới thịnh-hành.

Chưa biết thuyết nào đúng song điều chắc chắn là không thời nào tiền nhuận-but trong-hậu và lệ nhuận-but thịnh-hành từ đời Đường.

Như Lý-Ưng chỉ chuyện làm văn mà tiền nhuận-but thu về làm giàu đến cực hạn. Hoàng-phủ-Đề làm văn bia chùa Phúc-Tiền cho Bùi-Độ. Độ tặng lại xe ngựa vóc lụa rất hậu. Đề có giận không lấy. Sau Độ phải tặng thêm chín nghìn vuông lụa, bấy giờ văn-sĩ mới bằng lòng.

Thi-hào Bạch-Cư-Dị làm văn mộ-chi cho thi-sĩ Nguyễn-Thận mà được con gái Nguyễn-Thận tạ lễ nào yén ngựa nào lụa vóc, cũng đầy ai ngọc, các thứ trị giá tới bảy trăm mươi mốt.

Bùi-Quán-mất, con trai Bùi đem vạn quan tiền đến cúng văn-sĩ Vi-Quán-Chi làm văn khắc bia mộ-sĩ.

Tục nhuận-but đã thành cái lệ, không có

không được, nên bất luận văn-nhận nào liêm—khiết trung—chính đến đâu cũng không từ chối nhận tiền thù tạc. Chẳng hạn, một người nhân-cách tác lạc như Hàn-Dũ tức Xương-Lê, mà cũng không bỏ mỗi lợi nhuận-but đó.

Trong bài văn Lưu-Vũ-Tịch tế Hàn-Xương-Lê có câu rằng :

«Đinh» tước công, bia tước hầu, ghi ở hăm, khắc ở bờ (ý nói mộ chi) cái giá một chữ, xe vàng như non. (Công đĩnh, hầu bì, chi tụy, biểu thiên, nhất tự chi giá, liễn kim như sơn).

Y nói một chữ của Hàn ghi vào bia vào đỉnh nhà quyền-cúi hoặc đề vào bia mộ đáng giá xe vàng. Người ta đoán sinh thời Hàn-Dũ đã kiếm được rất nhiều tiền.

Tuy nhiên, thỉnh-thoảng cũng có nhà văn lấy làm gương-nghị hoặc do mặt mũi nghe nói đến khoản tiền bán văn. Chẳng hạn như Liễu-Tần làm quan Thư-sử Lô-Châu, đời Đường.

Bấy giờ Đông-Xuyên Tiết Độ Sư là Cố-ngạn-Huy nhờ Liễu làm văn bia đức-chính.

Liễu nói :

— Nếu tặng tiền nhuận-but thì không dám vàng lời!

Đó là một ngoại-lệ rất hiếm có ở đời Đường.

Dù sao thời bấy giờ cũng là thời đại hoàng-kim của các nhà văn nhà thơ, các nhà văn hay chữ tới.

Sang đời Tống, tục nhuận-but tuy chưa mất hẳn, song cứ suy dần.

Cho tới ngày nay, thì suy quá đến nỗi nhà thơ Tân-Đà phải than «Văn-chương hạ-giới rề như heo» và các nhà văn thơ Tàu ở Trưng-khánh hiện đang thèm-thường số-phận của anh phụ xe kéo.

Ước gì tục nhuận-but được khôi-phục lại—thịnh bằng một phần mười đời Đường thôi—để con nhà cầm bút khỏi lo-lắng về những văn-đề nhỏ-nhen!

LÊ HÙNG-PHONG

MỌI CÓ ĐUÔI MỌI Ở NHẬN ANO SÁCH XƯA QUÁN VĂN ĐƯỜNG CHỪNG HỌC Ở NƯỚC TA

Các giống « người có đuôi » trong dãy Hoàng-son và ở miền Thượng-du Bắc-kỳ

II

Mọi có đuôi trong dãy Hoàng-son ở Trung-kỳ

Theo lời bác-sĩ Gaide, tác giả một bài khảo cứu rất có giá-trị về mọi có đuôi sống trong tập kỷ yếu của hội « Đô thành biến cố » (Ấv-riv-Jain 1928) thì nhiều người ở Huế mà bác-sĩ đã hỏi về việc đó đều nói rằng có nghe nói đến giống mọi có đuôi nhưng đều nghe một cách vu vơ và cũng không rõ giống mọi có đuôi đó ở về miền nào. Một trong những người đó nói có nhớ rõ rằng giống mọi lạ lùng đó nhiều người cho là ở miền thượng-du tỉnh Quảng-nam, gần Trà-mỹ. Theo sự tin tưởng của dân quê thì ở trong vùng đó có hai giống mọi, một giống ở trong các thung lũng thì nhiều người biết, còn một giống nữa thì ở trên núi cao và không hề giao thiệp với các giống mọi khác. Chính giống mọi ở núi cao này là giống có đuôi như đuôi khỉ, có người lại nói giống mọi ăn thịt người.

Ông Uag-Thông y-sĩ ở Trung-kỳ, theo lời bác-sĩ Gaide, có nhớ rõ rằng hồi ông mới 12 tuổi, ông thân-sinh ông đang làm tri-huyện Phú-lạc, tỉnh Thừa-thiên, có cho các giống mọi ở những miền thượng-du về, thì ông được trông thấy một tên mọi đã lên tuổi có một cái đuôi sau lưng dài độ 4, 5 phân tây. Ông lại nói rằng trong một cuộc đi chùng dận ở huyện Phú-lạc, ông có gặp ở miền thượng-du huyện đó một giống mọi mà xuong sống dài quá người thường, vì thế mà người trong vùng gọi là « mọi có đuôi ».

Về giống « mọi có đuôi », bác-sĩ Morin hồi còn giữ chức bác-sĩ coi nhà thương tỉnh Đông-hồi được viên tri-phủ Ba-đôn và M. Clavel coi đồn khố xanh ở Qui-đạt, một đồn xa nhất trong tỉnh cho biết rằng :

Một thuyết cho rằng trong giống mọi từ trước: vẫn có những người có đuôi thực.

Đuôi đó là vì xuong sống quá dài mà sinh ra. Khi ngồi, giống mọi có đuôi đó phải dùng những ghế có đục sẵn một chỗ để cho đuôi xuống, nếu không chúng chỉ ngồi được một bên mông mà thôi. G ống mọi này có lẽ trước hoặc nay vẫn ở miền núi ở giữa tỉnh Quảng-trị và xứ Lào.

Thuyết thứ hai nói rằng một vài giống mọi không có quần áo chỉ dùng một cái khổ để che bộ phận sinh dục. Mình khổ thừa của những giống mọi đó lại không ở phía trước mà lòi ra phía sau như một cái đuôi. G ống mọi này rất dữ tợn nên người Nam chỉ rờng thấy chúng ở xa khi nhìn thấy mảnh khổ phật phơ sau lưng nên tưởng là quái.

Thuyết thứ ba nói rằng người Mọi lúc đi đường thường đeo một cái dach đựng các đồ vật sau lưng, dach đó nhiều khi rất nặng nên trong khi nghỉ, muốn khỏi mệt xuống đất, người Mọi thường cho dach đó dựa vào một cái cây đeo ở giày lưng. Đến lúc đi muốn cho tay được tự do thì cái cây đó thò ra sau lưng trông như một cái đuôi.

Ông đồn Cavel nói ở Qui-đạt và miền núi lân cận, chưa ai trông thấy người có đuôi. Nhưng nhiều người nói đến giống « người vượn ». Trong miền núi phía sau Qui-đạt, có một giống Mọi rất dữ man không bao giờ đi xa rừng và không biết cấy cấy. Giống này chỉ sống bằng hoa quả cùng rế cây vượn trong hang núi. Giống này treo cây rất nhanh rất giỏi chẳng khác gì vượn và không có quần áo gì ngoài một cái giấy lưng bằng giấy leo phía trước có lá và phía sau có thể giải thành ra như đuôi. Không ai có thể giao thiệp được với giống Mọi này vì chúng rất hay sợ. Chỉ một người lái buôn Annam là có thể đến gần chúng. Người này thường vẫn mang diêm và tuya vào bán cho chúng.

nương khi gánh đến một chỗ đã hẹp phải đẩy hết những người gánh đi, chỉ ở lại một mình thì bọn Mọi mới dám ló ra để đổi những thứ hàng đó với da súc vật và các thứ quả trên rừng. Ngay người lái buôn đó cũng không bao giờ vào được chỗ bọn Mọi này ở. Ngay các giống Mọi cũng tin rằng có người có đười. Trong cuốn sách « les Jungles Mọi » nhà thám-hiêm H. Maitre có viết :

« Vùng Nam-duong, ngoài giống té-giác hai sừng, theo lời thổ-dân lại có cả một giống rất lạ, đó là giống người rừng». Không phải lần này là lần thứ nhất lời nghe nói đến chuyện những người lạ lùng đó. Giống này không ở một chỗ, chỉ ở trong rừng và theo lời Mọi, thì lại có đười như đười khỉ. Trên cao-nguyên Darlac là nơi dễ đi tới và chỉ có cỏ ginh cùng những bụi cây nhỏ thì không có giống đó nhưng ở khu quanh hồ và trong miền núi cao già Hoành-sơn người ta nói là có giống người đó. Theo lời thổ dân thì giống người rừng miền Nam-duong thân thể thấp bé chỉ cao độ một thước rưỡi và đầy những lông đỏ hoe. Một sự lạ là chân tay chúng không có một khớp xương nào chỉ cứng đó như cựa chim. Phía trước cánh tay lại có một cái màng sắc như dao mà giống này dùng để cắt những cây cối gặp trong lúc đi trong rừng. Chúng không trèo được cây vì không có khuỷu tay và đầu gối nên chỉ nắm dựa vào gốc cây mà ngã. Chúng chỉ ăn thân và rễ cây mà sống và không biết làm nhà ở, chỉ đi lang thang trong rừng. Hiện nay giống này ít khi thấy nhưng một đôi khi vào rừng người ta vẫn thấy vết chân của giống người kỳ dị đó.

Một làng Rade ở trên cao-nguyên Darlac

không những tin rằng có người có đười mà lại tự nhận là con cháu một người có đười gọi là Khat. Vẫn theo lời H. Maitre, khi ông đi đến làng giống Mọi Bahra ở thì cả làng đều xô vào vì những quân-tướng của ông đều là người Mọi Mnong và khắp trong vùng, nhiều người tin rằng giống Mọi Mnong có đười nên mới gọi chúng là Mnong chạt và nói giống này hay rất thật người nên mới khi muốn cho trẻ con sự thì đem bán cho người Mnong. Bực-sí Vogel, trong đạo quân thuộc-địa đã từng sang chức y-sĩ tỉnh Kontum từ 1923 đến 1925 và đã từng ở Darlac, có viết một bài trong tạp-chí Esculape dưới đầu đề : « Trong các giống Mọi và Kha có giống người có đười không? » Trong bài đó đại khái, bác-sĩ nói trong những người cổ-tích ở miền Mọi có một chuyện nói về người có đười.

Ở Darlac, ông đã từng hỏi nhiều người và dĩ nhiên nói để có độ xét về giống người đó. Thực ra thì không ai trông thấy người có đười cả nhưng những tin đồn đại về giống người đó thì nhiều và rất rõ ràng.

Theo những tin đồn đó thì giống người có đười rất dữ tợn và khỏe mạnh, thân thể chúng đầy lông và chúng không có quần áo. Khi nấu đồ ăn thì chúng dùng một thứ đá rất cứng nhưng vào như để cho muối, xong rồi lại cắt đá đó đi để dùng mãi mãi. Giống này ở trong những miền núi cao không ai dám bước chân tới.

Bác-sĩ Sallet, trong một bài về những sự tin tưởng của người Nam trong tỉnh Quảng-nam dâng ở tập kỷ-yếu hội Đô-thành niên cđ 1923, cho rằng chuyện người có đười nói trên gốc ở một chuyện cổ tích Annam về gốc tích người Chiêm-thành (Chăm). Chuyện đó tóm tắt như sau này : (Chuyện này theo

ông Louis Finot thì do ông Huber chép trong tập kỷ-yếu Trương Viễn-dông bác-cổ dưới đầu đề « chuyện cổ-tích Ramayana, dịch ở cuốn Bính-nam-trích quai ra)

« Chúa Quỷ Dạ-xoa làm vua nước Điện-nghệ, phía Bắc nước này là nước Hồ-Tôn. Công chúa Bạch-tinh, vợ Đông-cung thái-tử nước Hồ-Tôn có sắc đẹp. Một hôm chúa quỷ trông thấy công-chúa bèn ra lệnh bắt cóc đem về.

Chàng-tử, thái-tử nước Hồ-tôn chỉ bầy một toán quân khi binh phục được nước Dạ-xoa, giết vua nước đó và cứu được công-chúa Bạch-tinh về. Nhờ có toán quân khi nên mới bắc được cầu bắc những viên đá lầy trên núi để vượt bể Dân nước Hồ-tôn là giống có đười vì đội quân khi sau khi thắng trận đều lấy con gái nước Hồ-tôn, để ra con có đười như bề.

Chuyện này có lẽ chỉ là chuyện người Nam bịa đặt ra để khinh bỉ người Chăm, một giống đã bị mất nước và phải làm nô lệ.

Đâu sao đó cũng chỉ là một chuyện hoang đường không thể dựa vào đó mà nói rằng người Chăm có đười được.

Ô. Sabatier một người rất hiểu rõ phong tục và những sự tin tưởng của dân Mọi, có viết một bài khá cừ rất rõ về giống người có đười. Bài đó M. Louis Finot đã trích lại đăng vào tập kỷ yếu hội Đô-thành niên cđ Oct. 1923.

Theo tài đó thì giống này có hai gọi là Khat, có khi là Mri hoặc Keri Mnang. To đint, hay Lo thay theo tiếng của các giống Mọi. Tên họ giống này là Man (đã man, rừng) Giống này ở trong vùng Chu Biê, một nhánh của già Hoành-sơn từ Cung-sơn đến Darlac, một miền chưa mấy ai đi chân tới. Giống này cũng giống các giống Mọi khác về những điều sau này :

Tóc quần như len mọc thành túm sà xuống hai vai, ngón tay có da dính liền, ở dọc bàn tay từ ngón tay út đến cổ tay một miếng gân hoặc xương như con dao dùng

để cắt cây nhỏ hoặc giấy leo trong rừng, có một cái đười dài bằng ba đốt ngón tay. Lúc đi chỉ nhảy bằng một chân, ông chân kia giơ cao lên, bàn chân gác lên tận gối. Giống này rất dữ tợn, khi gặp người khác giống thì đuổi theo bắt để ăn thịt, nên giống khác còn sợ hơn cả hùm beo.

Ô. Sabatier lại chép rõ cả lịch sử họ mọi có đười này.

Ô. Kremf, bác sĩ về vật lý học Giám đốc Hải học viện Đông-dương hồi 1908 có chụp được tấm ảnh một cái đười, do bác sĩ Kremf quân đốc nhà thương Nam-vang để đem ngâm vào rượu từ năm 1892. Đười này bác sĩ cắt của một tên Pnong (Mại) trong hồi đó. Đem soi kính hiển vi thì trong cái đười đó không có xương, không có gân mà chỉ là một cục thịt và mỡ đọng lại nhưng trong cũng có đủ mạch máu và cũng có liên lạc với thân thể người. Thứ đười thật đó (liên lạc) cũng có khi thấy ở các giống vật. Những cục mỡ đọng lại trong làn da hình trên dài đó chia làm nhiều ổ khác nhau bởi những cái màng khá hẹp. Cái đười mỡ đó rất chắc nên nhiều người mới trong rừng là trong có xương. Đười đó dài 19 phân tay và đường kính 3 phân rưỡi. Đười này có vẻ giống như một cái đười lợn. Nếu thì chuyện Mọi có đười không phải là chuyện hoang đường bịa đặt, nhưng những cái đười đó cũng rất hiếm, ít khi thấy có.

Những chuyện người có đười ở Thượng-du Bắc-kỳ

Về các giống người khác ở các miền thượng-du Bắc-kỳ và Ai-lao giáp giới với nước Tàu, cũng có giống thường nói đến người có đười. Trong cuốn khảo cứu về dân chủng-học Đông-dương, đại-tá Bonifacy nói rằng giống người Mán hoặc Xao di cư sang miền thượng-du Bắc-kỳ về các đời Tống, Minh, Thanh cũng có chuyện người có đười. Người Mán tin rằng họ là giống giỗ một con Cẩu-long đã có công đánh được ác và đem sếp thủ cấp giặc vua Tàu già sông-chúa cho. Người Mán nói rằng các con của Cẩu-long một người nhưng có đười. Ở một vài giống khác, cũng có chuyện tương tự như thế. Trong các giống người này hiện nay còn có người có đười già để cho khỏi quên gốc tích mình.

GIÁ MUA BÁC			
	Một năm	6 tháng	3 tháng
Bắc-kỳ, Trung-kỳ	20.000	11.000	6.000
Nam-kỳ, Cao-mán, Ai-lao	22.000	12.000	7.000
Ngược quốc và Cảng sở	44.000	24.000	14.000

Mua báo phải trả tiền trước mua đứt xin gửi :
TRUNG-BẮC CHỦ NHẬT, HANOI

ĐÃ CÓ BÁN :

VƯƠNG DƯƠNG MINH

của Phan văn HỨM

Một quyển sách quý trong « Tủ sách triết-học » - Tân-Việt - Một tác phẩm vĩ đại trong văn-học-giới - Một thiên khảo-cứu gồm thân thể và học-thuyết Vương-Dương-Minh mà ta có thể tự phụ rằng từ xưa đến nay khắp thế-giới chưa có quyển nào tinh tường hơn. Sách dày trên 600 trang - khổ rộng - có 3 bức địa đồ và 10.000 chữ Hán. Bìa litho 5 màu. (Vĩ giấy khàn nên chỉ in có 300 quyển)

ở Hanoi sách chỉ để bán tại nhà xuất bản **TÂN VIỆT - 29 LAMBLÔT HANOI**

Luan hỏi

Đầy những mầm cỏ non mới mọc, từ dưới đất thẳng đuột nhỏ lên, nhưng kia những lá cây già, lần lượt rụng về với đất.

Xinh làm sao, những « mầm người » măng búp bắt đầu nổi dậy: « ngọn-dầu » xanh gầy lên cao, « gốc-chân » liền với đất; rồi « thân » nẩy đuột lên, mạnh-mẽ, thơm tươi, tìm nhựa cơm dưới đất để nuôi sống tất cả những cơ-quan.

Cây cao, người lớn lên, những giọt mồ hôi lao tư rụng và rụng theo những lá tóc muốn thay màu. Rồi như cây nặng trĩu gió sương, « ngọn dầu » của người, nặng trĩu ưu tư, cũng dần khom xuống đất: mắt yếu sẽ hết đăm đăm trông cao mà chỉ đó những gò lớn, mó con khi chân chậm bước.

Ngọn dầu, còn khom xuống nữa, sau cùng sát liền với đất: như lúc mới sinh, người ta nằm xuống, thẳng ngang: nhưng không phải như lúc mới sinh để tự mình nẩy dậy nữa. Người ta nằm sát liền với đất, lần trong đất, ngọn dầu ngang với gốc chân. Sự thẳng bằng ấy là thay ma, là cảnh chết.

HỒNG-CHƯƠNG
(Nhạc thời xuân)

TƠ LÔNG

Đi về mặc ai...

Một người lái buôn ở Dự-chương, sang buôn bán ở Kim-lăng.

Tại đó có một gái mới hóa chồng, tuổi trẻ, nhan sắc xinh đẹp, về nữ công nhất là các việc khâu vá thêu thùa rất là tinh khéo. Lại có tài làm thơ, các bài ngâm vịnh, tinh ý rất triển miên. Người lái liền hồ môn tiền to cưới đem về quê. Xum họp ít lâu, rồi đề nàng ở nhà, lại đi buôn xa.

Nhà người lái ở, gần ngay một tòa lầu. Lầu cao có thể dòm sang nhà người lái. Trên lầu ấy có một câu học trò trẻ học, hàng ngày trông sang, nhắc thấy bóng hồng vào ra, đem lòng thăm yêu trộm nhớ. Nhân một đêm gió mát giăng trong, chàng mãi ngâm cầm, canh đã khuya, chưa đi ngủ, một mình đi lại trên lầu, bỗng nghe có tiếng ngâm bài cổ-thơ. Nhìn ra là tiếng đàn bà, ni-non thánh thót, đầy giọng tủi phận hơn duyên, biết chắc là người ngọc ở bên láng giềng. Nàng ngâm đi ngâm lại mấy lần:

Số nhật tương vọng cực

數日相望極

Thủy tri ý khí mê

誰知意氣迷

Mộng hồn bất phạ hiểm

夢魂不怕險

Phi quá đại giang tề

飛過大江面

Diễn nghĩa:

Tình ngày những ngóng trông nhau,
Ai hay chẳng tá nỗi sầu riêng ta.

Mộng hồn chẳng ngại đường xa,

Phía tây sông lớn bay qua đi tìm.

Ý riêng nào ngâm bài thơ ấy, là muốn mượn lời người xưa đề tả cảnh mình phòng không chiếc bóng, người chỉ bóng yêu qui, quanh năm chỉ hăm lợi đi buôn bán phương-xa. Chàng học trò nghe xong, lầm bầm nói một mình:

(xem tiếp trang 26)

NGHIÊM-PHỤC và vấn-đề văn-hóa Đông Tây

Có người cãi lại:

— Tiên sinh nói có khi quá lời; cái học Cửu-lưu của Trung-quốc ta cũng có nghĩa-lý sâu xa, gốc

nguồn vững chãi lắm, mới lưu truyền tới ngày nay được chứ?

Nghiêm-Phục trả lời:

— Phải, cái học Cửu-lưu cũng có nghĩa lý cốt nguồn, mới có người theo, mới truyền bá được từ xưa đến nay. Nhưng nếu xét kỹ tận nền móng, thấy chỗ đứng chân của học-phái nào cũng lỏng-chông, bấp bênh, không được thật vững. Ta hãy lấy một điều trong y-học để làm tí dụ mà nghe. Y-học Trung-quốc ta cho ngũ tạng thuộc vào ngũ-hành, rồi suy ra lẽ này tinh nọ, như là gan thì thuộc hỏa, mà trong hỏa lại suy ra tính hàn thì nhiệt v.v... Kỳ thật, cái thuyết ngũ-tạng thuộc ngũ hành, chỗ đứng chân không lấy gì làm căn cứ, chẳng qua cũng là một thuyết dựa theo thói quen vậy thôi; cái gốc đã lờ mờ vờ vờ như thế, thì những điều bởi đó suy rộng mà ra, tự-nhiên không sao tin chắc cho được!

Trái lại, học thuật phương tây, ngoài phép diễn-dịch để suy sét, lại chủ - trọng phép quy-nạp làm căn cứ xây dựng một học-thuyết. Với họ, một việc gì cũng phải có chứng cứ xác - thực, cũng như đóng đinh vào cột, không nhúc nhích lung-lay, bấy giờ mới thành ra một định-lệ, rồi thì nắm lấy cái gốc đó mà suy-diễn mãi ra. Bởi vậy học-thuật của người ta đều có căn cứ vững chãi, không dễ mỗi lúc làm cho đổi dời lay chuyển gì được.

Chẳng những Nghiêm-Phục cho cái học Cửu-lưu của Trung-quốc thì xưa là không đủ tin; ngay đến đời Tống Minh về sau,

VI

Không thể nào hợp con trâu với con ngựa làm một vật

này ra những bậc học-giá biết nghiên-cứu có phương-pháp, lập-thuyết có điều-lý công cật, rõ ràng, như Lục

Tượng-sou, như Vương Dương-minh chẳng hạn, họ Nghiêm bảo cái học của những nhà ấy cũng không đủ tin. Vì sao? Vì chỗ đứng chân của họ cũng bấp bênh, không có căn cứ vững chãi, lập-thuyết của họ cũng không bởi cái gốc suy tìm sự thực, như là học-thuật phương tây.

Sau nữa, ông báo Trung Tây nghiên-cứu học-thuật, mới bèn có một đối-tượng không giống nhau.

Học-thuật nước Tàu chỉ cốt giữ gia-những điều giáo-buấn cũ kỹ, phạm là tư-tướng của tiền nhân đều không dám động chạm dời đổi cho nên lối học chỉ cốt học sách. Học thuật phương tây, thì chuộng tìm tòi sự thiết mới lạ, cho nên lối học của họ lấy nghiên cứu tự nhiên làm việc thiết yếu nhất; học sách với chẳng qua để dự bị công việc nghiên-cứu tự nhiên ấy thôi.

Chối hết, họ Nghiêm kêu-ca tư-tướng học thuật Trung-quốc còn một điều thua kém người ta nữa, ấy là Trung-quốc chỉ hay nói chuyện đạo-nghĩa (道義) mà không bàn công - lợi (功利); không như Tây phương trọng chủ-nghĩa công-lợi và bảo đạo nghĩa với công lợi đồng là một, có công lợi thì mới rõ đạo-nghĩa.

Ông nói: « Chia điều nghĩa với điều lợi ra làm hai, thật là tai hại. Mạnh tử báo Lương Huệ-vương: Chỉ có nhân nghĩa mà thôi, hà tất nói đến lợi. Cũng như Đông-trong Thư về sau chủ-tư tưởng Chính-tiên-nghĩa, không hề điều lợi; sáng vật đức, không bàn cái công. Thước xưa, giáo-dục

các nước Đông-làng, đại-khai đều phân
nghe với lợi ích ra hai đường, kể sự
dụng ý thì nghe tốt đẹp, nhưng đến thực-
sự thì sai lầm, nông nổi, không hợp đạo,
lại chỉ làm hại lấy đến điều nhân nghĩa
thì có. Từ lúc người ta xướng lên học
thuyết thiên-diện tiến-hóa, càng thấy chỗ
phân-biệt ấy sai lầm nông nổi là thế nào.
Ta thấy đời nay thiên-hạ tranh đua giảng
cứu khoa-học kinh-lễ thì biết.

Tóm lại, ông cho Trung-quốc chỉ bàn
phiếm đạo-nghĩa, không bằng chủ nghĩa
công lợi của Tây-dương thiết-thực hơn.

Chắc ai cũng phải nhận - thấy Nghiêm-
Phục đã so sánh và phân tách văn-hóa
Trung Tây có năm điều hơn kém khác
nhau, thật là rõ ràng, xác-đang. Xin nhắc
lại năm điều hơn kém khác nhau ấy :
1 - Quan niệm tiến-hóa ; 2 - Tư-
tưởng chính-trị ; 3 - Chế-độ chính-trị ;
4 - Tôn-chỉ giáo-dục và 5 - Tư-tưởng
học-thuật. Mỗi điều, ông bày tỏ chỗ dị
đồng, và ngay đây biện bạch sự hơn kém
lợi hại, phân-đoán một cách thấu suốt mà
cương băng, khiến cho chúng ta là người
Đông-phương bấy lâu chịu vang bóng
văn-hóa Trung-quốc, phải chịu rằng ông
quan-sát thật đúng, không còn bất bẽ vào
đâu được nữa.

Bây giờ các ngài thử đoán xem ý muốn
của ông ra thế nào ?

Có nhiên ông muốn tổ-quốc ông phải
Tây-hóa cho mau để chữa những bệnh
nghèo hèn yếu đuối, để cạnh tranh sinh-
tồn bằng vai ngang sức như ai, chứ gì ?
Không thể thì con cháu Hoàng-đế còn là
đám chim, bốn trăm vạn nhân-dân Hán-
tộc còn là bần lương đáng thương, như
ông đã nói.

Nhưng mà Tây-hóa cách nào ?

Có phải Tây-hóa toàn thể chẳng ?

Hay là dùng lối điều-hòa châm chước,

chỉ Tây-hóa một phần thôi ?

Không ! không ! Nghiêm-Phục đau đớn

nhất nước nhà suy vi, muốn thấy

nước nhà được cường thịnh tiến-hóa
nhất nhất bằng người ; một khi chúng
kiến người ta cường thịnh tiến hóa bởi
những cách gì, thì nước nhà mình cũng
phải làm theo đúng thế. Người sao ta vậy,
mạnh bạo trút sạch cái lối hủ-bại và cái
cách duy-tân cho tới chân răng kẽ tóc,
chứ làm lối pha trộn dở dang, ông nhất-
định không chịu.

Nghĩa là ông muốn Trung-quốc phải
Tây-hóa cả trăm phần trăm mới được.

Nước Tàu ở cuối thế-kỷ 19, cũng khá
khác gì nước Nam ta lúc ấy, nghe nói đến
hai chữ Tây-hóa, phải thừ-cửu này lên
lên, như ngồi phải ghế lửa. Nhưng có một
số trí-thức tân tiến, nhất là phái học-sinh,
xướng lên thuyết dung-hòa, muốn lấy
Trung-học làm *chính*, Tây-học làm *dụng*,
để châm chước bổ khuyết cho nhau ; văn-
hóa mới đã đành phải theo, mà tinh-thần
cũ vẫn có nhiều cái hay, không thể nào
bỏ dứt.

Kể thế là phải, chính Nhật-bản đã thực-
hành được kết-quả tốt đẹp, và ngay Trung-
quốc hiện thời cũng theo đuổi như thế,
nhưng mà hồi bấy giờ Nghiêm-Phục một
hai chủ-trương Tây-hóa toàn-thể, cho nên
ông công kích cái thuyết « *thể* » họ « *dụng* »
kia hết sức hăng hái. Ông nói :

— Chết nỗi ! Các ông tưởng lấy cái
minh con trâu bắt làm công việc con ngựa
mà được à ? « *Thể* » với « *dụng* » vẫn là hai
mặt của một vật mà không thể phân ra.
Trâu ngựa, con nào có « *thể*, *dụng* » riêng
của con nấy, không phải muốn dưng
chẳng hợp bướng mà mong được việc
đâu !

(còn tiếp)
ĐÀO TRINH NHẤT

Thông-chế Pétain đã nói :

« Nhờ có bại trận mà mới đồng-tâm của quốc-
gia được thật chặt ; chúng ta sợ ai quay quần đi
lưu sự bại-hệ chúng, sự gần gũi đó, ai chỉ là tự-
nhiên, là hy-vọng nặng nề nhau trong cuộc phục-
hưng. Nhưng quốc-gia Cách-mệnh còn phải cần
sự thông nhất của nước / hập ».

LE-VAN KHÔI

LỊCH-SỬ TIỂU-THUYẾT CỦA HỒNG-PHONG

(Tiếp theo)

Nguyễn-Xuân gào thét rất cõ, và chính
tay phải chém chết mười mấy tên lính tại
trận, mới bắt buộc được quân sĩ khỏi xô
sao tháo lui.

Ông nghiêm lệnh tướng sĩ phải cố sống
chết ở ngay chỗ họ đã đến, không tới hơn
nửa thì thôi. Nhưng không được lui lại.
Theo ý ông muốn, liền được phân tặc nào
hỏi về vững phần tặc ấy rồi sau sẽ liêu.

Trời nắng như thiêu như đốt, quân sĩ
phải xoay tròn ra cầm cự với giặc. Tóp mào
gặp được chỗ có bụi tre bồng mào của khá ;
nhiều người phơi mình dưới lò lửa mặt
trời, lại làm bia chịu đạn của giặc mà
chẳng dám oán thán nửa lời. Hơi ham ở
những đêm mà ngọn ngang trước mặt, làm
họ đã ghê tởm, khó chịu. Trời còn ban
ngày, không thể nhụt nạng thây mà sợ mà
chén cất hay đem đi đâu, vì hề họ nhỏ dẫu
thò mặt lên, khác gì gọi giặc mà bảo tôi
đây, xin ngài bắn họ.

Cuộc tấn-công buổi trưa thất bại và thiệt
thời khá đau, nhưng Nguyễn-Xuân thành
thực tự trách mình nhiều hơn là đổ lại hệ-
hệ bất lực. Ông cho cuộc tấn-công này chỉ
là tự-nghiệm dò thử sức giặc thế nào, sự
thành bại không đủ kinh trọng và cũng
không dưng chẹn thay đổi gì chiến-lược đã
định. Hồng keo này ta vất keo khác, miễn
đến chung-kết hạ được kẻ đối thủ thì thôi.

Liền ngày lúc ấy, ông truyền lệnh cho
quân-sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức, rồi một mặt
sai lính hỏa-đàn bắt hết trại xa, nấu cơm
và nấu đem lại trước thành cho quân-sĩ
ăn ; một mặt với họp Trương-minh Giảng,
Hoàng-đăng Thanh, Thái-công Triều cùng
các bộ-trưởng lớn nhỏ, để dặn bảo họ-nghi.

Ông bảo chủ-trương :

— Các ông cố giữ hai bên tả hữu và mặt
hậu cho kỹ, nếu quân ta không vào lọt thì
thôi, nhất định không cho một tên giặc nào
tẩu thoát ... Mọi mình thì đương-cự

mặt tiền, thế nào mà được một huỷ-
lộ cho quân ta vào thành Phiên-an. Ta sẵn
thuốc đạn, cứ nã mãi thần-công vậy, không
hôm nay thì mai, không mai thì một, sớm
muộn chúng nó cũng phải tiêu diệt...

— Vâng, quan lớn dạy rất phải ; Thái
công-Triều nói đúng định sách. Chúng nó
như ngọn đèn sắp hết dầu mà binh-lực triêu-
đình ở tay quan-lớn điều-khiển, như đèn
gì đó, tắt nhiên thời tắt đèn kia đến nó.

Nguyễn-Xuân nhìn xem Công-Triều, nhưng
không để ý gì câu hàn vừa thì phụng :

— Từ giờ phút này trở đi, chúng ta đánh
thành cả ngày lẫn đêm ; cứ sau mấy hiệp
cùng thần công, lợi khua quân-sĩ tiến
lên xung-phá một lượt, kỳ cho hăm thành
mới thôi... Chư tướng đều phải cố sức
nghe !

Chập tối, bao nhiêu miệng súng thần-công
thì nhau khạc đạn vào thành. Tiếng nổ
đùng-đoành liên tiếp đã đời hơn trước.
Những chỗ gọi là dinh-trại kho tàng quân
giặc đều bị cây bầy từ tung, cơ-bộ không
còn mặt nhà hay bức tường nào nguyên
lành. Nhiều cây to cũng bật gốc, đổ gãy
ngả nghiêng. Quân giặc đã phòng bị an núp
kin đáo, chẳng thiệt hại gì ; duy có thường-
đân bị tan nát nhà cửa và tử-thương rất
nhiều nhất là đàn bà con trẻ. Những tiếng
kêu gào khóc-lóc, vang-động tới bên ngoài.

Đầu canh hai, binh-triều lại reo hò xung
sát đến chân thành. Quân-lính tiến trước,
dân-phu khiêng vào nạo thang, nạo mào,
nạo bao cái, nạo vật-liệu hỏa-công, rầm rộ
theo sau. Bao nhiêu mann-vực dồn cả mặt
tiền, cốt phá cửa Tuyên-hóa lấy lối vào
thành, cho ba mặt kim chi là hư-ợng.

Cố cố biết thế, cho nên đem hết tinh-
lực chống giữ ở cửa tiền. Chính Nguyễn
vân Trấn xông pha đốc-chiến, lần lộn giữa
vòng khói đạn, không biết nguy-hiểm là gì.

Lần này cũng như lần trước, quan-quân
đến chân thành bị chống cự hết sức kịch-

liệt. Giặc lần gõ đá xuống, đồng thời tưới đồ dầu hỏa rồi bắn tên lửa tung tóe, thiên đốt quan-quân và khí-cụ cháy rụi. Kế chết, người bị trọng thương, nằm chồng chất lên nhau trước cửa Tuyên-hóa.

Lúc tiếng súng sát, quan-quân thập được sáng trưng của quân giặc thì đánh mò, lại ở trên cõe đánh xuống, được thế mạnh hơn. Chúng cứ nhắm vào đám sáng mà bắn vãi, làm quan-quân tổn hại nhiều quá, đành phải rút lui.

Qua ngày thứ hai, cả ban ngày lẫn đêm, quan-quân bốn lần bắn súng thần-công tàn phá trước rồi bỏ binh tiến vào sau ra sức xung-sát, nhưng lần nào cũng bị giặc kháng chiến rất quả, không làm thẽ nẻo mà leo lên thành được. Mỗi lần thiệt hại đến hàng nghìn người là ít.

Giữa trưa, người ta đứng trên pháo đài dóm vào trong thành, thấy cình tàn phá là liệt, ghê thảm tới bực, thế mà quân giặc vẫn cố thủ, kháng cự, như-khí chưa nhụt tí nào. Chúng quân-tự từng nhóm dăm ba chục người, mình trần trái-trụi, dấn đội tên là hoặc chích khăn vuông rách lá, để che ánh nắng khốc hại của mặt trời chính-ngay. Người nào cũng cầm khí-giới lăm-lăm trong tay, không rời ra giây phút. Thấp-thoáng vô số đàn-bà con trẻ, dầm đội rở rỏ, tay xách xô nước, đem tới phân-phát cho các chiến-sĩ. Hình như mỗi người chỉ có một phần cơm nắm nho-nhỏ, mà không có đồ ăn gì cả, bấy rở ra lương-thực của họ đến lúc khô-khết lấm ròi. Dòm thấy nhiều người cời trần phơi rỏ bộ xương gầy còm thì biết.

Tuy vậy, chúng vẫn háng-hái chiến-đấu, lấy sức một chồng chọi lại trăm, khiến cho quan-quân ngã lòng và có vẻ lo sợ. Tướng-sĩ thăm-thì bên nhau, tỏ ý ao ước hãy tạm đình-chiến, để chờ dịp khác có binh-lực mạnh hơn hơu và tạ ơn tiếp-dây đủ hơn, mới hạ nội-quân giặc.

Thầy đời Lê viết-Thành, vốn tính nóng nảy, đã bị quân trúng vào mang tai trong trận đánh đó đêm, mà không được mấy ông điều-độ quân-thứ chăm nom rịt thuốc-tả-đề, có ý bực rợ, thô-dùng oán-hờn quan trên ra mặt. Lại công-nhiệm phiên-động binh-sĩ nên bỏ háng-ngũ mà trốn đi, tội gì phải hy-sinh thì-mệnh vô ích, việc có tăng đánh



trận có thắng, công-danh ân-thường tất cả về phần người trên, chứ lẽ tiếu-tốt được gì mà xông pha tên đạn, bao giờ cũng là tiêu-tốt chết trước.

Nguyễn - Xuân kiếm - điếm lại binh-số, tính ra trong hai ngày sáu trận huyết-chiến, đã tòn thất hơn năm nghìn người. Có cơ vơi chết sạch. Vì dụ cơ Hùng-võ và mấy đội thổ-binh Chân-lạp của Trương minh-Giảng đưa từ Nam-vang về, đếm lại không còn được hơn mười mạng sống sót.

Nay quân-lâm xao-xuyến, nên đề sinh-biến thì nguy, thế-lít phải ra uy một vài và làm cho tướng-sĩ nỏ nức mới được.

Sẵn có câu chuyện Lê viết-Thành xui giục quân lính đào-ngũ, Nguyễn-Xuân liền sai chém ngay thầy đời ấy, bêu đầu khắp các pháo-đài chiến-lấy để cho binh-lính thấy mà kiêng sợ. Ông lại hiệu-dụ các quân-voi những lời quyết-liệt sau này :

— Phàm trong quân ta, ai nói đến tiếng lui, đều chiến-quan-pháp xử trảm tức khắc như tên đội Lê viết-Thành này. Ai này trong đó làm gương ! Bản sãi nhất định nội nhất ngày mai dẫn tướng-sĩ vào thành Phiên-an sống ruyện khao-thưởng. Vay bắt cơ ai cũng phải cố gắng một trận cuối cùng, theo hiệu có tiếng rước mà tiến ; sau khi hạ thành,

mỗi người đấm có phần tử tửng, và kho tàng tiền bạc của giặc còn bao nhiêu, cho phép các người lấy hết. Ngày mai làm trận, kẻ nào nhút nhát thụ-lũ, trái với hiệu lệnh, tất bị chém chết tại hiện, quyết không dung thứ !

Sự thật, kho tàng tiền bạc của giặc chẳng còn gì, dẫu ấy Nguyễn - Xuân thừa biết, nhưng ông cứ giso bện quân-sĩ cho cướp lấy chia nhau, để họ có nhiều hy-vọng mà ganh nhau chiến-đấu tận lực. Quả nhiên ông kéo khêu gọi lòng sợ và lòng tham của quân-sĩ. Khiến họ đang chân nả lo ngại, bỗng trở lại háng-há, ai cũng lăm-lẽ muốn xông vào thành Phiên-an trước.

Qua sáng hôm sau, Nguyễn-Xuân chuyển hết thần-công lại mặt tiền dữ tợn, làm vách thành sứt vỡ mấy chỗ. Nhưng giặc mặc-hiêm khí-đạn, khuôn gỗ đá hân gần lại ngay. Kế họ trúng đạn ngã, kẻ kia tiếp tay lập tức, không hề sợ chết. Mọi người đã hốc hác, mỏi mệt lấm ròi, mà sức cự-chiến còn háng dào đét. Có lẽ chúng còn nhện đói mà đánh là khấc.

Xế chiều, tiếng súng mới ngớt, lính lại không biết bao nhiêu viên đạn xuống vào một góc thành mà không phá vỡ. Nguyễn-Xuân tuốt guom, hô thét quân-sĩ tiến lên ; một mặt, sai một đoàn trọng binh gồm mười lăm con voi chiến rất lực lưỡng, xông vào phá cửa Tuyên-hóa.

Từ lúc bấy giờ cho đến nửa đêm, trước sau bốn lần quan-quân hồ leo vào thành lại bị giặc đàn gạt ra.

Nguyễn - Xuân vội vàng rút lấy tám phần mười binh-lính tấn giữ cửa hậu và hai bên tả hữu, đem lại tiền-món, nhất định đánh tiếng báo chết.

Mãi tới đầu trống canh năm, quân giặc

chúng g ã ở cửa Tuyên-hóa luôn ba đêm ngày. người rào người nẩy mặt là kiệt sức hầu như không ở-động mỗi khi-gió nẩy ; bấy giờ quan-quân mới đ-ặt phá trực cửa thành mà lọt vào thành ngoại.

Ngay yên Xuân đấm một toán lính trào lên mặt thành, thấy quân giặc mặt sùng sục gối đầu lên nhau, mắt lờ-đờ, miệng há-hốc, người đã chết cứng rồi, kẻ còn hơi hóp thở. Bước vào vọng lán, cảnh-tượng cũng thế, chứng tỏ bọn giặc trên giữ cửa thành đã mạnh bạo kháng cự đến phút cuối cùng, đến nơi không sa chát.

Ông gọi Thái công-Triều lên xem có nhận diện được ai không. Công-Triều đi được soi đấm thổ-thi xếp hàng ở vọng-lâu, nhìn ra mấy mặt mà hân quen biết :

— Bầm, thẳng này là Lưu-Tín, thẳng này là Nguyễn văn Đà... còn thẳng có râu, tay cầm đại-đao này chính là Nguyễn văn Trấn, làm đầu-đẳng từ lúc Khởi chiến đến giờ...

À ! mình nó còn hơi nóng, bình như chưa chết... Vết thương ở cổ đây, chắc nó tự cắt, nhưng xem chừng không phạm lắm.

Công-Triều nhận đúng, chính Nguyễn văn-Trấn. Luôn ba đêm ngày, Trấn ở trên vọng-lâu, đốc-chiến mặt tiền, quên cả ăn ngủ, cho đến lúc quá nửa đêm nay, liền thả cửa thành hề nào cũng bị phá vỡ. Trấn bảo một người thủ hạ chém bỏ mình chết đi để khỏi bị bắt mang nhục. Người thủ-hạ ấy thường rót chầu rượu, hoặc gán tay đã yếm, cho nên vội đưa một nhát guom không được mạnh lắm, rồi tự tử ngay bên cạnh. Nhưng guom ấy còn nửa giữ hơi thở monh manh của Trấn, khi Công-Triều soi được nhìn mặt và nói òn-ào, làm Trấn hồi tỉnh, mở mắt thấy Triều, sụt-khi vịn lên, nghiêng rặng và nói trắng trợn :

GIÓ BUI KINH THÀNH

là phẩm hay nhất của CẨM AI (tác giả TỘI LỖI) — cuốn sách tâm mả của những ai muốn hiểu về những cái xa hoa lộng lẫy và... những ngổ sào đấm tới cửa Kinh Thành. Sách in rất đẹp. — Giá 1950.

NHỚ ĐÓN ĐỌC: DƯỚI BÔNG CỎ SƠN Hết số tiền thuyết của HẢI BĂNG. Ai đã đợc TRẮNG SĨ và DANH và 1950 cuốn sách giá trị của Hải Bàng không thể bỏ qua được cuốn sách vô cùng giá trị này. Số trong (Rp) **ĐÃ XUẤT BẢN:** nhiều cuốn sách VUI, HAY, LI-KY và ĐEP trong cả sách nhi đồng và hơn 100 cuốn sách đủ các loại đã từng được hoan nghênh nhiệt liệt. Hỏi Catalogue, kèm timbre 0p10

NHÀ IN Á-CHUYÊN XUẤT BẢN 17 EMILE NOLLY HANOI TEL. 1260

— Mày đây à, thằng khốn kiếp! Mày ghen hội chúng tao để cầu phú quý, rồi xem mày có được hưởng không, nhe!

Trần nói xong, nức lên mấy cái rồi tắt ngời. Công-Triều đang tay chặt đầu người bạn đồng chí cũ, xách xuống thùng lửa.

Trong lúc đó quan-quân vẫn phải hò hét đánh nhau với giặc từng bước; từ đây cho tới phá được vòng thành-nội vào đến đại-dinh, bị những địa-lò hỏa hổ cam bẫy của giặc sắp đặt rất rắc bên đường, làm cho tử-thương vô số. Hai bên đánh nhau ở đường phố Saigon. Qua mỗi chòm cây, mỗi góc tường, quan-quân đều gặp một lớp giặc mai-phục trở ra đón phục dữ-lợn. Đến khi chúng đâm chém đã thêm và kiệt quệ gần sức mới chập buồng khi-giới để cho quan-quân bắt trời!

Chúng đã thực-hành được sở-nguyên, là chết thì chết, tù thì tù; nhưng bắt buộc binh-triển phải mua cuộc thắng-trận bằng một giá rất đắt.

Gần sáng, quan-quân vào lọt cả hai lớp thành, thế mà còn phải bồi thêm vài nghìn mạng người, và đánh bắt kể sống chết, tới lúc mặt trời lên cao ba trượng, mới quét sạch nhữn, lớp giặc chòm giặc nhóm mai-phục tứ tung, xô nào cũng có. Vì thế quan-quân nổi cục, trông thấy thường-địa hoảng sợ giắt nhau đi trốn, cũng đuổi theo bản giới, bảo họ là giặc. Tội nghiệp thường-dân bị vạ giặc cả chém thớt mà phải uống mạng cũng nhiều.

Người ta đồn cả tù binh — gồm cả chiến sĩ và một số dân bà con trẻ, thân-quyển của giặc, — tụ họp ở một khu đất, trước một hành-cung, đêm được 1994 tên.

Duy có một đứa tuy còn bé bỏng nhưng rất quan-hey, là cậu bé Lê-văn Cừ, con Lê-văn Khôi, không thấy có mặt trong đám tù-binh mà Thái-công-Triều đã im đi soát lại rất kỹ.

Nó còn sống hay đã chết giữa loạn-quân rồi? Mặc kệ phải tìm kiếm cho ra, nếu để sót mất thằng nhỏ ấy, triều-dinh sẽ trách-cứ không phải chuyện chơi. Biết đâu chẳng có dư-đàng của thoát nó đi chỗ nào, rồi tồn làm mình — chủ, mưu toan phục thù phân-loạn nhà thì nguy to.

(còn nữa)
HỒNG-PHONG

NHÀ XUẤT BẢN : BÁCH-VIỆT

In những sách giá trị mang dấu
hiệu một nghệ- thuật tiên- bộ

ĐÃ CÓ BẢN :

XOM GIẾNG NGÀY XU'A

của TÔ HOÀI

— Một mô- típ cay đắng của một thiếu
niên nghèo ngác.

— Một câu truyện tâm sự náo nùng, đau
thương vô ngần của một thời trẻ tuổi
ngơ ngác.

— Những hàng chữ tâm huyết gửi cho
bạn trẻ của bốn phương đất nước.

Sách in cực đẹp, trên khổ giấy 18 x 24
Bản thường 2p50.

Bản đặc biệt : giấy Đại-là 10p. Giấy đó
lựa 10p.

Chuyện Hà - nội

của VŨ NGỌC PHAN

Muốn biết kỹ càng mặt-mặt của chính
Hanoi kinh kỳ hãy đọc chuyện Hà - Nội
Mỗi cuốn giá 2\$20. (bản quý 1\$5)

DUONG IN :

NHÀ QUÊ

tiểu thuyết dài đầu tiên của Ngọc GIAO

NBÙNG NGÀY THƠ ẤU

ký ức của Nguyễn HỒNG

XÓM AO SEN

tiểu thuyết của TÔ HOÀI

HƯƠNG KHÔI

tiểu thuyết của Mạnh học TỰ

Thư và mandat xin đề cho :

* M. PHÙNG VĂN HỢP

40, Rue du Cuivre — Hanoi

Một tháng với những kẻ tìm vàng

Nguyên-văn bằng Pháp-văn của NG. VĂN VĨNH
Bản dịch quốc-văn của LÊ VĂN HOÈ

Bộ Dân-lực Lào ở nhà Viên Ta Seng, cho chúng tôi biết về thể-thức kết hôn. Cả-khẩu-phủ, con gái nhà thường dân phải nộp 10p. cứ tăng dần dần qua con gái Phó-San, Ta-Seng, U-pa-hai, Châu-Mương v. v... lên tới công-chúa con vua Luang-Prabang thì phải nộp 138p. Sự thực thì có hơi khác một chút, hoặc ít nhất là ở miền chúng tôi ở, là miền có dân Phu-Thai và dân Khalen.

Nam nữ thanh-niên được phép gặp nhau khi cha mẹ ở nhà, hoặc riêng có hai anh chị. Nếu họ bằng lòng nhau, người con gái thưa với người cha để thách-hức sinh lễ. Sinh lễ nộp đủ hoặc nộp một phần cũng được.

Đề làm lễ vấn-danh, chú rể nộp trước một số tiền sinh vào khoản tiền mua con trâu thờ phật làm lễ cưới sau này.

Cha người con gái nhận tiền, thế là cặp trai gái thành vợ chồng chưa cưới. Nộp đủ tiền, trâu đem giết thịt đãi dân làng và khách khứa ăn, thế là cưới, thế là thành vợ thành chồng. Người làng liền chia nhau mỗi người một việc để làm nhà cho có đàn chủ rể, mà chẳng được tiền công xá gì, ngoài cơm ăn trong một hai ngày làm lụng.

Song bao giờ chú rể đã nộp đủ hết các lễ do nhà gái thách, thì bấy giờ hôn-lễ mới hoàn thành. Có khi sau nhiều năm chung đụng vợ chồng mới làm tiệc cưới thêm cho đủ lễ. Có nhiều gia-dinh con đàn con đồng mà cha mẹ vẫn chưa làm đủ lễ cưới, vì chưa giết thịt con trâu hay con lợn cưới cùng để khoản đãi dân làng. Một người Nam nhập tịch dân Lào khoe với chúng tôi rằng chế-độ cưới chịu đủ rất tiện lợi, chỉ mất có vài đồng bạc mà trai gái thành gia-thất và có cửa nhà. Dù cưới xin chưa đủ lễ mặc lòng, lễ vợ hay chồng đem tuyệt-án-tình, thì sẽ phải đem một số tiền gấp đôi số

tiền sinh-lễ chú rể đã hứa và một số tiền gấp đôi số tiền để chi phí về việc hôn nhân.

Bao giờ hôn-lễ hoàn thành thì gia-dinh mới được coi là thành lập hẳn, và bấy giờ mới được cất cái cầu nối nhà có đàn chủ rể với nhà cha mẹ vợ. Hễ hôn-lễ chưa hoàn-thành, thì chú rể không được đặt chân vào căn chính nhà ông bà nhạc, và cũng không được bận quần sampot đứng trước ông bà nhạc.

Tôi ghi sơ lược mấy điều đó, chứ không nói kỹ về phong-tục Lào mà tôi chưa có thì giờ nghiên-cứu. Dưới đây tôi không có một tài-liệu nào về vấn-đề này. Và tôi lấy làm hối hận mà thú thực rằng tôi không hề đọc qua những sách báo viết về xứ Ai-Lào, từ Auguste Pavie tới vị phó-giám cuối cùng của báo Paris-Soir, không hề Resque và Jean Ajalbert. Đó là những nhà rất sành về xứ Lào, giả tôi tra cứu văn các ông, thì tất là thiên phúc-sự của tôi mình bạch hơn và tôi sẽ tránh được những điều mà người ta đã quan-sát và mô-tả hàng trăm lần rồi.

Nghe tôi nói rằng mãi nay tôi mới vừa tìm thấy trong bức bản-dõ lớn và thu nhỏ 100.000 lần, nơi mà tôi đã đi trong hơn một tháng từ ngày 12 janvier tới ngày 17 février 1936, hẳn các bạn phải nhảy bản người lên. Đối với một nhà du-lich, và một nhà du-lich định kể chuyện cho người khác nghe, thì sự đó hơn cả sự tác-bạo vì, đọc sách há chẳng biết được người hơn là quan-sát trực-tiếp không tra cứu gì trước?

Có lẽ người ta chỉ thử hỏi cho tôi vì bài tôi viết theo một loại mới, và đáng chú ý vì đó là những cảm-ứng của một người ngu dốt không định nhai lại điều đã nói rồi và không định nhắc lại những điều xét đoán đã cũ.

Những căn nhà phụ vào nhà Lào là những kho đượ thóc lúa cũng làm trên sàn, không nhà nào có chường trâu bò, chường lợn,

thường già. Sức vật cứ thả rộng ở ngoài, chiều dần chúng về ngã ở phía dưới nhà sàn, chỗ đó có bao nhiêu không có người ta có thể ngăn cách làm bấy nhiêu ngàn.

Liệu tốt có phải nói rằng xung quanh nhà và cạnh nhà không bao giờ có vườn trồng rau cỏ. Chỉ mùa đông và mùa xuân là trồng được rau, nghĩa là vào mùa lạnh ráo, khi các suối các sông đều cạn nước. Nhà nào muốn trồng rau thì sửa sang một ít đất phía sau dọc bờ sông, cách lại nước độ 20, 30 phân tây, và rào thành từng ngăn rộng mỗi bề độ hai ba thước tây. Người ta trồng hành và rau cải con, Săng, chiều, người ta lấy nước sông tưới rau, tưới qua bàn tay hoặc qua một ống tre một đầu dúi một bằng một cạnh là, cho nước tỏa ra như quạt hương sen thoảng tới, Trên những chỗ bờ sông không giốc mấy người ta trồng cà thuốc lá. Cà không phải là thuốc lao như đồng-bào ta tưởng. Thứ thuốc là gọi là thuốc Lào, thứ thuốc chỉ hút bằng diêm cỏ nước, chỉ trồng trong mấy hạt thuốc (thứ Kiến-An, Hải-đương và mới đây ở Nam-định cũng có). Tôi muốn cho rằng tiếng *Lao* trong tiếng thuốc-lào không nghĩa là xứ Lào, mà tất cả thuốc là một thứ đồ đông-lưỡng, hoặc một điều đặc-biệt gì thuộc về việc trồng thuốc hay việc thái thuốc để hút. Thứ thuốc là chúng tôi thấy ở Lào, tại thung-lũng Nam-kok và Ségai, dùng để vùi lại hút như雪茄 hoặc thái để vào diêm hút khô như thuốc lá tây. Khi hết thuốc hút, chúng tôi dùng thứ thuốc đó, thấy cũng hút được, dù rằng chẳng hề lá gì. Nó không có mùi khét như thứ thuốc lá Bắc-kỳ là thứ thuốc lá đã lam thất bại những công cuộc kỹ-nghệ không cần sự pha chế và sự hơ lá.

Đó há chẳng phải là một điều nên biết đối với những người thuốc lá mới ở đây định dùng toàn thuốc Đông-dương để chế thành thuốc vị Havane, vị Virginia, vị Algérie, vị Ai-Cập, vị Thổ-nhĩ-kỳ hay vị các thuốc lá Pháp? Có lẽ đất Lào trồng thuốc tốt hơn đất Việt. Thuốc Lào có thể sử dụng, không phải pha chế và sự hơ lá. Tại

mấy làng có trồng cà dứa. Điều này cũng cho chúng tôi biết rằng người Lào ít dùng dứa và không phải là người thạo việc buôn dứa. Khắp làng nhà nào cũng trồng dứa xung quanh, thế mà chúng tôi thấy ai có thể trèo lên cây dứa hái quả. Chúng tôi đành phải mua dứa ở trên cây và hái lấy về. Nhưng, khi chúng tôi uống nước dứa xong chẳng hạn, thì mọi người xúm lại nhặt và ăn ngũ ăn nghien cái cùi que đi dứa. Cùi dứa có dính vào sợi dứa, vì thế, đàn lợn lại đồ xô đến tranh nhau lau chùi nhẩn thẩn cái sọ.

Ở đây có cả quả soài, người ta bảo cũng to và hơn như soài Bình-Định, Phú-Yên. Nhưng tiếc là, nay không phải mùa. Trong các vườn ở Tchépone, chúng tôi thấy nhiều quả na, mủ hồng và trắng, nhưng người ta khuyên chúng tôi chớ có nếm vào.

Xung quanh các nhà, chúng tôi thấy có trồng mía giê nhưng nước chưa hoặc nhạt. Dù giữa mùa xuân, song hoa hiếm lắm. Có một vài cây hồng cảnh hoa liền sít và màu sắc chói lọi.

Bé-Hao, nội-tướng viên y-sĩ ở Y:5 đã tận tâm hòa-hiệp chữa thuốc cho chúng tôi, thật là một vị phu-nân được trời phù-hộ. Bà gần là người duy nhất trong xứ được ngắm những cây hoa lan-xương ở ngay cửa nhà.

Và những quả chanh? Phải nói đến những quả chanh, vì có: ruyơn vang nồng mà ông bạn tôi đã có lòng tốt pha để tôi uống cho khỏi số mũi, để bị nước chanh làm hồng cả. Vì chưa gặt quả. Thế mà người ta bảo rằng cam vùng này ngon bằng cam Xã-Đoài.

Tiệc thay chúng tôi chỉ ăn toàn cam Xã-Đoài, hồng-bào ở Tchépone mới chúng tôi ăn sau bữa ăn ở nhà họ, chưa đủ, lại còn có nhũ-y thỉnh thoảng gọi biếu chúng tôi.

Đó là phong cảnh Lào do nhân-công sắp đặt. Muốn là đây là nơi chúng tôi sẽ ở, tôi còn phải nói mấy câu về phong-cảnh thiên-nhiên quanh các nhà, các làng và cả về khí hậu xứ Lào. sau một tháng lưu-trú về thời kỳ để chia nhất trong năm.

Phong cảnh Lào

Nếu thiên-nhiên so với hình-thức sắc thái do tay người sắp đặt ra đẹp hơn, thì muốn được điều hòa cảnh thiên-nhiên vẫn cần được tay người sửa sang lại, khai-thác thêm cho được gọn-mạch. Vì rằng loài người chỉ ngại-khên sự vùi dập của cảnh thiên-nhiên, để đem cảnh đó vào công cuộc của mình do mình sắp đặt. Chớ rào chỉ có thiên-nhiên làm chủ, chớ rào vật vùi dập và luật hóa-học tự do hành-dộng không có ý người sen vào thì tất cả không tìm được những ý muốn của vật-cối, thơ như thế ấy chỉ làm cảm được những cảm-hồn cây dây sự già-đổi, những cảm-hồn của các nền văn-minh mà-quá mà thôi.

Một rõ thiên-nhiên do người bỏ quên hoặc kiêng kị sợ nó tới, có vẻ đẹp riêng của nó và có những sự quân bình ở ngay trong sự bất quân của những đường tự nhiên. Trái lại, sự cân-đối do loài người ném ra đó đây giữa sự thiên-nhiên cũng là cần để rõ ràng hơn thiên-nhiên đó là của chúa mình, rõ ràng tất cả những vẻ lung lẫy đó là do kẻ nào đã biết lựa chọn làm của riêng.

Các họa-sĩ Tân lao giới cũng họa người tiêu-phu gánh củi ở cửa rừng; một tòa lâu đài ở suôn núi, một cái cầu bắc qua suối, mấy con thuyền trên dòng nước quanh-co. Một đàn chim bay lượn trên mây là đẹp nếu dưới đất có một thiên-nữ từ cửa sổ móm màng hay một nhà thơ ngắm nhìn vom trời man mác.

Tại xứ Lào, chúng như tại mấy miền hẻo-lành nước ta, thường có những cảnh thuần thiên-nhiên, cây cối mọc rậm rạp um-tùm. Có mấy cây khế đing-đờ đồ ngang giòng sông, có những phình đá cheo-leo đồ sập, có những giải núi sạt đổ, mà người không buồn dọn lấy con đường bị nghẽn để đi, chẳng ai buồn ngăn hay tháo những dòng thác bị ứ.

Những cảnh-tượng đó coi mà buồn vì loài người cảm bị ý đồ mình chẳng là cái gì cả, chỉ có thiên-nhiên mà thôi. Những chỗ đất người ở vắng-vắng một chút bề tỉn-xó ở bên núi ứng rãnh cao-cả luôn luôn ứn thây.

Đất vắng-vắng là điều-kiện chính-yếu của lịch-sử và lịch-sử là sinh-mệnh của các x-

hời. Một dân-tộc sống trên đất trung-chuyên không thể có lịch-sử được. Vì lịch-sử ghi vào đá mới, in vào dòng sông, bằng những danh-từ chỉ có ý nghĩa khi trở những vật bền vững hoặc sẽ vững-bền lâu lâu.

Tại các xứ đất trung-chuyên các danh-từ bền mãi với những nơi nơi cái tên, mau lẹ như những bức đờ đó mới nhất không vẻ rõ ràng. Khách đến quay gót trở lại nơi xưa, không thấy những phong-cảnh mà mình thích trước. Những thứ-vị về mỹ-thuật họ cảm thấy làm họ sợ hãi, vì nghĩ rằng nó chẳng được bao lâu. Cuộc đời-thay biến-cá thành bất đàu, người ta chỉ cảm thấy ở nơi đất vững một chút, mà nhà thơ muốn vững-vàng muốn-thoát để làm cho cảm-giác của mình vĩnh-viễn muôn năm.

Nếu Tô Đông-Pha trước kia phải chọn lấy một việc trong hai việc: hoặc những cây cỏ thụ thai xưa diễn ra trong khung cảnh vật, và hoặc những thắng cảnh danh-lam khiến mình nhớ đến những chuyện aub-hàng, thì tất Tô sẽ mong cho cảnh-vật bất đi bất dịch, sự bất di-dịch của cảnh-vật sẽ làm cho kỷ-ước hơn người bất di-dịch cùng với nhân-loại vậy.

Nhưng làm thế nào mà dung-hòa được ý-nghĩ những cảnh vật thoáng qua với những cây cỏ thụ ngàn năm kia nó đồ nhằng theo đất no mọc.

Sự mâu-thuẫn đó làm cho ta bối rối và khiến ta ngờ lạc đường cảm-giác mãnh liệt nhất của ta, cái cảnh lộn-xộn hôn-mang đó cho ta thấy rằng ta đang đứng trước những cuộc đời thay bất tuyệt và những cây cỏ thụ như theo đất sạt kia cho ta biết rằng chúng đã sống hàng mấy thế kỷ trên mặt đất vững chắc.

Những cảnh vật vững bền xưa kia nay bị xâm phạm luôn luôn, làm cho ta lo âu. Thấy cảnh đồ sập hao là quá, ta nhận thấy rằng những tấn bi kịch của vật chất xảy ra luôn. Những bi-kịch đó thật ra chỉ là những sự xâm phạm trọng-đại hơn trong biết bao nhiêu cuộc xấp đổ hàng ngày. Những cuộc xấp đổ đó, ta không thấy rõ. Vì nó không làm tiêu-diệt những vật lớn, tuổi tác rõ ràng. Đó là cảnh-trí nơi chúng tôi đến tìm hờ để giải- thoát chúng tôi.

(con tiếp)

Dầu trị bá chứng Đông-á tốt
đó ban khắp chợ đồng quê, từ Nam tới Bắc - lại từ Bắc quay
Éts. Đức - Thang 80 Médicaments Hanoi

Nguyễn Văn Vĩnh (1)

«... Trong khi tôi cạo bến Haiphong, tôi có gặp ông Thu (Nguyễn hữu-Thu) và ông ta có ý muốn vận động cho tôi ở lại Pháp sau khi dứt xáo Mạc-xây bẻ mạc. Ông Thu có ý muốn cho tôi thành một ông giáo dạy một cái trường Bảo hộ riêng, hình như sắp thành lập dưới quyền bảo trợ của quân Kinh-lược, mà cái tình thân-cĩa trường này hình như thiên về cái học mới của Tây phương ở Hanoi cái ý kiến đó, tôi xem chừng như còn mới lắm vì tôi xin thủ thực rằng vẫn để giáo dục thiếu-niên còn quá chậm, nhưng ở Hải-phòng này thì khác hẳn. Cái cảnh tượng học hành ở đây an ủi ta rất nhiều. Còn gì vui mắt bằng được trông thấy một bọn trẻ nai ba chục đứa lên năm lên sáu, ăn vận áo-phục, nói tiếng Pháp, đùa náo đùa nẩy đều có đủ thông minh nhanh nhẹn, cái vẻ thông minh nhanh nhẹn nó là đặc tính của tuổi thiếu-niên mạnh mẽ, chưa chán hy vọng. Trẻ con ta cho học với trẻ con tây có cái lợi này: là trẻ con tây có cảm giác bình đẳng, không rút rút. «Xưa nay tôi vẫn chủ trương phải bảo tồn quốc phục, nhưng đến bây giờ thì tôi bắt đầu nhận thấy rằng sự thay đổi bề ngoài có một ảnh hưởng rất to tới cho cái bên trong. Tôi sẽ có dịp nói rất nhiều về vấn đề này một cách kỹ càng hơn và tôi sẽ không quên trưng những tài liệu triết lý và những hiện tượng tâm lý mà tôi đã nhận xét được...»

(Thư cho Phạm duy-Tổ).

Xem mấy đoạn thư trích dịch trên đây các bạn sẽ dễ thấy, trong vài nét phớt, tâm lý một bọn thanh niên 1906 thế nào. Đó là những người sáng sủa đi tìm cái mới, cái lạ, cái lớn, lòng trong sạch và thanh thản chứ không buồn rầu và chán nản như một số nhiều người ngày nay. Họ thiết tha yêu nước và họ đem được một điều gì mới lạ thì họ sôi nổi, họ sung sướng. Nguyễn Văn Vĩnh, hơn hẳn một số anh em đương thời, mạnh bạo làm những cái gì mà ông ta có thể có ích cho nước, cho quốc dân đứng bảo chứ không rút rờ hoài nghi, như phần

(1) Xem từ số 201.

nhều thanh niên bây giờ. Bởi vì Nguyễn Văn Vĩnh biết có đường mình phải đi, biết vạch sẵn một phương trảm nhất định, cứ thế mà tiến để đi cho tới đích. Chính bởi thế, ông làm được rất nhiều việc, gây được nhiều phong trào mà chúng tôi sẽ nói đến ở dưới đây. Trong việc đề xướng lên vấn đề cắt tóc, mặc quần áo tây, ông là một trong những tên lính tiên phong hàng hai nhất.

IV. — Nhà viết báo

Như chúng ta đã biết, Nguyễn Văn Vĩnh viết báo từ hồi chưa đi Pháp, nhưng viết bởi đó chỉ là viết chơi, chứ thực chưa có gì ham thích cả.

Muốn thấy cái tài viết báo của ông chớ mờ mờ như thế nào ta phải đợi để lúc ông tạm bỏ cái xứ sở này để vượt trùng dương đi nước ngoài, mắt trông thấy nhiều sự lạ, tai nghe thấy nhiều điều lạ, nhất nhất cái gì cũng đến làm sáo lộn giác quan và ý nghĩ của ông.

Trong tập thư trát của ông và cuốn nhật ký ông còn để lại, nhiều đoạn có giá trị như những bài báo của một người đã lành nghề: sự nhận xét và cách diễn tả ý kiến trong sạch gọn, ý nhị và mới mẻ.

... 4 giờ chiều 20 Février. Đến Nha-trang không có thì giờ lều bỏ vì tàu sẽ phải đi hồi năm giờ. Trước lỉnh, một giấy đòi hợp thành một cái mà các nhà địa-lý gọi là cái án, Cảnh rất buồn. Dân cư thưa thớt không lấy gì làm vui mình lắm. Đán bà xấu quá, ăn vận lối Sài gòn.

Trong khi ở ở Nha-trang, có việc cũng nên nói. Một người Âu, (không biết Hồng Mao, Đức hay gì gì) bắt chúng tôi phải bỏ nón lông ra chào họ. Chúng tôi không chịu, họ trật nón của chúng tôi ra. Đã đành là để cho họ làm được mình như thế thì cũng chả lấy gì làm mạnh bạo, nhưng biết làm sao được? Khi người ta mạnh, người ta có quyền bước và ngu một chút...

Chúng ta đừng nên chia rẽ nhau vì những ý tưởng viễn vông, nên hợp sức lại mà tìm phương kế hàng ngày giúp nước

21 février 1906 Saigon (xin nhớ đây là Saigon 1906) Đẹp nhưng buồn quá. Trừ một vài phố lớn có người Pháp ở, còn thì đâu đâu cũng có mùi thối thia, hay báo ngày chứng tỏ rằng có nhiều chủ con trời quần cư. Người Nam, chỉ thấy có ca-ii-xe, bát-ê, bồi, còn hầu hết là Tây; Khách, Ma-la-ba và người ngoại-quốc. Đán-bà hiếm quá, Họ đi vất vẹo và đeo kiềng vàng, cá-rá vàng đỏ rực. Muốn nói ngay cái cảm-giác của tôi về Saigon phải nói rằng người Saigon khổ lắm. Ở Lục-linh, người mình cũng có nhiều nhưng các anh phải lấy làm lạ mà nhận rằng tại sao một cái thành-phố to rộng như thế, hoạt-dộng như thế, có thể làm được bao nhiêu việc mà chỉ có quơ một người Nam nào đứng tay vào làm gì.

... Về việc thông-thương, người ta đi xe ngựa ma-la-ba (tại sao lại có cái tên đó? Không ai hiểu), ba các một giờ hay xe cao-sau 25 xu một giờ...

22 Février 1906 — Đi Chợ-lớn. Từ Saigon, đi mất 6 giờ.

Tỉnh Chợ-lớn là một tỉnh khách bản một cách khôn ngoan, chung-quanh có cái rạch Tao-hồ hỏi thăm hỏi hạn. Nhà khách trông có vẻ trầy lẹm nhưng bản vô cùng, người ta lấy làm lạ sao bệnh dịch tả lại không đóng đờ ở đây. Trên một cái xe thổ mộ, lấy tay dưới một bầu trời nóng bức lạ như trong, giữa

một đám người bản thân, mà Hanoi không thể dung tha được.

Phố nào cũng có chùa, đẹp như chùa Tàu Haiphong. Đình ông Đốc-phủ Phương trảng lẹ lắm.

Ở Chợ-lớn gần như không có một người Nam nào cả, trừ mấy nhà buôn đồ chơi trẻ con.

Tình được căn phố của các ông thông-ngôn ở thật khó khăn quá chừng. Lại một bọn người thông lý lại thông lòng, có vẻ hợm mà bất chước lấy hết chữ (1).

Những ông thông-ngôn ở Hanoi đã làm cho mình phải buồn, các ông thông-ngôn ở đây làm cho mình kinh-lởm. Nói chuyện với nhau, họ dùng những ngôn-ngữ tục-tằn. Họ không chơi với người Bắc và nhìn chúng tôi một cách khinh-bĩ, có vẻ như tự-phụ về cái khăn pha-la quàng trên đầu, cái quần thắm và cái áo ba ba trắng. Những người ở giai cấp trên thì lên mặt nghiêm trang một cách giả dối. Người ta vô lễ quá, đến cả tên phu xe cũng vậy. Một anh mới chúng tôi đi xe mà như chửi chúng tôi «Đồ bưng! Trời nặng chịch cha không đi xe!» Lại có một anh cho chúng tôi một bài học ái-quốc (đã đành là đi quốc theo lời tiếng của họ): «Quân, người Annam với nhau mà đi xe giá theo lối ta-rip. Bởi vì chúng tôi đi xe lại trả theo giá tiền đồ biên sản trên thế này...»

1.) Xin các bạn đừng quên rằng đây là những điều mắt thấy và ý nghĩ của N. V. V. từ 1906. Bây giờ thì hoàn toàn khác hẳn rồi. Chúng tôi dịch bằng những đoạn này không có ý gì khác hơn là đánh dấu sự tiến bộ của người mình trong khoảng bốn năm chục năm trở lại đây.

EROS

CÁC BÀ
CÁC CÔ
HAY ĐÓI
CHAY ĐUỐC

7 MÀU SẮC MỚI
Pimprenelle

THƠM BÓNG
BỆN MÀU
DO MỸ SƯ J. BEYER
CHẾ TẠO

GIÁ
QUANG CÁO
6.90
LỒNG

Xi-gà nhe, thơm, êm dịu, rất thích hợp cho người nghiện thuốc lá nặng. Bán lẻ khắp nơi. Bán buôn tại hãng thuốc lá FATONCI, 87 Rue de-Huế Hanoi — Téléphone 974

...Đồ, vài nét về cái chỗ chúng tôi vừa đi qua. Lúc mới đặt chân đến, người ta sung sướng vì tưởng rằng được về một góc xứ sở thân yêu của mình; không ngờ, đến khi đi người ta lại thấy sung sướng vì vừa được từ giã một đất xứ mà tất cả đều gây sự đau khổ cho lòng người ta.

Trần-t Kim luận miệng nói mấy câu này như điệp-khác của một bài ca: «Ấy vậy mà của mình đây! Thế mà không còn có cái gì của mình nữa!»

9 Mars 1906, 12 giờ trưa, viết từ bể ở eo Aden. — ...Sau, để lạng, đêm đến điu dặng. Người ta tưởng như đường đi trên một cái hồ mỏng mênh. Một vầng giăng trời cười cười ánh sáng lên boong lầu. Nằm ở trên ghế trao, cổ một ngọn gió bẽ hắt hia phe phẩy, chúng tôi nhớ đến các anh ở nhà, chúng tôi nhớ đến họ hàng lúc này chắc cũng buồn vì chúng tôi vắng mặt (1). Chúng tôi nhớ đến Tôn hân lúc này rất rất không được đi với chúng tôi; đến Cảnh, đến Thanh có lẽ đã quên mất chúng tôi rồi và đã biết bao nhiêu người khác đã đặt biệt bao nhiêu hy vọng vào hai người (2) mà họ cứ đi sầm-lược đi lên lao và dưng mãi (...qui ont mis tant d'espoirs dans ces deux hommes qu'ils envoient à la conquête du grand et du fort)

Chính những lúc chúng tôi nhớ đến những người đó thì chúng tôi lại thấy sồn sào trong bụng, chúng tôi sợ rồi tương lai bị trĩc và chúng tôi lo rằng mình đã sly ở trong đàu óc quá nhiều mơ tưởng (nguyễn văn: la crainte de n'avoir fait que trop de chateaux en Espagne).

(Thư viết ở Marseille về cho Phan duy Tân 2-5-1906)
(còn tiếp)

VỮ BẢNG

- 1.) Hồi đó Nguyễn-v-Vinh, Đào-v-Sỹ, Bùi-h-Cảnh, Nguyễn-t-Lộc, Trần-t-Kim, Phạm-d-Tổa là bạn thân với nhau.
- 2.) Nguyễn-v-Vinh và Trần-t-Kim.

Đón đọc kỳ sau:
NHÀ NHIỀU CON
Truyện ngắn của HỒ-TRỆ-T

ĐÃ CÓ BẢN:
NHÀ BÈN KIA
của ĐỖ ĐỨC THƯ — Giá 0p65
Thân-thế và vận-chương TỬ - MỠ
do LÊ THANH viết — Giá 0p50
EM LÀ CÁI BÈN SONG CỬ
của LÊ TRỌNG LỰU — Giá 1p50
VIỆT-SỨ GIẢI-THOẠI
của ĐÀO TRINH QUÁT — Giá 2p00
Khảo-cửu về TIẾNG VIỆT-NAM
của TRẦN NGÂN — Giá 2p50
BƯỚC ĐƯỜNG MỚI
của ĐƯƠNG NGÀ — Giá 3p00
KIM-TỰ-THẬP
của PHAN QUANG ĐỊNH — Giá 2p00
NỬA ĐÈM
của NAM CAO — Giá 2p00
NHỊP XUẤT-BẢN CỘNG-LỰC — N. 9 TAKOU HANOI

CÁC BẠN YÊU KHOA-HO: HÃY ĐỌC:
TIỀN KIỆP
của Thiều-Lãng Bồ-huy-Nhiệm
— Tiểu-thuyết về Phan-Linh-Học.
— Những biến trạng về Siêu-bình địa.
— được đem phổ biến một sách rành rọt.
— những tài liệu rất quý về khoa học.
Giá 1p80



TAM-KY THU-XA
64, AMIRAL SÉNÉS — HANOI
● **NHỮNG NGƯỜI ĐI NGƯỢC GIÒNG**
Tiểu-thuyết phân tách tâm lý của Trần Đình KHẢI — Giá 2p20
● **MỘT TỜ LẪN**
của CHU THIỆN — Giá 1p00
BẢNG IN
ĐÀU XANH GIÓ BỤI Phạm-cao-Cảng

TRUYỆN (HỌ) NGƯỜI HẰNG XOM

TRUYỆN DÀI của NAM-CAO
(Tiếp theo)

...Có làm nghề gọi ri. Người ta bảo ri của cô tiếng lăm. Nhà nào có bà con ăn em chết đi, muốn gọi đến về để hỏi việc gì, có gọi được ngay. Chỉ cần cho cô biết tuổi của mình, tên tuổi của người đã khuất, người ấy chết ngày nào và chôn ở nơi nào. Cô sẽ đọc một bài trừ, sai ông hoàng tra các quan bản thổ rồi đi đôn hồn về. Hồn nhập vào cô, ứng vào miệng cô để trả lời các câu người nhà hỏi. Muốn hỏi gì cũng được: việc nhà cửa, việc đời âm, hồn sướng khổ thế nào? có oan khuất gì chăng? muốn gì chăng? hoặc lúc còn sống có tiền bạc chôn giấu ở đâu, hay cho ai vay mượn mà khi chết chưa kịp gọi cho con cháu biết, cũng có thể hỏi ranh mạch để tìm kiếm, đòi hỏi mà lấy lại... Cô nói vanh vách y như người ở trong nhà. Hình như đã có nhiều đám cưới cô mà đào được của chôn hay đòi được nợ. Bởi thế tiếng cô đồn đại rất xa. Quanb năm, chẳng mấy khi không có người mời đón. Có chồng, gọi bác thì chồng gạt, gọi rét thì chồng quặt vào lòng, có sường bao nhiêu không náo? » Nói dứt câu, cô khau khách cười, đôi má hồng ửng đỏ...

Hiện thường tự hỏi: như vậy thì có thể làm gì cho mất tiền? Mà không hiểu sao cô chỉ ở một mình. Bác Văn gái đoán rằng cô kiếm được nhiều tiền, gạ mãi có nười giấu cho một đứa con bác làm con nuôi để giấu cô và để cô sai vặt, nhưng cô không chịu. Cô lấy cớ rằng: cô đi đâu đã có xe đến tận cửa nhà, rồi lúc về lại có xe đưa về tận cửa; đến đâu đi đâu có cơm nhà chủ thết; ở nhà thì đã có cơm hàng; không mấy khi ở nhà, mà bày vẽ ra con nuôi, đưa ở rồi lại phải sầm sưa bát đĩa nời nịu để thối nẫu ăn mỗi tháng độ vài lần, phiền phức lắm; và lại có mù lòa thế, nuôi con nuôi nó phải nhận có là mẹ, chắt là nó thẹn; chỉ bằng cứ ở một mình là hơn... Cô vừa cười vừa bảo thế. Rồi cô lại đi các giòng pha đưa bảo thế này: «Tinh tôi ghét trẻ con. Bởi không muốn có con, nên mới không dám lấy chồng. Nếu nuôi con nuôi, thì lấy chồng để vai đứa mà nuôi. Tôi gì ngủ một mình, rét ốm người đi ấy! Có chồng, gọi bác thì chồng quặt, gọi rét thì chồng quặt vào lòng, có sường bao nhiêu không náo? » Nói dứt câu, cô khau khách cười, đôi má hồng ửng đỏ...

lấy chồng, thường cũng có người chịu lấy. Có còn trẻ: mới độ ba mươi hay chưa đến ba mươi, mà cũng sạch sẽ người. Mặt trái soan, da trắng, mũi, mồm vừa phải, không to không nhỏ; nhất là ha hàm răng; những lúc có nói, có cười, những chiếc răng đen nhún phở ra, nhỏ và đều đặn chẵn. Thêm vào đấy một đôi mắt long lanh nữa. Thì ai nhìn cũng phải ưa. Tội nghiệp cho cô! giới bất tội đời mắt cô bị hỏng. Tuy vậy, cô đã dùng một cặp kính râm gong vàng chế kín; giá vô ý, người ta có thể tưởng nhầm cô lạnh lùng hay chỉ đau qua quít. Để thế, cô lại thích điem trang. Cái lý này sỡ mò, mà cô cũng hay được cái đường này thật thẳng bằng. Quần áo rất nua, có mặc toàn trắng tinh, lụa, lụa, là. Đến bên cô, mùi nước hoa thơm lừng. Có cái nghĩ: «Đã mù tí, còn làm giòng vói ai mà trang điểm? Các ông, các bà ai biết cho thì được, ai không biết chắt cũng coi là con người đồng đẳng không phải tôi. Nhưng cái số tôi phải vậy. Ông hoàng đã thương, cho làm tôi đòi của ông hoàng, không sạch sẽ không zong...» Đàng là cái giòng của một cô đầu mồm mép bông lơn với khách! Hiện đã có lần

nghe thấy mấy người đàn ông
mang xồm bần tăn về có thấy
màu vậy. Hiền cũng biết có
đều là hạng thế nào. Nhưng ý
sợ giắt ý lại, bao nhiêu những
câu chuyện nó đã vô tình
nghe thấy về người láng giềng
lời lẽ của ông hoàng, lần lượt
trở về óc nó...

Nhưng mi mắt nó dần dần
bóng trở, dần dần dần chặt
lại với nhau. Những hình ảnh
điển qua óc nó trở nên rời
rạc, lờ mờ. Chúng chìm đi,
nổi lại vẫn lên, như những
đám mây xám trên một nền
trời đục. Chúng pha trộn với
chiêm - bao. Hiền mơ màng
trong giấc ngủ.

Bỗng Hiền giật nảy mình.
Trống ngực nó xôn-xao. Một
nỗi sợ đột ngột làm óc gáy nó
đứng dựng cả lên một lượt.
Hình như một tiếng động gì đã
làm H.ên thức giấc. Không hiểu
tiếng gì, Hiền nhìn thò lẳng tai
nghe... Im lìm Hiền đã tưởng
sinh mệnh hoảng. Nhưng không
phải. Sự yên lặng bất đàn của
quay. Một vài tiếng rạo rạo cáo
lên nó. Đây là tiếng chiu chân
động dấy. Rồi có tiếng người
nói thì - thàm. Có thấy nói
chuyện với ai? Xen với tiếng
nói khoan-thai của cô, là một
thứ tiếng gì rất lạ. Nó thào
thào như tiếng gió, lộng khạo
như tiếng một vật gì bị rạn,
vừa đưa ra vừa bắt vào thanh
tiếng rít. Khi thứ tiếng nói lạ
ấy im, Hiền vẫn còn nghe thấy
những tiếng khò khè đều đều
như tiếng mèo hen. Một lúc
kia, tiếng thì thào của cô thấy
trở nên to và rộn rập. Hình
như cô nói mãi, cho hết câu
đề còn cười, bẻ lời xong có
cười. Tiếng cười bị nén bặt
ra không - khặc. Hiền chẳng
hiểu ra sao. Tiếng con mèo
hen cũng to hơn, với vàng hơn.
Nó có vẻ xé gần lại tai Hiền,
rít lên, dọa sợ. Hiền sợ cứng
cứng. Bỗng lại nghe tiếng có

thầy nói hơi to: «Lạy ông
hoàng! tâu lạy ông hoàng!...»
Tiếng, mèo hen khặc-khặc rất
lớn. Nó học-hặc như toan làm
đủ. Tiếp đến tiếng cái gường
bị rung kêu lạch-cạch. Cả cái
phên liếp dùng làm tường cũng
bị rung. Tiếng xịch, khọc-là
gần hơn, dữ dội hơn. Hiền
tưởng như con quái-vật lên
cơa thạch-nổ, đương xô cái
liếp để chồm sang nhà nó. Có

được những tiếng ngáy phi-
phào. Một người u-ê nói mè.
Hiền càng sợ hãi. Lại thêm
nổi đêm lạnh lăm lăm Gió, như
những con dao sắc, chỉ vào da
thịt. Hiền run bầy-rầy. Nó
phải ngồi xuống, thu gọn
người, gục đầu xuống gối.
Nước mắt nước mũi ứa ra. Nó
rên khe khẽ và thình thoảng
lại ho ông-ông...

Chợt một bàn tay rộng chụp
trên đầu nó. Nó giật mình,
ngẩng đầu lên. Một tràng cười
tiếng âm-ừ báo cho nó biết:
đó là Cám. Cám nắm cánh tay
nó, kéo lên. Hân cứ về ngạc-
niên. Hân vừa may tay rồi
rit như để hỏi và để trách.
Hiền chỉ khóc. Cám liền nhắc
bồng Hiền lên, ngay bình-bịch
về phía nhà Hiền. Hân đứng
lại trước cửa, kêu một hồi
tiếng hơng, như để gọi. Không
thấy vi ra, hân bớ H.ên vào.
Hân bắt điếm. Thấy trong nhà
chẳng còn ai, hân hiểu. Hân
đặt niền lên giường, kéo chăn
đắp lên cho. Nhưng Hiền níu
lấy tay hân, ra hiệu báo hân
rừng nằm xuống. Hân do dự,
Hiền cứ ép. Sau cùng hân chịu
ngồi xuống cạnh giường. Hân
ra liện cho H.ên cứ ngồi đi,
hân sẽ ngồi dè coi cho. Nhưng
Hiền bá lấy cớ hân, kéo hân
cùng nằm xuống. H.ên tung
chân đáp cho hân, rồi cũng
nằm xuống một bên. Hân ôm
chặt lấy Hiền. Mặt hân gục
xuống đầu Hiền. Hiền thấy
nước mắt hân chảy ra trên
Hiền ướt đầm. Tự nhiên Hiền
cũng khóc. Hiền thương Cám
lắm, tuy chẳng biết vì sao mà
mình thương. Một bàn tay
lạnh giá của nó thọc vào nách
Cám. Cám kẹp chặt lấy, và vô
nê nhẹ trêu lượm Hiền...

Ở căn bên cạnh, im ắng lăm.
Một ý nghĩ vọt làm Hiền lạnh
toát: hay là có thầy bị giết?
Nó lặng người trong nỗi nghi-
nan ấy. Nhưng cô thầy bỗng
ho máy tiếng. Hiền mỉm cười,

gục mặt vào ngực Cám. Tờ
bấy giờ cho đến sáng, Hiền
ngủ yên.

— Cái gương của mẹ đâu?
Hiền mở to đôi mắt ngạc-
niên, nhìn mẹ. Cái về ngày-
ngó thật đáng yêu! Mẹ Hiền
mím miệng cười, âu yếm nhìn
con. Thị khẽ tát yêu vào một
bên má bầy bầy của nó:
— Mẹ này! sao lại đứng ngày
ra thế?

Hiền toét môi cười. Mẹ Hiền
nhắc lại:
— Cái gương của mẹ đâu?
— À!..

Bây giờ thì Hiền hiểu. Mẹ
nó muốn nó bỏ lối xưng-hô
quê-khách trực. Không gọi
bằng abun nữa. Gọi bằng imy
như con Tiên và thằng Đạc.
Đề người ta khỏi cười.. H.ên
cũng đang muốn thế. Đã nhiều
lần, nó bị các trẻ con khác
ngạo. Chúng nhạo quê đến nỗi
nó không còn dám nói đến bu
nê nữa. Phải nói đến tiếng
«bu» cứ gương mờn vậy thì
đổi cách gọi đi, chính là hợp
với sự mong của nó. Tuy vậy,
nó cũng thấy gương-ngộ
lâm sao ấy. Cái ấy không khê
hiều. Đó là nỗi gương ngộ
của một người nghèo bỏ cái áo
ràch để mặc một cái mới may
vào. Lòng tự-ái khiến người
ta có những điều cánh-nách
buồn cười lắm. Hiền hấy rợ
học đời lối ăn nói của người
thành-thị, tự nhiên hơi thẹn-
thẹn. Nổi thẹn hiện ra màu
hồng phớt thoáng lên đôi má
phấn...

— À với để gì! có đi lấy cái
gương cho tôi không nào?
Ngân ngơ!

— Vàng! Bây rồi...!

Hiền chạy lại cái thùng để
trên miệng cái vò ở một xô
nhà. Nó đem cái gương ra. Mẹ
nó kêu lên:

— Mày lấy đâu được cái này?
— Con mua.

— Đứng nói thiên nói thọ!
— Chư chẳng mua thì ai cho?
— Mợ con...
Thị cầm lấy cái gương, ngắm
ngắm..
— Cái gương này tốt lắm.
Gương tây kia đây. Mày nhất
được ở đâu thế?
— Con không nhất được.
— Hay là mày ăn cắp?
— Không!
— Thế thì ở đâu ra?
— Con mua!
Hiền vênh cái mặt lên, làm
cái điệu-bộ của một người tự
đắc. Mẹ he bừ mồi..

— Thôi đi, cậu cả! rằng cậu
chưa vẫn được!
Nó hi hi cười. Mẹ nó trở lại
giọng nghiêm trang, hỏi:
— Con lấy ở đâu? báo thật
mợ...!

— Cả ông Cám cho đấy mà!
— Chết thật! Ông ấy lấy đâu
ra tiền mà cho? Chả đời mình
chả cho ông ấy gì.

— Ông ấy làm.
— Không phải làm làm sao
được cái gương đẹp thế?
Gương tây đây kia mà... Đắt
lắm!

— Thật, ông ấy làm.
(còn nữa)
NAM-CAO

PRINCESSE
MAY ÁO CƯỚI
24A - LÊ QUÝ-ĐON - HÀ NỘI

Bỏ thiên tiêu độc

Thuốc lọc máu tiêu hết nhiệt
độc ngứa lở và dị-độc hoa liễu
nay bán giá mới 1p00 1 lọ nửa
à 5p. một tá 9p50. Thuốc số 2
trở làm-trọc đủ mọi thời kỳ 5p.

Nhà thuốc TẾ-DÂN
131 C, Hàng Bông Hanoi
Đại - lý: Hảiphong Mai-Linh,
69 Cầu-đát, Nam-dinh Việt-
Long 28 Bến Cui.

MỚI XUẤT-BẢN :

ĐÀN-BÀ
Mới
kịch ba hồi
của
VŨ-DÌNH LONG *
TÂN-DÂN xuất-bản
Giá : 2p. - 5p. - 50p.

Người lịch sử
chỉ dùng
fixateur
ARISTO

THOẠI-NHIỆT-TÂN
Hồng - Khê
Trị bệnh :
cảm, sốt, nhức đầu
Mỗi gói 5p30
78, HÀNG BÒ - HÀ NỘI

Đã có bản :
NGUYỆT-SAN
TIÊU-THUYẾT-TRỘ-ĐÀM
Số 1
JULIN
Bạt vở cuộn lại. 20 trang
giấy tây trắng tốt in đẹp
1 \$ 20



ĐI VỀ MẶC AI...

(Tiếp theo trang 10)

— Chính là ở ấy rồi, không biết là vợ ai đó? Đã có nhan sắc, lại biết ngâm vịnh, thực là một tài nữ thì có ở đời này. Chờ đến sáng sớm hôm sau, lấy tờ hoa tiên viết một bài thơ, gấp lại rồi lấy cả trăm chọc thủng bức song sa ném sang nhà nàng:

Kim trâm thính phá chỉ sa song

金簪刺破紙紗窗
Cần dẫn thành phong nhất duyên trường,

勾引清風一線雲

Lâu nghê dã tri xuân sắc hảo

螻蛄也知春色好

Đào đà hoa phiến quá đông tường

倒拖花片過東牆

Dịch nghĩa:

Trâm vàng chọc thủng song sa.

Dẫn cơn gió mát đưa qua mên gần.

Kiến sâu nếu biết yên xuân,

Cánh hoa kéo ngược qua lần tường đông.

Giọng thơ có ý chọc ghẹo. Chẳng cần tưởng nằng là phường hoa trướng liễu, ngỏ, toan giờ thôi bươm xớm. Ngờ đâu nàng là người chuyên chính, nhận được bài thơ, liền nổi giận mắng rằng:

— Con cái nhà nào mà dám nói nằng quàng xiên thế này. Rồi nằng cũng làm một bài thơ, học hồn người nhỏ nემ sang. Thơ rằng:

Thất xỉ thanh loan tự khôn-kê

失翅青鸞似困雞

Ngẫu tùy cơ hạc đảo Giang tề

偶隨孤鶴到江堤

Xuân phong đào lý không ta oán

春風桃李空嗟怨

Thu thủy phù dung cường hộ trì

秋水芙蓉強護持

Tiên tử tự cư蓬島 cảnh

仙子自居蓬島境

Ngư lang hưu tưởng Vũ Lăng 陂

漁郎休想武陵陂

Kim linh quả tải hoa chi thượng

金齡掛在花枝上

Bất hứa lưu oanh thanh loạn đê

不許流鶯聲亂啼

Dịch nghĩa:

Chim loan gãy cánh ai hay,
Theo chim hạc đến Giang-tây những ngày.
Gió xuân đào lý buồn thay,
Làn thu gợn giữ lấy bầy phù dung.

Nàng tiên riêng ở non Bồng,
Ngư lang xin chớ đem lòng thiết tha.
Chàng vàng treo sẵn cành hoa,
Chim oanh không được đến mà hót vang.

Câu kết bài này, thực ngụ ý rất chua chát, vua Minh-hoàng nhà Đường có một vườn hoa đẹp, muốn giữ được hoàn toàn, để hàng ngày cũng được Dương Quý-phi ra vườn thưởng hoa, sai nói giám teco trên mỗi cành hoa một cái chuông vàng, để phòng các thứ chim bay đến đậu vào cành nào, chuông vàng bị động kêu vang lên, sợ phải bay đi. Nàng mượn điển này tế ý xa xuôi chàng kia. Quả nhiên, sau đó chàng hồ thẹn, bỏ đi nơi khác.

SỐ-BÀO

DƯƠNG THẾ-SAN BÁO QUỐC-GIA

XÃ-DÂN PHÁP-CHÍNH YEU-LUỘC

Một xã-nang giúp các hương-chức am-trường quyền hạn của xã-nam, một xã-nam cần quy các công-phu (ông, y) pho-trở-đồng ai công-phu chỉ, làm tập giả 69-đo số máy y-tri-huân, tiến-phán hóa-sơng, máy quàn-tổng-độc, tuần-phủ-sau-nhuân.

BẢO-NHỌC-VĂN-ĐOÀN

N° 67 Negre! Hanoi — Tél. 736
phái thành

Anh - Lữ

58 - Route de Hué - HANOI
ĐP. NHANH CHÓNG, BÉN, GIÁ HẠ
Hiện giữ ANH LỮ mới chỉnh đốn lại (catalogue) các kiểu giấy năm 1944. Có nhiều kiểu đẹp, rất hợp thời trang để kính lịch, các quý khách trong xã hội, bản buôn bán lễ khắp mọi nơi.

ĐÃ CÓ BẢN:

Pages Françaises

par NGUYỄN-TIẾN-LANG

Cuốn sách rất hữu ích này viết về loại *œuvres littéraires* phân-binh văn-chương Pháp cũng như *œuvres* - nhân trong văn-học Pháp. Sách viết rất công-phu, phân tách rất rõ ràng từ-mi, các bậc học - sinh ban thành-chung, từ-tại cũng những người muốn hiểu văn chương Pháp đều nên có 1 cuốn.
Giá: 2\$30

HƯƠNG-SƠN XUẤT BẢN

Cáo mời hãy dùng:

PHẦN TRI ĐÔNG-DƯƠNG

(Griphe) Iodochromis
Mô « Helene ch 1 » « Helene chi II » « Helene chi III », phố Lý Lan-quin. Bà được công nhận là tốt không kém gì nước quốc, công việc của chúng. Gửi ngay không khắp Đông-dương.

SỐ GIAO DỊCH:

Éts. TRỊNH - ĐÌNH-NHỊ
138 A, Avenue Paul Doumer Hanoi
Ad. Tél. AN-NHỊ Hanoi - Tél. 707
Cần gấp-ly khắp Đông-dương

Tuân-lễ Đông - đưng

(Tiếp theo trang 2)

người có quyền thay mặt phải coi lúc « tăng học », bỏ xi và gần xi lại trên các tờ hàng hóa. Người thay mặt người gửi hay người đóng hàng muốn bắt công-ly hóa xa chịu trách-nhiệm gì về việc chờ hàng từ nơi gửi hàng đến nơi « tăng học », hoặc trong lúc thực hành các công việc « tăng học » phải làm giấy chậm nhất là lúc trước khi gần xi lại trên các tờ hàng hóa sau khi đã qua nơi đương bị dứt. Một phần cây số cũng tính làm một cây số.

— Mềm chạy từ Nam-định đến Vinh đã bị phi-cơ Hoa-Mỹ ném bom và bắn sang liên-thanh ngày 25 Mai.

Hai đũa trẻ con Đông-dương ở trên một chếc thuyền gần Nam-định bị một loại đạn liên-tuần bắn chết.

Có ba người Đông-dương bị thương ở các ga miền Nam Thanh-hóa, trong số đó có một người đàn bà. (Thông cáo)

Hộp thư

Ô. VIÊN NGUYỄN — Rất tiếc

Ô. HOÀI LIÊM — Rất tiếc...

— Mong được quen biết nhiều bạn Minh-hương và Trung-hoa viết khá Việt-văn hay Pháp-văn.

Xin viết thư cho:

HỒ DZÉNH

17 Emile Nolly (Siège)
Hanoi

Giúp nạn bom

Chúng tôi vừa nhận được của ông Phạm y Lang số Pém-chéang (Cao-mên) số tiền 10p giúp nạn dân bị bom ở Báo-qui.

Chúng tôi đã chuyển giao số tiền đó sang quỹ cứu tế nạn bom và xin thay mặt các dân bị nạn bom cảm ơn ông P. y. Lang

+ AI MUỐN BIẾT +

Cần chú ý và các dân: điều trị đã các chứng bệnh nam, phụ, họ đã theo hai khóa y học và báo chí Đông Tây này bởi mua những sách thuốc *Soang* và *Tây-Vân-Phấn*, y và báo chí, y và nghiệp trường Cao-đẳng y học, chuyên khoa về thuốc Nặng-Bắc, cả y học và dịch vụ Quốc-giáo sách này về chữa bệnh phải, da dẻ, đau, tim, bệnh hoa mắt v. v. sau về *Soang* các khi khoa học và y học. Thư từ mua sách hoặc bài về thuốc men chữa bệnh xin đi:

Monsieur et Madame LÉ-VĂN-PHÂN
Médicin civil et pharmacien
N-13, Rue Ba-vi Sơn-tá, — Tonkin

Năm 1944

MUỐN LÀM QUÀ BẠN
KHÔNG GÌ QUÝ
VÀ LẠ HƠN

Rất dễ, ai làm cũng được: cắt 1 phần thư lịch đầu lịch và chữ ký của bạn mình (không kẻo trái này có) gửi cho nhà triết-ly số chân tài, thực học M. An ngọc - Phụng kiosque Thanh-Tao (Vinh) đợi vài ngày sẽ nhận được bản cắt gửi gửi về bản tình tình làm lịch, ý chỉ, tư tưởng và sức khỏe của bạn mình (thứ như kiểu theo tem 1p6).

CẦN THÊM

RẤT NHIỀU ĐẠI-LY

tại các tỉnh (thành, phủ, huyện các nơi đồng đức, khắp Trung Nam Bắc-qui) để bản các thư thuốc chuyên trị các bệnh cảm sốt trẻ em, thuốc Cai A Phiến, (từ nhà thuốc yêu học), các thứ thuốc về các bệnh ngoài da như sần, ngứa, lở, mụn nhọt. Thuốc thổi nhiệt, trẻ giải cảm, trẻ tẩy trị bệnh tả bệnh, thuốc chữa gà toi vào v.v.

Xin viết thư cho M. Ngô-vi-Vũ chủ nhân nhà thuốc:

VIỆT-LONG

58 Radeaux - Hàng Bè Hanoi
Bổ lấy bản theo lệ làm đại-ly và được mua



Tủ sách

• TÂN-VĂN-HÓA •

HÀN-THUYỀN

xuất bản

25-5-44 sẽ có bán:

XÃ-HỘI

Việt-Nam

LƯƠNG-NỨC-THIỆP biên khảo

Nguồn gốc xã-hội Việt-Nam lịch-sử tiến hóa của dân Việt-Nam. Giải-thích các hiện-trước kinh-tế, chính-trị văn-hóa của xã-hội Việt-Nam. Con đường phát-triển hiện thời của xã-hội Việt-Nam.

XẤP XUA-BẢN

PHÊ BÌNH VĂN-CHƯƠNG RUYỄN KIỆU

của NGUYỄN ĐẠCH KHOA

HÀN-THUYỀN, 71 Tiên Tsin Hanoi

ROYALA ARGENTINA

Ses Commes et ses Brillantines
Garantie pures et de première classe
En vente chez : Poincard et Veyret - Pharmacies et toutes les grandes boutiques de mercerie

CÁC GIA-ĐÌNH KẸN DÙNG THUỐC:

ĐAU DẠ DẠY

HO GÀ

ĐIỀU-NGUYỄN

Tổng-cục : 125 Hàng Bông, Hanoi
Đại-ly khắp cõi Đông-pháp

Một xuất bản:

Trung-quốc sử-lược
của PHAN KHOANG

Một bộ sách rất quý của tất thảy mọi người muốn biết cái cội-nguồn và văn-minh tôi tớ của Á-Đông. Sách dày ngót 300 trang in làm 2 loại : Loại thường bán 0p00 cuốn 0p47. Loại đặc-biệt 1bp cuốn 0p80

Thư và ngân phiếu gửi về :
NHÀ IN MAI LINH, HANOI

NÊN HÚT THUỐC LÁ

BASTOS

NGON, THƠM

Giá... .. 0\$19

Authorisé publication créée antérieurement à la loi du 13 Décembre 1941

Édition hebdomadaire du Trung-Bac Tân-Van

Imprimé chez Trung-Bac Tân-Van

38, Boulevard Hàng Bông - Hanoi

Tirage... .. exemplaires

Certifié exact l'insertion

L'ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ NG. ĐOÀN-VUÔNG

ĐÃ CÓ BÀN :

KHÔNG-TỬ HỌC-THUYẾT

Giá : 4p60

VIỆT-HOÀ THÔNG-SỬ SỬ-LƯỢC

Giá : 6p00

LƯỢC-LUẬN VỀ PHỤ-NỮ VIỆT-NAM

Giá : 2p50

SẮP CÓ BÀN :

La-thi-lý DU-THUYẾT YẾU-THUẬT

LỊCH-SỬ BẢO-CHÍ

QUỐC-HỌC THƯ-XÃ xuất-bản

NHỨC ĐẦU, NGẠT MÙI, SỐT NÓNG, ĐAU MÌNH NÊN DÙNG:

Thời nhiệt tán ĐẠI-QUANG

Khi nhận kỹ hiệu (dương dương) mới khỏi nhầm
23, phố hàng Ngang Hanoi -- T. 1. 306

RĂNG TRẮNG KHỎI SẴU THƠM MIỆNG

vi dùng:

thuốc đánh răng

GLYCERINA

BỤT MÂY : HAWAIIAN

Có mây điện khác thêm tên

Giá 18p00 thêm 1p00 cước recommandé.

Ở xa gửi nửa tiền trước, còn gửi c.t.

MAI LINH 60 Cầu Đất Haiphong

Thuốc mạnh sấm nhưng

Chuyên trị bệnh di-tính, mộng-tinh, hạ-tính, sức suy lực tinh thần mỗi một ăn ngủ ít, đau lưng mỗi gối đau thuốc này mỗi ve giá 1p.50

Bán tại hiệu thuốc : THAI-CO

Nº 52 HÀNG BẠC HANOI, khắp các nơi đều có đại-ly

Dấu Nhị - Thiên

Trị bách bệnh nhất thiên hiệu. Mỗi ve 0\$50

NHỊ-THIÊN-ĐƯƠNG ĐƯỢC PHÒNG

76, Phố Hàng Bông, Hanoi - Téléphone 849