

CHỦ NHẬT



THÀNH CĂN BÌA
trong 30 atm cách
memb da mít 14
phi lát 14 gram
POLAR duracell 7

ở Nhật có một môn rất đặc biệt và rất linh-hành.

Đó là môn « Jujutsu » chửi lầu dịch lá Nhu thuật, một môn võ dùng mưu, nhiều hơn dùng sức lây cai « Nhu », mà đổi lại cái « Cương » tức là sức mạnh. Thế nào là Jujutsu ? Đó là một môn võ gồm nhiều cách đánh, đỡ (như vật ngã kè bịch thù, đánh, đá, bóp cõi, giữ nắm dưới đất bằng cách vặn cánh tay hoặc ống chân lâm cho bên địch đau đớn và có khi có thể làm gãy xương). Môn võ này có ở Nhật từ một thời rất cổ nhưng bắt đầu linh-hành chỉ độ 350 năm nay. Đầu đời Mac-phu (Tokugawa 1615 — 1867) môn võ đó đã thành một môn kỹ-thuật và có dạy trong nhiều trường học.

Phương pháp cải-lương về môn võ đó dạy trong « Kodokwan » gọi là Judo còn Jujutsu thì theo phương-pháp các đời phong kiến.

« Kodokwan » nghĩa đen là « trường dạy con đường nên theo », « con đường phải theo » đó tức là quan niệm của đời sống. Còn hai chửi Judo và Jujutsu thì cũng đồng có chửi « Ju » (Nhu nghĩa là mềm mại hoặc nhường nhịn, còn Jutsu nghĩa là nghệ-thuật hay cách thực-hành và Do nghĩa là phương pháp hoặc nguyên-tắc. Như thế Judo có nghĩa là một môn võ bắt đầu bằng cách nhường nhịn một cách mềm mại để di rời sự toàn thắng còn Jujutsu là thuật và cách thực hành môn võ Judo.

Nhu đạo (Judo) như thế

nào ? và mềm-mại và nhường-nhịn là thế nào ? Vì dù chúng ta ước lượng sức lực một người bằng một số đơn-vị và nói sức của người đứng trước ta bằng 10 đơn-vị còn sức ta kém hơn chỉ bằng 7 đơn-vị. Nếu kè dịch-thù của ta dùng hết sức mà vỗ đầy ta thì ta phải bị xô ngã xuống đất đâu ta có dùng hết sức chống lại cũng vậy. Sô dĩ ta ngã là vì ta đã dùng sức đầu súc. Trái lại, nếu khi bị xô ta tránh được một cách bắt ngã hi kè thù ta sẽ nghiêm hàn về một bên và mất thăng bằng. Người ta có thể nói rằng vì người kia không giữ được thế vỗng-vàng nên lực lượng hàn chỉ còn bằng ba đơn-vị. Giữa lúc đó thì ta vẫn đứng vững được nên vẫn giữ nguyên sức khỏe, nghĩa là cả 7 đơn vị. Như thế ta lại mạnh hơn kè thù và có thể thắng kè thù bằng một nửa sức ta nghĩa là lấy 3 đơn vị rưỡi mà địch với 3 đơn vị của sức mạnh kè thù. Thế là sao vẫn giữ được 3 đơn vị rưỡi

DƯƠNG IN BẮC-SAN BẢO QUỐC-GIA.

X - DÂN PHÁP-CHÍNH YẾU-LƯỢC

Một cầm-nang giúp các hương-chức am-tuồng quyền hạn của minh, một đội-san cầm quyền các chánh phủ lồng, ý phò trưởng ai cũng phải có. Mùi tập giá ép do mấy vi tri-huyện, thành-phản biến-soạn, mấy quan lồng-dốc, tuân-phủ sia-nhuận.

BẢO-NGỌC VĂN-DOAN
N° 67 Neyret Hanoi — Tel. 756
phát hành

để đối phó với mọi sự bắt ngã. Vì dù đây giờ ta lại mạnh hơn kè thù và có thể đỡ ngã nó: nếu ta lại biết dùng phương-pháp nhường-bô trước thì ta lại có thể đỡ đánh tê-khô và đánh bại kè thù để dâng hơn. Môn Jujutsu là một cái thuật nhường nhịn một cách mềm dẻo để thắng kè thù vậy.

Xem thi dụ trên này, ta có thể kết luận rằng sự giả vờ nhường bộ một cách mềm dẻo trước lực-lượng kè thù là việc rất quan hệ, nhưng cách dùng để dâng ngã kè thù xuống đất có khi còn quan hệ hơn nữa. Nếu người ta cho rằng phép đánh, đá, bóp cõi hoặc những cách đánh người khác đều có thể dùng được trong một cuộc tranh-dấu về võ « Jujutsu », thì gọi Jujutsu là thuật nhường-bô một cách êm-dềm không được đúng hàn. Môn võ Jujutsu ngày nay còn hàn thế nhiều.

Kể từ đầu đời Minh-tri thiên-hoàng (1882), các trường dạy võ đã cải lương môn võ Jujutsu, không gọi nó với cái tên cũ đó nữa mà gọi nó là Judo (Nhu đạo). Từ đây đến nay, Nhu thuật (Jujutsu) chỉ còn có nghĩa là phương-pháp để học Nhu-đạo tức là Võ-đạo, học đạo làm người. Nếu muốn giải nghĩa đúng hàn thì phải nói Jujutsu (Nhu thuật) là phương pháp dâng sức mạnh một cách thông-minh có hiệu quả nhất và « Nhu đạo » tức là một phép thực hành « Nhu thuật » vậy.

Có một đồng bạc mà muốn làm giàu nhanh chóng ; và trong-thiện thì chỉ có cách là : MUA VÉ XỎ SỔ ĐỒNG-PHAP

Tuần lê quốc tế

Giữa lúc mặt trận phía Đông tạm yên ít lâu, du-lịch thế giới lại chú ý đặc biệt đến mặt trận thứ hai mà quân Đồng-minh tập mồi ở Tây Âu, và mặt trận Ý ở phía Nam La-mã là nơi xảy ra nhiều cuộc kịch chiến giữa quân Anh-Mỹ và quân Đức.

Về mặt trận thứ hai, tức là mặt trận chính của đồng-minh sau này theo tin các báo Anh và trung lập, thì ái nay mai sẽ mở. Các báo đó vẫn luôn nhắc lại rằng đó là một trận vô cùng ghê gớm và quyết liệt sẽ đem lại phần thắng lợi cho đồng-minh. Một đòn quân xâm lăng rất lớn đã tập trung ở miền tây-nam nước Anh, Đức cũng biết tin này nên vẫn phải cáo độ phi quân đi đánh phá dữ dội các nơi căn cứ trong miền đó nhất là hải-cảng Portsmouth.

Theo một tin của hãng Transocéan thì số di cuộc đại-tấn công vào Áo-lục chưa bắt đầu là vì thời tiết độ này không được tốt, mặt bờ Manche thường nổi sóng to, lại chưa có nước thủy triều lớn. Một cơn nưa làm cho đồng-minh phải tạm hoãn thời kỳ tấn công là cuộc sửa soạn về thời kỳ sau cũng vẫn chưa xong hẳn.

Cuộc tấn công bằng phi-quân của Anh, Mỹ mấy hôm nay cũng kém về dữ dội, tuy vậy thứ sau trước kinh thành Bá-linh bị trấn kỵ-nghệ Đức Brunswick kinh-dò Nam-lư là Belgrade và Ploesti, trung tâm điểm các mỏ dầu là Lüb cũng bị đánh phá kinh-liệt. Nói tóm lại cả hai bên đồng-minh và Đức đều tin chắc rằng nay mai ở Tây Âu sẽ có những cuộc hành binh lớn lao từ trước chưa từng thấy.

Tại mặt trận Ý, sau khi chiếm được Cassino, hiện nay chỉ là một đồng gach ngôi nhà vun, quân Anh-Mỹ đang tấn-công vào phòng tuyến Hitler là phòng tuyến mới do quân Đức giữ rất kiên cố. Số quân đồng-minh tấn-công ở Ý hiện có tới 150.000 người, bộ binh-lênh-đi cao đồng-minh cố thủ lấy phản-thắng lợi lớn một cách rắn-hanh chống ném đá đòi chiến-lực không kẽ dán các súng thiет-hai ghê gớm.

Quân Anh, Mỹ hiện đã tiến tới sát hai thành Formio và Piedmonte hai nơi căn cứ

trong phòng tuyến Hitler. Tòng-trưởng chiến-triển Hoa-kỳ phải công-nhận rằng trong cuộc tấn-công vào phòng tuyến mới của quân Đức, quân đồng-minh sẽ phải gặp nhiều sự khó khăn.

Về mặt trận Áo-dô, theo tin Domei thi đồng-minh gần đây đã tập trung nhiều quân đội trong các vùng Jothoma, Sabza và Burthid để định-phep-công nhưng đều bị đánh lui và thiệt hại lớn.

Về chính-trị, trong tuần vừa qua, có tin ngoại-tướng Anh Eden đã sang Mạc-lư-khoa diễn-dinh với các nhà cầm quyền Nga. Có tin nói Nga yêu-cầu Anh, Mỹ phải để mình dự vào cuộc chiếm cứ nước Na-uy. Vì thế, Anh đã ép vua Na-uy hiện trú ở Luân-don phải điều-dinh với Mạc-lư-khoa và việc đó. Lại có tin Nga định lập một nước Sô-viết ở miền Ba-nhì-cán gồm cả các nước Hi-lạp, Nam-lư.

Trùng-khánh lại vừa cho một phái-bộ quân-sự sang Hoa-thịnh-don để yêu-cầu Hoa-kỳ giúp đỡ thêm chính-phủ Tưởng-giới-Thạch về các thủ chiêu cự-hàng-nặng như chiến-xa, đại-bắc và phi-cu.

CÁC BẢN YÊU KHOA-HỌC HÃY ĐỌC

TIỀN KIEP

của Thiếu-Láng Bổ-huy Nhị-lệm

Tiểu-thuyết về Thần-Linh-Học.

Những hiện-tượng về Siêu-hình đều

được đem phô-bày một cách rành-rọt.

Nhưng tài liệu rất quý về khoa-hoc.

Giá 1p80



TAM-KỲ THU-XÃ

61, AMIRAL SÉNÈS - HANOI

• NHỮNG NGƯỜI BI NGƯỢC GIỜNG

Tiểu-thuyết phân-tách tam-lý

của Trần Cảnh KHÁI - Giá 2p50

• MỤ TÚ TÂN

của CHU THIEN - Giá 2p50

BÀNG IN:

ĐẦU XANH GIÓ BỤI Phạm-cae-Cung

THÁNH CAM-DIA

đã cầm-hóa dân An-dô như thế nào ?

Một người Anh sang ở Áo-dô đã lâu năm, cùng với các danh-nhân-nước ấy như Thanh-Cam-Dia (Mahatma Gandhi) và thi-hào Thái-quang-nki (Rabindranath Tagore) đã lại rất thân-miết, đôi với tinh-hinh Áo-dô, nhận xét rõ ràng.

Bài-thuật dưới đây là tự-ông-tả những sự thực chính-minh đã trải qua, do đó có thể biết rõ cái khõ chí của Thánh-Cam-Dia và có thể biết qua được tinh-trạng xã-hội Áo-dô như thế nào, xin thuật lại để các bạn đồng-lâm.

O

Mỗi khi ngồi yên lặng nghĩ đến tinh-hình cải-cách ở xâ-hội Áo-dô, tôi lại có ngay một chuyện cũ trong Cựu-thanh-kinh-quanh-quản trong đó. Chuyện ấy nói rõ

sự «không-nên tiếp-xúc», mà chúng tôi vẫn gọi là cuộc «phản-dấu Vị-khá-ma». Trước khi Vị-khá-ma ra đời, chúng tôi nói về lê-chứng ấy, tôi hãy nói đến một hàng người rất đáng thương, nhất là ở Nam Áo-dô. Tiếng Áo-dô đã gọi hàng người ấy là «Ba-loi-á» có nghĩa là «hỗn-đảo» và hèn-mại. Những người về-giai-cấp thương-dâng trong các tôn-giao cho sự phái tiếp-xúc với hàng người ấy là ô-nhục không già-bằng.

Vị-khá-ma là nơi trung-tâm một làng Khu-lap-pháp-kha ở bờ bắc Nam Áo-dô. Có một vũng bờ nước triều khi lên kia xuống di-thăng vào

giữa làng ấy, làm cho làng ấy chia ra hai bên tả-bên.

Có một con đường lớn xuyên ngang vũng ấy, để cho người-làng hai bên di-lại với nhau. Nếu không dùng đường ấy, bên nõ sang bên kia phải đi qua riệu-ruộng lúa và khu-nước, mất nhiều thời-giờ. Vì vậy, con đường ấy trở nên một con đường rất-trọng-yêu cho cả làng. Nhưng con đường ấy có một đoạn phải đi qua khu-vực của những người theo-dạo Ba-la-môn và già-nhà-thờ Vi-kha-ma. Từ xưa người Ba-la-môn nghiêm-giữ không cho người Ba-loi-á di-lại trên đoạn đường ấy, để tránh khỏi những cái ô-nhục phải tiếp-xúc. Vì vậy, con đường lớn ấy chỉ riêng về-giai-cấp thương-dâng làng ấy mà giữ-còn. Mà cái thành-lập kia quen-lại được cả pháp-luat-nhận cho.

Các người trong đảng Cam-dia tré-lueng đã quyết-kết-trú hết-nhưng sự-bất-binh trong xâ-hội, lúc ấy liền quyết-kết đoạn đường ấy là đường-di-chung của hết-thảy mọi người. Trong việc ấy lại có một điều-đáng-nên-cảm-đóng và càng-thấy rõ-thể-lực cuộc «Vận-động-của-Cam-dia». Người-dung-dầu-khỏi-xướng ra việc ấy là một vị-lãnh-tu-thanh-nien, hồn là giáo-dõ Cơ-đốc ở Tu-iy-k, sang-xứ Khu-lap-pháp-kha làm-một vi-luật-su-thanh-nien tên là

Đo Võ Phê Hùng Cửu HS Petrus Kiên-trí (Georges). Hắn là một tín đồ có lòng yêu mến sô-sang của Cam-dia.

Lúc ấy Thánh Cam-dia đang bị bệnh trầm trọng, cùng với trong một gian nhà trên hòn bờ Manb-mô. Thánh đã suy yếu lắm. Kiên-trí đi đến trước mặt Thánh, trình bày rõ ràng các công việc và kế hoạch hành động ra sao, và nói rõ để Thánh biết công cuộc phản đầu hiện đã bắt đầu làm.

Người đồng Cam-dia, dem theo những người về hang và không nên tiếp xúc ấy, dùng đủ cách bênh vực nhân quyền của họ, đi vào trong khu-vực Ba-la-môn. Từ thi-ca họ đều bị đánh đập, có người bị đánh trọng thương. Bởi vậy linh cảnh-sát liền bắt Kiên-trí và cả đồng đồ, lấy có là họ xui-dụ sự xâm phạm mà khép tội, có người bị phạt giam cầm tới một năm. Sau đó, đội nghĩa-dũng từ các nơi kéo đến rất đông, hổ một người bị bắt, từ thi-ca người khác thế vào, làm cho chính-phủ xứ đó không cách ứng phó, linh uyên bố không bắt ai nữa. Sở cảnh-sát ở đó liền dùng vũ-lực để ngăn trở người dâng Cam-dia, không cho xâm phạm tới con đường ấy. Họ dùng phân rào để ngăn chận, đặt thành một «đường cảnh-sát». Lãnh-lộ đội nghĩa-dũng dần hỏi ý Cam-dia. Thánh bảo các đồng-viên cứ kéo đến xếp hàng dâng đối diện với «đường cảnh-sát» rồi bao giờ sở cảnh-sát phải nhượng bộ mà con đường ấy ra mới thôi. Tất cả đội nghĩa-dũng đều dùng thái-de cầu-dão, như một nghĩa-vụ thiêng-

liêng về tôn-giáo và thần-thánh. Họ chọn một nơi gần làng Ấv, dung một cái nhà gianh dâng làm giáo-viện, các việc xắp đặt đều theo đúng như tôn-giáo. Mỗi ngày hai buổi sớm chiều đều làm lề cầu-dão, cả bọn mỗi ngày đều di dễn trước «đường cảnh-sát» cất cao tiếng hát bài cầu-dão, cho nên không hề có sự bạo loạn xảy ra.

Thánh Cam-dia nhân-dó càng khuyên các đồng đồ, không kẽ thê nào, cần phải kiên-quyết tiến-hành, phản-dấu dùn cùng. Thánh đối với hết thảy việc làm của đồng đồ, đều tỏ ý bằng lòng. Thánh bảo tôi thuong-tuong dùi giáp đỡ và cõi lõe các đồng đồ, và dem những tinh-hình nói rõ cho thánh biết. Tinh-canh dưới này là do chính mắt tôi đã thấy rõ.

Miễn ấy dứt rất bằng phẳng và thấp. Tôi di phái qua nhiều khe nước mời tới nơi. Đến đây cũng thấy toàn một thứ cây cỏ xanh tốt. Có một nơi cây cỏ mọc che nhau rú bóng xung nước, theo giờ rập-rò, giáo-viên cứ dâng-dâng Thánh Cam-dia ở ngay bên dưới mý cây cỏ nhỏ thấp.

Bởi nghĩa-dũng đứng trước «đường cảnh-sát» ấy mỗi lần không dù tiêng đồng-hồ không chịu đổi thay. Thời giờ đổi thay là đúng vào buổi trưa và 6 giờ tối. Sau giờ tối qua rồi, cuộc phản-dâu trong một ngày đã làm xong, ai nấy cũng hát to bời ca cầu-dão ban đêm cùng trót vè. Trong khoảng từ 8 giờ đến 9 giờ, sau khi đã cõi lõi rồi cả giáo-viện đều thành một nơi im lặng.

Đang vào mùa mưa gió, đường sá di lại rất uất-át

qua một con đường rộng cỡ lầy-lội. Lúc ấy, lảng ấy vì đất thấp & gần bờ đều bị ngập-lụt. Chính vào năm đang có cuộc phản-dâu ấy, lán nước lớn tràn ra, ngập sâu tới ngực tất cả người trong đội nghĩa-dũng dâng-hát bài cầu-dão, xếp thành hai-đo, mặc áo sà tráng, ung-dung cung di dễn trước «đường cảnh-sát». Đúng trước «đường cảnh-sát» đội nghĩa-dũng cùng hàng người Ba-lai-á-cung xen vai đứng cùng làm lề cầu-dão. Lại có một bọn ngồi ở trên chiếc xe kéo soi, im lặng kéo soi (đó cũng là một việc trong cuộc vận-động của Thánh Cam-dia bảo ai này nén kéo sợi dệt vải mà mặc).

Nhân-dân trong làng đối với đội nghĩa-dũng của ông Cam-dia rất biếu đồng-tinh. Chính khi bị phái đến làng Ấv, tôi từng cùng người Ba-la-môn bần-bạc mấy lần. Tôi nhận thấy họ đều rất cảm-động, nhưng họ vẫn không chịu bỏ ngay cái đặc quyền đã làm đời ấy. Họ đều một mực cố giữ cái tình quen già dở, coi trọng yêu-hơn-tất cả những cái khác.

Bởi nghĩa-dũng đứng trước «đường cảnh-sát» ấy mỗi lần không dù tiêng đồng-hồ không chịu đổi thay. Thời giờ đổi thay là đúng vào buổi trưa và 6 giờ tối. Sau giờ tối qua rồi, cuộc phản-dâu trong một ngày đã làm xong, ai nấy cũng hát to bời ca cầu-dão ban đêm cùng trót vè. Trong khoảng từ 8 giờ đến 9 giờ, sau khi đã cõi lõi rồi cả giáo-viện đều thành một nơi im lặng.

Đang vào mùa mưa gió, đường sá di lại rất uất-át

qua một con đường rộng cỡ lầy-lội. Lúc ấy, lảng ấy vì đất thấp & gần bờ đều bị ngập-lụt. Chính vào năm đang có cuộc phản-dâu ấy, lán nước lớn tràn ra, ngập sâu tới ngực tất cả người trong đội nghĩa-dũng dâng-hát bài cầu-dão, xếp thành hai-đo, mặc áo sà tráng, ung-dung cung di dễn trước «đường cảnh-sát». Linh cảnh-sát phải dùng những thuyền nhỏ buột ghi vào cột làm diem ranh, vì vậy chỉ có họ được khé rào, riêng có đội nghĩa-dũng kia xếp hàng cùng đứng, có lúc nước dâng lên cao ngập tới vai. Nước sâu dâng lâu & có sự nguy-hiểm, họ phải đồng ý đổi mỗi lèp 6 giờ rút lại làm 3 giờ. Giữa lán nước lầu mènh-móng, cả giáo-viên cũng bị tràn ngập. Trong cảnh nguy-nan ấy, sự nhân-nại khíc-khô của đội nghĩa-dũng cũng tôi cực diêm. Chỉ vì họ có lòng cam-cách quyết chịu sự gian-lâm thống-khổ tôi cùng nán hét thay công chung các nơi, đều cảm-động rõ ràng mối đồng-tinh rất thân-hiết.

Họ một lòng cam chịu sự gian-lao thống-khổ mãi không thôi, rồi đánh đập được sự đê khắng của người Ba-la-môn. Vừa dâng một năm & tháng cuộc phản-dâu ấy hoàn-toàn thành công, con đường lớn ấy từ đó công-khai làm của chúng. Tất cả người Ba-la-môn đều tv y vai lòng nhận tình trạng mới mẻ ấy, cho người Ba-lai-á từ đó được tự do di qua nhà thờ của họ và khu-vực họ ở. Họ đều nói: «Việc làm kiên-quyết của bạn kia đã khôn-chang ta hiểu biết một cách rất thâm-hia, tự thấy việc làm lán đài của chúng ta là trái lẽ giới và đạo người». Khi Thành Cam-dia di đến

tỉnh A-tát-mẫu, những nhân vật linh-tụ ở tỉnh ấy, đặc biệt xin ông trực tiếp đối phó với con ác-ma thuộc phiến. Đến A-tát-mẫu, ông chuyên tâm dỗ-phó mới thuộc phiến, dùng phương-phap trực tiếp của mình. Ông tự di vào những nơi hang cung ngô-hêm trực tiếp hầu với những nhân-dân các nơi ấy, lại lần mò di lối những lăng-xém bị dâm-duỗi về thuộc phiến rút săn. Đến thời nǎo, ông đến tuyêncác các người ở đó lập tức phái trú bờ cái thời quen dùng thuốc phiện di. Gó nhiều người làng hôi-éng, nếu quả bợ họ trú tuyệt thuốc phiện thì sẽ được thế nào. Ông dùng lời thanh-khoa bả họ tuyet được tất sẽ được sự tin nhiệm và cùu với vòi cung của Thượng-dế. Những người làng quê-kịch ấy nhìn thấy binh-lượng của Thánh Cam-dia, coi như một vị Thượng-dế sống. Bởi vì nhân cách của ông được nhân-dân Án-dô tin ngưỡng và họ.

Hiệu quả lần này, thực là một thành-tích là thường. Trong sáu tháng Thánh Cam-dia di, số thuộc phiến trong tỉnh A-tát-mẫu dưới quyền quản-huống của chính-phủ hổng bị tiêu-hao tới hơn 25 phần trăm. Số lượng kém sút ấy, bấy lâu chưa bờ thấy. Chẳng những thuốc phiện của chính-phủ bị kén đi như thế, đến ngay số thuốc phiện buôn-lậu cũng đều bị sut cả. Số thực lúa rứt rõ ràng, một chuyến di của Thánh Cam-dia, làm cho tinh-hình thuốc

THÔNG-CHE PÉTRIN GÀ NỘI :

«Học sinh cần phải luyện tập thật kỹ cho tráng kiện để bảy giờ dù sức học hành, mai hậu dù sức tham dự vào việc cải tạo quê già»,

nghi tại trường học để sing lèp ra (Ashram de Sabarmati) gần Ahmedabad và bình tĩnh đợi cảnh bình tĩnh bắt minh. Tối 10 mars, sau giờ cầu kinh thi cảnh-bình tĩnh cho ông. Ông Cam-dịa vui vẻ để cho linh hồn bay và lập tức người ta dẫn ông và viên khú bút báo « Young India » là Banker vào nhà pha. Bà Cam-dịa được phép theo chồng đến cửa nhà pha.

Bị giam một tuần-lê, đến ngày 18 mars thì tòa tiêu-hình Ahmedabad họp bắt đầu xử vụ án Cam-dịa. Cả quan tòa và bị-cáo nhau đều tỏ vẻ nhã-nhận và quán-tử chưa bao giờ thấy. Ông Cam-dịa và đồng phạm bị-cáo là đã viết bài đăng báo cõi-dong cho người ta chán, ghét, thù và khinh chính-phủ của Anh-hoàng ở Ấn-dô. Nhưng nguyên-nhân chính trong vụ bắt bớ này thì không ai có thể biết đích-xác đuroc.

Vì sao chính-phủ Anh ở Ấn-dô đã ra lệnh bắt ông Cam-dịa? Sau khi ngắn ngại trong hai năm, vì sao chính-phủ đã chọn lúc ông vừa hâm được cuộc nỗi loạn của dân-chung Ấn-dô để bắt ông? Hay là đúng như lời ông Cam-dịa đã nói, chính-phủ muốn tò ra là muôn cho xứ Ấn-dô đầy-rẫy những việc giết người, dốt nha, cướp hóc để có cớ mà trừng trị những kẻ theo phong-trào phản đối? Tình thế lúc đó thực khó giải-quyet. Chính-phủ người Anh vừa phục, vừa sợ ông Cam-dịa và vẫn có ý muốn điều đổi để đối đãi với ông một cách phải chăng, nhưng ông không thích thế. Ông là người vẫn kết án sự bạo-dòng nhưng chính-sach bắt bao động của ông còn có thể gây nên phong-trào cách-mệnh hồn là sự bạo-dòng.

Trước tòa-án, quan chưởng-lý buộc tội rằng ông Cam-dịa phải chịu hết trách-nhiệm về các vụ lưu-huyết xảy ra ở Bombay và Chauri Chandra. Tuy ông cõi-dong bắt bạo-dòng nhưng ông lại cõi-dong cả việc làm mất cảm tình đối với chính-phủ nên ông ông phải chịu hoàn toàn trách-nhiệm về các vụ bạo-dòng của dân-chung.

Ông Cam-dịa khai là ông đồng ý với quan chưởng-lý và ông xin nhận hoàn toàn trách-nhiệm về các vụ bạo-dòng xảy ra từ

trước. Sau khi đã khai một cách can-dảm, ông Cam-dịa xin đọc một bản tuyên-ngoan gửi cho dân-chung Ấn-dô và Anh. Ông nói rõ vì sao ông đã phải di từ thái độ tin nhiệm và hợp tác với người Anh đến việc bất cộng-tác. Ông kể rõ những cuộc vận động chính-trị, xã-hội của ông trong 25 năm vừa qua đã làm cho tình thế khà hon, tuy vậy Ấn-dô vẫn không thoát ly khỏi đế-quốc Anh.

Sau các lời khai đó, quan tòa nói:

— « Ông Cam-dịa, khi ông nhận hết mọi việc ông đã làm thi trách-nhiệm tôi để dâng hơn nhiều. Nhưng định một cái án cho công bằng là việc rất khó khăn cho quan tòa. Không ai không phải công-nhận rằng ông là một vị đại lãnh-tu, một nhà ái-quốc đối với hàng triệu người. Cả những người khác ông về tư tưởng chính trị và tôn-giáo cũng phải coi ông là người có mục đích tօi-cao, một cuộc đời cao-thượng như một bậc thánh-nhân vậy. Bùn phận tôi là phải xử ông như một người ở dưới quyền pháp-luat. Chắc hẳn ở Ấn-dô rất ít người tiếc rằng chính vì ông mà chính-phủ không thể nào để ông tự do được.

Quan chánh án lại nhã nhặn đến nỗi hỏi bị-cáo nhau muốn chịu tội nào. Ông Cam-dịa ngỏ ý muốn tòa kết án cũng như đã kết án nhà ái-quốc Tilak hồi mươi hai năm trước, nghĩa là 6 năm tù. Ông Cam-dịa rất hân hạnh là tên ông lại liên lạc với tên nhà ái-quốc Tilak. Ông nhận rằng tòa đã xử án ông rất nhẹ và trong khi xử không còn cách nào đối với ông có nhã-hơn thế nữa.

Sau khi xử xong, các bạn ông đều ôm lấy chân ông khóc. Còn ông thì vẫn mỉm cười một cách vui vẻ để chào các bạn hữu rồi đi thẳng vào nhà giam Sabarmati. Từ khi ông bị bắt và bị giam, không ai được nghe tiếng ông. Từ trong nhà pha ông chỉ gửi lời ra khuyên mọi người nên giữ hòa bình, bất bạo động và đau khổ. Cả nước đều nghe theo lệnh ông. Năm La năm về trước ông Cam-dịa bị bắt thi ở

(xem tiếp trang 26)

Sách Hán-Thư, thiên Cựu-Nghi nói rằng :

« Trước đời Tân, dân-gian đều có thề lầy vàng, ngọc, bạc, đồng, ngà voi làm án vuông (phuong tօn tǐ) một tắc, ai muốn làm thề nào thi làm tùy ý. Từ đời Hán trở đi, duy án của Thiên-tử mới gọi là tǐ, quan thần không ai dám dùng chữ « tǐ ».

Vậy tǐ tức là án vuông.

Truyền-quốc-lý tức là quả án truyền từ đời vua nay sang đời vua khác. Truyền-quốc-lý nước Tau là quả án chẽ từ đời Tân-thì-y-Hoàng.

Thây-Hoàng được ngọc ở đất Lam-Biền, sai khắc làm án, mệnh tề-tướng Lý-Tư viết án-văn tam chẽ :

« Thủ mệnh vu Thiên, kỳ thọ vĩnh xương».

Nghĩa là: Chủ mệnh tự trời, đã sống lâu lai xương-thinh.

Sau này Hán, Sở tranh hùng, Lưu-Bang vào kinh-dô nhà Tân trước, được Tứ-Anh đem ngọc-lí ra dâng. Bang được án ngọc, lên ngôi Hoàng-Đế, tức là Vua Hán Cao-Tô.

Ấn đó lưu truyền đời ấy sang đời khác, gọi là Truyền-quốc-lý.

Sau Vương-Mãng chuyen-quyền, cướp ngôi nhà Hán, đời Truyền-quốc-lý, bà Nguyên-Hậu bị ác, nỗi gián, cầm án ngọc quăng xuống đất, sứt mẻ một góc.

Cuối đời Hậu-Hán, Đông-Trác đốt thành Lạc-Dương, làm phán, quan chưởng-lý e ngọc-lí lọt vào tay gian-thần, liền vứt ngọc-tǐ xuống giếng.

Sau Tân-Kiên bắt được ngọc-lí nhưng chẳng bao lâu, vợ Kiên bị Viên-Thiệu bức-bách phải đem án ngọc ra nộp. Đến khi Thiệu bị thua, thì ngọc-lí lại về vua Hán.

Rồi nhà Hán mất ngôi về nhà Ngụy, ngọc-lí lại về Ngụy.

Nhà Ngụy mất, ngôi vua về nhà Tân. Những vua Tân Nguyên-Đế không lấy được ngọc-lí, nên người thời bấy giờ gọi riêng là Bạch-bản thiên-tǐ, nghĩa cũng như ông vua tay trắng, Đến năm Vĩnh-Hòa bắt niên đời vua Tân-Mục-Đé, chán-tẩy-tường

quân Tạ-Thượng sai quan Đốc-bưu Hù-Dung tìm mua được ngọc-lí. Án truyền đến đời Ngũ-Đại, quân-hùng cát-cử, tranh nhau ngọc-lí, cho là được ngọc-lí tức là được mệnh Trời. Kể đến khi nhà Tân bị rọi Khiết-Đan đánh thua, vua Xuất Đế phải đem quốc-lí ra hàng giặc. Thấy quốc-lí đúc bằng vàng, giặc Khiết-Đan biết là giả, đòi quả án thật bằng ngọc. Xuất Đế đáp :

— Cung Tàng-Kha tự nhiên phái-hóa quốc-lí không hiểu biến đi đâu mất.

Sang đời Tống, năm Thiệu Thành tam niên, có người nhà-qué ở đất Trường-An, tên là Đoàn-Nghĩa, đào đất, bắt được án ngọc đem dâng vua.

Bọn triều-thần do Thái-Kinh dùng đầu được lệnh khảo án-văn xem có quả là án ngọc nhà Tân không.

Khảo-sát xong, bọn Thái-Kinh dâng biếu-chương lên vua nói dài-khai rằng :

« Án nhà Tân thi khắc chẽ Hoàng-Đế thọ xương, nhà Hậu Ngụy thi khắc Thủ mệnh vu thiên, án nhà Đường thi khắc Hứa Đức giả xương, án nhà Tân (Hậu Tân) thi khắc Duy vị doãn xương, nay quả án này khắc chẽ Thủ mệnh vu thiên, kỳ thọ vĩnh xương, thì là án nhà Tân không còn ngòi gì nữa ».

Sau nhà Tống mất ngôi về nhà Nguyên, ngọc-lí không bết đi đâu mất tích.

Sau đến đời vua Hoằng-Iri nhà Minh, có người dân huyện Ngạc bắt được án ngọc đem dâng. Nhưng vua Minh-Hệu-Tông không dùng, vì cho là án giả.

Từ đó truyền-quốc-lý Trung-Hoa mới mất giá-tri vây.

Quốc-lí tức là quốc-án hay là quốc-bảo. Từ đời Hán, An-ênh nhà ma gọi là tǐ. Nhưng đến đời Đường, Vũ-Hậu cải gọi là Bảo.

Ngày nay, trên các sắc thường hàn-nước ta, đều có in quả án nhà vua khắc 4 chẽ: « Thủ mệnh chí bảo », « Chí bảo đeo » cũng nghĩa là tǐ, là án vây.

HÙNG-PHONG

Bo'i thuyền

« Bỗn bô cháu, không ai bỗn mồng sáu chợ Dung » đó là một câu truyền-ngữ về hội lăng Văn-Trung phủ Vĩnh-Tường, tỉnh Vĩnh-Yên.

Làng Văn-Trung cách phủ lý Vĩnh-Tường hơn năm cây số và cách tỉnh lỵ Vĩnh-Yên chừng mươi lăm cây. Ngày hội đầu năm của làng mờ về một ngày phiên chợ đầu năm: Ngày mồng sáu tháng giêng.

Chợ Dung ở ngay trước cửa dinh, rên hở mặt chiếc dầm rộng và nước trong veo. Dùn làng Văn-Trung có rất nhiều người dân cả ở chèo dầm này, và ngày hội của làng, dùn đã trở nên một nơi có cuộc vui rất lý thú: Bo'i thuyền.

Hội làng Văn-Trung có nhiệm tục là lô, kéo khách thập phương: Dán đù, leo cột phao, bắt trạch trong chum, đốt pháo thi và một cuộc thi cắn cát sét lấn tài, ấy là cuộc thi bo'i thuyền trên dầm Dung.

Có khi thi bo'i thuyền thi có gì là lạ, vì xoút Bắc-kỳ có hào nhiên với có cuộc du-hí dưới sông đà, như Đáp-cầu ở Bắc-Ninh, Bạch-Hạc và Dãm-Xuân ở Vĩnh-Yên. Tuy vậy, thi bo'i thuyền không là, nhưng thủ bút thi thuyền là một thủ phong lưu ở thôn quê, thi nhân ngày hội người ta cắn bảy ra nhunting, cuộc đua trước là để mua vui, sau là để cho con em chịu tập tành

về môn bo'i thuyền, cũng cần cho con nhà chài lưới ở quanh sông nước.

Trinh là con trai làng Yên-Nhiên thôn Trịnh, cũng thuộc phủ Vĩnh-uông. Phủ Vĩnh-Tường, về quanh dầm Dung là cái dầm rộng nhất, còn có rất nhiều những vực nhỏ và những hố to, như vực lăng Yên-Cát và những dầm lăng Yên-nhiên. Trên những vực, những dầm và những hố ấy, quanh năm người đi lăng vǎn thường chèo thuyền đánh cá, và nhân thê đôi khi những bợn thanh niên thường đưa rượt với nhau để hàng năm Xuân đến dự cuộc thi thuyền thi ở xã Văn-Trung.

Trinh là một chàng trai ngoài hai mươi tuổi, Nha ở ven dầm, chàng được cha mẹ đẻ lai cho cái tai bei lật, và cái tai chèo thuyền rất mau. Đã nhiều lần chàng đua bơi cùng anh em trong làng, và cũng đã nhiều lần chàng chèo thuyền thi cùng chàng bạn. Chèo thuyền giỏi và bơi tài, hai điều đó phải đi đôi với nhau, vì tài nòi cần phải có tài kiêm phu try.

Trong mấy năm Trinh đi dự hội chợ Dung, đã được chứng kiến mấy cuộc đua thuyền. Chàng thấy rằng muốn ăn giải nhất hội thuyền ở hội này cũng chẳng khó khăn, vì luôn mấy năm người được giải chàng đều biết, nếu so tài chèo thuyền

mau lẹ thì còn kém chàng xa. Nhưng chiếc thuyền hơi ở hội Dung bằng ván, giài chừng năm sáu thước ta. Mỗi chiếc thuyền phải có sáu người ngồi để cung bơi. Bo'i thuyền đây họ không chèo bằng mái chèo mà mỗi người chỉ hai tay hai chiếc dia phô. Bơi thuyền bằng dia, thi cần dia phải có kiểu riêng. Bốn ngón tay nhè đê lèn chòn dia, còn ngón tay cái đê giữ trong lòng dia. Khi bơi, phải bơi úp tay như vậy bơi vừa nhẹ và tauyề vừa di khanh. Muốn bơi thuyền bằng dia cho được vững vàng và trong lúc gánh thi không sợ tuột tay, thi trước khi đến hội, ôn nhà cũng cần phải luyện tập trước.

Ngày từ trong năm, trong mấy buổi kéo cá ở dầm nhà, Trinh đã bảo mấy anh em: « Sáng năm Tao sang bơi thuyền ở chợ Dung. Chúng may tập đi rồi bơi với Tao. Tao chắc chắn sẽ giải cho chàng may xem. »

Trong bọn có người không muốn ghen đua đáp: « Có phải nòi mà bơi giải, chỉ rõ một người, mà giải thường vài đồng bạc với bánh pháo có là bao. »

Trinh cười đáp: « Chú may nói ngu lầm. Làng trai có tài thi cũng cần đam thi, đam đó với người chép nói chuyện đều cái giải làm gì. Vài đồng bạc để chém may ăn được hết đói hẳn. Nhưng chú may thử tưởng, lúc ở hội, bơi được nhất rồi lĩnh giải, đổi ngay bánh pháo & bơi sung sướng bao nhiêu. »

Lời Trinh nói phải lầm. May anh em bằng lòng tập với Trinh để sang giêng

cùng đi bơi thuyền ở hội Dung. Trinh lại nói: « Đây anh em thử nghĩ mà xem: xã Yên-Nhiên ta có kém gì triều-hạ đâu. Phải cho mọi người biết tay chứ. »

— « Phải, ông tướng Trinh mà đã bàn cái gì thi thật là đâu ra đấy ! »

Nghe giọng nói dồn bả, cả bọn đều ngẩn ngơ lên. Thị ra Ái, con gái ông cựu Tân & trong xóm. Ái năm nay 18 tuổi; ngực có nhau sắc, nên đã có bốn bốn dăm bốn tấc. Ái, hay nói cho đúng, ông bà cựu Tân chưa nhận lời đám nào, vì ông bà chưa thấy người súng đáng ngồi đông sảng. Sóng sảng, Ái vẫn thường ra dầm để múa cá và bắn cát cho phuруг buôn ở phu, nên co quen hết cả bọn anh em Trinh.

Trinh hỏi: « Cô Ái đấy à? Thế nào, ngoài giêng có cô di chợ Dung không? »

— « Có chứ, bồ con bồ cháu chép có ai bỗ mồng sáu chợ Dung. »

— Nhưng có mãi chưa cho chúng tôi ăn cỗ thì biế: bao giờ mà có con với cháu. Nay nói dưa ché, đến

chợ Dung đi mà xem anh em chúng tôi bơi thuyền. Và nếu tôi được giải, tôi xin đổi mảng cỏ bánh pháo để cầu may. »

— Cám ơn anh. Chỉ sợ các anh không được giải thi mang tiếng xã Yên-Nhiên mình lầm đấy. »

Rồi họ nói sang truyện mua cá. Và từ bữa ấy, ngày ngày Trinh cùng bọn năm sáu anh em cùng nhau tập bơi thuyền. Trinh là người thông thạo nhất chỉ dẫn cho các bạn từng li từng tí từ cách cầm dia cho đến lúc nhỉnh lên ngồi xuồng để lấy đà cho thuyền di. Muốn cho thuyền di mau thi các tay bơi phải đều một loạt. Nhưng người bơi phải kin nhịp với nhau để rẽ làn sóng nước tại thuyền vẫn vui di ; như tên. Näo vậy, những người chèo thuyền cũng đỡ nhọc.

Thẩm thoắt rđi iết dẩn. Những cánh hoa đào nở đón xuân sang奴 khoe tươi khoe thâm. Những ngọn phuруг pháp phoi trên ngọn những cây nêu như mnôn ganh màu sặc: sờ với nhung

là cờ dùi nhẹo ở các đình chùa.

Người ta dốt pháo mảng xuân, Người ta ăn tất đê người ta còn săn sưa đê những hội hè.

Nhát niết, nhặt lẹ, lăng Văn-Trung lại mở hội đê khai phiến chợ đầu năm, đê làm lễ đức thương-dâng tối linh cầu ngài phù hộ cho dân làng được bình-an vỗ vây.

Bình làng Văn-Trung làm trên một mảnh đất trống thẳng ra dầm Dung. Theo phong-thủy người ta bảo đây là cái trán rồng. Hai bên dinh cát hai cát ao nhỏ, đây là hai mắt rồng. Trước cửa dinh có một cái sán gach là nơi ban hội-dâng, lăng ngồi đê dự các cuộc vui, nhái là đê xem cuộc thi bo'i thuyền.

Trại thanh gai lich kháp máy hat Yên-Lạc, Vĩnh-Tường và Bạch-Hạc kéo nhau đến xem hội rất đông, có cả những người cát công từ Sơn-Tây hoặc Vĩnh-Yên đến dự hội.

Lẽ iết nhiên là bọn Trinh và mấy anh em người làng phải có mặt ở hội. Trước giờ bơi thuyền, bọn họ đều rủ



nhanh lảng vắng khắp hội để
để xem các trò vui khác và
nhất là đề ngâm các dòn hoa
quê di hội. Trinh lại gặp Ái.
Mang mím cười hỏi Trinh:
« Anh có đi, đề lấy bánh
pháo đốt mừng tôi nhé! »

Trinh hơi bẽn cười.

Vừa khi ấy tiếng trống
ngõ lầu báo hiệu cuộc đua
thuyền sắp tới. Trinh giật
bọn anh em vào lề thàn và
xin lối mướt hai chiếc dia
ra bơi. Cùng vào với bọn
Trinh có rất nhiều bọn trai
khác cũng xin dự cuộc thi
bơi. Cuộc thi năm nay tha
hỗ náo nhiệt và vui vẻ. Mọi
cứ người rủ thảm để lấy
thuyền.

Linh dia và số thuyền
xong rồi, bọn họ, người nào
người ấy cởi hết quần áo
chỉ còn mặc mỗi người một
chiếc quần cộc hoặc một
chiếc khố. Họ bước xuống
thuyền xếp hàng một lượt
chỉ chờ hiệu trống là bơi.

Tràn bờ, những khách đi
xem đứng đông nghịt. Có
những người lại thuê thuyền
riêng bơi ra giữa đám để dự
cực bơi cho tướng tòn. Bọn
Trinh đê ý thấy Ái cùng mấy
cô gái lảng cũng thuê một
chiếc thuyền để xem bơi,
Lòng mọi người càng thêm
phản khởi.

Tiếng reo ngãy-lên vừa
rót, diêm thèm ba tiếng sau

cùng. Đó là hiệu bắt đầu
cuộc bơi. Những chiếc
thuyền chen nhau vùn vụt
ra đi, tranh nhau. Ai này
đến chậm nhất nói giờ
đãm có cầm một cây tre nhỏ.
Đó là hòn ngọc của con rồng
trong dia-lý, và đó cũng là cái
điểm của cuộc thi. Thuần
nào đi tới đích trước thì
nhé lấy cây tre đó, mang về
đình dia-lý.

Những chiếc thuyền tấp
ra đi. Vài chiếc đụng
vào nhau, làm rớt cả người
bơi xuống nước. Họ chẳng
chiều bỗng, họ lại nhảy
lên thuyền, bơi tiếp. Theo
dịp lấy cây đó, những chiếc
thuyền rẽ nước phảng phất
đi. Những đứa người thấp
nhỏ khiêu cá đoàn trong
giống như một cơn rồng
lượn.

Ái vừa dự cuộc thi vừa
cầu khẩn mong cho bọn
Trinh được giải...
TOÀN ANH

Bồ thận tiêu độc

Thuốc lọc máu tiêu hết nhiệt
độc ngứa lở và di độc hoa liễu
Nhà tá 480. Nhà tá 480. Một lít 7500.
Thuốc số 2 trị Lâm-trọc dù
mọi thời kỳ hộp 5p.

Noi phát hành: TÉ-DÂN
181, Hàng Đông Hanoi
Mai-Linh, 60 Cầu-đất, Haiphong
Nam-Tiền, 429 P. Blanchy Saigon

Cùng bạn đọc

Xin cảm ơn rất nhiều bạn
có tình tình gửi cho tài liệu
về quyền « Tự là xứ quê »
chúng tôi đang sửa soạn.

Tập sách này khảo cứu về
phong tục của ta, vậy xin các
bạn nhớ cho biết nhất là ngày
hội của làng có những phong
lịch mà nhiều bạn vui tình
danh quan. Nhạc được tài liệu
của bạn nào tôi đều có quà
tặng cả.

Mong các bạn khác cũng vui
lòng giúp tôi để sưu tầm lấy
những tục là của xứ mình.
Cảm ơn các bạn trước.

Toàn Ánh
40, Rue Lomé – Vinhyan

+ AI MUÔN BIẾT +

Các thư thuộc và các oan đều tri
cách chúng hành nam, phu, lão, ấu
trẻ hai giới và già và bé đồng
Tây, hay kể nua những sách huấn
do ông La-van-Phun, y-ti và bá
chứa chí, tên nghe là trường Cao - đẳng
y-học, chuyên khoa về thuốc Nam
Bắc, đã xem và dịch ra Quốc ngữ.
Sách nói về chữa bệnh phổi, da dày
thinx, tim, bệnh hoa liễu v.v...such
và sán-dục nỗi khoa đến giá \$ 1 bô.
Thứ từ sán-dục hoặc hổ, và thuốc
men chữa bệnh xin \$ 2.

Monsieur et Madame LÉ-VĂN-PHẨM
Médecin civil et pharmacien
N-18, rue Ba-vi Sonlây – Tonkin

PRINCESSE
MAY ÁO CƯỚI
MA, LỄ QUÝ ĐỘN – HANOI

GIÓ BỤI KINH THÀNH

tác phẩm hay nhất của Cầm Ái (tác giả TỐI LÔI) – Cuốn sách hay mê của những ai muốn hiểu rõ
những cái xa hoa lộng lẫy... những ngòi súng đòn iỏi của Kinh Thành. Sách in rất đẹp. – Giá 1500.

NHÓM BẢN BỘ: DƯỚI BÓNG CỜ SON Hết số tiền thuỷt của HÀI HẰNG. Ai đã dâng THÁNG SĨ VỎ
DÀNH và trên 20 cuốn sách giá trị của Hải Phòng không thể qua được cuốn sách vòi cùng giá trị này.zzo trang (2p)
ĐÃ XẤT BẢN: nhiều cuốn sách VUI, HAY, LÍ-KÝ và ĐẸP trong tủ sách nhà đồng và hơn 100
cuốn sách dù các loại đã từng được hoan nghênh nhiệt liệt. Hội Catalogue kèm timbre Op 10

NHÀ IN Á-CHÂU XUẤT BẢN 17 EMILE NOLLY HANOI TEL. 1280

Một tháng với những kẻ tìm vàng

Nguyên-văn bằng Pháp-văn của NG. VĂN VĨNH
Bản dịch quốc-văn của LÊ VĂN HỜ

IV

Các nhà tìm vàng người Út xem lượt đá
cuối trước đã, chỗ nào đá cuối vỡ hoặc cắt
cố lân hạ, vàng hay khối vàng thi họ mới
khai đào. Người bắn-thò không tin theo như
vậy, họ thường tìm thấy vàng ngay chỗ chí
có đá cuối bay đá vôi. Trong các cuộc tìm
kiếm của chúng tôi, chúng tôi cũng thường
thấy nhiều nơi như vậy. Trong một giải đá
cuối phủ trên lượt đất có khái nhiều vàng,
chúng tôi chỉ tìm thấy có một hòn cuội sá-
ting ma thôi. Sao lại hiếm như vậy? Nhưng
thôi, là người vừa mới vào nghề, ta chỉ
nhận xét vò-ván như vậy thôi, không nên
nói mãi về mọ, vẫn dễ mà chỉ nhà chuyen-
môn mới hiểu.

Cuộc tìm kiếm ở miền phụ-cận Tehépone
kết quả không tốt, đep lầm, không khiến
được chúng tôi bỗng mục-dịch cuộc hành
trình. Nhưng sau lời các người dân đường,
mỗi chuyến dài chỉ được có vài ba hụt.

Người ta có chí-dẫn cho chúng tôi nhiều
chỗ gần hơn, song ông bạn tôi nhất định
theo hành-trình sá vạch thi trước. Ông là tên
các cuộc bành án, ông bảo:

– Phải, đúng như lời họ nói, tại xứ A-
lao chỗ nào cũng có vàng. Nhưng tôi đã
nói vì lẽ gì tôi lại đi tìm vàng ở nơi tôi dẫn
đông đến. Lẽ thứ nhất là vì ở đó, sẽ chỉ có
một mình chúng ta thôi, chẳng sợ gì ai
cạnh tranh mất mồi lợt, ngày nào tôi đặt
máy-mỏ xong, thì ta có thể mời tất cả
những người chịu khó đón dò, dù chí dè
chỉ có bạn hay cho có láng giềng cũng
không sao. Ta sẽ tổ chức cuộc tung-té,
phòng khi nhô ra trong hai-ta chảng may có
người mắc bệnh phải đi nghỉ ngoài một nơi.

Lẽ thứ hai là ở đó, người ta sẽ lurement
được nhiều chứ không phải chỉ những hạt
vàng như mây bụi.

Nguyễn Namkok

Quan Đại-lý di kinh lý vắng, ông Thái
thường hang phản-su tại dinh Đại-lý đã có
lòng tốt cho thuê giám chúng tôi ba chiếc
thuyền độc-mộc và muộn hò chịu tên hơi
thuyền. Chúng tôi xin cảm ơn ông.

Thuyền độc-mộc có hai hang. Chúng tôi
sửa soạn một chiếc hang lớn để chờ máy
móc và những kiện hành-lý to, hai chiếc
nhỏ thì chờ hải chúng tôi và một tên dày
tốm từ Hanoi đến cùng những kiện hành
ly nhô.

Ông Thái đã có nhã-ý muốn cho một tên
bếp, một tên cai đánh cá biệt dãi vàng và
ba tên bùi thuyền người Nam trong số nhân
công đã mượn, còn bốn tên kia thi là người
Lào. Cả bọn đều đã làm việc trong công-ly
Mô-vàng Namkok và công-ly kẽ-nghiệp công
ty đó. Họ thuộc giống sống dô-típ chò ngă-
ba Se-ge-ni. Không có người thuộc cả miền
chúng tôi định thẩm-hiem, chúng tôi dành
mượn họ ấy vậy, rồi sau sẽ lại mượn những
chân xác hoặc người dân đường khác để
ngược miền kia. Người ta cho chúng tôi
biết rằng sông Seign thuyền bè không đi
lại được, chúng tôi muốn lên phía đồi thi
phải tinh dùng cách vận tải khác mới được.
Chúng tôi sửa soạn xuống thuyền dưới mặt
trời nắng như thiêu như đốt.

Thuyền độc-mộc bằng cả một thân cây,
làm cối để chèo chở trên những dòng sông
nóng nước và tháp, ghênh, chúng nói thi ai
cũng biết là không chắc chắn gì bối. Hành
khách trong thuyền dùng ngồi làm mồi được,
mặc ý. Người thi ngồi trên thang thuyền
hoặc trên đóng hành-lý chát trên thuyền,
người thi ngồi xóm hoặc dùng cõi.
Chẳng có mui gì che nắng mưa. Người Lào
chẳng sợ gì ánh nắng thiêng đốt ban trưa, và
giá lạnh ban mai, ban chiều, chỉ khi nào
trời mưa mới chịu dừng nghỉ.

Không thể bắt chước họ được, chúng tôi mất cả buổi sáng để bão làm một cái mui bằng dán bằng tre dưới trời giải một cái đậm vừa may xong bằng hú vải thô của Xiêm, trong nó là bông gạo. Bông gạo, người ta bão ở đây vẫn có một đồng 25 cán tây. Nhà hàng cocom bán hàng cho chúng tôi chẳng qua là sáu giờ và giá đắt như nhau chỉ có vàn đà bông gạo để nhà chiêm đậm, nghĩa là chúng đột 15 cán tây tất cả. Chắc miền này có bông gạo, người ta bão ở Xaong-Phine có nhiều lúa, nhưng chẳng ai chịu buôn bán gì ra tuồng về sản vật đó. Đồng bão ta mua bông của người Lào rồi gửi về Trang khai khi đã mua tích được kha khá.

Về bù đù cũng như nhiều sản vật khác rủ obong phú ở Ai-Lao, chẳng có ai iờ chèo thành cuộc thương mại. Cũng có lẽ vì thế mà người ta mua được giá rẻ.

Thì là các thuyền độc-mộc của chúng tôi sửa soạn xong để lên đường đi ra.

Năm ngày thì có tiện thật, song không có gì là dễ chịu hết. Chui vào mui thuyền khổ như là lều xiếc và khi đã nằm yên trong thuyền thì chờ nín của quỷ nữa. Phải đợi đến lúc dừng nghỉ trưa hoặc phải dừng thuyền lại thì mới ra khỏi chỗ nằm được.

Nếu người ta muốn ngâm nhìn phong cảnh hoặc thỉnh thoảng bám một phái súng chơi, thì đánh phái hồ su ấm càng đe. Sáng, chiều, gà rừng bay ra các oto trống trót ở ven sông, hoặc lẩn trong các đám tre nứa. Thú thật rằng bạn tôi cũng như tôi, chúng ta chẳng ai là tav thiên-xa khi đứng hay ngồi trên thuyền độc-mộc đang đi. Đề xem chúng tôi ở trên bờ hay đứng ngồi cách khác, chúng tôi có may mắn hơn chẳng.

Xuôi giòng đến sông Sé-hang-hiên, chúng tôi ngược giòng sông đó đến cái cầu sắt nối ô doan trên. Khoi cầu, chúng tôi rẽ sang phia tâ, ngược giòng sông Namkok.

Vượt mấy cái thác nhỏ, thê là hết ngày, Đêm thứ nhất, chúng tôi lưu lại một lảng rất là trọng khách, cũn như hết thấy các lảng Ai-leso. Trong khách dày có nghĩa là họ niêm nở tiếp chúng ta trên nhà sản của họ. Tiếp khách sang là một sự vinh hạnh, nên việc ấy bao giờ cũng đánh riêng cho người đứng đầu trong lảng, gọi là phó-bản.

Chỗ lấy lô bắn tiếng Lào có nghĩa như lý tiếng ta, mà tưởng chừng phó-bản tung-

đường với chức phó-lý & lảng minh. Vì phó tiếng là nghĩa là phu, tiếng Lào lại có nghĩa là cha, là trưởng, lảng lô có là-reng chức vị cũng như chánh-tổng ở ta. Chúng tôi chỉ ghi mấy điều sơ lược chúng tôi chú ý lúc này, chứ không nói kỹ về việc tổ-chức cai trị ở Lào. Về vấn-đề đó, người ta khảo ở chỗ khác chứ không khảo trong thiên du ký này.

Ho rõ lể phép. Chủ nhà chấp tay và quai

một đầu gối xuống sàn tiếp chúng tôi.

Nhưng trước khi mời chúng tôi vào ở căn

nhà, phải khấn cha mẹ (phi) trước

bàn thờ kèc xô nhà.

Nhà Lào

Nhà Lào làm trên sàn có cột chống dưới. Sàn nhà vách nhà dán bằng tre Lào rất đẹp, mà người Lào chỉ dán được những cái phản rất thô. Chiếu tre thi lam kỹ hơn, song người Lào còn phải học chúng ta nhiều về cách dùng tre làm nhà cho kín đáo và chế các vật-dụng trong nhà cho chắc chắn, uy quan. Mái nhà thi thường lợp rạ, nhưng hương lợp đổi. Rạ lợp mỏng để nhìn thấy cá trời. Sàn nhà vách nhà không được kín, giờ theo các ngay lợt vào nhà. Sàn nhà để hở nhiều khe, cốt để không phải ra khỏi nhà mà nhô được xuống đất và vắt xuống được các xương sàn trong bùa ăn. Chó, lợn, gà vịt rình sòn ở dưới, các thứ đó rơi xuống là chúng tha đi luôn.

Thường thì nhà dựng trên bốn hàng cột vừa vừa ngang, tính ra 16 cái cột cái thay đổi. Cầu có số ba khoảng 40' rộng 6' và cao thước tây. Một phần ba khoảng đó, về phía bên cạnh dành làm sân để trống không lợp, hoặc lợp cả hay lợp một phần, mái sân làm riêng so-sài hơn mái nhà, hoặc chính là mái nhà kéo dài ra.

Treo thang lên sân nhà; ban đêm và khi người nhà đã vắng cà, thi cất thang lên. Ở sân vào nhà do hai cửa: một cửa vào nhà ngoài, một cửa ở phía đối-diện, là cửa di riêng, vào căn nhà dành riêng cho đàn-bà, con trai.

Ở trong cũng gian giữa nhà, là một căn phòng cửa bên, ăn thông với căn đàn bà cửa trước thông với bếp... Trên bếp có một cái chén bằng tre, khói bám đen nhánh, khiến người chơi điều thuốc lá cò phát kèm lên.

Trên chén, chồng chát dù tất cả những đồ dù iám bếp. Trong bếp bao giờ cũng phải giữ lửa, ban ngày để làm bữa ăn, ban đêm để sưởi.

Cái thế cứ việc di chật về sau, có khi là cả một cây gỗ còn tươi nguyên, đốt lên khói xông ra thơm phức.

Ha cây cùi dài để châm dầu cháy vào nhau làm thành cái bếp, cùi cháy đều dầu người ta ăn vào đèn đó, một cây cùi nữa ngắn hơn, có khi hai cây cùi nữa đè ở giữa, giờ cho cái nồi, cái soong khôi dò lật nghiêm. Ban đêm người ta gối đầu vào hai cây cùi dài mà ngủ ngay cạnh bếp che ấm. Đầu cây cùi trong lò lửa vẫn cháy thỉnh thoảng người ta lại lùi cái gối vào chỗ lửa khởi tết. Khách thường vẫn ngủ như thế ở cạnh bếp. Khách sang trọng tiếp ở căn nhà ngoài, có đèn và gối bưa ghét, ban đêm cũng độc đáo đèn sưởi cạnh những người dễ ngủ.

Buồng khe dành cho đàn bà; chủ nhà bao giờ như thường chổ ngả cho khinh la thi mói ngủ trong buồng. Khi ấy thì đàn-bà bị dồn vào căn nhà bên giáp với căn nhà giấu.

Sàn nhà thường để khung cùi và các khifuong để làm sỏi làm to, hay bông gạo. Máy chài sợi, máy gác sợi, thùng lầm, guồng to, máy xe chí v... v... Chúng tôi nhận thấy máy gác sợi của Lào có những bánh xe răng cưa hình cánh quạt làm bằng gỗ cứng, điều đó chứng rằng người cù-soi đã biết chayduong máy móc bằng cách đó.

Nghề dệt và nghề chăn tắm thi trạng thái to-su. Muu-su Lào dệt được ruột lúu và bông rất thô kệch. Dệt to nhiều mảnh họ mới bao nhiêu thi giờ đã thổi soi ngang mà mỗ lần đưa hơi thường đưa dệt ba bỗn sợi một lúc. Vì thế các khăn quàng và

Chúng ta đừng nên chia rẽ nhau vì những ý tưởng viễn vọng, nên hợp sức lại mà tìm phương kế hàng ngày giúp nước.

vày họ dệt ra báu cho người ngoài mà làm cùi là phải báu theo những giá quá cao. Vg nghề tằm-lang của Lào, chúng tôi chẳng biết ra thế nào, vì chỉ trông thấy co vài thùng tằm bò v-a-vâ ngoài hang mua và ruồi muỗi. Trong đám tằm vàng nghè đỏ, mà người ta cũng kéo được một ít kẽm cùi là một sự kỳ diệu.

Tuy nhiên, thấy mấy thứ khí-zip, chúng tôi đoán là có những nơi chăn tằm có phương pháp hơn cả.

Trong miến chúng tôi vừa đi qua, công viêng hàng ngày của dân ông dân bà đều khai gióng nhan. Người ta bao dân ông ra đồng làm rẫy, khi có đủ nước mía ra ruộng ài hiện giờ (bay giờ là tháng Jan vier). Họ cũng săn bắn và đánh cá môi chút song đê chói, chứ không để làm giàu làm thê-gon vốn so-sài quá. Ngày nào cũng vậy, ài sôi với muỗi, hổ-tiêu và ớt có khai thêm vài quả me chín, ài khi có thịt, mà có cũng khó nuốt trôi. Lợn của họ là những bứ lợn lèi ruồi quen, không được vỗ cho béo, ngày cho ăn cũng không.

Không có chuồng, nếu, người ta ra ven rìng di ngoài lấy làm giào tôm, thả lợn trong lảng xô đến ăn phân, không còn vết đất gì nữa. Chả may và vẹn không chịu tranh ăn với chúng. Chỉ những khỉ có việc gì thi mới ném cho đám gà vặt nuôi trong nhà một vài hột thóc. Gà mải đẻ trong nhà, chúng tôi đánh phái cầm đàn ăn, vì

EROS

CÁC BÀ
CÁC CÔ
HAY ĐỒI
CHO ĐƯỢC

XI-ga nhẹ, thơm, êm đong, rất thích hợp cho người nghiệp
thuốc lá nặng. Bán lẻ khắp nơi. Bán buôn tại hàng
thuốc lá FATONCI, 87 Rue de Hué Hanoi — Téléphone 974



không còn thức ăn gì-bỗ-dưỡng khác nữa. Trứng nhỏ dán nỗi mỗi bữa tối ăn hết một chục quả, nấu theo nhiều cách khác nhau, Dùng lầu hàng tháng túi có nhiều điều bất thường.

Trái lại, anh-bà thi làm lụng khá bận rộn. Sáng sàng ra sông kín dày hai ba mươi ống tre nước, vèo treo lên cột, hay dựng áp vách nhà, dùng dây đe nồng, thời nấu và để những người không rõ sòng rửa tắm tấp. Đì kín nước, và tắm hoặc rửa mặt ở sông vèo, buổi sáng họ già dù gao đẽ ăn ngày hôm ấy thôi. Sòn chin, thi sói vào từng mảng riêng, chia cho các người trong nhà mỗi người một mảng, hoặc ăn với bữa ăn, tùy theo người phải đi vắng, hay ở nhà.

Bữa ăn ít khi dọn lèm mâm, chỉ bao giờ có những đĩa thịt thi mới dùng mâm, và dusk, Ngày giờ tép hay việc láng thi mới dọn cơm như thế. Sau khi làm bữa xuênh-xoảng như vậy, thường làm một bữa đẽ ăn cả ngày, dân bà Lào đét vải, xe chí, gõ sợi, và làm những việc vặt vãnh trong nhà. Ngày véc và rứa rây một lần nữa ở ngoài sông vèo là người ta nghỉ ngơi cùng với mặt trời lặn,

Khi trời sáng trăng và mát mẻ các chàng trai từ đom khèn e đến thời ở dưới cửa sổ các nàng gái đẹp, không hiểu các nàng có ưa không, chứ trong đêm thanh lịch-mịch, thi thứ nhạc đó tôi ua. Nó náo-nuốt và mèm-mang, phải tòu nhiêu hơi lầm mới thi thoảng những ống trúc dài có lõi dò.

Có khi bọn trai đéo iuốc nhau đêm xuối, sáng, hay dusk 9, 10 giờ khuya. Họ thắp những ngọn đuốc bằng nhựa thông quẩn như dien thuốc lá dài ba bốn mươi phân tây. Buốc đẽ lịt trong một cây đèn bằng gỗ, ngon có thè khán tên to nhỏ tuy ý, đốt lèn ánh sáng khá mạnh, xông ra mùi nhựa thơm thơm, tôi thích mùi nhựa đó hơn mùi dầu hỏa có khói. Đuốc súng ngang với đèn thấp dần thấp dần của ta.

Xung quanh nhà

Có khi người ta thấy hai lớp nhà nối liền nhau bằng một cái cầu tre. Lớp nhà nhỏ là nhà của một gia đình mà anh chồng chưa cưới cheo dù lệ...

(còn tiếp)

ĐÃ CÓ HÀN:

NHÀ BÊN KIA

của BỐ ĐỨC THU — Giá 1p65

Thân-thở và văn-chương

TÚ - MỚ

của LÊ THANH viết — Giá 1p60

EM LÀ GÁI BÊN SONG CỦA

của LIPU TRONG LƯ — Giá 1p50

VIỆT-SƯ GIAI-THOẠI

của BẢO TRINH NHẤT — Giá 2p90

Khéo - cứu và

TIẾNG VIỆT-NAM

của HÀ NGÂN — Giá 2p50

BƯỚC ĐƯỜNG MỚI

của ĐƯƠNG NGÀ — Giá 3p00

KIM-TỰ-THÁP

của PHAN QUANG ĐỊNH — Giá 2p00

NỮA ĐÊM

của NAM CAO — Giá 3p00

NHÌ XUẤT-BẢN CỘNG-LỰC — N. 9 TAKOU HAO

THU-XÃ ALEXANDRE DE RHODES
MỚI XUẤT BẢN:

LỤC VĂN TIỀN

QUYỀN NHẤT

bản dịch của Dương quang HÀM
Pháp-văn và Việt-văn đối-chiểu,
kèm tranh ảnh của MẠNH-QUÝNH

Sách dày 251 trang — khổ 17x23
bản thương 4p09
cước 0p60
bản giấy láng 10p00
cước 1p20

Tổng phát hành: MAI LINH
21, RUE DES PIPES — HANOI



TRUYỀN DÀI của NAM-CAO
(Tiếp theo)

Tuy bị một cái đẹp và ba
quả thai, mà chạy ra đến
ngõ ngang. Hiền vẫn còn
cười rù rì. Tiễn hỏi nó :

— Gi thè hở ?

— Buồn cười lắm !...

— Cái gì thè, hở ?

— Cố Viên nhà thẳng Đạc.

Tiếng cười luôn luôn cát
cát những câu của nó. Tiền
càng giặc gáp :

— Ủ, làm sao ?

— Bác cái Minh ấy mà !
Bác ấy... bác ấy... bố cô Viên
lên lòng...

©

Mẹ Hiền cứ làm ngày nữa
tháng lại lèm đêm nữa tháng.
Đến kỳ lèm đêm, hôm nào
thì cũng thời cơm sớm
đè me, con ăn rồi; mới đi
lâm. Hiền khèo cua, lèn
giường dấp chán nǎm. Nhưng
nó không ngủ được.
Tôi lèm só sọ. Người ta bảo
chỗ đê này nghịch lèm. Ngày
xưa ở đây là một bãi tha-mù.
Xuống cốt, còn sót lại rất
nhiều. Khi đào móng đè lèm
nhà, có người cuộc phát một
cái đầu lâu. Có người đào
tør ra một cái tiêu sành. Cái
tiêu sành ấy, trước ván đè lèm
lèo ngày ở chỗ chuồng tiêu
ngồi nhà lá. Cái nhà lá mẹ,
con Hiền ở... Người ta
lại còn bảo : chính ngày
xưa đã có người thất cõi Hán
làm thư xé. Chẳng hiểu mặc

bệnh gì mà ụi nhiên mạn
mọc đầy người, phả ra cả
mặt mũi chân tay. Mùa mù
nhớp nhớ. Hán chừa mãi,
phê chảng thuốc gì chữa
khỏi. Về sau, hán di không
còn vững. Người ta ngờ là
bệnh hủi. Không còn tiền
thuốc thang, không dến cả
cơm ăn, anh em xá lanh dǎn
dǎn, lại hai ba lần bị người
ta thúc bách di nơi khác kèo
chết ở đây thì rày rà che
những người cùng xóm, một
đêm kia hán trao cõi lèm xá
nhà tuక. Tân đón trưa hôm
sau mօic, ngay i hiết chuyện.
Lúc ông cầm đén, thi người
hắn dã im lại như nhوم
phom. Nước vàng ở các vết
thương chảy xuống đất thành
một vũng. Ruồi nhặng bâu
dầy. Mùi tanh hôi bốc ra,
làn lòn mưa... Ngày sau khi
ấy, hàng xóm đã phải gộp
tiền rước thầy và làm lè giải
oan. Nhưng không hiểu sao,
hắn vẫn chưa đi. Ngày đêm
giờ giờ, hắn vẫn hiện ra.
Nhieu người khoe : chính
mắt đã được trông thấy hán.
Họ bảo : cái mắt hán sung

Người lùi-lùi
chi dung:

fixateur

ARISTO

lén to bằng cái lịnh; dân
tộc rủ rượi; chân tay lờ rờ
y như vẫn còn đau; quần áo
tanh bành; hán đứng sững-
sững rên lù-khù, nghè khiep
lầm...

Hiền cứ vân-về nghĩ đến
thằng truyền ấy mà khêng
sao ngủ được. Căn nhà trồ
nên đầy những quí cung ma.
Ma lâng-lâng ở trên không.
Ma ở dưới gầm giường. Ma
ở trong xó. Chúng đứng lù-
lù kia; trong bóng tối. Chúng
mở to mắt, nhìn trừng-trừng
vào nó. Nó lạnh toát người,
nằm dì xuống chiếu, ngón
cứng khèng đám gãi. Những
con ma từ-từ tiến lại. Chúng
buộc ệm nhu nhằng con
mèo. Chúng vây lấy nó. Nó
sỗi rét lên. Nó giàn ngạt thở
mà không dám thở mạnh.
Trời o i cái gì đây ? Hình
như có một hàn tay lạnh giá
luôn trong lung nè. Nó này
người lèn một cái. Bóng tối
xòn-xao. Mái nó bật ra những
tia lâm-lâm. Nó thấy thoáng
hiện ra những con mắt sâu
hoảm như những cái hố,
những cái mõm mèo xệch
hoặc nghiến răng, một cái
bàn tay ròng den thái giờ
bên trên nó oan chopy-xóng.
Nó hoảng - hốt, tung chấn
nhôm dẩy. Né nhảy xổng
khỏi giường, bước một bước
ra đền cửa. Nó mở cửa ra.
Bên ngoài là-mở sáng. Trời

lâm-châm những lỗ sáo. Từ trong những căn nhà & mé bên kia, từng vật anh-sáng loan ra, ngoài sân tối mầu gió. Hiện rõ sẹ. Nhưng nó không dám vào nhà nữa. Nó đứng xo-xo nhìn vào mấy căn nhà ở đầu trong. Những bóng đèn qua lại. Một đôi khi, những tiếng cười tiếng nói vang sang, lầu tieng riu-rix của trẻ con. Hiện có đoán xem họ làm gì, có lắng ta: nghe xem họ nói gì. Cái bóng kia, là ông Ngã gật gù. Tiếng ông nói là nhè. Chắc hẳn ông ấy vừa uống rượu. Một cái bóng mảnh dè đi qua, đi lại. Đây là bà Ngã. Bà có vẻ giòn-dep mâm-bát, hoặc lấy thức này, thức khác dè đưa cho ông ấy. Tiếng cười trong trẻo, ròn rã của Tiên rướm lè, như một tia nước bạc, cõi rươn-lên rồi rủ xuống. Gia-dinh ấy có vẻ yên vui lắm. Sau trận đánh nhau lớp trước, ông Ngã hình như hối-hận, dõi-dãi với vợ dã hờn xua. Ông it say hơn. Những lúc ngâ-ngâ say, ông chỉ nói dưa, nói bõn, chử không gay sự nữa. Bà Ngã thấy vậy, rất chiều chồng. Những lúc ông uống rượu ngồi nói khoác, bà không nồng mặt, vắng - vắng. Bà tăm-tím cười hay bĩa mồi ra dè nhạo chồng. Và lúc chồng lùi cơm, uống rượu xong, tay bà dì lạy giàa, rồi nước. Họ bằng lòng nhau. Cái ấy chỉ thiệt cho Hiện. Bởi vì những lúc như lúc này, Hiện thèm mong cho vợ chồng ông Ngã đánh nhau. Dè cho nó lâm-ý lên một chút. Trẻ con ở chung quanh tuôn đến. Lặng vắng tan. Và Hiện sẽ không sợ nữa...

THOÁI-NHIỆT-TÁN Hồng - Khê

Trị bệnh:
cảm, sốt, nhức đầu
Mỗi giờ 8p30

75, HÀNG BỘ - HANOI

Nhưng họ lại không chịu đánh nhau cho !... À, thì ra giới rết đèn, thiến hạ trờ nên biến từ cá. Cá đèn và chồng bà hai Mon lớp này cũng lèi tiếng lầm. Bã lùi này, ông ấy chưa bị trộn não kichle! Tay vậy, cửa nhà bà hai đóng kín, nên Hiện không biết bà ấy có chiều chuộng chồng hay không. Chỉ thích theo, Hiện nghe tiếng bà ấy nói hoặc cười sền sệt trong ed họng. Tiếng cười, hình như



dinch-chai vào cổ họng, phai giay giua cõ mà nhoi ra... Hiện quay mặt nhìn ra đầu

ngoài, về phía nhà Lộc. Nhà Lộc khuất sau cái nhà ông ám. Về không khuất thì cũng không trông thấy, bởi vì giới tối. Hiện có đoán xem lèi này Lộc đang làm gì ? Hiện nhớ lại truyền cai ống nhòm, và lại buồn cười. Cái lèi đang rụt-rụt, cười trong chán dè trên bà già hay lèn câu... Hiện rết quá. Nó rung rung người và chân tay và xít xoạt. Hai hambi rảng nó dập vào nhau cầm-cáp. Giá bay giờ Lộc đến đây với nó.. Chắc là Lộc không biết sợ ma... Nghỉ đến ma Hiện lại thấy bóng thấp thoáng nhung hinn quái gõ, hiện ra rồi vụt tắt... — Phải, giá bây giờ Lộc đến đây với nó ! Hiện né sê dấp chấn, nắm nón chuyện, rồi lắc buồn ngủ ôm chát lèi nhau mà ngủ... Loan quanh một lúc, Hiện lại nghĩ đến Tiên. Ủ, giá có Tiên thi cũng được. Tiên cũng nhất. Nhưng có hai đứa, chúng sẽ bạo hơn. Vả lại Tiên ngoan. Nghe Tiên nói dễ thương. Tiên không cục, không hay giở mặt dám dà như thằng Lộc. Hai đứa nắm bén nhau thích lầm. Hiện làm chồng. Hiện làm vợ. Đạc làm con sê nâm sê giua... Ôi giá có cả thằng Đạc nữa thi thú lầm. Cậu nắm ngoài, may nắm trong, con cầm giữa... Hiện nắm ngoài? Không, Hiện sẽ không nắm ngoài : nắm ngoài sê chát !... Hiện Tiên, có lẽ Tiên cũng chả dám nắm ngoài đâu. Vậy thì Hiện nắm ngoài cũng được. Có những ba đứa thi chà sê. Vả lại, chồng thi phải bạo. Nhứt nhất, vợ nó cười vào mặt cho. Hiện sẽ nắm ngoài và dè cho Tiên nắm trong...

Nhưng mà kia ! cảnh của nhà Tiên cũng đã đồng lai rồi. Cảnh cửa hàn hắt các nhá khía cũng đều đỏ gã. Đến tắt hắt. Các tiếng nói cũng im. Bóng tối đặc lại. Chỉ còn giờ loang hơm một chút. Hiện ngửa mặt lên nhìn giới và có cái cảm giác như mình đang đứng ở lồng một cái giang-rát-lon, rát sáu, mà chẽ lò mò sáng trên kia là gần miệng giang... Hiện rết quá. Nó run lèi bầy. Cái âm thanh mồ hôi của lèi lèi vang lên. Nó lại nghĩ đến ma, đến cái xương đầu lâu, đến cái lồng khát vòi mặt. Cõi riêng cõi lệnh, dùi lung lung và rêu khù khù. Nó sợ cuồng cuồng. Bóng nó giật mình dồn thời : vừa có tiếng lực sực trong hòn nó. Nó thấy sực chưởng vắng, người bắn rắn. Bóng tối quay lén, chạy tung luồng qua mắt nó, rồi ngoét vể mang tai. Tai nó ủ, vang vang. Thành thử nó ngờ rằng tiếng lực sực vừa rồi chưa chắc có. Nó đánh bạo, ngoánh mặt vào nhà, nhìn xem. Một tiếng lực sực khác, to hơn, làm nó hoảng hồn. In nhau có người chờ dè. Nô tosan chạy trốn. Nhưng chưa kịp chạy thì một bóng đèn dè lùi lùi hiện ra trước mặt...

Hiện dụi mắt. Không ! không phải mắt hoa. Cái bóng đèn chẳng biến đi. Nó rõ thêm ra. Nó tiến gần mãi đến. Một cái gậy khua vào cùi cưa, kêu lèi eće. Hiện mừng rỡ...

— À ! ra cô thày !... Hôm nay cô vč?

— Ai thày ?
— Con đây, cô ạ.
— Hiện đây, hả ? Bu dâu !

— Bu con di làm ạ.
— Thέ em chưa di ngủ à ?
... Em đúng làm gì đây ?

Câu hỏi sau câu cũ, thoát ra sau câu trước một giây, có vẻ hơi gắt gông. Cô đứng im một chút, như nghĩ ngòi gi Hiển vậy. Rồi cô lại hỏi :

— Chua khuya ?
— Cung hoai khuya rồi ạ.

— Khuya rồi sao em chưa di ngủ ? Giỏi rết thê !... May lại sang bên nhà tao nghịch hhn ?

— Không ạ.
— Có thật không ?
— Thật, có một mình con, con sợ không dám ngủ.

Cô thày lại đứng lặng một chút như nghĩ ngợi. Rồi cô lại bảo, giọng nói tròn nêu binh tĩnh hơn :

— Ủ, thè thi được. Đừng dài vào nhà tao mà nghịch. Tao thù ông hoàng. May nghịch ng Kem, ông hộp cõ... Thài, vò mà ngủ đi. Không sợ. Đã có tao bên này. May không lêu láo gi với ông hoàng thi ông hoàng phủ hộ cho.

Lách cách một lát, cái cảnh của nhà cô mờ rá, kêu lát sạt. Hiện cũng đi vào nhà. Nô khép cửa rồi lén giuong đắp chăn-kìn mit từ đầu đến chân, dè cần thận lén mép chăn, như một con săn cuồn minh trong cái lò.

Ở bên kia, cô thày lịch kịch thu dọn gi lùi lầm. Nô ở tiếng lịch kịch ấy, Hiện đỡ sợ. Nhưng hối theo quá giặc rồi, nó chưa thể ngủ ngay. Nô vẫn vơ nghĩ đến cô thày,

(còn nữa)
NAM-CAO

TIN BUỒN

Chúng tôi được tin buồn cù : Joseph TRẦN-DŨC MIỀN huống-thợ 75 tuổi đã mêm-chung tại trại riêng ở làng Nam-Pháp. Chúng tôi xin có lời chia buồn cùng tang-gia.

CĂN THÊM

RẤT NHIỀU ĐẠI-LÝ

tại các tỉnh thành, phủ, huyện các nơi đồng dúc, khắp Trung Nam Bắc-kỳ đã bán các thứ thuốc chuyên trị các bệnh cam sài trẻ em, thuốc Cai A Phiến, (từ nhật khứu yêu hoan), các thứ thuốc về các bệnh ngoài da như sán, ngứa, lở, mụn nhọt Thuốc thổi nhiệt, trẻ giải cảm, trẻ fay iri bệnh táo bón, thuốc chữa gà lôi vân vân...

Xin viết thư cho M.Ngô-Vi-VŨ
chủ nhau nhà thuốc :

VIỆT-LONG

58 Radœux (Hàng Bé) Hanoi
Đè lèy cõi thè làm đại-ly
và được mục

Phòng tích Con chim

Anh-Lú

59 — Route de Hué — HANOI
BỆP, PHANH CHỐNG, BÉN, GIÁ HÀ
Hiệu giấy A1H L0 mới chỉnh đốn 'el (catalogue) các hiệu giấy năm 1944. Có nhiều kiểu đẹp, rất hợp thời trang. Cõi kính biểu của quý khách trong 5 cõi. Bán buôn bán lẻ khắp mọi nơi.

Ông lang Vũ-duy Thiên
81 Coton Hanoi có gút
pháp xem mạch kẽ đòn,
chữa cả người lớn, trẻ
con. 6món chữa ho lao

Nguyễn văn Vinh⁽¹⁾

Nguyễn văn Vinh cùng với mấy người
như Tràng Trọng Kim, Đào huống Mai,
Đỗ Thận, Nguyễn Hữu Phúc, Chi, Kiên,
Thụy v.v... dưới quyền chỉ dẫn của một
người Pháp tên là Hauser được cử sang
Pháp với những thuyền thợ đi đầu xáo.

Ngày đó, đi Pháp là một chuyện đi sang
nước Thụy «khó khăn như đi lén giè»;
nhưng phần có bạn đồng hành, phần lại
... sự đời muôn trại một ly gọi là

« Mơ màng qua đất Âu-la,
Ngô coi một ít nào là vân minh... »

nên dù vợ con có ngần giữ — lúc đó Nguyễn
văn Vinh đã có hai con là Või nhón, Või
con — ông cũng quyết chí không bê lở eo
hội tốt.

« Nhung diem trong thay » của Nguyễn
văn Vinh có ích cho kiến thức của ông thế
nào và mở con đường triết của ông ra
sao, sau này ta sẽ biết. Chỉ biết rằng, ngay
khi bước chân xuống Cảng để đáp tàu vượt
trong dương, cái mâm lầm báo, dà này nò
mạnh ở trong ông và, cái biêt hồn ý hay vò
tỉnh, ông đã thành một nhà phỏng sự. Bài
phỏng sự thứ nhất của ông là một bài kiều
Notes de voyage của Albert Londres viết bằng
thơ, xin trích mấy đoạn như sau :

... Mơ màng qua đất Âu-la,
Ngô coi một ít nào là vân minh.

Xem sao lợi kẽ hòn minh,
Thảm con lợn có tinh gì chẳng.

Mà động lại đầm sặc vàng,
Tay thi đà trắng, Nam màng mịt đèn.

Xem cho đèn tản ý trên,
Thảm vang đèn đèn nghĩa gi.

Hay là chán hật biết ly
Hay là lấp sặc đê bi tri khôn?

Cõ sang đến tận lang mòn
Đã xem người trắng bần bùn thế nào?

Ngoài cõng trong nước làm sao
Giêng người thi ấy, luết nào tri dân?

Lần bang giao-thiệp xa gần?
Vân chương bác học phả bần thế nào?

Dân gian hưởng thái thế nào?
Luhn thường phong tục lâm tao khác minh?

Thảm xem hai chũ vân-minh,
Cõ lâm dân dâng hiền viễn hơn người.

Kẽ từ trước a ãm may mươi,
Bồng dâu hóng chín được mười rô may!

Nhân kỳ dâu xéo Ma-xây,
Nghìn chín trăm sáu tội ngay thật vừa.

Nhờ ơn bác họ linh thà,
Theo đoán thuyền thơ dân đưa mọi người.

Bầu nâm vừa quá mươi mươi,
Xếp thu hòn xiêng dè suối Hải-phòng.

Bạn xưa đưa đón mừng lòng,
Đó đây vải chén ướt hòng nhiều câu.

Họ hàng kẽ tài nụy sâu,
Tiễn chán cho đến thang thuyền « Cachar ».

Thuyền vừa quay mũi dò ra,
Một giờ đã dâng chuông nhà Sáu-kho.

Tren thuyền chưa rất lô bô,
Lướn sóng đã quá biền lo đương vời.

Vừa mày sóng gió thuận giới,
Gác tàu chém chệ trong giới nước xanh.

Bốn bờ ngô quái ngô quanh,
Ngàn giới xanh với nước xanh một rồng.

Sớm chiều nhát nguyệt át vàng,
Cứ quen lý cõ mọc đông lặn đoài.

Lướn thuyền tiếng nước êm tai,
Nhắc thời ván oặt cánh dài ngắn khồng.

Mặt giờ vừa té hai đồng,
Trước nay Đà-Nẵng đã trông thấy bờ.

Đến chiều, vừa dâng bảy giờ,
Trong vảo cõi thang mập mờ Tourane.

Đỗ lầu xuồng chiếc tam-ban;
Ghe qua thâm lindh Quang-Nam, mét hời.

Gác tàu lê té giám đồi,
Đi quanh một đạo ghe thoi hét đường.

Sáng ngày mà té thoi đường,
Mãi tàu đã dò theo đường Qui-nhon.

Ngang đường ngầm cảnh nát non,
Vài ngày lại ghê bẩn dòn Nha-trang.

Nhà tranh lẹt đet dâm hàng,
Ngâm xem rừng núi lại càng buồn thay!

Rất noé d' suôt một ngày,
Saint-Jacques Giac (?) đã thấy ngay kẽ kẽ.

Nhin quanh nhìn quắt bén bé,
Pháo dài chia chia, quâ dâ dâng người.

Cõ cây nhan nhản lốt lưỡi,
Quả hoa xanh dỗ như cười với xuân.
Tinh vửa chưa hết một tuần,
Sài gòn đâu dâ như gần tới noi.

Lử lử tàu chay sông Nhói,
Bồng dâu dâ thay dò boi trước cầu.

Linh thinh neo kè hòn lầu,
Nganh dì nganh lại dâ mau lén bờ.

Một hồi quanh quắt ba vò,
Thán rò một lát, ngàn ngòi tim đường.

Địa đò mua lây một truong,
Tinh thành lâu các phố đường phân minh.

Xe hòm ngồi tựa a đình ninh,
Qua cầu sống Mới qua hinh d'Adran.

May chiều vừa có bóng giáng
Hết ra chợ chính lại dâng Cát-na.

Gồm nhà giagy thép to, Cha!
Giông thay vườn cảnh ngã ba đầu đường.

Nor'dom phô mây (?) là ngòi nhường,
Charner tham' tham' hót hàng giồng cây.

Quan' a mây (2) lại đẹt thay,
Dâng òa Thống-Đốc đep tay dinh vua.

Nhà Chung đứng giữa lăng lò,
Hai chòi ngắt nghêu vân eo cõ quyên.

Hòa za xem mây hóa-thayen,
Chiu cho nang phô, liên miên dâng phông.

Khen ai ghê gớm phu công
Lâm cho bãoi vâng bồng đong nêm thành.

Nơi nay khi trước nhà danh,
Bây giờ san sát lầu dinh cao dài.

Chòi kiu xua túp thuyền chài,
Bây giờ quan lộ lầu dài giăng giăng.

Hai ngày quang dạo lung tâng,
Khi chơi phô rộng, khi thang cao lầu.

Hết phô tay, lại phô tay,
Ta thi lác dác không dâu có nhiều.

Đó dây vải dâng lụy liều,

Hoặc là xe kéo, hoặc kéo tam ban.
Hoặc là thông ký si-soang,
Hoặc là bồi bối chí gian thời mà,
Ban chiên dạo phô la cá,
Khán quang xanh dỗ, do là cõ cao.
Đi iêu lao,
Khi vào Nhà-mết, khi vào Cafè.
Si gà, ruou mạnh tí tê...

... trù ra vân học, gen gi?

Trù ra buôn bán ai bị được em,
Nghĩ tình Nam, Bắc anh em.

Cùng ngư ôi bắn xù liền dem sự tình,
Hỏi là Tây đến dâng tinh,

Gần đây thê kỹ học hành nhũng chí?
Nam rang Trương-Vinh (?) là gi?

Quan binh cai trị hiếu chí người minh,
Nao thay kiệu, nô y-sinh,

Người tài giồng giò, người tình đo đường...

... Giã từ hat sự ao
Bé buôn bén học bén nô cõng tình.

Vân nhân mây bức thông minh,
Liệu bài sao khõi của mình người thu.

... Giã từ hat sự ao
Cõi bê ché chén ăn chơi.

Kém người dâm, bức thời chui nhường.
Tinh ngay đặc mộng (5) dâng cường.

Can qua thời hãi (6) chui nhường voi thung,
Ngoại keo, thời cõng ném mùng.

Sắc dâng dâu vãi giã lung cát bùa,
Bởi gân qua буди gió mato.

Thiết túm lõi-thống (?) đồ thàa nay mal.

(1), (2) mươi.

(3) Không hiểu có phải đây ý nói Tewong-Vinh-Ký? L. T. G

(4) Hai câu thơ này chưa nghe ra. N. V. V.
(5) giấc mộng. (6) Bầy.

ĐẠI - HỌC THU - XÃ

181 Henri d'Orléans - Hanoi
Giám-đốc : LÊ-MỘNG-CẨU

ĐÃ CÓ BẢN:

Mẹ tôi

tiêu-thuyết
của Nguyễn-kinh-MÃN

SẮP CÓ BẢN:

VĂI TÁC-PHẨM VIỆT-NAM DƯƠI MẶT PHỤ-NỮ

của Lê-MỘNG-SƠN

VIỆT và SỐNG

của Nguyễn-xuan-HUY
kiêu luận về tâm lý
văn học hiện đại

SẼ CÓ BẢN :

KHÔNG-HỌC và Ông ĐÀO-DUY-ANH

của Ng. uyễn DIỄM

VIỆT-SƯ ĐẠI-TOÀN

của Mai-dâng-BÙ

NHÂN-LOẠI SƯ

của Aí-LANG

ĐẠI - HỌC THU - XÃ RA TOÀN NHỮNG SÁCH CÓ ÍCH CHO NHÂN - SINH

Bóng bao gần bờ một hòn,
Rời chán Chợ Lớn dạo với giờ chơi.
Trong mà gian quên ruột chơi,
Đất nứa rắn mạch, cưa người định cơ.
Quan minh cai trị sở sở
Lợi dân không biết dân như ai trong?
Người taum khô rách đầu không.
Chú Tàu dám đến định trong định ngoài.
Bán nem cho chí thuyền chài.
Ca lý cũng phải dưng tài chủ... đuổi.
Miền Nam bán ngược buôn xuôi,
Nước ròng cây nái để nuôi miệng người...
Đẹp xong mấy đoạn bài du-ký bì Tamy
trên đây, chắc các bạn đọc không khỏi hồi
cuối mà cho là một lối văn quá thực thà,
vẫn điều dở dắt, mà nhiều đoạn tôi nghĩa
là khác nữa. Ta có cảm-tưởng đó là một
bài về của sâm cho, một thứ thơ lục-bát trê
tiền, nhưng có ai biết rằng, muốn làm được
một bài văn như thế, vào khoảng 1906,
người ta đã khó khăn biết bao nhiêu và
phải gắng sức biết bao nhiêu!

Trong một bức thư quốc-ngữ có sen nbiểu
chủ Pháp của Nguyễn văn-Vinh gửi cho
một người bạn thân là Tr. tr. K., người ta
đọc thấy mấy câu này:

... Sao không gửi cho tôi một cái thư?
Được thưa anh, già nhời ngay. Nói cho tôi
biết: «chú báu báu» có tin cần được không?
Tin cần được thì tôi sẽ viết chữ phalangxa
cho re hieu! (1)

Xem vậy thì dù biết viết quốc-văn lúc đó
cực khó khăn; muốn bày tỏ điều gì vẫn ta
có như không dù chử; và lại, người ta
dối với quốc-văn không có hạng kinh trọng,
nên thường lười không muốn nghĩ ngợi để
tim chử, tim câu là khác.

Trong những mớ tài liệu (thư từ gửi cho

bạn bè, thư giao thiệp, thư doanh-thương,
bút-kí báo viết dở, những bản chương-
trình thảo so-lược, những diêu-lệ hội xuất-
bản Trang-Bắc Tân-Vân v.v...) mà chúng
tôi hiện có dưới tay, bày phần mười,
Nguyễn văn-Vinh đều thảo bằng chữ Pháp.
Nguyễn cuốn nhât-ký của ông ghi những điều
mặt thấy tai nghe hời di dự cuộc đầu-xảo
Mạc-xay & Pháp, cuốn nhât-ký viết dề cho
minh đọc, Nguyễn văn-Vinh cũng viết bằng
tiếng Pháp và suốt từ đầu đến cuối không
có một giòng bằng quốc-văn. Dưới đây,
chúng tôi xin trích dịch mấy đoạn nhât-ký
và thư trái vắng lại giữa Nguyễn văn-Vinh
và anh em bè bạn để chúng ta xem cho biết
vàng bóng thời-đại lúc đó ra sao: y
phục, phong tục, tâm-lý, giáo-dục v.v...
nhất thiết bay giờ đèn khác cả — mà chả
biết khác như thế thì là điều đù hay là hay?

... Từ sáng nay, chúng tôi vào sông
đao Suez. Đẹp lắm, giải độ 161 cây số; ngang
độ 30 và sâu độ 10. Bên tay phải là sa-mạc
Ấn-dê bên tay trái là sa-mạc Phi-châu đỗ đây
có vài ốc-dịa (oasis) Bên ta thấy-thoảng lị có
một cái ga con. Từ Colombo trở đi, chúng
tôi đã shiu lầm với những hành-khách người
Âu có vẻ ché-nhạo chúng tôi. Họ thay có
người Annam đi cùng tàu với họ thì có vẻ
không bằng lòng...»

... Ở Marseille, không có gì lạ. Trời
hở lạnh mấy hôm nay. Ở bên ta có lẽ lúc
nay dương kéo quét, ở đây người ta mặc
quần áo nỉ.

Anh nói giap hộ với nhà tôi rằng bắt đắc-dĩ
tôi đã may quần áo tây rồi. An mă: như thế,

(1) Thư đề ngày 12 Décembre 1916, gửi từ
Marseille cho Tr. tr. K.

người ta mới không ngạc nhiên và cõi binh-
phẩm về mình. Quần áo may xong, tôi sẽ
chụp ảnh và gửi ngay về cho anh một bức...»

«... Kèm theo bức thư này, tôi gửi một
bức hình do một nhà nhiếp-ánh tài-lử chụp
giúp.

Anh thấy tôi dừng ở trước một cửa hiệu ở
phố Hanoi trong đầu-xảo Mạc-xay. Lấy kính
hình vi ra mà xem, anh sẽ thấy từ ngay sang
Pháo tôi thay đổi ra thế nào.

Trước mặt tôi là một ông tên là Phúc, làm
ở sở Musée Commerciale ở Hanoi; mà theo
lời ông ta nói thì hình như có họ hàng với
ta, chả biết họ hàng xa hay gần. Dù sao, ông
ta cũng quen tại Phượng đê và cùng họ:
Nguyễn Hữu-Phúc. Trong cung trong bông
sứ là ông Chung nhà họa sĩ ở phố Hàng Bé
sứ mà tôi cũng kèo di đầu-xảo.

Cùng với bức-tường này, lại còn cả một
cái carte postale. Anh trông thi thay tôi đợi
mùi rom, đứng trên Văn-chi phố Hanoi. Đứng
sau tôi là ông Đầu huống Mai, rồi đến ông
Chang, dưới cầm thang là Ông Kiên cũng đã
cất tòe như tôi vậy. Người mặc quần áo ùng
lá Kim (Trần Trọng-Kim) còn hai người kia
là thợ.

Hình như người Pháp họ chụp nhiều ảnh
cartes postales kỷ đầu-xảo này lắm và trong
nhieu bức ấy có tôi, nhưng tôi chưa có thời giờ
đi tìm xem để mua.

Tôi hiện ở thuê một cái buồng trên 'tầng
gác từ năm sô 109 phố Lieutaud và làm việc
từ 9 giờ sáng đến trưa và chiều thi là 2 giờ
ruồi đến năm giờ ruồi. Nhưng riêng đối với
tôi thì chả có giờ giấc gì cả, tôi làm việc cã
nh và cang chả được rỗi rải mà đi xem
thành-phố nữa.

Chính Đầu-xảo bây giờ đương vui. Anh nói
giap hộ với nhà tôi rằng có thay tôi cắt tóc
ngắn thi đừng giận nhé. Ý tôi thi tôi không
thích gì mặc quần áo tay dài, nhưng cứ để
cái dài tóc lù-lù, bện lâm mà người ta nhìn
minh một cách chê riệu. Không chịu được.
Nên tôi mới đánh phái bắt chừa người ta.

Anh xem đây thi biết: Kiên, Kim đều làm
như thế cả. Ông Đầu tên ra giảng ngàn ngữ
nhưng etac chả bao lâu rồi cũng bắt chừa
tôi thôi.

SÁCH MỚI Chinh trị đại cương

của Nguyễn phuong NAM Giá 3p70
Một cuốn sách phân tích rõ ràng các phương
pháp tinh ché chinh trị.

Truyện di thường
(Histoires extraordinaires)
của Edgar Poë — Bản dịch của Mộng-Huyền
Gia 4,50

TÂN VIỆT 29 LAMBOT HANOI

HAY ĐỌC:

Nguyễn - văn - Siêu

của NG-NHƯ-THIỆP
và NGUYỄN-ΒΕ

người mà vua Tự-Đức đã tò ra rất
lý phu trong câu thơ:

«Văn như Sêu, Quát vò tiền Hán»

SẮP PHÁT HÀNH

VƯƠNG DƯƠNG MINH

của Phan Văn Bùi

NHÀ XUẤT BẢN: BÁCH-VIỆT
In những sách giá tri meng dầu
hiệu một nghệ-thuật tiến-ba

ĐÃ CÓ BẢN:

XOM GIÉNG NGAY XU'A

của TÔ HOÀI

Một mỗ tình cay đắng của một hiu u
nên ngòi ngáy.

Một câu truyền làm sự nô nùng, đau
lòng và ngắn của một thời trẻ tuổi
ngòi ngac.

Những hàng chữ làm huyết gữi cho
bạn trai của bốn phương đất nước.

Sách in cực đẹp, rền kinh giấy 18x24

Bản thường 2p50.

Bản đặc biệt: giấy Bại-la 10p. Giấy dò
lụa lấp.

Chuyện Hà - Nội

của VŨ. NGỌC PHAN
Muôn biết kỹ càng mến-mặt của chính
Hanoi kinh kỹ hay đọc chuyện Hà - Nội
Mỗi cuốn giá 5 \$20 (bản quý 15\$)

ĐƯƠNG IN :

NHÀ QUÊ
tiểu thuyết dài đầu tiên của Ngọc GIAO
NHUNG NGÀY THƠ ÁU

kỳ tré của Nguyễn HỒNG

XÔM AO SEN
tiểu thuyết của TÔ HOÀI

HƯƠNG KHÔI
tiểu thuyết của Mạnh phủ TU

Thir và mandat xin dè cho:
M. PHÙNG VĂN HỌP *

40, Rue du Cuivre — Hanoi

(còn tiếp)

VŨ BẮNG

Không hề thù ghét người Anh, gần 30 năm nay Thánh Cam-dia vẫn phản đối nước Anh

(tiếp theo trang 10)

khắp Án-dô đã xảy ra biết bao vụ lùu huyết. Nhưng đến hồi này (1922) thi lại khác hẳn, cả nước đều yên lặng vắng theo lời ông. Hàng ngàn người Án-dô theo gương ông xin tinh nguyện về nhà pin mọi cách vui vẻ. Mọi người đều theo khẩu hiệu: **Bất bạo động, Chịu đau khổ, Nhẫn nhục và khinh chết.** Sau khi bị kêu án 6 năm tù, ông Cam-dia bị giam ở nhà pha Yenavada gần Poona (tỉnh Bombay) ông bị lỏng giam từ ngày 18 Mars 1922 nhưng đến năm 1924, chính phủ Anh thấy dân Án-dô phản uất cực điêm và ông cũng bị đau ốm luôn, người rất gầy yếu nên phải tha cho ông được tự do trước khi hết hạn tù.

Từ sau khi ông được tha, ông thường bị yêu lùon và vì đó mà sự hoạt động của ông giảm đi một phần. Bàn tay phải của ông lại thường bị run lẩy bầy vì thế mà ông phải tập viết bằng tay trái.

Dến khi chiến tranh lan đến biên giới Án-dô, thánh Cam-dia lại bị bắt

**« Bất bạo động, bất hợp tác, bất đe
kháng »!**

Cái khẩu hiệu đó, ông Cam-dia quyết theo cho đến chết.

Từ sau khi di du Hội-nghi bàn tròn về (1931), ông Cam-dia bắt hoạt động một phần vì sức yếu, một phần vì muốn để cho những bạn trẻ tuổi thi nghiệm phương pháp khác. Trong mấy năm người ta ít nghe nói đến tên ông.

Không ngờ đến hồi năm ngoái, cuộc chiến tranh Đại Đông Á lan đến tận biển

giới Án-dô quê hương của ông, thành Cam-dia lại làm cho thế giới phải chú ý đến mình.

Ông sinh ngày 2 Octobre 1869, năm nay 75 tuổi. Đến tuổi già đó, ai cũng có quyền nghĩ ngợi, nhảm là đối với những người đã từng hoạt động nhiều trong lúc còn trẻ. Nhưng ông Cam-dia không hề biết có tuổi già. Ông lại nhảy lên trường chính trị và hô hào dân chúng Án-dô nêu theo chính sách bất hợp-tác đối với nước Anh. Cuộc đại chiến trước, người Anh đã bae nhiều lần hứa hẹn khiếu cho hàng triệu dân Án-tinh nguyện giữ p chánh quốc và biết bao dân Án-dô phải bỏ mình ở chiến trường. Cuộc chiến tranh kết liễu, Anh và các nước đồng minh toàn thắng, người Anh lại quên những lời hứa rất ngọt ngào với các thuộc-dịa như Án-dô. Anh không bao giờ bỏ được Án-dô vì nếu mất xứ thuộc-dịa rộng lớn, giàu người, giàu của đất thì nền kinh-tế của đế-quốc Anh sẽ bị lung lay và nước Anh không còn giữ được địa vị là một cường quốc nữa. Anh cũng không thể nào để cho Án-dô tu trị nghĩa là thoát ly khỏi sự kiểm soát của mình, nhất là trong lúc Anh đang cần có nhiều người và của cải để chống với các nước về phe Trục. Giữa lúc chiến tranh ở vào thời kỳ quyết liệt này, Anh không thể nào để cho phong trào bất hợp-tác của ông Cam-dia lan rộng ra được. Đã bao lần, các nhà cầm quyền Anh phải bóp trán tìm một phương pháp giải quyết vấn đề Án-dô rất gay go nhưng vô hiệu. Anh lại phải dùng đến các phương pháp cũ rich: bắt giam các nhà lãnh-lu cách-mệnh Án-

độ nhất là ông Cam-dia để hâm bối phong trào cách-mệnh trong dân-chung Án-lai. Việc ông Cam-dia bị bắt giam từ năm ngoái đến nay chẳng khác gì việc ông bị bắt từ hai mươi năm về trước.

Việc đó đã làm cho dư luận Án-dô và dư luận thế giới sôi nổi. Trong khi ông già Cam-dia năm nay trong nhà pha ô Poona hộp lo cho tinh mệnh của ông như ngọn đèn sắp cạn dầu gấp phải giò to. Ông già Cam-dia bị bắt giam mấy tháng, vừa rồi lại có lệnh chính phủ Anh tha ông. Theo các tin sau cùng thì hiện nay sức ông đã đỡ yếu và nhiều khi ông lại như mê sảng là khác. Một tin nữa lại nói ông Cam-dia sẽ giữ hoàn toàn yên lặng trong hai tuần-lê và ông không muốn tuyên bố gì với đại biểu xác báo đến thăm ông cả. Việc ông tĩnh-tu trong nửa tháng đó là để dưỡng sức hay là để được yên tĩnh nghỉ đến các phương pháp đối phó với người Anh trong khi đất ta-quot của ta bị đổi làm bãi chiến trường giữa quân Anh-An và Nhật-An. Về việc ông được tha, người ta cho là có thể vì hai cớ: một là vì người Anh đã bị thất bại trong việc bài trừ phong trào cách-mệnh ở Án-dô trước cuộc tấn công của các đạo quân Nhật-An vào đất Án-dô, hai là vì người Anh không muốn chịu trách nhiệm nên không may ông Cam-dia yếu sức quá mà từ trần ngay trong nhà pin.

Việc ông Cam-dia được tha sẽ khai mạc cho một chính sách khoan hồng của người Anh ở Án-dô chăng? hay là việc đó chỉ là một hành động nhu nhược của người Anh mà thôi?

Rồi đây, sau khi khỏi bệnh và lại sức, ông Thánh của 400 triệu dân Án-dô có còn hoạt động để phụng sự quốc-gia cho đến lúc chết mới thôi chăng? Những câu hỏi đó hiện nay chúng ta không thể giả lời đích xác được.

15 JUIN SÉ CÓ BẢN:

THÁY « LANG »

Phóng sự dài của TRUNG LANG
lời giới-thiệu của VŨ-NGỌC-PHAN

... Trong lão các nhà y-học nước ta muốn chấn-dung nghệ thuật của BỐNG-PHƯƠNG, thưa phỏng-tuy « THÁY LANG » ra đời rất hợp, chung tôi chắc không những các nhà y-học mà ai ai cũng phải hoan-nghen, vì con ta mực mua của nó cho các con bệnh mà coi chẳng hứa.

Bản thường \$400 — Bản quý 25\$00

SÉ CÓ BẢN:

XUÂN VÀ SINH

của THANH-TỊNH
HAI GIÓNG SÚA

của NGUYỄN-HỒNG

Nhà xuất - bản HÀN - MẶC
Tứ tú và ngần - phiếu xin gửi về:
M. NGUYỄN-NHƯ-TÍCH
N° 26, phố Hàng Quạt - HANOI



Tả sách
« TÂN - VĂN - HÓA »
HÀN - THUYỀN
xuất bản:

25-5-44 sé có bản:

XÃ-HỘI

Việt-Nam

LƯƠNG-BÚC-THIỆP biến khảo

Nguồn gốc xã-hội Việt-Nam lịch-sử tiến
hóa của dân Việt-Nam. Giải-thích các
hiến-trúc kinh-tế, chính-trị văn-hóa của
xã-hội Việt-Nam. Ông đường phát-triển
hiện-thời của xã-hội Việt-Nam.

xép XUẤT-BẢN

PHÉ-BÌNH VĂN - CHƯƠNG TRUYỀN KIẾN
của NGUYỄN BẠCH KHOA

HÀN - THUYỀN, 71 Tiên Tsin Hanoi

Dầu trị bá chứng Đông-á tốt

đã bán khắp chung quanh, từ Nam Lai Bắc Bột-lô đều quyền Es. Botic - Thắng 80 Médicaments, Hanoi

K. T.

TRUNG BÁC

CHỦ NHẤT