

SỐ 203 — GIÁ 0\$50

21 MAI 1944



TRUNG BAC

CHỦ NHẬT

Tuân-lê Quốc-tê

Trên các mặt trận Âu-châu vẫn chưa có gì thay đổi lớn. Ở mức trận phía đông, tin quan hệ nhất trong tuần lễ vừa qua là tin quân Đức giữ vững-cảng Sebastopol ở phía cực-Nam bán đảo Crimea. Trước cuộc tấn công do gi của Hồng-quân từ ngày 8 avril đến nay, đã rát lát nay quân Đức đã đánh từ lâu đến nay mới thực hàn.

Ở phía Đông Kichinev (Chishnan) trên đất Lô, quân Đức đã tấn công trong mìn Grigoriopol là nơi Hồng-quân đã chiếm được một nơi đầu của quan hệ nhất trên sông Dniester. Quân Đức đã đánh lui được 7 sư đoàn quân Nga sang bờ phía đông sông đó, có lối mang ngang qua Nga từ trận và độ hai ngày bị bắt làm tù binh. Số chiến cũ do Đức bắt được cũng khá nhiều. Ở phía tây xứ Moldavie (Lô) quân Lô đã vây được mấy đạo quân Nga làm cho Nga bị thiệt hại lớn.

Về mặt trận Ý, bộ tư-lệnh đồng-minh đã cho rút các đội quân lính-nhập ở mìn Cassino di nơi khác. Việc này có thể vì hai có, một là đồng-minh muốn dồn các đội quân đã có kinh nghiệm về việc chiến đấu đã đến mặt trận khác, hai là vì bộ tư-lệnh đồng-minh muốn chôn lợt các đội quân đã bị thiệt hại lớn đó.

Ở Nettuno, pháo-binhh của đội bên đều hoạt động dữ. Ở mặt trận phía Nam, phía đông vịnh Gaeta và h mìn tây-bắc Cassino, quân đồng-minh đã bắt đầu tấn công cả chiến-xa và phi-cô tro chiến. Các trận đánh càng ngày càng dữ dội thêm, mỗi vài ngày đội đã đổi lạy nhiều lần. Ở đây bờ bắc có cả hạm đội giúp sức cho quân đồng-minh, 8/3 để phát tán công trong mìn này là vì quân Lô là người cần phải chiếm được Cassino và ở lại đó có nhà tu kin gần thành phố thi mới mong tiến đây; trong tháng-lang sông Garigliano.

Ở mặt trận Địa-Ám, quân Nhật đã sà soạn xong để khởi cuộc lồng tấn công vào thành Im-

lực lượng cho cánh hậu quân và dâng nhiên chiến-xa, phi-cô và đại-bác.

Quân Anh-Ấn định nhau là mới có giờ múa dã tần công trên con đường Buthidaung - Maungdaw nhưng đều bị quân Nhật ngăn lại. Trong khu vực này quân Anh-Ấn định dùng chiến-lực mà tướng Mae Arthur thường đem dùng ở quân-đảo Nouvelle Guinée và Salomon nghĩa là khi bắt công thì dùng nhiều pháo-binhh và phi-cô để cối pháo lan một nơi cần cứ bên địch đã định trước, nhưng đến lúc phòng thủ thì lại quay thành vòng tròn rồi dùng phi-cô ném đạn dược, lượng thực xuong cho quân lính và đợi cho lượng thực bên địch phải khinh kiết tức là phải lui quân.

Ở Tân, trong tỉnh Hà-nam, quân Nhật vừa chiếm được Lushan (Lu-sơn) là tinh lỵ tinh Hainan và iá uối lập đại hành-doanh của quân đoàn Trung-khanh thứ 32, trường bay ở Hsing-chung (Giang-lập) vừa bị phi-quân Nhật đánh phả.

M. Henrit Cosme đại-sứ Pháp ở Nhật đã từ Saigon khởi hành đi Thượng-hải để sang Đông-kinh. Điều mà du-luận hoán-cù vẫn ngóng đợi từ vài tháng nay ở mặt trận Tigris vẫn chưa thấy xung ra. Giữa lúc đó, thì ngoại trưởng Nga, ông Molotov trong dịp gần bối-linh cho đại-sứ Anh & Nga có uyên-bố rằng: « Bỗn đến lúc mà quân đội đồng-minh sửa soạn để kháng khéi những cuộc hành binh quyết liệt đánh đỗ kè thê chung, chỉ ít lúu nữa, Đức sẽ thấy rõ sức mạnh của những cuộc hành binh của đồng-minh đó ». Trong khi đợi mặt trận thứ hai, phi-quân Anh, Mỹ vẫn hàng ngày di đánh phá nhiều thị trấn và làng mạc ở miền Bắc và Tigris đặc nước Pháp, gây nên nhiều cảnh tàn phá và giết hại rất thương-lâm. Valenciennes, Cambrai, Lille, Orléans, Epinal. Anecy đều bị đánh phá dữ dội và mọi thành-phố có hàng trăm người chết và bị thương.

Về mặt ngoại-giao thi Anh, Mỹ vẫn dâng hối cách để uy hiếp các nước trung lập như Thổ-nhĩ-ky, Thụy-sĩ, Tây-ban-nha. Anh, Mỹ cố ép mìn nước đó không được buôn bán với các nước Truc-nhĩ không nghe sẽ dùng cách phong-tòa dâng kính-thê để trừng phạt.

Và rồi, bắc-sí 1/20, Đồng-thống nước Slovaquie đã cùng với các nhân-viên trọng-yếu trong chính phủ nước đó đến yết-kien Quốc-trưởng Hitler. Trong cuộc hội-kiện này, Quốc-trưởng Đức đã

Nguyễn văn Vinh⁽¹⁾

Lại như bài diễn văn về vấn đề: « Chữ nào nên để hay nên bỏ ? ».

« ... Học có hai bậc, một bậc sơ đẳng để cho trẻ con mới lớn lên, học lây biết gọi là mỗi thứ một chút. Trong bậc ấy, học có ba năm, tương không nên dạy chữ Pháp một tí nào. Còn bậc trung đẳng, để di thi cù, để nêu những bậc có tài riêng ngày sau, chẳng phải hay chữ Nho, mà cũng chẳng phải thông chữ Pháp. Thì có những người thông queso văn, thì phải có học chữ Nho và chữ Pháp, chữ Nho để am hiểu sự nước mình, văn chương nước mình do đó mà ra, chữ Pháp là chữ của nước Bảo Hộ ta ngày nay, là chữ của ông thày mới minh trong mong mà học lây thuật hay. Trung-dâng học ta thi nên bắt học cả chữ Nho và chữ Pháp, nhưng Pháp Việt-học thi lại nên bỏ đi chữ Nho đi. Lời học ta mới, còn gần lối học nho ngày trước, cho nên học chữ nho được kỵ. Mà chữ nho đã học không học đổi được, ở các trường Pháp Việt mà đem dạy chữ nho буди nào, học trò thiệt mất буди ấy.

Phàm con trai An-nam đã vào học Pháp Việt, toàn là di học cướp gao cǎ, chỉ muốn cho chóng thông tiếng Đại-Pháp mà di làm việc hoặc đã buôn bán với người Đại-Pháp. Họ là mới có một hai người học tiếng Đại-Pháp để mà tốt nghiệp chí hậu, lại còn chán vào việc học cho quản thông lịch sử, luân lý cũ nước Nam. Bởi thế ở các tràng Pháp Việt, cứ hôm nào đến phiên mày thấy giáo chữ nho dạy, thì học trò cho như là một буди phải nghỉ, ngồi mà nghe già, trong khi thày giáo viết lên bảng những bài học nhớ nhằng, để qua cho kẻ biết rồi, không qua cho kẻ chưa biết.

Tổng kết lại, thì chữ nho chỉ nên còn giữ lại để mà giảng ở khoa Trung đẳng Nam-

Học mà thôi, đợi mai sau khi nào có cả khoa Cao-dâng Nam-học hoặc khoa ngôn ngữ văn chương & cao đẳng, bấy giờ mới lại có nơi khác phải dùng đến chữ nho. Bấy giờ, trẻ con xin nhất quyết đừng cho học chữ nho nữa, mà các tràng Pháp Việt cũng xin bỏ lôi dạy chữ nho ».

Có người nồng nỗi nghĩ và viết rằng Nguyễn văn-Vinh bôr vì if học chữ nho tên viết quốc văn thường sai và họ vien lế đó mà bảo rằng Nguyễn văn-Vinh không bao giờ chủ trương nên dùng chữ nho để dạy ở các trường.

Xem bài diễn văn mà chúng tôi trích dâng ở trên đây, ta thấy rằng những người nói như vậy không có gì sai hón. Ta không nhận rằng trong ba mươi năm tên tuy với bao giờ quên văn và Pháp văn, Nguyễn văn-Vinh không nhầm lẫn bao giờ, (cách làm việc của ông, sẽ có nói đến về những chương dưới) nhưng chắc chắn rằng mó học nho của ông cũng đủ giấy cho cái người đã viết sách công kích một chữ trong bản dịch « Ba người Ngự lâm pháo thủ » của ông dịch trong ghi bôn bê công việc. Nguyễn văn-Vinh theo moi và moi lâm, nhưng không bao giờ chủ trương bỏ những cái hay cũ của nước ta là: « Trước khi bảo tiền nhân ngã quan, thi cần phải biết tiền nhân nghĩ thế nào. Vì nếu chưa hiểu cái lý thuyết của ông cha ra làm sao, mà nói rằng những lý thuyết ấy nhảm-nhi — bởi vì thấy những lý thuyết của người khác két quả nên sức mạnh trước mắt — thì có lẽ vốn liếng của ta có bao nhiêu đem vứt đi hết, mà vốn liếng của người thi minh chưa thâu lấy được. Cù thi mất rồi mà mới thi không được, bởi vì cái mới của người nó chỉ hay cho người, mà ta không dùng được tiện lợi ».

Đó là lời Nguyễn văn Vinh vẫn thường nói với các nhà bình bút Trung-Bắc Tân Văn và có lần chính ông đã tuyên ngôn như thế với phóng viên của một tờ báo trong Nam trong khi phỏng vấn ông về vấn đề « trut trị ».

Xem vậy, Nguyễn văn Vinh rất mới nhưng lại rất cũ; ông không hề có động bô chữ nho để hoàn toàn theo tay bao giờ. Nguyễn văn-Vinh nhận rắng chữ nho cần lâm, nhưng giày ở trường Pháp Việt thi vô ích « đợi mai sau khi nào có cả khoa Cao-dâng Nam-học hoặc khoa ngôn ngữ văn chương & Cao-dâng, bấy giờ lại có nơi khác phải dùng đến chữ nho ».

Thật không có gì triết trung và xác thực hơn cái ý tưởng đó. Chúng có là chính mắt ta đã thấy sự thật hai của công việc thử dem chữ nho để dạy con trè ở các trường тип: sách hán học in nhiều, các trè ra công mà tập đọc và tập viết mà kết cục chẳng ăn thua vào đâu cả. Chữ Pháp và chữ Hán trộn lộn ở trong đầu chúng thành một thứ sà-lát khé tiêu, ai jeding biết thế; nhưng ngay lúc bài diễn thuyết đó ra đời, có lẽ nhiều người cũng chưa lấy làm tin lâm. Chúng ta phải đợi đến hai mươi năm sau, mới thấy Nguyễn văn-Vinh nói đúng như thế nào và đến bây giờ, nếu Nguyễn văn Vinh còn, tất ông phải lấy làm sung sướng được thấy cái mộng tưởng của ông về chữ Nho đã thành trong muôn một. Theo nghị định quan toàn quyền Decoux ký ngày 5 Mai 1942, Đồng dương lập nên

học cõi dien Á Đông, dạy 6 năm, từ lớp sáu đến lớp nhất như các ban Trung học Pháp, Chương trình có một khoa học đặc biệt là khoa chữ nho dạy trong 5 giờ một tuần lễ (*l'enseignement des caractères chinois*) dạy chữ (langue) cùng kinh truyện, sử sách, văn minh cõi Việt-nam và Trung-Hoa.

IV — Xuất dương

Tuy vậy, muốn lấy tài học ra giúp ích cho xã-hội, mà chỉ diễn thuyết xuông thời, không đú. Nguyễn-văn Vinh muốn hoạt động một cách thiết-thực hơn.

Lúc đó, phong-trào Đồng-kinh nghĩa-thục gặp một hồi vấp váp. Nguyễn-văn Vinh không thể làm việc gì khác được, ngoài cái việc di làm kiếm môi thang lầy mươi hai đồng để sống một cách có thể gọi là kham khổ ở cái căn nhà tối tăm nhỏ bô & số 39 phố hàng Mã-May. Cơm ăn thường bừa chí có mấy xu chà trầu với cá. Thỉnh thoảng lại có một hai người bạn thân như T. T. K., P. D. T. đến chia bừa cơm rau; mấy anh em sống một cách nghèo nàn nhưng vui vẻ; không giàu tiền nhưng giàu sách vở, giàu học thức, giàu lý-tưởng.

Sợ rằng cứ sống như thế thì rời cái chí của mình đến tiêu ma, Nguyễn văn Vinh xoay cách hoại-động: ông lấy ngon bút làm lời khai để nói rõ ý tưởng của mình, để hô hào quốc dân, để bênh vực đồng bào. Ba chữ ký « Tân-Nam-Tử » bắt đầu xuất hiện từ đó, không phải ở dưới những bài báo quốc văn, nhưng chính là ở dưới những bài báo Pháp do người Pháp chủ-trương

GIÓ BỤI KINH THÀNH

tác phẩm hay nhất của CARM (tác giả TÔI LỘI) — Cuốn sách hay nhất của những ai muốn hiểu rõ những cát-xa hoa long lily và... những ngòi nến đón tối của Kinh Thành, sách in rất đẹp. — Giá 1p60.

NHÓM BẢN ĐỒ: DƯƠNG BÓNG CỜ SON

Đây là bản đồ cuốn sách giá trị của Hải Đăng không thể qua được cuốn sách về cùng giá trị này. 250 trang (2).

ĐÃ XUẤT BẢN: nhiều cuốn sách VUI, HAY, LỊCH-SỰ và ĐẸP trong tủ sách nhà dòng và hơn 300 cuốn sách đã xác định đã từng được hoan nghênh nhất: Bìa Hải Catalogue kèm timbre 9-10

NHÀ IN Á-CHÂU XUẤT BẢN 17 EMILE MOLLY HANOI TEL. 1260

(1) Xem tr 12 & 281.

ág cũng là vì nóng lòng muốn cho nước họ
khá hơn, và thiết tưởng cái điều ước muôn
đó cũng chẳng có gì đáng trách... Người nhà
quê Việt Nam nhắc lại thời các ông chưa
đến vẫn có câu cửa miệng « Lúc bình thản »
Vậy thì theo họ bấy giờ ra là thời khó khăn.
Áy thế ông H. D. M. có còn nói rằng « cái
tinh trạng người nhà quê Annam bấy giờ đã
khá hon trước » nữa không.

Ông M. lại nói rằng từ khi làm đại biểu hai
xứ Trung Bắc, ông đã làm cho chúng tôi sung
swang... Cố chàng tôi sung swang thật, nhưng
đó chỉ là một số rất nhỏ nhen; mà muôn xết
người Nam chàng tôi thi khóng thể xết như
vậy được ta phải nhìn vào người nhà quê.
Còn về phần những người đi học thi các ông
trách chỉ rõ tướng làm quan, không biết học
để mà giúp ích cho nước, nhưng các ông làm
cho họ chỉ có thể mơ mộngnhư thế mà thôi...

... Những ý tưởng trên nay, phàm người
Việt Nam chân chính nào cũng có... Các ông
giỏi đồ cháng tái di và giáp sức cho cháng
tôi tím ánh sáng. Biểu cảm nhất là các ông
nêu thành theo và muốn thế thi các ông cứ
tưởng tượng là đang ở địa vị cháng tôi.

Bỏ là thời kỳ thử thách, Nghè hào, tuy là
một nghè không trường, không thùy thất,
nhưng người làm nghè không thể cứ làm
liều được. Ông Nguyễn Văn-Vĩnh có cái tư-
tưởng học tập đề viết báo từ đó, nhưng học
tập ở đâu được? Văn biế: rắng hồi đó, ở
Bắc Kỳ, cũng đã có vài nhà báo tay rời đây,
nhưng bấy giờ người ta vẫn có vẻ như
muốn giữ nó làm một nghệ bí mật, xep chử,
lén khuôn, đặt bài, viết báo, nhất nhất mấy
người tay đều làm cả. Maßen làm nên một tờ
báo hoán toàn đê báu cho công cháng,
người minh chưa có ai biêt tới. Nguyễn
Văn-Vĩnh chưa có ý tưởng làm một tờ báo
của riêng mình — một ông thư ký lương
tháng 12p00, bao giờ lại dám có ý - tưởng
để chả trwang rieng một tờ báo cho
mình, nhưng quả thực là từ nỗi đe ông đã
biết cái ánh nương và sirs: tuyen truyền của
một tờ báo là sao như tais nào. Nhưng làm
thế nào được? Khi mà người ta ở một nước
Việt Nam 1908, mà lại không có tiền...

Thi may sao, giữa lúc đó ở Pháp mở ra
cuộc đấu xéo Mao-xây.

(còn tiếp)
VŨ BẮNG

ĐÃ CÓ BẢN:

NHÀ BÈN KIA

của BỘ ĐỨC THU — Giá 0p65

Thân-thở và vân-chirong

TÚ - MƠ

của LÊ THANH VIỆT — Giá 0p50

EM LÀ GÁI BÈN SONG CỦA

của LUU TRỌNG LU — Giá 1p50

VIỆT-SƯ GIAI-THOẠI

của ĐÀO TRINH NHẤT — Giá 2p00

Khảo - cứu vở

TIẾNG VIỆT-NAM

của TRÀ NGÂN — Giá 2p50

BƯỚC ĐƯỜNG MỚI

của ĐƯỜNG NGÀ — Giá 3p00

KIM-TỤ-THẬP

của PHAN QUANG ĐỊNH — Giá 2p00

NỮA BÈM

của NAM CAO — Giá 2p00

NHÌ XUẤT-BẢN CỘNG-LỰC — N° 9 TAKOU HANOI

THU-XÃ ALEXANDRE DE RHODES
MỚI XUẤT BẢN:

LỤC VĂN TIỀN

QUYỀN NHẤT

bản dịch của Dương quang HÀM
Pháp-văn và Việt-văn đối-chiéu,
kèm tranh ảnh của **MẠNH-QUÝNH**

Sách dày 250 trang — khổ 17x23	
bản thường.	4p09
cuộc	0p60
bản giấy lạng.	10p00
cuộc	1p20

Tổng phát hành: MAI LINH
21, RUE DES PIPES — HANOI

Các giông «người có đuôi» trong dãy Hoành-sơn và ở miền Thượng-du Bắc-kỳ

Theo sinh vật học, về hình thức loài người chỉ khác các giông vật bằng một vài bộ phận trong thân thể: Người có hai chân hai tay, lùi di thi di thẳng người bằng chân, mặt nhìn ngang, còn các loài vật, có giông chỉ có bốn chân mà không có tay; có giông cũng có hai chân hai tay như người, có giông như giông chim lợn có hai chân đùi di và hai cánh đẻ bay, sau cùng lại có giông không có chân có tay và có giông có rất nhiều chân, nhưng tất cả các giông vật đều di ngang, mặt nhìn xuống đất. Một đặc điểm rõ rệt nữa để phân biệt giông người và giông vật, đó là cái đuôi: Người thi không có đuôi, còn tất cả các giông vật đều có đuôi tức là phần cuối càng của xương sống kéo dài ra khỏi mình, có khi dài, có khi ngắn tùy từng giông vật.

Từ xưa đến nay không bao giờ trông thấy hoặc nghe nói về người có đuôi. Ấy thế mà ngày nay có người lại nói trái hẳn, chắc ai nghe thấy cũng phải cho là chuyện là hoặc chuyện hoàn toàn bịa đặt. Câu chuyện người có đuôi chúng tôi thuật sau đây không phải là chuyện hoang đường mà là chuyện có thực. Nhất là giông người có đuôi đùi lại ở ngày trên báu - đảo Đông-dương nghĩa là cùng một xú số với ta, tuy giông nói có khác, nên lại càng đáng cho ta để ý hơn nữa. Maßen cho các bạn đọc khỏi ngó vía, chúng tôi xin nói ngay rằng chuyện người có đuôi này do các y-khoa bác-sĩ, các nhà bác-học, các nhà thám hiềm và các nhà khảo cổ đã làm nghiên cứu và thuật lại trên các sách, các báo.

Người có đuôi về thượng cổ, trung cổ

Người có thể có đuôi được chứng?

Bây giờ hỏi kỳ khôi đó, chúng tôi xin nói rằng theo tạp chí «Esculape» (số 5

tháng Mai 1925) thì người đời xưa vẫn tin là người có đuôi và ngay từ hồi thượng cổ người ta vẫn công nhận như thế. Trong cuốn «Vạn vật học» do ông viết ra, Pline nói rằng ở một vài miền xứ Án-dô người ta nói sinh ra đã có đuôi ngay. Ptolémée cũng tin như thế, và sau này trong những du-ký nói về các xứ Viễn-dông cũng nói là có giông người có đuôi. Trong một cuốn du-ký và địa-đư viết bằng chữ A-lập-ba, Ba-tu và Thủ do Gabriel Ferrand dịch và chú thích thấy chép rằng: «Ở miền Đông thế giới, về phía gần bắc có một giông người nửa là người, nửa là loài vật. Người và giông này mặt rộng mà nhiều lỗ, như mặt sư tử, mắt tròn mà sáng, răng sắc, tai và đuôi dài, nhưng thân thể thi giông thân người chỉ khác là chân tay đều có móng cong và nhọn» và «Trong đảo cá sấu, có phếng người có đuôi, như đuôi chó. Thân thể thi giông người. Mịn người trong bọn là vũ của chúng».

«Ở Sribuza, hình như là một miền gần với đất cỏ Chiem-thanh (Champa), một người dân bờ biển là một người nhưng da thi den, chân tay dài hơn chân tay người. Người đó có đuôi dài và nhiều lỗ như lỗ khỉ. Tay nó giống khỉ nhưng mặt và thân thể thi giông người». Mịn người trong bọn là vũ của chúng».

Trong một đoạn nữa thấy chép: «Bạn người di bờ sáp lên tàn thi bồng nghe những tiếng kêu ghê gớm làm cho họ phải đào đất và trông thấy ở sau lưng họ những người kỳ di giông súc vật và có đuôi».

Đây là những chuyện lügen lật trong các sách cũ, một điều là những chuyện lügen đó đều xảy ra tại một miền ở Viễn-dông (Án-dô) và gần với nước cỏ Chiem-thanh. Biết đâu những chuyện đó lại không có liên lạc với những chuyện Mới có đuôi ở một vài

miền núi Trung-ky mà chúng tôi thuật sau đây.

Tuy vậy không phải người có đuôi chỉ có ở Viễn-dông. Các nhà thám-hiềm Âu-châu trong mấy thế-kỷ trước đây nói họ có gặp giông người có đuôi nhiều lần. Những người Bồ-dào-nha trước tiên để chán đèn mièn nội-dịa Đông-Phi đều nói chắc chắn là họ trông thấy những người trong cả một bộ lạc có đuôi như đuôi kbil.

Những nhà thám-hiểm ở các miền khác Phi-châu ở Nam Mỹ và Úc-châu cũng nói như thế. Nhưng sau này điều ta rõ ra thì phần nhiều các nhà thám-hiềm đó đã trống nhẽm. Cái đuôi họ thấy đó chỉ là một cái đuôi mực của giông súc vật để dùng làm đồ trang sức. Vì như giông người Kikuyous ở xứ Ouganda đã làm cho các nhà thám-hiểm Bồ-dào-nha phải ngạc nhiên, đến nay vẫn có thời quên trong khi nhảy múa chỉ ở trán trường và đeo ở phía dưới lưng một cái đuôi sư-tử hay là đuôi bão, nhiều khi đuôi già đó lại dùng một năm lồng để diễn they vào. Càng có lúe chí là một cái vật áo hoặc là một bộ phận của quần áo giông cá đuôi mà người ta làm là đuôi. Câu chuyện nhà bác-học Guillame Lejean sau này đã chứng thực cho sự lầm lẫn đó. Năm 1860 trong khi ai thám-hiểm miền thượng lưu sông Nil đã tìm nguồn con sông đó, ông Lejean đã tìm thấy một cái xác chết của giông Moi Nyams - Nyams mà người ta vẫn còn là có đuôi. Nhà bác-học đó nhận rõ ràng cái đuôi đó bằng da thịt, trong đó đặt sết băng nhưng thành sết dài 3 phân tay, ở giữa là một cái nướm tròn trống rỗng, đó chính là cái đuôi hình rết quật mà M. Esevrae đã trông thấy. Được băng da thuộc của giông Nyams - Nyams cũng chẳng khác gì cái đuôi của giông mọi Choctaws. Tuy vậy những chứng cứ hiển nhiên về giông người có đuôi cũng không phải it.

Người có đuôi đời nay

Trong tạp chí «Presse médicale» xuất bản năm 1926 có đăng mấy tấm ảnh người có đuôi tìm thấy trong miền núi vùng Đông Bắc đảo Luçon, đảo lớn nhất trong quần đảo Phi-lipi-tan. Giông này là giông thê-dần trong vùng, thường gọi là giông Eggo-rôte và chia làm nhiều bộ lạc, trong đó có

Cuộc Quốc-gia cách-mệnh đương tiến hành, chúng ta đừng nên trả trả

bộ-lạc Bontors đáng để ý hơn cả. Những người trong bộ-lạc này thường có bộ xương sống thô dài ra ngoài thân thể. Trong tập ảnh của một nhà bác-học Mỹ, có bốn tấm chụp bốn người, người trong bộ-lạc đều là những người có đuôi. Hai tấm ảnh đăng trên tạp chí y-khoa kia hình dung hai người có đuôi, một cái dài nhất, một cái ngắn nhất, cái dài đến 5 pouces nghĩa là 0,125, còn cái ngắn chỉ là một cái năm mươi mọc ra. Giông Igorote, và bộ-lạc Bontors có thể cho là giông người đã man nhất trên đảo Luçon. Người Bồ-dào-nha cai trị quần đảo này tái gìn 4 thế-kỷ cũng thấy họ nào chính phục bộ lạc người mọi rợ này. Không một ai dám đi vào miền núi rừng rậm rạp có giông dân này ở vì giông mọi ngày vẫn tự do «sản dầu người» trong khu vực của họ.

Bác-sĩ Vélezquez cũng thuật lại rằng trong khi đi tắm gần Trujillo, bác-sĩ có trông thấy một người dân Caribe đang tuồi đì ra bờ bờ. Người dân-bà đó theo một tục rất thông thường ở xứ họ, cởi truột hết cả quần-áo, trông chẳng khác gì một bức tượng nữ thần Venus (ai-tinh) bằng mun. Khi người dân-bà kia quay lưng lại thì bác-sĩ trông thấy một cái đuôi dài độ 6 phân tay, đường kính ở phía dưới đuôi độ 1 phân ruồi, một đầu đuôi nhà thi tròn. Theo Y-kien bác-sĩ thì đó thực là một cái đuôi mà người dân-bà đó đã cởi di hoặc tự nhiên đuôi đó không mọc được nữa.

Giông Caribes, nguyên gốc tích ở Phi-châu, tồn tên họ di cư sang Trung Mỹ và bồi mìn nhì cùa là thay-dịa Tây-ban-nha xưa kia có nhiều nhà thám-hiểm đi qua Phi-châu đã nói là có gặp những người có đuôi trong các bộ-lạc da den.

Một viên y-sĩ người Đức nói rằng những người đẻ ra có đuôi thường phải có nhiều đặc tính nữa làm cho những người đó giông với các tên-tiến ta trong thời tiền sử. Y-sĩ đó nói là trông thấy ở Malta một đứa trẻ có đuôi mới sinh ra đã chết ngay, đuôi đó dài tới 8 phân tay và to như ngón

tay trái người lớn, tay, chân đứa bé đều có sáu ngón.

Những người theo thuyết «tên hán» chắc chắn là những chúng có tên ra rắng loài người là con cháu loài khỉ đeo đuổi, tay chân rất lớn và thường có thêm móng chân hoặc một ngón tay phụ.

Còn ở một vài xứ Áo-châu, như ở Đức, Pháp, Anh, người ta cũng thấy có những người có đuôi. Một số thành niên ra trước Hội-dông khám xác khinh hành khỉ thi hài hối vì có đuôi, một đôi người nằm duỗi tay trong sáu nhà thương cũng có đuôi.

Một bác sĩ Anh-lanh-sy tại nhà thương Saint John ở London có thuật chuyện hai người có đuôi mà ông đã chữa. Một người thi có đuôi nhiều lông trông như đuôi ngựa, một thiều-nữ ở phía dưới xương sống có đuôi to dày lông.

Lại bác sĩ Goodborn ở Folkestone cũng nói chính mình đã đỡ đẻ cho một đứa con gái có đuôi dài tới 4 phân, tay và cổ ba khúc xương. Cái đuôi của đứa bé sau mòn vào bẹ và viền bờ lì. Vì máu không chảy xuông được nên đuôi đó bị khô và sau chàng rụng đi. It lâu sau, trên thân thể đứa bé không còn có dấu vết gì về cái đuôi đó nữa. Việc đáng để ý hơn là việc đăng trong tập kỷ yếu của hội nhân chủng học Paris cách mấy năm nay và do bác sĩ Gaidé thuật lại trong một bài khảo cứu về người có đuôi đăng ở tạp chí «Bô thành hiến cõi». Ngày Janvier 1926 bác sĩ Alvarius F. Ru Silva có ghi đến bệnh viện một đứa con gái mới đỡ có một cái đuôi dài. Cha mẹ đứa bé đều thường và ba đứa con khác cũng hoàn toàn. Khi cô thai đứa bé được 7 tháng thi mẹ né mắc chảng đau phổi. Các người trong gia đình không ai mắc bệnh dương mai, họ lao hoặc bệnh nghiện rượu.

Đuôi của đứa bé vừa dài vừa tròn nhọn, bờ dài đỡ được 51 ly, đường kính ở chỗ đuôi dài vào người đỡ được 10 ly. Đuôi ấy

lại mềm nhún không có xương ở ngay giữa chỗ nè hai móng dài dưới xương sống dài 15 ly.

Các nhà khảo cứu về đuôi người dựa vào bản thê dân ở đảo Luçon là giống người mọi rõ thường có đuôi như người ta đã nhận thấy từ đầu thế kỷ thứ 18. Các nhà khảo cứu đeo thường cho rằng đuôi người có năm hạng :

- 1) Đuôi thực có khớp xương rõ rệt.
- 2) Đuôi không có xương.
- 3) Đuôi dính liền vào thân thể mới mọc lên.
- 4) Đuôi dài, nhỏ như đuôi lợn không có xương nhưng càng ngày càng dài thêm ra.
- 5) Đuôi bé nhỏ không xương.

Giống Mọi có đuôi ở Đông-duong

Riêng về Đông-duong thi ở xứ Trung-ký người ta tin rằng giống người có đuôi có thay. Nhiều nhà du-lịch và hàng-hải người Áo từng ở xứ này ít lâu thường nói đến giống người có đuôi trong các tập ký sự.

Trong tập ký sự-thật cuộc hành trình thứ hai đến miền Đông-trong hồi năm 1820, đại-ý Rey, ham trưởng taur «Henry» có chép rằng: «Một điều kỳ diệu mà tôi không cảm thấy bao giờ là không có một cái đuôi như đuôi của tôi là việc trong nước Chiêm-thanh có những người có đuôi mà người ta thường gọi là Mọi. Viên quan ngoại giao nói chuyện đó với tôi nhiều lần, viên đó lại nói chắc chắn là đã trông thấy giống người đó trong khi chỉ huy một đoàn voi của quân đội phải vào miền núi Chiêm-thanh để tìm lối đi. Người ta đã giải đến trước mặt viên đó hai người khỉ di dò, viên quan bèn đưa về trình nhà vua. Sau khi cho chúng nhìn qua nhà vua đã đuổi chúng về miền rừng núi. Một vài ông quan khác nói chuyện với tôi tuy mắt chưa trông thấy nhưng tai vẫn thường nghe nói đến giống người là đó. Viên quan ngoại-giao nói đến giống người đó cho chúng là những con vật hoang toan chỉ giống người ta cái mặt và tên nó. Viên đó lại nói rằng hình như cái đuôi làm cho chúng rất khó chịu, chúng không thể ngồi được và chỉ ngồi xóm thóe.

Năm 1881, một vị thừa sai, cố Gagelin cũng nói đến người có đuôi, «Cách Hà-Tiên

độ một ngày rưỡi đường, trên một miền núi ở đe bờ bắc Xiêm-la, có một giống người mọi rợ rất lạ. Ai cũng nói rằng giống người đó có đuôi, nghĩa là xương sống dài ra đến hai đốt nối không thể ngồi được. Nhưng ít lâu sau, tôi nhận ra rằng lời đồn đó chỉ là lời đồn nhảm không đúng sự thật.

Trong các khu rừng già miền này có một giống khỉ rất giống người, giống vật đe có đuôi và thi mà sinh ra những chuyên biệt như trên. Người ta lại nói giống Mọi đó không ai đến gần được, nếu có người ta bước chân đến nơi chúng ở thì chúng liền bao tay vào những người đó ngay.»

Trong một bài nói về phong tục và những sự tin nhảm của dân-chủng Annam, Landes có chép rằng: «Một giống Mọi ở nước Nam thường gọi là Mọi có đuôi. Người ta nói giống Mọi này thường đeo một lỗ thủng trên mặt ghế để cho cái đuôi treo xuống. Người ta còn nói khi gióng này bắt được một người khác gióng thi chúng lấy máu để trộn với cơm ăn.»

Bác-sĩ Hocquart, một y-sĩ nhà binh sang xứ này vào thời người Pháp mới chinh phục nước ta, có viết trong cuốn «80 tháng ở Bắc-ký»: «Người ta kể rằng đời xưa có một giống khỉ mặt gióng mặt người thường gặp ở gần Kecâ (Ai vân quan). Giống vật này nguyên là người thực, không rõ vì có gì mà chúng phải từ giã các người đồng chung vào rừng ồ. Dần dần, vì chúng ở xa người đồng loại nên quên cả tiếng nói, chúng chúng vẫn hiểu tiếng Nam, vì thế khi đi qua miền chúng ở không nên nói điều gì nhục mỉn chúng vì chúng rất khép và rất quý quyết». Trong một bài đăng ở tạp chí «Revue Indo-chinoise», M. Bellis vẽ ngạch khố xanh có nói đến giống Mọi Tramy: «Trên các cao nguyên xứ Đông-duong có một giống người khaki với người Annam, giống này là giứa rừng rậm lị người di tản. Giống người mọi rợ đó xưa kia chiếm một phần đồng bằng mà chúng đã cày cấy trước tiên.

Bị người Việt-nam đánh đuổi, chúng đến ẩn trong miền núi này. Theo tung mièn chúng ở, người ta đặt cho chúng những tên khác nhau, có giọng gọi là «Mọi cao», có giọng gọi là «Mọi giặc», «Mọi hoang», «Mọi bắt người», «Mọi buôn người», «Mọi ăn thịt người» có giọng gọi là «Mọi có đuôi». Người Nam nào bị chúng bắt thi thực là nguy hiểm.»

Trong một cuốn tạp chí khoa-học xuất bản ở Paris hồi 1928, M. Paul d'Enjoy có viết rằng trong lúc ông đi thăm miền Mol, các người tùy tòng ông có bắt được một tên Mọi có đuôi như dưới kia. «Thấy thế tôi rất ngạc nhiên, lời M. d'Enjoy, tôi bèn đón gần xem cho kỹ nhầm, tôi se đuôi tên Mọi thi thấy xương sống của nó thô ra khỏi mình ta bốn khớp thành một cái đuôi như đuôi gióng vật. Tên Mọi bị bắt kia nói rằng xưa kia gióng Mọi đều có đuôi như thế cả. Tạp-chí khoa-học trích dẫn bài trên này của 1 bài ký yếu hội Địa-đu, bài tạp chí này đều là hàng tạp chí đàng dấp, và M. d'Enjoy lại nói rõ là chính tay ông đã sở duối của tên Mọi bị bắt. Thì thi chuyện Mọi có đuôi có đáng tin chăng? Có lẽ đó là một điều đặc biệt về sinh lý họe cũng như chuyện hò hai đầu, lợn đầu người, cùn nǎm chán.

Còn việc tên Mọi kia nói tè tiêc nó xưa kia đều có đuôi thi có lẽ đó là một sự biến lầm của viên thông ngôn cảng dì với M. d'Enjoy, vì chuyện khó lòng tin được.

(còn tiếp)

HỒNG-LAM thuật

Bài sau sẽ nói về:

Mọi có đuôi & Phú-lộc (Thừa-thien)— Mọi có đuôi & người khaki ở Qui-đạt — Mọi có đuôi ở miền Nam-nam (Barlac) và Mọi có đuôi rất dữ tợn ở Dak-to (Kontum) — Những chuyện cổ tích về gieo tích người có đuôi — chuyện «cầu-long» của người Mán — Cái đuôi với người Mèo — Các đội lính Mọi Thuận-Cầu dưới triều Tự-duc.



7 MÂU RÁP MỎI
Pimprenelle

THƠM BÓNG
BEN MAU
DUY LUC BEYER
CHE TAO

GIA QUANG CÁO
6.90
1 TÔNG

GIÁ HUẤU BÁO		
Mỗi năm	8 tháng	3 tháng
Điều-ký, Trung-ký	20.000	11.000
Mùa-ký, Cao-mùn-Al-ký	22.00	12.00
Ngoài quốc và Cộng-séc	21.00	12.00
Mua bao nhất và tiền huấn mandat xin đổi:		
TRUNG-BẮC CHỦ-NHẬT, HÀ-NỘI		

Hai ngày trên xe với nhà văn-hảo và doanh-

— Thời các ông rẽ, tôi đi!

Tiếng sang sảng của Nguyễn tiên-sinh vresa
ở trên xe-lửa bước xuống sân ga, vừa chào
các bạn đồng-nghiệp tay, nam di cung chuyen
xe để dự lễ khánh thành đoạn đường xe-lửa
Nguyễn Đông-dương từ Diêu-tri đến Tuy-hòa.

Đoàn xe-lửa này ngày hôm trước 6 Janvier 1936, đã đưa các quan chức cao cấp, nhiều
nhân-viên sở Hòa-xa và chúng tôi, một bợn
ký giả nhà báo độ 5, 6 người từ Hanoi vào
đến Tuy-hòa nơi có hành lê khánh thành
dưới quyền chủ-tọa quan Toàn-quyền René
Robin. Rồi sau khi lễ hoàn thành, lại từ Tuy-
hòa đưa chúng tôi về Hanoi. Trong bọn các
nhà báo hóm đó ngoài ba người Pháp ài
diện báo Avenir du Tonkin, Volenté Indochinoise
và France Indochine, còn toàn là người
Nam thay mặt các báo hàng ngày bằng
tiếng Pháp, báo Annam Nouveau cũng được
mời di dự lễ. Cái danh đe đặc-biệt này chúng
tôi nhận lại là các bạn đặc-giá biết
rằng tờ « Annam Nouveau » là một tờ báo
nghi-luận đảng dân được chính-phủ và công
chứng rất chí ý. Trên mặt tờ báo đó, mỗi khi
có một bài xã-thiệt dưới ký tên Nguyễn-tiên
sinh (N.V.V.) thì các đọc giả không ai
không phải đe ý tìm đọc ngay. Tờ A.N. có
giá trị và được hoan nghênh trong đám đặc-
giá tay, nam ta phải công nhận rằng một
phản-ion là nhô ngòi bút của tiên sinh. Vẫn
viết báo của tiên sinh tuy không phải là thư
văn chải chuỗi, gõ rỗa nhưng là một thư
văn xác-sao, vui vẻ một cách hồn nhiên lại
thêm một cách ngki-luật xác-dáng, thành
thực nhiều khi lại pha giọng châm biếm cay
chua nên đọc không biết chán. Đặc-giá báo
A.N. hồi đó toàn là người trong hang-tri-
thức trong hàng công-chứa và trong đám
thanh-nien họen sinh. Ta có thể nói là A.N.
là tiếng nói của phái tri-thức và thanh-nien
đẹp lè ở Bắc-kỳ hồi đó.

Tuy đang chủ-trương một tờ báo, nhưng

Nguyễn tiên sinh ít khi di dự các cuộc hội
hop có tính cách chính-trị, các lè khai mạc
hoặc khánh thành long trọng mà phần nhiều
các nhà báo có danh đều có mặt: Lần này
tiên sinh di dự lễ khánh thành đoạn đường xe
Diêu-tri — Tuy-hòa là một công-hai việc.
Mục-đích chính cuộc hành-trình này có lẽ
lại không phải là để viết bài tường thuật cho
báo A.N. (tuy bài đó tiên sinh cũng có viết
rồi kín) nhưng là để tiễn đường về sang Lào
cùng với ông A.C. nhân-thì. Ông A.C. cũng
là một nhà báo đồng về phe phản đối dã
tranh chủ-trương tờ A.I., kiêm một nhà
doanh-nghiệp có tiếng ở Bắc-kỳ. Ông hoạt-
động mãi tới hì giờ gần đây và vừa rồi chúng
tôi được tin ông đã thiêng trong bệnh viện
Lanessan. Hiện nay chèo xuồng cầu Nguyễn
C. đã được gấp mặt ông bạn cũng di tìm
vàng với mình năm nọ. Nguyễn tiên sinh đã
vui với khởi hành ở Hanoi với chúng tôi chiều
tối 6 Janvier, tối cả hàn lê của tiên sinh
chỉ có một va ly đựng quần áo, còn các thứ
công-kèn nặng nề thì đã do ô-di-rieng chở
đến trước rồi. Luôn hai hôm 6 và 7 Janvier
chúng tôi được ở gần tiên-sinh, mỗi
hiều tiên sinh tuy đã có tuổi (ngoài 50) mà
trí óc vẫn trẻ trung và thích hoạt-động. Trên
loa xe có gióng ngữ họng nhí mới đồng
xong rất lái trắng lè, ngoài giờ ngủ ra, tiên
sinh nói chuyện luôn miệng với các bạn đồng
hành. Nhiều câu chuyện của tiên sinh bảo
giờ cũng vui vẻ, hợp thời làm cho người
nghe rất hưng thá không bao giờ biêt chán.
Đi dọc đường, hể trong thay phong cảnh nào
lạ mắt hoặc một cõi tích nào như các đèo dài
to lớn, cõi thành ở Thanh hoặc ở kinh-đô
Huế, đèo Hải-sơn, các tháp Chàm từ Quảng-
nam, Quảng-ngãi dò vào hoặc những tháp
thờ-sản già chia một vùng nào, tiên sinh đều
nói chuyện về những cái bay ra trước mặt.
Có được nghe những câu chuyện thao-thao
tay-lay-lết đe mới biêt tiên sinh là người có
một mõi kiến thức phô thông rất dồi dào về
tất cả các khoa học. Ta lại được biết tiên sinh
là người thành thục và ham học, ham biêt
vi hi nghe một người khác trong bọn chúng

lửa Hanor-Tuy-hòa nghịệp Nguyễn văn - Vinh

tôi nói oè mõi chuyện gí lý thá hoặc hơi lợ thi
tiễn sinh đe gí nhú ghi ngay vào tâm khảm.

Trong những nhà báo cùng di với tiên sinh
hôm đó, có tôi là trẻ tuổi nhất lại là đại biểu
của báo Trung-Bắc Tân-Vân, tờ báo do chính
tay tiên sinh sáng lập và dã tồn bao nhiêu
tâm-tri, công-cử của vua дãy, nén trong những
khi có câu chuyện riêng gí tiên sinh thường
hay ngó với tôi. Tỉnh tiên sinh vui chuyện lại
hay xuâ zôa, chì lèch nói chuyện với những
người cùng nghè và những bạn trè. Nhuring
khi gặp các vị thương-quan như quan Toàn-
quyền Robin, là bạn thân của tiên sinh, tiên
sinh cũng chỉ chào qua loa, nói một vài câu
vui sụ nhânh chù khống mays khi chịu
đang lâu. Khi xe-lửa đến ga Diêu-tri, giờ
đã gần trưa (7 Janvier) thì lễ khánh thành
đã đầu. Một đoàn các nhà báo Nam-kỳ do
một chuyên xe-lửa riêng khác từ Saigon ra
đã đợi đoàn xe của chúng tôi ở đây. Hai đoàn
hợp một đe vρet qua đoạn đường hơn 200
số mõi lâm xong, sắp mõ ra đe cho các
xe-lửa chở hành khách và hàng hóa chạy.
Đoàn này là đoàn cuối cùng trước khi phần đền
thứ kim-khí, đe lâm xong bao nhiêu người
sướng, bao nhiêu người khò đò, tiên sinh
cười xôa: « Đến tuồi tôi mới đe ý đền vàng,
đi tim vàng kẽ cảng hơi chậm. Nhưng không
sao, Các nhà doanh-nghiệp ngoai quoc, có
người 60, 70 tuồi mới đe lèp ngiep. Các em
ta xua, nhiều em 70, 80 còn đìi thi đe lèp công
danh thi sao! Ở đồi miên là ta cù lâm viê
cho đòn lêch chát. Thủ-bại hay hành-công
kia là đòn may-râu. Thủ-rồi tiên sinh lai
nói sang chuyện khác, nói đền chuyện các
nhà tim vàng ở Alaska, đền các ông vua ô-lô,
vua đầu hóa ở Âu-Mỹ... »

Hồi này là hồi tiên sinh vừa khai-biет đen
đón trên trường doanh-nghiệp: Tiên sinh
định mở một công-cuộc ăn-loai và xuất-bán
Chánh sở Công-chinh, quan Giám-dõi sở Xe-
lửa Đông-dương, cõi quan Thủ-hiến, xem
gần bơi lính cho những công-chứa tay, nam
và các ông thầu kholm có công với đón
đường này và thăm qua nhà ga cảng-eo kha
nhà mới lâm trong khâ sầm uất phía sau ga.
Nguyễn tiên sinh di bêch bộ trên sân và hè ga
nhà chuyến với chúng tôi nè các thò-sản của.
Tuy-hòa và nhânh là đường mía của vùng này
tiên-sinh nói đền việc có thè lập nhà máy lọc

đường trong vùng (nhà máy đó hìi này chưa
có nhưng hiện nay rất thịnh-vượng và sản
xuất một số đường khá nhiều cần dùng cho
dân ta). Nhán-le khánh-thành và việc di khâm
một cái cầu dai bắc trên sông Đa-rang, tiên
sinh nhắc lại cho chúng tôi nghe việc khánh
thành cầu sông Cái Hanoi và đường xe lửa
Hanoi-Hai-phong do quan Toàn-quyền Paul
Doumer và vua Thành-thái chúa Iệu hời năm
1912.

Lượt vè, tiên sinh có vè buồn hòn lượt di.
Có lẽ tiên sinh hơi mệt. Xe-lửa di khỏi ga
Tourane thi giờ tôi, Trong lúc ăn cơm trên xe, tiên sinh có nói qua với tôi blit v' mype-
dić cuoc di thám hiem ben Lào. Theo lời
tiên sinh hì đó chì là một cuoc di khao cầu
vè mõ và sần vặt khac ở mèn Tchepone r'et
đường Đông-hà — Savannakhet. Tiên sinh chì
hơi nói phót que đền vàng và khai phác đền
thứ kim-khí, đe lâm xong bao nhiêu người
sướng, bao nhiêu người khò đò, tiên sinh
cười xôa: « Đến tuồi tôi mới đe ý đền vàng,
đi tim vàng kẽ cảng hơi chậm. Nhưng không
sao, Các nhà doanh-nghiệp ngoai quoc, có
người 60, 70 tuồi mới đe lèp ngiep. Các em
ta xua, nhiều em 70, 80 còn đìi thi đe lèp công
danh thi sao! Ở đồi miên là ta cù lâm viê
cho đòn lêch chát. Thủ-bại hay hành-công
kia là đòn may-râu. Thủ-rồi tiên sinh lai
nói sang chuyện khác, nói đền chuyện các
nhà tim vàng ở Alaska, đền các ông vua ô-lô,
vua đầu hóa ở Âu-Mỹ... »

Hồi này là hồi tiên sinh vừa khai-biет đen
đón trên trường doanh-nghiệp: Tiên sinh
định mở một công-cuộc ăn-loai và xuất-bán
Chánh sở Công-chinh, quan Giám-dõi sở Xe-
lửa Đông-dương, cõi quan Thủ-hiến, xem
gần bơi lính cho những công-chứa tay, nam
và các ông thầu kholm có công với đón
đường này và thăm qua nhà ga cảng-eo kha
nhà mới lâm trong khâ sầm uất phía sau ga.
Nguyễn tiên sinh di bêch bộ trên sân và hè ga
nhà chuyến với chúng tôi nè các thò-sản của.
Tuy-hòa và nhânh là đường mía của vùng này
tiên-sinh nói đền việc có thè lập nhà máy lọc

sách vở, hai bàn tay trắng và tờ báo Annam Nouveau, mới mở ra từ mấy năm trước. Trên nét mặt tiên sinh tuy có in dấu vết sự nhọc mệt và sự thất bại nhưng trong đó con mắt sáng ngời, cái cảm cõi vẻ quâ quý, những hành động và những lời nói đầy vẻ hoạt động, là khảng ngay trong tiên sinh một chí phan đầu đèn cảng, đầu cõi gãy bao sợi khó khăn cũng không hổ nán chí.

Tiên sinh nói chuyện xong độ 10 giờ hơn mới ngủ, dặn tôi khi nào xe-lửa đến ga Đông-hà thì gọi dậy. Trong hai ngày tôi gần tiên sinh thấy tiên sinh vẫn ăn ngủ được và sức khỏe không sút kém, không ai ngờ rằng son người sẽ lèo dài quá cảm, nhân-nại đã khen bốn tháng sau đã bị con ma làm chướng xú Lào đánh ngã! Khoảng hai giờ đêm hôm 7 Janvier, xe-lửa vừa đậu trước nhà ga Đông-hà, một già nhô gân tinh lỵ Quảng-trị và ở đầu con đường sang miền Trung Lào đến tận bờ sông Cửu-long giang, một con đường do đó biến bao nhiêu thành niết cuerong tráng các miền đồng ruộng nước ta đã di không biết có ngày về. Nguyễn tiên sinh thu mình trong bộ quần áo màu do xám, xách chiếc vali con, chào các bạn đồng-nhiệp rồi vắng minh gọn ghẽ nhảy xuống trong đêm tối. Tôi bắt tay từ biệt tiên sinh, trưởng tượng đến bao sợi gian lao, cục khô, đến những lầm son, thuong khe, đán vú Lào bì mật đang đợi tiên sinh ở bên kia giây ráu Hoành-son. Tiên sinh nói: "Tôi sẽ là Vua Lùi là trên đường xú Lào sẽ gặp nhiều sợi trắc ngại, nhưng tiên sinh vẫn tiên bước."

Lần đó là lần xem xét mỏ vàng, cách khai mỏ vàng, cách dãi vàng trong cái đầm đầy trong lòng các thon súng son xú Lào, nhưng cũng là lần đầu tiên tôi gặp được tháng sau, tiên sinh trở lại Hanoi và nhà báo Annam Nouveau một lần nữa và là lần cuối cùng. Tôi gặp tiên sinh thấy kém vui và khi xác cũng kèm thêm là để tách-khánh-hành đường xe-lửa với chúng tôi. Lần sau, tiên sinh với chiếc xe Citroen cũ xộc xệch lại giờ lại con đường nguy hiểm xú Lào. Lần này tiên sinh đi, không vò nhà. A phải, tiên sinh chỉ về một lần nữa, trong chiếc xe tang của hãng L.C. và trước khi an giấc ngon ném, shôm hít cho cái đời hoạt động của mình, tiên sinh đã được trồng thấp hàng mây ven đồng báo tức thương minh di theo son lình cũu!

HỒNG-LAM

NHA XUẤT-BẢN : BÁCH-VIỆT
In những sách giá trị mang dấu hiệu một nghệ-thuật liên-bộ

BÃ CÓ BẢN :

XÓM GIẾNG NGÀY XƯA

của TÔ HOÀI

Một mồi tinh cay đắng của một thiếu niên ngoa ngác.

Một câu truyện tâm sự nỗi nùng đau thương vô ngăn của một thời trẻ tuổi ngoa ngác.

Những hàng chữ tâm huyết gửi cho bạn trẻ của bốn phương đất nước.

Sách in cục đẹp trên khổ giấy 18x24 Bản thường 2p50.

Bản đặc biệt: giấy Đại-la 10p. Giấy dờ lụa 15p.

Chuyện Hà - nội

của VŨ NGỌC PHAN

Muôn biết kỹ càng muôn mặt của chính Hanoi kính kỳ hay đọc chuyện Hà - Nội

Mỗi cuốn giá 2\$20 (bản quý 1\$)

ĐƯƠNG IN :

NHÀ QUÈ

tiểu thuyết dài đầu tiên của Ngọc GIAO

NHUNG NGÀY THƠ ẤU

ký ức của Nguyễn BÌNH

XÓM AO SEN

tiểu thuyết của TÔ HOÀI

HƯƠNG KHÓI

tiểu thuyết của Mạnh phu TU

Thư và mandalet xin dè cho:

M. PHÙNG VĂN HỢP

40, Rue du Cuivre — Hanoi

Một tháng với những kẻ tình vàng

Nguyên-văn bằng Pháp-tân cảo NG. VĂN VĨNH
Bản dịch quốc-tân của LÊ VĂN HÓE

III

Tháo xe « ro-môc » đựng lương thực vật-liệu ra khỏi xe hơi, chúng tôi di tinh ly Savannakhet để khai báo tại tòa sứ theo lệ thường.

Trong ba giờ đồng hồ di linh hai trăm cây số. Ăn cơm sáng xong đi đến chiều tối tối nơi. Sáng sau, khai báo xong, chúng tôi suýt ngày đi mua bán vài thứ và thăm làng Xiêm Muong-Muk ở bên kia sông Cửu-Long. Có thuyền độc-mộc chạy máy chở qua sông, phải trả một hào.

Một chế-độ thương-chính đặc-biệt cho phép chúng tôi mua vài thứ hàng thiế-dụng của Nhật, bán phả-gia, Phá-gia, Hai hào một cặp kính-dâm eá hộp. Một đồng bạc một chiếc đèn « pin ». Bảy hào một chục « pin » đèn. Ba hào một đôi giày to-nit v.v... Đĩa bát bằng sắt tráng men bát giá hạ không thể tưởng được.

Mua gi, du-khách nên khai với ông Chánh sở Thương-chinh Savannakhet, bắt buộc mua ở đát Xiêm hay mua ở đát Lào. Vì rằng, khi trở về lối Savannakhet — Đông-Hà, sở Thương-chinh Nong-hèn khám xét hành-lý chỉ cho phép đem những hàng-hóa đã khai báo hay đã nộp thuế mà thôi.

Trước khi từ-giã Savannakhet trở về Tchépone, chúng tôi cảm ta các nhà đương-chính là quan cai-ri Seuret ở Tòa-sứ, ông Ceccoto sở Liêm-phong đã tiếp-dâi chúng tôi một

Thông-chè Pétain đã nói :

« Khi có bụi trận mà mỗi đồng-tâm của quốc-gia được thất chát; chúng ta sẽ có quỷ quân để làm sỹ bảo-vệ chúng. Ông gần gũi đó, an chí là tự-nhiên, là hy-tống mắng nhau trong cuộc nho-hung. Nhưng Quốc-gia Cách-mệnh cần phải cần là thông, nhất là nước Pháp »

Chúng tôi ứng và hẹn súng hòn sau thi di. Bi xe hơi hết 17 cây số, chúng tôi vào một làng Khaleu. Người dân đường chúng tôi vốn thao cách đánh xô bỗn son dán châp-phé, không hỏi thăm đường di đến giải hoei mà họ

đã quên, mà họ không biết bao giờ, cũng nên, mà chỉ hỏi mướn ở trong làng ba tên anh công-nhật, với các khí-cu cần-dùng để dài vàng.

Hộ nỗi họ đã được một viên lãnh-lụ Klausen dẫn đến đó rồi, họ tiếc nay không tìm thấy viên ấy ở làng,

Chắc dạ về lời nói đó, không còn sợ gì về việc tiết-lộ chỗ có vàng, có ba người khanh-nhậu tình nguyện giúp việc chung tôi. Mỗi tên đem một con dao dựa, một thanh sắt dài làm cuốc, một cái thùng dài và cái « hố » đựng thức ăn, trước chúng đi theo sau chúng tôi, sau cùng họ đi trước chúng tôi, vì vừa đi vừa phải phá lô.

Tà qua cái khí-cu mà người Lào nào ở miền có vàng cũng có để dùng dài cát lấy vàng.

Cái thùng dài (bâtee) là một thứ thùng hình chóp nón, gọt bằng thô gỗ nhẹ, đường kính từ 55 đến 60 phân tây. Ở xa coi giống như cái nón lá của ta, nhưng hơi dẹt. Mỗi chuyến dài, bỏ vào thùng đó ba cảo tay ruồi quặng, nghĩa là đá cuội, cái và đất lắn lộn. Đem ra sông, ra suối hay bắt cứ một vũng nước nào, nước trong thì tốt hơn, người dài vàng, hai tay cầm miếng mung cui, lắc tui lắc lại lùa ngang nhà què cầm sàng sàng gạo. Rửa cần thận đá sỏi vào nước trong thùng rồi vắt đi, chỉ để trong thùng có bùn và cát. Chỗ chổng người ta lai dài cho nước trào ra để hạt vàng nặng lắng xuống, bùn sét nhẹ trôi dần đi. Hạt vàng đọng ở đáy thùng cùng một ít cát đen nặng nặng. Người ta bo

thứ cát đó là chất Schlitz, là một chất có bột vàng, bột sắt và các kim-loại khác lẫn nhau.

Ông Mô có một tài-liệu nói rằng thứ cát den đó có khi chưa đến 20 phần 100 chất vàng kết tinh phải dùng cách thức hóa-học khá phiền-phức và rất tốn-kém mới lọc ra được. Bọn dài vàng (orpailleur) vứt thứ cát đó đi, chỉ lấy vàng cục và vàng hạt. Họ khẽ vỗ vào thùng can nước để hạt vàng rời hẳn với cát den, đoạn đê hạt vàng vào trong một cái ống tre rồi lấy ngôn tay nhỏ vài giọt nước vào đó. Những hạt vàng dinh vào thùng thì người ta dùng một mảnh gỗ tròn, đầu cuốn một mảnh vải bông lò châm vào đinh lấy.

Người bán-thò trong miến, coi việc dài vàng như là một sự vui chơi cũng như câu cá vậy. Dù thi giờ thi ai cũng dài vàng chơi. Được nhiều hay ít là tùy theo ngày, tùy theo chỗ người ta lựa đê đào lô. Lô có vàng, có khi dài luồn mấy ngày mới hết, và bấy giờ người ta moi đào lô khác. Cùng một dòng suối, có chỗ nhiều vàng, có chỗ ít vàng, có chỗ không có gì hết. Có lô người trước bỏ đi, người sau dài lại金 được.

Đó là một sự rủi may hoặc do sự lựa chọn tầng đất.

Cần tắc hữu công, có khi đào sâu thêm 10 phân tay nữa thì thấy vàng, vàng thường thường ở tầng cát hoặo tầng đất sét ở ngay dưới tầng đá cuội...

(còn tiếp)

TỰ - DO HAY KHÔNG TỰ - DO ?

của THANH THỀ-VY

III

Nhà đại triết-học Kant, trong cuốn « Phê-bình thuần túy lý trí » (Critique de la Raison pure) đã bàn luận tới vấn đề tự - do có hay không rất chi-ly.

Trước hết ta cần phải biết những cái tự-tương mâu-thuẫn của thuần-túy lý-trí là gì đã (les antinomies de la raisson pure). Thuần-túy lý-trí mà vượt khỏi phạm-vi các hiện-tượng, tìm tới soi mói đến thực-thể, đến chất đã gây nên ngoại-giới thi chí vấp phải những điều giải-quyết trái ngược nhau mà chẳng nào cũng có lý cả. Đó là những điều tự-tương mâu-thuẫn. Trong bốn điều tự-tương mâu - thuẫn có một điều nói về tự-do.

Đó trả lời hai câu có tự-do hay có định-mệnh người ta đều có thể nói là có cả, tức là phần chính đê (thèse) và nói là có định-mệnh tức là phần đê (antithèse).

Ta hãy xem chính-dê : có tự-do.

Thứ ví dụ không có tự-do nghĩa là mọi việc đều do nguyên-nhân gây nên cả. Như vậy bắt cứ việc nào cũng có một việc xảy ra trước nó, một tiền-sự mà bắt buộc nó phải kế tiếp. Nhưng cái tiền-sự ấy cũng chỉ là một việc thôi, và đã là một việc nó cũng lại chỉ kế tiếp một tiền-sự của nó, và có thể mãi-mãi, theo cái

luật-nhân-quả. Rồi cứ nhân này quả nে, liên tiếp theo nhau đi ngược mãi lên mà không bao giờ té được chỗ bắt đầu mối nghĩa là cái tự-do. Rồi vào cái chỗ không có nguyên-nhân. Và thế tức là tự-do đó.

Đến lượt phản-dê : không có tự-do.

Thứ ví dụ có tự-do. Như vậy nghĩa là có một loạt sự việc nối tiếp nhau một cách không dẫu, chẳng vi có gì mà cung xảy ra. Cái môt bắt đầu kia ở chỗ nào? Trong một loạt việc xảy ra, cái nó kế tiếp cái kia như thế, không dẫu rằng cái việc đứng đầu doan cát tự không có định-danh dập gi tới việc trên và tự nó nó xảy ra, thì không có có thể có khoa-học nra. Vậy không có tự-do được.

Muốn rút khoát được cái vấn-dê có hai cách giải-quyết cũng có lý cả ấy, Kant đã giảng như sau. Vì tri-khoa quen-mết hiện-tượng của hiện-tượng nên mới có cái mâu - thuẫn đó. Hiện-tượng chỉ là một sự trình-diễn trong tâm-thiên. Các vật bản-nhiên, cái thực-thể, con người đã không biết được rõ, lại dẫu những hiện-tượng mà thực-thể gây ra cũng chẳng được biết đích-séc hẵn tới tận chúng. Một hiện-tượng rái có thể tự-do kể về phương-diện thực-thể. Và những thuyết định-mệnh, co-giới, nghĩa là nhân-quả chỉ là những hình-hức mà đặt ra để hù hặc cõi đời.

Lại nữa, nói đến nhân-quả là nói đến kế-tiếp, mà nói đến kế-tiếp là nói đến thi-

CỘN RÂU / I

ĐÃ CÓ BẢN:

LÂ - GIA

Danh-nhập truyện
của HÀI TRẦN — giá 2p80

THANH NIÊN CA

Bách-kinh-nhập
của ĐÀO HỢP — giá 1p00

SÁP IN:

Mẹ tôi

Quyển đầu tiên loạt sách
gia đình
của Nguyễn-Khắc-Mản
Giá 3p20

ANH THƯ ĐỜI MAC

của Chu Thiên

VỊT SỔ ĐẠI TOÀN

của Mai Đăng Bé

VỊT SỔ GIÁI THOẠI

của Đào Trinh Nhât

ĐẠI HỌC THƯ XÁ 131 Bd Henri d'Orléans Marol

Giám đốc: LÊ MỘNG CẨU

Boite Postale N° 8

gian. Nhưng thời gian là gì? Thời gian là một hình thức mà ta đặt ra để cảm nhận được mọi việc. Thời gian chỉ là cái luật của tâm ta. Cái luật ấy chỉ có giá trị ở trong ta thôi, vì nó dùng cho tâm trạng ta; đối với ngoại-giới với thực-thế, nó không có ý nghĩa gì hết. Những vật bùn-nhiên không ở trong thời gian. Hơn nữa, theo-thế như ta đã rõ, chỉ có sự biến-hưng-tuyệt của chúng còn dấu chinh ngay chúng, ta có biết gì đâu. Chúng có thể tự-dỗ hùm chừ.

Bên ngay ta nữa, cũng phản-biệt ra hai cái ta: cái ta hiện-tượng và cái ta thực-thế.

Cái ta hiện-tượng là gồm tất-thảy mọi dien kinh-nghiêm nhau thấy, trờ nên tinh-nết. Но nhất khát ý theo cái luật nhau-quá và không biết tự-do là gì.

Cái ta thực-thế khác hẳn. Không thể lấy kinh-nghiêm mà biết nó được, nhưng ta cảm thấy nó. Cái ta ấy có thể tự-do và hon nêu cần phải tự-do. Vì rằng cái đạo đức ý-thức của ta là cho ta rõ ràng ở trong ta có một dien tối quan-trọng, tôi thiêng-liêng: đó là cái mènh-lệnh? Mènh-lệnh ấy, với một sai-quyền tuyệt-dối, truyền cho ta phải làm việc này, tránh việc nọ. Muốn vâng theo được mènh-lệnh ấy, ta cần phải được tự-do hành động, không dưới quyền cái luật nhau-quá.

Vậy, ta phải tin, phải nhận rằng có tự-do.

T.T.V.

Các ngày hằng ngày: PHẦN TRÌ DÔNG-DƯƠNG

(Graphite Brochures)
Mô « Hôm nay » là « Hôm nay » chí lị
« Ngày chí » là « Ngày chí »
Đó được công nhận là tôi không kém
già ngoại quốc, công việc cần thận
giúp nhau chung kiếp Đông-duong

SỰ GIAO DỊCH :

Ets. TRINH - BỀNH - NHI
35 A. Avenue Paul Doumer Halphon
Ađ. Tel. AN-NHI Haiphong - Tel. 707
Còn đại lý khắp Đông-duong

+ AI MUỐN BIẾT +

Các thư thuộc và các các: điều tri
các chương trình nam, phu, giao
thông hàn y học và bảo chí Đông
Tây, Ngày chí mua-niên sách thảo
dược, Bộ Lộ-văn-hàn y-sai và báo
sách chí, Bộ mua-niên tạp chí, Sách
y-học, chuyên y-học, và thuốc Nam.
Sách chí về chinh-hanh-phat, và dầy
thick, lilm, bách hoa liệu v.v... sách
về sán que, nỗi khoa đầu chí 15 t h
Thư từ-món sán que, hàn y-học
mon chua bệnh xin d.

Monsieur et Madame Lê-VĂN-PHÂN
Médecin et pharmacienne
N°18, rue Ba-vi Soniąy - Tonkin

CĂN THÊM RẤT NHIỀU ĐẠI-LÝ

tại các tỉnh thành, phủ, huyện
các nơi đồng địa, khắp Trung
Nam-Bắc-kỳ và bắc các thư
thuốc chuyên trị các bệnh nam
sản trễ em, thuộc Cai A Phìn, (tự
nhật Hán-yêu-hàn), các
thu-thuốc và các bệnh ngoài
da như sán, ngứa, lở, mụn nhọt
Thuốc thô-nhiết, trè giài cảm,
trè lây-tri bệnh tò-bén, thuốc
chữa gá-toi ván ván...

Xin viết thư cho H. Ngô-vi-VŨ
chủ nhân nhà thuốc:

VIỆT-LONG

55 Radeaux (Hàng Bồ) Hanoi
Đô thị bắc thê là làm đại-lý
và được mục

Ông lang Vũ-duy-Triệu
81 Coton Hanoi có giấy
phép xem mện kẽ đơn,
chứa cả người lớn, trẻ
con. Cố mòn chữa ho lao

PRINCESSE

MAY ÁO CƯỚI MÀ, LÀ QUÝ ĐỎ - HANOI

ĐÃ CÓ BÁN :

Pages Françaises

par NGUYỄN-THÈN-LÂNG

Cuốn sách rất hữu ích này
viết về loài «étendues littéraires»
phản-bình văn-chương Pháp
cung những danh-nhân trong
văn-học Pháp. Sách viết rất
công-phu, phản-tach rất rõ
raug il - ml, các bạn học - sinh
nhất, thí, nghiên-cứu, các
người chuyên y-học, và thuốc Nam.
Sách nói về nhiều bệnh-phát, và dày
thick, lilm, bách hoa liệu v.v... sách
về sán que, nỗi khoa đầu chí 15 t h
Thư từ-món sán que, hàn y-học
mon chua bệnh xin d.

Giai - 2840
HƯƠNG - SƠN XUẤT - BẢN

Năm 1944 MUỐN LÀM QUÀ BẠN KHÔNG GI QUÝ VÀ LÀ HƠN

Rất dẽ, ai làm cũng được:
cái I phần thư là bài tinh và
chủ ý của bạn mình (không
khi trai hay gái) gửi cho nhà
triết-tử có chân-tài, thư học
M. An ngoc Phung kiosque
Thanh-Tao (Vĩnh) đợi vài ngày
sẽ nhận được bắn cát nghĩa
rõ ràng tinh tinh tinh tinh óa, ý
chí, tư tưởng và sức khỏe của
bạn mình (thư phó kèm theo
tem 1p60).

SÂM-NHUNG BẮCH-BỘ Hồng - Khê

Bột bắc khí - huyết.
Đỗ hàn hoa. Lợi sinh dục.
Mỗi bịch 200g
75, HÀNG BỒ - HANOI

NGHIÊM-PHỤC

và văn-dè văn-hóa Đông Tây

V

Chỗ này, chúng
tôi muốn xen vào
một câu chuyện nghĩ
vẫn, không phải
không ăn nhập với
chính-dè.

Hôm vừa rồi, một bạn đọc viết thư cho
chúng tôi, có câu:

« Thu-hay nay, bắt cứ ai nói bùn về văn
đè văn-hóa Đông Tây hay dở lợi hại, tôi
đều thích nghe và hất súc chà ý. Nhưng
e chưa biết Nghiêm-Phục nghiên-cứu văn
đè lý-thù này có phải như kiêm Lâm-thu
và dịch-tiêu-thuyết phương tây đó không? »

Tôi hiểu ý người viết thư định nói thế
này: Ai muốn xem xét văn-hóa một xứ
nào, cần phải thông hiểu ngôn ngữ văn-tự
của xứ ấy, trực-tiếp quan sát phản-bình mới
mong được đúng; nếu làm như Lâm-thu
chỉ dịch sách người ta bằng cách truyền-
khẩu chứ không lý do được nguyên-văn,
thì tất nhiên sai sót.

Thật thế, Lâm-Thu là tay dịch sách
truyện Tây-duong nhiều nhất và trước
nhất của nước Tàu, lời văn rất bay bướm
tài tài, cầm đũi người đọc. Nhưng tiền-
thuyết và kịch bản ông ta dịch trước sau
đến 130 tập. Ai đọc dịch-phẩm của họ Lâm,
ví dụ Ngán-hó, chán-ngứ (hi-khúc của
Shakespeare) hay La-hoa-nữ (La Dame aux Camélias của A. Dumas fils) chẳng
hết, có thể tưởng chắc Lâm đã học chữ
Anh chữ Pháp giỏi lắm. Nhưng sự thật
Lâm không hề biết chữ Anh chữ Pháp
hay một thứ tiếng Tây-duong nào, công
việc dịch sách chỉ nhờ người ta khâu-
truyền cho mình viết ra văn. Thành ra
lầm đoạn ta đọc văn Tàu kêu như
pháo nổ, nhưng đem so sánh nguyên-văn
thấy xa cách nhau không biết là mấy cây

bút. Ngày nay, ta đọc văn Tàu kêu như
pháo nổ, nhưng đem so sánh nguyên-văn
thấy xa cách nhau không biết là mấy cây

bút. Ngày nay, ta đọc văn Tàu kêu như
pháo nổ, nhưng đem so sánh nguyên-văn
thấy xa cách nhau không biết là mấy cây

Nghiêm-Phục
không phải thế.

Chúng tôi đã nói
qua-la-lịch-ông; giờ
nhận câu chuyện này
trởng nên nói thêm

rõ hơn. Niên-hiệu Quang-trí thứ hai (1876)
triều Mân-Thanh, ông được nhà vua phái
sang nước Anh học-tập hải-quân. Sau khi
thành tài về nước, lĩnh nhung chức-vụ
trong-ý-ếu trong hải-quân rồi làm nghị-viên
Hiến-chinh-viện, đồng thời ra công-nghiêm
cửu hoc-thuat Đông-Tây và dịch những
tác-p-hàm của Huxley, của Spencer, của
Montesquieu v.v... nổi tiếng là người giới
thiệu học-thuật Tây-duong thứ nhất ở
Trung-quốc. Mấy năm đầu Dân-quốc, Ông
lành chức Hiệu-trưởng (Đốc-học) trường
Bắc-kinh h Đại-học it lâu.

Ta xem đại-khai như thế dù tỏ ra Nghiêm-
Phục khác hẳn Lâm-Thu, nghĩa là họ
Nghiêm trực tiếp xem xét phê-phán văn-
hoa Tây-duong, chứ không phải làm thầy
đòi nho dịch sách tay bằng cách truyền-
khẩu vậy.

Lại xem ông nhận biết chỗ di-dòng của
văn-hóa Trung-Tây về chính-trị, giáo-dục,
như chúng tôi đã thuật ở các bài trên, càng
rõ hơn nữa.

Bấy giờ đến chỗ di-dòng thứ năm, là tu-
trưởng học-thuật, ta nhận kỹ sẽ thấy họ
Nghiêm phê-phim thật có trắc-khổ, Những
tay hậu-học lỗi lạc như Luong-khai-Sieu
phải tôn là bực thầy học, đán ánh, không
phải là qua.

Trung với Tây, vì chỗ tôn cõi và chuộng
kim-khác nhau, cho nên bày lò ra tu-trưởng
hoc-thuật, mỗi dảng có một di-dong.

Nghiêm-Phục nói: phẩm là tu-trưởng
hoc-thuật, đều do hồn-lập dàn diễn
đến chỗ phản-tich rõ ràng, văn-tự ngôn-
ngữ cũng vậy, ban đầu lời nói còn mù-mờ

bối-thời, chẳng được gầy gò, nhiều khi còn trái nghĩa là khác; dần dần mở mang cửa đời, tiến lên đến chỗ có giới hạn phản-mìn, nhất định.

Bởi người phương Tây có óc chuộng mới, việc gì cũng muốn được khác lạ hơn ed-nhan; cho nên trong ngôn-ngữ văn-tự của họ, những danh-từ mới mẻ càng ngày càng này mồ ra nhiều, mà những lời tiếng nào mập mờ, trái nghĩa, lần hồi phải tiêu giảm mãi đi, có hể như không có có nữa. Nhờ thế mà ngôn-ngữ văn-tự xứ người ta mỗi ngày rộng rãi, tách bạch, muốn bay tỏ những tu-tướng eao-xá, những sự vật rắc rối thế nào, lời nói câu văn cũng được rõ ràng, không thể hổn.

Trái lại, ở Trung-quốc hết đời nọ qua đời kia, chỉ ho-bo tôn cõi, phẩm là một lời một việc của tiền-nhan đều coi như mục thước thiêng liêng, không dám dịch. Tiền-nhan đề lại lời nói việc làm thế nào, trọn đời rập khuôn đúng y như thế; ai muốn nói làm khác hòn, tức là trái nghịch, vô đạo...

Cho đến học-thuật, nhất nhât tu-tường và tú-y, cũng chỉ nói dấu cõi-nhan, không chịu suy-ngel dài để ra danh-từ nào mới là cho hợp với sự cần-dùng ở đời mình. Mà sự cần-dùng mỗi đời thêm nhiều mãi ra, không đặt danh-từ mới không da diễn đạt được tu-tường; chỉ dùng lời cũ để chỉ tõ những sự-vật mỗi đời một mồi, chẳng trách văn-tự ngôn-ngữ Trung-quốc vẫn bó buộc hép hòi và đầy tú-y mập mờ, sai nghĩa.

Thì là ngôn-ngữ văn-tự, Trung-quốc so với Tây-pương, kém phần phong-phù minh bạch.

Thứ đến tu-tường học-thuật.

Nghiêm bảo tu-tường học-thuật của con người ta đều là do thô đần tinh, do sơ dẩn mẫn. Nhưng Trung-quốc bởi có tôn-cõi thái quá, đối với học-thuật thô sơ của tiền-nhan, một mực noi theo, cho vay là đầy đủ lâm rải, không làm sao hơn được nữa, thành ra chẳng ai chịu giảng cứu tim iỏi, cầu cho học-thuật mỗi ngày một sau hồn,

rộng hơn. Tu-nhiên-học-thuật Trung-quốc không bì được với học-thuật Tây-pương càng ngày càng thêm tinh-mặt.

Trong bản dịch Danh-học — tức Luận-lý-học — của một nhà triết-lý Anh, họ Nghiêm trong người gán là, phê-phán học-thuật Trung-quốc, cho là căn cứ mờ hờ; phần nhiều chỉ bối phỏng đoán rồi hóa ra thói quen, chứ không bối sự thực-nghiệm mà lập thành cơ-sở rõ ràng, nhất-dịnh.

Ta thử nghe ông nói:

— « Cái học Cửu-lưu (1) của Trung-quốc, « như xem đất, như làm thuốc, như bối « toán, ta cứ lấy danh-nghĩa mà xem, « đường như chẳng một khoa-học nào « không có dấu mồi chứng chac, phân « minh. Nhưng nếu muốn cung-tột đến « ehô só-er đầu hắt, ví-dụ ngữ-hành can- « chi phẩm phối ra thế nào, hay chín ngôi « sao (2) làmh dù đều có châ-dịnh là nghĩa « làm sao, thi dù ta có suy xét ráo riết « chẳng nữa, cũng không giảng-giải được « tại sao lại thế. Nào có gì lạ, chỉ bối là « lối dụng lén xưa kia, gốc ở ehô nhó- « chứng, chứ không phải bởi suy xét « thyc-sự mà ra vậy (第著窮其最初之所據若五行干支之所分配若九星吉凶之各存主則雖極思有不能言其所以然者矣無他其例之立根於臆造而非實測之所會蓋故也).

Chúng ta không phải nhà nghè, suy xét không ra dã đánh, giá có hổn ngay nhà thuật-số có học thứcánchez nghè di nữa, họ cũng chẳng hiểu cõi rẽ ngữ-hành can-chi ra thế nào; Cái họ bì long và hóng có só-cú là thế đấy.

(còn tiếp)

ĐÀO TRINH NHẤT

(1) Cửu-lưu là chín phái học, là Nho-gia, Dao-gia, Âm-dương-gia, Pháp-gia, Danh-gia, Mác-gia, Tạng-hoàn-gia, Tập-gia, Nông-gia. Đó là sự chia loại & đời Chu-Tần. Sau lại thêm Tiêu-thết-gia, thành ra mười phái.

(2) Nhà-tu-tường tố gọi Cửu-linh là những ngõi sao này: Thanh-long, Cử-môn, Lộc-tôn, Văn-khoa, Liêm-trinh, Võ-khoa, Phá-quân, Thaphu, Hữu-hật, và lấy đó chia-cung bô-quâ, định sự cat hung.

TRUYỆN NGƯỜI HÀNG XÓM

TRUYỆN DÀI của NAM CAO
(Tiếp theo)

Tiễn ra dến gần cõng, thi
Hiền ở ngoài ngồi ngang về,
trông thấy, reo lên. Hai đứa
cùng cười. Hiền hỏi Tiên :

— Mợ mày đâu?

— Mợ tao đi bán hàng rồi.

— Mợ mày cho mày đi
chơi à?

— Không, tao trốn. Mày đi
đâu vè thế?

Nhung Hiền đã trông thấy

Đạc :

— Ô kia ! thẳng Đạc...

Tiếc quay lại. Đạc vẫn đưa

một tay lên mặt mít, còn mặt

kia ngước lên nhìn Tiên.

Tiễn bảo :

— Kệ nõ, không chơi với nó.

Hiền thương hại Đạc, bảo

Tiễn :

— Thôi ! cứ chơi với nó.

Hiền toan giật Đạc đi.

Nhung Tiên hất vội tay Hiền:

— Đừng động đến nó, mợ

nhé đánh.

Đạc du lăk Hiền, khóc da

lòn. Tiên gãi với Hiền :

— Tao đã bảo mày mà !..

Thôi ! kệ xác nó, chạy đi!

chạy mau đi ! kèo mợ nó lại

tưởng chúng ta đánh nó, mợ

nó đánh cho đấy.

Đạc vội nín, lắc đầu, mếu-

máu não :

— Không, mợ không đánh,

Chui với em... Bố 66.

Tiễn chùm mồi Đạc, xi sự

khinh-bí vào mặt Đạc. Hiền

cười, Hiền khoác một tay

vào tay Tiên, còn tay kia giắt

Đạc :

— Thôi đi ! chúng ta đi ra

ngoài ngồi ngang. Mợ thẳng

Đạc không trông thấy đâu,
Tiễn ạ.

Tiễn gán eè cãi :

— Nhưng tao không chơi

với nó.

— Cá chơi với né, rồi tao

bé nó làm em mày, em tao.

Tiễn do dự một chút rồi
hỏi Đạc :

— Ủ nhé ? Mày có làm em

chóng tao không đã ?

— Cõi.

— Được rồi, tao lại chơi

với mày. Mày phải làm em

chóng tao làm Hiền.

Vắng đi !

Đạc bỗn lén « vàng » khe-

khé, Hiền bảo :

— Đây, nó vàng rồi. Thôi !

đi...

Đài đưa mày bước, Hiền

lại hỏi :

— Thôi cõi tao với mày,

đưa nõ làm em ?

Hiền bảo :

— Chẳng đưa nõ làm em.

Tao là anh, mày là chị. Anh,

chị giắt em Đạc đi chơi.

Tiễn nghẹt ngụt một chút,

rồi bảo :

— Không, thê thi mày là

chồng, tao là...

Tiễn ngừng bài. Nó lỷ mở

thấy một chui gi giếng như

lá e thư. Nó nhìn trước

nhìn sau. Chẳng có ai. Tuy

vậy, nó cũng không nói nổi

câu bõ dở. Nhung Hiền thấy

cái Tiên rất tự nhiên. Nó

reo to :

— Phải đấy, tao là chồng,

mày là vợ !

Một người đàn ông, ở một
nhà gần đấy, vút hiện ra,
nhìn chúng nó, cười tăm-tím. Tiên xấu hổ, phát vào
vai Hiền một cái:

— Nói khẽ chút !... Ông nõ
chơi với mày nữa đây !...

Hiền cảng chyện nhận thấy
cái cười của người đàn ông
nó. Tuy chẳng hiểu sao họ
cười minh, nó cũng hơi
ngượng-ngập. Chè di qua
chỗ ấy, nó mới ghé tai Tiên,
nhắc khé:

— Tao là chồng, mày là
vợ ; hai vợ chồng giắt em đi
chơi nõ ?

Tiễn lại nhìn sau, nhìn
trước. Không thấy ai, nó
mới thi thào :

— Võ, chồng thi phải giắt
con chui lị !...

Hiền lại reo lên :

— Ủ, giắt con ! Thằng Đạc
là...

Một cái bích thi làm câu
nói dứt, Tiên phung-phift :

— Ông nõ vào nõ ! Mày
lại nói to.

Hiền chyện nhớ ra, cười hí-
hí, rồi cố nói cho thật nobò :

— Thằng Đạc là con chúng
ta.

Nó cái xuống, hỏi Đạc :

— Nhé ?

Đạc ngáp-ngáp, Hiền dặn :

— May không chịu làm
còn chúng ta thi chúng ta
không chơi với mày nữa.
Mày có bằng lòng làm con
chồng ta không ?

— Cốoo!
Đạc vừa kéo dài tiếng
cô và làm nũng, vừa ngoéo
đuôi một bên. Rồi nó giơ tay
lên, khóc:

— Hết rồi!

Hiền dạy nó:

— Bảo: « thay bồ con »
chứ li...

Tiền cãi:

— « Cậu bồ con » chứ li!
— Không! « thay » chứ li!
— Nô phải! « cậu », chẳng
là cậu.

Hiền ngầm nghĩ. Nó thấy
Tiền có lý. Tiền với Đạc vẫn
gọi thay, u là cậu, mợ. Khác
hỗn hùng trổ ở nhà quê nó.
Nó bảo:

— Ủ, cũng được... Bảo:
« cậu bồ con ».

Đạc ngoan-nghĩa nhất lại.
Hiền-tuần xốc Đạc lên bế
nhéo, nhưng nặng quá. Nó
lão-dão, gần ngã vật thẳng
bè xuống. Tiền đỡ nó. Hiền,
mặt đỏ bừng vì cố gắng, lao
tay xuống dưới hông Đạc,
nhắc Tiền bả:

— Khác ngã con... để tao
để nó cho.

Nhưng chợt nhận ra mình
đã nhõ mõm, nó cười và hỏi
chứa:

— À quên... để tao bồ con
cho... Cậu đưa con đây tôi
niè... Mợ bồ con nào, rồi
mợ thương...

Tiền bế Đạc lên. Chúng
nó vừa đi vừa nói chuyện
thì thầm và think-thoảng lại
nhau khẽ-khiep...

Cái trò chơi mới hay bay.
Tiền, Đạc, Hiền quấn-quít
nhau thêm. Ngày nào chúng
sống tim nhau. Có điều chúng
không dám chơi ở gần nhà.
Muốn tránh con mồi gòm-gòm
nhau của những bà mẹ
ghét thù nhau, chúng giấu
điều nhau ra chơi ở mảnh đất



ngoài. Bởi có một trò chơi
riêng, nên chúng cũng lèng
xa cả các bạn xua. Bọn chúng
bày giờ: « sang lè tè hòn ».
Chúng không còn tự lập
thành một đám to. Các em
chơi cũng kém phẫn huyền
nào. Sự tè lèng ấy do vắng
Lộc. Sau trận đánh hòn, Lộc
đã bị một trận đòn đau hơn
các trận kia. Rồi nó bị nhốt
ở nhà trong. Muốn cầu thận
người ta dùng một cái xiếc,
xích chân nó vào chân cột.
Nó không được ra ngoài phà
phách. Cái thế giới trẻ con
của xóm Bè-thơ, thiều nó,
cô và nhau thiều hồn đì, một
nửa. Các trò chơi mất hẳn
thứ vị di. Trước kia, giữa
lúc chúng đang ham, Lộc
xông hùa vào, dì bài « quay
tán », phả dám, làm cuộc
chơi phải tan ngay. Thủ rồi
chúng đánh nhau. Bánh nhau
súng là một trò chơi nào
nhất. Nhau vậy, không thấy
chán. Bây giờ chúng được
chơi yên ổn, không bị Lộc
quấy rầy. Nhưng cuộc chơi

và về quê ăn cưới một người
thần. Bé đồng cùa hàng, rồi
giao nhà cho Lộc. Được một
ngày sống xích, Lộc định
giới-liệu với các bạn cái
công-trình của nó. Nó ra
đứng thấp thỏng ngoài cửa.

Vừa thấy Hiền, Tiền, Đạc.
Lộc giơ tay vẫy. Hiền chồ
rẹo lên. Lộc trên mặt, che
một bàn tay che ngang miệng,
ra hiệu bảo: im. Nó đợi cả
ba đứa tôi gần, mới thi tho
hảo chúng:

— Chúng mày có muốn
xem ông nhôm không?

Hiền với Tiền chưa hiểu
ra sao, cười ngô nghênh. Lộc
không đợi chúng trả lời,
giao hẹn:

— Dùa nào muốn xem thi
phải im cái mồm, bố nói to
là tao ực đấy.

Tiền nghĩ đến những quả
tổng chắc nịch của Lộc, hơi
ngần ngại. Nhưng Lộc đã
chạy vào trước, ra hiệu cho
chúng vào. Thấy Tiền vẫn
còn do dự, Hiền bảo nó:

— Cứ vào xem... Sợ gì?

Chúng theo Lộc vào. Vào
đến nhà trong, Hiền hối hùn:

— Đầu ? Ông nhôm đâu ?

Lộc khoanh mày, nghiên
răng, lắp bắp môi dọa nó.
Tiền sợ, toan chạy ra. Lộc
nắm lại, ghê tai báu nó:

— Cứ đừng dậy, rõ mà
xem. Nhưng đừng nói.

— Xem ông nhôm hay
không.

Nó nắm cánh tay Hiền và
Tiền kéo lại. Đạc ngoéo đầu
đi, chọc mỉa. Lộc uốn nắm
vay vào trán nó, quắc mũi
tên, nai khò:

— Mày mà khỏe, ông cho
mày một cái này, hò me !

Đạc hép móm, khóc không
ra tiếng. Lộc đâm móm nó, chẹt

dồn chỗ ống nhôm, qui xuồng.
Nó vừa ghé mắt nhìn, vừa
khép hòi:

— Đè yên... tao vận máy.
Một lát sau, nó tẩm tẩm
cười:

— Được rồi ! máy chạy
rõ... Thành Hiền ghé mắt
vào dây. Cầm cuội to ấy
nhé.

Hiền qui xuồng. Nó bắt
chỗ Lộc, nhắm một mắt,
còn một mắt nhòm vào cái
lò. Lộc qui bèn, khé hòi:

— Thấy gì chưa?

— Chưa thấy... A, cái tát...

— Không ! ở bên trong một
túi ca ! Đã thấy chưa ?

Hiền không đáp. Lộc tưởng
nó không trông thấy, chực
đẩy đầu nó ra, để ghé mắt
vào nhìn lại. Nhưng Hiền
gió tay ngắn tay nó...

— Yên !... yên máy !

— Thấy rồi, có phải không?
Thôi, xem mày vừa khóc, chो
chó con Tiền xem một tí.

Tiền ghé mắt sát vào mặt
Hiền để đợi xem. Nhưng Hiền
nháu chiai nhường. Hai cái
mắt dày nhau. Giữa lúc ấy,
ở phía bên kia tường, có
tiếng cười. Tiếng cười mạnh
quá, hét tung ra. Một cái đập
chân của Lộc làm nó lún
quèo bên chân tường. Cùng
lúc, tiếng cười ở phía bên
kia tường ngừng bặt. Một

thứ tiếng dàn ống òm-òm
quái thao. Tiền sợ hãi với
vàng chạy ra phía cửa. Đắc
lật bẹt chạy theo vừa chạy
vừa khóc nho-nhè trong cù
hong. Hiền bị Lộc tống thêm
cho mấy cái nữa, rồi giăng
ra chạy thoát. Chúng ra khỏi
cửa, Lộc vội vàng cài cửa...

(continued)
NAM-GAO

Hộp thư

Ô. N. A. (Bằng-son) — Vin
dă kỵ, nhiều báu đã bắn đòn
rồi.

Ô. Ngọc-Lâm — Rất nice...

Ô. X. T. (Hương-2-lên) Rất
nice...

BƯỚC IN BÀI-SAN BÀI QUỐC-GIA

XÁ-DÂN PHÁP-CHÍNH YẾU-LƯỢC

Một cùm-nang giúp các hương-cháo
quy-tưởng quyền hạn của mình, một
dụ-sản của quý tộc thành-pat tổng,
ý phâ-trưởng ai chung phải nó.
Mỗi tập già spos do máy vi (in-hay),
thêm-phân-hiếm-soen, máy quay
tổng-đeo, mìn-phâ-san-nam.

BÀI-NGỌC VĂN-DOAN

N° 67 Negret Hanoi — Tel. 786
Phát hành

Bồ-thận tiêu-độc

Thuốc lọc máu tiễn hết nhồi
độc ngứa lở và di-đoé hoa bén
lo op-20. Nửa lá 4p, một lá 7pza.
Thuốc số 2 tại Lâm-troc đe
mọi thời kỳ hộp 5p.

Nơi phái hành: TẾ-DÂN

181, Hàng Bông Hanoi
Mai-Linh, 60 Cửu-đát Haiphong
Nam-Tiền, 429 P. Blanchy Saigon

Anh-Lử

58 — Ronde de Hué — HANOI
BẾP, KHANH CHỐNG, BỀN, GIÁ HẠ
Biển giấy ANH LỬ mới chính đón (catalogue) các biển giấy năm 1961.
Có nhiều kiểu đẹp, rất hợp thời trang
để kinh-biển cho quý khách trong
5 cát. Hết buôn bán tổ khớp mại-hợp.

Nguyễn Sách - 61
Chùa Láng

Axateur
ARISTO

LE-VAN-KHOI

LỊCH-SỬ TIỀU-THUYẾT CỦA HỒNG-PHONG
(Tiếp theo)

Nguyễn-văn-Trần liệu thử binh triều sửa soạn quyết chiến đến nơi, mà anh em đồng chí và thủ-hộ minh kiêm khâm chịu dụng những nỗi đói khát bệnh hoạn đã lâu ngày, số chiến-sĩ không đánh cũng chết mòn vì thiếu ăn, yếu dần vì mang bệnh, tuy nhiên trong lòng Trần lây lám đau đớn sâu khổ, muốn tu-tu để quân-sĩ đều hàng cho rồi.

Bấy giờ trong hàng chiến-tướng đã tàn khuyết nhiều, từ Mạch-Tân Giải trở xuống chỉ còn độ mười lăm người dù sức xung quanh chống hối với lũ ma bệnh mà dối. Nguyễn-văn-Trần họp chư-tướng và cả đội các cơ-ve để bàn định với nhau một lần sau chót, xem nên đánh hay nên hàng.

Trần ta nước mắt nói:

Còn nhớ từ đầu mùa đông năm kia, Lé đại-nguyễn-soái chúng ta rút quân về cố thủ thành này, gồm bốn bến nghìn người trai tráng vạm vỡ... Lúc ấy chúng ta binh rồng lương dù, tướng là ngày một ngày hai số thênh khuya phả vỡ vèng vẩy, tung hoành thiên-hà, che toai chí oai và lời thề nguyên... Không ngờ sau đời vật đổi, thay đổi nốt chất trong lòng bằng gach này, how bốn nghìn chiến-sĩ nỗi náo ñá vì súng đạn, vì đói khát bị bệnh làm tiêu diệt dần mòn, chỉ còn lại phần nửa, mà phần nửa ấy cũng đến một phần ba, chắc không còn bao lâu cảnh-ngã khốn cùng sẽ lìa cuốn hết... Thấy quân lính khù sờ thê này mài, thật tôi không đánh tam chút nào; hình nay vì tôi mà anh em chịu nỗi lầm than, mà cuộc kháng-cự chẳng qua chỉ kéo dài ngày giờ, chung quy rồi cũng vỡ ịch... [Bản được hết đâu... trong thực khô cạn... Không còn trong mong giải vây, quát cuồng gí được

— Âu là tôi xin đảm cõi tự tử ngay bây giờ, để anh em mở cửa thành đầu hàng cho đỡ khó sở thi hơn...

Không ai hổn nhau trước, mà bấy nhiêu người cùng khắng-khai một lòng, nhất thời nhao nhao lén dò tay trọn mặt và nói với đồng quã quyết:

— Không hàng!... Không hàng! Đại-ca nén cõi sống với chúng tôi đến giây phút cuối cùng, đánh nhau với quân Triều cho tôi khi hết sạch cả đạn, hết sạch cả com, hai tay không còn sức cầm nổi cây súng hay thanh gươm mới thôi!... Chết thi chết, chúng ta nhất định không hàng!

— Thế là anh em quyết chí kháng-cự tối cùng? Trần hàn-dung hàn-hàng.

— Vang! cứ đánh! chư-tướng đồng thanh trả lời.

— Tất cả anh em chiến-sĩ cùng nhau-tam chép?

— Nhứt tâm lâm!... Vì chúng tôi biết rõ sứ nguyên của họ: đánh cũng chết, hàng cũng chết, vậy thà đánh mà chết với nhau oanh-liệt thì hơn.

— Anh em vui vẻ chịu đựng mọi sự đổi khát thiêu thân, theo đuổi kháng chiến tối phút sau chót, cùng tỏa thành trì này cũng còn mất, có phải thế chăng? Trần hỏi lại câu-vấn.

— Vang, đây là bản-tâm của chúng tôi! chư-tướng đáp lại đồng được.

— Ai này nhất đúc nhất tâm, không có may may nèo do-dụ hay là ăn bận chử?

— Vang, chúng tôi xin thê!

— Được thế mà nói nỗi gி... Tôi xin giữ cái thê này lại để chung anh em sống thác có nhau!... Noki định rằng binh triều có giải bước qua trên thê-xắc chúng ta mới vào lợt được thành nay... Ngày giờ chúng nó

chư-tướng nghe Trần nói, càng luốt gươm nõe mã-tau đưa lên cao, tỏ ý thê nguyên phu-mênh, rồi tấn-tác di ra chiến-lũy. Ai nay đều có vẻ hầm-hồ, khảng khái quyết chiến-dám-cứng; tinh-thần mạnh mẽ giúp họ quên cả mọi nỗi xác thịt vật vã.

Thật quả mấy nghìn chiến-sĩ còn sống ngác-ngoài trong thành Phùn-an, từ viên tướng-linh-dân mặt tên quân bực chót, từ kẽ dang nằm ôm liệt trên đồng rơm cho đến những người còn đủ sức múa được thanh gươm sai khiên hùa súng, không một ai chí ngã tới sự đầu hàng; mặc kệ thiếu ai nái, mặc kệ tài hench, mặc kệ tinh-canh khôn dồn gần đến cõi diêm.

Trước khi Trần họp chư-tướng-sĩ để hỏi ý kiến như trên đây vua kề, người ta đã bàn định riêng với nhau, cần khắc lợi hại và quyết chí kháng chiến đáo đe rồi. Họ mạnh bạo xét ban thời-đèo, tự đặt ra câu hỏi, tự đáp lấy đúng theo lý-sự, rồi rút ra một kết luận là đánh chết thi thời, cả trăm phần trăm không nên bỏ ta yop nlop minh.

— Hiện-thời tình trạng chúng ta đi đến chỗ nào?

— Chúng ta đang di đến chỗ tuyệt lương, sắp hết đạn-drye, chết khó cùi lú với nhau trong vòng vây này. Vì thế này ra ý-nghi hùng-quách cho rồi!

— Nhưng hàng đe làm gì?

— Đe cho tướng-sĩ đỡ phải chết đói khô thân.

— Song ta nên nhìn biết Minh-mạng hoàng đế là người rất nghiêm-khắc, nhẫn tâm, bão lầu oán giận chúng ta đến tìm gian đà ruột, ví dụ chúng ta có hàng cũng chẳng được tha-thả cho sòng nào!

— Áy đó, hàng đe mang khôi-chết đói, nhưng hàng lại bị chết chém, thế thi chán g

ta cứ đánh mà chết, không hon là tí đùa đâu ra nhờ người ta chặt hộ r?

Nghĩa-quân lý-luận với nhau như thế, cho nên ai nay vui lòng chịu đối-chiến-khô mà chống giã với binh-triều-dinh, không ai có chút biến-tâm hay hối hận.

Só-kien của họ quả không làm doan sỹ-điểm chia nhà vua. Su-thật, từ hôm tháng giêng, Nguyễn-Xuan đã tiếp được mật-thi do một vị quan khâm-mạng từ Huế dem vào, dạy ông phải cõi-en-tru để đáng ngay mọi cách Phiên-an hành-dắt bắng, giết quân phản nghịch cho tiết nọc. Tất cả trong-sĩ nêu cao, gắng-séc vi nước lập công, sớm được khai-ca, khêng-phục lồng trâm ủy-thác, mong đợi.

Cứ theo ý-nghĩa mật-thi thế ấy dù nghĩa-quân có ra hàng cũng chẳng thoát khỏi tru-lục. Hôm trước Nguyễn-Xuan bùi tờ hiendaу vào thành, ngọt ngào khuyên bảo người ta quy-thuần, bắt quâa là một cách nhủ mồi vào cõi vây.

Thôi rồi đến ngày mươi ba tháng bảy...

Trước ba ngày, nghĩa là từ sáng mùng mười, Nguyễn-Xuan điều-khiển các co-cac đội lục-tri kéo đến dàn trận khắp bốn phía vào việc công-phá.

Hình như các đội quân chủ-lực đều dồn cả về mặt tiền, nhất là sela Tuyên-hòa, vi hình-thể lợi-tiện cho cuộc hành-binhh, cả bộ lân-thủy, cho nên ba mặt kia chỉ để một lớp quân-móng, cõi-án-ngã không để giặc lầu-thoát, thế thôi. Càng ở phía co nhiều đùm vũng-tinh lầy, càng lõi-thoát quân, cách

SÁCH MỚI Chính trị đại cương

của Nguyễn-phuong NAM Giá 3p70
Một cuốn sách phân-tiết rõ ràng các phương pháp tổ chức chính-trị.

Truyện di thường

(Histoires extraordinaires)
của Edgar POE — Bản dịch của Mộng-Huyền Giá 4p50

TÂN VIỆT 29 LAMBLOT HANOI

Nguyễn - văn - Siêu

của NG-NHƯ-THIỆP
và NGUYỄN-VĂN-SIÊU

người mà vua Tu-Duc đã to-rá rất

tự-phu trong cầu-thu:

“Vua như Sầu, Quát vò tiền Hán”

SẮP PHÁT HÀNH

VƯƠNG DƯƠNG MINH

của Phan-vân Hán

mấy chục thước mồi để một nhóm; Nguyễn-Xuân dỗ rằng trong thành đói ăn với bệnh hoạn lâu ngày, chẳng còn được bao nhiêu chiến-sĩ, dù có muốn thoát thân mặt hureau cũng không qua lợt vòng vây.

Tỉnh ra binh triều lúc này đông đến hai vạn trước người, đã vây đánh một tòa thành trì rộng chưa đầy 200 mẫu dặm; và trong đó chỉ còn độ 2500 quân giàe, mà hối một phần ba đã kiệt lực, không cầm nổi binh-khí!

Số hai vạn rưỡi ấy, ngót một vạn là lính số-tại mồi mặm và luyen-tập chúng đâm tháng nay, thêm ba bốn nghìn thô-binh Chấn-lập mà Trương-minh Giảng vừa đem & Nam-vang xưởng trợ-chiến. Rạng linh này, che nồng ba hòp rượu vào, zách dạo xóng phả trên mạc, không khe sòng chết; bởi thế, Nguyễn-Xuân sắp đặt vào hàng tiền-tuyễn, để họ che đỡ mũi tên hòn đạn cho quân lính nhà.

Bởi với thành Phiên-an bị vây gần hai năm, lực-lượng binh triều như thế, không khác gì núi Thái-sơn sắp sửa đê xuông quật trắng.

Chiều hôm 12, Nguyễn-Xuân dời bandoanh đến đóng san một mồi đối diện với cửa tiền đê tiền viêc chỉ huy trưởng-sĩ, trên nóc trại cắm lá cờ « Lệnh » bay phong phổi. Giặc đang trên vung lầu trông ra rất thấy rõ ràng.

Bầm nguyên-toái, mènh-hệ ba quân đội ở ông tướng, sao nguyên-sai lại cảm trại ở chỗ bộ-lộ quá thế này? một viễn bộ-tướng của Nguyễn-Xuân nói, tỏ ý muốn can ngăn.

— Bộ-lộ tôi có làm sao! Nguyễn-Xuân cau mặt hỏi lại.

— Thưa, quân giặc số nhầm chỗ này làm đinh mồi bắn thi nguy...

— Ô! nhà-người thật thả quá! Bình-pháp hu-thực, thay bù, thô mới khó luồng... Quân giặc có nhiều đạn thì cứ nhầm vào đây mà bắn, ta càng mừng...

— Dù sao mặc-lòng, chúng tôi muốn van-lon quan-nguyên-sai đóng trại cách xa đê, vì ba trại trước nữa thi hơn!

— Không, tướng-lịnh chỉ có một lời, chứ không có hai. Nhà-người có sự chết thi ta cho phép cấm trại cách xa đê sáu sáu; còn ta thi nhất định đóng châ này để chỉ huy hiện Minh cho đỗ. Rồi ai lừa-ly hay nhút-nhát, không qua được mắt ta!

Nguyễn-Xuân ham-hyre trả lời, rồi thết bát quan-linh đao sáu mồi cái hổ sán ở bên mò đất, kích-thuốc liện chúng một thán

người ném lại. Khi quan-linh đao xung, ông trổ tay vào hổ và nói khùng-khai:

— Phen này ta không trả xong giặc Khôi và thu-phục thành Phiên-an lại cho triều-dinh, cho phép chúng bay chải đầu ta rồi đạp thây ta xuống hổ này, ngao!

Một lát ông nói tiếp, ra vẻ trực tiết:

— Bất kỳ tướng sĩ lúa nhỏ, mai súng hẽ ai ra trận không làm hết bôn-phận, thi ta chặt đầu người đó trước, nghe chưa?

Nội-dêm, ông loan-báo cho tướng sĩ các pháo-dài chiến-lũy biết rõ hiệu-lệ nh và giao hẹn đầu đê túc-trợ ứng-chiến.

Mở sáng hôm 13, một lát tù-và thổi ra hiệu, vừa giút, súng thần-công đặt trên pháo-dài chung quanh ngoài thành, đồng thời phát pháo, kẽ tiếp liên thanh, khạc đạn từ tung vào thành, ầm ầm như trận mưa sấm sét.

Từ giây phút ấy, binh triều bắt đầu bắn phả thành Phiên-an.

Chi-luoc của Nguyễn-Xuân rất đánh hẳng-dai-bắc-thần-công trước, một là hủy-phá những co-quan quan-sự của giặc ở trong thành, hai là dọn đường cho binh-sĩ xung-phong đít-trận sau.

CÁC BẢN YÊU KHOA-HỌC HÃY ĐỌC:

TIEN KIEP

của Thiệu-Láng Bổ-huy-Nhiệm

— Tiểu-thuyết về Thần-Tinh-Học.
— Những hiện tượng về Síêu-hình đều được minh-phâk huy một cách rinh-ro.
— Những tài liệu rất quý về khoa-hoc.
Giá 1p80



TAM-KÝ THU-XÂ

64, AMIRAL SÉNÉS — HANOI

● NHỮNG NGƯỜI BI NHƯỢC GIỜNG
Tiểu-thuyết phân-tách tam-lý
của Trần Định KHL — Giá 2p20

● MỌI TỰ TÂN
của Cao THIỆN — Giá 2p10

● ĐÀNG IN:
ĐẦU XANH GIÓ BỤI Phap-cao-Cung

● DẤU XANH GIÓ BỤI Phap-cao-Cung

Sau từ mờ sáng cho tới đúng trưa, mấy chục cỗ thần-công của binh-triều nay mồi nổ bắn mồi kia, tung vãi vào thành đến hơn hai trăm viên đạn. Khoi và cát bụi bay lên mít mù. Nhà cửa trong thành đê ngã lung-l匡, phát hỏa nghi ngút.

Tướng-sĩ bi hùng bão-nhan:

— Quân giặc chắc hẳn nát như ra cám iết cá!

Người ta có tin tưởng ấy, vì từ lúc binh-triều khởi công, bắn vào từ đít là thô, tuyet nhiên không thấy giặc xôn-xao kháng-chiến, cũng không nghe chúng bắn trả lại một phát súng nào. Ai này cầm chốt phen này phả thành đê như tré tay, agon như gói.

Bởi vậy đê trun, tướng-lịnh truyền-ghị bắn thần-công và hô quân-sĩ rút đoàn sau nhất là xông tới hầm thành, từ phía tiếng người reo hò vang dậy, đồng-thời bắc đê chán thành, nghe ò ạt rùng rợn như nước lụt vỡ đê, chảy tuồn vào binh-nguyên, không có sea nào ngăn nổi.

Chẳng ngờ sức o-át rùng rợn ấy đến cách xa chán-thành khoảng năm chục hay một trăm thước, bỗng dừng hẳn lại. Những hiệp súng của quân giặc bắn vãi như mưa, đòn ruồi họ ở nứa-trong; vật ngã hàng tien-doi nằm ngang khiến họ dâng sau kêu-kéo đâm, phải dừng súng lại, không dám tiến nữa.

Họ phải nằm rạp xuống lê dương và bờ ruộng để tránh đạn giặc, mặc dù hiệu lệnh hô hết cù-tiền.

Thì ra những lúc thần-công vãi dạn vào thành, quân giặc làu thính giả chết, không hề lên tiếng trả lời, chỉ nấp kín ở những nấm hổ dào sẵn bên chân thành. Trên miếng hán dày bằng tấm ván, lót mấy lớp rơm rạ những nước, dù dạn thần-công có rơi nhầm cũng vô hại. Chợ chừ binh triều sán-sát tới gần, chúng mới khơi lén ứng-chiến, bắn ra loạt náo-trung địch loạt ấy, hành ra binh triều từ thương rất nhiều. Nhât là thô-binh Chấn-lập mà ta cho đi trước dọn đường, chả nào chả này hơi có hơi men ngà ngá, hùng hổ san vao trước tiên, bị vải hiếp dạn, liều múa dao quay tro-ly, vua chạy trưa là, mặc kệ trại-ru và kỵ-ru. Bọn thô-binh ấy làm cho hậu-doi chea lẩn dày dặp lèn nhau, và bị thương tích vò-sò, đến nỗi mướn tiền-tung chẳng được, vì hàng ngũ đã vò-lò mèo-10!

(còn续)

Brillantine CRISTAL pure
vaseline. En vente partout!

ĐÃ CÓ BẢN:

Không-Tử-học-thuyết

vn của co-thuong Pham-Quynh — Giá 4p50

SẮP CÓ BẢN:

VIỆT HÓA THÔNG SỨ SỬ-LƯỢC

vn của co-thuong Pham-Quynh — Giá 5p60

DÀNG IN:

LƯỢC LUẬN VỀ PHỤ-NỮ VIỆT-NAM

LUẬN-LX, DU-THUYẾT VỀ THUẬT

QUỐC-HỌC THU-XÂ HANOI XUẤT-BẢN

Shis Tien Tsin Hanoi



Té sach
— TÂN VĂN-HÓA —
HÀN-THUYỀN
xem-hàn

25-5-14 sẽ có bản :

XÃ-HỘI

Việt-Nam

LUONG-DUC-THIEP biên-khoa

Nguyên-góc xã-hội Việt-Nam lịch-sử tiến-hoa của dân Việt-Nam. Giải-hitch các kiển-trúc kinh-tế, chính-trí văn-hóa của xã-hội Việt-Nam. Con đường phái-liên-hiệp thời của xã-hội Việt-Nam.

XẤP XUẤT-BẢN

PHÈ-BINH VĂN-CHƯƠNG TRUYỀN KIỀU
của NGUYỄN BẠCH KHOA

HÀN-THUYỀN, 71 Tien Tsin Hanoi

Authorisé publication créée antérieurement à la loi du 13 Décembre 1941.

Édition bimensuelle de Trung-Séc Văn-Võ

Imprime chez Trung-Séc Văn-Võ
26 Boulevard Haussmann — Hanoi

Tirage ... exemplaires

Certifié devant l'Institut

L'ADMINISTRATION DES POSTES. No 2014-1941

Mời xuất bản :

Trung - quốc - sứ - lược của PHAN KHOANG

Một bộ sách rất quý của hết thảy mọi người muốn biết cái căn nguyên và vận mệnh tôi cõi của Á - Đông. Sách dày ngọt 500 trang in làm 2 loại : Loại thường bán 6000 cuộn sp47. Loại đặc biệt lấp cuộn sp84

Tờ và ngân phiếu gửi về:
NHÀ IN MAI LINH, HANOI

Giày Phuc-My

204, rue du Coton
Hanoi



đã được lòng danh khấp Đông-dương
BỀN, BỀP, RẺ

Bán buôn, bán lẻ khắp mọi nơi
(xem catalogue kinh hiệu)

CÁC GIA-DÌNH NÊN DÙNG THUỐC:

ĐAU DA DẬY HO GÀ DIỆU - NGUYỄN

Tổng-cục : 125 Hàng Bông, Hanoi
Đại lý khắp cõi Đông - pháp

RĂNG TRẮNG KHỎI SÂU THƠM MIỆNG

vì dùng!

thuốc đánh răng

GLYCERINA

NÉN HÚT THUỐC LÁ

BASTOS

ROYALA ARGENTINA

Comme et Brillantine

Garantie pure

Tonifiant hygiéniquement la chevelure

Distributeur :

M. NGUYỄN VIỆT TỊCH

116 Route de Haé Hanoi - Téléphone 482

4 mén thuốc bồ cõi nam, phợ lão, áu - áo nhà thuốc BỨC - PHONG, 48
phố Phúc - kiển Hanoi, phát hành

THUỐC BỒ BỘ BỨC - PHONG 4p00

THUỐC BỒ THẦN BỨC - PHONG 4p00

THUỐC ĐIỀU - KINH BỒ HUYẾT 3p50

THUỐC BỒ TỲ TIỂU CAM 3p00

BẢN BUÔN, BẢN LẺ BÚ THUỐC SÓNG
THUỐC BÀO - CHÉ VÀ CÁC THỦ SẢN

Dầu Nhị - Thiên

Trị bách bệnh, nhất thần hiệu. Mới ve 0350
NHỊ - THIÊN - ĐƯỜNG DƯỢC - PHÒNG
78, phố Hàng Bông, Hanoi - Téléphone 510

BÚT MÁY HAWAIIAN

Có máy điện khắc thêm tên
Giá 18000 thêm 1p00 cuộn recominade.
Ở xa gửi nứa tiền trước, còn gửi ert.

MAI LINH 80 Cầu Đất Haiphong

Thuốc mạnh sâm nhung

Chuyên trị bệnh da-tinh, mồng-talmö,
bep-tinh. Sắc suy lợc linh thần mèt
một lú ngô lú, đan long mèt già dùng
thuốc này mới ve giá 1p.50

Bán tại hiện thuốc : THÁI - CÔ
H-P. HÀNG BÁC HANOI, khắp các nơi đây có sp47

NHUNG BẦU, NGAT MŨI, SỐT
NÓNG, BẦU HINH, KEN DENG,

ở Nhật có một môn rất đặc biệt và rất linh-hanh.

Đó là môn « Jujutsu » chia làm hai dịch là Nhu thuật, một môn võ dùng mưu, nhiều hơn dùng sức lây cai « Nhu », mà đối lại cái « Cương » tức là sức mạnh. Thế nào là Jujutsu ? Đó là một môn võ gồm nhiều cách đánh, đỡ (như vật ngã kè bịch thù, đánh, đá, bóp cõi, giữ nắm dưới đất bằng cách vặn cánh tay hoặc ống chân lâm cho bên địch đau đớn và có khi có thể làm gãy xương). Môn võ này có ở Nhật từ một thời rất cổ nhưng bắt đầu thịnh-hành chỉ độ 350 năm nay. Đầu đời Mac-phu (Tokugawa 1615 — 1867) môn võ đó đã thành một môn kỹ-thuật và có dạy trong nhiều trường học.

Phương pháp cải-luong về môn võ đó dạy trong « Kodokwan » gọi là Judo còn Jujutsu thì theo phương-pháp các đời phong kiến.

« Kodokwan » nghĩa đen là « trường dạy con đường nên theo », « con đường phải theo » đó tức là quan niệm của đời sống. Còn hai chữ Judo và Jujutsu thì cùng gồm có chữ « Ju » (Nhu nghĩa là mềm mại hoặc nhường nhịn, còn Jutsu nghĩa là nghệ-thuật hay cách thực-hành và Do nghĩa là phương pháp hoặc nguyên-tắc. Như thế Judo có nghĩa là một môn võ bắt đầu bằng cách nhường nhịn một cách mềm mại để di rời sự toàn thắng còn Jujutsu là thuật và cách thực hành môn võ Judo.

Nhu đạo (Judo) như thế

nào ? và mềm-mại : và nhường-nhin là thế nào ? Vì dù chúng ta ước lượng sức lực một người bằng một số đơn-vị và nói sức của người đang trước ta bằng 10 đơn-vị còn sức ta kém hơn chỉ bằng 7 đơn-vị.

Nếu kẻ địch-thù của ta dùng hết sức mà vỗ đầy ta thì ta phải bị xô ngã xuống đất đâu ta có dùng hết sức chống lại cũng vậy. Sô dĩ ta ngã là vì ta đã dùng sức đầu súc. Trái lại, nếu khi bị xô ta tránh được một cách bắt ngòi hì kè thù ta sẽ nghiêm hàn về một bên và mất thắng bằng. Người ta có thể nói rằng vì người kia không giữ được thế vỗng-vàng nên lực lượng hàn chỉ còn bằng ba đơn-vị. Giữa lúc đó thì ta vẫn đứng vững được nên vẫn giữ nguyên sức khỏe, nghĩa là cả 7 đơn vị. Như thế ta lại mạnh hơn kẻ thù và có thể thắng kẻ thù bằng một nửa sức ta nghĩa là lấy 3 đơn vị rưỡi mà địch với 3 đơn vị của sức mạnh kẻ thù. Thế là ta vẫn giữ được 3 đơn vị rưỡi

DƯƠNG IN BẮC-SAN BẢO QUỐC-GIA.

X - DÂN PHÁP-CHÍNH YẾU-LƯỢC

Một cầm-nang giúp các hương-chức am-tuồng quyền hạn của minh, một đặc-san cần quý các chánh phò tổng, ý phò trưởng ai công phai có. Mùi tập giá ấp do mấy vi tri-huyện, thành-phản biến - soạn, mấy quan lồng - đốc, tuân - phủ sia - khuynh.

BẢO-NGỌC VĂN-DOAN

N° 67 Neyret Hanoi — Tel. 756
phát hành

để đối phó với mọi sự bất ngờ. Vì dù đây giờ ta lại mạnh hơn kẻ thù và có thể vỗ ngã nó: nếu ta lại biết dùng phương - pháp nhường - bộ trước thì ta lại có thể để đánh tinh khốc và đánh bại kẻ thù để dàng hơn. Môn Jujutsu là một cái thuật nhường nhịn một cách mềm dẻo để thắng kẻ thù vậy.

Xem thi dụ trên này, ta có thể kết luận rằng sự giả vờ nhường bộ một cách mềm dẻo trước lực-lượng kẻ thù là việc rất quan hệ, nhưng cách dùng để đòn ngã kẻ thù xuống đất có khi còn quan hệ hơn nữa. Nếu người ta cho rằng phép đánh, đá, bóp cõi hoặc những cách đánh người khác đều có thể dùng được trong một cuộc tranh-dấu về võ « Jujutsu », thì gọi Jujutsu là thuật nhường-bộ một cách êm-dềm không được đúng hàn. Môn võ Jujutsu ngày nay còn hàn thế nhiều.

Kể từ đầu đời Minh-tri thien-hoang(1882), các trường dạy võ đã cải lương môn võ Jujutsu, không gọi nó với cái tên cũ đó nữa mà gọi nó là Judo (Nhu đạo). Từ đây đến nay, Nhu thuật (Jujutsu) chỉ còn có nghĩa là phương-pháp để học Nhu-đạo tức là Võ-đạo, học đạo làm người. Nếu muốn giải nghĩa đúng hàn thì phải nói Jujutsu (Nhu thuật) là phương pháp dùng sức mạnh một cách thông-minh có hiệu quả nhất và « Nhu đạo » tức là một phép thực hành « Nhu thuật » vậy.

Có một đồng bạc mà muốn làm giàu nhanh chóng ; và trong-thiện thì chỉ có cách là : MUA VÉ XỎ SỔ ĐỒNG-PAP