

# TRUNG BAO

## CHỦ NHỊA T

Bačas grus curvirostris

# Tuần-lễ Đông-Dương

— Theo sắc-lệnh ký ngày 1er Avril 1944 sửa đổi điều thứ 5 trong sắc-lệnh ngày 10 Février 1942 về việc bài trừ rượu nghiêm rực, và ban hành ở Đông-Dương do nghị định ngày 21 Avril 1944, từ nay việc quảng-cáo bằng cáo-bach, biển quảng-cáo, báo chí, và-tuyến-diện truyền thanh hay chiếu beng, nói chung tất cả là bất cứ quảng-cáo bằng cách gì cho các thứ rượu đã nói trong khoản 1 và 3 ở đạo sắc lệnh 10-2-42 đều bị cấm hẳn.

— Theo nghị định quan Toàn-quyền ngày 21 Avril tại trường Kỹ-nghệ thực-hành Hanoi sẽ mở một ban đặc biệt về nghệ dệt may.

Ban này sẽ mở cho học sinh năm thứ nhì: ban Kỹ-nghệ thực-hành và họa học ít nhất là 2 đến 3 năm. Những thí sinh có bằng Brevet élémentaire, DEPSi hay một bằng tương đương sẽ được tuyển liga trước tiên.

— Tiere phụ-cấp để in luận-án thi bác-sĩ (thèse de doctorat) trước định nhiên nhất là 300 p. này được tăng lên 500 p.

— Trong những trắc ném bom & Bắc-kỳ hôm 1er Mai, có 1 người Đông-Dương chết.

(Thông cáo).

— Chiếc thông-báo-hạm « Tashiro » của thủy quân Đông-Dương và chiếc tàu « Song-giang » của công-ty duyên-hải Trung-kỳ đã bị một chiếc tàu ngầm phóng thủy-lôi đánh đắm, cái trước cái sau cách nhau trong vòng vài phút, vào sớm 29 rạng ngày 30 Avril; ở ngoài khơi bờ biển Đông-

dương trong khi hai chiếc còn di thành đoàn.

Chiếc thông-báo-hạm « Tashiro » bị chìm không đầy một phút mang theo cả sĩ-quan, hạ-sĩ-quan và một phần lớn thủy-thứ.

Tàu « Song-giang » chìm chậm hơn, vì vậy một số đồng-thủy-thứ được cứu thoát.

— Do theo nghị định của quan Thống-đốc Nam-kỳ ngày 17 Avril 1944 trong địa phận xứ Num-kỳ (rừ ra địa phương Saigon-Cholon) những người vào có trữ lúa, gạo và tẩm (diễn chũ, nồng dân, chũ thuyền bè, người chở thuyền, người buôn lúa, chũ nhà máy, nhà xuất cảng) buộc phải khai sổ lúa, gạo, tẩm của họ trữ.

Người nào vi phạm dụng các kho hay vựa trong ấy có sổ lúa, gạo và tẩm đều bị kèn-chứa là kẽm tinh irit, dân họ là chử hay chỉ là người mướn kho, vựa lúa mà thôi.

Ai có trong nhà 20 già hay 400 ki-lô lúa trữ lại hay 200 ki-lô gạo và tẩm thì không phải khai.

Về phần lúa chở dưới thuyền người lính chở phải lo khai và biện trong tờ khai sổ hiệu của thuyền dùng chở lúa ấy.

Nhà nước sẽ cho kiều giấy dùng để khai.

Ai có trữ lúa gạo và tẩm mà không chịu khai hay khai không đúng sổ thì sẽ bị làm biển bắn phạt và tờ hàn bắn ấy sẽ gửi đến tòa lập tức.

Những sự vi-pham sẽ bị trừng-trị theo điều thứ 16 và 29 của đạo luật ngày 14 Mars 1942.

Ngoài ra sổ lúa, gạo và tẩm

không khai đó sẽ bị sang vào sở Mè-cốc Đông-pháp. Sở này trả tiền mỗi tờ 100 ip, giá định với thi-trường ngày sang công ty.

— Phủ Toàn-quyền nhận được nhiều đơn của những người bị nạn trong những trận máy bay đánh phá mà nhà cửa đã bị hủy-hoại. Nhiều đơn đó xin trợ-cấp để được cứu giúp ngay.

Nay xin nhắc lại rằng các đơn xin như vậy phải gửi tới các quan thủ-hiệu các xã để rồi sẽ chuyển giao cho phòng Thành-trà Lao-động. Các quan chức ở đây có quyền chuyển đơn tới ban Cứu-tổ Pháp Nam là ban giáp nhiệm vụ cứu giúp các người bị nạn.

Nếu gửi đơn lên quan Toàn-quyền thì sự xét đơn và chấp đơn thêm chậm ra.

— Theo điều quyết định của quan Thống-đốc Nam-kỳ ngày 26 Avril 1944, kể cách phòng-thủ của đỗ-thị Hòa-hiệp Saigon — Chợ-lớn — Gia-dịnh bắt đầu thay-hukh từ ngày ấy.

Và cho công chúng biết rằng trong thời-gian có các cuộc bão động, cầm ngát dùng những thanh-âm hay những tiếng báo hiệu giống như các tiếng dùng để báo động và dứt bão động. Ai bắt tuân sẽ bị trừng phạt theo điều thứ 18 của sác-lệnh ngày 2 Mai 1939.

— Đêm mồng 5 rạng mồng 6 mai, máy bay Mỹ đã ném bom xuống Bàng-triều, Haiphong và các ven sông Hồng-bà (thuộc địa phận tỉnh Hưng-yêng) không có người nào thiệt mạng.

(Thông cáo)

Nhân ngày 2 Mai là ngày giỗ...

# Nguyễn văn Vĩnh<sup>(1)</sup>

Nhưng đức tính đó, ông đem ra ứng dụng một cách bình dị hơn, dễ dãi hơn, trong những cuộc giảng kinh ở các chùa, & những buổi nói chuyện của hội Đông-kinh nghĩa-thục và những buổi diễn-thuyết của trường Tri-tri ở hội-quán Đông-kinh ở hàng Đào và hàng Bạc. Đến tận bây giờ, người ta vẫn còn nhớ đến những bài diễn thuyết đó, hùng-hồn mà không thiếu vể thần-mặt, ròn rập mà thiết-tha, thật đã cõi cho cái đám đại chúng hăng hái yêu nước, thiết-tha yêu nước lúc đó vô cùng vây. Hồi đó, nước ta chả thiếu người thành-thực, sỏi-sắt, không ngần ngại, mỗi khi có một vấn-dề gì hứa Ich-eo, Quốc-dân, là dâng dàn diễn thuyết ngay; nhưng đại đa số là các ông nhà khoa không hiểu mấy về cái thuật thuyết pháp, cái phép thời miên đại chúng và tám-lý của thính-gia nên bao giờ Nguyễn văn Vĩnh, một người mới nhất trong đoàn đó, cũng được hoan nghênh hoan. Chẳng tội rắc rối, không thể thuật lại nhiều những buổi diễn thuyết đó ở đây, chỉ xin nhắc một vài vấn-dề mà ông đã nói ở hội quán Tri-tri trong mấy năm 1904, 1905, 1906, 1907. Câu chuyện ông đem nói đi nói lại rất nhiều lần là vấn-dề ca dao tục ngữ ở thôn quê Việt-nam — câu chuyện mà sau này ông Phạm Quỳnh sẽ nhắc lại trên diễn đàn và đem in thành sách. Ông rất chịu khó sưu tầm các phong Dao tục ngữ, các câu hát nhà quê, những câu hát gặt lúa, gặt vè, phuòng nón, phuường vải ván vân, và tất cả những cái đó, ông gọi chung là «nền văn chương truyền khẩu của Bắc-kỳ». «La littérature orale du Tonkin». Về sau này, ta sẽ còn thấy ông viết nhiều về vấn-dề này; ông

đem dẫn giải những câu hát nhà quê — về diễm này ông cũng lại là một tên lính tiên phong nữa — ông giới thiệu ta trăm ngàn câu vè, câu vè mới do một nguồn cảm xúc khác chảy ra (1914) và đã làm cho nhiều thính-gia ngạc nhiên thán phục cái hay êm đềm, dù dâng có rất nhiều cái vị của những câu hát miền Hà-đông là chỗ ông sinh trưởng (xem «Trẻ con hát, trẻ con chơi»). Đó là việc sau. Năm 1905, Nguyễn Văn Vĩnh nói tiếng nhất với hai bài diễn thuyết mà thời đó, và ngay cả bây giờ nữa, nhiều người chịu nhận rằng ông khéo cứu rất công phu. Đó là bài diễn thuyết về phong tục của các nước trên doanh hoà, những sự tin ngưỡng và cả cái tri thức thông minh của con người ta nữa «Muốn khảo về vấn đề này, ta phải nhìn vào nền văn học, cùng những truyền cõi-tích, truyền kỳ và những câu hát bình dân trước đây. Ta sẽ nhận thấy rằng cái trí khôn con người ta ở đời giống nhau một cách tài tình. Các sự tích của người Hi-lạp nói về Cronos nuốt con, & Úc cháu Phi cháu và nhiều nơi khác cũng có. Truyền xuống Địa-nghĩa là một đoạn truyền dâng mẫn mà nhiều nước trên địa-cầu này vẫn kè đến luận. Nhiều truyện thần-liên của Perrault và Grimm na ná với những truyện cõi-tích của Á-Dông và của Polynesie. Thần thoại là một hiện-tượng tối cần, khắp cả hoàn cầu đều có, mà nước nào cũng bịa đặt giống nhau. Người ta có thể ngờ rằng những sự phát-biểu của các bản nồng bịa đặt ấy là do những luật lệ chí phổi, giống như những luật-lệ đã chỉ phổi việc lập ra những ngôn ngữ vay. Tim hiếu những cái lệ luật đó ra sao, đó là công việc của tương-lai. Trong khi chờ đợi, chúng ta hãy xét về việc đã và chúng ta thử cố tìm hiểu xem ta thế nào.

«Cái thời chúng ta ở bấy giờ có vẻ muốn thiên về những cái gì thuộc đời cõi sơ. Số đó có sự khuynh-hướng như thế là vì lòng người bao giờ cũng có tinh iô-mô về khoa-học, đã dành rồi; nhưng còn vì những phong-tục của tinh-thành nó giam-hâm người ta ở trong những phô-phường-hàm-đúc, chói buộc người ta vào bao nhiêu những công việc xã-hội, làm ngăn trở sự phát-triển của những bần-nặng về sinh-lý của người ta. Chúng ta cảm-giác mo-hồ như thương-nhờ một cái gì đã qua mối qua đi mãi dã lâu rồi: cái đó là đời sống tự nhiên của g'ống ta. Cơ thể cõi truyền của ta khao-khát sự hoạt-động của ông cha ta ngày xưa nên bấy giờ ta săn-bắn, ta đi du lịch, ta tập thể-thao. Ngay những người trưởng như thoát khỏi những tâm-tinh di-truyền đó cũng ưa gọi lại những thời-gian đã qua bằng cách xem ván, đọc truyện. Ngồi chêm-chệ trong một cái ghế bành, cùa sô đóng kín, mà ngoài kia thì phố-xá được lính cảnh-sát giữ-gìn sự trật-an cẩn-thận, chúng ta sống lại một cách sướng khoái cái đời của những người chết khô-sở dưới nanh-vướt của hùm-beo, những người bị aurochs trả dap hay bị chết đổi chết rết ở trong hang đá.

Những nhà phong-tục học còn cho ta biết rằng cái đời cõi sơ của ông cha ta còn rót lại nhau trong cái đời mới của-chúng ta. Bởi với họ, họ không phân-biệt một người dân bà botocudo, dứt một miếng trâm qua mũi với một bà mệnh-phụ sở lò tai để deo kim-cương giữa một cái vòng

bằng ngọc-trai và một cái vòng bằng răng cá mập; họ không phân-biệt một bà dài-các đánh phản-tráng llop với một mụ mợ & xú Polynésie bôi mồ hóng và thuốc súng vào mặt cho đèn như díl chảo.

Nhưng nhà phong-tục-học bây giờ ráng cái bà chưa cùa ban ngày mà ta thường gọi là cái mốt đó bấy giờ chỉ là cái rời của một quan-niệm man-dã dùng để chia đẳng cấp và sự giàu-nghec trong xã-hội. Nói về những cảm-tinh trái ngược của người dân bao giờ thì e-lệ then-thung mà đêm đến thì bực những quần áo ngắn để khiêu-vũ, những nhà phong-tục học đó đã có nhiều luận-thuyết.

Bài diễn-thuyết đó dối với thời bấy giờ là một sự thú-vị khó tả, những lời tha-thiết mà tài tình. Những người đi bước san này không thể nào tưởng-tượng được ảnh-hưởng của bài đó lớn-lao như thế nào, dù luận chung quanh nó sòn-sao như thế nào!

Còn nhớ lúc đó, cuộc binh-dịnh mới xong, dân ta chưa bõ cái lối học niề của người Tàu, mà một người Nam trên dưới hai mươi tuồi lên diễn-dàn nói được như thế kẽ dã đang làm cho người ta kính phục.

Và Nguyễn văn Vĩnh diễn-thuyết bằng tiếng Pháp như thế luôn luôn: Một bài nữa mà người ta còn nhớ bấy giờ là một bài hán về luân-lý và khoa-học như gọi hồn những người thống-trị và cả những người bi-trị trên hoàn cầu:

Giá-sử ta hiểu rõ hơn được sự nhu-cần và vật-chất của người ta, và biết cách lợi-dụng

## CÔN RÁI LÌ

### LÃ - GIA

Danh-nhâa truyền

của HÀI TRÂN — giá 2p90

### THÀNH NIÊN CA

Sách âm-nhạc

của ĐÀO HỢP — giá 1p00

## ĐÀ CÓ BẢN:

### Mẹ tôi

Quyển đầu tiên loại

sách già danh

của Nguyễn-khoa-MÃN

Giá... : ... . Bi p0

## SẮP IN:

### ANH THƯ BỘI MẠC

của Chu Thiệu

### VIỆT SỬ ĐẠI TOÀN

của Mai dâng Đề

### VIỆT SỬ GIAI THOẠI

của Đào Minh Nhât

**ĐẠI HỌC THU XÃ** 181 Bd Henri d'Orléans Hanoi

Giám đốc: LÊ MỘNG CẨU

Bưu Postale N° 3

cực khôn-khéo các lứ cách của cá-nhân, mà lại có lòng thiết-tha, tôn-trọng các hình-thể cuộp phai-triền và liên-bộ của cá-nhân, thời tái-nhiên ta có thái-lđm luân-lý. Nhưng luân-lý là bá-cá-trong-lòng thiết-tha ấy. Tay Khoa sinh-vật có thể giáng ta thích-dụng cái chi-lâm i-ea hiện một cách thiết-thực hơn, nhưng đối với cuộc hành-tđng của cá-nhân ta-yết-nhiên nó không có cái quan-hệ nhân-quả vậy. Sinh-vật-học chẳng qua chỉ vạch cho ta biết đâu là điều hay lẽ phải theo nghĩa người, cái công-ty kẽ cung-câm to-lâm-rồi. Duy luân-lý mới có quyền sai-khiến ta thực-hanh điều hay lẽ phải ấy. Khi nào luân-lý chì bao ta biết được rằng điều hay lẽ phải ấy phù hợp với điều hay lẽ phải theo nghĩa luân-lý.

Nay chúng ta phải theo giọng các nhà học giả người Pháp mà giải - quyết vấn - đề sau này nô dã làm họ băn - kieon lôi rôi, Ta vín vào đám mây bát buộc người đời phải tuân theo các điều luân-lý? Phải chẳng vì tôn-giáo không dã thê-lợc? Ta e rằng khoa-học cũng chẳng hơn gì; ta vẫn biết khoa-học có một cái lỗ lợt không ai chì-nghỉ-nđi, nhưng khoa-học chỉ phái một đia-hạt riêng biệt, khác hẳn óia hạt của luân-lý. Khoa sinh-vật - học chuyên về nhân-sinh cũng chẳng horizon gì khoa lồng-sinh vật-vật, đều không trãi-lái được câu hỏi trên kia. Là một khoa-học, sinh-vật-học chỉ quan-sát cái hiện-ó, Luân-lý trái-lại, yếu-tần cái phải-ó. Nhận thấy cái luật-ton-lhoa của xã-hội nói người, chưa phái là tôn-trọng các luật-ý dù hiều bết cái ich-lợi của sự tồn-trong ý cũng vậy.

Luật-ton-hóa ý dối với luong-lâm tuyet nhiên không có tính cách xác-bach. Luong-lâm chẳng qua chỉ luân-theo cái nghĩa-vụ tự-mình là-khỏi mà thôi, luong-lâm không đùi tinh-phuong-châm ở bên ngoái. Luong-lâm cũng cần-công-ich, nhưng chỉ cần-tông-ich khi nào đã nhận ra rằng xã-hội và bản-thân đều có giá-tị đạo-dite.

Trong một bài thuyết-minh của Bergson Heus-nh mà tất cả các ngài đã được biết, liên-sanh (p hòi) nếu học-thuật hiện-đòi ngay từ lúc phát-nguyên, không nói theo con đường toán-tlogic, với thông-truyền Hi-lap, với các nhà bác-học như các ông Kepler, Galilei,

Newton, để khuy-nh-hưởng về khoa trọng-học và sử-dụng vật-chất, mà trả lại khái-thùy dùng ngay phương-pháp (tâm-lý mà thám-dò iám-lul, thời không biết lý-ting, tu-uồng) hiện-dai sẽ ra thế nào? Ông (ý) tiên-sanh, nên có truyền-ý, tái-nhiên ta có một khoa sinh-vật chuyên-khảo về sicc sinh-hoat, tinh-cách và phương-pháp hoan-toàn khác hẳn với phương-pháp, tinh-cách khoa sinh-vật học ta-hay có. Khoa sinh-vật học ý lý-ting sẽ mở mâm dưới những trạng-thái hồn-hình của các giống-sinh vật để truy-ým cái năng-lực và hình-tiêu-tang ở đó. Lý-ting sẽ phát-sinh ra một khoa y-học chuyên-tri các trạng-thái bắt-tuân của sicc sinh-hoat. Nhung nêu-vậy, bie-lai lđm lại chẳng là chuyện thà mồi bát-bóng. Ta sẽ không có được như ngày nay tri minh-bach, thiết-thực, tinh-va kiêm-soát, dàn-chứng và thói hay phản-biet cái có thê cái có lđm với cái có thê là những cái sđc-dâk-quâ-báu quâ, ta chẳng còn bng-nào mà tiếc một sự quyết đoán dâ-dem-lai cho ta những cái kêt-quâ-tốt-dẹp như thế nñaa...»

### Nhà diên-thuyết

(tiếp theo)

Dù sao, diên-thuyết bằng tiếng Pháp như thế cũng chỉ có thê có ích cho một thiểu số người Việt-nam, một thiểu số may mắn theo kịp phong trào nòi, nghe và hiểu được chữ Lang-xa. Vâ-chẳng, có nhiều vấn-dề đem bàn không cần thiết cho người Pháp làm, nói bằng tiếng Pháp không lợi gì; Nguyễn-văn-Vĩnh là chức những cuộc nói chuyện bằng tiếng Nam đâ trao-tiếp với đại-chúng và những cuộc nói chuyện này càng nhiều hơn những cuộc nói chuyện Lâng-tiếng Pháp.

Một số nhiều những bài diễn-này sau đây đều đem dâng-tai ở trong Đông-dương tạp-chí. Xem lại thì những ý-tưởng của những nhà bút-thiệt bây giờ cũng chả hơn gì những ý-tưởng của Nguyễn-văn-Vĩnh lúc bấy giờ. Như bài diên-thuyết về việc học mà chúng tôi xin trích-lai dưới đây một đoạn:

«...Bởi dâ-ma học, chđ khong phải là học đe làm quan, thi nước Nam ta thực hiem. Cố

một vài ông là vào bđc học cho lây hay, lây nghiệp gđ đầu trê làm cái vinh-hạnh nhât trong thiên-ha, nhưng chẳng qua biết-nghè họ: là nghè-nhân, dạy-dân-trê cung-chi muốn cho nó như mình mà thôi, hai-nai là trong gia-thê gây-nó được mang-thay-có-thay-ta, oè-sau có ai làm-nó quan-nó quan-kia thi minh-càng-nhâ sâo cái nghĩa họ-trò phải đội-on thám-má-thâ xuôi-dri, mà chắc không phải-không-khô, dâ-có lúp-hor trò phải tu-qâas. Còn như học đâ-lim-lay-dieu-hay cho xã-hội, học đâ tra-khảo-tao-hoa cho lao-hoa có điều-gi bì niêm-sing ra cho nhâm loji them kien-čuz; mà bđc cách-sóng-ở-dời cho thâm-sung-sung, bđl tài-bệnh, hâk-khô nño, thi cái-học-ý đâ-xocx Na-ta không có ai. Mỗi ngay-ri đâ-học, là thiệt-có viêt-cần-lao-chung-mi-angay. Hé viêt-học: của-minh-có-công-nhâ, bđ-dâ-dung-iyay: cho-thien-ha thi môt-thêp là dâng-day-trê cái-khô-nhac-chung, chí ngay-ri đâ-học mì khong hay được viêt-gi, thi thêp là ăn-luay-cm-mác-luay-đo-cuì-vi-đi. Nói-lay-lai, thi trong nước Nam ta-đâ-mi-nhâi chì có người làm-rung, ngay-ri lin-nâu-ix-xâ Bâ-ký với Trung-ký mà-thi, thêp là mít-đi-mít-đi, nhâ-lâm-rung khong-biết-lây-lâm-sinh-hanh. Tay-cần-ay-mi-mát-đâ-trong-bợ-dai-lung-iôn-pâi, lâi-nio quâu-dax-cái-ay-có-ich-mi-cần-lâg-cái-bát-lóng-thô-vé-huon-vé-vuogn, lâi-canh-tri-giúi-dây-bâa, thi-câng-quâng-di-angay. Ngay-ri đâ-buôn, ngay-ri làm-thy-thi-lâc-nio-bát-líc-di-phai-vâi-vâi-thi-vâi-vâi. Đinh-khi nhâ-cái-chàng, cái-daz, cái-kim-cái-châ, mít-có-dâng-dâ, thi-dâ-ly-ngay-cái-hàn-cái-bát-chi-chi, ngay-ri qiao-cho-lâu-dây-lâ-không-thêm-lâm-nâa. Côn-nhâ-nhâ-thi-khoa-hoc, già-công-dei-sâ, cang-châng-quâ-có-tay-dâi-nâi-cái-tong, khi-dâ-dêc-rôi-nhâ-người đec-câu-hân-châ-mít-cái-câu-công-dâng. Lâu-dâu-quan-châ-qula-xâ-kông-dâng-dâu-dâu-nâa, thi-cái-cân-lô-dâ-có-gai-lâ-cân-lao-hieu-dung-dêc-không? Vây-thi-nén-kết-rông-người-An-nam, thực-có-nết-xiêng-nâng, chia-khô; nhưng mâ-cái-nết-ý-gi-nén-khiến-chó-nó-có-nghia-lý, có-ich-lợi-cho-dâi, mà-phai-biết-quâ-cái-xiêng-nâng, chđ-dâng-có-cho-lâ-mát-cái-lợi-dâ-danh-cho-kê-kém-âm-dâc-mâ-thâ...»

(tòn tiếp)

VŨ BĂNG

NHÀ XUẤT BẢN

BÁCH-VIỆT

In nhâng sách giài-tri mang-dâu  
hiệu-mot-nghé-thuật-tiến-b

ĐÃ CÓ BẢN:

### Chuyện HÀ-NỘI

đâ VŨ NGỌC PHAN

Món biêt-ký cung-muâa-mét của chính  
Banco kinh-ký hay dọc-chuyen Hà-Nội  
Mỗi cuôc giâ 28.000 (bản quý 155)



SẮP CÓ BẢN:

### Xóm Giêng ngày xưa

của TÔ HOÀI

Một mối tình-ay-dâng của một thiên-niên-ago-ago.

Một câu-truyen-tâm-sự-nhâ-nâng, sau-thuong-vô-ngân-cu-mot-thoi-trê-tuoi-ngo-ago.

Những hông-chữ-tâm-huyết-giúi-cho-Sách-ban-trê-qua-bôn-phuong-dâu-nuoc, in-cuc-dap-trê-khô-giay 16 x 24.



ĐƯƠNG IN :

NHÀ QUÊ

tâm-thuyết-dài, đâm-tiêu-của Ngay GIAO

NGHỆ NGÂY THÔ ÁU  
và-vi-cu-Nguyễn HỒNG

XÓM AO SEN

tâm-thuyết-của TÔ HOÀI

HƯƠNG KHỐI

tâm-thuyết-của Mạnh-phu-TU

Thư-và-mandal-xin-dâ-cho:

M. PHÙNG VĂN HỢP

40, Rue du Cuivre — Hanoi

hàng-nâa-1-1930

nhâng-nâa-1-1930

# Một tháng với những ké tim vàng

Nguyễn-văn bằng Pháp-vân của NG. VĂN VĨNH  
Bản dịch quốc-vân của LÊ VĂN HÓE

(Tiếp theo kỳ trước)

Sáng đây, tôi chạm trán với một người Âu, coi vẻ quê mùa cục kịch không ai muốn làm thân. Bữa ăn lát dạ chúng tôi ngồi chung bàn; vì trong hàng cơm chỉ có một cái bát vữa dùng làm bát ăn vữa dùng làm bát tiếp khách. Chúng tôi làm quen. Ông ta là một nhà thực-dân, không có đồn-diền, không có thê-lực, lập nghiệp ở phía Lao-bảo đã chục năm nay, cách đường thuộc-dịa độ 20 cây số.

Ông ta trồng trọt vài mẫu tay đất thung-lũng, có một bà vợ người bản-thổ và một bọn tôi-tả chẳng lấy gì làm đồng giúp việc ông. Ông đổi sản-vật cho người La Lao lấy trâu bò, và thành trâu bò ra Huế hay Tourane bán để người ta xuất-cảng. Chuyến cuối cùng, ông vừa đem bán 70 con trâu ở Tourane về, mỗi con giá 18\$. Bởi với một nhà đại thực-dân, đó chỉ là một việc xoàng. Nhưng đối với một người Pháp từ nguyên sống cái đời quê-mùa ở nơi thâm sơn cung cõi nước Nam, trồng-trọt có năm mầu ruộng, ông nói thê, thì đó là một sản-nghiệp. Mỗi năm đưa về chừng này ông cũng lấy làm vira lòng rồi.

Hơn cả những đồn-diền bát ngát hiện đang chịu ách kinh-lẽ khủng-hoảng, và với đồng-bào ta cho các đồn-diền đó chỉ sống và thịnh-vượng được bằng sự giúp đỡ của chánh-phủ, tức là chỉ những người Âu giàu lớn và có thê-lực lớn là làm được thôi, hơn cả những noi đó, ở đây, một eru-binh Pháp xoàng mǎn khóa ở thuộc-dịa đã cho người nhà quê nước ta một bài học rất hay và năng-lực hoạt-dong nơi đồng ruộng. Giá nước Pháp phải sang ta hằng trăm hằng ngàn những nhà tiêu-thực dân hạng ấy để biểu-thi cho ta những

năng-lực kinh-lẽ vừa tầm ta thi hay biết bao!

Tôi nói khai dãi về cuộc gấp-gỡ tình-cờ này, vì tôi nghĩ thầm rằng chẳng ngày nào thi ngày khác thê nào chúng tôi cũng sẽ lại tìm người này trên con đường mạo-hiểm.

Được biết những điều duy-linh của chúng tôi, ông B. — tên ông như thế — bảo tôi rằng:

— Vâng ư! Tôi sẽ cho ông coi những chỗ người ta dãi được những hột vàng to bằng hột đậu. Va cần gi phải đi vào tận rừng rú Ai-lao để dãi vàng. Ở nước Nam nhiều chỗ có, có lẽ cũng ở xa những nước không dọc. Hoài của giá tôi đợi được ông đến chỗ tôi thấy có vàng để xem cái cách lấy vàng của ông ta kết quả ra sao.

Vì rằng, với những cách-thức dãi vàng của người bản-xã hay của người Âu, tôi cũng không thích khai mỏ vàng bằng khai khẩn những ruộng đất phi-nhiều mà nước Nam ông ta nói nào cũng sắn, nước ông ta thành ra nước tôi. Cuộc khủnh-hoàng kinh-lẽ không có, đối với những người chỉ cần làm ruộng để sống. Bán 18 đồng hay 50 đồng một con trâu như hồi trước kia hóa-hạng dắt gắp ba, điều đó đối với tôi chẳng quan-he gì. Tôi chỉ cốt có trâu bò, là bao giờ cũng kiêm được lãi, ít hay nhiều. Và ngày nào người ta không chịu mua của tôi theo giá phải chăng, thì tôi sẽ bán gao, bán thóc hoặc thức khác.

Tôi khen phục cái tính lạc-quản của nhà tiêu-thực-dân an phận thù thường đó. Ông trả về khu đồn-diền nhỏ của ông — khu này thuộc quyền sở-hữu của ông do luật

tiền-dảo — hẹn chúng tôi hôm nào đến chơi với ông, và hứa sẽ có dịp đi tìm chúng tôi, tại nơi ông thường chúng tôi sẽ tới làm việc. Vì, ông biếu rõ xú này như cái túi của ông, và nói chuyện về một cuộc di bộ qua rừng qua núi dài một vạn trăm cây số, như người thành-thị chúng ta nói chuyện đi thăm bạn ở Thái-hà ấp hay Giả-lam.

Hôm ấy ông X tới, ăn bận y như ngày tôi thấy ông ở sân trại ông X. trước hôm tôi ti-biệt Hanoi.

Đi xe hơi từ Hanoi tới Đông-hà như ông X kể đã là một việc hảo-hùng. Máy móc trong tay một nhà máy-món như ông X sau bao nhiêu năm vẫn còn tốt nguyên thât, nhưng bánh xe thi không được thế. Bánh xe mòn đã gần tới vải, mà xe lại không có bánh dự phòng. Trái lại, lại phải chạy cả sáu bánh một lúc, tĩnh cả hai bánh của cái xe «đèo» sau. Từ Hanoi tới Đông-hà, bánh xe nó vỡ bấy chô, mà đều do người cầm lái sửa lây láy. Tôi nói, mãi cả định ốc và «bu loong» hoặc còn mà chí

**TAM-KỲ THU-XÃ**  
M. Trần dinh KHÁI  
64, AMIRAL SENES — HANOI  
**ĐĂP BẢN**

**NHỮNG NGƯỜI**  
**Đi ngược giòng**

của NGUYỄN ĐÌNH KHÁI

— Ài đã có những ý tưởng không thường, a-sáng cuộc đời ngang nay, không thể qua không được. Những người đ. người giang s. đã tìm hiểu tấm lý của chính mình được phản ánh và phổ biến một cách ý-ml, ranh-mạch.

— Một thời vẫn đặc biệt và là riêng mà từ xưa đến nay chưa một nhà văn nào viết đến

Gia 2p.50

©

**Mợ Tú Tân** của CHU THIỀN  
2p.50

SÁCH XANH

THẦN LÚA	Huy-Bích 0\$35
CÔ VÉ CHÂN VỊT	Thé-Thúy 0\$30
CHIẾC ĐÈN RA NGỌN	Huyền Ngu

chết roi, vì xe chở nặng. Được một nhà chữa xe ở đó giúp sức, trong vài tiếng đồng hồ, xe đã sửa chữa lại y nguyên.

24 giờ ngài-ngoài đã ông bạn tôi quên những lục đục mồ hôi, đã vả bầy chô bánh nô, quá trưa ngày hôm sau, chúng tôi đã sẵn-sang để xông-phá những quãng đường trường xú Lào, nêu liệt máy giữa đường thi thiếu thốn hết.

## Trên đường Loisy

Đó là tên gọi con đường thuộc-dịa số 9 đi từ Đông-hà tới Savannakhet, qua Tchepone.

Một lẽ khác nữa khiến tôi nghĩ nhớ tới nhà kỹ-sư hoạt-dong đã làm cho ta con đường thứ nhì vào xú Lào, tính theo thứ tự niêm-lch.

Cùng bạn đồng-nghiệp quá cố là ông Gucheroussel, hồi cuối năm 1921, tôi đã thăm khúc đường đó, hồi ấy tỉnh từ Đông-hà, chưa làm được quá 25 cây số.

Bấy giờ, ông Loisy lập xưởng tại Cam-Lô, ở số 14, là chỗ ông đã niêm-né tiếp dãi chúng tôi. Tôi vừa mới lại thăm ông ở Savannakhet. Ông sắp sửa về hưu, sau 15 năm tận-tuy vào con đường dài 340 cây số ngày nay đã hoàn-thành, ông chỉ còn tiếc rằng chưa làm được cái cầu sỉ-măng cố sát đ. thay vào cái cầu sắt kiệu Eiffel & Tchepone. Nhưng cái cầu sắt này, sán làm bằng gỗ, cũng như hết thay cái gi do ông hưng công, vững-chắc lắm và còn có thể dùng trong chừng vài chục năm nữa.

Đi qua Cam-Lô, tôi lại thấy cái cây thành-thần mà ông Loisy đã kể chuyện cho nghe, duy giày phong-lan lớn trước leo quanh cây thi bảy giờ măt; và thân cây không còn những lốt móng cop mới nguyên như sắng sảng người ta thấy hồi năm 1921. Ngày nay người di lại luon luon, những loài thú thù không con đếm đếm đến nhảy múa như xưa nữa. Cái lăng Khaleu nhỏ ở dưới chân đồi, nay cũng biến mất. Chỗ đó nay là một làng An-nam, có ruộng lúa xanh xanh bao bọc. Công-cuộc thực dân An-nam tiến-hộ trong

Cuộc Quross-gia cách-mệnh đương  
tiến hành, chúng ta đừng nên trù trừ

thấy. Nhiều người nói công-cuộc đó không ra gì, nhưng kết quả chúng cho sự tiến bộ. Người ta trách đồng-bảo ta đã dùng mưu-mẹo để chiếm chỗ của dân son cước, khi họ đã phá rừng và bắt phèng núi non, đáng lẽ ta phải chính-khúc quyền lợi bằng sự phát-minh và công cuộc khai kẩn mới phải. Người Nam ta dùng cách cho vay mượn, đặt tiền trước, bán chín, tinh-lãi rất cao. Con nợ không biết tính-toán và lò-xa, cứ thế rồi dè bóc-lột mất hết ruộng đất, khi ruộng đất đã có mảnh. Như vậy đồng-bảo ta hả-tiện được cái công-việc vất-vả nhất là việc khai-thác mà đất tay lên những ruộng đất dã-cây-cây sẵn rồi. Cách ấy tuy không hợp với chủ-nghĩa tinh-cảm của người Pháp song đối với cái bần-nặng thê-triền của ta bao giờ cũng cần một khu đất rộng-trót làm căn-bản để có thể mở mang thêm ra sau này. thi cách đó cũng là phải. Còn như người Khalen, người Mój hay người Lào thì không biết làm lan vết dầu.

Tại cây số 25, là chỗ tận cùng của con đường hồi ăy, nêu tết nhớ đúng, thi bấy giờ có một cái động nhỏ gọi là động Bạch-Hồ, nay không thấy còn.

Con đường sau này đã vẽ lại chẳng? Song le, ông Cucherousset và tôi hồi ăy đã chụp ảnh, tôi vẫn còn giữ được một tấm. Rồi con đường men theo dòng một con sông đẹp, tới đèo Lao-Bảo. Tại đây những đồn-diễn cà-phê liên-liếp nhau thẳng cánh cờ bay.

Tại cây số 81, có một con đường nhỏ đi tới nhà Lao, làm trên một giải cao, nguyên người ta bảo rằng nước độc lầm

(còn tiếp)

có lẽ là ngoa-ngôn. Mỗi phin, thi giải cao nguyên đó, không có cây cối, ở chỗ cao, coi dẹp như một nơi nghỉ mát và đất coi tốt hơn nơi khác, giá trồng rau và hoa quả thi chắc tốt.

Cách Lao-Bảo 40 cây số, sau khi vượt đèo, thi tới Tchépone là lỵ-sở một đại-ly thuộc tỉnh Savannakhet có con đường nhỏ đi vào. Đó là một làng vừa nhỏ vừa buôn tè, lập trên bờ sông Tchépone là sông nhánh sông Sé-bang-hien nên lấy tên sông mà đặt tên. Bên kia sông là dãy núi Pou-Ta-Pang, đỉnh cao 539 thước. Ngày chúng tôi tới nơi, nhờ được không-khi trong sáng lị thường núi hiện ra rõ và lạ, chính người ở lâu năm ở đây cũng nói rằng không thấy núi như thế bao giờ, vì sương mù bao phủ quanh nóc che lấp hết cả phong cảnh núi.

Đến gần tới dinh núi, độ 4 phần năm bắc cao, chúng tôi tưởng thấy một giải đất phẳng trống cây cối. Cố-lẽ người ta sẽ bảo đó là một khu vườn lớn giữa noi rừng-rú, xa xa phía sau có một dãy dinh chùa làm theo kiểu Việt-Hoa, khiến người ta nghĩ đến cảnh núi Sài-son hay Hương-tích ở Bắc-kỳ, nhưng vĩ-dai hơn nhiều lắm. Xem xét kỹ mới biết rằng minh lâm, và ếu có ông nhòm dem theo lão này, thi sự thật sẽ hiện ra là một chỗ núi lở dài nhô ra, cây cối mọc suối chiều dài, đầu tay mẩy thê-kỳ. Nóc dinh chùa là những đợt đá vôi trắng, phía trên có lượn dã dò màu gạch già. Sở dĩ tôi ghi cái huyễn-cảm đó ra đây là vì rằng đối với người Nam bị dày trong cái xó hoang-vu này, cái huyễn-cảm đó khêu gợi những kỷ-niệm của quê-hương xứ sở, của những cuộc trẩy chùa trẩy hội lễ bái sau ngày Tết, của những cảnh-tri thân-yêu, ở giữa núi non mờ mộng.

DẤU CỦ

## Kéo co

Trời hơi mưa phun rất nhẹ hột. Cái cảnh mưa bay ấy như tảng vè thảm trơi của các thiên nữ di xem hội thường xuân. Một vài luồng gió nhẹ làm bay tà áo và tung những đôi giải yếm lục môt ga của các cô. Như vè thuyền thô, các cô nấp sau các bà cô, bà mẹ để xem hội: như vè vừa tránh được những họa-trai lảng tròng ghẹo, vừa đỡ bị chen.

Dinh lăng Tich-son đang đỡ sô ở giữa ruộng. Bên cạnh dinh chỉ có vài cây nhè, khiêm dinh có một vè hùng tráng. Trước dinh là một khoảng sân đất rộng. Ở đây dàn hai giáp sẽ cung nhau dự cuộc kéo co.

Hội lăng Tich-son hàng năm mở vào ngày mồng ba tháng giêng. Lăng ô sát cánh ngay với tinh lỵ Vĩnh-yên, và cũng không xa huyện ly Tam-duong là mấy cho nên ngày hội những khách hiếu kỳ ở huyện và ở tỉnh về xem diễn đóng. Hội có cuộc thi cờ (1), có thiên lợn, có giải gà thò (2) và lại có cả kéo co. Các trò vui đều được khách thập phương thường ngoan và riêng cuộc kéo co được anh em trong làng rất hoan nghênh.

Làng chia làm hai giáp. Hàng năm trong cuộc kéo co, con trai trong hai giáp ra cung nhau kéo luôn ba cuộc để phân hơn thua. Giáp nào

bên bờ sắn. Cảm không ai được đứng trước mé cửa dinh hay ở phía kia sắn trông thẳng vào dinh. Nếu ai không nghe sẽ bị dân làng họ trừng phạt bằng cách a húc bò \* (3) nghĩa là húc cho tung người lên. Và cũng cảm không ai được chụp ảnh cuộc kéo co, mà dân làng hàng năm phải diễn lại là cốt để cho đức Thượng-gi-Bằng ngài minh chứng mà phò hộ cho dân làng được bình an vui vẻ.

Thuận là con trai làng Tich-son. Năm nay chàng mười tam. Chàng cũng được dự cuộc kéo co của làng. Chàng cũng đang là anh em trong hàng giáp cõi trâu nhảy nhot ở dưới sân. Chàng có tay lấp gân. Chàng có vè, sung sướng vè thiêng minh, khỏe mạnh. Chàng nhìn về mé bên dinh, chàng lại nhìn về bên mìn. Thay người bén giáp kia có bõ đồng how chàng hỏi ngài ngại cho giáp mình. Vẫn hay rằng day chí là cuộc mua vui thò th(\_\_\_), được thua nào có làm gì, nhưng dù sao thi được ván kèn thua, nhất khi có hàng mấy trăm con người chứng kiến sự thắng trận của mình.

Thuận gọi  
Lý là người  
cùng giáp  
bảo: «Anh  
Lý kia, bạn,  
kia chúng nó  
đóng qua,  
không khéo  
ta thua mất!»

Lý đang  
khai schan  
mùa tay, nghe  
lời Thuận mپ  
dè ý đến  
chênh lệch vè



Brillantine CRISTAL pure vaseline. En vente partout

Có một đồng bạc mà muôn làm giàu nhanh chóng và  
lucky-thiện thi chỉ có cách là: MUA VỀ XÔ SƠ DỘNG-PAIR

số người của đối bên. Lý bão Nam, Nam bão Bắc, và chỉ trong giây phút là cả bọn anh em đều thấy phe mình ít người hơn phe bên kia. Họ bàn nhau lập chiến lược để đánh đổ bên địch.

Lý gọi Thục ở bên kia và vừa cười vừa bảo: « Bên các anh đồng hồn bên chúng tôi. Các anh phải cho người ra bờ đi, kèo có được cũng chẳng mất tay ».

Thục đáp: « Thời đốt các anh đi, mát tay với chằng không mất tay là thế nào? Ai bảo các anh không rủ nhau ra cho nó đồng mà đánh ngã chúng tôi! »

Nghé Thục nói, Thuận bực mình lắm. Nhưng câu nói của Thục đã nhắc cho chàng biết rằng còn nhiều người ở giáp ch่าง không có mặt ở trong bọn đẻ dự kèo co mà đương đầu xem & hai bên bờ ruộng. Thuận bèn đi quanh đê tìm thêm người. Bọn con gái làng thấy chàng đi qua thì ghẹo dùa chí chò. Có cô gọi chàng bảo: « Anh Thuận ơi, anh to lớn thế kia, mà rồi giáp anh thua cho mà xem ».

« — Thua là thế nào! Rồi các cô xem! Chúng tôi tuy ít người nhưng chúng tôi khỏe, chàng tôi sẽ ăn đứt bên kia ».

« — Thật nhé, nếu các anh mà dưa thi tôi cứ thường riêng chí Mỹ đây này! »

Thuận nhìn lên thi Tâm với Mỹ đang dáng xem. Mỹ thấy chàng nhìn lên thi thận đở mặt. Nàng phát vào vai Tâm và mắng: « Phải giờ cái con này, chỉ nói nhảm nhí! »

Thuận cũng nói: « Chỉ Tâm nói nhảm quá. Nếu chí có quyền thương chí Mỹ cho tôi thi có ông bà ông ấy đánh cho gãy xương! »

Ông bà là cha chí Mỹ. Ông trước đâ có gánh vác việc dân và mong ân vú lô đâ được tung tảo pham bà bộ. Nhà ông sung túc và Mỹ là con gái nhon của ông thi rất ngoan và đảm đang. Trai làng có rất nhiều anh rappa danh bần sê, trong số đó có cả Thuận. Xem chung Mỹ cũng hơi ưng Thuận và ông bà nghe bà vẫn thường khen Thuận ngoan.

Sau khi trao đổi vài câu với các cô, Thuận toan quay bước đi tìm thêm anh em bỗng chàng thấy Chi là em Tâm đang dáng sau chí. Chi nâm nay mười bảy tuổi nhưng thân hình nõ nang, trông như một chàng trai hai mươi. Thuận hỏi vàng nhảy hò lèn nâm tay Chi kéo xuống và bảo: « Chú minh xuống dây kéo vào một tay. Con trai hàng giáp mà lại đứng xem, không được! »



Chi toan lùi đi không kịp, đành phải cởi áo và quần giải đưa cho chí cầm và nhảy xuống dưới sân đê kèo co.

Khi ấy soi giày song, người giữ đèn vừa vút ra giữa sân. Trông ở trong đinh nồi lèu tung hô, giái hơn.

Ở Tích-son người ta dùng soi giày song giải đê kèo co. Mỗi giáp giữ một nứa soi giày và dua nhau kéo. Bên nào mạnh thì bên ấy đưọc. Trại làng có rất nhiều anh rappa danh bần sê, trong số đó có cả Thuận. Xem chung Mỹ cũng hơi ưng Thuận và ông bà nghe bà vẫn thường khen Thuận ngoan.

Những người xem hò reo. Những hồi trống đánh liên. Bống có tiếng reo ở giữa đám kéo co. Một bên đã thu và bên được đang nhảy nhót re hò. Họ cùng nhau hướng vào đinh vái.

để cho họ co lại nữa mới là được.

Bọn trai tráng hai giáp đâ nắm cù vào soi giày song to. Mỗi giáp giữ lấy một nứa.

Cá mọi người dội bén đều bám chân xuống đất, soạc cẳng ra, còng lưng xuống mà siết kèo soi giày song. Mắt họ đê lén, những bắp tay họ nỗi cue. Nhiều người khóc cảng kèo cảng hăng, một vài người yến bị súc phản đặng của dội phương, tuột chân bầm ngã ngã người xuống ruộng. Tuy vậy họ lại vội vàng nhặt giày rất mau đâ lùi vào chiếc giày song mà kéo.

Những người xem hò reo. Những hồi trống đánh liên. Bống có tiếng reo ở giữa đám kéo co. Một bên đã thu và bên được đang nhảy nhót re hò. Họ cùng nhau hướng vào đinh vái.

Và cuộc kéo co thứ hai bắt đầu. Rồi cuộc thứ ba.

Khi tan cuộc, lúc Tâm và Mỹ toan giãi nhau sắp sửa ra về thì bống Thuận & đầu chạy đến bảo Tâm: « Thế nào chí Tâm. Chí thường không chí Mỹ cho tôi chử ».

Tâm toe toét cười, ày Mỹ ra và nói: « Bay thường nó cho anh ».

Mỹ hoi ngượng, quay lại mắng Tâm: « Con này là nhí. Chí đùa nhá ».

Mưa bụi ngày xuân nhẹ rơi vào má các cô thiếu nữ và làm ướt cả những chàng trai cởi trần trung trực ở sảnh dinh.

**TOAN-ÁNH**

(1) Xin xem trong P.L.D.R. (1). —  
Anh Hoa xuất bản.  
(2, 3) Xin dán cờ ở *Tuc la xu qua*.



**MAY AO CƯỚI**  
34 A, LÊ QUÝ ĐÔN — HANOI

Các loại hàng dâng:

**PHẦN TRÍ DÙNG-DƯƠNG**

(Graphite Individuels)

Mô: « Hôlôm chí 1 » « Hôlôm chí 11 »  
« Hôlôm chí III » phố Lu Louey.  
Đã được công nhận là: không kém  
giá ngoại, công việc cầu thép  
còn nhau chống khớp Dùng-dương

**SƠ GIAO DỊCH :**

**Éts. TRINH - ĐÌNH - NHÍ**

13 A, Avenue Paul Doumer Haiphong  
Ad. Tối, AN-NHÍ Haiphong — Tel. 707  
Cần đại lý chấp Dùng-dương

**+ AI MUỐN BIẾT +**

Các

nhà

thuốc

và

các

ca

nh

**Anh-Lú**

58 — Ronie de Hué — HANOI  
BEP, KHANH GHÔNG, BẾN, GIÁ HÀ  
Hiệu giấy A-H-LÚ mới thành lập  
(catalogue) số hiệu giấy năm 1944.  
Có nhiều bìa đẹp, rất hợp thời trang  
để kinh doanh, giá cả hợp lý.  
Số 1, Bán buôn bán lẻ khắp mọi nơi.

**Bồ thán tiêu độc**

Thuốc lọc máu tiêu hết nhiệt  
Đặc hiệu y tế & dược họa L'Eau  
lo 1000. Nhập từ 10, mỗi lít 750.  
Thuốc số 2 tại Lâm-troc đâ  
mọi thời kỳ hộp 5p.

**Nơi phân hành: TÉ-DÂN**  
số 1, Hàng Đông Hanoi  
Mal-Linh, 90 Cầu bà Haiphong  
Nam-Tiền, 249 P. Blachy Saigon

**Quốc-Gia**

67 NEYRET HANOI — TEL. 786

**Chủ-nhiệm : LÊ-NGỌC-THIỀU**

Chủ-bút kiêm quản-ly:  
**SÔNG BẰNG BẾ-LĂNG NGOẠN**

AI cung dy cuoc thi tên của bao  
QUỐC-GIA giải nhất 50p, giải nhì  
35p, giải ba 25p.

Xem thi số 10 trong QUỐC-GIA (người  
lớn) S6 222 ra ngày 25 Avril 1944.

**GIÁ BÁO :**

Loại người lớn mỗi lít 750 một  
năm 1944.

Loại trẻ em mỗi lít 500 một năm  
1944.

Mua cả 2 loại được trừ 10%.

**CĂN THÊM**  
**RẤT NHIỀU ĐẠI-LÝ**

tại các tỉnh thành, phủ, huyện  
các nơi đồng đê, khấp Trung  
Nam. Bé-ký đâ bán các thứ  
thuốc chuyên trị các bệnh can  
sài trẻ em, thuốc Cai A Phiển,  
(từ nhỏ khuya yên hoán), các

thứ thuốc và các bệnh ngoài  
da như sẩn, ngừa, lở, mụn nhọt  
Thuốc thổi nhiệt, trà giải cảm,  
trà cây trị bệnh táo bón, thuốc  
chữa gà con vành...

Xin viết thư cho M. Ngô-vi-VŨ  
chủ nhân nhà thuốc:  
**VIỆT-LONG**  
58 Radoux (Hàng Bé) Hanoi  
Đè lây bến thê lè làm đại-lý  
và được mực

Giá : 2\$40

**HƯƠNG SƠN XUẤT BẢN**

Địa NGUYỄN TIỀN-LỈNG

Cuốn sách rất hữu ích này  
viết về loại *Etudes littéraires*  
phẩm-hình văn-chương Pháp  
cung những danh-nhân trong  
văn-học Pháp. Sách viết rất  
công-cụ, phân-tách rõ ràng  
lý-mi, các bạn học-sinh  
ban-thanh-chung, tài-tài-cung  
những người muốn hiểu văn  
chương Pháp đều có 1 cuốn

13

Bước xuống sân, Lý-Thuận  
xô chau vào dối giầy hạ nằm  
chờ dưới bục tam cấp, ron-  
rén đi ra, cái đầu rất thấp  
khi qua trước công đường.  
Khỏi nhà mòn, ông kẹp chắc  
cái ô vào nách, vách túi lấp  
tò stuc ra đec lại lần nữa,  
sợ rằng lùe ở phong giây,  
vì hối-rối trước mặt cu đê  
và các thầy thóng nhất thông  
thi xem không được rõ-ràng,  
mùn-bach chẳng. Nhưng  
không! Vẫn chung ý chí,  
ngolia lý rành-rành ra dố,  
lầm vào chỗ quái nào được  
nữa. Ông bực-rợc xép tờ  
giấy nhét vào túi, chống ô  
đanh rết một cái, vác lên  
vai, đều đều lè góit giầy lep-  
kẹp trên đường nhựa. Một  
mỗi ghen ghét và lý chiếm  
đoạt lòng ông, mỗi ghen-ghét  
đối với Thần, người dây tó  
trung-thành sân được ông  
yêu-tâm. Được tin mừng  
nhý, dâng ra ông phải mừng,  
ông phải sung-sướng mới  
hợp lẽ. Ấy thế mà ông lại  
hậm-hực, ông bực-ké, ông  
củ-nhán. « Hè, cái thằng  
nhú rúa mà được như ri thi  
thật là quá đáng, không có  
trời đất mồ mả ! »

Thần là tháng mồ của làng  
Bèo. Vốn giòng cung đình  
ngáo rết mồng tối mà lại  
mồ-côi cha mẹ quá sớm, hồn  
không cho cái nghĩa ấy là  
đèn. Bởi vậy khi mất ma Đì  
Hoá khukt đí, hồn mang  
trầu cau ra xin, các cụ cho  
thê chán ngay, và được mân  
nguyên một cách dễ-dàng.  
Và từ đó, đã ngoài 10 năm  
nay, người ta thường thấy  
hồn thi-thâu trên những con  
đường khuất-khúc, quanh-  
co, nheo nhoi kinh-bí, bần-  
thưa, tay-gỗ mồ miệng rao  
lặng. Hồn rao rõ ràng, đít:

# THAY BỤC ĐỜI NGÔI

Truyện ngắn của LÊ TÂM-KÍNH

khoát, không nuốt chữ nào,  
và như một học-sinh' ru-  
bang trong giờ tập-dec, biết  
lâm nồi những đoạn quan-  
hệ bằng-thú giọng dài và to,  
thâm-thín vào tận hang cung  
ngõ hèm, khiến gần xa, già  
trẻ ai cũng nghe thung mạc-  
địch của cuộc hội-hop sắp  
cô. Hồn thận-trọng nhất và  
cố gò giọng cho dối-dào nhất  
trong chòm cụ Tú, cụ Chánh,  
cụ Cửu, ví dụ là những bực  
tai óm mặt lớn trong làng mà  
lại hơi nặng tai.

hắn đê-hèn nhưng ó thâm-  
tâm vẫn nuôi một thèm  
thuồng thâm kín: « Cái  
thằng cha nó mà tốt số, ròng  
việc thi nhẹ - nhàng, mà

bằng-lộc nhiều, miếng ăn  
lút mặt ».

Không kẽ miếng ăn, hắn  
lại còn nguồn lợи khác. Làng  
có cái cây nhỏ gọi là chợ



Hòn, lèp cạnh dinh-trung,  
dưới bêng cây đa cõi-thị, và  
kéo dài ra hai bên vệ đường,  
trống trại, không lều, không  
quán. Những bờ rau muống,  
rau cần mồi hải ở ao lén phô  
sắc xanh mon - mòn, bên  
những mảng gạo dở, những  
thung khau nâu, những chậu  
ruốc xám, những mệt cá  
trich, cá hèn, cá luợng ron,  
é ra từ hòn qua, hòn kia ở  
chợ Nồi, xã Huyền. Thinh-  
thabo người ta lại thấy  
những oí cá bỗng mực đen  
si-si, nhảy chôm-chôm của  
các mụ Thạch-dòng lâm lòi,  
những mó tôm bạc râm r(TM  
và những con cua gạch trói  
góp lại, nấm phoi yếm của các  
mụ Thần-bé deo thập ác  
lòng-thòng trước ngue. Vâ  
võ mùa hè bén những mảng  
sim tim bụng, những mảng  
muồng da tham, các ả Phú-  
mỹ lại hiến trέ lang những  
quả thị béo, nung núc, vàng  
khé khé. Đó là nơi mà chiến  
chiên vào khoảng bến giề,  
thôn dàn tối mùn cát mòn  
lặt vặt, cần thiết trong bến  
bến buổi tối, tay không, hoặc  
cắp cái rổ chao, cái mủng  
vinh, có cái gón hay tẩm là  
chuỗi che trên. Và đối với  
Thần, đó là một mèo lợt tay  
không-to-tát gì, nhưng không  
bao giờ cạn. Chợ nhỏ, thuế  
má không được mấy đồng,  
không phải nộp quan, tên từ  
xua, làng vui cho mồ Thần  
lấy mà hù dè gánh vào việc  
làng che chu đáo.

Đầu quấn cái khăn mồ riu  
nau, tay xách cái chạc giang

cật, Thần thông thà di xem  
vào giữa đám người mua,  
thinh-thabo đứng chân  
trước một mọt lài ngồi to-hồ  
sau mệt hàng, cái xuồng  
chia tay ra, nói: « Thuở  
kia! » Không dè hồn nhắc  
lại nhiều lần, những đồng  
tiền được móc ra khỏi bọc,  
giựt và khôi lôi, và được  
dung lén giữ những ngón  
tay nát mài cá, mài lóm, mài  
rao. Hồn, nhất tảng đồng,  
chuỗi lòn vào chạc giang, và  
khi đã di xuyên qua chợ, từ  
đông chí tây, hồn xách tiền  
về nhà. Có ai gấp hồn hỏi  
được nhiều hay it hồn không  
giấu giếm gio cao uy lên hí-  
hi dép.

« Hí-hí, họ bèn chi, vài tiền  
cho mấy, đây nis ».

Món loi nhỏ ấy, nhảy vào  
những ch่อง ngoái của hồn,  
với số tiền vợ hồn kiếm ra  
kinh gia-dinh hồn tránh  
khỏi sợi hòn quẩn bách ».

Và đã sau năm nay, từ  
ngày trường làng thành lập  
đô dinh, và con hồn lại thêm  
phần no-ն. Trường gồm  
hai lớp, lèo-tèo đám chục  
học-trò, đặt dưới quyền giáo  
huấn của một huong-su mà  
làng xuất tiền ra nuôi. Hội-  
đồng kỳ mục đã nhóm lau  
ba phiêu để bàn việc thuê  
một anh khán-truong mà  
chưa zong; làng nghè-hèo,  
thông chay được lương-dồng  
cho thầy giáo dâ là hết sức.  
giỏi lèo cũng chỉ đóng thêm  
được vài ba đồng nữa thôi.  
Thế mà những người hồn đến  
đòi ít nhất là một « công »  
mới khô xù chà! Hội-dồng  
lắc đầu, đã ngãi nói cách  
bắt học-trò thay nhau kinh  
lý trường, theo lời mòn-  
sinh của các cụ đã xưa. Cụ  
Chánh phản-dối, không muốn

nhé cáo « Cậu » con ba ba hả  
mình xuống công việc ấy.  
Trong lúc các cụ húi-rồi, thi  
Thần tiễn-lén, gởi ta mấy cái  
và rủi-rủi thưa: « Bầm, trên  
cố các cụ dưới các ông, các  
thầy, con xin thưa một câu... »

— Cho nói:

Đó, không ai ưng nhặn, hay  
là dè con hẫu lảng nói thế à?

— Ủ, được vậy hay! Rứa  
mi muốn mấy?

— Đã, như làng, con khêng  
dám, làng thương được phần  
mô, con nhớ phần nó à.

Cụ Chánh vuốt râu.

— Thời, xin làng cho bắn  
ba đòn!

Nhiều rứa, hồn dã ẩn  
lùn thuở sơ, lèra thì làm  
không cho làng nái phẩy,  
Phò Tỉnh mạnh bạo phản  
tội, Cụ Chánh cõi.

— Thầy phó nói cũng có  
ly, nhưng cũng nên nói nói  
tay cho hồn nhó một chút,  
hồn khêng với lảng nhิều!

Thổ là thẳng mô lại kiêm  
nhắc khán trường, ăn thêm  
mỗi tháng ba đồng nữa, Hán  
tùm chỉ hon xưa, quét dọn  
nhà trường đến nỗi đến chốn,  
mà khêng sso-nhâng công  
việc chính của mình, khiến  
thầy giáo yên-mến, các cụ  
tai lòng.

Tháng ba năm ngoái, quan

Đốc-học mới hó vê tinh nhà,  
nhân một ba đòn thi thăm trường  
huyện, ghé vào khán trường  
làng, gặp hồn thầy giáo

soạn bài kỹ lưỡng, nói năng  
trời chảy, không ấp-ting  
trong lúc giảng-giải, mà  
trường học lại sạch tinh,  
nhà không dính một mìn  
giấy, sân không vuông một  
ngon lá; ngài rất hả-dạ,  
khen ngợi thầy giáo, và thấy

Thần chấp tay, cùi cõi đứng  
trong xó, ngài hất hòn hỏi:  
— Khán trưởng dó à?  
— Bầm quan lớn, khán  
trưởng dó à.  
— Làm việc đã lâu chưa?  
Nhiều sương không?

— Đã, bầm hồn làm đủ  
sáu năm, lương tháng  
ba đồng.

— Ít quá nhỉ, đê rồi ta xin  
thêm cho. Làm việc lâu thế  
đã được... hoảng an chua?

— Đã bầm chưa à, Tôi  
nghiệp! châm chỉ và đê bảo  
quá à, con cũng định xin sáu  
cái cùi phẩm, nhưng chua  
cùi đip à!

— Được, thầy làm che hồn

cái đơn, gửi vào đây rồi ta  
thu cho.

Quay lại phía Thần, ngài  
tiếp:

— Anh khán làm việc giỏi  
đấy, ta bằng lòng lắm, gắng  
nữa không?

châm-chì thêm, rồi ta tăng  
lương cho, và tu cho cái  
cùi-phẩm.

— Đê à s...?

Nghỉ hè vào, theo lời yêu  
cầu của quan Đốc, làng phải  
trả Thần mỗi tháng một đồng  
nữa; Hán hòn-hó vê nhà  
bảo tìn mừng cho vợ:

— Hò hò, quan Đốc-học  
nhân-duc thật, minh cũng  
tưởng ngài hứa cho xuôi cùu  
chuyện, ai ngờ ngài nói hột!  
— Ngài có hứa cho cùu-  
phẩm phảy hóng?

— Pháy.

— Đã nghe phong hanh  
chí chưa?

— Hì, kheun nó thi dùng  
cò mong mà mồi mắt!

— Biết mô, « đã tin điều  
trước át nhâm việc sau » mà  
lại!

— Im đi, đừng ước mơ eso  
xa quá, hàng xóm biết chuyện  
người cười cho hùi đầu ra giờ!

Vợ Thần hờ giọng xuống,  
thì thầm:

— Ni, rứa lở ra mà đay  
cùu-phẩm thi có ieh chí  
hóng?

— Rặng lại hóng? Được  
phần thưa, cõi biểu, ăn thịt  
thú.

— Hè hè, sướng thật. Rứa  
rồi có được thần thuỷ chung  
nữa không?

— Rò dàn bà lồng Cửu ma  
còn dì thâu thuế như hàng  
mồ! Hồi đê hơn cảm.

— Kê, không được lấy thuế  
thì mần việc khác mà ăn.

Q

Về tối nha, Lý Thuận cho  
gọi ngay Thần sang, giận  
rằng:

— Mai họp làng sớm, thưa  
với hầy giáo cho học-trò  
nghiệp một ba đòn và đập mồ  
rao làng lập-tic di!

— Xin vâng à. Thưa thầy  
rao thường hạ hay chí quan  
viên, hào-lý thôi?

— Chỉ rao quan viên, hào-  
lý thôi!

— Đã. Họp làng bàn chuyện  
chí rứa s?

— Hồi lôi hời mồi, bàn  
chuyện chí kệ người ta, mất  
mô chí anh mà anh hối!

Hán im thin-thít, tung-  
hứng ra vè, nghì bụng:  
« Rặng hứa ni lại trả-chứng,  
gái gồng như mâm nát rứa!  
hi-hi, chắc cùu cùu bị quan  
ngụi rồi đấy! Hay là lại  
được ăn thịt chêch cũng  
chưa biết chừng».

Nghỉ đèn đáy, hồn thinh-

thich trong lòng, quên cả lời  
mắng mói nhau được. Hán  
lách rém, chui vào nhà, tới  
đầu giường lấy mồ. Ấy là

một khú sương-cột dài già

cường mà cùu cùu mới tậu ở  
tận trong kinh, cù Chánh

phi-nhà và chéch chán,  
nghe deo ngón tay

phản làng đích đáng

sách mới.

Chinh tri dai cuong

cua Nguyen phuong NAM

Gia 3p70

Mot cuon sach phan tich ro rang cac phuong

phap to, chuc chinh tri.

cháu tám năm làm việc  
chuyên cần. Phò Thinh tìn-  
tit mời các cụ an-vi, roi  
trầu và dùng thuốc. Ở hai  
gian hè, các lõi dâu em  
và các hào-syna ngồi chém  
chúc nhau, rì rào nói chuyện  
và vui-tu, dồi-dào và dài  
lòng... ảng-ảng thuật như  
một hòi cõi nhà máy:

« Chiêng läng-ang-ang, môi  
quan viên, phu-lão, tân-cựu  
hào-lý, súng mai ra dinh-  
trấn hội-hợp... »

— Họp làng bàn chuyện  
chí rứa Thần?

Cụ Cửu từ sún hỏi với ra,  
— Trinh cụ, con cũng  
không biết s.

— Rặng không hỏi thay lý?

— Chiêng cụ, con hỏi,  
song thầy già, biểu là hỏi tò  
mò s.

— Hì, hỏi tò mò! Chuyện  
chí rứa bị mặt rách h!

Sang tinh sương hóm sau,  
cố bốn trai út cùu bốn xóm  
giúp sức, tân-xếp tạm bàn  
ghế ở dinh vào một góc, kèo  
mây bộ phân xóp xóp ra bày  
một lớp chiếu hoa cát-diều,  
rồi đì mồi các cụ tai mắt.

Các cụ lục tục kéo téi,  
khắp-khennifer chéng gày trác  
hỏa long, hoặc cầm quạt  
« đánh chó ». Cụ Tú cõi khỏe  
mạnh nhắc rái gón đai giày  
cường mà cùu cùu cầm tay  
tận trong kinh, cù Chánh

phi-nhà và chéch chán,  
nghe deo ngón tay

phản làng đích đáng

việc quan trọng... »

Ai nay vangler, trồ mít,  
vèn tai nghe Lý Thuận  
chém rì tiếp: « Chiêng qua,  
tôi nhận được giấy tinh ta  
về việc cải tạo quê già »,

— Rứa ra họp làng vì

chuyện nó đó à?

— Bầm không à, vì chuyện  
khác s.

Thầy Lý, nhìn quanh, gọi  
mỗi lõi đưa cho hồn mấy tờ  
giấy, hỏi:

— Thân, chạy mấy bão  
sao ni cho xe thủ bão xóm  
nhà!

Thân ngoan - ngoan vangler  
lời, và khi hồn đã khui sún  
bút tưống bao họa quanh  
sân dinh, lè-truồng đứng  
ngay người lại chấp tay  
trước thân áo, ô-hém mấy  
tiếng, trịnh trọng thua:

« Trinh trên có các cụ  
quan viên phu-lão, dưới có  
ông cụ, ông hào-syna, sô  
để có enope họp làng hứa s, là  
vì tôi muốn trinh làng một

việc quan trọng... »

— Ai nay vangler, trồ mít,  
vèn tai nghe Lý Thuận  
chém rì tiếp: « Chiêng qua,  
tôi nhận được giấy tinh ta  
về việc cải tạo quê già »,

— Rứa ra họp làng vì

chuyện nó đó à?

HAY. ĐỌC:

Nguyen - van - Sieu

cua NGHIEU-THIEU  
và NGUYEN-VAN-DE

người mà vua Tu-Duc da tö ra rất  
tự phụ trong câu thơ:

« Ván như Sieu, Quát vò tiền Hán »

SẮP PHÁT HÀNH

VƯƠNG DƯƠNG MINH

của Phan Văn Bùm

THÔNG-CHE PÉTAH CÁ KÚI :

« Học sinh cần phải luyện tập

thân thể cho tráng kiện để

bày giờ để sốc học hành,

mai hậu dù sốc thậm dụ

về việc cải tạo quê già ».

« Đến khi làng ra, con sẽ

đụng mè »

— Ai nay vangler, trồ mít,  
vèn tai nghe Lý Thuận  
chém rì tiếp: « Chiêng qua,  
tôi nhận được giấy tinh ta  
về việc cải tạo quê già »,

— Rứa ra họp làng vì

chuyện nó đó à?

— Ai nay vangler, trồ mít,  
vèn tai nghe Lý Thuận  
chém rì tiếp: « Chiêng qua,  
tôi nhận được giấy tinh ta  
về việc cải tạo quê già »,

— Rứa ra họp làng vì

chuyện nó đó à?

— Ai nay vangler, trồ mít,  
vèn tai nghe Lý Thuận  
chém rì tiếp: « Chiêng qua,  
tôi nhận được giấy tinh ta  
về việc cải tạo quê già »,

— Rứa ra họp làng vì

chuyện nó đó à?

— Ai nay vangler, trồ mít,  
vèn tai nghe Lý Thuận  
chém rì tiếp: « Chiêng qua,  
tôi nhận được giấy tinh ta  
về việc cải tạo quê già »,

— Rứa ra họp làng vì

chuyện nó đó à?

— Ai nay vangler, trồ mít,  
vèn tai nghe Lý Thuận  
chém rì tiếp: « Chiêng qua,  
tôi nhận được giấy tinh ta  
về việc cải tạo quê già »,

— Rứa ra họp làng vì

chuyện nó đó à?

— Ai nay vangler, trồ mít,  
vèn tai nghe Lý Thuận  
chém rì tiếp: « Chiêng qua,  
tôi nhận được giấy tinh ta  
về việc cải tạo quê già »,

— Rứa ra họp làng vì

chuyện nó đó à?

— Ai nay vangler, trồ mít,  
vèn tai nghe Lý Thuận  
chém rì tiếp: « Chiêng qua,  
tôi nhận được giấy tinh ta  
về việc cải tạo quê già »,

— Rứa ra họp làng vì

chuyện nó đó à?

— Ai nay vangler, trồ mít,  
vèn tai nghe Lý Thuận  
chém rì tiếp: « Chiêng qua,  
tôi nhận được giấy tinh ta  
về việc cải tạo quê già »,

— Rứa ra họp làng vì

chuyện nó đó à?

— Ai nay vangler, trồ mít,  
vèn tai nghe Lý Thuận  
chém rì tiếp: « Chiêng qua,  
tôi nhận được giấy tinh ta  
về việc cải tạo quê già »,

— Rứa ra họp làng vì

chuyện nó đó à?

— Ai nay vangler, trồ mít,  
vèn tai nghe Lý Thuận  
chém rì tiếp: « Chiêng qua,  
tôi nhận được giấy tinh ta  
về việc cải tạo quê già »,

— Rứa ra họp làng vì

chuyện nó đó à?

— Ai nay vangler, trồ mít,  
vèn tai nghe Lý Thuận  
chém rì tiếp: « Chiêng qua,  
tôi nhận được giấy tinh ta  
về việc cải tạo quê già »,

— Rứa ra họp làng vì

chuyện nó đó à?

— Ai nay vangler, trồ mít,  
vèn tai nghe Lý Thuận  
chém rì tiếp: « Chiêng qua,  
tôi nhận được giấy tinh ta  
về việc cải tạo quê già »,

— Rứa ra họp làng vì

chuyện nó đó à?

— Ai nay vangler, trồ mít,  
vèn tai nghe Lý Thuận  
chém rì tiếp: « Chiêng qua,  
tôi nhận được giấy tinh ta  
về việc cải tạo quê già »,

— Rứa ra họp làng vì

chuyện nó đó à?

— Ai nay vangler, trồ mít,  
vèn tai nghe Lý Thuận  
chém rì tiếp: « Chiêng qua,  
tôi nhận được giấy tinh ta  
về việc cải tạo quê già »,

— Rứa ra họp làng vì

chuyện nó đó à?

— Ai nay vangler, trồ mít,  
vèn tai nghe Lý Thuận  
chém rì tiếp: « Chiêng qua,  
tôi nhận được giấy tinh ta  
về việc cải tạo quê già »,

— Rứa ra họp làng vì

chuyện nó đó à?

— Ai nay vangler, trồ mít,  
vèn tai nghe Lý Thuận  
chém rì tiếp: « Chiêng qua,  
tôi nhận được giấy tinh ta  
về việc cải tạo quê già »,

— Rứa ra họp làng vì

chuyện nó đó à?

— Ai nay vangler, trồ mít,  
vèn tai nghe Lý Thuận  
chém rì tiếp: « Chiêng qua,  
tôi nhận được giấy tinh ta  
về việc cải tạo quê già »,

— Rứa ra họp làng vì

chuyện nó đó à?

— Ai nay vangler, trồ mít,  
vèn tai nghe Lý Thuận  
chém rì tiếp: « Chiêng qua,  
tôi nhận được giấy tinh ta  
về việc cải tạo quê già »,

— Rứa ra họp làng vì

chuyện nó đó à?

— Ai nay vangler, trồ mít,  
vèn tai nghe Lý Thuận  
chém rì tiếp: « Chiêng qua,  
tôi nhận được giấy tinh ta  
về việc cải tạo quê già »,

— Rứa ra họp làng vì

chuyện nó đó à?

— Ai nay vangler, trồ mít,  
vèn tai nghe Lý Thuận  
chém rì tiếp: « Chiêng qua,  
tôi nhận được giấy tinh ta  
về việc cải tạo quê già »,

— Rứa ra họp làng vì

chuyện nó đó à?

— Ai nay vangler, trồ mít,  
vèn tai nghe Lý Thuận  
chém rì tiếp: « Chiêng qua,  
tôi nhận được giấy tinh ta  
về việc cải tạo quê già »,

— Rứa ra họp làng vì

chuyện nó đó à?

— Ai nay vangler, trồ mít,  
vèn tai nghe Lý Thuận  
chém rì tiếp: « Chiêng qua,  
tôi nhận được giấy tinh ta  
về việc cải tạo quê già »,

— Rứa ra họp làng vì

chuyện nó đó à?

— Ai nay vangler, trồ mít,  
vèn tai nghe Lý Thuận  
chém rì tiếp: « Chiêng qua,  
tôi nhận được giấy tinh ta  
về việc cải tạo quê già »,

— Rứa ra họp làng vì

chuyện nó đó à?

— Ai nay vangler, trồ mít,  
vèn tai nghe Lý Thuận  
chém rì tiếp: « Chiêng qua,  
tôi nhận được giấy tinh ta  
về việc cải tạo quê già »,

— Rứa ra họp làng vì

chuyện nó đó à?

— Ai nay vangler, trồ mít,  
vèn tai nghe Lý Thuận  
chém rì tiếp: « Chiêng qua,  
tôi nhận được giấy tinh ta  
về việc cải tạo quê già »,

— Rứa ra họp làng vì

chuyện nó đó à?

— Ai nay vangler, trồ mít,  
vèn tai nghe Lý Thuận  
chém rì tiếp: « Chiêng qua,  
tôi nhận được giấy tinh ta  
về việc cải tạo quê già »,

— Rứa ra họp làng vì

chuyện nó đó à?

— Ai nay vangler, trồ mít,  
vèn tai nghe Lý Thuận  
chém rì tiếp: « Chiêng qua,  
tôi nhận được giấy tinh ta  
về việc cải tạo quê già »,

— Rứa ra họp làng vì

chuyện nó đó à?

— Ai nay vangler, trồ mít,  
vèn tai nghe Lý Thuận  
chém rì tiếp: « Chiêng qua,  
tôi nhận được giấy tinh ta  
về việc cải tạo quê già »,

— Rứa ra họp làng vì

chuyện nó đó à?

— Ai nay vangler, trồ mít,  
vèn tai nghe Lý Thuận  
chém rì tiếp: « Chiêng qua,  
tôi nhận được giấy tinh ta  
về việc cải tạo quê già »,

— Rứa ra họp làng vì

chuyện nó đó à?

— Ai nay vangler, trồ mít,  
vèn tai nghe Lý Thuận  
chém rì tiếp: « Chiêng qua,  
tôi nhận được giấy tinh ta  
về việc cải tạo quê già »,

— Rứa ra họp làng vì

chuyện nó đó à?

— Ai nay vangler, trồ mít,  
vèn tai nghe Lý Thuận  
chém rì tiếp: « Chiêng qua,  
tôi nhận được giấy tinh ta  
về việc cải tạo quê già »,

— Rứa ra họp làng vì

chuyện nó đó à?

— Ai nay vangler, trồ mít,  
vèn tai nghe Lý Thuận  
chém rì tiếp: « Chiêng qua,  
tôi nhận được giấy tinh ta  
về việc cải tạo quê già »,

— Rứa ra họp làng vì

chuyện nó đó à?

— Ai nay vangler, trồ mít,  
vèn tai nghe Lý Thuận  
chém rì tiếp: « Chiêng qua,  
tôi nhận được giấy tinh ta  
về việc cải tạo quê già »,

— Rứa ra họp làng vì

chuyện nó đó à?

— Ai nay vangler, trồ mít,  
vèn tai nghe Lý Thuận  
chém rì tiếp: « Chiêng qua,  
tôi nhận được giấy tinh ta  
về việc cải tạo quê già »,

— Rứa ra họp làng vì

chuyện nó đó à?

— Ai nay vangler, trồ mít,  
vèn tai nghe Lý Thuận  
chém rì tiếp: « Chiêng qua,  
tôi nhận được giấy tinh ta  
về việc cải tạo quê già »,

— Rứa ra họp làng vì

chuyện nó đó à?

— Ai nay vangler, trồ mít,  
vèn tai nghe Lý Thuận  
chém rì tiếp: « Chiêng qua,  
tôi nhận được giấy tinh ta  
về việc cải tạo quê già »,

— Rứa ra họp làng vì

chuyện nó đó à?

— Ai nay vangler, trồ mít,  
vèn tai nghe Lý Thuận  
chém rì tiếp: « Chiêng qua,  
tôi nhận được giấy tinh ta  
về việc cải tạo quê già »,

— Rứa ra họp làng vì

chuyện nó đó à?

— Ai nay vangler, trồ mít,  
vèn tai nghe Lý Thuận  
chém rì tiếp: « Chiêng qua,  
tôi nhận được giấy tinh ta  
về việc cải tạo quê già »,

— Rắng? mẩn rắng? Thầy nói si? À! được cùa phầm?

Nhưng cùa hồi hổng-nồi lèn dồn-dồn ở giòng giữa, chả ngồi cùa cùa cù ho hòn tai, trong khi ở hai bêng người ta phao lên một loát.

— Rửa à — Thắt à — vỗ tý — Mùn mõi mà được cùa phầm! vỗ lý!

— Taun được cùa phầm khô ng phải vì mùn mõi, mà vì mùn khóm trường-tiền-âm. Đấy à, giày sút còn dày tôi xin đọc.

Lý trường-âm chưa xong thi những bàn tay gân-gocé đã cula ra na-na. Cụ Tú vó duyên trước, và may tờ sác viet hàn Quốc-ngữ xen vào một lì chửi tay, cùa cung lật-lật rứt kinh, ngoặc vào tai, cùi xuồng. Thầy may cái đầu đỗ chói, cùi hoa mắt hối:

— Áu nì cùa ai!

— Dạ cùa cùi thương à.

— Ni cùa ai?

— Cùa cùi Huyền.

Cùi ngao-ngau buông mảnh giấy, chuồi móng tay dài vào chèm râu đậm gãi cầm hiem-miễn suy-nghì, để đề từ giày du lịch khắp dindh trên naungan ngón tay run nhẹ, dưới những cặp mắt mò-to, và giày những tiếng hàn-tan-xon-xao.

Gâm-tuồng bồng-bột đầu tiên xem chừng dã dinh, lý Thanh-lai-lén-tieng:

— Bởi vậy, tôi mới đường dots nhom làng bùa nì, định hỏi cao-biển của các cù, coi hàn-nán xà-tri ra rắng?

Cùi cùi thô-dài:

— Nứ, cùi biết xà tri ra rắng?

— Hả, cùi biết xà tri ra rắng nứa! Giày quan đế

súc thi cùi theo đó mà thi hành; «tương» hần vò hàng chức sắc di cho rõ, chả còn phải hỏi chi nữa.

Cụ Chánh thủ thi:

— Thị cũng tại minh hàn-tien, tiie-mat thang-vai ba đồng-yc, che hán-mùn khóm trưởng, mới nén-nóng-nỗi nii Sy-thô đã rửa thi cùu rửa, thay các cù s, dùng tuc iỏi-mùn chia nứa, vò iệu.

— Bùn cùi dày thi ra làng ta cùi lép quá à? Hương Quối đứng dậy và giuong cùi trả lời. Thưa các cù, hán là mõ thi chịu phán mõ, mõ gi lại nhất-dán naynn lên ngõi trên hào-ly, ngang hàng với các cù! Phải mìn giày mà mìn mòn đây, không thi tự chế,

Một vài người bén cạnh muôn na bén cùng Hương Quối nhom-dây định vien-ly thiem, thi một tiếng. «Hà» thi nài tên bén giun kia, thoát ra từ chàm râu mép của cù Đìn, cùi Thân.

— Hả! Aaa! Hương Quối te thật, dám cùi gau cài lại cùi Cuth, hắc! Lèch quan trên, gọi ông... Cùi cùi làng bằng-pá! Hả! aia mìn ông cùi trong làng a! mìn to rùn, anh áo giày thi cùi cho đồ cùi cùi phầm của... Cùu Thân di ôi!

Vì quá tức giận, nói quá to, nài cùa dâi lời, cùi đà ôm ngay hòn sụt ra, tui phao

phao, kien-ey Tì, nay giờ ngồi trùm từ mặt-tri-ông, có dịp lén tiếng:

— Thủ, cùe ông, các cù s, việc quan phải theo giày mục mè mõi, cài nhau cho rái cù cùi cung-hàng-thờ. Thầy cùi tương... sun nứa lén hàng-chức-sắc. Xét ra, anh ta cũng dày công với lèng, xứng đáng chan! Thầy liem chọn cho lèng-thờ mõi khác mà dùng che hán kiêm-cuộc khóm-trường nứa. Thôi, xin mời các cù, ta vế!

Phó Chinh chen vào.

— Hãy mời các cù ngồi rõm, chờ... Ông nó vè hòi ý kiêu, xem... Ông có ứng nhận-chức nó mà bỏ nghe mõi không đă!

— Vẽ chuyện, cùi phải hỏi han chia nứa, già anh được rùa, anh có ứng nhận không? Thôi ta vè.

Họ lgo tgc kéo ra khỏi dinh, ué-oh, hán hực và tui nghiêm như binh-tướng chw hùu sau chuỗi cùi nghiêm nước cùi Bao-Tý.

Q

Tháng Ròi dâi vác mõ di rao làng, giòng cùi rực rỡ s lè. Aaa Nhieu Cùi, chau-gai cùi Tú hông chia he, đã nhận chức khóm-trường với số lương nhõ mõn. Bốn-dòng một-tháng, lèng-chúa chan hi-vong, vè-tuong-lai. Va Thân-duong hòn-khuôn nứa ói kiêm-một ngón-tiến huy với duan-phu, cùi. Quà lèng Cùi lai di làm-thanh cuoc-meon. Thôi ta một ván-dâk-hòn-giai-quyet-oho-ong Cùi.

Một mõi khác, Trân kén chọn một bọn trai-trẻ, bênh-nhẹn, dám hy-sinh tinh mang, sai họ đêm khuya lén ra ngoài thành, gài dia lõi phò vòi những pháo-dài và lũy đất của binh-triển đang xây dắp để

LÊ-TAM-KÍNH

# LÉ-VAN-KHOA

LỊCH-SỬ TIỀU-THUYẾT CỦA HỒNG-PHONG

(Tiếp theo)

Tóm lại, ngoài thành Phiên-an như dựng lên một lòi thành mới bao bọc, mà lại cao hơn; đứng trên vòm gác trống suốt vào trong thành, quân giặc cù-dụng gì đều thấy rõ.

Công-cuộc xây dựng của binh-triển sô dĩ đến sáu tháng mới hoàn-thành, là vì ban đầu thường bị quân giặc thora lúc đêm tối, lên ra đốt-phá tai hại.

Lúc bén ngoái mõi khởi-công, Nguyễn-văn-Trân đứng trên vọng-tâu dòm-rà, trông thấy binh-dân tấp-nập khêng-tré vào các, hồn ngay là binh-triển xép-dâi công-cuộc, quyết-kết phà thành. Trong ý Trần-phê-phông lo sợ, nhưng không phải lo sợ mà chịu bộ tay chờ-chết, chẳng có sức đối-phó lại-thó pão?

Một mõi, Trần đốc-sức thủ-hạ đào thêm hầm-bỗ dề cát-dầu luong-thực và thuốc-dan, sửa sang lại các chiến-lý cho được kiên-cố, kin-déo-hon. Phim các chỗ hòn-mòn xem chung-bên-dịch dòn-dõ nhât, Trần đều sai đóng-cùi súng, hổ-tíi cách-thức phòng-thủ khac-truc. Nhât là từ cửa Tuyên-hoa vào dền-đại-trại, hai bên đường có chôn dia-lõi và gài-ram hây-rất-khéo; và Trần-dragon trước nay mai binh-triển tiến-công, tất là chủ-ting phà của Tuyên-hoa hòn-cùi, dù có lột vào trong thành, cướp được đại-trại; cũng phải đánh-dồi-máu-thít với một giá-cùi dâit.

Chí khõe cho rgiis-quân, là những việc phòng-thủ ấy toàn-phai làm-mõ mâm-ban-dêm, vì sợ lèm-ben-rgay, bên-ngoài có thể dòm-thòi. Mùi đêm khuya-cũng không-dám-dùng-tới-dén-ducx, họ hi-hực-làm-mõ với nhau, gọi là ánh-sáng-chí-có-máy-ngõi-san-nháp nhảy-ở-không-trung-chieu-xuống.

Một mõi khác, Trân kén chọn một bọn trai-trẻ, bênh-nhẹn, dám hy-sinh tinh mang, sai họ đêm khuya lén ra ngoài thành, gài dia lõi phò vòi những pháo-dài và lũy-dất của binh-triển đang xây-dắp để

đang; hoặc dùng các vật dǎm-bôa trói đốt những-dòng tre gỗ-chết cao như núi.

Mỗi khi, thù-doan mạo-hiem-ý làm xong, họ chạy trô vè thành được cảng bay, nêu-rúi-ro-bi-tái-thì đánh-vươn-cõi-cru-chết.

Vì thế, trong mấy tháng đầu, binh-triển bắt-ngoái bị giặc-dối phâp-vật-liệu và các cuộc kiên-hiết, tần-hai-võ-kè. Nhiều-pháo-dài xay-gán-xong, bồng-dung-có-tiêng-nó-như-sám, dò-úp-thanh-dòng-gach-vun. Không-kẽ-những-dòng-tre-là-tự-nhiên-phát-hỏa chay-ngùn-ngút, không-sao-cùa-chứa được. Cù-khi-giữa-ban-ngày, quân-giặc-trá-binh-thuờng-dân, dính-iráng-lam-xấu, cù-gan-trà-trón-giày-dám-tham-thi-hành-thú-dean-dót-phai-rồi-nhanh-chán-trốn-thoát.

Nguyễn-Xuân-túc-minh, phái-nhiều-cơ-linh-nagy-dém-canh-phêng-rào-rict, bảy-giờ-công-en-cuộc-quân-sự-mới-yêu-đà-tam-tiếp-dung. Việc-dâng-lam-xong-vài-tháng-phai-kéo-dài-dến-nửa-năm.

Qua-tháng-ba-năm-sau (năm-Mùi) thành-trí Phiên-an bị vây-chặt-chẽ-hơn: ngoài-vay-hàng-ngoài, thêm-vay-hàng-ngoài, sét-dá-hao-bec-tu-vi, tưống-chứng-con-rùi-muốn-hay-quá-không-lợt.

Các-tuong-sĩ-dinh-chắc-Nguyễn-Xuân-ra-linh-long-công-ngay, sau-khi-những-pháo-dai-và-lũy-gach-dã-xây-dung-hoàn-thành, nhưng-ông-lắc-dâu-cười-nói:

— Ô! các-người-thêm-nhạt-máu-tuoi-thit-sóng-lâm-thò-u? Bi-dau-mà-voi-i! Ta-dé-cho-quân-giặc-dói-meo-với-nhau-dâ, gié-thòi-dù-úng-lân-chiêng, bấy-giờ-tha-hòi-các-người-trò-tài, chí-danh-một-trận-là-xong. Hiện-nay, tuy-thể-chưa-phai-lúc-danh-i... Thong-thâ-dâu-ba-tháng-nứa-có-làm-sao!

Sự-thật, Nguyễn-Xuân-dâ cù thành-tuoi-xep-dai-trong-tri, quyết-làm-như-người-danh-bac-và-sáng, cù-bao-nhiêu-tiến-trong-tôi-trúi-ra-hết, chí-dợi-nuoc-bec-là-danh-vươn

Nguyễn-văn-Trân

fixateur

ARISTO

Nghĩa là ông muốn khua ca hai  
hà vạn quân một lú', quyết-lết một trận  
không với giặc. Hèm vì lúc này hơn một  
tay quân mới mòn còn đang luyện tập chưa  
được thành thục; và lại thời-tiết cũng chưa  
thỏa rao, thuận tiện, cho nên ông nghĩ  
không nên đánh với.

Tuy chưa đánh giặc bằng súng đạn gươm  
dao, nhưng luôn từ mùa thu năm ngoái  
đến giờ chẳng ngày nào ông quên đánh  
giặc về mặt kinh-tế lương thực. Ta đã biết  
chỗ-trường ghê gớm của vị danh tướng  
này là cái hổ lutton đạo quân giặc cho dù  
đó đút dưới nòng nọc rồi sẽ đánh.

Trước kia, binh triều chưa dò biết được  
bết märk lối của nghĩa-quân trong thành  
Phiên-an, dù cho cảnh-phong nghiêm nhặt  
thế nho, họ cũng vẫn có cách đem lương  
thực ở ngoài vào tiếp tế luôn luôn. Nhất là  
do cường-thủy. Ai không nghĩ trên sông  
Saigon có thủy-su chiêm-thuyền của Trần  
văn-Năng cầm trại dày đặc, toàn phòng  
đóng thuyền vận lương làm sao được? Ấy  
thì mà lão vẫn bí mật chuyền được gạo,  
lúa, mì, mèo mồi vào thành mới kỵ!

Ví dụ đêm khuynh trên sông xuất hiện năm  
muoi chiếc tem-hàn con-con, trên mỗi  
chiếc có một người ngồi với đồ nghề  
tun-cát, áo rách rách mè, trông rất tiêu túc,  
đều hùy-quân di tuân phong bắt gặp, chẳng  
hàng thê nào luồng luồng những người  
ty-khắc hén lù lù đầy ngập ban đêm di  
sau con cá kén ăn.

— Thuyền nào di dàn đây?

— Bầm, thuyền con di câu à! Trầm lạy  
tất qua các cựu rộng lượng cho con nhà  
nhàm di tìm cá dòi con, tội nghiệp!

— Trên thuyền có chờ gì thế, đưa khám  
nem nào?

— Khổn nưa! Thuyền bằng lô mui thô  
này, bị dì một mình còn lo trong tranh dê  
dám, bảo chờ dòi gian lận vào chỗ nào  
thông bít!.. Thưa đây là cái giò... đây là  
so mòi... đây là gỏi cơm nem, đê đém  
nuya dòi thi ăn l...

— Được rồi, nhưng phải đi nếp vào mé  
bè, không được hơi chàng-ràng giữa sông  
nghe!

Là nữa tới chiếc thuyền khác, câu  
chuyện ứng đối tra xét đại-khai cũng thế.

Thống-Chó LYAUTHEY đã nói: «Ta là một  
sinh vật chỉ ra hoạt động». Chúng ta  
nên theo gương ngài.

Toàn là thuyền câu ti-hon của hàng người  
hầu-khoa lam-lú, nghe-hình tuấn thết bối  
thi ay run lên, nói năng rất lè Phelps và có  
động van lòn, nắn ni. Giá như lúc ấy có  
chú lính tuồn náo ngẫu-nhiên cắc-có, bảo  
họ thử hơi thuyền di mazu xem nào, ta  
nhìn họ phải chịu phép và chán-tướng họ  
hai-lộ ngay.

Kỳ thật, họ chính là người bi-mật vẫn  
nhưng cho giặc trong thành. Dưới dit mỗi  
con thuyền ti-hon ấy có hoặc giấy thòng  
ngầm dưới nước, mà đầu mỗi kín thi deo  
những vật nặng, hoặc một bao gạo, hoặc  
một giò cá khô, bên ngoài bọc gói vải son,  
nước không thấm út. Thuyền họ vờ vịt  
di cầu, chỉ cốt riu những học ấy vào rạch  
Thị-nghè, rồi mở giấy thả nó ở một chỗ  
uỷ-hẹn, chúc-ứa có kẻ tai hời tài lặn tự  
trong thành mà rò rỉ, đem vào cho nghĩa  
quân.

Có tức một vài chiếc thuyền và chủ mà  
xếp đầy vây-tuy, đậu dưới bờng cây bần  
um-lùm kín đáo & tên bến kia sông, chờ  
khi lính tuấn vừa di qua, mà sông vắng  
về, mấy chiếc thuyền ấy tự-nhiên nhẹn  
qua bờ bến nọ, vùn vụt như bay, mà không  
có ai bơi chèo gì cả. Thị ra họ buộc giấy  
ngầm, có người nấp sẵn trên bờ đỗ-dện  
chỉ đợi co hội là kéo ít sang...

Những mánh lới q' ý-quyet dài khái như  
thế, như mè thủy-su Trần-văn Năng được  
một bộ khai lận.

Nhờ vậy mà trên hai nghĩa-quân  
cố-hù trong thành Phiên-an, tuy chẳng  
được no nê sang-tác, nhưng vẫn thường  
nhận lương-hực của Ông-chí bên ngoài  
tiếp tế cho, không đền nỗi quá u hiếu-thốn.  
Mỗi người phải tập qua đà-dây thu  
nhận vật-thực ài di thi có, nhưng đến bắt  
nó chịu trống-rồng thí chua. Một đoạn trên  
chúng tôi đã nói: nghĩa-quân nay-vong  
nhìn chia phần với nhau, hứa náo nhầm  
phiên ai ra chiến-lũy thì được ăn no, lấy  
tức mà chống giặc, còn kẻ ở trại vui lòng  
ăn it, gọi là cảm hối.

Song từ khi cái vòng săt của Nguyễn-  
Xuân bắt đầu vây bọc từ phía ngoài thành,

và các co-muun vận lương thuỷ bay lẩn hồi  
bi khám phá chưa giờ hết, nghĩa-quân mỗi  
ngày mới làm vào cảnh dối khô hàn ho.

Trông thấy mấy kho lương càng ngày  
càng với mài mà phương pháp bù đắp vào  
không có, trán lo buồm hối sức. Muôn chí  
trị được lâu, thế làanh em phải tự han  
chả sự ăn: từ tướng tá đến quân lính, hảy  
giờ rứa lại ngày có một bữa và bữa có hai  
lòng cơm chấm muối.

Ai này nhở có tinh-thần nâng đỡ, cho  
nên cam chịu cảnh khô với nhau. Có đòn  
dòn là trong mươi người hắt ba bốn, rồi  
đến phần nửa, vì thiếu ăn mà đuổi sức,  
phát bệnh. Số người liệt-nurys: nằm ngón  
ngang trong trại.

Không kè lúe trước, chỉ nói từ cuối tháng  
chạp năm Ngọ đến giữa tháng ba năm Mùi,  
binh-số của nghĩa-quân xóa ên vịnh v. ên  
hòn sáu trăm người, không phải chết-vi  
súng đạn binh triều, mà chết vì gạo không  
đủ no, ôm khổng có khóc.

Tuy nhiên, người chết cũng giúp được  
việc, là đòn phản-Ất của mình lại cho kẻ  
còn sống có thể già-tặng mỗi bữa chút lì.

Tội nghiệp, mâm nỗ tên thê, môi người  
bóc cá vỏ cây, đào cá rễ cỏ, lán mò bắt lợy  
con chún, con céc, hay con rắn mà ăn, lóm  
và, được thế giò có thể nhồi vào dạ-day  
được thi nhồi, bồi kè lạnh hay độc.

Cô Du, tức giáo-sĩ Marchand, là người  
Tây-đương độc-nhất ở trong vòng vây, cũng  
thái-nhiên chia sẻ tinh-cảnh khốn-dốn với  
người bón-dao.

Trong nghĩa-quân, có lẽ đền non nứa theo  
đạo. Dù dời ảo yến súc, Cố vẫn giảng kinh  
lâm lõi, cứu ổi phần hồn cho họ như thường.  
Nhiều người khuyên Cố đi ra, nhưng Cố  
không chịu.

— Cha nên lánh ra ngoài cuộc lầm than  
nguy hiểm này! Họ nói: bắt quả Triệu-đình  
ra lệnh trục-xuất, không cho cha ở trong  
nước là chung, không có gì thiệt hại tinh  
mènh mà lo.

— Không. Cha có sợ chở đầu. Song giao  
lúc các con khô-sở như vầy, Cha hộ đòn  
lấy sung sướng phần xác một mình mà đánh  
lòng được ư?

Cố ung-dung trả lời, rồi vui vẻ cầm đòn  
cam châm muối ăn, ngon lành không khác  
mọi người.

Trong vòng vây, nhà tu-hành đạo đức ấy  
được tôn kính như vị thần sống. Nhiều bệ  
bệnh tật, lão cung nho dàn, nhờ sự cảm  
nom chí bảo của Cố mà được tái qua nỗi  
khó... Nhất là khi một người lính ở cửa-lý  
trúng đạn bị thương, dù là đòn khay,  
Cố cung-thanh-hành đến rại, ra tay băng-bà  
và tìm cách điều-trị thương-lịch cho, bồi cát  
người ấy co dạo hay ngoại. Vì đó ngay  
quân-cảng cảm-phục sinh-trong, bao ngan  
xin rữa tội theo đạo thâm-d้อง.

Bước sang đầu tháng tư, trời ba chục ngày  
đất bao học thành Phù-đê-an đất súng toả  
đông xong xã, Nguyễn-Xuân sai bắn tử mồi  
tài một lợp, tiếng nô nghe rung rộ, cố để  
thị uy cho quân dân phản nghịch trong thành  
biết rằng binh lực và khí giới trù-ứa-đòn  
đã như thê dãy, chờ co kháng cự dày đòn  
võ lèch.

Ké lại bắn tờ hiếu-dụ vào thành như  
buom-buồm, khuyến-nhủ họ Trần nên ng  
hồi qua đầu hàng, thi triều-đình của chúa  
chước tội lỗi cho, nếu đòn này mai Đại-hàn  
phải dùng sức, làm cỏ thành trì, bảy giờ sau  
rồi không kịp.

(còn tiếp)  
HỒNG-PHONG

## GIÓ BỤI KINH THÀNH

tác phẩm hay nhất của CÂM Ái (tác giả TÔI LỘ) — Cuốn sách hay mà của những ai muốn hiểu rõ  
những cái xa hoa lồng lịk và... những ngô sầu đeo 161 của Kinh Thành. Sách in ái-dẹp. — Giá 140.

NHÓ BỐN BỌC: DƯỚI BÓNG CỜ SON

uch là tên thuyết của HẢI ĐĂNG. Ai đã đọc TRẮNG MÙ  
DANH và trên 20 cuốn sách giá trị của Hải Đăng thèo qua được cuốn sách và cùng giá trị này. 250 trang  
ĐẤT XUẤT BẢN: nhiều cuốn sách VUI, HAY, LỊ-KÝ và ĐẸP trong tủ sách nhà đồng và hơn 200  
cuốn sách đủ các loại đã từng được hoan nghênh nhiệt liệt. Hội Câu-ogue kèm timbre

NHÀ IN A-CHÂU XUẤT BẢN 17 EMILE NOLLY HANOI TEL. 1200

# TỰ - DO HAY KHÔNG TỰ - DO ?

của THANH THẾ-VY

II

Chúng ta đã biết rằng có hai phái. Một phái xướng lên thuyết tự-do và một phái bênh-vực cho định-mệnh.

Phái tự-do, viễn ra hai thứ chúng có để làm vững thuyết của họ: chứng-có trực-li鏏, và chứng-có gián-li鏏.

Chúng ta, trước khi hành động một việc gì, cảm thấy có thể lựa chọn hai đường: hoặc làm việc đó hoặc trái lại. Cả hai đường không có bên nào bắt buộc được ta và đều còn chỉ cho ta quyết định cho bên nào là xong. Nếu muốn chúng ta cũng có thể kéo dài sự dồn do lựa chọn ấy hoặc quyết định ngay cho rút khoát.

Ngay giữa khi chúng ta quyết định, chúng ta cũng lại cảm thấy rằng chính lúc đó chúng ta vẫn có thể khăng theo cách lựa chọn ấy mà làm trái lại. Vì cái hành động được ta lựa chọn là hoàn toàn vì ta muốn, vì ý chí của ta tự-do quyết định. Đó, sự cảm nhận có tự-do của tâm ta như vậy là cái chứng-có trực-li鏏 duy-nhất và có giá trị nhất.

Phái định-mệnh bê rằng cái tự-do ấy chỉ là một sự mo-tuồng, hão-thôi mà cái tâm đã nhận nhầm. Tại làm sao ta làm việc này mà không làm việc kia? Là bởi chúng ta bị nhiều nguyên-nhâm lôi kéo; chúng ta cảm nhận bao nhiêu, suy-bí bên ngoài, duyên cớ bên này cũng phải; lý lẽ

bên kia cũng hay. Cuộc ganh đua của các nguyên-nhân trái ngược nhau ấy khiến cho tâm ta phát sinh ra do dự mà phải lạm kén. Như vậy việc đó mà thành-thành được, chẳng phải là vì có duyên cớ sai nêu đó ư? Ta có định-thực có tự-do hành động!

Vẫn là có nguyên-nhâu cho hành động rồi, phái tự-do trả lời lại, nhưng chính vì có những nguyên-nhâu ấy mà ta mới biết là ta có tự-do hay không. Những nguyên-nhâu ấy càng rõ-rệt, càng rành-rành bao nhiêu, thì cái tự-do của ta càng xác-thực, càng hiền-hiết bấy nhiêu.

Là vì ta được dồn do kỹ luồng hồn, say aghi cần-thận non, và sự quyết - định của ta không còn gọi là mo-hỗ được nữa.

Những chứng-có gián-li鏏 gồm có một vài sự việc xảy ra trong xã-hội, như nhói hú, giao-giao-kéo, nhời thô danh-dụ, nhời khuyễn bao van xin, dạo ngai, v. v. và nhất là chứng-có thuộc về nhứt-de luan-li.

Những việc như hú-hẹn, giao kèo, dạo ngai chỉ có thể có khi nào con người được hoàn-toàn tự-do. Không có tự-do người ta không thể luồng-tuồng có những việc đó được nữa. Chúng ta có thể lấy danh dự mà thể ràng chúng ta không tự-tự; nhưng không thể thể ràng không chất-trạng ngày ấy ngày nọ được. Vì việc tự-do

là thuộc quyền ta định đoạt, cõi chất hay sống ai là người biết mà nói trước được. Chúng ta cũng lại có thể hứa cho ai một thứ quà gì, nhưng không có thể hứa với một người nào rằng ngày ấy sẽ mưa, ngày nọ sẽ nắng. Hứa ấy, thề ấy có thể làm được, có tu-the có được, chỉ vì chúng ta có tự - do. Nếu cho ta không có tự - do, thì còn hứa làm sao, thề làm sao?

Trái lại, phái định-mệnh cho rằng có hứa, có thể thi-lại cảng tò-rò không có tự-do. Người là hứa, người là thề sankhia đã say ngal chán. Tại sao ngay ta là phải suy nghĩ? Tại có nhung hằng-lêng-nhân, lý-do. Khi đã caju ánh - huồng của những mõi nêu làm khi đã caju mõi: xong xuôi, lúc đó người ta mõi ta, mõi hứa chéi. Đã có nguyên-nhân duyên-cớ mõi vậy thi còn noi đến tự-do làm gi.

Nhưng phái tự-do irá lời lại rằng, dù sao ta có duyên-cớ ra chặng nữa; thi duyên-cớ ấy có thể khiến cho ta quyết-dịnh đầu. Quyet-dinh hay không là tùy ý-chí tự-do hành - động. Chúng ta chống cự lại được với quyết-có, chứ không thể chống lại được với ý-chí. Nhiều người vẫn chẳng không giữ lời hứa, chẳng kẽ nhời thô dô thời. Như thế chỉ tỏ ra rằng duyên-cớ chẳng đã định-đoạt được hành - động và càng rõ-rệt là

lý-danh dù mà thể ràng chúng ta không tự-tự; nhưng không thể thể ràng không chất-trạng ngày ấy ngày nọ được. Vì việc tự-do

về phương diện đạo đức, có nguyên-nhân duyên-cớ nào hả: được ta chin dưới quyền bòn-phận, bắt buộc ta phải theo hòn-lý. Đó là ta tự-de hùng lây bòn-phận, tự-de lừa chọn con đường đạo lý mà noi theo.

Nhưng những vấn đề đạo đức, luân lý, định-nhân cũng có thể giải quyết được. Định-mệnh có thể hiểu biết được thê nào là Thiên; định-mệnh có thể đem niềm Thiện-làm-mỗi-giờng dè giang g i-một-menh-lenh; định-menh-lai-ko-thể-khien-cho-hieu-biet-hor-het-cái-giá-trị-quan-trọng, cái hiền-nghiêm, cái kẽ-quá của những mõi-nhân-lenh và vì thế mà ta lại càng phải nghe theo những mõi-nhân-lenh đó.

Tuy nhiên định-mệnh vẫn không nhận được cái tên cách đặc-biệt của cái đạo-đức-menh-lenh nó là một võ-thuong-menh-iphng-nghia là nó không bi ảnh hưởng bởi duyên-cái gi hở. Bao dùo là đạo-đức, không có mõi-nhân-nien-rain-nao-dinh-deat-duoc-dao-duc-ca.

Nơi thi-nhiết-via, chid-sao bón-phận, đạo-đức-tang-chi là một lý lẽ để tin, chứ không có thể làm cho hiện-nhien là có-tu-do được.

Trong phái định-menh-hay gác-hò-nhưng-thuyet-nó-menh, vận-menh, tiễn-dinh, chúng-cần-cứ vào một gõ tin-mù-quảng, và chen-nhin-noi-toi-thuyet-dinh-menh-chinh-huoc là gõ-dinh-menh-khoa-hoc.

Trong yu-tru bao nhiêu hiện-tuong đều phải tuân theo luật-nhất-quá. Mọi việc không thể tự-nhien-ily ra

duoc. Que diem kheng the tu-de dung chay duoc. Phai co quet-dau-thuec ve vo bao-me lam chay duoc dem. Khong co nguyên-nhân khong the co ket-quá duoc. Va ngược lại cũng the: co qua phai co nhän. Cái qua-lich là cái gì mà nhän gây ra, định-lý, định-nhân cũng có thể giải quyết được. Định-menh có thể hiểu biết được thê nào là Thiên; định-menh có thể đem niềm Thiện-làm-mỗi-giờng dè giang g i-một-menh-lenh; định-menh-lai-ko-thể-khien-cho-hieu-biet-hor-het-cái-giá-trị-quan-trọng, cái hiền-nghiêm, cái kẽ-quá của những mõi-nhân-lenh và vì thế mà ta lại càng phải nghe theo những mõi-nhân-lenh đó.

Nhưng phái tự-do đáp, nguyên lý các luật-chẳng-phai vi những hành động tu docha người ành-huồng tori mà bị lay chuyển chi-cái. Cái tự-do ý chí-či-áng-hài-lam-não-dong roi-loan-coi-doi-vat-ly. Va hành động tu-do dech-cung co mot nguyên-nhan, đó là cái-ý-chí. Nhưng cái nguyên-nhan này không thuộc về loi-hieu-tuong-vat-ly. Nò thuộc về doi-tam-ly; nò cung rất hiền-nghiêm, và cũng vi thô-nà-có-tu-do-chứ không phai là ngau-nhien vò già-tri.

Kết cục, phái dinh-menh không d. Ieu cho chúng ta tin-cay mà phai tu-de cung-khong-khien-cho-chung ta phai-quyet-dinh. Va trong khi ta linh-cam-thay-rang co tu-do day thi-phung-hien-tuong trong roi-dai-lai bung ly-nha phai-ket-nuon-rang-chinh-co-dinh-menh.

T.T.V.

có cái tự-do. Khoa-hoc khong co quyền lấy một cái luat-chi-nghiêm riêng cho một loai vien-de mà giang nghĩa một loai vien khác.

Nếu như thê chằng-hoa ra doi-tam-ly voi doi-vat-ly riêng-biet-anh-khong-dinh-dang gi voi nhien-ru? Nutng vien da-nhat-xet duoc to ra rang y-hi con nguoi cung van-nhien-khien-huong-den ngoai-y. Nutng cong-nhan co vien do-ai la bao-tao-vat-khong-vang-theo-nhung-luat-nghiêm-khac.

Không, phái tu-do dap, nguyên lý các luat-chang-phai vi những hành động tu docha người ành-huồng tori mà bị lay chuyển chi-cái. Cái tự-do ý chí-či-áng-hài-lam-não-dong roi-loan-coi-doi-vat-ly. Va hành động tu-do dech-cung co mot nguyên-nhan, đó là cái-ý-chí. Nhưng cái nguyên-nhan này không thuộc về loi-hieu-tuong-vat-ly. Nò thuộc về doi-tam-ly; nò cung rất hiền-nghiêm, và cũng vi thô-nà-có-tu-do-chứ không phai là ngau-nhien vò già-tri.

Kết cục, phái dinh-menh không d. Ieu cho chúng ta tin-cay mà phai tu-de cung-khong-khien-cho-chung ta phai-quyet-dinh. Va trong khi ta linh-cam-thay-rang co tu-do day thi-phung-hien-tuong trong roi-dai-lai bung ly-nha phai-ket-nuon-rang-chinh-co-dinh-menh.

Ký sau:

Tu-do-hay-khong-tu-do  
(bài III)



Tủ sách  
« TÂN-VĂN-HÓA »  
HÀN-THUYỀN  
xuất-bản  
25-5-44 sẽ có bán :

## XÃ-HỘI

Viet-Nam

LƯƠNG-BỨC-THIỆP biêu-khảo

Nguồn gốc xã-hội Việt-Nam Lịch-sử tiến  
hóa của dân Việt-Nam. Giải-thích các  
hiểu-trầm kinh-tế, chính-trị và-hoa của  
xã-hội Việt-Nam. Con đường phát-triển  
hiện-thời của xã-hội Việt-Nam.

XÂP XUẤT-BẢN

PHÊ-BÌNH VĂN-CHƯƠNG TRUYỀN KIỂU  
của NGUYỄN BÁCH KHOA

HÀN-THUYỀN, 71 Tiên Tsin Hanoi

BÁ CÓ BẢN:

Khảo cứu về  
Tiếng Việt-nam  
của TRÀ - NGÂN giá 2p00

Bút-đức áu-đồng mới  
Tâm-ly tiên-thuyết  
của DƯƠNG - NGÀ giá 5p.00

Kim - Tự - Tháp  
của Phan-quang-DINH, 2p00

Thị xuýt-bán: CỘNG - LỰC  
N° 9 RUE TAKOU - HANOI

## Tuần-lễ Quốc-tế

(Tiếp theo trang 2)

Thụy-sĩ cũng rất chú ý đến mặt trận thứ hai và  
cho rằng cuộc xâm-lăng Áo-Đức sắp tới sẽ có  
anh hưởng lớn đến cả Thụy-sĩ.

Ở mặt trận phía Nam Nga, về sau phản Lô,  
cuộc xung đột đã bắt đầu kịch liệt ở phía đông  
sông Sereth từ tháng năm đến nay. Quân Nga liên  
tiếp tấn công có đại bác và pháo cơ trợ lực, sau  
mấy giờ lại khôi-một trận đánh rất bắc ngô.  
Mục đích quân Nga là muốn sẽ một đường ở  
mặt trận bắc Lô, theo đường sông Sereth mà tiến  
xuống phía Nam, rồi do từ nơi cần cứ đó sẽ  
đánh vào vào nội-dịa Lô.

Hiện Nga đã chuyểnяз quân thứ ba ở Ukraine  
đến miền sông Pruth để đánh dọc theo sông  
Sereth, cố ý để đạo quân Đức giữ trong kha  
nay. Quân Đức-Lô không chiến rốt mạnh, làm  
cho quân Nga bị lết hại lớn. Ở miền quân  
cảng Sibiu opol, quân Nga vẫn tấn công nhưng  
vẫn bị đánh lui.

Sở dĩ Hồng-sâm lần công dai dẳng và dữ dội  
trong miền này là cốt để do sông Sereth,  
quay giùm Carpathes vào đất tiếp với Hung  
cùng xung-miền Nam: Lô và các xã miền Ba  
nhì-cán. Miền này là xua vẫn có một vị trí tốt  
quân trọng ở Trung Âu, ai cũng phải sống nhận  
như thế.

Về miền Đông-Á, đại bản doanh Nhật vừa báo  
tin rằng đô đốc Mineichi Koga lồng-tu-lệnh ham  
đối liên hiệp của Nhật để tát hòn thêng Mars  
vừa rồi trung khi ngài di một chiếc pháo ra  
chiếu hay các cuộc hành binh ở trận biển. Đô đốc  
Soema Toyoda được cử lên thay đỗ-dốc Koga  
cầm đầu ham đội liên hêp Nhật và đô đốc Enyo  
Yoshida, được cử tên cầm đầu canh cát hòn quan  
Yokosuka thay đỗ Toyoda.

Vừa rồi, trung tướng Stillwell chỉ huy quân  
Mỹ ở Trung-hoa và Ấn-độ, trong dịp kỷ niệm  
ngày lập thành đội quân Hoa-kỳ ở miền Đông-Á,  
đã công nhận rằng quân đồng-minh ở bắc Di-en-  
diện đã gặt nhiều sự khó khăn vì địa thế hiểm  
trở và hơn nữa còn lo ngại về sức chiến đấu  
mạnh liệt của quân Nhật. Tướng ấy lại tuyên bố  
là đồng-minh hiện còn rất xa mục đích của  
mình.

### GIÁ MUA BÁO

Mỗi năm 6 tháng 3 tháng	2000	1100	850
Thứ-kỷ, Trung-kỷ	2000	12,00	7,00
Nam-kỷ, Cu-nhia-kỷ	2000	12,00	7,00

Người queso và Giang sô: ① 44,00 24,00 14,00

Mỗi báo phải trả tiền trước mươi-tuần xin chờ:

TRUNG-BẮC CHỦ-NHẬT, HANOI

# TRUYỀN NGƯỜI HÀNG XÓM

TRUYỀN DÀI của NAM-CAO  
(Tiếp theo)

càng dứt khỏe. Ông đưa đến venu. Cả một bên mắt cũng  
sung-lên Mắt măt, cõi, chàm,  
tay sảy sét nhiều chỗ lấm.

Q

Trống đầy rồi. Người ta  
đại tiếng chiêng. Cò trống  
phải có chiêng, cái lè thường  
như vậy... Ông bà Bé thơ,  
người ta gọi bà Ngă là cái  
trống. Còn ông hai Mợ là  
cái chiêng. Hỗn trống đánh là  
chiêng phải đánh, sự ấy  
đã quen.

Nhưng lần này bà hai  
không đánh ông hai. Chỉ vì  
mấy câu nói của ông Ngă làm  
bà hả quá. Sóng hôm sau  
người ta thấy bà chạy còng  
hàng xóm. Bà khoe lèm lên  
rằng: bà Ngă phai một trận  
đòn uơn. Bà lại ca tụng ông  
Ngă là một người ở phải.  
« Xưa nay, ai cũng bảo ông  
Ngă là người hè rượu. Ấy  
thế mà ông ấy thật biết điều.  
Lạy giờ lạy đất, nội hàng  
xóm lèng giềng, ông ấy chẳng  
ở mất lòng ai. Chỉ có cái con  
để mặt đang dang nhà ông là  
dứa ô. Chả trách ông không  
chịu được... » Bà biếc thê. Rồi  
ba cười rung cả thịt. Ông  
Ngă hè hè cửa bà chẳng được  
lau. Bởi vì đúng ngay vào lúc  
bà đi hết nhà nó sang nhà  
kia để cõi lèng lèng giềng,  
thì người lèng giềng tình  
rượu. Ông Ngă thấy bà Ngă  
không dạy được. Bà den  
minh mày quâ. Mỗi bà sung

A. bay giờ thì ông Ngă  
biết ông đại lâm rồi. Ông rất  
giận ông, không lẽ ông lại để  
đông ra mà đánh! Ông chỉ  
thở giải thở ngắn. Rồi ông  
lại thổi ra đi làm. Ông gặp  
bà hai. Bà đã đi hổ-vòng rồi

laon trót về nhà. Vừa thấy Ông, bà cười rộ rộ, nhăn nhó bảo:

— Cái gì tối hôm qua mà làm khiếp thế?

Bà nghe cãi đâu xuống mồm bén vai, đợi nghe Ông kè kè. Nhưng Ông không kè kè. Ông chửi vỗng vào mặt con béo phì.

Bà hai sừng sوت, Sau phút sừng sot, bà chửi lại. Ông Ngã chỉ cần cờ hể. Ông đang muốn báo thù cho vợ. Ông tát vào cái mặt rung rực bít của bà hai một cái kêu đền bẹt. Bà hai tra tréo. Ông tống cho bà thêm cái nữa. Rồi ông rảo cảng chạy ra ngoài ngang. Bà hai đã bùng thổi, xốc quần lên đèn hàng, đậm chán bèi bẹt, gào lên mà chửi. Bà dùng những câu cau rúi rúi, cái chính lại những lời bà nói với người ta lúc này về ông Ngã. Người láng giềng ấy biết điều rồi lại không biết điều...

Từ hôm ấy, mỗi chiều đi làm về, ông Ngã mang theo một cái chàng. Hình nó hơi quắc, cái lưỡi bẹt chau một bên thành một cái mũi nhọn sắc như dao cạo và ch>tag như lưỡi kiếm. Trong nó còn nguy hiểm hơn dao và kiếm. Nó bập vào gỗ dẽ nứu hép vào miếng khosi lang. Người thợ chỉ khẽ dập cái



dài đục trên đầu cái tông làm nảy ra những tiếng kêu rân cung cung, đã khiến cái mũi chạy phẳng phẳng theo những nét vẽ chi ngoan ngoéo và rắc rối. Cái chàng ấy dùng đòn đòn chạm. Người ta gọi nó là chàng-tách.

Dùn tho mõi, túc đánh nhau, đã động dung đến cái chàng-tách, là gò góm lấm. Thế nào cũng phải có anh đứt họng hay lòi mặt. Chỉ khẽ chạm phết, cũng có thể rách da, đứt thịt. Muốn cầm

thận, trong lúc đi đường, Ông Ngã dứt mũi nó vào một cái bao. Nhưng về đến gần nhà, ông rút cái bao ra. Ông cầm cái chàng nhầm nhầm như chọc đám ai. Đôi môi ông mím chặt lại như khi tức đã tràn lầu tận dến mõm. Ông không bằng lòng cho nó thoát ra. Ông giữ nó thật nhiều, thật mạnh. Có vậy lúc bặt ra mới khỏe, Ông có ý cho người ta hiểu thế. Bởi vì nói cho thật, thì những lúc tinh tan, Ông cũng nhất,

# EROS

X-i-gà nhẹ, thơm, êm đong, rất thích hợp cho người nghiên thuốc lá nặng. Bán lẻ khắp nơi. Bán buôn tại hàng thuốc lá FATOUCI, 87 Rue de Hué Hanoi — Téléphone 974

## Đau trị bá chưng Đông-á tốt

đã bán khắp chợ cũng quanh từ Nam tới Bắc. Bại-lý độc quyền: Ets. Đức - Thủ số 50 Medicaments, Nanot