

CHỦ NHẬT



Nhân-le Quốc-tê

Tiền xác mai trưa Âu-châu-sát pháo có
đã bay dài trên biển như thời kỳ làm nghề
chim mua, nhưng cái tên "tiền xác mai" vẫn
để lại cái tên linh ứng từ trước cũng bởi
lắp súng bút đầu may mắn.

Ở Nga, Hồng-quân tuy chưa khởi cuộc
tấn công vào Sébastopol, nhưng trong khu
quanh trấn từ giây Carpathes đến cửa sông
Dniestr ở phía Đông Slanislav nghĩa là
trong vùng phía Nam Ba-lan gần biên-thuy
Lô, Hồng-quân đã dùng tới hai quân đoàn
quân đoàn thứ 38 và quân đoàn chiến-xa
thứ nhất để ngăn cản cuộc hành binh của
quân Đức và Hung. Sự thắng lợi của các
toàn quân này đã bắt buộc Hồng-quân phải
rút nhiều quân ở các khu mặt trận khác để
đem hàn gắn chỗ trận lụy Nga bị vỡ ở
phía Đông Slanislav (x 10 april), chờ máy
đá dần dần thay hép lại. Miền đó rất quan
trọng cho Nga là vì :

1) Đó là nơi căn cứ láy dù dễ nhảy
vào miếu núi Carpathes và dễ sang Hung
và Lô.

2) Miền đó có các mỏ dầu hỏa của Ba-lan.
3) Quân Nga định do phía sau đánh
vào trận tuyến Đức rồi ra ở phía Đông.

Vì những lẽ trên nêu nên Hồng-quân có
gác vững miếu này một miển chỉ rộng đố
50 cây số.

Ở các khu mặt trận khác cũ có những
cuộc hành binh không quan hệ mấy. Ở
miền Kovel, trên miến đất mía tây lại
được máy hỏa nay, nhiều toàn quân Nga
bi vỡ và bị đánh tan, 200 người và một
viên tướng chỉ huy một sư đoàn đã bị vỡ
lâm tù binh và nhiều chiến cũ bị thu.

Có một đồng bào nhà muôn-làm giàu nghèo, chon
trong-thiên thi chí có cách là: MUA VỀ XỎ SÓ DỘNG-

Tại miền đầu của Nettuno-Anh
Nam thành Larion, Anh, Mỹ lại
thêm vàn dù bô để tăng thêm lực
hỏng quân thứ 5 và lực quân thứ
nhất các đạo quân mới đến đỡ nhau
thiết lập và đã bay thử ở trên thế
thiên, tên lóng hiện nay chỉ là tên
chi đội một cơ hội là trên dàn ta
và khai súng-kéo ngoài mặt trận
đại Y.

Nhưng việc đang chú ý nhất về
hiệu này không phải là ở các mặt
cơ sở ở Nga và Y mà là từ cuộc
chiến ngày một dữ dội thêm ở Tây
và Anh. Phi-quân đồng-tinh từ ít
vẫn luôn đánh phá miền Tây Anh
liệt. Trưa thứ bảy, các đoàn phi-cô
pháo Mỹ lại dense đánh phá kinh-thuy
rai dĩ, phi-cô khu-trục di hổ-pé kh
Các khu dân-cư ở Ba-lan bị tan ph
Cứ xem số phi-cô Mỹ là họ so
chiếc trong đó có 121 chiếc + dan
đã rõ rệt ném bom khung khép
nào. Hora thứ nam, phi-cô đồng-
đội 2000 lần bom xuống miếng
ngue Đức là Essen. Cả Hamburg
đánh pháo. Ở các miếu của Pha
nuôi bị thiết hại. Miền Nam Pháp
Toulon bị ném bom, tan nay là năm.

Phi-quân Đức thì đánh, xác n
xâm-lang, các cuộc sửa soạn đó b
nơi tập trung lâu bô của Anh, Mỹ
nhưng mặt trận không chiến cũ t
công dữ dội thêm. Do do da-nh
chắc rằng, cuộc đỗ và hàn-mo-ot
tại nơi những lúa Đức nở nien đ
bị sẵn sàng để đối phó tại với q
tang và chắc sẽ namin phản-thắng t
phóng thủ do. Hiện nay người Mỹ
so phi-cô Anh, Mỹ bị họ hàng ngay
so phi-cô chế tạo được, như thế

Có một đồng

TUẤN-LỄ ĐÔNG-DƯƠNG

Quân Toàn-quyền vừa ký ngày 17 Avril một đạo nghị-định mới bãi bỏ đạo nghị-định ngày 5 Août 1943 và những đạo nghị-định thay đổi đạo nghị-định đó về việc lập hội đồng xét các đơn xin cho thuê nhà:

Trong các thành-phố Hanoi, Haiphong, Hué, Tourane, Pnom-Peah, Luang-Prabang, Vientiane và trên khắp địa-hạt Saigon, Chợ-lớn và những khu hiến thuộc về Tỉnh Gia-Định mà sắp theo một phương sách cai-trị tự thời đại cho đến sát nhập vào địa-hạt, như đương chức thành-phố hay địa-hạt sẽ nhận tất cả những đơn xin thuê nhà để ở hay dùng vào nghề-nghiệp.

Trong đơn xin phải ghi rõ: tình hình cách ở của người xin thuê nhà, kiều-nhà muốn thuê, cần có mấy buồng, giá-tinh người xin thuê (nghề-nghiệp, lương-hỗng, số người ở với mình).

Một ủy-ban sẽ xét các đơn cho thuê nhà gồm có một đại-biểu của những gia-dình đồng-đúc một đại-biểu của các chủ-nhà Pháp có nhà cho thuê, một đại-biểu của các chủ-nhà Đông-dương có nhà cho thuê.

Những nhà được phép xây sau ngày 5 Août 1943 không thuộc vào hàng những nhà phải làm đơn xin thuê, nếu những nhà ấy do người chủ-nhà hoặc cha mẹ, con cháu người chủ-nhà ở. Khi những người nói trên thôi không ở nữa, người nào muốn thuê phải làm giấy xin thuê như những nhà khác.

— Hôm 22 Avril, miền bắc Trung-kỳ bị ném bom. Có 11

người Đông-dương bị nạn, trong số đó 3 người chết, 8 người bị thương. (Thông cáo).

— Theo nghị-định ngày 17 Avril 1944, từ nay đặc cách cho những viên thư ký Thượng-hạng tại các sở thuộc phủ Toàn-quyền hay nghịch bần xú nỗi kẽ đến 1er Juin 1944 mà đã làm được luon 10 năm trong một nghịch giữa (cadre secondaire) thi cũng được duy-thi biên-tập-viên tập-sự Đông-dương mở trong năm 1944.

Đơn của các thi-sinh vào hàng này phải kèm cả giấy bày-tỏ ý kiến (avis) của quan-thủ-hiến bần xú hay ống chánh sở mà thi-sinh làm.

— Tại Hué, vòi đít Trung-ky Võ-việt-Cường đã hạ vòi đít Bắc-ky Đặng-vấn-Hộ 6-2, 6-2 trong vòng chung - kết giải vòi đít quần vợt Đông-dương.

Đánh đổi 2 cặp Nam-ky vào chung-kết. Kết quả cặp Giao-Virgitti thắng cặp Quế-Thường.

— Chủ nhật 23 Avril, ở sân vận động Ha-dông đã có cuộc

thi vòi đít trung-binh-tiễn và kiềm.

Võ sĩ Đông Khoa (Thái-binh) đoạt chức vòi đít trung-binh-tiễn.

Võ sĩ Trần-đức-Minh (La-khê Gia-dông) đoạt chức vòi đít vòi đắn kiềm.

— Kỷ-lục Đông-dương về môn hơi ngửa 100m đã bị Le Secouze (Nam-ky) phá với đúng 17 giây Kỷ lục cũ là 17 giây 2/5do Demay vẫn giữ từ năm ngoái.

— Hôm 19 Avril 1944, quân Toàn-quyền đã ký nghị-định chuẩn y đạo Dụ ngày 24 Mars 1944 của vua Bảo-Đại nói về việc sửa đổi điều 289 hình-luật ở Bắc-ky như sau này thi hành cho đến khi hết chiến-tranh:

Tất cả mọi việc cướp bóc, lạm-hu-hông ngũ-cốc thực-phẩm các thứ rượu nồng-hàng-hóa, đồ dạc, các động-sản, gây ra do từng hòn từ 10 người hay hơn và công-nhiên dùng sức mạnh; tất cả mọi việc trộm cắp hoặc tàng-têm nay cả bon gây ra tại các chỗ bị tàn phá tất cả hay một phần tại các nhà ở hay các dinh-thự mà người ở đó đã dọn đi vì cục diện chiến-tranh, tất cả mọi tội kẽ tên đều bị án-tử hình.

Những người can các tội kẽ trên có hè không bị xử theo luật thường và phải đưa ra xử trước Quân-pháp hội-nghi.

Hộp thư

Ô. KIM LÂN. — Xin cho biết ngày địa-chỉ hiện thời và gửi cho mấy trang ngắn.

NĂM 1944
MUỐN LÀM QUÀ BẠN
KHÔNG GI QUÝ
VÀ LẠ HƠN

Rất đẽ, ai làm cũng được: cắt 1 phần thư lá, bút tích và chữ ký của bạn mình (không kẽ trai hay gái) gửi cho nhà triết-tư có chân-thì, thư học M. An-nqo - Phung kiosque Thanh-Tao (Vĩnh) đợi vài ngày sẽ nhận được bản cắt nghĩa rõ ràng tinh-tinh tẩm dia, ý chí, tư-tưởng và sự-khỏe của bạn mình (thư này kèm theo tem lô).

Nguyễn văn Vĩnh

I

Dấu nhà

2 Mai 1936 – 2 Mai 1944! Tám năm! Tám năm đã qua đi trên cái ngày thảm đậm mà một bức điện tin từ Tchepone ở xít Lào đánh về cho báo Trung Bắc Tân Văn cái tên Nguyễn văn-Vĩnh từ trần. Cái tang chung cho các giới quốc dân. Linh cữu đưa về Hà-nội. Cuộc hội họp của các nhà báo băn định về tang lễ. Việc túc trực bên linh cữu quan tài hội quán Tam Điểm ở gác ga Hàng Cỏ. Hai vạn người di đưa đám. Điển văn. Cầu dối. Truy diệu. Còn nhớ ngày đó cái cảm tình của làng văn-làng báo ba kỳ đối với Nguyễn văn Vĩnh thật là sôn sao, sự thương tiếc của quốc dân thật là chan chứa; giờ đó, trê có không quản đường xa trời nắng đều thâu thảm đưa Nguyễn văn Vĩnh về nơi yên nghỉ cuối cùng. Thật là một cái tang lớn giàn dùi mà trong thời it thấy trên đất Đông-Dương vậy. Năm tháng sau, người ta vẫn còn nói đến đám tang này, không những vì làng báo luận bàn nhiều, nhưng còn vì ai ai cũng thấy rằng, với cái tài hoa đó, một cái gì mạnh lầm và qui lầm vừa tắt không còn tìm đà ra được nữa. Ấy vậy mà cái người được thương tiếc đó không phải đã sướng xuất ra những tư tưởng khai dì làm thay đổi cách cảm xúc và nghĩ ngợi của một thế kỷ hay của cả một dân tộc. Cái mà ông dùng làm tiền hiêu một cách rõ rệt, đó là một phương pháp; mà phương pháp đó cũng không phải ông tạo ra đâu; nhưng chính là do sự kết hợp của nhiều đức tính thương dâng và bác tạp; đồng thời ông lại đem khuếch trương phương pháp đó ra, làm cho nó hoàn toàn, luôn luôn có những kết quả mới mẻ; ông đem cái-tinh của ông hòa trộn

vào phương-pháp đó và truyền cho nó một thứ đẹp là lung. Sự hòa hợp thân mật và sự đem ứng dung một phương pháp đó – phương pháp truyền bá chữ Quốc-ngữ và « mang cái tinh thần Việt-Nam cho người Pháp xem, mang cái tinh thần Pháp cho người Việt-Nam biết » – đã làm cho Nguyễn văn Vĩnh có một công lao đặc biệt (1). Bốn phần những nhà văn nhà báo di bước sau này là phải làm thế nào trìn bay ra ánh sáng phương pháp đó, cách làm việc đó, công cuộc đó. Và người ta đã không phải đợi lâu. Tám năm qua, biết bao nhiêu người đã đem Nguyễn văn Vĩnh ra bình luận! Có người, không hiểu rõ hay vô tình, gác hẳn cái đời viết báo ba mươi năm của ông ra để nhất định nhau với mình rằng ông chỉ là một nhà văn và họ ngày thô phè bình tùng chử của một trong số mấy mươi vạn bài văn ông đã viết. Có người quên hẳn cả cuộc đời chính trị sôi nổi của ông, bảo ông là « một nhà buôn, óc quen tinh sự lỗ, lời, nghĩ chuyện ăn thua ». Có người cho ông là một nhà làm việc « đời ông không có cái thi vị dù cho ta say mê hoặc có phong thái dù cho ta cảm phục ». Có người trách ông mới quá, bảo quá và hỏi rằng có phải « cái chung trình trực tri của ông chỉ có những người biết đọc văn tây mới đủ tài thường thức » nên ông đã bỏ báo giới quốc văn mà chủ trương báo chữ tay. Trái lại, lại có người rằng ông tồn cõi một cách sai lầm « chẳng những dung túng cho sự địt doan của cõng chúng lai lợi dụng cái mèo-tin của quốc dân là khác ».

(1) Ng.văn-Tổ – L'œuvre de M. Nguyễn văn Vĩnh : Bulletin de la société d'Enseignement mutuel, Tome 15, n° 1 – 2,

Những lời bình luận về Nguyễn văn Vĩnh thật sôi nổi và bác tạp; đúng, cúng có phiền, nhưng sai cũng không phải ít. Nay giờ Nguyễn văn Vĩnh đã là người thiên cổ rồi, tên đã vào lịch-sử; luận bàn là việc của quốc dân, khen chê là điều mà ai cũng có phép được làm, miễn là đừng để cho người dưới chín suối phải túi thán hay tức bức vì người ta hiểu lầm.

Tuy im đi i những kẽ lỗ kẽ, những kẽ lỗ kẽ biếng, chừng kẽ chê bai.

Vậy, Nguyễn văn Vĩnh là người thế nào? Nhân hồn này là ngày giỗ ông, thiết tưởng cháng ta cũng nên tim biết « Nguyễn văn Vĩnh thực » ra thế nào. Có biết cái đời thực của ông, cách sống của ông và tất cả sự gắng sức bắt quyền trong suốt một đời ông, ta mới có thể hiểu rõ được ý nghĩa của những công cuộc ông làm, dần hâu mới có thể phê bình một cách thấu triết đến sự nghiệp của ông về phương diện văn chương, tư tưởng, xã-hội, chính trị cũng như về báo chí.

Bó là điều mà chúng tôi ước mong được thấy, nhưng vì mãi không thấy ai làm, nên hôm nay thử bắt đầu. Lấy tư cách là một người đã từng được gần ông và giúp việc một cách bèn mọn trong tờ báo mà ông là người sáng lập, tờ Trung-Bắc-Tân-Văn, chúng tôi không có ý đem cung-tung một người mà chúng tôi kính trọng tin yêu, nhưng chỉ có ý nêu Nguyễn văn Vĩnh lên, theo đúng như ông, và luôn dò hỏi về những ý nghĩ của ông, hoài bão của ông, việc làm của ông để mọi người cùng rõ.

Biết đâu vì thế mà những người bình luận về Nguyễn văn Vĩnh sau này chẳng tim được những ánh sáng mới hơn, có những kết luận sáu thực hơn! Nếu nhân đó mà những bạn thanh-niên tin ở chủ nghĩa trực tri của ông, soi tấm gương cần lao và nhẫn nại đó, tiếp tục được những công việc ông bỏ rở, bắt tay làm những công việc ông chưa làm, đó cũng là một việc ích cho xã-hội Việt-nam ta vậy.

Như mọi người đã biết, Nguyễn văn Vĩnh sinh ở làng Phượng-vũ, tổng Phượng-

dực, phủ Thường-tin tỉnh Hà-dông ngày 30 tháng tư năm Nhâm-ngo, tức là năm thứ ba mươi nhăm triều Tự-Đức, tây-lịch 15 juin 1882. Gia-dinh ông không lấy gì làm sung túc. Mọi lợt lồng ra đời, đã phải trông thấy cái cảnh loạn ly của nướu nhà và những cuộc binh-hỗa gãy nén nền Bảo-hồ ở xú này, ông Nguyễn, ngay từ lầm bé đã sống trong một xã-hội vào thời kỳ cải cách, quen với những hoàn cảnh đặc biệt, những cảnh diệu báu do khói đạn gây nên với những sự biếu lầm thế tất phải có hồi bấy giờ đã in sâu trong trí Nguyễn văn Vĩnh và rên cho ông một tâm hồn cứng rắn, một quả tim sói nỗi. Đầu óc ông cũng như chân tay ông cần phải làm việc luon luon. Ông mặc cái « bệnh hoạt-dộng » ngay từ khi còn it tuổi. Hoạt-dộng nhưng không nóng tính, trái lại, lại quả quyết, nhẫn-nại, thêm vào những tư-tưởng ưa mới, ưa tiến, đó là những đặc điểm của đời ông sau này.

Ông là một người trong những người Việt-nam thứ nhất được hấp thụ văn minh mới và được tiêm-nhiêm văn-hóa Áu-Tây. Ông hấp thụ thế nào? Tiêm-nhiêm ra sao? Những ông giáo nào đã vở lòng cho ông và những ông thầy nào đã giúp ông mở mang trí khôn một cách công-biệt nhất? Những điều đó, không có ai biết rõ. Chỉ biết rằng năm 1892, mươi mười tuổi, cái tuổi còn ngày thơ, Nguyễn văn Vĩnh đã thi tốt nghiệp trường Thông-ngoan và đăng lê đầu thứ 12 nhưng vì tuổi trẻ quá, nên bị đánh hỏng và phải học thêm bốn năm nữa ném mãi đến 1896, ta mới được thấy ông thi tốt nghiệp. Lần này ông đã đậu và được bồ ngay làm thủ-ký tòa sứ Lao-kay. Xem vậy, dù biết ông thông minh đến mức nào. Đã thế, ông lại là người hiếu học đệ nhất. Nay giờ chưa có thư viện, các sách tay còn hiếm, mà ông đã mua đủ các

sách báo của Pháp để xem; đọc báo, xem sách suốt ngày ai cũng phải chịu là một người hiếu học. Đến tận bây giờ, những người quen thân với ông từ hồi trẻ, thường vẫn khen lai rai ông ham sách hơn ham dân bà. Ông có mặt ở khắp các thư viện Hà thành và có người đã nói «Binh-dân thư-viện» — ô vào chỗ phò Francis Garnier bây giờ — không có người học trò nào châm horizon. Muốn đi chơi khuya đến mấy giờ sáng thì đi, nhưng cứ về đến nhà, nằm lên giường, là ông phải đọc một cuốn sách gì, nếu không thể thi khôngց được. Đọc như thế không bao giờ chán, đọc bất cứ cái gì rồi xuống tay. Cái học như thế cốt lấy ở bề rộng — như lời ông thường nói. Sau này ta sẽ thấy cái học đó có ích như thế nào cho cái đời làm báo của ông, và ta có thể suy ra tự bay giờ Nguyễn văn Vĩnh, lúc bắt đầu xếp dọn cuộn dời minh, không hề có ý muốn làm một người thợ ván gót chữ hay đọc sách thấy tu-udoku đẹp, câu văn hay nào thi chép ra hẫu có dè sau này «biển khôn».

Năm 1897, tức là năm ông mươi sáu, ông được đổi về làm sứ Kiến-an - khi còn ở Haiphong. Một cái Haiphong nay mới, hồn tan vỡ đỗ hội, mỗi chiều thảy lại có những ông tây vác súng - có nhiều trộm cướp - vác súng trên thuyền, di cực kỳ vất vả ra Bồ-Sơn... ngát.

Trong tập nhật ký của ông đã lại nêu
chung tôi đã được đọc hết trước khi viết
tập này. Nguyễn Văn Vinh không nói
mấy về cách sinh sống và cách nghĩ nghe
của ông khi tòng sự tại đây. Chỉ biết rằng
ở đây, ông có dịp được giao thiệp với
khách ngoại quốc nhiều nên bắt đầu học
tiếng Tàu và tiếng Anh.

Ông là người xướng xuất lén phim trào diễn thuyết; phong trào viết báo Nam báo Pháp; phong trào phổ thông chữ Quốc ngữ và truyền bá văn minh văn hóa Áo tẩy; phong trào đếm cái hairy cái đếm cũ văn minh văn hóa Nam diễn ra cho người Áo Tây biết; phong trào mở hội giữ những người thanh niên đi Tây du học phong trào phát giáo, phong trào thề tha... v.v... nhất nhất bao nhiêu những thứ đó, ông cũng là người thủ xướng hay if r.cũng là một người lính tiên phong hăng hái

Một cuộc đời lông lũy mà nghiệp kinh
như thế, tất nhiên phải ảnh hưởng đến
hành thế và sự nghiệp của ông. Muốn xác
định mà xét theo lối dài thì rõ do đó là
lòng lũy kết luận thế rất khó. Cái thất
lỗ đó, cái sự nghiệp đó cần phải xét theo
hiệu phong diện khác nhau. Đó là công
hiệp mà chúng tôi thử làm dần ở những
hướng dưới đây.

BÀI CÓ PÁN:

Không - Từ hoc - thuyết

Tra của cụ thương Phè -Quỳnh — Giá 4p50

SÁP CÓ BẢN:

VIỆT HÓA PHÔNG SỨ SỬ-LƯỢC

gim 5p00

BANG INN :
LUBOG LUBOG

ĐỌC LUẬN VỀ PHÙ-NỤ VIỆT-NAM

LHẨN LÝ ĐIỀU TRUNG

**LUẬN-LÝ, ĐỒ THƯỢT VÉ
QUỐC-HỌC THỦ-XÃ HANOI**

11

Ô tòa sứ Kiến-An, Nguyễn văn Vin
sang tòa sứ Bắc-Ninh rồi về tòa Đốc-ly
Hanoi năm '904. Sang đầu 1905, ông thô
việc, về sống một cách gần như yên vui và
gia-dinh, với bạn bè mà ông khéo chọn

với sách vở mà lúc nào ông cũng coi như những tháp hữu không bao giờ phụ ba Ông càng già sức học hành, nhưng không chịu chi học cho mình mà thôi, học mà

nhac lang le va tim toi nhung su that
mot minh minh biет. Khong, hoat-dong, ô
bao gio cung van la nguoi hoat dong. Ca
hoc cua ông, ông cung muon cho no ho
dong nua, nen ông da tung co mat lu
luon o trong nhung cuoc hoi hop cua h
truong: Tri-tri va Dong-kinh nghia-thu
Ô do, ông da co bao nhieu dip cho don
bao ta duoc thay cai tai hoc cao rộng cua
ông; ông dung loi noi hung hon, nhien
dang dien thực tha, tu nhiên va yê
dang cua ông de lam cho nguoi ta vui v
ma phan khobi. Bói ông có súc-lai lanh le
nua, nen co khi suot buoi hop, ông n
thao theo bai tuyet va co khi khong ng
tranh luon mot luc voi hai ba nguoi. A
nói dung dan, ông trả lời dung dan; a
cười cog, ông biến bao va có ngay nh

lời nói ngô nghênh, và châm chọc. Nhiều học trò cũ trường Tri-tri, đến giờ họ còn ông già, vui vẻ như được hội diện với một người anh thân mật. Thoát đầu, a cũng tưởng ông là một người bợp chép họ ngờ rằng có hỏi ông điều gì thì ông giải nghĩa qua lõa lác đó rồi thi thoảng Thế nhưng mà không. Có một câu gì không hay ai có một trường hợp gì khó giải quyết mà hỏi ông, ông biến vào trong tri và vâng suy nghĩ tìm lời kỵ cho được một câu trả lời xác thực. Thế rồi, sau đó một vài hôm, dặm bảy bửa, giangs lúc không ai ngờ nhất, thì người hỏi nhận được câu trả lời của ông là bức thư chứa đựng hoặc một phương pháp giải quyết cảnh ngộ, hoặc cách diễn dịch một câu văn khó hiểu, hoặc một chữ nam dùng để giải cho lật đúng một chữ trong văn Pháp. Trong những bức thư đó, trong những buổi dạy học đó, trong những cuộc tranh luận đó, Nguyễn văn Vĩnh không

lâm về hùng hồn. Ông nói dễ dàng và tin
những chữ thông thường để diễn tả m
cách khoa học những điều rất khó n
Lời ông không chém mà cũng chẳng man

và vira, nhưng khi nào đến đoạn chính
của vân-dè thì giọng nói cũng như lời
văn của ông, sôi nổi, đầm ấm và mau hồn
đột một chút.

Ai đã biết ông tất còn nhớ cái giọng noi
 sang sảng âm âm, rõ ràng từng chữ. Ông
 đọc một câu thơ hay kê một chuyện cõ
 tich eung rành rọt như khi ông bàn về
 một chuyện trong gia đình vậy. Giọng ông
 vui mà hơi có vẻ nhạo đời. Thỉnh thoảng
 lai sâu cay, làm cho người nghe, nết cõ
 quên cũng còn phải là lâu lắm. Nhất là ở
 những nơi công cộng thi ông nói lại càng
 tài lâm. Lời văn ông dễ dàng, ý tưởng ông
 biến hóa, nhưng không bao giờ tỏ ra rằng
 ông sắp đặt trước hay học thuộc lòng sẵn
 từ nhà. Những chữ, những câu cùc ông
 hình như nở ra một cách tự nhiên từ một
 ý tưởng vững chắc, có tin tưởng; nở ra
 một cách bất thình linh, không ai ngờ, làm
 cho câu chuyện của ông càng có vẻ đậm
 đà thú vị.

(còn tiếp)



TAM-KỲ THỦ, XÃ

M Trận định KHÁI

J. DÄ F

NHỮNG NGƯỜI Đi ngược giòng

của TRẦN ĐÌNH KHẢI

— Ai da eo những ý tưởng không
thường, những cuộc đời ngang ngược,
không thể bỏ qua không đọc «Những
người dì ngược giang» để tìm hiểu tam
ly của chính mình được phân tách và
phô bày một cách ý-ml, ranh mạch.

— Một thể văn đặc biệt và là tùng mà
tất xưa tên này chưa có một nhà văn nào
viết đến

Mợ Tú Tân của ÔU THIỀN
2B.50

SÁCH X

NH
Huy-Bich 0\$95
Thé-Thüy 0\$98
Huyễn Nga

Một tháng với những kẻ tim vàng

Nguyên-văn bằng Pháp-văn của cụ NG. VĂN VĨNH
Bản dịch quốc-văn của LÊ VĂN HÓE

— Thưa ông, ông thuê lỗ phải chăng?

— Dạ, tôi hơn thế một chút kia... Nhưng thưa ông, cái thịnh-ý của ông đối với công việc, phỏng có ích gì cho tôi. Tôi há chẳng trông thấy dưới cái chòm râu sáu tháng...

— Ông định nói cái chòm râu sáu năm chứ gì! Vì mười hai năm trước đây, ông Mô nguyên chủ-nhiệm báo A. I. sống ở nhà quê với mấy thửa ruộng của nhà ở Mô. Nhưng từ hồi kinh-tế khủng-hoảng, ruộng đất không nuôi sống được người nhà, chỉ đóng thuế cũng không đủ; rồi vì ruộng mà vay công lính nợ rất to, thóc úc đem trả lãi nợ không đủ...

— Vậy thì ông muốn hỏi gì tôi? Ông định phỏng vấn tôi vì những đại-nghiệp đang thịnh-vượng mà sụp đổ cách nào, và chắc là để dâng vào tờ báo nào sắp ra hay là dâng vào tờ A. I. tái bản?

— Không, không. Không nói chuyện làm báo nữa. Cái lầm lối lớn nhất trong đời tôi là lây nghề báo để nỗi bồn sự thực cần phải nói, tại một xứ mà nghề làm báo chỉ thành công trong một vai trò dã ẩn định, nghĩa là hơi khó ẩn-định một chút. Nhưng thôi, không nói về việc ấy nữa. Tôi đến đề-nghị với ông về một công cuộc làm ăn báo là một cuộc mạo-hiểm cũng được, duy công cuộc đà họa may mới có cơ dụng lại được co-nghiệp chúng ta, trong thời buổi này.

Ta đi tìm vàng, loài kim-sắc vàng ghê tởm kia đã làm cho chúng ta thất cơ lỡ vận.

— Tôi tưởng ông không đến mỗi lần thăm như thế. Vì vàng đã làm chúng ta và chín trăm chín mươi chín phần nghìn loài người khổ sở. Sao ta lại còn định làm to thêm khối vàng nặng hiện đang đ𝐞 bẹp cả hoàn-cầu, đẽ làm tăng thêm sự khổ sở đó,

Cái cát cán vàng hiện ở trong tay vài người thề-lực nâng lên hạ xuống tùy lòng.

Thế rồi, người bạn đồng nghiệp cũ của tôi lúc này đã thành một người nhà-quê Việt-Nam, đem tất cả một lý-thuyết kinh-tế và tất cả mọi khoa luân-lý cá-nhan đối với những sự lầm-lạc của các bục năm quyền bá-chủ hoàn-cầu, thuyết cho tôi nghe. Tôi tiếc không thể thuật lại câu chuyện dài dòng của ông khách đó ra để đọc-giả nghe.

Bí thua lỗ, mắc công nợ, thất-nghiệp như tất cả những người thịnh linh thiêng minh không thể tiếp tục làm ăn như cũ được, và tệ hơn thế, bắt buộc phải mưu cho mình và cho người nhà mình có cơm ăn ngày-sắp tối, tôi đành phải nhận lời đề-nghị của một người nghèo khổ, người ấy chắc chắn là lịch-duyệt hơn tôi, vì ông ta khôn hơn tôi những mười hai năm trời, còn tôi thì tôi mới thoảng nhìn thấy sự nghèo khô và khòng tin rằng nó đã ngập nghé ngoài cửa rồi. Tôi vui lòng nhận lời nhất là vì công cuộc khởi xướng lén chằng cần vốn liêng gì khác là tiền di đường độ ngàn cây số và lưu lại chứng một vài tháng tại một xứ người ta không cần tiền đền sòng, vì ở đấy hiếm bạc quá hâu như là không có, đến nỗi đè kiêm tiền đóng sur-thue và mua những đồ dùng ván-minh, nhân-dân chỉ còn có cách đào đất lấy loài kim vàng mà cả thế giới đều quý-báu và đem chúa dụng trong hầm các ngán-hàng, rồi lấy bạc, đồng cùng giấy ra tiêu thay.

Chúng tôi ra đi với một số vốn liêng xoàng hết sức. Nếu nói rõ ra đây là bao nhiêu tiền thi các ngài sẽ phải bật buồn cười. Số vốn ấy một nửa dùng gần hết và

việc mua lương thực ăn đường, và mua máy thử khí-cụ xoàng xoàng để chế cái máy là mà ông bạn tôi bảo đã sáng-chế ra theo phương-pháp mới nhất của khoa học mỏ vàng. Cái máy ấy theo lời ông, sẽ giữ lại nết thảy những hạt vàng, những mây vàng, những cám vàng lẫn trong cát và đá cuội lọc ở một cái thác nước nhỏ.

Tôi nói vớ vẩn đấy. Vì, dù rằng người ta vẫn bảo tôi thầm-nhuần tri-thức phồn-thông, song tôi thú thật đây nay chẳng hiểu chút sin gì về thuật đúc vàng, ngay cả những điều sơ-lược nhất về khoa địa-chất và khoa-chất-học cũng vậy. Thấy thế, ông bạn tôi bảo tôi rằng sự đó chẳng can hệ gì trong công cuộc ông ta đề xướng. Thứ nữa đọc đường trường ông sẽ dùng cách thô-so nhất để làm tôi hiểu các cách thức so-lược về công việc chúng tôi sẽ làm. Da đì, ông không cầu tôi cộng-tác về dâng chuyên-nghiệp. Ông bảo tôi có những tài năng cầu phải đem thực-hành tại một xứ mà nhân-dân không thích khó nhọc làm việc dù thu tiền cũng thế. Ở đây dùng thô-dân làm được việc, cần phải có một chút hòa-khi và một chút hốt-lượn (aisser-aller), mà hai đức-tính đó, bình như tôi có sẵn và rất giàu. Tôi chẳng giàu gièm gì, mà nói thêm rằng tôi được cái dẽ học các thứ tiếng. Thứ tiếng nào khó đến đâu cũng chỉ trong tầm hôm la tôi học nói ngay được, có khi học được cả cái giọng giồng nhau với, nơi nói thứ tiếng ấy, để rồi lại quên một cách cũng đê-dang như vậy, khi thứ tiếng đó không cần dùng cho tôi. Tôi đã học tiếng Quan-hoại ở Vănnam theo cách ấy; học tiếng Anh ở mấy nơi tàu sang Pháp-mản-xã; học tiếng Đức trong khi sang du-lịch Bá-linh hồi năm 1922. Vả cháng người Lào nói tiếng Thái là thứ tiếng mà tôi đã tập nói ít nhiều hồi trong nhà tôi có một cô Thổ.

Thế là tôi công-ty vào một công-cuộc có thê làm ném giầu cõi, ném thành-công. Vốn gộp vào thi một phần bằng tiền vừa đủ để kinh-phí vào việc đùi đường và một phần bằng tài-năng, công-dụng thế nào chưa

hiểu. Người chung phần với tôi thi góp vào sự sáng-kiến của ông ta, một cái vốu bằng những điều hiều-biết quý-báu về những công-cuộc khai mỏ của người Xiêm và người các nước khác ở Lào, về nền phú-nguyên rất phúc-tap của Thđ-dịa Ai-lao.

Gặp hồi sở Hòa-xa mời di dự lễ khánh-thành quặng đường từ Biên-tri di Tuy-hòa trên con đường thiết-lộ xuyên Đông-duong, tôi được dịp di một phần lớn quặng đường không phải mất tiền lại được ngồi trong những toa xe mới rất lịch-sự dem chạy ngày khánh-thành.

Tư làm tròn nhiệm-vụ nhà viết báo ngày lễ khánh-thành, tôi đáp chuyến xe riêng trở về Đông-hà, bạn tôi di chiếc xe hơi hòn cũ kiều Ford kéo theo là một đồng khí-cụ và lương-thực hai người ăn trong một tháng, do đường bộ đến đợi tôi ở đó. Đến ban ở Đông-hà, tôi không biết là bạn sẽ lồi mình đi đâu. Nói thế, chắc các ngài không ai tin. Nhưng sự thật là như vậy. Tôi chẳng quan-âm gì đến nơi chúng tôi sẽ cùng nhau làm việc. Theo tài-liệu của bạn tôi, nghĩa là theo lời ông bạn tôi nói, thi phải ngược dòng sông Tchépone là một con sông phát-nguyn từ núi Hoành-son, lên một miền ở Trung-Lào. Thế là đủ. Cái nhiệm-vụ của tôi là nhiệm-vụ một người bạn đồng-hành, giúp được phần nào vào công-cuộc thi giúp, và riêng về các vấn-dề tuyên-mộ, nhân-công và tổ-chức công-việc.

Để khởi hao bụi mạt số vốn nhỏ vào tiền lô phi, lúc ở trên xe lửa xuống tôi làm ra bộ không biết rằng có một nhà khách-sạn ở Đông-hà. Tôi đến trả lại nhà hàng cơm ta gặp đầu tiên ở vùng phu-calen nhà ga.

Chỉ có một căn phòng, trong phòng kê ba giường, nằm trên một chiếc giường đó, tôi ngủ cho hết đêm, trong rằng duy có một mình trong đó.

(tòn tiếp)

TRIẾT-HỌC HÒA-BÌNH

hay

TRIẾT-HỌC CHIẾN-TRANH?

Trong một số trước đã dịch
đảng bài «Chiến-tranh và ư
trưởng ở Án chấn», nay tại xin
lập diện bài «Bài viết triết
học chiến-tranh» cũng do
người Nhật viết trong tạp chí
«Nhật-Nhật và người Nhật»
xuất bản giữa lúc trận thế
giới đại-chiến lần thứ nhất
đang đe doạ sự nghiêm cùa.

Cuộc Án-chấn đại chiến lần
nay, nguyên nhân rất là
phê-tap; nhân khẩu quá
thừa, kinh-tế khốn nạn, các
nghề công thương tịn triều
rất man, và sự bành-trướng
của chủ-nghĩa dân-lợi, sự cắp
hành của chính-sách thế-giới
cùng cháy ngầm ngầm rồi bắc
bằng lèn, vốn không phải chỉ
là cái cá nhân giàn xay ra
trong một lác. Trong các
nguyên nhân ấy, sự xung
khởi triết-học chiến-tranh,
đối với lu-lu-tuong giới-thực
có thể lực phi thường, phần
trực tiếp quan hệ về chiến-
tranh lại càng sâu lầm. Đó
là điều chúng ta cần phải
nghiên cứu cho được thấu rõ
cái lý của nó ra làm sao.

Triết-học chiến-tranh, là
về mặt triết-học nói rõ rẽ, rất
cần câu chiến-tranh v.v..
Người thi bảo «chiến-tranh
là yên-tố duy nhất về trật-tự
của thiên-thần; đó là căn-cứ
ở thành thà để chống đỡ
chiến-tranh».

Ôi, điều nói trong thành
thà, chì là lâm chà, truong
triết-học hòa-bình, nay kè với
triết-học chiến-tranh lại càng

muốn muộn để làm thành
thà ấy cho điều chà truong của
minh, nêu không phải là
xuy-en-iac phu-hội, thi chì là
tự-dối minh và đối người mà
thôi. Phương-cúi thách-thu
chì có hể tự với một hàng
người, nêu thuyết ấy không
được bao quát được, vậy không
dàng đe doạ sự nghiêm cùa.

Lúc đến kẽ cho chiến-tranh
là gốc ở linh-chai của loài
người lúc là chủ-truong loài
người có tinh-chất căn-bản
cần phải tranh-danh. Biết-kien
guai-đãy, không phải mới có,
ngay từ Hoắc-bô-lu (Hobbes
1588 - 1679, nhà triết-học
nuovo Anh) đã chủ-truong rồi.
Hoắc-bô-lu cho rằng giới-sinh
ra người, và ân-thân-nâng
lực, đại-là binh-dâng. Đô
là binh-dâng đều mong đưa
đat tới cái mục-dich binh-
dâng ấy. Vì dụ oai-hai người,
cùng câu-một vút mà tát-đãy
lại không phải là hòn người
có thê cùng có được, thi thê
tất phải tranh-nhau. Sự tranh
nhau ấy chì là trạng thái tự
nhiên. Ấy là nền trạng thái
tự nhiên chì là trạng thái
không có lúc nào thôi. Xét về
mặt sinh-lý học, cuộc chiến-
tranh của loài người, cũng
không bao giờ có định-chi.
Cái mà người ta gọi là hòa-
binh chẳng qua chì là sự đe
đối về chiến-tranh. Đối với sự
phân biệt hòa-bình và chiến-
tranh, người đời thường
đường cho hòa-bình là trạng
thái binh-hồi, chiến-tranh là
trạng thái phi thường. Theo

thi nhau. Muôn ở trong trạng
thái ấy mà muôn cuộc yên-
lôan cho mỗi người, là mph;
diễn rất khò. Cho nên nhân
lòng nghĩ kháng-dõi, không
được khòng phải bỏ sự tự do
tự nhiên, mà kiến-thiết nén
xã-hội có trại-tự. Nhưng sự
tranh đấu của-dịch, thi chưa
hèo eo vi thế mà tiêu diệt. Đó
là lý thuyết của Hoắc-bô-lu v.v.

Người to nhân ấy suy ra,
cũng nói rằng loại người ở
trong trạng thái tự nhiên, dù
thì oai-cái bắn-nâng căn-bản
bảo tồn thân minh nó chì phải
mà oai-bắn-nâng căn-bắn-đãy,
không thê không có cái ý-chi
chiến-thắng đối với hết-hay
cuộc tranh-danh.

Thuyết triết-học siêu-nhân
của Ni-thái (Nielsche) mà
các-nhan-niên nước Đức đều
rất tin ngưỡng, cũng chì là ra
sắc mờ rộng tu-iruong của
Hoắc-bô-lu. Ni-thái có nói:
«Gọi là chiến-tranh là cái
hiện-tượng bao giờ tuyet chia sinh
vật giới, động vật, thực vật
thường thường kẽ-tục mà
không có thê nào thôi. Xét về
mặt sinh-lý học, cuộc chiến-
tranh của loài người, cũng
không bao giờ có định-chi.
Cái mà người ta gọi là hòa-
binh chẳng qua chì là sự đe
đối về chiến-tranh. Đối với sự

phân biệt hòa-bình và chiến-
tranh, người

chì là trạng thái thường-thay,
mà hòa-bình là thời kỳ đe bị
chiến-tranh. Con thú đe chực
cắn-xé vật gi, tất trước phải
vươn mình mà nhìn châm
chập: thời kỳ hòa-bình của
quốc-tế lúc là lúc nhìn châm
chéo chà con thú dữ vây. Ấy

cho nên lịch-sử dĩ vắng của
loài người, đều là chiến-sử,
là một sự kẽ-tục chiến-tranh
không có ngày nào thôi. Do
đi-vắng mà xet-tuong-lai thi
thê giới quả không bao giờ
có được cái thời đại-dẹp-tắt
chiến-tranh, có thê nói chả
như thê. Một trong những
nguyên-nhan chiến-tranh là
số người sinh sói, đại-dẽ các
sinh-vật sinh con thường
nhieu, một lắc thường tới
vài trăm cho đến ngàn vạn,
thê kẽ không thê đều sống
còn cả mà không hao hụt.
Một phần nhón thường
thường vì chiến-tranh
mà chê, phần còn sót lại
chì là số ít mà thôi. Người

là động-vật có đoàn-thê, mà
khác với động-vật khác, khi
chiến-tranh thường hợp ngan
vạn-dàn đe chọi nhau. Cho
nên loài người chì khác các
động-vật khác là đánh nhau
luon luon, mà số người
được thêm ra; thi số người
thêm ra mà nạn chiến-tranh
trọng-dai, liền nhân-đó. Cho
nên gọi là sinh-hoạt, tức gọi
là chiến-tranh, các cuộc tranh
nhau giết nhau chia sinh-vật
giới chằng-là nào thôi. Loài

người dù có lúc không đánh
nhau mà cũng như đánh
nhau, vì các sự cạnh-tranh
đe sinh-lòn hàng ngày, chẳng
phải chiến-tranh thì là gì?»

Đó là điều lâm-lẫn của nhà
triết-học chiến-tranh coi sự
chiến-tranh cũng như sự
sinh-lòn cạnh-tranh vậy.

Chiến-tranh có nhiên-cảng
là một phần trong cuộc sinh-lòn
cạnh-tranh, nhưng không
thê cho ngay sự sinh-lòn
cạnh-tranh là chiến-tranh.
Nếu trong hai cái ấy mà
không phân biệt cho rõ ràng,
thì nghĩ-luận rồi đời không
biết thế nào là phải. Nếu
nán-cùi chò xem zét chiến-
tranh về mặt sinh-vật học,
tất phải bài-xích cái thuyết
của Ni-thái là lầm-to.

Sự sinh-lòn cạnh-tranh,
đã đánh là thường-thai
trong sinh-vật giới, nhưng
không thê nhận đê là hiện
thức chiến-tranh. Lịch-sử
loài người, đê đánh có nhiều
thời đại chuyên-việc chiến-
tranh, như nhá-hu học-hay
sự sinh-hoạt của các bộ-lạc-là
sự sinh-hoạt không bao giờ
phai-ra. Coi đó dù biết loài
người quâ-không có cái tinh
chất căn-bản thích chiến-
tranh, nêu khong bị kẽ khac
bức-bach, thi chì yên-nhiên
muru cuộc sinh-hoạt hòa-bình
mà thôi.

Tóm-lai, cái bắn-nâng rất
mạnh của loài người, là bắn-
nâng xã-hội, nêu phai bao
hòa-bình là trạng-thai bình-thi,
mà chiến-tranh chì là
trạng-thai đặc-biet tạm-thi.
Như các ông Lu-Theo, Thác
nhí-lu-thái, đều chủ-truong

Kéo-ho
Peecto
một-cô
hàm-miệng

EROS

Xì-gà nhẹ, thơm, êm-dọng, rất thích-hợp cho người-nghien
thuoc lá-nặng. Bán lẻ khắp-nơi. Bầu-buồn tại hàng
thuoc lá FATONCI, 87 Rue de Hué Manol — Téléphone 974

thuyết tinh người vân thiện, và vân hòa trang-lạc mới có tranh đấu, thuyết ấy thực là có lý. Các nhà chủ trương triết học chiến-tranh kia, cho chiến tranh là tinh chất cẩn bản của loại người, chẳng là lầm lẫn lầm đù? Tinh chất loại người, qđ lúc cũng có cái bản năng hướng dẫn chiến tranh, nhưng quyết không thể lây thế mà nói dò là toàn thể tinh-chất của loại người vậy.

Các nhà triết học chiến tranh lại chủ trương thuyết cho chiến tranh là nguyên động lực xác tiền văn-hóa. Hưu-dinh-cách-nhì nói: «Sự chiến-tranh có ích cho tiền bộ nhiều hơn là lâm hại cho tiền bộ, như hai thành Nhâ-diền, La-mã, dù luôn luôn bị nạn chiến-tranh, nhưng chính vì chiến-tranh mà len tới tận bờ biển hóa-hoa; hai nước Đức, Ý cũng đều lây sát và máu gây nên quốc-gia thống nhất. Cơn đồng-tổ nồi lén, có thể làm trong sạch không khí, tuy bom có làm vung cỏ nát, tuy đạn có bặt gốc cây khô, nhưng những cảng cảng dần vũng-chết thì vẫn đứng tro không bị lay động. Cuộc chiến-tranh diễn ra là cuộc thi nghiệm chính-tri, như thế, tri-lực của nhân dân mỗi nước. Những quốc gia hèn kém, có thể sống sót trong lúc hòa bình tới khi gặp cuộc chiến-tranh. thi các điều kèm hèn, đều bộ lộ ra cả...» Ôi, nói về những hiện quả đã qua của chiến-tranh, và các cuộc văn-hóa phát triển, có nhiên là ta phải công nhận, loại người từ cuộc sinh hoạt bô lạc tiềm dân thành những quốc gia

như ngày nay, không thể khêng nói là do chiến tranh mà được thể. Nay các nhà xã-hội tám lý học cũng bảo cái bản năng tranh đấu rất có ích cho sự tổ chức xã hội.

Những dân tộc đang vào địa vị có lập mà lâm thành được một quốc gia là nhờ ở sức chiến-tranh rất nhiều. Đến như thời đại giao thông chưa phát đạt, các nước cũng thường thường nhờ ở chiến tranh để truyền bá văn-hóa.

Bảo chiến-tranh là nguyên động lực xác tiền văn-hóa, thực không phải là quá. Nhưng bảo xác tiền văn-hóa chỉ chuyên cagy ở chiến-tranh, không chiến-tranh thì văn-hóa không thể phát triển, điều đó thì người ta lại không dám cá tin. Theo các điều đã nhận xét, ở vào thời đại tiền bộ ngay nay, chiến-tranh chỉ là trò lục cho sự phát triển văn-hóa.

Văn-hóa phát triển, chỉ cạnh tranh súng dã dã, cần gì phải dùng chiến-tranh? Dù chiến-tranh có thể thí nghiệm giá trị về chính-tri, như thế, tri-lực của quốc dân, nhưng các cuộc cạnh tranh hòa bình, cũng đủ để phản hàn hán, kháng-cự phải đến chiến-tranh.

Xem các điều đã kể trên, triết học chiến-tranh, thật lầm lẫn rất nhiều. Nếu ở thế giới này ai nấy đều sẵn mang vũ-tưởng ấy, thay có cơ nguy hiểm phi thường. Vì vậy chúng ta không thể không theo triết học hòa bình mà cung ra các bài xích triết học chiến-tranh,

CÙNG BẠN ĐỌC T.B.C.N. Ở TOÀN XỨ CAO-MIỀN

Sau khi tôi tuyên bố làm biệt các ngài, nhà báo đăng tin nhắn các ngài đã quá hạn, vui lòng gửi ngàn-phieu trả, nếu không sẽ phải làm recouvrement par poste.

Rồi cuộc, các bạn đọc vẫn chưa gửi tiền vở. Bây giờ, mà còn tiếp báo trả lại, ngoài băng đế + parti sans laisser d'adresse.

Mến hiếu rằng: vì nào + chơi đòn + như vậy, mà một khi bị truy-tóm ra, thì có lỗi. Vì nhà báo sẽ dùng cách viết thư hỏi ông Chef nếu độc-giả làm số công; hỏi ông chủ hàng, nếu độc-giả làm số tư; hỏi nhà đương cuộc, nếu độc-giả là người thương-mại.

Còn như hỏi các nơi kê trên, mà vô-hiệu-quả, có-nhiên là nhà báo tự bắt buộc đăng thư-tin, để nhờ người khác chí dùm.

Ở đời, con người được thiên-hạ ca tụng, kính-trọng chua chát là vì tiền tài, mà là vì sự tín-nhiệm vậy. Vâ, giao-linh quản-tử là do chỗ tài thương phán-minh. Ta không nên coi tiền trọng hơn danh-dự,

Ng-đức-Kinh

T. B. — Xin cảm ơn chư-vị đã vì tôi, mà trả tiền phán-minh cho nhà báo sau ngày tôi thôi.

— Ông Võ-văn-Rết, cũng là bạn thân-giao của tôi. Xin các ngài sốt sắng linh-tiền T. B. C. N. với Ông ấy.

PHÚ-SƠN

KHÔNG-TỪ CÓ HỎI LỄ — — NOI LÃO-TỪ KHÔNG ?

Tới nay, làng Nho nước Tàu và nước ta đều tin-thực và công-nhận rằng Khồng-Tử khi tới nước Chu, đã đến thăm Lão-Tử và hỏi Lão-Tử về Lễ.

Tin đến nay dời Hán, người ta đã vẽ cả tranh hình-dung cuộc gặp gỡ giữa Lão-Tử và Khồng-Tử, và ngày nay các sách Lịch-sử được bộ Giáo-duc Trung-hoa chính-thức nhận làm sách giáo-khoa, đều không quên thuật lại việc đó.

Thực ra, thuyết nói Khồng-Tử hỏi Lão-Tử, và Lão-Tử khuyên dạy Khồng-Tử vị tất đã đáng tin.

Bấy lâu nay người ta sở dĩ không ai dám đứng ra phản đối thuyết đó, là vì thấy có nhiều tang-chứng khẳng-dịnh, và chưa tìm được tang-chứng gì trái ngược lại.

Những sách cổ có chép việc trên là những sách sau này:

- 1) Trang-Tử
- 2) Lễ-ký
- 3) Sứ-ký
- 4) Khồng-Tử già ngử.

Mà trong bốn bộ sách trên thì cổ nhất là sách Trang-Tử chép từ đời Chiển-quốc tức là trước đời Tân. Còn LỄ-KÝ thì do Đái-Đức Đái-Thánh đời Hán chép lại; SỨ-KÝ của Tu-mã-Thiên cũng xuất hiện đời Hán.

Còn sách Khồng-Tử Gia-ngử nếu quả do Khồng-Phu soạn, thì Phu cũng sinh vào đời Tân, tức là sau tác-giả sách Trang-TỬ.

Như vậy, ta phải nói rằng các sách sứ-ký, Lễ-ký, Khồng-tử, Gia-ngử đều chép theo sách Trang-Tử. Hay là bảo như thế này cũng được:

Sách Lễ-ký đã chép theo sách Trang-Tử, sách Sứ-ký đã chép theo sách Lễ-ký và

sách Khồng-Tử Gia-ngử lại chép theo sách Sứ-ký hoặc theo cả hai bộ sách trên.

Nghĩa là thuyết nói Lão-Tử khuyen nhủ Khồng-Tử hay Khồng-Tử hỏi Lễ Lão-T Tử khởi lập từ sách Trang-Tử.

Sách Trang-Tử, dù do chính Trang-Tử soạn hay do đệ-tử Trang-Tử soạn, cũng vẫn là một bộ sách của phái Đạo-gia. Mà phái Đạo-gia với phái Nho-gia không cùng chung một tôn-chỉ, một chủng-trí-tu; trái lại, lại tỏ ra phản đối nhau, vì một bên thi chủng-trí nghĩa Yêm-thể (chán đời) một bên thi chủng-trí nghĩa Nhiệm-thể (gánh vác việc đời).

Có-nhiên là Trang-Tử (đệ-tử của Lão-Tử thủy-tử Đạo-gia) và đệ-tử Trang-Tử không bao giờ nói tới cho ông Thánh-sư Dao-Nho.

Vi-vậy trong sách Trang-Tử, Khồng-Tử bị chế-riệu một cách sâu cay mỉa-mè, bằng giọng văn-tự sự rất tài-tinh.

Theo gay thiên-dầu trong sách Trang-Tử thuật chuyện chim-dại-bằng và cá kinh-ngữ, người ta đã biết rằng vănsách Trang-Tử chẳng phải là văn Sứ-ký hay văn-tự-thực gi, mà chỉ là văn-ngo-ngoan, nghĩa là lối văn-bịa chuyện.

Như thế thi chuyện Khồng-Tử đến hỏi Lão-Tử, và thăm Đạo-Trich giá-tri cũng khôngほか gì chuyện chim-bằng và cá kinh, nghĩa là toàn chuyện bịa - đặt tưởng-tuyng.

Làng Nho đều nhận như thế. Làng Nho đều coi chuyện Khồng-Tử thăm Lão-Tử và Đạo-Trich trong sách Trang-Tử là chuyện vu-khoát không đáng tin, song vẫn tin lời các sách Lễ-ký, Sứ-ký, Khồng-Tử Gia-ngử là đúng sự-thực.

Tin-lời Đái-Thánh Đái-Đức, Tu-mã-Thiên, Khồng-Phu, tiên-nho hậu-nho không

ngòi rằng mấy vị Nho-giả trên đây đều đã vỗ-tinh nhận lời sách Trang-Tử là đúng.

Thật là một điều khó!

Nếu quả Khổng-Tử hỏi Lão-Tử và khen « Lão-Tử giống như con Rồng » (theo sách Sử-ký của Tù-mã-Thiên) thì sao không thấy họn đệ-tử chép trong sách Luận-Ngữ?

Những lời Khổng-Tử nói về lòng « nhẫn » của Quản-Tử và cái « huệ » của Tú-Sản đều có chép trong sách Luận-Ngữ, điều đó tỏ rằng Khổng-Tử không cần giấu lời khen ché, và đệ-tử ngại cũng không phản-biệt gì người trong nho-phái hay ngoài nho-phái, hãi ai nho được câu gi của Ngai thi ghi chép ra. Vậy nếu Ngai khen phuc Lão-Tử như thế thì đệ-tử Ngai tất không thể bỏ sót lời Thầy khen một nhán-vật như Lão-Tử.

Trái lại, sách Luận-Ngữ, đã cho ta thấy một cách kín-dảo và giàn-liếp rằng Khổng-Tử không đồng ý-khiến với Lão-Tử.

Hiền-văn sách Luận-Ngữ chép rằng:

Hoặc có người hỏi :

— Lấy ơn đến oán, nên chẳng ? (Dĩ đức báo oán hèn như?)

Khổng-Tử hỏi lại :

— Vậy lấy gì để đến ơn ? (Hà dĩ báo đức?)

Và nói thêm rằng :

— Cứ lấy lòng thẳng mà trả oán, lấy ơn mà trả ơn. (Dĩ trực báo oán, dĩ trực báo đức).

Mà câu « dĩ đức báo oán » (iấy ơn, trả oán) chính là lời nói của Lão-Tử, thấy trong Đạo-đức kinh.

Có phải Khổng-Tử đã ché Lão-Tử một cách giàn-liếp, chứ không hề rõ ý ngợi khen?

Có thể bảo rằng Khổng-lử hoài tới thăm Lão-Tử để hỏi mượn sú-sách hay vì một mục-đích gì khác, chứ bảo rằng Ngai đến hỏi Lão-Tử, và để nghe lời Lão-Tử khuyên nhủ, thì thực đáng ngờ lắm vậy.

VĂN-HẠC

NHÀ XUẤT BẢN

BÁCH-VIỆT

In những sách giá trị mang dấu hiệu mới nghệ-thết tiễn-bộ

ĐÃ CÓ BẢN:

Chuyện HÀ - NỘI

của VŨ NGỌC PHAN

Muốn biết kỹ càng muôn mặt của chính Hanoi kinh kỳ hãy đọc chuyện Hà - Nội
Mỗi cuốn giá 2\$20 (bản quý 15\$)

SẮP CÓ BẢN:

Xóm Giêng ngày xưa

của TÔ HOÀI

Một mảnh tình cay đắng của một thiền niên ngõ ngác.

Một câu truyện tâm sự nồng nàn, đau thương và ngắn của một thời trè tuổi ngõ ngác.

Những hàng chũm tăm huyệt gác cho Sách ban trễ của bốn phương đất nước, in cực đẹp trên khé giấy 18 x 24.

BUONG IN :

NHÀ QUÈ

tiểu thuyết dài đầu tiên của Ngọc GIAO

NHUNG NGAY THƠ ẤU

ký ức của Nguyễn HỒNG

XÓM AO SEN

tiểu thuyết của TÔ HOÀI

HƯƠNG KHỐI

tiểu thuyết của Mạnh Phan TU

Thư và mandat xin dè cho:

M. PHÙNG VĂN HỢP

40, Rue du Cuivre — Hanoi

NGHIÊM-PHUC

và vấn-dề văn-hóa Đông Tây

Đến chỗ bắt-dòng thứ tư của văn-hóa Trung-Tây là tôn-chí giáo-đục.

Chúng ta đã thấy ở đoạn trên, Nghiêm-Phuc bày tỏ văn-hóa Trung-quốc và Tây-duong khác nhau về quan niệm tiến-hóa, thành ra cũng phát-hiện mỗi đẳng một vẻ không giống nhau. Đẳng này khu khu lòn-cò; đằng kia sa thich duy-tân. Một bên tôn trọng dân-quyền; một bên bao-thủ chuyên-chế.

Áy chính bởi những sự bắt-dòng như thế, việc giáo-đục ở Tây-duong và ở Trung-quốc tự-nhiên theo đuổi khác nhau.

Tôn-chí giáo-đục của Tây-duong là mở mang tri-thức cho khắp quần-chủng, không riêng món leại hay chia đẳng cấp nào. « Quốc gia hung vong, thất phu hưu trách », cậu nòi cùm miệng ấy của chúng ta xưa nay, phải đặt vào xã-hội Tây-duong mới đúng. Thật thế, ở xứ người ta, bất cứ ai cũng có trách-nhiệm đối với tộc-quốc, bất cứ ai cũng phải đóng góp tài-năng tri-thức cho sự ứng-nền thịnh-vượng chung của quốc-gia. Giáo-đục mỗi người sống hưởng cái nhằm theo mục-đích ấy.

Với họ, giáo-đục phô-thông và cần dùng như khi trời, ai cũng được hưởng-thu như ai, tùy theo mỗi người sở thích về tài nghè mòn học gì đều được giáo-đục riêng tài nghè mòn học ấy. Vì tôn-chí giáo-đục ở xứ họ cởi lèm cho dân cường quốc phu, cho nên mỗi một tên dân, dù là con cha cháu ông hay áo vải chán trảng mặc kệ, cũng được chịu sự dạy dỗ tốt lành không khác gì nhau. Vô luận cách nào có thể khiến cho quần chúng được sung sướng khôn ngoan, giáo-đục đều phải

IV
Bức thư 10.000 câu
của Vương-an Thạch

giảng-cứu và thi-thố
cho dân dễn nơi
đến chốn.

Trái lại, ở Trung-quốc không thể; đối với người trên, nghĩa là hàng lầm vứt cầm quyền tri-dân, việc giáo-đục chỉ có ý-nghĩa gay-dụng lừa cợn lấy một số nhân-tài ra làm quan; đối với kẻ dưới, dì hoc cũng chẳng có hy-vọng gì khác hơn là chiếm đoạt khoa-danh, bòn-hà si-hoan.

Té ra ông vua tiếng rồng lo việc giáo-hóa nhân-dân, chẳng qua chọn lấy số người vừa dù sai khiến; còn người làm chịu sự giáo-hóa ấy, chẳng qua mong mỏi tuyet dịch chí có thi ôi làm quan là hết.

Ngoài cách giáo-đục khoa-danh sĩ-hoan, nhất thiết phương-pháp gì làm cho quoc-gia phú-cường và dân-chứng có thể nhờ cậy để sinh tồn an lạc, tiến-hóa cải-lương, đều không cần phải giáo-đục. Chẳng-trách ở nước Tàu gọi là giáo-đục, chỉ có kết-quả cao nhất, là rèn đức ra một số ít nhân-tài để cai-trị bách-tỉnh thế-thời; đèn như cái-dao sinh-tồn tiến-hóa của quần-chứng thi còn thiến sót trăm bể, không bao giờ vào đâu mà hỏng cái thiện và tần-tội lên được.

Tóm lại, giáo-đục ở Tây-duong là giáo-đục làm cho quoc-gia phú-cường, còn giáo-đục ở Trung-quốc, quanh di cuẩn lại, không ngoái cái tôn-chí đào-tạo cõi người sai phái của nhà vua !

Đó là đại-ý Nghiêm-Phuc so sánh tôn-chí Trung-Tây giáo-đục, thấy phát-biểu ở bài phê-bình bức thư dài 10.000 câu của Vương-an Thạch đối Tống-dâng vua Nhân-tôn.

Vương-an Thạch là ai ?

Bức thư kia kẽ lè những gì mà dài dòng văn-tự lắm thế ?

Nhân-dip, tưởng-nên nói qua ở đây, không phải lạc đà hay là vò vót.

Ta nên biết ngay từ thế-kỷ 11, Trung-quốc đã từng có người hiểu nghĩa giáo-duc một cách rõ ràng, thiết thực, và có một lối dã thi-hành phương-pháp giáo-duc mới mẻ, gần giống như của Tây-duong ngày nay. Nỗi cuộn duy tâm biến-pháp của người ấy được thi-thố triệt-dẽ ngay lúc bấy giờ, rồi sau mỗi đời cứ thế mà sửa sang thêm mãi, thi chẵng những Trung-quốc đã đi trước Tây-duong trên đường giáo-duc hoàn-bi, không để tới nay Nghiêm-Phục còn phải so sánh thô-than, mà có lẽ Trung-quốc mờ mang sớm hơn Tây-duong, cả về kinh-lê, chính-trị và khoa-học cũng nên.

Người ấy tức là Vương-an Thach.

Hồi đó nhà Tống đã bắt đầu khó khăn suy yếu cả nội-ngoại lẫn ngoại-giao, họ Vương lập chí đổi mới phép trật chính-trị lý tài, dã làm cho nước giàu dân mạnh. Muốn thế, cần phải sửa sang giáo-duc trước nhất. Vương bèn dâng vua Tống Nhân-tôn (1023-1056) một bài điều-trần dài, cực lực bày tỏ lối học và cách lựu dùng nhân-tài đương thời sai lầm, và ict cho dân cho nước. Có đoạn ông nói thế này :

« Hiện nay nhà nước chọn lấy nhân-tài dã không phải lỗi, đến sự dùng người cũng chẳng xem tài dãi ai nên làm việc gì cho đúng, chỉ hỏi xuất-thàn trước sau; không kẽ tài có xứng hay chênh, mà chỉ kẽ thời giờ ra làm quan » được nhiều hay ít.

« Người xuất thân văn-học, lại khiếu làm việc lý-tài; dã khiếu làm việc lý-tài, lại dồi qua chúc-vụ binh-ngục; dã dồi qua chúc-vụ binh-ngục, rồi lại xoay ra khiếu coi việc nghi-lê. Té ra có một người mà dùng vào chúc-vụ cả trăm quan, chẳng trách nhân-tài khó làm nêu việc vậy. »

« Giao cho người ta công việc khó làm, thì số người có thể làm được việc ít làm. Số người có thể làm được việc ít,

thì người ta đua nhau chẳng làm việc gì cả. Cho nên sai coi nghi-lê, chẳng lấy sự không biết nghi-lê làm lo, vì người coi nghi-lê đời nay, chưa từng học lê; sai coi hình ngục, chẳng lấy sự không biết hình ngục làm xấu hổ, vì người coi hình ngục đời nay, chưa từng học luật « vây v... v... »

Rõ ràng ý-kien Vương-an Thach muốn sửa đổi giáo-duc tràn-hùi nghin-xra, và dạy dỗ nkän-tai chuyên-khoa, thực-học, dã i làm nghề nghiệp gi, trước hết được huấn luyện tinh-thông nghề nghiệp ấy.

Cách it lâu, Thần-tôn lên ngôi, cung đốc ý tự cường, bèn cất Vương làm tể-trưởng.

Một khi có quyền-hành trong tay, Vương liền thực-hành tân-pháp. Thoát tiền đặt ra Tam-Tý Biều-lệ, dã làm cơ-quan chính-lý tài-chính của chính-phủ trung-ương, phàm số chi thu trong nướu đều ghi chép và định ra thê-thức rõ ràng. Chính sách này giúp cho nhà nước mỗi năm dã bớt các khoản nhũng-phi được bối phần muối.

Mặt khác, Vương bày ra phép nòng-dền thủy-lợi (đại khái như dẫn thủy nhập điện-agnay) dã tăng thêm sinh sản cho dân; lại làm những phép Phanh-mieu, Mô-dich, Phuong-diền, lợi cả cho dân và nhà nước về duong lý-tài; lập Quản-khi-giám để mờ mang quốc-phòng, làm phép Bảo-giáp khiên-dân ròn rèn việc vồ dẽ mỗi địa-phuong dù sít-tự-về. Riêng về giáo-duc, Vương mờ nhiều trường học, lại đặt các trường chuyên-môn về luật-học, võ-học, y-học v... v... lấy thực-học chuyên-khoa ròn lập nhân-tài.

Tân-pháp của Vương-an Thach, tóm-tai, phần nhiều ám-hợp với chính-sách văn-minh đời nay. Song vi xã-hội Trung-quốc đương thời ôm giữ lè lối cũ cũ quen, từ bực lão-thần danh-vọng cho đến sĩ-phu lè-thù, xum lai kêu ca phả rối, ký cho iản-pháp bối hết mời thoi. Chánh-tri, giáo-duc dã nước Tào-trai lại chuyên-chế và hư-vấn như cũ; chẳng riêng Nghiêm-Phục than tiếc, chúng ta cũng nên lấy làm than tiếc vậy.

ĐÀO TRINH NHẤT

TRUYỆN NGƯỜI HÀNG XÓM

TRUYỆN DÀI của NAM-CAO
(Tiếp theo)

Lẽ tất nhiên, bà Ngã càng căm. Kẽ mồi chài mồi lái dã hiền-nhiên là bà hai Mọn.

Bà Ngã gọi mẹ Hiền sang nhà, tính toán tiền nò, còn bao nhiêu già-tát. Giả xong rồi, bao nhiêu lời mót mè mồi tuôn ra. Mẹ Hiền chỉ có nhín cho yên-chuyện. Nhưng bà Ngã không dẽ dàng quá thê. Bà tẩm túc dã lâu. Sở dĩ bà cứ phải ngậm-tặc là vì bà chua xoay được tiền trả nợ. Phải trả, cho iò rõ mình không phải là con người lừa lật dã. Rồi sê nói. Thế nào cũng nói. Nếu im diết-chóng cho mình là đứa ngu. Vậy mẹ Hiền dã biết cái trái của thi, không dám hé hả rằng đáp lại nứa nói, thi bà cũng tha cho. Nhưng còn cái con mẹ thi kia! Con mẹ thi là bà hai Mọn. Chẳng phải mẹ mà lại thi!.. Bà Ngã nhất định nói vào mặt cho con dì già ấy biết. Bà nói thật. Bà xung xung bảo bà hai thê này :

« Bà Hai à, tôi ở cái xóm này có đến quá mười năm, chưa dán-dien với ai một đồng xu. Ấy thế mà chát mẹ nó, có đứa nó dám bảo với chị Hiền rằng tôi là con người quay-quát. »

Bà hai trợn mắt-lèn :

« Ô hay! bà này lâm chuyên chưa! bà chửi tôi dò phỏng? »

Tôi không chửi bà; tôi chửi cái đứa nò nào bảo tôi quay-quát..

Mặc thay bà với nó. việc gì đến tôi? Tôi không rời hơi nghe nhũng chuyện lôi thôi nhà bà. Bà đều vừa vừa chút!

Áy thế là bà Ngã gào thét to :

« Tôi không dẽ! Tôi chửi cái đứa nò hay bịa đặt; tôi chửi cái đứa nò nói cho giải bò vợ gái bỏ chồng, không道理 nào cả! »

Muốn tò ra rằng không đứa nào cầm được bò, bà lởm chởm lùn cầu-núi. Bà hai chửi lại. Cuộc đấu khùn thành kịch liệt. Họ nhảy vào nhau. Người nọ bịt lèk tóc người kia. Hai mái tóc xô ra. Hai người vừa gào-lèn, vừa giằng giọt. Bà hai Mọn vừa khóc lại vừa thao cái việc đánh nhau hơn: bà vẫn thường ngày thao dượt với ông chồng. Bà xoắn được tóc bà Ngã trước, dái dẫu bà

SÂM-NHUNG
BÁCH-BỘ
Hong - Khê

Bật bò kbi-huyết.
Dết tiêu hóa. Lợi sinh dục.
Mỗi hộp 200g

75, HÀNG BỘ - HANOI

Ngã xuồng. Bì thế. bà Ngã kêu ăng-acent, vừa thúc nǎm tay vào bụng đổi phưng. Trẻ con chạy đến xem. Thắng Lộc nghe chàng khoai lầm. Nó cõi cảng nhảy chung quanh, như một giám cuộc đấu võ, miệng reo hò dè tro osi. Cái hùng-dách nhau của nó mồi hùi một bùng-thêm. Nó dã dít bắt cát một thằng bạn nòi đứng hổ-cơ, rồi vừa cười vừa giò nǎm tay ra. Nhưng chàng đứa nò đánh lại nó làm gi. Đầu nò cũng chỉ khoặm mặt lại, văng-tục rồi lảng-tránh. Lộc đánh lại nhảy lòi choi chung quanh bà Ngã và bà hai Mọn. Cả hai bà cũng dã nhọc. Những cầu, cáo dã bốt hăng. Họ vừa vòn nhau vừa chờ hòn ha hòn hòn. Bống Lộc trông thấy con Tiên đang xut xít. Lộc vội nǎm lẩy hai vai nò dây vào, rồi rit kêu :

« Dánchez hòi dì! dánchez hòi. dì! dánchez hòi dì!... »

Nó chỉ cho con Tiên cái bang mờ của bà Hai :

« Tống vào đây! tống vào đây! »

Con Tiên chạy chạy ra. Lộc dãy mạnh nò một cái dứt vào cạnh sườn bà hai Mọn. Lũ trẻ vò tay cười lèm. Tiên lúng túng ngã ngồi xuống đất. Tí nữa thi nó bị bà hai đầm-bẹp. Lộc thấy nó

tôi do thế, lây làm tức lâm.

Nó gào lên :

— Bà ơi, cẳng mà lối! bà
lấy cẳng mà lối!...

Và bà Tiên chậm nhẹ
theo, nó không còn chịu nổi
rồng vào ôm hòn một chân
bà bà, mím chặt môi lại,
kéo. Bà hai xoạc cẳng. Cá
một cái súc thịt nặng nề đỗ
xoong, đê lén bà Ngã. Bà
Ngã bu lầy quằn bến dịch.
Q

Nghĩ làm. Ông Ngã xép
chèn đục xong, vội vàng
lén gác im ông chủ. Ông
chỉ đang mải tính toán gì.
Một tay ông chỉ vào quyền
võ làm bột một quyền vồ^{võ}
học trú. Tay kia ông cầm
một cọc trinh, xia làm hai,
ba hàng trên hòn, thay cho
cái bén tinh mà người ta
nghe lách cách trong các
hang thuốc bắc. Móm ông
lấm bầm. Ông Ngã định lén
vay đồng bạc để lục về uống
ruou. Ông định đã ba, bốn
hòn nay. Bồi ô lối về nhà
ông, có một hàng thịt chò
vừa mới mổ. Có bàn ghế hàn
ho. Tròng đường hoàng
lâm. Mùi nghe chứng người
ăn cũng hòn kia đóng. Lão chủ
khoe : mỗi ngày giặt những
hai cây; có ngày ba, mà chẳng
ngày nào sô ; chỉ được cái
hần làm thịt cây rất thơm;
sạch sẽ và kỹ lưỡng; lồng,
tiết canh, tái, luộc, xáo, chả,
món nào cũng khéo. Ông
Ngã muốn ăn thử xem hòn
với thật hay nói khéo. Bực
một nỗi lợp này hòn ố quâ.
Ông chủ mèo cả mắt. Đẩy tó
xin tiền cho lén no cũng
gáy om sùm. Thò khò lồng
mà vay tiền được. Ông Ngã,
cẳng khò lâm : ông đã vay
lời nhiều. Bồi vì ông có
nuốt nuốt rât, không dám

hở. Nhưng hôm nay vừa
bán được cỗ ngai. Gân chực
bạc. Tôi gi mà chẳng hỏi
vay một đồng bạc tí?

Ông Ngã há mồm ra, chực
nói. Ông chủ không cho nói.
Ông嗽嗽 mặt, chặc chặc lưỡi
ra y hão : « đê yên cho người
ta tinh kẽo lân ... » Ông Ngã
danh lật, ngậm mồm lại vậy.



một ngón ngay ở trước cửa
nhà. Nó giống một con mắt
mở tròng tròng, mà dân
muỗi nhấp nháy chung
quanh đọa chọc vào củng
không làm chớp được. Ấy
là ông nhó đèn một trò chơi
ông vẫn chơi ngày còn bé.
Nhưng giờ thổi. Ông Ngã
rùng mình một cái, vội chạy

răng cắn mồ, rồi bật gù kè
tiếp : «... Ấy,_ibé phúc làm
sao cu cậu lại gặp may được
một anh vác cuốc. Anh vác
cuốc hối : ông này cháy đi
đầu mà thò như hò thế?
Tiết-dinh-Son nói cháp ngay
tay vào, lạy van anh vác
cuốc, xin anh ta nghỉ cách
gi cứu, kéo con Phản-lê-Hoa
nó đuổi kịp thi hò sốt vóni.

Thì rì cái anh vác cuốc ấy
cứng anh hùng lâm. Anh ta
hồ một phát chục vào cái cây
to tướng ở ngay chỗ hòn người
dang đứng, nảy ra một mảng
thật to. Ash là hò Tiết-dinh-
Son : ròe mau vào! Tiết-dinh-
Son rùa vào rồi, anh ta lại
đập cái mảnh cây vào như
cũ, đập con Phản-lê-Hoa không
biết. Nhưng thê nào con
Phản-lê-Hoa lại biết. Nó giờ
mỗi một ngón tay ẩn vào
miếng vỏ cây. (Nó xô mà!)
Một mảng cây thật hòn vào,
Ôi giờ oii bấy giờ anh cu
Tiết-dinh Son ta đứng trong
bì kèp đan quá mồi kêu thòi
cha lén. Không kêu nó nán
thêm lúc nữa thì hò mei...»

Bạn nghe, cười lén lén. Ông
Ngã cũng bắt cười, cười
theo. Nghe tiếng ông cười,
Bát nhún lén...

— Ông Ngã ! vào đây, ông!

— Đắng ấy cứ kè di. Rồi
sao nữa? Kè di, che lờ nghe
nhó với.

— Thị ông ngồi xuống đây,

— Ấy, không chứ lị! Nó
nay miếng vỏ cây ra, Anh cu
Tiết-dinh Son gần chắt hép.
Ấy là súc nó, mới còn sảng
sót, chử bộn minh thi chắt
đu dù rồi. Cu ậu không còn
tròn đều được rùa. Dành
dung tro khắc. Con Phản-lê
Hoa chỉ cho một nhát kiếm
là đú chét. Nhưng nó không
chết giết. Nó mê đặc Tiết

dinh Son mà lại... Nó mồi
liếc tinh en cậu, rồi lấy tay
sờ cầm en cậu, hỏi nhõng
nhà nhõng nhéo : « Ghét
chưa?...»

Nhưng tiếng cười rú lèm.
Họ so ước cái cảnh Tiết-dinh
Son tức ấy.

Một anh bảo :

— Thời sương tinh tinh
tinh con người!

Một anh khác vuốt cái cầm
lún phân râu của Ông Ngã,
ngczę đầu ti, lùng tiếng con
mát, cò lây giọng ôn ên bắt
chuông tiếng con gái, hỏi :

— Chết chưa?

Chúng lại cười van. Ông
Ngã chỉ móm móm. Lác
không, ông bình tĩnh
lâm. Tiếng cười rất ôn hòa
bật ra do mặt hòn kẽ mép
hỏi tách ra một chút, thành
nhưng « hờ hờ » rung rung
như tiếng trống tây. Ông
hâm được cái vui trước nhất.
Ông giục Bát :

— Rồi sao nữa?

Bát đứng hẳng. Tiếng dòn
sóng sọc trong cõi hòn.
Kấn quay lại dằng sau đê nhô.
Nhô xong, hòn lén mồi luồn
mây cái. Mọi người lì ngái
im. Hòn bắt đầu kè kèp.
Người ta nghe không biêt
chán. Bởi vì Bát kẽ truyền
rồi tòn. Hòn hịa rất tròn tròn,
và biêt dũng nét mặt và bộ
diện kẽ giúp sức cho lời nói.
Ông Ngã mài ngón quâ, ngón
đen tân bay giờ. Chưởng
đồng hò đánh, lèm ông quy
tinh. Ông đứng phất lèn,
hết hòng chạy về. Ông suýt
và phải thắng. Hoàn đứng
thập thò ở chờ. Ông hỏi nó :

— Xong chưa may?

— Cái gi xong?

— Ông chủ...

— Ông chủ di xuống cõ
đau rồi.

Ông Ngã tron mắt lèo,
nhìn nó châm chích :

— Cái thát không?

— Thát à; ông ấy mới hập
bẹ trống, đang ham dâng
chết. May hòn nay, không
có tiền di hót nên gát như
mẫu thổi. Hòn này vui bán
cỗ ngai hò hò chả di.

Ông ngán người. Nhưng
ông cố hâm lấy cái hi vọng
cuối cùng : Hoàn lèc ông.
Ông đê nó ra, bước phứa
vào, xăi xăm tên thang gác.
Nhưng ông obù đê rồi thất.
Chỉ còn thằng cháu ông đang
phi phéo búi điện thung lá,
ý chàng efa ông bác còn hò
sát...

— Ông ấy đâu rồi, mà?
Nh hêch móm lén, thở
khỏi rồi vừa cười vừa nhúng
nhúng :

— Ông ấy ấy à ? Bây giờ
thì đang thế này...

Nó bắt chước cái dien già
đau và dập trống móm kêu :

— Thang nào? Thang nào?
Tao l co l co lao!

Rồi nó diuoi cái cõ ra, bắt
chuyêc cõ di hót :

— Hồng hồng tuyêt my...

Ông Ngã hoan toan thất
vọng. Ông văng tục. Ông
vùng văng ruồng thang gác
bình bình. Những tấm ván
gác rung di. Bát chém dà
rong cái tui chè kít trên gác,
chạm vào nhau, kêu lách
chạch. Ra đàm đường, ông Ngã
vẫn cõi lâm bầm. Ấy là ông
người gán chúa. Cái thằng
cha cái ngón đán cái vai của
nó! Nó chí biêt có tiề lè
đát, còn người ta hối ve
một đồng bạc thi chí lè tilt
di. Cái lúc 8 hàng, nó khinh
thợ như cái rác. Làm như
thợ nhâ nó chỉ ăn bài và.
Ấy thế mà đến lúc nhien đê

đặt, cầm khòi nó hò...người ta làm đệm đèn nhèm mả ra. Mẹ kiếp ! Ông chỉ sợ hãi không còn lúc đắt, chứ nếu còn lúc đắt thì ông cóc sợ. Nay, ông xé bao và mặt cho mà biết... Ông xé bao : ông đau lưng lắm, không làm được ; ông muốn nghỉ ; có kíp hàng cho khách lấy thi kíp, mà không kíp thì kệ cha hàng với khách! có can gi đến ông?... Ông cứ hàn thó, cho né biết. Nó làm gì tốt ? Lúc s hàng, nó đã khỏe làm bộ lâm, thi lúc đắt hàng ông cũng làm bộ chui...

Ông vừa lạn bạ vừa đi ; Những lúc tức người ta đi nhanh lâm, chẳng mấy chốc đã tới cửa hàng thịt chó. Khách ăn ngồi chát nich.

Hơi nhà bốc lên thơm diếc mũi. Ông Ngã thấy một cái gi từ lén dây miếng : ấy là cái tức. Ông tức thật. Mắt đồng tim lại. Đôi môi ông mím chặt. Đầu ông lao về dằng trước. Ông bước vội cho

qua cái chỗ mà già chỉ có đồng bạc là ông có thể dừng lại và ung dung ngoái vào. Ông về nhà. Cửa đầu nhà, ông đã được biết cái truyền vơ ông đánh nhau với bà hai. Lửa cháy dù rầu thảm. Ông tưởng ông có thể dập đầu bà Ngã xuống, dập gót chân lên cái cõi bà, đánh cho bà nát người ra. Khô thân ông ! vợ với con !... Vợ với con thế ấy thi ông chết mất !... Ông nghiên răng kín kín két. Ai cảng trỏng

ông sẽ nắm chân bà Ngã mà giật đầu xuống gạch ngay lập tức.

Nhưng không phải. Ông chưa đánh với Ông hò rượu. Khoát đầu của tất cả các trận đánh nhau to là cút rượu. Bà Ngã, tối hôm nay muôn hòng chồng, đã mua sẵn nửa chai. Lại mua cá một hào lòng. Rượu với lòng chàng được ngọt như thịt chó nhưng nhảm tạm thi



cũng được. Ông Ngã lảng lặng ngồi xuống uống. Ông uống rất nhanh. Nhảm cũng nhanh. Thị đã bảo : những lúc tức người ta làm gì cũng nhanh chóng cả. Chỉ một thoáng là dia lòng đã hết hẳn. Ông liếc mắt nhìn bà Ngã. Ông già bà Ngã biết! Giá

giật mình, Bà sững sốt nhìn chồng. Ông chồng vẫn lâm li. Bà đoán ngay là ông say quá, nên lỡ tay đe buột cái chai. Bà đã chực gào lên. Nhưng chợt nhớ ra rằng bà đang muốn tránh cơn giận của chồng, bà chíchep miệng, vừa cười vừa bảo :

— Ông đón tôi đi ! Tôi mua rượu cho ông uống ông còn dập chai của tôi ra à ? ...

(còn nữa)
NAM-CAO

Phòng tích Con chim

bà nhanh nhẹn chạy đi mua ngay một hào thịt chó và cho ông ấy nhâm !... Nhưng bà không biết. Bà tưởng bà đã chồng thế đã hận lâm. Bà vứng dạ. Thành thử ông Ngã chẳng còn gì nhầm. Ông cũng được !... Ông nhâm bằng cái tức. Ông càng uống càng thấy tức, mà càng tức lại càng muốn uống. Ông uống hết nửa chai rồi. Ông giặc ngực cái chai trên cái chén và đưa mắt nhìn bà Ngã. Nhưng bà Ngã vẫn không trông thấy. Tôi nghiệp cho người đàn bà quái ! Bà cứ định hình rằng một hào lòng với nửa chai rượu đã chu tất lâm, chẳng còn phải lo gì nữa. Bởi vậy ông Ngã tung cái chai lên. Cái chai rơi xuống hầm gạch khu hoang. Bấy giờ bà Ngã mới giật mình. Bà sững sốt nhìn chồng. Ông chồng vẫn lâm li. Bà đoán ngay là ông say quá, nên lỡ tay đe buột cái chai. Bà đã chực gào lên. Nhưng chợt nhớ ra rằng bà đang muốn tránh cơn giận của chồng, bà chíchep miệng, vừa cười vừa bảo :

— Ông đón tôi đi ! Tôi mua rượu cho ông uống ông còn dập chai của tôi ra à ? ...

LỊCH-SỬ TIỀU HUYẾT CỦA HỒNG-PHONG
(Tiếp theo)

XVII. — Ngót 2.000 người bị chôn sống !

Thảm thoát đến ngày 18 tháng 7 năm Ất-mùi...

Chúng ta đã nhảy qua một thời gian độ chừng mươi tháng.

Trong khoảng mươi tháng ấy, binh triều vẫn vây bọc bên ngoài, quân giặc vẫn cố thủ trong thành, hai bên chỉ thủ thê cầm chừng, thỉnh thoảng mới có một trận giao chiến nhỏ nhõ, mà phần thiệt hại, binh triều thường phải gánh chịu nhiều hơn.

Tuy vậy, cái lực lượng quyết thắng vẫn thuộc về cánh quân vây bọc bên ngoài, còn cánh quân bị giam cầm giữa bốn vách tường, dù có dùng cảm đán đấu, nhưng vì cạn lương đói sức, chỉ còn một việc kéo dài ngày giờ kháng chiến được chừng nào hay chừng ấy, rồi cuộc cống phải đến lúc tên số : một hàng, hai là chết. Họ thừa biết chúng cư mãi cũng đến chết, mà có đắn hảng cũng không mong được sống nào, cho nên họ quyết đánh túi túng, chẳng chịu hàng phục.

Tinh thế chênh lệch bấy ra hiển nhiên : binh triều càng ngày càng xep đặt vững thêm công cụ đánh phá, trong khi quân giặc càng ngày càng di sâu vào cảnh thiếu cơm đói sức.

Chúng ta đã biết cuối mùa thu năm ngoái, Hoàng đế Thanh mưu đánh thuốc độc Nguyễn văn Trân không thành, nhờ có tri kinh của cô Tân mà Trân thoát nạn. Lại nhân vụ ấy vở lở, Trân đe phòng rất may nghiêm nhặt, khén bọn chán trong chán ngoài không thể đào thoát và làm tai mắt cho binh triều được nữa.

Khi thấy đầu lanh Diên hưng trêu mập thành, đại tướng quân Nguyễn-Xuân chẳng lấy làm quan hệ khinh trọng gì, vì ông là một tướng võ tráng pháo trám, đã phụng mệnh nhà vua giao cho công việc đánh giặc thi chỉ nghĩ

cách đánh, chứ không muốn dùng những thủ đoạn ám muội, như là phản gián hay đầu độc chẳng hạn. Nhưng Đăng-Thanh thì lấy làm khó chịu, thấy việc mình chủ trương lật lồng ; nhất là nghe Nguyễn-Xuân hỏi dùa một cách phong nhã mà điều cợt kin đáo :

— Thế nào ?... Hắn ông đã nghĩ xong câu đó, phúng Nguyễn văn Trân rồi ?

— Nghĩ mà tức trào máu !... Đăng-Thanh nhẫn mệt và đáp. Thuốc độc như thế mà Trân ăn phải không chết, thật tội không biết nói thế nào ! Hay là nó có ngọc quý trong mình, cho nên dạn bẩn không trúng và thuốc độc không phạm được chăng ?

— Sao ông này còn tin tưởng những chuyện địt đoán được, thỉ ? Nguyễn-Xuân vừa nói vừa cười. Chắc hẳn thuốc độc của ông không phải là thuốc độc chử gi !

— Bầm không ! Hồn nó chảng tội thân hành vào Chợ-lớn cầu thuốc rồi tự tay tôi điếu-chế, tr Taylor đưa Lâm Ich để trao cho lanh Diên... Thiết tưởng ai ăn nhầm mía vị độc ấy cũng chết lẩn đằng không kịp ngáp môi phải. Có lý nào Trần trúng độc mà còn sống được ?... Tôi lấy làm bức tức vô cùng !

— Ôi lホi dám mà bực tức ! Xuân vỗ vai Đăng-Thanh nói... Đầu tháng Diêu phai nắng trên mặt thành kia, chỉ ôi việc nó làm hại lòi mà Trần không hề nhúng môi vào thuốc độc tay ông bao-chế...

— Vâng, có thể chứ ! Đăng-Thanh ngồi leri Xuân và nói cách đặc y. Nếu nó nhúng môi thi đã chết lẩn đài rồi, còn đâu !

— Tôi khuyên ông thi này đừng nghĩ đến việc chiêu hàng hay đầu độc như thế nữa. Có đánh thuốc độc chết thẳng Trần này, quân giặc sẽ có天堂 Trần khác lên thay quyền cùm quát, chống cự triều đình như thường. Bây giờ chúng ta chỉ có việc đương đầu chính chính mà đánh chúng nó, phả

lần sau huyệ, trùm sạch loạn đảng, dè phục mông triều-dinh.

Nghe nói tiếng « đánh », Đặng Thanh dõi ngay sắc mặt, đang buồn hờn vui, vì sự thật triều Nguyễn-Xuân phung chì thay Nguyễn-Văn Trọng nắm giữ binh quyền trước thành Phiên-an, chưa giao chiến với giặc trấn nào cho ra trận. Đặng ức về chỗ mưu trù Nguyễn-Văn Trần đã lập công mà hóa thất bại, Đặng-Thanh vui mừng nghe nói sự đánh :

— Vang, xin tướng quân ra lệnh tiến công đi !... Hôm nòi bắt sống thằng Trần, chờ tôi mò lây lá gan của nó mà ăn mới được thỏa nguyện.

Xuân chưa kịp trả lời, Đặng-Thanh đã nói tiếp :

— Vâ! tại có dụ-chì của Hoàng-thượng hai ba phen dực-dã thiên-ông để gièp loạn Giadinhh cho mau rong việc bắn tướng quân ẻo nhô.

— Phết, tôi nhớ lâm ! Xuân đáp. Kể làm tò con, nhất là làm tướng cầm binh ở ngoài, khi nào đâm quên lời thành-chì. Cò diều mìn này đã quá mìn dùng binh mát rồi, mà thật ra binh lục tung chưa dù quyết chiến. Nhưng diều ấy tôi đã tân vò vẽ triều, chắc được Hoàng-thượng chuẩn y... Các ông nên tin nòi tôi, tôi định đánh một trận lục tung, không phải dày dưa. Nhưng hiện giờ chưa đến lúc đánh.

— Thế thì bây giờ chỉ đóng binh ở đây cho họ ăn no đường súc hay sao ? Đặng-Thanh hỏi lại, có ý bất mãn, vì nghe Xuân nói nỗi chưa thua lối đánh.

Vốn người ta thưa hành nhiều hơn đàm luận, Xuân lảng lặng tìm chổng giấy công văn, rút lấy một lấp giấy viết chât phương hàng tam, mỗi truong giáp lè đều đóng dấu son « Gia-dinh - Quản-hủ », trao tay cho Đặng-Thanh và nói :

— Phương lược pha giặc của ta à! tất cả trong này. Giờ tôi đây thắc ông có ý theo dây mà thi hành, mỗi ngày có tài trong nom kiểm xét... Ông liệu thi hành cho đúng,

Chúng ta đừng nên chia rẽ nhau vì những ý tưởng viễn vông, nên hợp sức lại mà tìm phương kế hàng ngày giúp nước »

một mài khải hoàn, lôi sẽ tìm một cõ gác Hué nyết sắc, thường cho làm tiêu-tinh — Nguyễn-Xuân nói và cười, rồi trở lại nét mặt nghiêm chỉnh, — nên nòi vi lệnh thi chiến theo quân-pháp đấy, nghe !

Trước mệnh-lênh chủ tướng, Đặng-Thanh đã lấy tap giấy công-văn, chưa kịp xem trong lấp phuong-luc thê nò, cõng không dám hỏi han gì khác.

Thật thê, bọn Khởi dậy loạn và chiếm cứ thành-tri Phiên-an đã lâu ngay, binh triều chỉ thấy lòn hai mìn chưa lam gi nòi, vua Minh-mạng lây làm sốt ruột. Thứ thời nam bắc cũng có giặc giã nồi lén tú tung, dân gian thường bị mất mùa và khô vê việc binh, có ý san-hoa với mình không được thái-binh an-lạc; nhưng lời úy bay đến triều đình, ai kiêm nhà van bợc rọc, đứng ngồi không yên. Chỗ này giặc chưa gièp xong, đó có giặc khác díp lên chỗ kia, triều dinh co-hỗng không đủ binh tinh để ứng-phó khắp cả mịt nời, đến nỗi có mặt trận xin binh tiếp ứng rất giàp, mà triều đình thu xếp tung tơm chém thế, hoặc không còn sơ vê mìn rãnh, có thể sai đi.

Hoàng chí Gia-dinh vốn là đất khai cơ của báu triều, lẽ nòi đề có một bợc cung dầu kháng cự mãi đưa? Nà vua nung ruột tiếc trù mãi mãi trước nhất.

Bởi vậy, nòi mìn thu năm Ngọ,hai phen vua Minh-mạng hạ-chì thúc giục Nguyễn-Xuân tiến binh, miêu là quét sạch ngụy đảng và thu lợi Phiên-an, bắt luận đánh đổi với giá đất nòi.

Nhưng mìn lầu Nguyễn-Xuân đều dâng số xin-boán, lây có rằng mìn này mìn gié bùn lầy, dâng binh không tịn; và tại, thô giặc xem ra còn to, mà binh triều biện ché.

trước thành Phiên-an không dà một trận quyết chiến, vây phải đợi mìn là mìn, thêm binh là hai, mới có thể tiến công và namin cõ ta — hingga.

Nhân dịp ông dâng ngụy-lâm và xin chầu-phé một vài phương lược thiêt yếu mà ông đã trả ngõi chín chẩn.

Một là xin dâng ngay binh-luc trong khi chưa định, thêm với dân phu sói tại, xay dắp chung quanh vòng thành Phiên-an, nhưng y đặt cao ton mặt thành, trên dụng pháo dài chiến lycop, đặt tung thần cos, để tiễn ngầm trung đích mà bắn vào các kho tăng cùng cơ quan phòng ngự của giặc. Công cuộc này lợi tiễn cho việc hành binh nay mai, nhưng phải thi hành tốn kém mặt khoản tiền to, — đc mười vạn quan ! — tự ông không dám quyết định.

Mà trước khi hành-bin, những y đặt ấy còn có công-dụng khuy-thám nhất cù nhất động của giặc; dù chúng có muỗn lùi thoát ra ngoài cũng chẳng được. Một mặt khác, thay sur chặn hít các ngã sòng và bộ-binh tuân-phòng nghiêm-nhật bịt chặt các đường biển yêu, không để quân giặc tiếp tế lương-thue vào đầu được nữa, tự nhiên dần dà dồi ăn kiệt túc, hảy giờ cõi đánh một trận là bắt sống tất cả.

Hai là xin cho phép bắt lây dân-dinh sót tại Lục-tinh ra sang quân, như thế vừa thuận tiệm hòn là cho vien-binh từ Thuận-Quảng hay các vien khác ở Bắc-hà vào. Lính xé đưa đến, không quen khí-hệu, không thuộc thung thê cho hàng người sinh-trưởng ở ngay chỗ dâng binh. Vì dù cù chiến-dinh số nôm nén lũy một là vùa, Cò diều mìn công luyễn-ispit lùn ròi mòn dù g được.

Sự thật từ lúc Gia-dinh có cõi loạn đến nay, binh-triều dà bị thiệt-hại nhiều; thô cõi dân vài ba tạn người, gã nứa chết vì ay giặc, non nứa chết vê bệnh tật, lam-chướng. Triền-dinh dấu - diểm chõi áy, ay làm kích-dộng dâng-tam. Nếu cù đem binh dâng ngoài vào tiếp ứng mìn, lòng người không khỏi khốn-khéo sinh-nguி, bởi vậy Nguyễn-Xuân muốn bả linh số tại, vừa được ôn-thẩm, lại dõi sự phiền-phí chuyên-ché.

Cá hai phương-lược của Nguyễn-Xuân đều được vua chầu-y, tức là phương-lược Nguyễn-Xuân đã giao cho Hoàng-dâng Thanh thi-hành.

Bắt đầu tháng chín, từ phia ngoài thành, cách xa dà ba trăm thước, binh-linh và dân phu làm việc lắp nắp. Người khanh tre già, kè vè sợi đất, ai nay phoi mìn trù dưới lò lửa ruột tro, vừa làm vừa há, cho quên au mệt nhõe.

Số người phục-dịch đông như kiến, cõi dân lân lâm đều ngọt-ha vạn; họ làm quần quật từ sáng sớm đến tối mịt, bời việc quần cõi lân gấp rút.

Đặng-Thanh phải cõi ogaya di vòng quanh chi-huy; Nguyễn-Xuân cũng ra dâng dưới nồng, trông nom châm chút.

Không dâng sáu tháng, ngoài bốn mặt thành Phiên-an, nòi lén hòn chục y đặt dấp cao như trái núi nhô, từ dưới di lên, cõi hực xây thô, trên mặt hằng phẳng, cõi thể dâng được hai ba chục người di lại thông thâ. Trên mỗi y xay vòm gai kieu-cõi và đặt một cõi súng thắn-công hướng mũi vào thành. Từ y này có đường thẳng sang y kia, ngoài cầm cù tre dão nhọn, chàng chít lây nhau, cõi dõi dõi dạn cho quân lính khi, nghe chạy di chạy lại.

(tòn tiếp)
HỒNG-PHONG

THU-XÃ ALEXANDRE DE RODES
ĐÃ XUẤT BẢN:

**BONG
TRE XANH**
của Ky - Tâm Đô thue VINH

Một cuốn tiểu-thuyết tâ cõi sống ở thôn quê, dà được giải-thưởng GIA-LONG của hõi Alexandre de Rodes năm 1943.

Lời phép của Cụ Thượng PHAM.
« Cuốn này dân xep rất khéo,
lời văn giản-dị, tự-nhiên đọc
lên thấy lý thú và cảm-đóng ».

Sách dày 183 trang khổ 12 x 19.

Bản thường 1p50

Bản giấy Đại-La 6.00

Cuộc 8p47

Tổng phát hành: MAI LINH
21, RUE DES PIPES — HANOI

Dâu tri bá chứng Đông-á tốt

dâ bến kháp chý cùng quâ, từ Nam tới Bắc Đại-đa, quyền Éts. Afrc - Tháng 30 Médicaments, Hanoi

Sách, báo mới

T. B. C. N. vừa nhận được:
 — LỤC VÂN TIỀN của NGUYỄN
 ĐÌNH-CHIỀU do DƯƠNG-
 QUÀNG-HÀM dịch ra Pháp văn,
 BỘ ALEXANDRE DE RHODES
 xuất bản, dày 214 trang, giá 4p.
 — CHUYÊN HANOI của VŨ
 NGỌC-PHAN do nhà BÁCH-VIỆT
 xuất bản, giá 2p20.

— QUỐC GIA số 1 (phản người
 Mìn), tập bao do ông LÊ-NGỌC
 THIỀU làm chủ-nhiệm, ông
 SÔNG BẮC LĂNG NGOẠN
 làm chủ-but kiêm quản-ly

Báo ra khõ lớn, bán 2p50
 một số, có bài của ông Ưng-
 Hào Nguyễn-vân-Tổ, Trọng-
 Khiêm Nguyễn-vân-Ich và
 nhiều nhà văn khác nữa.

— LƯ THẾ TÂN-TẬT (trong
 tâc sách Phê-thông) của THÀM
 TÂM, giá 0p50, do 16 HÀNG DA
 phát-hành.

— TẨM - LÝ VÀ TƯ - TUỞNG
 NG.-CÔNG TRÚ (nghiên cứu)
 của NG.-BÁCH-KHOA, do nhà
 HÀN-THUYỀN xuất-bản, dày
 365 trang, giá 6p.

— KINH-TẾ HỌC PHÒ-THONG
 của NG.-HẢI-ẤU do nhà BẢN-
 THUYỀN xuất-bản, dày 230
 trang giá 0p50.

— CHẾT TRONG CỐI SỐNG
 (tâm thuyết) của LÊ-VĂN
 TRUONG do nhà BỐI MỚI
 xuất-bản, giá 3p50.

— THUPA TỰ (truyện dài) của
 KHÁI-HUNG do nhà BỐI NAY
 xuất-bản, dày 240 trang, giá
 3p80.

— BÚC MÀN SƠN (THE
 PAINTED VEIL) của SOMERSET
 MAUGHAM, bản dịch của
 HUYỀN HÀ, do nhà BỐI NAY
 xuất-bản, dày 220 trang, giá
 3p70.

— KAA DI SẴN (sách rồng
 tập II) bản dịch của HUYỀN
 HÀ theo nguyên-văn của
 RUDYARD KIPLING giá 0p70.

Xin cõi lõi cám ơn các nhà
 tặng sách và giới thiệu với
 ban đọc.

PRINCESSE
MAY ÁO CƯỚI
 28A, LÊ QUÝ ĐÔN - HANOI

Các ngài hãy dùng:

PHÂN TRỊ BỒNG-BƯỜNG

(Graphite Indochinois,
 Mô & Hérons et J. & Hérons chi II
 & Hérons chi III) phò Lu Laokay.
 Bộ được công nhận là tốt không kém
 gì ngoại quốc, việc cặm hàn
 g với nhau không khắp Bàng-đrought
 SỞ GIAO DỊCH :

Éts. TRỊN - BÌNH - NH
 183 A, Avenue Paul Doumer Haiphong
 Ad. Tel. AN-NHÌ Haiphong - Tel. 707
 Cần-dai-lý kháp Bàng-đrought

+ AI MUÔN BIẾT +

Các thư muôc và các cao-điều-trí
 của các chung-hanh nam, phu, lão, ấu
 theo hai khõ y nam, và bài-chó Đông
 Tây, hãy hỏi mua những sách thuốc
 do ông bà Lê-vân-Phe, y sĩ và hòe
 chí-sử, tôi-nghiệp-trường Cao - lâng
 y-loc, chuyên-y học và thuốc Nam
 Bắc, dà-sogn và dịch ra Quốc-nh
 sách nói về chúa-hình phái, dà dày
 thon, tim, bệnh-hoa lùu v. v.. sách
 về săn-dép như hoa-khoa giá 1\$ 10¢.
 Thủ túc mua sách hoặc hỏi về thuốc
 men chúa-chết xin 1\$ 10¢.

Monsieur el Hada e L'AN PHARM
 Médecins civils et pharmaciens
 N°18,rue Ba-vi Son-tây-Tonkin

CĂN THÊM
 RẤT NHIỀU ĐẠI-LÝ
 tại các tỉnh thành, phủ-huyện
 các nơi đồng-dục, kháp Trung
 Nam, Bắc-ký dà bán các thư
 thuốc chuyên-trị các bệnh-cam
 sái-tré-em, thưoc Cai-A Phiến,
 (tù nhât khrove vén hoán), các
 thư thuốc về các bệnh ngoài
 da như sán, sogs, n్y, lõ, mụn-nhot
 Thuốc thoi-nhiệt, tré-giá-cám,
 tré-tay-tré-benh-tao-bon, thuốc
 chữa-giai-toi van-vân...

Xin viet-thu cho M. Ngô-vi-VI
 chủ-nhân-nha-thuoc :
VIỆT-LONG
 58 Radeau (Hang Bè) Hanoi
 Đề-lý kinh-thiêc lè-lam-dai-ly
 và được mục

Anh - Lứ

58 — Route de Hué — HANOI
 SẸP, KHANH CHỐNG, BỀN, GIÁ HẠ
 Hiện giaky ANH LỨ mới chính đán-lai
 (catalogue) các kinh-giaky năm 1944.
 Có nhiều kinh-dep, rất hợp thời trang
 dà kinh-biển các quỹ-khách trong
 5 cõi. Bán luon bán lõi khắp mọi nơi.

Bồ-thận tiêu-độc

Thuốc-léc mua tiêu-hết-nhiet
 Đặc-ngõi hõi và di-đoan hõi
 lõi 0p50. Giá 1\$ 4p, một lõi 7p50.
 Thuốc số 2 trr. Lâm-trợc dù
 moi thời kỳ hõi 0p.

Nơi-phát-hành: TÉ-DÂN
 141, Hàng-Sông Hanoi
 Mai-lich, 60 Cầu-dứt Haiphong
 Năm-Thiền, 429 P. Blanchy Saigon

Quốc-Gia

67 NEYRET HANOI — TÉL. 786

Chủ-nhiệm: LÊ-NGỌC-THIỀU

Chủ-but kiêm-quản-ly:
SỐNG BẮC LĂNG NGOẠN

AI cung-duy-euoc thi-lõi của báo
 QUỐC-GIA giải nhất 500p, giải nhì
 350p, giải ba 250p.

Xem-thé lõi 250p QUỐC-GIA (người
 lõi) số 222 ra ngày 25 April 1944.

GIÁ BÁO :
 Loại người ion-mỗi số 2p50 một
 năm 0p80.

Loại trẻ em-mỗi số 0p25 một năm
 1p20.

Mua cả 2 lõi được trừ 10¢.

ĐÃ CÓ BÁN :

Pages Françaises

par NGUYỄN TIỀN-LÂNG

Cuốn sách rất-hữu-ich này
 viet về loại études littéraires;
 phân-bình, văn-chuong Pháp
 cung-nhung-danh-niên trong
 van-hoc Pháp. Sách viet rất
 công-phu, phân-tách-rất-rõ
 rát-giảm-mi, các-bản-hoc sinh
 ban-thanh-chung, tú-tài-cùng
 những người muốn hiểu-văn-
 chuong Pháp-dù-nên-co-1 cuộn

Gia: 2340
HUONG - SON XUẤT BẢN

Tuân-lệ-quốc-tế

(Tiếp theo trang 2)

Mỹ phải dùng đến cả-sô phi-cơ-trù-bi. Điều
 này chỉ thực-hành khi nào sắp-mở cuộc
 hành-binh-lon-lao như cuộc đà-bó vào Áo-
 lục-chẳng-hạn.

Có người nói mùa này là mùa-rất
 tốt cho cuộc đà-bó, sõi-dì Anh, Mỹ chưa
 dám-mở cuộc đại-tắc công-một-là vi-sử-a
 soan chua-xoang hòn-hai, hai-là vi-còn-cần-phải
 điều-dinh với Nga về-nhiều-diều-quan-hệ.
 Vì thế ta thấy ngoại-tướng Anh Anthony
 Eden-lại, xách-mũ sang Mạc-tu-Khoa lăn
 năn-dé kêu-xin-ông-chúa-dỗ Staline một
 vài-việc.

Về-mặt-ngoại-giao, Anh, Mỹ vẫn-hết-súc
 để-néa các-nước-trung-lập để-kéo-các-nước
 đó-phe-mình. Anh, Mỹ đã-bắt Bồ-dào-nha
 không được-bán wolfram, một-chất
 kim-khí-rất-cần-về-việc-chẽ-tạo-dạn-được,
 cho Đức-nửa. Cả-Thô-cũng-dâ-dinh-việc
 gửi-chrome cho Đức-nhưng-Thô-chưa
 hě-chiu-nhường-các-căn-cứ-phì-quân-và
 hải-quân-cho-dòng-minh,

Mặt-trận Diên-Ấn, quân-Nhật-Ấn-vây
 Imphal dã-mây-tuân-lẽ-nay, cuộc-bao-vây
 đó-nay dã-sắp-tới-túc-kết-liệu-rồi. Quân
 Nhật dã-vây-kín ở-phía-Bắc và dã-phá
 được-chỗ-chứa-nước-ở-Kangchup là-nơi
 lây-nước-ăn-cho-thành-phố-Imphal. Quân
 Anh-Ấn giết-pháo-dài Parloï dã-bắt-dầu
 rút-lui-cả-về-phía-dông-bằng-Imphal.

Quân-dòng-minh dã-dò-bó-lên-hai-nơi
 trong-dâa Nouvelle Guinée-nhưng-đều-bị
 quân-Nhật-chặn-được. Phi-cơ-Mỹ-ở-Tàu
 lôi-vừa-đánh-phá-các-khu-dan-cư-ở-miền
 Bắc-Thai-lan và-một-căn-cứ-ở-Diên-diện.

GIÁ MUA BÁO

	Mỗi-năm	8 tháng	3 tháng
Bắc-ký, Trung-ký	20\$00	11\$00	6\$00
Nam-ký, Cao-môn, Ai-lli	22,60	12,30	7,00
Người-quốc và Cộng-séc	44,80	24,00	14,00

Mua-bé-phai-tu-tiền-trước-mandat-kín-đỗ:
TRUNG-BẮC CHỦ-NHẬT, HANOI!

ĐÃ CÓ BÁN :

Khảo-cứu-về
Tiếng-Việt-nam
 của TRÀ - NGẦN giá 2p50

Bu-Ớt-đu-ờng-mới
 Tâm-lý-tiêu-thuyết
 của DƯƠNG - NGÀ giá 3p.00

Kim - Tư - Tháp
 của Phan-quang-ĐINH, 2p00

Nhà-xuất-bản: CỘNG - LỰC
 N° 9 RUE TAKOU - HANOI



Tủ-sách
TÂN - VĂN - HÓA
 HÀN-THUYỀN

xuất-bản :
 25-5-44 sẽ-có-bán :

XÃ - HỘI

Việt-Nam

LƯƠNG-ĐỨC-THIỆP biên-khảo

Nguồn-gốc-xã-hội Việt-Nam lịch-sử-tiến
 hóa-của-dân-Việt-Nam. Giải-hiểu-các
 kiến-trúc-kinh-tế, chính-trị-văn-hóa-của
 xã-hội-Việt-Nam. Con-dường-phá-triển
 hiện-thời-của-xã-hội-Việt-Nam.

XÃ - HỘI

PHÈ - BÌNH VĂN - CHƯƠNG TRUYỀN KIẾU
 của NGUYỄN BÁCH KHOA

HÀN - THUYỀN, 71 Tiên-Tsin Hanoi

TỰ - DO HAY KHÔNG TỰ - DO ?

của THANH THÈ-VY

Văn - dẽ tự - do và định -
mệnh là một văn - dẽ rất
phản - văn.

Bài chữ tự - do ở đây thuộc
về tâm - lý triết - học, không
nên nhầm với ý - nghĩa tự - do
khi nói tới tự - do cá - nhân, tự -
do tin - ngưỡng, tự - tuồng, tự -
do công - dân.

Con người lúc nào cũng
hầu như đứng trước mặt vò
hạn phản - lực, chúng vây
phủ như những quan, chúng
sẽ đầy như những đợt sóng
lớn, chúng sục sục như bọt
siêu - nịnh. Khi định hành -
động một việc gì, tu - tuồng
và ý - chí phải trả tài thi lực
thì những phản - lực kia chỉ
một hai ngàn trở cảng phả
hoại. Trong cái cuộc đấu -
chiến đó nếu con người
thắng, nếu mình lại tự - chủ
được mình, không chịu
nhượng bộ những phản - lực
kia, không chịu làm nô - lệ
shàng, ấy là lúc có tự - do.

Tuy nhiên, nghĩa hai chữ
tự - do cũng vẫn còn chưa
được rõ rệt lắm. Người có
tự - do theo như trên là người
đã vượt khỏi những xiềng
sích của những tài - lực, thi -
hiếu của mình. Bưa trê
không tự - do vì nó thường
cười khóc dễ dàng tùy theo
lòng ham muốn của nó được
hài hay khùng. Người ham
mê khoái - lạc không phải là
người có tự - do. Kè nghiên
ruou, người mê bạc, không
biết tự - do là gì. Trái lại,
người nào có đầy đủ lý - trí,
bit cũ ở việc gì cũng thờ
phụng Chân và Thiên hao

giờ minh cũng hoàn - toàn
làm chủ mình, không bị một
động - lực mù quáng nào sai
kiến, tóm lại người ấy càng
hiền bao nhiêu thì càng được
tự - do bấy nhiêu. Như vậy
làm phai, làm thiện, chính
là có tự - do đầy, mà làm trái
lâm ác tức là không có tự -
do. Tu - do có ý - nghĩa hoàn -
toàn tuyệt đối vậy.

Tu - do đã có ý - nghĩa từ
tự như hiền - triết đà như
thể, thi chung ta có được tu -
do theo nó không? Ở đây
chữ tu - do lại có ý - nghĩa
khác: nó là cái tu - do ý - chí.

Cái tu - do ấy có phải là một
việc tu - nhiên hay là do chúng
ta gây ra không? Xét những
hành - vi cù - chí của con người
thì cái tu - do ấy phải là cái
đặc - điểm của ý - chí mới có
đó. Nhiều người có ý - chí
đã quyết - định một việc gì, là
đã suy - nghĩ kỹ càng, tinh -
toán rành - rọt rồi. Người đó
không chịu để cho một cớ gi
anh - h hưởng, nếu không hợp
với lẽ phải. Cho nên những

hành - động của người ấy là
hành - động tu - do và cái tu -
do của người ấy là cái tu - do
ý - chí.

Đã nhận rằng có tu - do ý -
chí, thi cần biết tại sao lại
có thể thế được, tại sao trong
võ - tru - vạn - vật tu - ương như
không có chi là tu - do, vật
này liên - can tới việc khác,
hiện - tượng nòi định dáng với
hiện - tượng kia, mà con
người lại có thể biệt - lập tu -
do được? Đó là phát định -
mệnh căn cứ vào những điều
nhận xét kinh - nghiệm được,
vào khoa - học, mà vẫn nói
thuyết tu - do. Theo như phải
ấy ta chỉ nhìn xem quanh ta
cũng đủ rõ là có định - mệnh.
Kim - khí không tu - do chảy ra
được; phai có lửa, có sức
nóng. Một giông vật dù là
nhỏ li - ti như vi - trùng, không
phải là tu - nhiên mà có, tu - do
hiệu ra trong đời, phải có sự
sinh nở ra nó. Rất rõ là trời
đất, tinh tú, chẳng tu - do vẫn
soay, mưa gió không tu - do
rơi thoi, bão táp không tu -
do phát sinh, nhất nhất mọi
sự trên đời đều theo một luỹ
định - mệnh. Và cái luật định -
mệnh ấy cũng không chia
riêng đời tâm - lý của con
người. Spinoza nói: « Người,
không phải là một đế - quốc
trong một đế - quốc » là có ý
bên - vực thuyết định - mệnh
mà bài báo ý - tu - ương cho
người là một cá - thể hoàn -
toàn độc - lập tu - do trong cõi
đời.

T. T. V.

Muốn được sinh tưới các bạn
hãy dùng thử :

7 MÀU SẮP MỚI
PIMPRENELLE

do nhà kỹ - sư hóa - học Jean BEYER
chó - lợ, thơm, bóng, bền màu,
không hại môi.
Bản khắp nơi, giá quảng - cáo :
6\$90 một ống

ĐẠI - LÝ ĐỘC - QUYỀN :
Tama et Cie, 72 Widén - Hanoi
(Còn nhiều đại - lý các tỉnh)

SÁCH MỚI

Chính trị đại cương

của Nguyễn phuong NAM Giá 3.70
Một cuốn sách phân tích rõ ràng các phương
pháp tổ chức chính trị.

Truyện di thường

(Histoires extraordinaires)
của Edgar Poe — Bản dịch của Mông - Huyền
Giá 4.60

TÂN VIỆT 29 LAMBLOT HANOI

BÁY DỌC

Nguyễn Văn - Siêu

của NG - NHU - THIỆP
va NGUYỄN VĂN - ĐỨC

nghị lực của Vua Tự - Đức đã tỏ ra rất
trí tuệ trong cõi muôn :

« Văn như Siêu, Quát vò tiền hàn »

VĂN HÓA HÀN

VƯƠNG DƯƠNG MINH

GIO BỤI KINH THÀNH

một phần hay nhất của CẨM Á (giá 10\$ - 12\$) — Cảnh vật hùng mĩ của khung cảnh mua bán
nhưng có vẻ hoa mĩ ẩn và, những người dân tộc của Kinh Thành. Cảnh là rất đẹp. — Mát 1940.

NGHỆ SẢN HÓA: **DƯỚI BÓNG CỜ SON**

Quyển về văn - thuyết của Hải - Hàng. Ai đã đọc THẮNG LÍ VĨ

DANH và trên 20 cuốn sách già và cũ Hải - Hàng không thể bỏ qua được. Cuốn sách có cung - giá: 10\$ - 12\$ (phi).

ĐỂ TỐT HÀN: nhiều cuốn sách VUI, HAY, LỊ - KÝ và DỄ TRỌNG và sách mua - bán đồng và hơn 100

cuốn sách đà các loại đã từng được bán nghe - nhặt. M.H. giải Catalogue kèm timbre 8/18

NHÀ IN A - CHÂU XUẤT BẢN 17 EMILE HOLLY HANOI YEL. 1250

BÌA XUẤT BẢN:

Lá - Gia

Danh - nhau - truyện
của Hải TRẦN — Giá 2.00

MỚI XUẤT BẢN:

THÀNH NIÊN CA

Mười bốn bài ca dương và
hồng - trắng trong ngày xanh
của LÂU NGỌT — Giá 1.00
bản quý 4.50

ĐẶNG IN :

Mẹ - Tôi

Quyển đầu tiên trong
sách quý - sách
của Nguyễn - Văn - MÃN

ĐẠI HỌC THU XÃ 181 Bd. Henri d'Orléans, Hanoi

Giám đốc: BÍCH CẨU LÊ - MỘNG - CẨU

BÌA ĐỎ :

THIẾU SINH

của Nguyễn Khắc MÃN (sắp tái bản)

CƠ THỦY

của Nguyễn Khắc MÃN (sắp tái bản)

NHÀ XUẤT - BẢN - SÁNG

đã đón - lại - tôi Route de Bach - Nhieu — Hanoi

BÌA ĐỎ :

GIÁO DỤC

Gia - đình, Món - ăn, Đầu - thành, etc
Nguyễn - Xuân - MÃN. Một bài học - trường
khởi công từ 10 năm trước Giáp - Thìn.
Tranh - nghệ - binh 2 mảnh do họa sĩ BÍCH
tranh bày. Giá - thường 10 hào - 15 hào. Lại
quý 1.50\$, 2.00\$, 3.00\$

