

BÚT MÁY : HAWAIIAN
 Có máy điện khắc thêm tên
 Giá 16p00 thêm 8p50 cuộc recommandé.
 Ở xa gửi nửa tiền trước, còn gửi trả.

MAI LINH 60 Cầu Đất Haiphong

**NHỎ ĐẦU, NGẤT MŨI, SỐT
 NÓNG, ĐAU MINH NÊN DÙNG :**
Thổi nhiệt tản ĐẠI - QUANG
 Xin nhận ký hiệu (bướm bướm) mới khỏi nhầm
 23, phố Hàng Ngang Hanoi -- Télé. 805

Dầu Nhị - Thiên

Tại Bách Khoa nhất thắc hiện. Mỗi vỏ 6000
NHỊ THIÊN - SƯƠNG DƯỢC PHÒNG
 76, phố Hàng Khèo, Hanoi — Téléphone 649

Thuốc mạnh gâm nhung
 Chuyên trị bệnh đi-tinh, mộng-tinh,
 Sop-tinh. Sản xuất đặc tính thuốc mỗi
 một hủ ngót 100g, đau lưng mỏi gối dùng
 thuốc này mỗi vỏ giá 3p00
 Bán tại hiệu thuốc : **THÁI - CÔ**
 N° 97 HÀNG BẮC HANOI. Khách các nơi đến có dịp

NÉN HÚT THUỐC LÁ
BASTOS
 NGON, THƠM
 Giá... 0⁴19

Autorisé publication créée antérieurement à la
 loi du 13 Décembre 1941
 Édition hebdomadaire du Trung-Bac Tân-Vân n°
 Imprimé chez Trung-Bắc Tân-Vân
 38, Boulevard Haussmann — Hanoi
 Tirage exemplaires
 Certifié exact l'insertion
 L'ADMINISTRATEUR GÉRANT, NG. DOAN-VUONG

RĂNG TRẮNG KHÔI SÂU THƠM MIỆNG
 vì dùng:
 thuốc đánh răng
GLYCERINA

Giày Phuc-My
 204, rue de Cocon
 Hanoi
 đã được từng danh khắp Đông-đường
 BỀN, ĐẸP, RẺ
 Béo bở, béo bở khắp mọi nơi
 (có catalogus tinh biếu)

**TRONG VĂN PHÒNG TỬ BÀO
 PACIFIQUE**
 MỤC VIÊN
 đã chiếm một địa vị quan trọng vì
 TỐT — TIỀN — RẺ
HỘI TÀI LÝ CÁC HÀNG SÁCH
 Mua buôn : Atelier Pacifique — 94 M: Foch, Vinh

Mới xuất bản :
Trung - quđe sù - lược
 của PHAN KHOANG
 Một bộ sách rất quý của hết thảy mọi
 người muốn biết cái căn - nguyên về văn-
 minh lài cùa A - Đông. Sách dày ngọt
 ngọt trang in làm 2 loại : Loại thường hìn
 6000 cuộc 8p47. Loại đặc biệt lắp cuộc 6p80

Thu và ngán phiếu gửi về :
NHÀ IN MAI LINH, HANOI

CÁC GIA-DÌNH NÊN DÙNG THUỐC:
ĐAU ĐẬM
NGÀ
BIỂU - NGUYỄN
 Tổng-cục : 128 Hàng Bông, Hanoi
 Đại - lý khắp cõi Đông - pháp



Thành-phố Hanoi bị ném bom lần thứ ba

Hồi 11 giờ 20 hôm thứ bảy 8 Avril vừa rồi thành-phố Hanoi đã bị một đoàn phi-cô bắn đạn-dò của Mỹ dồn đánh phá. Đoàn phi-cô ném xuồng đã rơi xuống giữa thành-phố trong khu từ phố hàng Bông đèn phố Carnot. Rất nhiều nhà cửa bị phá hủy và hư hỏng, đa số những nhà đó đều ở trong các phố của người Nam.

Có tới 65 người chết và 148 người bị thương. Trong số các người bị nạn có 2 người Âu thiệt mạng và 5 người Âu bị thương, tất cả những người bị nạn khác đều là người Nam.

Lại một lần nữa và tuy ban tuyên-truyền Anh — Mỹ đã nhiều lần nói trái hẳn, những kẻ bị nạn về cuộc đánh phá này đều là những thường-dân đứng ngoài hẵn cuộc thế-giới đại-chiến và xa hẵn các mục đích quân-sự.

Ngay sau cuộc ném bom, Đô đốc Decoux Toàn-quyền Đông-duong đã cùng đi với đại-tướng Mordant Thống-soái quân đội Đông-duong và M. Haelewyn Thống-sứ Bắc-kỳ và tướng Aymé chỉ huy sư-doàn Bắc-kỳ, đến thăm các khu bị trúng bom.

Đô đốc đã nhận thấy ban phòng thủ thu động làm việc rất nhanh chóng và nhân-viên các sở thuộc thành-phố đã tận-tâm một cách rất hiệu-qua cùng nhau-dân trong thành-phố tỏ thái-uộ cát-binh-linh.

○

Chiều hôm 8 Avril, Đô đốc Decoux Toàn-quyền Đông-duong đã cùng đi với quan Thống-sứ Bắc-kỳ Haelewyn, M. Au-rillac chánh văn-phòng, trung-sĩ Bonafos chánh võ-phòng chàng-gai đến thăm các người bị thương trong trận ném bom buổi sáng.

Tại nhà thương Yersin, có M. Barth hội trưởng đoàn Légion, quan tông thanh-trà Y-té Boiteau Roussel, M. Peyrera đốc-tỷ Hanoi và bác-sĩ Huard coi việc mò-xé trong nhà thương nghênh tiếp ngài. Quan Thủ-hiến đã tới thăm các gian phòng có

nạn nhân Đông-duong nằm điều trị. Ngài ngỏ lời khen ngợi ông Trần-hữu-Trước một viên y-tá bệnh viện bị thương vì mảnh bom trong khi làm việc phân sự và ngài đã gần kề ngay viên y-tá đó chiết để ngửi họng Nam-long bội tinh. Quan Toàn-quyền lại có giao cho nhà thương một món tiền để tạm giúp đỡ cho những nạn nhân nghèo.

Chiều hôm 9 Avril đã có hành tang lễ những kẻ bị thiệt mạng trong vụ ném bom hôm trước; Dự-lễ có quan Toàn-quyền Đông-duong, quan Thủ-hiến Bắc-kỳ, quan chánh văn-phòng M. Aurillac, nhiều quan chức văn-võ và thân hào Pháp, Nam trong thành-phố. Quan Tổng-lãnh-sự Minoda đại diện Phái-bộ Nhật, cả lục và thủy-quân Nhật cũng cử quai-biều di đưa đám. Sau khi các quan-cuộc đặt vòng hoa lên chiếc quan-tài có phủ áo Việt-nam các nhà sư tung kinh siêu ư, mọi người đều đứng yên một phút, trong lúc đó phuруг nhạc trại khố xanh cứ bài «Aux Morts».

Hồi 1 giờ trưa hôm 8 Avril, trung-tá Tahara dừng đầu ban «Hanoi Syogaibu» đã gửi đến ủy-viên đại-biều cuộc giao-thiệp Pháp, Nhật lời chia buồn của lục quân Nhật đối với những người bị nạn ném bom sáng hôm đó.

○

Trong vụ ném bom sáng 8 Avril tại Hanoi, một chuỗi bom đã rơi ngay gần một bệnh-viện lớn trong thành-phố tuy trên mai bệnh-viện đã có kè rô đầu hông-thập-tự.

Tron các nhà bị hư hỏng nhiều có nhà thờ đạo Tin-lành ở ngay chợ hàng Da giữa khu tiêu công-nghé và tiêu thương mại của người Nam trong thành-phố.

○

Trong dịp đau đớn này T. B. C. N. xin chân trọng kính viếng linh-kồn các nạn nhân xấu số và thành thực phân ưu cùng các tang gia.

TUẦN-LỄ ĐÔNG-DƯƠNG

— Các trận ném bom hôm thứ sáu 7 avril tại Bắc-kỳ làm 19 người Đông-duong bị nạn, trong số có 18 người chết và 6 người bị thương.

— Nhà ngàn - hàng Đông-duong sắp cho phát-hành thư giấy bạc bộ mới. Thứ giấy bạc ấy, mới này giống như giấy bạc 50 cũ phát hành năm ngoái và dù mọi phương-diện chỉ trừ mầu thuốc vôi.

Kiểu giấy bạc mới này do họa sĩ Phạm-Ngọc-Khuê vẽ và in ở nhà Viễn-đông ấn-quán ở Hanoi.

Tay có kiểu giấy mới, thứ giấy bạc cũ vẫn lưu hành như thường.

— Trong các vụ ném bom hôm 11 avril tại Bắc-kỳ và miền bắc Trung-ky có 23 người bị thương và 12 người chết (thông cáo).

— Trong ba ngày nghỉ lễ Pâques, tại Saigon đã có cuộc thi diễn kinh và đấu bông rô tranh chức vô - địch Đông-duong.

Chạy 100m, nhất Grémillet (TK).

Chạy 1500m, nhất Maresmez (NK) hết 4 phút 31 giây 45.

Le Gail đoạt chức vô địch sém tơ với 13m10 và ném đĩa với 44m48.

Trần Tú nhất và nhảy sào 3m25.

Wal (NK) nhất và nhảy xa với 6m25.

Chạy tiếp sức 4x100, đoàn Nam-ky về nhất.

Nhảy cao, nhất Lecourtier (BK) với im78.

Tổng xổ hàng tang đoàn :
Nhái : Nam - ky (178 điểm rưỡi).

Nhi : Trung-ky (135 điểm).

Ba : Bắc-kỳ.

Tứ : Cao-môn.

Năm : Ai-lio.

Bóng rổ, vào chung-kết Cao-môn thắng Nam-ky 37-33, giải chức vô - địch Đông-duong thêm một năm nữa.

Chiều thứ bảy 8 avril trên sân Mangin, đội ban REI hạ đội RIC 2-0, giải quán quân bóng rổ Bắc-kỳ.

— Từ 1er avril 1944, tại Saigon, Gia-Dịnh, Chợ-lèn, đã thi-bành việc hầm-chỗ việc đóng điện-thoại ly-tông.

Người nào dùng máy gọi quá số nhà Buu-diễn ẩn-tinh sẽ bị phạt từ 5đ đến 50đ mỗi lần dùng máy gọi.

— Trong các vụ ném bom hôm 11 avril tại Bắc-kỳ và miền bắc Trung-ky có 23 người bị thương và 12 người chết (thông cáo).

— Trong buổi 12 avril các phi-cô Mỹ đã bắn súng liên thanh xuống các bờ nừa trên sông Hồng - Hà. Có 3 người

Đông-duong thiệt mạng trong số đó có một trẻ em và làm một người dân là Đông-duong bị thương.

— Chiều hôm 13 avril, quan toàn - quyền Decoux đã tới khánh thành phòng Tin-tức (Hall de l'Information) tại 54 phố Paul Bert Hanoi.

Phòng Tin-tức mà nó merupakan đích thông tin tức-sát - đang và cam-đỗ ở trong và ngoài nước để công-chứng duyên biêt rát manh chóng và đúng sự thật.

Phòng Tin-tức là nơi thu-lại tài cao tài túc, nơi phóng-truyền tên gồm có tất cả các báo chí Pháp, Nam-già, Bắc, các tin tức của các hằng-hồng tia-lèn như Domei, Transocéan, Of, và các tin tức về các cuộc bão động hoặc về xã-hội, kinh-te (như thể-học phẩm, bông-diêm, gạo v.v.)

Sáng về linh - hình chiến-tranh ở khắp các mặt trận, tại phòng Tin-tức có các lầu hoa-dò chỉ-rõ tung-tưởng tìn-lai của quân lính theo tin hóng-night.

Mỗi ngày sẽ yết ba lần các tin sau: cung-sáng, trưa và chiều-tối.

— Quan Toàn-quyền vàn-ký nghị định cho các giáo-su người Nam-bắc Cao-dâng-tiền hóe Pháp Đông-duong có thể duy-chuyển sang ngạch giáo-su tiễn-hóe Pháp.

Các viên giáo-su người Nam, ấy phải là người tốt nghiệp ở trường Cao - đẳng-su phạm Hanoi cũ và có bằng tú tài hay một túc bằng cấp tương đương với tú-tài. Ngoài ra các giáo-su này còn phải do quan Thủ-hiến trong xứ và ông Giám-đốc Học-chinh elk-cù mới được chuyển ngạch.

(xem tiếp trang 26)

rúng rạn hổ với 1.400 người
và 1.200 người bị
thương, mắt chàm, mắt tay,
mắt tai, mắt mũi hay lồi
rõt ra ngoài, móm-mé nhẹ-
nhại. Trên các nhà phố, xác
người bắn tung lêp tro lảng
láng. Nhà cửa và hàng hiệu
đến chia tay những mảnh
thịt người. Ở giữa đường,
những xe hơi cháy bốc nồng
nghẹt. Một nhà du-lịch người
Mỹ cùng vợ và cháu gái sắp
bước lêp xe khi thì bị chết
dùng, người cháy rầm thành
than. Nhiều người ngao-
quả khác chết ngồi trong
xe hơi bốc cháy, có người
tay vẫn giữ chặt « vò-lêng »,
có người chỉ là bộ xương
đen như cột nhà cháy, có
người khóc đít lại như xác
ướp, nhưng vẫn giữ nguyên
cái cù-chì chí sống.

Tại Nam-kinh-lô, thi số
người chết là 802 người, số
người bị thương là 600. Đó
là chỉ kè những người bị
trong thương, mắt mũi, mắt
tay, chàm. Còn số người bị
thương nhẹ cháy trùa di
không biết bao nhiêu.

Ngày hôm sau, hai quả
bom nữa lại rơi xuống, một
quả nổ ở trung tâm hiện
Wing-On là một cửa hiệu
bán tạp-hoa lớn ở Thượng
hải; 300 người thiệt mạng.

Một quả không nổ. Quả
bom đó có hình như một cái
thoi bằng thép, lõi bằng một
người, cao 1 thước 50 phân
tay, trong chứa một chất nổ
đót cháy, làm lợn ra một
nhất-dộ rất cao. Ta nên biết
đó là những kiểu bom chế-
tạo hồi năm 1935.

CĂN THÊM
RẤT NHIỀU ĐẠI-LÝ
tại các tỉnh thành, phủ, huyện
các nơi đồng đập, khấp Trung
Nam-Bắc-kỳ đã bắt các thư
huộc chuyên trị các hiệu can-
sát trẻ em, thuộc Gia-Phiên,
(từ nhật khước yên hoàn), các
thư thuộc y tế bệnh tật, thuốc
chữa gai to-vân vân...

Xin viết thư cho M. Ngô-vi-Vũ
chủ nhau nhà thuốc:

VIỆT-LONG
58 Radeau (Hàng Đầu) Hanoi
Để lấy bùn thô làm đại-lý
và được mục

ngày 8/7/1940 ném bom
nhất đây phóng quả bom
diélectron-bang-nano, cái công
nghe được lệnh là cắt cánh bay
sang phang-hoa xuống Luân-
don, già nón thật nhiều vụ
hỏa-hoạn, định thiêu-tàn
kinh đô nước Anh.

Lệnh dâp ra, Giờ chưa đến,
thì 30 phút trước giờ dâp
định, một lệnh truyền ra
bãi việc phóng hỏa đốt.
Lệnh đó do Ludendorff nghị
bản, vì thấy cuộc chiến
tranh sắp kết liễu nên không
thanh kinh dân Anh.

Mấy năm trước đây, bom
hỏa-hoạn đặc là thứ
bom sâp này đều sợ hãi
bấy lâu, chẳng bao giờ
giết chết nhiều người bằng
những quả bom nổ, như
trên ta đã thấy.

Bom phát hỏa

Hồi tháng Septembre năm
1918, quân đội Đức đã tập
trung một đại đội phi-cơ tại

kinh thành Madrid nhwmua.
Kiểu thông dụng ngày nay
có một cái vỏ bằng chất
aluminum, trong đựng một
chất thuốc súng có chất
aluminum giống như chất
dùng để hàn sâp các dinh
sát, một cái kim hỏa và
những cái cánh nhỏ bằng
thép. Khi bom rơi xuống thì
cháy bùng lên, cả cái cánh
bằng thép cũng vậy. Nghĩa
là nhiệt độ tự bom phát ra
nóng quá, nên kim-khi cũng
cháy như than cùi.

Bom cháy nhiệt - độ tới
nen 250 độ. Lửa cháy từ-từ,
lâu tắt. Dội nước vào lửa
cũng không tắt. Phải dùng
cát mới dập tắt được ngọn
lửa.

Gỗ ở xa xa cũng cháy, và
kim khí cũng ra than. Coi
vậy thì cái tai-hại mà bom
hỏa-hoạn có thể gây nên tại các
thành-phố nhà làm san-sát
liền nhau đáng sợ thế nào,
người ta có thể tưởng-trong
ra được vậy.

Có một đồng bae mà muốn làm giàu nhanh chóng và
lương-thiện thì chỉ có cách là: MUA VỀ XÒ SƠ ĐỒNG-PAFP

Bom el-sáng

Bom el-sáng là thứ bom
chế-tạo mới nhất. Bom này
chưa không-khi nén tới 180
cần tay, một bình dầu sâng,
và một cái « tu-sin » (tur-
bine) nhỏ có dâp lửa, như
một cái máy bát lửa vậy.

Khi bón vỡ ra, thi không
khi nén tới 180 cần phạt ra
rõt mạnh, làm tờ dầu sâng
ra từ phia thành một thứ
sương-mù mông-mênh, và
lâm-cho không-trung biến
thành một chất nô lón
mông-mênh. Sau vài giây
đồng hồ, cái máy lửa lòe ra
một tia lửa. Ấy thế là có
tiếng nô vang lên và lửa bốc
cháy bùng bùng, ngọn cao
ngất-ting mây.

Bom diều-khiên bắng võ tuyễn diện

Domei. — Một tờ báo Mỹ
đang lời nói của ông John

Hay Hammond, là một
người đã phát minh ra thứ
bom diều-khiên bắng võ
tuyễn diện giống như thế
của Đức đã chăp ra, nói rằng
chỉ riêng người Đức đã đem
dùng thử bom ấy, và kết quả
sẽ kiện hiệu ngay. Ông

Hammond cảnh cáo rằng
nếu Đức chính đòn lại kiệu
máu thử bom ấy, thi bám
đội Anh sẽ gặp một sự nguy
lớn. Ông ta nói rằng thời kỳ
chiến-tranh tôi đây có thể
là thời kỳ những trái bom
biết bay liêng di đánh các
tầu của Đồng-minh. Nếu
Đức làm cho phương pháp
tấn-công ấy được hoàn-hảo
lên, thi không còn một
hạm đội nào có thể tránh
được mọi sự nguy nan-nhá.

Kho-Sách-Xưa-Quán-Ven-Dường

Có tránh được hàn-bom
không?

Các kiều bom trên đây
nguy-hiểm gồm-ghé. Cái
nạn không-chiến đang sợ
thật. Nhưng có thể nào tránh
khỏi được không? Các nhà
chuyên-môn người Pháp,
trong số đó là kẽ tên ông
Pierre Desvaux, trả lời rằng
có thể tránh được.

Mọi người đều sợ hãi độc
hội ngạt và vẫn tưởng lầm
rằng hời độc « cháy » vào
chỗ trống như nước hay
thúy-nger. Thật ra các stich
và lâm-cho không-trung biến
thành một chất nô lón
mông-mênh. Sau vài giây
đồng hồ, cái máy lửa lòe ra
gặp nhau thi bón gò cung
hỗn-hợp với nhau. Khi trôi
cũng là một thứ hời và cung
phai theo cái công-lệ đeo.
Vậy người ta có thể quâ-
quyet nói rằng cách xa cũ
bom rơi đò 50 thước, thi
hời độc sẽ hỗn-hợp với khí
trôi, và chẳng có phép mầu
nhiệm gì bắt buộc nó phải
lọt xuống các hầm trú-ẩn.

Ông ô trong hầm có cửa
sẽ thông ra ngoài. Ông cứ
lấy mảnh vải vòi với bút chì sô
lại để ngăn những giọt nước
ngừng-kết, thi là ông co lè
yên-tâm.

Sự nguy-hiểm chính vẫn
là ở các quả bom nô và bom
hỏa-hoạn.

Chống với bom nô và bom
hỏa-hoạn, ông đã có hầm trú-ẩn
xây đúng kinh-thuốc, trên
giải-cát hay đất dày rời, ông
co thê yên-trí đợi hết cối
báo-dộng, lại ra ngoài làm
như thường. Miễn là làm
thê nô cho hầm trú-ẩn của
ông có đủ sức chống với sáu
bom là được.

HÙNG-PHONG

SÁCH MỚI :

Năm 64 cải cách lề tục Việt-
nam của Trúc Khê-550, mới
xuất báu. Lan hứa của Nhương
Tông, Ai tinh muôn mặt của
Lê-van-Truong, Lòng đe nhí
công của Ban-Phuong, Mè-
con và Một tháng với ma của
Trúc Đường Ngâm-méng của
Nguyên-hinh văn-văn...

Édition : LÈ CUỐNG
73, Rue des Paniers - Hanoi

Quâc-Gia

67 NEYRET HANOI - TÉL 788

Ngày 8/8/1940: Ảp-mi-ot-đo
cô ban-ba QUỐC-GIA (tổng-nghị
đại), và vòi bón-lợp rát-cam-phu
của ban-dinh-nhì: Ông Hồ-Nguyễn
van-Tố (trưởng-huoc), T. Q. Kiem
(Nguyễn-van-lich) (máu phết-Hai-Giang)
Học-thang, Lai-Trang, Vũ-Tuân
Sán (thẩm-phán M.Y.L.), Vũ-Tai (tục
nhà-chuồng M.Y.L.), Sóng-Bản-Đè-làng
Ngoso, Nguyễn-ba-Khoa, Nguyễn
trong, Trich-xuan-Lai và nhiều bài
của các bạn sing-van-làng-ho-khap
ba-ly.

Mỗi số \$200, giấy-tối, khe lora

BA CUỐN SÁCH :

1) KHÔNG-MINH ĐÔN-PIAP. — Nhò
các pháp Lope-nham và M.-A.-mìn-đòn
nen Gia-Cát, bón-lợp rát-cam-phu
của ban-dinh-nhì: Ông Hồ-Nguyễn
van-Tố (trưởng-huoc), T. Q. Kiem
(Nguyễn-van-lich) (máu phết-Hai-Giang)
Học-thang, Lai-Trang, Vũ-Tuân
Sán (thẩm-phán M.Y.L.), Vũ-Tai (tục
nhà-chuồng M.Y.L.), Sóng-Bản-Đè-làng
Ngoso, Nguyễn-ba-Khoa, Nguyễn
trong, Trich-xuan-Lai và nhiều bài
của các bạn sing-van-làng-ho-khap
ba-ly.

2) THÀNH-BÌ THỊP - HÀNH. — Gồm

các xem-néo-đinh, xem-tuong-mát
nóng-hay, khô-vết, thiên-van, bón-
láng-ho-bé, bón-ca-phé-vé, G-áp-đ.

3) SÓI VI THÉO - KHOA-LOC. —

Đó là iản-tu bá! Ai cũng có thể tự
ui-tu-ông ngay để trong một giờ
(hoặc xem-cho-ai). G-áp-xu, tó, tó,
bé, lò, đồn-heo-kho-bé-má-hay-cá
G-áp-đ. Ông ta gởi-mua thêm-cứu-phí
NHÀ-NAM THU-QUÂN
n° 18, lô Hàng-Điều, Hanoi

**Phòng-tich
Con-chim**

ánh sáng và tiếng nói giết người

Ánh sáng giết người! Chỉ nghe nói người ta cũng đủ rùng mình sờn gay.

Đứng sau một chiếc đèn dơi ra những tia sáng bí mật, một người vẫn máy. Thế là những tia sáng lòe ra, không-trung-tran ngập một thứ ánh sáng mờ-mờ xanh nhạt. Hết thảy những thứ ở trong phạm-vi ánh sáng đó đều bị tan rã ra, máy móc thi ứng-chay, cái nhà chứa dầu súng bùng cháy lên, người vật chết tươi hoặc bị cháy như mờ được. Đó là còn nói như thế, mong phát-minh ra được thứ ánh sáng ghê gớm đó, chìa thục sự ra, thi hiên giờ bọn kỵ-sư Grindwelt, Matthews và Dunikowski còn đang nghiên-cứu trong phòng thí-nghiệm. Có người nói cuộc thí-nghiệm đã thành công, có người ngờ rằng đó chỉ là chuyện bịa.

Nhưng biết đâu mai kia ta sẽ chẳng thấy phát minh được thứ ánh sáng giết người đó, như đã phát-minh được nhiều kiêu-khi-giới kiếu-hiệu tài-tinh rồi?

Ngày xưa đã có thứ ánh sáng giết người

Và chẳng ngay từ thời cổ, người ta đã dùng ánh sáng để giết địch-quân

Sử-sách chép rằng ngày xưa Archimède đã phỏng-hó dốt cháy hạm-dội của thành Nhã-Diên Hy-lạp, bằng cách thu ánh sáng mặt trời vào nhiều kiều gương, iỏi phản chiếu ánh sáng trong gương xuồng đoàn tàu thuyền bên địch.

Hồi thế kỷ thứ 18, nhà bác-học Buffon nước Pháp đã dùng nhiều kiều gương để ngang chech khắc nhau thu ánh sáng mặt trời vào, và thí-nghiệm thí quả-nhận thứ ánh sáng phản chiếu từ các gương ra nóng lắm, có thể đốt cháy được các vật.

Vậy thì chuyện Archimède dốt cháy đoàn tàu Hy-lạp bằng ánh sáng không phải là chuyện không đáng tin.

Đưa nêu các cuộc thí-nghiệm của các nhà kỵ-sư trên kia thành công, thì cũng khó đếm thứ ánh sáng bí-mật đó ra giết được quân địch.

Vì kẽ ánh sáng chiến-lệch đi một chút, các tấm gương sẽ dịch di một ty là ánh sáng mất hết hiện-quả và năng-lực. Dù ánh sáng đó giữ được nguyên-ven tinh cách giết-chóe, song chẳng lẽ lại bảo được địch-quân cứ đứng im một chỗ để mình đợi ánh sáng vào họ hay sao ?

Tuy vậy mặc dầu, ta cũng nên lo trước rằng một ngày kia cái móng giết người bằng ánh sáng sẽ thành sự thật.

Ánh sáng giết người ngày nay

Nhất là ngày nay mấy nhà kỵ-sư đã thử dùng ánh sáng để làm chuột và các vật biến thành than. Như kỵ-sư Dunikowski và nhất là nhà sáng chế Ember Janos.

Mấy năm trước đây Ember Janos đã đem thí-nghiệm thử máy phát tia sáng bí-mật tại Vacs và Buda-Pesth. Chẳng rõ các cuộc thí-nghiệm đó có thành-công thật không, song hứ ấy có một tờ báo Pháp tường-thuật đại khái như thế này :

— Trong bốn giờ đồng-bô, tia sáng dội xa mười thước tây làm một con búp-bê bằng thép và một thành đồng cháy tan ra nước. Cứng trong thí-gian ấy, tia sáng làm một khối cao-su biến thành than, làm một khối si-măng hay một khối gỗ « sén » tan ra thành bụi, làm dầu súng bùng cháy lên, làm các máy móc nhỏ dừng đứng lại không cháy được nữa, làm cho máy con chuột

chết sém thành than. Nhà sáng-chế nói quâ-quyết rằng đã dùng tia sáng đó làm cho hỏa chiếc ô-tô đang chạy phải dừng sừng-lai; hầm hố phi-cơ không cho bay trong ba giây đồng-bô, một cái mũ phi-công bằng kẽm bị phá-hủy. Nhà sáng-chế đã từng dội tia sáng đó vào mõm, vào xương sống hay vào ức loài vật, và như thế đã làm chết tươi được ba con bò, hai con lợn và độ một chục con cừu...

Nếu các cuộc thí-nghiệm của nhà sáng-chế đã thành-công như vậy, thi biết đâu một ngày kia, ánh sáng lai chằng là một thứ kí-giới đáng sợ như ở thời-dai Phong-Thần ngày xưa?

Đó là nói riêng về ánh sáng bí-mật, thứ ánh sáng mà mắt người không nhận thấy gì.

Đến thứ ánh sáng mắt người ta vẫn trông thấy bằng ngày, thứ ánh sáng trắng của mặt trời gồm có dù ngùi sắc bay thất sắc hoặc vò-sở sắc khác nhau mà thành, thứ ánh sáng làm thường đó, người ta bảo cũng có thể dùng làm một thứ kí-giới lợi-hại vô cùng.

Nhờ một kiêu đèn lò bằng điện có mặt gương lõm, như kiêu dùng trong quán đội Mỹ, doi ra giữa trục chùm tia sáng (axe du faisceau) một quang-dộ lớn-lao đó-xó là một ngón triện ném (bougies), thi người ta có thể lượm được kết quả sau này : người vật đứng cách xa hàng chục cây số bị ánh sáng doi phai sẽ lóa mắt đi, chẳng phản-biệt được đường lối nữa. Nếu đứng gần, thi sau khi ánh sáng tắt được nhiều phút, mắt vẫn hoa lèn như thường, hỏng con người, hư hàn con mắt. Nếu đứng gần hơn, tai người vật bị ánh sáng

tát im đi ! những kẽ lèn kẽ, những kẽ hở biêng, chèng kẽ chè bể.

dò dò vào sê ngã lăn ra chết như một khối thịt vô tri giác. Hình như người ta đã đem thí-nghiệm thử đèn lò giết người đó tại Bourges, và hàn như người ta đã dùng ánh sáng đèn lò vật ngã một con bò đứng xa một ngàn thước tay.

Nhân cuộc thí-nghiệm này, người ta đang bàn chép ra những kiêu súng-lực hàn ra những phát đạn ánh sáng lòe lòe, đè ngǎn những kẻ trộm, trộp hay buôn hàng lậu ; chép ra những kiêu đèn lò tháp mãnh-liệt để chiếu lòe lèo không-trung làm rơi những phi-cơ đang bay ban ngày hay ban đêm và chép ra những dan đại-bác phun ánh sáng lòe ra, giết người một cách diu-dàng êm-ái, sạch-sẽ, và dò những mũi khét ngát mũi, những tiếng nổ diếc tai.

Các điều đó đều còn ở trong phạm-vi tưởng-tượng hay nghiên-cứu. Đó là một sự may mắn cho loài người? Hay là một sự bất-hạnh cho loài người?

Phòng tuyên bắng ánh sáng

Nếu các cuộc nghiên-cứu ở trên mà thực hiện được, thi chúng ta ngày đêm chẳng phải lo sợ nỗi gi, dù nước địch ở ngay cạnh nách.

Cứ lập một phòng tuyên bắng ánh sáng kí-hiên-giới là đủ rồi, chẳng cần phải chế tạo máy bay, tàu chiến, hay đại-bác chí chí cho tốn nhiều tiền, chí chế-tạo thật nhiều kiêu đèn lò mãnh-liệt đó đặt thành hàng thành rầy ở duyên-hải và ở biển-thủy, ngày đêm luôn luôn đợi ánh sáng sang bên nước địch hay lén không-trung. Như vậy thi đại-bác phi-cơ, chiến-xa, bộ binh nước địch đều thành vô-dụng. Vì nếu tiến vào phạm-vi ánh sáng giết người, thi phi-cơ sẽ roi xuồng, người vật thành than, dầu súng bùng cháy, nước mìn sẽ thành một khu-vực bất-khả xâm-pham, cho đến lúc mà người ta chưa tìm được cách phà-mát « ánh-sáng thần-thông ».

Thông-chê Pétain đã nói :

« Nhờ có bài tén mà mỗi đồng-tâm của quốc-gia được thắt chặt; chúng ta sở cí quý quan đê làm sỹ bão-về chúng. Sự gắn-giữ đó, au chí là tự-nhiên, là hy-vọng nâng đỡ nhau trong cuộc huê-hung. Nhưng Quốc-gia Cách-mệnh còn phải cần « sự thông-nhất của nước Pháp ».

**Làm cho dịch quân phát sét lên
vì sóng điện**

Giữa những tông điện và tần số ngoại-tuyến, có một khoảng trống. Khoảng trống đó mới được diễn vào bằng sự phát-minh những vi-diện-lăng (sóng điện rất nhỏ, micro-ondes).

Những vi-diện-lăng đó đã được các nhà bác-học từ-khỏi nghiên-cứu, chẳng hạn ông Marconi.

Nhà bác-học Ý Marconi phải nghiên-cứu và thi-nghiệm những sóng micro-ondes đó trên tàu Electra là chiếc tàu riêng của ông. Như vậy có lẽ vì các cuộc thi-nghiệm của ông chắc không được « hòa-bình » cho lắm.

Đại-khai thí những sóng điện ngắn (ondes courtes) có cái nồng-tinh làm tăng nhiệt độ trong các co-thể sinh-vật, và có thể làm tăng lên một độ cực cao. Hiệu-trọng đó sở dĩ phát-minh được là do tính-trang bợn thợ làm việc trong các đài phát-thanh nước Mỹ độ trước đây. Bởi đó tự-nhiên đều thấy khó ở và đều bầm-hầm sot.

Sau khi phát-minh ra hiện-tượng đó, các nhà bác-học hòp-tan suy-ngẫm và cảm-cui thi-nghiệm. Thế rồi vài năm sau đây, người ta đã lợi-dụng được hiện-tượng đó trong các khoa chữa bệnh bằng cách làm cho người sốt nặng lên.

Coi đó, ô-xa mà làm cho quân địch mắc bệnh sốt rét biền nghèo hay có thể chết được, chẳng còn là một chuyện viễn-vông nữa. Những vi-diện-lăng, cũng như những sóng điện cực ngắn (ondes ultra courtes) người ta có thể tùy ý muôn phong di đâu cũng được. Có thể tập-trung những sóng điện đó vào một nơi nào nhất định, mà không sợ mưa hay sương mù cản-trở.

Sóng điện có thể làm cho người vật phát sot phát rét ốm đau đến chết được, thi

biết dấu chàng có ngày nó làm cho sát-tan rã ra, máy sinh điện trên phi-cơ ngừng lại hay những quả bom tự-dùng nổ phả ra.

Biel đâu, trong cuộc chiến-tranh mai sau, những vi-diện-lăng sẽ chẳng là thứ khí-giới nguy-hiểm nhất trong các cuộc hỏa-công và trong sự giết người không phải cần đến bom, súng kẽm-càng nồng nhợ?

Một trường thành siêu-âm

Lại có một hàng sóng điện khác, đó là những siêu-âm (ultra-son) nghĩa là những thanh-âm thuộc loại siêu-kim (suragaï) những thanh-âm nhỏ, nhẹ hết sức, tai người ta không thể nghe thấy được.

Mỗi đây, người ta đã thi-nghiệm ra rằng những siêu-âm mảnh-liệt có thể phá-hủy các co-thể sinh-vật. Dưới nước, thi-siêu-âm làm cho tôm-cá té-liệt hoặc chết tươi. Tay người lúc ấy nếu thò xuống nước, sẽ bị thương nặng.

Phóng lên không-trung những bức màn siêu-âm mảnh-liệt và liên-tếp, thi những bức màn siêu-âm đó sẽ thành những bức trường-thành vô hình và vô-thanh. Bất luận sinh-vật gì hễ mắc phải những lưỡi vô-hình đó sẽ bị chết tươi hoặc hủy-liệt. Như vậy chẳng còn lo phi-cơ địch bay tới ném bom. Vì phi-cơ là người, mà sinh-vật thi không thể nào trốn thoát tai nạn, mọi khi vướng vào bức lưới siêu-âm. Nhưng đó mới chỉ là một sự tiên-đoán, một việc ức-doán mà thôi.

LÊ VĂN-HÓE

GIÁ MUA BÁO

	Mỗi năm	6 tháng	3 tháng
Bắc-kỳ, Trung-kỳ	20.000	11.500	6.500
Nam-kỳ, Cao-môn, Al-ao	22.50	12.00	7.00
Ngoại quốc và Công-sô	44.00	24.00	14.00

Mua báo phải trả tiền trước mandat zin để:
TRUNG-BẮC CHỦ-NHẬT, HANOI!

Dầu tri bá chứng Đông-á tốt

dâ bìn khâ; chợ cùng quâ, lù Nam tôi Bắc. Đại-ly độc quyền Éts. Đức - Thắng SO Mô-icament: Hanoi

Huỳnh Chiểu Đặng chủ Kho Sách Xưa Quản Ven Đường

CHIẾN-TRANH BẮNG VI-TRUNG

Sau bom nổ, bom hơi độc, bom cháy, còn có một thứ khí-giới lợi-hại hơn, nguy-hiểm hơn, đó là máy vi-trung (nuage de micro-ondes).

Trang-tá Vela trước kia đã viết trong tuần-báo Le Siècle Médical (Thế-kỷ y-học) như thế này :

— Có thể dùng vi-trung để chiến-tranh, vậy sẽ có cuộc chiến-tranh bắng vi-trung.

Giáo-su Trillat tại viện Pasteur nước Pháp cũng nghĩ như thế :

— Phải, đám mây vi-trung là một thứ khí-giới đáng sợ và chắc có lẽ rời đất khí-giới đó sẽ đem dung. Người ta đã nói những đám chúa vi-trung nô ra là vi-trung chúa trong đạn sẽ bị hủy diệt hết, vì bị xung-dot mạnh và bị thuốc súng xông hơi dồn ra. Nhưng không đúng. Chính tôi đây đã có lần nhận thấy những đám mây vi-trung chúa động có khi bay ngược chiều gió và tôi nhận thấy có nhiều co-hội đòn vi-trung tàn-hại địch-quân.

Giáo-su lại cho biết thêm rằng theo những tờ phú bẩm của ty Do-thám Anh, thì những chánh-tri-pham tại nước Nga đã bị nhốt vào trong những khu vây dày khép gai, trong đâ; cho phi-cơ trú khang-dám mây vi-trung xuống. Hình như kết-quả mây mẩn-bội-phản thi phả.

Mây vi-trung

Khang-khi bao-bọc trai-dắt có chứa rất nhiều vi-trung.

Có thứ vi-trung ráo lân ở trong bụi-cát, do gió bay sur quét tước tung lèn. Có thể vi-trung ẩn ở trong sinh-vật ra.

Thô, nói, ho, hắt hơi, nhô đầu là phun ném vi-trung ra cát.

Người ta có thể thi-nghiệm và cho điều đó là dung sự thật. Cầm một cái hộp kieu Piétri trong óc chất thạch bờ-đường, để trước người nói chuyện, người ta sẽ nhận thấy trong hộp có vô số vi-trung giống hệt vi-trung sống ở dưới-rãi trong miếng và ở mũi người nói chuyện.

Những thứ vi-trung ẩn đó khong sống có độc một mình. Nó sống trong « hưng giò » nước nhỏ li-ti, như hoa, như swong, mắt ta không nhận thấy.

Dùng máy phun, người ta có thể hình-dung những sự phun vi-trung khi người thô-rá một cách dễ-dàng. Người ta nhận thấy rằng những giọt nhỏ đường kính lớn hơn 5 mm (5 phần nghìn mét ly) thì rơi xuống ngay, những giọt đường kính nhỏ hơn 1 mm (1 phần nghìn mét ly) thi cứ mỗi phút mới rơi xuống được 1 ly.

Nói cho đúng, thi những

giọt nhỏ đó không rơi xuâng đầu. Nó lơ-lèng trên không-trung, thi đại khấp các ngã, dụng vào các giọt nhỏ khặc trong-sach và cay vi-trung vào những giọt nhỏ trong sash này.

Như vậy, không khi-miết phòng-hội-hợp, những phòng-bệnh-nhan đầy đặc-nhưng vi-trung, mà ta không biết.

Thực-điều của vi-trung

Ở trong không-khi khò-mào bay được đựng trong hàng triệu giọt nước trong, vi-trung sẽ mất súc và chết đi. Nhưng có thể nuôi cho nó sống bằng những thức ăn bằng hơi khí-nhiên nó sống dai-dẳng mà và sinh-sinh hóa hóa ra rất mau.

Nhưng thực-điều như thế nào?

Nhu-vậy bom vi-trung có thể chế được rồi. Chỉ cần dùng sao cho đặc-lực. Vi-vi-trung mạnh hay yếu còn tùy theo thời-tiết.

Vi-trung thích rét. Nếu người ta những hai cái ống chà-thạch, một ống nóng một ống lạnh, vào đám vi-trung đựng trong một cái bình, thi người ta sẽ thấy ống nóng không có vi-trung bám vào, còn ống lạnh thi vi-trung dày rầy. Vì cái đê-tinh đó, mà thường thấy vi-

Anh-Lú

58 — Route de Hanoi — HANOI
BẾP, KHANH CHỐNG, BỀN, GIA HẠ
Hiển-giày ANH LÚ mới-chính-dân-tai (catalogue) các kiều giày năm 1944.
Có nhiều kiểu đẹp, rất hợp thời trang
để kinh-bán cho quý-khách trong
5 cái. Bán buôn bán lẻ khắp mọi nơi.

trung vẫn di ngược chèo gió, bỗng chở nóng đèn chỗ lạch.

Do đó mà nhiều khi một miền ở cuối chiều gió mắc bệnh thời-khi lại lây sang miền ở đầu chiều gió, ôn-nhiều miền ở giữa có khi lại được sự bình yên.

Những vi-trùng bệnh gì sẽ được ra trận?

Chắc là ban sơ thì người ta thả vi-trùng những bệnh nhẹ nhưng rất dễ lây ra trận, như bệnh cúm, chảng hạn. Những bệnh đó không chết người, nhưng trong một phút đồng hồ, dịch-quân bỗng hăng tràn ngập người bị bệnh nằm eo một chỗ, bà quẩn sét mất cả hay một phần nhuệ-khí.

Rồi đến vi-trùng những bệnh hình nghèo đắng sọ-hoa, như bệnh thê-tê, bệnh dịch hạch, bệnh đậu, bệnh đau màng óc, bệnh thương hàn, bệnh lao... Những vi-trùng đó chảng những giết người mà thôi, iai giết ca-nhũng vật dùng trong quân, như trâu, bò, lừa, ngựa.

Không có cách gì để-phòng và kháng-cu

Bởi với mọi cuộc chiến-tranh bằng vi-trùng tài không có cách gì để-phòng và kháng-cu nổi. Nhất là co-thê người Âu-Tay lại không quen chịu đựng được những bệnh lao-phương Đông.

Những nơi bị đánh bằng vi-trùng sẽ là những thành-phố đóng đầu-cu, những trại binh-dòn-linh, những xưởng chế-tạo, những cơ-quan quản-sự, những học đường, cả những giòng sông-kênh giếng nước, cũng không thoát nạn.

Những tỉnh - thành phố, những nơi thăm-son cùng-

cốc, khắp nơi trong nước, ở tiền tuyến hay hậu trận, chỗ nào cũng sẽ bị phá hủy, diệu tàn. Chẳng chỗ nào là yên ổn hết. Vì sức mạnh của vi-trùng mỗi ngày mỗi tăng; chúng sinh sinh hóa hóa mài ra rồi lan tràn kim cương không khí, làm lây bệnh khắp mọi nơi. Thật là nguy-hại.

Công-cuộc kháng-chiến do vi-trùng hình như chẳng thể nào tổ-chức được hiệu quả. Đám vi-trùng quân địch thả sang lúa nào, chảng ai biết, chảng ai ngờ.

Người ta tưởng rằng đã thoát một trận ném bom

+ AI MUỐN BIẾT +

Các thu-thu, và các các điều trị các cách chưng bệnh uuu, phu, iuu, thư, hay hối y học và bảo-chế Đông Tây, hay muu-nuu-nuu-nuu-thuc do eng ba Le-van-Phu, y-si và hao che-an, loi- nghiep-truong Cao - dung y-Loe, chuyen-khoa ve thue-Nam-Bac, da soan va diech-ra Quoc-gu-Sach noi ve chieu-hoi-phoi, da day inhh, um, bennh-hoa-huu v.v., sau ve san-dien nha-khoa dia-gia 15 ho. Thuy-tru-muu-sach-hoc-hoi ve thuoc man-chua-benh-xin-nuu

Monsieur et Madame LE-VĂN-PHÂN
Médecin civil et pharmacienne
N°18, rue Ba-vi Sontay-Tonkin

nhưng thực ra phi-co dịch đã ném cái chết chắc chắn và vô-hình xuống, trong máu người ta đã có thứ vi-trùng làm chết người rồi.

Tiệm thuốc trị bệnh thì chậm, và không phải bao giờ có kiến-hiệu đâu.

Đeo mặt nạ, nhưng vi-trùng vẫn hám vào quần áo, da thịt. Nó dày rầy ở mặt đất, trong thức ăn, trong chỗ ngủ. Phun hơi tẩy-uế, nhưng các thứ tẩy-uế nặng lực chẳng được dài lâu và còn đáng ngờ là khác.

— Vậy làm thế nào để chống với vi-trùng?

— Chẳng làm thế nào được hết.

Trong trận chiến - tranh ngày mai, thứ khí-giới lợi-hai nhất, nguy hiểm nhất, chảng phai là hơi độc, ánh sáng độc, luồng điện độc, mà chính là đám vi-trùng.

Nó là thứ khí-giới giết được nhiều, người nhất và mau-lẹ ngọt ngọt nhất. Bảo vệ cả một nước với đoàn quân lì-ti và hình dò, là một việc thiên nan, vạn nan, là một việc bất khả-vậy.

TÚ-LUYỄN

KHOA HỌC TRỒNG RĂNG

Ai đã trồng răng, hoặc chữa răng ở phòng răng KIM SINH
cũng đều công nhận là một nơi đáng tin cậy, vì công việc làm theo khoa học Âu-Tay dùng toàn máy điện.

M. ĐINH VIỆT THẮNG

Một người trồng răng, lâu năm nhiều kinh nghiệm, đã được nhiều khách hàng lì-khen ngợi. Vày ai vẫn răng, móm móm, đau răng, thiếu răng xin mời lại :

NHA TRỒNG RĂNG « KIM SINH »

16bis Phố Hàng Bông - Béom - Hanol

Các quý ngài ở tỉnh xa vè, sẽ có nhà riêng để ở, nếu cần xin biểu thư và sẽ có thể đến tận nơi làm việc.

TRONG TỈNH - THÈ MIỆN NAY, DÂN VIỆT-NAM TA NÊN BIẾT RÔ

Các phương-pháp phòng thủ thu-động để tránh tai nạn do các phi-co oanh-tạc gây nên

(Tiếp theo)

Những cách phòng bị bom này lửa?

Bom phòng hỏa là thứ bom khó phòng bị nhất vì như trên đã nói thứ bom này nhẹ chỉ từ 1 đến 5 kgrs (électron) và mỗi chiếc phi-co dịch ít nhất cũng mang được tối 100 quả. Thứ bom này khi ném thi chất magnésium cháy và nhiệt độ lên cao tới 2000 hoặc 3000 độ. Vì vậy trong một 100 quả chỉ có 30 quả ném đúng và trong hai quả chỉ có một quả cháy mà một chiếc phi-co dã có thể ném tới 15 chỗ cháy. Hiện nay theo chưa tìm được cách gì hiệu quả để phòng các bom phòng-hỏa. Bác-sĩ Nguyễn Po-Him là người đã đi nhiều nơi bị ném ném bom ở Tàu nghiệm ra rằng chỉ một vài lớp lưới thép chồng lên nhau cũng đủ che cho các mái nhà khỏi bị bom phòng hỏa (thì bom nhẹ gọi là électron). Ở Tàu, có khi người ta chỉ dùng những tấm liếp dan bằng tre cũng có thể phòng được những bom đó. Một điều đáng chú ý hơn nữa là các lưới sắt lại có thể dùng để phòng các bom nổ hạng nhẹ offa. Mỗi khi rơi xuống lưới những quả bom đùa nảy lên và ném có nè sẽ nổ ngay trên các lớp lưới sắt ấy.

Một cách phòng bị nạn cháy do bom phòng hỏa gây nên là xây ở trên nhà một tầng sau gác bắc xi-măng cốt sắt.

Ván đê này rất đáng sho những ai có trách nhiệm về công cuộc phòng thủ đề-ý. Nếu thực thi các nhà mới làm nén làm gác sẵn để phòng khi có nạn bom dận. Ngoài bom phòng hỏa lại có các hỏa-tiễn rát là nguy hiểm. Thủ tiêu lửa này không những có thể đốt cháy cả mìn mảng của

dàn chúng, cả những ruộng lúa có quee cũng có thể bị đốt trại.

Cuối cùng là cách phòng bị các bom chửa vi-trùng. Việc phòng thủ thứ bom này nếu có thì là trách nhiệm của sở Vệ-sinh và sở Y-tế, của các nhà chuyên-môn khác eun về các thứ vi-trùng truyền nhiễm. Ở các nước tham chiến như Anh, Mỹ, Nga, Đức, Nhật, có lẽ hiện nay các y-khoa và bào-chế khoa bác sĩ đang nghiên cứu rất cầu thận về vấn đề này. Bom vi-trùng từ trước đến nay chưa thấy, nhưng biết đầu sau này sẽ không là một thứ khí-giới ghê-gớm mà các nước tham chiến sẽ dùng trong lâu-cung đường để làm giảm lực lượng bên địch. Cái ngày mà người ta sẽ dùng đầu thứ bom ghê-gớm đó chắc cũng chẳng xa gi.

Cách chữa người bị hơi ngạt

Hết thấy hiện-trạng sau này thi biết là bị hơi ngạt :

Mắt đỏ, không nhìn được ánh sáng. Người da-nón, mèa, hoặc buồn nôn, hắt-nói, ho, khạc nhè, sùi-bặt, chảy-máu cam, khó thở, môi nhợt, da rộp ở, cõi, ở tay và ở chân. Đầu dâu và chóng mặt.

Thấy người bị hơi ngạt, phải kíp bắc dội quan-cứu-nạn, hoặc phải mời thầy-huốc, phải giầu cho người ấy đỡ tăng-bệnh-lèn, hoặc là làm cho người da-nón tĩnh-lại.

Phải kíp đem người bị hơi ngạt ra chỗ khí-trời trong-sach, đặt nằm ruồi thẳng nằm dài, rồi đắp mền cho ấm, cho người da-nóng nước-nóng (nước chè hay cà-phê), rửa mắt và những chỗ đau-bang nước pha permanganate de poasse hay bằng nước muối.

Nếu người đau hắt tinh, thi thảm nước lạnh vào hai bên thái-dương và làm hở-hấp theo phương-phép Schaefer nghĩa là phương-phép chữa những người chết đuối, người bị điện giật, hay người thải cỏ. Nhưng thầy-thuốc có bảo, mới được dùng cách ấy, vì nếu dùng sa, có khi lại sinh nguy-hazard.

Phải để người đau nằm sấp, vỗ nhẹ vào ruột hai tay về phía đầu. Nhẹ nhàng quay hai đầu-gối vào hai bên đùi người đau, hình như cuộn lăn. Giơ cánh-tay và mổ hai bảnh-tay đặt lên trên lưng người đau vào chỗ xương-sườn cột, rồi dần-dần ép mạnh vào ngực để cho người đau thở ra. Xong rồi, lại từ từ ngồi xuống bụng-chân người đau, mà không ép nữa, nhường bàn tay sau để nguyên chỗ cũ, để cho bụng người đau nở ra và khí-trời ở ngoài lọt vào. Thế là thở vào.

Người chữa phải làm như thế mãi, cứ 5 giây đồng hồ mới phải ép luôn 3 giây. Cứ thế làm mãi trong một bài giờ, có khi đến 3 giờ người đau mới thoi.

Trên kia đã nói cách đề-phòng ở trong, nha vú nạo bom và bom lửa.

Nhung cũng phải phòng vệ nạn bom ngại nữa. Mọi mình đã dùng làm chỗ trú-ẩn thi trước hết phải giữ cho hơi ngạt khói lọt vào được. Muốn đề-phòng thi phải đóng cửa-nhà cho kín, khóa các compteur nước và điện lại, phải lắp kín các khe cửa sán gác bằng đênh nước, hoặc bằng xaphóng đơn vị nô có tính-cách làm tiên được các hơi độc. Nên lắp cửa ra vào bằng những cái mền nhung nước, phia dưới buộc những que chí để giữ lấy mền che chắc, hay là treo hai cái mền cách quang nhau thi hơn.

Ở nơi trú-ẩn, nên trữ ít lương-thực, nhất là phải trữ nước. Lại nên trữ sẵn mấy vị thuốc cần dùng, như là: bicarbonate de soude, pha mỗi litre 23 grammes ténitrite d'iod, ether, chlorure de chaux, nước javel, vôi để băng bó.

Khi ở nơi trú-ẩn ra trời về nhà, cần phải xét cẩn thận xem ở nhà có gì bị hơi độc bám vào không.

Nước ta là một nước bị ảnh hưởng chiến-tranh một cách bắc ngô, và dân ta lại là một dân nghèo quèn, không thái bình nên trước khi bị nạn phi-cơ địch ném bom

không thể phòng bị được gì cả. Đến cả những hầm trú-ẩn cũng ít người có tiền tự xây hoặc đào lầy-lợp. Chính-phủ đã hết sức hi-sinh để bảo-vệ tinh-mệnh, tài sản cho dân-chúng bằng cách tân-cu nhưng người không có công việc gì bắt buộc phải ở lại thành-phố, và cách đào hầm trú-ẩn công cộng cho công chúng dùng. Nhưng sự lo lắng của chính-phủ cũng không thể nào trán được hết mọi phương-diện và mọi người được. Công cuộc phòng-thủ thuỷ-dụng tuy chính-phủ đứng tổ chức nhưng cần phải có sự hợp-tác thành-thực và tận tâm của dân chúng thi mới có thể có hiệu quả tốt được. Đôi với dân ta hiện nay đang thiếu thốn hết mọi cách phòng-thủ hoàn toàn, trong khi đây là nụ ném bom, chúng tôi thiết tưởng phương pháp tốt nhất cho dân-chúng là trước khi có phi-cơ địch dân đánh ném đòi ra hầm xác kêu nguy hiểm. Nhưng kẻ nào không có việc gì cần kip bắt buộc phải lưu-lại trong thành-phố thi khi được lệnh tản-cu phải đi ngay đến các nơi thon quê yên ổn. Chỉ có các nơi đó thi chúng ta mới có cơ được yên ổn và ít lo lắng về những tai nạn do bom đạn của phi-cơ gây nên. Không, những dân thành-phố thi tản-cu mà những người ở gần các cơ-quan quân-sự, các đường xe lửa, các cầu cống và những nơi có thể làm dịch cho phi-cơ địch dễ dàng cần phải rời ngay đi với khác.

Còn đối với những người phải ở lại thành-thị lâm-ăn, mỗi khi có cõi báo động tướng không già tốt hon là di ra ôn ở trong những hầm mà nhà nước đã cho đào ở khắp mọi nơi.

Một lần nữa, chúng tôi xin nhắc lại rằng, theo một bản thông cáo của ban phòng-thủ thuỷ-dụng thành-phố Hanoi thi trong hai lần phi-cơ địch dân đánh thù-khô Đông-dương, những người bị nạn bom chết hoặc bị thương nặng đều là những người ở ngoài đường hoặc ở trong nhà không chịu đến các hầm trú-ẩn.

Hầm trú-ẩn là những cách phòng-thủ thuỷ-dụng có ích lợi vô cùng, không một nước nào chối được.

HỒNG-LAM

TRUYỆN Người hàng xóm

TRUYỆN DÀI của NAM-GAO

(Tiếp theo)

Một hôm, Lộc ro sán chẳng thấy bọn trẻ đâu. Chỉ thấy hai chú lợn. Nó bực mình, ném ngay dưới một chú, mím chặt môi lại, ra sún kéo. Chủ lợn hoảng sợ kêu eng-éc. Bác Văn gài còn hoảng sợ hơn con lợn. Bởi vì đôi lợc của bác là nứa cái giang son nhà bác. Bác Văn gài làm nghề bún mì rong. Ban ngày bún ngồi ở bến tàu. Tối đến bắc gánh gánh hàng lẵn luỵt đi qua mấy phố quen. Phố nào, bác cũng đã có những chỗ dừng nhất định. Cứ đến đấy là họ gánh. Muốn bún cho các khách quen ăn biết, bác gõ mõ kêu cục cục. Do đấy, người ta gọi bác là anh mì xay tặc. Mì của bác ngon, nên khách quen nhiều. Bác kiêm cũng được khá đồng iền. Ấy thế mà quanh năm bác công nợ đe dề. Chỉ vì bác đồng con mà vợ thi đấu: bác gài rất vụng buôn, di buôn may mắn, pheu đèn mắt vón. Sau cùng bác Văn gài dành biếu vợ ở nhà. Nhưng không lẽ ở nhà để chơi không? Bác mua cho vợ một đôi lợa, giao cho mà chăm chút. Ngày ngày bác Văn gài xách một cái thùng sắt tay, giango một vòng qua máy nhà quen, xin nước vo gạo của người ta, ở phố phường, nước phải mua. Bởi vậy từ bát đĩa đến xanh-nồi, trước khi tráng nước sạch,

đều phải rửa bằng nước gạo. Cái nước gạo do thê trưới được tất cả những cái béo ngày còn sót lại với những hạt cơm thừa, những lung cành cặn. Lợn ăn dù béo. Nếu chúng không béo, ấy là lỗi ở bún gài vụng châm. Bác gài sẽ chửi cho ngáp mặt. Bởi vậy nên bác gài chiều lợn lầm... Lúc ấy, bác đang xi dùa con út dài, Nghé tiếng lợn kêu, bác vội quẳng nó xuống giường, rồi tắt tuồi chạy ra. Vìa thấy bóng bác, Lộc cảm dầu chạy biệt. Bác chỉ còn có thể xốc quần lên qua đầu gối đậm chán bèn bỏ, nghiêm rắng lại mà rít lên: « Con nhà quan ôn vật nào thế kia? ». Lộc đã khuất vào chỗ đầu chái trong nhà ông ấm. Những lần bị bà đánh roi đuổi đánh. Lộc bùi xát chạy vào chỗ ấy. Bởi chỗ ấy là cái bếp nhà ông ấm. Lúc nào cũng có sáu một cái thang ghép lén-tường. Không

Các ngài hãy dùng:

PHẦN TRÌ BỘNG-ĐƯỜNG

(Graphic Indo-chinois)

Mô: « Helième chí I »; « Helième chí II »;

« Helième chí III »; Lu Taokay.

Bà được công nhận là tội không khen

gi ngoại quốc, công việc của thân.

Gửi nhanh chóng khắp Đông-dương

SƠ GIAO DỊCH :

Éts. TRỊNH - ĐÌNH - NHÍ

183 A. Avenue Paul Doumer Haiphong

Ad. Tel. AN-NHI Haiphong - Tel. 307

Căn đại-ly khấp Đông-dương

hiều thằng cầm nhép giờ vẫn leo lên mái bốc lầm gì vậy! Nhưng lúc hồn di vắng, Lộc thường leo trộm lên, có ý để xem hồn giấu ở trên ấy. Lộc chẳng thấy gì. Nhưng những lúc không còn biết trên ai nó vẫn trèo lên nóc bếp ngồi chơi. Lâu dần cái việc trèo leo ấy quen đi. Nó làm nhều như mọi con mèo. Thành thử mỗi lần bị bà đuổi, nó lại chạy tựa chòi cái thang. Nó trèo lên. Rồi ngồi cuội trên kèo mái, nó nhìn xuống, cười khanh khakh. Bà cụ già yết quế, chán tay rռn r῾y, dàn côn hoi atri mà tiếc hồn một chục bức thang tre. Dù con trèo được, bà cũng chă dám trèo. Bà trống thấy cháu ngô cheo eo trên nóc bếp dù dù run ca ruột rồi. Nên bà côn trèo lên, ngô nó sợ bị đánh mà chạy trốn, và phúc tuột châm một cái, lừa xuống đất thi còn gi làうま? Không vở đòn ái gãy chân. Lộc vốn ranh ma. Nô biết thêp bà cụ tuy hàng hùn hung vốn-nhát. Cò doi no dám đè cho cháu què!..

Lần này, trên lợn nhà bác Văn xong rồi. Lộc cũng trốn ra chòi cái thang. Nô ngạc nhiên. Bởi vì thằng Đạc đang khóc thầm ở đấy. À, thi ra thằng Đạc hôm nay cũng ra sân chém. Các bạn kéo nhau di dâu mất cả rồi. Mất chí Tiễn! Đạc chạy đi tìm. Tim

không thấy nên nó khóc... Lộc mới trống đùa ghê. Cái gì mà tháng Độc cử ti ti suốt ngày! Mồm lúc nào cũng mèo xéch đi. Mắt lúc nào cũng ẩn ẩn nước. Lộc không thích cái bụng trè con như vậy. Nó nhéo mặt vào, bèn bếp cái mồm, bắt chước Độc mếu mít nhão Độc.

— I hi... hi hi... ô em tôi khóc đây à? i hi hi... hi hi!, làm sao em tôi thế?

Độc vừa giật mồm ra, vừa ngoéo cái đầu về một bên; hai tay nó chực nín lấy tay Lộc. Lộc hăm hở! xốc nó lên. Nó trè thang. Nó đặt thẳng Độc cuối lén nón bếp bao!

— Ôm lấy cái ông khói! Ông thật chêt, không ôm ngã vỡ đầu thì bỏ mẹ!

Độc toan du lấy cõi nó. Nó vừa gõ cửa Độc ra, vừa trộn mắt lên, vừa dọa:

— Mày mà bám lấy ta, tao quẳng xuống kia ngay. Muốn gãy cõi thi bảo ông?.. Ông lấy cái này, man lên! Ôm lấy! Rồi tao ngồi sau lưng mày, gíp lấy mày, không ngã đầu mà sợ... Nào! chúng ta đi tèo... tu tu tu tu tu tu...

Độc đánh phải nhận cái trò chơi nguy hiểm ấy. Nó cũng tu tu theo Lộc. Nhưng Lộc đã vội vàng xuống đất và lôi cái thang ra chỗ khác khanh khách cười. Vừa lúc bọn trẻ ở ngoài ngô ngang vè. Lộc chạy ra gọi chúng. Lộc chỉ cho chúng thằng Độc ngồi trên nón bếp:

— Chúng mày xem: thằng Độc đi tàu bay kia kia!

Cùng cười ầm ầm. Dụ có Tiên hoàng sự kêu lên:

— Giời đất ơi! khò quá! khò quá! mày làm vỡ đầu nó ra bảy giờ... Hiền ơi...

Tiền kêu cứu Hiền. Nhưng

Hiền cũng chẳng biết làm sao nốt. Có cái thang thi Lộc giữ, giờ đưa vào động đến, lập tức đánh cho vỡ mặt. Vả lại thang làm gì? Hiền chưa chắc đám trèo lên. Càng không dám bế Độc mà trèo xuống. Độc vẫn ôm chặt cái ông khói bếp, mà gào khóc. Lũ trẻ con nhốn nháo.

Tiếp chắp tay lạy Lộc. Lộc khanh khách cười. Hiền thương Tiền quá. Mặt Hiền dù bừng lên vì tức Lộc. Nó chạy một mạch về cửa nhà ông bà Mọn. Nó không mách bà hai; nó ghét bà hai lắm. Nhưng nó ra hiệu cho Cảm theo nó. Cảm ngó ngác. Nó nắm lấy tay Cảm mà kéo đi. Cảm gật gật đầu và chạy

theo. Vừa thấy Cảm, Lộc ù té chảy. Lũ trẻ không cười nữa, vì cái mặt Cảm hầm hầm, trông sợ lâm. Hiền chỉ lên thẳng Độc. Cảm trên mặt, hả hắc mồm, rung rung cái đầu, ấy là Cảm hình dung nỗi sợ. Hiền chỉ vào cái thang. Cảm biếc. Hắn bác thang trèo lên nóc bếp. Hắn bế thẳng Độc xuống, rồi cùi cắp nguyên nó & nách, chạy một mạch về nhà bà hai. Lũ trẻ à à chạy theo...

Có lẽ Cảm lấy việc ấy làm khói lâm. Suốt một ngày, hắn chạy lảng xảng hết nhà nọ đến nhà kia. Gặp người nào, hắn cũng múa mây chàm tay, tròn mắt, hả mồm lúc lắc đầu, cố diễn lại tất cả các việc đã xảy ra. Ai cũng biết truyện rồi, nên ai cũng hì hù ngay. Họ gật đầu, cười. Cảm thích tri vì đã là m được cho người ta hiểu cũng cười bằng cả nét mặt và tay chân...

Cả buồi chiều, Cảm có vẻ ngóng mẹ Hiền. Người ta đoán thê, bởi thấy hắn cứ thích theo lồng lại nhin vào nhà thi. Hắn làm như người sói rợ: đã đến nỗi thành bứt

tết. Và khi vừa thấy bóng mẹ Hiền đội một cái hùng vè, hắn chạy theo ngay. Hắn đỡ đội xuống giúp thi. Rồi không còn để cho thi kịp ngạc nhiên, hắn nấp tấp nhặt lại tất cả những nét mặt, những cõi chí hẫu đã dâng dê kê câu chuyện thẳng Độc ngồi trên nóc bếp. Người dân bà ngó mặt ra, không hiểu. Cảm tức lâm. Mặt hắn nhăn nhó một cách đau khổ và ám ảnh. Ngón tay hắn ho rụt rụt một chút, nhưng hắn cố bình tĩnh, diễn lại ý của mình lần nữa. Người dân bà vẫn không hiểu nốt. Mặt Cảm đỏ bừng lên. Hắn thành xứng xô, binh bịch chạy ra lại chạy vào, in như một con hổ lồng lộn trong cái cũi. Mẹ Hiền hoảng sợ. Thị trưởng hắn muốn tìm觅 cái gì để phang vào đầu thi. Vài thi ngờ rằng chính thi hay con thi đã vỡ ý lâm thiết hại già đến hắn. Nhưng Hiền vỗ. Cảm mừng lâm. Hắn vồ lấy nó. Bộ mặt có rãnh của hắn giãn ra. Hắn tươi cười chi cười mà rõ rệt hiện. Mẹ Hiền vẫn không hiểu. Nhưng Hiền hiu. Hiền tẩm tim cười. Hiền nói cho mẹ nghe tất cả những điều Cảm muôn nói. Trong khi Hiền nói, Cảm nhìn mặt mẹ Hiền. Một mặt thi cứ linh động dần dần do sự hiểu dần dần câu chuyện. Đến khi thi hiểu cả, thi cười rú ruẹo. Cảm cũng cười. Nhưng hắn chỉ cười một chút rồi mặt hắn lại đỏ bừng lên. Hắn

dột nhiên chạy trốn. Một lát sau, mẹ Hiền thấy hắn ngồi trước cửa nhà bà hai Mọn, lầm lollipop trộm mẹ, con thi. Mặt hắn bẩn lèn. Hắn có vẻ hiểu rằng: mẹ con thi đang nói đến hắn và cười hắn. Tai sinh ài ngại. Thị lực thủng lấp qua sho con. Đó là một khứ sầu tàn. Thị lấy dao cắt lâm đùi, đưa một nứa cho Hiền:

— Phàn con đây.

Hiền nhìn nứa kia như muốn hỏi: thế, còn đây?... Thị đưa nứa cho con, khẽ bảo:

— Con chạy ra, đưa miếng này cho ông Cảm...

Và thi cất nghĩa:

— Ông ấy có gì ăn cung cho con; con có gì chỉ ăn mệt mình, phải tội.

Hiền vắng lời mẹ. Nó cầm miếng sần tú, chạy sang cửa nhà bà hai Mọn, đưa cho Cảm. Cảm xui tay, lè đầu, không chịu lấy. Hiền

ĐÀ CÓ BÁN :

Pages Françaises

par NGUYỄN TIẾN LÂNG

Cuốn sách rất hữu ích này về loại études littéraires phản-bình văn-chương Pháp cùng những danh-nhân trong văn-học Pháp. Sách viết rõ ràng, phán tích rất rõ ràng tì-mi, các bài học - sinh ban thành-chung, từ - tài cùng những người muôn hiếu văn chương Pháp đều nên có lịc

Giá: 2300

HƯƠNG - SƠN XUẤT BẢN

bỏ vào lòng hắn, chạy vè. Nhưng Cảm lại chạy sang tận nhà, trả lại Hiền. Mẹ Hiền ráo rắc Cảm ài. Cảm lắc đầu. Hiền phung phu, lùy lùy Cảm, để tò ý: Cảm không ăn thè, Hiền giận dẩy; rồi nó lại nhét miếng sần vào tay hắn. Hắn do dự một chút rồi cầm lấy. Nhưng hắn chỉ hét một mầu son àu rồi lại trả Hiền. Hắn phun phun bụng ra, lấy một ngón tay góp góp vào. Hiền cất nghĩa cho mẹ hiu.

— Ông ấy bảo: ông ấy còn no lầm.

Mẹ Hiền nhìn Cảm cười ấm tim. Cảm cũng cười. Hiền muốn đưa Cảm, di miếng sần vào mồm hắn, bắt ăn. Cảm giáng tay nó xuống. Mẹ Hiền sợ Cảm giận, khẽ phát vào lưng con, mắng:

— Bằng lão thể! May chỉ hồn.

Cảm vừa cười vừa xuá tay để bảo thi đừng đánh nữa. Rồi Cảm bế thốc Hiền lên, đặt ngồi vào lòng, vuốt ve, hôn hit. Mẹ Hiền cảm động. Một chút nước mắt tu ra, rò rò ròm. Cảm nhìn thi. Đầu mặt hắn, mới đầu căng ra vì ngạc nhiên, dộn dần dần. Rồi chúng cũng ròm ròm vết. Nhưng, đồng thời, mặt hắn đỏ lên một chút. Hắn nhắc về Hiền đặt cho hắn giật mình, rồi chạy ra ngoài đột ngột, khiến người dân bà giật mình nhìn theo.

(còn nữa)
NAM-CAO



EROS

Xi-gà nhẹ, thơm, êm đong, rất thích hợp cho người nghiên
thuốc lá nặng. Ban lè khắp nơi. Bán buôn tại hàng
thuốc lá FATONCI, 87 Rue de Hué Hanoi — Téléphone 974

LE-VAN KHOI

LỊCH-SỬ TIỀU-THUYẾT CỦA HỒNG-PHONG
(Tiếp theo)

— Được rồi !.. Đăng-Thanh mỉm miệng cười gần, trả lời Lâm-Ích. Đợi ta viết thơ cho em về.

Lập tức, Đăng-Thanh viết mấy hàng văn tắt cho Diên cầm làm bằng, dưới đóng ấn « Giả-dịnh quân thư » đồ chói, đợi ý bức thư như sau này :

« Nhà người biết ăn cắn hối quá, dốc lòng « trung-nghĩa, thế nào triều-dịnh cũng lương « thú việc cũ và bản thường cho xưng. Vậy « phải hét lồng làm sao cho mau thành việc « việc đã hứa. »

Viết rồi trao cho Lâm-Ích :

— Đây, cầm cái này đem về trao cho lãnh Diên và cẩn thận y làm việc cần-thận nhé !

Lâm-Ích nhận thư toàn di, Đăng-Thanh ra hiệu bảo hãy đứng lại và hỏi :

— May lại trả vào thành được à ?

— Bầm không...

— Không là thế nào ?

— Thưa, con mọi lần ra thoát, đã là vạn hạnh, còn trở vào làm gì ?... Con có cách riêng đưa tin cho quan lính... Vả lại con thân tàn ma dại thế này, trở thành trở về không nổi !

— Ủ nhỉ, ta quên !.. « Trạng sĩ nhất khú bất phục hoàn ».. Đăng-Thanh gật-gù đọc câu cõi-thi ấy, có vẻ tự-đắc mình nhớ sách, và đem ra tíc cảnh ráy hợp.

— Bầm quan lớn, con đâu dám đương hai chữ « tráng-sĩ ». Lâm-Ích ứng khẩu nói, trong ý tưởng Đăng-Thanh đọc câu thơ ấy vì mình. Thưa, với con thì « Bệnh phu nhất khú bất phục hoàn » là lõi hợp người đúng cảnh hơn.

— Ôi ! chủ này cũng biết chữ ư ? Đăng-Thanh sảng sرف, giờ gọi bằng chú, không may tau nữa.

— Dạ, ta trước con có đi học, đã thi vài khoa vào nhà trường, rồi phân chí, cho nên gác bài đầu quân.

— Tôi nghiệp, thế mà đi theo đảng nguy, tu sự bộ chủ ! Đăng-Thanh nói và thở dài, thương-hại cả người bệnh lão nhà nhỏ.

— Quan lớn có lòng doái thương như thế, con rất cảm-động... Chẳng qua vì tình thế bực bách phải theo bê-trên, chứ bần-tâm con đâu có muốn làm người phản-bội triều-dinh !

— Thôi, chủ di thông tin cho lãnh Diên, rồi trả lại ta cho ở đây buồm men diêu-duong, nhân tiện làm chán-thờ-lại; rồi ta tìm cách xóa tên trong sổ « tòng ngụy » di cho, khỏi sợ tội vạ... À, này, chủ làm sao đưa thư vào thành cho lãnh Diên được ? Phải cần-thận cho lầm, kẽ nguy cho hắn ta đấy, nghe !

— Bầm, con có cách bí mật và chắc chắn đến nỗi thầy con...

Lâm-Ích ti-mi kè chuyện và cùng lãnh Diên đã giao ước nhau, lựa chọn một khoảng cự vắng vẻ & thành-ba làm chỗ tin di mới vè. Đăng sau thành, khoảng ấy toàn là đầm vùng sinh lầy, cỏ bình-triều và quan giặc cũng không đặt dồn lũy canh phòng gì ở đó. Dêm khuya, Lâm-Ích sẽ di men hờ, đến bên chán thành, dầm từ cây trại để phía hữu trở đi, cách năm chục bước, từ trên mai thành truyền xuống túi đất; có thu lũ tin tức gì cứ buộc vào dây, rồi lánh Diên sẽ mò mòn đến ráu lén.

Vì được địa-vị tin cần như ta đã biết, lãnh Diên thường đêm có phản sự di tuấn phia sau thành, có thể tự nhiên đến chỗ sei giây nhận tin hoặc gửi tin với Lâm-Ích mà không ai để ý, không sợ phát giác.

Nhận được tin Lâm-Ích, nhất là mấy hàng thủ-bút của Đăng-Thanh hứa hẹn trán-trong, lãnh Diên vui mừng khấp-khoé, nứa đám di lại trên mặt thành, trong chí không tuồng gì đến phản sự tuẫn phòng mà chỉ suy nghĩ về việc phản-bội.

— Nỗi thê thảm là sửa luôn cả Trần với ta trong Cử một lúc, công cán tất sẽ to hơn ! Nhìn Đến tư nghĩ. Phan này xong việc, kiên-dinh chẳng những không bắt lỗi ta, lại còn trọng thường là khác. Cái chức Đề-dốc tam-lồng trong tay !

Dến xong móng kê-vàng trong tri, vi định chắc việc làm ngon xơi lầm, nhưng một lá, hẳn là đầu nói làm bầm một mìn :

— Nhứt là làm sao đánh lửa được con rắn con !

Ngoài bức thư, còn một gói si nhỏ của Đăng-Thanh trao tay Lâm-Ích gửi vào cho, Diên bỏ vào túi, kỹ-lưỡng rồi buông thành di về trại; vừa di vừa tu lu, nứa ai di bên cạnh tất nghe hân-thất luô, nói câu này ba hai là :

— Ôi ! nhứt thành nhứt bại.. Đã từng thi phải tinh, còn hòn là chết khô như con mắm ở trong vòng vây này !

Diên gọi « con rắn con » túc là cô Tần.

Tù khi sinh ruột và người yêu đồng thời tử trận, cách sau mấy tuần, bà chị đầu cũng buôn rau mà chết, nứa gả trở nên người cho vợ, cõi cút, từ cõi vò thành. Cõi lúc nàng quản tri, đã loanh-rá cát-mi sanh-nha, thất-cát-chết

SẮP CÓ BÁN:

CỰC BÔNG CỒ SƯ

của NGUYỄN-DỨC-QUÝNH

Nghiên cứu về lịch sử, địa dư,
kinh-te, chính-trị của
TRUNG - QUỐC, ÁN - ĐỘ

ĐÃ CÓ BÁN

Nguyễn Công Trứ

của NGUYỄN BÁCH KHOA

dày 400 trang, giá 6p00. Mua
một cuốn gửi thêm 6p80 cước
không bao lanh hời giao ngan

HÀN - THUYỀN, 71 Tiêu Tsin Hanoi

theo anh và Tiền Hạnh. Nhưng nàng nghe lại mình chẳng bao giờ được mày may che cốt ngực và sà-linh đỗ với chết, té ra ương phi vô ịch. Chỉ hổng « sòng ; sống người lành » với mặt ! bẽ-sợ nỗi-khinh, nhưng mà sống rồng nón với chí khí hào-thủ tuyệt hận. Nàng nghĩ bẽ-eto nên cố gắng rgam sầu nuối khõ mõi sống. Sung sướng với đời báu-dau-quân, nàng lo việc thời con nǚ nước, xay lúa giã gạo, suốt ngày làm vú và, không bõ oán-than, cũng không hay chyện vẫn nói cười với ai, dù trong bọn đàn bà cón gái đồng sự cũng vậy.

Người ta tôn kính sự dạo khõ của nàng, dè nồng lặng lẽ, không ai muốn gợi chuyện, so dánh thê-thù ở nàng; nhưng rồi thương tâm.

Được mấy hôm, Nguyễn-văn Trần nghệ tiếng, gợi nồng vào ô trong soái-phủ, coi như con em, giao trọng công việc bếp-nước và trông nom Lê-văn Cừ.

Trần biết nàng là người trong thành, lại có ngiê-khi, và khâ võ nghệ, nên muốn nàng ở với Lê-văn Cừ cho có ban, nhân-thể săn sóc béo-bộ đứa trẻ mà eօi ấy giúp minh. Vì lúc trước trong hàng tướng-sĩ có phe ganh ghét, ám muội với nhau định khuyễn-dǎo Trần để cuop ngôi đại-nguyên-soái, mà công việc đầu hất là bắt lấy Lê-van Cừ. Ai cũng biết nội-tinh Pnien-an từ lút Khôi qua đời, Cừ là cái đầu, Trần là cánh tay. Gần đây, nhất là sau trận đại-thắng lõ tài của Trần như ta đã biết, chính phủ phản-dǎi đã phải ăn năn-fáp-phu rồi, nhưng Trần vẫn nom nốp không bị nhảm-tâm biến chuyển bất-trắc. Huống chi trong thành có nhiều quan-lai binh-sĩ cõa triều-dinh heo-hing bấy lâu, cõi là pháo-tủ khiến Trần đem lòng quan-rgai hon cõi.

Chúng có thể làm hại đến tính mệnh thằng Cừ không chừng. Tróc mắt Trần, thằng bé sáu tuổi ấy là linh-hồn của ngiê-quân; để sự giày-xèo đến thân no, thi Trần phu lòng lý-thác, trả lời hèn Nguyen với Khôi, mà ngiê-quân cũng mất tinh cách thiêng-liêng, không còn gì cõ-kết nhân-tâm được nữa.

Bởi vậy, Trần lo gin giữ béo-bộ Cừ hon là béo-mench, iúp phu thê cho cô Tần, không quên bày tỏ điều ấy. Trần lây một thanh gươm đặt vào tay nàng, và cẩn dặn thư-tiết :

— Thành gươm này dè giết kẽ nào xâm phạm đến Cử, hoặc em tự giết lấy em, chứ không dè cho Cử lợ vào tay ai!

Nàng rơm rớm nước mắt nhận lấy thành gươm và mện lénh.

Từ đây, nàng phung sự Trần như cha như anh, châm nom Cử như em như chủ, đến cả ngày giờ tám cát vào sự sống yên tánh của hai người ấy.

Cốm, nuốt họng ngày, bắt quá rau dưa chanh khác gì ai, nhưng chính tay nàng sửa soạn lấy cho Trần và Cử ăn, kéo sợi có kẽ thưa hú đầu dọc. Lúc nào Trần ra chiến-lũy thời nàng nắm cơm với thức ăn, bò vào trong giò, niêm phong cần thận, rồi sai người lão-bác đem đi, giao hẹn giữa đường không để ai làm mất dấu niêm, bắt cứ vì lẽ gì.

Lúc rỗi, nàng đếm những truyện anh-hùng liệt-sĩ đời xưa, kể cho Cử nghe, chủ ý muốn cấy sâu mầm giống cách-mệnh triều-dinh vào trong đầu óc nó. Ngày đêm, nàng không rời thẳng bέ ra ngoài tầm con mắt nào. Từ cơm cháo đến hoa quả bánh trái, không có miếng ăn thức uống nào cao nò mà nàng không xem xét, cầu

thận. Nà mồi cha mẹ sớm, tự nhiên thân yêu nàng, riu-riu hén nàng, xem như một người vú nuôi, hơn nữa, một bà mẹ non vậy.

Lênh Dén là một trong số mấy người vi phạm sự nồng ra vào soái-phủ, tức là gần gũi Cử. Không hiểu sao chính Diên là một người khen nàng gườm gườm dè ý nhất, từ hôm nàng vào ở soái-phủ.

Có lẽ tại Diên vốn cựu-tướng triều-dinh theo hàng nghĩa-quân về sau, chứ không phải bọn anh em đồng-minh lúc đâu?

Nhưng có lẽ tại thấy Diên mắt to mắt nhỏ mà nàng không ưa, vì nàng nhớ lại hình thời anh chị có lúc nói chuyện che biết rằng người nào «tiu-tống mục bất tè, tâm chung bất chính».

Nàng sinh nghĩ nhát, từ hôm Diên gọi chuyện với nàng và «ò mò hỏi» đến sự ăn uống của Trần và Cử.

Mỗi bữa, chủ-soái ăn cơm có được nhiều không, cô nài? Diên hỏi.

Nàng cũng ăn phần lương thực như các tướng sĩ, cứ làm gì có boni nàng nhìn vào mặt Diên mà đáp.

Nghĩa là cũng có hôm phải ăn giảm một chút?

— Chinh thê!

— Để thường đồ ăn cũng bắt ngoại mâm muối và cá kho là cũng?

— Vâng...

— Cà cong-tử (rò vào Cử) cũng thê?

— Phải, cũng thê! nàng co trá lòi lại lèo cho Diên thử đi mà không được.

Mỗi bữa, hắn chả-soái và công tử ngồi ăn chung một mâm?

— Cố nhiên, chỉ trừ lùi nào ngại mắc việc ô chinh-lũy.

— Tôi nghiệp! Tôi kính trọng và thương hại quen chủ-soái hết sức... Diên nói và thở dài, lèm bộ buồn bã. Nàng ăn uống kham khổ quá thê thì chịu sao cho được, cô nài?

— Ông tỉnh trong cảnh ngô này, ngài phải chung chịu với tưống-sĩ và lấy mình làm gương cho mọi người chử!

Đã dành rằng ioé, nhưng ngài có trách nhiệm nặng, công việc nhiều, tất phải bò duông mới có sức khỏe mà gánh vác phần sự. Có thực, mới vực được đạo, cõi nhân đã dày... Không mong bằng ngày

ng bữa, có điều nằm cơm ngái xoi, linh thoảng nên có món ăn bò duông, một bát gá hầm hột sen hay một cái chân lò chǎng bạn!

— Chết rồi! ông nói tôi đủ thêm nhiều nước miếng: nàng nói và bép cười. Lấy đâu ra những câu quý áy ở trong vèo vây này?

— Cố tưởng thế, chứ m'õa cầm dùng đến chǎng thiêu gi!

— Đầu mà sầu uổ, ông?

— Ngay trong thành này chứ đâu! Cố không hiểu trong láng xóm cũng con co nhà nói gì. Còn muốn ăn thịt heo, vẫn có thể mua ở ngoài thành đem vào kia mà!

— Nhưng tôi biết ý quan chủ-soái không, khi nào chịu lấy tiền kêu ra mua mon' ngon vặt lợ, để đọc hường cho sưng sướng một mình... Không!.. ngai m'õa thày chung sống khô như nhữ cờ tướng-sí.

— Bồi thê, tôi nghĩ không dành tâm chít nào, có à! Ngài ở ngoài minh-chú, sự phrag duong lát phái khác người, chẳng ai chung vào đâu được... Tôi định triết thoang kiềm mọi vai mòn gai-vị dè dẳng ngài dùng... Lúc này tao được con ga sống thiên, tôi đã bảo linh núm mòn hầm, chốc nữa đem biếu mày bá, có nhớ dọn bữa ngài xơi né!

— Vâng...

Nàng trả lời vắn tắt, rồi ngánh lại đặt Cử ra sau vườn chơi.

Quả nhiên đến chiều, lanh Dén thân hành dem lại soái-phủ một mâm đồ biến, trong đê hai bát gá hầm, một đĩa sào lóng hũy còn nóng hổi, mùi thơm ngào ngạt. Cố Tần ném nòi đòn lüyü và nói:

— Ông có lòng tốt thê này, chắc hẳn chủ-soái cảm động khôn xiết... Chắc nూn tôi dọn đê ngài xơi, khai nói cũng biết ngài rõ thay thích khâu ri sao... Bao lâu nay mới có mấy món gai-vị như vậy.

Nàng day iỏi nói với Cử:

— Béo tôi may tha hò cậu xơi ngon miệng nhé!

Lúc ấy Trần còn mặc việc ở cửa Tuyên-hóa, một hép sau mới trở về dinh. Nàng kẽ lại đầu duông rồi nói một cách nhu van lơn

— Chả muốn xin bác đừng đứng đứng mấy mèn đê ăn này!

(tòn tiếp)
HỒNG-PHONG

NHÀ XUẤT BẢN

BÁCH-VIỆT

in những sách giá trị mang dấu hiệu một nghệ-thuật tiền-bộ

ĐÃ CÓ BẢN:

Chuyện

HÀ - NỘI

của VŨ NGỌC PHAN

Muốn biết kỹ càng minden mặt của chính Hanoi kinh kỳ hãy đọc chuyện Hà - Nội

Mỗi cuộn giá: \$10 bản quyền 1853



SẮP CÓ BẢN:

Xóm giềng ngày xưa

của TÔ BOAI

Một mố tình cay đắng của một thiếu niên ngo ngác.

Một câu truyện lâm sự nỗi nùng, đau thương và ngắn cũa một tuổi trẻ tuổi ngô ngác.

Những hàng chửi lâm huyết gửi cho bạn trai của bón phureng đất nước. Sách in cực đẹ, trên khổ giấy 18 x 24.



DUONG IV :

NHÀ QUÈ

tên thuyết dài đầu tiên của Ngọc GIAO

NHUNG NGAY THOI AU

ky tu cua Nguyen HONG

XÓM AO SEN

tên thuyết của TÔ HOÀI

TRƯƠNG KHỐI

tên thuyết của Mạnh пас TU

Thư và mandat xin dè cho:

M. PHUNG VĂN HỌP

40, Rue du Cuivre — Hanoi

ĐÃ CÓ BẢN:

Khảo cứu về

Tiếng Việt-nam
của TRÀ - NGÂN giá 2p50

Bước đầu ởng mới

Tâm lý tiền-thuyết
của DUONG - NGÀ giá 3p.00

Kim - Tự - Tháp

của Phan-quang-BINH, 2p00

Nhà xuất bản: CỘNG - LỰC
N° 9 RUE ZAKOU - HANOI

LY HƯƠNG

Bà Đồ Cận dời vai khăn gói, bước mưu theo con. Cố Hậu đi trên, chấn nhịp gánh hàng nặng chèn trên vai.

Đường hoa - xa gần rồ. Sương buông lờ mờ trắng màn khẽ mọi nơi. Rừng che kín trước lăng hẩy còn là một dãy trắng xóa. Bà Đồ ngưng đầu tròng, người cũng thấy rõ mệt mỏi. Còn với quãng nàn đã về đến

làng. Ở chợ và bà và cố Hậu còn phải đi lại vào mấy làng đồi công no. Bọn người cùng chợ đã về trước, Bà Đồ lo ngại đường ô khô rái. Mấy tháng trước có trăng, bà Đồ không nghĩ ngại chứ bây giờ tháng mười đã quá tuần trăng nên mới ngoảnh đi ngoảnh lại đã tối.

Đến sát đường hỏa-xa, bà Đồ bảo cố Hậu đặt gánh hàng xuống đất nghỉ. Chuyển tàu ối lâm lâm chạy qua thà lai khói vo vần ở trên ngọn cây gao, lá xèo rung đón lấy hơi ấm.

Bà Đồ nhìn theo con tàu bắt đầu chạy từ từ vào ga dưới những chòm gặng um

tum thoáng điềm bồng mây con cỏ trăng. Lòng cũng đồng lồng lè nhịp theo tiếng máy xe dần.

Bà Đồ cúi mắt nhìn theo cháu cố Hậu. Bàn chân nhỏ nhấp nhấp hụt bất đắc nết thành những vết den nhồi dày cát quanh gót. Thỉnh thoảng gió thổi lồng hất ống quần lén bụng chân trắng tréo.

Cố Hậu cầm cai tì Đến những chỗ đường xấu mấp mô, gánh hàng của cố xiêu di, chỉ chực rơi.

Bà Đồ thương con bầy còn bé, mới mười sáu tuổi đâu. Cố Hậu ơi là, mènh đé chửi đòn được mập mạp. Dù bà Đồ deo khăn gối đã được hơn một phần ba hàng mà cố Hậu gánh hẩy còn nặng. Lần nào bà đỗ hỏi, cô cũng vui vẻ đáp:

— Bé còn deo được ngắn ấy,nữa là con. Con gánh khỏe lắm ! Một tì hàng là bao.

Bà Đồ biết là con cố đe làm vui lòng bà. Nghỉ đầu cố Hậu, bà Đồ không khỏi bùi ngùi nhớ đến ông Đồ.

Ông Đồ gòng giỗi khoa-cử. Ông thán-sinh ra là cu

Huyện Đài. Tỉnh thanh-liêm thẳng thắn, dù làm quan bao năm vẫn Tri-huyện. Mỗi lúc về hưa mới được thăng Tri-phủ. Người trong làng ai cũng quen móm gọi là cụ Huyện Đài. Nhà thanh-bạch. Cụ Huyện mất đã lại cho ông đỗ một tòa nhà và ít ruộng. Vì tuổi thế ông Đồ đành ngó nhà dày trêng lăng và mấy lăng lân cạo.

Hai ba năm trước khi mất, Ông Đồ mắc bệnh đau túc. Uống thuốc vào cũng không khỏi. Đau quá đành phải hút thuốc phiện. Từ đấy ông Đồ bịt đìu nghiện.

Bà Đồ không bao giờ phản nản. Bà chỉ lo buồn bã. Sự đầm đang của bà Đồ làm giึง-dinh vẫn được sung túc.

Thế mà từ khi ông Đồ mất sự buồn bã hoại hụt; ngực suối không được mạnh chân khỏe tay. Đến nay thi bà đỗ nghèo kiết ngày nào dù ăn ngày ấy. Thừa thãi vào tiền giỗ, tết, giáng, bút cho thẳng Định, thẳng Tường đi học. Nhiều đêm, ngâm ngùi lâu bà Đồ cho là cái tài lộc của ông Đồ kia còn sống bù đắp

như. Bây giờ ông mất, thành ứng thiếu.

Lòng bà Đồ bùi ngát kinh muôn chặng. Mùa hè gần trước khó khăn, bà lại khăn áo giúp cho tai qua nạn khói.

Bà Đồ khép vai áo bồng cõe theo cõi giò thời hắt tên. Mỗi hơi thanh nồng của lò gạch ở dâng xé giữa những thửa ruộng còn tro lại gốc da. Bà Đồ rùng mình, gió lợt vào lồng chạy buôn buôn ráu bộ.

Năm mới sinh con so — cõi Tự — đã mất rồi — mới được năm hôm, cõi thiệp «đại hận» như cái thiệp bà Đồ còn đi chợ. Thổ mà, bảy giờ mùa đông tháng 10 đã thăm vào đầu ! Bà Đồ đã thấy chồn chán lo ngại.

Trên đường về làng vắng vẻ không ai. Đến bên rừng, qua cái giếng hầm long, bà Đồ bước vội theo cõi Hậu vào cổng làng.

Đến đây, bà mới chắc dạ. Trời hoang - hòn mập mò. Gặp cõi Phật ở công huoc ra, cõi Hậu nằm nõi chảo :

Bảy giờ chí еօn di đâu mà mặc quần áo hờ hững là thế ?

Cõi Chết đưa vật vờ lên che miệng cười, trông xuồng doi giếc cõi è chán :

— Tôi ra công đồng xem ү ūi ô iñh cõi vê không ? Chí

và bà bảy giờ mới đi chợ vè ? Chợ rặc này gau all chắc là dắt hàng.

— Cõi khai nhưng cũng chả ăn thua gì.

Cố Hậu và bà Đồ rẽ vào xóm Chùa.

©

Cố Hậu quay dòn sánh ẩn cánh cửa gỗ tay chưa với tôi. Bà Đồ bước vội lên, hắt cánh cửa mõt rộng.

Mùi hương ngọt thơm cõi điện nhà ông, dòng Thịnh đưa sang. Trong nhà, dưới ánh đèn ấm áp, thẳng Định, thẳng Tường ngồi bên bà Tu Bằng. Cố Hậu và bà Đồ bước vào nhà. Hai đứa trẻ nhảy nhanh xuống đất, chạy quần quít bên gách vừa đặt. Thằng Định phung-phun :

— Sao hôm nay chị và đà vè muộn thế ? Chúng em đi họp vè chờ mãi.

Bà Đồ mò dãy lây gỏi bông gao đưa cho cõi Hậu :

— Đây, chia cho chúng nó ăn đó dời.

Tất cả những cái ratório muốt ngưng lại ở ngoài kia. Hậu nhìn thẳng Định, thẳng Tường nhai bún bém.

Cõi ngòi xuồng giường, cõi khán, rũ những hạt mưa bụi từ lầu ban-sóng đến giờ.

Bà Đồ quay lại nhìn bà Tu Bằng đứng giài vè :

— Bà ồ choi. Mời vè cứ tin lit mãi.

Bà Đồ mõt ứu đồng :

— Bà soi miếng dầu cho ấm. Hôm nay ồ chợ vè, tại vè mấy lảng dời công nơ Thành thè vè 15.

Bà Đồ đi theo tiễn dân dồn nhau, đứng, lại trèng theo bà Tu Bằng đi qua vườn chuối về nhà. Các ngày đi chợ, bà Đồ vẫn nhờ bà Tu Bằng nhà họ. Thường nhiều khi có điều gì phiền muộn, bà Tu Bằng an bài. Bưng lại một tí, bà đỗ trả vào.

Hai trè dặn hỏi, đang tiu it kẽ chay quanh cõi Hậu. Cố Hậu lấy đà dong gao di xuồng bếp. Thằng Tường hấy còn bé.

Trước khi ông Đồ mất, ông bảo bà với một mõm thương :

— Tôi mất đi như thế này, sướng lắm. Nhưng phải đạo thi vè phải mất trước chồng.

Bà Đồ im lặng khóc. Bà cơm cầm trên tay nghieg-chục roi.

— Đè nghĩ gì mà thù người ra thế?

Bà Đồ bàng tinh, muốn pha tan cái ý nghĩ mà cõi Hậu vừa thoáng trông thấy hiện trên nét mặt bà. Bà Đồ hỏi bà đưa con :

GIO BUI KINH THÀNH

• Một phẩm hay nhất của CẨM LI (nhà giả TÙ LỘ) — Cuốn sách hay nhất của những ai muốn hiểu rõ những cái xã hội lồng lịc vè... những ngòi câu đơn sơ của Minh Thành. Sách in rất đẹp. — Giá 1.000.

NHÓ MÓN ĐẶC: DƯỚI BỐNG CỜ SON. Một số tiền thưởng của HAI BẮNG. Ai đã đọc THÀNH LÝ VĨ VÕ DÀNH và trả 20 cuốn sách giài tri của HAI BẮNG, không thể bỏ qua được cuốn sách vè công giài tri này. 300 trang chí

ĐÃ LẤT BẮN. Nhiều cuốn sách VUI, HAY, LŁKÝ và DRP trong tủ sách nồi đồng và hơn 100 cuốn sách đủ các loại đã từng được hoàn thành nhanh hệt. Hồi Catalogue kèm timbre Opta

NHÀ IN Á-CHÂU XUẤT BẢN 17 EMILE NOLLY HANOI YEL. 1200

— Các con hôm nay đi học
sẽ bị thầy phạt không?

Thằng Định nhanh nhan
vừa ăn vừa nói:

— Con thi không bao giờ
bị thầy đánh. Bao giờ con
cũng học thuộc bài. Thầy
giáo bảo bảo: «Khi các con
con bà phải chăm học để
được vui lòng thầy mẹ».
Chì thằng Tường thích
thông bị quí.

— Hôm nay em có bị phạt
dùn?

— Thôi, các con ăn cơm
đi. Mai, em nó sẽ học chăm.

Sau bữa cơm

cô Hậu dọn dì.

Cà nhà quý

quần quanh đĩa

dồn lạc. Thằng

Tường, thằng

Định, nắm bò

ra học. Tiếng

vang ra ngoài

trời đèn tối. Gió

thổi nhẹ dập

vào phèn nứa

kép.

Cô Hậu ở các

đi kính vuốt lại

nhiều con chí

xếp với vàng

lúc ở cho vè.

Cô đã lật hộp kim, mẩy ống

sáp, lược gường, phần mục

ta: lát kẽ văn liêng của cô

đều gọn ghẽ trong cái thùng

mây.

Cô bắt đầu giờ đến các thứ

hang của bà Đỗ:

Đầu mờ thất lung xanh,

đỗ, cô lần mòn ngầm nghĩ,

Cô vẫn ước so có một cái đê

thất như chí Tâm. Ở nhà

quá con gái chỉ làm giáng ở

hở rồng den hạt huynh và

mẩy cái thất lung hoa đào,

hoa lý.

Cô ngừng đầu lên hỏi bà

Đỗ:



— Để cứ bay lo nghĩ quá
nên hóa nó bốc.

Bà Đỗ nắm đuôi thằng.
Các đầu xương lồng lõe. Thịt
như dần ra.

— Muốn không nghĩ nhưng
vẫn phải nghĩ thì làm thế nào?

Tù lúc vè, bà Đỗ vẫn muốn
nói chuyện với cô Hậu về
việc lén Lục-nam buôn bán.
Mấy lần do dự, bà Đỗ lại thôi.

Mấy tháng trước, bà Đỗ
đến chơi nhà bà Thơ Thảo
nói chuyện về sự buôn bán
khó khăn. Bà Thơ Thảo
lặng im một lát, rồi trả lời:

— Thất lung bán chạy, sao
để không buôn thêm lấy

một ít nữa?

Cô định xin, nhưng nghĩ

thế nào, lại thôi. Cái thất

lung của cô tuy đã cũ nhưng

bấy còn thất được. Đến hết

sẽ hay. Bao giờ có điều gì

mong muốn cô cũng hẹn với

mình như thế.

Bà Đỗ một mồi, ngã lung

xuống giường lát rom.

— Ủ, tao cũng quên mất.

Người bấy giờ như cứ lú-
lúp, vẫn-vợ những sự đầu
đầu. Mà đầu lại vàng.

— Hay là bà lén Lục-nam
buôn bán với tôi. Tôi có
nhà ở trên ấy, mà chỉ có tôi
và đứa con đầu gáy muộn
với mấy đứa cháu.

Ở đây lại trên bến, dưới
thuyền buôn bán rả dề dàng.

Bà Đỗ đã xuy tính đủ mọi
đường. Bà Thơ Thảo cùng
cánh gáy bà khép sọt có
diều gì bất tiện. Lên dây,
bà Đỗ và cô Hậu đi chè.

Thằng Định, thằng Tường
vẫn đi học; mà lại có trường
học thi đền bằng «Cơ thủy».

Nhà, bà Đỗ sẽ
cho người ở nhờ
Ngày giỗ, iết đi
về.

Cú cung cách
này ôi nhà, chí
đủ ăn. Bà Đỗ
mong thừa hai
còn hóng gáy
để dùng cho các
con. Bốn năm
nữa, cô Hậu đã
đi chồng.

Ông Đỗ và ông
Bá Tuyên đã
gắn bó từ lúc bé
gáy cô Hậu cho
anh Lợi — con

ông Bá. Về đường vợ chồng,
cô Hậu đã yên. Nhưng
cũng phải gáy che cái vón
dù nhà ông Bá đã già
cô. Nhà bà Đỗ đã có tiếng

là giòng-giòng-thé-gia. Còn hai
đứa bé bà sẽ liệu sau. Như

ông Lý Xuyễn trước ở nhà
cô giì. Sau di họ Thại dám
bảy năm quay lại đã có đồng
ra đồng vào.

Cô Hậu xếp hàng xong, đi
đóng cửa ngõ căn thận, khép
phèn cửa chặt chẽ, đến ngồi

giữa hai đứa em. Thằng
Tường gấp sách lại, quỳ gối

bà lấy cô chị:

— Em học thuộc rồi, chỉ
lòng bắt em học nữa. Sáng
nai em giày sớm, lúc chít hồ
om, học lại!

Thằng Định thấy em thôi
cũng cát sách di.

— Chúng mày đã thôi học
cô à?

Thằng Định đang nghịch
cái đòn tóc của chị:

— Ngày mai có ít bài nên
chúng con học it.

— Thôi Hậu, mày tắt đèn
đi. Tất cả ra đây ngủ với đê.

Thằng Định, thằng Tường
lần lượt đi lại. Cô Hậu vuốt
lại mấy sợi tóc mai luồng
trên má, đứng giày đê dia dẫu
lên cái quang rủ xuống giữa
nhé.

Thằng Tường nhớ đến
chuyện bà chúa Ba, bà Đỗ kè
kinh ôi hồn qua:

— Bà kè nói truyện bà chúa

Ba che chàng con nghe đi.
Hôm qua cô kè đến chỗ bà
bị dây ra xuốn sau lanh
cung rồi thế nào?

Bà Đỗ nắm im một lúc đã
nghe tiếng hai đứa con ngày
đến đến. Họé nóng hót lên
khắp người.

Bà Đỗ đưa tay lên xoa mè,
miệng lẩm nhảm đọc mấy
câu kinh.

— Hậu, con còn thức đấy
không?

Cô Hậu cựa mình:

— Bé hỏi gì con?

Bà Đỗ định nói cho cô Hậu
biết cái định lén Lục-nam,
Bà muốn bàn với cô Hậu
trước.

Bà Đỗ đưa vào sự buôn
bán khói mào:

— Cho mấy hôm nay gần
tết mà ố hàng!

— Bé lo gì, thóc gạo chưa
chưa thi lấy gì mà mua?

Dăm hôm nay người mua
lại đóng, ngày như nǎm ngoái
đã củng cố. Sau vẫn đóng.

— Tao số...

Ngung một lát, bà nói tiếp:

— Bé định ra giáng lân
Lục-nam buôn bán với bà Thơ
Thảo. Nhà cửa thi cho người
ở nhờ coi giữ.

— Vắng, bà định dâng nǎo
hơn tài lâm.

Cô Hậu, hơi thấy xôn xao.
Từ hé, đến giờ cô chưa đi
đầu xá nhà. Tường tượng
đến cảnh ra lật, lòng có khôn
khỏi vẫn vờ. Mỉ mỉu chia
nặng từ từ nhảm.

Ngoài sân giòi đồi chieu, án
chín vào phân nứa. Nhưng
hạt mua roi lộp độp trên sân
cảng ống thêm lạnh lẽo.

Q

Ấu cơm xeng, trời mới tờ-
mờ sáng. Bà Đỗ ngồi bên máy
đây hàng mang lèa Lục-nam.

Tối hôm qua bà Đỗ theo
thúc mãi. Gần sáng, hổng bà
lặng lẽ. Thế mà lúc sắp đi,
lòng bà Đỗ bối rối. Nhưng ý
dàn xếp chắc chắn, nay còn
mong-manh một vài điều. Bà
Đỗ thức đến nửa đêm, mệt
nhọc quá thiếp đi một vài
tiếng đồng hồ mãi cho đến
lúc cô Hậu gọi giày áo com.

Bà Đỗ thương thầm cô Hậu:
«Khôn nạo con bé mới mười
sáu tuổi đã phải lo trăn
công nghìn việc, Không có
nó, gọi là cần khổ. Trèng nè
ngu-ngo mà thương».

Bà Đỗ cũng ngần-ngo đi
quanh-quanh khắp nhà. Tất
cả im lặng triền-miên. Một
cái giu diu đìa tràng to khắp
mọi nơi. Không - khí ấm-ấp
ngày xuân giàn thẩm vào
chỗ. Bà Đỗ thèm thấy sự
luyễn tiếc vò vùa đều dày.

Chì thằng Định, thằng
Tường được mặc quần áo
mới, thơ ngày chạy quanh
cô Hậu.

Lúc sắp đi, bà Đỗ sang
chào bà Tu Bung. Bà Tu
Bung theo sang tiền ra đền
công.

Cô Hậu, bác Gie — người
ở nhờ — gánh hàng di trước.

Vừa ra khỏi công lang, đèn
giáта rừng, qua cái giang hầm
long, thằng Định, thằng
Tường trông lại. San những

ĐÃ XUẤT BẢN:

Lă-Gia

Danh nhân truyện
của HÀI TRẦN — giá 2p00

ĐÃ XUẤT BẢN:

THÀNH NIÊN CA

Mười bốn đán du dương và
hồng trắng trong ngày xanh
của BẮC NỘI — giá 1p00
đến kỳ 4p.00

ĐANG IN :

Mẹ tôi

Quyện đầu tiên trong tủ
sách gia đình
của Nguyễn-khắc-MÂN

ĐẠI HỌC THU XÁ 181 Bd. Henri d'Orléans, Hanoi
BOITE POSTALE N° 3

Giám đốc: BÍCH CÂU LÊ-MỌNG-CÂU

Hộp thư

Ô. T. T. V. — Đã nhận được
T. H. T. T. — Xin cảm ơn.
Ô. KIM-LÂN — x. đăng P. R.
Ô. C.V.B. — C. E. K. S. Q. H.
Rất tiếc...]

Tuần-lê Đông - dương

(Tiếp theo trang 8)

Brillantine Cristal
pure vaseline, En
vente partout.

CÁC BẢN ĐỒN CỘI,
VUA CỘT-MIN VÀ CHIẾN-CỤ

Alfred NOBEL
người sáng lập giải thưởng hàn-

hình quốc-đế của thường-văn MÃN
nhà số 19 trong 1000 « TẤT MÃ
NĂM CHÂU ». Bia là mảng tại JEDDO,
vịnh bắc rất mộng-mị, có ve hinh
NOBEL. Bia giấy mỏng, mịn; bia đặc
biệt in giấy tua dứa mịn, bia đặc biệt
imper al d'annam 1881.

Bản đồ quốc-đế có sau, xin gửi
tên trước. Thủ và mandat đc :
E.I.P.C. n° 72 rue de la République.

Bô thận tiêu độc

Thuốc lọc máu tiêu hối nhiệt
độc ngừa lở và di-dộc hoa liều
lo 080. Nửa lá 4g, một lá 75p.
Thuốc 2 tri Lãm-trọc dù
mọi thời kỳ hộp 6p.

Nơi phân hành: TÉ-DÂN
121, Hàng Bông Hanoi
Mai-Linh, 80 Cầu-đát Haiphong
Nam-Tiền, 429 P. Blanchy Saigon
người ở nước



MAY ÁO CƯỚI
SA, LÊ QUÝ ĐÔN — HANOI

Tuy vậy các giáo-sư Nam
bắc Cao-đẳng tiểu-học Pháp-
Việt hiện nay làm việc được
hiệu-diêm tốt có thể được
miễn không phải có bằng Sw-
pham và chỉ do sở-trình của
quan Thủ-hỗn hàng-xa, của
ông Giám-sắc Học - chính và
kiến-mỗi hội-dồng do quan
Phó Toàn-quyền chủ-tịch, là
được chuyển sang ngạch giáo
sư Pháp.

Các bằng-diêm SIFA và
SFAT được xem tàng giá-diêm
như sau này :

Giá cho các đại-lý 388p, một
hộm 7200 bao; giá cho các
nhà buôn 1000p; các nhà
bán lẻ 432p một hộm. Mỗi bao
đêm bán lẻ cho người dùng
là 6 xu.

Sách mới

T. B. C. N. vừa nhận được:
— THƯƠNG-CHÍ CẦN-TẬP
(quyển II) của PHẠM-QUÝNH,
do TH-XÃ ALEXANDRE DE
RHODES xuất bản, dày 256
trang, giá 5p.

— VIỆT-HOA THÔNG-SƯ SỦ-
LUỐC của SÔNG-BẮNG BÉ
LĂNG NGĀN bìa soạn, VĂN
HAC LĒ-VĂN-HÓE sáu nhát,
QUỐC-MỌC THU-XÃ xuất bản,
dày 180 trang khép nhonh,
giá 5p.00

BÙI HUY BÍCH (danh-nhân
truyền-kỷ) của TRÚC-KHÈ day
100 trang giá 1p20. Viết công
phu mà rõ ràng, xem có ích,
Sách này do 16 Hàng Da bán
Đêm bán lẻ.

Xin có lời cảm ơn các nhà
tặng-sách và giới thiệu với
bạn đọc.

BÃ CÓ BÁN:

Tìm nghĩa văn học

của Nguyễn hưng PHẨN

Giá 2p20

HÃY ĐỌC :

Truyện di thường

của Edgar POE — Bản dịch của MENG - HUYỀN
Hay-hoa Liêu-trại chì-dị của Bồ-tùng LINH

TÂN VIỆT 29 LAMBLOT HANOI

Cần thêm đại-lý ở vùng SAIGON-CHOLON

SÁCH GIÁ TRỊ

TRÌT HỌC ARISTOTE	3\$80
TRÌT HỌC DESCARTES	4,50
SIEU HINH HỌC	5,00
PHIẾM LUÂN VỀ AUGUSTE COMTE	3,00
HỌC THUYẾT FREUD	2,50
VÀNG SAO	2,50
LY TAO	6,00

SẮP PHÁT HÀNH

VƯƠNG DƯƠNG MINH

của Phan văn Hùm

TAM-KỲ THU-XÃ

M Trần dinh KHÁI

64, AMIRAL SÉNÉS — HANOI

BÃ BÁN

NHỮNG NGƯỜI

Đi ngược giòng

của TRẦN BÌNH KHÁI

— Ai đã có những ý tưởng không
thường, những cuộc đời ngang-ngoron,
không thể bỏ qua không đọc «Những
người đi ngược giòng» để tìm hiểu tâm
ý của chính mình được phần-tách và
phô bày một cách rõ-mi, rành mạch.

— Một bộ văn-diết-biết và lèi-lèi
trí-xuôi đây nay chưa một nhâ-văn nào
viết đến

Giá 2p.00

Mợ Tú Tân

của CHU THIỀN
2p.50

SÁCH XANH

THẦN LÚA	Huy-Bích 0\$35
CÔ WÉ CHÂN VỊT	Thê-Thủy 0\$30
CHIẾC ĐÈN BA NGỌN	Huyễn Nga

THU-XÃ ALEXANDRE DE RHODES MỚI XUẤT BẢN:

LÊN TÁM

của TÂN ĐÀ

80 trang lớn, khp 22 x 32,
tòan tẩm-ink và bìa 4 màu
của họa-sĩ Mạnh - Quỳnh. Một
cuốn sách mèo-đọc rất lý-thú
bằng-thơ của thi-sĩ Tân-Đà để
dạy những trẻ em: được học
và được vui-kinh.

Bản thường	1p50
Bản giấy Đại-Loa...	.. 0p00
Cuộc hồn thường...	.. 0p40
Bản tối... 0p80

Tổng phát hành: MAI LINH 21, RUE DES PIPES — HANOI

ĐÃ HẾT :

HÒN QUÈ

của Nguyễn khắc MÃN (sắp tái bản)

CỎ THỦY

của Nguyễn khắc MÃN (sắp tái bản)

BẢNG IN:

LÔNG 'CHA

Gia-dinh, giáo-dục tiều-thuyết, của
Nguyễn - khắc - MÃN. Sách dày 500 trang
khối công in từ đầu xuân Giáp Thân.
Tranh ngoài bìa 2 màu do họa-sĩ BÌNH
trinh bảy. Loại thường sét bìa 4p80. Loại
quý : 16p, 20p, 50p.

NHÀ XUẤT-BẢN « SÁNG »

đã dọn lại 161 Route de Bach-Mai — HANOI

BÚT MÁY : HAWAIIAN

Có máy điện khác thêm tên

Giá 16000 thêm 0p50 cuộc recommandé.

Ở xa gửi nữa tiền trước, còn gửi ert.

MAI LINH 60 Cầu Đất Haiphong

NHỰC BẦU, NGẤT MŨI, SỐT
NÓNG, ĐAU MINH NÊN DÙNG !

Thở nhiệt tán ĐẠI - QUANG

Xin nhận ký hiệu (bướm bướm) mới khỏi nhầm
28, phố Hàng Ngang Hanoi -- Tel. 308

Dầu Nhị - Thiên

T: bắc, nam nhất thời, hiệu. Một vò 6500
NHỊ - THIÊN - DƯƠNG DƯỢC - PHÒNG
76, phố Hàng Bông, Hanoi — Téléphones 240

CÁC GIA - ĐÌNH NÊN DÙNG THUỐC:

DẦU DẠ DẬY HO GÀ ĐIỀU - NGUYỄN

Tổng - cục : 128 Hàng Bông, Hanoi
Đại - lý khắp cõi Đông - pháp

RĂNG TRẮNG KHỎI SÂU THƠM MIỆNG

vì dùng:

thuốc đánh răng

GLYCERINA

4 món thuốc bồ của nam, phu, lão,
lụ do nhà thuốc ĐỨC - PHONG, 48
phố Phúc - kiền Hanoi phát hành

THUỐC BỒ BỘ ĐỨC - PHONG 100

THUỐC BỒ THẦN ĐỨC - PHONG 800

THUỐC BIỂU - KINH BỒ HUYẾT 170

THUỐC BỒ TỶ TIÊU CAM 200

BÁN BUÔN, BÁN LẺ BỒ THUỐC SỐNG
THUỐC BÀO - CHÉ VÀ CÁC THUỐC

Giày Phuc - My

204, rue de Colon

Hanoi



đã được tặng danh khấp Đông - Dương
BỀN, ĐẸP, RẺ

Bán buôn, bán lẻ khắp nơi
(tại catalogues kinh doanh)

Mới xuất bản :

Trung - quốc sử - lược của PHAN KHOANG

Một bộ sách rất quý của hết thảy mọi
người muốn biết cái cũn - nguyên về văn
minh tài cỗ của Á - Đông. Sách dày ngọt
600 trang in lầu 2 loại : Loại thường bốn
5000 cuộn 0p47. Loại đặc biệt 25p cuộn 0p80

Thư và ngân phiếu gửi về:
NHÀ IN MAI LINH, HANOI

NÊN HÚT THUỐC LÀ

BASTOS

NGON, THƠM

Giá 0\$19

Thuốc mạnh sâm nhung

Chuyên trị bệnh di - tinh, mộng - tinh,
suy - tinh. Sức suy - lực tăng - tiến - mất
một ăn ngứa it, đau lưng, mỏi gối - chóng
thuốc này mệt và già - ho

Bán tại hiệu thuốc : THÁI - CÔ
K-5 - HÀNG BẮC HANOI. Khắp các nơi đều có bán

Autorisé publication créée antérieurement à la
loi du 13 Décembre 1941

Édition hebdomadaire du Trung-Ngoc-Tan-Van n°

Imprimé chez Trung-Ngoc-Tan-Van

36, Boulevard Haussmann — Hanoi

Tirage exemplaires

Certifié exact l'amerique

L'ADMINISTRATEUR GÉRANT : NG. DOANH - VIEN