

SỐ 187 — GIÁ 0\$40

24 AVRIL 1944

TRUNG BAC

CHỦ NHẬT

1944

Tuần sau, đón chờ
một tập báo chí rõ cho ta
về mọi nỗi nguy hiểm của

BOM, ĐẠN

của phiến-tranh vi-trùng,
hơi độc, nói tóm lại của

CHIẾN-TRANH KHOA-HỌC

Một tập báo này là một lá bùa
hộ-mệnh cho mọi già-dịnh.

Đọc T. B. C. N. số sau,
các bạn sẽ thấy các
phương-pháp phòng-thủ
thụ-dòng để tránh tai
nạn do các phi-cơ oanh-tac
gây nên (tàn cir,
tránh bom, đào hầm trú-
ẩn, mìn nổ phòng hoi
độc v.v...)

Các bạn sẽ thấy sức
mạnh của bom như thế
nào; bom nào nguy hiểm;
một quả bom có thể giết
được nhiều nhất bao
nhieu người; hầm trú-
ẩn phải xây bằng gì và xây
thế nào thì có hy vọng
tránh được bom.

Hãy đọc T. B. C. N. số sau để biết
hết về bom và rõ trước các cách
để phòng bom vi-trùng, bom phát
hỏa, bom ét-súng và những trận
mìn hơi độc cực kỳ nguy-hỗm.

(xem tiếp trang 26)

Tuần-lê Quốc-tê

Theo tin hàng Transocéan thì tình hình mặt trận Nga vẫn nghiêm trọng. Hồng quân vẫn tiếp tục tấn công khắp từ khu phía nam Ukraine cho đến khu giữa mặt trận ở miền Vietsk và tại nhiều nơi Hồng quân vẫn tiến được khai mìn. Ở khu Nikolaev Hồng quân đang tiến đánh vào hải cảng đó và đang cố tiến qua sông Bug. Ở miền bắc Bessarabie thuộc đất nước Lô, dưới sự tấn công mãnh liệt của quân Nga, vừa rồi quân Đức lại phải rút lui khỏi hai thị trấn Balti ở giữa hai con sông Pruth và Dnestre và Proskourov trên đất Nga. Thị Mac-ukhova lại nói Hồng quân vừa khải; 1 hực được cả thành Cernauki (Czernowic) thành Derzhyns trên đường xe lửa từ Lvow đến Odessa và thành Voznessensk ở miền hạ lưu sông Bug. Quân Nga hiện đã vào lối ngoái thành Kamenets-Podolski một thị trấn ở miền đông gần Cernauki cách độ 40 cây số và cách biển thùy Lô độ 15 cây số. Tin Nga lại báo Hồng quân đã vượt qua sông Dniestr trên một khoảng rộng.

Ở dãy đảo Crimée, nhiều đội quân Nga loi bắt đầu tấn công kinh liệt từ mặt bắc và mặt đông, trận này hiện đang rất là dữ dội. Một mặt quân Nga đánh từ phía bắc xuông eo đất Perekop và một mặt đánh từ phía đông sang vào bờ biển Kerch. Các đội quân đánh ở khu Crimée phần nhiều đều là quân tinh nhuệ. Ở khu giữa mặt trận tại miền Vitsebsk, quân Nga lại vừa mở trận tấn công nhưng không có kết quả gì. Khu phía bắc mìn, trận Nga vẫn không thay đổi.

Ở Ý, trong khu Cassino, trận thi đấu bền bỉ không thay đổi. Trận Cassino đã khiến bộ tư lệnh đồng-minh rât thất vọng vì đồng-minh tưởng rằng sau các trận ném bom kinh liệt cách đây nemoi hôm đã có thể chọc thủng được phòng tuyến Đức. Đến nay không những quân Anh, Mỹ không chọc được phòng tuyến Đức lại phải cuồng với các loài quan. Đầu tuần lồn lợt vào chiến tuyến đồng-minh. Còn ở khu Nettuno sau 6 tuần lễ kinh chiến quân đồng-minh vẫn chưa liên lạc được với đại đội lô quan Anh thứ 8 và lô quan Mỹ thứ 5 mặc dù đồng-minh đã dùng rât nhiều quân và chiến cụ.

Mặt trận không chiến ở Ý vẫn rât dữ dội. Cả kinh thành Bâ-linh và kinh thành Luân-dôn đều bị đánh phá luôn luôn và các trận đánh pha đela rât kịch liệt. Cả i hiên thị trấn ở Pháp cũng

Từ số sau, T.B.C.N. sẽ bán năm hào một số

Báo T.B.C.N. bao giờ cũng vẫn được các bạn tin yêu, từ trước đến nay vẫn luôn luôn nghĩ cách cho văn bài hay, có nhiều tranh ảnh đẹp, và bán một giá rẻ ai cũng có thể mua đọc được.

Giá may, tinh thê hiện thời không để cho chúng tôi duy-tri mãi cái giá hai hào ruồi. Cùng với các tuần báo có tiếng ở đây, từ hai hào ruồi, chúng tôi đã phải tăng giá bao lên bốn hào.

Bon hào một số báo, cái giá tiền như thế kẽ lá tơ, nhưng so với các thứ khác hiện thời thì vẫn còn là rẻ, nhất là đối với một tờ báo kẽ lá nám cũng công phu, kẽ nào cũng nhiều tranh ảnh như tờ T. B. C. N. của các ngài. Chúng tôi chịu hết các sự thiệt thòi, dù lúc này có muôn nghìn sự khó khăn: kinh ánh, phim ảnh, thuốc ảnh, các chất thuốc để in ánh, hiem quá, có mua được cũng phải khó khăn mà trả một giá rât cao; lại còn công in đắt gáy gấp hai và việc giay má ai cũng biết là không quá lầm.

Ra được bao lát này là một sự cực khổ, là một sự hi sinh; mà có giay để in lại càng

Cùng các bạn mua báo T. B. C. N. ở Cambodge

Kể từ ngày nay M. Võ-văn-Rót cõi động viên của báu chí ở Nam-kỳ sẽ lân lượt dí cõi động và thu tiền các bạn mua báo cả các nơi thuộc hai Cao-mèn. Vày các bạn mua báo T. B. C. N. ở Cao-mèn từ nay nêu ở xa nơi mua bu phieu thi xin cõi giao dịch và giả tiền báo với M. Võ-văn-Rót là một cõi động viên rât có tin nhiệm của báu chí vây.

Kính cáo
TRUNG-BẮC CHỦ-NHẬT

khó quá. Bởi thế, có giay để in là một điều may. T.B.C.N. vì đó mấy kẽ nay phải ép lòng in một thứ giay bẩn xấu mà mua đắt quá.

Nhiều bạn đọc từ Bắc tới Nam có lòng yêu báo nhưng không hiểu cho tinh-thê, viết thư về hỏi chúng tôi sao không làm một thứ giay đẹp hơn để in cho rõ ràng hơn.

Để đáp lại câu hỏi đó, chúng tôi từ kẽ trước đã vượt trám nghìn sự khó khăn mua cho được thứ giay tốt để in báo của các ngài. Như các bạn thấy, tuần này giay tốt hơn, mịn hơn và trắng hơn; chữ in rõ, tinh thê được rõ, các tranh ảnh đẹp hơn, nhưng cũng chính vì thế mà chúng tôi không thể hi sinh thêm, trong lúc chúng tôi đã vui lòng chịu hi sinh bao nhiêu thứ khác.

Thật là một điều vạn bất đắc dĩ, từ số sau T.B.C.N. bắt buộc phải bán thêm mỗi số một hào. Một hào, chúng tôi chỉ vaya dù dùng để trả thêm tiền thứ giay bẩn lót hiện đang dùng mà thôi. Bởi vậy chúng tôi có thể chắc chắn ngay từ bây giờ rằng T.B.C.N. tuy tăng, nhưng các bạn vẫn vui lòng trả, trước là để đỡ chúng tôi, sau là để giúp cho tờ báo độc lập đặc nhất nay của các ngài vượt được những sự khó khăn hiện tại.

Giá mua báo hàng năm vì lẽ đó cũng tăng như sau này :

Ba tháng	6\$00
Sáu tháng	11\$00
Mỗi năm	20\$00

Năm hào một số T.B.C.N., mới nghe tưởng là lõi, nhưng so với các thứ khác thì món ăn tinh thần cao quý này còn rât gấp trăm gấp nghìn thứ khác.

Các bạn, đọc chúng tôi, giúp chúng tôi, cõi động cho chúng tôi, tức là làm một việc cao quý và trong sạch này.

T.B.C.N.

Vẫn ngoài lừa ày lại gây nên cuộc chiến - tranh thê - thảm lần này !

Đây là bài văn dịch của một tờ báo Tàu đã lược thuật bài « Chiến-tranh về tu-tuồng ở Áu-châu » trong tạp chí Thế-kỷ hai mươi xuất bản ở nước Nhật giứa lúc cuộc Áu-châu đại chiến lần thứ nhất đang xẩy ra. Trong bài tác giả bàn xét rất rõ ràng, tim ra được cái căn nguyên đã gây nên cuộc tr匡t tác tu-tuồng tan rã nhanh góm ấy.

Thảm thoát chẳng bao ngày, cuộc thế giới đại chiến thứ hai lại kế tiếp diễn luân ngay, dâng dai tôi nay đã gần năm năm rồi, càng ngày càng dữ, mà xét ra cũng vẫn một ngoi lửa ấy, chỉ tạm dập tắt rồi lại cháy bùng lên. Vây xin thuận lợi sau đây, để các ban xem xét.

T₁, B₁, C₁, N₁

Sự đánh nhau của nước này với nước khác, sự tranh nhau của người nọ với người kia, nguyên nhân có rất nhiều, mà chỗ cốt yếu là do ở tu-tưởng khác nhau. Nói cho rõ, tức là căn bản tu-tưởng đạo đức sai khác nhau vậy. Sự chiến-tranh đã nhau đó mà sinh ra, thi không có phương pháp gì hòa-giải được, cho nên một khi cuộc chiến-tranh đột nhiên phát ra, chẳng những nạn chiến-tranh về quân-sự từ đó bắt đầu, mà nạn chiến-tranh về tu-tưởng cũng từ đó mà càng kịch-liệt.

Gọi là chiến-tranh tu-tu้อง, là do những nhà văn-học, nhà tu-tu้อง ở các nước đánh nhau, đều theo những điều nhận thấy về triết-học, tôn-giáo, luân-lý, căn-cứ về học-ly, suy rộng điều chủ-trương của nước mình, để tỏ bày với các nhà tu-tu้อง khắp thế-giới. Họ nhận đó có ý biến dương chính nghĩa nhân đạo của nước mình đã nêu lên là hay là phải, mà nước địch là sai, là lầm-vậy.

Cuộc đại chiến Âu-châu lần này, các nước đánh nhau ở trên đất, trên không, mặt bờ, đêm hèi những khi giờ dan được góm ghê để giết nhau. Về ba mảng triết-học, tôn-giáo, luân-lý lại càng dễ gọi nên cuộc chiến-tranh vè tư-tưởng. Chiến trường rộng-rãi, chiến-trạng thê-thảm, dù làm cho người ta lạc phách kinh hồn.

Đại-tướng Brenhardi nước Đức là một chiến-lực già trứ danh, vài năm sau cuộc Phổ-Pháp chiến-tranh (1870-1871) từng viết một cuốn sách nhanh là « Nước Đức ý-chí với cuộc chiến-tranh lần thứ hai ». Trong sách ấy không những về các vấn-đề sau cuộc Phổ-Pháp chiến-tranh, nên đánh với nước nào, hòa với nước nào, cùng với những chiến-lực, chiến-thuật thế nào, bao-thì thay đổi bàn rõ không sót. Ngoài ra về triết-học, luân-ly, tôn-giáo, cũng nói rõ những chỗ quan-hệ của ba cái ấy với võ-lực như thế nào, thực có thể bảo là một bộ sách triết-học chiến-tranh vậy. Nay tạm gác phần bàn về quân-sự ở trong cuốn sách ấy, chỉ nói qua về phần triết-ly ra-sau này :

Dai-tướng Brenhardi cho chiến-tranh là một việc rất trọng yếu của vạn vật (tùng Darwin xét định sự thực của người già-man trước) và năm nǎm dà sōm có những cuộc cạnh tranh sinh tồn, nhận ra một việc chiến-tranh thực là sức chủ-động hổ-hết thay việc người làm cho tiền bò, cao khết, lóng thiện. Nên bảo kết quả của chiến-tranh có thể chống những cái bất đắc mà dám những cái tiền bò, cao thuong dạo đec mà phát huy vẻ sáng sủa của loài

người với thế giới. Lại xung tung chủ nghĩa quân quốc của nước Đức, cho rằng đó tức là cái làm cho nước Đức có thể vĩnh viễn phồn vinh mà làm nên một phẩn tử thích hợp, mạnh mẽ ở trên thế giới này. Trái thế, thi tất là bị diệt vong dài lâu rồi. Còn đâu đến nay nữa. Tóm lại cài thuyết của đại tướng có thể lấy một lời mà bao quát: «võ lực tức là điều thiện» đó mà thôi. Cho được thêm nữa, xin dặn một tí ở trong sách ấy như sau :

« Võ lực là điều thiện không gì bằng
Muốn biết điều thiện là thế nào, nên xé
ở chỗ chiến-tranh ra sao. Xét về phần
sinh vật học, những điều gọi là thiện ác
đều nằm ở sự được thua về chiến-tranh
mà định. Đã định được thì hết thảy các
cái đều định theo. »

Xem mấy câu ấy, thi biết được chủ ý của tác-giả, chẳng ngoài ở điều kè mảnh là kè thiện, tức như tục ngữ ta thường nói được làm vuông (tức là thiện) thua làm giặc (tức là ác) mà thôi.

Từ trước kia về triết-học, luân- lý học, dù cũng có những tu-tuồng giống như thế, nhưng không ai lại như đại tướng Bremenhardi di thẳng lời cực-danh. Thuyết của đại tướng, chủ trọng ở chỗ trên thế-giới này không là vô thi không có thiện, không là mạnh thi không có thiện. Bảo chủ nghĩa xâm lược là việc thiện là chính vậy. Ông vô lực cố nhiên là cái nghĩa thứ nhau trong sự sinh-lẫn của động vật và cũng là nguyên động lực về sự tái-sinh. Nhưng mà

MỚI CÓ BẢN:

VỌNG TIẾNG CHUÔNG

Tiêu thuyết giáo dục của NGỌC HOÀN

ja 2p00

BĀ HĒI

HÒN QUÈ

của Nguyễn khắc MÂN (sắp tái bản)

CƠ THỦY

của Nguyễn khắc MÂN (sắp tái bản)

Ng. văn-TRƠ, giám đốc nhà xu

Digitized by srujanika@gmail.com

cuộc tiến hóa của hết thảy sinh vật, có quái chi ở chỗ thịt giống yết đê cho giống manu giết ăn đó không?" Ngoài ra, quái không còn có ngách lối gì để tiến hóa nữa ư? Đó là điều mà các học giả ngày nay không thể tin chắc mà không phải ngờ very.

Chủ-nghiã « võ lực tức là thiện » đã xuất hiện ở tu-tuồng giới Âu-châu, các học giả nước Anh bèn xô ra công-kịch. Lại công-kịch luôn cả thuyết « ý-chí của thế lực » do Nietzsche xướng ra cũng là chủ-nghiã mạnh anh thít yếu.

Nhân Jó về phe cho nước Đức là phản đối chủ-nghĩa Co-dốc (tức chủ-nghĩa Nietzsche) càng đứng ra chống lại đó, tức là phe liên quân (Anh, Pháp) liền cũng lấy cơ bênh vực chủ-nghĩa Co-dốc để phản quân, bảo nước Đức đối với nước Bỉ không yêu, đem sức mạnh dè ép, trái với giáo nghĩa Co-dốc. Còn các quân đội viễn Đức mà đứng ra đánh nhau, thì gọi là nghĩa quân, vì tự cho là chính nghĩa ở về bên phái mình.

Thung tu-trường giới nước Đức cũng không chịu im lặng làm ngo. Một số bác-sĩ cũng đứng ra đem cái lè nước Đức vi chính nghĩa mà khai chiến, bố cáo với thế giới. Còn các học giả khác cũng đều đem cái chủ ý của một mình hâm vực chính nghĩa của nước nhà. Trong khi ở chiến-trường quân nhân các nước hăm-hở vật lộn nhau trong các sông máu núi thây, thì các nhà tu-trường ra sức đàm nhau không kém phần kịch liệt. Thuật cuộc chiến-tranh v

DANG IN

— LONG CRA

Tiêu-thuyết giáo dục của Nguyễn-khắc-MÃN, dày 500 trang Tranh ngoài bìa 2
mặt, có họa sỹ LINH, in trên giấy
Phụng hoàng rải quý và rải hiếm đặt tại
làng Nghé. — *Lê Lai* ghi: Một lóng
Tường v. 18p. Đó là: thượng hàng: 2p;
25p. Võ Cáp (chỉ ghi cho những bài
cho với đề tài tiền trước).

quân-sự, xin-nhường các nhà quân-sự
chuyên-môn. Dưới đây chỉ riêng-xét cuộc
chiến-tranh về tu-tưởng như thế nào.

Một học-giá nước Anh, công-kịch thuyết
của tướng Brenhardi rằng: Brenhardi cho
cuộc sinh-lòn cạnh-tranh của sinh-vật đều
vì võ-lực (tức sức-mạnh) mà định, nên bão
yếu mảnh-mạnh còn là nguyên-tắc tự-nhiên,
đó là lầm-to. Sự đao-thả-tu-nhiên trên
thế-giới này, không hẳn chỉ để cho kẻ-mạnh
được sinh-lòn, chỉ là giống-nào thích-hợp
với khí-hữu và hoàn-cánh là sinh-lòn được
đó thôi. Giống-nào trái-thể là bị diệt-võ-g
vậy. Nay yếu-như gióng-thở mà không-diết,
mạnh-như-su-tử mà không-còn. Người ta
chỉ là gióng-sau-trần-truồng, có-nanh-vuốt
mà không-sắc, riêng-có-thể-lam-chứ-thể-giới,
sinh-lòn phòn-thực-é trên cõi đất-lòn, quá
chuyển-cay-é vò-lực-ú? Su-tử dù-mạnh,
các-dòng-vật nhô-yếu, có-thể-hop-dàn-lại
mà dánh-chẳng-khô-gi. Cho-nên không-hợp
quân-thì dù-mạnh-lòn-dến-dâng-không
thể-tu-lòn được; nếu-hợp-quân, dù-nhỏ
yếu-cũng có-thể-tu-giữ được-còn. Ngày-nay
giống-nào chiếm-được-phần-thắng-lợi trong
sinh-vật-giới, đều-là gióng-nhỏ-yếu-khéo
biết-hợp-quân, còn-những gióng-mạnh-lòn
đứng-một-minh, phần-nhiều-dều-bị-diết
vong. Vậy thi-thuyêt-của-tướng Brenhardi,
có-thể-bảo-là sai-lầm-lầm. Các sinh-vật
không-lấy-sự-hỗ-trợ-làm-diều-rất-cần
mà-lấy-sự-hỗ-trợ-làm-diều-rất-cần. Nhóm-tù, bắc
ái-mời-gọi-là-thiên, còn-võ-lực-và-cường
lực-không-thể-nào-bảo-là-thiên-được.

Các-học-giá-nước-Anh đã-ta-sao-Huynh Chiêu Đăng-chủ Kho-Sách-Xưa-Quán-Ven-Puông
kinh-thuyêt-của-Brenhardi, ngoài-ra-lại-còn
một-số-học-giá-nữa-cũng-bảo-thuyêt-ý-dẫn
ngay-chủ-nghĩa-phản-Cô-dốc-giáo-của
Nietzsche-cũng-không-thể-nhận. Vì-thuyêt
«ý-chí-thể-lực»-của-Nietzsche-mới-xem-thì
dường-như-sùng-bài-chủ-nghĩa-dùng-võ-lực
để-xâm-lược, nhưng-thực-ra-chỉ-chuyen-noi
về-cá-nhân. Ông- ấy-bảo-nói-về-sự-sống,
thì-kẻ-mạnh-thiên-hơn-kẻ-yếu, nhưng-là
khi-về-cá-nhân-không-chỉ-về-quốc-gia.
Nietzsche-chỉ-nhận-ý-chí-thể-lực-của-cá-nhân,
chứ-không-nhận-ý-chí-thể-lực-của-quốc-gia. Cuộc-chiến-tranh-của-nước-nó
với-nước-kia, Nietzsche-bảo-là-ngú, không
phải-là-chinh-váy.

Người-Đức-thường-dùng-lời-nói-văn-hóa,
như-nói-nước-Đức-nên-truyền-rộng-văn-hóa
ra-khắp-thế-giới, văn-hóa-của-nước-Đức
ở-thế-giới-là-rất-tốt-rất-hay. Văn-hóa
tự-tuyn-bổ-được-rộng-ra, thực-càng-nhờ
võ-lực. Xét-ra-văn-hóa-của-nước-Đức,
không-phải-chỉ-riêng-về-văn-sự, bao-haml
các-cú-tu-đường-chinh-trí, quán-sự, võ-lực,
võ-khí-nữa.

Trên-cục-diện-Âu-châu-ngày-nay, phần
dùng-giomer-súng-dánh-nhau, phần-dùng
bút-lưỡi-dánh-nhau, kịch-liệt-dâng-thể
rồi. Mùa-cuộc-chiến-tranh-ý, lại-không
phải-chỉ-vì-cács-nước-tự-benh-vực-diều-chủ
trong-về-chinh-trí-của-minh, đến-cá-các
cái-như-triết-học, tôn-giáo-và-luân-lý-học,
tranh-nhau-nữa. Cụt-cú-bao-là-rộng-rãi
đến-thể, chẳng-đáng-sợ-lâm-rú?

Hoặc-có-người-cho-cái-hiện-tượng-ý,
chẳng-quá-gây-ra-vì-lòng-dịch-khai-của-cács
học-giá-trong-cács-nước-dành-nhau, mượn
người-nâng-minh-de-dược-thoa-suong
trong-nhất-thời-mà-thời. Có-biết-dầu-đó
không-phải-là-hiện-tượng-tạm-thời, vì-do
cuộc-chiến-loan-nhàn-co-hội-dâng-zay-ra-ý,
gọi-nên-cuộc-bán-cái-về-cács-ván-de-căns-bán
của-kiêng-như-tôn-giáo, luân-lý, triết
hoc-váy.

Đại-tướng-Brenhardi, cho «chiến-tranh
là-mẹ-muôn-vật», xem-xét-về-chỗ-lấy-chiến
tranh-làm-diều-kiện-thứ-nhất-của-sinh-vật,
bản-nói-về-diều-lấy-thiên-ác-quyết-dinh-ở
sự-dược-thua, thực-là-muốn-bổ-hết-cács-hoc
thuyêt-nhân-nghĩa, lưỡng-trí, thiên-dạo,
nhân-dao, không-ngó-tới-núi.

The-phản-dối-tróng-Brenhardi, cho-rằng
cács-sinh-vật-nên-giúp-dỗ-yêu-mến-lân-nhan,
về-sự-thực-cố-nhiên-là-nên-thé. Nhưng-từ
mặt-khác-mà-xem, thi-cács-sinh-vật-nếu
không-công-kích-nhưng-sinh-vật-hay-võ
sinh-vật-khác-de-mà-ăn-mà-nuốt, quyết
chẳng-dù-de-tu-còn, de-cũng-là-phần-sự
thực-không-thể-nào-tránh-dược. Nhận-từ
bác-ai, về-lý-tuồng-thực-là-mǐ-mǎn, nhưng
chứng-theo-sự-thực-«không-tranh-cạnh,
không-sinh-lòn», thi-phần-lý-tuồng-ý-kết
cuc-ván-chỉ-là-chuyen-hu-không.

Nay-lấy-thuyêt-của-tướng-Brenhardi-cùng
thuyêt-của-phe-công-kích, cùng-dem-so
sánh-bản-xét, trong-khoảng-sự-thực-và-lý-tuồng,
diểm-khác-nhau-là-à-chỗ-nào? Cach-lam-viec-cács-loai-người-dài-nay, quâ
theo-dung-như-ai-mà-trái-hắn-với-ai? Điều
mong-mỗi-isolt-sáng-về-lý-tuồng, có-thể-thực
biện-thanh-sự-thực-dược-không? Cờ-dược,
thua-của-chiến-tranh, quyết-dịnh-ở-võ-khí
tốt-xấu, quán-hình-nhiều-it, còn-như-chiến
tranh-về-tu-tưởng, quyết-không-thể-lấy
ngón-liten-nhiều-lì-mà, quyết-dược-thua
vây. Rồi-làm-cuộc-chiến-tranh-dâng-tát, cuoc
chiến-tranh-về-tu-tưởng-tát-dai-dâng-còn
lâu, trồ-nêu-ván-dâng-lon, chiến-truong-lon
vĩnh-viễn-trong-dời-người, chưa-biết-tới
ngày-nào-giải-quyet-dược?

Mà-người ta-sẽ-giải-quyet-bằng-cách-nào
đây?

SẮP CÓ BẢN:

Nguyễn Công Trứ

của NGUYỄN BÁCH KHOA

— Nguyễn Công Trứ và đồng
cấp-sí phiệt qua-nhau
thế-nào?

— Cõi-xã-hội-của-tu-tưởng

và-tâm-lý-Nguyễn-Công-Trứ.

— Quan-niệm-hành-lực-của
Nguyễn-Công-Trứ-có-mùa
thuần-với-chi-nam-nhì-của
ông-không?

ĐÃ CÓ BẢN

KINH TẾ HỌC

Phổ-thông

của NGUYỄN HÀI ÂU giá 3p50

HÀN - THUYỀN, 71 Tiên-Tsin-Hanoi

THU-XÃ ALEXANDRE DE RHODES
MỚI XUẤT BẢN:

LÊN TÁM

của TÂN ĐÀ

80 trang-lon, khổ-22x32,
tổn-tranh-ảnh-và-bìa-4-màu
của-họa-sĩ-Mạnh-Quỳnh. Một
cuốn-sách-tập-dockey-lý-thú
hàng-thợ-của-thiền-Tân-Đà-de
dạy-những-lí-trí-em: dược-học
và-dược-vật-thích.

Bản-thường ... 1p50
Bản-giấy-Bại-Lu... 6.00
Cuộc-hàn-thương... 8.40
Bản-10... 0p60

Tổng-phát-hành: MAI LINH
21, RUE DES PIPES - HANOI

Năm 1840, cuối triều Minh-Mạng, một sú-bộ Việt-Nam đã được phái sang triều đình hai nước Pháp và Anh

Cuộc giao-thiệp giữa nước Việt-nam ta và các nước phương Tây tuy bắt đầu từ hồi thế kỷ 16 nhưng mãi đến thế kỷ 18, 19 thì mới thường có và càng ngày càng trở nên thân-thiện hơn. Nhất là cuộc giao-thiệp giữa nước ta và nước Pháp càng có phần thân-mật hơn, bắt đầu từ cuối thế kỷ 19, hởi vua Giê-long được đức cha Bá-đa-léc đưa nhiều võ quan Pháp sang giúp đỡ đánh dẹp triều-dinh Tây-sơn. Sau khi

MỤC-BỊCH SÚ-BỘ LÀ ĐÒ XÉT TÌNH-HÌNH CÁC
CƯỜNG QUỐC ÂU-CHÂU NHƯNG SÚ-BỘ KHÔNG
ĐƯỢC PHÁP-HOÀNG LOUIS PHILIPPE TIẾP ĐÃI
TỨ-TẾ VÀ KHÔNG MẠNG VỀ ĐƯỢC KẾT QUẢ GI

qua tước các mày vỗ quan như: các Ông Vannier, Chaigneau de Forsant. Tại triều-dinh nhà Nguyễn dưới đời Giê-long, các võ quan Pháp đã được coi như những vị khai quốc công-thần dùng ngang hàng với các vị công-thần người Nam. Còn các nhà truyền-giáo, các nhà buôn và các nhà du-lịch Âu-châu cũng được nhà vua biêt-dải và được tự do di-lại khắp trong nước.

Bên 1820, đức Giê-long thắng-hà, đức Minh-mệnh lên nối ngôi thi lập triều-thay đổi ngay chính-sách đối với người Tây-phương. Quyết định xa lánh Âu-châu và nén-vấn-minh Tây-phương, ngài bắt đầu thi-hành chính-sách khé-quan tòn cảng, người Pháp 40 năm sau phải dem tên sang xám-chém và Nam-kỳ và dần dần đặt cuộc bảo-hộ cả ở Bắc và Trung-kỳ.

Những việc cốt yếu trong chính-sách ngoại-giao rất vung-về của vua Minh-mệnh mà các chính-sách cũ đã chép rõ, chúng tôi muốn nhắc qua lại sau đây để các độc-giả có thể hiểu-rõ các nguyên-nhân sáu xa trong việc người Pháp can-thiệp đến nội-chinh quốc ta dưới triều Tu-đức.

Ngày 12 October 1820, vua nước Pháp (về

đức Minh-mệnh đã không thèm phác đáp thẳng bức thư đó lại còn sai một vị quan nhỏ có thái-dị làm cao jut chối không chịu tiếp một ủy viên bộ thương thuyền may nước Pháp đến để quốc thư lát triều-dinh Huế.

Trong những cuộc đàm-thoại riêng với các vị đại-thần, đức Minh-mệnh vẫn tỏ ý không bằng lòng những lời đề nghị của triều-dinh nước Pháp và cho rằng những đề nghị đó không có lợi gì cho nước ta. Kế nài nhắc đến cuộc bang-giao thân-thiện giữa hai nước Pháp, Nam trong đời đức Tiên-hoàng thì ngài tỏ vẻ không bằng lòng và ngài lại thương nói rằng mấy người Pháp giúp việc đức Tiên-hoàng đều là do ý riêng của họ và những người đó đều đã được trọng thưởng rồi. Đối với J. B. Chaigneau (Nguyễn-văn-Thắng chúa tần Long) vẫn làm quen dưới triều Giê-long và sau được cử sang làm lãnh-sư Pháp ở Huế tại vua Minh-mệnh, cho ở lán kính-de nhưng lại lở ý lanh-dam và ngô-vực không chịu bàn zéi ý về những điều yêu-cầu mà viên lãnh-sư đó đã dâng lên ngài. Ngày 15 November 1824, hai Ông J. B. Chaigneau và Vannier (Nguyễn-văn-

Chẩn chúa tần Phùng) chán-nản vì sự ngờ-viola vì thấy triều-dinh Huế khinh thường mình nên xin từ chức và xông tàu về nước. Từ đấy, tại triều-dinh nhà Nguyễn không có một người Pháp nào làm quan nữa. Các vị thừa sai di truyền đạo T. C. cũng không thể giải-ich gì cho vi đại-biên nước Pháp vì chính họ cũng phải tránh tránh sóng lắn lút trong các miền thôn quê hoặc ở các tỉnh xá kinh-dô. Đến hời Février 1824 năm trước Bougainville lại mang một bức quốc thư của vua Lê-ý thập bát sang dâng lén vua ta. Bức thư này cũng bị từ khước và theo một bức thư của Thủ Thượng-hạc (coi là việc thương-mại) thì số đí vua ta không nhận thư đó là vì người Pháp viết thư bằng chữ Pháp nên ở trong triều không có ai biết tiếng Pháp có thể đọc và dịch nổi bức thư đó.

Xét ra thì nguyên-nhân chính trong việc không nhận bức thư đó là due Minh-mệnh thấy việc truyền-bá đạo Thiên-chúa trong nước ta và hành-hành, rằng việc đó so thè là một trò lừa cho sự độc-doan và chuyên-chế của ngài. Chính giữa lúc này ngài đã ra lệnh cấm các vị thừa sai đạo Giám-tê không được vào nước ta nữa. Nhà vua còn muốn cho các người theo đạo T. C. trong nước không có người săn-dắt nên xông chiến với hất-kết các cố-dâng về kinh-dô nói là để dùng làm hòng-ngoại ho же để dạy các khoa học Âu-tây, nhưng thực ra thì dù giáo các nhà truyền-giáo đó lgi.

Bên 1826, Eugène Chaigneau, cháu ông J. B. Chaigneau, đáp tàu đến cửa Hán để sang chức lãnh-sư ở Huế. Ông này bị bạc dài và không bao lâu phải giài về Pháp.

Bên Aout 1830, E. Chaigneau lại đến cửa Hán lần thứ hai ông bị nạn đắm tàu và mất hết quần áo đê mặc, người ta chỉ lấy tu-čeánchez cá-nhún cho ông lén bộ nhưng đến 24 Janv. 1831 thì ông sống xuống tàu về Pháp hồn.

Bắt đầu từ đeo Dụ ngày 6 Janvier 1833 và việc cầm đeo Thiên-chúa thi các dân theo đeo và các nhà truyền-dao phải chịu đủ mọi điều cực khô và bị giết hại nhiều. Từ 1833

đến 1834, bảy viên thừa-sai bị chết chém và một số khá nhiều dân theo đeo bị giam trong các ngục-thất, bị đày hoặc bị xử-tử.

Từ 1838 giờ di thi tinh-hinh có phần nguy hiểm hơn, Sở dì như thế là vi năm 1839 ở Tàu xảy ra cuộc nha-phien chiến-tranh do người Anh gây nêa làm cho vua Minh-Mệnh rát lo ngại.

Vì người Anh dâng vố lực can-thiệp ở Tàu chỉ vì một quyền lợi về thương-mại chẳng khác gì một tiếng dọa dẫm, một lời cảnh-cáo của người Tây-phương. Việc nhà Vua bạc dài các người Pháp và các cố-dâng người Âu có thè là những cố-làm cho người Pháp can-thiệp? Dẫu sao trong hời này cần phải dò xét ý từ và biết rõ lực lượng quân-sự và tài-sản của nước Pháp và nước Anh là hai cường-quốc Âu-châu trong hồi đó, lĩnh-hình do và ý định của vua Minh-Mệnh có nói rõ trong một bức thư của M. Régeres giáo-sư ở trường gióng Pinang đê ngày 25 Avril 1840. Trong thư đó có một đoạn như sau :

« Ngày 28 Février 1840 một chiến-thuyền của vua xứ Nam-kỳ đến bến Pinang. Chiến-thuyền đó đã di Calcutta để dò xem những việc săn-sogn binh-bị của người Âu có ý nghĩa gì. Một chiến-thuyền nữa của ông vua đê chiec dà di Batavia để xem người Hà-lan có ý hành-dong gì chăng vì vùn-nhieu phương diện vua Minh-Mệnh không thể ngù yên được.

Một chiến-thuyền thứ ba của Nam-kỳ chắc sẽ sang Luân-dôn và sang Pháp. Nhà vua đã bỏ ra 20.000 đồng và việc phái người di đó. Hắn các sứ-thần vua nước Nam sẽ không nói cho chính-phủ Pháp biết rõ cách ông vua đó dâng các người Pháp như thế nào. Các vị sứ-thần sẽ chiec sẽ chí nói dối là cùng.

Trong sú-bộ Việt-Nam
có những ai ?

Sú-bộ Việt-Nam được phái sang Âu-châu hồi năm 1840 gồm có bốn nhân-viên trong

EROS

Xì-gà nhẹ, thơm, êm đong, rất thích hợp cho người nghiện thuốc lá nặng. Bán lẻ khắp nơi. Bán buôn tại hàng thuốc lá FATONCI, 37 Rue de Hué Hanoi — Téléphone 971

Cuộc Quốc-gia cách-mệnh đương tiến hành, chúng ta đừng nên trù trừ

đó có hai vị đại-thần là Tân-hát Thường (hay là Lien) và Trần-viết-Xuong, vị thứ nhất 40 tuổi và vị thứ nhì 45 tuổi và hai viên 1 đồng-nghìn 20 và 22 tuổi, con những nhà giàu-cô, một người là Võ Dụng (Dong) nói tiếng Pháp còn một người tên là nòi họ đạo tiếng Anh. Từ Tân-gia-ba, phái-bộ đáp tàu « Alexandre » do Goncalves làm thuyền trưởng. Tàu này gặp bão lớn ở ngoài khơi trước bến Bordeaux và đến ngày 2 November 1840 thì tàu cập bến Locmariaquer gần Vannes. Giờ lại các báo cùa Pháp vào báo chí đó là thời véo tóe nói đến đoạn sự-bộ Việt-Nam.

Báo « Armoricain » xuất-bản ở Brest số ngày 25 November 1840, có nói đến các sự-thần nước ta :

« Bốn người Nam-kỳ đó sang Pháp để lò cho chính-phủ Pháp biết rõ cảm tình của anh em họ và để cầm các xuồng đóng tàu và chế binh-khi của ta... Nhung cái đặc-sắc trong những người đó là cái nhìn nhanh như chớp, mâu da mũi đồng đở và da đầu, răng nhộn đèn bàng chanh của họ... ». Báo đó lại có tả cả triều-pièce của các sự-thần ta : áo dài bằng lụa xanh chấm đất, mũ den có giải buộc sau gáy và trên có bông bắp bẹt. Giúc ngực cùa hông thêu hình chim bông chỉ bạc và to. Bông đùa thêu màu đỏ cùn ở đia thi thêu bạc ».

Những người Nam-kỳ đó có tâ qua về tình hình nước họ : « Người Nam-kỳ có tinh hiếu-chiến, họ ráy xanh người Pháp ».

Mấy hôm trước tàu Alexandre nhô neo, có hai chiếc tàu mới của Pháp, một của Anh lần lượt đến trú ẩn trong một hòn-cảng Nam-kỳ. Tàu Pháp đã đến tiếp tay, còn tàu Anh thì bị bắn. Tàu đã tuy bị hư hỏng cũng phải nhô neo ra khơi. Quản đội Nam-kỳ khá đóng và khá mạnh. Các bờ bờ thi có nhiều pháo-dài và súng đại-bác canh giữ. Các thương-thuyền của vua Nam-kỳ thường hay di lại giao-thiệp với hải-cảng Batavia, việc thương-mại của người Pháp không có gì ở xứ Nam-kỳ. Người Nam-kỳ thường thờ cùa ác-thần và thiện-thần.

Vì sự-bộ này phải sang không có tin báo trước theo luật thường-thầy và không di một cách long trọng nên vua Louis Philippe (xem tiếp trang 27)

Các vị thừa-sai đao Gia-tô sau một thời kỳ bị giết hại hiện nay được đối rất tử tế và triền-dinh nhà vua. Chủ của người Nam-kỳ cũng giống chủ của người Tàu. Các người trong sự-bộ có mang theo hai thứ tiền của nước họ : một thứ bằng vàng bình như những viên mực tầu, một thứ nữa cũng bằng vàng giống các đồng tiền vàng 20 Louis của Pháp. Người Nam-lai có cả những đồng tiền giống như tiền 6 phat-lăng của Pháp và những đồng tiền mà hình và to như những tiền 4 phat-lăng ».

« Họ thường dùng đê tinh những bàn tinh gồm có nhiều hàng dây những con táo-tron bằng gỗ treo vào những giày thép. Dùng các bàn tinh đó, họ tinh được những phép tính rất khó một cách nhanh chóng ».

Các người Nam-lai rằng thế-lực người Pháp ở nước đó là nhỏ vào tài khôn khéo của các ông Chaigneau và Vanquier ở Lorient là những người đã làm quan nhất phẩm tại triều-dinh Hué và đã đem từ Pháp sang nhiều vỗ-quan dù các ngạch ».

Sự-bộ Việt-nam được tiếp dãi thế nào ?

Theo tờ báo « Moniteur Universel » xuất-bản ngày 5 Janvier 1841 thì cách tiếp đãi sự-bộ Việt-nam như sau này : « Các vị sứ thần Nam-kỳ hôm nay đã mặc dại triều phu đến yết-kien viên Thượng-thu bộ Thương-huyện. Họ theo lệnh vua họ sang nước ta để kháo-eúu về-phong tục ta. Mỗi khi họ trông thấy điều gì lạ mắt, họ liền rút trong giày lưng ra một cuộn sách đóng bằng giấy Túc cùa bút lông và mực rồi họ nghiêm nhiên biên chép các điều đó cùa trong lúc ở ngoại duường ».

Số báo « Moniteur Universel » xuất-bản ngày 6 Janvier 1841 lại có đăng rằng : « Hôm qua (5 Janvier) các sứ thần Nam-kỳ được đến dự kỵ hội-dông của Nguyên-lão nghị viễn. Tất cả các con mắt đều quay nhìn về phía họ ngồi tuy vậy họ vẫn ngồi yên chịu những cái nhìn tò mò đó một cách tự nhiên ». Sau ngày 6 Janvier 1841, không hề thấy một tờ báo nào xuất-bản ở Pháp hồi đó nhắc đến sự-bộ Việt-nam nữa ; Có lẽ các báo đã được lệnh chính phủ nên mới yên lặng như thế.

Vì sự-bộ này phải sang không có tin báo trước theo luật thường-thầy và không di một cách long trọng nên vua Louis Philippe

NHỮNG CHUYỆN

Hồ tinh trong Liêu-trai chí-dị

ĐỀU
CÓ
THỰC

HAY DO BỒ-TÙNG-LINH BIẾT ĐẶT RA ?

Cái đặc-sắc của tập Liêu-Trai Chi-Dị do Bồ-Tùng-Linh soạn, ai cũng cho là những chuyện tà Hồ hóa người, Hồ hóa gái đẹp tuyệt-trần, như thiên-tiên giáng thế.

Hồ tinh là con cáo. Ai cũng cho rằng họ Bồ đã bịa-đặt ra các chuyện cáo hóa người, hoặc là người mà sau rứt lại chỉ là con cáo để cảnh-linh thênh-nhản, cũng như các nhà làm chuyện ngụ-ngôn, mượn loài vật để nói loài người vậy. Những chuyện cáo thành-tiên, cáo thành-nữ, cáo thành-nam, cáo thành-bản, tay cầm đâm, tói đâm lén lấy miệng thời tái-di. Quản cùa kinh, liều khoa dao chém đứt lung con vật. Xem ra thì là con Hồ. Từ đó chủ nhà không bị tai-nạn gì nữa.

Nghĩa là mọi người đều cho tác-giả Liêu-Trai Cai-Dị đã tự ý bịa ra những chuyện hoang - đường về ma quỷ, thần tiên và riêng về loại Hồ-quái.

Thật ra, Bồ-tùng-Linh chẳng bịa-đặt ra chút nào cả. Có chàng chí bịa-đặt ra các tinh-tiết ideo-le cho vui câu chuyện còn chuyện Hồ hóa người, thì quyết chẳng phải do Bồ trường-tượng ra.

Bồ là người sinh vào đời Khang-Hi triều Thanh, mà chuyện Hồ hóa người thì các sách đời Tấn, đời Tống, đời Minh đã có nói đến chẳng hạn như mấy chuyện sau này :

Sách Hậu-Hán-Thư chép chuyện Phi-Trường-Phòng nói rằng có lần Phòng đang đi với người khác, đọc đường thấy một già học-trò dâu đội khăn vàng, mình khoác áo cửa ngõ trên lưng ngựa không yên, nhảy xuống lạy chào. Phòng nói :

— Đem trả ngựa người ta ngay, thi ta tha tội chết nghe !

Người cùng đi hỏi vì lẽ gì, thi Trưởng-Phòng đáp :

— Đó là loài Li vậy. Nó lấy trộm ngựa công của làng !
(Li cũng là một loài với Hồ).

Sách Nguy-chí chép chuyện Quản-Lộ nói rằng Quản cầm dao ra cửa, đứng tựa vào giày hai đồng cùi, giả vờ ngủ. Thinh-linh có một con vật nhô đì qua, coi như gióng bò chán, tay cầm đâm, tói đâm lén lấy miệng thời tái-di. Quản cùa kinh, liều khoa dao chém đứt lung con vật. Xem ra thì là con Hồ. Từ đó chủ nhà không bị tai-nạn gì nữa.

Sách Thái-binh ngự-lâm, trang 252, dẫn lời Sách Tấn-Thu nói rằng : Nhạc-Quảng làm quan tinh Ha-nam. Ở trước đình, vốn nói có ma, người sau không ai dám ngồi làm việc. Duy có Nhạc cứ ngồi làm việc ở đó. Của ngoài thường dang mở mà bị khép lại. Hai con Quàng thường bị sợ hãi. Sau Quàng sai dâo lô (tường lèn, bắt được hai con Li. Từ đó được vô sự.

Sách Suru-thân-ký chép rằng ở đất Ngô-Trung có một ông đồ đầu bạc tư xung là Hồ-Bắc-Si ngồi dạy học. Ngày kia, ông đồ ấy đeo di đầu mất.

Bến ngày mồng 9 tháng 9, sĩ-nhân dâng son du - ngoan nghe vắng-vắng có tiếng giảng sách, bèn bảo gia-nhân đầy tớ theo rồi tim coi, thi thấy trong một ngôi nhà bồ hoang có vò-sổ con bồ ngồi la-liệt. Lối thay người thi quắp đuôi chạy hết. Duy có con bồ già thi vẫn ngồi yên, thi ra đó chính là ông đồ già đầu bạc.

Sách Thái-binh ngự-lâm, trang 909 dẫn

sách Danh-sơn-ký, nói rằng: Hồ nguyên là dâm-phụ thời thượng cõi biển ra. Tên dâm-phụ là Tử-Tử. Nên nay Hồ hóa được ra dàn-bà, ta thường gọi là Á-Tú.

Trang 889 sách Thái-binh ngự-lâm dàn sách Dị-Uyên nói rằng: Thư-thợ-Phu ở đất Vĩnh-khang cùng với người cùng xóm di săn ở núi xa. Tới một bụi cây rậm-rạp, dàn chó săn đều nhau xua cắn, mọi người lẩy tay lấp, liền mò lối vào coi, thi thấy dưới gốc cây có một ông cụ già cao độ 3 thước, đầu râu tóc bạc, mặt răn, răng móm, vân áo mầu vàng, coi bộ già yếu lom khom lăm, mọi người hỏi: tại sao ông già lai loi ngồi đó. Ông cụ nói rằng:

— Lão có ba gái tư-dung mỹ-lệ, lại nhiều tài-nghệ, dàn giỏi thơ hay, thông hiểu ngữ-diễn.

Bọn Thư-liền trói ông cụ lại hạch đem con gái ra.

Ông cụ nói:

— Con gái lão ở trong thâm khuê động-

ĐÃ CÓ BẢN:
Khảo cứu về
Tiếng Việt-nam
của TRÀ - NGÂN giá 2p60

Buộc dù ờng mới
Tâm-ly tiêu-thuyết
của DƯƠNG - NGÀ giá 3p.00

Kim - Tự - Tháp
của Phan-quang-DINH, 2p00

Nhà xuất-bản: CỘNG - LỰC
N° 9 RUE ZAKOU - HANOI

dinh, phi lão thán đến gai thi không chịu ra. Các ông ông cõi trời cho dè lão đi gai chúng.

Mọi người còn đang ngo-ngắn bàn-tán với nhau chưa quyết thì ông lão đã biến thành một con thú bến chân sắc vàng, giống như con cáo con hồ cõi dài 3 thước, đầu mọc sừng. Liền thả ra, trong nháy mắt không thấy đâu nữa.

Đến Sách Thái-Tu loại cáo đòi Minh thi nói bằng giọng văn khéo cùu như thế này: Đất Sơn-Đông nhiều giồng Hè-ly. Thường nghe nói Hè-ly thành tinh, có thể biến thành con trai con gái để quyền-dữ người. Năm già-tính thứ 8, tôi (tác-giả sách Thái-Tu) nhận tới Sơn-Đông đem chuyện đó dò hỏi bọn thô-nhân, thì họ nói: Giống Hồ mồi hôm vào quãng nứa đêm thường lén vào các nhà trống trại, đèn đèn giương ngòi nghe hì miêng hít lấy hơi thở của người. Nhiều khi nghe thấy mùi hôi-hám, tinh dậy biết là Hồ, người sợ hãi đuổi đánh. Cứ hít hơi người như thế, lâu lâu, Hồ có thể giấu hình, càng lâu nữa, Hồ có thể biến hóa thành người lẩn vào dân gian dám loạn phu nữ và lấy cắp của cải để làm giàu.

Coi do thi chuyện Hồ hóa người không phải khỏi có từ Liêu-Trai Chi-Djmà là chuyện truyền-tụng trong dân gian nước Tàu trước đời Bồ-Tùng-Linh rất xa. Khi soạn sách Liêu-Trai Chi-Dị Bồ chí chép lại các chuyện cũ nghe truyền tụng lại như là chép chuyện cõi-tích mà thôi. Bảo rằng Bồ tự-ý tưởng-trong thiên dệt ra các chuyện Hồ-tinh, như là làm tiêu-thuyết, thi có lẽ không đúng.

Cù theo lời sách Thái-Tu loại cáo của Lang-Anh đời Minh dẫn trên thi Hồ-tinh & Trung-Hoa và riêng miền Sơn-Đông, có cũng na-ná như chuyện Ma-cà-rồng ở miền thượng-du nước ta. Nếu nước ta quả có Ma-cà-rồng, thi nước Tàu tất cũng có Hồ-tinh. Chuyện Hồ hóa người ở Tàu không phải là chuyện không có và cũng không phải do tri-tưởng-tuong tac-gia Liêu-Trai Chi-Dị bịa đặt ra.

LÊ VĂN-HÓE

NGHIÊM-PHUC

và vân-dè văn-hóa Đông Tây

Trong những nhân tài Trung-quốc gần đây, có vang bóng đến chí-khi sĩ phu và phong-trào tiến hóa của nước ta một thời, phần nhiều chúng ta chỉ truyền-tụng những Khang-hữu Vi, Luong-khai Siêu, còn hạng Cố-hồng Minh, Nghiêm Phục thì không mấy ai biết đến.

Có lẽ tai Khang, Luong có hoạt-động chính-trị, làm náo-dộng dương-thời vì những chuyện quan-hệ với bà Tây-thái-hậu, cho nên tiếng tăm đã truyền, không như các ông kia chỉ lặng lẽ làm nhà học-văn-tu-trường, dù có lối lạc, cũng ở trong cõi riêng ấy mà thôi.

Kỳ thật, tài năng tri-thức của Cố-hồng Minh hay Nghiêm-Phục chẳng kém Khang, Luong chút nào, lại còn thêm có vẻ lạ hơn.

Bốn người tuy sinh xấp xỉ đồng-hời, nhưng về tân-hoc-thuật, tân-tu-trường, Cố, Nghiêm có tinh cách đặc-biệt hơn thầy trò họ Khang, họ Luong. Nhất là Nghiêm Phục, cả tân-hoc lẫn cựu-hoc, đều đứng hàng tân-bối của Luong-khai Siêu; thật thế, ông đã bắt đầu phiên-dịch nhiều sách chính-trị xã-hội của danh-nhân Âu-châu và sot sắng giới thiệu Tây-hoc cho sĩ-phu Tàu, trong khi họ Luong còn là một thầy cũ-nhân mồi dỗ, chưa nổi tiếng văn-hào. Bởi vậy, về sau họ Luong bén-ba có-dòng việc sửa sang chính-trị và văn-hóa, phải sang trú-ngụ bên Nhật, mở ra « Tân-dân Tùng-bảo », ngay số đầu viết bài thành-thực khen ngợi tôn-kinh Nghiêm Phục về Trung-hoc và Tây-hoc đều là bức người thư nhất (中西學皆是第一流人).

Chúng tôi còn nhớ đã có dịp dem tu-trường kỳ-dị của Cố-hồng Minh giới-thiệu tóm-tắt với độc-giả báo này, giờ xin giới-thiệu Nghiêm-Phục.

I

Cái hay, dù của mọi rợ cầm thú cũng nên bắt chước

mà lèi tu-trường Nghiêm-Phục ba bốn chục năm trước ra kẽ lại, phỏng có hợp thời và lý thù gì? Thời, hây dè Nghiêm-Phục và tu-trường của ông ta ngủ yên, chờ buoi lên nua!

Kỳ thật, chính vì lúc này khiếu chúng ta càng nên nhớ lại Nghiêm-Phuc. Nói rõ hơn ta nên biết qua tu-trường Nghiêm-Phuc về vân-dè văn-hóa Tây-phương và Đông-phương hay dò hỏi kém thế nào; tức là vân-dè tối nay vẫn còn là cuộn to vò rối trong trí nhiều người, chưa lần-thấy đầu-mối. Về vân-dè ấy, nhiều chỗ ông phát-hiển ý-kien ở thời-đại ông, cách nay khá lâu, mà hình như vẫn còn nóng sốt thích-hợp cho chúng ta ngày nay.

Vì thế, chúng tôi thiết-tuường nói chuyện Nghiêm-Phuc chẳng phải là phiếm-dàn và ich, nhất là đối với chúng ta như người đi tìm dè mủ Dương-Tử đã nói, đang băng khuông giữa chỗ ngã ba.

②

Nghiêm-Phuc 最 徒, người tinh Phúc-kien, vốn là một nhà cựu-hoc xuất-sắc, thư-văn hay có tiếng; sau nhau thấy học mõi có quan-hệ cho cuộc tiến-hoa tồn-vong của nước nhà, ông bèn ra sotec nghiên-cuu chủ Anh chữ Pháp và học-thuật Thái-tay đến chỗ tinh-vi, rồi đem ra phê-binh, phiên-dịch, cốt mõ mang tân-hoc tri-thức cho người đồng-hang.

Tác-phẩm của ông khá nhiều, hầu hết chủ-trọng về những văn-dè xã-hội, dân-sinh và chính-trị, có thâm-ý lấy tu-trường, thiết-thực làm phương-thuộc thíc

cũng đóng. Nó có vẻ ngồi phịch bụng, lùm rùm ngùi trên cái bệ cao của nó, đợi những căn nhà lầu cao dưới dưới lâm ma nêu. Mái đồng như vậy thật. Chủ nhân vô nghệ-nghệp. Ông nghiệp nặng. Gá ông phải nằm dưỡng nằm thi, tát đì bị người ta liệt vào hàng người ta-dâng. Có thể bị đưa ra tù và kẽm già. Nhưng bố mẹ ông đã đe lại cho ông nhà và đất. Vậy thi ông là nghiệp-chủ. Ông eo thắt và hốt rát luong-thien bằng tiền cho huê đất, chờ thuê nhà... Những cái nhà cho thuê thấp lè-e. Rây nhà gach ở ngay chỗ công vào. Nó chạy dài từ đầu ngoài đến đầu trong. Tất cả độ mười sán, rái giống nhau. Trước cửa là một khồng đất rộng, hò không. Chẳng có một cây gì. Trước kia, đây là một cái xuồng cua. Đó đây, còn những đóng mạt cua đã thành mùn. Còn thi là những đám cỏ mồi lèu, những rác ruồi, những đám rêu. Vài chả lợn chả ngan ngứa kèo lèo cái bụng phệ qua những vũng nước gần ngõi đều rẽ mõm trên những đồng bã sau bốc mùi hăng. May anh già sống lộc ngoc di ngát nghĩa quanh những chà già mài bùi bùi, mìn lành và những chà ngổng, chà ngan bước lanh lanh lanh. Hai bờ sóna gọi của khu dải: dưa khép kín bằng những bức tường bụi của những nhà liền kề. Làn sóna trát ngoi không quét với, đã méc den. Ở chò góc hình thước thô, là một cái chuồng tiêu rất xí xí: mít lẹp lá gồi, vách, cửa sổ phún pún lòn với những móng sắt天涯 kít gí lầy ở những thùng dầu bếp. Hai

căn nhà lá ở gần kề ngay đây. Mẹ Hiền đến xóm Bai thơ để tìm một người có bà làm nghề bán thuốc sài. Bà có dì có bò nuôi cháu ba năm. Lần này, cháu có ý đến nhà để cái chò ăn chò ở lòn lòn, rồi sẽ liệu cách buôn bán sinh nhai. Nhưng người có dì đã biết tiền rồi. Một năm không làm ăn, trả con nhà nghè, biết phản, không còn dám cam sài. Chẳng ai buôn hòn đến thuốc súa bà. Thuê cửa bả mót cả lòn, luon ba tháng, bà không có tiền giả tiều nhà. Người ta bắt cái giường, cái chòng cũ bà rồi đuổi bà đi. Từ bấy giờ, chẳng còn ai gấp bà ở đâu. Cố người bảo: bà về kiêm lòn ở mấy chò nhà quê. Có người thi lại bảo: bà ra mãi miết Hồng-gai, Cầm-phai, bồi cái men thuốc sún quặng của bà hay lòn... Hầu hết, những người ngày xưa, ở xóm này cũng chò khac rồi. Còn sót lại có vợ chồng ông Ngà và vợ chồng anh hai Mọn. Gác bà ấy còn nhó mặt mẹ Hiền. Họ kè cho thi hiết sụ thê bà lòn. Rồi họ khuyên thi nên thuê một căn nhà là mót ở lòn, rồi ngày một ngày hai sẽ dào sảng bởi việc ra mà làm ăn. Tiền nhà chẳng

máy. Mỗi tháng có năm bão. Gùi nhà lại cho mượn cái giường. Tôi nghiệp! đó chính là cái giường bát của bà lòn. Một vú-một quá gần gãy hòn làm dỗi. Người ta tập bằng một đoạn tre. Trông thòn hại lòn rồi. Nhưng sự áy không hề gi. Còn mượn được, dà là tốt phúc.

Giong đèn ở căn nhà lá, mẹ con Hiền đã làm khó chịu một người. Ấy là một tháng cảm. Hắn vẫn trạc ngoại ba muối. Người rong ròng và



hở. Hai vai xuôi bắn xuống đê khung bể cao cho cái cổ dựng lên thẳng như cái khúc thén can. Bối thế mà trông người hồn đồn. Cái mặt lục mao chẳng nhân nhảm. Hai mắt đậm chiến. Tóc vuốt ngược lên và quấn thành một cái hòn con con ở giữa đỉnh đầu. Cái trán de thế được phô-tát cù ra. Hắn có một vú sì ngày ngòi và dù tỳ. Hiền sì lém. Nhát là bộ điệu của hắn hay enoong quết, vẹu vẹu, hụm hụm thử nò. Người ta không chua bực thế vì không nói được. Mọi dâu họ tưởng thẳng cảm tít làm nghe quét vội tướng. Nhưng khi may hức tưởng quết cù rồi, bọ lại thấy hắn đến gần lại mấy cái ống máng. Sự ấy cũng thường thôi. Một người có thể hiết hai nghề, nhất là khi hai nghề ấy chẳng lấy gì làm khó ligm.

Vậy thi irk cái nghề quét vội tướng. Cảm còn có khé làm thợ thiếc. Người nọ bắt shuvor người kia, họ lục lọi trong nhà xem có cái gì thùng, cái hộp, cái đèn nến rò... để đem nhỏ. hán chữa. Ấy thè là hán làm quen với họ. Và từ đấy, cứ đê dám bảy ngày hay mươi ngày, họ lại thấy hán đến đây, ý chung để xem có ai thuê làm gi chăng. Thỉnh thoảng lại có đêm hán đến ngùi nhò ở ngoài hiên, ngay trước cửa nhà ông Ngà

Phòng tích Con chim

Có một đồng bạc mà muốn làm giàu nhanh chóng luong-thien thi chỉ có cách là: MUA VỀ XỎ SÓ BÔNG-Pháp

hay nhà ông hai Mọn. Không ai nở cười, bởi hắn là một người tài. Và hắn không làm phiền ai: hàn ném - chò ném, sảng dày quét sạch như lau; hắn còn quét giùm cả những chỗ hàn không ném đến; người ta yêu nết hắn, và thường khi thấy hắn đến, lại cho mượn mạnh chiếc ném; nhưng lần nào hắn cũng lắc đầu, rưa tay từ chối. Ở lâu sau, chò hiến nhà ông hai Mọn thành cái nhà chán hàn. Hán xách đồ đạc cầm xep nhẹ vào một xó, và chung đêm nào không về đê ngủ. Hán thành người của xóm. Ở lâu với hắn, người ta mới biết hắn biết rất nhiều nghề lắp nhom. Thực là một người khéo tay. Một hôm, thay đổi giấy lèu cũ của ông hai Mọn để trong gian gióng, bò suýt giày ném bá mõm ra, bò chum lấy xóm, phết bụi đi, rồi lợp hòn để lèu ra một cái kim và một đoạn giấy gai, ngó khéo lại cho ông. Một hôm khác, hán chữa một cái ổ che cù Viễn, con gái riêng của đại hai. Lâu dần, động có cái gi hóng là người ta nhớ tên hán: từ cái khóa hòn, cái đèn hóng máy, cái kim gai với cái phang vở, cái guốc đèn không kêu, đèn dài dài giáp dài quai, cái rá sục cắp, cái thùng dầu bếp... Hinh như tiếng cái gi hán không làm được. Mái đê với người trong xóm, hán lấy tiền công rất ít, hoặc không lấy tiền. Hồ: dĩ nhiên, mọi người thaò nhà là giao di. Không có người thấy. Một căn nhà là bộ không mấy tháng lướm. Người ta cho thằng cảm ở nhà...

Lúc bà hai đưa mẹ con
Hiền vào thi Cám đang dùng
những mảnh sắt tay vụn làm
những cái cồi để bắn cho trẻ
con chơi. Hắn ngừng tay,
nhìn mẹ Hiền, cái mặt ngày
ngày lờ và ngạc nhiên. Bà hai
chỉ vào mẹ Hiền rồi chỉ xổng
cái nón nhà, rồi lại chỉ vào
cái hòn dò của hắn rồi chỉ
ra ngoài. Hắn hiểu. Hắn sì
mặt ra, Hắn nhìn xuống
những cái kẽ, hùa, kim cùng
những mảnh sắt tay bừa bộn
trên mặt đất, mắt lờ lờ, do
đẹ. Bà hai khẽ dập mấy cái
vào vai hắn như người ta vỗ
về một con ngựa dữ trước
khi cuồng thổi, rồi sì sà bắn
tay trên những đòn dò của hắn
mấy cái, rồi chỉ vào hòn,
Ấy thế là hắn ngừng phết mặt
lên. Mắt hắn co rầm lại. Đôi
mắt long sòng sọc. Cái mõm
hắn run run, dè thoát ra những
tiếng cõi họng giồng như chó
rú. Đồng thời hai tay hắn
khoa rít rít cả lên. Rồi dột
nhien hẵn chạy vụt ra ngoài.
Một khoảng sau, hắn lại vào.
Hắn tha xắp đó đực rái với
vàng. Rồi hắn bê cái hòn
bằng cả hai ay, chạy huynh
huynh ra khỏi nhà in như
người ức giận. Mẹ Hiền
nhìn theo hắn một chút, rồi
khẽ hỏi bà hai :

— Ông ấy tức hay sao thế?
Bà hai cười bĩng cái thứ
ting cười cười nhảm mồ :

— Không! tinh nó như vậy
đấy. Hơi một tí thì múa máy
chân tay. Người không biết
thì tưởng nó sắp đánh chết
người ta. Vậy mà bà hai
đè. Hắn mồ từ từ. Ở đây lâu
rồi chị biết...

(còn nữa)
NAM-CAO

Bò thận tiêu độc

Thuốc lọc máu tiêu bết nhiệt
độc ngọt lở và di-độc doa liếu
lo \$p80. Nửa tá 4p. mỗi 1/4 \$p80.
Thuốc số 2 trĩ Lâm-trắc dù
mọi thời kỳ hộp 5p.

Nội phát hành: TẾ-DÂN

181, Hàng Sông Hanoi
 Mai-Linh, 60 cầu-đát Haiphong
 Nam-Tiến, 48P.BI. nehy Saigon

Sách mới

T.B.C.N. vừa nhận được:
— TRÊN ĐƯỜNG NGHỆ -
THUẬT (in lần thứ hai) văn
hoc bình-nôm của VŨ NGỌC
PHAN do nhà HANOI xuất bản,
dày 200 trang, giá \$3.

— NGÂM NGÁI TÌM TRÀM
(lập truyện ngắn) của THANH-
TINH, do nhà THỜI-DAI xuất
bản, dày 110 trang, giá 2\$.

Xin có lời cảm ơn hai nhà
xuất-bẢN và giới thiệu với bạn

Hộp thư

Ông L. T. T. L. — Số đăng N.
K. R. và T. B. B. N.

Ông Toán — Bà nhận được
K. C. — 6 dâng. Ông gửi trước
đô 4, 5 bài dè chúng tôi xem
và tiếp tục dâng dần, nhân
tiết giới thiệu P. L. D. R. Ông
nêu viết kỹ hơn. Sau đây, ông
sẽ gửi tiếp dần những bài 6, 7,
Xin cho biết địa-chi.

Ô X. T. — Móng hoa vương,
rất tiếc không dâng được.

Ông Hoàng-Gia — Rất tiếc...

Ô. N. D N (Phan-thiết) — Rất
tiếc...



Sách mới

PRINCESSE
MAY ÁO CƯỚI
A. LÊ QUÝ ĐÔN — HANOI

Phát hành lần thứ 2
PHẠM THÁI (giữ mộng Tiêu sonj)

Kịch thơ của PHAN KHẮC KHOAN
Tất cả chỉ nguyện của những trang
anh hùng trong nghĩa. Cảnh sầu lạc
của một bà Hương Phi. Những vấn thơ
hùng hồn và thông thiết. Bộ trích
diễn 2 lần — sẽ do ban kịch QUỐC
HƯƠNG trình bày lại cả toàn vở.

Viện sách : QUỐC HƯƠNG
Đã xuất bản:
TRẦN CAN, LÝ CHIỀU HOÀNG (kịch
tho — đã diễn nhiều lần — hết)
ED VỎ (tho mà Tu lip)
XÁ XÁ (tho mà biến "po")

Tổng phát hành:
(UỐC HOA THU QUÂN — Thanh-hóa

CÁC BẢN ĐỒN COI:
VUA CỘT-MIN VÀ CHIỀU-CỤ
Alfred NOBEL

người sáng lập giải thưởng hòa
binh quốc-tổ của Đường vận MÃN
Khảo cứu trong sách « TAI MÁT
NĂM CHẨU ». Bla in mâu tại IDEO,
trình-bày rất mỹ-huệ, có vẽ hình
NOBEL. Bản giấy tốt: \$p8; bản đặc biệt
biệt in giấy lụa đỏ 10, Bản đặc biệt
Imperial d'annam 12g.

Bản đặc biệt chỉ in có hìn, xin đặt
tiết trước. Thư và mua đặt ở:
C.I.P.L.C, n° 72 rue W de Hanoi.

+ AI MUỐN BIẾT +

Các thu-thập và các các điều trị
đó các chứng bệnh nưa, phu, lão, ứ
theo bài y học và bài ché Bàng
Tây, hảy hối múa những sách thuốc
đó ông bà Lê-vân-Phấn, y-si và bài
chí sự, tốt nghiệp trường Cao-đẳng
y-phi, chươn khoa về thuốc Nam
Bắc, dà soạn và dịch ra Quốc-ngữ.
Sách nói về chữa bệnh phổi, đờ dày
thâm, tinh, bệnh hoa liều v.v., sách
về sản duy nhì khoa học già 1/2 h.

Thứ tư mua sách hoặc hỏi về thuốc

mèo chữa bệnh xin dà:

Monsieur et Madame LE-VĂN-PHẤN

Médecin civil et pharmacienne

N°18, rue Ba-vi Son-tay — Tonkin



VI

Thành Tân-trịnh uốn theo Trần, VI (1)
Di-ki còn miến đề ngày thu (2)

Danh-thom Đường-tè, Tống-nho.

Kia bia Vịnh-thúc, (3) nọ mồ Tân-công (4)

Ngoài Trịnh-chân vào trong Huỳnh-trạch

Qua Hoàng-hà (5) hương-bach đảo thần

Trị triều trời mồ thánh nhân

Xưa nay trống (6) dù mấy lần nhớ không

Rộng mươi dặm (7) dù trong vài khắc

Ay là nhè phong-lực dưa qua

Trào dè qua huyện Heach-gia

Cô-dung dã dồn huyện là Tân-huong

Nghé công-quán có nàng Bát-ký (8)

Một đời khi vắng-về hiện-hình

Vong Thương chẳng xét tội mình

Con khoe ngubieng nước nghiêng thành với
Vé-huy phu trong nơi xung yền
Vốn Tru-dô cò hiệu Triều-ca
Vân sòn nền cũ mây tòa
Vọng-dô cò viện, Khán hoa cò dài
Sac dời Chu phân làm Vé-dịa
Kich-khách dài (9) còn dè muôn năm
Biển dè « Ngọc-chấn di âm » (10)
Lòng người gọi linh hồn nằm chiêm bao
Kín Ký-huyện Ân trào dò trước
Bia « Miền quản thất tác » (11) dà in
Tam-nhan (12) di-miến còn truyền
Qua sông Kỳ, đến tiên-hiên cõi-huong (13)
Thrang-âm huyền bên đường cõi miếu
Là Tân-triều Ké-Thiệu (14) hi-trung
Giữa giờ giặt máu cõi-rung
Nét son dâm dá, vàng hông chay gương.
Cây cõi-bách Nhạc-vương (15) có lý
Tổ sùng-tử trắng lè huy hoàng.
Biết hao bia kệ thi chuong
Tinh-trung (16) hai chữ lứu-phuong muôn

Góm thay trọng năm người Tân-Gôi (17)
Mặt tro tro tay trói; chân qui (18)
Kiếp xưa ngánh lại rgl
Thy nèo khéo dọc cho di nét tà.
Ngosi cửa hàn có lèa trý thạch
Chù Văn-vuong diễn Dịch (19) chữ dà
Dấu thành Dứu-ý gần kẽ
Té máy hồn dè hay che mặt giờ.
Cô Tường chán kia nơi Quang-dέ
Hà Ngụy-công (20) huân thải ai dương
Danh-tử sáng rõ vàng tương
Ay là chén Trú-cẩm đường ngày xưa
Qua Chuong-hay chán Tù phu Quảng
Bốn bể tróng mae-khoảng binh nguyên
Ngòn ngang gò đồng kéo lén
Bảy mươi hai chặng (21) còn truyền dân gai
Đầu Nhí-Trịnh (22) có bia giảng Dịch.

Cô Triệu thành nào tịch Hán dàn.
 Hồi xe (23) khen kinh lượng khoan
 Còn người học bộ (24) thế-gian ché cười
 Kìa Cố quản « Bồng lai tiên cảnh »
 Gối du du tiên lay linh trân-tâm (25)
 Công-danh trong bốn mươi năm
 Tình rồi sao hấy còn năm (26) chí lâu
 Sợ tiếc-trần biết đầu chán áo
 Giác-huống luong để truyền-de giờ
 Một hồn cánh thù qua ma
 Hỗn sen theoang thoảng giờ đưa hương trà

LỜI CHÚ GIẢI. — Đoạn này tả hành trình
 của sứ bộ từ tinh-hà Hán-nam đi đến Giới-hà
 là nơi phân giới Nhan-ży với dãy Hán-bắc tức
 là tinh-Trực-lệ.

Trong đoạn đường này, đều là đường bộ;
 chỉ có khai qua Hoàng-hà, là phải đi thuyền
 mà thôi. Hoàng-hà là con sông lớn thứ hai
 ở Trung-quốc, vì nước đặc ngắn, sắc vàng
 nhạt như hoàng-hồ, nên gọi là Hoàng-hà.
 Tục truyền nước sông ấy có năm trăm năm
 mới lại trong, mà chỉ ròng chừng một vài
 ngày rồi lại đặc như thường, khi nào nước
 trong tíc là một điểm tốt báo cho dân hiết
 trong nước có vị hành nhân sinh ra đời.
 Bề ngang sông ấy rất rộng, dòng nước lại
 chảy rất mạnh, thuyền bè qua lại rất khó
 khăn, thường xảy ra nhiều sự nguy hiểm.
 Người Tàu từ xưa săn ôn-mèn, cho ngay
 đó là Hà thằn lằn quái, những người nào khi
 có việc phải qua sông, sau khi xuống thuyền,
 đều phải đốt vàng hương khấn vâ. Vì thế
 khi sứ bộ ta qua đó, cũng theo tục sắm lè
 vài để cầu-thần phù hộ vậy.

(còn nữa)
 SƠ-BÁO

(1) Hai con sông ở Hán-nam.
 (2) Từ-sau làm tướng nước Trịnh, có nhân
 sinh, sau khi chết, nhân dân cõi yêu mến,
 lập miếu thờ.

(3) Âu-duong Tu. (4) Bùi-Bộ.
 (5) Một sông lớn ở phía bắc nước Tàu, rộng
 mươi dặm.

(6) Cõi-núi Tân có câu: « Hoàng-hà thanh,
 Thành nhân sinh » nghĩa là « Hoàng-hà lúa-màu
 nước trong, là điểm trong nước sinh thành
 nhân ».

(7) Từ đê nam ngạn dồn để bắc ngạn, rộng
 mươi dặm.

(8) Một gác đài dời Thương, làm cho vua Trụ
 may dồn dập mít nước.

(9) Di-tích đức Khổng-tử khi sang chơi nước
 Vi, đánh khánh đá để truyền đạo học, người
 sau nhân đó lập miếu thờ.

(10) Bốn chữ Biển dể trèo miếu Khổng-tử.

(11) Bia kỷ-niệm bảy vị vua hiền đời Án.

(12) Vi-tử, Tí-can, Cố-tử là ba người có lòng
 nhân ở đời Án.

(13) Làng cũ Ông Tử-Công, học trò đức Khổng.

(14) Một tôi trung của vua Tấn. Vua bị giặc
 đánh, Khi-Thiên lấy thân che đỡ, bị thương
 nặng máu ra ướt cả áo vua.

(15) Nhạc-Phi, một danh-tướng đời Tống.

(16) Hai chúa vua Tống ban cho Nhạc-Phi.

(17) Tề-tướng đời Tống Cao-tôn, hòa với giặc
 Kim, giết chết cả nhà Nhạc-Phi.

(18) Vì căm giận Tần-Cối giết chết Nhạc-Phi
 mà danh-tướng có lông trung, người sau dâng
 sát đúc tượng hai vương chồng Tần-Cối và bà đđ
 dâng, tay trái chôn quai ở trước miếu Nhạc-
 Phi, khắc chữ gian-ninh vào mặt, bên cạnh có
 gõ sẵn cái dùi sắt, mỗi người khi vào dâng lè,
 lúu ra lại cầm dùi đánh vào đầu cả năm người.

(19) Nơi vua Văn-vương bị giam ở Duy-lý
 diễn thích kinh Dịch.

(20) Hán-Ký đời Tống.

(21) 72 ngôi mồ cõi, tục truyền mộ 72 tử sĩ.

(22) Nơi hai anh em ông Trịnh-Di, Trịnh-Hiệu
 giáng-diễn kinh Dịch.

(23) Liêm-Phà là đại-tướng, Lan-trương-Như là
 tướng quốc auuc Triệu, vì có mối thù ghét
 nhau, Phà định giết Lãnh, vì việc nước. Lan cố
 rảnh tòi riêng, đi đường gác Phà, sỹ Phà sinh
 sụ, Lan quay xe lảng tránh.

(24) Người Hán-dân có tài di-nhanh, các thiêu
 nửu nước Yen tím đến học tiếng bước đi, kết
 cục không học được, lại quên mất lối đi cũ của
 mình.

(25) Gối của tiên ông Lã-dồng-Tân gọi là gối
 Du-tiên. Lý-sinh gối đầu nằm ngủ, chiêm bao
 thấy mình giàu sang râu mày trong 40 năm

(26) Tại đây có tượng Lý-sinh gối đầu lên
 gối Du-tiên nằm ngủ.

BÀ CÓ BẢN:

Khổng-Tử học-thuyết

tác của cụ thương Phap-Quỳnh — Giá 4.500

SẮP CÓ BẢN:

VỊT HOA THÔNG SỔ SỬ-LƯU

giá 5.500.

DẤNG IN:

LUẬC LUẬN VỀ PHU-NỮ VIỆT-NAM

LUẬN-UÝ, ĐƯ-THUYẾT YẾU-THUẬT

QUỐC-HỌC THU-XÃ HANOI XUẤT-BẢN

Giá: Tiền Tám Hano



LỊCH-SỰ TIÊU-THUYẾT CỦA HỒNG-PHONG

(Tiếp theo)

Nay thấy Khôi đã chết, xem chừng nghĩa
 quân gây mất rường cột, không mong phản
 khôi như xưa được nữa, Nguyễn bèn manh
 tam phán trắc, quay trở về triều-dinh, cho
 tên lén gửi thư ngỏ ý với thượng-tướng
 Nguyễn-Xuân.

Trong thư đại ý tóm-tinh như sau này :

— « Ty-chức xưa kia theo giặc, chỉ vì lâm
 phái sự-thế bất đắc dĩ, nhưng trong thâm
 tâm không giờ khắc nào quên được ân
 đức trời bể của triều-dinh, nhưng mong chờ
 có cơ-hội để tỏ lòng bả-dáp.

« Hiện ý ty-chức có trọng-rách giữ cửa
 Tuyên-hòa. Bọn giặc bộ-hẹ, toàn là lính Mô-
 lunge cũ, phần nhiều dán nán hối hận,
 muối được trả lại làm thắn-tủ triều-dinh ;
 nhưng lúu cảng nhau, nỗi chuyện tám-sự,
 họ vẫn ngó ý ước so tha thiết như thế. Điều
 ấy ty-chức dám lấy tình-mệnh cam-doan.

« Những ban đồng-lâm chúng tôi đã nỗng
 mâu ăn thè với nhau, sẽ thừa cơ giết chết
 đầu-dâng Nguyễn-văn Trần rồi mở cửa
 Tuyên-hòa cho binh triều tiến vào, hạ
 thành Phiên-sn và tận-tử tộc-dâng để dâng
 như một cuộc đưa si-iết di tiễn rao hóng
 mây vậy.

« Thì là về phần triều-dinh có thể mau
 chóng đe dọa yên-dân, mà về phần chúng
 tôi thì được cơ-hội công-dela tội-trả. Cho
 chúng nó dâng kiếp ! Về lại, có mội
 dựa từ Thành-thượng khuya-bão chúng ta
 phải luôn-luôn coi chúng lúu quan-lại trước
 theo giặc, sau về hàng ; vì sự hàng của họ
 chưa đủ làm tiêu cái tội theo kia. Chỗ anh
 em thân, tôi nói riêng cho ông biết : những
 kẻ như Thái-sông Triều, chẳng qua triều
 đình lạm-giết cái-thủ-cấp ở trên cõi họ đây
 thôi.

— Nhưng nghĩ như trưởng-quân, thì tôi
 mới coi đường cái là quy chính của
 người ta còn gì ?

— Ông đừng lo ; đây lại là một chuyện
 khác. Đến nay bạn cùng cảnh-nghệ với
 Nguyễn, thi rồi sự-thế bài-buộc, hết-dứt

Nguyên rằng tôi vẫn lòng sầu xin triều-dinh
 cho y dài tội lập-công ; nhưng mỗi việc y
 phải thương-lượng với Võ-vịnh Lộc mà làm.
 Nhất là phải đợi khi thuốc-súng của giặc
 trước khi nó về cửa biển-thành, thì ta mới tin.

— Tướng-quân bảo y thương-lượng với
 Võ-vịnh Lộc...? Đặng-Thanh sững sốt hỏi.

— Phải !
 — Kẽ phản-gián ?
 — Có lẽ như thế... Xuân mâm cười trả
 lời.

— Nếu vậy thì tướng-quân mượn tay Võ-
 vịnh Lộc giết Nguyễn chứ gì ?

— Ông tin rằng Nguyên muốn quay-thuật
 là chân-tinh ?

— Vâng, dở tiền-nhân thấy ai yếu thì
 phản ai mạnh thì theo, xua nay vẫn thế.
 Tôi quyết chắc hẳn ta muốn giữ khùng
 rung-dần-lau, thật-tinh quy-thuật ; nhưng
 đến việc đốt-kho thuốc-súng và dâng-cầu
 thành, thì vị-tất đã làm nổi với Võ-vịnh
 Lộc. Nếu hận thật-thà, nghe lời tướng-quân,
 đi thô-le tám-sự với Lộc thì nó giết chết
 mất...

— Ô ! được thè-càng hay !... Xuân can
 mài, nói. Việc quân-của mình chẳng thiệt
 hại gì, mà đời khoti một tháng-phút trễ.
 Cho chúng nó dâng kiếp ! Về lại, có mội
 dựa từ Thành-thượng khuya-bão chúng ta
 phải luôn-luôn coi chúng lúu quan-lại trước
 theo giặc, sau về hàng ; vì sự hàng của họ
 chưa đủ làm tiêu cái tội theo kia. Chỗ anh
 em thân, tôi nói riêng cho ông biết : những
 kẻ như Thái-sông Triều, chẳng qua triều
 đình lạm-giết cái-thủ-cấp ở trên cõi họ đây
 thôi.

— Ông đừng lo ; đây lại là một chuyện
 khác. Đến nay bạn cùng cảnh-nghệ với
 Nguyễn, thi rồi sự-thế bài-buộc, hết-dứt

Mỗi kia, cầu cạnh lập công chuộc tội, chả thiếu gì đâu!

Cả hai người nói cùng có lý. Phạm-hữu Nguyễn dài-dài, hêm sau thê-lộ tâm-uy với Võ-Vinh Lộc, bị Lộc chém chết thật, lần đầu ở trước cửa thành. Nhưng lũ rắp Rồng phản-bội, không vi trống, thấy gương ấy mà sợ, vẫn kẽ tiếp trèo thành trốn ra, mang sự tang-công chuộc tội như thường. Kìa gi-miota nhà sáp đỗ, sau mọi cảng quyết thế sinh ra dục khoét thảm, trả lời cho thê.

Qui nhiên, luôn mấy ngày sau, đều có ngoài trong thành lén trèo ra đầu-hàng Bình triều. Không phải là bạn đồng-chí ăn thè hay bộ-hà tám phần của Khôi lúc đầu, họ chỉ là bọn bắt đầu chí từ triều-dinh, hoặc bách vi sự-thể mà gieia đường theo Khôi, trong ý tin cậy ở cuộc thành-công của Khôi mà họ úy phục, sau đến cuộc ngesi-viễn của Xiêm mà họ cảm chắc gờ được nước bì; hay Khôi đã chết và Xiêm đã thua, họ mất hối hy-vọng. Bi-giam-hầm mãi trong thành khò-sô, thêm phần nǎm lồng cai-chết sắp sá-kia đến nơi, tự-nhiên họ phải liều tim đường sống, là trả về triều-dinh.

Nửa đêm, Link-binh Võ-văn Duyên và một ốp bầy tám người nữa liều mạng chui qua lô cổng dưới chân thành ra sông Thị-nghé, mấy lần chết hụt với sá-sú, mới lẩn nấp đến tháp Trân-văn Năng, từ trước ay xin hàng, ngô y hối hận.

Cả bọn được dẫn tới đại-dinh ở Gia-dịnh. Không hỏi hắc gi hắt; Nguyễn-Xuân truyền giám cả lai, chờ lệnh triều-dinh phát lục. Trước mặt ông, bắt cả một người nào từ trong thành ra, đều là tội-nhân của triều-dinh hay là thám-tử của quân giặc.

Nhưng một chập sau, Trương-văn Dinh mở đèn, với tin tức quan-hệ, khiến được ông thay đổi thái-dộ truere.

Lúc Dinh đến, vừa mờ miêng xin quy-phục, ông trợn mắt thái-linh:

— Bay gông cõi天堂 này lại cho ta... Đem giám nó với lui ban này nghé!

Dinh đứng trả lời cứng cỏi:

— Té ra tôi ở trong thành theo giặc củng chết, ra đây xin hàng triều-dinh củng chết.

Tuồng-Chó LYAUTY đã nói: «Ta là một sinh vật chỉ ra hoạt động». Chéng ta nằm theo gương ngài.

Quan lớn có giết kẻ hàng thì cứ giết đi, hèn típ trung và gào thét cho rái họng.

— À! tháng này hồn xược! Xuân giận quá, miêng nói tay rút gươm săn lại toan chém.

Dinh lùi xa mấy bước để tránh và nói lớn, cũng có vẻ giận:

— Tôi cõi đem một tin quân-cơ hệ trọng đán lâm lõi tiễn-kien 48h bằng, chưa chi quan lớn đã thính-nhõ muốn giết tôi; có giết tôi thì tôi đem tin tức quý-hỏa ấy theo xuống âm-phủ là xong.

— Tin tức hệ trọng gì? Mày kiêm chuyện rõ lão!

Dinh vốn là cuồng-sĩ, bình-nhật ngeso mạn đà quen, bây giờ tuy đứng trước mặt ông thượng-tướng và cách xa gang tặc cài chết, nhưng không sợ hãi tí nào, bô-bô cãi lại đóng mặt với ông Nguyễn-Xuân:

Quan lớn đã nghe nói tin tức gi chưa, mà dám bảo người ta kiêm chuyện nói lão nào... Noi thật, chẳng có tội, không khéo quan lớn đi theo ông Nguyễn-văn Trọng cho mà xem...

Ông nghe chót dạ, đòi hắn sáo măt quăng thanh gươm di và tưới cười nhìn Dinh:

— Ta muốn thế khí-phách của nhà ngươi đấy thôi. Nào, tin tức hệ trọng thế nào, nói đi!

— Chết nỗi! Quan-lớn thè khí-phách như thế, ti nứa con không còn đời... Giờ xin quan-lớn ban cho một vát chén rượu áp-kim rồi con xin kè chuyện.

Lập tức, Xuân truyền lấy nậm rượu đưa ra. Dinh nếm một hơi can sành rồi cầm rải kè chuyện nội-tinh quân giặc và khé-hoạch của chúng dự-bị thi-hành.

Cứ theo tờ Dinh, từ độ Khôi chết, phủ thác đưa con nhỏ và binh - quyền cho Nguyễn-văn Trần, sĩ-khí trong thành không được thuận-hòa vuông-tròn bằng trước. Cái một phé tướng tá, han đầu có ý ganh công kỵ tài, không phục tòng Trần; chúng làm ngâm muu-sú với nhau, toàn bã-tranh

nhau bã-họ Lê-văn Cừ — đứa con Khôi — và đoạt ngôi minh-chủ của Trần. Nhưng con người lão luyện này chỉ chuộng nghĩa-hài, phản-ay không thểсти gi hư-danh; đối với bạn phản-dối luôn luôn một niềm khôn khéo nhân-nhường, mà đến ký-luật trong quân thi giã gìn nghiêm-khắc và ngày đêm trong nom Lê-văn Cừ rất kỹ, se dẽ hở cơ, son cá có thể làm hại đứa trẻ vò tội. Vì thế, phe bất-binh vẫn phải nề mặt uy-uy, chưa có co-hội gáy ra nội-biển.

Bên sau, vì tướng-quân Nguyễn-văn Trung là thủ-thú khinh-dịch mà phải ti-kien và làm binh-triều thảm-bại hôm cuối tháng ba mới rồi, Trần thắng trứa ấy mà địa-vi hóa ra vang-vàng. Bọn phản-dối trở lại ăn năn, kinh-phuc, nè sợ Trần một phép, không dám mảnh tam gi nữa.

Duy có ngay hồi bấy giờ mua-si của giặc là Tăng-võ-Ngai bần tinh thừa thắng, đánh thốc ra ngoài thành rồi tiến thẳng xuống Hậu-giang, liên lạc thành-thi với quân Xiêm, có nhiều phần hy-vọng khôi-phuc được co-nghiệp dĩ-vâng. Lão nói: «Chính tôi lúc trước khuyên can ông Khôi đừng nên mạo-hiểm phá vây, thế mà nay tôi khuyên ông việc ấy, là vì tình thế mỗi lúc một khác. Bây giờ ta thừa thắng đánh bừa ra, chắc là giải vây cho thành Phiên-an được đây!» Nhưng Trần lấy tõ binh-lực minh-lì; binh-triều tuy thua một trận, quân lính khi-giới vẫn còn nhiều lầm, chờ nêu khinh-thường. Trần muốn luyện tập thêm quân-số hay. Vì chuyện bắt đồng-ý-kiến đó, Tăng-võ Ngai đã bỏ thành trốn ra, nói riêng với Đặng-vinh Uang rắng đi Chân-lạp hoặc qua Xiêm tìm chỗ ẩn-dật tu-hành, chứ không mặc mũi nón quy phục triều-dinh và phản-bội đồng-chí. Lão già ấy di, quân giặc thiệt mệt bô eo khôn, chưa dể tìm ai bù dắp.

Mấy tháng nay, Trần đã hốt-lâm-lục vào công việc rèn-tập thêm quân-số đánh giải vây. Hắn ta tự tin thời-cơ giúp sáu, từ khi thấy Nguyễn-Xuân cầm quyền thượng-tướng, lại chỉ để một lớp quân mỏng-mảnh phòng-thù trước thành, còn đại-binh thi-rút về đóng ở Gia-dịnh.

Huống chi ván-dè lương-thực khẩn-hoảng đến nỗi. Trước khi rút vào Phiên-an, quân giặc đã lich-tru-theo gạo ngô khoai

rất nhiều, có thể nuôi vài ngàn chiến-sĩ một năm dư dật. Chẳng xài hầm dưới đất, để thát ký-lwóng, tướng-chúng chỉ có ăn mứt mắm, không bao giờ hú hống gì dùng. Bát hành vừa rồi bị đạn bắn trúng, chảy rui hết mày kho; lại thêm mồi mợp đeo khoé' mày kho khác, thành ra phế-vật. Nên biết về mặt binh-luong, quân giặc đã trú liệu đủ cách, chứ không phải vùa; ví dụ trong thành còn trồng miếng đất nái, chúng đâm lối-dụng hốt súc, trồng lúa các thứ, cốt lấy cái ăn bù-sang cho quân-lính, để cố-thủ lâu dài. Song mười phần hoa màu ấy không thu-hoạch được sản-hỷ, về thời-lát phả-hóng-ít, mà vì khai-sản đều đập tan nát nhiều.

Lúc trước, dân-dao bên ngoài còn có thể đếm hóm lén chở thóc gạo đến tiếp tế; có khi tối-dài ba thuyền gạo hối rạch Thị-nghé, bi-mặt chuyền-vận vào thành. Nhưng thủy-su Trần-văn Năng canh phòng đường nước gát-gao, bịt hần cái ngách vận-luong ấy của giặc.

(còn nữa)
HỒNG-PHONG



TAM - KY

THU XI

Chuyên xuất bản sách đáng đến
của các nhà văn chân chính và có
lương-lâm.

Sẽ ra mắt quốc-sản dù các loại:
KHẢO-CỨU; VĂN-HỌC;
PHÒ-THÔNG-TIỀU - THUYẾT.

Ma Tú Tân

của CHU THIEN

- Cung một loài nhím «Bút-Nghiên» và «Nhà-cho».
- Cõi một lâm-hoa liêu-hoa cho phái phu-nữ cõi-dream nước-nhà.
- Ý-nghĩa của cõi một đầu-tail đã thăm-nhau, dạo-lý cõi-không. Mạnh xuất bản ngày 20/11/1944.

Thư-tử và ngân-phieu xin đón:
M. Trần-dinh KHAI 64, Amiral Sénès Nans

Người lịch-sự nên tìm cho được Brillantine CRISTAL mà dùng.

