

TRUNG BAC CHU NHAT

1941



NGUYỄN QUÂN-VƯƠNG
CHU-TRƯỜNG

NHÂN-SINH 1941

Tại sao lại có dân tộc ta này chỉ thích sống trên nước, và người
văn minh có khi ở xa làng quê của người ta mà họ bắt họ đi
vào miền, họ quan trọng, và họ vẫn làm họ đi về với đất đai

56 196 - GIẤY ĐỎ
26 MARS 1944

Tuần lễ quốc tế

Các chiến-tranh ở miền Nam một trận phía đông vẫn có cùng kích liệt. Ở khu phía Nam Ukraine và phía Nam Ba-lan quân Nga vẫn do ai tấn công họ phía khuỷu và họ lại sông Dniepr và vẫn tiếp tục rộng ra nhiều. Đeo quân ở hạ lưu sông Dniepr đã tiến tới cửa sông Bug, phía Nam của nó là Nikoiev. Đã chiếm được Novo-Odessa và chỉ còn cách Nikoliev độ 15 cây số. Có 1 đạo quân tiến từ khuỷu sông Dniepr thì đã vượt qua Trung-lưu sông Bug (gần Vinnitza) đã họ được Vinnitza và một vài thị trấn quan trọng khác và đã cả đã được con đường xe lửa từ Vinni z đến Odessa là con đường đi dọc theo đường biên thủy Nga - Lô và dọc sông Bug. Hiện Hồng quân đang đánh lan rộng theo dọc con đường xe lửa đó mục đích để cắt đường về của các đội quân Đức hiện con chiến đấu ở bên kia sông Bug.

Quân Đức chắc hẳn có một số khả năng ở miền khuỷu sông Dn ep và các đạo quân này hiện đang ở trong tình thế nghiêm trọng và có thể bị quân Nga vấp bẫy. Phía tây và tây nam Kirovo, quân Nga vẫn tiến và đã chiếm được Roderineis và Roungoe.

Tại các khu trang-trong và khu bắc mặt trận phía đông, quân Nga vẫn tiếp tục cuộc tấn công nhưng đều bị quân Đức đánh lui. Còn ở khu bán-đảo Crimate thì quân Nga mấy hôm nay lại đột nhiên đánh rất mạnh. Tuy bị cắt đứt đường rút lui, đạo quân Đức ở bán đảo đó vẫn kháng chiến kịch liệt, đã đánh lui được quân địch và hạn gán được nhiều lỗ thủng trên mặt trận.

Tại mặt trận Nam-Ý, quân Mỹ mấy hôm nay lại tấn công dữ dội trong vùng Cassino. Sau khi bắn đại bác và cho phi cơ ném bom, 16 quân Mỹ đã ném bom khi một cuộc đại tấn-công để phá vỡ những khu chốt ở Cassino. Hiện quân Mỹ đã chiếm được ba phần tư thành đó và một ngọn đồi quan trọng ở phía bắc thị trấn. Cassino hiện nay sẽ bị san phẳng thành một cánh hoang tàn đầy những gạch ngói vỡ nát, chiến-sự cũng dần dần qua được. Quân đồng-minh vẫn tấn công ở khu đông nam thành công ngay càng mạnh.

Ở khu đông của Nettano phía Nam La-mã cuộc xung đột cũng trở nên có cùng ác liệt, quân hai bên tấn công và phản công rất háng.

Ở miền Đông Á tại biên giới Điện-điện Ấn-độ theo một tin của đại bản doanh đại-tướng Moun-batten thì trong các vùng Katada và Tiddur, quân Nhật vẫn tiếp tục tấn công và theo tin Nhật: thì việc này diễn sự đoàn quân Anh-Ấn thì mới bắt hiện chỉ còn là một vấn đề thời gian: sự đoàn

quân này bắt đầu tấn công từ năm ngoài Ấn nay mà vẫn không thu được kết quả gì hết. Vừa rồi theo tin Nhật trong một bữa tiệc mừng về dịp tướng Mac Arthur sang vi-lexh quân Đồng-minh ở miền tây Nam Thái-binh-dương, tướng đã tuyên bố một cách tự phụ rằng: «Tôi sẽ trở lại Phi-luật-điền».

Cuộc không chiến ở các miền Tây Âu vẫn rất kịch liệt. Phi cơ Anh, Mỹ đã bay qua rầy nát Aipes, lại vào miền Nam Đức. ném bom xuống nhiều nơi Đông thị, đất Hàng bị ném bom và có kinh thành Vienna trên đất nước Áo cũ cũng bị đánh phá ở Đức các thị trấn Aisbourg Ulm, Friedriahafen đều bị đánh phá.

Ở Pháp thì Amiens, Creil, Clermont Ferrand và quận Somme đều bị ném bom. Có lẽ các trận không-chiến kịch liệt này đây sẽ mở màn cho một trận thủ hạ của Anh, Mỹ ở Tây Âu. Đồng thời các báo Nga cũng thạc dực Anh, Mỹ nên kịp thời ngay mặt trận thứ hai, vì nếu chỉ đánh bằng phi cơ mà không có cuộc chiến tranh trên bộ tiếp sức thì chiến tranh sẽ có cơ kéo dài vô không ảnh-hưởng mấy đến sự sản xuất của Đức.

Có lẽ lời ông Churchill báo trước rằng vào cuối tháng Mars sẽ có những cuộc hành binh quan trọng nhất từ trước đến giờ, nay mai sẽ thực hành chăng?

Truyện người bàng xóm

truyện dài mới của T.B.C.N. bắt đầu đăng từ số sau là của một nhà văn quen biết, rất được vào mắt lúc này: NAM-CAO

TRUYỆN NGƯỜI HANG XÓM sẽ đưa bạn đọc đến một phần xã-hội mà chúng ta quen nhưng không biết, có những tâm-hồn n-ữ tử mà ngày-ho, trong là xấu xa mà thực thì cao-thượng.

TRUYỆN NGƯỜI HANG XÓM rất lý-khí mà đọc cũng sẽ phải say sưa, sẽ đứng từ số sau, một số báo có nhiều bài văn-chương gì-đi:

Chiến-tranh bằng vũ-tướng - Ngaiem-Phục và vấn-đề văn hóa Đông Tây - Những chuyện hồi-ly-trung Liêu-trai chi-đi có thảy hay do Tô-lùng-tha bia đặc - Truyện ngắn: Ly hương - Hoa trạch thủy làm khúc - Trật học tạp-thuyết và bài Đạo Trung-thư và nghĩa Trung-dương của Khổng-tử.

TUẦN-LỄ ĐÔNG-DƯƠNG

— Sáng chủ-nhật 12-3-44, lại quảng độ sông Nhì-hà, nong nhà thương Đôn-thủy Tổng-hội Thế-thổ đã tổ-chức giải vô-địch viết-đá Bắc-ky năm 1943-1944

Lần này là lần thứ ba T. H. T. T. tổ-chức giải này. Hai mùa trước 1941-42, 1942-43, hai tỉnh Hòa-bình và Thái-bình lần lượt được hân hạnh ghi tên trên chiếc cúp bạc của quan Thống-sứ Bắc-ky.

Cuộc đấu lần thứ ba này có 65 đấu thủ. Lý-cổ Sinh (Sơn - Tây) về nhất trước Heac, cựu vô địch 10 trước.

— Ông Henri Cosme, sứ-thần Pháp ở Nhật, đã tới Sài-gon sáng 11 Mars, Ông de Bois-sanger, chánh phòng Ngoại-giao, đã đại-diện quan Toàn-quyền Decoux, tới đón ngài. Quan Toàn - quyền cũng cử riêng một viên quan hầu đi đón. Quan Thống-túc Nam-ky cũ ông Bical đại-diện Ông Tachiro, sứ thần Nhật, tạm quyền chức trưởng Phái-hộ Nhật ở Đông-dương, đã cùng các viên đại-biểu, quan-đội, thủy-quân Nhật và các viên giúp-việc cũng với các quan chức Pháp tới chào ông Henri Cosme lúc ông tới Sài-gon.

Buổi chiều, quan Toàn-quyền chính thức tiếp sứ-thần Henri Cosme và thiết tiệc ngài. — Hôm 5 Mars quan Toàn-quyền đã ký nghị-định mới về việc chi-say án từ tòa Trưng-trị tòa Thượng-thẩm. Theo nghị-định này, thì từ nay, như các địa phương khác tòa án ở đây chỉ hay các tòa án ở Vinh, Concan, Đàng-hới,

Quảng-ngãi thuộc Trung-ky; ở Sơn - la, Lai - châu, Monay thuộc Bắc-ky; Thakhek, Luang prabang, Phông - saly, Vientiane, Savanakhé, Xiengkhouang, Sam-nao, Ban-ousai thuộc Ái-lào; Quảng-châu-loan - Fort Bayard nên các bị cáo không án thì bắt buộc phải xử theo hồ sơ, nếu những người xin chống án vắng mặt. Tuy nhiên, những người này có quyền yêu cầu luận-sự thay mặt trước tòa hay gửi cho tòa một bản cáo.

— Kể từ ngày ký nghị-định này (10 Mars 1944) cấm hết thảy các tiệm số, bang-luot, câu-lạc-bộ, khách-sạ của các sự quan; quán-trò, hàng cơm bán lẻ trên và hết thảy các nhà bán mơn ăn cho công-chúng, không được bán quá một món thịt cho khách ăn trong mỗi bữa, trừ món hors d'oeuvre. Riêng các ngày chủ-nhật và ngày lễ là không phải theo lệ này.

Ái trái nghị-định này sẽ bị phạt theo luật ngày 14-3-1942. Ủy-ban điện-kinh Nam-ky đã chính thức công nhận

Sách mới
GIÁNG THẾ, tiểu thuyết của TÔ-HOÀI, trong loại P. T. B. N S 16 Hàng Da phát hành các sách, báo của Tân-Đân.

Hộp thư
Ông Thành-thế-Vỹ - Xin gửi tiếp cho T. H. T. T.
Ông Phan Nhự. - Truyện G. C. của P. M. nhiều người đã dịch rồi.
Cố Chăm-Todan. - Rất tiếc...
Ông Đặng Trần Hứa. - Rất tiếc...

nhưng ký lục mới nếu được như sau này:

Chạy 200m hết 24 giây 15 của Robert.

Chạy 3000m hết 10 phút 10 giây của Daterite.

Tiếp sức 4 x 400m hết 3 phút 51 giây 4/5 của đoàn nhà-bình. Nhảy cao 1m82 của Duchene. Những kỷ-lục trên đây, các lực-lđ đã nêu được trong buổi thi điền-kinh tổ-chức tại sân Renault ở Saigon ngày 10-3-44.

— Quan Toàn-quyền đã ký nghị-định ngày 4 Mars 1944, lập lại Đông-dương một ngày thềm-phân Hòa - giải người Đông-dương. Chức ngạch và lương bổng định như sau này: Hạng nhất ngoài hạng 5.000p, thềm-phân 4.500p, hạng nhì 4.200p, hạng ba 3.900p, hạng tư 3.600p, hạng năm 3.200p, hạng sáu 2.500p, hạng bảy 2.000p, hạng tám 1.700. Tổng cộng 1.400p.

Những thi-sinh trúng tuyển sẽ được bổ thềm-phân tập-sự tại tòa án Thượng-thẩm Hanoi hay Saigon và phải tuân các khi định đương xử án các thềm-phân được đo đầy lưng tựa mấp da, cam có tựa xanh.

— Quan Toàn - quyền đã ký nghị định ban hành lại Đông-dương sắc-lệnh ngày 11-2-44 như sau này:

Trong thời kỳ chiến tranh, những kẻ phạm tội án cướp nhỏ trong các khoản 441 và 442 hình luật, sẽ bị kết án tù-bình.

Còn những kẻ phạm tội án trọng trong những ngôi nhà không có người ở, đã khi chủ nhà chỉ bỏ không trong một lúc, hoặc lấy trộm trong những ngôi nhà bị phá hủy, đã là một phạm, vì chiến tranh cũng bị kết án tù-bình.

Có một đồng bạc mà muốn làm giàu nhanh chóng và tương-thiện thì chỉ có cách là: MUA VÉ XÒ SỐ ĐÔNG-PHÁP

NHÂN-SINH ĐỊA-DƯ,

một khoa-học thực-nghiệm mà ta cần phải biết qua

Thế nào là nhân-sinh địa-dư?

Đáng như nghĩa đen bốn chữ đó, nhân-sinh địa-dư, là một khoa-học để khảo-cứ về sự sinh-hoạt của dân-cư các miền trên trái đất. Khoa-học mới này chỉ là một ngành của địa-dư cũng như khoa địa-dư về hình-thể (géographie physique) về cư-linh-trị (géographie politique) về kinh-tế (géographie économique) và nhiều khoa khác nữa.

Nhân-sinh địa-dư lại gồm có nhiều mục khác nhau, mục thì khảo về dân-số mỗi vùng, những sự thay đổi của số dân-cư tùy theo các điều kiện thiên-nhiên về sự ăn ở trong vùng, rồi do đó mới có thể tính được số dân trên mỗi cây-số vuông là bao nhiêu. Mục thì khảo-cứ về đất ở, đất cây-cây, sức sản-xuất mùa-màng của những đất đó để có thể tính được mỗi cây số vuông có thể nuôi sống được bao nhiêu người (densité alimentaire).

Mục thì khảo-cứ về nhà ở của dân mỗi vùng và cách tụ tập của những nhà đó thành xóm, làng hay thành-phố. Mục này còn gồm cả cách kiến-trúc nhà cửa qua các thời đại và tùy theo các điều-kiện về địa-thể, hoặc khí-hậu, các vật-liệu dùng để làm nhà cửa, các kiểu nhà và cách bài-trị ăn ở trong các nhà đó.

Sau cùng là mục khảo về cách sinh-nhiên tức là các nghề-nghiệp của dân mỗi vùng. Tất cả các mục trong khoa nhân-sinh địa-dư đều liên-lạc mật-thiết với nhau. Học về mục này phải cần khảo về mục khác cũng như khoa nhân-sinh địa-dư cũng có liên-lạc với các khoa-học khác trong khoa địa-dư chung (géographie générale). Trong các mục về nhân-sinh địa-dư, đáng chú ý và hay hơn hết là mục nói về nhân-dân các miền trên trái đất.

NHIỀU GIỐNG NGƯỜI CÒ BỊ DIỆT VONG VÌ CÁC GIỐNG NGƯỜI VĂN-MINH. ĐỐI VỚI CÁC DÂN-TỘC DÃ-MAN, VĂN-MINH ĐÃ KHÔNG GIÚP ÍCH LẠI CÒN GIẾT HẠI

Các hải-đảo là những trường khổ cứu rỗi nhất về dân-sinh

Chính trong các hải-đảo vắng vẻ ở rải-rác trên các mặt bể, xa các lục-địa và ít người qua lại là những nơi mà người ta có thể khảo-cứ dễ-dàng hơn về nhân-sinh địa-dư. Các hải-đảo rất nhiều, ta không thể nào tính hết được. Khắp đông sang tây từ đường xích-đạo cho đến bắc-cực và nam-cực, không miền nào là không có, có hòn to như một lục-địa, có hòn nhỏ li-ti như một quả núi đá, một đồng san hô ở lẽ lồi giữa khoảng bờ ménh-mòng, bất-ngột. Vì thế mà khí-hậu và các điều kiện sinh-hoạt trên các hải-đảo rất khác nhau. Ngay nay một phần lớn các đảo trên mặt địa-cầu người ta đều biết cả, nhưng nhiều hòn chưa có tên và địa-thể cũng chưa định rõ được. Như các đảo trong quần-đảo Phi-luật-tân, tất cả có tới 7.000 đảo, hiện nay một phần ba chưa có tên gọi và ít người biết đến. Lại như các đảo ở miền gần Bắc-cực, Nam-cực trong Bắc-băng-dương và Nam-băng-dương quanh năm lúc nào cũng bao phủ đầy băng và đến gần nửa năm luôn luôn không thấy ánh sáng mặt trời, phần nhiều cũng không có tên và chưa ai đề cập tới. Nhưng cũng có nhiều đảo lại thừa tên gọi như đảo Hispaniola do ông Christophe Colomb (Kha-Isa-nô-bê) người

Đông-Nhật, cũng như ở các nhất và Saint Domingue. Một dến nền nhận rõ là tuy các hải-đảo có khi không có người ở đầu nhưng thường thường bao giờ cũng có chủ. Các chủ nhân ông do nhiều khi lại nhận các hải-đảo một cách quá vội vàng gây nên những câu chuyện rất ồn ào cười. Ví như đảo Julia, một hải-đảo nhỏ nổi lên giữa hai đảo Sicile và Pantellaria hồi Juillet 1831. Khi trở trên đảo đó núi lửa gây nên chưa khó hẳn thì nước Anh đã vội nhận ngay chủ quyền đối với đảo nước Deux-Siciles đã hết sức phản-đối. Các nhà ngoại-giao đang tranh luận chưa xong thì bỗng đến ngày 28 Décembre 1831 nghĩa là sau vài tháng đảo đó lại biến mất. Đến 1833, đảo Julia lại xuất hiện lần thứ hai nhưng lần này chưa ai dám nhận hẳn. Một đảo khác, đảo Falcon xuất hiện ở nhóm quần đảo Tonga hồi năm 1865 do một chiếc tàu Anh đến nhận ngay, đến 1869 trên đảo đã có mấy cây dừa và chủ quyền đảo đó lẽ tự nhiên thuộc người Anh, nhưng đến năm sau đó sự lại bị chìm dưới nước. Hai năm sau thông báo hạm Durbafault của người Pháp thông thấy đảo đó xuất hiện lần thứ hai và cảm có tam tài trên đảo nhưng hai năm nữa, đảo lại chìm lần nữa rồi lại nổi lên và do chính-phủ đảo Tonga nhận. Từ đó đến nay đảo đó còn chìm nổi hai ba lần nữa và hình như đã chán không muốn trong thấy các nước đến tranh dành mình. Mọi việc trên này đủ tỏ rằng người ta bao giờ cũng vẫn thiếu chiếm các đảo. Nhiều đảo thì hồi thường có dân cư. Như đảo Sicile trong Địa-trung-hải, miền Nam Ý về đời thường có đã có các giống người Sicanes ở, sau đến các giống Sicules, người H-lạp, người Phœnic-ens, người Carthaginois, người La-mã, chưa kể các giống người trong đảo từ hồi có Thiên-chúa giáo đến nay. Vì thế mà nhiều cuộc chinh-phục

và nhiều nền văn-minh chồng chất trên đảo. Lại đến các đảo trong Thái-bình-dương được các nhà khảo-cứ về nhân-chủng học rất để ý. Bác-sĩ R vet viết: « Ngay từ hồi tôi có đã có nhiều giống người từ các quần-đảo Ấn-độ và miền Nam châu Á dơi xuống ở các đảo thuộc Úc-châu khá đông và lần lượt chiếm một phần hay tất cả các đảo đó. Các giống người đó là người Australo-Tannians, người Mélanésiens người Micro-Polynésiens, người Indonésiens. G ông này đến cuối giống kia đi hay là ở lẫn lộn với nhau trên đảo ». Trên các Paques là đảo ở lẽ lồi nhất trong Thái-bình-dương người ta thấy có vết tích giống dân Mélanésiens đến trước giống Polynésiens. Những người lớn lao rất lạ tìm thấy trên đảo đó ra rằng dân đảo đó ngày xưa khá đông và có một nền văn-minh khá cao khác hẳn với mọi chợ người ở thọ trên đảo ngày nay. Nhiều dân tuy gồm có nhiều giống khác nhau và đến nhiều thời kỳ kế tiếp nhau mà vẫn ở chung đụng được với nhau. Đó là việc thường thấy vào hồi thường có. Các giống dân mới đến không mạnh hơn các giống người bản xứ mấy nên không thể đánh đuổi được họ. Việc đó thấy xảy ra trên nhiều đảo ở Địa-trung-hải, ở một vài đảo ở Ấn-độ-dương, Thái-bình-dương như Madagascar, Ceylan, Đài-loan.

Các giống dân cổ bị diệt vong

Thường thường thì người ta thấy các giống dân mạnh hơn và văn-minh hơn đến chinh-phục rồi đánh đuổi hoặc phá-hoại các giống người bản xứ đầu tiên. Các nhà chinh phục người Âu như Bồ-đào-nha, Tây-ban-nha, người Anh từ thế-kỷ 15 đến nay vẫn theo chính-sách đó. Trong hồi này, ở quần đảo Canaries có một giống dân rất cổ. Đó là giống Guanches hình như có họ hàng với giống Berbères ở Bắc-Phi. Khi Jean de Bethancourt, người Tây-ban-nha đến chiếm đảo Canaries năm 1402 thì vẫn thấy giống người cổ này. Nhà thực dân đó bèn tìm cách truyền đạo cho họ. Giống này hầu như không có quần áo, chỉ có những tấm da sư tử để che thân, và chỉ dùng những khi giới thường cổ như gáo bằng gỗ và lửa bùa bằng đá. Họ không biết dùng kim-khí và không biết dùng dây nhưng họ vẽ cây-cây, giống giọt dục.

Thông-chê Pétain đã nói :

« Nhờ có học tập mà mỗi đồng-tâm của quốc-gia được thể hiện; chúng ta sử dụng quay quần để tìm sự bảo-vệ chung. Sự gần gũi đó, dù chỉ là tự-nhiên, là hy-vọng nâng đỡ nhau trong cuộc phục-hưng. Nhưng Quốc-gia Cách-mạnh còn phải cần sự thống-nhất của nước Pháp ».

Hãy im đi! những kẻ lén lút, những kẻ lười biếng, những kẻ chớ bai,

Các nhà thực dân đầu tiên đến ở trên quần đảo hồi thế-kỷ 15 không để cho giống dân Guanches hưởng những cái tốt đẹp của văn minh và đã vội diệt giống dân cổ đó. Khi Kha-luân-bô mới sang Tân-thế-giới, trên quần đảo Antilles vẫn có giống dân Caribes, một giống thích đánh nhau và ăn thịt người. Giống này đã từ Nam Mỹ đến đây từ hai thế-kỷ trước và đã đuổi giống người, Arrovages là giống ở trên đảo trước tiên. Vì giống đó không chịu cấy cây nên chúng lại bị các nhà thực-dân Âu-châu đuổi đi. Trong số 3 triệu dân Caribes ở trên đảo hồi 1492 khi người Âu mới đến, một thế-kỷ sau chỉ còn lại độ 15 ngàn thôi. Đến nay tại chỉ còn lại độ một vài ngàn phía tây các giống da đỏ và chỉ ở một khu đất dành riêng cho họ rộng độ 1500 hectares ở trên bờ biển phía đông đảo Dominique. Nhiều giống dân ở trên các đảo khác cũng chung một số phận với giống Caribes ở Antilles. Như ở các vùng rừng núi đất Terre Neuve, khi mới tìm ra còn thấy nhiều nhóm dân Beothuks có họ hàng với một giống người ở lục-dịa Mỹ-châu. Giống người đó tuy không quá rầy ai, nhưng người Anh cũng không để cho họ yên và ngay từ thế-kỷ 17 đã đem giống Mic Macs ở đảo Cap Breton lại ở để thay cho giống người bản-xứ. Về giống này người ta có thể nói rằng: một giống người tru-mật đã bị người Anh xóa hẳn khỏi số các giống người. Không phải riêng một giống này bị diệt mà thôi. Giống người Tasmanians hồi 1777 khi người ta mới tìm thấy đảo có từ 10.000 đến 20.000. Đó là một người rất cổ của nhân loại. Vì cho là họ ngăn trở công cuộc thực-dân trên đảo nên người ta đánh đuổi họ như những con thú dữ. Có khi họ bị các nhà thực-dân và các người trốn khỏi ngục-thất bắn chết.

Ở Úc-đại-lợi cũng vậy, hồi thế-kỷ 18 trên lục-dịa đó, còn có những dân bản-xứ đang sống ở thời kỳ vàng đá, hầu không có quần áo che thân và có thể đuổi kịp giống Kan-gourou.

Các nhà thực-dân Anh rất thích săn đuổi, khi thiếu bừa nai và cây cỏ để săn cò giống người này và những người bản-xứ cuối cùng ở Úc-đại-lợi cũng đã bị diệt-vong như giống người Tasmanians.

Rồi đến khi các nhà thực-dân cần dùng nhân-công họ bèn sai hoặc cho tuyển giống dân Canaques trên các đảo Salomons và Nouvelles Hébrides bằng những phương-pháp không chính đáng: lại một giống dân cổ nữa bị diệt. Nhưng không phải riêng người Anh chịu tra h nhiệm vụ việc giết các giống dân trời ơi. Giống Pygmées ở trên các đảo Andaman, các giống dân rất lạ lùng ở đảo Bali (Nam-dương quần-đảo) cũng đang sắp bị diệt-vong. Giống Fudgiens ở đảo Terre de feu (Nam-Mỹ) cũng chỉ còn độ mấy chục người. Các giống người bản-xứ ở các đảo Hawai, các đảo Marquises, đảo Tahiti, đồng chung với dân Karabu của P. Loti cũng biến dần dần trước cuộc xâm lược hòng bình của các nhà buôn.

Về việc này, có khi không có cuộc diệt-vong dã-mạt, cũng có thể xảy ra được, vì ta nên tìm hiểu rõ nguyên-nhân. Ta chỉ hỏi tạo-hóa. Vì các giống cây cối và các giống vật trên các đảo thường lâu thời, nên phần nhiều đó là nạn tử-nguy của các giống người cổ không quen với các cách sinh-hoạt trên thế-giới này nay. Cũng do lẽ đó mà trên đảo Madère và quần-đảo Canarias, xưa kia vẫn có những cây cối rất lạ mà người ta đã phá hủy đi để cây này. Cả các

(xem tiếp trang 23)

Trước Kha-luân-bô, người Tàu, người Mông-cổ và người Wikings đã tìm thấy Mỹ-châu?

Hiện nay ai ai đều biết rằng chính ông Kha-luân-bô (Christophe Colomb) đã tìm ra Mỹ-châu tức Tân thế giới vào năm 1492. Đó là điều mà các nhà học giả và các sách địa-dư, sử-ký đều phải công nhận là đúng. Kể nào nói trái lại sẽ bị coi là điên đờ.

Nhưng nếu để ý suy nghĩ ta phải lẫm lự rằng Mỹ-châu là một lục-dịa đã có trên mặt địa cầu từ lâu cùng với các lục-dịa khác, thế mà vì dấu mũi tên thế-kỷ 15, người ở cựu lục-dịa mới biết có khoảng đất liền rộng lớn đó? Khi ông Kha-luân-bô và các người tùy lòng đi chân lên đất Mỹ-châu thì ở Tân-thế-giới đã có nhiều giống người sống ở đây. Người ta vẫn cho rằng trên cõi đất đó xưa kia không có các giống người tiền cổ ở và có lẽ dân ở Mỹ-châu là dân ở các miền khác đến.

Nếu như thế thực thì rõ chính những giống người đó là những người đã tìm thấy Mỹ-châu. Còn giống người Ấn-độ da đỏ là giống người bản xứ ở Mỹ-châu xưa kia thì người ta thường cho là thuộc về giống da vàng. Tổ tiên giống người này chắc xưa kia đã đi đường biển và đương họ đã sang Mỹ-châu. Cuộc di dân này có lẽ đã thực hành từ một vạn năm nay. Lại có nhiều giống người khác ở Úc-châu di cư sang Mỹ. Số di người ta biết thế là vì đã dựa vào những dấu quan sát về các giống người ở Mỹ-châu ngày nay và về tiếng nói của họ.

Đây là về đời thượng cổ.

Người Đông-phương với Mỹ-châu

Người Đông-phương với Mỹ-châu

Hình như trong thời-kỳ gần đây (nghĩa là vào khoảng đầu kỷ-nguyên Thiên-chúa), cũng có nhiều nhà đi bề /do bọ đã đến đất Mỹ-châu. Các sử-gia Trung-quốc là những cuộc đi bề đến những miền đất xa bình như thuộc về lục-dịa. Nhà làm sự Keon-Kan-Chon về thế-kỷ thứ nhất có nói đến một nước gọi là Tchou-Y ở cách nước Nhật về phía Nam độ 2.000 cây số. Muốn đến nước đó phải đi thuyền về phía đông-nam độ một năm, khi đến nơi thấy nhân dân trong xứ đều trần truồng.

Một sử-gia Tàu khác có thuật rằng vào khoảng năm 500 sau Thiên-chúa giáng sinh, một vị sứ người Tàu đã đi nước Fonsang về. Nước này ở phía đông nước Tàu cách độ 11.500 cây số. Nhà

sư Hwei-Chin người Tàu cũng thuật rằng, khoảng năm 468 sau Thiên-chúa có năm nhà sư sang nước Fonsang để truyền đạo của đức Thích ca mâu ni. Các nhà sư này có đem theo cả sách kinh, các tượng, tranh Phật và các thứ đồ thờ. Khi đến nơi lại dựng chùa và lập ra những luật lệ về việc tu hành, do đó mà phong tục trong xứ đều thay đổi. Sản vật trong xứ là đồng, bạc, vàng nhưng không có sắt. Lại có cả chữ viết của các nhà xưa thì đều làm bằng gỗ. Người ta còn thuật nữa chuyện khác nữa về những cuộc thám hiểm ở những xứ xa xôi như thế. Những xứ đó không rõ có phải là thuộc đất Mỹ-châu không? Nhưng một chuyện có thể tin chắc được là về hồi thế-kỷ 13, một hạm đội chiến thuyền do Nguyên thế tổ Hốt tất Liệt phái đi đánh Nhật-bản, vì gặp bão lớn nên đều bị lật giạt và nhiều chiếc bị bão đánh sang tận bờ biển Nam Mỹ.

Giống người Wikings mới thật là những người tìm ra Mỹ-châu trước

Xét trong lịch-sử các dân tộc Âu-châu người ta thấy nhiều chứng cứ đáng tin rằng chính giống dân Wikings

DONGA

dân trí bá chúng, dù bản kiếp hiện thuộc lòng non nữ tại đống phấp, 164 hơn hai các thứ dân có tiếng tại đ. 0343 một v. Đại lý Đức - Thăng, 8C, médicaments Hanoi.

(trước kia ở đảo Greenland) là giống dân đầu tìm ra bờ biển Bắc Mỹ trước tiên. Đảo Greenland ở phía cực bắc Đại-tây-dương là một đảo quanh năm phủ đầy băng tuyết do các dân Âu-châu đã tìm thấy hai lần. Lần thứ nhất dân Scandinaves đã tìm ra đảo đó vào khoảng trước năm 1.000. Dân này đi cư đến đây và lập nên những đất thực dân khá thịnh vượng trong ít lâu. Về sau, đường giao thông giữa đảo đó và chính quốc bị gián đoạn. Vì thế các đất thực dân đó bị cô lập và bị bỏ quên hẳn đến nay không để lại vết tích gì nữa. Đến thế-kỷ 15, người Âu-châu lại tìm ra và thực dân đảo Greenland lần thứ hai. Từ đây, các đường giao thông giữa đảo đó và Âu-châu không thay đổi nữa. Ngay từ cuộc thực dân lần thứ nhất, dân Vikings ở Greenland đã nhiều lần dùng tàu để đi đến tận bờ biển các miền Bắc-Mỹ. Hai nhà thám hiểm người Đức MM. Wolfgang Krause giáo sư trường Đại-học Königsberg và W. G. ere đã đề tằm khảo cứu về việc-giống dân Vikings đã tìm ra Bắc-Mỹ trước ông Kham-lan - bỏ mấy trăm năm. Những nguồn tài liệu đáng để khảo-cứu là những sách viết tay do các nhà thám hiểm ngày xưa để lại: cuốn Eirik's Saga của người đảo Islande (giữa thế-kỷ 13), cuốn ký sự Greenlandinga thallr (thế-kỷ 13), cuốn ký sự về việc tìm ra xứ Vinland trong c. 8 lịch-sử của các vua xứ Na-uy: Heins Kringla.

Chuyện người Vikings tìm ra bờ biển Bắc Mỹ như sau này: Mùa xuân năm 1.000, Leif

là con Eirik le Rouge, người đã tìm ra và đến thực dân trên đảo Greenland trước nhất, đáp tàu từ Na-uy đến Greenland, không may gặp gió bão. Tàu giạt đến một xứ lạ có những đồng lúa mì và những ruộng giống nho. Vì tìm thấy ruộng nho ở đây nên xứ mới tìm ra gọi là Vinland. Leif không ở lâu trong xứ mới lạ đó. Chỉ ít lâu sau, ông lại lên tàu về Greenland và không gặp sự khó khăn gì trong khi vượt biển. Khi đi giữa biển, ông có cứu được mấy người bị nạn đắm tàu.

Xứ mới lạ mà Leif đã tìm ra đó là xứ nào? Trước người ta cho đó là xứ Floride. Nhưng cứ theo chiều các luồng nước bề và các luồng gió trên Đại-tây-dương thì xứ đó không phải là xứ Floride. Mà xứ đó cũng không phải là miền nhiệt-đới ở Mỹ-châu vì nếu thế thì Leif phải trong thấy nhiều cánh lá mật hoa là những cánh ông đã tả trong sách ông. Theo giáo-sư Krause, thì Vinland có lẽ là một miền không thể nào ở vào phía Nam xứ Nouvelle Ecosse ngày nay. Ba năm sau, thì đến các cuộc thám-hiêm của Karlsefni người đảo Islande. Nhà đi về gan dạ và

VIẾT SÁCH GÌ ?

Những sách có tiêu-cách khảo-cứu về lịch-sử và khoa-học rất được nhà xuất-bản C.I.P.I.C. hoan-ngập, vậy các nhà văn có loại sách trên đây xin thương-lương với C.I.P.I.C. n. 72 rue thương-lương với C.I.P.I.C. n. 72 rue W. 416 Haeselequin-roi (cà giã x. hội) NÚO BÓN COT

VUA CỐT-MIN VÀ CHIẾN-CỰ
ALFRED NOBEL

người sáng lập giải thưởng hòa-bình quốc-lộ của Dương văn HÂN

có lẽ đại-dội này đến Greenland vào năm 1002. Ông lấy Gudrid là vợ góa của Thorstein Eirikson anh Leif là người hồi năm 1001 đã định đi tìm xứ Vinland lần nữa nhưng không tìm thấy nên lại phải đi về Greenland. Ở lâu sau, Leif bị bệnh và chết trên đảo. Trong những đêm đông dài vắng đặc, Karlsefni được nghe kể nhiều chuyện lạ lùng về xứ bí mật mà Leif đã tìm thấy. Karlsefni vẫn ao ước sẽ được đi tới xứ đó. Nhưng theo những điều kinh-nghiệm từ trước thì khó lòng có thể đi được bề cỏ mà đi tới xứ Vinland được. Theo lời một nhà săn bắn, Thornall, thì có thể đi từ một miền ở phía tây đảo Greenland đến xứ đó dễ dàng hơn vì có thể theo chiều gió ở miền bắc cực cho tàu qua eo biển Davis, rồi đi về phía Nam đến một bờ biển trông về phía đông và lan về phía Nam rất xa (đất Baffin). Karlsefni bèn nảy ra ý kiến đi con đường này mà đi tới phía Nam xứ Vinland Mùa hè năm 1003, ông đem ba chiếc tàu bè chở nhiều súc vật và hàng hóa rồi bắt đầu ra khơi. Trên tàu có cả dân và số người đi có tới 140. Trước hết ba chiếc tàu đổ trên quần đảo con gấu(Ours). Hai hôm sau thì đến đất Heluland, một miền bình địa (chắc hẳn ở phía bắc miền duyên hải phía đông xứ Labrador ngày nay giữa các vĩ-tuyến 60° và 56°). Đi thêm về phía Nam về Đông Nam, Karlsefni đến đất Markland, một miền rừng rú chắc là vào đường vĩ-tuyến 54° trên bờ biển xứ Labrador. Trên một đảo ở Markland, các nhà thám hiêm trông thấy một con gấu trắng. Văn đi về

phía Nam, các nhà thám hiêm đi qua một mũi biển mà họ gọi là Kjalarnes (có lẽ là Cap Bonit ở về miền cực bắc đất Terre Neuve ngày nay). Đi xa hơn nữa thì họ tới một cái vịnh bề dài và sau gọi là Straumsfjorfar là nơi họ lưu lại trong mùa đông năm 1003-1004.

Đến mùa xuân 1004, tình thế các nhà thám hiêm rất nguy ngập vì họ hết cả lương thực. Nhưng vì bắt được một con cá voi, nên họ mới thoát khỏi tình hình nguy ngập đó. Theo một cuốn sách để lại thì hai người phải đi dò xét trong đất liền khi về cỏ mang về những bông lúa mì dại và những chùm nho dại. Đến mùa hè 1004 thì bọn thám hiêm chia làm hai; nhà săn bắn Thorhall ở lại Kjalarnes rồi lại đến ở tại bờ biển phía Tây, (chắc là tại miền Terre Neuve), còn Karlsefni cùng đi với phần đông thuyền thủ thì đi dọc bờ biển phía đông về miền Nam.

Trong cuốn ký sự Eiricko Saga có nói rõ rằng mùa hè đó Karlsefni đi thám hiêm rất lâu và sau cùng ông đem một cỗ sừng là noi khi ông để chịu hơn nghìn. Ông bèn lập ở đây một cái nhà để tạm trú. Ở đây trong các tháng lạnh cũng có những ruộng lúa mì và ruộng giống nho.

Lần thứ nhất, các nhà thám hiêm Bắc Âu gặp dân bản xứ hiền thiện Skralings. Bọn người này có ý chông cự với các nhà thám-hiêm. Vì thế Karlsefni phải bỏ các nhà

cửa dựng lên để ở. Và ông lại có cảm tưởng rằng miền đó có lẽ chưa phải là xứ Vinland mà Leif đã tìm được. Đến mùa hè năm 1005, nhà thám-hiêm lại đi lên phía Bắc, đi quanh mũi biển, Kjalarnes rồi về phía đông xứ Vinland mà riêng một mình Leif đã trông thấy mấy năm trước. Cuộc thám-hiêm của Leif và Karlsefni có ảnh hưởng về sau. Nhiều người khác bắt chước hai nhà thám-hiêm đó và đường giao-thông từ Greenland sang Labrador và Terre Neuve đã thành sự thực hiện nhiều. Các sách sử của dân Islande thuật rằng thường có những tàu nhỏ ở đảo Greenland đi sang miền Markland để lấy gỗ.

Keo ho
Pecto
mật ong
hương miệng

NGUYỄN - ĐỨC - CHÍNH
NHÀ AI
truyện dài đầy 416 trang. Giá 5p00 một phát hành, còn rất ít
THÁNG MARS SẼ CÒ BÁN
TRẺ THƠ
Ký niệm (thứ) bốn niên giá 1p00
THƯ CHO MỘT THANH NIÊN ĐỒNG THỜI Giá 1p50
In gần xong :
Ký sách mỹ - thuật - giá 1p50
THƠ sách mỹ-thuật - giá 1p80
HOAN LẠC-truyện ngắn - 2p50
TÁC GIẢ XUẤT BẢN
126, Blockhaus Nord, Hanoi

Giáo-sư Krause cho là nhà thám-hiêm này không đi qua đất Terre Neuve. Ông đã đi vòng quanh phía bắc đảo đó rồi vì gặp phải người da đỏ nên trở nên không thể vào tìm đường đến xứ Vinland mà riêng một mình Leif đã trông thấy mấy năm trước. Cuộc thám-hiêm của Leif và Karlsefni có ảnh hưởng về sau. Nhiều người khác bắt chước hai nhà thám-hiêm đó và đường giao-thông từ Greenland sang Labrador và Terre Neuve đã thành sự thực hiện nhiều. Các sách sử của dân Islande thuật rằng thường có những tàu nhỏ ở đảo Greenland đi sang miền Markland để lấy gỗ.

Mấy thế-kỷ về sau, đồng thời với Kha-lan-bô, lại có nhiều cuộc đi về của dân miền Bắc Âu sang miền Bắc Mỹ-châu. Người ta có thể kể đến cuộc thám-hiêm của người Đan-mạch và Bồ - đào - nha đến các xứ nhiều cá thú vào năm 1473; cuộc thám hiêm của anh em Corte Réal đến miền Labrador vào năm 1500-1502.

Mãi năm trăm năm sau Leif và Karlsefni, ông Kham-lan-bô mới lại tìm ra đất-thổ-giới và từ đó Mỹ-châu mới dự hẳn vào nền văn-minh của thế-giới và cuộc thực dân lần theo-dịa mới bắt đầu. Chỉ vì dân Vikings không có óc khoa-học và thiếu sự khéo léo và thiếu cả thuốc nổ nên không thể thực-hành được công cuộc đã làm đảo lộn cả vận-mệnh của nhân loại vậy!

H.K.T.

Brillantine CRISTAL pure vaseline. En vente partout

đại-hội cũng xem, và ai cũng có quyền biện-luận. Nếu xét ra trong bài có một câu một chữ nào vô lý, có thể bắt bẻ, mà Huyền-trang không cãi lại được, thì ông xin chịu chém đầu tạ tội.

Từ lúc bấy giờ đến chiều tối, không thấy một người nào bước lên chất vấn biện bác gì cả. Đại-hội luôn 18 ngày cũng thế: chẳng ai đánh đố được lý-thuyết của Huyền-trang. Đến hôm bế-mạc, Huyền-trang đứng trước công-chúng tỏ bày Giáo-ly Đại-thừa, khuyên bảo người ta cái tà quy chính v...v..

Ông đã thắng cuộc tranh-biện một cách vẻ vang.

Cứ kể những việc ông khắc khổ cầu học và làm nên thanh-danh ở Ấn-độ còn nhiều, mấy chuyện chúng tôi đã lược thuật, chỉ là một phần nhỏ mọn dấy thôi. Ai muốn biết rõ, hãy tìm « Tam-tạng pháp-sư truyện » mà xem.

Tóm lại, Huyền-trang vì sự cầu học bỏ nước nhà ra đi lúc 26 tuổi đầu, một mình một bóng, xéng pha ở vạn dặm đường đất hiểm trở gian nan, đi qua hơn 170 nước, du-lịch khắp 5 xứ Ấn-độ, học với các danh-sư, ở luôn 17 năm, khi về đem theo 657 bộ kinh truyền bá học-thuyết Đại-thừa ở Trung-quốc, khiến cho Phật-giáo Trung-quốc phát ra một vẻ sáng rực rỡ, mới mẻ. Lại phiên-dịch « Đạo-đức-kinh » của Lão-tử ra chữ phạn, truyền bá sang Ấn-độ, khởi lên cuộc trao đổi văn-hóa giữa hai nước lớn nhất phương đông.

Ta có thể nói Huyền-trang là một du-học-sinh dễ thường sớm nhất thế-giới, và cũng nại lão nhân khổ nhất, đáng làm gương cho thanh-niên muôn đời.

Ông đã tỏ hết kiên-nhẫn, vì sự học-vấn của mình, vì văn-hóa của tổ-quốc, vì tiền-đề của Phật-giáo.

Mãi
ĐÀO TRINH NHẤT

Cuộc Quốc-gia cách-mệnh đương
tiền hành, chúng ta đừng nên trả thù

SẮP CỐ BẢN:

Nguyễn công Trứ

của NGUYỄN BÁCH KHOA

— Nguyễn công Trứ và đảng cấp sĩ Phật quan hệ với nhau thế nào ?
— Cốt rế xư - hội của tu trưởng và tam lý Nguyễn công Trứ.
— Quan niệm hành lạc của Nguyễn công Trứ có mâu thuẫn với chi nam nhi của ông không ?

ĐÃ CÓ BẢN

KINH TẾ HỌC

Phổ thông

của NGUYỄN HẢI AU giá 3p50

HÀN - THUYỀN, 71 Tiền Tsin Hanoi

ĐÃ CÓ BẢN:

Khảo cứu về Tiếng Việt-nam

của TRẦN - NGÂN giá 2p50

Bước du ông mới

Tâm-lý tiền-thuyết
của ĐƯƠNG - NGÁ giá 3p.00

Kim - Tự - Thập

của Phan-quang-ĐÌNH, 2p00

Nhà xuất-bản: CỘNG - LỰC
N° 9 RUE TAKOU - HANOI

Thuộc tìm kẻ gian

Truyện ngắn của TÙ-THẠCH

Avril 1936. Tôi được 17 tuổi 8 tháng, nhưng tâm vóc trai khỏe mạnh 20 tuổi. Thấy mình đủ sức ra trận được rồi, tôi ngỏ lời xin với ông quản coi cơ của chúng tôi (xin nói để độc - giả biết thì là một enfant de troupe) bèn lên quan ba đốc trường, cho tôi được ra lính.

Những ngày đầu ở trại I Tôi bỡ ngỡ quá. Vì chưa quen cái không khí mới. Ông quan hai coi cơ-bình thứ 14e thấy tôi vạm vỡ sắp tôi vào với một « groupe » toàn các lực-điền mới mộ được. Khỏe, ăn no, vác nặng, đó là tiêu ngữ của họ chúng tôi. Tôi năm liền phẫn với 3 người lính mới Cống, Gang và Định. Trên đầu phả mỗi người có một cái « sích-dồng » để đặt hôm riêng của mình và để treo túi dết, bi-dồng, giao, bao đạn.

Trong bọn mới ra, coi Cống có vẻ phong lưu hơn cả, có lẽ anh là con một chức dịch trong làng, tự đầu quân để lập công danh. Anh ra lính mà mang theo một cái đồng hồ quả quít, nấp kèn sáng mờ mờ, mặt kính nổi lên và phò hai cái kim màu biếc còn chúng tôi thì cổ-giá hơn. Gang và Định ngay dặng liền bắt đầu vào trại độc có một bộ quần áo nâu sẫm khứa tay và quần của Gang rách một miếng tương ở đầu gối, còn tôi, con một người

lính già mần hạn, lấy đũa có các thứ sang trọng như cái đồng hồ quả quít Ô-mê-ga kia. Ấy chẳng tôi quen miệng cứ đồng hồ nào cũng gọi là Ô-mê-ga cả, vì chỉ có hiệu đó là chỗ sản xuất ra cái thứ đồng hồ đẹp và quý như cái đồng hồ của Cống. Hôm lần mới mọc ở cái túi coa khàn trên ngực chiếc áo cảnh chúc bầu của hân ra, Gang, Định và tôi chú mục vào đó. Chắc Cống cũng hơi đoán được cái lòng mình muốn ở trong mắt chúng tôi. Trời! Như tôi xuất thân đã nghèo, lại gần mười năm ở trại lính trẻ em có lúc nào tôi được ăn yếm trong tay những bảo vật lính động như cái đồng hồ. Gang cũng ra ý thêm muốn ăn. Hân đi mãi vào tai nghe tiếng giầy chạy tích tắc, đôi mắt hân - mắt ti hí và hay liếc trộm - (tôi hân đi như hai đường chéo; hân hiền lộ sự sung sướng đến cực điểm. Chúng tôi ăn yếm cái đồng hồ như một người mẹ ăn yếm đứa con đầu lòng của mình vậy. Tôi khi sắp đi ngủ, Cống không cái vào hòm vì sợ sáng giầy sớm lại mở hòm lịch kịch, né vẫn dứt vào túi dết. Chúng tôi biết cả; một đôi khi, ông đội bốn đã đi gọi áp-bên (appel) rồi, Gang và tôi còn ngồi nhòm giầy chanh nhau rút đồng hồ ở túi dết của Cống ra xem ông đội hỏn gọi có đúng giờ không. Cái đũa điện 15 năn

thắp đêm ở đầu buồng chiếu lờ mờ vào mặt kiếng nhưng chúng tôi cũng trông rõ lắm. Đùng 9 giờ kém 15. Đùng hồ Ô-mê-ga có khác! Không sai một phút. Sau đó chúng tôi mới yên tâm vào màn. Không biết: Gang thấy thế nào, chứ tôi thì nửa đêm hay gần sáng thế nào tôi cũng mê thấy tôi có cái đồng hồ, ô cũng khàn một cái túi con ở trên ngực về bên trái, vì tôi nghe thấy người ta bảo thế mới đúng là một cái chỉ biết yên. Tôi nghe thấy tim tôi đập cùng một nhịp với cái điện đàn lạng lẽ và trường thiên của cái đồng hồ. Tôi mê thấy thế và lúc ban mai, kèn « la vầy » trong sương sớm gọi giật tôi dậy, tôi vẫn còn bàng hoàng.

Một buổi sáng, tôi nhớ hôm đó là hôm thứ 45 bắt đầu ở ngày dặng lính, một buổi sáng rất đẹp, cái đồng hồ ấy mất. Người ta ăn cắp cái đồng hồ của Cống.

Ồ trời ôi! Tôi sột ruột quá, tôi gần như đau đớn tuy không là một vật của mình, nhưng tôi cũng tiếc, vì lòng đa-tình ngày đó của tôi đã yêu nó quá. Có thế nào như thế được không? Người ta ăn cắp đồng hồ, người ta ăn cắp một vật để yêu như thế, một vật bằng kền mà linh-động. Người ta ăn cắp. Ý tôi từ ở sự nhớ tiếc cái đồng hồ chuyên sang cái ý giờ xa đi ăn cắp. Tôi

khốn khổ quá. Sao người ta lại có thể ăn cắp được, tôi tưởng tượng đến cái phút mà quân gian rón rén thả tay vào túi để rút cái đồng hồ ra, tôi muốn chồm giẫy đá phốc một cái vào mạng mỡ cho nó quay ra đó, mới hả dạ. Người ta ăn cắp! Nhưng ai? Chao ôi Cộng nghĩ cho cả ba người năm chục nhất là cho tôi, có vẻ lạnh lợi nhất trong đám. Phải còn ai mưu mô bằng cái thằng ấy nữa, nó khéo lắm, tí tay mới có mấy hôm mà nó đã bứt cả các bộ phận trong cái đồng hồ, cái thằng ấy là tôi vậy. Tôi uất người lên, khi nghe thấy buổi trưa hôm ấy ra vụ cấp này, tức xong công việc ra nghe láp-bô ở sân trại ông quân-cơ gọi số lính của ba

chúng tôi: Gang, Định và Tiên lập tức phải vào buồng giấy ông «Ba» (ông capitaine) có việc. Thì ra Cộng đã thừa ba chúng tôi có ta ám. Tôi choáng người, khi thấy trước một cái bàn giấy rộng sắp có ngăn nắp những tập giấy in, những sách quân-lược, một ông tây - ông ba này mới đổi về cơ được hai hôm - tôi mới biết mặt một ông tây hai mắt sâu hoắm mắt và long lanh ánh thông minh, dưới đôi nam lòng mày rất rậm đã có cái hơi trắng như màu hồ-tiền. Đôi mắt ấy cứ rọi vào tôi. Tôi choáng người, sau định thần tôi mới bình tĩnh tự chủ được.

— 4180 à ?
 Tôi rập hai gối giấy «sàng-đá» chụm vào nhau nghe rất kêu, và ưỡn ngực nói, rất mạnh : «Tôi đây» lời nói hùng dũng lắm, và rất tôi tỏ lòng thần nhìn đôi mắt vọ. Ông «cấp-tên» như có vẻ dạn dĩ, l và quay sang nhìn Gang.



Cũng lúc này tôi mới nhận thấy sắc mặt Gang nhợt đi, gần xanh như da mặt người dân bù nhìn ở cũ. Hắn nhìn đi phía khác, chứ không dám nhìn vào mắt ông ba. Đột ngột ông này hỏi :
 — 4192, chính mày đã ăn cắp. (C'est toi qui as volé) Gang trả lời không, nhưng trong lời nói, tôi thấy sự yếu ớt gần như sự thủ tội. Ông ba quát lên tiếng nữa, nhưng hắn vẫn trả lời không. Mặt tôi căng cứng ; tôi ngạc nhiên sao trong cơ hội này mà cái ông già cấp-tên kia còn cười được.

— Các anh - lời ông - đứng tưởng ăn cắp mà tôi không biết được đâu. Tôi hồi để xem anh nào biết lỗi mình mà tự thú. Một cái lỗi đã thủ thì nhẹ đi được một nửa rồi. Nhưng nếu anh ấy không thú, tôi cũng không cần, vì tôi đã có thuốc.

Ông nói và đi lại phía một cái tủ toàn ngăn, mở khóa cái ngăn đầu. Ông rút ra một cái hộp hình chữ nhật bằng bìa màu xanh, hộp con con có chữ in ở ngoài.

Ông của thận đặt lên trên cái nắp mực và định đọc nói: (những lời này có linh thông ngôn dịch ra).

— Tôi rất không bằng lòng đã phải dùng đến khoa học để tìm kẻ gian. Tôi muốn nói lại một lần nữa anh nào có lỗi thì tự thú đi, đừng giữ yên lặng mà sao sẽ hối hận. Thử ngay bây giờ tôi chỉ phạt bốn ngày tù thôi. Tôi sẽ thăm lên quan tự chỉ giữ cái hạn phạt này, không tăng nữa. Nếu để phải uống thuốc mới chịu nhận lỗi thì tôi sẽ trị thẳng tay, không một tí thương hại. Tôi sẽ phạt tám ngày sa-lim chuyên lên quan tự sẽ thăm một tháng và đi cổ về khuôn đá ; vậy thú đi.

Ba chúng tôi yên lặng. Quan ba cười và chỉ vào cái hộp xanh.

— Đây là một thứ thuốc chế ra để lột một kẻ gian, tôi bắt mỗi anh phải uống một viên. — Ông vừa nói vừa mở nắp lấy ra ba viên thuốc bằng đồng xu màu trắng, y như viên thuốc Kalmine vẫn mua một hào ở hiệu thuốc tây.

— Uống thuốc này và đợi mười lăm phút các anh sẽ đi giải và cái màu nước tiểu của người ngay kẻ gian sẽ phân biệt rõ ràng.

Vừa nói ông vừa cho vào cho ba chúng tôi mỗi người một viên. Định và tôi mạnh bạo cầm. Còn Gang, tay hắn run. Run run, run lần lên như không còn ở dưới sự sai khiến của thần kinh hệ nữa.

Ông ba vẫn cười, rất lạnh lẻo :
 — Bây giờ tôi không muốn người nào tự thú nữa, tôi đã dùng hết cái lòng nhân

nhượng của tôi rồi, tôi muốn, tôi bắt đưa ăn cắp phải thú. — Các anh chịu đi tội tội.

Trời ơi ! Bây giờ uống vào bụng rồi tôi nóng ruột, tôi mới đi tiểu-tiểu quá, tôi muốn đi ngay để trông thấy lòng ngay thẳng của mình để phò bầy với ông quan ba nữa. Định vẫn trầm lịch như thường với vẻ mặt lăm lăm ngu dại của hắn. Còn Gang, hắn không đứng yên được nữa. Hình như viên thuốc đó sượt đốt gan hắn. Tay hắn run và tay máy vịn về cái đầu vạt áo cổ về. Người lính loong toong đã để sẵn ba chai bô con đựng nước giải ở góc tường. Mười lăm phút qua : Ông Ba nhìn đồng hồ tay gặt gò :
 — Đủ rồi, cái hiện nghiệm

Quốc-Gia

SỞ ĐẶC BIỆT VÀ ĐỜI MỚI

Từ mars, QUỐC-GIA những số thường sẽ dời lại, một là ng ra một số đặc biệt, đăng trong một chuyên đề, thuật toán thế, sự nghiệp của một danh-nhà Việt-nam. Nối lại có một nhà-nhà học mụ phụ rất hữu ích cho quốc dân, cốt vận đặt cho nền văn học, sử học nước nhà. Do những cây bút lao luyến giữ bộ biên tập. Muốn có đồng, bản báo QUỐC-GIA xin viết thư về thường lượng.

QUỐC - GIA
 67 NEVRET HANOI - TEL. 706

Bổ thận tiêu độc

Thuốc lọc máu tiêu hết nhiệt độc ngứa lở và di-độc hoa liễu 10 0p.30. Nửa tá 4p. một tá 7p.50. Thuốc số 2 trị Lám-trọc đã mọi thời kỳ hợp 5p.

Nơi phát hành: TÊ-DÂN
 131, Hàng Bông Hanoi
 Mai-Linh, 60 Cầu-đai Hải-phong
 Nam-Thiên, 42P. Bình-chợ Saigon

của thuốc ngâm vào lòng ngực thẳng hay (lính gian) thế rồi. Các anh đi giải thì xem.

Gang không dài, hắn cứng người ra có lẽ vì sợ hãi đứng trước cái bô, sừng sừng như khác cổ dụng. Rồi bỗng nhiên bản khóc um lên và chấp tay lạy lạy lạy. Hắn lạy ông ba, bản tuột đi đã chột đại ăn cắp cái đồng hồ quý quí Ô-mê-ga. Cả bao nhiêu người đứng đó cười râm. Ông ba vẫn quyết liệt : « Tôi không cần nghe anh thú tội. Anh cứ tiền-tiểu đi tội xem.

Gang sọp xuống gục, ôm bụng Ba người lính đỡ hắn dậy. Bản cũng bản phật làm theo lời ông ba. Lại quá ! Cả mọi người đứng đó đều ngạc nhiên, gần như ngỡ ngàng. Nước đầu của Định và các tôi vẫn như thường, duy có của Gang thì hóa ra xanh, xanh bản như màu lơ loang. Ô ! Thuốc thành ! Thuốc tim ra kẻ gian. Tôi hồi hộp, tìm ra một phép màu nhiệm của Khoa-học. Ông ba cười một cách kín đáo và hóm hỉnh, và cho phép chúng tôi về cơ. Đến mãi về sau, tôi được lên làm thư ký buồng giấy, một hôm ông ba nhìn tôi cười và hỏi « anh đã tìm ra cái mầu nhiệm của Khoa-học chưa ? Anh có muốn biết không ? Nhưng thời tôi nói ra thì Khoa-học mất vẻ huyền bí mất. Anh có tìm mà hiểu ». Bây giờ tôi mới xin bạn đọc mách hộ tôi cái chất thuốc làm cho và có nước dài hóa ra xanh gọi là chất thuốc gì ? Tôi hồi tưởng lại cái ảnh thông minh trong đôi mắt của ông già cấp-tên đã mưu và tôi ước ao lại gặp ông lần nữa.

Hoa-trình tiền lãm khúc



Chục bôn lâu sa' nhân xét đặt
 Khi bước ra cấp phát lấy trình (4)
 Cho riêng há phải ơn mình
 Giữ trong thế diện triều-đình đặc-nghi
 Qua hai huyện Hoàng-bì, Hiên-cầm
 Võ-thắng quan (5) đá hiểm ai chông
 Một sông chia nước hai dòng (6)
 Một con đường biết mấy chông ron xây
 Hà-nam tỉnh nơi này tiếp giới
 Qua Ứng-sơn vừa tới Tin-dương
 Dấu xưa Thân-quốc (7) nhận tượng
 Miếu thầy Đoàn-mộc (8) bên đường rón bia
 Huyện Xác-sơn chực xe đỡ gánh
 Kiện tụy nhân (9) hai bánh xe bằng
 Cỏ-thành còn dấu trùng-trùng
 Nét vàng Tam nghĩa (10) dải cùng giới xanh
 Huyện Toại-bình Cờ Phòng-tử (?) quốc.
 Huyện Tây-bình là nước Cổ-Trần.
 Dấu xưa đức Khổng thánh nhân
 Tư-qui (11) bia tạc xa gần kính trọng
 Yên thành dấu Hoan-công (12) minh hội
 Là Thiệu-lân đất Xai đời xưa
 Nền xưa trải mấy gió mưa
 Dặm xanh đương liễu bông ta hoàng lương.
 Tục thổ-ốc, thổ-uông (13) pháp-giã
 Đầy nhân đi gao giá rất cao.
 Đinh xuyên hiện cũ thảo nào
 Nay là Lâm đình thuộc vào Hứa châu
 Châu thành có bản-đó (14) Tào-Tháo
 Tượng y-quan (15) miếu mạo Văn-lương
 Ngạn thu ngọn được cương thường
 Văn-an-đình thờ (16) hai nàng phu-nhân
 Dao trung nghĩa (17) cầm sấn giới đất
 Mất cổ kim mất mặt gian hùng
 Trơ-trơ đứng với non sông
 Cát vùi Đông-lục, song phong Phụng-giễn

LỜI CHÚ GIẢI— Đoạn này saukhi đếnHán-khâu, sứ bộ ghé thuyền lên bến, chiếu lệ vào

V
 Ghé thuyền chiếu lệ kiến quan
 Vãng lai tặng tống chu-toàn chủ tãn
 Bản hồi quốc hãm văn tái đệ
 Soạn rương đài (1) chính trị hành trang
 Trú nơi công quán Hán-dương
 Địa-phương khoản đón ngày thường chẳng sai
 Kiện cấp sấn mỗi người một bộ
 Ba bực thêm (2) ớn nhỏ phân minh
 Từ đây khởi lục tiền hành
 Kiện đài phu dịch nhật trình luân lưu
 Ngày tiên bộ tới vào công quan (3)
 Trừ nạn trừ đường phân chính tả
 Phận mình ai dễ trọng chi
 Trọng lúc quốc thể là vì quán an

yết kiến các quan địa-phương và đệ trình công phẩm. Các cuộc vãng lai tặng tống xong rồi, sứ bộ lại nhờ quan địa phương ủy chuyên đệ hãm văn về nước giúp cho.

Theo nhật ký, hành-trình của sứ bộ, từ Quảng-tây lên tới Hán-khâu đều do đường thủy, thuyền bè sông nước, trải bao nỗi chạt vất khó khăn. Công việc trình nghiệm ở Hán-khâu xong rồi, lưu lại Công-quán Hán-dương mấy ngày do quan địa phương phái người đưa đi du ngoạn khắp nơi, sự tiếp đãi rất ân cần chu chỉ. Tối hôm từ tạ khởi hành tiến kinh, quan Tàu đã cho sắp kiệu sẵn sàng để sứ bộ đi, vì từ đó trở đi, đều do đường bộ cở, qua hai huyện Hoàng-bì, Hiên-cầm thẳng tới Võ-thắng quan, là hết địa phận Hồ-bắc, đi vào địa phận tỉnh Hà-nam.

Cũng như hai tỉnh Hồ-nam, Hồ-bắc, tỉnh Hà nam này là một nơi có nhiều dấu vết trọng yếu trên lịch sử Trang-quốc, như miếu Tam-nghĩa, thôn Tư-qui, nền dân hội mình của Tề Hoàn-công, dấu cũ nơi Quan Công cầm đuốc thâu đêm châu hai bại dẫu, đều làm cho các sứ thần mỗi nơi bằng-điều hay ngoạn thường chửa chán cảm khái, hứng thú, cùng nhau ngắm nhìn nên những câu thơ còn truyền tụng đến nay. Chính vì thế, nên riêng có Lân-Chai tác giả tập ca này, khi phụng sứ trở về phục mệnh, được nhà

vuas cho chép về thăm quê, các bạn bè đều thăm hỏi cụ khi ở đất Tần có được cái gì quí lạ, cụ cười nói « Về phần tôi chỉ riêng được một túi thơ đây mà thôi ».

(còn nữa)
SỞ-BẢO

- (1) Các hèm dương của sứ bộ
- (2) Kiện của ba sứ thần đi, do quan địa-phương Tàu cấp, theo thứ bậc khác nhau
- (3) Nơi chính-phủ Tàu đặt ở dọc đường cho các quan chức qua lại trú chân.
- (4) Khi từ tạ mỗi nơi ra đi, quan Tàu đều có đồ tặng
- (5) Một cửa ải rất hùng vĩ, ở biên giới hai tỉnh Hồ-bắc, Hà-nam.
- (6) Sông chia hẳn hai dòng nam, bắc.
- (7) Miếu nước trong chế độ phong kiến đời Chu
- (8) Tục là Tử-công học trò đức Khổng, làm quan ở đó, dân nhớ ơn lập miếu thờ.
- (9) Kiệu các người theo hầu sứ bộ.
- (10) Hai chữ vàng trên biển hoành-trung miếu thờ ba ông Lưu-Bị, Quan-Võ, Trương-Phi.
- (11) Hai đức Khổng sống chơi nước Trần, nhớ nước Lỗ muốn về. Vì vậy người sau đặt tên chỗ ngài ở đó là Tư-qui thôn và dựng bia.
- (12) Đồi Xuân thu, Hoàn-công nước Tề, hội các nước ở Thiệu-lân, cùng cắt máu ăn thề, tôn thiên-tử nhà Chu, đánh kẻ nghịch mạng.
- (13) Dân Hà-nam nghèo và quê mùa, nhà đất, ruộng đất.
- (14) Đồi Tam-quốc Tào-Tháo đóng ở đó gọi là Hứa-đó.
- (15) Tào-Tháo giam giữ Quan-Công và hai vợ Lưu-Bị vào một nơi, có ý làm cho mất tiếng mê ám, nhưng Quan-Công suốt đêm cầm đuốc thâu hầu, thấy vậy Tào-Tháo phải kính sợ. Người sau lập miếu ngay chỗ đó để thờ Quan Công.
- (16) Nơi hàng ngày Quan-Công đến thăm hai phu-nhân của Lưu-Bị.
- (17) Sản miếu Quan-Công có cảm ngọn Thanh long-Jao.

GIÁ MUA BẢO			
	Một năm	6 tháng	3 tháng
Mác-kỳ, Trưng-kỳ	18\$00	9\$50	5\$00
Nam-kỳ, Cao-mên, Ai-lao	20, 00	10, 00	5, 00
Ngoại quốc và Công sở	40, 00	20, 00	10, 00

Mua bảo phải trả tiền trước mandat xin đi:
 TRUNG-BẮC CHỦ-NHẬT, HANOI

MỚI CÓ BÀN : vọng tiếng chuông

● Một cuốn tiên-thuyết đầu tay của NGỌC-HOÀN.
 ● Một cuốn sách gối đầu giường của tất cả thanh-niên nam nữ.
 ● Một luồng gió mới trong rừng tiền thuyết Việt-nam hiện đại.

Sách dày ngót 200 trang, in trên giấy bìa tốt, khổ 12,5 x 18,5. Bìa 2 màu của họa-sĩ Bình giá độc biệt 2p00. Mọi lẽ xin trả tiền trước bằng mandat hoặc tiền (cò) thêm cước phí; không gửi lnh hóa giao ngân. Thơ từ xin đi cho ông

Ng. văn-TRỢ, giám đốc nhà xuất-bản SÁNG, 48 quai Clémenceau Hanoi

« APRES LA PLUIE, LE BEAU TEMPS »

Tuần trước, rạp Eden cho chiếu phim « Après la pluie, le beau temps ». Biết là một phim hay, khán-giả kéo đi xem đông... Và, lần này, chúng tôi lại phải công nhận rằng cuốn phim này đã làm vờn lòng công-chúng. Trái lại với các phim trước của Nhật có tính cách chiến-tranh, phim « Après la pluie, le beau temps » lần này chỉ là một phim vui.

Lần hai giờ đồng hồ mọi người được vui cười một cách thật thà. Cốt truyện rất giản dị, và những vẻ vui, thậm bích của phim dễ hiểu và do những tài-tử đóng không ngưng ngớt chút nào đã tỏ rằng trong nghệ-thuật như vậy, người Nhật không lảng lảng kém ai. Những phim như loại hạng phim này có thể ganh đua được với tất cả các phim hay của các nước khác.

Tuy vậy, đoạn phim chính đáng nên chú ý là đoạn phim khỏa của « Thanh-niên Nhật » cho ta xem cách dạy dỗ đàn trẻ để các trẻ em Nhật. Ngay từ tác nhỏ, trẻ em Nhật đã được huấn luyện như những người lớn, cách huấn luyện thật là dấn dõ, nghiêm khắc nhưng ngọt ngào, ta nhận thấy trẻ em Nhật học tập một cách chăm chỉ và vui vẻ. Nào tập vẽ, cầm trại, tập kiêu, đi thuyền, tập trèo núi, bao giờ trẻ em Nhật cũng biết sức và tuân theo kỷ luật.

Những trẻ em như thế — đó có nhiều không thể nào thành những người lớn xấu hay những người lính tương-lai kém được.

PHÁT HÀNH (lần thứ 2) PHẠM THÁI (giáo mạng Tiểu sơn)

Kịch thơ của PHAN KHẮC KHOAN. Tất cả chỉ nguyên do những trong anh hùng trung nghĩa. Cảnh tuần lạc của một bà Hoàng Phi. Những vấn thơ hùng hồn và thông thiết. Bìa trích điển 2 lần — sẽ do ban kịch QUÊ HƯƠNG trình bày lại có toàn vớ.

Viện sách: QUÊ HƯƠNG. Đã xuất bản: TRẦN CAN, LÝ CHIEU HOÀNG (kịch thơ) — 20 điển nhiều lần — hết. HU VÔ (thơ) — Bn Tr 1930. XA XA (thơ mới) — 1930.

Tổng phát hành: LUỘC HOA THƯ QUÁN — Thanh-hoa

ĐÃ CÓ BÁN: Pages Françaises par NGUYỄN-TIẾN-LINH

Cuốn sách rất hay ích này viết về loại études littéraires phân-bình văn-chương Pháp cũng những danh-nhân trong văn-học Pháp. Sách viết rất công-phu, phân tích rất rõ ràng li-mi, các bìa học - sinh ban thỉnh-chung, t- tài cấp những người muốn hiểu văn-chương Pháp đều nên có 1 cuốn. Giá: 2\$20

HƯƠNG - SƠN XUẤT - BẢN

+ AI MUỐN BIẾT +

Các thí thuốc và các các... điều trị, đủ các chứng bệnh nam, phụ, lão, trẻ theo hai khoa y học và hóa chất Đông Tây, hãy hỏi mua những sách thuốc do ông bà Lê-Vân-Phấn, y-sĩ và bác chủ sự, tốt nghiệp trường Cao - đẳng Y-học, chuyên khoa - về thuốc Nam Bắc, đã soạn và dịch ra Quốc-ngữ. Sách nói về chữa bệnh phải, dị dục thận, tim, bệnh hoa liễu v. v. sách về sản dục nhi khoa đủ giá 1\$ 1 bệ. Thư từ mua sách hoặc hỏi về thuốc men chữa bệnh xin đi:

Monsieur et Madame LÊ-VÂN-PHÂN Médecin civil et pharmacienne N°18, rue Ba-vi Son-tar - Tonkin

PRINCESE MAY Áo CƯỚI 34A, LÊ QUÝ ĐÔN - HANOI

SÁCH THUỐC BỆ PHÒNG VÀ CHỮA CHỨNG THƯƠNG HẠN

Mở đầu đã đưa: Các bệnh nguy hiểm phát ra phần nhiều bởi «Thương-hàn». Sách này chữa những chứng chữa và phòng ngừa hàn còn để lại dấu ấn các bệnh nguy hiểm khác. Giá 3\$. Ai muốn đi phòng cho khỏe mà Thương-hàn, ai muốn tự chữa hoặc trở nên danh y sau này ngay khi lại bệnh thì giấy này. Ở xa gửi mua tiền cước. Thư, men-dai: để cho nhà xuất bản. NHẬT-NAM THƯ-QUÁN 11-19, phố Hàng Điếu, Hanoi

nhà xuất-bản ĐẠI HỌC THƯ XÃ Giám đốc: NG. TẾ MỸ Boite postale n° 9 46 - Quai Clémenceau - Hanoi

Từ sách danh nhân (HẢI BÀN) 1) LÊ - GIA đã bán giá 2\$9, bản quý 2\$. 2) TRẦN KHẮT-CHÂN. Từ số 1 làm nhạc (ĐÀO HỢP) 1) TRANH NIÊN «A» đã bán giá 1\$. bản quý 4\$. 2) CÁN LAO đã bán giá 1\$. Từ sách gia đình (NG. 1 HẠC-ÂN) 1) MÈ RỜI GI: 3\$00 bản quý 2\$000. 2) ĐÔNG TIÊN HẢI MẬT. Lịch sử tiểu thuyết (CHU HIÊN) 1) ANH THƯ ĐỜI MÀ ĐANG IN GIÁ 3\$00 bản quý 2\$. NGÔI KHUÔI LỬA Từ sách lịch sử 1) VIỆT SỬ ĐẠI TOÀN quyển một đang in của Trúc-Sơn Mai-đang-Đệ 2) NHỮNG LOẠI SỬ QUYỀN T Vở trò của Nguyễn-tí-Mỹ.

VỀ SINH RĂNG LỢI MIỆNG THRU KHOA - HỌC ÁU - TÂY



M. MINH-VIỆT-TRĂNG một người có chân tài về khoa trồng răng đã lâu năm, nhiều kinh nghiệm NHÀ TRỒNG RĂNG KIM SINH 1616 phố Hàng Bông Đệm - Hanoi

LÊ-VÂN-KHOI

LỊCH-SỬ TIỂU-THUYẾT CỦA HỒNG-PHONG (Tiếp theo)

Ngay yên-Xuân tuy riêng mừng cho mình được thăng-thượng một cách trọng-hân, nhưng nhìn lại bộ-họ không khỏi ái-ngại lo nghĩ.

Đạo quân chiến thắng mà mình vừa đem ở Hạ-giang về, tinh thần có phần hăng hái, mà sức lực cũng đã mỏi mệt. sau những trận giao-phong với quân cường-địch luôn đêm luôn ngày. Nói gì những quân lính vừa mới «thảm bại ở Phiến-an còn được sống sót xem ra càng dưới hơi kiệt lực hơn nữa. Thời thì đội ngũ tan tác, vết thương chưa lành, cho đến khi-giờ quân hạ-thủ cũng cũng thấy tồi tệ, thiếu thốn. Ai nghĩ một trong chiến-lũy đều có vẻ bơ thờ, ủ rũ, phần vì bệnh tật không rời bên mình, phần bởi tiết trời lúc này đang xấu. Bình-lực đuối sức như thế, bảo họ phá thành giết giặc làm sao cho được?

Ông nghĩ mà giật mình thốt thốt: lúc này quân nguy trong thành không dám trấn ra là may; chúng nó mạo hiểm đột vây chưa chắc quan-quân có sức cản nổi?

Bối vạy, ngay khi phụng mạng cầm giữ binh-quyền trong tay, ông gặp thay đổi chiến-lược và thi-hành hai việc khẩn yếu nhất.

Một là bỏ những hào-lũy khi trước, dời hẳn quân-lính đi cách xa thành-trị Phiến-an, đóng đồn ở tận Gia-định, trên những khu đất khô ráo sạch sẽ, chỉ cốt chặn giữ các đường hiểm yếu, không cho nguy-dang trong thành có thể thoát ra. Quân nhà yếu đuối bệnh tật, ông để riêng một nơi, lo sự trước men điều trị cho họ.

Hai là làm cho quân-tâm sĩ-khi được phấn-khởi; tinh thần họ phải yên vui hoạt bát mới này ra sức-lực cường-khien cho mình dùng mà đánh giặc.

Tuy vậy, Xuân chưa nghĩ ra cách kích-lệch tướng-sĩ nên làm thế nào cho có hiệu-lực mau chóng.

Giữa lúc ấy, tham-tan Hoàng-dăng Thanh đến hỏi việc quân-cơ. Xuân trả lời xong, (thở dài, nói chuyện một cách thân mật:

— Tướng là đũa giặc Xiêm rồi, anh em mình được về nghỉ ngơi dưỡng sức, chẳng dè lại vương luôn của họ Phiến-an này, chưa biết đến bao giờ mới xong?

« Nam nhi vì liễu công danh trái, tu thân nhân gian thuyết Võ-hầu. (Làm trai chưa trả xong nợ công-danh, nghe người ta kể chuyện Võ-hầu từ lấy làm thẹn). Hoàng-dăng Thanh ửng khẩu đợc hai câu thơ của Phạm-ngũ Lão, danh-tướng đời Trần, rồi cười và nói tiếp: Theo ý tôi tưởng, cái ngày anh em mình ở ở xong món nợ Phiến-an, có lẽ không xa!

— Ông tin chắc thế ư? Xuân hỏi.

— Vâng, mà chắc tướng-quân cũng tự tin như thế! Đãng-Thanh đáp.

— Ông xem lực lượng quân giặc thế nào? Liệu chúng nó còn quật-cường được nữa không?

— Ô! chúng nó như cá nằm trên thớt cả rồi, còn gì phải nói.

— Chắc nổi! Ông lại khinh địch thì có lẽ khôn đấy.

— Không, tôi lấy thực sự mà nói, chứ không phải có ý khinh-dịch. Tướng-quân thì nghĩ xem: nếu quân giặc quả còn lực lượng khá, thì vào rồi chúng nó đã thừa thắng phá vây đánh thốc ra. Lúc ấy cơ hội thật là dễ dàng, vì ông Nguyễn-văn Trọng mới thảm-bại, binh-lực kém sút mỏng manh. mà các đội quân ta còn mặt chống cự với Xiêm ở Hạ-giang, không thể kéo lên tiếp ứng; dù kéo lên được cũng chẳng kịp nào. Thế mà quân giặc không thừa cơ-hội đánh thốc ra, dù rõ lực lượng chúng nó mặc dè thừa thắng được nhất thời, cũng đã hao mòn, suy kiệt. Giờ ta chỉ có việc sửa soạn đàng dõ, rồi đánh cho chúng nó một trận, như bữa Thiên-lôi giáng ngay vào đầu chúng nó, là xong. Nhưng có một điều...

Đương-Thanh ngạt thở không muốn nói tiếp, hoặc tránh sự động chạm vào lòng tự ái của Xuân, hoặc đợi ông này gạt hỏi mới nói. Hai người bầy giờ mới có danh-phận trên dưới (một đảng vừa mới được phong thượng-tướng, một đảng vẫn chức tham-tam mà khi đánh giặc Xiêm), nhưng trước là bạn đồng-học, lại là đồng-liên, cho nên trong lúc đối diện tâm tâm, không khỏi quên cả hình thức và cố về anh em thân mật.

Quả nhiên, Xuân nóng nảy hỏi gan:
— Nhưng có một điều thế nào?... Đương nói sao đi thôi đi?

— Ấy, tôi đang nghĩ về ông Thiên-lôi!.. Đương-Thanh vừa cười vừa đáp. Thật thế, Thiên-lôi muốn đánh một bữa chắc tay, không thể nào trật, tất nhiên phải mài lưỡi cho sắc, lấy gân cho cứng rồi nhắm đích cho trúng, chỉ giáng một bữa là xong việc, chớ phải đến hai. Nay ta phải đánh một trận diệt-trừ tặc-dân, cần phải bắt chước Thiên-lôi mài bữa lấy gân, nghĩa là trước khi định đánh, phải làm thế nào chấn phát tinh thần chiến-dấu của quân sĩ mới được, kéo họ một chán nản làm rồi!..

Một giây trảng ngay chỗ ngựa, Xuân hỏi về vai Đương-Thanh:

— Trời ơi! người ta vẫn bảo ông là cái túi khôn, thật quả như thế... Ông làm như soi thấu ruột gan tâm não tôi... Cỗ-nhân nói: « Hạng người trí mưu, sở kiến giống nhau»; chính tôi đang băn khoăn nghĩ ngợi về cỗ ông vừa nói đó... Thôi, giốc nốt túi khôn ra đi!.. Bây giờ, ý ông định làm cách nào cho được chấn-phát tinh-thần chiến-dấu của quân-sĩ ta?

— Khó gì! Cho họ thả cửa ăn uống vui chơi mấy hôm! Đương-Thanh trả lời vẫn tất.

— Việc ăn uống thì dễ, nhưng thả họ vui chơi, không lẽ lả hại mất sức khỏe của họ đi sao?

— Không, kỳ thật trái lại, nếu ta biết xếp đặt các cuộc vui chơi cho họ. Phải hiểu họ toàn là người Thuận Quảng nghìn dặm vào đây, cậu nào lại chẳng có cái tình nhớ quê nhớ nhà; bấy lâu phải bỏ bước thân-hình, đầu dãi mưa nắng, bao nhiêu sự vất vả và kham khổ làm họ càng thêm vực hội trời mưa bão, giờ ta nên tìm cách che họ giải trí mua vui mấy hôm, khiến tinh thần họ được thư-sướng phần chấn trở lại, tức sẽ nổi chuyên đánh.

— Thế thì việc này tôi ủy-thác cho ông-huynh toà quyền lo liệu nhé? Xuân nói và trao tờ lệnh cho Đương-Thanh. Nay, có lệnh đây! Ông cố làm sao cho quân-sĩ vui về hằng hái, khi nào khải-dĩ đưa họ ra xông pha chỗ chết được thì để đó phần tôi.



— Vâng, tiểu-đệ xin lĩnh mệnh, vì là tướng lệnh, mà cũng là việc chung của triều-đình quốc-gia! Đương-Thanh đọc lấy tờ lệnh và nói tiếp: Tướng-quân giao cho tiểu-đệ làm thầy lang chữa bệnh chân nân của quân-sĩ, vậy thầy lang xin đi kê đơn bốc thuốc ngay.

Từ-giã viên-môn đi ra, Hoàng-đăng Thanh tức thời bắt tay vào công việc.

Trước hết, các cơ các đội đều chia ra ba phần, để hai phần ở dinh túc-trục, còn một phần thì được suốt ngày thông thả, cho phép đi dạo chơi phương phố trong Chợ-lớn hoặc các hương-thôn quanh vùng G-a-đinh. Mỗi người lính được phát hai tiền để tiêu dùng trong lúc ngao-du. Ngày mai đến phần khác trận hướng một ngày tự-do. Cứ luân phiên cất lượt như thế, người lính nào cũng được hưởng ba lần giải trí riêng, cho tới khi có những cuộc giải trí chung.

Các hiệu Hoa-thương trong Cao-lớn và nhân dân ở Hóc-mò, Gò-vấp, cùng tiếp được giấy sớ, kỳ hạn ba ngày, phải đem nộp quân-thủ: đèn, pháo, tre, gỗ, bánh trái hoa quả v... để dâng vào việc kua-lao quân-sĩ. Bốn khách Chợ-lớn đang cầm mua chuộc cảm-tình của binh-triều, có bao nhiêu đèn pháo trong hiệu đem ra nộp hết, mà không lấy về đồng tiền nào; lại còn tặng thêm các thứ thuốc men và đường mật v... Các món vật-dùng lục tục chở đến Xóm-chiến ngọt thơm chuyên xe và thuyền.

Mấy hôm sau, tại đấy và ở Gia-định bày ra nhiều cuộc vui chơi chung cả binh-sĩ và dân chúng. Ban ngày có cờ người, đánh vật, bơi chải, múa gươm, bịt mắt bắt dê, thi lặn dưới nước; đêm đến rước đèn, đốt cây bông, hát tuồng Triều châu.

Nguyễn-Xuân khôn ngoan, tạm quên mình là bậc thượng-tướng, cũng đi dự các trò vui với binh-sĩ, hỏi han người này, vờ vờ người kia, tỏ ra về thân yêu mật thiết!

Luôn năm đêm ngày, binh-sĩ được ăn uống há hê, vui chơi thả cửa, ai nấy đều quên sự dọch nhân dã trái, có ý thăm cảm lòng tốt của triều-đình và quan thượng-tướng đối với những người năm sương gối giao, vì nước liêm thân. Tâm hồn họ phần nhiều mệt mỏi, không suy nghĩ gì xa xôi, cho nên chỉ một vài trò chơi và bữa chén, đủ khiến họ khỏi-phục tinh thần, giờ lại vui lòng để người ta giặt mũ đưa vào chỗ chết mà không chút gì ách-hận.

Nhân-dân Gia-định trông thấy giữa lúc can qua bối rối, lại được mới bị trận đòn khà đau, mà binh-triều có vẻ ăn chơi nhàn hạ trên tinh như vậy, tự nhiên họ đối với triều-đình cũng thay đổi tình cảm khác hơn lúc trước. Từ ra dân đạo vẫn thủy-chung phần-đổi triều-đình và giữ nguyên tình-cảm với nghĩa-quân

Phiên-an, còn mọi người thì đã đều đã tin tưởng sức mạnh của nhà vua, chắc hẳn quân giặc không chống cự được lâu nữa. Nhất là họ thấy Lê-văn Khôi đã qua đời, mà những người nổi chí thì kém tài năng và không được nhân-tâm ái-mộ như Khôi.

Nguyễn-Xuân thi-hành diệu-kế của Hoàng-đăng Thanh, như một mũi tên bắn trúng cả đàn chim, không những khôi phục được tinh thần quân lính, thu-hồi được bảo-y của nhân-dân, lại gián-tiếp làm cho nao núng cả những vây cánh quân giặc trong thành nữa.

Những kẻ theo giặc hồi tình-thế miếu cưỡng, bây giờ thấy gió xoay chiều, không khỏi mạnh tay phản trắc.

Quả nhiên cuộc vui chưa tàn, Đương Thanh đã nhận được mật thư của một người tên là Phạm-hữu Nguyên sai kẻ tâm-phúc nửa đêm trao thành đem ra xin hàng.

Đương-Thanh tất tả đem báo: thư lại trình Nguyễn-Xuân, nét mặt óng hồng:

— Tướng-quân xem cái mưu phần-khối quân-tâm của tôi có kết quả đến thế này: bên ngoài binh-sĩ ta vui chơi, khiến cho phe đảng quân giặc trong thành nao núng!

— Nao núng gì đâu? Xuân đón lấy bức thư và nói. Mấy bữa nay, quân giặc trong thành hình như cũng bày trò vui chơi, khao thưởng bộ-hạ, có ý đối chơi với ta...

— Ấy, thẳng tướng giặc Nguyễn-văn Trâm quý quýệt bày về ra thế, muốn tỏ rằng ngoài thành chúng ta vui chơi nhàn hạ, thì trong thành chúng ta vui chơi nhàn hạ cũng nhàn hạ vui chơi, không kém cạnh gì!

Nhưng phe đảng chúng nó nào phải trung nghĩa hy-sinh với nhau cả đâu, tướng-quân cứ xem bức thư sai điết.

Nguyễn-Xuân vội vàng khều đèn lên, xem bức thư, thấy xem - chương trôi chảy, từ ý có vẻ thật thà, khẩn thiết.

Phạm-hữu Nguyên, người viết mật-thư ấy, trước vốn là quan lại của triều-đình.

Kính cáo
TRUNG-BẮC CHỦ-NHẬT

Cùng các bạn mua báo T. B. C. N. ở Cambodge

Kể từ ngày nay M. Võ-văn-Rột cử động viên của bản chi ở Nam-ky sẽ lần lượt đi cử động và thu tiền các bạn mua báo cả các nơi thuộc hạt Cao-mên. Vậy các bạn mua báo T. B. C. N. ở Cao-mên thì xin nêu ở xa nơi mua bưu phiếu thì xin cử giao dịch và gửi tiền báo với M. Võ-văn-Rột là một cử động viên rất có tin nhiệm của bản chi vậy.

Kính cáo
TRUNG-BẮC CHỦ-NHẬT

hạt tri-huyện Vinh-trị thuộc tỉnh Vinh-long, giữa lúc quân gặc chiếm cứ tỉnh này vào hồi tháng sáu tháng bảy năm ngoái. Đáng lẽ giữ thành đến chết, trọn đạo trung-hân, Nguyễn hèn nhát sợ hãi, lạy lạy như tể sao và xin hàng giặc, lại hiến nhiều mưu chước khôn khéo, giúp sức cho giặc trong công việc bình-định Lạc-châu. Vì lúc ấy Nguyễn thấy thế giặc mạnh như sấm, như sét, tưởng bề nào Lê-văn Khôi cũng xong việc khai cơ lập quốc ở miền Nam, thì mình không mất địa-vị khai-quốc công-thần. Cứ-lại những phương quan-lại khiếp nhược, sáng phò vua, tối theo giặc, là bởi sợ chết, mà cũng bởi muốn sống với công-danh phi-thường như thế.

Nhờ lập công nhiều, Nguyễn được Lê-văn Khôi để ý, gọi lên Phiến-an, phong cho một trọng-chức trong phủ đại-nguyên-soái, giữ công việc văn-thư gia thiếp.

Từ hồi thành bị vây, và trước ngày Khôi mang bệnh qua đời, Nguyễn được Khôi thăng lên chức đồng-nhưng, giúp Hậu-quân đại-uướng Võ-vinh Lộc cùng giữ cửa Tuyền-bồn là chính-môn thành Phiến-an. (còn nữa)

HỒNG-PHONG

THU-XÃ ALEXANDRE DE RHODES
MỚI XUẤT BẢN :

LÊN TÂM

của TÂN ĐÀ

80 trang lớn, khổ 22 x 32, toàn tranh ảnh và ba 4 màu của họa-sĩ Mạnh - Quỳnh. Một cuốn sách tập-đọc rất lý - thú bằng thơ của thi-sĩ Tân-Đà để dạy những trẻ em được học và được vui-thích.

Bản thường 1p50
Bản giấy Đại-La. 6p00
Cước bản thường. 0p40
Bản tốt. 0p50

Tổng phát hành: MAI LINH
21, RUE DES PIPES — HANOI

NHÀ-XUẤT BẢN

BÁCH- VIỆT

40, Rue du Cuirre — Hanoi

In những sách giá trị mang dấu
hiện một nghệ-t thuật tiên- tiến
thư và nắn gá để gửi cho M. PHÙNG VĂN HỢP

SẮP CÓ BẢN :

CHUYỆN HÀ - NỘI

của VŨ NGỌC PHÂN

Ái đã qua rồi hay chưa? Ái chưa đến Hà-nội bao giờ? Ái thực là người ở đất Hà-nội? Nếu chưa đọc CHUYỆN HÀ-NỘI chưa thể biết Hanoi ra sao. Hà-nội xưa Hà-nội đẹp. Hà-nội cũ. Hà-nội mới. Người Hà-nội. Y-phục Hà-nội. Hà-nội đài các. Hà-nội văn-chương. Tất cả mọi chuyện Hà-nội đều ghi đặng những nét tài tình trong CHUYỆN HANOI, cuốn truyện ký đầu tay của Vũ Ngọc Phan. Mỗi cuốn giá 2\$20 (hàng quý 15\$). Để cho được lịch sự và đẹp đẽ như Hà-nội kinh kỳ, sách in rất công phu và trên cuốn nào cũng có chữ ký của tác giả.

DUYNG IN :

XÓM GIÈNG NGÀY XƯA
tiền thuyết của TỖ HOÀI
NHỮNG NGÀY THƠ ẬU
ký ức của Nguyễn HỒNG

NHÀ QUÊ
tiền thuyết đại đầu tay của Ngọc GIAO
HƯƠNG KHÔI
tiền thuyết của Mạnh phú TỰ

CẦN KIỆP. — Những người đại-lý nào
chưa nhận được giấy com-măng xin
kíp biên thơ ngay về cho chúng tôi

Nhân-sinh địa-dư, một khoa-học thực-nghiệm mà ta cần phải biết qua

(tiếp theo trang 6)

giống cây « eucalyptus » ở Úc-đại-lợi và Tasmania, các giống chim đã diên lớn ở Madagascar và trong các đảo Ấn-độ-đương và giống rùa to lớn ở các đảo miền nhiệt-đới cũng cùng chung một số phận đó. Trong nhiều đảo, các giống cây và giống súc vật bản xứ đã bị hại nhiều khi người ta đem các giống cây và giống vật Ấn-châu vào các đảo. Nhưng giống mới đó đã sinh sôi nảy nở nhiều đến nỗi đã trở nên một cái hại lớn.

Các đảo còn là nơi trú ngụ của các nhóm dân yếu ớt trong nhân-loại. Ở trong rừng và trong núi non hiện nay vẫn có nhiều giống người ở lẻ loi xa hẻo lánh sông vùn-minh : đó là các « đảo người » theo tiếng gọi của Jean Brunhes. Đền ngày nay nhiều giống ở các đảo vẫn sống riêng biệt, xa hẳn đại-gia-dình nhân-loại, hình như họ theo một nền kinh-tế riêng, cả dân các đảo ở trong những bề có nhà tù bề qua lại. Các báo ở Âu-châu trước đây có đăng tin rằng đảo « Serceq », một trong các đảo Normandes của Anh, hiện nay vẫn theo các phong tục đời trung cổ và vẫn cai trị theo phép hồi phong-kiến.

Các quần-đảo ở Bắc-Đại-tây-đương như đảo Féroé, đảo Hébrides, đảo Jolande, do dân Scandinaves ở từ hàng ngàn năm nay và hiện nay vẫn là một dân tối cổ. Nước có nhiều đường bè qua lại nên dân các đảo đó hiện nay tiến bộ rất nhanh chóng.

Người ta ở đảo cũng muốn thay đổi cho như luật và cũng vẫn là kẻ phả họa dĩ-vãng. Từ từ ước đến nay, người ta càng tiến bộ thì đặng lực càng mạnh thêm.

Các giống người cổ có thể bảo-lần được như vậy rồi sức vật chẳng?

Đó là luật đã o-thải hiện nhiên không thể tránh khỏi. Đối với cây cối và súc vật, muốn bảo tồn là việc rất đơn-đị, người ta chỉ việc lập ra những vườn bảo-vệ, những trại bách-thú, những khu rừng cấm ở đảo

nào, lục-địa nào cũng có, và các nhà thông-thái lại cả các nước nên cần đến đến yêu-cầu lập ra ngay. Ở đảo Guadeloupe hiện có chủ nuôi thú voi bề ở California, ở đảo Mont Désert ở Champlain thì ra năm 1694 và hồi đó không có người, thì dùng làm nơi để nuôi các giống khác. Người Pháp và người Anh lập ra nơi đó để bảo-lần các giống cây và súc vật của các đảo miền Nam : Saint Paul, Kerguelen, Nouvelle Amsterdam, Falkland.

Nhưng đối với người ta thì rất khó. Các giống người cổ sống bằng hoa quả hái trên rừng ; các giống người sống bằng cách săn bắn và đòi hỏi phải cần có những khoảng đất rộng mới sống được. Người văn minh văn-dùng nhiều phương pháp để săn bắn súc vật rất nhậy, một việc đó cũng khó khăn cho các giống người cổ không sống nổi.

Từ trước đến nay người ta chỉ có cách dùng một vài hòn đảo để bảo thủ các giống người cổ. Chính-phủ Hà-lan trước đây để từng dùng đảo Bali để riêng cho các người bản-xứ ở trong đảo này cả các nhà thờ-dân và các cơ đạo không ai được phép ở. Các nhà thông-thái người Pháp văn yểu cầu bảo tồn giống Pygmées ở đảo Rutland và đảo Andaman nhỏ. M. Aubert de la Rue đề-nghị lập đảo Ambrya trong quần-đảo Niles Hébrides thành nơi nuôi giống Canaques. Đó là nơi hiện có 3.000 dân Canaques không lẫn lộn với giống khác sống theo đời thái-cổ. Trong một cuốn sách của nhà thông-thái này, người ta thấy kể chuyện sau này về giống người ở đảo Terre de feu : Theo một thói quen rất lạ và rất thông-thường đối với phần nhiều người văn-mong đem hạt giống văn-minh rải-rác trong các dân tộc thấp kém, người ta vẫn thường sảng sự trần-trưỡng của giống người Fœnigiens là một sự nhục nhã lớn. Vì thế người ta bắt họ mặc quần áo. Kể quả việc đó như sau này : vì khi quần áo thấp và thường mặc quần áo của người bản-xứ mặc không

Đang giờ khổ, vì thế mà họ dần dần mất hình dáng phôi rôi chết hệt.

Việc này rất đáng. Dưới mỗi khi hậu như thế, nếu người ta cho giống dân bản xứ mặc đồ len thì tốt hơn nhiều. Nhưng trong việc các người bản xứ bị diệt vong còn có nhiều cơ sở đáng nói hơn. Việc người văn minh vẫn khinh thường sinh mệnh của các người bản xứ; việc phá lẫn các giống, các loài truyền nhiễm, ruợu, việc làm cho các khu săn bắn ít súc vật đi đến nỗi người bản xứ không thể tìm được đồ ăn nữa; việc rất nhỏ những khu đất đỏ hiện nay đang để nuôi cừu, đó là những nguyên nhân chính còn tại hại hơn các thứ vài lòng; về tiền do các giáo-tội cấp cho dân bản xứ nhiều.

Nhưng đối với dân các đảo, không phải dân nào trình độ cũng thấp kém cả. Người ta là một loài vật tự do có thể phân động khác nhau đối với các luật thiên nhiên của tạo vật. Một vài dân tộc các đảo không những chỉ đứng yên ở một trình độ văn minh mà thôi, lại còn đứng đầu các nước về văn minh là khác. Ví như giống dân Polynesiens ở đảo Tyr về thời cổ. Lại như thành phố Venise cũng là một đảo con làm nơi trú ẩn cho một dân tộc đã xây dựng sự giàu sang lại rất phồn thịnh. Thành phố lập ra từ năm 458 trên mấy hòn đảo ở cửa sông Pô, do tay người giống La-tinh ở xứ Padoue tránh cuộc xâm lăng của giặc Hung-nô. Vì sự cần thiết mà trở nên những nhà đánh cá, dân thành Venise đã chóng tiến bộ đến nỗi, sau này làm bá chủ cả miền bờ Đông Địa-trung-hải. Lại đến dân Anh-cát-lơ ở đảo quốc Anh từ gần ngàn năm nay vẫn đánh lui được mọi cuộc xâm lăng và đã lập nên được một đế- quốc lớn

nhất thế giới. Sau dần dần Nhật trên các đảo Phù-tang lưu-xử vẫn là một dân hùng cường và hoạt động nhất trong các dân tộc Á-châu.

Từ nhân dân các đảo đến vấn đề thực dân của các nước văn-minh Âu, Mỹ

Cứ suy tư vấn đề nhân dân các đảo người ta có thể hiểu rõ vấn đề thực dân của các nước văn minh Âu-Mỹ ngày nay. Việc dân Anh đi cư đến Úc-đại-lợi, và đảo Tasmanie, việc dân bạch chủng và các nô-lệ da đen đến ở các đảo Antilles là những vấn đề thực dân cổ. Công cuộc thực dân ở miền Nam-Mỹ nguyên thuộc Tây-ban-nha ở miền nhiệt đới, ở Mê-tây-cơ, ở Chili đã thực hành theo một kiểu hơi khác. Sau khi ông Kha-luân-bô tìm ra Mỹ-châu, cuộc chinh phục rất nhanh chóng, các nhà thực dân Tây-ban-nha rất ít. Các nhà chinh phục và các nhà thực dân không để ý gì đến hạnh phúc của dân bản xứ, chỉ cốt giữ dân đó trong cảnh nô-lệ, chỉ cốt lấy vàng và có nhân công để khai khẩn các mỏ và để dùng về việc giồng giọt các thứ cây nương liệu để đem về Âu-châu. Các người Tây-ban-nha đi dân sang hoặc là võ quan, hoặc là công-nước hoặc các nhà thực dân muốn làm giàu nhanh chóng là gốc của giống dân lai nói liên giống người Tây-ban-nha hoàn toàn và các người bản xứ thuộc những giống đã hơi tiến bộ. Do đó mà sinh ra một hàng-dân mới liên lạc chặt chẽ với đất Tân-thế-giới chỉ nhờ đến chính quốc xa xôi một cách phảng phất.

Các phương pháp thực dân đó không hợp với tình hình chúng ta ngày nay nữa vì thế người ta mong cáo nó bị tiêu diệt. Các quan cai-trị Âu, Mỹ ngày nay đã dùng những

phương pháp khác hẳn để khai khẩn đất-quê của họ, đời mới và làm cho trẻ hẳn các phương pháp cổ hữu là những pháp mà các nhà thực dân về thế-kỷ 18 về hồi quân chủ Pháp như Duplex. Montcalm đã dùng để bắt các giống người bản xứ hợp tác vào của cải của các thuộc-địa cũ của Pháp đã mất.

Trong công cuộc thực dân của người Pháp có một trường hợp đặc biệt. Đó là vấn đề nhân dân ở miền trung châu xứ Bắc kỳ ta, một miền đóng dân nhất của xứ Đông-dương và trên khắp hoàn cầu. Miền đó là một đồng bằng chỉ rộng độ 12.000 cây số vuông do đất phù sa của sông Nhị-hà và sông Thái-bình bồi lên. Khí hậu thuộc nhiệt đới chia làm hai mùa khác nhau hơi gió mùa. Một thứ gió gây nên một mùa rét và khô ráo về mùa đông khi gió đó từ miền núi thổi xuống và một mùa nóng và ẩm thấp khi gió mùa thổi từ Ấn-độ-dương vào nghĩa là từ Mai đến Novembre. Sau cuộc chinh phục người Pháp đã phải cai trị một số dân khá đông (mỗi cây số vuông có tới 300 dân bản xứ đối với 75 người ở Pháp) người dân mình ở đó sống ở giữa những đồng lúa lấy nước bằng những phương sơ sài. Cây lúa gieo và cấy trong đất bừa và giồng lúa là công việc của các gia-đình Việt-nam từ cổ chí kim. Mỗi gia-đình chỉ cấy một khoảng ruộng rất nhỏ trung bình độ 4 ares. Chỉ một sự gian đoạn bất ngờ độ mấy hôm trong gió mùa cũng đủ để làm cho các gia-đình bị đói kém. Sự đói kém đó càng nguy kịch hơn nếu nước mưa nhiều quá và để ở ven các sông nước bị vỡ. Dân quê ở miền trung châu Bắc-kỳ rất nghèo và vì thiếu ăn hàng bao nhiêu thế-

ký nếu lại yếu ớt, thường mắc bệnh sốt rét. Phong tục hiền hậu, dễ dãi, sinh đẻ nhiều. Các phương-pháp vệ-sinh của người Pháp lại làm cho nạn nhân mắc càng tăng thêm. Đáng cách gì để nuôi được những người không quen làm những công việc ở xứ khí hậu khác vì để ở miền núi lân cận? Các nhà kỹ-sư Pháp đã nghĩ ra vấn-đề nhân bản bằng cách xây những đê chắc chắn, những đập chắn nước, nhờ đó mà tăng thêm số ruộng cấy cấy được hàng mấy ngàn hectares. Hiện nay vẫn xây thêm nhiều đập khác. Các chính sách trị thủy đó lại thêm có chính sách cho vay giúp cho thêm hoàn toàn. Việc mở mang các nông phố ngàn hàng theo pháp Âu-Tây đã giúp cho dân quê xứ này thoát khỏi cái ách bòn «set ty» cho vay nặng lãi.

Vấn đề thực dân ở mỗi xứ, mỗi miền tùy theo khí hậu thổ địa và nhân dân từng xứ, từng miền mà khác nhau. Như các rừng núi trong miền xích đạo là nơi trú ẩn của các giống người còn dã man chỉ sống bằng hoa quả trong rừng và sự săn bắn. Miền rừng núi của xứ Côte d'Ivoire (Tây Phi) quê hương của một giống dân da đen đen tuyền. Đối với những dân như thế thì đáng cách gì để khai hóa được? Nhất là các miền rừng núi đó, khí hậu và thủy thổ lại không hợp với người Âu châu? (giới men luôn và bản thế biểu chỉ hay đời từ 20 đến 30 độ). Muốn khai khẩn các miền đó, cần phải có nhiều tư bản và nhân công. Đó là một cách thực dân trái hẳn với phương pháp trên kia. Người Pháp đã tự tập các người bản xứ nói cùng một thứ tiếng lại thành từng làng lớn ở những địa điểm để đi lại, bắt buộc họ làm việc và giồng gieo

GIO BUI KINH THÀNH

tác phẩm hay nhất của CẨM AI (tác giả tối lỗi) - Cuốn sách ham mê của những ai muốn hiểu rõ những cái xa hoa lộng lẫy và... những ngộ sâu đản tối của Kinh Thành. Sách in rất đẹp. - Giá 1p50.

CHỖ BÓN ĐOC: DƯỚI BÓNG CỜ SƠN Hịch sử tiền thân của MẮT BẮNG. Ai đã đọc TRĂNG SĨ VÀ HAY và trên 20 cuốn sách giá trị của Hải Đông không thể bỏ qua được cuốn sách về công giá trị này. 250 trang (3p) **ĐÃ XUẤT BẢN:** nhiều cuốn sách VUI, HAY, LI-KY và ĐẸP trong tủ sách nhi đồng và hơn 100 cuốn sách đủ các loại đã từng được hoan nghênh nhiệt liệt. Mỗi Catalogue.

NHÀ IN Á-CHÂU XUẤT BẢN 17 EMILE NOLLY HANOI TEL. 1260

ĐÃ CÓ BẢN:

LY TAO

CỦA KHUẤT - NGUYỄN

(Một trong sáu bộ sách tài tử của Tàu) - Bản dịch của HƯƠNG-TÔNG - Sách in khổ 17x28. Bìa litho 5 mẫu giá 6p.

Cùng một lượt đã phát hành

NGHÌN LẼ MỘT ĐÊM (Quyển VII)
Bản dịch đầy đủ và cập cả như nguyên văn của TRẦN VĂN LAI

Cần thêm nhiều đại lý ở vùng SAIGON - CHỢ LỚN

SẮP CÓ BẢN:

TRIẾT HỌC ARISTOTE

- Một trong những công trình vĩ đại nhất của tư tưởng nhân loại.
- Trải hơn hai nghìn năm đã được coi như kinh thánh trong học đưong và giáo đưong.

NHÀ XUẤT BẢN TÂN VIỆT
29, LAMBLLOT - HANOI

những thứ cây cần dùng cho sự sống của họ. Các làng đó là những ổ bầy sống.

Ngày nay các dân bản xứ đã hiểu rằng công việc và sự cần-cần để giúp cho họ được hưởng sự yên ổn mà ông cha họ không bao giờ được hưởng. Vì đó mà sự bắt buộc giảm dần. Người Pháp còn tìm cách nâng cao trình độ sinh hoạt dân bản xứ bằng thêm dân trong xứ. Đó vừa là danh dự vừa là lợi cho chính quốc.

Ở phía bắc các miền này là miền sa-mạc Sahara, một miền khô ráo quanh năm không có mưa. Vấn đề quan hệ ở các bề sát này là vấn đề tìm nước.

Cả ở phía Bắc sa-mạc Sahara, miền Bắc Phi, vấn đề nước và cây của dân gian cũng vẫn là những vấn đề quan hệ nhất. Các vấn đề thực dân ở xứ đó là tùy theo các vấn đề đất đai và khi nạn rừng cho khu ở trên bộ Địa-trung-hải. Ở Bắc Phi và ở Syrie nếu trong mùa đông ít mưa thì mùa hè năm sau sẽ có nạn đói-kém. Không một người Pháp có tuổi nào ở Algérie thường gặp xúc với dân bản xứ không nhớ đến những nạn đói kém và số người chết do sự mất mùa gây nên hồi xưa.

Không một võ quan nào ở trong miền sa-mạc trong lúc nhàn rỗi là không đi tìm nước, hay đào giếng hoặc xây những thùng chứa nước lớn. Số dĩ nước quan hệ như thế là vì nền thiên nhiên thì việc cây cối không có gì là chắc chắn. Các nhà nông đã phải đổi mùa giếng giọt để có thể lợi dụng được các trận mưa mùa đông. Ở trong những xứ này, ngay từ hồi thượng cổ, người ta đã đi đến việc tìm nước vì có nước thì mới dùng cách dẫn thủy nhập điền để thay đổi việc cây cối và làm cho số xuất sản của đất đai tăng gấp bội: những ruộng có màng nước mỗi năm có thể làm hai mùa còn những ruộng không có nước thì hạn năm mới có một mùa. Các xứ ở Ai-cập và Mesopotamie, số dĩ văn-minh, phú cường là nhờ biết lợi dụng các vụ nước lên sông sông Nile và của các sông Tigre và Euphrate, (nước hai sông này thì không dùng hơn). Người đời xưa, cả ở Đông và Tây phương, đều đã sớm biết dùng cách kho lảnh để nhà nước các con sông để dùng nước sông cho để. Người La-mã vẫn có tiếng là những nhà trị thủy giỏi cũng

như người Tàu đã biết trị thủy từ đời Vũ-wương nhà Hạ. Ở Hi-lạp, ở Kabylie và ở bán đảo Tây-ban-nha xưa kia cũng đã biết dùng cách đào kênh dẫn nước. Trong công cuộc dẫn thủy nhập điền cho các sông ở Ai-cập và miền Tiểu Phi-châu, cách dẫn nước suối từ trên núi xuống của Hi-lạp và La-mã là những kiểu mẫu về nền văn-minh cổ. Người Ả-rập ngày xưa cũng biết dẫn nước nhất là ở Maroc. Những vườn cây rất nổi tiếng ở Damas và ở Valence số dĩ tốt tươi là nhờ ở nước dẫn ở sông ngòi vào.

Nhờ khoa học ngày nay nên các phương pháp trị thủy càng tiến bộ.

Từ miền bờ biển Địa-trung-hải, ta thử nhìn lên phía cực bắc, trong miền băng tuyết vắng vẻ ở phía Bắc-Gia-nã-đại. Muốn hiểu đời sống trong các xứ này, phải nhớ đến thời kỳ oanh liệt của các nhà truyền giáo-thuở xưa đã phải bỏ mạng chết với một khi hãi giá lạnh trong những miền thưa dân cư. Ngày nay trong các khu rừng mà ngày xưa đã có các giáo sĩ tây-phương đến truyền giáo người ta thấy mọc lên những thành phố như Edmonton, Calgary, Grouard (tên của vị giám mục giám-mục ở đất Mackenzie) chỉ các miền cực bắc chưa khai khẩn là phạm vi của các nhà săn sóc vật lấy lông. Các nhà săn bắn đó cần phải hiểu rõ khí-hạn, các thứ súc vật mà họ săn bắn và thói quen các giống vật đó thì mới có thể sống được ở các miền đó. Ngày nay, các săn sóc vật tại các miền cực bắc Gia-nã-đại đã khác trước. Các nhà đi săn sóc vật để lấy lông ngày nay thường là một nhà-lư-hàn, họ phải bỏ ra tới 30.000 qua để săn các đồ dùng và các khí cụ dùng về việc săn bắn như xuống mây, súng đạn, các thứ bẫy, các thứ mồi, các đồ ăn đồ dánh v. ...

Mỗi chuyến đi săn như thế họ mang có thể lợi được độ 100.000 qua. Khi đi săn mùa xong, đến mùa xuân là họ đi, hoặc một mình hoặc cùng đi với một người giúp việc. Họ thường đi một cách bí mật để tránh sự tranh của các bạn đồng-nghiệp. Họ dùng xe lửa hoặc tàu thủy đi đến các miền bắc. Hết đường đi thì họ dùng các phương pháp riêng để đi đến chỗ để chọn. Ở đây họ dựng lều lên, trải sẵn đồ ăn ở suốt mùa rét để sẵn và chế các da súc vật. Mỗi tới mùa xuân năm sau họ mới về và đem theo lông súc vật về bán. Cũng có khi họ gặp

một nhân viên của chính phủ đáp phi cơ ở trên trời xa xuống để khám các thứ bẫy đánh súc vật có hợp lệ chăng. Trong việc săn sóc vật ở miền cực bắc từ trước vẫn có lều bàn ghế và cùm mồi vì thú khi-cực không hợp lệ. Cũng có thứ bẫy mà chỉ người da đỏ (Indiens và Esquimaux) được dùng còn người da trắng không được dùng. Số dĩ như thế là vì người ta cho rằng dân da đỏ không có khí giới tốt bằng và cũng không phá hoại bằng người da trắng. Dân da đỏ lại cần săn bắn để sống và nuôi gia-đình hơn dân da trắng. Nấu đất săn bắn ở bắc Gia-nã-đại không phải là rừng núi mà là những khu đồng cỏ khô hoặc lầy ở miền gần Bắc-cực. Chính trong những đồng cỏ lầy đó là nơi có băng đàn bò rừng và nai rừng miền bắc-cực và có các giống gấu bẻ (phoques) và rất nhiều các đồ ăn chính của giống dân Ấn-độ da đỏ và giống Esquimaux. Luôn trong ba thế-kỷ, các nhà đi săn da trắng đã làm cho số súc vật săn bắn bị bắn đi đến nơi người ta lo rằng không khéo nhiên giống sẽ bị giệt hẳn. Bởi vì chính-phủ tự trị G-a-nã-đại đã lập ra 52 khu cấm săn bắn diện tích rộng tới 1.400.000 cây số vuông. Muốn hiểu việc giảm số súc vật săn bắn đó khiến cho đời sống của dân Esquimaux khó khăn thêm như thế nào, người ta nên biết rằng một gia-đình da đỏ gồm độ 20 người và độ 40 con chó săn phải cần tới 100 con bò rừng để đủ ăn trong một hạn 70 ngày mùa đông. Chính-phủ Gia-nã-đại đã tìm cách chế đồ ăn-độ và dân Esquimaux và giúp cho họ ở hẳn một ổ nứt định nhơn dân ở các thuộc-địa miền nhiệt đới. Cái về đặc biệt trong xứ đó dẫn đến biến mất, những nhà băng gồm từ phía Nam lên để thay cho những lều phủ tuyết, các thứ y phục may đã thay cho những tấm da gấu bẻ và các tấm chó lương thực từ phía Nam lên đã đem lên cho các gia-đình da đỏ những đồ dùng và thực phẩm mà từ xưa họ chưa từng thấy nhưng các đồ người da đỏ cũng dần dần mất vì nhiều nguyên-nhân. Một nhà thám hiểm M Welz đi đời sống ở các miền bắc Gia-nã-

đại để loan tiếng công kích các nhà đi săn và đi đánh cá voi mà ông gọi là những kẻ cướp vô lương tâm, những con hùm đã cướp của cải của dân bản xứ và giết hai chúng bằng các thứ rựa độc! M. Welz không phải là một nhà thông thái mà chỉ là một người ít học, một người mao hiểm đã một mình vượt qua các khu rừng Tây-ba-lơ-ia, đã sống 27 năm giữa giống người Esquimaux và đi du lịch từ M. đến đảo Tân Tây-ba-lơ-ia cho đến cửa sông Mackenzie. Lời nói của ông rất có thể tin được.

Cứ xem tình hình trên này thì khắp từ bắc cực đến nam cực của các xích đạo các nền văn-minh cổ của các giống dân cổ sống bằng cây và nghề săn bắn khó lòng mà tồn tại trên mặt đất được. Hiện nay chưa tìm ra phương pháp gì hiệu quả để bảo vệ và duy trì lấy những nền văn-minh cổ đó trong một thế-giới càng ngày co về bé thêm, người ta không thể các đấng cao nữa. Ma loài người văn-minh ngày nay đã có thể tự mình vượt qua làn không khí lam ba con trên mặt nước và cả các làn sóng nữa. Tuy người ta một mặt vẫn hàng ngày tìm hết cách để bảo vệ các giống người hậu tiến, nâng cao trình độ sinh hoạt của họ lên và làm cho các giống dân chưa khai hóa đo ngày một đông đưc thêm. Nhưng một mặt tự loài người lại chế ra n.ên như khi-giới, chiến cụ ghe gạc không những đã giệt các giống người cổ sơ như người văn-minh già lẫn nhau nữa. Số có thể noi loa, gười chúng ta vừa nhận đạo, vừa giải đói, vừa độc ác đến cực điểm.

Trong lúc đó các nhà học giả vẫn vô đầu nghĩ về cứu, tìm tới về một khoa học mới, khoa nhân sinh địa-vu mà mục đích là để thực hành một lợi ích mà đưc Thượng-đế đã ban cho loài người: « Các con phải sinh sản càng ngày càng đông, các con phải chiêm giữ lấy đất đai để con cháu, khiến nó ».

HỒNG-NAM

EROS

Xì-gà nhe, thơm, êm đềm, rất thích hợp cho người nghiện thuốc lá nặng. Bán lẻ khắp nơi. Bán buôn tại hãng thuốc lá FA IONCI, 87 Rue de Huế Hanoi - Téléphone 974.