

# Tuần-lễ Quốc-tế

Trong tuần vừa qua, trên khắp mặt trận ở Âu châu các trận đánh vẫn tiếp tục và càng kịch liệt hơn.

Ở mặt trận phía Đông, các cuộc lấn công của Hồng quân Siberia, khu Leningrad, và cả ở khu khuỷu sông Dniepr và khu bán đảo Crimée vẫn vô cùng kịch liệt. Ở khu trung-vong miền Vietsbk, Hồng quân do ba đường lây bắc, Đông-Nam và trung-vong lần đánh vào thành phố nhưng theo tin Đức thì quân Đức kháng chiến kịch liệt đã đánh lui được quân địch và làm cho bên địch bịệt hơi lớn. Ở khu Leningrad hiện Hồng quân đã chiếm được bờ bắc phia Nam vịnh Phần-lan, với cửa sông Longa và sông Narva, Hải-cảng Narvo ở cửa sông đó của nước Estonia hiện đã ở dưới tầm súng của quân Nga. Trong khu từ sông Pripyet đến sông Béren sa, các trận đánh vẫn kịch liệt và Hồng quân chỉ tiến thêm được ít mihi. Ở vùng Nevel, Hồng quân vẫn tiến công rất mạnh.

Sau cảng, ở khu khuỷu sông Dniepr và ở khu bán đảo Crimée, cũng đang có trận kịch chiến. Từ vát hôm nay, mэр Crimée lại thách bối chiến trường lớn. Nhiều toán bộ binh Nga có chiến xa trợ lực và tiến đánh dâng vào phòng tuyến Đức ở khu Perekop. Quán Đức phán công ngay và đã đánh lui được quân địch. Nói tóm lại ở khắp mặt trận Nga, từ Bắc chí Nam, cuộc lấn công của Hồng quân vẫn không giảm về kịch liệt. Trong số tiến công đó và trước một số quân địch đồng hồn hơn, quân Đức phải giữ thế "hỗn và ở nhà" nơi phải đánh chien lược "chân rún" rút lui bỏ nhiều đât đất vào tay quân Nga để giữ nguyên lực lượng. Trên đất Ba-lan, Hồng-quân đã tiến sâu được độ 120 cây số và vừa rồi có tin quân Đức đã phải bỏ Rowno.

Ở mực trận Ý, quân tiếp viện Đức đã lập trung nhiệm trong khu quân đồng-minh vừa đổ bộ, vì thế đã bắt đầu phản công vào khu đầu của Nettuno và Ciserna làm cho ô quân Mỹ thứ ba không khỏi xe bị vây. Mặt trận trong khu này hiện nay chay theo hình cánh cung mà hai đầu là Campoléone và Cisterna còn gác cung là đường thiêng Lamù-Capone. Tại chiến khu của ô quân Mỹ thứ 5 ở phia Nam, hiện đang có trận kịch chiến tại quanh thành Cassino. Quân Mỹ do phia bắc và

tay bắc lấn đánh và phản công bằng đường biển. Ở hành Cassino, ô quân Mỹ hiện đang bị đánh tan rã và bị bắt hàng nghìn tên lính Anh, Pháp, Úc và Úc. Trong trại của ô quân Anh thứ tam, trại lấn công vẫn tiếp tục. Quân Anh hiện rất chật và vừa rồi đã chiến được làng Lorricea cách Sangro độ 9 cây số.

Về mặt trận Đông-Á và Thái-binh-dương, hải, không quân Mỹ đang lấn công vào quần đảo Marshall. Bắt đầu từ 30 Janvier vừa rồi, một hạm đội đông minh khá mạnh có hàng không mẫu hạm, thiết giáp hạm và nhiều đội phi cơ đã đến đánh phá khu quần đảo đó kè cõi các đảo Lunt, Wajalein, Woje, Malacoprown. Đến hôm 1er Février thì quân Mỹ đã bô lén các đảo Luot và Wajalein. Hải và không quân Nhật đã kháng chiến lại và làm cho bên địch bị thiệt hại lớn. Ở khu quần đảo Salomons, hàng ngày ham đội và phi quân Nhật vẫn giao chiến với quân địch đến đánh Rabaul. Trong tháng Janvier, có tới 3 215 phi-cơ địch đến đánh Rabaul thì 856 chiếc đã bị phi quân và các bộ đội cao xạ Nhật họ được. Tính ra số thiệt hại của bên đồng-minh có tới 26 phần trăm. Bên Nhật chỉ thiệt có 66 chiếc phi cơ.

Về cuối: lấn công vào Diên-diên, theo tin New Delhi thì fer Mars này, Mỹ sẽ kiểm soát 700

(xem tiếp trang 35)

## Khoa-học với thuật tiên-trí

nói trong một số báo khong thè nào hết được. Còn số tờ-vi, cõi, đoàn mông cõi triết-tý, cõi thuật bôc phê và toàn sõ, cõi ngày xáu, ngày tôi, cõi thiêu-ván... bao nhiêu những thuật đó, chúng tôi dành phải hoàn đến số sau, số « Khoa học với thuật tiên tri II » xuất bả ngày 20 février 1944.

Trong số đó, ngoài hai truyện dài ra, còn đăng thi ca, truyện ngắn và một bài VỚ « KIM-VÂN-KIỀU » VỚI GẠNH HẤT « TỐ-NHƯ »

# TUẦN-LỄ ĐÔNG-DƯƠNG

— Vì những lẽ thuộc về quân sự, công chúng có việc phải gửi điện tín, không nên nói đã động đến những vụ máy bay xâm-pham trong địa-hạt (giờ gác hoặc kết quả của cuộc xâm-pham v.v.). Chỉ những bức điện tín nói về sức khỏe, tài chô ô, can tiễn v.v. mà không nói rõ về cuộc xâm-pham mới có thể gửi đi được.

Những bức điện tín nào không thể dùng như trên sẽ có thể bị chặn giữ, hoặc ngừng gửi không cần phải báo cho người gửi biết.

— Kể từ 13 Janvier 1944, hàng e Rượu bia và nước đá Đông-duong = được phép bán nước đà 7 xu một cõi trong khắp Đông-duong.

— Quán Toàn-quyền vừa ký nghị-định cõi lại giài hàn huoc phiens như sau này:

Giai bán một kilo cho tiêu tý: Haeg Luxe 1.918p, hạng Indien 2.432 p, hạng Dragon 1.946p.

Giá bán một kilo của các tiêu tý cho người mua: Haeg Luxe 3.000 p, hạng Indien 2.900 p, hạng Dragon 2.000 p.

— Vì phi-cơ oanh tạc nghich bay được xa có thè iới miền nam Đông-Á, nhà cầm quyền lo bão tõi sinh-mang dân chúng, khuyên mọi cách kien cõi những người ở Saigon-Cholon không có sự gi hãi buộ: hay duyên cõi gi có giá trị phải ở lại thành phố hay dì ngay từ bây giờ về ở các tỉnh.

Những người ấy nên lưu ý lời mày điều này:

1) Nếu đã chậm trễ mới đi, sẽ không được hưởng những ưu đãi để đồng như bay giờ và việc chọn chỗ ở và về vẫn-dè xe cõi chỗ đi.

2) Chánh phủ có việc phải sang-công, sẽ chọn lý nhà cửa những người hoặc có nhà ở một tỉnh khác nữa thuộc vñ mòn<sup>1</sup> Nam-Sông-Pháp, hoặc những người không có lè gi cần phải ở lại Saigon-Cholon.

Những người không chô nô ô tinh mà gửi thiagh, hãy đến xin quản cai tri địa-phuong, nếu còn chỗ ở đà bón từ 19 Févr. or đồng thời voi 2 ibo-em giá 12 xu và hình fagi-úy Đỗ-hữu-Vi và Trung-uy Roland Garros. Hai thứ-men này chính giá 10 xu nhưng phụ thêm 2 xu cõi lấy tiền xay dài kí-niêm 2 vi anh hùng đà.

— Sau cuộc đại-ông Đông-duong lần thứ hai, người được làm nhau tiên nhất là Vũ-văn-Tiều vi đã thang hai chêng trót Tra-Vinh và Saigon-hoa cõi Michon-áo vàng

Tiến được lanh 1.918p.  
Michon 1.905p.

Thân 1.740p,  
Marienchi 1.320p  
Ottoman 1.115p.

Lầu 1.690p.(kê cõi  
số tiền cho người bị rải ro nhât của quán Toàn-quyền).

Đó là những số tiền thường chêng thức tông người, nhưng

### Sách mới

T. B. C. N. vừa nhận được:  
— THUẬT (Ô SƯ AN BỘ G  
của NGUYỄN TẾ MỸ,  
nhà HÀN THUYỀN xuất-bản,  
day 240 trang, giá 3p.

— LY THƯƠNG KIẾT BẮC  
PHAT của NGUYỄN TẾ MỸ,  
nhà HÀN THUYỀN xuất-bản,  
day 250 trang, giá 2p.

Xin số lời cảm ơn nhà xuất-bản và giới thiệu với bạn đọc.

các cao-ro còn phải chia che anh em đồng đội nữa.

Quan Đốc-lý Hanoi vừa ra lệnh cấm dem chó vào các hầm trú ẩn dù cho đà khóa mõm. Ai trái lệnh sẽ phải phạt vi-canh

— Nhà Bud-chinh sắp cho phát hành một lứu tem mới về hình ông Auguste Pavie già 4 xu. Thủ tem này hâ dâu bón từ 19 Févr. or đồng thời voi 2 ibo-em giá 12 xu và hình fagi-úy Đỗ-hữu-Vi và Trung-uy Roland Garros. Hai thứ-men này chính giá 10 xu nhưng phụ thêm 2 xu cõi lấy tiền xay dài kí-niêm 2 vi anh hùng đà.

### Hội Phật-tử Việt-nam

Hội Phật-tử Việt-nam (Union des Jeunes Annamites Bouddhistes au Tonkin) đã được phép thành-lập theo nghị-định tòa Thống-sứ Bắc-kỳ ngày 23-12-43. Mục-dich của hội là đà kêt hối cõi phật-lãi để cùng nhau tinh-tiến theo phật-giáo, trong thi-sán sôc thành-thàn đồng-đạo, người thi-lí tu bi-cuu tõi làm việc xâ-hội.

Ngày mùng 8 tháng chay vua qua nhän là ngày-lídür Thích Ca thành-dao, Hội đã làm lễ long trọng « Lên đường ».

Bước vào năm mới này, hội bắt đầu làm v òc theo chương trình đã định rõ. V ì nòi muôn hỏi đà ẽn gi v ë họi, xin trực tiếp với:

1) Hội trưởng là Bác-sĩ Ng. bieu Tuyet tai trường Cao-Bang Y-hoc Hanoi;

2) Phó hội: Nguyễn-vân-Bé (nam-la) Nhà Học-chinh Đông-duong.

# KHOA-HỌC với

## THUẬT TIỀN-TRI

Rầm thang giêng, hon hế, cả các ngày từ đầu năm đến giờ, đã tộ họp và các đèn chùa miếu mạo Hồi-khoa-tai, nhiều người đi lễ.

Các ông đế dè oán tai, các bà dì lè dè cùa phô, các cô mèo cùa, đế lè để cùa duyên. Ta-tai là một cách sáu cách tung-bằng-nao-nhấp để làm cảm động lòng người. Ai cũng hy vọng, ai cũng muốn biết tương-lai vận-han của mình ra sao, nên ngoài việc xem-thé, hói ám-dương, họ lại còn tìm các ông thầy bói thay tướng, các bà dường có tí đê hó, và việc ngày mai nữa.

Nhưng lời đoán của những bợn người tống về thời tiên-tri để ở nước ta có thể in được hay không? Xem tướng, xem hói và lấy lái vì... phải là đố-dốm ca bay không? Người ta sống de một định lý của hòn-công này là chỉ dù những sự thật có? Tà thuật tiên-tri đến khoa hoa nhiên toan pháp có xa nhiều bay không?

Bà là điều mà nhiều người muốn biết trong dịp đầu năm này là lúc người ta bỗng bước vào một cuộc đời bình nhàn là mồi hồn, long vại, vi cảnh đẹp, nhưng có thi trấn tra những sự hoài-agni, bối-hộp.

T. B. C. N. ráo bao này không phải là đế làm xong những sự hoài-agni để lên như một bợn đồng-nghiệp nào & đây để làm trong một bài báo tôi đâu; nhưng muốn rằng, sau đây, sẽ xem thuật tiên-tri có là một khoa-hoc hay không và tất cả cái thuật đó sẽ những lý do và âm hợp gì khái đิ cho ta tin được đeo phòn nào chăng.



Thật tiên-tri chẳng phải là một thuật mới. Trái lại, nó là một thuật có sẵn loại người.

Trong Thần-Thaga Hy-Lạp, La-Mã, và Promé-hée, vị thần dù nay ra người dân-ông chúng ta, vẫn là một vị thần có tài biết trước những việc vĩ-lai, và đã nhờ tài ấy báo trước cho Ngọc-Hoàng Jupiter biết trước cái kết-quả không May-nên Ngọc-Hoàng

kết hôn với nàng Thétis, mà được Ngọc-Hoàng đại-xá cho 'qì-lê' xưa khỏi phải trời vào dinh núi Caucasus để riệu-hầu mồi ruột mồi gan trong 30.000 năm ròng-rã.

Thời thương-đồ, tại đền-thờ Apollon ở Delphes, có bà đồng-cốt gọi là Pythie nhai vài chiết lá, uống vài hộp nước suối, ngồi trên lối một bárg đá, bit cát hơi ở hang kốc-lén, rồi tự nhiên miệng nói lên vanh-vách như Thánh-Phánh những việc sắp xảy ra trong thiên hạ. Bà đồng nói truyền-phán đúng quá, đến nỗi mỗi khi Quốc-gia hữu sự, người ta lại tới chờ đoán việc cát, hung. Rồi sau bâ-lập một thành-phố thật đẹp, thật lớn, với những đèn-dài nguy-nga, lầu-các trang-lệ ở xung-quanh Bộng-bầu, và lập riêng những công-diện để chùa cát đồ chùa hán, vàng-bạc quý-giá vô song do các quẽ-vuong và tư-nhanh cầu quẽ cung tiền. Thuật tiên-tri được trọng-dụng qua đền-nổi mỗi kui cù binh, quốc-vương bay nguyên-sắc lại đền-cầu, hanh và kiêu hàn-lồng pháo truyền cho một quê.

Ở Trung-Quốc, thời Thương-đồ, mỗi khi gặp việc quan-trọng gì, người ta cũng thường gièr què để hỏi xem cát, hung thế nào. Như vua Thuấn-dinh thường nghe cho Ba-Vũ, ma Vũ cùn lùn, vua hấy bối mai rùa xem có nên chăng.

Vua Văn-Vuong nhà Chu, trước khi di sản, cũng thường hỏi xem thuyền đi sẽ tốt hay xấu.

Tại nước ta mãi hồi vua Lê, chúa Trịnh, chúa Nguyễn, chúa Trịnh và chúa Mạc thường vẫn tới hỏi Nguyễn-binh-Khiêm tức Trịnh-Trinh về các việc tương-lai.

Sau này, thời càn-kim với sự tiên-hồ của khoa-hoc, thuật tiên-tri tại mọi nơi mới bị coi là ta-thanh lam hoặc thế mà sao.

Mỗi xan hối Ba-zenian 1914-1918, và vớ hối Đại-chiến 1939-1941-1942, lòng

người khùng-hoảng, việc đòi da-doan, thuật tiên-tri hống thính-linh đại-thiht. Tại Án-châu, tại Pháp-quốc các hảng sáu bờ hang chung sach khéo vẽ tiên-tri, các bao-chuông có hảng cột rao-hàng vẽ việc doan-tuong-lai, ván-hận.

Tất cả mọi người báu mỏ bùa mè, hoài-nghi và à ý ché-riêa ra mặt. Nhưng cũng có nhiều người ngâm-ngâm tin lời tướng, số, tử-vi...

Ghiu những người hoài-nghi nhất cũng phải nhận rằng có nhiều lời tiên-tri thật đúng, nhưng họ cho chỉ là những sự hú-họa ngẫu-nhiên.

### Các nhà khoa-học có tin thuật tiên-tri không?

Không kể các nhà giáo-sư tuồng-sổ, các nhà tuồng-thái châm-chích có tin lời tiên-tri không?

Không. Họ không tin.

Học-lục của họ, lý-luật của họ, những cuộc tài-nghiệm của họ, bảo họ bác bỏ những hiện-tượng không cần-cứu vào những lý-đô giàa-xác mà bọn thay tướng số bảo sẽ xảy ra. Vô chăng cái tên chí-doan dựa dám của bọn họ này các nhà bác-học chẳng thể nào mà phản-doan, kiểm-soát xem thye, hư, chánh giả được. Món họ không tin.

Song cũng có mấy nhà thông-thái người Anh, người Pháp, nhất là người Pháp-mạo hiên bước vào khu đất hoang, định khám-phe các dien-huyện-hi. Họ nghiên-cứu và cái oac-sáng-suốt tiên-tri này họ đã nghiên-cứu và vâ-ly này noa-hoc vậy, theo phương pháp khoa-hoc thu-đầu hào-bồi.

Các ông ấy đã khám-phe được những gì? Chắc hiện nay chưa khám-phe được điều gì. Nhâ uú-danh nhất trong bọn là giáo-sư Charles Richet nguоi Pháp là một nhà khoa-

học lop được bao nhiêu thành-tích và-varg và khoa-hoc, cũng chưaэн-đinh được cái-thể-thứ hành-dong của cái e giàa quan-thứ sao & do như thế nào mà nhiều người nhỏ nòi tài belli rõ được tu-tuồng của người khéo và tiên-tri những việc sẽ xẩy ra xa xa trong không-gian và thời-gian. Song ông đã tuy-duy rằng cái giác-quan-thứ sau do trong ngàn vạn người học mới có một người có, và có ngàn người tự mang là nhà tiên-tri kia đều là những kẻ lợi-dụng sự ní qđ dđi tin cung chung để kiem-ăn.

### Các nhà khoa-học cũng là những nhà tiên-tri

Nhưng các nhà khoa-hoc, cũng nhiều khi là những nhà tiên-tri.

Có điều khác là họ không khéo cái «giác-quan-thứ sau » như các nhà tiên-tri chuyên nghiệp.

Họ không rõ cái khiêu-huyền-bí-ké để đe biết những việc tương-lai như bợn giáo-sư tuồng-sổ. Họ nhà khoa-hoc, Thái-vây, sg tiên-tri chính là một mục-dich cốt-yêu của khoa-hoc.

« Biết về tien-liệu, tien-liệu để hegi-dong ». Các châm-ngôn dc của nhà triết-học Phao-Auguste Comte là hinh cai chuông-trinh chung của hết thảy các phong-thi-nghiêm.

Ở đây, người ta không dựa-dám, mà-mầm đeo-dán hiêu-tuong-la.

Người ta cần-cù vào những tang-chung xác-hực của lịch-sử.

Nghĩa là lấy di vãng để đoán tương-lai. Người ta đã nghiệm-xét là läng thời xưa, việc này việc nọ xảy ra, là có việc kia việc khác ke-kep, không sai một lít một tí nao. Nên người ta kết-lận rằng sau này, các việc cũng sẽ xảy ra như vậy.

HÃY ĐỌC:

## MÃI TÂY

tác TÂY SƯƠNG KÝ

(Một trong 6 ảng văn-hay, hất nước Tàu) Bản dịch tài công phu và rất xuất-sắc của NHƯNG TỔNG, có 61 bài pha linh của THÁNH THẦN (in lần mốt quyền). Sach dày 556 trang khổ rộng, ta là lứa 6 mươi do họa sĩ THUY CHƯƠNG trình bày - Giá 3.000. NHA XUẤT - BẢN & TÂN - VIỆT - 23 LAMBLOT HANOI

BÀI GIỚI PAPER:

## Tráng ma lầu viet

của QUÁCH TẤN

Viết theo bộ Tân Biên Truyền Ký  
của cụ Nguyễn Dữ - giá 3p20

SẮP RA!

Phiêm luân về  
**AUGUSTE COMTE**  
của NGUYỄN ÁI LÂNG

Người ta không gọi khoa-học này là khoa-học tiêng-trí, mà gọi là khoa-học hoặc-nhiên-toán-phát (calcul de probabilités) nghĩa là khoa-học-phát-chuyen dùng chứng-cứ tài liệu để nghiên-cứu-tính-oán nhưng về cát-pot xác-sử ở lượng-lai. Nó là một khoa-học chán-chính, một khoa-toán-học cẩn-siển, vì chẳng những cần-cứ vay những con-số nó lại tống-hợp, qui-nap, phân-tich hết thảy các tài-liệu chứng-cứ nào có liên-quan đến những việc mà người ta muốn biết có thể hay-tất xảy ra ở lượng-lai.

Các việc khoa-học, tiên-liệu chia ra làm hai loại. Một là loại tiên-hiệu triết-de, nhất-dị, không sai biệt được bao giờ, thi dù như thế này:

a) Một chiếc phi-to bay nhanh mỗi giờ 500 cây số bay cao 9000 thước tay, định nem bay xuông tinh-thanh X. muốn nem trung-dic, thi phải nem bom từ chỗ cách tinh X. 6500 thước tay.

b) Một viên đạn trá-phá bắn lên trời heo-đè-lu 63 thước mồi giày đồng-bò, thi sau 10 giây viên đạn sẽ落地, so được 490 thước tay, rõ, nó bắt đầu rơi xuống đất; rơi tới mặt đất, là mất 10 giây nữa. Những điều tiên-liệu và cơ-nay này cũng hơi mênh-machi nhất là những điều tiên-liệu và loại hứa-hai, là loại hoặc-nhiên (probable) với những điều-kết, những giả-dịnh, những chủ-nam-tuy-hồi.

Thí dụ như thế này, chẳng hạn:

a) Mỗi năm để-diện xứ Bắc-kỳ, phải dép cao-bèm ít nhất là 30 phần tay, nếu cứ hàng-năm phải dép cao thêm nhau vậy, thì trong 1000 năm nữa, mặc-dé sẽ cao hơn 300 thước-tay, tức là cao hơn tháp Eiffel & Paris, hay là bằng một ngôi nhà chọc-trời 75 tầng, mỗi-tầng 4 thước-tay.

b) Làng-toi có 50 mầu đất ó, với 600 xuất

dinh thi-và. Tỉnh trung-bình, mỗi năm làng-tang thêm được 5 xuất-dinh. Nếu cứ tăng-như-vậy, thi trong 100 năm, làng-tang-bèm được 500 dinh, cộng-thập 1100 dinh, số đất ở không thể-tang-duo, vậy trong 100 năm nữa, làng-tôi sẽ thiên-dát ở.

Kết-quả-dáng hay-sai là con-tùy-ở-chữ «tùy» đó, chứ không nhất-dịnh là phải-dáng-triết-de như-loại-trên.

Coi-vậy, thi những điều tiên-liệu về khoa-học dài-de khác với những điều tiên-liệu về-tương-số là ví-nó-căn-cứ vào những chứng-cứ-biên-nhieu chứ không dựa vào những điều huyền-bí.

Cũng có người nói rằng những điều-tinh-toán huyền-bí là chính là những tên-chuẩn của-nó khoa-học có-hồi-truyền-lại; nhưng nhà-bác-học thời-cũ đã dừng-học-thuật uyên-bác để-ngh-en-cùn-ra những điều-vì-lai, dung-nén những-le-luat nhất-dịnh-lập-thanh, người-sau-cùn-dưa-vào-dù-nà-tinh-toán, tất-sẽ-thấy-cái-kết-quả-muôn-biết. Người đời-nay không-biết-thể-thúc-ngo-biển-cùn-chung-thủ-thuật suy-đến-qua-nó-xua-nhà, nên-żoi là huyền-bí, và-dò-cho-nó là «gác-quan-thứ-sau» chủ-thứa-ra-biệt-tinh-liệu vẫn là một-môn-toán-học rất cao-siển của-nó-và-minh-thời-xưa-thuật-sý-trái-tray-nêu-các-nhà-khoa-hoc-hay-nay phai-bắt-đầu-nghiên-cuu-trở-lại-từ-chỗ-khai-thuy.

Hiện-thời, người ta chua-thè-phản-dối-hay-lán-thanh-cá-luận-diện-trên, vì-một-là-rất-dần-dí là chua-nuộm-dùng-chứng-cứ-giả-dic-xác.

Dù-sat, chúng ta cũng-cứ-thứ-xét-xem-phuong-phap và kết-quả các-cuộc-nghiên-cuu-về-khoa-tinh-liệu-của-các-nhà-khoa-học ngay-hay-như-thế-nào.

VĂN-LANG

## BÁI LÓ BÁY: CƠ-DƯƠNG MỚI CỦA THANH NIÊU VŨ NGỌC PHAN

Quy-nhân-giáo-did-thanh-niên-mà-tất-cả-nam-nữ-than-hàn-n-èn-Việt-nam-và-những-người-fut-tâm-tìn-vấn-de-giao-ju-deu-nêu-dec — Giá: \$20

Sắp-có-bản: TRÈ- DƯƠNG NGHỆ THUẬT

Văn-hoc-Binh-nân-của-VŨ-NGỌC-PHAN, Quyển-thượng 3001, Bìa-đỏ-biép: 15p00

Sắp-in: CÔ-DAT ký-iré-của-Tô-Hoai

NHA-XUẤT-BẢN-HÀ-NỘI — Võ-gia-Tsing-Thi-15/3/34/01 — Thư-tử-quí-cho-Võ-Mô-Phan-Thanh

## TIỀU-TRI VÀ TIỀU-DOÀN

# Khâu-hiệu « Cán-lao, Gia-dình, Tô-quốc » đã-làm-sai lời-tiên-đoán của-nhà-toán-học Sauvy

Tới-năm 1985... tôi-thấy nước-Pháp lâm-nguy, vì số-bô-lão-sẽ-tăng-lên-gấp-rưỡi, số-thanh-niên-sẽ-giảm-di-hai-phần-ba. Bấy-giờ nước-Pháp sẽ-chỉ-còn-có-29-triệu-dân-thời.

Nhà-bác-học-trú-danh-chuyên-về-tuồng-ke-học

A-fred Sauvy người-Pháp, có-thể-tiếp-ti-như-vậy-về-vận-mệnh-nước-Pháp là-quá-hương-đẹp.

Theo-ông, thi-tiên-liệu là-một-sự-cầu-thiết-luôn-luôn-trong-doi-nó-với-ta. Ông-nói-dại-khai :

« Từ-kết-mọc-mặt-trời-tới-lúc-lẫn-mặt-trời-cuối-nó-đã-dùng-hết-thì-giờ-vào-vệc-suy-nghĩ-tinh-oán, dự-doán-tiên-liệu hoặc-về-những-việc-rất-gần-hoặc-về-những-việc-xa-lắc-ở-quantity. Phun-kéo-này-bây-keo-khác, không-việc-gi-ngắn-dược-cuối-nó-làm-lại-sự-tinh-toán, lo-liệu, cho-tới-khi-sắp-thể-chứng-chưa-thời »

Cá-nhân-tinh-toán, iên-liệu-tho-thần-dò-mình-tố-bao, thi-các-chánh-khách-cũng-tinh-toán-tiên-liệu-cho-vận-nuóc-như-vậy. Cai-trí-là-tiên-liệu. Nhưng-tiên-liệu-thể-nào?

Ông Alfred Sauvy bảo-rằng-past-nhó-vào-các-con-số, phái-dựa-vào-những-bản-thống-kết. Ma-lúc-nay-cái-vấn-de-quan-trọng-nhất-là-ván-de

giảm-nhân-khẩu-tại-Pháp. Theo-những-con-số, những-bô-lão-sẽ-tăng-lên-gấp-rưỡi, số-thanh-niên-sẽ-giảm-di-hai-phần-ba. Bấy-giờ-nước-Pháp sẽ-chỉ-còn-có-29-triệu-dân-thời.

Theo-các-bản-thống-kết, thi-năm-1750, tỉnh-trung-bình-mỗi-cuộc-kết-bón-tại-Pháp-sản-sinh-dược-hơn-5-dứa-tré.

Năm-1830, số-sy-giảm-xuống-còn-4; đến-cuối-thế kỷ-19-còn-còn-3; ngày-nay-hi-còn-số-trung-binh-dó-chưa-dượ-hai.

Nếu-các-cuộc-sinh-sả-cứ-mỗi/ngày-mỗi-xuồng-giảm-xuống-theo-cáu-thì-sự, thi-tiền-năm-1955-dâr-số-nước-Pháp-không-duo-40-rệu-nó-đi, năm-1970-còn-đó-35-rệu-nó-đi-nhiều-là-diều-du-doán-của-nhà-bác-học Sauvy sẽ-không-thể-nào-thực-hiện-dược.

Mà-nó-u-ai-cũng-tin-như-vậy. Vì-cái-ngày-օ-đó, người-Pháp-did-biet-trước-rồi. Biết-trước, tài-nghy-σ-ay-sẽ-tránh-dược-vì-các-nhà-cầm-vận-mệnh-nước-Pháp-did-tin-ở-ông A-fred Sauvy.

Nhất-là-thống-ché Péteain. Lên-cầm-quyền, Ngài-ngoай-ngay-cách-cuốn-ván-tiền-dò-của-Đại-Pháp-quốc-gia. Chỉ-tiền-đò-một-nước-bao-giờ-cũng-quan-hệ-ở-dám-zan-dân, ở-dám-chống-rõ-và-là-cái-bồn-vua-là-cái-sức-mạnh-của-nước.

1.360.400 bô-lão-trên-80-tuổi, trong-số đó-có-21.900 bô-lão-tuổi-ngót-100 (từ-95-đến-99-tuổi).

Đó-là-tiên-liệu-như-vậy, chứ-không-phải-là-tiên-trí. Nghĩa-là-den-năm-1985, nước-Pháp-không-nhất-dịnh-bắt-buộc-phái-giảm-dân-xuống-còn-có-không-dầy-30-nhieu. Vì-còn-có-chữ-«này»-kia. Nếu-cái-dâ-giảm-nhân-số-không-theo-cái-dâ-từ-trước-den-nay, nêu-các-nhà-cầm-quyền-biết-tim-cach-dé-làm-tăng-nhân-số-như-Thống-ché-quốc-trưởng-Pháp-trees-giải-thuởng-khuyễn-lệ-các-gia-dinh-dòng-còn, giây-tiền-cho-trai, già-jay-vợ-lý-chỗ-g-dung-tuổi-v.v.. thi-15-17-nhiều-là-diều-du-doán-của-nhà-bác-học Sauvy sẽ-không-thể-nào-thực-hiện-dược.

Mà-nó-u-ai-cũng-tin-như-vậy. Vì-cái-ngày-օ-đó, người-Pháp-did-biet-trước-rồi. Biết-trước, tài-nghy-σ-ay-sẽ-tránh-dược-vì-các-nhà-cầm-vận-mệnh-nước-Pháp-did-tin-ở-ông A-fred Sauvy.

Nhất-là-thống-ché Péteain. Lên-cầm-quyền, Ngài-ngoai-ngay-cách-cuốn-ván-tiền-dò-của-Đại-Pháp-quốc-gia. Chỉ-tiền-đò-một-nước-bao-giờ-cũng-quan-hệ-ở-dám-zan-dân, ở-dám-chống-rõ-và-là-cái-bồn-vua-là-cái-sức-mạnh-của-nước.



kim-tu-tháp mới xây xong. Tinh phác ra số đá xây kim-tu-tháp nặng lời 6 tạ. Nay nả muôn p'tá hủy kim-tu-tháp, thi nước Ai-cập hiện thời không kiêm dầu dứa tên kim-tháp và nhà-công.

Kim-tu-tháp mới bê dài 232 m. 805' và cao 148 m. 208, có 203 bậc, trước kia phủ một lần là hoa nhau bông, nay đã bị hói-gian phá mòn đì, Kim-tu-tháp phủ kín một diện-lich hồn 5 mầu tẩy, than do được hơn 2 550 000 m. khối.

Bắt chước Bonaparte, người ta tính rằng nếu men số đá ở kim-tu-tháp xáy đé, thi xáy được một con đe cao 2 thước dây 50 phần chạy sát mèn tẩy châu Á, từ thành Lis-bonne đến thành Varsovie.

Về sự đỡ xô, kim-tu-tháp đã là một kỳ quan, về sự quy mô đúng mực, nó cũng khiến nhân-loại ngày nay kính ngạc.

Nên kim-tu-tháp là một hình vuông rộng mỗi bê 232 thước 805, đóng thật tuồng bằng. Nhì là bốn góc thi vuông chấn chám. Lấy thước đe, góc nào cũng đúng 90 độ, có lèch chỉ lèch đe, một phần trong 7000 phần của góc vuông.

Năm sáu ngàn năm xưa, mà người ta tính toán được đúng mục như vậy, thật là một sự kỳ.

Gáo-sí Moreux kể chuyện rằng ngay xưa khi phái bộ nghiên cứu do tướng Bonaparte phái đi kính dạc xứ Ai-cập, ấy kim-tu-tháp làm điện ma do thi la thay, họ thấy những doi-giác uyên (diagonale) của kim-tu-tháp kéo dài mili 14, thi bao Bao

vào gữa kín cả giải châu thê sông Nil ra tới mũi cửa hè.

Đường kính-tuyn hay đường lì-ngo-tuyn tức là đường tuyn đi từ phía bắc xuống phía nam qua đỉnh kim-tu-tháp, chia miền châthồ thành hai phần đều nhau hết sức.

Gáo-sí Moreux kết luận rằng người xưa có ý kiến-trú như vậy, chứ không phải là một sự ngẫu nhiên đâu. Như thế, người có Ai-cập phải là những nhà kinh-học-bác tài tinh bực nhất.

Đường kính-tuyn đó như vậy là đường kính-tuyn lý-tưởng, hon cả đường kin-tuyn Greenwich ở nước Anh là đường kính-tuyn cũng làm căn cứ cho các sự tinh vi. Về trình độ rá quan hệ cho nghề hàng-hà và hàng-không.

Là nữa đường kính-tuyn đó chia số đá người ỏ được, làm ha phần rát đều nhau.

Nên lấy kim-tu-tháp làm trung tâm điểm vẽ một cái vòng tròn vòng vong quanh trai da, song hành với đường xích-dao, rồi vòng tròn do ta vòng tròn chứa nhiều lực-địa huyệt.

Gáo-sí Moreux lấy làm kính ngạc mà đạt câu hỏi này:

«Những người kiến tạo nên kim-tu-tháp đã di quanh hoang-cửu và đã họa bản-dò trái đất chăng?»

Con số 3.1416 đã có sẵn ở kim-tu-tháp.

Là nữa là diện-lich một hình vuông mỗi chiều bằng chiều cao kim-tu-tháp (148 m. 208), tino ra bằng diện-lich mỗi mili tam giác-điền-tri (diagonale) Ỏ nền kim-tu-tháp là thấy 25.800 ngay.

Không dàn-lộc có nào linh

một mố học-thuật bí hiểm mà họ không truyền lại cho doi-sau.

Nên dù sao, các nhà kinh-học ngày nay cũng phải ngông minh khán-phuc không hiểu người có Ai-cập đã làm cách nào mà định được chính hướng ya phae-boch qui-mô kim-tu-tháp bằng cách nào mà đường kính-tuyn Bắc-Nam đi qua đỉnh tháp là đường kính-tuyn dày nhất trên trái đất, di qua nhiều lực-địa nhâ, và ít biến nhất.

Đường kính-tuyn đó như vậy là đường kính-tuyn lý-tưởng, hon cả đường kin-tuyn Greenwich ở nước Anh là đường kính-tuyn cũng làm căn cứ cho các sự tinh vi. Về trình độ rá quan hệ cho nghề hàng-hà và hàng-không.

Là nữa đường kính-tuyn đó chia số đá người ỏ được, làm ha phần rát đều nhau.

Nên lấy kim-tu-tháp làm trung tâm điểm vẽ một cái vòng tròn vòng vong quanh trai da, song hành với đường xích-dao, rồi vòng tròn do ta vòng tròn chứa nhiều lực-địa huyệt.

Gáo-sí Moreux lấy làm kính ngạc mà đạt câu hỏi này:

«Những người kiến tạo nên kim-tu-tháp đã di quanh hoang-cửu và đã họa bản-dò trái đất chăng?»

Con số 3.1416 đã có sẵn ở kim-tu-tháp.

Là nữa là diện-lich một hình vuông mỗi chiều bằng chiều cao kim-tu-tháp (148 m. 208), tino ra bằng diện-lich mỗi mili tam giác-điền-tri (diagonale) Ỏ nền kim-tu-tháp là thấy 25.800 ngay.

Không dàn-lộc có nào linh

nhà này nữa mới lạ hơn. Tinh đường kính một cái cột, một cây gỗ chẳng hạn, người phương Đông ta thường do vòng cây gỗ, rồi chia ba tay một phần; phần đó là đường kính (phản tam thứ nhất).

Số ngày trong một năm đã ghi sẵn trong kim-tu-tháp. Tại Ai Cập có hai thứ thuộc đe, Thứ, thường để thứ dài dằng. Thứ thuộc thứ dài các Giáo-đe dùng kính vòng tròn (diameter) bằng một phần ba đường vòng tròn (circumference). Nhưng thế cùa chưa được dùng lâu. Mãi đến thế kỷ thứ 16, các nhà toán-học mới phát minh ra con số Pi để tính vòng tròn và diện tích hình tròn, tức là con số 3.1416.

Thế mà con số người ta làm bao lâu mới thấy đó, đã già sáu tại kim-tu-tháp từ mấy trăm đời nay. Thực vậy, Cộng-bon-ctiu kim-tu-tháp tức là gấp bốn lần số 232 m. 805, người ta thấy chia-vi-nê kim-tu-tháp tức là 921m.22. Chia con số với hai lila coi-sa eae, kim-tu-tháp tức là 298 (thuộc 416, tiền-tai) là thấy con số Pi tài tinh kia!

Như vậy, những số lõi của chiều cao, chiều rộng kim-tu-tháp đều như dụng và có ý nghĩa, chí không phải ngẫu-nhiên mà thành. Gáo-sí Moreux viết rằng: «Nhà vua ngon tháp duy nhất là hoàn-cầu ба đích thi là để tượng-trưng một giái-điệu quan trọng; tri-não loài người đã phi lòn bổi bao nhiêu công-trình để tìm ra

cái giá-tri đó. Cái giá-tri đó chẳng hiểu người này kim-tu-tháp đã học được ở đâu. Bi-mặt.

Số ngày trong một năm đã ghi sẵn trong kim-tu-tháp.

Tại Ai Cập có hai thứ thuộc đe, Thứ, thường để thứ dài dằng. Thứ thuộc thứ dài các Giáo-đe dùng kính vòng tròn (diameter) bằng một phần ba đường

được đúng số ngày trong một năm, kè cá can Hy-Lạp, dân Trung-Hoa, dân La-Mã. Bởi họ không biết đọc cuốn sách lớn kia là kim-tu-tháp.

Thật vậy nếu người ta nhầm số 3.1416 (tức là số Pi) với chiều dài hanh-long đi vào phòng Hoàng-Cung trong tháp, thi người ta sẽ thấy con số 365 242 là số ngày trong một năm, không thừa thiếu một chút.

Muôn biêt mặt-lượng (density) của trái đất cũng không khô gi. Cứ nhau khối-lượng (Volume) của kim-tu-tháp với 2,06 thị-tri khắc tìm ra.

Số 2.06 là mặt-lượng dá zay tháp vậy.

Đang trước những sự kỳ-di đó, Gáo-sí Moreux tỏ ý ngạc-lòng nhận thấy rằng các nhà bác-họ Ai-Cập là một phần trong 10 triệu phần của đường bùn-kinh-thi từ bùn-dye tới trung-điểm địa-đất.

Trái đất ở bắc và nam-cực thi dẹt, & đường giao-dạo thi phẳng ra, hơi ngiangle nghiêng ra một bên theo con đường vận-chuyển. Thành ra trái đất cũng lung-lay như kiêu-ty con quay, cái trực do chuyển-dòng từ châm-chết, tinh ra phải 25.800 năm mới xoay hết một vòng. Con số 25.800 để ở kim-tu-tháp đã có sẵn. Cái công số lõi (mỗi thước thâa có 25 lắc) của hai đường đối-giác-tuyn (diagonale) Ỏ nền kim-tu-tháp là thấy 25.800 ngay.

Không dàn-lộc có nào linh nhả tri-ba chưng, đã bao khép biển thuộc bắc nhô tại đông-phía, iết hòn hỏi các thứ đầu có tiếng tại đây, 2546 mít vo. Đại lý Dava - Thắng 50, medicamentos Hanoi

# DONGA

Như chẳng hạn, mấy mồi tung quan và ký-hà học cả ra sau này :

**Chiều cao dựng đứng (hauteur verticale) của tháp Mông & Sân 8 (5/8) của một bờ nón vuông.**

**Điện tích nền kim-tự-tháp so với diện-tích một bờ tam-giác nghiêng, thi đúng như là số 10 với số 4.**

**Còn phần 10 đường đối giác - tuy-nến của nền tháp bằng 2 lần chiều cao**

**Chiều cao tháp bằng đường bán-kinh một vòng tròn dài bằng chu vi nền tháp.**

**Phía trong tháp cũng vậy, chẳng cái gì là làm cầu - thâng đầu nhiên.**

**Chiều cao Hoàng-Cung giữa Tháp, tinh từ nón lên tới tròn vừa nửa lèn** tới tròn vừa nửa lèn **dối-giác-tuy-ển** cửa phòng đó.

**Trần Hoàng-Cung ở vào giữa một phần ba chiều cao của tháp.**

**Nền hoàng cung & vào chỗ mà diện-tích bình diện nền tháp. Trong Hoàng-Cung có một cái thang bằng đồng thạch nhiều ngói bão là mộ nhà vua. Chiếc quan-tài đó ngắn hơn chiều dài một bờ nón tháp 100 lila.**

**Khoi lượng của quan-tài đó ở phía ngoài bằng đôi khôi-lượng do ở phía trong.**

**Khoi lượng của viên đá dưới đáy quan-và bằng nửa khôi-lượng các thành quan.**

**Quan-tài đựng được một số xuốp nặng bằng một livre Anh hiện thời, tức là 455gr80.**

**Một phần tư khôi-lượng của cái quan-tài ở trong vòm bằng một thứ do lượng Anh**

**Đường dài từ mặt đất lên mặt trời dài bao nhiêu, là một vấn đề khó giải-quyet và cũng, vậy mà kim-tự-tháp cũng có sẵn.**

**Trước Tây-lịch kỷ-nguyên mới như bác-học Hy-lạp tên là Aristarque trường-ràng đã từng đưa chiều dài đường đi từ mặt đất lên mặt trời là 8 triện cây số.**

**Hai mươi thế-kỷ sau, nhà bác-học Kopferlin trường-ràng từ mặt đất tới mặt trời xa nhường 58 triện cây số. Thế còn là ít. Các nhà bác-học sau-dai tinh ta những 152 triện cây số.**

Năm 1900, mười tám dài thiên-văn khắp hoàn-cầu họp nhau lại khảo-sát điều đó. Ngày nay, người ta nhận rằng mặt trời xi cách mặt đất tới 149 triệu cây số. Nhưng chưa chắc là đúng.

Vậy mà, cứ nhân chiều cao kim-tự-tháp lên một triện lila, tự khắc tìm thấy con số đó, tức là 148.266.000 cây số.

Nếu người ta nhân tíc kim-tự-tháp tức là 25mm4264 với 100 ngàn triện thì người ta sẽ thấy số đường dài địa-cầu xoay trong 24 giờ. Nhân số đường hào là đường thước Anh hay thước Pháp.

**Người ta 16-nhận ra hàng mấy trăm con số là lung-nhú**

**Giải thưởng NOBEL**  
Sang lớp từ năm nào? 7' nghĩa là con số mà mỗi năm khai hoa hoa đều phải chia? 7' các bờ biển của Rio de Janeiro?

**YUA CỦT-MÌN VÀ CHIẾN-CỤ**

**Alfred Nobel**  
Cái tên khai-sản rùi đây sẽ vĩnh-viễn để đời biển bắc và vùng biển của muôn-nhóm-nghịp NOBEL

vậy, kẻ ra không chung. Các nhà bác-học đều phải suy-nghỉ và ngaga-nhiên trước những con số đó, mà họ chắc không phải là những sự ám-hẹp ngẫu-nhiên.

**Người có Hy-lạp lập nên kim-tự-tháp để đánh đẽ hau thô hay để truyền lại huấn-nhưng-cô-học của mình và kiến-trúc, địa-ly, thiên-văn, kinh-hà-học, oán-học bằng một cách thực tiễn cụ-thể? — Không hiểu.**

**Mỗi bức đá, mỗi nguyu-tường là một lối tiên-ri hay một bài tinh hoặc-nhiên của người đài cỏ**

**Ngoài những điều nói trên, kim-tự-tháp còn là một bộ sú-ký viết bằng những bức đá, những nguyu-tường, những hành-lang, những phòng-đá. Bộ sú-ký hoàn-toàn nhất và dày-dà nhất, vì là một bộ sú-ký gai-chép dà các việc xảy ra từ đời thương cõi đón những đời sau, chung những đời sau các nhà kiến-tạo nên tháp mà thôi, mà chép cả các việc đài sau chúng ta ngày nay nữa. Một bộ sú gồm hết thảy lịch-trình tiến-hóa báu thỏi-hoa của nhân-loại. Ở ngần xưa và ngần sau. Một bộ sú có hình ảnh đồ-xó, một bộ sú không có văn-tự gi, người thương chúng ta không ai đọc nổi, dù các nhà bác-học ở cuối thế-kỷ trước là đọc được mà thôi.**

**Họ đọc như thế nào và đọc thấy những gì?**

**Cái nhà cái tíc kim-tự-tháp đó là thứ tíc do dài 25mm4264 nói trên kia. Cái đó là cái chìa khóa mở**

**tung chỗ mà đài May, chỗ thi-một-tác là một năm, chỗ thi-một-tác là một tháng.**

**Ký-nguyên Adam, tò loài người bắt đầu từ cái nguyu-tường ở cửa vào phía Bắc liền với cái trại hành-lang chính. Chỗ khởi-thứ đó họp với ngày thu-phản, vào đêm ngày 22 September năm 4000 trước Thiên-Chúa giáng sinh.**

**Từ đó trở đi, thi-gian sẽ di-mãi và cho-chung & giữa kim-tự-tháp, & chỗ sinh-nhận vào năm 2001 sau Chúa Jésus.**

**Nhà bác-học Georges Barbier nói rằng: «*Dùng edì tict do làm vi-nhất cho thời-gian, nhà kiến-trúc kim-tự-tháp định ý lấy edic con số đài chép số. Vì vậy, tại tháp Ghéops, không có lối bi-ký nào, không có chạm khắc hình-thù gi, ở ngoài sảnh như ở trong, khép hàn với những tháp khác.»***

**Những nén-hiệu quan-trọng trong lịch-sử nhân-loại từ cõi chí kim-dau ghi chép chấn xá-thực bằng da hứt.**

**Chúng ta thử xét xem niên hiệu sinh, héra của Chúa Jésus Christ — ghi như thế nào.**

**Niên-hiệu này tinh ở nón phông Hoàng-Hậu. Đây giờ kim-tự-tháp dung được 3998 năm và kí-nguyên đã khôi-dục bốn năm.**

**Công số đó là, người ta thấy đúng ngày thứ bảy 4 Octobre theo lịch Grégorius tức là lịch ngày nay. (Nhà nhà bác-học khai ra rằng ngày 25 Décembre tức là Noel không phải là ngày**

**sinh nhật Chúa Jésus. Ngày ấy là ngày lễ ăn mừng thán-mặt trời có từ thời cổ, trước khi có đạo Gio-Ta. Nhà Chung chọn ngày kí làm lễ sinh-nhật chúa Jésus là có ý dung-hoa bọn vò-dạo chua theo Chúa, vì ngày 16 đó chính họn vò-dạo (paines) cũng cù-hành theo cù-tục).**

**Theo kim-tự-tháp, sứ-mạng của Chúa Jésus lâu trong 818 ngày. Theo thánh Saint Jean trong kinh Evan-gile thì điều đó rất đúng. Ngày tháng-phản chịu tội thi-de thầm hành-lang-lon (grande galerie) fin-dịnh: 7 avril 30 theo lịch Julian.**

**Ông Georges Barberin nói rằng chỗ này quan hệ kín, nếu người ta biết rằng trong thần-thue Ai-đập, hành-lang lớn kinh dung thời-dai của chúa sưu-thỗ. Như vậy, hành lang này tượng trưng kí-nguyên Gio-ta-giao khôi-thúy bằng ngày Chúa Jésus hồn-thân và phye-sinh.**

**Đại hành-lang dung ở niên hiệu 1644 là năm xuất hiện những hòn-za đầu tiên, năm mà người ta cho là khởi-thụy kí-nguyên khoa-hoc.**

**Có dùng cách «dọc» sít bằng ticc do, người ta tìm được nhiều niên-hiệu rất xác-theo, để khai-nhà đêm ngày 4 tháng ngày 5 Aout 1914 là đêm hốt haju bắc tôi haju là tên của Ruth ghi cho Đức; ngày 18 janvier 1918 là ngày thành lập Dân-quốc Nga nô-viết; ngày 11 Novembre 1918 là ngày kết-liên cuộc Âu-chiến, ngày 22 décembre 1918 là ngày khởi-cuộc-nghị-hòa giữa bốn nước tại Luân-dôn;**

**ngày 10 noct 1920, ký hiệp-ước Sèvres, xóa bỏ nền bá-chủ của Thổ-nhĩ-ky; ngày 11 juillet 1927, đóng đát là Jérusalem, nói Oliviers lò-ast, Thổ-nhĩ-ky không nhận Hồi-giáo là quốc-giáo nữa; ngày 25 mai 1928, khởi-nan kinh-tô khống hoảng hoán-cầu; ngày 16 septembre 1936 là ngày hốt nạn khống-hoảng kinh-tô. Qua nhiều niên-hiệu khác nữa, người ta dùng bước trước bắc-tường Hoàng-cung hợp với ngày 20 noct 1953.**

**Đo bờ cao Hoàng-sung tính ra người ta thấy năm 2001.**

**Bó không thể là năm tận-thổ được. Trước kim-tự-tháp có người đài, sau kim-tự-tháp vẫn có người đài.**

**Duy người ta chưa biết ngày 20 noct 1958 (tức là 8 năm nela) trong thế-giới sẽ xảy ra việc gì quan-trọng, sẽ là ngày hạnh-phúc hay khê-ho-chân-loại?**

**Năm 2001 sẽ là một năm quan-trọng như thế nào, và về phương-diện gì?**

**Ngoài những lời tiên đoán về hình do, cách thức kiến-trúc bao trong kim-tự-tháp cũng có một ý-ngữ riêng. Đầu-dần vào kim-tự-tháp, lối đi dốc xuống, biểu-hiệu sự xu-hướng của loài người và những điều-thứ kín. Đầu-hanh-lang đầu tiên, loài người bắt đầu thương-tiến chỗ đeo-dứa cao-thuong. Trên-mãi sau đây nơi sang sáu-cái-dai hành-lang, loài người không thuong-tiến và**

**mặt-tinh-thần nữa, mà chỉ tiễn theo chiều dài thời.**

Lời người từ đó sống trong  
chỗ đảo lợn, (theo hành lang  
thấp phải khom lưng mới đi  
được) sau mới thấy kinh sảng  
hạnh-phêng ở trong phòng  
Vua:

Tất cả ý-aghla trên đều  
hợp với các điều ghi trong  
sách Cự-nơ-va và sách Tân  
mộc và các điều-số trong Tứ  
kinh.

C

Bằng áy điều nói ở trên  
chỉ là những điều ngán-  
nhiền-kì-hoàn? là những  
diễn-nghệ thời nay tưởng  
tượng ra? Người xưa khi  
làm kim-tự-tháp có định-ý  
gì hay không? Hay Hết cát  
lên mòi ôn khang-âm kỵ đị?  
Bé bõ da, tướng đâ dâ tìm  
ra những niêm-hiệu lịch-sử  
là chuyện hia-dật không  
đặng tin chẳng?

Bằng áy câu hỏi đều khó  
trả lời. Vì kim-tự-tháp còn  
đó. Bằng chứng còn đó. Các  
nhà bác-học thế-giới đều  
chưa phép không hiện vi sao  
vô khôn, đám chồi cài cài  
tài học uyên-thâm của người  
của A-cáp.

Và chẳng, không có là một  
tổn-kim-u-tháp lại chứa  
hàng trăm ngàn sự-ám-hợp  
ngắn-nhìn. Nói ngắn-nhiên  
kim-hợp là nói sự-hợp-hoàn,  
sự-i-khi, sự-hỗn-võ,

Đồng này, cài gi-công-ám-  
hợp, thô-bí gọi là ngắn-nhiên  
quyết không thông.

Tu không nản ôm giàk một  
thành-kien nào. Song dù sao  
tất cũng phải nhận rằng  
những việc ảm-hợp do tài  
không phải là ngắn-nhiên  
mà là cùi-ý.

Đến ngày cuối-sứ ký-tiền-  
tuế giáp bằng bực đâ, ường  
đa phong đâ, là điều khó tin

hơn hết, ta cũng có thể tin là  
có thể có được.

Thật vậy, đối với những  
nhà bác-học đã định được  
chính-hưởng, đã xếp liều  
được những số-pairs đã với nhau  
không cần với cái gì, đã lấy  
kim-tu-tháp làm cái cõi-mõe  
danh-dau cho xứ A-cáp và  
cho hoan-chung, thì khoa-ti  
tướng chẳng còn là một  
khoa bí-mật, huyền-ho-a.

Khoa ti-en-tri là gì? Chỉ là  
khoa hoặc-nhiên toán-pháp  
ma-thi. Người dân-sản bạc  
doan được bón đồng hòn  
trong hòn mây đồng sáp mây  
đồng ngứa mà được bực, là  
nhờ ve cái gì? Doan được  
bụi người ta chờ quẩn gi-dợi  
quán gi, hay chờ quán gi,  
danh quán gi; doan được  
quán tay của người ta là  
quán tay hay quán xi; biết  
trước được ngày mai rồi sẽ  
mưa hay sẽ nắng; doan được  
người ta chờ chờ mình có  
việc gì; doan được lão-báo-  
động này tinh-minh có bị  
ném bom hay không; doan  
được trời này Đức sẽ thắng  
hay bại v. v...

Là nhờ về cái gì?

Là nhờ khoa hoặc-nhiên  
toán-pháp (*calcul des proba-  
bilités*) vậy. Nó khoa này:  
mà xưa Tôn-Tần doan được  
rằng ngày ấy, giờ ấy Bàng-  
Quán-éu-lết Mâ-Lang, Gia-  
Cát-Luong doan được Tao  
Thảo sẽ cay-tiên theo Hoa-  
Dung uña-lô, v. v.

#### THỦY-CHE PÉTAM X HỘI :

« Họ lính cũ phải luyện tập  
thần-thí cho tráng kiện để  
bí giờ dù vào học hành,  
mà sau đó sẽ sám-tham-đò  
và nêu cái-top qua qua-gia,

Khoa này chính là một  
khoa toán-học cao-siêu, cần  
nữ vào những tài-liệu, dịch-  
xác đã được định những  
việc số-pairs xảy ra hoặc có  
những lý số-xảy ra.

Nghiên-cứu khoa này đến  
nay đến chốn, vẫn-cứ vào  
những tài-liệu, ở-kim dày-  
đâ, người ta chẳng những  
đoán trúng những việc sẽ xảy  
ra ở trăm ngàn năm sau, như  
doan ngứa mà chát-kim-tu-  
tháp A-cáp hoặc như ông  
Trạng-Trinh nhà ta, ông  
Nostradamus nước Pháp.

Bởi vì, nếu người ta có thể  
đoán trúng bài bô-liong ở trên  
tay người, dõi-dâ-én có những  
quán gi, chờ mứa quán gi,  
hay coi mặt bài các người  
trong cuộc hội-dung được  
sày bài sky mà người hán  
cạnh là sky gi thi sao lại  
không có doan-biết trước  
được sau trận Án-chiến 1914-  
1918 tất có nạn kinh-tâ  
kuang-hoảng, sau nạn kinh-  
tâ khung-hoảng sẽ có những  
việc gì xảy ra v. v...

Mầm là người ta nghiên-  
cứu song-pu với những tài-  
liệu đây dâ và xác-thực khoa  
toán-học hoặc-nhiên đến chỗ  
tinh-vi.

Tài liệu là một yết-tô chán-  
thiết cho khoa toán-học này.  
Bại khâi như muốn doan  
quán bài, hãy ở bài người  
bên cạnh, bắt phải có các  
quán ở mặt bài mình và bài  
người khác, cõi-pu quán  
bài ấy của mình làm tài-  
liệu thi nhiên-hệu mới doan  
định được.

ĐÓ LÀM SAO LÀ VĂN-HỌC

## Xem-tiòng là một khoa rất tinh vi

Trước đây non muối năm, trên báo Annam  
Nouveau, cụ Nguyễn-Văn-Vinh có viết một  
bài nô-nudden về thuật xem-tiòng của người cao-dân  
Việt-Nam. Bài luận này viết rất xác-đúng và  
rất vui, được đọc-ghé hót-réc tinh-thuật.

Bại khai cụ Nguyễn non rắng:

Dân Việt-Nam là một dân-rất-tinh-vi  
thuật xem-tiòng của người Tua mà nem  
người nem-van-han. Theo lanh-tinh  
của người Tua, chẳng khó khăn chút nào,  
thi cao-bac thuộc những dân-dâ-lập thành  
trong sách thi-dụ như người hâ-cái-tai  
kiểu-thi này thi-giá, người có cái-mái-kieu  
thi-kia thi-nghéo, người có cái-trán-thi này  
mà làm-danh-anh, người có cái-cam-thi kia  
thi-khi-van-van... chẳng cần phải suy-xét  
tinh-toán gi.

Nghĩa là, không hiểu những người khai  
đắp-ráu những dân-lập thành đó ngay xuă  
sô-nhô một khoa-hoc gì sô những kinh-  
nghiem-thi nào, chứ ngay nay cái-má-thuật  
thi-lập-thanh-sản-sáng đó không phải là  
một khoa-hoc mà chỉ hiph-lập thành một cái  
thuật-má-thuật. Tuy những điều đó làm-thep-  
nghiem-nhieu khi-công-dung, song đối với  
những khô-ae khoa-hoc ngày nay, hêt-thay  
những điều-lập-thanh-nào mà không dung  
biển-shang, và lý-luận giải-nghia được, dù  
đi-cot là mồ-hôi, giả-dối không-dáng-tin. Tím  
nhưng điều đó là tin, nhung-nic-nham

Các nhà khoa-hoc Án-Mỹ không tin-nham  
nhu-ta. Họ dùng phương-phap khoa-hoc và  
cán-cứ vào khoa-hoc mà khao-sát-quan-đang,  
coi-thể-càng-khuynh-mai vâ-không-nhị-hiệu-ra  
trên mặt người ta, rồi suy-tinh, phân-doan,  
thua-trú, qui-nop thành những lè-luật doan  
đem-thi-nghiem-mot-lan-nâu, nêu-dâng-không  
vai, thi-nhưng-lết-lè đó-thue-hanh-dâi với  
những người cũng như đối với mọi người mà  
thai.

Nhưng già-làu, mọi người Pháp nào đọc  
đai-báo châu-eu Nguyễn, muốn học thuật xem-  
tiòng-một-cáu người Nam, tất không-thể  
nêu-hoc được, dù hỏi-hỏi nga y-ore Nguyễn  
đâ đâ.

Vì sao?

Vì-thiên-dâi, họ kinh-nghiem già-nap,  
nhung-có-phuong-phap, thông-kết gi, chí

khô-ae y-hội châ-bâi khâ-el ngón-trayen.  
Công-vi-thâ-mà từ-bao giờ-lết-giò-thông-tu  
đa-vân-biết-xem-tiòng người xong-chu-ô  
một khoa-hoc xem-tiòng.

Các-thông-tiòng người minh-dâu-phai-theo  
cái-thuật-xem-tiòng của người Tua mà nem  
người nem-van-han. Theo lanh-tinh  
của người Tua, chẳng khó khăn-chút-nào,  
thi cao-bac thuộc những dân-dâ-lập thành  
trong sách thi-dụ như người hâ-cái-tai  
kiểu-thi này thi-giá, người có cái-mái-kieu  
thi-kia thi-nghéo, người có cái-trán-thi này  
mà làm-danh-anh, người có cái-cam-thi kia  
thi-khi-van-van... chẳng cần phải suy-xét  
tinh-toán gi.

Nghĩa là, không hiểu những người khai  
đắp-ráu những dân-lập thành đó ngay xuă  
sô-nhô một khoa-hoc gì sô những kinh-  
nghiem-thi nào, chứ ngay nay cái-má-thuật  
thi-lập-thanh-sản-sáng đó không phải là  
một khoa-hoc mà chỉ hiph-lập thành một cái  
thuật-má-thuật. Tuy những điều đó làm-thep-  
nghiem-nhieu khi-công-dung, song đối với  
những khô-ae khoa-hoc ngày nay, hêt-thay  
những điều-lập-thanh-nào mà không dung  
biển-shang, và lý-luận giải-nghia được, dù  
đi-cot là mồ-hôi, giả-dối không-dáng-tin. Tím  
nhưng điều đó là tin, nhung-nic-nham

Các nhà khoa-hoc Án-Mỹ không tin-nham  
nhu-ta. Họ dùng phương-phap khoa-hoc và  
cán-cứ vào khoa-hoc mà khao-sát-quan-đang,  
coi-thể-càng-khuynh-mai vâ-không-nhị-hiệu-ra  
trên mặt người ta, rồi suy-tinh, phân-doan,  
thua-trú, qui-nop thành những lè-luật doan  
đem-thi-nghiem-mot-lan-nâu, nêu-dâng-không  
vai, thi-nhưng-lết-lè đó-thue-hanh-dâi với  
những người cũng như đối với mọi người mà  
thai.

Nhưng người Án-Mỹ cũng-tin-đi-xem-  
tiòng, và xem-tiòng-rất-tai.

Vì-xem-tiòng-dâi với họ là một khoa-hoc  
chi-tinh-vi. Người xem-tiòng không-phai-là  
một-ông-khoa-thi-truyet-hay-là-một-nha-pho

lâm-bôm-là-sha nghĩa như thường thấy ở nước ta. Trái lại, người xem tướng được lâm-khoa-hoc và công-chang linh, trong, phải là một vi bác-sĩ y-khoa dày công nghiên-cứu và học-vấn uyên-báu, hoặc một nhà trinh-thứn dài-lai thoảng nhìn mặt; một người nào ta biết được nhiều di-ving người ấy.

Thật thế. Họ xem tướng, không phải chỉ là... xem tướng như người Tàu, người ta. Họ xem tướng là xem cả cơ-thể, xem cả phu-nữ-tạng, huynh-mach trong người. Dại khái như khi đã khảo-cứu được dịch xác rằng hổ người có bệnh ở đầu-tai-biểu-lộ ra ở mài và bì-khoa là như thế nào, thì chỉ nhìn mài ta, họ cũng đoán đúng, được trong người ta đang có bệnh gì đó. Hoặc đã khảo-cứu ra được rằng hổ nết mặt như thế nào, với rán hiện ra ở đâu, thì người ta đang mặc hoặn rắp mặc bệnh tại gi, thi chì xem nết mặt ta là họ đoán được bệnh-hoạn và vận-mệnh ta, không sai.

Như bác-sĩ Toulouse, người Pháp, em tôi qua một người tu-dung thay đổi linh-nổi, rồi kinh-luận rằng, người ấy bắt đầu bị bệnh toàn-thân bắt-đại, và đến độ năm-40 thì chết. Vợ-bệnh-nhân với đam-chồng vào hôi bao-hồm nhán-thé, sau đúng năm-45 thi người chồng chết, người vợ đượcanh mòn lòn-bồi-thuống-le.

Bác-sĩ lại cho ta biết rằng: có mà biết trước rằng trong 10 năm hay 20 năm sau, một người đó sẽ mắc bệnh hổ. Góp phái là thân-thân-mẫu-nhikhem gi đâu? Vì các cuộc nghiên-cứu y-học đã cho hay rằng cái nết biếu-lộ bệnh hổ thường hiện ra ở thân-thân với người trước khi người ấy mắc bệnh độ 5, 6 tháng hoặc độ 10, 15, 20 năm. Vậy thi với một cái mìn lò ở ngoài da, nhà y-học chuyên-môn có thể tiên-đoán rằng 10 năm hay 20 năm nữa, tên X hay tên Y sẽ mắc bệnh hổ.

Sau thế nữa, bác-sĩ Toulouse bảo rằng người ta có thể biết trước, cả một tai nạn hay sự thất-mạng sắp tới, chẳng hạn như những người mắc bệnh bại-thần kinh-niên,

khi khám thấy trong máu họ luôn luôn chứa niêm - tố (uric) quá độ thường, thi thấy thuốc cũ thè nói trước rằng bao giờ họ sẽ chết. Một người ta thường thường có trung-binh mỗi lít máu là 0gr 25 tới 0gr 40 chất niêm-10 (uric). Nếu thấy máu người bị thận mỗi lít tăng lên 1, 2 grammes niêm-10, thi bệnh-phản sẽ chết nết trong năm ấy; nếu tăng lên tới 2, 3 grammes niêm-10 một lít, thi bệnh-nhân chí trong vài tháng là ra ma.

Các nhà y-học đã khảo-nghiệm rằng khi người ta cảm lạnh, gắt gông là tại những lỗ-gei thuộc bộ sinh-lý, hoặc như óc bị khinh-thich, chẳng hạn... và đã biết khi óc sập hoặc đang bị khinh-thich thi nét mặt người ta thô-néo, nên đoán trước những con gián-dữ, những cuộn eai nhau là việc rất dễ dàng đối với các nhà y-học.

Văn-hào Voltaire ngáp-xua khuyên các người xin việc nên hỏi rõ giá-nhận các nhà quyền qui xem-eai ống lồng súng hóm đó có đai ra sau được dễ dàng không.

Như vậy là vì văn-hảo công nhận như nhà y-học rằng khi trong người khinh-thich bệnh-thick thi tình-nết mới được vai-hòa, Bác-sĩ Toulouse khen là văn-hảo nói rất đúng.

Còn nhà-trinh-thám, thi bác-sĩ nói rằng nếu người ta chịu khó ghi chép và theo dõi là can-cái các người đàn-dai, nghiên-reu-ché, bị bệnh giang-mai... thi lúc chúng con the-đu-ero-don-lúc thành-nhân thi người ta sẽ đê-phòng và tránh được nhiều tội ác và nhiều điều-dâng-lỗi, cho nhán-quản xâ-hội. Tên Weidmann phạm những tội ác ghê gớm bị bắt, người ta lừa-soái di-động của nó, xét ra được những điều này :

1.) Cha di linh-hồ 1914, ở nhà một mình với mẹ, phản-nan bị đói, đi ăn trộm từ thuở nhỏ.

2.) Án cắp ở trường-học.

3.) Án cắp ở sở-hoàng-viet, bị kiel-án treo và giam vào nhà-trong-giỏi.

4.) Bị 3 tháng tù và tội ăn trộm ngan-phien ở Canada, bị tru-xuat khỏi Canada vì 1 năm (tù và tội ăn trộm nhiều lần).

Nhà sản-mỗi lớn của thế-đại là  
PULLOVERS, CHEMISETTES,  
SLIPS, MAILLOTS V.V., chi có  
57 - 59, Rue de Haie, Hanoi. — Ban-hoa  
tháp Đồng Phục số 10, không cần-điền

5.) Năm 1931, bị bắt-đa 5 năm và 8 tháng tù và tội dùng kiel-giới ăn cướp tại nước Đức.

Sau đó, năm 1937 nó sang Pháp và gây nên những tội ác sau này :

Ngày 23 Juillet 1937 nó sang Pháp và gây nên những tội ác sau này :

Ngày 23 Juillet 1937 ám-sát Jean de Koven

Ngày 7 Septembre 1937 ám-sát Couffy

Ngày 4 Octobre 1937 ám-sát Janine Keller

Ngày 16 Octobre 1937 ám-sát Le Blond

Ngày 23 Novembre 1937 ám-sát Lesobre

Ngày 28 Novembre 1937 ám-sát Pommere...

Như vậy, một người già nết một tội, do không phái là lần đầu tiên già nết tội ác đầu. Nó phạm tội là Mu-rô, hoặc trong bụng-mẹ, hoặc trong bụng-bé, các nhà cầm-cán pháp-luat không biết, nên thường san-môx xua-tội ác, nó mới bị sa-tuối.

Vậy, nếu chịu khó xút kí lý-lịch con cái những kẻ thanh-vọng không lối như tội-nhân, người nghiện ruou-ka, người bị bệnh giang-mai... thi các nhà-thám-tử sẽ đoán-dung được rằng tên X đến năm-45 năm nọ sẽ bị bắt, tên Y đến năm-45 năm nọ sẽ làm xâng. Doan được như vậy để mà đê-phòng, gởi-trúp, làh lợi cho nhán-quản rất nhiều.

Đại-khai, khoa-xem-tướng đối với các nhà khoa-hoc Âu-Mỹ có phương-pháp và (hồng-kết) như-uy, chứ không phái là một khoa-hoc-huynh-bl hay đưa-dâm-gi. Nó đòi sự bang-trợ của tất cả các khoa-hoc khác: y-hoc, sinh-lý-hoc, giải-phân, luận-lý-hoc, tóm-lý-hoc v.v...

Thật ra, Trung-heo xưa cũng có những thuật-tuong-ip như vậy như xem-mach phai-tô coi-jie doan-bi: được cái, hung, van-hen, giay-sap, sinh-lý... như khoa-hoc-bi-toan, và cần-cái vào-c-vong, van, vanh, thiêt... các nhà y-hoc phuong-Dang cũng đoán-trước được việc sinh-tử của bệnh-nhân.

Nhung do dem là những khoa-hoc đã lập-thanh, luong-lý như khoa-xem-tướng, nghĩa là chỉ là những kiel-quá-tot cho khoa-hoc thời-xưa, chứ người thời nay không biết. Mì nào mà suy-diễn, giải-thich, thêm-bé đê cải-thien, khuech-truong cho thêm tiến-bé. Và cũng bởi thế mà trước mắt các nhà khoa-hoc, những thuật-uy chẳng-nhưng mất thời-các-số-hưu mà lại còn bị coi là những điều huynh-bl di-đoan.

TÈ-LUYỆN

NHÀ XUẤT BẢN

# BÁCH - VIỆT

40, Rue du Cuivre — Hanoi

Bi những sách giá trị mang đậm

biểu-một nghệ-thuet-tien-bo

Tuy và mang da de gửi cho M. PHÒNG VĂN HÓA

Tháng Junvier 1944 sẽ phát hành:

## CHUYỆN HÀ - NỘI

của Vũ NGỌC PHAN

Mà đã qua chờ Hà-nội ? Ai chưa đến Hà-nội bao giờ ? Ai thực là người ở đây Hà-nội ? Nếu chưa đọc CHUYỆN HÀ-NỘI chưa thể biết Hanoi ra sao. Hà-nội xưa, Hà-nội đep, Hà-nội cũ, Hà-nội mới. Người Hà-nội, y-phục Hà-nội, Hà-nội xưa cũ, Hà-nội văn-chuong. Tất cả mọi cõi-Hà-nội đều phai bằng những nét tài-tinh trong CHUYỆN HANOI, nêu-truyện ký-dau tay của Vũ NGỌC PHAN.

Mỗi cuộn giá \$2.50 (bản quý 1944)  
(Đã cho được lịch-sự và dẹp đê như Hà-nội kinh-kỷ, sách-in rât công-phu và trên cuộn nào cũng có chữ-ký của tác-gia)

ĐƯƠNG IN :

## XÔM GIĘNG NGÀY XƯA

văn-huynh của Tô HOÀI

## MUNG NGAY TIEU AU

bí tu sâm Nguyễn HỒNG

## NHÀ QUÉ

Nhà-thu-phát dài-dau tay của Ngọc GIAO

## MUNG KHON

bí tu sâm Ngọc ĐÌNH

CẨM KÍP. — Những ngón-dai-ly nêu  
những-nhận được giáng-xuân-mang-kinh  
Mì-hieu-tho ngay và cho-chieng-tu

# Hoặc-nhiên toán-pháp và khoa tiên-trí, bộc-dịch khác nhau thế nào ?

## NHỮNG TRUYỀN KỲ ĐI TỎ RÀNG NGƯỜI TA CÓ THỂ DOAN BIẾT ĐƯỢC TƯƠNG-LAI

Dân Việt-Nam là một dân thường tin đi đoán và việc bói toán để dự định tương lai, doan biết số mệnh của mình. Vì đâu lại có óc mèo tin đi đoán như thế? Không nói ai cũng hiểu là vì trình độ ta số dân chúng còn thấp kém, số người bắt thức từ quá nhiều. Để dốt nát thì át phải tin vào thần quyền và những lực lượng thần bí. Cũng vì một lối đó mà các dân tộc đã man và bản khai bao giờ cũng mê tin đi đoán hơn các dân văn minh nhiều. Số mèo tin bao giờ cũng đi ngược với sự học thức. V một xã hội mà việc học mờ mịt sẽ có mèo tin không sòn có đất mà đám khôi mọt rõ ruya nữa. Nói thế không phải là nói ở các nước văn minh việc bói toán không có hồn, nhưng số người tin đi đoán ở các nước đó là số rất ít. Các nhà khoa học Áu-lâu-ý trước đây nay vẫn để ý khảo cứu về các khoa tiên-trí và bói toán mà người ta vẫn gọi là những khoa học thần bí. Bắt bao người đã nán ion không câu trả lời như: « Có thể tin được bói toán chẳng? » « Có thể tin được khoa tiên-trí chẳng? » Nhưng chưa một ai có thể trả lời một cách đích đáng.

Ở nước ta, người ta vẫn tin bói toán, các lối xóm, các câu tiên-trí, nhưng người ta vẫn không hiểu vì sao mà tin, có nhiều người lại vì linh hiệu kỳ mà bói toán, rồi sau vì một vài sự ngẫu nhiên mà thành ra tin. Của những người sống vùng quê hoang vu, nông thôn, sốt sắng, phần nhiều là những người đặc dị vì kinh Phật mà phải tin

do với những khoa học thực nghiệm ví dụ người ta trồng rong khoa hoặc nhiệm toán pháp (calcul des probabilités) cũng chẳng khác gì các khoa học đoán thời thế theo phép tiên-trí thực ra thì hai khoa đó khác nhau phax, một khoa học dựa vào thực tế, còn một bên thì chỉ dựa vào những điều ta đoán mập-mờ.

### Thế nào là hoặc-nhiên toán-pháp?

Hoặc-nhiên toán pháp là một khoa toán học cao đẳng, chỉ riêng người nào có óc toán-học-hay người tài mới có thể hiểu được. Đó là một khoa học để tính trước các việc có thể xảy ra bằng cách nghiên cứu những định luật và những việc đố phản chiếu do sự may rủi gây nên. Việc tính trước các mặt một con quay trong khi đánh xắc xắc, việc tính trước việc sinh tử của người ta, tinh trước xem một phát súng nào sẽ trúng có thể dùng may không là những trường hợp mà người ta thường kể ra là có thể tính trước bằng cách hoặc-nhiên toán pháp. Những cuộc thực nghiệm của khoa-de và toán-học thường và toán-học về vật lý học làm cho người ta cần phải nghiên cứu rất sâu. Người ta lại có thể dùng toán-học để dùng để đi sâu vào việc nghiên cứu khoa hoặc-nhiên toán pháp và những sự thực nghiệm của nó và đối song hàng ngày. Hiện nay đã có một vạn cuốn sách có thể giúp chúng ta khôn khéo để dùng về khoa học đó, như cuốn « Le calcul des probabilités à la portée de tous »

của học-khoa hoặc-nhiên toán pháp) của Leconte và Delteil.

Nó ta dò ý về lịch sử khoa học đó thi ta thấy rằng từ năm 1645 chí có một cuốn sách của Galilée nói về đánh xắc xắc (jeu de dés). Mãi đến năm đó vì một bức thư của nhà thông thái Pascal ghi cho Fermat người ta mới bắt đầu chú ý đến vấn đề các luật về may rủi. Thế là về khoa học này người Pháp cũng đã trước những người nước khác. Sau này là lại thấy nhiều người Pháp nữa đã làm nghiên cứu về khoa đó. Cuốn sách thứ nhất nói về khoa hoặc-nhiên toán pháp là cuốn sách của Hayghens. Chính tác giả cuốn sách đó đã nói rằng ông rất thích đặt ra những định luật về những điều hình như không thuộc vào phạm vi 1/6 phần của loài người. Từ đây không một nhà toán học danh tiếng nào là không để ý hoặc-nhiên hoặc ít về khoa học rủi hay đó. San Leibnitz thi & Pháp có Jacques và Jean Bernoulli; & Anh có nhà thiên văn học Ach Halley và hồi thế kỷ 18 thi có người Thụy-sĩ Daniel Bernoulli, các người Pháp và Laplace là người đầu tiên đã khao cứu về thuyết nhằm lâu là một phần rủi hay trong sự nghiên cứu về khoa hoặc-nhiên toán pháp. Đến ngày nay thi có Joseph Bertrand, nhà toán học Henri Poincaré và Emile Borel là người đã có đóng nhiều và viết nhiều cuốn sách giá-trị về khoa hoặc-nhiên toán pháp.

Trước khi kể một vài tí để giải di nhất về khoa toán-pháp đó, tóm nêu giải rõ thế nào là hoặc-nhiên toán và nên nói rõ những phương pháp hợp lý mà người ta dùng để làm các phép tính đó. Như người ta vẫn thường nói, trắc luyet một việc xảy ra tức là xét xem việc đó có cơ xảy ra được

chẳng? Nếu dùng cách nói dân dã nhất về toán-học thì tính trắc luyet một việc mà người ta cho là sẽ đến tức là tìm biết phân số những trường hợp thích hợp làm cho việc có thể xảy ra. Để so với phân số tất cả những trường hợp thích hợp hoặc không cho việc đó có thể đến hay không đến. Muôn chặng biến, chúng tôi phải dùng một thi đùa giản dị nhất: cách chơi bida quay hoặc quay đít mà chắc hẳn ai cũng đều biết và có lẽ là mòn cờ bạc may rủi để chơi nhất. Vì hai người cùng nhau chơi quay đít: lấy một đồng tiền hoặc đồng xu bida cho quay tít rồi lấy bát úp lại, một người đánh sấp, một người đánh ngửa. Như thế ai cũng cho rằng cả hai người đều có sự, may rủi, thua, được ngang nhau. Nếu nói theo cách toán pháp thi người ta nói đồng tiền sấp hoặc ngửa theo phân số 1/2 hoặc 50/100. Nhưng ai để chơi bida quay đều tự phu rằng mình có một lối riêng để bida đồng tiền thế nào cho mình có thể được nhiều hơn thua. Kể đúng phuong phap để khiêu được đồng tiền sấp hay ngửa một cách có lợi cho mình thường bị người ta gọi là kinh gian, bace lận.

Nay ta xét một cái thi đùa phiền phức nghe là khó hiểu hóa: cách đánh xắc xắc. Con xắc xắc lục lăng có sáu mặt đều nhau: mặt nhì, nhì, tam, tư, ngũ, lục. Lực tác tên thi có Joseph Bertrand, nhà toán học Henri Poincaré và Emile Borel là người đã có đóng nhiều và viết nhiều cuốn sách giá-trị về khoa hoặc-nhiên toán pháp.

### Tủ sách quý

GIO' NÚI (của Ngọc Cầm) 1p20  
TÌNH TRƯỞNG của Lê-vân-Hugn 1p30  
MỘT TRUYỀN TINH 15 NĂM VỀ  
THUỐC của Lê-vân-Hugn 1p30  
CHÍM THUỐC GIỎNG HƯỚNG của  
Võ Văn Thiện 1p70  
QUỐC NGOẠI của Hồ Dunlap 2p 50

VŨ ANH MẠNG KHÔNG CÓ THỦ  
PHẨM của Ngọc Văn Tý 2p20  
BẮNG MÌ MẶT của Ngọc Văn Tý 1p10  
LÃO GIÁI BỆ KÍNH ĐEN của  
Nguyễn Văn Quí 1p05  
MỘN NƠI KÝ KHẨU (của Ngọc Cầm) 1p20  
NGƯỜI TÌNH NƠ KÝ KHẨU  
của Ngọc Cầm 1p20

### Trình thám

MỘN NƠI KÝ KHẨU (của Ngọc Cầm) 1p20  
NGƯỜI TÌNH NƠ KÝ KHẨU  
của Ngọc Cầm 1p20

### Công giáo

THÀNH NIÊN TRƯỚC VĨN TH  
TRONG SÁCH của Nguyễn  
Điển tra của Đức giám mục J. B.  
Nguyễn Văn Phong 1p20  
Tủ sách phiếu lưu  
HỘI THÂN TÌNH của Nguyễn  
THAI MAI của Ngọc Cầm 1p20  
Còn nhiều thứ sách bài giảng

Thiên-niệm LABASTIE là một sinh vật có sự sống riêng. Không là tên theo phong ngữ.

với nó là chọn ở trong hai thị trấn đều là những nơi đang bị phi-cô ném bom thường thường đều nhau. Cả hai thị trấn đó so với nơi căn cứ của các phi-cô phòng pháo cũng gần ngang nhau và không thị trấn nào có những mục đích quân sự nghĩa là có thể bị ném bom như nhau. Nhưng một trong hai thị trấn diện tích rộng 10 ha và thị trấn kia rộng 100 ha nghĩa là gấp 10 lần. Nếu thị trấn thứ hai bị 25 chiếc phi-cô phòng pháo mỗi chiếc mang 20 quả bom nặng mỗi quả 50 kilos, và thị trấn thứ nhất bị 5 phi-cô phòng pháo mang nặng mỗi chiếc mang 100 quả bom mỗi quả 25 kilos và các phi-công đều là những tay ném đúng thì thị trấn thứ nhất mỗi lần bị ném tới 12.500 kilos trong một khoảng rộng 10 mẫu tây (ha) còn thị trấn thứ nhì chỉ mỗi vụ oanh tạc nhẹ được 25.000 kilos trên một khoảng 100 mẫu tây (may sao các thị trấn ta ở đây này chưa bị tàn phá đến thế!) Nên so hai thành phố với nhau thì nói thứ hai nghĩa là nói rộng hơn kém nguy hiểm 80-1. (sai phần số đó là tính theo số bom rơi trên một mẫu tây của mỗi thị trấn).

Họt nhiên toán pháp có thể dùng để tính những việc tiếp tục xảy ra cũng như những việc xảy ra cách nhau bằng một thời gian đã định. Trong nhiều trường hợp, nhất là trong các lối chơi cờ bạc may rủi, mục đích phép toán là định rõ cái hi vọng có thể tính được. Cái hi vọng đó theo khoa học thì có thể tính thành con số được nếu có những tài liệu về kỹ thuật và kinh nghiệm sẽ xảy ra. Cần nói rõ như thế là để cho nhiều người khôi nhận làm cho họe nhiên toán pháp với tính toán tri hoặc độ tin cậy của các nhà thiên tri danh tiếng như Nostradamus, Sainte Odile hoặc Trung Trinh. Sự định xác trường hợp về các việc thường xảy ra luôn có thể giúp cho việc đem ra thực-nghiệm về số điều về luật của cái số. Thực-tết này thi sự hoặc nhiên có thể dẫn đến sự cảm nhận nên có nhiều thí-nghiệm. Luật đó lại nói rằng với sự kinh nghiệm người ta có thể lập lại nhiều lần

một cuộc thí-nghiệm để đi tới một con số trung bình gần với thực-tết. Cũng vì lẽ đó mà người ta hiểu giá trị của những hòn lồng kê và những con số giải hòn để tính để dùng chữa những sự nhầm lẫn về các cuộc thí-nghiệm v.v. Họt nhiên toán pháp hiện nay là một khoa học đã khá tiến bộ, phạm vi một bài này không thể nào hết được. Chúng tôi chỉ biết rằng hiện nay có nhiều nhà chuyên môn dùng những phép toán rất phiền phức và dãy nhòe vào khoa học đó mà dãy dến được những kết quả bất ngờ.

Ta cũng không sao kể hết được những việc mà các nhà chuyên môn dùng hoặc nhiên toán pháp để tính được, muốn hiểu được những việc đó ta ra quyết phiến cứu sáu xá các môn khoa học rất phiền phức. Những việc thực-nghiệm của khoa hoặc nhiên toán pháp về chính trị kinh-ök-hoc, về các vấn đề thiên tết v.v. càng ngày càng nhiều hơn. Sau hết về vấn đề sinh dục nói giống những kết quả về các phương pháp đưa vào hoặc nhiên toán pháp cũng càng ngày thêm nhiều. Người ta thường kể một ví dụ về việc nuôi chuột. Như người ta nuôi một đôi chuột một con bạch, một con đen. Chuột con do đôi chuột đó đẻ ra tất nhiên đều là chuột xám, nhưng nếu cù nuôi mãi thì một ngày kia, sau báo nhiêu lứa hộ chuột người ta sẽ lối thấy đẻ ra một con chuột bạch và một con chuột đen. Người ta có thể dùng hoặc nhiên toán để tính xem trong hàng con cháu của đôi chuột kia sẽ phải có mấy con chuột bạch và mấy con chuột đen và sau báo nhiêu đời chuột sẽ thấy đẻ ra chuột bạch hoặc chuột đen. Vô vấn đề sinh dục và nói giống của người ta cũng thế chẳng khác gì giống chuột. Người ta thường kể ví dụ một viên vò quan quán ở quần đảo Antilles lấy người da trắng. Gã hái ve chông đều tưởng mình là người da trắng hoàn toàn và để con cháu ra toàn là da trắng không ngờ một ngày kia, trong số các con sẽ lén vào một cái hố một số hac chàng làm cho cả gia đình đều phải ngạc nhiên. Những sự thực-nghiệm của hoặc nhiên toán pháp về vật lý học, về thiên văn học và về các khoa học chiến tranh cũng rất nhiều và rất lâng, không sao kể hết được.

## ... Đến thuật tiên-trí và bói-toán

Tk hoặc nhiên toán-pháp đến thuật tiên-trí và bói-toán còn cách nhau rất xa. Một bên là một khoa học tuy phiền phức, khó hiểu nhưng dựa vào là phải chắc chắn, còn một bên là một sự thần bí không thể nào giải nghĩa và hiểu một cách đích xác được. Nhát là trong mấy năm chiến-tranh này, các lời sấm, các lời dự đoán thời cục của các nhà thiên tri ngày càng thấy nhiều thêm. Người ta có thể biết trước tương lai một cách chắc chắn được chăng? Đó là một câu hỏi mà từ xưa đến nay biết bao nhiêu người đã nêu lên nhưng chưa một ai dám giải lời một cách chắc chắn. M. Labadie, một nhà chuyên môn về các việc tiên-trí hồi 1939, trước khi chiến tranh xảy ra đã xuất bản một cuốn sách nhan đề là « Tự bén giới của thế giới bén kia » (Aux frontières de l'An Delta) rất được đặc giá hoan nghênh. Ông đã giải lời câu hỏi trên kia như sau này : « Không bao giờ có thể đoán biết tương lai một cách chắc chắn được. Nhưng không thể nào không phải công nhận rằng có một đôi người có tài đặc biệt khác thường có thể trông thấy rõ tương lai được ».

Bối với tác giả cuốn sách nói vở « thế giới bén kia » đó cũng như đối với những kẻ hiểu lầm đã nghiên cứu kỹ về các vấn đề có thể cho là thần bí đó thì quả là có những bối-kỷ, những bắc-tiền-trí, những bói-toán được tung ra trước là đoán được phán họ của mọi người, nhưng cũng có kẻ đáng dè, kẻ quàng xiên chì cốt kiếm lợi cho mình, cũng như đã có những mục-sa tốt hoặc xấu trong các tôn-giao hoặc các nhà thông thái chân thành hoặc giả dối trong các khoa học.

Hơn cả hết những lời bàn cãi sướng cõi thê kéo dài một cách bất tuyệt, M. Joan Labadie còn kẽ ra nhiều việc tiên-trí rất lạ. Chúng tôi xin kẽ lại các bạn xem để mà biết rằng có thể đoán trước được tương lai hay không :

Có một đồng bạc mà muôn làm giàu nhanh chóng và lương-thiện thì chỉ có cách là: MUA VỀ XỎ SỔ ĐỒNG-PHÁP

## Một tai nạn có thể trông thấy trước rõ rệt

Theo lời một nhà khoa học trú danh Camille Flammarion, thi bác-sĩ Alphonse Teste một người có tài thời-miễn, một hôm đã thời-miễn một thiếu phụ và đoán chắc trước rằng: thiếu phụ hiện có thai dù đã gần ngày thứ ba sau, thiếu phụ sẽ vì sợ mà ngã và sấp, dẫn đến phòng bị bị cõng không thể nào tránh khỏi được. Viết trước tai nạn nên cả người chồng thiếu phụ và viên y-sĩ, đến ngày đã đoán, thay phiên nhau trong nom thiếu phụ không lúc nào rời mắt. Ngày thiếu phụ cũng phải ngạc nhiên và cho rằng các việc phòng bị là vô ích. Cuối cùng thiếu phụ muốn đi vào phòng tự tay. Người chồng tình nguyện đặt vợ đi. Hai người vừa đến cửa, thiếu phụ đã té ngã và ngã ra. Thiếu phụ đã trông thấy một con chuột và sợ nên ngã và sấp. Dần hết sức phòng bị cũng không thể nào tránh khỏi tai nạn.

## Một phát súng giết người

Viec sau này do bác-sĩ Eugène Oaly thuật lại. Một ngày vào mùa hè năm 1925, bối trước phu-nhan Mathieu de Noailles đến thăm bác-sĩ và nói chuyện về các việc tiên-trí. Nhà nữ thi sĩ nói bà có biết một mọ thầy bói Mme Fraya có tài bói rất giỏi. Nhà nữ thi sĩ thề rằng năm 1913 có đến thăm bà thầy bói đã hỏi bà về vận mệnh M. G. một nhà chủ ngân-hàng và giao thiệp rộng, nhiều người biết tiếng. Bà Fraya đoán ngay rằng: « Kheo không người đỗ sẽ bị chết vì một phát súng bắn vào đầu. Tôi trông thấy người đó nằm trong một cái buồng ở một nơi nhỏ què, xung quanh có bốn viên y-sĩ trong nom và châm chay trong suốt mấy giờ đồng hồ, nhưng cuối cùng người đó cũng không tránh khỏi chết ».

Dến 1914 thi chiến tranh xảy ra, M. G. bị gửi ra lính và trong suốt bốn năm chiến tranh ông đóng sị-quan bộ binh không già

bị thương lấn nǎo. Bóng đèn 15 Septembre 1825, nhà chủ ngân-hàng G. di sán trong rặng Sénart. Trong khi đóng một khẩu súng cản mà cù bị bóc, bung một phát súng nǎ và trúng đầu ông. Phát nay đứt quẩn & dài hứa nát nǎ. Ba viên y-sĩ băng bó làm người bị thương xong rồi cho chở đến nằm tại một quán bán rượu ở miến nhà quẩn.

Cứa đó là một v-sĩ nữa lấy ô-tô đi. Họ những dò dùng về việc mõ xé. Nhưng với thương nặng quá không sao cứu được và giờ sau thì M. G. từ trần.

Thó là bà thủy hối đã đoán đúng một cách tâ-mi và hình như trông thấy trước cả tám thám-kính xảy ra.

### Một « chiến xa bay » giết chết người đứng đầu quân đội

Các bạn đọc báo Pháp chắc còn nhớ tri sựn ghê-góm xảy ra trong lúc các phi-cô khái-hình di du cuộc thi máy bay Paris đến Madrid. Viện Tông-trường chiến-tranh, M. Bertheaux, bị nạn chết trên trường bay Issy les Moulineaux. Phi-công Train cuối phi-cô vừa bay lên, định tránh một toán kỵ binh đang dẹp những người di xem thi không may lại đâm vào chỗ viên Tông-trường đang chứng kiến cuộc bay. Chiếc chân vịt phi-cô tráng kêu, M. Bertheaux chết ngay. Tám hôm sau chủ nhiệm báo « Révolution sociale » xuất bản ở Saint-Etienne có đăng một bài rất烈, tóm tắt bài đó như sau này: « Quan Tông-trường Bertheaux lúc trở trott vừa di học ở trường luật vừa làm thư-ký ở một nhà ngân-hàng. Một hôm, khi ăn cơm tối, M. Bertheaux cùng mấy người bạn di xem hội ở Neuilly, gặp một bà bót bằng bút toán cho M. Bertheaux rằng: « Aah sô trô tên phu quí, anh chờ hơi châm, khi chết anh đừng đứng đầu quân đội và sẽ bị một chiến xa bay » đó phải ».

Qua nhiều sau Bertheaux lấy con gái ông chủ và kế-nghiệp bút và làm chủ ngân-hàng. Rồi ông làm chính-trị, được bầu làm nghị-viên và được cử tên làm Tông-trường.

Nhim được tài liệu đó, báo-số Olymпиique nói trên là, bàn giao thiệp với người nhà quan Tông-trường để diều tra xem có thực chẳng. Ông-số làm chuyện này hỏi chí y tá M. Bertheaux, bà này hỏi lại bà vợ của Bertheaux thì Bertheaux rất ngạc nhiên đáp rằng:

« Quả có thể, khi chúng tôi mới cưới nhau chúng tôi đã thuật cho tôi nghe chuyện chiến xa bay sẽ đè chết mình trong khi giữ chức đứng đầu quân đội ».

1876 - 1913. Cách 37 năm, người bón hàng bà ở họ Neilly đã trông thấy M. Bertheaux trô nên Tông-trường chiến-tranh và chết vì một chiếc chiến-xa bay » thật.

### Cái chết của tướng Nga Toutchkooff trong trận Moscowa

Năm 1812, trong luân ba đêm, vị viên đại tướng Nga Toutchkooff nắm mộng thấy cha mình cầm tay giật dây con bà. Nói bà trông thấy cha là một phòng trong một khách sạn lq. Hiện khi nắm mộng thì bà còn ở tại biệt thự ở thành Tousia. Khi tỉnh dậy, bà bá-tước có thể rõ rệt các đồ dạo trong phòng ấy. Người cha bà bị vao phòng, dây bà và nói: « Hạnh phúc con thế là nết, chém con da bì từ trán ở Borodino ». Ba cái chiến-boa, cái nào cũng giống hệt nhau như in. Sau khi thấy lần thứ ba, bà bà-tước đánh thức chồng giạy và hỏi rằng: « Borodino ở

#### TỔ CHỨC THI CẨM CỐ

#### BỘ LỊCH SỰ THỦ - GIỚI

Ngoài-đời-Quyền  
biên tập

#### ĐÃ CÓ ĐÁM

GỐC TÍCH LOÀI NGƯỜI..... 1880

BỘI SỐNG THÁI CỘ..... 2120

AI CẤP CÓ SỰ..... 2350

#### MỘT CÓ ĐÁM

#### CĂN ĐỒNG CÓ SỰ

Bách Khoa 200 trang..... 2800

#### SẮP CÓ ĐÁM

#### CỤC ĐỒNG CÓ SỰ

Hàn Thuyên Zi Tiên-Tain-Hotel

PHAI HANH Tom 03



đám » Chồng bà cũng không iờ. Suốt buổi sáng hôm sau bà bế ve và chàng về cảng lâm trên bến cảng xóm Borodino, (nơi sẽ xảy ra trận đại chiến Moscow) gần quân của Nga - Phổ. Đến trưa 17 (ngày 17 September 1812) nhưng không sao tìm thấy. Ba tiếng sau, Nữ-phu luận den quân đánh Nga, Đại-voóng Torchikoff được Nga-hoàng giao cho chỉ huy đội-quân trú bị không và trại Pháp. Một ngày sau trên trên sông Moscowa, bà-mười phu nhân, ve vien cai-tuorce di ti-nạn hông đến một khách sạn ở phia sau mặt trận. Ông bà và con bà cũng cùng di. Mọi buổi sáng kia, ông già bước chân vào phòng khách sạn và kêu tên rằng: « Chồng con đã chết, từ trận ở Frieden ». Giờ đó bà, bà-mười nhận lý kinh-ting tinh trời phồng thi bà thấy đang tết khung cảnh bà đã trời gãy trong giấc e biếm hao.

Mấy cái lời dù trên này đủ tỏ ra rằng người ta có thể biết trước được đích xác các việc sẽ xảy ra bằng cách hỏi toan, hoặc bằng mõng mi. Từ xưa đến nay và khắp ta Đông sang Tây, vì sự kinh nghiệm ai cũng phải công nhận rằng có thể tiên tri được các việc này ra và dù đến đời vẫn có những lời tiên tri đáng cho ta tin được.

Ở nước ta, người ta thường nói đến những lời « kham » của cụ Trang Trinh và ai cũng phải công nhận rằng những điều dự đoán trong các lời « kham » đó như diễn đã lần lượt thực hiện một cách rất đúng. Nhưng mọi điều không ai có thể hiểu được là vì đâu mà có thể tiên tri được và dùng cách gì có thể đoán trước được các việc này ra? Đó là một sự bí mật mà từ xưa không một ai có thể hiểu được họ chẳng chỉ riêng có các bậc tiên tri. Người ta lại không thể ráo hiểut được lời tiên tri nào là đúng, là có giá trị và lời nào không đúng, không có giá trị. Cũng vì thế mà các e vẫn dễ tiếp tri về số n (tùy đối với người ta) là « kham » là một việc đùa huyền bí mà chưa một ai dám tự phu là tin được cách giải quyết rõ ràng là bậc thông thái đến mức cao-cấp nhất phải khépnhìn và không thể giải khai lý do của mình.

Quay lại phần — 10 HỒNG LAM

4 mảnh thuộc hồ cầu nam, phụ, lão, ấu đùa nhà thuộc BÚC-PHONG 45 phò PHỐ - Kiến Hanoi phát hành

THUỐC BẠO - BÚC-PHONG ..... 700  
THUỐC BỘ THẦN BÚC-PHONG ..... 200  
THUỐC BỘ THẦN BÚC-PHONG ..... 170  
THUỐC BỘ TÝ THU CAM ..... 1050

BÁN BUÔN, BÁ LÈ BÚ THUỐC SÓNG  
THUỐC BẠO - CHÉ VÀ CÁC THU SẢN

### ĐÃ CÓ ĐÁM; MẠC - TÙ TRÌT - HỌC TÙNG - THU

phi NGÔ TẤT THI — BÁC HỌC THUẬT BÍNG  
phương pháp y học rất khoa học, chủ  
trong là y học như nhiều học thuyết khác.  
Có mì e chủ yếu là: « Các giài bệnh day  
ngày 200 trong, Loại thường ngày, nước giải  
giúp, Loại đặc-biệt Giải, nước giải loài,

The và ngựa phiêu gửi về  
NHÀ IN MAI LINH, HANOI

### ĐÃ CÓ ĐÁM; Không-Tử học-thuyết

QUYEN NHẤT — tau ola co Lai-Bi PHAN QUYNH  
Bản thường ..... 6000  
Bản bao-ka-art ..... 8700  
Bản blonde Mayزاد ..... 10000  
Bản French-chi ..... 6000  
Bản vegia crône ..... 12000  
Bản imprial Danzam ..... 25000  
Hue mèo cuồn, choco-pid kleine oppe không rời lanh  
hàm giảo ngán, The mandari dei  
H. L. LÊ-VĂN-HÓE giám đốc BÚC HỌC TÙ THI  
18 blv Rue Tônn Tain Hanoi - Toakin

### MỘI HỘM QUÝ, MÁY NGHE, THẮNG BẮNG

SAVON DENTIFRICE  
KOL

Dentifrice  
R.A. Pommard & Varen  
Belgen, P. French, Hanoi, Hoaiphong

# Người Mỹ xem bối trả mỗi quẻ tối 20.000 quan

Theo những tin tức gần đây thì hồi này dân Mỹ trả lại mèo tin đeo một cách thái quá.

Trước đây, thời thái bình thịnh trị, tại Mỹ có tổ chức nhiều câu lạc bộ chuyên môn như riều và phản đối những điều đeo doan.

Những câu lạc bộ đó trước đây đều họp vào ngày thứ sáu 13, là ngày mà các người mèo tin cho là ngày đại hung, và ngày thứ tư hay sáu chủ & hàn ta vây. Người ta không nghe tin 13 người một bàn, thi các câu lạc bộ này đều rợp ngòi mồi bả 13 người để tóm phản đối đeo doan. Và các hành ngòi đều có in bằng bơ son số 13.

Sau bửa tiệc, người ta lại đưa nhau vượt ve những con mèo đen là những con mèo mà người mèo tin cho là mèo ma và đưa nhau rả ba người cùng kết thành lá vào một quả điamond, tỏ ý bắt chúa tại họa và công kích đeo doan. Nay những câu lạc bộ đó đều đóng cửa.

Trái lại, những cô, những bà thầy bói, thầy tuồng hay già phát tài rất dí. Chẳng những dân da đen ở Nouvelle Orleans, kiều dân câu xú ở Chicago và New-york tới xem bói xem số rất đúng mà cả các vị thượng quan người Mỹ cũng thường tới xem, và trả nhiều quẻ bói rất đắt tiền, mỗi quẻ bói ít nhất phải trả 10 quan nhwang và khai các ngài phải trả tối 20.000 quan tức là 2.000 đồng bạc Đồng-dương !

Việc bán những phù thô, bùa đầu cũng phát tài vô cùng, và thường do những hội buôn đứng ra tổ chức việc mua bán.

Một cung điện liên - cùa sự mèo tin là cùa lồng voi này trở nên hiếm có và quý giá vô

càng. Giá lồng voi lồng voi lớn màu chém hồn giá vàng bạc. Đầu nối người ta phải lấy sợi mèo làm giá lồng voi, mà bát súng được chép nở. Một viên ký ức nồng nghiệp có phép trống thử năm 4 cánh, may nhờ nó mà nói nghe rõ làm giàu. Vì dân gian tin thế năm đó có thể phong ngựa lài; ngựa.

Thậm chí các hàng bảo hiểm cũng phát cho các khách hàng những thứ bùa và chiêu phứa.

Tại khắp các khách sạn và cao lầu, chỗ nào cũng có những hạng người là bẩm lich ay đồng dân, người ta chuyên treo trang ngày, hay trung буди, hay tung lắc để làm đổi mới việc: ngựa không cho khách ngài là 13 người một bàn, hoặc là họp 13 người trong một phòng ăn, phòng khách.

Những người làm việc ấy, người ta gọi là « Louis XIV » được trả tiền là tiền cổng, không kể số tiền lương, tùy theo thời hạn thuê làm.

Thật là một tình trạng lạ lùng, nhất là tại một nước văn minh tiến bộ trong thế giới.

T. H.

## Kinh-cáo độc-giá toàn-xứ

### Cao - miên

Trên 15 năm trời, tôi đại diện cho nhiều nhà báo, đưa các nghị và các bài đặc-biệt chiếu cố. Tôi xin, dùy thành-tinh.

Nay, khinh-trinh rất bất tiện, nên tôi xin tạm nghỉ một lát.

Vậy, các nghị độc-giá T. H. C. K. do tôi giới thiệu, từ nay xin vui lòng trả ngay cho nhà báo Hội-kết oán-dài.

NGUYỄN-BỘC-KING

## HO THẦN TẨM - I ĐỂ PHỐ HÀNG LỒNG, GIÁP MÃ TRỜI NAM

Địa chỉ: số 100, đường Phố Hàng Lồng, giáp Hàng Bông, giá 20.000  
Đến cửa hàng mua hàng — Tranh ảnh 10.000 — Gỗ mít 10.000

# HOÀNG-ANH

Mã tài tử, người ở Thuận-  
Thien, tỉnh xa xôi, hổ nghệ  
thầy có giống nào đẹp tất  
muộn ngày, dù ở xa cũng  
như mèo làm giá lồng voi, mà bát súng được  
chép nở. Một hôm có  
khách ở Kim-lăng đến, nói  
rằng người em họ có một  
hai gióng mà vùng Bảo không  
hồ có bao giờ. Mã mang lầm,  
lập tức cầm súng hành lý,  
nhận nhau tới Kim-lăng. Cố  
đỗ tâm tim kiếm được hai  
gió, bèn bùi gối như vật  
báu. Về đêm nửa đường, gặp  
chàng trai tuổi cười sου ngựa  
xấu kiêm chiêu xe xanh, vỏ  
người phong tú lối lạc. Lại  
gần cảng thuyền. Chàng xung  
lên là Bão, là nái tạo nhà.  
Nhân hỏi: Mã ở đâu lai? Mã  
thay trả lời chuyen. Chàng  
nói :

« Giống nào là chàng tối:  
chỉ ôi lay người mà thôi. »

Rồi cùng bàn đổi nghệ  
thuật giống súng. Mã vui  
song lâm, hồi chàng đi đâu.  
Đáp rằng: Cõi chí ghét đất  
Kim-lăng rời sang Hà-séc ở. »

Mã vui mừng nói:

« Tôi tuy nghèo nhưng nhà  
tranh cũng có thể kê thêm  
giường, nếu chàng hiền quê  
kết thi không phải phiền  
đến ai, em đến tôi nhé! »

Đào chạy lên trước trình hỏi chí.  
Người trong xì cuốn rém đê  
nói ra, thi là một trang tuyệt  
thố mỹ nhẵn, tuồi chàng hai  
mươi. Hồi lại rằng:

« Nếu chàng chờ phản kén  
và quý trại lại thừa tòng... »

Mã với thay lời xin vắng,  
bén về khu Nam nhà Mã; có  
thể xuốn hoang và ba bốn  
gian nhà nhỏ. Đào mừng  
lâm, đón ở đây. Hàng ngày  
sang khu Bắc, giáp Mã tròng  
các. Nếu cây mèo khò béo,  
nhò gác trồng lại, không cây  
nào không đậu. Nhưng nhà  
vẫn thanh bạch, nên Đào  
thường la với Mã, it khi dun  
núi lầy. Vợ Mã họ Lã, mìn  
yêu chí Đào làm, thường

ngay thẳng nghe Đào nói vầy,  
bi lâm hắc rắng :

« Đỗ trưởng anh là kẻ phong  
lưu cao sĩ có thể yên với  
cánh nghèo, nay lại nghe  
anh nói vậy, thì thời âu pér  
lila nhau. Đem bầy chó bắn,  
nhục cho giống hoa vàng  
vày là Đào cười nói :

« An cái của de súc minh  
làm ra, không phải là them,  
bán hoa làm nghiệp không  
là tục. Ủ thi không cần gđa  
đã dán, hâ lai chịu nghe  
w » Mã không nói năng gì  
cũ. Đào bèn đứng giày trô  
ra. Từ đó hâ Mã trước vút  
các giò xấu, yêu thi Đào là  
nhất nhạnh mang di. Chàng  
bao, eùn nòi, lại nghe ngóm  
cồng đồng ồn ào như top  
chợ, lấy làm lạ, ghé nhìn  
xem, thi thấy những kẻ bắn  
hoa & chó, nào chửi vào xe,  
nào đói vào lòn vai, dì hâ  
như quen đường làm việc.  
Lại thuyt là giống hoang  
cá. Mắt chúa xem hót long  
đã khinh thâm, muốn phun  
này tuyệt giao với Đào. San  
lại bối rồng đã cho Đào biết  
những cái bi mật nhà ngài,  
rồi lại nghĩ co lẽ Đào đã làm  
việc phi nghĩa, bèn sang trách  
cụ. Đào chạy ra, giặt tay và  
thi thấy nứa mèo vuông  
hoang này đã thành dày  
luồng các, quanh mày trôi  
nhà, không chỗ nào  
không trồng hoa, nhìn kỹ  
thì nhau ra là những già  
minh đã vứt bỏ đi. Đào vào  
hày lát ruron, thức ăn ra,



thường lấy gạo chu cấp cho  
Chị Đào tên gọi Hoàng-Anh.  
Em nói khéo léo, nên thường  
sang dan them với Lã.

Một hôm đài báo Mã rằng:  
« Nhà anh vốn chẳng giàu  
cô, mà tôi hàng ngày lại  
thường thăm miệng che ban,  
vậy còn có kẽ là bán cùa di,  
cảng đù mưu sống. » Mã vốn

Người uomini Hoàng Anh  
 mỉm cười, có ý bằng lòng.  
 Nhưng còn phải đợi Bảo  
 và mới xong. Hòn sỏi rồi  
 mà Bảo chưa về, Hoàng  
 Anh thấy tự gồng xác,  
 chẳng khác chi Bảo, săn  
 mua nhiều tiền, tận ruộng  
 tất đồn hai mươi khoảng  
 nhà trai trong tết cũng  
 Bảo có khách từ Đông Việt  
 (Quảng Đông) đến, mang theo  
 Bảo đỡ gót về, xem thì ra  
 là mèo rết. Càng  
 hâm xuốn  
 là ngay vợ chết, lại tình từ  
 khi nồng rưứng ngoài xuốn  
 thi vui đúng là tháng thứ  
 bốn mươi ba. Lấy làm là  
 hòn sỏi. Lấy thử đưa cho Anh,  
 hỏi Anh có thích thế gì để  
 làm sinh kế. Anh từ chối  
 không chịu lava chia. Nhưng  
 lão có rằng phái ở xác xí,  
 muốn mồi dán tòe nhà phía  
 nam ở rẽ. Mã không nghe,  
 chọn ngày dán xác làm lễ,  
 Hoàng Anh dành nghe theo  
 với Mã. Mã vay thông cái  
 cửa sang hòn Nam, để hàng  
 ngày sang châm bom nghê  
 nghiệp. Mã thay vợ của xóm  
 — Tàu sang nhà Hoang  
 Anh làm riêng hòn sốt cho  
 khu nhà Nam, khu nhà Bắc  
 để dò rõ bẩn, để tránh nom.  
 Hoàng Anh chỉ giữ khu nhà  
 Nam. Chưa được nửa năm,  
 trong nhà đều bầy dắt những  
 nũng dê vật của Bảo. Mã  
 lập tức sai người đi mồi bắt  
 sang cả nhà kia, dân sốm  
 không được nhận nuka. Chưa  
 được bao ngày, đã lại thấy  
 nòng ngang bến này. Mã  
 không thể dẹp được sốt bẩn  
 phun. Hoàng Anh cười bảo:  
 « Bay ra con thứ hai me  
 Y chẳng khéo nhả thêm ra ».  
 Mã hẹn không giám bán bạo

dân truyền đờ nữa, mọi việc  
 đều nghe. Hoàng Anh định  
 lện, tựa dạng, không cam  
 doan gì nữa. Được ít tháng,  
 nhà cửa đều liền nhau, hai  
 khe họp một không còn chia  
 ra cương giới nữa. Nhưng  
 phải mòn theo Mì đóng kè  
 không làm ngắt báu các  
 hòn. Vẫn được hưởng dung  
 hoa cả những nhà thế gia,  
 nào Mì vẫn hít rất không  
 yên nói rằng:

« Tôi ba mươi năm giờ  
 già thèo dại, lão như mìn  
 gặt thao nứa, lão như mìn  
 may yến nướng trên đồi,  
 lão không có máy may già là  
 cái lão truyց pao vây. Mỗi  
 người đưa trước ai giàn cõ,  
 tôi thi chíISCO được nghèo  
 thoi ». Hoàng Anh nói:

« En co pài là tham lam  
 chí dầu. May được nên giàu  
 co chí là múa dê cho ngahrain  
 nǚ kí sao không phai giờ  
 mài cái cốt ngheo nên mà  
 đời đời chung thê mà mang  
 may mugi ra được. Cho nên  
 lão ra để mong eno nhà ta  
 sau này khâ gâ do thoi. Vâ  
 i, nghèo mà muốn trả nón  
 gân là một sự khó, chư kẽ  
 giàu muôn hoa nghèo thì rât  
 đâ. Đây tiền của dày minh  
 chí tiền cho nát đi, em chẳng  
 ngón nào ». Mã đáp nói:

« Mô đón vang của người,  
 chí xin theo cao minh »,  
 Hoàng Anh nói:

« Minh chẳng uộc giầu, em  
 chẳng chẳng chịu được nghèo.  
 Chí bằng & riêng ra ai trong  
 sạch mực ai, ai uộc hàn, mặc  
 ai, có hại già. Rồi dùng một  
 tên nhà ta gùa vuông, chọn  
 một con lợt xinh dẹp chorra  
 hòn. Mì ô yén dây. Được  
 mày ngày njo Hoàng Anh  
 qua, bảo đến nhất định  
 trong đồn đánh lại phải lòn  
 vê. Cứ vê vê ra ra, cho là  
 thuong. Hoàng Anh emoi nói:

Au một nơi, ở một nơi,  
 trong sace không bao giờ  
 như thế ». Mã cũng phải  
 cười cho mình, không  
 sao được hên về ở hòn  
 như trước. Gặp khi Mã  
 việc sang Kim Lăng vua  
 giùa thu, sớm qua nơi  
 n)c, thấy các chậu  
 y hoa bông nào cũng dẹp,  
 ng tâm nghĩ là hoa của  
 o gày ché. Một lát, chủ  
 mảnra quâ là Đào Mừng  
 m, cùng nhau trò chuyện  
 ai vê rô, lưu lại ở đây. Mã  
 ời cùng vê. Đào nói:

« Kim-lăng vốn que cũn  
 ổi, rời quên đi thi bạc. Chỉ  
 hiền nhớ, anh cưu mang  
 ho cai tôi, còn tôi phải giữ  
 lít gõe tích không thê 'am  
 đỗ di được ». Mã không nghe  
 choi Mã. Mã đê cùng đồng  
 nhau nói rõ. Đào đành  
 phái nói:

« Nhâ may còn sung túc  
 co thể ngồi không được  
 chàng cầu phái bán hoa giữa  
 họ cũng được. Nhưng bấy

dê cho tôi thư thả nhở, hơi  
 rồng nom công việc cho  
 dâ ». May hôm sau ban đã  
 hêt, Mã bắt phải sắp sửa  
 hành trang, xuống thuyền  
 ngược Bắc. Vào nhà đã thấy  
 emi sâm sưa giường gói rồi  
 như biết trước là em pê vậy.  
 Đao từ khi vê, châm uom  
 trong vườn. Ngày ngay lại  
 cùng Mã dânh cõ, uống rượu  
 say không biết chán. Chỉ  
 oai hai con lợt hòn nã chan  
 giường. Được ba, bốn năm,  
 sinu được một già. Đao mừng  
 uống rượu rất nhiều không  
 còn biết giữ râu mời quay ra  
 ngâ. Co mọi người bạn là  
 Tăng-Sinh trú lượng cũng  
 không ai bi, tương sang  
 chơi Mã. Mã đê cùng đồng  
 với Đao tại hai người thi  
 nhau nõc rượu vui vẻ vô  
 phái nói:

« Nhâ may còn sung túc  
 co thể ngồi không được  
 chàng cầu phái bán hoa giữa  
 họ cũng được. Nhưng bấy

nồng cúc, lao dao cát áo  
 nằm lăn ra hèn, tuc thời  
 dưới đất hoa ngay cây cúc,  
 cao như người, có hơi muối  
 bông đều to như nâm tay  
 lõa. Mã sự quá chạy bão  
 Hoàng Anh, nàng với chạy  
 ra, nhắc dường lên nói:

« Say quá nên nói này :  
 Lấy áo dâp cho, bảo Mã đi  
 chỗ khâ, chờ có nhìn. Hóm  
 sau đến, thi thấy Đao, hâm  
 sâm susing Mã mõi iõ chí  
 emi Đao đều là bần cúc cõ.  
 Lại càng quý mến thêm. Mã  
 Đao từ khi lê gốc, càng uống  
 rượu trên Thường hòn  
 cà Mã. Gọi Tăng đến sai  
 hổ ruron lại, bèn cùng uống  
 hết. Hâ hâ, vui chưa được  
 say, Mã lại cho rót đầy vào,  
 lại cũng can Tăng say không  
 quay được được nữa, hai  
 con lợt phái khêng vê. Đao  
 nằm lăn ra đất, lại hòa ra  
 cúc. Mã quên rõ, không so  
 nút, theo nhiphong dêng lân náp  
 ó cạnh nhin xem. Một lát  
 lâu thấy là mỗi chốc mỗi  
 héo, sợ lâm, chạy vào bão  
 Hoàng Anh. Anh nghe nói,  
 bâi nói:

« Giết em tài rõ ! » Chạy  
 ra xem thi thấy gốc rễ khô  
 héo cả. Đau đón quâ sái vài  
 vào một chậu hoa, đem vào  
 buồng, hàng ngày châm tuoi.  
 Mã hỏi han muốn chât, lại  
 căm ghét Tăng. May hôm  
 sau nghe Tăng cũng vì say  
 mà enô. Trong chậu hoa  
 dần dần mọc, thang chun ra  
 hoa, cuống ngắn bông trắng,  
 ngâi thi thấy có mùi rượen,  
 gọi là gông Tứa-hoa. Lấy  
 rượen tuoi vào thi tuoi tội  
 lén. Sau có con gái nhén  
 lén gâ cho nhà thế gia, mà  
 Hoàng Anh (hoa vàng) thi  
 không thấy có gí khác lén nứa.



# BÌNH HÀM MÌNH

TRUYỆN DÀI CỦA TÙ-THÁCH  
(Tiếp theo)

Tâm ở tro một nơi gần trường học. Cùng tro có một ông phản trắc tuổi chưa vợ và một ông vú-si đã già, làm ở một tờ tuần báo.

Cadec đời mới thay đổi không-khi khiến anh thấy dễ chịu. Từ nay bằng ngày sau khi ở trường học về anh không phải gặp mà bà Phan và Nhân đều Anh nhận ra rằng cái không - khi ngày trước trong gia đình không họp với anh và không họp với cả mọi người nên chỉ mẹ con anh em, trong thời nhau mà khôn chịu sinh ra nhien nỗi bất hòa ; giờ đây anh đỡ - than, ở chung dưng với người ngoại không có giás mán mả gì giáng hoặc cái lù - do của anh nữa. Anh nhớ lại lời khuyên của ông Phan ngày nèo rằng chỉ có gia - đình là hạnh-phúc mà riêng sự tùng trại đã qua - ba mươi năm trời từ ngày mò mât ra nhin và sống - anh thấy già - dịch anh lại là cái địa - ngục chí có đâm tôi và những loi oán trách. Ngày này năm nay, anh được thờ một luồng gió mới. Tay cũng ở chung với mấy người nữa, cũng ăn một mâm với họ, nhưng sự chung sống đó có vẻ không tốt, có lẽ trong, tâm lóng họ

nỗi vui buồn hực tức của ai thi người này sống. Bữa cơm tan, người thi nấm gối đầu, bắt chán chửi ngũ hút thuốc lá, ngâm vai cau thơ, người thi sám sửa chải đầu,

rắc nước hoa để di chơi ; người thi cám cay xem sách hay châm bài học trò.

Tâm thấy cảnh đói riêng biệt đó lây lầm thứ, cũng như hối anh mới bắt đầu cắp cặp đến học đường dạy trẻ. Nhưng hằng - tinh con người là vốn biếu-ký, Tâm hay để ý đến sự sống của người khác.

Một hôm, đang ngồi ăn cơm, Tâm dùng đầu hỏi : - Hai bác (ho xung bắc) với nhau bằng bác cả cho em tình thân : Cụ Kế viết đ'tò

## SÁCH THUỐC ĐỂ PHÒNG VÀ CHỮA CHỨNG THƯỢNG HẠN

Một bệnh da da

Có bệnh ngày nay và ra phán nhận bởi *Copernicus*, Sách và các chứng - những chuyên chia và để phòng Thượng hàn con số để đến các bệnh này hiện kia. Giá 35.000đ, muốn để phòng cho kho mắc Thượng-hàn, ai muốn tự chữa hoặc trả lời danh xưng mua mua tựa kia là hết.

Hai lắc đầu :

- Tôi không và những câu hỏi tiền vàng - Sự đời đến đâu thì mặc nó, có hơn không ? Tôi gì mất thời giờ bàn luận.

Thứ eins Tâm trả đ'i, một

đêm anh nhận được một lá thư, trong của Semb trả lời, tiếng của Nhân. Nhân bỗ

Tâm thấy hai bạn không ra tro tro. Nhưng tâm trạng anh lúc đó không vui, vì cái hoan cảnh mới anh thường là để hờn cái hoan cảnh cũ ở gia-dinh, kỳ-thu-vân không có gì thay đổi cả. Tâm lóng anh đi đâu, nó vẫn là lầm lóng anh, oglala là đang thiếu một tình yêu thương. Một mục đích. Anh muốn một sự đổi mới hoà ton.

Tâm viết thư cho Semb nói tình cảm. Cuối thư anh

nhà theo trai rồi, theo cái thẳng dan ca ở gác bà Phu Hung. Chao ôi ! già dinh ! g à dinh rồi nết : cha một nơi, mẹ một nơi, anh em mỗi đứa lưu lạc sa ngã một nơi, Tâm uất giận mپn ch'ùi cả số mèn.

XIII

Tâm tưởng mình có thể chờ ngày di được. Chàng

ba tuổi chàng. Những su không may mà chàng gặp trên đường đời là chàng xuống và làm cho lưng chàng cong lại, nhưng về phần tâm hồn thì chàng thấy được nâng lên và biết bao phen chàng lầm nhầm : « Sóng suy sụp thay là những kẻ chưa hề được sảng sướng bao giờ ! »

Bao nhiêu những sự hồn ghen oán hận cũng theo thời gian mà tiêu mì. Những kỷ niệm và cha chàng, mẹ chàng và người đi chè, cũng người con gái mà một dao chàng đã quen gọi lầm lóng là Nga, bao nhiêu những kỷ niệm đó bấy giờ đều mất dần, những nỗi những cơn hận sặc dù mà chỉ còn là mờ như những cái bóng trong đêm sương mù vậy. Thế cũng còn là may đây, ở đời còn biết bao nhiêu người nữa không được như chàng, thậm chí đến một chỗ trú chân hay một người để cho mình ngồi nói lòng cũng không có nữa.

Những người đó không bao giờ đến bao nhiêu ! Chàng nhớ đến lúc xưa, cùng em, anh và bè bạn rồi. Giờ đã không trong chòi nhà và ở dưới, một gác đèn điện - tú mờ. Ngồi ở đây, hàng đêm, có một bà cụ bán chà làm chàm ở mai. Tất cả có ngai kẹp của mụ già chỉ là một cái mèo có máy quai me, dán cái kẹo hột, chọc quả chàm và một dây ở mai út. Tôi nghĩ, tên hàng như thế tại mồ ; có được bộ bao nhiêu lisi ? Càng làm thì được đến năm xá là cũng ấy vậy mà mu gò ngồi bán hàng ở cửa mả như một con gà mái, không ngồi một ngày nào, không thao van



thau thô : . Tao không thể nào sống mãi như thế này được. Tao không làm. Tao ao ước có một việc làm khác, một xí-số, một hoàn-cảnh khác, may ra đó là có thể chút nhẹ được chán nản. Nhái là một việc gì rộn rịp rập nấp lỏi cuốn lao đài, để tao không có thi giờ nhận rõ phải nghỉ nữa. May có cách gì giúp tao không ? »

Thứ eins Tâm trả đ'i, một

nghỉ hết các cách để tu ván, nhưng cái gì rồi cũng qua đi, ngày lun tháng trôi, chẳng mấy lú mà tóc đã lo pho điểm bạc.

Ở đời có những người già sớm quá làm cho chúng ta không thể tưởng tượng được. Họ mới đó ba mươi hai mươi nhăm mươi hai mươi tám và một đài ở mai út. Tôi nghĩ, tên hàng như thế tại mồ ; có được bộ bao nhiêu lisi ? Càng làm thì được đến năm xá là cũng ấy vậy mà mu gò ngồi bán hàng ở cửa mả như một con gà mái, không ngồi một ngày nào, không thao van

oán trách một lời nào. Mùa hè những con trâu trâu mồ, những con thiên thần thường đến bay lượn ở chung quanh anh sang và dập đầu vào hông đèn để ngã xuống mặt hàng vải dầu bà lão như chún vây. Bà lão già không buồn xưa duỗi mà cũng chẳng tỏ bực mình, cứ ngồi ở giữa cái vòng tròn ánh sáng như một vị sứ ở Tuyệt ngô nhập định.

(còn nữa)

TÙ-THẠCH

### MUA NGAY KEO HẾT!

### Giót sương hoa

Giá 3p, cửa Pham văn HANH, Quyển sách đẹp nhất 1941 cùa Minh thư, tinh thần. Còn rất ít.

### ĐÓNG XEM:

### Ngà ba

của BOAN-PROUST. Vô kinh hay nhất của kinh si, đã làm sôi nổi dư luận thành-siên khi đăng ở Thành-Nghi ĐÀNG VƯƠNG CÁC

chủ VƯƠNG HỘT. Một trong năm tập cùa văn, có bình chủ của Tân-Goại, có bản chữ, bản-lịch âm và bản-dịch-nôm nôm.

NHÀ XUẤT-BẢN:

LƯỢM LÚA VÀNG  
Giám đốc: M. HÀ-VĂN-THỰC  
49, rue Tiên-Tsin - Hanoi

### Khuê-van

20 Lamblot - Hanoi

### MỘT CUỘC PHÊU LƯU

Gia 0p45

### THẮNG NGỘC VỚI 4 CON QUÝ

Gia 0p49

### ÔNG GIÀ BÍ MẬT

Gia 0p30

### CHIẾC GAY LẨM SỊCH

Gia 0p30

### ĐỜI MUỐN NĂM TRƯỚC

Gia 0p30

### CUỐN GIẤY BẠC MỚI

Gia 0p30

VỀ SINH RĂNG LỢI MIENG  
THEO KHOA-HỌC ÁU-TÂY



M. BINH-VIET-THANG  
một người có châm tài về khoa-trồng  
răng đã lâu năm, nhiều kinh nghiệm.  
NHÀ TRỞNG DẮNG KIM SINH  
16bis phố Hàng Bông - Hanoi



MAY ÁO CƯỚI  
M.A. LÊ QUÝ ĐÔN - HANOI

### ĐÃ BẢN KHẨP NOI:

TÂN ĐÀ THỰC PHẨM  
sách dày nấu các món ăn cẩn thận  
TÂN ĐÀ do NGUYỄN TÂN-THỰC, in  
đẹp giá 2p6.

### HẢI TRIỀU ÁM

lý thu-thúc-tu của Nguyễn Tố, hàng  
giá 2p5 - 15p. Hàng thường 3p.

### ĐƯỢI RĂNG THORTH

(lâm-thuyết) của Nguyễn-dân-Giám 3p.

### LÍ-LAN

lý của Trọng-Son giá 2p.

### DANG IN:

### PHÙ HOA

(lý của Lê-Minh-thí-Trung-ký)

GIỎ NGƯỜI-THỦY, thuyết của Võ-Bằng

ĐẦY MỚI-hiện-thết của Ng. x. Huy

DUY TÂN THU- XA - HANOI

# KHOI

LỊCH-SỬ TIỀU-THUYẾT CỦA HỒNG-PHONG

(Tiếp theo)

Một hôm, ở phía Cầu Bông giữa ban ngày có mấy đứa trẻ đem diều buồm-buồm ra chơi. Dầm sán cát Hình Hué ở trong có hình phong thủ một chiến-lũy gần đây, chắc là buôn tinh, rủ nhau ra chơi diều. Các cậu rừng mồ, lùn mồi với trẻ-ho vui giày ra cho diều bay lên cao tít. Bóng dung đứt giây, con diều rơi vào trong thau Phiên-an mất. Đầu tré co diều-iếc của, lăn khóc bù lu bù loa, kêu réo-äm-ì:

- Tôi bắt đầu dây nyo! Phải vồ thành lấy d ên râ tại cho loi nyo!

- Tại mi chí tuoi a? mệt cậu linh nạt nô ôi, buông, toan hè cùa vú lắp m'eng em.

- Cậu ôi ngang qua ghê! Mặc kệ chúng tôi chơi với nhau ôi được không? Ai bao mấy cát-uôn mãi giày cho dat mai dientoi? Hu i., Hu i., bùi đén dây nyo!

No cang khoc cang hậm, cang gào cang to; các cậu lính sợ đén tai ruồng quan biết, sẽ bị trừng phạt vì bô-chén lũy di-choi, danh bão-nhau-chung-góp-bỗn-tiền-dè-bồi-thuởng-dưa-uy-cô-diều-cho-xong-chuyen.

Các cậu có ngô-dâu chính rõ bẩm-dứt giây cho con d ên rơi dừng vào trong thành Phiên-an? Nô-tu là một thím từ các quán giày, cõi thi diều-de bao-in; rẽa giây phai diều viết chí-chết, nhưng không phải giây tòn sá h cũ, ký-thức là một bức thư của bọn làm-tai-mắt-bên ngoái, thông tin khôn-cấp cho Khói biết.

Bấy là một trong nhiều mưu chướt ranh mảnh của cảnh Gia-dịnh trong ngoại mảnh bão-tin-tu với nhau, thành ra nhất cử nhất động ở ngoài vòng vây thê nào, họ ô vào cảnh cá-chết-chim-lòng, nhưng không chịu mất-dai-ai-diếc.

Còn lương-thực thì có hai ba con nước ở ngoài thòng vào trong hành, nhất là rạch Thị-nghè và cái rạch thẳng đường Charneray nay, người ta dã lấp đì, cho nên có tên gọi con đường ấy là đường Kinh-lấp.

Cứ g thời-jam khuya, bọn ô ngoài vẫn đưa thòi gao-mầm muối tiếp tă cho quân giài, mặc dùn-thay-su-trâu-văn-Nắng không giày phat nèo không tuân-phong crát ché.

Bọn ô hồn hồn là dâng-dạo, có cảm tình hồn-mặt với bọn Khói và bắt binh vua Minh-Mạng hành hạ-tòn-giao.

Nhờ hồn-máu bao nhiêu chiến-sĩ và dân-cư trong thành không hồn-luong-thuc, cho tới tướng Chất-Tri-tiến-công-Ha-tiến-Châu-dốc-thế-nao, binh-triều phai chia bối-lực-lượng-the-nao, Khói, cùng các bạn đồng-chí-nhân được tin tức-hỗng-nay, không bằng cách nõi thi cách kia, kai-en họ như được mục-lich-vay.

Lúc được tin Chất-Tri-tiến-Ha-niên, Châu-dốc-rõ, Khói vui-cười-hỗng-hài, trong ý này ra một chiến lược cự-mạo-hiển-n, cõi quân-lâm-hai, một nhà ô là giết-hanh, còn một-nửa-theo minh-linh-lai-chết-danh-phá-vòng-vay-xô-gia, để hép-ứng-hình-Xiêm. Nói là chen-dường-cứu-viện-của-quân-triều, từ-dòng-ngoài-vào; đồng-thời-thu-phục-lấy-hanh-thé-minh-dã-mãi-ở-Lạc-dinh.

Nhưng phần-dòng-chu-trường-không-tán-dong-chien-luoc-ý.

- Tại sao? Khói quắc-mắt, hỏi.  
- Chúng tôi-tưởng không-nên-tháo-thú Đặng-vịnh-Ung và Tảng-võ-Ngai, cùng-trái-ời, thay-mặt-dòng-chu-truong-de-dặt... Ta-nên-dợi-xem-quân-Chất-Tri-tiến-thù-hỗ

Khói-nhẫn-máu-thở-dài:  
- Chết-nỗi! Các ông-tinh-nước-há-mieng chò sung-thể-hồng-bé. Một người khanh-tay ngón-hàng-ô-dưới-gõe-sung, chỉ-trông-sự-may-rủi, quâ-nhó-roi-tội-giết-mieng-mình-mới-duoc-ăn. Không-may-nhóm-phai-quâ-nhó-hồi-cúng-phai-nhóm-mắt-mà-nỗi, quyết-lua-chọn-mieng-nuon-khong-đi-nơi-minh. Vì sao? Vì miem-chang-muon

tôn công dùng sức cõng trao lên cây như người ta, tự nhiên phải chịu như là... .

— Ai nay lăng lặng ngồi nghe, có vẻ tư lự khói nói tiếp:

— Việc đó, ta mình chẳng muốn nhạc bởi sức tí nào, nhất nhất trong đợi vào người ta, tình cảm đại khái cũng thế. Chú-tuong râm-rì với nhau, chịu là nói phai. Đặng-vịnh Ưng thay mặt anh em, bay lộ ý kiêng.

— Ngai-nghen-soái mồi nồi đây là lý; kè lý như thế thật đáng lầm lỗi, chúng tôi không còn đặt lời bài bác vào đâu được nữa. Nhưng việc đời không riêng có lý mà thôi, còn phải thi thể. Hèn nay ngài muốn thanh dẫu một vài nghìn từ-si, xứng-phả vong vây thật là một việc làm trắng-liệt! nhưng ngài có xét rằng binh đang

Xót-cứu viện ta ti nữa, ta là càng nên hoạt động mạo hiểm, để chí tö cho họ trống thầy mình dam hi-sinh kiết lực, ta là lây việc mình hơn là hoan toàn trong tay vào người. Không thể thi một mồi họ thành công, muốn thi cho ta phần nào là được phần ấy, mà ta không phân nán gì được; bởi ta chỉ khaosanh tay trong họ, làm giúp mồi! Vì dù nay mai ta xứ Giản-lập và Nam-kỳ về tay quan Xiêm, để thương họ chấp tay mọi chúng ta ở trong thành Khiên-an kéo ra để nhận lấy dài, rồi họ rút về, ay không đầy ư? Các ông thừa biết không có khi nào như thế. Giảng áy, chẳng qua mượn sức giặc nó đuổi họ giặc kia, anh em ta không chắc được bón chút nào, lại còn mang tội voi đất nước ông bà nữa là khác...

— Thưa đại-ca, mang tội với đất nước ông bà thế nào? Hoang-nghéo Thu lây lám lẽ, hỏi.

— Mung tôi công rắn cắn gá nhà, trước voi vè dây mà chờ! Khỏi dép và nói tiếp. Bởi dây ta muối mạo hiềm phá vòng vây ra, một là đe doạ quan Xiêm biết ta có lực lượng và dám hi-sinh đến phút cuối cùng, ba là làm thê giặc vờ họ; ta là cần trả họ mòn mẻ, họ mòn xám xám giài đai Chân-lập né sau mả ý, chua là sẽ mất bùa tài Lực-chân cũng không được. Các ông

nếu chịu dòm xa ngồi rộng như tôi, chắc hẳn đồng ý?

Chú-tuong râm-rì với nhau, chịu là nói phai. Đặng-vịnh Ưng thay mặt anh em, bay lộ ý kiêng.



vậy ngoài thành kia thừa sức ăn trọi nuô sống vài nghìn từ-si của ta không?

— Mấy hôm nay Nguyễn-vân Trọng không phải chia bớt binh lực đi xuống Hậu-giang ăn ngũ ư? Khỏi hỏi:

— Vắng, tôi đã rõ biết binh số giải vây di theo Nguyễn-Xuân và Trương-minh Giêng dò tám chín nghìn người! Nguyễn-Kiên-dip.

Tặng-ô-Ngai xen vào:

— Ta nên nhớ binh trấn vây ta mấy tháng nay, ngọt bùi vẫn người, chưa kèn húy-sú. Dù có cõi đai diボi khác mọi vận chàng nữa, ở đây cũng còn một vạn người hay

non non số ấy để cầm giữ ta. Chắc gì một vài nghìn từ-si của ta phá nổi vòng vây? Nói cho già giàen mà nghe: ví dụ nguyên-soái với một vài nghìn từ-si ấy phá vong vay ra được, Nguyễn-vân Trọng khôn ngoan, dè mặc cho đi, bây giờ hãy tận lực hâm thành, binh ta còn lại trong thành, chả khôn dài chồng giữ được nao. Sau kui hán chiếm được, cái bẩn là rõ, sẽ kuan dài-binh di theo, chiến-tiến tru Nguyen-soái, tất chăng máy noci. Lực ấy cần bẩn dâ ma, bẩn bể khong nua, hàn ngài thi con co nuoc chon-la nhập với quan Xiêm hay bo tay chịu tội với triều-qian, dù mún lam chủ môt, thay Phien-an cung cháng được nữa. Ngai, nghĩ ma xem: sự mạo hiềm không chắc có tội mà chỉ co hại. Anh em đừng nói tôi chỉ mong thành việc, chua không phải sợ chết đâu!

Cau-tuong đồng thanh phu-hoa:

— Tiên-sinh nói phai. Nếu sự mạo hiềm mà có ích cho việc chung, ta ca-tuong si xin theo Nguyen-soái, dù chết cũng cam. Bao nhiêu lần nay, hàng giờ hàng phút chung tôi vẫn tuốt cười don ruoc cái chết!

Ng-heo Tảng máy lõi dẽ-ichi về chỗ binh lực quái, khong cho sự mạo hiềm được máy may kêt quả, Khỏi hông giui minh, ngồi thử say ngủi; một lát mới nói:

— Vậy là: bay giờ nên làm thế nào? Chả lẽ chúng ta khaosanh tay bo gõi, tọa quan thành bại của Chuат-Trí; bê náo ta cũng phải hoạt-dộng mới được chứ.. Gờ các ông nghĩ cao tôi, mọi hỷ-kê xem nào?

Trong khi chưa ai kịp ngó ý-kiên, Khỏi nói tiếp:

— Hay là ta làm kế trả aang, Tảng-tiên-sinh nghĩ sao?

Cuộc Quoc-gia cách mệnh đ-ong tiến hành, chúng ta dừng nén trú-trù

— Ké rá hàng ấy thế nào, xin Nguyên-soái cho biết? Tảng hỏi.

— Ta viết thư thông-thiết cho Nguyễn-vân Trọng, bị chuyển ra nói rằng bảy giờ trong hành-chung ta đã mệt nỗi, sắp sửa tuyet luong, tướng-si đã cai ria rẽ khéo, kẽ quyết-hair, người vẫn quẩn đánh. Tôi gá-dá là người thu bang, vì dã ăm nán hối nận, giờ tôi gác môt thư xin học hỏi với Trọng, tình-nghen làm nơi ứng cho binh triều-van..van.. Chú ý là gác họ tên vào thành, ta mai phục ma liệt cho mọi trận thật-tot bời, khiên lục trọng họ phai giam di, bây giờ ta sẽ dột vay ma ra, tự nhiên vò ngay. Tiên-sinh liệu xem Trọng có bắt-mời áy không?

— Nguyen-soái, tướng miệng hán ta hãy còn hỏi ta chác! Tảng-vo Ngai cười và đáp. Hán lão thành cuinh chiên, vị tật dâ bâi môt tra bang của minh-dâu. Cố diện ta cu uốn thi nghiem, lão già áy hý lai thán-am, mặc dù khong biết cháng! Về lại gác môt bức thư cũng cháng ôn hao mât-mát gi; nguyen soái tatk làm kẽ này xem, nê khong thành, tôi sẽ hiên một kẽ khác; chua nhộn.

— Vây nhô tiên-sinh viết cho bức thư ấy di, lời lẽ phai khôn ngoan tha thiết, may ra mót nhữ được cop đến thô sa hầm.

— Vâng, tôi xin thảo ngay.

Tảng nói rồi lây giấy bút viết: thư trả hàng trong lú: Khởi mởi mọi người ban soạn cách thức mai phuc.

Viết xong, Tảng đọc lại cho mọi người,

## N ững tác phẩm quý :

### BÍT CÓ BẢN

HÒN QUÉ tiêu-thuyết của Nguyễn Khắc-Mản. Bản quý 40p 32p. Bản thường 4p50 (chỉ còn 50 cuốn).

CỐ THỦY sia: Nguyễn Khắc-Mản được giải thưởng văn chương T. L. V. B. năm 1933. Bản quý 15p, 25p. Bản thường 3p20 (chỉ còn 70 cuốn).

### DẠNG IN :

### LÒNG CHÀ

Một cuốn tiểu-thuyết giáo dục của Nguyễn-Khắc-Mản dày hơn 500 trang

### VỌNG TIẾNG CHƯƠNG

Một cuốn tiểu-thuyết đầu tiên của Nguyễn-Huân-Nguyễn

Nhưng ý tưởng cao s. ẽn về tôn giáo  
Một "tưởng gió mới" trong tàng-tiền (huyện  
Việt-nam hiện đại)

... cho rằng ngày  
Đông Ngô Việt như  
đem di, gai Tao  
ch, au cũng den the,  
ura cướp:

tôi chắc được năm  
của Nguyễn - vẫn  
nhau quan hệ  
vai Hán-Trach  
?

Ta cùng đưa bay

n lưỡng thi giới,  
được dàn l  
hợp nên khien ai  
hang tuong sif ta  
dòng vai Hán

em jia không ai  
Tảng nong dung  
vai Hán-Trach  
don.

oi ve sung soi,  
can ky hieu su.  
at la mot thienn  
khau thieng uring

(dan minh)  
HONG PHONG

... - giá 2000

Hoa giá 0p30

ON HOA

Xuân

Op.30

akou Hanoi

TU BAO

E

trong vi

Foch, Vietnam

MỚI XUẤT BẢN

## LE CAPITAINE

# ĐÔ-HƯÙ'U VỊ

par S. E. PHAM QUYNH

Ministre de l'Intérieur

Một cuốn sách hay của thư-xá  
Alexandre de Rhodes, dày 50  
trang, khổ 12 x 18, có ba bức  
ảnh và bản dịch của Nguyễn  
tiến LÂNG, Pháp-viết và Việt-  
văn đối chiếu.

Một số văn kiện-tac của cụ  
Thượng PHAM, mà rong thời  
buổi bay, thanh-nien Nam Việt  
ai ai, cũng nên ngam đọc và  
suy ngẫm. Bản thường... 0p50.  
Bản giấy tốt... 0p80. Cúrc 0p32.

Tong phat hanh: MAI LINH  
21, RUE DES PIPES - HANOI

MỚI PHÁT HÀNH :

## PHONG LUU ĐỒNG RUỘNG

của TOÀN ANH

• Một tập khảo-cứu rất phong  
phù về các phong tục và lối  
choi tan-nhã của ta ở các vùng  
quê xứ Bắc.

• Hồi trao-hỷ, thời-cám-thi,  
ném-pháo, v.v...

• Về tích-cửu bao nhiêu về  
dẹp hòn-tan của đầu nước  
Giá... . . . . . 0p50

Nhà xuất bản ANH HOA  
Cơ Phò Hàng Than - Hanoi

## Tuần lè quốc tế

(Tiếp theo trang 2)

dặm dài trong hai tỉnh Bengal  
và Assam phía Đông Ấn-độ để  
có thể trồng nom việc tiếp, là  
tương thực cho quân đồng-minh.  
Một số quan Mĩ đã tới cảng  
Calcutta để làm việc.

Về mặt trận không chiến ở  
Tây Á, thì vài tuần lễ nay  
cả Luân-dôn và Bá-linh đều bị  
ném bom rất kịch liệt. Trong  
tác hàng ngàn phi-cơ đồng-minh  
xang đánh phá kinh đô Đức thì  
cũng có hàng trăm phi-cơ Đức  
xang đánh giá thà ở kinh đô  
Anh. Theo tin các báo Anh thì  
Luân-dôn đã bị thiệ hại lớn về  
các vụ oanh-tạc gần đây và  
những thảm cảnh hồi cuối 1940  
lại diễn lại trên kinh đô đảo  
quốc.

Về toàn thể chiến tranh thế-vua  
với tướng Montgomery lugen-  
bô rằng cuộc Âu chiên sẽ kết liễu  
trong năm 1944. Tướng Anh nói  
nếu không chiến thắng thì không  
bao giờ đám phóng quân ra trận

Anh Mĩ vẫn tiếp tục cuộc tấn  
công bằng ngoai giao đối với  
Tây-ban-nha và đã cầm xuât  
cảng đầu hòn sang nước đó  
nhưng theo tin sau cùng thì Tây-  
ban-nha vẫn cố giữ vững địa vị  
trung lập dù gặp trường hợp  
nào cũng vậy.

Các loại hòe dùng:

### PHẦN TRI ĐỒNG-DƯƠNG

(Graphic Indochinois)

Mô « Hôm ch » « Hôm ch II »,  
« Hôm ch III » phò Lu Lookay.  
Bà được công nhận là tôi không kém  
gi, ngoại quốc, công việc cần thận.  
Gửi nhanh chóng khái Đồng-dương

SỞ GIAO DỊCH :

ÉTS. TRINH - ĐÌNH - NHÍ  
153 A, Avenue Paul Doumer Haiphong  
Ad. Tel. AN-NHI Haiphong - Tel. 707  
Cầu đại-lý kháp Đồng-dương

## Cùng các ban doc T.B.C.N. ở Cao-mèn Thuốc số 2

Trù-lâm - trèo dù mọi thời kỳ  
hợp 5\$, gói 15. Trứng sinh dai  
bồ cát cho sức mạnh 2\$. Bột  
bồ cát em Soja-force 1880.  
Thuốc rùa sáu 0\$50.

Nơi phát hành: TẾ-DÂN  
181, Hàng Bông Hanoi  
Mai-Linh, 60 Cầu-đất Haiphong  
Nam-Tiền, 4-9 P. Blanche Saigon

## + AI MUỐN BIẾT +

Các thứ thuốc và các cách điều trị  
để các chứng bệnh nam, phụ, ảo, ẩn  
theo hai học y - y học cổ truyền  
Bắc, hay hỏi mua những sách thuốc  
để ông bà Lé-vân-Phan, yết và béo  
chết sứ, yết nghiệp trường Cao - đỗ  
y-học, chuyên khoa về thuốc Nam  
Bắc, đã soạn và dịch ra Quốc-nhạc.  
Sách nói về chữa bệnh phái, da dày  
thận, tim, bàng-hooc hoa v.v., v.v., zoen  
và sán đặc nho khoa đều giá 15 1 héc.  
Tau từ muôn sách hoặc y-thu  
men chúa bệnh xin 0\$7.

Monsieur et Madame LE-VÂN-PHAN  
Médecin civit et pharmacien  
N-18, rue Ba-vi Sontay - Tonkin

## Phòng tich Con chim

### SÁCH LÊ VĂN TRƯỜNG

NUÔNG NGƯỜI BÌ SỐNG	2p50
CON ĐƯỜNG ĐỐC	1p80
DÂY OAN	2p00
NHƯNG MÁI NHÀ ẨM	2p80
PHÚT GIAO CẨM	2p00
BA NGÀY LUÂN LẠC	3p00
THẮNG CON TRAI	2p00
KÈ ĐEN SÁU	3p00
NGƯỜI MẸ TỘI LĨ	3p20
LỐI MỘT KIẾP NGƯỜI	1p80

nhà xuất bản ĐỜI MỚI  
62, Hàng Cót Hanoi

## 58 — Route de Hôé — HANOI

### BẾP, NHIỆM CHỐNG, BỀN, GIÁ HẠ

Hiệu giấy A-B Lữ mời chính đón tại  
(catalogue) các hiệu giấy năm 1944.  
Có nhiều kinh-dop, rất hợp thời-trang  
để kinh-hiệu các quý-khách trong  
5 cái. Ban buôn bán le khắp mọi nơi.

Autorisé: (publication créée antérieurement,  
ment à la loi du 13 Décembre 1941)  
Ed. Habedanmaire du Trung-Bac Tân-Van  
Imprimé chez Trung-Bac Tân-Van  
36, Bd. Henri d'Orléans - Hanoi  
Certifié par la direction  
Tirage à 1000 exemplaires

L'Administrateur Gérant: Nguyễn VĂN

Trung

35

Đông Ngô Việt Thanh  
ach dem di, gai Tao  
ich, an cung den the,  
vua cuoi:  
toi chiec duoc nam  
cua Nguyen Van  
phu nua quan he  
tong vao Ham-Trach  
lo?

Tha cung dua tay

n luong thi gioi,  
g duoc dau!  
chon nea kienh ai  
hang tuong si ta  
tong vao Ham  
?

hem ja khong ai  
Tang uog dung  
vai Ham-Trach  
bon.

oi ve sung soi,  
can ky uieu su.  
at la mot thienn  
khanh thieng

(dan nua)  
HONG PHONG

— già 2500

Hoa giá 0p30

N HOA

uan

0.30

kou Hanoi

U BÀO

ong vi

och, Vinh

MỚI XUẤT BẢN:

## LE CAPITAINE

# DÔ-HỮU VỊ

pa S. E. PHẠM QUỲNH

Ministre de l'Intérieur

Một cuốn sách hay cũa thư-xá Alexandre de Rhodes, dày 50 trang, khổ 12 x 18, có ba bức ảnh và bản dịch của Nguyễn Tiến LÂNG, Pháp-vân và Việt-ván đối chiếu.

Một ảng văn kiết-tắc cũa cụ Thượng PHẠM, mà rong thời buổi nay, thính-niên Nam Việt ai ai cũng nên ngâm đọc và suy ngẫm. Bản thường... 0p50. Bản giấy tốt... 3p00. Cước 0p32.

Tong phat hanh: MAI LINH  
21, RUE DES PIPES — HANOI

MỚI PHÁT HÀNH :

## PHONG LƯU ĐỒNG RUỘNG

của TOÀN ÁNH

• Một tập khảo cứu rất phong phú về các phong tục và thủ tục tại nhà cửa ta ở các vùng quê xứ Bắc:

• Họ tên họ, thời-cam thi, ném pháo y... v..

• Vết tinh của bao nhiêu vè dép hùi tan của đầu nước Giả... . . . . . 2.50

Nhà xuất bản ANH HOA  
G 1 Phố Hàng Than — Hanoi

— già 2500

Hoa giá 0p30

N HOA

uan

0.30

kou Hanoi

U BÀO

ong vi

och, Vinh

## Tuần lễ quốc tế

(Tiếp theo trang 2)

dặm dắt trong hai tỉnh Bengal và Assam phía Đông Ấn-độ để có thể thông nom việc tiếp tế lương thực cho quân đồng-minh. Một vò quan Mỹ đã tới cảng Calcutta để làm việc.

Về mặt trận không chiến ở Tây Âu, thì từ vài tuần lễ nay cả Luân-dôn và Bát-lâm đều bị ném bom rầm kịch liệt. Trong lúc hàng ngàn phi-cơ đồng-minh sang đánh phá-khá đòn Bắc thì cũng có hàng trăm phi-cơ Bắc sang đánh giã thà ở kinh đô Anh. Theo tin cáo báo Anh thì Luân-dôn đã bị thiêu hại lớn về các vụ oanh-tạc gần đây và những tên cành hôi cuối 1940 lại diễn lại trên kinh đô đảo quốc.

Về toàn thể chiến tranh thì vừa rồi tướng Montgomery tung-tổn bồ ràng cuộc Âu chiên sẽ kết liễu trong năm 1944. Trong Anh nói nêu khô ig chắc chắn thì không bao giờ đám phóng quân ra trận Anh Mĩ vẫn tiếp tục cuộc tấn công bằng ngoại giao đối với Tý-ban-nha và đã cấm xuất cảng đưa hỏa sang nước đó nhưng theo tin sau cùng thì Tý-ban-nha và cả giã vắng dìa vì trung lập dần gấp trường hợp nào cũng vậy.

Các ngài hào đồng:

### PHẦN TRÌ ĐỒNG-DƯƠNG

(Graphite Indo-chinois)

Mô « Heliène ch. I » « Heliène ch. II » « Heliène ch. III » là phổ Lu Loakay. Được cung nhận là tôi không kém gì ngoại quốc, công việc cần thận. Gửi nhau chong khac Dong-duong

SỐ GIAO DỊCH :

Éts. TRINH - ĐINH - NHÍ

163 A, Avenue Paul Doumer Haiphong

Ad. Tel. AN-NHI Haiphong — Tel. 707

Căn đại-ý khap Dong-duong

Cùng các bạn đọc  
T.B.C.N. ở Cao-mén

Thuốc số 2

Trù-lâm — tro dù mọi thời kỳ  
độ 5\$, giá 1\$. Trung sinh dài  
bò cõi cho sức mạnh 5\$. Bột  
Thuốc rùa sáu 0550.

Nơi phát hành: TẾ-DÂN  
181, Hàng Bông Hanoi  
Mai-Linh, 60 Cầu-dát Haiphong  
Nam-Tiền, 429 P. Blanthy Saigon

### + AI MUỐN BIẾT +

Các thứ thuốc và các cách điều trị  
để các chứng bệnh nam, phu, lão, ẩn  
theo hai khía học y học và phu-chê Đông  
Tay, hãy hỏi mua những sách thuốc  
đo ôm bà Lê-Vân-Phấn, sít và béo  
chết, iết nghiệp trường Cao — đồi ống  
y-học, chuyên khoa về thuốc Nam  
Bắc, đã soạn và dịch ra Quốc-Phản.  
Sách nói về chữa bệnh phổi, dạ dày  
thận, tim, bệnh hoa tiêu v.v., sán  
sán để nhà khoa đều giá 15 1 héc.  
Thư tú muôn sách hoặc hỏi về thuốc  
men chia bệnh xin nés;  
Monsieur et M dame Lê-VÂN-PHẤN  
Médecin civit et pharmacien  
N°18, rue Ba-vi Sơn-tây — Tonkin



### Anh-Lú

58 — Route de Hué — HANOI

BẾP, NHANH CHÓNG, BỀN, GIÁ HẠ

Biết giấy A/F LÚ mòn chính đón lợp  
(catalogue) các kiều giấy năm 1944.  
Có nhiều kiều đẹp, rất hợp thời trang  
để kính-biểu các quý khách trong  
3 cõi. Ban buôn bán lẻ khắp mọi nơi.

### SÁCH LÊ VĂN TRƯỜNG

NUÔNG NGƯỜI BÀ SỐNG 2p50

CƠN BUỒNG ĐỐC 1p80

DÂY OAN 2p00

NUÔNG MÁI NHÀ ẤM 2p80

PHÚT GIAO ĐỘC 2p00

BA NGÀY LUÂN LẠC 2p80

THẮNG CON TRAI 2p00

KÝ ĐÊM SAU 3p60

NGƯỜI MẸ TÔI LỐI 3p20

LỜI MỘT KIẾP NGƯỜI 1p80

Nhà xuất bản ĐỜI MỚI

62, Hàng Cót Hanoi

Autorisé: (publication créée antérieurement  
ment à la loi du 13 Décembre 1941)  
Ed. Habdomadre du Trung-Bac Tân-Van N

Imprimé chez Trung-Bac Tân-Van N  
36, Bd. Henri d'Orléans — Hanoi  
Certifié par la Direction

Tirage à 1000 exemplaires

L'Administrateur Gérant: Lê Q. VƯƠNG

VƯƠNG