

# TRUNG BÁC HỘ KHẨU



KHUYẾN ĐẦM VƯỜNG  
CHU-TƯƠNG

Cuộc trưng bày các thi  
và hoa trái tại Aus-tri-viên

Ảnh: Vũ An Ninh  
Số 103 — QLĐ 040  
5 MAY 1944

Bản epi từ bảy giờ  
một tập báo chí rõ cho ta  
về mọi nỗi nguy hiểm của

**BOM, ĐẠN**

của chiến-tranh vi-trùng,  
hết dọc, nói tóm lại của

**CHIẾN-TRANH  
KHOA-HỌC**

một tập báo như thế là một lá bùa  
nô-men cho mọi gia-sống.

Đọc T. B. C. N. số sau,  
các bạn sẽ thấy các  
phương-pháp phòng-thủ  
thụ-dòng để tránh tai  
nạn do các phi-cơ oanh-  
tạc gây hén (lần cự,  
tránh bom, đảo hầm trú  
ân, mặt nạ phòng hơi  
độc v.v...)

Các bạn sẽ thấy sức  
mạnh của bom như thế  
nào, bom nào nguy hiểm,  
một quả bom có thể giết  
được nhiều nhất bao  
nhieu người, hầm trú ẩn  
phải xây bằng gốm và xây  
thé nào thì có hi vọng  
tránh được bom.

Hãy đọc T. B. C. N. một số sau để biết  
bomb và bom và rõ trước các cách  
để phòng bom vi-trùng, bom phát  
hỏa, bom tị-sóng và những trận  
mây hơi độc cực kỳ nguy-hiểm.

# Tuần-lễ Quốc-tế

## TUẦN-LỄ ĐÔNG-DƯƠNG

Tren khắp các mặt trận, cuộn chiến đấu vẫn  
không liệt nhung mặt trận chưa thay đổi mấy!

Ở mặt trận phía đông, thời kỳ thứ hai trong  
cuộc tấn công mùa đông 1943-1944 của Hồng quân  
đã bắt đầu. Quần Ngà vẫn còn mãnh liệt  
khiến mặt trận rộng lớn từ hồ Ilmen cho đến tận  
miền Ké pirog ở phía Nam Ukraine. Tuy quân  
Đức phản công dữ dội đánh lui được nhiều và  
đã công của Nga cũng làm cho Nga thiệt hại khá  
kثير, nhưng Hồng quân cũng đã khắc phục được  
khá nhiều đợt đánh. Theo tin Mac-khoa thi phia  
tay nam hồ Ilmen quần Ngà đã tiến vào thành  
Dno và sắp tới thành Pa-kou trên đường xe lửa  
từ Mac-ki-khoai đến Pskov. Ở khu giữa quân Đức  
đã phải bỏ thành Vitebsk một thị trấn rất trọng  
đầu mà Hồng quân vây đánh từ mấy tháng nay.  
Trong khu Bach-Nao, Hồng quân đã công vào  
phòn tufa Đức ở miền Rogatchev và đã vượt  
qua sông Dniestr. Cứ tin quay ra Nga đã chiếm được  
Rogatchev và bỏ kha đầu của từ Rogatchev đến  
Jublin.

Ở miền Ukraine, quân Đức đã bỏ thành Krivoi-  
roy, một thị trấn rất quan hệ về kinh-ghé kinh-ki  
của miền Ukr na.

Tại mặt trận Ý ở phía nam kinh thành La-mă, trong khu Nettuno trong pháo hạ bắn đang bắn  
nhau rất kịch liệt. Cả Đức lẫn Anh. Mấy tên báo  
tin rằng đại bác của hai bên bắn trúng tại pháo-tu  
tuy không rút để phá lán các nơi gần cùi của  
nhau. Quân đồng-minh sau nhất được nhiều đại  
bác lớn do các tên vận tải chờ đến cùi Đức thi  
đã mang đến mặt trận này nhiều đạn súng lớn từ  
117 ly đến 207 ly. Cò lè các trong pháo sẽ đư mới  
phiên bản trong trong trận đánh gay go và khú  
này. Lại có các chiến khu phía Nam về phía, vị  
hỗn động của lò quan Mô thứ 5 và lò quan Anh  
thứ 8 chỉ có các cuộc tussa liên, mặt trận chưa  
thay đổi mấy.

Ở bờ phia Tigr Nam Nam-wlap-phu (Dan-  
marie) có tên dân quan đã bộ lên đảo Brac  
ngay Phia Nam hải-cảng Split.

Về mặt trận Laot-binh-duong thi theo thông-tin  
chính thức của đại hành doanh Nhật các trên  
trên hai đảo Kwajalein và Luott giữa quan Nhật  
và quan đồng-minh đã kết liễu. Từ hôm 30 Janvier,

— Hôm 8 Février 1944, quan  
Thống-sứ Bắc-kỳ đã ký một  
đạo nghị-định bắt buộc các  
nhà buôn bán, sán-xuất đường  
hay làm các thứ trước giải  
khát có chất đường và các  
thực-phẩm có dùng đường —  
nói chung cả là tất cả các nhà  
buôn bắt cứ về thứ hàng gì, mà  
có trữ đường đủ đều phải làm  
tờ khai. Số đường bắt cát là  
bau nhiêu đều phải khai cả ở  
các tòa Sứ, tòa Đốc-lý trước  
ngày 12-2-44.

Khi đã khai rồi thi phải hoãn  
lại không được bán thứ đường  
đó ấy nữa. Khi nào có giấy  
của phủ Thống-sứ Bắc-kỳ cấp  
cho mới được bán và phải bán  
theo các điều kiện của ông  
Chánh sở Kinh-tế Bắc-kỳ ẩn-  
định. Các điều-kiện này sẽ báo  
riêng cho từng người có trữ  
đường.

Từ sau này, ai mua được  
đường mang vào Bắc-kỳ, khi  
đường tới nơi, phải khai.  
Người mua được đường sẽ  
nhận được huân-lệnh của ông  
Chánh sở Kinh-tế Bắc-kỳ nói về  
cách bán hay dùng số đường  
sự.

AI phạm nghị-định này sẽ bị  
phạt.

— Võ-tuyên truyền - thanh  
chiêu hôm 14 Février đã cho  
công-chứng hay tin rằng người  
tráng số độc-đắc 100.000\$ ký  
này là một người thợ chửa mủ  
ở Kampot (Cao-mèn).

— Kì từ 22 Février 1944 trở  
lại, sô Hồi-xa Đông-dương chỉ  
nhận chờ trong mỗi toa trên  
quang đường xe lửa khu-hội  
Hanoi — Vinh là 50 hành-khách,  
chia ra như sau này:

Hàng nhất: 20 người, hàng  
nhì: 20 người, hàng ba: 10 người.

Trong suốt quang đường khú

hời này đều không có « cou-  
chette ».

Hành-khách có vé hạng tu  
không được phép đáp những  
chuyến xe lửa tốc-hành-hoa  
từ quảng đường Hanoi — Vinh,  
Thuận-lý — Quảng-tri.

Những chuyến « tảng-bo »

Những chuyến « tảng-bo » từ  
Hanoi đến Vinh ngày sau này:

- Ngày nào cũng có một  
chuyến autorail « tảng-bo »  
trên quang đường Hanoi —  
Nam-dịnh khú-hội chỉ dành  
riêng cho những hành-khách  
hạng nhất, nhì, ba.

- Những ngày thứ hai, thứ  
sáu, chủ nhật đều có những  
chuyến « tảng-bo » từ Thanh  
hóa ra Hanoi cho những hành-khách  
hạng nhì, hạng ba, hạng  
tứ.

- Những ngày thứ tư, thứ  
sáu, chủ nhật đều có những  
chuyến « tảng-bo » từ Thanh  
hóa ra Hanoi cho những hành-khách  
hạng nhì, hạng ba, hạng  
tứ.

- Những ngày thứ hai, thứ  
sáu, chủ nhật có những chuyến  
« tảng-bo » từ Thanh-hóa  
cho những hành-khách hạng ba,  
hạng tư.

Nhưng ngày thứ ba, thứ  
năm và thứ năm đều có những  
chuyến « tảng-bo » từ Vinh đi  
Thanh-hóa cho hành-khách  
hạng ba, hạng tư.

Cách nhận hành-khách

- Hành-khách có vé hạng  
nhất, nhì, ba chỉ được phép  
mang những hành-lý thuận  
tiện có thể sách bằng tay đeo  
tay « tảng-bo » hành-khách sẽ  
tại người ấy giữ lấy. Số hỏa-  
xa không chịu trách nhiệm về  
việc mất hành-khách.

- Hành-khách của hành-khách  
hạng tư chỉ có thể nặng 20 cân.

**Kết-quả cuộc thi  
nhiếp-ảnh của báo  
« Indochine » tờ-chí**

Cuộc thi này thực đã được  
những kết-quả không ngờ.  
Đúng ngày 15 Février 1944,  
hơn 500 tấm ảnh đã gửi tới  
trụ-sở hội Alexandre de Rhodes. Dù là ảnh của các nhà  
chuyên-môn hay của những  
tai-tử, hội-dồng chấm thi được  
hài lòng nhận rằng bức nào  
cũng lý-thí, còn những bức  
trái hẳn về tài-nghệ chẳng  
phải là ít.

Hội-dồng xin trân-trọng cảm  
on các nhà nhiếp-ảnh trong  
Liên-bang Đông-dương đã  
hưởng-ứng một cách nhiệt-  
liệt và đã giúp cho đặc-giá biết  
rõ thêm về non-sông nám xú  
đất.

Danh-sách những vị tráng  
thưởng: Thủ nhất: 200p. Ông R.  
le Jarier. Thủ nhì: Ông Võ an  
Ninh và Nguyễn như Hoàn (mỗi  
vị 100p.). Thủ ba: Ông Võ an  
Ninh, R. le Jarier và G. Hen-  
mann (mỗi vị 50p.). Thủ tư:  
Ông Võ an Ninh (2 giải) Nguyễn  
như Hoàn (mỗi giải 25p.). Thủ  
năm: Ông Võ an Ninh (2 giải)  
R. le Jarier, St Mieu, Nguyễn  
hồng Nghĩ (15p.). Thủ sáu:  
(mỗi giải 10p.) Ông Võ an Ninh  
(11 giải) Lê dinh Chir (5 giải)  
André Consigny (4 giải) Nguyễn  
văn Nội (5 giải) Nguyễn hồng  
Nghĩ (3 giải) Nguyễn huy Ký (3  
giải) Dr L. Richard (2 giải) Lê  
hoàng Yến (2 giải) R. le Jarier  
(2 giải) Hoydayer (2 giải) Trần  
đức Bằng (3 giải) G. Haumann  
(2 giải) H. Dubuis, Goutis, Trần  
xuân Hán, Nguyễn như Hoàn,  
Lefebvre, Ch. Latr, R. Melin,  
Moirez, Mai thanh Ngo, J. F.  
Pechmère, bà Cl. Thompson và  
Lê đức Vinh đít Kim-Phong  
(tất cả 58 giải).

# Cuộc trưng bày cây thè và hoa trái TẠI ẤU-TRÍ VIỆN

Từ 20 đến 27 tháng hai tây, tại Ấu-trí-viên đã tổ-chức một cuộc thi các thứ cây có hoa cho những người trồng hoa ở ngoại ô thành phố Hanoi.

Những nhà trồng hoa ở Ngọc-hà, Nghĩ-lâm v.v... đã đến họp rất đông. Người ta thấy dù các thứ hoa đẹp mà chúng ta thường thấy : la-đơn, thực-duc, hồng, cẩm-trường, huệ mõm chó, chàm-chim, vi-ô-lết, hoa đậu (pois de senteur) hương-dương (gerbéra) v.v.

Hoa dã đẹp, lại nhở có sở chuyên-môn trồng hoa của thành-phố Hanoi, dưới quyền ông Chancot, xếp đặt cách trung bày từng thứ hoa một nền trong tuần lễ vừa qua, Ấu-trí-viên đã thành một cái vườn muôn sắc nghìn hồng hắp dẫn có tới mấy vạn người đến xem.

Thoth bước vào, vẽ tay trái là chỗ bày các cây cảnh. Người đi xem đã được sựng mắt với những trước những cây lan rát đẹp; những bông cẩm-chướng thực to, những bông lan-dòn xanh nhợt, đỗ thản và trắng tinh như tuyết. Bên cạnh những chậu hoa đó là những chậu cây thè, những bồn nứi non-bộ sỏi sang rất công phu, trên có trồng đủ các thứ cây non-hút vừa tinh vừa ngon mục. Đáng chú ý nhất là một quả nái có trồng một cây dâu con « cồ-thụ » cbi chít những quả. Người ta thường thấy những hòn nứi non-bộ trồng si, trồng rành, trồng thông, nhưng mà trồng dâu, mà một cây dâu... cồ-thụ như thế thì thực ít khi được thấy.

Về phần hoa, khóm hoa đáng chú ý là khóm hoa bênh tai phải của ông Nguyễn-dũng-Khôi trồng liền ở dưới đất, sát ngay lối lâm, không có mấy thứ; nhưng hoa của ông Khôi đặc biệt tuy rằng lúc dem bày nhiều thứ hoa của ông dâ tản. Ông Khôi tỏ ra một nhà trồng hoa lúc nào cũng gắng gỏi, lúc nào cũng chú ý tìm những cái mới lạ để đem vào cho nghe minh.

Cách đấy không xa, có một cây trà cũng được nhiều người chú ý. Thoạt nhìn những bông hoa đỏ, người ta có cảm tưởng là hoa bằng giấy hay là những bông hồng. Hoa màu hồng nhạt, nhiều cánh, cánh nở xếp tròn lên cánh kia, như thè những cái đai nhỏ bé.

Ở phía nhà kính ban tò chúc trưng bày các hạt giống và giới thiệu cho ai thè e ấy có quả đáng làm hối lòng những nhà giồng giòng.

Đáng chú ý là mấy thứ cam rất to của Ông Nguyễn-công-Huân tiếp cảnh. Cò những thứ bưởi to lầm, dưa chuột, lê, dưa gang, dưa bồ, bí, bầu; thoth trồng, thật không thể tưởng tượng được rằng nghệ giòng giọt ở nước ta, trong khoảng vài năm nay, lại tiến bộ một cách lạ lùng như thế. Về các thứ rau cũng vậy. Rau cải, xu hào, súp-lo, cà-chua, rau riếp... thứ nào cũng là và đẹp, dễ làm rõ dãi những người sành ăn. Có quả bưởi dại đến một thước tay; có quả bí đao to bằng cái trống cà rùng; có cải to bằng cái trống cà rùng; có cải súp-lo lớn một người ôm mới vừa.

Theo cái bảng kê trên tường thi trước hội chiến tranh nước ta nhập cảng muỗi lầm ngàn tấn rau mỗi năm, vậy mà bây giờ nước ta đã sản xuất tới 16 ngàn tấn: thi là một điều rất đáng mừng, làm ta có thể yên trí được rằng, nước ta đã không làm thi thôi, chí nếu gắng sức thi chỉ kém gì ngoài quốc, về phẩm chất như về lượng.

Mà nói riêng về mặt thanh đồng hoa quả thì nhiều nước có tiếng là vẫn minh tiến bộ ở Á-Đông vị tất đã bằng nước ta, Nhuong nói vậy, không phải là bảo rắng ta đã đạt được hy vọng rồi đâu. Bởi cứ về ngành gốm ta cũng còn phải học nhiều nữa, gắng sức nhiều nữa.

Như thế không những đã tự cung cấp cho mình, không những là để cho dân giàu nước mạnh, nhưng còn là để đưa chen với thế giới và chiếm một địa vị ưu thắng trên trường thương mại.

T. L.

## KHOA-HỌC COI THƯỜNG SĀM SĒT

mà

## sām sét cung chế riệu khoa-học!

### Tại làm sao lại có giồng-tổ?

Người thời cổ cho giồng-tổ là một con dận-dữ của Hóa-Công. Hóa-Công dồn dập thi đấu với nó, người vật có thể bị chết tươi trong giây lát. Nên khi có giồng-tổ người ta cần ngay vào hang, không dám nhô ra. Chẳng nói gì thời cổ, ngày đời Lê nước ta, chúa Trịnh-Giang cũng sợ sấm-sét như vậy, và đã phải làm hầm « Thường-Tri Cang » dưới đất, để trú-ẩn những khi Thường-Đế nỗi trận lôi-dinh.

Đối với nhà khoa-học ngày nay, giồng-tổ sấm-sét không còn cái tính cách thần bí như vậy nữa.

Trái lại, giồng-tổ sấm-sét chỉ là một hiện tượng tự nhiên phải xảy ra.

Khi những hạt mưa đi qua không-khi, thi nước bắt điện dương, còn không khí xung quanh nước thi bắt điện âm. Trong con giòng bão, gió thổi xô những giọt nước đi. Điện âm mạnh hơn đem những giọt nước lên trốn những đám mây. Nhưng lại phía dưới những giọt nước, bấy giờ điện dương cũng trở nên mạnh lắm. Giữa hai miền bắt điện khác nhau, tự nhiên có một sự găng nhau rất mãnh liệt. Tất phải có một cuộn vòi lở xây ra trong không-khi. Chỗ vòi lở đó có hình như một cái rạch, cái ngòi sông, và phỏng vào phía điện-trường (champ électrique). Những điện-trường không ở ngoài định một chỗ, nó di-chuyển, nên cái rạch kia cũng di-chuyển theo. Khi cái rạch hào-quang đó đụng phải mặt đất, thi điện giáng xuống rất mạnh, có khi cường độ tới 20,000 ampères.

Bing thèi, người ta nhận thấy rất nhiều luồng điện phu hoặc những tia hào-quang mãnh rẽ hơn di liền với luồng điện đầu tiên. Đó là vì mặt đất cũng bắt thấy các vật trên mặt đất chịu ảnh-hưởng của mây, đều bắt một thứ điện như thứ điện ở cái rạch hào-quang kia vậy.

(Ta nên biết rằng luồng điện nào cũng phỏng ra từ trong đám mây).

Còn nhiều luồng điện nhỏ khác di theo, mặt ta không nhận thấy, nhưng giả có máy điện-lượng-biều (électromètre) thi sẽ nhận thấy rất dễ-dàng.

Cái rạch hào-quang ấy tức là chớp. Tiếng chớp là tiếng vỡ lở giữa hai miền điện khác nhau. Cái rạch ấy phỏng mạnh xuong mặt đất, làm chờ điện giáng xuống mạnh như búa bô: đó là sét vây.

### Chúng ta eung làm ra giồng-tổ, sấm sét được

Giải nghĩa như vậy, nhà khoa-học bảo mọi người chúng ta đều có thể làm ra giồng-tổ, sấm-sét như Thiên-Đế được. Gặp ngày không-khi yếu - lạng và rất ấm - i-thấp, chúng ta vật một mầu điện (thuộc lá đang cháy dở lên) một đồng cảnh khô ở đì rùng. Chẳng may chốc rùng phát hỏa. Từng đám không-khi nóng bay lên không. Sợ bắc hơi và sợ đốt cháy làm cho không-khi càng ấm thấp thêm. Khi nóng bốc lên tia ra người mát dần, còn hơi ấm-thấp thi dần dần dạng lại thành những giọt nước. Những luồng khí nóng bốc lên tia xô những giọt nước ấy đi. Thế là những giọt nước đó bắt điện. Không khí nóng nở tung ra, phỏng điện xuống.

thành cái rạch sáu. Ở thi Hùng Cửu H.S Petrus Ký (67-74), tảng Huỳnh Chiếu Đẳng chủ Kho Sách Xưa Quán Ven Đường

sát các thành lũy nhỏ, dân số không quá 2600 người.

Vì sao vậy?

Vì tại các thành phố lớn nhà cửa thường làm rất cao và dày nhiều sắt. Những cột sắt chôn sâu xuống đất là những cột thường vĩ đại. Khi bắt xuống các cột sắt, thi luồng điện bao giờ cũng tìm con đường nào ít kháng lực nhất.

Mà phần nhiều các vật liệu làm nhà như sicc chịu đựng (hay kháng lực, résistance) còn kém kháng lực của không-khi. Nên sét hay đánh vào mái nhà hor là đánh xuống khống khong giữa phố.

### Một nghìn triệu kilowatts

Loài người nay tuy đã hiện được các cái bí mật của điện khí nhưng vẫn cho cảnh giông tố sấm sét là một cảnh đẹp rất hùng, vùi dù sao, vẫn không ngăn được lòng khôi bồi hồi khêu khích.

Vì biết rằng những luồng điện đó có một mảnh lực tàn phá vĩ đại vô cùng. Các nhà khoa học uộc lương rỗng hiện giờ mỗi năm ác điện sấm sét phỏng ra, rộng cõng khắp nơi trên thế giới được độ mội ngàn triệu kilowatts. Người ta ước so rằng một ngày kia, nếu khoa học thu được một phần sức điện đó, thi nhân loại cũng đủ sung sướng thêm nhiều.

### Nhưng sấm sét lại chẽ riệu

#### khoa - học!

Có lẽ hiện giờ có nhiều nhà khoa học đang bò trán tìm cách thu điện sấm sét để dùng vào những việc ích lợi hơn.

Nhưng sấm sét vẫn nhiên khi « cười » vào mũi các nhà khoa học, và bắt cháp cả khoa học.

Thật vậy.

Nhà khoa học bảo có máy có mưa thì mới có sấm sét, vậy sao nhiều khi không có máy mà vẫn có sấm sét như thường?

Sách « Hán-ký » nói rằng năm Hán-thanh-Bố, niên hiệu Nguyên-Diện nguyên niên (12 trước Th. Ch.) nhà họ, tháng tư, ngày Bình-dận, trời không mây mà có tiếng sấm. Sách « Hậu Hán » chép rằng: đời Hán Hiến-Bố, So-Binh tam niên (192) mùa hè, tháng ba ngày Bình-Thân, trời không mây mà có sấm; năm So-Binh từ niên thứ năm ngày

Quý-dậu trời cũng không mây mà có sấm.

Tại Hoa-kỳ, người ta tính trung bình mỗi năm có 500 người bị sét đánh chết.

Phải, sét tai hại lắm, tai hại quá sức tưởng tượng của chúng ta.

Tại Hoa-kỳ, người ta tính trung bình mỗi năm có 500 người bị sét đánh chết.

Điều đáng chú ý là 90 phần 100 các nạn sét đánh đều xảy ra ở các miền thôn quê, hoặ

Sách « Tùy-Thư » chép năm Khai-Hoàng thứ 20 (605) đời vua Tây-văn-Đế, tháng hai, ngày Bình-sử; năm Tân-Huệ-Đế, Thái-An nhì niên (303) tháng 8 ngày Canh-Ngo; Sách « Tống-Chí » chép ngày mồng một tháng 3, năm Thái-Nguyên thập ngũ niên (305) đời vua Tân-Hiếu Vũ-Đế, trời không có mây mà có tiếng sấm, no vang.

Chính những chuyện không có mây mà có sấm, đã làm cho bọn nhà Nho nazeo. Tàu thời xưa, phải kinh-ngạc và suy-nghi.

Chẳng hạn như Lưu-Hương đời Hán đã lập luận như thế này:

Sấm phải dưa vào mây cung như bồ tát phải dưa vào vua. Nay không mây mà sấm, là cái diêm bầy tôi không dưa vào Vua, mà tách ra làm phản vây.

Chẳng hiểu khoa-học giảng nghĩa những trường hợp trên và những trường hợp dưới này ra làm?

Sách Tào-Lâm tạp - trổ chép rằng tại đất Cố-Tô có người bị sét đánh cháy cả quần trong, mà áo ngoài vẫn lành lặn như thường. Vào năm Vạn-Lịch, tại Phúc-kien, cựu bé con nhà Trần-Tôn-lòng đang ngồi triền kiện, sét đánh vỡ tan kiện, cựu bé ngũ lầu xuống đất mà không chết.

Cái ca này nữa mới kỳ-dị hơn, khiến ta ngở rằng có lẽ có thần sấm-xé thật, và có lẽ Thần đã bông đùa bốn cát để đánh đổ các nhà khoa-học ngày nay.

Báo « Times » ở Los Angeles (Hoa-kỳ) hồi năm bảy năm trước, đã đăng một tin dài-khái như thế này:

« Thêm sét vừa chơi một trò lừa với 5 người thuộc ấp Philip ở tỉnh Malla. Họ đương ở trong một cái xe có mui che kín thành-tuyết sét giáng xuống, và gác nên một két quái không ai nghe. Cái mui kín đồng hồ càng cái giày đeo đồng-hồ của một người trong bọn chày ra thành-nước. Đoạn sét nhảy sang một người khác, leo ống chân xuống, xé rách ống quần và lấy mất cái giày già.

Ba người trong bọn không ai việc gì và cái xe cũng không mang đến vết gi bị sét đánh hết.

« Hai người bị sét đánh trúng sợ quá, ngất đi một hồi, nhưng lát sau tỉnh lại. Họ không bị thương hoặc bị bỏng gì tại thân-thở cả ».

LÉ VĂN-HÓE

NHÀ XUẤT BẢN

# BÁCH - VIỆT

40, Rue du Cuivre - Hanoi

La những sách giá trị mang dấu hiệu một nghệ - thuật nền - văn

Thú và mang da bê gửi cho M. PHÙNG VĂN HỌP

SẮP CÓ BẢN :

# CHUYỆN HÀ - NỘI

của VŨ NGỌC PHAN

Ai đã qua chơi Hà-nội? Ai chưa đến Hà-nội bao giờ? Ai thực là người ở đất Hà-nội? Nếu chưa đọc CHUYỆN HÀ-NỘI chưa bao giờ biết Hanoi ra sao. Hà-nội xin. Hà-nội đẹp. Hà-nội cũ. Hà-nội mới. Người Hà-nội. Y-phu: Hà-nội. Hà-nội dài cao. Hà-nội vẫn-chường. Tất cả mọi chuyện Hà-nội đều ghi bằng những nét tài tình trong CHUYỆN HANOI, của truyện ký đầu tay của Vũ Ngộ PHAN

Mỗi cuốn giá 2500 (bản quý 155). Để cho được liên sự và đẹp đẽ như Hà-nội kinh kỳ, sách in rất công phu và trên cuốn nào cũng có chữ ký của tác giả.

BUỒNG IN :

# XƠI GIENG NGÀY XƯA

tiểu thuyết của TÔ HOÀI

# THỦNG NGAY THỞ ÁU

ký ức của Nguyễn HỒNG

# NHA QUÈ

tiểu thuyết dài đầu tay của Ngọc GIAO

# HƯƠNG KHÓI

tiểu thuyết của Minh Phù TU

# CẨN KÍP.

Những người đại-lý nào chưa nhận được giấy com-mang xin kịp biến thơ ngay về cho chúng tôi

anh chí rách sảng. ấy thế là sấm gào  
lên.

Nhà khoa-học, nhờ máy điện, tạo ra được  
những lão chớp ở ngay trong phòng thí  
hiệm. Những lão chớp ấy có nhiên không  
đại bằng những lão chớp của Tạo-Hóa,  
nhưng được cái là những lão chớp nhân  
do, người ta chụp được thành ra những  
đè ánh rất là tài tình, giống hệt những lão  
chớp chính-hiện trong con giông-tổ.  
Nhưng xét thật ra thì là cái gì?

### Có những miền không bao giờ có sấm sét

— Ô, nhà khoa-học đáp — nó chỉ là kết  
nă của việc nước mưa bắt điện. Khi ho  
mưa đóng thành nước, thì tỏa ra một nhiệt  
độ mạnh vô cùng, mỗi gramme tới 586  
hiết-dộ (calories). Phải nhiều hơi nước  
làm mới thành một giọt nước.

Mưa rơi xuống làm cho điện-trường rộng  
ra thêm và làm thành những lão chớp  
hoàng.  
Khi hai miền điện âm điện dương găng  
hau quá không chịu đựng được, thì không  
bi vỡ lõi ra giữa hai đám mây có điện,  
điều giangs những đám mây và trái đất ta.  
Lời tiếng nổ mạnh-liệt vang lên do sự vỡ  
đó. Tiếng nổ đó tức là sét vây.

Không-khi khô ráo, thì phải có áp lực  
đạnh lầm, tức là phải có nhiều sức  
đem, mới có chớp được. Không-khi ẩm  
thì chớp dễ phát-sinh hơn. Su ẩm thấp  
tùy theo sức nóng lạnh của thời tiết,  
vì miến bão dương, bao nhiêu nước đến  
khi rết làm đồng lại thành bão cát, và  
miền sa mạc Sahara chẳng có tí nước  
khoé hơn giọt sương, không có một  
tia hơi nước nào trên không-khi, nên  
không có sét, tại các miền ấy, không bao giờ  
giông-tổ, sấm sét.

### Để hay đánh người nhà quê và kiêng người thành phố?

Người ta đã biết sét là gì, nhưng cái tai  
đó sét gây ra, vẫn chưa trả tiết được.  
Phải, sét tai hại lắm, tai hại quá sức  
trong trọng của chúng ta.  
Tại Hoa-kỳ, người ta tính trung bình  
tùy năm có 900 người bị sét đánh chết.  
Tuy là 90 phần 100 các nạn sét  
nhất đều xảy ra ở các miền thôn quê, hoặc

tại các thành thị nhỏ, dân số không quá  
2500 người.

Vì sao vậy?

Vì tại các thành phố lớn nhà cửa thường  
lắp rất cao và dùng nhiều sắt. Những cột  
sắt chôn sâu xuống đất là những cột thu  
lôi vô cùng. Khi bắt xuống các cột sắt, thi  
luồng điện bao giờ cũng tìm con đường  
để lì khảng lục nhất.

Mà phần nhiều các vật liệu làm nhà súc  
chiu dung (hay kháng lực, résistance) còn  
kháng lực của không-khi. Nên sét  
hay đánh vào mái nhà hơn là đánh xuống  
khoảng không giữa phố.

### Một nghìn triệu kilowatts

Loài người nay tuy đã biếu được các cái  
bi mặt của điện khí nhưng vẫn cho cảnh  
giông tố sấm sét là một cảnh đẹp rất hùng,  
và dù sao, vẫn không ngăn được lòng khôi  
bồi hồi khung khiếp.

Vì biết rằng những luồng điện đó có một  
mạnh lực tàn phá vô cùng. Các nhà  
khoa-học thử lường rằng hiện giờ mỗi năm  
sức điện sấm sét phóng ra, tổng cộng khắp  
nơi trên thế giới được độ một ngàn triệu  
kilowatts. Người ta ước ao rằng một ngày  
kia, nếu khoa-học thu được một phần sức  
điện đó, thì nhân loại cung cấp súng sương  
thêm nhiều.

### Nhưng sấm sét lại chê riêu khoa-học!

Có lẽ hiện giờ có nhiều nhà khoa-học  
đang bóp trán tìm cách thu điện sấm sét  
đem dùng vào những việc ích lợi hơn.

Nhưng sấm sét vẫn nhiều khi « cười »  
vào mũi các nhà khoa-học, và bắt chép cả  
khoa-học.

Thật vậy.

Nhà khoa-học bảo có máy có mưa thi  
mới có sấm sét, vậy sao nhiều khi không  
có máy mà vẫn có sấm sét như thường?

Sách « Hán-ký » nói rằng năm Hán-thanh  
Đế, niên hiệu Nguyên-Diên nguyên niên  
(12 trước Th. Ch.) mùa hạ, tháng tư, ngày  
Đinh-dậu, trời không mây mà có tiếng sấm.  
Sách « Hán-Hán » chép rằng: đời Hán Hiến  
Đế, Sở-Binh tam niên (192) mùa hạ, tháng  
ba ngày Bình-Thân, trời không mây mà có  
sấm; năm Sở-Binh tứ niên tháng năm ngày  
Quý-dậu trời cũng không mây mà có sấm.

Sách « Tây-Thư » chép năm Khai-Hoàng  
thứ 20 (605) đời vua Tây-văn-Đế, tháng hai,  
ngày Đinh-sửu; năm Tân-Huệ-Đế, Thái  
An-ghi niên (303) tháng 8 ngày Canh-Ngo;  
Sách « Tống-Chi » chép ngày mồng một  
tháng 3, năm Thái-Nguyên thập ngũ niên  
(380) đời vua Tân-Hiếu Vũ-Đế, trời không  
có mây mà có tiếng sấm nô vang.

Chính những chuyện không có mây mà có  
sấm, đã làm cho bọn nhà Nho ném Tàu  
thời xưa, phái kinh-nghệ và suy-nghĩ.

Chẳng hạn như Lưu-Huống đời Hán đã  
lập luận như thế này:

Sấm phải dưa vào mây cũng như bàng tơi  
phải dưa vào vua. Vay không mây mà sấm,  
là cái đòn bàng tơi khống dưa vào Vua, mà  
tách ra làm phản vậy.

Chẳng hiểu khoa-học giảng nghĩa những  
trường hợp trên và những trường hợp  
đó này ra làm?

Sách Tảo-Lâm tạp - trích chép rằng tại đất  
Cô-Tô có người bị sét đánh cháy cả quần  
trong, mà sói ngoài vẫn lành lặn như thường.  
Và năm Vạn-Lịch, tại Phúc-kiên, cậu bé  
con nhà Trần-Tối đang ngồi trên kiện, sét  
đánh vỡ tan kiện, cậu bé ngã lăn xuống đất  
mà không chết.

Cái « ca » này nữa mới kỳ-di hơn, khiên  
ta ngờ rằng có lẽ có thần sấm-xé thật, và  
có lẽ Thần đã bông đưa bốn cát để đánh đổ  
nhà khoa-học ngày nay.

Báo « Times » ở Los Angeles (Hoa-kỳ)  
hồi sáu bảy năm trước, đã đăng một tin đại  
khái như thế này:

« Thành sét vừa chơi một trò lừa với 5 người  
thuộc ấp Philip, ở hòn Malta. Họ đang ở  
trong một cái xe có mui che kín thỉnh-linh  
sét giangs xuống, và gây nên một kẽ quả  
không ai ngờ. Cái mít kinh đồng hồ càng  
cái giây deo đồng-hồ của một người trong  
hộn chày ra thành nước. Đoạn sét nhảy sang  
một người khác, leo ống chân xuống, xé rách  
ống quần và lấy mũi cái gót giày.

Ba người trong bọn không ai việc gì và cái  
xe cũng không mang dấu vết gì bị sét  
đánh hết.

« Hai người bị sét đánh trúng sợ quá, ngất

đi một hồi, nhưng lát sau tỉnh lại. Họ không

bị thương hoặc bị bong gãy tết thân-thì cá ».

LÊ VĂN-HÓE

### NHÀ XUẤT BẢN

## BÁCH-VIỆT

40, Rue du Cuivre — Hanoi

In những sách giá trị mang dấu  
hiệu một nghệ-thuật nền-võ  
Thứ và mang da để gửi cho M. PHUNG VĂN HỌP

### SẮP CÓ BẢN:

## CHUYỆN HÀ-NỘI

của VŨ NGỌC PHAN

Ai đã qua chơi Hà-nội? Ai chưa đến Hà  
nội bao giờ? Ai thấy là người ở đất  
Hà-nội? Nếu chưa đọc CHUYỆN HÀ-NỘI  
chưa hề biết Hanoi ra sao. Hà-nội xin  
Hà-nội đẹp. Hà-nội cũ. Hà-nội mới.  
Người Hà-nội. Y-phụ: Hà-nội. Hà-nội dài  
các. Hà-nội van-chương. Tất cả mọi  
chuyện Hà-nội đều ghi bằng những nét  
tai tình trong CHUYỆN HANOI, câu  
truyện ký đầu tay của Vũ Ngộc PHAN

Mỗi cuộn giá 2500 (bản quý 15\$).  
(Để cho guy-lich xị và đẹp để như Hà  
nội kinh-kỷ, sách in rất công phu và trên  
cuốn nào cũng có chữ ký của tác giả).

### ĐƯỜNG IN:

## XÔ-MIENG NGÀY XƯA

tiểu thuyết của TÔ HOAI

## THỦNG NGÀY TRỞ LẠI

ký ức của Nguyễn HỒNG

## NHA QUÈ

tiểu thuyết dài đầu tay của Ngọc GIAO

## HƯƠNG KHÓI

tiểu thuyết của Mạnh phà TU

CẨN KÍP. — Những người đại-lý nào  
chưa nhận được giấy com-móng xin  
kip biện thư ngay về cho chúng tôi

TRUNG SƠN

7

# Thần sám sét tên là Trần Văn-Ngọc

Theo quan-niệm cõi của người Trung-Hoa, cũng như của người Hy-Lạp, La-Mã, mọi cõi trong thế-gian đều có thần cai-quản. Núi có thần núi, (sơn thần) sông có thần sông (Hà-Bá) cho tới cây cỏ, thóc lúa cũng đều có thần coi giữ. Ở đây nói riêng về thần sám-sét theo sự tin-ngưỡng của dân Trung-Hoa.

Theo sách « Tảo-Lâm Tập trìn » thì cách thành Lôi-châu, 8 dặm về phía nam, có miếu thờ thần sám-sét, gọi là Lôi-miếu. Sự-tích Lôi-thần luồng truyền như thế này:

Năm Đại-Kiến nhì niên (570) đời nhà Trần (bên Tàu) nhà họ Trần ở chau đó (Lôi-châu) không có con trai; nhà nuôi một con chó kỵ-dị, có 9 tai tát cả. Mỗi khi sắp đì săn, lại bói xem chugén ấy săn được ít hay nhiều. Hễ chó vắng mày tai thì chugén đó săn được bằng năm thù-vật.

Một ngày kia, bói thấy chó vắng luôn cả chín tai. Chugén ấy săn chẳng được gì hết, chỉ lượm được một quả trứng lớn, chui-vi ão được hòn mít thước, liền lè-mẽ bung rẽ.

Tới nhà thỉnh-linh một tiêng sét nổ vang trời, quả trứng vỡ ra làm hai mảnh,

thấy trong có một cậu traị nhỏ, hai tay có hình chữ, tay tâ chử Lôi, tay hữu chử Châu.

Lớn lên đặt tên là Trần-Văn-Ngọc. Sau di thi đỗ đại-khoa, được bồ làm quan Thú-sử chau nhà.

Lúc mất, linh-hiêng hiền-häch, người trong chau liền lập đền thờ. Từ đời Ngũ-dai đến đời Minh, nhà vua đều có sắc gia-phong, khi có việc gi, cầu-dão đều thấy hiếu-nghịch. Từ năm Trinh Quán nguyên-niên (627) đời Đường, nhà vua lấy hai chử ở tay Trần-Văn-Ngọc khi xưa, mà đổi tên chau là Lôi-châu.

Sách « Lôi-Công truyện » của Đồng-Cốc có nói về đền thờ Lôi-Thần như sau này :

« Ban tôi tên là Diêu-vinh-Phi làm mạc-quan lô Gao-châu. Cao-châu cách Lôi-duong hơn 300 dặm, Vinh-Phi nói quả quyết rằng đã tôi tên noi yết miếu Lôi-Thần và đã được mạc-kich Lôi-Công tận mắt. Ban thuật lại cho tôi nghe rất rõ :

## THÔNG-CHÉP PÉTAM BÀ NÓI :

« Họ sinh cần phải luyện tập thân thể cho tráng kiện để già giữ da sờn họ hành, mai hậu dù sức tham úy vào việc cải tạo quốc gia ».

Đất ấy tiếng sám sét nghe kỳ-dị hết súc, khác hẳn các nơi. Hễ có tiếng sám là ngót trên các mái nhà đều rung chuyền, hình như sám đâu ở cạnh ngay đâu nhả. Nếu có tiêng sét đánh thì thê nào cũng có nám ba người thiệt mạng mỗi lần. Lôi-Thần tên là Trần-Văn-Ngọc miêu thờ rất là oai-nghiêm và linh-thiêng rât mục. Kê nào lõi xúc-puam đến là chết liền. Trước cửa đền có trống hai cây néu cào chốt-vót. Mỗi khi thà muôn làm sám-sét, hoặc khi thần về hưởng lễ, tất có hai con chim, một trắng, một đỏ, bay lối đậu trên hai cây néu, khi gián đột nhiên, mọi người trông thấy đều lấy làm sợ-hãi.

Người trong đền nói rằng núi sau miếu có hang hốc ngầm dưới đất. Người ta nói hê Ngài ở hang ra là lén Trời.

Vinh-Phi lại nói rằng một hôm đang dạo chơi ngoài đồng bỗng gặp mấy người khiêng một con vật, hình-lùi giống con lợn, thân có lốt đóm trắng. Hỏi thì họ nói :

— Đó là Lôi-Công vây ! Con vật đó người ta quen gọi là con lợn đất; hôi họ khiêng đi đâu, thi họ đáp là khiêng đi chôn !

HÙNG-PHONG

Có một đồng bạc mà muôn làm giàu nhanh chóng, và tương-thiện tài chỉ có cách là : MUA VỀ XỎ SỔ ĐÔNG-PHÁP

# Câu chuyện sám sét theo tục mê-tín của ta và của Tàu

Dù ngày nay khoa-học đã xuong-minh nhưng phần đông dân minh cũng như phần đông dân Tàu, đối với sám - sét cũng như các vật tự nhiên khác, đều cho là có thần. Vì sự tin tưởng ấy, nên từ xưa ở dân-gian vẫn truyền nhau những câu chuyện quái-dị ly-ký, họ cho sám-sét là giờ ra oai, có riêng vị thần cai-quản việc ra oai ấy : Lôi-thần. Nhân có ấy các nhà theo chủ-nghĩa dùng thần-đẠc để thiết-giáo, liền bị đặt nhiều chuyện thần-kỵ để nguy kêu-tiến thiện-trùng ác, đối với nhân-tâm thế-dạo cũng có được một đội phần cùu-vân duy-tri, nhưng cũng lại có một đội phản-tệ hại, làm cho ôi mê-tín của hạ-dân càng thêm dày-dâng ra, không bao giờ gột rửa được, tức như các điều mê-tín sau này :

## Lưỡi tầm-sét

Ở dân-gian đôi khi dào dắt bắt được những miếng bằng đá hay bằng loài kim gi, vuông dài có cạnh sắc, các nhà khoa-học cho đó là những di-vật của dân về các đời dùng thạch-khi hay đồng-khi trai qua bao cuộc đấu bò bị chôn vùi ở dưới đất sâu. Nhưng dân-gian lại cho rằng đó là lưỡi tầm-sét của Lôi-thần mang đi đánh chở náo, đánh xong, lưỡi tầm-sét chìm im xuống đất, vì cho là thần-vật, nên nhà nào bắt được, bằng đá thi cắt chửa, bằng loài kim thi đánh vồng cho trẻ con deo, nói là trừ được tà-ma yêu-quái.

## Cờ Thiên-lôi

Dân gian còn gọi Lôi-thần là Thiên-lôi. Họ nói mỗi khi Thiên-lôi phung - mện Ngoc-hoàng di đánh chẽ nào hay người nào thi bên trên chỗ ấy hay trên đầu người đều có cảm-sắc một lá cờ thần, tối khi Thiên-lôi di làm việc cứ trống chỗ nào có cờ là giang búa xuống mà đánh. Vì vậy

nên tục-ngữ vẫn có câu : « Thiên-lôi chỉ đầu đánh đáy ».

## Tân-Cối làm kiếp trâu còn bị sét đánh chẽ

Theo tục truyền thì những người nào phạm tội gian-ác, tà-dâm, bất hiếu, bất mục sẽ bị lôi đá, nhưng cũng nhiều khi một cái cây, một đồng đất hay một con vật vô-trí cũng bị sét đánh. Đối với những cái ấy, người ta lại bảo rằng : Những vật vô-trí ấy, nếu là cái cây hay đồng đất, tất là có con yêu-ma ác-quí gi ẩn ở đó, còn như là gióng vật như con trâu con bò, tất kiếp trước nó là người hung-ác, dù nó đã bị tội đáy làm gióng vật mà giờ cũng không tha. Thuyết sau này cũng như một chuyện Tàu nói ngày xưa có một con trâu bị sét đánh chẽ, hì người Kia dem chén, thấy ở dưới bụng có hai chử « Tân-Cối » một gian-tưởng đời Tống đã giết oan ông Nhạc-Phi.

Còn về dân-gian Tàu cũng có nhiều câu chuyện mê-tín như mây chuyện đã chép trong tập « Nam-dộng thuyết-ký ».

## Lôi-thần giết rắn

Chương-Câu ở Ngô-hưng, hàng ngày ra cày ngoài đồng, có đem theo đồ cơm để ở hò ruộng, để chiều nghỉ việc lấy ra ăn, thì thấy cơm đã hết sạch rồi. (Luôn mấy ngày đều như thế lấy làm căm-giận quá, để ý định-mò, thấy một con rắn lón bò đến ăn trộm. Chương-Câu vác cả cây chục đánh, con rắn chạy, Câu đuổi theo, đến một cái hang chỉ nghe thấy tiếng kèu rằng : « đánh đau ta lắm rồi ! ». Bỗng thấy sám-chớp ầm-ầm ở trên đầu như sắp đánh mình, Chương-Câu giận thét mắng rangling;

— Giời đã bắt tôi nghèo, tôi ra sức cày-cấy để kiếm ăn, con rắn ăn trộm cơm của

Chúng ta đừng nên chia rẽ  
nhau vì những ý tưởng viễn  
vông, nên hợp sức lại mà tìm  
phương kế hàng ngày giúp nước

tôi, tôi ở con rắn chứ, sao Lôi-thần lại  
chạy đánh tôi là thê nào? Nếu đánh tôi  
thì Lôi-thần thực là không có mảnh. Lôi-  
thần mà xuống đây, tôi sẽ cầm cay đậm  
thủng bụng cho mà xem.

Chương-Câu nói xong, mây mưa tan  
dần. Vào trong hang, có mấy chục con rắn  
bi đánh chết nằm lăn trên đất.

### Xe sám-sét

Rời Đường, tại tỉnh Sơn-tây, một người  
dân huyện Giới-hưu, nhàn di có việc  
quan, đêm tối, vào ngủ trong chái đèn  
Tấn, nửa đêm nghe có người gõ cửa bảo  
rằng:

— Giới-hưu đại-vương, xin ngài cho  
mượn tạm chiếc xe sám-sét, vì đến ngày  
này sẽ đến Giới-hưu thu lúa.

Trong dèn nghe có tiếng nói ra rằng:  
— Đại-vương truyền là xe sám-sét đang  
cần-dùng không thể cho mượn được.

Người kia hai ba lần nói khẩn-khoan  
xin cho mượn. Rồi thấy năm sáu người  
cầm ném từ sau miếu di ra, cung khiêng  
một vật như cái dù chung quanh có cầm  
18 lá cờ nhỏ, trao cho viên sứ-giả Giới-  
hưu và bảo rằng:

— Phải điếm đủ 18 người, cầm 18 lá cờ  
này:

Tức thì có 18 người xúm vào khiêng cái  
đùi mỗi người cầm một lá cờ, mỗi lá có  
ánh sáng lập lòe như chờ. Người dân ấy  
với về huyện Giới-hưu báo cáo cho ai nấy  
đều biết và bảo nên kíp gặt lúa về, đê  
chậm sẽ có trận mưa gió sấm-sét lớn.  
Nhưng không ai tin, người ấy tự đi gặt  
hết lúa của nhà mình về. Đến ngày, người  
ấy mang cả các người thân-thiệc lên gó cao  
chờ xem thế nào. Đến trưa, trên núi Giới-  
hưu trước hết có một đám mây bốc ra,   
phút chốc đám mây tỏa ra đầy giờ, mưa  
như trút nước xuống, mưa càng to, sấm-sét  
càng dữ, chỉ mới lái mây van mầu ruộng  
đều ngập hết không còn gì.

### Búa thần sét

Hoàng-Tống, người Phủ-diền, khi còn  
bé, một hôm đang chơi đùa ở gian giữa  
nhà, bỗng có cơn mưa to gió lớn nồi lên,  
sấm-chớp àm-àm, rồi một tiếng sét đánh  
tai xuyên qua nóc nhà thẳng xuống cái  
cot. Giữa lúc ấy người nhà chắc là Tống  
bị sét đánh chết, nỗi không căng sợ ngắt  
người đi. Khi đã yên, cùng với chạy vào  
xem, thấy Tống vẫn ngồi chơi chỗ cũ, vui  
vẻ như thường, tay lại cầm cái búa bắc tặc,  
coi không phải sát, cũng không phải đá,  
coi lõi nhỏ mà không có chuôi. Có người  
bảo đó là búa của thần sét, đánh làm rơi  
xuống đó. Tống thích quá, cầm toan cất  
lầm để chơi, bỗng lại có tiếng sét đánh  
vào chỗ cũ, sau đó cái búa biến di động  
não, người ta nói đó là thần sét lấy lại  
rồi.

BẮT-ÁC

## ĐƯỜNG THI

# Ngày xuân nhớ bạn

của LƯU VŨ-TÍCH

Tăng hường không môn học tạ thiền (1)  
曾向空門學坐禪

Như kim vạn sự lòng vong thuyền (2)  
如今萬事總忘筌

Nhân tiền danh lợi đồng xuân mộng  
眼前名利同春夢

Tuy lý phong tình dịch thiếu niên  
醉裏風情散少年

Gia thảo phượng phi hồng cầm địa  
野草芳菲紅錦地

Du ti liệu nhiêu bích la thiên  
遊絲撩擾碧羅天

Tâm tri Lạc hạ nhàn tài tử  
心知落下方才子

Bất thị thi ma túc túa tiên  
不思歸魔卽酒仙

Cố nội thơm tho dày dắt tỏa  
Tơ dong quần quất đọc giờ lên  
Chắc rằng tài tử khi nhàn thủ  
Chẳng vịnh thơ thi nhấp chén men

Ý THO: Chán ngán việc đời, từng học  
lối tọa thiền, cho được quên hết, không  
chút bận lòng, lợi danh dã coi như một  
giặc mộng xuân, dù còn lúc chén say,  
phong tình vẫn thấy hăng hái như hàng  
trai trẻ. Vì vậy đối với cảnh xuân, từ lòn  
cố nội, đám loong đều thấy có hứng thú.  
Chắc rằng các bạn tài tử vốn nhàn rỗi lại  
gặp tiết xuân này, chẳng ngâm thơ, thì  
uống rượu để thưởng thức cũng như mình  
vậy.

PHÚ-SON

(1) *Tạ-thiền*: phép nhả phai, lắng lắng  
ngồi yên, không nghĩ đến các điều thiện,  
ác, phai trái, có không, đê lòng vào nơi  
yên nhiên tự tại. Phép ngồi phai ngồi say  
minh, đê tay hẵn vào lòng bàn chân tẩy, đê  
tay tẩy vào lòng bàn chân hồn, hai ngón tay  
cái giao nhau. Mắt mờ hờ.

(2) *Vong thuyền*: Vòng là quên, thuyền là  
cái để bắt cá. Trang từ nói: được cái quên  
để ý bão người và tám.

## DỊCH QUỐC-VĂN :

Cửa phạt từng theo phép tạ thiền  
Tôi nay muôn việc thấy đều quên  
Mắt nhìn danh lợi như xuân mộng  
Say khuất phong tình chấp thiếu niên

## Tú sách quý

GIÁ TỐT (tóm lược chung)

TÌNH THƯ ĐƯỜNG của Lê Văn-Huyền 1939

MỘT TRUYỀN TÌNH LỄ XÂM VỀ

THÔNG của Lưu Thị Thanh 1920

CHIM THEO GIỐNG NƯỚC cũ

TÁM THẤM

QUÝ NGỌAI của Hồ Dinh 3p-75k

Ng. VĂN-TRO, giám đốc nhà xuất-bản SÁNG, 46 quai Clémenceau Hanoi

## Trinh thám

VU ÁN MẠNG KHÔNG CÓ THỎ

PHẨM của Ngô Văn Tý 2p50

ĐẤT BI MẮT của Ngô Văn Tý 2p60

LÒ GÀ ĐEO KIM CƯƠNG

ben cũ

Trần Văn Quí

4p60

MÙN NÓI KÝ KHÓI (tóm Ngõe-Cẩm)

1p60

NGƯỜI THIẾU KỶ KÝ DI

Ngô Văn Cẩm

4p80

Còn nhiều thứ sách hay cần đọc

## Công giáo

THÀNH NIÊN TRƯỚC VÁY ĐỂ

TRONG SÁCH của Nguyễn-Đ-

Điển tra cứu đặc giao mục J. B.

Nguyễn-Đ. Thắng

4p60

TÙ SINH PHẢN LƯU

MỤC TÊN THỦ CẨM-NGO

4p80

THÁI MẠT CẨM-NGO CẨM

4p80

Còn nhiều thứ sách hay cần đọc

Những sách trên đây đã được hoan nghênh nhiệt liệt. Mua ngay kẻo lại hết cả

NHA IN A-CHAU XUẤT BẢN 17 EMILE NOLLY HANOI TEL. 1260

## Năm Thân, nói truyện về Tê thiên đại thánh

# TRUYỆN THẬT VỀ ĐƯỜNG

Vừa may bấy giờ có một người rợ Hộ tên là Thạch-bàn-dà, tinh nguyễn thư-giúp làm học-trò và xin dẫn đường cùng Huyền-trang đi qua 5 dòn-lũy khô khát kia.

Ông mừng rõ vò hạn, liền cởi y-phục ra bẩn lấy tiền để mua hai con ngựa cho thầy trò lèn đường.

Hai người đi ngay ban đêm, độ canh ba thì đến bờ sông, thấy ái Ngọc-quan xa xa trước mặt. Cách ái chừng 10 dặm, khúc sông chỗ này chỉ rộng một trượng, hai bên mọc cây ngô đồng rườm rà. Thạch-bàn-dà cầm cui đắn cát làm cầu, trên mặt phủ cát và cỏ, rồi thầy trò thuỷ ngựa đi qua.

Ra khỏi quan-áy, Huyền-trang vui vẻ lạ lùng. Thầy trò năm lăn trên bãi cỏ mà ngủ từ lúc ấy cho đến trời sáng, lại lên ngựa đi.

Bỗng dung Thạch-bàn-dà trở mặt không chịu ái nữa, lại còn mạnh-tâm giết thầy, đoạt lấy hành-lý. Huyền-trang đón biết thẳng khốn nạn có ác-tâm như vậy, đành phải ôn-tôn giảng giải và đe mạo nó muốn về tết.

Nhưng Thạch-bàn-dà còn rắc rối:

— Tôi chắc thầy không thể nào đi lot được năm dòn, nếu thầy bị chúng bắt được tất là tiêu-xung ra tôi đưa đường cho tôi chết. Biết làm thế nào?

— Điều ấy nhà ngươi chờ lo! Huyền-trang đáp. Nếu quá ta bị bắt, họ có bám thầy xé thịt ta ra, ta cũng cam chịu, không khi nào lại khai bảy, đe làm lụy nhà ngươi.

Ông lại phải chí trời vạch đất thề nhiều câu thật nặng, bấy giờ Thạch-bàn-dà mới

chịu đe yên cho ông đi tới, còn nó thi lui về.

Từ đây Huyền-trang bơ vơ một mình một ugura, đi lung tung giữa bãi sa-mạc, không nhìn ra đường lối phuong hướng nào cả. Phải biết ở sa-mạc mênh mông hắt ngát những cái lá cát, thật khó phân biệt phuong-hướng.

Ông chỉ còn có cách nhún-nhận những mảnh xương người và thú-vật, hoặc lấy phần ngựa làm dấu vết ghi nhớ rồi mò đi lẩn lẩn từng bước.

Đi chừng 80 dặm, mới trông thấy dòn thứ nhất hiện ra trước mặt. Lo sợ linh canh ngó thấy, tái là rây rà không xong, Huyền-trang tìm một cái hố sâu rồi dắt ngựa xuống đáy hố nấp; cả người lẩn ngựa phải nèp mình dưới hố mà vẫn run sợ và lo ngay-ngay. Ông chờ đến tối mịt mới dám thò mặt lên.

Lúc này, người với ngựa cùng đói khát cào ruột, nhưng cũng phải cố gắng mà đi.

Đi về hướng tây, cách dòn một chặng xa mới thấy có vùng nước.

Ông với nàng nhảy xuống minh ngựa, thầy trò cùng vùi mặt dưới vùng uống một hơi cho đỡ khát, đỡ mệt. Sau khi uống xong, tinh láy cái bong bóng da chứa nước thật dày, phồng đi giữa đường có nước mà giải khát, chợt đâu một mũi tên bay đến vùn-vút, suýt nữa trúng vào đầu gối ông; kế một mũi tên nữa bồi thêm. Ông hoảng hốt, kêu lớn:

— Ta là nhà sư từ kinh-thanh đến đây các ngươi chờ bắn ta, tội nghiệp!

II. — 5 ngày 4 đêm  
nhìn khát ở trên  
sa-mạc mênh mông

## TĂNG TÂY DU

Biết tết không chạy đâu thoát,  
ông vừa nói vừa dắt ngựa đến  
thẳng trước đòn nộp mình.

Linh gác mở cửa đón ra, hỏi  
hanh lai lịch Huyền-trang rồi  
dẫn ông vào trong, cùng viên  
Hiệu-ý Vương-Tường hội-kien.

May mắn làm sao Vương-Tường la là  
người sống bái đạo Phật, sau khi biết rõ  
tung-tích và chí hướng của Huyền-trang,  
đem lòng kính trọng ông; chẳng những  
không làm rầy rà ông về tội trốn ra quan-  
ái, lại muốn sai người đưa ông trở lại  
Đông-hoàng yên nghỉ.

Đối với cảm-tình Vương-Tường ưu đãi  
mình như thế, Huyền-trang tuy khâm-thiết  
ta on, nhưng đến sự bảo dưa trả lại Đôn-  
hoàng yên nghỉ, thì ông thèm-nguyễn không  
thể vâng lời. Ông nói:

— Nếu quan Hiệu-ý không thuận lòng  
cho tôi thẳng đường đi tớ, thì xin ngài cứ  
việc chiếu phép hành-hình tôi đi, chứ  
Huyền-trang này không chịu lui trở lại  
một bước chân nào.

Vương-Tường nghe rất cảm-dộng, chịu  
đè Huyền-trang thẳng đường tây-hành.

Ngày hôm sau, Vương-Tường thân hành  
tiến chén ngoái 10 dặm và trước khi tú-  
giã, nói với Huyền-trang :

— Phápsư cứ noi theo con đường này  
đi thẳng tớ dòn thứ tư. Viên Hiệu-ý coi  
giữ dòn ấy là Vương-bá Lũng, em anh em  
với tôi. Hắn cũng thành-tâm mộ Phật;  
phápsư đến đó chắc cũng được hắn chiều  
dùi không khác gì tôi.

Huyền-trang cảm tạ rồi lên ngựa đi.  
Đêm lại, đến dòn thứ tư, trong lòng e-



ngại bi linh canh bắt-bờ rầy-rà như trước,  
chỉ bằng cù múa bầu nước phòng thân,  
rồi tìm cách di lèn cho thoát thì hơn.

Không ngờ đang lúc cuí mình, múa nước,  
lại như lần trước, một mũi tên bay tới.

Huyền-trang liệu kèn trốn-tránh không  
thoát, bèn cất tiếng kêu lớn để trong đòn  
nghe, dừng bắn ra nữa; rồi ông thản nhiên  
cửa đòn xin vào ra mắt Vương-bá Lũng.

Viên Hiệu-ý này hết sức vui mừng, khi  
nghe Huyền-trang kẽ rồ đầu đuôi, vội-  
vội mang mồi ông vào trong thết-dài cơm chay  
và mời nghỉ lại một đêm.

Sáng mai, Bá-Lũng sai đồ nước vào dầm  
bầu, lại tăng cù đòn ún đường cho ngựa, rồi  
tiễn đưa ông thượng-lộ.

— Thưa phápsư bắt tất đi đường qua  
đòn thứ năm; Bá-Lũng nói. Tại đây có  
nhiều kẻ hung-bạo, vò-lô, e xảy ra có điều  
không tiện. Vậy tôi khuyên ngài nên đi  
con đường này, chừng hơn một trăm dặm,  
gặp một cái suối, người ta gọi là Dã-mu-  
tuyn, có thể lấy nước uống được. Rồi cứ  
thẳng đường đi tớ, thi đến bắc cát Mạc-  
ba-diên. Sa-mạc này dài 800 dặm thuỷ xà  
đặt tên là Sa-Hà (沙 河), biệt mứ bát-ngát,  
trên không chim nào bay, dưới không có  
giống thứ nào ở, lại cũng chẳng có một  
ngọn cây, một giọt nước nào cả. Một mai

pháp-su đến chỗ ấy, xin phải bảo trọng thân-thê.

Huyền-trang từ-giã lên đường.

Nghè nói trước mặt đường-sá trâm nghìn gian-khổ, người khác đón phái khiếp-dám lui về, nhưng ông vẫn thái-nhiên, không hề nản-lòng ngã-chí, cư việc mạnh-bạo dì-tới.

Nhất là mòn đậm xông-phạ, một tần vò-vò, sớm tối chỉ có mình với bóng, bóng với mình, buồn-bã biết bao, thế mà ông chẳng chút sợ-hãi, một mực tin cậy mình kiên-nhẫn, vò-uu, vững lòng tiến bước, coi thường cù-mọi sự gian-truân sẽ gặp.

Nhưng tội-nghiệp ông dì-lạc đường, di hoài dì húi không thấy suối nước Dù-mã ở đâu. Lúc bấy giờ cuồng họng lại thấy khô-ráo, cơm khát nồi lèn dù-dội, ông xoay bầu nước deo sau lưng ra, tinh uống một hơi cho thật khoan-khoai. Chẳng dè xay tay, bầu nước dốc ngược, bao nhiêu nước chảy đầy bên trong mà từ từ ra đi. Tới giờ còn dè đặt chưa thấm cỏ một gọt nào, đồ-xuống bãi cái hết sạch, không còn thấy tăm. Ông đứng nhìn lờ-lor, lòng đau như cắt.

Một người đi trên sa-mạc, luôn-luôn phải đem theo nước uống, có thể nói giọt nước với họ quý hơn lạng vàng, nếu dè thiêu-thốn hay lở tay dò-mắt như cảnh ông Huyền-trang, thật là một tai-nạn vô cùng nghiêm-trọng. Vì ôi giũa bẽ-eat như đốt như thiêu, tìm-dài ra nước? Ma không có nước giải khát, thi người như chết dở, chán như bị cùm, không sao cất bước tiến-lên được.

Đặng lý ông phải lớn về đòn thứ tư, kiểm một lần nữa khác đem theo, rồi lại ra đi, không thi giũa đường chết khát.

Nhưng ông ngồi trên lưng ngựa, nghĩ-ngợi phân-ván; chợt nhớ hốm trước mình đã-thèng-nguyễn không dì tới Án-dòi, quyết không lui về nữa bước; lòng phát-nguyện ấy cù-trời đất lưỡng-lâm làm chứng, lẽ nào quên dì? Nay mới gặp phải một chút khó-khăn thế này, dà-toan lui bước, chẳng hóa ra mình làm trái lời nguyện và ro-ta hèn-nhát làm sao? Rồi đây còn gặp thiên-tán vạn-khổ, làm sao chịu đựng xông-phạ cho nỗi?

Thôi thà-cứ đến Tây-Trúc mà chết, còn hơn trở về Trung-quốc mà sống! Huyền-trang quyết-dịnh như thế rồi phồng ngựa dì-tới, nhằm thẳng hướng tây-bắc kế tiếp tiến bước, dành chịu-nhịn khát-khô-cò!

Ông đi-tới được một thời-dường nào, ấy-làm vui mừng thỏi ấy minh dà-binh-yết vuợt qua, đến như tiễn-dò-thể nào, phô-mặc-ur-nhiên, chẳng thèm quản ngai,

(soa nâm)  
ĐÀO TRINH NHẤT

4 mòn thuoc bò của nam, phu, lão,  
Ấu do nhà thuoc BỨC-PHONG, 48  
phò Phúc - kiêm Hanai phat hành

THUỐC BẠI BỐ BỨC-PHONG... p40  
THUỐC BỘ THẦN BỨC-PHONG... p48  
THUỐC BҮE-KING HỘ HUYẾT... p70  
THUỐC MỒ TÝ TIỀU CAM... p58

BÁN BUÔN, BÁN LẺ ĐỦ THUỐC SỐNG  
THUỐC BAO-CHÉ VÀ CÁC THỦ SẢN

# SĀM MĀ

TRUYỆN NGẮN CỦA LÊ TAM-KÍNH

À Cu Thủ dài miếng, mờ  
bật mắt ra. Đêm dà khusya,  
tú-bé tối mịt. Mưa thu lai-  
rai rơi trên mái rạ. Vua lanh,  
vua sọ, à ôm chầm lấy con,  
và kèo vội chích chít rách  
dập tràn kia mặt. À vốn là  
người mê ngô, à tu-lý. Thế  
má mây bùa nay, à dàm ra  
lô-ngoii vân vo, và dàm náo  
cùng chiêm-bao liên-miên,  
chồng hãi cùi, dột than, vợ  
cấy thuê, cuộc muộn, tối-lại  
hội họp bén mâm cơm cà, kè  
cho hanh nghe những chuyện  
không đàu. Đức con tra-iu lồng  
ra đời, đem lại cho họ  
một nguồn ánh sáng mới.  
Tuy thêm miệng ăn, thêm  
món-tiêu, mà bà không bỏ  
được tục xưa, vẫn угhi-tó;  
nhưng bà-mà rết-muỗi khi  
khí lạnh tràn vè với mưa thu  
rười ruồi, giòi thu hối-hìn.  
« Cõi dương còn thê-nữ à  
cõi âm ». Vả chiêm chiên, từ  
những nóc nhà tranh bắc  
phêch, hoặc những mái nhà  
ngói xám-xi, tiếng khóc mả  
nồi-lán, nồi-rà, như múa  
mango-nỗi-huồn ở những già-  
đình tang-tóc, bèn dàu hong  
hùn khồng-khì-âm-u.

Mỗi lần nghe tiếng khóc  
mả, à Cu Thủ xốn-xão ruột  
gan, bần-bần chán tay, chí  
muốn chui đầu vào xó nhà  
ma khóc che với nỗi khóc. À  
xót-xa nghĩ-tôi-chứng, tôi-sô-  
phận, A iây được anh Thủ,  
ai cũng cho là tôi-phát, à  
nghe-nào, mồ-eo-té-thả

nhỏ, anh em thân-thích it và  
cũng càng bần-cá. Thủ tuy  
không giàe-có, không ca  
mẹ, nhưng hồn khỏe mạnh,  
hiền-lành, siêng-nâng, ghôi  
ruyu-ché, cù-bac. Gửi-thân  
cho một người cù-nắng-ay  
đức-tinh, à chắc rằng sẽ bớt  
eye khô, bớt cù-còn. Vợ  
chồng-làm-lụng-nuôi-nhan,  
chồng hãi cùi, dột than, vợ  
cấy thuê, cuộc muộn, tối-lại  
hội họp bén mâm cơm cà, kè  
cho hanh nghe những chuyện  
không đàu. Đức con tra-iu lồng  
ra đời, đem lại cho họ  
một nguồn ánh sáng mới.

Tuy thêm miệng ăn, thêm  
món-tiêu, mà bà không bỏ  
được tục xưa, vẫn угhi-tó;  
nhưng bà-mà rết-muỗi khi  
khí lạnh tràn vè với mưa thu  
rười ruồi, giòi thu hối-hìn.  
« Cõi dương còn thê-nữ à  
cõi âm ». Vả chiêm chiên, từ  
những nóc nhà tranh bắc  
phêch, hoặc những mái nhà  
ngói xám-xi, tiếng khóc mả  
nồi-lán, nồi-rà, như múa  
mango-nỗi-huồn ở những già-  
đình tang-tóc, bèn dàu hong  
hùn khồng-khì-âm-u.

Hai tháng sau, nhò-sự chém

nóm-chu-dáo của chồng, à  
Cu Thủ hành chí-cù-vài-chén  
thuốc bồ-nifa là lành-mạnh,  
nhưng anh Cu thi « khung-han  
hái », cù-bac và xanh-xao  
vì thức đêm nhiều, lo lắng  
lầm. Buổi chiều hôm ấy, à  
còn-thuở-é Giát-và, anh-một  
lú, vật-miến-lên-chóng-nâng,  
bồ-nifa cơm tối, và sảng-xan  
khi à Cu tái-tát mạnh-chiến  
lên, thi anh đã-ahit-cung-tu  
lai. Thật là vò-ly, thật là bất  
ngòi. Nào ai có ngó-ráng  
người ôm-thập-tứ-nhất-sinh  
máy-tháng này-lai phải chém  
cết người dà-cú-duoing cho  
minh!

Sau đám ma-chồng, già-thi  
khinh-kết, à Cu Thủ phải  
giuong-dày làm việc không  
ngừng-tay, dà-trà-vài-món-nay  
vợ-va-tiếp: « Khi » ruse. À  
nó-dì-nước, vấp-phèp-hòn-đá,  
bồ-dinh-ocean, nấm-mè-di,  
dứa-con » usio » mết-thung

mè-hắn-dâ-tinh, dâ-dueg  
không-về-nhà-rồi.

Tù-dó, à Cu ôm-liết-giường  
liết-chiến, suýt-chết-ba-bé  
lán và anh Cu phái-bé-cù  
công-việc-é-nhà-lo-thao-thang  
cho-vợ. Nhưng chum  
gạo, chum-khoai-dang-wu,  
chó-ngày « nám-noi », cùn  
dần, cùn-dần. Nhưng quan  
tiêu-trái-buộc-chết-cùt  
trong-góc-sập-ô, lùn-luyt-bị  
lái-ra-é-chui-vào-ruong-ông  
Thủ-Tin, thay-càng, và  
rung-rung-ông-Câu-Phiên, thay  
lang.

Hai-tháng-sau, nhò-sự chém  
nóm-chu-dáo của chồng, à  
Cu Thủ hành chí-cù-vài-chén  
thuốc bồ-nifa là lành-mạnh,  
nhưng anh Cu thi « khung-han  
hái », cù-bac và xanh-xao  
vì thức đêm nhiều, lo lắng  
lầm. Buổi chiều hôm ấy, à  
còn-thuở-é Giát-và, anh-một  
lú, vật-miến-lên-chóng-nâng,  
bồ-nifa cơm tối, và sảng-xan  
khi à Cu tái-tát mạnh-chiến  
lên, thi anh đã-ahit-cung-tu  
lai. Thật là vò-ly, thật là bất  
ngòi. Nào ai có ngó-ráng  
người ôm-thập-tứ-nhất-sinh  
máy-tháng này-lai phải chém  
cết người dà-cú-duoing cho  
minh!

Sau đám ma-chồng, già-thi  
khinh-kết, à Cu Thủ phải  
giuong-dày làm việc không  
ngừng-tay, dà-trà-vài-món-nay  
vợ-va-tiếp: « Khi » ruse. À  
nó-dì-nước, vấp-phèp-hòn-đá,  
bồ-dinh-ocean, nấm-mè-di,  
dứa-con » usio » mết-thung

Mai-tam-hòn-bết-lai, dà-dac-nên-một-tập-văn-dát-lai  
**ĐÓ LÀ**

**LY TAO**

CỦA  
KHOÁT - NGUYỄN

Người mà tốt-nay là cùn-nhó-giò là Tết-mồng-5-tháng-năm  
(1945) trong-ho-ti-né-cùn-Thay. Bản-dvoh-cùn NHƯỢNG-TỔNG  
ngh-cùn-hán. Trong-năm-1944-45-nhà-xuất-é-lán-Tân-Việt-né-lèn-lay  
cùn-ri-mà-né-NAM-HỘA-cùn-Trung-Tâ - HỘ HÙ-cùn-Tân-né-Thiên -  
LY TAO. LUẬT THI-lúc-Thay-Dà-PHÓ, THUY-HÙ-và-TÂY-SƯƠNG-KÝ

Vì-một-lẽ-riêng, hiện-sách  
Mai-Quang-không-còn  
đúng-lòng-phát-hành  
nữa. Vật-tíc-nay-cùn-dai-  
ly-é-Saigon-Cholon-xin  
biển-thu-và-ký-tách-nay  
nha-xuat-hán.

NHÀ-XUẤT-BẢN-TÂN-VIỆT\*  
29-LAMSOP - HANOU

mỗi từ ngày mồng một, chẳng con họ, anh em họ, cha mẹ họ đã được ấm áp từ lâu, mà chẳng à thi đêm nào cũng hiện vở dời quần áo. À đã đi vay khắp cửa, hết nhà khai đến nhà giàu, và ở đâu họ cũng kiếm được cơ để từ chối. Mà hình như trời cũng hứa hẹn với người đê làm khè à. Già trời nắng-ráo, à có thể di cuối cõi thuê hoặc vào vùng hái cùi, bót ăn uống, gòp nhặt trong năm sáu ngày thì cũng đủ số tiền sắm măt. Nhưng khốn khổ, mưa cứ lai-rai rơi, và à vẫn phải bỏ gối ở nhà, nghe tiếng khóc mă vang-vang bên tai, xốn xao cả ruột gan, ngón-ngao cho số phận.

Đêm nay anh ấy lại hiện về, tiều tuỵ hơn mấy lần trước: anh mặc bộ quần áo nâu, rách rợ như tàu chuối sau trận bão lớn — bộ quần áo cũ liệm xuồng độ tháng mười một năm ngoái; cặp mắt sụt xuống, xương ngực vồng lên, bánchez ở hông cao dưới lòn da gối mồng. Hình dạng anh, à thấy rõ ràng lắm và à nghe rõ ràng lắm nhưng lờ trích móc của chồng: « Hừ hừ, rét lắm, chịu không nổi nữa. Mồng chín, mồng mười rồi, còn chờ chi nữa, chờ đến rằm đốt một khì vi bọn cỏ hòn à? »

Tinh mộng, à ôm ghi lấy con chó dỗ dành và đỡ sợ. Được chiếc chiếu rách trùm hối đầu, à đào óc tìm cách kiếm tiền. À duyệt qua tri nhớ những vật dụng trong nhà và khi nghĩ tới cái cuộc và cái rya, à đứng lại. À là hai « đồ dùng chạy gạo », hai cánh tay của à. Máy hôm nay, à cũng đã có ý định bán « chúng » đi, nhưng còn tiếc,



còn do dự, hi vọng sẽ may mắn, hoặc trời sẽ nắng ráo. Hi-vọng ấy đã tan, mà chàng thi gãy chết rết, à không phản vân nữa; và, như nói với người ngồi bên cạnh, à khấn: « Bố Cu đừng lo, mai ui bán cuốc, bán rya, lấy tiền mua mă cho. Bố Cu có thường liêng bì phủ hộ cho lui làm ăn khâm-khá, phủ hộ cho con bạo - mạnh luôa luôa ». Dứt lời, à thấy trong mình nhẹ-nhóm và ngủ một giấc tối sảng.

Q

À Cu Thủ đứng dậy, bước chập ba đồng bạc vào giây yếm, thắt ngọc ra dâng sau, dưới áo dài, đội nón mè lén đầu, cắp mùng sưa vào nách, cheo bát họ ryon, ra đi. À hỏi tiếc đã phải bán rẻ mất bốn năm hèo, nhưng lại nghĩ: « Rứa cũng đã là may rồi, minh cần họ, chờ họ có cần

minh mă ». Trên con đường nhựa nám dài dưới lớp mưa hu, à thoan-thoát tiến bước, vừa đi vừa tinh nhầm: « Thịt, cá, rau, giá, rượu cho đi một đồng; mă, mội đồng; còn một đồng đê dành đóng khoai ».

Tới chợ, à lách qua đám đông, rẽ về dãy hàng thịt, chí một miếng hồi giá. Bác lát cầm dùi sắt nhẹn, bích mạnh vào miếng thịt, giơ cao lên, ném đánh bẹt một cái xuống bàn gỗ: « Hai đồng ». À ghê că người, không dám mặc cà, vì lâu nay không mua thịt, sợ hờ. À làm lơ, trả một miếng to vừa bằng bàn tay, lén nhau những da.

— Một đồng!

À chỉ xuống cầm miếng thịt, nắn bóp, nhắc lên nhắc xuống, xít xa:

— Nói thách vừa vừa ra bác, hai hào đó.

Bác hàng thịt trả lời:

— Miếng thịt to ri mà trả lược hai hào. Ý hồn à ni nói ở Mường xuống chắc! Những người xung quanh người ô, à Cu bén-lên lảng đi hàng khác và bẩm bụng mua bấy hào thịt. Bảy hào thịt và chín hào vừa giá, rau, nếp, gạo, rượu là đi một đồng náu. Với đồng tư còn lại, à lùi xuống hàng mă. Những bộ áo măt đố, măt tim, măt tanh dom cuc vàng, những cái chăn lèo-loè, lóng lánh, măt gường và kim-tiến, nằm dưới lều tranh, bành cành những điều, tráp, măt, khăn, nón chép, nón thương quai thao.

À Cu chưa dám vào hàng nào, đứng sau lưng những người mua, nghe ngóng.

— Bé ni xin bà bảy đồng.

— Nám đồng có được bát đĩa, ba đồng!

À ngần ngừ suy nghĩ, loại

— Bà tính, giấy đất như vàng, làm được bộ mă tiền vốn dăi mất sáu đồng ruồi, chả ăn công có năm hào!

— Bé ni thi tình rẽ bá muối hai đồng. Toàn đăi àu, áo tàu ni, chăn tàu ni, ấm, chén, bát, đĩa, măt, nồi, khé vàng, khao bạc, đều theo kiệu tàu hét.

À Cu nhăn níp, đánh bạo hỏi :

— Bé tàu thi đất rửa, sòn đăi nam thi rằng?

Ành bán mă, ngoéo eđ, nhìn à qua cặp kính nghiêng nghiêng :

— Đàn ông hay đàn bà?

— Đàn ông.

— Cố áo măt Vũ Lâm không?

— Có chứ!

— Áo măt Vũ Lâm, áo, quần, chăn, gối, nón, măt,

— Nám đồng có được bát đĩa, ba đồng!

À ngần ngừ suy nghĩ, loại

bớt những đă không cần thiết ra :

— Bé gối, nón, măt, bát, đĩa thi mấy?

— Thị hai đồng.

Anh hăng mă cười măi, không trả lời. Mặc cả đăm đồng tu mà thấy bẩn vẫn khinh-khinh chưa chịu bán, à mă nát giày lung, nón el;

— Ông làm phúc, tai chă còn có tòng ni nữa thôi, ông thương người nghèo ví.

Biết thê không crán được nữa, bẩn lén giọng nhàn-nghịch :

— Thầy chí nghèo nàn, tài báu rẽ cho đă. Người khác, thiếu một xu đầy hai đồng cũng không đă.

À mừng rỡ xep mă vào mùng, cùi thận úp nón lên áo nước mưa khỏi lọt vào rồi ung dung ra về. Tôi nhà dă xé trua, trời đã hăng nắng, thằng em chơi ở ngõ dă ra đèn, rồi lon-xon theo mẹ ra. À đặt mùng trên phản, cát măt lèn bàn thờ. Cú tò-mò lục mùng, xách nồi miếng thịt lên. Hắn dă được ăn thịt một lòn, hôm đưa đă n bồ hăn; hắn reo: « Hả hă, dit dit, mă mua dit em ăñ, ngon, ngon ! »

— Hừ, bồ ra, dùng nói dài, có tội, đă mă mua cung bă, rồi mới được ăn.

— Hả, hả, cung bă rồi à.

— Hãy đi nhời (1) di chiều vă.

Cu ngoan ngoan ra ngõ, kiêng chán bài lá mă-ó làm kèn. Hắn quấn tròn lén, khé bóp hép một ăun, rồi đút vào miếng, thò o... Hắn chưa dày nám tuối nhưng rất dă bảo, ít khóc.

(1) di chieu.



lại nón. Ngày thường, khi mẹ hàn dì làm vắng, bắn chải một mình trước sân, hoặc rắp hàn với con Hoa, tháng Hoá. Đôi, đã có cục con mà mẹ hàn giấu trong bì khaoi, vừa lâu, vừa tay hàn. Khiết, đã có vại nước đặt ở chỗ bếp. Buồn ngủ, hàn lẩn xung nứa nhà ngày một mệt rồi lại dậy đì chơi.

Mỗi tối khe thom tho từ Mè bay ra ngô, chui vào mũi hằng Cu. Cu kít mũi máy cái, ném cái kêu cầm ở đây, chui vào nhà, mor men lật bụng mè: « Mè... mè... ư... ư... »

— Ủ ài cái chi?

— Mè, mè, dit, dit, thêm mè... Mẹ hàn trừng mắt: « Hè, tím bấy, đã nhả ra nhồi dù. Có ra không? ra, ra ngay. » A ráu que cù, giờ lên dạo. Cu áo hãi chạy một mạch sang nhà tháng Hoá chơi cho khuân. Khi hàn trả về thì mẹ hàn đã dọn xong cũ, đã trải mè lên bàn thờ, và bén chải cạnh, trên cái đênh thấp, áo mèo ông Vũ Lâm nằm bát cứ rướm, dìa xối và miếng thịt mèc nhò. Hắn chúc lại với anh, nhưng Ông Thủ Tín đã nói khẽ hàn sự quý, thực lại. Ông Thủ Tín dèi cái kẽm sơn vành, mặc cái áo thâm bắc phách, cùi quần trắng mèu tro và hai tám to ở đầu gối. Ông hàn thiếp vắng đã bén chúc nhau may và là của hàng xóm không biết so man mè là mè thịt. Ông được cái tình mè, không kiêu kỳ, không kêu giàu nghèo, sang hèn. Bé tý, ài, có vựa tội mè là ông quen tên đì ngay.

— Kong e rồi à! Hè! à ca bà mà biết điều đó, Nhìn nhà giàu sám mè thật

tốt, mà lại dường, không cung ông Vũ Lâm, thành-thứ áo quần chàm gói đất xưởng, quỷ sứ cướp hét, chòng con minh chỉ tro-mắt ra mà nhìn. Phải cung ông Vũ Lâm nhớ ông giữ cho, và giao tay tay cho người nhà mìn, thi không mất một cái giki áo.

Lê ông Vũ Lâm xong, ông quay lại cung trước bàn thờ. Ông quỳ xuống, giọng cao ngó áo, lên giọng sang sảng khán. À em ngồi tựa lưng vào vách, sè khán, rù tóc, khóc chòng: « Anh oi... là anh oi... » Trang khóc đậm ma tài đồng bộ, đợt giống những tiếng gào thét, nhiên khi mèt hắt về thăm-biết thế-truong. Tiếng khóc mè thi tì tì mà thăm thia và tan vào trong không khí ẩm đậm của thia so, nghe ai-oán gấp trăm! Tháng Cu hép mè khóc cũng lại gần khéo theo, trong khi ông Thủ thản-nhiên khán, cố gõ cái giọng cho hay, cho lèn đồng xuống trầm, rồi thản-nhiên bước lại phản ngồi uống nước, thản nhiên bảo khò chả:

— Thủ, mìn đì, mìn đò mìn cho anh ấy!

#### BÌ CỔ SÁM:

#### Pages Françaises

par NGUYỄN-HOÀNG-LINH

Cuốn sách tôi hâm ict này viết về loại estatutes littéraires phản-binh văn-chwang Pháp cùng những đánh-nhận trong văn-học Pháp. Sach viết rõ ràng-c-phâ, phâc-tich rất rõ ràng d-mi, các họa-hope-sinh ban thành-chung, là-thì chay những người muốn hiểu văn-chuong Pháp đều nên có 1 cuộn

Gia: 280

HƯƠNG-SƠN XUẤT-BẢN

À Cu lấy thau áo lau qua cặp mặt đỏ ngắn, ngừng khóc, nức thêm mấy tiếng, đem mè ra thiến, mè mềm đặt ở phản, trước mặt ông thiếp cung, mè giò ngồi rung dài như.

« À Cu giỏi thật, nghèo mà biết lo liệu chu đáo cho chồng con. Quý hâm! Ông bắt đầu vào tiệc, khen rượu đậm men, thịt kho khéo, già xào ugen, rồi xéo ráo, không nhanh chayet như cơm nếp của cái nhà à Bí Nâm bùn té. »

À Cu ngồi dưới đất hồn chuyền, dạ đì vắng vắng. Thủng cu đứng sau lưng mè, nhìn những món ăn chui vào miệng ông Thủ, rồi biến mất. Hắn thèm quá, muốn đòi, nhưng thấy bộ sún cầm của ông Thủ lèn lèn khống xuống, bộ rùa mép của ông Thủ rung rung và vênh ngược, hắn không dám ho he. Hắn chỉ liếc trộm và nuốt nước bọt trong ác.

Àu uống nò-né rồi, ông Thủ bảo à Cu: « Mè con à doi khát, lui tha tiền cúng cho. Còn xôi thịt cung Vũ Lâm, theo tục làng, chủ phẩy biếu khách. Nhận tiền ấy, để tái ợt về cho, kèo lội-pháy hung quan mèt công. »

Ông vén thán áo, rút cái khăn den dài dài ở giây lung, trét xôi thịt vào dò túi kheon thai ra vè.

Tháng Cu vanhnh nhau trèo lên phản, vò miếng thịt và ợc xôi cuối cùng định dưới đáy đia, bò vào mèm chài nèn ngán. À Cu vénh theo ông thiếp cung, nhìn cái mèm không, nhìn con, thở dài, da hàn hùng nước mắt.

LÊ TAM-KÍNH

## TRONG THỜI KỲ NAM BẮC PHÂN TRANH

### Chúa Trịnh, chúa Nguyễn đò chử nhau cùng định lày cớ đê khai chiên

Nước Nam ta từ sau khi nhà Lê trung hưng, đất nước dù thống nhất, nhưng chẳng được bao lâu, bỗng lại xoay đổi nên một cục-diện khác, tức là cuộc Nam-Bắc phân tranh, kéo dài từ năm 1520 đến năm 1774. Vì muốn tránh sự mưu hại của Trịnh-Kiêm, biết rõ một giải Hoành-son, có thể lập nên co-nghiệp muôn năm, Nguyễn-Hoàng xin được vào trấn thành Thuận-hóa. Vào tối đó, càng thấy rõ là một nơi dung võ của anh-hùng, lúc đầu Nguyễn-Hoàng dù vẫn tôn đài vua Lê, hàng năm giữ dù lê triều cổng, nhưng ở trong ra sức kinh doanh, thu dụng nhân tài, huấn luyện sĩ-tố, cố bồi-tạo lấy một nơi căn bản có dù sức mạnh, phòng đê đối phó với chúa Trịnh, biết chắc thế nào cũng có ngày kiểm cơ đê trù minh.

Quả thế, sau khi Trịnh-Kiêm chết, con là Trịnh-Tùng lên thay giữ binh quyền, cho việc cử Nguyễn-Hoàng vào Thuận-hóa là đại thất sachsen, muốn cử người khác vào thay, nên thường lấy danh nghĩa vua Lê, triệu Hoàng phải ra Đông-dô (Hà-nội) dự việc tảo trù dù đảng nhà Mạc. Vì cung sa danh nghĩa, Hoàng cũng phải ra làm tròn sứ-mệnh, nhưng vẫn lùn-hùn đê-phòng. Ở Đông-dô được tám năm, thấy lòng nghiety của Trịnh-Tùng ngày càng rõ-rệt, sau trận đánh phả được bọn nghịch tướng Phan-Ngan, Bùi-văn-Khuê & cửa bờ Đại-điền, sai người về kính-sư báo tiếp rồi bí mật cùng các tướng-lã hán bộ với vàng heo đường bờ, trả về Thuận-hóa. Khi Trịnh-Tùng biết tin, sai một đạo quan quan gấp đường đuổi theo mời lại, thi

Nguyễn-Hoàng di dã xa rời. Từ đó, Nguyễn-Hoàng không còn trở ra Đông-dô nữa.

Tuy vậy, Nguyễn-Hoàng cũng chưa dám ra mặt đối kháng hẳn với Chúa Trịnh, vì xét ra thực lực chua dù, mãi tới khi con là chúa Phúc-Nguyễn lên thay cầm quyền chính, vì thu dụng được mày may trời tặng tài là bỗn Đào-duy-Tử, Nguyễn-hữu-Tiển, Nguyễn-hữu-Dật, hết lòng giúp đỡ, đã có một thế lực rút hùng-hữu, dù chống đánh quân Trịnh mà có thừa, bấy giờ mới mỗi việc mỗi làm khô khän với chúa Trịnh. Thay vậy, Trịnh-Tráng lấy có nghịch mệnh làm tài danh, tự suất đại-quân vào hối-tối. Chẳng chịu nhụt, chúa Nguyễn cũng đem quân đối kháng, Trần thứ nhất hứa quân đại chiến ở phía bắc Nhật-lê. Bị bắt lợi, Trịnh-Tráng vội rút quân về.

Cuộc phan-tranh từ đó kế-tiếp diễn ra, làm cho quân dân Bắc-bà và Nam-bà bị nạn binh hỏa tới 154 năm, tới trận cuối cùng, hai bên đều đã mồi mệt về việc dung binh, cùng tinh cách lùn-hùn toàn, lấy hai bờ nam bắc Linh-giang (sông Danh) vạch chia địa giới, cuộc chiến tranh từ đó mới kết liễu.

Trong thời kỳ phan-tranh, cả hai bên đều mượn tiếng vua Lê để bắt bẻ nhau. Chúa Trịnh bảo chúa Nguyễn bỏ lê triều cổng nên phải đánh kẻ nghịch mệnh, chúa Nguyễn bảo chúa Trịnh lăng bừa hoàng gia, nên phải đánh kẻ quỵn gian. Ngoài ra, nhiều khi đổi tên cũng lây những có khac đê đánh nhau, tuo như

Lại chuyện đó cũ đã kể trong *Thực lực tiền bối* coi rết ngộ và có thú vị. Xin lược thuật ra sau đây:

### Chúa Nguyễn đỗ chữ chúa Trịnh

Năm đầu Đức-long vua Lê-Thần-Tôn, Trịnh-Tráng muôn cử đại binh vào đánh miền Nam, nhưng không biết lấy danh nghĩa gì, bèn lập kế sai sứ dem sắc thư của vua Lê phong chúa Nguyễn làm Tiết-chế binh mã, thái-phó quốc-công, dực phái ra Đông-dô lèn Cao-bằng đánh dẹp giặc Mac. Chúa Nguyễn hối ý, quân-sứ Đào-duy-Tử nói đó là mưu chúa Trịnh, giả mệnh vua Lê để dù ta. Nhận mà không đùi, thi là có lỗi, nếu không nhận nó sẽ lấy cớ nghịch mệnh mà động binh. Chỉ bằng cứ tam nhận và hậu dâng sứ giả rồi cho về,

### MỚI XUẤT BẢN:

## LE CAPITAINE ĐÔ-HỦU VI

par S. E. PHẠM QUỲNH

Ministre de l'Intérieur

Một cuốn sách hay của thư-xã Alexandre de Rhodes, dày 50 trang, khổ 12 x 18, có ba bức ảnh và bản dịch của Nguyễn tiến LÃNG, Pháp-văn và Việt-văn đối chiếu.

Một áng văn kiệt-tác của cụ Thượng PHẨM, mà trong thời buổi này, thanh-nền Nam Việt ai ai cũng nên ngâm đọc và suy nghĩ. Bản thường... 0p50. Bản giấy tốt... 3p00. Cuốn 0p32.

Tổng phát hành: MAI LINH  
21, RUE DES PIPES — HANOI

khiến nó không ngờ. Còn ta cần-kíp luyện tập binh-mã, sửa đắp đồn lũy, hễ có đủ sức chống đánh rồi bấy giờ sẽ dùng kế giả lại sắc-văn, nó sẽ không làm gì được.

Theo như lời, khi đã đắp xong lũy Trường-đuc đã ngăn đường tiến của quân Trịnh, chúa Nguyễn liền hỏi kế giả sắc thế nào. Đào-duy-Tử xin cho đúc chiếc mâm đồng hai dây, đề sắc văn vào trong, và biện dù một số vàng, lụa, sai Văn-Khuông đem ra Đông-dô tạ ơn, lại dặn sẵn mười điều sau-dáp, xong việc phải gấp đường lên về ngay.

Văn-Khuông ra tới Đông-dô, vào yết-kiến Trịnh-Tráng, dâng lễ-vật, làm bộ rút cung kính, Trịnh-Tráng vẫn hỏi nhiều điều, Văn-Khuông đều đối đáp trôi chảy. Trịnh-Tráng ngợi khen, hậu dâng rồi cho ra nhà công-quán đợi mệnh, Ngay sau khi ấy, Văn-Khuông lên ra khỏi kinh-thành, rồi theo đường bê-trò về Nam.

Hôm sau, chúa Trịnh ngẫm thấy mâm đồng này rứt dây, xem kỹ thì có hai dây, lấy làm lạ, sai bô-rá xem, thấy ở trong đẽ là sắc-văn, và một mảnh thiếp viết bốn câu: « Mân nhi vô địch, mịch phi kiến tích, ái lạc-trường, lực lai tuơng địch 不而無敗, 兼非見跡, 爰落心勝, 力來相敵 » chẳng hiểu ý từ ở trong ra làm sao. Cho hỏi các triều-thần, cũng không ai giải rõ được, sau phải cho đi triệu ông Phùng-Khắc-Khoan bấy giờ về nghỉ ở quê nhà. Ông Khoan xem xong, liền nói rằng:

— Khó gì mà không hiểu. Bốn câu này chỉ rứt lại có bốn chữ « *Đa bất thụ sắc* 予不受勅 » nghĩa là: chúa Nguyễn tố ý tự tuyệt nói « ta không nhận sắc » mà thôi. Vì chữ *Mân* 予 mà không có nách tìe là cái phẩy thi là chữ *Đa* 予. Chữ *Mịch* 而 mà không có chữ *Kiến* 见 thi là chữ *Bất* 不, chữ *Ai* 艾 roi mắt lồng ruột tức là chữ *Tâm*

thì còn là chữ *Thu* 受, chữ *Lực* 力 với chữ *Lai* 来 dịch nhau, thi là chữ *Sắc* 勅 chữ gì.

Trinh-Tráng nghe xong, thấy mình bị lừa-dối xiết bao căm giận. Cho người di triệu Văn-Khuông, thi bắt dâng trốn di xa rời. Lại càng căm-tức, hạ lệnh lập tức cù-binh vào đánh, thi hống cả tin cáo-cấp hai tỉnh Cao-bằng và Hải-duong đều có giặc nồi lên, Trịnh-Tráng phải vội thu hồi mệnh lệnh.

### Chúa Trịnh đỗ chữ chúa Nguyễn

Khoảng niệu hiệu Thịnh-đức cũng đời vua Lê-Thần-Tôn, cuộc Nam-bắc chiến-tranh đang ở thời-ky gay-go, vì tình thế, chúa Trịnh phải tạm ngừng đè chờ cơ hội khác. Trong khi tạm nghỉ, chúa Trịnh thường giả mệnh vua Lê, hoặc già-phong ước hệu hay trách hỏi chúa Nguyễn điều gì, kỳ thực là đè dò xem nội-tinh hư-thực ra sao. Một lần chúa Trịnh sai sứ dem vào tặng chúa Nguyễn một cái trống gỗ, một miếng gỗ vuông, dài hơn một thước, trên mặt miếng gỗ viết ba chữ lớn « *Hồ bát* 食不食 » chữ viết rứt tốt và nét chữ hép vàng. Lấy làm lạ, chúa Nguyễn hỏi khắp các quan trong phủ. Chẳng ai hiểu được là ý nói gì. Sực nhớ có Vũ-dinh-Phương là một nhà bác-học, chắc có thể giải được, liền cho mời đến. Chú hỏi ngay ba chữ ấy có ý gì. Vũ-dinh-Phương nói:

— Đây là Bắc-hà họ đem lối nói lái thử xem nhân-tài Nam-hà ta có ai biết gì hay không đó thôi. Mảnh gỗ mà viết ba chữ hồ bát thực là họ đố minh có biết là gỗ gì.

Đó bát thực nghĩa là *Cáo chǎng ăn*, *Cáo chǎng ăn* thi *Cáo gầy*. *Cáo gầy* là cây go, chữ có gầy là già-hiếm khó hiểu. Còn ai trồng này họ tỏ ý khinh thi ta, trồng cảnh lèn dù cũng kêu như trồng thường, nhưng bằng gỗ gao là thứ gỗ xấu, chẳng được bao lâu mà hỏng. Thế là họ ngầm so ta dù đối-thủ với họ, nhưng chẳng được mấy hơi mà.

NGŨ-LIỀU

### MỚI PHÁT HÀNH :

## PHONG LUU ĐỒNG RUỘNG

của TOÀN ÁNH

■ Một tập khảo cứu rất phong phú về các phong tục và thú chơi tao-nhã của ta ở các vùng quê xứ Bắc :

■ Hát quan họ, thời cơm thi, nem pháo v.v...

■ Vết tích của bao nhiêu yếp hèu tàn của đất nước. Giá... 2p50

### Nhà xuất bản ANH HOA

#### 69 Phố Hàng Than — Hanoi

Tổng phát hành trong toàn cõi Đông-pháp  
NHA ÁNH MINH BỨC — Jules Piquet, Thái-binh

### SẮP CÓ BẢN:

## KINH TẾ HỌC

Phô thông

của NGUYỄN HẢI ÂU

Nghiên cứu cài thêm máy của cuộc sinh hoạt kinh tế hiện tại. Chỉ vạch những định luật chỉ phối sự tựu sản, sự lưu thông, sự phân phối và sự tiêu thụ hàng hóa. Sống ở xã-hội hiện thời, phải hiểu rõ guồng máy kinh tế. Muốn hiểu rõ guồng máy kinh-tế ở xã hội hiện thời, không thể bỏ qua được quyển KINH TẾ HỌC phổ thông giá bán 3p60.

### ĐÃ CÓ BẢN

## Lý Thường Kiệt

Bắc phạt

của NGUYỄN TẾ MỸ — Giá 2s

HÀN - THUYỀN, 71 Tiên Tsin Hanoi

DONGA

danh tại bá-chàng, dù bá-chàng biện mìn-đe lớn nhỏ tại Cảng-đô, tốt hơn hết các thứ thuốc có tiếng là: Dầu-đỗ, Mát-đỗ, mè, Đại-đỗ, Trắng-đỗ, 80, medicaments Hanoi



III

Phục-ba nhảm với thành Câu-liễn  
Đài Không-Minh cùng viện Biên-Cái (1).

Tòa non Độc-tử thanh-ký  
Quán này Trại-aguyet, chùa kia Thê-hà

Gấp Lvong-phá cung đà về tinh  
Bùm thiếp lén, xin định yết ký

Phiên nhà truân nghiêm phẩm nghi (2)  
San lện phủ vien thê nghì đê tùy

Lệ quố-cú một qui ba khâu  
Tinh địa-quan cung thủ động thân

Mời ngồi trà khoản tam tuân (3)  
Thò ngòi bich ta bồi thèm từ tai

Bồ thường cấp đem nơi thuyền sô  
Suốt sá thèn đến cả hành-hà

Nhiều sa bút mực thiếu gl.  
Phản thi đồ mạc phản thi đồ ăn  
Ấy thế nước ăn-cáo hậu vắng  
Nhận lín rồi phát thường biện sai  
Lại đem tổng hào các nơi  
Đều cung kích tạ một lối như y  
Bản hối bầm chuẩn vi phát dê (4)  
Rồi từ hành cứ lè khai thuyền.  
Vài hôm tới huyện Linh-xuyen  
Đại-dung giang bắc ngược lên Linh-cử.  
Sông cạn hẹp từ-từ từng khúc  
Tiếng thủy xa (5) súng-sực theo dòng  
Đoan-duong (6) gấp tắt Thiên-trung  
Chén bồ cung (7) rót đèn sông một vài  
Bến cò-dò vắng người cạnh hi (8)  
Ngón huân-phong đúc khách dâng trình  
Vừa hôm mười một ngày lành  
Chúc tuân Thành-thò (9) ngũ tinh tắc son  
Đèn treo khắp trên buồng trước mũi  
Suốt ngàn sông bông dâi sáng lòa  
Mỗi đầu sun sắc lò ra  
Ba mươi sáu đầu, (10) đầu là Đầu ngưu  
Qua tòng đầu ngày thâu được mấy  
Quanh trang loan dù bảy muoi hai (11)  
Lần lén giăng tối sương mai  
Khởi Hung-yên mới hết nơi Đầu-cù  
Có miêu thờ thầy Chu-mẫu-Thúc (12)  
Biên ngạch đê « Lý học khai tông »  
Bản sông một tqa xuân-phong (13)  
Một vắng thu nguyệt soi lòng ngàn xưa  
Kia gương đá bay từ Đông-viết  
Có chử đê « Dạ nguyệt đêm huy »  
Trái bao tuyết sớm sương khuya  
Một minh dung mãi chờ che đén giờ.  
Qua Phản thủy linh tò yết lê  
Song Tam-tuong (14) thuận thủy từ đây  
Nguyên xưa chưa có đầu này  
Ly-Tuong (15) hai ngả khôn hay thông dòng  
Từ Sô Lục (16) ra công khai tạc

Khiển Ly, Tương ngon nước hợp nhau  
Chu thuyền từ ấy thông luna  
Công xưa tuy khó người sau được nhờ  
Chốn hoa-kien có Hà-gia-dầu  
Dòng giáp-khoa vốn họ thư hương  
Linh-quang qua miến Anh, Hoàng (17)  
Ngàn tháng rứa bóng rợp đường Toàn chán.  
Tương-son-tu ấy chùa thờ phật  
Là Sở-nam « Đè nhã thiên lâm » (18)  
Ba Phi lai mây trầm năm (19)

Sứ thần thuỷ trước dê ngâm hây còn  
Cây Trầm hương trên non ai giữ  
Núi Bình-thu khắc chữ Không-Minh  
Tiêu, Tương hai ngọn hợp doanh  
Trông lên dâi thay phu thành Vinh-châu  
Thuyền tuân sát giang cầu lô trục (20)  
Thú báu buồn đóng đúc chu, xa (21)  
Từ đây đi đến Trường-sa  
Kè trong bát cảnh hiệu là Tiên-tuong (22)  
Than Lanh-thuỷ với đường Túc-phụ  
Núi Tam-ngô rất thù cảnh thanh.

Có dài, cỏ suối, cỏ đình  
Văn Nguyên-Kết, chư Chau-Khanh (23) đều  
truyền.  
Đài gươm miến dân tiên biến hóa  
Đười chún non gwong dâi ai mài  
Trong nhu nước sáng như ngày  
Làm gwong kim sô soi người vắng-lai

*LỜI CHÚ-GIÁL.* — Theo nhu nhật-ký, thi  
kê từ khi qua trấn Nam-quan, sú-bò đi  
đường thủy, vía dâng một tháng, tèc là  
mồng muỗi tháng tư đến Quế-lâm, tỉnh  
thành Quảng-lay. Trước hết vào yết kiêm  
quan Bô-chinh trình-nghiêm các cống-phòn,  
rồi dom lê-phòn kinh biểu riêng từng vị  
tỉnh-quan. Theo lê-hữu vắng hứa-lai, các  
tỉnh-quan cũng đem xác lát thô-nghi như  
vải vóc, bút giấy cùng các thực - phẩn  
đem tặng lại khắp các người trong sú-  
bò, từ qua Chánh-sú đến các người tay-  
tòng. Ở đó mấy hôm, rồi tèc là khôi-hành.

Vẫn di đường thủy, ngựa dêng sông  
Đại-dung di lèn miến bắc tinh sỹ. Dêng  
sông khát khát gập ghẽn, thuyền di dù  
chặt vật khô khát, nhưng dêng đường các  
nơi danh-hàng càng các nơi cõi-tích lẩn  
luyt phô bày hãi bờ sông, tòi mồi nơi  
lại cùng nhau thèm vieng vịnh-dê tòi tinh  
môn cảnh. Qua tiết Đoan-duong, rồi đến  
ngày 11 tháng năm, tèc là tết Thánh-thò,  
sinh-nhật vua Thiệu-Trị, dù ở nơi đất  
khách và ở trán sông nước, sú-bò càng

không quên lè khánh-chúc, trao dàn kết  
hoa & trên thuyền rồi cùng ngoảnh về  
phuong nam sụp lạy khau-dầu, cho được  
tổ tám lòng kính mộ của lũi tài con & ngoài  
muôn dặm. Cuối tháng năm đi tới Vinh-  
châu, hế ỉnh Quảng-tây vào địa phận tỉnh  
Hồ-nam.

(Còn nữa)  
SÔ-BẢO

(1) Người ở Lâm-nghi, sinh và đời Tống  
thuộc Nam-triền, tên tự là Điện-niên, vẫn  
chuông nổi tiếng một thời, có mồ mệt vien  
đẹp sác rieng ở trên núi Độc-ta.

(2) Trước hết vào dinh Bô-chinh, đệ trinh  
công-phòn chờ xét nghiệm iỏi xáu.

(3) Các sứ-thần cáo yến, xin miễn tiệc ca-  
yến, chỉ dùng trà.

(4) Sứ-thần nhờ quan-tỉnh Quảng-lay để hộ  
bản-bản-vân và nước.

(5) Xe bắc ở sông lấy nước làm ruộng.

(6) Tết mồng năm tháng năm.

(7) Tục Tân, tết Đoan - dương uống rượu  
xuong-bò.

(8) Tục Tân ngày 10 Đoan-agô, nhiều nơi  
hay cuộc dua thuyền ở sông.

(9) Sinh-nhật vua Thiệu-trị.

(10) Độc sông Đại-dung có 36 mòn dâ sau.

(11) Bảy mươi hai bến sòng.

(12) Chu-dân-Di người đời Tống, tờ xuống  
ly-hoc, người đời gọi là Liêm khê-tiên-sinh.

(13) Gió xuân đậm ám, vì với sự dạy dỗ  
người, đây nói nơi dạy học của ông Chu-mật-  
Thúc.

(14) Sông Tương có ba nganh: Thượng-  
Tương, Trung-Tương, Hạ-Tương.

(15) Sông Ly và sông Tương.

(16) Người đời Tân Thủ-hoàng.

(17) Hai con gái vua Nghiêu: Nga-hoàng, Nữ  
Anh lily vua Thuấn.

(18) Bốn chữ đê hoinh biela ở chùa Tương-  
sơn. Chùa này thờ Vô-lực-thợ-phat.

(19) Hai ngón tay gọi là Phi-lai-phong, dâ  
tung hòn lớn nhỏ lồng chồng, như ở đâu bay  
dến.

(20) Các thuyền lớn nhỏ, xát nhau đỗ bến.

(21) Chu là thuyền, xa là xe, nói nơi có bến  
sông buôn dâng đặc.

(22) Cảnh Tiên-tuong da-vú, là cảnh múa  
đêm & sông Tiên-tuong; một cảnh đẹp trong  
tám cảnh ở Hè-nam.

(23) Nguyên-kết vạn hay. Chau-khanh ché  
tốt, đều là người đời Đường. Văn và chữ của  
hai người, đời gọi là Nhị-tuyệt, nghĩa là hai  
thứ nhất đời.

# LÊ-VĂN-KHƠI

LỊCH-SỬ TIỀU-THUYẾT CỦA HỒNG-PHONG  
(Tiếp theo)

Lãnh-binh Trương văn Sĩ đã và lui ra, nét mặt buồn thiu, có lẽ không mãn ý về chỗ hương-quan minh khinh-dịch thái quá sẽ gặp bất lợi, hay tự mình cảm giác một điều gì chẳng lành vậy.

Qua ngày mai, Trọng chạy lịnh tháp mương khẩn vải rồi mở lich-thư ra xem ngày giờ, thấy ngày Dần giờ Tí lợi việc hành-binh, tức nữa đêm hôm sau.

Buổi trưa, các tướng tá được lệnh hội họp đại diện để nghe truyền báu cõ-nghi, bắt đính đêm mai khởi cuộc lồng tiễn-ông thành-trí Phiên-an.

Nhân dịp, Trọng sai biện trầu rượu, vàng ương cùng tề het thấy các vị súng thần-om, đề cầu các ngai sê tiề bắt thần-om trong khi lâm trận. Lại sai thuỷ trâu mò lợn ho quân-sĩ ăn uống thỏa-thuê, rồi yết thi huyễn khích mọi người như sau này:

«Thượng-tướng-quân Nguyễn truyền báu cho quân-sĩ được rõ :

«Bấy lâu các người vì việc vua việc nước phải dem thân xông pha lao khổ ở nơi xa xôi lam chướng này, triều-dinh vẫn ghi nhớ công trạng của các người, và ta là chủ-tướng các người, chính mắt trông thấy sút-ốt gian nan kiêu nhẫn chừng nào, lòng ta cảm khích ngợi khen các người chừng ấy. Từ ngày các người trong theo ngon oở, dâng theo tướng-lệnh cha ta, đuổi giặc chạy dài, đánh dâu được đấy, lại dồn cả quân ngay vào trong vây thành này, đó là một hiến-công vẻ vang, ta cùng các người chia phần đồng lao công hưởng.

Nhưng, quân ngụy kia một ngày chưa uết sạch, thì chúng ta có chức-phận cầm urom bảo-vệ đất nước, một ngày chúng ta chưa được ăn ngon ngủ yên.

Các người lòng quân lâu ngày, quê quán so khéo chạnh lòng, vợ con sao khêt mong hờ? Nhân-lâm ai chẳng muôn sớm nén ng nghiệp, chóng về gia-hương? Ta muôn so các người được sớm nén công-nghiệp,

«chóng về gia-hương, cho nên phen này quyết đánh một trận đáo-dé, ngô-hầu trù diệt cho hết tàn-dảng quân ngụy và thu phục thành-trí Phiên-an nopol lại triều-dinh.

«Vậy tất cả tướng-hiệu sū-lốt đều nên gắng công hết sức phen này. Ai nấy đừng lo chờ «sáng mài gươm, hâm hố dũng dược, một khi lâm trận, thi phải nghe theo lệnh truyen, «lăn vào mà đánh, xông pha không kẽ chẽ, «có tiền không có lui, kỳ cho phá thành Phiên-an, giết sạch quân giặc mới thôi. Ta đã xép đặt mưu cơ đồ trận, dè đưa các ngươi tới chỗ toàn vẹn ấy.

«Xong trận quyết liệt này, những kẻ nào sống sót hoặc bị thương lich, sẽ được ta tau xin triều-dinh án thưởng xứng đáng và phả tuất tử tế, là lẽ cõ-nhiên. Còn những kẻ bắt hạnh tử trận, cũng được triều-dinh «chu cấp cho gia-dinh và thường-thụ úm-sinh cho một đứa con, hoặc ban-cấp công-diền cho cha mẹ vợ con được trọn đời no đú; như thế thì vong-link của người và vương-sự quyền sinh không phải lạnh lùng a án-hận.

«Các người cứ vững lòng tin cậy độ-lượng của triều-dinh và lời hẹn chắc của ta!

«Trái lại, nếu ai ra trận mà nhất nhát tháo lui, không tròn phán-sự, thi quoc-phap rất trọng, quân-lệnh chí nghiêm, lúc ấy đừng trách ta không bảo trước.

«Nay lệnh Quân-sĩ nghe lời hiều-thị, xóm nǎm tụm ba, thăm thi bàn tán, sau khi mỗi người đã được dồi chẽ một bụng thịt trâu lòng lợn no say:

— Anh em nói vụng với nhau mà nghe, thè giặc xem ra còn hăng lầm, chưa chém phả nỗi thau-tri mà vào lọt được với chúng nó.

— Vào lọt hay không, mặc kệ; tướng-lệnh bảo xả thân mà đánh, thi anh em ta phải nhắm mắt vàng lời, không có cõng chẽ!

— Gái ấy đã dành...

— Anh sẽ rời ngôi cử dành một trưa rõ  
quyết liệt thế này cũng phải. Cố thẳng thi  
ta được trả về quê hương; bằng không thi  
chòn thay dưới chân thành sớm ngày nào  
hay ngày ấy... Còn hơn đây đưa tháng ngày,  
đến đầu lâm chướng, nay con sót, mai đi  
lý, rồi cuộc cõng đến chết đầu chết mòn,  
mà vất vả khô sô.

Có-nhiên như lời anh nói... Song tôi  
chanh như dán cánh què nhà nghìn đậm,  
trong lòng thấy bứt rứt thế nào ấy!

— Phải rồi! tôi hiểu tại sao tháng Giáp  
nó bứt rứt?... người thứ ba cười và nói xen  
vào.

Rõ khẽ nói trạng! người tên là Giáp  
trà lối. Đò là thường tình ai cũng thế, chứ  
có tội sao?

Phải, đó là thường tình, nhưng riêng  
với anh còn một lẻ khác... Để tôi nói tráng  
ra nhé: vì anh mới cưới con vợ tí măng,  
tüm chồ chưa được ba đóm, thi có lệnh bắt  
đi tòng quân... Anh chỉ thêm thường nhớ  
nhung nhau, phải biết!

Nhưng vì đâu may biết rõ tình cảnh  
Giáp được như thế? người khác hỏi.

Tại chung tôi ở gần làng nhau.

Nếu thế, phen này nó chẳng may chết  
trên mà máy sống sót, thi về bão cho vợ nó  
My chồng khác. Người ta trẻ trung mà hắt  
phai eo-phòng thủ-niet, nghĩ cũng tội nghiệp  
... Thôi, anh Giáp làm sao từ cái-giá cho  
chi ấy!

Ai may cưới ô, làm cho Giáp hơi thẹn,  
nói rằng:

Mấy anh này nói gõ miệng! Đã chắc gi  
phen này tôi từ trận à?... Dù sao, nám  
sương gói giấy, da ngựa bọc thây, chỉ là sự  
thường của kẻ nam-nhi... Ngay mai lâm  
trận, tôi sẽ nhảy lên mặt thành trước nhất  
cho các anh xem!

Trong khi ấy, tốp khác dồn bồn nhau về  
chuyện cậu ôm:

Có thời quan tướng chúng ta đại lượng  
đây không? Ngài hẹn kẽ nào từ trận, một  
đứa con sẽ được phong tím-tử!... Đằng ấy  
só hất hạnh thế nào, thắng cu ở nhà sẽ là  
sự ấm, sung-sướng vong-linh nhé!

Hãy im đi ! những kẽ lich kỷ, những kẽ lười  
biếng, những kẽ chờ đợi.

— Thôi, nhà cháu không có mả làm quan,  
các ông ạ!... Ám với chén gì?... Các ông  
khô tin ở lời hứa ấy mà nhở!

Sao thế, anh?

Lại còn phải hỏi! Người ta khéo dù  
mỗi thế cho anh em mình xá tháo tận lực  
dãy thoi. Một mai có tháng trán khai hoán,  
bao nhiêu vinh hoa kể trên hướng hối, đầu  
đầu thứ anh em minh? VỚI minh, nếu không  
bi vui xuong ở chún thành này thi cũng trở  
về làm tháng lung đen khổ rach, lại sóng với  
bắp cày con trâu của mình là càng. Anh em  
minh chí có việc huy sắc hay dem xuong ra  
rày dấp lâu dài hạnh-phúc cho kẽ khác thi  
có. Cố-nhân đà nói: « Nhứt tướng thành công  
đang cốt khó, 一將成功萬骨枯 », các bác  
không nhớ ư?

Một người lính bị thương nặng ở chân,  
phải chống gậy, nay giờ đứng bên nghe  
chuyện, hổng cười hổn hả và nói hổng ion:

— Các chú mồ mả xem: tôi được  
phong quan nhất trụ rồi đây, này!

Mọi người cùng pha cười rồi tản lạc ai về  
đồn lũy nấy.

Quá nhiên, y theo ngày giờ bồi toán dã  
định, đúng nửa đêm hôm sau, đại-tướng  
Nguyễn-văn Trung đốt pháo thăng thiên làm  
hiệu, ra lệnh cho bộ-hệ nhất tề đánh thành  
Phiên-an.

Từ thời, hòn bốn chục vị súng thần-công  
lớn nhỏ của binh triều đã được vàng huong  
cứng tể, thi nhau khac dạn vào công thành  
và mặt thành bén địch. Từ phía nghe tiếng  
vang động như sấm; khói lửa tung lên mít  
mù.

Ta nên nhận rõ chiến-lược của binh triều  
chuyên này thay đổi: súng dạn không vết  
công phá những kẽ tang luong-thuy và  
quân-hoa trong thành như mọi lần; giờ chỉ  
chuyên chú phá vỡ công thành vách thành  
để mở đường cho bộ-binhh tràn vào công  
hầm.  
(còn tiếp)

HỒNG PHONG

## BỘ THẬN TIÊU ĐỘC

Các ngõi họng đồng:

PHẦN I: RỊP ĐÔNG-DƯƠNG

(Graphic Inductionis)

Mô « Holene et al. » « Holene chi II »,  
« Holene chi III » phủ Loakay.  
ba được dùng nhiều là tối khôn kén  
kết ngoài quốc, công việc của thận  
cứu nhân gian là đặc biệt Đông-dương.

SỐ 6-AO DỊCH :

ÉTS. TRINH - BÌNH - NHÍ

153 A. Avenue Paul Doumer, Haiphong  
Ad. Tel. AN-NHÍ Haiphong - Tel. 707  
Cần dời-lý khắp Đông-dương.

MUA NGAY KÈM HỘI:

Giọt sương hoa

Giai 3p. của Phan van HANH. Quyển  
sách đẹp nhất 1941: cả, hình thao,  
vinh thao... Còn thiếu.

BỘN XEM :

Ngá ba

của BỘN XUẤT BẢN. Vở kinh hay nhất  
của kịch sĩ, đã làm sôi nổi dư luận  
thanh-siển khí đàng & Thành-Nhí

ĐÁNG VƯƠNG CÁC

của VƯƠNG ĐỘ. Một trong năm tập cõ  
văn, định chủ của Tân-Hol, có bón  
chủ, bón lịch am và bón điều nõn cõ.

NHÀ XUẤT BẢN:

LUÔM LÚA VÀNG

Giám đốc: M. HÀ-VĂN THỰC  
49, rue Tiêu Tsin - Hanoi

## + AI MUỐN BIẾT +

Đac thu thuốc và các cao, đac tri  
và các chứng bệnh nam, phụ, áo, ảo  
khoa học y học và bài ch: Đang  
tay, hãy hỏi mua những sách thuốc  
đó, ông bà Lê-van-Phán, y-sá và bá  
nhó, tôi nghiệp trường Cao - đẳng  
y-hoc, chuyên khoa y-thu. Nam  
thic, đà soạn và dịch ra Quốc-ug.  
ach nói về cách bệnh phái, đac dày  
món, tim, bệnh họa hồn v.v., sau  
sẽ sán tên nhà khoa đà gõ 151 d.  
hà tò mua sách hoặc hỏi về thuốc  
món chữa bệnh xin đâ.

Pension et Médecin LÉ-VĂN-PHÂN  
édecin civil et pharmacienne  
18 Rue Ba-vi Sénatly - Tonkin

## Anh-Lú

— Route de Hnê — HANOI  
BEP, KHANH CHÓ 02, BỀN, GIÁ HẠ  
Một giây ANH LÚ mới chính đón (1)  
Có nhambiều đón, rãy thời trang  
để kinh biếu; các quý khách trong  
đời, Ban buôn bán lô kháp mọi nơi.



Autorisé: (Publication créée antérieure,  
selon à la loi du 13 Décembre 1941)  
En dépendance du Trung-Bac Tân-Van  
Bép, Henri d'Orléans - Hanoi  
Certifié avec signature  
Timo à ..., ex-patients  
Administrateur Gérant: Ngô DUY TÙNG

VỆ SINH RĂNG LỢI MIỆNG  
THEO KHOA - HỌC ÁU - TÂY



M. BÌNH-VIỆT-THẮNG

mỗi người có chân tay vè khoa trồng  
răng da lát nám, nhiều kinh nghiệm.  
Nhà trồng răng Kim Sinh  
16bis phố Hàng Đóm - Hanoi



MAY ĐO CƯỚI  
4, LÊ QUÝ ĐÔN - HANOI

SÁCH THUỐC ĐỂ PHÒNG VĨ  
CHỮA CHỨNG THƯƠNG NAM

Mùa lạnh đã đến!  
Các bệnh nguy hiểm phát triển  
nhất bắc: « Thuong-nam ». Bệnh này  
chẳng những chuyển biến và dễ  
phòng. Thương hàn cần để săn  
cần các biện nguy hiểm khác. Giá 25.  
Ai muốn để phòng cho kẽ mắc  
Thuong-nam, ai muốn y-chua hoặc  
trở hèn mèn sao ném mua ngay kéo  
lại hét (sách in giấy dày).

Ở xa gửi mua thêm: croc, Tho,  
mandal để cho nhà xuất bản:

NHẬT-NAM THU-QUÁN  
n. 18, phố Hàng Đầu, Hanoi

Brillantine CRISTAL pure vaseline. En vente partout

NƯỚC ĐẦU, NGAT MŨI, SỐT  
NÓNG, ĐAU MÌNH NÊN DÙNG!

### Thổi nhiệt tản ĐẠI-QUANG

Nhà nhện kỵ hiệu (bướm đêm) mới khai sinh  
23, phố Hàng Ngang Hanoi - Tel. 805

### Dầu Nhi - Thiên

Trị bệnh nhất thời hiệu: Mỗi ve 0\$40  
**NHI-TIỀN-BƯỜM DƯỢC PHÒNG**  
16, phố Hàng Buồm, Hanoi - Telephone 849

### BÚT MÁY : HAWAIIAN

Có máy điện khắc thêm tên &  
Giá 16,000 thêm 0\$50 cước recommandé.  
Ô xá gửi nứa tiền trước, còn gửi crt.  
**MAI LINH 60 Cầu Đá Haiphong**

### CÁC GIA-BÌNH NÊN DÙNG THUỐC:

**ĐAU ĐÃ DẬY**  
HO GÀ  
**BIÊU - NGUYỄN**

Tổng-cục: 125 Hàng Bông, Hanoi  
Đại-lý khắp cõi Đông-pháp

### NÊN HÚT THUỐC LÀ

**BASTOS**  
NGON, THƠM

Giá... . . . . . 0\$19

### TRONG VĂN PHÒNG TỦ BÀO

**PACIFIQUE**

MỤC VIEN

đã chiếm một địa vị quan trọng vì  
TỐT - TIỀN - RẺ  
với TẤI CÁC HÀNG SÁCH

Lưu bưu: Atelier Pacifique - 04 K1 Fach, Vinh

### RĂNG TRẮNG KHỎI GẦU THƯƠNG

vì dùng:

thuốc đánh răng

### GLYCERINA

### 15 - LAI - HUYỆT - TRUNG - BƯỚU

Chuyên mì Nam, Phù, Lào, Áo thiến mèn  
gày cầm, xanh bưng, vàng dừa, chèng  
mít, lát thiến hoặc kẽm kim ôn, kem ngô  
dùng được thuốc này thấy hiệu-hiệu  
nay. Vợ là gút bát. Vé nhỏ giá 3,00.

Bán tại hiệu thuốc: THÁI - CỘ

N 1: HÀNG BẠC HÀNG, khắp các nơi đều có đại lý

### Giày Phúc-Mỹ

284, rue du Génie  
Hanoi



Kính mời các ngài, các bà các cô cùng các em bé  
hay dùng giày, 4-5 tuổi là thời, cao dài bằng da sần  
tên gọi Giày Phúc-Mỹ, cao đoán được vua ý. Có  
các loại giày khác nhau. Ban buôn bay là hàng mới nhất

### ĐÃ CÓ BÁN:

### NÚA ĐÈM

Truyền thôn-quê của Nam-Cao - giá 2,00

### VUI XUÂN

Tết Hoa-Mai số Tết của Ngò-Hoa giá 0\$30

### PHÁCH BƯỚM HỒN HOA

Tết Hoa-Mai số Mùa Xuân  
của Thế-Hưng - giá 0\$30

Nhà xuất-bán Công-Lực 9 Takou Hanoi

### ĐÃ CÓ BÁN:

### MẠC - TỰ TRIẾT - HỌC TÙNG - THƯ

sách MẠC - TỰ - HỌC THỰC ĐỘNG-  
phóng mà lý luận, với khoa học, chỉ  
lắng mà mày như không, học-thực-khoa,  
đó là chỗ nào và... là giải. Sách dày  
ngất 300 trang. Giá thường 2,00. cước gửi  
0\$30. Giá đặc-biệt 0\$20, cước gửi 0\$20.

Thư và ngàn phiếu gửi về  
**NHÀ IN MAI LINH, HANOI**

# TRUNG BÁC

## CHỦ NHẬT

DEPT. LETTERS  
SUBDIVISION  
NSA 88888

