

TRUNG BÁC

CHỦ NHẬT

A 22-30



80 - KHIN

Tổng số 15.000 chụp bằng phim họa của TBN Radio Chicago do
đài phát thanh Anh-Mỹ trung-tâng ở Bình-Dương-Kinh-Đông
với giá 500.000 đồng người và tiền.

TRUNG BÁC
CHỦ NHẬT

SỐ 102 — GIA ĐÌNH
27 FÉVRIER 1944

Tuần-lễ Quốc-tế

Trong tuần là-pô-gao, cuộc chiến tranh ở khắp các mặt trận vẫn kịch liệt và gay go không kém gì mấy tuần trước.

Ở mặt trận phía đông, một tin quan trọng là tin quân Đức ion mồi cuộc kháng chiến của phản uyên vọng từ ngày 3 Fevrier đã hoặt khởi vòng vây của Nga và đã liên lạc được với đại quân Đức ở kha Zvenigorodka. Sô sô các đội quân Đức này thoát khỏi vòng vây của Nga là nhờ ở tinh công của tướng Đức Von Manslein tại phia tây Zvenigorodka. Tin Mae-lir khoa báo đã diết được 10 sư đoàn Đức trong khu này nhưng tin Đức cực lực cản chém. Bản thông報 Nga với Đức đã bị hại mất 11.000 tù binh và 52.000 quân tử trận. Xét ra một doa quân 10 sư đoàn phải gồm có từ 150.000 đến 200.000 quân, nếu qua thực doa quân nó bị diệt thì số quân còn lại oan. Cố lê tin Đức bao là đang nhung uong trận nay lão nén được ký công do, quân Đức chắc cũng đã bị thiệt hại kha lớn.

Ở phía nam hồ Ilmen, tin Nga báo Hồng quân đã họ được thành Staraja Roussa một thị trấn có nhiều đường xe lửa chạy qua và cả thành Sminsk ở phia đông hồ Ilmen Đức cũng không nhận là quân Đức đã phai té Staraja Roussa.

Ở khu hải cảng Narva thuộc đất xứ Esthonia Hồng quân cũng lấn công rất dữ dám cho các đội quân Đức giữ ở phia đông hải cảng suýt bị nguy Hồng quân đại bác Nga bắn pha khói mù uốn ngang làm cho trong thành bị cháy ngùn ngụt và bị phá tan. Sau đó quân Nga ao ao vượt qua lây ngang sông Narva, may nhờ có các doa quân linh uyên của Na-uy, Đan-mạch và Ha-lan hết sức kháng chiến ở phía tây sông Narva nên mới cứu được các toán quân Đức và đánh lui được Hồng quân. Trong trận nay, Nga đã bò lại 1.000 xác chết trên biển. Thực là một trận kinh khủng

Đoàn Võ Phi Rung Curi HV Anh-My (67-74) tăng Huỳnh Chiểu Đảng-chủ kho-Sach-Xua-Quân-Ven-Buong

kịch liệt ở khu từ Neimino đến Auz và những mục tiêu cuộc phản công đó không phải là để đánh bại quân địch trong khu đó. Trong Bắc Kesselring có ý đợi cho quân tiếp viện của đồng minh đến nhiều rồi sẽ tìm cách diệt dần tung đối mới. Tại khu Cassino các trận đánh giao quân Mỹ và quân Đức vẫn rất kịch liệt, mỗi lần qua Mỹ tấn công vào thành rồi lại bị đánh lui. Hiện nay mặt trận trong khu này vẫn chưa có gì là thay đổi. Bộ chỉ huy Mỹ vừa thong cao mọi chiến lược đánh minh bị đánh chìm o hòn phạn Âu ca-sau, có tot 1.000 quân Mỹ bị chết dưới, chỉ có 1.000 quân thoát

Ở Thái-binh-đường, theo thông cáo của đại bản doanh quân Nhật thì từ sáng ngày 17 Fevrier các doan phi cơ cung một ham đội rất mạnh của đồng minh đã nhiều lần đến đánh đảo Truck, Hải, lục quan Nhật ở trên đảo đã ra nghênh địch và hiếu trong vùng này đang sâng ra như là trận đánh rất kịch liệt. Hango Dome phê bình tin này nói quân địch tấn công vào đảo Truck là có ý do xemчин thế để đe dọa một cuộc giao tranh với hạm đội chính của Nhật.

Về mặt tria khong-chien ở tây Âu, vừa rồi phi quân Đức lôi sang đánh kinh thành Luân-don gây nỗi nhiên đám cháy lớn. Ở Đông Á tại phi quân Nhật hôm 14 Fevrier vừa rồi đã đánh đánh trường bay Nam-ninh trong tỉnh Quảng-tây, phá hại các cơ quan quan sự và họ được 2 phi cơ khu trục ova đánh kiệu P-40. Một phi cơ Nhật tự lao xuống một diệu quân sự.

Về chính trị, thi ở Anh có nhiều tin đồn về cuộc thay đổi Nội các nay mai. Theo một tin của báo Anh thì trong ba tuần lễ nra, thủ-tướng Anh M. Winston Churchill sẽ bị đánh đổ và thủ-tướng Nam Phi Jean Smuts sẽ kế sô được cử lên cầm quyền nguyên thủ ở Anh. Một tin khác lại nói thủ-tướng Churchill không thể thỏa hiệp với Quốc-trưởng Nga Siamee để mén mới có cơ bị đánh đổ. Sô sô người ta muốn dựa theo Smuts ra thay là để giảm bớt sự bất hòa với Nga. Dù luận Anh cho rằng trong lúc nay cần phải rất khôn khéo nêu không thi toàn thể Âu châu sẽ bị «xích hoa».

(xem tiếp trang 35)

TUẦN-LỄ ĐÔNG-DƯƠNG

Hôm 7 Fevrier, quan Toàn-quyền đã cho ban hành 4 Đóng đường, đạo sắc lệnh ký ngày 27-12-43, nói về sự mất văn-tỷ dien-sản vi chiến tranh tại, Hanoi, Haiphong và Tonkin.

Trong trường hợp này, ông quan thủ-diện-thờ có thể cấp (không mất tiền) một hán sao chiếu vào hán án của tòa án tại nơi có dien-sản, sau khi công bố việc mất mát kia tại một lập kỷ yếu của chính-phủ. Rèn-xin tòa xét và bàn án không phải mất tiền, tem và tiền phí, tên, Ké, náo, manh tám vín cờ mài vi chiến tranh để xin, bàn sao không mất tiền sẽ bị truy tố về tội lường gạt, gian ác, lừa ác chúng-trại.

Muốn để phòng các bệnh hoa liễu ngày khởi lan rộng, nhà cầm quyền đã buộc các chí em trong xóm hòng lầu phải đi khám bệnh hàng-tuần. Lệnh, này đã thi hành, một cách có hiệu quả. Tuần trước đây một trăm bốn mươi cô dâu ở các xóm Vạn-thái, Ngatur-Su buộc phải đi thăm bệnh, người ta nhận ra có tới hơn sáu mươi cô dâu mắc phải bệnh tinh. Những cô dâu mắc bệnh tinh đều được đưa vào nhà thương coi giài điều trị. Từ nay cứ thứ Năm, hàng tuần sẽ có buổi thăm bệnh cho các cô dâu xóm hòng lầu.

Theo đạo nghị, định ký ngày 9 Fevrier 1944 của quan Toàn-quyền thi, từ nay ai có gõ nát chai (liège), tùng, lá, phên hay miếng đều phải làm tờ khai trình.

Theo nghị định quan Thống-adt-võ đây thi sao khai, công bố nghị định 10 ngày, những nhà tích trữ, những nhà buôn, nhà chế tạo và nhâ

tienda công nghệ có bông gạo chưa kéo thành sợi đều phải khai sổ bông gạo ấy.

Giấy khai gửi tới Ủy-viên Chính-phủ tại phòng Kinh-te-phủ Thông-sự. Trong đó phải rõ tên tuổi người có đóng gao.

Từ nay trở đi, khi nhập cảng bông gạo o nó khai vào Bác-ký, trong hạn 5 ngày người nhận bông gạo ấy phải khai với Ủy-viên Chính-phủ.

Tại Bác-ký việc phân phối và v.v. để chế hóa bông gạo sẽ giao cho ba cơ quan sau này:

- 1.) Một cơ quan gọi là cơ quan Trung-trom (organisme central administratif) viết tắt là O. C. A. D. sẽ do Chính-phủ hay nhiều nhà buôn do Chính-phủ ủy nhiệm, quản-ly.

- 2.) Một liên-doan do các nhà công nghệ trong thành phố hợp thành, để chế tạo vải và quần áo bằng bông gạo, hay pha bông gạo với các thứ sợi khác.

- 3.) Một nhóm các nhà chế tạo do ông Tông Thành Thanh Khhoa chất và Kỹ-nghệ cù

Cùng các bạn đọc T.B.C.N. ở Cao-mèn

Kể từ ngày nay, M. Nguyễn-

đức-Khai không giáp việc cõi

động và thu tiền bảo giúp bón

chiết phi, oq ném bom, hạng

nhé có hai máy kiêm «North

American B-25», đến ném bom

và bắn súng liên thanh xuống

vùng phia bắc Trung-ky,

nhung mot chiếc đã bị rơi

xuống mot noi o cach Theach-

hoa 20 cây số về phia bắc.

Chiếc phi-co nô ra một

tiếng, vỡ ra tung mảnh, và 6

phi-công chết o. (Domel)

ra để dùng bông gạo chế thành chán đập.

Quan Chánh Đốc lý bá cáo cho dân An-nam biết rằng kể từ ngày mồng một tháng Mai 1944 thành phố chỉ bán gạo cho những chủ già-linh nộp đóng thuế ở Hanoi và ở những làng đâ có thể mua gạo ở Đại Hoa-long. Những người có sở già dinh lúc mua gạo phải đưa thê hoặc gây bién lâi chứng nhận là đóng thuế ở thành phố hay ở các làng đâ có thể mua gạo ở Đại Hoa ong để làm bằng.

Kể từ nay, Chánh-phủ sẽ kiểm soát việc bán, đâ, phụ iung xe dap. Ai muốn mua nung hàng đâ phải đưa cho hàng một tờ giấy phép do ông Harrssewitz (ô số 13 bis phố Đường-thành) cấp cho.

Ở các tỉnh thi đón xin, giấy phép mua phải ghi lời các quan đầu-tinh,

Theo nghị định, quan Toàn-quyền ngày 18-2-44, lương tháng cho các công-nhan và thợ thuyền làm việc với các nhà buôn, kỹ nghệ và khai mỏ, định là 45p, một tháng cho dân oan và 30p, một tháng cho những người khác. Tiền lương này mỗi tháng trả lâm, hai kỳ.

Theo tin cáo giới duong eue, chiêu hóm 1943-44, bón chiếc phi, oq ném bom, hạng nhé có hai máy kiêm «North American B-25», đến ném bom và bắn súng liên thanh xuống vùng phia bắc Trung-ky, nhung mot chiếc đã bị rơi xuống mot noi o cách Theach-hoa 20 cây số về phia bắc.

Chiếc phi-co nô ra một tiếng, vỡ ra tung mảnh, và 6 phi-công chết o. (Domel)

LOÀI NGƯỜI RỒI LẠI HÓA KHÍ ?

« Loài người bây giờ là con cháu loài khỉ, mà loài khỉ lại là con cháu loài người. Ở thời tiền sử, thế giới vốn đã có một giống người, mà vẫn hóa của loài người ấy sau khi đã phát đạt quá mức độ, dần dần thoái hóa, biến thành ra loài khỉ. Về sau loài khỉ lại tiến hóa, rồi biến thành loài người bây giờ. Loài người hiện nay nên không thể phá trừ được nền « văn hóa già » vẫn sói một mục theo phong hương cũ mà tiến hành, e không tránh khỏi được cái thời kỳ thoái hóa lần thứ ba. Nếu vậy thì chỉ hai ngàn năm nữa son cháu loài người lại biến thành loài khỉ... »

Mấy lời trên đây là mấy câu luận đoán của ông A. Linckewiez giáo thụ trường đại học kinh thành Vienna nước Áo trong một cuộc diễn giảng hồi mươi năm trước đây. Ông là một học - giả lão thành, hồi ấy đã ngoài 90 tuổi. Năm 1904, ông có làm một cuốn sách, nói trước rằng thế kỷ 20 này sẽ là kỷ có rất nhiều cuộc chiến tranh. Sau cuộc thế giới đại chiến lần thứ nhất (1914-18) ông lại ra một cuốn nhận là « cái thù tinh trong loài người ».

Ông cho rằng những cuộc chiến - tranh thảm khốc đó tức là chung triện báo trước sự thoái hóa của loài người. Ông tin rằng ở vào thời kỳ Đại - lỵ - duong còn là một khoảng đất tiễn, đất nước Mỹ còn là một bê

lòn mènh mông, trên địa cầu từng đã có một loài người rời, mà trình độ văn hóa so với loài người bây giờ có lẽ còn cao hơn. Theo sự kháo sát của ông, ở vào thời kỳ đó, loài người đã biết dùng « không-tâm-thuật » để thay thế điện-thoại. Thị dụ một nhà buôn ở Á châu định mua một số lớn hàng hóa của một nhà buôn ở Âu-châu, chỉ cần dùng một phương pháp say ngôn, là có thể đem hết được ý tú của mình truyền tới bên kia. Thuật áy hiện nay chỉ có mấy nhà triết học ở Á-sa có thể làm được. Lại có một việc rất là النساء là người đời bây giờ có phép thuật làm cho người ta chết già là đã được đến 70 năm. Người chết già, sau khi sống lại, có một khía tóc mới, chẳng khác gì đứa trẻ mới sinh, và có thể sống được đến tuổi thọ như các người khác. Nhưng phép thuật kỳ diệu đó không thể dùng lại được lần thứ hai. Loài người bây giờ đối với tinh-cửu khác thường giao thông, hiện nay dù không thể biết rõ được là tinh-cửu nào, nhung theo các lời nói lại về tinh-ú của người Hy-lạp đời xưa, xét cho kỹ ra đều là do từ đời đó di-truyền lại. Tới thời kỳ cuối cùng, loài người đã già quá, sức óc đang vượt quá cái hồn độ ráo eo, rồi nó tri-ty-le loài người hổng tiêu tan mất.

Căn cứ vào sự kháo sát ấy, Ông A. Linckewiez mới hạ lời đoán định rằng: « Loài người bây giờ vì hoang-dâng dám đặt quả, dám nỗi súc

có một lịch-sử một vạn năm rồi. Chỉ trong khoảng hai ngàn năm nữa, loài người sẽ lại biến thành ra loài khỉ »

Nói về nguyên nhân thoái hóa, ông đã viết доб cho sự tò-chức của xã hội đời nay. Trong cuốn sách « Ông thú tính trong loài người » ông có nói mấy câu rất thông thiết: « Văn hóa đời nay là giống thủ dứa thịt người. Vì vậy, muốn bảo tồn được loài người, khiến không đến nỗi lại trở lại con đường thoái hóa, điều khẩn thiết là cần phải cải cách văn hóa của loài người, nghĩa là phải đổi tim một con đường khác túa là lại biến làm loài khỉ vậy ».

Lý-nuận kè trên, mới nghe tưởng như là truyện hoang-dâng quái-dần, nhưng thực ra không phải là không thể xảy được ra.

Người ta thử đem một đứa trẻ mới sinh, để trong chỗ bầy khỉ ở. Sau mười lăm, hai mươi năm, đứa trẻ đó được hốt được các tính quen của loài khỉ, biến thành giống nứa khỉ nứa người, ngoại những tiếng kêu hép như khỉ, chẳng biết mọi câu nói gì. Người đó dù không phải là khỉ thật, vi không có đầu, nhưng nếu đe cho phối hợp với loài khỉ, con cái sinh ra, sẽ hoàn toàn là khỉ cả.

Đo chứng có áy, người ta nói chắc loài khỉ là hạng kém hèn nhất trong loài người. Đó là do sự tu bạo tự khỉ trong mấy thế-kỷ, dần dần thoái hóa mà thành ra vậy.

Căn cứ vào sự kháo sát ấy, Ông A. Linckewiez mới hạ lời đoán định rằng: « Loài người bây giờ là loài người từ cuộc tiến hóa lần thứ hai đến thế-kỷ 20 này đã

VĂN-HẠC

nha xuất bản ĐẠI HỌC THỦ XÃ
Giám đốc: NG. TẾ MỸ
Boite postale n° 9
46 - Quai Clémenceau - Hanoi

Tủ sách danh nhân (HÀI-RÂN)

1) LÂ - GIA đã bán giá 2p9, bán
giá 4p5. 2) TRAN KHÁI - HÂN.

Tủ sách hàn nhạc (CÁO-KÝP)

1) THANH NIÊN: A. dã bán giá 1p.
bán giá 4p. 2) CẨM LAO CA giá 1p.

Tủ sách già dinh (NG. HẮC-LÂN)

1) MÈ TÔI giá 3poo bán giá 2p90.

2) HỘNG TIỀN HAI MẶT.

Lịch sử tiêu thuyết (CHU THIEN)

1) ANH THƯ ĐỜI MÃI: đang in giá
5p. bán giá 5p2. - NGÔI KHỐI LƯƠ

Tủ sách lịch sử

1) VỆT SỬ ĐẠI TOẢN quyền một
đảng: 1. Trác-Son Mai-dâng-Bô

2) NHÂN LOẠI: Ô quyển 1 Võ trù
của Nguyễn-Lê-Mỹ.

VỀ SINH HÃNG LỢI MIỆNG
THEO KHOA - HỌC ÁU - TÂY



M. BINH-VIET-THANG

một người có châm iai về khoa trồng

đất lâu năm, nhiều kinh nghiệm.

NHÀ THÔNG DÀNG KIM SINH

16bis phố Hàng Bông - Hanoi

ĐÃ BÁN KHẨP NƠI :

TẦN ĐÀ THỰC PHẨM

sách dạy nấu các món ăn của thi sĩ

TẦN ĐÀ ĐÔ NGUYỄN TỔ tiên soạn, in
đẹp giá 2p5.

HÀI TRIỀU ÂM

üp theo thi văn Nguyễn Tố, hàng

giá quý từ 2p. 15p. Hàng thường 8p.

DƯỚI RĂNG THÔNG

(tiểu-thuyết của Nguyễn-Gia-Giám Sp.

LÍ - LAN

kịch của Trọng-Son giá 2p.

DANG IN:

PHÙ HOA

(thờ cúng Lê-Minh thi-si Trung-Ký)

NGÔ NƯỚC: tiểu thuyết của Võ-Bing

NĂNG MỐI tiểu thuyết của Ng. X. Nuy

ĐƯY TÂN THỦ XÃ - HANOI

Các ngày hằng ngày :

PHẦN TRÍ ĐÔNG-DƯƠNG

(Graphic Indo-chinois)

Mô - s Helené eh. I. à Helené chí II
à Helené chí III: phó Lu Laokay.
Bà được công nhận là tờ kháng-kém
gi-ngoại-quốc, công việc cần-thập
Gửi: nhánh chung khắp Đông-duong.

SỞ GAO DỊCH :

Éts. TRINH - BÌNH - NHỊ
153 A. Avenue Paul Doumer Haiphong
Ad. Tel. AN-NHI Ha-phong - Tel. 707
Căn đại-lý khắp Đông-duong

SÁCH MỚI :

Vẫn đề cải cách lề tục Việt
nam của Trần Khê 1p50. mới
xuất bản, Lan iưu của Nhương
Tống. Ai tình muôn mặt của
Lê-vân-Trương. Giáo dục nhì
công của Ban - Phuong. Mẹ
con và Một tháng với mẹ của
Trúc Đường. Ngậm m ḡng của
Nguyễn - Bình văn văn...

Edition : LÊ LUÔNG
75, Rue des Paniers - Hanoi

Kéo ho
Pecto
mát cổ
thơm miệng

+ AI MUỐN BIẾT +

Các thư-thuộc và các cách điều trị
điều các chứng bệnh nam, phụ, lão, theo
hai khoa y-học và bào-ch. Đông
Tây, hay hối mua những sách-thuốc
do ông Lanh-Pihn, y-t. và bác
chí-sư, tôi-người trưởng Cao-dâng
y-học, chuyên khái về thuốc Nam
Bắc, đ. soạn, và dịch ra Quốc-ng. Sách nói về chúa bệnh-phổi, dạ dày
thận, tim, bệnh-hàng lều v. v., sách
về sản-dục nha khoa giá 1p. 1b.
Thờ cúng miến-beo hối iai v. thuốc
men chữa bệnh xin xà.

Monsieur et M. dans le LÉ-VÂN-PHẨN
Médecin civil et pharmacienne
N-18, rue Ba-vi Sonay - Tonkin

Viec ấy đã gần như thành một cái «mối»: cứ mỗi đầu năm, các rạp chiếu bóng ở đây lại thả ra một cuốn phim khi mà một anh chàng được khi nuôi đóng vai chính: Tarzan. Năm kia năm nay đây là Tarzan không; năm ngoái, Tarzan lấy vợ mà năm nay thì là Tarzan và thằng Boy tức là đứa con nuôi của hai vợ chồng Tarzan.

Vốn đã ngây những phim tinh bột nhau chôn chẹt, và khóc thán múa luron dưới nước, khán giả nước mình muốn đổi món nên kéo nhau đi xem năm nào cũng khá đông. Họ muôn biết hơn về rồng iám, về đà thú và muốn nghe anh chàng nửa người nửa ngon bù lén như ma, nhưng đại khái thì ai cũng chỉ cho đó là một chuyện bịa đặt, chứ người mà ở với khỉ thì ở làm sao được, không lợn cò mà chết thì cũng đến bị khỉ nó kéo đầu kéo lùi ra ăn thịt. Sự thật, Tarzan có phải là một chuyên hoàn toàn bịa đặt không? Mà cái Việt người ở với khỉ, sống với khỉ và lớn lên với khỉ có thể có được không?

Theo chỗ biết của chúng tôi thì phim Tarzan không hẳn là một phim do các người ta hoài bão tưởng tượng ra. Nó có dưa vào một phần sự thực, rồi do cái sự thực đó, nhà viết tiểu thuyết và nhà viết truyện phim mới tưởng tượng rộng rãi ra, thêm bùa để gán để cho ra những chuyện phi mĩ đại như ngày nay vậy.

Báo Look của Mỹ, trong một số xuất bản năm 1933 có nói về cái truyện thật của Tarzan, vậy nhân số «khỉ», chúng tôi tưởng cũng nên thuật ra đây để các bạn đã đi xem phim Tarzan được biết và thiêng nghĩ đó cũng là một món quà giải trí vui vẻ.

Cách đây ba bốn năm — là đây tro xuống là lợt của nhà bình dân báo Look — những báo hàng

TARZAN CHÍNH TRUYỆN

ngày ở nước Anh — cái lợi có thuật một câu chuyện kỳ diệu về một thằng bé da đen ở Nam Phi — cháu được giống khỉ baboons đem về rừng nuôi nấng. Người ta không biết rõ giống khỉ đó thật ra thi huệ và loài khỉ gì; chỉ biết đứa bé kia ở lẩn lộn với khỉ trong rừng cho đến lúc mười hai tuổi. Việc đứa bé bị khỉ bắt lén đầu đem vào rừng rào, không ai biết; hỏi đứa trẻ nó cũng không biết nữa bởi vì nó lạc vào rừng lúc bấy giờ nhỏ quá; mà bố mẹ nó, cho người đi tìm thì không thấy, chẳng biết đã chết rồi hay đã đi theo phượng canh, thay. Người ta đoán rằng đứa bé ấy bị lạc; có người lại cho là vì chuyện chiến tranh giữa các bộ lạc trong rừng mà đứa bé ấy bị bỏ quên; lại có người cho là đứa trẻ đó bị khỉ bắt lén đem về làm nô lệ.

Dù sao, lúc những nhà thám hiểm tìm ra được đứa bé — năm 1921 — thì nó cũng non bằng một đứa trẻ bằng trạc nó. Nó có vẻ khỏe mạnh, nhưng ngày ngó không có vẻ giảnh ranh, và chỉ biết nói một thứ tiếng gì. Người ta giữ nó trong một cái nhà và giao nó cho mãi, nó mới bập bênh nói được vài câu ngắn ngủi. Hai nhà bác họ, một vị giáo sư trường đại học Transvaal và một nhà tự nhiên trường đại học ở Londres được cử ra để khoác cú vấp mặt nè này và cả hai vị cũng nhận rằng câu chuyện của đời nó như hoàn toàn thực; và đó là một truyện kỳ diệu nhất, và

Thông-chè Pétau đã nói:

«Nhà có bụi tre mà mỗi đồng-lâm của quê-gia đều có bụi tre; chúng ta sẽ đi quay quần để làm sự bảo-vệ chung. Sir giàn ghi đó, au chí là lý-nhận, là hy-vọng rằng dù khau trong cuộc-phục-hưng, nhưng Quốc-gia Czech-mệnh còn phải cần sự-thống-nhất của nước Pháp». *



nhưng việc đó xảy ra. Bởi nó cũng chẳng có gì là lý-kỷ lâm vì ít sự thay đổi. Nó chỉ còn nhớ có một hai việc không quan hệ: đó là việc nó có một lần đi săn cắp trứng và điều đó đã điều đó gây chấn; một lần nó bị ong rãng đốt; và một lần nữa, nó ngã cây, gãy cổ, nhưng chẳng can chua thuốc gì — cũng như các dã thú — cái cẳng tự nhiên lành (giang chèng đó chỉ là sai khớp xương hay là bong gân thôi, chứ không phải là gãy xương).

Cái tài tréo-eay của nó, cái tài bò, cái tài cheo-bóng-bồn-chân, cách hàn ngắt và cái sự không nói được, nó ra nắng trước đây nó đã sống một cuộc đời bất thường. Vì thế óc nó thiếu rên luyện ngay từ khi còn bé nên không được minh-mẫn lắm. Thật đáng tiếc mà người ta không hồi nó được nhiều điều bô ích hơn bởi vì cái trường hợp của nó, thật hân hấn, sau này chưa chắc đến bao giờ lại có thể có một truyện tương tự như thế được.

©

Đó Tarzan chính-truyện là như thế. Nếu Kipling còn sống, trong «Sách-rông» của ông hẳn đã có thêm một vài trang kỷ-thú, nhưng điều thay Kipling đã không còn. Những nhà viết truyện như đồng-nước người Anh, không bô lô cơ hội bèn đem viết thành tiểu-thuyết và thầy-cáu-truyện-cám-dỗ người ta, họ bèn soạn thành truyện phim về rắn-thằn-chán cho cao-tiến-tặng-phản-hàn-ky-thú-vi.

Nhà soạn truyện phim hiện nay đã bắt Tarzan có vợ và có con rồi. Biết đâu sang năm hay sang năm nữa người khỉ đó lại chẳng có cháu chắt, rồi cháu chắt đó vẫn minh dẫu ra lại chẳng hóa ra... người thật cả như chàng minh.

Nếu vậy thì cái thuyết của nhà giáo thụ Linckewicz: «Loài người rời lại hòa ra khỉ là loài khỉ rời lại hòa ra người» chẳng đúng một vại trọng muôn phần hay sao?

NGUYỄN VĂN-HOÀ

«Một đồng-bạc mà muôn-liam giấu-nhanh-chóng và luong-thien thi chi co cach la: MUA VE XE SÔ ĐÔNG-PHAP

Với một tí nước «cam-lô»,
người Tàu và người ta

có thể

Ta chờ tướng
đến với loại người,
khi chỉ là vò khúi
chẳng quan trọng
được, vì gián đấu.
Người ta đã khéo
lợi dụng cùi tinh
«khí» của nó mà
ứng dụng vào
nhều véc. Nhưng có điều đáng phản nản là
người ta không nghĩ được phương-pháp gì để
thu dụng nó, lại thêm cái gọi «cam den»
để câu dò nó vào trong, khiến cho loài vật
vô-trí cũng bị lây cái hại sâu cay ấy.

Một đội quân khỉ

Năm Dân - quốc 15, Tướng-giời-Thạch
thông-xuất quân Quốc-dân cách mèh di
bắc-phat. Tiết quản lén tới Hâ-bâe. Tướng
gấp tay kinh-dịch là Ngô-bô-Phu, chia quản
chống đánh rất kịch liệt, khiến cho Tướng
phải nhọc lòng ứng phó hơn mọi thời giờ.

Trong các toán quân bộ hạ của Ngô, có đội
quân thủ mươi bốn do tướng Lưu-ngoc-Xuân
chỉ huy, rất hăng hái, Lưu chịu trách nhiệm
giữ Bình-tử-kìa, quản cát-menh vây đánh
luôn trong 32 ngày mới phá tan đay, mỗi
lần giao-chiến hai bên cùng chết hại nhiều.

Về bên quân Lưu có một toán quân khỉ hòn
hai trăm con – toán mệt khỉ đê không
đuôi – mỗi con to bằng đầu tre ngoài mươi
tuổi. Cách luyện toán quân này kè cung công
phu. Bắt đầu họ bắt nhốt cả vào trong một
cái chuồng, đòn thi cho như thường, dày có
đỗ nồng thi chỉ cho uống riêng một thứ nước
nau bắng xáy thuộc phiến. Lúc đầu chúng
con không chịu uống, sau vi khát phải uống,
dần dần quen đi, rồi tranh nhau. Khi biết
thắng thê. Sau bên quân Quốc-dân phải trù
sẵn lưu-hoàng với mồi chất độc là bong-tông,
chờ khi quân địch sắp cho quân khỉ xông ra,
lên đốt lén. Túc thi khói vang bốc ra ngùn
ngùi, và mồi chất hơi khó thở ra, làm cho
hầu hết quân khỉ đều chói mắt, hãi hối, không
chiều được đều phải bỏ chạy tan loạn. Đội
quân hau-liếp cũng vì thế mà nao núng.
Giữa lúc ấy, quân Quốc-dân lợi như nước
chảy tràn sang, không kịp đối phó, cũng phải
tan chạy.

DÙNG KHÌ KIỂM LỢI HÀNG TRIỆU BẠC MỖI NĂM

đã ngâm vào tâm can rồi, con thi nhảy, con
thi chạy, coi bộ mạnh bạo hăng hái lắm,

Tới lúc này, họ moi hồn luỵt như
binh-pháp, da mõi tên thò-hình đã biêt: «
những lập-linh của khỉ, giao cho mõi con
mõi con dao ngón, dạy bảo các cách dâm
chém. Hàng ngày khỉ sắp đến giờ cho uống
nước, lại bắt ra lát, con nào không chịu thi
không cho uống. Chẳng bao lâu, cả toán cứ
gần đến giờ được «cam den» nước pekép » khỉ
không cần phải bảo, đã cảng nhau cầm dao
đứng xám cả một chỗ rồi chạy nhảy dâm
chém nhau tái bài.

Toán quân khỉ này, chỉ riêng dùng vào
những lúc xang-phong hay giáp-trận
mà thôi. Trước giờ ra trận, người ta đã sẵn
mỹt lựu náo, rồi ra hiệu báo phải di lâm
được việc rồi trả về mời cho uống. Được
lệnh, cả toán đều hăng hái xông vào, co
não cũng nhanh như chớp, nhẹ như lèn
phẩm phách nhảy chồm lên đầu, lén vai quản,
địch, tay thi đâm chém, tay thi cào cấu, làm
cho quân địch đều cuống quít, tái bại vội
vàng mài lo lắng dắt quân khỉ ra, thì đã bị
toán quân đổi-phuong xông vào chém chết.

Toán quân khỉ này làm cho quân đội của
Lưu-ngoc-Xuân mẩy trận đầu, đều được
thắng thê. Sau bên quân Quốc-dân phải trù
sẵn lưu-hoàng với mồi chất độc là bong-tông,
chờ khi quân địch sắp cho quân khỉ xông ra,
lên đốt lén. Túc thi khói vang bốc ra ngùn
ngùi, và mồi chất hơi khó thở ra, làm cho
hầu hết quân khỉ đều chói mắt, hãi hối, không
chiều được đều phải bỏ chạy tan loạn. Đội
quân hau-liếp cũng vì thế mà nao núng.
Giữa lúc ấy, quân Quốc-dân lợi như nước
chảy tràn sang, không kịp đối phó, cũng phải
tan chạy.

Hàng ngàn khỉ lên núi hái chè
Tỉnh Phúc-kien ở miền nam nước Tàu là
nơi sản chè, nhất là thứ chè sắn ở đây núi
Võ-di dã nồi thiếc kháp nơi. Trong đây núi
ấy, lại riêng có một thứ chè sắn trên một
ngọn núi rất cao, là núi Độc-tú, lá nhỏ, nước
xanh, vị rất thơm mát, các triều vua xưa,
quan địa-phuong hàng năm vẫn chăm giữ
để dùng làm chè thường-tiễn. Bà Tây-thái-
hậu đời cuối Mân-Thanh rất ua dùng, đã
tặng cho một cái tên riêng gọi là Tiên-hương-
trà.

Thứ chè Tiên-hương này dù vi cái đặc-
phẩm mà được người ta quý trọng, nhưng
một phần lớn cũng vì sự khó hái khó kiếm
được mà ra. Vì ngọn núi Độc-tú ấy, hình
thật cõi đồng, cheo leo rất khó lén. Người ta đã
dùng nhiều cách mà không mông khỉ lên khai nơi
được. Vì là một nguồn lợi lớn, tuy khai khai
người ta vẫn không chịu nhảm mải bỏ qua,
nên xưa nay thường xảy ra nhiều nạn chét
người rất u ám thảm. Bởi vì đôi khi có
người bay nhiều cách mạo-hiem để cõi leo
lên, lõi gác lhang, hay đứt dây, từ lưng
chừng roi xuồng những khe đá hay vực sâu,
thịt nát tan xương mà chết, có năm tới
hàng trăm người.

Nhưng ở đời, việc khó khăn thế nào mà
chả làm được? Việc lây chè ở núi Độc-
tú này, cần phai leo lèo, người ta liền nghĩ
cách mượn sức của loài khỉ, vì khỉ ở núi
rừng, có tài leo trèo, bắt cứ là nơi cao xâu
hiểm hóc thê nào, chúng cũng lán mò tới
được. Nhưng vi khỉ không có trí khôn như
người, không thi lây iỏi mai sao khôn
được, người ta liền nghĩ cách bắt buộc
chúng phải theo ý mrown của mình. Cách ấy
cũng chẳng gi khác hơn là cái cách hiem-
động dùng «cam den» để làm cho chúng
thành nghiệm.

Khi chúng đã thành nghiệm rồi, người ta
liền bắt buộc chúng hàng ngày phải leo trèo
lên tói đỉnh núi Độc-tú hái chè.

Trước còn mõi người dũng, sau nhiều
người đua nhau dũng. Hàng năm cứ đến vụ
hái chè, các nhà làm ehé lại gánh hàng hàng
khí đâm chán núi, mỗi lồng it ra cảng có
mươi con. Bắt đầu họ bắt từng con ra, deo
cho mõi con một cái đanh nhỏ ở sau lưng,
vì người chè vào cái bình nước thuộc
phiện đặt ở trước mặt chúng, rồi cầm những

bắp chè chì lên định nái ra hiếu bao chờ
biết, hé con nào lây được bắp chè ấy bỏ vào
đèn dàn mang xuống mới được uống.

Sau khi đã nhận rõ việc làm và mong
được phần thưởng ấy, tức thi toàn nái toan
agy, xô đẩy nhau, chen lấn nhau, leo trèo
lên núi. Chỉ một thoáng chung đã cùng nhau
lên tói đỉnh ca chót vót. Rồi như gành
nhau, con nào cũng chăm trèo lên những cây
chè lá tôt bắp non, cõi vội cho chóng đây
đanh, đèn mang vè nộp chủ.

Thứ chè mọc trên đỉnh núi ấy là thứ chè
mọc thiên nhiên, đèn mùa các chủ chè tranh
nhau lây. Vì vậy những ngày hái chè, có
hàng ngàn khil, toàn chè lén, toàn leo xuống,
nom rất vui mĩ. Thay vậy, những người
hiểu kỹ các nơi kẽo đến xem cũng có hàng
ngàn người, làm thành những ngày hội rất
đông vui, người miên ẩy đã gọi là «Ngày
hội hái chè tiên».

Dùng khỉ nhặt bông gạo

Ở xà la, từ ngày người ta bắt thi bông
gạo có thể dùng làm chén đậm đong trong
mùa rét, hắng nấm, mõi vào hồi cuối xuân
đầu hè, là lúc quả gạo đã chín thành bông
rồi, lại có nhiều người đi nhặt. Cách nhặt
bông rơi mõi đất thi lêu lõm và không
được mẩy. Người ta liền tính cách nhặt
ngay là trên cây. Nhưng cây gạo là lùi cây
cao, chắt gõ lại xổp, khi leo lên lây bông,
gặp phải những cánh cao và dài, có leo cho
tới những chỗ có quả bông, có khi cánh gãy
rất lõi nguy hiểm. Bởi vậy, có người liền
nghĩ cách dùng khỉ nhặt bông, vì khỉ thân
bé sức nhẹ, lại tài leo trèo. Họ cũng đầu-dõe
khí, bắng nước xái thuốc phiện, chờ khi
chúng đã nghiện hòn rồi, mới luyện việc lây
bông, con nào không làm được việc thi không

cho uống.

Cách dâng khỉ lây bông gạo này cũng
giống như cách hái chè, mỗi bông đỗ hòn ka
người, mỗi người dâi vải con khỉ, tim đòn
nhặng nói có nhiều cây gạo. Họ buộc cho
mỗi con mõi cái đõ ở sau lưng rồi ra hiện
cách leo trèo. Lúc ấy họ cố đõ cho con nào
con ấy đã dâu nhau trên lèn. Chỉ dòn nửa giờ,
cây gạo dò cao đòn đầu, chúng đã nhặt hết
cái bông, không sót mõi mẩy, mõi con có lây
được một đõ đầy với vàng đòn xuồng đõ
được uống nước «cam-lô».

Một con khỉ đã làm sói-nổi Hà-thành trong mày vụ trộm kỵ-khôi

Tháng sáu, năm Giáp-thân năm đầu vua Kiến Phúc, trong dinh Tông-đốc Hanoi bỗng rẩy ra một việc mất trộm rất bí-mật, ngoài các quan quan có chức-trách canh phòng, lại còn nhiều người bị can liên. Công việc tra xét là kinh-dộng trong mấy tháng giờ mà không sao tìm ra thủ-phạm. Mãi một năm sau, một người ở phường Hà-khẩu, một hốm giặt rửa năm bông cổ tiếng động, đặt mình mờ mắt ra nhìn, thoáng thấy một con khỉ mèo nhỏ sắc đen, miệng cắp cái nậm sùi cói vẫn đè ở trên bàn thờ, lách mìn qua khe cửa trán song, nhảy ra bên ngoài. Người đó hốt-hoảng chồm dậy đuổi, tai khi đã truyền qua nóc nhà mìn, nhảy qua nóc nhà bên cạnh, nhanh như chớp.

Tiếc của, đúng ngày mất hồn theo, ý ngậm-ngực một mình khôn biết làm thế nào. Một tia sáng, bỗng rẩy trong trí nhớ, ý đập át tự nói một mình:

— Được rồi ! Ta tìm thấy thủ phạm trong việc mất trộm dao vàng ở trong dinh ta ! Quyết cùng là con khỉ này. Vì không phải là khỉ, có tài lợp rέo nhanh nhẹ, thi

không sao vào lợp được nói thâm-nghiêm ấy. Người thi dù tay dại họm đến thế nào, có vào được cũng khó giữ khôi-lộ được bình-tich. Chẳng thế mà sau khi mất trộm, chín-cụ Thượng cũng lấy làm lạ, vì phòng riêng chỉ có một mình cự nấm xem sách, con dao vàng cự luôa luôn cầm ở tay, thế mà mất lúc nào không biết. Sáng ra, cửa phòng tự tay cự mở, xem xét trong ngoài chẳng thấy một mây-may dấu vết gì khả nghi. Chắc hẳn cũng con khỉ này, hoặc do chỗ hở trên nóc nhà, hay mái hiên, lách mìn chui vào mà lấy được, cũng như nó đã lách qua khe cửa sổ nhà ta hôm nay. Địch hần con khỉ này là thủ-phạm rồi, không sai nữa ! Có ngờ đâu, khỉ cũng dì ẩn trộm. Rõ thayo là trộn khỉ, vì nó, mà mình cũng như mấy obục người bị trách phạt rất khô sở rồi bị cách chức-duỗi về, oan-nồng. Nhưng khỉ dì ẩn trộm những vật ấy dì làm gi ? Tất phải có một tay gian quyết nói là chủ nô, nuôi nó dì lâu ngày, dì khéo rèn tập dạy bảo nó làm nghề đeo chích để kiếm lợi chả chẳng khống. Vậy ta hãy giữ kín việc này, dì tám lảng-lạng dò xét cho ra mới được.

Người mất cái nậm cỏ này vốn làm đội-trưởng trong dinh Tông-đốc, chính vì việc mất trộm dao vàng, có lỗi là sơ ý trong việc canh-phòng, nên bị cách chức-duỗi về, nhú lời dì phản-nản đó. Sau khi đã quả quyết theo ý nghĩ, y liền vào mặt hầm quan Thượng xin quyết khâm-phá chờ ra. Quan Thượng liền y theo lời xin, hứa ném khâm-phá được, chẳng những cho phép chúa, lại trọng thưởng cho tròn quan tiền. Vì con deer ấy chẳng những quí-giá, mà còn có một giá trị rất quí-nữa là già-hảo truyền lại dà mây-dot. Nguyên cự hàng-tò ngài nhà kia là quan tài triều, là người liêm-minh trung-trực được nhà vua khen ngợi ban thưởng cho con dao vàng nhỏ đó. Tán-dao có khắc tam chữ « trung-trực liêm-minh, vì nhân thắn giám » nghĩa là : « trung-trực liêm-minh, làm gương cho các báy tôi ».

Được lệnh, từ đó, hằng ngày viên đội dì dò la khắp các phường phố, trong thành ngoài thành, xem có nhà ai nuôi khỉ. Hết thấy nhà nào có, liền giở ý vào hỏi thăm câu chuyện nha kia, cốt dò dò tò hành động của chủ nuôi, và con khỉ thế nào. Nhưng

theo tục kiêng của ta, chẳng mấy nhà nuôi khỉ, giàn heo có nhà nào nuôi, chỉ là chui ngông hay hiếu kỳ mà thôi, chẳng dùng dì làm gì cả. Dù xét bốn năm tháng giờ, y đã gần thất vọng thì bỗng một hôm đang dì phong Đóng-xuân, thoáng thấy một người Khách, than thè ôm yết, lật-dì vuột đi lên trước, có một con khỉ dán mình nhỏ, vắt vào ngón ở trên vai. Nhận đúng là con khỉ đã lén vào nhà mình, y liền rón bước di theo, dò xem Tông-tich. Theo mài thấy người ấy di vào trong một cái ngõ con, rồi chui tột vào một gian nhà lá lụp-xụp. Khi ấy giờ đã xanh tối, viên đội nép mìn-kè ở sau nhà láng tai nghe, thấy trong nhà ngoài người Khách và con khỉ ra, chẳng còn ai nữa. Một tám phần kè ở giữa nhà. Sau khi người Khách dì dò đèn lên thì thấy giữa phần có hòn đèn. Người Khách ném xuồng tiễn thuỷ hút, con khỉ ngồi thu-lèi ngay cạnh sườn. Mỗi lần hút một điếu, lại dàn hít khói hả cho khỉ. Như đã quên lè, thấy chủ sắp hả, chẳng đợi bảo, khỉ đã dìi dìu ghé miệng vào ngay miệng chủ dè đón lấy. Mỗi lần được chủ hả rồi, khỉ lại nháp-khém loay-hoay. Coi-bei khét-lám. Mới lát, con khỉ đứng dậy, dì dì lại lái máy vàng. Chủ nhân như dà hiền ý, ngó dìe vuốt ve mày cá, rồi khỉ nhảy ra sân di thêng. Viên đội có ý định xem hành động của con khỉ thế nào, nên chịu khéo ngồi chờ. Một hồi lâu, thấy chúa-phun lách mèo, con khỉ đã té ngoài nhúy vào, miệng cắp vật gì nhô và nặng, vi ánh đèn mờ

Kho Sách Xưa Quản Ven Đường rời nó cũng lâm yê. Thấy nó là loài vật vô tri mà có linh-tinh như thế, nên nhanh chóng tảng chẳng còn ai qua lại; hồn bèa giữ nó lại, dè làm bão hận trong những lúc sún hóm. « Có lẽ nó cũng biết tôi nghèo khổ, mà ra tay giúp đỡ. Đã hơn hai năm nay, mỗi khi nó thấy tôi than-thở buông dǎo, nó lại vút đi, giờ lẩn trồ vè cắp theo những thứ đáng tiền, hoặc các đồ vàng bạc, hoặc các đồ lâm-chén, quần áo, bỏ vào bọc tôi. Tôi cũng biết ngay là các thứ nó lấy & các nhát-tức là của bất-ngã, nhưng vi quẩn-bé, cam chịu trái lường-tâm đâm lây tiền dè chi dụng cùm đam cơm trắng cho qua ngày. Vì cầm cái sòng của nó nêu mồi khỉ ném hút, tôi lại cho nó ngồi-lên. Lần đầu nó cũng thèm quen, cứ đòn khói thuốc của tôi thở ra mà hút. Thấy vậy, mỗi lần tôi hút, lại danh ít khói mà hờ cho nó. tới nay nó cũng mac-nghiện rồi. Vì sợ lộ thanh-tich, tôi cũng chỉ cần lây vi vẹo con chốt, mìn đau ốm mà hết cát. Chỉ còn lại hai bàn tay trắng và con khỉ nuôi dì lâu năm mà thôi. Lác dà cũng quẩn, lại da mang thuốc - xá - và cảng tin như mọi người, cho là nuôi khỉ mà xúi quậy chẳng liều thà cho nó dì, nhưng nó lại ra ý quyết-uyễn không chịu dì. Gó mày người bạn xin dèm về nuôi. Nhưng dù ra thò náo

Phòng tích Con chim

(Theo Long Thành Tạp Chánh)

Năm Thân, nói truyện
về Tề thiên đại thánh

TRUYỀN THẬT VỀ ĐƯỜNG TĂNG TÂY DU

Mấy nhà viết tiền-thuyết có kỵ tài, bija đặt ra nhân-vật trong truyện và sáng tạo ra sự-tích một cách tài tình tuyệt-diệu, đến nỗi người đọc phải dinh-ninh trong trí là sự có thật.

Alexandre Dumas tiên-sinh kể chuyện một họa-sil vẽ cảnh Château d'If, dưới đê máy chữ rõ ràng như sau này : « Cảnh lầu dài If, ngay chỗ ngày xưa Dantes khuya xuống bể ». Một người làm nghề hướng đạo cho các du khách đến xem cảnh lâu-dài cõi này, bán những ngôi bút xương sá, nói rằng chính tay sự-đạo Faria bị giam ở đây thuở trước làm ra.

Tai ra người đời tin tưởng sự-tích Comte de Monte-Cristo có thật từ đầu đến cuối. Dumas tiên-sinh có lần đã phải thú thiệt

— Dantes với sự-đạo Faria chỉ là nhân vật tự tôi tưởng tượng bija đặt ra đây thôi, ô đâu có thật ; ty-nhiên, chẳng có sự Dantes lao mình từ trên lầu-dài If xuống bể, cũng chẳng có sự-đạo Faria nào làm ra ngôi bút bằng giò ».

Giống như Tây-du-ký là truyện thần-quái, do óc tưởng tượng của một đạo-sil lúc đầu nhà Nguyễn nước Tàu là Khâm-xá-co 正直堂, khéo vẽ vời, cốt để giảng giải về tôn-chí kim-dan, thế mà trong dân-gian Tàu và ta xưa nay, nhiều người vẫn cầm chắc là một truyện thye-sụ, bì ai háng bồ thì họ không bằng lòng. Nhất là những người hay đồng bóng lối bài và sùng mộ đạo Phật, càng vững lòng tin tưởng những truyện Đường-tăng di Tây-trúc thỉnh kinh, trải qua 81 tai nạn khùng khiếp và có dỗ dẹt là con khỉ thần thông, giữa đường đánh dép

yêu ma quỷ quái, toàn là việc thật có, từ hồi thê nhất đến hồi cuối cùng. Khi viết Tây-du-ký, có lẽ đạo-si họ Khâu chéng dám ngờ đâu những nhân-vật minh bầy đặt dựng đứng ra lại trớ nên nhân-vật hiện-thực ở trong óc tin tưởng của người hàn-thế.

Đáng tiếc Khâm-xá-co không có dịp để thuyết minh với người đời một cách chân thành mạnh bạo như Dumas tiên-sinh : — « Không ! không ! Con khỉ Tôn-Ngộ-Không mệt lợn Tru-bát-giới cùng bao nhiêu việc yêu quái hoang đường trong truyện Tây-du, tôi bị ra cõi đấy. Chỉ có việc Trần Huyền-trang mạo hiềm di sang Án-dộ cầu học là thật mà thôi ».

Quả-thế, bằng theo chính-sử, không hề có chuyện Đường-tăng phung mện nhà vua di Tây-trúc thỉnh kinh, cũng không có Tề-thiên Đại-thánh nào di theo hộ vè ; tên lai, những Nữ-nhân-quốc, Ngưu-ma-vương và bao nhiêu việc tranh ký đấu phép, độn thô thảng thiền, đều là ngữ-ngôn giả-thuyết. Kỳ thật, chí có Trần-huyền-trang một thán một mình di bộ từ Trung-quốc trốn qua Án-dộ nghiên-cứu Phật-học, mạo hiềm thiên sơn vạn thùy, lao khè ngót hai chục năm, kết quả đem về cho tờ-quốc được nhiều kinh sách quý hóa và nhiều đạo-lý cao thâm của Phật-giáo.

Huyền-trang chính là một thanh-niên Tàu di du-học ngoại-bang trước nhất ; hơn nữa, một du-học-sinh kiêm cường lao khè thứ nhất ; xua nay không ai bi kịp. Ngôi coi một người mới ngoại ba mươi tuổi đầu, vì sự học vấn mà thâ-nhiên bỏ nhà bỏ nước ra đi, một túi thanh-phong, hai bàn tay

KHÔNG CÓ CON
KHÌ THÂN-THÔNG
NÀO ĐI THEO

TĂNG TÂY DU

trắng, xông pha hon 5 vạn dặm đường đất biền trô vè cùng, trải qua 130 nước phiêu-lưu & ngoài ròng rã 17 năm, đạt được mục - đích cầu học mới chịu trở về. Ghি-khi Huyền-trang nại lao nhão khổ vè sự cầu học, nhiều chỗ đắng lam gương sáng cho thanh-nien đời sau.

Đó mới là chuyện thật, chúng tôi muốn lược thuật ra đây, không phải chỉ làm món quà tiêu khiển riêng cho những người lui tới thay-la-môn : chính là một chuyện phiêu lưu có nhiều đoạn rất hay, một tấm gương kiên-nhẫn hiềm hoi, đáng kẽ cho các bạn trẻ ta nghe chung.

Ai muốn được xem trong thiên ký-äy sau đây có những đoạn Phật-idi giảng phàm hay Đại-thánh héa phép, thi chắc phải thất-vọng không đê đawn hết ; nhưng trái lại, nếu muốn được nghe sâu chuyện có lý-thể, có tính-chất mạo - hiềm khiến ta cảm động phán-khởi fit nhiều, thế thi sự-tích Huyền-trang một thán phiêu-lieu, muôn dặm cầu học, tất không đễn nổi phu-lèng ta sờ-thich vậy.

Huyền-trang họ Trần, người huyện Yên-se tỉnh Hà-nam, cha là Trần-Tuệ, một nhà họa-văn có tiếng, nhưng thấy đời loạn-lạc, không muốn ra làm quan.

Ông sinh-hạ được bốn con trai : người thứ hai tên là Trường-liệp, xuất gia từ hồi nhỏ, Tuở ở chùa Ink-thè, kinh-đô Lạc-dương. Huyền-trang là con thứ tư, thông minh, chăm chỉ và có trí nhớ lạ thường ; lúc bé ở

nha-hu-nghiệp với cha, mười tuổi đầu đã thông thạo các kinh-diển Nho-học.

Cuối đời vua Tùy Dạng-đế (tây lịch 605 — 616), Huyền-trang cũng xuất-gia họa Phật, tu chung & chùa Tịnh-thè với anh.

Ở đây, Huyền-trang học các vị danh-lặng ; bắt cu đéc kinh sách nào cũng thâm hiểu nghĩa lý và ghi nhớ như chôn vào trong óc. Mọi người cùng chùa, đều lấy làm lạ. Gé kè khồng phục, cố ý tìm tòi những nghĩa hiềm hóc đê hỏi vựa Huyền-trang ; nhưng Huyền-trang giấu rõ ràng thấu suốt, từ đây nổi tiếng, ai cũng che là người có tài phi-phàm.

Năm ấy Huyền-trang mới có 18 tuổi.

Sau nhà Tùy đại-loại, đất Lạc-dương bị tàn-phá, hai anh em xem chừng không thể ở yên, bèn dắt nhau vào Tứ-xuyên, tìm các danh-sư để thụ-nghiệp.

Trong khoảng sáu năm, Huyền-trang giao du với khắp mặt su-bản quanh đất Tứ-xuyên, không thấy ai day bắc minh được điều gì khake hồn, liền sò ý đê do-tham các minh đê tìm hiết cầu học.

Ông anh khùng muỗi cho di ; Huyền-trang lén dấp một chiếc thuyền buôn di Hà-bắc, rồi lên Hà-nam, Hà-bắc, tối đât Trường-an ; mỗi nơi di qua, đều học thêm được một kinh-diển và biếu them nhiều lõi cao xa.

Tuở ấy, Trường-an có hai vị đại-sư là Pháp-thường và Tạng-biện, đều là nhà Phật



học uyên-thâm, danh tiếng vang lừng trong nước, chẳng ai bì kịp. Huyền-trang đến nghe bài ông giảng về Nhịp-dại-thừa-luận, chỉ nghe một lượt mà hiểu dấn chỗ tình-vi, khiếu-ha, ông phải giật mình, khen ngợi, cho Huyền-trang là con ngựa thiên-lý của nhà Phật.

Sau khi gặp gỡ dù mệt danh-su trong nước, Huyền-trang nhận thấy học-thuyết, mỗi năm chia rẽ phân vân, lẽ thi phi chẳng được nhất định, trong tri suy nghĩ phải làm thế nào chiết-trang, thì đế Phật ở Trung-quốc mới mong sáng tỏ.

Bấy giờ Huyền-trang phát-thể đi sang nước Phật; lại nghe bên ấy có Du-dà-luận bởi tay Di-lạt-bô-át soạn ra, muốn sang tìm lấy bản gốc, đem về lưu-truyền ở Tàu,

Lập chí thể rồi, ông kết hợp bồ-ban, dâng biểu lên vua nhà Đường, báu tò ý-huống và xin triều-dịnh cho phép di. Song lục ấy thiên-hạ vừa mới bình định xong, vua Đường không cho họ di, vì e sinh sự khó khăn ở miến-biển-giới.

Mặc dầu nhà vua ngần trờ, Huyền-trang đã quyết ý Tây-du, cứ đi cho được mới nghe, không chịu khuất-phục trước sự khó khăn hiểm trớ.

Vậy, một ngày mùa thu tháng 8, niên hiệu Trinh-quan, bùa của vua Đường Thái-tôn, tức là năm 629 theo tây-lịch, ông là một mình ở Trường-an lùi thải lén đường ra đi.

Triều hết ông đến Lương-chán, gặp giao túc biển-phòng nghiêm nhặt quá, nên chỉ Lương-chán đã-đốc Lý-dại Lương một bài ép buộc ông phải trở về Trưởng-an.

May nhờ có Tuệ-uy pháp-sư bày mưu giúp đỡ cho ông đi trốn.

Ban ngày tìm chỗ ẩn nấp, đêm mới dám đi, vất-vả trăm nghìn nỗi cho đến Qua-châu.

Quan thứ-sá ở đây là Độc-cô-Bạt lại trọng-dai ông. Nhận thê, ông hỏi thăm được đường lối di ra quan-ải, biết rằng phía bắc Qua-châu chừng 50 dặm, có một con sông nước chảy mạnh là thường, người ngựa không thể nào vượt qua; trên bờ sông là cù la Ngoc-môn, muôn sang Tàu-trúc tất phải đi ngang: ngoài cửa ải, về phía tây bắc, có 5 dồn hòn, mỗi dồn-lũy ở cách nhau chừng 100 dặm, toàn là bãi cát mènh mông, chẳng có sóng ngõi cây cỏ gì hết, duy ở bên cảng dồn-lũy mới có mạch nước để riêng cho quân-linh dùng, chừng nào đi khỏi dồn-lũy thứ 5 thì đến sa-mạc Mạc-hạ-diên, thuộc về bắc cõi nước Y-ngo- v.v.

Huyền-trang nghe nói đường-sá hiểm trớ khó đi như thế, trong lòng hết sức rầu buồn. Đáng thời lại có công-vân ở Lương-chán từ đến bắc ông, khiến ông càng thêm sầu khóc và thất vọng. (còn nữa)

Bào-trinh Nhất

Sách mới

T. B. C. N. vừa nhận được:
LỆ DUNG (tiết-thuyết) của NGUYỄN CÔNG HOAN, nhà BÙI MỚI xuất bản, giá 2\$50.
Xin có lời cảm ơn nhà xuất bản và giới thiệu với bạn đọc.

ĐÃ CÓ HÀN:

NỮA ĐÊM

Truyện thôn-quê của Nam-Cao — giá 2\$00

VUI XUÂN

Tác Hoa-Mai số: Tết của Ngô-Hòa giá 0p30

PHÁCH BƯỚM HỒN HOA

Tác Hoa-Mai số: Mùa Xuân
của Thế-Hưng — giá 0p.30

Nhà xuất bản Công-Lực 9 Takou Hanoi

Xuống thăm giang-sơn của những ông tò-loài người về thời khuyết
sử hay là

MỘT CUỘC THÁM HIÈM DU'ÓI ÂM-TI

Ở dưới đất chỗ chúng ta đúng có rất nhiều hang-hàng-bi-mật mà chúng ta không biết gì trường đền, trừ một đôi khi hoặc khai mỏ hay khơi giếng ngẫu nhiên đào thấy kia ta mới biết là có.

Những hang-dòng đó là những vực thăm rái-mật có mực kiền-trác kỵ lợ.

Thám-hiểm những hang sâu đó là tất cả một khoa-học mà người pháp gọi là Spéléologie.

Trong bài ông Tô loài người dăng ở trong số này số Tết caung tôi có nói đến các nhà bác-học ngày nay vì muốn tìm ra nguyên-lai loài người đã phải đào xâu xuống tận trung lấp đất thuộc về những thời đại trước, và lần lội đất thán mò vào những hang sâu vực thăm-bi-mật ở tận dưới càng tít kia đất để có tim ra di-lịch-tiền-nhân.

Thật là một việc rất gian-nan và nguy-hiểm, so ý một tí có thể mất mạng như chơi.

Muốn hiểu rõ những cuộc thám-hiểm đó khó khăn và nguy-hiểm đến chừng nào; các bạn hãy thử cả can-dam vào hai tay hai chân theo những nhà bác-học xuống thám-hiểm cái hang sâu mà người ta vừa tìm thấy gần đây ở New Market, tại xã Virginie bên Mỹ-châu.

Những nhà thám-hiểm này gồm có năm người Mỹ và một thiêu-nữ tên là Betty Larimore người Hoa-thịnh-dốn và một người Anh tên là G. Wels.

Bọn này người nào cũng gan dạ và nhanh-nại-tay. Đó là những đức-tính mà các nhà thám-hiểm đều phải có.

Bóng đầu phái-bộ này là ông C. Wels, hội trưởng hội bám-biêm Nứa-ước. Cùng đi với ông có các ông Reeds, giáo-sư tại viện Vạn-vật học Nứa-ước, ông Chenie một bạn thân của Tổng-thống Roosevelt và bác-sỹ Kuly: người đã dự cuộc thám-hiểm Bắc-cục Pearly. Còn có Betty ký-giả nhà báo tuy là một lều-yếu đảo to nhưng cũng đã từng dự qua mấy cuộc thám-hiểm là trước.

Các hang sâu mà các nhà bác-học xếp xuống hám-hiểm đây là một cái vực sâu không biết đâu là đáy, tìm thấy ở miền Eudesse.

Thời nào cũng thế và ở đâu cũng vậy, người đời ai cũng sợ những hang sâu, đào thấy ở dưới đất. Họ tưởng-trong như đó là giang-sơn của những ma-quỷ trêu trát mực ngaya, có những ngục-hình thám-khoa như ngục bần chounce, vạc dầu, chó ngao cắn rốn lôi ruột, rắn rết thường-luồng mà ta thấy ở trong những chuyện Phạm-Công Ngọc-Hoa, Phật-bà Quan-Âm.

Những cảnh thám-khoa ràng-rọn này, không những ta đọc thấy ở trong những sách chuyên ta, ta, ngay ở trong sách chuyên của người Thái-Tây cũng có nhiều đoạn tả đến.

Họ cũng cho là có một thế-giới bí-mật khác ở dưới cái thế-giới chúng ta sống đây.

Trong cái thế-giới bí-mật ấy có rồng b... và khỉ nóng ở dưới đá là những con hỏa-mã có cái bờm đỏ rực rỡ, chạy lèng khắp trong Mê-cung lạnh-lùng đen tối. Có những quái lùn có phép làm ra vàng. Những luồng gió lạnh-rung minh són gay, ai vô phác

Một tâm hồn bất tử, đã đúc nên một tệp văn bút là
BỐ LÀ

LY TAO CỦA
KHUẤT - NGUYỄN

Mười mươi tết nay ta còn nhớ già là Tết mồng 5 tháng năm (Máu) trong lịch tết cũa Tàu. Bản-dinh của NHƯỢNG TỔNG có hồn. Trong năm 1945-46 nhà xuất bản Tân-Việt số lần luợt cho ra mắt bạn đọc đã 6 ống văn-hay nhất nước Tân-giới là: LY TAO, LUẬT THI (tác Thơ Bố Phủ), THỦY HƯU và TÀU SƯƠNG KÝ

Vì một lẽ riêng, hiện sách Mai Quang không còn đúng lồng phát hành nữa. Vậy từ nay các đại lý ở Saigon - Cholon xin biến thư về lấy sách nơf nhà xuất bản.

NHÀ XUẤT BẢN TÂN VIỆT
29. LAMBLOT - HANOI

hết và sẽ chết ngay. Sự yên lặng ghê sợ, những kién-trúc kỳ quặc cung cấp tiếng vang khùng-khiếp, nghĩa là tất cả cái gì làm cho những người cứng bóng via đến đây cũng phải rờn-rợn sợ.

Đứng trước vực thẳm Endesse, các nhà thám-hiểm cũng thấy có cái cảm-giác đó, tuy nhiên họ đã thừa hiểu rằng những cách rùng-rợn ta ở trong các sách đó chỉ là những chuyện mà các nhà truyền giáo đã bịa đặt ra để làm gương khuyết thiên trường ác cho đời.

Mới đầu họ cũng chưa dám xuống. Một người trong bọn lấy một bón đá ném thử xuống hang. Trong mấy phút đồng hồ họ vẫn còn nghe thấy tiếng hòn đá rơi xuống mãi chưa tới đáy. Sức hòn đá rơi banh là thế, mà trong mấy phút đồng hồ vẫn thấy tiếng vang kéo dài như thế thì dù biết cái hang đó thực là xâu vô kẽ!

Thám-hiểm âm-tý

Cái hang đó có thực là vô dê không? Không. Tiếng đá rơi kéo dài mấy phút không hắt, đó chỉ là tiếng vang của hòn đá lúc rơi xuống dẹp vào những chỗ lồi lõm trong hang kéo dài âm thanh ra đó thôi. Và các nhà bác-học sửa soạn nhất quyết vuông thành kinh-dô của Diêm-vương xem thế nào.

Họ lấy một cái chảo làm thang, một đầu buộc chắc trên miệng hang còn một đầu buộc vào giữa một cái sà ngang. Một vị bác-học ngồi buông thẳng chân vào giữa cái sà gỗ đó, giây chảo kẹp vào giữa hai đầu và tay thi-câm chặt lấy chảo trong khi mấy người đứng trên miệng hang từ từ buông xuống. Thủ dây lối này tiện lợi hơn là dùng máy thả giày, vì dùng máy, không may mà gặp phải khi dây xoắn lại bị máy nghẽn, đất thi người ngồi giày sẽ bị rơi xuống hang tan xuong nát thịt như chơi. Lúc thả dây cũng vậy, phải chờ lâm thời được, kéo vò y cợ mạnh dây vào miệng hang làm cho đất đá lở ra lấn xuống trúng người ngồi dây sẽ vỡ đầu tan óc.

Cả đèn vẫn đè đèn-dóm dùng đè soi trong hang cũng quan hệ lắm, vì cuộc thám-hiểm dưới hang râu là một cuộc thám-hiểm trong đêm tối vò tận những miền xa lị, đường lối quanh co khác khuỷu đầy những cạm bẫy nguy hiểm; nếu nữa chúng mà bị tắt đèn hết lửa thì chỉ còn có chôn thay toi mạng dưới vực thẳm, đúng hòng trả về dương-thế với vợ con.

Những đèn điện, đèn ló thường đèn không dùng được, nhất là đèn duốc, bài nhài lại càng không nên. Ở dưới hang mà dùng những thứ đèn duốc, có khói có lửa người thám-hiểm sẽ bị chết ngạt.

Phải dùng một thứ đèn riêng đốt bằng chất rganh-chi-toan (acide stéarique) thứ đèn này có thể tỏa ánh sáng ra xa lại bền lửa. Muốn chụp ảnh thì mang theo it thuốc giày Magnésium lúc chụp thì đốt lên,

Vực thẳm ấy thế nào?

Vực thẳm Endless mà các nhà bác-học xuống thám-hiểm cũng như những vực thẳm khác đã hi sức nước sói sục từ mấy vạn triệu năm làm sao?

Mới xuống, ta cũng thấy có một dòng khoáng chất do nước lôi cuốn từ trên mặt đất xuống. Cố iê chỗ đó trước đây là một khoáng đất nứt nẻ mà nước mưa đã ngâm vào dồn dập. Trong nước có chất than toàn (acide carbonique) làm tan đá bỏ ra thành cát. Tới một ngày kia—sau bao nhiêu thế-kỷ không biết—đất đá bị nước mưa ngâm đặc ở dưới hóa ra rỗng ruột, đồ xip xuống thành hang xáu. Cái hang xáu này mới chỉ là cửa một cái hang khác xáu hơn, rộng hơn có một hiên-trúc kỳ lạ, khác khuỷu và cầu kỳ hơn nhiều. Vì ở dưới xáu chỗ đất chúng ta đứng từ bao nhiêu thế-kỷ đến nay vốn đã sẵn có nhiều ngọn sông vẫn am i chảy ngầm, nay nước mưa ở trên theo những kẽ nẻ ngầm vào dần dần đục khoét đất hợp thành những con sông khác nhau đường đè thông với những con sông ở dưới.

Khi nước ở những con sông ấy đã chảy

Chúng ta đứng bên okin rẽ nhau vì những ý tưởng viễn vông, nén hợp sức lại mà tìm phương kế hàng ngày giúp nước

kết vào những con sông ngầm ở dưới thi chúng dề lại những đường ngách chúng đã di qua.

Những đường ngách đó là những hang động vậy.

Các bạn xem như thế thì biết những đường iôi ở trong hang chẳng phải như những đường cái quan, nó mới quanh co khéo khuỷu làm sao.

Chỗ này là cái nút dùng đứng thẳng như tường thành, muôn xuồng phải thả dây xuồng trước rồi nắm lấy dây mà tuột xuồng từ từ. Chỗ kia là một cái vòm caving vào sâu càng thấp phải nắm sát đất lô vào, có chỗ nhỏ hẹp chỉ vừa một người chui qua. Lô ấy nhỏ hẹp để nỗi có một người trong bọn hơi dây một chút, vì muốn qua cổ nhịn hơi ép bụng để lách vào đá bị mắc ngang tướng chốt hẹp không ra được, sau may nhờ mấy người bạn xúm lại lôi kéo hồi lâu mới lôi ra được, thoát chốt, ta chán mệt mà đều bị rách nát, máu me tràn hòa.

Ở dưới hang ta thì nước lôi chảy chúa, biến biến hóa hóa thật là thần hình vạn trạng! Láy ta hỏi ra sương mù, lúc hơi nước ròi lại hóa ra những đám mây bay lơ lửng, thỉnh lình lại tan ra nước và theo những đường nái đúc ròng chảy xuống như thác. Những hố ao đây nước từ hầm quanh năm không có một tí ánh sáng nào chiếu và cũng không bao giờ có hơi gió nào làm rãnh mặt hõi; những con sông bị mất không biết chảy từ đâu đến và thoát ra đường nào v.v.

Thật là một thế giới tối tăm yên lặng của Tú thẳm!

Dưới hang sâu có gì?

Dưới hang xáu có những cảnh kỳ lạ mà người ta không thấy có trên trần gian.

Những bạch nhũ có những hình thù kỳ quái, cái thi thi đú ở trên trần xuồng như những giọt nước đặc không lồ bằng đá lóng lánh như ngọc kim-cương, cái thi nhại ở dưới đất tên như qui hiện hình... trông rất ngộ nghĩnh và lạ mắt.

Thạch nhũ là kết thê của những mảnh đá vôi vụn do nước mang lại. Khi nước chảy qua những mảnh đá vụn ấy lại và dần dần bồi cao nẹp thành từng tầng, có những bình thê lè lung. Cố chỗ thi trong như bể tham bằng đá. Cố chỗ trông như một dãy cột trụ thiên nhiên rất đẹp.

Tレン Thạch-nhũ có lâi những mảnh khoáng chất và bảo thạch, khi sei đèn vào thi lèng la lồng lánh làm cho các nhà thám-hiểm tưởng chừng như mình đang đứng ở giữa một tảng Kim-cương khổng lồ.

Những tiếng vang ở dưới sâu giữa các bức tường dâ vang ra một âm thanh lè lè; khác thường mà ở trên mặt đất không bao giờ ta đượ: nghe thấy: một tiếng nô nhỏ như tiếng pháo tép nghe vang như tiếng nô «sáp-de» nô. Một tiếng gọi thi có đến hàng 40, 50 tiếng vang trả lời, mà mỗi tiếng vang một khác nhau, tiếng to, tiếng nhỏ, cõi tiếng ầm ầm như sấm.

Cái hang đó lâc mới vào thi trông như ở trong lèng một cái hầm xây cuồn có lõi thông xuồng những hang khẽ tròng ngoài tròng là chét hẹp, muôn vào phải ép bụng chui qua một cái lỗ rất khó khăn.

Nhung khai đã chui qua được những cái cõi họng chét hẹp đó các ban sẽ phải ngạc nhiên thấy minh lợt vào những động khác rộng bát ngát, có một vòm tiền huyền bí mà các ban không bao giờ ngó có. Những động này rộng rãi hết sức đến nỗi ánh sáng của chét Magnésium cũng cũng không soi thấu hết những khung vòm đá ở trong cùng.

Nhưng khung vòm ấy trống đỗ bởi rất nhiều cây cột trụ và khung của không lõi. Có những bình chêm trô thiên nhiên, kỳ quái... và vĩ đại. Nếu ta có thể đem những kug g cửa, cột trụ các nhà thờ lớn trên thế

Nhà sản-xuất lớn các thứ áo dệt
(PULLOVERS, CHEMISETTES,
SLIPS, MAILLOTS V.V..) chỉ có

HÀNG DỆT PHÚC-LAI

87 - 89, Route de Hué, Hanoi — Bán buôn
khắp Đông Pháp áo tốt không dầu sành kít

DONGA

dùi tri bá chưởng, dùi bá kháp hiệu khéo lèn
nhô tại Đông pháp, túi bá lòi các thứ dầu có
tiếng tại: 08/04/1948 một ve. Đại lý Dava - Thành Phố
Hanoi, médicaments Hanoi

giới đặt gần các khung của cột trụ trong hang này để so sánh thì ta sẽ có cái cảm giác: đó chỉ những nhà cửa của giống moi lùn.

Thật là một tác phẩm vĩ đại của của Hokusai ! Ngài chỉ dùng có một thứ khí cụ rất nhỏ mèo mà tạo thành đặc, khi ấy nó chí là giật nón.

Nơi tắm tối đó đã có người ở ?

Tuy vậy trong cái thế giới yên lặng và tối tăm đó hiện vẫn có giống sinh vật.

Giống sinh vật ấy không phải là những quái vật có kỳ hình dị dạng, là những thằng Quäl-sú đầu trâu mặt ngựa, hay những thằng quỉ lùn có bộ râu rậm như ta thấy ở trong những sự tích truyền kỳ — Không có nhiều loài có vú, rắn rết không lò mò ta thường đào xem xuông ở trong những hang sâu v.v.v. thâm khác, không một loài thảo mộc vi không một cái cây nào có thể sống được ở nơi tắm tối không ánh sáng này.

Tuy vậy các nhà bác học cũng tìm thấy dấu vết mấy thứ đồ dùng người thượng cổ

như những thứ khí giới bằng đá, và trong một cái hang sâu nhất lại thấy có cả vết chân ! Phải, vết chân, mà những vết chân có năm ngàn rất rõ ràng và có móng nhọn rất khỏe ! Đó là vết chân một loài thú dữ lớn nhất đời thượng cổ mà các nhà bác học đặt cho cái tên rất khó đọc là Baluchitherium Grangeri.

Giống vật này năm 1911 ông Clive Fesler Oscar, giáo sư trường đại học Cambridge, nguyên sinh viên viện American Méséum & Nữu-ước đã tìm thấy xuông ở trong một cái hang sâu miền Belouutschistan tại Án-Độ.

Trong đồng xuong ông tìm ra thấy có mấy mảnh xương sống, xương sườn, xương ống và bàn chân, thuộc về một giống vật có nhiều đặc điểm giống loài tê giác ngày nay nhưng to lớn gấp mấy chục lần tê giác, có lẽ là con vật khổng-lồ nhất về thời cổ.

Chỗ xuong ta tìm thấy đó thiến mất cả xương ống, nên khi đó nhà bác-học chưa có thể hình dung mà phác họa con vật đó ra thế nào, mãi sau (nhờ có một nhà bác-học khác người Mỹ tên là Walter Granger) ta mới Gobi một bộ xương khác cũng giống như bộ xương tìm thấy ở Belouutschistan lại thêm một bộ xương nay còn nguyên vẹn.

Bộ xương nay do nhiều mảnh xương vụn hợp thành. Người ta đếm thấy có đến 300 mảnh xương kê cẩn.

Nhà bác-học bèn đóng hòn nhung những xuong đó lại và sau mấy tháng trời lặn lân mới trả qua được bối xa-mạc Gobi mang về tới viện bảo-tàng American Méséum Nữu-ước.

Về tối đây các nhà bác-học chuyên môn xám nhau làm việc mất đến 3 tháng trường mới chấp thành bộ xuong.

Các nhà bác-học nghiên cứu ra rằng giống này là một giống cừu và thuộc về loài tê giác lớn nhất trong các loài vật về thời khai-sử. Con vật này lớn ngang cổ có thể với tới những cánh cây cao hơn 4m8.

Thật là một con vật khổng-lồ nhất thế giới từ khi khai thiên lập địa ! Nhưng có một điều là xuong mũi và xương đầu con vật này phẳng lì, như thế то ta rằng con vật này không có răng, nhưng trái lại chúng lại có những răng cửa rất lớn, và rã

hở rất dài mọc lồi hẳn ra ngoài mõm như những răng nanh. Con vật này có những ống xương chân rất dài to ra ràng tuy to lớn thế mà nó có thể chạy rất nhanh.

Thói chất đây là sảo huyệt của giống thú dữ này rồi, và có lẽ chúng đang ăn nắp ở trong hang tối dài sắp sửa xông ra ráo chắt bạn người vô cõi đồn xâm phạm trú sở của chúng ! Thú tài các nhà thám hiểm đến đây ngày rồi ! Chắc các bạn đọc đến đây ai cũng đều to thay cho tinh menh những nhà bác-học phen này phải lâm mồi cho loài thú dữ !

Cứ yên lặng ! Đó chí là dấu những vết chân của một loài thú dữ, từ nay trăm thế kỷ trước còn lại. Giống thú dữ khổng lồ này có rất nhiều và hồi đầu đệ-tứ thời đại. Giống vật này lúc ấy chắc cũng đã làm cho tên nhau ta lầm hận thất dien bát đảo nhưng giống này đã cùng tuyệt diệt với giống người thuộc về thời kỳ khai-sử.

Còn giống sinh vật ó dưới hang đó hãy giờ cũng có nhưng chí là mấy loài bò sát và săn bò nhỏ mèo, cũng một vài loài tôm cá.

Những giống sinh vật đó đều thuộc một loại riêng chỉ quen sống ở dưới hang sâu, nơi tắm tối không có khí giới. Giống nào cũng có một màu sắc bằng bạc, trong trong và con nào cũng đều mù cả, vì sống trong cái đầm dày và tối đó, có mắt cũng chẳng dùng làm gì được !

Mặt thì giác quan, chúng lại có những giác quan khác rất tốt bù lại. Chúng có những cái sừng, cái râu rất dài, rất tốt, như vậy mà chúng có thể đi mèo trong đêm tối át shamb.

Những bộ phim đó là một giác-quan cảm giác rất nhạy, thi dù như khi gặp ánh sáng, những con vật ấy tuy mắt không tròng thấy gì, mà hình như chúng có thể sở thay ánh sáng, tìm đường lén vào bóng tối rất nhanh.

Vì ở dưới hang sâu không có cây cỏ gì cả nên các sinh vật này đều là loài ăn thịt cả. Chúng xé lén nhau, giết hại lén nhau để ăn.

Đó là tất cả những phong cảnh kỳ lạ đã làm cho các nhà bác-học phải liều mình vào linh ra từ lén mà xuống thám hiểm hang sâu Endless vậy.

V. L.

MÔI XUẤT BẢN:

LE CAPITAINE DO-HUU VI

par S. E. PHAM QUYNH

Ministre de l'Intérieur

Một cuốn sách hay của thư-sá Alexandre de Rhodes, dày 50 trang, khổ 12 x 18, có ba bức ảnh và bản dịch của Nguyễn Tiết LANG, Pháp-văn và Việt-văn đối chiếu.

Một ảng văn kiệt-tác của Thượng PHAM, mà trong thời buổi này, thành-niên Nam Việt ai ai cũng nêu ngón đọc và say ngút. Bản thường... 0p60. Bản giấy tốt... 3p80. Cát-xơ 0p22.

Tổng phát hành: MAI LINH
21, RUE DES PIPES — HANOI

NHÀ XUẤT BẢN

BÁCH - VIỆT

40, Rue du Guivre — Hanoi

in những sách giá trị mang dấu hiệu, một nghệ thuật tiên-bội
hư và mang da dù gửi cho M. PHUNG VĂN NGUYỄN

Tháng Janvier 1944 sẽ phát hành :

CHUYỀN HÀ - NỘI

của Vũ NGỌC PHAN

Ai đã quay chui Hà-nội ? Ai chui đến Hà-nội bao giờ ? Ai thay là người ở đây Hà-nội ? Nếu chưa đọc CHUYỀN HÀ-NỘI chưa thể biết Hanoi ra sao. Hà - nội nói. Hà-nội đẹp. Hà-nội cũ. Hà - nội mới. Người Hà-nội. Y-phao Hà-nội. Hà-nội nói các. Hà-nội vẫn-chương. Tất cả mọi chuyện Hà-nội đều già bồng nhưng nói tài tình trong CHUYỀN HANOI, vốn truyền ký đầu tay của Vũ Ngọc PHAN.

Mỗi cuốn giá 2\$80 (hàn quỹ 1944)
(Để cho được lịch sự và đẹp đẽ như Hà-nội hinh-ký, sách in rất công phu và trên cuả nó cũng có chữ ký của tác giả).

ĐƯỜNG IN :

XÓM GIĘNG NGÀY XƯA

tên thuyết của Tô HOÀI

NHỮNG NGÀY THƠ ẨM

tên tác giả Nguyễn HỒNG

NHÀ QUÊ

tên thuyết của nhà văn Nguye;n GIAO

MƯƠNG KẾM

tên thuyết của Mạnh phủ TÙ

GIÀ XỊP

Những ngài đại-lý nho nhã nhã nhã được giấy xem-mang tên M. Khoa-tho ngay và cho chúng M.

Những người dàn độn sẽ có thè mua... «thông minh» tiêm vào người

Ở đời có lối khôn nhất là anh chồng tài giỏi và phải chị vợ dàn độn hay chị vợ dàn dũng và phải anh chồng ngu si, để rồi để ra những «cái nợ» ngớ ngẩn như mún rứng.

Thời này phải đầu là thời xua mà còn mang cái giờ khán phạt dun dài cho gấp được một tiền ống hay một tiền bù cho một lần thuốc súng thì thi khí vợ dàn độn trở nên một lường thê dà cùi công, dung, ngôn, hạnh và anh chồng ngu si trót nên thông minh, học một biết mười, thi đỗ trạng-nguyễn, đỗ yến trong sang và cuối ngày beige rạo thảm hoa Ngụy-nyễn. Thật ra thời này không còn những vị Tiên, Phật giảng trấn, nhưng phép tiên phép phật thì nhờ những sự phát minh, thí-chếng và khoa-học, các vị bác-sĩ, các nhà thông thái đã có thừa.

Một trong những sự phát-minh dũng khôn nhất trong thế kỷ này là sự tìm ra khich-thich-tổ (hormones),

Sáu đôi phong-hoa
hàng khich-thich-tổ

Khich-thich-tổ là những chất mà tận bây giờ các nhà khoa-học cũng vẫn chưa

biết kết hợp bởi những chất gì. Người ta chỉ biết khich-thich-tổ là một chất tiết ra bởi nhiều thứ hạch như nội-tút-tuyến và nhất là giáp-trạng-tuyến.

Giáp-trạng-tuyến là một cái hạch nhỏ chỉ nặng độ 20, 25 gam, ở dưới yết-hầu, đứng trước khi-thich-tổ. Khiết bao nhiêu là mạch máu ly-tý vây quanh hạch này để lấy khich-thich-tổ phân phát đi khắp các cơ-quan trong thân-thở.

Nếu giáp-trạng-tuyến tiết ra khich-thich-tổ quá, thi nhiều cơ quan trong người sẽ bị ảnh-hưởng rất tai hại: quả tim và mạch đập chậm lại; mồ-hôi, nước bọt, nước tiểu khan đì, ăn không thấy ngọt miệng, đầy bụng và mất kết vi bộ máy tiêu-hóa làm việc rất u-uối. Nếu bệnh lại nhè một số thiếu-nợ mà báo hại thi thật là cả một cái «thiên tai»: bộ mặt iwoi như hoa cỏ nước da mịn nhu nhung trắng nhu cánh hoa nhài kia sẽ khô nhu một cái nồi rang, dày và săn sỏi nhu một cái bi-tái.

Những bà vợ thường vượt bụng thê dài ngâm cầu «Bảy giờ chòng thép» vợ cao, như

dài dứa lệch so sao cho bằng», chả không bao giờ ngờ rằng chồng mình phải bắt ghế mới hòn được mình chỉ vì cái... giáp-trạng-tuyến. Cái giáp-trạng-tuyến đã luội làm việc để thiêu khich-thich-tổ làm cho độ nhớt của người thanh-niên ngừng hẳn lại.

Còn gì phản-mỹ-thuật hơn là một cái cổ có một cái bìn trống như một cái «xóm-be» xe đạp lòi ra khi «clap» v.v.

Bệnh quái ác này sinh ra cũng bởi giáp-trạng-tuyến luội làm việc. Người ta nghiệm rằng những bà mẹ buốt cổ thường sinh ra những đứa con dàn độn như những cái nồi đất vùi lèn tè như những con vịt chọi Bến.

Nói tóm lại những khich-thich-tổ rất cần cho đời sống vật-chất và tinh-thần của chúng ta nên nhà giài-phẫu-tuật danh Victor Pawhet đã không ngần ngại tuyên bố rằng: «Số phận chúng ta hay dở là nhờ ở khich-thich-tổ, tinh-tinh chúng ta nghe là nhờ ở những... khich-thich-tổ!». Bác-sĩ Heymann cũng viết một câu tương-iy.

Nhiều vị bác-sĩ nghiệm ra rằng nhiều kẻ ngu si dồn

độn thường có những khối óc của người thường. Trí khôn họ kém chỉ vì họ nghèo khich-thich-tổ nên không có gì thời thúc khói óc của họ làm việc, mà óc là cơ quan phát ra tu-tuồng và cảm-giac! Nói theo một cách khác thi những tu-tuồng, những cảm-giac của chúng ta đều bị chi-phối bởi những khich-thich-tổ.

Đưa vào những thuyết đó, nhiều nhà khoa-học nói sẽ có thè sửa đổi phong-hoa bằng... khich-thich-tổ. Rồi đây ta không còn thấy những tin như thế này trên mặt báo: «Cô X., bị mẹ ghê hành hạ đến đền mén đã mượn giòng nước bạc tim mẹ cõ dưới suối vàng xa thăm». Vì cái ông chồng có bà vợ kẽ nhu Bà-xát kia sẽ đem ngay bà ta đến nhà một bác-sĩ chữa hộ. Bác-sĩ tiêm chè bà vài ống «prolac-tine» và khich-thich-tổ đặc biệt thi lúc bấy giờ «bánh dúc sẽ có xương» bà di ghê ấy sẽ thương yêu, chiều chuộng, dạy dỗ hệt lòng son chồng như một bà hiền mẫu.

Nếu sự tấn phát của khoa-học cứ theo đà mà đi, rồi đây những tinh-tinh cao-thượng được người đời thường ca-ung, sẽ là những thứ có thè bè tiền ra mua được trong những ống thuốc tuồi mà thân hình chỉ bằng

tiêm, hay và thành viên đồng lợ.

Tri - khôn trong... cuống họng?

Như trên, chúng ta đã biết nếu giáp-trạng-tuyến mà lười biếng để thiếu khich-thich-tổ thi có ảnh-hưởng rất tai hại đến tri-khôn ta. Nhà thông thái Voronoff nói quí quyết «Tri-khôn ta cao hay thấp là nhờ ở sự làm việc chăm hay lười của giáp-trạng-tuyến».

Theo thuyết ấy, muốn chí một nhânh phát minh đại tài, ta khêng nói: «Ông ta có một khôi óc thần đồng», mà chúng ta sẽ nói: «Ông ta có một cái giáp-trạng-tuyến không che bù vào đâu được» hay: «Ông ta có một cái cuống họng phi thường».

Tin như thế, nên bác-sĩ Voronoff đầu tiên đã đem một mủ giáp-trạng-tuyến (đã giữ cho dù súc sinh họa) tiếp vào một giáp-trạng-tuyến suy nhược để tiếp sức cho hạch này.

Cách đây 30 năm, một tin đã làm chấn động giới khoa-học toàn cầu:

Một bà mẹ có một cậu con trai qui nhu vàng nhưng bà rất lây làm buồn phiền vì cậu con cung áy ngu nhu lợn. Năm ấy cậu đã hai mươi tuổi mà thân hình chỉ bằng

đứa trẻ lén bầy và chỉ biết bập bẹ tiếng mẹt cách rất khó khăn như đứa trẻ còn trong thời kỳ học nói. Một hôm, bà mẹ đến tìm bác sĩ để hỏi duyên cớ và nếu có thể được thi xin bác-sĩ chữa cho con mình. Bác-sĩ cam đoan chữa được nếu ta đều bị chi-phối bởi những khich-thich-tổ.

Bà mẹ xin tình nguyện hi sinh. Bác-sĩ bèn trích một mủ giáp-trạng-tuyến của bà mẹ và tiếp vào giáp-trạng-tuyến của cậu con. Không ai có thè tưởng tượng được kết quả: lại mỹ-mã được đến thế: chàng thanh-niên ấy cao lên được mười héc-fun và dần dần tri-khôn đã được mang ra khỏi vòng lầm tối, tuy chưa được bằng mục người thường. Lòng thương yêu con không bao giờ của bà mẹ muôn rặng coi minh bằng chúng bạn, nên lại xin với bác-sĩ trích thêm một mủ giáp-trạng-tuyến của mình ghép thêm vào giáp-trạng-tuyến của cậu con. Bác-sĩ thi chối, sợ rằng nếu chữa cậu con về hình thể eung như tê tinh thần được như người thường, thi bà mẹ sẽ thành dàn độn, ngu si, ngô ngênh.

BÁ CÓ BẢN: Con đường mới của thanh niên VŨ NGỌC PHAN

Quyển sách giáo dục thanh niên mà tất cả nam nữ thanh niên Việt-nam và những người lưu lâm đến vấn đề giáo dục đều nên đọc — Giá \$2.00

Sắp có bản : TRẺ & ĐƯỜNG NGHỀ THUẬT

Văn học bình luận của VŨ NGỌC PHAN. Quyển thường 3p00. Bìa đặc biệt: 15p00

Sắp in : CỎ DẠI ký ức của Tô - Hoài

NHÀ XUẤT BẢN HÀ-NỘI — 56 gia T ang. Thời hòi ấp Ha ol — Thư từ gửi cho Mm Phan Thành

Bác-sĩ suy nghĩ và sau
lắng nghe ngay điện con cháu
ông Đại-Thánh. Bác-sĩ trích
giáp - trạng - tuyển một chú
kết dẽ và tiếp tay vào
giáp-trạng-tuyển của chàng
thanh-niên. Kết quả là đây
thật vui ý bà mẹ: chàng đã
nhận rõ những thanh niên
này mưu tuỗi khác và họ
không kém một tí.

Dừng sự họ lên rừng và cũng dừng sự họ sát nhau

Về sau bác-sĩ còn làm
một cuộc thí nghiệm khác
khi bác-sĩ đã chữa cho nhiều
người nguy dẩn hết chỗ nói,
Ngày ăn xong chỉ có việc
ngồi mệt rã ra hay là lăn
nhìn chó hót xuong,
nhưng người thường.

Gác-sun Le Fort, muốn
tìm một cô bé ra khỏi vòng
mộn ngọt ngút đã đến tiệp
giáp-trạng-tuyển của một
nhân bị ám xú từ vào
giáp-trạng-tuyển của cô bé.
Việc này làm các bạn
đo thay cho cô bé sẽ thừa
những tình nết của
nhà sát nhân kia và sẽ
lại phạm tội ác như hắn.
Không, đang ngày sì dặn dộn
cô bé trả nên thông minh
sang suốt cũng như chàng
để rồi được tiệp hạch khi
không bao giờ lại thay
nhà đời nết truyền cành nợ
vàng cành kia hay nhảy nhót
lộn xộn trong chưởng, hẽ
nhìn người xem cho vài
bí kíp thi khéo khéo om xém
nhảy lêu lay xuống.

Họ thường những người
lắng nghe là: biết đâu
nhà làm chay đen, đánh bạc,
nhất cổ đầu, nghiên ruyg,
nhất thuốc phiện, néi khoái
không quên sự v.v.

TÙ-LUYỄN

Sách mới:

ĐÓA HOA THẦN	200
HÍCH NGA PHỨC HÂN	2, 30
TRẦU SƠN VƯƠNG	2, 30
ĐỒI MẶT HUYỀN	1, 30
NHÀ TRỊNH TRẦM 15 TUỔI	1, 30
LÊ NHƯ HỘ	6, 30
PHƯƠNG PHÁP HỌC ÂM NHẠC	6, 00
NAM-KÝ	6, 00

ANH HÙNG ROM

một chuyện kể về nghệ-nghinh,
lý-hìn của HY SINH trong sách
giảm, báo QUỐC-GIA; mỗi tuần 15
và một số giá 925,

Editions BẮC-NGỌC

67 NEYRET HANOI — TEL: 786
Giờ làm việc: — Hàng 8 giờ đến 11 giờ
Chủ nhật 14 giờ đến 17 giờ
Các ngày Lễ và Chủ-Nhật nghỉ.

SÁCH THUỘC ĐỀ PHÒNG VÀ CHỮA CHỨNG THƯỜNG HÀN

Mùa lạnh đã đến!

Các bệnh ngày khan phát ra phần
nhóm bởi c^hThuong-hàn. Sách này
chẳng những chuyên chữa và đề phòng Thuong-hàn còn đề cập đến
các bệnh ngày khan khác. Giá 25.
Ai muốn đề phòng cho khỏi mắc
Thuong-hàn, ai muốn lý chữa hoa
trò ném đạn sao không ngày khan
lại hối (sách in giấy tay).

Ở đây mua thêm cuộc, Theo
mandat để cho nhà xuất bản:
NHẬT-NAM THU-QUÂN
n° 19, phố Hàng Biếu, Hanoi

PRINCESSE

MAY ÁO CƯỚI
26A, LÊ QUÝ ĐÔN — HANOI

Thuốc số 2

Trù lâm - trọc dù mọi thời kỳ
hộp 85, gói 1\$. Trùng sinh đại
bồ cản cho sức mạnh 25. Bột
bồ cản Sojs-force \$30.

Thuốc rìa sắn \$50.

Noi phát hành: TẾ-DÂN

131, Hàng Đông Hanoi
 Mai-Linh, 60 Cầu-đất Haiphong
 Nam-Tiến, 429 P. Blachy Saigon

BÃ CÓ RẤT:

Pages Françaises

par NEYRET-HANOI

Cuốn sách rất hữu ích này
viết về loại *éditions Mittériaire*
phẩm-hình văn-shamong Pháp
cùng những danh-nhân trong
văn-học Pháp. Sách viết rất
công-phu, phân tách rất rõ
rõ lú-mi, các bài học - sinh
ban thành-chung, tú-tài cùng
những người múa-hiệu văn-
chương Pháp đều nêu cả 1 cuốn

Giá : 23.20

HƯƠNG - SON XUẤT - BẢN

MUA NGÀI KÉO HÈ:

Giọt sương hoa

Giá 3p. của Phạm văn HANH. Quyển
sách đẹp nhất (1944) có hình thù,
tinh thần. Còn rất ít.

BỐN XEM:

Ngá ba

của DOAN-PHÓ-TÙ. Về kịch hay nhất
của kiêm sĩ đã làm nổi da liu
thanh-tâm hồn đồng ở Phan-Nghi

DÂNG VƯƠNG CÁC

của VƯƠNG ĐỘT. Mát trong nem tấp cù
ván, có bít chử của Thủ Khoa, có bún
chứ, bún-tết, am vị, bún-dịt nem cù.

NHÀ XÃ-BẢN:

LƯỢM LÚA VÀNG

Giám đốc: M. HÀ-VĂN-THÚY
49, rue Tiên Tsin — Hanoi

CĂN THÊM RẤT NHIỀU ĐẠI-LÝ

tại các thành-phố, phủ, huyện
các nơi đồng-delta, khắp Trung
Nam Bắc-kỳ đã bán các thứ
thuốc súy-súy và các bệnh cam
sát-kiết, thuốc Cai-A-Phiến,
(tú-nhát khóc-vết-hán), các
thuốc-thoé và các bệnh ngoài
da như sởi, ngứa, lở, mụn nhọt
Thuốc thổi-nhiệt, trà giải-cảm,
trà lá-tri-bệnh-táo-bào, thuốc
chữa gà-tei-van-van...

Xin viết thư cho M. Ngó-vi-VŨ
“chỗ nhà-nhà thuốc” :

VIỆT-LONG

53 Radecaux (Hang Bé) Hanoi
Bà lát hàn-thé & lát lam-dai-ly
và đeo-neck



Truyền rằng binh mã Hoàng-Sào (2) phết
không.

Kia Sa-mao (3), nó chửng Bát giã (4).

Khéo khen ai xep dù chèn-vènh

Bên sông ba mặt quanh thành

Nhin xem phủ-trị Thái binh rút đóng.

Đưa một lá thiếp hồng văn bão

Vật thô-ngơi lấy thảo dâng thành.

Một niêm bích-tý (5) ninh-minh.

Tống đồ thực vật vẹn tinh chà-nhìn.

Kết sợi dây tiêu phết đế phết

Cù-lệ tuyễn đêm-hạc (6) ngày kha (7)

Bà dâu xay sắn nứi dài

Phải chăng ư: gọi thành người Hoàng Sào.

Qua Huống-thủy áo ảo tiếng suối

Vừa ba ngày tới cõ Tân-Ninh

Gié thuyền đưa bến Châu-thanh,

Chùi fan chiêu lè nhân tình lại đi.

Kia Son-dung, Kim-kê tên cảnh

Dấu Lũ-tiên du-vịnh từ xưa

Thành đầu chít-ngút bên bờ

Huyện là Tuyên-hoa phết là Nam-ninh

Xem phết-xá thị thành đê hòi,

« Tiều Nam-kinh » tiếng gọi xưa nay.

Ung-châu cõi hiệu là đây

Bích-Thanh (8) truyện cũ ghi ngày non Cát.

Lại lừa lừa tùng non lóp suối,

Qua Vinh-thuần mời tới Hoành-Chân

Khai-than tich cũ dã lâu,

Nghé cõi thuyền sắt chém đầu chổ này.

Than (9) Ngó hiềm dã cây sòng-loquat,

Khách hành khu túc dọn mai-hoa,

Chúc-văn đài miếu Phục-ha (10)

Chúc binh an rot han tú (7) lânh-lânh.

Áy từ đó qua noi thanh-háe.

Có địa-phuong chye ruoc thean-phu (?)

Qua Qui-huyện tới Tân-châu

Giaug son bát cảnh (11) bức đê thiên nhiên.

Nón Bạch-thạch đeo thiền diệu viễn
Quốc Kinh-sơn thô sản gọi là
Huyện Nam-binh cách chặng xa
Trưởng quân Đài-Khán (12) quê nhà ở đây.
Đời Nam hán nhớ thầy Lương-trang (13)
Từ miến-dương về đường từ-thân
Lực triết cấp thuế phương dân
Miền thô hot quận cảm oai dồn rày.
Qua Đông (?) huyện là nơi tiều ấp
Phủ Ngô-châu tấp nập như thiên.
Vai they thoph bán thuyền buôn

Thú dê bắt cảnh hợp nguồn tam giang (14).
Nhờ Đông-hán Sĩ-vương (15) quê cũ
Nhận Nam-giai thái-thú cõi ngoại
Văn m nh mở một phương giới

Mặt phen công đức muôn đời khói hương.

Dầu vua Thanh-trâ : phuong (16) còn lại
Lối nam tuôn rào nội Thương-ngo.

Cửu-nghi (17) nom quanh sương mù
Ngàn xanb dã ngá bông ô vàng vàng.

Nghé hành-thứ có Lương taan-phù.

Xin hòi âm bầm rõ thiếp danh.

Sáp phong mệt lèp (18)-linh

Ngân trung non nước tắc thành tôi con.

Sóng Than thấy theo dòng nước ngược.
Một ngày dã mấy thuwé duong xa.

Dầu xwa dê lai bài giờ.

Tiên ông ký-cus(18), Dương gia bác dài(19).

Chiêu-binh huyện kia nói cõi miếu.

Nhà họ Lưu trinh hiếu nhất mòn

Một hồn mệt vọ một con

Tòa bis Tam liết, biến son trầm dời.

Tù Chiêu-binh tòi nói Bình-lạc,

Đường xa xôi hêt thác thi ghênh

Kia là Dương sôc huyện thành

Đường-công nén sát rành rành chán non

Đặng Cửu mă chiu con in dạng (20)

Dầu danh nhau yinh thường còn lưu

Tù sach quý

NGOAI (của Ngọc Cầm) 1p20

TÌNH TRƯỞNG (của Lê-vân-Huyền) 1p20

MỘT TRUYỀN TINH 15 NĂM VỀ

TRƯỜNG (của Lưu Thị Hạnh) 1p20

TRUNG THEO GIÓNG NƯỚC (của

Tô Hữu Tuân) 6p70

NGOAI (của Hồ Duy Phan) 3p và 5p

Những sách trên đây đã được hoan nghênh nhiệt liệt. Mua ngay kẻo lại hết cả

NHÀ IN Á-CHÂU XUẤT BẢN 17 EMILE NOLLY HANOI TEL. 1260

Tiêu Nham dài Tổng họ Lưu
Hinh tu-luyen, cảnh thanh u vẫn còn
Kia Đầu kè (21) với nón Trung tí (22)
Lại Thát tinh (23) Bát Quái (24) kéo quanh.
Đỗ thuyền lên Trạm Án định
Quảng-tây tinh ly phủ thành Quế-lâm

Lời chú giải. — Trong đoạn này tác giả
kể hành trình bắt đầu từ Trấn-nam-quan
đi vào địa phận Quảng-tây, sau khi qua
đường (đồn rộng) Thiêm-tân và trạm Thủ-
hang-thành, rồi do đường thủy, sông Ninh-
minh, dùng thuyền ngược dòng đi lên, theo
như nhật ký vừa một tháng giỏi mới lên
tới Quế-lâm tinh thành Quảng-tây.

Theo như giải-sử, người Tàu xưa kia vì
cứ lấy oai là « thiên triều » đối với các
nuôi nhỏ phải xưng thần phụng cống, họ
thường làm ra nhiều vở tự ôn tu đại quâ.
Nói riêng về ta sáu sang cần phong,
tiết công, chưa nói chi đến khi sang tới
kinh đô vào chầu vua Tàu phải theo những
lẽ nghi phiền phức như thế nào, chỉ nói
sau khi đã được họ mõ Trấn-Nam Quan
cho vào nội-địa rồi, theo lề các sứ thần ta
phải xin vào yết kiến viên Quan Chân Tự-
minh để trình nghiêm công phẩm đà. Lẽ
yết kiến ấy, trước phải có lè tu yết, nghĩa
là phải đem lẽ vật vào hồn riêng, viên tri-
châu vai lòng, rồi định giờ, ngày cho vào
công yết. Tới ngày giờ đã định, tại chầu
nhà họ bày đặt nghi vệ rút nghiêm chỉnh,
từ cửa ngoài vào tới chỗ đặt công án, là
nơi viên tri-châu ngồi chứng một trán
bộ, hai bên có linh mặc nhung-phục xát
cánh đứng đối diện, đều cầm dão ngã đầu
bắt cheo thành hình chữ X. Các sứ thần
ta đều mặc lỗ phục, người đệ quốc thư,
người đệ công phẩm, từ ngoài đều phải

tất hành tiễn vào, nghĩa là phải qui gõi
xuống mà đi. Viên tri-châu ngồi trong công
án, cách ba lầu mành, linh hồn lầu lượt
cuốn lên, đón quốc thư và công phẩm đệ
trình. Một lát, viên Chân mới nhích mình
bỏ các sứ thần ta đứng dậy và mời ngõi,
dãi nước trà. Chiều lệ, viên Chân khám
qua các công phẩm, tự tay viết chữ « Ký »,
lên mặt giấy phong tang thư, chúng nhận
là tốt, rồi lại giao già cho sứ thần ta. Lẽ
tất hành yết kiến này đèn đài Lê-trung-
Hung, sai sứ sang cầu phong tiền cảng,
chánh-sứ ta là ông Phùng - khắc - Khoan
kháng nghị với viên tri-châu, cho làm như
thế là đê nhục, xin cho được bình thản,
ngôia là đê ngày người tiến vào, ông nói
rất khinh khái, lời mạnh lý cứng, viên tri-
châu phải y theo, từ đó lè tắt hành mới
được miễn hẳn.

Xét theo các tập sứ trình của các cụ sứ
thần xưa kia, thì người Tàu chỉ làm oai
và làm khó dễ với sứ bộ khi qua cửa quan
vào đất nước họ mà thôi, còn từ khi đã
được phép kính rỗi, họ đổi từ lèi rứt
là chu chí, dọc đường qua mỗi dia phuong,
theo lèi đều lèn lượt phái lính đi theo bảo hộ,
lại cấp dù các thực phẩm và phái đầu bếp
đi theo nấu nướng. Hết dia phuong này,
đến dia phuong khác, đều được cung dãi
như thế, che tái kinh sw, sự tiếp dài ó đê
đỗ có hành nhân tì thuộc Lễ bộ hay Lý-
phiên viện chuyên chịu trách nhiệm. Nhờ
vậy trong thời kỳ ở đất Tàu, sứ bộ
ta không phải lo riêng về sự ăn ở gì
cả.

Có điều nên nói rõ, từ khi sứ bộ vắng

mệnh ra đi, dọc đường dội khi lại viết
biển thịnh an hay gấp sự gì quan trọng đều
gửi tầu tập về trinh quốc vương. Các bão
tầu biển ấy đều do quan dia-phuong đại
đệ về kinh. Khi tới đất Tàu cũng vậy, chỉ
khác là các bão tầu gửi về bắc quốc, trước
khi muốn gửi phải xin phép quan Tàu &
địa phuong đi qua, rồi nhờ giao trạm lèn
lượt đê về cho, tức như việc xin Lương
tuan phủ Quảng-tây cho gửi hồi âm nói
trong đoạn này vậy.

(Còn nữa)
SƠ BÁO

(1) Ché đê nhà Thành, dọc các sòng có chia
tung nơi đặt quân canh giữ, gọi là đường
phòng.

(2) Người đời Hy-lôn nhà Đường nồi loza
xung đê.

(3) Sa-mao : hình núi như cái mũ bằng sa.

(4) Bát giá : hình núi như cái giá gác hét.

(5) Giả lèi vật tăng và tò lòi kinh tạ.

(6) Bạc : thuyền đê bến.

(7) Khai : thuyền nhỏ neo đê.

(8) Đại-tướng đài Tống.

(9) Khúc sông nước nông, nhiều đá, nước
chảy mạnh.

(10) Ma-Vien : tên Đông-hán được phong là
Phuk-ba-tuong-quan dem quan sang đánh hai
chi em bà Trung nước ta.

(11) Tam cảnh đê thiên nhiên.

(12) Một danh-tướng đài Tấn.

(13) Lương-Trung đê trang-nghuyên, cáo quan
về nuôi mè già.

(14) Trước phủ Ngô-châu có ba con sông hợp
lại.

(15) Sĩ-Nhiếp đem thi-thư day dân Giao-chim
học tập, dân nhớ ra lập đền thờ, tôn là Sĩ-
Vương.

(16) Vua Thuấn đi tuần phía nam, đến Thương
ngô thi mất.

(17) Nói chôn vua Thuấn (Thủy-kinh-chu),
(18) và (19) hai cõi-tich : cuộc cõi Ông tiên, cõi
sông nhô họ Dương.

(20) Động có chia phiến đá như hình chia
con ngựa.

(21) Núi hình gà chơi.

(22) Núi hình voi voi

(23) Bầy ngọn núi đê một hàng như bầy ngô
sae.

(24) Tại thành Quế-lâm cũng có tam cảnh đê
nên gọi là Bát-quê.

Trinh thám

YÊU ÁN MẠNG KHÔNG CÓ THỦ

PHAM oña Ngoc Cam 2p80

BẮNG BÌ MẬT của Ngoc Cam Ty 1p60

LÃM SÀI ĐỒNG KINH ĐỀN oña

ĐỀN ván Quát 2p60

MÔN NGÝ KÝ KHỐI (của Ngọc Cầm) 1p60

NGƯỜI THIẾU NỘ KÝ DI

của Ngọc Cầm 1p80

Công giáo

THANH NIÊN TRƯỚC VÂN ĐÈ

TRUNG SÁCH CỦA NGUYỄN-D

ĐIỂM TẨU SÁU ĐỀU GIÁM MẶT J. B.

NGUYỄN HÀ TRUNG 1p60

TÀI SÁCH PHỤ LỊU

MÔN TÀU TỔNG ván Ngoc-Cam 2p60

MÔN MAI SẢN Ngoc-Cam 2p60

TRAI MAI HỘI Ngoc-Cam 2p60

Còn nhiều thứ sách hời catalogue

SAO MÃ

MẠC - TỨ

TRIẾT - HỌC TỪNG - THƯ

ein Ngô TẤT NG - MỘT học thuyết Đông-

phuong mà họa rất khéo, sâu

thông lý mà nhau nhiều họa thuyết khác.

Giá là có thể nhau và tên giải thích dày

ngót 800 trang. Loại thường 2p60, nước giá

Opel. Loại đặc biệt 4p60, nước giá 4p60.

Thay và ngon phẩn pui vč

NHÀ IN MAI LINH, HANOI

THE-GIÓ'I BÊN-KIA

TRUYỆN NGẮN CỦA TÙ-THẠCH

Ai dì phô ấy đè yinhia vào một khóm vườn cây cối rướm rỉ um tùm không tì sén gì cả, hoại trong tưởng như khu vườn hoang, nhưng nhận xét thì biết là không phải. Vì ở giữa vườn, nấp dưới một thân cây, có một cái miếu nhỏ trong đại tượng bà thánh Marie đồng đặng Christ, quanh năm thường vào sáng sớm hay chiều hôm, ta thấy những thiếu nữ hay thiếu phụ toàn là con chiên bồn sao đi học hay đi làm qua đấy, thè mào cung rẽ vào vườn đó. Họ đây một cách chui gõ con non láng, theo một con đường sỏi sinh sinh rồi thẳng tới trước miếu, quay đầu, lấp kắp cầu nguyện. Một đôi khi thấy đồng một bà So đi qua. Áo đen, khăn trắng. Bà đứng trước miếu hoặc thấy có người dấy thì ròn rén đi sang bên và thò th(___n)h từ ý dơi. Bà tia chói mấy cái lá sau hay ngắt một ngọn hồng đã tàn, vứt vào mặt gõe.

Bà là một nơi cầu nguyện trong trường bà So & tình lý. Yến nhu mọi chiêu tan giờ học thì nào cũng tại đây muối phút mới yên tâm về nhà được. Hầu như một buổi quen, bà đi thi hết rát. Chiều nay làm vong việc đó, Yến hồn hồn không linh về nhà.

Yến là con nhà nghèo mồ côi cha từ nhỏ. Mẹ buôn bán tạp hóa lén lút cung cấp thiếu hụt. Cả nhà có hai

mẹ con đều là đạo gốc. Ngoài những khách mua bán hàng thì hai mẹ con chẳng có ai là bạn. Năm Yến lên bảy tuổi thì một bà So bảo mẹ Yến cho con đi học. Mẹ Yến nói:

— Bé-trêm có thương thi nuôi. Chú cháu làm gì có tiền cho cháu đi học. Tiền giấy bút chua chắc dã cõ, nói gì đến tiền học?

Bà So vui mừng đáp:

— Bà đưa em đến trường. Nên bà khép nuôi nồi thi cho chúng tôi.

Mẹ Yến chạy ngay nước mắt:

— Xin bé-trêm, chẳng thể cho cháu xa tôi được, cả nhà còn có hai mẹ con, gần gũi nhau, tôi có nó làm lõi sống, giờ bảo cho cháu cháu vào trường tôi ăn & một mình sao được?

Bà So cười khuya xõ dõ:

— Không, tôi có bắt bà cho em vào hẳn nhà dòng đầu, tôi sợ bà không nuôi em, bà thì phủ on cháu, còn nếu bà nuôi được thì bay lâm nhưng bà nên cho em đi học, đúng đẽ nó ngu tôi. Bà không lo tiền học và sách vở giấy bút gì cả. Nhà trường cho hết.

Thế là Yến đi học từ năm lên bảy. Giờ Yến đã 16 tuổi.

9 năm học trường bà So, Yến chỉ khác bà So là nặng & nhẹ với mẹ và bạn quen to người thời gian, nghĩa là áo trắng quần đen như những cô con gái nhà nghèo khác, dù phân biệt với quần áo những người dâ vao

nha chúa túc là nhà dòng. Nhưng tâm hồn Yến thì thầm nhuần lè đạo không khác một bà So. Hồn đạo ở trong huyết nang. Đã một lần nằm ngỏ ý với mẹ xin vào tu kin. Bà cụ hoảng via sợ quá. Bà hiểu rằng theo đạo giày thi kế nào có phước mới được chúa chọn vào nhà chúa, làm tội tớ chúa. Nhưng bà hiểu mà không theo nỗi dấn bực ấy. Chia lia Yến, hai mẹ con mỗi người một nơi, từ nay Yến đi lấy chồng, phải theo chồng dù có đi xa nhưng bà còn có thể gặp mặt luôn được, chia nỗi dấn bà có thể theo hồn con cùng ở với rẽ cho tới lúc bà nhắm mắt, ngày nay chia lia mãi mãi ngày khi còn ở thế gian, không, cái đó dài đơn quá, «nhẫn tam qua»; dù sao, tội lỗi với chúa, bà cũng không thể chịu theo Yến được. Bi ta kin! hai mẹ con như thế thực là gán gùi trong gang tấc mà hóa cách trớ quan sau! Giờ ở một nơi, sòn sống cả, thương yêu nhau mà không được trông nhau, thế chăng là dài đơn đến nhẫn tam sao?

Không, bà không bằng lòng Yến vào tu kin.

Nhưng Yến nghĩ khác. Vào nhà dòng túc là chia rồi được linh hồn minh và cả linh hồn mẹ Yến nữa. Ở đó, nàng hằng cầu nguyện cho sự thoát ly của mọi người. Vả Yến sống ở ngoài như hiện giờ nàng

dang ở với mẹ; phông cuộc đời có gì là thù là lạ?

Ngày, ngày thấy mẹ bán hàng, vở và quả, kiếm từng bao đồ đạc hàn và nuôi Yến. Àn cõi khi không được đầy đủ. Giảng bài miếng ăn là miếng trọng, con người ta phải để ý đến làm gì, nhưng ngày trong lòng Yến một suối nhạc và thát vọng. Bởi đang độ còn xuân trưởng phái mai đẹp hót hở thế nào chuz? Rồi một vài truồng hợp nứa thi không quan trọng nhưng ảnh будд вълни лѣтнѣй холмѣ. Yến vừa thương vừa sợ. Lại còn việc bếp núc nấu nướng húia ăn, Yến chẳng biết đâu với đâu cõi. Bi cho thi di đường nào? Mua gì? giá cả thế nào? Yến nhận thấy ra mình thực là một người con gái vô ích, nể bỏ cái tấm lòng thờ chúa đi. Từ bé dán lớn, Yến chỉ biết có việc thờ chúa, cầu nguyện chúa, tu trưởng đến chúa, yêu thương chúa. Yến quên các điều thực tế. Giờ thi nàng mập mờ thấy mình không đủ điều kiện để sống giữa xã hội nứa, ném một mai mẹ nàng chết đi.

Yến lại đã chảy ra, ngực tim khoanh này, khom khom khom cũng không thấy ngõ de chí dầu. Phải hỏi to cho bà cụ nghe tiếng.

— Đè đè chí dầu hò đê?

Bà cụ ôm yến lại lỗm ngóm giickey, lị kỵp đì ra. Trong



ngoài sáng, da nát hổng như nghệ, đèn nỗi người thiều-phụ mua hàng quen, quanh quần ở cung phố phải khiếp sợ hối;

— Sau trống cự yếu thế?

Bà cụ cười, một cái nhách môi hở ti rắng, chứ không phải cõ ý nghĩa cái cười nứa, trả lời bà hàng sôm:

— Vắng, mấy hôm nay tối mệt.

Yến nghĩ cục nhục quá. Mẹ ôm, mà mình cũng không đỡ dán được tí nào. Bà cụ lùng khung di vào, ném hép xuống lấm phán thô hồn hồn. Yến vừa thương vừa sợ. Lại còn việc bếp núc nấu nướng húia ăn, Yến chẳng biết đâu với đâu cõi. Bi cho thi di đường nào? Mua gì? giá cả thế nào? Yến nhận thấy ra mình thực là một người con gái vô ích, nể bỏ cái tấm lòng thờ chúa đi. Từ bé dán lớn, Yến chỉ biết có việc thờ chúa, cầu nguyện chúa, tu trưởng đến chúa, yêu thương chúa. Yến quên các điều thực tế. Giờ thi nàng mập mờ thấy mình không đủ điều kiện để sống giữa xã hội nứa, ném một mai mẹ nàng chết đi.

Bà cụ nắm không yên được lâu. Chỉ niệm mắt nghỉ một lúc rồi lại cố inh hao nhìn con:

— Yến e ừu nguyện di, rồi di mồi bà so lại thăm dẽ.

Yến làm theo ý mẹ. Một chiếc ba so đến: cái khăn trắng hõi cảng nứa chay trên đầu như một cái thuyền, áo đen lót xám, bên cạnh

sườn lảng lảng một chén hạt có mắc thêm một cái thập tự giá và một cái hình Trần hằng đồng xu cõi ánh Đức Mẹ. Vì tu hành hỏi tuân bệnh, xem xét qua lea và che mày viên thuốc. Đoạn câu nguyên.

Người ôm, bà So, có Yến, ba người cùng kêu gọi chúa trong những lời nhỏ nhẹ, kim đáo, thầm lặng.

Bà so, tức sấp ra vè, nói:

— Vầy bà cứ bình tĩnh

nứa, cầu nguyện luôn luôn.

Tôi cũng cầu nguyện luôn

lên cho bà chóng khỏi.

Mai tôi lại thăm.

Hôm sau bà lại đến, mang quà cho người ôm. Bà cụ và Yến cảm động lắm. Nhưng bệnh không giảm, cứ liên miên có phản tăng lên. Yến đã phải đóng cửa hàng, cả ngày ngồi bên mẹ. Ông bà nứa thằng, bà cụ bia



Tán dì mòi thầy thuốc, lại một lần ra phố bờ ngô, như chìm vào rừng. Sau Yến đến hỏi bà Sơ thi bà tra ở trong quyền địa chỉ các thầy thuốc. Một-điển: Ông ghe bệnh bảo bà cù ngô, giày ho thứ, ông số lung, gõ bả va, nắn buồng, xem lưỡi v. r. rồi ông nói một cách nghĩ ngờ:

— Cò lè bả cù thương hàn. Phải thử phân, thử máu.

Nói xong, ông đứng yên.

Yến luống cuống sợ hãi thưa:

— Bầm quan thủ phu thủ máu thi phải làm thế nào?

Y-si tò vò hơi cău kinh:

— Thủ phân thủ máu thi my phân ấy máu đậm và buồng thí nghiệm thử chử sòn lòn thế nào nứa.

Yến vội vàng nói:

— Vắng thua quan, đê xin quan ấy máu lấy phân đem đi thử. Y-si tâm ngầm một bác không trả lời. Yến lo sợ không hiểu thái độ ông ra sao, thi ông nói:

— Thủ máu thủ phu phải mất tiền, còn thuốc tiêm thuốc uống kè ra phí tốn nhiều, đê đồng bày chục.

Nhu dè bệnh vục mìn, ông tiếp thêm:

— Đó là tôi tình rẽ một nửa tiền.

Yến run sợ:

— Bầm quan, nhà con nghèo, xin quan chữa giáp cho. Mẹ con có đồng nào xin đưa quan.

Y-si lắc đầu, cầm va-li đi ra.

Yến khóc nhìn ông đốc-lò đi ra khỏi cửa.

Cuối cùng lại là bà sơ tên. Cao người móm khéo léo sao Đến đúng dịp quá. Lát mà mẹ con Yến thật vọng và giận người thợ giao ăn ở chẳng ra gì, thiтай-sai cũn chúa ở trên cao lại đến ăn cǎu như khác, đà mà nuong tựa, đê họ che chở an ái những ngày mai, Yến thấy sự không giàm nghĩ đến nữa.

— Đò chưa, đỡ chưa?

Thế rồi cả ba người đàn bà cùng khóc. Họ thương nhau Ké tal thương phận mình, người thi nghĩ thương con chúa của chúa.

Bà sơ thấy đã chiều hôm phải về chốn viện tu, hẹn mai lại đèn. Yến ngòi bén me, nghĩ đến phận mình:

— Một mai, nén me mình về với Chúa minh ở với ai? Yến thấy rõ ràng cảnh cỏ lèp. Bởi người con gái phải nàng, từ con không có, nghề nghiệp cũng không, họ mang mù mịt không biết ai, vậy nuong tựa vào đâu, nếu

VIỆT SÁCH GÌ ?

Những sách có tính-cách khác-cứu và kinh-tế và khoa-học rất được nhà xuôi-lán C.I.P.I.C. hoan-nghênh, vậy các nhà văn có lỗi sách-trần, day-xin-thông-luong với C.I.P.I.C. n° 7 rue W. de la Haye-nen-lec giài rái haju

NHÓ BỎ TỐI

VUA CỘT-MÌN VÀ CHIẾN-CỤ

Alfred NOBEL

người sáng lập giải thưởng hóa-binh quố-lô giàe Dương Văn MANN

Anh-Lú

58 — Ronte de Hué — HANOI
BEP, KHANH CHỐNG, BỀN, GIÁ HÀ
hiết giày A-H LÚ mòn mòn chôn đất (catalogue) các kiệu gày năm 1944. Cố nhiều kiệu dẹp, rết, họp thời trong đê kinh biểc, các quý khách trong s cô, Ban buôn bán lô kháp nọi nơi.

người mẹ giài thò hri cuối cùng Chao ôi! Người chồng! Yến nghĩ đến lần đầu tiên trong đời nàng. Đột nhiên ý đó đến. Người chồng, như đời của bà nhiều thời nữ khác, đà mà nuong tựa, đê họ che chở an ái những ngày mai, Yến thấy sự không giàm nghĩ đến nữa.

Nhưng chúa thương, bà cù chẳng bao lâu uống thuốc ròi khôi. Hôm bà cù bắt đầu ra ngòi hàng, Yến mới hoàn hồn. Nhưng một dấu vết ghi lại trong tâm hồn nàng. Yến nhất quyết xin mẹ vào ủ kin. Đề cho đời đê buôn dở khô. Một thiều cũu nén mười bảy tuổi mà nghĩ bê tuồng cũng sớm già uốn. Bà cù phản đối. Nhưng Yến vui lòng như sắt.

Toà là hai mẹ con chia lìa nhau ở gác nóc gian. Yến vào một phòng rã tách kham khô. Bà cù nhủ con — không phải nhìn thấy rõ nhung nhia con qua những bờ tuồng cao ngắt thẳng tắp của nhà dòng lanh lùng và bí mật. Yến làm gì ở trong ấy? Bà cù thấy rằng hực Yến chết ở trong sự sống hiện tại. Nó tìm một sự sống mai sau.

Nhưng Yến ở trong nhà thờ, không tuồng gì đến mẹ nữa, không tuồng gì đến chính thân mình nữa. Nàng sung sướng một cách lanh lùng tuyệt đối, tuồng đến mối tình của chúa bén dỗ mãi, xà xôi mãi, hình bầy giờ và vỗ sau này nữa ở cái thế giới vĩnh viễn bén kia đầy hương và đầy nhạc.

TÙ-THẠCH

Đơn-tử không có cửa sổ

của THANH THẾ-VY

Nếu hai đơn-tử tương-tuồng được với nhau, thi không còn là hai cửa mà chỉ còn là một thôi. Chúng ta ai cũng biết cái lò hai miếng đê dùng một bên dàn một bên giám trong các tiệm ăn. Chia nó là hai cái lò chừ chẳng phải là một dàn. Bay giờ nếu có một lò thông cho hai ngăn đó, tất nhiên nước ở bên ngoài có thể chảy sang bên kia, và không có lý gì ta còn có thể gọi đó là hai cái lò nữa, dù là hai cái lò dính nhau. Hai đơn-tử riêng biệt thì nhất-dịnh là hai đơn-tử vì chúng không tương-tuồng được với nhau, vì đơn-tử không có cửa sổ vậy.

Một căn nhà không có cửa sổ tức là một căn nhà không tiếp-súc với ngoài, với những nhà khác. Ở trong một gian nhà không có cửa không thể biết được những sự ở ngoài. Dù hai người giàu tình cảm đến đâu nữa mà ở hai nhà không giao-liệp với nhau, cũng không có bao giờ chịu ảnh-hưởng của nhau hết.

Đơn-tử cũng vậy. Đơn-tử là những gian nhà không thông với nhau. Nếu a ường tượng đến một căn nhà không có cửa; lồ tắt nhiên sự sống là hoàn toàn ở nội trong nhà đó. Cố thể gọi đó là một cái thế-giới riêng. Cũng như, có thể gọi đơn-tử là một thế gối có-lập, vì một đơn-tử không hành động ảnh-hưởng gì đến một đơn-tử khác.

Như vậy đơn-tử chẳng phải là có-lập đó ru!

Đơn-tử là cả một vũ-trụ nhỏ xiêu-hoàn-cản riêng biệt: «Đơn-tử không có cửa sổ» vậy.

Cái đặc-linh của đơn-tử ấy đem lại cái kết quả là: mọi sự trên đời đều do một

sự tiela-dịnh cai-quản. Sự tiela-dịnh ấy, là cái tiela-dịnh diêu-hòa (harmonie prédictive)(1). Đơn-tử chẳng cam-nhận gì ở ngoài hít. Nhưng khi đơn-tử này hít nhau ảnh-hưởng đến đơn-tử khác, thi chính thao ra chẳng có gì cả. Sự hành-dộng của đơn-tử kia chẳng phải do đơn-tử thứ nhất gây nên mà chỉ là tu nó làm ra. Vì sao mà tự nó lại làm ra được như vậy? Là bởi chính kia trong cái đơn-tử ấy đã đề tính cách gác gác ra mọi hành động đặc-biệt của đơn-tử ấy. Và nếu trong khai nhũng hành động của nó lật sẩy ra đúng vào cái lắc đê ta co thể bảo được là những hành động đó, chỉ là kết-quả những nguyễn-nhâm dỗi - xứng thi chí là và Thượng-Đỗ đã xắp đặt như thế, vì cái lắc «tiela-dịnh diêu-hòa».

Phụ chú. — Giữ đây, cõi người đem cái Đạo của Đạo-Giao vi với đơn-tử của Leibniz. Như thế thực là nhầm. Đạo chỉ có mội, mà biến hóa sinh ra vũ-trụ vật. Đơn-tử lại rất nhiều, và vũ-trụ vũ-trụ là họa-nam bởi đơn-tử Cuộc đời chỉ là sự tiela-dịnh diêu-hòa của các hành động riêng-biéct của mỗi đơn-tử.

T. T. V.

(1) Xem bài «Hai chiếc đồng hồ».

Brillantine CRISTAL pure vaseline. En vente partout

LÊ-VĂN-KHÔI

LỊCH-SỬ TIỀU-THUYẾT CỦA HỒNG-PHONG

(Tiếp theo)

Trên báu với chưởng-tướng không nên nào
động phát sang gì cả, sự quân-danh bên
người thừa cơ thưa bách. Trong thành vẫn
giữ vững ý tình, làm như ngoài cuộc
chiến-tranh đang kẽ tiếp, nghĩa-quân
chẳng có biến-cố gì xảy đến. Ai nấy chỉ
thuong xót khéo thăm, chứ không được to
mạng.

Tướng-sĩ hạ một cây to, khoét thông ở
giữa, liệm thi-bài Khôi vào trong, rồi dão
nhìn mươi thước dưới đền Kinh-thiên làm
chỗ mai-tang, dần quay về hướng nam.
Mọi chôn và cách chôn đều ngay đối chọi
triều-dinh.

Trước khi na huyệt, Trần có mời Cố
Marchard — vẫn ở trong thành Phiên-an từ
kể bị vây — đến đọc kinh, mặc dù binh
nhập Khôi không ti渡. Cố chí-không khêu
họ cốt mua chuộc cầm lính dân-dao ở trong
thành ngoài thành, để họ sot sắng giúp đỡ
người-quân.

Khối nằm xuống đất rồi, từ giây phút ấy
về sau, người cầm giữ binh quyền trong
thành Phiên-an và ra mặt đối kháng triều-dinh
là Nguyễn-văn-Trần.

Cuộc chiến-tranh vẫn tiếp tục như
thường, và càng ngày càng thêm kịch liệt,

Tuy nhiên, việc Khôi bảo-tú, trong thành
cũng không dấu diếm ngoài thành được
là. Vô quýt dày, mòng tay nhọn, ném quân
Phiên-an có tai mắt hàn ngoài là bón giao-
đàn, thì quân triều-dinh cũng có ít nhiều tai
mất đeo trong thành là bọn quan-lại theo
giặc và sự tình báu bách. Nhât là bọn phu
huyện lại-mục ở Lục-tỉnh, phần nhiều
mùa cưỡng phải theo nghĩa-quân về về
Phan-en cố-hủ. Mấy tên Khôi son, họ
không sợ uy nghiêm và lại bị đe phòng
gác, cho nên ít dám hó hét. Có nhiều người
đã bị phanh thây hoặc xáo tai cắt lỗ, vì
đó đưa qua tang lâm-gian-diệp cho binh
Trân. Từ hôm Khôi mất, rong quân ban đầu

hết có vẻ bồi rối, bọn ấy bèn thử cơ-mặt
bảo tin tức ra ngoài, cốt dọa dắt lập công
chuộc tội với triều-dinh sau này.

Vì thế mà từ lúc Phiên-an bỗm vào vòng
vây, nhất cử nhất động trong thành có
nghiêm-lỗi bí-mật, chẳng qua cái giờ được
đọc lận, rồi thế nào cũng có giờ đưa đến tai
Nguyễn-văn-Trọng.

Không có bút mực nào là hết được sự
mừng nở của quan Đại-tướng-quân binh
Triều khi nghe tin phi-báo cho biết
hàng kinh-thiên của ngài không còn ở đời
này nữa.

Bà hồn hảm nay ngài se minh, nắm rũ
ruội trong trường. Việc quân-phú - théo
mây viễn-bộ - luồng coi sóc. Nhưng ngài se
minh không phải vì cảm-mạo làm-chuồng
như lũ binh-sĩ cát-pien nhưa gối-dao năm
xuong, phai minh trước: nồng kia. Nói ngài
đó quá phát-tüm thi-dung.

Ngài lo phát óm vì hai lỗ,

Một là việc đánh thành Phiên-an lâu nay
chỉ thấy có hại, chí phần thắng lợi chưa
thấy đâu. Khi-thế già lye-luong quân giặc
vẫn mạnh, thành-trí họ xổ-thủ là lùng,
binh-Triều chưa làm mẻ được viên gach
niu. Thê ma quân-sĩ luôn mấy tháng giờ
phai lòi lõi giờ dám lau sậy hòn lầy, phải
chịu đựng mọi sự thiếu-thốn, phải làm mồi
cho các thú mồi mòng, rắn-rết, tật-bệnh,
chuồng-khi, chẳng những số người đã hao
mà xác khỏe cũng mõi ngày một kém
di nửa. Mùa mưa lại sắp đến nơi, Nguyễn-
văn-Trọng đang lo sẽ phải giải-vây, rút
quân đùi một-chỗ khô ráo tím trá, rồi hết
mùa mưa lại đánh Khôi. Không thể thi-séc
quân-dám đùi vì bệnh-tật kinh-hậu, hoặc
đèn quan-sinh ra oán-hòn, chẳng khôi có
biến. Mà tan thùi rút quân giải-vây, cũng
là mõi cửa cho giặc trong thành Phiên-an
lại ra hoành-hành, điều đó Nguyễn-văn-
Trọng không thể nghĩ đến mà khống lo so
phát-sốt.

Lê thứ hai còn làm cho ngài khó sờ khó
chiu hơa. Trong khi chính mình là đại-tướng
của quân đánh thành Phiên-an chưa
mẽ được viên gác nào, thì hai viên phó-tướng
Nguyễn-Xuân và Trương-minh-Giêng
đi chống cự binh Xiêm lại liên-chiến liên-
thắng. Luôn hai mươi ngày nay, ngài tiếp
được tin báo về Gia-dịnh hàn-lien, mặt
trận quân ta ở Hậu-giang đã chuyển bài
lầm-thâng: Té ra hai viên phó-tướng của
mình có chiến-công to tát, còn mình thì
khoanh tay và dựng trước thành Phiên-an;
cho đến cái thắng phản-phúc Tai-công-
Triệu kia dem binh di tiếp ứng cũng được
đụy-nhiều ít uẩn-la! Nguyễn-văn-Trọng
tự nghĩ Mỹ làm xấu hổ.

Quan-lion ta là hoan-tin phát-sết phát
rết từ đây. Ngài nambi xuôi-xí trên giường
bệnh; lúu nào hơi lanh-táo là trong-trí
quay cuồng suy nghĩ mưu-chuộc, không
biết làm sao trả lời được Khôi, hả được thành
đè rùa-mặt với kẽ dưới và khôi mang tội
«xuat-su vô công» với triều-dinh. Ngài
càng nghĩ càng thầm-oán Khôi, vì hòn nõ
hầu ta định lừa ngài bằng mưu-trá hàng.

Đêm khuya, những tiếng trống canh súng
hiệu trong thành, rèn đưa tôi bêu tai, ngài,
càng làm cho nái khõi lâm, thoa-thức.

Giai-lúc ấy có tiếng Lanh-binh Trương-
van-ki hỏi dồn tên linh-gác của:

— Cứ lòn cõi thức hay ngù?

— Có việc gì thê, thay Lanh? Vào đây...
ngài mõi trung-trí với thay-thúi Huh, trong
lòng hối-hộp, lại-sợ được tin hao binh-thất
trận, gi-chêng.

— Huh, chúng tôi vừa có tin báo cho
biết Lê-văn Khôi đã chết rồi! Lanh-binh
Sĩ bước vào, và thở và nói.

— Thật thê à?

Cụ-lớn vùng dày, nhảy vọt từ trên
giường-xuống đất, mặt-mày trọi lính-sung
sương-khon là tiếp-chiến-thiên-ki-phong-cho
quân-công; bao-nhiều rúc-dần, sỏi-zết, bò
thẹn, lo-buồn, nhát-thời, tiễn-sán. Ta-nên
đè Nguyễn-văn-Trọng nguyên là lồng-dec
tinh-Nghé, phong-mạng cầm-tiết Việt-lâm
đại-tướng, di giáp-giặc, giữa noi binh-hoa
chiến-trường, vẫn không quên những khí
vị bệ-vệ một vi-van-quan:

— Linh-dac?... Châm-diều, mày! Pha
nước tra Tầu-mau!... Lấy tra Thiết-quan-

am của khách Chợ-lớn dem lě hôm trước
đó, nghe... Thầy Lãnh ngồi chơi nói
chuyện... Chủ-tý-nhồn ta thấy nhẹ nhõm
cả người!

Lãnh Sĩ ngồi kẽ cho cụ-lớn nghe một
lợi-nhưng tin do tai-mắt trong thành vừa
mặt-bắc cho biết Khôi trúng độc mà chết
và quân giặc chôn-cất kín đáo thế nà.

— Bàn-thê là hồn chết, tinh-dền này
ngofi hai-cục ngày-đời; Lãnh Sĩ kết-thức.

— Tháng quý-ai chết, từ nay ta ngủ mới
yen! Nguyễn-văn-Trọng nói và cười khanh
khắc, hắc-ý.

Đoan, đưa tay lên-trán, nói tiếp:

— Thật nhở có hồng-phúc của đức Hoàng
đế, tháng Khôi di đời rồi, phen này ta bá
thành Phiên-an dễ-dàng như phá nhà giày,
chặt-canh khô-vậy.

— Bầm-cụ-lớn, thê giặc xem ra còn mạnh
lắm, có lẽ ta không nênn khinh thường!
Lãnh Sĩ nói cách-ung-dung từ tốn.

— Thay-bảo trong thành còn có mặt-nào?
cụ-lớn-nhau-mặt hối-lại.

— Thưa, chúng tôi-kiết-trường quân giặc
còn nhieu-tay loi-hai-lâm.

— Lấy-bằng-cô-nào mà thay-tin-trường
như-thê?

— Bầm, chúng tôi lấy-bằng-cô là từ-hôm
Khôi chết đến giờ, ngót một tháng, giặc
vẫn-kết-hợp-khung-chiến, thê không-nhứt
bớt-nhieu-khi-chết-nào. Thế-đó-rõ trong
vòng-vây-còn-có người-khác.

— Ta thay-bởi Khôi chết rồi, bây giờ ai
làm-dâu-dâng-giặt?

— Chặng-tôi nghe-nói là Nguyễn-văn
Trân, một tay giỏi-trận-mạng và được quân
giặc yêu-mến-lâm.

— Hinh-như-thắng-ý là-Lượng-quân-thì
phải.

— Vâng,...

— Huh! ta-bát-chép-če... Trà tra-thắng
Khôi, chúng nó chỉ là một phương-du-còn
tẹp-ughe, cõi-biết-binh-cõi-trận-phap-là-cái
quái-gi; cõi-thắng-Trân-ta-cũng-coi-như-đò
bô... Bề-ta-hì-thanh, bắt-sóng-hết-ráo-chung
nó phen này! Ngày-mãi, thay-loan-báo-aph
em-đều-day-ughe-is-hieu-lehng-ughe!

(còn-nhau)
HỒNG PHONG

Giông người « phun lửa ăn đá » đã chiêm-cứ Phi-luật-tân hơn 300 năm

Sau khi đã biết chắc quả đất tròn, người các nước Âu-châu đều sốt-sắng về việc đi tìm đất mới. Nhất là người Tây-ban-nha, trên vua dưới dân, lại càng chủ ý lắm, đã phát-hiện được nhiều đất mới, làm tiền-khu cho các nước noi theo. Năm 1432, nữ chúa Tây-ban-nha đã giúp sức cho ông Kha-luân-bố tìm ra được đất Mỹ-châu và quần-đảo Tây Án-dô. Đến năm 1570 mấy viên thuyền trưởng nước ấy lại tìm được quần-đảo Phi-luật-tân, những đất rất phi-nhiều ở về phía đông-nam châu Á, rồi cuôi-cùi hẵn làm đất thực dân trong một thời-kỳ khá dài 328 năm.

Khoảng thế-kỷ 16, xứ Phi-luật-tân còn là đất man giã, nhưng nhờ có khí-hệu tốt đã trở nên một kho vàng, một nguồn lợi lớn không thể lọt qua con mắt các nước châu Âu đang chăm chỉ cầu đất thực dân. Lanh chân, người Tây-ban-nha đã chiếm trước được.

Hồi ấy, dân Tây-ban-nha, do quốc-vương ra lệnh tống lệ và giúp sức, ngoài những quyền hạn do chính-phủ phái đi các nơi dò tìm, dùng các thuyền lớn xông pha sóng gió khắp các ngả bể kholi, để tìm đất mới. Trong bọn ta nhân đó có một người tên là Ma-ha lợt-ninh (dịch theo sách Tàu) quyết chí dò xét cho rõ hẵn Thái-binh-dương như thế nào. Ma-ha lợt-ninh cũng mày đồng-chí dâng thuyền buồm đi từ Âu sang Mỹ, rồi từ Mỹ di Thái-binh-dương, trải không biết bao phen nguy-hiem gian-nan. Ngày 16 tháng ba năm 1551 họ đến đảo Dân-dan-não là một đảo lớn trong quần-đảo Phi-luật-tân.

Sau khi tới đảo ấy, Ma-ha lợt-ninh dùng thuyền nhỏ theo dòng sông Phật-um đi mãi vào bên trong. Cả bọn dùng mây phuong vật Âu-châu làm món lê chi-kiến vào đặng

vị tù-trưởng ở đảo để xin giúp cho lương ăn. Vì tù-trưởng ấy thấy là người ở phương xa đến, lấy lẽ tiếp kiến rất niềm-nở, lại vui lòng giới-thiệu với tù-trưởng các đảo gần đây.

Lần lượt Ma-ha đi đến các đảo Một-huống-lưu, Lai-dè và Thể-vũ. Thấy là giống người lạ lại có dem theo khí-giới, dân Thể-vũ cho rằng họ đến để cướp bóc đánh giết họ chăng, lập tức cùng reo hò ồn-àò, rồi họp tập hơn hai ngàn người cầm gậy gộc dao búa chực chống đánh. May nhờ có viên tù-trưởng đứng ra giảng giải, và cả bọn Ma-ha lợt-ninh phải chí-leo giờ-thì là khong có ý khác, dân đảo mới thèi.

Khi cả bọn vào yết kiến viên tù-trưởng đảo ấy, làm theo lề giáo Cơ-đốc, tù-trưởng già làm la hỏi. Ma-ha giảng-giải giáo nghĩa cho nghe, viên tù-trưởng vui lòng xin theo đạo. Đó là bước đầu đạo Cơ-đốc truyền vào Phi-luật-tân.

Hồi ấy đảo Thể-vũ đang cùng đảo Qua-dặc-dặng ở bên cạnh có sự bất hòa, đem quân đánh nhau đã mấy tháng. Tù-trưởng đảo ấy hồi kẽ, Ma-ha liền cùng cả bọn giúp sức rót trong một trận đánh hai đảo đánh nhau kịch-liệt, Ma-ha bị trúng một mũi tên nỏ có thuốc độc, chết ngay tại trận.

Sau này, đã chiếm cứ hẵn được toàn cảnh Phi-luật-tân rồi. Chính-phủ Tây-ban-nha cho là việc dò tìm được đất ấy, Ma-ha lợt-ninh thực có công lớn, đều sai dựng bia kỵ công và lập tượng ở khắp các đảo để kỷ-niệm.

Ma-ha chết rồi, vị tù-trưởng đảo ấy chẳng tiếc nghĩ thế nào, liền hạ lệnh bắt giám cả bọn rồi giết chết. May còn được vài người chạy thoát, xuống thuyền lấp

tù-về nước, vào chầu quốc-vương. Vua Tây-ban-nha lúc đó là Philipppe đang hinc hái về việc tìm đất mới, sau khi đã nghe lời tản bày, nết mặt hờn hở, ngoảnh về phía đông cười mà nói rằng:

— Giới giúp ta. Thực là giới giúp ta! Một dịp rất may, ta chớ nên đè lõi!

Rồi ngay hôm sau, quốc-vương hạ lệnh phái một hạm đội có đủ lương thực khi-giới do mấy người ấy làm hướng-dạo, sang ngay phie đông, phái trú-tinh ngay việc chiêm cứ toàn đảo ấy. Muốn tò lòng quâ quyết, quốc-vương hạ-lệnh từ nay phải lấy tên mình đặt làm tên mới cho quần-đảo ấy, cốt làm cho ai này biết đất ấy từ nay đã là vật sở hữu của Tây-ban-nha.

Ngày 13 tháng hai năm 1565, hạm-dội Tây-ban-nha lại vào đất Phi-luật-tân. Bắt đầu bỗ neo ở đảo Khải-kim-mê phía bắc Dân-dan-não, rồi phái từng toán quân dùngh cả súng nhỏ đi dến cảng Phật-Am ở đảo Dân-dan, và các noci trong đảo Thể-vũ. Rồi viên trưởng hạm đội là Lê-ha Tu-mi dem hạm-dội đến uy-hiếp đảo Thể-vũ, khuyen dẽ phải hàng phục.

Đứng trước một sức mạnh, nhân dân toàn đảo Thể-vũ tỏ thái độ rất quát-cường, không chịu đầu hàng. Lê-ha tu-mi liền hạ lệnh cho thủy-quân lên bộ tiến đánh, dân đảo kéo ra hàng ngàn chống cự. Thấy dân đảo hắng hãi quá, quân Tây-ban-nha liền từ dưới chiêm hạm bắn luôn mấy loại súng trái phá lén. Dân đảo đang lúc cùng hầm hố xông vào, bỗng nghe những tiếng nổ vang giời, tia lửa tóe bắn ra khắp-nơi, ngo-ngác nhìn nhau với vang bỗ khí-giới chạy tán loạn, nhiền kẻ vừa chạy vừa bão nau.

— Bọn ấy tất là những thiên thần do giờ sai xuống để quay rối đất ta, nếu không thi làm sao họ lại ra oai nô sấm lèo chớp được như thế? Vả lại ta nghe nhiều người nói giống người ấy phun được lửa, (but thuộc là) ăn được đá (ăn bành mi) ma mãnh ghê gớm như thế, chúng ta còn chống lại làm sao được!

Thấy dân đảo tan chạy hết rồi, quân Tây-ban-nha liền tiến thẳng đến quốc đế.

Cuộc Quốc-gia cách-mệnh d ơng tiến hành, chúng ta đừng nén trù-trù

Sau đó mấy hôm, đảo Dân-dan-não và các đảo gần đó đều kế tiếp đầu hàng. Vì đảo nào cũng sợ oai « Thiên-thần » không dám chống lại.

Tháng năm, năm 1570, người cháu Lê-ha Tu-mi là Nhụng-sa di lên miền bắc dò xét đảo Lữ-Tống. Vua đảo ấy nghe tin cung với vã ra đón tiếp xin hàng, tình nguyện dâng đất nộp công làm phiến-thuộc, ý ríeng cũng chỉ sợ « Thiên-thần » ra oai.

Nhụng-sa liền kèo quản vào đóng ở thành Ma-ni-lạt (Manille) chiêm bắn được đảo Lữ-Tống (Lugon).

Bấy giờ Lê-ha tu-mi đang kinh-doanh đảo Bản-nại, được tin Nhụng-sa báo tiệp, cả miring, bèn cung dèng Lữ-Tống, qua Giai-ai-dài-ma vào Mă-ni-lạt, dân đảo hoan nghênh, vì cung chí khiếp về oai lực của « Thiên-thần », bắt đắc dĩ cũng phải hàng phục.

Chiêm được Mă-ni-lạt người Tây-ban-nha hoàn-toàn chiêm được cả quần đảo Phi-luật-tân, xây dinh thự, lập pháo-dài đặt quyền-thống trị. Từ đó dân-tộc Phi-luật-tân cùi đầu chịu thần phục Tây-ban-nha vậy.

Sau khi Tây-ban-nha đã chiêm Phi-luật-tân, người các nước nghe tin đồn náo nức muốn cướp mồi. Ngay khi ấy có một người Tàu là Lý-mă Bôn-qué ở Phúc-kiến, vốn là một cử nhân kiệt-hiệt trong bọn hải-khẩu ở Nam-hải bảo các dè dảng rằng: « Một khoảng đất rộng ở ngay cạnh nách nước minh, mà chúng mình không ai dè ý đến, dè cho những lũ ở phương xa đến chiêm lấy một cách rất dễ dàng, chẳng là khó dại lầm du? Ta phải cướp lấy cùng nhau hợp môt nước mới, tha hồ mà xung-vương, xung-dâ, chẳng hơ là cùi loanh quanh ở trong nước, hòng cướp nhau từc thước đất mà chém giết lẫn nhau, thực là bếp hôi quá ». Rồi lý họp tập được một đội

63 chiến thuyền, hai ngàn hai quân hai ngàn lục quân, 1500 con gáy và ngọt vạn phu phen thép thuyền, kéo thẳng xuống phía Nam, tiến vào cửa bờ Mă-si-liết. Viên phó-tướng của Lý đem hai ngàn quân lên bộ, đánh nhau với quân Tây-ban-nha, vây thành hơn một tháng giờ, không bá được. Lý đem thêm quân hợp đánh, thì lúc ấy tướng Tây-ban-nha là Nhango-Ba nghe tin cũng từ miến bắc đem quân lại cứu. Hai bên đánh nhau kinh liệt hơn năm ngày, viên phó-tướng tử trận, nung thẩy Lý cảng rút về. Sau đó, chính-phủ Hòa-lan, cũng phải quân đến, Trịnh-thanh-Công ở Đầu-loan cũng đem đại đội chiến thuyền đến đánh, nhưng đều bị thua bõ về cả.

Tây-ban-nha đã thống trị Phi-luật-tân, muốn giữ vững thế lực, đối với nhân dân bản-dịa dùng hết cách ràng buộc rất chặt chẽ. Nhưng cách áp lực ấy đã ngầm ngâm gác nên mới động lụy thời thường lại phát ra. Năm 1822, dân đảo Mô-nhông-lun, khởi lên cuộc đê kháng rất kịch liệt. Chính-phủ Tây-ban-nha đã đàn áp, được yên, nhưng từ đó cái tự-tướng tự do độc lập như đã in sâu vào tâm não dân Phi, dời lúc, lại từ nhum, lên một phong trào rầm böng-bột, khi ở đảo nọ, khi ở đảo kia, yêu cầu được tự-trị, nhiều lần xảy ra cuộc đại lưu huyết rất hãi hùng ghê gớm. Cho đến hồi tháng 8 năm 1896, toàn thể các đảo Phi-luật-tân hợp sức nỗ lực lên cuộc đại cách-mệnh, công cù A-khuê, nǚ-dò làm chủ-soái, trong nước quân cách-mệnh, khai chiến với quân Tây-ban-nha.

NGÙ-LIỀU

MỚI CÓ BẢN : vong tiêng chuông

• Một cuốn tiểu-thuyết đầu tay của NGỌC-HOÀN.

• Một cuốn sách gỗ, đầu gường cửa lối cũ thanh-niên nam nữ.

• Một luồng gió mới trong rừng tần-thuyết Việt-nam hiện đại.

Sách dày, ngoài 200 trang, in trên giấy hồn-tốt, khổ 12,5 x 18,5. Bìa 2 màu của họa-sĩ Bình, giá đặc biệt 2p00. Mua lẻ xin trả tiền trước bằng mandat hoặc tem (cò) thêm cước phí; không gửi Phi-hòm giao ngan. Tho từ xin dè cho ông

Ng. văn-TROY, giám đốc nhà xuất-bản SÁNG, 46 quai Clémereau Hanoi

Dối với cuộc phản kháng lần này, Chính-phủ Tây-ban-nha biết dùng vũ lực không công hiệu, liền khai dời phương châm, cung dàn Phi-thỏa hiệp, chịu sửa đổi chính sách, hứa cho dân Phi được hưởng nhiều quyền lợi.

Cuộc thỏa hiệp dở tạm yên, A-khuê vù-dò tránh sang Hương-cảng, không ngờ một tay đại kinh địch đã đến ngay bên cạnh, lầm le cuộc cướp mồi của Tây-ban-nha. Đã vậy, mà Tây-ban-nha lại tự sinh nội biến, các điều hứa của dân Phi, chưa thực hành được một vải, đã ra ý muốn lật trái cù, Việc phụ ước ấy, làm cho dân Phi nỗi lòng công phản lại di-dòn A-khuê vù-dò và nỗi cuộc cách-mệnh lần thứ hai. Được dịp dông tay vào, người Mỹ chẳng chịu bỏ lỡ, liền ra sức giúp dân Phi đánh đuổi Tây-ban-nha. Cuộc cách-mệnh lần này được thành công, chju cái ách dân buộc của Tây-ban-nha hoa ba trăm năm, tới lúc ấy mới dâng đặt ra được. Ngày mồng 1 tháng 8 năm 1898, chính phủ Phi-luật-tân mới tuyên cáo thành lập cù A-khuê vù-dò làm tổng-thống. Nhưng than ôi! cửa trước, vừa duỗi còng đi, cửa sau lại đưa gói đến ngay: khi ấy người cày công giúp đỡ, mỗi việc mỗi lần khó khăn rồi lát mặt mà cướp lấy liền. Rồi lại từ đó cho tới năm 1943, cuộc đại chiến tranh Đông-Á nỗi böng lén người Phi mới lại tái-tý, cái ách dân, buộc thứ hai của người Mỹ.

Tuân lê quốc tê

(Tiếp theo trang 2)

Về phần Hoa-kỳ thi có tin lồng-thống Roosevelt lại đồng ý với nhà độc tài đó hơn và có tin ở Nữu-ước nói một ông nghị trong thương nghị viện đã đề nghị với chính phủ xin đặt 48 xứ trong nước thành những xứ có địa vị có thè cù ra mồi nước một đại biếu ngoại giao. Như vậy thi sau này trong hội-nghị hòa bình Hoa-kỳ cũng sẽ có thè có 48 đại biếu ra ban việc và bỏ phiếu đối với 16 đại biếu của Nga.

GIA MUA BÁO

	Mỗi năm	6 tháng	3 tháng
Bắc-kỳ, Trung-kỳ	18\$00	9\$50	5\$00
Nam-kỳ, Cao-men, Ai-lao	20,00	10,00	5,00
Ngoài quốc và Cộng-sả	40,00	20,00	10,00
Mua báo phải trả tiền trước mandat xin dz:			
TRUNG-BẮC CHỦ NHẬT, HANOI			

ĐÃ CÓ BẢN:

Không-từ học-thuyết

QUYỀN NHẤT — tua của sv Lé-BEPHAM QUÝNH

Bản thường	4p50
Bản Blanc art	8p00
Bản blanc Moyasse	10p00
Bản lichen	6p00
Bản vàng oréane	12p00
Bản impériale d'annam	5p00
Mua một cuốn sweater-phim thêm 0p50 không giới hạn hơn giao usau. Thu mandat dz:	
M. LÊ-VĂN-HÓE giám đốc (ƯOC HỘI TƯ-U-XA 16 bis Rue Tiêm Tsin Hanoi — Tonkin	

Tủ sách « TÂN VĂN HÓA »

ĐÃ CÓ BẢN

Lý Thường Kiệt

Bắc-phat — giá 2\$00

Một phương pháp nghiên cứu danh-nhân lịch sử khác hẳn các phương pháp nghiên cứu từ trước đến giờ ở xe ta

SẮP CÓ BẢN

KINH THẾ HỌC

Phò-thong
của NGUYỄN HÀI ÂU

HÀN - THҮEN, 71 Tiên Tsin Hanoi

MỚI PHÁT HÀNH

PHONG LƯU ĐÔNG RUỘNG

của TOÀN ÁNH

■ Một tập khảo cứu rất phong phú về các phong tục và lối sống tao-nhà của ta ở các vùng quê xú Bắc :

■ Hát quan-hợp, thời cơm-thị, nem pháo v.v...

■ Về tên của bao nhiêu vẻ đẹp hồn-tan của đất nước.

Gia. 2p50,

Nhà xuất-bản ANH HOA

69 Phố Hàng Than — Hanoi

Tổng-phát-hành trong-tài-có Đóng-pháp
Nhà-sách MINH-DỨC — Jules Piquet, Thái-binh



ĐỒ CƠ-THUẬT KIỀU NHẬT, GỘNG TRÚC

LÓP LỤA hàng thường 10\$75

LÓP LỤA hàng luxe 14,75

LÓP SATIN hàng thường 18,75

LÓP SATIN hàng luxe 20,75

LE LOUVRE 70^{er} Jules Ferry Hanoi

Dù

NGÓC BẦU, NGAT MŪI, SỐT
NÓNG, BẦU MÌNH NÊN DÙNG!

Thổi nhiệt tản ĐẠI-QUANG

Hà nhện ký hiệu (bướm bướm) mới khai năm
22, phố hàng Ngang Hanoi -- Tel. 808

Dầu Nhị - Thiên

Trị bách bệnh nhất thần hiệu. Mỗi vỏ 0\$40

NHỊ-THIÊN-BƯỜNG DƯỢC-PHÒNG

26, phố hàng Buồm, Hanoi - Téléphone 849

BÚT MÁY : HAWAIIAN

Có máy điện khỏe thêm tên "

Giá 16\$00 thêm 0p50 cước recommandé.

Ôi xa giri,nửa tiền trước,còn giri crt.

MAI LINH 60 Cầu Đất Haiphong

NÊN HÚT THUỐC LÀ

BASTOS

NGON, THƠM

Giá 0\$19

CÁC GIA-BÌNH NÊN DÙNG THUỐC:

BAU DA DẠY

HO GÀ

ĐIỀU - NGUYỄN

Tổng-cục : 125 Hàng Bông, Hanoi

Đại - lý khắp cõi Đông - pháp

TRONG VĂN PHÒNG TỦ BÀO

PACIFIQUE

MỤC VIÊN

đã chiếm một địa vị quan trọng vi
TỐT - TIỆN - RẺ

HỘI TÀI CÁC HÀNG SÁCH

Bán buôn : Atelier Pacificus — 94 M^e Foch, Vinh

RĂNG TRẮNG KHỎI SÂU THƠM NIỆNG

vì dùng :

thuốc đánh răng

GLYCERINA

TỰ-LAI HUYẾT - TRUNG-BƯỚU

Chuyên trị Nam, Phụ, Lão, Án thiếu máu
giày cầm, xanh bàng, vàng dầu, chéng
mặt, ánh thần bại hao kén ăn, kém ngủ
dùng được thuốc này thấy biến hiệu
nay. Vỏ to giá 5p.00 Vỏ nhỏ giá 3p.00.

Bán tại hiệu thuốc : THÁI - CÒ

N^o: 5 HÀNG BẮC HANOI, khắp các nơi: đâu có đại lý

Giày Phúc-Mỹ

284, Rue du Galon
Hanoi



Kính mời các ngài, các bà các cô cùng các em họ
hãy dùng giày, dép, quần áo thời, các đồ bằng da của
tiệm giày Phúc-Mỹ, cam đoan được vừa ý. Có catalogue
kinh điển. Bán buôn bán lẻ khắp mọi nơi

4 món thuốc bồ của nam, phụ, lão,
áu do nhà thuốc BỨC-PHÒNG, 45
phố Phúc-kiến Hanoi phát hành

THUỐC BỒ BỘ BỨC-PHÒNG p60

THUỐC BỒ THẬN BỨC-PHÒNG p50

THUỐC MỀU-KINH BỒ HUYẾT p70

THUỐC BỒ TỲ TIỂU CAM 2p50

BÁN BUÔN, BÁN LẺ BỒ THUỐC SỐNG
THUỐC BÀO - CHÉ VÀ CÁC THỦ SẢN

autorisé publication créée antérieurement à la
loi du 13 Décembre 1941

Édition hebdomadaire du Trung-Bắc-Tây-Vân

Imprimé chez Trung-Bắc-Tây-Vân

36, Boulevard Haussmann — Hanoi

Tirage . . . exemplaires

Certifié exact l'insertion

L'ADMINISTRATEUR GERANT TRUNG-BẮC-TÂY-VÂN

VNUONG