

Chu-nhat

NGUYEN DOANH TUNG CHU TRUONG

Hojo
1948
N2 A29500

Cai The-hin, mot ngay dan Xuan

Tuân-lê Quốc-tê

Trong lúc dân Việt Nam ta đang bình tĩnh ở miền Nghiêm-đán và thường xuyên thi thoả các mặt trận Áo-châu và Á đông đã diễn ra những trận kịch chiến giữa quân đồng-minh và quân Tru-

Tại miền Nam Ý, quân Anh, Mỹ đã thu được mìn thắng này mà vẫn quanh quẩn ở vùng Cassino, chưa thể nào chọc thủng được mìn trấn quân Đức ở miền đó. Ví thế mà hôm 22 Janvier năm 1944 quân Anh, Mỹ đã phát động đại-binh đỗ bộ ở miền bờ bắc Italy-Ý phía Nam tinh-thanh La mă ở khoảng giữa hồ Neutino và cửa sông Tibre, con sông chảy qua * Kinh Cảnh bắt-diết ». Trước khi đổ bộ, phi-quân đồng-minh đã đánh phá kinh-biệt. Trụ quỹ của đỗ bộ có một hạm đội gồm 3 hàng rào mìn măt 5 thiết-giáp hạm là 43 tàu-duy-hạm và nhiều tàu-chở quân lính và nhau pô-cô của đồng-minh. Theo tin cuối cùng thì đỗ bộ tại trong miền đó đang có róng được kinh-rất-kịch liết giữa quân Đức và những trung-sinh Anh, Mỹ báo tin đã chiếm được quân đỗ Bellano, hải-cảng Anzio và trường bay Little di trấn Phia Nam do hai lô-quán thứ 5 của và thứ 8 của Anh vẫn không thay đổi mấy

Ở miền trấn Đông Á, có lẽ đại-lần-công mua đóng cửa Hồng-quân vẫn tiếp tục Hiện nay trang tẩm diêm cuộc hành-binh lại dài lên pháo Bắc ở miền Nam Leningrad trong khoảng giữa vịnh Phần-lan và hồ Ilmen. Hồng-quân tiến đánh rất kịch liết trong khu này nên quân Đức phải rút lui. Tin Nga báo đã lấy được Gatchina Tosno cùng Novo-Lusino trên đường xe lửa Leningrad — Volkovo cách Lén-ngrad về phía đông-nam đỗ 55 cây số.

Trong quân Bach-Nga, Hồng-quân đã vượt qua sông Visna Trái lại ở mặt trận Nam-Nga, quân Đức lại phản-công kinh liết ở khu Vinhtsa. Quân Đức đã tiến vào mặt trận Nga làm cho bên địch bị thiệt hại lớn. Trong khu này Nga đã mất 203 chiến-xa và 102 đạn-bắc.

Trong miền Đông Á quân Anh đang tiến đánh ở biên giới Diên-điện để ngăn-dội quân quắc già Ấn-dô của ông Chandra Bose. Anh đem quân mồi mò & lóy Phi ra tiền-tiến côn-quán áu châl đê ở phía sau và sợ các đạo quân này lại hợp lực với đội quân quắc già Ấn và giờ lại đánh người Anh.

Phi-quân đồng mìn vẫn hoạt động ở miền Nouvelle Guinée ntâi lờ ở Rabaul trong hai ngày 22 và 23 Janvier, phi-quân đồng-minh đến đánh Rabaul 250 lần, trong số 530 phi cơ có 300-mìn có tới 250 chiếc bị phi cơ và các bộ đội cao xa Nhât-hạ được.

Ở Đông-kinh, trong buổi khai-nacs của mìhi-viên Nhật, thủ-tướng Đông-Diễn đã đọc diễn-văn nói đến linh-hình chiến-tranh trong việc Đông-Á Nga; nói trong thời kỳ quyết-sĩ của cuộc chiến tranh này, quân-Người sẽ tận-tâm để thực hiện cái-mục đích chiến-tranh một cách nhauh chóng. Trong hai năm chiến-tranh vừa qua, quân đội Nhật vẫn chiến đấu một cách anh-dũng theo một chiến lược khôn-khéo. Trận phản-công của quân đội càng ngây-càng kinh-liết thêm-narung họ đã bị thiệt hại rất-lớn. Bên dưới cay có nhauh chiến-cụ và tấn-công vào các đường hàng-hải của Nhật. Trước tình thế nghiêm trọng đó, quân đội Nhật đã đánh cho bến-bến bị thiệt hại lớn nhất là các vùng quần đảo Solomons, quần đảo Gilbert và cả ở trên đất Trung-hoa. Thủ-tướng Nhật nói lực-lượng chiến đấu của Nhật đã quá gấp đôi so với năm ngoái nhâi; là vè việc chế-tạo phi-cơ. Ngày nay nó chỉ may-ma. Ngày sẽ trả thù đêng-dâng những vụ ném bom xuâng c.c khen thưởng dân-cáu phi-quân Aah Mỹ làm cho nhiều kẻ xung-dẫn vò iộ bị thiệt-mạng hoặc bị thương.

Răm tháng giêng, hơn hết cả các ngày từ đầu năm đến giờ đã tu họp ở các dèn chúa miếu mạo Bắc kỵ rất nhiều người di lê cầu-tài-cầu-phúc, cầu-duyên. Họ mong cho tương-lai tốt-dep. Chưa hết, họ còn lấy thê xin-âm-dương, xem-bói, xem-tưởng, xem-tử-vi, xem-dò, xem-lá-trầu, xem-ráu để tìm-biết tương-lai nứa.

Thực ra, ta có thể biết-tưởng-lai được hay không?

SỐ F.B.C.N, ĐẶC BIỆT

KHOA HỌC

VỚI THUẬT TIỀN TRI

sẽ trả lời các bạn câu hỏi đó và sẽ đem cho các bạn thấy tất cả những ý-kien, suy-nghiem của Đông, Tây vè việc này. Các bạn sẽ thấy những lời tiên-trí từ năm 1944 đến 2001 và thế giới, xét theo loi

TOÁN PHÁP HOẶC NHIÊN
một khoa học tiên-trí tần-diệu và cũng có thể đoán-trúng những việc sẽ xảy ra ở mày-nay nâm-sắp-dến.

TUẦN-LỄ ĐÔNG-DƯƠNG

Bà Toàn-quyền Decoux tạ-thê trong một nạn ô-lô

T. B. C. N. giáp-thân vừa-in xong thì một tin buồn đưa đến: Sáng ngày 6 Décembre, bà Toàn-quyền Jean Decoux di xe ô-tô từ Saigon lên Dalat, trên chí có một mình bà ngồi và do một người tài-xế đánh xe.

Đến một nơi cõi-cách Dalat 14 cây số thì thấy phía đêng-trên mặt có một chiếc ô-tô chờ-thứ từ Dalat đang sầm-sầm chạy-lai.

Hai xe đâm-phai nhau. Decoux phu-nhân bị thương nặng, tuy vậy phu-nhân còn có thể vè-tới được Dalat. Người tài-xế chí bị thương-saòng. Tuy các nhân viên ở bệnh viện Dalat hết-sức cứu-chữa, Decoux phu-nhân cũng không-thể qua-khỏi được. Ngày 24 từ trần và tang-le đã-cử hành ngày 7 Janvier.

Không-kip chia-huân trong số Tết, chúng-tôi mượn máy-giòng trong số báo này kinh-vieng hương-hồn Decoux phu-nhân và chia-huân với quan Toàn-quyền.

— Quan Toàn-quyền đã ký giấy-gia-nhà-hộ-sinh cho được sah-sé cõi-thi-binh nghiệp của những người làm-ngoè-núi hoặc bị đóng-cửa nhà-hộ-sinh trong một thời-hạn, ít nhất là 3 tháng và nhiều-nhất là 8 tháng.

Khi tái-pham, sự-triển-phát tăng-gấp-đôi. Khi bị-phát-tang-không-không, nó-nhà-hộ-sinh tu-phai-thuộc-dưới quyền-kiem-sát của ông Giám-đốc-sô Y-le với-miinh doanh nghiệp. Tại các-tỉnh, việc kiem-sat các-nhà-hộ-sinh tu-thuộc quyền-ông-chánh-y-t- trong-tinh, tại các-thành-phố thuộc quyền-ông-thầy-thuộc-phòng Y-sinh.

Nhưng-nhà-hộ-sinh-não-bị-áu-nặng hoặc bị-áu-lâm-đ-nhợc nhau-éch-có-thể-bị-cấm-làm-nghề-hộ-sinh và bị-thu-bằng-cáp.

Nhưng-nhà-hộ-sinh-não-pham-tội-vì-nghề-nghiep, vì-khiêm-không-chuc-vu-hoặc-không

chỉ-có-3-chuyen-trong-mỗi-tuần-lẽ-vào-những-ngày-có-các-chuyen-xe-khởi-hành-phu-trên-nay.

Còn-các-buon-hieu-mỗi-tuần-lẽ-sẽ-chở-từ-Hanoi-vào-Saigon-vào-ngày-thứ-hai-và-đến-Saigon-vào-ngày-thứ-ba.

— Ông-giam-dốc-Kinh-tổ Đông-Dương, đã ra lệnh-bắt-ruột-eae-hàng-bản-các-tu-vài-kè-sau-day, bắt-cù-là-hàng-nhập-cảng-hay-sản-xuat-đ-trong-xu, đều-phai-thuộc-quyền-kiem-sat-của-chinh-phu. Các-nhà-buôn-lại-còn-phai-khai-khoa-sự-manh-hiện-có, bắt-cù-nhiều-hay-lit.

Các-thu-hang-ay-là:

Về-toàn-hàng-hàng-classique-và-fantaisie, vải-toan-to-day, vải-coton-rayenne, vải-cotton-ramie, vải-cotton-jute, vải-toan-jute, vải-rayonne-classique, vải-lụa-classique, chàm-bông, chàm-bông-kapok, chàm-khau-để-các-bàng, chàm-dù-các-hàng.

— Theo-nghị-dịnh-mỗi-kỳ, các-ông-huyện-lưu-vào-ngach-tri-huyen-hanh-chinh-và-tu-phap, đều-dược-huong-số-luong-phu-cáp-200-dòng-gọi-là-phu-cáp-sản-sứ-lẽ-phuc. Khoản-phu-cáp-này-banh-ý-gia-xu-Bắc-kỳ-chu.

— Theo-nghị-dịnh-quan-Toàn-quyền, tại-những-hàng-deanh-nghiep-bi-song, công-người, làm-công-nghiep-khang-xin-phép-quá-24 giờ-và-nếu-không-có-bang-có-sắc-dâng-dù-nghị-lên-hay-chứng-dân-bi-oct-là-bỗ-zô.

— Theo-nghị-dịnh-quan-Toàn-quyền-ký-ngày-9-Janvier-1944, từ-nay-sẽ-muốn-dùng-những-vật-hàng-cõi-quan-hệ-dân-tu-hoạt-dâng-của-các-xưởng

kỹ-nghệ có tính cách cần thiết, thi phải xin phép chính-phủ trước.

Khi có nghị-dịnh, định rõ việc hanh chế này thi trong hạn 8 ngày, ai tàng-trữ một số vật liệu quá số sô-định, phải lập tức làm tờ khai với sô Mô, sau rồ số mìn trại và trả về vào việc gì, cũng là đã tiêu-thụ vật-liệu ấy bao nhiêu trong 6 tháng vừa qua.

Vật-liệu đâ có giấy phép tօa là đâ dùng, vầy ai tàng-trữ mà lại không dùng thì sẽ bị sô Mô thu hồi giấy phép. Cả những người dùng vật liệu trái với ý nói trong giấy xin phép cũng phải thu hồi giấy phép ấy, mà còn phải trừng-phạt là khắc nua. Những người muốn bán hay dùng vật-liệu hanh-chế chưa xin phép hay chưa được phép, hay vật-liệu đâ bị thu giấy phép rồi cũng phải xin phép trước sô Mô.

Theo nghị định ngày 19 Janvier 1944 của quan Toàn quyền kề từ ngày 1er Janvier 1944, những đâ cầm tại nhà Van bão Manoi, phải gánh lãi hàng tháng theo thè lê sau đây :

Tu 0p 50 đến 100p, mỗi tháng phải chịu lãi 1,50 phần 100 (1 phần ruồi).

Tu 100p, trè 16n, mỗi tháng phải chịu lãi 2 phần 100 (2 phần).

Ban trung ương quyền Anh & Bắc-kỳ tuyên bố kết quả cuộc tranh chúa và dịch quyền Anh Bắc-kỳ năm 1943 1944 như sau này :

Hàng papiera: Pham-ngoc-Hà, Hàng monches: H'ang-phân, Hàng coqs: Pauauti-Vincent, Hàng pimies: Đô Bang, Hàng Légers; Hàng nghĩa Đường Hàng mì moyens: Volet Joseph, Hàng moyens: Schwarz Mak, Hàng lourds: Korlewski francois.

Sách mới

Trung-Bắc Chu-Nhật vừa nhận được hai cuốn sách mới sau đây:

VĂNG BỐNG MỘT THỜI cùa NGUYỄN TUẤN soạn do nhà xuất bản THỜI - ĐẠI 214 hàng Bông Hanoi ấn hành. Sách dày 272 trang có phòm và minh họa cùa họa sĩ Nguen-Dô-Cung. Giá bán 50.00.

CON BUỒNG MỘT CỦA THANH NIÊN, VŨ NGỌC PHAN soạn, do nhà xuất bản HÀ-NỘI ấn-hành, dày 168 trang, giá 2p.20.

Xin cảm ơn các nhà xuất-bản và giới thiệu cùng các bạn hai cuốn sách nêu trên.

Sách mới:

BÓA HOÀ THẦN	2500
BUCH NGÀ PHỤC HÂN	2, 80
TIỂU SƠN VƯƠNG	2, 00
ĐỘI MẶT HUYỀN	1, 80
NHÀ TRỊNH THẨM HUỐC	1, 20
LÊ NHƯ HỒ	0, 80
PHƯƠNG PHÁP HỌC ÂM NHẠC NAM-KÝ	6, 00

ANH HÙNG RỒM

một chuyện phỏng tè ngô nghいま, lý-thù cùa HY SINH trong sách già-dinh bao Quốc-gia ; mỗi cuộn lẻ ra một số giá 0p25.

EDITIONS BẢO-NGỌC

67 NEYRET HANOI - TEL: 786
Giờ làm việc. - Sáng 8 giờ đến 11 giờ
Chiều 14 giờ đến 17 giờ
Các ngày Lễ và Chủ-Nhật nghỉ.

SÁCH THƯỢC BỀ PHÒNG VÀ CHỮA CHỨNG THƯỢNG HÀN

Một luận đâ đáo !
Các bệnh nguy hiểm phát ra phần nhiều bởi «Thượng-hàn». Sách này chẳng những chuyên chữa và để phòng Thượng-hàn còn đề xét đến các các bệnh nguy hiểm khác. Giá 8s. Ai muốn để phòng cho khái mắc Thượng-hàn, ai muốn tự chữa hoặc trả mìn danh sự mìn mua ngay kéo lại hét-tách-in giấy tẩy.

Ở xâ gởi mìn thêm : ercote. Theo mandat đâ cho nhà xuất bản :

THÁT-NAM THU-QUÁN
n° 19, phố Hàng Biếu, Hanoi

+ AI MUÔN BIẾT +

Các thư thuốc và các cao, diều tri, đồ các chứng bệnh nam, phòm, lão, ứu theo hiat khoa y học, và bài chđ Đông Tây, hay hiat mìn những sách thuốc cùa do ông bà Lê-vân-Phân, y-sĩ và bào chđ sr, tốt nghiệp trường Cao - đẳng y-học, chuyên khoa về thuốc Nam Bắc, đã soạn và dịch ra Quốc-ngô. Sách nêu vâ chửa bệnh phổi, da dày thận, tim, bệnh hoa liêu v. v., sách vân dòn, nbi khoa đêu giá 15 1.4. Thu từ mìn sách hoặc hiat về thuốc men chữa bệnh xin đâ.

Monsieur et Madame le LÉ-VÂN-PHÂN
Médecin civil et pharmacien
N° 18, rue Ba-vi Son-tây - Tonkin

MÌA NGÃI HỎA HẤP.

Giá Sp. cũa Pâym văn Bé-Nh. Ngày cách đep nhất. Mùa cùa mìn thuốc tinh thần. Còn rất ít.

BỐN XEM :

Ngã ba

cùa BÂM-PHÊM-TB. Vô krich hay nhất của krich si đâ làm sót mìn đia luân thanh-niêm kíh đeng & Thanb-Ngül
DÂNG VƯƠNG CÁC

vâ VƯƠNG HAT. Một trong năm tập cùa vân, có bình châa Tần Hồi, có bão châu bâudjuk Au và hiai sách nôn cùa.

NAH XÔU-U-BAN :

« LUÔM U-U VÀNG »
Giám đốc: M. HÀ-VÂN THỰC
49, rue Tientzien - Hanoi

Chí nhánh
Nam - Ký và Trung-Ký
Phòng thuốc

CHỮA PHỐI

(15 Radoux Hanoi TEL: 1630)
Tổng phát hành: 163 Lagrandière
SAIGON

HUẾ - Nam - Hải, 147 Paul Bert

Cao ho lao 1sp chữa các bệnh lao ca tring ở phổi. Trị lao thành được áp, ngàn ngà các bệnh lao sáp phổi. Sinh phế mạc cao 2p. chữa các bệnh phổi có vết thương và vát đen. Sát phết 2p. nhuận phổi và sát trung phổi. Các thuốc bô-phát kiêm hố thận 1650 và nguy trù lao 1p đều rất hợp bệnh. Có nhiều sách thuốc chữa phổi và sách bì thư nói về bệnh lao biến không. Hồi sin ở đồng cúc và các nô chí nhánh.

Mùa xuân không phải bao giờ cũng là ba tháng đầu năm

Người Đông-Á hay nói cho đúng, các dân tộc theo Âm-lịch tíc là lịch cũ-cú vào tuân trang, thường cho ba tháng đầu năm : giêng hai, ba là mìn xuân.

Người ta mệnh danh tháng này giêng là tháng Mạnh-xuân nghĩa là tháng đầu mìn xuân ; tháng hai là Trọng-xuân nghĩa là tháng giữa mìn Xuân ; tháng ba là tháng Quí-xuân nghĩa là tháng cuối mìn Xuân.

Còn người Âu-Mỹ dùng Dương-lịch tức là lịch cũ-cú vào ay vận-chuyen cùa mặt trời, thi thường cho ba tháng Mars, Avril, Mai là mìn xuân. Bắt cứ thời tiết sóy-muộn thế nô, hế cứ thời tiết những tháng đó thi tiện thị là mìn xuân. Yên tri như thế, thành ra nhiều khi tiết mìn xuân thực tế không hợp và trái hẳn với tiết mìn xuân của trời.

Người Đông-Á cũng như người Âu-Mỹ đã nghiệm rằng tiết mìn xuân ấm-áp đâ chịu nhất trong các mìn. Thế mà có khi tháng giêng tháng hai hay tháng Mars,

tháng Avril, tháng Mai trời nóng bức cháy mìn, hoặc rét muối chết cùa như những câu ngạn ngữ này đã chứng thực :

Rét tháng ba, bâ già chết rét,
Nắng tháng ba, chó già lè

lè.

Sở dĩ có sự mâu-thuẫn đâ trong thời tiết, là vì người ta muốn tiện việc chia các tháng các mìn trong năm, không cũ-cú vào thời tiết như các nhà thiên-văn học va các nhà soạn lịch.

Theo nhà thiên-văn Âu-Mỹ, thi mìn xuân không chia ba tháng (90 ngày) như ta thường hiểu : tinh trung-binhh, mìn xuân dài đê 92 ngày 20 giờ 59 phút. Mùa xuân không bắt đầu từ tháng Mars mồi măm, mà bắt đầu từ ngày mặt trời đi tới chỗ đường quí-dạo (hay hoàng-dạo, éclipique) và đường xích-dạo (equateur) giao nhau. Hay nói một cách khác, mìn xuân bắt đầu từ ngày thái-duong-tinh (mặt trời) đi vào cung-dộ cùa sao Mẫu-duong-tinh

(Bélier) và Khi nào thái-dương-tinh ra khỏi cung độ của sao Song-Nữ (Gémeaux) thì hết mùa xuân. Tính như thế, thì mùa xuân thường bắt đầu từ ngày 21 Mars và tới hết ngày 21 Juin mỗi năm thi kết. Khi bắt đầu mùa xuân thi ngày đậm dài bằng nhau. Ngày bắt đầu của nó, người ta thường gọi là ngày xuân-phân (équinoxe de printemps). Rồi từ đó trở đi, ngày càng dài thêm cho mài khi sang mùa hè, tức là ngày hè-kết (solstice d'été). Như vậy, mùa xuân Áo-Mỹ theo thời-tiết, là khoảng thời-gian thường từ 21 Mars (xuân-phân) tới 21 juin (hè-chí).

Mùa Xuân theo thời-tiết Đông-á, khác thế nhưng cũng không phải hẳn là ba tháng đầu năm. Mùa Xuân Đông-á bắt đầu từ ngày Lập-Xuân cho tới ngày Lập-Hè, sáu tháng của xuân Áo-Mỹ non hai tháng trời.

Bối-kiến âm-lịch với dương-lịch, thì ngày lập-xuân thường nhầm vào ngày 4 hay ngày 5 février mỗi năm. Vào Lập-hè thường nhầm vào ngày 6 hay 7 mai mỗi năm, bắt luận năm nay cũng vậy. Các nhà làm lịch cần cứ theo thiên-vani và thời-tiết, không theo sự chia thi-giờ để xác định các mùa, nên thường hấy có năm mùa Xuân bắt đầu từ tháng Giêng năm trước, tức là không có ngày lập-xuân, có năm lại có tới hai mùa xuân: một mùa xuân bắt đầu từ ngày lập xuân vào đầu năm và một mùa xuân bắt đầu từ ngày lập-xuân vào tháng chạp, tức như năm nay, năm Giáp Thân vừa bắt đầu đây. (Đầu năm, ngày lập-xuân nhầm vào ngày 4 hay 5 février 1944, cuối năm ngày lập-xuân nhầm ngày 4 hay ngày 5 février 1945).

Nhân tiện, chúng tôi hiện đọc-giả một bản án định ngày tháng các thi-tiết mà không cần phải xem lịch Tàu:

Mùa xuân	
Lập-Xuân	4 hay 5 février
Vũ-Huỷ	19 hay 20 février
Kinh-trập	5 hay 6 Mars
Xuân-phân	21 hay 22 Mars
Thanh-minh	5 hay 6 Avril
Cát-vũ	20 hay 21 Avril

Mùa hè	
Lập-hè	6 hay 7 Mai
Tiểu-mẫu	21 hay 22 Mai
Mang-chúp	6 hay 7 juin
Hè-obl	21 hay 22 juin
Tiểu-thứ	7 hay 8 juillet
Đại-bù	23 hay 24 juillet

Mùa thu	
Lập-thu	8 hay 9 Août
Xu-đầu	23 hay 24 Août
Bao-lô	8 hay 9 Septembre
Thu-phân	23 hay 24 Septembre
Hàn-lô	8 hay 9 Octobre
Sương-giáng	23 hay 24 Octobre

Mùa đông	
Lập-dông	7 hay 8 Novembre
Tiểu-nuyệt	22 hay 23 Novembre
Đại-nuyệt	7 hay 8 Décembre
Đông-chí	22 hay 23 Décembre
Tiểu-hán	6 hay 7 janvier
Đại-hán	20 hay 21 janvier

Hai mươi bốn tiết ở trên, người Tàu gọi là 24 khí. Ngày xưa người Tàu chỉ chia thời tiết mỗi năm ra làm 8 tiết gọi là Bát-liết, này:

Lập - xuân, — Lập - hè, — Lập - thu, — Lập - đông, — Xuân-phân, — Thu-phân, — Hè-chí, — Đông-chí.

LÊ VĂN-HӨE

Tủ sách quý

Trinh thám	
GIỚI NÚI (của Ngọc Cầm)	1p20
TỊNH TRƯỜNG (của Lê-van-Huyền)	1p30
MỘT THUYẾT TÍNH 15 NĂM VỀ TRƯỜNG-SỰ LÊN THÌ HÀNG	1p20
CHIM THÉO GIÓNG NƯỚC (của Ta-huân-Thiên)	0p70
QUỐC NGOẠI (của Rô-Dzénh)	3p và 5p

Những sách trên đây đã được hoan nghênh nhiệt-lit. Mua ngay, kéo lại hết cả
NHA IN Á-CHÂU XUẤT BẢN 17 EMILE NOLLY HANOI TEL. 1200

Công giáo

THANH NIÊN TRƯỚC VĂN HÓA	
PHẨM của Ngọc Văn-Ty	2p50
BÃ G HI MẤT CỦA NGỌC VĂN TY	1p00
ĐỒ GIÁ BEO KINH BEV (của Trần-van-Qui)	2p00
MÔN NỘI KÝ KHÓI (của Ngọc Cầm)	1p00
NGƯỜI THIỀU NỘI KÝ ĐI của Ngọc Cầm	1p20

của nhiều thứ sách hồi catalogue

Dòi người sống được bao lâu ?

Một hôm, Mạnh-lòn Dương hỏi Dương-tử (tức Dương-Chu, học trò Lão-tử, đồng thời với Khổng-tử):

— Thưa thầy, có người rất quý sự sống và yêu thân minh, đề cầu cho bất-tử có được không?

— Chẳng có lý nào không chết! Dương-tử trả lời:

— Nhưng cầu cho sống lâu được không?

— Càng chẳng có lý nào sống lâu. Mà cầu lấy sống lâu làm gì?

Mạnh-lòn Dương lắc lầm lả:

— Nếu thế thì con người ta cầu lấy mau chết còn hơn là sống lâu? Lẩn mình ra trước gươm dao, hay là nhảy quách vào nước sôi lửa nóng, hẳn được loại nguyên?

Dương-tử lắc đầu:

— Ấy thế là nhà người chưa giác-ngộ về lẽ sống chết. Bởi ta sống được tới đâu, ta cứ việc vui vẻ chịu đựng tới đó, tìm cách làm cho cuộc đời thỏa-mản, rồi thân-nhiên đợi chết. Lúc chờ đến nơi, bắt cứ thế nào, ta cũng cát bình tĩnh chịu lấy, cho tới nhảm-mái thi thoái. Cái sống không thể trường-tồn, cái chết không có gì đáng sợ, hì tất cầu dâng lạy là chính đời mình tiền-thiền không tốt, ngày đau mai ốm, sút khố kém người, như thế thi cách hồn kề tên không được mười phần chắc chắn. Bằng không thì nó chỉ tổ số tuỗi của ta — theo lời những người đã thí-nghiệm — dù chẳng đáng thật, cũng không sai nhau.

Quá vậy thi vẫn-de iô-tien di-truyen đối với con cháu thật là trọng-yếu. Nếu số tuổi trung-bình của tò-tiền không quá vòng tròn ngoài 50, thi mình không thể mong chờ được bay tám mươi. Một người có sự ký ức ông bà sống đến thế bát tuần, nếu bần-bàn chẳng có gì già bất-trắc, quyết nhiên không phải chết non.

Ông nhà y-học bên tay đã làm số thống-kê

được tám chục lần vui tết chào xuân, không phải là nhiều. Cố-hánh đã thanh-hó « Nhân sinh thất thập cõi lai hụ » Nói gì di tội chán 100, ngweri ta đã điều-trá trong số 10, vanh ngweri, họa lâm mới thấy có một.

Binh-như người Tàu có cách lấy số tuổi của ông bà cha mẹ để phòng đoán-tho mệnh con cháu.

Bại-khai thế này: lấy số tuỗi cha mẹ cộng với số tuỗi của tò-phụ, tò-mẫu, và của ông cụ tòng, bà cụ tòng, được bao nhiêu đêm trú di 6, lấy hai con số cuối làm tuỗi phòng đoán của con cháu. Vì dù ông cụ tòng họ được 65 tuỗi, bà cụ tòng mất năm 57; tò-phụ qua-vãng hồi 58 tuỗi, tò-mẫu 61; đến cha thi-máu lúo 59 tuổi, mẹ qua đời năm 62; tòng-cộng là 362, trừ di 6, hai số cuối ở số thành là tuỗi định-chứng của ta, nghĩa là ta có thể sống ngọt-sắc chục.

Không hiểu người ta hàng-cứ thế nào mà đặt ra cách đoán tuỗi ấy, có-nhiên chỉ là định-chứng vay-thời, không thể dùng như hai vél hai hì bón-dâu. Giả như hai đời trước mình có ông hoặc cụ bà có một cát gi-ý-ngeru khiến phải lai-thé huy-hệu đón-té-lâm-hay là chính đời mình tiền-thiền không tốt, ngày đau mai ốm, sút khố kém người, như thế thi cách hồn kề tên không được mười phần chắc chắn. Bằng không thì nó chỉ tổ số tuỗi của ta — theo lời những người đã thí-nghiệm — dù chẳng đáng thật, cũng không sai nhau.

Quá vậy thi vẫn-de iô-tien di-truyen đối với con cháu thật là trọng-yếu. Nếu số tuổi trung-bình của tò-tiền không quá vòng tròn ngoài 50, thi mình không thể mong chờ được bay tám mươi. Một người có sự ký ức ông bà sống đến thế bát tuần, nếu bần-bàn chẳng có gì già bất-trắc, quyết nhiên không phải chết non.

Ông nhà y-học bên tay đã làm số thống-kê

số tuổi thọ yêu của loài người, tính ra trong 10 vạn người chỉ có 1 người sống đến 100 năm. Cái tuổi 64, 65, chỉ là mức trung bình của người ta, không phải khó khăn để tới, cho nên trong số 10.000 thảy có 5.000 người rong ruổi trên đường đời đến khoảng ấy mới chịu dừng bước. Nói gi 50 tuổi có thể chiếm ba phần tư, nghĩa là trong số 1 vạn có đến 7.500 người tu, nghĩa là nửa thế kỷ. Trái lại, cái tuổi 75, 77, ngoài vòng «co-hi» thì hóa phần chỉ có một, tức là trong số 10.000, may mắn mà được 2.500 người sống đến bảy ấy.

Ở đời khoa-học mê mang này, vật-chất dục-vọng dành ngã con người ta, và giữa đường đời cũng lầm, nhưng phương-pháp bảo sinh-trị bệnh tốn kém không vira, shon nên thọ-mệnh phô-thông có thể kéo đến 60 năm phần nhiều, chẳng phải sự lạ. Duy có lẽ quan hệ vi-hoàn-cảnh, cùng các thứ biến-cố bất ngờ, khiến nên lầm người không được đến sáu chục lần đón xuân vui tết, đã phải từ giã thế-gian.

Sinh-mạng của các giống động-vật trên địa-cầu, kể cả loài người trong đó, khởi từ sinh-dục, chót đến tử-vong, mà sinh-dục tức thị tử-vong bắt đầu, chỉ là một hiện-tượng tự-nhiên trong vũ-trụ.

Mỗi loài, tuổi thọ đều có giới-hạn. Con gà sống được 3 năm tới 5 năm. Con chó lão lâm là 20 năm. Con ngựa, trung bình lão lâm là 20 năm. Con rùa, trung bình lão lâm là 20 năm. Con rùa có thể mười lăm năm với ngựa, tuổi con rùa có thể mươi lăm năm hơn. Thọ-mệnh giống nhau, mỗi tuần lẻ của nó bằng một năm của ta. Con rùa con nhặng sống 6 tháng, bắt quá nhau ta trái qua 24 giờ đồng hồ. Lại có nhiều sinh-vật, để ra chòc lát rồi chết, cũng là một đời. Nhìn-loại chúng ta, theo nhà y-học nghiên-cứu, thọ-mệnh quân-bình từ 50 đến 80 tuổi, trong

đó còn có sự quan-hệ bởi-di-truyền của tinh-phú và hoàn-cảnh hậu-hiện xen vào nữa.. khiến ta có thể di-tới bát-tuần hay chỉ đến nửa thế-kỷ là hết.

Nhiều người-kinh nghiệm nói rằng có một điều trọng yếu mà chúng ta không có cách gì làm chủ lấy mình được, ấy là ván-dè tuổi thọ cha mẹ quan-hệ với ta. Số tuổi cha mẹ đối với họ mệnh bản thân ta có phần trọng yếu bức-hiết hơn là tinh-phú tinh-mẫu. Ma trong hai người cha mẹ, số tuổi bà mẹ đối với họ-mệnh ta lại quan-hệ hơn.

Lại có người nói các cụ sống lâu nhờ vì ăn uống thanh-dạm, kiêng cữ hút thuốc uống rượu. Nhưng người ta đã điều tra thì phần nhiều các cụ tám chín chục tuổi vẫn thích nhục-thức và uống rượu như nước, dù biết hại健康 ấy không có ảnh-hưởng đến họ-mệnh bao nhiêu. Duy có điều này thì quả thật: người sống lâu, có tinh-tinh ôn hòa rất ít lo nghĩ, đó là phương-thuộc Ich-tho hay hồn-cả. Người ta nêu lên một chút là giận giữ, lo-lắng, cho đến mất cả ăn ngủ, ấy là tự mình-làm hại họ-mệnh mình vậy.

Cứ vui sống mà không ngại chết Dương-tử bảo người đời như thế mới là biết dưỡng-sinh.

BAO TRINH NHAT

TRUNG VĂN PHÒNG TÙ BẠO
PACIFIQUE
MỤC VIỆN
dã chiếm một địa vị quan trọng vi
TỐT — TIỀN — RẺ
HỘI TẠI CÁC HÀNG SÁCH
tua buôn : Atelier Pacifique — 84 Rue Foch, Vinh

Nhân mùa xuân rộn vội đều sinh nở, ta thử xét xem có thực loài người có óc sáng-tạo chẳng?

Ngày nguyên-dán năm nay lại chính là ngày lập xuân. Với tết nguyên-dán, mùa xuân đã tới với biếng bao hi vọng cho người và muôn vật. Trong thấy cảnh vạn vật này nở dưới giờ xuân dâm ám ai không phải chưa hi vọng về chuỗi ba trăm sáu mươi nhâm ngây sắp qua. Đối với người Đông phương, mùa xuân là mùa bắt đầu cho mọi sự tốt lành trong một năm, mùa xuân đánh dấu cho sự sinh sản của người và muôn loài. Cứ mỗi lần xuân trở lại, người ta như thấy có đủ lực lượng để làm cho sự truyền-hồng và gống nòi được tiếp tục, người ta lại nhớ đến ngày sinh nhật, đến ngày minh mài oa oa tiếng khóc đê chào đời. Vì vậy mà ngày tết nguyên-dán của mình và mọi phương diện có thể sánh với ngày lễ Giáng-sinh (Noël) của những người theo đạo Gia-tô. Sự sinh sản là cái bão dâm dốc nhất và trung-lai của sự truyền thống và của giống nòi. Ngay những người cõi sơ đã biết thế. Vì thế, người thương-cõi trong thời kỳ còn ăn lồng ở lồ, còn dùng đá để đẽo các khí-dụng, đã biết thờ thần giáp cho sự sinh sản dồi dào (écotonde). Mục đích các nền văn-minh về đời thương-cõi là làm tăng thêm sự sinh sản: tăng sự sinh sản của giống vật để cho các nhà săn bắn khôi-chết đổi, tăng sự sinh sản của người để cho giống nòi được vinh-viễn. Trong những hang đá của người thương-cõi tìm thấy trong giày núi Pyrénées bên Pháp, người ta thấy các di tích về sự thờ cúng đó: hoặc một cặp đê bằng đất do tay một người thợ nặn để làm tiền-biểu cho sự giao-cần, hoặc một bức tượng nhỏ bằng đá, bằng ngà, bằng rồng, bụng dưới to để hình dung sự sinh dục dồi dào. Trong cuộc chiến đấu gay go để sống còn vinh-viễn giữa một thế giới hung-hỗn, ra những việc bất ngờ, từ tiền ta và đời sau thương-cõi thường dùng đến những phép quí thuật, thường tin vào những sức mạnh siêu-nhân. Đó cũng là một lối tự-nhiên không có gì là. Không có những đêng siêu-nhân phả

tri thi trong cuộc chiến đấu hàng ngày, sức người khô-lòng địch lại với sức của tạo vật.

Nhìn qua bể ngoài thì loài người hình như rải bát nhược, nết em so sánh với giống vật khác. Người dã không có lồng để che chòi nóng rét, không có nanh vuốt để vệ lại không thể chạy nhanh để tránh thoát sự nguy hiểm. Cũng như các giống ăn thịt, loài người cũng sống bằng thịt nhưng lại không có răng sắc để xé thịt. Chán người nấm ngón, không có móng vuốt sặc-c匡 khác gì chân của giống-điếc, khái hay là chân của tò-tiên của giống-điếc, khái hay là chân của tò-tiên của giống-điếc.

Xung quanh người ta, các giống vật đều có thói quen với hoàn-cảnh và cách sinh sống của chúng. Mỗi giống có một đặc-sắc riêng của giới-phú cho dù kiêm ăn và chêng-chọi với mọi sự khó-khăn trong đời. Rèng loài người từ xưa nay vẫn trơ trọi không có gì để đối phó với đời.

Đối với người ta, sự tiến-hóa và hình thức lại theo một con đường khác hẳn là đối với các giống vật. Sự tiến-hóa của người ta đều thu-thập cả vào bộ óc. Vì sự mồ-mang dồn dập, cái đầu người ta đã trở nên một khối tròn và đã làm thay đổi cả sự thẳng-bằng của thân-thể. Vì có cái đầu đó mà người ta phải di-thẳng trên hai chân chứ không đi bốn chân như các giống vật. Mắt người cũng do đó mà ngắn lại, nhưng bắp thịt ở hòn rồng trong gióng-họng là gióng-vật gần-nhất để giữ-chặt khó-é như trong một cái kiu. Rèng ở người thi các hắp-ibit đó, không thể ngắn-trở sự mồ-mang của khó-é. Bộ óc của người cũng ngày-càng lớn để làm cho cả tinh-kinh-hệ thêm rỗi-rác và phiền-phê. Đồng thời, sự thay đổi về xác-cá-các bộ-phận khác trong thân-thể người đều đang hồn-hồn. Người dã không cần có vây như cá để bơi trong nước, không có cánh như chim để bay lượn trên không và không cần móng vuốt để tự-vệ. Mười ngón tay của người ta tuy từ xưa không thay đổi nhưng đã giúp-nhiều cho ta trong sự tiến-hóa và trong các cuộc chinh

SÁCH MỚI

NHẠC - SĨ TÂY PHƯƠNG

chủ E. D. ÁI-MÝ — giá 1p.0
Tiết - sáu MOZART, BEETHOVEN, SCHUMANN, WAGNER
nhưng vị thầy nhạc-sĩ phương Tây đã sáng tác ra những
điển-dẫn bắt-dứt. Một ít dài-xát rất nhiều hành-vi, in
trong cho ta nghe-nghỉ về ý nghĩa của đời người

NGHIN LÉ MỘT ĐİM

QUYỀN SÁU Giá 2p.50 — Bản-dịch đầy đủ và
cẩn-kĩ như nguyên-văn của TRẦN VĂN LÃI

NHÀ XUẤT - BẢN «TÂN - VIỆT» 20 LAMBLOT
HANOI

Đà có bán :

TRIẾT HỌC DESCARTES	4p50
SIÊU HÌNH HỌC	5p00
PHẬT GIÁO TRIẾT HỌC	3p50
TRIẾT HỌC EINSTEIN	2p30
HỌC THUYẾT FREUD	2p10
THI HAO TAGORE	4p80
VÀNG SAO	2p60
TRIẾT LÝ VŨ-TRU và NHANH-	
SINH	2p30

số tuổi thọ yêu của loài người, tính ra trong 10 vạn người chỉ có 1 người thọ đến 100 năm. Cái tuổi 64, 65, chỉ là mức trung của người ta, không phải khé khăn di trú, cho nên trong số 10.000 thay có 5.000 người rong ruổi trên đường đời đến khoảng ấy mới chịu dừng bước. Nói gì 50 tuổi có thể chiếm ba phần tư, nghĩa là trong số 1 vạn có đến 7.500 người thọ nửa thế kỷ. Trái lại, cái tuổi 75, 77, ngoài vòng "co-hi" thì bona phần chỉ có một, tức là trong số 10.000, may lắm mới được 2.500 người sống đến bực ấy.

Ở đời khoa-học mò mang này, vật-chất dục-vọng dánchez ngã con người ta ở giữa đường đời cung lâm, nhưng phương-pháp bảo sinh trừ bệnh ẩn tối không vừa, cho nên tho-mệnh phô-thông có thể kéo đến 60 năm phần nhiều, chẳng phải sự lạ. Duy có lẽ quan hệ vi hoàn-cảnh, cùng các thứ biến-cố bất ngờ, khiến nên lâm người không được đến sáu chục lần đón xuân vui tết, đã phải từ giã thế-gian.

Sinh-mạng của các giống động-vật trên địa-cầu, kể cả loài người trong đó, khỏi từ sinh-dục, chót đến tử-vong mà sinh-dục tíc thi tử-vong bắt đầu, chỉ là một hiện-tượng tự-nhiên trong vũ-trụ.

Mỗi loài, tuổi thọ đều có giới-hạn. Con gà sống được 3 năm tới 5 năm. Con chó lâu lăm là 20 năm. Con ngựa, trung bình độ 30 tuổi.

Sánh với ngựa, tuổi con ria có thể mười lăm tuổi hơn. Tho-mệnh giống chuột, mỗi tuần lứa của nó bằng một năm của ta. Con ruồi con nhặng sống 6 tháng, bắt quá như ta trải qua 24 giờ đồng hồ. Lại có nhiều sinh-vật, để存活 lát rồi chết, cũng là một đời. Nhìn-nại chúng ta, theo nhà y-học nghiên-cứu, tho-mệnh quân-binh từ 50 đến 80 tuổi, trong

đó còn có sự quan-hệ bởi di-truyền của tò-phụ và hoàn-cảnh hàn-hiệu xen vào nữa, khiến ta có thể di trú bát tuần hay chỉ đến nửa thế-kỷ là hết.

Nhiều người kinh nghiệm nói rằng có một điều trọng yếu mà tự chúng ta không có cách gì làm chủ lấy minh được, ấy là vẫn-dẽ-tuổi thọ cha mẹ quan-hệ với ta. Số tuổi cha mẹ đối với họ mệnh bản thân ta có phân trọng yếu bức-liết hơn là tò-phụ lão-mẫu. Mà trong hai người cha mẹ, số tuổi bà mẹ đối với họ-mệnh ta lại quan-hệ hơn.

Lại có người nói các cụ sống lâu nhờ vì ăn uống thanh-dạm, kiêng-cữ hút thuốc uống rượu. Nhưng người ta đã điều-trà thi phần nhiều các cụ tâm-chín-chục tuổi vẫn thích nhục-thực và uống rượu như nước, dù biết hai khoản ấy không có ảnh-hưởng đến tho-mệnh bao nhiêu. Duy có điều này thi quả thật: người sống lâu, có tình-tinh ôn hòa rất ít lo nghĩ, đó là phương-thuộc ích-thọ hay hơn cả. Người ta nếu hơi một chút là giận giữ lo lắng, cho đến mất cả ăn ngủ, ấy là tự mình làm hại tho-mệnh mình vậy.

Cứ vui sống mà không ngại chết Dương-tử bảo người đời như thế mới là biết dưỡng-sinh.

BÀO TRINH NHẤT



SÁCH MỚI

NHẠC-SĨ TÂY PHƯƠNG

Giá 1p⁰
Tiền - nô MOZART, BEETHOVEN, SCHUMANN, WAGNER
những vị thày nhạc-sĩ phương Tây đã sáng tạo ra những
diện-danh bất-diệt. Một ít dát-xu rất nhiều hành-vi, tri-
tuong cho ta ngẫm nghĩ về ý nghĩa của đời người.

NGHÌN LỄ MỘT ĐÊM
QUYEN SÁU giá 2p⁰⁰ - Bản-dịch đầy đủ và
cần-khoa nguyên-văn của TRẦN VĂN LÃI
NHÀ XUẤT-BẢN «TÂN - VIỆT» 2⁰ LAMBLOT
HANOI

Đà có bán:

TRIẾT HỌC DESCARTES	4p50
SIÊU HÌNH HỌC	5p00
PHẬT GIÁO TRIẾT HỌC	3p50
TRIẾT HỌC EINSTEIN	2p30
HỌC THUYẾT FREUD	2p20
THI HAO TAGORE	4p80
VÀNG SAO	2,60
TRIẾT LÝ VŨ-TRU và NHAN-	
SINH	2p30

Nhân mùa xuân vạn vật đều sinh nở, ta thử xét xem có thực loài người có óc sáng-tạo chẳng?

Ngày nguyên-dán năm nay lại chính là ngày lập xuân. Với tôi nguyên-dán, mùa xuân, đã tới với hi vọng bao hi vọng cho người và mòn vật. Trong thấy cảnh vạn vật này nó dưới giờ xuân đậm ấm ai không phải chửa chan hi vọng về chửa ba trăm sáu mươi nhăm ngày sắp qua. Đối với người Đông phuong, mùa xuân là mùa bắt đầu cho mọi sự tốt lành trong một năm, mùa xuân đánh dấu cho sự sinh sản của người và muôn loài. Cứ mỗi lần xuân trở lại, người ta như thấy có dù lực lượng để làm cho sự truyền-hống và giống nòi được tiếp tục, người ta lại nhớ ngày sinh nhật, đến ngày sinh nhật os oa tiếng khác để chào đời. Vì vậy mà ngày Tết nguyên-dán của mình và một phương diện có thể sánh với ngày lễ Giáng-sinh (Noël) của những người theo đạo Gia-tô. Sự sinh sản là cái bão đầm đặc nhất về lượng lai của sự truyền thống và các giống nòi. Ngày những người cõi sơ đã biết thế. Vì thế, người thương-cô trong thời kỳ còn ăn lòng ở lỗ, còn dùng đá để đeo các khí-dụng, đã biết thờ thần giáp cho sự sinh sản đổi dào (fécondité). Mục đích các nền văn-minh vĩ đại thường-cô là làm tăng thêm sự sinh sản: tăng sự sinh sản của giống vật để cho các nhà sản-hàn khởi-động, tăng sự sinh sản của người để cho giống nòi được vinh-viễn. Trong những hang-dá của người thương-cô tìm thấy trong giày núi Pyrénées bên Pháp, người ta thấy các di-tích về sự thờ cúng đó: hoặc một cặp đê bằng đất do tay một người thợ nặn lén để làm tiêu biêu cho sự giao-cửu, hoặc một bức tượng nhỏ bằng đá, bằng ngà, bằng rồng, bụng dưới to để hình dung sự sinh dục dồi dào. Trong cuộc chiến đấu gay go để sống còn vinh-viễn giữa một thế giới hướng-sắp ra những việc bất-ngo, là tiễn ta về đời thương-cô thường dùng đến những phép quí thuật, thường tin vào những ác, mạnh siêu-nhân. Đó cũng là một lối u-nhien không có gila. Không có những dâng-siêu-nhân phù

tri-thi trong cuộc chiến đấu hàng ngày, sức người khô-lòng-dịch-lại với sức của tạo vật.

Nhìn qua bể ngoài thi loài người hình-như-rất-bạc-nhuộm, ném dem so sánh với giống vật khác. Người đã không có lông dê che chở nóng-rát, không có nanh vuốt dê tu vê lại không thể chạy nhanh để tránh thoát sự nguy hiểm. Cũng như các giống ăn-thịt, loài người cũng sống bằng thịt nhưng lại không có răng-sắt để xé thịt. Chán người nấm-nên, không có móng vuốt sắc-chứng khác gì chân của giống-điếc, khai bay là chân các tò-tiên của giống-lửa-agnus.

Xung quanh người ta, các giống vật đều có thể-queen với hoài-cảnh và cách sống của chúng. Mỗi giống có một đặc-sắc riêng của giới-phú để để kiểm-đu và chống-chọi với mọi sự khó-khăn trong đời. Rèng-loại người từ xưa đến nay vẫn tro tro không có gì để phó với đời.

Bối với người ta, sự tiến-hóa và hình-thức lại theo một con đường khác hẳn là đối với các giống vật. Sự tiến-hóa của người ta đều thu-thập cả vào bộ-óc. Vì sự mồ-mang dồn-dẫn, cái đầu người ta đã trở nên một khối-tròn và đã làm thay đổi cả sự thẳng-bằng của thây-thở. Vì có cái đầu đó mà người ta phải di chuyển trên hai chân chứ không đi bốn chân như các giống vật. Mái người cũng do đó mà ngắn-lại, nhưng bắp-thịt ở hàm-răng-trong giỗ-khì là giống vật gần-ti nhất đã giữ-chết khói-ó như trong một cái kim. Riêng-ở người thi các bắp-thịt đó, không-thể ngắn-trở sự mồ-mang của khói-ó. Bộ-óc của người càng-càng-lớn đã làm cho cả thân-kinh-hệ thêm-rồi-rác và phiền-phức. Đồng-thời, sự thay đổi về-ết cá-các-bộ-phận khác trong thân-thể người đều-dùng-hầu-là. Người đã không cần-có vây như cá để bơi trong nước, không có cánh như chim để bay lượn-trên không và không cần-móng vuốt để tu-vé. Mười ngón-tay của người ta tuy từ-xua không-thể dồn-khung-dâng giúp-nhiều cho ta trong sự tiến-hóa và trong các cuộc chinh

phue trai qua may nghin nam nay. Loi nguoi da tranh duoc khoi bi-huy hoai va loi duoc trinh do mo mang nhu ngay nay la nhieu o chi phan dan rat manh liet.

Sat dan cuoc tieu hoa cua mot gieng vat biet suy ngi, u uoi co so doi phai dung bo oc moi co ma nhan cuoc doi nhu mot bai chien-truong. Hoi do, the-gioi trong con mat nguoi co so rat nhieu hep, o trong giao-hea mot khu den thoi o quanh tap leu minh o. Phai trai qua biet ba-thi-ky, loai nguoi moi me rong pham vi chien-dau qua minh ra khao vui-ru nhu ngay nay. Muon chinh-phuc ca the-gioi do, ngay o luc dan nguoi ta da tim duoc hai phuong-tien rat tot: do la leva va khi-cu. Hai thi do da mo dan cho cac su sango tao cua loai nguoi ve sau.

Thay ra thi nguoi ta da khong sang tau duoc lura va khi-cu nhung chi tim duoc cach loi dung ha-thu do vao cong vien minh. Tu tung sang tao da di truoc va dinh ro up thuy hanh ve chuyen mon. Muon lam bai chie trong the-gioi va xay dung lan-lan nenh mot uen van-minh, truoc hoi loai nguoi phai pha hoai, pha hoai cai doi cua gieng vat da ngan tro minh hoac rat can thieth cho minh. Thoi tu tu do bat dan mot cuoc chien-dau doi voi va cuong, khong bao gio ngung. Trong cuoc chien-dau do, loai nguoi cang ngay cang khon khao them. Loai nguoi gay dan dan su trong rong quanh minh. Cac loai vat thuong doi chob o va bien khoi khu nguoi o. Vi the nguoi ta phai mot lan nua to den su doi. Luc do nguoi ta bat dau de y den dat cat, chat het rung ram va gieng nhung cay doi de kiem do au nuoi minh. Vi de, ghe canh nong da tro nen mot khoa hoc.

Trong so hon, nguoi co so da gap mot kinh thoi la lon nhung co tinh cach tan-dong. Den luc phai doi pho voi cac nguoi dong-les thi lai khac hau. Vi den mot ngay kin chinh nguoi dong loai lai tim cach hei nuan. Nutung nguoi do cung thong minh va co du khai gioi nhu nhau nen cuoc chien-dau lai chung gay go hon. Nguoi doi voi nguoi su qui quy: chua do. Phai dung den nhung khai gioi tot hon! Loai nguoi phai chot ra nhung khai gioi sac non cac khai gioi bang da va xuong lan dau. Tim tot trong dat va dung den luan, nguoi ta bat dau lgi dung cac loai kim la thu ma sao nay ho

sử dụng ve tram nghin, việc va tren do se xay dung nen ca mot nenh van minh. Chien-tranh tro nen mot khoa hoc.

Chien-tranh va canh-nong da dua nguoi ta den su sango chot re cac co khil.

Nguoi doi nay, moi kai quay dan nhin loi thoi gian da qua tu lue cac nguoi co so tren trai phai doi pho mot minh goi lgo vat co thoi tu hao ve con duong da qua. Va moi khai phan quanh minh, loai nguoi cung co the hao dien la da lam thay doi duoc qui dat. Nguoi ta da duong nenh duoc mot lao-hoa theo y minh, mot lao-hoa voi thung dong lua-xanh tuoi, rung nbo do 6i nhu mot khau vuon deon. Ca den các rung ru cung doi khac va cung duoc to chuc co thuy tur. Hang rao khai hau cung khong ngan odoi nguoi ta nua. Giai dong lua mi da lan den tan gan bac eye. Cho nao nguoi co the song doeo la cau thu ngu cac moc duoc. Ke nong phu doi van minh nay da dem cau thu ngu coe do di khai the-gioi va da co the lap nenh nhung hang rao de che chot nang ret cho cac cay do. O xu nong cung nhu o xu lanh, nguoi ta da dan den khai khau dat dai de day cay va luy cac lam san.

Ngay o vung xich-dao, nguoi ta cung dot pha rung de lap nen nhung don dien cao su mien mong. Nguoi ta lai biет chon loc cae cac thu cay coi de cho vien cay cay gieng giot duoy loi hon. Cau den cac gieng vat trong rung, nguoi ta cung co the nuoi duoc va dung vao cac rung vien. Treo troi, duoi be, loai nguoi da di khap va da chinh-phuc duoc vun vat de dung vao vien ich loi cho minh.

Bien thi-ky phat-minh ra may-moc

Nguoi doi hiem chon loc, biет sang tau tu hong van nam nay, con ve vien phat-minh ra may-moc thi moi do hon tram nam nay. Thoi-ky hon moi tram nam gan day, ta co the coi la thoi-ky tien-bo nhanh chong nhat. Thoi-ky do nguoi ta van goi la thoi-ky co khil.

May-moc ngay nay khong phai la thu khil co dung de tiep cho chan tay nguoi ta. May-moc da thay dan duoc chan tay, con lam hon ca nhung ban tay khao nhiet cua nguoi ta va den nay, thi lau noi nhung cong vien ma hang nghin, van tay khong lam duoc.

Nao la may da xay dung cac thanh pho; may dia mo, may mo duong su, ngan song ngoi; may da duot muon nha loai loi; may ven tai de thay lira ngua; may bay tren gioi nhung khac loai chien; may da giet nguoi, da tan phu. Suc nhung co-khi thien-tan co the phai huy duoc ca cong cuoc mot thi-bo. Gia may-moc da dan mot trinh-de khac cao den noi co the lam ngay k ham cho nguoi va mang-lai mot dat nay.

Nguoi ta da co the dung may da di tham him dia-cua o khap cac noi, den tan trong tim quai dat. Nguoi ta da co the dung may da them him dia bao sau hong tam, chin ngan thieu tay; de khai khau, co phu nguyen lai duoc dat va roi dia co the thoat khai quai dat la noi da tro nen qua chet hop cho khao hoc mo mang. Nguoi ta da dung may thay mat da nhin len cac vi tinh tu va nguoi ta da tuong luong den vien phat minh ra mot thu may chia dan duong loi khai dia ma nghien cuu ca tang gioi o tren vang khong khi bac hoc qua dat. Noi toan loi, nguoi ta da chinh-phuc duoc hau hau moi su, chia tru co mot dia ma nguoi ta dan nay van chua biet ro: cai cot - yon dia xung.

Tu xua den nay, loai nguoi van mo luong den mot muc dich ioi cao. Do la biet ro duoc nguoi goi va nhung cai bi quyet cuoc doi. Nguoi ta van co gang de di toi muc dich do, nhung da bao lanh van hoan toan that bei. Dau nguoi ta tien cong cach gi hang triet hoc, khao-hoc, lich-su, doi song van la mot su bi mot hoan toan, ma chua co cach gi giat quyet duoc. Nguoi ta da bao duoc loi chot lam thay doi su song, lam cho doi song hoi suc gian di va de co thoi phan chet va hop cuoc bang canh-hoa

hoc de tao nua nhung phan la khong trong than thoi. Nhung con vien lam chua cac phan tu do tro nen hoat-dong thi khong the nao dat duoc muc dich. Ban be, nguoi ta co the phai hoai doi nguoi va su song mot cach khong khon gian. Nhung dung xet nguoi ma lao nen su song thi dan dang den knox hoc gi chung cua thoi ky.

Ket luon

Nguoi ta van noi nguoi doi co de sang tao. Dieu do co dung su thec chung? Hay la nguoi ta chi co the hien hoa duoc hoac thay doi, duoc nhung dieu da co van? Lop nguoi roi dia co the thang noi tao vao hieu chung chi la mot phan ti lieu cua mot khai day, phai ma thoi?

Truoc ap song, nguoi doi bay gio, o the ky nai muoi nay, cung chi tuy minh khong hon gi nguoi co so may ti. Nguoi ta ngay nay sung nhu ve doi thuong co coi co the truyen gieng tu doi nay sang doi khac nhung chua the nao tim ra duoc phuong-phap tao nhanh mot sinh-vat hoac tim binh ngay duoc nai chet de sinh ra sinh voi, gai nhung gi. Truoc van di song, nguoi ta van bat lye nhu hang ngan, van nhau va truoc.

Va phuong dien do, nguoi doi phai cong nhien la chua tien be.

Va the o doi co nhung co hoac ngi ai ngay vao su tien-hoa cua loai nguoi va aien van minh ma nguoi ta da cho la dan mot trinh do khai cao.

Nguoi ta cang mạnh, cang thông-thai va huynh-bi hao-nhieu thi lai cang phai canh-dong, mo mang khi dung truoc ap song nhan cau van voi, khi man-xanh den giap sau hinh-xa cho man-hon.

HONG-LAM thiet

Nhung tac pham quy:

BA CO-BAN:

HON QUOC (tieu-thuyet cua Nguyen-

Khac-Mao. Ban quy 409

ng. Ban thuong 1950 (chi co 60 cuon).

CO-THE-KY

(tieu-thuyet cua Nguyen-Mien)

1950, Ban quy 409

ng. Ban thuong 1950 (chi co 70 cuon).

BANG HI

LONG CHA

Ma-mien-thuyet-chu-nuoc

doi-Nguyen-Khanh-Minh-day-hon-voi-song

VONG TIENG CHUONG

Ma-mien-thuyet-chu-nuoc

doi-Nguyen-Khanh-Minh-day-hon-voi-song

Nhung-tu-tu-vung-cao-nuoc-ve-tien-giau

Mot-huong-gio-mot-trong-tung-tien-thoai

Tieng-giam-hien-dai

Cô Di

h về dồn nhà thi đã
a giờ chiều. Chàng
ngòi minh lại di chuyển
đến thê. Tự nhiên
thấy ngưỡng ngưỡng
tâm tưởng như mọi
biết rõ hành vi của

chuyện lối — tuy
chẳng có lối gì —
hồi hán sáu sóc mè
mà và quan sát từng
tuần nhỏ trong già-

di lố vè rồi à? Còn
đâu đẽ?

nhó thông thả dịu dàng
và em Thục di lở rải.
y sang bén bà kỵ
cô Cô Di.

nhí tinh của mẹ làm
yên lòng. Chàng lại
vướng kỹ ngồi nồng

bên ông Thọ vẫn giữ
đem mọi ngày. Ông
là người, ty lạy lớn
mỗi miếng đọc pho
cái.

cho chí đồng rau đồng hành
trong nhà.

Năm nay ông ra thư ký.
Gọi là có chút phản với làng
với nước. Vả sau khi mâu
khó, ông đem cái tài học
của mình ra sửa sang hèn
non bộ, vun sỏi chậu lan,
chậu cúc, nón to cây sỉ,
cây xanh thành hình con
Rồng, con Phượng. Rồi sáng
chè tàu, trwa rượu thuốc,
ông vuốt râu rung đùi ngâm:
Đàn nhát thanh tản chả ngã
trên,

Ngó thời háng tri lầu tam
bối.

Câu «danh lợi bất như
nhân» là phuong trâm của
đời ông. Không bao giờ ông
mở tay vào việc gì. Cả ngày
từ ngày tốt cũng vậy. Ông
nhìn đời bằng con mắt lạnh
nhạt, không có gì đáng kể.
Rồi bê yên lặng. Nhưng
đó là cái yên lặng đậm im
thân mật. Ông Thọ đọc sách,
bà Thọ tẩm trà. Trong khi
đó, trên bàn thờ khôi hương
nghi ngát tỏa lên vấn vút
lý cảnh đào hoa đỗ.

là di xuất hành, kỳ thục
Thanh muôn chốn tránh là
tối và cất bước nước a các người
thân so trong họ. Nhưng
cuộc thù iếp ấy Thanh thấy
đây và già dối, trong đó có
những sự cười sướng sùng
và tia mắt không được thẳng
thắn. Họ săn sóc sức khỏe,
hỏi han công việc làm, và
như nhau trầm ngâm sự
tối đấy. Nhưng mắt họ chầm
chầm nhìn xem tôi nhất
minh ăn mặc những gì. Vâ
óc hoa bông: «Ài vận cái áo
thê thảm, cái quần ekếc bâu
tă, ngô gi? Rồi họ lại cười
cười thân mật hỏi: «Anh
Thanh năm nay bao nhiêu
tuổi rồi nha? Sắp cho bao ăn
cỗ thôi chư? Không hiểu họ
hỏi thế có ý gì khác không?»
Nhưng mỗi lần nghe, Thanh
tưởng rằng họ rủa mình.
Cho nên năm nay chàng
nhất quyết không đi lễ tốt
nữa. Thanh rủ Liêm, Hải,
Hợp, Giảng, xuống dồn Đô
xem bài lợt.

Cánh lợt bài đầu xuân
trong dồn lại tung bung
hiện ra. Những mảnh áo
mền của mấy thêu n主公
ban ngoài lanh vải là những
diêm sáng lượi ở đây. Họ di
lại lung tung trên sân rêu có
dây xác pháo đỏ hồng. Tiếng
chó, tiếng nói riu rít như
chim ca. Thanh thấy rộn
ràng lên những người vui
khỏe lá, có cái gì nhu hoa
nó, chim hót giọng lồng.
Đây mới là nguồn vui chân
chinh và được nâng lên tận
đó.

Kia họ lên Tiên-15, họ vào
trong cung. Ài có cô Hương
nữa. — Cô ban học cũ làng
bến, Thanh vừa thoáng thấy.
Lâu không gặp. Thanh cảm
động là i không. Ngày giờ
Hương nhôn và đẹp hơn
trước nhiều. May mắn toàn
danh bao ra hối, nhưng
Thanh cứ iền khan không
động. Chàng tự nhủ: «Đè
lát nữa, vội già. Rồi chàng
tự xếp đặt một cuộc ván
đáy trong óc rất là lưu loát.

Liêm khẽ đáp vai Thanh
nhảy:

— Cô nào đấy?

Thanh mím cười tự đặc:

— À, bạn học cũ, các anh
không biết.

Ở trong cung ra,
Hương di cõi một
mình. Đến thăm,
nàng bắt gặp Thanh
nhìn trông trộc.
Hương vò dưa tay
vượt máy sợi tóc mai
lòn sỏi trên má, nói
với vào trong:

— Các chị chờ em
một tí nhá. Em ra
hỏi cánh lợt.

Gặp cơ hội Thanh
cũng lên tống bảo
chúng bạn:

— À! di hái lợt
chứ các anh?

Dưới gốc đa bên
về Rồi, Hương béo
khoaka tim cách hái
lợt.

cành lá in xuống thân áo
Hương luồng lồ, run rẩy
mỗi lúc gió qua. Trong cách
sắc nết thơ ấy, Hương đẹp
lên bội phần. Tu nhiên,
Thanh thấy hối hập quá.
Chàng e dè bước tiến. Nhưng
địp định han này tiều tán
đau mắt. Cuối Hương lên
tiếng tru:

— Anh Thanh di hái lợt
đấy à?

Thanh bàng hoàng cả
người. Như trong giấc mơ,
Thanh khắc lại của Hương
đã hối:

— Cô Hương di hái lợt đấy
à?

Hương mím cười ranh
manh:

— Vâng. Anh hái dùm em

một cành nhé. Sao quá, em
không với tôi.

Cái nguong nghiu ban đầu
đã mất, Thanh mạnh họa:

— Ài lại di hái lợt hộ bac
giờ?

— Được, anh cứ hái dùm
em.

Niệm lời, Thanh thuần
theo trào lên. Saô lúc này
chàng trào cõi vè nhanh nhẹn
và thành thạo thê:

— Cảnh này chứ, có
Hương?

— Không! anh hái cho em
cái cành non non này.

Thanh tăm tắp nói mặt
cúi bông giò:

— Cảnh ấy cao và xa quá,
sợ tôi không với đến nơi!

— Anh cứ nói! Tay anh
đãi thế làm gì chả với được!



Muông mít, và làm râm
Mùi giang dà sau lúa họ,
Không xanh mít. Thành nghệ
như tiếng thi thảm than
thút. Mấy sợi khói ở bờ nón
nhang quẩn quít tản lèn nó
vẫn trùm kín mặt xanh
muối nhưng phảng lặng từ hi
như mặt phẳng. Bên ngoài,
cô khán rõ rệt hơn: « Chợ
văn-Và Bắc-ninh tỉnh. Thủ
Sơn phủ, Phù-Lưu làng. Phù
Lưu xã thị thôn, tảng tai... »

— Bà Thọ nói đến:

— Bà Thẩm.

Tảng tại Cầu Thẩm xú...
Muôn xong, cô đặt đĩa trầu
muồng, cho quai lèn mồi. Một
lần lâu, mới ôn ôn:

— Thủ thò hòn di vắng em,
hòn lòn chay trên án tết với
vợ con hòn.

Mây bà hàng xóm sang xem
cười nở rộn. Một bà hỏi:

— Bà Thọ gọi tên ông Tư
Võ đây à?

— Thưa bà vắng.

— À ! cái cậu con trai ông
ta năm nay không về ăn Tết
nhỉ?

Thành đỡ tội mẹ:

— Thưa bà vắng đây ạ. Cháu
chưa viết thư báo hôm nay
về nhà nha chưa thấy.

Ôi ! Bà lại gọi quả thứ hai.
Lần này bà Thọ lại gọi hồn
còn con cả. Nhưng lần bà
nhắc tên con này với ai bà
vẫn thường bùi ngùi nói:
« Nhì chau bò mót cái đái
trên ; hoặc cái thằng bò
đại ném nó mót tên nón. »

Nó tội khán, cô Di im lặng
một lát. Chiếc giục che hở
rưỡi miếng với một dáng

hở để thương. Cô ôn ôn nói
ngon:

— Ông ang đang hăng việc
quang để cho gọi ông phải
lên ngay. Giả người khác thì
ang chẳng lèng.

Cái giọng bát chiếc trẻ em
khiến thành với Thực vật
cười.

Cô nói bắc đặc người tam
khung bà Thọ :

— Ông bắt đồng dòi đây nèo,
Đó gọi ông lèng, chúng
nó chả chịu ông thì thôi,
chừng nòi lại còn có chỗ.

Bà ngọt ngào dỗ dành như
thê con bà thợ:

— Thủi, để xin hòn. Chúng
nó trẻ người non dạ biết gì.

— Bà gọi hòn tên hòn xem
hòn ở dưới ấy có được sung
sướng không ?

Bà chả phải lo. Ông ở dưới
ấy làng việc quang sướng
sướng là.

— Hòn sung.. sướng thế
còn nghĩ gì dân đê đây ?

— H, n, đê cù nái. Ông dưới
ấy, ông vắng cù nhó đê quá
xá. Lác nào rồi nái là ông
theo đê ngay. Hóng mừng
tặng sáp Ling tháng trước
để đê chợ, ông chán đê, lang
đê xác một cái đê có nhó
không ?

— Thủ hòn thấy đê vất-và
sóm chua, hòn có thương đê
không ?

— Có, ông chả thương đê
công thương vỉ ! Ông vắng đê
đông này phủ nụ kìn cầu
chó đê phèo thi-sai lợt dày.

— Hòn thương đê sao
không ói lại với đê ?

— Cái nòi ông thê hiếu lèng
thê nòi. Lh-ang chúc đê cù

vô vào người ông đê nòi;
« Ông i tháng au Ông i mày cuop
sóng hòn ; Ông nghe anh đê
cù ruột ra mà không lèng đê
duya. »

Nghé đến đây, bà Thị
thần-thức lèn. Bà ôi khéo.

Không khí dân làng vui vẻ
ngày tết đài ra và rõ ngắn
ngắn.

Sợ yên tĩnh lại bị kinh động.
Ông Thọ sẽ nhìn lảng mấy
đát pho sách xuống chén,
đóng dày, thấp hai tay ra xem
lung. Ông lèng thông sang
tay hòn « dân hòn » hòn kia
làm những cái gí mà ôn vậy.
Trước cánh tay ông xem khai
lèn kỵ, ông Thọ nhìn bằng
con mắt lạnh nhạt, thờ v
nhu khi ông xem bà rẽ hàng
đi chợ.

Bỗng có Di quay về phía
ông Thọ, thấp tay vùi tay
vai đê :

— Công chúa tuy công Mỹ
thầy, Thủi bà tội chả con,
Công emus công emus em
của thầy đê. Công chúa tuy
công Mỹ thầy.

Ông Thọ khó chịu, lanh
láng quay trở ra lèng thông
ra hòn, tần ngần ngâm chén
cúi vàng rực rỡ. Ông không
muốn lộ một vú gi trên
tay. Bà Thọ càng gào
tô :

— Ôi ! con ôi ! Con nòi cha
còn mà cha con chàng đê
đặng gi con ôi !

Thành cay mặt gắt :

— Thủi đê ! Ngày tết
ngày nhất khéo gi,

Cô Di cũng đê định :

— Ông xin đê, Minh thấy
vẫn thê mà.

BỘ THẦN TÂN - Y 26 phố Hàng Long, giáp hòn Đầu Nao

• Khu dinh, số 12, tại hòn Đầu Nao; 26, Hàng Long, huyện Minh, giá 1p.50
• Nhà chùa Khuôn hòn Đầu — Phố Đầu 1p.50 — Giang Mai 1p.50

Đoạn cõi lại quay ra bắc
Thanh và Thục :

Cái số anh chàng được
lòng người. Hai em ở lại
thay anh phung đường thủy
để cho tronh anh hiếu. Thời
đó ở lại. Hai em ở lại, anh
về.

Rút lời, cõi Di buông chiếc
quạt của miệng ra. Cõi trở lại
hino lanh như lác thường.
Bà Trợ cũng thời khóc,
nhưng giọng nói vẫn còn run
run đầy nước mắt. Bà hồn
hãy khen dẽ cõi Di nói hay.

Gửi lúc ấy. Từ ứ ngoài
vào. Chàng don đả chào mọi
người. Thành dáng dày vắn
vã :

Sao bây giờ mới về?

Xe chất mảng bận anh ạ.
(Tu hả gọng hỏi nhá). Mắt
bắc già làm gì mà đỏ hoe
như mói, khóc thế anh?

A vừa gọi hồn anh
Phương. Lúc này gọi chủ!

Thầy em ý a anh? Ông
cõi có bảo gì không?

Cứu không sõ nhà, lén
tronh ấy ăn iết.

Tu đưa ách nước lên môi
giúp một nụ cười ranh
manh.

Trong khai sỹ, mãi chàng
đầm đầm nhìn cõi Di, đang
ngồi ngơi. Uống nước xong,
Tu khép nắp ngồi xuống mép
phản. Hai tay chắp vào nhau,
lè phổi hòi bà Thọ:

Cháu muốn gọi hồn cõi
được không bác nhỉ?

Bà Thọ đưa hai ngón tay
lau quát trán trên mép môi
vòng mảng yêu :

Anh thi gọi ghiec gi đấy.
Chi ứng cái chế bắc thời.
thô...

Thưa bác cháu đầu dăm
thứ 4.

Tu quay lại nói với cõi Di:
Tôi muốn gọi hồn một
người tình nhân chết đã ba
năm nay liệu có được không
cõi?

Ông cõi nhớ tên tuổi và shô
shôn cát cõi ta không?

Cõi ạ : Đỗ-thi-Sắc, muối
tâm tuổi chôn ở bờ Con Quả
đầu lang Cầm Thụ.

Vâng, thê thi có thể gọi
được.

Tu đặt tien. Vâ cõi Di lại
làm cái công việc khẩn khuya
rất qua thuộc. Chiếc quạt
vresa kéo xuống đèn miệng
cõi đã oai ra khóc. Tu cát
tiếng huồn rầu hồi :

Sao hồn rưa trong thấy
tôi hồn đã khóc?

Cõi Di gục đầu vào vai Tu
thôn hicut :

Đ. ư lòng lâm anh ơi!
Tu cảm động đưa tay lên
vượt tóc cõi Di an ủi :

Thôi, chẳng qua cái số
chúng minh thi biết làm thế
não!

Cõi Di càng薪水 nở. Giọng
dày nước mắt; cõi kẽ là tinh
thuong, nỗi nhớ sau khi
tám dwong cách biệt. Còn
Tu thì chỉ dành an ủi, vỗ
võng người yêu :

Nin di em. Anh ngheem
khóc, anh càng thêm khè.
Anh chỉ an hận một dien, là
lâm sao ngày trước em ốm
mấy tháng trời, mà mãi đến
lúc gần chết mới cho người
gọi anh. Hay em giận anh?

THÔNG-CHE PÉTAH VÀ HỘI :

Khoa sinh cần phải luyện tên
thần thi cho tráng kiện để
bày giờ đã xác hồn hành,
mai sau dù sao tham dự
tù việc cải tạo quốc gia

Hai tai cõi Di rung động
mạnh. Tróng cõi rã rời như
cây liễu sau trận bão.

Mỗi người đều im lặng
bài ngài thương cảm cho
cuộc tình duyên dang đứt của
đôi trồ. Cõi bà cảm động
qua, thở dài thanh thuyết
và hồn móm nói câu cõi rõ
khô chia buồn với họ. Cõi
Di ngheu ngao :

Không, em cõi dám
giận anh đâu. Lúc em ốm
mấy lần che người gọi anh,
họ đều nói dõi anh đi vắng
xa. Anh ơi! Em chẳng...

Cõi hồn chúa rứt ứ thi Tu
phát lên cười. Chàng bụng
m ộng chạy xuống nhà ung
để mặc cho cõi Di chung
hứng và mọi người chổ mất
kinh ngạc.

Tuy chẳng hiểu vì lẽ gì,
Thanh cũng không ua cái
củ chỉ bức xác ấy.

Chàng chạy theo hỏi :

Tu! Chà cười cãi gi
thó?

Tu ghé sát vào tai nói :

Em làm gì có cô nhâ
tinh nào tên là Sắc. Thế mà
họ khéc nức nở được.

Kõi cũng hành thật!

Rút lời, chàng lịp cười
sang sặc. Thanh thi không
thể nào cười được. Chàng
cho sự đom đóm thông minh
chim ra để riêu cát
người khác, như thà rết là
không nên. Vâ chàng buồn,
râu nghĩ : nai chẳng may
Huong cũng hỏng mắt như
Thu l... biết đâu rằng không
lâm cái ngòi cõi Di này đã
rồi gục vào vai những người
đàn ông khác ranh mảnh
như Tu mà khéo; lè già đổi.
Thanh cay mắt lòn, bầm che
Tu ngực tiếng :

Ô, cõi hồn sống cuối...

KIM LÂN

TRONG TRẬN VIỆT-HOA ĐẠI CHIẾN NĂM KỶ-DẬU (1788)

Quốc chiến-thắng rất
oanh liệt đã ghi lại một
đấu sõ sang chang cho cả
giống nói Việt-Nam trên

lịch-sử lúc là trận đại-chiến giữa vua
Quang-Trung với Tôn-si-Nghi ở gần thành
Thắng-long cuối năm Mậu-thân sang
năm Kỷ-dậu. (1788) Vua Quang-Trung
đã chiến-thắng như thế nào, các bạn đọc
quốc-sử và những bài sõ-truyen đã từng
đang trong báo Trung-Bắc-Chú-Nhật này,
chắc đã hiểu rõ. Sau nữa hàng năm âm
lich cứ đến ngày mồng năm tháng giêng tại
chùa Đồng-quang ấp Thái-hà lại cử-hành
lễ gõi trấn, để kỷ-niệm mấy vạn tử
đã bỏ mình trong trận ấy, như nhắc lại
cho chúa-trong không pha chém giết quân giặc
để báo-vệ non sông. Lại mỗi quán-lệnh ban
ra « Ba quán tiền gấp, tiệc rượu mừng năm
mới của nhân-dân Thắng-long, đang chờ
chàng ta đến cúng hương v. Càng nhì thức
dục, đại-quán di gấp dường, lại không đến
biogn trồ, không dâng mưới ngày dì tới
Thánh-quy-giang. Đến đó mới gặp một đội
tiền-tiễn mây chục quán Tienn, không phải
giao-phong, đền bát sòng được cõi, tra hỏi
cảng rõ sự so-phong của Tôn-si-Nghi. Đại
quán lại tiền gấp, ngày mồng ba tết năm
mới, dâng tiền Hà-hội, cõi họng của thành
Thắng-long. Một đại đội qua Thanh chung
bà hồn trán người, án-ngũ ở đó, thay Nam
quân kèo dân mọi cách không ngó, với vang
bô chay võ Thắng-long phi-bão.

Tu hôm thứ-sáu, một quán-pháp rất nghiêm
ngặt dâng-bô, toàn-thi tuồng-si dâng tuôn
theo. Đì tới dâu, không được quay nhieu
nhân-dân, dù một vật nhỏ nhất cõi dâng
cái tóc cái lõi, nõn cõi phạm sẽ trọng-tri theo
quán-pháp. Ví vậy, Nam quân dì qua nơi
nào, lang nǎo, nhân-dân đều hoan-hé, tè
lòng yêu mến lắm.

Sáng hôm ấy, dâng Hà-hội đang lấp nếp
trong những cuộc chơi xuân, bồng mõ man
ra dâng cõi bén dương cho nam binh mã. Khi
đi lại một đòn đặng khéo mang dù ooc hứ
lame tiếp (trang 23)

Hai truyện ly thủ

Hòn mộng bay theo máy bông mây...

Tử-Thức, người quê ở Môs-châu,
Bồ-vé-trì-huyện đất Tiên-du.
Một chiều gác húi trán tờ-đè,
Đón gió đông về, đong yếm.

Võ-sau-phay phẩy bồng lâm-bắc,
Cố ngã! hương xuân giữ gìn ngài.
Lòng nhung công danh, thong thả bước
Ngoài vòng cuồng là, thủ siêu-đao.

Đường vắng êm êm suông tiếng nhạc
Tai, ho-hu áp rượu đầy bão.
Vui chán có lối đường đi lạc,
Non nước cao như mâm miệng chào!

Đêm có thiên-nữ cười (os-toét),
Công khai chỉ chỗ Khách vui nhộn,
Lòng quan huyện trơ và nhuết,
Xuống ngựa hối vẫn bước bước lẩn.
Đường sạch như người giải chiếc họa,
Hai bên hờ và ngả hương địa.
Một hồi chưởng, tiếng dồn ngàn tiếng,
Lại phổi nai đây có bài chèo.

Từng dồn gặt lịch với gai thành,
Ngò núc dưa nham hối yên anh.
Bục rẽ tung dàn hoa bướm bý,
Len chân họ dồn mến dan dính.

Để gì thành khai nhà (tiếng này):
Hue với lài nhẫn dù một ngày.
Xuôi tót chờ nhau leo bến hò,
Mùa dưa đợi hội khách đang tay.
Đuổi hoa, bao an cưa, luoi thảm,
Đu xuê chung hoa trong Anh hông.
Lòng ta không rượu mà say đắm,
Hoa dẹp khôn ai khéo khéo gióng.

Kết nồng lè khie, đỡ cánh top.
Người nhát lén tuy những cánh hoa
Mà giờ đêm qua và ý đí
Trên thêu để rạng bao văn thư.

Mé hoa chẳng cứ gỉ thi-khách,
Kia bông giải nhân nấp bóng cánh,
Mắt trong ranh biếc nhìn ngày ngắn
Tưng dòa hoa twoi nó nụ tình.

Gó lè có mè duyên phèn minh,
Mà quên tuy ngọt đang vìn cảnh.
Cành hoa vui lặng xe may xuống,
Ta gầy chung hơi mộng chung thành.

Ché biết thương hồn huy sỹ tội
Mà nèn ché lý đí tuôn rơi.
Công khai giặc Công vì cảm iết,
Phải chaceo đến hoa tiếc thả người.
Điều đầu nêu-nết kê ca chán,
Tứ rõ nguyên do bước lui gần.
Ngân nỗi lòn hoa trong tài áo,
Tái không còn mấy vận thơ thần.

Thi thoái, áo gấm dè làm chí,
Cởi phất ra dàn phản bù nài!
Không mém! làm bao thản chàng kóm,
Trời hôm vỏ ngựa läng quay vè.

Chá biết dum, nay có già họ:
Nâm yến dưới mai chúa cõi thần.
Đêm vắng quanh hòn eo bờ bờ,
Khách phong giao mả thương giàn bém?
Ché biết giải-nhìn bồng dì khéo
Trong lòng thi-khách ché yêu thơ,
Cái yến hóng ngực/trong lòng chén,
Bày cảnh trán gian trên cuộn cờ.

Cho nên chi cá, bốn-thờ lồng
Không thể vài trống đán thóc lương.
Hồi ché loi-danh tim huyền mộng,
Hong hồn ẩn trả giờ muôn phuông.

Lại chéo thuyền con, mèo mèo chèo,
Bè dày lung tái, ruợu lung béo,
Lòng dân nín tiếng kim-hanh vàng,
Ông đói Bồng-lai non nước nào...

Trong một sớm của Thần-Phù
Kim sắc mây khoe bức họa đồ,
Lòng cảnh hoa sen bay tự iết,
Ông reo khơi động dạ con đồ,
Ho khuya, xa ánh nước mèo bồ,
Ông đợi nón cao bồng nhập-nhỏ.
Nhận thu yên nan chém ghé bén
Lòn sườn xá lụng đỡ thơ:

Cành thấp trống bong kim-ô
Hoa bồng vui mừng đón khách vέ
Cành suối náo là người húi thuỷ
Quanh nèn cùi cùi gõ bài đồ
Xanh xang ghê mắt cầm bá khúc
Bàng dinh (tùy) tần rêu một vó
Uốn hỏi Võ/lòng chàng dense cá
Lòng đào đâm đù cách dùng mè? (1)

Đong the thêu gót văn-bài
Ông sạch còng danh, tạc bụi đốt
Và nom tên rày lục húm.
Gió tho «Luu, Ngan, nhập thiên
thai»: Cây lén hang tiên, dà sạch duong,
May ôm, cỏ lèng, bụi không vuông.
Khói mè chuyện trước lòng lèng nhẹ;
Còn nỗi nén mơi thỉnh thỉnh rung...

(1) Nam-hải dị nhén – Phan M. Bình.
« Nơi đây uốn hỏi nèm chỗ,
Tím-suối hoa dâu bắt ngát hương...
« Em hóng trời xanh, city là xanh,
« Hàng sầu, sương nặng, đường mộng
mênh...
« Non mây dày phả dâu chim cháo,
Lạch suối reo dồn ấy phách sénh...
« Gát biếc chia ngăn đồng đất là,
« Gây hóng giờ mít tháng ngày xanh...
« Trong hoa uốc có sỉ re rồi?...» (2)
Thái hóng bén đèo cò áo xanh...
Thuở tha bông dâng sê nghênh mịnh
Gái chèo thi-khách phuông xu lại...
– Ông chờ ty lúc chà bình mịnh!
Thoảng thấy con thuyền iết sêng xanh
Và hèo-quang óng ánh nói quanh,
Biết nèng khách quý sang cho động,
Duyên bối thiên nhiên dê hẹn thành.
Xin mời lui gót vó trong động,
Cầm động ở kia lồng, mè tung.
Vách đá rêu cài sanh gót lồng,
Chân di, tuy vịn buée không còng.
Nào phải di trong mè giác mè,
Đường không ánh sáng, không kút ng هو.
Sao nòng di trước di man-thé,
Lồng lồng cùng mè chàng đợi chờ!

Nhung nồi ánh sáng nòng như lọc
Khé lợt qua giồng nước cuội xanh.
Tôi lối gieo quong bao sút ngọt,
Lòng hinh đưa đến một kiều thành.

(2) Dịch theo Tào Đường (Lưu Ngự, Trung Quốc).
Thien).

Giữa khoảng trời cao lộng ánh dương,
 Tay ai bì mật khéo trang hoàng.
 Vang sòn dài-cát thảm ngát đậm hâm,
 Tráng lệ hoa sỉ buồm ngập-ngừng !

 Từ ngóc nhìn lên tím bảng dở,
 Hết hàng tơ liễn thả lê thê,
 Chợ mờ khâm đán trên khung cửa,
 Màn cửa ai cười qua cảnh thù?

 Kìn trông chú đê mới nhà ta
 Giai thời từ đầu đã đến kia,
 Mau mòi theo mây cho rộng đón
 Buồn thầm lục cánh giữa vuôn the.

 Thà vẫn còn dương ago ngãa tình...
 — Thưa đây đã đến động Nhu-Quỳnh !
 Vòng tay, có áo xanh cười nụ,
 Che nửa miệng hoa... rồi lặng thinh.

 Rồi bén sau màn chiec hông xinh,
 Trong hòn hai dây nôa vòng quanh.
 Hoa cười, lá đón, trên cánh tiếng
 Chim khách râm ba giục mồ thành.

 Tiếng ai sang sảng trên lầu bích...
 — Thưa bầm phu-nhân khách tôi rồi !
 Hai bóng xuân trơi đang đón khách...
 — Chủ-nhân tôi có lệnh mời ngài !

 Vốn áo Tứ lèn đậm bạc thang,
 Một tua lồng lộng: gác Giao-Quang.
 Một bà tiên trắng trong mầu trắng,
 Xiêm áo xoè trên chiếc sập vàng.

 Cái đầu thi lỗ truông khuê trang,
 Hai phuong phu-nhân đón vội vàng,
 Niềm nở tay mời lâm thương khách
 Ngõi trên chiếc kỷ gỗ đàn-hương.

 Rồi hỏi Từ-vàng: « Trong bốn phương
 Mai chèo hò-hai rộng mênh mang,
 Bao nhiêu danh thắng người qua cùa,
 Cảnh mọn nơi đây người có trồng... »

 — Thưa tiên-sinh đây bước hải-hồ,
 Cảnh trời đã tắm đậm hồn thơ,
 Chưa hòi được rõ đây tiên cảnh,
 Xin ban cho biết thỏa lòng mơ.

 Phu-nhân cười nói: « đây Nam-nhạc
 Ngọn nai trong ba-sáu (36) động trời,
 Bốn bờ sần non bay tản-mác,
 Họa tan theo gió, gọi Pha-Lai.

 — Địa-điền nguy-nhin là ta đây,
 Thấy người cao ngửa có dayen may,
 Nhìn ra, chẳng quân đường muôn dặm,
 Cho dù người xa quá bộ chui.

... và dù đèn công đã bão toàn
 Giang-Huong hiện -kết mệt chiều xuân
 Bởi chúng lo lắng làm hoa già,
 Quản tử ra tay, phải nhớ nhả.

 ... Nhận thè hôm nay lại tối ngày
 Xin cho em nê rì chào ngài...»
 Tiếng vang ban xuống, qua mành trúc
 Hương sắc tung bừng hiện bóng xí.

 Ngày cùi chào xong, tay nhặt mồi
 Giảm tay cánh phượng, khuya dỗi mồi,
 Ngập ngùng cùi tay trao khách
 Vâng ưn ai một nụ cười.

 Ngày hội mẫu đơn trong tri khố
 Lòng Từ sống lại một chiều twoi.

 Đầu đất ai hay phen gặp gỡ,
 Phẩm-nhân hò hẹn bước Thiên-Thại.
 Ôn xưa đầu dàn cùng nhau bùa
 Chung bóng dài-giường, chung ánh trời.

 Mả phu-nhân bởi hàm ẩn ấy,
 Điểm phúc ban cho đôi kết đôi.
 Ôn ấy đều on cao quá mấy,
 Luặng cao khêu lè chảng vàng lời.

 Thủ là đêm ẩy gác Giao-Quang,
 Rém ngọc long lanh trầm tèa hương;
 Đèn dốt sáng chung đầu nô phượng,
 Quán tiên chuốc rượu suối cảnh trường.

 Kè eudi, long cầu người li vàng,
 Bốn phương tiên-núi bao nhiêu nàng,
 Bao nhiêu nhan sắc như hoa thẩm,
 Kết lại đêm nay mừng Giang-Huong.

 Dêm nay lung trọng lê thành thàn,
 Huâc duoc chép chờn bóng phung loan.
 Nhạc điện em rung giường thất bài,
 Ngàn vàng khôn dáng già đậm xuân !

 Tình giấc chờ tiên đã trở về,
 Kè đầu dời bóng tựa song the,
 Đôi tim o-ấp tim nơm nớ,
 Riu rít châm ca đậu khắc hè.

 Từ đây múa xuân cù kéo dài,
 Tình yêu buộc chặt cánh chim bay.
 Ai ẩn thẩm đượm quên ngày tháng,
 Giòng nước thời gian mặc chhy-hoài.

 Nhưng rồi lồng lở một năm qua,
 Nộm gấm ôm đậm tình giấc mơ.
 Trở dậy một chiều trong ánh nắng,
 Thủ-huong lồng chợt nhớ quê xưa.

Kì khoảng xuân dưới khói mờ,
 Phai chàng lồng mực tím trong me,
 Vâng nước bạc như gương sáng,
 Một cảnh buồn nâu trời lẳng lơ...

 Thuyền di xa ấp biết đầu bờ,
 Sắp bến nèo ai kẽ đợi chờ,
 Tôi khóc già mè mải bước
 Truyền say theo mài sóng giang hồ,

 Chiều nay ta thấy trăng lồng què,
 Tiếng vọng non sông gục trờ về,
 Ta muỗi một chiên qua cối thô,
 Nèo, nèo nào cách mây son khé !

 Tự khẽ nhìn lòn nhu hồi nang.
 Giang-Huong nước mắt đã hai hàng.
 — Thiệp đầu dam vị tình chan gói,
 Nhí cù, mong chí ngàn cảm chàng !

 Nhưng sợ cùi trần eo hẹp quá,
 Quang-ám hâm thoát có bao năm,
 Cảnh xưa, em ngai may... tàn tạ
 Nhau-bè hoang vu khô nỗi tăm.

 Rồng ràng tha thóe môi đồng tâm,
 Đề phòng không kệ lè thăm !
 Ôn thê cùng Phu-nhân kè lè,
 Người than: « Sao giờ lè đậm đậm ? »

 Gà ẩy còn vương vấn bụi hồng,
 Tui thôi tan mộng cũng bằng không,
 Cùi chí lưu luyến tình nhân thế,
 Ông may bay thoảng nỗi lòng... »

 Xa tám cùi hấy chờ lân-khanh,
 Truyền sấm cho chàng cùi cầm-vân,
 Cùi cùi loss-xa đối cánh nhẹ
 Cùi chàng mâu xuống chồn trân-gian!...

 Cùi tay bịa rịn bước thiên-thại,
 Cùi cảnh chờ bao lai lạc với !

 Cùi tươi cùi đồng cùi tươi mãi,
 Cùi chày đường trân chí chày xuôi,
 Cùi quế dâu khe đối ngả bết,
 Cùi xanh, trảng sáng bóng rêu phơi.

 Cùi động theo mây xuân lồng khôn,
 Cùi trân bóng ngọt lối mờ sương.
 Cùi xanh, cát ánh soi khé biếc,
 Cùi cùi chảy, hoa đào ngọt gió hương... (1)

 Cùi tay cùi cùi ngửi loạn-xa,
 Cùi lại noai tên bong dã nhò,
 Cùi mè, dran-rayi con đai lụa
 Cùi Giang-Huong ban này buộc phong thơ.

Thịt ra Từ đã đến quê nhà.
 Phong cảnh này đã khác hẳn xưa.
 Nàng hẹn tôi nơi rồi hấy mờ,
 Tầm-thu này mấy đoạn to vò:

 « Trong mây duyên kết hòn loan hoảng,
 Cảnh giờ xe nêu thiếp với chàng.
 Bốn bể dừng tìm hư ảnh nữa,
 Khôn cầu hội khác nối to vương !... »

 Ai biết là lời vịnh hệt đây.
 Thơ đào một mình rẽ ngang tay.
 Duyên trăm năm ấy không hò hẹn,
 Giác mộng trường cảnh tinh phai già.

 Nào đâu thành quách những thời xưa,
 Qua lại hành-nhân bước hững hờ,
 Lang xóm trống quach dì lắc ngô,
 Đường trân sao thấy got thở x...

 Toan bước lên xe trả lại trời:
 Bởi chìm loạn cát cánh bay rời,
 Tan thành mây trắng bay xa tấp,
 Còn lại cây dòn đã đứt day !

 Ông dân xưa lại soi to say,
 Lang thang đi mãi tìm chún mây.
 Kinh-chùi mồi mảnh che sương tuyết,
 Non lá chèng chành đón gió may.

 Tim đầu cheo thấy người xuân trước,
 Lạc bước chiêu qua đền chốn này.
 Cung tăng mây biếc chân non mây,
 Cung suối trong xanh nước chảy dày...

 Tưởng đâu lối cũ non tiên ấy,
 Trở lại còn đương ở động ngoài.
 Lòng trân đã rả rồng lòng suối,
 Hồn mộng bay theo mây bóng mây.

 Độc ruợu nhưng bầu không, bỏ ngô,
 Không bei men cũng thảy lòng say...
 Thông già hợp diệu ca theo gió
 Bàn lèn, từ cát dông ngần dài :

 « Trở lại thiên-thại đón bong người,
 « Rêu xanh, dà rồng, bụi che rọi !
 « Hang sâu vắng vẻ dòn ca lồng,
 « Xóm cũ bờ pho mây, hạc trời.
 « Cây cổ nấm xưa giờ héo hắt,
 « Khói sương xuân trước đã mờ phai.
 « Hoa đào nước chảy còn nguyên đó,
 « Chén ruou, tay ai giờ cắt mồi ? » (2)

NGUYEN DAN-TAM

(1) Dịch theo Lưu Nguyễn Nhập Thiên-Thại

(2) Trích dịch theo the Tao-Duong (Lưu Nguyễn Nhập Thiên-Thại)

ng-triều chắt lưỡi và thở dài hai ba lần
khi nghe Trọng thuật chuyện.

Vậy quan nguyên-soái đã nhận lời nói
với Khôi, hổn nào thấy trong thành
hiệu thi ta dẫn binh tiễn vào? Triều

Chú sao! Trọng đáp ra vẻ cương quyết.
người tình xem quân lính ta vây thành
tháng này chỉ có tồn tại, chứ không
được phản tác nào; may nhờ hồng-
e Hoàng-thượng mà Khôi biết tự hồi và
quy hàng, thế là may mắn lắm, còn
nhận lời thì sao? Không thể thì mìn-
hà sấp đến, quân lính khô-sở vồ dầm nước
bùn mong gì đánh-cháy lấy lại được
nh Phien-an!

- Quan lớn đã nghĩ kỹ chưa?

- Ta nghĩ kỹ lắm rồi.

Không dám đương-diện chê bai quan trên,
Công-Triều làm bộ ò rú mày mặt và khóc
ngực, bắt buộc Trọng phải kinh ngạc,
:

- Ô kia! Tại sao nhà người khác?

Bầm, tôi thấy quan lớn có lòng thương
quân-lính cực khẽ mà cảm-động quá,
giác nước mắt tuôn ra.. Công-Triều lấy
tay chùi mắt và nói.

- Bởi thế, ta càng căm quyết hiệp-mưu với
đi, để kết thúc cuộc loạn này và các chồng...
y là nhà người có sở kiến bất hợp thố nào,
việc nói thẳng đi?

- Bầm quan lớn cho phép?

- Ủ, nhà người biết Khôi rõ lắm, hoặc
ng sự nó xin hàng, có ăn gian-kế gì chẳng?

Thưa, quả có thể. Quan lớn chưa rõ
đó là người độc đoán và rất được lòng bộ-
; chẳng khi nào Khôi có một lệnh truyền,
đi ý muốn, mà bộ-hạ nó chẳng nhầm mất
ng lời rầu rập. Nay nó viết thư ra cho
ta lớn, ngõ ý muốn hàng, nhưng còn có
đi phản bộ-hạ kháng mệnh, nó xin thừa
p mở cửa thành, làm nội-tạng, để bình
đền tiền vào; tôi-tưởng đây là một gian-kế,
a cho quân-dội ta vào cửa chừng, thi đố
đánh, e không còn ai sống sót được với
ta. Ban này tài khóc, thực tình là khóc

mấy nghìn quân sĩ ta sắp bị làm thịt ở thành
Phien-an vậy. Nhát là lực lượng
Khôi còn mạnh lắm, đã suy chayen gì đâu
mà phải xin hàng? Chỗ đó thật là đáng
nghỉ!...

Nguyễn-văn Trọng như người mờ ngà
mới tỉnh, vỗ vai Công-Triều :

- Nhà người nói phải! Tí nữa ta làm cho
ba quân sa vào cạm-bẫy gian lận, tội lỗi
không nhỏ.

Thấy mình thắng thố, Công-Triều hóm
hố:

- Bầm, lần này là lần thứ hai, tôi hién
mưa k' giúp nguyên soái khỏi lâm lõi việc
quân, vậy xin ngài nhớ ghi công hộ tôi để
mai sau triều đình châm chẽ cái tội theo
giặc lắc trước.

- Được! Được! Ta không quên công lao
nhà người đâu. Ghõc nữa ta viết sớ tâu và
triều-dinh ngay.

Nguyễn-văn Trọng yên ủi cho qua chuyện
thế thôi, không hề báo-lầu hộ Thái-công
Triều mờ lời nào: vì ông vẫn hiểu thằng,
chê lấp công lao kẽ dưới, triều-dinh cao xa
cô biết chỗ ấy đâu.

- Tuy nhiên có một điều nghĩ mà đáng
tiếc! Công-Triều đậm chán và nói.

- Còn điều gì nữa? Trọng hỏi.

- Đáng tiếc quan lớn thả cho con bé đem
thu di mất.

- Ôi ban đầu ta nhận lời nói hẹn của
Khôi kia mà, tự nhiên đã nô trớ về thông
tin... Vâlai nó là một đứa con gái hồn, yểu
cô dù khinh trọng gì mà tiếc.

- Chết nổi! Quan lớn chưa biết con ranh
ky thố nào u? Khôi chẳng sai ai đem lừa mà
sai nó, là có dụng tâm đảo dè. Chính nó đđ
trước dám đến tận Mô-xoki, dùng mồi nhau
sắc tí nữa dám chết Tống-phúc Lương đấy.

Trọng nghĩ thầm, hơi số ý thận, cái mặt
và nói:

- Thật u?

- Vâng, nên giữ con ranh ky lại, ta khéo
đỗ đánh hoặc làm oai tra tấn, thố nào cũng
đòi biết nội tình của giặc không ít.

Trọng thật gọi hai tên lính áp dẫn lúu này:

TRONG BÓNG RỪNG



Nó đến rùa, tôi quên sao
cực: lớp nhà lá dẹp để cõa ba
lại được trên một cánh đồng
lau, lớp nhà đã xuống sâu một
tổng bóng dài đậm, mỗi lần
nhất trời nghiêm xuống dày
và cong. Chính ở nơi đó, mè
nhà cho tôi hơi thở thứ nhất,
nhà những cuộc kinh-doanh
nhà bè bạn cõa ba tôi. Chính
ở nơi đó, trên đôi mắt trong
sáng của tôi, lần đầu tiên
bóng rừng núi chảy qua ánh
nhà chiếu phản lại, và hai
tay nắm chéo nhô phẳng rộng
những cảm tưởng về thế-sự
đau rầu và cảnh đời tùng-trang.
Tôi thở cá-hương rừng
rõ, yêu say mê mù sâm
và chín đèn, và tự mê hoa
nhà bằng cách mê tín những
phép cõa dão Mường, Mán
quanh.

Tước nhà tôi, thường
nghe đì về những người
nhà chém ngàn cõa, tay
nhà làm làm dao quai. Trong
những người đó, đôi lúc, lầu

vào những khuôn mặt mùa
xuân đặc biệt sáng leá bởi
những cặp mắt to và trong
xuôi. Bóng họ bình yên tròn
như bóng rặng thẳm, và mỗi
bước chân gieo xuống đất,
lâm sống lại những nỗi u kin
của ngay xưa...

Tôi có trong theo toàn người
xa lị ấy, thi bất quá cũng chỉ
để buôn vơ vẫn trước những
sợi khòi lam chậm chậm lìa
khối mây nõc nhà sân chờ vờ
trên lưng chàng núi...

Nhà tôi ở quay mặt ra hướng
bắc, gió tiễn lối vào, đem theo
về lòng tôi nỗi hoang-mang
của bốn chau mây vắng ngắt.
Bà tôi thường ngồi bó ra
ra khoang cao rộng, lán hàng
giờ không nói, và thỉnh thoảng
gọi vó cho tôi, bằng những
câu chuyện kín đáo hồn tiếng
thở dài của người, cả một xứ
Trung-hoa bí mật, cái linh yêu
tiền tang lẩn trong lối, ấm
thầm như một niềm đau xót.

Tôi ngồi ngác theo từng chiều
mặt, dò từng sợi lèc bay lên
của người, và sau khi không
biết được thêm điều gì, tôi
cất tiếng hỏi:

— Ba tim, gi đây, ba?

Ba tôi không đáp, đưa mắt
nhìn xuống ngón đèn dầu lạc.
Những cử chỉ ấy, thoạt đầu
còn làm tôi khó chịu, sau tôi
quen dần đi, và thầm nhủ như
thế này:

— Ba mình già rồi. Chỉ biế
hút thuốc phiện, Thôi k!

Tôi nghĩ thế, rồi bỏ ba tôi
chạy đi tìm các trẻ nhỏ nhỏ
cùng xóm. Chúng tôi chơi bờ
với nhau, bồn nhiên và thân
mặt đến nỗi, bây giờ tôi đã
ngờ cả những sự thân mật
nhất mà loài người ban cho
tôi, vì có là không còn tình
giá trên thế-gian, dưới mắt tôi,
đẹp hơn thứ tình tôi đã đe
trời đất.

Một lầu, nghe anh tôi hòe và
nghe hai của thuốc phiện, tôi vứt

sóng chảy lênh láng, lại bén bàn
đèn của bà tôi, mà khuyên
người :

— Nay bà ạ, thuốc phiện
tôi là bà đây. Nó làm cho
người ta xấu đi và tôi lâm. Ba
bô thuốc phiện ạ, ba ạ;
không phở nguy mất.

Một bộ cười hiền hoi nở
trán đối với của bà tôi. Người
thông :

— Ai bảo con là thuốc phiện
làm cho người ta xấu đi ?

— Ành! Hai học thế.

Ba tôi đáp lanh lanh :

— Không có thuốc phiện
thì bà đã chết từ lâu rồi.
Không có thuốc phiện cũng
không có con ngày nay.

Tôi ngạc nhiên, lật đồi
guốc, leo lên giường rồi hỏi
gặng :

— Thế thuốc phiện nó..
đã được ra ngoài ta, à bà ?

— Đèo thi không để được,
nhưng nó giải được thủy-thò
kết phục.

— Giải được thủy-thò bắt
phép là gì, ha ?

Là như có sơn-lam chướng-khi
thì thuốc phiện đánh cho
tan rã.

— Thế sơn-lam chướng-khi
là gì ?

— Là hơi súi khí đất không
hợp với người ta.

— Ồ... Thế sơn-lam
chướng-khi nó có thể đánh ba
không mà ba đánh nó ?

— Nó quấy ba như quấy mồi
nuôi. Ba hút thuốc phiện cho
tierz nó đi.

— Thế.. con cũng hút thuốc
phiện như ba cho tiêu nó đi
để được không ?

Ba tôi không đáp ngay, đưa
mắt nhìn tôi một lúc lâu rồi
mới nói :

— Gái đó còn là tùy trời.

Ba tôi vốn hèn hien với nói.
Người khó khăn và nghiêm.
Tôi còn nhớ rõ cái sống mới
đọc đưa trên một khánh mặt
xuong, gầy. Mẹ tôi bảo ba tôi
giúp vì hai cái tai nhón. Tôi,

tôi tin rằng ba tôi giàu vì ba
tôi là người Trung-Hoa. Ý nghĩ
Ấy đem tôi đến một cuộc phỏng
vấn ngày hôm nay :

— Ba hả, tại làm sao người
Tàu không ở bên Tàu là cứ
sang bên An-Nam ?

— Tại vì người Tàu thích di
ra ngoài. Tàu vì nước Tàu
ngheo, dân nhiều, giao ít. Tại
vì ở bên Tàu lâm cuộp.

— Cuộp nó ó mọc sừng
trên đầu không ba ?

— Cố, cố mọc sừng như trâu,
— Cuộp nó cũng di ra ngoài
như he, à ba ?

— À không, cuộp nó ở rừng,
cuộp & dân cũng có ăn, vì nó
xem cuộp.

— Sao ba không ở quách bên
Tàu mà.. như thế, hè ba ?

— Nếu ba ở bên Tàu thì làm
gi con được sung sướng như
hày giờ ?

— Sung sướng là gì ba ?

— Là có tiền tiền, có nhà ống,
có ruộng cây, có gỗ bán.

— Thế những người không
có tiền tiền, nhà ở là những
người khổ, à ba ?

— Ba tôi bỗng dội giọng tritti lý :
— Cố khi có nhà ở, tiền tiền,
mà cảng khò con ạ. Càng sướng,
cái khò do ty lòng người ta.

Có người bạc triệu vẫn buồn,
— Lá bài túi khò?

— Ông không có bài túi khò,
nhưng có bài túi khò.

— Thế mà bảo có tiền thi
sung sướng. Ba nói đổi con !

Ở vùng đây, ba tôi chiếm
một địa vị khá quan. Không
phải người có quyền trước gi,
nhưng vì người buôn bán
chặt đắt, nên được những cái
đầu to, mài lớn nè. Thêm nữa,
ba tôi có tài ngoại giao có cái
cái thẩm của những người

Trung-Hoa khiến kè bên cạnh
phải sợ vì những kẻ gian phải
xa lánh. Ba tôi, thường bảo,
trong đời, một người đàn ông
không nên sự gì hết, cứ thẳng
mặt tiến, ngang nhiên mà làm.

Nhưng ba tôi làm tôi nghĩ
hoặc câu nói hào hùng đó, nên
tôi hỏi :

— Thế bà không sợ di halà gì ?

— À chuyện, người ta là đàn
bò, người ta một chút cũng
chẳng sao.

Nói ba tôi đi lại thân mật
nhất là già đình Ông Châu Tai-
Khâme Ông châu Khâm sống

có người nghèo rớt mùng tai
lại thấy thích.

— Nên rớt mùng tai là gì,
ba ?

— Là... bà không biết,
là... bà thấy mẹ con nó như
thế, bà cũng bết thế. Nhưng
cô bé nghèo rớt mùng tai là
ngheo lâm thi phai.

— Phai thế nào cho giàu, ba ?

— Phai làm lung vất vả, phai
co chí.

— Thế con muốn giàu ngay
bay giờ thì làm thế nào, ba ?

— Thế thi.. trừ phi con an
cấp tiền của ba !

Trước đôi mắt giương lên to
của ba tôi, tui giờ cho người
xem một tập giấy bạc mới
nguyên :

— Con thấy bà bỗn quen cái
này ở đâu giương. Thôi, ba
cho con đê con làm giàu, đê
con được sung sướng.

Bà tôi hốt hoảng ngái dậy,
dằng lẩy lập gẩy bà rồi bảo :

— Ấy chết ! Tiên ba phải tiêu
Còn lấy đi, nhở thiên chết.

Tôi phung phua nhìn người ;

— Thế mà bảo có tiền thi
sung sướng. Ba nói đổi con !

Ở vùng đây, ba tôi chiếm
một địa vị khá quan. Không
phải người có quyền trước gi,
nhưng vì người buôn bán
chặt đắt, nên được những cái
đầu to, mài lớn nè. Thêm nữa,
ba tôi có tài ngoại giao có cái

cái thẩm của những người
Trung-Hoa khiến kè bên cạnh
phải sợ vì những kẻ gian phải
xa lánh. Ba tôi, thường bảo,
trong đời, một người đàn ông
không nên sự gì hết, cứ thẳng
mặt tiến, ngang nhiên mà làm.

Nhưng ba tôi làm tôi nghĩ
hoặc câu nói hào hùng đó, nên
tôi hỏi :

— Thế bà không sợ di halà gì ?

— À chuyện, người ta là đàn
bò, người ta một chút cũng
chẳng sao.

Nói ba tôi đi lại thân mật
nhất là già đình Ông Châu Tai-
Khâme Ông châu Khâm sống

nhà với người vợ, cô con gái
cô Fin — và con chó myc
cô ba thứ đồng-vật sau này
cô học được inh chử, nghĩa
rất ít nói, it cần, mồ mang,
nhưng khòng phải là gường
thông-minh, mà là biếu chúng

sống buôn bã và hèn kém khòng

để súc huu ám động mạch
cơ chung đê chết laub trong

người nang. Fin có đôi mắt rất
đẹp, vi chung rất to, và sáng,
nhưng khòng phải là gường

thông-minh, mà là biếu chúng

giờ phút khai trá, khì tôi thấy

chảy rân rưa ra, ba bén miob

mẫu cõ xana thám, đậm là

thêm vi hường xác thênh biêh

của thôn que. Mỗi lần

chiếc xe chạy man thêm, tôi

rung mình bảo ba tôi :

— Ba nhí, những con rân

con nhái chắc chả đám lên

còn con đâu.

Tôi ôm nhí con đường trải

thứ đê râm, từ ngoài ngô chạy

vút vào nhà Fin, ném môi lên

xe nang của chúng tôi đến,

Fin đều đứng tay việc nhanh lên

vì nghĩa tiếng bank sâi lăn trên

đá.

Ba tôi dê tôi ngồi cạnh mé

Fin và Fin rồi lên gác hút

thuốc phiện với ông Châu.

Tôi ngồi châm chui ngang Fin

dám chim trong lòng việc,

trong lòng tré nhô thốt nỗi

gây một thứ rung động thâm

kin, cái cảm giác đẹp đê mà

tôi không tìm thấy được nữa,

trên đường đời. Trái hận với

bản tính của những người Kinh

trò tuối, Fin rất ít nói. Nang

hòn và hòn và nghiêm nghị,

tươi tắn nhưng mồ mang.

Nhiều lúc, Fin nghênh đầu,

lắng tai vào khòng khit, tựa

hở nang ngóng một tiếng

gi huyền di, trong cái dáng

điển lô đêng rất đáng yêu.

Năm ấy, tôi lên mười và Fin

lên lâm.

Bầu trời sáng và rộng, luon

luon thấy những buôi hiên

hoa, cõ xanh, gió mát

nhưng nhau với nhau như

trong một bài thơ ed.

Tuần lễ

mỗi lần,

ba tôi dê

đi chơi

nhà Fin bằng xe nang. Không

biết tôi có nên gọi đó là chiếc

xe ngựa không, vì đó thực là

mấy mảnh gỗ chắp lại thành

hình mui thuyền, và dùng là

co hàn với chếc xe đê kéo.

Tuy nhiên, giữa cảnh đồng lúa

non thi con gái, chiếc xe

đang đê đem lại cho tôi những

giờ phút khai trá, khì tôi thấy

chảy rân rưa ra, ba bén miob

mẫu cõ xana thám, đậm là

thêm vi hường xác thênh biêh

của thôn que. Mỗi lần

chiếc xe chạy man thêm, tôi

rung mình bảo ba tôi :

— Ba nhí, những con rân

con nhái chắc chả đám lên

còn con đâu.

Tôi ôm nhí con đường trải

thứ đê râm, từ ngoài ngô chạy

vút vào nhà Fin, ném môi lên

xe nang của chúng tôi đến,

Fin đều đứng tay việc nhanh lên

vì nghĩa tiếng bank sâi lăn trên

đá.

Ba tôi dê

đi chơi

sang choi

nha Fin bằng xe nang. Không

biết tôi có nên gọi đó là chiếc

xe ngựa không, vì đó

là chiếc xe

đê đem

đến

cảm cảm xá đối với người con gái. Kinh lạy Mân.

Một lần tôi đốt ngôt hôi Fin: — Fin này, Fin có muốn lấy tôi không?

Fin nhìn vào mắt tôi hỏi lâu rồi cười:

— Lấy nhau là cái gì?

— Là ăn cơm với nhau, như ba và mẹ tôi ấy.

Không hiểu sao, Fin vui cười lên một cách vui cùng lạnh lùng.

— À! Lấy thế thi không lấy!

Đương vui, hông như bị ai đánh, tôi sa sầm ngay nét mặt xuống:

— Thế là... Fin không thích tôi rồi nhỉ. Để tôi bảo bà tôi không cần xe sang hay như cho mà xem.

Tôi rờm rộm bước mất, chạy mach mà tôi thực:

— Ba nà, Fin nó ghét em, nó không chơi với em về dì, bà

Ông Châu ngồi dậy, nhặt nát miếng mía chia tôi, rồi cười:

— Không, Fin nó thích em đây, nó không ghét em đâu. Rùa ngoài chơi rồ trước cửa ông đánh nó cho.

Tôi thuỷ thủ lại ngồi cạnh Fin, đưa mắt bùa nhìn cảm rùng sái trước mặt, tim hồn lẩn đầu rao rực trong phòng cảm giác chấn nắn mềm mỏng. Lúc ấy, tôi mang máng nhìn thấy rằng Fin là người con gái kỳ lạ, không bao giờ có thể trở nên bạn tôi, và sau này, mỗi lần nhớ đến Fin, tôi vẫn rùng mình trước vẻ lạnh lùng ấy.

Một hôm, Fin và tôi vào cảnh riêng nhô gác đầy hải sâm. Chúng tôi đi giữa hương mùa xuân mới chín, thanh sắc ký lục của cỏ hoa không quên tên. Lòng tôi rộn lên một niềm say sưa, còn lòng Fin thì vẫn lặng lẽ. Khi đi đến một gốc cây gần đấy, tôi chỉ tay bảo Fin:

— Fin này, đi chín quả, tôi hái cho Fin ăn nhé?

Fin vẫn đi, trả lời không trả lời:

— Tôi không ăn. Anh muôn ăn thi láy.

Tôi tức giận nbla Fin bước đi, bảo học, thăm nhau:

— Đã làm bộ thế, ta cho phép tay!

Rồi tôi gọi Fin:

— Fin ơi, con ơng nó đốt tôi. Fin hốt hoảng chạy lại, hỏi tôi:

— Ông đốt đâu? Anh có đau không?

Tôi cầm lấy bàn tay Fin hờ hững đưa ra, và sau câu nói:

— Nô đốt thê này này.

Tôi cẩn thận vào tay Fin với tất cả sự điện rò của một tâm lòng thơ trẻ. Tôi chỉ buông Fin ra chờ nàng dãy dưa trên mặt đất, khi những tiếng kêu bất thắn của Fin làm tôi chợt tỉnh. Tiếng kêu hồn hập giật mình ông, bà Châu, bà tôi, và tất cả, người cầm súng, người cầm dao chảy lại cùn, vì đều ngô rồng chung tôi bị nạo. Tôi quắn lầm sao được đổi mặt hồn dận của bà Châu, đổi mặt dùi dùi của Fin nhìn tôi, sự yên lặng dày mệt thị, lanh leu như nước đá của

— Cach day han pnam, nhan dip nghiep he,toi ve choi nhai eng

Chau, sau moi quang dai xa

cach. Ong Chau gio roi, sinh

luu tan nhau anh den dan lco.

Me Fin va cui cho meo da

chet. Rieng Fin van dep. Nang

vanh ngoi quay chi. Gap gudong,

mặt van nhua nhung duong

trang cua lop loi chay di,

den rong thoai gian, ben nang,

da thay doi tat ca.

HAI TRIEUM AM

dep tho the ieu cua Nguyen Tu, hang

giai quy 18/29p. 15p. Hang thường 1p.

PHU HOA

(the sau Le-Minh-Hai-N Trang-ký)

BRO NUOC van thuyet cua Va-Hung

NANG MOT tieu thuyet cua Ng. x. Huy

DUY TAN TRU XA - HANOI

tên người sinh ra tôi! Tôi xấu hổ, đi lại phía sau, đưa tay ra gạt ánh mắt...

Cuối năm ấy, ba tôi mất.

Vết xe ngựa hằn trên gác đường đưa về nhà Fin đã mờ dần đi, và chặn lèn đó là những vết chân yếu ớt của chúng tôi, những người còn sống sót, đôi lúc, sang nhà Fin để làm sống lại chút ít sự thán thiết giặng buộc hai gia đình.

Ông Châu thê tiền ra mua con ngựa trắng của ba tôi, và giữ hộ it hàng cho khách nợ khói lịch kỷ. Thời gian êm đềm qua và Fin đã lớn. Xung quanh người con gái mươi sáu tuổi ấy, mèo xuân bắt đầu rao rực ngày tháng bắt đầu thiên hoa. Fin đẹp mỗi cách mọi rợ trong bóng rồng đã thấy hằng lợt lòng mẹ và sẽ đi lấy chồng.

Rồi tôi lên hai mươi và Fin mười tam tuổi.

Cách đây hai năm, nhân dịp nghỉ hè, tôi và chơi nhà Ông Châu, sau một quãng dài xa cách. Ông Châu già rồi, sinh lục tàn nhau ánh đèn dầu lco. Mẹ Fin và cui cho meo da chết. Riêng Fin vẫn đẹp. Nàng vẫn ngồi quay chí. Gặp gudong, mặt van nhua nhung duong trang cua lop loi chay di, den rong thoai gian, ben nang, da thay doi tat ca.

Tôi ngồi cạnh Fin. Hómjdo là một buổi chiều, một buổi chiều sương đặc lờ mờ rày trên giái núi dâng xa. Tôi nhắc lại ý nghĩa chơi bài ngày nhô và hỏi Fin:

— Fin còn nhớ ngày nào tôi cản tay Fin không?

Nhung Fin trả lời hời hợi:

— Lâu quá rồi, ai mà còn nhớ được.

Nói xong, Fin không ló vỏ gi buông bà cả. Fin đêm nhiên

một cách lạnh lùng, cả đến khi nghe tôi hỏi nàng câu hỏi thứ hai:

— Cô Fin sắp lấy chồng chưa?

Fin đáp một giọng lờ lờ:

— Tôi sắp lấy, anh nà. Tôi lấy một người con trai làng túi lè lầm.

Không dung, lòng tôi nhói lên, nhú hì ai chính, Rồi tôi chợt hỏi. Tôi hốt hoảng trong lòng người con gái của xứ Rừng-Núi này, là một cảm tình khác nó chỉ đặc biệt ràng buộc với những cái gì thuộc về quê hương, mà không còn sức mạnh hào, quyền phép nào, dẫu nhiệm màu, cao cả è trên thế gian này mua chuộc được.

Nhiều lần, ôi xà, nhô đến người con gái vô tình dì qua ngày tháng của tôi, tôi mang màng nghe lúa ài từ quang mèo mông một tiếng gọi gi buôn bà, mèo uống gọi giờ hồn hồn chính của lòng ôi hay cua khu rừng ligh thiêng nghìn đời lạng lê:

— EmFin ơi!

Tôi còn yêu Fin được đến ngày nay, do chỉ vì tôi ở xa Em, và không bao giờ tết gặp Fin nữa. Muôn trùng số lẻ rao rực là lòng người, vì Muôn-trùng là tượng trưng của mìn cây thần bi, vì Muôn-trùng là nỗi thương nhớ mèm mông của những tấm lờn rấtば...

HỘ DZENH

SÁCH MỚI :

Văn đề cải cách lề tục Việt nam của Trúc Khê 1p.50, mới xuất bản. Lan Hậu của Nhượng Tống. Ái tình muôn mặt của Lê-van-Truong. Giáo dục nhân đồng của Đam-Phượng. Mẹ con và Một tháng với ma cha Lưu-trong Lu. Nhan sác của Trúc Đường. Ngâm miếng của Nguyễn-Binh văn văn...

Editor: LÊ CƯỜNG

75, Rue des Paniers-Hanoi

CĂN THÊM . RẤT NHIỀU ĐẠI-LÝ

tại các tỉnh thành, phủ, huyện các nơi đóng đùa, khắp Trung Nam Bắc-kỳ đã bán các thứ thuốc chuyên trị các bệnh cam sài trè em, thuốc Cai & Phiến, (từ nhất khóc yên hoàn), các thứ thuốc và các bệnh ngoài da như sần, ngứa, lở, mèo nhốt Thuốc thái nhiệt, trà giải cảm, trà lèi tri bệnh táo bón, thuốc chữa gà và vật vẩn...

Xin viết thư cho Mr. Ngô-vi-VB

, chủ nhân nhà thuốc.

VIỆT-LONG

58 Radexau (Hang Be) Hanoi
để lấy bún thè lè làm đại lý
và được mực

VỆ SINH HÀNG LỢI MIỆNG THEO KHOA - HỌC ÁU - TÂY

nhà sản xuất: Công ty Vệ Sinh
mót người và chất tài và khoa trong
rang da lông nám, apidio kinh nghiệm.

NHÀ TRỞNG HÀNG LỘC SINH

168 phố Hàng Bông - Hanoi

M. BINH-VIET-THANG

mót người và chất tài và khoa trong

rang da lông nám, apidio kinh nghiệm.

NHÀ TRỞNG HÀNG LỘC SINH

168 phố Hàng Bông - Hanoi

M. BINH-VIET-THANG

mót người và chất tài và khoa trong

rang da lông nám, apidio kinh nghiệm.

NHÀ TRỞNG HÀNG LỘC SINH

168 phố Hàng Bông - Hanoi

M. BINH-VIET-THANG

mót người và chất tài và khoa trong

rang da lông nám, apidio kinh nghiệm.

NHÀ TRỞNG HÀNG LỘC SINH

168 phố Hàng Bông - Hanoi

M. BINH-VIET-THANG

mót người và chất tài và khoa trong

rang da lông nám, apidio kinh nghiệm.

NHÀ TRỞNG HÀNG LỘC SINH

168 phố Hàng Bông - Hanoi

M. BINH-VIET-THANG

mót người và chất tài và khoa trong

rang da lông nám, apidio kinh nghiệm.

NHÀ TRỞNG HÀNG LỘC SINH

168 phố Hàng Bông - Hanoi

M. BINH-VIET-THANG

mót người và chất tài và khoa trong

rang da lông nám, apidio kinh nghiệm.

NHÀ TRỞNG HÀNG LỘC SINH

168 phố Hàng Bông - Hanoi

M. BINH-VIET-THANG

mót người và chất tài và khoa trong

rang da lông nám, apidio kinh nghiệm.

NHÀ TRỞNG HÀNG LỘC SINH

168 phố Hàng Bông - Hanoi

M. BINH-VIET-THANG

mót người và chất tài và khoa trong

rang da lông nám, apidio kinh nghiệm.

NHÀ TRỞNG HÀNG LỘC SINH

168 phố Hàng Bông - Hanoi

M. BINH-VIET-THANG

mót người và chất tài và khoa trong

rang da lông nám, apidio kinh nghiệm.

NHÀ TRỞNG HÀNG LỘC SINH

168 phố Hàng Bông - Hanoi

M. BINH-VIET-THANG

mót người và chất tài và khoa trong

rang da lông nám, apidio kinh nghiệm.

NHÀ TRỞNG HÀNG LỘC SINH

168 phố Hàng Bông - Hanoi

M. BINH-VIET-THANG

mót người và chất tài và khoa trong

rang da lông nám, apidio kinh nghiệm.

NHÀ TRỞNG HÀNG LỘC SINH

168 phố Hàng Bông - Hanoi

M. BINH-VIET-THANG

mót người và chất tài và khoa trong

rang da lông nám, apidio kinh nghiệm.

NHÀ TRỞNG HÀNG LỘC SINH

168 phố Hàng Bông - Hanoi

M. BINH-VIET-THANG

mót người và chất tài và khoa trong

rang da lông nám, apidio kinh nghiệm.

NHÀ TRỞNG HÀNG LỘC SINH

168 phố Hàng Bông - Hanoi

M. BINH-VIET-THANG

mót người và chất tài và khoa trong

rang da lông nám, apidio kinh nghiệm.

NHÀ TRỞNG HÀNG LỘC SINH

168 phố Hàng Bông - Hanoi

M. BINH-VIET-THANG

mót người và chất tài và khoa trong

rang da lông nám, apidio kinh nghiệm.

NHÀ TRỞNG HÀNG LỘC SINH

168 phố Hàng Bông - Hanoi

M. BINH-VIET-THANG

mót người và chất tài và khoa trong

rang da lông nám, apidio kinh nghiệm.

NHÀ TRỞNG HÀNG LỘC SINH

168 phố Hàng Bông - Hanoi

M. BINH-VIET-THANG

mót người và chất tài và khoa trong

rang da lông nám, apidio kinh nghiệm.

NHÀ TRỞNG HÀNG LỘC SINH

168 phố Hàng Bông - Hanoi

M. BINH-VIET-THANG

mót người và chất tài và khoa trong

rang da lông nám, apidio kinh nghiệm.

NHÀ TRỞNG HÀNG LỘC SINH

168 phố Hàng Bông - Hanoi

M. BINH-VIET-THANG

mót người và chất tài và khoa trong

rang da lông nám, apidio kinh nghiệm.

NHÀ TRỞNG HÀNG LỘC SINH

168 phố Hàng Bông - Hanoi

M. BINH-VIET-THANG

mót người và chất tài và khoa trong

rang da lông nám, apidio kinh nghiệm.

NHÀ TRỞNG HÀNG LỘC SINH

168 phố Hàng Bông - Hanoi

M. BINH-VIET-THANG

mót người và chất tài và khoa trong

rang da lông nám, apidio kinh nghiệm.

NHÀ TRỞNG HÀNG LỘC SINH

168 phố Hàng Bông - Hanoi

M. BINH-VIET-THANG

mót người và chất tài và khoa trong

rang da lông nám, apidio kinh nghiệm.

NHÀ TRỞNG HÀNG LỘC SINH

168 phố Hàng Bông - Hanoi

M. BINH-VIET-THANG

mót người và chất tài và khoa trong

rang da lông nám, apidio kinh nghiệm.

NHÀ TRỞNG HÀNG LỘC SINH

168 phố Hàng Bông - Hanoi

M. BINH-VIET-THANG

mót người và chất tài và khoa trong

rang da lông nám, apidio kinh nghiệm.

NHÀ TRỞNG HÀNG LỘC SINH

168 phố Hàng Bông - Hanoi

M. BINH-VIET-THANG

mót người và chất tài và khoa trong

rang da lông nám, apidio kinh nghiệm.

NHÀ TRỞNG HÀNG LỘC SINH

168 phố Hàng Bông - Hanoi

M. BINH-VIET-THANG

mót người và chất tài và khoa trong

rang da lông nám, apidio kinh nghiệm.

NHÀ TRỞNG HÀNG LỘC SINH

168 phố Hàng Bông - Hanoi

M. BINH-VIET-THANG

mót người và chất tài và khoa trong

rang da lông nám, apidio kinh nghiệm.

NHÀ TRỞNG HÀNG LỘC SINH

168 phố Hàng Bông - Hanoi

M. BINH-VIET-THANG

mót người và chất tài và khoa trong

rang da lông nám, apidio kinh nghiệm.

NHÀ TRỞNG HÀNG LỘC SINH

168 phố Hàng Bông - Hanoi

M. BINH-VIET-THANG

mót người và chất tài và khoa trong

rang da lông nám, apidio kinh nghiệm.

NHÀ TRỞNG HÀNG LỘC SINH

168 phố Hàng Bông - Hanoi

M. BINH-VIET-THANG

mót người và chất tài và khoa trong

rang da lông nám, apidio kinh nghiệm.

NHÀ TRỞNG HÀNG LỘC SINH

168 phố Hàng Bông - Hanoi

M. BINH-VIET-THANG

mót người và chất tài và khoa trong

rang da lông nám, apidio kinh nghiệm.

NHÀ TRỞNG HÀNG LỘC SINH

168 phố Hàng Bông - Hanoi

M. BINH-VIET-THANG

mót người và chất tài và khoa trong

rang da lông nám, apidio kinh nghiệm.

NHÀ TRỞNG HÀNG LỘC SINH

168 phố Hàng Bông - Hanoi

M. BINH-VIET-THANG

mót người và chất tài và khoa trong

rang da lông nám, apidio kinh nghiệm.

NHÀ TRỞNG HÀNG LỘC SINH

168 phố Hàng Bông - Hanoi

M. BINH-VIET-THANG

mót người và chất tài và khoa trong

rang da lông nám, apidio kinh nghiệm.

NHÀ TRỞNG HÀNG LỘC SINH

168 phố Hàng Bông - Hanoi

M. BINH-VIET-THANG

Nhà xuất bản ĐẠI - LA
đã phát hành:
THO'
VĂN
MÙA XUÂN

TÁC PHẨM CỦA

THẾ-LŨ, VĂN-ĐÀI, TÚ MÔ
NGUYỄN-TUẤN, VŨ-HOÀNG-
CHƯƠNG, ĐÌNH-HÙNG,
CHU-THIỀN, HUYỀN-KIỀU
NGUYỄN-VĂN-TY, PHAN-
TRẦN-CHỨC, ĐÀO-TRINH-
NHẤT, NGUYỄN-ĐÌNH-LẬP,
BÙI-XUÂN-HỌC, NGUYỄN-
KHẮC-MÃN, PHAN-LỘC....

Hát bài nhạc của
Nguyễn-xuân - Khoa-t và Văn-Chung
Bia và trinh bôc của
PHẠT - VĂN - BỘN
Tranh vẽ của NGUYỄN-THỊ KIM

PHU-BẢN

của NGUYỄN - VĂN - TY
5 màu trên lga giò, hoàn thành ở
bên Nhật, do chính họa-sỹ trồng nom
việc ăn-loát.



Hàng giấy thường 4p50. Hàng
giấy tốt 6p. Hàng giấy quý 20p
Giấy khen, sô in có hào, xin
gửi trước tại các hiệu sách.

THU TÙ NGÂN PHIẾU, XIN ĐỂ:
8, VŨ-CỘNG-HỘ — 46 HARMAND-HANOI

HÀN THUYỀN
71, Tiên Sa
Hanoi

GIÁM ĐỐC
Nguyễn-xuân
TAI

SẮP XUẤT BẢN:
Nguyễn Công-Trú

KHẢO CÙNG

của NGUYỄN BÁCH KHOA-

tác giả Nguyễn-Du và Truyền Kiều
tim dò đến cõi rẽ xã-hội
của tất cả tần lý, hành
vì, văn chương, sự nghiệp
của Nguyễn Công-Trú,
một tay kiết liệt tài
kiêm văn võ có những
lời tuở vỗ cùng khảng
khai, ngang tàn...

Nguyễn Công-Trú và chí nam nhi
Nguyễn Công-Trú và đảng cấp si phệt
Nguyễn Công-Trú và chủ nhân

MỘT BỘ SÁCH QUÝ ĐO THU-XÃ
ALEXANDRE DE RHODES
XUẤT BẢN

**THUỘNG-CHI
VĂN-TẬP**

QUYỀN NHẤT
của cu PHẠM - QUỲNH

Lai-Số Thượng-Thứ

sưu-tập những ản văn hay đã
đăng trong tạp-chí Nam-phong
từ 1917-1919 và lần lượt phát
hành từ 5 đến 10 quyển. Sách
đầy 380 trang, khổ 12 x 18.
Bản thường... 5\$00
Bản giấy lạng... 10\$00

Tổng phát hành: MAI LINH
21, RUE DES PIPES — HANOI



TRUYỀN DÀI của TÙ-THẠCH
(Tiếp theo)

Đèn tắt, Anh thở dài, chút
nhé được mồi súc động ban
nay. Giờ anh lại tiếc, sao
không nhẫn cơ hội đó mà
hồi ngay ý kiến Nga, vì có
giờ nàng châm trả lời, tình-ai
của anh Nga có thấu đèn?
Giờ thi hình ảnh Nga lúc
đứng nép cánh cửa lại rõ
rang hơn trong óc anh, hơn
là khi anh giáp mặt. Con
người mới béo nhất sao!
Không dám sống trong thực-
tự chỉ dám sống bằng hồi-
tiếng. Anh thấy phút ấy
Nga là một nàng tiên trong
truyện Liêu-trại. Nàng tiên
hay là yêu tinh? Nga bồ tót
sôa trên hai vai, như đứng
đợi dậy từ mao giờ để quyết
rũ người hâm sặc. Tâm thấy
quán quái khắc khoải. Anh
ngủ đi lúc nào không biết.
Hôm sau tỉnh dậy, việc thứ
nhất là anh bắt Nhân sưa
soạn quẩn áo dense đảng ông
Phan. Anh không cho Nhân
tri hoãn một giây phút nào.
Cô em, uất ức lắm, nhưng
không phản đối được. Ý cha
mẹ và anh đồng thỏa thuận
như thế. Nhân phải nghe.
Tâm đưa em đến phố Hàm-
long, rồi quay về trường.
Budu chua, Bà Phán hỏi
Tâm.

Cậu đưa con Nhân lại
thi ở nhà có những ai?
Tâm trả lời:

— Đầu cá, cá thunny, cá... bà
hai, cá thunny cháu bà ấy.

Bà Phán mía-mai ông Phan:
— Giờ lại rước thêm ông
chau về nữa để nuôi làm bồ
tre.

Tâm không nói gì. Một lúc
lâu đợi ngọt hỏi mẹ.

— Đè dâ nhắc lại với bà
Phú-Hưng việc cô Nga chưa?

Bà Phán cao mày trả lời:
— Anh này rồ lố! Việc phải
đề hai, mẹ con người ta bàn
tán với nhau, rồi tự người ta
ung, tức khắc người ta mồi
mình xuống nói truyện. Chứ
lại đ nhắc là thế n้อ, ra khô
việc mua bán hay sao?

Tâm nồng nốt:

— Không, đê cu xuống bờ
cho con, con muốn rút khỏi,
hàng lồng hay không bằng
lòng nói thằng, không việc
gi phải lôi thôi cá.

Tâm-trạng của Tâm lúc ấy
sồi nè, lầm, mắt tịt chử.
Mười một ngày chờ đợi tin
tức rồi. Không phải là ôi gi
nữa, mà còn lo họ chưa dù
thì giờ lợp chon. Anh muốn
một sấp hay một nghìn, như
trong một canh đồ-bắc, lúe
đóng giật ra yề dồn cà lục-
lượng vào đít một tiếng mò
c匡 c匡, dù thua dù được
cũng rút không hận lòng đến
nửa.

Bà Phán thấy Tâm quá
quyết định phải nghe.

Không ngờ việc của Tâm
đâm ra nát bét!

Sáng hôm sau, bà Phán
sửa soạn đê xuống thua
truyện với bà Phú-Hưng.
Lúc chín giờ thì bà Phú-
Hung di chợ vắng. Chỉ có
Nga đang ngồi ở cửa hàng.
Bà Phán thấy Nga đứng giày
sầm sầm giòn nước thì nói:

— Cô cứ tự nhiên, mặc tôi.
Nhưng Nga vẫn phai theo
dù lịch sự rót tách nước và
đặt cối trầu trước mặt bà
khách. Trong bụng nàng
thùa biệt hòn này bà phán
xuống về việc gì,

Bà Phán thấy Nga ngồi
xuống chỗ cũ giờ một tờ báo
ra coi thi đê ý ngầm nghĩa.

— Con bé cũng không xấu
đâu! Tóc mềm và rậm,
không mặt dày đậm phúc hậu.
Bà nghĩ rằng Tâm cũng có
con mắt tinh đời. Sau này
người con gái sẽ nhà bà....

— Ủi chào! nghĩ tối đây,
bà chép miệng ở trong ý
tưởng. Chắc gì! chẳng no
chiến với mình. Rồi ra Tâm
với vợ thuê nhà riêng, từ tết
lâm mỗi tháng cho mẹ được
chụp; bạc, mẹ về quê mồi gá,
nuôi lợn, đóng thóc sống
cánh điện viên hìn-quen,
chú Tâm và gi mẹ. Con mình
chẳng ra minh huống chi
nặng đâu.

58 - Route de Hué - HANOI
ĐẸP, NHANH CHÓNG, BỀN, GIÁ HẠ
Hiển giày ANH LÚ mới chính đán lát
(catalogue) năm 1944.
Có nhiều kiều dẹp, rắn, hợp thời trang
để kính biếu các quý khách trong
3 cái. Hân будо ban lè kháp mọi nơi.

LẬU, GIANG

Mặc hench tinh mèn nồng
thuộc của ĐỨC-THO-ĐƯỜNG
131 route de Hué Hanoi sẽ khôi.

Thuốc lầu 1p000 mvt. xe. Giang
1p00. Nhận chửa khoán. Xem
mạch chờ đón, chửa dù các
bệnh người lớn, trẻ con. Hân
dù cao, đơn, hoàn lán.

PRINCESSE

MAY ÁO CƯỚI
36A, LÊ QUÝ ĐÔN - HANOI

Kéo ho
Pecto
mát cỏ
biết miệng

SÁCH LÈ VĂN TRƯỜNG

NHỮNG NGƯỜI ĐÃ SỐNG	2p50
CƠN ĐƯỜNG DỐC	1p80
DÂY OAN	2p00
NHƯNG MÁI NHÀ ĪM	2p20
PHÙT GIAO CẨM	2p40
BA NGÀY LUÂN LẠC	2p60
THẮNG CỘN TRAI	2p80
KÈ ĐÊM SAU	3p00
NGƯỜI MẸ TỘI LỐI	3p20
LỘ MỘT KIẾP NGƯỜI	3p40
nhà xuất bản BỜI MỚI	
G2, Hàng Cót Hanol	

Những ý nghĩ bi-quan ấy
đang luôn chuyển trong ác
thì bà Phù và. Xe nhà đã
phiêu ngoại thêm. Nga
ngừng lão, trông thấy thi
sao:

- A me... Sao me mua
lại thù thui!

Nào vút, nào ngao, nào rủa,
các thứ đồ nấu hỏng, mực,
măng, vào ván chồng chất
trong giờ. Bà Phấn đoán
chừng nhà bà Phù-Hung có
giỗ. Bà theo lối phép đứng
giấy ra dòn.

- Kia cạ xuống chơi lúu
nèo thá? - Ba Phù-Hung
nói - con rót nước mèo cu
di.

Hai bà cùng vào phòng
khách. Hình như bà Phù
ra bà Phù-Hung quay đầu
gọi Nga:

- Con nhớ bao tháng nè
nó cát cảnh đòi gá di nhé,
rồi thá nó ra, sòn hóng thi
ngầm từ giờ.

Rồi lúc bá giào bà mèo yes
tâm tiếp khách.

- Gó voi! em chào quái.
- Vàng cu đê mặc tôi.

Hai bà làm đê lệ xá-giao.
Mục đích câu truyện tuy
vay đê đây đây trong ác họ.
Ba Phấn hồn phện phải nói
trước:

- Thưa em chúng tôi
xuống đê hỏi ý em về việc
hòn nò cu và cỏ nghĩ sa
nó?

Ba Phù-Hung trả lời ngay:

- Chau nò uong quá, tôi
khuyên taé nò cu cũng
không nghe. Nò bao nha co
hai my con, nò iai di lấy
chồng thi đê me ở nhà buô
qua. Cu và ong giao bằng

Phòng tích Con chim

Có một đồng bạc mà muộn làm giấu nhanh chóng và
tưởng-thiện thi chí có cách lài MUA VÉ XỎ SỔ BỘNG-PHÁP

lèng vậy. Cháng tôi rõ phéc
phải đưa con khô giây, thye
phiển.

Bà Phấn bị mịt cùi vắng
quá. Họ từ chối một cách
đẹp sòng sượng hót nở,
khác gì họ nhỏ vẫn mệt. Bà
lặng cùi một lát lâu. Không
biết cái gì mịt nói nỗi. Mãi
saу, bà Phù-Hung phải nói
an ủi nhiêu cách bà. Phán
mỗi lần lùn ra. Bà nát lún,
không nhẽ tim có cái nhau
ngay với người ta, nhưng
trong lòng mỗi thù oán dâ
nhom lén.

Budu trưa Tâm vè, hai mẹ
con ngồi ăn cơm. Tâm bời:

- Thủ mao, việc cùi Nga
me hời ra sao?

Bà Phấn lém lâm trả lời:
- Người ta khong hàng
lòng.

Tâm thấy sướng súng như
một người không co quan áo
đi giữa phố. Bao nhiêu con
mặt thiên-hè đang nhìn tên
day-long anh và đang chế
riền:

- Rõ đẹp mệt, đê hỏi vợ
chuột, nhưng đang k.ép cho
anh, anh định dòn ngó cùi
kết bạn nhà người ta thi ai
người ta nghe. Người ta kén
rè chò cùi kén quan phi-lu
đám?

Dù sao lòng tự ái của Tâm
chung bị quát giây, nùi cù
ich lây roi da quát vào móng
con ngựa lưới hông khiến
nó bị đau chồm lên. Anh
không học hắc được với ai
thì cùi nhau, ngay với me.

- Chắc hẳn đê nói thê
não người ta mới trả lời thê
chú?

Bà Phấn đã bị nhục vì cùi
trả lời sòng sượng hót nở,
khác gì họ nhỏ vẫn mệt. Bà
lặng cùi một lát lâu. Không
biết cái gì mịt nói nỗi. Mãi
saу, bà Phù-Hung phải nói
an ủi nhiêu cách bà. Phán
mỗi lần lùn ra. Bà nát lún,
không nhẽ tim có cái nhau
ngay với người ta, nhưng
trong lòng mỗi thù oán dâ
nhom lén.

- Quân ngũ!

Tâm đố tia cùi mặt và
trường như lời lăng mạ đó
vừa o miếng là Phù-Hung
vết re. Hân đậm toang cùi
bát đang ấm trên tay, com
cánh lòe lòe cùi trên mâm
trên giường. Ba Phấn đòn
đòn đến thát ruột lại và mít
nỗi khinh khi không đê dù
cho hết dùn da cùi lèn ngay,
không chò phái thét ra một
cùi:

- Thủ mao cũng véc mặt đì
giày họ.

Tâm không tý chùi nỗi
cùi nói:

- Con khong hàng hàng
đê & dày nứa!

Chao ôi! Hân đòn va từ
mẫu đòn! Bà cùi Phán nức
lên khóc, khian cho gác
duới người ta phái chú ý.

Lần đầu tiên bà Phấn tìn
đang nhai riêng chàng, đê bảo
tận mặt ông Phán về cách
cùi xù của Tâm. Bà giận can
ngay đòn, ông Phán rất dõi
ngay nhiều khi thấy mặt vợ
cùi: Ông xác cùi không thay
đòi được một cùi nia. Chỉ
cùi Nhàn thấy mè đòn thi
ngay rõ hời:

- Mè đòn đê có việc gi?

Trong tâm, nàng hi-vọng
hay là mè đòn đòn mình vè
không cho o với bà hai. Ông
Phán cũng nghĩ vậy. Mọi
lần lùn, sự ngưng nghiu

cùi nai vùi caoeng già hon
mai muối năm trùi không
nhìn thấy nhì nhau, không
nhìn thấy nhì nhau, không
nhìn thấy nhì nhau. Tùi
không muôn họ lùn khán dâu.

- Khiông họ vùi: ô, gào
nhò họ còn cả dày mà!

Bà Phù-Hung dán:

- Cùi nhớ chiêu hôm nay
ông ấy vè cùi phải đòi tiền
nhà di nusat. Tôi không muôn
họ lùn khán dâu.

Rõ nhục nhà và đê tiện!

Gia Tâm biết kui vắng anb,
ó nhà bà Phù-Hung và Nga
khoc. Nói: mắt nước mũi
tra tra, trông rất thảm thiết.
Nhìn thấy mè dâng tuorong;
quá cung khóc nót. Ông
Paan khao khao khôn ngâm ngái.
Kai nước mă trúc ra được
một h thi lòng tuyu nhẹ
nón, bà Phán mòi kèu cau
troyen di nòi vợ của Tâm và
kết quả Tâm nói như tué. Sợ
thuật lại thi khóng có vè
tàn nhẫn như kui sàya, nés
ông Phan khong thấy đau
túi như bà Paan. Nhưng ông
cung cùi là Tâm vò lè, mót
sự vò lè không chủ tan
nourag vi theen quá è qua.
Ông hứa sẽ gòi con trai lè
đê quâ mảng sùa tri.

Bà Paan vè ini thay nhà
vâig, gọi con sea lèn nòi.
No tuua:

- Ông con di đâu từ lúc
này.

- Ông ấy có dấu giày mày
không?

- Thuc cùi khong.

Bà Paan hù xep quần áo.
vào một cái rương con đè
vè què, khong o với Tâm.
Dù ăn vàng ăn bạc hù cũng
không thèn cung sống với
một đòn coi hư nữa. Ngồi
trên xe, bà lại khóc và
thuong nhò đùa con ô xa
là Tri, bso giờ Tri vè đè an
ûi hù!

Con sen thấy cùi nhà bô đì,
đam chon. Nò xông tè với
bà Phù-Hung. Bà iay jà
con gái với vàng lèn khám
xét. Nga nói:

(còn nia)
TÙ-THACH