

PHOTO

Tr. Giai-Than

CHU NHAI



見
附
凝
情
相
見
候
色
樓

ANH VAN DAN VONG CHU NHAI

BUỐC SANG 1944

Đo Võ Phi Hùng Cửu HS Petrus Ky (67-74) tặng Huynh Chiêu Đăng chủ Kho Sách Xưa Quản Ven Đường

THẾ-GIỚI DAI CHIEN SẼ RA SAO?

Thân, Dân miến gian kiến thái-binh
Lời sám của Trạng Trinh

Chiến-tranh sẽ rải gợn go và phủ hoài
Lời tuyên-bố của Roosevelt

Từ 1939, nghĩa là từ khi chiến-tranh bùng ra đến nay, có môt lần sang năm mới, tất cả mọi người cảm sogn sot trên cái thế-giới loạn lạc nhy trong kinh hàn, kinh khán, kinh khôn, kinh khôn khai của naycyn cho cuộc chiến-tranh tìn khái phái mới nhất của hàn-hoá, dùn hòn bón nán hay chông két hie, và hàn-hin mau-tai lại vryi loai ngưới. Tuy ngưới ta vẫn hiên ngang chiến-tranh rát khieh hie và ghê gòm, nên van-minh thê-giới đã hàn-pen xuyi, hi tiem giiet vi nhy, thê ma ngieder ta van-khon sô, và luon luon dung nó làm canh-canh để giài quyết môt vấn-de rắc rái, giot các dân-tộc. Từ lúc khai thienn lón dia den nay, hieh-các cuoc chiến-tranh do loai ngieder da tò gay da hiep dai hanh phai ceph top hàng ngan phoi saoch chung da.

Ngoeri van-phu theo là khon ngoan hon vêt. Nen chung ta ngihi ky thi co khien chung nra là chi khon ôn-chi chung la da phat-mingh duoc nhieu thu khai-gioi giet hai-lan phan, caug ngày caug tinh xao và ghé gòm hoang. Ngueri doi vang-van-ming bac-nhieu lii các cuoc chiến-tranh này, da hiep dae tan-xao tan-hiep hau, nhien ceph top hàng ngan phoi saoch chung da.

</div

QUAN-NIÊM VỀ NGHỆ-THUẬT CỦA NGƯỜI ĐÔNG-Á

Người Áo Mỹ lần thứ nhất đặt chân vào nước Tàu, nước Nhật hay nước Nam, tất sẽ lấy làm ngạc-nhiên hết sức, khi nhìn đến những thứ mà ta ham-thích chát-chiu, những thứ mà ta dùng để di-dưỡng tinh-tinh, tiêu sầu khâm-muộn, những thứ thuộc về nghệ-thuật như chữ viết, tranh vẽ, âm-nhạc, văn-học.

Chẳng hiểu những hàng chữ kia thi dẹp ở cái gì? Những tranh vẽ nguêch-ngoé đậm đàm mực kia thi sao? Những câu-thứ, sai luât viễn-cảnh (perspective) chẳng hay mĩ-thuật ở chỗ nào? Văn-thơ chí mà nghĩa tối mò-mò? Âm-nhạc thi nhẹ-nhàng ứy-ýy nhẹn buôn ngô quâ!

Chắc-chắn là người Áo Mỹ đó sẽ bình-phẩm như vậy và cho là nghệ-thuật Đông-Á còn ở trạng-thái áu-tri, hoặc đã tới thời-kỷ suy-vong.

Chẳng phải là người phương Tây có khinh-thị gi phuong Đông. Chỉ vì không hiểu tinh-thần nghệ-thuật phuong Đông, nên người ta mới xét đoán lầm lạc như vậy.

Nghệ-thuật của một dân-tộc là cái tâm-hồn của dân-tộc ấy phát-hiện ra.

Một tâm-hồn của một dân-tộc là do địa-ly, lịch-sử, phong-tục, tập-quan, văn-hóa của dân-tộc ấy, đời ấy qua đời khác, hìn-dúo, kế-tính nên vậy.

Phải có một tâm-hồn thuần Đông-Á thì mới thẩm-triet được hết cái tinh-thần của nghệ-thuật Đông-Á.

Đây chung là không nói đến tinh-thần nghệ-thuật. Vẫn để phép-tập quá vã cao-xa quá. Chúng ta chỉ nói qua về cái quan-niệm nghệ-thuật của người Đông-Á vì có hiểu cái quan-niệm đó thì mới có thể hiểu được tinh-thần nghệ-thuật Đông-Á.

Người Áo-Mỹ cho nghệ-thuật, - xét theo mục-dich — là sự phát-hiện vẻ đẹp, — xét theo phuong-tien — là sự giải-thich tạo-vật. Chỗ nào không có vẻ đẹp là không có nghệ-thuật; chỗ nào không có sự tần-thuộc, sự điều-hàn theo tạo-tv, là chỗ đó không có nghệ-thuật. Nói nghệ-thuật là nói sự ur-thắng, sự tân-bô, sự tân-my, tân-thiên, sự hoan-toàn.

Quan-niệm về nghệ-thuật của người Đông-Á khác hẳn thế, tuy rằng người Đông-Á cũng rằng chỗ cung-tot của nghệ-thuật là chỗ tần-thiên tân-my, chỗ hoan-hoàn.

Duy cái tần-thiên tân-my, cái hoan-hoàn của người Đông-Á không chỉ là cái thiên-nhiên, như người Áo-Tây. Quan-niệm nghệ-thuật của người Đông-Á đặc biệt nhất ở chỗ siêu-nghệ-thuật, siêu-thiên-nhiên.

Nghệ-thuật chỉ đạt tới đích khi nào được siêu-thoát, được giải-phóng, đưa đến chỗ hứ-vô, che lấp hết nghệ-thuật.

Tổng-quát như thế, mới nghe tưởng là ngay-biện, nhưng sự thực là như vậy.

Còn xét quan-niệm yê giá-tri chữ viết, tranh vẽ, âm-nhạc, văn-thơ, người ta sẽ thấy quan-niệm về nghệ-thuật của người Đông-Á như thế nào.

Một bài thơ hay, đối với người Đông-Á chẳng phải là một bài thơ gõ gắp chữ, vẫn, âm, diện cho đúng luật, lời cho chài chuốt đùa-dương mà thôi đâu. Chữ đúng đúng, vẫn giao khéo, âm-diện phong phú, bằng áy thí vẫn làm cho thơ hay, nhưng thơ không chỉ hay về những thứ đó, thơ hay không chỉ về những cái chữ trong bài thơ, còn hay về những cái ở ngoài bài thơ, hay về những cảm-giác, những ý-tưởng, những hình ảnh mà bài thơ hứa-gọi lên trong thần-trí người đọc nữa.

Cái hay áy người ta thường gọi là cái hay ở ý tại ngôn ngữ và nghĩa là cái hay do cái ý ở ngoài lời nói của tác giả.

Một bài thơ hay, dọc lèn, còn cho người ta thấy đó là một bài thơ do một nhà thơ dúc-dẫn, gợi rùa-lợp-nén, còn cho người ta thấy những chữ, những vẫn, những diệu, chưa phải là một bài thơ hay.

Một bài thơ hay là một bài thơ nghe-tưởng không phải là bài-thơ mà, vẫn, vẫn chan-chứa ý thơ, chẳng những ở trong câu-thơ mà cả ở xung-quanh câu-thơ, ở ngoài bài thơ, ở trung-tiến óc người đọc thơ.

Cái hay áy, người ta chỉ cảm-giác, chứ không tâ-ri, nói ra được, nó giống du-vi của chiến-trà, hay cái du-đam của khúc nhạc.

Một bài thơ hay là một bài thơ mà nhà thơ đã khéo dùng nghệ-thuật che giấu hết nghệ-thuật đi, khiến nó như là tự-nhiên thiên-thanh, chứ không phải là do tái-nghệ của người đọc.

Cái đẹp của một bức tranh cũng vậy, không phải ở những màu, những nét, những tần-thuộc, những cảnh-vật trong tranh.

Một bức tranh còn cho người ta nhìn thấy những thứ đó, một bức tranh còn là một bức tranh, thì chưa thể là một bức tranh tuyêt-my được.

Một bức tranh tuyêt-my phải cho người ta cái cảm-tưởng rằng đó là do thiên-thanh, chứ không do nhân-lực. Bức tranh ấy phải cho người ta những cảm-giác về cái đẹp ở ngoài bức tranh, phải cho người ta tưởng rằng đó là tạo-vật hiện-tiến, mặt giấy với những cù-dong, những linh-hồn thâm-kín, tức là cái thiên-nhiên, cái không còn nghĩ-thuật nữa.

Về âm-nhạc, cái quan-niệm nghệ-thuật của người Đông-Á cũng như vè thơ, vè tranh.

Một khái-niệm còn cho người ta nghe thấy những tiếng to, tiếng sít, tiếng của nhạc-khi (như nhí, dàn, hò), chưa phải là khái-niệm nhạc-hay.

Hay, phải là những khái-niệm nghệ-thuật như tiếng khóc than ai oán, hoặc như tiếng mừng rỡ hân-hoan.

Một khái-niệm hay phải là một khái-niệm, nghe xong, người ta còn hằng-khung như tiếc nhớ cái gì, bồi-hồi như đứng trước non cao dà-xô, nước kè lụt trời, mờ mộng như bay bồng lén Bồng-Lai tiên-cảnh, khùng-khiếp như đứng giữa bãi tha ma, hăng-hái như sắp ra mặt trận...

Nghĩa là cái hay của âm-nhạc cũng giống cái hay của thơ, cái đẹp của tranh, là cái hay ở ngoài khái-niệm.

Đến chữ viết cũng thế, chẳng phải chữ tốt ở những nét phẩy, nét mác, nét chấm, nét sô, nét ngang mà thôi.

Nết bút chằng có nghĩa gì, chằng gọi được là có nghệ-thuật, nếu chữ viết ra chằng gầy cho người ta một cái cảm giác gì ở xung-quanh bên ngoài chữ viết.

Bàng-Hoàn-Bạch chép sách *Thi-Phản* của Ngao-khi Chi, Bao-thận-Bá viết bài hật khen chữ viết của Đặng-rảng:

« Khả dĩ biến thiên thời chí thư-thẩm, dịch nhân tám chí ai lục u. »

Nghĩa là :

« Có thể biến cái khí thư, thảm của tiết trời, đổi được sự buồn, oui của lòng người. »

Trong sách *« Cố kim thư-binh »*, Viên Ngang bình-phẩm các lỗi chữ của các nhà thư-thánh (viết chữ tồi như Thành-Trung-hoa) như thế này :

« Trương-Bá-Anh viết chữ như Vũ-de mò đạo, muôn bước vảo cối-thanh-hàn lèn tiền; chữ của Vương-hữu (Huy-Chi) như rồng nhẵn cửa trời, bỗn nâm lùu phượng; chữ Võ-Hàng như cát bát-thuỷ cát bát-thuỷ. »

Sách *« Mĩ-thi tuc thư binh »* viết:

Chữ Liêu-Công-Quyền như kẽ sỉ đặc đạo nói ritting thâm, tu luyến đã thành, không còn một diêm gi là cái khí trân-tu; chữ của Nhan-chan-Khanh, thi hán Giang-Võ già kiêm, Phan-Khôi xung-dot, cung mạnh chức gióng, có sít sáp dụng, ngang nhiên có cái vòi khẩ xám-phom; chữ Thá-Tráng viết như gai-ta, lóng-lóng yêu-kieu, thư-thở như bờ biển, ngực giát vắng-deo.

Xem vậy, ta thấy rằng mục-dich nghệ-thuật Đông-Á là gày cho người ta một cảm-giác gì ở ngoài tác-phẩm.

Một tác-phẩm nghệ-thuật có giá-tri tuyêt-my là một tác-phẩm không có tác-phẩm, tức như bài thơ không phải là một chữ nào (tới người ta không bài thơ Lý-Bạch tăng Ông-Luân) (1) cây đàn không có gai mà Đào-Tiêm thường ôm — nhưng không gai — những khía-tru-ông-hoặc hoan-hoan.

Nói một cách khặc, một tác-phẩm nghệ-thuật tuyêt-my tuyêt-my không phải là một tác-phẩm nghệ-thuật nữa. Nó vượt lên trên nghệ-thuật rồi, nó không có nghệ-thuật nữa, không có nghệ-thuật nữa. Tức là một tác-phẩm, ở con mắt người ngoài không thấu triết tinh-thần nghệ-thuật A-Dòng, không có nghệ-thuật gì cả.

Nur phải là người Đông-Á thẩm-triet tinh-thần nghệ-thuật Đông-Á, nuôi trong óc cái quan-niệm nghệ-thuật thuần Đông-Á, mới lý-hội rõ rệt cái cách-diệu tuyêt-my tuyêt-xao của tác-phẩm nghệ-thuật.

Cái cách-diệu ấy là ở chỗ thiên-thanh, ở chỗ tự-nhiên. Nhưng chỗ tự-nhiên của nghệ-thuật lại không ở chỗ đó, không ở chỗ thiên-thanh, tự-nhiên, mà ở chỗ siêu-tự-nhiên, ở chỗ thần-hoa.

Một tác-phẩm tuyêt-diệu phải là một tác-phẩm thần-diệu.

Một khái-niệm tuyêt-diệu, phải là một khái-niệm có thể gọi máy, thết gió, làm cảm-dộng được cả cây cỏ chim (Như chuyện Hoan-Nuong trong Liêu-tri chi-khí) hoặc làm tan-rã trái đất của trâm-pun hùng-binh như khái-dịch của Truong-Luong-doi-Hán.

Một bài hát tuyêt-diệu, phải là một bài hát nhón được lùn, cuộn được mua lùn, làm cháy hay làm lụt được cả một vùng, tuôn chảy a Một khái-dàn-hát có thể gọi giờ hào-mưa» dâng trong T. B. C. N. số 170).

Một bức tranh tuyêt-diệu là một bức tranh như bức tranh Ninh-Vuong-doi-Duong vè sầu ngựa, mà sau biến mất con ngựa Ngoc-dien Hoa-thông của Đường Minh-Hoàng chỉ còn lại mâm con (1); như bức tranh Vương-Duy vè tặng da lòn-tặng Ký-Vuong mà một mâm gióng-tảng đá bồng bay sang nước Cao-linh, sáng dài chí thấy còn lại giấy trắng và trực-tranh (2); như bức vè rồng của Truong-tang-Dieu-doi-Tong vè vách chùa Đông-An Kim-Lang điểm nhon xong thi có tiếng sét vang trời, hai con rồng vùng biển mất (3); như bức vè rồng của Truong-tang-Dieu trên xà miếu vua Vũ ở Giai-kê, một qém mura go, rồng bay xuồng hòe (4); như bức tranh Phật do Truong vè chùa Thiên-hoàng-tự dến đền tranh Phật phong-hoa-quang súng rực cả chùa (5); như tranh nguy của họa-si Kandoka ở nước Nhật hồi thế kỷ thứ 9 đêm đêm ra đồng phả lugi hoa mao (6); như những con chuột họa-si Sesshus (1120-1156) ở nước Nhật, họa bằng nước mực, mà hóa thành chuột thật chạy ra cần dùt giày trời họa-si ở cột chùa (7).

Một bài hát tuyêt-diệu phải là một bài hát làm cho quý khiep thần kinh, chúa Ôn-pâi cũng phục như bài « Chinh-khi ca » của Văn-Thiên-Tuồng-doi-Tong.

Chữ viết tuyêt-diệu là chữ viết có thần-lực anh-hình vạn pháp trú tà chán-trach, phủ hộ độ tri được cho người ta.

Nghệ-thuật múa kiêm tuyêt-diệu ở chỗ kiêm-sít ngồi yên một chỗ mà lây đầu kẽ thủ ở mâm-dạm xà xôi v.v.

Tóm lại, quan-niệm nghệ-thuật của người Đông-Á rất cao-siêu, chứng-rằng người Đông-Á có một tâm-hồn chẳng sún-sản mạt đất, chẳng nhô-nhen để-hạ một chút-điều và luôn luôn muốn bay bồng-thoát-hoá.

Lê văn-HÓE

G) Thảo-sách Long-Thanh-Lục c'la

Lê-Nguyễn

C) Thảo-sách Ban-Trinh-Ký.

D) Thảo-sách Tuy-en-Han-Hu-Pia.

E) Thảo-sách Ugi-i-ek-Hu.

F) Thảo-sách Van-Ho-C'c.

G) Thảo-sách Van-Nam-cha Tu-Lau-Nguyen-Nguyen

M) Thảo-sách Van-Nam-cha Tu-Lau-Nguyen-Nguyen

N) Thảo-sách Van-Nam-cha Tu-Lau-Nguyen-Nguyen

Trang 20-21, Quốc-Học Thư-Xã xuất bản.



Ý-NHĨA CUỘC CHƠI CHÙ

Trong dịp Tết, ngoài những thứ bánh trái thực-phẩm chè, bún bột cho tinh-hồn trong ngày Tết, cũng như hành-chung là những món cần thiết cho dạ dày trong ngày đầu năm.

Vay tim hiếu, cái ý nghĩa tục chơi chữ của dân Ta, dân Tàu, và bún bết cả dân-tộc Đông Á, trống cồng không dàn nồi voi-vi.



Để đón tết-ung công-đức người xưa; tạc chén o đát kỵ-nêm những sự-nhiệp bất-hủ.

Tôn-kinh, súng bài, chữ đèn, nồi gắp tộ giấy viết chữ rơi o ngoài đường không bùn bùa qua, và dù bùn với đèn đèn, người ta cũng dùng lại cũ xuong nhất lần đèn về đít di đít di tản xuong gặng nước nóng. Hiện giờ tại đèn Ngoc-son, Hanoi, vẫn còn một cái cành s nhà đe chép cành tich tự chí định, (nghe là cành kính tich giấy chép) chuyên dùng để thiến-hoa các giấy chép do mấy người ca bài Thiến Ngoc-son phải quay giờ hòi cành tich chí đe kháp mọi nơi luyt lật các giấy chữ rơi vãi.

Bát cát o đát và trong-truong-hợp nào chữ cũng được dán-cố và chiếm-dị-vị mìn-bié.

(Xem tiếp trang 21)

Văn-Hay

Coi chữ là một mản tốn-thết cho linh-thần, trong nhiều năm, có những trọng-trường, nghiêm minh, nhưng ngày nhanh, nhanh, tê, Tê-nhất, nhất là ngày Tết Nguyên - đán, ta không thể không có được, dân Đông Á ta hanh-mé nghệ-thết chúng?

Bao rằng dân Đông Á là dân-tộc giàu óc nghệ-thết nhất, biết tôn - thô nghệ-thết hót hết đe thường cung-cực, và không có vinh-honor nào lòn-hon.

Nhưng sự-thết buộc ta phải nói rằng người Đông Á chơi chữ không vi nghệ-thết, không vi mutant-

Mà là vi nghệ-tôn-giáo.

Không phải là Khổng-giao hay Phật-giao, Bao-giao. Bao là một tôn-giao đặc-biet, một tôn-giao phò-cáp hót hót, nhưng là một tôn-giao người ta không óc, một tôn-giao chưa có danh-hieu chính-thết.

Tôn-giao đó là "danh-giao".

Bác-sĩ Hồ-Thích, đã vien lời tiễn-nho chép-cái kinh-sách cù như sách Luân-Ngô, Nghị-Lê, Chu-Lê mà giải-nghia danh là văn-tú, là chí viết; danh-giao, là cát-tin-giáo súng bài chép, tíc là lòng tin-tưởng chí viết có thần, có ma.

Theo tôn-giao này, chữ viết không chỉ là một biếu-chứng đe trả tu-tưởng, sự-vâ-máu thôi. Chữ viết còn là một mảnh-lục-tiền-làng, có thể đển đe người ta hành-phuc hay tai-hoa.

Lòng tin-tưởng áy mạnh, đén đổi hồn-hết trong các việc, người Đông Á đều đem chém lán cát đâm trồ, trong hồn-hết các trường-hop khó xú, người ta đều lấy chữ mà rầy.

Đón trè lot lóng ra, người ta vội kiếm-một-chữ gí thát hay đé đặt tên cho nó, tin rằng cái tên đó ánh hưởng đén tám-tinh, trống-lát đưa trồ.

Nó quát-quéo khó nuối u?

Người ta làm giấy bún khoán cho Thân-den này, bù Thành-phu khác,чин-tết theo tên họ nhà Thành, đón tết-nhau xiết nhà Thành, Thể là khóc nó sẽ hay an chót.

Nó khóc đe? Người ta chỉ dán-

mặt bài thơ bún cầu ở ngã ba đường

ta tu-nhiên nó nín.

Nó bị mây hay sự-quá-mất o vía?

Người ta sái gọi tên chữ của nó o vía?

Nó vè?

Chẳng những dân-gian tin-tưởng ở

thiền-luy, chép-cái kinh-thết,

chính-Triều-dinh, Vua quan cung-tô

ra-sóng-bài chữ như thế.

Công-việc đầu

tien của một ông vua mà nước lên

ngõi, là lèo chon chí hay đe đặt

Quốc-hiệu, đặt-niên-hiệu, đặt tên

Quốc-hiệu, đặt tên

和 闋 休 上 書
Bắc khuyết hưu thư hương thư.
南山歸敝廬
Nam-san quy-le tr.

不才明主棄
Bất tài minh chủ thi.
多病故篤疎
Đa bệnh cố nhán sơ.
白髮催年老
Bach phai thoi niên lão.
青楊逼歲除
Thanh dương bức tuế tr.

永懷愁不寐
Vĩnh hoài sầu bát my.
松月夜空虛
Tùng nguyệt dạ song hư.

Mạnh-hạo-Nhiên hồn mươi tuổi vào
Trường-An thi Tiết Sĩ, vì thất đỗ vào
Huyền-tôn phải dười về. Cảm khái gieo
máy vẫn thèn thò, nay, ôi! Thi đỗ hỏng
thì thôi, chả nên đê thư lên Bắc-khuyết
nữa. Cả em nhà tôi của mình ở núi
Chung Nâm mà ôi. Vua sango hao giò
cũng vần cần người tài, chỉ vì mình hối
tài nên vua không dùng cho tôi thôi! Người
cũ vẫn yêu thương, chí vì mình đỗ ống
luôn nên họ thưa vิงh thành đó thôi!
Tóc bạc đưa cài già đến; ngày xuân
lai giục cài nón cũ hết đê. Bóng khuang
quá, nón khuang sao mà ngù dược.
Trong lầu đỗ, cài nón sô hô ngô, vắng
tráng ô trên ghềnh chung cao vuông,
kết hòi với mình.

Mấy tháng trên tần ta cái buồn của
người già lúi năm tan tháng lun, cho
ta thấy hết cái trờ trên cùa lán tóc bạc
trước cảnh tan đường khai thái.

Ngoài kia, kia thảng hoang mà giáng
thi đep, múa xuân dense như một khúc
nhạc vèo von. Mà trong lòng thèn mình
đã hét thời quách mồi rồi, lại hện tật.
Nhưng thật ra thì người già có vèo
không? Mày trời có hòn là khé khắt
với lán tóc bạc, khong cho người già
hưởng một tý sô dâm-âm và vèo tưối
đẹp của múa xuân khong?

Không. Vua sango hao giò cũng
đãi khé híu-sa; bê bao giờ cũng
vẫn trung hau, thi hóa-công kia giờ
lại yêu ai mà khé bô ai. Cái kia vô lận
của múa xuân đây, ai còng có thể thu
vào mà hưởng được, cũng như hạnh
phúc, đâu phải là của múa xuân có nhưng
chính là phân thường cho ai gay được
nó.

Cái khé ô đời là ở chỗ biết nhận lấy,
biết thu vào, biết lùm hưởng vậy.

Ý tưởng trên đây đã dến với tôi
đêm giờ xuân dày cảnh mai, ngồi trong
tè lu nghì một hồi vẫn hòn, cho tờ
báo minh lâm. Ô, từ trước đến nay,

nỗi vè xuân, vè tết, làm sao
người ta lại gác hàn người
già ra bên ngoài, chỉ nói
ròng đèn thiên-niên khách
và thiên-niên hòn? Lắm
như thế những người già là
những người hòi đi rồi, ai
nói do họ thi làm giàm
mất cả cái vẻ đẹp của múa
xuân ấy!

Sự thật, khong thể. Ô dưới bóng
mặt trời, người nào cũng có một cái đẹp
riêng, và hòn cũng có một cái đẹp
riêng và hòn cũng có một cái đẹp
riêng.

Nhung hiêu biết được hêt cùi cát đẹp
cùi múa xuân và nhung sự biền-chuyen
võ-cung của trời đất, hình nhò khong
phai là thiên-niên khách và thiên-niên
hòn thi phai. Không, chí có tuổi già mới
hiêu biết sự nghiêm-trọng cùi sà dài
thay cùi tạo-vật, cuì già mới biết nhân
và do mõi bít-tết hưởng hạnh-phuc
choi tròi cho. Đòi với hòn, sự khô sô
vát và khong làm cho họ sòn lòng nha
Nhưng hòn vùi dâi trai cùi ròi, hòn giò
bọ tìn hường những cùi thù vùi sô
tôi còn dè lèi cho, vây nén mõi khí
xuân dense, nhin mõi mành trang, báu
nhin mõi bóng hoa nõi, nghe con chún
hót, hòi có thèn con sướng hòn nhing
người tham-nien reo hò àn òi chúc
múa xuân vui tue.

Tuở già vốn trâm. Cò lê một phần
vì thèn người già hao giờ cũng được
kinh thông, trừ những dàn-toe tặc lụt
không kẽ.

Người vẫn - mòn tinh khác. Càng
nhưng nước lèn, người ta càng thấy
người già làm việc nhiều. Clémentea và
Gladstone dense tám mươi tuổi mới
lên tinh; Fabius dài cùi thành
Rome cũng là mõi ông già; trận chiến
1914 giữa Đức và Pháp, hai hòn
đều là những tinh tảng già chiu-huy;
Agamemnon không cùi mõi
người già viêc tre nha Ajax nhung
người coi mõi ông già như Nestor.

Hà chung phai Cleveron dài nói rằng :
- Thun ton ông sinh phúc cho tôi
một hòn thi thuốc ruém tóc. Nếu « chung
nó » trong lòng tôi đê bài thi chung
sẽ giết tôi.

Có đanh sít lại thuật rằng một múa
xuân kia ôn den chờ một mòn hoang
hô trên miên. Ông đòi, người ta có tuc
hê trong nhà cùi ông già bà cùi, thi bắt
hồng thời tuc và su riên cao tuoi tài
thường hao-dâm cho đê-chanh. Nhât là
nước Tàu xưa dense hayao giò cũng
kinh-trọng nhing người già cùi. Sach hâ
châm chép rằng người Tàu không
muốn trông thấy mòn con ngura già lóng
rung phai chô hành lý nặng qua đê
ngói đường ? Đao làm người, trọng
nhất là Trung và Riêu. Con phai hiêu
või bô me, cha mẹ cùi thi khong được
đòi đê xa. Bát hiêu là nhing kẽ mào lúi
chu me già cùi năm xuông mà khong
cõ mặt đê hau cùi. Từ gia-dinh dense
hôi, mõi khí có cuoc hoi họp, chí người
già mõi được lèn tiêng; con cùi phai
nuôi dưỡng bô me, đê cho bô me gi
thi khoc ma hòi hón.

Lai oai nói cùi có cái tu rát khé khôi
núi ; ông giàm quoc, cuoi một năm,
bê bao nhiêu vè lóng-truong của mình
nhuya qua vong lúi đê xem gân cùi cùa
các vè lóng-truong có cùi giéo giang
không; nêu cùi giéo, thi dùng ; mõ
nêu gân cùi đê suy nhure, khong dung
dược nêu thi phê hòi.

Xuân Già

Sách Nhị-thập tứ-biển châa có nhung
lời khuyên tha-thiet phai pheng-duong
cha me yêng hòn?

« Mùa hòi phai quat cho cha me
mát, dùi nòi và danh muoi. Mùa đông,
phân làm con phai chum-nom san soc
giuong man cho bô me, lò thai được
hong luon; phai xem lèi, natch
rang cho cha me lúo cung vui
sướng vè yêng ôn. »

Nước ta, khong dense nõi ro, nén
mỗi mòn xuân, khong den giết
người già dìu nhung dàn-toe ở vùng
bè miên Nam. Nhưng biết kinh trong
người già thi thực quá cung khong
hang, được dàn-tuân và vung nước
vui-miên miên Tay-Ấu vậy.

Mỗi khé xuân dense, ta chi nghen dense
bọn trê khói, không bao giờ nói dense
người già, cho người già là nhung cùi
mày cũ, khong hien chán. Thát thê: cùi
múa xuân là mòn cùi ái-tinh; ái-tinh
chí thanh-nien moi cõ: vây nói dense
múa xuân mà lại nói dense người già
chí mòn-thuan và tra-phong qua.

Sự trung thành tết liet coi khinh cùi
giá. Chiêu chiêu, ông Disraeli le cùi
thân tan di đê gáp gáp là Bradford và
hai hòn già hét cùi nhung chuyen gan
xa khong biêt chán. Thát thê: cùi
múa xuân là mòn cùi ái-tinh; ái-tinh
chí thanh-nien moi cõ: vây nói dense
múa xuân mà lại nói dense người già
chí mòn-thuan và tra-phong qua.

Sự trung thành tết liet coi khinh cùi
giá, gieo giò, cho bao giò cam nhung
người già vèng thuong yêng kóng?

Có phai thát múa xuân, mòn ái-tinh,
thi người già khong hien hóng khong?

Không. Một cặp vợ chồng già yêu nhau

cùng vui iu hường cùi khong co gi

la buon rong cùi. Họ chí hiêng khau

hơn, yêu nhau thanh thure hon và họ

tiết luc cùi yêng mà họ đã yêu thòi.

Sig tron men, sur thuong cam, sur luyen

ai khong hao giò co tuoi. Hon thèn nra,

nhieu khí nhung mòn tinh trai qua mòn

thoi, song khong giò được hoan toan

khough ngày xanh, vè già, hường dưọng

và trong sach hon, nghiem trang man

dieu ngot hon. Lòng già lanh di rõi,

nhưng sur lâm nhau ve xâc thieng cung

trò theo; long gehen chet di voi tuoi

xanh; sur cuong manh cung bot di cung

srix khu. Vợ hai cùi thienn song

giò cùi sót lai, người ta co the tao ne

hai cùi giang yêng. Đoi song ái-tinh

cùi một cặp vợ chồng già nhau ta nhung

nhung khue dense, ô chô phat

nguyen thi manh-liet la the, dien cuong

và thay doi la the, mòn dense gan he thi

thong thà và trong suot, dia dung và

dia huu phan chieu boong duong-lieu

tron bo ve anh giang sao tren tit tung

khong tham-tham.

Bảo rằng tuổi già khong
biết yêu nhau là nhâm. Mùa
xuân là mòn của thanh-nien
đa thanh, nhung cũng
là mòn của nhung lứa doi
mòn mòn, mòn bởi vì
nhung cùi ái-tinh của người
già cũng co the cảm-dong
và thanh-thuc nhau nhungs
cùi ái-tinh của thanh-nien.

Nhung cùi ái-tinh cùi có trong sach
hoan loan của tinh-han, sir lo so
thiet tha và em ai cùi tinh trai-gai.
Victor Hugo da tang cho ta thay rang
cùi ái-tinh vong cung khiep trong
thay thay thay hòe Récamier dài lòn
xa xem hop trong may ngay ở dưới
hong thong huyen. Nghĩ rằng ngày

trước minh cũng da tang song mot
cach hoat dong như thi, minh cũng da
tang trai con duong doi nhur the roi,
con gi lung khong và nen thu bang! Ta
cung huong cùi hanh phuc cùi họ, ta
da khô cùi da khô cùi họ và ta hòa
minh vao voi cuoc chien-dau cùi họ.
Ngay truoc ta da chon cuoc chon doi roi,
hay giò khong thay nòi dung ở ngoai
vong dêng. Thay chung sung sướng
vòi nhau, vui ve voi nhau, ta khòi nòi
cung thay long la sung sướng và vui ve
lay iêng chung?

Sau khi em thay ở rap xiêc nhung tro
vui la thich mat, cùi sông cùi người
ta chung phai la giat con chau cho
chung di xem lan thứ nhau do chung?

Sau khi da ngam noi nhung van
tho hay và lam lanh voi nhung danh
hut, hanh phuc cùi người ta chung
phai la thay con chau cung han me,
khi doj nhung quyen sach, bai tho ma
ta chon cho chung do chung? Va mot
khi tien hae da het lam cho ta sua
hori vi tuoi già lam cho ta khong con
co the co bat cu soi noi gi ma, thau
vui voi ta chung phai la thay mat
chung sang noi ở trước cùi doi
chung?

Mot soi giay thieng lieung va bien ket
chit ma voi con, nhât là ông ба voi
chau be. Cà một doi da hanh ron lo nganh
nhieu roi, người già cùi hay giò dung
thoi gio de nghi ngoi va ngiêng den sun he
nhien, giua lanh khong ai ngô nhât, lai
hang lai len cung nhu nhung cùi
ai cung tuong da tát lai loc anh sang
sao, reo len long.

Bai Cam giac dan cùi Nguyen Du ve
cho ta thay mot cùi tinh giac rat dep,
thi nguoii già khong hien hóng khong?

Khong. Một cặp vợ chồng già yêu nhau

cùng vui iu hường cùi khong co gi

la buon rong cùi. Họ chí hiêng khau

hơn, yêu nhau thanh thure hon và họ

tiết luc cùi yêng mà họ đã yêu thòi.

Sig tron men, sur thuong cam, sur luyen

ai khong hao giò co tuoi. Hon thèn nra,

nhieu khí nhung mòn tinh trai qua mòn

thoi, song khong giò được hoan toan

khough ngày xanh, vè già, hường dưọng

và trong sach hon, nghiem trang man

dieu ngot hon. Lòng già lanh di rõi,

nhưng sur lâm nhau ve xâc thieng cung

trò theo; long gehen chet di voi tuoi

xanh; sur cuong manh cung bot di cung

srix khu. Vợ hai cùi thienn song

giò cùi sót lai, người ta co the tao ne

hai cùi giang yêng. Đoi song ái-tinh

cùi một cặp vợ chồng già nhau ta nhung

nhung khue dense, ô chô phat

nguyen thi manh-liet la the, dien cuong

và thay doi la the, mòn dense gan he thi

thong thà và trong suot, dia dung và

dia huu phan chieu boong duong-lieu

tron bo ve anh giang sao tren tit tung

khong tham-tham.

Em tiep trang 17) VŨ BẮNG

Nói cho cùng thi một cuộc ân-tinh co
phai chì do nhung tinh cảm của trai
gái tạo ra.

Cùi tinh cùi người già vè mùa xuân
tai con phong phu hom ca của nhung
người trẻ tuổi nua. Nhau tiet xuon dam
am, ca nhau xum hop, người già còn thấy
nở rỡ trong long mot cùi tinh thom
dep hon; ay là cùi tinh thuong yeu con
chau, mà cùi tinh do tui de lam kin cuc
doi thura cùi họ. Con gi sung sướng

hoa là ngày xuân ngày tet, trong khói
thom, cau tram, duoi anh sang lay dong
cua den nra, người cha già duoc thay
Victor Hugo da tang cho ta thay rang
cùi con trai hay cùi con gai di lam an
xa xem hop trong may ngay ở duoi
hong thong huyen. Nghĩ rằng ngày

trước minh cũng da tang song mot
cach hoat dong như thi, minh cũng da
tang trai con duong doi nhur the roi,
con gi lung khong và nen thu bang! Ta
cung huong cùi hanh phuc cùi họ, ta
da khô cùi da khô cùi họ và ta hòa
minh vao voi cuoc chien-dau cùi họ.
Ngay truoc ta da chon cuoc chon doi roi,
hay giò khong thay nòi dung ở ngoai
vong dêng. Thay chung sung sướng
vòi nhau, vui ve voi nhau, ta khòi nòi
cung thay long la sung sướng và vui ve
lay iêng chung?

Sau khi em thay ở rap xiêc nhung tro
vui la thich mat, cùi sông cùi người
ta chung phai la giat con chau cho
chung di xem lan thứ nhau do chung?

Sau khi da ngam noi nhung van
tho hay và lam lanh voi nhung danh
hut, hanh phuc cùi người ta chung
phai la thay con chau cung han me,
khi doj nhung quyen sach, bai tho ma
ta chon cho chung do chung? Va mot
khi tien hae da het lam cho ta sua
hori vi tuoi già lam cho ta khong con
co the co bat cu soi noi gi ma, thau
vui voi ta chung phai la thay mat
chung sang noi ở trước cùi doi
chung?

Mot soi giay thieng lieung va bien ket
chit ma voi con, nhât là ông ба voi
chau be. Cà một doi da hanh ron lo nganh
nhieu roi, người già cùi hay giò dung
thoi gio de nghi ngoi va ngiêng den sun he
nhien, giua lanh khong ai ngô nhât, lai
hang lai len cung nhu nhung cùi
ai cung tuong da tát lai loc anh sang
sao, reo len long.

Bai Cam giac dan cùi Nguyen Du ve
cho ta thay mot cùi tinh giac rat dep,
thi nguoii già khong hien hóng khong?

Khong. Một cặp vợ chồng già yêu nhau

cùng vui iu hường cùi khong co gi

la buon rong cùi. Họ chí hiêng khau

hơn, yêu nhau thanh thure hon và họ

tiết luc cùi yêng mà họ đã yêu thòi.

Sig tron men, sur thuong cam, sur luyen

ai khong hao giò co tuoi. Hon thèn nra,

nhieu khí nhung mòn tinh trai qua mòn

thoi, song khong giò được hoan toan

khough ngày xanh, vè già, hường dưọng

và trong sach hon, nghiem trang man

dieu ngot hon. Lòng già lanh di rõi,

nhưng sur lâm nhau ve xâc thieng cung

trò theo; long gehen chet di voi tuoi

xanh; sur cuong manh cung bot di cung

srix khu. Vợ hai cùi thienn song

giò cùi sót lai, người ta co the tao ne

hai cùi giang yêng. Đoi song ái-tinh

cùi một cặp vợ chồng già nhau ta nhung

nhung khue dense, ô chô phat

nguyen thi manh-liet la the, dien cuong

và thay doi la the, mòn dense gan he thi

thong thà và trong suot, dia dung và

dia huu phan chieu boong duong-lieu

tron bo ve anh giang sao tren tit tung

khong tham-tham.

Em tiep trang 17) VŨ BẮNG

EM TÔI II DẤU?

TRUYỀN NGÂN DẦU XUÂN CỦA HỒ DZÉNH

Trong số những người đọc tôi hôm nay, ít nhất cũng là đến một trăm người quen em gái tôi. Tôi nói một chút với muôn đế cho em tôi đỡ üz, khi mua xuân lượt về trên những mặt hàng nhà đậm cảm, và nồng xuân chèo bồng qua kẽ lá như ánh sáng chiếu lấp tấp nhèm tím lòng của các thiền sư, để cho Ngôi ánh hàn này chèo tôi ta nhèm, Ngôi ánh em tôi đã cho muôn phần cuộc thử thách, người con gái đã gởi yêu săn, còn để chúng yêu chúng tôi! Vâ à em nữa, em anh a, biết đón em sẽ lại không đong, đọc chính em, ngac nhiên thấy đây em giống nhau như truyền ánh viet, và hét cả hối-hết khi nhìn đến cái tên ký thân-thết dưới này. Nhưng em sẽ ở đâu đọc anh, ghen anh, xa anh, hay không còn gần vâ à xa anh nha, trên đời này? Xuân đến! Mưa bay! Người ta báo hồn anh rằng trong tháng giêng tôi lành sẽ có nhiều đám cưới. Anh không tin, mà tin làm sao, vì qua ánh sáng ngày xuân, anh vẫn thấy lòng buồn vò hận.

Sau bốn năm ba tôi mất, trước hai năm tôi lên tinh học, em gái tôi, tôi nhớ dùng thế, ra đời. Cuộc đời rực rỡ đầu tiên ở ngưỡng cửa đời sống là một cuộc hò hẹn giữa em tôi và người bạn trai của em. Năm đó, em tôi mười lăm tuổi. Nhờ thế em tôi còn là chàng biết đến nết so sánh với những thiếu hụt giào mới mươi ba đã rõ ràng-kém. Nhìn khía cạnh lứa đôi nhau của tôi ghê khéo, em tôi và tôi là đôi con cưng của khéo mẹ, được em tôi lụy tình, để rồi khéo, làm tôi trung thành với nhau trước khi đi, và đi thi hàn. Tôi còn nhớ mai trước hoa, em trai xem lén ló, một thất hụt-vi-hỗn-đẹp cho mỗi tôi lèo buông. Tôi thì nhìn em trang điểm thế gian nhưng không phải là để nó, mà là nụ ý khéo. Biết tôi, tôi nhận thấy em tôi đã đổi khéo. Người con gái họ Hồ đã dỗi sầm lên nén chèo gí phi-thường-dầy. Thành thử, hế em tôi đã dỗi ny, là tôi tròn học đường. Chứng a! Cười nhau qua nhiều phết cười chung em tôi đến «dỏi ny» một người con trai nhỏ-nhà, xinh-dep, đang đợi em ở một phố vắng vẻ vắng ngoài ô. Ai đã từng có một người con gái tựa tết, tết hồn long lỏi đế, một nira cảm giàa, một nira lịt lợt, chả em em biết được anh to-muôm đeo theo. Số bài hát chèo-chóng hia chèo làm tôi phục, ba tôi là thường-nhất khai một hồn, no thicc phiến ròi, người nhảm, «tát lại, rồi lại mồ mả ra, hào với tôi dương loay hoay định an cấp một cái bánh ngọt trả khay tinh!

Ba biết con them ánh bánh lòn, nhưng sau con không xin bá? Ba đưa mìn mìn ngâi vè em Din cùa con. Ba chỉ sụp sụp hồn, Tưởng nó không drye ra lòn. Chì co anh Hai coa là tết thoái.

Tôi nũng-nju béo bá? — Thìn con khong tết-á bá? Lúc nào bá hót thuốc phiện chèo coon

ở ngay bên là gi? Còn anh Hai thi chí biết chay đì choi.

Phải, con tết té với mấy cái bánh. Nhưng thôi, các con nhó trời cũng khâc cá, cái đòn hu nhất bà sý là con Din.

Và bà tôi đòn mìn dung. Tôi cũng nghĩ dung. Một đòn cho tôi khôn cái trinh-thâm với anh tôi:

— Bố anh biết đì dòn ny là gi?

— Lâ dâ bát ny, là đì thíc ny.

— Lâ ...

Tôi vit cùi anh tôi xuông, nói khé:

— Lâ đòn voi trai, em Din nò đòn voi trai đây.

vô lý, nhưng lúc tình ngô như thế, thi em gái tôi đã ra đòn!

Gia-dinh tôi là cuộc phản tranh ngâm ngâm và ra mắt giữa hai phe. Mẹ tôi và giê ghê tôi đánh nhau luon, nhất là từ ngày bà tôi mất. Dì ghê tôi đã nhanh, nén chiếm được hết cùi - cùi ba tôi, và khôn khéo sang tên đì ngày tôi hời ba tôi còn sống. Mẹ tôi khôn có cái gi cùi, người bà thằng con trai phải nuôi, và cái bàu thù của bà tôi phải đòn sút. Mẹ tôi bắt giò tôi con mìn đòn hai chòi nâu. Dì tôi chối phát cái thanh-tinh ấy đì, và tra lai cho tôi mìn hoi cái tiếng «túi đòn».

— Anh cùi nòi đì đòn đánh tan xó nò, đòn không co người dạy!

Me tôi xem vò:

— Đèng có mìn mòn. Bảo ai không có người dạy? Không được chum đèn tôi!

Giria tôi chua biết nòi làm sao

cùi, thi em gái tôi chay đòn lòn lung, kin đáo lạy tôi mìn cùi. Lòng

thương mòn người con gái yêu-ót làm

tôi quên hồn sự hiêm-khich giữa

người trong nhà. Tôi đòn rát gan:

— Khóng, con tôi và tôi đòn đáy chut!

Túc thi đòn vèn mìn lèt:

— Nge nra dâ, nghe cái đòn nòi

dòn nòi !

Và tuc thi hai cùi tát của me tôi

chay hóng trên mìn :

— Ai day mìn nói điều, mày hai tui?

Nhưng tôi lại cùi còn có một lười,

khô ngoi an cùm vèi me tôi.

— Đòn là con Din đòn voi trai, me

a nò nòi lạy con đòn dừng.

Me tôi lướm tôi và vèn lèng.

Một chiêu kia, di hòe vè, tôi nghe

nhiều em gái tôi trai nòn như con

lợn roi may cháp ba lai. Bên cùi

em, nhung thòi vèi hùa hùi, cùi

xanh, cùi tim, cùi vàng, cùi là mìn

Đi sai anh Hai tôi đòn to lèn tòng

cát tôi, mòn lòn roi may vút thòe

đòn em. Tôi thi người ngòi cùi

giòi nói khôn-khéo, ngọt-phô mà

tôi được biêt lòn thứ nhất.

Nó lòi tai

và mòn lòn quá. Đôi khi người con

trai gọi em tôi là «quý nrogen»

và tự xung là «kè nayo». Tôi giòi mìn

bóc mìn mìn mìn mìn mìn mìn

mìn mìn mìn mìn mìn mìn mìn

MỘT LỐI THƯỞNG XUÂN



Theo sự phỏng đoán của người ta, các vị vua chúa nước ta ngày trước, mỗi khi xuân đến thường chỉ uống rượu, xem hoa, ngâm thơ, đánh bài, không phai. Sự thường xuân một cách yên lặng, phong lưu như thế, người ta thấy nhiên, nhưng không phải ông hoàng bà chúa hay bài cự vị đe dọa không cùng vậy. Đến xưa cũng có những vị thích thiên khiển bắng những cuộc muôn vui rất ôn ào như cho hai con thú vũ vũ, đe nghệ những tiếng gầm thét, đe trống thát những gióng mào mù của hai thú vũ đó.

Chung tôi muốn nói đến những cuộc voi đấu với hổ, tổ chức vò dấp xuân rất được đức Minh-Mệnh ta thích.

Hiện nay, di tích chỗ diễn những trò ấy vẫn còn, tức là Hồ-quyền ở Long Thành, Biên, cách ga Huế không far, một chút cây sô.

Một cái sân rộng hình tròn, đường kính-tám hon ba mươi thước tám. Xung quanh có tường dày xây cao hổn thác. Bên trên trống-thiền, phía trước có một cái cửa chính, phía sau có năm cửa: ba cửa giữa, thông với h้อง-chỗ cop, hai cửa bên thông với hai chỗ thiền voi. Phía ngoài có hổn thác lên trên chỗ xen-xem, rộng hai thước, bao quanh ở phia trước, có lan-can ngắn và để làm chỗ vín của khán-giả. Về mùa xuân, tiết trời đầm ánh, nhà vua ta Đài-Nội ngự lèn Hồ-quyền thường dùng đường thủy. Đến Hồ-quyền, Nhà Vua bước lên thang, Các triều-thân theo sau. Chỗ Nhà Vua ngự có bắc cao, tròn thiết đế và bốn bờ mành mành dù bốn bên, ở trong trống ra, cát cối, núi non sông nước dưới hòn trời xuân ẩn hiện hiện như thực như mộng vậy.

Một tiếng truyền xuống, quân lính rút cửa, đuổi cop ra sân trước. Một tiếng gầm, cop nhảy vọt ra giữa sân, nghe tiếng người xóm-xao ở trên hòn trường người mắt lén nhìn, gần mây tiếng, nhưng biết tướng cao chẳng vẹt lén được, thành quay lại nhìn phia sau, thời đã thấy quân lính vừa đuổi một con voi ra. Voi vươn voi, chậm chạp, bộ-sang, mạnh-mẽ bước ra, thời cop ngửi ngửi ngay đên sư chảng lanh; bài gióng này có lẽ khí nhau. Cop gầm, voi rú, cop nhảy lên báu voi, voi dùng voi gó, lăn xoảng đất rồi lèi lèi lèi chân xéo lèi minh cop, và đinh lèi xiên, nhưng cop nào có chịu thua, lanh sang bén ròi lại

nhảy lên minh voi, dùng vuốt báu, dùng nanh xén voi. Voi quật vòi ra sau định gó, nhưng không-có-hiệu, liền deo cop chay lại sát tường, định ép cop vào tường. Cop không néng dang mài cáo, cầu, xé, thời bị xát mình vào tường, vira dau vira giàn. Gầm đi gầm lại! Từng trên, tiếng hò hét xòn-xao, ô-ao... Dưới sân, cop gó môi môi lèi được tung xung đất, thời đã bị ngay hồn cải chán tường như hồn cải của nhà bao quanh. Cop lung-tung gó mãi không ra khỏi vòng vây. Còn voi chí châm châm định xéo lèi cop, nhưng xeó được lèi một gióng anh-hùng nhất thông rợn rung xanh, cũng không phải là đê!

Truyện voi đấu với cop mỗi người kề một khác, nhiều đoạn lại khó tin nữa. Theo nhìu người nói, thời ở nơi rừng rú, nêu có xây ra truyện voi đấu với cop, thời phần nhiều cop được. Nhưng tại Hồ-quyền thời khai, voi được biết-dại hơn, nên trước khi đấu, người ta cát vuốt hòi cho bợ nhón hay rùa cho đỡ sáu. Cop mà sáu namh của vuốt thời lèi gá mà chà chàu ép mình dưới bàn chân sáu voi!

Người ta lại kẽ rằng: Hồ-quyền xáy dưới Minh-Mạng. Còn dưới triều Võ-Điển thời cách tiệu-khên này đây-tại cùa-địa-viễn

(Hué). Tại đây có lòn dân tối 40 con voi, và voi quật chết tới 18 con hổ trong một buổi mưa vui!

Dưới triều Gia-Long thời nơi voi đấu với cop ở hòn ngang sông Hương, gần cầu Tràng-tiến. Nơi này không có chỗ xây riêng, nên phải huỷ cop và voi, mà con voi một cái xích-sắt dài, ngoài có ngăn hàng rào.

Người ta lại kẽ rằng có lòn một con voi cái, vi không ngà, nên phải dùng mìn để hạ cop. Voi cái xéo lèn cái xích cop rồi đi lòn lòn tai chỗ cop, định chặt cop lại cho mài xích, đe để xé lòn minh cop. Nếu cái truyện này thực, thời voi cũng có mìn-trí lâm. Người ta lại kẽ có lòn cop thấy voi đèn, gần mìn-tieng rì-ròi, rồi hất sác vang minh lèn voi göró đầu xích dứt, cop chôm nhảy xó qua hàng rào người. Thời bấy giờ thiên-hạ huyền-não, xéo

ĐẶC-BIỆT CỦA CÁC VỊ VUA CHÚA ĐỜI XƯA

CỦA TÙ-LÂM NGUYỄN XUÂN NGHĨ

sản voi, họ thả voi cái vào rừng dì lùng voi dire. Voi cái lèi tiếng ré « thô-thô » quyến-dì voi đực và khỉ thay voi đực dì ngày-ngủ vì « linh », thời voi cái gãi-tieng chay chôn, voi đực chối theo, thê là mài mưu ! Voi cái sẽ chay về chỗ nấp theo di sản, nếu voi đực cứ nhâm-mắt đuổi theo đến đây sẽ bị những voi giài-thông thật to buộc chàng ché bón-chân tái. Rồi họ dùng voi cái để nhốt nó, không cho ăn uống chí cả, vài hôm sau khi hung voi đã tộp-mắt voi đã hòn vi-doi, họ mới nói chí-rồi cho ăn it, bắt làm nhiều việc nặng-nề. Dần dần voi rừng phải chịu thuần-phục.

Dưới triều Đức Thành-Đế (Minh-Mạng) binh-chế nước ta chia ra làm: bộ, thủy, lƣơng, kỵ và pháo-thủ binh. Về tƣong-bin, số voi nuôi trong nước tối 500 con. Riêng Kinh-thanh nói 150 con, Bạc-thanh 110 con, Gia-Dịnh 75 con.

Nhà Vua cần đến nhiều voi như thế, cho nên phải mua thêm ở Cao-Mèn. Việc mua voi thời cùi tinh-chung-bông 40-lượng bạc một con voi cao 1 thước tám 60 và 50 lượng môt con voi cao 2 thước.

Nhắc lại truyện voi của Nhà Vua, tướng cũng uen nhắc đến đại-tướng Nguyễn-Đức Xương, một tay anh-hùng rát có công dưới triều Gia-Long. Ông không những coi voi phong cho các « Việt-Nam Quốc-Khâm-Sai, Trưởng-thông quân, Lãnh tƣong-chinh, cai-tao-vụ quản công ».

Ông Nguyễn-Đức-Xương có tài lập cho voi mìn sang cách tập trận già. Tập trận già thường lập với buồi lôi. Một đội không trống, không áo, một đội không mìn; mìn không có dùi-lưỡi đứng cách xa voi-thông, để không nhận thấy mặt người. Tại « tƣong tập trưởng » quân chia ra làm hai đội: đội quân Nhà Vua và đội quân bén-bích. Đầu trận xong, lúc tết, lúc thái, quân lính hô hét, voi rέ inh胎, tiếng trống, tiếng thanh-la đầy đất; đội thiệp súng-chung, lúa dòi-không bốc... Người ta phòng những ngon lòi vành vào mìn voi, người ta vứt những quân rom kết hình người vào chán voi cho voi sáu voi, cho voi tung lòn cao! Người ta lại đập cá những ống lòn hổng vòi mà đập bằng ngà, nên xayn thắng ngay người đàn bà. Nhưng lòn bùi giờ người ta vứt không con lợn đau ví đê chém khiếp tư túc voi chém dụng tối thanh-thê. Cuối cùng voi còn đập cá xác xuong bái-có, lấy chán són lòn rêu như muon chón kè-dám-phu kia ngày noi pháp-trường!

Kim-triều có 8 con voi: Du-Đồng, Nhái-Hồng, An-Liếc, Hu-Xuong, Ban-Lai, Ban-Quí... nuôi tại Hán-Bồ, gần cùa Hòa-Binh trong Kinh-thanh, nhưng hiện nay Bộ Công-tác đã cho đổi nhà nuôi voi lên cùa Nam-Giao,



và bị mắc phỏng dầu său vào thịt không thể chịu nổi, đánh vùng quay chạy trở về, nhưng chưa tới cùa thành thời kiệt lực không chịu nổi nữa, ngã phục xuống đất, rên mấy tiếng thát to, như có ý muốn hào hào để tài nhà vua biết cái chết vinh-hạnh của mình. Bình-linh nghe thấy tiếng voi ré, đỡ sô lại cùa, nhưng không kịp, voi rέ đã hét to. Nhà vua sác xay đền thờ, kỵ là đền Long-chau nôit ở đoạn trên.

Khi xưa Nhà Vua dùng cù voi để trị tội những người đàn bà cù chồng mà còn có ngoan tình. Về tục này người ta thường kể truyền rằng :

Khi người đàn bà nào đã có chồng mà bị bắt được quả tang cù ngoại tình thời kiệt hét kếp vào lôi « voi giày ». Ngày giờ hành-hình có công-bố trước, nên người ta kéo đi xem rất đông; dòng vía tinh-hieu-cùng-cô, mà dòng vía chòng kéo áo vía di cùi cung-cô. Chứng-kien-kiết-quá rùng rợn của một người đàn bà cùi-re hai chữ tiết-hạnh, thời là một bài-tuân lý không gì bằng. Hòn hành-hình, người đàn bà bị tui vào một cái cage giữa bài-cô, xung quanh có hàng rào. Tới giờ, người ta thả voi vào. Đao thủ tuy không cầm dùi-mũa-sắc nhưng giơ cái voi mìn-mìn ra cuồn người đàn bà kia và nhô luồn cù các cát mìn người ấy đập chui vào đấy. Voi quấn ngang lưng người có lối gác bồng-tên, « đì di quanh lòn » vóng, như giói-thiện với hàng rào người bên ngoài « coi con người lèng-lẹo »! Rồi voi tung người đàn bà ấy lên lòn với đê rồi lại tung lòn lòn nữa nhưng lòn này, không đỗ bằng voi mà đỗ bằng ngà, nên xayn thắng ngay người đàn bà. Nhưng lòn bùi giờ người ta vứt không con lợn đau ví đê chém khiếp tư túc voi chém dụng tối thanh-thê. Cuối cùng voi còn đập cá xác xuong bái-có, lấy chán són lòn rêu như muon chón kè-dám-phu kia ngày noi pháp-trường!

Kim-triều có 8 con voi: Du-Đồng, Nhái-Hồng, An-Liếc, Hu-Xuong, Ban-Lai, Ban-Quí... nuôi tại Hán-Bồ, gần cùa Hòa-Binh trong Kinh-thanh, nhưng hiện nay Bộ Công-tác đã cho đổi nhà nuôi voi lên cùa Nam-Giao, vi thường ngày voi di kiêm-ở mìn Ngur-Binh, phải di qua cầu Tràng-tiến khiết thời cho xe và người qua lại. Voi Du-Đồng-lon nhất (hơn 30 tuổi) hót ngà dài và tai to. Thường buồi đai lỗ nhỏ ở Ban-Nội, Du-Đồng cũng được đứng chầu cạnh kỵ Kim-thuy. Những buồi rúrue Hoang-thung lòn Ban-Nam-Giao đê Trời-Bát, Du-Đồng đều được di tien-phong. Hiện nay một vài người nhà quê ở Huế tin đị-doan thường ôm con luồn qua brong voi Du-Đồng để lạy kbur-cót. Họ cho rằng lòn như voi thôi!

Đối với Nhà-Vua, voi có công-trang, nên trước khi thiêng-hà, không quên di-chiên bắt dưng-trong voi hàng da, dưng-chiên voi lèng-tin-linh. Voi không biết cò phải vi lòng kinh voi nên từ đời Thành-Thái đến giờ, tục thiêng-hà vẫn bằng cách cho voi đấu với voi đê bô, không con mày ai nhô den.

T. L. N. X. N.



Truyện Tết của
LÊ TÂM - KÍNH



Mẹ Mọc hết iang chông năm ba mươi lăm tuổi. Chưa già, nhanh nhẹn và không con trai, đang lè mu phải cùi-gia để kiêm chô nương thân vè sau. Nhưng mu cùi khùng-khang « o vây », cung-quyết-ti-chối tất cả những người mượn mồi dừa tìn. Không phải mu đối với chồng xưa, linh-nghĩa qua nặng ra là không dứt. Không phải mu mò-màng tam biển a Tiết-Hanh Khâ-Phong » mà nhà Vua sẽ ban thưởng lúc vè già. Không phải thế. Mu không bước đi bước nữa là vì mu thương dưa con cối, con Mọc, bấy giờ mới lên năm tuổi. Hün it hù con thân-thích, chì vén-vén một người xú ruột nghè-xo-xắc và một người xú keo-xen. Mu cùi-gia, con mu chì cùi cách di àn mày ! Chẳng lẽ iai di nhở chông mồi nuôi con cho mình ! Ôi ! nhở chông ! Khiến mu tên nhở chông, không phải mồi mu cùi nguyệt cung nhắc khôn-nan vi chông. Ông Mọc trước là cái gòng nặng đeo vào cổ mu. Ông chỉ biết đánh he, đánh... chen v... dánh v... khô khát nặc được tiễn để đánh hai thù trên. Là một người giàn lồng nhàn-nhục, giài đê hi-sinh, mu cần rắng chịu đựng, nai lung làm việc, dầm mưa giãi gió, mót mòn hoi sương để cung don dầy cho cái mồi cùi, bao, cho cái cầm chúa rực rỡ, và để tránh những cơn mắng chửi lút mặt, những trận vòi ròi lung, để đến ngày ông tái thò. Ông chét dán-dì và dà-dàng, ngô giai sau mỗi tối qui chén. Tuy có thương chông yêu-số, tuy có tui mìn goba-hua biếm-hei, nhưng xong việc ma chay, mu cũng thấy trong mình nhè-nhóm như vừa cái được gánh-nặng. Vài tu đó, không mang cháp lị mồi-to, mu ô lại thử chông, nuôi con cho mẫn-kép. Mu lén rứn kim cùi, hái sáu. Mu xổng bê mu eas, bắt ốc. Mu cây thuế, cuộn mướn quanh trống xóm túy thri-thiết, túy thri-vụ. Người mu tháp và nhô, nhưng da mìn den và săn, hắp thịt nở và chắc. Tình mu cảm thận và siêng-nhăng, nên công việc mu làm gấp ba gấp bốn kẽ khác. Mu thường làm quen với mu tôi, vì mu là em họ của ba ngợi tôi, đổi với mu tôi con coi chuit di chún. Mu tôi thương mu và coi mu như người tìn. Ngoài tiền công, thỉnh-thoảng lại gấp đồ thăm kín ôm đầu, giỗ tết.

Buổi sáng, mu dậy thật sớm, nấu cơm và nấu canh. Sau bữa cơm khói, khi con vòi lồn đã no nỗi, mu cấp non ra đì, gián Mọc giữ :

— Lý ni, thằng Kinh rửa mì « may » áo dài kíi mui, ra đồng gắp hào, di khòi sóm mít dọn, được ngay hao ho ! Hò hò ! đây !

— Tôi bót bút chạy ra :

— Mò mò, mò mò.

Tôi cầm dông hao, dán trên sân gạch kêu cheng lèn, rồi trả mu :

— Mu cùi di mu mua gạo, khéo không lai mít thi uống lâm.

— Ô, rồi mu bót ra mua cho cháu con ga dài. Cháu cùi may lâm, tết ni dến « dập dắt » (1) cho mu nha !

Và mồng một tết năm sau, tôi đến « dập dắt » ở nhà mu Thị.

Sáng, mồng mồi tôi dậy khi tờ mờ, mặc quần áo mới vào, chúc tết thầy mẹ tôi và đội di ngày.

Mẹ tôi tôn bảo t « Ông nhà cùng xong, ăn cùi đã rồi di, con ạ ».

Không, con di rồi vè liền, không dám ở lâu. À, mẹ cho con hành pháo qua iỏi hèn nò cho thêm may.

Thầy tôi cau mày : « Mì - nà dót được pháo à ?

Sợ ông quá nóng, thốt ra những lời không dám nói, tôi mu nhanh nhau :

— Con không biết đót mìn mìn. Thời muôn di thi cho di ngay, mau len mà vè.

Con không biết đót mìn mìn. Thời muôn di thi cho di ngay, mau len mà vè.

Và mồng một tết năm sau, tôi lấy lưỡi pháo ra, mu Mọc trùi mìn nhau : « Thật hè ! rồi chạy xuống hép lấp lấp.

Tôi khệnh khang ra sân tay phẩy cùi pháo, thi trái trung-trung chàm lùa vào ngồi. Xì-i, dách, dách ! Tôi hét vía, hoảng hốt vùi pháo về phím then ; những cây pháo nằm trên đất trán, tự mình giờ trảng phào thi thu iâm. Tôi khéo khát cái thú áy dà lùa, và may eo co-hút, cùi hẫu Mộc. Tôi nòng nác dời cho ký dược, và thấy tôi già khốc, thấy tôi đã frang mìn, toàn na, mẹ tôi vội vang hào hàn tôi lạy pháo cho tôi. Anh dưa tôi một chổi pháo ngã tuu-nungan, dót ở trảng dài iai, thi bão cùn-thần cách đốt. Tôi không thêm nghe hèn, bô pháo vào túi, rồi tay xách hành tết, tay xách bành chưng ra di, vènh-vào như một ông tướng, và tôi hòi với :

— Tôi ha, suóng qna, sướng quâ, mu hót. Xác đó tần-mắc trên san. Khoái biếc tan mai trưởn lan giàe. Theo khói biếc, sr khinh-hái cùm mu Mọc còng tan liên, dè lại một ny cuội mừng trên cập môi cùn tái. Tôi hét sọ, cung vòi tuy, vui-vui reo :

— Ha ha, suóng qna, sướng quâ, mu hót.

— Ủ. Thôi hãy giữ thi mồi ông khách vò ăn « dò ngọt ». Mộc ra dày con, lết pháo rồi. Ra chơi với anh, con !

Và trong khit mu trù xuồng bê lực lụt đep, tôi ngồi ăn hành sung và cam, vân vút vua cùi con Mọc nai gian như cây. Ô, sao em của mu tôi ngọt đến thế kia. Vài hành sung của mu tôi sao mà phỏng, mà dòn thế này ! Cò phải mu khéo tay bón me tôi không ? Hay vì quá sung-sướng mà tôi trường lâm ?

Mu Mọc chẳng giàu có chi, nhưng mỗi khi

Xuân về, mu cũng mua thịt dà dò, ko đóng hành sung, gối hành chưng, hành tết.

Mụ nói : « Tết đến, người ta ăn uống linh đình, mà con mình phải naii cơm khoai như

những ngày thường, tôi iám. Chẳng tốn kinh-

máy, làm ra trước, cung chòng, sau an-

mái di mò mò sọ ! »

Mỗi năm mu gói một cặp hành chưng, mè

dòn hành tết, gói nấu chung vào thùng hành

của nhà tôi cho đỡ cùi, rồi tôi ba muot, truros

giáo-huà, qua xách vè nhà — Nhưng năm ấy,

nhân ra rằng tôi « may vía » lâm, mụ định

nhó tôi sang mòng một xách tôi dập dát

cho mu. Mẹ tôi không chịu, sợ rằng quanh

núm lò xây ra chuyện roi-ro, mang tiếng.

Nhưng mu nán-ni thiê, và sau cung, nè lòi,

đem tôi phải ứng thuận. Mu hót bô dát tôi ra

sân, cùi xổng, ghé tai tôi thi-hâm : « Mai

chùa xin phép mèn đón thời sóm, mụ cho canh,

cho hành, cho tien, nhiều lâm, nhiều lâm. Nhó

đen cho són nha ! » Tôi suông ran cùi ngòi.

Tôi cũng được di dập dát u ? Bi dập dát như

mu lớn u ? Ô, oai quá !

— Hò hò, chán tai d' đến, cháu tuu đưa của đèn cho tuu đây rồi a.

Mụ đỡ báu, kính-cần dặt lên ban thờ, chí cái giường tre trài chiếu cũn, nón tôi ngồi, lanh-lanh vào trong hung ra một đĩa cam cat dọc và một đĩa hành sung dại sun dà lùu.

— Khoan, mụ cho cháu cây dâm, cháu dót phao dà.

— Mụ không có phao, thôi...

— Khoan, phao của cháu đưa iden dót cầu may cho mụ.

Và nói, tôi vùa vach túi lấy chuoi pháo ra, mụ Mọc trùi mìn nhau : « Thật hè ! rồi chạy xuống hép lấp lấp.

— Năm mới, cháu chúc mụ sống lâu, mạnh khỏe, mìn ăn phát tài, muoi len chung mụ lòp.

Mụ Mọc lèng tai, chú ý nghe, và khí tôi chúc xong, mặt mụ nò-nang, mũi mụ, phap phong, mụ ngồi bếp xuống đất, một tay ôm ngực lung tôi, một tay ôm ngực lung Mộc, nhìn hết cháu đến con, chớp mắt lia-lia, và ô bay, hai giọt lệ tràn ra, từ từ lòn tròn, và ô bay.

— Ràng rà, ràng rà, ràng mà mụ khóc, mụ buồn a ?

Mụ mìn cười : « Không, không, mụ không buồn, mụ sung sướng, mụ... tủi ».

Năm mươi lăm tuổi, tôi lèn tình học, nhưnrg công việc dập dát ở nhà mụ Mọc cho em út tôi. Vài mày-năm gần đây, hòn di lâm xà, tôi không được vè nhà luon, mày lết.

Mùi lâm « xuân sang trên ngọn cây dào », tôi bùi-núi nhớ tôi quê hương tôi cha mẹ, anh em, cùi làng nhặc tên tôi ở một phu-nięng trời xa thẳm, và từ già-dinh tôi, tôi nhớ đến già-dinh mụ Mọc. Ôi ! già-dinh mụ Mộc, một mẹ, một con húi-hút song cung nhau trong cảnh nghèo nàn, trong gian nha lụj-xop. Chắc mụ



— À mà có nhở phải chúc mụ

ràng mìn không, con ?

— Nhở rồi, hồi mài.

Tôi không ngoái cùi lại, hàn-

hế tiên bêrc, sau cùi trả lời hót gác.

Mụ Mọc chử ở sân, thấy bông tôi dâng xo-

ngay vào nhà, và khí tôi ngách cửa, mụ ô

hóng dò ra, liu-li.

Một cố gắng lớn của anh em tri thức

ĐỀ ĐƯỢC: — Họ sát thời sự
— gửi gửi các bài đọc luôn luôn
— và liên lạc thêm các bài đồng chí
BẮT ĐẦU TỪ SAU SỐ TẾT

BÁO THANH-NGHỊ RA HÀNG TUẦN

Luôn thể nhà xuất bản THANH-NGHỊ sẽ cho ra những loại sách có cùng một tính cách như báo THANH-NGHỊ.

Công việc in-lot do nhà in riêng của báo THANH-NGHỊ đảm đương.

Tòa báo, bắt đầu từ 1^{er} Février 1944, đơn lị 45 Phố Hàng Da, Hanoi. Giá vé: 19.43.

DẤU TRÍ BÁ CHỨNG HAY HƠN BẾT

DÔNG-A

Bán khắp các nơi. Đặng cần thêm
đại lý các châu, quận, phủ, huyện

Nơi đến thuốc Nhật là nơi đến

DUG-THANG - HANOI

Cần đại lý các nơi, điều kiện
để đăng, không phải ký quỹ.

1^{er} 80, Rue des Médicaments — ANB

Khỏe và Bò

Chiết rượu « Cắc-kè » của hiệu YUNG-HUNG 41 Hàng Biển Hanoi là một nhà chuyên mua Rượu « Cắc-kè » chuyên mua đồng âm, bò thăn. Bán ông làm việc nhanh, nhỏ mảnh, dầu luting. Dau bò sinh nở, kem sữa, ăn ngũ lỉ, thời uống rượu « Cắc-kè » thấy khỏe, một cách nhanh chóng khác thường.

TỔNG PHÁT HÀNH TẠI HIỆU

YUNG-HUNG

41, Phố Hàng Biển — HANOI

ĐÃ XUẤT-BẢN

TRÌ THỰC DESCARTES	4500
SIEU-HINH HỌC	5.00
PHAT-GIAO TRÌ THỰC	3.50
TRÌ THỰC EINSTEIN	2.30
HỌC-THUYẾT FREUD	2.50
TEI-HA TAGORE	1.80
VĂN-HÀO TOLSTOI	2.40
TRÌ THỰC VŨ TRÙ VÀ NHAN-SINH	2.50
YANG SAO	2.50
NGHĨA LÊ MỘT MÙA QUÂN-L	2.50
cuốn IV 2550 — quyền V 2550 — quyền VI 2550 — quyền VII 2550 — Hai quyền H và II (tang n lợ)	
NGHĨA SĨ TÂY PHƯƠNG	1.80

NHÀ XUẤT-BẢN TÂN-VIỆT

= HANOI =

PHẠM NGƯỜI VIỆT-NAM, AI CŨNG PHẢI ĐỌC

KHÔNG-TÙ HỌC-THUYẾT

của LÊ-VĂN-HÓE

Tập bộ 5 quyển, đã ra quyền thứ nhất giá 4500

Tập của Ông PHẠM QUÝNH

Một bộ sách khảo về h้อง-học khác lầu những
sách loại ấy từ xưa đến nay, rất chu đáo tinh-xảo

Bộ sách có giá-trị nhất của

QUỐC-HỌC THU-XÃ

BẢN KHẨP MỌI NƠI

Brillantine Cristal pure vaseline, đặc
diểm nhất là nước hoa thơm và tốt.

BẢN BUÔN, BẢN LẺ

Mr Lê-vân-Dương
TỔNG PHÁT HÀNH
46-48, Rue Sœur Antoine (anh Giảm) HANOI

ÉTABLISSEMENTS HOUANG-P'ENG

74, Rue des Teinturiers, HANOI

PATISSERIE
CONFISERIE
ÉPICERIE
MERCERIE &
PARFUMERIE

Nhà chè tạo bán buôn và bán
lẻ các thứ: Bánh, Kẹo, Mứt
làm bằng các thứ quả, đựng
vào lọ thủy tinh rất trong
sạch hợp vệ-sinh, mỹ-thuật

Brillantine Jolidor làm
lắng vaseline pure, nước hoa
thơm quý.

Lotion Rosia thơm quý
phai bán khắp mọi nơi.

Huile pour chevelure
dầu thơm bôi tóc ám toàn
bằng huile của Mỹ.

Cam-tich tán

Chuyên-trị bệnh trẻ con bụng sỏi, da vàng, gầy còm, biếng ăn hoặc có
đun sán nên dùng thuốc này sẽ được
đỗ da, thâm thịt, hay ăn, chóng lớn,
và sạch cam-sài.

Căn-có tán

Chuyên-trị bệnh trẻ em cảm sốt,
kinh phong, móm nồng, khóc đom, ho
đom, hay chờ, dày bụng đi rữa, hoặc
sốt liên-miền hay sinh ra chứng sỏi
kinh, dùng thuốc này sẽ khỏe mạnh.
Bán tại nhà thuốc THÁI-CỘ
số 52, phố Hàng Bạc, Hanoi.

HÃY ĐỌC

TRĂNG MA LÂU VIỆT

của QUÁCH-TÂN

(Viết theo bộ Tân Biển Truyền Ký của cụ Nguyễn-Dữ)

PHIÊM LUẬN VỀ AUGUSTE COMTE

của NGUYỄN-ÁI-LANG

MÁI TÀY TỰ TÂY-XƯƠNG-KÝ

Hán dịch của Nguyễn-Giáo

HẤT DẤM NGHỆ TÍNH

(Khảo cứu, ủ Ngâm-chát giả Việt-nam có văn học-sir)

DẠNG IN

VƯƠNG-DƯƠNG-MINH

của PHẠM-VĂN-HÓM

VIỆT-NAM CÒ-VĂN HỌC-SƯ

quyển II của Nguyễn-Ngô-Cử

LY-TAO bản dịch của Nguyễn-Tòng

ĐẶC BIỆT CỦA

— Luôn luôn tìm
những tác phẩm già trứ danh hiển

đảng đồng, trong năm 1944-45 tới đây

ngoài những loại sách triết-học, văn-học,

sách-dịch, nhà xuâ-bản Tân-Việt còn

cho ra mãi độc-giá những sách về khoa-

học, xã-hội học, kinh-học do những

người hót chuyên môn-về các khoa-áy.

Tổng-phát-hành Saigon — Cholon
nhà sách Mai-Quang 110/6 Guyenemer