

SỐ 187 — GIÁ 03.50

12 DECEMBER 1953

# TRUNG BAC



đại sứ



## SỐ 1 THÔNG TIN

(Tập II)

Cô Sahiba Gökcen nay  
phi hành giả đầu tiên  
của nước Thổ và là em  
thê - giao, con gái nuôi  
của nhà đại sứ hung  
Mustapha Kemal, là một  
người rất có công trong  
việc khôi phục sự quyền  
cho phụ-nữ Thổ Nhĩ-



THÔNG TIN - KÝ VIẾT  
CHỦNG - TRƯỜNG

**DÙ « MỸ-THUẬT » KIỀU NHẬT, GÓNG TRÒC**

DÙ LỐP LỤA hàng thường	95 95
DÙ LỐP LỤA hàng luxe	10 95
DÙ LỐP SATIN hàng thường	18 75
DÙ LỐP SATIN hàng luxe	26 50

Gửi C.R. đi khắp mọi nơi. Mua buôn xin hỏi giá riêng  
**LE LOUVRE** — 70ter Jules Ferry HANOI

**Giày Phục-Mỹ**  
 204, rue du Coton Hanoi



Kính mến các ngài, các bà các cô cùng các em bé  
 hãy dùng giày, dép, guốc tay贴吧, các đồ bằng da của  
 tiệm giày Phục-Mỹ, cam đoan được vừa ý. Cò catalog  
 kính biếu. Rất buôn bán lô kháp mọi nơi

**NẮNG TRẮNG KHỎI SÁU THƠM MIỆNG**  
 vì dùng thuốc đánh răng



**4 mén thuốc bồ câu nam, phụ, lão, ấu**  
 đú do nhà thuốc DỨC-PHONG, 45  
 phố Phúc-kiến Hanoi phát hành

THUỐC BẠI BỒ DỨC-PHONG	... 2500
THUỐC BỒ THẦN DỨC-PHONG	... 2500
THUỐC DIỄ-KINH BỒ HUYẾT	... 1570
THUỐC LỘ TÝ TIÊU GAN	... 1550

BÁN BUÔN, BÁN LẺ BÚ THUỐC SỐNG  
 THUỐC BÀO-CHÉ VÀ CÁC THỦ SẢN

Autorisé publication créée antérieurement à la loi du 13 Décembre 1941  
 Édition hebdomadaire du Trung-Bac Tân-Vân n°  
 Imprimé chez Trung-Bac Tân-Vân  
 36, Boulevard Henri IV Hanoi — Hanoi  
 Tirage 1000 exemplaires  
 Certifié exact l'insertion  
 L'ADMINISTRATEUR GERANT: NG DOANH VUONG  
*Vuong*

**Bút máy : HAWAIIAN**  
 Có máy điện khắc thêm tên

Giá 14p75 thêm 0p50 cước recommandé.  
 Ở xa gửi nữa tiền trước, còn gửi cert.  
**MAI LINH 60 Cầu Đất Haiphong**

**THÔI NHIỆT TÂN ĐẠI-QUANG**  
 Trong mùa nóng bức, thường  
 bị cảm - mạo - cảm nát - cảm :  
**THÔI - NHIỆT - TÂN ĐẠI - QUANG**  
 Xin nhận ký hiệu (bướm bướm) mới khỏi nhầm  
 28, phố hàng Ngang Hanoi — Tel. 805

**DẦU NHỊ - THIÊN**  
 Trị bách bệnh nhất thần hiệu Mỗi ve 0\$40  
 Quý khách có mua, xin mời đến các nhà  
 đại lý, hoặc tiệm chính, thỏi vị được dán  
 chính hiệu. Xin đừng mua ở các hàng đóng  
 trên tàu bè mà mua phải thứ dầu điều giả.  
 Nhị-Thiên-Dương kính cáo

**NHỊ-THIỀN-ĐƯỜNG DƯỢC PHÒNG**  
 76, phố hàng Buồm, Hanoi — Téléphone 849

Hàng rượu AN-THỊNH phát hành hai thứ rượu :  
**RƯỢU BỒ QUINQUINA THÈ THAO**  
**RƯỢU KHAI VỊ ESPORTO**  
 Xin bá cáo cùng các khách hàng toàn bộ Bắc-kỳ  
 được biết rằng : Tè này các việc buôn bán ở Bắc-kỳ  
 xin thương lượng với:  
**NHÀ GIÒNG RĂNG NGUYỄN-HỮU-NAM**  
 156-158 phố hàng Bông Hanoi — Téléphone 1831

**NÉN HÚT THUỐC LÁ**  
**BASTOS**  
 NGON, THƠM  
 Giá ... . . . . . 0:19

SO 187 — 11A 1950  
 11 DECEMBER 1950

# TRUNG BAC

## CHU NHẤT

Trung-Bac Tân-Vân  
 36, Boulevard Henri IV Hanoi — Hanoi  
 Tel. 805

142861

80 - TRUNG-BAC

Các khách hàng, xin  
 để ý là từ ngày 1/12/1950  
 đến ngày 31/12/1950  
 là thời gian để các nhà  
 đại lý, tiệm chính, và  
 các cửa hàng buôn bán  
 được phép bán hàng  
 không có thuế.  
 Thời gian này  
 là thời gian để các  
 nhà sản xuất, nhà  
 phân phối, và  
 các cửa hàng  
 buôn bán  
 có thể  
 phân phối  
 hàng  
 hóa  
 ra  
 ngoài  
 không  
 có  
 thuế.

Trung-Bac Tân-Vân  
 36, Boulevard Henri IV Hanoi — Hanoi  
 Tel. 805

142861

# Tuân-lê Quốc-tê

Về quan hệ nhất sảng ra trên trường quốc tế, trong tuần lễ đầu tháng Décembre, không nói ai cũng rõ là các cuộc hội-nghị giữa các vị chủ-trị trưởng đồng-minh M. M. Roosevelt-Churchill, Staline, Tưởng-giới-Trạch họp ở le Caire (Ai-cập) ở Téhéran (Ba-tu) Trước hết, Tưởng-giới-Thại và phu-hán đại biểu chính-phủ Tràng-khanh đã đến le Caire để gặp Tống-thống Mỹ và Thủ-tướng Anh bàn về tình hình chia-sự ở Thái-binh-dương và Đông-Á. Cố-danh Lord Mountbatten Tống-tu-lệnh quân đồng-minh ở miền Nam Đông-Á cũng dự hội-nghị này. Tại hội-nghị này, các nước đồng-bàn, minh đã quyết định sẽ khởi cuộc lầu-cung tốn lao ở trên krabi các mực trán và cùm hông lực không quân. Bin-thông-cáo chính thức công bố ở le Caire về cuộc hội-nghị này nói các nhà cầm quyền trong phái đồng-minh đã thỏa hiệp về những cuộc hành binh chống với Nhật và sẽ tiếp tục theo dõi các cuộc hành binh lâu dài và giao cho mỗi cách kiêm quyết để bắc nước Nhật đầu hàng không điều kiện và khén nước đó phải giải quí với qui pháp như hồi 1895. Viết phần nóan phóng thông tin Nhật bình phẩm cuộc hội-nghị le Caire nói đó chỉ là cả Anh, Mỹ, hay ra để dấu diếm tình hình khẩn quẩn và sự suối sức của họ về binh bị và chính-trị.

Sau hội-nghị le Caire, hai ông Roosevelt và Churchill! lại phái sang Ba-tu để gặp nhà độc-tài là Thủ-chưởng Staline. Thế các tin ở Ankara là Staline không chịu bàn với các nhà chính-trị Anh. Mỹ ở một nơi ngoại phạm vi quyền lợi của Nga-Soviét. Vì thế, nhà độc-tài đó không chịu đến le Caire và chỉ bằng lòng cho hội-nghị họp ở Téhéran hay Tabriz trên đất Ba-tu, phía Nam xa Caucasus. Staline đã đến Kinh-dò Ba-tu từ 28 November và đã hội-dàm ngay với thủ-tướng Ba-tu trước mặt đại-sứ Nga.

Trưa thứ hai 29 November, các đại biểu Anh Mỹ cùng dò với nhiều viên cố vấn quân sự mới đến Téhéran. Cuộc hội-nghị chính thức họp mãi đến trưa thứ năm truoc (2 Décembre) và đã kết nên bằng việc cả một ủy-ban giàn-trach nhiệm thao-bin-thông-cáo về cuộc hội-nghị và hò-hào quốc-dân Đức nêu hàng phục ngay. Staline, Churchill và Roosevelt đã ký hợp đồng ba lần mỗi lần

đó hai giờ. Hội-nghị bàn trước hết và nhau nhất đến các vấn đề quân sự, hội-nghị có xét đến tình thế và thái độ của Thủ-nhà-ky. Tuy Đức nói Staline đã yêu cầu với hai ông Churchill và Roosevelt, hoà-e cuộc tranh luận đến việc định các viễn-ghi-ở Âu-châu sau nay và việc doi đổi với các địch quốc sau cuộc chiến-tranh. Hinh như Staline yêu cầu trước cho Anh Mỹ nhận điều kiện nêu thi Nga mà chiu đàm với hội-nghị taq ba à Téhéran. Hội-nghị có bàn đến chương trình xâm lược miền Ba-nhì-cán. Trong cuộc xâm lược sẽ là mở trại waray rát gù, nhưng hiện nay ban đầu Grinchev còn ở trong taq quân Đức thi không co iê nà. Nga tại bỏ miền tây Ukraine mà tiến đến miền Ba-nhì-cán được. Cuộc hành binh liên lạc của Anh Mỹ ở Ba-nhì-cán có lẽ chỉ ở trong phạm vi nước Hi-lao. Có lẽ vi những sự khó khăn của Hồng-quân ở phía tây Ukraine mà đồng-minh phải yêu cầu Thủ-tu-lệnh cho dừng các nơi cần cù không quada trong nước do. Dưới sự dè nén của đồng-minh có lẽ Thủ sẽ phải thái-độ trung lập chẳng

Đi luân Mỹ rất đà g và hi vọng vào cuộc hội-nghị ở Ba-tu. M. Connelly, trưởng ban ngoại giao Thương-nghị biện đã chính thức báo tin với các hội-nghị giữa các ông Roosevelt, Churchill và

(xem tiếp trang 30)

## CÁC BẢN ĐỌC NÊN ĐÓN COI SỐ « LÂY-ban-nha moi »

Một nước tuy ở ngay trong miêu chiến-địa-ku-châu, có một vị-trí rất quan trọng ở gay trê bờ bắc Biển-bralair mà vẫn giữ được trung-lập

Một nước rất cường-thịnh và thời Trung-đô, đã từng có những doan lịch sử rất vang

Sở dĩ Tay-ban-nha còn giữ được địa-vị và dân Tay-ban-nha còn giữ được tình-thân-quốc-gia là nhờ ở vị anh-hùng cưu-quốc

### FRANCO

người, đã có công gầy dựng nên nước TAY-BAN-NHA MOI và từ đó được nhanh-hoa, che-tu-quát

Tiêu-sử và những chiến-công-anh-liệt của vị anh-hùng cưu-quốc hiện còn cầm quyền-chinh ở Tay-ban-nha sẽ được nói đến rất kỹ trong số đó

# TRẬT-TỰ QUỐC-TẾ MỚI TẠI ĐÔNG-Á

## Sự tiến bộ của phương pháp tự-vệ-chung

Khu-thịt-vvong-chung Đại-đông-Á có thể già-ngắn-về phương-diện chính-trị như môi khu gồm các dân-tộc và các nước, và phương-diện-bi như mọi phương-pháp tự-vệ-chung cho các dân-tộc và các nước.

Thực-vây, về phương-diện kinh-te, một đoàn-thép-tuân-tu và nước lapon nén lối bối-ý định một nước ty-danh-nhận lạy cái-trach-nhiệm-huong-dan-cá-khu. Điều đó trong tình-trạng thế-giới ngày nay rất cần cho sự sinh-lòn của nước ta. Đảm-nhận lậy trọng-trách-huong-dan-cá-các nước khác.

Sự lò-chue-một phương-pháp tự-vệ-chung cho các dân-tộc và các nước không nhangs-rất cần cho nước-huong-dan, mà lại rất cần cho các dân-tộc và các nước ở trong khu-thịt-vvong-chung. Không có phương-pháp-hap-dó, thì các dân-tộc và các nước nói trên không thể nào đứng vững được trước tình-hình phuc-lap ngày nay. Điều đó lại càng-sắc-dang-lâm, nếu ta nhớ rằng các dân-tộc và các nước ở Á-đông đều là Anh-Mỹ và Hà-lan-pz-chê và trực-lị.

Mahn-chau-quoc, nước mà đã khởi công cuộc xâm-dụng Đông-Á, và khi lập-quốc, bao giờ cũng hợp-tac với nước Nhật, để làm cho phương-pháp-tu-vệ-chung được-vững-bền, và ngày khi chiến-tranh Đại-đông-Á bùng-lên, nước đó đã quyết-dịnh thất-chết sự hợp-tac giao-hu nước.

Nước Thái-lan, một nước Á-châu có-cô-tục cao-thuong, xua nay vẫn tung áo-uroc được hợp-tac với nước Nhật, nhưng bai-hoque phai giep-mot-thai-de-trung-lap, là vì không thể cường-bach được với sự áp-chó-manh-liet của Anh-Mỹ và phương-diện kinh-te và chính-tri. Ngày xưa dân chúa-tranh này, nước đó đã có dịp cát-dứt giày-xich của Anh-Mỹ. Nước đó đã lập-terc kỵ với nước Nhật, nhưng bai-hoque uoc-lien-minh, đã khai-chien với Anh-Mỹ, đã thua nhau chính-phủ Nam-kinh, đã ký với nước Nhật một bản-hiep-uoc-về-van-hoa. Như vậy, nước đó đã häng-hai-tien theo chính-sach hợp-tac manh-mat với nước Nhật.

Từ khi chính-phủ Quốc-gia Tau-thiet-lap ở Nam-kinh tháng Mars 1941, Chính-phủ đó vẫn hợp-tac với Nhật, để đánh-dò Tràng-khanh, và

xây-dung Đại-đông-Á. Ngay khi chiến-tranh Thái-binh-dương bùng-lên, chính-phủ đó đã xuong-lên cái-thuyet « chia-bié-xé-dâng » với nước Nhật, đã gây-ném một phong-trào Quốc-gia-moi, đã hâ-khuyet lì-sai cách-tu-chuc-binh-phu trong-nước, và như thế đã giúp-sức một cách-thân-mật nước Nhật trong công-cuôc chiến-tranh. Chá-máy-lắc, phong-trào đó đã lan-rong trong-nước và ra ngoài-núi, thậm chí trong-ec-dien chiến-tranh ngày nay, nước

Tau-không-thể-tim-cách-giúp-sự-sinh-sống-của-minh-bâng-một-thái-de « bát-dê-khang », nước Ta-phai-thue; giấy-và-giúp-ich hiết-thực cho công-cuôc xây-dung Đại-đông-Á, nếu nước đó có cái-bié-phap-hap-lap-nén-một-nước-Tau-moi. Phu-nhợp-với-lý-tu-vong-chung đó, chay-Uong-tinh-Vé đã đưa-nước Tau từ lý-thuyet « chia-bié-xé-dâng » với nước Nhật đến lý-thuyet « esong-chet » cung-nước-Nhật, nghĩa là nước Tau đã quyết-dịnh-lam-vào-vòng-chien-tranh. Một-giờ-day, nước Tau đã ký-với-nước Nhật một-bản-hiep-uoc-lien-minh, mời-cam-cu-vào-sự-kinh-trong-chu-quyen-lân-nhan, sự-sinh-sống-chung và sự-thinh-vvong-chung.

Nước Diên-dien đã bao-lâu-chiai-ec-khô dười-rieng cai-tri người-Anh, cho-nên khi quân-Anh-Mỹ đã phái-tan, nước đó rất-uroc mong được độc-lập; hi-vọng đó, dân Diên-dien đã cù-lên-lau. Đến Diên-dien đã hoàn-toàn hợp-tac với nước Nhật một cách-trung-thanh và rất là cao-dâmm, vì thế-nên Diên-dien đã được quyền-tri một cách-về-vang. Ngày nước đó được quyền-tri-tuc là ngày mà nước đó đòi-tayen-chien với Anh-Mỹ, và phai-với-Nhật để-cùng-theo-duoi chiến-tranh-chống-với-ké-dich-chung cho cả Á-châu.

Nước Phi-luật-tan đã khai-tut-nhung-giay-xich-truoc kia đã giáng-buoc-nước đó với Hoa-ký trong 80-năm-và qua, và đã trở-ném-một-nước độc-lập-một-cách-về-vang ngày 14 October. Su-dock-lập-dó 10 tri-ệu dân Phi-luật-tan rất-lấy-lâm-ao-vow-tu-lau. Chính-phủ Cộng-hòa Phi-luật-tan mồi-lập-nén-dưới quyền-chi-huy-của-tông-thống Laurel là một phak-tu-manh-liet-của-khu-thinh-vvong-chung-Dai-đông-Á và tiến-bộ-rất-nhanh-chóng. Như-vây, phương-pháp-bao-vệ-chung cho Đông-Á càng-day-càng-vững-bền-thêm-và-rộng-thêm-lieu.

# TONARI-GUMI

Các ngài thử trổng trọng cái vật què mầu thường tình này : cái chậu bằng gỗ dày nước và khoai tây, có hai ái que để khoang. Đó là gốc tích « TONARI-GUMI » hay là « hội họp lảng giăng » mà bây giờ rất thịnh hành ở Nhật-bản.

Một người chủ trại nghèo nàn tên là Ninomiya Soutoku – sau này trở nên một nhà triết-học và giao-sư, một đồng-giả có tiếng về các quan-tập & đời – vào đời Minh-trị, đã có tin tưởng chắc chắn rằng : nếu khoai tây trong khi xoa vào nhau trả nên sạch sẽ, thi lòng người ta cũng có thể trả nên trong sạch, nếu biết hỏi ý cùng-nhau về phương diện tinh-thần.

Bấy giờ, ông ta liền tổ-chức một cuộc hội họp lần đầu các người lảng giăng. Cuộc hội họp đó ông ta cho cái tên không được dẹp-đẽ may, nhưng rất đầy ý nghĩa là « I-mo-koji », hay là các gulk-sok khoai tây.

Tinh-thần các « tonari-gumi », và chủ-nam may ra như thế, giờ hành trướng trong khấp các gulf-cấp xã-hội, các lảng, các xóm, các tỉnh và các thành-thị lớn ở Nhật. Nhà-chủ-trại Ninomiya Soutoku tin chắc rằng : những cuộc hội họp nhẹ thế sô làm cho tinh-nết được cao-thượng thêm lên, và làm cho các già-niên có tâm-trạng họ được thiện-vuông thêm lên, do những sự tra đổi ý-khiển về công việc làm ăn, và cách thức cẩn-nóng và những thời-tục hàng ngày. Trong những cuộc hội họp ông ta khánh-thân, ông ta đều nói về sự ích lợi-chung của cuộc hội họp đó.

Cái easu ly-trí từng khu đê, chúng ta có thể thấy ở nước Nhật-một phong-tục của tờ tiền đê-lai. Đó là một phong-tục xã-hội đã được lưu truyền từ đời nọ sang đời kia đã từ mấy thế-kỷ. Trải qua nhiều hình-trạng, rồi đến thế-kỷ 17, thì nó rất thịnh-hành theo lối « gonin-gumi », hay cuộc hội họp năm người.

Mỗi đền-làm-giáo-xa Ninomiya Soutoku tới, thi cách đê-mới được đổi hẳn đê-giờ hình-trạng bảy giờ.

Bảy giờ, trong một nước Nhật chiến-tranh, và huy-dụng lưỡi-sabu, lực-lượng quốc-gia-lành-thần quốc-gia-tonari-gumi, đã sống lại.

Nhờ có 770.771 hội đê hoạt-động trong các đêo, (các hội này lại hợp lại làm 140.663 chi-nhánh/lớn hơn), mà các ý-muốn của Thiên-Hàng đều tuân-tiết-nam-phu-lao-đu, các gulf-

(Xem tiếp trang 29)

## Trung-Bac Chu Nhật Tết Giáp Thân

không những tròn-loc rất kỹ càng bài vở ; đề ý tung-chút đều cách trình bày từng bài ; mà cả đều tranh vẽ cũng dung-công tìm lối vẽ cho thích hợp và súng-dáng với mỗi bài.

### BAI NÀO TRONG SỐ ĐÓ CÙNG bay, có ích và là !

Các bạn sẽ thấy những cái đề-mới, chưa có báo hay tạp-chi Tết nào nói đến

### NHỮNG CÁI TẾT CHIẾN TRANH CỦA VIỆT-NAM

### Năm mới, tinh-tuôi của ôn-tò loài người

### NGƯỜI GIÀ và MÙA XUÂN

Ba truyện ngắn thật hay và một loại bài nói về một nghề chơi đặc biệt Á-dòng trong ngày Tết. Nghề chơi đó là gì ? Xin đọc T. B. C. N. số sa.

Tranh bìa, một bức ảnh mới nhất của Võ An Ninh mà cũng là bức thần-tinh nhất

# TUẦN-LỄ ĐÔNG-DƯƠNG

## Quân biền thùy

Tối thứ үler Dέ, hội Uña-Hoa đã đem diễn lại sinh-khán nhà hát lớn Thành-phố vở kịch « Quân biền thùy » của thi sĩ Thao khao dù gulf quý Cửu Lô múa đóng. Nếu các bạn đã biết,

« Quân biền thùy » là một vở kịch, và đời Kinh Kha lúc qua sông Dicu Thúy sang Tần để hành-tiểu Tần-thủy-tuồng, Lục mవi ră thành sach, « Quân biền thùy » đã được ván-giời, kịch-giời nói-aon-nhieu. Nay dem diễn trên sân khấu, ngực: di-xem đóng-lâm và phần-nhiều đều có cảm-tinh tốt-vợ, và giá-và-hội Uña-Hoa. Khỏi phải nói, ai cũng biết rằng kịch-hề là một mèo quâ-moi nhập-cảng, sự khó-khăn-lich đều rất-nhiều; vậy mà hội Uña-Hoa đã vượt-qua, nhô & các hội viêt-sốt-sing với việc-nghĩa, ở các tài-tu-chứa-kho Ju-yen-tập, chất-là-hai-ông Phù và Tăng đã đem hết-mà-hỗn-rá đóng-hil vai Kinh Kha và Cao Tiệm Ly.

Ở-nhiều-đoạn, những-vẫn-tho-trầm-bồng của Thao Thao được ông Phú ngâm-ney-thật-hay và ở-nhiều-chỗ, hội Uña-Hoa được vỗ-tay-tán-thưởng.

Ước so-áng sau « Quân biền thùy », nền-kịch-tho nước-nhà-sẽ-tiến-mãi và những cái-lâm-lẫn, những cái-dò-số được gulf-lộc-dâu-dì ; là-cũng-là-một-cái-nay, cái-dẹp-mơ-ma-nhưng-hanh-nén-só-nhết-hu-éi là đem-dem-đem cho-làng-khen-Nam-Viet-vây.

Hôm 17 Novembre, quan Toàn-quyền đã ký-nghị-dict cho một số các viên-tham-tá và thư-ký đã trong-giờ-cho-to chủ-sự trong-hai-năm, được thực-thu trong-ognh-hanh-thinh; ngoài ra ngài còn-có

– Hội-tháng-trước quan Toàn-quyền Decoux có gửi-về Pháp 1.280.000 quan là tiền-các học-sinh-toán-củi Đông-dương đã quyền-trong năm 1942-1943, giúp-các-học-đường-bên-Pháp.

Bộ Thuỷ-địa-sau-khi-nhận được-tiền-dâ-dành-điền-sang-nhờ-quan Toàn-quyền cầm-onto các-giáo-viên, và-hoc-sinh Đông-dương. Số tiền-kia đã chia-rà-cấp-1-triển-quan cho các-học-đường-ở-miền-bắc Pháp, Psa de Cris và Loire Inferieure, những-nơi-bi-nó-nam-bom-đủ-hơn-cá, còn-260.000 quan-chia-cho-các-học-xá-của-hoc-sinh-dế-quốc.

– Vừa-rồi-chia-phủ Đông-dương đã-bắt-hai-biên-đập-viên Đông-dương, hòng-nhất-ognh-hanh-chinh-hạng-đại-phuong-lam-chu-sự-van-phong-nha-kinh-16 và Lào-công, Tu-pháp và Cai-tri.

Muốn-cho-các-công-chức Đông-dương, những-người-nhà-có-tài được-lần-lần-bỗ-vào-các-chức-quan-trọng-về-hanh-chinh, quan Toàn-quyền đã quyết định-cứ-vào-ognh-hanh-chinh, nhất-là-vào-ognh-chủ-sự, môt-số-các-viên-tham-tá-và-thu-ký-dâ-có-kinh-nghiêm-để-thu-ký-là-rô-có-tài-gift được-các-chức-Ấy. Việc-bà-dụng-day-có-hồi-quá-ý-kien-một-hội-dòng-riêng-đo-quan-phủ Toàn-quyền-chủ-Ấy.

Hôm 17 Novembre, quan Toàn-quyền đã ký-nghị-dict cho một số các-viên-tham-tá và thư-ký đã trong-giờ-cho-to chủ-sự trong-hai-năm, được thực-thu trong-ognh-hanh-thinh; ngoài ra ngài còn-có

một-số-công-chức-nữa-có-thể-gift được-các-chức-chủ-sự.

– Đoàn-boi-lội-Saigon-vừa-rồi-đã-phâ-kỷ-lục-boi-10x100-thuoc-củ-hội C.N. de Paris. Mười-tuyến-thu-củ-Saigon-boi-mát-11-phút-3-giây-2/10. Kỷ-lục-Pháp-quốc-là-11-phút-13-giây-2/10.

Và đoàn-boi-lội-sủa-tỉnh-Mỹ-tho-có-Danh, Lê và Thủ-đã-đáp-được-kỷ-lục-mới-và-màn-boi-3-kieu-tiếp-séc-400-thuoc-với-5-phút-23-giây-2/15, gần-bằng-kỷ-lục-của-ognh-Pháp-5-phút-20-giây-1/5; kỷ-lục-củ-ognh-Dông-pháp-là-5-phút-20-giây.

– Nhà-Bưu-chinh-vừa-bảo-tin-rắng-bắt-dau-tu-ler Decembre 1943, thuôc-bưu-chinh-ở Đông-dương-sửi-đôi-như-sau-này:

Các-thu-nặng-đến-lg/gam-từ-trước-van-dan-6-xu-tam, nay-phai-dan-10-xu-tam, còn-các-thu-trên-10-gam-tam-phai-dan-van-nhu-cu.

Carte postale: 0p 09; danh-thép-không-viết-chứ-dan-0p 05, viết-5-chứ-dan-0p 06, viết-trên-5-chứ-dan-tan-như-thu-thường.

– Theo-agnh-dinh-quan Toàn-quyền-ký-ngày-29-Novembre-1943, việc-buôc-bán, dài-lai, tăng-trú và-thuoc-các-thu-trê-tran-bo-để-thuoc-quan-chinh-phu-hoặc-các-cơ-quan-de-chinh-phu-Ấy-ph.đám.

Quan Toàn-quyền đã-cho-lập-hai-Ấy-huân-Bắc và Nam-trong-nom-và-de-trâc-bô-cùng-các-thu-và-cây-thuoc-da.

(Xem tiếp trang 35)

Có-một-động-đà-nhà-muôn-lâm-gdu-thanh-chóng-và-lương-thiên-thì-chỉ-có-cách-là: MUA-VỀ-XỎ-SỐ-DÔNG-PHÁP

# Đời oanh-liệt của

## VỊ ANH HÙNG ĐÃ CÓ CÔNG LẬP NÊN NUỚC THỔ MỚI

Khi chúng ta đọc lịch sử nước nhà hay lịch sử các nước trên thế giới, thấy chuyên một nhà đại chinh-trị hoặc một vị võ-tướng lừng jay, chắc hẳn chúng ta muốn biết rõ chua dung, tiền sử và những lời nói của những nhân vật anh hùng đó.

Các con cháu ta, những người về các thế hệ sau này cũng thế, mỗi khi đọc đến chuyên một vị đại anh hùng cứu quốc ngày nay như Mustapha Kamal chắc phải hồi hộp và nồng muôn rộn tiếc sù chán chường và nỗi hùng hành dũng lỗi lạc của một nhân vật như thế.

Đời Kamal là một đời rất hoạt động, rất phong trào. Lần lượt từ nhỏ chí lớn, ông đã là một kẻ phản chiến trong kháng chiến ruộng mông thành vắng, một nhà cách-mệnh háng hối khi bô bô đồng bô, khi bị giam trong các nhà pha của triều đình Thổ, một vị đại tướng đã khôi phục nên độc lập cho nước nhà bằng vũ lực, một vị quan trưởng đã tuyển bổ chinh-thế công-nóà thành lập và tổ-chức nước Thổ-nhĩ-ký mới và mở phương diện.

Nhưng trong suốt đời của vị đại anh hùng Thổ, một điều đáng cho ta chú ý nhất là lòng yêu nước, yêu một cách lứa thiêng, hành thề, một lòng yêu không có bờ bến. Nhờ vào thiên tài và dũng, óc không-minh smart và một nghị lực không thể đánh đổ được, nhà anh hùng đó đã luôn luôn tận tụy để phục vụ Tổ quốc.

Ông sinh trưởng trong đám binh dân và bao giờ ông cũng nhớ đến cái gốc tích của mình. Trước kia, cha mẹ ông vẫn sống cái đói tiễn của các dân Thổ trong một bô cảng Hi-lập, Salonique. Mẹ ông già chẳng bao giờ chỉ mong cho ông trở nên một vị mục sư. Nhưng thành-niên đó đã chọn con đường minh-lú-trước, ông luôn ra lệnh, làm vỗ quai và chỉ huy người khác. Ông lú xin vào học trường Vô-thí thiền-tạng ở salon que. Ông đã tỏ ra là một sinh viên giỏi và khoa-toán-học và thuật

võ-bí. Năm 17 tuổi ông thi tốt nghiệp đậu cao và được phái đi học ở trường võ-bí Monastir.

Ngay hồi nay Kamal đã tập nói, viết bài đồng bao và iám uro, báo giờ ông cũng thao mồ; thuyết lý là bệnh vục-tý do. Ông bị tù và muôn giải phóng cho Thổ-nhĩ-ký thoát khỏi ách người ngoại-quốc và cái hủ chính những lạm của vua Thổ.

Được cử vào học lớp sĩ-quan, tham mưu, năm 1905 ông thi tốt nghép và được phái vào chức đại úy. Bồi này đã có một đảng cách-mệnh thành lập gọi là « Vatan » nghĩa là tổ quốc. Các đảng viên đảng này đã tuyên thệ cam đoan sẽ đánh đổ triều đình Thổ và lập một chính phủ lập hiến dựa vào một hội-nghị bình dân để thay vào Kamal xin già nhập đảng « Vatan » và từ đó ông là một nhà cách-mệnh luôn luôn hoạt động. Vì lâu sau, ông cùng các ban đồng chí bị bắt và bị giam ở nhà pha đó kinh đô là abbul. Vì bị say Syria, ông lại tò chuc ở đây một chi nhánh đảng cách-mệnh « Vatan ». Rồi qua Ai-cập và Hi-lập, ông trốn về Salonique và lập ở đây một đảng cách-mệnh thứ hai cũng giống như đảng « Vatan ». Ông tham dự vào các việc dự bị cuộc cách-mệnh năm 1908. Ông dùng chỉ huy các đội quân cách-mệnh giữ chức tư-lệnh bộ tham-mưu và tiến đến Istanbul.

Năm 1910, Kamal được sung vào phái bộ do tướng Ali Riza đứng đầu phái sang Pháp. Ở Paris mấy ngày, Kamal được di du, cuộc tập trận lớn ở Picard e. Trong khi di du cuộc tập trận này, ông đã lòi là người rất tình thông về khoa binh bì. Người ta có kế lại một chuyện là ông bô bô với kia, các nhà tùy viên quân sự ngoại quốc hợp nhau bô vê chỗ ngày hôm sau nên đúng đê xem cuộc chiến-dấu giữa hai đội địch quân do vào cuộc tập trận Kamal ngô ý kiến mình và không một ai tin theo cả. Nhưng đến ngày hôm sau thì mọi người đều

biết rằng chỉ một mình Kamal đã đoán đúng được chỗ sẽ xảy ra eno đánh nhau.

Sau này Mustapha Kamal trở nên một đại tướng chỉ huy quân đội Thổ trong cuộc chiến-tranh với Hy-lập. Tiếng tăm của ông một ngày một thêm lừng lẫy. Nhiều vỗ quan trong quân đội tự họa quanh mình ông. Đến Octobre 1911 thì cuộc chiến-tranh xảy ra giữa hai nước Ý và Thổ, Mustapha Kamal đã dũng vào cuộc chiến-tranh đó một cách vang.

Chính hồi này, tổng-trưởng bộ chiến-tranh Thổ là Eaver có ý định tổ chức lại quân đội và giao trọng trách ấy cho một tướng người Đức, là Liman Sanders,

Kemal phản đối việc đó:

« Chúng ta là người Thổ thi chúng ta phải tự trông nom lấy việc nước Thổ. Cho người Đức dù vào vận mệnh nước Thổ tức là làng mạ dân Thổ vậy ».

Từ lúc này, người ta đã bắt đầu thấy Kemal khó chịu, vì thế chính-phủ Thổ phái ông sang làm tùy viên quân sự ở Sofia. Chính trong khi ông còn đang giữ chức này thi cuộc Áu chiến xảy ra, Kemal trong thấy rõ tình thế và yêu cầu cho Thổ giữ trung lập.

Nhưng vì Thổ tham chiến đứng về phe Đức và các đế quoc Trung Âu nên Kemal lại phải làm hết tâm lực để phòng sự quoc gia trong hồi cuilen-tranh. Trận đại thắng quân-đồng minh ở mlein e bô Dardanelles

là công của áai tướng Kemal. Khi ông còn di công cao ở Syria thi Thổ ký định chiến với các nước đồng minh. Lập tức ông từ giã quân đội và đi Istanbul. Khi ông đến nơi thi họp nước định chiến áai ký xong từ một tháng. Quân địch đóng giữ cả bát đại Thổ và hòn quân Anh thi giữ eo bô Bosphore. Quân đồng-minh chiếm cù Istanbul, các pháo đài bô đê eo bô Dardanelles và tất cả các yếu điểm vê quân sự. Ở Istanbul thi có quân Pháp, ò Galata thi có quân Sénégale, ò Beyoglon và đê các đường xe lửa thi có quân Ý đóng. Các vỗ quan đồng-minh kiểm soát cả sô Cảnh-sát, sô Sembel và việc giải ngũ quân đội. Để quoc

Thổ bị tan tành, mất cả các xứ Syrie, Palestine Arabe. Ở kinh đô Istanbul thực ra không có chính-phủ độc lập nữa.

Chính hồi này, Mustapha Kemal nhà đại hàng cùu quoc đã viết một trang sô vê vang-nhất trong cùu Heph và Thổ nhĩ-ký. Ông thấy rõ ràng vua Thổ đã bị sô hồn vào tay đồng-minh. Muôn tò chuc cuộc kháng chiến và đánh thức tinh thần quoc gia của dân Thổ thi không thà làm ở Istanbul mà phải ở chỗ khác. Ông khởi hành di Anatolia và ngày 19 Mai thi ông đến cửa bô Samsun trên bô Hắc hải. Ông lập đại bô dân doanh ở nại đệm từ Anatolie và chủ ý ngay đến

việc cô-dông cho dân chúng nô-lèn chống với nan ngoại xâm. Ông tu tập các vỗ quan không có công việc làm từ sau khi đã giải ngũ binh lính và khắp mọi nơi trong nước đều có những đại biểu để tổ chức ném áay ban kháng-chien. Ông gửi giấy chiêu tập Quoc hội và danh diện diết cả các tỉnh nói rằng: « Quoc gia giao cơn nguy hàn. Chính-phủ trung - uong không thể cầm quyền được nữa. Chỉ có ý muốn và nghị lực của toàn quoc mới có thể cứu được nền độc lập của nước nhà ».

Sau kỵ Quoc hội dự bị họp ở Ezurum, các đại biểu từ khắp mọi nơi trong nước đến dự

toàn quốc hội nghị họp ở Sivas. Các nghị-vien òi họp hội-nghị phái già-dang và òi trong lúc đêm tối dùng những đường lát trong hùi. Quoc hội òi bỏ phiếu ý chuẩn cuộc kháng chiến chống với người ngoại-quốc. Quoc hội òi òi định về các điều kiện hòa bình và cam doan nếu quân địch không nhận theo hợp-moc quoc gia thi quân Thổ không chịu dinh chiến. Quoc hội òi gửi một bức lôi bô thu òi Istanbul để yêu cầu bô cùu ngay một nghị-vien. Xong việc òi ông thà hành tên Ankara.

Dưới sôc òi bô của phap-trao quoc-gia, dân Thổ òi xong Nghị-vien, Nghị-vien mới họp ở Istanbul và òi sa bô phiếu ý chuẩn hiêp phap quoc-gia náp Kemal òi triom.



Mustapha Kemal, vị đại-anh-hùng cứu-quoc đã lập nên nước Thổ-nhĩ-ký mới.

Tuy vậy, Kemal không có mặt tại phiên họp này và nhờ đó nên ông tránh khỏi bị bắt như phần nhiều các bạn đồng viên khác. Nghị quyết giải tán và các ông nghị hứa bồi-dam bù các nhau quan trọng nhất quả và các nhà cầm quyền Thổ đánh đây ra đảo Malta.

Đến 23 April 1920 thì Đại-hội-nghị toàn quốc Thổ họp ở Ankara. Các ông nghị mới được bầu đến bỏ phiếu cử Kemal làm Nghị-trưởng. Hội-nghị bầu bối bắt đầu và những lời cam-bié giữa triều-thính Thổ và các nhà cầm quyền ngoại quốc.

Mustapha Kemal nhận được một bức điện văn chúc mừng của Tổng-thống Pháp và ông đáp lại một cách rất nhanh chóng: «Đại-hội-nghị toàn quốc họp ở Ankara sẽ chủ-tr trọng và vận-mônh tò-quốc trong thời-kỳ kinh-do Thổ còn ở trong tay người ngoại-quốc.»

Lúc này cũng bình tĩnh, nước Thổ-nhi-ky quyết định giữ nguyên các quyền-lợi của một cường quốc độc-lập.»

Nhưng việc này ra sau thời kỳ Đại-hội-nghị toàn quốc Thổ thành lập và sau khi tuyển-bố chính-thống Cộng-hòa là những viễn-và quân-sự rõ ràng cho Mustapha Kemal.

Quân Hi-lep xâm lược Thổ-Hiển-mi vào tận các cao nguyên xứ Anatolie và không gặp một đạo quân nào kháng chiến và ngăn trở Kemal và các binh đoàn-chi trung thành phải rút lui về miền giữa các dải núi đó để ám-bì một cách yên lặng chờ thời-lợi cuối-cảng. Quân Hi-lep bị đại-bại hai trận lớn là Inonui (hai trận này đều do tướng Ismet Pasha hiện nay giài cho Tổng-thống Thổ cầm-quan vì Thổ năm trong Pasar) được quốc-dân đặt cho cái tên Ismet Inonui để kỷ-niệm những chiến-công canh-biệt đó. Một cuộc tấn-công cuối-cùng của quân Hi-lep ở Sakarya bị hoàn-toàn thất bại. Sau cùng cuộc phản-công của quân Thổ bắt đầu từ ngày 22 August 1922. Sau hôm sau quân đội Hi-lep bị đánh tan-tành và mười hôm sau Mustapha Kemal đã đầu-dao quân cách mảnh thàng trấn Tigran vào thành Izmir được quốc-dân nhiệt-lợi hoan nghênh. Thổ là chí trong khoảng mấy chục ngày, nhà đại-sĩ-quốc Kemal đã đánh-dẹp được quân-thủ và lấy lại được đất đai của ô-quốc. Từ đây, quân đồng-minh chiếm Istanbul cũng phải rút lui. Vua Thổ trốn khỏi Istanbul và thành đó cũng với vua Thracie lại về tay quân Thổ-giúp.

Sau đó ít lâu, Hội-nghị hòa-bình họp ở Lausanne, và Ismet Inonui được cử làm đại-biên của nước Thổ tại hội-nghị; Nhờ sự khôn-khéo và cương quyết của Ismet Inonui, hòa-bình Sèvres, một hòa-bình rất nực và thiêng-hại cho Thổ bị xóa bỏ. Thổ-nhi-ky và đồng-minh kỵ

một hòa-bình khác, đó là hòa-bình Lausanne. Nước Thổ-nhi-ky có cơ sở vững-vững từ đây và Mustapha Kemal thật đáng được gọi là cái tên x Gazi (hỗn toàn-thắng) mà quốc-dân Thổ đã đặt cho ông.

Mustapha Kemal được toàn-quốc hối-nghi săo cho toàn quyền trong nước. Ông được coi như một vị quôc-trưởng, được quốc-dân kính-mến. Công việc tò-chew và cả-cách của ông về xã-hội cũng như về hànch-chỉnh rất là lòn-lao và nhờ đó mà trong khoảng 20 năm nay nước Thổ hứa-bại đã trở nên một nước cường-thịnh đứng ngang hàng với các cường-quốc lớn ở Âu, Mỹ.

Năm 1928, trước khi nhà đại-anh-hùng đó từ trần, toàn-quốc hối-nghi Thổ lai-tặng Mustapha Kemal, người con xứng đáng nhất của nước Thổ, cái huy-hiệu «Ata-Turk» (tổ tiên nước Thổ). Cái tên này cũng như cái tên Quốc-phụ (père du peuple) cũng là cái dấu-the thường-tặng các vị anh-hùng cùu-quốc của mình. M. Inonui hối-dâp cùu-quốc Thổ để tặng Tổng-thống Kemal cái tên rất vang-đầy:

s Đó là cái huy-hiệu huy-hệu và thích-đáng nhất cho người đã đem-lại cho quôc-gia Thổ nền-kết-lập hoàn-toàn và đã chỉ cho nước Thổ con đường đi để tìm-thấy lịch-sử và tiếng nói-học của mình.» (xem tiếp trang 31)



Một ví-nhị hòa-bình bộ Giáo-đức Thổ-nhi-ky

## Phu-nū'

# nu'oc Thổ-nhi-ky moi

Ngày xưa, tức là tạ nước Thổ-nhi-ky cũ, có lẽ không-phụ-nữ nước nào bị giam-bám, nô-lệ bằng-phụ-nữ Thổ-nhi-ky. Suốt đời ở trong buồng-kín, córa ngoái-lúc nào thi-phai deo cái-mạng đeo vào mặt, nướu, dan-ba. Thổ đến ngoại-vật, ngoại-kinh cũng không được phép-nhin. Còn nỗi chí-dền-lợi-quyền nay.

Theo luật cũ, họ chỉ là một cái đồ chơi của người đàn-ông, theo-dùng cái-nghĩa đó.

Có coi luật hồn-háu có thi-hieu,

1) Đàn-ông muốn lấy-bao nhiêu vợ-cũng được, luật-pháp chẳng-hàng-hu-chỉ-hết.

2) Hễ người đàn-ông bằng-lòng lấy người đàn-bà là được, người đàn-bà có bằng-lòng hay không điều đó không-hé-gi.

3) Chán người-vo nào, người đàn-ông được tự-do tự-lện bỏ người-vo ấy, bất-luận là có ý-có gi chán-dáng hay không. Người-vo không-bao giờ được xin-hỗn-chồng.

4) Đàn-bà không được quyền-thuở-kế của hương-hỏa.

Người đàn-bà ở nước Thổ mới đã được giải-phóng rồi. Luật-pháp mới buộc buộc đàn-ông chỉ được lấy-một-vo. Và trong cuộc hôn-thuở, phải có sự-ung-thuận của dôi-bên-gái, trai. Nay người-vo bị bắc-dài, linh-phụ cũng có quyền-xin ly-di. Về việc thừa-kế, hương-hỏa, đàn-bà công-được coi ngang-hàng với đàn-ông.

Chẳng-nhưng-thế, ngày nay, đàn-bà Thổ cũng bước ra hoạt-động ngoại-xã-hội, sánh-và với nước-việc dân-chẳng-kém-gi đàn-ông.

Đã có những-nữ-thẩm-phán-nữ-luật-su, nữ-y-si Hội-bảo-cử năm 1925, mà đã có những-nữ-hội-viên-thành-phố, và nữ-dàn-nhập-nghị-viên.

Nữ-quyền-chẳng-nhưng được khôi-phục mà-lại được nâng-cao-nữa. Ngày nay, ai nước Thổ có-cần-binh, nữ-tướng-nữ-quyền

được tôn-trọng-hơn tại các nước-văn-minh Áo-Tây.

Mà-nữ-phí-hành-gia đầu-tiên trên hoành-cầu, cũng-chính là một-cô-gái Thổ.

Cô-gái-dó, tên là Sahiba Gokcen, là con-gái-nuôi của nhà-cách-mệnh Kemal, là i-quát dâ-cái-giò nước Thổ, đã-làm-cho-phụ-nữ Thổ sống-lại-vậy.

Trong-cuộc-nâng-cao-nữ-quyền, Sahiba là một-tên-hình-tiêu-phong-chảng-nhứng-đô-Thổ-nhi-ky mà-thôi, mà-ở-khắp-thế-giới-rồi.

Vậy-tưởng ta cũng-nên-biết qua-về-dời người-con-gái-phi-thuởng-đó.

Q

Người-con-gái-phi-thuởng-đó, năm-nay mới 31 tuổi-dẫn, vốn-là con-gái-nhà-thuởng-dẫn, nhưng-cũng-vào-hai-phong-túc. Bấy-giờ cái-công-việc-hằng/ngày và-cốt-ý-cến-chung-của-phụ-nữ Thổ là việc-thêu-thùa. Nàng Sahiba chằng-chút-gi đén-vết-ti-mi-dó, nén-rất-vọng-thêu-thùa.

— Sau-này-chi-dịnh-làm-gi-nếu-chi-không-biết-trang-hoàng-nhà-cửa?

Bà-nữ-sử-hầu-bết-các-nhà-phu-tác Thổ đều-nuôi-mỗi-vị-nữ-sử đê-dạy-nữ-lắc-nữ-công... cho-con-gái — hòi-có-bằng-giọng-quở-trach-bất-binh.

— Chưa-biết-dịnh-làm-gi, nhưng-làm-việc-khác?

Cô-Sahiba trả-lời-bằng-một-dòng-lanh-lão-thần-nhiên, tò-ràng-có-chẳng-cho-sự-dót-thêu-thùa-là-một-cái-nhục. Cô-chỉ-tò-rả-ham-văn-pham-và-văn-chuong-thoi, và-rất-có-khiếu-về-các-món-dó.

Thổ-rồi-có-bị-mồ-cái-cha-mẹ, bồi-tuổi-hay-còn-xanh-và-đọc-bà-Makbulu Souer, tức-là Kemal-phu-nhân-bắt-về-nuôi-dậy.

Kemal-lấy-nâng-lanh-lại, bèn-hỏi:

— Con-muốn-làm-gi-sau-này?

— Con-muốn-di-học-tại-một-trường-lớp.

Tuy vậy, Kemal không có mặt tại phiên họp này và nhờ đó nêu ông tránh khỏi bị bắt như phần nhiều các bạn đồng viên khác. Nghị-viên bị giải tán và sau ông nghỉ hằng hai năm bị các nhà quản sự ngoại quốc và các nhà cầm quyền Thổ cầm dây ra đảo Malta.

Đến 23 April 1920 thi Đại-hội-nghị toàn quốc Thổ họp ở Ankara. Các ông nghị-mời được bầu để bỏ phiếu cử Kemal làm Nghị-trưởng. Hội-nghị bắt bài tất cả những bài cam kết giữa triều-dinh Thổ và các nhà cầm quyền ngoại quốc.

Mustapha Kemal nhận được một bức điện văn chúc mừng của Tổng-thống Pháp và ông đáp lại một cách rất tích-đảng: «Đại-hội-nghị toàn quốc họp ở Ankara sẽ chủ-tr trọng và vẫn-mạnh thô-quốc trong thời-kỳ kinh-thế Thổ còn ở trong tay người ngoại-quốc.»

Lúc này cũng bình-tĩnh, nước Thổ-nhĩ-ky quyết định giữ nguyên các quyền-lợi của một ewon-quốc độc-độc.»

Những việc xảy ra sau thời kỳ Đại-hội-nghị toàn quốc Thổ thành lập và sau khi tuyên bố chính-thể Cộng-hòa là những việc về quân sự rất vỗ vang cho Mustapha Kemal.

Quân Hi-lep xâm lược Thổ-Hi-lep vào tận các cao nguyên-xá Anatolia và không gặp một đạo quân nào kháng-chống và ngay trớ Kemal và các bạn đồng-chí trung thành phải rút lui vào miền giàn các-dồi núi đó để dự bị một cách yên lặng trước-đòn lối cuối-chang. Quân Hi-lep bị đánh bại, hàn-trận lớn & Ismet (hai trận này đều do tướng Ismet Pasha hiện nay giữ chức Tổng-thống Thổ) cầm quân vi-thổ nén-tuong Pasha được quốc-dân đặt cho cái tên Ismet Isom (đè ký-niệm những chiến-công oanh-liệt đó). Một cuộc tấn-kiến cuối cùng của quân Hi-lep & Sakarya bị hoàn-toàn thất-bại, sau cùng cuộc phản-cứng của quân Thổ bắt đầu từ ngày 28 August 1922. Sau hôm sau quân đội Hi-lep bị đánh tan-tành và mười hôm sau Mustapha Kemal đã đầu-dạo quân cách-miền-thắng trận tiến vào thành Izmir được quân đầu-niết lết hoan nghênh. Thế là chỉ trong khoảng mấy chục ngày, nhà đại-sĩ quốc Kemal đã đánh-duỗi được quân-thủ và lấy lại được đất-đai của Ô-quốc Tù-dãy, quân đồng-minh chiếm Istanbul cũng phải rút lui. Vua Thổ trốn khỏi Istanbul và thành đó cũng với xứ Thrace lật tay qua Thổ-đất.

Sau đó ít lâu, Hội-nghị hòa-bình họp ở Lausanne, và Ismet Isom được cử làm đại-biên cha nước Thổ tại hội-nghị. Nhờ sự khôn-khéo và cương quyết của Ismet Isom, hòa-binh Sèvres, một hòa-binh-rất-điển-điển và thiêng-hai cho Thổ bị xóa-bỏ. Thổ-nhĩ-ky và đồng-minh kỵ

một hòa-binh khác, đó là hòa-binh Lausanne, Nước Thổ-nhĩ-ky có cơ-sở vững-vàng từ đây và Mustapha Kemal thật đáng được đổi cái tên «Gazi» (kẻ toàn-thắng) mà quốc-dân Thổ đã đặt cho ông.

Mustapha Kemal được toàn-quốc-hội-nghị giao cho toàn-quyền trong nước. Ông được coi như một vị quốc-trưởng, được quốc-dân kính-mến. Công-việc tổ-chức và cải-cách của ông về-xã-hội cũng như về hành-chinh rất là lòn-lao và nhờ đó mà trong khoảng 20 năm nay nước Thổ bỗ-bại đã trở nên một nước cường-thịnh đứng ngang-hàng với các cường-quốc lớn ở Âu, Mỹ.

Năm 1938, trước khi nhà đại-anh-hùng đó từ trần, toàn-quốc-hội-nghị Thổ lai-tặng Mustapha Kemal, người con xứng-tuổi nhất của nước Thổ, cái-huy-hiệu «Atatürk» (tên-tiền nước Thổ). Cái tên này cũng như cái tên Quốc-phụ (père du peuple) mà các dân-theo thường tặng các vị anh-hùng-cửu-quốc của mình. M. Isom hởi đó còn giữ-chức Thủ-tướng Thổ đã giải-rú vi san-quoc dân Thổ đã tặng-Tổng-thống Kemal cái tên rất vỗ vang ấy.

Đó là cái-huy-hiệu-và-thich-dong-nhat cho người đã-muốn-lại cho quốc-gia Thổ nenn-đe-đẹp hoan-toàn và đã-chỉ-cho nước Thổ con đường đi để tìm-thấy lịch-sử và tiếng nói-học của mình.» (xem tiếp trang 31)



Một ví-nhị-long-trường bộ Giao-dục Thổ-nhĩ-ky

# Phu-nữ' nước Thổ-nhĩ-ky mới

Ngày xưa, lúc là tại nước Tù-d-nhĩ-ky cũ, được tôn-trọng-hơn-tại các nước văn-minh Áo-Tây.

Mà-nữ-phì-hành-gia dào-tiền trên hoan-cầu, cung-chính là một cô-gái Thổ.

Cô-gái đó, tên là Sahiba Gokcen, là con-gái-nuôi của nhà-cách-mệnh Kemal, là con-rể dâ-i-cao-nước Thổ, đã-làm-cho-phu-nữ Thổ sống-lại-vậy.

Trong cuộc-nâng-cao-nữ-quyền, Sahiba là một tên-hình-tiền phong-châng-nhưng ở Thổ-nhĩ-ky mà thôi, mà ở khắp thế-giới rùa.

Vậy-tưởng ta cũng-nên-biết qua-về-đời người-con-gái-phi-thường-đó.

Người-con-gái-phi-thường-đó, nǎm nay moli 31 tuổi-dần, vốn là con-gái-nhà-thường-dân, nhưng-cũng-vào-học-phong-tút. Bấy giờ cái-công-việc-hàng-ngày và cốt-nhủ-chung của phu-nữ Thổ là việc-thêu-thứa. Nhưng Sahiba châng-chú-gi-dến-vết-ti-mi-dō, nǎm-rất-vọng-thêu-thứa.

— Sao-này-chi-dinh-làm-gi-nếu-chi-không-biết-trang-hoàng-nhì-của?

Bà-nǚ-sử-hầu-bết-các-nhà-phu-tác Thổ đều-nuôi-mỗi-vi-nǚ-sử-dẽ-dày-nǚ-ắc-nǚ-công... cho-con-gái-hỏi-có-bằng-giọng-quô-trêch-bất-binh.

— Chus-biêt-dinh-làm-gi, nhưng-làm-việc-khác?

Cô-Sahiba trả-lời-bằng-một-dòng-lanh-lfo-thân-nhiên, lô-rắng-cô-châng-cho-sự-dót-thêu-thứa-là-một-cái-nhục. Cô-chỉ-tỏ-rà-ham-văn-pham-và-văn-hóng-thoi, và-rất-có-khiếu-về-cá-món-dó.

Thê-rồi-cô-bi-mở-cái-chá-mé, hối-tuổi-hay-còn-xanh-và-đroc-hà-Makbulu-Souer, tức-là Kemal-phu-nhân-bắt-về-nuôi-dậy.

Kemal-thay-nàng-lanh-lgi, bèn-hỏi:

— Con-muốn-làm-gi-sau-này?

— Con-muốn-di-học-tại-một-trường-lớn.

— Với các trè con khác?

— Vàng.

— Rồi, em sẽ học các tiếng ngoại - quốc toán-học, sử-ký?

Mấy hôm sau Kemal nhận cô gái thơ làm nghĩa nữ và cho vào theo học tại một trường Trung-học ở Ankara; chẳng bao lâu cô gái đó nổi tiếng là một nữ sinh tài - học lòi - lạc, vượt tiến cả bọn đồng học, cũng như sau này cô vượt cả đám phụ-nữ Thổ-nhĩ-kỳ.

Từ năm 1925 đến năm 1935 đóng đà trong 10 năm - trời nàng chuyên cùn học-tập. Vá gião-sư cốt - yến chính là ông cha ruột.

Sahiba là cô gái Thổ-học chứ mới đầu tiên trong nước. Cô là người con gái đầu tiên trong nước tu do dạo chơi ngoài đường một mình, mặt chẳng che mảng chi hất gáy tura lúc phụ-nữ Thổ còn phải giấu kín mặt mũi đi, cô dám ngang nhiên đi đứng tự do, phơi mặt ra ngoài theo quy-trach, chỉ mặt chê nhạo, rồi công-chứng và lời vây lấy cô, cho cô là mồ côi quái thai, tảng cát đồi lồi khiêm-nhã. Cô người si - vả cõi, có người dọa dẫm cõi. Cõi vả thân-nhiều gán cõi biến-luận. Người ta tưởng sẽ xây án mạng, nêu Cảnh-binh không-típ giải tan đám đông và cứu cô ra. Nhưng vẫn cố dung lìu biện thuyết cho công-chứng nghe, chứ không muôn vã ngay.

Tốt nghiệp trường Trung-học, cô Tú đến luận-cấp-ké.

Nhiều người có ý định hỏi cô làm vợ, nhưng cô vẫn « tướng đồng ong buồm đì



Cô SAHIBA GÖKÇEN  
Đại-tá không-quân Thổ-nhĩ-kỳ

về mạc sì». Cô không muốn chỉ làm một người vợ, một người đàn-bà. Cô muốn ra gánh xác việc xã-hội để treo gương khuyễn-lệ các chị em.

Rồi ngày 24 février 1936, cô Sahiba vào học trường Hàng-không Eskişehir, làm cho ông giám-đốc trường ấy là İshan cũng phải kính-ngạc.

Cô học-tập rèn luyện rất chuyên cần. Sau một năm huấn-luyện cho-dào, trên đà các kiều phi-cơ, ngày 30 Août 1937, đại-tướng Fahreddin İhan trao bằng cấp cho cô. Kemal bắt tay cô gái nuôi và dặn:

— Cứ cố !...

Viên binh-gia nữ phi-hành trước nhất hoan-cầu đã bay qua dãy núi hiểm trở Dersim, đã dự vào nhiều cuộc theo diễn-lòn, đã sống suốt đời trong các trại binh.

Nàng say nghề binh, như người say ái-tình, say danh-vọng.

Ngày vui swóng nhất trong đời nàng, chẳng phải là ngày vui - qui như hầu hết các phụ-nữ thế giới, — vì nàng có lấy chồng đâu? — là ngày nàng được nghị định cử bồ làm Thủ-lãnh câu-lạc-bộ Chim Xanh là câu lạc-bộ hàng không lớn nhất nước Thổ, và ngày nàng thấy phụ-nữ Thổ biết nem chuộng nghề hàng-không như các cô Yaldız, Nanciye chẳng hạn.

Ngày nay nghề dùn cô Sahiba đang đóng đại-tá không-quân Thổ-nhĩ-kỳ. Thật là một cô gái phi-lan-zong có những nguyên-vọng phi-thuong-lâm nén sự nghiệp phi-thuong ở thế-kỷ này vậy.

VĂN-HẠC.

## BỘ THẬN TÂN - Y 26 phố hàng Long, giáp hàng Đáy Hanoi

Kiên-tinh, cổ-khi, trị-bệnh-thần-hư: dì, mòng, hoạt-tinh, già 2p.00  
Nhận chữa khoán-bệnh-tuina — Thuốc-Lieu-tpolu — Giang Mai 1p.00

## ĐÀO HỒI-HỒI Ở THỔ-NHĨ-KỲ

Những tôn-giáo mà dân Thổ-nhĩ-kỳ tin theo, kẻ ra có nhiều, nhưng một tôn-giáo chiếm được địa vị rất lớn, gây được thế lực rất mạnh, vì được dâu a số nhân dân tin theo, chỉ có đạo Hồi-bà.

Trong các dân-độc thuộc quyền hống-hạt của quốc-gia Thổ-nhĩ-kỳ, ngoài dân A-lập-hà ra, số người tin theo đạo Hồi, có chừng 1.300 vạn người; theo đạo Cơ-đốc có 1.200 vạn người; theo giáo Do-thai và các giáo khác hợp cộng có chừng một trăm vạn người. Trong khoảngistan dâu Thổ-nhĩ-kỳ ở Á-châu (tức Thổ-nhĩ-kỳ phuong-dong) đạo Hồi chiếm đại đa số, còn ở trong khoảng Thổ-nhĩ-kỳ châu Âu đạo Hồi chỉ chiếm phần nhỏ mà thôi.

Giáo-dồ đạo Hồi, tức là tín-dồ Mô-hän-mặc-đức (Mahome). Mô-hän-mặc-đức ra đời năm Tây lịch 569, sinh ở thành Mecque (Mecque) nước A-lập-bà, tự xưng là sứ giả của Thượng-đế, được sai khiến xuống tuyên dương uy-linh của Thượng-đế, trừ bỏ giáo Do-thai và giao Cơ-đốc.

Cuốn Kinh (Koran) là một pho sách lớn của đạo Hồi. Theo lời tư thuật của Mô-hän-mặc-đức, cuốn sách ấy là do vị Tiên-sứ Gabriel truyền thụ cho, trong đó có rât nhiều lời tiên-trí.

Mô-hän-mặc-đức lại gọi cuốn sách ấy là I-sắc lan-giáo (Islam) có ý nghĩa là phục-tòng Thượng-đế. Bởi với các giáo khác mà người cung-đóng ở miền A-lập-bà tin theo, Mô-hän-mặc-đức đều bất-túc phản đối.

Tôn-chỉ của đạo Hồi là « chỉ có một Thượng-đế » cho nên điều thứ nhất trong các giáo điều là nói: « Ngoài một Thượng-đế ra, chẳng còn Thượng-đế nào khác » tiếp theo điều ấy là câu: « Mô-hän-mặc-đức là bá-tiên-trí giới-sai-xuống ».

Giao-dồ đạo Hồi, ngoài « đức Thượng-đế duy-nhất » ra, lại còn tin có cái công-hiệu « thiện-quí » « ác-quí » và « cầu-dão » cùng thuyết « kiếp-sau » không-kết-thiện ác đều có sự quả-bao-thưởng-phạt ».

Về việc cầu-dão, họ cho là một nghi-thức phục-tòng Thượng-đế, phạm là sin-đó, trong một ngày đầu phải cầu-dão năm lần, làm theo nghi thức nhất-định, là « qui-gõi » « phủ-phục » « dập-dầu-xuống-dỗ ».

Mỗi lần-tới qui cầu-dão, dù một việc lèm quan-trọng thê nào, họ cũng lập-xíp-bé, mỗi người đem một lầm-thang-gái xuồng-dắt, ngoảnh về phía-thành Mecque, làm lè cầu-dão Dù ở chỗ-nào, họ cũng làm thê, không kẽ gi-i-chê-cuối.

Hàng ngày dân-giờ truyền-hảo, các giáo-dồ đạo Hồi làm việc cầu-dão hay dâu-thờ-lam-lè, dâu-do một người truyền-mệnh-dung-lèn-hat cao-nhất trên cái tháp-nhọn-đe trên nóc nhà-thờ, cất-tiếng cao-tuyên-dục-cân: « chí-có-một-Thượng-đế » và xin-các-tìn-dồ mau-mau cầu-dão. Khi cầu-dão, dâu-nói những câu sau đây: « Mân-dâm cầu-dão, mau-dâm cầu-dão, đức Thượng-đế cao-cả, ngoài ra không-còn Thượng-đế-nào, chí-có Thượng-đế-của ta ». Nếu ở vào hời-sáng-sớm, người dâng-lèn-truyền-mệnh, ngoài các cau-vân-ké, lại cần-them hai câu tò-ý khuyên-rằn: « cầu-dão Thượng-đế, hơn là nằm-ngủ ». Cầu-dão Thượng-đế, hơn là nằm-ngủ ».

Người Thổ-nhĩ-kỳ, trước khi cầu-dão, đều phải rửa-tay, rửa-chân, rửa-mặt, và trút-bỏ дол giày-ra, cho nên trước mặt-nha-thờ đạo Hồi, đều co-vòt-nước-phun, để các người dâu cầu-dão rửa-ráy. Các người cầu-dão chỉ-kèng dâu-lèn, không-bỏ-mũ.

Các việc chủ-giáo-dồ đạo Hồi phải tuân-hanh, có ba việc-lon, là « từ-thiện » « cẩm-ăn » và « chầu-thánh ».

Các giáo-dồ hàng ngày đều phải cنجu-lời-khuyen-hao dem-moi-phien-muoi-so-tien-kiem-ra, chuyen-lam-viec-ton-giao-hay-viec-tu-thien. Cám-ăn thi-hanh-vao-mot/ngay trong-thang-banh-Ramszan. Khi ấy, từ-lúc-sáng-sớm cho-den-mati-gio-lận, tất-phải-cám-tuyet-ăn-uống va-hút-thuoc. Đến-khi-mati-gio-lận, có-một-tiếng-súng-to-bắn-lên-làm-hieu, báo-cách-cho ai-nay-deu-biet-ngay-cám.

Ấn đã bắt rỗi. Bấy giờ ai nấy mới cùng nhau ăn uống, suốt đêm đến sáng mới thôi.

Chỗ thành là di đền thành Mach-gia (Meoque). Phía sau các gác đỡ đao Hồi, một đời thi nhất cũng phải di một lần, hoặc là tự mình đi, hoặc là nhờ người khác thay. Giáo đồ vào đã đến thành Mach-gia chầu tránh, đều được cái huy hiệu « khách chầu tránh » đặt lên trên họ tên.

Ngoài chùa ở Mach-gia, các tín đồ Hồi-hồi tới để chầu thánh ấy tên gọi là Coba. Tục truyền, xưa kia Hargar tìm thấy « giềng Zemzem » từ sống dugo; linh mệnh Ishmael tức là nơi đó. Về sau Ishmael được A brabam giúp đỡ: bắt đầu xây một giáo đường lớn, trong lúc đó có vũ thiên sứ chờ đợi cho một viên đá làm nền rất lớn, phim nương người di đến Mach-gia chầu tránh, đều cai dầu ghê miệng hòn viên đá ấy. Lúc đầu viên đá ấy là chất trắng trong suốt. Về sau vì các khách đến chầu tránh có lông thanh kính hấp thụ các ái ác của họ, nên hiện nay cói thành màu đen như than. Các gác đỡ Hồi-bồi đều đã rông bể đã đèn lú, và phần cái ngày cũi cũng rông bể-giết, thi vì đèn ấy có thể chứng tỏ cho hết thảy nam nữ ở đây ở hòn viên đá là trong sạch không có tội lỗi gì.

Tòa giáo đường Hồi-hồi thứ nhất là do Ma-hôn-mặc đúc dung lèn ở mìn Medina. Xây dựng mới cách rìa đồn giòn, nhưng vắng sau các người thưa kẽ, tiễn của nhiều, thế lử sần, mồ đời lại làm thêm cao rộng, đập đẽ mìn ra, muôn mươi dò để rò rỉ cát ý thực kinh ngưỡng. Những gác đường của bộ xà, có đài chút bát chước, hững hịnh dạng các giáo đường của Hi-lạp giáo, có vè

dò-sô nguy-nga, và ở mặt trên gác đường, có xây mộ cái chòm tròn để luồng hình vòm gòi. Chòm tròn ấy, hợp bằng ván chì, giữa trên cõm nõi, cái tay đầu nhọn, có mõi vát hình nón giang mõi na vàng, Lại mõi tay cói thép nhọn, đều làm bằng chì, đều nhọn làm bàng vàng.

Lối kiến-rúc bên trong các giáo đường Hồi-hồi, nửa dùng vè hoa-lệ, nửa dùng vè chì-phac, trong gác đường roen toàn không có các pho tượng thần thánh qui vị đối với giáo-siêu Hồi-hồi, rất nghiêm cấm việc dùng tượng đẽ thờ.

Phuong hướng các giáo đường Hồi-hồi, đều làm cao vè thành Mach-gia. Ở một góc hướng về Mach-gia, đã mõi cái khán thờ kê liên vách, các giáo đồ đều dến dò làm lễ. Ngoài cái khán thờ, là vòm mộ cái bình dài, là nơi ngồi của á-như-xuống hát trong kh-bành lè. Ban xuốp hát ấy đều dùng con giao, ai này đều ngồi xếp bẳng tròn trên ánh hầm. Phía nam khán thờ, có mõi rông dàn, mõi tuân vào ngày thứ sáu, các gác-đò lại họp nhau ở đó, hoặc cầu đảo, hoặc gắng kính. Giáo đường lớn ở thành To-dan-a-khoa-mac-đa, tòa giảng đền bắt trước kiêng áng đan ở Mach-gia, xây oan bằng một thứ đá đại lý rất

**TỔNG VĂN PHÒNG TÙ BẢO  
PACIFIQUE**  
MỤC VIÊN

đã chiếm một địa vị quan trọng vì  
TỔI — TIỀN — RÈ

Mua buôn: Hữu xác hàng sách A etor Pacifico  
84 Marché Fouilloux (Annam)  
Các nhà thương: - du khán-ký mua buôn để cho  
M. Vũ Xuân Trọng & Paul Beau Cao Hùng

**DẠNG IN:**  
**LÔNG CHA**  
Một cuốn tiểu thuyết giáo dục  
của Nguyễn Khắc Mẫn dày hơn 600 trang  
**VỌNG TIẾNG CHUỐNG**  
Một cuốn tiểu thuyết đầu tiên  
của Nguyễn Hoàn dày 200 trang  
Những ý tưởng cao siêu về tôn giáo  
Một luồng gió mới trong rừng tiểu thuyết  
Việt-nam hiện tại

đẹp. Trong giáo đường có đề pho Khâ lan-kinh để chu công chúng được xem y do.

But cứ giờ-tuổi nõi, bên trong đều không có đài ghế ngồi, ở trên mặt đất đã là đá giả thảm hay chiếu, hoặc các tui đỡ ngồi.

Các dân giàn có ó Thủ-nhí-ký theo áp quán họ which được ền-i, ngồi cầm đèn dến dòm Nung kai đã vào giáo đường, đều phải theo công chúng, không hề im lặng chỗ ngồi riêng. Các « song ion, ông bà », dùng xem nõi lèn ca voi di ưng người phủ khán yac, những người làm việc vật và lợ lem. Không ai tò vò tu đại tu ôn, họ coi những người tùng ở trong giáo đường như người trong một nhà.

Các lò đền Hồi-giáo thường có một diều ngòi lăm, cho rằng các phu nữ không có chán-inh nén không cần phải dang lè. Nhưng theo i-đu đã nói trong kinh Khâ-lan, rõ ràng trai hồn với diều ngòi ánh. Các phu nữ có thể không cần dến giáo đường Hồi-hồi, cùng dàn ông cùng ở một nơi cầu đảo, nhưng thường thấy tùng lù, tùng đan phu nữ cùng nhau dang lè ở một nơi riêng.

Trong bọn các lăng đền Hồi-giáo, có thể chia ra làm ba phái: Thứ nhất là phái Lap-phai hay gọi là phái Cuồng-khiển. Các tăng nhân trong phái này rất ngông cuồng, ngay cầu đầu rủ họ là ở trong một ôa nhà hình đài. Gác chí-ubs họ, là cần phải đi tối-ubs chà-ha-lys là lò khai nạo, hòn-anh phu ly rõ được xác thị, mới là lúc lạng lê hiếu rõ được uy linh của Thượng-dế.

Nó phuong-tuong (chỗ vị áng-bùngđòi) của lăng đỗ phai, đài trên ánh thảm giải trên mặt đất, chư áng đền xep hàng ngồi ở trước mặt. Trước hết đọc thuộc lòng các

bài trong Kinh-lan-kinh. Đọc xong, chư tòng đều đứng dậy, lại niệm các câu kệ « La illab » tức là ý nghĩa « chỉ có một Thương-de ». Hết niệm xong một chư, ai này lại dến cui miêu vẽ cũi trước, ngừa mình về đây sau một lần. Àn diệu tạng kinh của họ, bắt đầu rà-cham, rõ cứ mao dẩn, lời khi đọc dến cả câu kệ, vị phuong-truong ra hiện đậm chán, rồi hể thấy chư tòng đều làm nhu dien crong, thân thể cũi ngửa luôn luôn như chảy máu, mientes kêu oanh biếu Thương-de, đôi lúc lại xen vào câu: « Thương-de là bậc lòn lòn » và « em 99 tên biếu của Thương-de lòn vượt niêm bêt. Đang k-i-bon họ ứng niêm, vị phuong-truong ngồi giữa, ay luôn luôn lòn đếm tràng al. Khi đếm xong bài chầu uổng cùng, chư tăng lại càng đền cuồng hòn, họ rầm tay nhau, rồi dâng ra thành một vòng tròn, cùng cũi cùng ngửa rất đúng dịp, cứ làm thế mãi cho tới khi luông sôi bột trắng, chao vang ngã quay ra, đều như người đã mất hết hồn phách, đó tức họ gọi là « thắn ly » nghĩa là lia xác thịt vậy.

Phái thứ hai là Meylevis. « Phép « thắn ly » của phái này, là quay cuồng thân thè luồn luồn không ngulsive, cho tới lúc mê mẫn ngã ra mồi thòi.

Phái thứ ba là Bekiso hon Gáo-chi của phái này rất là rõng đòi. Họ chư tòng mỗi người tự mình, nén có thể theo dung được các câu cách ngôn « ó năng, ản thán, làm việc cũi thận, nghĩ nõi gọi cũi thận » và theo giữ các điều cáo-giời của Thượng-de, tức là hiểu rõ được Thượng-de vậy.

SƠ-BẢO

### Tù sách quý

SƠ NỔI (của Ngọc Cảnh)	3p30
TÌNH TRƯỜNG của La-vân-Huyền	1p30
MỘT TRUYỆN TÌNH Ở NAM VĨ	1p30
TRUNG của Lưu Thủ Hạnh	1p20
CẨM THỌ GIÓNG NƯỚC của	
Tạ Văn Thiện	3p70
QUĘ NGOẠI của Hồ Duy Nhị	3p50
PHẨM NGÃ KHÔI (của Ngọc Cảnh)	1p90
NGƯỜI THIẾU NỘ KÝ DI	
của Ngọc Cảnh	1p80

Những sách trên đây đã được hoan nghênh nhiệt - liệt. Mua ngay kẻo hết cả. NHÀ IN Á-CHÂU XUẤT BẢN 17 EMILE NOLLY HANOI TEL. 1260

### Trinh thám

THANH NIÊN TRƯỚC VĂN HÓA	
TRONG SỰ CỐ NGUYỄN-	
ĐIỂM TỰA CỦA ĐỐC GIÁM MẶT	1p40
Nguyễn Bá Tòng	1p40
Tù sách phiêu lưu	
MŨI TÊN THỦ của Ngọc Cảnh	3p50
AI MÃI CỦA NGỌC CẨM	3p50
Còn nhiều thứ sách kẽi catalogue	

### Công giáo

### N ỨNG TÁC PHẨM QUÝ :

#### BA CÔ BAN:

**HÒN QUĘ** Tiểu-thuyết của Nguyễn khắc Mẫn. Bản quý 40P, 35p. Bản thường 4p50 (chỉ còn 50 cuốn).

**CO THUY** của Nguyễn khắc Mẫn. Được giải thưởng văn chương T. L. V. B. năm 1935. Bản quý 15p, 25p. Bản thường 3p20 (chỉ còn 70 cuốn).

Tự từ đã cho ông Ngu-đỗ-vân-Trợt giám đốc nhà xuất bản. SÁNG — 46 Quai Clémenceau Hanoi

# CHÍNH-PHỦ THÒ-NHÌ-KỲ

## BẾM THÁ SÁU VẠN CON CHÓ LÊN ĐẢO OXYA

Trong sáu tháng, chỉ  
còn có 1 con sống sót

Giống chó ở Thò-nhì-kỳ đã nổi tiếng khắp nơi. Vì thế, trước đây, các du - khách ngoại - quốc tới thăm nước ấy, khi về có viết du-ký, nếu bô sót không kẽ đèn, sẽ bị người ta chế là không được hoàn-tu.

Giống chó này, các nha khoa học đã từng xét nghiệm, đều công nhận chúng là dòng giống sai lang.

Theo lời khâu truyền của người Thò-nhì-kỳ, giống ấy nguyên không phải là san vật ở đất ấy. Gốc nó sinh ở đất Thái-dái, về sau theo người Mông-Cổ di dời sang với người Thò-nhì-kỳ, rồi lại di dời ở phía đông nam Áu châu, tay bắc Á-châu, trải qua hoa nghịch trán chiến tranh, cuối cùng cuộc chiến thắng thuộc về người Thò-nhì-kỳ. Chúng nó thành chó voi, phải theo rết lùng người Thò và ở nước ấy.

Lời khâu truyền ấy có thể tin được, vì xét theo sự hức, những nơi có người Thò ở đều có giống chó, ấy, và đã được người Thò cho cái tên là Skilo.

Gỗng chó Skilo lông ngắn, mõm nhọn, tai bèr rất dữ tợn, tính thích xông xáo, không

chỗ yên ở một nơi; vì vậy từ xưa không ai nuôi ở trong nhà. Chúng hợp tập-tảng đàn, đi ngông nghênh ở đường tim kiêm những vật người ta quăng bỏ mà ăn. Vì vậy với ba mươi năm trước đây, trên các đường sá trong nước Thò - nhất là ở các nơi đô-hội - giống chó ấy bắt l่าน trở ngại cho sự giao thông và sự giao - liên ban đêm. Chúng cứ kéo hàng đàn hoặc đi, hoặc nằm ở độc đường, hay tranh nhau ăn, cung-cứu-xá-lâm-huyền náo cả lên.

Giống chó ấy tuy không có ai thu nuôi, nhưng khi còn chính-thì quân chủ, riêng ở xứ Stamboul, hàng ngày chúng cũng được bộ lạc-quân trong coi đến. Mỗi ngày mỗi lần, trong bộ lại phải một người đem lùng sot đểing các mon ăn thừa của quân lính đến một nơi nhất định quăng ném cho chúng tranh cướp

### THÔNG-CHE PÉTAN CÀ NÓI :

« Học sinh cần phải luyện tập thân thể cho tráng kiện đỡ bả; giờ dù sức học hành, mai hậu dù sức tham dự vào việc cải tạo quốc gia ».

Bởi vì i-lài phản đối ấy, chính-phủ quốc - dân Thò cũng cho là hợp lý, nhưng không thể cù đẽ cho giống ấy hoành hành như trước nữa. Một ủy hội có cá đại biểu chính-phủ và Hồi giáo họp bàn một cách giải quyết khỏi khéo, là chọn i-lăg một bối-khá rộng ở ngoại thành, thành, chung quanh có xây tường cao và kín đáo, lùng bắt hết i-lăg cũ giống chó ấy ở các ngả đường, dem rớt cá vào trong bài-jay. Từ đó sở cảnh-sát, cùi đêm đến phải lùng bợn cảnh-bến - bến nhũng chiếc xe rộng và nhũng chiếc xe hẹp rất nhạy, chia i-lăg các ngả đường bối-khá.

Việc làm có ích chung như thế, ngờ đâu lại thường xảy ra nỗi ngang cuộc xung-dột rực rỡ. Ngay nỗi nhũng nhà ở gần bối-khá bắt chó ấy, cùi đêm đến đều phải chịu nỗi hình lai nhác óc và sự can xáu nhau của hàng vạn con Skilo, krông sa ngù yên được. Bực minh quá, không thể dân - phả được bối-rộng ấy, họ bèn rả nhau lùng bợn đêm đến phục h' các nơi, chó có cái xe bối-khá nào di qua, họ xô ra chém đánh, thả hối chó ở trong xe ra. Vì vậy không mấy đêm là không xẩy có cuộc xung-dột tới khi chính-phủ phải phái lực lượng toàn linh có khí giới di kèm giữ bối-khá mới yên.

Nhưng giống ấy may lại gặp được cùi linh. Vì thay một viেc làm có linh cách giải h' sinh mạng hàng mảng vạn động vật như thế, rất trái với giới luật của đạo Hồi h'ni, nên tất cả giáo đồ đạo ấy đều đứng ra phản đối rất kịch liệt.

Hàng mảng vạn chó nhốt trong bài- ấy, khoảng phi dung sè mòn ăn, đều do chính-phủ chịu cùi, mỗi năm hết chừng năm ngàn bạng vang, đã do nghị-viện Thò-nhì-kỳ ứng chuần. Nhưng sau đó số chó ở trong bài, phần thi bắt được thêm bờ

vào, phần thi sinh sản thêm ra, chẳng bao lâu một bối-khá rộng ấy, gần chất hết cả. Chó càng nhiều, ngày đêm chẳng cùi xáu luôn thanh, v' mùi hôi hám xông ra, làm cho các dân cư gần đó đều khó chịu quá. Họ yêu cầu chính-phủ phải nghĩ ngay cách sửa ôi.

Lời yêu cầu ấy được đưa ra nghị-viện bàn xét. Đồng viện đều công nhận là việc cần phải sửa ôi. Sau một cuộc bàn bạc, theo lời quyết định của một số đồng, chánh-phủ chọn i-lăg một cái đảo Orya, vốn không có người ở xa cách kinh thành chừng 15 dặm Anh, rời i-lăg cùi nhô trong bối-khá ra ở đó. Lập tức do chính-phủ phà-lenh, một số đồng sáu vạn con skilo bị lùn cù xuồng mảng chiết-khô di thà trong đảo Orya.

Phái chằng giống chó ấy đã tới ngay và doa thài nỗi ở trong đảo ấy dù được rộng rãi mặc sur vây vàng, và được chính-phủ iếp-té cùi mon ăn cho, nhưng không có nước ngọt mà uống, nên chẳng khòng thè sinh-tồn được, chết dần chết mòn, mới có 6 tháng, chỉ còn sòng sỏi lại được cùi một con!

Còn skilo may cói sống sót ấy được một nhà thiền đem về trong đất, và sợ rỗi nó cùi chết nỗi, có chép một i-lăm hinh, để lưu lại hinh-lịch một loài động vật đã không thích hợp tết khòng thè sinh-tồn.

PHÚ-SƠN

Hồi anh em Lạc - Hùng!  
Cùng nhau quyết một lòng  
Hát THƯỢC LÀO ĐỒNG-LĨNH  
Cho tình giặc mờ mòng

THƯỢC LÀO ĐỒNG-LĨNH

276 Bầu-tuân Nam-Tranoi

**BỐN GỌI :**  
**Anh thư đời Mạc**

của CHU THIỀN giá 3p00  
Một tiểu thuyết lịch sử kỳ bí  
tự truyện Alexandre Dumas, và nghĩa  
lý như Tam Quốc Chí hay 300 trang,  
kho 25k5 ấn loại, trình bày công phu.

**LÃ - GIÁ**  
và HÀI - TRẦN giá 2p00  
Một danh-nhân-truyen mà hát cù  
người Việt-Nam, bản chung cùi phái  
nhất, dày 150 trang, khổ 28x18.

**MẸ TỘI**  
của NG. KIẾU MÃ - giá 2p00  
Một tiểu thuyết của những người con  
hiền, dày 150 trang, khổ 28x18.  
nhà xuất bản: **ĐẠI HỌC THƯ XÃ**  
Giám đốc: NG. TẾ MỸ  
No 50 Rue de Sina 1a - Hanoi

**MUA NGAY KÈO HÈC:**

**Giết sú-ong-hoa**  
Giá 3p, của Phạm Văn HÀNH. Quyển  
sách đẹp nhất 1911; có bình-thoéc  
tinh-thần. Cùi rất.

DÒNG XEM:

**Ngã ba**  
của QUỐC PHỦ TÙ. Về khía hay nhất  
của Michel, cùi da kùi với nội-de luận  
thanh - iên khai đồng & Thành-Nguy

**DẮNG VƯƠNG CẮC**  
của VƯƠNG BỘT. Một trong năm ấp-cô  
văn, có hùng-chí của Thủ-Soái, có hán  
chữ, có bối-khá và bối-khá hàn-cô.

NHÀ XUẤT-BẢN:  
- LUẬM LÚA VÀNG  
Giám đốc: M. HÀ-VĂN THỰC  
49 - 100 Tiết-Tuân - Hanoi

**Bich Nga phục hàn**

của THANH-DINH  
Cùi Bich Nga, nàng Bich châu,  
Người nhặt trảng có nhiều  
doa rất lý thà (2p00)

SÁCH CÒN LẠI:  
Lê-như Hồ (Ng. N. Thông 0p60)  
Tiêu son Vương (Thanh-dinh  
2p00)

Đồi-mắt Huyện (P.C.Cảng 1p80)  
SÁCH ĐƯƠNG IN:

Nhà-trình Thành-13 tuổi (Phạm  
Cao-Cung) Đóa-hoa Thành (T.Binh)  
Bát-quang-kiem-hội (T. Binh)

Editions BẢO-NGỌC  
67 NEYRET HANOI — TEL: 788

# Dương Ké Mạnh

CHUYỆN NGẮN CỦA HỒ-DZENH

Trong số những cây bút chuyên viết về nước Tàu, PEARL BUCK, con nuôi của nước Trung-Hoa, được nói tiếng nhất. Nhưng càng hiểu P. Buck bao nhiêu, người ta càng thấy Trung-Quala không hiền chừng ấy. Cái bi lè hàng bao nhiêu thì kđô dâ khiêu Sir Jordan, kêu lên: « San bón mươi năm trời lưu trù ở Trung-Hoa, tôi chịu không hiền được chính trị của quỷ quốc. » Tình thần chính trị đã khó hiền, tình thần dân tộc càng khó hiền hơn. Xung khó hiên không phải là khó yêu. Càng nhu dân quê Việt Nam, dân quê Trung-Hoa lẩn tảng cuộc lạo tát quốc gia, là tình hoa của cả khôi dân tộc. Người ta phải hâm cai linh hồn nước chúng tôi, trước nết, qua những cảnh nglèo khổ, túng đói, qua những nết xấu của chúng tôi, những cái đã làm cho chúng tôi xiên chém trong ánh sáng vân minh» như lời phê bình của ngoại quốc. Tôi nghĩ khác. Tôi cho rằng sở dĩ nước Trung-Hoa của chúng tôi còn tồn tại, một phần lớn nhờ « cái may chém tiễn đó, và ở những ôi tật của dân trước chúng ôi. Hôm nay tôi giới thiệu đơn sơ với bạn mấy nét về đám người nghèo đời sinh hoạt chất bùn, trên mảnh đất của Cố Hồng Minh và Hồ Thitch.



Và là Dương Ké Mạnh.  
Bé chỉ về Dương, vẫn thương Việt-Nam có một

tiếng rất hợp: va. Va mạnh bơ hòn, hòn nghỉ, hòn y, hòn gá, hòn nò.

Dương ra đời trong một cái xóm nhỏ, cháu nội một tên giặc bù, con ruột một gác lục lâm. Mắt Dương xùa lợt vào như hai cái buồng tối giàu những ý nghĩa mờ ảo. Trần và nhô ra như quả dồi nhô, chiếc cầm dài xương xương luồn luồn chỉ muốn gây sự. Không lúc nào cộn người nay muôn yên tĩnh. Cái đèn giặc ngang, qđang ihen, giò chét lạm của người ta, đối với Dương, cũng chỉ là một cuộchau động duyên bi. Mắt Dương chí nhảm co một nứa. Tay chân và gáy thê thảu, cò mè, bát cứ lạc náo, lỉnh giày, cũng đánh ngã được diec thù chục ám bei.

Dương thất học từ nhỏ. Rừng núi dạy và cái nghĩa sống mảnh lết. Biển cả súng mìn quất sóng vào móm da,

Bao nhiêu thanh niên đã sống trong cảnh tang quẫn đều phải đeo enđu:

## Mòn mòn

Là mòn mòn truyền có thực, gặp nhặt những mòn ái khôn quản cùi bao, thành niêm hiếu đường sống trong sự tang thiểu.

Toàn chuyện tác giả đã nhớ

quang vần châm biếm, làm cho bạn đọc phì cười lắc lõi, cười lòn cười lòn chay ra nước mắt.

Nhung gop sách lị, hòn đọc đà phài ống khiamond, ngãi lời tình cảm mới và iền thanh nán ngày nay và kháng khôi để vương trùi đời khéo mắt, hai ngàn lòn thương.

EDITIONS : KHUË - VĂN  
41 RUE CHARBON, HANOI

luôn luôn giữ tri Dương trong một công cuộc phản đấu không bao giờ ngót với kẻ thù không bao giờ thua. Thêm nữa, gió Thập-vạn đại-Sơn lùa vào hòn và cái khí phách ngang tang, bướng bỉnh luyện cái linh hồn do thành một táng đá rắn, mà những tình thương xùa nặng nhất của thế-gian chỉ trượt qua, hời hợt. Cái gì cũng gợi mộng ý nghĩa hiềm trồ, tám tối xung quanh Dương. Va được ra đời trong một căn nhà lùm mèo kiểu đèn miếu, dong họ hàng hòn bức tường day hòn mọt thước, cái pháo đài nhô oè chống đỡ sự cướp bóc. Cái goc trời dưới đù, Dương mờ mắt nẹp anh sáng ban ngay lại khong dẹp. Nó tôi như đời Dương, vì đậm nhiều bong nui, như doi Dương khò cuc từ bé đến lớn: mỗi ngày va ăn một bít khoai, một búa ngô. Một tuu iếng họa hoản, và được nuốt vài bát cơm gạo trắng, mòn trong năm thứ lúa dñh rieng cao, các ông bà lão va trẻ nhò. Cò một lòn va thay đời va tự nhiên khác đì: và được ăn một miếng iỏi ga không to hòn nứa cái đĩa.

Nuong Dương không bao giờ phan nán — người dân quê Trung-Hoa it khi phan nán. Cái nghĩa chính sống của họ là sống. Sống euc khò, sống vui vẻ, sống ngang tang vẫn ebi có nghĩa là sống. Cái đẹp vè sành lòn, họ không hiều nò, nhưng

nó đã tiêm tàng vào lòng đất, tiêm tàng gọi ra dưới mặt nòng người hiết nhín nhện, hiết ché kheo. Raington đất Trung-Hoa chít ra từng chút sinh lực có hạn đê nuôi sống một đám đông khéo nòn đến mọi rợ, baon râu đèn mắt tin tưởng. Cái vang sống eo cục chỉ toàn dụng lại ở thôn giöh, oòn riêng sự xung túc êm ấm thi nào đồng ở các đờ thành.

Người ta không lấy làm lạ khi thấy một người Tàu Thượng-Hải vẫn minh biết

trên những mảnh đất bạc bẽo, cọc cằn. Sợ chênh lệch thái quá về đời sống Trung-Hoa kia là dâu mối cuộc căm cự gần như bất tuyệt giữa quân Cảnh mện và Cộng Sản. Sáng đạn, sương khói, vang lóng, mù mịt dâ làm ngang cái chưởng trình nhân đạo (hích hợp cho đời sống cái cách của dân Tàu: Phép sống mồi) (Tàn sinh hoại).

Bởi vậy người nhà quê Trung-Hoa chỉ biết có sống rât cơ cực, nếu không là sống

không dè y đén nhiều người nhà va. Va vẫn đóng sưu thuế cho làng nước, vẫn được chứng chỉ dân luong thiện. Ông Lý cầm láng và bao thô. Chính phủ Quảng-Dông cũng đánh enđo là hέ. Vâ ại, không cho là hέ sao được một khi người dân Tàu vẫn có quyền dùng gáu, vẫn có quyền treo súng hang nầm lên tường không dùng đén?

Một hôm, Dương đi với mây người bạn sang núi bên, vì va được tin có toán du lịch người Mỹ đê qua đây. Tất cả đoàn đồng lòng đến giờ ngo sê hành động. Tóng dê như nhiều chuyện khác, chuyện này Dương bắt ngô tấp phải một toán địch thô quá mạnh. Trên núi bắn xuồng dưới đường hòn lèn, hùng loạt đạn trả lời nhau vang dậy cả một canh rừng hẻo lánh. Kết cục, Dương phải bỏ chạy vì thiêc dan, đê lại xác ba người bạn không thể mang theo được.

Hôm sau, người ta vẫn thấy Dương ra đồng làm lụng, bình thản như chưa có sự gi rầy, trong đời va hết. Nhưng đời khi, buồn buỗi chiều xuồng, trong khi núi bốc lên, Dương đứng lặng giữa bông sương uốn roi, lắng tai về phía núi, về mặt thoáng vài nét buôn râu. Va mơ thấy những tiếng đà lò khos hòn loạn như một cuộc xô xát, như mít sú vòi đê trong đờ va. Dương bắn hòn phán lên



hở, đoc hở, trong khi một người nhà quê Tàu khòng biết gi, không đọc gi. Tò quố Trung-Hoa đau đớn xé rác, quằn quại trong những cuộc phán tranh ruột thịt, có khi không sưa thấu iêng kêu thuo, vào những địa hòn xa vắng, nơi dân cư vẫn đèn đam sống, như cây trong rừng, cùa dưới nước. Va người ta không lợ trước những cuộc ăn chơi huy- lóng, ăn chơi trên ăn chơi, giữa lùc máu và nước mắt của môt đám người áo chàm phai ố, cạm cùi ngày ngày

rãi phong lưu và rất nguy hiểm: ăc cướp. Một phần đồng, sự cần thiết cho phép dùng rất khéo những khâu súng cũ, như lanh nghĩa véc cái quố ra đòng. Rừng núi khong hòn là sào huyết vĩnh viễn cho chi nghiệp bát lương kia. Đô chỉ là nơi hội họp tam, đê rồi lại từ bỏ, quay về với đòng ruộng, nêu xé ra nén vè.

Dương Ké Mạnh là một trong những người nhà quê Trung-Hoa có cái thành tích tối xáu khô lường. Đôi lòn, va vang mãi làng mây ngày. Không ai đê y đén va, như

trò, cát tiếng nguyên rắn  
khé.

Một sảng kia, dương sáu  
soạn ra đồng làm iep những  
công việc vát và, Đường-ké-  
Mãnh được mấy người quen  
báo cho biết có quan quân  
về lang truy nã họ cướp  
danh máy, người Mỹ, Đường  
không sợ chết, nhưng vợ  
không sống được đê trả thù  
nữa, nên gởi với lì quấn áo  
và lương thực, chạy ra bắc  
bắc, theo chiều cát đi về  
phía rồng núi bí mật.

Lúc chán và đặt lũng lên  
nền cát biển nó, Đường  
chợt nhận thấy một hú cảm  
giác chán nản chạy luốt  
qua khắp mình. Gió biển  
thổi lồng vào óc va, làm tê  
buốt não cần. Gió biển rộng  
rãi và đây ý nghĩa lần đầu  
tiêm tem vào lòng và một  
tiếng gào: Quê hương! Đường  
ngậm ngùi nhớ quê  
hương, cái quê hương mà  
chỉ đến lúc sắp phải xa lìa  
mỗi mài này, và mới thấy  
thương tiếc.

Vài người dân chài lưới  
thấy Đường chạy hốt hoảng  
hồi:

— Sao chạy với thế, bắc  
Đường?

Đường lùi tối trả lời:

— Mày thằng lính vô dụng  
đến bát tôi.

Rồi va văng ra hàng tràng  
tiếng cát to lớn làm cả  
một khoảng gió biển lom  
lom rung mài vị thế nực.

Va cuộn tròn như thế được  
hai ngày thi nhau khôn khéo  
deo bên mình dã hết. Con  
đói xé rách và, nhung và  
cố chịu. Va uống nước đê o  
đói. Cuối cùng và ngày ra  
một ý người tuyệt vọng: ăn

cướp. Va thấy rằng ăn cướp  
lúc nay là cắn, ăn cướp  
không phải là bát lương  
hỗn. Mọi người dân quê  
Trung Hoa dốt nát như va  
kuong con bết làm gi nou  
là ăn cướp. Nghĩ hé, va  
hương làm sung lên trời,  
bắn hai phát cai thiên...  
không no. Cách đó làm

Đường vui vẻ tướng đèn sự  
khuất pinc một toán bộ  
hành hốt hoảng trước cây  
súng không có đạn của va.  
Đường ghé tai xuống mặt  
đất như mít cát máy. Tiếng  
bánh xe ngựa từ xa vọng lại  
lầm Đường sáng mắt. Va  
chạy tót vào một bụi cây  
gần đây, giương súng, đợi.  
Một, Hai, Ba Chắc xe ngựa  
dừng lại theo lệnh va. Từ  
trên xe nhảy xuống một cặp  
vợ chồng già và một cô gái  
thái sắc trước tầm súng của  
Đường.

— Áy đà! Sẵn lối! (chết  
rồi !)

Đường bắt mọi người yên  
lặng cho và khám. Va nắn  
tùi người con gái khốn  
nạn và đưa tay cởi khốp  
người nàng. Giữ lúc sung  
sướng được cùa, Đường  
sung sướng được một thứ  
khác nữa. Mắt Đường sáng  
quắc lên, mà riết người  
con gái cảm thấy hết sự dữ  
dội, cộp ác. Công việc thứ  
nữa của Đường là lực bồ  
khoai đưa lên mõm nhai  
ngừa ngolién mấy cù.

Còn đói thiết thực vừa  
địu lại, con đói khát nồi  
lên. Đường chạy lại bến  
đường, lạy vò tay hện thành  
một đoạn thủng giải, trôi gó  
ha, vợ chồng già vào thán  
một cát đại.

— Nén kêu ta chạy xuống  
bán chết.

Rồi hán bê xốc người con  
gái chạy lên núi khong cần  
cái đẽn những giòng nước  
mặt đau đớn của tó mè  
nóng. Trong ta và, thiếu  
nữ hết sức đầy dưa mờ cách  
tuyệt vọng. Cuộc chông đẽ  
lâu trong ngót mười phút.  
Bỗng Đường kêu to lên, vì  
va thấy chơi nhóc ở bả bô.  
Va trợn mắt, bằng thủ giòng

lại, mắt mũi nàng xung búp  
lên vì nghẹn tö. Tay nàng  
giữ cuột chô yêu của địch  
thủ cũng đã từ từ buông ra.  
Đường ném mạnh cái xác  
chết xuống đất, cho nó lăn  
theo dốc núi, rồi lật vào  
một cái hố dâ sầu hoảm.  
Đoạn va xác súng, di tát  
theo một con đường nhỏ,  
chạy miết.



nửa cảm túc lõm trời, nửa  
đau đớn cung cục:

— Bỏ ra, không tau bôp cõ  
chô!

Tiếng người con gái phẫn  
kháng :

— Mày chết, ta cũng chết!

Đường nhắm mắt, nghiên  
rằng, ăn mạnh tay xuống.  
Mặt người con gái bỗng xám

ct ống lại Tường thống-chó.  
Mộ dịp rất ốt cho va kiêm  
cõi nương dưa. Va nhận ngū  
không khô khăn gi. Không  
ai do sức khỏe va. Cõi nương  
khi yếu hơn a nhuần dèn  
được mời di xác súng. Trại  
kén lính dựng ngay trên mội  
cách đồng. Ở đây, người a  
cót số dân son là sõ những  
cánh tay thiện nghệ. Người  
ta tính nhung cái thầy phu  
ó ngoai trời đê do sự dù-doi  
hay biền lanh cùa cuoco  
chiến đấu. Quân lính tập  
luyện cho co lè, cho gọi là  
co lèp.

Và lại một khi sự động  
binh kuong vi một cõi gi  
chinh dang, sự rèn luyện  
cũng chí o hờ. Trung-hoa là  
một bài xa trường hồn như  
bất tuyệt giua những cái đầu  
chọi nhau v' mội ý kiên bất  
đong v' enin-tri. Quân lính  
nào vàng lõnh tung đó.  
Chinh-phu nào được quyền  
riêng v' dia hât đó. Người  
ta co thè cho Quảng-dong là  
một nước, cũng như Qui-  
chau, Van-nam, rải rác họp  
lại thành mội cai nước lòn  
trên báu đô: Trung-hoa.

Một số ít quân đội được  
thao luyện cùa thèn, đeo khi  
giới tối tâu, nhưng lại đóng  
ở xung quanh v' dia trường,  
ít biết đẽn trại tiền. Đường  
ké Mãnh theo v' hàng quân  
cả ngày ngồi rỗi và khao  
cả giây chung ch' là đột-trưởng,  
v' moi c' v' nhà quê mang  
theo.

Bây giờ, Đường dã lại  
sống nhung ngay cũ, nhưng  
bởi bần học và quật cường  
hon: Đường dã nghiêm.  
Bóng rồng núi trô nên mít  
mắng và lòi ngại, dưới đồi  
mặt dã mõ màng trong lán  
khỏi xám mè đậm. Đường

va thêm thường thịt gà mà  
tù n' ôi den lòn va chỉ được  
ném qua vài bao.

Trước sau Đường được cù  
di t'chinh p' q' ba lần á  
că. Mỗi lần, va dươc lính  
công mười đồng bạc Tau,  
m' va cùn hận nhai vào rì  
tú th' tung da dã lèu nước  
vi mõ hôi, vi cău ghét.

Bồng n'g' ngày kia, Đường  
được thắn chite đột-trưởng.  
Va không vui mà cũng không  
buồn. Va chỉ thấy người va  
khác oí, vì được phủ trong  
một bộ quần-cá-kì màu  
đất chêt. Va cũng không  
được gi thêm, v' sõ ien,  
nhu sõ luong-thuc. Va vẫn  
phai ăn nùi quả lính dưới  
quyền, đê châi bôp nhuong  
nhung bôa tiêc cho v' đại  
tướng và mây viên cõi vẫn  
quân sự n'cại Quốc. Đường  
ít thấy mội h'on nay. Họ  
trong tòi nha rieng de chinh  
phu cấp, bắt đầu tập tanh  
nghiên, va bắt đầu trung-hoa  
hon ca những người  
Trung-hoa.

Rồi mội sáng, khi Đường  
ngòi ở trước tigap ngáp dài.  
Đường được tin quan đại v'  
phia Đường va quâa cùa  
Chinh-phu Trung-vong dã  
hoa bão v' nhau. Cõi nhiên  
la nు dinh enien tài co cuộc  
giả i'gū. Đường được giải  
ngū, trô v' lang, voi cái  
giây chung ch' là đột-trưởng,  
v' moi c' v' nhà quê mang  
theo.

Bây giờ, Đường dã lại  
sống nhung ngay cũ, nhưng  
bởi bần học và quật cường  
hon: Đường dã nghiêm.  
Bóng rồng núi trô nên mít  
mắng và lòi ngại, dưới đồi  
mặt dã mõ màng trong lán  
khỏi xám mè đậm. Đường



Bà ta via, đồng hành có hai vị quan khác  
cũng vì có lỗi mà phải phạt «đi bể nguy  
hiểm». Sách *Lịch truyện* chép một cách vẫn  
tất rắn họ 如西力, như *tát hiệu lực* •  
vì thuở ấy coi sự đ thuyền vượt bể qua  
Nam-dương quân-đảo là một sự nguy-  
hiểm, dám thuyền mít xác là việc tu-tưởng  
thầy. Cho nên người có lỗi phải đi sang  
đầu trời vè, tức là lấy công chúa tôi.

Ông Lý-vân Paec phải đi công-cán ở  
Minh-ca-trán tức là sang Mă-lai thuộc Anh,  
cũng thế. Trongborg *Tay-hành kiển văn*  
*kỷ lục* của ông có chép như sau này:  
...*Fuung chap năm Cảnh-dân... bỗng dưng*  
*ngày 21 được phái đi Tiêu Tây-dương lập*  
*sông ra sirc, rồi được thành chi tha tội,*  
*Thịn實年十二...忽於二十三日, 得*  
*罪派往小凌洋努力為之免罪。*

Áy là kè mèo nai là inh-nhau làm lè-chứng  
thể thoi; đương-thời còn nhiều ông quan  
khác phải lập công chuộc tội bằng cách  
vượt bờ đi sứ như thế.

Cá-đóng á-vập công, phần  
lớn là mua sắm những vật-  
liệu tay-phương mà nhà vua  
cần dùng. Trong số đó có ít  
nhiều khi-cù lân - thời cho  
tôa Khâm-thiền-giám,

Chính vua Minh-mạng thích  
nghiên-cứu về thiên-văn, cho  
nên mỗi lần có sứ-bộ đi Tàu,  
ngai dặn dò tìm kẽm cho được  
những sách thiên-văn-học mà các ông cố-  
đạo đã soạn ra, viết bằng Hán-văn, từ lúc  
về Minh-dầu Phanh. Lại cao khó "hu-  
thập nương kui-cụ đế" kẽ n thiền-văn của  
Tây-phương mới ché ra.

Bởi vậy, Khâm-thiên-giám lúc bấy giờ  
đã nhiều đồ dùng tân-thời và sách-vở  
chuyên khoa, hơ i mấy triều trước.

Trong số kê-knai các vật-dụng, hãy có  
những đồng hồ xem giờ, cây thước đồng  
cố khám bách-kim để đo bóng mặt trời,  
phong vũ biểu, hán thử běa, dia-ban, ống  
đèn xà, kính hiển vi v.v. đều là khí-cu  
tay-đương, mà các quan c<sup>e</sup> phải đi běa n<sup>g</sup> uy

hiêm » đã phung mạng đi Minh-ca-trấn và Giang-lưu-ba mua về.

Nhưng, trong Khâm-thiên-giám chứa  
nhiều sách vở và đồ nghề là một việc, mà  
biết dùng sách ấy và đồ nghề ấy lại là một  
việc khác.

Các chức-viên lớn nhỏ ở Khâm-thì-en-giám nhà ta đã quên làm việc với tri thức cũ, phương-pháp cũ, miễn sao không chuyên thi thời, dù có dò dùng tân-thời bên cạnh, nhưng phải hận đến tâm-trí xét hiều và mất công phu rèn-tập, thì các ngà



lấy làm ngại, không chơi. Đến nỗi có thiên-ly-kính nhà vua sắm cho mà cũng bỏ xó, chẳng ai nhìn đến bao giờ.

Ta xem lời dụ của vua Minh-mạng như dưới đây thì biết.

— « Khâm-thiên-giám giữ việc chiêm-nghiệm khi hậu, thời tiết, ngửa lên xem trời cái xuống đất, đều là phận-sự của mình.

« Vậy mà Ông kính thiên-ly của nhà  
nước cấp cho, thuở nay chỉ xếp xó,  
không hề biết đem ra đòn xét thiên  
tượng bao giờ. Như thế thật là biêng  
lười, thiếu sót chức-vụ.

« Nhưng cái tội lơ đãng về trước, trăm  
ròng lòng tha thứ cho. Nay truyền các  
người làm việc trong Giám, từ giờ trở đi,  
phải nhớ thay phiên cầu lạy nhau, cách  
5 ngày đem thiên-lý-kinh ra học tập dòm  
xét một lần. Trong vòng hai tháng, ai  
nấy đều phải biết dùng tinh tường thành  
thuộc, để lâm khi cần đến, thi trắc  
nghiệm cho đúng.

« Lần này trẫm huấn-dụ định ninh, nếu còn giữ thói àm-á xong chuyện thi thoái, không chịu học tập siêng năng một khi trẫm phái người đến săn-hạch mà thấy còn có kẻ chưa được thành-thuộc, thì quyết tri-lỗi nặng, không tha. Khâm-thú ».

Có lần khác, nhà vua ban khen các quan  
hàm-thiên-giám-tinh dung nguyệt-thực  
trong giây từng phút, lobi ra chỗ sai sứ  
về sách lịch Mân-thanh; nhưng lại luôn  
đặt quở trách về tội do xét bóng mặt trời  
hông đúng. Một ông vua hiền việc thiêng  
tín như ngài, không thể rao động sự làm  
vì được. Tùy dù nhu sinh này:

— « Các chức-viên Khâm-thiên-giám, độ  
nó suy tính lịch-pháp, đã khéo tính đúng  
nguyệt-phát giờ nào và mấy phút sao  
lại tròn như cũ, chỉ vạch ra chỗ tính-  
toán sai lầm trong lịch của người Thanh,  
điều ấy đáng nên khen ngợi.

« Nhưng đến tiết Ha-chí năm nay, các người chiêm-nghiệm độ cao của mặt trời; thì lại sai lầm, tỏ ra làm việc thờ-thờ cho qua chuyện. Tới sau trăm phái về hinh và chỉ bão rạch-rời bấy giờ các người mới tinh nêu lý trước.

« Thật là tại các người làm việc một cách  
dựa-dẫm, lối thời, không chịu tận-tâm  
suy-xét, mới lầm phụ-thê.

« Đáng lẽ thì giao cho Bộ nghị phật, nhưng trẫm nghĩ lại chuyển trước các ngươi tinh toan rành-rọt, cũng đủ bù vào việc này, cho nên trẫm già-àu tha thứ

các người khỏi bị trùng-lị. Từ nay trở đi, phải lo cõi gâng làm sao cho được giới càng giỏi thêm, không có mày-may nai sai sót, để cho không phò lòng tiếc nhiều lần bảo ban nhắc-nhở. Kham thử

Một chuyện kỵ khôi nữa.  
Theo lệ, mỗi năm Khâm-thiên-giám phải  
mang quyền lich, viết tay đề chinh  
hà vua dùng, gọi là Ngự-lich 𠙴歷. Đáng  
các quan lâm lịch phải bỏ bớt những  
hoàn coi giờ xem hướng, không như thế  
ch phát chung cho dân mới phải. Nhưng  
nhé ngái lười, lich Hiệp-hỷ phô-thông  
tại thế nào thì bảo người chửi tốt viết thành  
Ấy bẩn y nguyên như thế, làm Ngự-lich  
đang vua. Làm vua Minh-mạng buồn cười  
ban quở:

— Lạ quá! Những khoản đào mương, hơi giếng, xem hướng, dè mồ, trồng cây, nuôi lợn v... v... có cần dùng lời ich gi cho, mà các người cũng đem cả vào đây?

Máy chuyện kê trên, tỏ ra các nhà đương  
tiền chấp sự ta ngày xưa, dù có kh  
ông tan-thôi và co-hội cái-luong đặt vào  
tay, họ cũng không biết dùng, hay là  
không khô mà không chịu dùng. Vì đã q  
uá lối xưa rồi, chẳng muốn sửa đổi gì cả.  
Điếc gi cũng thế, không riêng sự làm lịch.  
Đến gi sau này có ní xướng lên duy-tân  
nhà-cách như Nguyễn-trường Tộ, đều bị  
hàng kê lâm quan thủ-cựu áy ton to  
hà vua bắc bô, bởi họ chỉ cầu lấy yên thản  
nhà chuyện thi thời, nước với dân mặc kệ.

ĐÀO TRINH NHẤT

	Một năm	6 tháng	3 tháng
Bắc-kỳ, Trung-kỳ .....	15,00	9,50	5,00
Nam-kỳ, Cao-môn-hoa .....	20,00	10,00	5,00
Ngoại quốc và Công sở .....	40,00	20,00	10,00

Mua bão phải trả tiền trước mandat xin số:

**TRUNG-BẮC CHỦ NHẬT, HANOI**

dầu trị hó chứng, dã bún khắp hiệu thuốc lớn  
nhỏ tại Đồng pháp, tốt hơn hết các thứ dầu có  
tiếng tại đây là 48 một và. Đại lý Đức - Hàng  
80. médicaments Hanoi

# DONGA

# TÂN NGÓ

KỊCH THƠ của PHAN NHU

(TIẾP THEO)

## HỘI THÚ HAI

Lớp II

Tây-Thi — Vết-binh

Tây-Thi

Ấn cát quái tâm bồ i người-nhì-nữ,  
Ấn án tu, nơ nươ, bết bao ảnh!  
Hàng đêm vắng, hông sâm vuông nức nở,  
Hàng ban mày, nô lè khoc hư-vinh!  
Ngô-chúa lỡ i yêu, dương là mối hận,  
Hai g lòng rai đầu i rõ sông vò tinh!  
Muôn áo ai chua an trên cỏ rậm,  
Ai bay đầu sông gió rộn bênh mảnh!  
Thôi từ nhé! nhei xưa tình đã lỡ,  
Thúp đánh mang sơn phấn gửi am thanh...

Vết-binh (a)

Thôi hồi trời! Ngô-vương không còn nữa,  
Nhài bay son phấn sục lay thành!

Tây-Thi

Không còn nữa! ai đâu không còn nữa?  
Người nói sao? Ngó-ct úa đã bắng-hà!

Vết-binh

Nhịn nén quá, đón không đang nức nở,  
Gió far-tan, sương khói nhuộm ó-tà i  
Mặt xém ngânh như thường người bac-menh,  
Làm quen thâm dã iờ hêt mâu xanh,  
Và iết-rên trung than trong biu quanh,  
Đuôi, uôi vè cõi thế-giờ ó-minh.  
Hòn trống-si hoang-vu như cõi-mõ,  
Gor-tan buôn khép mồ mẩy xuân day.  
Mây xuân này, Jim mang sầu van thuở,  
Ô i con dân chiến-sĩ dữ-iết ngàn mây!  
Quân-vuong hỡi! trăng nằm bên giòng suối,  
Té mờ mờ chi mưa kiếp diệu-linh?  
Ô á Vết! thòi o người chảng nói,  
Kha kien cho son phấn gỏi vô tinh!

Tây-Thi

Luog-ug-uong hở i pháo son dù tan nát,  
Luog-nor-mong x àn dẹp úa thời qua.  
Ôi ru nước, iết-rêu; sầu như hắt  
Bép ty-loài uất dưới sương sa.

Ngô-chúa đã ngâm sầu theo nắng tắt,  
Chiều âm u, ôn vắng tiếng chàn-ôn.  
Bảy thê hâm gửi đưa người quốc-sắc,  
Nhạc trầm mì xiết tinh cá tám uôn!

Tây-Thi (cầm thu)

Vương đã chết!

Vết-binh

Than ôi!

Tây-Thi

Vương đã chết!  
Thôi từ nay bắt hồn iệu cầm hồn!

Vết-binh

Thôi từ nay mơ màng quân-nước Việt  
Rung trống đồng làm chúa cả giang-sơn!

Thôi từ nay hoa tàn trong màu huyết,  
Lê chính-phu si oán đóng sương rơi.

Thôi từ nay mơ màng danh iệu diệt,  
Vì Ngô-vương cười hạc lánh ngòi trời!

(cả hai cung vào)

Lớp III

Phạm-Lãi — Cung-nhân  
(Phạm-Lãi ra sân-sân trước  
một lát rồi cung-nhân ra)

Phạm-Lãi

Tan hêt cả i can-qua rung ánh ngọc  
Đang kiều-tiến trô rát ở nơi đâu?  
Ô i xuân thâm, xuân hoa trên tóc,  
Hồi còn chẳng mông đẽp huô ban đầu?

Nay Ngô-quố đã tan thành vực thẳm,  
Kiếm kinh-lan mặc sác gió tung hoành!  
Cung diệu ngọc đã nghêng vì son phấn,  
Chân trời xa, giáng-đẹp bênh minh.

Xuân hở i rõ rẽi Cố-Tô hở ngõ,  
Né xiêm-v ngọc sáng hế long lanh.  
Cả dạo nay mờ tan như hóng thô  
Trước vịnh quang chói lọi của bênh minh.

Hiếu hươi nám... rung ròn sỉ oán,  
Vết Vết-binh rồng sang ngâm ngòi lham.  
Hoa xuân nám iới bời và rỗi loạn,  
Coi tiêm-cùa ròn rã khẩn giang-sơn.  
(Ngừng lại một giây. Cung-nhân ra)

Cung-nhân

Quan-tướng-quốc!

Phạm-Lãi

Ô bay ngưới cung-nữ!

Gót vân-trinh lưu lạc tối chi đây?

Cung-nhân

Vì đất lợt gót vang theo đạo-ngu,

Bồ Trường-thanh vừa được mấy hôm nay!

Phạm-Lãi

Ta đã rõ, dám truyềng vang k'êm thép,

Cung Nô-binh chiến đấu trai dao ngay,

Và hùng dâng, rền giòng sông cạn nẹp,

Kiếm cuanh-pau lấp loáng : vạn dâu bay!

Rồi nước vỡ, nhà tan, người chén bại

Tha tàn binh, dập uyé, ruồi tìn kỳ.

Oai gò héo: nghìn xưa tho ci ắng ại,

Tri cương cương đánh nẹp giữa trung vi.

Cung-nhân

Giữa trùng vi, mây sầu púa dáng thảm,

Lòng ấm u, Ngô-chúa lặng cảm nòn!

Phạm-Lãi

Đây non nước diệu tàn, trời ấm đậm,

Ánh chiều-dương lịm tâ, nước sông cồn!

Rồi ảo ảnh, Ngô-vương đem tàn lục

Cung khôn-sao thoát thi chốn biển-thủy.

Dù kiếm hép ra công hay cung sức

Cung danh chôn trí kai giữa trùng vi!

Cung-nhân

Thôi ròi! cù đố nghiệp,

Chúng ta đừng rên chia rẽ  
nhau vì những ý tưởng viễn  
vông, nên hợp sức lại mà tìm  
phương kế hàng ngày giúp nước

Là vua chúa cũng bài đường vinh hiển,  
Là dân ngú cũng bài khát thanh bình!

Phạm-Lãi

Người nói là!

Cung-nhân (xua tay)

Khoan! Khoan!

Phạm-Lãi

N' uôi nói là!

Cung-nhân

Người yên di i sự tuuc dã rành rành.

Phạm-Lãi

Nay cảnh liễu không còn uôi màu lá!

Cung-nhân

Không! Người chiến-sĩ đã quyền sinh!

Phạm-Lãi

Ngô-vương chết!

Cung-nhân

Than ôi! người hào kiệt,

Một thời qua nhô nái uôi lay thành!

Phạm-Lãi

Ngô-vương chết!

Cung-nhân

Thôi ròi! cù đố nghiệp,

Cung diệu-lan môt k'ep chon u minh!

Tím đầu tím? than ôi! thời anh liệt

hai mươi năm... phủ chúc đã tan tành

(Cung-nhân buôn râu ói vào)

(còn nốt)

PHAN NHU



# LÉ-VAN-KHÓI

LỊCH-SỬ TÌEU-THUYẾT CỦA HỒNG-PHONG

(Tiếp theo)

Triều-dinh ba chì sai lính-thần Tuyên-quang và Cao-bằng nã tróc súng em họ hàng nội ngoại Khôi đem về kinh-trị tội. Thời đại ấy, một người có công với vua, chưa chắc cả họ được nhờ theo như lời tục thường nói, nhưng một người có tội thì cả họ phải chịu và lây, dù chẳng hiểu biết liên can cung-mặc.

Khôi nǎi loạn ở Gia-dịnh thịnh-linh, vẹ con-thân-lộc ngoài Bắc không biết gì đến. Sáu tháng, ngót nửa năm nay, Văn không được tin tức nào của Khôi, trong-trí vẫn định nǎi em-re mình còn làm chức phó-vệ-úy, không vẹ kinh-dà-làm, việc quan thì chỉ quanh quần nội-xứ Đồng-nai.

Một hôm vẹ đầu tháng bảy, Văn đang tự hộp bao bé hổ-hạ làm thịt nái đánh chén trên núi, bỗng một tên gia-dinh phi ngựa chạy đến báo tin:

— Bầm ông, có linh trên tinh-sai vẹ rắn-rõ, nã tróc bà con họ hàng ông phó-vệ-úy Khôi được hưu-hai chạc người, đã giải đi rồi. Còn viên-tinh-phái và một lóp linh-đại-lại, đang lung-bát-thêm nữa...

— Việc gì mà dữ dội thế? Văn hỏi một cách bất-hỗn, vì lòng yêu Khôi.

— Nghe nói ông Khôi khởi loạn ở Gia-dịnh từ hồi tháng năm.

— Khởi loạn??

— Vang, giết mấy tinh-thần dè tẽ cờ, chiếm-cứ thành Phiên-an, thống-trị cả Lực-thiển, tự xưng đại-nguyễn-soái, nhiều đạo binh triều-di-theo, hành-dâu được dày, hành-thế o ảm...

— Thật-a? Ai nói mà mi-biết được rõ ràng thế?

— Bầm ông, tôi hỏi dò mấy chú lính trên tinh-phái vẹ đó... Họ nói bay giờ sau tinh-Dong-nai đều thuộc vẹ loạn quan-lâm-chủ. Nghe-nái đây triều-dinh dã sắc-phai quan-lón Nguyễn-văn Trọng làm thảo-nghịch đại-tướng-quan, đem đại-binhh vào Gia-dịnh tien-phu.

— Nguyễn-văn Trọng nǎi chi? Văn hỏi Nông-vân Hô, một người em-bé, hiệu-lâm đầu-mục một toán lính-dông ở Bảo-lạc.

— Nén tôi nǎi không sai thi ông ấy là đồng-đốc Thành-bản ! Nông-vân Hô đáp.

Văn tu một hép ruyu rồi vỗ tay cười nói hěn-hài:

— Thê mà Khôi anh-hùng hơn cả bọn anh em-mình đâ! Đại-truong-phu sống chép-lam nén danh-them muôn-thuở, thi chép-làm tinh-xáu nghìn-thu, cung-vẫn hon-bọn minh-sống mệt-doi vẹ danh, vō-yi!

Đoạn trô một đùi nai, béo-tên-gia-nhàn:

— Đây, mày đem vẹ nhà-tiước, dọn-dẹp phòng-khách, chốc-nửa-tao và mày ống khách-khê.

— Ấy chéh! Bầm ông đừng-với! Tên-gia-nhàn ghé-hên lai Văn nói khẽ.

— Sao? Văn hỏi lớn-tiếng.

— Vì trong giấy nǎi-tróc có cả tên-ông, họ đang-lòng-dây, ông vẹ nhà thi-bé giải-lich-mãi.

— Cò lệnh-bắt-cá-tao?

— Vang, chính-viên-tinh-phái dã đến-nhà ông-di-dau, tôi không-dám-nói-thật.

Sáu-thám-hoi-men, Văn nǎi nóng-cá/người, hais-mắt-đố nhau-mắt-cá-chay, đứng-phát-dậy-mais-tay-vóng-giác và nói:

— Triều-dinh làm-thé thi ra bắt-công và vẹ hiếp-dán-quái! Một-việc Khôi-làm ở cách xa-những-miền-nghìn-dặm, triều-dinh-lại-muốn-bắt-tôi-cá ta là nghĩa-lý gì?... Ôi chảng triều-dinh thi-chó, chảng-tri-châu thi-dung, tháng-Ván này thà-chóng-cu mà-chết, chứ-không-chứa-dè triều-dinh-úc hiếp-dâul... Hô-oi! là bảo-chú nghe: ché-lập-túc-dem-thu-hạ-di-bát-trái-tất-cá-bọn-tinh-phái, rồi-đợi ta vẹ-xứ-trí-chung-nó. Bé-mau!...

Chí-biết-nhambi-mắt-vàng-lời, Nông-vân Hô dã rõ-thót-lên-minh-ngusa-di-lien.

Bodic-chiều-bóm-úy, dinh-tri-châu Bảo-lạc không-phải là một-quan-nha-thay-mặt-triều-dinh-nó, trờ-nén-một-nơi-công-phu

Thông-Chó LYAUTAY đã nói: « Ta là một sinh-vật chí-tru-hoạt-động ». Chúng ta nên-theo-giường-ngài.

của loạn-dâng mà chủ-tướng-tức là Nông-vân-Vân.

Một-bên-phản-khích-hồi-triều-dinh-hết-bỏ, một-bên-thúc-dục-bồi-sự-thành-công-của-Khôi-ở-Gia-dịnh, Văn-cũng-bọn-dồng-chi-nhất-dịnh-khởi-loạn.

Nội-những-thân-nhân-thủ-hạ-cũng-sẵn-có-năm-sáu-trăm-người, Văn-một-thêm-vài-nghìn-người-nữa. Bọn-dân-vó-aj-di-theo-rất-dòng.

Họ-tụ-hợp-trong-núi, vẹ-trái-núi, mồ-hồ-làm-lẽ-có. Văn-tự-xung-làm-Tiết-ché-thuong-tuong-quân, rồi-gọi-viên-tinh-phái và mày-tên-linh-làm, thích-vào-mặt-mỗi-người-một-hàng-chữ « quan-lợt-triều-dinh-hai-dân » và-duỗi-vé, cốt-mượn-tai-mắt-họ-về-báo-tin-cho-quan-tinh-biêt.

Giết-chia-làm-hai-dạo, đánh-phá-các-hàn-huyen-rồi-trên-lên-hầm-thanh-Tuyên-quang và-Thái-nghién. Quan-triều-có-thể-phai-bò-thành-chạy, đưa-un-về-Huế-cáo-cấp.

Vua-Minh-mạng được-tin-báo, lo-sợ-thất-sắc. Vì-trong-nước-túc-Ấy, chỉ-trừ-một-giải-Trung-kỷ-yêu-ôn, còn-hai-dần-Nam-Bắc-cũng-có-giải-giá-liên-miên. Ở-Gia-dịnh, Khôi-vừa-khởi-nghĩa-hơn-hai-tháng, uy-hỗ-bồng-bộ-như-nước-trên-lửa-cháy, dến-nỗi-kinh-dó-phái-doan-tuyệt-giao-thông-với-toàn-cõi-Nam-kỳ. Còn-cá-bà-Bắc, dồn-dập-hai-ha-cuộc-loạn; mày-năm-trước-giặc-Ba-Vành-làm-cho-quan-quán-khô-só-lòn-hai-khá-nhiều, chở-tuong-tich-Ấy-hàn-gán-chưa-lành, tháng-hai-năm-nay-lại-có-Lê-day-Luong-dung-có-phản-dối, lấy-danh-nghĩa-con-chau-nhà-Lê, tung-hoành-sát-phát-ở-vùng-Hưng-bôk. Nhà-vua-vợ-vàng-khien-ướng-diệu-binhh, iản-lực-danh-giệp, vẹ-lòng-dân-ướng-dung-nhà-Lê-còn-nhiều, sợ-dè-Day-Luong-mạnh-quá, thi-Bắc-hà-vẹ-giặc, cũng-như-Nam-trang. Việc-loạn-Day-Luong-hò-xong, thi-bọn-Nông-vân-Vân-dã-nỗi-lên, hướng-ting-với-Khôi-trong-Gia-dịnh, mà-lực-lượng-xem

ra-không-phai-tâm-thường, nhà-vua-lo-sợ-là-phải.

Nhái-là-không-thể-dua-quân-ở-kinh-dô-và-máy-tinh-dâng-trong-ra-dánh-giặc-ở-mạn-ngoại-xứ-Bắc, lồm-chóm-toàn-thị-núi-rừng. Tất-phải-dùng-quân-dội-não-quen-chiù-thay-thò-và-tùng-trái-son-chiù-mới-được.

Vua-Minh-mạng-hiển-rõ-chỗ-ấy-bên-sai-

ngay-Son-Hưng-Tuyên-tòng-dốc-là-Lê-vân-Dức-làm-tam-tuyên-tòng-hỗn-quan-vụ, Hải-Ao-tòng-dốc-Nguyễn-tòng-Trù-hum-tham-tán, hội-với-Ninh-Thái-tòng-dốc-Nguyễn-dinh-Phò, đem-Linh-di-tiều-giặc-Nóng.

Tháng-chín, quân-giặc-vây-bọc-hai-hành-Lạng-sơn-và-Cao-bằng, tinh-lhế-rất-gấp. Bnh-triều-dồn-trú-ở-hai-thành-này-không-đóng, nhưng-được-diều-tray-là-quân-linh-tòng-trái-chiến-trận, và-lại-sẵn-súng-luong-thực-dạn-được, cбо-nên-inh-bị-gác-cát-dứt-giao-thông-và-chém-đường-nép-lê-binh-luorg, nhưng-vẫn-có-sức-không-chiếm. Nhiều-phen-giặc-đi-công-hâm-không-được, quyết-cem-them-viên-binh-tới, hả-cho-kỳ-được-Cao-bằng-Lạng-sơn-mới-nghé.

Đạo-binhh-Lê-vân-Dức-mắc-chống-giữ-ở-mặt-trận-Tuyết-quang-Thái-nghién, con-đòi-sức, không-thể-phân-hình-cùn-ung-Cao-Lang.

Lê-vân-Dức-phi-phò-về-triều, xin-phát-thêm-binhh.

Vua-Minh-mạng-gặp-sai-lạ-qazng-Cv., Phuoc-dốc-Nghé-an, tinh-chúc-kham-sai-quan-vụ-dai-thần, đem-quân-bản-tinh-ra-danh-giặc-ở-mạn-Cao-Lang.

Quân-giặc-dòng, lgi-dụng-vào-rừng-núi-trùng-diệp, quen-thuộc-hàng-thò-và-khéo-dùng-lối-danh-doan-binhh, dù-kj-h mà-thủ-ba-toàn-dàn-mường-mèn, bắn-giỏi, leo-trèo-núi-non-thoán-thoát. Chàng-phân-ra-nhiều-topp, thường-đi-núp-trong-hang-trong-dông, các-đường-bièm-yêu-dều-déo-bèm-gái-bây-để-rinh-rập-binh-triều, bě-liệu-thê-danh-được-thi-danh, đánh-rồi-túi-vào-bụi-cây-kết-dá, không-còn-hay-lâm-bóng-dáu-má-tím.

Nhà-sản-xuất-lớn-các-thứ-áo-dét  
(PULLOVERS, CHEMISEITES,  
SLIPS, MAILLOTS V.VV) chỉ-có

HÀNG-DÉT PHÚC-LAI

27 - 89, Route-de-Hué, Hanoi — Bán-buôn-hàng-công-Pháp-đa-tiền-không-dáu-sách-kip

Vì thế, binh lính phải bắt thiếp rất khát, có khi cả một toán một hai trăm người bị sa hầm, chết sạch. Chưa kể làm sao chưởng-khi lâm chát cũng nhiều.

Đạo binh nào cũng đòi quân tiếp ứng luôn luôn. Nhà vua hạ lệnh cho các tướng, dù phải bao lần bao nhiêu quân-sĩ cũng là, miễn trừ diệt cho tới một tên giặc sau chót.

Mỗi đồn thông báo, đạo binh Tả-quang-gi-  
Cu mới giải được vây cho tỉnh Lạng-sơn  
rồi lại thu-phục được tỉnh Cao-bằng dã lột  
về tay giặc hết mười mươi ngày. Trận này,  
binh triều đánh đổi-hai tỉnh với một giặc bối  
đáy; ngọt bón nghìn tráng-sĩ hi sinh tinh  
mèn vì phản sự đối với vua quan.

Bong thời, đạo binh Lai-đông-Đức và  
Nguyễn-đông-Trù xông pha mòn vào  
nguy-hiểm, tiến vào đồn Văn-trung, lúc là  
Bí-lạc sào huyệt quân giặc. Vì binh-trù  
đóng quá, giặc thiêu cỏ lương thực lẩn  
dẩn dứa, không thể cản trở; Nông-văn Hò  
tử trận.

Biết thế sào huyệt sắp vỡ Nông-văn Văn  
đem già-quyết và một ít bộ-hạ tạm lánh  
sang đất Tàu, từ-dỗ tái-chén.

Trước đây dăm hôm, người thán-tín của  
Khối tài dem thư ra cho Văn ở Gia-dịnh  
khởi hành khoảng cuối tháng mười, giờ  
mới lầu mờ đèn Bảo-ắc.

Trong Thư, Khối kẽ rõ công việc minh  
chủ-trương từ hồi tháng năm cho đến tinh  
cảnh ngày-nan hiện tại, đang cố-thủ cũ  
thanh, bị vây ứ phía, vây xin Văn rảng  
cứu viện như, háng lanh-thé; hoặc tiền  
vẽ được Thăng-long dựng nên dinh-dêm  
cho thái-to chuyện-càng bay; hoặc cố sức  
tái-thủ ở mạn ngược rõ lầu để chia sức của  
binh Triều, không thể dồn hết toàn lực vào  
miền nam, trênh-rõ vòng vây Phép-an sẽ  
bi phá v.v. v.

Văn xem thư, ta nước mắt khóc, nắm  
tay và nhau bức thư và tự dặm ngục-huyện  
huyện, kêu trời mà than thở:

— Không ngờ ta với Khối cùng gặp bước  
anh hùng mà lối đánh thế này ư? Trời hối  
trời!

(tòn nữa)  
HỒNG-PHONG

NHÀ XUẤT BẢN

# BÁCH - VIỆT

40, Rue du Cuivre — Hanoi

In những sách giá trị mang dấu  
hiệu một nghệ-thuật hàn-bộ  
Thứ và mang da để gửi cho M. THIERRY

Tháng 1-1912 sẽ phát hành:

## CHUYỆN HÀ - NỘI

của VŨ NGỌC PHAN

Ai đã qua chơi Hà-nội? Ai chưa đến Hà-nội  
bao giờ? Ai thèo-tèo là người, là dài  
Hà-nội? Nếu chưa đọc CHUYỆN HÀ-NỘI  
thì biết Hà-nội ra sao. Hà-nội nay,  
Hà-nội dẹp, Hà-nội cũ, Hà-nội mới.  
Người Hà-nội, Y-phục-Hi-nộ, Hà-nội dài  
các, Hà-nội van-chương, Tàu, cá mợi  
chuyển-Hà-nội, dàn ghi bằng những nét  
tai-tinh trong CHUYỆN HÀ-NỘI, nỗn  
truyền ký-dẫn-tay của Vũ Ngộc PHAN.

Mỗi cuốn giá 5\$0 (bản quý 188)  
(Đã cho được lịch-sự và đẹp đẽ phu Hà-nội  
kính-kỷ, sách in rất công-phụ và trên  
cuốn nắp cũng có chữ ký của tác-giả)

ĐƯƠNG AN

## XÓM GIÈNG NGÀY XƯA

tên thuyết của TÔ HOÀI

## THÙNG NGÀY THO ÁU

tên của Nguyễn HỒNG

## NHÀ QUÊ

tên thuyết dài-danh-tay của Ngọc GIAO

## HƯƠNG KHỐI

tên thuyết của Mạch-phú TÙ

CẨN KÍP. — Những người đại-ly nác  
chưa nhận được giấy com-mảng xin  
kip biên tho ngay sẽ chỉ chăng tái

# TONARI-GUMI

(Tiếp theo trang 4)

cấp trong xã-hội. Lại nhờ có những hội-dó, mà  
những loài thiên-cửu, những sự ước-vọng,  
những loài linh-trung-tuần và ai quoc đều  
tai Cửu-trung.

Hầu-rồi giá-tri phương-pháp đó, chính-phủ  
liên cho ban-bố đạo-luat số 17, ngày 20 November  
1911 công-nhận phương-pháp đó. Bởi đạo  
luật đó, tonari-gumi trở nên một cơ-quan-xâ  
hội và chính-trị hàn-xa, trung-tâm-diễn-clo  
cuộc đời-mùi-nước Nhật trong thời-kỳ chiến  
tranh và có lẽ sau này là thế-hè-mãi.

Đạo-luat đó mới-dần tuyêt-bố-rap: công  
việc cốt-yếu của tonari-gumi là làm-trợn-hỗn  
phân-dối với tò-quốc, và tổ-chức-những-khu  
làng và thành-pophop-lại-thành-doanh-thé-sang  
gièng giúp đỡ-ko-nhau.

Công-việc thứ-ba là phải-truyền-há trong-dân  
gian-nuống-tu-tưởng về chính-trị quốc-gia, và  
phải-trồng-nom cho công-việc đó được-kết-quá  
my-mến.

Biểu-thứ-tu, muốn được công-việc tiếp-tế  
lương-thực cho dân-tộc được-chu-dao, tonari  
gumi sẽ-aim cho kinh-tế-chi-huy mạnh-khem  
len.

Những tonari-gumi đã được lập-nên ở các  
tỉnh-huyện-dã-cô, nô-gom-có-10-nhà, tò-bầu  
một/người-chi-tich, và nêu-câu, có-cả/người  
làm-công-nhà; họ quản-trị-cái-dời-cố-tục-trong  
thời-kỳ chiến-tranh với cái-ot-thật là hòn-bảo  
vui-lòng-giêng; họ không-bao-gi qua-mục  
dịch-của-họ, làm cho cuộc-dời-của-tất-cả-mọi  
người-tốt-dẹp-thêm-lên-về-vật-chất-và-tinh-thi.

Cuộc-hoạt động-của-tonari-gumi rất-rộng,  
gồm cả-kỹ-nghệ, kinh-tế, giồng-giòt, đê-phòng  
hỏa-tai, cách-sát, v.v. sina-chung, đê-phòng-nạn  
ném-boim-nắng-may-hay, và bao-chien-viec  
khoa-dinh-dang, đê-ni-dot, hợp-tac, chung  
trong-thời-kỳ-cái-tranh.

Cá-phuong-phap-tonari-gumi này lập-ra ở  
Nhật đã-được-hai-năm-nay, đã-đã-sau-vao-cuộc  
đòi-sinh-hoa, và-có-Nhật-trong-thời-kỳ-chiến  
tranh, mặc-dầu-nó-chi-baph-trong-trong-khắp  
vucc-Nhật từ-năm-1912 ngay-sau-khi-việc-trung  
hoa-sảy-ra.

Nhưng-những-tiếng-gi-ron-rí-của-hàn-ca  
đến-rong-những-giòng-ém-ái-của-người-làm

ruộng-làm-ở-ngoai-thành-Tokio-thì-bấy-giờ-ra  
sao? Tất-cả-thứ-ý-bấy-giờ-đều-không-có-ñúi,  
minh-giang-quen-của-người-hàng-rong-di-từ  
nhà-đo-sang-nhà-kia-thì-dã-biến-di-rồi, và-chỉ  
thấy-những-hồi-quen-mỗi-của-Kinh-đô-chí  
bu-y -chỉ-thấy-một-to-giấy-thi-hanh-từ-nhà  
đo-sang-nhà-kia-gọi-là-kairan-ban-, eo  
giầy-dó-cá-chò-gia-dinh-mới-có-thể-lại-nhà  
chủ-tiến-tonari-gumi-dâ-khâu-phân-về, lgi  
nhờ-có-giày-dó-mà-ho-được-biết-tiêu-tue-quan  
trong, dù-là-kay-công-trong-thời-kỳ-chiến-tranh.

Thế-vào-những-tiếng-gi-ron-thân-mặt-dâ-có  
tiếng-cười-hay-nói-chuyen-đo-đò-vui-vé, tiêng  
cháo-lăn-nhau, nhung-tiêng-kết-tìn-làm-làm  
nhau-của-những-người-nội-tuong-deu-tim-dâ  
on-hàng-nay-của-họ. Một-cú-cười, một-lời-chát  
trong-lâm-cam-dua-ra, rồi-các-bà-lại-là-gi  
nhau, người-nào-trở-về-nhà-người-nay, tìn-đ  
linh-và-tin-ở-quốc-gia.

Vậy-là-nhó-tonari-gumi-dâ-mâ-dân-giua  
Nhật-làm-lòng-châm-chí-dâ-nhêm-duy-cái  
tinh-tinh-thân-yêu-ké-lòng-giêng, cái-tinh-thân  
hợp-tac-và-sự-hieu-rõ-cái-thay-gia-dâ-cái  
người. Tất-cá-những-chuyen-do-là-nhó-ở-một  
kỷ-niệm-phêng-phâi: «một-thiên-dung-khoa  
tay».

Cuộc  
trung-bày  
«Tranh-Quê»  
cùn  
họa-si

## MANH - QUỲNH

tại-nhà

La Crémallière

Từ 11 đến 18 Déc. 1913  
18, phố Đồng-Khánh, Hanoi

# TUẦN LỄ QUỐC-TẾ

Tiếp theo trang 2)

Staline và cho cuộc hội-nghị đó rất là quan trọng. Theo lối luân bộ của M. Connelly thì “tại hội-nghị, Hoa-kỳ yêu cầu được quyền chiếm các nơi cần cù ở khía cạnh và trên khía cạnh vật bắc. Về thái độ đồng-minh đối với Đức, M. Cohollig có nói rằng đồng-minh sẽ phải chiếm cả đất nước Đức trong một thời gian đủ để thảo luận về các điều kiện hòa bình. Xong cuộc hội-nghị ở Ba-tu, lúc giờ 06 giờ qua’ le Caire, hai ông Roosevelt và Churchill sẽ gặp Tống-Thống Thủ là M. Ismet Inonü và Ngoại-tướng Thủ ở đây. Hai nhà chính trị Anh, Mỹ đã bắt đầu “hội-dàm với Tống-Thống Thủ cùng đi với Ngoại-tướng Menen-joglu và Tống-lu-lênh quản Thủ Thong-chê Chakmakian là lúc bấy trước. Cuộc hội-dàm này đã định từ trước khi hội-nghị Roosevelt Churchill-Staline họp ở Iéheron. Sau hội-nghị này thái độ Thủ lusa có thay đổi chàng? Ín Đức nói không có lý gì bắt Thủ nó thái độ trung lập và nhường các nơi cần cù không quân cho đồng-minh họa lờ cho phép quân đồng-minh đi qua đất mìn để đánh mìn Ba-niê-cán. Chỉ khi nào Thủ bị công kích thì Thủ mới chịu bỏ thái độ trung lập vẫn giữ lối trước.

Ba cuộc hội nghị trên nòng hình như đã làm cho ta [nhà] quan hệ [tám] quân các [trận] đánh kịch liệt ở các mặt trận. Giữa lát [kay], ở mặt trận Nga, các trận đánh vẫn rất dữ dội ở miền tây Béla Gömel, ở khu Pripyat và ở phía Nam Kremenchuk. Tuy Nga [nay], Đức [đã] lật [trang] tới 2000 chiến xa [và] phía tây Kiev trong khu Brestov-Korosten. Ở khu Cherkassy, quân Đức đang phản công rất dữ dội. Trong khu Nevel và trên đường Smolensk đến Orsha quân Đức vẫn giữ phản kháng lợi, trong cuộc kháng chiến với Hồng quân.

Ở mặt trận Ý, lô quân Mỹ thứ năm đã bắt đầu công và đà vào cáo đại tấn công trên một mặt trận dài 320 cây số từ bờ biển Ligurian đến bờ biển Adria que. Quân Anh tuy chưa chịu thua ng được mặt trận Đức nhưng đã lập được một nơi cản ở miến bờ biển Adriatic. Chỗ đồn khau kinh liệt nhất là miến bờ biển vịnh Gaète. Tướng Mỹ Clark cũng theo chiến lược của tướng Montgomery nghĩa là tập trung nhiều đại bác và chi phái co ném bom càng đai bắc bắn kinh tên trước khi tiến quân.

Ở miền Tây Nam Thái Bình Dương, ở khu  
quần đảo Bougainville, vừa xảy ra một trận  
không chiến thả súng giữa phi quân Nhật và hạm

đi Hoa-kỳ. Theo tin Nhật, Mỹ bị thiệt hại khá  
nặng: 3 hàng không mẫu hạm, 1 thiết giáp hạm  
và một tàu dương hạm Mỹ bị đánh, nhiều chiến  
thắng nữa bị hư hỏng nghiêm trọng. Nhật chỉ mất có 10  
tàu - cơ. Ở Tàu-quân Nhật đã chiếm được  
hàng đạn súng nhỏ bảy vữa rò. Thị trấn này  
phía Bắc Bờ-nam và phía Tây hòn Động đinh  
một nơi rất trọng yếu về quân sự. Trong trận  
nhất là quân Trung-khanh bị thiệt hại rất lớn, số  
tử là trên 100. 18/9/78 vua số tú binh ở trong  
quân Nhật có tới 3.361.

4 môn thuốc bắc của nam, phụ, lão,  
đều do nhà thuốc DỨC-PHONG, 48  
phố Phúc-kien Hanoi phát hành

THUỐC BÀI BỘC-PHONG . . . .	2ph0
THUỐC BỘ THẬN BỘC-PHONG . . . .	2ph0
THUỐC BIẾU-KINH BỘ HUYỆT . . . .	1p70
THUỐC BỘ TỲ TIÊU CAM . . . .	1p50

## BÁN BUÔN, BÁC LÈ ĐÙ THUỐC SỐNG THUỐC BÀO CHẾ VÀ CÁC THỰC SẢN

*Journal of Health Politics, Policy and Law*, Vol. 29, No. 4, December 2004  
ISSN 0361-6878 • 10.1215/03616878-29-4 © 2004 by The University of Chicago



HÀN THUYỀN

СИАМ-РДС

71, Tiên Tsin  
Hanoi

Nguyễn - xuân  
TAI

### SẮP XUẤT BẢN:

# Nguyễn Công Trứ

## KHẢO CỨU

của NGUYỄN BÁCH KHOA  
tác giả Nguyễn Du và Nguyễn Khoa

tim dò đến cõi rẽ xâ-lôi  
của tất cả tâm ý, hành  
vi, vân chươn, sự nghiệp  
của Ngayenn công trai,  
một tay kiết hiết tài  
kiêm văn võ có những  
lời thơ và cung kháng  
lái, ngang tàn

Nguyễn Công-Trứ và chí ham nhí  
Ng. công-Trứ và dảng cấp-si phiệt  
Nguyễn Công-Trứ và chử-nhan

**Đời oanh-liệt của vị anh-hùng đã có  
công lập nên nước Thờ mới**

(Tiếp theo trang 8)

Sau khi đã thắng lợi về quân sự, sau khi đã trả xong cuộc nổi loạn của Kéinde, sau khi đã trả giùm nước Anh một trả lực lớn cho công việc của ông, Mustapha Kémal có ý định muốn làm cho tổ quốc ông là Thổ-nhĩ kỲ trở nên một nước có thể đứng ngang hàng với các cường quốc Âu Mỹ. Tại hội nghị Lausanne, Kemal và Ismet Inonü đã có công giữ được cho Thổ một phần lớn đất da của nước do Áo-châu. Muôn được ngang hàng với các nước Áo-châu, khai thi phải thế nào? Trước hết phải giống nhau về bê ngoái để người ta khỏi phân biệt người Thổ với người Áo-châu về y phục. Thế Kéral có thể để đến bình đẳng bằng cách dùng một màu một thứ y phục. Vì thế ông cho rằng việc cải cách trước tiên là một việc cải cách về thể thao may và thể múa. Nhưng thành niêm Tari rất tự hào và đam mê cải được đổi sang và được đổi mũ "lucci trai" và mũ da mềm. Mustapha Kémal định cành mũ da (lez) và muôn di tói kết quả trong việc này ông đã phải dùng đến võ lực và phải hạ lệnh chém đầu và bắt các đầu cung cống cõi không chịu vâng theo. Cuộc chiến đấu để bỏ cái mũ da và co lẽ là cuộc chiến đấu khốc khanh nhất Người theo đạo Hồi vào các đèn dài không chịu cất mũ, họ đội mũ da không co vành nêm bô co thể phục đầu sáu sáu dài và không phải chịu phiên phuc gi cả. Mustapha đã đọc nhiều bài diễn văn để cổ động cho dân Thổ mặc thứ y phục queso-le là thứ y phục của các dân tộc văn minh. Đang thời, Mustapha Kémal ra lệnh bài ca chiến ác dài Thổ (petché) và chiến mang việc da là rõ rệt crête giải phóng đó là việc bắt chẽ đở da thê. Mustapha đã bỗn hồn của kinh cửa đền Hồi và cho thi-nhánh nhiều viêc cải cách xã-hội khác như Ban hành luật lao-động mới, định ngày nghỉ vào ngày chủ nhật cũng như ở các nước khác ta thấy khác và trả bão với cõi tue của Hồi giáo. Ông lại bắt dân Thổ dùng chử la-inh để thay vào chử Thổ và bắt theo theo lịch tết là lịch của đạo Thiên-chúa mà các nước văn minh đều dùng, cõi y định muôn bắt chước các nước Áo-châu và có lẽ muôn học cõi các nước đó. Kéral đã ký một điều kiện để đặt may và tuyển diễn trong những nơi hang cùng ngõ hẻm. Ông có thể phát minh ra diễn gi để chôn nước Thổ-bò-ly cũ thi lập tức đem thi-bànhang ngày xưa. Đối với một nước xưa nay vẫn nỗi tiếng là đứng yên không tiến bộ, ông đã bắt đì nhanh khu chóp khach. Ông đã quay các việc cải cách như quay một chốn phim ảnh.

Nhưng phần nhiều các dân tộc chung thịnh衍 hay có thời ghen đua vào đì vâng của mình. Đối với việc này, thái độ của Tông-thống Kéral rất là đặc biệt trong khi đánh nhau với Hi-lap, dân Thổ đã tuyển theo trước đèn thần Ahmed cam đoan xin chiến đấu đến chết mới thôi. Họ đã nhắc lại những cái vè vang của dân theo Hồi-giáo ngày xưa. Muôn cho người ta khôi lại rồng đì vâng của dân Thổ và đì vâng của các vua Thổ là một, Kémal đã cho soạn những cuốn sử-ký giáo-khoa trong đì lịch sử này, thế-lý dân Thổ chí tóm tắt là 20 trang.

che mặt cha Thủ (char-tchass). Từ trước người ta vẫn vẫn đón giải phóng phụ nữ theo Hồi giáo. Việc này là người Thủ theo gương các dân theo đạo Hồi ở các nước Cộng-hòa Sô-viết ở miền Caucasus và nhất là xứ Azerbaijan là xú đai độc lập hai năm và đã tự phụ là nước Cộn-hba theo Hồi giáo thứ nhất. Ở nước đó, phụ nữ đã được quyền bỏ phืn. Mustapha chưa cho phu nữ Thủ hưởng quyền đó. Nhưng trong các rap hát, rap chớp hóng, trong các bài ca, các bài hát của các cô gái Thủ, họ thường khen ngợi sự khôn khéo, khéo léo, khéo tay, khéo tay của phụ nữ Thủ.

Các xã lùn, ông da ra lệnh bài sự phân  
bié giao hai gióng nô, ông khuyến khích việc  
đào lò nén các đào hái Thổ và cho phép phụ  
nữ được khai lò vũ với người ngoại-quốc trước  
mặt công chúng. Thổ là tuy cuộc giải phóng  
về chính-trị chúa, đai nhrec cuộn giải phóng  
về xã-hội của phủ nô Thổ đã làm xong. Một

Sách kinh thánh của đạo Thiên-chúa có nói  
đế-quốc của dân Hittites. Nhưng có tích  
đo được ở Anatolie, những bức tượng to  
ng ống với những tượng về mỹ thuật đảo  
rete và cửa xà Mô-lây-ec hình như đã là  
những đế-quốc Hittites nguyên là một đế-quốc

bảng cương. Mustapha Kémal nhận người Hit-tites là tổ tiên người Thổ và nên đã sâu vào thời gian thi lật tim ra rằng giống Sumériens là tổ người Hit-tites. Cố kỵ là Thổ người ta rất thích nói đến người Sumériens và nhà quốc gia ngang hàng Thổ lấy tên là ngang hàng Sumérien, nhằm nhân vật Thổ cũng trọn chửi Sumer để đặt tên họ mình.

Sau nỗi việc cải cách linh ứng và đặc biệt nhất của Kémal là việc cải cách tiếng nói Thổ. Tiếc cải cách này đã tõ rõ nhà nước hùng chủ quốc ấy đã có kiến thiết, sáng tạo nêu có cần phản đối những điều hiến sinh hoạt thường thấy. Và chắc hẳn người Thổ tuy bị ngoài vẫn theo các cuộc cải cách đó nhưng thực ra thì trọng lòng vẫn nhận các cuộc cải cách một cách thụ động như bắt đầu để phải nhận một sự hả hảm của một chế độ độc tài đồng phong.

Cả dân tộc Đông-phương đều quay mặt về nhà 400-tài và vì anh hùng đã lập nên nước Thổ-nhì-kỷ mới như ngày nay. Người ta thuật nhau chuyện hoàng đường và Địa đai v.v. nhà độc tài đó.

Người ta trường túng Kémal luôn luôn sống trong cảnh hối hả, yes-tic, đêm nào cũng dùng các cung khiêu vũ vui chơi và có khi ông vừa đi ở các trại-quán ra vềa tò chúc việc tái chính của nhà nước hoặc v.v. nhưng vẫn ở và kiết sau đó. Cuối buổi tối tan, Kémal từ trần vào hồi November 1938 và được quàn dân Thổ làm lễ quốc tang. Ông giữ chức Quốc-trưởng Thổ trong 15 năm. Từ 1923 đến 1938. Sự nghiệp của ông thực là lớn lao và đã đổi hẳn được bộ mặt của Thổ-nhì-kỷ. Sự nghiệp đó đã tỏ ra rằng một nhà cầm quyền có thể iye co thê thi hành và với nhân dân làm được tất cả mọi việc dù họ có muốn hay không mặc dầu và lại có thể thay đổi được cả những phong tục và tập-quán của một xã-hội rất nhau chóng.

#### SÁCH MỚI

### NHẠC-SĨ TÂY PHƯƠNG

của R. R. AL-MY - giá 1p6  
Tác giả MOZART, BEETHOVEN, SCHUMANN, WAGNER  
những vị thày nhạc-tác phong Thổ đã sáng tác và những  
diễn đàn bài diễn. Một số bài-xuất rất nhiều hình ảnh, v.v.  
nhưng cho ta nghe rất rõ ý nghĩa của đợt nghe.

### NGHÌN LỆ MỘT ĐÊM

QUYEN SÁU giá 2p10 - Bản-định đầy đủ và  
tân ca-khoa nguyên văn của TRẦN VĂN LAI  
NHA XUẤT - BẢN « TÂN - VIỆT » LAMBOT  
HANOI

### Cách sinh-hoạt và tư-tưởng của Kémal

Trong lùi: Kémal còn cầm quyền và sau khi ông đã từ trần, các nhà văn, nhà báo đã viết nhiều về nhà độc-tài rất nổi tiếng đó. Hồi November 1938, sau khi nhà độc-tài từ trần được mấy hôm, một nhà báo Đức, Emil Ludwig, đã viết trong báo Paris-Soir rằng:

Nhà ông ở xây trên một ngõa đồi, miền nông ở kinh thành Ankara. Đó là một ngôi nhà giản dị, dò dắt đều đóng theo kiểu Pháp-Linh-gác và người làm trong nhà rất ít và chỉ vừa đủ cho sự cần dùng. Các phòng trong nhà đều mó-toang nên nếu có chướng ngại -thoại go- một chỗ thì khắp nhà đều nghe tiếng.

Ông ăn mặc y phục thường rất giản dị, tóc đã hoa râm và những nét nhăn săn trên mặt đã cho người ta thấy rõ cái đời sống hard của ông.

Bởi mặt ông xanh và hơi dry, tiếng nói thì nghiêm trang và hơi khâm làm cho người ta có thể lầm tưởng ông là người kinh-te. Nhưng khi biết rõ -ng đều nói kí thiếu-thôi, Kémal rất líu lo và hoạt động. Nhưng tuổi càng cao thì ông càng hay nghĩ ngợi và do đó mà có hỏi ông sinh ra rất già. Ông với người ngoài ông thường rất đài và khôn-dần. Trong tình hình của nhà độc-tài Thổ, một điều rất đáng để ý là ông không có thê-tường và pha-phim. Xét về Hoàng-đế Nă-phá-luân, Kémal đã nói : « Chính ôc trường túng đã làm cho Nă-phá-luân bị đánh đổ ».

Ông cũng có óc mơ-mộng lớn gần như Nă-phá-luân, và có óc quoc giia nhưng không tin một dân tộc nào khác vớ dân Thổ. Kémal hình kinh hỉ có mọi điều không rõ rệt và không thể nói ra bằng con số được và thường tỏ ra là người thích ham mê sự hợp lý trong cuộc chiến đấu để đánh cờ nhưng ay thua bì, ngồi giao-chú và các gian-si Hồi-giáo. Theo ông thi thực ra người Thổ không phải là tin-dồ do

Đi, Dân tộc chán chiến đói chỉ biết có mệt mỏi, tinh tú và mây mưa. Về phương diện này, người Thổ không khác gì các dân quê khác trên thế-giới và chỉ chờ có Tao-hoa.

Các nhà quan-sát ngay quốc-hiệu rõ dời chính-trị của nước Thổ đều đồng ý rằng Kémal đã có hối sức để thực hành các nguyên tắc dân-chủ rất thích hợp với cái gốc binh-dân và cái thanh-tae my, vì quoc-pi mi quoc-dau Thổ đã tăng-ông. Hồi-năm 1924, nhiều người đã yêu cầu ông làm vua Thổ và giờ chúc giáo-chủ Hồi-giáo. Có nhiều, đại-biển của các dân-theo đạo Hồi đã đến Ankara để yên cầu ông lên giỗ các địa vị cao quý đó. Va lại & Thổ, một ông vương-tường đúng đắn cả nước lên-thay nhà vua cũn quyền là một vị thường thấy. Kémal đã quá quyết-ti chối việc đó và về phương diện này, ông rất có quyền-công kich Nă-phá-luân đã qua tham-ngo Hoang-de đến nỗi bị thất-bại. Khắp trong xứ, chỗ nào người ta cũng thấy ảnh-ông. Nếu người ta nhìn vào một tờ giấy bạc thì sẽ thấy dòng bình-ông. Ông nói ngay tên-gác cửa-hàng cũng không-sợ-ông. Qua-hàng không-tuổi náo-xay dựng trên tèn io sô được M-icai quyền-dra vào đại-bac cùi là một cái quyền-rất-bắp-béch. Có khi trong một cuộc canh-mênh người ta phải dùng đòn vỗ lực, do cung là trường-hợp làm cho quyền-hanh-ti nén cần-thiết.

Nước Thổ hiện nay không cần có thêm một thurec đán-não nữa. Nước Thổ đã quá-rung-cho số dân trong nước. Thổ đã ký hòa-ước và hợp-viên-trang-lập với tất cả các nước. Quân đội Thổ chỉ đán-bé yết: đại của tinh-quoc khi nào-bị xâm-lược.

Sau cùng nói đến âm-nhạc thì nhà đại-anh hùng Thổ cũng công-nhận rằng

« Tôi đã đọc sách của Montesquieu. Tôi hiểu rằng không thể nào phục-hưng một quoc-gia nếu không lưu-tâm đến tinh-thich âm-nhạc của dân-nước đó. Ở ta này rất-dùng và đó là tinh-thich da-i-lam cho tôi phải cần-nghiên cứu-thúy-my-thuat ấy ».

Kémal cho rằng ông-nhạc Thổ là một sản-phẩm Đông-phương Thổ. Âm-nhạc đó chỉ có thể nghe được trong chốn thôn quê giữa các người chăn-sau-vật. Vì thế mà nhà đại-anh hùng Thổ đã đán-ám-hanh Tây-phuong nhập-cảng vào nước nhà và đã lập-nền ở Ankara và Istanbul: những trung-dây âm-nhạc và những vien-hòa nhạc theo lối Án-tay.

HỒNG-LAM

### BÃ CÓ BÁN:

### MẠC-TÙ

### Triết-học-tùng-thu

và Ngõ-Xứ-Tổ

Một hoc-thuyet Đông-phuong mà lý luận rất khoa-hoc, chí không-là-mờ-như-nhie; hoc-thuyet khác. Co in cả chữ-nho và dân-giản. Sach-day ngay 300 trang. Loại thường 2p.0, cuoc-giri 0p41. Loại đặc-biet 6p.0, cuoc-giri 0p60.

Thứ và ngan phiêu gửi vè  
NHÀ IN MAI LINH, HANOI

### BÃ CÓ BÁN:

### BƯỚC BƯỜNG MỚI

Truyen dai-tam-ly của Dương-Ngà giá 3s.

### PHIỀU LƯU

Tức-Hoa - Mai số 34  
của Nam-Cao giá 0p20

### GIÁC MƠ PHÒ - MÃ

Tức-Hoa-Mai số 35 của VĨ - HỒ g. 0p20

Nhà xuât-bản Công-Lực 9 Takou-Hanoi

### MŪI THƠM GIÒ, MĀI NƯỚC, TRẮNG RĂNG

### SAVON DENTIFRICE

**KOL**

LÀM VỪA LÒNG  
TẤT CẢ MỌI  
NGƯỜI KHÓ TÁNH

DISTRIBUTEUR :

S.A. Poinsard & Veyret  
Saigon, P.Peph, Hanoi, Haiphong

Người-lịch-sự-ai-cũng-chài-brillantine CRISTAL khắp-nơi-có-bán

PRINCESSE

MAY ÁO CƯỚI  
24, LÊ QUÝ ĐÔN - HANOI

## Giải thưởng NOBEL

Sáng lập từ năm nào? ý nghĩa ra sao? mà cứ mỗi năm khắp hoàn cầu đều bầu chủ ý? các ban muốn biết rõ xin đón cờ:

### VUA CỐT-MÌN VÀ CHIẾN-CÙ

Alfred NOBEL

Một tập khảo cứu rất dày dặn về cuộc đời đam mê nhân và súng kiêm chúa nhà doanh nghiệp quốc-te NOBEL.

Tác giả: ĐƯƠNG-VĂN-MÂN  
C.I.P.S.C., xuất-bản

**ĐÃ BẢN KHẨP NƠI:**  
**TẨN ĐÀ THỰC PHẨM**  
tách đùi nâu cát mòn ăn chả thi si  
TẨN ĐÀ ĐỂ NGUYỄN TỐ biến soan, in  
giá 250.

**HẢI TRIỀU ÂM**  
lập thư thứ tư của Nguyễn Tố, hàng  
giấy quý (20p), Hàng thường 3p.

**ĐƯỢC RĂNG THÔNG**  
tiêu-thuyết của Nguyễn Văn Giảm 3p.

**LÍ-LAN**  
lịch cũ Tràng-Sơn giá 20.

**DÀNG IN:** PHÚ HOA  
(theo Lé-Minh-thi-sai Tràng-kỳ)  
HÈO NƯỚC: iết-thuyết của Vũ Bằng  
NĂNG MỚI: tên-tuất của Ng. Lé  
DUY TÂN THỦ XÃ - HANOI

**BÃ CÓ BẢN:**  
**Pages Françaises**  
par NGUYỄN-TIỀN-LÂNG

Cuốn sách rất-hữu ích này  
viết về loại sétudes littéraires  
phản-bình văn-chương Pháp  
cùng những đánh-đánh trong  
văn-học Pháp. Sách viết rất  
cứng-phu, phản-tach rất rõ  
rắng-ti-mi, các bài học - sinh  
ba-thanh-chứng là-lại cũng  
những người muốn hiểu văn  
chương Pháp đều-nên có 1 cuốn  
Giá: 23 0

HƯƠNG-SƠN-XUẤT-BẢN

VỀ SINH RĂNG LỢI MIỆNG  
THEO KHOA - HỌC ÁU - TÀI



M. BINH-VIẾT-THẮNG  
mỗi người có-châu tài và khoa-tròn:  
răng-dà lầu-nâm, nhồi-kunh-nghém.  
NHÀ TRÒNG - LÂNG KIM SINH  
thôn phố Hàng Bông 3p.



**Anh-Lú**  
38 - Rue de Hué - HANOI  
BEP, KHANH CHỐNG, BẾN, GIÁ HÀ  
Biểu giày ANH LÚ mới nhất số 1  
(catalogue) các-khoa g 3p. Năm 1944.  
Có nhiều kieu-dep rất hợp thời-trang  
để-không-biến-each quý-khách trong  
trong. Ban buôn bán là-khắp-mỗi-nơi

**Bùi-đức-Dậu**  
TU-PHÁP KẾ-TOÁN  
GIÁM-DỊNH VĂN-PHÒNG  
49 Place Neyret Hanoi Tel.1372

### NHÂN :

- a) Mở, già, kiểm-sát-sở-sách  
thuốc-mai;
- b) Lập-hop-dồng, diễn-là-các  
công-ty;
- c) Khai-thứ-lo-iecte đồng-niên;
- d) Xin-gia-Hội-dồng-hoa-gia;
- e) Khai-kín-vào-cô-registrare  
de-commerce.

Chi nhánh  
Nam - Kỳ và Trung-Kỳ  
Phòng thuốc  
**chữa phổi**

(15 Radeaux Ha oí Tel: 1630)  
Tổng-phòng-hành: 153 Legrandiers  
SAIGON

HUE - Nam-Hà: 147 Paul Bert  
Chợ-lao-lao 15p chữa các-bệnh  
lao-cô-trùng ở-phổi. Trừ-las  
lýnh được 4p, ngán-ngừa các  
bệnh-hoa-lá-sáp-phát. Sinh-phé  
mác cao 2p, chữa các-leuh-phổi  
cô-vết-thuống và-vết-den. Sát  
trùng 2p-nhận-phái và-sát  
trùng-phổi. Các-thuốc-bồ-phé  
kiêm-bô-thần 1p50 và-ngủi-trữ  
lao-1p, đều-rất-hợp-bệnh.

Có-nhiều-sách-thuốc-chữa  
phổi và-sách-bì-thu-nói-về  
bệnh-lao-biển-không. Hỏi-xin-è  
tông-cục và-các-nơi-chi-nhánh

## sách thuốc để phòng và chữa chứng thương hàn

Mùa lạnh-hết-đến-1  
Có-bệnh-nay-không-phát-ra-phân  
nhân-hồi "Therapie". Sách-này  
chống-những-chuyên-chữa và-để  
phòng-Thương-hàn-còn-có-set-dến  
các-bệnh-nay-không-khắc. Giá 25.

Ai-muôn-để-phòng-cho-khô-mắc  
Thương-hàn, ai-muôn-để-chữa-hết  
tay-nhìn-nhìn-mùa-nay-kéo  
lại-bất-kết-ing-tay.

Người-mùa-thêm-cuộc. Tho,  
mandat-để-cho-nhà-xuat-bản:  
NHẬT-NAM THU-QUÁN  
n° 18, phố Hàng Diêu, Hanoi

## LÂU, GIANG

Má-hình-linh-nhà-uống-thuốc  
của BÙI-THÔ-BƯỚUNG  
134 route de Hué Hanoi sẽ-khởi.

Thuốc-lâu 1p00-một-ve. Giang  
1p00. Nhận-chữa-khoan. Xem  
mạch-cho-don-chua-dù-các  
bệnh-như-lợn, trè-con. Bán  
đú-cao, đơn, hoàn-tan.

## Tuần-lễ Đông-dương

(Tiếp-theo trang 5)

- Kể-từ-1er October 1943, những-công  
chức-thuốc-tất-cả-các-ngạch-tại-máy-tinh-kè  
sao-day, đã-có-vợ-con, đều-được-linh-thêm  
tiền-phụ-cấp-về-giao-dâit:

Thanh-hóa - Phụ-cấp-cho-công-chức: 8p-một  
tháng, phụ-cấp-cho-mỗi-người-con 3p.-một  
tháng.

Vinh, Hà-tĩnh và-Quảng-bình (Đồng-bời) -  
Phụ-cấp-cho-công-chức-6p-mỗi-t-áng, phụ-cấp  
cho-mỗi-người-con 2p-một-tháng.

Theo-một-đạo-nghị-dịnh-của-quan-Toàn  
quyết-và-kỳ-thi-trú-nay-chinh-phủ-không-in  
bản-các-giấy-tu-chí-nữa, và-các-nón-gửi-dến  
các-quan-chức. Từ-nay-phải-dến-lít-ra-là-hai  
hò-them, mặc-dù-tôi-giá-vết-đo-đòi-to-hay-nhó.

Nhiều-sách-quốc-văn-quý-của-nhà-sách-lon  
Minh-Đức-Thái-binh-đã-bày-bán-tại-nhà  
Gò-đà-Hanoi(gian-dưới). Nhiều-sách-hay-bán  
được-cácsách-chợ-ratl-hoan-nghênh.

1-Hai-lối-thứ-bây-4-và-chủ-nhà-5 Décembre  
tại-nhà-hát-là-Hanoi, ban-kinh-thé-Lüb-đã-đem  
diễn-với-kịch-trào-phúng+Khúc-lèn-tiếng-cuối.

Các-nam-tài-tử-tà-nghé-san-sân-nhau. Trò  
chặt-la-máy-nữ-tài-tử

### Sách mới

T. B. C. N. vừa-nhận-được:

NHÀ AI (truyện dài) của NGUYỄN ĐỨC-  
CHÍ-H để-tác-giá-xuất-bản, dày-hơn-400  
trang, giá 5\$.

CÔ-GIÁO-TÌNH-LÝ (tiểu-thuyết) cõa LÊ  
VĂN-RƯỢU, nhà ĐỜI-MỚI-xuất-bản, dày  
225 trang, giá 20 80

NHƯNG NGƯỜI ĐÃ-SỐNG (tiểu-thuyết)  
cõa LÊ VĂN TRƯỞNG, nhà ĐỜI-MỚI-xuất-bản,  
dày 225 trang, g 2 25 50.

GIỚI-ĐÀNH (truyện-học-sinh «Đời-mới»)  
cõa GIAO-CHI, giá 0 0 30.

THƯ-QUANG-CI VĂN-TẬP (tập I) cõa PHẠM  
QUỲNH, THU-XÃ ALEXANDRE DE RHODES  
xuất-bản, dày 350 trang, giá 5 p

TRẮNG-NƯỚC (thơ-tám-chữ-thơ-một-câu)  
cõa THAO-THAO. Thơ-tám-chữ-nay-người-ia-để  
jám-và-doc, không-còn-là-một-môn-văn-chương  
kỳ-di-nữa.

Nhưng-thơ-một-câu-thì-vẫn-có-nhiều-người  
chưa-bết. Bù-sao-thì-thơ-một-câu-cũng-dâ  
ra-đòi-rồi; đê-khuyến-khích-mỗi-thi-gia-kỷ  
đặc-không-phải-là-không-có-tài-trong-cuộc-di  
tim-cái-mới. T. B. C. N. xin-vui-lòng-giới-thiệu  
tập-Trắng-nước-cùng-d襌-giá-và-chức-thí-ST  
Lao-Tao-qđn-được-nhiều-bao-tri-ám.

VĂN-NHÂN, HỌC-GIÁ, NHO-GIA, TẤT  
CA-GIỚI THÍ-THỨC ĐỀU PHẢI  
ĐÓN-BỘC:

## Không-Tử-học-thuyết

của LÊ VĂN-HÓE  
và-cá-cú PHẠM QUỲNH  
QUỐC-HỌC THƯ-XÃ-sâ, phát-nanh-nay-mai

CÁC-GIA-ĐỊNH-NÉN-DÙNG-THUỐC:

**Bau** **dạ** **dày**  
**Ho** **gà**  
**Điều** **-** **Nguyên**

Tổng-cục: 125 Hàng-Bông Hanoi  
Đại-lý-khắp-cõi-Đông-pháp

tù-sách  
«TÂN VĂN HÓA»

HÀN-THUYỀN-XUẤT-BẢN

Mới-có-hán:

Thân-thề-và-sự-nghiệp  
Lê-Thánh-Tông

của CHU THIỀN-khảo-cứu  
Đời-vua Lê-Thánh-Tông là-một-đời-thịnh-trí-vào  
bắc-nhất-trong-lịch-su- Việt-Nam-la. Ai-muôn  
biết-nhờ-dùng-bộ-luật-HỒNG-ĐỨC, sự-lỗ-chức-viên  
hầu-lâm-TA) BẢN-đo-thanh-Tông-sóng-lập-và  
chủ-tịch, ảnh-hưởng-của-nhà-đất-đến-tâm-hồn-Viet  
Nam. Không-thì-khô-quá-dung-quy-n-sách-này. 2500

ĐÃ-VŨ-ẤT-PÂN  
LUÂN-LÝ-THỰC-NHÌNH  
của LÊ VĂN-SIÊU  
TRIẾT-HỌC-LÀ-GÌ?  
của NGHIÊM-TÙ

HÀN-THUYỀN, 71 Tiên-TN - HANOI

