

TRUNG BÁC

CHỦ NHẬT

VENIT EDITION
PHOTOGRAPHY
N.Y.A. 22261



MÔ HÌNH THỜI TRANG
CHUẨN TÍCH CỰC

\$5.000 - NHIỀU MẪU
16 trang - 1000 ảnh

50.000 - GIÁ KHỐI
DECEMBER 1964

Tuân-lê Quốc-tê

Tuân-lê trước đây nay tình hình các mặt trận chưa có gì thay đổi lắm. Biển đông chả ý nhất là thời tiết rất xấu vì mùa này là mùa mưa lớn, bùn lầy và bắt đầu rét. Nga mà ô nhieu khu trên mặt trận, Hồng quân vẫn đem thêm nhiều quân cava vien để tiếp tục cuộc tấn-công. Miền hiên này cuộc chiến đãi đang kịch liệt nhất là miền ở giữa hai thị trấn Kiev và Jitomir. Quân Đức do ba mặt phản công: phía nam từ miền Pastov đánh lại, phía-tây từ miền Jitomir và phía bắc từ miền Korosten xuống. Hồng quân đã đem thêm nhiều quân sinh lực để ngăn các đội tiền quân của Đức. Ở đây Nikopol và trung khuyễn lợn của sông Dniepr, Nga đã dùng rất nhiều quân để tấn-công. Tuy không quân có chọc thủng được vải chô nhưng lai hàn ngay đeuc.

Ở phía nam Kremenchug là nơi quân Nga lọt vào được cuộc chiến đấu rát lá kịch liệt. Ở các miền Cherkassy, Kiev và Korosten...v.v. cuộc chiến đấu căng rát dữ dội, các cuộc phản công của quân Đức ở phía tây Kiev đã có kết quả. Ở miền Gomel đãi lây và cuộc tấn-công mãnh liệt của quân Nga đã khiến quân Đức phải kháng chiến kịch liệt, ở khu này có cuộc phản công của Đức cũng bắt đầu có kết quả.

Sau cùng ở phía tây nam Smołensk, các cuộc tấn-công địa phương của Nga đã bị thất bại và ở phía tây nam Nevel tuy Hồng quân kháng chiến dữ như quân Đức cũng vẫn thất bại.

Ở mặt trận nam Ý, theo tin Đức thì đã bắt lô quân Anh do tướng Montgomery chỉ huy đã bắt đầu tăng tấn-công ở khu phia đông gần bờ bắc Adriatic. Không rõ mục đích cuộc tấn-công đó như thế nào, phòng tuyến quân Đức trong khu đó bắt trên một giang đài ở phia tây bắc sông Sangro. Quân Anh đang tiến dần dần về phía phòng tuyến Đức, ngoài bờ bắc về phia tây bắc thung lũng sông Sangro.

Các chiến-tranh ở miền Nam Thái-binh-dương đã có vẻ kịch-liệt hơn trước. Lại hai cuộc kháng chiến lần nữa vừa xảy ra ở ngoài khơi quần đảo Gilbert làm cho quân Mỹ bị thiệt hại khá lớn. Không rõ hàn quân Nhật đã đánh đắm một hạm đội Mỹ ở phia tây quần đảo Gilbert vào ngày 26 November và đã đánh đắm được hai chiếc hàng không mìn hạm, một trong hai chiếc đó bị đánh ngay. Các tàu ngầm Nhật lại đánh trúng một

chiếc hàng không mìn hạm tên là chiếc thiếc tên lửa và có lẽ đã bị đánh rớt ở phía tây đảo Makin. Trên không chiến thứ hai xảy ra ở miền đảo Tarawa, trong trận này gọi là trận khổng lồ tên bà ở miền quần đảo Gilbert, hai chiếc tàu-tuần-dương-hạm và hai chiếc hạm không mìn hạm của đồng-minh bị đánh, ngoài ra có một tàu-tuần-dương-hạm nữa bị hư hỏng nhiều. Bên Nhật chỉ mất năm chiếc phi-cơ. Tình hình ở hai đảo Makin và Tarawa hiện nay chưa được rõ ràng vì các đường giao thông đều bị nghẽn. Chắc hẳn cuộc chiến đấu ở miền này vẫn rát lá kịch liệt.

Giai lúc nái quân Mỹ đang tấn công dữ dội vào hai quần đảo Bougainville và Gilbert thì ở Dern-điện tay mìn mìn mìn hét dã hai tháng mà đã đốc Moana-ba-ten vẫn chưa thấy hoạt-dộng. Bởi với việc quân Anh, Mỹ chưa đánh Dern-điện, người ta chờ là tới hai nguyên-nhán. Có người cho rằng có lẽ đó là « sự yên lặng trước con giống rồng » và người ta nói có lẽ là tại đồng-minh chưa đủ bi kip và không đã lực-lượng, nên chưa đánh tan-công.

Về mặt trận không chiến ở Áo-châu thi trong tuần trước phi-quân Anh, Mỹ đã đến đánh phá kinh thành Bi-linhardt luôn hai đêm một cách rất kịch liệt. Cả hải-cảng Tonlon ở miền Nam Phap cũng bị phi-quân đồng-minh đánh phá và bị thiệt hại rất lớn.

Kỳ sau Trung-Bắc Chủ-Ngài sẽ xuất-bản

Thứ nhì kỳ II

nói hết cả về hiến pháp cũ và hiến-pháp mới của Thủ-nhà-nước Mỹ, nước mìn Mỹ, Nga, Đức đương đợi một lời quyết định.



ĐỜI CHÍNH TRỊ CỦA VỊ ĐẠI ANH HÙNG

MUSTAPHA KEMAL

đã sang lập ra nước Thổ-nhĩ-kỳ mới — một tấm gương oanh liệt cho các bạn trẻ noi theo.



Cũng trong số đó, một truyền-ngân
của Hồ-DZENH

ĐÔNG - KẾ - MÁY

TUẦN-LÊ ĐÔNG-DƯƠNG

— Hôm 17 November, quan Toàn-quyền đã ký một đạo nghị-định về kỹ nghệ làm nước mắm.

Muốn làm nước mắm phải xin phép trước. Nuôi-xuống nước mắm có trả - fer sept 1943, cái phải khai với quan đầu-linh trong một hạn 3 tháng kể từ khi ngâm-diong ngày công bố (hạn đèn 20-2-44 là hết). Nếu không khai sẽ không được làm nước mắm nữa.

Làm nước mắm bằng cá thối, thêm chất gi ngoài chất ca vào trong thùng cho nhiều nước cốt, nghĩa là làm trái với lè lối nghe! làm nước mắm xua nay, có thể bị rút giấy phép ngay.

Thùng đựng nước mắm phải có giấy đán nói rõ nơi sản xuất và tý số cát-dam (azote) trong nước mắm.

Kiều mẫu giấy đó do quan Tổng-thanh-trì và đánh cá cấp cho, sau khi số Pasteur phân-chất và sau khi hỏi ý kiển tiêu-ban coi về sự đánh cá và làm nước mắm mỗi miền.

Sẽ có các viên, thanh tra xét về các thùng nước mắm đem bán. Nước mắm nào thối sẽ bị thu ngay.

Không có một thứ gì có thể gọi là nước mắm hay nước nhất, nếu không làm theo phương pháp cổ-truyền và nếu một lít nước nhất, không có ít ra là 18 gr. chất-dam hay một lít nước mắm không có ít ra là 15 gr. chất-dam.

— Quan Toàn-quyền đã ký nghị-định án-định từ nay việc mua-bán đã cấm và bỏng chua

cần một phần số tiền đó xin để giúp những người Đông-dương ở Pháp, đương cần được giúp.

— Tối hôm 24 Nov. ủy-ban Hội-nghị kinh-tế và lý-tai Đông-dương đã họp tại phủ Toàn-quyền.

Buổi họp này là buổi cuối cùng của hội-nghị kinh-tế và lý-tai Đông-dương vì nay mai hội-nghị liên-bang Đông-dương sẽ lập.

— Ca ngày chủ-nhật tại hội-quan họ Tri-Tri hàng Quát Hanoi đã có cuộc trung-hay-lan thứ XI của hội Truyền-bá họ Quốc-ngữ.

Tam giờ sáng, ông hội-trưởng, trước máy truyền-thanh, nói vắn ý nghĩa của cuộc trung-hay-lan này.

Bè-tô rô sự lận-lâm dùi đất cho đám dân nghèo, mỗi ban giám đốm nắm chât-bàn tay một học sinh trong giờ khai mạc.

Sau khi lát cả học trò có mặt đồng thanh hát bài « Lời hứa », các giám đốc và giáo viên đều về khu nhà mìn tiếp đón công chúng.

Nhiều nhà hảo-tuân đã bỏ tiền ra mua những bức tranh của nhiều họa-sĩ tặng hội T. B. Q. N.

Trên những bản báo giửa về chung-quanh phòng, những sách học, những vở viết, những đồ thô-công của các học trò nghèo đã tố rõ một bài giờ dù súc học hành, mai hậu dù súc tham dự vào việc cải tạo quốc-gia».

Có một đồng bạc mà muôn làm giàu nhanh chóng và lương-thiện thì chỉ có cách là: MUA VỀ XỎ SỔ ĐÔNG-PHÁP

NUÓC THỒ-NHĨ-KÝ MỚI

Sau hội-nghị
Maz-ir khoa
và cuộn hói
đàm giao
Ngoại-tưởng
Anh và Ngoại
trong Thổ-nhĩ
ký ở le Caire,
đã luận quố
cô cảng, chia ý
đặc-biệt đến thái-độ của nước ở trên bờ cõe eo
bể Dardanelles và Bosphore con đường đặc-uh
lú Địa-trung-hải dến vào Hắc-hải. Tất cả mọi
người chia ý đến tình-hình quốc-lệ hiện nay
đều thấy iỏi Thổ-nhĩ-ký, que luong của
Mustapha Kémal, có tránh khôi chiến-tranh
chẳng?

Số dì Thổ được chia ý như thế là vì nước đó
ngày nay là một cường-quốc lớn ở Áo-châu có
một lực-lượng kha lòn. Nếu Thổ ngạiêng về mặt
nào, thi chiến cục có thể vì do mâu-thay đổi và
rất lợi cho phía đối-lối hoi mưu năm trước đây,
khi cuộc Áo-chiến trước xảy ra, Thổ đáng vỡ phe
Đứa Áo tại nứa; đó chỉ là một nước nhỏ lực-
luong không có gì đáng kể. Sau khi đánh-chiến
tại linh-hinh-nước Thổ lại cảng nát bét và quyền
thống triều-dinh Constan-tinople bỗn nhữ không
được sống nhận nữa. Nếu không có cuộc cách
mệnh của nhà đại anh-hùng cầu-quốc là Mustapha
Kémal, người đã có công thống-nhất và cải-cách
Thổ và đã mọi phương-dền tui chép nước đó đã
bi qua phần và khâ lồng giũi nỗi nên độc-lập
như ngày nay. Nhờ vào công-cuộc của vị anh
hùng đó trong gần hai mươi năm nứa Thổ đã từ
một nước cô-hỗ, hèn yểu trở nên một nước tản
tien ex ng-hinh, iỏi chỉ các cường-quốc Áo, Mỹ
khác đều phải vĩ nè.

Công-cuộc cải-cách ở Thổ-nhĩ-ký thực là một
lâm-guong sáng cho các nước di sau bờ-rê châng.
Đó là số đã khiến cho chúng iỏi nói ký đến
nước Thổ-nhĩ-ký mới trong số nứa và số
sau.

Khi một du khách ngoại-quốc qua thăm
nước Thổ-nhĩ-ký mới ei cũng phải chia ý
đến những cái đặc-tinh cốt-yếu của nước

Sau hơn 20 năm cải-cách,
một nước cõi hù dâ trồ
nên một cường-quốc
dung ngang hàng với
các cường-quốc Au, Mỹ

Cộng-hòa « tròn » đó. Vâ lại, nếu có ai lầm
tưởng, thi người Thổ không bỏ lỡ một
dip nào không làm cho họ phải mở mắt
nhìn ký. Tất cả mọi người Thổ ngày nay đều
rất bát-binh đối với những kẻ còn tiếc
mến thời xưa mà họ không còn muốn nhớ
dẫu nữa và những kẻ không hiểu rằng
cuộc phục-hưng của Thổ-nhĩ-ký đã dào
một cái vực sâu giữa nước Thổ ngày xưa
và nước Thổ ngày nay. Vì thế, họ đã hết
sức dùng mọi phương-pháp để tránh hết
mọi sự hiêu-làm đó. Khắp mọi chỗ trong
nước Thổ, trên mặt các báo và trên các
tấm quảng cáo dán trên tường, người ta
vẫn thấy rõ những lời tuyên-bô sau này:
« Chúng tôi theo Cộng-hòa, theo chủ-nghĩa
quốc-gia, theo chính-sách bình-dân và
phản-tôn-giáo ». Nghĩa là chúng tôi trái
händer với ngày xưa và chính do là sức mạnh
của chúng tôi và làm cho chúng tôi hy
vọng đến tương lai của lò-quốc.

Các nhà ngôn-luân của Thổ thường nói
rằng: « Trước đây 25 năm Thổ-nhĩ-ký như
thế nào? Nhà đại anh-hùng Kémal trong
khi giữ địa-uy quốc-lưỡng đã làm những
gi đê lôi kèo dàn Thổ ra khỏi vực sâu và
ra khỏi vòng nô-lệ chính-trị, tôn-giáo và
kinh-lệ? Ngài đã dùng cách gì đê chô một
dân-lộc trong sâu lõi-ký nay chưa biết có
nên độc-lập hay đã biết thích sự độc-lập ».
Nói đến nước Thổ, người ta thường nói

đó là một nước trong gần 20 năm nay đã
vượt qua con đường của sáu thế-kỷ.

Thực thế, cái nước cõi hù có vẻ Đồng
phương-hơn là Tày-phong đó, sau một
cuộc cải-cách lén-lao chưa từng thấy
trong lịch-sử, đã trở nên một nước tan
tiến mà trình-dâng minh-ang hẵn với
các nước văn-minh nhất Áo-Mỹ. Kè là
công-nghiệp của một người, của một bọn
người, thi thực không phải là nhỏ vậy.

Các cuộc cách-mệnh, cả những cuộc eó
tinh-cách xây-dựng trước hết cũng phải
qua thời-ký phâ hoại. Muốn cho cuộc cách
mệnh được triết-lẽ thi cần nhất phải bỏ
hết những cái vè dĩ-vãng. Như thế, cuộc
cách-mệnh phải dùng-cham với tất cả
những sức mạnh đặt lùi và thủ-eụ. Muốn
dành dò những cái dò thi thường phải
dùng đến võ-lực: cuộc cách-mệnh Pháp
năm 1789 và cuộc cách-mệnh Công-sản
năm 1917 đều theo môt con đường đó. Có
khi những người đứng ra cải-cách lật-gấp
được những trường-hợp đặc-biệt như
được phong-trào quốc-gia ủng-hộ. Đó là
trường-hợp của Mustapha Kémal hay là
theo tên-mà dân Thổ đã đặt cho ông
« Ataturk » trong khi cải-cách nước Thổ.
Công-nghiệp của vị anh-hùng cứu-quốc
đó, về chính-trị, xã-hội, kinh-lệ, có thể



Về một cường-quốc, những người lính Thổ
đứng chào là Quốc-ký trong một ngày dài 15

nồi là hơn cả công-nghiệp của đảng Phát
xít ở Ý. Nói rằng Ataturk đã giúp cho tö
quốc-ông trong khoảng hơn mười năm đã
tiến bộ hơn trong năm, sáu thế-ký cũng
chưa là đủ. Không những ông phải phá
tan-chê-dộ của một xã-hội như Lénine mà
còn phải đánh dò cả sự thàn-bí vè 'ôn-giao'. Thổ nguyên là một nước theo chủ
nghĩa thần-quyền. Từ phong-tục, luật
pháp, hành-chính, tư-pháp, tài-chính,
thuong-mai, mỹ-thuật đều dựa vè tôn
giáo, vào những điều do giáo-chủ Hồi-giáo
Mahomet đã đặt ra từ hồi thế-ký thứ bảy.
Ta nên biêt đối với người ta thi tôn-giáo
bao giờ cũng là một vật khô-lòng có thê
xâm-pham đến được. Nếu không làm cho
Thổ thoát khỏi vòng tôn-giáo thi không
thê nào cải-cách nước đó theo mời được.
Kamal Ataturk đã đặt tới mục-dich đó và
sự thành công của ông là một điều hiêm
có trong lịch-sử loài người. Ông đã biêt
dùng cái quyền-hành và lòng tin-niệm
mà đồng-bảo đã đặt vào mình để thi-hành
triết-lẽ mọi cuộc cải-cách lén-lao. Ông rất
quả quyết trong công việc làm, bao giờ
ông cũng nhâm mục-dich đã định sẵn mà
tiết không thê ai ngăn trở được.

Cái tinh-cách đặc-biệt tôn-giáo của nước
Thổ-nhĩ-ký cũ, người ta tìm thấy ngay
trong chính-thân của vua Taô vừa cầm
quyền cai-trị vừa giữ quyền
vè tôn-giáo như một vị giáo-chủ
(Kalifat). Khi Kamal Ataturk đã
tuyệt-giao với chính-phủ.
Istambul mà ông cho đã tự-bán
rẽ cho ngoại-quốc thi ông yêu
cầu quốc-dân hội-nghị tuyêng bô
quyền yua 'Mechmed' đã hết.
Đồng thời với việc bãi-bô nền
quân-chủ, Kémal dự định cả
việc bãi-bô quyền của giáo-chủ Hồi-giáo.
Nhưng vi có một số người
trong nghị-viện phản đối việc
đó nên muôn cho mọi người
đều đồng-lòng vè việc bãi-bô
quân-chủ, ông phải tạm hoãn



Những thủy-binhs Thổ là những người lính can đảm không kém một thủy-binhs nào trên thế giới

việc bãi bỏ quyền giáo chủ. Tuy vậy quốc-gia hội-nghị vẫn giữ quyền cù lấy người giữ quyền tôn giáo, người đó sẽ chọn trong hoàng tộc cũ. Vì thế mà vua Mehmed VI phải trốn lên một chiếc chiến hạm Anh để ra ngoại quốc. Hội-nghị bên kia Hoàng-thân Abdul Medjed, độ 50 tuổi ra giữ quyền vè tôn giáo. Mãi đến 3 Mars 1924, sau khi ký hòa-trúc Lausanne và tuyên bố nền công hòa Thổ-nhĩ-ký thì quốc-gia hội-nghị thứ hai mới bãi bỏ chức giáo-chủ Hồi giáo. Ngày đó là một ngày rất quan hệ cho sự tiến bộ của nước Thổ. Vì từ đó, các trường học có tinh cách tôn giáo chỉ dạy kinh Coran của đạo Hồi, các tòa án tôn giáo và bộ coi vè các việc tôn giáo cũng đều bị bãi bỏ. Sự chia rẽ giữa chính-phủ và tôn giáo đó không phải là không có ảnh hưởng. Một cuộc nổi loạn do Cheyad Said đứng đầu lan ra nhiều quận miền đông nam Thổ có những dân rất tin theo đạo Hồi ở. Nhờ vào cuộc động binh mà chẳng bao lâu dẹp xong cuộc nổi loạn đó. Tất cả 46 viên lãnh tụ cuộc nổi loạn đều bị bắt, bị đem xử trước tòa án độc lập và bị xử giáo-trúc tên Diarkéline.

Mấy tháng sau, Kémal lại thi hành một việc cải cách nữa mà ảnh hưởng không kém gì việc bãi quyền giáo chủ. Đó là việc cấm người Thổ đội mũ đầu (fez). Trước kia, ở Thổ kè nào đội mũ thường thi bị

coi là đã phạm một tội lối lớn, vì đã phạm đến tôn giáo. Ở Istanbul, khi nào người giữ muỗi cho một nhà chính trị mất thế lực, chỉ việc dâng ảnh người đó đội mũ da mềm hay mũ « quả dưa » trên các báo là đủ. Vả nếu một người dân Thổ nào đội những thứ mũ đó đi nghênh ngang ngoài phố thì đã bị cảnh binh bắt đem giải ra trước tòa án để xét xử ngay. Về vấn đề này, dư-luân dân chúng cho rằng là can hệ nên Kémal phải thi hành từ từ : trước hết ông bắt quản lính phải định một cái lưỡi trai vào mũ rồi đến 1er Sept. 1925 Kémal mới dùng cách quyết liệt. Trong một ngày hội dân chúng ở Daday là một xú mà dân rất thù cựu, Kémal đội mũ da mềm ra trước công chúng. Đồng thời, ông cho cò động dữ vè việc cải cách y phục. Đầu tiên chỉ các công chức là bắt buộc phải đội mũ. Các phà tri thực cũng theo phong trào đó. Đến 1er Dec. năm đó hì quốc dân hội-nghị bỏ phiếu y chuẩn việc bỏ mũ đầu chỉ có hai phiếu phản đối. Luy cũng có một vài người tỏ ý phản đối nhưng chính phủ vẫn thắng. Từ đó về sau, tất cả người Thổ đều đội mũ. Cái mũ đó đổi với nó không phải chỉ là cái đế che đầu mà còn là một biểu hiệu vè cuộc giải phóng tinh thần, sự thẳng lỵ của óc lỵ do đổi với óc mê-tin từ bao nhiêu đời truyền lại.

Một phương pháp thứ ba đã rõ sự tiến

hóa của nước Thổ vè việc không theo tôn giáo, đó là việc bãi các thày tu trong đạo Hồi. Những thày tu này có hối rất có thể lừa vè chính trị, sau thế lực đó giảm dần nhưng số thày tu vẫn nhiều. Như ở trong một thành Istanbul, vẫn có tới 200 nhà tu kín chứa đầy những thày tu đó. Trong cuộc nổi loạn của Cheyah Said, thi các nhà tu đó là những nơi phản đối óc tan-tien, Kémal đã trú được các nhà tu đó, giải tán hết các thày tu và bắt buộc họ phải ăn mặc như người thường. Vì thế mà ban thày tu phải tìm nghề khác để sinh nhai, có kẻ thi xin canh gác các trường học, có kẻ thi làm các nghề vặt. Với việc trừ các thày tu này, Thổ đã xóa thêm được một dấu hiệu nữa cũng như cái mủ đầu đã làm cho người ta phân biệt người Thổ với người Âu-tây.

Nước cộng-hòa Thổ-nhĩ-ký còn di xa hơn nữa. Ngày 3 Décembre 1934, Quốc-dân hội-nghị lại bỏ phiếu y-chuẩn một đạo luật cấm các tuỳ tu đầu theo tôn-giáo



Năm 1914, hai chiếc chiến-hạm Goeben và Breslau vào đầu rìa Constantinople. Nước Thổ, vì đe cho hai chiến-hạm của Đức đậu trong bến, đã trả ném phe địch cảng quân Đông-minh

nào cũng vậy, ngoài các nhà thờ và các lề không được mặc áo thày tu như trước. Chỉ trừ có viên-dũng trông coi vè các việc tôn-giáo là không phải theo đạo luật đó. Các trường học của các giòng đạo do đạo luật 3 Mars 1924 bãi di nay lại lập các trường mới không theo đạo thày vào để nhận học trò con gái và con gái. Việc học-chính từ đó rất mở mang và có thêm hai cuộc cải-cách khác giúp vào. Đó là việc bỏ phiếu y-chuẩn cách dùng các chữ số quốc-tế và cách dùng các chữ là tính để thay vào thứ chữ « à-rập » bắt buộc phải thi-hành. Từ 1er Janvier 1929. Hai cuộc cải-cách chữ số và các chữ cái trong chữ Thổ là những điều rất giản-tiết nhất là cho việc ấn-loat các báo chí, sách vở. Trước khi cải-cách, học trò Ti-đi trước khi tập đọc và tập viết phải học và có sẵn một mớ kiến-thức dã. Vì thế mà các cuộc cải-cách này được dân chúng hoan-nghênh nhiệt liệt. Người ta phải cảm-động khi trong thấy cả một dân-tộc trở lại di học khắp mọi nơi, trong các đèn chùa, các tiệm cà-phê, các cửa hàng & giữa giờ dân lập ra những lớp học công-công. Những sách dạy vẫn-chết mới bán chạy như tôm tươi. Kémal thân hành di cõ - động khắp các làng và các thành-phố lớn. Đến đâu, ông cũng cho tụ-tập dân-gian lại trước một tấm bảng đen rồi tý tay ông cầm phấn để dạy cho dân những chữ thứ nhất. Trước kia số người bãi thức tự có tới 75 phần trăm, sau các cuộc cải-cách có thêm tới 2 triệu người lớn biết đọc và biết viết.

Việc học-chính ở Thổ không những chỉ tự do và bãi buộc cho tất cả mọi người ; không ai phải già học phi mà còn có tinh-cách thống-nhất nghĩa là tất cả các cơ-quan au-pham đều ở trong tay chính-phủ

trong nom. Các trường học đều nhận cả con-giai và con-gát. Công cuộc cải-cách về học-chính trong mươi năm đầu đã đem lại những kết quả sau này: từ 1923 đến 1933, số con-giai di-hoc trong các trường đã từ 75.000 lên tới 366.000. Số nữ học-sinh cũng tăng từ 50.000 đến 201.000. Trong các trường trung-học và cao-dâng tiêu-học, có tới 11.500 nữ học-sinh và 32.000 nam học-sinh (số nữ học-sinh trước chỉ có 700 và số nam học-sinh là 6.000).

Trong các trường Cao-dâng, số nữ sinh viên đã từ 285 tăng lên 870 và số nam sinh-viên từ 2.900 lên tới 4.600. Các học đường đều làm lại rộng rãi, cao ráo và đậm vẻ-sinh. Trong các trường Đại-học đều mở ra ban luật-học, văn-học, khoa-học, y-học, mỗi ban lại có những co-quan phụ thuộc.

Cuộc cải-cách luật-pháp cũng rất có ý nghĩa. Từ trước đến 1923, nước Thổ chỉ có cuốn kinh Coran là đạo luật chung cho mọi người, các nguyên-tắc bản kinh đó đều làm thành luật và chếp thành một pho gọi là Chéri. Đó là một thứ luật thiêng-liêng bất khả xâm phạm. Trong thế-kỷ 19, một cuốn luật khác gọi là Medjelle đã làm cho cuộc giao-thiệp với người Tây-phương được dễ dàng thèm nhưng luật đó chỉ nói đến các cuộc giao-dịch thương-mại. Tất cả những đạo luật cũ đó đều bỏ đi một lượt. Hội Février 1923, Quốc-gia hội-nghị Thổ đã y-chuẩn cuốn đạo luật mới nhất Âu-châu đã thi-hành ở Thụy-sĩ từ 1912. Thổ không theo luật Pháp vì cho là quá cõi còn luật Đức thì cho là phiền phức quá. Từ đó về sau, tất cả mọi người công dân Thổ đều bình đẳng về quyền-lợi cũng như về nghĩa vụ, đều theo tôn-giáo nào, thuộc phái khôn-hay phai yếu-cung đều Linh-dâng.

Vì cuộc cải-cách đó mà tình-thể phụ-nữ trong xã-hội Thổ phải thay đổi. Trước kia ông Kamal đã giải-phóng cho phụ-nữ Thổ tránh khỏi bị giam cầm và bị tuyển-lam nô-tì trong các nhà giàu sang. Năm

1925 ở Izmir, ông đã tổ-chức cuộc khai-vũ-lao-thú nhât ở Thổ. Nhưng phải đợi đến khi có đạo dân-luat mới thì người dân bả Thổ mới được tự do và ngang hàng với dân ông. Luật đó đã làm cho việc kết-hôn thành một lề theo dân-luat định sẵn và bãi h้าu chế-dộ da-thé. Luật đó đã bảo vệ cho phụ-nữ, nhi-dồng là một việc không-he-thấy có trong luật của dân Hồi-giáo trước kia.

Cá-cuối cuống lich, ông Kamal cũng phải cải-cách để cho khỏi nô-lệ đối với đạo Hồi. Trước kia, người Thổ chỉ biết có cách tinh-nam theo đạo Hồi. Năm 1926, sau ngày lễ T.C. giáng-sinh, Quốc-dân-nghi-việc đã y-chuẩn một đạo luật ngắn: «Ngay sau ngày 31 Décembre năm 1941 là ngày Ler Janvier 1927». Một tuc lẽ do tôn-giáo lập ra từ 13 thế-kỷ đã bỗng chốc bị bãi ngay.

Chế-dộ mới về việc chôn-cất và các nghĩa-dịa cũng trái với tôn-giáo. Kamal

(xem tiếp trang 33)

TRUNG - BẮC CHỦ - NHẤT Tết Giáp Thân

chỉ dâng toàn những bài
giá-tri. Các bài khảo-cứu
về lịch-sử, khoa-học,

văn-học; những truyện ngắn về
Tết và xuân và những trò chơi
cô-ich để chơi trong ngày Tết

BÓ LÀ MỘT SỐ BÁO
NGHIÊM TRANG NHƯNG
NBE NHÀNG. BÓ ÍCH
MA KHÔNG KHẮC KHÔ

Có nhiều thơ hay

Người già, người trẻ, đàn
bà và thiếu-niên iết-thay ở
đó những mục viết riêng
cho họ và họ sẽ đọc
một tài-liệu chưa ai biết:

Một lời thường-xuân-rất-la
của các vị vua chúa thời xưa

VÀI ĐIỀU NÊN BIẾT VỀ NUÓC THỔ-NHĨ-KỲ MỚI

Kinh-thanh Ankara

Ngày 24 Octobre 1923, thành Ankara được chính-thức lập làm kinh-dô nước Dân-quốc Cộng-hò Thổ-nhĩ-kỳ.

Tới ngày ấy, người Âu-châu chỉ nghe mang-máng nói rằng Ankara là một thành-phố sán-nhiều dê-lông-nhỏ-muỗi, và người ta đã lấy tên thành-phố ấy để đặt tên cho giống dê-muỗi lông-mà-hôi.

Nhiều người lấy làm ngạc-nhiên.

— Sao lại không lấy thành Constan'tinople làm kinh-dô?

Không. Chánh-phủ Thổ-nhĩ-kỳ không làm đâu.

Constan'tinople địa-thể thuận-tiến và trù-danh trong lịch-sử thật, nhưng lập-nội Chánh-phủ cách-mệnh lại một nơi vừa có quan-dồng-mình-dòng (hồi 1923) vừa có châab-pâu chinh-thức cũ, là một việc không thể làm được. Vâ-chàng, dù sao thành Constantinople cũng có vê Cán-Bóng và Hí-lập-hon là vê Thổ-nhĩ-kỳ. Nơi đó lại là

khuôn-hàn-của
những ảnh-hưởng
ngoại-quốc-nữa, cho
nên Chánh-phủ
quốc-gia Thổ
nhất định lựa
chọn ở giữa
đau-dần Thổ
nhân-tay, một
thành-phố thuần
Thổ để đóng-dô,
vì cần phải
quay về đất
nước xứ-sở của
ông cha để thu
hập, liên-kết
lý những sức
mạnh tinh-thần

cần-thiết cho cuộc phục-hưng cuộc tái-آio
của quốc-gia.

Hai mươi năm qua.

Hàng-nay người ta mới biết cái-lý do chép
chân-của nhà cầm-quyền Thổ khi lưa
thanh Ankara làm kinh-dô nước-mi.

Được kế-thừa 40 thế-kỷ thành-trí dưng
lên rồi lại bị pha-hỗn, theo dù các kiêu-cấp,
cả triều Mông-cô-nifa, hay kinh-dô Ankara
thành-một-thà-hỗ-phố lôi-tán, đường-xá-rog
thanh-thang rầm-mát, với các ngan-hàng,
các trường-dai-hoc, các biêt-hy nguy-nga,
các lâu-dài-trảng-lê, nghiem-nhiêu là một
thành-phố Âu-Tây.

Cuộc cách-mệnh khí-hậu và nóng-nghịệp

Vốn là một nước đồi-núi trùng-diệp, khí-hệu nóng-hút, cây-cối-trơ-trọi cằn-coc, khô-khan, nước Thổ là một nước nghèo-nàn và dân-cư làm-ao-chặt-vật Nhuỗi-noi không-có-dòng-người, vì mọi cây-cối-cũng-không-mọc-được.

Nên vấn-de
cần-và-khô-giải
quyết-nhất là
ván-de-cây-cối.
Các sông-thì
nhieu-khi dày
ú-nước, chảy
như-thác-dội,
còn-khi thi-khô
cạn, một giọt
không-còn.
Chính-cái-khí-hậu-cũng-cần
phải-thay-dổi.

Thế-mà-dân
Thổ đã-dêm
sức-làm-việc và
tiền-bạc-ra, làm
xong-cái-việc



Burge xung vào đội phi-công, là
diễn-trò, múa-cửu-thanh-niên Thổ

vạn-non. Ngày nay tại Aukara, người Agnus-le cõi di trên những con đường rợp mặt trời bóng những cây cõi xanh um.

Chẳng những thế, cây cõi hoa cõi ngày nay trồng ở đó lại dễ-dàng lâm và mọc lớn rất mau. Đến nỗi khi-người cũng bị thay đổi. Các bô-lão ở Aukara bây giờ không còn biết những mùa hè nồng bức chây mõi ở miền Ausalie ngày xưa.

Ôi khắp các nơi khác cũng vậy. Suốt dọc đường xe lửa trong nước-chỗ nào khách da cũng nhão thấy thực-hiện cái chuong-tinh cái tạo mõi-mang phô-xá và việc trồng cây cõi tiến-hành một cách-rất hoa-dộng va có kết-quả không ngờ.

Đó là dấu-hiện rõ-rệt một cuộc cách-mệnh khí-hệu và nông-phố, cuộc cách-mệnh chánh-trị và kiêm-chức, nhất là lại một nước-cầu-coc khô-khan nồng bức như nước Tad-nhi-ký.

Công cuộc tái-tạo một nước

Tại các thành phố lồ, ngày nay người ta không còn thấy cái bộ mặt cũ kĩ như thời vua-hà Pierre Loti, với những nhà gỗ, những bức nhà què cục-mịch cuội lõa bay lạc-dà già-đói cát-bờ-xơ trên đường kỵ-khu, gập-gpheres. Trái lại, những lán-dai lồng lầy, những công viên hoa cõi cây cõi um-üm, những đường xá, những ruộng, những xe-cõi kiều Nga kiều Đức, những hàng hiên bay bùa theo kiều Pháp, kiều Anh, cho du khách cái cảm-giác rằng nước Thổ vừa sống lại tròn-trịa mới mẻ.

Nhưng đó mới chỉ là cái vẽ ngoài. Nén xéi vẽ bẽ trong, tức là mặt tinh-thần của cuộc tái-tạo, người ta mới thấy sự cố-gắng của người lồ đã vỹ-dị dàng khen lời hực nào.

Người nhà què Tad thi vốn xưa này là người chất phác thật thà, bực nhãi hoản-cầu, nhưng hầu hết lại là võ học.

Tám mươi phân trăm dân Thổ bắt thuộc tí. Chẳng những không biết chữ mà thôi, họ lại đối yê những thường thức dân dã nhãi, cả yê những việc canh-nông.

Một nửa dân số què nhà nước Thổ sống rải-rác trong 32.000 làng dưới 400 dân-cư (trong số đó có 15000 làng dưới 150 dân-cư) những làng nhỏ-siu tản-mát như bụi-bèm

trong các khu núi ngọn ngập nước từ bao nhiêu thế-kỷ nay cách biệt hẳn với cuộc tiến-hoa của vạn nước. Phải dậy cho đám dân què ngu-dốt biết chữ và biết những điều cần biết trong doi sống hàng ngày. Chuong-trinh thật ra vỹ-dị. Bồ-môi lang một giáo viên về dạy học-bổng được, vì thầy không chịu nổi cái cảnh sinh-sống vật vã làm thanh ở nơi quê-mùa? Vì vì-ắt đã được người nhà biết và phục. Người ta phải nghĩ đến những phương-thoản để biết đê chữa những chứng bệnh đặc-biệt. Thế là lập nên ban « eghitmen » tức là ban giáo-dục-gia.

Chàng trai trẻ nhà què đã di lính, được huấn-luyện trong quân đội hồn hôi ói, lại có thêm một mớ những thương-thúc lý-thuyết và tuynh-hành rất đơn-giản. Những thanh-nien như thế được cử làm huấn-luyện-viên hay giáo-dục-viên tại các làng, người làng nào thì được cử làm nghĩa-vụ ở làng ấy.

Những nhà nông nhớ Chánh-Paul săn-sóc, đã trở nên no-đủ rồi. Nay nhờ các giáo-dục-viên họ sẽ được lập-dọc, lập-viết, lập-tính, lập-vẽ và biết qua ioa về các phương-pháp vẽ-sinh, canh-tác và chánh-trị, nhất tiêm nguyệt tuy dân-dau ra khỏi lõa mèn què-huong của sự ngù-dốt ngàn năm. Thật là một vấn-dề xã-bội thuẫn có tính cách Thổ giải-quyet đặc theo lối Thổ và đe chính là một lung-chburg iõ rằng nước Thổ mới đã nỗ lực bao nhiêu để nâng cao trinh-sở dân-chung và áu-hóa dân-chung.

Nếu người ta nhớ rằng 20 năm trước đây, nội-loan và ngo-ngoan đã làm nước Thổ chìm xuồng vực nghèo nàn không thể tả được, hàng triệu quan lù-trận, hàng chục vạn quân đào ngũ, các dân hiêu-sõ chiếm cõi các dinh núi xung Bâ-xung Vương, quân Đồng-minh chia đóng khắp mọi nboi tại một nước vô-chỗ, nên người ta nhớ rằng 20 năm trước đây mọi người dân tin chắc rằng thiên vạn cõi nước Thổ-nhi-ký không bao giờ ngóc đầu dậy nỗi, thiên vạn cõi không bao giờ khôi phục được quyền tự-chủ, thi người ta sẽ thấy sức-by-sinh, cố-gắng của Chánh-phủ Cách-mệnh và quốc-dân Thổ-nhi-ký lão vỹ-lại, đáng ca-tòng-biết chừng nào!

HUY-HOÀNG

CÁC CHÚA NGUYỄN

Núi họ Trịnh là chúa ở miền Bắc, thi họ Nguyễn là chúa miền Nam. Ngày từ khi còn thân-niên với họ Trịnh nộp thuế cho vua Lê, họ Nguyễn cũng đã tú-chức mọi việc trong nhất khoanh giang son của mình, chẳng khác gì một nước tự-chủ.

Chúa Trịnh còn phải nấp sau vua Lê mà sửa sang phủ-Nguyễn, chờ ngày lên ngôi vua độc-lập ở trong đất nước nhà Lê. Nhất là từ chúa Sài Nguyễn-phúc-Trần đến, hùa về Phủ-xuan, tức là kinh-thanh Huế bây giờ.

Năm 1744, chúa Nguyễn-phúc-Khoá xưng vương-hiệu (Võ-vương) mới đồi phủ làm Điện, sửa-sang phép lắc, chế định triều phục. Chia nước các chúa Nguyễn vẫn tự-do hành-dong, đem binh-lực chống với họ Trịnh là tướng nhà Lê và không nộp thuế cho vua Lê bấy giờ chỉ còn hú-vi. Đến năm 1758, chúa Nguyễn-phúc-Khoá tự xưng là Võ Vương, lập nền nghiệp chúa, một cách oanh-iết quý-tiết-cường gấp mấy hòi Trịnh, vì vẫn bị vua Lê, chúa Trịnh coi là kẻ thù.

Làm nén sru-nghiệp đỗ, chúa Nguyễn phải lá những nhà độc-doan co tài, chẳng những có tài mõi nước tri dân, mà lại có tài tạo nên tri-thi-thiền.

Vậy ta thử xét xem công-việc của các vĩ-dõe-tai ấy thế nào, mà sau Mèu Duệ lập nên Bồ-nghiệp.

I-chức chánh-trị

1.— Lập dinh dinh-phủ.— Mới vào trấn đất Thuận-Hóa, ông Nguyễn-Hoàng đóng dinh ở làng Ái-Tử, huyện Thuận-Xương dinh Quảng-Trị, gọi là Cai-dinh.

Năm 1626 chúa Sài Nguyễn-phúc-Nguyễn dời dinh vào làng Phúc-An (huyện Quảng-Điện lỉnh Thủa-Thiên). Năm 1687 chúa Nghĩa Nguyễn-phúc-Trần đem hùa về Phủ-xuan, tức là kinh-thanh Huế bây giờ.

Năm 1744, chúa Nguyễn-phúc-Khoá xưng vương-hiệu (Võ-vương) mới đồi phủ làm Điện, sửa-sang phép lắc, chế định triều phục. Chia nước các chúa Nguyễn vẫn tự-do hành-dong, đem binh-lực chống với họ Trịnh là tướng nhà Lê và không nộp thuế cho vua Lê bấy giờ chỉ còn hú-vi. Đến năm 1758, chúa Nguyễn-phúc-Khoá tự xưng là Võ Vương, lập nền nghiệp chúa, một cách oanh-iết quý-tiết-cường gấp mấy hòi Trịnh, vì vẫn bị vua Lê, chúa Trịnh coi là kẻ thù.

Làm nén sru-nghiệp đỗ, chúa Nguyễn phải lá những nhà độc-doan co tài, chẳng những có tài mõi nước tri dân, mà lại có tài tạo nên tri-thi-thiền.

Trung-cô, lâ-cô, hâu-cô, tiền-cô, hậu-cô gồm non-ba vạn người.

Chúa Sài lập ra sở đúc-súng, đúc bắc và mõi trường-bán, trường-lập-võ, lập-ngra, tuyển-lập-rất-cần, để đù-bí cuộ-chiến.

2.— Quan-chẽ.— Ô chinh-dinh (tắc-la và Phủ-xuan, tức nứu kinh-do) thi đặt Tam-li để giúp việc Chúa. Tam-li là:

a) Xá-sai-ti giữ việc văn-án, co quan Bồ-tx, Ký-lục đứng đầu.

b) Tướng Thần-lai ti giữ việc thi-thu thuế và chi-phát binh-lương, có quan Cai-ba đứng đầu.

Linh-sử-ti giữ việc lă-tię, lă-tiép và chi-phát binh-lương ở chinh-dinh, có quan Nha-uy đứng đầu.

Mỗi ti-lai có các chức Cai-hop, Thủ-hộ và các lă-ti-lă-dam mọi việc.

Ở các dinh thi có nơi chỉ-dâ-một Linh-sử-ti kiêm cả mọi việc, co noi-lai đặt Xá-sai-ti và Linh-sử-ti, tùy theo sự quan-trọng của mỗi dinh mà đặt quan-chức.

Chúa Thương-lai đặt thêm các chức Nội-tâ, Nội-hữu, Ngoại-á, Ngoại-hữu, gọi là Tù-Trụ để giúp việc tri-dân. Vâng-võ, thi đặt các chức chưởng-dinh, chưởng-cô, cai-cô, cai-đội.

3.— Võ-bi.— Quản-chia-lâm-nâm-cô :

Trung-cô, lâ-cô, hâu-cô, tiền-cô, hậu-cô gồm non-ba vạn người.

Chúa Sài lập ra sở đúc-súng, đúc bắc và mõi trường-bán, trường-lập-võ, lập-ngra, tuyển-lập-rất-cần, để đù-bí cuộ-chiến.

4. — Thi-cử. — Năm 1647; mở khoa chia làm Chính-dồ và Hoa-văn.

Ai dỗ Chính-dồ thì được bồ Tri-huyện, Tri-phủ.

Ai dỗ Hoa-văn thì được bồ làm viên ở Tam-Ti.

Năm 1695, mở khoa thi trong phủ Chúa gọi là thi Văn-chức và thi Tam-Ti. Thi Văn-chức thi thi từ lục, thơ phú, văn sách; thi Tam-Ti thi hỏi về việc tri dân.

Năm 1740, Võ-Vương định lại phép thi; đổi kỳ đệ nhất gọi là Nhị-âm-học được miễn sai năm năm; đổi kỳ đệ nhì và đệ tam được miễn sai chung thân; đổi kỳ đệ út gọi là Hươu-g-công được bồ Tri-phủ, Tri-huyện.

1-thứ chức kinh-lố

1. — Sở chỉ thu. — Năm 1753, Võ-Vương sai quan Chưởng Thái-giam là Mai Văn Hoan tinh sở vắng, bạc và tiền thu vao, phái ra, hàng năm, qui vào sở. Đặt lệ hàng năm, cứ ngày ba/tháng giêng năm sau lại dâng sở chỉ thu răm vua qua lén Chúa xem.

2. — Ðúc tiễn. — Ðúc tiễn, tiễn kêm để dán tiễn, khắc hai chữ Thái bình.

3. — Truất khoa. — Chia dàn thò lampa hạng để đánh thuế. — Còng đòn thi cắp cho dàn cày cấy nộp thuế.

Ai khai khẩn được đất hoang lâm ruộng thì cho là tu-đền.

Bánh thuế các mò.

Đánh thuế lâm bù xuái cảng, nhap cảng. Tàu o Thượng-hải, Quảng-dong lắc tối phái nộp 3000 quan, lắc đì nộp 300 quan; Tàu ở Macao, Nhật-bản

tới phải nộp 4000 quan, lắc đì phải nộp 400 quan.

Tàu ở Tiêm-la, Lã-tống đều nộp 2000 quan, đì nộp 200 quan. Tàu tây dàn phái nộp 8000 quan, đì phải nộp 800 quan, trong số đó thi sáu phần sòng công kĩ, bốn phần chỉ cho quan (gi) binh lính coi việc thu thua.

Tổ-chức xã-hội

1. — Ði dân. — Chiêu-mô luân dân dem vào dắt Chân-lập (Nam-ký) là nước thần-phục Chúa Nguyễn, lập thành thòn-xá kè khai-khai ruộng đất. Cho người Tàu lánh nạn và cựu thần nhà Minh vào Chân-lập lập thành thòn-xá, khai khai ruộng đất, và cho nhập số bồ ruộng ta. Do chính-sách di-dân này, mà về sau khi Chúa Nguyễn lấy sáu tỉnh Nam-ký, thi ruộng đất đã trả nên phi-nhiều, và nhân-dân đã hâu hết là nhân-dân Nam-Việt.

2. — Lấy dắt Chiêm-Thánh sáp nhập vào đất nước ta, và buộc dân Chiêm phải ăn bận theo lối Nam đê hai bên đồng hào.

3. — Cải-cách và thống-nhất g-phục trong nước: Chúa Võ-Vương châm-chước g-phục của người Tàu, bắt nam nữ quốc dân phải luật p-ái bận quần và mặc áo cái khuy và đầu bùi tóc, chử không theo lối ăn-bận của dân đang ngoài (Bắc-Ha).

Thác-triền cương trồ

Các chúa Nguyễn dâng u-bục hoặc dùng chánh-sách ngoại-giao chiêm-dắt Chiêm Thành, và dắt Chân-Lập, khiên nướu t-rông lòn thêm và giầu mạnh gấp đôi ngày trước.

Năm Nhâm-Ngo (1702) chúa Nguyễn-phúc Chu sai sứ sang Thành-Triều cầu phong.

Vua Thành nói rằng vì có họ Lê nên không thể phong cho họ Nguyễn. Tuy vậy, họ Nguyễn vẫn kế-tiếp nói ngài và sửa sang việc nước, như những ông vua độc lập:

Và người nước ngoài cũng thấy như thế, thường gọi nước của chúa Nguyễn là Quảng-nam-quốc và kén chúa Nguyễn là Quảng-Nam Quốc-Vương. Chính chúa Nguyễn cũng xưng vương-hiệu, lập điện-phủ, chế triều-nghi, định quan-chế, coi minh là vua môt nước tự-chủ, chứ không chịu thuộc quyền chúa Trịnh hay vua Lê.

Phía Nam phải đánh duồn Chiêm-Thánh dàn Chân-Lập, phía Bắc phải chống với chúa Trịnh và vua Lê, chì bằng ấy công việc cung đà năng nhọc khó khăn rồi. Thế mà chúa Nguyễn chẳng nhằng đã thu xếp ôn thỏa dâu vào đó, lại cho nhân-dân được yên nghiệp làm ăn, và cải-cách được mọi việc chánh-trị, kinh-lố, xã-hội trong nước. Người khố tinh dàn dâu cũng phải nhận rằng các chúa Nguyễn là nhằng nhà chúa có tài kinh bang tết thế, dâng tốn là nhằng bậc khai-quốc đê-vương.

Núi so-sanh chúa Nguyễn với chúa Trịnh người ta sẽ thấy chúa Nguyễn có tài trị nước hơn và có công với nước với dân gấp mấy họ Trịnh vậy.

LÊ VĂN-HÓE

Người mình muôn cứu mặt trăng

NHỮNG CUỘC
ĐI SỨ CÓ ÍCH
CHO VĂN-HÓA
NUỚC NHÀ

của
ĐÀO TRINH NHẤT

VI

Ta nên biết ở phương Đông này, nhất là ở nước Tàu, từ đời thương-cô, phép làm lịch đã mở mang phái-dạt lắm rồi.

Thật thế, cách nay hơn 4 nghìn năm, đời vua Nghiêu-trí-vi (trước tây-lịch ký nguyên 2.000 năm) đã dạy dân cái phương pháp nhận rõ bốn mùa sáu phần biệt. Đại-khai là mỗi khi đến ngày xuân-phân, thu-phân, ha-chí, đóng-chí, vào lúc hoàng-hôn, cứ xem ngôi sao gì mọc ở phương nam thì quyết-judge được thời tiết mỗi mùa thay đổi. Vua Nghiêu từng lấy 366 ngày làm thời - kỳ thu-hoàn quý-tết, tức là một năm. Lại đặt ra tháng nhuận, để cho lịch với các quý tiết được hợp với nhau.

Các vua truyền nối nhau đời ấy đều lị-y việc «tri lịch minh thời 治明時» làm nhiệm-vụ thứ nhất. Vì nông-nghiệp quan-hệ, thành ra lịch-pháp ở nước Tàu là một cái học đê-vương, và theo mục đích ấy càng ngày phát triển.

Từ đời Tam-dai vè trước, mù mịt xa xôi, khô bờ khao-cứu, vây ta háy gác ra một bên. Chỉ khao vè lịch-pháp ở đời Xuân thu Chiêm-quốc, dù thay rò cái tri-thức của người Tàu đương-thời về việc thiên-văn lịch số đã tần tới khai lâm; sành lai hơn tây-phương rất nhiều. Xem thiên Nguyễn-lệnh trong sách Lễ-ký biên chép những chinh-sự trong một

năm 12 tháng, thật đáng cho người ta chú ý, tỏ ra lịch pháp nước Tàu đã phân minh tần-bộ thế nào.

Kể từ Hán Vũ đế Thái-sơ năm đầu. (104 năm trước tây-lịch ký-nguyên) cho đến cuối triều Mân-Thanh, phép làm lịch thay đổi sửa sang có tới 43 lần. Nhưng cái nguyên-tắc thi vẫn là lịch Thái-âm Thái-duong (1) dời cõi lứa truyền, không hề biến hóa. Tuy mỗi lần sửa đổi có một vài điều khác nhau, song chỗ cõi-yếu vẫn gốc ở hạ-chính, tức là lị-y Lập-xuan làm tiết tháng giêng. Đến triều Minh Thanh, lại thâu nhập khoa học Thiên-vân của phương tây, cách thức tính toán làm lịch mỗi ngày được thêm tinh tường hơn t trước.

Ta xem dã-khai như thế, dù rõ Trung-quốc từ thương-cô đã có lịch và biết làm lịch, không phải đến đời nhà Nguyên có Quách-kih Kiêh sán lịch Thủ-thời, mĩ có lịch-pháp vậy.

Cũng từ thương-cô, nước Nam ta có liên-lạc mật-thiết với Tàu, cả về chủng tộc và văn hóa. Một nghìn năm trước thi hoàn-toàn nội-thuộc, ta với Tàu hỗn hợp làm một chủng nói làm gì; đến nhà Minh trở đi, ta trở nên một quốc gia biêt-lập tự-trí mà lòng, nhưng vẫn kết chặt mì linh-lân cẩn-bằng sợi dây giao thông và công-sử. Trong những thời-dai ấy lịch-pháp của Tàu cũng là một thứ văn-hóa mà ta thâu-nhập tự-nhiên. Ví dụ đời Tống ra lịch Thống-thien, ta cũng dùng lịch Thống-thien, đời Nguyên ra lịch Thủ-thời, ta cũng theo lịch Thủ-thời, rồi tái-tai hai triều Minh Thanh làm lịch-Sùng-trinh và Hyi-hien, theo cách tính

(1) Lịch Thái-âm Thái-duong vừa căn cứ vào năm trăng tròn khuyết vừa tham khảo cả sự vận-hành của mặt trời mà định mỗi mùng mỗi tết, và đặt ra hàng nhuận.

toàn nhoi của các ông cõ-dạo Gia-tô đem lại, là cũng nhân đây mà sửa sang Hiệp ký-lịch của ta. Cõ thõe nói lịch Tàu lịch Ta chung một nguồn gốc, mới dời tên Tàu dùng lịch nào thì ta dùng lịch ấy.

Cõ nhiên, việc thâu-nhập nhfrng lich-phap và lich-thu, đều nhân dịp các nhà ngoại-giao nước ta di Gia-tô đem về, cũng như ngõe-khắc, ngõe-dết, ngõe-nung, ngõe-lam giay v. v. chứ cõ-thoi ta không tự dung phái một ủy-ban chuyên-môn di nghiên cứu.

Nước Tàu coi quyền lich có một ý nghĩa chính-trí rất quan hệ đối với các nước nhõ chung quanh vẫn giữ phân công sứ, phu thuoc. Đến nỗi — khoa nói gì vật-chất, vѣ thгc-lѣ — cứ nói ngay về tinh thần mà thôi, một tiêu-bang nhận đúng lich-thu của một triều-dinh chinh-phủ nào bên Tàu bắt luận, họ xem đây tức là dấu tố thao phục triều-dinh chinh-phủ ấy rồi.

Vѣ thгc mà cuối thгc-kỷ 17, gõa cuộc ngoại-giao nước ta với Tàu, có một chuyện rẽ rời buồn cười chí vѣ quyền lich.

Lúc ấy Mân - Thanh vào làm chủ Trung-quốc chưa được bao lâu, Ngõ tam Quế, một danh tướng nhà Minh, trước thi mai-quốc cầu vinh, giờ lại xoay ra phanh-đôi, xeng đẽ và lập một triều-dinh riêng ở Văn-nam, ra mặt chống cự Thanh-triều.

Mỹ tinh miện nam nước Tàu đang cầm Mân Thanh là di tộc đến đẽ đầu đẽ cõ mình, nêu đã rực-rịch hướng ứng, nhưng Ngõ-tam-Quế muốn kêt vây cánh với các nước phiêu-thuoc ở gần, đẽ chia bớt thanh thế nhà Mân và mạnh thêm uy-lực của mình. Nhân được nghe tiếng chúa Nguyễn ở trong nước ta có thấy quan giỗ, → có lẽ vi chuyện ta đánh bại thủy-sư Hòa-lan hồi 1644 — Ngõ-tam-Quế sai sứ đem thư và lẽ-vật đến tận Quảng-nam, cầu chúa Nguyễn đứng về phe mình. Đồng thời, Ngõ gửi một quyền lich, tức là lịch cõ triều Minh ngày trước, mà Ngõ in lại, đẽ tôn-hiệu miêu, đẽ chúa Nguyễn

phải thu-nhận với sự kính-cần. Nhận lich ấy của Ngõ, tức là chúa Nguyễn đồng tâm hiệp lực với Ngõ phản đối Mân-Thanh.

Không hiểu chúa Trịnh-Tac xứ Bắc có trình-thám dò la cách nào, vở được tin bí-mật ấy. Trong lòng đang bức vì nỗi bây phen muối hả chúa Nguyễn không được, Trịnh-Tac xin sai người sang Yên kinh năm 1680 dâng mật-biều tố-giác với Mân-Thanh rằng chúa Nguyễn ở Quảng-nam theo Ngõ-tam-Quế, vѣ đã tiếp sứ và nhận lich của Ngõ. Trong ý Trịnh-Tac muốn nhờ tay Mân-Thanh trù hộ kẽ cưu đích minh.

Ông cõ Verbiest, tên Tàu là Nam-hoai-nhân 南懷仁, giữa lúc đó làm quản ở trù dinh Mân - Thanh, giữ chức giám - chính Khâm-thiên-giám, coi việc làm lich, thuật chuyện ràng tờ mật-biều của chúa Trịnh gửi sang, chính ông có được xem.

Tuy là đương thời Mân-Thanh không đẽ cho chúa Trịnh lợi dụng, nhưng vẫn gõi giữ chuyện kia không quên. Cách sau 22 năm, tức năm 1702, chúa Nguyễn-Phúc Chu sai sứ di công nhà Thanh, xin phong vuong cho mình, nhưng Thanh-triều trả lời nước Nam dã có họ Lê, không thể phong vuong cho họ Nguyễn được. Chúa Nguyễn tức mình tự xưng là Quốc-chúa và đúc ấn có những chữ «Đại Việt quốc Nguyễn-chúa ořih trấn chi bảo»; ấn ấy, đời nõ truyền cho đời kia, xem như truyền quốc ngọc-tý, mãi đến đời Gia-Long mới bỏ.

Đoạn trên đã nói đẽ Trần nước ta, nhân theo Thủ-thời-lịch nhà Nguyễn mà làm ra Hiệp ký-lịch thành lich riêng cõi mình. Về sau hai triều Minh và Thanh đồng tri-thức mới của mấy vị giáo-sĩ tay-phuông (Ricci, Verbiest, Schall, Longodardi v. v. .) sửa sang phép làm lich; ta cũng theo đuổi cái

trong lich ta, chắc nõi-dung có tùy thời biến dịch nhưng danh hiệu thì vẫn không đổi khác. Đến nay quyền lich mới tăm nhã vua phát vѣ cho dân, vẫn gọi là Hiệp ký-lịch.

Ở đời Lê, các giáo-sĩ tây cũng cõ công tu-chinh lich-phap cho nước ta. Thuở đó, ta chỉ theo sách thiên-văn do các cụ di sú bên Tàu đem về, tính toán vѣ nhât thực, nguyệt-thực, tuy đúng tháng ngày mà hay sai giờ khác. Hoặc giờ khác đúng với chỗ này nhưng không đúng ở chỗ kia.

Sự sai sót ấy không phải là: nhà thiên-văn ta khõ, tính đẽc đúng giờ khác nhât thực hay nguyệt-thực, vì không biết sự giờ khác mõi nơi khác nhau. Cái giờ khác tại kinh-thành Thăng-long cõ hiện-tuong nguyệt-thực phát ra, không đồng với cái giờ khác ở Thuần-hòa, nơi chúa Nguyễn tọa tron. Lại có khi nguyệt-thực ở Hano có thê thấy rõ, mà trong Gia-dinh thi không. Nhưng với các nhà chuc-trach ở tòa Khâm thiên giám ta đương thời, nguyệt thực chí là nguyệt-thực, mà giờ khác chỗ nào cũng rủa cõ.

tại còn thời tục mê tín cõ-truyen, cho nguyệt-thực là mặt trăng bị gấu ăn, kháp đán-giáy đem thêng sát hay mâm nõi đồng ra giữa trời, gõ lén rầm rĩ, gọi là cừu mặt trăng, chung non-hất mới thoi. Cũng như sự tin tưởng cõi tìn-dõ nhà Phật ngày xưa hão mặt trời mặt trăng hoán chuyển qua hanh núi Tu-di, và Đă-thich đánh nhau với Tu-là, hễ Tu-là thắng thi sinh ra nhât-thực nguyệt-thực.

Năm 1620, đã có cuộc đánh dõ lý-thú gõa một ông cõ-dạo với một vị quan ta, giao hẹn ai thua thi phải mất cho người được cuộc một cái áo the.

hai bên dành cuộc vѣ giờ khác nguyệt-thực.

Nguyễn là ngày mùng 9 tháng chạp năm ấy cõ nguyệt-thực, ông cõ Borri đang ở Quynh-nhon, tỉnh toàn biết trước rằng nguyệt-thực sẽ xuất-biện vào 11 giờ đêm. Cõ nói chuyện cho một vị quan ta sõ-tai biêt-thể, nhưng ông này theo lich, quyết-dịnh mõi giờ khác. Rồi ông ga đánh cuộc, hẹn người nào thua phải biếu người kia một cái áo the.

— Vâng, nếu ngài thua cuộc, tôi chỉ xin ngài den nghe giảng kinh trong 8 ngày thoi cõ Borri noi.

Đến chinh hôm ấy, vѣ quan ta cùng một bọn văn-nhân sõ-tu khõ đóng, đến nhà cõ Borri ở đẽ đợi. Nhưng thời giờ còn sớm, nên cõ mời họ ngồi chờ, đẽ cõ di làm lẽ trên nhà thờ. Họ thíc-giục mѣ lõn, cõ trả lời chua-dân giờ. Đúng 11 giờ, cõ trả về bảo họ ra sân đứng xem; ai nấy nhìn lên khõng-trang, quã thấy mặt trăng bắt đầu lõn. Trước sự hiền-nhiên, quan lớn ta chiu thua cuộc.

Thѣ mà đến triều Minh - mang, cõ lõn nguyệt-thực, lich ta lại tính đúng hơn lich cõ nhà Thanh.

ĐÀO TRINH NHẤT

VĂN-NHÂN HỌC GIẢ NHƠ GIA TẤT
CA GIỚI THI-THỨC ĐỀU PHẢI
ĐÓN LỘC:
Không - Từ - học - huyết

của LÊ VĂN PÔE
toga của cu PHẠM QUÝNH
QUỐC HỌC THƯ XÃ SÀ, phat-hiňh nay mai

SÁCH MỚI:

TRÌ THỌC DESCARTES NGUYỄN DINH THI

Một học thuyết đã mở đường cho tư tưởng triết học và khoa học cõi đại lõn đầu tiên được phân tích rất công phu và phê bình rất sác đắng theo một phương pháp mới mẻ đặc bệt. Sach dày 300 trang, khõ rộng, bìa mĩ thuật — Giá 4\$50.

NHÀ XUẤT BẢN «TÂN - VIỆT» 29 LAMBLOT — HANOI

GIẬN BÒ'

Một truyện về gặt hái của ĐÌNH-HIỀU

Vai chưa kịp đặt dôi quang
thúng xuống thêm, cụ Hai
đã reo rát gọi: «Bà... ày...
.. oi!»

Một tiếng «dạ» lanh lảnh
tự bếp đưa ra.

Cô Phù miêng nói, tay cầm
chiếc khăn thâm phủ bụi tro
ở đầu, hai vai và sáu lưng
áo. Mắt có đỏ bừng. Hai má
phinh phinh. Trên trán lấm
tắp những hạt mồ hôi làm
nhưng sợi tóc thành
từng đường dạn dài. Đầu
mặt dae láy, hắp hạy chớp
vì khói bếp. Năm nay cô
mười chín. Cứ kè con gái
xóm Muối, và cả lang Đinh-
sin, thật chưa ai ăn đứt, vì
cô có duyên.

— Ô hay kia, cắt quang
gánh đi cho tao rồi sắp sửa
cơm cho họ, chứ đừng làm
phông à?

— Bà ơi! Được mấy người?
Công xã thế nào? Có hời
không?

— Năm người, ba con trai,
một bà già, và hai con mèn.
Đàn ông bà hào một gạo
(một bát gạo) đàn bà bằng
đàn ông, miêng gạo (miêng
bát) con mèn bà hào ruồi
cũng miêng gạo.

Bông chó sủa vang. Mấy
tiếng người từ ngõ bay qua
lên bụi rơm, thóc, dưới
nắng hanh:

— Cụ mảng chó cho chúng
chân mề... ày!

— Bà bảo mà! Mau lên.

Mời các ông vào trong nhà,
Thóp xuống nhà ngang để
mặc tao.

Cụ chạy ra sân đón lũ thơ
tự công di vào.

Bọn thơ đến hiện. Đàn
ông người nào, người nấy
dưa dòn cành, cái liềm và
dại. Bà cụ thợ già và hai
người con mèn, bộ dạng
lung ngúng vì không biết đỗ
mấy cái thúng và tay nái
quần áo vào đâu. Biết ý, cụ
Hai chạy lại: «Nào, đưa tôi
cắt vào trong buồng cho cẩn
thận, các ông, và cụ còn ở
dày làm cho tôi mươi bưởi
kia mà». Bọn đàn ông ngồi
vào phản. Bọn đàn bà ngồi
xép ngay xuống thêm, tay phai
vuốt, nhường sợi tóc sò trên
má, tay trái cầm nón quạt
phanh phanh. Nhắc thấy
bóng cô Bảy dưới nhà ngang,
bà cụ thợ già cắt tiếng:

ĐÃ LÀ MỘT GIA ĐÌNH
NENN NÉP THÌ NÊN CÓ
MỘT TẬP

Minh Dao Gia Huân

TRÌNH PHỤ TỬ soạn
Hội sĩ PHA NGỌC KHUẾ dịch

Cuốn giấy bạc mới
truyện họ sinh của HUYỀN-NGA
giá: 0\$35

EDITION KHUẾ-VĂN XUẤT BẢN
41, Hàng Than — Hanoi

— Cháu hỏi hơi không
phải. Cụ đây được mấy các
cô các cậu?

Tù buồng đi ra, cụ Hai
chép miệng:

— Cám ơn cụ, tôi làm bạn
với ông cháu từ thời dễ
chỗ, giờ có, gác có, làt cả
bảy bện đến giờ, giờ thi
cho được mun chén gai út
đỗ; lầm lúc tôi ngủi túi quà
cy a.

— Cụ còn khẩy, chửi làng
cháu có người sinh iết cả
mười hai bện, dưa nào cũng
đã dụng yá gá chồng lai lán
đứng ra chép, mà cũng phải
chép. Cụ cũng chả nên phiền.

Đó là một thói quen của
đàn bà nhà quê. Vào môt nhà,
trước hết họ tìm cách hỏi
xem có cái nhà chủ ra sao
đỗ.

— Ấy chết, cụ và hai bà
vào trong nhà. Ai lại ngồi
day!

— Cụ mặc chúng cháu,
ngồi đây cho mát. Trên chiếc
chỗng tre, cụ Hai vừa tém
trâu thông thả: «Cụ và các
bà còn làm ở đây mới rõ,
nhà tôi đây khác, không
như nhà người ta đâu. Lầm
nhà rể «kẻ ăn người làm»
lzeń đất bùn.»

Cụ còn kê lê, mãi tối lúc cô
Bảy gọi xuống ăn cơm.
Từ lúc vào, bọn thơ đàn
ông, kẽ mài ngâm chiếc áo
thú son son thiếp vàng,
người khen chiếc lò cò.

Riêng bác Năm từ nãy, đôi
mắt không rời khỏi nhà
ngang.

— Bu ơi! Xong rồi. Bu
mời các bác ấy xuống ăn
kéo nguội.

Bọn thơ theo cụ Hai xuống
nhà ngang. Cô Bảy ló đầu
ra cạnh dài nhìn bọn thơ
cô tiếng rống som-somat. Bác
đỗ Ngãi, một người thợ cày
của cụ Hai, đi cùng ba người
danh làng vào sân.

— Kính anh Đỗ và cụ
Nhieu, vào trong này
ăn cơm với các ông
tông rồng còn ra đồng
chứ.

— Không dám, tôi
cứ gọi chúng tôi là
bác vì chúng tôi còn
ít tuổi cả chưa ai
đáng ông mà.

Bác Năm trả lời
với nụ cười nưa pha
trộn nụ nghiêm trang.
Cả bọn thơ đồng
thanh:

— Phải có cứ nghe
bác Năm mà gọi chúng
tôi là bác cho tiện.

Đến rồi, Năm liền
thông:

— Thế chửi ly, ai
lại gọi là ông thợ gặt.

Phải không cụ?

Không đợi cụ trả lời, họ

típ:

— Chúng cháu chỉ chẹp
tuổi có ấy, chúng cháu đã
gọi có ấy là cò — hẵn cò ý
nói tôi tông cò — thê mà có
ấy cứ gọi chúng cháu bằng
bác, coi sao tiện, phải không
cố.

Cả bọn cùng cười. Năm
cười theo, nhưng mắt chăm
chú nhíu, cô Bảy đang múc
thêm bát canh vào mâm
dưới, mặt đạm đỗ vì mấy

câu khôi-hài của Năm: Một
cú gầm, cô Bảy cò đưa hai
mắt về phía Năm xem hồn
lâm gi.

Nuác thấy cái nhìn dày ché
nghè của dì Ngãi, Năm vò
so lại dôi dữa, Bị lộ chân
tường. Năm ngồi ăn như
người khách lạ. Suối bùa
com, hồn không nói nữa
nhiều. Bị Đán doán già. Bị Đán
rồi, cụ cặn lại muốn bắt
chim dây. Nhưng thôi, có
mọc thêm nấm mồm bảy
lò mũi đưa ra. Một
tiếng ực, bác nuốt
hợp nước trong miệng.
Cầm bát nước, bác
uống thêm hớp nữa.

— Mọi cái ông xoi
giúp đi. Năm nay,
còn tươi dắt. May
quá, dạo tháng tam
tôi bồ phơi được hai
nòng, không có hì
hảy giờ nhin.

Đoạn, cụ Hai dề
chiếc mèo con trong
cơ mây miêng cau
khó và iết là đầu
không tém ngô vào
giữa chiêu. Từ nãy,
Năm vẫn ngồi im.
Bác đang nghĩ câu
đề nói. Từ lúc thấy
cô Bảy hơi thiện vì
câu nói của mình,

Năm vui. Bác đơn dỗ:
— Cụ chả lo, cái gì chử
cau tai mai kia cụ lại không
chia khắp làng!

Đỗ Ngãi đưa nhanh mắt về
phía Năm, miêng mím cười.
Cụ Hai hạ giọng:
— Áy, dã có mấy món
dánh tiêng mà nó chẳng
thuận đầu cǎ, chẳng biết
duyên số ra sao?

— Bao giờ cắt cái «võ voi»
và cái «sào nấm» bên xú
«Đồng-thung» bà cụ?



BÌA Ngài ngắt chuyện.

— Nhái đó, bồ dĩ đưa các
bác ấy ra đồng rồi còn về
chết rom.

— Thế có Bầy không ra
đồng à?

— Tôi còn ở nhà làm nốt tít
tớp (thóc rệp).

Bác Năm hơi tiếc. Bác hy
vọng : « Chẳng chiến này thi
mai. Ta còn làm ở đây nhung
muoi hòn nữa. Thế nào mà
chẳng đi gặt cùng »

Bọn họ cầm « tui cát ». Tay
trái cầm ngang cây lúa, tay
phải móc luối lèm, họ giựt
mạnh, mỗi tiếng soái là một
túm lúa đứt. Bác Năm nói
cách làm thân cụ Nhiêu. Bác
Năm đã để ý, trong bọn
người làng chỉ có cụ Nhieu
là thợ thả kín đáo hơn cả,
còn : dĩ Đán hay cợi nhà.

Hai cái bát con mực cái jai
soi-mói, chỉ lùm câu dề « xá-
xó-bóng bầy » bác Năm. Bác
ghét họa trên txa « dào đất
đòi ». Bác tránh xa bọn này
hơn những khi báu gặp « ô-tây ».

Cứ ba người già gặt đầu
ruộng này, bác rủ cụ Nhieu
sang gác nhung kia. Bác nói
chuuyện với cụ Nhieu cả bồi
chiều. Bác không bô lở nửa
dip may đê dò-la thân-thế
của Bầy.

Mặt trăng lưỡi liềm đã lên
khỏi ngọn tre. Bọn thơ dân
ông vừa dập lúa vừa nói
chuyện. Như bị một cái gi
« vui vui » túu giục, Năm cắt
giọng trống-quán :

Cơm cha do mẹ đã tung...
Anh dì làm muôn kiêm tung
con người

Hai bạn Năm cùng đồng
thanh bằng điệu « vè nước »
(nhìn người hát cùng một
câu bằng một giọng) bắt theo:
... tung con người...



Như phản-khởi, bác Năm
giận mạnh lùm lúa xuống
phiên da, vuơn cao người,
lấy giọng :

Trách người thực-nữ vớ
tinh...
Có gương mà dè cạnh minh
chẳng soi

Ho tiếp :
...cạnh minh chẳng soi...
Chờ bọn kia rút, Năm lại
tiếp, giọng tha-thiếc :

Gần chùa chẳng được ăn
xôi...
Gần nòng chẳng được sánh
đồi cùng nàng.
Ho lại tiếp :

...sánh đồi cùng nàng.
Tuý miêng hát天涯,
nhưng hai mắt bà : Năm
không rời khỏi cái cửa hẻm
có ánh lửa đỏ rực. Trong
hẻm, bên cạnh cụ Nhieu có
Bầy đang dun nỗi com.

— Ai xướng (hát) thế già ?
Cô hỏi.

— Bác Năm đó.
Vừa nói, cụ vừa đưa cặp
mắt kèm nhau đón ý từ.

— Bác ấy xướng hay đở nó.
Cô ngay thơ và ngay thẳng
khen. Cụ Nhieu hát nghỉ ngơi.
Cụ thương hại bác Năm.

Sang hôm sau, mới ra đến
bờ, chua kíp cầm liềm xuồng
ruộng, cụ Nhieu đã đến bên
cạnh bác Năm thi nhau : Tôi
qua bác xuống hay đó. Cố
Bầy có áy khem mài » Cụ thà
thả khéo với bác. Hai mắt
bác Năm giương to lên vì vui
sướng. Suốt buổi hôm ấy bà
lâm không nghỉ tay. May là
đã Ngài và bà hẹn ngay ăn
thuốc, bác cũng mặc. Đến
trưa, lúc bô lúa gánh về, bọn
kia thấy bác bỏ mồi bén hòn
sáu chục con lúa, lấy làm lạ
hỏi :

— Sao bác gánh nhiều thá,
đi sào nòi ?

Bà thản nhiên trả lời :

— Ăn cây nào đào cây ấy,
Làm cho người ta, com ăn
tiền lấy thì phải làm cho
« chạy việc » chứ còn làm sao ?

Tưởng là chuyện thường
cả bọn cùng cát gánh quây
về. Riêng cụ Nhieu hiều rõ
tâm sự bác Năm. Buổi trưa,
lúc sắp ăn cơm, cụ chạy ra
gốc mít thi-thào với cụ Hai
gi không rõ. Sau cùng, cụ
Hai chép miệng nói :

— Rõ tội nghiệp !

Rồi hai bà « áo cúng cưới »
Hết ngày nay sang ngày khác,
bác Năm ra sút làm. Cho
đến buối chót, bác cũng vẫn
cố. Cái tin nhà cụ Hai muốn
được bác thư gánh khỏe đồn
ra khắp làng. Bác lại thu
tùng cái rom, nhặt từ bột
thóc cho cụ Hai. Chưa bao
giờ bác Năm chịu khó và cần
thần như những hòn ở nhà
cụ Hai.

Mộ buổi chiều, cả bọn thu
ra cầu áo rửa « bàn tay ». Bố
Ngài vừa bốn nửa thật !

— Thị cũng như ở nhà chú
gi mà bù phái hồi rồi.

— Ngày, bác Năm, bác chịu

khó rồi cụ tôi già có Bầy c托
ma ở rề.

Năm đỗ mặt :

— Chỉ hời. Đừng ai nghe
bác ấy !

Bí Ngải làm già :

— Thích chết đi lại còn...
Giá phái ta lợ, lợ ký cá hai
tay anh em a.

Cầu nói dúa của dì Ngài
vô tình đã làm cho bác Năm
hy vọng thêm : « Phái, người
ở xóm công, vợ chồng xé
nghĩa ». Bác Năm ngã bụng,
đứng tần ngẩn.

Cụ Hai gặt xong, Bọn thơ
ra về. Trên con đường từ
làng Bình-sáu chạy qua
những thửa ruộng chỉ còn
rò rỉ gốc rạ, vè hòn Đồng-lang
Đoài, bọn họ vai vè trở về.

N ỨNG TÁC PHẨM QUÝ :

ĐÀ CO BẢN :

HÒN QUÉ tiểu-thuyết của Nguyễn
Khắc Mẫn. Bản quý 40p
35p. Bản thường 4p50 (chỉ còn 50 cuốn).

CƠ THỦY được giải thưởng văn
charong T. L. V. D. năm 1935. Bản quý 15p,
25p. Bản thường 3p2 (chỉ còn 70 cuốn).

DÀNG IN :

LÒNG CHÀ

một cuốn tiểu thuyết giáo dục
của Nguyễn Khắc Mẫn dày 500 trang

VỌNG TIẾNG CHUÔNG

một cuốn tiểu thuyết đầu tiên
của Ngọc Hoàn dày 200 trang

Những ý tưởng cao su, về tôn giáo

Một luồng gió mới trong rừng tiểu thuyết
Việt-nam hiện tại

Thư từ đã cho ông Nguyễn Văn Trị giám đốc nhà xuất bản - SÁNG - — 46 Quai Clemenceau Hanoi

lấy làm la. Từ ngày bác Năm
lớn, bà Lành chưa hề thấy
bác gật göng như hôm nay.

O

Có mấy người di cho Đầu
về kinh với bác người làng
Bình-sáu nói cái có gi sấp
lắng chõng lảng bên. Bác nghe
« vẫn kỳ thanh », béc lắc.
Hãy giờ bác rõ và hực hor-
ng — tức là bén gao. Bác vè cùng với một người
làng Bình-sáu — phải lài bà
gi bén muối ấy mà ! — bà ấy
chẳng nói rách mảnh với bác
rằng chõng lảng cõi Bầy, con cu
tông gi tên chạ Tam, làm
g áo học, người trẻ, trắng
trắng lái lại mặc quần áo es-
vin » nữa.

Bác chưa tin. Đầu dà
làng Bình-sáu, bác vè uống
nước & quan « Bé/cây ». Ba
cu hàng lại kè với bác :

— Dám dưới nay to lâm-
nghe dồn dập của dì Ngài
bò g-bé nhau lùi ra sân...
Kéo chép điệu lại gần, bác
đưa mắt tìm xe. Không tìm
xé dàn mà điệu túi túi lõi tự
bao giờ, bác gật om som
« Dứa nát lây xe điệu đây
lại nghịch hỏng cõi nõ ? » Bác
chồng giagy, bước dài, đến
chỗ con bé lớn tát nó đánh
bố : « Ở nhà, bé may nghịch
chứ còn ai vào dây nữa ». Bà
Lành đang cho lợn, nghe
tiếng khóc thét, chạy vào, Bà

Quá họ dồn không sai. Bác
giận lắm. Về nhà, bác giải
cá cụ Lành chỉ biếc « ngồi la
đôi mách », mãi đưa em ăn
rồi lại ra vườn nghịch,
chẳng si biết đến cái : « bục
minh », cái « giận » của bác.

Bác càng bức thêm. Bây giờ,
bác không dám ước được ở
nhà cụ. Hai như trước
nữa. Bác Năm chỉ quanh
quẩn ở nhà. Bác buồn.
Trước bắc có hay bút thuốc
lao đầu. Ngày chỉ hai ba
điều, hoặc có hôm nhà không
sẵn lửa, và mai làm, bác
nhìn paeng. Đạo này bắc
chẳng đi đâu, cả ngày hét
nǎm, lại giật, ra xó cửa,
cháu mồi ăn thuốc. Cố hôm
bắc ăn hết ngọt nǎm xu
tum.

Thấy bác bỏ-phờ thè cù
Lệnh đoán hay là...

Rồi ngay tối hôm sau, chở
đến không, non rõ mặt
người, cụ vào buồng lấy
trong tháp ra hòn hai chục
trái cau rồi sái bát, di tim
gây cho cụ. Bác Năm ngạc
nhận hỏi:

— Ba sắp sửa đi đâu lại có
cả sau?

Cụ Lệnh tủm tim cười,
lại béo bác rí tai:

— Hôm nọ, tao nhỡ cụ
Chùm Đói ướm Đĩ Sung nhà
bà xã Mai, ông bà có con đẻ
đến băng lồng cà. Bây giờ
tao đem can đến dâng cụ
Chùm, nhỡ cụ di dãm bộ,
may quá, tao cứ dãm bộ
bà ấy không gá. Con bé chỉ
phải cái hơi đèn chứ hay
lầm lầm.

Bác năm giận tái người,
Bác đứng phát giật, chạy ra
sân, vung vẩy:

— Đài, bu lấy, tôi cứ thèm
vào cái của nợ ấy.

Cụ Lệnh hốt hoảng chạy
theo nứ áo bác, giọng run
run, thi hào:

— Ấy ché! Người ta nghe
thấy thi khổn, sao là ăn nói
thế?

— Mặc kệ! Mai tôi đi lính!
BÌNH-HIỀU

BỐN COI: Anh thư dài Mạc

nhà CHU THIỀN giá 5p00
Một tiểu thuyết lịch sử lý kỳ như tiểu
thuyết của Alexandre Dumas và nghĩa
lý như Tam Quốc Chí giấy 300 trang,
kho 20x18 cm, loại in, trích này công phu.

LÃ - GIA

nhà HÀI-TRẦN giá 2p00
Một danh sách truyền mà bắt có
người Việt-Nam nêu cũng cần phải
biết, dày 150 trang, khép 23x18.

MÈ TÔI

của NG KHÁC MÂN giá 2p00
Một tiểu thuyết của những người con
hiếu, dày 150 trang khép 23x18.

nha xuất bản ĐẠI HỌC THỦ XA
Giám đốc: NG. TẾ MỸ
No 50 Route de Sina 1st — Hanoi

Bách Nga phục hàn

của THANH-DÌNH
Cô Bitch Nga, nàng Bitch châu,
Người nhan trang có nhiều
doạn rất lý thú (2p00)

SÁCH CƠN IT:
Lê-nhu Hồ (Ng. N. Thông 0p80)
Tiểu số Vượng (Thanh-dinh
2p.00)

Đôi mắt Huyền (P.C.Cung 1p80)
SÁCH-DƯƠNG IN :

Nhà trinh Thủ Thám 13 tuổi (Phạm
Cao Cung) Bôa hóa Thủ T.Đ.)
Bát quang kiêm hội (T. Định)
Editions BẢO NGỌC

67 NEYRET HANOI — TEL: 786

sach thuộc để phòng và chữa chứng thương hàn

Mùa lạnh đã đến!
Có bệnh nguy hiểm nhất là phản
nhủn bởi «Thương-hàn». Sách này
chẳng những chuyên chữa và để
phòng Thương hàn còn đề tên
các bệnh nguy hiểm khác. Giá 8p.
Ai muốn để phòng cho kho-mác
Thương-hàn, ai muốn trị chứng hoắc
trò nôn đánh xe nên mua ngay kẻo
lại bắt (sách in giấy dày).

Ở xá gửi mua mâm cước, Thơ,
mandat dè cho nhà xuất bản:
NHÀ XUẤT BẢN ĐÔI MỘI
62, Hàng Cót Hanoi

Bô thân tiêu độc

Thuốc lọc máu, tiêu hết
nhịp độc ngựa lồ do dì
dóc-hoa-liêu, phát ra
Hộp 0p80. Nếu ta 4p00,
cả lú 7p50. Xa mua han
hoa giao ngán

NHA THUỐC TẾ-DÂM

N° 151 hàng Bông Hanoi
Saigon Éts. Nam-kiến 4-SP. Ban-
chu quý lý các thư thuốc Tế-dân

Sách mới:

Vẫn đỡ cải cách lề tục
Việt-nam của Trúc Khê
1p50, mời xuất bản, Lan
lưu của Nhuring Tông.
Ái tình muôn mặt của Lê-
vân-Truong. Ông due nai
đồng của Dam-Phuong.
Mè con và Một tháng với
ma ma. Lưu trọng Lai.
Nhân sắc của Trúc Đường
Ngậm mèng của Nguyễn-
Tinh văn vân...

Editon: LÉ CÙ-ÖNG
75, Rue des Pantiers — Hanoi

SÁCH LÊ VĂN TRƯỜNG

NHỮNG NGƯỜI DÀ SỰNG 2p50
CƠN DỤNG DỐC 1p80
DÂY OAN 2p50
NHỮNG MÁI NHÀ ẨM 2p50
PHÚT GIAO CẨM 2p00
BANGKOK UAN LAC 2p00
THẮNG CON TRAI 2p00
KẾ ĐẾN SAU 3p00
NGƯỜI MÈ TÔI LỐI 3p50
LỜI MỘT KIẾP NGƯỜI 1,50

nha xuất bản ĐÔI MỘI
62, Hàng Cót Hanoi

TAN NGO

KÍCH THO của PHAN NHU
(TIẾP THEO)

HỘI THÚ HAI

Lớp I

Tây-Thi — Ngô-Vương
(Cánh sa-trường. Lúc này, Tây-Thi và
Ngô-vương đang bị hám gữa vắng yay)

Ngô-Vương

Đàn vong-quốc khua vang sầu bát-diệt,
Áng đào trời bụi cuốn rạt ven trời.
Đàn vong-quốc lại ám thăm tha thiết,
Hận chính-pau biết đến thuở nào người?

Gươm danh-tuồng đà mòn vi son phấn,
Mỗi lưu ly vẫn đặc giữa sa mù...

Đàn đế bá, ai hay đàn là hện?
Bước đương cùng, cắt bụi cõi hư vô!

Bao xuân cũ, trong cung điện Ngô Sở,
Trí nam nhí ôi mặt khấp non sêng.
Lửa tranh chiến tung bừng lên một thuở,
Lòng mười phương, Ngô-chúa rạng ngời rồng!

Tây-Thi

Đè xuân này, áo vàng hoen cánh a phurgag,
Hồn bàng khudang lịm giữa sắc tà huy,
Đàn vong-quốc hát hín nứa áo-tuồng,
Kiếp bôn ba, sầu vãi cả rẽn mi!

Ngô-vương

Khi sóng gió khơi giông giông bão nổ i,
Đàn tuồng luồng, bao kiệt thuở xa vời ?
Đàn trán đậm àurom trường? Loa đồng thi
Chi rung niêm khung khiếp... lè sầu roi !

Đàn binh ách năm xưa người dũng-sĩ
Paá cung ngi, điện ngọc, diệt Trang-vương ?
Đàn đang diệu hiêng ngang và tuyệt mỹ
Cứa ba quân rần rộ bước lên đường?

Đã hết cả thời xưa trên án ái,
Hết những ngày xay mộng dray trắng ngà !
Hết dáng đỗ vàng phong mẫu chối lối,
Hết say sưa đón gió thổi lòng ta !

Tây-Thi

Lòng tiễn-thiếp: eung din rời phách bạc,
Khi sa cơ, dùi dat khúc mo bò.
Khi đêm vắng, luồng hương hân phiêu dài,
Hồn mang mang trường-bận với bi-sa.

Quân-vương hời! Lá vàng bay tan lác,
Áng mây sâu định núi ngũ chơi voi,
Lòng trinh trắng đâu còn ánh xuân trước
Soi dáng kiều trên mặn nước xinh tươi?

Đâu giải sao trong xanh, ngàn lục lầu
Lợt buồng thấp thoáng hờ rẽm chầu?
Đâu khút hát êm đềm, lời tuyệt đệu,
Hôn ngày thơ xay mộng mây lung lử?
Đâu những buồm ngàn rìa lụa,
Giông Trà-la nghe vè phán son trai?
Thôi nết cả nghĩa xưa không còn nữa!
Nét tang thương nhuốm thâm mộng xa vời

Ngô-Vương

Ái-phi hời! mơ vu xưa sực tinh,
Đàn Việt-Ngô man mac lưới ngang trời,
Gió than van trên sa trường hìn quanh,
Trên sa-trường nhuộm màu: vạn dầu rơi!

Bã bao nấm, hoang án là ký-niệm
Những vò công oanh liệt chôn sa trường!
Bã bao lú, biến ngang rường binh-chiến,
Mà giờ này chì tẩy ngậm ngùi thương!

Ái-phi ơi! tim đập ra những buồm,
Cứa Thái-hương ngàn nụ diệu mõ hồ?
Thuyền Thái-phương im trời trên song võ,
Đàn ái án réo rắt một trời Ngô?

Xưa Quán-Khuê và Cô-Tô say đám,
Nay xôn xang böh lung ngút mây trời.
Xưa dão nở tung bừng khoe mầu thắm,
Nay chinh-phu, mỹ-nữ rặt ven dô!

Tây-Thi

Quân-vương hời! ai người già nồng nỗi?
Hay phán son đã đặt đầu hoàng tàn?

Ngô-Vương

Không! không ca! Ngô-vương sao đêm tối
Đang ám thâm trắng mè kháp không-gian?
Cả người sống chìm di trong lầm lặc,
Sio sang trời, chiêo-si ngâm ngút thẳm.
Yên di hời! vui lên trong chốc lát,
Vui say sưa đón da với mơ tan!

Tây-Thi (gio Tay an úi)

Trời! an ái bay dâu mang bập lai?
Ói! phán son chỉ đê bận râu mày?



Vì sầu biếng buồm bay, thần non dài
Xa bụi trán, nương nâu chốn ám mây!

Rửa bụi trán, xà lìa nơi điện ngọc,
Thiên con dâu té lật hận ngày nay?
Rửa phản soái đã hoen vi trần tục,
Lòng lảng lâng không gìn néi chau mày!
Thôi bất cù, trống đồng lay ánh nguyệt;
Giang-sơn lòa cát bụi, khói mù xay.
Trong tìn nhớ, bàng ngang pha nhiệt-huyệt,
Mộng xa vời tàn với cánh chim bay!

Ngô-Vương

Ta biết đâu ngày nay quan nước Việt,
Ruồi chính anh, may giò cao thanh bình?
Ta đều biết ám thầm giòng sông huyệt
Đuối ngai rồng em đòn cuộn nước trời nhanh?
Ôi tè tái, lòng ta bao đong vỗng!
Sắc bay thành nhô núi nứa mà chi?
Hay xuân tàn, trống lầu im tiếng gióng.
Lòng mang mang, suối lè chảy tràn mi?
Hay nghịch cảnh dã không chiêu nghiệp để,
Đời tan hoang: giòng hào kéo mây vè!
Hay thất bại, sầu thương người chiến sĩ
Người nhìn trời, thần tri lặng đê mê!

Tây-Thi (ai oán quái xuồng)

Nay nghiệp đê không còn như vung ước,
Giữa trùng-vi, sắc mâu nhuộm mây trời,

Hận vong quốc vang trùn trên đất nước,
Một thiếp tối mang tội dâm muôn đời!

Ngô-Vương (dở dày)

Ai oán nhẽ! sầu đau krông giường mồi,
Khi-vận tàn, để nghiệp cũng suy vơi
Ai-phi bối i lạng yến phi đêng nói,
Hãy quên sầu, cười gượng buồm chia ly
(yên lặng lâng tai, mít lát)

Ta biếng lâm, thần này dành một thác
Luối gươm trường rùa sạch hả lồng đau!

Tây-Thi

Và ân ái dành trôi theo giòng nước,
Ngàn muôn năm mang nặng khôi nần!

Ngô-Vương (trời đau đơn)

Ôi trời đẹp riêng lòng ta nuối tài,
Khí thiêng xưa tàn rã giữa hư vô.

Oanh liệt cũ cũng tan ubur cát bụi,
Thôi từ nay giờ khóc mỗi trời Ngô!

Thôi hết cả xuân hồng trán lòn tòi!
Hết hào quang sán lạn phu rẽm mi!

Hết những bão say xưa bên người ngo!
Thôi từ nay biệt giá lòn hòn Tây-Thi!

(Ngô-vương từ từ đi vào, Tây-Thi lặng
nhìn theo hồn lòn ròn rồi quay ra)

(còn nữa)
PHAN NHU

Tủ sách quý

GIỚI NỮ (của Ngọc Cẩm) 1p20

TINH TRƯỜNG (của Lê-vân-Huyền) 1p30

MỘT THUYỀN TÌNH LỐI MẤM VỀ
TRƯỚC (của Lưu Thị Hạnh) 1p20

CHIM THĘNG ĐỒNG NGƯỜI (của
Ta Hieu Thiện) 1p70

QUÝ NGOẠI (của Hồ Duy Nhịp) 1p 50

Trinh thám

YU ÂN MẠNG KHÔNG CÓ THỦ

PHẨM (của Ngô Văn Tý) 2p50

BẮC GÌ MẤT CÁC NGÔ VÂN TÝ 1p60

LÂM GIÀ BEO KÍNH BEV (của

Trần Văn Quí) 2p00

MÔN NỤ KÝ KHÔI (của Ngọc Cẩm) 1p60

NGƯỜI THIẾU NỮ KÝ ĐỊ

của Ngọc Cẩm 1p30

Công giáo

THANH NIÊN TRƯỚC VĂN BÈ

TRONG SÁCH (của Nguyễn-

Điển) (của đặc giám mục J.B.

Nguyễn Huân Tông) 1p60

TÙ SÁCH PHLEU LIRU

MŨI TÊN THỦ (của Ngọc Cẩm) 1p60

TI-AL MAI (của Ngọc Cẩm) 1p

Còn nhiều tên sách kinh catalogue

TRÌ THỌC TẬP THUYẾT

NGOẠI GIÓI

của THANH THẾ VY

Tri-thức người ta gồm cả
vào hai thứ; một là nội tâm
sinh-hoạt hai là ngoại-giới.

Nội tâm sinh-hoạt là hết
thầy những sự việc xảy ra
trong cái ta, là đời hoạt động
của tâm ta. Ví dụ như sự
người, lòng lo ngại vv..
Ngoại-giới là tất cả những
thứ gì không thuộc về tâm
ta (tâm đây không phải
là tim, là lồng, tâm đây
phải là cái linh-bìu của bốn
đường chả có công việc về
tu-tuồng, tình-tinh ý-chí).

Ví dụ như vật-vật quanh ta,
hiện-tượng trong trời đất,
và cả đến thời ta, ta đến
những công việc sinh-lý
trong người ta: sự thở, sự
tròng, sự luân-hoàn, sự tiêu-
hóa...

Như vậy «cái ta», tâm của
ta cũng chỉ như là một cái
lực vô hình mà hiện-lực thi
hiền-nhân-en dẽ thấy. Có ai,
nhìn thấy cái súc hút súc của
hòn đá nam châm? Cái súc ấy
được hình dung của điện!

Người ta biết có cái súc tát
sát vì người ta thấy hòn đá
có cái súc ấy hút được sắt.
Người ta biết có điện vì
người ta đã thấy những hiện
tượng do nó gây nên, vì
người ta đã áp dụng sai bảo
(nhូ hay lít?) được nó. Đó,
tâm của chúng ta cũng vô
hình, vô ảnh như thế đó! Cứ
như những điều nhận xét ấy,
ai còn bảo là cái tâm đê biết?

là thân hình, nghĩa là một
tứu-thuộc về ngoại-giới.

Thoạt đầu người ta có thể
cho câu đó là một câu nói
dùa. Cái tóm mà lại dễ biết
hơ ngoại-giới sao? Chim
bay, hoa nở, núi lở, nước
rò, mèo ngủn thử ta nhìn
nhìn thấy ở ngoại «cái ta»
rằng hành dịch xác mà kêu
là khó biết chẳng là tâm
đấy ư?

Nhung, hãy thử hỏi ngoại-giới
là cái gì? Quyền sách ta
nhìn thấy, trước mặt ta là
một phần tu li của ngoại-giới
chứ gì. Để xem vào thí
hiết quyền sách là gồm những
g ý hợp-lại, giấy là bột thảo
mộc rải thênh-tờ, và di cho

CAI A - PHIẾN

Thiếc Tứ - Nhật - Khướu Tân Hoàn
số 46, giá 1p ve nhô, 3p50 ve ion

Ve nhô 1p00 uống từng ngày
chỉ hồn tại nhà thuốc hoặc các
cửa hàng của ông không cần
tiền mua luôn một lúc, còn các
ông ở tỉnh xa, chỉ nhận
được hình ảnh của điện!

Người ta biết có điện vì
người ta đã thấy những hiện
tượng do nó gây nên, vì
người ta đã áp dụng sai bảo
(nhូ hay lít?) được nó. Đó,
tâm của chúng ta cũng vô
hình, vô ảnh như thế đó! Cứ
như những điều nhận xét ấy,
ai còn bảo là cái tâm đê biết?

tới cùng thì thấy tìm ra rất
nhieu nguyên-lô mà biện nay
khoa-hoc chưa có thể phân
chia hon được. Va hái có
một vật gì dù là động-vật,
thực-vật, khoáng-vật đều có
thể quy vào các nguyên-lô.

Nhung, bảo là nguyên-lô
kết-hợp với nhau ma thành
vật-vật trong ngoại-giới thi
cái nguyên-lô ấy ta biết ra
sao? Có thật tu-tuồng-đèn
không? Thực đên nơi đèn
chỗ chử?

Đè lè lời câu hỏi đó, hãy
lấy một nguyên-lô mà xem
xé. Ví dụ như vàng chẳng
hẹn. Thủ kim-khi quý già
nhà thi thấy nó lóng lánh vàng,
cầm thi thấy nó nặng, nô
nhão. Có thể nón nô được
có thể đốt cây ra được.
Nhung, nếu lại muốn biết
chính thức cái chất của vàng
là gì mà lột bỏ nhất là tính
cách đó đê như ta muốn biết
trong một bộ kín co gi mà
cái bộ lòn lượn nào nô,
nô giày bọ, nô nắp hộp, nô
giấy chèn, giấy lót, g ky phu,
rồi mới đén cái cốt yếu là
hết thuốc. Sản phong tuyêt
cần 1p50. Thang thuốc tuyêt cần
0p25 và phải trả 1/3 tiền trước
người-phê dê tên M. Ngô-vi-Nu
Viết-Long 58 Hàng Bè Hoàn.

Không tên rất nhiều đại-lý tại
khắp Trung, Nam, Bắc xin viết
thơ về thường-lòng
Cách cái n-phaen el là riêng không
đang được vay muôn biết cậu, xin
giúp và opit ton (ob) làm tiền gửi số
co quyền catalogue béo, giấy ngồi
và các thư-thuộc Nhât-bản
phòng nôi mõm mà hỏi! Người

và chỉ biết những tinh-cách
phù-hiệu ở ngoài cá-chất
kia thôi. Còn cái phần ở
trong mà ta gọi là cái châ-
thì đây còn là một điều bí-
mật, tuy rằng người ta đoán
chắc là có nó, lính-cảm là
có nó.

Những giác-quan của ta
chỉ thu nhận được những
hiện-tượng thô. Những
hiện-tượng thu-nhận được
đó tức là cảm-giác và để
nhận biết được những hiện-
tượng đó, trí-não của ta
phải làm việc và cải tạo cảm-
giác ra tri-giá.

Khi gặp non, vắng chày
sa, đó là một hiện-tượng. Vá-
hiện-tượng đó khi được con
mắt, cơ quan của thị-giác,
nhận ra, tức thì hóa ra cảm-
giác. Sự nhận biết được hiện-
tượng ấy tức là tri-giác. Như
vậy ta biết gì & ngoại-giới?
Ta bối được con cái chất cù-
ng tên i-van vật. Chất ấy ta
không biết đích-séc nó là
cái gì. Ta chỉ bối nó có lì-
nh tên tinh-cách và gác ra lì-
nh tên hìn-huong. Tinh-tach
ấy, hiện-tuong ấy, nhớ có
n-ting-giai-quan mà biến đổi
ra cảm-giác, sau hết cảm-giác
như có ri-não tâm-hồn mà
biến ra tri-giác. Rút lại ta
chỉ biết có cảm-giác mà thôi.
Mà cảm-giác thì chỉ là những
sự thay đổi biến cải của tâm-
trạng ta. Đó là lý-thuyết của
phái dav-tai đã chủ-trương
rằng chỉ có tâm mà thôi,
không có ngoại-giới, không
số thực-thể, và tất cả vạn-vật
vũ trụ nghĩa là ngoại-giới
đều chỉ là những cảm-giác,
những hiện-trạng của tâmta
mà thôi.

THÀNH THẾ-VY

Bao nhiêu thanh niên đã
sống trong cảnh tang quẫn
đều phải đọc cuốn :

Mòn mòn

Là một cuốn truyện có thực,
gộp nhặt những mảnh đời khốn
quản của bao thanh niên hiện
đang sống trong sự tang-thiên.

Toàn chuyện tác giả đã nêu
giọng văn châm biếm, lèm cho
học đọc phải cười lanh, cười lanh
cười đến suýt ra nước mắt.

Nhưng gấp sách lại, bao đọc
đã phải lòng khóc, nghĩ lời
tình cảm một số tên thanh niên
ngày nay và khóc khóc, đã
vướng trại với khó khăn, hai
hàng tháng không nhận được
qua một số bão bão nào hả cả!
Nhìn bao đọc ở huyền lý nhỏ
và mèm quẽ lại phản nán với
chẳng lời rằng một số bão ra
tủi nát lâm kinh hãi tan lê
sau mới nhận đarse, mà lúc
nhận được thì bão đã rợp ra
rồi, có kh mất cả băng và rách
bụy là khác nha.

EDITIONS : KHUË - VĂN
11 RUE CHARBON, HANOI

SÁCH MỚI

Glot sương hoa

Giá 3p. của Phạm Văn Hạnh
Một quyển sách đẹp nhất 1948
cá tính-thần, hình-thức.

BEETHOVEN

của LIEN KIỀU
Giá 0570

Các ban học sinh hay đến coi
NHÀ HÔNG HÓA BẢN VI số 42
một часовня chinh lai, sa khú tóm
tháng 3 kí giáp 0930 một số. Nhiều
tranh đep, chiết truyền huy, la.

LƯƠM LÚA VÀNG
49 rue Tiên Tsin Hanoi
Thư từ ngàn phiêu dê tên
M. HÀ-VÂN-THỰC

Bui-dục-Dậu

TU-PHÁP KẾ-TOÁN
GIÁM-DỊNH VĂN-PHÒNG
49 Place Negrat Hano. Tel.1572

NHẬN :

- a) Mờ, giờ, kiêm-sát số - sách
thương-mại;
- b) Lập hợp-dồng, điều-lệ các
công-ty;
- c) Khu thuế lơi-túc đồng-niên;
- d) Xu giá lôi-dong hòng-gia;
- e) Khi xin vào sở register de
commerce.

LẬU, GIANG

Mặc hench tình nên uống
thuốc của ĐỨC-THO-DƯỜNG
131 route de Hué Hanoï sẽ khỏi.

Thuốc lậu 1000 ml. Vàng
1.000. Nhận chữa khám. Xem
mạch cho đan, chia đỡ các
bệnh người ốm, trẻ con, Bán
đầu cao, đơn hoát lán.

T.B.C.N.

LE-VAN-KHOI

LỊCH-SỬ TIỀU-THUYẾT CỦA HỒNG-PHONG

(Tiếp theo)

Nàng yêu ở Hạnh một người thanh-niên
khỏi-ngò mà có khí-phách hào-mại, từ chí
đicing dâm, tuy xuất thân hàng ngũ, nhưng
vẫn giữ được thiên-chân, không nhiễm-heo
thoi thường, không có mây may thái-dô vỗ-
biển như phu-nhieu thùy cái chử linh ý
minh có bộ áo nẹp cẩn-nhà vuốt, tha hồ
vành váo, hổng hách. Cái đêm ở bên-rừng
Mô-xo, chỉ chờ cho Cánh với nang, một
người có quyền, một người có tội. Nên một
chữ linh-khắc, tất nang phải chết, mà trước
khi phải chết, tất bị ô-nhục, hay là thương
cảng-chân, hổ cảng-tay, người ta dẫu vội,
nguyễn rùa trám-cấp, còn khôn khõ chán
mới được chết cho.

Thế mà đêm ấy Hạnh dõi dài nang một
cách quán-úc, kinh trọng-nang, thương-nang
rồi tự nhiên mở trói thi cao sang đì.
Hạnh làm việc ấy, chỉ theo thêu-tuong
phát-dung dung dung thê-thoi, chẳng biết
nang là ai, chẳng có một chút tru-y, chẳng
trông mong gì mai sau.

Người ấy, cù-hilà áy, nàng vồ cùng kinh-
phục và ghi mãi trong trí nhớ. Lòng riêng
vẫn khát khao ao ước làm sao mai sau
minh được một người quán-úc như thế-mà
thò, mà trao gởi tâm-thân. Không ngờ sự
tinh-cờ lại đưa người ấy đến trước mặt,
nàng tin-tưởng nhân duyên run rẩy tự nhiên
này là tâm-tinh yêu.

Hạnh thi yêu ở nàng một người con gái
nhu-mi xinh đẹp đã dành, nhất là một người
con gái có can đảm-trương-phu, vi đức linh
lòng hành-dối với công việc bê-dâng mìn
mà dám xông pha định-lâm tới một thủ-
đoạn người ta không thể tưởng tượng.
Chàng cũng suy ngợi hâm nay minh tha
nàng không giỏi, để chờ hàn giờ lại gặp
nhau trong vòng vây này, y hân ống-tạo
vật có vì hai người xếp đồi định-mệnh sao
đó, không phải là chuyện ngẫu-nhiên. Hưởng
chi người nhu-nàng, dù ai được gặp ở trường-

hợp nào cũng phải động lòng hâm mộ
thương yêu, không hề dừng được.

Nuôi mỗi người một cách ngò, trái
ngịch hẳn-hau, biết-leu-thé nào?

Nhiều lần, Hạnh cũng như nàng, người
no-toan danh-hảo nói với người kia ba-iceng:
T'leu-minh, nhưng rồi vắng-nồng nỗi
trên gó-má, và như co cai gi chặn ngang
dã luối, không thoát ra được.

Thánh ra họ chỉ o-thé yêu nhau lạng-lẽ,
lâm-thinh; duy trong cù-chiAGON ngữ có
cái ý vị than yêu ma họ hiếu-nam vờ-nhas
được thôi.

Nhưng lúc trong tâm-nhó hai người đều
có một trận ch-ép-tuối giữa ái-tinh và danh-
nghĩa, chưa biết bén-não thắng, ieng-súng
binh-triều bắn vào nhau và toanh-thoảng
trong thành-hán ra, xen với những tiếng
quán-sí reo hò, trống-trận dồn-thúc, làm
vang-dộng một góc trời. Ngày nay, binh
triều cũng có đai ба dạo ố-đại đánh thành,
nhưng chiến-sí Phiên-an lấy lữ-lực chống
trả, buộc phải tháo lui.

Sau nửa tháng, Hạnh hoàn toàn bình-
phục, cô Tần nhắc lại lời hứa-trịnh trọng
ở bên-trường bệnh:

- Gờ anh đã k-đe hồn rồi, bắt cứ ngày
giờ nào muốn ra ngoa-toanh, anh cứ nói
một tiếng, truyền một lệnh, tức khắc tôi
đưa anh ra, theo như lời ước.

Nàng nói mà rong-tâm bồi hộp đợi câu
trả lời.

- Cò duỗi-tôi? Hạnh cười và nói.
- Không, tôi, mời anh trả về phản-sự đây
chứ. Cũng như đो no anh thò iôi về với
nghĩa-quân mà anh không biết.

- Cám ơn cô, nhưng tôi chẳng muốn đi
dâu-bé. Cò thua bộ qua đê-đốc ché-u tôi
như bón kia, hay là cò iôi-lại trong hồn.
- Thật à? anh không muốn trả ra ngoài
thành? nàng hỏi, cò vè sung sướng miê
trên gương mặt.

— Vâng, tôi... hia-huyện ở lại trong thành cuả ngài dân mạnh tiếng «tinh» mà cách dụng ý.

— Được, tôi iờu với anh tôi bằng lòng ngay. Nhưng anh không muốn về bến-trận là tại làm sao?

Nàng có ý muốn dồn Hạnh tới chỗ phải thú thật: «Tại tôi yêu cô»; nhưng nàng thất vọng. Hạnh không khi nào chịu đe ái-tinh ở trên danh-ngôn, ở trên phẩn-sự, mặc dù chàng tha thiết yêu nàng; nếu suog-sung nói câu ấy ra, chàng sợ bị nàng khinh bỉ trước hết.

— Thưa cô, một hòn cảng vắng mènh vào thành mưu việc nội-công, chỉ có một minh tôi sống sót, mặt mũi náo trồ ra trông thấy anh em đồng-ngũ. Vâ-lại, chắc hẳn ngoài thành người ta cũng coi tôi như là cao tòi. Hạnh trả lời khôn khéo, càng nâng thêm khi-khai-cá-chang ở trước mắt người yêu. Mà cũ-gi là nói thật-tinh: anh em đồng ngũ ngoài thành cầm chặc Hạnh bị quên giàc làm móm rồi, không còn đâu nữa.

Nàng đang mừng hần không phải xa mất người mình thờ mến trong lòng, thì Hạnh nói tiếp:

— Tôi tình nguyện ở lại trong thành, và lại tình nguyện làm việc: mà sống, chứ ở lại đây mà phải ăn nhở ở đâu phố phường dàn xê, tôi không chịu được.

— Anh tình làm việc gì?

— Bít cứ việc gì. Cái đó tùy quan đê-dốc sai khiến.

— Nghĩa là anh sẵn lòng giúp việc nghĩa-quân?

— Vâng, dạ - khai như thế.

Cô Tân hứa hổ chạy vào nói với Nguyễn Kiều.

Thì là cô nêu giùi được người yêu ở bên mìn và thêm cho nghĩa-quân một chiên-sĩ.

XIII. — Hàng xóm và anh vợ

Các ngài hứa nhớ hôm Khôi rút binh vào thành Phien-an cố thủ, đã viết thư khen

cấp cầu viện Phi-nhà Chất-tri, mội lão tướng Xiêm mà Khôi được quen biết hai chục năm trước, lúc đi theo ông Tả-quân Duyệt đến thành Nam-vang hồi-thường về việc Chân-lạp.

Một mặt khác sai người làm phúc lên ra Bắc-hè, lên mạn ngực phiến-dộng những dàn mường thô ở vùng Cao-bằng, Tuyên-quang, và đốc-thúc người anh rể là Nông-

văn Văn cố sức kháng-chiến dinh cảng, chờ thôi, chờ hàng.

Mục-dich Khôi cố làn cho binh lực triều-dinh phải chia lán mát nhiều nơi, đánh giáp nhiều chỗ, kia làng thê dài cả về mặt Gia-dịnh, rồi Khôi xem ciuoi thời-hè, sẽ đánh quật trô ra, khôi phục cả Nam-kỳ, chư so-lâm không cứu nhốt mìn vĩnh-viễn ở trong bốn vách tường Phien-an.

Tiếp được thư Khôi cầu cứu, lão-tướng Chất-tri cả mừng, lập tức vào bệ-kiến Xiêm-hoàng.

Xêm-hoàng ưng ngay và phong Chất-tri làm thonz-tướng đem quân sang giúp Khôi.

Vua Minh-mạng được tin cấp báo các nơi, vê lo ngại hiến trâia sắc mặt. Dương thời suốt cả Nam-Bắc, eo hõ không chỗ nào không có giặc. Nhất là miền Nam.

Quán-linh thường-rực ở kinh-thành cùng các tỉnh phu-cán, đã phân-phát di đánh giáp hoặc ra bắc, hoặc vào nam cá-chi. Huống chi còn phải giao-pquán dè sai đi chống giáp ở mặt trận từ Quảng-tri ra đến Nghệ-an, không còn tựra dâu mà phải vào nam. Nên sai đại-tướng Nguyễn-vân Trọng lấy quân đang vây bọc Phien-an xuống Châu-dốc thi hóng io; không khác gì triều-dinh chịu thua Khoi và thả cho hán trớn quát cung! Cố-nhiên không thể làm như hõ được.

Triều-thần mõi ông bàn một cách, đều không thích-hợp thời-thé. Vua Minh-mạng tính chỉ có cách chia quân-thủ Gia-dịnh làm ba, hõ sai người lừa-tình dem sáu-thư khà-cấp vào cho đại-tướng Nguyễn-vân Trọng, bảo chia bớt quân-linh cho Truong-minh Giảng và Nguyễn-Xuân-di-danh.

Trọng phải vâng lời, đê lại chứng một vại quân cả bồ lân-thúy, kẽ tiếp vây bọc Phien-a, con bầy nghìn thi chia tạm cho hai-tướng Truong-minh Giảng và Nguyễn-Xuân-đem xuống Châ-i-dõe.

Binh quý thân-tộc hai-tướng được lệnh được quấn trong tay, lập tức lên đường, di suốt ngày đêm. Cuối tháng giêng năm giáp-ngo, quân Truong-minh Giảng và Nguyễn-

Chung ta đừng nên obia rẽ nhau vì những ý tưởng viễn-vông, nên hợp sức lại mà tìm phương-kế hòng ngày giúp-nước

Xuân đến trước thành An-giang. Chất-tri được tin quân Nam & Gia-dịnh xuống, nhưng tinh-dường đất họ mới đều khoảng Căn-tho là nhanh, không ngờ đầu nhanh quá như hõ.

Truong-minh Giảng lợi-dụng thông-thuộc dia-thé, nứa đậm kéo binh đến đánh bắt-thuôn-linh.

Nhà vây-binh là ngắn được giặc phái chịu-dùng huân không xem iền-hoa được nữa.

Hai bên lập dồn lũy-sồi điện ở trên sông Hậu-giang, giữa khoảng Lập-võ thuộc Long-Binh-thanh-tay, đê chống giữ-nhau.

Còn Nguyễn-Xuân thi tiến đánh thành Châu-dốc. Trên dãy này kịch-hệ, bến nô cung-tử - hương khà-nhiển. Nhưng rốt lại quân ta phá tan được thủy-su giặc ở đây và khôi-phục được thành-tri.

Trong thấy quân giặc có cả người tàn, và chính người mình theo-dạo, nhợp-hỗn cũng-nhiều. Một vị linh-mục a, tên là Nguyễn-vân Tam, oán giận triều-dinh cầm-dao, không ngăn ngai hõ-hào bõn-dao nên giáp-tiền-tài và thành-bé cho Khôi. Chinh ông có-võ người mình dâng vào hùy-quán giặc, lại tò-chức thành-hàn một độ-nô-binh-hai, ba ngabin người, đê chống với triều-dinh.

Truong-minh Giảng và Nguyễn-Xuân thấy bã con mình nõi giáo cho giặc như hõ, hết sức căm giặc, cho nên hõ bắt được à-bùn là kẽ có-dao thi ngược dài dù-diều, ai nghe cũng phai ghê-sợ.

Hai ông cố ra oai, cho tới mang tiếng độc-ác-cứng không-tử, cõi lâm-guong cho nhung người kia thấy mà kinh-hôn-táng-dòn, phái bõ cõi tin-nhưng và quan giặc mà quy-tu-nien triều-dinh.

Mấy hôm sau Thái-công Triệu đem hém viê-binh ở Gia-dịnh xuống, bấy giờ quân ta đánh-rát, lấy lại Hà-lien, khiến cho binh giặc trên bộ phải dứt mỗi giao-thông với thủy-su ngoài-hè.



DUC THANG

Cần mua sắm, nhuus, yến, quố, mật gấu, mật ong, dê riui mang đến Hàng n° 80 rue des Médicaments Hanoi đang cầu-them đại-ly thuốc-Nhật và dầu-Dông-Á khắp phủ-huy-hà, điều kiện tết ràng không phải ký-quy

Thà là la thu-phục tất cả mây núi ở phía tây Nam-kỳ đã bị quân giặc xâm chiếm, và đeo giặc ra khỏi bờ cõi.

Ta nói hy-vọng của Khôi-dật vào phía tây nam đã tan vỡ, còn hy-vọng dật vào phía bắc chẳng chí lẩn-quẩn trong mèn rùng rú.

Chúng ta đã có dịp biết Khôi có người ana vợ tên là Nàng-váu Vào, đồng-dối thi-hảo ở đất Tuy-en-quang. Trong trai hai người là bà sáu báu vui chơi với nhau rất tưống dác. Thầy Khôi là người có chí khí to, võ-nghệ giỏi, Ván gá-em gá-em cho, rồi cùng nhau nống mâu-thé, uốn hem mai sau vịnh hoa cung hưng, ua hoan cung chia, nái ai phu lời, quỷ thần tra lục.

Sau Khôi bỏ rừng nài xuồng Thăng-long lui đường công-danh, đi theo Tây-sơn một độ rồi về hòn-đông Lê-viên Duyet, trước là thủ-hà, sau thành con buồm. Lúc đã thành danh đặc-chí, Khôi nhớ lời thề cũ, nhẫn thế-ure ông Duyet nói với ông Lê-Chết, tòng-tiesta Bắc-nanh, lấy một vai quản-công nhônh-cát nhắc Văn-một tiêng lên chức tri-châu.

Nhưng Văn-sinh bình-phóng-túng đã quen, nha-lại gáu-có săn, ôi từ động, chì ua-chết giao với bọn soa-lâm bão hán, lây roay chè sấu bần làm vui, chẳng mờ làm quan, chẳng kh้อง chịu luồn luy. Thành ra trải mười mấy năm, Văn-cú là một viên tri-châu, không được thăng quan-lâm chíc gì cả. Cố khe bỏ việ: quan-hang mẩy tháng, vì lận-lội trong rùng-heo-đồi một con cọp hay một con g'au. Triệu-u Minh-căr dùng bô-hảo để tri-ub-dân nản-ngược, cho nên không rách hối gì và tội không-phê chúc vu.

Cuối tháng 5 năm quý-ly, Khôi khởi b nh & Gia-dịnh, lúc ấy Văn dang làm tri-châu B'ao-lạc.

(còn nữa)
HỒNG-PHONG

GIÁ MUA BÁO

	MAT	tháng	B
Hảo-ký, Trung-ký	18,00	05,00	5,00
Nam-ký, Cao-nâun, Al-lao	20,00	16,00	5,50
Ngôc quốc và Cảnh-	40,00	26,00	10,00

Mua báo phải trả tiền trước mandat z?

TRUNG-DÁC CHỦ-NHẬT, HANOI

BÃ XUẤT BẢN
MỘT GIAI-PHẨM CỦA THU - XÃ
ALEXANDRE DE RHODES

CHUYỆN TRẺ CON LES CONTES DE PERRAULT

• Pháp-văn và Việt-văn đối-chiển bǎn
địch của ông Nguyễn-vân VINH bia 4 mảng
của họa-sĩ Mạnh-Quynh 140 trang khổ lớn
album 22 x 32 toán tranh ảnh

• Họa 350 mảng pay, những chuyện thần
tiêu bất hủ như: « Con Lợn », Con yêu
râu xanh, Thành bò Tschon, Hoàng-đế có
bòm v.v... đã làm vui buồn mèm giờ
bau nhiêu trẻ em trên thế giới.

• Thư-sĩ Alexandre de Rhodes đã cho in
lại bản dịch myết-kéo của ông Nguyễn-
vân VINH, kèm thêm nguyên-văn là một
ang-van trong-trào kinh-tác nhất nước
Pháp. — Bầu thương: 350 (euror 0560),
giá: 150 D.-La 12\$ 0 (euror 1520).

Tổng phát hành: MAI LINH
21, RUE DES PIPES — HANOI

tù sách
« TÂN VĂN HÓA »
• HÀN-THUYỀN XUẤT-BẢN
Mới có bán:

Thân-thê và sự nghiệp Lê-Thánh-Tông

của CHU THIEN khôi-cứu

Đời vua Lê-Thánh-Tông là một đời trị vào
bắc nhất trong lịch sử nước VN. Nam ta, Ai-muôn
biết nội-dung bộ luật Hỗn-Giáo, sự thay-vàn
hàn-lâm TAY BẢN do Lê-thiên Tông sáng lập và
chủ-tịch, ảnh hưởng của ông đến tận hòn Việt
Nam. Không thể qua được quyển sách này. 3500

BÃ XUẤT BẢN

LUẬN - LÝ THỰC NGHIỆP
của LÊ-VĂN-SIÊU

TRIẾT HỌC LÀ GÌ ?
của NGHIÊM TÙ

HÀN-THUYỀN, 71 TIỀN TSIN — HANOI

sách mới

T. B. C. N. vừa nhận được:

— MÁY (thơ) của VŨ HOÀNG
CHƯƠNG giá 3p

— THANH-DỨC (tiểu-thuyế)
của KHAI-HUNG dày 300 trang,
giá 3p70

— ANH EM CỦA MOWGHI
(loại sách Hồng) bản dịch
của HUYỀN-HÀ, theo nguyên
văn của Rudyard Kipling, giá
0p50.

Ba quyển trên nhà BỜI NAY
xuất bản.

— INVESTITURE DU VICE-
AMIRAL D'ESCADRE JEAN
DECOUX của Phủ Toàn-quyền
xuất bản.

— LỄ THÁNH TÔNG của CHÚ-
THIỀN, do HÀN-THUYỀN xuất
bản trong tú-sách Tân-vân-hóa.
Khảo cứu công phu về tên
thế-gia đình, đời chính-trị, sự
nghiệp văn-học của vua Lê
thánh Tông nước ta. Sach in
đẹp, giá 3 p.

— HỒNG-KIỀU của cụ PHAN
MANH DANH dịch thơ Hùng
Kết (tỉnh sứ) do ông Phan
phong Linh xuất bản. Cuốn
thơ này dịch rất công phu lời
lời châm ngọc, thà-quí.

— UN POÈTE HUMANISTE
ANNAMITE, diễn-văn của cụ
thượng PHẠM QUYNH đọc yê
dip dỗ đầu cụ Phan-mạnh
Danh, khen cao tài của cụ.
Nay in thành sách, ông Phan
phong Linh có dâng cả bản
chữ Pháp, chữ Nâm và hai bài
tự Bút-Hoa và Thi-vân-lập.

Ha cuốn này, do ông Phan
thể Roano trong-nom việc áo
lót, nón-nhận mà đẹp.

Xin có lời cảm ơn các nhà
tặng sách và gởi-tuệ voi bạn
đọc.

Muốn-bán

Bán một cái máy ảnh Rollei-
cord mới nguyên, ôi M. Võ-
nh-Ninh ở phố Goussant, 36 —
từ 12 giờ đến 2 giờ chiều,

Hội anh em Lạc - Hồng I
Cùng nhau quyết-mỗi-lòng
Hùt THUỐC LÀO ĐÔNG-LINH
Các tình-giác mờ-mòng
THUỐC LÀO ĐÔNG-LINH
286, Bùa Cửa Nam Hanol

Giải thưởng NOBEL

Sáng lập từ năm nào? ý nghĩa
ra sao? mà cứ mỗi năm khắp
hàng-cầu đều phải chú ý? các
bạn muốn biết rõ xin dòi coi:
VUA CỘT-MİN VÀ CHIẾN-CỤ

Alfred NOBEL

Một tập khảo-cứu rất đầy đủ
về cuộc đời đầy kiêu-nhân và
sáng-khiến của nhà-doanh-nghiep
quốc-te NOBEL.

Tác-giả: ĐƯƠNG-VĂN-MÂN
C.I.P.I.C. xuât-bản

Các ngài hãy dùng:
PHẦN IRI ĐÔNG-DƯƠNG

(Graphic Indo-chinois)

Mùi « Heline chi II » « Heline chi III »

Kileine chi III » piêt Lu Laekay.

Đã được công-nhận là tốt-không-kém

giá-quốc-quế, công-việc cần-nhập.

Gửi-nhanh chóng khắp Đông-dương.

SỞ GIAO-DỊCH :

Éts. TRỊNH - ĐÌNH - NHÌ

151 A. Avenue Paul Doumer Hai-phong
Ad. Tel. AN-NHÌ Hai-phong — Tel. 507
Cầu-dai-lý-khắp Đông-dương

BÃ BẢN KHẮP NOI:

TẨN ĐÀ THỰC PHẨM

sách dày nứa, các-nuôi của thị si
TẨN ĐÀ do NGUYỄN TỐ Biên-sean, in
đẹp giá 2p5.

HÀI TRIỀU ÁM

Tập thơ thứ tư của Nguyễn Tố, hùng
giáy quý từ 2p5-15p. Hàng-thường Sp.

LƯỚI RĂNG THÔNG

(tiêu-thuyết của Nguyễn-dân Gián-sp.

LI - LAN

kịch-cuồng-Son giá 2p.

DANG IN:

PHÚ HOA

(tho-của Lê-Minh-thi-ki-Trung-ki)
BỂ NƯỚC, tiểu-thuyết của Vũ-Bằng
Nắng Mát! tiểu-thuyết của Ng. x. Huy
DUY TÂN THU XÃ — HANOI

Kéo-ho
Pepto
mát-có
thiểm-miệng

PRINCESSE
MAY ÁO CƯỚI
36A, LÊ QUÝ ĐÔN — HANOI



BÃ CÓ BẢN:

Pages Françaises

par NGUYỄN TIỀN-LÂNG

Cuốn sách rất-hữu-ich này
viết về-tai-cuétudes littéraires
phát-bình-văn-chuong Pháp
cùng-những-danh-nhân-trong
văn-học Pháp. Sách viết rất
công-phu, phân-tách-rất-rõ

rõ-lí-mi, các-bài-học-sinh
học-thứ-h-chung, từ-tài-cung
những-những-nhân-miễn-hiệu-văn

chương Pháp đều-nên-có-i-cuốn

Giá: 2p50

HYUNG - SON XUẤT BẢN

Anh-Lú
58 — Route de Hué — HANOI
DEP. KHANH CHỐI, BÈN, GIÁ HÀ
Hà Nội phyx A: H. L. M. ôi-phu-chien-don at
(cong-zone) các-kieu g'au năm 1944.
Có-nhiều-kieu-don-rất-hop-hoi-trong
đó-kinh-biluoc-cao-quy-khach-trong
3-6. Món-ban-hoa-lé-thap-moi-neu.

BÌNH MINH

TRUYỆN DÀI của TÙ-THẠCH

(Tiếp theo)

Tú là cháu họ ông Xứng làm ô già. Ông Xứng thuê gác nhà bà Phú Hưng để được bor bà năm, là người đã có tuổi, đứng đắn hiền lành, ít nói, cho nên bà Phú Hưng cũng mê mẩn phải cả ông ta sợ vợ quá. Ông ta đã lạy vợ, chinh mắt bà Phú Hưng nom thấy. Tôi nghiệp! Nghĩ vừa giận dâu ông dâu lại có thứ dàn ông lạy vợ bao giờ, vừa thương ông ta hiền già quá ngn. Xãy ba ngày bà mất, mà ông còn nhẫn nhục đến thế, ban đêm thì sao? Người phản không có gì lạ! Lẽ hằng năm ở sở là đến vụ lễ Noi các nhân viên trong buồng giấy đèn chào ông chánh chức mừng và được ông cho uống rượu mùi. Năm vừa qua, tại anh em lại được « prime » mỗi người thêm đầu được mười đồng, ai này đều hèn hè quá Ông Xứng giữ số tiền đó chia đưa cho vợ vội. Trước sau rỗi cũng phải đưa, nhưng ông muốn giữ ít ngày ở trong vì think-thoảng trước mặt anh em bà con ông mồm bím ra coi mặt ti, cho ra vẻ phong lưu. Chiều tối hôm cùng anh em đồng sự đến chào ông chánh, chẳng biết ông chánh cho uống rượu thế nào mà

các ngài lúc ra về lão - đáo tòi bị bà giặt tóc mấy cái, say. Một ông mặt đỏ gay, gân trán nồi lên gào gào, lè - nhè nói:

— Thằng nào - di hát với tao khung nào?

Cá - họt đồng lồng hưởng ứng, chỉ có ông Xứng do - dy. Bọn riệu :

— Tháng Xứng dè nó vè, kêu tôi nghiệp, bắt nó đi hát làm gi kêu nó phải qui, nhịn com, tè tội... Xứng bị chọc tức, và rưu say vào cung đám nghĩa yêng yong mạng, nên hăng hái theo chúng hận Không những thế, ông lão lại còn muôn irò vè tài hoa lịch sử. Ông thà cả chục họa ra mua thuốc phiện, lè, táo và thường dào hát. Ngài lại hút máy điện com den vào, nhưng vi « không quen nên say lùi đi, nôn oẹ sau cùng lịm đi, chúng bạn trường làm sao phải thuê xe đưa về tận nhà. Bà ký Xứng biết là chéng di hát, dà gián, lúc ông ban ra yề, bà vội lục túi áo, khám ví thiêch ôi bay, cả số chéng bạc rồi chỉ huy cái số chéng bạc để trả, bay ký - cék quanh quẩn gi cũng được. Cái chéun, bà cũng được an ti một chút. Tú lại là đưa khéo ninh. Cứ một cái tài cái thâm thông nè gày những

tô bi bà giặt tóc mấy cái, ông ký chéng lên kén :

— Ôi đàn tôi!
Bà ký cười nhạt hỏi:
— Chợc bạc đâu?

Thôi chép rồi! Ông ký tinh ra biết là mình chép dài vang tay quá trán. Ông vò lịm đi, như không nghe tiếng. Vợ cầm tóc dụng ông giày, tái, đầm, cho một thời. Ông vội chép tay lạy :

— Tôi lạy bà, tôi lạy bà, tôi chép dài mất rồi, bà tha cho tôi.

Tôi nghiệp ông già sống như thế đã ba mươi năm giờ. Lấy bà ký, bà đê được năm bận chép cả năm, nghèo khổ vất vả về con, sau xem bài thành giày phèi nuôi con nuôi, nên bây giờ thi bà cuối hai đứa cháu, một đứa cháu họ nội một đứa cháu họ ngoại; thằng bé tên là Củng là cháu ông, Tú là cháu bà. Bà ký chiều Tú lấm, cho dàn hát và đóng chơi. Vì hắn học nhè nhẹ, nên bà ký hi vọng rồi ông ký sẽ chép chợt cho cháu một chén phác-te ga, bay ký - cék quanh quẩn gi cũng được. Cái chéun, bà cũng được an ti một chút. Tú lại là đưa khéo ninh. Cứ một cái tài cái thâm thông nè gày những

bà dàn cung vân, cháu cô Bơ, hay ông Hoàng, cũng đủ chiến bà ký vui thú rồi. Ông Xứng thì không ura Tú vì tính nó dâng diêm, ngày chủ nhật là ngày nghỉ sau sáu ngày cám cự làm việc, mà nó cũng không dễ ông yên.

Nó kéo ở đầu những quán mít giày đến, lảng lảng lão lão, đưa nào cũng vào trác hơnh bà mươi, ăn bột tây, tự xung là đoàn ca kịch Mậu Tú đưa thi đàn guyệt, đưa thi đàn tần, đưa thi đàn

bóng dò, chéng lán lèm i cà nhà, náo động từ tung dưới lèn tung trên. Ngay và Tam tra tinh phải bịt lỗ tai. Vợ chồng Bá phủ may phải chạy sang cửa hàng. Ba ey Phán, bà Phú Hưng nhón nhón kêu trời. Cố Nhân là ua âm nhạc hơn nên không tỏ ý phản đối. Trái lại, có nàng mong ngày chủ nhật đến để được nghe những nhạc điệu tài hoa!

Các giọng ca tây, tầu, kim cô lầu lắc ú rứ như ngày mưa mùa đông! Nhà thấy tam hồn rong động nhiều khi và vì đó cảm anh Mậu-Tú, trưởng đoàn ca - kịch.

Đang lúc này, Tú đợi bà Phán di chơi là anh bò lên thượng-lầu lầu truyện với người yêu. Nhán đã biết trước nên sau khi bà Phán di khỏi hàng sai con sen di chép ngay. Tú đã ở trường rồi, không o ai trông thấy nữa.

Người tình leo thang ba bước một, thoát một cái đã vào trong buồng và đặt vào tay Nhán một cái hôn rất kiêu cách y như trong chiêu bóng vậy. Nhán sung sướng muốn kêu lên :

— Tôi oi! Người yêu của em khỏe quá!

Tú ngang lèn nhìn Nhán, vẻ mặt nồng si đến mức ra. Không biết thẳng cha định đóng kịch hay là súc cảm thực! Nhán tắt yêu vào má Tú và sửa lại cái ca-vát và



rải bối-xét. Nàng có con mắt mỹ thuật hơn :

— Anh Tú bò cái bối-sét này di em không ura, trông lèo loẹt lắm. Dùng ít màu không làm già đi và lại nghĩ con dại cái mang, làm ra thi lại mang, tiếng với nhà dưới nhất là với bà Phú-Hung nên dẫu phải vờ vĩnh hỏi lại :

— Em tôi là họa-síchắc? Em thực có tài bón giống anh, còn gì sung sướng hơn anh, dời dời vợ chồng biếu biết

nhanh, cùng yêu nghệ-thuật, những buổi chiều anh đơn ca, em đứng cạnh cửa sổ mà nhìn ra cảnh đồng vàng úa mòn lát chín...

Chắc hẳn là Tú nhớ ra một đoạn kịch, hay là hồn quen miệng nói vẫn-chương trên sân khấu! Nhán tươi tinh nhìn Tú không nói. Những phút yêu đương đó quý giá vô ngăn, vàng bạc mào cũng chẳng值得一 được, lời nói cũng hòa thừa, nên Nhán muốn Tú yêu lòng dè tận hưởng nhạc long.

Nàng cầm tay ban...
Bồng ngắt tiếng giãy lệp-kẹp ở cửa phòng. Tú và Nhau hoảng hốt. Tú nhanh trí chạy ra/gan cửa buồng nói to :

— Tôi vẫn tưởng ở trên này cụ mua báo. Vé ra không. Xin cảm ơn cụ.

Và Tú quay ra bước xuống Vừa gấp cụ Phán di lên Tú niềm nở chào to :

— Lay cụ a, thưa cụ con trống trên tạ mua báo bằng ngày nay con lên mượn xem tin chảy to hóm qua ở ngoài bờ.

Cụ Phán đoán chừng biết mưu gian của Tú nhưng không làm gì lỗi và lại nghĩ con dại cái mang, làm ra thi lại mang, tiếng với nhà dưới nhất là với bà Phú-Hung nên

dẫu phải vờ vĩnh hỏi lại :

— Nhà tôi có mua báo đâu.

Cậu nghe tin chạy hòm nào?

Cháy to hay nhỏ?

Nhà sản - xuất lớn các thứ áo dệt
(PULLOVERS, CHEMISETTES,
SLIPS, MAILLOTS V.V..) chỉ có

HÃNG DỆT PHÚC-LAI
87 - 89, Route de Hué, Hanoi — Bán buôn
khắp Đông Pháp áo tốt không đầu sánh kip

Tú được thề lại đúng đùng
đằng nói thêm vài câu nữa
mới xuống. Thành ra tần
kịch bà mèn một cách rất
tự nhiên ấm thắm.

Tú xuống nhà, thoát được
bà bía ria. Hắn mắng khẽ
thẳng Cung:

— Đồ khốn nạn, Sao mày
không hổ cõi bao biện cho
tao. Thú vột hào tan cho
mày mất khống à? Bạn sau
như thế ông « dàn » cho cần
thận.

Cảng lén lết cãi chầy cãi
cối. Tui ra cu cậu được một
hảo Tú thút caph bà Phán
và con sen, đã ráo quâneo
cả việc canh phòng để đến
nội sỹ ra việc đó. Nhận thấy
mẹ lèn, trong ngực tim đánh
trống trán, nung giờ vờ
quay ra ngoài đường nhín.
Cụ Phán đặt cái khăn mặt
chùi mắt xuống gốc bàn
hồi cõi gá:

— Cứu Tú lúc này len dây
hồi gi?

Nhân quay lại reto:

— A, me vè lục nào,... me
hỏi gi cơ?

Cụ Phán nhắc lại câu hồi.
Nhân đáp y như lời Tú. Cụ
Phán nghiêm-nghị bảo:

— Tôi cảm có không được
truyền trả gi với người ta
dày.

Bà cụ còn định nói nữa
thì Nhân đã liền-thoảng cãi:

— Con nói gi với người ta
mà mẹ bảo con nói, không
nhé nó lên dây muộn tò
ba không có thi cũng phải
trả lời không có chứ cứ cảm
miệng lại hay sao? chưa chí
cụ đã mắng.

Chi nhánh Nam - Kỳ và Trung-Kỳ Phòng thuốc chữa phổi

(15 Radeaux Haï-ol Tel. 1630)
Tổng phát hành: 163 Lagrandière,
SAIGON

HUẾ Nam-Hà, 147 Paul Bert
Ca lio lao 15p/chữa các bệnh
lao có trùng ở phổi. Trừ lao
thánh được 4p/ngàn ngày các
bệnh lao sáp phát. Sinh phế
mạc cao 2p/chữa các bệnh phổi
có vết thương và vết đen. Sát
phế trùng 2p/nhau phổi và các
trứng phôi. Các thuốc bồi-phí
kiêm bồ thận 1p/võ ngón tay
lao 1p. đều rút hợp bệnh.

Có nhiều sách thuốc chữa
phổi và sách bì thư nói về
bệnh lao biếu không. Hồi xin v
tổng cục và các nơi chi nhánh

Bà Phán câu lầm nhưng
thấy con nói ấm lên thì lại
sợ, bà chỉ dồn ra được một
câu:

— Đồ già dì già mồm!

Bà cũng đã nghe một bậu
con sen nô má-hàng thính
thoảng « có con nói truyện
với cậu » tòng dưới » nhưng
ba không để ý đến, hôm nay
bà không đe ý đến, hôm nay
bà nghe bà được mục kích.

— Thế nào cũng phải bảo
cho thẳng Tâm biết — bà
nghĩ bụng thế — vì chỉ có
Tâm là có uy - quyền đến
Nhân Jiboi, chứ chính bà
không giậy nói con gái.

Đợi cho đến buổi trưa Tâm
về, bà cụ ti-ê-mách. Tâm
giận em lừa nhưng mồi bờ
răng lạch, sau anh nghĩ ra
được một kế hàn với mẹ:

— Thời đe cho nó lại dằng
thầy con nó ô. Ông cụ vẫn
định làm dà lâu muốn cho
nó lại dằng ấy, nhưng dằng
dặng mãi, giờ thì phải nhất
định.

Bà Phán tuy vẫn ghét
chồng với vợ lẽ nhưng đến
nước này vì thành danh đánh
phải theo ý Tâm.

Ngay ch ều tối hôm đó,
Tâm thi-hành ý định.

(còn nữa)
TƯ THẠCH

Nu'oc Thô-nhi-ky mới

(Tiếp theo trang 8)

ra lệnh cấm hẳn việc chôn cất trong dia
phận các thành phố, và ra lệnh dão hết
những ngôi mà ở rác rác và lập ra những
nghĩa dia có xây tường kín như trong các
thị-trấn lớn của nước văn-minh.

Bản kinh dạo Hồi lại ngăn trở cả việc
mở mang mỹ thuật. Người sáng lập ra đeo
đó, Mohamet, cầm hẳn việc vè hoặc đeo
những hình mặt người. Vì thế mà công
việc của các họa-sĩ và các nhà điêu khắc,
các nhà nặn tượng rất khó khăn.

Kamal đã cải cách việc này bằng cách
cho vè chán dung và lạc lõng minh dù
mọi kiểu và không một thành-phố, một
làng Thô nào là không có một bức ảnh
hay một bức tượng của nhà anh hùng cùu
quốc đó. Đồng thời, các nhà chuyên-trách
khuyên-khích việc dạy các môn mỹ-thuật.
Ở Istanbul đã lập ra một viện Hán-lâm.
Các cuộc đấu xá và trưng bày đã làm cho
thượng lưu giới chú ý đến và tỏ ra rằng
các nghệ-sĩ Thô cũng có tài như nghệ-sĩ
các nước khác.

Cá vè nghè kiến chúc và âm-nhạc cũng
đều được cải cách theo lối Âu-tây. Kamal
muốn giáo-dục dân-chủng vè âm-nhạc
cũng như giáo-dục vè tinh-thần và đạo đức.
Ông đã biết lợi dụng sức cõi động rất
lớn lao của các máy vò tuyển diện truyền
thanh vè việc này. Ông lại cho lập ra
những lớp dạy âm nhac Âu-tây để dạy
những người làm ra các bản âm-nhạc và
các người chơi các thứ nhạc-khi. Kinh
thành Ankara có một trường sư phạm dạy
âm-nhac và có một đội âm nhac riêng của
cuộc Tông-thống. Thành Istanbul cũng có
ban âm nhac để dùng vào những ngày đại
lễ. Những ví dụ vè việc thay đổi hẳn trạng
thái của Thô-nhi-ky cũ do tự tay Kémal
này ra rất nhiều không sao kể xiết được.
Cuộc cải cách của Kémal có ba nguyên tắc
tốt yếu là canh tân, dân chủ hóa và ngoại
quốc hóa. Cũng vì thế mà có người đã trách

Kamal là có ý phản đối tôn giáo. Điều đó
không đúng. Không bao giờ ông giết hại
người theo đạo và bao giờ cũng trọng sự
tự do theo đạo nhưng ông đã biết đặt tôn
giáo vào phạm vi của nó tức là phạm vi
tinh thần.

Nói đến công cuộc cải cách ở Thô
người ta có thể tưởng tượng đến một vua
Philippe le Bel hồi 1300, đồng thời đã công
bố đạo luật thành Nantes (édit de Nantes)
của Henri IV, tờ tuyên ngôn dân quyền
của cuộc cách-mệnh Pháp, đạo luật Nâ
phá-la-un, việc cải cách hệ chinh của
Jules Ferry, các đạo luật vè việc phân biet
hỗn giữa nhà Chung và nhà nước của nội
các Combes. Nói tóm lại trong một nước
Thô mà tình hình còn như vào hồi trung
cổ, Kémal đã thực hành được một cuộc
cải cách triệt-de và làm cho nước đó thành
nước văn-minh tàn tiễn.

Ché-dò của Thô-nhi-ky mới, một ché-dò quõe gia hoàn toàn

Ché-dò của Thô-nhi-ky mới dưa hàn
vào chủ nghĩa quốc gia. Ở Thô-nhi-ky,
bao giờ khâu hiệu « Quốc gia » cũng
phải di trước. Đó là một chủ-nghĩa quốc
gia hoàtoàn liên lạc mà tất cả mọi bộ
phận đều dinh liền với nhau. Một người
giúp việc Mustapha Kamal có nói « Chúng
tôi chỉ cần đến một vài chủ kiến là đủ vì
sự tiếp tục và diệu hòa của mọi sự cố
gắng đều tập trung cả vào mục đích ». Những chủ kiến đó là những điều
cốt yếu trong chương trình của đảng
Cộng hòa Thô mà Kamal là hội-trưởng.
Các nhà lãnh tụ trong đảng là thường
nói ở Thô hiện nay chưa thè nào có nhiều
chính đảng được, chỉ một chính đảng
cũng đủ thu phục hết những người đã
hiểu rõ ý-nghĩa cuộc cách-menh ở Thô.
Liên-lạc và thông-nhất đó là khâu hiệu
của các nhà cách-menh Thô.

Nhưng một điều đáng chú ý là chủ

RA ĐỜI TỪ NĂM 1921

thuốc bò:Cửu-Long-Hoàn

Võ - Định - Dân

ĐÃ TUNG LÀM DANH DỰ CHO NGHỀ THUỐC VIỆT-NAM

KHẨP XÚ ĐÔNG - PHÁP

CÁC CỬA HÀNG ANNAM VÀ KHÁCH ĐỀU CÓ TRÙ BẢN LỀ

Hộp 2 hoàn : 1\$95. Hộp 4 hoàn : 3\$70. Hộp 10 hoàn : 9\$00

TỔNG PHÁT HÀNH: Bắc-kỳ, Ai-lao và phía bắc Trung-kỳ
Etablissements VẬN HÓA n° 8, rue des Canonniers Hanoi

nghĩa quốc-gia của Thổ-nhĩ-kỳ mới dẫu thêm thùy đến thế nào cũng vẫn lành-manh, bình tĩnh và không bị vần đục về những sự không trong sạch trong chủ-nghĩa đế-quốc. Quốc-gia và nhất là vị quố-so-trưởng Thổ chỉ yêu-cầu giữ được cả tinh và chí mong cho dân-tộc Thổ được trong sạch, không phai lẩn và không bị kẽ khía uy-hiếp. Người Thổ không bê yêu-sách gì về những dài-dai mà Thổ đã bị mất trong cuộc Âu-chiến trước và trong các cuộc chiến-tranh với các nước miền Ba-nhĩ-cán. Đó là điều thứ nhì đã làm cho chủ-nghĩa quốc-gia Thổ khác hẳn với chủ-nghĩa quốc-gia ở nước khác.

Đầu thứ hai là các cuộc chiến-tranh kéo dài cả một thế-kỷ tuy rất tai hại nhưng đã để lại cho Thổ một đế-quốc, một quyền bá-chủ về tinh-thần. Đó là quyền bá-chủ về tôn-giáo mà Thổ vẫn giữ đối với các dân-tộc theo đạo Hồi, tức là ngôi giáo-chủ Hồi giáo của vua Thổ vẫn giữ từ trước. Chính-phủ mới Thổ-nhĩ-kỳ đã bỏ quyền đế một cách không tiếc. Vì sao? Vì Kamal, nhà chính-trị thích thực-hành nhất đời nay, trong cuộc chiến-tranh trước, đã học được bài học đế-quốc. Bài học đó rất rõ ràng. Chủ-nghĩa đế-quốc dẫu về phương-diện quốc-sự, kinh-tế, thực-hành hay không cũng chỉ là một mộng-tưởng. Nó đã rụng ngùi những kẻ giữ một đế-quốc mà chỉ được yên ôn một cách tạm-bỏ. Nếu có cơ-hội thi các dân-tộc bị áp-bực sẽ bê gãy cái ách của những kẻ áp-bực mình. Chính-sách đế-quốc lại rất tôn-kém cho những nước thi-hành nó. Chỉ quốc-gia nào tự do là đang được các nhà cầm-quyền đè y đến.

Hơn thế nữa, người ta thường nói người gác nhà pha cũng không tự do hơn tìn-tù do mình trông coi. Tình-hình chậm tiến-hoa của nước Thổ là kết quả của chính-sách đế-quốc do các vua chúa nước đó dâ thi-hanh. Nếu các vua Thổ ít đè y hơn đến

việc đem văn-minh của mình truyền-bá sang các nước lân-cận hoặc ở xa thì chắc hẳn các vị còn co dù thi giờ đê truyền-bá cái văn-minh đó một cách có hiệu quả hơn ngày trong nước mình. Nếu các vị vua đó không tìm cách đê cai trị các nước láng giềng thì có lẽ còn có thể cai-trị nước nhà một cách hoàn-toàn hơn nhiều và không đến nỗi đã đê lại cho chính-thế cộng-hoa Thổ nhiều sự nhục-nhã như phải hàn-phục các nước đồng-minh, một nền tài-chính lộn-xộn, một nền cảnh-nông và kinh-nghệ cù so, sự bát-thúc tự trong số 80% dân chúng, sự mê-jin và nghèo nàn trong dân-bản, côn-kinh-dô và các bô-be cũng nhiều nơi trong xứ thi bị quản ngoại quốc chiếm đóng.

Kamal là người có óc thực-lẽ và trung thành với quốc-gia đã không bê chịu hy sinh một tên lính Thổ nào để lấy lại các tỉnh bị mất và tái-cả các đế-quốc trên thế-giới. Ông phải đê ý nhiều đến tình hình nước Thổ nên không còn có thi giờ lo đến người Syria, người Palestine, người Ả-rập và các tin đê trong Hồi giáo. Bồn-phán của một nhà cầm-quyền là trước hết phải giữ sao cho trong nhà có thứ tự đỗ. Các nhà đế-quốc ngoại-quốc đã chia nhau công việc đem văn-minh đến cho những dân trước kia đã ở dưới quyền vua Thổ.

CÁC GIA-BÌNH NÊN DÙNG THUỐC:
Ban da dày
Ho gà
Điều - Nguyễn
 Tông-euc : 125 Hàng Bông, Hanoi
 Đại - lý khắp cõi Đông - pháp

BỘ THẨM TÂN - Y 26 phố hàng Long, giáp hàng Đầy, Hanoi

Kiên tĩnh, cố khỉ, trị bệnh thận hư: di, mòng, hoạt tinh, giá 2p.00
 Nhận chữa khoán bệnh tưa - Thuốc Lửa 1p.00 - Giang Mai 1p.00

Đây chủ-nghĩa quốc-gia ích-kỷ của Mustapha Kémal và các đỗ đê là những người ã có công lập ra nước Thổ mới như ta rõng thấy ngày nay.

Các vi du thứ ba là ở trong cuộc chiến-tranh giữa Thổ và Hi-lap. Cuộc chiến tranh đó đã dữ dội và tàn ac đến thế nào ra làm cho cả thế-giới phải đê ý. Thế mà một điều không ai ngờ là sau cuộc chiến-tranh, cuộc giao thiệp giữa hai nước lại dần dần trở nên thân thiện và ngày nay trong miền do người ta không thè nào tìm thấy hai nước hợp tác với nhau một cách thân-mật như Thổ-nhĩ-kỳ và Hi-lap.

Muốn cho nước mình mất tinh cách Banh-nhĩ-cán, muốn trừ hết mọi mối có thê gây ra chiến-tranh sau này, Kamal Ataturk đã tìm ra một cách rất hiệu quả và không thiệt hại gì là đem đỗi dân, như thế, Kamal đã có thê giải quyết được vấn-dề Banh-nhĩ-cán và cả vấn-dề đỗi phó với các nước lân-cận.

Thổ đã thắng trận, có nhiều người lấy làm lạ rằng Thổ đã không biết lợi dụng cơ hội đê đòi sự thắng lợi thành một cuộc chiến-phục. Đó là một phương-pháp cõ truyền-việc nhà cầm-quyền Thổ không theo phương-pháp đê lại là một cõ đê cho ta có thê biết chắc rằng chủ-nghĩa quốc-gia của Thổ chỉ biết có quốc-gia và không cần đến chính-sách xâm-lược và đế-quốc.

Cuộc cách-mệnh Thổ-nhĩ-kỳ đã tỏ ra cho ta hiểu rằng một nước có thê trở nên cường-thịnh bằng cách chỉ nghĩ đến mình và không bao giờ xâm-lăng đất đai của nước khác. Chủ-nghĩa quốc-gia của Thổ tuy ích-kỷ nhưng rất nhân-đạo và không hè xâm-phạm đến ai.

HỒNG-LAM

Cuộc Quốc-gia cách-mệnh đương tiến-hành, chúng ta dùng nên trú-trữ

BÃ CÓ BẢN : **MẠC - TÙ** **Triết học tùng, thư**

của NGÔ TẤT TỐ

Một hoc thuyết Đông-phương mà kỹ luân rất khoa-học, chư không lồ mờ như nhiều hoc thuyết khác. Cõi ca chữ nho và dân-giả. Sách dày ngồi: 300 trang. Loại thường 2p00, cước gửi 6p00. Loại đặc-biệt 6p00, cước gửi 8p00.

Thư và ngàn phiếu gửi v.v.
NHÀ IN MAI LINH, HANOI

BÃ CÓ BẢN :

BƯỚC ĐƯỜNG MỚI

Truyện dài tâm-ly của Dương-Ngà giá 3s.

PHIỀU-LƯU

Tức Hoa - Mai số 34
 của Nam-Cao giá 6p20

GIÁC MƠ PHÒ - MÃ

Tức Hoa-Mai số 35 của VĨ - HỒ giá 6p20

Nha xuat-bẢN Cộng-Lực 9 Takou Hanoi

DANH RĂNG BẰNG

SAVON DENTIFRICE



BẰNG CÁC BÀ SẼ
 TRONG NHU NGỌC
 TRÀNG NHU NGÀ

DISTRIBUTEUR :

S.A. Poinsard & Vzyret
 Saigon, P.Penh, Hanoi, Haiphong