

SỐ 185 — GIÁ 0340

28 NOVEMBRE 1945

# TRUNG BATIC

VENDEZ VOS  
PRODUCTIONS  
N° 1 - 111

CHIẾU ĐẦU TƯ



Một cuộc  
điều chỉnh ở  
MÉTAY - SA

NGHỆ SĨ - NHÀ SÁU  
CHỦ - TRƯỞNG

# Tuần-lê Quốc-tê

Tuần-lê vừa qua, tình hình các mặt trận ở Âu-châu chỉ thay đổi chút ít ở Nga. Sau khi Hồng quân chiếm được Jitomir phía tây Kiev thì do vù Ukraine quân Đức đã phản công lại kích liệt làm cho quân Nga đã từ thế công trước sang thế thủ và sau cùng theo lín cối-lần trước thi quân Đức đã lây lai được Jitomir lần thứ hai. Khu mít trấn ở phía tây sông Dniepr này nay rất quan trọng: Hồng-quân đã đem thêm rất nhiều quân cứu viện đến và đã lấp một nơi cát khát ở gần Korosten còn mít trấn ở hai bên Kiev trên sông Dniepr thi vẫn y nguyên như trước. Môg hòn trước quân Đức phản công đánh vào lín tuynen từ Pastov đến Jitomir thi nay lại đánh vào lín tuynen từ Pastov đến Korosten nghĩa là quân Đức đã đã gần khen khuya phía Đông-sông Dniepr lấp thành Perysawal làm trục. Vì thế mà con đường từ Kiev đến Korosten bị áy hiếp. Hiện nay quân Nga chỉ còn con đường này để cầm quan cứu viện đến kinh đô của riêng họ là lín công của Đức. Hình như Nga đã định cuộc lín công ở khu Cherkessag trên khuya lón sông Dniepr để đem toàn lực đến khu phia lín sông đó. Chắc hẳn nay mai sẽ có một trận đại chiến trong khu này.

Tren sông Dniepr, theo lín Nga, thi Hồng quân đã tiến được vào miền ngoại ô Cherkassy. Ở Bach Nga phia tây Gomel, có tin quân Nga đã cảng cờ được trấn tuynen.

Về mặt trận Nam Ý thi tình hình không khác tuần-lê trước mấy. Ở phia bờ bắc Adriatic, lín Anh báo đe bát lô quân đã tiến vào thành Parenzo, một thi trấn nhỏ phia Bắc Alessa trên đường từ Isernia ra bờ bắc. Quân Anh hiện đang đóng dọc bờ sông Sangro trên một quang-dài 20 cây số. Nhiều đợt quân tuần tiễn Anh đã vượt qua sông.

Ở phia Riwero, giữa bán đảo các loán quân tuần tiễn rất hoạt động. Còn ở mặt trận của lô quân Mỹ thi nắn thi pháo binh hai bên đang bắn nhau dữ dội.

Mỗi hòn gân dâng có lín tuynen Montgomery đã nhận được thêm nhiều quân thiết giáp và trọng pháo, có lẽ hai lô quân Anh và Mỹ sẽ có cả những cuộc đụp bờ phia sau quân Đức về phía bờ bắc Adriatic hay là trong vịnh Gaete.

Tren các đảo Địa-trung-hải, gân dâng quân Đức hoạt động dữ. Anh phải công nhận rằng đó là

các pháo công mạnh nhất của quân Đức là trước đây nay. Sau khi chiếm đảo Leros, thi quân Đức đã đến đánh đảo Samos rồi mạnh.

Ở lín, trong khu trung mương, quân Nhật vẫn tiếp tục cuộc lín công để đánh tan lín quân thù 73 của Trung-khanh Hiệu và lín các thị trấn Houkou, Shinan và Shihmer đã thất thủ.

Các toán quân Công-sản quay rôi ở phia tây đường xe lửa Quảng-châa - Cân-long cũng sắp bị đánh tan. trong khu này quân Nhật hợp tác với sư đoàn thứ 30 của chính phủ Nam-kinh đang vây chặt quân địch.

Về chính-trị thi có tin nay mai sẽ có cuộc hội-nghị tag ba rất quan-trọng giữa ba vị quan-trưởng Roosevelt, Stalin và Churchill tại Al-cap. Các báo Mỹ đăng tin này cho là chìa mìai thi hội-nghị sẽ họp. Vừa rồi, Ngoại-tướng Hoa-kỳ đã đọc một bài diễn-văn quan-hệ nói về chiến-tranh, hội-nghị Mac-tr-khoa và tương lai thế-giới sau khi chiến tranh kết-lêua.

Bài diễn-văn này, M. Cordell Hull đọc trước Nghị-viên Hoa-kỳ. Trước hết ông công nhận rằng các nước đồng minh còn phải quite qua nhenga hối rât khó khăn và trách-niệm chiến-tranh của đồng-minh còn rât nặng nẽ. Ông nói mục-dich chính hội-nghị Mac-tr-khoa là lập nên một «bản-đề-quâc-té» đưa vào ngày-nay ánh đồng-dâng giữa các nước dự-hội-nghị». Ông công nhận rằng hội-nghị chưa giàn quyet đirc euc vân-de bién-giới. Ông lai nói trong quan-niệm về trong-lai thi «võ» của đồng-minh, ba nước Hoa-kỳ, Anh và Nga sẽ theo chương-rinu cấp lín nhai và cuộc ngyo-lac the-thi-giới và ba nước sẽ lợi dụng anh-nhau sít-ri do và vân-mệnh của các dân-lộc. Ngoài tuynen Hoa-kỳ lại nhận hòn rông nhenga điều quyt-nghi của Hội-nghị Mac-tr-khoa trái hồn với «Hợp-urc. Đại-lý-dóng» vân nhâa; đến lín trizze đến nay. Bài diễn vân-nhâa làm cho dù-luhn quốc-lết rât đê ý. Hằng Oji nói du-luhn Vichy cho rằng M. Hull đã triết lý về chính-trị một cách vien-vông cảng như các ông Livinus và Paul Boncour đã nói ở hội Quâc-liên mắng nâm nọ. Nhenga lâm-ngoai-tuynen Mỹ nói không thi nào thực-hành được và đâ lỗ cho thê-giới biết cái đâ lâm đê quoc của Nga và lòng thám lam của bọn tư bản Anh, Mỹ chi định dem Âu-châu đặt dưới thê-lực của các nước Phap tại chus Va Souvin.

Hôm 11 Novembre, tại Luang Prabang, các quan chure trong chính-phủ Lào, các hoàng thân, các công-chure đã cử hành lễ tuyên thê trung thành với Ai-lao Quốc-vương và chính-phủ Phap tại chus Va Souvin.

Quan Khâm-sứ và ủy-viên của chính-phủ Phap có tờ chua địp lết và khánh thành Hội-chợ trung bày các my-nghé và «sản-phẩm thay thê» của Lào.

## Hộp thư

Ô. Phạm Lê Xa - Ý-kien ấy, một tuynen-báo à đây đã thue-hanh rồi. Còn những bài khác ông cứ gửi yêng cho.

# TUẦN-LÊ ĐÔNG-DƯƠNG

— Trong ngày hội khuyễn-nông đầu tiên ở Bắc-kỳ, hai quan đầu tinh Ninh-binh, muôn khuyễn khích nông dân, dâ vè tận nơi: dụ lè và châm các cuộn thi.

Trong ngày hội, dân tòng Bông-hai lâng lê tê vua Thân-nông, theo như lè là một ông vua thủy tổ nghê nóng.

Sau khi rước vua Thân-nông, có cuộn gặt thi của một bộn trai lâng lực lưỡng gặt một târa ruộng dày lúa chín.

Những cô gái quê khoe và nhanh nhẹn vừa dập lúa vừa hát vèo von những câu hát của đồng ruộng.

Mấy cụ già đầu tóc bạc phor-dai-diện tất cả nông - dân tòng gieo những hạt thóc

dầu tiên vụ mùa năm nay.

Sau đây, các quan chure đến châm cuộn thi trâu và bê của dân là g.

Các trò chơi chơi gà, đánh vật kéo dài mãi đến đêm khuya.

— Phong khâm bệnh tai, mũi vùi cổ họng cho công chúng từ nay sẽ mở cửa từ 8 giờ sáng những ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy, tại bệnh-viện R. Robin, Hanol.

Hôm 11 Novembre, tại Luang Prabang, các quan chure trong chính-phủ Lào, các hoàng thân, các công-chure đã cử hành lễ tuyên thê trung thành với Ai-lao Quốc-vương và chính-phủ Phap tại chus Va Souvin.

Quan Khâm-sứ và ủy-viên của chính-phủ Phap có tờ chua địp lết và khánh thành Hội-chợ trung bày các my-nghé và «sản-phẩm thay thê» của Lào.

— Nghị-dịnh ngày 11 Nov. 1943 án-dịnh điều lệ về sự buôn bán, vận-tải các thứ đồ kiêm kiều-taur, trò, gie, lim, gù, bang-lang thông, xén, nghiên, soi.

Đơn xin mua hay dùng những thứ gỗ kẽ trên phái gửi lên ông chánh-sở Thủy-lâm xúy minh. Phải khai rõ: tên hay hiệu dung xin, sô gỗ muỗi dùng, dùng ở đâu và làm việc gì, tên người bán

Giấy phép cho mua hay dùng sô do ông chánh-sở Thủy-lâm hàng xúy hay hàng tinh, hay quan Công-sử dầu tinh cấp cho nếu sô gỗ một người xin không quá 10 thore khôi trong một hạn 3 tháng.

Nếu sô gỗ xin quá 10 thore khôi, sô do một hội đồng gọi là «hội đồng phân chia gỗ» eaux cho.

— Trong tuần-lê Hướng-dạo, anh em Hướng-dạo-sinh Bắc-kỳ đã thu được 7498p, và gần hai vạn quân áo.

Anh em Hướng-dạo-sinh hứa sẽ phân phát một cách chia tát, xem tình cảnh từng nhà mới đưa giúp, không để người nghèo phai túi, người no sinh ra lười.

Ngày chủ nhật 14 Nov., anh em Hướng-dạo sinh đã phát và thảm dò vải nôi ở Hâ-dong. Một phần lớn stగđi di các nơi gần núi gần bờ, những tinh-xa mà súc anh em Hướng-dạo, sô-tại không dù giáp.

— Quan Toàn quyền vừa ký nghị-dịnh cho lập một sô coi vùi gao nếp. Ban tru-sự viên-nhiếp ánh có tiếng di theo cuộn cay bộ từ Phom-Pneuh ra Hanol và cuộn cuộn xe-dep Hanol - Saigon qua Pnom-Penh.

trú và làm ra thứ khác và việc bán gạo nếp-con ở Bắc-kỳ đều thuộc quyền sở này.

Các hàng rượu trong ban tru-sự phải theo lanh-tinh của ông giám đốc trong sở. Nếu không thi giấy phép mua gạo sẽ bị quan Thống-sứ bắt di.

Sau khi ban hành nghị-dịnh này các nhà cõi trữ thóc và gạo nếp-con đều phải khai sổ thuế và gạo nếp-con đang có.

Nhưng ai có gạo nếp-con dưới 100 kilô thì thuế nếp-con dưới 300 kilô đều không phải khai.

Ai phạm nghị-dịnh sẽ bị phạt.

Có một vài người mắc bệnh dịch-tà ở một thành phố Bắc-kỳ, những hành khách vào Trung-kỳ và Nam-kỳ, muốn đi xe lửa phải tiêm thuốc để phòng đỡ được 6 ngày và không quá 6 tháng.

Tối giờ và nhiều nơi trên đường xe lửa, hành khách sẽ phải kiểm-sát. Nếu ai không có giấy cấp đã tiêm giờ trước bị đánh và không bị bắt lại.

— Tối thứ ba 23 và ban ngày thứ năm 25 Nov. ban kinh Thể-Lữ đã đem diễn ba vở kịch giá trị (một hồi ca-nh, một hồi Kinh-Kha và Lợ-vang) lên sân khấu nhà hát lớn thành phố Hanol. Tiền thu được để giúp nạn dân Ha-phong. Kết quả rất mỹ mãn.

— Đại tá Ducoroy tông ủy viên Thể-Lữ, Thành-niên và Thể-Duoc Đồng-dương đã cử ông Võ-an-Ninh, nhà phóng viên-nhiếp ánh có tiếng di theo cuộn cay bộ từ Phom-Pneuh ra Hanol và cuộn cuộn xe-dep Hanol - Saigon qua Pnom-Penh.

# CON CHIÊN GHÈ

Sáng thứ bảy 8 November, vì thay giờ Trần trọng-Tước vừa ra ngồi ở bàn giấy thì một bọn ba người trẻ tuổi gõ cửa xin vào để mở hàng. Bọn này cầm một tập báo và quyền vé. Sau khi ngồi xuống ghế, họ cứ lấy thi giờ, nói ngay cho chủ nhân biết rõ mục đích việc họ đến thăm. Họ không đến hỏi thăm sức khỏe của ông Trần trọng-Tước. Họ đến thăm cái tài tiền của Ông. Nguyên do như sau này: Ba người đó là ba ông làm báo. Báo của họ có lẽ có tiếng lầm, có tiếng không phải vì số báo phải hành ra mỗi chủ nhật, mà là vì cái tên họ là lung tung nó. Sự thành công rực rỡ trong nghề làm báo không cùm họ kiêm cả nghề làm tiền nữa. Họ từ chối mọi buổi hát và mời ông Tước, rồi mai chủ nhật, đến xem trước là để làm việc nghĩa là sau là để biết rõ lung tung hét cái lương ở Bắc và tiền bộ như thế nào.

Ái! Thế thi bay lảm. Ông Tước rất sần lồng hoa nghênh. Nhưng việc rằng bà Tước lại ôm nắm trong nhà thập tử nhất sinh, mà hôm nay, đang nhà giàn lại hẹn dem trầu em đến xin có con gái lợn của ông để chiều hôm sau thi xin phép cho cưới chạy tang. Da co lòng yêu nghệ thuật đến đâu, ông Tước cũng đánh lử chối. Thế là con tinh nở của ba ông làm báo kia nói lên ở ngay trong cửa hàng của Ông Tước, và người đi đường có thể nghe thấy, từ ở miệng ba ông, xông ra những lời tui sỉu, thèm mè và còn gi nữa và còn gi nữa!

Nhà thi bận, mà lại có việc với những con người nguy hiểm, ông Tước không muốn lội thoi. Ông phải dùng lời ngọt nạt nói các ông ra. Ông Trần trọng-Tước tưởng thế là yên спуєн. Sáng thứ hai sau, công việc của xíu vừa rách, được thu thả một chút, Ông Tước và tình đê một tờ báo ra xem thi tính có lời đúng vào nội số báo của ba Ông nhà báo nọ. Trang nhất, một thứ văn chương bẩn thỉu kiêm những ý tưởng của bọn con cháu ba đời Al Capone. Trang hai, cũng thế, và trang ba cũng như trang

nhất. Nhưng dàn trang tư thi thực không ai ngờ được: tờ báo do nhục mạ một cách giận dữ những người không mua vé di xem hát bằng cách dăng tên tuổi của họ dưới mọi cái đề hồn xược!

Thế là xong! Chỉ vì không mua một cái vé di xem hát, một người làm ăn lương thiện tự nhiên bị đem ra làm trò cười và có khi bị những bạn đồng nghiệp coi thường không buôn bán với nữa vì đã bị « đưa » lên mă báo.

Ông Trần trọng-Tước xót xa nhưng rồi cũng tự an-ủi vì ông thấy rằng trong khi đó không phải chỉ một mình ông mà của báo nhiều người khác nữa cũng bị tai bay và gió như ông. Nhưng người mịnh vốn là tôi nhín nên dân tộc hôm nay ở Sô-Liêm-phông vẫn chưa có một lá đơn nào thưa họ làm báo lũng-loạn kia, và, như các ngài đã biết, ta vẫn thấy bọn chiên ghẻ do di « gõ » các cửa để làm tiền như chả xây ra việc gì. Họ không biết phục. Chúng vẫn thấy hụt chung một bãu không khí với những người làm báo chân chính và cũng được hưởng những lợi quyền như họ.

Chưa chà, nhất là chính hôm các người không mua vé của chúng bị chúng dâng lên mặt báo, chính hôm chúng dâng thủ đoạn kinh liết nhất ở Hà-thành, thi báo hàng ngày ở đây dâng một tin về « Quyền lợi của nhân viên báo giới được cấp thẻ nhà báo » như được vào các nơi có cuộc lễ chính thức, được phép vào thư viện của nhà nước, được vào các rạp hát và chiếu bóng trả nửa tiền vân vân...

Ý nghĩa của đạo lý định kia thật là yếu spuєн. Sáng thứ hai sau, công việc của xíu vừa rách, được thu thả một chút, Ông Tước và tình đê một tờ báo ra xem thi tính có lời đúng vào nội số báo của ba Ông nhà báo nọ. Trang nhất, một thứ văn chương bẩn thỉu kiêm những ý tưởng của bọn con cháu ba đời Al Capone. Trang hai, cũng thế, và trang ba cũng như trang

ngày kia, có cái thẻ làm báo trong tay, họ sẽ còn giờ bao nhiêu thủ đoạn không « ván minh » ra nữa.

Nhưng người lo sợ như thế là lầm. Chánh phủ ở đây lúc nào cũng bênh vực những người làm ăn chân chính, biết phục sự một lý tưởng thanh cao, đã nghĩ trước những điều đó nên vào dưới đạo nghị định kia khoản này: « Những người giao giáo lý, dụng thẻ nhà báo để làm điều giao giáo mong được hưởng mọi quyền lợi kể trên sẽ bị phạt, bị thu thẻ nhà báo và còn bị tòa án truy tố nữa. »

Họa thê. Chúng tôi còn có thể tin chắc chắn ngay từ bây giờ rằng trước khi đạo nghị định này đem thi hành, thẻ nào chánh phủ cũng sẽ phải tìm cách tìm trừ những kẻ « mưu danh nhà báo » để làm điều đó mà thôi. Bởi vì việc phát thẻ nhà báo này có một ý nghĩa là « lấy vé làm báo », không có lý gì những người có trách nhiệm lại cứ coi là để cho những ông « báu hại » kia đi lại ở trong thành phố báo chí một cách ngang nhiên, gieo sợi khảng bố vào những nhà làm báo lương thiện hàng năm đóng dù sưu dù thuế...

Không. Việc lấy vé đó, chánh phủ sẽ làm. Nhưng chánh phủ báo giờ cũng xa không thể biết đưọc những sự khẩn cấp trong tất cả các ngành trong nước, nên hòn phận cấp bách của những người làm báo chân chính hiện nay là phải cộng sự với chánh phủ để thực hành cái ý định lấy vé làm báo kia.

## TRUNG - BẮC - CHỦ - NHẬT Tết Giáp Thìn

xuất bản trên khổ lớn sẽ có

NHIỀU TRANH ẢNH GIÁ TRỊ

NHIỀU ĐÀI KHẢO CỨU GIÁ TRỊ

NHIỀU TRUYỀN NGÂN GIÁ TRỊ

Ánh bia - câu Võ An-Ninh có thể lồng vào khung kính treo chơi trong nhà được

Tranh vẽ bên trong của họa-sĩ Mạnh-Quỳnh vẽ nhiều thẻ khác nhau

Tiếc thay, những nhà báo chân chính của chúng ta không hiếm, nhưng một lâm lý cổ truyền đã súc họ im lặng, không lên tiếng. Nhưng trong họ không biết gì về những hành động của bọn gian, đó lột nhà báo để di làm tiền kia đâu..

Nếu những nhà báo chân chính cứ lãnh đạm với việc ấy nè này, sao chúng ta lại không thể nghĩ rằng có một ngày kia, bọn côn đồ nè sẽ mở rộng phạm vi làm tiền của họ ra và lấy da sô mà đe dẹp những nhà báo có lương tâm? Chúng tôi biết rằng họ đương tự lập để định là những « chuyên » to, mong rằng sẽ tỏ chức nêu những cơ quan lớn để làm quang lòa người lương thiện.

Bởi vậy, giữa sự im lặng giả vờ của một số đông các bạn đồng nghiệp ở đây, chúng tôi thấy cần phải đứng lên hợp tác chặt chẽ với chánh phủ trong công cuộc « lấy vé làm báo » bằng cách đem những hành động của bọn đó ra đây để những nhà có trách nhiệm biết mà giới ý tìm phương trù khử họ và thận trọng trong việc phát thẻ cho các nhân viên nhà báo.

Bọn người mà chúng tôi muốn nói đây chẳng ai khác hơn là cái bọn già dặn làm báo trên kia.

Bây giờ, cái bọn người đó mới ra ánh sáng làm tiền ra mệt, nhưng từ dã lau, trong xó tối, họ đã lẩn lút làm những việc của bọn Voi xanh, và đã làm cho nhiều người từ Thành-Hoa đến Lao-kay nỗi lòng công phẫn Rất kiên nhẫn trong công việc làm những việc xấu xí, bạo ác, họ hành động theo một chương trình nhất định và, mỉ mai thay là họ lại không chịu chịu kín chương trình đó, công nhiên đem in ra thành sách báu ro.

Trong sách đó họ nói gì? Trong sách đó, họ nói đủ về các cách « làm tiền » mà họ biết, không quên nói cho ta thấy những chỗ mà họ có thể làm kín được. Họ châm ngôn hứa của họ vào thuê độc và nạo trong bộ óc của họ ra những lời vú oan, bắt cháp cả ván-chương. Họ vẫn động đê xin phép cho ra đời một cơ-quan riêng đoàn. Họ định hình với một gã cưng nuôi những tu-tưởng lớn lao như họ để lấy nhà gã làm trụ sở — gọi là sào-huyệt thì đúng hơn.

(xem tiếp trang 31)

Chuyên văn tắt về:

# NHỮNG VỊ ĐỘC-TÀI KỲ QUẶC Ở TRUNG, NAM-MỸ

Nam-Mỹ vẫn là xứ mộng tưởng của các nhà độc-tài từ trước đến nay. Nếu ta chịu khảo-cứu về lịch-sử của các xứ đó về đời thường, có và bỏ hết những thuyết hổ-đồ không thể đang vững được đây, dâng trong đó thi ta có thể thấy rõ rằng ngay trước hời người Y-phano và Bồ-dào-nha đến thì các đế-quốc lớn ở Nam Mỹ đều dựa vào chính-phủ của một người. Những kẻ đã lập nên các chính-phủ đó đều phản-đối quyền quân-chế kẽ-thái trá-hàn với sự trường-tuống của những nhà vua đã viết về lich-sử đó. Trong những bài văn tắt này, ta không thể nào nhắc đến những thời-kỳ mà lịch-sử còn đây những chuyện hoang đường đó được. Cũng như tất cả các dân-tộc khác, các dân-tộc ở Trung và Nam Mỹ vẫn có những vị anh-hùng mà họ yêu mang tên, những nhân-vật hùng như tiêu-thuyệt đã cầm-quyền độc-tài nhưng vẫn kèn vào đó một ý nghĩa tôn-giáo. Như dân-tộc Az'teques thuở xưa là dân-tộc đã lập một đế-quốc rông lốn từ bắc-dảo Yucatan và gồm cả xứ Mê-lay-co. Người lập ra đế-quốc đó là nhà anh-hùng Te och ch'it vào giữa thế-kỷ 14. Chinh Tenoch đã thua ra hiến-pháp của đế-quốc đó, một hiến-pháp rất tàn-corse nhưng rất hợp cho chính-thể của mọi người. Chính nhà Tenoch mà dân Az'teques đã chiếm được cả những thị-trấn giàu có lập ra từ thế-kỷ thứ 7. Đế-quốc Az'teques toàn thịnh dưới đời vua Montezuma đại đế. Vì đến thế-kỷ 13 lại có một ông vua nữa cũng lấy tên là Montezuma và bị người Y-phano giết, nên có người vẫn làm tưởng là có một triều-đại Montezuma. Nhưng các vị quốc-trưởng và tù-trưởng Mê-lay-co thì không bao giờ biết có triều đai và một vài nhà viết-sử đã cho rằng chính-thể ở Mê-lay-co giống như chính-thể độc-tài của Nă-phá-luan vì đó vừa là một chính-thể quân-chế, vừa là một chính-thể vào cuộc quốc-dân-danh phiến, trong chính-thể đó hội-đồng các ký-mục và vị nguyên-lão cũng giống như một Thượng-nghị-viên hoặc Qui-tộc nghị-viện.

Nhưng không phải chỉ dân Az'teques mới biết nền văn-minh có tò-chức đó: ở Nam Mỹ, giống dân Mayas và ở Bolivia và Pérou giống dân Aymaras và giống Quichuas cũng bị cai-trị theo những nguyên-tắc-tương tự như thế. Đến ngày nay các nhà nhân-chèng học đã tìm thấy ở những giống dân đó những cách tò-chức xã hội giống nhau cách tò-chức của cộng-sản bây giờ. Đến thế-kỷ thứ 11, đế-quốc của các nhà độc-tài "Incas" đã lập nên ở Pérou trên cái nền đai đất của đế-quốc do giống Aymaras dựng nên từ trước.

Cách chia đất đai trong nước thành từng sô-lô giống hánh cách tò-chức Cộng-sản. Tuy vậy, những kẻ cầm quyền trong nước (Incas) vẫn được hưởng những quyền lợi đặc biệt nghĩa là có một nửa đất đai do bọn lao-dòng phải cày cấy mà vẫn bị bạc đãi.

Khi người Y-phano đến thi cuộc chiến-dấu giữa bọn người chính-phục với các nước của dân bản-xã không phải như người ta đã tưởng là cuộc chiến-tranh giữa một kè áp bách say máu và đê-đàc và những dân-tộc ngày thợ yêu tự do. Đó là một cuộc chiến-tranh giữa những nước kiêu ngạo ngang nhau, giũa hai nền văn-minh đều dựa vào võ-lực. Phải chờ rõ điều rất giàn-dị này nếu người ta muốn có một cái tia sáng về lị sữ M-ỹ-châu sau này, một lịch sử bị nhiều chuyện hoang-đường và nhiều tham vọng làm mờ tối. Không bao giờ chính-phủ binh-dân theo nghĩa ta hiểu ngày nay, có thể thành-công được, trong những xứ đó ở thời-kỷ các dân-tộc Nam Mỹ còn tự trị cũng như bối người Âu-châu đã chính-phục được và thời-kỷ độc-lập ngày nay. Không bao giờ có một triều đại nào, chính quyền các nước đó vẫn chuyên từ nền độc-tài này sang nền độc-tài khác. Các nước đó chỉ được hưởng hòa-bình khi nào quyền trung-tuọng tuy bất công, tàn ác nhưng có đê-sức mạnh đê đao áp: Đó là bài học mà lịch-sử các nước Mỹ-châu đã dạy cho những kẻ nào đọc đến.

Các nhà độc-tài Mê-lay-co

Mê-lay-co là đất đai sản-xuất ra rất nhiều vi độc-tài.

Nhờ vào trình-dộ văn-minh khắc-của của ống dân Az'équos, nên lúc người Y-phano đến thi nước Mê-lay-co đã có một lực-lượng tò-chức khá mạnh. Vua nước đó là Montezuma II báu đầu coi mình như một vị thiên-thần, chí tiêu hoang-phi đểa nỗi kho tàng khánh-kiet và dân gian phải chịu thuế rất nặng. Đến lúc Fernand Cortez đến quán xâm lược Mê-lay-co thì nhà chính-phục Y-phano đã sớm biết lợi dụng những sự bất-hòa và những mối bất-binh do ông vua chayun chế đó gây nên. Cortez chiếm được kinh-dô Mexico thi vua Montezuma bị bắt ngay làm tù-binh. Sau vi ông vua này định đứng ra đê đìn-dìn cho dân trong xύ định cuộc kháng-chiến nên bị dân chung-bản lén và ném đá bị thương và chết ngày 30 Juin 520. Ngày nay người Mê-lay-co nhắc đến vị vua đó vẫn coi như một kẽ phản-bội đối với tò-quốc.

Vị anh-hùng đứng ra khởi phục nền độc-lập đã mất mà người Mê-lay-co đã dựng tượng ở công viên chính kinh-thành Mexico ngày nay là một thanh niên mới 25 tuổi Cuauh-te-moc (Phượng hoàng giáng xuống mà người Âu vẫn gọi là Guatimozin). Vị anh-hùng này đã thóng-nhất được các xu-nguyên trước kia ở dưới quyền người một người nguyên quán ở Y-phano là Guatimozin. Lúc Cortez phá kinh-thành Mexico thi Guatimozin-hàng người Y-phano như Vercingétorix nước Gaula đã hàng César. Trước hết người Y-phano biết đai Guatimozin nhưng sau vi muốn biết chỗ bùi đê khe tảng của vua Mê-lay-co nín nhà ái-quốc đó lại bị đánh đập và cuối cùng bị đem xử giỗ. Đến nay, người Mê-lay-co vẫn coi Guatimozin là vị anh-hùng trong sạch nhất trong cuộc kháng-chืน của toàn quốc và là người thứ nhất bi đánh coi Mê-lay-co là một tò-quốc. Về cách cai-trị của các người xóm lỵ đã gọi Mê-lay-co là "Tân Y-phano" mà người ta đã phê-binh một cách quá nghiêm-khắc và thiên-lịch ta không cần nói nhiều. Chắc hẳn các nhà chính-phục cũng đã làm

người tốt và rất nhân-đào như Antonio de Mendoza, Luis de Vélezco người đã giải-phóng cho dân bần-xú da đỗ và vị tướng gác mục Payo de Rivera. Ta nên biết là các vị Toàn-quyền đó không bị ai kiểm-soát chỉ cốt làm thế nào các mô-kim khi đem lại cho chính-phủ Madrid khá nhiều lợi là được. Vì thế công việc họ làm trong khi giữ toàn quyền cai-trị Mê-lay-co là do tý họ định đoạt và chịu trách nhiệm.

Bấy hời đầu thế kỷ 19, cuộc cỗ động của các nhà triết-học Pháp đã chọn Y-phano để dùng làm-biểu hiệu cho moi sự dậy-dọa về tình thắn không bao lâu có kết quả ở Mê-lay-co. Cái gương cuộc cách-mệnh Pháp, việc triều vua chính-thống tuc là giòng họ Bourbons bị mất ngôi vua ở Madrid và Joseph Bonaparte iến-thay, những cu-cé bắt-hòa giữa vua Charles IV và hoàng-tử Ferdinand đã làm cho các khối-niều diễn-đango trach nhưng trong số các vị phò-vuong cai-trị Mê-lay-co eung có nhiều óc bi rố-loan và dạy cho người Mê-lay-co biêt có tư-tưởng độc-iết.

Ngày 16 Septembre 1810 một vị mục-sư trong một làng là Miguel Hidalgo dụng cờ nồi-loan và tuyên bố cho nước nhà tự-tri. Về ống-cố-dạo này, ý kiến các nhà viết-sử rất phân-vân. Có nhà thi thoả là là



Bác-sĩ Gulilio Vargas, Tổng-thống độc-tài nước Brésil  
ở Nam-Mỹ. Ông giữ chức đó từ 1930 đến 1957

một người nguyên quán ở Y-phano là am mục sư ở làng Dolores. Ông đã khuyên dân gióng dân đê-nuôi tằm, chính-phủ muôn bệnh-vực cho tơ lụa ở Y-phano mang sang bện ra lệnh phả các rưng-dâu. Don Miguel lại cho trồng nho và các ruộng nho cũng chung một số phần đó. Gữa bời này một người dân bà là Josefa Ortiz sirs soạn một cuoc am mru phan-doi. Hidalgo đồng ý với người dân bà đê đê cho ru/ng dâu minh khôi bi phâ. Đến khi Josefa bi tó cao và bi hát thi Hidalgo tuyen bỗ cu-cet độc-lập của Mê-lay-co. Lúc này Hidalgo chỉ có mấy vő quan và đê mươi thủ hạ mang giáo mác giúp súc. Lời tuyen bỗ của Hidalgo got là tiếng got của làng Dolores. Vì hôm đó là ngày chủ-nhật, vi-muê-su cách-menh cho đánh-chuồng nhà thờ và hò

vì anh-hùng cứu-quốc có danh-vọng lừng-lẫy nhất Mê-tây-co chỉ-kém có Guatémala. Có nhà lãnh-chính đó chỉ là một kẻ tinh-nhân đặc-cùi gãy được trường-hợp tối và một người có khát-thích tình-xáu dang-kinh bỉ Hidalgo hào-các ín-dò đến nghe g-áng kinh theo minh. Sau đó, ông đã hết-lang hay sang-làng khác và hò-hảo giết-người Y-pha-nho. Vì mục-sư lại tự xưng là đại-tướng-thống một vương-trận nhưng lại bị thất-bại khi đến-trước kinh-thành Mexico. Hidalgo ra lệnh bài-luật nô-le trên khắp-xứ, ai không nghe thi bị-tử tội. Sắc-lệnh đó sau-không thi hành được.

Có mấy-nhà chép-sử nói rằng vì mục-sư đó mỗi-năm thu được-tới 400,000 Frs lựu-tức và chỉ-muốn nắm-cá-chữ quyền-trong-nước. Tay-đồng vẫn-dụng vào-những-lời yêu-sách xă-hội của các-Hồng-dâng-nhưng-lại-tổ-chức-những-ugly-hội có-về-dế-vuong và cho-tinh-nhân-chỗ-bản.

Đến ngày 17 Janyvier 1811, quân-chinh-phủ đánh-tan quân-cách-mệnh của mục-sư Hidalgo và ngày 1er Aout cùng-năm đó thi mục-sư bị-xu-bản.

Một-vì-mục-sư-khác nồi-lên-kể tiếp-công-việc của Hidalgo đó là mục-sư José María Morelos y Pavon. Người này có tài-cầm-quản và thắng-quân Y-pha-nho được-mấy-trận-nhỏ. Mục-sư Morelos lại tuyêna-bố-nền-độc-lập-của-Mê-tây-co và việc-bài-bô-luật nô-le. Đến-năm 1813 thi mục-sư Morelos cũng bị bắt và bị-xu-bản như mục-sư Hidalgo.

Sự-hoạt-động-về-lôn-giáo và-xă-hội của hai-nhà-cách-mệnh trên-này khác-xa các-tư-tưởng-của-các-nhà-cách-mệnh Pháp. Sự-hoạt-động đó có-về-Y-pha-nho Hoa-và-hình-hữu-dò-lèng-tin-tưởng-hơn là dò-le-phải-gây-ra. Đầu-sao, cũng-như-nói-rõ rằng-các-nhà-quản-cá-của-vị-Phó-vương và-quản-cách-mệnh-còn-hai-vì-mục-sư không-khác-nhau-về-mết. Các-cuộc-chiến-tranh-kết-đòi-độc-lập-toàn-là-những-cuộc-nội-hiến-trong-dò-có-người-Mê-tây-co dù-vào-đúng-đò

hai-bên-hàng-rào và hai-dầu-han-thờ. Thực-rất-các-cuộc-cách-mệnh đó có-về-xă-hội-hơn-là-chinh-trí và các-nhà-độc-tái-cũng-hiểu-rõ-như

Các-cuộc-nội-loạn ở Y-pha-nho sau-ít-lâu-cũng-có-hình-hưởng-dồn-lại-Mê-tây-co. Người-thi-theo-hiện-pháp-tự-do-của-vua-Ferdinand VII, có-người-lại-phản-dò và-yêu-cầu-cho-các-giáo-sĩ-giòng-tôn-và-nước. Phái-tảng-lứ-thuýng-lần-bênh-vực-tự-do và-bội-Tam-diêm-thì-ra-lênh-cấm-các-dâng-viên-trong-hội-không-được-dụ-vào-cuộc-nô-logyu-mà-chuồng-trinh-do-những-ké-bâi-trù-tà-dạo-thảo-ra. Đến-nay, bội-Tam-diêm-vẫn-tự-phụ-là-dâ-giải-phóng-cho-Mê-tây-co. (lần-này ở Y-pha-nho còn-có-những-tòa-án-xú-những-người-không-theo-dạo-Thiên-chúa và-theo-một-lý-thuyết-mà-nhà-Chung-kết-án; những-tòa-án-xú-những-người-do-gọi-là-là-liquidation). Thực-rất-cuộc-chiến-dâng-dò-dâ-tá-Hurbide-dứng-dầu-và-trước-đội-quân-của-dai-tá-tất-cá-các-thị-trấn-dều-mở-cửa. Tuy-vậy-khi-Hurbide-đã-thắng-trận-lại-không-chiu-đem-ngai-vàng-của-nước-Mê-tây-co-độc-lập-nà-dâng-cho-thông-vua-trong-họ-Bourbon. Chính-đại-tá-tu-xing-Hoàng-đế và-bội-Tam-diêm-có-bọn-người-Anh, Mỹ-xui-dục-đã-tìm-cách-truất-ngoai-Hurbide-rồi-đem-bàn-chết. Ở Mê-tây-co-lập-lên-một-nước-Công-hoa-liên-hàng-theo-kiểu-nước-Công-hoa-Hoa-kỳ & Bắc-Mỹ. Chính-thì-này-dâ-gây-nên-nhiều-cuộc-tranh-danh-và-nôt-chiến-rất-cuộc-chinh-hiến-của-quân-nhân-tiếp-với-những-cuộc-bất-tuân-thuong-lênh-do-quân-nhân-gia-nân. Một-vài-xú-tuyêna-bô-độc-lập. Đầu-năm-1857 thi Mê-tây-co-đã-phản-biết-rõ-rằng-phâ-nước và-nhà-Chung, lại-sunh-công-cá-của-cá-của-phái-tảng-lứ-và-dinh-việc-giả-ny-cho-ngoai-quốc! Chính-giữa-lúc-này-Hoàng-đế-Nă-phâ-luân-đè-tan-nước-Pháp-dâ-dụ-vào-cuộc-chiến-tranh-rất-tai-hại ở Mê-tây-co-đè-mong-dết-quân-công-Maximilien-nước-Áo-lên-ngoài-vua-nước-đó. Nhưng-việc-này-bị-thất-bại-ngay. Tất-cả-lực-lượng-trong-xứ-dều-tu-tập-quanh-một-người-Áo-đô-tiến là-Benito-Juarez-đứng-ra-tổ-chức-cuộc-kháng-chiến. Juarez-thắng-Maximilien & Queretaro. Sau-cùng-Maximilien-bị-xu-bản-năm-1867 và-Juarez-gift-quyền-chinh-trong-năm-năm-čbo-dến-lúc-chết. Ông-chi-gift-vềng-dịa-vì-bằng-quyền-chuyen-ché-nghiêm-nhật và-không-dep-nỗi-các-cuộc-nội-loạn-do-các-dâng-phái-nước-Hoa-kỳ và-nhà-Tam-diêm-gây-nên. Người-ké-vị-ông-chung-không-may-huôn-hoà.

Phái-dại-đến-năm-1877 thi Mê-tây-co-mời-có-một-hội-thịnh-vuong-ở-dưới-quyền-nhà-độc-tai-nồi-tiếng-nhất-vì-dâ-có-một-chinh-sách-nhân-đạo. Đó-là-Porfirio-Díaz-người-dâ-dùng



Cipriano Castro là một Tổng-thống-độc-tài-rất-tàn-ác-của-nước-Venezuela từ-1905-đến-1911

ra-chống-với-Hoa-kỳ và-được-cử-làm-đại-tướng. Năm-đang-17-tuổi-thì-được-bầu-làm-Tổng-thống. Lúc-này-trong-công-quỹ-không-có-một-xú-nhô. Sau-hai-năm-làm-quỹ-trưởng, Pörfirio Diaz-dâ-cái-canic-việc-hành-chinh, nôi-lai-cuộc-giao-thiệp-thân-thiệp-với-các-tuồng-quốc, lập-ra-dường-xe-lửa, đường-giáy-thép-và-đường-sắt. Các-công-cuộc-đó-rất-dep-để-vì-thê-người-được-ké-vì-Díaz-là-tướng-González-muốn-tanh-tranh-dèng-một-chinh-sách-dai-chong-tác-dâ-dùa-Mê-tây-co-dến-sự-khanh-kết-rất-chóng. Năm-1884, người-lại-phải-với-dến-Porfirio-Díaz-ra-cầm-quyền. Vì-tổng-thống-gia-này-phải-sứ-dòn-lại-lê-và-các-thời-quen-về-tài-chinh. Ông-mô-công-thãi, giám-lưỡng-các-công-chuc-và-số-tiền-phu-cấp-cho-các-sô-xe-lửa. Tuy-vậy-ông-vẫn-cho-tiếp-tục-các-việc-công-tác-lớn. Nhờ-sự-khôn-kéo-của

ông-mà-dần-dần-có-thể-bié-các-phu-đông-pháp-tiết-kiệm-cá-chết-phi-trong-hội-không-hoàng và-Mê-tây-co-mời-thực-đi-dến-hội-tiếng-vuong. Pörfirio-Díaz-dai-ān-nhân-của-Mê-tây-co-dâ-dùng-tài-cù-làm-Tổng-thống-nhiều-lần.

Nhưng-dâ-lâm-người-ai-cũng-phai-chết-và-quyền-hanh-của-một-người-không-thể-lâu-dài-hor-một-đời-người-dέng. Khi-vị-quyền-trưởng-nồi-tiếng-nhất-từ-trần, Mê-tây-co-lại-giờ-lại-tinh-binh-nội-loạn-trước-kia. Mái-đeo-mây-nâm-gần-dâng-các-cuộc-nội-loạn-đó-mới-có-cơ-yên. Đầu-sao, công-cuộc-của-Tổng-thống-Díaz-thực-là-lợn-lao-là-có. VỚI-ông-người-đi-thay-nែn-đóc-tài-của-một-nuà-ký-su-kinh-tế, một-cuộc-đóc-tài-có-khoa-hoc-và-có-thê-nói-là-chuyen-môn-về-bách-khoa-thì-hanh-trong-một-xú-mà-đòi-hồi-người-Ấu-dến-chinh-phục-vẫn-không-thay-đổi. Đó-là-chứng-cô-lở-râng-không-một-diều-gi-không-thể-làm-dùc.

### Simon Bolivar và-các-phâ-độc-tài-khắc-ở-Nam-Mỹ

Dưới-quyền-đô-hộ-người-Y-pha-nho, trước-nết-các-nước-Nam-Mỹ-vẫn-cho-lịch-sử-mình-với-lịch-sử-Mê-tây-co-là-một. Cũng-một-cách-chinh-phục, một-cách-tô-chức-và-cùng-theo-một-chinh-sách-đem-đem-người-dâ-vào-dè-thay-cho-số-người-bản-xú-quá-it. Ở-xứ-Paraguay, các-giáo-sĩ-giòng-Tôn-dâ-thực-hành-một-cách-tô-chức-hầu-như-công-sản-và-bô-vệ-cho-giống-người-Ấn-đô-Guarani-cũng-lập-nên-cá-c-nền-văn-minh-theo-dao-Gia-tó-của-Nam-Mỹ. Một-vài-vi-phó-vuong-dâ-biết-cách-làm-cho-một-vài-niên-trở-nên-thịnh-vuong-so-với-cács-miền-khác-tuy-việc-hành-chinh-rất-lỗi-tệ. Ta-nên-biết-rằng-trong-cuộc-đô-hộ-cá-c-người-Y-pha-nho-không-phai-không-có-diều-hay. Trong-lúc-sẩy-ra-các-cuộc-chiến-tranh-dè-dâ-dến-độc-lập, Y-pha-nho-không-dâng-dến-mây-linh-người-Ấu-mà-phân-nhiều-chí-dùng-quân-hỗn-xô-dâ-chống-lại-người-bản-xú. Đến-nay-thì-cács-nhà-viết-xứ-dèn-phai-công-nhận-như-thể-vì-ngày-đến-Simon-Bolivar-trong-mây-bức-thù-rieng-dâ-phai-thu-nhận-rằng-trong-khi-cô-dòng-ông-dâ-mất-nhiều-công-phu-đè-có-cuộc-nội-chiến-có-và-là-một-cuộc-chiến-tranh-chống-với-người-ngoại-quốc. Trong-suốt-thời-kỳ-dánh-nhau, Y-pha-nho-chi-đưa-sang-Nam-Mỹ-dâ-15.000-khinh-linh. Muốn-cho-cuộc-chiến-tranh-kéo-dài-thì-cács-phai-có-một-số-dân-thuộc-địa-thực-hung-theo-chúng-quân-chub.

Công-như-ở-Mê-tây-co, chính-việc-Joseph-Bonaparte-vào-lâm-vua-ở-Madrid-dâ-bao-lien-nỗi-loạn. Người-là-chiến-dâu-vì-vua-Ferdinand-VII. Đến-sau-thì-lại-có-thêm-cá-cuộc-bài-hòa (xem-tiếp-trang-28)

VĂN-NHÂN, HỌC-GIÀ, NHO-GIA, TẤT-CA-GIỚI TRÍ-THỨC ĐỀU PHẢI ĐÓN BOQ:

### Không-Tử-học-thuyết

của LÊ VĂN-HÓA

và-đi-cu PHẠM QUÝNH

QUỐC HỌC THỦ XÃ sáp-phát-hành-nay-mai

## NHỮNG NHÀ ĐỘC-TÀI PHÁP VỀ THỜI-

### ĐẠI CÂN KIM:

# ROBESPIERRE

## một nhà cách mệnh độc-tài

« Khi ra vào cuộc cách mệnh Pháp năm 1789, không ai ngờ rằng nước Pháp sẽ đi đến chính-thể Cộng-hòa. Một nhà viết sù Pháp, Aulard đã viết: « Ở Pháp hờ, đó không có lấy mười người theo chủ nghĩa Cộng-hòa. Đến khi tuyển-bố chính thể Cộng-hòa, không ai ngờ rằng sẽ có tần dì tài chế độ độc-tài. Dân Pháp lại không thể ngờ rằng trong khi hoan nghênh tự do, họ đã muôn được bình đẳng và hiến-láng-tử là sự trái ngược của tu do. Muốn được cái này phải hi sinh cái kia và vì thế phải có một quyền mạn-mối có thể pha được những nỗi bất bình đẳng trong xã-hội. Nước Pháp đã hi vọng quyền hành một cách không ngờ ». Đó là lời J. Bainville trong bài phê bình nhà độc tài Robespierre.

Sau khi chính thể cộng-hòa « độc nhất và không thể cisia re » đã công bố và quyền hành

đã tập trung vào hai ủy-ban tuc là Ủy-ban coi việc tri-an chung và Ủy-ban giữ sự yên ổn cho dân chúng (Comité de Salut public). Trong ủy-ban thứ hai này, có ba nhân vật năm giữ cả quyền hành: một thanh nén mới, 26 tuổi, đẹp gai, bay khoe khoang, một nhát ngôn luận có tài là Saint Just, một người tàn-tật và tàn ác là Couthon và sau cùng là Robespierre. Cuộc cách mệnh đã kết quả bằng chính thể riêng của Robespierre. Chính thể đó có mấy tháng nhưng người ta đã coi dài như mấy năm. Còn những nhau vật khác như Mirabeau như Danton thì chỉ như đì qua, không bao giờ được nắn hàn quyền trong tay. Vả họ mất địa vị vì đối-tu và những việc tiền-bạc mà người đồng-thời a cũng biết rõ. Danton thi vì việc Công-ty An-dô. Riêng một mình Robespierre thì vẫn trong sạch, vì thế mà người ta vẫn gọi ông là người không thể nào chơi lò sị được.

Maximilien de Robespierre sinh ngày 6 Mai 1758 ở Arras, khi xảy ra cuộc cách mệnh, ông mới 31 tuổi, trước hết ông học ở trường Turgot học-tin-nhà, sau mới vào trường Louis-le-Grand. Năm 1781, ông đậu cử nhân và làm luật-sư,

ông già 26. Arras và sống một đời yên ổn khi thi-lam-thơ tinh, thi-thi-cai-chô các người có tài. Lâu sau ông được dự vào viện Hán-lâm thành Arras và được nghe tin về cuộc cách mệnh tư-tưởng. Năm 1789, ông được bầu vào Hội-nghị lập hiến-pháp và cũng như mọi người, ông có tư-tưởng-quan-chủ. Tuy vậy ông là người tham-hiều tư-tưởng của Rousseau và ông hiếu-ro rõ ràng các việc xảy ra ở quanh minh rất là quan-he. Sau khi vua Lộ-y thập lục trồn di Varennes, ông yêu cầu truất ngôi nhà vua. Trong khi hội-nghị lập pháp họp, ông đã tròn-nên có tư-tưởng cộng-hòa. Dưới thời hội-nghị Convention ông thuộc phái tron-nghị vien, như thế nghĩa là ông đã heo tinh bộ cũn-cực cách mệnh một cách chậm-chậm nhưng chắc chắn, không bao giờ quá chậm và cũng không bao giờ di-trúc cách mệnh. Ngày 16 April 1790, ông được bầu làm Hội-trưởng phái Jacobins. Từ đây về sau, ông vẫn là một đảng viên Jacobin kiên-kết.

Nhà viết sù Michelet đã nói Robespierre là người của phái Jacobins. Thực thê, đối với ông không có gì đáng kẽ ngoài tư-tưởng cách-mệnh. Ông đã menh-hết tâm hồn để phung sự cách-menh và cuối cùng vi tu-tuong do mà ông phải chết. Đối với cách-menh ông rất khôn-kéo nhưng có khi cũng rất vụng-về. Ông là nhà cách-menh nhưng cũng biết thủ-cụy, tuy ông trong sạch nhưng cũng có lúc biết nhuyễn-bộ trước những sự cần-thiết. Ông là gao-sĩ phung sự một vi-thiên-thanh và danh-chi có một mình ông biết rõ mà thôi.

Cái quan-ôm cách-menh mà Robespierre phung sự không bao giờ rõ ràng vì rất là phiền-phá. Cũng như người khác, Robespierre vẫn tan-tang sự-tu-bộ, ẽ phái và chính-kinh-ông-gia. Nhưng đến kai-phong trao phón đối-tu gao-trò nên đì-doi và bón-giao-si đã tuyên-thê không tránh khỏi những cuộn giết-hại-thi Robespierre lại trở-nên ôn-hòa.

Ông vẫn tuân-thực và ông vẫn hiểu rõ rằng môt-ông-giáo-thi đì-nhập-hồi-vao-một-nuôi-bón-fan-10-luâ-lê và thái-độ của cá nhân thi-lai rất có lợi. Vụ lôi-thôi về Công-ly Áo-dô sảy ra giữa lúc này và tố-rô sự-lụn-bại của chiau-thê đại-nghi đã giúp cho Robespierre có thê-tử được cả phái Indulgents (phái ôn-hàn), phái rộng-luong phán-dối sự-không-bô va phái Eureges (phái eye-doan), cuồng-ngô cao-rắng-sô người bị-xử-tử chua-dù và nêu-tiếng-thêm sự-khủng-bô) nghĩa là cả Danton và Hebert. Ngày sau đó Robespierre đọc một bài-diễn-văn-về-sự-lên-là: giữa các ý-tưởng-về-dao-dắc và các nguyên-tắc cộng

Xua-Quán-Ven-Duòng hòa. Giữa lúc này Hội-nghị Convention thừa nhận là có một « đảng chí tôn-tu » và người ta môt-hội an-nùng người-cha-của-vũ-trí ». Hội này và là hội-toán-thể của Robespierre. Trong 4 tháng giời, từ 5 Avril đến 27 Juillet 1793, ông nắm giữ quyền độc-tiền-hoa-toàn và ai cũng tưởng rằng môt-dòn-tâl-dò sẽ được chính-thể công-nhận. Ác-cảm và sành-dam với moi-nxuôi-lai cung-cói-kieu-ugio Robespierre chi có những tuy-sai để gởi-ugio người-chữ không có một người-bạo-nào. Tay-vậy ông được công-chứng hoan-nghênh và được nỗi-tiếng-là « angouri-không-thê-làm-hồng ». Được Sở-dì được thê-là vi-ông-rất-luong-thien-ông-rất-sóng-của-ông-rất-giả-dị và đích-dâng-ông-vẫn-sống-ở-nhà-một-người-thé-moc-ở-phố-Saint-Honoré - thâi-độ-của-ông-bao-giờ-cũng-chứng-chắc, lời-nói-thi-hợp-với-chi-nghia-cách-menh và miêng-không-rồi-nhưng-chữ-vô-tội và-và-nhân-tr.

Nhà-tâm-sứ Aulard đã cho-ông là một nhà-chinh-tri-bi-mặt-và-kho-hanh. Điều-ma-nuôi-ta-hơi-thấy-ở-tâm-nôn-ông-làm-cho-bản-tinh-thu-thâc-người-Pháp-phái-ghe-sy: Robespierre là người-giả-giồi và ông-dâng-sự-giả-dối-dó-mà-lập-nên-chinh-phủ. Ông là đò-de-trung-thanh-đa-Rousseau và các-tư-tưởng-của-nhà-triết-học-do-dối-với-ông-có-giá-tri-là-những-nghen-tac-một-chủ-nghia-một-tôn-giáo. Ai-không-theo-những-diêu-dò-tức-là-một-công-dâng-xuôi-nghen-hien-cho-nha-nuove. Công-kích-nhưng-đ-đa-do-là-một-dai-tội-mà-dù-chi-có-ca-chết-mới-dì-trung-phat. Vì-thê-mà-ông-vẫn-giữ-cuộc-khung-bố-dè-bị-một-dời-dao-dúc-và-phái-dùng-máy-chém-dè-khiến-cho-tâm-hồn-khá-hơn-sa.

Cuộc-khung-bố-dì-tới-chỗ-cực-diêm-vào-hồi-Juin-1793 sau ngày-bi-Đảng-chi-tôn-8-Juin, và dào-dao-phairial(10-Juin). Một-nhà-cách-menh-dâ-nói-rằng « trong Robespierre có cả-Mahomet và cả-Cromwell ». Chỗ-dao-dúc-mà-ông-tinh-lập-ở-Pháp-gồm-có-một-jôn-giao-quốc-gia và-cuộc-phung-tho-chinh-thuc. Ngày 8-Juin-thì-Paris-cù-hành-cuộc-lê-thu-chết-danh-cho-Đảng-chi-tôn-tu-là-Thượng-de, theo cách-nói-của-các-nhà-thờ-Thượng-de, là-khi-thi-lai-rất-rất-có-lợi. Vụ-lôi-thôi-về-Công-ly-Áo-dô-sảy-ra-giữa-lúc-này-và-tố-rô-sự-lụn-bại-của-chiau-thê-dai-nghi-dâ-giúp-cho-Robespierre-có-thê-tử được cả-phái-Indulgents (phái-ôn-hàn), phái-rộng-luong-phán-dối-sự-không-bô va phái-Eureges (phái-eye-doan), cuồng-ngô cao-rắng-sô người-bị-xử-tử-chua-dù và nêu-tiếng-thêm-sự-khủng-bô) nghĩa là cả-Danton và Hebert. Ngày-sau đó Robespierre đọc-một-bài-diễn-văn-về-sự-lên-là: giữa-các-ý-tưởng-về-dao-dắc và-các-nguyên-tắc-cộng



Robespierre, nhà cách-menh độc-tài Pháp, bị bắt ngày 9 Thermidor và hôm sau thi-lên đoạn đầu-dài

pierre đã xui Couthon phát hành đạo luật 22 Prairial để trừng trị những kẻ nào đánh dập võ lực hoặc chém xéo quyết đe hại dân tự do. Või đạo luật này mà nhà làm sứ Aulard gọi là «luật ám sát chính thức», tên là cách mệnh chỉ xử người theo những chứng cớ tình thần, không nghe chứng từ và không cần luật-sư cũi, tòa án này chỉ uyên án tử hình mà thôi; Robespierre có thể đưa cả các ông nghị viên của bà mà không cần phải hỏi ý kiến trước Hội-nghị la Convention. Thời kỳ này là thời kỳ đại kháng bổ.

Trong 47 ngày từ 10 Juin đến 27 Juillet là ngày Robespierre bị đánh đòn riêng ở Paris có tới 1376 người bị xử tử (số do hòn cá số người bị xử tử từ 10 Avril 1793 đến 14 tháng) chia làm hai là hồi Lavoisier chết, nhà khoa học này xin được sống thêm ít lâu để làm xong một vài cuộc thí-nghiệm thì một quan tòa đáp rằng: «Nước Pháp cộng hòa không cần đến các nhà hóa học». Cả văn sĩ Malesherbes và đại thi sĩ André Chénier cũng chết hồi này. Chỉ trong hai ngày 7-8 Juillet có tới 150 người bị chặt đầu, có người bao đầu rọi như những viên đá. Cuộc đại kháng bổ đã làm cho hàng bao nhiêu người vô tội bị xử tử, đã khiến dân thành Paris phải chán nản.

Giai-lúc này là lúc quân Pháp thắng trận Pleurais và chờ là tột quốckhông bi nguy hiểm nữa, các cuộc «lâm thị» ở Paris không cần nữa. Công chúng đều ngày về mày chém và chờ rằng cuộc khủng bố chí là do những mối tư thù của Robespierre gây ra mà thôi.

Ngày 26 Juillet 1794, Robespierre đọc một bài diễn trước Nghị viện mà ảnh hưởng rất lớn Ông yêu cầu phải lọc ý ban giàt sự trị an chung và cả Nghị viện Ông xin lập một chế độ tài chính mới và công kích Billaud-Varennes cùng các phương pháp cực đoan. Ủy ban giàt cuộc tri an chung bị can vào vụ Công-ty Áo-dò bắt súc chiến đấu. Ngày 27 Juillet 9 Thermidor theo lịch cách mệnh, Robespierre bị bắt và bị đày-tai và ngay hôm sau thi ông phải lên mày chém. Càng bị xử tử với ông có em ông, Saint Just, Couthon, Hanriot và nhiều người khác tất cả 28 người. Ngày hôm sau nữa còn có 70 người bị xử tử.

Robespierre chết tức là cuộc thi nghiêm đặc tài đầu tiên trong thời kỳ cách-mệnh bị thất bại. Robespierre là linh hồn cách mệnh của nước Pháp, viên lãnh tụ do sự rối loạn tạo nên. Nhưng Robespierre đúng ở một trường hợp đặc biệt và có một cái tính khác người. Đó là một nhà đày tài hoa toan. Cố Robespierre, sau này mới có thể có Nã-phá luân.

**DÃ XUẤT BẢN**  
**MỘT GIAI-PHẨM CỦA THU - XÃ**  
**ALEXANDRE DE RHODES**

## CHUYỆN TRẺ CON LES CONTES DE PERRAULT

• Pháp-văn và Việt-văn đối-chiến bản dịch của ông Nguyễn Văn Nhì bùa 4 mảnh của họa-sĩ Manh-Quỳnh 140 trang bìa lụa album 22 x 22 cm toàn tranh ảnh

• Rong 300 năm nay, những chuyện thần tiên bắt nónэт c Con Lợn, Tán yến râu xanh, Thủng bà Thiên, Hoàng-tử có bờm v.v..., đã làm vui buồn mừng giàn bà nhiêu trẻ em trên thế giới.

• Thu-xã Alexandre de Rhodes đã cho in bài dịch tuyệt-kieu của ông Nguyễn Văn Nhì, kèm theo Nguyễn-văn là một ống van trong-trò kinh-tác nhất nước Tháp. — Giá: 1.000 (cứ 1000 1.000).  
lyn giấy Đại La 125 g (cứ 1000 1.000).

Tông phát hành: MAI LINH  
21, RUE DES PIPES — HANOI



của CHU THIEN khảo cứu

Đời vua Lê-Thánh-Tông là một đời thịnh trị vào bậc nhất trong lịch-sử nước Việt Nam ta. Ai muốn biết nội-dung bộ luật HỒNG-BỨC, sự thô-chức viện hàn-lâm TÀO ĐÁN do Lê thánh Tông sáng lập và chủ tịch, ảnh hưởng của đời vua đến tận hiện Việt Nam. Không thể bỏ qua được quyển sách này. 3500

**DÃ XUẤT BẢN**  
**LUÂN - LÝ THỰC. NGHIỆP**  
của LÊ-VĂN SIEU  
**TRIẾT HỌC LÀ GÌ ?**  
của NGHIÊM TÙ

HÀN-THUYỀN, 71 TIỀN TSEN — HANOI

# VÕ TẮC - THIÊN

## nữ độc-tài số 1 ở thế-giới và ở Trung-Hoa

Nói đến các nhà đài tài Trung-hoa mà không nói qua về Võ-tắc-Thiên là một sự thiếu sót.

Thật vậy, một người dàn-bà mà nỗi lèn cách-mệnh, cướp ngôi Hoàng-dế và giữ vững được ngai vàng tại đất nước Trung-hoa, giài taòi anh-hùng hào-kiệt mọc lên như nấm, Tiết nhân-Quý chính là võ-tướng ở bời này,

trong hai mươi năm trời, đến khi thất thế vẫn được vua tài bà Đường kính nho, thi người dàn-bà ấy phải là một nhà độc-tài khôn-ngoan quyền-biền hơn cả Vuong-Mãng ở Tàu và Hồ-quý Ly ở ta. Phải kể người dàn-bà ấy là nhà nữ-độc-tài số 1 trong lịch-sử thế giới và trong lịch-sử Trung-hoa.

C  
Võ-tắc-Thiên nguyên là một người cung-nữ có sắc đẹp được vua Đường Thái-Tông mến yêu, phong làm Tài-nhân.

Khi Đường Thái-Tông băng thi nâng xuất cung, vào lâm vãi tại một ngôi chùa, hình như vì những lẽ gì bí-mật, chứ không phải vì nàng mờద.

Thái-tử con vua Thái-Tông lên nối ngôi, tức là vua Đường-Cao-Tông.

Võ-tắc-nhân được vời nhập cung và được vua Cao-Tông rót mực yêu-quí.

Thê rồi răm năm sau, tức

năm Giáp-Dần (654) tháng ba, Võ-tắc-nhân được phong làm Chiêu-nghi và thăng mười năm sau, Cao-Tông bỏ

Hoàng-bàn duỗi ra khỏi cung, lập Chiêu-Nghi Vũ-thi làm Hoàng-bàu.

Được nhà vua yêu-quí say mê hết sức, từ đó Võ-thi đã thành một nhà độc-tài, dàn-bà hồn-thây mọi hành-dòng, y-định của Cao-Tông, nhưng mới là một nhà độc-tài trong buồng kín. Cái ngày Võ-thi được chính-thức tróng coi việc nước là ngày tháng mươi năm Canh-Thân, Long-Khánh-nghỉ niên (660), vua Cao-Tông sai nàng quyết định mọi việc tâu nghịch của bà quan văn võ.

Võn là người quyền-lực da mưu, nàng xứng việc rất khéo và có tài biết người, nên quan-lại tướng-lá trong Triệu, ngoài quan thầy đều

### Bô thân tiêu đúc

Thuốc lục màu, tiêu hối  
nhịt độc ngựa lở do di  
độc hoa liễu phát ra.  
Liệp 0p80. Nửa ta 4000,  
cà ta 750. Xà mu sù linh  
— Hỗn giao ngàn —

**NHÀ THUỐC TẾ-DẦN**  
N. 131 hàng Bông Hanoi  
Saigon: Ets. Nam-điển 429P. Biên-  
chiy đại lý các nhà thuốc T.-đàn

gâng sức vì quốc-gia hiệu lực và hết lòng trung thành với nhà Vua.

Lại khéo khuyên vua Cao-Tông chú-trọng đến việc thờ tề-bà và tôn-sùng các vị tổ-sư dạo Lão, đạo Nho, chiêng-theo y-muốn quốc-dân, nên thiên-hà không ai dám có ý Võ-thi với Đát-kỷ, bay Bao-tu thời cổ.

Năm Thượng - Nguyễn nguyên-niên (674) vua Cao-Tông xưng là Thiên-Hoàng, Võ Hoàng-Hậu được tôn làm Thiên-Hậu, Thiên-Hậu muốn mua chuộc lòng dân bùa xin nhà vua truy-phục quan-tước cho Trường-Tôn Võ-Ký, một vị đại-thần vì Võ-thi mà bị biếm giết mấy năm trước.

Bấy giờ thiên-hà đều theo Chu-Lê, hể cha còn thì dè tro-mẹ có một năm.

Thiên-Hậu cho nhu-thooth là khinh miệt dàn-bà, bèn xin nhà vua chiếu cho thiên-hà theo đạo Lão-Tử, dà cha còn cũng phải tro-mẹ bù năm.

Đó là bước dàn-bà-h-vực nǚ-quyền của nhà nǚ độc-tài.

Năm sau, Thiên-Hậu sai bọn Nguyễn-vạn - Khoảnh, Lưu-vỹ-Chi soạn các sách: Liệt-nữ truyen, Thần-quí, Ni-đắc-thu, Bách-liêu lầu-giới.. theo sự chí-dẫn và các huấn-lệnh của mình. Mấy nhà vân

trên đường tàu viêc và đợi  
chỉ ở cửa Bắc, rất được trọng  
dung, người thời bấy giờ  
gọi là « Hồi-môn Hoc-si. »

Năm Vĩnh-Thuần nhì niên  
(683) Thiên-Hậu lại tố văntai cho thiên-ha phèng, bằng  
một bài thơ Ngự-chế, sai  
khắc vào bia.

Có năm Quí-Mùi (683)  
vua Cao-Tông băng. Thái-Tù Hiền lên nối ngôi, tức là  
vua Trung-Tông, tôn Thiên-Hậu  
lại Hoàng-Thái-Hậu.

Được vài tháng, Trung-Tôn bị Hoàng-Thái-Hậu phế  
bỏ, giáng xuống làm Lư-lăng  
Vương, và lập Dự-Vương  
Đan lên làm vua, nhưng bao  
quyền-hành đều ở trong tay  
Võ-bị, mọi việc nước đều  
do Võ-thị quyết định hết.

Võ-bị ra ngự ở điện Tứ-thần,  
cài hiệu vua, sửa lại  
phục-sắc quan-lại, để lại các  
ngạch-quan, lập 7 miêu thờ  
tổ-liên họ Võ, giáng hai các  
tôn-thất nhà Đương, dùng  
người bê-dâng với mình, cách  
bỏ những người trung-trực  
phê-bô vua Duệ-Tông, đem  
n-a-cẩm ở Phong-châu, rồi tự  
lên làm vua xưng là Tắc-Thiên  
Hoàng-dế.

Tắc-Thiên tự đặt ra 19 shù  
mới, đứng đầu là chữ Chiếu (𠂇)  
nhận đó là tên mình,  
bắt đầu-giáo kiêng chữ Chiếu  
và cài gọi Chiếu là Ché,  
Muốn-xưa chéo lồng dàn,  
Tắc-Thiên-bà chiêu cho phép  
bách-quan và bách-inh ai có  
tài nghệ gì được phép tự âu  
lên nhà xua xin lục dụng.

Vài năm sau Tắc-Thiên  
xung-thêm hiệu là Thành-mẫu  
Thần-hoàng; sai bùy  
diện Càn-Nguyễn làm Minh-  
Đương, sau lại cài làm Thiên-  
Đương.

#### DÒN COI:

### Anh thư đời Mạc

của CHU THIỀN giá 5p80

Một tiểu thuyết lịch sử lý kỳ như tiểu  
thuyết của Alexandre Dumas và nghĩa  
ly như Tam Quốc Chí giá 300 francs  
kho 33x15 cm, lát, trinh huy công phu,

LÂM-GIA

của HÀI-THÁN giá 2p80

Một daph-nuân truyền mà bắt từ  
người Việt-Nam n-na công cần phải  
biết, dày 150 trang, kho 28x18.

ME-TÔI

của NG-KHÁC MÃN giá 2p80

Một tiểu thuyết của những người con  
hiếu, dày 150 trang, kho 28x18.

GIÁM ĐỐC: NG.TẾ MỸ

N° 50 Route de Sinch Tu - Hanoi

Sai lập các hộp thư bằng  
đồng ở khắp nơi, ai cài điện  
gi-kêu ca từ bô g ấy vào hộp.  
Lập ra sô trinh-thám, thấy  
việc gì khác ý phải vẽ mảnh  
tẫu nhà vua.

Bắt đầu đặt niêm-biệt là  
Quang-Trach, năm sau cài là  
Thùy-Công, năm sau lại  
cài là Vĩnh-Xuong; được  
một năm lại cài niêm-biệt là  
Thiên-Thu và Quốc-hiệu là  
nhà Chu. Rồi theo chế-độ  
nhà Chu ngày xưa, lấy tháng  
11 là tháng đầu năm, cài gọi  
tháng giêng là tháng nhuận;  
quản-đanh, phục-sắc, tề-tỵ  
nhất nhât đều cài cách theo  
lối nhà Chu.

È lòng người chưa phục,  
Tắc-Thiên lại sai bọn nhà sư  
Pháp-Minh scan kinh Đại-van  
trong co chỗ khen Thiên-  
Hậu dâng vị Thiên-Tử dâng  
được thay nghiệp nhà Đương  
lâm Chúa Diêm-phù-kết thế  
giới; Kinh này được ban  
hành khắp nước cũng-eo  
đu-luận đối với nhà vua.

Tắc-Thiên lập cung điện,  
mở khoa thi tự mình ra đầu  
bài cho sĩ-tử, dựng bia tự  
khen công - đức minh, đức

cửu dinh, lấy người trai trẻ  
đẹp dẽ vào hầu trong nội,  
mở yến-tiệc ban cho bá quan  
và các mảnh-phụ, rải linh-  
đinh. (Chính ngày nay phu-  
nữ không yay như dan-ong,  
cũng là vì Võ-Thị đã mẫn-lê  
lai cho phu-nu).

Tóm lại, từ năm 684 tới  
năm 705 Tắc-Thiên đã trị  
nuôi, đã sáu sô; mọi việc  
nuôi, đã làm vua như các  
ông vua thời trước và thời  
sau.

Tuy chẳng làm nên việc gì  
lớn lao ra tuồng song lây tai  
một người dân bà chỉ nồi  
danh về sắc đẹp và thô-dâm,  
mà làm được như vậy, thật  
là có một không-ha trong  
hồn-cầu.

Không có bàn tay sáu bọc  
nhung cùi nhà độc-tài, không  
làm được thế.

Và diễn dâng khen phục  
nhất là năm 704 Võ-Tuôi ngã  
bệnh, bợt triều-thần liên  
mu-ru rước vua Trung-Tông  
về làm ngôi, thê mà Trung-  
Tông và triều-thần vẫn không  
đám tước đế-hiệu của Võ-  
Tuôi. Trái lại, Thai-Hậu được  
rước về cung Thương-Đương  
và được nhà vua tôn làm  
Tắc-Thiên Đại-thanh Hoang-  
đế.

Nếu Võ-Thị bình-nhật  
không biết quyển-biển,  
không tỏ ra có tài làm vua  
tri-nước, thì gặp bao-này  
giờ, đâu được kinh-né suy-  
tòn-núi vậy?

Còn bao-rằng-thoi dâng-  
dật của Tắc-Thiên đã làm  
như bắn cá lisch-sú nhà  
Đương, thì đợt là chuyện  
khác. Vâ, ta nêu khôc các  
vua-dân-ông nhà Đương  
thường có tuổi 3000 my-nhà ở  
trong cung-cầm.

HUY-HOÀNG

### ĐÃ BẢN KHẨP NOI Dưới răng thông

Tiểu thuyết tình cảm của  
Nguyễn-dân Giám-di đồng-ba  
Tết & T.T Thủ-Bà g 3p6

LỊ LAN  
Kịch vui của Ng.T.Son g 2p

### SẮP CÓ BẢN: HAI TRIỀU ÂM

Thơ của Ng.T. T, in toàn giấy  
DUY TÂN THỦ XÃ XUẤT BẢN  
141, Saum Antoine prolongée Hanoi  
Tổng phát hành: Saigon Charles  
MAI QUANG

### ĐÃ CÓ BẢN: Pages Françaises

par NGUYỄN TIỀN LÂNG

Cuốn sách rất hữu ích này  
viết về loại études littéraires  
phẩm-hình văn-chương Pháp  
cùng những danh-nhân trong  
văn-học Pháp. Sách viết rất  
công-công-ti-mi, các bạn học - sinh  
học thành-chung, tú-lieu cùng  
những người muốn hiểu văn  
chương Pháp đều nên cùi cuốn  
Gia: 250

HƯƠNG-SON XUẤT-BẢN

GIỮA DÉCEMBRE NÀY SẼ CÓ:

### Trăng-nước của THAO THAO

Trăng-nước là một quyển sách  
về nghệ-thuật làm thơ & chữ  
và thơ I của cõi nhiều bài và  
nhieu câu-tron lộc rất kỹ-càng.  
Tất cả đều man-máu ở thơ, eo  
vết hắp-dần người đọc đến mặt  
vung-trăng-nước bao-la...

Có in cõi 400 quyển bằng  
giấy tốt Blanc Art khổ-lon, mỗi  
quyển 2p50 và 30 quyển-bằng  
giấy gio-go, có chữ ký của tác  
giả, mỗi quyển 10-

QUỐC-HỌC THU-XÃ

TỔNG PHÁT-HÀNH

Chi nhánh  
Nam-Kỳ và Trung-Kỳ  
Phòng thuế  
chùa phòi

(15 Radeaux Hanoi Tél. 1630)  
Tổng phát hành: 163 Lagrandière  
SAIGON

HUẾ Nam-Hải: 147 Paul Bert  
Cao-ho láb-lap chún các bênh  
lao có trùng ở phòi. Trừ lae  
thành được 4p ngắn, ngừa các  
bênh lao sáp-phát. Sinh-phé  
mắc cao 2p, chún các bênh phòi  
co vết thương và vết den. Sát  
phé trung 2p nhuận phòi và sát  
trung phòi. Các thuốc bô-thân  
kiêm bô-thân 1p50 và nguri trú  
lae 1p, đều rất hợp-benh.

Có nhiều sách-thuốc chữa  
phòi và sach li thứ nói về  
bênh lao biếu không. Hồi-xin &  
tòng-cuc và các noi chí-nhánh.

### AI CẦN BẢN và MUA hàng hóa gì?

Xin hãy giao thiệp với Tam-  
da et Cie, một hàng buôn-ho  
niêm xứng-dáng để các ngài  
tin-cậy, có nhiều compradores  
chuyên viêc BẢN và MUA giáp  
các ngài những thứ hàng-hóa  
nguyên liệu v.v...

Muốn mua mua-chóng và  
khỏi hò, mỗi khì mua bón-thứ  
gi, xin các ngài cùi tên Tam-da  
et Cie, 21 rue Wiële Hanoi  
các ngài sẽ được hài-lòng.

### ĐÃ CÓ BẢN: NHÀ TRINH THÁM 18 TUỔI

truyện díct-sắc nhất của  
Pham cao Cung, in toàn  
giấy tay. Giá 1p20

ĐÓA HOA THÂN  
một cuộc đua tranh rất  
oanh-hội của Sáu-Manh,  
Thanh-Đinh thuật 2p80

Editions BẢO-NGỌC  
67 NEYRET HANOI - TEL: 784

RA ĐỜI TỪ NĂM 1921

# thuốc bô:Cửu-Long-Hoàn

Võ - Định - Dân

ĐÃ TÙNG LÀM DANH DỰ CHO NGHỀ THUỐC VIỆT-NAM

KHAP XÚ ĐỘNG-PHÁP

CÁC CỬA HÀNG ANNAM VÀ KHÁCH ĐỀU CÓ TRŨ-BÁN LẺ

Hộp 2 hoản : \$1.95. Hộp 4 hoản : \$3.70. Hộp 10 hoản : \$9.00

TỔNG PHÁT-HÀNH: Bắc-kỳ, Ai-lao và phía bắc Trung-kỳ

Etablissements VAN HÓA n° 8, rue des Cantonais Hanoi

## NHỮNG NHÀ ĐỘC-TÀI trong lịch-sử Việt-Nam

# NHỮNG NHÀ ĐỘC-TÀI HỌ TRỊNH

Nội nghiệp cha là Trịnh Kiểm phu Lê diệt Mạc, sau khi lập nên nền chiền-công và khôi-phục kinh-dô Thăng-Long, ngày 7 tháng 4 năm Kỷ-Hợi niên hiệu Quang-Hưng thứ 12 (1599) Trịnh-Tùng được vua Thé-Tôn nhà Lê ban Kim-sách, phong làm Đô-Nguyễn-súy Tông-quốc-chinh Thượng-Phía Bình An-Vương. Phản việc đặt quan nhân chúc thu thuế, bắt lính, trị dân nhất nhất nhà vua đều dè thuộc quyền họ Trịnh. Ngày kia Thiết-triều hoặc tiếp-sử thi nhà vua mới làm chủ mà thôi.

Từ đó về sau trải 11 đời gồm hơn 200 năm, họ Trịnh cứ thế-lập trước Vương, gọi là Chúa Trịnh.

Thế là nhà độc-tài Trịnh-Tùng khai sơn phả thạch reo một thế-hệ độc-tài ở nước ta từ năm 1599 đến năm 1787. Tuy nhiên trong 11 vị chúa độc-tài quyền khung thiên-hà, đáng gọi là nhà chánh-trị độc-tài, chỉ có độ 5, 7 vị mà thôi. Còn thì hoặc kế-tiếp chánh-sách của cha ông mà giúp vua, trị nước, yên-hưởng phú-quí, hoặc bận dè binh-dẹp loạn, không có thời giờ nghĩ đến việc cải-cách chánh-trị nòi kia.

Dưới đây chúng ta hãy kiểm-diểm lại những công-việc cải-trị đáng kinh nhât của mấy vị Chúa độc-tài.

### THỐNG-CHẾ PÉTAIN: Ả MỚI:

« Học sinh cần phải luyện tập thận-thì cho tráng kiện để bầy giờ dù sức héo hàn, mai hói dù sức tham-dụ vào việc cải-tạo quốc-gia ».

### Trịnh-Tùng (1570 - 1623)

Người đã lập nên vương-nghịệp họ Trịnh và đã thu hết chánh-quyền của nhà Vua vào tay-nhà Chúa. Ngoài ra, công-việc đáng kinh của Trịnh-Tùng là việc tò-chéc quan-doi. Chúa làm hai hạng binh-linh :

1. — *Ua-Binh*, lầy ở ba phủ xứ Thanh Hóa, bốn phủ xứ Nghệ-An cùa ba xuát dinh cất một tên lính. Hạng lính này đóng ở Kinh-thành làm quân-túc, về canh giữ đền Vua, phò Chúa, không nhâng được cấp công-diện liêng thường-chức-sắc.

2. — *Nrai-Binh*, lầy ở từ trấn Bắc-Ha là Sơn-Nam, Kinh-Bắc, Hải-duong, Sơn-tây cùa năm xuát dinh cất lầy một tên. Lính này lùc bình-thì chỉ lùu đù dè giữ các trấn, còn cho về làm ruộng khi quốc-gia hẫu sự mồi gọi ra.

### Trịnh-Tắc (1657-1682)

Trịnh-Tùng mất truyền cho con là Trịnh-Tráng. Trịnh-Tráng được vua nhà Minh bấy giờ chay sang Nam-Ninh — phong làm An-

Nam-Phá-Qaoc-Vương. Đến đời Trịnh-Tráng, quyền hành nhà Chúa đã cảng-cổ vô cùng và lớn mạnh lắm lắm. Chẳng nhâng một nhà Chúa được Vương mà thề-tù tò con trai lớn của nhà Chúa cũng được phong Vương. Bấy giờ con Trịnh-Tráng là Trịnh-Tac được tôn-tước Tây-dịnh-Vương ngay khi chưa còn sinh-thời.

Quyền-hành tuy che-lắp cả ngai vàng nhà Lê, song vì bận việc chiến-tranh nên Chúa Trịnh-Tráng không sáu sang việc chánh-trị được mấy.

Nội ngôi cha, Tây-dịnh-Vương Trịnh-Tac sau được vua Lê phong là Thượng-Súy-Tây-Vương. Theo duỗi cái chánh-sách của cha, Trịnh-Tac cũng lập con trai lớn Trịnh-Cán làm Thế-Tử và giao cho binh-quyền. Vào năm 1674 sau khi đánh đuổi quân nhà Nguyễn ra khỏi xứ Nghệ-An, Nguyễn Sáy-Trịnh-Cán từ tước Nghi-quốc-Công được gia-phong làm Nguyễn-Súy Tông-quốc-Chinh-Định-nam-Vương, nghĩa là ngang với chánh-trị của Trịnh-Tùng ngày xưa. Trong khi cha là Chúa Trịnh-Tráng còn cầm quyền-trị dân mà con trai đã được phong thường-tước như Trịnh-Tùng ngày xưa rồi, coi vậy là thấy quyền-hành nhà Chúa bấy giờ lớn gấp mảng/tori. Trịnh-Tác và

nha Vua chỉ còn giữ được chút quyền-lực tinh-thần đối với dân-gian mà thôi.

Thật vậy. Từ trước đến bấy giờ, triều-dinh vẫn có Lục-Bộ Thượng-Thư giúp vua-trị nước, nay Trịnh-Tac lại đặt thêm chức Tham-Tung, Bồi-Tung quyền-vị ở trên cùa các quan Thượng-Thư, bỗn nêu véc ở Phủ Chúa tức Phủ Liêu là nơi quyết định mọi việc nước. Lại đặt thêm Thượng-phủ-sự và Thủ-phủ-sự để cùi binh-chinh bấy giờ đã thành việc truyền-lữ nhucu-tôn cùa nhà Chúa.

Ngoài ra Trinh-Tac lại sáu dời mọi việ: chính-sác trong nước, đáng chú ý nhâng những việc dưới này :

Quan-ché. — Đặt lẻ cùi mây nam quan-lai khôn-hạch một lần. Hết ai không xứng chức thi phải giáng trát.

Quan-oviên chí-sĩ túy theo phầm-trật được hưởng một số dán-lộ là bao nhiêu một năm và cùm quan-lai không được lập-trang-trại tại nơi làm quan, để phòng nhâng vụ lạm quyền ý-thé.

Lý-tri-tuởng các lang phải phạt 5 quan.

Hành-luật. — Trước đó, Ngũ-hình là Xuy, Truong, Đô, Lưu, oa Tứ pham, tội gi

căng lây-tiên chuộc được.

Trịnh-Tac bỏ lệ chuộc tội

đi và chia viêc kiện-tụng ra

lâm hai hạng :

### Tù sách quý

GIÓ NÚI (của Ngọc Cầm) 1920

TÌNH THƯỜNG (của Lê-vân-Huyền) 1930

MỘT TRUYỀN LINH 15 NĂM VỀ

TRƯỚC (của Lưu Thị Hạnh) 1920

CHIM THEO GIÒNG NƯỚC (của

Ts. Hữu Thện) 0970

QUÊ NGOẠI (của Hồ Duy) 8p và 5p

Những sách trên đây đã được hoan nghênh nhiệt-liệt. Mua ngay kéo lại hết cả.

1. — *Đại-Tung* gồm những vụ mưu, sát, dạo, kiếp, diễn-thờ..

2. — *Tiểu-Tung* gồm những việc Hợp, hòn, ầu-dâ, hủy-bang, ma-lý, lạp-tụng..

Năm Cảnh-Trí (1661)

Trịnh-Tac lại đặt ra luật trừng-phạt các quan Tham-panh và người di kiệu, có ý dâc các vụ án-liết phải xử rất mực công minh.

1. — Các quan xử các vụ án-dai-lụng không hợp luật thi phải giáng một trát, Nhưng có thể chuộc bằng tiền như sau này :

Nhất pham phải chuộc 100 quan. Nhì pham phải chuộc 75 quan. Tam pham phải chuộc 50 quan. Tứ pham phải chuộc 30 quan. Ngũ pham phải chuộc 25 quan. Lục, thất pham phải chuộc 20 quan. Bát, cửu pham phải chuộc 10 quan.

2. — Quan-lai và chức-dịch xé các vụ án-tiêu-tụng không hợp luật thi phải phạt tiền, tùy theo pham-trật :

Lý-tri-tuởng các lang phải phạt 5 quan.

Các quan Phủ, Huyện phải phạt 10 quan.

Pháp Doãn, Đè-linh, Trần-Thu, Cai Đao phải phạt 15 quan.

Giám-sát và đè-linh phải phạt 15 quan.

### Trịnh thám

VŨ AN MẠNG KHÔNG CÓ THỦ

PHẨM (của Ngọc Văn Tỵ) 2p50

ĐÀNG BÍ MẬT (của Ngọc Văn Tỵ) 1p60

LÃO GIÁ BEO KÍNH BỀN

(của Trần Văn Quý) 2p00

MÓN NÓ KÝ KHẨU (của Ngọc Cầm) 1p00

NGƯỜI THIẾU NỮ KÝ DI

(của Ngọc Cầm) 1p30

Còn nhiều thứ sách hót catalogue

Những vụ xử đã hợp luâ mà người di kiệu còn chống lên tòa trên, thi phải phạt tiền dè danh giá cho các quan, như sau này :

Đại-tụng :

Đối với quan nhất pham, phai phạt 100 quan.

Đối với quan nhì pham phai phạt 75 quan.

Đối với quan tam pham phai phạt 50 quan.

Đối với quan tứ pham phai phạt 30 quan.

Đối với quan ngũ pham phai phạt 25 quan.

Đối với quan lục, thất pham phai phạt 20 quan.

Đối với quan bát, cửu pham phai phạt 15 quan.

Các việc-dai-tụng, tiêu-tụng ở huyện phủ hoặc Thủ-lí, Trấn-lí xé không xong, thi len đến Hiến-ti. Hiến-ti không xé xong hi len quan giám-sát. Quan giám-sát và quan Đè-linh không xé xong thi đến Ngự-sú-dai. Việc quan-trọng Ngự-sú-dai không xé xong thi len Hội-Dồng Chinh-daoang ở kinh-thanh chung-thâm.

Thời-hay chông án cũng được án-dịnh rõ ràng. Việc-lập-tụng thi hạn 6 tháng kè từ ngày tuyên-án. Việc án-mạng, đại-tụng thi hạn 1 năm.

Lại hạn cho các quan-trọng 4 tháng phải xé xong các vụ

### Công giáo

THÀNH NIÊN TRƯỚC VĂN PHÒNG SÁCH (của Nguyễn-Đinh-Điển) 1p00

TU SẮC PHÍA LƯU

MÙI TÂN THỦ (của Ngọc Cầm) 0p80

TI-ĐA MÃI (của Ngọc Cầm) 0p50

án-mang, trong 2 tháng phải xét xong các vụ lạm-tang. Tông lý khâm xén án-mang được phu cấp 1 quan tiền, 10 thước lụa trắng và 1 quan quan tiền thường gọi là tiền Thiết tòa lê (Lê khôa sâ) Các quan Phủ Huyện thì được cấp 1 quan 5 tiền và 15 thước lụa trắng. Ngoài ra lại được cấp 1 quan 5 tiền và việc nộp biên-bản. Khi lĩnh tiền phu cấp, tông-lý phải phát-thẻ để làm tờ khai giao-sản kè sát-nhân.

Thuels-dinh. — Trịnh-Tac đặt lệ rằng số định các làng phải nhái-dinh, làng nào có bao nhiêu đình cù chiêu tho đó đóng bấy nhiêu xuất mài mài, tăng thêm hay giảm đi cũng không kẽ, có ý giữ mục thẳng-binh cho khoản thuế này.

Đóng-lương. — Lấy Ông Hoằng-trang-quản làm mục. Ông này đang được 1.200 hộ thóc, gọi là một thước, 10 thước là một hạp, 10 hạp là một tháng, 10 tháng là một đầu, 10 đầu là một hộc. Bất nhân dân lì kháp nước phải theo các ống lường trên.

### Trịnh-Cân (1682 - 1709)

Còn thời ta Trịnh-Tac là Trịnh-Cân trước đã được phong Định-Nam-Vương, khi nỗi nghiệp chúa được vua Lê

gia phong Thương-Thánh Phu-Sa Định-Vương.

Quan-hộ. — Trịnh-Cân định lại điều-lệ thăng-thuống quan-lại.

Trước cứ mỗi năm một lần xét lý-lịch các quan, để định việc thăng-giáng. Trịnh-Cân cho thời gian đó ngắn quá không dám để xét việc xét người, nên định lại rõ ràng.

Về cho diêm quan lại vẫn tiến-hành hàng năm như cũ, duy 3 năm mới có một kỳ thăng-hưởng. Diêm chia ra Thương, Trung, Hạ. Quan lại nào 3 năm liền được 3 diêm Thương, thì được thăng một trật và thăng 50 quan; 2 diêm Thương một diêm Trung thì được thăng 1 mệt trật và thăng 20 quan; 1 diêm Thương và 2 diêm Trung thì được thăng 1 trật; 3 diêm Trung thì được giáng 1 trật và phải thuyền-chèo; 3 diêm Hạ phải giáng 1 trật và phạt 50 quan; 2 diêm Hạ, 1 diêm Trung, giáng 1 trật và phạt 25 quan; 1 diêm Hạ và 2 diêm Trung phải giáng 1 trật.

Luật-lệ. — Đặt luật nghiêm cấm việc đánh bạc. Rút ngắn hạn chống ăn: việc nhân-mạng 4 háng, việc trộm cướp ba tháng, việc lạm-tang 2 tháng hết hạn chống ăn.

Võ-bị. — Mở trường iõ-bi, đặt quan giáo-thu dạy con

### Trịnh-Cương (1709-1729)

Là chắt Trịnh-Cân, năm 1709 Trịnh-Cương được nối ngôi. Chúa già phong trước An-dinh-vương. Sau được tôn làm Thương-phu-Thuong-Sir-An-Vương. Trịnh-Cương là người rất siêng việc chánh-tri, thương-bon viেt: nước suối, gác.

Trịnh-Cương sửa đổi mọi việc chánh-su, lưu-trang, đàng-chúy nhất những việc sau này:

Quan-chẽ. — Đặt ra Lạc-phien: Lại-Phiên, Hộ-Phiên; Lễ-Phiên, Bình-Phiên, Hình-Phiên, Công-Phiên ở phủ Liêng-cang như Lue-Bô ở triều đình nhà Vua. Từ đó mọi việc đều do Lạc-Phiên quyết định. Lại-Bô chỉ còn danh-vi xuông mà thôi.

Bắt-lệ-cấp « ngô-léc » cho các quan tài-chức; quan-tri-si được cấp « ár-léc » hay « hué-léc »; quan-võ được cấp « ché-léc »; đại-khai đều lấy tiền gạo của dân trả lương cho quan-lại, như chàng hàn quan Hiên-Ti mỗi năm được cấp 130 quan và 200 bát gạo của một làng; quan Thủ-u-li mỗi năm được cấp 80 quan và 150 bát gạo của một xã...

Võ-bị. — Mở trường iõ-bi, đặt quan giáo-thu dạy con

chau các quan nghè iõ. Mỗi tháng mở lán iõn-láp, 3 tháng một lần đại-lập. Xuân thu lập võ-nghệ. Đông, hạ lập võ-kinh. Bốn năm một lần thi võ. Thi các môn võ-nghệ và hỏi về mưu-lược trong võ-kinh.

Điền-bộ. — Đặt ra việc đặc dien và lập sở địa-bạ giao cho

các quan phủ-huyện và thừa-chinh, hiến-sát trong nom.

Đặt ra các quan Nong-sú để thanh-trá và khuyen-khich việc làm ruộng.

Hạn-chẽ việc khai mỏ. —

Việc khai mỏ bấy giờ đều thuộc-quai Tâu. Trịnh-Cương định lệ hạn cho người Tâu sang khai mỏ chỗ đồng-lâm không được quá 300 người, chèo vừa 200 người, chèo 400 người, để tránh những sự

người Tâu quấy nhiễu-dân-sz.

Tôn-giao. — Các chùa Trịnh trước vẫn cầm giáng tiêu-nhiều, nên Trịnh-Cương lập ra sở-chi-thu-biên-chép số cini và sở-thu-dòng-nien là bao nhiêu, để cho biết chéng-má liệu việc chi-dung, giao cho Hộ-Phiên trống-cot.

Ia-sách. — Thầy người trong nước thường bị người Täu bắt-chẹt và sự mua-sach Täu, năm 1734 Trịnh-Giang

### Trịnh-Giang (1729-1740)

Nỗi nghiệp cha, Trịnh-Giang được vua Lê tôn là Thương-su Đại-phu Thành-Vuong.

Trịnh-Giang là một nhà chánh-tri khôn-ngoan-lâm, thường nghĩ làm nao cho ích nước lợi-dân.

Những việc cải-cách quan-trọng nhất của Trịnh-Giang là những việc sau này:

Quan-chẽ. — Định-le-cấp sô-tuy-hậu (kê-hầu-hại) cho các quan lại để thừa-hành công-vụ.

Nhất-nhi-pham 6 người

Tam-tứ-pham 4 —

Ngũ-lục-pham 3 —

Thất-bát-pham 2 —

Cửu-pham 1 —

Ngoài số định, nếu bát-thêm bình-linh hag-dân sz

vào làm việc riêng thi quan-lại sẽ bị nghiêm-phạt.

Ngân-sách. — Vì trong nuzi nhiều giặc-giã, phái-jichi tiêu-nhiều, nên Trịnh-Giang lập ra sở-chi-thu-biên-chép số cini và sở-thu-dòng-nien là bao nhiêu, để cho biết chéng-má liệu việc chi-dung, giao cho Hộ-Phiên trống-cot.

Binh-chẽ. — Năm 1740, bắt-mỗi-xã phải tuyển-lay hai đội lính mỗi đội mười người để phòng khi có giặc-cướp thi hổ-lương-ting-cùu.

bắt-khắc-bán-in, in các sách cần dùng cho việc học như Sô-ký, lư-diền, Ngũ-kinh, lú-thứ và sách Lê-triều Hồi-diễn phát ra các nơi và cấm nhân dân không được mua sách của Tàu nữa, mực-đích để khuyến-khích người in sách trong nước và để quyền-lợi khôi-vey người nước ngoài.

Tôn-giao. — Năm 1733 Trịnh-Giang định lệ han-chẽ việc lô-tu-tueng Phật chỉ được dùng gỗ-hoa đá mỗi chiều dài-ba thước ta để tu-tueng. Cấm không được làm tu-tueng lớn quá kích-thước đó. Không tuân-sz sẽ bị trọng-phat muc-dich để khôi-hạo phi-tiền-bạc của dân.

### Trịnh-Doanh (1740-1767)

Nỗi nghiệp cha là Trịnh-Cương, Trịnh-Doanh được phong-tước Minh-dô-Vương.

Trịnh-Doanh kế tiếp sự-nghiệp ông-cha, là ra-ta-một nhà chánh-tri độc-tai-zang-suốt.

Quan-chẽ. — Năm 1749, vì nhân-sz trong nước giàm-giảm-nhiều, Trịnh-Doanh bỏ sô-tuy-hậu của quan-lại và cấp ruộng + liêm-diện + thay-vào.

Binh-chẽ. — Năm 1740, bắt-mỗi-xã phải tuyển-lay hai đội lính mỗi đội mười người để phòng khi có giặc-cướp thi hổ-lương-ting-cùu.

### SÁCH MỚI:

## TRÌ THỌC DESCARTES

NGUYỄN  
BÌNH THỊ

Một học thuyết đã mở đường cho tư-tu้อง triết-học và khoa-hoc càn-dai lần đầu tiên được phân-tich-rất-công-phu và phê-bình-rất-sắc-đảng theo-một-phương-phap-mới-mẽ-dẫu-biệt. Sách dày 300 trang, khổ-rộng, bìa-mỹ-thuật — Giá 4\$50.

NHÀ XUẤT BẢN « TÂN - VIỆT » 29 LAMBLOT - HANOI

### ĐÃ CÓ BẢN:

## Nghìn lè một đêm

QUYỀN NĂM — Giá 5\$00

Bản-dịch đầy đủ và cẩn-khéo-nghìn-văn  
của TRẦN VĂN LAI

## Siêu hình học

của NGUYỄN ĐÌNH THI — Giá 5\$00

Một cuốn triết-học-sử-phác được rõ-ràng cuộc-tiến-hoa  
của nền triết-học-phu-nhew-Tây

### SÁCH GIÁ TRI:

## PHẬT GIÁO TRIẾT HỌC

của PHAN VĂN HUM  
(in lần thứ hai) 3\$50

## HỌC THUYẾT FREUD

của TÔ KIỀU PHƯƠNG — Giá 2\$50

## THI HAO TAGORE

của NGUYỄN VĂN HAI — Giá 4\$80

## NHÀ XUẤT BẢN TÂN - VIỆT

N. 29, RUE LAMBLOT - HANOI

Lão Võ-miễn, chỉ th-đi thi  
thờ Vũ-thần, Tượng, Khương  
Thái-Công, Tôn-võ-Tù, Quản  
Tử v.v... Đang sau thi thờ  
Hưng-Đạo-Đài-Vuong Trần  
quốc - Tuân. Lại lập miếu  
riêng thờ quan Công, xuân  
Thu hai lần quốc-thi.

Hin-nhật. — Năm 1747,  
cho treo chuông vũ khánh ở  
cửa Phò Liêu. Người nào  
muốn trình bày ý-kiện về  
chính-sự thì đến gõ chuông.

Người nào bị ức hiếp không  
biết kêu vào đâu được thi  
đến đánh khánh mà thân  
oan. Mục-đích đe rùng thanh  
lai-lê và vỗ-vỗ nhân dân.

Kinh-tế. — Bối các sở đác  
tiền ở các trấn, chỉ đe hai sở  
đác tiền ở kinh-thanh để tiện  
việc kiêm-soát và tránh n爭  
tự nhũng-lạm.

Xét qua chánh-trị của mấy  
vị chúa kha di tiêu biêu cho  
cả dòng độc-lai họ Trịnh ở  
trên, chàng ta thấy rằng họ  
Trịnh chẳng những đã khéo  
dùng quyền đe lèn áp ova Lê,  
mà lại khéo thực-hanh chanh  
tịnh đe mua chuộc lòng thiên-  
hà nứa.

Trên được lòng Vua, dưới  
được lòng dân, nên tuy không  
phải là Đế là Bá, mà họ  
Trịnh đe-lai quyền kia nguy  
hết-hạ là phải lắm.

Và nếu xét kỹ các chính-  
sách cai-trị của họ Trịnh, thì  
người ta sẽ thấy nhiều chính-  
sách rất hay, rất mới, vì thế  
đem áp-dụng ngày bấy giờ,  
cũng vẫn hợp thời. Với tài  
kinh-quốc khôn ngoan như  
thế, trách gì họ Trịnh chẳng  
giữ được quyền-binh trong  
hơn 200 năm bên cạnh vua  
Lê.

LÊ VĂN HÓE

ĐÃ LÀ MỘT GIA ĐÌNH  
NIÊN NÉP THÌ NÈN CÓ  
MỘT TẬP

## Minh dao gia huân

TRÌNH PHU TỬ soạn

Hội sĩ PHA NGOC KHUE dịch

Cuốn giấy bạc mới  
truyện học sinh của HUYỀN - NGA  
giá: 0\$35

ÉDITION KHUË-VĂN XUẤT BẢN  
41, Hàng Than - Hanoi

## sách thuộc để phòng và chữa chứng thương hàn

Mùa lạnh đã đến!

Có bệnh ngày hằng phát ra phần  
nhìn bô: "Thương-hàn". Sách này  
chẳng những chuyên chữa và đề phòng  
Thương-hàn còn đề set sẵn  
các bài-huynh nguy hiểm khác. Giá 3\$-  
1.500 để phòng cho khò-máu  
Thương-hàn, ai muốn tự chữa hoặc  
tự-nó-nhanh sự-nó-nhanh may kêu  
lại hết (sách-in giấy tẩy).

Ôi xú-giúp thiên-croc. Thơ,  
mandat đe cho nhà xuất-bản:  
**NHẬT-NAM THU-QUÁN**  
n° 19, phố Hàng Diệu, Hanoi

SÁCH MỚI

## Giọt sương hoa

Gia 3\$, của Phạm văn HÂN  
Một quyển sách đẹp nhất 1943  
cả tinh thần, hình thức.

BEETHOVEN

của LIEN KIỀU

Giá 0\$70

Các bạn học sinh hãy đến cai  
NHÍ ĐỘNG HỌA HÂN n° 45 22  
mời chán chán lại, ra khò-lon  
tháng 3 kí 1: Opéra một số. Nhiều  
tranh đẹp, như u-truyen hay, etc.

LUẬM LÚA VÀNG

49 rue Tiêu Tsia - Hanoi  
Thue lậu 1\$00 một ve. Giang 1\$00.  
Nhận chừa khoản. Xem  
mách cho đơn, chia a dù các  
bệnh người ốm, trẻ con. Bán  
dù cao, đơn hoàn tán.

Các ngài hăng dâng:

## PHẦN TRÌ ĐỒNG-DƯƠNG

(Graphite Indo-chinois)  
Mô: « Hélène chí I » « Hélène chí II »  
« Hélène chí III » phò Lu Lackey.  
Đã được công nhận là tốt-hay-kém  
gi-ngoại-quốc, công việc cần thận.  
Còn nhanh chóng khắp Đồng-dương

SỞ GIAO DỊCH :

Éts. TRÌNH - ĐÌNH - NHÍ  
153 A. Avenue Paul Doumer Haiphong  
Ad. Tel. AN-NHI Haiphong - Tel. 707  
Còn dài-lý khắp Đồng-dương



MAY AO CUOI  
MA. LR OLY MUN - HANOI

## CAI A - PHIEN

Thuels Tú - Nhật - Khuê-Vân-Hoàn  
số 46, giá 1\$00 ống từng ngày

chỉ bán tại nhà thuốc-biện các  
đại-lý đe các ông không cần  
tiền mua luô-một lít, con-eo  
ông ở tỉnh xa, chì mìn-gi  
theo cách lanh-hoa ngon, ngon  
nhien-nang 7\$0, ngon-nhe  
3\$00 (đe khòi cái) dù đang ma  
hết-thuoc. Sâm nam tuyet  
cán 1\$50. Thang-thuoc tuyet can  
0\$25 và phai trả 1/3 tiền trước  
nhien-phu đe tên M. Ngô-vi Vũ  
Viết-long 58 Hàng Bài Hanoi.

Điều thêm rất nhiều (giá-lý) tai  
khắp Trung-Nam. Bác xin viết  
thơ về thương-hàng

Các cao-i-phien vi 16 rong không  
đang được vậy muôn biết cẩn kĩ, xin  
gửi về 0907 làm (cô) làm-tiền gửi sẽ  
có quyền catalogue biếu, giày ngồi  
300 trang, nói rõ các bệnh từ kh  
mới-sinh, cao-i-phien, bệnh lở ngứa  
và các thứ thuốc Nhât-hán.

## LÂU, GIANG

Mắc bệnh tinh-nên uống  
thuốc của BEUC-THU-DƯƠNG  
131 route de Hué Hanoi sẽ khỏi.

Thuốc lậu 1\$00 một ve. Giang 1\$00.  
Nhận chừa khoản. Xem  
mách cho đơn, chia a dù các  
bệnh người ốm, trẻ con. Bán  
dù cao, đơn hoàn tán.

# TAN NGÔ

KỊCH THO của PHAN NHU

(TIẾP THEO)

## LỐP III

Vé binh - Ngô-vương

## Vé binh

Tân thành thượng!

Thuở chuân-chuyên xa cao gió mây vè,  
Lòng ái-quốc nồng hương bia-hát đượm,  
Khối hận-trường nung-nán tẩm hồn quê,  
Bao nhiêu năm, trăng mờ trên ngọn ái,

Lưỡi gươm thần quý-sạch hết chông gai  
Ôi Trường-thanh, ngày nay không tiếng dội,  
Họa binh-đao, nghiệp dέ cung lau-hồi.

Xưa uy-nghị bao quan-thần dưới trường,

Nay lo-ho ván-võ bỏ ngôi trời!

Xưa giáp-bạc, mủ vàng phò mầu sáng,

Nay tan-binh tan-tác mây phuong-doi!

Giòng Linh-hỷ, máu hồng pha mầu nước,

Bà Cô-Tô, bát đỗ nhuộm vương-cung.

Chiến-sĩ há quên lời mà hối-ước,

Xếp gươm đao, cười sòng ruồi mây hồng!

Bà bao năm, hạ-thần bén-bé ngọc,

Không như người chiến-sĩ lạnh-lùng kia,

Dưới quốc-kỳ, đời đời mang trát-loc,

Nay nguyên xin hộ-giá thoát trùng-vi!

## Ngô-vương

Ta dã hiên-tâm-hồn người dũng-sĩ,

Biết quên mình vi bón-phận hy-sinh.

Bà can-dám phái kiên gan bần-trí,

Phải khôn-ngoan, uất-cợng mởi mong thành!

## Vé binh

Quân-vương ơi! trống rồng-lay bóng nguyệt,

Khúc Thái-hưng im đóng điện mo-hồ,

Chì chiêu nay ầm ầm quân nước Việt

Cuối-tết bay giờ lạc đền thành Ngô,

Quân-vương ơi! cờ cao gấp nước bi,

Ngang-trong-xa, tim đầu ra những kẽ

Đại-trường-phu chém-tường, giặt cờ-bàng,

Và ra-tay vá-lại cảnh giang-san

Chì gày phút tan-hoang vi thất-bại?

## Ngô-vương

Trời bối-trời! oan-xxa ta chót-cỏi,

Biết-làm sao cho thoát khôi nguy-nan?

Ta thè-xin đúc-lại một nhà-vàng

Dâng cho kẻ dâng-vi ta dẹp-loạn,

Dâng cho kẻ sẽ-vi ta tinh-toán

Nước cờ hay, giắt giặc trả thù này!

Mà thè-oi lá biếc-vật-vờ lay,

Trời ủ-rũ-như lây người chiến-bại!

Ha-niê qua... bai-nam trói-ân-âi,

Cô Tô dài như phủ ánh-vân-sa,

Ta say-mê sắc đẹp của tiễn-nga,

Đâu có biết ngán-xa đói-nồi-sóng!

## Vé binh

Bà bao ngày, dưới trời mờ-sáng-lông,

Nét mây hoa thu hép-tri giang-hồ.

Đến-bây giờ sắc đẹp chung-hay-hu-vô,

Đang-ân-âi hay đâm-thùn-thù-dịch!

## Ngô-vương

Mông-dâ-lan như trăng ngà lim-ánh,

Lòng du-duong như nhớ-lại lúc mờ-lan.

Bao-dêm-trường, dâm-minh trong hít-quanh,

Ta lạnh-lùng đâm-bước của thời-gian;

Luật-lao-hoa-dành-danh-trò-dàn-bé,

Miếng-dinh-chung-ai-de duy-bên-lâu?

Thương-cho-dời, thương-thay cho-nhưng-ké

Tím-vinh-hoa-phú-quý-dé ngâm-sầu!

Bao-năm-tháng qua-rô... tuồng-âo-âmb,

Chén-say-sura, giò-lanh-cợi-trên-người,

Kịch-trần-gian với mún-hồi, mún-cảnh,

Người và ta vừa-chop, mộng-lan-roi!

## Vé binh

Quân-vương ơi! hay quên-niêm-u-hiết,

Quân-gio-vàng, xuân-bẩm, đóa-hồng-non.

Hãy-nắng-nhè xôn-xao, quân-nước Việt

Đang-âm-âm đánh-phá cửa Thiên-môn!

Thờ-o-liêu; bô-cung-vàng-diện-ngoè,

Mau-lên-dường-tạm-linh-cuộc-can-qua!

Kia-chiến-mâ-dang-bí-vang-turg-lúc,

Sắc-tâ-huy-dâ-lot-phía-trời-xa!

## Ngô-vương

Trời-âm-dạm, nắng-mờ-gieo-hoa-lô,

Chiếc-nai-vàng-mây-chốc-tê-diên-linh?

Thôi-thôi-nhé, từ đây ta-bié-tê-gâ,

Chốn-lâu-hoa, rong-uôi-dẫn-trường-hành!

Cả-hai/người-cùng-di-vào-phía-trong. Ngô-vương-đi-trước, vé-bin-theo-sau.. Hai/người-khuất-hắn. Cung-nhân-bước-ra).

LỚP VI

Cung-nhân — Vé-binh

Cung-nhân

Xuâ trờ lại trời Ngô, xuân trờ lại  
Nú đeo tơ, cành thán vội khoe duyên,  
Nhưng xuân nay đã khác xuân năm ngoái,  
Hi vọng xuân bay vút tới cung Thiêm!

Hồ Ngô-quốc hai năm trời trù tạm!  
Lòng bâng-khuâng ta trưởng nhớ quê nhà.  
Nhưng chiều vắng với trông theo cảnh nhạt,  
Lặng mờ màng nghĩ iới chân trời xa.

Chân trời xa... rộn ràng quanh nước Việt  
Cùng say-sưa hát khúc anh-hùng ca.  
Chân trời xa... nồng mang hồn nhiệt-huyêt,  
Kiếm long-tuyễn iới tấp đạp mưa sa.

Và xuân nay, dưới hoa đào nở thắm,  
Việt-binh đã cuồn gie dồi mây bay,  
Thuyền cuồi sóng tung bùng qua muôn dặm  
Thẳng Ngô-lâu rứa mội hận bao ngày!

Vé binh (v)

Ô Việt-nú, xôn mờ màng chi nữa?  
Đám trường Ngô bụi cát, khói mù xây.  
Hai mươi năm... bình hùng mờ giấc ngủ,  
Phản son đòi đưa tới buổi hôm nay...

Cung nhân

Buổi hôm nay... mâu lòi vì son phấn,  
Trường trường-lú, Ngô chúa lè sầu roi!

Vé binh

Yêu dì em I đứng khơi lòng căm-giận,  
Kiếp iải-nhoa vốn là lụy cho đời!  
Yêu dì người lòng ta đây nết-nết,

Kém chính-phu lộc sáng; van đầu roi!

Gái Việt ơi! hãy về nơi khêu-khon,  
Đè hổ trai vui giò lá tung-hoàn,  
Đè klem thép bên ghênh ta mai nhọn,  
Đè long ta sống lại thuở thanh-binh!

Cung nhân

Bất xôn-xao, vùng ô-tà gieo ánh!  
Mây xôn-xo, sát-khi lụt chau trời!

Vé binh

Nhưng ta đây, gươm vàng đang lắp-lánh,  
Tỏa hào-quang và... khát máu đầu roi!

(Vé-bin khoa gươm lén)

Cung nhân (lùi lại và ay-hai)

Ô hay chua! phải chăng đây ch'én-dì,  
Mà gươm v'ng hung-hỗn muôn đầu ơi?  
Hay m'ng-sáng mắt hoa, người c'liến-si.  
Tạm mai gươm, trả lè trên môi cười!

Vé binh

Im đi bời! người cung-nhân thù địch,  
Ta muôn đầu máu nhuộm luỗi gươm này!  
Im đi ngay! đừng đem lòng bạn-nghịch,  
Khơi thêm niềm căm-giận của lòng say!

Im đi ngay! hỡi cung sầu ai-oán,  
Đàn Việt Ngô xuân dò rụng đầy đường!  
Im đi ngay! xin người đừng ta thán,  
Hay dẫu người muôn rụng dười gươm

trường!

(Cung-nhân vào — Vé-binh chạy theo sau)

Màn hạ

(còn nữa)

PHAN NHU



TRUYỆN DÀI của TÙ-THALH

(Tiếp theo)

Cụ Phán tính nóng này  
cũng như Tâm, làm việc gì  
cũng đột-ngoại không trù-liệu  
cần thận. Cụ nghĩ thế nào  
ba Phú-Hung chẳng ưng già,  
con gái tuy nhà giàu nhưng  
đã lỡ thi ma iải-sắc lây gi  
lâm hồn ai, giòng dõi lại dài  
tiện, con trai bà đã phải tự  
hà xin làm rể, bà đã phải tự  
hà kết thông-gia, thế là v'ng  
vang cho nhà gái lâm rồi, và  
chẳng Tâm cũng có dịa-vi  
hỗn hoài, chứ có phải béo b  
gi đâu? Nghĩ thế và ch'éc két  
quả nầm trong tay rồi, nên  
ba tần-công trực - iáp, uy  
minh xuống đậm hỏi, cũng  
không bàn thèm ý kiêng gi  
với Tâm nữa.

Bà Phú-Hung nghe ba Phán  
nói, chaoáng cả người. Thực  
quả, bà không co một giây  
phút nào nghĩ đến rằng Tâm  
lại hồi Ngô làm vợ. Càng  
như con, ba yêu trì rằng Tâm  
gả vợ, hoặc « vợ chồng ông  
ta bất-hòa, hay con dâu  
không ưa mẹ chồng mà mỗi  
người ở mỗi nơi », chứ ai  
ngờ ông ấy hãy còn trai to  
kià à! Thực nói ra ai người  
ta tin được. Bà Phú-Hung  
phải cố nhịn cười trấn tĩnh  
ma trả lời rằng:

— Vâng thưa cụ, cụ và...  
(bà lưỡng-lự một lúc lâu  
không biết xưa g'ò Tâm là

thế nào, chẳng nhẽ vẫn cứ  
tương một người và lấy họ  
gọi bằng ông thì bất tiện quá,  
hà bà già bà xuống lõ-má  
con gái dù có của nhưng cõ  
độc thì bà khô Tâm đến chết  
không người. Vậy tuy trong  
lòng bà không được hò  
mìn « vân-dở Tâm » cho lắm,  
nhưng bỗn phen bà vẫn phải  
đòi ý con gái. Hèm đó, Nga  
đã sắm hát đền với chị em  
bạn, mới quá trưa mới về.  
Nàng vui vẻ lắm, vì mua  
được r' :

— Mẹ ơi, ai cũng khen là  
muaré đấy, Bi xe cung đường  
có một bà trông thấy hỏi:

— Cõi mua ch'ẹt bát giang-  
tay ấy bao nhiêu?

— Thue cụ, tinh ra đồng  
bảy môt chiếc đấy a.

— Ô r' đấy, cõi mua được  
ở đâu mà khéo thá?

Một vài người khen khiết:  
Ngô hè hả Tâm, Bà Phú-Hung  
thay dịp nén nói thi đọc: Nga:

— Ăi cơm xong đi, me nói  
câu truyện này:

Thoạt nghe, Nga hơi ngạc  
nhিên. Nhưng người con gái  
sống hàng-trực-giac, Nga  
đoán rằng « câu truyện » mẹ  
định nói ch'éc không phải là  
truyện ngay-hiem đáng lo  
sợ như truyện anh loong-toong  
ở Boan, nhưng là  
truyện có quan hệ riêng r'ng.

— Hay là truyện ấy?

Truyện ấy, tức là truyện nhân-duyên vậy. Mười phần Nga đã đoán chắc được năm. Còn mươi nữa nữa: ai hỏi nàng? Nga thấy nóng ruột muốn biết lắm. Nhưng cô nàng lại e-lệ, và kinh dài hứa ăn hàng cách nói những câu truyện bằng-quơ mãi. Xong rồi, cũng phải đến cái lúc chờ đợi ấy. Bà mẹ chờ đợi dè nói ngay. Có còn chờ đợi dè «cõng» những lời nói đó, như một người khát đã lâu ngày. Bà Phú-Hung bắt đầu,

— Sáng hôm nay cụ Phán trên gác xuống chơi.

Bà lại ngáp-ngảng một lúc. Nga hỏi — hopped trong bụng thắc-mắc: « có lẽ không phải truyện ấy. Cụ Phán làm gì có con chưa vợ, hay là cụ đánh tiếng cho người khác? Phải, có lẽ thế! » Bà Phú-Hung lại tiếp theo:

— Cụ Phán xuống nói truyện muôn hồi con.

Tüm Nga đập thỉnh-thịch, múa dòn lên mặt. Nàng ngưng-ngưng, că-lo-lắng lẩn sung-sướng, mãi mới thoát ra được một câu:

— Cụ ấy hỏi gì con à?  
Bà Phú-Hung nhìn con về mặt áu-yêm:

— Cụ Phán hỏi con cho cậu Tâm.

Cô nói như xét đánh. Cả cái mộng lòng của Nga vỡ. Trưởng ai hỏi, hóa ra ông Tâm. Nga hỏi lại mẹ một cách rất ngạc nhiên, không e-lệ:

— Chết thê! Từ trước đến nay con vẫn tưởng ông ấy gonna vợ.

— Thịt me cũng nghĩ như con.

Bà Phú-Hung cười thấy Nga nói trúng ý bà quá. Hết do dự, bà hỏi ngay:

— Vậy con có bằng lòng không, để trả lời người ta.

Nga diẽm-dam thưa:

— Mẹ chẳng nên trả lời ngay với dù mình không bằng lòng, trả lời phải ngay rằng không thì ra y khinh người ta, như thế chẳng nên, mẹ nghĩ thế có phải không?

Bà Phú-Hung trong bụng lấy làm lạ sao hèn nay Nga nói như một bà cụ, thực

phải nói lấy lòng Tâm:

— Thực phiền, mất thi giờ của lòng Tâm quá.

Tâm trả lời:

— Cố Nga đừng nói vậy, tôi không vai lòng dám. Tôi ước so du được giúp đỡ cụ và co mài.

« Lại một hôm bà Phú-Hung thực tình than-phản với Tâm, có cả Nga và Nhân ngồi đó:

— Nhà không có người đàn-ông, nghĩ lầm lúc cung túc. Bi nhờ người ngoài không may khi họ hết lòng giúp. Thực may chúng tôi nhờ được ông đấy :

Tâm sờ tay bén-lên thưa:

— Cụ nói quả lời, cháu không dám. Nhưng quả thực như thế, nhà không có người giao-thứ (ý anh nói là người đàn-ông) lâm lúc ngổn phiền. Mà phải là người có tận-tâm hết lòng mới kề».

Thì ra cậu nói của em cậu có ý nghĩa ám-chỉ đến Nga cả. Anh chàng trong bộ khú-khờ mà lán ca tài!

Nga ngồi đến Tâm, tóm-tóm cười một mình thương hại...

X

Tá đứng ở ngắn trong đang soi gương, tay nắn lại cù vát, miệng hỏi em đang ngáp-nghe



thùy-mị chín-chín quá. Bà trả lời.

— Ấy là mẹ hỏi ý con vậy, chứ dù sau mẹ cũng dè thuỷ chót. Con nói phải lắm.

Thực ra Nga nghe tin ấy, nàng rất buồn. Nàng nghĩ:

— Hay là ta đã già rồi sao, xuân đã quá thiến đến nỗi mội

người dưng tuổi như Tâm

cũng dẫu hỏi. Phải chẳng

dó là một dấu hiệu truyện

tin cho ta rằng, ta không h

vọng ở những người trai trẻ

dỗ-dạy cao nứa bay sao?

Nhung Nga cũng tìm cách

dè từ an-ủi; dè thường Tâm yêu quý nhất! Nga lục lợi trong ký-ức dè hồi tưởng lại một vài hành-vi và cử-chì của Tâm, và nàng đột-nhận ra ý nghĩa tình-tứ của anh chàng.

« Thịt ra cậu nói của em cậu bữa nay có nghĩa là thế! Nga nhớ mấy hôm phải nhờ đến Tâm luôn luôn về việc kiện anh chạy gầy. Nàng thấy mẹ cứ thúc-dục Tâm, nay cho lén mồi, mai cho lén mồi, thì nàng ngượng phai nói lấy lòng Tâm:

— Thực phiền, mất thi giờ của lòng Tâm quá.

Tâm trả lời:

— Cố Nga đừng nói vậy, tôi không vai lòng dám. Tôi ước so du được giúp đỡ cụ và co mài.

« Lại một hôm bà Phú-Hung thực tình than-phản với Tâm, có cả Nga và Nhân ngồi đó:

— Nhà không có người

đàn-ông, nghĩ lầm lúc cung túc. Bi nhờ người ngoài không may khi họ hết lòng giúp. Thực may chúng tôi nhờ được ông đấy :

Tâm sờ tay bén-lên thưa:

— Cụ nói quả lời, cháu không dám. Nhưng quả thực như thế, nhà không có người giao-thứ (ý anh nói là người đàn-ông) lâm lúc ngổn phiền. Mà phải là người có tận-tâm hết lòng mới kề».

Thì ra cậu nói của em cậu có ý nghĩa ám-chỉ đến Nga cả. Anh chàng trong bộ khú-khờ mà lán ca tài!

Nga ngồi đến Tâm, tóm-tóm cười một mình thương hại...

X

Tá đứng ở ngắn trong đang soi gương, tay nắn lại cù vát, miệng hỏi em đang ngáp-nghe

nhóm bà cụ Phán sắp sửa xuống cầu thang :

— Cụ ấy đi chưa, mày?

Thằng bé đáp :

— Chưa, mới thập thò ở cửa buồng, còn đang dặn gi chi Nhau ấy... À sắp sửa xuống rồi đây... Xuống rồi, xuống rồi, anh Tú ạ.

Tú ở ngắn trong thẳng thẳng ra. Tóc chài lật, hông khoáng như lịnh, trán cao và trắng, mắt đeo, mồm rộng, trông người thật thông minh.

Bàn áo thực trắng, eo vắt dỗ chấm hoa tim than, túi áo iây bén trái lại gai «bốt-sé» xanh đeo vàng. Rõ là anh trai ười ua màu sắc trai trai. Hắn nhảy mấy điệu cờ-la-kéi: hai chân dập nhịp xuống sàn; rồi rít quay cuồng, chân bắt lén, dập, dập, xổng, đầu nghiêng vẹo theo nhịp, như một thằng dở người đang lén cợn.

(còn nữa)

TÚ THẠCH

### Muốn bán

Bán một cái máy ảnh Rollei cord mới nguyên, hồi M. VŨ-AN-NHĨ ở phố Goussant 36 — từ 12 giờ đến 2 giờ chiều.

### Sách mới

T. B. C. N vừa nhận được.

— Pages françaises (Etudes sur la littérature française) của NGUYỄN TIẾN LÂNG do nhà HƯƠNG SƠN xuất bản, giá 2p.20.

— ÂM-NHẠC DÂN GIÁI của NGUYỄN GIA THẮNG do nhà HƯƠNG SƠN xuất bản, giá 1p.

— NGÔ DÊM, tiểu thuyết phòng sự của NGUYỄN ĐÌNH LẬP soạn, tóm về cái đòn súng tối tàn của những người nghèo ở «người». Văn binh dí mà súng súng, cách kết cấu truyện cũng khéo. Bìa do Nguyễn-đỗ Cung trình bày. Giilly hơn 300 trang.

Xin lỗi tôi cảm ơn nhà tặng sách và giới thiệu với bạn đọc.

Bao nhiêu thanh niên đã sống trong cảnh tang thương đều phải đọc cao :

### Mòn mòn

Là một cuốn truyện có thực, gộp nhặt những mảnh đời khổn quẩn của bao thanh niên hiện dương sống trong sự lung thiêu.

Toàn chuyện tái già đã nhớ giòng văn châm lanh, lâm cho bao dại cười lanh, cười lanh cười dại cười ra nước mắt.

Nhung sách lận, bạn đọc đã phải lòng khóc, nhớ tới tên cao mới số lớn thành nén ngày nay và không khỏi đã vang trán dài khóc mãi, hai ngón lè buồn thương.

EDITIONS : KHUẾ - VĂN  
44 RUE CHARBON, HANOI

Hội anh em Lạc - Hàng 1  
Cùng nhau quyết một lòng!  
Hút THUỐC LÀO BÓNG LINH  
Cho tình giác mày mồng

THUỐC LÀO BÓNG LINH

236, Đường Cửa Nam Hanoi



Kéo ho  
**Pecto**  
mát cổ  
thơm miệng



Anh-Lú

— Route de Hué — HANOI  
BẾP, KHANH CHỐNG, BẾN, GIÁ HÈ  
Giường gáy A-E-L Đỗ môi chính đón lợ  
festinae) các giường gáy năm 1944.  
Có nhiều kiểu đẹp rất hợp thời trang  
để kinh buôn cao quý khách trong  
cối. Bán buôn bán lẻ khắp mọi nơi.

### SÁCH LỆ VĂN TRƯỜNG

NHỮNG NGƯỜI BÀ SỐNG 2p.50

CƠ ĐỘNG DỐC 1p.80

DẤY OAN 2p.00

NHỮNG MÁI NHÀ ẨM 2p.80

PHÚT GIẢO CẨM 2p.00

BA NGÀY - ỦA LẠC 2p.00

THẰNG CON TRAI 2p.00

KẾ ĐỀN SAU 3.00

NGƯỜI MẸ TỘI LỐI 3p.20

LỐI MỘT KIẾP NGƯỜI 1p.50

nhà xuất bản ĐỜI MỚI

62, Hàng Cót Hanoi

### Bói - đúc - Dậu

TU-PHÁP KẾ-TOÁN

GIÁM-BỊNH VĂN-PHÒNG

49 Place Negreti Hano. Tel. 1372

### NHẬN :

a) Mở, già, kiêm, sái, sô - sách  
thương mại;

b) Lắp hép - đồng, diễn - lô, các  
công ty;

c) Khai thuế lợi - ợc - đòng - miền;

d) Xia già Hội đồng hòa - giá;

e) Xia già Hội đồng hòa - giá;  
f) Kinh buôn bán lẻ và đăng ký  
commerce.

# Những vị độc-tài kỳ-quặc ở Trung, Nam-Mỹ

(Tiếp theo trang 9)

riêng nữa và ngày 5 Juillet 1811, các nghị-viên hàng tinh họp ở Caracas đã tuyên bố cho nước Venezuela độc lập. Đó là nước Cộng-hà đầu tiên. Thế rồi các nước loạn lan rộng đến các nước khác như Chile, Pérou và xứ Argentina ngày nay.

Những toán loạn quân di kháp các thị-trấn và các làng. Các mục-sư ở trong các làng, theo gương ở Mê-lay-co, cũng xui đe nguo: Án-dô và người da đen nổi loạn. Y-phá-nho hối đi dâng giao lopat lạc trong nước nên không có ai ta giơ hanh đòn. I, lâu sau, người Y-phá-nho đã gặp phải một tay diện-thù cù-khôi, vị anh-hùng của Nam-Mỹ đã giải phong cho cà ve-dia, đó là Simon Bolivar.

Sau Simon Bolivar sinh ở Caracas năm 1783 trong một nhà giàu có. Ông đã học ở Madrid, di du lịch ở Âu-châu và Hoa-kỳ. Lấy vợ và góa vợ ngay khi mới 18 tuổi, tức cuộc chiến-tranh này ra thi ông vẫn ở trong trại của nhà. Sau những cuộc ám-mưu trong bóng tối, Bolivar trốn ra Caracas và lập được một toán quân toàn người da đen và trước hết đinh giải phong cho tờ-quốc là nước Vénézuela. Năm 1813, ông tham vien tướng theo puái quân-chủ Monteve de và chiếm Caracas. Ông ngồi trên một cỗ xe do mươi hai thiếu-nữ kéo và tiến vào thành Caracas một cách dác mảng và vè vang được nhàn-dân hoan hô nhiệt iết.

Sau khi đã dâng thủ đoạn làm cho quyền Minh được vũng vang hơn, Bolivar đã xưng là độc-lập các tỉnh phía tây Vénézuela và từ đó mới lâm cách mờ rộng các cuộc chinh-phuc. Đến đầu voi Bolivar là một người rất dũng, Boves người đã tổ chức một toán quân trong họn chán súc vật vong-mạng (lares) gọi là đội quân « Lé-dương tàn ác » để đánh europe lại quyền con các vua Y-phá-nho. Bolivar bị thua lớn den nỗi phải xông thuyền trốn và mai-lúc Boves bị tử trận mới đây quay lại tấn công. Các binh lính của Boves đã làm lỗ au tảng chử-tường một cách rất díu-dỏa: người ta đã giết dead bà, trẻ em và người già cả trong thành Uruqu và đẻ chiếm Boves.

Tuy vậy, phong trào độc-lập đã lan rộng khắp mọi nơi. Nước quân-chủ của Phò-vương ở Buenos Ayres đã lập thành nước độc-lập.

Thành Montevideo là hi vọng cuối cùng của phái quan-chủ cũng bị thất thủ. Đầu đầu một đạo quân mới ló-chức lại, Bolivar thắng được một vài trận nhỏ và sau dần khôi phục được đất nước Vénézuela là nước đã tuyên bố lập nên nước cộng-hòa hợp nhất và không thể chia rẽ được.

Người ta đã dâng lên Bolivar một cây sậy trên có một cái đầu vàng là biếu hiện « quyền hành trong một nước ». Tuy có thể uốn minh trước ngôn-giáo của kẻ địch nhưng không thể nào tan tan « gian được ». Hồi này Bolivar lại mới được một người giúp đỡ rất đặc đắc. Đó là Paez một nhân-vật nổi tiếng nhất Nam-Mỹ chỉ kém eo Bolivar. Cũng như Boves, Paez là một tay giang-hồ trong đám chán sú: vật là một tên giang-hồ trong đám chán sú: vật là một người Án-dô được ban giang-hồ trong đồng cỏ tên súng như một vi thám tên nén ống cò-dòng được ban cho nó theo về phái độc-lập.

Người ta đã thuật những chuyện lù-lùng và hoang-đuơng về Paez như chuyện ông cho thả trâu rừng để đánh đuổi quân theo phái quân-chủ, chuyện tháo nước cho ngập đồng cỏ, chuyện dùng kỵ-binh trên bộ mà bắt được các pháo-huỷ đang đi dưới sông và chuyện ông có thể đánh đảo nén ra giết mồi lác hàng 40 người. Chỉ-huy đao quát voig nặng trong đồng cỏ Apure, chẳng bao lâu Paez đã trở thành sự khủng-bố đối với những kẻ nón nón độc-lập.

Dưới ngọn cờ của Bolivar, vẫn bị kêu ám và kai thảng khai hại, nhiều người ở tận các nước Anh, Pháp và Ecosse sang tinh nguyện sang vào đội quân cách-mệnh. Tuy tướng Morillo kêu thảng là một người cầm quân giỏi, Bolivar cũng đánh úp được nhiều trận tảo bạo, cho quân vượt qua giây-núi Andes trong mùa mưa và chiếm được Bogota và năm 1819 lập nên nước cộng-hòa Colombia hợp với nước Vénézuela. Đến 1825 san nước Chile, nước Paraguay, Uruguay, Buenos Ayres, nước Pérou cũng được tự do. Y-phá-nho đã mài hết các thuộc-tiến ở Nam-Mỹ, trong những lá cờ bắt được của các sào-quán ở vè phe Y-phá-nho có một lá rất có giá-trị: đó là lá cờ mà 300 năm trước François Pizarre đã dùng để chiếm lịnh kinh-đô của các tú-trường Nam-Mỹ.

Sau khi cai trị bằng cách độc-tài nước Pérou trong ít lâu, Bolivar gả về Colombia. Bi-

ngờ là có ý định khôi-phu: nền quân-chủ cho mình, Bolivar bị nhiều người ghét và thường phải ra nói trước công-chúng tuyên-bố: « Ông rất sợ các quyền hành tôi cao. Ông lại có tư tưởng muốn lập nên một Hội-nghị các nước Nam-Mỹ và ra cũng lập được một cơ quan chung để có thể bảo vệ cho những nước mới độc-lập. Năm 1826, ông mò ở Panama một cuộc Hội-nghị lớn nhưng không có kết quả gì. Ý định của Bolivar là họp cả các nước Bolivia, Argentine, Colombia, Pérou, Chile thành một nước cộng-hòa rộng lớn gọi là « Hợp-chung quốc Nam-Mỹ » do chính mình nắm quyền quan-trưởng. Việc ngoái-giáo tổng-tướng Pérou đoán định ý định đó. Paez lùi-dò chỉ-huy quân linh & Vénézuela cũng vận-tòng phản đối Bolivar.

Hội-nghị liên Mỹ bị thất bại và người ta bắt đầu khong tin Bolivar nữa. Nước Pérou bỏ hiến-pháp của Bolivar rồi đến lượt nước Bolivia đã lấy tên ông làm tên nước để nhớ công-ông mãi mãi cũng bộ. Một cuộ-cá-mưu làm ông xuất-mất cả nước Colombia. Cuối cùng ông phải tránh di xa và từ trần ngày 17 Décembre 1830 trong lòng chưa đầy những sự say đắng, lúc giàn và sau khi đã trông thấy nước Colombia bị qua-phán thành ba nước nhỏ: Colombia, Vénézuela và Equateur.

Bolivar chết tức là Nam-Mỹ đã mất một nhà độc-tài nón tiếng nhất và một nhân-vật rất bi-mặt khó hiểu. Người ta vẫn cho Bolivar là một nhà chính-trị cộng-hòa, thực ra thi suối đời ông vẫn mơ-tưởng nắm quyền độc-tài trên một đế-quốc ông lớn. Người ta vẫn ôn-ông phu một người nhân-dạo trong lòng đầy những tưống-cử: các nhà-trí-ết học thế kỷ 18, thực ra thi ông là người ta tin-để dù dại không một việc nhanh-hitch và tri-huyết nào là không làm. Tuy vậy trong đời-tu, người tàn-nhẫn đó cũng c-thể là người ôn-hoa và trong đời-công-cứng

Cuộc Quốc-gia cách-mệnh d-ong tiến-hành, chúng ta đừng nêu tiu-trù

có thể có lòng tốt và lòng nhân-deo. Trong người ấy, mỗi sylia là người ta thấy cả một nha quan-sát, một kẻ mờ-mộng, một người tàn-ác như Boves và Paez, một nhà-lâm-luat rất-thâm-trầm, một người rất hiền thiên-tinh của người ta.

Ngày nay người ta đã bá-dầu hiểu rằng nhà độc-tài Nam-Mỹ đó trước hết là người có-oc-thuyet-hanh. Tuy miêng ông vẫn tuyên-bố những tư-tưởng cộng-hòa, nhưng ông vẫn-hết sực phản đối thuyết dân-chủ và cho đó là một sự-rất-mông-manh đến nỗi nót điều ngán-trở-rất-nhó-nhất cũng có thể đánh-dò được. Tư-tưởng-ong có-nhiều chỗ-kết-an chính-phủ đại-nghị-rất-nghiêm. Ông từng nói: « Sự ty-do vo cùng và thuyết dân-chủ hoàn-toàn là những móm-đà-ma các nước cộng-hòa chạm-phải là tan-vỡ... ». Một chính-phủ dân-chủ huân-toàn cũng-tan-ác như một chính-phủ chuyên-chế».

Còn giờ với những kẻ đã cho Bolivar là héc-trò cuộc cách-mệnh Pháp họ người ta ó-thè-dưa cho họ xem những hàng-sau này của chính Bolivar đã viết: « Nước có-học vẫn-nhất trong vũ-trụ có-và-cần-kim cũng không-thì-nào-chóng được với những trận-hảo dữ-dội có-liên-lạc với các thuyết lý-trong-sach. Nếu nước Pháp ở Âu-châu là nước-lúc nón cũng vẫn giữ-chủ quyền và nền độc-lập, không-thì-cứu-ài-séc-nóng-của-một-nền-tý-vo-yet-tan-thi-nước Colombia là làm-sao-mà-thực-hành được sự-ông-nóng-củ-robespierre và Marat? Các nhà-lập-pháp, ph-i-en-dé-phòng-thì-nào-dé-hậu-thé-quan-sat khôi-so-sanh-minh với những sự-quái-gó-của-nước Pháp! »

Điều Bolivar muôn là dâng-dầu-một-nước cộng-hòa do ông lập ra phải có-một-vị-Tổng-

## Tu c t i

ĐĂC CÔ BẢN:

MỘT GIA-BINH RÈN HOANG BẢO  
của Nguyễn-xuân-Huy Giá 1p45

Bà Chùa rồng mai trắng

của Việt-Tinh - giá 1p30

Loại này - e-ra-mỗi-thang-một-quyển

## N ửng tác-phẩm quý :

ĐĂC CÓ BẢN:

CƠ THỦY của Nguyễn-khắc-Mản  
giá \$320, tiêu-thuyết  
được giải-thưởng T. L. V. Đ. năm 1935

HÒN QUÉ của Nguyễn-khắc-Mản  
giá 4p50, bản-quy 4p50, 1p50

thông cảm quyền suối đời và có quyền cai người kế vị. Như thế là ông muốn quyền độc đoán được lâu dài nhưng lại không phải là quyền truyền từ aburye tôn như trong nền quân chủ truyền thống.

Người ta đã không biết hết ý kiến của Bolivar. Tuy vậy trong các nước kế tiếp cái quốc gia hoà toàn của ông, người ta dần dần quay lại chế độ độc tài cũ. Nhà độc tài trong các xứ có những đồng bằng rộng và nhiều ngựa đó là người đứng đầu trong đồng cỏ là viên lãnh thao (candillo). Trong mỗi một nước Mỵ chầu, có hối, người ta đã thấy xuất hiện «nền quân chủ không có ngai vàng» là chế độ mà Bolivar đã xướng ra lý thuyết đầu tiên để cho các đỗ đã bắt chước đem thực hành ngày nay.

Các nhà độc tài nổi tiếng ở các nước Nam Mỹ phần nhiều đều là đỗ đế hoặc người kế vị Simon Bolivar.

Ở Colombia người nổi tiếng nhất là bác sĩ Nunez, một người có óc tu do nhưng lại theo thuyết tập trung quyền chính và nhờ đó mà cua vẫn được nền kinh tế Colombia. Trong 14 năm ông cầm quyền việc đang chú ý nhất là việc ký hợp ước với đất Gia-tô. Thời kỳ ông cai trị có thể cho là thời kỳ thịnh vượng nhất của xứ Colombia.

Ở Venezuela là tờ quốc của Bolivar những vi độc tài đáng chú ý nhất là Paez, một tên tướng europe nhưng sau đã trở nên một nhà chính trị khôn khéo, Falcon, Guzman-Bancke và gần đây Juan Vicente Gomez. Vì Tông-thống sau này đã thay đổi lại chính phủ của Nam Mỹ không khỏi thất là nhà độc tài biến lanh nhát. Năm 1828 ông 35 tuổi người ta mới bắt đầu nói tên nhà độc tài đó. Trước đó ông vẫn sống trong các trang trại của gia đình giữa một hòn mực sọc. Năm 1830, ông đã luyện tập một toán quân để giấu, phái theo thuyết quốc gia thống nhất. Năm 1827, ông lại lui về nông dân nô lệ để giúp phát huy binh. Đến 1829 thì ông được cử làm thống đốc và tư lệnh quân đội & Buenos Ayres. Khi lên cầm quyền ông có nói: «Các ngài chọn tôi làm cầm quyền theo sự khôn biết và lòng tâm tôi. Lời ngài chắc của tôi sẽ là kẻ dẫn đường của tôi».

Các nhà độc tài nổi tiếng nhất của nước Equa sau biệt lập từ năm 1831 là Juan Flores một người đã theo giúp việc Bolivar và rè ông là Gabriel Garcia Moreno. Dưới quyền Moreno, đất Equateur đã trở nên thịnh vượng và yên ổn. Ông bị ám sát năm 1874. Các nhà độc tài của Bolivie (nước đã lấy tên Bolivar mà đặt tên nước) là các đại tướng

Chúng ta đừng nên ebia rõ nhau vì những ý tưởng viễn vọng, nên hợp sức lại mà tìm phương kế hàng ngày giúp đỡ.

Sacré và Santa Cruz. Sau đó, các vị đại tướng tránh nhau quyền chính, kẽ nát tháng lại giữ quyền đỗ 6 tháng hay một năm rồi lại nhường cho kẻ khác thắng minh. Trong một nước như thế chỉ có quân đội và người chỉ huy quân đội là đáng kể.

### Các nhà độc tài của hai nước Argentine và Brésil

Sau cùng tướng nêu nói qua đến các nhà độc tài của hai nước lớn nhất Nam Mỹ: Argentina và Brésil.

Nước Cộng-hòa Argentine, sau những cuộc cải lão giàa những người theo thuyết liên bang và thuyết thống nhất đã tiếp ngay với thời kỳ nước do tuyên bố độc lập, đã gặp một nhà độc tài nổi tiếng có một bon mục súc vong mang giáp đỗ đó là Don Juan Manuel Ortiz de Rosas. Ông là nhà độc tài đặc biệt nhất của Nam Mỹ không không thất là nhà độc tài biến lanh nhát. Năm 1828 ông 35 tuổi người ta mới bắt đầu nói tên nhà độc tài đó. Trước đó ông vẫn sống trong các trang trại của gia đình giữa một hòn mực sọc. Năm 1830, ông đã luyện tập một toán quân để giấu, phái theo thuyết quốc gia thống nhất. Năm 1827, ông lại lui về nông dân nô lệ để giúp phát huy binh. Đến 1829 thì ông được cử làm thống đốc và tư lệnh quân đội & Buenos Ayres. Khi lên cầm quyền ông có nói: «Các ngài chọn tôi làm cầm quyền theo sự khôn biết và lòng tâm tôi. Lời ngài chắc của tôi sẽ là kẻ dẫn đường của tôi».

Năa độc tài của ông khá gay go. Trước hết ông giài trừ phái theo thuyết quốc gia thống nhất với cách khắt khe nhất, nhưng đồng thời lại rủi được cả bon cuộp bắc Áo-dô ở miền Nam. Nhờ có bảo chí cõi đồng, nền tiếng ông tung lẫy và ông được dân-chung hoảng nênh. Ông yêu cầu ngài viễn giao quyền và sau cùng một cuộ: tông-dần phết lâm cho quyền do tóm vung. Cứ ám cảm ông lại xin ngài phung ngãy viễn vẫn giữ ông lại. Ông nắm quyền độc

tại đến tận 1852. Các đỗ đế vẫn gọi ông là Hoá-thanh-đồn Nam Mỹ, thực ra thì ông không gống người ãm kiêu mẫn cho ông, ng là người rất thông minh và làm việc rất chăm. Một mình ông trong sòng cờ cùa quân đội, ám sát,胎 cõi bảo chí, ném chinh và ngoại giao. Ông giữ kỹ luật rât nghiêm ở quasi miền và thường kẽ dicut vẫn trach ông về những vụ hành hình ứng bợ. Một buổi sang kia, các hàng rong rao bán dào trong các phố ở Buenos Ayres, khi người ta đến gần tháng của họ mang theo thi thảy trong đỗ toàn là đầu người, những đầu của những kẻ phản đối mới chết hôm trước.

Sau cùng Rossas bị đánh đổ vì một cuộc nổi loạn của các lính của nước Brésil gõ sún. Sau một cuộc chiến đấu ngắn và đỗ dài, Rossas cùng con gái phải trốn xuống một chiếc nam Anh sang Ái-ault lai. Tay ông vẫn nói là theo quyền lợi cá nhân. Kinh thành Buenos Ayres vẫn giữ phái hoa trong nền chính trị cõi Argentina và nhờ thế mà thất bại đó đã chẳng rõ nên một bài bằng lòn như ngay nay. Sự chuyên quyền và những phương pháp trừng trị tàn ác của ông đã làm cho những kẻ trai bà cháu chán. Người ngoại quốc lại cao thấp vào và xem như là quan sá công nghiệp của ông. Tông-thống Rossas bị đỗ, nước Argentine di tு cuộ: rời loan đến cuộ: người chiếm và nước đó cũng chung số phận với các nước khác ở Nam Mỹ. Các chính phủ độc tài ngắn ngủi kẽ tiếp nhau và mãi đến khi a-chim phu có đỗ vững thi trong dưới: mới vua ôn duy. Trong suốt 30 năm tống-jul o Rosas là vị độc tài của chính sách quốc gia. Ông là thi hành hiến pháp của

Bolivar và cùa cả người kế vị mình cũng làm cho người ứng cử của chính phủ bao giờ cũng thắng phiếu. Vì thế đến khi Rosas không làm quâ-đa nữa, ông vẫn là người dung dàn rong nước, một nhà độc tài bí mật.

Brésil, nước vùng chít Nam Mỹ, đã có một số phia riêng. Đô nguyên là một taupe sún của Bồ đào-nha và sau nước đó đến nay vẫn là lái tiếng Bồ đào-nha và tiếng nói chính thức. Bi thua và trách quâ-doi Pháp, triều dinh Bồ đào-nha bắt năm 1808 sang ò, nứa tai xã huatu, đia giàu cai tại Tào-thé g. năm 1815, xe Brésil được lập thành nước quân-chủ. Đến 1817, mwp su Ribe ro là người chỉ sống vì lý do đỗ gác nên cuộ: bì: loạn, vi tuyens bì chính thể Cộng-hòa ở Pernambuco. Sau ít lòn người ta thấy đầu viễn mục sún cách mènh treo ở đầu ngon giáo bén ngoài cõi phố Pernambuco o nhung Hoang đế Jean VI vua là vua Bồ đào-nha và vua Brésil từ đó sinh một mối lo. Kinh thành Lisboa yêu cầu xài và vua Hoang từ Don Pedro o khuyên ngài nên nhuying bộ. Đến 1831, Jean VI và Bồ đào-nha, đê qvay: phu chien cho coi nham đỗ mới 22 tuoi Năm 1832 hng vua Áo-châu và Mỵ chau đã phân bá và vua Dón Pedro được lập làm Hoang đế phai theo hiến pháp đà xđ B. đ. ết. Thế là nước đ. ết là nước đỗ nhất Mỵ đã gác một triều đại khá lâu. Các đỗ vua trong họ Braganza toàn là những người tan bao và thông minh đang đượ: giữ cái chức đế tài và vua một nước. Don Pedro o viết thư cho i-hu-hoang nói chđ có cách lấp B. đ. ết thành một nước quân chđ đỗ lấp lòi cùa đđ gác đượ: nước đđ ho họ nđi vua, huy Anh cũng khuyên Jean VI nđo thời việc chiến tranh, thđ lòi av chia sá iđ rõ rệt.

Ngày nay người ta vẫn nói Pedro là một người dũng và phai. Cõi hồn nhanh và vua đđ ty xung là người có địa-vi tối-cao trong nội Tam-diêm. Ngày đđ là: ngài đđ ty lòi vao quyền mitch thi lập tức là lòn đang cùa các chi-hội Tam-diêm và giải-tan cõi Hội-nghi lập hiến-phu thứ nhất. Giữa lúc sún ra cuộc nội-loga và nhung sự khán đia nước Anh gác nêu vào năm 1825, vì phu-hoàng cết pén Pedro lại được kă ngài vua Bồ đào-nha nđ. Ngài nhường ngà cho công-chú Doma Maria vi thđ mà sún ra quâng cuộ: bì: hóa ở Áo-châu, trong đđ có nước Puap và nđu: Anh đđ vua. Đến 1831 sau một đđ luật hán chđ tu do ngô luon kinu-thanh odi lo: và Dón Pedro phai nđu trường ngđi cho con mđi lên sau tuổi. Người ta không

### CÁC GIA-DỊNH NÉN DÙNG THUỐC:

## Đau dạ dày Ho gà Điều - Nguyên

Tổng-cục : 125 Hàng Bông - Hanoi  
Đại-ly kháp cõi Đông - pháp

### BỘ THẦU TẨY 26 phò hàng Lóng, giáp hàng Đày Hanoi

Kiên tinh, cõi khí, trị bệnh thận hư: di, mộng, hoạt tinh, giá 2p.00

Nhân chúa khoán bệnh tinh - Thuốc Lậu 1p.00 - Giang Mai 1p.00

Brillantine CRISTAL pure vaseline. En vente partout

Có một đồng bạc mà muôn làm gáu hành trong và lương-thiện thì chỉ có cách là: MUA VÉ XÔ SO ĐÔNG-PĂP

hà sao mà Pedro lại chọn viên lách-tú phái dân-chủ lúc đó đang bị đày ở Bordeaux để đầu cho con. Đến 1841, Hoàng-đế Don Pedro II mới 15 tuổi, làm lễ gia-miễn rất long trọng, ít lâu sau thì ngôi王 lên cầm quyền báu. Pedro II là một vị hoàng-đế có óc mèo thông-minh và khôn khéo biết vận-động ở giữa những sự khó khăn do các đảng phái gây ra để giữ vững ngai vàng và trật-tự trong nước. Ngài biết trọng lý do ngôn ngữ hiểu rằng cần phải có các báo tân đường và biết giữ bờ ngoài của chế-độ đại-nghỉ. Người ta vẫn tưởng ngài ở ngôi vua mà không can thi. Thực ra thì chính-sách của ngài đã có ảnh-hưởng lớn. Tay đánh nhau với Argentina và nước Paraguay nhưng trong nước vẫn giữ được trật-tự. Ngài lại giải quyết được những sự không-hỗn-đảng về tôn-giáo và bài được tục buôn-mù-lé. Chính nhà Hoàng-đế Pedro II mà người ngoại-quốc mới di-cu-ôn-biên vào xứ Brésil, nhiều nhất là người Đức. Vào đó đã gây nên một tinh-trạng không-phải là không-dáng-lo ngại. Các báo cho rằng một ngày kia sẽ vi vu mà có thể xảy ra s.x chia rẽ.

Đến cuối đời Pedro II, tuy nước Brésil vẫn chịu cho Bồ-đào-nha một phần nà mà tinh-hanh tài-chinh vẫn tốt, việc chi tiền bột được, lụ và bài-quản kia manz và ngân-sách vẫn thua. Đến 1889, Hoàng-đế a nh ra mìn nên không thể trong nom công-việc được. Ngài vẫn được dân-chung yêu mến nhưng các vũ-quan đã dùng một cuộn chính-biển để cất quyết của nhà vua. Các nhà tri thức chịu ảnh-hưởng Benjamin Constant cũng theo các vũ-quan ấy. Cuối năm 1889 thì tuyển-bố nước Cộng-hà thành-lập và hoàng-tộc bị dem đi đây.

Nền độc-tài lưu-huyền của Floriano Peixoto đã làm cho dân-tộc chiau-thè cũ. Nền độc-tài đó không được lâu bền và sau đó nước Brésil ở dưới chế-độ đại-nghỉ cho đến ngày nay.

Lịch-sử các nước Nam-Mỹ mà chúng tôi kể trên đây một cách vắn-tắt đã cho ta biết những cái nguy-niệm của lao-hó và chiến-più. Muốn sống yên-đẹp, muôn tránh khỏi sự đắc-ác của các đảng-phái và các cuộc chiến-dấu giữa các phe-tú nhân-chủng và xã-bội, chỉ có một phương-pháp, đó là phương-phap độc-tài.

Không có quyền độc-tài thì chí có một loan và rối-bé.

Ở Nam Mỹ những nền độc-tài có kết-quả tốt là những chính-phủ có thể đứng vững được lâu dài và có sức mạnh ứng-hợp.

Những nền độc-tài đó phần nhiều đều gốc ở đám binh-dân,

## ĐÁNH RĂNG BẮNG

SAVON DENTIFRICE



RĂNG CÁC BÀ SẼ  
TRONG NHƯ NGỌC  
TRẮNG NHƯ NGÀ

DISTRIBUTEUR:  
S.A. Poinsard & Vyret  
Saigon, P.Penh, Hanoi, Haiphong

ĐÃ CÓ BÁN:

### MẠC-TÙ Triết học tùng thu

của NGÔ TẤT TỐ

Một học thuyết Đông-phương mà lý luận, rất khoa-hoc, chứ không lò mò như nhiều học thuyết khác. Có cả chữ nho và dân-giả. Sách dày ngó 300 trang. Loại thường 2p00, cuộn giri 0p40. Loại đặc-biệt 6p00, cuộn giri 0p60.

Thư và ngân-phiếu gửi về:  
NHÀ IN MAI LINH, HANOI

ĐÃ CÓ BÁN:

### Khảo cứu về Tiếng Việt - Nam

của Trà Ngàn giá 2p50

### Công chúa tóc vàng

Tác Hoa-Mai số 32 của Phan-Như giá 0p20

Thám hiềm

### Gò Khúc - Rồng

Tác Hoa-Mai số 33

của Nguyễn-Phủ-Đốc giá 0p20

Nhà xuất-bản Công-Lực 9 Takou Hanoi

# CON CHIÊN GHÉ

(Tiếp theo trang 5)

Một người trong họ được cử lên làm chủ bút, chỉ riêng bối lê-ong có một chương trình rất khiếp và cứng hối trong cái đồi quay cuồng, điên đảo của ông, ông có dịp quen biết nhau danh bút nguyên bản đầu trên xà lừa, nguyên tauốc sái, nguyên cát bẹp.

Thưa các cụ, thưa các ông, thưa các bà, thưa các cô, chúng tôi xin giới thiệu: ai gã khách lai già daanh bắc sĩ về phát thuốc các làng bị bắt-má các ngài vừa thấy dáng trán các bão hàng ngày mới đây, chính cũng là một nhân viên của tờ báo đó. Lúc bị bắt, gã khách lai daid hành động có một mình, nhưng nửa năm trước đây, chính tā đã có tên ở trong ban di «lấy quảng cáo và lấy độc-giá» của nhà báo lũng đoạn kia và cũng đã từng lập được nhiều «chiến-công» oanh-lịm.

Ông tham bút tha tội cho ngài hùi của chúng tôi! Chúng tôi xin kề mây chiến-công mà họ cho là khâm nhất ra đây để các ngài được biết mà phòng bị.

Bọn họ có hơn một chục tên đầu trâu nát ngực, họ huy-chung quanh co-quan lũng doan kia. Họ lấy những bàn tay có nanh vuốt ra moi óc nghĩ mưu lây độc-giá và chia nhau đi tần-mát các tỉnh, cái luối giải như quả núc-nác và một bàn tay nắm chặt giấu ở đằng sau lưng. Đến đây, họ đóng đòn ngay ở đấy và làm việc. Họ xông vào bắt cứ nhà nào, xin người ta mua cho một năm bao-mươi đồng, không quên lời-dụng díp đó để nói xấu các bao-dòng-nghệ khác, chử ý là đê-tang-báo của họ lén. Nhưng khôn nẹt thấy lùi cách như thế, ai còn lì-gi. Thành thử đến đâu, người ta cũng từ chối cả. Tức thì, bọn kia giờ-mặt luôn: họ nói cạnh nói khoe, và nói dưng-jể đúng-lên mấy việc xấu xa, và dọa nếu không mua bao-thì sẽ đem người ta lên mặt-báo-kỳ cho không-thể-cắt đầu-lên được.

Lúc này, cuộc sống đã đắt-dò mà buôn bán lại khó khăn, ai còn muốn bị những việc không-dầu-dền làm phiền? Thú nhắt sờ kẽ-anh-hùng... Họ di-làm «võ» thứ hai, thứ

ba... cho đến thứ hai nghìn, ba nghìn. Cho-thế là chưa đầy được tri-tham, họ lại còn đến các tinh-thành lòn-tim những nhà buôn, bắt luận lòn-nhỏ, và cả các gánh hát-prix, mời người ta đăng-quảng-cáo — những cái quảng-cáo từ một đồng cho đến ba trăm đồng một cái! Cái quảng-cáo gì dăng-một-kỷ trong một cái lòi cái mà lại đến ba trăm đồng bạc? Thưa, đó là một cách đê-bịt mắt các nhà chuyên-trách. Chính ra cái quảng-cáo đó chưa dâng giá ba xu; nhưng họ làm như thế đê cho có cớ-lý lấy tiền, bởi vì họ, vốn tinh-gian lùi-nhò cũng cung-cấp rôm-ropal sợi người ta biến-số giấy-bạc, mà người làm-ở nhà Liêm-phong đến-bắt cho vào-sàn-lim ăn-cá-mầm.

Mưu-mục của họ thê-mà-giỏi đấy. Cho nên tần-bậy giờ họ vẫn cứ di-lấy quảng-cáo như kiêu-noi trên, và họ kiêu-ăn được! và bao-ăn-chợp ra phết-lâm, và nó làm cho nhiều người khéo-lâm!

Chỉ khéo-cho những người làm-ăn-thue-tha, không-biết-lên-lui, được cái-bản-banh họ đến-thăm mà lại không-chiu-đắng-quảng-cáo vào-hào-ho!

Lập-tức, ta vẫn-chủ-nhịt-sac, những người thực-thà đô-sẽ-thấy-trên-tò là cái-uba-bọn họ mờ-ra những mục-món: «Hàng-thay-may-phieu-luu-ký», «Hàng-giày-phieu-luu-ký», «Hàng-nem-chả-phieu-luu-ký», «Hàng-sách-phieu-luu-ký», «Hàng-hanh-giò-phieu-luu-ký» và «Nhà-hát-à-dao-phieu-luu-ký» nứa.

Những-mục đó, mờ-ra đê-làm-gi hay-dê giái-ai?

Ở đài, thứ bần-nhất còn-dùng được việc thi-những-cái-mục kia các ông lũng-doan của chúng ta cũng-có việc-cần-dùng. Các ông đô-sẽ-di-may-áo, di-dòng-giày, di-ăn-uống, di-mua-sách, di-xem-chieu-bong, xem-hát-cái-uong và di-nát-cá-tao. A không-dâng-quảng-cáo vào-báo-các-ông, các-ông-ăn-và-ở nhà người ta hay-ăn-uống-bùi-bà-rồi-rông-trả-tiền: Liệu-bồn cho-những-ai-dám-dời-tiền-các-ông-hay-không-cho-các-ông-dò-một-cái-quảng-cáo, các-ông-sẽ-tè-nèng-cái-luối-râu-dòc-ras, dúng-vào-huell-phun-ra phi-phi như-những-cái-ông-thu-pho-lay-toc.

Trong thành phố bây giờ người ta nói rất nhiều đến những cái mục trong bộ họ: tên, số đồng mục làm tên và tên viết bằng một giọng vẫn «may nước», bắt cháp tư tưởng mà nó cần cả văn-chung-Nhục nhã; là mỗi uẩn họ lại có một mục riêng để nói xấu về đời tu của từng nhân-vật từng tinh-nữ; tuân-nay, một ông ở tỉnh Nam, tuân-khác một bà ở Cảng; họ có ý làm như thế là để cho sinh-não cũng có người bị họ chỉ-ti và cái tiếng gom-ghiếc của họ sẽ lan-rá, người nói hão người hia, ai ai cũng biết họ, để rồi khi nập họ đến viếng thì người nào cũng biết mà sùy tiền ra.

Lúc chúng tôi viết đến đây, hai ông bạn ở xa về đến phán-nan với chúng tôi về một hinh-dòng của bài-hai trong bọn họ thời-lai trong một vùng quê hẻo-lánh miền duyên-hài,

Họ về miến duyên-hài này để dò dò động lịnh xem có ai hổ-cơ lộ một tinh-xá, nếu hư gi-rà không. Bất ngờ, đất ấy hiện mà người lại dẹp, họ bèn viet-thu yáo-xin yế kién một vị linh-mục mong rằng nêu-vị linh-mục kia ma tiếp thi họ sẽ lợi-dụng cuộc tiếp-kiên kia di khao ca vung cho người ta phục va họ sẽ soay sau.

Bất ngờ yì linh-mục lại không tiếp họ: thế là họ đi nói xấu ngay vị linh-mục mà đic tinh không để cho ai có thể nghĩ ngòi mới diêm rết nỗi phobia.

Lần thứ hai đó không phải lần thứ nhất mà cũng không phải là lần cuối.

Biết tiếng họ, người đó không buồn tiếp họ, nhưng số người có tiếng-tăm mà quá tin bi họ «bíp» cũng không phải thit. Được những dịp may như thế, họ quẳng chán-lèn cõ mà chạy ngay đến nhà một ông thợ ảnh nào gần nhất, gọi đến, rồi xin với nhà tài-máu kia cùng đứng chụp một bức ảnh làm duyên. Nghĩa là bức ảnh làm-tiền, bởi vì họ sẽ đem bức ảnh đó ra đưa cho khắp cả mọi người xem và nói khoe-lèn rằng ta voi người trong ảnh là bạn thân thiê «mày mày tau tau» được, dùng cõ trea vào họ, dùng làm mách-lòng họ mà oap-gia đấy.

Chính nhò vào lối bíp bom ấy, bọn họ, ngoài việc làm tiền ra lgi còn di quyến rũ được & khắp các tỉnh Bắc-đô những cô gái tho ngay thòm muôn mèng duinh-chung. Theo chỗ biêt của chúng tôi, họ lai còn dùng lối đó để cám dỗ cõ dào nữa. Họ lõe cõ dào rằng họ biêt nhiều nhà tài-máu, nhà muôn, họ sẽ cát nhắc lõi cho; một huorce nén-hà, tội gi mà cù kéo giải ra mãi một kiếp sống lầm-thạn, khò-só. Cõ dào cõi ruột, cõi gán ra cho họ. Họ hứa, và hứa nữa, và hứa mãi. Trong kín-chờ đợi, họ hãy tạm ở nhà hát, hát không trả tiền một ít lâu, lanh ngâia là ở cõ kíi năm hết iết đến rìi cũng chưa chịu yêcung chờ tiênn.

Than ôi, quan-niệm về gia-dinh thi thê, quan-niệm về xã-hội thi thê mà bọn đầu trâu-mặt ngựa kia dám khoe-hóng rằng: «Cái họ mõi sòng dang lâm-dai-biển cho du-luân Việt-Nam», Xot xa hơn nữa là họ còn dám cõ gán-nó với những người mà yêo mõi mua báy yêo mõi dâng-quâng-cáo: «May mà có chung-iti, chứ khong cái xã-hội này còn hóng mà cuộc cá-ch-méh về tinh-hán kia di dán-chung gọi là túc-công khong!»

Thật là nhuc cho cõ một giới mõi họ người chưa bi xich-tay cõ gan-thuyet-nhên nghĩa ở dưới bong-mặt trời.

Quá nữa, họ lại còn dám đương nhiên viết ra rằng cái pham vi hoig-dect của họ, súc tuyn-truyen dão drect của họ và cái phuong trâm-súa dồi phong-hoa của họ, & trong một lõi bao-chua-úu; họ còn cần-phai cho hành truyeng-mâi-ra, họ cần-phai làm nhiều hơn nữa.

Họ bèn tạ ba hàn-kẽ lập mura yê sau khi họ ját cõ những cái-đi cõi bâi-lai yêu-nhau họ ngâia ra được mõi cách là mõi nhà xuât-bản.

Chả biêt sõ làm ra sao, họ cứ quang-cóp bùa-bùa dẽ may ra cõ ông nhâ gián-nao hưng cõi mõi cõi danh-bô vốn ra pùn vào chéng. Trong kín-chờ đợi, họ phac-hoa mõi cõng-trinh làm việc mõi mây doan-chinh dai-khai nhõi thê này; cầm đầu cõi co quan-xuat-bán hiên-đuong cõ bây giờ;

lập-ai hứa cõi phê xuât-bản và cõi vận động cho mõi người cùi báo họ làm hoi-ruong. Quayen-hành cõ rõi, họ sẽ định giá lác-pham cho iết cõi các vân-nhâi thi si trong phuc; sõ khup-hôn thi cõi sách gi sẽ dem bâi cho họ; nếu khong-thể dù ông cõ tài-dien đầu di qura, ông cũng cõi thê cháp-chân ngay lự giòi là ông sẽ bi họ mat-sát tin-lý cho khong có cách mà cát-dâu-lén được.

Nói tóm-lại, họ sẽ làm mua-làm giòi trong lâng-báo, lâng-và & trong cõi cõi-xã-hội này. Ai theo họ thi sõng-mà kia khong-the họ châc-chân là sõi cầm-sự thất-bại trong lay.

Áy đó, cái bón-bát-tu-tri kia-nghĩ như vậy đó, cái bón-diếc khong-sợ súng-kia-dinh lâm-như-thê-dó.

Ông cũng chay-tôi, chúng ta sẽ cho họ là một bón-diện và tu-hôl họ lấy tiền-dau-va mà làm?

Ta lo cho họ như vậy là lo xa. Về những mõi-mõi quy-quyet, ta khong-thê bon họ được bõi vì họ đã ngeb-chu dão-cõi rõi và họ cũng biêt-thura di rằng cuộc chiến-dâc & đt khong-phai là một cuộc chiến-dâc mà gán-nhung là một cuộc chiến-dâu mà gán-là tiênn. Vây cái-tai cõi hõi của họ lgi được dem ra thi hành. Họ mõi sòng-bac lõi thuâi rồi lấy tiền-hõi ra mà lâm-việc? Khong. Lâm-như-thê-mát công-nhiêa-quâ. Họ sẽ làm-một cách khong-khô nhuc gi cõi mà có hàng-ngân-như-choi: dõ là cách thuê-một-ganh-hát-não-dõ-vai bón-chu-một-ti-iển-một-võ-tuồng-rõi-di, bắt-huoc người ta phái-dien-xem, như bắt-ông Trần-trọng-Tước mà chúng tôi đã nói đến ở đầu bài này, chẳng hạn.

Vẫn một phuong-phap làm việc dõ: quang-cáo-cõi-thê-láy mõi cat-ba-bon-trâm-dòng thi mõi cái-yê-xem-hát-sao-lai khong-thê-láy-vói mõi cái-gia-tien-nhõi-thê?

Họ bán-hàng vui-ngoèn-bac-vé: ai mua thi định-nợ, ai khong-mua thi chui-bói. Thế rồi thi quang-cáo-rõi-lén-như-phuong-trêo! Thế-rõi-thì là mõi cuộc đấu-xảo-nhưng lõi-néi-dõi-cõi-dõi-nhâi!

Nhưng dù sao, kẽ cõi lát-công bay-rát minh. Quản-dó sơ-ràng cái-hàn-tuong của họ sẽ lõi ra, bèn-dâu ngay dâu-vào cõi như nhung con da-diệu-ở trong sa-mæ. Loi-dung bay-giòi-thien-ha-duong thi nhau làm việc nghĩa, họ cũng-hết-lên, võ-tay-rầm-lên, kéo-gân-cõi-lên mà xin-công-nhận cho kíi được-tôi-hát-của họ tõi-chür là do việc-nghia! Việc-nghia thi người ta khong-g-ô, ý! Việc-nghia thi người ta sẽ-bỏ-quâ-cho! Việc-nghia thi du-luân-cũng-khong-khac-nghie! Thê-lai họ-lên-trời. Võ-hát, họ-lam-trong-hai/ngay. Nói-lõi, hát, than. Bát-nhão chi khuôn-cá. Họ cù phac-so-so ra dõi-túy cho con-hat-nuon-lam-ra-thê-nào-thì-ra. Bõi-vi chung-ta-di-biet-ràng con-hat-bia-dati-thuong-nghê-lâm. Họ có bài-hát-sân; như-một-bài-vong-cõi-tu-sai-pham-thi cùi-chô-muñ-panh-ly-ho-cù-tuon-ra; chô-nào-tâi-vua-thiet-trào-ca-sang-sé-lin-thi-bát-luân-vua Tống-Nhân-Tòn bay-ông-vua-não-khac-cũng-dược-ho-cù-e-sang-sé-lao-phúa-di: si-dý-nge-ký-càng-mâ-tô?

Dàn-dàn-cánh? Họ có biêt-thê-nào là dàn-cánh-dâu? Viết-của-ho là muñi-mặt-di-mâ-quâng-cáo; năm-và-rah-nhâi-nger ta-mâ-bán-yê-cho-nhiêu; ngeb-cách-lén-sao-mâ-bán-yê-phu-láy-tien-dút-tui-cho-khong-ai-biêt. Cõi-nhât-nhâi: họ dien-trong-vào-một-ganh-hát-qren-của-ho-mâ-ho-sẽ-dung-ra-diêu-dinh-dêng-giup-cho.

Theo chỗ biêt của chúng-tôi, họ dien-dinh-lát-cõi-với-hai-ganh, nhưng mõi-ganh-khong-nhập-lõi-của-ho-vi-võ-ho-dura-tõi-quâ, nhung-con-hat-yêu-nghê-khong-thê-chieu-long-ho-mâ-dem-ra-sân-khau, sõ phi-tieng-của-ganh-di. Thế-lai-tù-hõm-dõ-mâ-di, họ «danh»-ganh-dõ-khong-ngot-một-tuân-não, họ tiêt-cái-thu-của-ho-ra-trong-nhung-ai-chi-câi-mâ-âm-diệu-và-vân-chuong-bang-một-câu-chi-hang-bết-của-mõi-chi-hang-tâm-hàng-câ, họ quay-cuồng-lễn-lõi-ở-trong-sự-bàn-thuâi-de-vu-công-nhenga.

Còn-một-ganh, cõi-nhiêu-là-phai-nhien-lõi-yêu-câu-của-ho-bõi-vi-ho-lay-thi-si-lai-nõi-lõng-từ-choi?

Nhà-sản-xuât-lớn-các-thú-áo-dét  
(PULLOVERS, CHEMISEITES,  
SLIPS, MAILLOTS V.V..) chí-có  
32

## HÃNG DÉT PHÚC-LAI

87 - 89, Route de Hué, Hanoi — Bán-buôn  
khắp-Dông-Pháp ảo-tốt-không-dâu-sánchez

## ĐỨC THẮNG

Cần-mua-sâm, nhung, yến, quế, mật-gấu, mật-ong, dạ-rim mang-dến-Hàng-n° 80 rue des Médicaments Hanoi đang-còn-thêm-dai-ly-thuốc-Nhật và-dâu-Dông-Á-khắp-phu-huynh, điều-khiêng-tê-tàng-khong-phai-ký-quy.

Thể là buổi hắt tò-chức hoàn-thành và đồng người xem lâm, và âm ý lâm, và thu được nhiều tiền lâm, nhưng chưa hết một cảnh nhất, rực rỡ vì tiếng kêu lầu và tiếng quan linh hò hét tảng nhảng, người xem đứng giật ra về nhiều lầm. Àm? Buổi hắt đó làm í thật vì những câu pha trò nhảm, xô duyên đây mà còn àm í và những lời phản nản của người xem tức giận bị một lũ ranh bít bộm! Còn thu được nhiều tiền hì lèo dà cõi nôn rỗi, nhưng theo những tin tức chúng tôi luom được thì tất cả những vé phụ, hòn lũng đoạn kia cho tuốt cả vào trong túi. Mái số tiền vé phụ áo không phải là ít! Co lẽ lúc bài báo này ra thì quyền sở thu của buồi hắt đó, họ đã đem ra trình các nhà có trách nhiệm xem xét về việc cứu tê nạn dân rồi, và có lẽ họ đã chưa rắng tiền thuê gánh hát có đến hàng trăm và tiền quan áo có đến hàng ngàn trở lên cả.

Không, không. Họ tiêu hằng tốn đến thế đâu. Nhiều số chí tiền ghê gớm do toàn là bít cá. Họ bay mưu với nhau để làm tiếc đó thôi. Cái nghĩa cử của họ làm dã làm cảng tái họ lên và làm cho một vài người ở ngoài bẩn rẽ mất lương-tâm. Nghề thuật hắt hội lại bị một phen bôi nhọ. Vô cùi dùn này đáng đẽ cho ta suy nghĩ là một buồi hắt như thế đã đánh lợ cho kiêm được tiền, nhưng họ coi hắt dâu rắng nó sẽ di hại và cũng cho những buồi hắt diễn vi việc nghĩa sắp tò chúc nay mai.

Bởi họ coi thường người đi xem quá lầm, những người đi xem sẽ tưởng rằng buồi hắt vi yết nghĩa nào rồi cũng bắt nháo như thế cả. Do đó, người ta sẽ không còn hoàn toàn tin tưởng ở những việc nghĩa như xưa nữa — dù là do những người chân chính đứng ra làm. Con sâu làm rầu nỗi cảm là thế. Mà cũng vì thế, biết đâu sau này những người co lòng ốm muốn làm việc nghĩa chẳng trú trù, dán do?

Dưới môt chánh-phủ thành thực với dân chúng, chúng tôi nghiệm rằng dân chúng

Kỳ này vì nhiều bài, tiểu-thuyết « Lê-văn-Khôi » sẽ đăng tiếp trong số sau

cũng muốn thành thực cộng sự với chánh-phủ lâm. Có biêt bao nhiêu người đem tài lực ra để giúp vào những công cuộc từ-thiện, những việc nghĩa quyền được Chánh-phủ công nhận; có biêt bao nhiêu hội thiện bày giờ vẫn còn tự xuất tiền xuất của riêng ra để lập hàng tháng một vở kịch để diễn lấy tiền giúp những người bị nạn bom Hải-phong và cùng vào quỹ Cứu-lé Quốc-gia. Người Việt-Nam chúng tôi bao giờ cũng giàn lòng làm những việc công ích, bất phân giống giống. Chúng tôi lạy sự đau khổ của người làm sự đau khổ riêng của mình; và, da goi là việc nghĩa, chúng tôi thường rè rặt lâm, không dám bình phẩm đèn bao giờ cả.

Bất đắc dĩ hôm nay phải nói ra, không phải chúng tôi giận vì đã bị xem một vở hài hước voi đuôi chuột. Nhưng chính vì cái tiền-dồ của kịch hát, cái tương-lai những cuộc nghĩa-quyền ở nước này và nhất là vì chữ tín chữ thiện bị một bọn người già danh làm báu đem ra trả dẹp.

Chúng tôi không muốn rắng sau khi đã lừa dối và tống tiền những người sống, họ lại đem dụng những cái xác chết lên để kinh ảo; chúng tôi không muốn rắng họ đóng dấu lên những việc lừa dối sảng bậy đẽ cho những người anh em bất hạnh của chúng ta phải cau mặt lại ở dưới suối vàng; chúng tôi không muốn rắng những người lương thiện thành lâm làm việc nghĩa sẽ bị quốc-dân nghi ngờ cũng như những nhà báo chân chính hiện nay phải cùng họ cá mè một lứa.

Không, tay của họ cầm bút thi cây bút nhục vì sinh làm cỗ. Tay của họ phải cầm những cái khác thế: cái sích, cái gậy, cái chổi quét đường, cái liềm cắt cỏ, hay bón nứa thi phải cho vào cùm khóa lại đẽ cho không hành động được nữa, đẽ cho không viết lão, chửi càn người ta được nữa. Việc nghĩa của họ làm, lạy trời, một bận dã đủ quá lầm rồi.

Bây giờ ta phải bắt họ làm việc nghĩa cho loài muỗi và loài rệp, cho chúng nó thêm một ít máu ăn cho béo. Còn như làng báo, làng xuất-bản và làng kịch Việt-Nam thì thật quá là không cần đến họ. Nhất là làng báo chân chính xưa nay vốn chỉ thờ những tu-tưởng thanh cao, và chỉ có thể dung

những người học thức trong sạch thi là càng không thể tha thứ được, cũng như Chánh-phủ sẽ không bao giờ tha thứ nhưng kẻ gieo vào óc quốc-dân những tư tưởng hoài-nghỉ, những kẽ làm tiền, chửi bới, trong khi Chánh-phủ đương làm một cuộc quốc-gia cách-mệnh.

Báo-chí Việt-Nam, hơn một năm nay đã cộng sự và giúp được nhiều việc cho Chánh-phủ trong công cuộc phục-hưng đạo-đức và tu-tưởng, trong việc lập một nước Việt-Nam rất mới và rất cũ, trong việc Pháp-Nam thàn-thâp đẽ cùng dìu dắt nhau đi đến một nền văn-hóa, văn-minh mờ ảo. Vậy thì lúc này Chánh-phủ cũng nên vi bao-chí Việt-Nam mà giúp đỡ cho chúng tôi tẩy uế tìn triết-dẽ những cái nho bần cho làng báo chúng tôi không bị bắt cứ một bộ già danh nào làm ô uế không khí nữa.

Đó cũng là một dịp để cứu vãn thanh-danh cho những người làm báo it lầu may vẫn bị dư luận coi làm thường. Ai khong biết cái quyền do ở nước ngoài như thế nào và cái trách-nhiệm lô-hiąo của nhà báo Việt-Nam trong mươi năm trở lại đây nau thế nào. Nghịt thay, chỉ vì có một ít caen gaé lò mà nghề làm báo Việt-Nam gần như mất cả về tôn nghiêm và người làm báo nính như khòng còn được tôn trọng nau trước núa. Đó khong phải là vì người làm báo tài đức khòng được bằng xưa, trai lại; chính là bởi vì có bọn côn-quang trà-trộn vào trong làng, giờ thủ đoạn hèn nà dê làm điều ô nhục thành ra người đời khong làm thế nào mà phân biệt được mắt cá với hạt chén. Cứ thấy ai tự xưng làm báo dến chơi nhà, người ta đã hét cả nón cà vát, mà các bậc cha mẹ nào co

con làm nghề bút thiệt thi buồn như có con gái nõi nhàng.

Sự ngộ nhận đẽ ta không còn có thể đẽ kéo dài ra mãi, Đã dàn-công việc này nha báo chúng ta phải toan tính với nhau nhưng thiết-tưởng đẽ cũng là một việc của Chánh-phủ nua, mà Chánh-phủ khong thể khong biết sự cần kip của nó như thế nào.

Tày nê làng báo, phải rồi; nhưng Chánh-phủ cũng nêu nghị rằng cái bọn râm-bát tống tiền trên kia mà còn hành-hành được ngày nay thì xã-hội còn bị dâu độc ngày đó... và còn có những sự mâu thuẫn rất là đáng tiếc. Giấy in báo quý như vàng. Nên đẽ cho những người thực tâm muốn giáo-hòa nước Việt-Nam trê và nâng cao dân-trí!

Cái thời kỳ báo-chí cho người ta dầm minh trong sự nho nhuốm: đã qua rồi. Hãy thương đẽ một thiê-hệ thanh-nien dẹp đẽ và can đảm như iết cả những thanh-nien dẹp đẽ và can đảm khác trên thiê-giới.

Khá nghĩ đến những người lương-hiện chúng tôi, đừng cầm chúng tôi mờ ảo, hy-vọng và xay lý tuồng!

T. B. C. N.



## Tân-á phát-lanh-hoàn

Trị sỏi rét ngã nước  
Tổng phát hành: NHÀ THUỐC TÂN-Á  
160, Route de Hué-Hanoi — Cần nhiều dai-lý khắp nơi — Thủ-lê dê dàng...

CƯỚC PHÔNG VĂN CÁ NHÀ VĂN  
(Là Thanh 2180, bản dẹp 1550)

CUỘC TIẾN HÓA HỌC VIỆT-NAM

(Kiến-thanh-CH, p20, bản dẹp 100)

MỘT NỀN GIÁO-DỤC VIỆT-NAM MỚI

(Thai-Phi, p1)

PHỤ-KÝ GIA-BÌNH (Dung-Kim-p)

Huân-cấp báu thông-kê các sách giá

## SÁCH MỚI

PHỤ-KÝ VỚI HỘN NHÂN

1p50 MUỐN HỘ GIỎI (Bao Ph) 1p00

THANH NIÊN KÌ ÔË (Bao K) 1p

DANH NHÂN VIỆT-NAM (Sô Bao) 1p60

HÀ NỘI CỦ SÔ HAO

1p20

NGƯỜI CHIẾN QUỐC (và trọng Cam)  
2p50, bản dẹp 10p

THANH BẨM (Nguyễn Công Hoan) 4p50

bản dẹp 20p

NG-ICH CẨM (Ng. công Hoan) 2p50

SỐNG GIỎ HỒNG CHÂU (T.V.Lang) 2p50

BỘN NGƯỜI VỐ VỌNG P.C.CUNG 1p50