

TRUNG BAC

卷之三

—
—

卷之三

卷之三

Sô 1: Độc - thi

(Tập III)
Sau là trọng
Hoàng-đế Napoléon
lần đầu nhất, nhà
độc-tai số 1 của
nước Pháp.
Tượng dựng trên
đảo Corse, quê
nhà ông ngoại.



GEV - TRDONG

Tuần-lễ Quốc-tế

Tại mảnh đất miền nam Ý, theo lời các báo Anh thì quân Anh đã làm sập đại lầu tên công ở dọc sông Sang à phia đông mặt tròn Ý. Trong năm 1943, tướng Montgomery đã lập vùng nước biển Normandy, trong pháo và tên lửa là do bờ sông Sangro. Tàu chiến để bắt lô quan Anh đang cung cống rỗn trên biển và những mèo mồi chiếm được trước khi mìn nổ và đại lầu tên công.

Ở phía tây mảnh tròn, mục đích của đế quốc Mỹ là chiếm ngọn đồi Gasa no để có thể uy hiếp được cát bụi phía sau trong phòng tuyến Đức, đe con đường ở nội địa từ Naples đến La Mã. Phòng tuyến Ý khôn nay khai mạc và tướng Mỹ chỉ huy đế quốc Mỹ quản lý tuyến bộ khô lồng mà phá ngay được. Theo cách tin ở Ager thi vì thời tiết ở nam Ý rất xấu, nên các cuộc chiến binh rất khẩn khẩn. Quân thù làm của Anh đã tiến được về phía thương lưu sông Sangro. Còn ở phía tây thì quân Mỹ thứ nhất đã chiếm được nhiều địa điểm cao ráo quanh hệ đe dọa đường Cassino di La-mã. Hiện nay quân Đức và quân Mỹ đang kịch chiến để tranh nhau các ngọn đồi phía tây nam Mignano, các neon đồi đó đã đốt cháy mây mù và hiện nay quân Mỹ đã lật lại được. Theo tin Anh thì một tướng Anh là Stavely và viên quan hầu đã bị quân Đức bắt lâm tù binh trong một cuộc đánh úp vào giang Apennines.

(xem tiếp trang 35)

Kỳ sau, trong số Độc-tài IV

Hai bài la và bài ict:

NHỮNG NHÀ ĐỘC-TÀI HỌ TRỊNH
và
NHỮNG NHÀ ĐỘC-TÀI KÝ QUÁI VÀ
OANH LIỆT CỦA CÁC NƯỚC Ở NAM MỸ

Bởi kỳ lục của một vị nữ độc-tài mà ai cũng muốn biết:

Võ Tắc-Thiên

À-dông và cả thế giới chỉ có
người đàn-bà này là một!

Cũng trong số báo này:

Con chiên obé lò
hay là một cuộc tày nết làng báo

TUẦN-LỄ ĐÔNG-DƯƠNG

Theo đạo nghị định ngày 4 November 1943 của quan Toàn-quyền thì 7 ngày sau khi đạo nghị định này ban hành (6.11.43), tất cả những người còn có si-măng thuộc vđc công hay tu, đều phải khai với sđt lực-lộ nơi mình ở.

Bắt đầu từ 6.11.43, việc mua bán hay租赁 lại si-măng đều bị cấm, kể cả những

người có giấy phép trước ngày 15.10.43, nếu giấy phép này không có thêm giấy phép mới cũ, các quan chức có quyền cho mua si-măng ký sau ngày 15.10.43.

Việc têu-thu và dùng si-măng, bắt cùi theo cách gì, mặc dù si-măng đã được phép mua rồi đều bị cấm nếu không có giấy phép của ông chánh kỵ-sư sở Lực-lộ trong xứ.

Hôm 2 Nov. quan Toàn-quyền Đông-duong đã ký nghị định nói về quan-đề-vì-cá-các-nhà-viết-bao-có-hỗ-lý-lịch-về-nghề-nghiệp (carte d'identité professionnelle des Journalistes).

Những quyển qđ. đó là:
Được tự: dg những lđ và
những cuộc biếu-dương công
khai tј những nơi công cộng.

Được vào các thư-viện công cộng.

Được vào các viện bác-cđ,
hồi-chuy, phý-phiên và những
nơi trưng bày công cộng mà
không phải già tiền.

Được đi xem già nửa tiền
tại các rạp hát và chiếu bóng.

Sau khi đệ đơn lên sở Tuyên
truyền, Thông-sử và Báo-chí
phủ Thông-sử và s. u khi quan
Thông-sử hỏi ý-khoa Ông Gám-
đốc sở Hòa-xa chính phủ, rồi
cho phép, người có «các» sẽ
được cấp giấy đi xe-tuва không

mất tiền vĩnh viễn hay tạm
thờ.

Được trả 30%, về tiền nằm
tại bệnh-viện chính phủ, nếu
người.

Man trá đe đuông những
quen lợi tјn đây chỉ đe
dành riêng cho các người viết
báo có «các», sẽ bị nghêm phạt.

Quan Toàn-quyền đã ký
nghị định hôm 30-10-43, xác
định giá mỗi kilo thuế-phí
như sau này:

Giá bđ cho các ty: Hàng
buốc Luxe 2.036p, India
1.746p, Dagon 1.456p, 3° Zone
1.746p, Dagon 1.456p, 3° Zone
1.746p.

Các ty bán cho người hút:
Luxe 2.100p, India 1.800p,
Dragon 1.500p, 3° Zone 1.500p.

Tám giờ sáng hôm 8 Nov.
qua Thông-sđr Haelewyn đã
tới khánh thành quảng đường
xe điện Kí-miên - Bạch-mai,
đến km200.

Ngày 26 Octobre 1943 quan
Toàn-quyền đã ký nghị định
ấn định lại giá vđc, bo và
cánh (ba thứ vđc) cảng dâng làm
giấy, do Hợp-tác-xã các nhà
máy giấy và các nhà đúc được phép
buôn dđ bán cho các nhà làm
giấy:

Giá tối cao được bán tối
ngày 31-10-43: dđ 110p một
tạ; bo 50p một tạ; cánh 60p
một tạ.

Giá tối cao được bán từ 1/11
tới 30-11-43: dđ 95p một tạ;
bo 45p một tạ; cánh 55p
một tạ.

Giá tối cao được bán từ 1/11-
12-1943 giờ đđ: dđ 8 p. một tạ;
bo 40p một tạ; cánh 50p một tạ

Ái-trái với nghị định ày
đều quá gá sẽ bị phạt theo
khoản 3 luật ngày 14 Mars 1942.

Qua Toàn-quyền
gắn Bắc-dầu bội-tinh
cho quan Thống-ehë
Nguyễn Định-Tiọng

Chiều hôm 16 November,
Đô-đốc Decoux Toàn-quyền
Đông-duong đã thanh hành
gắn Bắc-dầu bội-tinh cho
c. Nguyễn Định-Trong.

U Thống-ehë Ng Định-Trong
năm nay 94 tuổi là một nhân
vật đáng tiếc, biểu cho tinh
thân-giao và lòng tin niêm
itiua hai nước Phan, Nam.

Lúc quan Toàn-quyền đến
hết-thứ của cụ, ó quan Thống-
sđr Bắc-kỳ và Ng. Định-Trong
cùng con cháu cụ đồng tiếc.

Ngoài bđt thợ eo cơ-biuna
và phuруг nhạc trại khổ xanh
đứng chờ.

Rất đông các quan-chức và
thân-bào Pháp, Nam đã đến
để gán bội-tinh này.

©

Rách lành dùm boc

Mùa đông tháng gđ tới nơi
Trong kai mà anh-đang-nha-giúp
có dđ thưa sự ấm-đap thi biết
bao người nghèo kh khong
quá khong áo che thân, phải
đai đầu trước những cơn mưa
phun giao bắc!

G úp cho kē khô manh quần
tắm áo trong lúc sđ khan vi
đất này, tức là cùu mđ mđang
người sống qua hđ đđ khôi
thi loạn.

Hay giúp sức cho ban Cứu-lđ
mùa đông có dđ 10 vạn đđđ
đđi tiễn-hành công cuộc đó.

Tùi từ và ngan-phiếu xin
cđ cho ông Hoàng-hữu Huy.
Úy-vđn hóng truc van Cou
và mđt sđng, ày 25 ou eva d
Henri d'Orléans Hauo.

NHÚNG NHÀ ĐỘC-TÀI PHÁP

- Lộ-y thập tứ, ông vua độc-tài hiền-hách của nước Pháp
- Nã-phá-luân đê nhât
- Nã-phá-luân đê lam

về

THỜI BAI

Trong một nước quân-chủ, nhà vua bao giờ cũng giữ quyền độc-doan đối với dân chúng, đó là một sự thường xá đến ngày nay vẫn thế. Bởi vậy, tất cả các vị vua, chúa của các nước quân-chủ từ Đông sang Tây đều là những nhà độc-tài cả. Nhưng các nhà độc-tài về hạng này quá nhiều không sao kể hết được, chúng tôi chỉ lựa chọn lấy những ông vua có đặc biệt đã khôi phục hoặc chiếm giữ được quyền hành để cai-tại và giàp ích cho nước nhà, không phải chỉ dùng cái ngai vàng của các bậc tiên-vương để lại và cái quyền hành sẵn có trong tay để làm chủ mìnhs - những tham-vọng của mình. Trong lịch-sử Pháp và thời cận kím, nói đến các vị đế-vương độc-tài đó, trước hết phải kể đến vua Lộ-y thập tứ và hái vi Hoàng đế Nã-p-ál-uân đê nhât cùng đê lam. Lộ-y thập tứ là ông vua hiền hách nhất trong dòng họ Capet. Vừa là con vua là đồng cung thai-trù, lê tự nhiê, à ngài được nối ngay vua cha là vua Lộ-y thập tam Khi nhà vua còn nhỏ thì ở Pháp có loạn Iz Fronde, ngài đã quyết chí tóm mình là một ông vua một nước, phải dùng quyền lực mà cai-trị hết các thàn-thị đấu thuộc về hạng nào, và xác gióng qui phái hoàn-tiến có công lớn với quốc-gia.

Hơn hết cả các ông vua khác trong hoàng-tộc Capet, vua Lộ-y thập tứ đã dẹp bị đế ty minh-lên cầm quyền chính. Trước khi bước tới thời kỳ khôn ngoan đã lam cho những ai đọc cuốn « Ký-sự » (mémoires) của ngài phải đê ý và khám-nhục, con vua Lộ-y thập tam đã phảm-tuòng công-học làm người và làm vua. Nhưng ý tưởng rõ rệt nhất của ông vua đó là làm thế nào tránh cho triều-dinh và nước Pháp những nỗi nguy hiểm và các cuộc nội-loban. Khi ông bao giờ quên được cuộc loạn Iz Fronde và thế nên ngài lập công-dien ở Versailles để tránh những cuộc cách-mệnh trong kinh-thành Paris. Ký-niệm này dường như

ngài còn giữ về cuộc nội-loban đó đã in sâu vào óc ngài và giao-chủ Mazarin là người hiền-rõ nguyễn-nhân và khôn-hưởng cuộc nội-loban đó đã lỗ ro cho ngài hiểu ta cần phải có một chính-phủ mạnh mẽ mới cai-trị được nước Pháp. Vua Lộ-y là người thiêng quyền hành không sao quên được bài học đó. Ngài đã nồng-dense nhà vua lên địa vị khâ cao và làm cho vua có đê thành hế và sức mạnh đê không một đê o-dám có ý tưởng chống lại triều-dinh.

Ngay sau khi giáo-chủ Mazarin từ trần, nhà vua ngô ý muốn tự mình thảo cầm quyền chính để cai-trị một cách trực tiếp và nếu cần ra thi bắt người ta phải tuân theo ý chí mình. Giáo-chủ Mazarin vẫn nằm xuống thi nhà vua đã cho triều-tập các quan Thượng-thứ lui và cầm-không được giải quyết việc gì nếu chưa được lệnh ngài. Ngày hôm sau, đức Tông-giám-mục thành Rouen hỏi ngài này giáo-chủ đã từ trần thi các công-việc phải hồi-ai? « Hồi trâm », đó là lời đáp quả quyết của ông vua « với 25 tuổi ». Ỷ muôn của nhà vua đã làm đòn lòn cõi tinh-thanh cõi-hữu và các ý tưởng lúc bấy giờ đều nỗi trong triều-người ta eօi đê như một cuộn đảo-chính người ta không tin như thế và Hoàng-thà-hậu Anne d'Autriche khinh-be thuật lại các lò, nói cõi con minh ching chì eօi to. Người ta đã không hiểu rõ ý chí và nghị-lực của nhà vua. Cho rằng thần-rà cầm quyền chuyen-ché thi cần phải hiểu rõ các công-việc, nhà vua đã cố sức lèn việc ngay. Hàng ngày, ngài hội-nghị rất lâu vwi các vị quan-vụ-khanh, đọc các báo-phiển-dâ, chán-phé vào đó và đặt những câu hỏi-bắt các quan Thượng-thứ phải giải lời một cách rõ ràng. Vì ngài có sức khỏe nên không phải hi-sinh cho « Nghè-lam-vua », như lời ngài nói, những sự voi-choi cũn tuồi trê.

Người Pháp hồi bấy giờ đã hiểu ngay cái ý nghĩ xảo xa của nhà vua, hay nói cho

đúng hơn thì nhà vua đã hiểu rõ những sự như-cõi của nhà nước. Nước Pháp đã hoàn-toàn tin nhiệm vào nhà vua và nhờ đó nhà vua đã bao giờ được hết vết tích những sự sai-lầm và bát-dâu cuộc hợp-tác giữa quốc-gia và nhà vua. Đó là một sự chưa từng thấy trong lịch-sử bao giờ.

Người ta đã thấy rõ kết-quả cuộc hợp-tác đó : mở rộng biên giới làm cho nước Pháp

cho chế-dộ quân-chủ bị đê ốp như lời ngài đã dự đoán trước trong câu : « Sau đời trâm, tức là nạo lụt lớn ».

Vua Lộ-y thập ngô không phải là lãnh-dam với các việc xảy ra sau đời ngài nhưng hình như ngài thấy rằng sau khi ngài chết thì các ngudu nước trên giới sẽ mở rộng và tuôn-xuống.

Lời tiên-trí của vua Lộ-y thập ngô đến đời vua Lộ-y thập lục-tuần là thành sự thật. Ông vua này đã như nhung-đi với các việc mì từ đời vua Lộ-y thập tư vẫn bị ngang-cán và trừng-phạt. Ngài muôn-làm một ông vua cài-cach nhưng ngài đã không nêu rắng muôn-tinh-hanh các việc cài-cach trước hết phải nâm-giữ quyền-hành cho vững-đa. Đầu sao đến ngày nay, lêt cả ngudu Pháp đều phai công-nhận vua Lộ-y thập tư là một công-vua ion-lao, hiền-hách da co công-lon-lao voi nước Pháp.

Cach chuyen-ché sang suot

Đeo thế-kỷ 18 ở Âu-châu, cái quan-niệm vè chế-dộ đê-tai đã thay đổi nhiều, không những sự thay đổi đó gây ra bối-tu trưởng-mới mà còn là bối-nhưng cái-giờ-trong-thay-trở-trên-mặt. Thế-kỷ đó rái-tao bao vè phuong-dien-lên-giáo và phuong-dien-xâ-đi, vẫn tồn-trong cái-trại thi đã lập ra yê-nâ-chinh-tri, nêu chi-nói về các ngudu-é-lắc-chung, trai-bản với sự-tuồng-tuồng-của-mọi-người là đê-dễn-các-nhà-văn, các-nhà-xâ-hoc, các-đe-dân-chủ như Diderot cũng-rất đê-datel, còn Voltaire thì vẫn thích quyền-của-một-người và vẫn-hết-sức

Hoàng đế Nã-phá-luân đê lam



Người ta thường nói và nhắc-đi nhắc-lại rằng trước kia từ trần, ngài đã ty-nhận lối là đê quâ-yê-chien-tranh. Nhưng đối với những kẻ đã phản-dối vua « Một-giới » khi người ta bôi-dến-câu sau này thi không một ai có thể giải-lời được : Liệu các ngudu có muốn già Lille, Strasbourg và Besançon chàng ?

Nếu ta xét đến các đời sau thi, ngay đến nhà-văn-hào Voltaire cũng phải công-nhận rằng vua Lộ-y thập ngô cũng chỉ hết-sức tiếp-tuc thế-kỷ và tu-tuồng-của Lộ-y thập tư. Ví-vua do đê pham-lỗi không-phải vì thiếu-thông-minh mà chí-lỗi thiếu-tinh-cách. Ngài không có đê-nghi-lực đê-bắt- người ta theo ý-kien-minh. Tuy-vậy, ngài đã trừng-trị các-nghi-vien phản đối và không-chiu-chieu-tap-hoi-nghi-dân-chung, có lẽ đó là điều đê lam

cự tùng đời vua
Lộ-y thập-tứ
đời vua Lộ-y
thập ngũ Côn
Voltaire thi văn
thich quyền của
một người và
vẫn hét sực ca
tụng đời vua Lộ-
y thập ngũ. Đến
Jean Jacques
Rousseau tác
giả cuốn « Dân-
truc » à người
tự trưởng khác
hỗn Voltaire
cũng rồ vè đe
dặt khi nói đến
biến-pháp của
các nước. Ông



Đại-quân của Hoàng-đế Nã-phá-luân
đang tiến đánh nước Nga
(Tái-liệu của Trung-tướng quốc-gia thư-viên Pháp)

tố về thính-chiến-thì cộng-hòa, nhưng ông lại nói chinh-thì đó-để hợp cho những nước nhỏ và khuynh các nước lớn nứ nước Pháp không nên dùng nó. Vagy ống trong cuốn « Dân-truc » cũng có một đoạn hét sực tàn-dương chinh-thì độc-tài.

Về tự-tư-vong thì các nhà triết-học thế-kỷ 18 rất oan-nghênh sự tiến-bộ và những « ánh sáng » mà phái dùng quyền hành để soi cho dân đến ngã-sông cõi nám ấy những cái cõi hổ, nhai và sưng-đen ye-tôn-giao. Người ta tỏ ý khâm phục nước Anh nhưng cũng không thanh-thực lắm. Người ta tàn-dương Franklin và em-dó dân-chủ nước Mỹ, vì do là một sự mợi, a say ri ở một nước mơi óx, Nhưng thực ra ibi các nhà cái cách hết sực hoan-nghênh nusing kiêu-mẫu ở Âu-châu t ong hồi này, những kiêu-mẫu về quyền chuyên-ché sang suốt.

Trong thế kỷ 18, người ta đã trông thấy xuất hiện một chinh-thì quân-chủ đặc-biéty Chinh-thì de cũng giống như chinh-thì hùa vua Lộ-y thập-tứ, da hợp vào một người và những thanh-thi của nền quân-chủ và của nền độc-tài. Để với những nhà triết-học vẫn khâm phục các vị vua chúa các nước miền Trung và Đông-Âu tui chace hắc ché-dó độc-tài được hoan-nghênh hơn ché-dó quân-cửu.

Thế nào gọi là chuyên-ché sang suốt? Chứ đó rất khó giải-nghĩa và không bao giờ cái-thúyết về chinh-thì đặc-biéty đó được giải-nghĩa một cách rõ-rệt. Trước hết nhà chuyên-ché sang suốt dưa vào cái luật vè trết-học thiên-nhiên đe phản đố nhà Chung. Các vị vua như vua Frédéric II nước Phổ, Hoàng-hậu Catherine nước Nga, vua Joseph II nỗi ngô: Hoàng-hậu long Hoàng-đế Nã-phá-luân ở điện Invalides.

Marie Thérèse đế
cat-tri các xứ
Bohème và Hung
g-a-loi đều là
những vị độc-tài
sang suốt và
phản-dối-dạo Gia
tô. Ngoài ra các
vị vua chúa song
sửu đở còn thi-
hành nh ên việc
cải cách làm cho
các nhà triết-họ
rất tu oả mản
nhu việc Hoang-
hậu Catherine với
Diderot sang Nga
đe hò y kiền về
việc giáo-dục dân
quê nước Nga

Tuy không phải là một ché-dó cầm quyền ty do hơa nhưng chinh-thì chuyên-ché sán-
soát của thế-kỷ 18 cũng là một ché-dó độc-tài
đặc-biéty rất hay. Chinh-thì đó đã pha lẩn cả
những lê-phái cũ của những người muốn ca-
tiết-ké khác với những lê-phái mới có lê-chí
những cản-nhản nhưng có thể giúp cho ý
định phiến-phur của các vị chuyen-quyen.

Tự-tưởng chuyên-ché sang suốt có hòn đă
bị cuộc cách-menh lâm mù-ởm. Pháp hòn đă
Napoléon Bonaparte (Nã-phá-luân) là có gá
tri đặc-biéty và nhò đó mà lập nên ché-dó
Consulat và Đế-quốc.

Hoàng-đế Nã-phá-luân đe nhất, nhà độc-tài số một Âu-châu tùi hòn Cận-kim

Cuộc cách-menh Pháp đã sẵn-xuất ra nh đe
nhà độc-tài đặc-biéty và nỗi-tiếng như Robespierre, Hoàng-đế Nã-phá-luân đe nhất và
Hoàng-đế Nã-phá-luân đe tam. Trong số các
nhà độc-tài, io, a là người đe độc-sử cũng
phai công-nhận rằng Hoàng-đế Nã-phá-luân đe
nhất là người tám-thiết về thời-cận-dai.
Chuyên Nã-phá-luân đe nay vẫn-tâm cho cho
nhieu khôi-óc vững-vàng xói-nồi; ham, mê và
hợp-cá nhung-nhần-vật như Péricles và César
chuyen-dó vẫn-dùng làm-kieu-mẫu cho các nhà
janh-ü và quốc-trưởng ngày nay. Thủ-tướng
Mussolini nước Ý vẫn ca-tung Nã-phá-luân mà
cả đeo Hitler quốc-trưởng Đức cũng phải kinh
phuc nhà độc-tài đó. Chắc-cá: độc-giá-còn-nhờ
sau khi quan-Đức tiến vào kinh-thàn Paris,
quốc-trưởng Hitler cùng với các tướng Đức
khi đến « thành-phố ánh-sáng » đã đón vồng

Marie Thérèse đe
cat-tri các xứ
Bohème và Hung
g-a-loi đều là
những vị độc-tài
sang suốt và
phản-dối-dạo Gia
tô. Ngoài ra các
vị vua chúa song
sửu đở còn thi-
hành nh ên việc
cải cách làm cho
các nhà triết-họ
rất tu oả mản
nhu việc Hoang-
hậu Catherine với
Diderot sang Nga
đe hò y kiền về
việc giáo-dục dân
quê nước Nga

ngài không-nhưng là một vi đại-trưởng có tài
cầm-quân và chinh-phuc được một-de-quốc gồm
một phần lớn Tây và Trung-Âu mà ngài còn là
một nhà độc-tài có tài là-chứa và cai-tri trong
nuoc. Ngài lại là người thường gặp nhiều su
may-mắn, Jacques Bainville da viết: « Quyền
độc-tài vẫn luân luân cần được su may-mắn
giúp-séc. Su may-mắn vẫn thường đi với Nã-
phá-luân »

Hoàng-đé phái chéng là người có tu-tuồng
và chinh-kien? Chắc-hỗn trong lõi-thieu
thò ngài đã-tuồng theo một-thuyet-ly gi về
chinh-tri. Nhưng dần-dần khi đe có kinh-
nghiêm thì ngài bỏ cả chinh-kien. Tuy vậy,
ngài vẫn-quan-sát, vẫn-hỗn và vẫn-sẵn-sang về
tất-cả mọi-phuong-dien. Lúc nh ngài là hoc-
sinh-có hoc-bang của nhà vua cấp cho và theo
hoc ở trường Brienne. Đến năm 16 tuoi đă
được xung-lâm vỗ-quan. Trước hét, ngài cảm
thấy mình là người đe đà Corse. Nhưng may cho
ngài là lõi-quốc không-nhận-nén moi-quay-ai
nước Pháp tuy vậy vẫn-không thực-lòng yêu
nước Pháp. Khi đóng-Trung-Úy, ngài thường
đeo các-sách của Rousseau (cuốn Dân-độc-làm
cho ông rất thích) cùi g-ös-si Raynal, các-sách
chuẩn-môn về pháo-thủ của-hà-tước Guicciert,
các-tác-pham của Corneille và những-sách
chữ-La-tinh. Trong các-tác-pham của Nã-phá-
luân đe lợt, người ta có được thấy met cuon
tieu-thuyet như kiêu-cuon « Héloïse » và nhiều
bai-diễn-văn trong đó Nã-phá-
luân đem so-sánh với những-ké
thich-choi những-thanhn-nien co
nhieu-tham-vong, mâu da mập
xanh-xao co thê lam-dao-lon
thê-giới. Chắc-ngài là một
người trong-bọn thanhn-nien đe.
Như co nhieu-nhieu-hai tiếp-tục
sây-dến ném Bonaparte da ien
rất-chóng. Trước hét, đại-đý
Bonaparte rất co-công trong-trận
ấy-lại thanh-Toulon bị một-bọn
phiến-loạn ném lên-chiem-lúy
và cầu-cứu người-Anh. Nhờ-trận
này mà ngài được-thang-lên
chứ-thieu-tuồng và năm 1794
thi được-cùi ra chi-huy đội-pháo-
binh trong cuộc-chien-tranh-ở
Itali. Sau đó, Bonaparte kêt
bằng-hữu với em Robespierre
vào hội Jacobin trước-nga 9
Thermidor i lầu. Vì-hi mà ngà
bi-bắt-nhung sau-là được-tha
ngay.



Hàng-đe Nã-phá-luân (còn-cùi) với-một-worng-aim

trong lâm ban cầm quyền hồi đó (Directoires) là Sieyès, men rắng cần phải thay đổi; cả đế chế lấy cái cốt yếu trong cuộc cách-mệnh. Khi ng những các kẻ thù ở trong ban phản đối chính thể Cộng-hòa mà tuôc mà còn ở cả trong hàng các bạn đồng-chí, Cuối cùng nêuDEM đổi hiến-pháp, trực xuất các nghị viên rõ triều đìn vị đại-tướng vùn ở Al-sập và thi có thể xảy ra nền quân-nhân độc-tài. Nhưng đế cho họ quan-nhân quyền quyền đặc-tài còn hơn là để cho hoàng tộc Bourbons giờ lại chính-quyền nhất là đối với những kẻ đã giết vua như Sieyès.

Cuộc chính-biến ngày 18 Brumaire do Sieyès sửa soạn và được phái tri-thiêng ứng-hộ. Chân chính-thể Cộng-hòa mà yêu cầu của cách-mệnh, ban Sieyès đã trả lại với Voltaire và chỉ cần cách-biến vào một môt đế-tài chuyên-chế sáng suốt để ngăn trở việc khôi-phục quân quyền Xawy, nứa hãi vì lỗi của Bonaparte mà vén bị hỏng.

Đến ngày 18 Brumaire (9 Novembre 1799) là cờ đê trả một cuộc âm-mưu nổi loạn, người ta đã chiếm tập-hội-nghi nguyên-nghị. Hội-nghi này đã y-chuẩn việc đổi-hội đồng lập pháp đến Saint Cloud và giao cho Bonaparte chức Tông-tu-lệnh quân đội trong thành Paris. Cuộc chính-biến đã xuyết bị thất-bại. Sau nhô tài biến thuyết của Lucien Bonaparte, anh Napoléon Bonaparte, là hội trưởng hội-nghi « Cinq cent » mới dàn-áp và giải-tán được các ông nghị-viên. Trước khi từ-gia Saint Cloud, người ta đã bắt được ba bốn chục ông nghị đang trốn trong rừng rào, trong lùc đêm tối, người ta ép các ông nghị đó phải y-chuẩn hến-pháp mới túc lá hiến-pháp đặt ra chế độ xã-y-viên hành-chinh. Thể là cuối chính-biến ngày 18 Brumaire đã có kết quả Ngày hôm sau, hến-pháp mới công bố. Hiến-pháp này là do Sieyès lập ra, theo đó thi chí-quyền của dân-chứng và các ay-tu-do của công-chứng và nghị-viện đều bị bãi bỏ. Dùng đầu uy-ban hành chính

hây im đi l những kẽ lich-kỷ, những kẽ lưỡi biêng, những kẽ chè bai

(Consulat) là một viên Đại-uy-giáo (grand électeur) có trách-nhiệm cù-hai ủy-viên, một trong úc hòa-binh và một trong hội chiến-tranh. Vì Bonaparte là chủ-chức Grand Electeur nên mới quay lại, tri-tướng cù-hai uy-viên mà một viên có quyền và thử vi-eo hon. Ủy-viên thứ nhất là tướng Bonaparte, còn hai ủy-viên nữa thì mọi người là Cambacérès đứng về phái phản đối và giết vua nhưng ôn hòa-hoa, còn một người là Lebrun, một đại-biên ám-mưu cách-mệnh để phản đối Nghị-viên dưới đời Louis XV.

Dân chúng ở Pháp Lời này đã có vẻ chân mệt-về-tri-do, trong mười năm nay, cái gì cũng phải-bi phiêu cù. Còn phái tri-thiêng thi-lại chán nản vì những sở thích của dân chúng. Sau bao nhiêu năm theo chính-thể Cộng-hòa, người ta lại quay cuộc cách-mệnh ôn-hoa và chế-dộ đế-tài sáng suốt cùa thế-kỷ 18.

Vì cuộc chính-biến ngày 18 Brumaire và chế-dộ Consulat mà Napoléon Bonaparte được giữ quyền đế-tài. Trước hết ngài dùng chính-sách gây-tin-nhiệm với dân, cho tuu tiễn vào kho-đãi-lai nhiều thứ thuế cũ và lập ra nhà Pháp quốc ngầm-hàng. Ngài tò-chức lgi. việc hành-chinh, lập nên những chức chủ-quận không phải do dân-hàu cù nhưng là đại-biên triết-cách của quyền hành-chinh. Những việc ài-cách đó thuộc về chế độ năm Cách-mệnh thứ-tám, đường cùt cùn nên hành-chinh nước Pháp sau đại-hiện này vẫn còn giữ Cuộc cách-mệnh vẫn còn giữ được về nguyên-tác, những kẽ mua các công-sản được bảo-dám Sau hết, Bonaparte định thi-hành ý-tưởng lớn-lao của mình về việc hợp-nhất các đế-chế, nên mới triều ra cầm quyền những nhân-vật mới và cả những nhân-vật của chế-dộ cũ ít lâu sau thị

Bonaparte đến & điện Tu-series và cho những người trốn di-ngoại quốc về nước. Ở ngoái, binh như Bonaparte đã làm tròn nhiệm-vụ bằng cách dùng nền hòn-bờnh bằng những cuộc chinh-pháp. Năm 1802 thi ký hòa-nước Amiens và nổ-lai cuộc giao-thiệp với Tòa-thanh và ký hợp-tước với Giáo-pháp. Ngày từ-hồi này Bonaparte đã bả-chia-sách bài trù lõi-giáo cùa cuộc Cách-mệnh và quay lại bảo vệ tôn-giáo cù-bầu, lại bênh vực cùa bapon theo Tôn-giáo và lập ra lõi-cho người Do-thái.

Nhung vè việc gi, ngài cũng tý-ý minh-âm, muốc thi-hành ghi thi-thi-hành. Dần dần ngài được tham-lên chức Ủy-viên mân-dai Chim-mết bước nứa là di-tai quyền đế-tài hoang-toàn.

T-ước khi lên ngôi Hoàng-đế, Bonaparte đã phuom một lõi-acs; đó là vụ ám-sát quan-công d'Enghien, con hoàng-bàng de Ondre, ở quận Pade, gần sông Rhin (về địa-phát Phô) bị ngô là can-dụ vào vụ ám-mưu đánh đế xã-y-viên thứ nhất của chính-pháp. Vụ vụ giết quan-công d'Enghien, Bonaparte vẫn nhận hoàn-toàn trách-nhêm và cho đó là một « sự hi-sinh cần cho sự tri-an và sự lèo-lao cùa ngài ». Sau khi quan-công Enghien bị bắn, Bonaparte đã cam-don với cuộc cách-mệnh và đúng-về-phái những người giết vua. Vụ ám-sát quan-công Enghien đã làm cho phái quân-hỗn rã-sự và tu-dó không đám-ám-mưu gi nữa. Lít lâu sau, Cadoudal cũng bị xử-tử và Pichegru tò-trát cù trong nhà-phá. Hai người này đều can-về vụ ám-mưu đánh đế Bonaparte. Vụ ám-mưu đê đã khiến cho chính-thể Consulat chóng-đài thành nền quân-chủ-truyền-thống. Mấy hôm sau khi bắt được bốn ám-mưu phiến-logan, Thượng-nghi-viên họp và theo lời đê-nghi cùa Pouchet nguyên-thuộc phái Jacobin khùng-bố, đã yêu-cù Bonaparte lõm-tron công-việc ngài và kh-én ngài trả-nen-bát-tử như danh-vọng ngài. Một ông nghị khác là Curée đã yêu-cùn một cách rõ-rệt hơn nghĩa là yêu-cùn Napolé-

Thống-Chó LYAUTET đê nói: « Ta là một sinh-vật chỉ-ura hoạt động ». Chóng là nón-theo-giường-ngâi.

on Bonaparte được tôn-lâm Hoang-đế của Pháp và ngôi Hoang-đế từ đó thành cha truyền con-nó-i trong họ Napoléon. Điều, yên-cùn đê được Thượng-nghi-viên cù-uân-y và ngày 18 Mai 1804, ngi y-chuẩn một đê-nghi nứa, theo đó thi-chinh-phủ cộng-hòa đem gửi vào tay Hoang-đế Nă-phá-luân. Ngôi Hoang-đế, nêu sau này Hoang-đế không có con-giai, thi truyền cho các em Hoang-đế là Joseph và Louis. Mô cuôc quoc đam-dâu phiêu, henh-pháp năm cách-mệnh thứ-tám được 3 500 000 phieu, chiêu-y, cùi có khồng dày 3 000 sh-éu phái-doi.

Hồi này là hồi toàn-thịnh của Nă-phá-luân: Lễ tân-phong cù hành có Giáo-hoàng từ La-ma đê-đe đặt tên-dâu Nap-lio chiech-mùi của Hoang-đế Charlemagne.

Nhung chính-giết hối này người ta đã trồng những chò-né trong nền lảng cùa đê-quốc. Phía ngoài thi cuộc chiến-tranh vẫn tiếp-tục Tuy-thắng ở Austerlitz nhưng lại thua-lòn ở Tsafalag là trận mà hải-quân Pháp bị đánh tan-tanh. Hoang-đế ký hòa-nước với Nga-hoang & Tisits vào năm 1807 và hối này có thê cho là hối-vé-vang-nhất đê-quốc. Tuy-vé, tinh-hinh ở Tay-ban-nha, là nơi Nă-phá-luân đã cho-một/người em sang-lam-vua, có-vé nguy-nap. Nước Phô thi-nói lòn-chóng-lại. Từ đó bành-xe cùa thần-may rải-có-vé quay-chóng-hoang: Hoang-đế ly-dì với Hoang-hậu Josephine và kết-bé với Marie Louise là một công-chúa cùa Hoang-đế nước Áo, con-dâu cùa vua Louis XVI và Hoang-hậu Marine Antoinette. Năm 1811, Hoang-hậu sinh-hai Hoang-nam đê cùa La-Ma, người sau này sẽ nối ngai-tri-vi một nước rất-lớn 30-quận tù sông-Tibre đến sòng E-be gồm-giá nước Ý, nước Thuy-si và

ĐÃ CÓ HÀN:

SIÊU HÌNH HỌC

của NGUYỄN ĐỊNH THI

Một cuốn triết-học pháp-môn thật đê hiếu-nhưng không-lâm-thường.

Một cuốn triết-học sù-phíc được rõ-ràng cùc-tiến-hoa cùa nền triết-học phương-tây.

Giá: 5000

NHÀ XUẤT BẢN « TÂN - VIỆT » 20 LAMBLOT - HANOI

ĐÃ CÓ HÀN:

Phật giáo triết-học

cùa PHẠM VĂN HÙM - (in-lại lần-thứ-hai)

Sách-day ngot 259 trang, kub-rông, giá: 350

Nghìn-le một đêm

QUYỀN NHẤT (in-lại lần-thứ-hai) - Bản

dịch cùa THIỀN VĂN LAI. Sách in

trên giấy, bìa-dep. Bla 9-thu-thi-gia 2500.

NHÀ XUẤT - BẢN « TÂN - VIỆT » 20 LAMBLOT - HANOI

ĐÃ CÓ HÀN:

Triết-học DESCARTES

Một học-thuyết đê mở-dường cho tu-tưởng triết-học và khoa-học cùn-dai.

Một triết-học dâng-lam-tiến-biều cho-nền-van-hoa Pháp.

các nước chư hầu. Nhưng giữa lúc này, thì hợp tác kết thân với Nga bị xé và Hoàng đế Napoléon phải thân chính. Cuộc chiến tranh này rất tai hại cho Napoléon và là một cơ chính đã làm cho đế-quốc của ngài bị sập đổ. Trong khi Hoàng đế vắng mặt, ở Paris có tin ngài tử trận và người ta lại tuyên bố chính thể Cộng-hòa thành lập. Trong mấy giờ đồng hồ, đại-tướng Malet âm mưu đánh đỗ đế-quốc, không ai ngờ rằng Hoàng đế Napoléon đã có hoàng-tử và người ta cho rằng Bonaparte không phải là một vị vua khai sáng cho một họ.

Sau đó là lúc tan vỡ. Cuộc chiến tranh ở Pháp là một việc vô ích, cuộc nội loạn của các thống-bố và cuộc thoái-vị ngày 7 Aout 1814. Lịch-sử đế quốc, đến đây có thể cho là kết liễu, Hoàng đế mất ngôi chỉ còn là một ông vua con bị đày trên đảo nhỏ ở giữa Địa-trung-hải. Vua Louis XVIII về Paris. Thế rồi sau cuộc âm mưu phục-tịch «một trân ngày». Một ngày đẹp giờ vê múa xuân, Hoàng đế đã bị bỏ quên it lâu trốn khỏi đảo Elbe, đồ bộ ở viễn Juan và tiến lên Paris. Bonaparte lại kêu gọi thuyền và nòng đạn, đúc lập lại chính-thể đế-quốc. Cuộc âm-mưu phục-tịch này chỉ vừa dừng tám ngày và đã kết liễu trong trận Waterloo trước các đội liên-binh của các nước Âu-châu.

Hoàng đế Napoléon thoái vị lần thứ hai và lần này sa hồn vào người Anh. Ngài bị đẩy ra hoang-dảo Sainte Hélène và kூai đói đời ngài trong mấy năm nay, đến ngày 5 Mai 1821 thì Hoàng đế băng trong một đêm mưa to lørn.

Napoléon đã để lại một ký-niệm rất là lồng từ xưa chưa từng thấy. Các nhà văn, các nhà thơ từ trước đã viết nhiều đề ca tụng vị anh hùng cái thế đó. Hoàng đế đã thành một cái gương nghị lực quả quyết, một sự bí mật mỗi người hình dung mỗi cách. Nhà viết sử Pháp đã viết: «Đó là một người ở ngoài tầm thường và đã mọi phương diện, một người đức theo một khuôn riêng». Nhà nữ-sĩ Stéel cũng nói: «Người đó không thể nào xé được theo những tiếng ma túy thường dũng». Đó là một người ở ngoài sự tưởng tượng; thực không có một nhân vật nào mà ngài ta có thể khen chè nhẹ hơn thế được. «Đó là một nhân vật là lồng nhất trong lịch-sử» theo lời nhà viết sử Albert Mollet. Đó cũng là cái gương độc tài đặc biệt nhất, có thể nói là bình ảnh của độc tài vì chính hán à độc tài đã tự cảm thấy giỏi hán của nó. Lúc nào Napoléon cũng hết sứ để cho quyền minh được vang vang, bén lùa và có thể còn mãi cả đến sau khi ngài đã chết. Ngài đã dùng một

phương pháp rất đặc biêt là văn thơ đểсти lời mục đích và đã có cơ thành công. Ngày 18 tháng 5 năm 1815, tại Huynh miêu, Napoléon đã ký hợp đồng với các nước: Anh, Phổ, Áo, Nga, và các nước khác. Trong khi Hoang đế vắng mặt, ở Paris có tin ngài tử trận và người ta lại tuyên bố chính thể Cộng-hòa thành lập. Trong mấy giờ đồng hồ, đại-tướng Malet âm mưu đánh đỗ đế-quốc, không ai ngờ rằng Hoang đế Napoléon đã có hoàng-tử và người ta cho rằng Bonaparte không phải là một vị vua khai sáng cho một họ.

Napoléon đã ký hợp đồng với các nước: Anh, Phổ, Áo, Nga, và các nước khác. Trong khi Hoang đế vắng mặt, ở Paris có tin ngài tử trận và người ta lại tuyên bố chính thể Cộng-hòa thành lập. Trong mấy giờ đồng hồ, đại-tướng Malet âm mưu đánh đỗ đế-quốc, không ai ngờ rằng Hoang đế Napoléon đã có hoàng-tử và người ta cho rằng Bonaparte không phải là một vị vua khai sáng cho một họ.

Napoléon và tam tinh

Nhà viết-sử Jacques Bainville đã nói: «Có lẽ chính vì cái vẻ nên thơ của sự bí quyết về Napoléon mà nước Pháp và thế kỷ 19 đã khai mạc lịch sử mình bằng một nền doc tài nổi tiếng nhất, lại còn phái chịu quyền độc tài một lần nữa dưới cái danh hiệu đế-quốc». Tay các vua giông Bourbons đã đem lại cho nước Pháp hòa-bình và khôi phục được nền tài chính Pháp. Nhưng thế cũng chưa đủ và theo lời Lamartine nói vê hòn đồi thi «nước Pháp đã chán nản». Nhờ vào những giấy má sản xuất trên đảo Ste Hélène, nhờ các bài hát, bài ca, các thơ văn, truyện ký và những văn hóa như Hugo, Béranger, cái kỹ niêm về Napoléon hoàn hán như vẫn còn in trong óc người Pháp. Nhưng con của người kỵ di độ, một vị quân công yếu ớt đã tuân, si là người mang cái h-vọng của những người trong phái Bonaparte? Thể thê lè chính Hoang đế đã lập ra thi coi trường Louis và Mortense để được nối ngôi. Cùng với anh, cậu Napoléon

(xem tiếp trang 32)

Thống-chè Pétain da noi:

«Nhờ có bài trâm mà mỗi đồng tâm của quốc gia được thắt chặt; chống ta sốt đì quay quần để làm sự bảo-vệ chung. Sự gần gũi đó, au chí là tự-nhiên, là hy vọng nâng đỡ nhau trong cuộc hực-hưng. Nhưng Quốc-gia Cách-mệnh còn phải cần sự thông-nhất của nước hapon».

Nhưng hapon
tài Trung - Hou

VƯƠNG AN-THẠCH

Năm 1004, đế quan chưởng
đảng quan nước Bắc-Liêu,
bị thua, vua Thanh-Chân-Tôn
phai ký-ước hằng năm nộp
cho nước Bắc-Liêu:

10 vạn lạng bạc
20 vạn tám lqa
đề nghị-hoa, gọi là khoản
tuế-lé, nhưng thực ra chỉ là
khoản tuế-cống mà thôi.

Đến năm 1012, vua Hung-
Tông nước Bắc-Liêu lại cho
đem quân sang đòi nước
Tống phải cất cho đất Quan-
nam, Biết mình yếu thế, vua
Tống-Nhân-Tông đành phải
tặng khoản tuế-lé lớn, để xin
hòi vở nước địch: khoản
tuế-lé tăng lên thành:

20 vạn lạng bạc
30 vạn tám lqa

Đời vua Nhân-Tông, lại có
nước Tây-hạ đem quân sang
quấy nhiễu, đánh tại đất
Tuolum-tay. Nhà vua sai quân
đi đánh mấy lần đều bị thua.
Bi giờ khắc hiếp, năm 1043,

vua Tống lại phải ký-ước nộp
tuế-lé để giảng hòa với Tây-
hạ. Hằng năm nước Tống
phai nộp cho nước Tây-hạ
tiền vua lqa, trị giá tất cả 25
vạn 5 nghìn lạng bạc, gọi là
khoản tuế-lé, nghĩa là khoản
nhà vua ban bù cho bằng
năm. Đánh tuy gọi là
nhưng thực thi cũng chỉ là
một khoản tuế-cống.

Hàng năm phải cung-dốn
nước ngoài như vậy, trong
nước không có

nước lại phải luôn luôn nuôi
mỗi số quan lính đóng 10 iới
để trấn mìn sáu vạn
người, nên kho-tàng không
thể sung-túc được dù đánh,
mà nên tài-chinh trong nước
lại làm vào cuộchùng hoảng
nguy-ngập.

Vì thế năm 1068, vua Tống-
Thần-tôn lên ngôi, diễn dừng
Vương - an - Thạch làm tè-
trưởng, đê cứu-ván tinh-thể.

Võn là một nhà đại chánh-
trị, Vương liên sửa đổi hết
thay mọi việc nước, mục đích
để làm giàu công-khổ nhà
vua, và làm cho nhân-dân
trong nước được an-cư lạc-
ngiệp.

Phép mới của Vương-an-
Thach phạm - vi cực rộng,
song có thể rút lại trong ba
đã-mặc lẻ như dưới nay:

5. - Đặt ra diễn quan thuế.

Cứ hòn bẽ mồi bé 1000 bé, là
40 khoanh, 66 mâu; 160 bé.
Thê là một phuong. Mỗi năm
ép tháng 9 thi do roong, rồi
tùy theo đất ruộng tői, xén
mà đánh thuế nặng nhẹ
khác nhau.

6. - Lập lè tài-binh, tức là
giảm bớt binh lính, đê dỡ
phi-đòn. Quân ở Thiêm-tay
trước có 327 d.nh, giảm còn
270 dian. Mâ và bộ quan
trước có 545 dinh trại, giảm
còn 355 dinh, tính ra mỗi
năm giảm được:

45 vạn quan tiền.
40 vạn thach gạo.
20 vạn tám lqa.
3 vạn tám vãi.

200 vạn xuất thóc cỏ cho
ngựa.

b) ty coi về việc muối, và
sả (diêm h-ết) tức như sô
thuong-chinh

c) ty coi về việc chi tiêu
Mục đích đê làm giàu công
quỹ và kinh-sát các khoản
chi-tiêu.

2. - Lập pháp Thanh-mieu
đê khuyến - khích nông-
nghi-hoa, Khí-lua còn xanh, lây
tien thoc súc-tích trong kho
các lô, các phu-ru cho nông-
dân vay để làm mừu, đêu vụ
thu, tùy theo số tiền thoc vay,
nhì nước lấy tãi 2 phần.

3. - Đặt quan Giám-ly tại
các lô đê trông coi về việc
khai ngói lấy nước làm
ruộng.

4. - Đặt quan Thủ-ly tại
các lô đê trông coi về việc
khai ngói lấy nước làm
ruộng.

5. - Đặt ra diễn quan thuế.
Cứ hòn bẽ mồi bé 1000 bé, là
40 khoanh, 66 mâu; 160 bé.
Thê là một phuong. Mỗi năm
ép tháng 9 thi do roong, rồi
tùy theo đất ruộng tői, xén
mà đánh thuế nặng nhẹ
khác nhau.

6. - Lập lè tài-binh, tức là
giảm bớt binh lính, đê dỡ
phi-đòn. Quân ở Thiêm-tay
trước có 327 d.nh, giảm còn
270 dian. Mâ và bộ quan
trước có 545 dinh trại, giảm
còn 355 dinh, tính ra mỗi
năm giảm được:

45 vạn quan tiền.
40 vạn thach gạo.
20 vạn tám lqa.
3 vạn tám vãi.

200 vạn xuất thóc cỏ cho
ngựa.

Phương sách chánh-trị

1. — *Lập pháp Bảo-giáp*, để bồi lèm bộ binh trước kia và tức là một phép dùng dân làm binh vậy. Chia 10 nhà làm một hào, có bảo-trưởng đứng đầu; 50 nhà là một đại-bảo, có đại-trưởng đứng đầu; 10 đại-bảo tức 500 nhà là một đô-bảo có hai viên chánh pao-dô-bảo đứng đầu. Các nhà trong bảo phải tuyenn chọn lấy bảo-đinh ra làm bảo-giáp nghĩa là làm lính trong bảo. Cứ nhà có 2 người con trai thì một người phải ra làm bảo-giáp. Hàng ngày mỗi đô-bảo phải cất được lấy 5 tòn bảo-giáp cho cầm khí-giới, luyện võ-nghệ, để canh-phòng trộm cướp trong bảo.

2. — *Lập pháp Bảo-mã*, giao ngựa nhà nước cho các bảo-giáp nuôi, con nào chết thi dân phải thế giá đã định mà bồi-thường nhà nước.

3. — *Cải-cách học-hiệu và khoa-cử*. Từ đời Ngụy, Tấn trở về sau, học-đường chỉ còn có cái bù-danh, kỳ thực chỉ còn là một đường lối, tiễn thưa mà thôi.

Tuy có các khoa thi tiến-sĩ, minh-kinh song đều chuồng từ-chương, chẳng có gì là thực dụng. Vương-an-Thạch cải-cách học-hiệu, định cho nó một mực-dịch cao hơn là mực-dịch thi đỗ làm quan. Trường Thái-học chia ba bực, học riêng tại bài noi (đà nhâ), Mới học thi học ở nhà ngoài (ngoài xâ)

rồi mới được tuyển vào học tại trung-xá và thương-xá. Sinh - viên - tòng - học - tại thương-xá không phải qua kỳ thi của bộ Lễ nữa, mà được tò di làm quan ngay. Văn kinh nghĩa thi không trọng nghĩa sách(mặc-ngbia) như trước mà trọng cái nghĩa rộng, túc là cái đại-nghĩa suy việc đời mà ra. Lại lập ra các khoa thi Luật-học, Vũ-học và Y-học.

Phương sách xã-hội

1. — *Đại pháp mô dịch*. — Trước kia, nhân-dân trong nông-nô nâm-mỗi người phải dem sức-lực-làm việc công không chia nhà-nước trong bao nhiêu ngày đó, gọi là *sai-dịch*. Đì sai-dịch ăn cơm nhà-làm việc vua quan, nhân-dân, rất lây làm ức-khô, nhưng không dám nói ra.

Muốn làm giàu cho công khai và nhẹ gánh nặng cho nhân-dân, Vương-an-Thạch sai chia nhân-dân trong nông-nô ra làm nâm-bang tùy theo sự giàu nghèo. Thế rồi, tinh xem chau-huyện nào phải thuê mướn bao nhiêu người làm việc, tôn bao nhiêu tiền, thì tùy heo số già-dinh trong chau-huyện đó, ma thu mỗi người một xuất tiền nhiều ít theo từng thu-học gọi là tiền-miền sai. Nghĩa là cho dân lấy tiền của ra thay sức lực làm sai-dịch, và người nào phải làm sai-dịch thì được chi tiền phế-hết. Tiếc thay!

2. — *Đại pháp thi-dịch*. —

Lấy tiền kho, lụa kbo ra đổi mua hóa-vật của dân trên thị-trường khắp nước. Khi các hóa-vật ấy khan-hiem, giá dâ nhich lên, thi nhà nước dem hóa-vật tích-trữ ra bán cho nhân-dân theo một giá phai chăng, mục đích để nhân-dân khỏi phải bán rẻ quá và mua đắt quá.

3. —

Những phép tắc nói ở trên đều là những phép tắc Ich quốc lợi dân. Song đối với dân-gian thời bấy giờ, thi do là một cuộc cách-mệnh quá u-táo-bạo làm đảo-lộn, xáo-trộn tất cả nền-tảng chánh-trị trong nước, và làm phiền-nhiều cuộc sống của mọi người. Nhát là các bực lão-thần, các nhà khoa-hoạn cũ nhiều ông lò ý phản đối ra mặt. Đến các thi-gia như Tô-Bông-Pha chẳng hạn, cũng làm họ diệu-cợt, phản-kháng tàn-pháp một cách kín - đáo chua cay. Chính các quan lại thừa-hành một số số đông cũng ôm mối bài-angi và thi hành chinh-lệnh mới một cách hoặc hổng-hờ, hoặc hà lạm. Thành ra chinh-lệnh vốn rât hay mà khi thực-hành thì hóa ra rât dở. Thế rồi, năm 1085, vua Thân-Tôn băng, tân-pháp của Vương-an-Thạch (bấy giờ đã không làm tê-tướng; Vương làm tê-tướng trong bảy năm từ năm 1070 đến năm 1076) bị vua Tống-triat-Tống cùng Cao-thái Hậu và quan-thần phế-hết. Tiếc thay!

HUY-HOÀNG

CUỘC PHÒNG VĂN CÁC NHÀ VĂN
(Là Thanh 2p80, hán-dẹp 15p00)

CUỘC TIẾN HÓA VĂN HỌC VIỆT-NAM
(Kien thanh QUÉ) 2p20, hán-dẹp 18p.
MỘT NỀN GIÁO DỤC VIỆT-NAM MỚI
(Thái-Phi) 1p1

PHỤ-NH VỚI GIÁ-BÌNH (Dong-Kim) 2p

Muss cá bản thống kê các sách giả

SÁCH MỚI

PHỤ-VŨ VỚI HỘN NHÂN
MUỐN HỌC GIỎI (Thái-Phi) 1p50
THÀNH NIÊN KHỎE (Đào v Khang) 1p
DANH NHÂN VIỆT-NAM (Số Bảo) 1p60
HÀ-NỘI CỦ (Số Bảo) 1p20

Xin gửi Ông Ông tem cho: Nhà xuất bản BỜI MỚI-62 Hàng Cót Hanoi

NGƯỜI CRIÉEN QUỐC (Vũ-trọng Cao)
2p50, hán-dẹp 1p.

THÀNH ĐẠM (Nguyễn Công Hoan) 4p50
hán-dẹp 1p.

NGHỊCH CẢNH (Ng. Công Hoan) 2p50
SỐNG GIỎ BỒNG CHAU (T.v.Lang) 2p00
HỘ NGƯỜI VĨ VƯƠNG (P.C.Cung) 1p50

Xin gửi Ông Ông tem cho: Nhà xuất bản BỜI MỚI-62 Hàng Cót Hanoi

Những nhà độc-tài trong lịch-sử Việt-Nam

Vua Lê Thái - Tô

Sau 10 năm đánh dẹp giặc Minh, cướp lại quyền độc lập cho giang-san tò-quốc, năm Mậu Thân (1428), Bình-dinh-Vương Lê-Lợi lên ngôi báu, tức là vua Thái-Tô nhà Lê, đặt quốc-hiệu là Đại-Việt.

Chẳng những là một bực khai-quốc đế-vương, Lê-thái-Tô lại là một nhà độc-tài, tàng-dem bắn tay-sắt đê gác cuộc binh-trị trong nước, cũng như đã dâng bắn tay sắt đê đánh đuổi quốc thù.

Sở dĩ chúng ta phải liệt Ngài vào hàng các nhà chánh-trị độc-tài là vì qua các việc tò-chức chánh-trị, kinh-lẽ... của Ngài, người ta thấy bóng nhà độc-tài là rõ mồn-riết ở trong chiếc áo long-còn.

lò-chức chánh-trị

1) *HÌNH LUẬT* — Lê-thái-Tô phỏng theo hình-luật nhà Đường dặt rùa-miệt mõi gồm 5 hạng hình-phat khác nhau:

a) Xay (dánh bằng roi) có 5 bậc từ 10 roi đến 50 roi.

b) trượng (dánh bằng gậy) có 5 bậc từ 60 trượng đến 100 trượng.

c) đỗ (tù) có 8 bậc: làm dịch-dinh, làm lính chuồng voi, làm lính dồn-diền.

d) lừa (dày) có 3 bậc: dày di Cận Châu (Nghệ-An), dày di Viễn Chân (Bồ Chinh) và dày di Ngoại Chân (Tân Bình).

Các ngài hãi dâng:

PHÂN TRỊ BÔNG-BƯƠNG

(Graphite Indochinois)

Mô « Hédon chì I » & « Hédon chì II » & « Hédon chì III » phô Le Lacoste. Được công nhận là tinh-không-kém gi agoi quoc, công-việc chau. Gởi nhanh chóng khắp Đông-duong.

SỞ GIAO DỊCH :

Éts. TRINH - BÌNH - NHÍ

158 A. Avenue Paul Doumer Haiphong Ad. TEL. AN-NHI Haiphong - Tel. 707
Cần-đại-ly kháp Đông-duong.

dung chúa cung phải tội nhưng nhẹ hơn thà phạm một bực.

2. **HÀNH - CHÍNH**. — Chia nước ra làm 5 ấp, mỗi ấp có quan Hành-Khiêm dâng đầu.

Xã thôn, thi xã từ 100 người dâ thường gọi là đại-xã, dặt ba xã-quan về cai-trị; có 50 người trò-lên gọi là trung-xã có 2 xã-quan; xã có từ 10 người trò-lên gọi là tiểu-xã, dặt một xã-quan.

3) **HỌC - CHÁNH**. — a) mở trường Quốc-lúy-giám o Kinh đô (Tháng Long) để con các quan và con nhà thường dân đến học.

b) mở nhà học ở các bô, các phủ và bô-thầy về dạy.

c) các quan viên văn-võ từ Tự-phản trò-xuong đê phải qua một kỳ thi gọi là minh-khoa. Quan văn thi thi kinh-sử, quan võ thi thi võ kinh. Cố đỗ mới được thăng chức.

d) Đặt mỗ-khoa Minh-kinh tại các lô (tỉnh) đê kén người hiền-lai-ăn-dặt ra giúp nước.

i) Các nhà theo đạo Phật, đạo Lão đều phải thi Kinh-diển. Có trúng cách mới được làm tang-ni, đạo-si. Hóng thi phải hồi-lục làm án.

4) **BÌNH - CHÍNH**. — Chia quân ra làm 5 phân, một phân phải lưu lại làm viêc, còn 4 phần cho vò làm ruộng cứ luân-lưu-tết luợt mà vò.

N NGÔ

CH THƠ của PHAN NHƯ —

(TIẾP THEO)

Quí-phi ơi ! gió sầu rên từng lúc,
Khi thiêng xưa đã nhạt vẻ huyền mơ !
Còn nữa đâu cả giang-sơn gầm vỡ
Và sinh-ca réo-rất một trời Ngô ?

Cây yên đứng nghiêng mình chờ gió uốn,
Trên trời cao xa ruồi đám mây giải :
Khúc nhạc thẩn từ ngàn xưa bay lơm
Cũng im hơi như tỏ ý thương người.
Chỉ chiều nay sa-trường khoan gió thét,
Mảnh tàn-nhung, chiển-sĩ trở về mồ.
Và ngựa hí, loa vang, quân nước Việt
Sẽ băng ngàn, vượt suối dãy lầu Ngô !

Tây-Thi

Chúa-công ơi ! mây sầu qua đỉnh núi,
Sao trượng-phu vội nhạt trí anh-hùng ?
Hãy sống vui, say-mê và gắng-gỏi
Tuốt gươm vàng vượt khỏi chốn lao-lung !

Ngô-Vương

Mây dừng lại trên mái lầu hiu-quạnh,
Bão-kiếm vàng han dế đã từ lâu !
Đã từ lâu, hồn còn dư sức mạnh,
Mà khf thiêng chìm lặn đáy mồ sâu !
Đời cạn hẹp như giếng sầu u-tối,
Trí kinh nghệ hết cả thú tung-hoành.
Có lầm buồ vang trời ta kêu gọi,
Hi-vọng tàn như những cánh chim xanh !

Tây-Thi

Hãy tin tưởng ơi xưa còn trở lại,
Chỉ chiều nay hát khúc khải-hoàn-ca !

Ngô-Vương

Chỉ chiều nay...

Tây-Thi

Ngô-binh sẽ đánh bại,
Địch-quân tan: lá rụng buồ ô là !

Chỉ chiều nay sa-trường, quân nước Việt
Thôi say mê hát khúc anh-hùng-ca,
Vì Ngô-lâu còn đứng dưới trăng ngà
Gọi hồn nước những nghìn xưa rạng-rỡ.

Ngô-Vương

Quí-phi ơi ! oanh-liệt còn đâu nữa ?
Mảnh tàn-y si và nỗi cho khôn ?
Lá vàng rơi bùi nhuộm nõi cho xanh ?



Hòn vong-quốc dành mang sầu chát ngắt.
Qui-phí vĩ chiếc thân này tha khát
Đuổi-tuyên-dài khỏi mang hận không người,
Song Ngô-lâu dẫu vật đổi sao rồi,
Ta quyết phi vẫn yên nứu bàn-thach.
Trời có sầu, thành có nghiêng, nước có
lệch,
Quyết Việt-vương phải nhớ Trữ-la-nhân,
Quyết ai kia phải kính trọng muôn phần
Kẻ quốc-sắc vì ai đến nợ nước!

Vương ra đi dè chim chau đầm ngọc,
Đè Việt-binh sẽ thẳng tới Ngô-lâu
Tím thiếp tôi trong lúc đầm-say sầu
Dâng Việt-chúa làm trò chơi chóc lát.
Ái-ân trong tim vương dù đã nát,
Cũng xin vương đoái lại chiếc thân bồ
Và ra sun đúng bả phái bu-vợ,
Sống như chết ở trong tay, bao-chúa.
Ai mở cửa ngục-hình?

Ngô-Vương *Ôi khiếp-sợ!*

Bao giờ ta thoát khỏi chốn tràng-vi!
Rong ô-câu lướt thẳng tới biên-thủy,
Thu nhặt lại một thời qua đã mất,

Uy-linh xưa mà nghịch-quán vỡ mệt,
Với trông qua nền gấm vò son hồng
Nhịp-nhàng bay, ánh vuốt của giao-long,
Tên Ngô-chúa, Phù-Sai, danh vạn-thắng !

Tây-Thi

Nay Ngô-chúa, Phù-Sai, đánh im-lặng
Đè cho người làm nhẹn tên Tây-Thi !
Mà năm xưa vương hết sức yêu vi !

Ngô-Vương

Nhắc làm chí những niêm-hoài đau đớn ?
Nhắc làm chí hương xưa ngày-ngất duơm
Cô-Tô-Dài cùng với Quán-Khuê-Cung ?
Nhắc làm chí thời rực-rỡ oai-hùng,
Mà Cầu-Tiền phải nâm gai mòn-mỗi,
Nhắc làm chí chuyện cũ ?

Tây-Thi

Quân-vương ơi !
Gió khoan thét trên vi-lau rào-rật,
Ngày mai đây...

Ngô-Vương

Ô, chí trong chóc lát
Thi Việt-binh cuối sóng lướt ngang sóng
Reo hò vang thẳng tới Ngô-lâu-hồng.

Tà đánh chốt, than ôi ta đánh chốt
Đuôi trâm vạn mũi tên quân nước Việt.
Và bao giờ, bao giờ người được hận ly-tan
Khi vi-lau rào-rật lúc đêm tàn ?

Tây-Thi

Gióng-lố hờ ! lại đây cho ta nhủ,
Mộng ny-vương sao sám với dien-tan ?
Quân-vương ôi thiếp xin theo gióng-lố
Không bao giờ lở ý ngậm-ngùi than !

Ngô-Vương

Phi có nghe vắng vắng trong hoàng-hôn
Tiếng than-van dùi-dật lẩn cẩm-hòn ?
Ôi có phải tiếng muôn ngàn chiến-sĩ
Vi-sa-cô-bô minh noi chiến-dịa
Mà oan-hồn vắng lại đến đâu ta ?
Mà lòng son còn giãi dưới trăng tà !
Nên họp lại thành đoàn quân đau khổ,
Mong thiết-tha xay lại bình gương vỡ,
Cõi giang-sơn cũ-ký hàng bao năm,
Cõi giang-sơn nhiep-huyet rõ đậm-dám,
Mà đánh bại phút giây. Ôi đau-dớn !
Hoang-hao dãm chau sa !

(Vé binh ra, Tây-Thi lui vào)

(còn nữa)

PHAN NHƯ

ĐÃ CÓ BÁN :

MẠC - TÙ
Triết học tùng thư

của KÔÖ TẤT TỔ

Một học thuyết Đông-phương mà lý
luận rất khoa-học, chí khôn lờ
mờ như nhiều học thuyết khác. Có
cả chữ nho và dân-giải. Sách dày
ngót 300 trang. Loại thường 2p00,
cước gửi 6p00. Loại đặc-biệt 6p00,
cước gửi 6p60.

Thư và ngân phiếu gửi về :
NHÀ IN MAI LINH, HANOI

ĐÃ CÓ BÁN :

Khảo cứu về
Tiếng Việt - Nam

của Trà Ngân giá 2p50

Công chúa tóc vàng

Tác Hoa-Mai số 32 của Pháp-Nhú giá 0\$20

Thám hiêm

Gò Khúc - Rồng

Tác Hoa-Mai số 33

của Nguyễn-phá-Đốc giá 0p20

Nhà xuất bản Công-Lực 9 Takou Hanoi

ĐÃ XUẤT BẢN
MỘT GIAI-PHẨM CỦA THU - XÃ
ALEXANDRE DE RHODES

8

9

CHUYỆN TRÉ CON
LES CONTES DE PERRAULT

● Pháp-văn và Việt-văn đối-chiếu báu
dịch của ông Nguyễn-vân VĨNH bìa 4 màu
của họa-sĩ Moul. Ở quyển 140 trang khổ lớn
size 22 x 32 (còn tranh ảnh)

● Hơn 300 năm nay, những chuyện thần
tiên hồn hồn hồn như : « Con Lợ-lem, Con-yeu
râu xanh, Thủ-khoa Th-hon, Hoàng-tử có
bom » v.v... đã làm vui buồn mừng giàn
ba nhiêu trẻ em trên thế giới.

● Thư-xi Alexandre de Rhodes đã cho in
lại bản dịch tuyệt-khôc của ông Nguyễn-
vân VĨNH, kèm thêm nguyên-văn là một
áng văn trong-trò kiết-tác nhất nước
Pháp. — Bản thường : 350 (cứu 0\$60),
Bản giấy Đặc - Lai 12\$ 0 (cứu 1\$20).

Tổng phát hành: MAI LINH
21, RUE DES PIPES - HANOI

MÙI THƠM DỊU, MÁT HƯỚC, TRẮNG RĂNG

SAVON DENTIFRICE

KOL

LÀM VỪA LÒNG
TẮT CÀ MỌI
NGƯỜI KHÓ TÁNH

DISTRIBUTEUR :

S.A. Poinsard & Veyret
Saigon, P.Penh, Hanoi, Haiphong

BỐN NGƯA PHÂN THÂY

(Tiếp theo kỳ trước)

Lại lại ở Đông-hải, lúc đầu Nguyễn-Chinh còn kém thế lực và thấy người miền ấy, nhất là bọn sĩ phu và các tay hào-khiết đều có ý căm giận, hoặc là dẫn quân ngoài vào để quấy rối quê hương. Ai nay đã muôn giết được Cảnh mồi hả lòng. Vì vậy Cảnh đánh cứ phải lẩn lút ở trong mấy chiếc chiến thuyền đậu ở ngoài khơi, không dám lên bờ. Sau có Nguyễn-Khuê là nhân-gia với Cảnh xui Cảnh nên già làm có mệnh-lệnh vua Lê, sai chiêu quân cản vương để có được một số quân bộ hổ khê đóng, phòng đối-phó với thời cục. Theo lời Nguyễn Khuê, lập tức Cảnh cho đưa giấy đi khắp các thôn xã, hạn trong ba ngày, xã lớn phải 20 người, xã trung phải 10 người, xã nhỏ phải năm người trai tráng dồn đến quân doanh, biến thành đội ngũ, luyện tập khí giới, để kíp ứng dụng vào việc cản vương, nếu ai dám kháng mệnh, sẽ chém đầu để儆 quân. Các sĩ-phu, hào-khiết đã toàn không theo, nhưng lại sợ mang tội nghịch mệnh vua Lê, đánh cứ phải cái đòn nghe theo mệnh lệnh. Vì vậy trong có bốn năm ngày, Cảnh đã có một đạo quân tinh-nhẹ là một vạn năm ngàn người.

Puoi chăng thời vận của Cảnh vẫn còn, hay lòng giỏi chưa với tuyệt Cảnh, sự lòng già ấy ngờ đâu lại thành chán. Grafto kêu "thì có mệt-chiều của vua Chiêu-thống nhà Lê ở Thăng-long đưa vào triều Cảnh, kíp dem quân ra Bắc-hà dù khuya-muộn bợn du-người họ Trịnh lại chye nỗi tên dè lồng hứa vua.

Nguyên ở Thăng-long, sau khi em Chúa Tây-sơn Nguyễn-Nhạc bị mật-rúi quân về nam, Nguyễn-Chinh cũng với vang chạy theo, thấy vậy bọn Dương-trọng-Tế là tôi trung của họ Trịnh, cậy có quân bắn bộ, đem Trịnh-Lê về kinh-sư báu-hiếp vua Lê lại lập làm vương, bọn Bình-lịch-Nhuống vi-dem Trịnh-Bàng ở Chuong-dục về cảng yên-cka vua Lê lại cho lập làm chúa. Vua

Lê sỹ sinh biến đã phải phong Trịnh-Bàng làm Án-dô-vương, nhưng Dương-trọng-Tế lại hoành-hành, đem quân đến vây hoàng thành, chye làm việc đại nghịch. Thấy vậy, vua Lê xiết bao căm giận. Hiếm vi thế lực vua, lại chẳng đủ quân hộ-vệ, bắt đầu di-phối tự tay thảo tờ mặt chiếu, sai người đi gấp đường vào Nghệ-an triều Nguyễn hưu-Chinh kíp-dem quân ra cản vương.

Lại một thời-cơ rất tốt cho Cảnh khi Cảnh lại được một phen vắng vắng ở Bắc-hà. Tiếp được mật chiếu, Cảnh đã rắp có hor một vạn quân, liền chia làm bốn Thành, bốn Đòi, cùng bợn Nguyễn-hưu-Du chia nhau đốc xuất, thẳng đường kéo ra Thăng-long.

Tới trấn Nghệ-an, viên trấn thủ là Bùi-dinh-Toại, đem quân đón đường chống đánh, bị Cảnh đánh thua, bỏ thành chạy trốn. Cảnh tiến ra Thanh-hóa. Viện trấn-tướng là Trung-nghĩa-hầu ra sức chống đánh bị té trán. Từ đó quân Cảnh đã tới đâu, không hé bi ngắn trở. Mãi khi tới Gián-khâu, chúa Trịnh là Án-dô-vương Trịnh-Bàng mới sai Dương-trọng-Tế đem quân chống giữ. Vốn sợ tài Cảnh lại thấy hai vua đại tướng & tiền tuyến đều bị thua to, Trạng-Tế vắng mệnh đem quân đi, nhưng vừa ra khỏi cửa ô Cầu-Dần, liền bỗng trốn về Bắc-ninh. Thấy vậy Trịnh-Bàng cũng bỏ kinh thành chạy theo Trạng-Tế.

Được tin đại quân Cảnh đã tới nơi, vua Lê sai các quan đại thần ra khỏi thành muối đậm nghênh tiếp. Rồi vua ngự ra bến Tây-long duyệt binh, cầm tay Cảnh tò-lời ủy-tạo, và phong Cảnh làm Bình-chuong-quân quốc trọng sự Bằng-quận công. Cảnh là Nguyễn-hưu-Du được phong làm tước hầu.

Gặp được eo-hội này, nếu Cảnh là người có chí ión, sau khi đã trả lại Thăng-long, được vua Lê nể đảng, ủy hối quyền-hành cho, nên dem hối-tâm-lực giáp đỡ vua Lê.

Mưa lại cuộc trang-hưng như Trịnh-Kiểm đã giúp vua Trung-tôn khi trước, thi đổi với non sông là-quốc cũng có công làm được một phen rạng-rỡ, sủ-xích muôn thuở cũng còn lưu được chút danh thơm. Nào hay Cảnh cũng chỉ là phong-thể lợi, lòng hẹp chí nông, chỉ khéo lợi dụng thời-cơ, lại chye chống chọi với một tay cái-thể anh-hùng như đại đế Quang-Trung làm sao được? Cũng vì nông-nỗi, nên khi đã nắm được quyền-lớn trong tay, Cảnh không hề đem lòng lo nghĩ việc nước, chỉ chăm-chăm gãy-dụng thế lực riêng, mờ phủ đê, các đồ phu-dụng, theo như nghỉ-vệ thiên-tử,

Riêng Cảnh lại làm trái lắn, chẳng vi dân nước mày mong được việc gì phúc-lợi, Cảnh chỉ lòn rứt vơ vét cho được dây túi tham, thành ra đền Bắc-hà với Cảnh vốn chẳng có hảo-cảm gì, lại ủy-tỷ làm tràn; mỗi việc lại gây cho ác-cảm ra mãi. Lúc bấy giờ vì sava con đại biển loạn, cửa kho-nhà nước đều cạn hết chẳng còn gì. Cảnh liền xin vua Lê ba chiêu cho thu hồi các đồ đồng ở dân-gian để vê kinh-sư phu-dụng làm tiễn để tiêu dùng. Các đồ đồng ấy, quá nửa bị thu làm cầu rieng, nên không đủ dùng. Cảnh lại xin thu hồi chuồng chua các xã-dân, để đỗ cho đủ. Việc thu chuồng này, làm cho nhân dân cảng dem lòng căm giận Cảnh, nhất là từ sau hôm Cảnh lật-dùng cục hình nung chêt một vỉ hòa-thượng & kinh-bắc, làm cho cả nước đều nguyễn rủa Cảnh.

Vị hòa-thượng này trụ trì tại một ngôi chùa cổ ở gần kinh-bắc. Ngôi chùa này có một quả chuông to và dã lâu đời. Khi tiếp được lệnh thu, hòa-thượng đã cạy các nhà thế lực xin giùm, nhưng không được. Hòa-thượng tinh-khảo với khách thập-phường, quyết đem một chêt để giữ quả chuông lại. Vì vậy, quan địa phương phải phạt một toàn quân đến tận chùa thu chuồng.

Quả chuông ấy cao năm thước, to vừa bằng hai người ôm, toàn linh-äy phải hợp súc với bốn trâm đèn phu mởi hạ xuống được. Khi đã hạ úp giữa gian gác chuông, cả bọn đang bấn cách kinh-di bỗng thấy hòa-thượng lùi từ đì lật, lấy tay đùi mạnh, tức thì quả chuông lật ngửa lên, đứng tựa vào bửu-tướng, rồi hòa-thượng nhảy phát vào ngồi trong lồng chuông cặp mắt lím đầm, hai tay chép-lại, lầm rầm niệm-phật.

Tất cả quân dân hơa tráng người thấy vậy đều lẩy làm sợ hãi, trước còn khẩn-khoản, mới hòa-thượng ra, sau bão-nhau xúm vào chye khiêng hông hòa-thượng lên. Hết bợn nào đến gần, hòa-thượng lại hất tay xua di, tức thì cả bọn đều ngã chui xót-xoa kín-dau. Tin ấy báo vê kinh, Nguyễn-Chinh nỗi giận, cho là-một-kẻ tự hành cõi dám kháng-mệnh, lập tức sai một đội hãi-trầm quân nữa đến lấy chuông và giải cả vị hòa-thượng về.



chẳng khác gì thời hăng-tiêm như các chúa Trịnh trước kia, khiêm cho vua Lê cũng dem lòng chân-ghét, xắp-tâm muốn lại trả di. Một điều rất buồn cho Cảnh-nhà là đối với bọn sĩ phu hào-khiết ở khắp các trấn Bắc-hà, chẳng thìn dùng được một người nào giúp sức, chỉ tập hợp một số đông tiễn-nhân xu-phụ. Cháng đưa nhau đưa đất Cảnh-hà vào con đường tối-tăm, cho tới khi cái chết đã tới bên mich, vẫn không tinh-ngó.

Làm một nhà mưu-toan việc nước, diều cùn-hor hết là phải mua chytec lồng-dâu.

Có một đồng bạc mà muôn làm giàu nhanh chóng & và lương-thiện thì chỉ có cách là: MUA VỀ XỎ SỔ ĐÔNG-PHÁP

Sau đó dù thêm
người, nhưng
cũng không ai
lỗi được hòa-thượng
lênh, bắt
đắc dĩ, họ phải
cứ đùa, họ chửi
đứng ngồi rồi
mấy trăm người
cùng mải mê
khiêng cả chuồng
và hòa-thượng
đi.

Tới kinh, chúng
khiêng hàng vào
lương-phủ, đặt
trước viện môn,
bẩm trình Nguyễn

Chinh. Thấy vậy, Chinh xiết bao kinh hãi,
và cũng không làm cách nào cho hòa-thượng
huyễn ra, liền hạ bệnh chát cùi chung quanh
chuồng lì châm lửa đốt. Ý Chinh-làm thế
cho là bị nòng bong, vị hòa-thượng chắc
phải nhảy ra, nào ngờ lửa mỗi lúc mỗi cháy
tο, hòa-thượng vẫn cứ ngồi yên không nhúc
nhích, cho tới khi chiếc áo cά-sa bị cháy
rời rǎ tο, khắp mình hòa-thượng cũng
đều cháy sém, mỗi khέ xóng ra, bấy giờ
hòa-thượng mới mò chaoảng mắt, niệm phật
một câu rõ to, rồi mím cười bảo Chinh :

— May giết ta, ta còn được toàn thân mà
chết. Còn mày, chẳng bao lâu nữa, sẽ bị xé
xác phần thịt mà!

Dứt tiếng, hòa-thượng ngã gục trong lòng
chuồng, hồn vía nơi cực-lạc.



Phải chăng, vị
hòa-thượng ấy
đã biết trước cái
kết cục của đời
Chinh?

Sau đó ít lâu, Nguyễn-Huệ ở
Nam-hà, được
tι Chinh đã lợi
dụng thời cơ,
nǎm được chính
quyến ở Bắc-hà,
ra mặt phản
kháng minh,
không thể dùng
tung được kẻ
phản phúc tiêu

nhanh, liền sai Võ-văn-Niệm làm Tiết-chế,
đem quân ra Thăng-long hỏi tội. Chẳng chịu
nhặt, Nguyễn-Chinh cũng đem hai vạn quân
chống đánh, nhưng sau một trận dai-chiến
ở Quyết-giang, con Chinh là Nguyễn-hữu-Du
làm trien-phong bị tử trận, rồi quân Tây
son thế mạnh như bão táp từ đâu như trύe
chè ngôi tan, Chinh dù hết sức cản ngăn
cũng không giữ nổi. Tới khi nguy, đem vua Lê chạy sang kinh bắc nhưng khi chạy
tο Mục-giang bị tướng Tây-son Nguyễn-văn-Hoà
đuổi theo bắt được, giải về Thăng-long.

Trước quân mòn, Võ - vǎn - Niệm cười
nhạt kέ tội Chinh là hai lồng, là phản phúc,
rồi sai giải ra cửa Đông, xú iội bằng một
hình phép rất thảm : Bốn ngựa phân thây !

SỞ-BÀO

RA ĐỜI TỪ NĂM 1921

thuốc bò:Cùu-Long-Hoàn

Vó - Đinh - Dân

BÃ TÙNG LÀM DANH DỰ CHO NGHỀ THUỐC VIỆT-NAM
KHẨU XỨ ĐÔNG - PHÁP

CÁC CỬA HÀNG ANNAM VÀ KHÁCH ĐỀU CÓ TRỮ BẢN LỀ

Hộp 2 hoàn : 1\$95. Hộp 4 hoàn : 3\$70. Hộp 10 hoàn : 9\$00

TỔNG PHÁT HÀNH: Bắc-ký, Ai-lao và phía bắc Trung-ký
Etablissements VÂN HÓA n° 8, rue des Cantonais Hanoi

LÉ-VAN KIỀU

LỊCH-SỬ TIỀU-THUYẾT CỦA HỒNG-PHONG

(Tiếp theo)

— Chinh là người ở Mô-xoài đêm nợ, tha
em không giết đó !

— Sao có biết chắc ?

— Tuy đêm ấy không thấy rõ mặt, nhưng
tiếng nói thi em nhớ lắm, chí ạ. Vừa rồi
nghe tiếng hồn ta nói, hổng đánh thức trí
nhớ của em; hồn lại khai tên là Hạnh, vέ-
sí của Tống-phúc Luong, thê thi đích là
hồn ta, không sai...

— Sai với không sai, hồn tự rước tội vào
thân thi phải chịu lấy, chứ sao ?

— Với chí thi thế, nhưng với em phải
khác...

— Thế, có định thế nào ? Bất quá chờ
hành-hình rồi, ta xin xác hồn chôn cất tú
tế; chắc vậy là sông-nuyễn của cô ?

— Không, em muốn hồn nả; em muốn
cứu sống hồn ta cũng như hồn ta đã có dịp
tha chết cho em.

— Nhưng quyền sống chết người ta đâu
phải ở tay chí em mình ?

— Vẫn biết thế. Em sẽ xin với anh để-đốc
nhà ta; hoặc có phải đến xin với đại
nguyễn-soái, em cũng không từ.

Một lúc lâu, Nguyễn-Kiều xong việc hỏi
cung, trở về tu-thất, chưa kịp đặt mình
ngồi hóng hắt chát trắng với muối, đέ còn ra
chiến-lũy, có Tân ghé lại nói đột ngột, và
mặt nghiêm-nghi:

— Em cần có xin anh tha chết cho người
tên là Trần-Hạnh.

— Vì lẽ gì ? Nguyễn-Kiều sững sốt, hỏi lại.

— Vì người ấy là cùu-menh ân-nhau của
dứa em gái anh.

— Có à ?

— Thưa vâng, chính em ?

Đoạn, nàng kέ lại câu chuyện dι Mô-xoài
định giết Tống-phúc Luong không xong, rồi
Trần-Hạnh được lệnh dẫn nàng đi chém mà
động lòng nghĩa-nghiệp tự tiện tha nàng dào
thoát; tức là câu chuyện độc-giá đã b έt.

Nguyễn Kiều nghe em nói dồn dập, cảm
động và kinh-ngạc đến đấy, không ngờ con
em gái mình có can-dám trượng-phu tính
lại một việc lả lung đản thế.

— Thảo nào, ta di tìm mãi còn dao Mô-lai
mà không biết mất vào đâu ! Nguyễn-Kiều
nói. Nhưng, khó một nỗi quắc-pháp vô
thần, lấy lẽ nào mǎn từ cho người đó bay
giò ?

— Khó gi ! Em nghĩ một là lấy cờ hồn ta
đang ốm nặng, không du vào âm-mưu, hai
lá làn thật ngay với đại-nguyễn-soái...

— Nói thật với đại-nguyễn-soái thế nèo ?
Có tướng đâu dέ lầm !

— Vâng, anh cứ xét cái lý-thể này, dù si
cung phải cho là phải: em di làm việc thích
khách bị bắt quâ-tang, mà người ta hả cho
không giái; đằng này Trần-Hạnh chỉ mới
bản tính, chứ nào dǎ nách dao tay chém gi
dâu, nέu xú vào cục hình, chǎng hóa ra
nghĩa-quân G-a-dịnh ta phò nhẹn, hép
lương, không bằng một tên linh hên dịch
kiा sao ?

— Ủ, con bé này vien lý-sự đúng quát
Nguyễn-Kiều gét gù khén em.

— Bởi vậy, những người kia tùy anh
nghiêm khắc thế nào cũng được, duy có
Trần-Hạnh thi em xin anh đέ ra ngoài, cho
em săn sóc bệnh hoạn, gọi là trả nghĩa dền
tοn người ta. Không khéo rồi nghĩa-quân ta
sẽ thêm một đồng-chí, một chiến-si...

— Mà có thi rồi coi chồng cũng nên l... bà
đề vừa cưới vừa nỗi vào câu nàng đang nói
đó-đang, chưa hết ý.

— Cả hai vợ chồng Nguyễn Kiều cùng cưới,
làm cho có Tân thận dέ mặt.

Qua ngày hôm sau, vào lúc xế trưa, trên
mặt thành Phiên-an bắc ra một cảnh rúng
rợn: 18 cái xác nghiêng đầu ngoeo cổ, clang
thanh hàng chữ nhất, trước ngực mỗi xác
có dán một chữ o' u'óng, cứ theo thứ-tự mà
đọc từ xác đầu đến xác cuối, chép lại thành

Quá cầu hiếu-lệnh, một từ yết-thị vẫn tắt, để nghĩa ra sau này: « Ai dám chống cự và mưu toan thám thính nghĩa-quân Gia-dinh thì hãi trống vào đây. »

Binh triều ở ngoài, trên lèn ngọn cây hoặc còng-kênh nhau, có nhìn rõ mặt mày tưng xíc, rồi lắc đầu le luối bao nhau :

— Thôi, thõ là bạn thằng Sứa, thằng Văn, thằng Tuất, đi đón cái nút. Tao trống thấy rõ mặt chúng nó.

— Đấy nhél anh em mình xông-xào đến chán thành phải rờ hồn, không thi giặc nó cũng làm thịt rồi căng xác như thế!

Nghĩa-quân khéo làm quẳng-cáo, đem 18 cái xác ấy luân phiên bày khắp bốn mặt thành cho binh triều từ phía cảng trông thấy, rồi quẳng xuống bờ hào, trayen loa gọi: « Nguyễn-vân Trọng ra lấy thịt này về nướng mà nhâm ruou ! »

Áy là một toán binh triều vàng theo mât-kẽ của đại-tướng Nguyễn-vân Trọng, già thua trận bị bắt cho được lợt vào trong thành Phiên-av, để mưu việc phá ngục nội-công, nhưng nghĩa-quân phát-giác, xúi từ 18 người quan-hệ, căng-cả-lén mặt thành làm gương.

Kỳ dù, gồm cả tù binh thật và giả, nghĩa-quân đều tha. Họ rủ nhau đầu-hàng tất cả; và dâng vào đội cầm-tù, tăng thêm đội này được mấy trăm người.

Còn một mảnh Trần-Hành, ngay buổi tối thầm-vấn, chàng khai xong lèn vật ra ốm nặng, nắm sot mè man ở chái công-duong Hộ-hành; giả như lúc ấy người ta cứ chặt đầu chàng đi, chàng cũng không biết.

Vốn khi ở ngục, chàng đã mang bệnh rồi, giờ thêm việc thất-bại làm cho khích-dộng quá, khiến phải quy xuống bất tỉnh nhân-sy, sau khi cố gắng cung khai rành rọt.

Sáng ngày, chàng mới hồi tỉnh, mở mắt nhìn quanh, trong trí bàng hoàng ngơ ngẩn,

không tự biế minh-mông hay linh, sống hay chết. Không hiểu cùm xích biến đi đâu cả, mình được cắt nharc chân tay tự do, lại nằm trên giường chiếu sạch sẽ, có gối mềm êm ái. Té ra mình chưa chết à? Không phải ở trong trại giam nữa à? Nhưng mình đang nằm đây là đâu, nhà ai thế này?

Rồi cô họng thấy khát, bụng thấy đói, chàng dang lò tung lòm sso có chén nước nóng mà uống thì dễ chịu vô cùng, có thể đồng thời tạm yên cả hai việc đói khát. Bỗng nghe tiếng vải kêu sot soạt và nhịp nhàng của buôn chòn từ xa lại gần, rồi thấy hiện ra bên giường mình rầm, một thiển nứ xinh xắn nõn nà, tay này xách ấm nước, tay kia hung bát cháo nóng sốt, miệng nói tuoi cười đê yêu :

— Anh cõ ngồi dậy ăn bát cháo cho khỏe. Lúc đêm sao mà anh sot ghê quá, ai hỏi cũng chả nói, gọi chả thưa.

— Cám ơn cô!... chàng cõ thu hết sức còn lại, nhomb dậy và nói. Thưa cô, tôi ở chỗ này là đâu thế?

— Đây là chái tay của dinh Hộ-hành đê-dốc.

— Tức là quan lớn hỏi cung anh em chúng tôi... chiêu lôi hóm qua bay hóm kia tôi quên lửng. Khoản nạn, một trận sốt rét làm tôi kém mất trí nhớ.

— Vừa mới tôi hóm qua, anh khai xong mót lát, vặt ra sốt ngày... Thôi anh ăn cháo cho nong, rồi nằm mà nghĩ.



— Cô có lòng tốt, tôi rất cảm động... Đè lát nứa tôi sse ăn. Nhờ cô, những người cùng bị mót lát với tôi ở đâu cả?

— Họ bị giải di nơi khác, có lẽ giờ này sắp ra pháp-trường.

— Còn tôi thi bao giờ?

— Không, anh thi không có bro giờ cả; anh cứ yên tâm-duồng bệnh.

— Tại sao là thế, thưa cô?

— Tại nghĩa-quân Gia-dinh rộng lượng, dê báo đáp một việc hào-hiệp mà anh đã làm. Chàng sừng sot hết sức:

— Lạ nõi! Thủ ray tôi có làm việc gì hào-hiệp đối với nghĩa-quân? Hay là cô nói xúi tôi bông hầy hèn dây, tội nghiệp cho tôi.

— Không, tôi nói tình thật mà!

Nàng nói, và rồi một chén nước trà nóng, ép chàng phải uống.

Bỗ lẩy chén nước, uống cạn một hơi, chàng nghe trong mình khòckhoản, tĩnh-táo; bỗng một sự nhớ mơ-màng xuất hiện trong tri:

— Quái lạ! Không khéo tôi đến phát dien! chàng đê chén xuồng, vỏ dầu và thò dài, hai mắt nhìn nàng trừng trừng.

— Chuyện gì mà anh và dầu trừng mắt, trống đê sợ thế? nàng hỏi và cười.

— Tôi suy nghĩ muốn bẽ ốc, chẳng hiểu vì sao các ông nghĩa-quân trong thành này lại không giết tôi, theo như lời cô vừa nói; còn cô là ai, lại phái mót công dem nước-dem cháo cho một hằng hố thế này, tôi tự lẩy lòi áy này, không yên tâm chút nào!

— Ôi! Anh nghĩ vor vẫn làm gi cho mệt! Tôi làn phun-su phpe dịch một người đê-dám, thê-thết, anh hả tết phái tim đâm giày mót nhõ lâm gi kheng biêt?

— Xin lỗi cô, tôi nghe tiếng cô nói thật quen, dường như dwe nghe ở đâu rồi, mà giờ nghĩ kheng ra.

Chàng nhâm mật báp trán, đê gọi hỏi tri nhõ.

— Thật à? nàng hỏi và đưa bát cháo tân tay, giục chàng ăn đi iếc nguội.

Né qua, chàng chỉ húp một thia cháo rồi ngưng lại:

— Vâng, tiếng nói của cô trong tréo, có duyên, ai chí nghe mót lần, có khê ghim chặt trong tri nhớ; thê mà ôi vi hình dao, vi tai họa, vi bênh tật, chép nén lăng quên thật là đáng tiếc.

— Ôi i hắc hắc arh nké! Cù dien anh phai ăn hết bát cháo này đã.

Chàng vforg lời, rúot vội nuốt vàng hết bát cháo rồi giue-giú:

— Nào, cõ lín or rkac bộ tri khô của tôi di.

Nàng nói chầm rãi:

— Arb có nkó mêt đêm nõe được lệnh quan trien bão dǎn một người dǎn bà di hành-hinh khong?

— Cõ, cõ, mêt đêm ở Mô-xoài.

— Rồi tý nhén anh thà người dǎn bà ấy di, khérg i ô hâ ihu..

— Vâng, cõ inh thê. Nhung sao cô lài biêt chuyện ấy kia? Hay là...

— Phài, người dǎn bà ấy đang đứng bên anh hào giò; n̄uօi dǎn bà ấy tức là tôi.

— Trời ôi!!...

Chàng thốt ra tai liêng kêu trời rồi quen hét tật bệnh, nhảy vọt xuống khỏi giường, đứng khoanh-hay nhin sưng nang, nhu chiêm-nu-ông một vị thiền-thần, phài kinh ngac, phài cung kính:

— Thê ra n̄uօi con gái trẻ trung can đảm, toan dám chết chủ-tướng tôi đêm ấy là cô?

— I hão, tôi.

— Mâ cô là một người ở trong nghĩa-quân Gia-dinh?

— Phài, ôi là em quan đê-dốc Hộ-hành. Vì thế, tôi làm lai cái cù-chí hào-hiệp anh dã làm với tôi. Anh yên tâm duồng bệnh, hòn nõo lành-manh, tôi sse đưa anh ra ngoài thành cho mả vè.

Nhờ cô Tần săn sóc tận tâm, muoi ngày sau, Trần-Hành ihu-phục sức khỏe gần được như thường.

Nhung bây giờ cả hai người cùng mặc phài một bêb khong ở trong bâ-cõi y-khoa mả ở thiền-linh: bêb yêu.

Họ yêu nhau mêt cách tha thiết, âm-thầm không ai dám thê-lộ với ai. Cái tình yêu phài làm thám, phài giấu kín, phài dồn vào trong tần-tuồng, bao giờ cũng khô sô, khé biêt; khép nén người đâm mót mà không được rẽn, cõi gõ, bêb hãi cho bêb.

(còn nữa)
HỒNG-PHONG

QUYỀN LỊCH CỦA QUÁCH - THÚ - KÍNH

NHỮNG CUỘC
ĐI SỨ CÓ ÍCH
CHO VĂN-HÓA
NUỚC NÀU

của
ĐÀO TRINH NHẤT

V

Cô-lê ở nước nhà, từ các tiền-triệu cho đến kim-trieu dù đã cải-luong nhiều thứ nghĩ-lê cho được giàn-uroc họp thời, cũng vẫn kinh-giữ: năm nào cũng thế, cứ đến sáng sớm ngày mùng một tháng chạp là, nhà vua làm lễ rất long-trọng rồi ban hành quyền lich-nam mới cho thau-dan trong nước.

Lễ ấy gọi là « Ban sôc ».

Văn-võ bách-quan mặc dài-triền-phục, sấp-hàng lầm lê triều-bà trước lầu Ngõ-môn, hai bên giàn nương tan-tọng, cờ quạt, quân lính, ngựa voi, trống có vẻ rải uy-nghiêm, huyễn-bà. Giờ ấy gác có mưa phun gió bắc, rét-buốt đâm-xuong, ác quan bị trời tẩm ướt cả mũ-măng và bộ rau, cũng phải kinh-cầu gù lè iỏi cung, không dám sai sót. Nói dào-dề mà nghe: dù có sấm sét bão-tổ, rạng trời chuyển đổi, chắc lê « Ban sôc » cũng không vi thế mà tri-hoán bý là kém phần trọng-thể.

Chúng tôi được nghe một vị cố-lão ở kinh-sư thuật chuyện về triều Tu-Đức, cũng trong cuộc đại-lê đó, một vị quan tú ngũ-phẩm gì không nhớ, mới lạy được một lạy, bỗng đứng đứng tro như cột đá, biến-xuong lê tiếng tối như chuông, xương-phục cũng thấy, binh-lhân cũng mặc; rồi thi ông quan

ấy ngã nằm sõng suột trên sân chầu, bắt tinh nhàn.

Sau « truy-nguyên » ra trong mồ cánh-chùm của ông, có một con rết to tướng, nó chui vào hôi náo chẳng biết, nằm tận trên sáu chòm mồ. Gà gáy, ông dậy sửa soạn thẳng bộ mồ áo đi chầu, vô tình nó thế chụp lén, không hề ngờ-vực. Một chập giữa lúc ông đang bài-bàn hành-lê, thì chú rết ta ở trong mồ thấy khốn-khi khó thở, muốn tìm đường ra không được, co quay, vẩy vùng, chui rúc vào mái tóc và nhè giũa vùng đầu ông mà cắn. Thiết tiên, nghe có vật lạ giật ngó ngoay trong mồ, ông đã khiếp sợ thất-thần, nhưng không dám nhúc nhích chân tay, e phạm vào tội thất-kinh; dùn đành cẩn-rặng chịu-trận-tới khi bị cắn đau quá, ngã xuống chết giặc.

Hôm sau, có chí-dụ xuống phạt ông quan ấy bị giáng ba-trật, vì tội cầu-thả, để rắn-rết chui vào mồ chầu mà không biết, thành ra thiếu sót lê-nghi, nhất là buỗi chầu « Ban sôc ».

Câu chuyện tỏ ra ngày « Ban sôc » có ý nghĩa quan-hệ đến thế nào?

Với những người có óc tòi-lân và không tùng nhện xét nguyên-lý của nhiều thô, cũ tục xưa còn lại, hẳn cho sự hành-vi ấy là quái-dị. Mỗi năm phân phát một quyền lich, việc gì phải bày vẽ ra lê-nghi linh-dinh phiến-phết quá vậy?

Họ có ngô-dau trong sự ban-bô quyền lich có một ý-nghĩa thiêng-liêng đối với dân-sinh quốc-kế.

Nước nào xưa nay cũng coi lịch làm trọng; chủ-nú của lịch chẳng những để cho người ta được nhận rõ tháng ngày, thời-tiết, lại cốt lấy sự đúng làm gốc cho điều tin-trong mọi việc sinh-hoạt, chính-trị, lê-giao. Từ xưa, những nước chuyên-chủ nông-nghiệp như Tàu, Nhật, Cao-ly và nước Nam ta,

càng xem trọng lich, vì công việc cây cối trồng-tả của người ta thường quan-hệ với chỗ quỷ tiết-biển-hoa, thời hậu đổi-thay, nhà làm ruộng cần phải biết rõ để làm sao cho nông-sư được tiến-hành thuận-loi, làm sao cho ngũ-cấp được phong-dâng, mùa màng khỏi thất-bát. Người cầm quyền-trị nước có trách-nhiệm về sự sinh-tồn của dân, cho nên kinh-cầu việc làm lich và tôn trọng việc ban lich là vi-thể.

Sau lê « Ban-sôc », khắp Trung, Bắc-kỳ, läng nào cũng được nhà-vua ban cho một quyền lich đóng bia giầy vàng, có chữ « Hiệp-ký lich 協紀曆 ».

Đè làm gi?

Cabin là đề cho dân làng xem chung, hầu biết thời-hệu mà làm việc nông-tang-súc mục. Vậy thi quyền lich dáng-le phải đặt tại dinh-làng, nhưng hình như thòi nay các quan-mỗi-tỉnh-nuận được lich trong Bộ gửi ra thi phân-phát cho các làng, chứ không biếu-du chi về công-dụng cốt-yêu, thành ra hầu hết làng nào cũng thế, quyền lich chỉ

là kỷ-vật của « hầy lý thày chánh » dùng xem ngày giờ tốt xấu để cát-mở mà hay cưới-vợ cho con.

Nếu trí nhớ của chúng tôi không lầm, thì nước ta đến đời nhà Trần mới đặt sở Khâm-thiên-giám chuyên coi việc làm lich. Từ lê lịch H ép-ký. Chắc ban đầu đây là kỷ-vật thiên-vn và phép tính toán-còn còn đón-sơ, khong khỏi có nhiều khuyết-diểm. Về sau, mỗi-đời có sửa sang thêm, nhưng cái tên Hiệp-ký vẫn giữ như cũ.

Có lẽ Hiệp-ký-lịch cũ-cũ theo Thụ-thời-lịch 沈時曆 của nhà Nguyễn, mà Thụ-thời-lịch truyền sang nước ta cũng do hành xe thông-sử.

Xem sách « Lịch-triều Hiển-chương » của ông Phan-huy Cáu, quyển thứ 48, vở mục Bang-giao, có đoạn chép như sau này :

« Niên-hiện Khai-hai năm đầu (1), nhà Nguyễn sai thương-lư Mã-hop-Muu và Dương-Thựy đi sứ qua nước ta, nói cho vua, Nguyễn mời lên nội-nội ngồi; nhân « dịp cho ta một quyền bá-hội-lịch.

« Bon Mã-hop-Muu nghênh ngang cõi « ngua đèn hò Tây-tiểu mà chưa chịu xuồng. « Những người mình am-hieu tiếng Tàu, « vàng lện vua ra nói chuyện với họ, từ « giờ Thiên đền giờ Ni-mà họ vẫn khăng-khang chảng chịu xuồng ngua.

« Sau vua sai quan Thị-lang ngự-sử là « Nguyễn-trung Ngạn ra lấy lý bắt bẽ, Hop-Muu không cãi vào đầu được. Bấy giờ mới « đánh xuồng ngua, bưng hòn chiêu-sắc di « bộ vào.

« Vua thấy thế rất bằng-lòng. « Đến lúc bợt Hợp-Muu về nước rồi, vua sai Mạc-đinh-Chí đi sứ sang Yên-kinh « chúc mừng vua Nguyễn ».

Chúng tôi còn nhớ một bài trong tạp-chí Thái-binh-saigon, nói về ảnh-hưởng văn-hóa Trung-quốc & các dân-tộc chung quanh, tác-giả là Trúc-khâ-Trinh 竺可楨, một vị giáo-su Tàu ở trường Bắc-kinh Đại-học, đã chứng-dẫn sách vở đời Nguyễn, viết rằng: « Vào khoảng đầu thế-kỷ 14, các nước Nhật-bản, Cao-ly, Annam, đều có phái



người đến Nguyễn-triều khao-cú vở thiề-i-viết-học và pháp-lâm-lịch. Vô-dịch-pháp ở Trung-quốc lúc bấy giờ, đã bắt đầu tham-bắc cá-lịch-pháp tay-phương, do lúc quan Mông-cổ di-tay-chinh đem về, có phần sáu-sang hồn-truyc.

Nếu thế thì hẳn nhầm vào thời-kỳ ông trạng Mạc-dĩnh Cai di-sứ Tàu để dâp-lễ và mừng vua nhà Nguyễn mới-tức-vị, như sách Lịch-triển Hiến-chuong đã chép ở trên. Tuy-nhiên lúc họ Mạc di-sứ, có-đem theo mấy nhà thiên-văn xú-minh sang Tàu họ: phép-thiền-lâm-lịch, rồi ta phân-quyền lịch-Thụ-thời được vua Nguyễn Tự-đã làm ra Hiệp-ký-lịch từ đây.

Lịch-Thụ-thời nguyên của mjt người có-tai-thiên-văn, tên là Quách-tuủ Kinh 錢守御 soạn-rồi là năm Chí-nguyễn thứ 17, đời vua Nguyễn Tự-lê tức là Hồi-tết-Liệt, người sang-đo-triển Nguyễn-lam-chủ Trung-quốc, hai-lần sa-co den-miêc-va-gia-hùng-bằng-bang xin-uyx: trước là dâu-bi-Hưng-dạo-Vương-danh-lui. Quách-thủ Kinh châm-chuoc cù-thiê-i-văa lich-số phuong-tay, do-những-tin-đò dạo Hồi-truyen sang nước Tàu-lúc ấy mà-làm ra Thụ-thời-lịch, thằng-dung & dò.

Nhưng, sự-thật không-phải-dùn-thì-lại-dài đó-người Tàu-mới-có-lịch-mà-dùng, mới-biết lich-là-gi. Cả ta-cũng-thể.

(còn nữa)
BÀO TRÌNH NHẤT

Brillantine CRISTAL par vaseline. En vente partout

Truyện giải trí

BÁ CÓ BẢN:
MỘT GIA-DỊNH RÈN HOÀNG BẢO
của Nguyễn-xuân-Huy Giá 1p45

Bà Chua rưng mai trắng
của Việt-Tinh - giá 1p20
Loại này sẽ ra mỗi tháng một quyển

Thứ tư đã cho ông Ngu Ôi-vân Trợ-giám đốc nhà xuất bản + SÁNG + — 46 Quai Glénencour Marci

CÁC GIA-DỊNH NÊN DÙNG THUỐC: **Điều - Nguyễn**

- 1) Thuốc dae da day Điều-Nguyễn
- 2) Thuốc ho gá... Điều-Nguyễn
- 3) Thuốc ho lão... Điều-Nguyễn
- 4) Thuốc hó thán... Điều-Nguyễn
- 5) Thuốc hó huyết... Điều-Nguyễn
- 6) Thuốc cảm ty... Điều-Nguyễn
- 7) Thuốc cảm sa... Điều-Nguyễn

TÔNG-CỤC : 126 Hàng Bông, Hanoi
Đại-ly Đức-thắng, Mai-linh, Nam-liên, Saigon
Nam-cường: Mytho, Vinh-hung: Vientiane

TỦ SÁCH

TAN VĂN HÓA

Đã có bán:
LUẬN - Y THỰC - NGHIỆP
của Lê văn SIÊU — 2p.50

SÁP PHÁT HÀNH

Thân-thê và sự-nghiên Lê - Thánh - Tôn

của CHU THIỀN

Rất-nhiều tài-lieu chua-cu-nghien-cum-den.
Một-thời-thiên-trí-nhất-của-nu-vc, ta-trong
Hie-nay.

Một-thời-qua-dau-tri-Viet-Nam đã-đen-một
trinh-do-ván-minh-rất-cao-mà-một-trâm
nǎm sau các-nước-Anh, Pháp-đòi-dát
lại,

Bồ-luật-Hồng-Bắc-chau-chua-một-ith-bác
ki-công-minh. Hội-Tạo-Dân, viêt-Hàn
lần-dần-tiến-ở-nước ta với-tất-cả-cá
hay-đẹp-của-nó.

**Hàn Thuyên, 71 Tiên Tsin
HANOI**

Những tác-phẩm quý :

BÁ CÓ BẢN:

CƠ THÚY của Nguyễn-khắc Mẫn
giá 3p20, tiêu-thuyết
được giải-thưởng T. L. V. D. năm 1935

HỒN QUĘ của Nguyễn-khắc Mẫn
giá 4p50. hồn-quę 4p, 3p



TRUYỀN DÀI của TÙ-THẠCH

(Tiếp-thi-o)

Vì-lẽ-đó-nên Nga-không-kết
bạn-với Naan và-cứ-dính
nhinh-rằng Tam-góa-vợ hoặc
vợ-ở-nhà-quê, nghĩa là Nga
không-bé-dặt-hi-vọng-vào
Tam-góa-giá-cá. Anh-chàng
xân-số-vô-duyên-này-chẳng
một-phút-nào-duoey Nga
chàng-màng-tu-tưởng-dàn,
Vậy-mà-it-lâu-nay, mỗi/ngày
một-mạnh, anh-huy-dộng-cá
lực-lượng-tu-tưởng-dàn-hết
hiền-dinh-danh-Nga. Nao-tài-tắc
Nga, int-tinh-Nga, già-thé
Nga, nỗi-bồn-nỗi-vui-của
Nga-tóm-lại-cá-ude-dot-Nga
hầu-như-ăn-nhập-vào-cuộc
đời-Tâm. Nga-Tâm, Tâm-Nga,
đã-nhiều-lần-lúc-ngoè
một-mình-vắng-vé, ông-giáo
su-hor-ba-mươi-tuổi-ý-lâm
nhà-a-nhắc-dến-cái-tên-ghép
như-một-anh-mồ-học-dan
ma-và-và-giả-dân-Nga, ai
ngờ-anh-chàng-đi-ở-trong
hái-sa-mạc, Nga-không-hè-co
tinh-ý-gi-với-Tâm-bé.

Bô-thận-liêu-dộc

Thuốc-lực-máu, hồn-hết
nhìn-đòi-nghen-ri-do-di
diệu-hoa-hiệu-phát-ra.
Hộp-0p30. Giá-1p40,
cá-7,40. Xe-máu-hìn
Bao-giờ-ngán-==

NHÀ THUỐC TẾ-DẨY
N. 191 Hàng Bông, Hanoi

saigon: Ông-Nam-kinh 1p20. Blan-
chy: đại-ly-các-hàng-thi-phu. T. -dân

Gai-chứng-có-tổ-ràng-là
Nga-không-rã-lời-bức-thu
của-Tâm-gửi-cho-nang. Anh
chàng-nóng-nẩy-tam-hăng
quá, đậm-bé-giáy-hồi-đắng
Nga-có-yêu-anh-không?
Duyên-do-nhu-isé-pay:

"Mày-bó-miền-bà-ja Phù
Hung-có-việc-rắc-đối-ở-ngoại
Boao. Xưa-nay-le-tiêu-bại
thu-đu-phien-cáu-hà-ván-được
linh-mỗi-tháng-là-50-hộp
bón-mươi-gam-và-năm-mươi
hộp-20-gam. Vì-sao-mỗi-dần
tháng-vừa-rồi-bà-ra-sô-linh
thì-người-toong-toong-chặn
ngay-từ-nhà-công-hội-di
dầu. Mọi-lần-là-anh-tùy-phái
cũ, bà-Phù-Hung-đã-biết-mặt
và-mặt-một-dối-khi-miếng
trân-dieu-thuộc-le-hà-mời
la-choi-khá-và-quai-cáp-cho
hắn-té-hắn-nhận-sô-ngay-va
đưa-vào-cuồng-qicky-trước,
chóng-được-Tinh-thòe-mà
về. Lần-nay, bắc-tùy-phái
mà, còn-trái, o-bìn-nic-dịch
lâm-Thá-hà-ey-ao-the-nán,
đu-mắt-hơi-lồi-not-thi-áu
quá-đứng-lại-hỏi:

— Bi-dần, xin-cái-gi?
Ba-Phù-Hung-diễn-nhiên
đáp:
— Tôi-đã-tinh-suố.
Hắn-nói-ugreen-ang-nuit
một-ông-phien-ös:

— Ông-số-ay-xem.
Ba-Phù-Hung-chia-quyền

đu-dà, cà-rốt thành hoa dẹp
lâm ca.

Người thè mì chưa ai
hồi nì? — Tâm vừa nói vừa
cười như đe đánh trống lát
cán phè-binh của mình.

Bà Phún hỏi bằng ngay
một cách rất tự nhiên:

— Hay là cậu chấm đi?

Tâm cười nói nhún mình:

— Các đứa người ta già
cho mình.

Cụ Phan bùi mòi trả lời:

— Gym, lại còn với đèn
đèn nữa. Con gai éch chóng ra,
được người ta hỏi đèn là
may.

Tâm hứ không bằng lòng
về câu nói miệt-đi của mẹ:

— Đèn cói thè. Đèn tai
người ta thi ra làm sao?

Bà cụ đã hơi căm, phản đối
lại:

Tôi nói thè thì có làm
sao? Cậu không lấy người
ta thi thời cũ việc gì.

Tâm bực mình ôi, vì chưa
chiến-làm, đã phang-sa,
công việc của anh nó anh đã
tỏ ý trên giầu. Anh có nên
lòng và nói no-nuẩn:

Nghĩa là con dân đê-thé,
đê-đèng bình phàm người ta
làm gi. Vì người ta cũng như
mìn.

Bà cụ không hiểu ý Tâm
nói thè là nghĩa thè nào
nhưng em đoán và hỏi con
trai:

— Hay là anh ưng thi đê
hỏ.

Tâm mắng. Một lúc, anh
nghỉ nên lau mặt tì đè mè
và em bùi với nhau.

Anh tính dũng.

Anh đi rồi bà cụ hỏi
Nhân:

— Nô-muôn lấy con Nga
phải không?

Nhân muốn vờ vết vào
cho anh:

— Ma cứ hỏi cho anh ấy
đi, anh ấy im lặng là anh ấy
đèn lồng rồi, me cứ hỏi lầm
thần mãi.

Nhân việc anh, Nhân-nghị
đều cảnh minh. Ít lâu nay,
Nhân phải lòng một dài thẳng
ca Nam-ái ở vùng dưới. Nô
xung là Nguyễn Mão-Tú, kich
sí. Nhân bết nhữnghố ài mình
có iõi, là mình hư. Hè con
gái phải lòng giài, dù phải
lòng chính đồng bà không,
cũng là hỏng rái. Đó là mộ
quan-niệm di-truyền trong
cõi nàng. Vả khiên lúc Nhân
muốn gõ tội mình mà lại
không phải bà người yêu.
Thế mới quanh quẩn. Bây
giờ mẹ hỏi đến việc nhân
đàn-đàn của anh thi Nhân-nghị
ngay đến sự hùn vào. Hùn
sao, việc anh được ist việc
mình cũng đê-dãi, cũng may
ra cói hè xoang được. May ra
vì Nhân biế kao-long mè và
anh nang lại đồng ý cho
nàng yêu một anh vô nghệ
nghiệp có lẽ vô học nua, chí
còi lợi ca Vọng-cô và đơn
nguyệt. Nhân biết Tú-kém
nhieu phương-dien nhưng
nàng thương, biết làm the
nào được.

Lòng nàng chẳng theo
được ý nàng!

Bà cụ thấy con gai đồng ý
với Tâm thi đê quyết:

— Tui thi đê, đê ao đ
ao.

(Còn nữa)
TÙ-THẠCH

BỐN COI:

Anh thư đời Mạc

giai CHU THIỀU giá 5pb
Một tiểu thuyết lịch sử ly kỳ như lão
thuyết của Alexandre Dumas và nghĩa
ly như Tam Quốc chí, giấy hay 550
trang, in loát, tinh xảo và công phu.

LÀ - GIA

giai LÂU-TRẦN giá 2pb
Một danh niêm truyền mà bút cù
người Việt-Nam: nô-muôn cần phải
trang, giấy 250 trang.

MÈ TÔI

giai NG. KHẮC MÃ, giá 2pb
Một tiểu thuyết của những người con
biên.

Day 250 trang
nhà xuất-bản BÁI HỌC THƯ XÃ
Giám đốc: NG. TẾ MỸ
No 50 Route de Sinch Tu - Hanoi

ĐÃ CÓ BẢN :

Pages Françaises

par NGUYỄN-TIỀN-LÂNG
Cuốn sách rất hữu ích này
viết về loại études littéraires
phẩm-binh văn-chương Pháp
cùng những danh-nhân trong
văn-học Pháp. Sách viết rất
công-phu, phân-tách rất rõ
rõ ràng lõi - mĩ, các bạn học - sinh
bản-thanh-chung, từ-tài cùng
những người muốn hiểu văn
chương Pháp đều nên có 1 cuốn
Giá: 2pb

HƯƠNG SƠN XUẤT BẢN

EDITIONS · KHUÊ - VĂN
41 RUE CHARBON, HANOI

ÔNG GIÀ BÍ MẬT
op. 30

CHIẾC GẬY LÂM SÍCH
op. 30

CÔNG CHÚA NHƯ Ý
op. 40

BỘI MUÔN NĂM RƯỚC
op. 50

MÒ * MÒI
op. 20

TÂM HUỲNH KÝ
op. 55

Sách mới

T. B. C. N. vita hận đượ
UẤN-Ý HỤC NGHỊEP
của LÊ VĂN SIÊU nhà HÀ
TÙ-UYÊN xuất bản, day 200
trang, giá 20

NHÀ TRÌ CH-PHẨM 13 TUỔI

của PHẠM ÁO-CỦNG, nhà
BÀO NGỌ xuôi b-n, day 105
trang, g + 10

LES CONTES DE PER-
R-U-T (chuyện-ré-có) của
NGUYỄN-VĂN-VĨ Hết đón
cam - thư xã ALEXANDRE DE
RHODES xuôi-bản. Sách khô-to
in đẹp có nhiều tranh châhoa
sĩ MẠNH-QUÝNH, bia nhiều
mẫu.Sách in tại nhà in Trung
vùng Tân-Vân.

NHỮNG NHÀ VĂN HIỆN
BÁI (quyển ba) ủa VŨ NGỌC
PHAN, nhà TÂN DÂN xuôi bá,
day 400 trang, giá 4 p.

Xin cò lời cảm ơn các nhà
tặng sách và giới thiệu với bạn
doc.

Hiệp thư

Ô. Xuân-Tông - sê-đặng Đám
ma.
Ô. Chu-văn-Binh - sê-đặng
Đứa con và Ly hương
Ô. Tay-en - Rất tiếc.

GIỮA DÉCEMBRE NÀY SẼ CÓ:

Trăng nước

của THAO THAO

Trăng nước là một quyển sách
hàn-viết nghệ-thuật làm hơ-schô
va the i-cáu có nhiều bài và
nhieu câu tron ọc rất kỹ-càng.
Tất cả đều man-mác ủ tho, có
sự hấp dẫn người đọc đến mặt
vung trăng nước bao la...

Chỉ in có 400 quyển, hàng
gất tốt Blanc Art khổ lớn, mỗi
quyển 2pb và 30 quyển hàng
gất giấy, có chữ ký của tác
giả, mỗi quyển 10pb.

At muốn có sách nên đặt tiền
trước. Mandat gửi cho:

M. CAO - BÀ THAO
Biên tập viên Tin Mới Hanoi

SÁCH MỚI

Giọt sương hoa

Giai 3p, của Phạm văn HANH
của quầy sách đẹp nhất 1943
cá tình thần, hình thức,

BEETHOVEN

của LIÊN HIỂU
Giá 6570

Các bạn học sinh hàn-viết col
NHÌ BỘNG HOA BẢN từ 56 42
món chén chén lèng ra khỏi lòn
thuong. Ly gi 1pb 30 sốt.Nhiều
loại đẹp, chỉa tay, tranh, bìa,

LƯƠNG LÚA VÀNG

19 rue Liêu Tsir Hanoi
Thư từ ngan phiếu để tên
M. HÀ-VĂN-THỰC

Ái-cũng có thể tự chúa lấy
bệnh và trở nên danh - Y
là nhớ có các sách thuốc của
cụ Nguyễn-an-Nhì bằng
Quốc-ting có chữ Hán

- 1) Sách (thuốc chúa dâu, sỏi 2pb)
- 2) Sách thuốc chữa dae mồi 2pb
- 3) Sách thuốc chữa dae mồi 2pb
- 4) Sách thuốc kinh nghiệm 3pb
- 5) Y-hoc Tông-thur (in lát thứ 12)
- 6) Sách thuốc Nhật-bản T. H. 3pb
- 7) Sách (hỗn hợp) Giá: 1pb
- 8) Sách thuốc đê phòng và chữa
thuong hàn 5pb
- 9) Sách tì hàn-hutherford Lân-đông

Ở xa gởi mua thêm trước. Tho,
mandat đê cho nhà xuất-bản:
NHẬT-NAM THU-QUÁN
HANOI

LÂU, GIANG

Mắc bệnh tinh nền uống
thuốc của BỨC-THU-ĐƯỜNG
131 route de Hué Hanoi sô khôi.

Thuốc liều 1pb00-mút ve. Giang
1pb00. Nhập chúa khoán. Xem
mách cho đryn, chia đê các
bệnh người ốm, trẻ con. Bản
dù cao, đơn, hoàn-tan.

PRINCESSE

MAY ÁO CƯỚI
24A, LÊ QUÝ ĐÔN - HANOI

ĐÃ BÁN KHẨP NƠI : Đuối rặng thông

Tiểu thuyết tinh cảm của
Nguyễn dân Giám đã đăng
hà Tết ở T. T. Thủ Bảy g + 3pb

LÌ LẠN

Kịch vui của Ng.T. Sơn giá 2p

SẮP CÓ BẢN :

HẢI TRIỀU ÂM
hà của Ng. Tô, in toàn giấy dò
DUY TÂN THU XÃ XUẤT BẢN
141, Saigon prolongée Hanoi
Tổng phát hàn: Saigon Cholon
MAI QUANG

Những nhà độc-tài Pháp về thời-dai cầm kim

(Tiếp theo trang 10)

trê tuối đó rất ham mê các tư tưởng mới và định lím một ngõ vua ở Ý Cái hai đều vào hội carbonari là hội phản đối Giáo-hoàng Năm 1831, cuộc nô loan & xú Romagne (Ý) đã có co thành công, không may cầu Nà-phá-luân anh bị chết vì một viên đạn ở trong mèn nón Apennins, vì thế mà cậu em là Louis được kế ngôi Hoàng-đế. Đó là một thành-niên hả hê lành và mờ mịt rái khâm phục người đã có công lập ra đời vua Nà-phá-luân và có lẽ không đủ tư cách để lên nón đế nghiệp. Khi giáo-chủ Consalvi nói với Giáo-hoàng là trong họ Nà-phá-luân chỉ còn có một người, người đó đã 5 giám thi không còn ai nữa, Giáo-hoàng Pie VII đáp: «Đáng cõi hoàng-hậu Hortense nữa.

Thực thế, người dân bi rất đang yên và còn có vẻ cao hơn là Josephine nhưng rất thông minh đó rât có công trong việc khôi phục đế quyền. Con bà vẫn giao thiệp với các lão-tu đảng Bonapartistes và đảng Cộng-hòa là hai đảng lực lẻ đe dè đánh dò họ Bourbons và nần Orleans. Một ngày kia cho là cơ hội đã đến vì ông hoàng Louis Napoléon thu phục được một vị đại-lã ở Strasbourg và tướng là cù quan đội trong thành đều theo mình. Không ngờ khi vừa đến thành đô thì ông bị bắt ngay. Bà Hortense nhờ các bạn hữu nhất là bà Rê amier can thi ép vi thế con bà mới được an xá. Sau việc này, ông hoàng trẻ tuối sang Mỹ-châu và khi ông về thi vừa gặp mẹ chết. Bà mẹ này đã dạy cho Louis Napoléon nhiều và ban chúc thư chính trị của bà để lại rất hay với thực tế và chúa đây những lời khuyên đích đáng cho những người theo, và phải khôi phục đế quyền.

Sau khi mẹ chết, hoàng-thân Louis Napoléon bị hàng súng Anh. Năm 1839, ngài xuất-bản cuốn « Tự-tướng Nà-phá-luân », trong đó ngài nói đến ông vua sùng nghiệp họ ngài như một vị thiên-thân. Ngài lại som-tát ý tuồng chính-trị mình trong cuốn sách đó: Muốn hòa-binh & huân-thi phải phân rõ giới hạn giữa các nhóm dân, điều hòa tự do và quyền-hành, phân phát các đất hoang, cho hang thy-thu-en được có tư sản và tư do mâu-dich Chính-gia lúc này, Hoàng-thân Joinville đưa bài-cốt Hoàng-đế Nà-phá-luân về Pháp. Phải chăng đó là một co-hội tốt ? Hoàng-thân Louis Napoléon

hắn cho đó là một co-hội nêu vội vàng về Boulogne, mang một con « phượng-hổng vật long » & trên vai đứng làm báu hieu Nhung hoàng-thân lại bị bắt ngay, còn nhanh hòn khí ở Strasbourg. Xuýt nữa thi hoàng-thân thành một trù cười cho công-chứng, nương một báu sáu mảng da sau ống k-ỏi tinh thê đú Big am trong pháo-dâ. Ham hoang-thân Louis Napoléon vẫn làm việc Ngài viết về nhiều vấn đề về việc triều đại kén, về sông đào Nicaragua, về điện-khí, về đường àm bằng cát, về pháo-bin. Trong 6 năm giờ ngài đã dự định nhiều việc. Đến 1846, ngài được tin ông-thân-sinh sắp từ trần và dự bị để vượt ngục, việc này thành công một cách đê-dắng; ngài đã mượn áo cũn một người tên là Badinet và khoác áo đó ra khỏi pháo-dâ. Ham.

Các việc này đài về chính-trị trong bời này giúp ngài đi tới quyền-chinh Năm 1848, che-đo quâ-chủ ở Phap lại bị lão-nà và hé-cô-ong-hoa lén thay. Louis Napoléon ra ứng-cử Tông-thống. Trong số 7 tru người bỏ phiếu, hoàng-thân được 5 triệu rưỡi phiếu và trúng cử.

Bà lão địa vị Tông-thống, hoàng-thân chỉ còn việc sửa soạn việc khôi phục lại ngài Hoàng đế. Sau bà năm, ngài mới quyết định việc đó vì ngài thấy mình đã lão khà chóng và trong lúc đó ngài vẫn trọng hiến pháp như lời đã tuyên thế. Tay vậy, nghị-viên tờ ý không tin nh èm ngài và không chịu tăng số chí tiêu trong văn-phòng ngài và không chịu sửa đổi các đạo luật giúp ngài sẽ được tái cử. Ở trong tình thế đó, hoàng-thân mới nghĩ đến việc dùng vò lực để trả các nghị-viên mà phản đối vẫn có tu trưởng quân chủ nhưng không thể cung như Giê-đinh đê khôi phục nền quân-chủ vì họ chia làm hai phái: phái chính-thống và phái theo ngàu họ Orleans.

Cuộc chính biến ngày 2 Décembre 1851 là một cuộc chính biến kiêu-mẫu da lò chèn ngay & trong quyền-hanh. Những người đã được trung-đa-thu hành cuộc thay đổi là Persigay và nhất là Morny mà có người nói là con ng-ại tinh của da-tuong Fishaut và Hoang-hau Hortense, nghĩa là em cùng mẹ khác cha của hoàng-thân Louis Napoléon. Người ta đã dù bị hết mọi việc. Trước hòm

sảy ra cuộc chính biến, ngày kỷ niệm-trận đại thắng Austerlitz, Hoàng-thân – Tông-thống dài tiệc lớn & điện Elysée Cả Persigay và Morny đều không có mặt và khi tiệc sắp tan mồi đến, Hoàng-thân mờ giao công việc. Ông Morny giữ trách nhiệm chiếm đóng Hagh-nghi-vien, sai tướng Saint Arnaud tổ chức việc thiết quân luật, sai M. de Maupas đi bắt mấy người có thê ngài trước công-việc làm như Cavaignac và Thiers.

Sáng hôm sau, Hoàng-thân Nà-phá-luân cưỡi ngựa cung đi ra phố voi tướng Saint Arnaud và ông vua già Jérôme, em Hoàng-đế Nà-phá-luân vừa mới giáng hoà với ngà. Ngày đó suốt thành phố Paris rỗi rực về dinh Tông-thống, chỗ nào cũng được dân chúng hoan hô. Ngài được tir rồng 220 ông nghị-viên da bị giam ở trại lính phò Orsay. Không mấy ai kháng cự cả Ngày hôm sau nữa, các ông nghị-viên về phai tài dinh tò chuc nhau: hàng rào trong các phố đê khang - chien. Cuộc trưng phạt rất nghiêm và xút nứa vinh-hưng cuộc bắt bớ mà hỏng việc. Một vài quận nô-loan.

Saint Arnaud, Persigay và Morny đã ranh-rinh lệnh rât nghiêm: trong 32 quân đều thiết-quân-luật, 100.000 công-dân bị bắt và 84 ông nghị bị trục xuất. Ngày 29 Décembre, trong cuộc quèo-dau-tòng đầu phu ẩn đã y chiau việc lán của vua Louis Napoléon Bonaparte bằng 7 trieu-rưởi phu ẩn đó với 60.000 phiếu phản đối và giao cho Hoàng-thân giữ chức Tông-thống 10 năm. Thế là nền độc-tài đã được quốc-dân chuẩn-y.

Một năm sau, nhờ một cuộc cõi-dộng khôn-kéo can-cứ vào thuyết « Đế-quốc tec là hòa-binh », Hoang-đế lén hay chuc Tông-thống. Lại một lần nữa chế-dộ Cộng-hòa đã chết.

Trong suốt 18 năm vđ Hoang-đế Nà-phá-luân để tam, ngài đã hé sút dem thực hành tu-tuồng riêng của mình và nhân đạo vđa có vẻ xâ-hội để gữ vững ngai vàng. Ở ngoài thi trường-nghien-tac các quốc-gia, giúp cho nước quân-chủ Ý thành lập, và vận-động một cách vong-vô Đức và thực-hanh một chính-sach nâu nhược với Bismarck. Vì thế mà cuối đời ngài da bị cõi-lập ở Âu-châu. Ngài lại dem quân sang dy cuộc chiến-tranh & Mê-ay-co-nhung bị thiệt hại lớn. Nhưng năm 1860 ngài đã có công dem vđ cho nước Pháp hai quận Savoie và Nice.

Trong nước thi ngài cãi-cách theo các nguyên-lắc Nà-phá-luân và làm cho mọi người vui lòng. Cuộc đấu xảo xảo 1867 binh như đánh dấu thời kỳ toàn thịnh của đời Nà-phá-luân để tam mà toàn quốc đều hoan nghênh. Các người đã quý công-hoa và những kẻ di động trong số đó có Victor Hugo tuy phản đối nhưng vô hiệu quả.

Nền tảng đê quốc có vẻ hùng vĩ nhưng ngay đột ta đã được ngôi vua vñi lõi về ngòi vực đời-mình. Ngài bò mặc số mệnh và sức thi đấu dàn vi bệnh mà yết di. Tình thần ngài chỉ một câu này là đủ rõ:

« Các công-việc chạy lầm sao được. Hoàng hậu thi theo quân-chủ, trâm thi công-hor chỉ mõi mình Pers gay là có tu-tuồng Nà-phá-luân. »

Khi Hoàng-đế dinh lâm cho ché-dộ bót chuyên ché và đê chịu hìn, ai cõi-tuồng rắng đê-quốc tự do, tiếp với đê-quốc chuyên quyền sẽ làm cho ngô hoang-đế càng áu-ben. Cuộc tổng-dau phiếu năm 1870 ló ra cho Nà-phá-luân biết rằng toàn quốc vẫn theo ngài. Ba tháng sau, vi cuoc vân-dung của Bismark, cuoch chiến-tranh sảy ra giũa Pháp y Đức.

Nước Pháp không đủ quân-linh, chiến-cu, không đý bị truc lại khong co đong m nh da di chien m cách tau-hoai daig-dot. Tron dai bai o Sédan da ket liêu cuoc doc tai thi hai của họ Nà-phá-luân tạ. Pháp. Vi đó mà trong bao nhiêu lâu người Pháp không còn tin quyền của cá nhân nữa. Tuy vậy, Nà-phá-luân đê tam da dê lại cho các nha đoc-tai sau này một cái gương và mõi cuoc thieng-ém: ngài hé sét tin vào cuoc tông-dau phiếu và dung no đê danh do các ông nghị-vien. Có người nói lóng đầu phiếu cung một ngõi voi đoc-tai, Năm 1889, trong Bourgogne xút nứa lại thành công bằng véc đầu phiếu nhưng khi dân chúng Paris hoan nghênh thi琅 lai khong chịu nám lây chính quyền. Ví thê mà véc êng làm thất bại. Cung vi các lè trên nay má nguoi ta có thê nói ở Pháp từ trước đến nay các cuoc cach-menh thi sảy ra ngoài, phò cõi các cuoc chinh-bien nhu kien haj cuoc 18 Brumaire và 2 Décembre thi chì làm được một cách ở trong nghĩa là do chính những người đã cầm quyền trong tay. Việc đó da hau như thành lè bắt di bất-dich

HỒNG-LAM

DUC THANG

Cần mua sắm, nhung, yến, quế, mật gấu, mật ong, da riu mang đến Hàng n° 89 rue des Medicamen's Hanoi dang ca, thêm dai-ly thuộc N. à và dầu Đông-Á klap phủ kuyen, diu kien tè hàng không phai k' quỷ

Hội anh em Lạc - Hồng
cùng nhau quyết một lòng
THUỐC LÀO DÔNG-LINH
Cho tinh giác mò màng
THUỐC LÀO DÔNG-LINH
236, Đầu Lửa Nam Hanoi

Các thứ thuốc già-truyền
danh tiếng của cụ y-s

Ng. minh Hiển
HIỆU TRÁI ĐÁO

1) Thuốc ho bồ phổi, bồ
phổi trị ho maw le bô duong
bô phổi.

2) Tiêu ban giải nhiệt giải
nóng triệt ban cho trẻ em.

3) Túi thời cầm mao tán, tri
nóng lạnh nhiệt dầu cầm nang
trứng mía do:

PHƯƠNG NAM Y VIỆN
phát triển Trung - an - Mylon
Bắc - kỳ Etis NG. VÂN - BỨC

11 Rue des Caisses Hà-nói
Annam Nam tiến Baal blanchy
429 Saigon

Tiền giang Namky - Nam-hà
Caolon
Mỹ-tho Nam-cường và mỗi tỉnh
co i đồng dại-ly



Anh - Lú

68 — Rense de Hué — PAOKI

BẾP, KHẨU CHỐNG, BỀN, GIÁ HẠ
món hàng A7 H. L. mới chính đón ai
(catalogue) kinh gìn gìn năm 1941.
Có nhiều khẩu đội và pháo hời thời treo
đè kính biếc, các quầy khánchez trong
số cũ, lòn buôn bán lè khắp nơi.

AI cần BẦU và MUA hang hóa gì?

Xin hãy giao thiệp với Tàu-
đa et Cie, một hàng buôn tin
nhambiết xứng đáng để các ngài
tin cậy, có nhiều commerciares
chuyên việc BẦU và MUA giúp
các ngài mua sắm thứ hàng hóa
nguyễn liệu v.v...

Muốn được mua chóng và
khỏi hối, mỗi khi mua bán thứ
gi, xin các ngài cứ đến Tàu-đa
et Cie, 72, rue Wélie à Hanoi
các ngài sẽ được hải long

Chi nhánh
Nam - Kỳ và Trung-Kỳ
Phòng thuốc

chữa phổi
(16 Radeaux Hanoi Tel 1630)

Tổng hành phủ: 163 Lagrandière
SAIGON

HUẾ Kam-Hai, 147 Paul Bert
Cao lão lao 15p chữa các bệnh
cố trúng ở phổi, phổi lao
thành được 4p ngắn, ngứa các
bệnh lao sắp phát, Sinx phế
mạc cao 2p, chữa các lỗ phổi
cố vết thương và vết đén. Sát
phế trung 2p nhuận phổi và sát
trung phổi. Các thuốc bô và sát
kiêm lỗ thận 1p50 và ngứa trù
lao 1p, đều rút họng bệnh.

Có nhiều thuốc thử chữa
phổi và sachsenh bị thư nai về
bệnh lao biến không, Hồi xin ô
tống cúc, và các nốt chí nhau.

Bui - due-Dậu

TU-PHÁP KẾ-TOÁN

GIÁM-DỊNH VĂN-PHÒNG

59 Place Neyret Hanoi Tel.1372

TRUNG

- a) Mát, giờ, kiêm - sát, sô - sách
thương mại;
- b) Lập, hợp đồng, điều - lô các
còn tham;
- c) Khai báo, lời ước đồng ý;
- d) Xin sổ Hộ, đóng sổ giáp;
- e) Khai gìn yô số registre de
commerce.

Autocésé (publication créée au érleusement
à la loi du 13 octobre 1941)
Ed. Hélydédouaire du Trung-tac Tân-Van N
Imprimé chez Trung-tac Tân-Van
36, Bé, Henri IV/1941, 1941
Certifié exact et authentique
Tirage à 10000 exemplaires
L'Administrateur Gérant: Ng. d'VUONG
11000
vietnam



Bich Nga phục hàn

của THANH-DỊNH

Cô Bich Nga, nàng Bich châu,
Người nhán tráng có nhiều
doạn rất lý thú 2p80

SÁCH CÓ ÍT :

Lê-nhữ Hồ (Ng. N. Thông 0p80)
Tiểu sơn Nuong (Thanh-dinh
2p,0)

Đôi mắt Huyền (P.C.Cảng 1p80)

SÁCH ĐƯỢC IN :

Nhà-trịnh Thám 13 tuổi (Pham
Cao Cung) Bảo hoa Thần T.B.)
Bat quang kiêm hối (T. Định)
Editions BÁO NGỌC

67 NEYRET HANOI — TEL: 786

CAI A - PHIÊN

Thuốc Tú - Nhật - Khuvé Tân-Hàn
số 48, giá 1p và nhô, 3p50 ve lớn

Về nhô 1p00 uống từng ngày
chỉ hàn tại nhà thuốc hoặc các
đại lý để các ông không cần
tìm mua luhn mọi lúc, còn các
ông ở tỉnh xa, chỉ nhân gửi
theo cách lanh hóa giao hàng,
nghien nặng 7p00, nghien nhẹ
2p00 (để khái cái đỡ dang mà
hết thuốc). Sâm nhung tuyêt
cần 1p50.Thang thuốc tuyêt cần
0p25 và phai-trà 1/3 tiễn trước
ngon phiến đền tên M. Ngô-vi-Vù
Viết-long 58 Hàng Bé Hanoi.

Cần thêm rất nhiều đại lý tại
khắp Trung, Nam, Bắc xin viết
hết về thương lượng
cách đeo áo - phim vi - lô - khung
đang đeo và 0p07 (em cò) lòn tiền gửi sẽ
có quyền catalogue béo, giấy ngọt
100 trang, nói dù các bệnh trè từ khí
mới sinh, cat-a-phien, veni và ngựa
và các thứ thuốc Nhật-bản

Tuân lê quốc tê

(tiếp theo trang 2)

Về mặt trận lâm năm Thái-binh dương, theo tin
Nhật thi phi quân Nhật lại vira đại thắng trong
trận không chiến thứ ba ở ngoài khơi đảo Bougainville. Phi quân Nhật đã đánh phá một hòn
đảo lân của đồng-minh ở miền hải phận phía nam
Bougainville vào ngày 11 November vừa rồi. Trong
trận này phia đồng-minh đã thiệt hại một tướn-
đuong-hạm hạng lớn và một khu-trục-hạm bị đánh
ngay. Ngoài ra, còn một thiêt-kiếp-hạm, hai hàng
không mâu-hạm lớn, một tướn-đang-hạm lón, b
cháu-trục-hạm bị hư hỏng hñ lõi hoặc bị phát hỏa.
Về bên đồng-minh còn mất hai phi cơ bị hạ. Bên
Nhật mất tất cả 30 phi cơ đã lây đám xưởng các
phi-đích. Lại trong khi phi quân đến đánh Rabaul
71 phi cơ đồng-minh đã bị hạ.

Về chính-trị thì vừa rồi trong ủy ban Alger của
phái phản đối ở Bắc Phi đã có sự 'hay đổi lớn'.
Vi đồng-Cản Pháp không chịu tác tóm
nhưng Giraud, người của Mỹ do latron Eisenhower
mang ra đã phải từ chức trưởng ban hành chính
chỉ còn giữ chức tống-lâm-quán đội nhưng
phải chịu trách nhiệm trước ủy viên coi vụ chín-
tranh. Tướng de Gaulle hiện nay là trưởng ban
độc nhất còn ủy ban thi hiên gồm nhiều đại biểu
của các chính đảng cũ ở Pháp, nghe nói cả Pierre

Gol cũng sẽ được cử làm đại biểu phái cấp tiến
trong ủy ban. Việc they đổi này dù lõi rõ thể lực
của nghị viên Cộng-sản Martyn và các đế của
ong trong ủy ban Alger.

Hội-nghị giã Ngoai-tướng Anh M. Eden và
Ngoai-tướng Thủ hinh như chưa có kinh qua gi.

Có vẻ kết quả cuộc hội-nghị Mac-lu-khoa, thi
vừa rồi một báo Đức có phé-binh rằng: « Bên
điều-le Đại-lý-dương đã bị xé lõi ở Mac-lu-khoa
và bắn diều-le Mac-lu-khoa đã thay vào đây.
Trước người Anh, Mỹ, Nga đã đạt tới mạc-địch.
Ngoài các lời cam doan về bình bì, tất cả các vấn
đề chinh-trị khác đều không giải quyết được và
đem giao cho các tiêu-ban và ủy-ban theo cõi lệ về
ngoại-giao từ trước đến nay. Staline đã đem cái
tảng lợi của mình ra đánh bạc và ông đã được
một ván bài to. Sự quan-hệ của hội-nghị Mac-lu-
khoa đều ở cả trong các vấn-đề không nói rõ cho
thể-giới biết. Sự ghen-lặng về vận mệnh mảng nước
nhỏ như Phần-lan, các nước ven bờ Baltic, Ba-
tan, Lô Thô đã làm cho mọi người đều phải hồi
hộp. Âu-châu không mong gì được về Anh, Mỹ
mà chỉ sợ Nga-sô viết mà thôi». Lõi phé-binh đó
rất đông cho la chúa ý.

GIÁ MUA BÁO

	Mỗi năm	6 tháng	3 tháng
Đắc-kí, Trung-kỳ ...	18500	8850	5000
Nam-kỳ, Ca-môn-đa ...	20,00	10,00	5,50
Ngoại-quốc và Công-sở ...	40,00	20,00	10,00

Mua báo phải trả tiền trước mandai xin dz;
TRUNG BẮC CHỦ NHẬT, HANOI

VĂN-NHÂN HỌC-GIÁ, NHO-GIA TẤT
CA GIỚI TRÍ-THỰC ĐỀU PHẢI
BỐN HỌC :

Không - Từ - học - thuyết
của LÊ VĂN-HÓE
và của cụ PHẠM QUÝNH
QUỐC HỌC THƯ XÃ sá, phát hành nay mai



Nhà sản-xuất lớn các thứ áo dệt
(PULLOVERS, CHEMISSETTES,
SLIPS, MAILLOTS V.V..) chỉ có

HÀNG DỆT PHÚC-LAI
87 - 89, Route de Hué, Hanoi — Bảo buôn
khắp Đông Pháp áo tốt không dâu sánh kip

BỘ THẦN TÂN-Y 26 pho hàng Lòng, giáp hàng Đầy Hanoi
Kiên tinh, cõi khí, trị bệnh thần hưu: di, mộng, hoạt tinh, giá 2p.00.
Nhận chữa khoán bệnh tinh — Thuốc Lậu 1p.00 — Giang Mai 1p.00