

SỐ 183 — GIÁ: 0640  
14 NOVEMBRE 1948



## Sơ «Độc-tài» II

Vạn lý trường thành dài 3.500 cây số, bắt đầu từ Sơn-hải-quan đến Lâm-thao, một kỳ-công của nhà Độc-tài Tần-Thủy-Hoàng, mà ngày nay được liệt làm một-kỳ-quan trong tám kỳ-quan của thế-giới.



NGUYỄN DOANH VƯỢNG  
— CHỦ TRƯỞNG —

# Tuần-lê Quốc-tê

**TUẦN-lê** vừa qua là một tuần-lê sáu ngày nhằm  
vết qua i hế trên trường chính-trị cũng như  
về mặt quân sự. Về chính-trị, hội-nghị lợn ba  
Mạc-tri khao đã bế mạc và từ "vật-le" trước  
kia chủ ý để kinh-khô Nga nay lại để ý để kinh  
Caire là nơi Ngoại-luồng Anh-Đeden đang hội-dân  
với Ngoại-luồng Thổ-kê để diễu hành về các việc đồng  
nam Á-châu. Theo tin các báo Thủ-thị chos-đìn  
định nay chỉ làm cho cuộc giao-thiệp Anh-Thổ  
càng thêm chặt chẽ nhưng theo các tin ngoài thi  
trong cuộc hội đàm này sẽ bàn đến nhiều về quan  
nhập và xuất hàng hóa để Dardarelles cho Nga.  
Lại có tin do dự rằng có lẽ sau các hội-dân  
này Thổ sẽ tham chiến đúng về phe đồng minh.  
Liệu nay họ sẽ trục vùi Đông-minh rất chủ ý  
đến thái độ của Thủ-thị lực lượng Thổ-khô mạnh;  
thái độ Thổ càng quan trọng hơn vì hồi nay là  
hồi chiến-tranh đang ở vào thời kỳ quyết liệt.  
Ngoài-luồng Anh-Cor dell-Hall cũng sắp về Hoa-  
thịnh-dân và trước khi ông về du-luận ở nghị-  
viện Hoa-ký đã tổ vé lái thành kết quả của hộ-  
nghi-phuc Muc-iv-khoa.

Về tình hình các mài trán thi ở Nga về miền  
Ukraine quân Đức đã rút khỏi Kiev và hiện tại  
giờ không trán tuynen đà sôa soan trước ở phía  
sau thành đó, Qadan Nga đã chiếm Yassikov và  
Pavlov là một nơi có nhiều đường xe lửa gặp  
nhau ở phía tây nam Kiev.

Còn ở phia tây nam Nevel thi tin Đức nói đã  
đánh lui được quân Nga còn tin Nga lại báo vẫn  
tồn đang tại Bodo phản công rốt ráo.

Ở mài trán Ý, về chiến-khô của đế bát lô quân  
Anh, quân Đức đã rút lui khỏi Forli, Carovilli và  
Agnone. Quân Anh hiện giữ một phòng tuyến qua  
các thị-trấn Montelodoris, Cupello, Fasce trên  
đường từ Vasto đến Isernia. Còn về phía tây  
chiến-khô của đế nôii lô quân Mỹ, quân Đức phản  
công đã đã chọc thẳng được phòng tuyến bên địch  
từ San Maria O'ivelto và Roe-araviedola và có thể  
nhưng nói cẩn cù của quân Mỹ. Cuộc  
chiến đấu ở khu Santa Croce hiện đang rốt kịch  
tết.

Hôm 6 Novembre có tin một đoàn phi-quân-Anh  
Mỹ đã đến đánh lôa thành Val can, Việt-nam làm  
nhà du-luân Quốc-tê rất công phần cả du-luân  
đều cầm-vũ.

Ngày 5 Novembre tại Đông-kinh, hội-nghị

HS Petrus Ký (67-74) tặng Huỳnh Chiếu Đắng chủ Kho-Sách-Xua Quán Ven Đuòng

# TUẦN-LÊ ĐÔNG-DƯƠNG

Đại nhạc-binh Nhật  
tại nhà hát lớn Haroi

Dom-péi 8 Novembre. - Buổi

biểu diễn của đội nhạc-binh Nhật do ông Sateru Onuma hướng dẫn đã tổ chức tại nhà hát thành-phố Haroi hồi 5 giờ chiều hôm qua, do hảo ý của bộ Tham-mưu quân đội Nhật ở bắc Đông-duong. Bộ Tham-mưu Nhật có hảo ý như vậy, vì muốn biến công chúng Haro một cuộc tiêu khiển, nhân người ở Haroi biêt rõ tình hình chiến-tranh và vẫn không từ-nan một điều gì để hợp-tác với Nhật.

Các nước Đại Á sẽ cố gắng để mở mang về  
kinh-le bằng cách hợp tác chặc chẽ và sẽ cảng  
nhau thân thiện để bài trừ sự phản-biéti gióng  
rối, khung-khích các cuộc giao-dịch văn-hóa, và  
mang các nguyên-liệu để giúp cho cuộc tân  
bộ của nhau logi.

## NHUNG VI ĐỌC-TÀI

LOUIS XIV - NĂM PHÁT LUÂN LÝ III  
(của Pháp)

LỄ THÁI TỘ VÀ LỄ THÁNH TÔNG  
(của Việt-Nam)

VƯƠNG AN-THẠCH (của Tàu)

sẽ được nói kỹ trong số

## ĐỌC-TÀI III

của T.B.C.N. xuất-bản ngày 21-11-43

Đọc số báo đó các bạn không  
nhưng biết nhiều về ché-đò  
đọc-tài các nước Á-châu và Á-  
âng, nhưng có biết nhiều về  
cách cai-trị của các vương  
danh tiếng của ta thời trước...

ĐÀNG SOAN

## HITIER

nha đọc-tài số 1 hiện kim

Bên người Pháp, có trong-

tá Bonafos trưởng ban quản-  
vụ trong phủ Toàn-quyen phủ  
Đông-duong lời đại diện cho  
quan Toàn-quyen Decoux q-  
thống Mordant, quan Thống-  
sự Haelewyn, cùng nhiều vi  
thưng-chức Pháp-Nam nứa.

Ngoài ra, đã-biễn các tòa  
hang-trưởng người Tàu và  
những báu đản hàng-dâng.

Buổi biểu diễn tan vào hồi  
7 giờ tối trong một hòn khồng  
khi tất thán thiên giữa người  
Nhật, Pháp, Nam, Trung-hoa  
và Áo, là những người  
thầy-le hợp-tác viে công  
cuộc xây dựng nền hòa-phúc  
cho Á-châu.

— Vì giá tiền chờ han cao,  
giá điện ở địa phương Saigon  
— Chợ-lớn, đón-lại như sau  
này:

Biển dùng dốt đèn, chạy  
quạt và việc nội-trợ 0p16 một  
kwh (trước 0p07).

Biển dùng chạy máy (basse  
tension) 0p13 mỗi kwh (trước  
0p06).

Quan Toàn-quyen đã ký  
nghị định hôm 28-10-43 cho  
phép hai công ty ché-đò  
Sfa và Sfat, bắt đầu từ hôm  
28-10-43, tạm thời được bán  
diêm theo giá sau này:

Một bôm 7.200 bao: giá bán  
cho các đai-ly 324p; bán cho  
những nhà buôn cát 338p;  
bán cho những nhà cửa-vua  
cát vữa hòn lô 345p; bán cho  
những nhà bán lô 360p (\$05  
mô bao).

— Lễ khai-mạc viện Văn-hóa  
Nhật ở Đông-duong, trụ sở ở  
tòa nhà đối diện tòa-thái bô  
Nhật ở Haroi đã mở hồi 5  
giờ chiều hôm 3 Novembre

Tới dự lễ có các quan chức  
Nhật, các quan chức Pháp  
đại-diện phủ Toàn-quyen phủ  
Thống-sự, nhà Hoc chính,  
đại-biễn báo-chí Pháp, Nam  
v.v

Quan Công-sứ Masayuki Yokoyama, viên trưởng viện  
Văn-hóa Nhật có đại diện văn  
nhập tên-chí và mục đích của  
nhà văn-hóa Nhật, đại sứ là  
đại-cho Đông-duong biêt rõ  
nước Nhật và nước Nhật biêt  
rõ Đông-duong.

Quan giám-đốc Học-chính  
Đông-duong Charlton đại diện  
quan Toàn-quyen đáp trả, đại  
ý chúc viện Văn-hóa Nhật  
được trường cùu

— Chiều chủ-nhật 1er Nov-  
và tối, trên bãi cỏ lập ngay  
trước phủ Toàn-quyen, ngót  
ba nghìn anh em Hướng đạo  
sinh ở kháp Bác-ký đã họp  
một buổi hội chy.

Những cuộc tập-cấp-cùu  
những người bi thường, bác  
cháu, dụng-lès, anh em Hướng  
đạo-sinh đã làm một cách  
nhanh nhẹn khác thường.

Cuộc trưng bày lanh của xứ Bác-ký  
sản-tùng lanh của xứ Bác-ký  
trong-châu lanh thương-quy  
tù trung-châu lanh thương-quy  
đã làm cho nhì ều người vui-ý.

Tiền thu được trong buổi  
chợ-chy này sẽ dùng mua  
vải may áo phái cho những  
người nghèo.

Có một đồng-bạc mà muôn làm giầu nhanh chóng và  
lương-thiện thì chỉ có cách là: MUA VÉ XÒ SỐ ĐÔNG-PHÁP

Các nhà

# ĐỘC-TAI ÂU-CHÂU về THỜI ĐẠI CẬN KIM

Gửi đến thương cờ và đời cận-kim, hình như ý tưởng về chủ nghĩa độc tài bị quên hẳn. Xét trong lị-cử Âu-châu, về thời trung-cờ ở nước nào cũng vậy, không hề thấy một chính phủ đặc tài nào đáng để ý. Vì sao lại thế? Đáp câu hỏi đó, một nhà viết sử nổi tiếng của nước Pháp gần đây Jacques Bainville, đã viết trong cuốn *les Dictateurs* (các nhà độc tài): «Về đời trung-cờ, chế độ phong kén xay dựng trên những quyền lợi và nghĩa vụ rất phồn minh và theo một định luật rõ ràng nén không còn thừa chỗ cho những kẻ tiến quyền lợi chúa và vua. Thủ bá và địa vị của các nhà cầm quyền chính thức đã là dành cho người ta không cần phải dùng đến những quyền hành đặc biệt và không chính đáng». Thực tế, dưới chế độ phong-kiến, các vua chúa cầm quyền trong khu vực mình tuy có quyền hành nhưng lại phải luôn luôn sún sös đến vận-mệnh và sự trai của nhân dân dưới quyền mình, còn dân chúng thì đều thuộc phái trung-lưu hay hạng nô lệ, tuy phải chịu thuế mà không nêu nhung lại nhớ vào các ví chúa tê trong khu minh mà được an-eu lạc nghiệp. Trong đời phong-kiến, các nhà quyền hành lại luôn luôn bài đánh chiến tranh, nên phải chú ý đến việc vô bị hơn là việc tăng gia quyền hành của mình.

Người ta còn nhận ra rằng ở nước nào, chế độ phong kiến thi-hành không hoàn toàn thì chế độ đặc tài lại có cơ xuất hiện dễ dàng hơn.

Phải đợi đến thời đại cận kim, nghĩa là từ thế kỷ 17, chính thể độc tài lại thấy xuất hiện rõ rệt ở một vài nước Âu-châu nhất là ở Pháp. Vào cuối thế kỷ 18, cuộc cách mạng nô-lên bỗng bột ở Pháp, chế độ cộng-hòa thay cho chế độ quân-chủ, người ta mới được thấy một vài nhà độc tài nổi tiếng làm vang danh nước Pháp và ruộng chuyển cả Âu-châu. Cố Léopold, ở thời đại nô và xã hội nô mà thường dân chủ khinh hành thi chế độ đặc tài thường thấy xuất hiện, cũng như về thượng cờ ở Bỉ-lập và La-mã.

## Chế độ độc-tài và nước Anh-át-lợi

Một điều làm cho người ta phải chú ý và nghĩ ngợi là chính ở nước Anh, một nước theo chính thể lập hiến và đại-nghị trước hết ở Âu-châu, lại là nơi đã thấy xuất hiện nhà độc tài thứ nhất theo kiều ngày nay. Với nhà độc tài Cromwell của Anh, người ta càng có thể tin rằng chế độ độc tài là chế độ thường di theo các cuộc cách mènh, chủ nghĩa dân chủ và chế độ đại-nghị. Chính Cromwell là một ông nghị vén quí-tộc đài tròn ném nhà độc tài thứ nhất ở nước Anh. Chính nhà độc tài đài ném là chức ném những đội dân quân gọi là Thiết quân (côtes de fer; cạnh sắt) gây nên một lực lượng khá lớn cho nghị viện Anh để chống với các đội quân của vua Charles Ier họ Stuart. Chính ông đã dùng chỉ huy đội dân quân đài để đánh nhau với quân nhà vua trong mấy năm và chính ông đã thắng quân nhà vua, bắt được vua Charles Ier để đem ra trước tòa án của nghị viện hép vào tội tử hình.

Olivier Cromwell thuộc phái trưởng già nhà quê. Sinh ngày 28 Avril năm 1599, ông sinh trưởng theo lối quý phái và nêu sau này đóng làm lãnh tụ được một đám dân chúng là vì ông có tài binh và có tài lâm-turon. Nếu Cromwell sinh trưởng ở thành phố và chỉ có ốc thương mại thì chắc hẳn không sao thắng nổi được quân nhà vua và vua Charles Ier đã không bị chết và tội tử hình. Người Anh vẫn gọi ông là Ông nghị viên bảo hộ cho dân chúng (protector) và nói lúc trẻ tuổi ông sống một đời tự do. Điều đó không quan hệ. Người ta chỉ nên nhận rõ gốc rễ của ông đã gây nên cho ông một khôi-ác thần bí, một lòng tin tưởng quá độ, sự thích truyền giáo, thường lo lắng cho sự yên ổn của các linh hồn và cái kim thiêng về dục vọng hơn là về lẽ phải.

Kính khiêm trang trong noi ông sinh trưởng đã làm cho ông trở nên da său, hay giận dữ và bạo động, đúng như công việc ông làm đã tố rõ. Cromwell bắt đầu dự vào việc

công từ năm 1628 là năm được cử làm nghị viên hật Cambridge ở Dân chúng nghị viện. Sau ba tháng, nghị-viên bị giải tán thi ông giờ về nhà yên nghỉ. Ông cùng gia-dinh đến ở Saint Yves coi sóc việc chăm sóc sức vật và dè ý đến công cuộc tổ chức việc truyền đạo chính để chống với ánh hưởng già-của của Hoàng-nậu trong triều và cả thế lực càng ngày càng bành trướng của nhà Chung. Đến với các tin đồn đạo cải-luồng thi thế lực già-của bành trướng rảng nước Anh sẽ phái phục tòng Giao hoàng La-mã nay mai. Hồi Avril 1640, nhà vua cầm tiền và nêu được Nghị viện chuẩy y thi mới có tiền nêu sau một thời kỳ gián đoạn 11 năm lại chiêu tập nghị viện. Cromwell lại lấy tư cách đại biểu hật Cambr dge đến Nghị-viên. Ngay

trở tài. Trong những cuộc bàn cãi về giáo lý tại các Ủy-ban của nghị-viên, Cromwell đã làm cho cả Viện phái-tin và nghe theo. Giữa lúc này, cuộc xung đột giữa nhà vua và các nghị viên càng rõ thêm. Các ông nghị tin đạo thi cho nhà vua là khinh người vi không bao giờ, những người đã cho ý nguyện minh là do Đức Chúa Trời truyền ra và có ý trách là hẹp hòi vi nhà vua không chịu nhường bộ gi-vi quyền quản-chủ. Nghị-viên đã tố sự phản đối đó bằng cuộc bỏ phiếu hồi Nov. 1640. Cromwell có công lớn trong cuộc bỏ phiếu phản đối này, lại tố ra rắng nếu Nghị-viện được giữ quyền chỉ huy quân đội thi sẽ có thể lực rất lớn. Ông nói: «Tôi muốn toàn thắng thi nghị-viện phải có quân đội. Việc cần nhất là phải có quân lính, khi giới, khi Cromwell mới

ra giữ quyền thi liên tđ chúc các đội Thiết - quân (cánh - sát) cũng như các đội quân áo đen của Mussolini và quân áo nâu của Hitler ngày nay. Trong những ngày loạn lạc về mù đông 1641, Cromwell tự thấy mình có dù sù đe đứng chỉ huy một quân đội. Chỉ trong cuộc chiến tranh này, cái



Cromwell, nhà độc-tài thứ nhất của nước Anh

trong mấy buổi họp đầu tiên đã thấy xảy ra cuộc xung đột giữa nhà vua và Nghị-viên. Các ông nghị thi ý không tin nhiệm côn nhà vua lại tố về khinh mạn nêu hai bên không thể nào điều đình được. Ngày 5 Mai, vua Charles chiêu tập Thủ dân nghị-viên và dùng những lời dặn gữ và khinh mạn để giải tán nghị-viện mới thành lập có ba tháng.

Olivier lại về nhà. Đến Novembre, nghị-viên lai họp và Cromwell lại đến Luân-dôn. Lúc này ông đã 40 tuổi và chưa có danh tiếng gì. Một bạn đồng-viên hồi đó đã tống một cách không vê vang gi từ cách âm mạc là tên là ngô luân. Nhưng lì lâu sau vú có những vấn đề quan hệ hon và những sự trái ngược vê đạo lý nên ông nghị hật Cambridge mới được nhíp

cá tính của Cromwell mới tố rõ và người ta phải ngạc nhiên vì sao lịch sử không gọi ông dưới cái tên đại-tướng Cromwell. Có lẽ như thế, công nghiệp của ông có phần rõ ràng hơn. Khi sự chia rẽ giữa nhà vua và Nghị-viện đã bắt đầu rõ rệt, nhà vua vùa ra khỏi kinh thành để chỉ huy các đội hoàng quân thi Cromwell mới hết sức tổ chức các đội quân trung thành với Nghị-viện.

Đến lúc này người ta mới thấy rõ tài lâm-tướng của ông. Ông rất yêu những người ở dưới quyền chỉ huy của mình vi do toàn là những kẻ mông-tổ theo đạo mới như ông và chỉ yêu cầu giết kẻ thù vi sac nguyễn tâc vê tôn-giáo. Sau một vài trận, Cromwell sang o-rô tài minh. Ông lần lượt được thắng đại-ti

**Đo Võ Phi Hùng Cựu**  
và thiêng liêng. Tại trại Marston Moor ngày 27/6/1642, dân quân gặp quân nhà vua, hữu dụng gồm 2.500 người do Cromwell chỉ huy. Đến lúc ta đực và đội trung trọng đã bị ném, quân nhà vua đã tung ra đại thắng, không ngờ hữu dụng của Cromwell phản công lại kịch liệt và đội hàn the trận. Từ ngày đó, quân của Cromwell mở nồi tiếng là vô địch và được gọi là Thiếu tá. Khi đạo quân này tham gia một trận nào là phải thắng. Trong suốt một năm có cuộc nội chiến, ta vỡ bị cõa Cromwell càng rõ rệt thêm. Nghị viễn giao cho ông chức Tông-tu-lệnh kỵ binh. Ông đã rõ ràng suy nghĩ của Nghị viễn rất đích đáng bằng cách để bẹp quân nhà vua & Naseby 12/6/1645. Cuộc nội loạn thứ nhất, nhờ tài Cromwell, đã kết quả bằng cuộc toàn thắng của Nghị viễn. Trong suốt 3 năm, khi ngoài mặt trận, chẳng nhì khỉ & Nghị viễn Westminster, Cromwell vẫn luôa luôa công kích vua Charles I. Ông tìm cách nhôm lại ngon lùn nỗi loạn định để bắt nhà vua vì ông hiểu rằng nếu để cho vua Charles I trốn thoát thì phải theo đạo chính không thể nào ra cầm quyền được. Vì thế mà Cromwell đã đi tới giới gác vua ngày 9 Février 1649. Ông cho rằng cần phải giết vua nhưng không ngờ ngay hôm nhà vua bị hành hình ở Whitehall thì vua Charles I đã được bá uộc Monrose tôn lên ngôi vua ở xứ Ecosse. Cả xứ Ái-nhì-lan theo đạo Gia-tô đều thừa nhận vua mới. Quán quyền lại sống lại dưới mồ Cromwell.

Người ta vẫn tuyên bố là cả nước Anh đều phản đối nhà vua, không ngờ phải đó chỉ gồm có một phần ít. Ngày sau hồn vua Charles I bị hành hình thì cuộc nội loạn càng dữ dội thêm. Chưa bao giờ cuộc xung đột giữa các đảng phái lại hàng hải dữ dội như & Anh hồi 1650.

Ngày Cromwell lên nắm quyền bá chủ thi cả nước Anh lại quay lại phản đối ông. Nếu

không có đội quân hàn bộ trung thành hộ vệ thì Cromwell đã cùng chung một số phận với vua Charles I rồi. Ngay nhiên hơn nữa là ngày trong đạo đập quân đó cũng ra sự khô khát. Khi đạo Thiếu tá ra trận, người ta nói với quân lính rằng mục đích là để lập lại thiên đường ở hạ giới nghĩa là để đền lời tu do, bình đẳng, bác ái và sự phân phát của cải. Không ngờ, cuộc chiến tranh vẫn tiếp tục với kỷ luật và mọi sự thiêng thiêng. Vì thế chính đạo Thiếu tá lại tự mình cướp lấy phần của mình. Thấy thế, Cromwell đã trừng phạt thường tay ngay và giết吧 các toán quân ở dưới quyền mình. Đồng thời, hai xứ Ecosse và Ái-nhì-lan đòi loan đòn bênh vực nhà vua. Cromwell bèn sang Ái-nhì-lan và trong chiến thắng đã dừng cuộc lưu huyết để dẹp loạn một cách quả quyết. Sau Ái-nhì-lan, đến xứ Ecosse cũng bị trừng phạt Cromwell đã thắng hết cả các đội quân thù. Ông được tên «Hộ quốc nghị viễn» (lord protector) và nắm cả quyền chính trong tay. Nhưng lần sau Ông nêu có một tờ chờ giáng như chính thể quân chủ thi hợp với thực tế hơn và lập nên một chính phủ quân nhân, chính

hè này để với toàn quốc còn tệ hơn là chính thể chuyên chế của vua Charles I. Khi phải bắt binh nói rằng: «Chúng tôi đánh nhau là để cho nước nhà có thể thi hành chế độ nào. Ông nói nếu có một tờ chờ giáng như chính thể quân chủ thi hợp với thực tế hơn và lập nên một chính phủ quân nhân, chính hè này để với toàn quốc còn tệ hơn là chính thể chuyên chế của vua Charles I. Khi phải bắt binh nói rằng: «Chúng tôi đánh nhau là để cho nước nhà có thể thi hành chế độ nào. Ông nói nếu có một tờ chờ giáng như chính thể quân chủ thi hợp với thực tế hơn và lập nên một chính phủ quân nhân, chính

## Những tác phẩm quý :

### BÃ CÓ BÁN:

**MỘT GIA-BINH RÊN HOÀNG BẢO**  
của Nguyễn-xuân-Huy Giá 1p45

**BÀ CHÚA RỪNG mai trăng**  
của Việt Tinh — giá 1p30

Loại này sẽ ra mỗi tháng một quyển

Thứ tư đã cho ông Nguyễn-văn-Trợ giám đốc nhà xuất bản • SÁNG — 46 (tại Clémentine Haroi

**CÔ THÚY** của Nguyễn-khắc Mẫn  
giá \$320, tiểu thuyết  
được giải thưởng T. L. V. Đ. năm 1935

**HÒN QUÉ** của Nguyễn-khắc Mẫn  
giá 1p50, bản quý 4p, s/p

## Truyện giải trí

### BÃ CÓ BÁN:

**MỘT GIA-BINH RÊN HOÀNG BẢO**  
của Nguyễn-xuân-Huy Giá 1p45

**BÀ CHÚA RỪNG mai trăng**  
của Việt Tinh — giá 1p30

Loại này sẽ ra mỗi tháng một quyển

Thứ tư đã cho ông Nguyễn-văn-Trợ giám đốc nhà xuất bản • SÁNG — 46 (tại Clémentine Haroi

**HS Petrus Ký (67-74) tặng Huỳnh Chiểu Đăng chủ Kho Sách Xua Quán Ven Đường**

Cromwell lại cho treo trên cửa phòng Nghị viễn, họp một tấm biển trên đề mấy chữ: «Cromwell không có đỗ đạc cho Nghị viễn». Nhưng được ít lâu, Cromwell lại thấy mình có ơn hết sứ giả một xí chia: «Không một ai giúp đỡ nén sau sau cùng lì phải chiêu tập Nghị viễn. Cứ mỗi lần cần họp Nghị viễn để bàn về các phương pháp giữ trật tự, Cromwell lại bị thất vọng và số phiếu của ông lại bị giảm dần và ông càng bị công kích dữ dội. Ông lại thấy rõ sự bất lực của Nghị viễn. Còn chó sói trả nén người chôn chénh chỉ chạy tìm cách cắn dán cắn. Nghị viễn họp được mười hôm, Cromwell là giải tán viên lần nữa. Đó là hành động chính thi cuối cùng của ông vì chẳng bao lâu sau, ngày 3 Septembre 1658 thì ông từ trần.

Không đầy hai năm sau, dân anh lại đưa nhau hoan nghênh cuộc phục hưng nén quân-chủ và tôn Charles II lên ngôi. Số cố gắng của Cromwell chỉ làm cho đồng bào ông càng tin rằng ông và khát khao trong giọng họ Stuart còn hòa nốt nhà độc tài. Cromwell đã vi ty do danh đỗ quyền chuyên chế nhưng đến khi đã cướp được quyền chính, ng thấy rằng chí cố dùng vũ lực moi giũa nđ quyền. Sau khi Cromwell chết, cả sự nghiệp chính trị ông đã bị sụp đổ như môt lâm đòn bêng gãy.

Cuộc hi nghiêm độc tài của Cromwell đã hoàn toàn thất bại. Từ đó đến nay, nước Anh tuy có thay đổi mấy giọng vua nhưng vẫn là một nước quân chủ, dân Anh không còn hoan nghênh một nhà độc tài nào khác nữa.

### Richelieu một vị Thủ-vương

#### độc-tài nước Pháp

Trước Cromwell, hòng y giáo chủ Richelieu đã lập nên một chế-độc chuyên chế ở Pháp. Người ta có thể gọi Richelieu là một vị thủ-tướng, độc-tài, công véc-ông làm chủ phái tài lén vua xét lại. Chính thể độc-tài đó, sau này người Pháp tổ vê rất hoan nghênh. Đường thời chí những kẻ nào phải chịu tội kỷ luật nghiêm nhặt là tổ ý phản nán và cói Richelieu như một nhà chuyên chế tàn ác. Nói đến Richelieu, tưởng nên nhắc qua lại một hồi lịch-sử nước Pháp: Sau khi vua Henri IV, một vị anh-quân nước Pháp đã bị ám sát về tay Ravaillac, tinh

hình nước Pháp lại một phen nguy ngập cả về nội trị và ngoại giao. Nếu không ó một bão tan sét chống đỡ thì cuộc thống nhât Pháp khó lòng nguyên vẹn được. Vua Louis XIII hiểu rằng một mình ngài không đủ thê-lic để cứu vãn tình thế đó nên ngài phải với đến giáo chủ Richelieu, mō người trai cương quyết và có nghị-lực mà nhà vua đã biêt, tuy không yêu gì lâm Chúa-phú duới quyền Richelieu là một chính-thể hoàn-toàn độc-tài. Cái đặc sắc và sức mạnh của chính-thể đó là dya hàn vào nền quân-chủ và tinh-hàn quốc già theo nghĩa hàn-đo ngày nay và nêu cao cái quyền lớn lao bất khả xâm phạm của nhà vua tiêu biểu cho cả nước. Tất cả hành động của giáo chủ Richelieu đều vâng theo chủ-kiện đó.

Các nhà viết tiểu thuyết thường viết về một cách sai lạc về vua Louis XIII và hủ-tướng Richelieu, cho rằng vua Louis XIII là một người nguy hiểm và dát dǎ, còn Richelieu thì là người có thói quen tàn ác và chuyên-quyền. Thực ra thì Louis XIII cũng không phải là một ông vua lỗi lạc như vua và như con ngài là Louis XIV sau này. Nhưng ngài đã tỏ ra là người rất hóng-minh và hết sức bênh vực viên thủ-tướng đã tạo tâm phung-sự ngài để chống lại với phái phản đối gồm có hai bá hoàng-bậu, các vĩ hoàng-thần, các nhà quý phái và một phần lớn trong xứ đều có ý định phá công cuộc của Richelieu.

Cái trách nhiệm quan-bé của mình, Richelieu đã định rõ ràng từ lúc mới lên cầm quyền cung-điều-đo, đã viết trong Sắc chỉ tìn-chinh-trị của ông cõi lại: «Khi nhà vua đã cho ba thần dý vào các hội-nghị và tổ ý tín-niệm ba thần, ba thần hứa sẽ dâ hết cả tam tri và giữ hết mọi quyền mà nhà vua bằng lòng giao cho để dành cho phái theo đạo cải lương và hạ bớt sự kiêu-hanh của các nhà quý phái và nâng cao giá-tri nhà vua đối với ngoại quốc.»

Khi mới vào Hội-dồng cơ-mật, giáo-chủ đã giữ ngay địa-vị quan-trọng. Từ sau cuộc cầm quyền ngắn ngủi (Nov. 1616 đến Avril 1617), giáo-chủ đã đe đậm nghiên-cứu các vấn-tề chính-trị và ngoại-giao cũng các phương-phap cải cách cho có kết quả trong sau năm. Vì thế



Hồng-y giáo-chủ Richelieu, một thủ-tướng độc-tài đã xây dựng nền tảng của nước Pháp cần-dai

ngay trong mấy kỳ hội-nghị đầu tiên, giáo chủ đã tố ra cho vua Louis XIII biết mình là người hiếu-việt một cách rõ ràng và làm việc rất có thể chủ. Nhà vua đã để ý tin ngay giáo-chủ và giáo chủ cũng cần phải được tin-nhiệm như thế mới làm việc được và mới đối phó được với những kẻ ngang ngamage phản đối mình. Trong hồi này ở Pháp quan-niệm ái quốc chưa như bây giờ. Nhiều nhân vật trong yểu-cô khi vi quyền lợi mình mà điều-tin với các vua chúa ngoại-quốc để đánh đỗ các dự án của chính-phủ mà họ cho là trái với quyền lợi riêng của họ. Các nhân vật đó đã phản đối Richelieu theo cách đó. Tội-chức được việc thông tin rất chu đáo ở trong nước cũng như ở ngoài khơi thủ-trường Richelieu đã không ngần ngại gì mà không trừng-phạt những người làm hại nước dẫu đã vi phạm cõi này. Thủ-trường-trung-phat nghiêm-ngặt cả những kẻ gây nên nội loạn. Ngài muốn tỏ ra rằng nhà nước không thể nào dung thứ cho những kẻ vi giông-giếc mình mà có thể làm những việc nguy-hỗn cho chính-phủ.

Những nhân vật bị Richelieu trừng-phạt như Chalaix, Montmorency Cing Mars, de Thou đều là những kẻ phản-quốc và có tội với nước nhà. Họ sinh ra thưa ghét R che-ien và nhiều lần họ âm mưu để giải quyết thi-tu้อง thẳng tay đó, nhưng đều bị thất-bại. Tay vây thủ-trường vẫn không lỏng và tinh-chắc được nhà vua bênh vực, nên Richelieu vẫn thắng lay trừng-phatnur thường và bài trừ hế những kẻ có thể làm hại đến chủ quyền nhà vua và sự trị an trong nước Richelieu đã chiến đấu cho đến lúc chết. Nhưng giáo chủ vẫn giữ được phần thắng và cái thế-cấp của Cing Mars có thể coi là dấu hết cho cuộc chiến-khá dài giữa triều-định và bọn qui-tộc.

Đồng thời với cuộc trừng-phạt bọn qui-tộc, giáo chủ Richelieu lại phải phái tan-dâng Huguenot tức là đảng theo tôn-giáo chỉ-tim cách đàm phán nước Pháp. Chính sách của Richelieu là tăng quyền cho nhà vua và cản gác cho trong nước yên ổn thì mới có thể làm được những công-cuộc lớn-lao. Nến các lãnh-yết dâng tôn-giáo-thông với Anh mà mở được cửa các hải-cảng cho hạm đội Anh tiến vào đánh đất Pháp thì tất cả các việc cải-cách trong xứ cũng đều thành-public. Richelieu không thể nào đe-yêu cho bọn phản-lộ hành-hanh được và giáo chủ phải tìm cách trừ họ ngay. Cũng như Mussolini ngày nay, Richelieu đã gửi trong tay mình tất cả các cơ-quan trọng yểu trong xứ. Một mình ngài vừa giữ bộ Nội-vụ, bộ Ngoại-giao, bộ Chiến-tranh, bộ Hải-quân, bộ Tài-chinh lại giữ cả chức Tổng-tư-lệnh quân đội nữa. Người ta đã thấy ngài mặc giáp đi ứng-deo

giơm thân ra mặt trận la Rochelle, chỉ huy các cỗ đại-bác để trống nom công véc-hoang vây và xây đê. Nghị-lực đã giúp ngài hắng lợi. Việc chiếm được la Rochelle đã làm cho các dự định của phái-tôn-giáo không thể hành được. Vì sau cầu người ngoại-quốc, vừa bắn vào quân nhà vua, các lầu-tu phái-tôn-giáo không thể nào tránh khỏi tội erroe với giày mò và chỉ mong tránh khỏi cái chết. Bi đánh tan ở la Rochelle, cuộc phi-ép loạn mấy tháng sau lại nỗi lên ở miền nam nước Pháp. Lúc đó, Richelieu đang cùng nhau vua cầm-quân ở bến yêu-cầu-nhà vua về ngay để giáp-loạn. Vì cần phải giáp-xong ngay nên cuộc trừng-phat có phần tan-ae Ngày 28 Juin 1619, quân-công Rohan thay mặt bốn tân gác áo và Richelieu thay mặt nhà vua đã cùng ký hòa-ước A-es. Hòa-ước này là rõ sự thất-bại của đảng-tôn-giáo.

Khi đã hoàn-toàn thắng lợi về hết mọi phương diện, Richelieu lại iỏi ra là người ki-oan dung đãi-dối với những kẻ thất-bại. Richelieu chỉ cần dem lại dưới quyền nhà vua những kẻ thù-dịch cũi bằng một hòa-ước bình-dâng. Ngài chỉ chém các hành-tiết để giải khai giới của kẻ thù. Nhà vua vẫn cho dân được tự do theo đạo-mới và không phân-biệt hòn-giáo trong đám-thần dân. Trong hai năm ruồi, Richelieu đã giáp-yên cả nước.

Giáp-xong phái-tôn-giáo và tru-hết được những cuộc âm-mưu định-hai mình, thủ-trưởng Richelieu mới có thể giờ-nghỉ đến việc quản-hệ thứ-hai trong chương-trình của mình là việc giảm-thể-lực của các vua nước Áo. Đối với việc này cũng như đối với mọi việc có quan-hệ đến nước nhà, Richelieu hết sức làm việc. Trong hơn mười năm, giáo chủ đã dùng hết mọi cách vận động kinh-khéo để tránh chiến-tranh, nhưng sau cùng ngài lại phải dùng đến nó. Ban đầu bị thua nhưng sau lại chuyền-bại thành-thắng, và trước khi nhfm-mát, Richelieu còn phải trả một cuộc âm-mưu nội-loạn trong nước. Ít ra khi ngài lui-tran cũng có thể tin chắc rằng sự-nghiêm-minh sẽ lưu-lại lâu-hay-thế.

Trong mươi-tám năm, chính-thể độc-tài-đảm-huống dưa vào quyền nhà vua và đúng-việc, Richelieu đã xây-dung được nền-tảng của nước Pháp cận-dai. Sự-nghiệp của thủ-trưởng Richelieu hiện vẫn còn ghi rõ trong lịch-sử nước Pháp. Sau Richelieu, người ta định-heo đuổi công-việc ngài bằng cách dùng một vị gác-chieu người Ý là Mazarin. Nhưng chế độ độc-tài của Mazarin đã không được hoan-nghênh, vì thế mới sảy ra loạn « Fronde » một cuộc cách-mệnh thi-nghiêm ở Pháp về thế kỉ 17. Mai đến kinh vua Louis XIV trưởng thành thán-giúp quyền-chinh như chúng tôi sẽ nói trong bài sau, nước Pháp mới giờ-lại yên-đòn.

HÔNG-LAM

## Những nhà độc-tài Trung-Hoa

# VƯƠNG MĀNG

Tô-tiền Vương-Māng có người lấy vua Hán Tuyên-Đế (73 trước T. Ch.) trở-về sau, chúc Đại-Tư Mã-túc là chúc-quan coi-binh-vụ coi quyền-hành nhât Triều, đều về người họ ngoại-nhà vua, túc là bồ Vương-chấp-chưởng. Nói-nghệ ông, cha, năm 2 trước-tây-lịch kỵ-nghyên, sau khi vua Ai-Đế băng, Thái-Hoàng-Thái-Hậu làm-triều, Vương-Māng được-tiến làm Đại-u-mã, lính Thượng-thu-sự.

Tay con trai Son-Trung-Vuong được dựng-làm vua, túc là Hán-Binh-Đế, song-mọi việc ca-nhín-sự đều do Thái-Hoàng-Thái-Hậu và Vương-Māng quyết-dinh cả.

Năm Nguyên-Thủy nguyên-niên đời vua Hán-Binh-Đế, tức năm 1 sau Thiên-Chúa, Vương-Māng được thăng-chức Thái-phó-tước An-hán-công.

Năm Nguyên-Thủy tam-niên, tức năm 3 sau Thiên-Chúa, con gái Vương-Māng được tiễn-cung và sách-lập làm Hoàng-Hậu.

Tùy-doi oai-quyền họ Vương-mô ngày-một io-thêm. Rồi năm Ất-sửu tức năm 5 sau Thiên-Chúa, Vương-Māng lập-mua harem-Binh-Đế, là con-rể mình, và mua với Thái-Hoàng-Thái-Hậu lập-chân-biên-y -ton của vua Tuyên-Đế tên là Anh còn nhỏ-tuổi lên-nối ngôi vua,

biên là Nhụ-Tử, nghĩa là con-nít, đê minh được tu-tiến-nam quyền-hành-nhiếp-chinh.

Tai-roi năm 8 sau Thiên-Chúa, Vương-Māng tự-xung-lâm-vua-hiệu là Tân-Hoàng-Đế, cải-quốc-biên là Tân-Triều, tên-Thái-Hoàng-Thái-Hậu (họ Vương) làm Tân-Thái-Văn-Mẫu-Thái-Hoàng-Thái-Hậu.

Bấy-nhiều việc cho ta biết Vương-Māng là một nhà độc-tài-gian-hùng.

Những việc Vương-Māng cải-cách sau khi cướp ngai-Hoàng-Đế, lại cho ta thấy Vương là một nhà độc-tài-nhiết-hanh-cấp-tiến. Gác-bỗ mọi-thành-kien ra một tên, ta phải nhận Vương là một nhà-chánh-trị-oc-rất-mới; chánh-sách của Vương-nhiều-chỗ giống-hết chánh-sách

### BỐN COI :

### Anh-thư-dời Mạc

của CHU THIỀN già 580  
Một tiểu-thuyết lịch-sử ly-ký như-tiêu-thuyết của Alexandre Dumas và-nhà-nhân NGHỆ-NHÂN già 280  
nhà-nhân NGHỆ-NHÂN già 280  
trang, an-luat, trình-bày-rất-công-phu.

### LÀ-GIA

của HÀI-TRẦN già 280  
Một danh-nhân-truyen mà bắt-cứ-người Việt-Nam nào cũng cần-phải-đọc, day 250 trang.

### MÈ-TÔI

của NG. KHẮC MÃNG già 280  
Một tiểu-thuyết của những người con-hieu.  
Day 250 trang  
nhà-xuất-bản ĐẠI-HỌC-THU-XÃ  
Giám-đốc: NG. TẾ MỸ  
№ 50 Route de Sinh-Île - Hanoi

thực-hành tại các nước Âu, Mỹ-hai-năm-nam sau. Các nhà-lâm-sử Tàu nói rằng chánh-sách-mới của Vương-Māng là một-tiến-séthinh-linh giáng-xuống-xã-hội Trung-hoa thời-bấy-gờ, tưởng-không-phải là lời-nói-quá-dáng-vậy.

Có thể chia các việc cải-cách của Vương-Māng ra như-thê-này:

### Cải-cách-chánh-trị và-xã-hội

1. Phuc-cô. -Thời Vương-Māng là thời Nho-học-dai-tinh, thiên-hà-vô-sự-dua-nhau-vui-dâu-vào-chồng-sách-cô, mờ-miêng-rà là nói-chuyện-Thi, Thư. Nhìn-thay-chỗ-yêu-của-dân, Vương-Māng-lien-hết-sức-khô-phục-lại-những-chỗ-dô-cô, gắng-làm-theo-dung-nhung-dieu-ghi-chép-trong-các-sách-Thánh-Hiển:

Cải-quan-chế-theo-như-thời-cô.

Chỗ-lẽ, nhạc-theo-như-hời-cô.

Bố-tiên-bac-dang-tien, hắt-tieu-các-thu-tien-te-cô.

Chỗ-dô-phong-klein-dâ-nhường-chỗ-cho-och-đo-quận-huyện, Vương-Māng khôi-phut-lige, lập-lại-muôn-nước-phong-cho-các-con-cháu-các-vì-dé-vuong-thời-xua.v.v...

Những việc đó tuy-làm-phiền-nhieu-nhân-dân-rất-nhiều, song được-bọn-nhà-Nho-ca-tụng-như-Thần, như

**Do Võ Phi** Hùng Cửu HS Petrus Ký (67-74) tặng **Huỳnh Chiểu** Pảng chủ Kho Sách Xưa Quán Ven Đường  
Thánh cho rằng trái bao  
niềm triều-dại, tôi nay lại  
thấy tái-hiện đời Tam-Bại  
ngày xưa(Hà, Thương, Chu).  
Và thế là họ Vương đã đạt  
được mục-dich vậy.

**2.—Nhân Dao.** — Thời bấy giờ, bọn nô-lệ vẫn còn là một món hàng có thể đổi, chác, cầm, cỗ, mua, bán được. Cho thế là không hợp nhân-đạo, Vương Mãng định rằng tôi-tù là của riêng từng nhà, không được phép đổi chác mua-bán như trước.

### Cải-cách kinh-tế và lý-tài

**1.—Ruộng đất.** — Ruộng đất trong nước cải gọi là Vương-đền nghĩa là ruộng của Vua, rồi đem phân-cấp cho nhân-dân các ảng, các họ. Phỏng theo phép Tĩnh-đền ngày xưa, bắt tám nhâ khống-quanh phai gồm tài góp sức lại cây cối khu ruộng công & giữa đê nộp thóc cho Vua. Vương ra lệnh nhà nào không có đủ tám người con trai, mà ruộng có hòn mồi Tịnh, (tức là 900 mẫu cỗ) bởi nhà Chu thì phải đem số ruộng đó chia cho những người trong họ hay trong hương-dâng cay bùa.

**2.—Thuế mía.** — Nhân-dân làm các nghề khai mỏ, đánh cát, săn bắn, chăn súc vật, dệt vải, may mặc, cũng là các người làm thợ, làm thuốc, làm thầy cúng, thầy bói và các nghề buôn bán khác, trừ món tên vốn ra, còn số lối, chia ra làm 11 phần, ai nấy đều phải nộp nhà vua một

phần lời đó, gọi là tiền công.  
**3.—Giá hàng-hóa.** — Mỗi năm cứ tháng hai, tháng năm, tháng tám, tháng 11, sở Tu-thị, lúc là sô coi về thị-trường, hóa giá, xét xem những món hàng hóa cần dùng cho dân mà không bán được theo giá thường, thi sẽ chiếu binh-giá bỏ tiền mua hồi chúa khp. Khi nào các hàng-hóa đó khan hiếm, giá đã nhão cao một chút, thi sở Tu-thị sẽ đem các hàng-hóa đó bán cho dân dùng, theo giá bình thường.

**4.—Cho dân vay tiền.** — Nhân-dân trăm họ, ai không lo được tiền làm mì, chay, tè, thi lên Tuyễn-phủ tuc là sở thu thuế mì vay tiền. Sở này sẽ lấy tiền công của các dân công-thương mà cho vay, không lấy lãi, gi hết.

Những kẻ buôn bán lâm ăn không có lung-vốn, cũng có thể đến sở đó vay tiền để vay doanh-nghiệp. Tiền cho vay để doanh-loi, Tuyễn-phủ lấy lãi một phần.

**5.—Tiền-tệ.** — Bố tiền đồng đang tiêu thời bấy giờ. Bất dân tiêu tiền mới: vàng, bạc,

**ĐÃ LÀ MỘT GIA ĐÌNH NÊN NẾP THI NÊN CÓ MỘT TẬP**

**Minh Dao gia huân**  
TRÌNH PHU TỬ soạn  
Hội Sĩ PHẬT A NGỘI | HUỆ dịch  
EDITOR KHUÊ-VĂN XUẤT BẢN  
41, Hàng Thanh — Hanoi

Cùng các lồng phát hành những món-thuốc chán-chính và công-hiệt, chúng được phổ thông, nên giao cho Đức Phóng tr 80 rue des Médicaments Hanoi, lin-nhiệm nhất trong 5 xã, quảng cáo khéo, khách hàng nhiều...

mai rùa, vỏ bến, vải. May thử hóa-lệ trên lai chia ra làm 28 phần-hạng khác nhau:  
vàng 1 hạng  
tiền 6 —  
bạc 2 —  
mai rùa 4 —  
vỏ bến 5 —  
vải 10 —

**6.—Quốc-hữu-hóa.** — Làm muối, nấm rươi, chè dê sát, khai thác nứu sống lầy loi, chay vay tiền và đức tiễn, vét vải. Sau ngành doanh-nghiệp trại, trước k là dân-gian đều được tự-dó làm, vay đều thuộc nhà nước giữ độc-quyền sản-xuất phần phật, tức là quốc-hữu-hóa sau nghe-nghiệp rên.

Tóm lại, chánh-sách của nhà Tân-Mãng nhằm những mục-dich này:

a) binh-quân địa quyền

b) quốc-hữu hóa (nationaliser) những sự nghiệp làm ăn lớn trong nước

c) duy-trì thê quán-b nh gữa ba giới: sản-xuất, phât-mai và tiêu-dục, tức là duy-tri thê quán-binh cho nền kinh-tế của hanh-dân.

Chánh-sách rất mới và rất hay. (Chánh-sách ấy các nước ván-minh ngày nay hiện vẫn thực-hành). Thực-hành riết đê và đúng mục đích, thi lợi ích cho dân-chung vò cùng, trong nước sẽ không còn người nào phải túng đói, nghèo-nàn, hay phải chịu cái nạn bán rẻ, mua đắt nữa. Chính Vương-Mãng cũng tin rằng sẽ làm cho xâ-hội Trung-quốc bấy giờ thành được một xâ-hội ho-mòng, lý-tưởng.

Vương tin chắc rằng: *Hết ché-dở tốt thì thiên-hạ phát thai-binhh*. Nên ngày đêm chỉ cầm cùi la xây nền thái-binhh của dân nước trên mặt giấy.

Nhưng việc đời có dễ-dàng dán-dị như vậy đâu. Muôn thực hành bằng áy việc cho thật chu-dáo, chánh-phủ phải có tu-nam rất lớn dâ dành, lại phải ban giám-dốc, giám-sát rất豹 viếc, liêm-chính, nghiêm-khắc, và đồng dù dâ luân luân kiêm-soát hành-vi của bọn quan-lại thừa-hanh, ji hoa may mới tránh được những tệ-doan như lạm-quyền, gian-lau.v.v..

Đang này Vương-Mãng không chú ý đến chỗ đó, tưởng rằng hết thảy mọi người đều nhiệt thành sôt-sông với việc cải-lượng xâ-hội như mình, nên ngày đêm chỉ lo đặt ra chê-dở mới.

Nhất là việc thay đổi tiền-tệ theo cách thoái-bộ và phiền phức như trên, khiên dân chúng rách-binhh lầm lầm mà Vương-Mãng chẳng hay biết, tí gì, vẫn tưởng việc đó được mọi người hoan-nghênh.

Thật ra chánh-sách tiền-tệ của Vương đã làm cho nồng-tang thất nghiệp, hàng-hóa mất giá, chánh-sách đó chính là đầu mối-gây nên cái thế đại-loạn trong dân gian.

Dù Vương-Mãng đã sai làm bộ lịch gồm 3 vạn 6 ngàn năm, song chánh-sách của Vương với tất cả những tệ-doan trong việc thi-hành đã nhém thời mài lửa phản-động trong dân gian, nên nhà Tân-Mãng chỉ sống được có 14 năm chán.

Nhưng người ta vẫn phải khen những chế-dộ mà nhà độc-tài họ Vương đã sáng lập ra.

HUY-HOÀNG

EDITIONS · KHUÈ · VĂN  
41 RUE CHARBON, HANOI

**ÔNG GIÀ BÍ MẬT**

Op. 30  
**CHIẾC GÂY TẦM SỊCH**

Op. 30  
**CÔNG CHÚA NHƯ Ý**

Op. 40  
**BỜI MUÔN NĂM TRƯỚC**

Op. 50  
**MÒN MỚI**

Op. 20  
**TÂM HUỲNH KÝ**

Op. 55

**Bích Ngà phục hận**

của THANH-DINH \*  
Cô Bích Ngà, nàng Bích châu,  
Người nhanh trắng có nhiều  
doạn rất lý thú (2p80)

SÁCH CÔN IT:  
Lê-như Hồ (Ng. N. Thông Op80)  
Tiêu sơn Vương (Thanh-dinh  
2p60)

Đôi mắt Huỳnh (P.C. Cung 1p80)

SÁCH DƯƠNG IN:  
Nhà trinh Thám 13 tuổi (Phạm  
Cao Củng) Đóa hoa Thần (T.B.)  
Bát quang kiêm hội (T. Định)  
Editions BÁO-NGỌC  
67 NEYRET HANOI — TEL: 786

**BỘ THẬN TÂN-Y**

26, Phó Hàng Long,  
giáp Hàng Đầu Hanoi

Kiêu-tinh, cõi-khi, trị-bệnh  
thần-hu: di, mòng, hoạt  
tinh, già 2p. Nhận chẩn  
khoa-hoc bệnh-tinh.

Thuốc Lậu 1p.  
Giang Mai 1p.

Chi nhánh

Nam-Ký và Trung-Ký  
Phòng thuoc

**chữa phổi**

(15 Radœux Hanoi Tel. 1630)  
Tổng-phát-hành: 163 Lagrandière  
SAIGON

**HUẾ** Kam-Hai, 147 Paul Bert  
Cao-ho lao 15p chữa các bệnh  
lao có trùng ở phổi. Trừ lao  
thành được 4p ngắn ngừa các  
bệnh lao sấp phát. Sinh-phế  
mạc cao 2p, chữa các bệnh phổi  
cô-vết thương và vết-đen. Sát  
phế-trùng 2p nhuận phổi và sát  
trùng phổi. Các thuốc bồ-phế  
kiêm bô-thận 1p50 và ngũ-thu  
lao 1p, đều rút hợp-bệnh.

Có nhiều sách thuốc chữa  
phổi và sách bì thư nói về  
bệnh lao biếu-không. Hồi-xin-ô  
tông-euc và các nơi chi-nhánh.

SÁCH LỄ-VĂN TRƯỞNG

NỮNG NGƯỜI ĐÃ SỐNG 2p60

CON ĐƯỜNG ĐỐC 1p80

DÂY OAN 2p60

NHỮNG MÁI NHÀ ẨM 2p80

PHÚT GIAO GẦM 2p60

PA NGÀY, UÂN LẠC 3p60

THẮNG CON TRAI 2p60

KẾ ĐẾN SAU 3p60

NGƯỜI MẸ TỘI LỐI 3p20

IỞ MỘT KIẾP NGƯỜI! 1p50

nha xuất bản **BỜI MỚI**  
62, Hàng Cót Hanoi

## Những nhà độc-tài trong lịch-sử Việt-Nam

# HỒ QUÝ-LY

Hồ-quý-Ly là dòng-dời người Chiết-giang bên Tàu, tăa Hồ-Hưng-Dật di cư sang nước ta từ đời Ngũ-Quý, ở làng Bao-Đột, huyện Quỳnh-Lưu, Nghệ-An. Sau ông là bón đời Hồ-Lý đến ra Thanh-Hoa, làm con nuôi nhà họ Lê, cho nên mới đổi họ là Lê.

Lê-quý-Ly có hai người có ruột là vua Trần-Minh-Tôn (1314 – 1329), một người sinh ra vua Nghệ-Tôn (1370 – 1372) một người sinh ra vua Dae-Ton (1374 – 1377). Vì vậy được vua Nghệ-Tôn linh dung phong làm Khu-Mật-Đại-Su, tức Trung-Tuyen-Hầu.

Năm Nhâm-iy (1372) Nghệ-Tôn nhường ngôi cho em là Kinh, rồi làm Thái-Thượng-Hoàng. Kinh lên ngôi otec là Dae-Ton, song chính-sự vẫn do Thượng-Hoàng định-dặt. Năm Đinh-iy (1377) thách-chinh đánh quân Chiêm-Thánh, vua Dae-Ton tăa-tran, Thượng-Hoàng Nghệ-Tôn lên lập con Dae-Ton là Nghiện lên nối ngôi.

Tiêng là Nghệ-Tôn cầm quyền chính sự song thực ra tại mọi việc Triều-chính đều do một tay Quý-Ly định-dặt. Vì Nghệ-Tôn tên yểu Quý-Ly lâm ban cho gươm và cờ có để chử Vấn cõ loán tài, quân thần đồng-déc.

Thay Thượng-Hoàng tên yểu Quý-Ly qua, và thay Quý-Ly ngày một lóng quyền,

Đế Nghiện lây lâm lo, liền mưu với triều-thần trú Quý-Ly đi, để khỏi hâu-hoạn. Quý-Ly biết, vào kêu với Ti-ung-Hoang. Đế Nghiện liền bị giáng xuồng-lâm. Minh-Đắc Đại-Vương và Chiêu-dịnh-Vương là con Nghệ-Tôn được tên nối ngôi lúc là Trần-Thanh-Tôn (1388 – 1398).

Thế rồi Đế Nghiện bị bức phải tháo cõi chết, nhưng kè đồng mưu giết Quý-Ly đều bị hại.

Năm Giáp-tpatri (1394) Thượng-Hoàng Nghệ-Tôn mất, ây – thac cho Quý-Ly mọi việc trong nước trong Trần.

Từ đó, mới khởi cuộc đời của nhà độc-tài họ Hồ.

Quý-Ly tự tiễn làm Phụ-chinh Thái-su, vào ở trong điện, dịch thiên Vô-Dật ra tiếng nôm dây vua, và bắt người ta gọi là Phụ-chinh

### NGƯỜI ÂU-TÂY CÔNG BÁ ĐỘNG

#### TÂN - Á

#### PHẬT-LÃNH-HOÀN

đè ngán ngừa và trị bệnh sốt rét cho hàng nghìn phủ ở những đồn điền độc-nước thiêu dù biết giá trị cùm mòn thuốc đó là ngàn nǎo

#### TÔ G PHAT HÀNH: THỦC TÂN-Á

160 Route de Hué, Hanoi

Cần thêm nhiều đại-lý

cai-giáo Hoàng-dĩ, có ý lối-mingh nghịch ngôi vua.

Trong khiduy-bị cuộc thoán-droat, và sau khi đã thoán-droat (1400), Quý-Ly cải-cách mọi việc trong nước, tỏ ra là một nhà chánh-trị độc-tài có óc mới, và có cõi-nâng, hon cả nhà độc-tài Trần-hủ Đỗ. Quý-Ly đã: trả đòi và dâng đến cuối cái giường mỗi chánh-trị, không bỏ sót một việc gì, như ta sẽ thấy ở dưới.

#### CÁI-CÁCH VIỆC KHÍNH-LỄ

a) Phía Bắc bi nhà Minh sách nhiều, p̄ia Nam phải cải quan-chông đánh giặc Chiêm-Thánh, trong nước lại nhiều giặc-giã. Chiêu-dinh phải chi-phí rất nhiều. Muôn cho công-khổ được sung-túc, Quý-Ly nghĩ cách làm tiễn giã bát-dân phải tiễn:

Giã 10 đồng tiễn vẽ cây rêu bẽ 30 đồng vẽ cái sóng một tiễn vẽ đám mây hai tiễn vẽ con rùa ba tiễn vẽ con lợn năm tiễn vẽ con phượng một quan vẽ con rồng

Nhân-dân nhãi-luật phải liều tiễn giã, đem tiễn đồng đài lây tiễn giã, ai cõi ý tích-trữ, ân-nặc sẽ tội như tội vẽ giã tiễn giã, nghĩa là bị tú-hinh.

b) Muốn cho sự gầu-nghèo trong dân-gian khởi chén-hiéh nhau qua, và nhất là đe trừ bõ thế lực bọn phú-hảo, Quý Ly sửa đổi chế-dộ trang-

trại nhà Trần, định lại rango trù những bực Vương Hầu không kẽ, còn thường dân dù là người tôn-thất hay hoang-phái cõng vây, không ai được có trên 10 mẫu ruộng. Có thửa thi phải nộp ruộng cho quan, ai có tội có thè lây ruộng mà chuộc tội.

#### CÁI-CÁCH CHÍNH-TRỊ

a) Sở dinh. — Muôn có 1 triệu quan-dâc-dịch với quân Minh, Quý-Ly sai kiêm-tra nhân-khẩu trong nước rất ngọt, phán con trai từ 2 tuổi trở-lên đều phải khai vào sở, không được ăn-lâu, hoặc 18 tuổi 20 tuổi mới khai sở như trước kia.

b) Thu thuế. — Chia ruộng làm công-diền và tư-diền, định lại cách đánh thuế. Thuế dinh, người võ-sản ráo-nhi quâ-phụ được miễn.

c) Sở dien. — Ruộng lúa, ruộng công đều phải khai sở. Khi khâm-đạc, các chủ dien phải nêu rõ ruộng ien người sỹ-hữu và diện-tích thửa ruộng là bao nhiêu.

d) Quan-chẽ. — Định lại phầm-phục các-quan :

nhat p̄iam s̄at tia,  
nh̄i pham s̄at d̄o,  
tam pham s̄ac hōng,  
tứ pham s̄ac lục,

Tăng-chinh lâuh-quân. Chiê-thuyễn lõi có lầu, trên có sán-di, dưới đê người cheo-chõ. Các cửa bẽ cửa sông hiem yẽn gẽ đều bát lây gỗ đóng cọc đe phòng quân giặc.

Nhà xuất bản: HAO - QUANG

Trụ sở: 62 Bonard Saigon — Giám đốc: Bô ngoc Quang  
MUỐN BIẾT NHO PHONG SĨ KHÍ TA XUA HÃY ĐỌC :

giá: 4\$50

NHA NHO

vú Chu Thiên

Một thể-hệ. Một nhân-vật... Và cả một linh-hồn!

15 octobre 1948 sẽ có bán khắp mọi nơi

TỔNG PHÁT HÀNH HANOI: HÀN THUYỀN, 71 PHỐ TIỀNSIN

Lập ra 4 kho dẽ chúa quan-siu khí-giới. Bắt những người xảo-nghệ vào làm các đồ khí-giới.

Xây Tây-Đô ở Thanh-Hoa để phòng khi có ngon-ngoại-xâm, nhà vua phải bồi 1hàng Long như thời có giặc Nguyễn dời vào Thanh-Hoa giờ thế-thuỷ.

#### CÁI-CÁCH VIỆC XÃ-HỘI

a) Dân-dân. — Sai di dân vào đất Cố-Lüy, Chiêm-động để được sáu Chiêm-Thanh, để khai-hắc ruộng đất.

b) Y-Tế. — Trước kia, nhà Trần chỉ có tòa Thái-y-viện để chữa bệnh nhà Vua và người của nhà Vua. Họ Hồ mở rộng pharam-vi, đặt ra tòa Quảng-Tế kén-thầy thuộc bồ làm việc tại các trấn để chữa bệnh cho nhân-dân.

#### CÁI-CÁCH VIỆC HỌC

a) Hồ-quý-Ly là người thứ nhât đã dâc-kinh Thủ-ta ché-nóm, và là người thứ nhât dùng ché-nóm để theo Sắc, Chiêu, (lỗ rã, thích-lâm-tho-nom, dâ-lâm-tho-nom q'on vua Nghệ-Tôn) và cũng là người thứ nhât đã cho ché-nóm một địa-vị xứng-dáng trong trường-thi.

b) Đặt các chức học-quan ở các trấn, phủ, châu, huyện,

cấp rango làm lương từ 10  
mẫu lối 15 mẫu.

c) Khởi ban chúc Tiết-Si  
cho các người trung tuyền  
khoa thi Hội. (Từ Nhà Trần  
về trước, nước ta không có  
danh-hiệu Tiết-Si).

Những việc cải-cách trên  
đây, hiện giờ chúng ta cho là  
thường-lâm, và cũng tương-tự  
như việc bô-chức chánh-tri,  
kinh-lệ ngay nay.

Song nếu ta nhớ rằng những  
việc trên thực-hành ở nước  
ta từ thế-kỷ thứ XV (năm  
1400) thì ta có thể tuồng-tượng  
được ánh-hưởng các  
việc đó đối với cuộc sinh-hoạt  
kinh-lệ, xã-hội, tri-thức của  
quốc-dân như thế nào. Cuộc  
cải-cách lớn-leo đỗ-xo của họ  
Hồ, làm đảo-lộn bát-hết thảy  
những chánh-sách cũ, thật là  
một cuộc cách-mệnh trong  
lịch-sử kinh-lệ, xã-hội,  
quân-sư, văn-học... Việt-Nam.  
Thực-hiện nổi cuộc cách-mệnh  
quốc-gia đó, Hồ quỷ-Lý thật  
đã có một bàn-tay thép một  
khỏi ai có thể-thắng, chẳng kẽm  
gi những nhà đại chánh-tri,  
đại cách-mệnh Âu Mỹ ngay  
nay trong lịch-sử thế-giới.  
Tiếc một điều rằng mới  
thực-hành chánh-sách chả  
được trong non-vài chục năm  
thì Hồ-quỷ-Lý đã bị dân  
chúng viễn-quân Tàu vồ đánh  
đòi, khiến chánh-sách hay bô  
và nước ta bị nhà Minh dồn  
hợp trong một thời-gian.

Nếu không, với tài bô-chức  
của họ Hồ, sự tiến-bô của  
nước ta chưa bết đến đâu  
mà hạn-dịk và nền quốc-học,  
chẳng hạn, có lẽ cũng đã xác  
lập từ lâu rồi!

LÉ VĂN-HÓE

## KIM ANH

248, Coton (Cửa Nam) Hanoi  
Directeur: ĐẶNG THU CHƯƠNG  
Bản-buôc cho liệt-thay các  
đại-lý thuốc Naút-bản-lòn, nhô  
với cõi Đông-pháp  
TỔNG PHÁT HÀNH

Rượu BOUKINA  
Rượu KIM ANH  
Rượu VITOFORCE  
của docteur Bùi kiên Tín

## THUOC A HAT VÀ THUOC BAC-SI TIN

## PHƯƠNG PHÁP MỚI ĐỂ TỰ HỌC ÂM NHẠC NAM - KỲ

cô HUỲNH LINH, ĐÌNH LAN  
soạn công phu, dễ tập, yong cõi  
nhiều 16. Bài ca bài dân guitaré  
espagno, 6 bài bắc, bài ca,  
bản dân nguyệt (kim). In tờa  
giấy lily cõi 16t 6000, cước 0p80  
Editions BÀO-NGỌC  
67 NEYRET HANOI — TEL: 785

## LẬU, GIANG

Máy bệnh tinh nêu uống  
thuốc của ĐỨC-THỜ-ĐƯỜNG  
131 route de Hué Hanoi sõ khói.  
Thuốc lậu 1p000 một ve. Giang  
1p00. Nhận chữa khám. Xem  
mách cho đơn, chữa dù các  
bệnh người lớn, trẻ con. Bán  
đầu cao, đơn, hoan tản.



Các thư thuốc gia-truyền  
danh-nêng của cụ y-sĩ

## Ng. minh Hiền

### HIEU TRÁI ĐÀO

- 1) Thuốc ho bô phổi, bô  
phổi trĩ ho mao le bô đường  
bô phổi.
- 2) Tiêu ban giải nhiệt giải  
nóng trù ban cho trẻ em.
- 3) Từ thời cảm mạo tần, trị  
nóng lạnh nhứt cùa cùa nồng  
trứng mua do :

PHƯƠNG NAM Y VIÊN  
phát hành Trung-an — Mylne  
Bắc-kỳ Éts. NG. VÂN - BỨC

11 Rue des Caisses Hô-nô  
Aanam Nam tién Baul blaichy  
429 Saigon

Tienda Giang-nam — Nam-hải  
Cholon  
My-tho Nam-cường và mỗi tỉnh  
có 1 lồng đại-lý

Luc ngõi hagy dùng:

### PHẦN TRÍ ĐỒNG-DƯƠNG

(Graphic Indexes)

Mô-đun: Chi I + II + III  
+ IV + V + VI  
+ VII + VIII  
+ IX + X + XI  
+ XII + XIII  
+ XIV + XV  
+ XVI + XVII  
+ XVIII + XVIX  
+ XX + XXI  
+ XXII + XXIII  
+ XXIV + XXV  
+ XXVI + XXVII  
+ XXVIII + XXIX  
+ XXIX + XXX  
+ XXX + XXXI  
+ XXXII + XXXIII  
+ XXXIV + XXXV  
+ XXXVI + XXXVII  
+ XXXVIII + XXXIX  
+ XXXIX + XXXX  
+ XXXX + XXXXI  
+ XXXXI + XXXXII  
+ XXXXII + XXXXIII  
+ XXXXIII + XXXXIV  
+ XXXXIV + XXXXV  
+ XXXXV + XXXXVI  
+ XXXXVI + XXXXVII  
+ XXXXVII + XXXXVIII  
+ XXXXVIII + XXXXIX  
+ XXXXIX + XXXX

SỐ GIAO DỊCH :  
Éts. TRINH - ĐÌNH - NHÍ  
158 A. Avenue Paul Doumer Haiphong  
Ad. Tel. AN-NHI Haiphong — Tel. 707  
Căn đại-lý khắp Đồng-Dương

AI cũng có thể tự chữa lầy  
bệnh và trả nêu danh - Y  
là nhớ có các sách thuốc của  
cụ Nguyễn-an-Nhân bằng,  
Quốc-ngữ có cả chữ Hán

- 1) Sách thuốc chữa đậu, sỏi 2p60
- 2) Sách thuốc chữa đau mắt 2p50
- 3) Sách thuốc gia-truyền K.N. 2p6t
- 4) Sách thuốc kinh nghiệm 3p00
- 5) Y-học Tông-thứ (in lần thứ 12)  
6) Sách thuốc Nhật-bản T. H. 3p00  
7-8) Bách-Danh 0p33, Gián-tiến phương  
0p50.
- 9) Sách thuốc để phòng và chữa  
thương hàn 5p00.
- 10) Sách trắc-hồi-thương Lão-ông  
2p00

Ở xá gửi mua thêm crorc. Thor,  
mandat đe cho nhà xuất-bản:  
NHẬT-NAM THU-QUÂN  
HANOI

# TÀN NGÔ

KÍCH THƠ của PHAN NHU

Khi ấy hai nước Ngô, Việt, đang có mối thù không đội trời chung. Ngô-Vương mang binh hùng tướng mạnh dày xéo giang sơn nước Việt. Việt-Vương là Cầu-Tiền, bì cảng đường, phả xin hàng nhưng vua Ngô không nghe. Ngô-Vương bắt Việt-Vương mang về, thái thi giam cầm khé sô. Việt-Vương không dám kêu ca nỗi lời trước sự tàn khốc của vua Ngô, chỉ nhẫn nhục nằm gai nêm mặt đợi ngày rúa mổi thù xưa.

Vua Ngô từ khi thắng được nước Việt sinh ra kiêu-tông choi bô không coi gi phép người. Cả ngày chỉ chè chén, dân dịch cùng mọi iữ cung nǚ két chọn ó dân gian. Việt-Vương biết thê nén bón vui với quan-thông là Phạm-Lãi sai vè nước Việt tuyển iấy những cung-nữ thái-dep. Phạm-Lãi trả vè, it lâu sau tuyển được hai người cung-nữ tuyệt sắc mang sang Tây-Thi và Trịnh-Đán. Việt-Vương mừng rỡ liền sai tiến lên vua Ngô. Ngô-tù-ru là bôy tối chán tag của Ngô-Vương can gián thê náo vua Ngô cũng không nghe, và trong một cơn nóng giận, vua tuyển dem chém vị công thần có một khônghai ôy.

Tu đấy trô di, vua Ngô lại cảng hoang toáng. Vua say me Tây-Thi và Trịnh-Đán  
hơn cả vị chánh quang Được lít lalu, Trịnh-Đán ghen tức, mắc bệnh mà qua đời. Còn  
lại một mình Tây-Thi. Ngô-Vương muốn lô lòng sảng ái, sai Vương-tôn Hùng xuất  
của khu kiêu-trúc ra một iú cung thát gọi là Quan-Khuê cung, thêm xây bàng-dá  
bạch ngọc, rèm trân-cháu, bình phong vè dâu sắc mày.

Ngô Vượng lại sai khai ngói nước ở mé nam núi Lanh-Nham, Tây-Thi di ở trên  
một chiêc thuyền khắc coi thái phượng, cung cang nǚ thi di trên bờ lây giải gấm  
giết thuyền vía di vừa bát hak khác Thái-hường của Tây-Thi vịnh ra.

Sau vua Ngô lợ lág hêt của kho lâm ra dài Cô-tô để mong lâm vùa lòng  
người ngọc. Thay Ngô-Vương yêu thê, Việt-Vương nồi dẹp. Nước Ngô tan  
logn, bước vào cuộc diệu-tan.

Hai mươi xuân.. lòng sầu biu-hắt vướng.

Bao thê-luong, uất-hận dưới mây mù;  
Ôi nhung-y ôi gấm vóc thời xưa!

Niềm ngao-ngán nặng đe lòng chén-si.

Hai mươi xuân.. trai bà trò dâu-bè,

Mặt laru-ly mờ sáng cạnh chêng gai,  
Nhịp hoàng-ca như gió thoảng bèn tai,

Tiêu thong-hà khơi thêm niềm uất-hận.

Nên những buổi ngang dời vùng ác-lan,  
Cõi liệu dâng quanh-quê ngáp lòng ai,

Thông-than-van dìu-dặt suối canh giài,  
Hồn vương-già ngậm sầu trong bao-táp.

Đàn khẽ nõi, âm thầm, đàn khẽ nõi,  
Trớ biu-biu, gió gọn lớp vân-ha.

Ngô-ân đang lịm giữa sác-ó-ta,  
Im-lặng đâm trong cung dàn Ngô-Việt:

Hai mươi xuân.. trăng mờ trong màu huyết;  
Kiếm chấn-phù ném mặt đợi quân thù

Cõi chiến-bào.. Đế-bà cũng hu-võ!  
Đao théng ngươc, mây loan rung cánh phượng.

Trớ vè lòng kè chiến-bại móng-mêm,



Buồn hòn sương đông lá rót trên ghềnh,  
Khô hon kẽ phỏng hoa mơ dang bạn.  
Trời đất giài nhưng lòng-sầu không bạn.  
Du-dương lén... bờ biển nhác âm-thầm!  
Vì trong người sống lại hận ngàn năm!  
(Tiếng vang rút, đàn âm-thầm réo-rót nỗi lén.  
Sân-khuỷ mờ đi một chút).

### LỜI I

Tây-Thi - Cung-nhân

(Tây-Thi từ bên phải từ từ di ra, nhẹ-nhàng, yếu-diệu).

### Tây-Thi

Hoa đào nở mang hương về êm-ái,  
Chùa Xuân cười nhẹ khoác bức hông-y.  
Hồi gió lạnh nghìn xưa còn lạnh mă,  
Hãy thương ta như một kẻ tình-si!

Bao nhiêu xuân ..xa...xưa...bên giòng suối,  
Nước trong xanh ngược về dáo yên-k-ën.  
Hồi rực rạng, mây ngừng, chờ ta với!  
Hồi con thuyền dĩ-vắng ruồi phiêu-diêu!

Ôi nhớ lại năm xưa thời đương nụ,  
Trảng chín mồi, ngực báu nhẹ trao tay.  
Bên giòng suối ngày-tho ta rũ lụa,  
Ánh lụa-ly người sáng mắt mê-say!

Riêng xuân nay trong Cố-Tô quạnh-quẽ,  
Mặc Đồng-quần lảng-lảng nhu hoa cười.  
Ta muốn gửi cảnh mây chiều lảng-lẽ  
Chút tâm tư về bến cù xa vời.

Đã bao năm, xuân về trong xứ lợ,  
Đem tài hoa, son phấn gióng làm vui.  
Nhưng phán son, trời phán son phai tạ,  
Áng đảo non mây chốc sê phai phôi.

Trảng viễn-xứ xa đưa hồn mong-ảo,  
Rời Ngô-lâu, trở ngược suối mo-hồ,  
Rung nhạc gió, đàn lồng trong huyền-nó,  
Cùng say-sua đón gió để giăng to.

Ngô-chúa hối l tình-nhân trong chốc lát,  
Lòng thiếp tôi; cầm-thạch phủ vân-sé.  
Hai năm đi... ái-sìn uy hèn chật.  
Lòng không người nhớ lại những ngày qua!..  
Những ngày qua...âm-thầm dân nước Việt  
Ngâm nòn oan, nhô lè dưới tuy-ký  
Của Ngô-chúa, súc hùm oai giờ thét,  
Trên Việt-bang, giải lụa chảy lê-thé!  
(Ngừng lai lảng tai nghe châm-chú. Giây lẩn lai tiếc).  
Đất rung chuyền, ô bay! los đồng nồi,  
Ôi tình-bình, kỵ-sĩ những nơi đâu?  
Kia! cát-bụi noi xi mù-mịt thổi,  
Hay Việt-binh đang kéo tôi Ngô-lâu?  
(Đưa một tay lên trán, nhìn ra phía xa-xa)  
Ngô-chúa hối thiếp tôi đâu có muốn  
Đem nụ cười đánh đổ một giang-son!  
Nhưng...nghệ-dì... ái-sìn hương còn đượm,  
Việt-binh đã xô túi rùa cẩm-bờn!

### Cung-nhân (ra)

Tâu lệnh-bà! Người đứng sầu chi nữa!  
Sóng sang sông! Thuyên cười sóng sang sóng.  
Và giáo mạc, yên cương cùng hăm-hồ.  
Theo tình-bình vượt sóng dưới mây hồng!

### Tây-Thi

Tình-bình đâu? nói ngay cho ta rõ!  
Cốc hoàng-hoa chưa cạn với ngâm sầu.  
Lòng u-tối hẳng-khuâng nhu cõ-mõ,  
Nào ai hay vải liệm: bức rèm chau!

### Cung-nhân

Trảng dã lặn phía non tây hiu-quạnh,  
Giồng Linh-Nham mảnh đỗ cuốntoi-bời.  
Con anh-vũ rùng mình trong sương lạnh,  
Cung Quán-khê khong mệt vêt chân người;  
Sao Thái-hương thôi khua sầu thiên-cô,  
Bóng xiêm-nghé mờ nhạt vẻ đào tươi.  
Thuyên Thái-phượng im trôi trên sóng vỗ,  
Giải gấm lam hết đón gió xa vời.

Trâm hoa thảm đợi mong người quốc-sắc,  
Chốn cẩm-dài vắng-vé gót sen vàng.  
Ghế cầm-thạch hoen mói vì bụi cát,  
Bức bình-phong vân-mẫu, nhện lẩn giăng!

### Tây-Thi

Yên di em! thờ-ơ rὲm bich-liêu,  
Ngàn lục-ba thoi gọn nét mo-hồ.  
Con én trắng nhặt khoan lời tuy-tết-diệu,  
Có còn đâu? Ám-dạm một trời Ngô!

### Cung-nhân

Đàn Ngô-Việt chàng giày đưa vắng tối,  
Tiếng trùng than rên-rỉ suốt canh giài.  
Người có nghe?

### Tây-Thi

Thôi xin em dừng nói,  
Ta thêm buồn. Gió lị cứ trên ai!  
Cứ trên ai, trong diệu-dân Ngô Sở,  
Hai mươi xuân...máu dỗ nhuộm đầy đường.

Tử Tu kia ra oai thần thết gió,  
Phá cung ngà, diện ngọc, giết Trang-Vường.  
Bao chu-hầu đã ngâm-ngùi bỏ giáo,  
Lửa diêu-tàn thiêu cháy các thành-dô.

Tiếng đồng-bác rộn-ràng và huyền-náo,  
Tiếng gươm thân xén khúc khải hoàn-ca!  
Thi ngay ấy, than ôi ngày Việt-chúa  
Phải giài-từ xã-tắc với giang-son,  
Thần bảy thước ra di làm tội-totor  
Kẻ đã từng giày đạp kháp nou sóng!

### Cung-nhân

Đàn Ngô-Việt chiêu nay sao hùng-dũng?  
Và nghe đâu giòng tố nồi lén rói?

### Tây-Thi

Giòng tố nồi lén rói? Việt-binh đóng  
Nhưng nơi đâu? kha bầy tö em ôi!

### Cung-nhân

Thuỷ sa-trường, xuân xưa dân nước Việt,  
Cỏ cây pha lè thẳm, mâu pha hồng.  
Trâm dâm đất vang due niêm u-thiết,  
Mây chói-voi phu tang trảng muôn-lòng!

### Tây-Thi

Ta còn nhớ hoàng-hòi hai năm trước,  
Đến Ngô-cung, thô khúc «Phượng cầu hoàng»  
Đàn Tu-Mã khéo vang sầu đất nước,  
Mỗi tình-si lén áp cù Ngô-bang.  
Phượng ngang trời nhu mây dừng cánh lại,  
Suối trong xanh im chảy giữa lòng khơi.  
Nhạc khéo ru anh-hùng thành chiến-bại,  
Hai năm qua... cùu-quốc rồi loi-bời!

Hai năm qua... khút Cầu Hoàng réo-rắt,  
Phản son trời nghênh-dào cả giang-son.  
Hết Quán-Khuê đến Cố-Tô xây dắp,  
Vạn dân Ngô giải sương gió cùa hòn!

### Cung-nhân

Nét chau may còn hồn thanh kiêm sắc,  
Đã đưa hồn chiên-si tỏa mù khơi.  
Hận khuynh-quốc mượn thoa-quán rủ sạch,  
Đầu phôi-phà, Tây-tử tiếng muôn-dời,

### Tây-Thi

Khúc Hoàng-hạc êm ru lòng trống-trái,  
Song khuyah-thành rừa sạch vết bùn nhơ.  
Đầu tiếng khóc-than-van, niêm kinh-hãi  
Của Việt-dân, với khối hận ngàn thu?

### Cung-nhân

Hận mà chí! Ngày nào nước Việt  
Đang băng băng rẽ sói tới Trường-thành,  
Phá Thiên-mòn, tiếng reo hò khảng-khiếp.  
Đang ấm ấm như sấm động bên ghềnh!

Lệnh-bà ráng vai lén lèn Ngô Sở  
Đã chìm đầu trong dĩ-vãng xa-xôi.  
Nay là lúc oai thần của Ngô-chúa,  
Tan như vầng sương bạc.

### Tây-Thi

Cung phản oï!  
Nghe giọng bão phượng xa ò-ại tối,  
Lòng khôn ngăn n-thảm, hối trảng tà!  
Đàn vinh-quang nói đồng hoa chóï-loï  
Càng khơi nỗi hận-nất cùa lòng ta!

Việt-chúa hối l bao lâu thâu phiêu-dạt!  
Hai mươi năm, hận cũ đã lìa xa.  
Chì mai dày giờ dàn, thông khói nhạc,  
Việt-binh vui hát khúc khải-hoan-ca,

Chúa-công oï! xá gi thán bô-liêu,  
Chốn bụi trầu gói lại nứa làm chí?  
Kiếp phán soa, tài-tình bay mèh yeu,  
Ngàn muôn năm vang lại khối tình-si,

Ngô-vương hối! hai năm trời ái-ái,  
Áo nhung-trang khô sánh khách quần hồng.  
Nay gái Việt xin xá vương mãi mãi,  
Và cùu vương chờ nhặt trí anh-nặng!

Thiếp dàn chết dè dồn en súng-ái,  
Giải tẩm lồng son-iết với tình chung!  
(Tây-Thi rú gươm loạn tu-vẫn. Bỗng cửa

phòng phía trong mõm Ngô-Vương hiện ra  
sân khấu, áo chiến-bà rách nát, máu nhuộm  
đầy mình. Cung nhân lui vào. Đến lại sáng như cũ.)

(còn nữa)

PHAN NHƯ

# Trịnh Căn sai người đi học nghề làm giấy

NHỮNG CUỘC  
ĐI SỰ CÓ ÍCH  
CHO VĂN-HÓA  
NUỚC NHÀ

của  
**ĐÀO TRỊNH NHẤT**

IV

Tuy có ông Lương-như Hộc sáng-khởi nghề in ở nước ta từ phần nửa dưới thế kỷ 15, như bài trước đã nói, nhưng cuộc xuất-bản cũng chưa rõ đó mà mở mang phát-triển được ngay.

Mấy thứ gỗ có dũ tinh chất thiết yếu để khắc bản in, ta vẫn có sẵn, không thiếu. Khi cụ nhà nghè, cốt nhút có mấy thứ mủi dao: con này đẽ đào, con kia đẽ lõa, tự mình cũng rèn lấy được cả. Số người hái làng Hồng-lien, Liêu-chảng, được ông trạng họ Lương rèn tập thành nghề cũng đồng; sau họ truyền nghề đi, từ đàng-ngoài vào đàng-trong, nhiều nơi cũng bắt nghề khắc. Và lại, nhiều người mình làm quen rồi tinh ý nhập-thần, có hoa tay khắc chữ, tài khéo chẳng thua gì bọn thợ chinh-tông xảo-thúy Tàu.

Hơn nữa, thuở ấy ở xí ta hay ở bên Tàu cũng rưa, không có cái gì gọi là «tác-giả giữ bản-quyền»; những sách người ta cần học để làm thầy đồ thầy khóa, ông công ông nghè, từ ngũ kinh tú thư cho đến bách-giá-chu-tu, ai có thể khắc bản in ra mà dùng ty, họ không họ Mạnh chẳng giữ lấy bản-quyền bao giờ.

Thế là nghề khắc mộc-bản đã biết, khi-cụ vật liệu không thiếu, nhân-công tài-nghề

cũng nhiều, lại thêm xuất-bản tự-do, chẳng ai ngăn cản, vậy thì cuối thập-ngũ thế-kỷ trở đi, tướng xá ta có thể tự in lấy kinh-truyện sùi sách mà học, nào có gì khó?

Song, sự thật lại khác.

Cái nghệ-thuật quý-hoa nhờ ông Lương-như Hộc đem về cho nước nhà sau hai phiên Bắc-sứ, chỉ bắc-cửu được một hai phần mười về mặt sách học, nghĩa là đỡ phải mua sách Tàu được chút đỉnh, thê-thôi. Trong nước biết bao nhiêu vạn người, theo duỗi đạo Nho-chữ Hán, cần dùi thù sách để học, vẫn phải mua ở hiệu khách dem từ bên Tàu sang phần nhiều, về món hàng quan-hệ cho thâm-danh và hẫu-vận ấy, mỗi năm sỉ từ nhà nho ta đánh cajun nộp không biết bao nhiêu quan-tiền, và nên hặc cho các hiệu khách bán sách ở kinh-sư, ở các trấn, chứ ta chưa thè thoát-lý được sự cung-cấp của họ.

Vì sao?

Chỉ vì nước ta thiếu giấy.

Thi ra nghin xưa, ta ở bên nách Tàu và chịu ánh-huống văn-hóa của họ như hình với bóng, mà chả khác gì anh chàng nghiên-thuộc lão, nhưng trong lung không có gì cả: thuốc xin, diều muộn, dom ăn nhó. Ta đã học văn-tự họ, phải mua sách họ dem từ bên Tàu sang mới có mà học, lại đến bút giấy cũng phải nhờ họ bán cho mới có mà viết.

Nào phải là it: từ lũ đồng-móng còn tập phỏng hàng ba, làm đối doạ một, cho tới văn-bài của thầy khóa, là sò ở dinh chùa, giấy tờ về việc quan, bằng-sắc của triều-dinh, nhất nhất dùng giấy kẽ có muôn ngàn van mờ, mà nhất nhất mua giấy Tàu đưa sang; không có một mảnh nào gọi là xuất-sản trong xá.

Áy là những giấy làm đồ mả cùng các thứ cẩn dùng lặt vặt khác, còn chưa nói đến.

Thành ra đến cuối thế-kỷ 15, có người biết khắc mộc-bản rồi đấy, nhưng vẫn phải mua

giấy Tàu về mới in được, ván-dè sách học vẫn chưa thè giấu quyết hoàn toàn như ý.

Ma giấy Tàu lại đắt, cho nên đời đó nhiều trại nhà nghèo cũng vì không mua nổi sách học giấy viết mà chịu thất-học. Nhà nào cố gắng, cho con cháu «ăn mày cửa thánh» đến viết được nghịch-ngoại ba chữ ký tên là cùng.

Tình trạng đó kéo dài trăm năm sau mới có người trừ-tuyệt di cho dân.

Người ấy là chúa Trịnh-Căn.

Q

Năm 1682, ông lên nối nghiệp chúa; cuộc chiến tranh giữa hai họ Nguyễn-Trịnh lúc bấy giờ đã kết thúc được ít lâu, dân gian có thè an cư lạc nghiệp và lo việc học hành thi-cử, không bị gián đoạn bởi những cảnh bát-linh và chay-loạn như bốn năm chục năm trước.

Thấy cả xứ dùng giấy rất nhiều, hàng năm người Tàu thủ-lợi về khoản ấy ở nước ta không biết mấy mà kệ, chúa Trịnh-Căn lấy làm nóng lòng sốt ruột, bèn ngãy ngay đến công-nghệ làm giấy.

Thường khi cùng các quan đàm-luận quốc-su, ông ngô ý hỏi khoản thương hại dân nghèo vì nó giấy đắt, hóa ra không được học. Cũng vì thế, nước ta cứ phải mua sách của Tàu mãi; họ đòi giá đắt mấy, ta cũng phải chịu. Thế ý ông, việc học đạt ra nào phải chi để cho con nhà phú quý đặc-huống; kỹ thuật, bần-gia từ-de cũng được quyền học-hành đỗ đạt như ai vậy. Giờ muốn giải-quyết những vấn đề quan hệ đinh chùm với nhau kia, chỉ có một cách là ta làm ra giấy mà dùng.

Nhưng trước khi muốn mở công-nghệ làm giấy ở đây; phải nghĩ làm sao sang tận bên Tàu An-cập nghề ấy của họ về, cũng như ông Lương-như Hộc ngày trước với nghề khắc mộc-bản vậy. Đã nói nghề gì, người Tàu cũng giữ làm bí-truyền, trừ ra mình tìm cách nào học lóm được, tự-nhiên họ chẳng đem dạy ai bao giờ.

Còn gì tiện hơn là ủy thác công việc ấy cho các quan-đại sứ.

Đời vua Lê Hy-ôn, — ngay với triều vua Thanh Khang-hi bên Tàu, — ngoài việc công-sứ theo lệ thường, nước Nam ta có chuyên giao-thiệp với Tàu về việc biên-giới; ha bên sai sứ đi về luôn luân. Trước năm 1684

(đời Thanh Khang-hi thứ 27), có bọn thò-quan ở Vân-nam xâm chiếm các thôn-dồng ở ba châu Vị-xuyên, Bảo-lạc, Thủy-vi của nước ta, chúa Trịnh-Căn sai bọn Vũ-day Khuông và Phạm công Phương sang tận Yên-kinh tranh biện để đòi đất ấy lại.

Sứ-bộ nào di chằng có nhân-viên tùy-tùng hang máy chục người. Nhát là sứ-bộ đị giào-thiệp vụ biên-giới lại phải lưu-trú bên Tàu mất nhiều ngày giờ. Chúa Trịnh lựa chọn vài chục người trai-trí thông minh, cho sung vào tòng phái sứ-bộ, dặn dò họ khi sang đến nước Tàu, hoặc giả vor trốn, hoặc tìm bắt cứ mưu kế nào, học được bí-thuật của họ làm giấy đem về nước nhà sẽ có trọng-thưởng.

Chúa Tịnh lại sai một bọn khác, giả làm dân đánh cá chìm thuyền, lùn lạc đền miền Khâm-châu Lôi-châu tỉnh Quảng-dông, tìm việc làm thuê làm mướn ở mấy nhà làm giấy, để ăn cắp được nghề rồi thi trốn về.

Sau vài ba năm, cả hai tốp cùng thành-công và dón một sứ-bộ khác — có lẽ là sứ-bộ Nguyễn-dăng Đạo — theo chân về nước,



Túc thời, Trịnh-Cán mở ra kĩ-nghệ làm giấy, và phuơng Yên-há là một trong 36 phuơng thuộc về kinh-thành Thăng-long, và sôt sảng khuyến khích giúp đỡ những nhà bắt tay vào nghề này buổi đầu.

Từ đó trở đi, ta chế-tạo dần dần đủ số giấy cần dùng cho việc in, việc học, việc quan, không phải mua giấy Tàu nhất thiết như trước nữa.

Như thế, đến năm Giáp dần (1731) đời vua Lê Thuận-lâm, chúa Trịnh-Giang mới thuc-hanh được việc khắc bản in, để in từ thư ngô-kinh bằng thứ giấy xù minh chè-tạo ra, bắt dân phải mua sách « nội-hóa » mà học, cấm mua sách Tàu. Các hiệu khách ở Kê-chợ mất mồi lợn ấy, mà ta thì đã được một khoản tiền lậu chi ra ngoài, không phải là ít.

Ngày nay, những du-khách lén chơi lang Bưởi, xem những trai bạn có bắp thịt nở nang, già vỏ cây dò, cùng các cô xinh xinh, cầm khuôn tráng giấy, để thường không mấy ai biết người sáng-khởi là Chiêu-tồ Khang-vuong Trịnh-Cán. Chẳng những làng Bưởi mà thôi, cả may-làng chung quanh như Hồ khâu, Nghĩa-dò, Đông-xá, Tho-an v.v.. cũng có nhiều nhà chuyên nghiệp làm giấy từ máy đời này.

The-kỷ 20 tuy đã xưa duỗi học Nho và thi cử chữ Hán, nhưng mà giấy bắn của ta cũng không vì thế mà bị é hàng, giải nghệ. Nó được dùng vào trăm việc khác, người ta vẫn cần.

Tỉnh ra công nghệ làm giấy ở các làng nói trên, hiện tại mỗi tháng xuất-sản được 60 triệu tờ giấy, giá trị 210.000 đồng bạc, nghĩa là hơn 2 triệu rưỡi đồng bạc mỗi năm, có nhiên chẳng phải một nguồn lợi nhỏ vậy.

ĐÀO TRINH NHẤT

Ký sau :

Quyền lich của Quách-thủ-Kính

VĂN-NHÂN, HỌC GIÁ, NHO-GIA, TẤT  
CA GIỚI TRÍ-THỨC ĐỀU PHẢI  
ĐÓN HỌC :

**Không-Tử** *Học-thuyêt*

của LÊ VĂN-HÓA  
lýa của cu PHẠM QUÝNH  
QUỐC HỌC THƯ XÃ sáp-phát-h.n này mai

TÙ SÁCH

## TÂN VĂN HÓA

Đã có bán:

LUẬN-Ý THỰC-NHỆP

của Lê văn SIÊU — 2p.50

SẮP PHÁT HÀNH

## Thân thể và sự nghiệp Lê - Thánh - Tôn

đoàn CHU THIEN

Rất nhiều tài liệu chưa ai nghiên cứu đến.  
Một thời trung-trí nhất của nước ta trong lịch-sử.

Một thời mà dân tri Việt-Nam đã đến một trình độ minh rát cao mà một trăm năm sau các nước Anh Pháp mới đạt tới.

Bộ luật Hồng-Bắc chấn chúa một thời báu ai công minh, Hội Tạo-Dân, viện Hán-Lâm đầu tiên ở nước ta với tất cả cái hay cái đẹp của nó.

**HÀN THUYỀN, 71 Tiên Tsin  
HANOI**

ĐÃ XUẤT BẢN  
MỘT GIAI-PHẨM CỦA THU - XÃ  
ALEXANDRE DE RHODES

## CHUYỆN TRẺ CON LES CONTES DE PERRAULT

• Phap-văn và Việt-văn đối-chiến bắn dịch của ông Nguyễn-vân VĨNH bia 4 màu của họa-sĩ Mạnh-Quỳnh 140 trang khổ lớn album 22 x 32 cm tranh ảnh

• Hơn 300 năm nay, những chuyện thần-tiệc bắt hủ như : Con Lợ-lem, Con yếu-râu xanh, Thằng bé Tishon, Hoàng-tử có bờm v.v.. đã làm vật buôn mua-giòi bao nhiêu trả em trên tròn-điền.

• Thủ-xã Alexandre de Rhodes đã cho in lại bản dịch tuyêt-khiêu của ông Nguyễn-vân VĨNH, kèm thêm nguyên-văn là một ảng văn-trong-tréo-kết-tác nhất nước Pháp. — Bản thường 25\$00 (cước 0560).  
Bản giấy Đại - La 12\$00 (cước 1220).

Tổng phát hành: MAI LINH  
21, RUE DES PIPES — HANOI

GIÁ-SƯ

# BỐN NGƯ'A PHÂN THÂY

Nếu cái thuyết « xem khẩn khi mà biết rõ được lâm sự và kết cục thân thế của mỗi người » mà đúng thì bài thơ « Cái pháo » của Công-Chinh làm từ thuở học trò quả là một bài thơ sẩm, dường như Chinh đã tự vạch sẵn trước sau một đời mình, không sai một mảy. Vậy ta có thể đem bài thơ ấy làm câu chuyện giáo-dẫn trước khi kể lại thân-thế Chinh, đã sống một phen oanh liệt và đã chết một cách thương-thương :

*Đỗ xanh vốn những cây tay người  
Bao nã công trình tách cái thái!  
Kêu lầm lại cảng tan tác lầm  
Chỉ còn mội tiếng ở trên trời*

Về lịch sử Công-Chinh, các báo, các sách đã thuật nhiều. Ở đây, chỉ xin hiến các bạn những dâ-sử của Chinh hoặc thay trong già-sử hay trong các tạp-thoại của nhà văn.

Công-Chinh họ Nguyễn, tên Hữu-Chinh, người ở làng Đông-hải, huyện Châu-lộc (tức Nghị-lộc) tỉnh Nghệ-an. Thân-phụ Chinh theo nghề buôn-ban, làm nêm giò chát lớn, gia-sản có hàng vạn. Chinh tư chất thông minh, nghi dung tuấn tú, lại có tài tuệ hơn người. Năm 16 tuổi đã dỗ Hương-công. Lại có biệt tài vẽ quốc-viễn. Bài thơ « Cái pháo » tục truyền Chinh làm trong khi cùng bạn đang xem một đám ruốc. Trong đám đốt pháo, một cái bón rơi ngay trước mặt. Thấy chưa nõi, Chinh nhặt lấy, cao hứng toan châm lửa đốt, bạn ngăn lại búng :

— Anh giỏi thơ nôm, thử vừa châm lửa đốt vừa vịnh thơ chơi. Hết dứt tiếng nõ-má thơ cũng xong, tôi sẽ tôn làm anh cả.

Chinh theo lời, sau một tiếng « dùng » nhức óc định tai, liền đọc tiếp luôn mấy câu thơ ấy, bạn phải kính phục là có văn-tài.

Chinh hâm mộ công-nghiệp hiền-hách của Quách-tử-Nghi đời nhà Đường, có làm bài phú « Quách-lệnh-công » bằng quốc-văn, nhiều người truyền-tụng.

Cánh lối có lòng nào hiệp, giao du khắp các hang người trong thiên hạ. Trong nhà lúc nào lẫn khac với nhau, cõng đồng, cùng nhau uống rượu và ngâm vịnh làm vui. Những dão kép dàn hát nuô-ni sô ở nhà có hàng vâng chúc người. Tiếng hát du dương, cung đàn thánh-thót, ngày đêm không mây lúc vắng. Vì vậy Chinh đã nổi tiếng là một phong-lựu công-tử nổi tiếng Tràng-an.

Ngoài 20 tuổi, Chinh theo Hoàng-ngũ-Puộc vào đánh miền Nam. Sau khi Phúc-châ, Chinh lai theo giáp Hoàng-dinh-Bảo-túc Hoàng-Lý, là cháu gọi Phúc-bằng-chú, được làm chức thanh-quan ở trấn Nghê-an.

Khi Định-Bảo được chúa Trịnh-Sâm triều vỹ kinh-sư, Chinh vẫn lưu ở Nghê-an.

Chẳng bao lâu, tại Kinh-sư sảy ra nạn kiêu-binh lâm loạn, nước Trịnh-Khai là con-trưởng Trịnh-Sâm đã bị truất ngôi lên làm chúa, bỏ thiêng-chúa là Trịnh-Cán. Hoàng-dinh-Bảo vi là đồng-cử Đặng-tuyên-Phi và chịu mệnh giúp Cán, nên bị kiêu-binh giết chết.

Vì là thủ-hà của Định-Bảo, so Trịnh-Khai chẳng dung, Chinh hét sực xui dục Dao-rung-Hầu (tức áy lâm trấn-thủ Nghê-an) kíp chiếm giữ lầu trấn áy, wanna cuộc độc-lập để chống lại Trịnh-Khai. Nhưng Dao-Trung hèn nhát không dám nghe. Đã không dám ra mặt phản kháng, tát phải bó tay chịu tội. Chẳng chịu được nước lép ấy, Chinh liền đem giá quyền vượt bờ trốn vào theo phò Nguyễn-Nhạc, chúa Tây-son. Từ đó một cơ hội may mắn đã đem lại cho Chinh, luôn luôn giờ muu khôn-tri quyết, muu-ýa người dọn đường cho được trở về đất-cũ ra ẩy ngang dọc vây vang.

Xết ra Chinh quả là người có dư tài cản và thủ đoạn hơn người, nếu lại có thâm-dục tinh-nhûn nhường, và ý chí trầm-tiềm, thi-tiền-dô của Chinh không nhường chi-thi-thoi, mà Chinh sẽ còn tạo nên một thời-euc

Túc thời, Trịnh-Cán mở ra kĩ-nghệ làm giấy, yr phuường Yên-háï là một trong 36 phuường thuộc về kinh-thành Thăng-long, và sôt sảng khuyêñ kinhch giúp đỡ những nhà bắt tay vào nghề này buồi dẫu.

Từ đó trở di, ta chế-tạo dần dần đủ số giấy cần dùng cho việc in, việc học, việc quan, không phải mua giấy Tàu nhất thiết như trước nữa.

Như thế, đến năm Giáp dần (1731) đời vua Lê Thuận-lâm, chúa Trịnh-Giang mới thuc-hanh được việc khắc bản in, đẽ in từ thư ngô-kinh bằng thư giấy xứ mình chè-tạo ra, bắt dân phải mua sách « nô-i-hóa » mà học, cấm mua sách Tàu. Các hiệu khách ở Kế-chợ mất mồi lói ấy, mà ta thi đẽ được một khoản tiền lậu chi ra ngoài, không phải là ít.

Ngày nay, nhđng du-khách lén chơi lang Bưởi, xem nhđng trai báu có bắp thị nở nang, già vỏ cây dò, cùng các cô xinh xinh, cầm khuôn tráng giấy, đẽ thường không mấy ai biết người sáng-khởi là Chiêu-tồ Khang-vuong Trịnh-Cán. Chẳng nhđng làng Bưởi mà thôi, cả may làng chung quanh như Hò khâu, Nghia-dò, Đồng-xá, Tho-an v.v.. cũng có nhiều nhà chuyên nghiệp làm giấy từ máy đời này.

The-kỷ 20 tuy đã xưa duỗi học Nho và thi cử chữ Hán, nhưng mà giấy bản của ta cũng khéng vi thê mà bị è hàng, giải nghệ. Nô được dùng vào trăm việc khác, người ta vẫn cần.

Tinh ra công nghệ làm giấy ở các làng nói trên, hiện tại mỗi tháng xuất-sản được 60 triệu tờ giấy, dáng giá 210.000 đồng bạc, nghĩa là hòn 2 triệu rưỡi đồng bạc mỗi năm, có nhien chẳng phải một nguồn lợi nhô vây.

ĐÀO TRINH NHẤT

Ký sau :

Quyền lich của Quách-thủ-Kính

VĂN-NHÂN. HỌC GIÁ. NHO-GIA. TẤT  
CA GIỚI TRÍ-THỦC ĐỀU PHẢI  
ĐÓN HỌC :

**Không-Tử** *Học-thuyêt*

của LÊ VĂN-HÓA  
lýa của cu PHẠM QUÝNH  
QUỐC HỌC THƯ XÃ sáp phát-h. nh nay mai

**TÙ SÁCH**

**TÂN VĂN HÓA**

đã có bán:  
**LUẬN-Ý THỰC-NHỆP**  
của Lê văn SIÊU — 2p.50

**SẮP PHÁT HÀNH**

**Thân thể và sự nghiệp**  
**Lê - Thánh - Tôn**

của CHU THIEN

Rất nhiều tài liệu chưa ai nghiên cứu đến. Một thời thành tri nhất của nước ta trong lịch-sử.

Một thời mà dân tri Việt-Nam đã đến một trình độ minh rát cao mà một trăm năm sau các triều Anh Pháp mới đạt tới.

Bộ luật Hồng Đức chưa chứa một tinh báu ai công minh. Hội Tảo Dân, viện Hán Lâm đầu tiên ở nước ta với tất cả cái hay cái đẹp của nó.

**Hàn Thuýen, 71 Tiên Tsin  
HANOI**

**ĐÃ XUẤT BẢN**  
**MỘT GIAI-PHẨM CỦA THU - XÃ**  
**ALEXANDRE DE RHODES**

## CHUYỆN TRẺ CON LES CONTES DE PERRAULT

- Phap-vân và Việt-vân đối-chiến báu diệu của ông Nguyễn-vân VĨNH báu 4 màu của họa-sĩ Mạnh-Quỳnh trong bộ hồ lô album 22 x 32 cm tranh 40 trang
- Họa 300 năm nay, nhđng chuyên thám tiếc báu hủ như : Con Lợ-lem, Con yếu râu xanh, Thủng bé Tishon, Hoàng-tử có bờm v.v.. đã làm vật báu mừng giỗ bao nhiêu trăm en trên thăr'khi-gi.
- Thủ-xã Alexandre de Rhodes đã cho in lại báu diệu tuyêt-khiêu của ông Nguyễn-vân VĨNH, kèm them nguyên-vân là một ảng văn-trong-tréo kiết-tắc nhất nước Pháp. — Bán thường 2\$50 (chiểu 0\$60). Bán giấy Đại - La 12\$00 (chiểu 12\$0).

Tổng phát hành: MAI LINH  
21, RUE DES PIPES — HANOI

GIÁ-SÚ

# BỐN NGƯ'A PHÂN THÂY

Nếu cái thuyết « xem khâu khí mà biết rõ được lâm sự và kết cục thân thể của mỗi người » mà đúng thì bài thơ « Cái pháo » của Công Chính làm từ thuở học trò quả là một bài thơ sẩm, dường như Chính đã tự vạch sẵn sẵn một đời mình, không sai một mảy. Vậy ta có thể đem bài thơ ấy làm câu chuyện giáo-dẫn trước khi kể lại thân-thể Chính, đã sống một phen oanh liệt và đã chết một cách thương thuong :

Đỗ xanh-vốn những cây tay người  
Bao ná công trình tách cái thái!  
Kêu lầm-lại cảng tan tác lầm  
Chỉ còn mội tiếng ở trên trời

Về lịch sử Công Chính, các báo, các sách đã thuật nhiều. Ở đây, chỉ xin hiến các bạn nhđng dâ-sử của Chính hoặc thay trong già-sử hay trong các tạp-kihô của nhà văn.

Công Chính họ Nguyễn, tên Hữu-Chinh, người ở làng Đồng-hái, huyện Châu-lộc (tức Nghị-lộc) tỉnh Nghệ-an. Thân-phụ Chính theo nghề buôn-bán, làm ném gián lớn, già-sản có bàng-vạn. Chính tư chất thông minh, nghi dung tuấn tú, lại có tài tuệ hơn người. Năm 16 tuổi đã dỗ Hương-công. Lại có biệt tài vẽ quốc-vin. Bài thơ « Cái pháo » tục truyền Chính làm trong khi cùng bạn đứng xem một đám ruốc. Trong đám đó pháo, một cái báu rơi ngay trước mặt. Thấy chưa nô, Chính nhặt lấy, cao hứng toan châm lửa đốt, bạn ngăn lại báu :

— Anh giỏi thơ nôm, thử vừa châm lửa đốt vừa vịnh thơ chơi. Hé! dứt tiếng nô mà thơ cũng xong, tôi sẽ tôn làm anh cả.

Chính theo lời, sau một tiếng « dứt » nhức óc đinh tai, liền đọc tiếp luôn mấy câu thơ ấy, bạn phải kính phục là có văn-tài.

Chính hâm mộ công nghệ biền hạch của Quách-tử-Nghi đời nhả Đường, có làm bài phú « Quách-lệnh-công » bằng quốc-văn, nhien người truyền tụng.

Chính lại có lòng nào hiệp, giao du khắp các hạng người trong triều hạ. Trong nhà lúc nào lẫn khác chơi bài cung-dông, cùng nhau uống rượu và ngâm vịnh làm vui. Những đảo kép dàn hát nuô-ni sô ở nhà có vách vây chục người. Tiếng hát du dương, cung dan thánh thót, ngày đêm không mây lúc vắng. Vì vậy Chính đã nổi tiếng là một phong-lưu công-tử nhât Tràng-an.

Ngoài 20 tuổi, Chính theo Hoàng-ngự-Puộc vào đánh miền Nam. Sau khi Phúc-châ, Chính lại theo giáp Hoàng-dinh-Bảo-túc Hoàng-tô-Lý, là cháu gọi Phúc-bằng-chú, được làm chức thanh-quan ở trấn Nghê-an.

Khi Định-Bảo được chúa Trịnh-Sâm triều vê kinh-sư, Chính vẫn lưu ở Nghê-an.

Chẳng bao lâu, tại Kinh-sư sảy ra nạn kiêu-biuh lâm loạn, phản Trịnh-Khai là con trưởng Trịnh-Sâm đã bị truất ngôi lên làm chúa, hổ thiêng-chúa là Trịnh-Cán. Hoàng-dinh-Bảo vì là đồng của Đặng-tuyễn-Phi và chịu mệnh giúp Cán, nên bị kiêu-biuh giết chết.

Vì là thủ-hà của Định-Bảo, so Trịnh-Khai chẳng dung, Chính hét sức xui dục Dao-rung-Hầu (tức áy lâm-trấn-thủ Nghê-an) kíp chiếm giữ lầu trấn áy, wuu cuộc độc-lâm đẽ chống lại Trịnh-Khai. Nhưng Dao-Trung hèn nhát không dám nghe. Đã không dám ra mặt phản kháng, tát phải bó tay chịu tội. Chẳng chịu được nước lép ấy, Chính liền đem già quyền vượt bờ trốn vào theo phò Nguyễn-Nhạc, chúa Tây-son. Từ đó một cơ hội may mắn dâ dember lại cho Chính, luôn luôn giờ mưu khôn tri quyết, mưu mìn ay người dọn đường cho được trở về đất-cũ ra ẩy ngang dọc vây vắng.

Xết ra Chính quả là người có dư tài cản và thủ đoạn hơn người, nếu lại có thâm đức tính nhún nhường, và ý chí trầm tiêm, thi-tiền-dâ của Chính không nhường chỉ thê-thoi, mà Chính sẽ còn tạo nên một thời cự

khác nhau. Tiếc thay có tài cản mà nồng nỗi, có thủ - đoạn mà táo - cấp, nồng muốn có công danh sự nghiệp, & sau hay đối với ai cũng lộ vẻ tự phụ và làm những việc ngang trái, chẳng còn kiêng kỵ gì, nên ở trong Nam thì bị ánh em chúa Tay-sơn nghi kỵ, về xứ sở thi ca triết già đều căm hờn. Cái cay ở cái tai triết của mình, & trong, & ngoài đều không gây được thế lực vững vàng, tới khi gặp bước đường cung, không sao cứu vãn được. Cái sự nghiệp quay trước chọc giời, oanh liệt là thế, bỗng chốc đổ sập, chẳng còn tăm hơi, thực chẳng gãy cái phao lách một cái, xác tan rã là hết chuyện.

Bối với Chính, chúa Tây-sơn vốn đã biết là người có tài, từ khi Chính còn theo Hoàng-ngũ-Phúc vào trấn Thuận-hòa, thường vắng mệnh Phúc dì lại kết hiếu với Nguyễn-Nhạc. Khi ấy Chính vào từ Quảng-nam, gặp ngay lúc Nhạc mới xưng vương, đặt niên hiệu là Thủ-đức. Nhạc lại đang muốn tiến lấy Thuận-hòa, nhưng chưa tìm được ai là mưu-sĩ, bèn định co mưu. Thấy Chính vào, Nhạc xiết bao mừng ỡ. Nhưng Nhạc cũng chưa dám với tin, Chính phải kè rõ tin thế Bắc-hà biền loạn thế nào, và xin gửi cả vợ con làm tin, từ đó Nhạc mới tin lòng, cho Chính dù bèn các việc co-mật.

Đã được Nhạc tin dùng, Chính lại càng hét lồng gúp việc, vì Nhạc bày định mưu kế đánh chiếm các nơi để được thành công. Từ đó Nhạc lại càng yêu mến Chính.

Bang lúc đặc dụng ở Tây-sơn, bỗng có người chửng em gái vắng mệt-lệnh của chúa Trịnh vào đùi Chính và. So Nguyễn-Nhạc đem lòng nghi, muốn ô� hǎn lòng trung thành, Chính gọi người này vào phòng riêng hỏi dè các chuyện kỵ càng, cho ăn uống mót bứt say no, rồi sai thủ-hà lôi ra chém chết. Thấy Chính chém chết người thân dè tò chí-kén quyết theo mình, từ đó Nhạc mới thực yêu lòng, nhưng lại không khỏi có điều phải dè ý, cõi nói riêng với Nguyễn-Huệ:

— Chính muốn cho ta tin lòng, mà làm một việc tàn nhẫn như thế, khác gì Ngô-Khổi ngày xưa giết vợ để cầu được làm tướng. Người đã có lòng tàn nhẫn như thế hổ có lợi cho riêng mình, bắt cứ việc gì họ cũng dám làm. Vậy đối với hạng người ấy

ta chỉ nên lợi dụng vào cái việc cần đắn họ mà thôi, chứ không thể chuyên dùng đực.

Thế ra Chính định làm cho Nhạc hết ngờ mìn là không thực lòng, nào hay lại gây cho Nhạc một mối nguy khắc, nhất là đối với Nguyễn-Huệ, một bức ảnh-hùng cái-thể, tri-dũng khác thường, từ đó như đã thấy rõ can tráng Cửu-nhân như thế nào rồi.

Năm sau, Tạo-quận là ướng của chúa Trịnh ở Thuận-hòa sai sứ vào Tây-sơn nói về việc biên-giới. Sứ-giả là Phu-Nhu vốn quen thân với Chính, trong khi trò chuyện, Chính dò là biết Tạo-quận bèn nhát không cõi lường tài, quân dân không phục. Vẫn



nóng lòng muốn trả về xứ-sở, Chính cho đó là một cơ hội tốt, liền xui dục Nguyễn-Huệ kíp đem quân đánh lấy Thuận-hòa để mò rộng bờ cõi. Nhạc theo lời, cử Nguyễn-Huệ làm tiết-chế, Võ-văn-Nhiệm là tể-quân dò-dốc thẳng đường tiến quân. Thị quânh như lời Phu-Nhu, Tạo-quận dè hèn nhát lai không phòng bộ sẵn sàng, quân Tây-sơn tới nol, mặc cho cha con viên phó-ướng lìe-chế: chống đánh ở ngoài thành, còn minh ngồi vắng một nơi, kết cục mờ cửa thành ra hàng, cầu cho được toàn tinh-mệnh.

Quân Tây-sơn đã lấy được Thuận-hòa rồi, Nguyễn-Chính lại xui dục Nguyễn-Huệ

nên nhân dịp thanh thế đang mạnh, tiến quân ra đánh lấy Bắc-hà. Nguyễn-Huệ nói:

— Bắc-hà là một nước lớn, có nhiều nhân tài, không thể coi thường mà khinh cho ra. Thế-Long cũng là một người có tài, nói năng hoạt bát, lại nhiều mưu kế, Chính đem lòng kính trọng, dĩ là thương khäch, việc nước có điều gì quan trọng thường đem ra bàn và hỏi ý kiến. Trong khi nói chuyện, Chính có phần nản về việc Trịnh-Khai với 'tú, nếu còn sống sẽ tìm chỗ cho được ở yên để giữ sự cúng tế họ Trịnh. Thấy Chính còn có lòng nghe dồn Trịnh, Long liền bận rộn:

— Minh-công chờ i-gai, kè ra nhân tài Bắc-hà, chỉ có một mìn Chính này thôi, Chính dì đã thi nước trông rõ ràng không còn ai nữa.

Nguyễn-Huệ cười nhạt nói:

— Tôi chẳng ngại ai cả, chỉ ngại có riêng ông mà thôi.

Chính bết là mìn nói lõi-lõi, tỏ ra người tự phụ quá, nghe Huệ nói sợ xám mặt lại, vội nói rằng :

— Tôi tự nói i-oi re, là dè ngại biết rõ đất Bắc-hà quả chăng có ai là nhân tài.

Nguyễn-Huệ thấy Chính có vẻ áy náy, vội lấy lời khuyên giải, rồi tỏ ý không đánh cát quân di, lấy cớ là không biết lấy danh nghĩa gì và chưa được lệnh của Nguyễn-Nhạc. Chính liền viện có lâm tướng dem quân ra ngoài, nón có lói cho nước thi cứ tự ý mà làm, còn danh nghĩa thi lấy ngay việc diệt Trịnh phò Lê thực là một việc đương chính, chắc sẽ được sỉ-phu nhân-dân Bắc-hà hoan nghênh. Nguyễn-Huệ vốn là người có chí quả quyết, liền nghe lời Chính tiến quân ra đánh lấy Bắc-hà.

Quân Tây-sơn thế mạnh như gió bão, tiến đến chỗ nào, quân Trịnh đều tan chạy cả. Cuối trong tuần tháng năm ở Thuận-hòa ra đi, đến cuối tháng sau đã vào chiếm cứ được thành Thăng-long. Chúa Trịnh là Trịnh-Khai bỏ chạy lên Sơn-tây, bị bắt rồi tự tử.

Bã bình định được Bắc-hà, Nguyễn-Huệ đem quyền chính già lại vua Lê, Nguyễn-Chính lại xin vua đem Ngọc-Hàn còng-chúa gá cho Huệ, mượn việc hôn nhân dè bắt buộc Huệ phải thực bụng tôn phu. Ý riêng Chính là muốn giữ Huệ ở lại Bắc-hà fit lùi để chán nhiệt nhát tám, hỏng gây thế lực của riêng mình. Chính không biết rằng cái ngày vừa được lộ diện xuất đầu, cũng là cái ngày gây nên cái họa sát thân vậy.

Chính có một người quen là Đỗ-thể-Long,

khi trước vì có tội cùng Chính bị giam ở ngục, sau Chính trốn vào Nam, còn Long vẫn bị giam. Lúc ấy, Chính sai người tha cho ra. Thế-Long cũng là một người có tài, nói năng hoạt bát, lại nhiều mưu kế, Chính đem lòng kính trọng, dĩ là thương khäch, việc nước có điều gì quan trọng thường đem ra bàn và hỏi ý kiến. Trong khi nói chuyện, Chính có phần nản về việc Trịnh-Khai với 'tú, nếu còn sống sẽ tìm chỗ cho được ở yên để giữ sự cúng tế họ Trịnh. Thấy Chính còn có lòng nghe dồn Trịnh, Long liền bận rộn:

— Ông đem quân Tây-sơn ra, dù nói là tôn phu nhà Lê, nhưng việc làm không khác gì giặc cuộp. Hora hai trăm năm nay, họ Trịnh giúp nhà Lê, trên vua dưới chúa, đã thành nên nếp, nước nhà nhờ đó được vững vàng, nhân dân nhà đó được yên ổn. Nay ông đem người ngoài về, đánh phá tan tành, người nước ai nấy đều căm hờn, bảo ông là rước voi dày mõ, công rắn cắn gà non đầy. Ý nói tôi nghe, ông ném sóm tim cách chọc lại lõi lớn áy, trước hết nên khéo xử với Tây-sơn, khiêm cho họ được hả dạ rút về, rồi tìm trong con cháu họ Trịnh có người nào khá, lại lập nên làm chúa, từ ông giúp đỡ cho, như vậy ông sẽ có công to và rõ rệt được lòng, ngay thẳng với người nước. Nếu ông không theo cách ấy, cứ tự đứng ra làm trán, e rằng đến khi quân Tây-sơn đã ráo khói xú này, bấy giờ ông sẽ là cái đích chịu tên, người nước sẽ cảng nỗi lên công kích, thực đáng lo cho ông biết chừng nào.

Nguyễn-Chính vốn chẳng phải là tôi trung của họ Trịnh, già dì lại muộn được tay Tây-sơn, đánh dò được rồi, Chính ngầm có ý muốn tự đặt mình thay vào địa vị chúa Trịnh xưa kia, nên lời nói của Thế-Long dù có ý vì Chính tính cách vững chắc về sau, nhưng Chính chẳng dè vào tai, hậu dãi rồi bảo Long hãy tạm về nghỉ nhà, chờ có dịp sẽ mời ra giáp sức. Thế-Long vừa ra khỏi, Chính nghĩ thầm Thế-Long đã bận kẽ áy mà mình không theo, dã không theo thì bần không giáp sức, sẽ thành một tay đổi địch với mình lợi hại vô cùng. Vậy kip phải trừ đi, chờ đẽ cho hồn cõi sống, phả hai công cuộc của ta vẹn sava này. Nghĩ vậy,



rồi ngầm sai người đón đường chẹn bát Thè-long, đam xuống thuyền cho chở ra giữa dòng sông Nhị-hà đâm chết.

Viec này dù Chính giữ rất bí mật, nhưng rỗi cũng có nhiều người biết, đều cho là Chính quá àu nhẫn. Các người thân-mẫu giáp Chính, thấy vậy cũng bảo nhau xa lánh không dám đến gần.

Chính đã ít người tâm phúc, đối với Tây-son dù cố lây lòng, lại càng gây thêm mối ngờ ghét. Trên thi Nguyễn-Huệ dù không thực hưng tin Chính, nhưng còn khéo làm bộ bao dung, còn dưới như đại-tướng Võ-văn-Niệm thì đến cẩm hòn Chính ra mặt. Khi ấy ông Huệ cho Chính cùng Võ-văn-Niệm cùng ở lâu Ngũ long, gần soái-phó để tiện hò vè. Nhận ở trước lâu, Chính ở sau lầu, Cửu làng là người xá-sô, lại ở kinh-sa lâu, nhiều người quen biết. Bấy giờ thấy Chính có quyền thế, nhiều người lui tới làm thân, nên trước cửa chở Chính ở ngay đầm lầy nào cũng tập nập người ra vào, còn chở ở cửa Vào-Niệm thì vắng tanh, chẳng một ai qua lại. Nhận lấy thê-làm không bằng lòng. Chính biết rõ, dàn người thân-dòn sẵn ở cửa, bẽ ai đến, bảo hãy sang chào Nhận trước, nhưng vì không quen, nên chẳng ai nghe. Chính lại có ý bảo các người thân-dòn cầm các phầm-vật trong nhà mình làm đồ chí-kien đến dâng biếu Nhận. Dụng tâm đến thế mà Nhận vẫn cõi ngờ, bất đắc dĩ Chính phải dời đến

ở chùa Tiên-tích. Thấy vậy, Nhậm lại càng ngờ, nói với Nguyễn-Huệ:

— Chính là kẻ đi trốn, vào nhờ ta che chở cho, nay lại mượn binh lực của ta vừa báo được thù cho chử cũ, vừa mờ mang mày mặt với xú-sô. Nay lại bắt súc giao kết với người nước đe gây dựng thế lực. Xét ra nó chẳng có lòng trung-thực với mình đâu, bẽ nó gây dụng được thế-lực rồi, sẽ quay mặt đánh duỗi ta. Tôi xem ra nhân-dân Bắc-hà đều căm giận nó là kẻ phản-phúc bất nhẫn, chưa làm gì được nó, là còn sợ có ta. Chỉ hằng bồ ngay nó mà vè, để cho người Bắc-hà bám vằm xâu xé nó cho bả đà. Nếu cứ nấn ná ở đây, đe đến lúc thế-lực nó đã thành, quay mặt cắn giã, chẳng là khó dại lâm đù!

Nguyễn-Huệ từ đó đổi với Chính dù vẫn vui vẻ niêm nở như thường, nhưng ý riêng đã coi Chính như cái danh trước mặt rồi, rắp lòng trù bò.

Vua Lê Hân-lôn nhận quyền chính vừa được vài hôm thì bị bệnh thằng-hà. Nguyễn-Huệ lập hoàng-tự-lôn là Lê-duy-Ký lên nối ngôi tức là vua Chiêu-thống.

Vua Chiêu-thống vừa lên ngôi, thì Nguyễn-Huệ từ Nam-hà ra tới Thăng-long. Nguyễn-Chinh xin vua Lê phải bay nghiêng-dòn rước cho thực long trọng. Ở lại ít ngày, anh em chúa Tây-son bàn định cách rút quân về, mật-truyền cho các tướng-hiệu

Nam-hà ngầm thu xếp hành-rang, đợi lệnh lập tức lên đường. Trong lúc ấy, chúa Tây-son lại già ý cho gọi Chính vào chầu bàn các việc cơ-mật, cố giấu từ sáng sớm đến đêm khuya mới cho về.

Về tối dinh riêng, người nhà hốt hoảng báo cho Chính biết quân Tây-son đã bí-mật rút đi từ lúc nào rồi, chỉ còn các dinh-trại trống. Lúc đầu Chính còn không tin, sau có thám-ür di dò thì quả nhiên, các dinh-trại đều vắng ngắt, chẳng còn bóng người, vội ra bờ-sông xem, thì mấy trăm chiên-thuyền cũng di dâu hét cả rồi. Thám-ür với vàng vè báo. Chính sợ quá, Tây-son đã bỏ đi, còn mình có thể không thè & lại đây được, nhưng biết chạy đi đâu bây giờ? Các người nhà cũng đều lo sợ bỗn-chồn. Chính cố làm bộ hắng hãi và nói cứng:

— Ta đây di-khắp bốn bề chín-châu, trở về xò-bếp lại sỹ-chuột chử-gầm chán hay sao. Cứ yên-lòng, không can chi mà phải bối rối như thê.

— Nói xong, Chính mặc-sai người di ra bãi Cơ-xá, tìm được một chiếc thuyền buôn lớn, lập tức cùng người nhà và mấy chục thủ-hà di ra cửa ở Tây-long xuống thuyền. Bấy giờ đã sáng rõ nhiều người trong kinh-thành biết Chính chạy trốn, bão-nhau đuổi theo chục bát. Chính phải ra sức đối-dịch, giết được vài người, bọn kia tan-chay, mới xuống thuyền, bão-thủ-hà ra sức chèo-bơi, thẳng-dòng sông chạy ra bờ, mãi đến cửa Thống-hải mới gặp anh em chúa Tây-son.

Thấy Chính lại theo bám lấy mình, Nguyễn-Huệ lại càng ghét, nhưng không nỡ với tay-tết, lấy lời ngọt ngào yên-ủi:

— Nay ở Bắc-hà còn hai tên Thạc, Như-đê chưa trù được, thời cõi tết chưa yên, vậy ông nên lưu lại đây, vì Bắc-hà phi-tay ông không thể bình-dịnh được.

Nói xong, Nguyễn-Huệ chia cho Chính một số khí-giới kăt được, Chính hết sức từ chối không nhận. Huệ lại tặng Chính 20 lạng vàng và một trâm-quân lèm hò-vè. Chính cho là lùn-quân không i-chí, chỉ nhận số vàng, và nói xin tự-mình chiêu-tập quân-dài, nếu lúc cần-dùng mà sức không đủ, sẽ có thư cáo-cấp, xin giúp sức thêm cho. Nguyễn-Huệ nhận lời, rồi kéo quân trở về Phú-xuân.

(ký sau đăng tiếp)  
SỞ-BÀO

## CÁC GIA-DÌNH NÊN DÙNG THUỐC: *Điều - Nguyễn*

- 1) Thuốc đau dạ dày Điều-Nguyễn
- 2) Thuốc 10 gá... Điều-Nguyễn
- 3) Thuốc ho 'ao'... Điều-Nguyễn
- 4) Thuốc bã-thịu... Điều-Nguyễn
- 5) Thuốc bò-huỷt... Điều-Nguyễn
- 6) Thuốc cảm 15... Điều-Nguyễn
- 7) Thuốc cảm-sát... Điều-Nguyễn

Tổng-đại : 125 Hàng-Bông, Hanoi  
Bà-lý Đức-thắng, M-1-Linh, Nam-tiền: Saigon  
Nam-cường: Mu-tho, Vinh-hung: Vientiane

RA ĐỜI TỪ NĂM 1921

**thuốc bò:Cửu-Long-Hoàn**

**Võ-Binh-Dân**

BÃ TÙNG LÀM DANH DỰ CHO NGHỀ THUỐC VIỆT-NAM  
KHẨP XÚ ĐÔNG-PHÁP

CÁC CỦA HÀNG ANNAM VÀ KHÁCH ĐỀU CÓ TRÙ BÁN LÈ

Hộp 2 hòn : 1\$95. Hộp 4 hòn : 8\$70. Hộp 10 hòn : 9\$00

TỔNG PHÁT HÀNH: Bắc-kỳ, Ai-lao và phía bắc Trung-kỳ  
Etablissements VẠN HÓA n° 8, rue des Cantonais Hanoi



# BINH MINH

TRUYỆN DÀI của TÙ-THẠCH  
(Tiếp theo)

Phải, Tâm mệt là góa vợ  
hai là dè vợ ở nhà quê, chả  
con trai gì một ông sáp sĩ từ  
tuần ấy? Vì thế nên ngay  
buổi đầu bảy giờ-đinh cự<sup>1</sup>  
Phản giòn dàn, trong tinh  
cảnh ấy, Nga dã không hi  
vọng gì một nơi «gioe cầu»  
phải lùi cả! Tôi nghiệp  
người con gái ấy dã hồn  
mười năm trời — từ ngay bi  
cảm động đến giờ — hon  
mười năm trời mong mỏi  
một tâm chàng, chàng cần  
giữ nhưng có một điều vik  
kýa ở xã hội cũng được rồi!

Nhung trời xanh ghen ghét  
mà hòng là thê! Chẳng có  
dám nào có thùy có chung  
cả. Toàn là phuруг Sô-khanh  
hết. Nhó hời nám xưa có hai  
ba anh chàng dẽn hôi thuê  
gác trong lung thứ hai, Bà  
Phú Hưng và Nga hối mới  
biết là học sinh ban Tú tài  
thì với vàng nhát lời ngay,  
tuy cho thuê hoi tê hơn  
những người ở trước. Không  
phải bảo Nga cũng hiểu lòng  
mẹ thương con, muốn cho  
con tim ở trong những trang  
thiếu niên anh tuấn ấy một  
người mà sau này Nga nương  
tựa, mọi người chồng. Nên  
chỉ, mấy cậu học trò đó  
không phải là người ở thuê  
mà chính là quý khách của

bà chủ. Mới mây tháng đầu  
còn lán la trò truyện, bà  
Phú-Hung biết trong ba cậu  
ấy thi cậu Bình con một  
thuong-gia ở Nam-dịnh, cậu  
Tấn con một ông thông phán  
cũng ở Nam-dịnh và cậu Hà  
con một bà hóa chồng giàu  
có ở Phú-ý, cũng là sinh  
viên ban Tú tài ở trường Bảo-  
hộ cả. Bà nghe các cậu tự  
xưng thế thi hay vậy, và lại  
toàn là con trai thực thà cả,  
dùn có nói! Còn Nga, hối  
ấy ho hoi há muoi một mùa  
xuan, yêu đương dang độ,  
Nga chán ngay cậu Hà. Đẹp  
trai, học giỏi, thi-theo, dàn  
tay gầy như chim hót ria rít.  
Thế là hai trái tim yêu nhau,  
thu từ như lá mùa thu rung!  
Thôi thi anh nhỏ, em buồn.

## Bô thàn tiêu độc

Tuốc lạc máu, tiêu hối  
nhũi độc, giải hòi do dù  
độc hoa liều hòi do dù  
Hợp 100g. Nén tè 400g.  
cà tè 750g. Xa muu linh  
hoa giao ngan

NHÀ THUỐC TẾ-DÂN  
1/31 hàng B-ng Banor

Số 101 Nam-định 42B. Biên  
chi đại lý các nhà thuốc Tế-Dân

tưởng không bao giờ cạn  
được giòng lá thâm! Thắng  
đều, ai ngờ mới một tí tuồi  
dần dã ra tuồng Sô-Má. Nô  
hò hẹn giao ước với Nga như  
keo nhusát, tưởng ca phongh-  
ba nào chia rẽ được! Thêm  
cò sáu tháng, Nga tăng nô  
nào là đán guitar, đán ac-  
cordéon, đán tiền may cù  
quần áo tropical, tiền ciné  
vân vân thế mà nó «quát  
ngua» ngay! Hai thắng bạn,  
cũng gõ gac được vào do cù  
cù bênh vực chồng ché cho  
bạn, nào là anh Hà anh ấy  
xin nghỉ về Phú-lý mây tháng  
vì bà cù ốm gọi vê khẩn cấp,  
gia-dinh chỉ cùa cù hai mẹ  
con thôi, một mai nỗi dài bà  
tất thở lúc nào, con xà xe  
thì bà đổi dâng lam sao, cho  
nên Hà phải tạm nghỉ học và  
lấy làm thất vọng lắm. Bà  
Phú-Hung và Nga cũng thừa  
biết nhưng hòi môi ra luồng  
thẹn thùng, nên đành phải  
mong cho các ông công tử  
ấy dọn di cho rảnh mắt, cù  
ngày học không thấy một  
tiếng mà cười với dàn hát  
thi luồn luôo ầm ỉ. Thế là  
các ông ấy dọn di. Được ít  
lâu có một người thư-ký phủ  
Toàn-quyền mới được-hồ,  
quê ở trong Cảnh ra, thuê  
chỗ bỏ trống. Chỉ có cậu ta

với một thằng nhò. Người  
thực ngoan ngoãn, hiền  
lành. Cả ngày bài буди di  
làm về lại ru rú trên gác.  
Ba cù khấp khởi mừng thầm.  
Nga khấp khởi hi vọng. Đêm  
này thi hòi chắc rồi. Thời  
chẳng iịa được các ông sinh  
viên nữa, nói dối như Cađi.  
Thì cứ thử phân lấy một  
người thông phán hay thư ký  
nhà nước, lại sang sướng  
hoà. Hồi tháng Nhô thi biết  
têu cậu ta là Giáp, quê ở  
trong Cảnh, bố mẹ song toàn  
đóng cù trước làm thương  
hang phán sự hưu tri vẫn  
gọi là cù Hán Hòe, nhà cung  
phongh-ru lại chúa vợ, và  
làm ở phủ Toàn quyền thực  
không sai. Được nửa năm.  
cù Hán Hòe cũng cù ra choi  
đòi bù kỵ, bà Phú-Hung dã  
không bò lò vò hòi làm thin,  
não mờ mèi mọc mọ: khiến  
cù Hán cũng phải cảm động  
và té ý tên Nga. Hai mẹ con  
đã hoan hỉ, chỉ còn đợi ngày  
cù Phản bì nhớ người mối  
manh lì xong cùa cù. Cò người  
ngòi nhời với cù Phú-Hung  
rằng cù Nga dã cù dám nào  
chưa, thi cù Phú-Hung với  
vàng trả lời:

— Taur có dãy s, chí còn  
đói đến cuối năm!  
Đúng một cùi, Giáp dọn

— Vàng, chầu uóc áo lâm.

Nhưng chao ôi! thắng cha  
uốc áo mả không được lâm  
mới nết chử. Cù Hán Hòe  
thoại tiền cùng có ý hỏi Nga  
cho Giáp. Nhưng cù là thứ  
chết trong lồng, việc cưới xin  
cho con — Giáp lìa là con  
trường — phải mòn dâng hộ

## CUỘC PHÒNG VĂN CÁC NHÀ VĂN

(Lê Thành) 2p80, bìa đep 1p50

CUỘC TIẾN HÓA VĂN HỌC VIỆT-NAM

(Kieu thanh QUẾ) 2p20, bìa đep 1p00

MỘT NỀN GIÁO DỤC VIỆT-NAM MỚI

(Trần-Phi) 1p2

PHƯ-ND VỚI GIA-BINH (Đỗ-Đinh) 2p

MÀ HỘI (Cô Nô) 1p2

MUỐN CÓ BẢN THÔNG KÊ CÁC SÁCH GIÁ

TR, Xin gửi Ông Ông tem cho; Nà xuất bản

DÒI MỚI 62 Hàng Cót Hanoi

nhà đi, xuống xin lỗi bà chủ  
cần thận rằng:

— Phua cù, 'kaky chau  
không muôn chau ở đây vì  
đòi áo làm người. Tuy chau  
đi làm nhưng giờ nghĩ nhà  
chau vẫn phải xem sách học  
để có kyi thi thành là chau  
lại thi', nên thấy chau bèo  
cần phải chở. Tôi đã thê  
chau chau một nơi khác rồi.  
Thực phiền cù và cù Nga  
quá.

Bà Phú-Hung, điếc người  
nhưng lại còn bi vọng bay  
lù cù Hán gữ tiếng mướn  
cho con di ở nơi khác rồi  
mới nhớ người dám bồi  
chênh? Bà cù vui với nói:

— Cùn ghi gí s! Cùn cù ở  
chỗ khác, thỉnh thoảng mới  
cùn lại choi, hoặc ở chỗ ấy  
không vừa ý thi lại xin mời  
cùn vê đây. Tôi cù đê dành  
cùn gác ấy chờ cùn đó.

Bà nòi thê sâu xa nghĩa lý  
lâm đó. Giáp hiểu và không  
khỏi cảm động thưa:

— Vàng, chầu uóc áo lâm.  
Nhưng chao ôi! thắng cha  
uốc áo mả không được lâm  
mới nết chử. Cù Hán Hòe  
thoại tiền cùng có ý hỏi Nga  
cho Giáp. Nhưng cù là thứ  
chết trong lồng, việc cưới xin  
cho con — Giáp lìa là con  
trường — phải mòn dâng hộ

dối. Cù hỏi han gốc tích làm  
đại nhà bà Phú-Hung, thì  
ngay «nhất đại» cù đã ngã  
ngửa người ra rồi còn gì.  
Ông Phú-Hung trước làm  
bồi sún làm lính doan. Cù  
thê náo cù Hòa thượng hàng  
ngoại hòi thông phán, hòn  
lâm thi-độc, đê tam hòi  
kim khánh, Long bội tñ  
v.v. lại kết thông già với  
một thằng bồi? Đều tra  
được tin ấy, cù tức tốc  
truyền lệnh cho Giáp phải  
đến ở tạm dâng anh họ, đợi  
thu được nhà mới, chử  
không muôn cho Giáp ở  
dâng cù Nga nữa, sợ nòi ra  
hai đứa cùn dài nòi tảng lùn  
liều lùn thi rầy rà lâm.

Ấy thê là Giáp di, không  
một lời từ biệt Nga. Nga dâu  
đón mặt mày bùa kém ău  
kém ngù. Ngày ngo ngắn ra  
vào nhín lén gác trông người  
xưa cảnh cũ bảy giờ ở đâu?  
Đêm thao thức nám cảnh  
vò vò. Nhưng rồi sự đời cùng  
qua, Nga lại dại chờ một dịp  
khác. Dịp ấy dã hàng mây  
năm nay chưa đến. Nàng  
không giám nhận tau tình  
ở ngoài phố, hay cùa một  
anh qua đường, sò như chim  
dã bị lân cung. Trước kia,  
đến ngay tháng Hè ở cung  
nhà cũng cùn «chơi» nàng

## SÁCH MỚI

PHỤ NỮ VỚI HỘN NHÂN 1p50

MUỐN HỘI GIỎI (Trái Phí) 1p00

THANH NIÊN KÝ (Đào v Khuê) 1p

DANH HỌC VIỆT-NAM (Sô Edo) 1p60

MÀ HỘI (Cô Nô) 1p2

NGƯỜI CHIẾN QUỐC (Võ Trọng Can)

2p50, bìa đep 1p0.

THANH ĐẠM (Nguyễn Công Hoan) 4p50

bìa đep 1p0.

NGHỊ CÁNH (Ng. công Hoan) 2p50

SỐ GIỎ HỘI CHỦ (T.v.Liang) 2p00

BỐN NGƯỜI VỚI VỌNG P.C. 1p50

2p50, bìa đep 1p0.

Nhà sản xuất lớn các thứ áo dài  
(PULLOVERS, CHEMISETTES,  
SLIPS, MAILLOTS V.V.) chỉ có

HÀNG ĐẸP PHÚC-LAI  
87-89, Route de Hué, Hanoi — Bán buôn  
kép Bằng Pháp và tất kháng đặc biệt

một « vỗ » , huống những anh chàng, chàng rồ nhà cửa đâu đâu lại định ước hẹn trăm năm sao được? Nga chỉ đợi những ai đến thuê nhà mà dò xét ra thực là trai chưa vợ có địa vị chắc chắn, thì nàng mới dám hi vọng, hai nứa đợi duyên giờ các bêng-nhân ở xa đem tin đến vậy. Nhưng mịt mù thăm hẵn như cá tung lai của con người ta ở đời cũng vậy, Nga chẳng thấy ai hỏi mà cũng chẳng thấy người nào đến thuê cho ra hồn người cá, khả dí nàng có thể đặt hi vọng được. Nay nhớ, từng trú-hai gác ngoài vợ chồng bê phô may, gác trong ông cụ Xứng làm ga với miếng dứa chau láng láng lão lão, học lục đở dang, cả ngày chỉ úm nguyệt, ca Nam-binh với vọng cõi, đầu như có đứa lại tập đóng kịch nữa. Cố cậu dã mon men định đồng nog Nga nhung cái phuong vó loại ấy, Nga không tuém, còn trên thượng lâu, già dính cụ Phán kẽ cũng là người túi đó đó. Suốt một năm trời ở thuê, Nga ít khi thấy trên tùng thủ ba to tiếng bao giờ. Chỉ một tối khen hấy bà cụ khăn gói hòn xiềng vàng vằng thuê xe đi, thi Nga cũng có tò mò hỏi con nǚ tại sao? Nụ rắng:



— Cụ con với ông con cãi nhau đấy. Con thấy ông con cãi nhau cụ cứ dí lẽ bài cõi đậm, cõi ngày bỏ nhà cho cô Nhàn, ông con dí giày học.. không ai trông nom.

Nga hỏi:

— Thế bà gáo dâu

Nụ thưa:

— Con cũng không biết. Con mới vào làm đây được

ít lán, không thấy nói đến bà giáo bao giờ, mà con cũng chẳng hỏi làm gì. Công việc đã có con.

Nga nói:

— Chắc ông ấy góa vợ, hay vợ ông ấy ở nhà quê.

Nụ thưa

— Vàng, có lẽ thế.

Ban đầu, Nga cũng có ý bối tinh hiền kỵ — hỏi già bà cụ Phán, bằng cách làm bạn với Nhàn. Nhưng Nhàn tính reon — và còn kém Nga đến 4, 5 tuổi, lại không đứng dẵn như Nga. Không đứng dẵn là vì Nga thấy Nhàn nhiều lần bắt truyện với thẳng.

Tú là cái thẳng thạo dàn ngọt, hay ca Nam-sai, Vọng-cõi và thành thoát diễn kien, từng thứ hai.

Một dẳng anh ở dưới chõi lén, một dẳng chì ở

trên nhòm xuống. Nga thấy cái trò ấy mắt giật lầm, con nhà già giáo tết hủ không ai làm. Đến như hời Hà với Nga mênh như thế, mà cũng chỉ ném thơ, bắt thơ và chổn vào trong nhà lầm đọc chứ không dám bạo dạn tu do nói truyện như Nhàn với Tú bày giờ. (còn nữa)

TÙ-THẠCH

## Trinh thám

VỤ ÁN MẠNG KHÔNG CÓ THỦ PHẠM của Ngõ văn Tý 2p50  
ĐÀNG BÌ MÁT của Ngõ văn Tý 1p60  
LÃO GIÀ ĐEO KINH ĐEN của Nguyễn Bá Tòng 1p60  
TRẦN vân Qui 2p60  
MÓN NỔ RÝ KHÔI (của Ngõ văn Tý) 1p60  
NGƯỜI THIẾU NỮ KÝ ĐỊ của Ngõ văn Tý 1p30

Còn nhiều thứ sách hồi catalogue

Những sách trên đây đã được hoan nghênh nhiệt - liệt. Mua ngay kẻo lại hết cả.

## Tù sách quý

GIÒ NÚI (của Ngọc Cầm) 1p20

TÌNH TRƯỜNG của Lê-vân-Huyền 1p30

MỘT TRƯỜNG TÌNH 15 NĂM VỀ

TRƯỚC của Lưu Lý Hạnh 1p30

CHIM THÊO GIÒNG NƯỚC của

Tạ Hữu Thiện 0p70

QUÈ NGOÀI của Hồ Dzénh 3p và 5p

## Công giáo

THÀNH NIÊN TRƯỚC VĂN HỌC TRONG SÁCH của Nguyễn-đ. Diển tra của đức giám mục J.B. Nguyễn Bá Tòng 1p60

TÙ SÁCH phiêu lưu

MŨI TÊN THỦ của Ngọc-Cầm 0p80

TRAI MAI của Ngọc-Cầm 0p50

của Ngọc-Cầm

tp30

## Sách mới

T. B. C. N vừa nhập được:

— VĂN ĐÈ CÁI CÁCH LỄ TỰC VIỆP - NAM của TRÚC-KHÉ do nhà LÊ-CƯỜNG xuất bản, in đẹp, viết công phu. Sách này đã được bầu giải nhất trong một cuộc thi văn của H. K. T. T. B.

— HỒN QUÊ của NGUYỄN KHẮC-MÂN do nhà SÁNG xuất bản bà cụ Phán, bằng cách làm bạn với Nhàn. Nhưng Nhàn tính reon — và còn kém Nga đến 4, 5 tuổi, lại không đứng dẵn như Nga. Không đứng dẵn là vì Nga thấy Nhàn nhiều lần bắt truyện với thẳng.

Tú là cái thẳng thạo dàn ngọt, hay ca Nam-sai, Vọng-cõi và thành thoát diễn kien, từng thứ hai.

Một dẳng anh ở dưới chõi lén, một dẳng chì ở

trên nhòm xuống. Nga thấy cái trò ấy mắt giật lầm, con nhà già giáo tết hủ không ai làm. Đến như hời Hà với Nga mênh như thế, mà cũng chỉ ném thơ, bắt thơ và chổn vào trong nhà lầm đọc chứ không dám bạo dạn tu do nói truyện như Nhàn với Tú bày giờ. (còn nữa)

## Trắng nước

### của THAO THAO

Trắng nước là nót quyền sánchez và nghệ thuật làm hồn 1878 chữ và « hờ 1 câu » có nhiều bài và nhiều câu trọn lọc rất kỹ-càng Tất cả đều « ma-ma-ø òr », co sicc hấp dẫn người đọc đến mệt mỏi trắng nước bao la...

Gửi in có 400 quyền bằng giấy tốt Blanc Art khổ lớn, mỗi quyền 2p50 và 30 quyền bằng giấy gio òr , có chủ ý của tác giả, mỗi quyền 10p.

Ai muốn có sách nên đặt tiền trước. Mandat giri chò :

M. CAO - BÀ THAO  
Biên tập viên Tù Mồi Hanoi

**NHƯNG THANH NIÊN THỂ THAO KHÔNG THỂ BỎ QUA NHỮNG SÁCH THỂ THAO**

- 1- Xuân thành lyc sl \$348
  - 2- Khỏe và đẹp 0,70
  - 3- Sức lực đẹp 0,56
  - 4- Thể thao phái đẹp 0,56
  - 5- Thể thao phái đẹp 0,56
  - 6- Huấn luyện Làn lõi 0,56
  - 7- Tập cũ và làm cao người, 8  
guy cuốn sách này đưa ra 1000 trang  
NGUYỄN ANH, một bộ sưu tóm tắt các  
thể thao hàng đầu, từ giải nghệ
- HƯƠNG - SƠN XUẤT BẢN

## Bùi - Đức - Dân

TU-PHÁP KẾ-TOÁN

GIÁM-DỊNH VĂN-PHÒNG

49 Place Neyret Hano Tel.1372

### NHẬN :

- (a) Mở, giữ, kiêm - săt sỏi - sách thương mại;
- (b) Lắp hợp đồng, điều - lè các công ty;
- (c) Khách thuê, le - iệc đồng nghiệp;
- (d) Xác giá Hồi-le - đồng giá;
- (e) Khách gửi vào sở register de commerce.

## CÀI A - PHIÊN

Thuốc Tề - Nhị - Nhị - Nhị - Nhị  
số 46, giá 10p nồng tanh ngày

chỉ bùi tai nhà thuốc hoặc các đại lý để ôm ôm không cần tiền mua luôn một lõi, còn các ông & tinh xá, chì nhau gửi theo cách linh hóa giase ngắn, nghiêm nồng 7p00, nghiêm nhẹ 3p00 (để khói cai đỡ - dang mà hết thuốc). Sản nhưng tuyệt - cẩn 1p50. Thang thuốc tuyệt - cẩn 0p25 và phải trả 1/3 tiền trước ngân phiếu tên M. Ngô-vi-VI  
Viêt-Lon 58 Hàng Bé Hanoi.

Cần thêm rất nhiều đại lý tại khắp Trung, Nam, Bắc xin viết thư về thương lượng

Cách xài xốp phín y tế riêng không dùng dây mủn biết cảm kế xâm gửi và 0p07 (mìn cõi) làm tiền gửi số 04 quyển catalogue hồn, giấy ngày 100 trang, nói rõ các bệnh trả trả và mồi sinh, cái - a - phiến, hinh tát - ngựa và các thứ thuốc Nhât-bản

## PRINCESSE MAY ÁO CƯỚI

4A, LÊ QUÝ ĐÔN - HÀNOI



## Anh - Lú

58 - Route de Hué — HANOI  
BỆP, KHẨU CHỐNG, BĒN, CĂN HỘ

Hiệu giấy A-H ỦN mới chính đán 1g  
(catalogue) các khía gày năm 1944.

Có nhiều kiểu đẹp rất hợp thời trang  
và hình hiệu các quý khách trong  
số tôi. Bán buôn bán lẻ khắp mọi nơi.

## SÁCH MỚI

## Giọt sương hoa

Gia 5p, của Phạm Văn HANH  
Một quyền sương hoa đẹp nhất 1948

cá tình thần, hinh thuc,

## BEETHOVEN

của LIEN KIỀU  
Giá 0570

Cách học sinh hồn đón col  
NHỊ HỘ G HÓA BẢN từ số 41  
mỗi chẩn chỉnh lõi, ra khõa lõi  
tháng 11 giao 07 (mìn cõi) làm tiền  
giữ số 04 quyển catalogue hồn, giấy ngày  
100 trang, nói rõ các bệnh trả trả  
và mồi sinh, cái - a - phiến, hinh tát - ngựa

## LUOM LÚA VÀNG

49, rue Tiêu Tsin - Hanoi  
Thư từ ngân phiếu tên  
M. HA-VÂN-THỰC

## AI cắn BĀN và MUA hang hóa gi ?

Xin hãy giao thiệp với Tami-  
ca si Cie, một hàng buôn tin  
nhambi xứng đáng để các ngài  
tin cậy, có nhiều compradores  
chuyên việc BĀN và MUA giúp  
các ngài những thứ hàng hóa,  
nguyên liệu v.v...

Me s được mua chóng và  
khỏi hét, mỗi khi mua bán thử  
gi, xin các ngài cứ đến Tanda  
et Cie, 72, rue Wiéle Hanoi,  
các ngài sẽ được bài long.

# HÀNH-TÔNG CỦA MỘT NỮ-HIỆP

ĐỜI ĐƯỜNG, viên huy chương là Vương-Lập, đại lách cái bồ ở kinh-sv, thuê nhà ở trong xóm Đại-ninh, vì việc vặt thường có sự lầm lẫn, bị quan trên quở trách, muốn khôi tội giáng cách, có bao nhiêu tiền của riêng bỏ ra đút lót hết cả, dần dần nghèo khổ quá, cơm ăn áo mặc không đủ, thường phải đến cà chua xin ăn.

Một hôm, đi xin ăn về, bỗng cung một thiếu-phu nhân sành xinh đẹp đi cùng lối, lúc đi sau, lúc đi trước, như cùng một bọn. Thiếu-phu ra về thực thà, Vương-Lập lẩn-lẩn theo chyện, mỉm-cười bắt lời, ứng-dáp rất dịu dàng, cùng tỏ ra vẻ yêu mến nhau lắm, rồi Lập mời nàng đến chơi chỗ nhà trọ. Ngày không khôn khéo và thương nàng khờ nhợ, bảo nàng nên mượn dây tơ giúp đỡ chân tay. Nàng kiêm cớ từ chối.

— Thép xem sinh-nhai của ông có vẻ càng quắn lấm. Nhà thiếp ở xóm Sùng-nhanh, sự ăn dùng cũng tạm được đây đủ, vậy ông có thể đến ở chung với thiếp được không?

Lập đã đem lòng thầm yêu, lại thấy nàng sẵn lòng giúp đỡ mình trong cảnh khốn cùng, chẳng e-lè, liền nói:

— Tình-cảm tôi hiện nay như cá thiều nước, sắp bị chết khô, nàng lại sẵn lòng nghĩa hiệp giúp đỡ cho tôi còn gì may mắn bằng. Nhưng tôi muốn được biết rõ nàng doanh sinh bắng cách gì mà có thừa thãi để giúp kẻ khốn cùng này.

Nàng đáp rằng:

— Tôi vốn là vợ một lái buôn, chồng tôi mất đã mười năm nay rồi. Dù bị cảnh hóa báu cô đơn, nhưng may nhờ có số灾难 của chồng tôi, cũng đã lần hồi đáp đùi cho qua tháng ngày.

Lập liền đem công việc minh lưu lại kinh sự thế nào nói rõ đầu đuôi. Nàng nói:

— Nếu vậy càng hay, hiện giờ ông chưa đến kỳ được cải bồ chức quan mới, mà

muốn di chơi xa lại không có tiền, nếu ông không khinh-bỉ tôi là kẻ sô-sang, xin lập tức dọn đến nhà tôi, ràng ở cho co bạn.

Nói xong, từ bệ, nắc Lập nén kíp làm theo ý mình. Ngày hôm sau, Lập dọn đồ-đạc đến ở nhà nàng. Thấy gác gác cửa không giàu có, nhưng cũng là vách dày-dù, chàng lại cảng mảng và tự lấy làm yên lâm. Ngày nay, nàng uống sớm đi ôi về, nhưng trước khi đi đều sắp sẵn các thứ cần dùng cho Lập, và giao các chìa khóa cho Lập giữ, tò ý linh long; tối về lại mua dù rượu thịt cùng các thức quà bánh, cùng Lập ăn uống rất vui vẻ, thoa thoắt đã bốn, năm tháng giờ, ngày nào cũng thế, không hề lỡ thiêu. Tí ấy thế, Lập không khỏi áy náy và thương nàng khờ nhợ, bảo nàng nên mượn dây tơ giúp đỡ chân tay. Nàng kiêm cớ từ chối.



Sự chung chạ của hai người, không bao lâu đã được mọi năm tròn, nàng sinh được đứa con gái, nuôi lấy không dùng vú bô, hàng ngày ra đi, giao Lập trông nom, chỉ tiếc buỗi trưa trả về cho con bà một lầu mà thôi.

Được hai năm, một hôm tối đến, bỗng thấy nàng lật đật đi về, ra vẻ hốt hoảng, bảo Lập rằng:

— Thiếp có con thù vẫn khắc xương ghi dạ đã bao năm nay rồi, hàng ngày đi dò tìm tông tích kẻ thù, mãi hôm nay mới báo được. Thủ đà bão, cần phải rời ngay kinh-sv, còn ông nên rảnh chờ ở lại đây đợi chờ cơ hội may mắn. Tôi canh số tiền rảng cái ở trong phòng, và bao nhiêu đồ-đạc xin để lại cả cho ông. Ráng. Còn đưa con thơ này cũng không thể đem đi, vì nó là con ông đây.

Nói xong, gạt lệ ra đi, Lập nghe nói còn dang sống sót, chưa biết nói thế nào, nhìn xem cái túi nàng xách ở tay, trong có cái đần lầu người, xiết bao ghê sợ. Nàng cười nói:

— Ông chờ lấy làm lo so, đó là việc riêng của tôi, đã không dám phiền ông giúp sức, nên cũng không muốn để ông biết chuyện làm chi.

Nói dứt lời, nhảy phắt ra ngoài, rồi rún mình nhảy qua bức tường vàn vặt như chim bay. Lập với vàng chạy theo, mở cửa nhìn thì chẳng thấy tông-tích đâu nữa.

Trở vào nhà, còn đang bồi hồi đứng ở sân, bỗng lại thấy một bóng đen ở bên ngoài vặt vào, nhìn xem thì là nàng. Mừng quá, loan hỏi, thì nàng nói:

— Trở lại cho con nô bú thêm, để đỡ nỗi lòng thương nhớ.

Rồi bế đứa con vào lòng, một lát đặt nằm xuống giường, vây tay tò ý từ biệt, lại nhảy phắt ra đi như lúc trước. Lập chạy đến bên giường nhìn đứa con, thì lại mặt sứ bã-hùng, toàn kêu lên nhưng riu rít lưỡi, đứa con đã bị giết, đầu mình lìa đôi ra rồi. Sự vi thế mà bi töi. Lập ngồi suối đèn không ngủ, sáng ra bô đì ăn ở một nơi khác, nghe ngóng câu chuyện thế nào. Nhưng sau đó đã lâu, chẳng thấy có gì khác, Lập mới được yên lòng lại có lệnh được bô chức mới ở một tỉnh ngoài. Lập bán hết đồ-đạc, lập tức rời bô kinh-sv.

SỞ-BÁO

ĐÃ CÓ TẤN:

**MẠC-TÙ**  
Triết học tùng thư

của NGÔ TẤT TỐ

Một học thuyết Đông-phương mà lý luận rất khoa-hoc, chứ không lố mờ như nhiều học thuyết khác. Có m cả chữ như và dẫn giải. Sách dày ngọt 300 trang. Loại thường 2p10, cuộn giấy 1p40. Loại đặc-biệt 6p00, cuộn giấy 0p60.

Thứ và ngắn phiêu gửi về:  
**NHÀ IN MAI LINH, HANOI**

ĐÃ CÓ BẢN:

**Khảo cứu về  
Tiếng Việt - Nam**  
của Trà Ngàn giá 2p50

**Công chúa tóc vàng**  
Tức Hoa-Mai số 32 của Phan-Như giá 0p30

Thám hiềm

**Gò Khúc - Rồng**  
Tức Hoa-Mai số 33  
của Nguyễn-phủ-Đốc giá 0p20

Nhà xuất-bản Công-Lực 9 Takou Hanoi

**MÙI HƠM ĐIU, MÁT NƯỚC, TRẮNG RĂNG**  
SAVON DENTIFRICE

**KOL**

LÀM VỪA LÒNG  
TẮT CẢ MỌI  
NGƯỜI KHÔ TÁNH

DISTRIBUTEUR :

S.A. Poinsard & Veyret  
Saigon, P.Penh, Hanoi, Haiphong

# LE-VAN KHÔI

LỊCH-SỬ TIỀU-THUYẾT CỦA HỒNG-PHONG

(Tiếp theo)

— Tiên-sinh nói phải lắm ! Khôi vỗ vai Tăng và cười vừa đáp. Sở-kien hai ta sao mà hợp nhau thế. Chúng có là tôi sai lính bịt mắt chúng nó và đưa về giam-lồng ở dinh Hộ-thành. Narung ý tiên-sinh, Hán xin vào thành cõi có mục-dịch gì ? Mắt đầu có tinh anh em, tôi ngờ thẳng ấy hết sức.

— Không vào du-thuyết thi là do-thám, chứ gì ! Tăng đáp.

— Nếu thế thì chúng ta nhân kẽ của người dê-thanh kẽ lợ, càng hay.

Khôi nói rồi day qua Nguyễn-văn Trần, dặn bảo tí cau.

Tán gãy đầu và di xuống ngay.

Một lúc sau, Nghị-sự-duông bày biện cờ quạt, binh-khi trong rất oai-nghiêm, từ ngoài công vào đến dưới hầm, quân lính nai-nịt nhung-phục, túng đan nâu hai bên, cạo toàn những người vạm-võ khỏe-mạnh Khôi ngồi chính giữa, án thư trước mặt dè hỏi ẩn và thanh bảo kiem; chư tướng ngồi hàng là bối như hình chữ bát.

Đoàn có lệnh truyền cho bốn người mới đến ban nãy vào hầm.

Có người ép-dẫn bọn Hán đến chờ sẵn ở ngoài công. Theo mặt-ý của Khôi, lần này người ta không bịt mắt. Hán và ba kẽ, tuy-hành; lại cốt đưa đi quanh co, để họ trông thấy một phần những hầm lũy và kho chứa lương thực của Nghĩa-quân, rồi mới dẫn Nghị-sự-duông.

Sau khi được trao tay lực-lượng rong thành tỏ ra sung túc, đến vẻ oai-nghiêm ở Nghị-sự-duông làm chót dạ thêm, Hán và ba người theo cùng run sợ tái mặt, định chắc nghĩa-quân hội họp để tuyên án xử tử bọn mình.

Nhưng Hán khác ba người kia, chỉ giục mình thoáng qua, rồi trấn tĩnh như thường, vì có chỗ ý mình với Khôi là anh em thân thuộc, hắn không nỡ mồ bụng ta đầu mà sợ.

Khôi cất tiếng hùng-dũng, nói :

— Nay, chủ Hán ! Tôi với chú khí & nhà là tinh anh em bà con, nhưng phải biệt ở đây là chốn công đồng hội-nghị, và lại đang con lưỡng quốc giao-bình, không thể nào vi tình riêng mà bỏ việc chung. Vậy tôi hỏi thật chú nghe: có phải chú gọi cửa vào thành, cõi làm huyết-khách cho quân Huế thi nói ?

— Vâng, anh cho phép thi em nói nỗi... Hán chẳng rái đáp.

— Ủ, nói đi, chủ nói giữa đây cho tám quan tướng sĩ cùng nghe.

— Em không cõi vào thành để làm thuyết-khách gì cả, nhưng có vi tình mệnh sinh-linh và sự lợi hại của Lục-chân ta...

— Ông chà! chà nó thương dân lâm ni! Khoi giận ngang lời Hán. Phải chí chủ nó đem tấm lòng tử-tế ấy ra Huế, khuyển can được triều-dinh trừ bỏ tham-quan ô lạt cho dân Lục-đầu, dùng có giết người beo đảo, và biết nêu công-nghiệp của Thượng-công, thi hay biết bao !

— Anh đã cho em nói như chủ... Em nghĩ hai bên dâna nhau mãi, chỉ khờ sinh-dần không được an-cụ lạc nghiệp, ai có luong-tam cũng phải lây lam dâu xót. Huống chí cái thê mạnh yêu được thua lại chênh-lêch nhau quá, anh là người thông-minh, há không tự biết ?.. Bởi vậy, em chẳng nể nguy hiểm vào day khuyen anh nên bâi binh nộp đất, quy thuận triều-dinh, chẳng những họ Lê nhả ta không mất cái ngôi tông-ranh Nam-kỳ, mà anh và các bạn anh đều được triều-dinh dung thứ và bô-dung, không có tội tình gì cả... Người ta cam đoan với em như thế...

— Người ta là ai ?

— Đại-tướng Nguyễn-văn Trọng.

— À, tôi hiểu rồi, Trọng sai chú vào khuyên chúng tôi ra hàng, sõi tâu triều-dinh thường công chú bằng chức (ông-trấn Nam-kỳ, nội-nghiệp Taurong-công) ta ngày trước, có phải thế không ?

— Chính thế ! Hán trả lời không ngượng / hờ vẫn, hình như hối hận mình đã nhận lỗi nào, lại còn hờn hở đầy trên gương mặt; lấy một việc làm dại dột; trong bụng lo có lẽ trong tri-tưởng chắc Khôi ăn phái bâ gay-ngay, chỉ sợ Khôi thay đổi ý kiến, không tha chết cho mình thì nguy.

Trái lại, Khôi nồi ghen bầm hầm, đứng phắt dậy, chụp lấy thanh gươm cầm tay, di mũi gươm vào mặt Hán :

— Khốn nạn cho may ! Sao may ngu hè, Hán ! ... Tao với các bạn đồng-chi anh-hùng, vì sự lợi sự sống cho cả sinh-dân Lục-chân mà chống với triều-dinh Minh-mạng, chứ có phải vì cái ghê tởng-trấn Nam-kỳ đâu !.. May ngõe lời con cáo già Nguyễn-văn Trọng xui bão, định gặt gẫm các anh may dày, nhưng các anh may đè bị gặt gẫm lâm sao ?... Đại-trương phu làm việc đời, một là hành-công, hai là bài-tử, kui nào chịu hàng phục ai ! .. Tao giết may chi ô bắc gươm, và cũng không bõ... May với tao là anh em, dáng lý đồng tâm cộng sự với tao mới phải; chẳng ngõ may vì chút hờ-nanh tiêu-loại, muối mặt đi phò tá kẻ hù-dinh vào du-thuyết hám hia! tao l... Quản đầu l... đem giam cõi bôn thằng-này xuống trại Hộ-thành, nghe !

Thấy Khôi nóng như lửa, thét như sấm, hảy giờ Hán sợ chết hệt, không dám nói năng gì nữa, lảng lặng đưa tay cho lính trói và diệu di.

Cũng ở trong dinh Hộ-thành, nhưng lúc mới đến, bọn Hán được tiếp dài ở phòng khách, giờ bị nhốt vào trại giam, lèn một khu cấm cõi nhũng tù-binh.

Vào ngục, Hán bứt đầu bứt tai, than dài

Ba người bị giam với Hán, phải kiếm lời an-ủi và rỉ tai cho Hán biết rằng sự cầm tù thế này không đáng thất vọng, lại chính là bắt đầu của sự hành-công.

Chúng ta đã biết đại-tướng Nguyễn-văn Trọng có cái mưu-kế cho một bọn may-euc người cầu lấy thua trận bị bắt, để lọt vào trong thành, sẽ thừa cơ nội ứng, hoặc tìm cách giết Khôi.

Ba tên lực-sỹ đi theo Hán cũng vắng mặt-lenh ấy, cho nên không thấy bị giam mà buôn, lại còn được coi-hộ thuận tiện để giao-thiệp âm-mưu với đám trước.

Nhung đe-dốc Hộ-thành Nguyễn Kiều đã phòng-bị vê diều bắt trác ấy.

Tu mây bõm trước, có kẽ bõ-bà khuyen Kiều nêu cho một vai tinh linh nhà, giả làm tu-bin, vào ở trại giam với bọn kia để dò xét nghe ngóng cù-lòng của chúng. Kieu lắc đầu và nói :

— Nếu quả chúng nó âm-mưu chuyện gì, ta cứ dùng ngay chúng nó để xét lõi-giác lẫn nhau còn hơn. Lẽ gi người xúi ts, phần nhiều ham sống sý chết, bài cù muu toan một việc nào cũng có kẽ chực phản-bội tố cáo nhau để lập công danh, lèn lợi lộc; chung có Thái-công Triều sò sò ra đấy ! Người ta vẫn nói « lầy giáo giặc đám giặc » là thê !

Vịn vào chỗ hiền tam-lý nhân tính ấy, Nguyễn-Kieu lừa trong đám tù-binh lấy mọi



và thằng xem ra hèn nhát, tiêu-nhân, lấy lợi-lắc dỗ dành, bão nó để ý là đồng-bối, sẽ được nghĩa-quân hậu thường lại tha cho ra ngoài thành mà trốn về quê quán với vợ con.

Quả nhiên kế ấy được việc.

Ngay đêm hôm sau Hán bị tống giam, trong ngục có cuộc âm-mưu của đám tù-binh, hẹn nhau đêm mai thi-pug chạy ra mở cửa bắc cho quân triều vào thành. Mỗi đêm cứ có mưu chủ linh they phén canh gác, mà họ thường ngồi hai trán người, sự phả ngục chắc đẽ như hổ. Tuy có n noen người không tán thành âm-mưu ấy, cũng bị cướp bắc phải theo.

Sang hôm sau, một người trong ban thừa lúe đi ra làm việc khô-sai, đem chuyện mưu tính ban đêm đầu cùi tai ếch thế nào, mật báo cho Nguyễn-Kiều biết cả.

Cứu đến chập iết từ vè trại giam ăn uống đóng đú, quan đê-dốc Hộ-tham thanh dẫn ba trăm lính săc vào cùm trói kháp luợt, không để tự do trong khám như trước.

Chung hai chục người bị-cáo là hủ-xướng, thì Nguyễn-Kiều sai dân lên một chái công-dường nhốt riêng, để lấy cung rôi xả án.

Thế là cái mưu cùi dài-ướng Nguyễn-vân Trọng sai người vào thành да-thuyết và nô-công, hai đảng cùng hóng.

Trong số hai chục tên đầu rồ, Lê-văn Hầu là một.

Nhung, heo lời khôi dặn bảo, Nguyễn-Kiều già dò lờ-danh cho Hán trốn đi, lại giúp ngầm và leo thành ra ngoài; một là nghĩ tình coa chán Thương-công, chẳng nô-gia-hai, hai là cốt đê va sòng sót, có người kề lại công việc cho Nguyễn-vân Trọng nghe.

Hay im đì l những kẻ sành kỹ, những kẻ lười biếng, chúng kẻ chèo bai.

Nửa đêm, Hán được thoát chết, ra khỏi vòng thành, hối-hor hối-hài đến yết kiến Nguyễn-vân Trọng, trước hết xin lỗi vì nhiệm-vụ thay-ết-khách không xong, sau hay tỏ công cuộc phòng thủ của họ. Khoi kiên-cố và khôn khéo thế nào, cho nên việc âm-mưu nô-công cũng phải hỏng nốt.

Giận cả chém thò, đại-tướng Nguyễn-vân Trọng mắng nhặt Hán mặt hồi dáo đê, rồi truyền lệnh cho quân sĩ bắn mặt cùng tiếp-tục đánh thành dữ hơn.

Từ đây, Hán ở trong hàng ngũ binh-triều, đóng vai thày hành nhò-mọn, có ý muốn lập công chúa-tội; nhưng rốt cuộc Hán cũng笙官 Công-Triều, một khi xong việc, vẫn không khỏi bị triền-dịnh hỏi tội và kết án. Ấy là chuyện sau.

Đây hãy nói tiếp về vụ âm-mưu trong ngục đà phát-giác.

Trù ra Hán đã cho lầu-hoát, còn 19 người chính-phạm, Nguyễn-Kiều đem ra xét hỏi ngay lúc bấy giờ.

Bà đê-dốc và có Tào ở trong nhà nghe nói là vụ án quan-hệ, cung ra công đường, đúng nắp sao binh-phong đê nghe. Những lời vẫn đáp cách đây mấy bước, hai chị em đều nghe rõ.

Đầu hắt là một người trai tré, tuy sắc mặt vô vang như đang có bệnh, nhưng tiếng nói vẫn rắn rỏi.

— Tên chúa này là gì?

— Taur là Trần-Hạnh.

— Sao nhiêu tuổi?

— Taur, tôi 26 tuổi.

— Bô-hà ai?

— Bầm tôi là vệ-sĩ của quan lớn Tổng-phó Luwang.

— Nay, quan lớn của pha-người đê bên ngoài thành kia, đây chỉ nói dich-danh cho gìn-chuyen, nghe?

— Vâng, thê thi chúa-tướng của tôi là Tổng-phó Luwang.

Bà các ngươi muu toan phá ngục rồi mò ra thành cho binh Hué kéo vào phải không?

— Anh em chúng tôi xin thú nhận.

— Chú là người thủ-xướng?

— Bầm ngâ, sự thật sinh em chúng tôi đây không ai là người thủ-xướng cả. Thủ-xướng chính là quan trên chúng tôi ở ngoài thành kia; chúng tôi chỉ là kề-thừa-hanh tinh-triều, nhưng cũng tu biết là nguy hiểm, mười phần không chắc phần nào thành công. Là vì công cuộc phòng-thủ của các ngài kiên-cố vô cùng. Việc muu tinh không xong mà bị phát giác, chúng tôi đành phận là chết vì việc vua việc quan, không ân hận gì cả.

Trần-Hạnh khai một cách tháy-nhiên không sợ hãi và không ngạo mạn, khiến cho Nguyễn-Kiều ngạc-nhiên, có ý kính nể.

Nhung người ngạc-nhiên hơn hết là có Tào. Mỗi lời Hạnh nói là mỗi lời bất-nàng giựt minh.

Trong khi Nguyễn-Kiều hỏi cung những người sau, nàng lôi chí đầu vào nhà trong, nói về hối-hộp:

— Điều thị han ta, chí ạ!

— Cô này vớ vẩn! Hán ta là hắn ta nào? bà đê hỏi. Bỗng dung nói dột ngột như thê ai hiện?

(tòn nữa)

HỒNG-PHONG

Thông-Chô LYAUTHEY đã nói: « Ta là một sinh vật chỉ ưa hoạt động ». Cháng lu nên theo gương ngài.

## GIÁ MUA BÁO

	Một năm	6 tháng	3 tháng
Bắc-kỳ, Trung-kỳ .....	18\$00	9\$50	5\$00
Nam-kỳ, Cao-miến, Akim .....	20,00	10,00	5,00
Ngoại quốc và Công-sở .....	4,00	20,00	10,00

Mua báo phải trả tiền trước mandat xin đê:  
TRUNG BẮC CHỦ NHẬT, HANOI

## SÀM CAO-LY

là vị thue bô rất quý

Ai muu manh khao và song-lau - phai them  
cho duoc thu sâm cao-ly chinh-hieu ma  
dung. Ban nay chi co hanh doc quyen tai  
TÔNG - ĐỐC PHÚ CAO-LY



Xin nhận cho kỹ egiy tien  
Hai chi sâm cao  
hiện dấu trên hộp sâm  
ly chinh hieu  
DAILY SÓC QUYỀN  
MITSUI BUSSAN KAISHA LTD - HANOI

## BÃ CÓ BẢN:

## Phật giáo triết-học

của PHAN VĂN HÙM — tin lai lần thứ hai

Sách dày ngọt 230 trang, kèo-feng giá 3\$00

## Nghìn lẻ một đêm

QUYỀN NHẤT (in lai lần thứ hai) — bản

định của TRẦN VĂN LẠI. Sách in

tron giấy bùn, đep, hìn my-thuat giá 2\$50.

NHÀ XUẤT BẢN « TÂN - VIỆT » 29 LAMBLOT - HANOI

## HÃY ĐỌC :

## Triết học DESCARTES

Một hoc thuyet da-mô đường cho  
tu truong triết hoc va khoa hoc can  
doi.

Một triết hoc dang lam tieu-bieu  
cho nien van-hoa Phap.