

THƯƠNG-KHAI

Chủ-nhật

NGUYỄN ĐOÀN-VƯỢNG CHỦ-TRƯỞNG



PHỤ-NỮ VIỆT-NAM và PHỤ-NỮ PHŨ-TANG

Ảnh Võ an Minh

Tuần-lễ Quốc-tê

Cũng như tuần trước, các việc xảy ra trên trường chính trị quốc tế trong tuần này được người ta chú ý hơn là các việc về quân sự.

Hội nghị tag ba khai mạc ở đền Kremlin tại kinh thành Mac-tu-khoa từ hôm 20 Octobre sẽ kéo dài đôi tuần lễ mới xong. Về mặt hôm đầu của Hội-nghị, các bản thông cáo và các tin chính thức chỉ nói vắn tắt là các đại biểu của ba nước đều đồng ý về các vấn đề đem bàn. Trong hai đoàn đại biểu Anh, Mỹ đi theo hai ông Anthony Eden và Cordell Hall sang Mac-tu-khoa là thủy thủ của các nhà quân sự cao cấp như Thiếu tướng John Dean trong quân đội Hoa-kỳ và Trung tướng Sir Hastings Tong tham mưu Bộ Quốc phòng Anh. Về phía Nga, cũng có các đại-tướng như Thống chế Vorochilov và các nhà chuyên-môn quân - sự dự hội nghị. Một điều đó cũng đã tỏ rõ rằng vấn đề quân sự là vấn đề quan trọng nhất cần đem bàn trước tại Hội-nghị tag ba. Đề nghị viên hãng Reuter ở Mac-tu-khoa là Harold King cũng nói là các đại biểu Nga yêu cầu phải bàn trước đến các vấn đề quân sự nó hình như các đại biểu Anh, Mỹ đã nhượng bộ Nga về việc đó. Ta lại nên nhận rằng ngay hôm hai Ngoại-tướng Anh Mỹ đến Mac-tu-khoa và có mấy hôm trước, các báo Nga, cả báo "Sao đỏ" là cơ quan của Đảng-quân đã lớn tiếng yêu cầu Anh, Mỹ phải làm ngay mặt trận thứ hai ở Tây Âu vì các cuộc hành binh ở Ý không thể có ảnh hưởng đến toàn các chiến tranh và không thể giúp cho chiến tranh chóng kết liễu hơn. Tin Anh, Mỹ cũng báo rằng đại-tướng Marshall Tổng tham mưu quân đội Hoa-kỳ sẽ được cử làm Tổng tư lệnh các đội quân xâm lược Âu-châu. Tin này sẽ báo tức Mac-tu-khoa để tỏ ra rằng ba nước Anh, Mỹ, Nga đã đồng ý về các vấn đề quân sự. Nhưng giữa lúc tin này chưa thành tin chính thức thì đại-tướng Marshall vừa rồi đã tuyên bố rằng Nga không hiểu rõ các vấn đề chiến đấu môn trong cuộc chiến tranh và thủy vasa lực và không nhận được những sự kho khăn đó ở Phi-châu, Sicile, Ý và ở Thái-bình-dương. Cách đây không lâu, tướng Smuts Thủ-tướng cũ Nam Phi cũng nói rằng phải đến sang năm mới lập đội mặt trận thứ hai. Những lời tuyên bố của các nhà quân sự Anh, Mỹ này đều làm cho Nga thất

vọng vì không mong gì trong năm nay. Anh, Mỹ mới được mặt trận ở Tây Âu để đỡ cho Nga một phần gánh nặng về quân sự ở mặt trận phía Đông. Không ai không biết rằng từ hai năm nay Nga là nước đồng minh đầu cho phải chịu gánh nặng nhất về quân sự trong cuộc chiến tranh với quân Đức để đuổi quân địch ra khỏi đất nước nhà. Nga đã thiết hai lần cả về quân lính và chiến cụ trên mặt trận rừng lán miền Đông Âu. Giữa lúc này thì quân Anh Mỹ chỉ đánh cầm chừng và chỉ lén lút từ khoang chạm dự vào những cuộc đại-chiến với quân Đức. Theo các nhà quân sự Nga thì chỉ khi nào quân Anh Mỹ đổ bộ lên miền Tây Âu thì mới có thể khiến Đức rút mọi phần quân ở phía Đông về và như thế thì Anh, Mỹ mới giúp được một phần trong việc làm cho chiến tranh chóng kết liễu. Lý phan nan của Nga về thái độ Anh Mỹ thực không có gì lạ qua đây. Cũng vì thế mà ta thấy tại Hội-nghị Mac-tu-khoa, Nga nhất định yêu cầu phải trước hết bàn đến các vấn đề quân sự và Anh, Mỹ phải nhượng bộ về việc đó.

Lại có các việc chính-trị quốc-tê về việc đình rở cương giới Nga về phía Tây, san khi chiến-tranh kết liễu. Lại còn vấn-đề các nước ở ven biển Baltique, vấn-đề Ba-lan, Phần-lan và vấn-đề Ba-

(xem tiếp trang 30)

Vì số báo này « Phụ-nữ Việt-Nam » so sánh với phụ-nữ Nhật » cần phải ra ngay cho hợp với chủ-tư-sự, số đặc biệt nói về :

ĐỘC-TÀI

số báo mà mọi người mong đợi dành phải hoãn lại tuần sau

Các bạn đón đọc số báo đó, có nói đủ về chính-thể độc-tài, cái hay cái dở của chính-thể đó, đời sống và tư của tất cả các vị độc-tài có, kim. Từ Tần Thủy Hoàng qua César. Trần thủ Độ đến Stalin, Mussolini, Hitler.

Một số báo rất có hiệu quả tìm tài liệu của hàng trăm pho sách Á, Âu

Tuần-lễ Đông-Dương

— Hồi 6 giờ chiều thứ bảy 16 Octobre, nhiều vị tai-mắt ở Hà-thành đã đến họp tại hội-quan hội Hợp-thiện để lập một ban Cứu-tế mùa đông như Qui-may, rước lịch la tim cách may áo rét phat cho người nghèo tại Hanoi và các miền lân cận mới sắp-nhập vào thành-phố.

Theo chương trình dự-định, ban Cứu-tế sẽ điều đình mua 5,000 cái chăn, cái 30,900 cái áo « di-lê » phat cho 30,000 người nghèo và, nếu có thể, sẽ mua một số vải may thêm quần Dự-chỉ tài cả độ 50,000\$.

Ông-chủ-nhiệm báo Tin Mới đã ghi lên quan Thống-sứ 5000\$ để giúp các nạn-nhân bị bệnh ở Hải-phong.

Quan Thống-sứ đã nhiệt-liệt cảm ơn ông chủ-nhiệm báo Tin Mới.

— Quan Toàn-quyền đã ký nghị-định ban-hành tại Đông-dương sắc-lệnh ngày 4 Octobre 1943, cấm bán hay nhượng lại về xe-lửa quay giá của số xe lửa. Kể nào phạm tội sẽ bị phạt.

— Quan Khâm-sứ Trung-kỳ đã ký nghị-định đặt thuế lưu-trú tại Sím-sơn (Thanh-hoa)

Thước này sẽ thu từ 1er Juin đến 1er Octobre mỗi năm. Người Nam phải đóng mỗi người mỗi ngày 0p10. Gia-đình nào có 4 người được trừ 20%, và có từ 5 người trở lên được trừ 30%.

Những hàng người sau này được miễn thuế ấy :

Những người dưới 18 tuổi; những công-chức đời tạm ra làm việc tại Sím-sơn (có đem theo cả gia-đình); những nhà buôn có cửa-hộ tại Sím-sơn và những người làm việc cho nhà buôn ấy; những người bị nạn chiến-tranh có giấy chứng-thực đi dưỡng bệnh ở Sím-sơn; những người làm cho các người Nam.

Thước này chỉ thu ở những người lưu-trú trong phạm-vi quanh phố ở Sím-sơn thôi.

Những người ra nghỉ mát Sím-sơn, ở nhà nào phải khai tên tuổi, nghề nghiệp, trú-quyá của mình, ngày đến và ngày đi.

Người nào không chịu khai báo khai man sẽ phải bị thuế gấp đôi. Những chủ nhà cho người đến lưu-trú phải chịu trách-nhiệm về khoản thuế này nếu khi người đến trọ không chịu giá.

— Bắt đầu từ nay, muốn cho thuế các biệt thự ở Đông-sơn phải xin phép trước!

Người nào có biệt thự bỏ không hay muốn thuế các biệt thự đều phải gửi đơn trình số Đốc-ly Hải-phong.

— Suốt ngày chủ-nhật 17 Octobre, hơn hai nghìn hương-đạo-sinh ở Hanoi đã đến từng nhà trong thành-phố xin từng miếng mún vải nhỏ cho tới những tấm quần áo rách lạnh để giúp vào cuộc Cứu-tế Mùa đông.

Rất nhiều quần áo rách, mún vải, bông vụn, chân đất, tấm chânaglia áo lảnh lấm và 299 p: đó là kết quả của cuộc đi quyên các anh em hương-đạo-sinh ngày chủ-nhật 17 Octobre. Số tiền ngót ba nghìn đồng đã đem gửi Pháp-Hoa ngân hàng rồi sẽ mua vải về may áo phat cho người nghèo.

Ngày 25 Septembre 1943, vua Bảo-Đại đã hạ dụ bãi đạo dụ số 93 ngày 8 Janvier 1938 định về việc bãi trừ nạn cho vay nặng lãi ở Bắc-kỳ và thay đổi điều thứ ba điều 4 số 94 ngày 8 Janvier như sau này

Người cho vay nặng lãi, ngoài những tội đã nghị phat sẽ bị phat tiền từ 50 đồng đến 2,000 đồng, nếu tái phạm sẽ bị phat tù từ 1 tháng đến 1 năm và phạt tiền từ 100 đến 5,000 đồng

Bao dụ này đã được quan Toàn-quyền duyệt-y, cho thi-hành ở Trung-kỳ và Bắc-kỳ.

— Quan Toàn-quyền đã ký nghị-định hôm 13 Octobre, ấn-định giá-tiền mà các bệnh-nhân nhân nằm tại các bệnh-viện ở Hanoi phải trả như sau này: Hàng đặc-biệt (phòng Pasteur tại nhà-thương Yersin) 4p50; hạng nhất 3p, hạng nhì 2p25, hạng ba 1p50, hạng tư 0p75.

Trẻ con trên 12 tuổi phải trả cả tiền, từ 5 đến 12 tuổi giảm nửa tiền, dưới 5 tuổi giảm một phần tư tiền. Trẻ con có vú không mất tiền.

Có một đồng bạc mà muốn làm giàu nhanh chóng và tương-thiện thì chỉ có cách là: MUA VÉ XỔ SỐ ĐÔNG-FRÁP

NGƯỜI ĐÀN - BÀ NHẬT TRONG

THỜI KỲ CHIẾN TRANH

Từ trước, nhiều người vẫn tưởng rằng phụ-nữ Nhật chỉ là những vị nội trợ chuyên lo một việc thờ chồng và nuôi con. Trong óc hầu hết chúng ta, người đàn bà Nhật là những chất yếu mềm, là lưỡi, ăn mặc những quần áo sắc sỡ, che đậy, đi guốc lóc cóc ở dưới bóng anh-đào hay đứng ở trên cầu mà soi bóng lung linh xuống nước. Cả ở trong các tiểu



Nain thẳng chuẩn trời trước mắt, có gái Nhật không ngại điều-không những phi-cơ không máy để hòa mình với cao-xanh

đàn bà Nhật như thế nữa: một con búp bê, một người suốt đời phục lòng chồng và con, một nhánh hoa để làm cảnh, để ló diện cho gia-dinh thêm đẹp.

Sự ngộ nhận đó đã có và sẽ còn mãi mãi ở trong phần đông người chúng ta, nếu Phòng Thông tin tòa Phái-bộ Nhật và phòng Du lịch Nhật không đem ra cái chính bằng cách trưng bày tranh ảnh « Phụ-nữ Nhật-bản trong thời kỳ chiến-tranh » tại căn nhà giữa hội-quán Khai-Trí Tiến-Đức hôm vừa rồi. Cuộc triển lãm đó bắt đầu mở cửa cho mọi người vào xem từ mười giờ sáng thứ năm 21 Octobre 1943 Có đủ nhân viên tòa Phái bộ Nhật đến để hướng-dẫn. Người ta nhận thấy quan đặc-sứ Yoshizawa, quan sứ thần Yokoyama,

giám đốc viện Văn hóa Nhật các quan ông lãnh sự Minoda, Watanabe, Kona-gaya cùng nhiều quan chức Paap gồm một đại-biểu phủ-loan quyền, một đại-biểu phủ-Thống-sứ, ông Robin, tổng thanh tra phòng giao-thiệp Pháp Nhật, ông De Taragon chánh phòng kiểm-đuyệt, ông Coussaeu Chánh-phòng Thông-tin Tuyên-truyền và Báo chí Bắc-kỳ, ông Barth hội-trưởng hội

Chiến-binh, các giáo-sư Chabas và Comby... Căn phòng triển-lãm xếp đặt rất mỹ-thuật và bày nhiều tranh ảnh to và đẹp có chữ tự, làm cho người xem, chỉ nhìn qua một lượt cũng có thể lý-hội được ngay toàn thể các sinh-hoạt của đàn-bà Nhật trong thời chiến-tranh. Cuộc lần sinh-hoạt này chia làm ba thứ: a) kỹ nghệ nặng, b) kỹ nghệ nhẹ và c) bán giầy; sắp đặt như sau này: học-đường, thể-thao, thanh-niên, gia-đình, nông-nghiệp sư đức thẳng, đời sống của phụ-nữ thợ-thuyền và ngư nghiệp, trong các công-sở.

Thì ra người đàn bà Nhật trong thế-kỷ 20 này không phải là những chất mềm mai-mềm yếu, chỉ biết có gia-đình như người ta vẫn tưởng lầm, nhưng chính là những người khỏe mạnh, tháo-vát, như đàn ông vậy.

Họ tập bắn súng, đúc gươm, làm bom, luyện võ, đánh cá, cày ruộng, nhèo dũ, cưỡi máy bay, sung vào đời phòng-không, làm máy, nói tóm lại, họ làm được tất cả những việc của đàn-ông, khá dĩ thay được chồng họ, cha họ trong khi những người này, vì chủ-giũa, vì lòng ái-quốc cao thượng phải đi ra ngoài mặt trận.

Một nước sử dĩ mạnh được là trông nhờ ở bọn-dân ông. Có xem những tranh ảnh về đàn bà Nhật ta mới thấy rằng ở sau bọn-dân ông Nhật, đàn bà còn là một đại-khối mãnh-liệt cũng không kém, để giúp nước trong công cuộc thực hành chủ nghĩa Đại-Đông Á vậy.



Có gái Nhật lại không ngại làm bom, đúc đạn là những việc mà ta tưởng chỉ dành cho người đàn ông

Tuy thế, ta chớ nên tưởng rằng đàn ông và đàn bà cùng đem thân ra giúp nước như thế thì công việc gia-đình đều bị bỏ phế cả đâu. Không. Cuộc triển lãm tranh ảnh về đàn bà cho ta thấy rằng, hơn cả lúc neo, nước Nhật vẫn quyết theo cho đến cùng những tinh hoa, phong tục cổ truyền. Bên cạnh những người đàn bà tháo-vát, đem những tấm thân cứng cáp ra ứng-dụng cho chiến-tranh, bao giờ cũng có những người lo việc gia-bình nước. Ra ngoài, họ là những người dũng mãnh, biết đi xe đạp, cầm lái ô-tô, đi thuyền máy bay nhưng về đến nhà thì người đàn bà Nhật lại hoàn toàn là những người vợ tốt, những bực mẹ hiền. Họ dạy con thay bố; lo việc và may, bép nước, để gây một tương-lai tốt đẹp cho nước Nhật đáng yêu của họ.

Xem qua những tranh ảnh đó, là có thể bảo nước Nhật là một nước thật mới mà thật cũ. Khác khen là phụ-nữ Nhật tiến rất đều ở trong đủ các ngành: bác-sĩ, kỹ-sư, văn gia, thi-sĩ, kịch gia, ngành nào cũng sản xuất được lắm người tài; mà tại nhất là từ nhà nữ bác-sĩ, nữ thi-sĩ chịu ảnh hưởng ở nền học Âu-Tây đến các thợ thuyền cày cấy, chôn cỏ mùa hỏ lạnh, người nào cũng tinh nhanh, lanh lợi, nhưng không vì thế mà đánh mất cái cốt cách cổ truyền của một nước có những người đàn bà, con gái làm cho đàn ông thế giới ao ước được lấy làm bạn trăm năm vậy.

Được như thế là đời đâu?

(xem tiếp trang 31)



Về tiểu công-nghệ, có gái Nhật làm những cây dù có tiếng mà mọi người đều biết

NGƯỜI ĐÀN-BÀ NHẬT



... nhưng ở nhà có gái đó hoàn toàn khác hẳn :
mảnh mai như liễu và nhu mì như trẻ thơ

Phải sợ và chiều chuộng...

Trong lịch-trình tiên-hóa nhân-loại, phụ-nữ Phù-tang đã đi một bước khá dài. Họ đọc sách bình-luận của Maurois, xem phim Pasteur của Sacha Guitry, thưởng-thức tác-phẩm « La symphonie pastorale » do các nhà sản-phẩm Nhật quay theo chuyện của André Gide. Tuy nhiên, cũ-chỉ và tính-tình của bọn họ vẫn còn rập theo khuôn-khô thời xưa...

Hồi thế-kỷ mười bảy, quyền Onna

T R O N G B O I M O I

Da gaku, dựa theo nền-tảng đạo Không, đã dùng làm sách luân lý gối đầu cho phụ-nữ lúc bấy giờ.

Dưới đây xin trích vài đoạn :

« Một người đàn bà chỉ nên tôn-thờ chồng như một thần-tượng. Phải luôn luôn chiều - chuộng, kính - cần, không được khinh-khi và đối-đãi nóng-nổi; với đức lang-quân. Trọn đời nàng chỉ biết mỗi một bổn-phận : vâng, chiều. Với chàng, dạn-mạo và cách nói năng của nàng lúc nào cũng lịch-thiệp, mềm-mỏng và ôn-hòa. Nàng không nên ngắt lời

mỗi khi chàng sai bảo điều gì. Nếu chàng lỡ nóng giận, nàng chỉ nên cúi đầu sợ sệt, không được to tiếng cãi vã với chồng. Không được nghĩ đến ghen tuông, dù chỉ trong giấc mơ. Nếu vì sự thay dạ, đổi lòng mà chàng đem tình yêu sang số cùng kẻ khác, nàng cũng không nên vì thế mà bất-bình, tỏ vẻ giận dữ. Vì ghen tuông sẽ làm cho diện-mạo cau-có, lời lẽ nàng kém vẻ thanh-tạo, rồi chàng có lẽ vì thế mà xa nàng hơn nữa.

Nàng phải biết mềm-mỏng và dịu lời để biện-luận khi chàng thất lý. Lại phải nên tiết-kiệm lời nói và gác bỏ ngoài tâm những lời vu khống. Vì lời vu-khống chỉ làm mất vẻ hòa - khí êm đẹp cần có trong gia đình.

« Một người đàn bà phải luôn luôn thận - trọng. Đó - vị một người vợ buộc nàng nên săn sóc nhà cửa, để tránh cảnh gia - đình an-tạt vì trong tích-tích, trong cử chỉ thiếu sự trông nom săn sóc.

An mặc không được xa-xỉ, phải tùy theo địa-vị của mình. Lại không nên kiêu-căng và hoang phí »



Buổi tối, bữa cơm gia-đình thanh-dạ mà ngon

... nhưng được tự-do tín-ngưỡng

Về tôn-giáo, phụ-nữ Phù-tang được pháp-lệnh cho tự-do tín-ngưỡng. Tuy nhiên, lễ-giáo và tập-tục thường phải theo quy-tắc của thần-giáo (Shintô). Trong mỗi gia đình, người ta giao-phó cho phụ-nữ phụng-sự

thần Shintô. Trên một tấm gỗ trắng có một cái bàn thờ con cũng bằng gỗ trắng : trong bàn thờ có đặt một bài-vi chép theo các bài-vị của chúa-chiên trong nước. Đến ngày mùng một, ngày rằm, phụ-nữ thường dâng hoa sen-đào cũng lễ và thỉnh thoảng đổi hương đèn, dâng cúng hoa quả voi rươn nếp (Saké). Không có gì giản-dị nhưng tinh-khết thiêng-liêng bằng chiếc bàn thờ con đó, người ta đặt nó vào một nơi cao ráo, sáng lại nhất trong nhà để theo dõi và tìm-spát phụ-nữ trọng công (việc thường-nhật).

Ngoài tôn-giáo Shintô, phụ-nữ còn quan-tâm đến việc phụng - sự tổ-tiên : một bàn thờ con có đặt bài-vị



Người con gái Nhật bắt cứ môn gì đều cũng có trường học riêng. Đây là một buổi tập múa ở trường trường khiêu-b舞

CUỘC ĐÀN-BÀ NHẬT

T R O N G ĐỜI MỚI



Chung ở nhà có gái đó hoàn toàn khác hẳn :
nh mai như liễu và nhu mì như trẻ thơ

Và chiều chồng...

trình tiên-hóa nhân-loại), phụ-
g đã đi một bước khá dài. Họ
h-
Sacha Guitry, thường thức
« symphonie pastorale » do các
m Nhật quay theo chuyện của
tuy nhiên, cũ-chỉ và tính-tình
hà còn rập theo khuôn-khố
mười bảy, quyền Onna

mỗi khi chàng sai bảo điều gì. Nếu
chàng lỡ nóng giận, nàng chỉ nén
cúi đầu sợ sệt, không được to tiếng
cãi vã với chồng. Không được nghĩ đến
ghen tuông, dù chỉ trong giấc mơ. Nếu vì
sự thay dạ, đổi lòng mà chàng đem tình yêu
sua sẻ cùng kẻ khác, nàng cũng không nên
vĩ thế mà bất-bình, tỏ vẻ giận dữ. Vì ghen
tuông sẽ làm cho diện-mạo cau-có, lời lẽ
nàng kém vẻ thanh-tạo, rồi chàng có lẽ vì
thế mà xa nàng hơn nữa.

« Nàng phải
biết mềm-
mòng và dịu
lời để biện-
loạn khi
chồng thất
lý. Lại phải
nên tiết-kiệm
lời nói và gác
bỏ ngoài tầm
những lời vu
không. Vì
lời vu-không
chỉ làm mất
vẻ hòa-khi
êm-đẹp cần
có trong gia
đình.

« Một người
đàn bà phải
luôn luôn
thận-trọng.

Đa - vị một người vợ buộc nàng nên săn
sóc nhà cửa, để tránh cách gia - đình
an-tất vì trong lịch-tình, trong cử chỉ
thiếu sự trông nom săn sóc.

« An mặc không được xa-xỉ, phải tùy theo
địa-vị của mình. Lại không nên kiêu-căng
và hoang phí »



Người con gái Nhật bất cứ môn gì đều
cũng có trường học riêng. Đây là một
bài tập múa ở trong trường khiêu-điệu



Bữa tối, bữa cơm gia-đình thanh-đạm mà ngon

... nhưng được tự-do tín-ngưỡng

Về tôn-giáo, phụ-nữ Phù-tang được pháp-
luật cho tự-do tín-ngưỡng. Tuy nhiên, lễ-
giáo và tập-tục thường phải theo quy-đắc
của thần-giáo (Shintô). Trong mỗi gia-đình,
người ta giao-phó cho phụ-nữ phụng-sự
thần Shintô. Trên một tấm gỗ trắng
có một cái bàn thờ con cũng bằng gỗ
trắng : trong bàn thờ có đặt một bát-
ví chếp theo các bài-vị của chú-
chữ lên trong nước. Đến ngày mùng
mười, ngày rằm, phụ-nữ thường dâng
hoa anh-đào cúng lễ và thỉnh thoảng
đốt hương đèn, dâng cúng hoa quả
vời rượu nếp (Sake). Không có gì giản-
dị nhưng tinh-khiết thanh-liêng bằng
chức bàn thờ con đó, người ta đặt
nó vào một nơi cao ráo, sáng sủa nhất
trong nhà để theo dõi và kiểm-sát
phụ-nữ trạng công việc thường-nhật.

Ngoài tôn-giáo Shintô, phụ-nữ còn
quan-tâm đến việc phụng-sự tổ-
tiên: một bàn thờ con có đặt bài-vị

ghi
Hia
tran
lễ-v
Đem
phá
ngư
Đ
đào
tinh
Ng
bé đ
bố m
lai
đôi h
nữa
nàng
màu.
số, v
vô-t
« búp
đã gả
8



Từ nhỏ cô con gái Nhật đã được rèn luyện rất công phu chương kềm trẻ con Ý mà chúng ta đã biết. Hát là môn học mà trẻ con Nhật rất thích, nhất là những câu hát ca tụng lòng ái- quốc

vật kia sẽ bị bẽ-bàng, tủi-nhục vì sự bị đeo thây thường-tình.

Hàng năm, sang dịp tàn-xuân, các linh-hồn trở về ngự-lạ trong nhà hoa sen thơm ngát, hoa-dăng sáng lóa, phụ-nữ lại có dịp để phân-phát những tặng-phẩm cho tất cả những người có liên-lạc đến gia-đình.

Đó, tôn-giáo của phụ-nữ Phù-Tang với tinh-thần tín-tưởng vô cùng mãnh-liệt.

Văn võ toàn tài

Phụ-nữ Giáo-dục của Nhật biết dung hòa hai nền -tảng văn-minh Âu, Á

Ngay trong thời sơ-dãng học đường, đứa bé tập nhảy và hát theo các điệu cổ-thời. Nó tập chuyên những bao đậu khó cho hai tay được mềm dẻo, để về sau trở nên những tay thợ dệt lành nghề. Lúc bé đã lập chảo theo phép-tác.

Trái bèo năm học viết chữ nước nhà, gồm không biết bao nhiêu là thành-ngữ của nước Trung-Hoa láng giềng, người thiếu-nữ Nhật lại học thêm Ana-văn với tất cả một chương-trình gồm từ khoa-học đến sử-ký, từ địa-dự đến các công việc thường-thực. Đều ngang nhau, thì giờ học chữ và học/thiền thua, bấp nước.

Các môn thể dục cũng đư một địa-vị quan trọng trong chương-trình. Với giàng-dậu hùng-hồn, tay nắm chuỗi gươm, thiếu-nữ tưởng mình như sống lại trong tinh thần võ-sĩ-đạo (Samourai) của thời trước. Lại học đánh kiếm và những môn bắt gần nguy hiểm (Jujitsu). Quán-vợt, bơi lội, cắm trại, đi trên tuyết, tùy sở-thích cá nhân, toàn những môn tập ở-nang thân-thể.

Về âm-nhạc, thiếu-nữ Phù-tang được học những môn uy-tín-h. Nàng có thể gảy chiếc « harpe » mười ba giây, mà nàng vì với một cơ-rồng đang râm uốn mành trên bãi cát để lắng nghe tiếng reo của làn sóng. Hay nàng đàn chiếc tay-bà (Shamisen) mà các ca-nhĩ (Geisha) hay dùng trước kia. Hoặc nàng quav bầu với âm-nhạc tây-phương đánh dương-cầm, và tùy học sở thích, có thể chuyên-chú để chiếm giải nhất ở Âm-nhạc-



Nước nào mà đàn bà-con gái có tài cắm hoa hơn ở Nhật ?

lần sống, là những đợi chờ khác-khoái, hay vẻ đẹp huyền-ảo của một đêm trăng.

Tài trí, đức hạnh và nhan sắc

Nhưng sự giáo-dục của thiếu-nữ như thế cũng chưa hoàn-toàn, nếu nàng không biết cắm hoa và phe trò. Đó là nghệ-thuật mà những kẻ trọng n-ý-quan không bao giờ xao-nhãng. Lễ thiết-trà chỉ báo cho nàng một niềm co-quí trong sự thù-tiếp khách-quan. Nhờ đấy, nàng không ngượng-ngùng, e-lẽ, lại không kiêu-bãnh trong cử-chỉ. Và lúc nàng đã hiểu ý-nghĩa sâu-xa của lễ thiết-trà, cả một cuộc đời dịu-dàng tươi đẹp sẽ mở cửa đón nàng chào.

Đành rằng phụ-nữ Phù-tang hấp-thụ một giáo-dục thiên về thực-hành, về n-ý-quan hơn về trí-dục. Nhưng nàng cũng không xao-nhãng văn-chương, hay thi thơ cũng phải

đề tư-nhiên cho lòng phát-triển, chứ không được gò ép.

Người đàn bà Nhật viết văn và làm thơ đã thành một tập-quán di-truyền. Ngay từ thế-kỷ thứ chín, trong những tác-thi-ca Phù-tang đã ghi danh của bao nhiều thi-gia bécn phái yển. Các mệnh-phụ trong hoàng-cung cũng đóng vai quan trọng trong văn-gợi Phù-tang với những « tập thi giới đầu ». Người đàn bà hay viết ký-từ; cũng phải đề cho nàng dịu dàng phát-triển tâm-giới, vì nàng bao giờ cũng giàu cảm-xúc, dù tập-cực có khô khan, lễ-giáo có nghiêm-khắc đi nữa.

Người Nhật có một quan-niệm rất gặt-gro về phụ-nữ. Tài trí, đức-hạnh và nhan-sắc phải cho vẹn-tồn. Một thiếu-nữ được giáo-dục hoàn-bị không được nghe và dung tha những sự tàn-tích x-sãng.

Aikoku và Kokubo

Phụ-nữ Phù-tang lại tham-đư một phần quan-trọng vào tiến-độ, hàn-văn của quốc-gia. Trong những công-nghiệp kỹ-nghệ, thương-mại, đồng-ngang, báo-chí, tổ-chức y học v.v... các nàng đua nhau tay vào. Tất cả các văn-

(Xem tiếp trang 33)



ảnh Võ an Ninh
Không được sung sướng bằng chị em Âu, Mỹ, người dân bà thuận
tây Việt-Nam chỉ biết làm ăn chăm chỉ để giúp chồng, nuôi con

PHỤ-NỮ' VIỆT-NAM theo phong-dao, ngạn-ngữ'

Phong-dao ngạn-ngữ là một nguồn vô-lận những thường-thực qui-hệ của nhà ngữ-học và phong-thổ học vì đó là mô va-chương phát-lộ tự dân-gian bần-lộ cái hồn chung của dân-tộc ta.

Đàng như lời cụ Phạm Quỳnh, phong-dao ngạn-ngữ nước ta phong-phủ vô-cùng, ý-vị vô-cùng. Thật là mỏ tài-liệu rất đầy-đủ và xác-đáng để khảo-sát tình-trạng sinh-hoạt của dân-tộc ta.

Vậy chúng ta rất có thể căn-riêng về phụ-nữ Việt-Nam từ lúc còn làm người con gái đến lúc làm bà mẹ, từ ngưỡng cửa buồng ra đến ngoài xã-hội.

Người con gái

Người con gái Việt-Nam cũng như người con gái ở các nước khác, cũng biết thế nào là tình-tự thế nào là yêu đương và có

lẽ lại biết một cách triết-lý và triết-thấu hơn người con gái xứ khác.

Chén tình là chén say sưa
Nón tình em đội nắng mưa trên đầu

Lược tình em chải trên đầu
Gương lặn soi mặt lặn lâu sáng trong

Nàng cũng biết yêu và đau khổ về tình yêu

Nội-buồng nghĩ đến hình dong
Con dao là trác cắt lòng đôi ta,
Duyên đôi ta thế nguyên từ trước

Biết bao giờ ta được cùng nhau
Tương-tử mặc phải mối sầu

Đầy em cũng giữ ấy màn đời anh.

Người yêu từ biệt đi nơi khác, nàng cũng biết nuối ai đến thế nào:

Chàng về cho chồng mà ra
Kêu em chờ đợi sương sa lạnh

Và nếu «chàng» đi, đi mãi không về, thì nàng sẽ,

Bàng khuông như mặt lạng vàng
trên tay

rồi lẩn mò đi tìm, đã xa-xôi như xứ Lạc nàng cũng không quên ngại. Vẫn chẳng thấy bóng người tình, nàng vào chùa, khẩn cầu Phật phủ-hộ cho nàng gặp gỡ người xưa:

Vào chùa thắp một lư hương
Mong khẩn tay và bõn phương của nhà đây.

Tò đi tìm bạn tôi đây...
Nghĩa là người con gái Việt-Nam là người đa-tình, đa-lại là người chung-tình, đa.

« Trót yêu nhau thì tam tứ núi cũng trèo, thất bát sông cũng lội, tam thập lục đạo cũng qua ».

Nhưng thế không phải là có gái Việt-Nam không biết giữ giá mình đâu.

Thân em như tấm lụa đào
Phải ph' giữa chợ biết vào tay ai

Ngay từ khi ấy, có gái Việt-

Nam cũng biết cái giá-trị mình và không phải là không biết tự-hào về tài sắc.

Trúc sinh trúc mọc bờ ao
Em xinh em đứng chỗ nào cũng

xinh
Trú: xinh trúc mọc đầu đình
Em xinh em đứng một mình
cũng xinh.

Nàng biết
« Xấu như ma cũng là trẻ con gái »

nên dù đẹp, xấu thế nào, nàng cũng hết sức tự trọng, ngọc lạnh quyết đợi giá cao

Cô cũng biết rằng:

Làm hoa cho người ta hái
Làm gái cho người ta trêu
và

Trai khôn tìm vợ gái ngoan tìm chồng

Song cái lễ-giao, cái gia-tha nh, cái danh-dự của ông cha không cho phép cô tự- do trong việc kén chọn một cách dễ-dàng xuống xã, trên học trong dân.

Sang qua tôi đi hái dứa

Gặp hai anh ấy ngồi bên thạch bàn

Hai anh đứng dậy hỏi-han

Hỏi rằng: Có ấy vội vàng đi đâu?

Thưa rằng: Tôi đi hái dứa

Hai anh mở túi đưa trầu cho ăn

Thưa rằng: Bác mẹ tôi răn

Làm thân con gái chớ ăn trầu người

Đề khỏi nhận trầu của người

— tức là tỏ ý bằng lòng với người — có đủ khéo đem lời khuyên răn của cha mẹ ra đáp lại.

Cũng có khi có lại từ chối

khéo rằng có còn nhỏ tuổi chưa

biết việc hoa nguyệt là gì, và hứa sẽ gọi chỉ ra, để thoát nạn các cậu con trai quá ưa suông-sai:

Thuyền than lại đùn bến than
Gặp cô yếm thắm ôm quàng ngang lưng

Thôi thôi ! Tôi van cậu rằng
đừng, tôi loy cậu rằng đừng
Tuổi tôi còn bé chưa từng
nguyệt hoa, tôi về gọi chị tôi ra
chị tôi đã lớn, nguyệt hoa đã
lưng

Coi vậy người con gái Việt-Nam tuy vẫn là giống đa-tình song vẫn tỏ ra khôn ngoan

của người đàn-bà là ở sự lấy chồng.

Nên trước khi làm người vợ, có gái Việt-Nam cũng kén chọn kỹ càng lắm. Vì biết rằng
Gái chính chàng chỉ lấy một
chồng

Nếu lỡ một lần hai còn
biết rằng mưa, chước cổ cầm cho ai.

Kén người thế nào?

Nhất sĩ, nhì nông, có nhiên là cô kén người học-trò văn hay chữ tốt, tức là người có học vấn làm quan sang sau này.

Có người d ều học-trò và can cổ.

Muôn nghìn chờ lấy học trò,
Đài lung tẽn vãi ăn no lại nếm.

Nhưng có cái lại

Đài lung đã có võng đào,

Tổn vãi đã có áo báo vua ban

Vì có đã yên trí rằng.

Một đêm quân tử năm kê,

Còn hơn thằng gốc vồ về quanh năm.

Và:

Một mả nê chồng quan

hơn một đàn chồng dân.

ảnh Võ an Ninh

.. Họ làm việc nhọc hơn cả đàn ông nữa: gặt lúa, kéo xe, gánh đá

di đóm biết lựa lời nói để giữ
trình-tiết chờ ngày lấy chồng.

Người vợ

Vi lấy chồng, mới là mục-dịch và lý-tưởng của người con gái.

Thuyền may về lái...
Gái mạnh về chồng...

Không chồng ai để sông chi lâu...
Ngồi trong cửa sổ trạm rỗng

Chân loan gối phượng không
chồng càng buồn...

Gái có chồng như rồng có vảy
Tất cả y nghĩa cuộc sống

Vậy thì có lấy chồng.

Lấy chồng tức là ra làm việc đời, dù là cuộc đời thu-gọn trong buồng kín búp núc.

Lấy chồng gánh vác giang san
nà chồng.

Gánh giang-sang nhà chồng
tức là trên thờ tổ-tiên cha mẹ,
dưới nuôi chồng, đóng sưu
nộp thuế cho chồng, giúp đỡ
chồng trong mọi công việc
bên trong; nhiệm-vụ thật là
vất-và nặng - nề, thay. Song
nàng vẫn thất lưng bước
bụng, táo-lần thu vén cho



... và một năm hoa hồng chỉ được nghỉ ngơi một vài ngày để xem hội và hát những câu phong thi đã tổ tình mây nước...

mọi việc được xong xuôi.
Em thời canh củi trong nhà,
Nào anh đi học đặng khoa
bằng vàng.

Trước là vinh hiển tở dương.
Bỏ công đèn sách lựa phương
đời đời.

Nếu chẳng kén được người
chồng hay chữ, thì nàng cũng
chẳng lấy thế làm ngà lòng,
trái lại vẫn nhân-nhục, làm-
ân cố gắng để gánh vác lấy
giang-sơn nhà chồng như
thường. Có khi anh chồng
quá ầu-yếm vợ, thì nàng lấy
lời phải trái mà nhắc chồng
nhớ đến phận-sự đến giang-
sơn.

Anh về hái dứa trồng cá.
Đề em đi chợ kẻo mà nhớ thiên.
Chợ nhờ phiên tổn công thiệt
của,
Miệng tiếng người, cười rõ sạo
nên.

Lấy chồng gánh vác
giang-sơn
Chợ phiên còn nhớ, giang-sơn
còn gì.

Đó là trong cảnh thường.
Gặp cảnh biến, người vợ Việt-
Nam vẫn thương yêu chồng
xưa nay.

Thương ai cho bằng thương
chồng.

Luôn luôn sẵn-sàng hy-sinh
hạnh-phúc, gác-thù, tinh-thần
sức-lực để cho chồng được
sung-sướng yên vui. Có khi
nàng chịu tạp-dịch thay chồng
như đáp lễ, hay chuyên-vận :

Thương chồng nên phải làm
than,



... Phụ-nữ Việt-Nam hiện giờ không có việc gì khó khăn mà lại không làm được: làm hát, làm ó, làm đồ sêu...

Xưa nay ở bất việc quan
đàn bà
Nàng chịu vất-vả làm
than,
chỉ là để cho chồng sung
sướng nhàn-rỗi.

Thương chồng nên phải
gắng công,
Nào ai xương sắt đá đồng
chí đây,
Vì cơ-ang thiếp phải bắt
của

Những như thân thiếp
thiếp meta ba đồng,
Vì chàng thiếp phải lòng
dòng
Những như thân thiếp cũng
xong một bề.
Vì chồng hết.

Cả đến việc binh-dịch,
người vợ Việt-Nam nếu
được phép, cũng không
quán-ngại gì mà đi thay
chồng.

Linh vua, linh chúa, linh
lang,
Nhà vua bắt linh cho chàng
phải ra.

Giá vua bắt linh dân bà,
Đề em đi đỡ anh và đốn nam,
Tiền lưng gạo bị sấm trong nhà
này.
Tóm lại, người đàn-bà Việt

Nam là một người vợ hiền
hiếu cái đại-nghĩa của người
đàn-ông và sẵn lòng hy-sinh
để chồng làm theo đại nghĩa
đó.

Thi - hào Vương - Duy đời
Đương đã có bài thơ
đại khái như thế này :

Chàng như mây mùa
thu.
Thiếp như khói trong
lò.

Cao thấp lẽ có khác.
Một thủa cũng tuyệt mù

Bài thơ ấy có thể tặng
người đàn - bà Việt
Nam. Vì người ta có
cái cảm-tưởng rằng bị
lễ-giao hồ-buộc trong
buồng khê, người đàn
bà Việt-Nam nếu thả
ra ngoài xã-hội, chắc
cũng chẳng kém gì
người đàn - ông Sầu
được nhân - nại, lòng
hy-sinh, người đàn-bà
Việt-Nam há chỉ làm
được người vợ hiền
mà thôi ư ?

Người mẹ

Người mẹ Việt-Nam
hiếu rằng mình có
phận-sự thờ chồng
và nuôi con.

Nuôi con nghĩa là
nuôi-nấng dậy dỗ chúng.

Biết
Con hư tại mẹ.
Cháu hư tại bà.
Người mẹ tuy thương yêu

con nhưng không nương chiều
nó quá
Của đại cái mạng, người mẹ
tự nhận lấy cái trách-nhiệm
dạy con từ thuở còn thơ.
Bà thương phải vất vả khó

Có con phải khổ vì con.
Bà chẳng bao giờ dám có
mây-may cái ý-nghĩ chán ghét
con cái, dù có người đã than-
phiên cho bọn con nhà mất
dạy.

Có con tội sống,
Không con tội chết.
Trai lại bao giờ
bà cũng mong có
con.

Ở đời một của một
con ai từ ?
Vi bà cho rằng cái
hạnh-phúc sau cùng
của ngư i đàn bà là ở
sự có con.

Gái ơn chồng được
đồng con thơ

Và:
Gái có con như bồ
hòn có rễ

Gái không con như
bè nghề trôi sông.

Mong có con, cho có
con là một cái phúc
lớn, và lại hiểu rằng
con hư tay ngoài là
Việt-Nam quả là
người mẹ hiền.

Và chàng đã là gái
ngoan thì tấtse là vợ
tốt; và đã là người vợ
tốt, thì sau sẽ là người mẹ
hiếu. Con đường lý-luận nó
đi như vậy, không ai chối
được.

VĂN-HẠC



ảnh Võ an Ninh

... và làm cả nghề buôn thúng bán
mặt, quánh năm về cùng vất vả

Tủ sách quý

- ĐỒ NÚI (của Ngọc Cẩm) 1p20
- TÌNH TRƯỜNG của Lê-vân-Huyền 1p30
- MỘT TRUYỆN TÌNH 15 NĂM VỀ
TRƯỚC của Lưu thị Hạnh 1p20
- CHUYỆN THEO GIÓNG NƯỚC của
Ta hữu Thiệp 0p70
- QUÊ NGOÀI của Hồ Đánh 3p và 5p

Trình-thám

- VỤ ÁN MẮNG KHÔNG CÓ THỦ
PHẠM của Ngô văn Ly 2p50
- ĐÀNG BÍ MẬT của Ngô văn Tự 1p30
- LÀO GIÀ ĐEO KÍNH ĐEN của
Trần văn Quý 2p00
- MÓN NƠ KÝ KHỚU (của Ngọc Cẩm) 1p00
- NGƯỜI THIẾU NỮ KỶ DI
của Ngọc Cẩm 1p30

Công giáo

- THANH NIÊN TRƯỚC VẤN ĐỀ
TRONG SÁCH của Nguyễn-Đ.
Diễn tựa của đức giám mục J.B.
Nguyễn bá Tăng 1p00
- Tủ sách phiên lưu
MŨI TÊN THỦ của Ngọc-Cẩm 0p30
- T'AI MÀI (của Ngọc Cẩm) 0p30
- Còn nhiều thứ sách hội catalogue

Những sách trên đây đã được hoan nghênh nhiệt-liệt. Mua ngay kẻo lại hết cả.
NHÀ IN Á-CHÂU XUẤT BẢN 17 EMILE NOLLY HANOI TEL. 1260

Phụ-nữ Việt-Nam trong văn-chương cũ

Văn-chương cũ đây là trở gồm những sách chuyện nôm bằng văn vào thời trước, những sách chuyện mà nhiều ông già bà cả nước ta thường nhớ thuộc lòng, hay dạy truyện khau cho con cháu trong nhà, hoặc kể lại những khi năm vông ru cháu.

Những sách chuyện văn cổ đó có khi là chuyện có thật một phần rồi thêm vào bớt ra chút ít, có khi là những chuyện bịa đặt 100 phần 100 như tiểu-thuyết ngày nay, lại có khi lấy một chuyện sẵn của nước ngoài đem thuật lại bình-văn lục bát ngày nay, phần nhiều không biết tác-giả là ai, và hầu hết đều viết bằng lối văn bình-dân. Chúng ta có thể đoán rằng tác-giả là những nhà nho áo vải sống chung-đựng lán-lộn với đám đông và hiểu biết tâm-lý đám đông một cách thấu-triệt. Vậy thì tâm-trạng những vai chủ-động tả trong chuyện chúng ta có thể tin rằng đúng với tâm-trạng người dân nước ta thời bấy giờ.

Và văn-chương là phản-ảnh của xã-hội. Xã-hội thế nào thì văn chương tất phải như thế. Nghĩ thế, chúng tôi định nhìn qua mô văn-chương cổ để xét phụ-nữ Việt-nam thời xưa.

Trước khi rở chớng chuyện cũ — mà ngày nay chỉ còn được đọc ở thôn-quê — chúng tôi xin nói trước rằng, những chuyện như chuyện Kiều, Nhị-độ-mai, Lục-vân-Tiên, Phan-Trần... chúng tôi gác ra một bên, vì đây, chúng tôi không chú-trọng vào văn-chương mà chú-trọng vào nhân-vật. Mà nhân-vật là trung-mỹ bộ chuyện tiền, dù hay hay dở cũng chỉ là nhân-vật ngoại-quốc nhân-vật Tàu vì mấy nhân nơi trên đều thoát thai từ chuyện Tàu cả.

Chúng tôi chỉ kiểm-điểm nhân-vật mấy bộ chuyện chép người và việc nước ta, vì lẽ gì chẳng nói, bạn đọc cũng dư hiểu. Dụng-ý của chúng tôi là nói về phụ-nữ, vật cổ nhiên là những chuyện mà các vai

chủ-động là đàn ông, như chuyện Thạch-Sanh chẳng hạn, chúng tôi cũng không nói tới.

Bích câu kỳ ngộ (1)

Triều Lê, có Trần-tú Uyên lên kinh-dó Thăng-Long (Hanoi) theo học. Chàng đẹp trai chưa vợ, một hôm thấy trong đám người đi xem làm chay có một nàng xinh đẹp lông-lẫy, rồi sinh ra mơ-màng say-sưa, ngày ngày tới chỗ cũ mong được gặp mặt.

Ròng rã mấy ngày không thấy bóng hồng vào rang, chàng lúc thất-vọng thì gặp người mang một bức tranh tô-nữ vẽ rất đẹp, đầy sinh-khí, đem bán đong. Tú-Uyên mua về treo trong phòng bữa nao cũng sai dọn cơm hai người ăn, tuy chỉ có một miotch, có ý coi người trong tranh như là người thật, mới-mọc, thao-mặt như nười bạn vàng. Thế rồi san đó ít lâu một ngày kia, người đẹp trong tranh cứ những lúc Tú-Uyên đi học vắng là hiện ra người thật làm cơm nước sẵn-sàng. Tú-Uyên về lấy làm ngạc-nhiên bèn rình coi thì thấy người đẹp tự trong tranh vẽ đi ra, liền lén vào xe tranh đi để nâng khỏi biển-mặt. Nâng bèn hạ ra người và ăn ở với Tú-Uyên, thuận-hòa và thực-tùng như một người vợ hiền nhất thiên-bạ.

Đó, đàn-bà Việt nam, dù có là tiên chàng nữa, bao giờ cũng là một người theo phận-sự làm vợ, hết đạo thờ chồng.

Lưu-Bình Dương-Lễ

Lưu-Bình và Dương-Lễ là đôi bạn chí thân, ở miền Sơn-tây ngày xưa. Dương-Lễ và Lưu-Bình cùng đi thi một khoa Dương-Lễ được bổ làm quan. Lưu hồng về nhà; nhà chầy, sa-sút phải đi xin ăn từng bữa. Tìm đến chỗ Dương-Lễ làm quan vì định nhờ và Dương làm mặt giận sai dọn lưng

(1) Các chuyện ở đây liệt theo thứ tự A B C cho tiện.

em với một quả cà, đãi Lưu như một kẻ ăn mày, cố ý làm cho bạn phần-chí mà gắng học. Lưu giận lắm bỏ đi. Dương sai vợ thứ ba là nàng Châu-Long tìm cách gặp-gỡ Lưu-Bình, giả lấy Lưu để nuôi Lưu ăn học, cho thành danh-phận. Châu-Long bắt-buộc phải vàng lời, đem tiền bạc đi nuôi bạn thay chồng. Ba năm trời đống vai vợ Lưu-Bình, Châu-Long vẫn giữ được tiết sạch giá trong, mỗi lần Lưu nai ép, thì lại khuyên nhủ lấy học-khoa khoa danh làm trọng mà từ chối. Bọn ngày nào bằng vàng mã bạc trở về ngày ấy sẽ vầy duyên cả nước.

Ba năm trời cố gắng học hành, quả nhiên khoa sau Lưu-Bình chiếm bằng khôi-nguyên. Được tin Lưu đỗ, Châu-Long liền lẳng lặng trở về với chồng. Lưu-Bình về thấy người đẹp đ mắt, cho là mình đã được thiên-trên xuống giúp. Mãi khi sang thăm Dương-Lễ, Lưu mới đến chuyện thêm giúp ăn học ba năm, hẹn khi thi đỗ thì vầy duyên cầm sả, và than phiền rằng khi làm nên danh phận thì nàng tiên phứt lại bỏ đi, Dương bèn cho vợ ba ra chào, bấy giờ Lưu mới biết là bạn đã cho vợ sang nuôi mình.

Ngọc-Hoa, Phạm-Tái

Trần-ngọc-Hoa, con gái một phú-ông ở miền Thanh-hà Hải-dương là một trang tuyệt-sắc, mới mười ba tuổi đầu. Trong làng nhà ít người dám hỏi, nhưng phương-hoàng quyết chẳng chịu đứng chung với đàn gà. Sau thấy một hàn-sĩ đến xin ăn là Phạm-Tái ở miền Sơn-tây, nàng bỗng động lòng trắc-lên mở cửa ra cho, rồi thấy chàng phong-tu tài-mạo khác với tuy ăn bần rách rách, nàng bèn đem bụng yêu đương rồi sưng-tư thành bệnh. Cha mẹ chữa con,

tại người gọi cho được Phạm-Tái về và làm lễ hợp hôn cho con gái. Sau đó ít lâu, trong làng có kẻ thù hằn, tạc tượng nàng sừng dâng lên nhà Chúa (Chúa Trịnh). Chúa sai quan đi đón Ngọc-Hoa tiến cung. Ngọc-Hoa liền cắt tóc, cáo sát mặt mũi, xé rách quần áo vào chầu Chúa. Chúa vẫn thấy nàng xinh đẹp hơn bức tượng nhiều, nhưng nàng nhất định không bằng lòng vì nàng đã có chồng. Phạm-Tái bị đổ danh làm sao cũng không chịu nhường vợ, sau bị Chúa sai đầu-độc hại ngầm, lập mưu để Ngọc-Hoa không còn có gì thì chết. Ngọc-Hoa khóc-lóc xin Chúa cho về chôn tang chồng ba năm, rồi sẽ xin tiến cung hầu khẩn gối nhà Chúa cũng vứa, vì bấy giờ nàng mới mười ba tuổi.

Chúa ưng. Sau ba năm, Chúa sai sứ-giả về Thanh-hà rước Ngọc-Hoa lại kinh, nhưng tới nơi thì sứ-giả được tin nàng đã tuấn-tiết theo chồng. Hiện nay ở miền Thanh-hà vẫn còn đền thờ Ngọc-Hoa.

Phương-Hoa

Chuyện này xảy ra ở miền Thanh-hóa, Hai ông bạn đồng-khoos, đồng-triều, họ Trương và họ Trần bấy giờ tuổi già đã về chí-sĩ. Họ Trương có hai con trai là Cảnh-Tĩnh, Cảnh-Yên. Họ Trần có một gái tên là Phương-Hoa, vừa có văn-tài, vừa có tư-sắc. Cảnh-Tĩnh đã có vợ. Họ Trần hứa gả Phương-Hoa cho Cảnh Yên. Sau có Tao-trương-Úy tuổi trẻ làm quan tại Triều đền hỏi Phương-hoa làm vợ không được, liền lập kế vu hãm Trương-công, Cảnh-Tĩnh và Cảnh-Yên trốn thoát. Sau Cảnh-Yên bị Tào lập kế vu oan phải hạ ngục. Năm ấy nhà

(xem tiếp trang 34)

Truyện giải trí « Sang »

ĐÃ CÓ BÁN:
MỘT GIA - BINH TRÊN HOANG ĐÀO
của Nguyễn-xuân-Huy Giá 1p45
Đầu tháng octobre có bán:
BÀ CHỮA RỪNG MAI TRƯNG của Việt Tinh
NGƯỜI KHỈ ĐÓN COI: của Việt Tinh

CON MỘT T1:

CÔ THỦY
của Nguyễn khắc Mân Giá 3\$20
GIÁC QUAN THỨ SÁU
của Ngọc Hữu giá 0p40
ĐÔI BÍ MẬT của CON KIẾN
của Phạm văn Giao Giá 0p50
SẮP CÓ BÁN: HỒN QUÊ

NHÀ XUẤT-BAN « SANG » 46 Quai Clémenceau — Hanoi

Phụ-nữ Việt-Nam trong văn-chương cũ

Văn-chương cũ đây là trò gồm những sách chuyện nôm bằng văn thời trước, những sách chuyện mà nhiều ông già bà cả nước ta thường nhớ thuộc lòng, hay dạy truyền khẩu cho con cháu trong nhà, hoặc kể lại những khi nằm võng ru cháu.

Những sách chuyện văn cổ đó có khi là chuyện có thật một phần rồi thêm vào bớt ra chút ít, có khi là những chuyện bịa đặt 100 phần 100 như tiểu-thuyết ngày nay, lại có khi lấy một chuyện sẵn của nước ngoài đem thuật lại bình-văn lực bả ngày nay, phần nhiều không biết tác-giả là ai, và hầu hết đều viết bằng lối văn bình-dân. Chúng ta có thể đoán rằng tác-giả là những nhà nho áo vải sống chung-dụng lân-lận với đám đông và hiểu biết tâm-lý đám đông một cách thấu-triệt. Vậy thì tâm-trạng những vai chủ-động tả trong chuyện chúng ta có thể tin rằng đúng với tâm-trạng người dân nước ta thời bấy giờ.

Và văn-chương là phản-ảnh của xã-hội. Xã-hội thế nào thì văn chương tất phải như thế. Nghĩ thế, chúng tôi định nhìn qua một văn-chương cổ để xét phụ-nữ Việt-nam thời xưa.

Trước khi rõ chuyện cũ — mà ngày nay chỉ còn được đọc ở thôn-quê — chúng tôi xin nói trước rằng, những chuyện như chuyện Kiều, Núi-độ-mai, Lục-vân-Tiền, Phan-Trần... chúng tôi gác ra một bên, vì ở đây, chúng tôi không chú-trọng vào văn-chương mà chú-trọng vào nhân-vật. Mà nhân-vật tả trong mấy bộ chuyện trên, dù hay hay dở cũng chỉ là nhân-vật ngoại-quốc nhân-vật Tàu vì mấy cuốn nơi trên đều thoát thai từ chuyện Tàu cả.

Chúng tôi chỉ kiếm-diêm nhân-vật mấy bộ chuyện chép người và việc nước ta, vì lẽ gì chẳng nói, bạn đọc cũng dư hiểu. Dụng-ý của chúng tôi là nói về phụ-nữ, vậy cố nhiên là những chuyện mà các vai

chủ-động là đàn ông, như chuyện Thạch-Sanh chẳng hạn, chúng tôi cũng không nói tới.

Bích câu kỳ ngộ (1)

Triều Lê, có Trần-tú Uyên lên kinh-đó Thăng-Long (Hanoi) theo học. Chàng đẹp trai chưa vợ, một hôm thấy trong đám người đi xem làm chay có một nàng xinh đẹp lông-lẫy, rồi sinh ra mơ-màng say-sưa, ngày ngày tới chỗ cũ mong được gặp mặt.

Ròng rã mấy ngày không thấy bóng hồng vào ra, đang lúc thất-vọng thì gặp người mang một bức tranh tố-nữ vẽ rất đẹp, đây sinh-khi, đem bán đống. Tú-Uyên mua về treo trong phòng bữa nao cũng sai dọn cơm hai người ăn, tuy chỉ có một mình, có ý coi người trong tranh như là người thật, mới-mọc, thân-mật như người bạn vàng. Thế rồi sau đó ít lâu một ngày kia, người đẹp trong tranh cứ những lúc Tú-Uyên đi học vắng là hiện ra người thật làm cơm nước sẵn-sàng. Tú-Uyên về lấy làm ngạc-nhiên bèn nhìn coi thì thấy người đẹp tự trong tranh vẽ đi ra, liền lên vào xem tranh đi để nâng khỏi biến mất. Nàng bèn hạ ra người và ăn ở với Tú-Uyên, thuận-hòa và phúc-tùng như một người vợ hiền nhất thiên-hạ.

Đo, đàn-bà Việt nam, dù có là theo chàng nữa, bao giờ cũng là một người theo phận-sự làm vợ, hết đạo thờ chồng.

Lưu-Bình Dương-Lễ

Lưu-Bình và Dương-Lễ là đôi bạn chí thân, ở miền Sơn-tây ngày xưa. Dương-Lễ và Lưu-Bình cùng đi thi một khoa. Dương-Lễ được bổ làm quan. Lưu-Bình về nhà; nhà chầy, sa-sút phải đi xin ăn từng bữa. Tìm đến chỗ Dương-Lễ làm quan vì định nhờ và Dương làm một giện sai dọn lưng

(1) Các chuyện ở đây liệt theo thứ tự A B C cho tiện.

cơm với một quả cà, đãi Lưu như một kẻ ăn mày, có ý làm cho bạn phần-chí mà gắng học. Lưu giận lắm bỏ đi. Dương sai vợ thứ ba là nàng Châu-Long tìm cách gặp-ở Lưu-Bình, giả lấy Lưu để nuôi Lưu ăn học, cho thành danh-phận. Châu-Long bắt-buộc phải vàng rồi, đem tiền bạc đi nuôi bạn thay chồng. Ba năm trời đồng vai vợ Lưu-Bình. Châu-Long vẫn giữ được tiết sạch giá trong, mỗi lần Lưu nai ép, thì lại khuyến nhủ lấy học-hành khoa danh làm trọng mà từ chối. Đến ngày nào bằng vàng mã bạc trở về ngày ấy sẽ vầy duyên cá nước.

Ba năm trôi có gắng học hành, quả nhiên khoa sa Lưu-Bình chiếm bằng khôi-nguyên. Được tin Lưu đỗ, Châu-Long liền lẳng lặng trở về với chồng. Lưu-Bình về thấy người đẹp ở mắt, cho là mình đã được thiên-tiên-xông-giúp. Mãi khi sang thăm Dương-Lễ, Lưu mới đến chuyện tiến giúp ăn học ba năm, hẹn khi thi đỗ thì vầy duyên cầm sả, và than phiền rằng khi làm nên danh phận thì nâng tiền phứt lại bỏ đi, Dương bèn cho vợ ba ra chào, bấy giờ Lưu mới biết là bạn đã cho vợ sang nuôi mình.

Ngọc-Hoa, Phạm-Tài

Trần-ngọc-Hoa, con gái một phú-ông ở miền Thanh-hà Hải-dương là một trẻ trang tuyệt-sắc, mới mười ba tuổi đầu. Trong làng nhà họ người đem hỏi, nhưng phương-hoàng quyết chẳng chịu đứng chung với đàn già. Sau thấy một hàn-sĩ đến xin ăn là Phạm-Tài ở miền Sơn-tây, nâng bổng đóng lòng trước-ân mở cửa ra cho, rồi thấy chàng phong-tu tài-mạo khác với tay ăn bần rách rưới, nâng bèn đem bụng yêu đương rồi sưng-tr thành bệnh. Cha mẹ chiều con,

tai người gọi cho được Phạm-Tài về và làm lễ hợp hôn cho con gái. Sau đó ít lâu, trong làng có kẻ thù hằn, trai tượng nàng dâng lên nhà Chúa (Chúa Trịnh). Chúa sai quan đi đón Ngọc-Hoa tiến cung. Ngọc-Hoa liền cắt tóc, cạo sát mặt mũi, xé rách quần áo vào châu Chứa. Chứa vẫn thấy nàng xinh đẹp hơn bề tượng nhiều, nhưng nàng nhất định không bằng lòng vì nàng đã có chồng. Phạm-Tài bị bỏ đành làm sao cũng không chịu nhường vợ, sau bị Chúa sai đầu-độc hại ngầm, lập mưu để Ngọc-Hoa không còn có gì từ chối. Ngọc-Hoa khóc lóc xin Chúa cho về chịu tang chồng ba năm, rồi sẽ xin tiến cung hầu khẩn gối nhà Chúa cũng vừa, vì bấy giờ nàng mới mười ba tuổi.

Chứa ưng. Sau ba năm, Chúa sai sứ-giả về Thanh-hà rước Ngọc-Hoa lại kinh, nhưng tới nơi thì sứ-giả được tin nàng đã tuân-tiết theo chồng. Hiện nay ở miền Thanh-hà vẫn còn đền thờ Ngọc-Hoa.

Phượng-Hoa

Chuyện này xảy ra ở miền Thanh-hà. Hai ông bạn đồng-khoa, đồng-triêu, họ Trương và họ Trần bấy giờ tuổi già đi về chí-sĩ. Họ Trương có hai con trai là Cảnh-Tĩnh, Cảnh-Yên. Họ Trần có một gái tên là Phượng-Hoa, vừa có văn-tà, vừa có tư-sắc. Cảnh-Tĩnh đã có vợ. Họ Trần hứa gả Phượng-Hoa cho Cảnh Yên. Sau có Tào-trương-Ủy tuổi trẻ làm quan tại Triều đình hỏi Phượng-hoa làm vợ không được, liền lập kế vu hãm Trương-công. Cảnh-Tĩnh và Cảnh-Yên trốn thoát. Sau Cảnh-Yên bị Tào lập kế vu oan phải hạ ngục. Năm ấy nhà

(xem tiếp trang 34)

Truyện giải trí « Sang »

ĐÃ CÓ BẢN:
MỘT GIA - BÌNH TRÊN HOANG ĐÀO
 của Nguyễn-xuân-Huyền Giá 1p45
 Đầu tháng octobre có bản:
BÀ CHƯA RỪNG MAI TRĂNG của Việt Tinh
 NGƯỜI KHÌ ĐÓN CÔI: của Việt Tinh

NHÀ XUẤT-BAN « SANG » 46 Quai Clémenceau — Hanoi

CÓN MỘT 11 :

CÔ THÙY
 của Nguyễn khắc Mẫn Giá 3\$20
GIÁC QUAN THỨ SÁU
 của Ngô Hữu Giá 0p40
ĐỜI BÍ MẬT của CON KIẾN
 của Phạm văn Giao Giá 0p50
SẮP CÓ BẢN: HÒN QUÊ

PHỤ-NỮ' VIỆT-NAM

Hơn cả phong-dao ngạn-ngữ và những chuyện cổ, lịch-sử cho ta thấy phụ-nữ nước nhà một cách rõ-rệt, đầy-dủ, và xác-thực hơn nhiều. Lịch-sử cho ta thấy chị em son phấn nước nhà trong tất cả sự khải-phát của đức-tính họ trong tất cả sự bần-lộ của tâm-hồn họ, trong tất cả sự hiền-hà của năng-lực tiềm-tàng phong-phú của một giống nòi; tóm lại, lịch-sử cho ta thấy rõ các bộ mặt, các thái-độ, các bản-năng của người đàn-bà Việt-Nam trong lịch-sử không phải chỉ là người gái ngoan, người vợ đảm hay người mẹ hiền mà thôi. Người đàn-bà Việt-Nam trong lịch-sử là người, không chỉ thu hẹp hành-động lại trong số bước xoá bết, mà còn biết hoạt-động trong cả bốn phương trời, trong cả giang-san đất nước.

Muốn bà một lời phê-bình lỏng quắt về phụ-nữ Việt-Nam, thì không cần-cứ vào lịch-sử Việt-Nam, thì quyết là lời phê-bình không thể nào đúng xác vô-từ được.

Vậy chúng ta hãy mở lịch-sử ra, gọi hồn người thiên-cổ, để giới-thiệu cùng người nước ngoài và đồng-bào trong nước hiện thời, về mỗi nhân vật-động xã-hội, một đời người, khả dĩ tiêu-biểu cho phụ-nữ Việt-Nam, tưởng cũng là một việc rất hợp-thời. Muốn cho dễ nhận, chúng tôi tưởng cần phải phân phụ-nữ Việt-Nam ra làm mấy hạng, hạng nào liệt riêng vào hạng ấy, tùy theo năng-lực hành-động và sức phát-biểu của mỗi người. Trước kia người ta thường chia ra nữ-lưu hảo-khiết, nữ-lưu tiết-liệt, nữ-lưu hiền-triết hoặc vương-tự như thế. Chúng tôi không đồng-ý về lối phân loại đó, vì những chữ hảo-khiết, tiết-liệt, hiền-triết... Chỉ chú-trọng vào đức-tính, hành-vi của riêng từng cá-nhân, không hàm ý tông-quan, không chú-trọng vào một đoàn-thể nào cả. Phân loại như thế chỉ ngụ ý ca-tụng tư-đức

của từng người mà thôi. Chẳng tôi muốn tỏ ra rằng phụ-nữ Việt-Nam chẳng những có tu-đức mà thôi, lại rất giàu công-đức nữa. Nên không phân-loại theo lối các cụ xưa, mà phân-loại theo một quan-niệm khác hẳn, như dưới đây.

Người của quốc-gia xã-hội

Trung-Vương. — Tên là Trưng-Trắc, con gái một vị Lạc-Tướng ở đất Mê-linh, năm 39 sau kỷ-nguyên, cùng em là Trưng-Nhị dấy quân lên đánh đuổi quân Tàu, để trả thù cho công và cướp lại quyền tự-chủ cho đất nước. Hai chị em bà Trưng có tài dùng binh, hạ 65 thành-trị để như trở bàn tay, rồi lên ngôi Vua đồng đô ở quê nhà (Mê-linh) hiệu là Trưng-Vương. Bà năm sau mới bị Phục Ba Tướng-quân Mã-Viên là một danh-tướng nhà Hán đánh thua.

Man Hoàng-Hậu. — Là mẹ đẻ ra hai bà Trưng. Khi nghe tin Trưng-Vương thua, bà hăm-hở lên ngựa thu-hập tàn-binh định đánh giết vây cho Vua Trưng. Quả bất địch chúng, bị thua, bà ngẩng lên trời thốt: « Cờ đồ nhà Trưng nay thành giặc mòng, ôi! chỉ tình mẹ con nay biết nói sao! » Rồi nhảy xuống sông tự-độn.

Đông-Cung tướng-quân — Thị nội tướng-quân. — Hai bà đều là danh-tướng của vua Trưng. Đông-Cung tướng-quân tên là Hoàng-thiếu-Hoa người huyện G-sung Thanh-hóa, vốn có oai-đức, mộ tiếng vua Trưng, mộ quân ra giúp, được phong làm Đông-Cung tướng quân. Vua Trưng lên ngôi, bà ban thường-đương-sĩ. Day Trưng quân từ chối tâu rằng: « Tôi là một người con gái có đơn cầu chức từ trước mà làm gì! »

Thị-nội tướng-quân là bà Phùng thị Chinh, vợ ông Đinh Lương người trang Phú-nghệ Sơn-tây. Bà là người túc trí đa mưu được

THEO LỊCH - SỬ'

vua Trưng hổ: sức tin dụng. Khi Mã-Viên đem binh sang, với chức tướng-quân, bà đương có thái-độ ra trận rồi sinh con trai ngay ở mặt trận. Bà học cơ-ở bên mình cần-thận, rồi mùa hai thanh-ươm giết chết vài mươi tỳ-ướng Tàu, phá vòng vây chạy ra thoắt.

Sau trong lúc lánh nạn, được tin vua Trưng tự sát, bà cũng tự sát.

Lệ-Hải Bà-Vương. — Em gái ông Triệu quốc-Đạt, tên là Triệu-Âu (?) người quận Cửu-chân, có sức khỏe, chí lớn. Năm Mậu thìn (248) bà 20 tuổi mộ quân khởi nghĩa đánh lại quân đô-hộ nhà Ngô. Anh, con, bà nói:

« Tôi muốn cưới con gió mạnh, đập làn sóng dữ, chêm cả trăng-kính ở bề dòng, quét sạch bờ cõi để cứu dân ra khỏi nơi dâm dục chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu khom lưng làm tí-thiếp người ta. »

Bà mặc áo vàng cưới voi ra trận, oai-phong lẫm-liệt can-đảm khác người, tự xưng là Nhụy-Kiền tướng-quân. Người bấy giờ tôn xưng là Lệ-Hải Bà-Vương.

Cầm-cu được với quân Ngô năm, sáu tháng. Sau bị quân giặc lần mưu đánh thua, phải tự-sát; năm ấy bà 23 tuổi.

Vân-giai Hoàng-đế. — Hứa là Trần-hạc-Feian người đất Lạc-châu quận Nhật-nam, năm 653 khởi binh đánh quân nhà Đường khởi-phục Lạc-châu, lên ngôi vua, hiệu là Vân-giai Hoàng-đế.

Sau đó ít lâu bị quân Đường đánh thua bị hại.

Trần nữ-Nương — Vợ lẽ ông Trần quốc-Chân đời Trần, dưng can và đa mưu. Theo chồng ra trận cự địch quân Chêm-thần. Một hôm bà lên ngựa, cầm gươm chỉ bay về nơi thấy chồng ra trận đánh nhau với quân giặc dòng đã nửa ng y trời, rất là dữ-đội.

Giết được mấy trăm quân Chêm; giặc bèo thua chạy.

Nữ-tổng-binh. — Không rõ tên thật là gì, tục truyền là Đoàn-Trang Công-chúa, con gái hiền Quận-công Nguyễn-Ngôi đời Lê.

Tông-chúa là một trang võ dũng, lại có tài thao-lược, được tiếng khen là Nữ-Không Minh. Bà theo cha ra trận, được nhà vua phong chức Nữ-tổng-binh. Sau lập được nhiều công-iso hần-mã, bà được gia phong Đoàn-trang Công-chúa.

Bà-thị Xuân. — Con gái ông Bà-độc-Tuyên và là vợ tướng Trần-quang Điện triều Tây-son. Bà thường chia quân với chồng đi đánh dẹp các nơi. Lẫm trận xung đột rất mãnh-liệt, nổi tiếng là một trang nữ-khiết thời bấy giờ.

Vợ bà Cai Vàng. — Tuổi ngoài 20, người rất kiệt-hệ, thường cùng chồng đem quân chống cự quân Tr-êu, đến đâu cũng thắng, thường làm mối lo cho các quan Triều thời bấy giờ, v. v. v. v. v.

Người của Danh-Giáo

Phụ-Ứng tiết-phu — Tiết-phu tên là Phạm-thị-Viên người huyện Đường-An, cháu Thượng-Hồng (nay là Bắc-giang) người có nhan sắc, lấy chồng họ Lê là người làng Phú-Ứng, Sinh được trai gái bốn người con, thì chồng mất. Bấy giờ thế nưê đương loạn, bà bà giữ được tiết thờ chồng nuôi con.

Gặp cơn gió táp mưa sa.

Mà hồng cũng nhẹ, da ngà cũng hoen.

Thế mà năng khéo chửa tuyền,

Tám lòng bất nhĩ vưng bền khôn đong.

Phan thị-Viên. — Người huyện Hưng-Nguyên xứ Nghệ-An, có nhan-sắc, sanh âm-một, tài văn-chương, lấy ông hoàng giáp Đĩnh nho Hoàn triều Lê, được hai năm chưa cợn cái gì thì ông Hoàn phụng mệnh sang sứ

Nhà sản xuất lớn các thứ áo dệt (PULLOVERS, CHEMISETTES, SLIPS, MAILLOTS V.V...) chỉ có

HÀNG DỆT PHÚC-LẠI

87-89, Route de Hué, Hanoi — Bán buôn khắp Đông Pháp và tất không đâu sánh kịp

DONGA

đầu nước trị bá chơn đã bán khắp các hiệu thuốc Nhật, Tàu, Nam cần thêm đại-lý Phủ, Huyện, Châu, Quận, điều kiện để rang không phải ký quỹ — Etc. BUG THANG N° 80 rue des Médicaments, Hanoi

...m đi l những kô lịch ký, những kô lười
biếng, những kô chă bai

Tan. Ông Hoàn đọc đường bị bệnh mắt, bị
thương tiếc vô cùng. Khi đem thi-hệ chông
vê nước, bà chôn cất xong, rồi lấy áo cũ
của chồng để lại, thối cũ chột ngay bên mộ.

Nguyễn-thị-Niên. — Vợ Mỹ quận công
Bùi-văn-Khuê triều Mạc. Khuê và Phan
Ngạn cùng khởi binh giúp họ Mạc. Sau Ngạn
ngờ Khuê có dị-mưu, liền sa người giết
Khuê và tự xưng là Bình-quân-Công Ngạn
tuấy bà là traơng tuyệt thế giai nhân, y muốn
cướp lấy làm vợ. Bà giữ贞 thuận hèn Phan-
Ngạn không thùy a nương rơn ư-tình. Ngạn
sảy, bà nên lấy đơ rong ay ao ra cạp da đầu
tê công xông rộ; đâm đầu xuống ống chèo.

Phan-thị-Thuần. — Hiền tá Bàng-Nữ người
làng Đan-Nha huyện lỵ Hạ-Hà, vợ lẽ ông
Ngô-cẩn-Hoàn người làng Tráo-Nha.

Ngô-cẩn-Hoàn làm quan đơ-thông triều
Lê cự địch với quân Tây-Son ở sông Thủy-
Ái Lâm nguy, cả ba cha con ông cũng nhảy
xuống sông mà chết. Được tin bà vẫn thản
nhên như không, rồi bèn quấn áo đẹp ra
giữa sông nhảy xuống chèo theo chông.

Nguyễn-thị-Kim. — Nười làng Ti-Ba
huyện Lương-giải xứ Kinh-Bách làm cung-
phụ vua Lê-Chiến tướng Giáp con quốc bện,
vua Chiêu Thống chạy sang Tàu. Bà không
theo kịp phải lánh nạn ở đất Thá-Nguyên
cất lóc làm sư ni ở chùa Đờm-Nam. Năm
1792, Triều T-anh ho đưa ngọc-cổ áo quan
vê nước, bà được tin ló, Nam-quan nước
liên-hần. Năm 1804, làm lễ thụy áo quan
cho vua Lê xong, bà uống thuốc độc chết.

Cô Mười-hai ở Đông-Ngọc. — K ông biết
tên thật là gì, củi quen gọi là Cô Mười-hai,
người làng Đông-Ngọc cũng bỏ g chũ
thuyền buôn bán ngược xuôi. Có già Cờ-
Vàng xuống thuyền cướp phá và toan bắt cóc
cô đi. Cô đưa con cho chông rồi ra oai mắng
nhiều chữ rủa quân gặc tạm-ệ, đoạn
nhảy xuống sông ư-ừ để nuôi bị quân gặc
lâm ó-danh má đào. v... v... v...

Người của văn-học

Triều Lê có Nguyễn-thị Điền lưu lại bản
dịch sách Chư-lan-Phụ-Ngâm của Đặng-trần-
Cổa, một áng văn kiệt-tác ngày nay được

đặt ngang hàng với truyện Kiều và khúc
Cung-Oân. Triều Lê-mạt có r-ừ-sĩ Hồ-xuân-
Hương đã chuyên đũa tiếng nôm để làm
thơ, rất tài-tình. làm ve vàng cho tiếng nói
của nước nhà bằng một cuộc cách-mệnh
trong thi-ca vậy.

Triều Mạc có bà Nguyễn-thị-Da đồ Trạng-
nguyên văn tài đã áp-đạo cả thầy học.

Triều Nguyễn có bà huyện Thanh-Quan, đề
lại những bài thơ du-dương như những
khúc nhạc. Chị ấy nhà văn-học đơ cũng
đủ tiêu-tiền-biểu cho làng nữ-lưu văn-học
nước nhà, mỗi nhà về một phương-diện.

○

Trở lên, chúng tôi chỉ giới-thiệu một số
l phụ-nữ Việt-Nam ghi trong lịch-sử khá-
đủ tiêu-biểu trong những cho phụ-nữ
mà cả cho tinh-tần dân-tộc Việt-Nam.
Cải-tiến-thần-ây no nước-tập-thiên hình van
trạng cao-siêu cò, quật-cương cò, ma ỳm-
ph, như-được cang cò, như ta thấy qua
các p-ụ-đồ kể trên.

Nhưng ở đâu cũng đáng khen, xử vào
hoan-lễ h nao cũng đáng trọng, vì cái t
nhân phứt-ạp, bà nhất đơ được phat xiên
ra rúng rất trức mùs, chỗ bao nên quật-
cương, lúc nào nên năn-nuợc, đau vao đơ
cả.

V. đến đây, nếu ai tưởng rằng người đàn
bà Việt-Nam kô đơ g-ừ đơng nổi việc lớn,
không thể làm được những việc ó ngoài
xã-hộ, hoặc tưởng rằng đàn bà Việt-Nam
cò lai chỉ là bạn bà của gia-đình hay nghĩ
rằng đàn bà Việt-Nam không bao giờ có
nhữg phụ-nữ xã-hội tài người ảy tưởng
lầm.

« Làn khói trong lò » kia nư đợc ngọn
gió toát tuối và lên sẽ bay bằng tuyết vôi
chàng kếm gi « mây mùa thu » ở lung chữ g
rời vậy.

LÊ VĂN-HỒE

Thông-chế Pétain đã nói :

« Nhờ có hai trăn mà mới đợng-tâm của quố-
gia đợc thất-chất; chúng ta sử đi quay quần đ
lưu sự báo-vệ chung. Sự găn giữ đơ, su chỉ là tr-
nhiên, là hy vọng nặng đơ nhau trong cuộc phục-
hưng. Nhưng Quốc-gia Cách-mệnh cần phải cần
sự thông-nhiết của nước i hập ».

NGU'ỒI ĐÀN-BÀ VIỆT-NAM TRONG THẾ KỶ THỨ'HAI MU'OI

Chúng ta đã
biết người đàn bà
Việt-Nam ngày
trước cao quý như
thế nào và đáng
ca tụng như thế
nào. Bây giờ, ta
thử xét riêng
người đàn bà Bắc-
kỳ — ánh sáng
bao giờ cũng bắt
đầu chiếu từ phía
Bắc — vài chục
năm trở lại đây đã
trải qua mấy hồ-
mới cũ đắp đổi. Cứ
mỗi hồ mới mới
thay cũ có một
phong trào kích
tích và làm mới
đần. Không nói
những chi tiết lặt
vặt, chúng tôi
thiết tưởng có thể
tam phần làm ba
thời kỳ, mỗi thời
kỳ có một phong
trào như sau đây :

1. — Thời kỳ từ
1900 đến 1915,
phong trào duy
tân nhóm lên.

2. — Thời kỳ từ
1916 đến 1930,
phong trào nữ
quyền rùng động.

3. — Thời kỳ thứ
ba, từ 1931 cho
đến 1939, phong-trào - ân
hòa bùng bốt.

Ba phong trào ấy đã kể
tiếp thay đổi hình thức và
tâm-hồn phụ-nữ ta một cách
rõ rệt. Các cụ bà ó thế kỷ 19
nếu cò sống lại, chắc phải
bỡ ngỡ, không nhìn ra con
cháu các cụ nữa đâu.



Từ đầu thế-kỷ XX người đàn bà thụy-ty Việt-nam thra
bong đơ chơ cho những người đàn bà Âu-hóa lên thay

Khớ - sang đầu thế-kỷ này,
phụ-nữ vẫn bị các tư-lẽ
giáo cũ trói chặt và nặng
lông bảo thủ, tôn cò, mặc
dầu đã có văn minh thái
Tây truyền bá ngót hai chục
năm.

Lúc này y phục chuyên
dùng the xuyên, đến vóc

hiều là sang, đi
giép cong, đội nón
nguyệt - va nón
thượng quai thao,
Sử đi đứng lướt
thướt chặm chạp
vì đôi giép và đôi
chiếc nón, khi đi
xe đi tàu đi thấy
kênh cang, chiêm
mắt nhiều chỗ. Có
nào có cái đuôi gà,
tức là dấu hiệu
lào thời.

Đừng nề hôn
quê, ngay ở tỉnh
thành, người ta
cũng chưa chịu
cho con gái đi
học, vì sợ con
gái biết chữ chỉ ò
viết thư cho gái.
Đền nổi truyen
Kiều cũng bị cấm
đoán: « Đán bà
chớ kể Thúy-Vân
Thủy - Kiều » các
cụ bảo thế.

Mãi đến 1907 —
1908, bấy giờ con
gái xứ Bắc mới
tranh đua học
quốc ngữ, chữ tây.
Chúng tôi còn nhớ
mỗi sáng chủ nhật,
có ông Nguyễn-
vân - Vĩnh diển
thuyết, các bà các

có đi nghe đợc lắm.
Đây là thời kỳ phụ nữ duy
tân mới nươm.

Tuy vậy phân đợc vẫn
còn gìn g-ừ cò phong. Những
đợc cần cũ, tiết kiệm, không
chịu xa hoa, còn thấy tri
thủ và đợc tôn trọng ở trong
những nhà thế gia vọng tộc.

Chồng đi làm quan, vợ ở nhà lo việc nông tác canh cấy từ nước lỵ mình, là sự thường thấy ở những gia đình học trò thanh bạch, người đàn bà thất lạc bỏ quê, xắn váy quai công, ra sức làm lụng khó nhọc mà vui vẻ, hay buồn nước mắt xuôi, kiếm tiền nuôi chồng đi học, cũng không phải có số ít. « *Quanh năm buôn bán ở bên sông, nuôi nổi năm con với một chồng* » hàng đàn bà như bà Tú-Xương thường thấy ở những nhà phong khí hàn nho và được xã-hội ngợi khen quý trọng.

Dù sao ở thời đại này, một người đàn bà không phải lo-lệ như người ta vẫn kết cho, cũng không phải một gánh nặng cho chồng, trái lại thật là người bạn chí cốt ích thêm lợi cho chồng thì có.

Về hôn nhân, có thể nhận rõ thấy hai khuynh hướng : một phái hám-mô con nhà nho — vì khoa-cử đang còn thịnh-hành — để một vài bằng hồ để tên, đường may nhẹ bước, thì có họ vọng nắm chắc « *võng anh đi trước võng nàng đi sau* » ; một phái thì hoàn ghình, các ông thông phàn, vì danh vị cũng cao sang, sự sống theo lối mới, « *tôi rượu ấm-banh sáng sửa bò* », xem « *phong lưu nhân hạ hơn* ».

Có một thời-kỳ, rường Hào-bô là nơi gởi gắm cao vọng của những nhà có nề-thu và phần nhiều các cô cấp-ke ở xứ Bắc. Vì trước mắt các cô, một quan hậu kiểm cả hai sự ước muốn: vừa có chân ra làm quan như ông công ông nghệ, vừa sinh

hoạt theo lối mới như ông thông ông phàn. Đó là một thời-kỳ. Từ 1916 trở đi, số phụ-nữ học biết chữ nhiều ít càng ngày càng tăng lên. Tự nhiên sự hiểu biết có biến hóa, mở mang khác với lớp trước.

Có lẽ tri thức chỉ đi « *dần-rừu* » từng bước một, nhưng mà hình thức thức đổi thay thì chạy nhanh như ngựa. Sau kỳ Âu-chiến 1914-1918 Phụ-nữ xứ Bắc quàng hồ nón nghệ giẹp công, một loạt dăng ô đen và giày mồm nhái.

Kế hồ quần đen, đưa nhau về quần trắng và áo hàng màu.

Rồi cái khăn vấn đuôi gà dần dần nhường chỗ cho tóc quấn trước, kể cho búi tóc kiểu Huế hay Saigon sau.

Nội cái vật nặng đỡ gót sen cho chị em, thay đổi dạng thay hình bôm này thế này, ngày mai đã khác.

Trước giầy cườm, giầy



Mỗi ngày một mới, có gái Việt-nam rời bỏ bằng the và ra ngoài xã-hội làm những điều công tác

nhưng, giầy kim tuyến kế tiếp nhau cướp chỗ của giầy mồm nai. Đeoan, túi giầy mang cá, giầy kính. Rồi đến giầy « *muyn* ». Trái một đôi giầy « *muyn* » cao gót đôi vai và giẹp cao gót dằm như ngày nay.

Trong thời kỳ 15 năm đang nói đây — từ 1916 đến 1930 — trong xứ có làm phong trào kích thích chỉ em xữ Bắc cao xuống nữ quyền. Nhiều người mạnh bạo diễn thuyết và viết báo. Một lúc vang tiếng phụ nữ bỏ nhà như tự do bình đẳng với đàn ông, thoát ly những xiềng xích lễ giáo cũ và từ mưu lấy sinh kế độc lập, không chịu ăn bám chồng con v. v. . .

Nhưng lý-thuyết là một viên đá thực hành khó được lại là một việc khéo. Thông hoặc cũng có một đôi có tìm kiếm chỗ làm nuôi thân, hoạt động và tranh hành với đàn ông, song còn nhất bần thì vẫn phải gói mình ở trong khuôn sáo cũ, lý tưởng cũ



Ảnh Võ-an-Ninh Tập thể-thảo, đi xe đạp... có gái Việt-Nam cũng khỏe mạnh lắm và không ngại chơi những môn thể-thao nguy-hiểm nhất, nếu có máy hay...

Thời kỳ trước mục đích kén chồng của các cô là ông cử, ông tú, ông phán, ông tham thì thời kỳ này nguyện ước cũng có một đôi có tìm kiếm chỗ làm nuôi thân, hoạt động và tranh hành với đàn ông, song còn nhất bần thì vẫn phải gói mình ở trong khuôn sáo cũ, lý tưởng cũ

Ta không nên quên thể-thao cũng là một lớp sống con ở trong phong trào nữ quyền. Có một dao, tiền thư và hầu đi bó rất là sôi nổi.

Lại cũng không nên quên một hạng phụ-nữ đã đem thân hoạt động với mục-dịch hiểm nguy, nhưng xét là phần nhiều chỉ bị lôi kéo lừa bịp và làm hại cho công việc hơn là làm lợi.

Đó lại là một thời kỳ. Đến thời kỳ 10 năm trở lại đây, trong khi phụ-nữ nóng thôn vẫn làm ăn lam lũ và tiến hóa rất chậm chạp, phụ-nữ tiến thành xứ Bắc khuyên hướng xã-hóa một cách rõ rệt.

Từ 1933, sau khi ở Bắc-Đài ra Hanoi, phong trào anh-đàn của nữ giới Bắc hà đi

lên như sóng trào gió cuốn. Các niêu may và những nhà nhiếp ảnh hết lợi dụng thời cơ vẽ với kiểu áo phụ nữ ta, rập theo kiểu đầm. Trên báo ta thấy có nhà họa sĩ chuyên chế biến ra các kiểu y phục mới. Không đầy hai năm, số người vào tân thời nhan nhản ở Hà - thành và các tỉnh. Đến ray thì y-phục ở thị trấn truyền bá hầu khắp chẳng những con gái trường thành mà thôi, cho tới các cô em bé và con gái nhà chơ nữa quê cũng đua nhau tân thời nữa.

MANH CHI MAU - SA-SAO-KA - JAPAN THƯỚC BỒ HUỆT ĐIỀU KINH Nhật - Bản

là thứ thuốc công hiệu nhất trong các thứ thuốc Nhật. Chữa khi-lu - khi-linh ngay từ nước đầu, mỗi một - đàn ông - chữa đau dạ con - chữa đờng huyết - tiểu sản hậu sản.

Bán buôn bán lẻ tại : KIM ANH 248, Coton (Cửa Nam) Hanoi

Sự cải cách ấy rất lợi cho các hàng tư hàng len ngoài quốc chủ vào bản đất khách và phát tài lộc. Một người Việt-nam tân thời, trai gái cũng thế chỉ có thân thể là của mình, còn vật che đậy trang sức từ đầu đến chân, toàn nhờ thiên hạ. Vợ phụ-nữ, có phần đất đở tồn kém hơn nhiều.

Đông thời, có phong trào khiêu vũ và phong trào hội chợ non hội chợ kia đã lôi cuốn phụ nữ vào đường phần hoa và làm thiệt thòi về mặt tinh thần luân lý, không phải là ít.

Một gia đình trung lưu, bấy giờ chỉ lo may mặc sửa cho con cũng đã nợ một.

Từ 1937, người ta lại thấy phụ nữ hạn quần « *sooc* » đi xe đạp, bơi lội, chơi thể-thao v. v. . .

« *Ngay nay, một người đi làm lụng bằng binh thường mà cung phụng một bà vợ tân thời ả mặc tiền xài và chiều chiều hầu hạ đi xi-nê hát tuồng hay ngổ ỉm mấy ra-lâu từ điếm cho đủ về phòng-lưu như người ta, kể ông phu không kiếm gì kiếm sai và sự tồn kém bằng nuôi cả hai họ noi ngoại lúc trước ». Ấy, một ông phu quân đã noi thật tằm sự với không đời như thế.*

Tóm lại, phong trào xã-hóa bằng bột hơn mười năm nay, để ra cho xã-hội ta một vài cơ cấu luật, mọi vật có được-sĩ và một số có bằng cấp nọ, bằng cấp kia, nếu gọi thế là lối thì chỉ có bấy nhiêu là lối đấy.

Một đàn tộc thùy kém có thiên phú thời cũ đổi mới thì mới có thể cạnh

tranh sinh tồn ở đời này. Văn biết cũng có cái cũ đáng quý đáng giữ nhưng mà cái mới bắt chước cũng (phải lựa chọn tốt đẹp thế nào kia. Nếu chỉ mới ở vỏ ngoài, mới nhét cặn bã của người ta, thì cái mới ấy cũng vô ích lại thêm hữu hại nữa.

Thế thì, gọi là gái cũ gái mới ở xã hội ta ngày nay, ta nên nhận biết cũ mới không phải ở bộ quần áo, mà thật ở đức tính, trí thức; cũng không phải cũ mới ở mảnh văn bằng, mà thật ở tư cách, năng lực. Với hiện trạng xã hội ta, ai chế cũ khen mới, hay la trai lại, khinh mới chướng cũ, tưởng đều là ý kiến, thiên lệch. Nhất là cũ mới cũng đều dở dang không có chỗ nào nhất định để làm giới hạn.

Chắc ai cũng phải công chúng tôi nhìn nhận rằng:

hàng gái cũ ở xã ta đã đành phải cố gắng tiến tới cho hợp thời, nhưng hàng gái mới nào đó thật hoàn toàn là mới. Nếu bảo cũ còn dính đầy bùn đất dĩ vãng, thì mới cũng chỉ khoác lên áo kim cương đấy thôi.



Trèo núi là một môn thể-thao mà phụ nữ Việt Nam. Lối làm việc tiết kiệm

Nói chung cả phụ-nữ ta, vô luận cũ mới, còn nhiều khuyết điểm cần phải bổ-cứu, cho được trở nên một người đàn bà trọn-ven và có ích cho xã-hội Việt-nam. Thế chúng tôi nghĩ, ba khuyết điểm kẻ ra sau đây quan hệ nhất.

Một là thiếu lòng trách nhiệm

Hàng đàn bà cũ thuộc xưa, ở trong gia-đình còn có gánh vác những trách-nhiệm trong cơ nhà cửa ruộng nương, cho-phụng cha mẹ, may và nấu nướng, giúp đỡ nuôi con, trăm việc một tay quán

xuyến. Từ lúc Âu-hóa sang đông người ta cao sường những là bình quyền và giải phóng, nhưng đến trạc-nhập mới của người đàn bà phải gánh vác thể-nao, thì không kể đến. Thành ra nữ-trong đức tốt nết hay và việc phận sự đàn bà sẵn có từ trước, theo với những tiếng kêu gọi nữ quyền mà «giải-phóng» mất tâm mất tích.

Phàm con người ta muốn hưởng lợi quyền tất phải gánh chịu trách-nhiệm, dẫu nay chỉ gọi là tác-hội lại ẩn trốn trách-nhiệm, chỉ muốn lợi-quyền. Ấy là chỉ riêng về phụ-nữ tính thành mà nói; còn phụ-nữ hương-thôn xa tỉnh, có lẽ chưa đến như thế.

Các cô đi học, có rở sách đũa bận rộn, chiếm hết ngày giờ, cho nên không thể giúp mẹ trong nom gia-chính, phải cần người khác nhúng tay đỡ sức hộ cho. Đến khi lỡ, chẳng tiếng rằng sách vở xếp xó, nhưng phần đông không quên không hiểu trách-nhiệm một người chủ phụ là thế nào. Nhất thiết công việc mà lớp đàn bà xưa vẫn gánh vác, các cô bây giờ nghĩ mình là nhân vật tân-thời, tự nhiên không thèm mó đến bàn tay. Nói gì các cô đã tự xưng binh-dãng tự-do thì việc phận sự cha mẹ, phục tòng phu quân, các cô cho là hành vi hủ lậu, tra thời, không còn phải là vấn-đề đáng kể nữa.

Kể đến việc gia-chánh, chẳng riêng gái mới mómàng, cho tới gái cũ từ xưa cũng chẳng mấy ai gánh vác nên chương nên đoạn gì; chẳng qua phần đông cũng chỉ hồ-đồ bắt chước, trông

người ta làm sao thì mình làm vậy, thế thôi.

Trách-nào, hầu hết các bà ở ngôi chủ phụ, chẳng nghĩ rằng gia-chánh có quai gì khó khăn; thì mình nắm quyền phán-phát tiền bạc trong nhà, uống ngay lo ba bữa cơm, mùa nào sắm sửa áo quần giầy dép theo mùa ấy; lại chi tiêu các khoản lối vặt và trả công tôi tớ mỗi tháng, ấy thế là việc nhà đâu đó xong xuôi cứ gi. Còn có việc trọng yếu nữa thì là nuôi nấng dạy dỗ đàn con. Nhưng ở nhà phú-quý, người chủ phụ không mấy khi nhúng tay bận lòng đến việc ấy. Nhà trung lưu, hạ lưu, không khỏi tự mình chăm nom vất vả; có điều là việc nuôi nấng con cái thành tựu hay không, thế cách chúng nó phải thế nào, dạy dỗ chúng nó phải thế nào, dạy dỗ để có mấy người mẹ đã hiểu trách-nhiệm của mình to tát.

Ngòi các việc đó ra, thời giờ còn dư dật chán, thử hỏi các cô giết nó bằng cách nào? Không sang nhà đóng lán đánh bài chơi thì cũng chạy qua tây lân bàn gộp chuyen gẫu, ngồi lê đôi mách. Có người nện gót chung quanh phố phường để khoe quần áo; có người ngủ trưa ngủ chiều

cho đầu húp cả hai mắt, đợi chờng đi làm về ăn uống no nê rồi thầy cô dắt tay nhà đi chơi mới hay xem xi-nê. Trái mấy chục năm chúng tôi thấy đa số phụ-nữ sinh-hoạt như thế đấy.

Nói đến trong nhà, sự vệ-sinh sạch sẽ phải lưu-tâm thế nào; thân thể tật bệnh con cái làm sao, phòng ngừa; học vấn đạo đức làm sao, chỉ bảo diu dắt; kinh-tế gia-đình làm sao, liên lượng xuất nhập cho vừa phải; đồ đạc bày biện làm sao cho được ngăn nắp; rồi tới đối với chồng phải kính yêu giúp đỡ thế nào cho chồng khỏi có nỗi lo nội cỏ; đối với quốc-gia xã-hội phải đem lòng ra sức thế nào cho nước ngày thêm mở mang phú cường; người đàn bà hiểu rõ những trách-nhiệm ấy và có thể gánh vác tự nhiên, chúng tôi e trong trăm người chưa có lấy một.

Phải biết một quốc-gia dân tộc, trai gái cùng phải gánh vác trách-nhiệm thì mới trông mong sống còn mở mặt ở trên địa cầu. Nếu phụ-nữ chỉ biết hưởng lạc mà trốn tránh nhiệm thì ra phần nửa số người trong nước không có trách-nhiệm báo phụ gì cả, nước ấy đến lúc mặt thế cũng không mong được có một cô đứng tay đo đạc lập dưới bóng mặt trời.

Hai là giầu tính ý-lợi

Tính ý-lợi của phụ-nữ nhà ta là một tính di truyền từ xưa đến nay.

Một người đàn bà lấy chồng, sự sang lên vinh-nhục một đời mình, đều tùy theo cảnh ngộ anh chồng hay thi nhờ, đó thì chịu, tự mình không có tư hào năng lực hay chủ-trương gì vào chuyện ấy.

Ba thân tiêu độc

Thuốc lọc máu, tiêu hết nhọt độc ngứa lở da đi độc hạch liên phát ra. Hộp 0,40. Nửa tá 4,00, cả tá 7,00. Xã mua linh có hoa giao ngân

NHÀ THUỐC TẾ-DÂN
N-way hàng Bông Hanoi

Saigon: 17, Nam-tiên 439. Địa-chợ đại lý các thứ thuốc Tế-dân

Mấy ngàn năm tập nhiệm đã thành như thế rồi, đến nay tuy gọi là văn minh ngày ngày mới chuyển giải phóng, chuyển nữ-quyền, nhưng dân chúng rong dẫu nỗ phần nhiều có vẫn không quên cái ý nghĩ « gái sang nhờ chồng » chẳng thay càng những có. Án-thời chừng nào càng nam tiến lấy chồng quan, chồng giàu để mà nhờ cậy chừng này.

Nói gì những người tâm thường, ai lại không thích sự thanh-nhàn, ghét điều khổ học, để có cơm bưng nước rót sẵn sẵn kia, ta cứ ăn uống chẳng sướng hơn, lại gì phải vất nước óc, hao tinh-thần, đem thân nghĩ những chuyện chực-nghiệp tự-tôn với kinh-tế độc-lập làm quái gì cho « một » ?

Biết học con gái đi học, trong bụng đã sắp rành một mai thì anh được để đi làm sẽ cùng anh chàng nào có địa-vị tương-dương với mình kết-hôn, để hưởng lấy cuộc sinh-hoạt sung sướng an-nhàn. Kế làm cha mẹ cho con cấp sách đi học, phần nhiều cũng chỉ ôm cái mục-đích như thế: mục-đích ý-lại.

Hết tính ý-lại của bạn gái một ngày chưa táo-trừ, thì địa-vị nữ-giới một ngày chưa thể lên cao

Cứ xét cho ngày, phụ-nữ ở thành-thị càng có tính ý-

lại nặng nề hơn phụ-nữ nông-trôn, nguyên do phần nhiều chỉ vì xã-hội tị-hi và hoàn-câu xấu-xa tạo nên.

Thứ xem một người con gái có tài năng học-vấn mà xuất thân ở gia-đình bách-tiền làm thường, nghĩa là không có thể ý-lại thì tài-năng học-vấn ấy cũng đến mai-một. Có chăng chỉ được một địa-vị phụ-tuộc suốt đời là thôi, không trông có cơ-tội cho mình bay bổng đi xa.

Những hạng ở dưới nữa muốn cần độc-lập, càng không phải để. Nếu sự-lung không cần nương dựa, trong tay không có tài năng, thì bất quá chỉ lấy dung-nhân, hoặc là thủ-đoạn hoặc nhờ chăm chỉ mà duy-trì được cuộc sinh-hoạt dang thương của mình là giới-lim rồi.

Trái lại, không thiếu gì các bà các cô, Lạc-thức

THUỐC SỚT RẾT NGÀ NUỚC TÂN - Á PHAT-LÀNH-HOÀN

Công hiệu nhất tin nhiệm nhất đã có đại-lý khắp nơi và đã bán cho những đồn điền cao su ở Nam-Kỳ

TỔNG PHÁT HÀNH: THUỐC TÂN-Á
160 Route de Huế, Hanoi
Cần thêm nhiều đại-lý

chàng có, (ai cán thì không, chỉ ý-lại có thể chống hay tiếm con, mà nhảy lên đ'a-vị họ kia trong xã-hội, nào ai dám chế lại có) hầu như tàn tọng là khác. Phải biết có thể-lực và kim-tiền làm chỗ dựa việc gì mà chẳng tốt đẹp vô cùng tròn. Thành ra cái thuy « vợ sùng chồng » đến nay vẫn còn 'hết' thế vậy.

Tính ý-lại đã nhìn luân-giàu có đến nỗi người ta thấy nhiều như gọi là văn-minh tân-thời, họ có con gái, chỉ dòm những đám ăn có sẵn mà đặt con vào, chứ còn phải dùm dẹp nấu nướng mới được ăn thì họ không chơi.

Ngày xưa gái cũ ý-lại vào cha vào chồng thế nào thì bây giờ gái mới cũng thế không kém không hơn.

Bà là để trừ-y-lạc

Nhìn người cần cứ vào sinh-lý-Lạc, bảo rằng thân-thể trị-lực con trai so sánh vẫn hơn con gái. Tuy thế, gian-hoặc có một họ - phần con gái vượt hơn con trai khá xa; điều ấy không thể vin lấy làm lý nhất định, cho nên buổi đầu mới có nhân-dân bỏ-lạc, đàn bà vốn ở địa-vị chủ yếu nhưng rồi cách không bao lâu, lại bị đàn ông chinh-phục và gi-á-nghư.

Thuyết ấy cũng có lý - do tương-dương, song đàn bà

có nhược-điểm tuy nhiều, không phải có một vài ưu-điểm. Ví dụ họ có tâm tư kín đáo, có cảm-tình nồng nàn, thêm những tính nết trầm-mặc, dịu dàng, kiên-trinh, nhẫn-nại, con trai không thể theo kịp.

Nếu họ biết mở mang những tính hay nết tốt ấy cho đến nơi đến chốn, để mà dùng vào việc giúp cho đời, lo gì không diên-hòa hồ-cửu được chỗ thiên-sot của đạo ông, mà công việc lớn lao đến đâu họ cũng càng đáng được, có thua kém đàn ông chút nào đâu.

Vì thế mà các bà, các cô coi tri-thức, hàng ngày co-uyong những thuyết bình-dẳng tự-do, kinh-tế độc-lập, chẳng qua như tuyên truyền trong bài sa-ma-cê, bọn chị em kia đều có hiểu nghĩa hay chịn nghe! Chẳng thế mà họ vẫn cam tâm làm ty-thiếp, làm ca-nhì, làm kỹ-nữ, thối thì chừa chan nham nhảm, cái số phụ-nữ chìm đắm trong vòng sinh-hoạt thấp hèn, lưu lạc ngay càng tăng thêm rất nhiều.

Chỉ việc rằng chị em tự-phóng-khi mắt nhiều bản-năng, tốt đẹp cho trời phú cho. Cam tâm làm mọi người sùng sục phần hèn, được người ta thương hại yêu đương, là đủ vui lòng thỏa dạ rồi. Không mấy ai có hi-vọng làm cho người ta phải kính trọng kiếng nề mình.

Biết bao nhiêu người đem thời gò xuân xanh hữu dụng bỏ phí vào những việc phẩn son, việc quần áo, việc làm dáng tân-thời, suốt ngày ngắm nghĩa trước gương, đi đàng nhõngnhệch, thướt tha, xét đến đặng tâm, không

có gì khác hơn là muốn khêu gợi cảm dỗ người ta thương yêu mình.

Các cô có lẽ tự nghĩ: chúng ta chẳng cần thì thố tài năng làm việc giúp đời làm quái gì, chỉ lo irau đời cái ma-lực hấp-dẫn, dù khiên cậu con trai nào đâu cũng say mê, muốn giầu mình cho nhà vãng, quý mình như ngọc báu, thì mình như thần-minh, còn có hạnh-phúc nào hơn thế nữa chứ ?

Ngày các cô tiền-hư cáo qui tàn thời, còn không đàng bay được ý nghĩ đó ở trong óc họ thay; huống gì con nhà trung cấp, nhạ cấp, huống gì các cô không còn giữ nề lễ sáo cũ, mà phong-trào mới càng chỉ dờ dang một biết mười ngờ.

Truy cứu đến nguyên do, có nhiều là bởi khi còn ở gia-đình, sự dạy dỗ không tới; đến khi ra xã-hội, bị vật chất bao vây dụ hoặc. Mà người con gái lại ít gặp cơ hội được chịu giáo-dục hoàn thiện, thanh ra tầm nẻo họ yếu đuối mỏng manh tự nhiên dễ bị những lừa-song hiểm ác xô đẩy, mà phải hăm mình vào trong vực sâu truy lạc vậy.

Chúng ta có thể nói không phải riêng bọn phụ-nữ thấp kém mới truy lạc thế đâu. Đến hạng phụ nhân, tiền thư vinh hoa phú quý hưởng hết mọi sự sung sướng về vật chất, mà họ không chịu rèn đức tài năng tương-dương, để giúp chồng dạy con, quản trị việc nhà, đối với xã-hội nhân quần, họ không làm nổi những công việc mà họ phải làm, thế thì tự cách họ cũng coi như truy lạc vậy.

(kỳ sau sẽ tiếp)
T. B. C. N.

ÉDITIONS : KHUÊ - VĂN
41 RUB CHARBON, HANOI

ÔNG GIA BÍ MẬT
Op. 50

CHẾC GẠY TÂM SÍCH
Op. 30

CÔNG CHÚA NHƯ Ý
Op. 40

ĐỜI MUỐN NĂM RƯỚC
Op. 50

MỘT MƠI
Op. 20

TÂM HUYNH KỶ
Op. 55

Bai-đức-Dậu
TU-PHÁP KẾ-TOÁN
GIÁM-ĐỊNH VĂN-PHÔNG
49 Place Negret Hanoi - Tel. 1372

NHẬN :

- a) Mỏ, giũ, kiềm - sát - số - sách thương mại;
- b) Lập hợp - đồng, điều - lệ các công - ty;
- c) Khai thuế lợi-lực đồng-niên;
- d) Xin gia hạn đồng-hóa-gia;
- e) Khai sin vào sổ registre de commerce

SÁCH MỚI

Gi t sửng họ
Giá 3p. của Phạm văn HẠNH
Mọi cuốn sách đẹp nhất 1945
cả tính toán, hình học.

BEEHOVEN
của LIÊN KIỀU
Giá 5p.70

Các bạn học sinh hãy đón coi NHỊ ĐỘ G-HOÀ BẮN từ số 42 mới xuất hiện lại, ca khúc lớn nhất - 43 giá 5p.70 mới 5p. Nhiều trang đẹp, nhiều truyện hay, lạ.

LƯỚI LỬA VÀNG
49 rue Tien Tsun Hanoi
Thư từ ngân phiếu đề tên
M. HÀ-VĂN-THỰC

CƯỚC TIẾN HÓA

VĂN HỌC VIỆT-NAM
Tác giả: Hữu thanh Quốc giá 2p.20 bản thường, 10p bản đẹp

NGƯỜI CHIẾN QUỐC
(Vũ-trung-Cam), bản thường 2p.50, bản đẹp 10p.00

SÁCH ĐÔI MƠI

THĂNG CON TRAI
(Lê Văn Trường) 2p.00

BA NGÀY LUẬN LẠC
(Lê Văn Trường) 3p.00

THANH ĐẠM
(Nguyễn Công Hoàn) 4p.50

ĐÔI MƠI 62 HÀNG CỐT HANOI - TẾL. 1633

LÊ-VAN KHÔI

LỊCH-SỬ TIỂU-THUYẾT CỦA HỒNG-PHONG

(Tiếp theo)

Quang khắp vòng thành Phiến-an, Trọng lập những chiến-lũy, những pháo-dài liên-tiếp nhau, lại để đất làm ra vô số đường hầm, từ ngoài xa vào mãi chân thành để cho quân lính được tiện đi lại trong lúc hành-binh. Đó là một chiến-thuật Trọng bắt chước các võ-lương người Pháp đã giúp vua Gia-long đánh Tây sơn bốn chục năm trước.

Song van có gặp địch thủ sắc cạnh, Nguyễn-văn Trọng không thể đương-đương đắc chí, mặc dầu mình được thế pháo tiễn mã hậu, đang chực sẵn tốt chiến hãm người ta.

Bên ngoài, Trọng bày đặt thế đánh giả-dẫn chừng nào, bên trong Khôi tìm cách đối kháng khôn ngoan chừng ấy.

Trong thành, như chúng ta đã biết, Khôi đào hầm-hố cái kỹ thuộc đạn và lương thực — tinh mệch của ba quân — cho binh triều có tung vào bao nhiêu quả đạn thần-công cũng chẳng can chi. Nội các chỗ hiểm yếu quan hệ, Khôi dùng án uy và kỷ luật rất nghiêm, bố-trị quân-lính canh gữ. Có n o đội sỹ thay phiên nhau ứng chiến suốt ngày suốt đêm, giao hẹn củi cỏ chết thì thôi, không ai rời bỏ chiến-lũy và khí giới của mình nửa phút. Binh-nhất Khôi ở với thủ-hạ rất được lòng cho nên hay giờ làm, nguy không ai không một đả trung-thành, hàng hải chịu chết.

Trên mặt thành luôn luôn có những đội cầm-tử, nài-nặt sẵn sàng, bên cạnh để gạch đá, tên nỏ tầm thuốc độc và các vật dẫn hỏa, chỉ đợi binh-triều mon-men đến chân thành lúc nào là sẵn-than chém giết lúc ấy. Bên dưới có những đội cầm-tử khác chờ sẵn để nhảy lên tiếp ứng. Quyết-tâm và kiên-nghị của họ là không để một tên lính nào của triều-dinh leo lên được rìa thành Phiến-an.

Mỗi chiến-lũy, Khôi đặt một viên bộ-tướng trông nom, ký tờ quân-lệnh-trạng trước khi nhận chức. Còn bản-thân và các dũng-

tướng như Nguyễn-văn Trần, Hoàng-nghia Thư, Nguyễn-Kiều thì cắt lượt nhau tuần-phòng đốc-chiến ở mặt thành xông pha nguy hiểm. Đến bữa thì trò cùng pha cơm mâm mồi ra ăn với nhau ngon lành vui vẻ, chẳng nề hà phân biệt đẳng cấp tí nào? Vì thế, lòng quân càng cảm-khích và bội phần an-dùng.

Hơn bốn chục có súng thần-công của binh-triều, đặt rải rác bốn phía và có chỗ ẩn-trú kỹ-lưỡng, từ sáng đến tối, thì nhau khạc những viên đạn to bằng quả bưởi vào trog thành, nghe thà đũ-dội nhưng không nhằm mục-dịch gì cả. Chỉ có phổ phường dân xã bị hai chú dĩnh, còn kho tàng hào-lũy của nghĩa-quân thì không tổn thương gì. Bởi những quả bưởi ấy ném vào, hầu hết rơi nhằm đất bần mà nghĩa-quân đã dọn sẵn để đón rước, sau khi lương chừng tận súng của bên triều.

Mỗi khi nghe hiệp súng của mình không có hiệu-lực, đại-tướng Nguyễn-văn Trọng lại gọi mấy thầy đời thần-công đến viên-môn mục-trách. Thế rồi một viên tùy-không mặc áo thụng xanh đem hương đèn tới lễ bái « ông súng », tưởng ngài có điều gì bất bình, cho nên kém nổ. Cũng như lúc thần-công tác sỹ, người ta yên trí ngai rơm đầu số mũi, lập tức đó viên điếu-hột tới kè đom béc thắp.

Nghĩa-quân trong thành không có mề-tín lạ lung ấy. Họ đâu có nhiều thần-công, và lại rất ít đạn, cho nên bản trẻ một cách dè-dặt hết sức. Thỉnh thoảng, nhắm trúng một mục đich gì họ mới bắn ra một phát, bằng không thì thôi.

Binh triều nghĩ giặc can lương hết đạn, sắp nguy đến nơi, lại càng bấn giã.

Nguyễn-Văn Trọng cốt tha sẵn sét nhũn-tạo ấy rõ nhiều, để cho binh dân trong thành giây phút nào cũng xôn xao hãi hùng. Một mắt sai ném tờ chiếu-an vào thành, khuyến dụ người ta trốn ra, sẽ được triều-dinh bao bọc và tha thứ cho. Lại dùng lời bóng bẩy, ly-gián bọn Khôi.

Chủ ý Trọng muốn tước dần vây cánh lực-lượng của Khôi đi cho bản cô-lập, tự nhiên dễ đánh.

Nhưng mưu sâu của Trọng chỉ được thành hiệu một nửa. Có một ít dân-cư nghĩ mình ở trong vòng khói lửa mà sợ, rủ nhau mọ-hiêm trèo thành hoặc lặn lỵp dưới sông trốn ra. Khôi biết quả thật là thường dân, chỉ cầu lấy sự sống, chứ không tiếm-tám gì khác, cho nên dặn bảo quân-sĩ để mặc họ tẩu, không cần bắt họ ngán trở. Vì trốn ra ngoài một ít dân nào, tức là trong thành bớt được một miệng ăn, để phân cơm ấy cho chiến-sĩ còn hơn. Duy đến quân lính bộ-hạ Khôi, thì lời đó ngọt và mưu mẹo phỉn-gán của Trọng chỉ như nước đổ đầu vịt, gồ gồ thoàng ngoai tai : Không có một mạng nào bỏ thành trốn ra. Họ chập gươm dưới đất, thể trước mặt Khôi :

— Anh em chúng tôi thể có trời đất quỷ thần chứng giám, thà cùng đại-nguyên-soái cùng sống chết giữa vòng vây này còn mát mẻ vong linh hơn là theo chân Thú-công-Triều để cho thiên-hạ hậu hế xỉ tiểu!

Khôi thấy lòng quân đối với mình như thế, bất giác cảm-dộng tuôn ra nước mắt.

Mỗi ngày năm bảy lượt, Trọng lại sai từng tiểu-đội một trăm, hai trăm người, xuyén những đường hầm, đến bên chân thành khiêu chiến, cốt làm cho bọn Khôi phải ứng tiếp luôn luôn tất pi ai nỏi mệt, rồi đến kiệt lực.

Bọn Khôi mỗi một ở đầu chus hấy, chỉ thấy có một hai trăm người của Trọng sai đến chân thành đánh giặc, chẳng còn người nào trốn về. Quân g ặc giết sạch.

Cậy mình có binh-lực đông, khi-giới nhiều, Trọng muốn chọc tức cho Khôi đem binh ra ngoài bình-đánh nhau, để trừ kẻ địch cho

chống. Ông lên động thượng-trướng triều-dinh, gọi Khôi, la « nguy » và sai bắn vào thành một bức thư :

« Tên nguy Khôi biết tội thì mau bỏ tay « ra hàng, ta xin triều-dinh tha cho khỏi « chết. Bằng không thì nỏ kéo cả bầy cả lũ « ra ngoài thành cùng ta quyết-chiến một « trận sống chết », đừng để dây-dụa, khổ lầy « cho ba linh.

« Có giỏi thì ra đây, ta làm phúc lai binh « cách xa mười dặm, chừa chỗ cho nó ra lập « trận. Mang tiếng hảo-hôn mà núp mình « trong xo thành như đàn ba, hèn nhát lắm.» Dưới có năm chữ « Đại-tướng quân Nguyễn « thị » nghĩa là « quan Đại-tướng họ Nguyễn « báo cho biết »

Nhật được lá thư, Khôi xem và cười, ngảnh lại nói với chủ-tướng : « Chẳng gia ngy xỏ lá, muốn nhử cộp ra khi đi núi mà bắt đay ! Rồi sai báo loc gọi, tá loc :

— « Bớ Nguyễn-văn Trọng, nghe truyền « đây nè ! Đại-nguyên-soái « không có máu « tít : Cháu Da đầu, mà nhà người hùng khen « chọc. Nói cho « bà người biết : khéo giữ « lấy hồn, kẻo già không trôi đời ở dưới « chân bàn ta đây »

Trọng không làm sao kéo Khôi ra ngoài quyết chiến được, đành dùng lối đánh tiêu-hao ; chốc-chốc lại thả mây đạo quân ở ạt tới các góc thành này, rồi quay sang đánh góc khác, cốt làm cho bên địch ổn hơ. Mòn sức dần, và suốt ngày phải chiến-dấu không được yên ngủ.

Không ngờ Khôi đã đoán trước chiến-lược ấy, phân binh ra từng bản và góc thành n lo cũng có cuộc phòng-thủ kiên-cố, không vì binh-triều đánh luôn mà phải đổi chỗ nược mặt.

Vả lại binh-triều chỉ dám đến chân thành

Nhà xuất bản : HAO - QUANG

Trụ sở : 82 Bonard Satgôn - Giám đốc: Đỗ ngọc Quang
MUỐN BIẾT NHỎ PHONG SĨ KHÍ TA XUY HẦY ĐỌC :

giá : 4\$50 **NHỎ NHỎ** của Chu Thiên

Một thế hệ. Một nhân vật... Và cả một linh hồn !
15 octobre 1943 sẽ có bán khắp mọi nơi!

TỔNG PHÁT HÀNH HANOI : HÀN THUYỀN, 71 PHỐ TIENTSIN

ban ngày thôi, đêm tối lại rút về chiến-lũy ở xa. Lúc ấy nghĩa-quân trào thành ra, dao hào bốn phía co sấu thêm, trơ đời tin tức với tai mắt bên ngoài, hoặc nhận lương-thực tiếp tế thông thả.

Vậy thành đã hơn một tháng, binh Triều chẳng làm nên công trận gì như ý, chỉ thấy tồn hai thì co. Quân-sĩ dầm mình vào sinh lầy và phơi mồi sương đêm nắng ngày, phát bệnh thương-hàn ma chết rất nhiều. Đại tướng Nguyễn-văn Trọng lo lắng, đứng ngồi không yên, bèn hồi tưởng ta lại bàn định mưu kế, lấy thêm viện-binh đến, rồi hạ lệnh tổng-công-kích.

Sáng sớm hôm rằm tháng một, binh triều bốn phía xúm lại đánh thành tưởng thốc pha vỡ ổ giặc, không để tự rước thêm vào một trận thảm-bại.

Những người dự trận đánh này, về sau kể chuyện lại rằng: tại lúc ấy quân-lệnh thì hành không đều, cả toán lính đã xuyên đường hầm đến bên chân thành giao chiến với giặc rồi, còn toán khác thì vẫn quanh-

quân trong chiến-lũy, không ra tiếp ứng. Bấy vậy, quân giặc lại chống cự hết sức can đảm và quý-quyệt. Chúng kháng-cự một

chập, rồi như có mặt-lệnh sai khiến, đồng thời rút hết, trên mặt thành không còn một bóng người nào. Binh triều cầm chắc bọng Khôi thua mà phải rút, ai nấy bỏ reo đắc chí, vội vàng ném thang giầy và đập ụ đá, thì nhau leo vào thành. Giặc để binh triều leo độ lưng chừng, bầy giờ lại nhô lên tua-tua, dùng những móc sắt, tên dùi, dao găm ma chọt giầy, bắn vào dinh đầu, và lùa gạch đá xuống như mưa. Không khác gì trái chín trên cây rụng xuống, binh triều ngã lản từ trên thành xuống hào sâu, ngổn ngang, lênh bênh. Tiếng kêu khóc đau đớn nghe sồn sồn óc gáy.

Tóm lại trận này binh triều thất bại, hoàn



toàn thất bại, tử thương có đến ba nghìn người. Thấy nằm chổng chắt trên bờ hào chân thành. Một phần trôi ra ngoài sông, thủy-sư vớt mãi mới hết.

Nặng nhất là cánh quân Tổng-phúc Lương, cả chết lẫn bị thương đến nghìn người; còn thêm một trăm người bị quân địch bắt sống.

Khởi được trận này, thành-thế lại nổi như sấm. Người ta ngầm giúp lương tiền vô số. Khách-trú buôn bán trong Chợ-lớn, nhân ở ngoài thành, tự nhiên phải kiêng nể Nguyễn-văn Trọng, không hề trong họ vẫn bí-mật giao thiệp với Khôi và giúp cho tiền bạc. Cái lối bắt cả hai tay ấy, ở đời không lạ.

Tướng-sĩ bỏ-hạ Khôi cũng vui lòng hồi dạ, càng thêm phấn chấn, hy-vọng. Họ tin quyết binh triều sẽ bị đánh tan, toàn cõi Gia-

Định-lục-châu lại trở về tay Khôi thống hạp như mấy tháng trước.

Trong lúc đó, ở chiến-lũy ngoài thành, người ta buồn rầu với nhau không đề đầu hết. Đại-tướng Trọng vừa tức vừa thẹn, phát sốt mấy ngày; cơ lúc mê hoảng vùng chồm dậy nói lớn:

— Ta đã bảo một ngày nào, thắng khôn nan ấy chưa a chết, một ngày ấy ta không thể ăn ngon ngủ yên!

Ba hôm sau binh phục, Trọng tự dâng biểu về triều nhận lỗi; một đảng tìm cách báo thù tụy hận.

Trọng nghĩ vậy thành mãi thế này chưa biết đến bao giờ mới phá vỡ mà trừ được Khôi; hai bên chống giữ nhau xem chừng lại nhai còn lâu lắm, chỉ bằng lấy trí-lực thay vào binh-lực, ta cho người vào thành làm thuyết khách, dỗ Khôi quy hàng, không thì thừa cơ giết quách nó đi là xong.

Theo kế-hoạch Trọng đã định, việc dưới thành hay không thành chưa biết, nhưng có người sai đi được ngay.

Một toán lính chọn lựa sắc sảo, khỏe mạnh, vàng, theo tướng-lệnh, moa men đến chân thành, giả đồ công kích, rồi họ tùy tiện, hoặc quăng khi-giới xin hàng giặc, hoặc để cho giặc bắt sống. Vào thành, tất họ bị giam một chỗ với trăm người bộ hạ Tổng-phúc Lương bị bắt tại trận hôm nọ. Trong ngục, hai đám sẽ đồng mưu hợp lực với nhau, hai đám sẽ đồng mưu hợp lực với nhau, đêm khuya phá cũi đi ra, tìm giết được Khôi đánh là vạn hạnh, không thì họ cũng có sức làm sao mở tung cửa thành, đốt lửa làm nộ, để cho binh triều đánh ủa vào.

(còn nữa)
HỒNG-PHONG

MỒI HƠM DỤ, MẮT NƯỚC, TRẮNG RĂNG.

SAVON DENIFRÉE

KOL

LÀM VỪA LÔNG
TẮT CẢ MỌI
NGƯỜI KHÓ TÍNH

DISTRIBUTEUR :

S.A. Poincard & Veyret
Saigon, P. Penh, Hanoi, Haiphong

ĐÃ CÓ BẢN :

Khảo cứu về

Tiếng Việt - Nam

của Trà Ngân giá 2p50

Công chúa tóc vàng

Tức Hoa-Mai số 32 của Phan-Như giá 0320

Thăm hiểm

Gò Khúc - Rồng

Tức Hoa-Mai số 13

của Nguyễn-phù-Độc giá 0p20

Nhà xuất-bản Công-Lực 9 Takou Hanoi

ĐÃ CÓ BẢN :

MẠC-TU

Triết học từng thu

của NGÔ TẤT 13

Một học thuyết Đông-phương mà lý luận rất khoa-học, chứ không lờ mờ như nhiều học thuyết khác. Có in cả chữ nhỏ và dẫn giá. Sách dày 300 trang. Loại thường 2p00, cước gửi 0p40. Loại đặc-biệt 6p00, cước gửi 0p60.

Thư và ngân phiếu gửi về:
NHÀ IN MẠI LINH, HANOI

CÁC GIA-ĐÌNH NÊN DÙNG THUỐC:

Điền - Nguyễn

- 1) Thuốc đàn đay dầy Điền-Nguyễn
- 2) Thuốc lo gà . . . Điền-Nguyễn
- 3) Thuốc ho lao . . . Điền-Nguyễn
- 4) Thuốc bổ thân . . . Điền-Nguyễn
- 5) Thuốc bổ huyết . . . Điền-Nguyễn
- 6) Thuốc cam lý . . . Điền-Nguyễn
- 7) Thuốc cam sai . . . Điền-Nguyễn

Tổng-cục : 125 Hàng Bông. Hanoi
Đại-lý Đức-thắng, Mai-linh, Nam-tiến Saigon
Nam-cường : Mqtho. Vinh-hưng : Vientiane

Thống-Chế LYAUTEY đã nói : « Ta là một sinh vật chỉ ra hoạt động ». Chúng ta nên theo gương ngài.

Bút máy : HAWAIIAN

Có máy điện khác t-ên tên

★

Giá 14p75 thêm 0p50 cước recommendé.
Ở xa gửi nữa tiền trước. còn gửi crt.
MAI LINH 60 Cầu Đất Haiphong

Tuân lệ quốc tế

(Tiếp theo trang 2)

nhĩ-cán? Đó mới là những vấn-đề gay go tại hội-nghị toy ba. Người ta tin rằng không bao giờ Nga chiu nhượng bộ về các vấn-đề đó nếu một mai Nga có thể thắng Đức về vấn đề quốc sự. Vì thế mà Nga chưa muốn bàn đến các vấn-đề đó với.

Nghe tin hội-nghị Mac-tu-khoa họp và Anh, Mỹ sẽ lòng nhượng bộ Nga, ít ra trong lúc này, các nước nhỏ ở Âu châu như Ba-lan, Phần-lan, Lô-môn-ni, Bỉ, G-a-ri-ơ v.v. đều lấy ý lo ngại. Nhất là Ba-lan lo cho số phận mình và không rõ sau chiến-tranh, nếu đồng-minh thắng, có giữ được những đất đai mà Đức đã chiếm để cho nước đó hồi 1939 trước khi xảy ra chiến-tranh chăng? Cả Thổ-nhĩ-kỳ cũng rất chú ý đến hội-nghị này. Anh, Mỹ có thể nhượng bộ về các vấn đề Đông Âu nhưng có thể nhượng bộ Nga về vấn đề Thổ-nhĩ-kỳ chăng?

Hội-nghị Mac-tu-khoa chỉ là cuộc hội-nghị giữa các nhà Ngoại-giao từng-trưởng của ba nước. Chắc khó lòng giải quyết xong được những vấn-đề chính-trị quốc-tế lớn ao và phiến phức như trên. Người ta chỉ hi-vọng cho hội-nghị này giải quyết được vấn đề hợp tác về quốc-sự ở Âu-Anh, Mỹ-Nga và soạn sửa được một cuộc hội-nghị toy ba thứ hai có cả ba vị quốc-rường Churchill, Roosevelt và Staline dự vào. Trước thái độ nhượng bộ của Anh, Mỹ ta vẫn thấy Nga tỏ vẻ rất cương quyết và từ hóm hội-nghị Mac-tu-khoa khai mạc đến nay ta mới thấy Nga nhượng bộ có một điều: hội-nghị sẽ không họp quá khuya vì sự Ngoại-tướng Hoa-kỳ M. Cordell Hall đã 72 tuổi, sức yếu không dự được. Ngày 4 n ở g. ở thủ đô Staline cũng chưa tiếp M. Cordell Hall, chỉ mời tiếp M. Edeu Ngoại-tướng Anh một lần.

Giữa khi hội nghị Mac-tu-khoa đang họp thì ở Đông Á chính-phủ Nhật đã thừa nhận một chính-phủ tạm thời của Ấn-độ do nhà ái-quốc Ấn là

Subhas Chandra Bose mới lập nên. Việc lập chính-phủ này là một bước khá dài để đi tới việc thực hành một nước Ấn độc lập mà 400 triệu dân Ấn vẫn hi-vọng từ trước nhiều năm nay. Chính-phủ mới của Ấn sẽ phải đi-âng-hộ đả-tuyên-chiến với Anh, Mỹ và tổ g. quốc-quyết đánh đổ thế-lực Anh, Mỹ trên đất Ấn-độ.

Tình-hình các mặt trên ở Âu châu không thay đổi mấy trên đất Ý, quân đồng-minh vẫn tấn-công vào trên tuyến Đức ở phía bắc sông Volturno nhưng không có kết quả mấy. Tin Alger báo quan đồng-minh h đã chiếm Lujaro 5 cách Campobasso 18 cây số về phía đông bắc và Baranel 0 ở phía tây Campobasso cách 5 cây số và phía bắc Vinchiaturo. Lữ quân Mỹ thứ nhất vẫn tiến về phía bắc dọc đường xe lửa khi hành từ Naples và đường cái từ Capone đến Isernia.

Hạm-đội A-h, Mỹ hiện đang tập-trung ở ngoài khơi hải-cảng Oristia tại cửa sông Tiber.

Trên mặt trận Nga, sốn tấn-công của Hồng quân vẫn rất kịch liệt nhất ở từ miền Kremenchug đến bờ biển Azov nhưng sức phản công của quân Đức cũng rất mạnh nên quân Nga không tiến được mấy.

Quân Đức đã phải bỏ thành Métropol lui về giữ phòng-tuyến khác nhưng cuộc tấn-phá trong thành này rất lớn chẳng kém gì ở Stalingrad năm ngoái. Hồng quân hiện đang cố tấn đánh về phía Krivolo và Dnepropetrowsk.

VĂN-NHÂN, HỌC-GIA, NHO-GIA, TẤT CA GIỚI TRÍ-THỨC ĐỀU PHẢI ĐÓN ĐỌC: Không - Từ học - thuyết

của LÊ VĂN-HOÈ
tựa tựa của cụ PHẠM QUYNH
QUỐC HỌC THƯ XÃ sả, phát-h. nh nay tại

Người đàn-bà Nhật trong thời kỳ chiến tranh

(Tiếp theo trang 5)

Ấy là nhờ ở những người có trách nhiệm đưa đất nước dân Nhật-bản đi khéo biết tổ-chức nên giáo dục trong nước, đã khéo biết rèn luyện các trí của người đàn bà từ lúc họ còn là con gái, trẻ thơ.

Thực vậy, cứ theo những tranh ảnh trong phòng triển-lãm, thì người đàn bà Nhật từ lúc mới sáu, bảy tuổi đã được dạy theo kỹ-luật và giữ tác nhất định: học cái mới nhưng không bỏ những cái hay, cái đẹp có truyền. Về cái mới, nhất nhất cái gì cũng có trường chuyên-môn tổ chức theo phương-háp Âu-Tây cả: trường chuyên-môn dạy mỹ-huật, trường dạy nấu-nướng, trường dạy thể-thao, trường dạy thêu-hùa, trường dạy đóng-kịch, trường dạy thuố, trường dạy cầm máy bay. Đến khi thành tài, người đàn bà biết nhận chân lấy trách nhiệm của mình và cố sức làm việc để minh cho đến chỗ đẹp hoàn toan.

Về cái cũ, người đàn bà Nhật tập viết, tập cắm hoa, tập trang hoàng nhà cửa, tập nấu nướng, nhất nhất cái gì cũng có cha mẹ dìu dắt, và nhất là không bao giờ lại chịu rời bỏ từ đức lam-lòng, không bao giờ chịu bỏ những cũ cách, những dáng điệu và lời ăn tiếng nói mềm mỏng, và lễ phép.

Cửa triển lãm tranh ảnh phụ-nữ Nhật trong thời-kỳ chiến-tranh, đã đem đến cho người xem nhiều cảm tình tốt đẹp về người đàn bà Á-Đông.

Theo ý chúng tôi, người đàn bà Việt-nam cũng có nhiều đức: tình lối khá dĩ đứng ngang

hàng với người đàn bà Nhật, mà có khi còn nhiều đức tình chưa thấy mấy ai nói đến ta khác nữa.

Đó là những đức tình gì? Chúng tôi đã có dịp nói đến những đức tình đó trong số « Lương-thệ, Hiền-mẫu » xuất bản vừa rồi, nhưng xét ra vẫn chưa đủ nên sẽ còn nói đến trong những bài dưới đây. Chỉ thế rằng nước mình, cách tổ-chức vẫn còn sơ sài, nên người đàn bà Việt-nam đến nay vẫn chịu mang tiếng thua kém với đời và không phải được hết bản năng ra.

NGUYỄN ĐOÀN-VƯỢNG

SÂM CAO-LY

là vị thuốc bổ rất quý
Ai muốn mạnh khỏe và sống lâu - phải tìm
cho được thư sâm cao-ly chính hiệu mà
dùng. Sản này chỉ có bán độc quyền tại



Xin nhận cho kỹ giấy tẩm
hiệu dán trên hộp sâm

Hai chủ sản Lao
tự chính hiệu

ĐẠI-LY ĐỐC QUYNH V.

MITSUI BUSSAN KAISHA LTD HANOI

HÃY ĐỌC:

Phật giáo triết-học

của PHAN VĂN HÙNG - (in lại lần thứ hai)

Nghìn lẻ một đêm

QUYNH NHẬT

Bản dịch giá trị của TẬP VĂN LẠI (in lại lần thứ hai). Đây là nào chưa cho biết số sách lấy thêm xin kịp biên thư về (sách in có hạn)

NHÀ XUẤT - BẢN « TÂN - VIỆT » 29 LAMBLÔT HANOI

SÁCH GIÁ TRỊ:

HỌC THUYẾT FREUD

của Tô kiều Phương giá 2p50

VÀNG SAO

của Chế lan Viên giá 2p50

TRIẾT LÝ VỀ VÔ TRỤ VÀ NHÂN SINH

của Phan Mai giá 2p50

LUẬN TÙNG

Trong « Tủ sách Tân Việt » giá 1n50

THI HẢO TAGORE

của Nguyễn Văn Hai giá 4p80

HÃY ĐỌC:

SIÊU HÌNH HỌC

của NGUYỄN-
GI. H. THỊ

Một cuốn triết học nhập môn thật dễ hiểu nhưng không tầm thường. Một cuốn triết học sử phức được rõ ràng cuộc tiến hóa của nền triết học phương tây. Một cuộc phân tích cần kè những kỹ thuật hướng và những kết quả mới nhất của triết học, khoa học hiện đại. Sách dày 360 trang, khổ lớn, trình bày mỹ thuật. Bia của họa-sĩ Thủy-Chương - Giá 5p00

NHÀ XUẤT-BẢN TÂN-VIỆT 29 LAMBLÔT HANOI

Tổng phát hành nhà xuất bản Tân Việt ở Saigon - hoàn nhà sách Mai Quang, 110 Q. Bynomer Saigon

**Các nhà hàng - sân
hàng-tâm !**

Mùa đông tới, b ết bao người
nghèo khổ đã bị ma đói hành-
hạ, lại sắp bị thán rét ra oai,
manh quần tấm áo che thân
không đủ, phồng chịu sao nỗi
những cơn gió rét cắt ruột!

Ban «Cửu-tê mùa đông» đã
thành-lập do năm hội thiện và
bà nhà hảo hạng ngày ở Hà-
thành hiệp lại kiếm tiền để
may 3 vạn quần áo rét phát cho
người nghèo ở Hanoi.

Cửu-tê đồng bào là nghĩa vụ
chung, uong các nhà từ-thiện
khắp các giới sẵn lòng giúp sức
hàng Cửu-tê mùa đông để tiến-
hành công cuộc cho được kết
quả mỹ mãn.

van phòng của ban Cửu-tê
mùa đông đặt tại hội-quan hội
Hợp-Thệ 125 Boulevard Henri
d'Orléans Hanoi. Dãy nói số
598 và các số 217, 344

Thư từ hay ngân-phiếu xin
gửi cho ông Hoàng Hữu-Huy,
ủy-viên thường-vực.
Ban Cửu-tê mùa đông Hanoi
kính cáo

Sách mới

T. B. C. N. vừa nhận được :
— DƯỚI BĂNG THỦNG của
NG. ĐÌNH GIẢM, do nhà ĐUY
TÂN xuất bản, dày 200 trang,
giá 3\$.

— KHẢO CỬU VỀ TIẾNG
VIỆT-NAM của TRẦN NGỌI do
nhà CỘNG LỰC xuất bản, dày
230 trang giá 2\$50.

— SÁCH HOA MAI số 32 và
33, giá mỗi số 0\$20.

— NGŨ ĐỀM (tiểu - thuyết
phóng sự) của NGUYỄN ĐÌNH
LẬP, do nhà HÀN THUYỀN
xuất bản bìa da họa-sĩ JUNG
trình bày. Sách dày 300 trang
giá 3\$50.

Xin có lời cảm ơn các nhà
tặng sách và giới thiệu với
bạn đọc.

Muốn bán nhà ở Sơn-tây, giữa
làng đầu phố buôn bán, xin hỏi
M Tý 21 Tiền Quang Thành
hãy tại tòa báo.

**Các thư thuốc gia-truyền
danh tiếng của cụ y-sĩ**

Ng. minh Hiến

HIỆU TRÁI ĐÀO

- 1) Thuốc ho bổ phổi, bổ
phổi trị Lo mau lệ bảo dưỡng
bổ phổi.
- 2) Tiền ban giải nhiệt giải
nóng trừ ban cho trẻ em.
- 3) Tư thời cảm mạo tán, trị
nóng nham nhữ đầu cảm nắng
trúng mưa do :

PHƯƠNG NAM Y VIỆN
phát hành Trung-an — Mytho
Bào-ky ÉtS, **NG. VĂN ĐỨC**
11 Rue des Caisnes Hà-nội.
Annam Nam tien Baui bianchy
429 Saigon

Tiền giang Nam-ky — Nam-hải
Cholon
Mỹ-tho Nam-cường và mỗi tỉnh
có 1 tổng đại-ly

BỘ THẬN TÂN Y

26, Phố Hàng Lọng,
giáp Hàng Đẫy Hanoi

Kiên tình, cổ khí, trị bệnh
thận hư ; di, mộng, hoạt
tĩnh, hạ 2p. Nhận chữa
khoản bệnh tiểu.
Thuốc Lưu 1p.
Giang Mai 1p.

Bích Nga phục hàn

của THANH-DÌNH
Cổ Bích Nga, nam học Bích châu,
Người nigan trang có nhiều
đoạn rất lý thú (2p.80)

SÁCH CÔN IT :

Lê-như Hồ (Ng. N. Thông 0p80)
Tiền son Vương (Thanh-dinh
2p.01)

Đôi mắt Huyền (P.C.Cũng 1p80)

SÁCH ĐƯƠNG IN :

Nhà trình Tiêm 13 tuổi (Phạm
Cao Cử-g. Đóa hoa Thần T.Đ.)
Bát quang kim hội (T. Đình)
Editions BẢO NGỌC
67 NEYRET HANOI — TEL. 786

Hội anh em Lạc - Hồng !
Cùng nhau quyết một lòng!
HỘI THUỐC LÃO ĐÔNG LINH
Cho tình giãc mơ màng
THUỐC LÃO ĐÔNG-LINH
236, Phố Cựu Nam Hanoi

Các nhà hầy dươc :
PHẦN TRỊ ĐÔNG-DƯƠNG

(Graphite Indochinoise)
Mô «Helene chi I» «Helene chi II»
«Helene chi III» phố La Loaic.
Đã được công nhận là tốt không kêu
gì ngoại quốc, công việc của thân.
Giữ nhanh chóng khắp Đông-dương

SỞ GIAO DỊCH :
Éts. TRỊNH - ĐÌNH - NHỊ
153 A. Avenue Paul Doumer Hanoi 2
Ad. Tel. AN-NHI Hanoi (Tel. 707)
Cao đại-ly khắp Đông-dương

**Chi nhánh
Nam - Kỳ và Trung-Kỳ
Phòng thuốc**

chữa phôi

(15 Radeaux, Ka oi Tét 1630)
Tổng phát hành : 163 Lagrandière
SAIGON

HUẾ Nam-Hải, 147 Port Bert
Cao ho lao 15p chữa các bệnh
lao có trùng ở phổi Trừ lao
thành-dục 4p ngân nửa các
bệnh lao sắp phát. Sinh các
mạc cao 2p. chữa các bệnh phổi
có vết thương và vết đen. Sát
phế trừung 2p nhuận phổi và sát
trùng phổi. Các thuốc bổ phế
kiềm bổ thận 1p50 và người trẻ
lao 1p. đều rút hợp bệnh.

Có nhiều sách thuốc chữa
phổi và sách bi thư nói về
bệnh lao biểu không. Hội xin ở
tây vực và các nơi khác.

THUỐC CAM SÂM YẾN

là một thứ thuốc bổ cho trẻ em,
trừ bệnh kén ăn, người già ốm,
mệt nhãng, da vàng, nên dùng
thuốc này sẽ được bổ ý tức cam
hạ 4p chóng nhữn nhữc tức
khỏe cần đại lý sau đây : Ninh
Bình, Vinh, Nam định
nhà thuốc : THÁI CỎ
52, Hàng Bạc — Hanoi

**Người đàn-bà Nhật
trong đời mới**

(Tiếp theo trang 9)

Đã lợi-ích cho gia-dình, đất nước đều được
các năng tán dương và hành-dộng.

Nhất là trong mấy năm gần đây, công-cuộc
vệ-lich này của ban-trưởng hơn nhiều. Hội
phụ-nữ Aikoku gồm hơn bốn triệu hội-viên,
có mục-dịch nhằm lo đào-luyện tinh thần,
đức hạnh, và nâng cao địa-vị xã-hội của
phụ-nữ. Các nhân-viên trong hội chuyên
cứu cấp các chiến-sĩ bị thương ở mặt trận
và gúp đỡ gia-quyền họ. Lại chuyên
tập phòng-thủ thụ-dộng.

Lại một hội nữa cũng do phụ-nữ sáng lập,
gọi là Kokubu, gồm có bảy triệu nhân-viên, đã
tuyên-bố rằng: Làm việc bép-nước là bất
đần công-cuộc phòng-thủ quốc-gia. Rồi các
nhà thực hành ngày ở tổ-dòng người cho
chị em bắt chước.

Nhờ những công-cuộc tổ-thức hoàn-bị
như thế, phụ-nữ thấy rõ rệt trách-nhiệm
cá-nhân đối với toàn quốc; và cũng nhờ
đấy, phụ-nữ được sánh vai với nam-nhân để
đực các hội-ngự-giáo-dục, ủy-ban thương-
mại kỹ-nghệ và tế-kiệm quốc-gia.

Nơi ghé trạo-sư trong tôi an Tokyo, đã
có những nhà hưng-biến phụ-nữ tuổi trẻ, ai
năng, nghiên-cứu đến vấn-đề tội ác của trẻ
con và bênh vực quyền lợi cho đàn bà.
Trong y-học-giới cũng đã có từ lâu : nữ bác-

sĩ, các nhà chuyên chữa răng, chuyên khoa
mổ xẻ, v.v ..

Một dấu-hiệu thành-công rực-rỡ của phụ-
nữ trong văn-giới, tuy không chuyên-nghiệp,
nhưng cũng làm cảm-động bao nhiều tác-
phương lý-lời-lẽ chân thành, lý-luận xác thực
trong sáu-phẩm văn-nghệ. Một vài thí dụ :
Masako, «Đứa bé nghèo nàn» đã làm cho
bao người chủ ý và người khen vì những b i
luận viết ở nhà trường. Với một lối văn
sáng suốt, giản dị, chứa đầy vẻ say-thơ,
Mesako đã đi đến những nỗi can-đảm, chịu
đựng của trẻ con trong cuộc sống gay-go.
Một nữ khán-hội, cô Odake viết sách cũng
được nhiều người thưởng-thức. Sau cùng,
những tác-phẩm : «Lời tự-thuật của một cô
thợ hai mươi tuổi», — «Ký-từ của một nữ
giáo-viên», tuy xuất bản đã lâu mà vẫn còn
quyền-rũ biết bao người đọc.

Kết luận

Đức thiêu-hoang Meiji đã tuyên ngôn :
«Phụ-nữ Phù-Tang số dĩ từ trước đến
nay chưa được một địa-vị vững chãi trong
xã-hội, chỉ vì chưa được trỉnh-độ hiểu biết.
Nhưng nếu phụ-nữ được giáo dục hoàn-bị
và có cơ-hội để làm này-nở nhân-tài, phụ-
nữ sẽ được niếm kính-trọng của to-nhê
quốc-dân.»

Phụ-nữ Phù-Tang, đơng lán son phân,
trough bộ quốc-phục hươt - tha, kiền - diêm
hạy áo-phục xinh đẹp, gọn gàng, ngày nay
đã không phụ-lời chôn ngọc của đức thiên-
hoàng vậy.

LÊ SÂM

(Viết theo tài-liệu của nữ-sĩ KIKOU YAMAZA)

RA ĐỜI TỪ NĂM 1921

thuốc bổ: Cửu-Long-Hoàn

Vô - Đình - Dân

ĐÃ TỪNG LÀM DANH DỰ CHO NGHỀ THUỐC VIỆT-NAM
KHẮP XỨ ĐÔNG-PHÁP
CÁC CỬA HÀNG ANNAM VÀ KHÁCH ĐỀU CÓ TRỮ BÀN LỀ

Hộp 2 hoàn : 1\$95. Hộp 4 hoàn : 3\$70. Hộp 10 hoàn : 9\$00

TỔNG PHÁT HÀNH : Bắc-kỳ, Ai-lao và phía bắc Trung-kỳ
Etablissements VẠN HÓA n° 8, rue des Cantoñnais Hanoi

Phụ nữ Việt-Nam trong vũ-chương cũ

(Tiếp theo trang 15)

vua mở khoa thi. Phương-Hoa xin phép mẹ
lại kinh, nói dối là để bán hàng kéo chông.
Thực ra là nàng ra kinh để tập chông là
Trương-cánh-Yên vào thi.

Khai xương đàn tại Cảnh-Yan đô Trấn-
hoa.

Khi nhà vua ban yến cho các quan văn-
khoa thấy Thâm-hoa nhỏ nhắn có vẻ dân bà
hề phải hỏi. Phương-Hoa qui tặc tình
thực ra. Thế là phá được cái oan-án cho
chị chàng và chồng. Cảnh-Yên được
phép ra thi, nhà vua xét lại thấy đáng đỗ
Thâm-hoa, so với Phương-Hoa thì vẫn-tài
xếp xỉ như nhau.

Tống-Trần, Cúc-Hoa

Cúc-Hoa con gái nhà giàu ở huyện Phù-
hoa người đẹp và có nề, si hỏi cũng chẳng
lấy. Sau thấy một gã ăn xin là Tống-Trần
thì lại bằng lòng và trái ý cha mẹ, nhất định
kết duyên cùng gã ấy. Bị cha bắt nạt, nàng
chạy trốn đi học hành, vợ chồng
chàng quên gì khổ cực. Sau quả Tống-
Trần thi đỗ Trạng-nguyên.

Hiện vinh chẳng được bao lâu, Tống-Trần
quai đi sứ Tàu, mười phen không chắc một
phần về.

Thấy con rể đi vắng lâu, ở nhà ông bố
vợ tức là cha đẻ ra Cúc-Hoa liền đem gả
chồng lần nữa cho người đình trưởng. Cúc-
Hoa nhất định không nghe, dù bị cả nhà cả
họ bức bách; nàng kháng kháng thì tới
đợi chồng. Giữa lúc ấy thì Tống-Trần đi sứ
về, danh-vị hiển hách trong triều ngoài
quận.

Xem qua nhân-vật trong mấy áng văn-
chương cổ, người ta dù khó tính đến đâu,
cũng phải nhận rằng phụ-nữ Việt-Nam rất
đáng ca-tụng về đức-tình và tài-năng, ở
vào hoàn-cảnh, địa-vị nào cũng giữ gìn
được toàn danh-tiết, cũng biết vượt mình
lên khỏi chỗ tầm thường, coi tình nghĩa là
nặng, giàu sang phú quý như đám phù-vân.
Và chẳng bao giờ quên bổn-phận cốt-yếu
của mình là bổn phận làm vợ làm mẹ trong
gia-đình.

H. P.

Sách của thư xá ALEXANDRE DE RHODES

ĐÃ XUẤT-BẢN :

KIM-VÂN-KIỆU

lome II (trọn bộ)

cả bản dịch Pháp-văn của Nguyễn-văn
VINH — 460 trang khổ 17 x 24, tranh ảnh
của Mạnh Quỳnh, bản thường 3000, (cước
0,80), bản Verge hoa văn 3500 (cước 1,20).

CHINH- PHU- NGAI

cả bản dịch Pháp-văn của Bùi-văn LANG
120 trang 17 x 24 tranh ảnh của Mạnh
Quỳnh, bản thường 1500 (cước 0,47), bản
Đại-La Imperial 3000 (cước 0,99).

SẮP XUẤT-BẢN :

Truyện trẻ con của PERRAULT

(CONTES DE PERRAULT)

Pháp-văn và Việt-văn đối chiếu. Một tập
phần về nghề in, toàn tranh ảnh và bia
4 màu của Mạnh Quỳnh 136 trang khổ
album 2 x 32 gồm có 8 truyện rất lý thú,
đã làm vui các trẻ em thế giới từ 300
năm nay, bản thường 2500, bản giấy
cát-la 12p. Cước phí in ở Chính phủ ngân

Tổng phát hành: MAI LINH

21, RUE DES PIPES — HANOI

TỦ SÁCH

TÂN VĂN HÓA

Đã có bản :

TRIỆT- HỌC LA GI ?

của NGUYỄN TỬ giá 2.50

Luận- lý thực- nghiệp

của Lê văn SIÊU — 2p50

HÀN THUYỀN

ĐÃ PHÁT HÀNH

NGỒ HỀM

Một thế giới luân thường, nhẹ nhàng, ôn
hòa kỳ dị với bao tấn kịch hoặc vô cùng bí
đạt, hoặc quyết liệt, hào hùng, dưới
ngòi bút số một, tinh đong của Nguyễn
đình-LẬP. Sách dày hơn 300 trang giá 3p50

Hàn Thuyền, 71 Tiễn Tsin
HANOI

NHỮNG THANH NIÊN THỀ THAO KHÔNG THỂ BỎ QUA NHỮNG SÁCH THỀ THAO

1. Muốn thành lục sĩ 0,50
 2. Khoe và đẹp 0,70
 3. Sinh lực mới 0,55
 4. Thế thao phải đẹp 0,55
 5. Bể bơi trong 3 giờ 0,25
 6. Hoàn luyện thân thể 0,55
 7. Tập cử tạ và làm cao người 0,70
- Mọi cuốn sách này đều của tác giả
NGUYỄN-AN, một lực sĩ mà các bạn
thờ thao không ai là lạ tại nghề
THỜ THAO — SƠN XUẤT-BẢN

AI cần BÁN và MUA hàng hóa gì ?

Nhìn hãy giao thiệp với Tam-
đại et Cie, một hãng buôn lớn
nhiệm xúng đáng để các ngài
tin cậy, có nhiều comrades
chuyên việc BÁN và MUA giúp
các ngài những thứ hàng hóa,
nguyên liệu v. v.

Muốn được mua chóng và
nhanh dễ, mỗi khi mua bán thứ
hàng, xin các ngài cứ đến Tam-
đại, Cie, 72, rue Wiele Hanoi,
ngài sẽ được hài lòng.

ĐÃ BÁN KHẬP NƠI :

Dưới rặng thông

Tiêu thuyết tình cảm của
Nguyễn dân Giám đã đăng ba
Tập ở T. T. Thứ Bảy giá 3p00

LI LAN

Kịch vui của Ng. T. Sơn giá 2p

SẮP CÓ BẢN :

HẢI TRIỀU ÂM

thơ của Ng. Tô, in toàn giấy dó

DUY TÂN THƯ XÁ XUẤT BẢN

141, Sœur Antoine prolongée Hanoi

Tổng phát hành: Saigon Cholon

MAI QUANG

Autorisa: (publication créée antérieurement
A la loi du 13 Décembre 1941)

Ej Hebdomadaire du Trung-Bac Tân-Van N

Imprimerie chez Trung-Bac Tân-Van N

36, Rue Henri D'Almeida Hanoi

Certifié exact et authentique

Tirage à exemplaires

L'Administrateur Gérant, H. S. V. N. H.

AI cũng có thể tự chữa lấy
bệnh và trở nên danh - y
là nhờ có các sách thuốc của
cụ Nguyễn-an-Nhàn bằng
Quốc-ngữ có cả chữ Hán

- 1) Sách thuốc chữa đau mắt 2p50
 - 2) Sách thuốc chữa đau đầu 2p50
 - 3) Sách thuốc già - truyền K. N. 2p50
 - 4) Sách thuốc kinh nghiệm 3p00
 - 5) Y-học Tàng-thứ (in lần thứ tư) 12p
 - 6) Sách thuốc Nhật-bản T. n. 3p00
 - 7) Bình-Dân 0p3, Giáp-tiền phương 0p50
 - 9) Sách thuốc để phòng và chữa
thương hàn 5p00.
 - 10) Sách t nước Hải-lương Lân ông
2p00
- Ở xa gửi mua thêm cước. Thơ,
mandat để cho nhà xuất-bản :
NHẬT-NAM THƯ-QUÁN
HANOI

PRINCESSE

MAY Áo CƯỚI
24 A. LE OUY HON — HANOI



Anh-Lũ
58 — Route de Huế — HANOI
08 P. NHANH CHONG, BEM, GIÀ NA

Hệ thống A. H. L. O. mới chính thức là
catalogue các kiểu giày năm 1944.
Có nhiều kiểu đẹp rất hợp thời trang
đề kinh hiệu các quý khách trong
5 cities. Bán buôn bán lẻ khắp mọi nơi.

AI MUỐN DÙNG THUỐC BỒ CÙNG TÌM THUỐC

sâm
nhưng
bách
bồ
Hồng - Kê

75 Hàng Bờ Hanoi. Mỗi hộp 12\$20

ĐÃ CÓ BẢN :

NGUYỄN TUÂN

QUÊ HƯƠNG

512 trang, in đẹp
Bản thường 5\$00
Bản Giấy ván (đai)
Bản Imperial (đai)
la 20\$00 (còn một
số ít).

ANH-HOÀ

69, Rue du Charbon, Hanoi

PHỤ NỮ VỚI GIA-ĐÌNH

Đặng Kim 75c

PHỤ NỮ VỚI HÔN NHÂN

Viên Đình 1p50

MUỐN HỌC GIỎI

Thái Phi 1p00

Một nền giáo-dục

Việt-Nam mới 1p20

THANH NIÊN KHỎE

Sào Văn Khang 1p00

SÔNG GIÓ ĐỒNG CHÁU

Thái-vi-Lang 2p00

ĐỜI MỚI 62 Tokou Hanoi