

# TRUNG BAC CHU NHAT



TẠO KHÍM

NGUỒN DOANH HỘ TÙNG  
CHỦ TỊCH ỦY

ĐIỂM MUA SẮM THƯỜNG THỨ CHIẾU

600 CỔNG HÀNG HỘI QUÁN HÀ NỘI

SỐ 10 — GIÁ  
24 OCTOBER

# Tuần-lễ Quốc-tê

**T**RONG tuần-lễ vừa qua, những việc xảy ra trên trang chính-ri-quốc-tê có vẻ quan hệ hơn các việc với quân sự. Việc đóng chủ ý nhất ở Á Đông là việc Phi-lai-lai-tân đã tay-en bố đập lấp hòn 14 Oktobre 1943 và nén đè ép của Phi-một phần từ quan trọng trong Á Đông. Á đã được Nhật chính thức thừa nhận. Nguyên dân Phi-lai-lai-tân th-trực đã nêu lên vấn đề đóng đập-lấp nhưng mãi đến ngày nay với cuộc họp-lá-cá của Nhật, nén đập-lấp đã mới thành sự thực. Hồi 50 năm về trước, trong Agnewaldo một nhà cách mạng Phi-phản đối chính sách thay đổi của Tây Ban Nha, đã dùng cờ độc-lập ở Comite Tug và sau lập ban-nha nhưng Phi-lai-lai-tân cho Hoa-kỳ, nhưng từ đó đến nay, dân Phi vẫn hi vọng di-tới cuộc oái-phóng hoán toàn. Theo đạo luật Ladings — Mc Dasse thì đến năm 1946 mà Phi-lai-lai-tân sẽ được độc-lập nhưng trong cuộc độc-lập mà Hoa-kỳ đã đưa với dân Phi vẫn có một vai ành hòn chẽ như việc Hoa-kỳ vẫn được chia nhau nơi cùn-cùn về hòn và những chỗ lấp than dầu trên các đảo Phi-lai-lai-tân và Hoa-kỳ với các cường quốc một hợp-vực để bảo đảm nền trung-lập vĩnh-vễn của Phi. Ngoài hai điều trên nay, đạo luật kia còn dự định nhiều điều kiện về kinh-tế bắt loi cho Phi như việc hòn chẽ nhập cảng vào Hoa-kỳ xác-sắc với chính của Phi, hòn chẽ số dân Phi di cư sang Hoa-kỳ v... (xem tiếp trang 27)

Sau khi tay-en-bô độc-lập, M. Va gas chủ tịch chính-phủ tạm thời đã giao lại quyền chính-thị bács-si Laurel. Ông-thông-mới của Phi-lai-lai-tân. Vào ngày đó, quyền cai-tri của các nhà binh Nhật cũng bắt-händer. Bács-si Laurel là người đã chiến-dấu kịch liệt để giải-phóng rước nhà khôi-lay người Mỹ.

Bács-si sinh năm 1891 và sau khi học luật trong một trường đại-học Mỹ, được bô vào chính-phủ Phi-lai-lai-tân. Vì xung đột với Toàn-quyền Mỹ trên đảo nén M. Laurel từ chức và được trảm-cử Thượng-nghị-viên, viên Toàn-quyền Mỹ cũng bị đày Chón-dời ngai-viên, bács-si Laurel ra làm quan tòa và được cùn-ùng-viên làm thay vò ta-phoph rồi sau vò quyết-nội-vụ vào năm 1936.

Khác với hiến-pháp Diên-điện, hiến-pháp mới của nước cộng-hòa Phi-lai-lai-tân phân-bié特 rõ ràng giữa hai nước Tông-thống và Thủ-tướng.

Sau khi tay-en-bô độc-lập, Phi đã ký một hợp-ước liên-minh với Nhât, hợp-ước này dự định cuộc hợp-lá-cá chia hòn-nước hòn-lập và các phương-điển để có thể theo-dõi chiến-tranh. h. Đài-dong-Á cho đến lúc toàn-thắng. Hợp-ước ai-nép với việc Nhật cam-danh sẽ trong ta nguy-en nén đất da và nén dñe-lap Phi.

Hiện nay đã có mảng nước trong miền Á Đông-Á thưa-nhận nén độc-lập Phi-lai-lai-tân đó là các: vua Mân-chau-quốc Tân Trung-hoa, Thái-lan, Điện-điển.

Ấu-châu thi theo một hợp-ước cũ rich-ky từ năm 1873 giữa Anh và Bồ-dắc-nha, vua rì-dai vua quyền nén của Anh, chính-phủ Salazar đã cho phép Anh được dùng các nón càn-cù quan-sứ trên đảo Açores huộc-đia-cá Bồ. Tuy vậy chính-phủ Bồ vẫn tay-en-bô gữ trung-lập và hòn-nước ngoài chén-tranh. Được tin này, Đức và Nhật đã kháng-hợp với Bồ-dắc-nha.

Sau-piec nay lại tiếp đến việc chính-phủ quan-chủ Ý, tức là chính-phủ Badogio đã tay-en-chiến với Đức và Anh, Mỹ. Ngay đó, hòn-nước Ý và nước cùng-tham-chiến với mình nè là một nước đỗ g-minh. Thực ra thì hợp-ước định-chiến của Ý cùn-g là một hành-động chiến-tranh đối với các nước đồng-minh cũ i. Ví dụ Ý tay-en-chék không-lâm-thay đối-tinh-hìn Ý và hợp-ước định-chiến với Anh, Mỹ vẫn còn nguyên.

(xem tiếp trang 27)

## MỘT SỐ SAU, SỐ ĐẶC-BIỆT MÀ MỌI NGƯỜI MONG ĐỢI

Những vị độ : - tài-cò,  
kim-trong-thê - giri  
Từ Tân-thùy-Hoàng qua  
César, Trần-thủ Độ đền  
Staline, Mussolini, Hitler

## CHÍNH-THÈ ĐỘC- TÀI SÉ ĐƯỢC CÀI NGHĨA RỎ RÀNG

và không một điều gì liên-quan  
đến chính-thè đó sẽ không được  
xét-kỷ trong số báo soạn-sứa rất  
công-phu đó

# TUẦN-LỄ ĐÔNG-DƯƠNG

— Kết quả cuộc lì-hi tiêu-thuyết viết bằng quốc-văn của sở Thông-tin, Tuyênn-truyền và Báo-chí (I. P. F.) Nam-kỳ:

Không ai được giải-nhất 1000\$, đê dành-lai kỳ sau... Có một giải nhì và hai giải ba (cùu-diem nhanh).

a) Giải nhì 500p yê ông Ng. huu Phuc, biêt-hieu Puchu, nguyên-trú-biêt-bao « Mai », & làng Phú-cường (Thủ-dầu-một) tác giả tiêu-thuyết « Chiến-dấu ».

b) Giải ba 200p yê ông Hồ-vân-Manh, tổng-sư tại Tôa-bô-Rach-gia, tác-gia tiêu-thuyết « Lòng-hảo-nghĩa ».

c) Cũng giải ba 200p yê ông Huỳnh-van-Tân, biêt-hieu Thùy-Nhân, giáo-viên 5-quận Cai-ây (Mỹ-tho), tác-gia tiêu-thuyết « Ban-tai ».

Tất cả có 29 bộ tiêu-thuyết gửi-dự thi.

— Do bô-diễn-lín ngày 6 Oktobre, đê-đốc Deconix đã gửi-về bô Thuộc địa 1,260,000 quan-nhì chia cho các cơ-quan Cảnh-lé Quốc-gia & các học-đường. Số tiền này đã quyên được ở các học-đường Đông-dương trong niên-học 1942-1943.

— Hôm 10 Oktobre trên sông Hương đã lè-chúc cuộc tranh-võ-dịch Đông-dương và mòn-hơi-dường trưởng (3.400 thước). Cố-dầu-thủ của khắp các xứ-dự. Kết-quả, Cù (Bắc-kỳ) về nhai-bơi-mát 57 phút 24 giây 3/5; nhì Đào-hàng-Dầu, Đám-tang-anh đã cù-hành, ngày 18-10 về nghĩa-trang Phúc-thien. Giữa-tuổi thanh-niên-mà-mắt, thương-tiếc quá.

Chúng tôi xin kính viếng vong-hồn-anh và chia-buồn cùng-tang-gia.

Về toàn-đời Nam-kỳ-nhất,

Bắc-kỳ-nhì, Trung-kỳ ba.

— Phi-cơ Hoa-Mỹ đã ném bom xuồng Haiphong sáng hôm 10-10-43.

Thiết-hai nhiều tại những khu-dân-đi, và dài-gian có nhiều/người bị-nạn.

— Quan Toàn-quyền đã ký nghị-dịnh thêm vào khoản thứ hai trong nghị-dịnh ngày 5 Decembre 1934 án-dịnh thê-le cho những/người buôn-bán các sản-vật hay hòa-phẩm do chinh-phủ kiêm-sát.

Ai-làm-trái-nghị-dịnh này sẽ bị-phạt theo luật ngày 14 Mars 1942.

— Vì nạn-khan-dòng-nhà Doan đã bắt-dầu-thay-nhau hòp-dòng-dung-thuốc-phien hòp-hộp-nhau. Muốn-tránh những té-dầu-cò, người ta buộc-những/người mua-thuốc phải-dejim hòp-hộp-mới được-mua-hộp-thuốc-khác.

Như-vậy, bọn-còn-buôn-chuyen-môn-mua-lại-dem-di-nơi-xa-tiêu-thu, từ-nay-se-dò-phieu. Ngoài-rà, người ta còn-buôn-huống-dân-nghiên-phái có «các» mai-mua được-thuốc. «Các» ấy-linh-ở-nhà Doan-có-biên-tên, chò-và-đàn-anh-riêng-từng-người.

## Tin-buồn

Anh Nguyễn-quí-Huân, bạn-học thuở-nhó, phản-sự-tòa-Đốc-lý, mới-menh-chung-ở-nhà-anh, 11-phố-hàng-Dầu, Đám-tang-anh đã cù-hành, ngày 18-10 về nghĩa-trang Phúc-thien. Giữa-tuổi thanh-niên-mà-mắt, thương-tiếc quá.

Chúng tôi xin kính-viếng vong-hồn-anh và chia-buồn cùng-tang-gia.

Nguyễn-doan-Vuong

Vũ-Bằng

— Hôm 6 Octobre, quan Toàn-quyền đã ký-inghi-dịnh cho-thi-hành tại Đ. Đông-dương, vào-sáng ngày 2 November 1933, xác-lệnh ngày 5 Juin 1943 lập-một tòa-án-hàng-hải-tuơng-mại tại Saigon.

— Sau cuoc di-tham Haiphong, quan Toàn-quyền đã ký nghị-dịnh thêm vào khoản thứ hai trong nghị-dịnh ngày 5 Decembre 1934 án-dịnh thê-le cho những/người buôn-bán các sản-vật hay hòa-phẩm do chinh-phủ kiêm-sát.

— Quan Toàn-quyền đã ký nghị-dịnh ngày 30-9-43 kể-từ nay cho-lời khai-biép-chien-tranh, hifrag-sô-thang-thu-đong cho các-công-chuc Pháp va Đông-dương sẽ không-do-hội-dong-xét-sô-thang-thu-đong cho các-công-chuc-lap-nua.

— Hôm 4 Octobre tại làng làm-giấy-bàu-thuộc khu-dai-ly Hoan-long, đã có cuoc-lé-long trong-nhung-lai-khu-nhà-làm-giấy-bàu (PIC Artisanat) cho Hop-tac-xa-các-nhà-làm-giấy. Ông-lê-nay-có-ông Redon phò-giam-dốc-sô-Kinh-tê-phủ Toàn-quyền, các-ông-chủ-nhà-may giay-cung-cac-ký-hào-và-dâ-sô-tai.

Hôm 16 Octobre 1943, đại-tướng Mordant, tổng-tu-lệnh-quân-doan Đông-dương, kiêm-giám-đốc-việc-phòng-thủ-thu-đong đã-xuống Haiphong để xem-xét-nhiều-sự-thiệt-hại quan-trọng-do-nhung-tri-phu-co-nhóm-bom-vừa-rồi-gây-nên-tai-nhung-co-quan-binh-bị. Đại-tướng-rà-chi-báo-ngay-tai-chỗ-nhung-huân-lenh-cần-thiết.

Sau đó, đại-tướng-lai-tham-nhung-khu-dân-chung-bị-thiệt-hai-rất-nặng-né và-đi-nhận-thấy-moi-người-làm-công-viec-bôn-phân-rất-tận-tâm-và-nhanh-nen-de-thu-don-nhung-noi-dó.

(Thông-cáo)

# LUÔI KIÊM

Trong một số báo trước nói về Tráng-si Kinh-Kha, chúng tôi không nói về cái chết của Kha lạc sang Tân hành-thịch Tân Doanh-Chinh. Chắc các bạn đọc cũng biết cái chết đó ra sao rồi, chúng ta lựa là phải nói. Chỉ tiếc cho Kha cái nghĩa ở với bạn cao như thế, lòng chung thủy vâng như thế, mà không thành việc lớn, danh là mồ mả trường tràng để mà nhận lấy tam nhất gươm của vua Tân. [Kha dưa tội mà cười, rồi ngâm lên mảng vua Tân rằng: « May cho mày. Ta muốn bắt chước việc Tao-Mại để cướp sòng mày, bài giá nhường đất lấn của chư-hầu, không ngờ việc không thành, mày lại thoát được. Há chẳng phải vì lòng giỏi ư? »]

Chúng tôi nhận việc nhón hay việc nhỏ ở đời mưu lợi người mà thành, hẫu hối do ở trời. Nhưng không khỏi tiếc cho Kha về mặt điểm. Cái điểm ấy nhà thép chuyên Chiêu-Quốc sau này cũng đã thanh-thờ cho Kha: « Tức thay! Kinh-Kha chịu Thá-iù Đan hước Yên cung đường bao nhiêu ngày, đi sang Tân làm một việc chẳng xong! Không những bị hại thân mình, lại làm vỗng mang bà người là Diên Quang, Phan-Ó-Kì và Tân-Vă Duong, đoạn tống sinh mệnh cha con vua Yên, dù cũng vì xí luối kiêm không tinh mà đến vậy. »

Cho mời biết phàm làm người tráng-si hoàn-toàn đời xưa, có cái tâm và cái tri chưa đủ, nhưng còn cần biết cả kiêm - huật tinh-thông nữa.

Bởi thế, luối kiêm bao giờ cũng là người bạn của nhà tráng-si. Lúc nhà tráng-si công chúa thành, danh chưa roại, nó khóc lén trong vỏ. Lúc trái giại ở biển-thủy hay giữa trại, nhà tráng-si vỗ vỗ nó má ca, hay vung vú lên múa múa. Từ bấy người nã dãyлен cho tráng-si lính-hồng với nó, nó không rời tráng-si nữa, tráng-si chờ ngày dem nó ra để cứu người hùng giết người.

Nó là một mối cứu khôn phò nguy, nó là

một người bạn tốt nhưng nghiêm-khác lắm: nó tiên biếu cho đức-tinh của tráng-si, nhưng bấy giờ lúc nào nó cũng nhắc cho tráng-si những phận sự của một người, mặc dầu không ai trong thág việc minh-lâm. Lám việc lỗi, không ai biết không can chi, nhưng làm việc trai với đạo trời, trời biết, đất biết, luối kiêm của mình biết, còn sống lâm gi>p nua, đáng lụ đâm vào cõi mà chết đi cho khỏi nhẹ!

Luối kiêm vì vậy có một ý nghĩa rất cao, không phải bá đất cũng dùng được. Một dâng-si không bao giờ lấy kiêm của mình mà chém một kẽ vó danh tiều iỏi, mà ở nước Nhật cách đây vài chục năm, không phải bá tể người nào cũng có thể lấy kiêm đè mà nô dung. Người hén quá không được mò bụng vì làm như thế thì bẩn cả luối kiêm đi. Bởi thế, luối kiêm về đời Chiêu-quốc có khi còn qui hồn ca ngón bát của nhà ván nứa. Nó là hần vội, biết chọn chui, ai không có đức thi nó đi. Càng bời thế cái việc rẽ gươm, đặc kiêm không phải là một chuyện mà bắt cứ người nào rẽ cũng làm được đâu.

Còn nhớ lúc trước khi đế Chuyên-Chư vào giết Vương-Liên, công-tử Quang-tim chờ kỹ được thành kiêm Trây-thủ để đưa cho Chuyên-Chư dùng.

Cây kiêm nào tốt cũng có một tên, một lịch sử, một quá khứ. Như cây kiêm Trây-thủ đó, lịch sử nó như thế này:

Vua nước Việt là Doãn Thường sai Âu-giá-lú lâm năm thành kiêm; đêm bá thành sang dâng nước Ngô. Một lá Trây-lú, hai lá Bàn-dinh, ba lá Ngô. Trường tíc là lanh kiêm Trây-thủ bấy. Hình nó đầu bê, nõn mả xác lâm, cát vào sái nhụy cát bàn. Mỗi khi có việc sắp dùng, nó cứ sáng rực lên, như đồi uống máu người la vây. Xong việc, chủ kiêm lại cất đi treo thận, quí hòn tinh-mệnh.

Đến khi Ngũ-viên và Hẹp-lu sắp đánh Việt, Hẹp-lu lại cho đức mắng ngần thành kiêm, gọi là Biển-Chư. Lại tìm được người

vợ Ngô là Can-tuong, cùng với Âu-giá-lú cùng học một thay, cho ở cửa Tương-môn để đặc kiêm thật xác. Can-tuong đi tìm nhưng thử vang thát iỏi, rồi chọn ngày chọn giờ, sai các đồng nam và đồng nữ, cả thảy 300 người, ngày đêm đốt thán nấu xuýt ba tháng, mà vang sét đều không cháy. Can-tuong không biết lại cơ làm sao. Người vợ là nàng Mạc-gia bảo Can-tuong rằng: « Nhangs thán vật, tất phải đợi nhân khí rỗi mới thành được. Nay phu quân đặc kiêm, trong ba tháng không xong, hoặc giả thán vật còn đợi nhân khí chẳng? »

Can-Tuong nói: « Ngày xưa, thág ta cũng đặc mãi không thành kiêm. Rồi hai vợ chồng đều vắng trong lò. Bấy giờ mới thành. Về sau, ai dám kiêm ở chán nứa đó cũng phải làm lè tè lò, mới đâm mở ra. Nay ta đặc mãi không được, hay là cũng phải như thế? »

Nàng Mạc-gia nói: « Thây ta còn bỏ thán đi đâu nên thán kiêm, khó gì mà ta không đâm bát trước ».

Nàng Mạc-gia liền tẩm gội sạch sẽ, ra dâng ô bén lò, rồi sai các đồng nam và đồng nữ kéo bê đốt thán. Khi lửa đang cháy dữ thi nàng Mạc-gia-này vào trong lò. Được một lúc vang và sét, đèn cháy ra că, đúc nén hai thanh kiêm: thanh đúc trước đặt tên là Can-tuong. Thanh kiêm đúc sau đặt tên là Mạc-gia. Can-tuong giấu thành đặc trước (tức là thành kiêm Can-tuong) đi, rồi đem thành kiêm Mạc-gia đến dâng Hẹp-lu. Hẹp-lu



cầm thanh kiêm chém thủng vào viên đá, viên đá tức thì đứt đôi ra. Hẹp-luutherford cho Can-tuong một trân-nết vàng. Sau Hẹp-lu biết là Can-tuong giấu mãi một thành kiêm, sai người đến索取 và giao hẹn: « Nếu không chịu trả thì sẽ giel chết ». Can-tuong đem thành kiêm ra xem. Thành kiêm ở trong bao nhầy ra, hóa thành một con rồng xanh. Can-tuong cuộp ron rồng xanh ấy bay lên trời mãi. Sở giả vờ iản với Hẹp-lu. Hẹp-lu thđài. Từ bấy giờ, càng quý thành kiêm Mạc-gia lắm Thành kiêm Mạc-gia sau này không biết về đâu mất.

Thanh thû lúc chêt Hẹp-lu không có hành kiêm Mạc-gia để chôn theo. Người ta phải chôn theo với Hẹp-lu thành kiêm. Người trưởng (tức là thành kiêm Trây-thủ của Vương-lu). Ba hôm sau, người ta thấy ở khóm cỏ có con Bich Hò nâm phục, hắc-giá cho là kim khí ở thành kiêm hiện ra như thế. Về sau Tân-thông-Hoàng sai dáo mộ Hẹp-lu để làm thành kiêm nhưng không thấy. Chỗ dáo mộ thành ngồi sà, tức là khóm khâu kiêm-tri. Cố phải tại Tân-thông-Hoàng bức phật không dâng được dâng thành Trây-thay chêt?

Sau trân-nết sau thời Hẹp-lu, lúc lá vè triều hàn Tân, có quan thừa tướng tên gọi là Trương Hoa trông thấy trên lèo có khí lá, liền triệu một người giỏi nghề xem thiên văn là Lôi Hoán đến mà hỏi. Lôi Hoán nói: « Đó là cát tinh bao kiêm ở về địa phận Phong Thành ».

Trương Hoa tức khắc bô cho Lôi Hoán ra làm huyện lệnh ở Phong Thành. Lôi Hoán



đeo nên nhà ngục thất, bắt được cái rương  
bằng đá, dài hơn sáu thước, rộng ba thước.  
Mở rương ra xem trong có hai thanh kiếm,  
đang thử đặt ở núi Tây Sơn mà đánh đì thi  
ánh sáng rực rỡ. Lời Hoán dem thanh kiếm  
dưa cho Trương Hoa, còn mồi thanh nôa lưu  
lại để dùng. Trương Hoa xem thanh kiếm rồi  
bảo rằng: «Đây tức là thanh kiếm Can-tuong, còn thanh kiếm Mạc Gia di đâu mất.  
Tuy vậy mà hòn vật thể nào rồi cũng lại  
hop với nhau ».

Sau Lời Hoán và Trương Hoa cùng deo  
kiếm đi qua bến Diên-binh-lân, tự nhiên hai  
thanh kiếm nhảy xuống nước mắt. Với vàng  
sai người lặn xuống nước tìm thi thay hai  
con rồng ngũ sắc vèn ráu trùng mǎi, làm  
cho người ấy sợ mà trờ vè.

Lời nói về Hợp-lư : « khi kiếm Can-tuong  
bay mất, kiếm Mạc già biến di thi buôn lâm.  
Thúe người làm hai cây kiếm qui khác lai  
lầm được giòi thi thường 100 nêu vàng. »

Người trong nước đau nhau lán kiếm để  
dùng. Có một người it am giòi thường lo, giết  
chết hai con lồng máu vèi vang, đúc thành  
hai thanh kiếm, đem dâng Hợp-lư. Qua mấy  
ngày nữa, người lán kiếm đến ủa cung xin  
linh thường. Hợp-lư hỏi: « Người ta dâng kiếm  
nhieu lâm, sao một mình nhà ngươi dám dễn  
linh thường? Kém của nhà ngươi có gì khác  
người ta không? »

Kiem sư nói: « Tôi muốn được thường dâ  
giết chè, hai con đòn thanh hai cái kiếm ấy,  
người khác bi thè nào đưọc? »

Hợp-lư truyền dem hai cây kiếm ra xem.  
Các thị vèi tau rằng: « Hai cây kiếm ấy dã bỏ  
lẫn vào trong đám kiếm khác, trong giòng nhau  
lâm, không thể chọn mả lây rieng ta đưọc ».

Kiem sư nói: « Xin dại vương cho tôi xem ».  
Các thị vèi dem cả đồng kiếm ra dè ở trước  
mặt kiếm sư. Kiếm sa cung không biết cái  
nào mà chọn, mới gọi tên hai đứa con mà  
bảo rằng: « Ngô Hông và Hồ Kê ai là dàg?  
Ta dàg, sao hai con khong hiền linh ở trước  
mặt đại vương? »

Kiem sư chưa rứt lời thì hai thanh kiếm  
đ trong đồng nhảy ra, ập vào ngực kiếm sư.  
Hợp-lư kinh sợ mà bảo rằng: « Ủ thè thi nhá  
người nói thực ».

Hợp-lư liền thường cho kiếm-sư một trăm  
nén vàng. Từ bấy giờ cũng qui hai thanh  
kiếm ấy như Can-tuong, Mạc-gia và deo lùon  
bên mình. Vậy Can-tuong và Mạc-gia, hai  
thanh kiếm đó, sau ra sao?



Trước khi bắt tay vào việc đúc kiếm, người thợ  
Nhật phải tắm rửa sạch sẽ bằng một thứ nước  
thơm n้ำ bằng những hò quí của núi rừng...

Nhà tiều thuyết chép rằng sau Tân, đến  
Tần Hán hai thanh đòn vè tay. Hán Cao-Ìch  
với mồi thanh kiếm thứ ba nữa là Bạch-Hồng  
Tử-Điện. Truyền Lương đem kiếm bán cho  
Hán-Tín dè du Hán-Tín vè. Truyền tiều-  
thuyết chua hẳn là hoàn-toàn thực nhưng  
ta cũng nên biết xem qua dè biết quan-niệm  
của người xưa về kiếm như thế nào.

Trương-Lương yết kiến Hán-Tín nói:  
« Nay nghe tướng quân là bậc hào-khiết, lại  
là người đồng-hương, nên mang lại đây.  
Bởi lôi đòn bẩn kiếm phải xem người, đòn  
và đúc có vẹn cả hai bè mới đưọc ». Bầm  
tướng quân, thanh kiếm này.

Đè ngầm dưới nước, giao long khóc,  
Đem bò rừng không quí mị kinh.  
Muôn năm chất đá cõ,  
Nghìn vàng giò cung khinh.  
Nếu gặp người kỳ si,  
Kêu vang tiếng giật mình.  
Không cần giá bán,  
Chỉ cốt người tình.  
Kiếm này dã dắt bén minh,  
Giang sơn mặc sức tung hoành, ai đương?

Tin thấy Lương tán-tụng thanh kiếm, xin  
xem qua, Lương bèn giở kiếm ra, đưa cho  
Tin. Tin cầm lồng giờ ra ánh đèn xem, đích  
thực là bão kiếm. Cái bão kiếm lại có một bài  
tản rằng:

Kia chẳng thấy: Côn, ngô sắt đúc mù  
khói bay,

Sáng đỗ rực tõi lên tùng mây.

Tay giòi dung đúc mấy năm tháng,  
Long tuyền kiếm mồi ra đòi đây...

Ánh sáng tuột ra nhụt sương tuyệt,  
Ai trông cung phải khen kỳ tuyệt!

Lập lòi lưỡi đồng nhà băng hoa,  
Chôn trán khâu vàng in bích nguyệt,

Gặp ngày thiên hạ lúc phong trần,  
Hao kiệt mong sao được đòn gần...

Cứu vớt loài người vực sâu tiễm,  
Cùng chung vui sướng trên dài xuân...



...rồi người thợ chính và ba người thợ ban  
mặt lõi phuse làm lõi trước bàn thờ những vị  
thần-miền và thần Chiên-tranh

Tiếc thay lưu lạc đã bao lâu,  
Bỏ rãp rùng xanh với suối sàu.  
Đầu rắng bỏ rãp mặc đầu,  
Tứ Quang cũng thấy Đầu Ngâu trên giới.  
Ai kẽnh tài... ? (1).

Tin không có tiền. Lương nói: « Chẳng tôi  
trước xem tướng người, sau mới bán kiếm.  
Nếu gặp người có đức, xin không đâm lồng  
tiền ».

Tin hỏi: « Đức » thè nào? »

Lương nói: « Ba thanh tôi đưa ngài xem  
đây, còn có tên là Thiên-tử kiếm, Tè-tưởng  
kiếm và Nguyên-nhung kiếm. Bán kiếm phải  
xem người. Có dù tám đòn trát dán mồi đúng  
đúng thiên-tử kiếm. Tin hỏi: « Tám đòn ấy  
là gì? Xin kẽ cho nghe ». Lương đáp: « Tám  
đòn là Nhân, Hiếu, Thông, Minh, Kinh, Tắc,  
Kiệm, Giả ». Tin hỏi: « Thế Tè-tưởng kiếm có  
đức gì không? » Lương đáp: « Càng phái dù  
tám đòn, không thi không đeo đưọc; Trung,  
Chinh, Minh, Biên, Thủ, Gióng, Khoa, Hậu ».  
Tin lại hỏi: « Thế còn Nguyên-nhung kiếm thì  
thè nào? Lương đáp: « Càng phái dù thè  
mới đưọc: Liêm, Qué, Tri, Tin, Nhán, Dũng,  
Nghiêm, Minh ».

Nhưng kiếm tì oai vừa thuật trên không khỏi  
có chỗ dì doan. Một truyện nhỏ, với nhà tiều-  
thuyết tòu có thè trót nên huynh bí và đẹp lạ  
lùng, nhưng ta không thè không nham rắng:  
« Tiều thuyết là tấm gương của phong-tac,  
của thời đại; người ta không thè nhất thiết  
biết đắt đưọc, tì hẵn có dồi ba điều thực &  
trong ».

Cho mồi biết, người xưa có một quan-  
niệm cao sóng về kiếm thật mà thanh kiếm  
được coi là thần vật, kẽ cũng không phải là  
ngoa ngón.

Vậy mà tiếc thay, thời nọ trãi thời kia,  
năm này qua năm khác, ở cái nước Trung  
Hoá mà cây kiếm đã được thấy những ngay  
vinh dệu, đã có một lịch sử vè vang, người  
ta không còn thấy nói tới nó nữa, — hay là  
không chúa ý tới nó mấy nữa ở ngày nay.  
Thật là một điều đáng tiếc vô cùng vậy.

Người ta chỉ còn nói đến chuyện chế súng,  
lầm-lau, đúc đạn. Đò cũng là vì sự tiến  
bộ trên nền-miền cơ khí không thè thi  
không xong. Trong lúc mọi khâu súng có

(1) Lời thơ của Nguyễn tử-Siêm.

Kết luận là những kẽ lỗ kẽ hở, những kẽ lỗ kẽ hở, những kẽ lỗ kẽ hở

thì nhả ra trong một phút hàng ngàn viên đạn để tàn sát hàng nghìn hàng vạn nhân mạng, người ta không dại gì mà lại đi ngài chém ra những lưỡi kiếm, cây gươm chỉ giết được có mồ nhat một vai bù mang người.

Sự tiến bộ trong sự sát nhân đó, có lẽ là một điều đáng buồn, nhưng có lẽ cũng là một việc đáng mừng. Song ta không thể không tiếc cho cây kiếm, một vật qui là thể mà tự nhiên bị mai-một đi ở cõi Á Đông này cùng với ý nghĩa thiêng liêng của nó. May thay, nó vẫn chưa chết hẳn; ý nghĩa của nó vẫn còn được lưu truyền lên ở một vài nơi ở đất Tàu, nhưng chẳng là khống thế không nhận rằng cây kiếm ngày nay sốt dại mà còn được có tiếng với hoàn cầu, không phải là ở đó, nhưng chính là ở Nhật. Nước Nhật ảnh hưởng ở văn hóa Tàu, đã thử thách được câu Tàu nhiều cái tính hoa và dã biế khol trong gian duse nén cây kiếm tuy vắng vẫn chưa chết hẳn. Ta có thể nói rằng nhờ có Nhật mà cây kiếm của Tàu bây giờ vẫn còn sống và vẫn còn được hoàn cầu lưu ý tới không?

Vừa đây, một hãng thông tin Anh mới tuyên bố rằng tướng sĩ Hoa-kỳ  
đồn rằng trong binh đội Nhật  
không có súng mà chỉ có kiếm,  
gươm thôi. — Cây kiếm, hàn như  
bị bỏ quên, thời nhiên lại được  
người ta nói đến luôn luôn với  
tất cả cái lịch sử vẻ vang của nó.  
Có thật là quân sự Nhật chỉ có  
kiếm như lời quân lính Mỹ đồn  
đại không? Lời đó thật mà lại  
giả. Giả là vì quân đội Nhật, như  
ta đã thấy, còn live khi giới tài  
lực nào mà họ lại không có raea?  
Nhưng thật, chính vì lời đồn kia  
rất đúng: lưỡi gươm, cây kiếm,  
không lúc nào rời người chiến sĩ  
Nhật cũng như nó không hề xa  
người tráng sỹ ở đồi Xuân Thu  
Chiến-quốc. Đã dành là những  
quân đội hàn-không, chiến-xa,  
chiến-ham v.v., không cần tới

lưỡi kiếm, cây gươm để đánh nhau với quân địch, nhưng họ không bao giờ quên mang nó theo họ, mặc dù nó kẽm cảng. Ấy là bởi tại sao? Ấy là bởi tại người Nhật đã hiên thám về đức tính của lưỡi gươm, ý nghĩa của thanh kiếm vậy. Tuy rằng nó không dùng được việc mấy như khâu súng, nhưng người ta mang nó có phải eỏi đe giết người như ngày xưa đâu? Ngày xưa, nó dùng để giết kẻ bao lần, bắc ác. Ngày nay nó có một ý nghĩa khác: người chiến sĩ bao giờ cũng nhớ đến những lập tức cõi truyền, những tinh hoa của nòi giông, những cái gì đã gầy nén hòn Á Đông, mong lưỡi kiếm cây gươm ở bên mình là để cho lúc nào minh cũng nhớ mình là võ sĩ.

Nhưng đại khái, dùn xưa hay nay cũng vậy, cây kiếm cũng là tiêu biêu cho đức tính can đảm và trung hiếu của người dân ông. Người Nhật đã giữ nguyên cái tinh thần ngày xưa của nó — cái tinh-thần đối với người Tàu về những quâ khú xa xôi: nó là một người bạn, nó là một vị thần nghiêm trang lúc nào cũng nhắc cho người deer nó nhớ luôn luôn đến phật sự quảng đại, nhân từ và cao thượng. Họ cái văn hóa của Tàu mà biết chọn điều hay đó, và gạn bỏ những cái dỗi khác đi, người Nhật thật đã có công trong sự duy trì nền văn minh cổ hưu của giông da vang.



Muốn thành kiếm sắc như nước, người thợ phải bào đi bào lại rất cẩn thận

Nhất là, riêng đối với lưỡi kiếm cây gươm, họ không nhẵn chỉ biết bảo tồn ý nghĩa mà thôi, lại còn biết đặt ra những truyền lục lùng ở chung quanh nó để cho nó luôn luôn là thần vật, không vì có thời gian biến đổi mà mất cả cái giá trị cõi xưa đai.

Đã dành là những lưỡi kiếm Can-tuong và Mạc-gia, luyện bằng khi âm và khi dương, chém đá như chém bùn, đèn ngày nay — | dù là ở Nhật — không bao giờ có; đã dành những thanh kiếm như Bạch hồng Tú dien «kèn ngắn» dưới «mười giao long khốc; dem bô rồng không qui wí kinh» cũng không còn có ở đâu nữa; nhưng người ta há là chẳng thường kèi truyền — đây là câu truyền thời mới chứ không phải là thời xưa — kèi truyền về cây kiếm của M samurai «đá sao? Cây kiếm của Masamune đe ở dưới mội giòng nước chảy: người ta thả trên giòng nước đó một tờ giấy; giấy đang nhầm lưỡi thi là giấy rách dài ra.

Nói về Masamune, ta không thể không lại câu truyền này, năm kia đây, được thuật trong báo Life của Mỹ.

Hồi xưa, có một người tên gươm tên là Masamune có một người học trò khá nhặt tên là Kusakama. Tính cờ, lưỡi gươm của họ trà rẽn lại hàn hơn cha thầy! Nhưng mà chẳng kẽi sự sắc sảo hiền nhiên đó, võ sile Nhật ngàn ngai, vè sile muu gươm của Masasama rẽn, vè họ nghĩ rằng tinh chất của Masamune cao thượng hơn học trò của mình và nhẵn lưỡi kiếm, thành gươm của ông ta này đều bị thay đổi.

Thay đổi lại, ngày nay, chẳng tới không muốn gì hơn là tổ cho các bạo đao-thay rằng người Nhật ngày nay cũng bắt gao vò cung trong xe làm gươm tên kiếm, tuy không công trình ghê gớm như Can-tuong và Mạc-gia đúc hai thanh kiếm Phù Sai, và cũng không khó khăn như vi kiếm sile dà rẽn hai cây Nô Hông và Hồ Ke, nhẵn ta cũng nên biết rằng không phải bắt cờ người ta cũng có thể rèn được kiếm.

Kiếm của Masamune thật bền, bền đến nỗi trên mặt nước mà có thể cắt đôi được to



Tiếp theo khi đem ngâm vào một hũ nước lấy ở trong lòng đất lén, thanh kiếm được nung ròn nhieu lần bởi tay người thợ

giấy lưới qua, nhưng tại sao người ta không dùng kiếm của Masamune mà lại wa dâng câu Murasama? Ấy là bởi vì người ta cho là đức tính của người tên kiếm có ảnh hưởng đến cây kiếm sau này, người dâng sile mà có đức cao thi kiếm lối mà người thấp kém hay vô muu và dâng thì tên kiếm xấu.

Chính bởi lối đó, việc đúc kiếm ở Nhật, xưa như nay, rất là long trọng mà khó khăn; lè đúc kiếm cần phải có nhiều nghi tiết kèn theo, chúng ta nên biết. Dưới đây là những cái mài thầy của một nhà bào Pháp ông P. Montlouz đã được mục kích trong một cuộc lè đúc kẽm khi ông du chơi nước Nhật.

Ở Nhật, trong thám cung những cái kẽm thờ các vị thần có trách nhiệm giữ sự trai an cho đất nước và trên các ban thờ già tiên bao giờ người Nhật cũng bày một mảnh gương và một thanh kiếm. Mảnh gương là tiễn biếu cho đức hạnh trong sáng của Người Đàn Bà, mà cũng còn là để rỗng Người Đàn Bà chỉ là cái phản ảnh của chồng và con. Còn lưỡi kiếm, đó chính là người đàn ông này, người Samourai, người võ sile. Hai nó là nắm nay, và có khi hơn nữa, người tên đơn ông qui phái Nhật lục náo cũng trung thành với lão tục của lưỡi kiếm. Cái ông sang trong kia, đe ô tô, mặc spencer và chiều cao vạn T.S.F. để nghe tin tức bốn phương trong thế giới, nếu là giòng dâmsos hay samourais,

"Câu hỏi là một khía cạnh của sự kiện."

"Cây kiêm là một vật huyền bí, thần tiên  
đất Nhật. Bởi vậy đức kiêm cần phải có  
nhieu nghị tiết rất nghiêm khê. Khắp nướ  
Nhật, dân chỉ có  
mấy người thợ có đức  
hạnh và được người  
ia kinh trọng; và  
được quyền đặc kiêm  
ma thôi. Đó là những  
người tojisi truyền  
đến họ đến đời kia,  
đã học được cái bi  
truyền đức kiêm của  
mấy nươi đời đe lại.

“ Kiem họ disc ra  
sắc cá hai mặt lưỡi —  
nó bén như nhangs  
tus, dao cạo lót nhất  
của ta và có khai hơn  
thế nữa — và thương  
không phải do một  
thứ kim khí mà làm  
nên đâu. Người ta  
thường luyện nhiều  
thứ kim khí vào với  
nhau bằng nhangs  
phuong pháp lạ lùng,  
bi hiện không có một  
người phuong tay  
nào biết. Trước khi  
bắt đầu rèn như thế,  
người thợ đúc kiem  
phải tẩm ria sach sẽ

bằng một hũ nước thơm nấu bằng nhung  
quai tim ở trong rừng và trên núi. Song  
người thợ chính là bê người họ bạn, xem  
nhinh chẹn phải lập ban thợ lén làm lẻ m  
cái vĩ thanh minh, nhất là thanh chiến tran  
phù hộ, cho kiềm minh làm ra được tố  
Xong đầu đây, họ mới bắt tay vào việc. H  
đem thử kim khí lợ lùng do bao nhiêu thu  
ngon tay rất to làm cho da cháy vang an  
kèo đen bao giờ nó dò lén như tiết. Cây

quân địch đánh bộ  
minh mà lăg di, người vỗ sỉ sê nhục m  
khêng sõng nứa, phải mò bụng ma lụ iú.

«Đến năm 1886 ở Nguồn vẫn còn cái lũ  
lanesh giri rã đặc biệt. Ngay buổi chiều  
nó nham khẽm, người vỗ sô phai ăn mìn  
tron ở một chỗ vắng vẻ nào đó, cho ngư  
khach bộ hành nào đi qua thì đem kiêm r  
thả - nghĩa là chém biến cái đầu của ngư  
khach bộ hành ấy đi.

(xem trêp tra g 34  
THIỀN-BHỦ



## Một ý-niệm về kim-tiền

Thi-hảo Rainer-Maria-Rilke, trong một bức thư gửi cho học trò có viết rằng: «Anh nay trúng xá những đầu đề «tình ái» bởi vì đó những đầu đề «sáo» nhất, nhảm nhất mà chỉ đầy lá những đầu đề khô viết nhất.»

Xem xong kịch « Kim Tiền » chúng tôi mu  
thêm vào câu nói của nhà thi-hào rằng: «  
anh cũng nên tránh xa cả những đầu đê « k  
tiền » nữa. Bối vì đó cũng là những đầu đê  
Đông Tây đã bàn đến nhiều lần vậy.

Thực thế, những tiên thuyết, cảo luận kinh báu về tiền, ít lâu nay ra đời nhiều. Rất ít tác phẩm đem lại cho ta được những kiến mới, những tư tưởng mới: người ta ròng làm một việc là mạt sát kim tiền mà thôi. Võ khích của Ông Vi huyền Đắc cũng không ngoái ý đó, tuy rằng nó đã chiếm giải nhất kinh báu của mọi van-doàn ở đây. Từ đầu đến cuối, tác giả chỉ cho ta nghe những câu trả lý mà ta đã nghe thấy từ khi ta còn bé: « tiền là hồn hồn người, tiền là một kẻ thù tiền chưa chán là đã sướng ». Sự thực, ta có đáng bị che trách tên khôn không? Không. Tiên chi là một vật vô tri giác, tiền chỉ là một tên dây ống. Но không có tội gì cả. Но như một cái giường Hongkong. Không.

lại trở vào cái gường Hongkong mà rãnh  
«Mây làm hại người ta, hỡi giông xà!» Bởi  
mây tối, mây êm và dài nên mây chỉ vào  
những người sung sướng. Những người su-  
sướng có mây sinh ra lười, ăn xong lại thành  
thành những chéu - nhân khát khao. N  
gười nghèo, không có mây nên làm ăn chậm chí b  
bao! - Không, không có ai mắng cai giờ  
Hongkong như thế Bởi vì người ta biết  
giường Hongkong không có tội. Tội nhân chỉ  
là tình lưới biếng của ông nhà giàu. Bởi  
tình, cũng vậy. Tèn không hề làm hại ai b  
giờ. Những người có tiền mà hú hống  
đay được vợ con, là vì họ, chứ không vì tội.  
Tội nhân là lòng người: có trách, chỉ nên trả  
nó. Những người thật hiền biết điều  
một cái buồn mèn mông trong cõi đời N  
ta bảo không có tiền thì sướng. Cố si d  
bảo rằng nếu không có tiền thì Higgins  
đều sướng cả mà cái buồn mèn mông tr

cõi đời này sẽ tiêu tán cả không? Không ch  
Đã nói qua về ý niệm về tiền của chúng  
hãy giờ ta xem ông Vi huyền Đắc muốn

tô gi trong và kích « Kim tiền » của ôn

Ông giới thiệu với chúng ta một bài sĩ, nghĩa là không có tiền. Không có tiền bởi vì không kiếm ra tiền, nhưng cũng vì ghét tiền nữa. Ông khóc vì tiền và ông nói ra như thế. Vợ ông khóc lóc. Cảnh nhà ông tiêu điều. Thấy vợ thất thểu bà liền qua, phải chiều vợ, ông không khóc bí dòng tiền nữa.

Đoạn thứ hai, hán sĩ hoà ra ông chủ mồ. Tiền nhiều, bạc lâm. Thật là một người khác hẳn, theo cả nghĩa chính và nghĩa hông. Ông cho vợ cả về quê. Con trai ông hư hỏng.

Người ta không biết cậu đó bắt đầu hư hỏng  
ra thế nào, chỉ biết rằng cậu ấy tiêu nhiều tiền  
lắm và nhà sừng sộ với cha và đem những  
câu nói đầy một vẻ căm hờn tư kỷ ra diễn  
thuyết. Ông chủ mỏ của chúng ta buồn bã.

Đó là con ông hóng yết tiền của bà. Đến đoạn  
bà, chính ông bỗng hóng yết đồng tiền của ông  
bố kiểm ra. Ông xá lánh bàn cũ đã giúp ông  
gây nên đêia vị ngay nay; ông lấy vợ bà ông  
thái bà cả và bà hán về nhà quê. Ông đ với  
bà bà và vay tiền của bà này để làm một cái  
mồ mới. Người vợ bà này có một cậu em là  
cậu Ngoc, cung «vui vẻ trễ trung» và lại cùng  
một bụng lý thuyết cá nhân như cậu Bich, con  
ông chủ mồ. Hai chị em bà là lập kế cho ông  
chú mồ vào trong: cho vay nám van bạc,  
nhưng bắt ông lấy cái mồ mới ra đầm-bão.  
Ông chả mồ bằng lồng.

Đoạn từ là đoạn kết, thợ làm mỏ định công,  
người vợ bà dở mặt. Từ giận, ông chủ mỏ  
nguyễn rủa người đàn bà và chất bất thình  
lành vì bệnh đau tim.

Cốt kịch « Kim Tiền » là thế.  
Có phải ông Vi huyền Đắc muốn tò rắng tiền

Nếu quả thế, ông chưa thành công. Ông đã cho người xem thấy rằng: Tiền bạc không gây hạnh-phúc cho người ta thật, nhưng không có tiền bạc thì ông hân sỉ của chúng ta cũng không sướng nỗi. Vậy thi chưa chắc tiền bạc đã không gây hạnh-phúc cho người ta đâu.

Theo chúng tôi, tiễn bắc có thể gây hạnh phúc cho người ta lâm. Xem như ông chủ mỏ kia thì biết. Nếu có tiền mà ông biết rõ chức đời sống, giữ bến chi của mình thì vợ ông sống, con ông học thành tài và làm việc hữu

ích cho xã hội, mà bao nhiêu thứ mồ vĩ ông mà có công việc nuôi dưỡng gìn dinh, con cái. Lấy người mà suy ra doan-thề và quốc-gia cũng thế. Ta không thể trách đồng tiền đã làm hại một nước được, vì nó sinh ra người nghèo và người giàu - hai giới cấp luôn luôn phản đối nhau.

Ông hàn-sĩ trong kịch « Kim Tiên », tiền không làm hại gì đến hạnh-phúc của đời ông và của nhà ông. Sự thay đổi của lòng ông đã làm hại ông vậy. Nếu có tiền mà lòng ông vẫn vui, nếu có tiền mà ông vẫn giữ những ý tưởng tốt lục ông có làm nghề cầm bút, thì không bao giờ lại có chuyện gì xay ra. Không phải có tiền thi người ta mài rủ huồng, mài phân bón, mài lúa thay, mài rây v.v., mới không dạy được con, mới bón tiền của gá. Nhưng người không có tiền cũng có thể làm những việc ấy được. Vày cái cần không phải là chỗ ô-tiền hay không có tiền. Cái cần là ở chỗ rèn luyện tinh thần cho bến vững, ở chỗ can đảm mà ai theo một mục đích, một chí-hướng, một nguyên-vong, ở chỗ biết rõ những bốn phận làm người vậy.

Bật tên kịch là Kim-Tiên, ông Vi-huyễn-Bắc đã dò tiêng oan cho nó. Riêng một chỗ đó cũng đã làm cho vở kịch không vững được. Thêm vào từ đầu đến cuối kịch, chúng tôi lại thấy ông không bảy tờ giấy. Nghe những câu lý thuyết của nhân của cậu Bich con ông, người đã xem có lúc hồn khoan tý hời không biết cậu phải hay là cha của phai. Không làm việc gì, cứ kiêm các cách để cho có tiền liều là phải? Hay cứ giả công già súc kiêm tiền mà không được lúc nào thử thà là phải?

Có lẽ nhà viết kịch không cho cách nào là phải cả. Thế thì sống ở đời phải làm thế nào? Thế nào thì mới sướng? Về cách giải quyết trường hợp này, tôi thấy truyện phim « Vous

né l'emporterez pas avec vous » cũng nói về tiền mà có nhiều ý hay nón. Ông Vi-huyễn-Bắc nên nghĩ về điều đó: Không có tiền cũng khổ mà có tiền cũng khổ, thí cái gì ở đời này làm cho tu sướng? Chỉ có lòng hương yêu lẫn nhau làm cho người ta sưng sướng mà thôi. Giá ở đoạn nhất, ông hàn-sĩ cũn ta nghe mà vყ chông con cái đẻ nuô yén vui, không khô sô khôn khôn khôn lộc, khô g ký kiết, đổi mà không kêu thiểu, rồi mà không kêu lạnh, già ở đoạn nhất mà thế thi có lẽ may ra người đi xem còn thấy đồng tiền là ác hãi ở ba đoạn sau này. Ở ba đoạn sau trong kịch của Vi-huyễn-Bắc người ta chỉ thấy chan ông chả mồ và người ta không nhận rõ được điều xấu điều tốt ra thế nào. Trong lúc các văn già kịch sĩ thi nhau nói về nghệ thuật - nghệ thuật không cần biếu dương gi cả, như André Gide đã nói - mà chúng tôi nói thế chắc có nhiều người không tán thành.

Xem kịch Kim-Tiên, riêng chúng tôi tự hỏi: « Thế thi người ta ở đời cứ nên chịu nghèo khổ để nghe vყ con khóc hờ? Hay nên làm giàu để cho vყ hồn con hồng và để cho Thương-Đế từ bỏ linh-hồn mình?

Trong ba tiêng đồng hồ ngồi xem kịch Kim-Tiên, chúng tôi chỉ thấy có một vài câu kịch có duyên. Ông Vi-huyễn-Bắc, ở mộ vải chỗ dâ tò rằng có tài lụa nhưng chả khôi hài vây (comique de mots).

Nhưng toàn thê vở kịch, ta không thể không

**Thông-Đô LYAUTHEY** đã nói: « Ta là một sinh vật chỉ ưa hoạt động ». Chứng ta nên theo gương ngài.

RA ĐỜI TỪ NĂM 1921

# thuốc bò:Cửu-Long-Hoàn

Võ - Định - Dân

ĐÃ TỨNG ! ÂM DANH DỰ CHO NGHỀ THUỐC VIỆT-NAM  
KHẨP-XÚ-DÔNG-PHÁP

CÁC CỦA HÀNG ANNAM VÀ KHÁCH ĐỀU CÓ TRƯ BẢN LÈ

Hộp 2 hoàn : 1\$95. Hộp 4 hoàn : 8\$70. Hộp 10 hoàn : 9\$00

TỔNG PHÁT HÀNH: Bắc-kỳ, Ai-lao và phía bắc Trung-kỳ  
Etablissements VÂN HÓA n° 8, rue des Cantonais Hanoi

## Thông-chê Pétain đã nói:

« Nhờ có bài luận mà mỗi đồng lâm của quốc gia được thất chất; chúng ta sở dĩ quý quan đỗ kim sự bảo-vệ chúng. Sự gần gũi đó, au châl tự nhiên, là hy vọng nâng đỡ nhau trong cuộc phục hưng. Nhưng Quốc-gia cách mệnh còn phải cần sự thống nhất của nước Ilep ».

tiếc cho nó có ít sự hoạt động quá. Ở đoạn nhất, chỉ có một việc là ông hàn-sĩ ngâm thơ và nói một mình. Cái việc ông bao cảm hàn-sĩ ra ứng với nghệ viên đèn lồng tiền họa sĩ chỉ có thể coi là một việc phi, mà việc phi đó cũng không làm cho không khí tù hãm trong đoạn ấy đồng dây thêm lèi chui náo.

Thứ nhất là cảnh I thi lại quan hệ lâm. Ở trong những vở kịch có tiếng, người soạn kịch thường lợi dụng cảnh này để dàn trước những việc sẽ xảy ra trong những cảnh sau và thường ở cuối cảnh I thi người soạn kịch bắt đầu thắt nút câu chuyện lại.

Trong « Kim-Tiên » đến đoạn II và đoạn III vẫn chưa có cái « nút » nào. Thêm vào đó vẫn không có gì khởi động. Từ đoạn hai, suốt cảnh khôn khôn: chỉ có mỗi một việc là ông bố mang con hồn hồng. Sự hồn hồng của ông con đó và sự thay đổi của cả ông bố đó làm cho nhều người ngạc nhiên. Đó là vì ở cuối đoạn nhất ông Vi không sửa soạn những nhân vật của mình và cũng không sửa soạn những việc sắp xảy ra. Người ta đợi nhiên thấy nột ông chả mồ hiện ra; người ta nghĩ mãi ihi biết đó là ông hàn-sĩ; nhưng người ta không đoán ra được là ông hàn-sĩ đã làm thế nào mà thay đổi một cách mau chóng như thế - dù rằng ông Phúc đã nói « hờ » ông một tí với cậu Bich về

ông rồi. Giá o đầu đoạn này, ông Vi cho ta thấy bà vợ cả ống hàn-sĩ nói chuyện với con về sự thay đổi của chồng của bà, về sự chổng và cha ho lắc vợ, thi người xem đỡ ngạc nhiên và đều khi ông chủ mồ ra thì không đến nỗi bỡ ngỡ vì sự thay đổi tân tính mau chóng quá. Như thế, người ta lại còn có thể sửa soạn được cảnh thứ ba, vừa mở màn lên thi thấy ông chủ mồ ngồi với một bà son phấn tần thời, mà lại triết nói về sự hư hỏng của con trai ông chủ mồ vi tiền gầy ra; dàn đoạn này thấy người dân bâ têr đẹp và sáu trọng đó, nhiều người đã tung rắng tiền làm hư hỏng người vợ cả của ông chủ mồ; và cả của ông chủ mồ bâ giài ống chói dáng diêm; người dân bâ ngờ kia không ai khác là người vợ cả ông chủ mồ. Sự thực không pâi thế. Đó là vợ ba ông chủ mồ. Người ta lại đem giới thiệu ta một nhân vật không sửa soạn ở hai đoạn I và II vậy. Đó cũng là một điều đáng tiếc. Nhưng đoạn này được một điều khác lại là côn hoạt động hơn hai đoạn trên một chút vì cái ngã bất tỉnh của ông Bâ-Lý. Chỉ phiền một nỗi là sự hoạt động này lại là phi, không quan hệ mấy cho tinh thần chung của vở kịch. Và người ta vẫn không thể không trách nhân vật của ông Vi rậm lời quá.

Đã dành là ông Vi muốn làm giang-giai chỗ đó ra để tố cho người xem thấy rõ cái hư hỏng của vại chính, nhưng cần gâi phái kéo dài như thế? Ta vẫn không quên rằng kịch cũng như tiểu thuyết cần phải đơn gân mà kịch thị không những cần đơn giản về cách bô-trí hóa trang, nhưng cần đơn giản cả ở những lời nói của những vai kịch nữa.

Nói đến lối kịch, ta không thể không nhớ đến những lời của cậu Bich Cái-nhau với cha già. Những lời đó cũng thừa nhiều quá. Đáng phản nản nhất là người soạn kịch chủ ý nói về cái hại của tiền; mà vai cậu Bich ở đoạn ấy, lại di nói về

## Truyện giải trí « Sáng »

**ĐÃ CÓ BẢN:**

**MỘT GIA-BÌNH TRÊN HOANG BẢO**

của Nguyễn Xuân-Huy Giá 1p45

**BÀ CHÚA RỪNG MẠI TRẮNG** của Việt Tịnh

**BỐN CỐI:**

**NGƯỜI KHÍ** của Việt Tịnh

**CƠ THỦY**

của Nguyễn Khắc Mẫn

Giá 3\$20

**GIÁC QUAN THÚ SẤU**

của Ngọc Hữu

giá 0p40

**BỒI BÌ MẬT** của CON KÉM

của Phạm Văn Giao

Giá 0p50

**SẮP CÓ BẢN:** **HỒN QUẾ**

**NHÀ XUẤT-BẢN « SÁNG »** 46 Quai Clémenceau — Hanoi

nhiều câu dày đặc từ ngữ và làm cho những người đi xem il trí suy xét chủ ý về ý tưởng anh hào cho sướng thân minh, sinh con thi phải nuôi con, con ca không cần bố mẹ để ra đời.. nhiều qua..

Nếu ông Vi chỉ có ý muốn tố rằng Bich là một đứa con hư hỏng vì bố quá ham tiền không dạy dỗ được, thì chẳng nói làm gì; nhưng nếu ông muốn cho đó là một vai quan hệ để làm tiết ra trong muôn mốt cái tình thần vở kịch của ông, thì quả thực ông đã không thành công trong vai đó. Theo chúng tôi, kịch xưa hay này cũng vậy — nhất là kịch phong tục, biếm thể — bao giờ cũng cần phải có hai bên: bên thiện và bên ác; bên phải và bên trái; bên tốt và bên xấu. Chúng tôi đơn cử một ví dụ rất nhàn là vở *Trường già học làm sang* của Molière. Ông Gu-Đặng là bên ác, bên xấu đó; nhưng Molière cho ngay một vai khác ra để đối lập cho người ta thấy lẽ phải nên theo: bà Giu Đăng tức là bên thiện, bên tốt đó.

Ông Vi không cho ta thấy qua một nhân vật nào khả dĩ đem đối chiếu được với vai chính để tố cho người xem biết con đường phải mà theo: già ông cho Bich vào vai đó thi kịch « Kim tiễn » còn có ý nghĩa hơn, mà người xem có lẽ sẽ thấy con đường phải. Chúng tôi lại còn nghĩ rằng nếu ông cho Bich lùi đâu là một đứa con kha, biết trọng tiền, phải cách, biết tiền tiệm đúng mực, bắt bay lồ những ý nghĩa chính đáng về tiền; rồi sau mới lùi hỏng vì bố; thì người ta sẽ cảm giác mãnh liệt về sự tai hại của tiền hơn và người ta sẽ khinh ghét voi chính — trọng trung của tiền — nhiều hơn.

Tóm lại, kịch Kim tiễn của ông Vi — nguyên tắc soạn, dưới mắt chúng tôi chỉ gây ra cho người xem một mối hoài nghi có hại về đồng tiền trong lúc người ta cần phải bài trừ những ý nghĩ yểm thê về cản lao, gia đình..

NGUYỄN VĂN HÓA

CÁC GIA-DÌNH NÊN DÙNG THUỐC:

## Điều - Nguyễn

- 1) Thuốc đau dạ dày Điều-Nguyễn
- 2) Thuốc gà . . Điều-Nguyễn
- 3) Thuốc ho lao . . Điều-Nguyễn
- 4) Thuốc bồ thá . . Điều-Nguyễn
- 5) Thuốc bồ hòn . . Điều-Nguyễn
- 6) Thuốc cam ẩy . . Điều-Nguyễn
- 7) Thuốc cam sái . . Điều-Nguyễn

Tổng-cục : 125 Hàng Bông, Hanoi  
Đại-lý Đức-thắng, Mai-linh, Nam-tiến: Saigon  
Nam-cường: Mytho, Vinh-hưng: Vientiane

Sách của thư xá ALEXANDRE DE RHODES

ĐÃ XUẤT-BẢN :

## KIM-VÂN-KIỀU

(lrome II (tron hò)

cả bản dịch Pháp-vân của Nguyễn-vân  
VĨNH — 450 trang khâ 17 x 24, tranh ảnh  
của Mạnh-Quỳnh, bản thường 3p00, (cước  
0,80), bản Vergé bìa inatai 8p50 (cước 1p30).

## CHINH - PHỤ - NGÂM

cả bản dịch Pháp-vân của Hồi-vân LANG  
120 trang 17 x 24 tranh ảnh của Mạnh  
Quỳnh, bản thường 1p50 (cước 0p47), Bản  
Đại-La Impérial 5p00 (cước 0p99).

SẮP XUẤT BẢN :

## Truyện trẻ con của PERRAULT

(CONTES de PERRAULT)

Pháp-vân và Việt-vân đối chiếu. Một giải  
phản về ngôn in, toàn tranh ảnh và bìa  
4 màu của Mạnh-Quỳnh 136 trang-khổ  
album 21 x 32 gồm có 8 truyện rất lý thú,  
đã làm vui các trẻ em thế giới từ 300  
năm nay, bản thường 2p50, bìa giấy  
đại-la 12p. Giá cả phi như Chính phủ ngầm

**Tổng phát hành: MAI LINH  
21, RUE DES PIPES — HANOI**

30 oct. 1943 Hán Thuyên phâthành



## NGÓ HÈM

tiêu thuyết  
phóng sự  
của NG. ĐÌNH LẬP

TÙ SÁCH TÂN VĂN HÓA

ĐÃ CÓ BẢN :

## Triết học là gì?

của Nghiêm Tử — 2\$50

SẮP CÓ BẢN :

## Luân - lý thực - nghiệp

của Lê văn SIÊU

Hán Thuyên, 71 Tiên Tsin  
HANOI

# Lương-như Hộc, Ông tò nghè in ở nướ'c ta

NHỮNG CUỘC  
ĐI SỨ CÓ ÍCH  
CHO VĂN-HÓA  
NƯỚC NHÀ

của  
**ĐÀO TRINH NHẤT**

có thể xảy ra ở dọc đường, hay là khi vào  
chỗ Thiên-triều hoàng - đế, chỉ một lời nói,  
một câu vắn thắt thỏ, làm nhẹ cho quan  
thê đã đánh, còn bị giam cầm ở quê người  
đất khách hàng mấy chục năm chưa được  
về cũng nên.

Buổi sá-trinh đêm mưa ngày ayel.  
Bạn cố-tri mảnh nguyệt quan-san.  
Rạng ngày đến cửa Đông quan,  
Tiếng xưa thập Khú nhát hoàn là đây.

Không rõ mấy câu « truyền-tụng ấy của ai,  
hình như cốt tả cái tình cảnh di sứ Tàu gian  
nan đến cùng cực thi phải.

Tương truyền có cụ vung mang di sứ, trong  
lòng hối bộ lo ngại, không chắc gì còn sống  
mà về; hôm bước chân lên đường, dặn lại  
vợ con mai sau cứ nhớ lấy ngày ra đi làm  
ngày cúng giỗ.

Có lẽ vì những nồng nỗi đại khái đã kẽ,  
cho nên các cu di sứ chỉ cầu được may mắn  
xong xuôi nhiệm vụ mà về cho chóng, không  
mấy ai có ngày giờ và tám ý đề vào công  
việc xem xét văn-hóa nghệ-thuật gì cả. Di  
sứ, mười phần bất chín, hầu như di làm việc  
riêng cho một triều vua, son gian chiếc ngai  
vàng được vũng chải yên ổn, chứ việc lợi  
danh ích nước không ăn nhập đến.

Trừ ra, những người thật có kiến thức, có  
tâm-chi, mới biết lợi dụng cái cơ-hội ngoại-giao  
của mình mà để tri túi tội, quan sát,  
liệu lượng chỗ cần dùng bồ ich, rồi khi về  
đem theo một hai món quà nghệ-thuật mới  
la, tặng cho quốc dân.

Những cuộc di sứ có ích lợi cho dân là thế.  
Nhờ có các ông sứ giả hữu tài ấy, nhiều  
chiết độ, phong-tục, kỹ-nghệ, thô-sản của  
Tàu, đã lần lượt trong khoảng chín trăm  
năm, di theo bánh xe cồng cộp truyền qua  
đất-gian xã-hội ta, đến nay vẫn còn dấu  
tích.

Ấy là một chuyện đáng ghi chép.

Có điều rất tiếc, là chúng tôi chưa thể xếp đặt theo thứ tự thời-dai trước sau, chỉ tùy-tiếp tri nhớ và sự khéo-cứu được đến đâu, viết ra đến đó; còn chỗ nào thiếu sót — có nhiên không khỏi — thì mong các vị độc-giả bắc-lâm sẽ thêm vào cho.

○

Gần lúe nghè in — một cơ - quan rất cần cho việc truyền-bá tư tưởng-học - thuật — ở xứ ta và nhiều xứ khác chắc hẳn cũng vậy, vì chiến-tranh mà phải thiến-thốn vật liệu, nhiều nỗi khổ khâm, chúng tôi nhớ ngày đến một người có công to khai sáng nghè in trong nước này năm trăm năm trước: ông Lương-như Hộc 梁如鵠.

Chính ông, nhân lúe di sứ, đã đem kỹ-nghệ khắc bǎn in bằng gỗ ở bên Tàu về cho nước ta trao c nhặt.



Ta nên biết qua tiểu-sử của người có cái công-ning hì è p đáng khen dâng nhờ áy. Nếu sự biết cùa chúng tôi không làm, thì ông đã nuôi sẵn âm-ý về nghè in từ lúc còn niên thiếu, chứ không đợi đến khi được di sứ Tàu, trông thấy họ khắc bǎn in, bấy giờ mới này ra tư-tưởng bắt chước.

Lương-như Hộc, tự là Trường-phủ người làng Hồng-liên, huyện Trưởng-tân, xú Hải-dương tức làng Thanh-liên, huyện Giả-lộc, tỉnh Hải-dương ngày nay. Không biết ông sinh năm nào, chỉ nhớ niên-hiệu Đại-biến thứ ba (tây lịch 1442), nghĩa là năm chót đời vua Lê Thái-Tôn, triều đình mờ-khoa thi tiến-si, ông ra thi đậu tiến-si số một, cũng như đậu trạng nguyên, tài học vang lừng trong triều ngoại-quận.

Vì thế, liền qua năm sau, vua Lê Nhân-Tôn lên ngôi, ký nguyên Đại-hòa năm đầu (1443) ông được cử di sứ Tàu báo tang và

cầu phong. Vì theo lệ, mỗi khi có vua mới kế vị, ta phải sai sứ qua Tàu báo tin vua cũ đã mất và xin phong vương cho vua mới; rồi có sứ bǎn Tàu đem sắc-thur sang làm lễ phong, bấy giờ mới là chính thức.

Cách sau 16 năm, vào khoảng niên-hiệu Diêu-ninh thứ sáu (tây lịch 1459) cũng đời vua Lê Nhân-Tôn, ông phung mạng di sứ một bǎn nữa. Bǎn này di cống theo lệ thường; hình như có việc giao-thiệp về vấn-dề biên-giói nhân thà.

Làm quan đến thương-thur, có tiếng là người-liêm-trực, ai cũng kinh phục. Sau khi tri si, lui về ở bǎn-huong, thọ mãi đến 80 tuổi.

Tiếng là cáo quan về làng, nhưng ông chẳng được nhàn hạ ngày nào. Lúc trước mũ cao

áo dài ở triều-dinh phải lo việc nước, thì bấy giờ về mặc áo vải ă n c o m rau ở chốn h u ơ n g - dảng phải lo việc dân.

Ông lo lắng mò mang sinh-h kẽ cho dân làng, thúc giục họ chăm chỉ việc nông-

tang và làm thêm kỹ nghệ, phòng khi rong-mát mùa, khởi lo tùng-doi. Nhất là nghệ khắc bǎn in gỗ mà ông đã lấy được bí-thuật từ bên Tàu về dạy bảo cho Ông sốt sắng với nghệ mòi ấy, đến nỗi chung-sóng với dân-tho, không phân cách chỗ quý-tiện, không kẽ gi minh đậu đạt lớn, làm quan to; ngày ngày ông ngồi bén, chỉ bảo họ từ cách mài con dao hay bào miếng ván thà nào mới đúng khắc-thành bǎn in được.

Cũng là nhà nho nhưng ông chịu ra sự thực hành, làm sao cho ai nấy cũng có áo com no ấm-truởc hết; không hay ngâm-vịnh và bǎn-xuông viếng nhiều như các tông-khác đồng-thời. Bởi vậy, ông không có tác-phẩm văn-chương gì truyền-lại ở đời, trừ ra một quyển thuở « Hỗng-châu quốc-ngữ thi tập 洪洲集 »

語詩集», người ta đồ rằng chính ông là tác giả. Sách đời Lê chép rằng vua Lê Thánh-Tôn — một ông vua hay thơ nổi tiếng — thường chép-tác-giả sai cả lè-lối làm thơ. Cố lẽ vì ông không theo lối thơ cũ. Nếu tìm ra được nguyên-bản mà xem, để thường ta thấy ông Lương-như Hộc là tuong tiên phong thơ-mời ngày nay cũng nên!

Đoạn trên, chúng tôi đã nói từ hồi ông còn niên-thiếu từng có dụng-tâm về nghè khắc-bǎn in sách ở nước nhà.

Nguyễn-do có một hiếu khách đầu-cơ — đời ấy cũng đã có rồi! — báu sách với giá bóc lột quá tay, khiến ông sinh túc, quyết học nghè in.

Lúc ấy, ông vừa mới đỗ hương-cống, còn đang ở nhà, một hôm có việc phải đi kinh-sư, nhân-dịp, người quen ở gần miền, đem gửi mấy quan tiền nhờ ông mua giùm bở sách « Tinh lý đại toàn » và bộ « Bác-sử ».

Ta học chữ Tàu từ đời Nham-Diên, Sĩ-Nhiếp làm quan đô-hộ, đến giờ vẫn phải mua sách của Tàu để sang, thật là mượn nhau chép-tay mà học, chứ không tự in lấy được, vì chưa biết cách khắc bǎn in.

Ông Lương-như Hộc lén Kế-cho, vào hiệu khách-nhà, họ cũng trả lời vừa mới hết; tuy có một hiếu ở cửa Nam còn ít nhiều sách, nhưng đòi giá hai bộ sách kia đúng nǎn nên bạc thi mới chịu bán.

— Trời ơi! Sao đắt quá thế? ông hỏi với vẻ mặt kinh ngạc.

— Lại lúe này khan, không có thuyền chở sách qua chừ sao! người chủ hiệu đáp.

Họ Lương phải đem tiền về trả người đã gửi minh và nói:

— Tức quá! người khách họ bóc-lột minh về kho-tác sách học, chí vì minh không thể tự in lấy được. Thôi, ông hãy mượn người chép tam-ma xem. Nay mai tôi quyết mòi nghệ in ở xú này, ấy giờ sách tha hồ-re.

Câu nói kí-khai bấy không bao lâu thành ra sự thực. (còn nữa)

ĐÀO TRINH NHẤT

#### GIÁ MUA BÁO

	Một năm	6 tháng	3 tháng
Nam-kỳ, Trung-kỳ, ...	185,00	95,00	55,00
Nam-kỳ, Cao-suẤn, Ai-Lo, ...	20,00	10,00	5,50
Ngoại-quốc và Công-sở	45,00	20,00	10,00

Mua bở nhoi trả tiền trước mandarin xin dz:

TRUNG BÁC CHỦ NHẤT, HANOI

MÙI HƠM ĐIU, MÁT NƯỚC, TRẮNG RĂNG  
SAVON DENTIFRICE

KOL

LÀM VÙA LÒNG  
TẤT CẢ MỌI  
NGƯỜI KHÓ TÁNH

DISTRIBUTEUR :

S.A. Poinsard & Veyret  
Saigon, P.Penh, Hanoi, Haiphong

#### ĐÃ CÓ BẢN:

Khảo cứu về  
**Tiếng Việt - Nam**

của Trà Ngàn giá 2p50

Công chúa tóc vàng

Tức Hoa-Mai số 32 của Phan-Nhu giá 0320

Thám hiềm

Gò Khúc - Rồng

Tức Hoa-Mai số 33

của Nguyễn-phù-Bắc giá 0p20

Nhà xuất-bản Công-Lực 9 Takou Hanoi

#### ĐÃ CÓ BẢN:

MẠC - TỰ  
**Triết học tùng thư**

của NGÔ TẤT TÍ

Một học thuyết Đông-phương mà lý luận rất khoa-hoc, chí khung lòi mờ như nhiều học thuyết khác. Cố in cả chữ nho và Cửu-sắc dày ngót 300 trang. Loại thường 2p 0, cước gửi 0p4. Loại đặc-biệt 6,00, cước gửi 0p60.

Thư và ngân phiếu gửi về:  
**NHÀ IN MAI LINH, HANOI**

**M** Ai có tát nước ở đây  
tứa, không chị?

— Không

Phương trả lời em, mắt mờ  
mang nhìn xuông lòng ngòi.  
Giòng nước đặc và đỏ Tay  
Phương đều đều kéo giấy  
gần. Thân mềm mại cùi  
xuống, ngừng lên.

Tiếng nước đồ mảnh lén  
ruộng khô khan. Đất hút  
nước sèo sèo, thành những  
tiếng dùm đụp ngọt quang  
giữa cánh đồng khuya. Cái  
gầu thà xuống mức lèn để lại  
những vòng tròn sâu. Nước  
và ánh trăng vàng lồng lánh  
chộn lùn vào. Hơn nữa  
tháng nay không mưa. Nắng  
gây gắt chiếu xuống cánh  
đồng đã bắt đầu úa vàng. Lá  
xoắn. Đất nứt và khô tráng.  
Mấy làng lùn cùn đã làm lề  
«cần đảo» mà vẫn chưa mưa.



Con ngòi nấm ép mình ở  
giữa hai bờ cỏ. Mẫu nêu đèn  
chạy giải đến dầm sen, rồi  
lần sau sương mù. Những  
hat sương động trên lá lùa  
cùng nhau theo chiều gió.

Không-khi mát lạnh thăm  
vào thân thể. Phương có cái  
cảm giác thanh tao và rộng  
rãi như mọi đêm. Đời cô

bằng phẳng như mọi cô thôn  
núi khác. Cha mẹ làm ruộng;  
cô női ngsiép. Cha cô mất từ  
năm cô lèn mười. Qua ba  
năm hét tang, mẹ cô lại đi  
lấy chồng. Từ ngày ấy, cô và  
em cõng nhõng người anh  
cả. Năm tháng qua. Nhiều  
việc nặng nhẹo đã qua. Trái  
lại, cô còn thấy sự vui thích.  
Thích hát và làm đám. May  
người chị em lèm cõi dẫu  
trên tình dậy cõi hát. Vốn  
liêng dành dụm được, cô may  
một bộ quần áo để di hát các

# GIAN . DI

Truyện ngắn của CHU VĂN-BÌNH

làng lùn cùn có hội vào háng  
hai, tháng ba. Khi các làng  
hết hội cô lại trở về với việc

năm cô lèn mười. Qua ba  
năm hét tang, mẹ cô lại đi  
lấy chồng. Từ ngày ấy, cô và  
em cõng nhõng người anh  
cả. Năm tháng qua. Nhiều  
việc nặng nhẹo đã qua. Trái  
lại, cô còn thấy sự vui thích.  
Thích hát và làm đám. May  
người chị em lèm cõi dẫu  
trên tình dậy cõi hát. Vốn  
liêng dành dụm được, cô may  
một bộ quần áo để di hát các

thịnh thích lùn với tiếng hát  
trong trẻo.

— Đè lùc, nào chị bảo thêm  
đồng ruộng. Đời kỹ nు của  
mày bài nữa. Giọng em  
tronr trong trắng như hương  
đồng.

Tráng dã lên cao, bắt hóng  
Phương xuống lòng ngòi với  
những mảnh giờ tan tóc. Rung  
lúa vàng úa chạy liên  
tiếp về chân làng Lưu. Ngọn  
tre lam thâm in rõ trên nền  
trời tráng đục. Tiếng nước  
đồ rợ rạc lùn ruộng. Phương  
bỗng thấy vui vẻ ngừng dần  
lên nhìn em :

— Bây giờ là tháng mấy  
em Cúc nhỉ?

Thiếu nữ trai cười :

— Mai là mồng mười tháng  
chín rồi. Tháng mười gặt  
xong thì ăn Tết. Tháng hai  
sang năm chị cho em di hát  
với nhé.

Phương nghĩ đến những  
ngày voi sắp đến. Bao nhiêu  
kỷ niệm tối đẹp trở lại trong  
óc Phương. Nắng hơi thận,  
khi nhớ đến ông Lý Thành ở  
làng Bảng. Khi cô hát, ông  
này nhìn rất say sưa.

— Những bài chị dạy em  
đã thuộc cả chua?

— Em thuộc cả rồi. Lúc  
nào nghỉ tát, em hát lại cho  
chị nghe. Quần áo, ông thơ  
may hẹn đến ngày kia thi  
dược.

Các thầy chị di hát cũng  
muốn theo, nắn nịt chị dạy  
bát những khìa già gao, say  
thở. Tiếng chảy già gao



hai bên gõ, giữa chũng, cắt  
khúc ra từng khoéng ánh  
sáng. Phương lách mình dâng  
cái công tre lên, di vào nhà  
quay lại dán em :

— Đóng cửa thận vào nhó !  
Con chó vàng chạy ra mừng  
rit lén. Nhà nǚ gian tối om.  
Hai gian đầu và cuối là  
buồng. Phương cất gõi và  
cuộc xuống nhà dưới rải ra  
chân nǚ rùa chân.

Trong nhà, có tiếng anh cô  
nói ra :

— Phương ơi ! Đã về đấy  
à ? Lúc tôi, ông Lý làng bên  
đời mãi.

— Dạ, ông Lý Toàn phải  
không anh ?

Phương thừa biết là ông  
Lý Thành nhưng già và nói  
thông đi.

— Không phải. Ông Lý  
Thành làng Bảng sáng mồi  
em mai sang hát mừng cô  
Bông, con ông Lý, di lấy  
chồng.

— Lấy ai, hở sinh ?

— Lấy cậu Kim con ông  
Chánh Lân làng ta.

Ngừng một lát người đàn  
ông lại tiếp, giọng hơi dồi  
khắc :

— Thương ông Lý ba mươi  
năm tuổi rồi mà chưa có  
con trai, có một con gái thì  
mai gả chồng. Mà vợ thì mệt  
nặng.

Phương hắng khua khua đứng  
im, cầm gão, bông in xuống  
lòng vai nǚ :

— Anh có từ chối không ?  
Em đến hát, thêm phiền.

— Cô. Anh từ chối bảo đẽ  
em về hỏi em. Nhưng ông Lý  
nǚ nǚ, bảo anh bằng lòng thl  
em cung phải nghe. Vì nǚ quá  
anh đã nhận lời.

Cúc ở trong buồng nói gop  
ra :

— Chị bằng lòng di, không  
ông Lý lý giận.

Tiếp theo câu nói, cô cười

**người** nghe. Phương theo, mỉm cười đứng, vung vẩy:

— Chỉ hỷ thôi!

Anh có nói tiếp, dân giải:

— Thời đứng đưa nứa, Đì ngùi đi dè súng mai giày sớm. Em có phải sắp quên áo thi sáp trước đi không mai lại modyn.

— Vâng.

Phương đứng nhìn trang lắp lò gữa khóm là cau một lúc. Rồi vào buồng thắp đèn sáp quên áo. Cúc quên cài móm mít, rui vê sáp hở chí.

Phương vung tay gẩy, chán số vùi dài guốc son mới dè dẫu giương từ tối hôm trước, đi ra sân rửa mặt. Trời ở mờ sáng. Không khí êm mát. Các vì sao lắp lánh ngã về áy. Rửa mặt xong, Phương vào buồng mặc quần áo: một khẩu nhủi, hai áo giải đồng khuy, một quần thám. Trước khi đi, Phương ra nhà ngoài chào anh. Gió buỗi sớm theo hai venturi từ dưới thò bắt lên. Cô nhô lại lần đầu cô di hát. Cô chắc chỉ em bạn, người láng sẽ khinh cõi! Trí đang miễn man nhớ lại tai đã dồn chỗ ngã ba. Phương di quật vào sõm Mai. Một người di chợ Tràm una chỉ di ngược lên, vân vâ:

— Cô Phương di hát đây phải không?

Phuong quên cả ý nghĩ lúc trước:

— Các chị gặp em, ăn lá buông may bán dát. À chi Naón, hay giày chua?

Cô thêu nút di sau cùng, chò vai, dấp;

— Thùy giây rồi, đang sấp sύu. Hỗn qua, ông Lý cũng có mời.

Phương rẽ bước đi vào nhà ông Sáu Mầm. Ông đánh đàn rất giỏi. Lúc còn trẻ, ông di chầu vẫn các lăng. Nghe tiếng đàn, nhiều người trốn nhà, bỏ chồng theo ông. Được dân bữa bữa nhà tháng lại bồ ông. Mãi đến năm ba mươi tuổi, ông mới quay về lấy vợ người lang. Vốn ông đánh đàn rất giỏi nên họ dân có dâu rất chóng. Phương mến ông, quen miệng gọi bằng thầy.

— Sô tôi xem trong tử vi, phái lấy vợ lẽ làng khác mới nhiều con trai.

Vào đến sân, con Mực đã quen, mừng rỗi rít, và vây đuôi. Ông Sáu Mầm ngồi trong nhà, mít đeo kính đeo. — Cô Parong vào đây nồng nước dâ. Hãy côn sớm.

— Vâng. Thầy cứ mặc con!

Phuong đợi chờ ông Sáu Mầm mặc quần áo xong.

Ra đến đồng, ngồi dên cõi xí xá che ngang thành mản này trảng vén cao dần. Nhiều chòm cây muôn den kít vuơn lên cao vút. Đến công lang lăng, xuống cầu so rứa chán lại, Phương quay nhìn vân láng. Nắng bắt đầu chớm lên.

○

Ho nhà ông Lý Thanh, rất giàu, đã sáu đời làm chánh phủ, lý trưởng trong làng. Có người thù ghét kẽ lại lối họ ông:

— Bà lão lâm, họ ông còn nghèo. Sáng bắt cá, trưa dêm báu các chợ. Lúc bán xong phơi khô, bắt dín ở cuối chợ. Càng lúc ấy, trong làng có ông Tú Lân đi thi đã nắn sáu lượt mà chỉ vâu đỗ tú tài. Ông học miu bắc ngồi mà người bỗ dì. Họ nhà ông Lý thấy thế đã mả vào. Từ đấy họ nhà ông Lý phát và nhà ông Tú Lân lận bài chém. Bé bay không còn một người.

Ông Lý Thanh ba mươi tết tự đặc. Có ông khách nhâm tuồi rồi mới có một con gái. Hiếm quá. Bà mẹ ông Lý vì nết coi cháu dâu dẩm dang nên vẫn chưa đón con gái lấy vợ lẽ, nhưng trong lòng vẫn thắc mắc đợi chờ. Những khi nhác vợ lấy vợ lẽ, ông không khỏi nhác rằng:

— Sô tôi xem trong tử vi, phái lấy vợ lẽ làng khác mới nhiều con trai.

Ông ngồi im ra dáng suy nghĩ. Trong dc ông lục ấy, hiện ra Phương với hai mắt đeo đeo dâu hồng hào, với tấm thân mảnh rẽ trong bộ áo đồng khuy, với tiếng hát nhẹ nhàng, thanh thoát.

Vợ ông heo lẩn ẩn, Nghe họ hàng thúc giục ông dânh định gả chồng con gái. Sang năm, ông sẽ lấy vợ lẽ. Hâm qua, ông sang nhà Phương để xem tình nết người anh. Vâc cảng đê giày lấy chút cảm tình thân mật. Ông đang bùi khoan mong

Phuong thi người nhà dì dòn dã vê. Ông Sáu Mầm và Phương lê phép chia:

— Lạy ông Lý a.

— Tôi không dám. Ông và tôi di được sớm quá nỗi.

Ông vui vẻ đứng giây di xuống nhà khách:

— Mọi ông và cô xuống dưới này.

Năm gian nhà khách hây còn vắng. Hai bên phản, mây ông phò, ông xâ ngồi rung dùi nồng chén trà bưởi sớm. Gian giữa, sát vách, kê một cái tủ chè gỗ gụ. Trên mặt tủ, có cái đồng hồ chữ nhật đứng giữa; hai bên đồng đồng và lọ đồng binh.

Một đôi câu đối ở hai bên chiếc hoành phi khâm cây hông với hai câu thơ. Ông Lý

hở phải lấy thêm vựng áo vào chơi ông cũng đỡ em có đọc được bài câu họ trong hoàn phi không. Lối chữ thảo nét theo tiếp nhau. Bao giờ khách chịu, ông mới rung dùi ngâm, giọng khàn khàn:

Chúc nữ cõi khán dạ quyết Thạch cảnh lân giàt đồng thu phong.

Ông Lý ngồi vất vả & giũa sấp, một ay bit nứa mặt trống, tay kia cầm dùi đánh.

Ông cưới ba bà, mắt chăm chú nhìn Phương ở phản bên. Ông Sáu Mầm vẫn giày, lụa tiếng đàn. Phương khép nép dàn hơi cui, mặt trống thẳng xuống chiếu, tay rõ xuống cái đôi. Tiếng hát sẽ lấn lướt với tiếng đàn, tiếng trống.

Ông Phó, ông Xã lắng tai nghe, bàn tán:

— Các cụ ta đặt ra cái hát à dào, thanh tao là!

— Vâng, cụ Nghé Hậu hằng bên lục vê hưu, chỉ có hai cái thíc: ngâm thơ và nghe hát à dào.

Câu chuyện dồn, đẩy thi đấu. Người láng đến dâng đồng. Tiếng hát, tiếng đàn bị át bởi tiếng cười, tiếng nói.

Phuong di thăm đồng về, cắt cuốc, di lên nhà khách ván bầy biện như mây tháng trước. Một hôm, sau mây câu chuyện với anh cô, bà mối kết luận:

— Thuê không có gì may hơn. Vì dâng bà Lý mê nắng từ hôm sáp cưới con gái. Đến bây giờ thi thoả tháng không tài nào chưa được nữa. Nghe theo họ hàng, ông Lý cho tôi đến hỏi cô Phương làm kế, ông Lý vẫn

— Chào bà Lý, đang làm gì đây?

Phuong don dâ mòi:

— Mời bà vào chơi trong nhà. Bà xuông nhà bà Xã Vị mua hàng?

— Phải, tôi di qua rẽ vào chò. À, có Cúc dặn tôi bảo ngày kia xuống chơi.

— Cám ơn bà!

Cúc bắt đầu di hát thi Phương lấy ông Lý. Nhờ giọng trong trẻo và khuôn phép, Cúc lại trở nên danh ca như chí.

Bà khán Thủ uống xong chén nước, đứng lên cáo vê. Phương di theo ra cổng trong bà Khan Thủ khui sau bụi tre & dâu sâm tây. Gió thổi nhẹ mấy cái lá khô rơi xuống mặt áo trước cửa, rung rinh lớp vắng vắng ông ánh. Phương nhớ lại khi cô sáp di lấy chồng. Anh có bão chia cho mấy sào ruộng vè nhà chồng. Cố nhất định không lấy. Sau cùng, cô dành gửi anh cô để lấy thêm tiền vào các ngày giỗ tết.

Phuong mím cười, ôn lại lời bà Khan Thủ hâm. Nhắng lục vắng vê có thường nhớ đêm. Ký ến êm đềm đê trảng tát nước mây tháng trứa lại hiệt rõ rệt trong trinh nhớ. Nghĩ đến trong lai Cúc, Phương phog họa ra biết bao cuộc sống sung sướng như cũ. Đời den tôi, Phương chưa bao giờ nghĩ tôi.

Hai con chim bé nhỏ nhảy nhót trên cánh vòi chim ro. Chúng tìm sâu trong ánh nắng trong trào. Phương so sánh đời cũ và Cúc, với hai con chim.

CHU VĂN BÌNH

# **QUYNH - NHU'**

## Kịch thor của PHAN KHẮC-KHOAN (Tiếp theo)

Pham-Thái

Ôi mồ mang  
Chao! rân rân não nuột khắp can trảng  
Đời xuân dương thâm trẻ...  
Mà trời nỡ phù pháng toan phá bẽ?  
Sao mà không chói rạng ánh vinh quang  
Sao mà không toại mẫn chí hiên ngang  
Sao nỗi thế?  
Mà đòi ta dương thâm iré  
Máu dién-mê dâng ngập trái tim nồng  
Gán oai linh mảnh mạnh cánh tay hùng  
Mà trời oai sao nỗi...?  
Đè bao nhiêu mộng thanh xuân dành võ lở  
Ta say u?  
Không ta biết lầm tính mê rồi  
Ta say u?  
Không ta đương dién  
Ta biết lầm giác mơ oai  
Ta đương dién khi天才 giác mơ mang  
Ta đương dién khi não nuột can trảng  
(Phạm-Thái chán chường và thê thiết,  
lại mê lịm; Quỳnh-Như lại hiện ra  
vẫn lấp ló sau cây)

Quảng-Nhị

Sương vương nhạt ánh tơ vàng  
Chàng say thiếp lại hàng hoàng thêm mờ  
Say đắm chàng cứ làm thơ  
Kiếp này dâng tay chời cao kiếp sau  
Ô kia bóng phủ ngàn dâu  
Đời bồ-câu trắng bồ-câu hẹn hò  
Bãi xanh thoảng mấy thời cõi  
Bờ xa sóng lạnh con đò vắng tanh  
Chàng ơi hẹn kiếp lai sinh  
Kiếp này thiếp trọn niềm trinh với đời  
Với chàng thơ nứa chàng ơi  
Nghìn năm lòng thiếp trong người, trắng tinh  
Nghìn năm còn mãi xuân xanh  
Như nàng tiên giữa bức tranh thiên đường  
Ước ai ngắt vạn bóng buồng  
Bùa thư cho thoát.., luật thường uá phai  
Mà thà rụng lúc sương lười  
Còn hơn lung cảnh dần rồi... rủ tàn  
Thà cam cát hàn giấy dàn  
Còn hơn nứa khác lối làng tiếng to...

## Say di chàng cir làm th

Không-gian tinh hận não chò bi-ca..  
Vì chung đời khát vinh hoa  
Minh dương thiếp phải lila xa rẽ chèng  
Rì chí sắc trắng màu vàng  
Đã vô tri thê lại cảng vò tri  
Có mùi chi có vị chi  
Chẳng qua màu sắc mê ly cõi trần  
Mè người đến cả hoa-nhân  
Lụy người đến eà... ai ăn lõi lang  
Thôi thôi chàng kẽ chi chàng  
Phù-sinh thoảng giấc mơ màng chiếm-  
Kiếp này thôi kiếp sau bao  
Kiếp sau trên khoáng tung cao lung trời  
Nguyễn cùng giòi lòng chơi voi  
Thôi cho tan hết mây đời mộng mơ  
Thi làm thơ cứ làm thơ  
Dành khôg xóa nỗi nước cờ nhân gian  
Thi say : uống mãi ngâm tràn  
Hôn mơ đến tận non ngàn tim nhau...  
Kiếp này thôi đợi kiếp sau  
Kiếp này dành chả... cùng nhau... mộng...  
(Lời rất thông thả và dịu xuồng  
Quỳnh-Nhu Nhịp đi, Đến dần dần  
lên ánh. Phạm-Thái tình giày, là  
này có vẽ hoat bát lâm, hai mắt  
lung sáng như tinh tảo nhưng chỉ là  
diễn cuồng)

Phạm-Thái

Bà ta quyết trung tim trong vũ bão  
Cho say mê hơi gió lần lò chim  
(Đừng lại một tí)  
Trời man mác mười phương mây áo nôn  
Trời lử bể hoa cỏ lặng lẽ im...  
(Chàng uống thêm rượu rồi lại say  
lờ dờ...)  
Bỗng từ trên cao và xa có tiếng tiễn  
vâng vâng trong lúc Phạm-Thái  
mê man)  
Nào những bức kiện ngang dũng mạnh  
Đường ngược xuôi sói quanh mít mùng  
Lòng trai máu lạnh không nung  
Trước yêu kiều vẫn anh hùng tinh yến  
Nhưng chính-khách ngày thuyền ngop  
sóng

Đời gian lao sầu đọng tim khô  
Nhưng ai phiêu bạt giang hồ  
Những ai chìm nỗi cơ đồ rã tan  
Mà tình ai nê man chẳng vướng  
Gót phong trần chẳng vướng yêu đương  
Sầu hờn rộn gió trời phương  
Đường xa ngựa nán giày cương não nè  
Thay vì hiệp nghĩa chưa hé tí bến  
Chum đại bàng chẳng đèn thông xanh  
Lênh đênh chìm nỗi lênh đênh  
Biết xa rời rộng mông mênh biển trời  
Trái cay dâng một thời cao vọng  
Mà dùn hùn giò lặng bờ xa  
Mít mù nát dụng bao la  
Đậm ngàn mối cánh thiên-uga ngậm ngùi  
Trái bao đỗ bồi hồi mơ mộng  
Bóng sao xanh bóng ngựa hồng  
U nghì hồ mộng kiềm cung  
Mặc đời mơ những gấm nhung bạc vàng  
Trái lúc mộng vinh quang bút mục  
Mặc đời mơ cung hực vinh hoa  
Sao mơ đâu ánh lu xa  
Trăng mơ dấu bóng ngả tà về tây  
Mộng dã đám thi say say mãi  
Chợt mơ iỗi cảnh phài theo mơ  
Mơ gươm đâm phài mơ và  
Mộng thơ hưng phúc mộng tho anh hùng  
Đàn tam su não nùng thời gảy  
Bút quan-hoai thời này bi ca  
Giăng tuy buôn khuyết ưa tà  
Hoa tuy rầu héo rã sa mạc đầu  
Đành là lẽ nhiệm mầu tạo hóa  
Nhưng lòng người còn quá thiên công  
Xưa nay những dáng anh hùng  
Nào ai ngắn được nối lòng yêu đương  
Đời chó dê thế lương rủ bóng  
Hồn dừng toan ngập sóng bi ai  
Ngày Mai rực rỡ Ngày Mai  
Một trời chàu gấu đai vinh quang  
Tinh môi thưở giàu sang mệt thuở  
Mà tương-lai một lờ khôn bồi  
Tinh say nứa giấc mà thôi  
Mà vinh quang đặng đón muôn đời còn say  
Trời may ám hôm nay rủ bóng  
Má hồng tươi lòng lộng xanh cao  
Thương yêu sóng moi rợ rào  
Tâm tư thay gió ngọt ngào hương xa  
Lòng tin thầm như hoa mai sáng  
Lòng tin nồng như áng trâm xuân  
Hoan hân đời dài hoan hân  
Lặng lẳng ngồi tỏa tinh thần muôn thu .

Mây tan rã sao lu lại rạng  
Mát sầu lai sáng ngồi tin  
Kiếm thư là nghĩa là duyên  
Có dỗ là mộng thiên nhiên là tình  
Mộng thế ấy phiêu linh cũng mộng  
Tình đường kia không sống cũng tình  
Bút thần với ngọn guom linh  
Dẫu hai đầu một ba sinh nợ đời  
Đời là thế mệnh trời là thế  
Cùng hay không nỗi kẽ làm chi  
Vết vùng thoa chí nana nha  
Một rời lý tưởng mê ly môi đời  
Thực cũng thế mộng rời cũng thế  
Ai tri-ām ai kẽ vắng mắt xanh  
Bại hồng dẫu mòn dõi mắt  
Nghìn nǎm chỉ dâng anh-linh vẫn còn  
Trong bốn bề đã mòn dõi mắt  
Ngâm non sông quán thái lòng son  
Nửa đời mộng lớn tình con  
Đã dành giang dò nhưng còn tương - lai ?  
Ngày Mai hứa Ngày Mai rực rỡ  
Ngày Mai trơi hòn hở Ngày Mai  
Thê ghi bờ rộng sóng dài  
Trời cao núi thấp chẳng sai ước nguyễn  
Lòng tin mạnh đưa thuyền tới bến  
Chim đại-bằng thang đèn non xaah  
Khắp cung bụi gió phiêu linh  
Bao la non nước mông-mênh biển trời  
Ngầm nhân sự hối oai tình lụy  
Niềm ái ân mây thủy bao chung  
Này đây tình với non sông  
Thảm trơi màu sắc đượm đồng lim say  
Sá chi những dải cay tùng trái  
Đà tài hoa thi phái phong trắn  
Đảo diễn dời dục vô ngăn  
Rêng ai giữ lấy tình-tuần siêu nhiên  
Thôi tất sầu ta giờ tĩnh yên  
Điu trắng áo ái rái hương quên  
Chim ca noè rắc bình minh gấm  
Hoa nở đời tươi hết nǎo phiền

*Phèm-Thái*  
(Tinh giày ngọt ngác bàng hoàng  
nói rất thong thả mơ màng)

## Mộng huyền Tiên Nay thoảng giấc MƠ ĐIỀN ?

**MÀU TÙ TÙ HẠ**  
**HẾT**  
THANH HOA (1940-43)  
**PHAN KHẮC-KHOAN**

# LE-YAN KHÔI

LỊCH-SỰ TIỀU-THUYẾT CỦA HỒNG-PHONG  
(Tiếp theo)

Bỏ qua câu chuyện Nguyễn-Kiều nói, Khôi day lại hỏi Tăng-vô Ngãi:

— Cái diệu-kẽ gì tiên-sinh nói với tôi ở đồn Biên-hoa hôm nọ, giờ phải thi-hành di thoái.

— Chính thế!

Tăng-miệng nói tay lẩn trong học lấy ra một bức thư đưa cho Khôi, chửi viết ngông ngoéo, kỳ quặc:

— Tôi đã viết thư sẵn sàng dây, nguyên soái chỉ có việc ký tên đóng ấn vào, rồi sai người thương-lý ngay.

— Chết già trong xoá xoe rồi rit như to vò hay gá bờ thê này? Khôi hỏi với vẻ mặt kinh-ngạc.

— Tai chửi Xêm đấy! Tăng đáp.

— Trời ơi! Tiên-sinh thạo cà chửi Xêm?

— Có gì là lạ! Tăng ung-dung trả lời. Không-minh ngày xưa bao-một người làm tướng, phải biết đủ thiên-văn, địa-ly, tam-giao, cùu-lưu, không chỉ văn-ự một nước lân cận.

— À, Tiên-sinh viết thư này cho Xêm-tướng Chat-trì?

— Chẳng phải nguyên-soái quen biết Chat-trì thân-mặt ư?

— Vàng lúc Thương-công ta còn sống, có lần phung-m Phelps sang Nam-vang cũng Chat-trì hội-đồng về việc Cao-miền; tôi có đi theo. Nhận thê, được cùng Chat-trì quen biết; ông ta dinh-nhìn hẹn ước, mai sau có việc gì cần đến, sẽ hết sức giúp.

— Thi trong thư này, nguyên-soái nhắc lại tình-xưa, câu-viện Chat-trì đem binh qua Nam-kỳ gửi cứu nguy - cuộn cho ta đây. Tôi định chàng trong vòng ba tháng, tất cả viễn-binh Xêm. Còn sự thông-tin với Nông-vân-Vân xú Bác là chỗ người nhà, thi Nguyên-soái tự làm láy, cẩn-nhất là khâm-cấp. Ta cốt chia sẻ binh lực triều-dinh ra túc túc để ta thừa cơ mở thành đánh thốc-ra, tái tạo cơ đồ, chứ bị vây-cứng mãi thì chết,

— Tôi xin như mệnh.

Khôi ký tên vào bức thư gửi qua Xiêm, đồng thời viết thư khuya-khít Nông-vân-Vân, để giao cho hai người thân-tin nội đêm khói hành, mỗi người một ngà.

Xong cuộc hội-nghị quân-su, Khôi cùng Tăng xem xét các cuộc phòng-hỗ mà quân lính đang hi học làm xuôi-dám.

Sáng hôm sau, cửa tiền vẫn mở, để chờ người ở trong thành ma-nuộn trách vông-vây, dìu ra ngoài tý ý.

Những người bôn-bán còn ham mồi lợi, gồng gánh các thứ vật-dụng vào bán cho nghĩa-quân, lắp nập không kém gì hôm trước.

Trong một nhà thờ cũ tạm ở gần Cầu-kho, có Du-túc-cố Marchand, người Pháp - binh lính giảng kinh làm lễ cho dân theo đạo. Quản-hình đi lễ khâng đồng, vì bộ-hà Khôi già nua là giáo-dân. Từ khi Gia-dịnh vđtay Khôi, người ta được tự-do tin-nhưng, những lệnh nghiêm-cấm của vua Minh-mạng không có hiệu-lực đến đây.

Khôi cùng mấy viên túy-tưởng cõi ngua di rào-chung quanh vòng thành, xem lại các công-cuộc phòng-thủ và chỗ đặt thần-công, chỉ bảo khuya-khít binh-sĩ; chúc chúc lại trên vọng lâu để dòm-xét động tĩnh bên-dịch.

Lúc Khôi đi qua chỗ có Tần trông nom mua-bán, sõi ra hiếu cho mọi người cùng đứng dậy tỏ ý cung-kinh. Khôi gọi cô và nói:

— Cõi em liệu châm-chuôt mà mua-nội giá với bà con nhé! Nghĩa-quân-chỉ cần có vật-dụng cho nhiều, không ngại tốn phí-dẫu.

— Da, sô mua bán mẩy bửa nay vẫn làm như lời đại-nguyên-soái đã dạy. Cõi Tần cùi minh trả lời.

Những người bôn-bán chỉ được nghe tiếng anh-hùng Lé-vân Khôi, bây giờ mới trông giáp-tập-mặt. Ai nấy trầm-trồ khen

ngợi, nhất là thấy binh triều-dinh gần đến chán-hành, mà thân-sắc Khôi cứ thái-biến vui vẻ, không có chút nào tỏ ra sợ-hãi, lo-lâng. Một chũ khích bắn-cá-khô, nói lú-lo, ngập-ngọng:

— Ông lúc sau, ở trên vòm cột cờ có tiếng loa truyền-huân-cấp:

— Giác-dền-nơi-tôi... Đóng cửa thành... Bùi quân ta ở lũy náo nhôm ấy, dâu dỗ sáu-sáng ứng chiến

Tiếng loa truyền-huân lệnh-ý nhắc-di nhắc-lại đến-bà-lần.

Xong lần thứ-nhất, đội lính gác cửa đã chạy-lại, mỗi bến-mười người xúm-dây hai cánh cửa-lim, cao-ba đầu-người, dày-sau-tắc, nặng-mẩy nghìn-cân, dưới-eo-báu-xe, thoáng thoát-kép liên-lại.

Người ta hối-hoảng chen-lấn nhau chạy ra được một-phần. Các cõi bão-gao bỗ-cá gồng gánh để thoát-thân.

Nhiều người buồi-sõi vào thành-có-việc

quan, và dense hai phần ba dân-quê-càng khách-trú vào báu-hàng, còn trảng-trinh chửa-kíp chạy-ra thì cửa thành đóng-chặt-mắt-rồi.

Lắm-chí nhớ-tới-chồng-con ở nhà-ngoài thành, dám-rã-hái-hùng, luồng-cuống, gào-khoc-rầm-rì. Họ chạy đến-lại lục-binhhinh-mở-cửa-cho-họ-ra, nhưng giây-phút-ấy binh-linh-chỉ-biết-có-lệnh-trên và-phận-sự-của-minh, nước-mắt với-miệng-lưỡi-máy-có-gái-quê-xinh-xắn-hữu-tinh, không-thể-nào-làm-xiêu-lòng-tráng-si. Họ lại chạy-lại-bên-cõi

Nhà-sản-xuất-lớn các-thứ áo-dết (PULLOVERS, CHEMISETTES, SLIPS, MAILLOTS V.V..) chỉ-có

Tần, một-hai-nǎn-nỉ có-can-biệp-cho-họ được-ra-ngoài. Cõi-phải-bực-bội:

— Các-chí làm-gì mà-phải-khóc-lúc-rồi-rì-lên-thê? Tường-dầu-cái-chết-dã-dến-bên-chân!.. cõi-Tần-cau-mặt-và-nói,

— Cõi-không-thấy-binh-triều-apse-tới-dánh-thanh-dây-sao? Trời-oi! chay-thanh-và-lầy, họ-trần-vào-chém-giết-tù-tung-thì-chúng-tôi-chết-oán-mạng-cá-lú-còn-gi! Trâm-lạy-có-bảo-máy-chú-linh-mở-cửa-cho-chúng-tôi-ra, lâm-phúc.

— Các-chí-này-dốt-thật, chả-biết-gì-cá-ló-lần-trâ-i-tôi. Bọn-tôi-tớ-của-Minh-mạng-cậy-the-dong-người, kéo-dền-vay-thanh-nây-thì-co, chả-dâng-vao-trong-thanh-dược-còn-xci! Các-chí-thứ-cho-chúng-nó-án-hết-năm-bảy-mùa-thóc-lúa-của-nhà-cá-chí, xem-chúng-nó-dâ-lột-chân-vào-thanh-dược-chứa?

— Thê-ra-họ-chí-bao-vây-ở-ngoài-thôi-à, thua-có?

— Phải, chúng-nó-chí-vây-chung-quanh-dây-thi, làm-như-lú-néo-dời-ngôi-rinh-vây-lây-chúng-tôi-dây-là-miếng-thịt-mõ... Các-chí, các-anh-cứ-yêu-tâm-lại-lợi-trong-thanh-với-chúng-tôi, sẽ-dược-nghĩa-quân-nuôi-nắng-dây-dû; dân-ông-thì-làm-tinh, cùng-chúng-tôi-xuất-lực-cụ-giặc-thù-thaben, cõi-dân-bà-thì-làm-những-việc-phê-nhang, phê-dịch-giúp-dở-trong-quân. Trái-lại, nếu-si-muốn-ra, thi-døy-một-hai-bíra, rồi-thứa-cõi-trời-tôi-canhh-khuaya, người-ta-sẽ-tìm-cách-thông-giày-cho-máy-ra-ngoài-thanh; chúng-tôi-không-biết-huoc-các-người-nhất-dịnh-phai-ở, phai-theo-má-sợ. Các-người-nên-biết-nghĩa-quân-chí-lấy-lé-phát-cam-hoa-nhan-am, chư-



HÀNG DÉT PHÚC-LAI

87 - 89, Route de Hué, Hanoi → Bán-bus-a-khắp-Dông-Pháp áo-tối-không-dau-sánchez-kip

khẳng ức hiếp dân như là kè kia dâu! Một lời thành thật của cô Tân đặt ngay sự yên ổn tin cậy vào trong tâm hồn mọi người. Ai nấy nghĩ thăm một đứa con gái trong nghĩa-quân còn khảng-khai như thế, huống chi là bọn non - nhí tráng-sĩ và anh-hàng nồi tiếng như Lê-văn Khôi, thành này chắc hẳn vững vàng, binh triều khó mà phá vỡ.

Trừ ra mấy chục người dân-bà ngồi ý mộng đợi co-hội nghĩa-quân thông giây cho họ ra ngoài thành, còn hơn trăm người dân-ông, kè cù hầm-máy chủ-khách, vui vẻ tinh-nghịch ở lại, dâng vào hàng-ngũ, đem bắp thịt và tri khôn giúp đỡ nghĩa-quân giữ thành, khô g ngai gì cho tinh-mạng rủi hay may, còn hay mất.

Thành-iri Phiên-an, chu-vi 2500 thước tay, diện-tích gần 200 mẫu, có chừng hai vạn nhân-khầu vùa thường - dán vùa bình-linh, từ hôm nay trở đi phải nhớ trong vòng vây.

## XII. — Ái-tình ở trước súng đạn

Với ba đạo binh cà thấy một vạn bầy nghìn người, đại-tướng Nguyễn-văn Trọng vây thành Phiên-an.

Nhung thành chiêm được địa-lợi vừa to vừa hiểm, ba mặt cõi sông bao bọc, phía tây và tây-nam lại nhiều dãm vũng lagoon và đất sình-lầy; Trong tư nghị binh-lực minh hơi sốt, nhất thời khốn khổ thê vây kín được một tòa thành-tri thiêng-liêm như thế. Vả lại các công cuộc cần-dùng cho chiến-thuật vây thành cũng chưa thi thoái kip.

Cho nên ban đầu, Trong sai thủy-su chiến-huyền án-ngữ ở khoảng Bên-nghé và rạch Thị-nghé, cối nhất là đoạn-luyệt

lương-dạo của binh giặc, vì có hai con sông đào nhỏ nhò, chảy xuyên vào trong thành. Còn ở trên đất-thi Trong cất-dặt bộ binh trấn giữ trước mặt các cửa thành và mấy con đường độc-dạo mà giặc có thể giao-thông với miền Chợ-lớn, Chí-hòa, Gia-dịnh thê-thôi.

Mãi đến cuối tháng 10, Trần-văn-Năng đem binh binh ở ngoài vào tiếp ứng, và cùng cuộc bao vây cũng vừa xếp-dặt hoàn thành, bấy giờ Khôi với nghĩa-quân mới hật là bị vây bọ-chặt chẽ.

(còn nữa)

HỒNG-PHONG

## SÂM CAO-LY

là vị thuốc bắc rất quý

Ai muốn mạnh khỏe và sống lâu - phải tìm cho được thứ sâm cao-ly chính hiệu mà đúng. Sâm này chỉ có bán độc quyền tại TÔNG - ĐỐC PHÚ CAO - LY



Xin nhận cho kỹ giấy tên  
hiệu dâu trân hộp sâm

Hai chi sâm Cao  
ly chính hiệu

BÁI-LÝ BỘC QUYỀN :

IMITSU BUSSAN KAISHA LTD HANOI

## Tuần lễ quốc tế

(Tiếp theo trang 2)

Giai-lúc này thì dư luận quốc-tế rất sôi nổi về cuộc hội-nghị giữa các đại-biểu Anh, Mỹ Nga đã khai mạc ở Mac-tư-khoa ngày 20 October vừa rồi. Hội-nghị này sẽ rất quan trọng và kết quả của nó sẽ ảnh hưởng đến tình hình chiến-tranh ở Âu-châu. Các Ngoại-tướng Ann Anthony Eden và Hoa-kỳ, Cordell Hull đã đều kinh do Ngu-de-hội-nghị với Molotov. Ngoại-tướng Nga Sô-viết và Staline. Du-luân các nước trung-lập cho rằng chỉ một viêt hội-nghị họp ở Mac-tư-khoa cũng đã tỏ ra ràng-Anh, Mỹ phải nhượng bộ Nga vì Nga là nước phải chịu gánh nặng nhất về quân sự. Nga lại yêu-cầu Anh, Mỹ tại hội-nghị trước hết phải ban về các vấn-dề quân sự và việc lập ngày mai trận thứ hai ở Tigr Ay, các nhà quan-sứ Nga khởi-giúp công nhận mặt trận Ý là mặt trận thứ hai. Nga lại không chịu dâng đến ván để đát dai và không chịu định rõ biên-giới mình sau cuộc chiến tranh. Tại hội-nghị chỉ bàn đến viêt để Ba-nhị-cản lán-phát-hoạt động của Nga, vẫn để Nga Phản và các vấn-dề Kinh-lễ mà thôi. Các nước nhỏ như Ba-lan, Lô-mã-ni rất lo ngại cho số phận mình trước thái-dộ của Nga. Tuy-một trận pháo Đông, suối từ Veltiki-Louki đến Meltiopol trên bờ bắc Azov, Hồng-quân sau một hồi tam-nghỉ lại tấn công rất kíc-tết cốt để chọc thủng phòng tuyến Đức. Ở phía Nam mực trận, quân Đức vừa phải bỏ thành Zaporoje ở đông nam sông Dnieper và tràn khuya sông đó. Tin Nga nói hiện đang có rắn kich chiên ở Meltiopol mà Nga đã chiếm được. Hồng-quân lại tràn qua con đường xe lửa đặc nhất đi vào bán đảo Crimea và cát-dứt đường đó, thê là Nga đánh vây bắc các đạo quân Đức đang chiến đấu ở bán đảo Cr-mee và bán đảo Kerch cũng cát-dứt đường về cùa các đạo quân đó.

Trung-tâm cuộc chiến tranh đã dời đến miền tay-bắc thành Dniep-opolovsk. Các trận ở miền

Kremenchung cũng rất kịch liệt và quan trọng. Ở các thị-trấn Kiev, thủ-đô Ukraine và Gomel ở miền Bạch-Nga, quân-hạt bèn đang giao chiến trên các đường phố.

Trên bán đảo Ý, hai lô quân thứ năm của Mỹ và thứ-tám của Anh vẫn tiến lên phia thành La-mã. Quân Mỹ đang đánh vào phòng tuyến Đức ở dọc sông Volturro và quân Anh đã đổ bộ thêm bờ cửa con sông đó và tiến lên phia Bắc được độ mười sáu km. Quận Mỹ vừa chiếm Cancelli ở cửa sông Volturro và ngọn đồi Morrano phia Bắc Caserte. Lô quân Anh thứ-tám thi tiến rất chậm trên đường từ Termoli đến Vincenzaturo vi quân Đức phản công rất dữ dội gặp thời tiết rất xấu.

Quân Anh, Mỹ định mở cuộc tấn-công để chiếm kinh-thanh La-mã để lục-tượng quân-sự của mình trong khi hội-nghị tay-ba đang họp ở Mac-tư-khoa. Về mặt trận Đông Á, có tin đồn Bắc Mounbaten, tổng-tư-lệnh quân đồng-minh ở miền Đông-Nam Á-châu cùng bộ tham-mưu đã sang Ấn-độ. Trước đây, người ta vẫn chưa thấy gì về thế-bảo trước cuộc tấn-công của Anh, Mỹ để lấy-tai Diên-đien. Trái-lại, quân Nhật ở Bắc Diên-đien vẫn đánh các đạo quân Trung-khánh ở miền Hoa-nam.

## Sách mới

T. B. C. N. vừa nhận được:

— BÍCH NGA PHỤC HÀN (trinh-thám tiều-thuyế) của THANH-EINH, dày 215 trang, giá \$2.80.

— LÊ NHU HỒ (giá-sứ tiều-thuyế) của NGUYỄN NAM THÔNG, dày 72 trang, giá \$0.80.

— PHƯƠNG PHÁP MỘT ĐỀ TỰ HỌC ÂM-NHẠC NAM-KÝ của HUỲNH LINH và BINH LAN, dày 84 trang giá \$0.60, ba quyển này của nhà PÀO-NGỌC.

— LUẬT MỚI VỀ NGHỆ LÂM THUỐC BẮC THUỐC NAM, do ông PHAM HUY LỤC dịch ra quốc-văn và nhà in « HANOI » 85 phố Hàng Bông, xuất-bản, giá \$0.50.

Xin có lời cảm ơn các nhà-tặng sách và giới thiệu với bạn đọc.

HÃY ĐỌC:

## SIEU HINH HOC

của NGUYỄN  
BÌ-H THI

Một cuốn triết-học nhấp-món thật để hiểu nhưng không lầm thường.

Một cuốn triết-học sử-phác được rõ ràng cuộn-tiền-hoa của nền triết-học phương-tây. Một cuộc phân-tich cẩn-kẽ những khuyễn-hưởng và những kết-quả mới mẻ nhất của triết-học, khoa-học hiện-tại. Sach dày 350 trang, khổ lớn, trinh bay, mỹ-thuật. Bìa của hoa-sử Thủ-Chưởng — Giá 5pd.

NHÀ XUẤT-BẢN TÂN-VIỆT 29 LAMBLOT HANOI

Tổng-phát-hành nhà-xuất-bản Tân-Việt ở Saigon - hoion nhà-sách Mai-Quang, 110 B. Guynemer Saigon

SÁCH MỚI :

## Học-thuyết Freud

Một học-thuyết đã làm-chấn động-hoàn-cầu lần đầu tiên  
được diễn-ra quốc-văn-oo-ông Tô-kieu PHƯƠNG giá 2pd50

CÔN MỘT ĐIỂM :

TRIẾT-LÝ VỀ VŨ TRÙ VÀ NHÂN-SINH của Phan-Mai 2pd3  
VĂN-HAO TOLSTOI của Nguyễn-phi Hoanh giá 2pd40  
THI-HAO TAGORE của Nguyễn-văn-Hai giá 4pd0  
VÀNG-SAO của Chế-lan-Viên giá 2pd50

NHÀ-XUẤT-BẢN « TÂN-VIỆT » 29 LAMBLOT HANOI

BÃI CÓ BẢN:

## Nghìn lè một đêm

QUYỀN IV

Bản-dịch già-tri, dày-dá và cẩn-kẽ như  
nguyễn-văn-cử Trần-văn-LAI — giá 2pd50

SẮP CÓ BẢN:

## TRIẾT-HỌC DESCARTES

Ông-lô của triết-học-cân-dai

## Nghìn lè một đêm

QUYỀN V

## ĐÔ TỐI CHO TRỜI

của THANH THẾ-VY

Chúng kiến những cuộc tàng - thương khôn bại hoặc trải qua những bước hối-tბđ nghiệp-canh, từ khát-tânlử bực-vãnh-cho đến kẽ phong-trần, người dien-bài đều quy cả-mọi tội lõi vào ông Trời cả.

Gãm bay maon sự tai trời, Trời kia đã bắt làm người có thân.

Bất phong-trần phải phong-trần.

Cho thành-cao mới được phần thành cao.

Hãy ngâm-nga dà mà khuya khóa đi hối người! Vì dà là người chẳng ít thí nhiều, si mà dà chẳng trãi qua thất ý, đau lòng. Cái thành cao chí có phần mà thôi! Làm chi có mọi người được hoàn toàn sung sướng!

Còn gì hạnh-phúc hơn cho người con gái dù phần tui đỡ đang mót mong được mồi duyên-lết bờ, mà được luyễn vào cung vua. Biết đâu chẳng phải là người mong của đức vua xưa nay vẫn cùn hít đặc, mà một bước từ cùn cảng dàn treo lên ngôi trong-súng,

Nhung, cái trọng-súng chưa dàn, mà chỉ thay phán xon một nầm mót phat, cho nên mót hả ngay cái ông Trời xuống bắc trê đê oán cho một thời một hối:

Trời Tạo-hóa dành banh quâng,

ngân,

Giết-diu người lén cắp mà choi;

Lò cù nung nấu sự đời, Bức traph vân-cầu vñ người tang thương.

Nhài oán của người tuyệt vọng cũng có khóc với chói oán cùn một người còn nuôi hi-vọng, đang mong mỏi kẽ chinh-phụ hối-huang để cung-nhuu doan-tu — Quá nhoi, lỡ ra Trời phạt thêm thi sao? Cho nên maon dù tội cho Trời chia rẽ cảnh-giai, dinh-êm-äm, mà cũng ehi giênh nhảng lẩn ý, không giêng-thất chát ngay tội cho Trời:

Xanh kia thảm thảm tùng trên. Vì ai gây dựng cho nến nỗi này,

Nhưng nào có phải « Trời xanh quen thói mà hòng đánh ghen » ringle thoi dan?

« Hỏa-nhi thất rõ có lòng » đối với khák mọi người! « Lời già đặc-dịa làm

THUỐC SỐT RÉT NGÃ NƯỚC  
TÂN - Á

PHÁT-LÃNH-HOÀN

công hiệu nhất  
tin nhiệm nhất  
cũi có đại-lý  
khắp nơi và đã  
bán cho những  
đồn điền cao xu  
ở Nam-Ký

TỔNG PHÁT HÀI: THUỐC TÂN - Á

160 Route de Hué, Hanoi

Cần thêm nhiều đại-lý

sao! » ghe bết thấy nhân-logi. Những câu oán van lòn, bèn rồi, sô sang, kin đáo, nhưng nhời thán-nát ức gắt gay, chua cay, đau đớn, những tiếng gọi! nghing-ở-ông Xanh (óng co ở chốn xanh xanh dò khòng?) Kinh phục:

Hoa-công (những công việc ông bày tè ra mới khiếp cho chú!) Kinhh bi: Trẻ Tạo (lòn chí nhũng thư iê ranh dò mà) Trời già (giàm-a còn quát quéo), bấy nhiêu thứ lại tố ra rằng ông Trời cũng chẳng dèn tay phát họa cho người; « Những nỗi dài lát leó thật là muôn vạn màu sắc mà rút lại cũng chỉ tại Trời. Trời sinh ra thế, Trời ra tai, Trời giáng họa, Trời bắt tội, Trời đọa đầy, Trời gày, Trời lâm, Trời hết thầy, Trời khắp chốn.

Vậy Trời là gì mà lại chịu đựng được hết tuây nhług cái ý eo của loài người mà không hề phản động? Nếu là không phản - động - chẳng ghai cho là không có Trời, hoặc it hơn là ngài ngờ sự linh-thiêng của Trời. Đổi với những bạn buộc tội cho Trời đó, phải là có Trời, mới có những ta và không tránh được kia.

Trời ấy có phải là một vị chúa - è tối cao cả, thần thông, quảng đại, ubi, bác-ái của nhom biển triết hồn thán không? Còn là Trời già độc địa, còn là Trẻ Tạo dành hanh, thì Trời không phải là vị chúa tè áy.

Hay là giống như Trời của nhà Triết-học cõ-Hi-lạp Aristotle, tiếng là làng-dà mà chẳng biết tới cõi trần? Cõi ai không. Lâm người làm điều thiện cũng thường vẫn thấy được hưởng sự lành, nhiều kẻ gay lội ác cũng thường vẫn bị quả báo trước mắt dù thái!

Hay đó là một ông chủ bắt công, hưởng nô-roi thị h néo mà mù-quáng ra iai-ág áng hoi cho người, như bogn người vñ-thé nghĩ vậy? Không khong! Đã chịu nhận là có Trời tất Trời phải là một đáng chí - công chí làm điều thiện như hồn linh của Trời. Nhưng việc mà dò liều là thiện - tui - chẳng qua là những sự thiênn-thôn chưa có tay Trời mò tới. Bao nhiêu sự bay, sự tối, sự lành, sự đẹp, là sự-nghịệp của Trời, mà bao nhiêu sự dở, sự xấu, bao nhiêu tai ương, và ách đều là những thứ chưa được hưởng lệc Trời. Trời tận-thiện tận-mỹ thật, nhưng tac-pham của Trời không có thể tận-thiện tận-mỹ như Trời được. Quy tội cho Trời sao phải!

Hay chí là cái Thục-tai tuyêt-dối và vñ-cùng tên, là một chát, một quy-tắc, một

sự cần-thiết cho lý-trí người ta như phái phiêm-thân dâ luu? Con người khi dâ luu hét lõi để giang-gái một sự việc, thường bước tới một con đường cut — Dẫn đây là phải ngưng bước, vì không thể tìm ra được một nguyên-nhân nữa để kéo nối giây tur-tuồng. Nhưng không phải vì thế mà con người chịu nhận rằng khong hiểu, rắng dỗi. Người là một giống tinh-khon kia mà! Vậy, con người ngã luu ngay ra « Cái nguyên-lý của bết-thé nghĩ vậy? »

Không khong! Đã chịu nhận là có Trời tất Trời phải là một đáng chí - công chí làm điều thiện như hồn linh của Trời. Nhưng việc mà dò liều là thiện - tui - chẳng qua là những sự thiênn-thôn chưa có tay Trời mò tới. Bao nhiêu sự bay, sự tối, sự lành, sự đẹp, là sự-nghịệp của Trời, mà bao nhiêu sự dở, sự xấu, bao nhiêu tai ương, và ách đều là những thứ chưa được hưởng lệc Trời. Trời tận-thiện tận-mỹ thật, nhưng tac-pham của Trời không có thể tận-thiện tận-mỹ như Trời được. Quy tội cho Trời sao phải!

Và cái ông trời kia mòi thực ra ta chẳng biết là gì, dường như Malechrambre đã nói, chí là cõi « Thục-tai khong thể hiểu biết được về hoàn toàn mọi phuong diện».

THÀNH THẾ-VY

## Hộp thư

Ô. Ngó-ý Nhì — Bé nhện  
được « Nsc sĩ thán » Rất tiếc...  
Ô. Vũ Khanh — Rất tiếc...  
Ô. I. T. — Rất tiếc không  
đang được;

NHƯNG THANH NIÊN  
TIỀN THAO KHÔNG THỂ  
BỎ QUA NHỮNG SÁCH  
TIỀN THAO

1. Vuoden thanh lyc si 0\$40
  2. Nghiep vñ dep 0.74
  3. Sinh lyc moi 0.55
  4. Thé thao phai dep 0.55
  5. Béit boi trong 3 giac 0.55
  6. Hien luu tien thanh 0.55
  7. Tap cùt vñ lam cap nguo 0.78
- Bay cuon sach nay deu cùa tac si al NGUYEN-AN, moi leu si ma cac hon the theo khong ai la gi tai nghe

HƯƠNG - SƠN XUẤT BẢN

## Bô thàn tiêu độc

Thuc loe mac, tieu hei  
nhieu doc ngua tö do di  
doch hoa lieu phat ra.  
Hlop 0\$80. Nua tö 0\$90,  
ca ta 7\$00. Xa mua linh  
hoc giao ngan

NHÀ THUỐC TẾ-DAN  
N-181 hung Bang Hanoi

Saigon: Etz. Nam-lien 429 P. Blan-  
cuy dai ly cõi huu-thuc Tế-dan

Nhà xuất bản: HAO - QUANG

Trụ sở: 62 Bonard Saigon Giám đốc: Phò ngoc Quang  
MUỐN BIẾT NHO PHONG SĨ KHÌ TA XUA HAY ĐỌC :

giá: 4\$50 NHA NHO của Chu Thiên

Một thê hê. Một nhân vật... Và cả một linh hồn!  
15 octobre 1943 sẽ có bán khắp mọi nơi

TỔNG PHÁT HÀNH HANOI: HÀN THUYỀN, 71 PHỐ TIỀNSIN

# BÌNH MINH

TRUYỀN DÀI của TÙ-THẠCH  
(Tiếp theo)

Nhất nhãi cái gì cũng vẫn  
xin me cá, Thuyết nghĩ bụng  
muốn mang vào mặt vợ:

— Thế ra ông bị lừa hả?  
Ông lấy mày cát mày mang  
tiền cho ông tiêu, chả có  
phải lấy cái mõm chuột chù  
của mày vè ăn hại gạo nhà  
ông sao?

Nhung nghĩ di phải có nghĩ  
lại. Thuyết đã có bạn, vắng  
vợ, bàn với mẹ phủ nó về  
cho khỏi tốn cơm. Mẹ là  
người đã từng trải hơn  
khuyên con :

— Chờ nóng này, người ta  
đã bức bụng dạ con thế nào  
mà gay dựng ngay cho con  
được. Họ cũng còn phải dò  
xét xem con ốp & với vợ re  
sao, có nhân có nghĩa không,  
rồi mới có thể giúp đỡ được  
chứ?

Thuyết thấy lời mẹ nói là  
phải và cảm rằng nhin nhẹn.  
Tuần tuần vẫn phải vui vẻ  
denn thâm óng ba nhac, hỏi  
thầm tuýp me và thấy me có  
việc gì sai xin cù sai con,  
con cũng rồi dãi. Cậu Tâm,  
dì Mười (em vợ Thuyết)  
còn phải mua hán cái  
gi thi bão ann mua cho,  
anh mua được rẻ và khéo  
vẫn vẫn. Đai khái cái  
buổi đền thâm và ăn cơm  
nhà óng nhac ngày chủ nhật

tùi như thế. Toàn là một  
giòng họ đỡ mà Thuyết đã  
phải trả tình túi ônjha, trước  
khi ra đi. Có công mài sắt  
co ngày nén kim. Qua một  
năm, vợ Tuayết đẻ, thi ông  
bàn nhạc mời thương. Àn đầu  
tháng con, vợ chồng Thuyết  
được gọi lại đăng bộ vợ đê  
chí hiết cờ dã vào tay...

— Thầy thương hai con  
ngheo nhất trong các anh  
(ý áng nói trong đám rề  
của ông, vì ông nhiều rẽ), lại  
thấy chúng con ăn & với nhau  
có nghĩa vậy thầy mừng cho  
vợ chồng con một cái nhà  
ở phố hàng Áo, thầy mời  
tên. Vợ chồng dọn lại đây  
mà ở, thầy sẽ cho thêm mấy  
cái quầy hàng và cấp cho it  
vốn buôn.

Thao ôi! cái ngày hi vọng  
đã dat. Thuyết suýt khoe,

MẠNH CHI MÂU  
SA-SAO-KA — JAPAN

THUỐC

**BO HUYẾT BIÉUKINH**  
Nhật - Bản

là thứ thuốc công hiệu nhất trong các  
thứ thuốc Nhật. Chứa khí hr — khí  
kinh quyết nhục đầu, mồi mệt —  
đầu hung — chứa đau dạ con — chứa  
hung huyết — tiễn sán hàn sán.

Bản buôn bán lô iai:  
**KIM ANH**

248, Colon (Cửa Nam) Hanoi

phải đợi chờ lâu la gì như  
cánh anh Thuyết. Bà Phú  
Hung này giờ góa bụa có  
một mội mình Nga thì lẽ tất  
nhiec sẽ cưa rẽ và anh chàng  
nào tốt sỉ được vào đây sẽ  
bắt đầu phè phloan yêu thám  
ngay co lè cù sau hôm nhì  
hì là cùng. Thè nào bà mẹ  
vợ chẳng lòng ý với con gái  
mà mời chàng rẽ về & với  
cho vui cùi vui nhá, « trông  
nom đỡ me ». Không lòng  
ngại, từ bứa Tâm này ra ý  
ngu « dào mò » hân bắt đầu  
thay đổi cách trang sức đê hi  
vọng có Nga đê đén. Trước  
hết, hắn nghĩ đã chí lý: phải  
goi cho Nga nghĩ đến mình  
và coi gày được cảm tình với  
nàng. Bò là một yêu - diêm.  
Sau nứa phải lay được lòng  
bà Phú Hung Queen khoa sự  
phẩm. Tâm phác họa ngay  
một chương trình tấn công.  
Phải di từ đầu đến đầu, phả  
thận trọng những yếu điểm  
nàc, coi cách thức của anh  
thực đã có quay mõ lám.

Sư thay đổi trong y phục  
và cách trang sức, nào chài  
đầu mượt, tạo râu luôn, sésa  
tóc mai lúu nào cũng xanh,  
sức nước hoa, quần áo chài  
chuốt, mà các bạn đồng  
nghiệp cả các họ: trò trong  
lớp nhận thấy & Tâm nguyên  
nhân cùi vi thế: Tâm là  
người đã chịu say trước tình  
sau. Anh nghĩ mình đã là  
bực mù phạm rồi chẳng còn  
vào thời kỳ trai trẻ lầm nứa  
ma toan dung riêng một lối  
của phái con trai; định cảm

phục Nga và làm ra cách bón  
phân ái-tinh triệt -đè. Nga  
hày giờ cũng đã lõi thi cắp  
ké, chắc nang cũng đã lâm  
phen mõ mộng truyện tình  
hòn mạn rồi, chẳng còn ở  
thờ-ký thư tim thư xanh  
hòn dỗi nữa, vây với nàng  
phải là truyện sát sát: từ là  
phải chéng nàc người mối  
mạnh. Tâm hơi bẩn khoản  
về vấn đề ấy. Tim ai làm bà  
mối bà già? Anh súc nhận  
ra rằng việc này thế nào  
anh cũng phải nhớ mẹ. Đó  
là một điều bức cho anh lâm.

## VII

Tâm choáng giây ngoác  
nhìn. Anh hấy còn mơ mang  
không biết đang nằm đâu.  
Chot nhớ ra rằng mình đang  
ngủ ở một nhà à đầu. Thời  
chết! Người đầu tiên mà anh  
ngủ đê là Nga. Nga đã  
nhìn mình ra là Nga. Nga đã  
hà-tiến máy đồng bạc thuê  
phòng mà phải lật Tâm,  
nhưng vì xua kia di học Tâm  
bợ tình tình Sénh. Hai tâm  
hồn con trê đó, từ xua đã  
biểu nhau — dù biều một  
cách mù mít — nên thân  
nhau như nhau tình ghen  
t้อง đáo đê! Tháng Sénh  
mà di luon với tháng khác,  
thuởt với nó ra về tám sự  
thì tháng Tám, khi nghe đến  
Sénh gọi mình, lộ vê lạnh

**DONGA**

dầu nước tri bá chún đã bán khắp các hiệu thuốc Nhật, Tân, Nam  
cần thêm đại lý Phú, Huyện, Châu, Quận, điều kiện để ràng không  
phải ký quỹ — Eis. BUG THANG n° 80 rue des Médicaments, Hanoi

nhất ra mặt. Hắn nghĩ bụng:  
Thôi anh còn mâu me  
lắm gi, anh coe cần tôi thi  
tôi cần già anh.

Tay nghĩ giận dữ như vậy  
mà Tâm không khỏi thấy  
một cái gì chưa chát sen vào  
mỗi giây ấy. Hình như một  
mỗi tình cờ cách trai  
gái rạn vỡ ở trong lòng. Tâm  
đối khi bấy giờ tưởng nhớ  
lại và tự hỏi:

Bố phải thắng là  
minh thiểu một sự yêu  
thương? Dù sao những trận  
sẽ hích nhô hoảng  
qua, và Tâm với Sênh  
đến tận giờ vẫn coi  
nhau tri kỷ lâm, Không  
bạn nào ở Phòng về,  
Sênh không tìm đến  
Tâm. Bữa chiều hôm  
qua, như mọi bạn, hai  
anh, sau khi Sênh tắm  
rửa ở nhà Tâm rồi, dù  
nhau lên hàng Buông  
chén. Rượu ngà, ngà  
rồi, Sênh rủ Tâm đi coi  
hát. Sênh thích xem hát  
cái lưỡng và đồng kịch  
lắm. Bố có hối, ban  
kịch K-M-Long thanh  
lập, Sênh đã gửi thư  
đến hỏi thê lệ thế  
nào và dự định muốn  
làm một kịch sĩ. Hắn có  
những cái thi bồng bợ,  
hoạt động, giang hồ, đèn  
bẩy! Buổi chiều đó, rượu  
say, Tâm muôn và nhà ngủ  
của yên nương Sênh không  
nghe, buộc phải đến Ca-Vũ  
Đài, xem một ban đồng lú  
ở Nam-kỳ mới ra, có nhiều  
dạo kèp ti-hon, mà soi dép;  
theo trong chương trình

quảng cáo cuối cùng lại có  
cuộc nhảy múa ủa cô dáo  
Cầm Tú ở Hương-cảng mới  
về. Tâm nè, nhời bạn cũng  
có, phầnко hưng cũng eo  
nên ừ di.

Lúc tan rã, thi ở ngoài  
đường trời mưa. Tâm và  
Sênh không hiểu vì đâu mà  
lúc đó cùng co cảm hứng  
muốn đi chơi nữa, bình



như bỏ một cảnh mưa gió  
đêm khuya này mà về ngủ  
nhà, tro như hai con lôm khô  
thi chán chết. Thế là hai ca  
sĩ không báo hanh mà rời  
cảng nhau nhau cười: Sênh  
cười hái trước:

— Đì hát phô.

Tâm gật đầu. Vả anh chàng  
nhó ngày đèn giao dầu Lan ở  
số nhà 86.

Một đêm lụt tinh với Lèn,  
thôi thi chuyện tri kỷ hưu  
vực cho ra. Tâm thấy mình  
không may khilém thế là các  
lè bài hơi rượu ngâm.

Giờ rượu đã nhẹ, bừng  
tinh mă giậy. Tâm hinc xung  
quanh, và dột nhặt thấy  
cuộc đì chơi đêm vò vị xá  
Hon nữa, hắn thấy một mồi  
lo xam chiếm lấy từ trong

Hắn ba mươi tuổi rồi,  
Nào phải ít ôi thanh  
xuân gi mấy nữa. Nếu  
chỉ cứ ngày bài huồi di  
dạy học — mà dă chắc  
gi dạy được — cuối  
tháng ba chăng đành  
dụng được chục bạc  
trù ăn tiền di rồi. Nếu  
một đời kinh, chơi bời  
như đem hay, thi tiền  
để dành hai tháng chia  
vào một tối ja hết. Số  
đi chơi là họa hoản.  
Tâm không có tình ưa  
giảng hòa phong tình,  
nhưng nếu cuộc đời  
thầy giáo tu đó kéo ra  
thì rõ kết quả ra sao?  
Tâm sẽ sống mãi trong  
một hoàn cảnh mù mịt  
không tương lai không  
vợ con này chẳng?

Không thể được, cái cần iáp  
gia-dinh vào tuổi hàn dang  
khau cấp. Tâm muôn có mọi  
người vợ hẫu hoi, có cheo  
cười, được xã hội công nhận,  
rồi có những đứa con dè ma  
vui dưa dạy dỗ chúng thi  
đời mới có thấy lạnh lung  
chứ..

(Còn nữa)  
TÙ-THẠCH

Có một đồng bạc mà muôn làm giàu nhanh chóng và  
lương-thiện thi chí có cách là: MUA VỀ XỎ SỔ ĐỒNG-PHÁP  
67 NEYRET HANOI — TEL: 786

## AI MUỐN BIẾT +

Đó là thuốc và các cách điều trị  
để các chứng bệnh mòn, piêu, lão, suy  
nhai khoa y học và bài thuốc  
thay đổi, lão, mòn, nhau, nhung, sách thuốc  
đòi ông bà Lê-Vân-Phan, y-si và bảo  
thi sĩ, y-nghệ trưởng Cao-đẳng  
y học chuyên khoa y-thuc Nam  
Bắc, đă soạn và dịch ra Quốc ngữ  
Sách nói về chữa bệnh phổi, da dày  
biết, bệnh mòn, lão, v.v., sách  
về sản xuất nồi khoa đơn giá 15 một bộ.  
Tuy là mua sách hoặc hỏi về thuốc  
men chưa bệnh xin de:

Monsieur et Madame LÉ-VÂN-PHAN  
Medecin civil et pharmacienne  
N° 18, rue Ba-vi Soutay-Tonkin

Muốn hiểu triết học là al,  
Muốn hiểu các sách triết học đồng tây  
Muốn trả cũn triết sĩ

Các bạn cần phải đọc :

## TRIẾT-HỌC ĐẠI-CƯƠNG

của QUỐC-HỌC THU-XÃ — Giá 800



## PHƯƠNG PHÁP MỚI BÈ TỰ HỌC ÂM NHẠC NĂM - KỶ

của HUỲNH LINH, ĐINH LAN  
soạn công phu, đì lập, vung cõ  
nhíp 16. Bâc ca bài, bài guitar  
espagnol, 6 bài, bài, bài ca,  
bản dân nguyệt (kim). In toàn  
giấy tay cũt 60p, bước 080

Editorial BÀO-NGỌC  
67 NEYRET HANOI — TEL: 786

## AI MUỐN DÙNG THUỐC BỒ GÙNG TÌM THUỐC

## SÂM nhung bách bò

## Hồng - Khê

75 Hàng Bồ Hanoi. Mái hộp 1\$20

## PHỤ NỮ VỚI GIA-BÌNH

Dòng Kim 250

## PHỤ NỮ VỚI HÔN NHÂN

Viện Bình 1500

## MUỐN HỌC GIỎI

Thái Phú 1p00

## MỘT NỀN GIÁO-DỤC Việt-Nam mới

Thái Phú 1p20

## THÀNH NIÊN KHỎE

Ekô van Khang 1p00

## SÔNG GIÒ ĐÔNG CHÂU

Thai-vi-Lang 2p00

ĐỜI MỚI-62 akou Hanoi

## SÁCH MỚI

## Giọt sương hoa

Giá 8p, của Phạm Văn HANH

Một quyển sách đẹp nhất 1943  
của năm nay, hình thức,

## BEETHOVEN

65 LIÊN KIỀU

Giá 65p

Các bạn học sinh hãy đón cõi  
NHI HỘNG HÒA BẢN là số 4:  
mời chán chán lại, ra khò lòi  
tháng 3 lịp 1p00 mỗi số. Nhiều  
nhiều деп, nhiều truyện hay, là

## LƯỢM LÚA VÀNG

49 rue Félix Trin - Hanoi

Thu từ ngân phiếu để tên  
M. HÀ-VÂN-THỰC

## PRINCESSE

## MAY ÁO CƯỚI

24A, LÊ QUÝ ĐÔN - HANOI

## BỘ THẬN TÂN-Y

26, Phó Hàng Lọng,  
giáp Hàng Đầu Hanoi

Kiên tinh, cỗ khí, trị bệnh  
thận hư: di, mộng, hant  
tinh, giá 2p. Nhận chúa  
hoán bệnh tinh.

Thuốc Lậu 1p.  
Giang Mai 1p.

## AI CẦN BÁN và MUA hang hóa gì?

Xin hãy giao thiệp với Tam  
da et Cie, một nồng buôn mua  
nhiem hàng đàng để các ngài  
tin cậy, có nhiều compradores  
chuyển việc BÁN và MUA giúp  
các ngài những thứ hàng hóa,  
nguyên liệu v. v..

Muốn được mua chóng và  
khỏi hờ, mỗi khi mua bán thử  
gi, xin các ngài cùi đến Tamda  
et Cie, 72, rue Wielt Hanoi,  
các ngài sẽ được hài lòng.

## BUI-ĐỨC-ĐẬU

TU-ĐIAPH KẾ-TOÁN

GIÁM-ĐỊNH VĂN-PHÓNG

49 Place Negret Hano - Tel: 1372

NHÂN :  
a) Mở, gác, kiêm - sét - sô - sách  
thương mại;  
b) Lắp hợp - đồng, điều - lệ - các  
công ty;  
c) Khai thuế - lợi - túc - đồng - tiền;  
d) Xin giấy - Hồi - đồng - hóa - gián;  
e) Khai xin vào sở - register de  
commerce.

# LUÔI KHÈM

(tập theo trang 10)

**Nếu** bắt hàng người vỗ sỉ lại để cho lưỡi kiếm của mình hoen ri, lấp tý, yết kết mình vào lối hui mon. Nghĩa là vỗ sỉ sẽ đóng hai tharh tre vào cửa. Trong năm tháng trường, y sẽ không bao giờ khôi bưởng và cảm lăng khinh nói một lời nào với ai. Không những thế: cả vợ con, dày tö cũng vẫn phải lặng cảm như thế! Ai quên cái hình phạt đó mà nói ra, sẽ bị dâng ái hay co khi bi giết.

Ngày xưa, ở Nhật, vào thời giòng họ Asikagawa, những lưỡi kiếm được người ta khắc những câu thơ và những cái hình vòi, thỉnh thoảng lại ném vang hay giật ngực. Nhưng thường gutherford thi cây kiếm càng quý bao nhiêu, bao kiếm trong lối cảng sông bao nhiêu; những nhà sư Zen cho đó là tiêu biểu của một người vỗ sỉ hoàn toàn: người ta cần trau dồi tâm đức, còn cái thân mình, nỗi căi vòi bạc rết dày sẽ tiêu ma, thì không đáng kể làm gì cả. Trước khi đầu kiếm với ai, người vỗ sỉ đem örük kiếm và mũ măng của mình trong một chát dầu thơm. Tại sao?

Làm như thế, ta vỗ sỉ sẽ hạ kèi đích một cách rái đê dêng. Cái đầu của kèi đó sẽ rơi một cách chóng vánh và người chiến thắng sẽ đứng mũ của kèi đích làm cái rồ đê mang thù cắp của hòn vè trái quản. Mùi thơm ở cái mũ tiếp ra, theo vỗ sỉ đeo, sẽ đánh ái mũi mava và mũi hoi ở cái thù cắp xông ra vây.

Ai vỗ Nhât giấu là giấu vinh quang nhưng về

tien tài thi lâm khi thất lái nghề. Cây kiếm của họ dùng lái tát cát già lùi của họ. Cho nên, từ ngàn xưa, ở Nhật thường đây rây rây vay vỗ sỉ lang thang, may dâng mai dâng, nêu làm nghề trộm cướp, mà nay thi di, cát hê độ nhân như kiệu Đông kỵ xuất, tuy họ di cát môt thán mới minh trên đường, họ cũng khác ở trên lưỡi kiếm của họ một cách: « Chúng ta là hai khách mua thương phong lưu » Lai khách? Tat sao lại hai khách? Thì thi người khách hứa hai đê là ai? Đó là thàn

Trở lên trên, là những điều mắt thấy tai nghe của nhà báo Montlouin ở Nhật Xem như vây thi cây kiếm của vỗ sỉ! Nhật huy giòi vẫn giữ nguyên được tinh chất của nó ngày xưa ở đất Tan, giữ nguyên được cả ý nghĩa và những sự thâm bi ẩn quanh nó nữa.

Thật là một điều đáng khen, Nhật là, từ năm 1863 đến nay, Nhật tiếp xúc với Áo-châu, đã giao công học tập được về văn-minh cao kí rái nhiều điều bô iai, không có thứ khi giới nào không bê ết, không có thứ khi giới nào không học được

Vậy mà dưới những bè ngai cát tiễn tiễn đó, cát tim thần Nhật-bản cố hùn vần nguyên như cũ, vẫn giữ được cái bản sắc riêng, không như Tầu đã để pháo phì cát hương hỏa của tiễn nhon để lại, có cái hay mà không biết dem bay tö cho thế giới cung hay biết.

Đó là một điều rất đáng tiếc cho Tầu, cái ló vân hàn cao vòi vòi cùng của Áo-dông và dù cảng là một bài học cho những nước di sau muôn tiến cho bằng người vây: Học lấy những cái hay của người, nhưng đừng bỏ những cái hay của mình.

THIEN-PHU

**HỘ ANH EM LẠC - HỒNG!**  
Càng nhau quyết một lòng  
**HỘ THUỐC LÀO DÔNG-LINH**  
Cho tình giác mơ mòng  
**THUỐC LÀO DÔNG-LINH**  
236, Đầu Cửa Nam Hanoi

Chi nhánh  
Nam - Kỳ và Trung-Kỳ  
Phòng thuốc  
**chữa phổi**

(15 Radeaux Hanoi Tel. 1630)  
Tổng phát hành: 163 Lagrandière  
SAIGON

HUẾ - Nam-Hà, 141 Paul Bert

Cao бо lao 15p chữa các bệnh lao có trúng ở phổi Trù lao thành được 4p ngắn nếu các bệnh lao sáp phát. Sinh phế mac cao 2p, chữa các bệnh phổi có vét thương và vết den. Sát phế trùng 2p nhuận phổi và sát trùng phổi. Các thuốc bổ phế kiêm bộ thận 1p50 và ngũ trù lao 1p, đều rất hợp bệnh.

Có nhiều sách thuốc chữa phổi và sách bí thư nói về bệnh lao biểu không. Tôi xin ở lòng cục và các nơi chi nhánh

**Các thư thuốc trị bệnh rất mau khỏi**

Tieu ban giải nhiệt tán, giải nồng trầu ban, hay đặt minh đồ bô hôi tróm cho tri em hay vỏ cung mồi gói 0p20.

Thuốc ho bô phổi hiệu tráidao, - trị đứt các chung ho bô lâu mao uặng nhẹ ráo cổ ngâm đùi khói cá lại giúp cho người phu yếu hay mất mồi hộp 0p40.

Tử thời cảm mao tán, - trị hóng lạnh nhức đầu cầm sô mũi, cảm nám mura môi gói 0p20.

**PHƯỢNG NAM Y VIỆN**

MỸ-THO — NAM-KỲ

Bô - kỳ do M. NG. VĂN-BỨC

1 Rue des Caisses Hanoi  
Nam-Kỳ: Nam Tiên Tân Định  
Saigon — Mỹ-tho: Nam cường  
nhà thuốc: THÁI CÔ  
5, Hàng Bạc — Hanoi

AI cũng có thể tự chữa hốp  
bệnh và trở nên danh - y  
là nhô có các sách thuốc của  
cụ Nguyễn-an-Nhân hằng

Quốc-ngữ có chữ Hán  
1) Sách thuốc chúa dau, sỏi 2p50  
2) Sách thuốc chúa dau mài 2p50  
3) Sach thuoc gioi-truyen K.N. 2p50  
4) Sach thuoc kinh nghiem 3p00  
5) Y-hoc Tang-thur (in lam theo) 1p50  
6) Sach thuoc Nhât-bản T. H. 3p00  
7) Blinh-Dan - p3, Giản tiện phuong 0p50  
8) Sach thuoc de phong va chus  
thuong han 5p00.  
10) Sach t' nuc Hau-thuong Lan bang 1p00

Ôi xá gửi mua thêm trước. Thời  
mandat đê cho nhà xuất-bản:  
**NHẬT-NAM THU-QUẢN  
HANOI**

**CAI A - PHIÊN**

Thuốc Tứ - Nhật - Khúc Tuy Hoàn  
sô 46 giá 10 ve nhô 3p50 ve lô  
ve nhô 1p00 uông tông ngày

củi ban tại nhà thuốc hoặc các  
đại-tý để các ông không  
tiền mua luôc mồi lú, còn các  
ông ở tỉnh xa, chỉ nhận gửi  
theo cách Tinh hò, giao ngay,  
nghiên nặng 7p00, nghiên nhẹ  
3p00 (để khai cái đay đang m  
hết thuốc). Sâm phung uyết  
cán 1p50. Thang thuốc tuyêt cán  
0p25 và phai trả 1/3 tiền trước  
ngân phiếu đai tên M. Ngô-vi-VN  
Việt-Long 58, Hàng Bé Hanoi.

Cần thêm rất nhiều đại-tý tại  
khấp Trung, Nam, Bắc xác viet  
thu vè lôngron luyeng

Cach eai cai phan vi le rang khong  
doi duoc vay muon diai cuoi kai, xin  
doi ve 0p07 tem kai tam them doi ve  
ca quyen catalogue binh, giay ope  
0p100, noi do cac bennh tre et kai  
moi sinh, cai a-phun, nham lo ngua  
va cac tau thuốc Nhat-ban

**THUỐC CAM SÂM YẾN**

là một thứ thuốc hổ choroi em  
và nhanh kien an han, ngan gay com,  
mot hung, da vang, non dung  
thuey nay se coeng bo ty lieu cam  
hay an cating nhom them sum  
ai do con doi ly san nayet Ninh  
Binh, Vinh, Non dinh

**nhà thuốc: THÁI CÔ  
5, Hàng Bạc — Hanoi**



## Anh - Lú

58 — Route de Hué — HANOI  
DẸP, KHANH CHÓNG, BỀN, GIÁ HỜ  
Hiệu giầy A+ H LÚ mới chính đón '41  
(catalogue) các kiều gày năm 1944.  
Có nhiều kiều dép rái họp/bài trang  
5 cõi. Bán buôn bán lẻ khắp nơi nơi.

Các nơi hagy dung:  
**PHÂN TÍCH ĐỘNG-DƯƠNG**

(Graphite Indochinois)  
Mô - Heliene ca I + silicene ca II  
(helene ca III) phô Ph. L. Losak.  
Da dury, công nhận là tốt không kém  
giá ngoại quốc, công việc cần thận.  
Gửi mua mua không Độc-đường.

## SỞ GIAO DỊCH :

Éts. TRỊNH - ĐÌNH - NHỊ  
153 A, Avenue Paul Doumer, Daiphong  
Ad. Tel. AN-NHIL Daiphong  
Cán đại-tý khaph Động-dương

## BÃ CÓ BÁN:

## NGUYỄN TUẤN

## QUE HƯƠNG

512 trang, in đẹp

Bản thường 5\$00

Bản Giả vân (hết)

Bản Imperial đai

la 20\$00 (còn một

số it).

**ANH-HOA**  
69, Rue du Charbon, Hanoi

Antoriss (publication crée au étrangement à la fin du 12 Janvier 1941)  
Ed. Heidenstaede du frang-Bac Tân-Van  
Inscrime chez Trung-Bac Tân-Van  
36, Bld. Henri d'Orléans, — Hanoi

Certifié par le ministre  
Tirage à 10000 exopies  
L'Administrateur Gérant: No. 8, VUNG

VUNG

## CUỘC TIẾN HÓA

### SÁCH ĐỌT MỚI

**VĂN HỌC VIỆT-NAM**  
Tác giả: Kiều thanh Quí giá 2p50 bản thường, 10p bản đep  
**NGƯỜI CHIẾN QUỐC**  
(Vũ-trung-Cam), bản thường 2p50, bản đep 10p00  
EÖT MÖT 62 HÀNG CÓ HANOI — TEL. 1638

## Tủ sách quý

**GIÓ NỐI** (của Ngọc Cầm) 1p20  
**TÌNH TRƯỜNG** (của Lê-vân-Huyền) p30  
**MỘT TRUYỀN TINH 15 NĂM VỀ**  
**TRƯỜNG** (của Lưu thị Hạnh) 1p20  
**CHÍM GIÓNG NƯỚC** (của  
Tạ Hồn Thiên) op70  
**QUÝ NGOẠI** (của Hồ Dần) 3p và 5p

## Trinh thám

**VŨ ÁN MẠNG KHÔNG CÓ THỦ**  
THAM của Ngô văn Ly 2p50  
BÀI GÌ BỊ MẶT của Ngô văn Ly 1p00  
LÂU GIÁ PEO KINH BEY của  
Trần Văn Quí 2p00  
MÓN NGÝ KÝ KHỐI (của Ngọc Cầm) 1p00  
NGƯỜI THIẾU NỘ KÝ DI  
của Ngọc Cầm 1p00

Những sách trên đây đã được hoàn nghiêm nhiệt-liệt. Mua ngay kéo lai hết cả.

**NHÀ IN Á-CHÂU XUẤT BẢN 17 EMILE NOLLY HANOI TEL. 1200**

**DÙ «MỸ-THUẬT» KIỀU NHẬT, ĐỘNG TRÚC**  
 DÙ LƯỚP LỤA hàng thường . . . 9,95  
 DÙ LƯỚP LỤA hàng luxe . . . 10,95  
 DÙ LƯỚP SATIN hàng thường . . . 15,75  
 DÙ LƯỚP SATIN hàng luxe . . . 16,95

Gửi C.R. dà khắp mọi nơi. Mua buôn xin hỏi giá riêng

**LE LOUVRE** — 70<sup>ter</sup> Jules Ferry — HANOI —

**THƠM MÁT  
SẠCH SÉ**

— BÁC BIỂM CỦA

fixateur  
**ARISTO**

RĂNG TRẮNG  
KHỎI SÂU  
THƠM MIỆNG  
vì dùng:  
thuốc  
danh răng



**Vinh - Cát**

8, Rue Puginier, Sontay  
may quần áo trẻ em đã có tiếng

**COSTUMES  
ROBES**

có nhiều hàng đẹp hợp thời cho  
xứ Nam-kỳ, Cao-mèn và Ai-lao  
bán buôn, gửi đi khắp Đông-dương



NÉN HÚT THUỐC LÀ  
**BASTOS**  
NGON, THƠM  
Giá... . . . . . 0\$19

**Giày Phúc-Mỹ**

204, rue du Coton  
Hanoi



Kinh mời các ngài, các bà các cô cùng các em bé  
bấy dũng giầy, dép, guốc lót, thời, các đồ bằng da của  
tiệm giày Phúc-Mỹ, cam đoan được vừa ý. Có cata-  
logue kinh biếu. Bán buôn bán lẻ khắp mọi nơi

NHỰC: ĐẦU, NGĀT MŪI, SÓT  
NÔNG, BÀU MINH NEN DÙNG:

**Thời nhiệt tản ĐẠI-QUANG**

Trong mùa nóng bức, thường  
bị cảm - mạo - công nên dùng:  
**THỜI - NHIỆT - TẢN ĐẠI - QUANG**

Xin nhận ký hiệu (bướm bướm) mới khòi nhèm  
23, phố hàng Ngang Hanoi -- Télé. 805

Hàng rượu AN-TRỊNH phát hành hai thứ rượu:

**RƯỢU BỔ QUINQUA THÈ THAO  
RƯỢU KHAI VỊ SPORTO**

Xin bà các công các khách hàng toàn Bắc-kỳ  
được biết rằng: Từ nay các việc buôn bán ở Bắc-  
kỳ xin thương lượng với:

**NHÀ GIỒNG RĂNG NGUYỄN-HỮU-NAM**  
166-168 phố hàng Bông Hanoi — Téléphone 1631

**DÂU NHỊ - THIÊN**

Trị bách bệnh nhất thần hiệu Mỗi ve 0\$40

Quý khách có mua, xin mời đến các nhà  
dai lý, hoặc tiệm chính, thời mới được đầu  
cánh hiệu. Xử d่าง mua ở các hàng dông  
trên tàu bè mà mua phải thử đầu tiên già.

Nhị-Thiên-Dương kính cẩn

**NHÌ-THIÊN-DƯƠNG DƯỢC-PHÒNG**  
76, phố hàng Buồm, Hanoi — Téléphone 849

**Bút máy : HAWAIIAN**

Có máy điện khác thêm tên

★

Giá 14p75 thêm 0p50 euros recommandé.  
Ở xa gửi nữa tiền trước. còn gửi cùi.  
**MAI LINH** 60 Cầu Đất Haiphong