

SỐ 179 — GIA 0340

17 OCTOBER 1941

PHAO-DAI BAY

Chú-mặt

NGUYỄN DOÀN-VƯƠNG CHỦ TRƯỞNG . . .



• PHAO-DAI BAY DOUGLAS B. 18.

(Pháo-dai bay) chẳng qua chỉ là một kiểu phi-cơ phông-pháo hàng nòng x6, x12, phi-cơ phông-pháo hàng nòng kiểu Farman 22 của Pháp, kiểu Dornier 17 của Đức, đã được người Mỹ vốn thao ve khoe quảng cáo rất che nón là « Pháo-dai bay », để làm cho thế giới phải thấy « chủ ch่าง có già là

Tuân-lệ Đông-Dương

- Hôm 1st Octobre 1943 hối
tổn phi-cô Mỹ đã tới néo
bom xuống thành-phố Hal-
phon.

Tất cả có 132 người chết
trong số đó có một phần người
Tàu. Có 149 người bị thương,
71 người bị thương nặng.

Nam giờ rưỡi chiến hóm 2
Octobre, Tề cát đâm những
người bị nạn bom đã hành
một cách-rất cầm đòn. Có
những quan chức Pháp, Nhật
Nam đ'y là cát đâm.

Đám tang có 10 chiếc « ca-
mi ông » chờ quan-tài phu cờ
Pháp, Nam, có những đội lính
lực-quâa, thay quan và kho
xana bồng súng chào.

Quan Độc-lý Haliphong
vừa ra-leah cảm khong ai được
mang ca-bei voi ban rong. Ai
không tuân theo lệnh ấy sẽ bị
phạt theo. lè luật kién hành.

Do một tờ thông-tu của
quan Toàn-quyền, từ nay các
công-cửu người Nam sau này
được tang-luong mỗi tháng
10 p (kể từ 1er 7-43).

a) Các công-chức làm việc
cô giao-kéo là dâ-thuộc Pháp
hay bão-hộ.

b) Công-chức nguyê. Nam có
bằng-cấp bắc Cao-dâng làm
công-nhật hay có giao-kéo.

c) Người Nam có Pháp-tịch
làm việc cô giao-kéo hay công-
nhật.

Theo doo Du ngày 11-8-43,
Nam-triên đã lập thêm một
sở Luu-lưu công-ván-sach vào
chuyên-giả-gia-nhưng công-
ván-cử-sau-lập-nhưng sach cũ
ở các cỗ-rác-rae nay Tâng-
thu-làu, Quốc-lưu-quán Bảo-

đại-thu-vien, qui-lai-một-nơi
nhất định cho ti-en viêc bao
tô-nhung-tai-liêu qui-gia-sy
đe-lau-nay-ké-nát, thát-lac.
Sô nay sẽ đặt diri-qi quyêng-
chinh-duong-luu-tru-ông-ván
Trung-ky-tai-toa-Khâm-sư-kiêm
sát.

Do một bản-huấn-lệnh
ngày 21-9-43 quan Toàn-quyền
đã cho phép sô-Hua-bông được
cho các công-chức Pháp hay
các người Pháp làm viêc ăn
luc-thang-vay-tiêu-dê-lam
nhanghi-mat-tai-các-nơi-như
Chapa, Tam-dảo, Đô-sơn,
Hoogay, Cửa-lò, Cửa-lòng
Nhâ-trang Ô-cáp v.v. hay àm
ở các thành-phố lòn-cũng-được.

Có thê, mỗi người vay được
2 ván-dâng, lãi-mỗi-năm 5%,
hạn-vay-trong-20-năm. Phuong-
phap nay sy d'hi-thanh là vì
chinh-phâ muôn giúp các
người i-luong.

Quan Toàn-quyền đã ký
nghị-dịnh tang-gia-bá-thuoc
phiên-dóng-hộp-bằng-dựa-nau
sa-nay: Hộp-5 gr. và hộp-10
gr. tang-them-0 p 50, nộp-40 gr
tang-thêm-0 p 75, hộp-100 gr
tang-thêm-2 p 50

Nhưng vò-nop-dựa-còn-tốt
khi-dem-giá-sê không-phai
chiu-pi-tang.

Quan Toàn-quyền và phu-
nhân-dâ từ Dalat gửi-về Hanoi
sáng-hôm 5 Octobre cùng-quan
pho-Tuân-quyền Cousin và các
quan-chức trong-ván-phong
ugai.

Ông Nguyễn-văn-Sôn
mới-dân-tho ở Hanoi đã-trang
sô 10.000 p. (vé-sô 225.434 bô
D), và đã-mang-vé-phó-luát-sa
trinh-kho-bac.

Theo-nghị-dịnh ngày 27
September 1943 của quan Toàn-
quyền, sẽ-lắp-tai-phu-Thóng-
sô hoặc Khâm-sư-của-mỗi-xô
trong-Liên-bang-Đông-dương
(trừ-Lào) một-sô Thê-thao;
Thê-thao: và Thành-nam. Sô
nay sẽ-quản-vi và kiêm-sát-về
phu-ruong-diện-chi-nu-tri-những
co-quan-trong-xứ-về-thao-thao,
thê-thao, thanh-nien sẽ-thi-
hành-trong-mỗi-xô-những
phu-ruong-phap-do-đông-vô-
tu-iso, thanh-nien áo-dinh.

Sô sẽ đặt-thắng-dưới-quyền
quan Thông-sô-nay-Kham-sô
va-sô-do-Tông-bô-thê-thao,
thao-nieu-kiem-sát-về-phu-ruong-
diện-chuyen-món

Sau-một-cuộc-kinh-lý-trong
mottu-nhô-le-ca-vùng-Haliphong,
Hongay va Lang-son. Thông-
soai Mordant quan-dân-binh
đoàn-Đông-dương đã-trở-về
Hanoi

Theo-nghị-dịnh ngày 28
September 1943 của quan
Toàn-quyền-Đông-dương thi
giá-chinh-tuoc-rugen « Phóng-
en » áo-dinh như-sau-nay:

Rugen 40-dô - Giá-bán-tu-hang
tên-dai: ty-Op 39 một-lit; giá
bán-của-dai-tý-cho-tiêu-ty
0 p 42; giá-bán-lê-cao-người
dâng-0 p 45.

Rugen 40-dô - Giá-bán-của
hang-cho-dai-ty-0 p 485 một-lit;
gia-bán-của-dai-tý-cho-tiêu-ty
0 p 515; giá-bán-của-tiêu-ty-cho
người-dâng-0 p 545.

Quan Độc-sư-Nhât-ở-Đông-
dương Kenkichi Yoshizawa-đo
huyện-xe-ura-tô: häch-ở-Sai-
gon đã-trang-vé-phó-luát-sa
trinh-kho-bac.

SAU-một-thời-kỷ-tam-nghi, Hồng-quân-lai-tấn-
công-dâ-dội-ở-miền-Véliky-Louki và-miền
Vitebsk. Tai-khu-Véliky-Louki, trong-suốt-mùa
đông-trước, quân-Nga-vẫn-hết-séc-tân-công, nhưng
từ-khi-mùa-hè-bắt-dầu, mặt-trận-trong-khu-nay-lại
yên-tĩnh, mãi-dến-nay, quân-Nga-lại-ho-chiến-
luage-thường-dâng-dới-trung-tâm-diễn-cuộc-tân-
công-dến-dâng. Mục-dịch-quân-Nga-là-dịnh-cắt-dết
đuông-xe-lửa-tu-Vitebsk-đến-Léningrad-và-chợp
thắng-mặt-trận-về-phía-trung-uôn-sông-Duna

Ở-khu-Kaliningrad, Hồng-quân-đã-khắc-phục-lại-thi-
trấn-Nevel, cách-Véliky-Louki-do-50-cây-sô-về
phía-tây-nam. Thị-trấn-nay-là-một-nơi-rất-quan-hẹ
ở-giữa-nhiều-duông-xe-lửa-phía-bắc-di-lên-Léning-
grad, phia-tây-nam-xuống-Varsovie. Một-duong-
xe-lửa-nhà-nội-lienda-thi-trấn-nay-dến-Vitebsk.

Trên-mặt-sông-Volkov, Hồng-quân-đã-tấn-
vào-Kaichy. Trên-sông-Dnieper, Hồng-quân-că-tập
được-cán-cứ-phiá-bắc-Kiev, phia-nam-Pareival
và-phiá-tây-nam-Kremenchug. Còn-ở-phiá-cực-nam
mặt-trận-thì-quân-Duc-dâ-bỗ-cá-bán-dâ-lam
má-rút-sang-bán-dâ-Kertch và Hồng-quân-đã
khắc-phục-lại-thi-trấn-và-hái-cảng-Zeman. Quân
Nga-hiện-nay-ở-phía-bắc-dâng-cô-tiến-về-phía
biển-giới-nước-Lithuanie, ở-miền-giáu-dâng-vợt
qua-sông-Pripel và-phía-nam-dâng-lôp-trung-nhiều
lực-lượng-ở-sau-mặt-trận. Một-thi-trấn-Tranșea-đó-nâ-
rắng, trong-ba-tháng-tân-công-mùa-hè, Hồng-

Quân-Duc-đã-rút-lai-khoi-dâ-Corse-và-quân
du-kích-trên-dâo-có-quân-dâng-minh-giúp-súc-dâ-
ch-đâ-cá-dâo. Quân-Duc-và-chiêm-dâ-Cos-và
tân-công-lâng-dâ-Symi-trong-dâo-Do-decanese
của-Y

Về-mặt-trận-miền-nam-Thái-binh-dương, cuôc
chiến-tranh-vân-kịch-liết-ở-khu-quân-dâ-Salomon,
Quân-Nhật-trên-các-dâo-Kolombangara-và-Vella-
Lavela-dâ-dâi-di-noi-khác-dâ-dâng-sau-những
phong-tuyêt-vông-vanh-hon. Tin-Nhật-báo, thùy
và-không-quân-Mỹ-đã-tân-công-vào-dâo-Wake-ở
giao-thái-binh-dương-nhưng-dâu-bi-quân-Nhật
dâng-lai.

Về-tinh-chinh-tri, thi-dâ-ruô-quec-le-hien
dang-cháy-dâc-biet-dien-cuoc-hoi-nghi-Anh, Mỹ,
Nga-nay-mai-se-hop-ở-Mac-tu-khoa. Theo-tin-Anh
thì-hoi-nghi-se-ban-dâ-nhiều-vân-dâ-quan-trong
nhất-là-về-quân-sự-và-hoi-nghi-se-hop-trong-đô-8
hoặc-10-hóm-và-khi-nào-hai-ngoai-tuong-Anh,
Anthony Eden-và-Mỹ, Cordell Hull-đến-Mac-tu-
khoa-thì-se-khai-mac-nay. Vè-phía-Nga-thì-ngoai-
tuong-Molotov-se-thay-mặt-Stalin-lai-hoi-nghi.
Người-dâng-bán-rất-nhiều-về-phát-dâ-Nga-dâi
với-Anh, Mỹ-và-người-la-cho-rông-Nga-sẽ-hết-séc
đe-dât-vè-các-vân-dâ-chinh-tri-và-tuong-lai-thê-
giới-sau-cuoc-đai-chien-nay. Đai-biêu-Nga-ichi-se
giao-cù-Anh, Mỹ-kíp-lập-mặt-trận-thứ-hai-ở-tây
Âu.

NGƯỜI VÔ-SĨ NHẬT LÚC NÀO CÙNG BEO KIỂM Ở BÊN MINH BỀ LÀM GÌ?

Đó-là-một-diêu-chúng-ta
nên-biết. Hãy-dọc-T.B.C.N.
số-sau-râng-24-10-48,
các-bạn-sẽ-biết-hết-về:

LƯỚI KIỂM

và-ý-nghĩa-lưới-kiem-dôi-với
người-Tàu-này-xưa-và-người
Nhật-này-nay-ra-thê-nào.
Cũng-trong-số-đó:

MỘT Ý-NIỆM VỀ KIM-TIỀN

và-một-truyen-ngân
của-CHU VĂN BÌNH

GIẢN DỊ

Trong-một-kỷ-sau, môt-sô-dâc-biet:
NHỮNH VỊ ĐỘC TÀI CỒ, KIM

Tuân-lệ Quốc-tế

Nhân cuộc trưng bày chiếc
phi-cơ Consolidated B. 24

PHÁO ĐẠI BAY

TẠI HỘI QUÁN KHAI TRÌ TIỀN - BỨC...
của NGUYỄN HUYỀN - TỈNH

Nói đến ba chữ « Pháo-dài bay », mỗi người tưởng tượng một khác. Một vài người không hiểu rõ về cơ-khi, cho là cả một tòa thành bằng sắt dát sô bay trên không-trung, có đủ chòi cành, vòm đại-bắc, chứa nhiều binh lính quân nhu. Tưởng tượng như thế quả xa xỉ thực vì có động-cơ nito dù mă-lyc đè nháy nồi một tòa pháo-dài kiên cố giàn khói mặt đất dát sô với thước thô, chứ đừng nói đến vài trăm thước, và có thứ cánh nào dù rộng mà có sức đỡ (ortance) nổi tòa thành đó trên không-trung được.

Nhiều người, gần sự thực hơn, cho là một chiếc máy bay to lớn vô cùng mang nhiều máy bay nhỏ đặt trong thân tàu (fuselage) và hai bên cánh. Giống như một chiếc « hàng-không mă-ham bay » chiếc máy bay « mẹ » đó (avion gigote) sẽ mang máy bay « con » để gần đất địch, rò rỉ tung chung giờ, « thả » dân « con » bay đi đánh phá các nơi căn-cứ. Tưởng tượng như thế cũng không lấy gì làm quá đà. Nhưng may thay, những kiểu « máy bay chở phi-cơ » đó chưa ra đời, nếu không thì còn biết bao nhiêu măng-nguoi sẽ chết oan dưới những trận ném bom khống khiếp.

Thực ra đã có một kiểu máy bay chở phi-cơ đem ra dùng thử bên nước Anh. Đó là chiếc thủy-phi-cơ bốn máy « MAIA » mang một chiếc thủy phi-cơ nhỏ đặt trên thân tàu, theo chiều dọc. Thủy phi-cơ nhỏ ấy có thể từ trên không, cắt cánh rời chiếc « MAIA » mà bay đi. Tới nay chiếc « MAIA » vẫn chỉ là một kiểu máy bay đem dùng thử (prototype) không thấy làm thêm những kiểu như thế nữa.

Thật ra « pháo-dài bay » chỉ là một kiểu máy bay ném bom rất to, toàn thân và cánh học thép (fuselage et ailes blindés) có bốn động-cơ mạnh, bay cao, nhanh và xa, mang được nhiều phi-công, dầu mỡ, bom và súng đạn.

Nếu chỉ gọi là « phi-cơ phông-pháo hạng nặng » (bombardeurs lourds) như trăm, nghìn chiếc máy bay khác thì có lẽ không ai để ý tới, nên người Mỹ vốn xưa nay vẫn sành về khoa quang cáo, đã đặt cho máy bay BOEING X-15 và YB-17 của họ cái tên rất kêu là « pháo-dài bay » (Flying Fortress) khiến cho danh do vang khắp hoán-cầu và làm cho nhiều người nghĩ nhầm về sự lợi hại [chả hổ phi-cơ dát sô ấy].

Nhiều người hay ham mời chuộng lạ, quá bốc sự lợi hại của pháo-dài bay, tưởng chừng như thùy đó mới có kích thước ngoại khố, và đã quên rằng nhiều nước trên hoán-cầu, ngo i nước Mỹ, đã từng sản xuất ra những kiểu phi-cơ vĩ đại không kém « pháo-dài bay » và có kh lái to hơn nữa.

Năm 1927, Pháp có kiểu phi-cơ phông-pháo « FARMAN 223 » cánh dài 33 thước 60 phân (envergure) thân máy bay dài 22 thước, mang bốn động-cơ Hispano, mỗi động-cơ có sức mạnh 1.100 mã lực. Máy bay có thể bay nhanh 400 cây số một giờ, lên cao 8.000 thước và bay một mạch 2.400 cây số. Chở dù súng đạn, phi công dầu mỡ, và 4 200 ki-lô bom, máy bay cần nặng 18 tấn.

Kiểu « FARMAN 221 » của phi-quân Đông-dương (ung sáp sỉ như thế, nhưng cánh dài hơn, cần nặng hơn và bay chậm hơn).

Năm 1938, Pháp đem dùng kiểu thủy phi-cơ « BREGUET 730 » nặng 25 tấn, cánh dài 40 thước 36 phân, thân do được 23 thước 90.

Nước Đức cũng đã từng đóng phi-cơ to. Kiểu phi-cơ phông-pháo « DORNIER-DO-19 » ra đời năm 1936, cánh dài 35 thước, thân dài 25 thước 45 phân bay nhanh được 380 cây số một giờ và cần nặng 19 tấn.

Trong phi-quân nước Anh, vào năm 1933 đã thấy có kiểu thủy phi-cơ cánh dài 36 thước 60,

thân dài 27 thước 25. Đó là phi-cơ SHORT « SARAFAND » nặng 32 tấn, bay một mạch được 2340 cây số.

Nói đến phi-cơ khồng-lồ, thì không thể quên được nước Nga và những máy bay vĩ đại đã sản xuất tại đất đó trong mấy năm 1931, 1935, 1936. Thoạt đầu trong phi-quân Nga, có kiểu máy bay ném bom AN-6, cánh dài 36 thước, bốn động-cơ, mang 1000 cân bom và toàn thân máy nặng 20 tấn.

Năm 1935, Nga đóng phi-cơ khồng-lồ « MAXIME-GORKI », 8 động-cơ, cán nặng 40 tấn. Nhưng mới đem bay thử, chiếc máy bay vĩ đại, do đà rơi xuống đất gãy nát tan tành sau khi đám phái một chiếc máy bay khu-trục bay ngang mé trước. Sau khi chiếc « MAXIME GORKI » gặp nạn, Nga không đóng lại kiểu máy bay to ấy nữa.

Năm 1936 Nga chỉ dùng có kiểu A.N.T.20, cánh dài 40 thước, nặng 23 tấn mà thôi. Máy bay A.N.T.20 mang bốn động-cơ AM-34 công 4000 mã lực và bay nhanh một giờ 350 cây số.

Xem như thế dù biết rằng về kỹ nghệ chế áo phi-cơ khồng-lồ, không nước nào chịu kém nước nào, và « pháo-dài bay » không phải là một sự « mới, lạ » tạo ra bởi những khối óc phi-thường.

Sở dĩ ngày nay, « pháo-dài bay » được nghiêm nhiên chiếm địa vị cao trong hàng máy bay



Phi-cơ phông-pháo hạng nặng kiểu CONSOLIDATED B. 24 LIBERATOR

phóng pháo hạng nặng, là vì các nước đã đổi cả quan-niệm về sự đóng phi-cơ và ngày nay phần nhiều đã bỏ phi-cơ ném bom to (bombardier lourd) mà dùng phi-cơ phông-pháo binh (bombardier moyen) phi-cơ phông-pháo bay nhanh (bombardier rapide) và phi-cơ khu trục phông-pháo chasseur-bombardier.

Trong cuộc chiến-tranh hiện tại, chỉ có Mỹ vẫn còn số trường về môn đóng phi-cơ to, và những trận đánh tàn khốc bao trùi Âu, phần nhiều là do những phi-cơ bốn cánh quạt thuộc loại « pháo-dài bay » mang những tên như « BOEING-B.17 », « Consolidated B.24 LIBERATOR », ném bom và bắn súng liên thanh, xứng những đồ thành thi-trấn.

Tron loai « pháo-dài bay » của Mỹ, ta thấy có bốn kiểu. Một kiểu DOUGLAS, một kiểu CONSOLIDATED, và hai kiểu BOEING.

Dưới đây là đặc tính của từng kiểu. Máy bay BOEING về loại ném bom có 2 kiểu: X-B-15 và Y-B-17. Trong phi-quân Mỹ chủ B



« Pháo-dài bay » kiểu BOEING Y. B.17



MỘT XƯỞNG CHẾ TẠO « PHÁO-DÀI BAY » Ở MỸ

Chiếc phi-cô trên là một chiếc « pháo-dài bay » kiểu DOUGLAS B-17 đang đóng dở

nghĩa là ném bom (bomber), chữ (X là « máy bay còn dang thử » (protoype) và chữ Yinghia là « máy bay sau khi thử có thể đem dùng được».

Kiểu Y. B-17 ra đời năm 1936. Từ đầu cánh nó đến đầu kia (envergure) do được 31 thước 9. Thân máy dài 21 thước 25. Với bốn động cơ WRIGHT-CYCLONE tổng cộng 4.000 mã-lực, chiếc phi-cô B-17 có thể bay nhanh một giờ 400 cây số, lên cao 8.000 thước và bay một mạch 5.000 cây số. Trên tàu có năm chỗ dừng bắn súng (poste de tir). Chỗ duy nhất bay đến mười người, và mang được 3.000 kilô bom, máy bay BOEING Y.B-17 cân nặng 16 tấn.

Kiểu BOEING B-17 đã được đem dùng ngay từ hồi 1936, sau khi thử có kết quả mỹ mãn. Đến nay, tuy có đổi mới ít nhiều, nhưng cũng không khác xưa mấy và trong những bão tháng cao trên mây bao chương hàng ngày ta đã được nhiều dịp xem tội ác của những đoàn « pháo-dài bay » do trên những nơi đồng lưỡng dân vô tội. Cánh tên « pháo-dài bay » dùng để chỉ gồm cả các kiểu máy bay của Mỹ, nhưng ngày nay vì các kiểu khác đã có tên riêng cá, nên danh hiệu đó chỉ còn dùng cho kiểu BOEING YB-17 đã đời trước nhất. Đến năm 1937, Mỹ lại đóng một kiểu phi-cô BOEING YB-17, từ đầu cánh nó đến đầu kia do được 47 thước 70, thân dài 27 thước 40, mang bốn động cơ PRATT-WHITNEY 1.000 mã-lực, một chiếc, máy bay cân nặng 30 tấn. Kiểu B-17 có thể thử, lấy tên là X-15 và đến nay vẫn chưa thấy đem ra dùng, có lẽ vì không được kết quả tốt nên vẫn phải deo hoài chữ X.

Năm 1940, vào hồi tháng ba, hãng « CONSOLIDATED » bên Mỹ đóng một kiểu máy bay

ném bom bốn động-cơ, cho bay thử được mỹ mãn. Kiểu đó được xung vào phi-dàn, lấy tên là « CONSOLIDATED B-24 » và gần đây lại mang biệt hiệu là « LIBERATOR ». Gọi là « Liberator » hay là « Consolidated B 24 » chiếc máy bay đó cũng chỉ là một. Cánh dài 33 thước, thân do được 19 thước 20, ebi c « B-24 » mang bốn động-cơ PRATT-WHITNEY mỗi chiếc 1.200 mã-lực, bốn cánh quạt Hamiton Standard ba hélice (hélice triplex), khiến cho tốc độ nhanh từ 400 đến 500 cây số một giờ. Tùy theo việc bình, trên tàu có từ 6 đến 9 chỗ đặt súng. Mang dù súng, đạn, dầu mỡ, phi-công, và 4 tấn bom, máy bay có thể ném gần 200 tấn. Chiếc phi-cô đem trung bày tại hò quán « Khai-trí-tâm-đức » hôm vừa rồi, là một trong những chiếc « Consolidated B 24 — Liberator » sang khẩu hồn tại Bắc-kỳ và kết cục bị phi-cô khu-trục Nhật-bản hạ được trong một trận không-chiến.

Những chiếc « Consolidated B-24 — Liberator » và « BOEING YB-17 » Forteresse vo an'es » cũng đã là to lớn, nhưng so với chiếc phi-cô khổng lồ « DOUGLAS B-19 » mới đem bay thử năm 1940 tại đất Mỹ, thì còn kém xa về kích thước và sức mạnh. Chiếc B-19 (theo báo AERO-DIGEST thuật lại) cân nặng 82 tấn. Cánh dài 62 thước, thân dài 40 thước, mang bốn động-cơ 2.200 mã-lực PRATT et WHITNEY, tổng cộng 8.800 mã-lực, máy « DOUGLAS B-19 » có thể mang được 28 tấn bom đạn, phi-công, dầu mỡ, bay nhanh 420 cây số một giờ, và bay xa một mạch 10.000 cây số. Chiếc DOUGLAS đã bay thử, kết quả mỹ mãn nhưng chưa thấy hoạt động trên các mặt trận Âu châu.

Ngoài những kiểu « pháo-dài bay » kể trên, Mỹ còn đang nghiên-cứu một kiểu máy bay lo

lớn dì thường. Đó là kiểu « MARTIN » nặng 100 tấn, mャch 10.000 mã-lực, mang 45 tấn vũ khí công, vừa dầu mỡ, bom, đạn, bay một mạch 16.000 cây số, với tốc độ trung-bình 480 cây số một giờ.

Sau khi nói đến đặc tính của từng kiểu « pháo-dài bay » bây giờ ta hãy xét đến sự lợi hại của những chiếc phi-cô-bomb-canh quát dà.

« Pháo-dài bay » vè thế thủ rất vững trãi vì toàn thân bằng kim khí (construction métallique). Những bộ phận cốt yếu trong tàu (partie; v tales) đều có bộ thép dày dà để chống với đạn súng liều-thanh và súng dài béc nhỏ cũng mảnh đạn cao-xa. Những bộ phận đó là bầu dầu-sáng đặt trong cánh (réservoir d'essence) dầu học động cơ (capot du moteur) thân tàu, nhất là chỗ phi-hành-giai nguy. Tốc độ khá nhanh (bốn, năm trăm cây số một giờ) và súng lên cao (bảy đến tám nghìn thước) cũng giúp một phần lớn cho thế hù.

Những báu dầu súng nêu bị trúng đạn nhô thi cũng không viếc gì vì có cách chế tạo riêng (semiposition) làm cho báu không tự biến lại. Cách đó vô hiệu đối với đạn to của đại bác đặt trên phi-cô khu-trục (tổng từ 20 li đến 37 li) và đạn cao xà (37 li đến 152 li) từ dưới đất và báu cao xà (37 li đến 152 li) từ dưới đất và báu lén.

Về thế công, « pháo-dài bay » có nhiều khi giới lợi hại: bom, đại bác tự động nhỏ và súng liều-thanh.

Bom mang trong hầm chứa (soute), đặt dưới thân tàu, hoặc đeo ở những chiếc mât arceaux) ở hai bên cánh Bom có đủ các thứ hang bom ném lùa, (bombe incendiaire) nhẹ từ 1/2 trăm grammes đến 5 cân, bom giết người (bombe contre le personnel) nặng độ muội hay 25 cân, nó thành nhiều mảnh sắc văng diết tmạnh, bom pha hoại (bombe explosives) nặng từ 60 cân đến 250 cân, khô g lôi (orpille aérienne) nặng từ 500 ein đến bốn tấn. Vì có sức mang nặng, nên mỗi khi « pháo-dài bay » đánh đầu là giày ra nhiều sụt pha khỏe hại.

Súng liều-thanh đặt trên « pháo-dài bay » là hàng súng nặng (mitrailleuse lourde) nặng 13 li 2 (13m/m²). Gần đây « pháo-dài bay » lại mang cả đại-bác nhỏ tự động (canons automatiques). Đại bác đó bắn trái pha nhỏ cỡ to đến 37 li là cùng « gân đùi » và sự phiem đích nhambi, nhiều tờ báu đã gán cho súng đó một cờ quái to, là cờ 50 li. Theo rai, súng đó là thá súng « calibre 50 » 50 cal. (tứ là 13m/m²) ché khống phai là súng 50 li (50 millimeter gun). Súng liều-thanh kiểu LEWIS, BRENN, WICKERS COLT, đặt thành nhiều lầu (tourelle) đằng mũi, đằng đuôi lái, dưới thân tàu, hai bên sườn tàu, lúc thường có thể tựt vào trong thân máy cho

khô cảm biến (tourelle percussions). Súng liên thanh có khi một nòng (simple) hai nòng (jumelle) cũng có khi bốn nòng ghép một quadruple, trung binh mỗi nòng một phút bắn được 1000 phát đạn đi xa nám, sáu cây số. Có thứ đại thường (balle ordinaire) bắn đong thau, có thứ đạn dǎn hǎn (balle incendiaire) trong có chất hóa-học dễ cháy, có thứ đạn nổ (balle explosive) gắp vật dǎn sē phá tung ra, có thứ đạn đi trên gót vạch thành một lún khói bay lửa (balle traceuse) để cho người bắn soay làm súng cho dung dịch.

Những đại bác tự động (canons automatiques) kiểu STOCK, FRENNE, BOFORS, OERLIKON, báu đạn nhỏ có hai ngôi: một ngôi để cho đạn đựng vào đầu thi nô (fusée percutante) một ngôi nô châm (fusée à retardement) khiến cho đạn đó sau khi rời khỏi miệng súng, đầu không đựng vào, đầu cũng nô, tỏa ra những mảnh thép nguy hiểm. Đại bác tự động trung binh bắn từ 60 đến 120 phát-một phút. Điều khiển những khi giới, máy móc, trên « pháo-dài bay » cần phải có đỗ một chức người. V ên trường tàu (chef de bord) chỉ huy át cả nhân viên trong tàu. V ên trường tàu sẽ coi về hành-trình của tàu và ban ra các lệnh đánh, lui, bay cao bay thấp.

Những viên Hoa-tiên (pilotes) điều khiển chiếc máy bay trên không trung Viên sĩ quan coi vũ-tuyên điện (radiotélégraphiste) phát và nhận các tin tức. Coi về máy móc sẽ có những viên cai-máy (mécanicien). Chụp hình ảnh, ném bom, bắn súng, đều có những viên sĩ quan chuyên môn (observateurs — bombardiers — mitraillieurs). Trên một chiếc « pháo-dài bay » cũng như trên mỗi chiếc chiến-ham, át: người phải gữ một véc.

Xét qua thế thủ và thế công, ta nhận thấy « pháo-dài bay » mạnh lắm. Nhưng



Một viên đạn súng liều-thanh nặng 13 li 2 (13m/m²) và báu hǎn hinh-thau. Khi báu nổ, đầu báu đong đong



Phi-cô LOCKHEED « HUDSON »

« pháo-dài bay » chưa thể là « vũ khí đích trên không trung » và, chúng có hiên nhiên là gần đây trên đất Bắc-kỳ một trong những chiếc máy bay dù - sô ấy đã phải chịu trận và bị « phán thây » giữa nơi đông ruộng, để lại những mảnh thép nát bùa bối, cách đấy vài giờ trước còn là một công trình tuyệt-sắc của trí óc loài người... Tuy mạnh nhưng « pháo-dài bay » vẫn phải gồm hai đích thủ lợt hại: cao xạ hạng nặng (pièce lourde de D.C.A.) nòng từ 100 li trở lên tới 152 li, và phi-cô khu-trục (av.on de chasse) mang đại bác, súng liên thanh, bay một giờ được sáu đến sáu, bảy trăm cây số.

Đại bác cao xạ hạng nặng bắn nỗi đi xa hơn mươi cây số. Tuy rằng lên cao, sức đạn đi có phần yếu và đường đạn đi phẳng dê lêch, nhưng nếu nó trúng, hoặc nó bên cạnh chiếc phi-cô phóng pháo bay vào khéng tám nghìn thước thì sức phá hoại gấp bội vì ở trên cao, không khí loãng hơn ở dưới.

Dánh phá một tinh thành có cao xạ hạng nặng phông giựt, vượt qua hàng rào lửa thép do các súng đó bắn lên, những đoàn « pháo-dài bay » khó lòng vận toàn mà trở về cẩn cù được.

Nhưng, đích thâ chính của « pháo-dài bay » không phải là cao-xạ mà là phi-cô khu-trục. Phi-cô khu-trục thường là phi-cô một chỗ ngồi (monoplace de chasse) Viên phi-công vừa lái tàu, vừa bắn súng. Kè vách gót, phi-cô khu-trục cũng mang đại bác nhỏ và súng liên thanh, giống như súng đặt trên pháo-dài bay, chỉ khác một điều là những đạn đó gần liền vào nhau và bắn theo chiều doc (tir dans l'axe) chứ không xoay đi xoay lại được như trên những phi-cô phóng pháo. Súng liên thanh

đặt trên mũi tàu mitrailleuse de capot) bắn qua cánh quạt (có thử máy làm cho đạn súng và cánh quạt không bao giờ gặp nhau, quạt ngừng thi súng tắc, gọi là tir synchronisé). Có khi đặt dưới thân tàu (mitrailleuse sous fuselage, có khi đặt ở hai bên cánh: mitrailleuse d'aile). Đại bác nhỏ, nòng từ 37 li xuống đến 20 li, đặt trong động-cơ (moteur-canón) bắn qua chốt cánh quạt vì lòng súng chui qua chốt đó. Súng liên thanh và súng đại bác nhỏ đều di chuyển bằng hơi. Khi giáp chiến, viên phi-công lừa cho hình máy bay địch hiện ra trên đường phản kim của ống ngắm (collimateur) rồi bắn cơ móy tự động, tức thi đại bay bay ra rào...

Xem như vậy thi kè vè súng đạn, « pháo-dài bay » và phi-cô khu-trục đều có những khí giới: tối tàn đê hả lẩn abau, nhưng đến lúc giao tranh trên không trung ta sẽ thấy một vài chỗ « kén » của chiếc máy bay néo bom to đại Biển « kén » thứ nhất là « pháo-dài bay » to và kẽm cảng, là một cái đích dễ ngắm cho phi-cô khu-trục. Những viên đạn liên thanh và những trái pháo nhỏ sẽ khoan hàng nghìn lỗ thủng vào cánh, khiến cho sức đỡ của cánh yếu đi vì gió lùa vào những chỗ bị đạn sét rách. Nếu hòn đầu bị thủng nhiều, thi khó lòng máy vè nỗi cản cù, và dễ có cơ phát hỏa.



Phi-cô phóng - pháo hạng nặng
CONSOLIDATED B. 24 LIBERATOR

Trung đạn nỗi duỗi lái (dérive) máy bay sẽ mất thăng bằng, trung đạn vào động cơ, máy bay sẽ không đủ sức mà « bốc » cao lên được. Mắt đùa có bọc thép (blindage) thép đó cũng kheng thè cầu nồi những đạn bắn rết gần vì trên những trận không chiến, có khi hai bên bay gần nhau chỉ độ một, hai trăm thước...

Trái lại, nếu « pháo-dài bay » muốn bắn trả phi-cô khu-trục thi rất khó bởi vì phi-cô khu-trục là một cái đích rất nhỏ.

Đều kém thứ nhì của « pháo-dài bay » là chậm chạp không thể nhào lộn trong khi các máy bay khu-trục rất dễ điều khiển: näo bay ngửa (looping) bay nghiêng (glissade sur ailes/

Có một đồng bạc mà muốn làm giàu nhanh chóng và lương-thiện thi chỉ có cách là: MUA VÉ XÔ SƠ ĐÔNG-PHÁP



Pháo dài bay BOEING Y. B. 17

bay tắt máy giả vờ rơi xuống như lá rụng rì lại ngóc đầu bay lên (feuille morte) khiến cho những « tia súng » trên « pháo dài bay » phái họa mắt.

Điều kém thứ ba là số « pháo dài bay » khổ lồng nhiều hơn số máy bay khu trục vì giá tiền đóng thử máy bay khổng lồ quá cao. Như vậy, khi giao tranh, lấy một chọi với mười thi đấu mạnh cũng phải nung. Ấy là chưa kể những khí gặp một « phi-công cảm tử » liều mình cho phi-cô khu-trục của mình đâm vào « pháo dài bay » một mạng đòn lẩy mười, tien muon doi lai bay bac trieu.

Gần đây các nhà chuyên môn quân sự Đức lại mới chế ra một kiểu máy bay khu trục bay trên thang tăng không khí (avion stratosphérique) dùng bom đánh các « pháo-dài bay » bay ở tầng máy dưới. Máy bay khu trục đặc biệt đó nghe đâu đã lập được nhiều chiến-công trong các tinh Đức bị phi-cô phóng pháo Anh-Mỹ đến thăm...

...Còn báo động rúc lén từng hồi trầm, bồng.. Phi-cô phóng pháo đích đã phạm vào bờ-đồi.. Phi-cô khu-trục cắt cánh lên tấp.. Người ta lo lắng trong những phút nặng nề.. Trong khi ấy trên không trung, tại một nơi nào đó, xảy ra cuộc gặp gỡ dữ dội giữa những người không hề thù oán nhau nhưng vì bồn phen mà phải tật tam giác súc...

Rồi thi trong chốc lát, một chiếc máy bay đỗ sô rơi tự cao xuống đất gây nát tan tành..

Trong thán máy lôi ra, thi-hài nhiều phi-công trẻ trung, tung tung lai dày hưa hẹn...

NGUYỄN HUYỀN-TĨNH



Phi-cô STIRLING

GIÁ MUA BÁO

	Mỗi năm	6 tháng	3 tháng
Bắc-kỳ, Trung-kỳ	\$1\$00	\$9\$50	\$5\$00
Nam-kỳ, Cao-miền, Ai-lao	20,00	10,00	5,50
Ngoại quốc và Công sở	10,00	20,00	10,00

Mua báo phải trả tiền trước quand xin để:
THUNG BẮC CHỦ NHẬT, HANOI

MỘT XUẤT BẢN:

ĐÃ CÓ BÁN:

VIỆT NAM THI VĂN HỢP TUYẾN

(LITTÉRATURE ANNAMITE, textes choisis)
par Dương QUANG HÀM

Đây 254 trang giá 1p40 (cена Nhịt Hoc-Chinh Đang-phap xuất bản). Tiết mục gửi Imprimés recommandés mỗi quyền 0p17.

ĐÃ CÓ BÁN:

MẠC - TỬ

Triết học tùng thư

của NGÙ TẤT TỐ

Một học thuyết Đông-phương mà lý luận rất khoa-học, chí không lò mò như nhiều học thuyết khác. Cố in cả chữ nho và dân-giải. Sách dày ngọt 300 trang. Loại thường 2p10, cước gửi 0p40. Loại đặc-biệt 6p00, cước gửi 0p60.

Thư và ngân phiếu gửi về:
NHÀ IN MAI LINH, HANOI

ĐÁNH RĂNG BẮNG

SAVON DENTIFRICE

KOL

RĂNG CÁC BÀ SÊ
TRONG NHƯ NGỌC
TRẮNG NHƯ NGÀ

DISTRIBUTEUR :

S.A. Poinsard & Veyret
Saigon, P.Penh, Hanoi, Haiphong

Giữa thê-kỷ 18, thùy-quân đô-dòc **D'ESTAING,**

người Pháp đã dự định đánh úp kinh-đô Phú-xuân đè chiêm miền Đàng-trong

Trong cuộc giao thiệp giữa nước Việt-nam ta với người Tây-dương về hai thê-kỷ 17 và 18 mà T.B.C.N. đã có lần nói đến, có nhiều việc cần biết nhưng trong các sách Việt-sử không hề thấy chép. Thật là đáng tiếc. Chúng tôi vẫn hi vọng một ngày này, sử gia nước ta sẽ tìm cách héo cửa những sự khuyết điểm đó. Việc bồ khuyết đó không phải là để vì công việc đó muôn cho hoàn-toàn thi cần phải kế cùu cần thận và đọc nhiều sách vở có quan hệ đến lịc-sử nước nhà. Trong những cuốn nhật ký hoặc sách vở do các người Tây-dương đã dồn nước ta hồi hai thê-kỷ 17 và 18 để lại, có nhiều đoạn nói đến nước ta rất kỹ và nhiều việc rất quan-bệ đến lịch-sử ngoại-giao, chính-trị và xã-bối nước ta. Đó là những kho tài-liệu quý giá mà các sử gia Việt-nam không nên sao chép.

Vừa rồi chúng tôi có được đọc một bài khảo cứu rât công-phu đang trên tay kỵ-yếu của hội khoa-cửu về Đông-dương (Bulletin de la Société des Etudes indochinoises). Đầu dè là: Một cuộc dự định thiết lập cuộc bão-hố của người Pháp tại Đông-dương và thê-kỷ 18. (Une tentative ignorée d'établissement français en Indochine au 18e siècle). Việc dự định này rât ít người biết đến và từ trước chưa héo bấy cuộn Việt-sử nào chép. Tuy vậy đó là một việc khá quan-bệ, tướng nén thuật ra đây.

Thể-lực người Âu-tây ở miền Đông-Á hồi thê-kỷ 18

Trước khi nói đến việc trên này, chúng ta cần biết qua tình hình nước ta hồi giữa thê-

Người Âu-tây
đối với nước ta
hồi thê-kỷ 18

của
HỒNG-LÂM

kỷ 18 và thể-lực của người Âu-tây ở miền Đông-Á trong hồi đó.

Ngày từ thê-kỷ 16 và 17 đã có nhiều tàn bê các nước tây-dương thường qua lại các hải-phận miền Đông-Á để buôn bán hoặc đem các giáo-sĩ đi truyền giáo ở các nước Á-châu. Trong hồi này, những nước chiếm nhiều quyền-lợi ở miền Đông-Á nhất là các nước Bồ-dào-nha, Tây-ban-nha và Hà-lan. Người Bồ-dào-nha chiếm Ấn-dô, người Hà-lan chiếm nhì đảo ở miền Nam-dương tức là Ấn-dô Hà-lan, còn người Tây-ban-nha chiếm Phi-luật-âlan đã bị quân Nhật chiếm cùi từ hồi 1942 đến nay. Sau ba nước trên này, người Anh và người Pháp cũng cạnh tranh và mở đường thương-thông cùng chiếm đất đai ở miền Đông-Á. Người Anh và người Pháp đã nhiều phen gày nén cuộc binh đao vì các việc ở Ấn-dô và Nam-dương. Đầu nước ta trong hai thê-kỷ 17 và 18 đã có nhiều người Bồ-dào-nha, Tây-ban-nha và Hà-lan đến xin "hồng-thông" và mở các hiệu buôn lòn ở Phố-hiển, Thành-long (Bắc-kỳ) hoặc Faifo, Tourane ở Đàng-trong (lúc Trung-ý). Sau ít lâu, cả người Anh và người Pháp cũng được phép mở hiệu buôn ở Phố-hiển và Faifo. Nhưng vì việc buôn bán không được thịnh-vượng lắm nên ít lâu sau các hiệu buôn của người Tây-dương ở nước ta đều bị đóng cửa.

Nói đến cuộc giao thiệp thương mại giữa nước ta và người Tây-dương ta không thể

quên được các Công-ty Anh-dô của Hà-lan, của Anh và của Pháp. Đó là những Công-ty rât lớn và có thể-lực giữ đặc quyền thương-mại với các nước Á-châu. Vì các nước Tây-dương ở xa nước ta hàng vạn dặm, nên phần nhiều việc giao thiệp giữ các nước ta và nước ta đều do các công-ty đó ái-dịnh.

Về tình hình nước ta thì trong hồi này gồm có hai xứ Nam-bà và Bắc-hà lấy sông Linh-giang làm giới-hạn. Tuy vua Lê vẫn còn nhưng chỉ giữ một cái hư vị để vương cùn quyền hành ngoại Bắc thi ở cả tay chùa Trinh và trong Nam-thì ở tay chùa Nguyễn. Trong giờ nứa thê-kỷ, chùa Trinh và chùa Nguyễn vẫn đánh nhau làm cho dân nước ta luôn luôa ở trong cảnh binh đao khói lửa. Nam-bà và Bắc-hà có thê coi như hai nước khác nhau nhưng cùng một dân- tộc ô. Miền Nam-bà, người Tây-phương vẫn gọi là Cochinchina, là miền từ Quảng-binh lan dần dần xuống phía Nam. Đầu tiên chỉ gồm có Thuận-hóa và Quảng-nam, sau dần quan ta mới chiếm đất của Chiêm-hành mà mở ra các tỉnh Quang-ngãi, Qui-nhon, Ran ran và miền Nam-kỳ ngay nay nguyên là đất của Cao-miên.

Người Âu-tây giao thiệp với nước ta đầu ở Bắc-hà hay Nam-bà, lúc đầu cũng chỉ có ý định muốn thương-thông và truyền đạo Gia-tô. Khi họ đến nước ta cũng theo đúng phép luật và phái dâng cống vật lên vua chúa nước ta. Mãi sau ta thấy tình-hình nước ta càng ngày càng rối ren, loạn lạc rồi lên từ tung mồi có một vài người Tây-phương nghĩ đến việc chiếm hòn lấp đất ta để dêng lâm nơi canh cứ cho việc thương-mại ở kinh-miền Đông-Á. Tuy có ý định đó, nhưng thay binh lực nước ta còn khá mạnh (thủy quân chùa Nguyễn đã có hồi thắng một hạm-dội Hà-lan) nên chưa một nước Tây-dương nào dám thực hành.

Thống-ehé Pétain đã nói:

"Khi về bối trán mà mỗi đồng-lâm của quốc-gia được thất-chết; chúng ta sối đí quay quẩn để lùi sự bão-vệ chung. Sự gần gũi đó, au chì là tự-nhiên, là hy-vọng nồng đớn nhau trong cuộc chiến-hưng. Nhưng Quốc-gia Cách-mệnh còn phải cần sự thống-nhất của nước hắp ra."

Trong các nước Tây-dương, thì người Pháp là nước ta chậm nhất. Khi Công-ty Anh-dô người Pháp phải người sang mờ biển buôn & Phố-hiển Hưng-yên thì người Bồ-dào-nha, Hà-lan và Anh-cát-lợp đã đến từ trước rồi. Hiện nay & Phố-hiển này là một chì-diểm của hiệu buôn của Công-ty Anh-dô người Pháp ở Surate. Hồi 1744, một nhà buôn Pháp, Rothe, đã phải Friell là cháu Dupleix sang miền Đàng-trong để khảo sát về việc thương-mại. Friell được chúa Võ-vuong tiếp-dâi rất tử tế và cho giấy phép thông-thương lại giữ cả hai thành-niên Việt-nam sang học chữ Pháp ở Pond-chéry. Việc buôn bán giữa xứ Đàng-trong và Công-ty Anh-dô bình như có thê mờ mang được. Nhưng vì có cuộc chiến tranh với người Anh nên mãi sau khi hòa-ước Aix-la Chapelle thì Dupleix mới có thê giờ đến việc buôn bán với nước ta và đến năm 1753, viên Giám-dâi Công-ty Anh-dô Pháp phải một nhà buôn Derabec đáp tàu Fleury sang mờ biển buôn ở Faifo và ở kinh-dâ Huế. Ta lại không nêu quên Pierre Poivre là người được Công-ty Anh-dô Pháp phải sang Nam-bà vào cuối năm 1749 và đầu năm 1750 để điều định việc thông-thương với chúa Nguyễn. Tuy các quan ta đưa triều chúa Võ-vuong rất nhung lạm và tim hối cách đê kéo dài cuộc điều định. Nhưng Poivre cũng được chúa Nguyễn tiếp-dâi tử tế và cho phép các tàu buôn của Công-ty Anh-dô Pháp vào buôn bán ở các hải-cảng Nam-hà. Giấy phép này không có lợi gì cho Công-ty vi sao nó i lúu Công-ty Anh-dô Pháp bị tan vỡ. Bao nhiêu quyền-lợi của người Pháp ở Anh-dô đều nhường cho người Anh.

Việc thông-thương với xứ Nam-hà khoảng 20 năm sau mới lại được Chevalier, quan cai-trị thành Chandernagor, đê ý và phái hai chiếc tàu La Belligere (do Cany làm hạm-trưởng) và tàu Luriston ven đê có nhà thuyền mòn giật phu Philibert sang nước ta. Hồi này là bời nước ta đang ở dưới quyền nhà Tây-sơn. Philibert có tái Muê và đê đẩy với các người làm công tên Công-ty trong hiệu buôn do Derabec lập ra.

Số dì người Pháp chủ ý đê miêu giang son chúa Nguyễn là vì đã mất hết quyền-lợi ở Anh-dô và miền Nam-dương. Chính trong hồi này, một vi thủy quân đê đốc Pháp là

bá-tước d'Estaing đã dự định việc chiếm lấy xứ Đàng-trong để làm nơi căn cứ trong việc thông thương với các xứ Viễn-dông và nhất là với Trung-hoa. Trong bài này chúng tôi chỉ nói riêng về việc dự định của đô đốc tôi.

Bô - đốc Estaing là người thế nào?

Bá-tước Charles Hector Théodat d'Estaing nguyên ông cha trước quân ở miền Aveyron sau mới di cư sang quận Auvergne. Bá-tước sinh ngày 28 November 1729 ở biêt thự Ravel trong quận Auvergne. Trước hết bá-tước dự vào lực quân đi đánh trận ở Flandres lập được nhiều công nên lần lượt được thăng lên chức đại tá rái chóng và năm 27 tuổi thi thăng lên chức thiếu-tướng. Ngày 28 Avril 1758, bá-tước cùng đi với Loyal Hollandal sang Án-dô trên một chiếc tàu thuộc hạm đội đô đốc Aché. Bá-tước Estaing đã dự một địa vị trọng yếu trong trận đánh ở Án-dô làm cho người Anh mất cả miền bờ bắc phía Nam Xứ Coromandel. Sau đó, bá-tước bị quân Anh bắt làm tù binh và ít lâu sau lại được tha.

Can đảm, quả quyết, thích những việc hành binh nhanh chóng và có kết quả ngay, bá-tước Estaing đã dự định việc đánh úp xứ Bengal của Anh.

Đến Octobre 1759, thi đô đốc Estaing chỉ huy hai chiếc chiến-hạm *le Condé* và *l'Expédition* khởi hành từ Port Louis ở đảo Ile de France trong Án-dô đường đê đi đánh các thuộc địa Anh ở Ba-tur, Án-dô và Nam-duong quần-đảo. Đô đốc đã phải tự bỏ cửa cài riêng để dùng làm tiền binh phí và mìo được mấy trăm lính da den mang theo.

HÃY ĐỌC:

SIÊU HÌNH HỌC

của NGUYỄN ĐÌNH THI

- Một cuốn triết học nhập môn dễ hiểu nhưng không tầm thường.
- Một cuốn triết học sử phác được rõ ràng cuộc tiến hóa của nền triết học phương tây.
- Một cuộc phân tích cẩn kẽ những khuynh hướng và những kết quả mới mè nhất của triết học, khoa học hiện đại.

Trước hết, đô đốc chiếm Bender Abbassi ở Ba-tur và bắt được ba chiếc tàu của Anh. Hạm đội của đô đốc bờ tống ba chiếc tàu bắt được đến miền quần đảo Maldives rồi cho hai tàu đó về đảo Ile de France còn Đô đốc thi thẳng đường đi sang Viễn-dông.

Chính lúc này là lúc gấp giờ mù thuận, Hạm đội của đô đốc có thể đi thẳng bờ bắc miền Đàng-trong nước ta để chiếm kinh-dò Phú-xuân. Hạm đội có thể do hai đường: một đường qua eo bắc la Sonde. Vì đây đường thứ hai có nhiều thi trấn thuộc người Anh và là những nơi buôn bán bắc tiêu rất lớn mà người Anh giữ độc quyền nên hạm đội của đô đốc Estaing di theo đường đó. Đô đốc đã lần lượt chiếm các thị trấn: bắc dọc bờ bắc phuong tây đảo Sumatra cả pháo dài Marlborough và sau cùng đến Batavia trên bờ Java để diều dinh với chính phủ Hà-lan nhượng lại tất cả các thị trấn đã chiếm và các hàng hòn đã lầy được. Việc này bị thất bại vì người Hà-lan có ý bênh vực cho người Anh. Vì thế đô đốc Estaing lại phải quay về Marlborough để chờ quân giữ pháo dài đó cùng xuống tàu và về Ile de France. Lượt về này tất cả quân sĩ theo đô đốc Estaing đã kiệt sức, hai chiếc tàu cũng hư hỏng. Về đến Port Louis, chỉ một mình đô đốc còn đứng vững được nhưng cũng đã mệt bệnh rồ. Vì trong tay không có đủ lực lượng, nên đô đốc Estaing không thể thực hành được ý định của mình đối với xứ Đàng-trong. Ý định đó là ôi vẫn giữ mãi và đến năm 1768, khi đã về Pháp, lại có nhíp được bày tỏ ý định đó trong một bản diều trấn gọi là « Notes sur l'Asie ». Bản diều trấn đó, đô đốc đã gửi cho M. Borde một nhà tài-chính đã

TỔNG PHÁT HÀNH
NHÀ XUẤT - BẢN TÂN - VIỆT
SAIGON - CHOLON

NHÀ SÁCH
MAI QUANG
110 G. Guyemer - 73 bis G. Guyemer
231 Rue d'Espagne SAIGON
450 Paul Blanchy TÂN BÌNH

NHÀ XUẤT-BẢN TÂN-VIỆT
N° 29, RUE LAMBLOT - HANOI

giúp đỡ chính phủ Pháp rất nhìa trong hồi này. Đô là một bản dự án về các cuộc hành động chính trị và binh bị đối với các nước Viễn-dông. Thao bùn diều trấn đó, đô đốc Estaing đã dựa vào nhiều tài liệu như bản đồ, nhật ký của các người Pháp đã có nhíp qua thăm kinh đò Phú-xuân và xứ Đàng-trong một vài lần, (chính đô đốc thi chưa đề chán đến đất nước ta).

Đô - đốc Estaing đã dự định việc đánh úp Phú-xuân như thế nào?

Các tài liệu đã giúp đỡ đô đốc Estaing thảo nên « Notes sur l'Asie » nói trên kia trước hết là một bản địa đồ về miền bờ bắc Cù lao Chàm tên tảo cửa sông Huế tức là sông Hương-giang ngày nay mấy bức địa đồ vẽ phác vị trí của thành Huế, và địa điểm quan hệ quanh thành và những bức vẽ những chiến thuyền và thuyền buôn nước ta trong hời đó của mọi vị võ quan thủy binh dã ở Huế vào hời 1755-1756 cùng với các người làm trong hiệu buôn của Công-ty Án-dô người Pháp. Rồi đến tập ký sự của Laurens một người đã cùng đi với Pierre Poivre sang nước ta vào cuối năm 1749. Tập nhật ký của Pierre Poivre và những điều chí bảo của hạm trưởng tàu Machault đã chở Poivre đến Tourane. Chắc hẳn đô đốc Estaing còn được gặp ở Pondichéry cả những người làm công với Công-ty Án-dô người Pháp đã từng ở Huế.

Trong bản diều trấn đó, đô đốc Estaing có tăi rõ cát kinh-thành Huế dưới đời Võ-vương, tuy nói về thành Huế có nhiều chỗ sai và khác bẩn với lời mô tả của Pierre Poivre trong bản nhật ký. Đô đốc Estaing tă thành Huế là một hình vuông có hai cửa

nhìn ở trên một đường thẳng, cửa trước trông ra sông. Cửa ngoài thành lại có một hàngh cột lim trên có cát và mái lợp ngói. Giữa các cột đó có đặt đà 300 khâu dài bắc và số lính giữ thành chỉ có độ từ 4.000 đến 5.000 người mang giáo mác hoặc thủ súng xáu. Còn theo Pierre Poivre thì kinh thành Huế gồm có ba lớp thành, lớp rộng nhất là một hình chữ nhật bê dài 800 bước, bê ngang 600 bước, tường xây cao 7 pieds (mỗi pieds là 0m42) và dày 2 pieds. Nhưng ở mặt thành tường dô nên người ta dùng tre rào kín lại. Ngoài thành lại có một đường hành lang gồm có 800 cột tam gốc cứng trên có mái ngói. Giữa những cột đó có đặt 1.200 khâu dài bắc phần nhiều là hàng súng bắn đạn nặng 4 livres, chỉ có 12 khẩu lớn bắn trái phả 12 livres. Thành có 16 cửa, trong đó thi 4 cửa chính. Chỗ thành và cung vua ở gọi là Phú-kinh do Võ-vương xây từ khi mới tên nó (ngày 1738). Về phía dưới thành dô lại có một tòa tháp và cung điện cõi của các tiên triều đế lại cũng ở một bên bờ sông với thành mới. Đô là kho tàng của nhà vua. Về phía bờ sông bên kia, trước đảo Dâ-vien có một cái nhà lầu nhỏ xây trên mặt nước mà đô đốc Estaing gọi là Cung điện mù hè. Cung điện này khác hẳn với cung do Võ-vương xây ở làng Dương-xuan tức là trong khu thợ đúc mà Pierre Poivre gọi là Phủ Trén. Đây tức là cung Trường-lạc, nơi Võ-vương thường đến tĩnh dưỡng trong khi nhàn rỗi. Hiện ở khu này ngày nay người ta còn nhận được một cái nến nhai trên đá hiện xà một cái miêu gọi là Miếu Xóm và một cát bồi là di tích của cung Trường-lạc thuở xưa.

Còn chõ các người Pháp làm trong hiệu

SÁCH MỚI :

Hoc thuyet Freud

Một hoc thuyet đã làm chấn động hoàn cầu lần đầu tiên được diều ra quốc văn do ông Tô kiều PHƯƠNG giá 2p50

CÒN MỘT ÍT :

TRÍ GIÁ LÝ VỀ VŨ TRỤ VÀ NHÂN SINH của Phan Mật 2p 0
VĂN HÀO TOLSTOI của Nguyễn phi Hoanh giá 2p40
THI HÀO TAGORE của Nguyễn-văn-Hai giá 4p80
VĂNG SÁO của Chế Lan Viên giá 2p50

NHÀ XUẤT - BẢN « TÂN - VIỆT » 20 LAMBLOT
HANOI

BẢN CÓ BẢN:

Nghìn lẻ một đêm

QUYEN IV

Bản dịch giả tri, đây đã và cát kẽ như nguyên văn của Trần văn LAI - giá 2p50

SẮP CÓ BẢN:

TRIẾT HỌC DESCARTES

Ông lão của triết-học cận-dai

Nghìn lẻ một đêm

QUYEN V

buôn của Công ty Án-dô ở tại Huế thi cảng ở phía dưới thành nhà vua, trước đảo Côn Phản, chỗ làng La-khé ngay nay.

Chiều eno này là nơi đỗ đốc Estaing định đem quân đến đỡ hộ. Cả đội đốc và Pierre Poivre đều nhận rằng nếu có dùng vũ lực thi phải hành binh một cách bạo nguy và nhanh chóng thì mới nắm chắc cuộc thắng lợi trong tay. Đô đốc Estaing nói thủy binh của Chúa Nguyễn gồm có độ 40 chiến thuyền chỉ có osi về bê ngoài còn khi lâm trận thì bắn không chắc chắn và không đáng sợ. Pierre Poivre cũng đồng ý như thế. Về bộ binh của Chúa Nguyễn thì đô đốc Estaing cho rằng nếu có đánh thì giờ để sửa soạn và tập trung thi cũng là một lực lượng vi số quân đông nhưng nếu bị đánh bối rối thi chắc không thể kháng chiến lâu được vì quân sĩ không quen chiến tranh. Nếu đánh Huế thi phải đỡ hộ ở cửa sông Huế rồi từ đây đánh những thuyền nhẹ cao quan lính và chiến cụ lên tận kinh thành Huế ở ngay trên bờ sông, chỉ độ 5, 6 giờ là đến cửa thành, sau đó cần phải vây kín thành ngay. Những thuyền nhỏ và nhẹ dàn hàng về cuộc hành binh này đã đóng ở đảo Ile de France chỉ đợi đợi khi giới là dem đến đè bẹp & đảo Poulo Tionam hay tốt hơn nữa ở đảo Poulo Condore, chờ ngày hành động. Số quân dùng ít nhất phải 700, 800, và nếu được do 1.500 thi hay hơn. P. Poivre dự định số quân đó phải có 2000 người. Quán lính có thể đỡ bờ dưới sức hộ vệ của các đại bác trên các chiến-hạm và một cỗ đại bác trọng đại ở trên một ngọn đồi ở hưu ngạn sông Huế.

Khi đồ bộ được thi trước hối phải chiếm lấy kho tàng nhà vua, & trong cung điện cũ của các vua trước đê lại.

Các chi huân, các giáo sĩ Tây dương qua nước ta hoặc ở nước ta hồi này ai cũng đều công nhận rằng Chúa Nguyễn rất giàu và có nhiều vàng bạc, châu báu tịch trù trong kho. Cố lẽ, các sườn núi trên giây

Hoành sơn xưa kia có nhiều nơi có vàng, các chúa Nguyễn đã cho khai khẩn rồi tích trữ trong kho. P. Poivre thuật lại rằng ở Huế vàng đem bán ngoài chợ từng thời như các thứ hàng hóa khác. Bọn hoa thương ở Tàu sang thường mua vàng ở miền Đông trong đợt để đem về Tàu bán lấy lãi.

Đô đốc Estaing dự định sau cuộc hành binh sẽ để lại độ 3.000 quân đóng tại đảo Cù-lao Hòn trước vịnh Tourane và xây cả pháo đài trên đảo để cố thủ. Đô đốc lại dự định đem nhiều thợ ở Áo-châu sang để xây nhà cửa, pháo đài, khai mỏ và mỏ mang các công nghệ. Đô đốc cho rằng chỉ có nước Việt-nam hời đó chưa có người ngoại-quốc đến nhiều nên người Pháp có thể chiếm lấy để dùng làm nơi cho tàu bè nghỉ trú đường từ Áo-châu và Án-dô sang Tàu và Noot. Do các nơi cầu cùi ở miền Đông trong, các tàu Pháp lại có thể kiểm soát được cả các tàu của các nước Âu-tay khác đi qua đường này. Dân Việt-nam là một dân tộc thiện nghèo làm thủy thủ và khéo chân tay, việc buôn bán từ xá ta sang Tàu có thể thu được mỗi thuyền tàu tới 60% phần lãi. Nước Việt-nam lại là một nước có nhì ẩn sản vật như thóc gạo, kim khí, tơ lụa, đường và gỗ quý. Chỉ việc chiếm xúi đó và thay đổi chính thể hoặc người giữ quyền độc tài trong xúi là có thể dễ yên được và giữ được quyền bá chủ về kinh tế trong xúi đó.

Đô đốc Estaing còn dự định liên lạc nước ta với các xứ khác ở Viễn-đông như Trung-quốc, Phi-luật-tan để lập thành một chẽ-dộ kinh tế giữa các xứ đó và để cứu vãn cho nền kinh tế nước Pháp sau khi các thuộc địa Pháp ở Án-dô và Gia-nã-dai đã mất và tay người Anh.

Nun đỗ đốc Estaing thực hành được ý định lớn lao và táo bạo của mình thi cả một đoàn lịch sử cận kim và tinh binh nước Việt-nam ta đã vi dò mà thay đổi hẳn.

HỒNG-LAM

SÁCH ĐỘI MỐI

CUỘC TIẾN HÓA

VĂN HỌC VIỆT-NAM-

Tác giả: Kiều Thanh Quê giá 2p20 bản thường, 10p. bản đẹp

NGƯỜI CHIẾN QUỐC

(Võ-trọng-Can), bản thường 2p50, bản đẹp 10p00

BƠI MỚI 62 HÀNG CỐT HANOI — TÉL. 1638

THẮNG CON TRAI

(Lê văn Trương)

2p.00

BA NGÀY LUÂN LẠC

(Lê văn Trương)

3p.00

THANH ĐẠM

(Nguyễn công Hoan)

4p.50

NGÀY GẶP GỠ'

Truyện ngắn của Hồ DZENH

Ngày nhỏ, mỗi lần chán chัง hạn, tôi vẫn bay lại bên mẹ tôi, cầu khẩn người kề lại sự cưới xin giữa người và ba tôi, rồi để tôi đem thuật lại với hàng xóm. Tôi còn nhớ nơi mẹ tôi ngồi kể chuyện là một cái hè bằng đất nén, trước nhà. Từ đó, tôi vẫn nghe chuyện, vừa nhìn ánh nắng chiều nghiêm xế, và những bóng lá lung linh. Cố khi đương giữa câu chuyện, tôi véo má mẹ tôi mà hỏi:

— Đỗ mẹ biết bao giờ đến Tát? Đỗ mẹ biết con được bao nhiêu tiền phong bao?

Mẹ tôi khẽ gật tay tôi ra,

tặng tôi nói tiếp, và lặng lẽ

nhìn tôi ngay mắt lúc nào! Tuy

nhưng, trong giây mơ Kỳ di,

tôi vẫn hình dung được rõ

sắc cười, chũi rẽ là bà tôi, “đ

dẫu là mẹ” tôi và... tôi là

người du lị! Dù diễn tôi

lòn lòn. Qua mầu đời xum

top của hai người sinh ra

tôi, tôi nhận thấy một định

mệnh khe-khất, một duyên

phận tam tôi và bùn-râu. Vì

thế, tôi được sự thật cho biết

rằng phần nhiều, hay tất cả

cũng được, nhưng bà mẹ

Việt-nam — tôi nói về những

bà mẹ đáng là mẹ — đều

phải đau khổ ngay từ lúc

lọt lòng. Mọi sự do “Trời”

định, các tâm-hồn đó chỉ

biết vàng theo, một cách

nhanh-nhẹ, một cách lặng-

lặng Ngoc-giap bồng thấy mọc lên bông một người ngoại-quốc, tay xách một gói vải xanh thay va-ly, và đầu chụp chiếc mũ rơm dã vắng ông.

Người khách là có chiếc trán rất lá: nó nhỏ nhung nhô ra một cách buồng-bình. Nhát là dài mắt, sắc nhau dao, bén như nước, nhìn vật gì thi như bút lấy vật ấy. Hai cái đặc-diểm đó nhất định không được tạo bằng thây-thở Việt-nam mà là bằng tinh-hoa của một dân-tộc khác. Một vẻ gì xương xuong, rắn rắn đón khắp minh người khách, biến cái thân-thể thoạt trông thi gầy kia ra sự chịu đựng khó nhọc, ở đấy, một nghị-lực hăng vũng tiềm-tàng.

Khách mặc một bộ quần áo bằng lanh Quảng-đông, nguyên màu den, nhưng sau khi trải nhiều phong trào, đã đổi sang màu xám kệch. Y phục ấy gợi được trong lòng người gặp, bao nhiêu là cảm-giác thanh-thú, hương-vị xa xôi. Tù dâng xa, những gợn lụa pho-phat như những giòi trùng-dương, và khi lại gần thi gió trùng-dương lại chỉ toan xông lên mặt cát mặn!

Linh hồn Trung-quốc phát lộ ra trong từng bước đi, điệu đứng, trong sự trầm mặc, trong tim, trong cả cách đưa nắm đầu ngon tay eo

mông dài vẫn ghét lèn gãy
sốn sوت chiếc dẫu gần như
hái trọc tách.

Đêm về trong những bờ
nhẹ, hắt hủi bốc hơi lên mặt
sóng. Nắng tắt dần dần chỉ
còn ánh vàng pha sắc tim.
Hoàng hôn ở đây không như
hoàng hôn của Giang-tây,
Hồ-bắc, hoàng hôn ở đây ưu
hoát như một chính-phụ
nhớ chồng.

Và như một gã giang-hồ
tranh lồng khóc nước.

Tuy nhiên, đôi mắt trong
và sáng kia không hề vẫn
bởi mầu sắc thế-luong, vẫn
quắc lèn nhìn những đợt
sóng nhuyễn nhàng bò quanh
mây con thuyền ngài ngũ.
Cứ chỉ lạnh-leo dù thật là
trái hẳn với cảnh sông nước
huân rầu, cái cảnh tăm
thuồng nhung đã làm chuyện
roi bao nhiêu cuộc đời gang
dục.

Khách ngồi xuống yết cỏ,
không để nham cảm chiền
tang-tác, mà là để tháo cái
gói vải từ bao lâu vẫn đèo ở
tay, lấy từ đó ra một gói cơm
nấm. Rồi không dao, không
đũa, khách bê ngọt nứa
nấm cơm, đưa lên miệng,
trong khi mấy ngón tay lẩn
gò tung miếng cá khô. Đôi
úc khách ngùng nhai, chép
miệng cho thấu xuồng dày
lòng cái hương vị đậm đà
của bùa cơm lùn-lạc.

Chỉ sau mười phút, không
còn một miếng cơm, một
khúc cá nào sót lại trên
mảnh lá chuối héo. Tất cả
luong thực đã ngọt ngào tròn
qua cổ họng, đèo lòn trong

cái dạ dày vô bệnh, để biến
thành những giòng máu hung
cường luân lưu nuôi mạch
sống, và nuôi lớn mãi cái
chiếc nguyên giang-hồ.

« Muốn sang nhưng ngại
vắng thuyền,
Muốn về bên ấy nhưng duyên
lỡ rồi ! »

Nhịp hát giàn lại và xa đi
theo chiếc thuyền nhỏ, cô
độc, ảo não, trong sự tö bày
kin đáo của một tâm lòng
gối đầu trên bờ hành-lý.

Tất cả những công việc ấy
như đã được ấn định theo
một phương-pháp, nên có
mạch lạc và quy củ hẳn hoi.
Khách nằm rất bình-linh,
tay chân ruỗi thẳng, mắt
hướng lên không gian, tâm
thần nhập định. Nhưng nếu
đề ý, ta sẽ thấy loáng trên
bung khách một lưỡi dao
nhọn như lá bùa hộ mệnh
đặt ở đáy từ bao giờ.

Trời quang lấp láng sao,
hứa một đêm phảng lặng.
Gió sông lèn dày. Lòng mặc,
xa xa, chim mò trong bóng
tối, đôi lúc đề lọt ra vài tiếng
chó sủa ma. Mấy diềm đèn
hạt đậu run trên sông vang
lên, cái tiếng nhỏ nhẹ của
một người con gái xứ Trung
Kỳ :

— Ai gọi đò ?

Một phút yên lặng. Người
khách lâ, khó nhạc lầm mới
kiếm được câu trả lời :
— Ng... ô... ô ! A «уй тай» !
(A tôi đây !)

Nói xong, khách xầm xầm
bước xuống đò, trước vẻ
ngạc nhiên và cùng của
thiếu nữ.

Đò quay mũi, thiếu nữ
yên lặng chèo. Tiếng sóng
khuôn, làm rộn vào lòng nàng
một nỗi lo sợ kin đáo. Vừa
chèo, nàng vừa liếc nhìn



đẹp đẽ, mà chỉ cố khám phá
những điều - kiện cần-thiết
cho sự gầy dựng hạnh-phúc
gia đình, sự vững bền của
nội giòng. Và biết đâu, trong
khi nghĩ đến những gương
căn mẫn dã tùng lấp lánh
phản chiếu cái đẹp huyền bí,
thần thánh của gốc trời
Phuong Đông, người lữ-hành
kia đã không quên
niệm người dân bà V.-t-Nam
như đã qua niément người
dân bà Trung-Quốc ?

Cho nên, dưới bóng sao
đêm ấy, trên giòng sông
khuya, người con gái Việt-Nam
đã che đổi má ửng hồng
trước mặt người khách lạ
và cũng khuc, không hiểu sao,
nàng thấy ngậm-ngùi chưa
xót...

— Nhà «nì» ở đâu?

Người con gái ngoi ngác
một lác lau, rồi mới hỏi :

— Ni? Ni là gì? Tôi không
biết.

Người khách cũng ngán
người trong vài phút, mới
tim được cách cất nghĩa :

— Ni là... ni! Lá...

Một ngón tay, theo cui nói
hỗn độ, chỉ thẳng vào thiếu
nữ khiến nàng không nhịn
được cười :

— A, ni là cỏ!

Khách lô vê sung-sướng
đột ngột, như người học trò
không thuộc bài vừa được
bạn nhắc :

— Cỏ ở đâu?

Thiếu-nữ mím cười, đưa
tay chỉ một cái xóm nhỏ gần
đời, nàng chịu cái nhìn sắc
mắc đó. Nó không chú im
rất lè, nhưng rất chắc, cái

nàng vể rõ ra một sự quyết
định, khiến thiếu nữ bập
trộm, nàng có cái cảm
trưởng hãi hùng như gặp
một tên giặc cướp tàu o
ghê gớm.

Bỏ dã ra giữa sông. Một
làn gió thổi mạnh. Người
khách lâ lúc này đã nhu rồi
bò những tư tưởng riêng,
bìa đầu ngoahn lên nhìn
tiểu-nữ. Đó là một cái nhìn

rất lè, nhưng rất chắc, cái

nàng vể rõ ra một sự quyết
định, khiến thiếu nữ bập
trộm, nàng có cái cảm
trưởng hãi hùng như gặp
một tên giặc cướp tàu o
ghê gớm.

Là vì lần đầu tiên
đời, nàng chịu cái nhìn sắc
mắc đó. Nó không chú im
rất lè, nhưng rất chắc, cái

DONGA

dầu nước trị bá chưng, đã bán khắp các hiệu thuốc Nhật, Tau, Nam
cán thêm đại-ly Phủ, Huyện, Châu, Quận, điều kiện dễ ràng không
phải ký quỹ — Ets. BUG THANG n° 80 rue des Médicaments, Hanoi

Nhà sản-xuất lớn các thứ áo dài
(PULLOVERS, CHEMISEITES,
SLIPS, MAILLOTS V.V..) chỉ có

HÀNG DỆT PHÚC-LAI
87 - 89, Route de Hué, Hanoi — Bán buôn
khắp Đông Pháp áo-tốt không dầu sún kip

qua hàng rào tre thừa mảng. Trong đêm, vầng lửa tiếng chảy giã gạo, đều đều rơi vào giữa sự tĩnh-mịch như kẽ gãy gân nhăng thời khắc buồn bã không bao giờ tan. Đòi ghê bỗn.

Người khách toan đưa đồng xu cầm sẵn trong tay cho thiếu nữ, bỗng lật ngược:

— Cho «tui» ngủ một đêm ở nhà cô nhé?

Thiếu nữ đặt con sáo lên thành đồ, đáp ứng:

— Ông hỏi mẹ tôi ấy. Tôi không biết!

Noi doogn, nàng bước vội đi trước, nhưng dời lúc chậm chân lại, vì biết người khách đương đường theo.

Đến một cái ngõ tre, thiếu nữ cái tiếng gọi:

— Mẹ này, có ông khách ở đây! Xin nghỉ tro.

Một bà cụ trạc năm mươi tuổi, tay cầm chiếc đèn con, từ trong nhà ra:

— À? À! mà trả với ngủ?

Người khách lật cái đầu chào bà cụ một cách kính cẩn, xong, quay lại bảo người con gái:

— Con xem đợn nhà trên, rồi nhường cái giường cho ông ấy nằm.

Bà cụ nói vừa dứt, cô gái đã vùng chạy vào phòng tối, để theo cái mệt chắc là phải dỗ hon ban nãy nhiêu.

Trong khi ngồi tiếp chuyện khách, bà cụ thành thực hỏi:

— «Chú» đã sợi cơm chưa, đê tôi bảo cháu nó nấu?

«Chú» khách cũng thành thực trả lời:

— «Tai» ăn cơm rồi. Tai ăn ở ngoài bờ sông!

Câu trả lời tự nhiên và ngọt-nghệch đó khiến bà cụ

mỉm cười và khiết cỏ gài dương ngồi đun nước gần đây cũng sặc mùi heo.

Nhin cả hai miệng cười trong một lúc, người khách ngọt-nghệch đưa mắt: liếc hai bà con chủ nhà:

— Cười? Cười «tui»?

Bà cụ đỡ lời:

— À, cháu nó thấy ông lạ. Đêm ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời giang-hồ, người lữ



khách đặt lưng trên chiếc giường tre 50-qt, giữa những tiếng và hình khác hẳn với những cái quen biết ở quê hương.

Mái nhà tranh lợp sơ sài, để chay-xuống mặt khách một giòng ánh trăng hạ tuôn, và ngừng lại ở đáy thành những đồng bao mới long lanh.

Gió thổi trong vườn canh, xao xạc.

Tĩnh-mịch dè làm duỗi lòng người. Lữ-khách, lúc này,

đã thấy chết chí phiêu lưu, bón lẩn, dè cảm khái trong sự hương nhở, trong giây phút tránh lồng-tường đến mọi mảnh đất xa xôi...

Lữ-khách ngạc nhiên ghé tai vào sự yên-lặng, cái yên lặng mèm màng và uất không bị phaほ một tiếng súng bắn (uốp) nổ như ở quê hương.

Mấy tiếng tù và khuya rùa-lén, mơ mang bay vào gian nhà vắng, lắng-biết mọi người đã ngủ yên cả, vị thần tù của giang-sơn Trung-Quốc, vất chấn-chùn ngũ-khe khẽ ngâm một bài thơ cổ, qua nỗi xót động-dột riển tụ lại trong lòng người :

« Uyl leqe, tù H'ay, uéng mán thin,
Géong phéng, di pté, tai sáu min,
Cú-cháu seng ngồi H'or Sái si,
Dé pan, chong seng tenu hác sin »
(Nguyệt lục, ô đê, suong mán
thien,
Giang phong, ngư héo, đối sầu miên,
Có-Tô thành ngoci Hán-san
tr,
Đẹ bán, chung thanh áo
khách thay...)

Ngay lúc ấy, từ gian buồng bên nồi lén mấy tiếng gi như chuột rúc. Lữ-khách, thấy đứt mạch cảm hứng, cầuనau trong bóng tối:

— Cầm tó sá i ! Tù à má (Lầm chuột thô...)

Nhung đó không phải là tiếng chuột rúc. Đó là tiếng người con gái chờ đón ban tối cười qua hai lần môi kín đáo khép lại.

HỒ DZÉNH

LỜI CHUÔNG NGUYỄN

Tặng vong hồn sứ Pauléna

O Vierge Immaculée
O Lys de la valle
Pleur près de qui nos fleurs
Perdons de nos larmes.

Trinh Tú trong ngôi,
Hoa Huân cao đồi,
Bên Người, một đóa Hoa Trời,
Bao nhiêu hoa thế rá rời hồn hương,
H. DZ.

Lệ nén dêm qua ưa mấy giòng,
Chín hối chuông nguyện khỏe trên không,
Nàng dì êm lặng như Nàng sống,
Tóc vẫn thơm nguyên, mai vẫn hồng.
Sao khuya chứng giám giờ lỵ biệt,
Bóng lanh lung rợn tiếng ngậm ngùi.
Đời ở ngoài kia êm ấm quá!
Từng đoàn, đôi lứa hẹn nhau vui.

Ta lấy gì đây dể khỏe như?
Hoa buông mấy đóa ? nhớ dời câu ?
Hay tu se cả đời ta lại
Đề ghêp đưa ai khúc nhạc sầu ?
Không ! Không ! Tất cả đều nham thô.
Tất cả Thơ, Hoa ; mỳ-phèn dời,
Mà ưng Trinh xưa không muôn ell
Linh Hồn vội giá hận nẫu tươi.
Ta biết tuy nàng chỉ muôn ơm
Bó Mùa Tươi Sáng, chí mè hòn
Đôi bần chán Chùa, và mòng ương
Tất cả Đau Thương của Suối Hồn.
Ta nỡ lòng nào dể tủi nhau
(N' ưng hồn băng tuốt vòn hay đau)
Bằng muôn thức quý dời ta mọn
So với Trời Hoa vinh viễn mẫu ?
Chuông nguyện thương ai khóc dưới đời ?
Trước hồn nãm trăng, khóm hoa twai,
Ta nghe tiếng gọi từng mày vắng:
« Em đợi anh lên hát Lé Trời. »

SANG THU

Hiu hiu, gió gửi mây về,
Nửa thu sang đó, nửa hè còn đây...

Bóng mờ xuống lảng chán cây...
Non cao vắng vẻ, sòng dây nhớ mong.

Có hồn rã dâng trên khêng,
Giờ nghiêm cánh nhớ trong dòng tịch liêu.

Xe đì, tiếng rộn qua chiều,
Lửa thanh tháp thơng, mai lều ngắn ngo...

Mệnh mòng, xanh thảm phơi tờ,
Chân di vương vẫn lời thơ ngậm ngùi...

Thu về, gió nó lói thoi... HỒ DZÉNH

Ngày lễ Quốc khánh
Song thập của người
Hoa kiều ở Đông-
duong

Chủ Nhật 10 Octobre 1943 là ngày lễ Quốc-Khánh S ng-Thập của người Trung-Hoa kỷ-ném cuộc cách mệnh thành lập Dân-quốc năm Tân-hợ. Hoa Kiều Quảng-dông ở đây, nhân dịp đã cử lễ ở Hội quán Hùng Buôn, và đặc biệt, có dù các quan chức Nhật, Pháp, Hoa, Nam đều dự. Trong số, chúng tôi nhận thấy quan đại sứ Yshiozawa quản Công-sử Yokohama, các quan lãnh-sự Koga-gaya, Watanabé, nhiều quan chức và đại biểu các báo Pháp-Nhật, Nam.

Sách mới

T. B. C. N. vừa nhận được:

— TRIẾT-HỌ LÀ-GÌ ? của NGHIÊM-TÙ, do nhà HAN-THUYỀN xuất bản, dày 190 trang, giá 250.

— SỰ TÍCH VÀ NGHỆ THUẬT HÁT BỘI của ĐOAN-NÔNG giá 3500

— CẨM TỈNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NG. DỨC TỊNH giá 1\$30

— TỈNH BỘ VƯƠNG của PHAN-TRẦN-CHÚC giá 1\$20

— MẠNH THƯỜNG QUÂN cung của PHAN THÀN-CHÚC, giá 0\$60

Bốn cuốn sách này đều do nhà MAI LINH phát hành.

Xin có lời cảm ơn 2 nhà xuânbản và giới thiệu với bạn đọc

+ AI MUỐN BIẾT +

Các thứ thuốc và các cách điều trị đối với chứng bệnh nam, phái, lão, ấu thau, hai khứu y học và bảo chế Đông Tây, hay bài múa nhung-sách thuốc do ông Lê-Vân-Phan, y-sĩ và bảo chế sư, tốt nghiệp trường Cao-đẳng y học, chuyên khoa y-thuoc Nam-Bắc, da soạn và dịch ra Quốc Ngữ. Sách nói về chữa bệnh phổi, do dày ro-thuim, bệnh hoa tiêu v.v., sách và sun-dung nỗi hàn đều già 15-18 tuổi. Thư từ mava sách họe hoi vay thuoc men chua han xi da:

Monsieur bt Madame LÉ-VÂN-PHÂN
Médecin en chef et pharmacien
N° 18, rue Ba-vi Soryay-Tonkin

CÂU CHUYỆN CON CÁ SẤU CỦA HÀN-DÙ

NHỮNG CUỘC
ĐI SỰ CÓ ÍCH
CHO VĂN HÓA
NUỚC NHA

của
ĐÀO TRINH NHẤT

Các-cụ ta thuở xưa phung mang vua di sứ nước ngoài, không phải chỉ có việc dem biếu-lát, vặt, ứng đối khôn ngoan đắc-thé, làm sao cho khỏi bị bắt, nhục quân mang 不辱君命 thê là tròn vẹn chức-vụ. Đi sứ còn có các-vụ nứa, phu thuộn nhưng có ý nghĩa quan hệ, chúng tôi muôn gọi là «quan phong». Nghĩa là làm tai mắt cho vua nhà, xem xét phong-tục văn-hóa của thè ên-hạ có những điều gì hay, điều gì tốt, dem về trình bày với nhà vua, hầu mong bồ ích cho quê hương có thể nhân-dó sáu sang về giáo-đục, về chính-trị, hay là bắt chước mở mang một con đường sống them cho dân, một công nghệ mới là chẳng hạn.

Bởi vậy, người đi sứ khi nào cũng phải chọn lựa kỹ lưỡng, đã giỏi về văn-chương từ-lệnh, lại phải là người lanh lợi và có kiến-thức rộng rãi ít nhiều mới được. Từ đời Lê trù vẹ, dù theo thứ ng-lệ cách ba bốn năm công-siêm Tàu một lần, hay đến sau, năm có cuộc ngoại giao thông sứ với Tây-phương cũng vậy: các-cụ đi sứ phải viết Sứ-trình Nhật-ký dem về mạo sự kiện văn, nhận xéi, từ đọc dường cho đến chỗ mục-dịch: ngày nào tới đâu, ngày nào di, xem những gì hay, thấy những gì lạ, nhất nhât phải tom góp, kè lè một cách tì mỉ rõ ràng, dù những cuộc xâ-giao tăm thường

hay một cử động lật vật của mình cũng không bỏ sót.

Nhưng, chẳng phải sứ-bộ nào cũng biết dem kiến-văn mới là về nước, và chẳng phải kiến-văn mới là nào dem về mà triều-dinh và dân-gian biết hoan nghênh lợi dụng cả đâu.

Bây giờ người ta còn truyền lầm giai-thoại một sứ-bộ về triều Tự-đức di sang Pháp về, kẽ những cơ-khi tân-kỷ được trông thấy, bị các cu triều-thần cho là bịa chuyen, suýt nữa buộc ông chánh-sứ vào tội khi quan.

Áy là sứ-bộ Phan-thanh Giản sang Paris vào năm 1863. Lúc trở về kinh phục mệnh, Tự-đức an cần phán hỏi về tinh-hình phuong-tay.

Thế nào, các người sang nước Phú-lăng-sa chuyện này, thấy những gì lạ? vua hỏi sứ-bộ.

Tâu bệ-hạ: lũ thần được trông thấy lâm sự phát minh ché-tạo rất tài. Vì dụ tháp không cần có dỗ như ta, mà ngen lúa lại chúc đầu trời xuồng; còn giếng nước cũng la, với nước vọt thẳng lên cao.

Còn nhiều sự lạ nứa, sứ-bộ được thấy thế nào, biên chép tƣờng tận thê ấy trong tập Sứ-trình Nhật-ký, dâng vua ngay lâm. Vua xem rồi lấy làm kinh-dị và nghi-hoặc, bèn giao xuồng cho dinh-thần bàn xét coi sự-lý thiên-hạ có thê nào quái-gòi như sứ-bộ đã tâu bày được không.

Các-cụ dinh-hàn lúc bấy giờ, toàn là nhà nho thủ-cựu dến tận kẽ tóc chân rắng: không biết một tí gì về tinh-hình tiễn-hea của các nước Tây-dương. Mỗi khi gặp việc gì khác lạ, các-cụ cũng dưa vào kinh-truyen để tìm lấy nghĩa lý: hợp với lời nói thành hiền thì cho là đúng, mà trái với sách vở thì nhất-dịnh lắc đầu, bảo là bô-lão. Người ta kè chuyện lúc ấy có cự vang lệnh vua sai di

kinh lý cíc cặc phòng thủ ở cửa Thuận-an, một bọn dân ở mé biển đến trình rằng: mấy hôm nay thấy ngoài biển nồi lên một con «quái vật to tướng», miêng phun ra khói đen và tiếng hét như sấm sét. Cụ-lón ta không cần đợi chính-mắt minh-trông thấy con quái-vật ra sao dè mà phán-doan, chỉ suy nghĩ tim tôi trong óc nhớ kinh-diển rồi nói ngay:

— Thời ta biết rồi, có gì mà lạ! Ta nhớ ngày xưa ông Han-Dù làm thư sứ Triều-châu, dân ở đó thường bị ngạc-nghu làm hại; ông làm bài văn tờ ngạc-nghu, từ đây dân được yên da. Con quái-vật bay tung-tay nồi lên ngoài bờ mây hôm nay, tất là một loài ngạc-nghu đó.

Kỳ thật, con quái-vật ấy là một chiếc pháo-thuyền của hàn-quân Pháp đến thăm-dò địa-thể cửa Thuận-an.

Cũng như chuyện con ngạc-nghu, các cụ dinh-thần xéi lời tâu của sứ-bộ Phan-thanh Giản, cho quáng-mắt trống liêu, chẳng làm gì có :

— Vô lý! Không thê nào có sự «dèn thắp ngược, nước chảy lén» được bao giờ! Trong sách thánh-hiền đã dạy «Thủy nhuận hạ, hỏa viên thương 水潤下, 火炎上» (nước thấm xuồng lửa bốc lên), chính là chí-lý trời đất, định-natural-xua nay. Trái lại là nghịch-lẽ, không đúng sự thật. Bọn ông Phan-thanh Giản, Phạm phú Thủ sang tây, bị họ báu trả quý-thuật làm cho quáng-mắt, rồi trả về tâu bày để khi quán vông thương chó!

Mấy câu chuyện này, lâu lâu lại thấy có nhả văn-nha báo-tay nam chắc lại một lẩn, có ý trào phúng. Nhất là những người bài bác Không-giáo, quyết huộc vào tú-hình, mỗi khi bàn về tai họa Không-giáo, thường dẫn lại mấy chuyện thú-vị trên đây, để làm bằng-chứng.

Song, biện luận chố hay dở của Không-

giáo là chuyện đứng ra ngoài khuôn khò bài này, chúng tôi chỉ cốt tim lấy tòng những cuộc ngoại-giao thông-sứ của ta ngày xưa có ảnh-hưởng lơi ích gì đối với dân-sinh và văn-hóa. Những lúc thế giới chưa thông-dòng với nhau được từ tung-tay dảng-nhau bảy giờ, văn-hóa nước này vẫn có thể truyền-dat cho nước kia, phần-nhiều bởi có những người mạo-hồn di buôn-hay có việc nước sai khiến di sứ. May mắn năm trước, đồng-tay trao đổi ít nhiều văn-hóa cho nhau, cũng nhờ có phương-tin ấy.

Trên dưới ng lịch-sử nước Tàu từ Tân Hán trở đi, văn-hóa nghệ thuật mồi dời tần-tới đến đâu, ta dòn rước phỏng theo đến đó, chính là bánh xe-sú-thần dã lân hối chuyen-về một phần khá lớn.

Đến giữa thế kỷ mới rồi, văn-hóa Tây-phuong tràn lấn thiên-hạ; sứ-bộ Phan-thanh Giản sang Pháp đem những kiến-văn mới là vẹ, ý-hỗn-cung muôn giúp ích cho việc sửa sang trong nước. Phải chi những nhà chấp-chính ở đời Tự-đức biết tin nhe, biết lợi-dụng, thi những chương-trình cải-cách của người thừa-thời như các ông Nguyễn-trường Tô, Phan-Liêm đã được thực-hành và nước ta được hưởng-thụ văn-minh Pháp sớm hơn.

Nhưng sứ-bộ Phan-thanh Giản không được đất-lời và gặp may cho bằng các cụ di công-siêm bên Tàu thuở trước.

Nước ta có epic thông-sứ với Tàu từ ba giờ?

Sử chép đời Hùng-vương có sai người đem chim trại sang cống nhà Chu, ông Chu-công phài chép ra chép ra chép lại nam-dứ sứ ta biết phuong-huống mà vẹ, chép khỏi lạc dường. Nếu phài tin cả lịch-sử về thời-kỷ truyền-nghi, thi trước nhà Chu hơn nghìn năm, trong đời vua Nghiêu, đã có sú-jhần nước Việt-thường dem cống một con rùa lớn.

Có-nhiên mấy chuyện ấy không chắc-có. Nhà chép sứ Tàu có thê bịa ra để chứng-tố đời thương-cổ nước mình đã có các nước chung-quanh thân-phục.

Nói gì thời đại Bắc-thuộc dâng-dâng 1042 năm (trước Tây-lịch 111 năm cho đến năm 931 theo Tây-lịch), nước ta bị kè như một quyền-huynh của Trung-quốc, không có quyền-tự-chủ, cho nên khong có việc ngoại-giao.

Mãi tới nhà Đinh, dẹp loạn 12 sứ-quân, dựng thành nước Nam độc-lập, nhân-thầy Tống Thái-tô vừa mới nồi lén, thê lực rất

Bút máy: HAWAIIAN

Có máy điện khác thêm tên

★

Giá 14p75 thêm 0p50 trước recommandé.

Ở xa gởi nứa tiền trướ - còn gửi crt.

MAI LINH 60 Cầu Đất Haiphong

mạnh, Đinh Tiên-hoàng sợ họ thua thắng
trận sang đánh mình, bèn sai sứ qua giao
hảo với Tống triều. Kế lại sai con là Nam
việt - vương Liễn sang nạp công và cầu
phong. Lúc ấy là năm 972. Nhà Tống phong
cho Đinh Tiên-hoàng làm Giao-chí quận
vương và lập lê bon năm một lần công sứ.

Nước ta bắt đầu sai sứ đi công bêu Tau
từ đây.

Về sau, triều vua nào cũng giữ theo lè
sâu, lúc mới lên ngôi thi cầu-phong và mấy
năm mỗi kỳ nạp công không hề quên sót.
Có khi dài bén chiến tranh mà ta thắng
trận, ví dụ Lê Thái-tô đánh quân Minh hay
Trần Hưng-dạo phá giặc Nguyên, nhưng
rồi sau khúc hát khải-hoàn, tự mình lại sai
sứ sang lè vângTau, kiêm lời khôn
ngon yết ủi họ và xin giao-hảo như cũ.
Đó là chính sách ngoà-giao-cực-chẳng-dã
của một nước nhỏ yếu ở bến cành nách một
nước to mạnh, cầu lấy yết thân êm chuyện
là hơn.

Sau ba triều Lý, Trần, Lê, trải qua Tây
sơn cho đến tận cuối thế kỷ 19, những vết
chân ngựa và dấu binh xe Bắc-sú chằng
chát trên con đường Nam-quan, không biết
là bao nhiêu chuyến mà dếm cho hết. Ấy là
chưa kể lâm lúc quấy-gián nguy-nhập, sốn
đi lại bên lầu như com biza, mà quan sứ
thường phải già làm rách ruột, lăn lút khò
sở, khiến ông Trần danh An đã có câu thơ
tả cảnh thực mìn, nghĩ rất thương tâm:

千古猶傳奇絕事
敝衫銳笠使臣裝

«Bia mèu nghìn năm con chuyen la
«Nou me áo rách sù-thân ta!»

Đến năm 1884, triều-dịnh nước Nam ký
diều-ước nhín nhừ nước Pháp bảo-bộ,
chẳng phải thắn-phục ai khác nữa, ông
Patenotre hỏi các cụ triều-thần lại, dem quâ
ăn của lầu phong-vương cho vua ta thuô
nay, thật bẽ húy di.

Thé là dứt cuộc di công sứ nước Tau.

Tỉnh ra khỏi-thây từ Đinh Tiên-hoàng
đến đây, trước sau 912 năm.

Trong thời-gian non chín trăm năm ấy,
có những người nhan việt di sứ Tau mà
đem văn-hoa nghệ thuật về truyền bá giúp
ich cho dân không phải là số ít.

ĐÀO TRINH NHẤT

ĐÃ CÓ BẢN:

**Khảo cứu về
Tiếng Việt - Nam**
của Trà Ngát giá 2p50

Công chúa tóc vàng
Túc Hoa-Mai số 32 của Phan-Như giá 0\$20

Tham hiểm

Gò Khúc - Rồng
Túc Hoa-Mai số 33
của Nguyễn-phù-Đốc giá 0p20

Nhà xuất-bản Công-Lực 9 Takou Hanoi

CÁC GIA-DỊNH NÊN DÙNG THUỐC:

Điều - Nguyên

- 1) Thuốc đau dạ dày Điều-Nguyên
- 2) Thuốc ho gà... Điều-Nguyên
- 3) Thuốc ho lao... Điều-Nguyên
- 4) Thuốc bồ thau... Điều-Nguyên
- 5) Thuốc lở huyết... Điều-Nguyên
- 6) Thuốc cảm ty... Điều-Nguyên
- 7) Thuốc cam sài... Điều-Nguyên

Tổng-cục : 125 Hàng Bông, Hanoi
Bại-lý Đức-thắng, Mai-Ninh, Nam-tiền Saigon
Nam-cường: Mytno. Vinh-hưng: Vientiane.

**4 MÓN THUỐC BỒ CỦA NAM
PHỤ, LÃO ẤU DO NHÀ THUỐC**

BÚC-PHONG
45, Phố Phúc-Kiến Hanoi phát hành

Các cụ nên dùng:

THUỐC DẠI BỒ BÚC-PHONG 2\$00

Các ông làm việc nhiều nên dùng:

THUỐC BỒ THẬN BÚC-PHONG 2,00

Các bà các cô nên dùng:

THUỐC BIẾU KINH BỒ HUYỆT 1,70

Các bà phải cho trẻ em uống thuốc:

THUỐC BỒ TỲ TIỀU CAM 1,50

**BÁN KHÔN BÁN LÈ BỒ THUỐC SỐNG
THUỐC HAO CHÈ VÀ CÁC THỦ SẢN**

Puynh Nhu

KÍCH THO của PHAN KHẮC-KHOAN

(Tiếp theo)

(Quang Ngọc cõi ngựa di qua, Phạm-Thái gọi):
Người khách thương.

Bồn ba chí cho nồng phi буди xuân
hường ?

Dừng bước lại,

Hay kroxong yên dì nèo ! chờ ta đây rẽ mãi...

Ở tiền muôn, bạc vạn khó mua say !

Xem : lời lãi đàu trong cõi chén be này ?

Dừng đứng lại !

Không ư ? Ô bon lisi.

(Đến lượt Nhị-Nương eõi ngựa di qua,
Phạm-Thái lại gọi):

Người ky-mã.

Công-danh chí mà tết tả ?

Đường trân-gian dâu rắc mộng mà theo !

Hãy cùng ta bước chén a ha đê cười reo

Trò thiên-ha !

Ky-mã ! nghe không ! người ky-mã !

Dừng lại mau. Ông ta phuong suân la !

Chẳng cùng ta hòp cạn mệt he này ?

Ô mà bọn trân-gian dâu dáng bạn với ta

dây.

Thôi, mau rão cảng...

mà đông thẳng

Đứng vót vờ bén mảng ! nói dây

Quẩy mắt ta liệu xác với be này

Vâng vào mặt.

Mùi hòn thanh kiềm sắc !

○

A ha

phuong trời xa,

mây vòn qua

cánh mộng, dài hoa

hay bóng hồng-nga ?

hay là ta ?

A ha !

(Phạm-Thái say gục xuồng, trong mơ hiện

ra một người trắng-sí, vừa múa kiềm hát !)

Ta trắng-sí chờ gặp thời loạn lạc,

Như cá trong nước chờ ta vây vùng ;

Bồ bát bồ nghien chờ toàn dô vỗ dung,

Một gươm mêt ngựa chờ, mêt cây cung
Với lòng dũng cảm chờ với chí lớn
Ta xông xáo chờ đám mồng lung
Chiếc chiền-báo của ta chờ đám máu
Bên tai ta chờ pháo nõi di dung
Ta trắng-sí chờ gặp thời loạn lạc
Như cá gặp nước chờ ta vây vùng !
Khái-Hưng — T.S.T.S.)

Người trắng-sí vừa biến di, Phạm-Thái chợt
tinh giây nhớ tới đời hoai-dòng xưa, háng hái và
xì nồi.

Đầu Phạm-Thái người, nam-nhi trắng-sí ?

Đầu ruc rõ ánh ngòi sao hùng-vĩ ?

Đầu đội cao tiều lĩnh ngát trầm hương ?

Đầu osi hòng chí mạnh dảng Tiêu-son ?

Đầu dâu cả ?

Đầu ngon kiêm oai linh vụt dẫu rơi bay
là tâ ?

Ô ta say rồi ?

Hay quanh ta mộng tỏa khắp năm trời

Ô be chén :

Hồn thơ mộng hay là hồn chính-chiến ?

A ha

Phuong trời xa

Mây vòn qua

Phía trời tây...

Néo hòn bay...

(Dáng mêt mõi ngừng lại lờ đờ rỗi lịm giác,
Trong mơ, Quỳnh-Như hiện ra phô-hất và
huyền ảo lấp ló sau cây. Bên rất dịu lờ mờ,
âm-nhạc mờ măng chẳng hạn điệu : La belle
au bois dormant)

Quỳnh-Như

Néo vàng khói ngọt to mây

Hoàng hôn thoảng rắc buồn rày ngô đồng

Não người thay soi tơ lồng

Mít mù thay néo tao phùng nhén-gian

Sương pha gió (hoàng hương ngàn

Lá run run uốn dẻo đầm muôn cây

Chim dùi cách mộng cùng bay

Cây vòn ngắn bắc cùng say mén hõ

Ô kia nỗi một cơn đờ
Một cây tre với một vỏ rượu tiên
Một người say ? một người điên ?
Nơi đây rẽ nhô đường quên mơ màng
A như chàng phái chàng chàng ?
Cõi mơ thiếp lại bàng hoàng thêm mơ
Phải chàng hối trước làm thế
Vung lõe kiềm sắc đợi chờ hưng thăng
Rồi tan mộng trường cuồng băng
Hồn tro khói lạnh lòng băng giá chìm
Mít mù chân đá bóng sim
Chàng đi nhưng - mông xà tím càng xa
Khi về trong cảnh phô pha
Vườn xưa hea cũ đã sa cánh gầy
Rồi điên rồi hận rồi say
Núi kia chàng ngước sông này chàng xuôi
Đi đâu chàng ? khuất vui tươi
Đi đâu chàng ? đã xa rồi ước mơ
Thiền làn tho cùi lầm tho
Còn mong chi nữa mà chờ đợi chi ?
Xuân tàn ngọt ý quy
Vườn hoang nghẹn tiếng lâm ly gợi sầu
Sav-đi cạn chén nghéng bầu
Ngâm đì vẫn đậm rồi cầu thêm vẫn
Hoang mang thay nேo đường trần
Ngã ngùng thay một gót chân sơn hà
Say đi chàng khoảng rùng xa...

(Có tiếng động Quỳnh-Nhu biển di, Phạm-Thái tinh giây vẻ say xưa và ào náo)

Phạm-Thái

A lứu Hằng-nga
Bầu Quỳnh-Nhu áu yếm của lòng ta ?
Ta là trung-sĩ
Người khát bóng một ngôi sao hùng-vĩ
Hay là người túy mộng khát yêu đương
Ói Quỳnh-nuong
Sầu vương vương
Bầu say xưa mắt điu với môi hương
Quỳnh-nuong hỡi
Phai chàng nàng là hiu hiu nơi gió thời
Ta say ư ?
Hay trời sầu lên rộn gió trú trú ?
Không không lẽ
Ta đương khát mê say : lòng thầm trè
Lòng thầm trè
Lam sao mà lừa dối chia rẽ ?
Cho đời vắng lạnh tanh tro vơ và quạnh
quê
Ta say a ?
Hay trời sầu mây gợn nét phô pha
(Phạm-Thái lại say mê ;
Quỳnh-Nhu lại hiện ra)

Quỳnh-Nhu

Say di chàng khoảng rùng xa
Chàng say thiếp sê ngà ngà say theo
Chàng ơi dõi vắng thông reo
Nhân gian chim nỗi mây béo xá chí
Say di chàng cứ say di
Tình ra thêm nỗi buồn khi mộng tàn
Say di : là động hoa ngàn
Non xanh nước biếc muôn vẫn thảm tươi
Gió rạng nhẹ nỗi vang trời
Suối trong nhíp tiếng chim cười sướt non...
Rừng xa rủ bóng hoàng hôn
Tranh đời : thoảng nét có thôn khói mờ
Say di chàng cứ làm thơ
Đành không thẳng nỗi nước cờ bại vong
Thi long dong cứ long dong
Chẳng qua hỗn loạn một vòng nhân sinh
Bút thần ngang sức gươm linh
Chẳng danh tráng-sĩ thi danh thi-hào
Mực tươi dội voi máu dão
Cũng hào nhưng dẽ ai náo hơn ai
Đất còn mê tilt lẩn quay
Trần gian ai tĩnh ai say hồn chàng ?
Vinh hoa phú quý rập ràng
Chẳng qua là giấc mơ màng chiêm bao
Say như chàng chẳng lao dao
Lao dao chàng, kẻ khát khao mù đời...
Hương dêm thoảng tự ven trời
Thiếp vẻ nương chốn thiên-thai đợi chờ
Mai sau mãi đến bao giờ
Trần gian vẫn niệm lời thơ chúng minh
Bút thần ngang với gươm linh
Muôn năm đời sẽ ghi tinh thi-nhan
Dù cho đời lệch đường cán
Giàu khوا vò tận tình-hanh chàng say
Thần còn nát với hoa cây
Hoống chi tiền bạc béo mây nỗi chim...
Nước trời chửi lặng lờ im
Hương theo lối gió chim tim đường mây
Thôi, thời chàng thiếp dì đây
Chàng say lại cứ mà say ơi chàng
Sương vương nhạt ánh tơ vàng...

(Có tiếng động Quỳnh-Nhu lại biến ;
Phạm-Thái lại tinh giây, bàng hoàng
chưa chất)

(còn nữa)

PHAN KHẮC-KHOAN

Hay im dì l những kẽ lich kẽ, những kẽ lưỡi
biếng, những kẽ ché bei.

Phát-minh

Người đời, nhất là người
bây giờ, ai cũng ham chuộng
những cái mới lạ. Nhưng
muốn có những cái mới lạ,
cần phải có phát-minh. Chẳng
phát-minh, mới lạ bắt đầu
mà sản-sinh ra được? Vậy
làm sao cho có phát-minh,
đó là một vấn-dề trọng-yếu.

Có nhiều người cho rằng
sự mô-phỏng là bước đầu
của sự phát-minh. Thực ra,
mô-phỏng với phát-minh trái
hắn nhau. Nhà phát-minh
nguyễn khóng phải là nhà
mô-phỏng, mà nhà mô-phỏng
không làm nên được nhà
phát-minh. Phát-minh là
sáng-tạo ra cái mới, còn mô-
phỏng chỉ là sao-duplicate những
cái đã có sẵn rồi. Bã là sao-
duplicate thi chí dẽ là những cái
cũ, không bao giờ gọi là mới
được. Những kẻ chỉ biết di
sao-duplicate của người, chí là
deo nhặng bộ mặt giả cũ
văn-minh vật-chất mà thôi.

Bã là kẻ chỉ deo nhặng bộ
mặt giả văn-minh vật-chất,
thì không bao giờ tự sáng-
tạo ra được cái văn-minh vật
chất. Vậy người vĩ trọng nên
bỏ cách mô-phỏng mà luôn
luôn di lên con đường phát-
minh. Bằng ở lẽ ấy tôi muốn
cùng các bạn nghiên-cứu về
vấn-dề phát-minh. Cái yếu-
diểm trong vấn-dề này, là
xét xem sự phát-minh ở
phuong Tây dã sản-sinh ra

bằng cách nào? Lực-lượng
phát-minh của phương Tây ở
nước ta có khóng? Nếu có thì
còn gì bay bằng. Còn quâ
không có thì ta nên kip phái
gây nuôi cho có.

Muốn gây nuôi cái lực-
lượng ấy thì nên dùng
phuong-pháp nào? Đó là một
điều mà chúng ta cần phải
chú ý đến trước hết. Muốn
được các bạn cùng nhau
chiến-ý ấy, tôi xin nêu lên
hai điều đáng nên bàn xét ở
dưới đây:

I. — Các sự phát-minh ở phuong Tây dã sản-sinh tăng cách nào?

Muốn biết rõ các sự phát-
minh ở phuong Tây dã sản-
sinh nhiều nhâ phát-minh
như thế? Ở Trung-quốc trước
đây hơn 2500 năm dã có
Kuồng-tù, Lão-tử cung bao
nhieu nhán-vật văn-minh
tinh-thần. Cung hoài sỹ nền
văn-minh tinh-thần ở Ár-dô
đã tinh-tusat lâm, vay mà
từ đó đến nay vẫn chẳng có
văn-minh vật-chất, hỉ riêng
có phuong Tây trong khoảng
một trăm năm xáy dựng được
nền văn-minh vật-chất, trước
kia chưa có, dò là vì có gì?

Bô thân tiêu độc

Thuốc lọc máu, tiêu hết
nhiệt độc ngựa lở do di
độc hoa-liek phát ra.
Hộp 0p80. Nửa tá 4p00,
cả tá 7p50. Xa mua linh
hoa giao ngan

NHA THUỐC TẾ-DÂN
N° 131 hàng Bông Harbor

Saigon: Éta. Nam-ien 429P.Blan-
chy đại lý các thứ thuốc Tế-dân

một trăm năm gần đây. Như
đèn điện, hiện nay là thứ
dùng phô-thông; nhưng
người phát-minh rajden điện
là Faraday (1791 — 1867) mới
cách đây chỉ độ hơn 70 năm.
Thuật chiến binh, cung
diện-báo, điện-thoại cung
mô-số chừng hoa 50 năm
Hơn nữa như «Tiên-hóa
luận» của ông Đa-nbi-van
đứng trên cả các nhà phát-
minh, cung chí mới độ ngót
80 năm nay. Vì sao trước đó
bao nhiêu niên đại chẳng có
nhà phát-minh nào? Bỗng
nhien trong khoảng cùi vài
ba cuộc năm lại k-tiếp sản-
sinh nhiều nhâ phát-minh
như thế? Ở Trung-quốc trước
đây hơn 2500 năm dã có
Kuồng-tù, Lão-tử cung bao
nhieu nhán-vật văn-minh
tinh-thần. Cung hoài sỹ nền
văn-minh tinh-thần ở Ár-dô
đã tinh-tusat lâm, vay mà
từ đó đến nay vẫn chẳng có
văn-minh vật-chất, hỉ riêng
có phuong Tây trong khoảng
một trăm năm xáy dựng được
nền văn-minh vật-chất, trước
kia chưa có, dò là vì có gì?

Muốn tìm nguyên nhân ấy,
phải xem lịch-sử phuong
Tây trước 1800 Trước
đo người phuong ay làm gì?
Trước đó cũng sau này có
quan hệ làm sao? Có xét
được rõ ràng mới hiểu rõ nền
văn-minh phuong Tây dã sản-

sinh được bằng cách nào
vây.

Phương Tây trước năm 1800 và từ đó về sau, có chỗ không giống nhau. Trước năm 1800, phương Tây chia sự chi phối của tôn - giáo rất sâu. Cuối năm ấy, dẫu vẫn mới có người nhảy ra ngoài phạm vi tôn - giáo. Văn-hóa của phương Tây trước năm 1800 chỉ có một cái nguyên động lực, hết thấy đều chịu tôn - giáo chi phối.

Đến cuối năm 1800, văn-hóa phương Tây mới có cái nguyên - động lực thứ hai sinh ra.

Quan điểm của tôn - giáo đối với loài người là ở tinh thần: muốn phát đạt tinh thần tất phải đón nhận. Khi tôn - giáo ở phương đông truyền sang Âu - châu, về phương - pháp đón nhận tham - tham lịc sang nghiêm ngặt lắm.

Nhân vỉ thấy người phương Tây lúc ấy còn già - man, lại vì lẽ quan hệ vỉ dia - lý, dắt liều it, nwoé bê nhiều, thán thè rất hay hoạt động, trong việc truyền giáo, đem thán thè dạo dàn dàn bắt buộc họ phải tự đón nhận tham - thè để cầu cái sống vui sướng vỉ tinh - thần. Dẫu thán thè già - lý, nhân dân đón họ qua đời kia đều vui lòng chịu sống

éai đời vất và khô khan không nghĩ gì đến sự hoạt động ở bên ngoài nữa. Thầy giáo lý ấy có cái công dụng khen - cho nhân dân cùi dân yên phận, đón vương các nước liên lợi dụng để giúp cho sự cai - trị được dễ dàng. Họ ra sức giúp đỡ cho tôn - giáo. Trong có tôn - giáo, ngoài có các đê - vương, hết dảng thi - hành việc đón nhận thán thè của nhân dân như thế, nên cái thời gian mấy trăm năm trước năm 1800 ấy, hành vi và các chức nghiệp của người phương Tây, tuyệt nhiên chẳng có biến hóa gì. Đã không có biến hóa làm gì còn có phát minh?

Đến cuối năm 1800, tinh thần bỗng xoay trái hẳn. Vì sốn có cái tím - lục vỉ thân thè, bỗng có nhiều người không chịu bỏ buộc, theo nhau đem ra đòn tím lấy các cái sung sướng vỉ vật chất. Các nhà phát minh kể tiếp ra đời.

Từ sau cuộc cách - mện ở nước Pháp (1790), tiềm lực vỉ thân thè của người phương Tây lại càng phát đạt mau chóng. Sự phát đạt ấy đã gây nên cái nguyên động lực vỉ văn minh vật chất cho phương - Tây. Đó là cái nguyên động lực thứ hai

trong nền văn - hóa phương Tây vậy. Từ sau thế kỷ 19, các sự phát minh vỉ vật - chất như muôn hoa đua nở: đèn điện, xe điện, xe hóm, tản thủy, xe hơi, v.v... không cái gì là không có cái nguyên động lực ấy gây nên vây.

II. — Phương Đông làm thế rào có thể săn - sìn được các nhà phát - minh?

Xem vỉ thi phương Tây sốn có được sự phát - minh là do cái sức ngầm vỉ thân thè bị đón nhận lâu ngày hông nỗi lên. Còn phương Đông này có cái sức ngầm ấy không? Người phương Đông bị sự đón nhận của tôn - giáo và chính - trị, càng lâm đói hơn, làm sao lại không săn - sìn được các nhà phát - minh.

Nói ngay như Trung - quốc, cái cách đón nhận vỉ nền cuảm quan - shù sốn đã thoát ly, cách đón nhận vỉ tôn - giáo cũng đã giải - phỏng, nếu quả có cái sức ngầm ấy, thi nhân đón họ nỗi dùng lên, ra薪水 vỉ vật - chất cho có được các sự phát - minh mới phải. Vậy mà trái lại, không những không có phát - minh, lại gây nên cuộc đại loạn.

Vì có gì thân - thè người phương Đông ở dưới quyền quản - lý của tôn - giáo và

chính - trị lại không có cái lự - lượng ngầm ngầm như người phương Tây? Đó là vì ba nguyên - tố: dia - lý, thân - thè cùng tên - giáo và chính - trị - hoán - loán khác hẳn nhau. Phương Tây nước bê nhiều, đất liền ít, vật - chất lự nhiên rất hoát - động, sức kích - thích mạnh, nên thân - thè thường có dịp phản ứng sự hoát - động. Cũng vì thế mà tôn - giáo và chính - trị phải thi - hành cách áp - bách nghiêm - lệ đê úc - chế đி.

Người phương Tây dù ở dưới sự úc - chế của tôn - giáo và chính - trị, nhưng sự hoát - động của thân - thè cùng vật - chất giao cảm nhau, trước sau không bao giờ ngừng, nên có thể ngầm chứa lự - lượng mà it được tiếp xúc. Bê it xúc tiếp với ngoại vật thi - hành bởi đâu mà săn - sìn được lự - lượng phát minh nhứng văn - minh vật - chất?

Nhưng sự phát minh mà người phương Đông với thân thè người phương Tây co chỗ khác nhau, cho nên cách thi - hành chính - trị và tôn - giáo của người phương Đông cũng khác với người phương Tây. Phương Tây chuyên vỉ mặt úc - chế thân - thè. Phương Tây thi - chuyên vỉ mặt tím - lục - lục nội - tâm. Úc - chế nội - tâm bỗng cách náo, tức là «lèle - phép», chí - hiến - thắn - hoạt động ó trong cái phạm - vi e lèle hể ra khỏi ngoài phạm - vi ấy là bị ngăn - trở ngay.

Vì vậy, phương Tây thi - ngầm chứa cái sức vỉ thân - thè, còn phương Đông bê ngầm chứa cái sức vỉ nội - tâm. Số sánh hai cái sức chứa ấy, thi lâm lực của người phương Đông nhiều hơn thê lục cũi người phương Tây. Vì có sao? Vì

văn - hóa của phương đông có dâ lâm đói, nên sức chứa cũng nhiều hơn vây.

Nhưng tám - lực của người phương đông chia được cảng nhiều bê những dịp giàu nuôi thê - lực bê mất di cảng càng rabiều. Vì nỗi lâm đói bị lê pháp úc - chế, thi thân thè dối với ngoại vật cũng do đó mà it được tiếp xúc. Bê it xúc tiếp với ngoại vật thi - hành bởi đâu mà săn - sìn được lự - lượng phát minh nhứng văn - minh vật - chất?

Nhưng sự phát minh mà người phương Đông với thân thè người phương đông dâ co là văn - minh nghệ - thuật. Văn - minh nghệ - thuật là nhứng phần biểu hiện vỉ lâm - lực. Thủ văn - minh ấy dû được phong - phú như âm - nhạc, hội họa, thi - ca, diêu - khắc, kiến - trúc cho đeo lâm - lý, đạo - đức đều phát đạt đặc biệt, nhưng đều không phải là phát minh vật - chất. Để không là phát minh vật - chất e lai thânh ra nhứng cái ngắn - trò cho phát minh vật - chất nữa. Vì

vì vậy, phương Tây thi - ngầm chứa cái sức vỉ thân - thè, còn phương Đông bê ngầm chứa cái sức vỉ nội - tâm. Số sánh hai cái sức chứa ấy, thi lâm lực của người phương Đông nhiều hơn thê lục cũi người phương Tây. Vì có sao? Vì

Nhà xuất bản: HAO - QUANG

Trụ sở: 62 Bonard Saigon - Giám đốc: Bô ngôe Quang

MUỐN BIẾT NHO PHONG SĨ KHÍ TA XUA HAY ĐỌC :

giá: 4\$50

NHA NHO

của Chu Thiên

Một thế hệ. Một nhân vật... Và cả một linh hồn!

• 15 octobre 1948 sẽ có bán khắp mọi nơi

TỔNG PHÁT HÀNH HANOI: HÀN THUYỀN, 71 PHỐ TIỀNSIN

CỘN MỘI 1:

CO THÚY

của Nguyễn Khắc Mẫn Giá 3\$20

GIÁC QUAN THỦ SÂU

của Ngọc Hữu Giá 0p40

ĐỜI BÌ MẶT CỦA CON KIẾN

của Phạm Văn Giáo Giá 0p50

SẮP CÓ BẢN: HÒN QUÈ

NHÀ XUẤT-BẢN «SÁNG» 46 Quai Clémenceau — Hanoi

sinh được các nhà phát minh vật chất.

Vậy thì ngày nay muôn cho sản sinh được các nhà phát minh vật chất thì phải như thế nào?

Chỉ có cách là ở ngay khi thân-thề tiếp xúc những ánh sáng về vật chất như bây giờ, nên làm cho phát-đạt cái sức đồng-hòa, Sức đồng hóa về thân-thề đã phát-đạt, tự nhiên biết thu dẫn vật chất, vận dụng vật chất.

Hồi anh em Lạc - Hồng!
Cùng nhau quyết một lòng
Hút THUỐC LÀO ĐỒNG LINH
Cho tình giấc mơ mòng
THUỐC LÀO ĐỒNG-LĨ H
236, Đầu Cửa Nam Hanoi

ĐÃ CÓ BÁN:

NGUYỄN TUÂN

QUẾ HƯƠNG

512 trang, in đẹp
Bản thường 5\$00
Bản Giá bán (hết)
Bản Impérial (đại
la 20\$00 (còn một
số ít).

ANH-HOA
69. Rue du Charbon, Hanoi

THUỐC CAM SÂM YẾN

là một thứ thuốc bổ cho trẻ em, trẻ bệnh kém ăn, người già cảm, mặt bỗng, da vàng, nên dùng thuốc này sẽ được bồi tỳ tẩm cam hàn ch้อง nhằm thêm sức khỏe cần dại lý sau này: Ninh Bình, Vinh, Nam Định

nhà thuốc: THÁI CÔ
52, Hàng Bạc — Hanoi

Bùi - đúc - Dậu

TU-PHÁP KẾ-TOÁN
GIÁM-DỊNH VĂN-PHÒNG
49 Place Neyret Hano Tél.1372

NHÂN:

- a) Mở, giữ, kiểm - sát sổ - sách thương mại;
- b) Lập hợp đồng, điều - lệ các công ty;
- c) Khai thuế lợi - tức đồng niên;
- d) Xin giá Hải - đồng - hồn - gi;
- e) Khai xin vào sổ register de commerce.

SỞ-BÁO

Bích Nga phục hận

của THANH-DINH
Cô Bích Nga, nàng Bich chau,
Người nhận tráng cò nhiều
doan rất lý thú [2,89]

SÁCH CỘN IT:

Lê-nhữ Hồ (Ng. N. Tháng 0p80)
Tiểu say Vàng (Thanh-dinh
2p.00)

Đời mới Huyền (P.C.C. Cảng 1p80)

SÁCH DƯƠNG IN:

Nhà trinh Thủm 13 tuổi (Phạm
Cao Củng) Đỏa hoa Thủn T.Đ.
Bát quang kí m hội (T. Định)

Editions BẢO NGỌC

67 NEYRET HANOI — TÉL: 786

BỘ THẬN TÂN-Y

26, Phố Hàng Long, Hai oi

Kiên tinh, cỗ khí, trị bệnh
thân-hư: di, móng, hoạt
tinh, giá 2p. Nhận chữa
khoán bệnh phong tinh.

Thuốc Lật 1p.
Giang Mai 1p.

Các thứ thuốc trị bệnh rất mau khỏi

Tiêu ban giải nhiệt tán, — giải
nóng trú ban, bay dài minh đỡ
bồ hòn trộm cho trẻ em hay
vú cũng mệt mỏi gói 0p20.

Thuốc ho bồ phổi hiệu trái
dào, — trị đứt các chứng ho dù
lão mạn nặng nhẹ rõ cõi ngậm
đều khói cà iai giúp cho người
phổi yếu hay mệt mỏi hộp 0p40.

Tú thời cảm mao tán, — trị
nóng lạnh nhức đầu cảm số mũi,
cảm nắng mura mồi gói 0p20.

PHƯƠNG HƯƠNG Y VIỆN

MỸ-THO — NAM-KÝ
Bắc kỵ do... NG. VĂN-DỨC

11 Rue des Caisses Hô-nô

Nam-ký: Nam Tiên Tân Định
Saigon — Mỹ-tho: Nam cương
thứ xã Chợ lớn Saigon: Nam
hai và khắp nơi đều có bán.

Yêu lồng đồi chát, và chàng
cũng tìm cách không đè học
trò còn to tướng đèn truyện



BINH MINH

TRUYỀN DÀI của TÙ-THẠCH

(Tiếp theo)

Nhung việc của Thiện
chẳng thể bỏ qua như mọi
truyện khác. Nào đâu là cô
nữ sinh kiêng mẫu của trường
Phan kẽ Bình? Nào đâu là
một thiếu nữ có «sóng dung
ngón hạnh», đào-tạo bởi một
trường tư thực có tiếng nhất
Hà-nhành? Phải cứu lấy tinh
thể! Dù sao ban Hội-dồng
cũng phải bênh vực sự xét
đoán của mình. Ngày sáng
hôm sau, Tâm tuyên bố với
học-trò:

— Chị Thiên vì một sự
lầm lỗi cần phải xét lại
nguyên-do, vậy hãy tạm thời đuổi chị
 ấy và cắt học bằng di. Sau
này xem ra nếu không có lỗi
gi về mình, thi moi lại có
thể cho vào học được như cũ.

Cả lớp đè dồn mắt vào
Thiên, nhưng nàng đã không
có mặt ngay từ sáng. Chính
Tâm, nói như trên là việc
phải nói, nhưng hẳn đã đè ý
đến sự vắng mặt của Thiên
từ trước, ngay khi moi vào
lớp.

Vì thiếu vai chính, nên các
câu chuyện coi tần kịch như
đá bạ mản, không són sao
mấy nữa. Tâm thấy được
yêu lồng đồi chát, và chàng
cũng tìm cách không đè học
trò còn to tướng đèn truyện

ấy làm gì. Né cũng như một
cái bóng thoáng hiện trong
niên học mà thôi. Nơi giáo
dục những đứa em nhỏ lại
rất riu rít vè.

Bằng dì một giọt, một hôn
Tâm nhận được một phong
thư. Boc ra coi, ấy là lời của
Thiên:

«Kính mời thầy, đến chiều
chủ nhật lại nhà con ăn bánh
ngot và uống trà để mừng
ngày ăn hỏi của con. Con đã
nhận lời lây anh Nguyễn-
định-Nam, học ở ban Tú-tài
trường ta đó thầy à. Chính
anh Nam đã viết thư cho con
và dã khiếu són sso cả
đo-luận các anh chị trong
trường. Nguyễn-nhân chỉ là
một truyền ghen-tông vô lý.
Con hợp với tính tình anh
Nam nên con nhận thư anh

ấy, trong khi đó thi một kẻ
khác — con xin giấu tên —
nhưng cũng là nhân viên
trong trường muốn trao đổi
tình thư v贻 con. Lẽ tất
nhέ con từ chối, vì lòng
con đã có bạn rồi, nhưng kẽ
đó ghen, giảo, túc. Hắn đã
thuê đứa nhỏ ấy tìm dịp dè
bêu xấu con. Trừng vào buổi
đó, anh Nam có biến thư cho
con — là mảnh giấy đã đục —
con nồng lòng muốn biết anh
nói gì, ngờ đâu, đứa nhỏ đã
thừa cơ làm vở truyện. Buổi
chiều hôm đó v贻, con àu năn,
đau đón lâm, ăn nán vi nòng
này, đau đón vi làm phiền
lụy thầy và vi hồ thẹn riêng
cũng có. Hôm sau con không
đi học thì thầy mệ con hỏi
tại sao? Tiên thoái lưỡng
nan, con đành liều thủ thật
với mệ con. Sung sướng
chưa! Mệ con yên lặng một
chèp, sau hồi con một cách
điểm dặn lâm (con đã tưởng
mệ con đánh; ai ngờ). Mệ
con nói:

— Nó là con cái nhà ai?
Người tè hé hay thế nào?
Con cứ nguyên vẫn trong thư
của anh Nam đã viết cho
con bày tỏ cả gia thế thế nào
mà nhỏ nhẽ thưa. Mệ con
bảo hôm nào đưa anh ấy lại
chơi. Thế là việc của con
thành. Thầy o! Thầy mừng

MẠNH CHI MÀU
SA-SAO-KA — JAPAN

THUỐC

BỘ HUYỆT BIẾU KINH

Nhật - Bản

là thứ thuốc công hiệu nhất trong các
thuốc Nhât. Chứa khí hư — khí
kinh ngực như dầu, môi mật —
đau bụng — chữa đau dạ con — chữa
băng huyết — tiêu sán hầu sán.

Bán buôn bán lẻ tại:

KIM ANH
248, Coton (Cửa Nam) Hanoi

cho con với. Con chỉ còn chờ ngày anh Nam thi nốt phần thứ hai bể dở là chúng con làm lẽ cười ngay. Giờ đây, con kinh mời thầy, chỉ gọi là dự một cuộc vui nhỏ, để thầy quên cái điều đã phiền tay thầy ngày trước và để thầy mừng ngày đoàn tụ sắp đến của chúng con.

Tâm đọc xong thấy vui vẻ, và nghĩ cũng chẳng cần phải đưa cho ông giám đốc xem lén gi, sự ông lại phiền lòng về chỗ nhân viên trong trường Phan Kế Bình laighen với một cô học trò, vì trao đổi tình thư không được! Câu truyện không biết lan ra ngoài nghèo thế nào mà cả trường lại ngờ vực Tâm có dính líu vào vụ thư tình bí mật ấy. Người ta nghe Thiên tài thôi học, chẳng qua cũng là bởi Tâm có ý-lú trăng hoa gi, mà hàng phản đối nên mới lầm lén thế. Thực đau đớn cho Tâm. Họ cần cứ vào sự thay đổi ít nhiều trong cách trang điểm của Tâm ít lâu nay. Anh chàng đã cạo hẵn bộ ria mép và nẹng chải đầu bằng «gôm» cho tóc lật lên, nên khuôn mặt cũng sáng ra đôi chút và trẻ di dược vài tuổi. Sự làm dáng ở một thanh niên lâu nay vẫn có vẻ cù-kỹ lỵ dạ-giầy mà thôi.

tất có động-lực gì, nếu chẳng phải là động-lực ái tình?

Mặc dầu, Tâm vẫn giữ thái độ im lặng để trả lời sự ngờ vực đó. Song dù sao, tình trạng ấy cũng khiến cho các bạn đồng nghiệp trừ một vài người thân tình hiểu rõ Tâm, còn hầu hết đối với hẵn kẽm bẽ ưu đãi. Trong số ấy có cả phó giám đốc là người mạnh mẽ nhất hội đồng trị sự. Tâm biết như thế có thể thiệt hại cho mình lắm, vì bà cái di vị của Tâm là hững hờ và trong ta ông phô giáp rõ. Chỉ một lỗi nhỏ, một sự bất bình con cơn, ông thường tay ra là Tâm mất việc. Đã có một đời lúc, hẵn cố khéo leo, lại chơi nhà ông đốc, và không khỏi vuốt ve tóc con ông, cậu trai cõ nào trông thấy phản các bạn đồng nghiệp, nhất là ban so-hoc. Ông thời lúc nào tùy ý, chỉ một câu hé ra cần dũng đến thầy giáo có bằng thành chung là ôm đầu và đón harg trán. Giấy giờ, giấy tháng ta hờ, nhưng lụn chung số luong cũng không quá sự tru tình của ông phó giám đốc so sánh bốn hay năm chục trăm v.

Giá bày giờ Tâm có thè...

Hắn nghĩ đến cô Ngọc con bà chủ nhà. Một cái mõ khà dĩ mang mồi được sống đầy đủ hơn, nghĩa là có vợ, có gia đình. Cha mẹ anh cũng hiểu biết sự dũng dòi là khôn cấp. Nhưng ở tinh thế anh thì làm thế nào lấy được vợ? Ý rằng vợ giàu, vì nhà anh nuôi báo có anh mãi đến ba mươi tuổi cũng là quá sự chiêu đãi rồi, giờ lại rước một người đàn bà nữa về để ăn tốn cơm hay sao? Tất nhiên phải tìm một người không ăn hại nghĩa là cô

Tâm thấy mình nhục nhã biết rằng hậu vận; mình ở trong tay Trụ, nên cõ nuốt tuỗi tuổi nhục mà nịnh nọt. Nhưng cứ mỗi khi, ở nhà Trụ về, thì Tâm lại thấy một cái gì phản uất tự dung hè giậy. Ấy là mộ: chửi liêm sỉ nõi cõi rủi, sỉ và Tâm.

— Trụ nó hơn gi' mình, nó chỉ có giỗn ^{thoi} à phó nó giài! Một cái bón đồ bao chùm tất cả mọi cái hơn khác chẳng thế nào là phó giám đốc mà thưa quyền nó là tổng giám đốc độc tài? Chỉ có tên là ông đốc nhất, và cõi tù khô nhọc tấp dài và nói khéo với các phu huynh họe trò, chứ quyền hành gi? Tâm nghĩ thưa g'minh lgi xót xa cõi đèn thanh phan các bạn đồng nghiệp, nhất là ban so-hoc. Ông thời lúc nào tùy ý, chỉ một câu hé ra cần dũng đến thầy giáo có bằng thành chung là ôm đầu và đón harg trán. Giấy giờ, giấy tháng ta hờ, nhưng lụn chung số luong cũng không quá sự tru tình của ông phó giám đốc so sánh bốn hay năm chục trăm v.

Giá bày giờ Tâm có thè...? Hắn nghĩ đến cô Ngọc con bà chủ nhà. Một cái mõ khà dĩ mang mồi được sống đầy đủ hơn, nghĩa là có vợ, có gia đình. Cha mẹ anh cũng hiểu biết sự dũng dòi là khôn cấp. Nhưng ở tinh thế anh thì làm thế nào lấy được vợ? Ý rằng vợ giàu, vì nhà anh nuôi báo có anh mãi đến ba mươi tuổi cũng là quá sự chiêu đãi rồi, giờ lại rước một người đàn bà nữa về để ăn tốn cơm hay sao? Tất nhiên phải tìm một người không ăn hại nghĩa là cô

tiều. Ý-nghĩ của cha mẹ Thuyết cũng giống ý nghĩ của Thuyết. Thế là họ không phải dặn bảo nhau mà họ có cõi một mục đích: tìm mộ: cõi con gái nhà giàu. Họ là người khôn ngoan nên trong cõi mục đích ấy họ nhận những cái so-dolan của mình để mà biết đường đi. Như hoan cảnh Thuyết: cha mẹ thanh-bạch, anh ấy không dòi đại gi, lại chưa có công ăn việc làm, nhưng



điều kiện để lấy vợ giàu anh hầu hết gần thiêu cõi chờ cõi mồi một khoản mà người nhà gái bảy-giờ cũng không quan tâm lắm: anh là cháu một ông quan, con một ông

Muốn hiểu triết học là gì,
Muốn hiểu các sách triết học đóng tay,
Muốn trả nêu triết sĩ

Các bạn cần phải đọc :

TRIẾT-HỌC BẠI-CƯƠNG

ĐA QUỐC-HỌC THU-XA - GIÁ 3000

ám. May thay! Hay cũng là duyên số đưa đến, một nhâc con gái xấu xí dã luồng luồng, nhà thuê giàu buồm sơi ở Hanoi đang cần rẽ. Do mõi bà có mõi manu, trai gái xem mõi nhau và bằng lòng, thực phúc của anh lại được cái bảnh trai, nõa việc thành hôn rất chóng. Chì trong cõi hai mươi hôm thôi. Ta rồi mà anh Thuyết nấu ba mươi con thát dại gi, lại chưa có công ăn việc làm, nhưng

xin mẹ tùng hào, nõm ba mươi ba dã là một thương-gia giàu cõi. Nõi cao dâng, cũng phải công nhận nhiều nét ở anh, nét thút thát là tinh nhẫn nhục. Năm dãu, nõm già tuyet-nhiênh không dâng gi đến việc gày dưng cho rẽ dưng như lời dã giao kèt. Cha mẹ và Thuyết dã gom gom, hoi uất. Không khéo minh bị lừa mất! Một năm, ba trâm sáu mươi nhăm ngày chờ đợi cái tin: ông bà nhặt mõi, hai cõi lại nói chuyện muồn mõi cửa hàng cao vọt cao anh Thuyết, ba trâm sáu mươi nhăm ngày anh dưng sot ruột quả. Đã hế vợ Thuyết lại «dã», hối mòn mang và được mây-lặng vàng và nõm ba trâm các ông bà ấy mùng cho thi cõi à gầm vào lung nhất định không bò ra.

Chồng thiêu tiền tiêu?
— Xin me!

(Cõi nõa)
TÙ-THẠCH

Tủ sách quý

GIÓ NÓI (của Ngọc Cầm) 1p20

TÌNH TƯỞNG (của Lê-vân-Huyền) 1p30

MỘT TRUYỀN TINH LÀ NÂM VỀ

TRƯỜNG (của Lưu thị Hạnh) 1p20

CHIM GIÔNG NƯỚC (của

Tạ hậu Thiên) 0p70

QUÊ NGOÀI (của Hồ Diệu Nhã) 5p và 5p

Trinh thám

VŨ ÂM MẠNG KHÔNG CÓ THỦ

PHAM của Ngọc Văn 4x 2p50

BÀI GÌ MẶT (của Ngọc Văn) 1p00

LÃO GIÁ PEÓ KINH BEY (của

Trần Văn Quí) 2p00

MÔN NGÝ KHỎI (của Ngọc Cầm) 1p00

NGƯỜI THIỀU NỘ KỲ DI

của Ngọc Cầm 1p30

Công giáo

THANH NIÊN TRƯỚC VĂN BẢN

TRONG SÁCH (của Nguyễn A-

Điển) tựa của đức giám mục J.B.

Nguyễn Bá Tòng 1p00

TÚ SÁCH PHILIPE LIRU

MŨI TÊN THỦ (của Ngọc Cầm)

TI SI MAI (của Ngọc Cầm) 0p80

Còn nhiều thứ sách tôi cõi

không ăn hại nghĩa là cõi

Những sách trên đây đã được hoan nghênh nhiệt liệt. Mua ngày kèo lại hết cả. NHA IN Á-CHÂU XUẤT BẢN 17 EMILE NOLLY HANOI TEL. 1260

LE-VAN-KHOI

LỊCH-SỬ TIỀU-THUYẾT CỦA HỒNG-PHONG

(Tiếp theo)

Nguyễn-văn Trọng giục minh, tin là sự thật, lại thấy trời gần tối, sợ mắc gian-kế của giặc, vội-vàng hạ lệnh thu binh.

Thái-công-Triều can:

Tướng-quân cho đánh một chiapp nữa thì bắt được thắng Khôi chắc chắn, có sao lại bái chiapp thu binh?

Hết là chính chiến đã nhiều, không cần phải nhà người vẽ khôn. Nếu nhà người có giỏi, chắc đánh một lúc nữa bắt được thắng Khôi, thì làm quân-lệnh-trang đi.

Triều cùi mă làm thịnh. Một người đã ham sống sợ chết, phản vua phản giàe tới dâi ba lần, khi nào dám làm quân-lệnh-trang.

Nguyễn-văn Trọng hu binh, cầm trại ở trước đồn Hòa-phong.

Lúc này hàng ngã-phía sau binh triều chuyên động. Khôi định chắc Nguyễn-văn Trọng rực-rịch lui quân, lại làm bộ hò-hét đồng-đuc trong-sử Gia-dịnh đánh già, để tỏ ra sức mình chưa dưới.

Binh triều rút đi hết rồi, bấy giờ Khôi mới calm-dâi kéo vè trong thành.

Tỉnh lại, Gia-dịnh thiệt hại chừng 600 quân và một viên đại-tướng. Chưa kể hủy-sự cũng vì lê quâ báu dịch, chúng mà phải bại trận ở Giao-khau; ago, bầy chục chiến-thuyền bị Trần-vân Năng đốt phả, không còn mấy chiếc nguyên lanh.

Bọn Lưu-Tín và Mạch-tấn Giai tung thế, bỗ cả chiến-thuyền dè cùu lấy quân-sĩ và ít nhiều kí-giới, cảng nhau lên bờ, chạy vè thành Phiên-an sau Khôi dộ và giò đồng hồ.

Thủy-sư Trần-vân Năng thừa-thắng tiến vào đóng chật ở trước Thị-nghè.

Tuy vậy, binh triều đánh nhau trên bộ với quân Khôi, tồn thất cũng nặng, có lẽ nhiều gấp đôi. Chính mắt Nguyễn-văn Trọng ngó thấy quân lính Gia-dịnh dũng cảm liều chết, người nào cũng lấy sức một chơi hai ba, không coi nguy hiểm tử-sinh là gì. Đó

cũng là một có khiếu Trọng nhân trời sắp tối cả quyết thu-bin, sợ vướng phải sự bát-trắc.

Vào thành, Khôi chẳng nghĩ-ugoi gì cả. Con người đầy nghị-lực hình như gang sắt rèn đúc, càng nện càng thấy rắn. Buộc xuống mình ngựa, vào ngay công-phủ, chỉ húp-một bát nước chào của quân-lính vừa nua chín, dù lấy lại hơi sicc, rồi với các đồng-chi họp quân-sự hội-nghi khẩn-cấp. Trần-linh tự nhiên, Khôi nói:

Chẳng nói, anh em cũng thừa biết quân triều tát bao-vây chúng ta tinh-thè ta phải tạm cõ-thù thành này dè chờ cơ-hội Tường cao hao-sầu, tướng-sĩ cung lòng quyết đấu, kẻ địch không làm gì nổi. Tôi và Tăng-tiền-sinh đã có phương-lực này mai giải-thoát cuộc nguy nay. Hiện tại chỉ là van-de hết sức giữ thành, chắc hẳn anh em đồng tâm cộng lực với tôi ?

Chú-tướng cùng nói :

Vang ! Chúng tôi thiê-hết sức phò tá đại-huynh; chúng nào binh triều có thê di trên thay-ma chúng tôi thì mới vào lợt được thành này...

Nghé chú-tướng nói những liêng « di trên thay-ma chúng tôi mới vào được thành » Khôi cho là điểm gờ, trong tham-y khong vui, nhưng ô dè-nén, bê ngoài vẫn giữ vẻ hăng hái mạnh bạo như thường:

Việc chiến hay thủ đều cốt ở nhân-tâm ; Khôi nói. Tướng-sĩ ta quyết-iám như thê la quý lâm rồi ; chúng ta cứ biế: cung hòn lâm hêt nhân-lực, còn việc thiến-mệnh về sau thế nào, không cõi tên vây.

Đoạn, day qua hỏi Đặng-vĩnh Ung và Tăng-vô Ngai:

Công cuộc phông-thủ, hai ông sắp dài mấy hôm nay, tất dã hoàn-thành cả rồi ?

Vâng, có thê gọi là hoàn-thành; Tăng-vô Ngai đáp. Hiện tôi đang ốp quân-sĩ dão những hầm đất ở giữa thành, làm chỗ cất

thuốc súng cho kín đáo, thắn-công bên địch ở ngoài nã vào cũng không sợ bị rải ro thiêu hủy.

Tiên-sinh trú-liệt chu-dao hể là phải lâm ; Khôi gật đầu và nói. Cõa quân-sĩ giữ đòn ở mây nơ, nếu đê họ ở bên ngoài sẽ là cho voi cõi-lập, tất bị kẻ địch tóm được, chí bằng chõi gọi cá vẹ, hợp lực thù thành, như rết thêm chán, càng nhiều càng tốt.

Tôi đã tiên-liệu sự đó rồi, đại-nguyên-soái khôi lo ; Đặng-vի ưng trả lời. Sáng nay đã cho hỏa-bài di các nơi triệu vè, nội đêm nay chắc họ đến nơi

Số áy hiện cõi độ bao nhiêu?

Tinh-giá -giận
cho là một nghìn.

Còn quân luan-tru trong thành?

Vừa đúng sáu trăm.

Thê là mộ nghìn sáu trăm, hợp với quân-hàn-bộ tôi vừa đem về hai nghìn, cộng lại tát cõi là ba nghìn sáu. Binh triều chả là đông vò kè. Tăng-tiền-sinh có thê ước lượng binh-lực chúng nó dã bao nhiêu không?

Có, tôi đã thám-thính mà biế: được thực-sở ; Tăng - vô Ngai trả lời. Kê cõi ba đạo lính bộ của Nguyễn-văn Trọng, Trương-minh Giang, Tống-phúc Lương, có một vạn bảy nghìn người; thêm ba nghìn thủy-su Trần-vân Năng nữa là hai vạn cõi thay.

Nghé nói số quân Huế đông như thế, nhiều tướng có vè giựt minh, nhìn nhau biến sắc, Tăng-bà ý, vội vàng nói tiếp:

Tuy thế, phan-nhiều không phải là quân-thien-chieu; trù ra dãm nghìn lính kinh-kỳ, còn thi toàn-thi mới diễn, buồng tay cây bùa vò lây gươm giáo, chưa từng trải chiến-trận gi.

Các tướng yên-tâm, sặc mặt tươi lại.

Trước sau, Khôi vẫn thản-nhiên :

Họ những bài vạn, chúng ta có hơn ba nghìn, nghĩa là lấy một chơi sáu. Ta lợi ở chỗ thủ-hiềm. Có điều không biết hon ba nghìn ấy có phải trung-thành cầm-tứ cả chăng? Theo y Tăng-tiền-sinh xem xét quân-lâm ra thê nào? Tôi không sợ chết, không ngại sự chiến đấu chê i trong số binh lính cũng chúng ta sinh-tử quan-hệ với thê bì này, rải cõi dãm ba đứa như thê Thái-công-Triều cũng dù nguy-hiêm, thû thật, tôi abur « k-nheng chi dien » sà lèn cày cung; dã môt län dại dột qua tìn thêng Triệu, hâ nên vướng phải lâm lõi đến län thứ hai...

Khôi chưa nói hết, Tăng gat đi :

Bại-nguyên-soái giờ biêt thên-trọng lo xa như vậy, thật là có phúc cho nghĩa-quân chung-ta. Nhưng không nên da-nhig đê cho lòng quâm chán-nán, Kê náo có vè gian-là, hèn-nát, chúng tôi dã vây di rỗi, lựu-lực cõi lai, toàn là hàng nghĩa-kbi, có thê cùng ta sinh-tử. Hòn ba nghìn chiến-sĩ ấy: phần là Hồi-luong, tức là thán-binh đồng-chi của chúng ta; phần là dân-cô dạo, nghĩa là những người ác-cảm với triều-dinh; như thê tướng quân còn phải lo ngai gi nữa.

Hàng hải đứng phắt dậy, trước hết Khôi vông tay xá Tăng rồi vỗ trên thanh gươm mà nói :

Đa ta tiên-sinh hí rõ diêu lợi hại. Với số chiến-sĩ, tôi thê cùng chư-tướng sống mây cõi mất... Chúng ta hon ba nghìn, nhưng cháp cõi chúng nó hai vạn !

Tăng nói tiếp :

Có điều nêu-lo, à vấn dề lương-thực; bê não quân Huế cũng tìm cách đoạn tuyệt lương-dạo của ta...

Nhân nói lương-thực, Khôi nhìn Nguyễn-



Kiều và hỏi:

— Việt này trách-nhiệm ở ông Hồ-thành
đè-dốc. Thế nào, mấy hôm nay quân ta
mua trứ được những gì? Trước hế là thóc
gạo?

— Trong kho ta hiện có 7 vạn thùng vừa
lúa và gạo, và vẫn còn mua thêm. Nguyễn-
Kiều đáp.

— Muối có bao nhiêu?

— Hơn sáu nghìn thùng.

— Phải có gà vịt trâu bò, thịt kê cá mặn,
để nuôi quân-sĩ có súng súng no đú,
mời lên thành cự giặc được chứ! Khỏi vừa
nói vừa cười. Nếu chỉ cơm chấm muối, thi
tôi chịu thôi.

— Có, những thứ ấy đều có mua trứ mỗi
món ít nhiều, nhưng còn 1 nh tinh chua tính
được. Nhiều người lại khiêng heo chở gạo
đến tận quán ta, không thêm bán特色的 gố
cà.

— Ôi! nhân-tâm quý-hóa nhỉ! Còn thuốc
đen thế nào?

— Cố sô biến rõ đây, mời nguyễn-soái
xem; Nguyễn-Kiều nói và cầm sô trao cho
Khối. Chẳng gi, hiện-điện trong quán cũng
có hơn 6 vạn cân thuốc súng và một nghìn
viên đạn thần-công. Lúc này Tống quân-sư
nơi đây hầm hầm để cất thuốc súng cho kín, là
phải.

Khỏi cầm sô xem, thấy quân-nhu vật-dụng
biển chép đầy năm sáu trang giấy, mòn bão
cũng kè hàng nghìn tờ lén, trong bụng rất
mừng:

— Thế này thì quân-dân trong thành
Phiên-an ta có thể yên ổn phong-túc được
mấy tháng, đê chờ cơ-hội phản-công và
ngoài-viện tới kíp.

— Có thiếu thốn cần dùng món gì cũng
không lo! Nguyễn-Kiều nói. Tôi đã ước
định với những dân-dao ở ngoài thành, sẽ
thừa-dâm tôi đi đường thủy Kinh-dới tiếp tế
các thức-vào thành cho chúng ta.

(còn nữa)

HỒNG-PHONG

Thống-đế EYAUTÉY dà nói: « Ta là một
sinh-vật chỉ ra hoạt động ». Chúng ta
nên theo gương ngài.

SÂM CAO-LY

là vị thuốc bò rất quý

Ai muốn mua khỏe và sống lâu — phải tìm
cho được thứ sâm cao-ly chính hiệu mà
dùng. Sâm này chỉ có bản đặc quyền tại
TỔNG - ĐỐC PHỦ CAO-LY



Xin nhận cho kỹ egiy tên
hiệu dán trên hộp sâm
lý chính hiệu

BÁI-LÝ ĐỘC QUYỀN :

MITSUI BUSSAN KAISHA LTD HANOI

30 oct. 1943 Hán Thuyên pha hành



NGÔ HÈM

tiền thuỷết
phóng sự
của NG. ĐÌNH LẬP

TÙ SÁCH TÂN VĂN HÓA

BÃ CÓ BẢN :

Triết học là gì?

của Nghiêm Tử — 2\$50

SÃP CÓ BẢN :

Luân - lý thực - nghiệp

của Lê Văn SIÊU

Hán Thuyên, 71 Tiên Tsin
HANOI

CÀI A - PHIÊN

Thuốc Tứ - Nhật - Khứ-đức Yen Hoa
số 46, giá 1p và nhỏ 3p50 ve lúa

Ve nhỏ 1p50 uống hàng ngày
chỉ bắc tại nhà thuốc hoặc cát
đại-tý để các ống không cần
tiền mua luon một lúc, còn các
ống ở tinh xà, chí nhán giờ
theo cách Hòa-hoa giao ngán,
nghiên nặng 7/10, nghiên nhẹ
3p50 (để khói cái đài đang m
nết thuốc). Sâm-nhung tuyêt
cần 1p50. Thang thuốc tuyêt cần
0p25 và phải trả 1/3 tiền trước
ngân phiếu để tên M. Ngô-vi-VB
Việt-Long 58 Hàng đỗ Hanoi.

Còn thêm rất nhiều đại-tý tại
khắp Trung-Nam. Bác xin viet
thứ về thương-lực

Cách cái đài phiến vi le rang
đang được vây-muôn biei cát-ké, gìn
kiri và upot tên (cò), làm tên gien-té
co quyền catalogue bieu, giày ног
-no trang, noi dù các bệnh trê từ kh
mai vinh, cái a-phien, nenh lò ngura
va các tau thuốc Nhât-bản

AI MUỐN DÙNG THUỐC
BỒ CÙNG TÌM THUỐC

sâm
nhung
bách
bò

Hồng-Khê

75 Hàng Bồ Hanoi. Mỗi hộp 1\$20

SÁCH MỚI

BEETHOVEN

của LIÊN KIỀU
Giá 0\$70

BỐN XEM

SỐ KHAI TRƯỜNG

ra ngày 14-9-43
của NHÌ ĐÔNG HÀ BẢN
đè bao giao - trê em xứng
đang nhứt, bù - đầu từ số 36
+ Cao bù giờ day - thêm nhiều
mục vụ, là

SẮP PHÁT HÀNH

GIỌT SƯƠNG HOA

Giá 3p, của Phan văn HÀNH
LƯỢM LÚA VÀNG
49, rue Tiên Tsin Hanoi

PHỤ NỮ VỚI GIA-BÌNH

Đặng Kim 2\$00

PHỤ NỮ VỚI HÔN NHÂN

Viên Phanh 1p50

MUON HỌC GIỎI

Tran Phu 1p50

Một nền giáo - dục
Việt-Nam nói

Tran Phi 1p 20

THANH NIÊN KHỎE

Phan Văn Khang 1-00

SỐNG GIỐNG CHÂU

Tran Phu 2p00

ĐỜI MỚI 62

Iakov Hanoi

Chi nhánh
Nam-Kỳ và Trung-Kỳ
Phòng thuốc
chữa phổi

(15 Radeaux Hanoi Tel 1630)
Tổng phát hành: 163 Lagrandière
SAIGON

HUẾ Nam-Hà: 147 Paul Bert
Cao-ho lão 15p chữa các bệnh
lao có trùng ở phổi. Trữ lao
thánh được 4p ngắn ngừa các
bệnh lao sáp phát. Sinh phế
mạc cao 2p, chữa các bệnh phổi
có vết thương và vết đen. Sát
phế trùng 2p nhuận phổi và sát
trùng phổi. Các thuốc bắc phết
kiêm bì thận 1p50 và ngửi trè
lao 1p, đều rút hợp bệnh.

Có nhiều sách thuốc chữa
phổi, và sách bi thư nói về
bệnh lao biểu không. Hồi xin ở
tổng cục và các nơi chi nhánh.

AI cẩn BẢN và MUA
hang hóa gì?

Xin hãy giao thiệp với Tam-
da et Cie, một hãng buôn tin
nhiem xứng đáng đê các ngài
tiết-cả, có nhiều compradores
chuyên việc BẢN và MUA giúp
các ngài những thứ hàng hóa,
nguyễn liệu v.v...

Muốn được mua chóng và
khỏi hờ, mỗi khi mua bán thử
gi, xin các ngài cứ đến Tamda
et Cie, 72, rue Wiëla Hanoi,
các ngài sẽ được hài lòng.

PRINCESSE

MAY ÁO CƯỚI

34A, LÊ QUÝ ĐÂN — HANOI

Autorisé à publication créée antérieure
au 1er loi du 15 Décembre 1941
Ed. Hoa-đa-đa Trung-Bắc-Tân-N
Imprimé chez Trung-Bắc Tân-N
36, 21, Henry d'Orléans — Hanoi
Certifié par la section
Tirage 4.000 exemplaires

L'Administrateur Général: *...VUONG*