

50-170

GFI 0540

10 OCTOBER 1968



CHỦ-NHẬT

NGUYỄN DOÀN-VƯỢNG CHỦ-TRƯƠNG



SỐ 47 BÁI-LỘI Cấp Lứ

PHẠM VIỆT HƯƠNG TÙ THỦ NHÂN SỰ
VĨNH HƯƠNG TÙ THỦ NHÂN SỰ
VĨNH HƯƠNG TÙ THỦ NHÂN SỰ
VĨNH HƯƠNG TÙ THỦ NHÂN SỰ



Tuần-lễ Quốc-tế

TRONG tuần-lễ vừa qua, các chiến-tranh vẫn rải dãi-dật như lụt tinh-hàm mà tràn không thay đổi mặn.

Tại mặt trận nam Ý quân Anh, Mỹ vẫn tấn công từ hai bên bờ bắc phia bắc Quận Mỹ đã tiến vào hải-cảng Naples là hải-cảng óc vào hòn-hai hai ở Ý nhưng quân Đức trốn khi lũ đã phô bày hết cõi quan-phong-thả và bắn tên đạn để ngăn-ditch không thể dùng để ám nồi để bơm hòn biển và chen-chen-xa. Theo tin của hãng Transocean thi hòn quân Đức vẫn ngán-chết-tâm-công của bên-dich và quân-Anh. Mỹ chỉ tén được rải châm qua những miền đất đầy địa-lôi-phục vụ cơ quan-phóng-thả này.

Ở kha phía đông, hữu-đức cánh-quân Montgomery đã tiến đến gần rác-vũng bê ở phía bắc Severo trước lò bê Adria l Ike, deer quát ở giữa cù lô quân-thủ tám hòn Poggiola về phía tây và cù về phía tây-nam. Ở kha này, quân Đức không tiếp-chiến với quân-dịch mây. Cả hòn-dέ của lô quân Mỹ thứ tám cũng tiến rất chậm và chỉ mới vượt qua thượng-lưu sông Ossano được ít nhiều. Chỉ ở kha này hòn báu dǎo là khon có nǚ-19 trước hành-binh lớn-lao. Tả-đực lô quân Mỹ thứ năm và các toán quân Anh ở kha này đang cố-dánh để lẩn-thèm ở miền hòn hòn hòn diêm sơn Vesuvio, nhưng hòn quân Đức vẫn kháng-chiến dữ. Có lô quân Anh, Mỹ sẽ không đánh hòn-dé để chiếm cả miền-hòn diêm sơn nhưng chỉ còn-tiến gần, lên phia Naples trong kha bờ bê tết Vesuvio đến Sarno tại kha bờ bê nág chỉ có một sô ii quân có đại-bác mà hàn-dέ đòn-đóng. Côn phàn lón các chiến-xa Anh thì hình như định vóng gậy hòn diêm sơn Vesuvio và tiến về phía đông-núi do

Miền chiến-xa Anh hoạt động là một-miền đông-bắc rộng độ 50 cây-số, quan Đức thì chiếm miền ná hòn-trò ở phía đông đông-bắc đó. Quận Mỹ chỉ cót-dánh-đủi quan Đức khỏi kha này để cho quân Anh khởi-bí đánh-áp-bé srown.

Quan Đức chỉ đánh nhũng-trận nhỏ, đại-tướng Kesselring không muốn hành-binh mét-cách-lon-lao theo ý mún-ý bén-dich. Quận Anh, Mỹ vẫn đố bộ-thêm ở Tarente, Brindisi và các hải-cảng khác miền Apulia. Một phần quan-do chắc-se tiếp-suc cho lô quân Anh thứ-tám. Quận Anh đang

kênh-phu-khu Guigliano-phu-lay-bás) thi hành Naples, còn ở phía đông lô quan-thủ tám đã chiếm Lermo i và vẫn tiếp-tục tiến-tép-phía-bắc Că-Bénévent, cũng dã-yat quan đồng-minh.

Ở mặt trận Nga-Hồng quân vẫn tấn-công rải mảnh-lei để vượt qua sông Dniepr trên khắp nói-trận Ukraine. Quân Đức đã phải bỏ thành Kremenchug ở trên đông lgoai-sông Dniepr. Quận Đức giã-thành này dã rút qua-dòng sông Dniepr chô-này rộng tó 1,000-thước. Các cơ-quan trong thành-déu dã bị phô-hây-hết. Ở mặt trận giao-trò (thành Smo-enks, Hồng quân vẫn tiến đến miền Vitebsk, Mogilev và Gomel). Hiện quan Nga có cách hui-thi-truân-trên-dèo 40-cây-số và dã đến ngogo ô thành Gomel rồi.

Ở miền bán đảo Taman, quan Nga chỉ còn cách eo-Kertch dã 20-cây-số. Miền-déu dã do quan Đức chiếm-trong kha này không quá 50-thước tay. Các đặc-quán Đức tiến-trong kha tú Gomel dùi Maglev trong mây-hòn-giáy dã tên được rai/nhanh hiến-quán dã dã vượt qua sông Sozhi-gián Zaleste và nêu-nói-khae. Tuy-giúi-xáu, dường sá-bán-lay và quan Đức kháng-chiến kinh-lết-quán Nga vẫn tiến được vào miền Bạch-Nga. Quan Nga phải giao-chiến-sái-là cù và phải tay-lai-tùng mieng-dát-mỗi-rất-là-khô-nhoc.

(xem tiếp trang 31)

Nhân-cuộc-trung-hay-tại-hội-quán-Khai-tri-tiến-Đức-chiếc-máy-bay Consolidated B-24 do quân đội Nhật dã ba được ở Bắc-ý-mới đây, Np. huyen-17Nk se nói-về

PHÁO BÁI BAY

trong T. B. C. N. số sin-ra ngày 17. October 1943

Đoàn-dẹc-sô-báu-này-có-nhiều-bài-hữu-eh-và-lý-thú
TẠI SAO PHƯƠNG-TÂY CÓ NHỮNG-NHA PHÁT-MINH MÀ PHƯƠNG-DÔNG KHÔNG CÓ?

Hồi-thứ-ky 18, người Pháp đã-dịnh-lập-cuộc-báo-hộ-ở miền-Nam-nuôi ta, và-dịnh-dánh-lấy-kinh-dé Phú-Xuân.

Trong-sô-nay, các-ban-se-doc

NGÀY GẶP-GỘI CỦA HỘ-DZĒNH và-câu-chuyện CON-CÁ-SẤU-VỚI-HẦN-DÙ

bài-thu-nhất-trong-lập-bài-khô-về-những-cuộc-sát-sứ-của-ta

Trong-một-ky-zau, một-sô-dắc-bié: NHỮNG-VỊ-BỘC-TẠI TRONG THẾ GIỚI

Danh-đi-khu Gugliano-phu-lay-bás) thi hành Naples, còn ở phía đông lô quan-thủ tám đã chiếm Lermo i và vẫn tiếp-tục tiến-tép-phía-bắc Că-Bénévent, cũng dã-yat quan đồng-minh.

Tuần-lễ Đồng-Dương

Ban-kịch Thé-Lü trên-sân-khau-nhà-hát-thành-phố

Đè khai-mạc-mùa-kịch 1943-1944, tối-thứ-bảy 2 Octobre 1943 vừa qua, ban-kịch Thé-Lü đã ra-mặt-bá-con-tren-sân-khau-nhà-hát-lớn-thành-phố Hanoi. Khán-giá-dòng-chết-hết các ghés, gồm-hay-hết các nhân-vật-thuong-lieu-tri-thuc HÀ-thanh. Quản-cao-tri Cousseau-chánh-sô I.P.B, Bác-ký, đại-diện-quan-Tan-gô-Sü, quản-Đéc-Lý De-Peyrer và-nhiều-quan-chức Pháp-cũng-tới-chứng-kien.

Điều-bà-võ-kịch-với-ba-tinh-cách-khác-nhau:

1/ Gái-không-chồng-của-Đoàn-phù-Tú, kịch-một-hồi, gồm 4 vai: một-nam, ba-nữ. Tròi-nhất là Giáng-kiều-trong-vai eo-Mão.

2/ Kim-Kha kịch-lịch-sứ-của-Vi-huynh-Đéc, ba-hồi. Vai Kim-Kha và Tân-thuỷ-hoàng-được chủ-ý-hay-cá.

3/ Một-hồi-ca-vũ-trong-kịch « Tục-Lyu » của Khái-Hung. Võ-này được khán-giá-vaya-tay-không-agé, hoan-nghênh-những-diệu-mùa-leýo uyên-chuyển, đồng-hát-mu-øng-nang-của-bà-nàng-tiến-và-nhất-là-những-hàn-nhạc-dù-đóng-của-ban-lâm-nhac. Nguyễn-Xuan-Khoat.

Vai-Viet-Tú-sâm-cũng-được-lám.

Ông-Thé-Lü-có-ý-dung-hoa-lối-dàn-kịch-trong-trung-ting với-cách-dàn-kịch-tối-tiên, và-ông-dã-giả-tới-sự-thanh-công. Tatingh-của-các-tai-tử-Thé-Lü đều-sản-nhanh-hoa-

y-pho-long-ly, bài-trí-dung

(25-9-43) các-nhà-nào-có-các-dó-phu-tung-ô-to-dè-thay-doi-phai-khai-với-sô-mua-bán-ô-to. Nếu-mnón-bán-các-thứ-ây-phai-x-a-phép-sô-mua-bán.

— Đè-giúp-ich-cho-học-trò-ngoèo-với-cái-nạn-khan-giay-ma-tru-ong-nào-cũng-bi-ahn-huống, ng Đỗ-văn-Doan-g-áo-su-av-Nam-dịnh-đè-ché-ra-một-thứ-dá-theo-khoa-hoc-giáo-là « đà-âm-Dòng-pháp », đè-in-bài-học-cho-học-trò-và-re-tiền-và-mỹ-thuật. Lô, in-dâi-này-có-thể-in-được-cá-các-giấy-tờ-của-cá-côs-bảng-bà-lối-chữ-Quốc-ngữ, chữ-Pháp-và-chữ-No-no.

Quan-Đốc-lý Jeannin-ga-hưởng-giáo-sự-100p. đè-khuyễn-khích-và-lại-cho-mua-dá-in-ý-đè-dâng-vào-các-công-sô.

— Hôm-20-September-1943, quan-Tan quyết-ký-nghị-dinh-đè-lập-một-sô-trông-coi-về-việc-mùa-bán-các-xe-ô-to-và-một-sô-chuyen-viec-mùa-bán-các-ô-to(trừ-các-xe-mô-to-va-xe-dap-có-dòng-cơ). Chỉ-có-sô-này-có-qua-đòi-mùa-bán-các-xe-ô-to-và-có-dắc-quyền-mùa-trước-các-người-khác-nhưng-dù-phụng-ô-to-xé-rá-đòi-còn-dùng. Sô-này-lai-có-quyền-đèng-nghi-việc-suog-công-trà-tienda-các-xe-ô-to-hay-dò-phu-tung-xe-nâa.

Sô-mùa-bán-do-nghiep-don-dac-các-nhà-bán-va-nhà-có-xuong-chú-a-ô-to-lập-nén,

Còn-ô-to-trông-có-ý-về-việc-mùa-bán-ô-to-sô-đò-ông-Tông-thanh-tria-Công-chinh-dung-tiû.

Chính-sô-này-dinh-phuong-cham-lam-viec, cho-sô-mùa-bán. Sau-15-day, kẽ-từ-ngày-công-bô-dao-nghi-dinh-này

Sáng-chủ-nhật-26-9-đò-Hà-Tay, đà-có-cuộc-duo-boi-3000-thu-shirt. Nguyễn-Văn-Cú (Phú-tho) vè-nhất-với-52-phút-30-day. Theo sau-lai-hai-hàn-déng-dòi-Đoan-và-Món, ròi-di-đòi-đay (N.C.H), Đang(Ninh-biab), Cảnh(Son-tay) Thọ(N.G.H).

Bầy-dâu-thì-về-khi-dùc-cù-đò-hà-tranh-giá-và-diển-Dòng-dương-tò-chứa-vào-ngày-10-Octobre,

MỘT NHÂN - VẬT THỜI CHIẾN - QUỐC

KINH - KHA

Ít lâu nay, nhiều văn gia, kịch sĩ trước ta quay lại cố học Ấm Bồng, hướng muôn nhăng nhân vật trong lịch-sử để làm tiêu thoát và kịch bản. Trong số nhân vật đó, người ta thấy kè nhiều đến Kinh-Kha. Tại sao? Cố lẽ không ai biết.

Xem thế vở tri, tri-si và kiêm khach cung-thời Kinh Kha thì nhiều: Chuyên Chu, vi cảm cai or của công tử Quang, di sang tần Thái-hồ, học nghệ quay cá vè đè lẩy cờ mào hành thích Vương Liêu-Liêu, Yêu-Ly, vi tình Hợp-lu, một tay cầm gông đâm suýt vào bụng Khánh-Ky; Dụ-Nhượng ba lần-lại đây dọa thân minh để sau xin dâng vào cái áo của Triệu-trong-tù là trả thù cho chủ cũ là Tri-Bá; Nhiếp-Chinh dám chết Hiệp-Lũng rồi tự bắn mội mình ra để báo thù cho Nghiêm-Toại.

Kè vở tri, Kinh-Kha không bằng Chuyên Chu, yu cim cai or của Công-tử Quang nhưng vẫn chưa dám di giết Vương-Liêngay, bởi vì còn mẹ; đến khi mẹ chết cũng không di giết Vương-Liêngay, bởi vì chưa học nghệ nêu cù. « Muốn làm việc gì, cung-tất phải nghĩ cho kỹ mới vận toàn được ».

Kè vở mưu, Kinh-Kha không bằng Yêu-Ly bởi vì Yêu-Ly chỉ dùng mắng lời nói mà giết được dũng-sĩ Liêu-khâu-Tô, sau-lại sưa được phủ Khánh-ky mà dâng Khánh-Ky. « Giết được người ta, cốt ở tri khôn, không ở sức khỏe. Tôi được đến gần Khánh-Ky thì lẩy mun gắt bắn như cát tết con gá mà thôi ».

Kè vở dũng, nhất định Kinh-Kha không thể hơn Nhiếp-Chinh. Nhiếp-Chinh một mình săn thằng oai dinh Hẹt Lũy, giải sì đều bị gai bắn cùi. Chính vào thời đán công đường, rát con dao nhọn đe dâng Hiệp-Lũng Hiệp Lũng sợ chạy. Chạy chưa khỏi chỗ ngồi thi bị luối dao đâm trúng vào bụng mà chết. Trong phả nào động cả lén, đều kêu có

giặc rồi đóng cửa phả lại đè bắt Nhiếp-Chinh. Nhiếp-Chinh đánh chét mảng người nữa rồi liều biết mình không thể ra thoát được—khác hẳn Kinh-Kha — lại so người ta biết mình là ai, mới với vâng dâm nét mặt ra và khoét bỏ hai con mắt, sau lại dâm cõ má chết.

Xem thế vè tri, vè mưu—cũng như vè dũng, Kinh Kha không phải là một người xuất sắc nhất đời. Vậy mà người đời sau nhắc đến Kinh-Kha nhiều, Vì đâu? Vậy nhân có nhiều người, mảng ngày dày, nhắc đến Kinh-Kha nón luồn, ta thử xem Kha là dũng sĩ như thế nào, có xứng đáng với cái tên dũng-sĩ ki้อง và cái gì đe dâng cho Kinh-Kha được người ta nói đến hơn Yêu-Ly, Chuyên-Chu, Dụ-Nhượng và Nhếp-Chinh.

Sự thật, Kinh-Kha không phải là người nước Yêu, Kha là dòng dõi quan đại phu nước Tần là Khanh Phong. Khanh-Phong chạy sang nước Ngô, ở đất Chu-phuong. Sở dâng giết Khanh Phong. Họ hàng lại chạy sang Vệ, dem kiếm thuật bảo Vệ-Nguyên-quán. Nguyên-quán không dâng. Kha bỏ sang Yên, dời họ Kinh.

Trước sau, sách không hề chép rằng Kinh-Kha có ý muốn trả thù cho lồ phụ. Chỉ hây nói rằng tinh Kha ham rượu. Yêu mèn một người Yêu là Cao Tiêm Ly. Rượu say, Tiêm-Ly khéo đánh cái trác, Kinh-Kha theo díp hát theo, hát xong chảy nước mắt khóc rồi lại than thở cho là thiên hạ không ai biết mình. Thế thổi. Cái lòng yêu nước và chí phục-hủ nước cũ của Kha chưa chắc đã bằng Ngũ-Viên-vật. Nếu không có Đền Quang giới thiệu với thái tử Đan, người ta lật hối Kha sẽ làm nhũng gi hay là cù uống rượu và kropic vì không ai biết mình. Kinh-Kha không biết tạo thời-thể và có một quan-niệm rất sai lầm về đời.

Viec Kinh-Kha nghe lời Điền-Quang di vè giúp Yên không có gì là lạ. Chưa chắc Kha giup Yên vì yêu nước Yên đâu, nhưng vì Điền-Quang; bởi Điền-Quang co nói rằng: « Vì Kinh-Kha nghe, tôi vẫn cho ăn uống, chép phải nghe lời tôi mà đến ngày ».

Nếu Kinh-Kha chỉ vì thế mà theo Điền-Quang vè với Thái-tử Đan thật, tượng cung-kítong phải là một đeo vịnh dọc lăm. Như là Chuyên-Chu, cái vỗ dũng còn cao biêt bao nhiêu! Công-tử Quang cũng chư cấp cho Chuyên-Chu, Chuyên-Chu từ chối, mảng mồi nhận. Nhưng lúc Quang muốn nhớ việc, Chuyên-Chu còn nghĩ mảng và hỏi vân Quang để xem công việc mình sẽ làm có phải hay không Kinh-Kha không phải, chưa chắc đã làm.

Kinh-Kha không hế. Kinh-Kha nhận lời giáp Yên vì ghét Tần cũng có, nhưng mảng phần chính muôn giúp Đền Quang vậy.

Thế là rước vlciju on Đền-Quang, sau vi chui tết-tử Ban ma Kinh-Kha nhận lời hành thi hua Tần; sau mảng tên việc trả thù cho nước Yên vì ghét bạo Tần.

Nguyên-hồi đó, Thái-tử Đan nước Yên làm con tin ở Tần. Thagy quán Tần dại cù đánh Triệu, biết họa tết lây dến nước, ngầm sai người đưa thư cho vua Yên bảo nén phỏng bi việc chiến-thâ. Lại bảo vua Yên nói đổi có bệnh, sai người sang đón sú-giá đến Tân. Vua Tân nói: « Vua Yên không chết, thái-tử chưa có thè vè được. Muốn cho thái-tử vè, trả phi bao giờ đâu qua trắng, nqua mọc sưng mót được ». Thái-tử Đan ngàia mặt lên giờ kêu to. Một luồng oán khí thằng xòng lên giờ, đầu qua đều trắng. Vua Tân vẫn không cho vè. Kè cùu ban đe lại cùn đàng bi kiến trách nứa oi không biết tìn tri, lại di hây thâi minh di cho đặc tội với cha mẹ đã sinh ra mình! Cài dâng dâng không được, cài tri dâ không có, lại mất cù cái hiêu nứa, lại mất cù cái nhân nứa (vi Kinh-Kha mà Đền-Quang, Ô Ký chê, Tân-Vă Duong mât xác nước người), thê thì còn gọi là dâng-si sao được nứa?

Thực ra, Kinh-Kha không đến nỗi như người không biết bơi nhảy xuống nước cứu bạn chết dưới nồi trên kia. Không, Kha cũng là một kè sì, biết tiến lui phái lục, không nhanh quá, không chậm quá. Kha bảo Thái-

(xem tiếp trang 29)

VŨ BẮNG

Có một đồng bạc mà muôn làm giàu nhanh chóng, và lương-thiện thì chỉ có cách là: MUA VỀ XÔ SỔ ĐÔNG-PHÁP

dâng-si ở một cù chỉ hay giuong nói nào cả. Chỉ mãi đến khi Thái-tử Đan bog tò công việc nhớ Kha, Kha mới nói được một câu hay: « Tôi hèu kém, e không làm nỗi việc ấy ». Đê không phải là một câu nói nhau. Chính là sự thực. Người dâng-si dâng lê biêt minh hèu kém, không tám nỗi việc ấy » nên thôi di là phải. Đâng này, không. Thái-tử Đan dập đầu cù xin rằng: « Vì trọng tâm lòng cao nghĩa của ngài, Đan này xin ày sinh mệnh vào ngài đó, xin chờ chối từ ». Kinh-Kha là: hai-bi lòn từ cao iỏi mời nhận lời. Như vậy, Kha có một cái hơng người là tự tri, nhưng ta không thể không trách Kha là một người mềm yêu qua, dù làm việc lớn, biêt là minh không làm được việc lớn mà cứ làm, chỉ vì nỗi một người anh em. Người dâng-si không bao giờ xùi việc đời như thế. « Muốn làm việc gi cung-tết phải nghe cho vạn toà mới được ». Cái chết sau này của Kha không có một ý nghĩa cao bango cái chết của Nhiếp-Chinh và Yêu Ly có lẽ vì thế chẳng? Ngày nay, ta có thể vi cái chết đó với cái chết của người không biết bơi, thay bạn sáp chết dưới kèi cùu, cù nhảy bùa xuồng nước. Bảo là biêt đầu sù may rải không sùi cho người khong biết bơi cứu được bạn là nói lêu. Sự tết-nhiên phải thay là hai người sẽ ôm nhau mà chết. Nè bạn như thế là rò dại, cùu bạn như thê là dien cuồng. Kè tri không bao giờ làm như thế Cái chết đó là cái chết buồn cười mà vô ikh. Kè cùu ban đe lại cùn đàng bi kiến trách nứa oi không biết tìn tri, lại di hây thâi minh di cho đặc tội với cha mẹ đã sinh ra mình! Cài dâng dâng không được, cài tri dâ không có, lại mất cù cái hiêu nứa, lại mất cù cái nhân nứa (vi Kinh-Kha mà Đền-Quang, Ô Ký chê, Tân-Vă Duong mât xác nước người), thê thì còn gọi là dâng-si sao được nứa?

Thực ra, Kinh-Kha không đến nỗi như người không biết bơi nhảy xuống nước cứu bạn chết dưới nồi trên kia. Không, Kha cũng là một kè sì, biết tiến lui phái lục, không nhanh quá, không chậm quá. Kha bảo Thái-

Nhìn qua
mặt trận
nam Ý

MIỀN NAPLES — SALERNE

VÀ HÒA-DIỆM-SƠN VÉSUVE,

bãi chiến trường chính giữa quân Anh — Mỹ và quân Đức hiện nay

Tới 9 Septembre, nghĩa là từ một tháng trước, chiến giữa lực lượng phái Badoglio tuyên bố đầu hàng không điều kiện, quân Anh, Mỹ đã đột bộ lên miền bắc cảng Salerne ở trên bờ biển cách tận dãy núi miền Nam nước Ý. Số quân đỗ bộ lên miền này có tới sáu sư-đoàn cả quân Mỹ trong lô quân thứ năm và quân Anh. Cuộc đột bộ này khá quan trọng nên có nhiều phi-quân và hải-quân đồng-minh trợ lực và do chính đại tướng Mỹ Eisenhower, tổng tham-mưu đồng-minh, chỉ huy. Ngay sau khi đột bộ, quân đồng-minh phải đương đầu ngay với quân Đức gữ các cơ-quan phòng-thủ chay dài dọc bờ biển Ý qua các gãy đồi núi: lieu tiếp or paia sau Salerne và Naples. Miền bờ biển Salerne là một miến bờ cát phẳng lỳ, nên cuộc hành binh rất khó khăn. Quân đồng-minh phải cho các trọng pháo của các chiến hạm lớn, dùng thay đại bác trên bộ, bắn vào đê bảo vệ cho các toán quân đỗ bộ. Giữa lúc đó thi phái-quân Anh, Mỹ từ các trung hay ở trên đảo Sicile và miền Calabre cũng tập-công dữ-dội hòn luồn đánh phá các phòng tuyến Đức. Tuy quân đồng-minh đỗ bộ khá mạnh và chiến sự mang lên bờ được khá nhiều nhưng tiến một cách rất khó khăn và đã bị thiệt hại lớn trong tuần lễ thứ nhất. Quân Đức, chiếm giữ các miến đồi núi cao ở sau bờ biển Salerne, đã phản công kịch liệt và có hòn đê đánh lui được quân Anh, Mỹ ra tận

bờ biển. Tuy bị thiệt hại rất lớn (10.000 quân trong số đó 4.000 người tử trận) nhưng quân Anh, Mỹ vẫn không chịu bỏ các nơi cứ cũ trên bờ biển Salerne, cứ bám chặt lấy các nơi đó cho đến lúc nhận được thêm quân cứu viện mới lại bắt đầu tấn công. Ngày voi hôm đầu, quân Mỹ chiếm Salerne. Nhưng vì quân Đức đánh trả quá nén mẩy hôm sau lại phải bỏ thị-trấn đó lui ra bờ bể và nhờ có các đại bác của hạm đội che chở nên mới ghi nổi được các cầu túc đục bờ biển. Khi đã nhận được thêm quân cứu viện và hai lô quân Mỹ thứ năm và lô quân Anh thứ tám đã tiếp sức được với nhau ở miến Nam Salerne thì quân đồng-minh lại mở cuộc tấn công đê tiến lên phía Bắc và Đông Bắc. Quân Mỹ dưới quyền chỉ huy tướng Clark tiến ở đặc bờ biển phía Naples qua miến Pompei và dãy núi lửa Vésuve. Còn lô quân Anh thứ tám, dưới quyền chỉ huy tướng Montgomery, tiến ở đặc bờ bể phía Đông trống ra bờ Adriaticus và hiện đã chiếm được Foggia ở đầu hai con đường xe lửa quan trọng và bờ biển Manfredonia bờ biển cùng tên đó. Theo các tin tức ở mặt trận thì vì lý do quân Anh thứ tám tiến chậm quá ở tả dy, nên cuộc tấn công của đồng-minh bên phía Bắc đê chiếm con đường xe lửa Naples-Sénévent-Foggia phải chậm lại ít lâu. Trên

Naples mới bắt đầu đỗ hơn tuần lễ này vừa kết liễu bằng việc quân Mỹ đã chiếm được bờ-cảng Naples, lớn vào hạng nhất ở Ý. Lộ quân Mỹ thứ năm đã tiến dưới giới nắng như thiêu như đốt và vượt qua bao nhiêu sá khố khẩn nới tha được kể quá đó.

Quân Mỹ đã lần lượt chiếm Amalfi, bán đảo Sorrente phía Nam Naples, các bờ-cảng Castellammare, di Stabia, Torre Annunziata và Avellino rồi vượt qua thành Pompei, một cõi lịch vĩ-dai về bờ La-mã và do phía tây nam hỏa diệm son Vésuve mà tiến vào Naples. Cái Sénévent cũng dã vào tay quân Anh, Mỹ. Vì miến Naples-Salerne cùng hỏa đệm son Vésuve hiện nay là bãi chiến trường chính giữa quân Anh, Mỹ và quân Đức nên được hoàn-cầu rất đẽ ý. Chúng tôi muốn nói qua đê đặc-giá rõ những cái đặc-sắc của một miến phi-nhiều trù mật và phong cảnh đẹp nhất của miền Nam Ý.

Xứ Campanie và miến lân cận thành Naples

Xứ Campanie nguyên là một cõi vịnh bể lớn do tro, bùn và đá lắp lại. Đầu đai miến này tên là thủ đít núi Iles nêu rất phi-nhiều và nhân dân rất trù mật. Có chỗ mỗi cây số vuông đến 700 người. Nhất là miến quanh bờ-cảng Naples gọi là miến đất-trà cát (terre de labour) thì lại càng phi-nhiều hơn nữa. Nhân-dân miến này vừa sống bằng canh nông, bằng săn vật trong vườn được lai và săn sống bằng kỹ-nghệ ở trong thành Naples. Hải-cảng này nguyên của người Hi-lạp lập nên, trước ngày mua bể Pausilippe, sau mới lùi dần vào tận đáy vịnh Naples. Naples xưa kia có tên là Parthenope sau mới đổi tên Neapolis (thành phố mới). Là hủ-phủ nước « Deux Siciles » hay là nước quan-chủ Naples, từ xưa đến nay Naples vẫn giữ một địa vị trọng yếu trong lịch-sử miến nam nước Ý. Sở dĩ bờ-cảng đê quan trọng như thế là vì vị trí rất tốt của Naples ở trên bờ bể miến nam nước Ý. Kè từ phia bắc xuống thi chỉ từ vịnh Gaeta đến miến bờ bể xú Calabre là có nhì-na miến bê-sâu và nhiều

nơi sâu bê-tô thê tránh gió được ở sâu các đảo rải rác dọc bờ bể. Vịnh Naples đã sâu lại có thể giao-thông tiện lợi với tất cả các miến khác ở trên bờ bể Tyberniere, chí cách Sicile 220 cây số và đảo Sardiniere 240 cây số, nên từ xua vẫn là chỗ đê lại của các tàu bè buôn bán. Miến Naples lại có đât dài phi-nhiều và nhiều nồng-cản như ruộng vàng, các thửa hoa quả và có nhiều đường đi lại với các xứ lân cận như là miến Latium ở phía bắc và sang tận bờ bể Adriaticus ở phía đông. Gần đây các kỹ-nghệ ở miến này lại mở mang thêm nhiều nhúc các nguyên-liệu ở ngoài mang vào. Hải-cảng Naples vđ đê -ang thịnh vượng thêm. Hiện nay dân số thành Naples đã lên tới gần mốt-riệu (960.000) và khắp miến bờ bể Pouzoles, Baenoli cho đến Casellamare đầy những nhà máy, các ống khói trông như một rừng cây khô không có cành lá. Các kỹ-nghệ lớn nhất ở miến này là kỹ-nghệ đóng tàu-thuyền, kỹ-nghệ chế các chất hóa-học, kỹ-nghệ đẽ, kỹ-nghệ làm nón, lâm-xâ-phòng và nhất là các kỹ-nghệ làm thực-phẩm đồ-hạt.

Nếu du-khách đêng trên một ngọn núi ở đầu miến bờ bể Pausilippe mà ngắm toàn cảnh và vịnh Naples hi bờ-cảng này có thể nói là một trong những bờ-cảng đêng nhất hoa-hàn. Dưới một bầu trời xanh biếc lấp với sắc huân bê, thành phố Naples với những trường vôi và mái nhà trắng xóa ở quanh một cõi vịnh hình vòng-thùng. Nhà cửa, lầu-dai xan-xát từ trên các đê cao lầu vào những tòa pháo-dài cõi cho đến tận bờ bể. Vì trước ngày nước Ý thống nhất, chính phủ không đê ý trồng nom lô chúc, nên ở bến-tàu, quanh các nhà bờ cõi có nhiều khu-jurbá-va-tổ-tăm, ầm thấp, rào-biéu thiêu báu-vé-sinh. Các nhà buôn ogosique trước kis ở trong những phô-bợp. Ngày nay khu đê đã dành riêng cho bến-binh-dân. Trên các sườn đê vẫn có những đường phô-chi-chít, hai bên là những chà-bang của những thợ về têng công-nghệ. Mỗi mẫu tây (hectare) lindh trung bình có 100-150 người ở (thành Milan số dân mỗi

DONGA

dầu nước tri-ba chưng, đã bán khắp các hiệu thuốc Nhật, Tàu, Nam Cán-thêm đại-ly Phù, Huyện, Châu, Quận. Điều kiện để ràng không phải ký-quy — Eis, LUG THANG n° 80 rue des Médicaments, Hanoi

hectare là 32 người và kinh thành La-mã mồ hôi 24,5) Thành phố Naples hiện nay có ba khu :

1) Khu thành phố cũ ở quanh bến tàu, Trước đây là một khu lâm thấp, chật hẹp, nhà cửa bẩn thỉu, bị sụp đổ từ 1884 vì có bệnh dịch là phát sinh giết chết nhiều người nên chính-pká Y đã cho sửa sang lại nhiều. Đến nay, tuy những giây nhà thấp và những phố hẹp vẫn còn nhưng những khu lâm thấp và bẩn thỉu đã phà hôi, trên những chỗ đó đã thấy mọc lên những giây nhà cao ráo, tảng sùa hơn.

2) Khu các biệt-thự và các nhà ăn chơi ở Chiaia về phía tây thành phố dọc bờ bắc sau giây đồi chạy từ lâu dài Sajni Elmè đến lâu-dài « quả trứng » Khu này có nhiều đường phố đẹp.

3) Khu thư viện Vomero ở phía tây bắc sau lâu-dài Saint Elmè.

Ở Naples có 120 lich-dâng chung ý nhưng có 100 nhà thờ, phần nhiều làm theo kiểu thường. Các nhà thờ lớn là nhà thờ Santa Restituta, nhà thờ San Gennaro, nhà thờ Santa Chiara có lăng-âm của các vua chúa trong họ Anjou làm vua ở Naples trong suốt 6 thế-kỷ từ 1265 đến 1860. Trong các lâu-dài, dinh-thé thì có bảo-tú-lâu-dài làm từ đồi trung cõi : lâu-dài Castel Nuovo, lâu-dài Casel d'Ovo (cha eaux de l'Œuf), Castel Capuano (tòa án) và Castel San Elmè là thành-trì của các vua chúa ở Naples xưa kia. Hoang-cung thì làm theo kiểu cán-đại và rạp hát San Carlo (thế-kỷ 18) là một rạp hát lớn vào hangnhất ở Ý. Các tang-cõi ở Naples cũng không đáng chú ý bằng các tang-cõi viện ở La-mã và Florence nhưng đây là nơi chứa những bảo-vật và những bức hội-họa, diên-khắc đã tìm thấy ở hai thành phố cõi trong miền này là Pompei và Herculaneum.

Từ xưa đến nay, Naples vẫn là một thành phố nổi tiếng là đẹp đối với dân Ý và cả người ngoại-quốc. Người Ý đã có câu tục ngữ rằng : « Xem thành Naples rồi hãy chết »

Một nhà văn Pháp đã tả cảnh Naples bằng mấy câu sau này :

« Là các đồi cao Capdimonte đến Vomero và các ngọn đồi khác chỗ nào cũng bao bọc những biệt-thự, lâu-dài và lâm-cây xanh tối, phong cảnh rất đẹp. Ngoài bờ biển có những hòn đảo nhỏ ở rìa ráo trông mỗi hòn mỗi vẻ khác và những biệt-thự tráng-xá ở chân những đồi cây cối xanh um. Toàn cảnh đó mà người Hi-ap đã gọi là miệng núi lửa thực là một cảnh làm mê lòng người » (E. Reclus).

Cá những cảnh ở xung quanh thành Naples cũng rất-nên thơ. Du khách có thể đi chơi ở sườn đồi Paesilippe đầy những dinh-bu ngay-nga, ở những vườn oliviers và vườn cam trên các đảo Ischia và Capti, hoặc ở miền Phlégréennes có nhiều miệng hỏa-diệm-sơn đã tắt, ở dọc bờ biển Sorrente đến Amalfi, một miền dãy những cám quýt, hoặc trên những đồi thông đầy ánh sáng, hay là đèn mờ mộng trong thành phố cổ Pompei, dưới các đền-dài cõi ở Paestum, hoặc trên lèn hỏa-diệm-sơn Vésuve cũng là một miền dãy những đồng lúa tốt, có những vườn cam, vườn nho và iải đồng dàn cu. Đến chỗ nào khách cũng phải ngạc nhiên trước những cảnh rất đẹp mắt, nhìn mãi không bao giờ biêt chán.

Từ miasto La-mã di xuống Naples có hai đường : một đường ở trong đất và một đường ở gần bờ bắc. Đường trên qua thung lũng sông Sacco và thung lũng Garigliano, đường này đi dưới chân giây nói Cassona, trên dinh-núi đó có nhà tu Saint Benoit rất nổi tiếng và tước khi đến Capone hi di qua đồng-bằng Caserte là nơi có nhiều lâu đài và công-viên rất nguy nga tráng lệ. Đó là nơi người ta đã gọi là Versailles của các vua chúa nước quân-chủ Naples hồi ba thế-kỷ trước. Ở chân giò là hai ngọn núi trên hỏa-diệm-sơn Vésuve lúc nào cũng bốc khói lên ngh ngút. Về phía Đông là giây núi Alpennin mà con đường đi Bénévent và Foglia phải vượt qua. Còn phía Tây gần bờ là những đất-ay một-dồng-bằng rất phì-



Đám cưới bà-tước Ciano lấy Al-en-đứa Mussolini
là cô Edita, cô thủ-ương Ý và cả gia-dinh Úy lỗ

nhiều cũng như đồng bằng Catone ở đảo Sicile. Đồng bằng này như một cái vườn rộng chạy dến tận bờ biển Naples. Chính nhờ những đất và do ở các núi lửa phun ra và những đất phù sa do các sông đem lại mà miền này được phì-nhiều. Nhã là miền dưới chân hỏa-diệm-sơn Vésuve và trên sườn núi đó thi lai cảng trú-mặt hòn nứa. Đem so với các miền khác ở Ý thực không đều bằng. Trên sườn núi, các thửa cây cối giông với miasto cao 500 thước. Cỏ ở đồng-bằng thi ngoài các đồng nho là các vườn cây ăn quả mùa nào cũng có. Các làng mạc từ bờ biển đến (tận 18, 20 cây số) trong đất lèn lùng làng nào cũng đông dân từ 5.000 đến 0.000 ngan, nên có thể gọi đó là những thành-phố nhỏ cũng được.

Đến các thị trấn nhỏ đều sống về nghề nông, nói là nghề làm vườn thi đúng hơn. Nhà cửa của họ bằng đá trắng hoặc vang lít có cát, chung-trầu bò và kho chua lúa ngay cạnh sân trại con chòi đưa. Nhung đia-xa về phía đông thi xứ Campanie cũng ôn-niên miền dân cư thưa vi khí hậu độc.

Miasto núi lửa Vésuve

Phong cảnh miasto Naples, có ngọn hỏa diệm-sơn Vésuve là đặc-sắc nhất. Trong ngọn núi Vésuve hình trên nhọn, uy dũng dũng hồn nhưng không được hùng vĩ như

ngọn núi Etna trên đỉnh có hai miệng. Miệng-núi hòn sau một lần phun lửa chỉ còn có một nửa quay về phía Đông-Bắc. Đó là ngọn núi Somma, cao độ 300 thước trên một cái thung lũng chót dãy những chát ở núi lửa phun ra. Trên thung lũng nói trên, sườn núi dốc độ 30 độ và

cuối cùng là miệng hỏa diệm son Vésuve đường kính rộng tới 1 cây số. Lúc đầu hỏa diệm son này chỉ có một miệng, nhưng sau chia làm hai miệng, ở chỗ cao độ 600 thước. Ngọn Somma cách xa ngọn núi chính thức Vésuve bằng một cái thung lũng rộng độ 500 thước gọi là Atrio del Cavallo. Ngọn Somma chỉ cao được 1.137 thước, còn ngọn núi chính thi cao sáu mươi lứa phun lửa lại thay đổi bõ cao (nếu súc phun lửa không mạnh thi chỉ đá chòng chất thành ngọn cao hơn, nếu súc phun quá mạnh thi ngọn núi lại bị bõt đi). Hiện nay núi Vésuve cao độ 1.282 thước. Ở giữa sườn núi tây-bắc, có lũng dài tri-nghiêm để cho các nhà chuyên môn xem xét mỗi khi núi lửa phun lửa. Các du khách thường từ Naoles hoặc Pompei rẽ lên xem dinh Vésuve. Núi lửa này là ngọn núi lửa độ-nuất ở miasto lục địa Âu-hâu hiết con đang phun lửa. Về nỗi thương cõi, núi này chỉ cao một ngon, ngọn Somma. Sau một thời kỳ yên lặng rất lâu, đến năm 79 sau Thiên Chúa gâng sinh mới có cuộc phun lửa và đường đất đồi dời làm cho ngọn Somma bị sạt lở mõi cùi và các thị trấn La-mã ở chân núi là Pompei, Herculaneum và Sabæus bị chôn sâu dưới đất. Từ đó đến nay, ngọn

(xem tiếp trang 32)

NƯỚC GIĘNG TRONG CON CÁ VẪY VÙNG
GIẤY MŪ MUÔN TRẮNG NÉN DÙNG PHẦN

CRISTAL

► Nguyễn - Thế Bình 151 - 153 phố Hàng Bông, Hanoi

DÒI TƯ MUSSOLINI

*Tư thày giáo tới
ông chủ báo*

Sinh ngày 29 Juillet 1883 Benito Mussolini là con một ông lão thợ rèn tên là Alessandro Mussolini & Predappio, đất Romagne nước Ý.

Năm 15 tuổi, Benito Mussolini vào học trường giao-phan. Tốt-nghệ ra, chàng được bộ-giao-học ở làng Gualtieri, với số lương tháng 56 quan và 40 người học trò đê dày. Dày vava hay được một niên-khoa. Ngày cuối cùng, thày giáo Mussolini ra bài luận cho học-rò:

« Do sự kiêm-lâm đạt tới mục đích ».

Nhưng thày trả chép không tâm-choi nào. Thầy ghét cay ghét đậm cái cảnh buộc chân tay nghề gùi đầu trè.

Đây học chàng dù xài, mẹ phải gửi tiền cho đỡ tốn thêm.

Với số tiền 45 quan mẹ gửi cho, hìng giáo ta liền sang Thụy-sĩ; trong túi chỉ có một tấm mèo-dây hình Karl Marx và một con dao găm. Chàng vào làm trong một xưởng thợ tết đồn-hường ngù ở dưới gầm cầu. Chứn thương chịu khó nấu vang song chàng vẫn thích ở nước Thụy-sĩ rò-g-rã tới ba năm trời. Tuổi, dà 21. Tuổi phải đi lính. Nhưng chàng ghét nghề quân-quân, nên ngày 10 avril 1904 bị kết vào tội phản-khang quân-lệnh, và bị trục-xuất khỏi Genève, về tội vô-phiêu-phú.

Đó nay là lúc vất vả nhất trong đời Benito Mussolini.

Lang-thang như một cô-hồn sau chàng đi trá-chúi lại nhà giáo-su Reidi ở thành Bellinzona.

Sau này, trong nước có lệnh dài-xá, chàng mới dám về tề-quốc. Lần này chàng

Thông-Chô LYAUTAY đã nói: « Ta là một sinh vật chỉ sống hoạt động. Chẳng ta ném theo gương mèo. »

nhất định phải trả nợ nước: xung vào đội quân Bersaglieri thứ hai tại Verone.

Rồi vì cha ôm, chàng được mua ra; chàng lại phải làm giáo-học vậy.

Hết niên-học, chàng về quê Romagne nghỉ hè.

Bấy giờ có phong-rào cộng-sản nồi lên. Chàng liền đứng đầu bọn cộng-sản xui-dục bọn dân quê nồi lên chống với những máy pháo-lưu.

Trong cuộc phản-khang này, có xảy ra nhung-trận đánh nhau xé đầu sứt tai. Nhà chúa-trách tội noi can thiệp. Thầy giáo nhà ta bị bắt và bị kết án 8 ngày tù về tội đánh người. Tuổi rồi cuối năm đó, chàng được người ta gọi ra tinh Treaté làm thư-ký cho Ngài-thị Lao-dong.

Tuổi dà chánh-trị của Mussolini bắt đầu. Chịu ảnh hưởng của Nietzsche, Sorel và đạo-đức, chịu ảnh-hưởng Karl Marx về chánh-trị, chàng là người của đảng-cự-ti.

Đòn hối Đại-phiến 1914, chàng đồng-ý và việc nướt Y giữ-thái-độ hoàn-toàn trung-lập, dù rằng đã đánh-uốc với Đức và Áo. Rồi chàng lại cho rằng Y phải đóng-về pre-Dông-Minh mờ-phu. Bằng loại bô chàng. Chàng tuyên-bô:

« Việc Mussolini chưa xong đâu! Các anh chờ-tưởng àm. Ta không trốn-tranh đâu, ta kêu-đam-lên. Ta không chịu cái-dầu, ta ngừng-mặt-lên-kia! »

Rồi chàng đứng ra lập tờ nhật-báo « Il Popolo d'Italia » là một tờ báo xí-hội, dân-dân-chính-phục được tín-nhiệm tái-cả nhân-dân, một ngày kia đưa chàng lên ghế Thủ-tướng độc-lại của nước Ý vậy...

Không ai dòi-nét mặt-nhanh chàng và khéo như Mussolini. Đang vui-lươi cười nói, ihenh-linh mặt ông ta sẽ sầm-lại, nghiêm-nghị một cách-là thường. Giây-lát trước nết-mặt luây

tắc-nép-nép-nép như giày, giày lát sau bỗng lachh-lung, nặng-nép-nép-dà ngán-cắn.

Ngay sang Libye, Thủ-tướng Mussolini cũng hai-võ quan ở trong lâu-dài ra đề công-chung tung-hồ-chác-tụng. Lúc do, ngài vui tinh-lảm, người ta chỉ thấy có mắt ngài và răng ngài.

Thinh-linh ngài vẩy-tay về phía người thợ ành-bé nhỏ của Chan-Phu. Chẳng-hay sang-sóng luồng được Thủ-tướng vẩy-gọi, vội vàng chạy-tớ, hy-vọng tràn-lòng, chắc-mầm sẽ được cái-dai-banh bắt-ay Quận-Công Thủ-tướng. Chẳng ngờ giữa lúc ấy ngài cau-may-lại, mũi ngài phập-iphông, mắt ngài quắc-lèn đầy sự hầm-dọa, môi ngài mím-lại, nụ cười tàn-di. Chàng nhiếp-ảnh đứng-xứng-lại, người lạnh-toát, tướng-như hỏa-đá. Mussolini quay-ngoắt nhìn sang phía-khác, bình-như-không-nhin thấy bá-chụp-ảnh-và.

Thật không ai dòi-nét-mặt được mau-chóng như vậy.

Cố-lẽ vi-thể, mà Mussolini là một cuồn-sách không-khô-hiệu, khó-đọc-chút-nào. Vì ông ta là một cuồn-sách-mở. Nhìn-mặt-ông-ta, người ngoài-biết ngay tâm-trạng ống-ta



Mussolini cởi-trần-trượt xe-trên-tuyêt



Mussolini là người rất can-dám và ông thường tỏ-sự can-dám dâng-trong-nhiều-trường-hop. Đây là ảnh lanh-lụ-dâng Phát-xít dâng-ra-oxi với mệt-con-xu-lú trong chuồng-của-mènh-thú

lúc ấy-thể-nao, buon-hay-ni, thích-chỉ-hay-lop-nghĩ, mọi-tinh-linh-deu-nhất-lột-ra-trên-nét-mặt-dòn-thay-luôn-luôn-như-vẽ-vậy.

Tài-nhất-là Mussolini có cái-bi-quyet-muon-làm-ra-tré-hay-gi-û-theo-y-minh.

Khi ông-cười, thi cái-miệng-mới-uƠi-làm-sao, cặp-mắt-mồi-lâng-lâng-sao. Khi ông-cười-mày-mím-miêng, thi-mặt-coi-nghiêm-rang-dạo-mạo-như-một-cụ-già, không-biết-vai-cười-là-cái-gi-nữa.

Tinh-cuong và nhu

Cũng-nết-mặt, tinh-vết-Mussolini-cũng-thay-doi-phuc-tap-dao-de, lúc-cuong, lúc-nhu-tùy-cánh, tuy-thời.

Ngày-xua-hồi, ôn-làm-một-tay-hùng-biện-của-dâng-xã-hội, có-khi-trong-một-cuộc-hội-nghị, Mussolini-lồi-nóng, cầm-cốc-dập-xuống-ban-vỡ-an-ra. Cái-ông-dập-cốc-đó-khi-cầm-vân-mệnh-nước-Ý, mỗi-khi-oai-giận, cả-nước-Ý-demu-rau-lên-vì-biết-rằng-bây-giờ-nồi-giận-ông-không-dập-vỡ-cốc-nữa-mà-dập-vỡ-những-dâng-người. Day-có-bà-Donna-Rachelle-ông-mà-thôi.

Bà-Donna-Rachelle-thì-là-vợ-ông, trê-quyện-công-Mussolini-thủ-tướng-phu-nhan; và-có-Edda-Mussolini-bà-là-con-gái-ông, tức-là-bá-tước-Ciano-phu-nhan.

Bắc-tài-dối-với-cá-dân-tộc-Ý, nhưng-Mussolini-không-thể-thi-hành-chinh-sách-dực-lai-

DỜI TU' MUSSOLINI

*Tư thày giáo tôi
ông chù báo*

Sinh ngày 29 Juillet 1883 Benito Mussolini là con một ông lão thợ rèn tên là Alessandro Mussolini & Predappio, đất Romagne nước Ý.

Năm 15 tuổi, Benito Mussolini vào học trường Siv-pham. Tốt nghiệp ra, chàng được bộ giáo-học ở làng Gualtieri, với số lương tháng 56 quan và 40 người học trò đày. Dậy vía hay được một niêm-khoa. Ngày cuối cùng, thầy giáo Mussolini ra bài luận cho học-rò:

« *Đo sự kiên-lâm đạt tới mục đích* ».

Nhưng thầy tôi chẳng kiếm tám chút nào. Thầy ghét cay ghét đắng cái cảnh buộc chân tay nghề gùi đầu rết.

Đây học chàng dù xài, mẹ phải gửi tiền cho tôi thêm.

Với số tiền 45 quan mẹ gửi cho, thầy giáo ta liền sang Thụy-sĩ; trong túi chỉ có một tấm mỏ-day hình Karl Marx và một con dao găm. Chàng vào làm trong một xưởng thợ tái đèn-hường ngù ở dưới gầm cầu. Chịu thương chịu khó như vậy song chàng vẫn thích ở nước Thụy-sĩ rõ g-rã tới ba năm trời. Tuổi dã 21. Tuổi phải đi lính. Nhưng chàng ghét nghề quân-quân, nên ngày 10 avril 1904 bị kết vào tội phản-khang quân-linh, và bị trục-xuất khỏi Genève, về tội vô-chein-phu.

Đức này là lúc vất vả nhất trong đời Benito Mussolini.

Lang-thang như một cô-hồn sau chàng đi trá-chai tại nhà giáo-su Reddi ở thành Bellinzona.

Sau này, trong nước có lệnh đại-xá, chàng mới dám về tổ-quốc. Lần này chàng

Thông-đồ LYAUTY đã nói: « Ta là một sinh vật chí-ma hoạt động. Chứng ta nên theo gương n-à ».

nhất định phải trả nợ nước: xung vào đội quân Bersaglieri thứ hai tại Vérone.

Rồi vì cha ôm, chàng được mồi ra; chàng lại phải làm giáo-học vậy.

Hết niên-học, chàng về quê Romagne nghỉ hè.

Bấy giờ có phong-rào cộng-sản nồi lên. Chàng liền đứng đầu hòn cộng-sản xui-dục hòn dân quê nồi lên chống với những máy đập/lúi.

Trong cuộc phản-khang này, có xảy ra chiến-tranh tràn đánh nhau xé đầu sứt tai. Nhà chủ-trách tội-noi can thiệp. Thầy giáo nhà ta bị bắt và bị kết án 8 ngày tù về tội đánh người. Tuổi rồi cuối năm đó, chàng được người ta gọi ra tĩnh Treaté làm thư-ký cho Cảnh-thị Lao-dộng.

Từ đó đời chính-trị của Mussolini bắt đầu. Chịu ảnh hưởng của Nietzsche, Sorel về đạo-đức, chịu ảnh-hưởng Karl Marx về chính-trị, chàng là người của đảng cự-ti.

Đến hồi Đại-skiến 1914, chàng đóng ý là việc nướt Y giũ-thái-de hoàn-toàn trùng-lập, dù rằng đã đánh-uốc với Đức và Áo. Rồi chàng lại cho rằng Y phải đứng về phe Đồng-Minh mờ-phu. Bằng loại bỏ chàng. Chàng tuyên bố:

« *Việc Mussolini chưa xong đâu! Các anh chớ tưởng đùm. Ta không trốn tránh đâu, ta kêu dân-lên. Ta không chịu cãi đâu, ta ngừng mặt-lên kia!* ».

Rồi chàng đứng ra lập tờ nhật báo « Il Popolo d'Italia » là một tờ báo xí-hội, dân-dân chính-phục được tin-nhiệm tài-cá nhân dân, một ngày kia đưa chàng lên ghế Thủ-tướng độc-lại của nước Ý vậy...

Không ai dời nét mặt nhạnh-chóng và khéo như Mussolini. Đang vui tươi cười nói, ibinh-linh mặt ông ta sẽ sầm lại, nghiêm-nghị một cách lạ thường. Giây lát trước nét mặt luợt

tắc nhẹ-nhàng như giấy, giây lát sau bỗng lạo-lùng, nặng-nề như đá ngàn cân.

Ngày sang Libye, Thủ-tướng Mussolini cung hai vũ-quan ở trong lâu-dài ra để công-chứng tung-hò-chắc-tayg. Lúc đó, ngài vui tinh-lịch, người ta chỉ thấy có mắt ngài và răng ngài. Ibinh-linh ngài vẩy tay về phía người thợ ành-bé nhỏ của Chanh-Phủ. Chàng này sang-sướng (vòng) được Thủ-tướng vẩy-gói, với vẻ vang-chạy-tó, hy-vọng trà-lòng, chắc-mầm sẽ được cái-dại-banh-bát ay Quản-Công Thủ-tướng. (Chàng ngồi giữa lúc ấy ngài cau may lại, mài ngài pháp-iphóng, mắt ngài quắc lèn đầy sự hâm-dọa, môi ngài mím lại, nụ cười tàn-di. Chàng nhíp-ánh đứng xứng-lại, người lạnh-toát, tướng như hỏa-đá. Mussolini quay ngoắt nhìn sang phía khác, binh-nhữ không nhìn thấy bách-chụp ánh-vây.

Thật không ai dời nét mặt được mau chóng như vậy.

Có lẽ vì thế, mà Mussolini là một cuốn sách không khó hiều, khó đọc chót nǎo. Vì ông ta là một cuốn-sách mờ. Nhìn mặt ông ta, người ngoài biết ngay tâm-trạng ông ta



Mussolini cởi trên-truột xe trên tuyết



Mussolini là người rất can đảm và ông thường tỏ sự can đảm đó trong nhiều trường hợp. Đây là ảnh lanh-lụ đảng Phá-xít đang ra oai với một con xú-lú trong chuồng của mảnh-thờ

lúc ấy thê-ma, buôn bay un, thich chí hay lo nghĩ, mọi linh-linh đều nhất nhất lật ra trên nết mặt-dòn thay luồn luồn như vẽ-vây.

Tai nhất là Mussolini có cái bi-quyet muon-lan ra tre ha'y già úy theo ý-mình.

Khi ông cười, thì cái miệng mơi uơi làm sao, cặp mắt mồi-lông làm sao. Khi ông cau mày mím miệng, thì mặt coi nghiêm-trang dạo-mạo như một cụ già, không biết vai cười là cái gì nữa.

Tính-cương và nhu

Cũng như nết-mặt, tính-nết Mussolini cũng thay đổi phúc-tap đáo-dé, lúc-cương, lúc-nhu tùy-cánh, tùy-thời.

Ngày xưa hồi ồn làm một tay hung-biển của đảng-xã-hội, có khi trong một cuộc hội-nghi, Mussolini lôi nòng, cầm cốc dập xuống bàn vỡ au ra. Cái ông dập cốc đó khi cầm vân-mệnh nước Ý, mỗi khi ôi giận, cả nước Ý đều run lên vì biết rằng bây giờ nói giàn ông không dập vỡ cốc nữa mà dập vỡ những đầu người. Ngày có bà Donna Rachelle và cô Edda Mussolini là không chịu ông mà thối.

Bà Donna Rachelle thì là vợ-ông, trc-quen-công Mussolini thủ-tướng phu-nhan; và cô Edda Mussolini là con gái-ông, tức là bú-tuoc Ciano phu-nhan.

Độc-tai dối-vợ, cả-dân-tộc Ý, nhưng Mussolini không thè thi-hành chính-sách đực-tài



Mussolini đang khiêu vũ với một cô thôn-nữ

Mỗi ngày giá sinh-hoạt lại hạ xuống một chút, mình g.. và này...

Phu nhân với cười lời :

— Ông bảo giá sinh-hoạt hạ xuống ư ? Nay, nêu ông đi chợ với tôi, thi ông sẽ thấy số hạ xuống như thế nào. Cái gì cũng đát dò một cách qua đắng !

Vì cái cười suýt bị mồi ra khỏi rạp hát

Nhưng được cái, con trai trong nhà thi sợ cha hơn. Chúng chẳng đến nỗi sợ cha như vậy, song mỗi khi Mussolini ngồi ghế thì đều náo nức run lên.

Còn trai cả của ông là Vittorio, khi gặp người con gái chàng muốn lấy, và thưa chuyện với cha, mà ông không dám nói hết câu :

— Thưa cha, con muốn lấy vợ !

— Được lắm. May đến tuổi rồi. Đó là một cái gương cho cả nước. Thanh-nien trong nước phải có vợ mới được.

— Nhưng con ấy chưa không bằng lòng, người mà con ưng ý chẳng có gì đáng ché, nàng đứng đắn, có giáo-duc và đẹp nhưng...

— Nhưng sao ? Nói ngay. Tao làm gì có thời giờ bỏ phi.

— Đa, chỉ vì giá-thể nàng...

— Làm sao ?

được với
vợ và con
gái ông ta.
Năm 1934,
Mussolini
khỏi i ra
cuộc hận
giá hòa-
vật xuống
10 phần
100, một
ngày kia
về vui vẻ
khoa với
vợ :

— Kết-quả
tốt lầm.
Cuộc hận
giá này
thànhcông
vô cùng.

— Cha mẹ nàng đều là người hiền-lương, song.. không phải là người thế gia lện-tộc q... — Ô ! Ô ! Thế chúng ta ? May tuồng cha mẹ tao xưa làm thành, tuồng gi ? Một ông lão thù rên, một bà già quên ! May tuồng may là ông gi đây ?

— Con là anh vợ bá-tước Ciano.

Mussolini nghiêm rặng ken-ké. Rồi thính-linh ông phá lên cười, tiếng cười dòn-dã vang lên tuồng đèn lâm nè tuồng ra được. Ấy chính vì tiếng cười âm-i dô, mà hồi cõi nhô, suýt nữa ông đã bị mồi ra khỏi rạp hát, lúc đang xem.

Cà-phê và súng-lục

Hồi đứng chủ bão *Popol d'Italia*, nhiều hôm đứng ngủ hùm ở trên một chiếc bàn giấy nhà bao, và chẳng ăn uống gì, ngoài cà-phê ra.

Một hôm ông gọi thằng bê hầu trong tòa báo :

— Ettore ! Ra mua cà-phê cho ta. Vâng đừng để ai vào đây nữa nhé. Nên ai vào đây là ta bắn.

Vừa nói, ông vừa trỏ vào chiếc súng lục đe ở bên người.

— Thưa ông ! Nhưng con còn phải vào để dem cà-phê ông uống.

— Mặc kệ ! Tao bắn cả mày.

Tuy đó chỉ là những lời nói, song nó iờ cho ta biết ông có một tâm - hồn nóng-nảy, mạnh-bạo và tàn-biến.

Hai cái thái quá

Mussolini lúc thán-mết, vu - vê thi vui-vé thản - mệt quá, lúc nóng-nảy, tàn - nhẫn thi tàn-biến quá.
(xem tiếp
trang 26)

T. LUYEN



Mussolini đã xe mò-10

Tất cả nước Ý
chỉ có một bà này
lá

không chịu theo lời ông Mussolini

Tình đầu tiên

Vào khoảng năm 1908, nước Ý đang ở vào một thời kỳ khốn hoang, dân gian nghèo đói. Nhiều dân thợ Ý phải bỏ nước đi ngoại-quốc kiếm việc làm. Ở xứ Romagne, cửa Ý ở làng Prodappio có một quán rau đụng lén từ lâu, dâng trống iêu ẩy.

Trong sân có một cô nő xinh xinh đang chờ tay chờ một cái thuyền để ngồi đợi để gặt quả rau, công việc tuy nặng nhọc mà cô vẫn vui sướng iêu hót. Tên cô là Rachèle, cha mẹ cô làm ruộng nhưng vì khong đủ nuôi cô nên phải cho cô đến làm thuê ở nhà bà chủ quán rau này : Donna Rosa Mussolini, tuy cô mới 15 tuổi đâu.

Chồng bà chủ đã chết rồi, lúc sinh-thời, ông là một bá-thợ rèn vui và vânh, tai ông mà cả nhà sung túc hợp bát giò. Ông chết lài nhà sút liền, bà Rosa đang vui thênh, sầu lả, lả nói. Bà có 3 con là Benito, Armando, và Edwize. Bà phiền lòng vì chàng con cả Benito tính nết rất kỵ quặc. Trái lại bà, Rachèle lại rất yêu cậu Benito ấy. Cậu lắc lèi là một tay xã-hội rất nhiệt thành, cõng nồng ấm như bố và cũng đã mời vài lão già vào tú như bố vì quá bênh chủ-nghĩa của mình. Benito đã từng đi nhiều nước ngoài và hình như cậu đã được ném mìn nhà phà & Suisse và & Autriche rồi : Hiện giờ thi Benito đã dạy học.

— Benito quá thật là một người quái lạ !

Rachèle vẫn vừa giặt vừa nghĩ đến Benito. Khi chàng đã đê mắt nhìn minh thi ôi thôi sao mà minh thấy hôi hộp thế. Cho biết các thiếu nữ vẫn lắc lèi chay theo chàng rất nhiều à rất phai. Về lại chàng chơi đàn *Violon* rất giỏi, giả chay cùi chơi đàn không thi còn kiếm ra được nhiều hoa tiền gấp may là làm chính trị đấy, nhưng ai bảo chàng nghe theo được.

— Rachèle ! Rachèle, lại đây.

« Có sao ông bắt tôi dõi cuộc đời dù ông là thủ-tướng ? Đó là việc dân ông ? tôi là dân bà, tôi chỉ biết việc gia đình mà thôi ». Đó là lời Donna Rachèle già lời chòng mỗi khi ông Mussolini bảo bà di ra bê, hay dự một bữa tiệc ngoại giao

Cô quay lại và rùng mình. Vì Benito đứng ngay gần đây. Một chút râu ngắn trên môi, mắt lấp lánh sang quắc, hai túi thi dày những sách tay lại vác đan.

— Chào cậu Benito

Benito Mussolini ngưng lại và ngâm nghia Rachèle. Chưa bao giờ chàng noia Rachèle kỹ như thế này Benito vẫn ở gần Rachèle. Tuy Rachèle vang mang, có á-tuoi và đẹp như một bông hoa. Cô run run trước cặp mắt của Benito. Chàng cười nói điều :

— Lẽ dĩ là mỗi khi cậu con chủ nhà đi đâu và thi cõi nు phải tới hôn cậu.

Tối hôm ấy, giáng sáng vắng lặng, Benito và Rachèle khóa tay nhau đì dưới bóng cây. Át tin đã đến và sẽ bền chặt mọi đời.

Bà Rosa em chịu

Thật là một mối tình tốt đẹp không cần phải có mục-sứ chứng kiến. Các nhà đạo đức chắc hãi làm bất mãn hâm. Rachèle và Mussolini ẩn ở với nhau, iập gia-dinh và có mấy mặt con với nhau, đã từ bao nhiêu năm rồi mà đến tháng Octobre năm 1922 mới cùng nhau làm phép cưới - một ngày trước hôm Mussolini đến nắm-quyền ở Rome - và mãi đến 1924 mới chịu phép thành cho hai bên lấy nhau. Benito thi k' ông thích tôn-giao mà Rachèle thi chí tin & đồng-minh nên chuyện làm phép cưới khi hai người yêu nhau, tuy nhau vì vậy chỉ được coi là một chủ ý phu-



Mussolini phu-nhan

Dù sao, cuộc kết hôn tuy đó ấy không làm cho bà Rosa, mẹ Mussolini, vui lòng, vì từ trước đã có bao nhiêu người lầm mê cho Mussolini nhút nhát đậm tượm, hơn nhiều mà đậm nát cũng bị Benito khinh bằng lồng, phâ hoang. Bà đã để cho con gái một nữ sinh viên đẹp và cứng, biết danh dàn, biết hát và nói tiếng Pháp như một bà quý phái. Benito đã chán với cô một hai lần, đã làm cho cô một bài thơ rất say đắm thể rồi lại bỏ lồng.

Và có lẽ đến tận bây giờ Mussolini vẫn còn nhớ đến cô gái أصحاب Hélène M..., đẹp đến mờ hờ và cư dèm dèm lại đến dèm thúc Mussolini dậy để nói về vấn đề công sản, và chàng cũng chưa quên những thiên-nữ xinh xinh khác ở quanh vùng đã cảng chàng hẹn nón ái.

Rồi thi dật nhiêu chỉ vì chàng mò mắt ra nhìn kỹ Rachele và thấy nàng đẹp Tứ-phát đó đối với chàng không còn ai đẹp hơn Rachele nữa. Thật là xứng đôi: Rachele chỉ biết dâng cho Mussolini có bộ tóc óng nuột và trái tim trung thành của nàng còn Mussolini thì chỉ biết trao cho nàng cái khói ốc dày những tiếng lớn phản nhiều và nghiêm và cái trong lai người tri-thức sắp chết đổi của chàng. Nhưng mà hai người thành thực yêu nhau và một lần nữa bà Rosa lại dành tặng yêu em chịu số phận, như khi số phận đã quay chàng bà đã.

Tổ-nghiệp ô-trưởng Eu-pham ra, Mussolini được bế giáo-học với lễ tang tháng... 50 quan

Tôi là một thằng vô dụng

Hai vợ chồng Benito đâm nhau đến ở Forlì và thuê một gian buồng trong khu thuyề sô. Rachele lại làm việc như trước, làm bêt địa, vá áo, mang quần cho chồng. Bà không bể thay đổi! Người ta có thể bỏ bà vào 1943 — trước tháng Septembre khi quân Anh-Mỹ đâm bê-tiến đất Ý — cũng như vào 1910 hay 1914: «Bà làm gì?». Bà sẽ giải lời: «Tôi chỉ biết có việc sau sóc gia đình, trông coi bếp-núove, hầu chồng, nuôi con». Mà bà nói thật!

Hai vợ chồng sống trong cảnh túng thiếu ở Forlì, nhất là khi có Edda, đứa con đầu lòng, ra đời. Edda bây giờ là nữ hào tướu Giano. Mussolini tuy cố làm việc nhưng lucag cũng chỉ có chừng vi ngoại công việc làm thư-ký cho chi nhánh xã-hội ở vùng chàng. Mussolini còn cho ra đời một tờ báo để bênh vực chủ nghĩa, chàng làm cả việc viết bài và viết bằng báo nát mà mỗi tháng chỉ kiếm được 12 đồng bạc, nhiều khi thiếu tiền in lại phải lấy lưỡng minh ra già. Nhưng không bao giờ vì vậy mà Rachele kêu ca, nàng vẫn vui vẻ hầu chồng, nuôi con, nàng sẽ chịu khó thêm tí nữa, không may mặc gì nữa để thêm tiền chi dụng cho chồng.

Không, nàng không hề sợ sự chi tiêu không lính toan của chồng, nàng chỉ sợ tinh nết của chồng thay đổi. May thằng nay nàng thấy Benito mỉm cả sự vui cười và lòng tin cậy ở mình. Các bạn bè của chàng trong cuộc tranh đấu cho phát-xã-hội đều không có tài năng gì cả.

Mỗi chiều khi Mussolini Gi làm việc về, nét mặt cau có thì Rachele lại lo ngại! Chàng kêu lên như một người điên:



— Rachels, hông cả mọi việc rồi, có lẽ không bao giờ anh làm cho dân Ý cách-mệnh được!

Lần nào Rachele cũng an ủi chồng:

— Không khòng, thê-nào anh cũng cách-mệnh nốt dâts Ý. Mẫu là anh đừng nóng ruột quá. Ai lại vùa giồng cây đã mổm ăn quả ngày sao được? Thật là anh vâ-lý.

Nhà độc tài tương lai của nước Ý này, lúc nào cũng chán nản:

— Thực sự, anh là một thằng vô dụng em ạ. Anh không thể làm chính-trị được vì anh hay sot ruột làm Bây giờ anh mới nghĩ ra là anh bộ sự nghiệp văn chương của anh là nhầm to. Anh ỷ-ết, vẫn ở báo «Avanti» được rất nhiều người hoan nghênh, em biết đây sh? Nhưng sao anh vẫn ghét văn chương. Chẳng thà anh quay vê làm thợ rèn như trước kia anh còn thích hơn vì ít nhất anh còn thấy anh làm được một cái nhà & dưới tay anh — dù là làm nhà cho kẻ khác ə.

Nàng ngọt ngào khuyên kichh chồng, kề lại những ký ủ em cũ ở Predappio và Mussolini lại t. ây lồng phán khói. Vé sau đó, mỗi lần trên đường đời Mussolini thất bại trên trường chính-trị và thấy chán nản thì Rachele lại dem những ánh sáng của nó nàng Predappio cũ — nơi cha chàng làm thợ rèn, mẹ chàng làm chủ hàng-cơm — ra để激励 vào bدن chàng cho chàng đứng thẳng vong mồi. Đã dành trong thâm tâm nàng, nàng cũng chán chương-lâm, nhưng không bao giờ nàng hờ hững cho chồng hay.

Bởi vậy mỗi lần được vợ khuyên giải, Mussolini lại vui vẻ lấy đàn violin ra kéo một cách hùng hồn. Vé lần nào Rachele cũng dám say nghe tiếng đàn và khẽ chế miếng than-thở:

— Không có câu chuyện chính-trí quái gở kia làm me hoặc chàng thi có phải vợ chồng ta sẽ sung sướng bao nhiêu?

Năm 1914, cuộc Âu-chiến bùng nổ, Mussolini hhn vự, hòn con, cắt dây vào dây tui và lén đường ra trận. Từ ngày Benito đi, Rachele bắt đầu lo âu, đay chờ ngày này sang ngay khác. Nàng lo không phải chí vì sự chồng bị bom đạn của quân địch giết mà thời mà nàng lại còn

lo vì có nhiều bạn bè chàng định ám hại chàng. Thật vậy sau bà Sarfati viết chuyên-đài Mussolini có kẽ lai rằng: trong khi Mussolini còn ở ngoài mặt trận thì một người lính Ý cùng ngã với chàng có nhận được một bức thư rằn Ông trưởng-doàn phái xh-hồi dâ lang mìn môt bức thư đại khái như sau này:

— Tôi nghe tin anh ở ngoài mặt trận cung e ngã với tên pháo bối Mussolini. Vây anh sẽ làm cho tôi rất vui lòng và giúp ích cho e mọi chúng bạn ta là anh nên giết phặng tên Mussolini ấy đi.

Có ai nghe đâu Mussolini khônse bị người lính kia giết chí vì hàng tiền-tuyến dưới lòn súng dan của quân địch thi ai nay đều quên cùi thù dè mà coi như nhau anh em trước ay chét có thê đến bât cứ lúc nǎo.



Thủ-tướng Mussolini và phu-nhan đang cùng các con ở biệt-thự Torlonia

Ngày 24 Février 1917, Rachele nhận được tin Mussolini bị súng trái-phá bắn bị thương nặng và được trả về Milan, Mussolini bị töi 42 vết thương ở khắp người, quan thầy thuốc bảo chàng sẽ chết. Vé mai Mussolini lại sống và lão lân gặp may bước ên đất danh vọng, làm tội chuc Thủ-tướng Ý. Mỗi lần Mussolini vui vẻ hòn con, Mussolini vẫn bảo vự:

— Vợ là nàng nói đúng. Tôi đã cách-mench odi dân Ý rồi.

Nhưng Rachele vẫn bình tĩnh, nén hờ Octobre 1922 khi Mussolini tới Rome để nhận quyền chinh do tay Ý-hoàng Victor-Emmanuel (xem tiếp trang 35)

TÙNG-HIỆP

KHOA SU'·PHẠM PHÁT-XÍT

Phóng-trào phát-xít
chỉ là một công-cuộc
su-phạm tông-quát

Xét về một phương-diện riêng, tài phong-rao phát-xít có thể chỉ là một công-cuộc su-phạm tông-quát mà thôi.

Bì đối với cái quan-niệm tông-quan của quốc-gia, phải có một nền giáo-duc tông-quan của cá-nhan, minh-dich trau dồi cho cá-nhan. Nhưng điều gì quá sức của hồn và làm cho bản được nên người hoàn toàn. Chắc-dó phát-xít trái ngược với những lập-quán của dân Ý về nhiều chỗ. Vậy cần phải sửa chữa những lập-quán đó, và làm cho dân Ý tiến-triển ngược chiều với những điều có hồn lai trong dân ác tu ngần xưa. Mỗi người dân Ý là một kẻ học trò. Mỗi đảng-viên trong Đảng Phát-xít là một ông hầy có nhém - vụ thiêng-liêng là dũng dã, cách vật-chất và tinh-thần, khi thi bắt ép, khi thi giáng-giải, để dạy dân sống và làm việc theo lý-tưởng của đảng.

« Dạy dân từ lúc còn thơ »

Nhưng chủ-ngriba Phát-xít, phát sinh chưa được bao lùn. Tính đến khi nước Ý them-dý Âu-chiến lần này, đảng Phát-xít mới hoan-hỉ chay-tadi.

Đảng đã thắng, đã ban-hanh luật-lệ mới cho toàn thể nhân dân nước Ý. Nhưng,

không kể những hò-lão đã lâm vào bóng tối, cái đám dân chúng hơn 30 tuổi và dưới 30 tuổi vẫn là phần đông. Họ đã sinh sống trong những lập-quán, tục-lệ, thao-kien cũ-hủ. Những thứ đó đã làm họ mù quáng rồi. Nay tuy bắt buộc phải uốn minh dưới qui-luật, trật-lý phát-xít, song vì tất cả hiền-thần tinh-thần phát-xít ra làm sao. Vì vậy, tất cả hy-vọng và công-phu của các bực « «hay day», tức là đảng-viên phát-xít: Y chú-trọng cả vào bộn ôn còn trong trắng, để uốn nắn nhai, là bộn trê con. Do đó mà khoa su-phạm phát-xít có một địa vị quan trọng đặc biệt, nhất là khoa su-phạm bậc tiểu-học. Vì cần nhất là làm sao cho những căn-bản phán-dong cốt yếu mọc rẽ dọc trong đầu óc họ người chưa dùi trí khôn, thì sau này có tri khôn những căn-bản ấy sẽ nảy ngành xanh ngọn, và đưa giá-hợp trê đó đến chỗ hoàn toàn, đến chỗ lý-tưởng của chủ-ngriba Phát-xít.

MÀNH CHI MÀU SA-SAO-KA — JAPAN

Thứ

Bồ huyết diễu kinh Nhật-Bản

là một thiếu công hiếu nhất trong các thế-thuốc Nhật. Chưa khi hú - khí kinh nguyên trước đây, mỗi một - đầu buồng - chưa dùi con - chưa mang bay-ti - tiễn-sá - hậu-sá.

Đã buồn bùi ta!

KIM A VĨ
548 Coton (Cửu Việt) — Hanoi

Phương-pháp dạy học

Những hồn-lệnh giáng-giải, bùn luân các chương-trình học, gửi cho các giáo-viên, cho ta thấy rõ phương-pháp giáo-dục của chế-dó phát-xít như thế nào. Theo các hồn-lệnh đó, thì bùn phèn giao-viên là phải dung-hòa cái lục-lệ cùng cái cảm-giac của nhân-dân với tinh-thần các kinh-diện. Lẽ phải thông - luường và sự kinh nghiệm thực - tế của dân-chung, các việc quan trọng trong lịch-sử báu-quốc và trong lịch-sử quốc - tè đều phải tôn trọng rất mục. Làm cho học trò hiền-thần cái tinh-bản, cái tu-luường của các đại văn-hào. Phải luyện cho trẻ tu-luường một cách đơn-dần. Phải trọng cái tinh-của đứa trẻ. Phải dạy trẻ theo cách thèn - hén, phải tùy theo tu-hàm của nó mà dạy dỗ. Luợp cho trẻ tập suy nghĩ-lý, làm việc ấy, sửa chữa lây. Tập cho nó có tri-sáng-kien.

Và cầm nhồi sọ học trò.

Trường học Phát-xít dạy những gì?

Nền tiểu-học gồm 8 năm trời.

Năm học đầu tiên là năm duy-bị thi tè-chức theo như lời tè-chức các ăn-trí-viên.

Năm đầu, tức năm học duy-bị, mỗi tuần-lịch, trẻ phải học 5 giờ chia ra nhau sau này

1 giờ Tôn-giáo

4 giờ ca hát, vè, theo ý trẻ, tập viết và học bài thuộc lòng

6 giờ vừa học vừa chơi bởi

tiêu-khiển

24 giờ học thể-thông, tập

thể-thao du-hí và vệ-sinh.

Đến năm thứ hai, thì 24 giờ thể-thông, thể-thao, du-hí, rủi-lai còn 10 giờ. Và mỗi tuần-lịch chỉ còn phải học có 25 giờ:

1 giờ ruỗi học Tôn-giáo

7 giờ học tiếng Ý

4 giờ học lịch

4 giờ làm việc tiêu-khiển

2 giờ ruỗi ca hát, vè, tập viết, học bài

10 giờ thể-thông, thể-thao

du-hí, vệ-sinh.

Năm thứ tư và thứ năm, ca hát, vè, tập viết, học thuộc lòng tăng lên thành 5 giờ. Tính và các cuộc chơi giải-trí rủi ngẫu giờ đi. Vì có thêm 2 giờ cách-trí, vệ-sinh

3 giờ lịch sử và địa-đạo.

Năm thứ sáu và năm cuối cùng bắc tiểu-học, học-sinh mỗi tuần học thêm 1 giờ luật-học và kinh-tế-học.

Coi đó, thi rẽ rằng trường học phát-xít cốt mò-mang những tu-bèm thiên-nhiên của trẻ con, luyện cho trẻ vận dụng bùn-năng-của mình, chứ không cốt dạy trẻ huộc-lòng và nhớ sách, như một cái máy nhồi nhả, hay một con vẹt học nói.

Dạy tin Chúa và dạy yêu-nước

Cậu bé con Ý khi ra trường tiểu-học, trước khi vào học trường Trung-học đã chuyên một nghề nghiệp riêng, theo chương-trình trên, đã là một đứa trẻ có những điều thiệt

THÔNG-CHE PÉTAIN ĐÃ NÓI :

« Học sinh cần phải luyện tập thân thể cho tráng kiện dà-hay-giờ dù sức họ hành, mai-hệu dù sức them-dụ vào việc cải-lạo quốc-gia »

nước, dâng-lịch-pi thi trước hết dạy những chuyện tông-đoà bay có đinh-đu đòn-tông-giao, thời xưa. Đến đây luận-lý, biến-dễ cũng kháng-bô tông-giao.

Thầy giáo lại phải nhận tông-giao, rút lầy cái linh-thần, cái bài học đầm-ẩn, định-thái-dô của người ta trước cuộ-c doi. Nghĩa là lấy tôn-giao làm cái loi-khi, làm cái phương-tiện để dạy người ta cái-dạo tu-thân-xử-thể, theo lý-tưởng của đảng.

Thứ đến môn học sài-quốc. Ngày thứ nhất dạy trả ca hát, tập đọc, tên vè, và chơi đùa, người ta đã phải làm cho đứa trẻ biết có nước và biết yêu-nước, bằng những hình-học đơn-giản và rõ-rệt.

Năm học thứ hai bắt-tiếp-học, trong đó vệ-sinh, hy-huân-lenh nói rằng thầy giáo phải giảng cho học-trò biết nói đời-của người lính và môi-trường-hor súc-mạnh, qui-củ và can-dam.

Từ lớp-ha trê lán, nhí-peo dan-nhì-lenh « không trên phi-niêm-vết khẩn-càng-lep ».

Từ trường-tiền-hoc trở-lên, lúc nào chủ-nghĩa quốc-gia cũng được « «vấn-tuần»» mỗi cách rất hoạt-tông, rất thit-thup theo hồn-học sinh. Nào quẩn-kỳ nào hình ảnh nhà Vua, hình ảnh của Quốc-công (Mussolini), nào traph ảnh về các trấn và vương-trong lịch-sử, nào phung-nay quốc-ly, những ngày kỷ-niệm anh-hàng... etc. nào, giờ nào cũng như phác người ta phải nghĩ đến nước.

Thành ra học-bộ tu-y văn được tu-du suy-ngi, song không còn thi giờ nào phải đến những điều tu-y văn, những sự-tham-vong-ca-nhac,

Nam Thiếu-niên (Balillas)	1.430.408
Nữ Thiếu-niên (Piccole Italiane)	1.186.569
Linh Tinh Phong (Avanguardisti)	439.871
Nữ Thanh-niên (Giovani Italiane)	119.769

Công: 3 176 618

(Trên đây là những con số chính thức hồi năm 1933).

Chủ-tịch công-cuộc Thanh-niên là quan Tổng Tu-lệnh Đầu quân (Consul Général de la Milice). Thủ-Ban tối cao của Thanh-niên là Quốc-công (Mussolini).

Các giáo-viên tuyển chọn thiếu-niên

Mỗi tỉnh có một ban trị-sự gồm 10 hội-y ên họp hội-đồng tại hội-quán ở tỉnh-ly. Mỗi làng cũng có một ủy-ban gồm có một viên ché-tịch và các hội-viết; số hội-viết nhiều ít tùy theo dân số trong làng đồng hay không.

Những ủy-ban đó chuyên trông coi các đoàn thiếu-niên và Thanh-niên hạt-mịn.

Trước là việc tuyển các đoàn-viên đều do các tỉnh ủy-ban. Từ năm 1933, tức là năm thứ 11 của chế-đà Phát-xít, thì việc tuyển lựa Thiên-Phong và Nữ Thanh-niên vẫn do các tỉnh ủy-ban, nhưng viêt-tuyễn lựa Nam Thiếu-niên và Nữ Thiếu-niên, Chánh-phò giao-phò cho các ông giáo-hà giảo.

Cách tổ-chức đội ngũ hành-niên

Các khoản chi-tiêu và công-cuộc Thanh-niên khắp nước Ý, ai cũng biết là rất to Thể mà trong Ngân-sách, Chánh-phò chỉ bỏ ra số 1 triêu. Và những nhà hùng-tâm hăng-sản-cứng-tiền bạc vào công-cuộc rất nhiều, như đội công-cuộc Thanh-niên Quốc-gia mới dò tiền kinh-phí nói viêt.

Mussolini muốn rằng đội quân Thanh-niên đó, tức là đội quân ông sau này, phải đậm kiêu-cach tổ-chức quân đội La-mã là quân-đội-tri-danh thời cổ. Nên các đoàn Thiếu-niên và Thiên-Phong phân ra thành đội ngũ như sau này:

12 người là một ngũ (escouade).
3 ngũ là một toán (maginule).
3 toán là một lầu-đội (centurie).
3 lầu-đội là một đại-đội (cohorte).
3 đại-đội là một đoàn (légiōne).

Đoàn nào có riêng xe nhà-bếp, xe nhà-thương cờ biệu, âm-nhạc, và viên tư-thần (camponier) của đoàn ấy.

Các võ-quan chỉ-huy đoàn Thiên-Phong thi-lực trong các võ-quan ngạch Đầu-quán bô-ra. Các viên chỉ-huy đoàn Thiếu-niên thi-tu-yến chọn trong các giáo-viên bậc Tiểu-học.

Nam nữ hành-niên Ý lược

hiểu uyên như thế nào?

Ngoài những giờ học ở nhà-juniorat, nam nữ thiếu-niên tờ hội-quán Balillas hay Piccole Italiane.

Tại đây, họ luyện-tập thể-đục theo súc-lys và tuồi minh cùng đùi vào nhau cuộc đùa-hì. Các Thiên-Phong-viên thi-luyện-tập các môn thể-thao và các cuộc tập-linh.

Cũng có khai-hả rõ, thi giải-trí bằng sách vở hoặc nghe đĩa-văn, hoặc xem các phim ch-đu-hóng ca-đung, đọc-hát hay khêu gai những tình-hình hùng-mạnh, cao-thượng trong lòng họ.

Mỗi năm, tại các sân vận-động hàng-xã và trung-tỉnh đều có tổ-chức những cuộc thi-thố, tranh-dấu, và thường dịp quốc-lễ, hay những ngày kỷ niém aph-hùng, ái-quốc.

Năm 1939, người ta lập viện Nam Hán-Lâm (Académie masculine) tại La-ma, và năm 1933 lập viện Nữ Hán-Lâm tại Orvieto để đào-tạo những huấn-luyện-viện Thanh-niên.

Năm 1928, tại nước Ý có 252 trường vận-động với năm 1933 thì số đó tăng lên 1.299 và đang thêm 100 trường vận-động nữa.

Những người đã nhập vào các đoàn thiếu-niên và thanh-niên, khi ôm đùi được sô-Y-é-chia-chay và cho thuốc thang không phải trả tiền.

hiểu-niên thủy-thủ

Mussolini đã nói:

“Chàng ta là dân Địa-trung-hải. Chàng ta không phải bắt chước ai, cái vần mènh của chàng ta là ở mặt bắc”.

Nêu-tai khắp các tỉnh thành có thê uyên-ghề hàng-hải được, là người ta ra những huân-chung cho những tay-thủy-thủ đang tập-nghe.

Hiện giờ những đoàn thiếu-niên rải-rác tại các tỉnh Venise, Naples, Ba-li và Cagliari trên những chiếc tàu-nhà-trường-hỗ. Người ta định lập tại Anz o một hội-quan thiếu-niên thủy-thủ rỗ-lon, có thể dung được 2.500 người.

Thanh-niên phải có m-i nghe trong tay

Các tiên-phong-viên ai nay phải học lấy một nghe Viết-dạy nghe được coi là một nhiệm-vụ quan-trọng nhất của công-cuộc thanh-niên quốc-gia.

Các ủy-ban thanh-niên các tỉnh các xã đã lập-lên những trường-thợ, những trường-kỹ-nghề những lớp-học chuyên-nghiệp dù thư-chẳng hạn như:

553 trường dạy vẽ với 11.175 học sinh

186 trường dạy vẽ-dibu và vò tuyể-đén với 1522 học sinh.

118 trường kỹ-nghệ với 321 học sinh.

Tại xứ Vénétie và tại miền Nam nước Ý, người ta đã lập 312 trường canh-nông có tất cả 7.981 người học-hoc.

Những trường hoc-kieu mǎu đó mỗi ngày một tăng thêm rất mau. Từ năm 1933 học-sinh các trường đó đã tự-tròg-trột được tới 931.000 thuộc vuông đất.

Các tiên-phong-viên định sau chuyên-việc canh-nông, theo học các trường canh-công, học cây-hoa bằng-máy mòi, cách-rút-vết-vé, rết-bàng-hái. Họ cũng là những tên-linh, những tên-linh di-chinh-phuc ruộng đất của tri-hoa.

Trên các máy cày-búa, người ta thấy cầm

Hãy là đĩa những kẻ-toch-kí, những kẻ-lười-biếng, những kẻ-chó-bại

các biến-hay-tổ-long-tỷ-hảo của họ trong khí cầm-cuối-cây-búa :

— Đấy là cuộc chiến-tranh mà chàng ta đang đụ-bi.

Thanh-niên du-lịch

Theo lời các ông bá-si, thiếu-niên hè-hợp với bồ-thì được mang ra tắm-hồ; thiếu-niên nào hợp với núi thi được dặn-lên chơi-púi. Nhóm Thiên-Phong-viên thi được dự vào các cuộc di-lịch trong xứ hè-thưởng-hức và hè-nuôi, biết những danh-lịch hè-thưởng-nước-nhà, và các cuộc viễn-du sans nước Hy-lạp, miền-cận-đông hay miền-duyên-hải Phi-châu để họ học-tin rằng những danh-tích mènh-mang của những đoàn quân-phuong-hàng-La mǎ.

Cá đồn-oh trong cuộc du-lịch cũng không phải là cuộn-phim-Mùi là du-lịch để mở mang tri-não và chè-lè-long-ai-quốc-vậy.

Hoặc tay-lic lợt-lợng-dần-lúc-chết

Uốn-nắn dưới chế-độ đó, người Ý chẳng-phong quen với cái-nết giảo-dục sẽ mặn-mà-thời, lại quen với cái-nết giảo-dục tu-não-nữa, tạo thành một cái-quai-củ hoạt động đưa-danh người ta tôi những mục-diích cao-thượng nhất của đời người.

Còn trẻ-thơ, ra khơi-trường là đến bội-quán-hieu-niên để xem chiếu-bóng, đọc-sách, nghe-diễn-văn, lúc-đâ-nên người, ra khơi-bàn-giấy-hay-xưởng-thợ là đến bội-quán Dopolavoro để xem- chiếu-bóng, nghệ-hà-vâñ và đọc-sách.

Mussolini đã nói :

— Học-vấn-phát-xít tiếp-tục theo luân luop không-đưng-từ lúc-lợng-dần-lúc-chết.

VĂN-HÓA

(Thuat theo báo « Võ » năm 1933)

SIÊU HÌNH HỌC

- Một cuốn-tiết học-nhập mòn-dễ hiếu-nhưng không-tầm-thường.

TỔNG PHÁT HÀNH
NHÀ XUẤT-BẢN TÂN-VIỆT
SAIGON - CHỢ LỚN
NHÀ SÁCH

M A I Q U A N G
110 G. Guynemer - 78 bis G. Guynemer
31 rue d'Espagne SAIGON
450 Paul Diemway TÂN LỘI

NHÀ XUẤT-BẢN TÂN-VIỆT
N 39, RUSS LAMBOIS - HÀ NỘI

SÁCH MỚI

Học thuyết Freud

Một học-thuyết đã làm chấn động hoàn-cầu lần đầu-tiền được diễn ra quốc-việt do Ông Tô-kieu Phương - giá 2.500

MUA NGAY RÈO HẾT:

Triết lý về vũ-trụ và nhân-sinh
của PHAN MẠT - giá 2.000

NHÀ XUẤT-BẢN « TÂN - VIỆT » HANOI

BÃ CÓ BẢN:

Nghìn lẻ một đèn

QUYỀN IV
Bản dịch già-trí, dày-dứ và cẩn-kẽ như nguyên-kỳ của Trần Văn Lai - giá 2.500

SÁC CÓ BẢN

SIÊU HÌNH HỌC

Một cuốn-tiết học-nhập mòn-dễ hiếu-nhưng không-tầm-thường.

500 năm nay

CHỈ CÓ 37 NGƯỜI ĐÉ RA MỘT LÚC 5 CON

G'ờ nòi đén chuyện sinh
ba.

Nước nhì, thỉnh thoảng
lâu lắm, mới thấy các báo
đông tin có người ở cữ 3 con,
ai nấy đều phái chủ ý, và
luận có nuôi được vuông r'on
hay không, mà hình như
đám nào cũng hữu sinh và
đuông thi phái.

Bối với nhau, một lứa sinh
ba đã coi là sự lạ lùng. Ít khi
trong thây, khoan nói đến
sinh năm đẻ bốn, năm người ta.

Trái lại, nhì nước trong thế giới coi se
sinh ba rất tầm thường, vì họ thấy có luân
luôn, đén nỗi không cho là quý báu lạ lùng
gi nữa.

Túc nhì nước Mỹ, nội trong một năm
1936 có đến 297 đám sinh ba, nghĩa là 891
đám trê cù nhau bộ ba từ trong bụng mẹ ra
đời.

Càng trong năm ấy, nước Đức: 6176 đám,
tức là 528 đứa bé sinh ba.

Nhật Bản từ 1923-1938 được 875 đám
một lứa 3 con, mà phần nhiều phát-đục
trưởng-thành, nhờ có khoa-học sản-dục và
phương pháp vệ-sinh mồ mang cục rộng,
không thua sú Áu — Mỹ chút nào.

Ở hâu Áu, người Ý mau đé có tiếng; số
con sin-sinh bộ ba rất nhiều. Tính ra, cù
trong 6.600 đám ở cữ, lại có một đám sinh
ba 3 con. So với các nước Mỹ, Đức, Hà Lan,
Na-Uy, Giâ-nâ-dai v.v... nhưng 7.000 ăn đẻ
mới có một lần sinh ba, kè thê cũng là dồi-
dào như g nước Ých êm phòn thang-lợi hon.

Theo nhì thống-kê dâinh, số con sin ba
ở các nước, chỉ có hai phần là tiêu-sản
hoặc hữu sinh và duông, còn tám phần thì
binh an, vô sự, khôn lớn thành người.
Những con sinh ba trong năm thường kho
khắc quất-quẹo, làm như tèi i-dòng ngọt-
nur — nói theo giọng mồ-tìn — con cung
trên nhà trời; sai xuống phòn trên mây giờ

II. — Bên Tàu có người 36 tuổi đẻ được 36 con !

của QUÂN-CHI

mấy bữa lại triệu về ngay, chứ không chờ
thê gian được nuôi đẻ đểng như con đê bò.

Người ta lại điều-trá trong số con đê bò
ba, ở xú nào cũng thế, phần nhiều là 3 trai
hay 3 gái, hơn là xen án 2 trai 1 gái hay là
2 gái 1 trai.

Chứng cờ như ở nước Niết, trong k' oảng
16 năm có 875 đám sinh ba, về phần trai i-tái
thay như sau này:

315 đám = 3 trai,
343 đám = 3 gái,
110 đám = 2 trai 1 gái,
107 đám = 2 gái 1 trai.

Tu nón biết r'hững nhé chuyện khoa thóng
k'et trong thế giới làm việc r'á là chí-ii, tò-mò.
Họ đã chịu khó tìm tôi cho ta ô-xua-ray có
bau nhiêu đám sinh ba, sinh bốn, sinh năm,
và phần rei gái nhieu it thế nào, lại tuy
tâm cần-cuoc cho biêt số tuổi cha mẹ nǚa.

K'êng mây khi một người đàn bà ở cữ
con so mà sinh đôi, sinh ba. Nữung thời này
thường xuất hiện ở lầu đê thứ ba, thứ tư
tròi đì.

Xem ngay như 5 chị em Donne ra đời,
hông phải cha mẹ sinh-sản mời lán thứ
nhai; trước đây đã đẻ sáu bận rồi, trai cò,
gái cò.

T eo bảng hông-kê, người ta thấy những
đám sinh đê mồ lứa đồng con, hầu hết cha
mẹ đã bước vào hồi-kỳ trọng tuổi mới dèo
lạo ra được.

Lấy số tích khai-sinh của nước Mỹ năm
1936 mà xem, thấy một lứa một con, số tuổi
người cha thương từ 25 đến 29 nhiêu
nhau, kè đê mokoảng ngoà: 20, 24, 30, còn
người mẹ thì từ 20 đến 24 tuổi chênh nhau
nhien, nhau đen nhango người từ 25 tới 29 từ
30 ó: 34; nhiêu cô chưa đến ba chênh xuân
xanh cũng đã sinh nǚ.

Nửung đén sinh đôi, sinh ba, sinh bốn,
om lại sinh sản một lứa nhều con, thì số
tuổi, người cha, thấy trên mực 55 tuổi là
phần đông; từ khoảng 34, ho iới 54; người
cũng không i.; còn số tuổi, người mẹ phần
đông 35 tuổ i-r'e lên; không có máy mà trong
ba mươi, bốn, đâ co tuổ cho ra đong góp với
số mươi lăm ba sòn đứa con.

Người ta xem đại-khai như thế thì biết
uôi cùi cha mẹ
số vớ syinh-sin
một lứa mỗi mő g
và một lứa nhieu
mông, thật có khác
nuau vậy.

Còn cùi-ya-siau
lòi?

Tất có người bão
sinh đôi thi có
chuỵen quái là gi
ma kè Vẽ mặt
« nhartsin da nhii »,
chỉ có sinh năm đẻ
hảy là minh thua
kém thiên-hạ, chứ
đến sinh đôi thi xuất h'ện vô khối, có lẽ gi
điu!

Tuy vậy trong lịch-sử thê-g'oi sinh-sản,
chẳng paai không có một vài trường-hop lú
lóng dáng nói. Túc như câu chuyện thấy
trong sách « Tân-mộng-trai Túy-bút », chúng
đi muôn thuở lại dưới đây.

Đời vua Kuang-hi nhà Thành, ở tinh
G'ang-nam có người họ Trịnh, làm đê - lại
một phủ nǚ, vốn người trung-hàng, chất
phê, không hay bói long-iim-vết, bóc lột
của dân như hàng mọi già, cho nên quan
phủ tiu dông mà dân cũng quý trọng.

Quan phủ đai dãi thấy đê một cách rất ủ
tê, thường giao phó công việc và giúp đỡ
cho luân.

Một hôm quan ra công-duong, gọi thê để
lên hẫu chู, nhân dịp đê ý lời y phục họ
Trịnh, thấy sao rách ruồi thêm lúng, không
thê abin được lời trách :

— Quá lị! Nhà người làm việc quan với
a, được bao học từ t', s' o mà quần áo đón
côi thâm hại thê này? Hay là nhà người
làm b' túng k'et h'ang?

— Bầm quan lớn, chẳng tội quá t'ung t'ung
kiết, không plát lamen bộ ra thê đau l' họ
Trịnh, éphep trả lò.

— Với số lượng bồng nhà người, chẳng
được phong lưu-ix-dâ: hi c'ing sung tuc
mới phai; c' sao túng kiết đền thê?

— Tại ch'ang t'ó, co con dàn con đồng, cả
thày nhung 36 đứa, chi lo cơm ăn áo mặc
đeo m'ít lú con dồn đứa con.

— Quan phủ b'et
cưới và nói:

— Ai bảo nhâ-
rguoilày nông h'au
v'c lè cho c'ô xác
vào, mới đê con
cái lúc khuc cho
khô!

— Thưa khong,
ch'ung tôi chỉ có
n'ot v'c m't ch'ong
lú con d'en là v'c
ch'ung tôi sinh ra
hết thê. Quan lớn
xét kh'ô cái thân
cùng kh'ô thê này,
khi nào còn dám

to t'ung h'au non gái đep!

— Tròi oi! Nhà người chưa đầy bốn
muoi tuöi; đê t'ung lú ba bóm tuöi đã
bắt đầu lấy vợ đê con ch'ang? Quan ph'ub'ay
lém kinh ngac, h'oi.

— Bầm quan lớn, năm ch'ang tôi 18 n'oi
mới cưới v'c; họ Trịnh dáp. Rõi cù đê n'ami
mot, mà lún n'io cũng sinh đôi, thành ra
n'ami hay ch'ung tôi 36 tuöi, co 36 con
lá vi thê.

— Ô, quý h'au n'io! Lú con nhà người đều
còn nguyên v'en c'á ch'ú?

— Bầm v'ng!

Họ Trịnh trả lời r'án rồi, đường như có ý
t'y-n'io minh đong con, nhất là toàn thi sinh
đôi, thật một cái phúc nhieu người mong



mỗi chàng được; nhưng trong giấy phút ấy,
thay đổi khát ván lô ngay-ngay, làm sao nói
dạo sảng mai cho đầy, hầu tránh được nỗi
đau lòng trong thấy lũ con mèo khác
kêu dài.

Rồi quán phả bảo Trịnh đặt cả bầy con
vào dinh cho ngài xem.

Trịnh về nhà hò hanh điểm số con cái như
quân-duyệt một toán lính bắt sấp hàng hai,
cứ đưa lòn lòn đưa bé, thẳng nhô dắt trăng
cu, kèo vào trong phủ, lõi nhô chật cả ông-
dường. Ai này đều phải trầm trồ, kinh dị.

Quan phủ lòn trích lấy cắn kho mít trăm
lạng bạc, thưởng cho họ Trịnh. Lại bùm lên
quang tinh Giang-nam; quan tinh én là một
sự lạ lùng, cũng gửi cho họ Trịnh quà
bánh, vải lụa, để may mặc nuôi nàng
dàn con.

18 lần đẻ sinh đôi!

86 tuổi, 86 con!

Nếu quả có chuyện như Trường-sanh-Ham,
tác-giả « Tân-mộng-trai Tùy-bút » đã chép,
thật đang kẽ là một sự lạ thế-gian có một.

QUÁN-CHI

SÂM CAO-LY

là vị thuốc bắc rất quý

Al nhanh mạnh khỏe và sống lâu - phải tìm
cho được thứ sâm cao-lý chính hiệu mà
đúng. Nên này chỉ có bán độc quyền tại
TỔNG-BỐC PHỦ CAO-LY



Tin nhắn cho kỹ egypt tên
hiện diện trên hộp sâm
ly chính hiệu

DAILY DÓC QUYỀN

MITSUI BUSSAN KAISHA LTD HANOI

Đời tư Mussolini

(Tiếp theo trang 12)

Lúc nghiêm-trang đeo-mao thì quá nhả tu,
khi vui-về bóng-dراس thi giống trẻ nit. Vợ và
con gái nói-thế nào ông cũng nghe. Thế mà
khi cù-xú với các tướng tá liên-thuộc, thi
hách dịch, từ một viên độ, viên quân sai
linh.

Thật là một người tinh nết là đời.

Đi ngủa, cầm lái mô-tô, ô-tô, máy bay, lập
trực trên đốc tuyêt, đi tắm ngoài bãi biển,
nhất nhất cái gì Musso ini mó đến, cũng rô
ra hasm-mê chơi dùa cho thật thỏa thích.

Một hôm trên núi tuyêt, ông gặp một bạn
quen, ông cười nói bô-bô một lát, rồi đi.
Chừng 30 giây sau, ông lại tới, mắt deer kính
đen, minh cởi trần đến thật lung, ngực trên
skis, ông vừa cười vừa thèt người kia:

— Trời nắng đẹp như thế này, mà anh vẫn
đến áo, tôi thì chịu thật.

Đoạn ông trượt xuống đốc núi tuyêt phảng
phảng.

T. L.

TÚ SÁCH



TÂN VĂN HÓA
HÀN-THUYỀN PHÁT HÀNH
71 Tiên Tsin Hanoi

28-9-48 có báo:

Triết họ- là gì?

của Nghiêm Tử - 250

ĐÃ XUẤT HÀN

NHÂN OAI LỄ HÓA SỨ của Bich Khoa
1950

NGƯỜI GỐC VĂN MINH của Bich Khoa 2p.20

GỐC TÍCH LOÀI NGƯỜI của Nguyễn Ánh
1958

BỜI SÔNG THÁI CÔ của Nguyễn Ánh
Quỳnh 2p.20

ÓC KHOA HỌC của P. N. Khoa 2p.20

THƯƠNG CÔ SỰ AI-CAP

của Nguyễn Ánh-Quỳnh 2p.50

Mua một cuốn trả tiền trước kèm

Op.40 cuốc



BÌNH MÃI NÉT

TRUYỆN DÀI của TÙ-THẠCH

(Tiếp theo)

Anh chồng chí tau thằng
biết có đầu tau có phiện là
gi, nhưng — xưa hay Nhân
vẫn lâng man — hắn cũng
phiết biết dồn ca một chút
tui tui hòn. Chiều tối, hai
con nô đưa ở trên giường,
con nô ngồi trông nom các
cậu, công việc nhà dà gọn,
nàng dọc mội quyền uốn
thuyết mà chàng thi dạo mấy
ban đầu tay thi tuyệt thô,
còn gì nưa! Biết tay hay
diện cỗ bàn, từ đại cung
được, nghe vui sướng. Nhân
không ra cung Nam, nghe âu
sầu quâ, như cái lui-túng
thứ hai gác trong, nhiều bận
đem khuya iao nhường bài ai
oán khát kuái quá khiên
Nhân mất ngã, trân trọc
phai ngồi giày di đứng và
sau cùng phai don đến ra
ra đứng mép cửa gác để
ngae vây. Hinh như họ bát
buộc nặng phai ngae rồi họ
mới chịu nghỉ. Chao ôi!
Nhưng bùn-Nam-ai, Nam-
biết, khai trầm khai bồng,
thura thot buông giữa canh
khuya nghe nau than như
vân, như khóc như buồn.
Lòng nàng yêu o: quá, lạnh
lèo quá.

Tâm thấy em và mẹ cùng
nghĩ thi chàng biết làm gì,
đứng lụa cửa sổ nhìn ra
đường. Đã có mây dùa họ -
tro tha-thần di. Chong thé,
hơn hai giờ chiều rồi! Chỗ
nữa, Tâm lại phải cắp cặp
đến trường, làm việc bùn-
phân.

— Ủ, mà nghĩ cũng phải,
kém ra tiền đê làm gì nếu
không phai đê chơi! Thằng
phò Khanh chơi là phải.

Tâm nói làm bầm trong
miệng như vậy. Hắn nghĩ
đến cái đời hồn, ngày hè
buổi cận cựu giày học, và
nhà chẩm bài, có thi giờ rồi
lại đọc sách, nghĩ cũng nhạt.
Giá như thắng cù Phung kia,
cũng giày học, cũng chưa vợ,
lòng gấp đôi mình — vì
Phung giày hổ-họ: và vật lý
học ban thành chung — gá
như nó làm ra tiền không
choi còn có lý vì dân cuôi
năm nô phai cười vợ, rồi ô
mới ten ta ra chào dòn.

Trò khè khà lâi loi:

— Anh say rượu làm rồi
em ơi!

Rõ giọng chàng Khanh,
Tống-ngọc. Vào trong nhà,
dùa thi vội vã tìm phòng ngủ
ngay, dùa thi ván vẽ gối trống,
gọi dáo, gọi kép. Tiếng hực,
tiếng tom, lồng cảng, ống
lông như chò sủa đêm khuya,
giọng một. Anh kép, mặt
chảy ra khuôn phiện, ngón gá
ngữ gật, tiếng đán dày e bắp-
bung » nghe thiếu gân. Cbi

TÙ & PHÁT HÀN: THUỐC TÂN-Á

160 Route de Hué, Hanoi

Còn thêm nhiều dại - ly

đèo hổ muỗi rồi hắt nói, rồi kè chuya, rồi ca...

Bèm ở ngoài kia cứ xuồng dǎn, mỗi lúc một tối hơn, mỗi lúc một êm lặng hơn. Hồi ruou tàn dǎn, Tâm thấy ngà ngà say. Lòng bẩn phiêu diêu, dần phách nghe mà nhíp nhàng. Lan ngồi cạnh, thỉnh thoảng lại ngả đầu vào ngực Tâm trống yêu - yêu nũng nịu dǎo dè. Cúc chúc, Lan lại đep nháp i ruou nữa di : cài lì trong sao tống ánh ruou Coca Martelli pha loãng với ruou hò thán, và nàng đưa một cách tinh túc là loi những miếng cam hun hung màu gach trong, ngọt đậm.

- Anh so di anh

Bèm mắt củng liếc, dòi lòng củng ưa, lại thêm tiếng cung dan nhịp phách! Thực là mộng ào.

Tâm nghĩ lại cái đêm trác-áng ấy mà thêm thường. Ước gi, một đêm khác, Lan lại gặp chàng mà tinh-tu rong hơi ruou.

V

Cả lớp họ: nhốn nháo, dứa nôi không, dứa nôi cỏ, dứa kêu, dứa cười, òn òn. Tâm đập bàn quát :

- Yên nào!

Cô Thiện ngồi bàn đầu phia hữu, cùi güm uất xuồng trán và má đỏ lựng, thận thùng.

Thầy giáo nhìn rung rung gọi :

- Tuôn.

- Da

- Ai đưa cho chi lá thư này?

- Thưa thầy con không biết

- Chí nói vô lý, taị chí cảm giác mà lại không biết a đưa.

Thiện đã hое hoec dùi con mồi, muôn khóc. Hai bạt lợc đang ngáp ngáp sắp rơi xuống mái. Không thè biếu hồn được ở người con gái ấy. Tâm nói cõi bên cạnh :

- Cui lân có biết gi về việc này không? Cứ ngay thẳng mà nói.

Tần lép hép trong miệng :



- Thưa thầy không.

Thầy giáo thất thát vọng vng họ tró mình. Chàng nó quai qui quái. Mới tí tuổi dǎn dã irai-lo. Một lần trước Tâm đã bỏ qua không nói dến, khi có một trò lúi tan buồi học sáng, lên làm bầm mách:

- Thưa thầy có truyện a.

Chàng phải cõi nhai cười vì cái gác áng diệu và giọng nói của hắn. Hắn tưởng như thầy giáo là bạn đồng niên với hắn. Chàng phải lấy diệu bộ nghiêm nghị hỏi :

- Truyện gì?

- Thưa thầy, thầy xuồng bùi chí Thiên mà xem, ở dưới gầm bàn có cái gi.

Tâm ngạc nhiên, can mât nhìn đứa học trò, tò vè khò chịu về thái độ cợt nhả như dùi như thái của hắn. Chàng hồn được ở người con gái ấy. Tâm nói cõi bên cạnh :

- Cui lân có biết gi về việc này không? Cứ ngay thẳng mà nói.

Tần lép hép trong miệng :

«Người tình của tôi ơi!»

Chàng lắc đầu, gấp lá bù lại, bỏ túi và bảo đưa má hiêo:

- Thời được, đe rồi thầy tra hỏi xem có ai.

Ngay chiều hôm ấy, vi biết là việc tuy nhỏ nhưng có nhiều ánh hưởng xấu đến đến dục của học-trò. Tâm đã phải đem truyền bá với ông phó giám đốc, tìm cách ngăn ngừa. Không những riêng lớp nhất, còn ở những lớp khác, nhất là trên ban thành chung và ban Tá tài, thường lùn lùn sà ra những «vụ» viết thư tình, nào thư bằng tiếng ăng-lê già cay, nào thư bằng tiếng Pháp kêu như chuồng, dưới nữa thư bằng quố: vẫn lời oanh gióng yên ngồi - ngó - ra dáng! Nhà trường đã tìm nhiều cách để nghiêm cấm, viết thư riêng cho cha mẹ họ sinh để gia đình phụ giúp học đường mà trong tri những trẻ còn non quá mà đã ngồi đến ái thời nhiều, do ánh hưởng của chiếu bóng và tiền thuỷết dâm dật, lại trу tiếp phạt những kẻ làm điều xấu, hồn cho dứa khác lấy dây làm

gương sửa mình. Nhưng chúng khò giày quá, cứng lòng. Và nhiều khi lây công tâm hòn luộn, Tâm tin : nên chia rút ra lớp con trai, lớp con gái, hoặc giay sự lì dụng chém nhau có cõi dẹp yên được ít nhiều những sức cảm tình dục đó, nhưng xét về phương-diều tâm lý triết đe thi ông giám đốc phải đổi bão rắng pái trừ tích xấu tân gốc. Chao ôi! Ý đó khôn quá, và khòng ai tim được phương-cách rao dẽ giải được lòng dùi con người ta theo cái nguyên-đặc thuần túy của ông giám đốc, phương chì người ta lại còn phải dùng hòa caithean-úy với cái hực tế nữa nghĩa là chia ra hai lớp nam nữ học riêng thì phải thêm nhiều giờ giáo sư và thêm tiền lương thiết đeo quyền lợi tài chính của nhà trường. Càng nhú mội hận, ông thấy Tâm đưa lá thư ra, không đọc ông đã biết rõ, ông愈加:

- Lai thuyền kí-tiên phả không?

Tâm ra giáng thát vọng, trả lời:

- Ất thè!

Hai người nhau nhau chép miệng. Tru cau tờ giấy vào tay Tâm và nói :

- Thời đấy ông tim được cech nào bay nhất đe ngăn cấm được thi xin ông cù làm. Vé này kিang thè đem ra hội đồng được nữa...

Và dì, Tâm nhìn theo ông giám đốc, và gó tay đâm dip vào thành cắp. Câu truyện đó lâu ngày cũng phèng đì, không ai nhắc nữa. Thị lại hùng ra một truyện mới của Thiệu. Tâm bức mình hồn nua vì Thiệu xưa nay vẫn dùng chàng mến nhất bởi

tinh khu-mì và chăm chỉ. Bài thi nào cũng được ưu điểm. Tinh hạnh ít chỗ đóng trách. Không rõ ở già-dinh thế nào, chử ở học-đường thi hiêm một thời hiếu-nữ như cõi. Án mặc rất đơn sơ, múa nực chì cãi áo tràng dài vải phin, múa rết áo len ấm, khò người và nét áo ấm rõ là người thành-nhâ, ở lớp nài năm thứ hai, nàng đã xin thôi học, lấy có là dã nhút, nhà lai no người và thành-hạch, muôn nghe nhâ dề giáp đỡ mẹ. Nhưng heo ý kiến của ban hội đồng giáo sư thi nén khônra có ta ở lại học nữa, phần mản r'govi thông minh nà thôi học sóm phì dì, phần muôn dẽ Thiên làm giang sơn cho đám nř sinh trong r'ruờng. Hội đồng chuẩn-y c'p họ: đồng họ cõi Thiên, đồng bào việc đó và n g'ay cõi đồng cho nam nữ học s'nh dus theo, dân khaph các lớp và cả ngoài công trường. Dĩ nhiên là Thiên theo đuổi việc học. Cõi Thiên con gái ấy năm nay lại ở lớp nhất, và đã mót vụ làm v'nh đeo lớp nhất-A và thầy giáo Tâm Kỳ thi thử s'nc gồm các họe tro lớp nhất A, B, và C,

Bô thán tiêu độc

Thabo lọc mâu, tiêu bét
nhិnh độc ngứa lò di
đéc hón iểu phát ra.
Hôp 480. Nira ta 400,
ca ta 700. Xu mua linh
hồn giao ngắn

NHA THUỐC TẾ-DÂN
N° 131 hàng Bằng Hỗn
o

Saigon: Ông Nam-Hien & C°P. Biên
chý đại lý các nhà thuốc Tế-dân

lấy đầu bài thi kỳ Sơ-hoc Pháp-Việt năm trước mà mọi ông giáp đồng thanh kêu là khò hồn cả trong khoảng mươi năm nay. Teten đã chiếm được số đầu, với nhiều lời khen un hàng, bài luận Pháp vẫn hàng làm vuot cả súc các cậu ở ban thi nhì chung năm thứ hai. Ấy đây, cõi Thiên dâ g'ay như h'k hi nsy lai là vai chính mệt truyền tinh. Như th'phỏng có lục khong?

Fuôl hoc chiela hóm đò, giờ làm véo huax đễn n'ung dã đồng hoc tro tien. Các lớp ôn áo nhung tiêng. Cậu thi ch'đing lay lèn tràn, ngồi nghien lại bài s'p đec, cậu thi lung c'p họ ban c'f hộ đe ra áo r'vú, cậu thi gác chân lên bàn hát điệu tây, có cậu lại đang giáp làm/gáo s'ng dung trên buc giang ng'bi' cho bạn. Tâm là dù đì vào lớp mình, đă c'p lên bèn giáp, thấy gân dùi mặt hoc tro rõ. Thiên đang quay mặt vào tường đọc ngầm ngầm cái gi. Vìa quay ra, định dùng cửa lớp đói trong tùng thi s'đen mội dứa h'k trong lớp chay ra, tung lèn môt tờ giấy rồi bỏ chạy mà kêu:

- Cõi Thiên đọc thi tinh, anh em ơi, cõi Thiên đọc thi tinh.

Tâm vội cuôp lấy tờ giấy. Học tro ôn c'f lèn, phón nháo như phúng lú qui hiện. Tâm phái quát: «Yêu l'ng'ay» họ mới chịu thôi. Buôl hoc hóm đò thuc là gian van vất vả, Tâm đã phải dát cõi bông hồn mới giờ được r'at. Tới khi tắm lau, chàng thở dài như trút được bao nhiêu gánh nặng.

(Còn nữa
TÙ-THẠCH

Có người lại cho rằng chính Kinh-Kha đã thay Thái tử Đan làm việc man rعن. Tán-Thái tử, việc gặp lâm chờ đợi tìm người thi không tiện, hối cung được vua Kinh Kha số dì còn được là dâng sỹ chí là vì biết việc cần phải đê chậm, kíp ông lâm mưu được. Bất Kinh-Kha giục Thái-tử Đan như thế, lúc la lâm mât cái phần trí của Kha, lúc là đánh mêt cái lén, lui Kha vạy.

Còn nữa. Có người lại cho rằng Kha thấy lâm Tân-trắc hiếp con gái Yên thi nỗi nồng ba lâm toàn rút gươm khỏi vỏ để giết. Nồng nảy như thế, phải dâng là dâng sỹ? Kinh Kha hơ Hả Phù là người máu hăng gian thi mệt sỹ hơ Tống Y là người mạnh nồng gian thi mệt xanh, hơ Tân-pu Dương là người cõi hăng giận thi mệt trääg. Tức giận mà hình ra một đề cho người ta biết thi làm sao nên việc được, mà sau gọi là vù dâng được? Người ta cõi hưng phàm ngài vù dâng thi làm àn lén, chém thớt, nói to, rút gươm ra àm àm, mà cái không khி ở chung quanh người ta đó là loạn sá lén. Người vù dâng không nói to, không hó hé lát mà cõi khónh nói lời kiêu ngạo. Tư câu nói của người vù dâng tiết ra hùng khி, chà không phải cố tình ra hùng khиль Kinh Kha là dâng sỹ. Cái hùng khиль của Kha tiết ra rõ nhái, không phải h’ việc sang Tân rút kiếm ra đâm Tân thay Hanning mà chính là ở chỗ Kha DÁM làm, Kha ĐÁ làm, Bồi vặc, việc hành thòi ở cung Hảm Daong không dâng khée.

Cho người ta thấy Kinh Kha, chỉ cần từ chố Kha di theo Bến Quang về với Thái tử Đan, cầm vàng ném rùa, nhận tay mỷ nhân rời đến cõi tân khách mặc quần áo trắng tiền Kha-ren Dịch thák. Nhà lâm tiền thủy tết có thể viết thêm cho vui truyện. Nhưng nhà lâm kinh Kinh Kha gấp mít điều kha : nêu không thuật chò hành thích thi bồ phi nhiều sự hoạt động, mà violet ra, chính dâng không làm bại được lén oái tinh thần dâng biệt của người tráng-sĩ trên sòng Dịch.

Sau kinh Kinh Kha đã khónh thế, diễn kịch Kinh Kha, zem vây, lại càng khó biêt bao nhiêu. Nếu có ai khónh lôi được tinh thần Kinh Kha, không lâm được cho Kinh Kha nỗi khόng phải là điều la pag.

Viec đó, khόng phải bỏi cõi ai cũng làm được đâu ; khόng, phải el cõi thang chayen Kinh Kha hay el cõi mâu, nước mâu già là dem lén ván khōu mà thành công đâu.

VŨ BĂNG

BÃ CÓ ĐÁN:

MẠC - TÙ

Triết học lung thư

võn khòi TẤT TỐ

Một học thuyết Đông-phương mà lý luận iúi khoa-hoc, chà không lò mót như-nhiều học thuyết khác. Cõi in cõi chўr như và dân già. Sách dày ngót 300 trang. Loại thường 2p 0, cuôc gửi 0p4. Loại đặc-biệt 6.00, cuôc gửi 0p60.

Thứ và ngắn phiêu gửi vē:
NHÀ IN MAI LINH, HANOI

BÃ CÓ BẢN:

Khảo cứu vē

Tiếng Việt - Nam

của Trà Ngàn giá 2p50

Công chúa tóc vàng

Tức Hoa-Mai số 82 của Phan-Nhu giá 0p20

Thám hiểm

Gò Khúc - Rồng

Tức Hoa-Mai số 13
của Nguyễn-phu-bôp giá 0p10

Nhà xuất-bản Công-Lực 9 Takou Hanoi

ĐÁNH RĂNG BĂNG

SAVON DENTIFRICE



RĂNG CÁC BÀ SĒ
TRONG NHU NGỌC
TRĂNG NHU NGÀ

DISTRIBUTEUR :

S.A. Poinsard & Vyzret
Saigon, P.Penh, Hanoi, Haiphong

Tuần lè quốc tế

(tiếp theo trang 2)

Trên đảo Corse, quân Đức vẫn cố kháng chiến Quần đồng-minh hiện chiếm cả giây núi ô gần Bastia và Biguglia và vẫn tấn-công rất dữ. Ở miền bắc đảo, các đội kinh quân gồm cả quân Mỹ đang tiến vē phía mũi bắc Corse ở miền cực bắc đảo ra dâng đến gần Luri. Các đội tiền quân đồng-minh dâng Borgo nhưng trưởng bay ô dãy dâng dã quan Đức phả hủy.

Về chính-trị thi đai luân quốc-cđ vẫn chủ ý đến cuộc hội-nghị ly ba giữa Anh, Mỹ, Nga. Người ta đoán chắc hội-nghị sẽ họp ở kinh thành Luân-nay, ông có uyên-bô áng : Tổng-thống Đức chỉ ra có một mệnh lệnh là cuôc chiến đấu vā tiếp tục mãi mãi.

CÁC GIA-BÌNH NÊN DÙNG THUỐC:

Điều - Nguyên

- 1) Thuốc đau dạ dày Biểu-Nguyễn
- 2) Thuốc ho già Biểu-Nguyễn
- 3) Thuốc ho lao Biểu-Nguyễn
- 4) Thuốc hó thâm Biểu-Nguyễn
- 5) Thuốc u huyết Biểu-Nguyễn
- 6) Thuốc cảm 12 Biểu-Nguyễn
- 7) Thuốc cảm 13 Biểu-Nguyễn

Địa-chỗ : 105 Hàng Bông, Hanoi
Bán-lý Đức-thắng, Mai-Hanh, Nam-tiền Saigon
Nam-cường : Mitho, Vinh-hưng : Venlaua

Tù sách quý

GIÓ VŨ (tóm Ngọc Cầm) 1p20
TINH TRƯỜNG (tóm Lô-Suh-Huyền) 1p30
MỘT TRUYỀN HÌNH 15 NĂM VỀ
TRƯỜNG (tóm Lực thị Hành) 1p20
CHIM THĘNG GƯƠNG NƯỚC (tóm
Tô Hữu Thện) 0p70
QUÈ NGOẠI (tóm Hồ Đính) 3p và 5p

Những sách trên đây đã được hoàn nghênh nhiệt - liệt

Trinh thám

VŨ ẨM MANG KHÔNG CÓ THỦ
PHAM của Ngòi-ván-Tx 2p50
ĐÀ G BÌ MẮT của Ngòi-ván-Tx 1p00
LÀM GIÁ PEÓ KINH BẾN của
Trần-ván-Quí 0p70
MÓN XÝ KÝ KHỎI (tóm Ngọc Cầm) 1p00
NGƯỜI THIẾU NỮ BÝ DI
của Ngọc Cầm 1p20

Công giáo

THANH NIÊN TRƯỚC VẨN BỊ
TRÒNG SÁCH của Nguyễn-đ
Diễn-tura của đại-giám mục J.B.
Nguyễn-hu Tông 1p00
Tù sách phieu lulu
MŨI TÊN THỦ của Ngọc-Cầm 0p80
CÁI MÃI (tóm Ngọc-Cầm) 0p80
Còn bài-thứ sách hót catalogues

Mua ngay kéo lại hét cã.
NHÀ IN Á-CHÂU XUẤT BẢN 17-EMILE NOLLY-HANOI TEL. 1260

CUỘC LIÊN HỘA

VĂN HỌC VIỆT-NAM
Tác giả : Lê Văn Quôc giá 3p50 bốn thương, 1p6 bản đặc
NGƯỜI CHIẾN QUỐC
Lê-Wyong-Gau, bốn thương 3p5, bốn đặc 1p50

SẠCH BỘI MƠI

THẮNG CON TRAI
BA NGAY LUÂN LẠC
Lê-Van-Truong
THANH ĐẠM
Lê-Van-Truong
BỘI MƠI 62 HÀNG CƠI HANOI - TEL. 1634

Miền Naples—Salerne và hòa-diệm-sơn Vésuve...

(Tiếp theo trang 9)

Vésuve vẫn phun lửa và vẫn có khói bốc ở miệng núi lên nhưng không lắn nắp bị thiệt hại lớn. Vụ phun lửa năm 1661 có tới 10.000 người bị ngạt chết và về những năm 1794, 1822, 1872 cũng có những vụ phun lửa và động đất.

Tuy hỏa diệm sơn nguy hiểm thế, nhưng ở chân núi và cả trên sườn núi dưới 500 thước cao rất đồng dân cư chúc nhau kề. Giữa những đồi do núi lửa phun ra, dân cư đã giồng nhiều cây ăn quả, giồng nhỏ và cả lúa mì rất tốt. Đến 200 bước, số dân mỗi cây số vuông có tới 500 người, và miến từ 200 đến 400 bước số dân mỗi cây số vuông có độ 94 người.

Núi lửa Rocamonsina ở về phía Bắc Naples hình dáng cũng giống như núi Vésuve nhưng thấp hơn (1005 thước). Ở miền chân và sườn núi, số dân cư cũng rất đông, mỗi cây số vuông có từ 130 đến 160 người. Ở miền đồi Phlegreens xưa kia cũng có núi lửa, nay chỉ còn lại những miệng núi và những mỏ lưu-hoàng ở miền Pouzzoles phia đông Naples liền với bờ biển. Cá các đảo nhỏ như Procida, Ischia cũng thuộc về miền có núi lửa nên đất đai rải rác. Trên đảo Ischia, người ta giồng giọt đất tản miệng hỏa diệm sơn Epanome và mỗi cây số vuông trên đảo tinh trùng bình có tới 872 người Ở. Các miến núi lửa tuy đã gây nên nhiều tai họa cho dân Campagne, nhưng dù lại là những miến đã nuôi sống được một phần lớn dân cư trong miền đó.

Các cõi-tích ở hai thành Pompei và Herculaneum

Hai thị trấn đó là hai thị trấn khá lớn ở miền Campanie vè bờ biển La-mã. Dân số hai thị trấn vè hồi xưa chỉ độ trên dưới 30.000 người. Tục truyền cả hai thị trấn này đều do lực-sĩ Hercule lập, nên một trong hai thị trấn mới gọi là Herculaneum. Cá hai thị trấn đều là nauy nơi nghỉ mát và chơi bắt rết yên tĩnh chứa những nhà giàn có kinh thành La-mã. Thành Hercu-

lannum lập ngay trên bờ biển Tyrrénienne phia đông Nam thành Naples ngay nay hồi 60 năm trước khi lập thành Troie. Thành này lần lượt do các dân Osques, Etrusques và Sammites chiếm cư. Sau là thuộc người Hi-lạp và đế quốc La-mã. Hồi thế kỷ thứ nhất, Herculaneum là một thị trấn nhỏ phong cảnh rất đẹp. Sau một cuộc động đất vào năm 63 đến năm 79, thành này bị chôn vùi dưới đất nhưng bình như khi xảy ra tai nạn thì vẫn còn trong thành phố trốn chạy được thoát gần hết nên đến khi đào cõi tích thành này lên thì chỉ thấy có độ 12 xác chết. Herculaneum bị chôn vùi sâu dưới mây lăng tro và đá do núi lửa phun ra, nhiều chỗ đã ráng cứng, túc đáo lén phải dùng đến cỗ mìn mới phá được. Hồi thế kỷ 16, ngay trên chỗ Herculaneum bị chôn vùi đã xây nên một làng nhỏ gọi là Portici và mãi đến năm 1711 trong khi đào bới đá cầm thạch người ta mới bắt đầu tìm thấy vết tích của thành phố cổ.

Vì đất cứng lại phải đào sâu (từ 10 đến 30 thước) nên công việc tìm tòi của các nhà khảo cổ ở Herculaneum khó khăn hơn ở Pompei nhiều. Nhưng các vát tìm thấy ở đây cũng quý giá và đáng ý hơn nhiều vì ở Herculaneum sau khi xảy ra tai nạn, nhân dân không thể giờ lại để nhận các đồ quan trọng ở Pompei. Người ta phải đào tối 3 tháng mới tìm thấy mảnh đường phố hai bên có nhà cửa phố xá theo như kiến ở Pompei và phải đào tối 27m dưới đất mới tìm thấy một rap hái lớn. Lâu dài lón nhất và còn nguyên vẹn hơn cả là lâu dài Argus cóрова lớn do 20 cột chống đỡ. Phân nhiều các cột đồng bằng ở tầng cổ viễn Naples đều tìm thấy ở Herculaneum tại đây người ta còn tìm thấy nhiều qui vật và những tượng bằng đá và một ít sách viết bằng tay quấn tròn lại. Trong một vài cuốn thấy nói về thuyết khoái lạc của nhà triết-học Epicure.

Viet tím tôi ở Pompei có phần dễ dàng hơn vì các lớp đá phải đào không sâu như

ở Herculaneum. Thành Pompei nguyên là một thị trấn thương-mại nhỏ và một nơi nghỉ ngơi cho các gia-dinh trưởng-đuống già ở kinh thành La-mã. Công việc tìm tòi của các nhà khảo-cổ ở Pompei bắt đầu từ hồi đầu thế kỷ 18 đến gần đây vẫn chưa xong. Nhờ có những di tích trong thành Pompei, người ta đã biết rõ cách kiến-trúc lâu đài, nhà cửa và mố đường sá của người La-mã. Người ta lại nói có thể biết được cả phong-uy tập quán của dân La-mã nữa. Pompei là cả một thành phố có vè hồn thi kỷ hứa nhất mà các nhà khảo-cổ đã moi từ dưới đất lén sang như Angkor Wat và Angkor Thom là những kinh-thờ ở Cao-miền mà các nhà khảo-cổ đã tìm thấy ở trong đất sùng trọng-hàng rậm rạp. Pompei là kinh thành của cả một xã-hội, một mý-thuật, mộ-ném, lò-văc-minh vè hồn đất-giặc La-mã đã nhớ vào các nhà khảo-cổ mà sống lại dưới mắt người thế kỷ 20 này.

Hải-cảng Salerne và cõi-tích thành Paestum

Ở hai bờ vịnh Naples, có hai vịnh bờ biển lớn, phía Bắc là vịnh Gaeta có cửa sông Valturnese, phía Nam là vịnh Salerne có cửa sông Sélé là con sông phát nguyên từ giày núi Apennin của xứ Lan-ne chảy ra. Giày núi này cao hơn các ngọn núi miền Naples và về hìn thê hiềm trở cõi-tích giống giày Apennin mìn Abruzzes.

Vịnh Salerne bắt đầu từ mũi bờ Campagna là dưới cửa bờ biển Sorrente cho đến mũi bờ Licosa là chân giày núi miền Lucanie. Đường duyên-hai ở đây vịnh do chay theo một đường vòng cung. Miền này do đất phù sa cửa sông Sélé bồi lấp. Salerne ở trong chõ phia Tây còn Paestum và Agropoli thị

đường vòng phía đông. Đường trên đảo Capri trông ra túi tuối một cảnh tuyệt mĩ: phía là Naples và giây hỏa hoạn Vésuve; phía bắc là vịnh Salerne với hải-cảng cùng tên còn trước mặt là bán đảo Sorrente với hai bờ bờ quanh co. Cõi-tích đường nối liền các thị trấn trên này. Trước hết là đường xe lửa từ Naples và Pompei đến Salerne qua thung lũng Nocera la Cava; đường từ Nocera đến Majori qua thung lũng Iramonti; đường từ Caselle-mare đến Amalfi; đường Sorente đến Scariacato. Trong các thị trấn ở miền này ta chỉ Amalfi nổi tiếng nhất về đời xưa cũng như ngày nay. Về thời trung cổ, Amalfi là một nước cộng-hòa thịnh vượng có nhiều tần bě buôn bán với các nước miền Cận Đông. Về thế kỷ 14, chính ở Hải-áng này đã biến thành địa bàn trước tiên. Nhờ đó mà Amalfi trở nên giàu có và nhà thờ của thị trấn đó có những cửa bằng đồng khắc chữ bằng bạc làm từ thế kỷ 11, những cột lạy ở thị-trấn cổ Paestum và một cái bửm là nơi đền hình hai thành André! Amalfi xưa kia là thành Gênes ở miền Nam Ý. Vua Roger chiếm hải-cảng đó từ năm 1131. Từ đây số phận hải-cảng đó cũng giở rộng so với của nước Dein Siciles, lần lượt bị người Normands, người Angevins, người Aragonas chiếm cư. Hải-cảng cũng dần dàu suy và biến nay là Amalfi chỉ là một thành phố ký-nghệ. Nhờ các suối nước sinh sôi trong hành mà có tới 15 xưởng làm giầy. Bất-dai miến này sản xuất nhiều nho,qua olive và các thứ quả khát. Thành Ravello ở gần Amalfi xưa kia cũng là một thị-trấn rất thịnh vượng và giàu có.

Còn hải-cảng Salerne cũng là một thị-trấn

Truyện giải trí « Sáng »

ĐÃ CÓ BẢN:

MỘT GIAI ĐỊNH TRÊN HOANG BẢN

của Nguyễn Xuân-Huy. Giá 1p45

ĐỊA ỐC VÀ NHƯ CÁC BẢN:

BÀ CHÚA RÙNG MẠI TRẮNG của Việt Tỉnh

ĐƠN CƠI: của Việt Tỉnh

NGƯỜI KHÍ của Nguyễn Văn Gião. Giá 1p50

CỎ MỘT TÌ:

CO THỦY

của Nguyễn Khắc Mẫn. Giá 3p20

GIẤC QUAN THỨ SÁU

của Ngọc Hữu. Giá 1p40

BỚI BÍ MẬT của CON KIẾN

của Phạm Văn Gião. Giá 1p50

SẮP CÓ BẢN: **BỐN QUĘ**

nhà xuất-bản « SÁNG » 46 Quai Clémenceau — Hanoi

có nhiều dấu vết về cuộc đổ bộ của người Normands thuở xưa. Đến 1084, Robert Guiscard đã dùng các cột lịch ở Paestum mà xây nhà thờ Saint Mathieu. Tại nhà thờ này có 28 cột cờ rất cao, những cột bằng đồng đúc ở Constantinople hồi thế kỷ 11, làng của Marguerite d'Avignon mẹ của Ladislas và Jeanne II và lăng đài Giáo hoàng Grégoire VII, những bức chạm trổ cờ, những đài bằng ngà và những kính màu rất đặc biệt. Rõ ràng cờ, rường Y học thuở nhất của Âu-châu đã mở ở Salerne. Vì thế mà bài ca này nói tiếng ca về khoa-học và huong-mai. Tại thành Salerne còn có nhiều dấu vết cùng những dấu xâm lược đã qua đây bồi xưa. Hiện nay, thành phố Salerne khá đông (63.000). Tại đây có một đường đi chơi dọc bờ biển dài 2 cây số. Muốn đi thăm các cột lịch tại cổ Paestum thì phải đi qua Salerne và Eboli. Paestum, Poseidon hay là thị trấn của Hải thần, Paestum lập ra từ 600 trước Thiên chúa và các nhà thực dân Hy-lạp ở Sybaris đã đến đây trước tiên. Sau đó thành này thuộc về tay người La-mã, người Saracines. Sau khi bị đánh Saracines, cuối thế kỷ 11 thì thị trấn đó thành một trại hoang địa, còn bao nhiêu dấu trong thành đều đơn điệu khác để trả thù giặc và bênh sót nó. Paestum từ đó chỉ như là một kho đá hoa và các vật liệu khác để xây các lò trán lán cạn. Trong một vòng thành dài 5 cây số, tường xay-khá giòn, biện cờ cột lịch của ba ngôi đền lâu sau những bụi cây sanh tốt. Đến thờ Hải thần (Poseidon hay Neptune) là ngôi đền đẹp và lớn nhất. Đến dài 58m rộng 26m ở giữa một hàng 12 cột, phía trước có 7 cột Đền theo kiểu

hình tròn tối cao, các cột cao tới 8m90 và dưới chân cột đường kính 2m28 trông rất hùng vĩ. Nơi thờ thần ở giữa đèn các cột đường kính bằng nhau 2 thước. Cũng như các đèn ở Hi-lập, các cột đèn thờ Hải thần trước đèn sô-và hiện nay người ta vẫn thấy vết son còn lại. Đường trước một ngôi đền là giàn sương phơi nắng từ 25 đến 30 m² mà nhiều bộ phận vẫn còn, không phải phục hồi kiến trúc của những người xưa? Một ngôi đền nữa ở bên cạnh trông cũng rất vĩ đại và có 60 cột. Ngôi đền thứ ba nhỏ hơn là đền thờ thần Ngũ-cốc (Cérès).

Paestum xưa kia là một thị-trấn lớn ở trên bờ biển cho đến ngày bị đánh Saracines tan phá mới thôi.

Cả một miền từ Salerne đến Naples là một miền có rất nhiều cột lịch và với đế-quốc. Lã-mã hoặc các hòn trước nữa. Miền đó xưa kia cũng là một miền rất đóng dân cư và đã nhiều lần bị đánh ngoại quốc đến xâm lấn. Không ai ngờ rằng các miền đây cột lịch v.v.vang của dân Ý đó ngày nay lại thành bãi chiến-trường giữa hai giống người hùng cường nhất Âu-châu: dân Nhật-núi man và dân Hồng-mao, cả hai đều không phải gốc lịch trên bán đảo Ý.

HỒNG-LAM

Kinh - eao - độc-giả Cao - mién

Vì hành-trình khó khăn, nên đã lâu, M. Nguyễn Đức-Kinh, chưa đến viếng các ngài & 9oul. Kratié và Mimot.

Vậy, lần di Cao-miên này, M. Kinh nhất định chịu وهو nhẹ, để gặp mặt quý độc-giả mấy nơi kề trên kia.

Nhà xuất bản: HÀO - QUANG

Trụ sở: 62 Boulevard Saigon — Giám đốc: Bồ ngọc Quang
MUỐN BIẾT NHÓ PHONG SĨ KHÍ TÀ XUA HAY ĐỌC :

giá: 4\$50 **NHO NHO** của Chu Thiên

Một thể hệ. Một nhân vật... và cả một linh hồn!
15 octobre 1943 sẽ có bản khắp mọi nơi

TỔNG PHÁT HÀNH HANOI: HÀN THUYỀN, 71 PHỐ TIỀNSIN

Tất cả nước Ý chỉ có một bà này là không chịu theo lời ông Mussolini

(Tiếp theo trang 15)

trao lại thi Rachele lại càng lạnh lùng không cảm động và nàng vẫn lạnh lùng mãi tới bây giờ.

Về sau, về ở lâu đài Torlonia, bà Mussolini vẫn sống rất giản dị tựa như ở Milan hay ở Forli khi còn nghèo khó. König bảo giờ ai thấy bà đi mệt bùi daì tiếc ngoại giao, hay ở một hội trường sang trọng hay trên một bãi biển họp hội. Bà vẫn quanh quẩn trong gia-dinh, bếp nát, ba thương báo chồng:

— Cứ sao ông bắt tôi đòi cuộn đai, dù ông là Thủ-tướng. Đó là việc đàn ông, tôi là đàn bà, tôi chỉ biết có việc gia-dinh mà thôi.

Mỗi sáng khi Mussolini ra dinh thủ-tướng làm việc thì bà sai người phà làm cơm, coi họ giặt đồ là quản áo. Rồi bà bắt hai con là Romano và Maria đọc lại bài trước khi đi học. Rồi bà xuống vườn ngồi chờ chồi lát.

Bà chỉ toàn giao-dịch với những hàng trưng bày. Mỗi lần nói đến con rể là Ciano bà chỉ gọi chàng là « ôa-tức » hay « ông thường-thu cũ ».

Một nhà báo một hôm được vời đến nhà Mussolini và kể chuyện lại hai vợ chồng tu-tưởng cãi nhau về một món ăn trong nhà. Bà Mussolini bảo chồng:

— Ông quá đáng lắm! Ông đã được cầm đầu cả xứ Ý-đại-lợi rồi bây giờ ông ! còn muốn dạy tôi làm món ăn « polenta » nứa hay sao ? Bà mẹ anh nói vậy mà đúng, bà vẫn bảo : « Chính trị làm anh từ phụ quái mà lai !

Mỗi khi về quê-huống cũ của chồng, ở Pre-dappio, là bà vui vẻ cực kỳ vì được gặp những người thân yêu cũ.

Tiền-hà ai nấy đều coi Mussolini là một nhà thủ-tướng, danh vọng tuyệt vời, nhưng đối với Rachele, nàng vẫn chỉ coi Mussolini là một anh chàng giáo-học khờ cách đây 30 năm đã hòa nồng lầu đầu tiên ở quán trọ của mẹ chàng.

Lanh lùng, mang đợi dịp được giúp chàng như khi ở Forli mỗi khi chàng chán nản không tin ở lòng chàng hay ở lát nắng của chàng nữa. Chỉnh nang đã đưa chàng lì lợm vào nhà phà, chinh nang đã đưa chàng lên chotec-thủ-tướng Ý.

Và cũng như bà Latetia, mẹ vua Napoléon đe nhất, nhiều lần bà Mussolini vẫn muốn nói thêm :

— Miền là sự nghiệp chàng bênh mẩy...

Và nàng nói hộp đợi chờ thời gian và sẽ-mệnh ..

TÙNG-HIỆP

Au orise publication créée antérieurement à la loi du 13 Décembre 1941

Édition hebdomadaire du Trung-Bắc Tân-Vân

lunraine chez Trung-Bắc Tân-Vân

36 Boulevard Henri d'Orléans — hanói

Price 1.000 exemplaires

Certifié exact l'insertion

L'ADMINISTRATEUR GÉRANT: NG DOANH VUONG

Vuong

RA ĐỜI TỪ NĂM 1921

thuộc bò:Cửu-Long-Hoàn

Võ-Định-Dân

DÃ TÙNG LÀM DANH DỰ CHO NGHỀ THUỐC VIỆT-NAM

KHẨP XÚ ĐÔNG-PHÁP

CÁC CỬA HÀNG ANNAM VÀ KHÁCH ĐỀU CÓ TRỮ BẢN LẺ

Hộp 2 hoản : 1\$95. Hộp 4 hoản : 8\$70. Hộp 10 hoản : 9\$00

TỔNG PHÁT HÀNH: Bắc-kỳ, Ai-lao và phía bắc Trung-kỳ
Etablissements VÂN HÓA n° 8, rue des Cantonais Hanói

DÙ «MỸ-THUẬT» KÈU NHẬT GINGIPI

DÙ LỐP LUÁT	Lặng thường	9.55
DÙ LỐP LUÁT	luang luxe	10.55
DÙ LỐP SATIN	ngang thường	15.5
DÙ LỐP SATIN	ngang luxe	15.5

Gửi C.H. đi kimp mua - mua. Mua bay - xin hò giao trả

LE LOUVRE 7 Rue des Fermes
HANOI

**THƠM MẶT
SẠCH SÉ**

HÀI ĐẶC ĐỀM - ỦA

fixateur
ARISTO

**NƯỚC BẦU, NGAT MĒL SỐT
NONG, BẦU MINH NEN DUNG**
Thôi nhiệt tản ĐẠI - QUANG

Trong mùa nóng bức, thường
đi cảm - mao - cung nau dango :

THÔI - NHIỆT - TẢN ĐẠI - QUANG

Xin nhận ký hiệu (bướm bướm) mới kaki nhambi
28. phố hàng Ngang Hanoi -- Tel. 805



**NHÀ TRỒNG RĂNG
MINH - SINH**
174, rue du Coton Hanoi
Tel. 1318

Mỗi nơi đó số và nguy
rza là chén bát ho rêu
khách quý phái thường
lưu và tri thức cơ bản
các đồ dùng và trồng
răng

DẤU NHỊ - THIỀN

Trị bách bệnh nhất thần hiệu. Mỗi vé 0\$40
Quý khách có mua, xin mời đến các nhà
đại lý, hoặc tiệm chính, thời mới được dấu
chính hiệu. Xử đứng mua ở các cửa hàng
trên tàu bến mua phải thử đầu dùi là.

Nhị-Thiền Đường kinh Tao

NHỊ-THIỀN-BƯỜNG DƯỢC PHÒNG
76, phố hàng Buồm, Hanoi - Telephone 849

Giày Phúc-Mỹ

164, rue du Coton
Hanoi



* Kính mời các ngài, các bà các cô cùng các em bé
hãy đóng giày, dép, giày tay thai, các đồ bằng da của
tiệm già Phúc-Mỹ, cam đoan được vừa ý. Gó catalogue kính biếu. Ban buôn bán lẻ khắp mọi nơi

**RĂNG TRẮNG
KHỎI SÂU
THƠM MIỆNG**
vì dùng:
thuốc
đánh răng



**NÉN HÚT THUỐC LÁ
BASTOS**

NGON, THƠM.

Giá... 0\$19

Vinh - Cá t

8, Rue Pugniter, Sontay
may quần áo trẻ em đã có tiếng
COSTUMES
ROBES



có nhiều hàng đẹp hợp thời cho
xứ Nam-kỳ, Cao-mèn và Ái-lao
bên buôn, gửi đi khắp đồng- dương

**NHÀ GIỒNG RĂNG
Nguyễn hồn Năm**

156-158 phố hàng Bông Hanoi telephone
1631. Đại-lý độc quyền và lồng phát hành
toàn hòn Bắc-kỳ : Rượu bồ thề thao quin-
quina và rượu sporto quinquina.

Cần nhiều đại lý các lòn.