

SỐ 178 — GIÁ 0840.

26 SEPTEMBRE 1943

# TRUNG BAC

DEPOT LEGAL  
PHOTOGRAPHIC  
N° A 2135

SỐ 178 — GIÁ 0840  
Tập II  
Nhà độc tài Mussolini

NHÀ XUẤT BẢN - VĂNG  
CHU - TRƯỜNG

# Đoàn Phê-Hông tại MS Petrus Ký (67-74) tóm tắt Huỳnh Chiểu Đăng chủ Kho Sách Xưa Quán Ven Đường

Bí-kíp tuyển di-sa « Layoix de la France » hóm 24 Aout 1943  
đã báo tin ông Trần Đức Thảo  
đỗ bằng thạc-sĩ Triết-học số  
1 bis

Ông Thảo sinh ngày 2 Septembre 1917 & Thái bình con  
thứ hai ông Trần-Đức-Thảo.

Ông Thảo trước có theo học  
& truyềng-trung-hoc Albert-Sau-  
rat, đỗ tú tài triết-học năm  
1935.

Năm 1936, quan Toàn quyền  
cấp cho ông học-bằng 8.000  
qua và cho sang Pháp đi-làn  
không-miền-tiền-đỗ bằng-theo-hoc  
& trường-trung-hoc Louis-le-  
Gand ở Paris.

Sau ba năm hoc & trường  
Louis-le-Grand và Henri IV,  
vẫn nhờ hoc-bằng của quan  
Toàn-quyền (đỗ-tiền-lei 10.000  
quan-miền-rãm) Ông Thảo đỗ  
thứ hai kỳ thi vào hoc & trường  
Cao-dâng Su-pham tháng juillet  
1939.

Năm 1940, ông đỗ bằng luân-  
ly va-xá-hó-học và năm nay  
đỗ bằng thạc-sĩ triết-học số 1  
bis là bằng cao-cấp nhất ở  
trường đại-hoc Pháp. Ông  
Thảo là người Nam-dân tiễn-đỗ  
Thạc-sĩ về môn Triết-hoc.

Quan Tông-trưởng Thủ-  
địa có lồng-ting Thảo 10.000  
quan đỗ lồng khuyễn-khích.

Quan Thống đốc Nam-kỳ mớ  
kỷ-nhi-dinh nay 24 Aout 1943  
phò-chú Sở Thông Tin, Tuyên-  
truyền và Báo-giới ở Nam-kỳ  
chỗ một cuộc thi đỗ chon  
tại những vở tuồng hát « cất  
lưng » bay, có 2 giải thưởng;  
Giải nhất: 1.000 p.

Giải nhì: 500 p.  
va một giải bất thường: 300 p.  
và không có một người đư  
ợc-não được! Nhờ giải nhì  
1.000 p.

Cuộc thi mở-rà cho những  
người viết tuồng-hát (cất-lưng)  
ở Nam-kỳ

Tuồng-hát dù thi phải viết  
bằng-tiền Nam-kỳ dựa theo  
phi-khoa-nhưng phong-tuc  
nhà và qui-tắc cuoc

phi-khoa-nhưng cách-mảnh Tuồng-hát  
thì có-thể là những-tác-phẩm  
đo-minh-tuồng-trong-ray-hay  
la-viet-phong-theo-tieu-tuyet

tay-nam hoặc tuồng-hát-ray  
uy-thái tuồng-lý-chon,  
thuong-phai do quyền-truc-tac  
của-tá: gá.

Nuôi-tuồng đã diễn-trước  
ngày-nao nguy-địu này thi không  
được-dự thi.

Tuồng-hát dù thi phải là  
những-tuồng-co-thể-diễn-trên  
sân-khuôn-trong-hai-giờ-ruồi  
hoặc-bagiờ-là-cùng

Tuồng-hát dù thi vẫn-còn  
biết-q.yen.của-tác-gia. Trừ-rá  
nương-tuồng được-châm  
thuồng, chánh-phủ sẽ-giữ  
quyền-sở-hưu và được-phép  
cơ-ram-na-hát-mà-thôi!

Hôm 6 Septembre quan  
Toàn-quyền đã ký-nghi-dinh  
tạm-thời từ-nay cho-đến-31  
Décembre 1943, những-người  
đự-thi các-ký-thi-thu-ky-Bưu-  
điển không-cần-phai-c. bằng  
cấp-gi-cá. Nhưng-cái-thi-nu  
phai-c. hoc-ba-nhận-thực  
rằng-dá:

1) Theo-dù-bốn-năm-bắc  
Cao-dâng-tiền-hoc Pháp-Việt.

2) Hoặc-dâ-theo-các-lớp  
bậc-trung-hoc-si-la-lớp-thứ  
ba.

Hôm 15 Septembre hối 16  
giờ, 5 chiếc phi-cơ ném-bom  
Mỹ-kieu Consolidated B. 24,  
c. nhiều phi-cơ-khô-ruot-đi  
hố-dinx bay-vào-khu-Ba-  
phong. Các-máy-bay-Nhật-bên  
lại-ngaenn-chien và-hay-được  
ba-phi-cơ-bay-Mỹ-trên-a

phi-cơ-Bắc-kỳ Còn-rất-chiếc  
phi-cơ-khác, sau-cuoc-dinh  
tấn-công-nhung-không-thành  
tay, với-vang-chay-trốn-quá  
mạn-Hàng-ang. Sg-thiet-hai-về  
phía-Nhật-không-dáng-kè.

Về-việc-này, viên-chi-huy  
đoàn-không-quân-Nhật-có  
bi-én-bô-ubr sau đây:

« Chiều 15 Septembre  
một-dội-máy-bay Mỹ & Tronog-  
hoa-trong-có-5-chiec-phi-cơ  
ném-bom-kieu Consolidated B.  
24-dịnh-dền-ném-bom-xuống  
miền-Bắc-Đông-đường. Các  
phi-cơ-Nhật-do-tham-biet  
ngay-nen-lên-ngaenn-dịch-với  
phi-cơ Mỹ »

Phi-cơ Mỹ-là-một-phi-cơ  
Nhật-bao-trung-một-phi-cơ  
Mỹ. Chếc-nay-phai-hót-va-roi  
tu-lên-cao-4.000-thuôt-xuống  
biển-ngoài-khai-Đô-sao. Phi-  
cơ:Nhật-nao-thay-kai-may  
bay-Mỹ-roi-xuống-thi-nuoc-bé  
bắn-vợt-lên-cao-tới-200-thuôt.

Các-chiec-phi-cơ-Mỹ-khác  
nhay-không-thêm-nhà-dinh-được  
bèa-cùng-nhau-chay-trốn-bé  
roi-bom-xuống-cá-cuống-nuong  
Tuy-vậy-hay-cũng-bi  
các-phi-cơ-Nhật-đuôi-theo-va  
ha-thêm-một-chiec-nữa-ở  
vùng-Hàng-ang. Sau-cùng  
đến-một-cái-thứ-ba-núna-bi  
ha-ở-một-nơi-cách-phía-Bắc  
Hanoi-40-cây-số.

Các-phi-công-Mỹ-có-nay  
đu-xuống-dâ. Nhưng-một-vai  
phi-công-trong-lúc-quá-luồng  
cuống-quen-không-mở-dù  
tuanh-ra-roi-xuống-dâ-như  
một-hòn-da.

Còn-hai-chiec-phi-cơ-Mỹ  
chay-thoát-kia-tuy-không-bi  
ha-ở-trên-dất-Đông-đường  
nhưng-cũng-bi-hu-hông.  
Nhung-làm-khô-đen-và-dài-mà  
trong-khi-các-phi-cơ-ấy-bay  
chay-tiến-dâ-lại-phía-sau  
đến-lan-vào-các-dâm-mây

Tinh-hình-các-mặt-trận-ở-Ý-va-ở-Nga-vẫn-được  
đu-luân-quốc-tế-rất-cháy. Ở-Ý-quân-Đức  
của-Ising-khê-Kesselring-sau-khi-thắng-quân-Mỹ  
một-trận-lon-lại-Salerne-dâ-rút-về-một-chiến-tuyet  
mới-nhưng-không-thành  
tay, với-vang-chay-trốn-quá  
mạn-Hàng-ang. Sg-thiet-hai-về  
phía-Nhật-không-dáng-kè.

Corse, Quán-Đức-lại-chiếm-dảo-Elbe-và-7000-quân  
Ý-giả-dâ-dâu-hàng. Ở-các-nơi-khác-trên-dắt-Ý  
ở-miền-Dalmatia, Albanie, Croaue, Bi-lap-Créte,  
quán-Ý-dâ-bi-tu-đi-binh-khi-xong, có-nhiều  
nơi-quan-Ý-vẫn-quyet-theo-dâi-cuoc-chien-tranh  
bên-canh-Đức. Ph-quân-Anh, Mỹ-dâ-dâen-danh  
phâ-dòng-bâng-La-mâ-và-hai-thị-trấn-Bénévent-và  
Caserla-ở-phía-nam-Naples-và-có-tin-bao-trên  
Naples-dâ-bât-dâu.

Theo-một-tin-Transocéan-thì-các-nhà-quán-sự-Y  
vẫn-ở-hòn-toàn-tin-niệm-dối-với-tinh-hình-ở  
Y-vi-quân-Đức-dâ-giữ-vâng-được-miền-bắc-và  
trung-Y-cùng-cá-các-đường-giao-thông-trong-vâng  
đó.

Tại-mặt-trận-Nga, kháp-từ-Briansk-dâp-bè  
Azov, quán-Đức-vẫn-theo-chiến-lược-rút-lui. Quán  
Nga-vẫn-tân-công-mạnh-không-mặt-trận-nhà-là  
ở-phía-lâp-Vorazza, phia-lâp-Harkov-và-phia-lâp  
sông-Mius. Hiện-quán-Nga-dâ-chiếm-thành-Bobrav  
và-cách-Kiev, thâp-đô-Ukraine-70-cây-sô-về-phía  
đông-và-Devitsa-trên-sông-Desna. Hồng-quân-dâ  
khắc-phuc-dược-cá-Kresnodar-và-Paulograd,  
thành-sau-nay-chi-cách-sông-Dniepr-đô-50-cây-sô.  
Ở-miền-trung-vóng-quán-Nga-dâ-chiếm-Dukhovh  
và-Varyevo-cá-hai-thị-trấn-nay-dâp-đo-phía-dông  
Smolensk-cách-dâ-50-cây-sô. Quán-Nga-lai-còn  
tiến-từ-phía-Briansk-dâ-Roslavl. Ở-miền-bè-Azov,  
Hồng-quân-dâ-chiếm-Nogarsk-chi-cách-Ber-  
diansk-20-cây-sô-pâ-Kugibesh. Ngoài-ra-lai-và  
có-tin-quán-Nga-dâ-tiến-vào-Chernigov-ở-cách-Kiev  
đô-130-cây-sô-về-phía-dông-bắc.

Cá-hai-cảng-Novorossiisk-ở-trên-Hắc-hải-hộp-thi-  
trấn-má-quân-Đức-cô-giúp-từ-mùa-dông-nâm  
ngó-iển-nay-cung-dâ-bi-Hồng-quân-lật-lai.  
Theo-tin-cá-các-quán-sự-Đức-thi-Hồng-quân  
ở-khắp-mặt-trận-vân-tân-công-kích-Nel-không  
nhưng-thâp-phong-tuyet-Đức,bâ-quân-Đức-rât  
lai-mà-còn-có-ý-phâ-tan-quân-cô-Đức-ở-phía-Nam  
mặt-trận, ở-miền-Konkan-và-bán-dâ-Crimée-đâ  
trên-phía-Ba-nhâ-can, Hồng-quân-dâin-lập  
nhưng-nó-còn-cá-cô-sâ-mặt-trận-Đức-bè  
Azov-đâ-cá-vây-canh-quán-Đức-ở-phía-Nam-Ukraine,  
nhưng-biết-rõ-ý-dinh-dâ-quân-Đức-dâ-rât-lai  
chóng-và-tránh-khô-bi-vây-ho. Quán-Đức-uy-lai  
nhưng-vẫn-cô-giúp-chó-mặt-trận-lên-lac-vâng-vâng  
nén-vi-dó-mà-bi-thiet-hai-lon. Bô-ix-lệnh-Đức-cho  
(xem tiếp-trang-4)

## Kỳ sau, trong số

### Ý-BÀI-LỢI III

Ngoài-những-bài-về-dâi-tu  
Mussolini — Viêt-Mussolini  
cướp-chinh-quyền — Y-hoàng  
và-Mussolini — Bây-những-cá  
dâu-dâng-Phát-xít-Y — Trung-  
Bắc-Châu — Nhật-sâ-nói-về :

### KHOA SỰ-PHẠM PHẬT-XÍT

và-có-một-bài-rất-có-ich-lợi-về  
cách-giáo-dục-thanh-niên-nam  
về-Y

### ĐƯỢC RÊN LUYỆN TỪ LÊN TÂM CHO

### BẾN KHI NHẤM MẮT

đâng-cho-chúng-ta-doc-ký-và  
suy-nghĩ-cần-thận,

### TRONG MỘI SỐ SAU:

### NHỮNG VỊ ĐỘC-TÀI TRONG THẾ-GIỚI CỒ, KIM

# Tuân-lê Quốc-tê

# MỘT KỲ CÔNG

là xông ra chặn đánh; chỉ có thể, người ta cũng có thể cướp được ngục, cứu được bạn và được vừa ý muốn.

Cái tin đó truyền ra giữa lúc thế giới không ngờ nhất: Hitler đã cứu được Mussolini! Ai cũng ngạc nhiên. Mà ngạc nhiên là phải.

Bởi vì chúng ta hiện không còn sống ở một thời cũ nữa. Trong lúc chiến tranh, bây giờ, người ta thường nghĩ đến quyền lợi của cả nước hơn là của một người. Không ai lại có thể tưởng được rằng Hitler, phần thi bận mặt trận Nga, phần thi lo mặt trận Nam, lại có thể còn nghĩ đến một người bạn cũ ở một cái nước đã công nhận phản minh.

Lại nữa, việc canh phòng từ binh thời nay chẳng còn cầu thả, lơ đãng như thời trước. Thời trước, một chai rượu pha thuốc mê mời tên canh ngục uống; it vien tướng gá làm khách buôn đi trả trộm vào bọn lương dân trốn được vào thành; hay một toán quân mai phục trong rừng chờ lạc tù xả giải đến

Ngày nay, không thế nữa. Theo các hãng tin Domei, Reuter và Transocéan, từ khi ông Mussolini bị họa Victor Emmanuel, Badoglio, mưu phản, người ta đã dùng đủ mọi phương pháp để giữ kín nơi ông lẩn tàng, đồng thời bị giam. Chỗ giam đó, luôn luôn thay đổi. Cứ hai ba ngày, chánh phủ Badoglio lại đưa ông Mussolini di nơi khác: hoặc trong một trại binh, hoặc tới một hòn đảo, hoặc đưa lên một chèn lèm, lúc nào cũng rất nhiều quân canh gác mà quân cảng thường luồn. Thế, chưa hết. Một đạo quân lại còn được lệnh giết ông Mussolini ngay, nếu có ni giải cứu.

Nói giọng của các nhà tiêu thụyết kiểm hiệp khỉ xưa, giam như thế, một con muỗi bay không lọt. Một người thân của ông, dù

có cái ý muốn xôi nồi giải cứu ông đến thế nào đi nữa, cũng khó mà làm gì được. Người ta chỉ còn biết tuyệt vọng. Vả lại, bây giờ cái nghĩa ở với nhau, nào có được trong sáng như xưa nữa... Người ta nghĩ đến truyện cứu nước, và vẫn phải hy sinh tình bạn... Hả chẳng có người đã nói trong cuộc chiến-tranh trước rằng: «Những phương-kiện không làm gi, chỉ có cứu-cành mới là đáng kể».

Người ta có thể đoán tất cả, nhưng chắc không ai lại dám rằng, trong cuộc chiến-tranh này, lại có người dám nghĩ truyện lèu chết để cứu Mussolini vậy.

Hitler đã cứu được Mussolini! Tin đó thực đang làm cõi cá-boán-cầu kinh ngạc. Người ta không nói quá: đó là một kỳ công táo bạo nhất trong cuộc chiến-tranh này.

Kỳ công đó đã lập nên trong những trường hợp rã khô khẩn. Chúng ta đã biết chánh phủ Badoglio giam cầm ông Mussolini như thế nào. Khó hơn hết là lúc ông Oto Shonzeny, đại-ý đội vệ binh Đức, chỉ huy những toán quân nhảy dù đã cứu ông Mussolini lại thi hành việc cướp ngục chính vào lúc có lệnh sai điều ông sang đảo Sicile, đè nẹp cho Anh-Mỹ. Ở đây, người ta đã soạn sẵn để đem ông này đến ở đảo Ste Hélène.

Cứu Mussolini đã là việc khó khăn là cứu thế nào cho vừa kịp. Tên Hitler sau này được ghi vào sử sách vì nhiều lẽ, nhưng người ta không thể quên được cái cùi chỏ anh hùng này. Ông Eiji Aman, chủ tịch tòa thông tin Nhật đã nói một câu đáng nhớ: «Ta không dám lời ngợi khen quốc-trưởng Đức trong việc cứu bạn này.»

Một nhà phóng-viên lại nói: «Kỳ công đó sẽ có một ảnh-hưởng lớn về chính-trị, nhất là ở vùng Balkans. Bởi vì việc đó không những rất táo bạo, nhưng còn tỏ ra rằng những kẻ nát-trung thành với công-cuộc của Đức sẽ được thưởng bằng một cùi chỏ chân chánh như thế.»

Ảnh hưởng về chính-trị hiện giờ ta chưa biết. Nhưng, với y tế Hitler cứu Mussolini ta thấy rằng những tâm lòng trung thành bao giờ cũng được trời và người trọng thưởng.

Theo tin Transocéan, lúc Mussolini được đại-ý bão cho biết rằng có quân Đức đến cứu, ông Mussolini giơ tay ra chào theo lối Phá-xít. Như thế, tỏ ra rằng ông vẫn trung thành với Trác. Mọi người như ông Mussolini phải có người bạn như ông Hitler và trái lại. Thật ra Mussolini đã không phò một cùi chỏ tót đep của ông Hitler, mà ông Hitler, riêng với cùi chỏ này, dù làm cho thế-giới phải trọng - dù là một nửa thế-giới, về mặt chính-trị, vẫn đứng về phía phân đội ông. Gác chuyện chính-trị và ngoại giao ra ngoài, ta chỉ nói đến tấm lòng tốt đối với bạn của Hitler. Tấm lòng đó, bây giờ và cả ngày xưa nữa, thật là rõ. Nhât là vào thời buổi bây giờ mà nước này giờ mặt với nước nọ như cho, người này phản người kia như bão, người ta có thể cho là một sự kỳ quái được, một việc đáng để cho cả hoàn cầu suy nghĩ về tình bạn được.

Hơn thế nữa, cùi chỏ này của Hitler lại còn một ý nghĩa cao hơn. Nó tỏ ra rằng Hitler, về một phương-diện, có cái kỹ tài làm tướng.

Ngày xưa, Bàng-Quyện và Tôn-Tẫn cùng là học trò Quý-Cốc. Đời Xuân thu, các nước chư hầu chia rẽ, nay chinh chiến, xâm lấn luân. Quý-Cốc tiên-sinh, một hôm báo Bàng-Quyện nên xuống núi mà cầu lấy giang sangu. Quyện đi rồi, Quý-Cốc tiên-sinh gọi Tôn-Tẫn mà hỏi rằng:

— Bàng-Quyện đi, may tiếc nhớ lầm phải không?

Tôn-Tẫn nói:

— Nghĩ tình đồng học, sao khỏi tiếc nhớ nhau.  
(xem tiếp trang 28)



# ÔNG MUSSOLINI

và

## dảng Phát-xít đối với nước Ý-dai-lợi



Thành lập từ 1919, đến oct. 1922  
đảng Phát-xít cầm quyền nước  
Ý cho đến ngày nay bị đánh đổ  
hôm 25 juil. 1943, ông Mussolini  
được quân Đức cứu, lại vừa lập  
lại chính phủ Phát-xít cộng hòa (1)

« Y-dai-lợi me la o!, chúng tôi không sợ và  
không tiếc, xin đem hiến me cả đời sống và cái  
chết chia chàng tôi ».

MUSSOLINI

« Dân Y-dai-lợi là một dân-tộc thông-minh  
tề tựu hiếu lấy những sự cần-thiết và chính-  
tri hơn cả các dân-tộc khác trên hoan-cầu.  
Dân đó còn có cảm-tình về lịch-sử và có os  
nhớ các việc nêu thường lấy ở đâu những  
nguyễn-nhan để hành-động. Sự nhắc lại di-  
văng vẫn làm cho tâm-hồn người Y thêm  
hăng-hái và di văng đó rõ-rệt để tho  
dẫn Y ngày nay vẫn theo đó mà bắt chước  
những tấm-gương của các tiền-niên để lại.

Các nhà chính-tri về phái cõi bị lâm-vi  
béo nhiêu nǎu mà chính-thì dai-nghi đã  
thắng ở Y cũng như ở các nước khác, đã  
không thấy cái tinh-tinh sâu-xa của nước  
nhà đó. Cũng vì thế mà họ đã giết chết chế-  
độ của họ đặt ra và mở cửa cho cuộc cách-  
mệnh bình-dân sắp tháng họ ».

Đó là lời của nhà đại văn-hào Jacques  
Bainville, có chân trong viện Hàn-lâm Pháp  
đã phê-bình dân Y khi nói đến ông Mussolini và đảng Phát-xít. Cuộc cách-mệnh bình-  
dân mà J. Bainville nói đây là cuộc cách-  
mệnh Phát-xít do ông Mussolini cầm đầu ở  
Y. Chính ông Mussolini là người đã lập ra  
đảng Phát-xít từ năm 1919 và đã lên cầm-  
quyền ở Y (1922) từ 21 năm nay làm cho

nước Y từ một nước rối bót sau cuộc Âu-  
chiến trước đã trở nên một nước hùng-cường  
đứng vào hàng các nước mạnh nhất ở Âu-  
châu và thế-giới. Mussolini, lãnh-tụ đảng  
Phát-xít, thâu-tưởng Y từ 1922 đến nay, người  
mà dân Y nói đến vẫn hết sức kính-trọng và  
chỉ gọi là « Duce », đã cùn nước Y và khô  
con ngay ngáp và chính-tri kinh-lệ và tài-j  
chinh hối 1922, hiện nay lại là nhân-vật  
được cả thế-giới chú ý, « nhân-vật của thời-  
sự ».

**Đời chính-tri của ông Mussolini ;  
làm báo và đảng-viên xã-hội**

Còn một bài thơ tên ở thôn quê, từ nhỏ  
Benito Mussolini đã là một chiến-sĩ xã-hội  
và vẫn hi vọng sẽ trở nên một giáo-viên. Đến  
năm 16 tuổi thì được đạt hi vọng đó vì  
Mussolini được bố làm giáo-học trong một  
trường làng. Vì trong khi giày học, ông giáo  
trẻ tuỗi hăng-hái kia lại có động cõi cách-  
mệnh nén chí-lâu sau thi bị cách-chức.

Vì sinh-kế, Mussolini phải di-cu sang  
Thụy-sĩ. Ở đấy ông làm nhiều nghề, cả nghề  
thợ nẽ nhưng vẫn không健全 để ý đến  
chính-tri. Vì biết rõ tư-tưởng cách-mệnh của

(1) Tâm-tinh Mussolini, trong bài này, là theo  
tai-liệu của Pietro Gorgolini tác-giả cuốn « Le  
Fascisme ».

ông nên các nhà cầm-quyền Thụy-sĩ căm ông  
ở một vài miền. Tuy đã có lời cảnh-cáo  
trước mà Mussolini vẫn không thôi nghe làm  
cách-mệnh nên chẳng bao lâu ông bị trục-xuất khỏi đất Thụy-sĩ.

Trong đời chiến-sĩ Mussolini đã nhận rõ  
và phân-biệt hai hạng cách-mệnh: một hạng  
lâm cách-mệnh để phòng-sự cách-mệnh còn  
một hạng thì lại lý -dụng cách-mệnh để đạt  
mục-đích và làm giàn. Là người say mê và  
trú-trưởng cách-mệnh, ông vẫn chán ghét  
hạng người mà người ta gọi là « ký-sinh-trùng » trong các cuộc chiến - đấu xã-hội.  
Cũng do đó mà ông nẩy ra lòng thù ghét các  
nhà chính-tri nữa.

Sinh trưởng trong chốn binh-dân, thâm  
hiểu các chủ-nghĩa xã-hội Mussolini vẫn  
nuôi hi-vọng giải-cứu cho phái lao-động  
thoát khỏi tai họa trường-giả và làm cho  
cách-sinh-hoạt của họ được khé-hơn. Sau  
thời kỳ ra lính đóng ở thành Vérone nhà  
lãnh-tụ phát-xít sau này lại phải chịu những  
vụ nhiệm-nhật về kỵ-luật nhè binh và lai  
cù ý muốn di ra ngoại-quốc lần nữa. Lần  
này ông đến ở Ospaglio trong xứ Trentin  
miền Bắc Y. Trentin lúc này còn thuộc về Áo  
Nhung mà người Y vẫn nhận là đất của mieh  
từ trước. Ở đấy Mussolini đã gặp một người  
làm cho đời ông chóng thay đổi. Đó là  
Césare Battisti, một đảng-viên xã-hội như  
ông. Battisti lại là người có lòng ái-  
quốc sôi-nỗi. Sinh ở Trente, Battisti đã học  
ở Florence và từ khi về đất nước nhà vẫn



Khi Mussolini ra lính bị thương đang nằm tại bệnh-viện và nói chuyện với  
một võ-quan

hop với cái tham-vọng lập-nên một nước Y  
lớn-hơn, nếu đó không phải là phương-pháp  
để di-tí mục-dich.

Cái đặc-sắc trong tư-tưởng chính-tri của  
Mussolini là sự pha-lắn cả chủ-nghĩa quốc-  
gia và xã-hội. Muôn-hiệu sự hành-động của  
ông sau này phải nhớ cái đặc-sắc đó. Người  
có thể nói đó là thia-khoa của đời chính-  
tri Mussolini sau này.



Cuộc hội-kịch đầu tiên giữa Y-hoàng  
và M. Mussolini lãnh-tụ Phát-xít

hết-séc cõi-  
động cho  
hình-thần  
quốc-gia  
Y-dai-lợi.  
Học rộng  
hơn ban  
nhiều, Ba-  
tisti đã có  
công-trọng  
việc đào-  
tạo tinh-  
thần của  
ông Musso-  
lini và vẫn  
nói cho  
ban-tin  
chắc rằng  
các tư-  
tưởng xâ-  
hí rất

Nhờ có Battisti giúp, Mussolini bắt đầu  
viết bài đăng trong một tờ báo xuất-bản ở  
Trente, tờ « Popolo » (Dân-báo) do Battisti  
từng chủ-trưởng. Mussolini đã tỏ ra rất hăng-  
hái đón-nỗi iết-lau sau khi bị sô Cảnh-sát trục-xuất. Nhưng lần này ở Áo-yê, Mussolini  
được các đảng-viên xã-hội ở Milan hoan-  
nghênh và giao cho chủ-trưởng tờ báo  
« Avanti » là co-quan của đảng. Lấy Battisti  
làm cố-vấn, Mussolini dùng báo đó để cõi-  
động cho việc giao-quyền chính-vá-tay đảng  
xã-hội vì ông vẫn tin rằng chủ-nghĩa xã-hội  
có thể cứu-văn nước nhà. Từ 1912 đến 1914,  
trong hai-năm, ông đã th-chức các phòm-tho  
thuyền và tài-dục dân-lao-động đánh-dò  
họn-trường-giả. Tuy bề ngoài ông là một tay  
phiên-loạn có tư-tưởng xã-hội nhưng bề  
trong thi-văn là một nhà ái-quốc không chia  
hành-động để giúp cho chủ-nghĩa quốc-đế.  
Đến Juin 1914, một việc xảy-ras làm cho  
Mussolini tưởng sơ hối đã-tới. Vì một cuộc

Văn-hóa Pháp-Nam phô-hợp với nhau để tạo ra bờ chí quốc ngữ. Hãy giáp HỘI TRUYỀN-GÁ QUỐC - NGỮ cho cả dã tài lực đã dạy cho hết thảy người thất học biết đọc và biết viết chữ quốc ngữ

xung đột ở Ancône, ba người thợ bị cảnh binh đánh chết. Chỉ mấy hôm mà cả bọn lao-dộng ở Ý nỗi lên bỗng bột. Khắp mọi nơi đều thấy tuyên bố cuộc tòng đinh công và xây ra những cuộc bối rối nghiêm trọng. Chỉ cần có động cho cuộc kháng chiến thêm hăng hái thi cuộc cách-mệnh có thể thành công. Mussolini chắc sẽ nắm được phần thắng lợi nên hết sức cđ-dòng cho phong-trào do tiếp tục những ông phái ngạc nhiên khi thấy các người cầm đầu trong đảng không chịu nghe theo ông và phải lùi trước sự rối loạn. Rồi lại đến các tò-chức thợ thuyền bị bọn « cách-mệnh ký sinh trùng » khéo vận-dòng ngầm nên giờ lại làm việc ngày. Kết quả, phái trưởng-gia đỗ và chính-phủ của phái đó vẫn thắng.

Mussolini đang hồn học bắt binh về cuộc phản bội của bọn lãnh tụ xã-hội thi cuộc Âu-chiến (1914-1918) xảy ra. Trong đầu nhà cách-mệnh Ý, không những nỗi lên tư tưởng ái quốc mà cả tư tưởng xã-hội. Ông cho rằng chỉ chiến-tranh là có thể khôi-phục được những đất đai nguyên cua Ý. Theo ý ông thi chiến-tranh lại có thể giúp cho cuộc giải-phóng xã-hội vì tinh thần xã-hội có nhịp được rõ rệt mỗi cách sốt sắng.

Vì thế, chiến-tranh vừa bắt đầu thi viên chưởng nhiệm báo « Avanti » cđ-dòng Ý nên them dự chiến-tranh ngay. Cả Battisti cũng đồng ý với việc ấy. Trong đảng xã-hội, cả hai người đều hết sức cđ-dòng để bô chính sách trung lập của Ý. Trong g.hồi này cũng như hồi Ju-n 1914, bọn thuyết-ý và bọn chính-tị trong đảng xã-hội vẫn phản đối Mussolini. Đến đây thi Mussolini rất lấy làm bất bình vì cho là bọn « thuyết-ý » đã bô lõi cơ hội độc nhất của nước Ý.

Đến Octobre, trong một cuộc hội-nghị toàn quốc của đảng xã-hội họp ở Bologne, Mussolini đọc một bài diễn văn rất kịch liệt yêu-cầu Ý tham chiến. Vì thế mà các lãnh-tụ xã-hội không cho ông chủ trương báo « Avanti » nữa. Đáp lại việc đó, Mussolini lập ra một tờ báo khác có cái đầu đề rất có ý nghĩa:

« Popolo d'Italia » (dân tộc Ý) dưới lại đề thêm « bảo-hàng ngày xã-hội ». Vì việc này mà Mussolini bị xóa tên hẳn trong danh sách đảng. Ông đã tự bào-chứa cho mình trước một kỳ hối-dồng rất náo nhiệt. Ông nói: « Từ nay tôi sẽ hết sức bài trừ bọn già-dối và bọn hèn-nhát. Các ngài trưởng có thể đuổi tôi không cho du vào đời công nứa, các ngài lầm. Các ngài sẽ vẫn thấy tôi hoạt động và hăng hái hơn trước ». Ngay tối hôm đó, ông viết trong báo ông rằng: « Việt Mussolini chưa kết liễu, Nô chỉ mới bắt đầu ».

Ngay sau khi bị trục xuất khỏi đảng xã-hội, cuối năm 1914, Mussolini đã lập nên các « nhóm hành-dòng cách-mệnh ». Đến Janvier ông đã có 5.000 người theo. Chương trình của nhóm cách-mệnh rất giản dị: Dùng hết cách đê iỏi kẽ Ý-dai-loi ván chiến-tranh đê đánh các nước Đức, Áo. Cùng với nhà ái-quốc G.d'Annunzio, người theo chủ- Nghĩa liên-doan Corradoni, nhà xã-hội Mussolini đã hết sức cđ-dòng, và cuối cùng đã làm cho Ý tuyên chiến với Áo. Lãnh tụ các nhóm cách-mệnh cho đó là một cuộc giải-phóng cho nước Ý. Tuy Mussolini không biết, nhưng ở trong lòng, tư tưởng quốc-gia đã thắng hẫu tư-tưởng xã-hội.

Ngày 22 Mai 1915, là ngày Ý tòng-dòng binh, Mussolini đã viết: « Máy ném gần đây, chúng ta đã dâu đơn vị bị khinh rẻ và rất đáng thương cho mọi người. Ngày nay đã đến giờ yên-sách, đã đến lúc bắt-dẫn một thế-hệ mới cho nước ta, và cả một thế-nghiệm mà sau đó, khi đã khôi-phục được tin-nhiệm, chúng ta sẽ được bình-dâng với các dân tộc khác trong cuộc chiến-dau-tuong lai ». Và hôm sau là ngày khai chiến, Mussolini lại viết một câu tò rõ ràng ái quốc của ông:

« Ý-dai-loi, me chúng ta oi chúng toi xin dem hiến một cách không tiếc và không sợ cả đời sống và cái chết của chúng tôi cho me ». Mussolini lại tình nguyện sung vao đội chiến binh. Đóng lon cai trong đội bộ binh Ý, bồi Fevrier 1917, ông đã bị thương vì bị trúng 24 viên đạn lưu dan khắp mình. Vì yếu sức không thể ra trận-tiễn được nữa, Mussolini lại đứng

Biếu luat cõi yểu và duy nhất của Chính - Phủ là làm việc công ích.



Trong ngày lễ khánh-thành dài kỷ-niệm nhà đại ái-quốc Ý Garibaldi  
(4-6-32), M. Mussolini đang nói chuyện với Hoàng-hậu Ý

chủ-truong tờ báo của ông, cđ-dòng bài trừ hết những bộ phân đối chiến-tranh chí mong cho Ý ký một hòa-ước nhẹn nhã. Ông lại cđ-dòng họp tập hết các nhom cách-menh đã bi cuộc động binh giải tán một hoi.

Nhưng việc xảy ra năm 1917, nhất là trận đại bại ở Caporetto đã làm cho ông rất đau đớn nhưng ông không hề thất vọng. Ông viết: « Chúng ta muon thắng át chúng ta sẽ thắng ». Từ đây cho đến trận đại thắng Vittorio Véneto và đến khi Áo xin dinh chiến, lúu nào ông cũng hết lòng cđ-dòng cuộc kháng chiến đến cùng.

### Tinh-hình Ý khi đảng Phát-xít sắp ra đời

Sau cuộc chiến-tranh, Mussolini và các bạn thân ở gần ông đã rất thất-vọng về những điều kiện trong hòa-ước Versailles và việc các nước đồng-minh thắng trận đối với Ý. Hồi 1919, tinh-hình kinh-te nước Ý lại rất nguy ngập. Các lò-chức xã-hội vẫn tìm cách lợi dụng nạn đói-kém và sự bắt-binh trong dân-chung, lại thấy gương cách-menh nồi lén ở Nga và sự nhu nhược của chính-phủ Orlando cầm quyền. Ý lúc bấy giờ, nên hết sức xui-duc dân chúng Ý dinh công, phá hoại và rối loạn.

Bọn cựu chiến-binhh Ý bị giải ngũ một cách không vẻ vang gì. Khi về nhà, nhiều kẻ

không tìm nổi công việc để sinh sống. Còn bọn dân-cày, mà đối với họ người ta đã hứa sẽ chia đất đai cho, thì chỉ thấy các nông - sản không bán được và một tinh-hình còn tệ hơn trước khi xảy ra chiến-tranh nhiều. Người lính Ý nỗi lúc về nhà cũng cho rằng cuộc chiến-tranh bốn năm chí là một sự lùm đồi đối với những kẻ đã phải tham chiến. Các cựu chiến-binhh đê tám hù ghét âm thầm bọn người cầm quyền. Bọn làm chính-tri vẫn theo thói quen trước và tỏ ra rất bất lực trong việc đòi quyền-lợi cho Ý sau cuộc thắng-trận. Từ sự hi-sinh hàng ngày ngoài mặt trận di đến tinh-hình nặng nề ở Ý trong năm 1919, thanh-nien Ý đã thấy sự bất-công rất rõ rệt. Tinh-hình đó rất dễ gây nên sự mất-thắng-bang và những cuộc cách-menh.

Mussolini đã phỏng phát-thấy những điều đó. Ông lại thấy phải thay-thayen càng ngày càng sôi-nổi về cuộc cđ-dòng của bọn Cộng-sản Mac-tu-khoa. Nhưng dẫu sao, Mussolini cũng không hoan-nghênh chủ- Nghĩa Cộng-sản tuy là một cuộc cách-menh hoàn-toàn. Ông cho rằng nếu theo Cộng-sản thì nước Ý sẽ bị dỗ hồn không canh-gác gì cứa vẫn được nữa. Biết phải làm là phải dẫn cả hai « làn-sông cách-menh »: các cựu chiến-binhh và binh-dân, chủ-truong lấy cõi hai rồi đem hợp-lại thành một phong-trào đặc-nhất. Từ đầu năm 1919, báo « Popolo d'Italia » của ông Mussolini đã hô-hào việc hợp-phat-dò. Từ đó báo « Popolo d'Italia » cũng đổi thành co-quan của các chiến-binhh và các nhà xuất-sản.

### Đảng Phát-xít thành lập

Ngày 6 Mars 1919, Mussolini báo tin ông lập một tổ chức chính-tri đê dùng làm chỗ gặp gỡ cho tất cả những kẻ bắt-binh. « Ngày 23 Mars, theo lời ông viết, đã lập nên đang phân-dối, nghĩa là các nhom chiến-dau (faiseaux de combat) đê đối-phò với hai cái nẹp: một nẹp đe sự-sự cái mới mà ra, tức là «nạn» của

phái bùn; mỗi nàn có linh cách phái hoại  
tức là nản của phái ta». Từ lúc này không  
bỏ bảy chửi cách-mệnh trong phong-trào  
của ông Mussolini nữa.

Ngay lúc đầu có 500 người theo vào các  
«nhóm» của ông. Tại cuộc hội-nghi thứ  
nhất của các «nhóm» chỉ có độ 150 người  
đu: phần nhiều là sĩ-quan, nhà văn, học  
sinh, dân cày nhưng tu-tuân có người thi  
theo chủ-nghĩa quốc-gia có người thi theo  
chủ-nghĩa liên-doàn quá khích. Những đảng  
viên Phát-xít lúc đầu gồm đủ hạng người.  
Tất cả các báo, chí trù một lờ, đều khô-g  
nói đến cuộc hội-hoán đó. Khi ở hội-dông và,  
các đảng-viên bắt đầu dè tay vào việc. Mỗi  
đảng-viên tu-tuân đều có ba người bạn, đó  
là gốc, bao thai của nhóm hoặc bô (bộ)u  
hiệu hợp quần và quyền  
hành<sup>(1)</sup>. Công việc cố-động  
tiến-hành rất hăng hái  
nhờ có viên G. d'Annunzio  
chiếm thành Fiume giúp cho  
thêm có hiệu quả. Báo  
Popolo của Mussolini hoan-  
ng'hành -việc chiếm thành  
Fiume còn có cả các báo  
khác đều không rõ rõ thái  
đó. Khi quả việc đó trông  
thấy ngay: tất cả phái hành  
niên quốc-gia phản đối chính  
phủ đều theo về các nhóm  
của Mussolini. Đến cuộc  
hội-nghi tháng Octobre năm  
đó đã có 137 nhóm gồm tất  
cả 20,395 đảng-viên. Chỉ có  
sau tháng đó mới có cái kết quả không ngờ  
đó: Vì tình-bình chính-trị rối bết của trước  
Ý nên 50 đảng viên Phát-xít tăng lên rất  
chóng.

Cuộc tổng tuyển cử ngày 16 Novembre  
1919 đã đưa vào Nghị viện Y 156 đảng-viên  
xã-hội, 100 đại-biểu bình-dân hay là dân-  
chủ già-18, 80 rep-tiền, 100 công-hòa và 220  
về phái tu-do. Mussolini ra ứng-cử ở Milan  
không được bầu. Phái euc tâc là Cộng-

(1) Trong thời La-mô, mỗi khi một nhà cầm  
quyền di đâu đều có mấy viên vò-quan (lecteur)  
và bùa đặt trong một bó sậy (faisceau chữ la-  
tin là fascio) di đâu, bó đó là biếu biển của  
quyền báu các báu đốc tài La-mô.

tôn tin phái chí này tại xã euc được  
quyền chính.

Ngày 3 Décembre lại xảy ra cuộc tổng  
đinh-dông. Trong các thành-phố lớn, người  
xung đột và giết nhau ngoài đường phố.  
Cuộc nội-loạn đã đến cực điểm. Quản líh  
đóng trong trại bị công-kích, các vò-quan  
bi mưu hại giữa ban ngày. Trước cuộc cách  
mệnh càng ngày càng hăng tham và lan rộng  
ra vì có tiền của Mạc-tu-khoa giúp việc công-  
động, các nội-cáo Y lần lượt bị đánh đổ. Từ  
Juillet đến giữa tháng Sepembre ở các thị-  
trấn lớn như Aucune, Livourne, Milan, Bol-  
logne xảy ra nhiều cuộc rối loạn lừa-huyệt  
cố tài hàng chục người bị giết và hàng trăm  
người bị thương. Trong miêu hòn quê, bọn  
cách-mệnh tịch-thu tiền bạc và lương thực



Nhà độc-lập Ý khi còn là đảng-viên xã-hội và làm bạo dang di  
choi ngoai deng với con gai ông là co Edda phu do moi 14 tuoi

của ca nong gio, dien chu, ke nao khong  
chim dua thi bi giết va hanh ha.

Ngày 29 Août 1920, liên-doàn các ho-  
thuyền kím-khim ở Ý ra lệnh cho các đảng-  
vien chiem cac xuong may. Đó là bước đầu  
đe di tui ngày khởi loạn. Sáng 30, họ  
thuyn bắt đầu chiếm xưởng, trên các cột  
thu-lôi thấy cờ đỏ pháp phoi. Các chỗ  
xưởng và các kỹ-suu cùng gio-quyen  
đều bị bắt giam để đòi tiền chuộc hoặc  
lâm con tin. Người ta bắt đầu lô-chuc  
cuộc phong-trào, đặt phu kung hàng rào  
giay thép gai và đeo bám đe từ đây có  
thể bắn vào quản líh nhà vua đan dan ap.  
Trong tất cả các xưởng đã lập thành tiu lô  
Cộng-sản, các cờ hàng bón khí-giới đen

bị chém để làm hành tung kho. Người ta  
di tới cuộc nội-loạn. Tuy vậy, chính-phủ  
vẫn không nhúc nhích. Nếu có hành-dông  
thì lại hành-dông nhu-nhuges. Như ở Genes,  
quản líh bị công-kích dùng khí-giới ty-vô  
đều bị trừng phạt. Cuộc cách-mệnh đã  
thắng vành nên cả sự dời kém và lừa-huyệt,  
Lực lượng phản cách-mệnh ở Ý bờ-dó là  
các đảng-viên Phát-xít. Lúc đầu còn ít quá  
nên chưa dám công-nhiên chống cu, các  
nhóm Phát-xít đã dùng cách du-kich. Ở nhà  
quá-hu giup các dân quê iờ chuc cuộc  
phong-thu đe chống với bọn Cộng-sản tàn  
ác. Còn ở các thị-trấn lớn thì họ dùng cách  
tuyen-truyen khôn khéo để khuyễn những  
kế luong-dan nén tu-hop voi nhau cho them  
suc mạnh.

Cuộc tuyên-truyen đó thực là táo bạo và  
gan dạ, lại có sửa soạn trước nên thực  
hành nhanh chóng. Kế thu của đảng Phát-  
xít hiều ngay là gấp phải những địch-thu  
ghé gom nén bết súc đe dối phu voi  
các đô-dé của Mussolini. Bọn Cộng-sản hết  
sức săn đuổi bọn « áo đen ». Từ cuối năm  
1920, không có một tuần lễ nào là không xảy  
ra cuộc xung-dột giữa bọn cách-menh và  
đảng-viên Phát-xít, có khi thi đánh úp nhau,  
có khi thi công-nhiên đánh nhau. Số đảng-  
viên Phát-xít bị hại càng ngày càng nhiều  
nhưng sự si-hinh đã làm cho chủ-nghĩa  
Phát-xít càng tăng thêm lực-lượng và  
thanh-thế. Số người vào các nhóm Phát-xít  
tăng lên gấp bội. Phong-trào Phát-xít mỗi  
ngày một lan rộng thêm vi người ta đã trông  
thấy chí có phong-trào đó là ngan hoi vi  
« xich-hoa » toan-thê nước Ý. Mussolini và  
các đồng-chi lúc đầu đã phải làm việc rất  
khó nhọc đe tò chuc phong-trào vi từ đầu  
năm 1921 phong-trào Phát-xít đã lan rộng  
một cách không ngờ.

Đến Avril năm đó, tại cuộc hội-nghi địa-  
phuong của miền Emilia, đã có 20,000 đảng-

vien « áo đen » Võ-đu Quát-truc mat vien  
bô lanh-tu Phát-xít. Hai hôm sau ở Ferrare,  
50,000 dân cày theo Phát-xít cũng bắt súc  
hoan hô Mussolini. Chủ-nghĩa Phát-xít, phái  
sinh từ một bọn thương-lua đã thành một  
phu-trào của dân chúng. Đảng đô chí còn  
thieu có một noi dèng làm dien dan de bay  
tô chủ-nghĩa, đe vach rõ chương-trinh và  
hô hào dân chúng. Chính-phủ đã vò tinh  
hiển cho đảng đô chí dien-tan đó tuc la  
Nghi-vien. Thủ-tuống Ý lúc đó là Giolitti  
định mở cuộc tuyen cu lai: 35 ông Nghị  
Phat-xit được bầu vào Nghị-vien. Mussolini  
và trung-cử ở Milan và ở Bologna đứng  
đầu phái nghị-vien Phát-xít. Lanh-tu Phát-  
xít, ông đã dùng những lời ôn hòa đe tö  
rõ các nguyên-tắc cần thiết vi đã biết dung  
chắc đe dien-hoa ca các phái theo Gia-ô,  
phai khong theo dạo, phai Bảo-hoàng và  
phai Cộng-hòa ái-quốc.

Ô Nghị-vien cũng như khắp trong xứ,  
đảng Phát-xít đã lấy iờ-quoc đe dung làm  
diem cho cuộc tụ tập. Trước tai nạn ngày  
càng tăng thêm, ai cũng phải bi-sinh sở  
thich và chi biêt co hanh-phuc cua nuoc nha.

Ngoài ra, một phan dang-vien xã-hội  
chan nén vi thai-dó của các nhà cầm đầu,  
đã bit đầu nhô den su-hoat-ting của một  
dong-chi cũ hiện nay là lanh-tu dang Phat-xit,  
va họ tui hoi rằng cuoc giao-phong cua  
phai lao-dong họ chung se tu nguoi dong-  
chi do gay nen chung. Hiêu rõ-tinh-the do,  
Mussolini biêt là rất quan he nien loi dung  
co-hoi do ngay. Quan Phat-xit co the vi do  
ma tang them gap doi truoc va co the ly  
cua dang Phat-xit cung them nhieu. Vi the  
Mussolini khong ngau ngai va hom 3 Acut  
dak-ky mot phuoc uoc-giang hau voi dang Xa-hoi  
va lien-doan lao-dong Y. Nien dang-vien  
toi y bat bish vi khong hiu y cua lanh-tu

## CƯỘC TIẾN HÓA

### VĂN HỌC VIỆT-NAM

Tác giả: Kiều thanh Quê giá 2p20 bản thường, 10p bản đặc

### NGƯỜI CHIẾN QUỐC

(Võ-trung-Cam), bản thường 2p50, bản đặc 1p50

(Nguyễn Công Hoan)

## SÁCH ĐƠN MỚI

### THÀNH CON TRAI

(Lê Văn Trương)

### BA NGÀY LUÂN LẠC

(Lê Văn Trương)

### THÀNH ĐẠM

(Nguyễn Công Hoan)

BỘI MỚI 62 HÀNG COT HANOI - TEL. 1638

2p

3p.50

4p.50

4p.50

11

dâng. Mussolini ô ý quả quyết và sau cùng vì đó mà đảng Phát-xít được thêm rât nhều người theo. Chính-phủ đứng trước việc lập thành một nước khác trong nước Ý nhưng bát lực không thể làm gì được.

Vì phong-trào đã lan rộng quá nêu cách tò-chức phải sửa đổi lại vì lúc đầu quá sơ sài. Các «bá-chiến-dụ» phải đổi thành một đảng có trật tự, có tò-chức hân hoà. Đó là mục đích cuộc hội-nghị toàn-quốc giò ở La-mã hồi tháng Octobre. Lúc này Mussolini đã tỏ ra gần như một nhà độc-tài, đứng đầu 2 200 nhóm gồm tất cả 310,000 đảng-viên phần nhiều là thanh-niên dưới 30 tuổi.

Chương-trình đảng in ra hàng triệu bản. Chương-trình đó có thể tóm tắt như sau này :

Cải cách lại nước nhà theo cách phân quyền; hạn chế trách nhiệm của các nghị viện trong phạm-vi các vấn đề có quan hệ đến cá-nhan được coi là công dân của nước và dân nước nhà là có quan-h().'/ hành và bảo vệ các quyền lợi tối cao của nước; lập ra một chế độ nghiệp đoàn, khôi phục thanh thê của chính phủ trong nước; định rõ quyền lợi của nước Y cho hợp với nền thống nhất xã lich-sử và địa vị, cả những nơi chưa đạt tới mục đích đó; thừa nhận chủ quyền của tư nhân, đặt phương pháp xã hội để trừ cuộc tranh đấu giải cấp bằng cách thừa nhận về tu pháp các tò-chức thô thuyễn và của các ông chủ với những trách nhiệm của các tò-chức đó; dùng dù mọi phương pháp để đổi mới tất cả những kẻ mà nhà nước có nợ như cựu chiến binh, những kẻ bị tang tội về chiến-tranh, các công chức, có thể thi hành được lời cam đoan của chính phủ.

Thể là, trước một quyền chính trung-ương càng ngày càng mất thế-lực, đảng Quốc-gia Phát-xít Y đã lập nên một chương trình cải cách hợp với thực tế và có thể làm thỏa mãn tất cả những người Y không chịu ngồi yên trong thấy nước nhà di dân cuộc suy vong.

Chương-trình chính-trị Phát-xít sau cùng khi Ông Mussolini được với tên cầm quyền sẽ được lâm lượt thi hành cùng với một chương trình xã hội và kinh tế.

(Kỳ sau tiếp het)

H. K. T.

GIÁ MUA BÁO			
Một năm	6 tháng	3 tháng	
Bắc-kỳ, Trung-kỳ ...	18,000	8,500	5,500
Nam-kỳ, Cao-môn, Ai-郎	20,00	10,00	5,50
Người quốc và Cộng-hò	40,00	20,00	10,00
Mua báo phải trả tiền trước mandat xin đề:			
TRUNG-BẮC CHỦ NHẬT, HANOI			

MÙI HƠM ĐIỆU, MÀU NƯỚC, TRẮNG RÄNG

SAVON DENTIFRICE

KOL

LÀM VỪA LỎNG  
TẤT CẢ MỌI  
NGƯỜI KHÓ TÀNH

DISTRIBUTEUR :

S.A. Poinsard & Veyret  
Saigon, P.Penh, Hanoi, Haiphong

ĐÃ XUẤT BẢN :

Chinh-phủ ngâm  
của thư-xã Alexandre de Rhodes  
Bản dịch Pháp văn của Bùi-văn LÂNG

Cuốn sách thứ nhì trong một bộ tùng-thứ, có thể dùng trong bài trung-dâng có diễn Viễn-dông. Theo cách trình bày ở bộ KIM VÂN KIỀU của Ông Nguyễn văn VĨNH dịch Pháp-văn, 120 trang khổ 17x23 bia hai mầu, có nhiều tranh ảnh của họa sĩ Mạnh QUÝNH. Bản giấy thường 1p50, cuộc 0p47. Bản giấy Đại-lý Imperial 5p00, cuộc 0p90. Mua lĩnh hóa giao ngán, kèm thêm 0p30.

Tổng phát hành: MAI LINH  
21, RUE DES PIPES — HANOI

# Những cuộc hung, vong và những hòi vinh, nhục trong hơn hai ngàn năm lịch-sử của nước Y-dai-lợi

(Tiếp theo)

## Những cuộc hung, vong trong lịch-sử nước Ý

Ngày xưa thời đại thượng-cổ (thời kỳ người ta mới biết dùng các khí-eu bằng đồng, bằng sắt) trên đất Ý đã có nhiều dân-tộc đùi. Một trong những dân tộc đó, dân Etrusques từ phương đông lại đã đỗ bộ ở miền bờ bắc Latium. Dân-tộc này đã có một nền văn minh khá cao và có tính bắt chước rất giỏi. Trong khi giao thiệp với dân Phénic-en và dân Hi-lap, dân Etrusques đã biết cây ruộng, đào móng nước, dùng những đồ chép tạo ; tất cả kỹ thuật và kiến-xây nhà cũng trang hoành cát lăng lâm. Những vết tích về nền văn-minh Etrusques, hiện người ta còn thấy rái ráo ở nhiều nơi trong xứ Toscane là miền bắc Ý đùi trước tiên. Sau dân Etrusques, mới có những dân-tộc giống Aryens đùi lập nghiệp trên bán đảo Ý. Ở phía bắc thì có dân Ligures, ở giữa thi dân Latins, dân Omibriens dân Sabins, ở phía nam thi có dân Volques và dân Rutules. Lại có những dân như dân Vénètes. Osques thi lập nên những nước nhỏ độc lập. Sau nhà thi miền bắc Ý bị dân Ibères và dân Gaulois xâm chiếm lén nước Gaule ở bờ kia giáp núi Alpes. Trong các dân-dâng ở Ý hồi đùi, dân Etrusques mạnh và văn minh hơn cả, dân này đã làm nhiều công cuộc lòn lao và việc tri-thúy và dân-thúy nhập diễn và đến khi bị thôn-tinh vào La-mã thi nền văn-minh Etrusques lại có ảnh hưởng đến nền văn-minh La-mã. Đến năm 754 trước Thiên Chúá, vua Romulus lập ra nước quản chủ La-mã, xây kinh thành La-mã thi thế lực của dân Etrusques, bị đỗ sụp. Từ đó giờ thi thị lịch-sử Y-dai-lợi tức là lịch-sử đùi quốc La-mã. Đến thế kỷ đầu là lịch-sử đùi quốc La-mã. Trong 754 đến 510 trước T. C. thi lịch-sử La-mã đây những chuyện hoang-dường khó tin. Theo

Y-dai-lợi, bán-đảo phi-nhiều, trù-mật, có vị-trí tốt nhất ở miền Địa-trung-hải từ xưa đến nay vẫn là môi ceph-tranh và bối chiến-trường giùa các dân-tộc Âu-châu

trong thần thoại thi vua Romulus là giòng dõi Enée & thành Troe và là con của thần Vénus và thần Auchise. Sau khi thành Troe bị tàn phá thì Romulus đến xú Latium. Trong đời Romulus có cuộc chiến-tranh với dân Sabins. Đến cái chết của Romulus cũng kỵ đùi, nhà vua không bị mất tích trong một hôm đùi duyet binh lính. Sau khi chết vua Romulus được thờ như một vị tiên-thần. Sau vua Romulus có 6 vị vua cầm quyền nước La-mã. Đến 510 trước T. C. khi tuyên bố chính thi cộng-hòa thành lập thi La-mã là thành-tỉnh và gồm cả các dân tộc Sabins, Latins và Etrusques cùng có những cơ quan chính-trị mới như dân-viên và nguyên-lão nghị-viên v... Trong lúc hòa bình thi có một hội-dồng thay vua cầm quyền hành chính gọi là Consulat và khi chiến-tranh thi lại bầu một nhà đài-lặc chuyên giữ quyền-chính và báu bí. Sau khi chiến thi trong nước đùi là vũng vàng, La-mã mới nghĩ đến việc mở-mang đất-dài. Từ 498 đến 270 trước T. C., nước c Song-hoa La-mã chinh phục các miền khác trong nước Ý và đến năm 180 mới lấy xong hết bắc-dâng. Từ 264 đến 201, trong hòn thửa thế kỵ, La-mã đem quân đánh người Carthaginois đùi chiếm đảo Sicile. Trong trận đánh thứ hai, một danh tướng Carthage là Annibal đã v่าย thành Sagonte rồi đem quân tiến qua bán đảo Tây-ban-nha, miền Nam nước Pháp đùi vượt qua giagy núi Alpes tấn công vào đất La-mã. Trong Annibal đã thắng quân La-mã mấy trận lớn ở Tessin, ở Trébie và ở Cannes (216) nhưng sau khi đánh Carthage thi chỉ có 3 năm

Trận đánh Carthage thi chỉ có 3 năm

(149-146), nhưng là một trận quyết liệt. Thắng thành Carthage phỏng thủi cầu mực, Caton hò hét dâz La-mã phải cố pha cho được thành đó. Nghi lời Caton, các đạo quân La-mã đã vượt bờ vây thành Carthage và phá tan thành đó. Hết thời quân La-mã lật chính-phục cả đất Hi-lạp và chia đất ấy thành tám tỉnh La-mã. Nhưng cũng vì cuộc chính-phục này mà La-mã mới chịu nỗi ánh-hưởng của văn minh Hi-lạp. Chẳng bao lâu chính thể cộng hòa bị suy yếu vì những cuộc xung đột giữa các nhà cầm quyền nhất là gিra Marius và Sylla, gিra vي đại biền César Pompeï và Crassus. Sau khi đánh lấy nước Gaule, César và La-mã gиra quyền độc-tại nhưng chẳng bao lâu thì César bị Brutus ám sát, ngay giờ nghìn-vien. Sau khi César chết thì xảy ra cuộc xung đột giữa Antioine và Octave. Vì thắng trận ở Actium (31 trước T. C.) Octave gиra quyền tи ên-kh?p d? quốc La-mã và được tôn lên n?i Hoang-d? lấy hiệu là Auguste đại đ?. Sau khi đại-d? Auguste băng (14 trước T. C.) thi 11, vи hoang-d? vи gi?ng César lên n?i ng?l (Tiber, Caligula, Claude, Néron v.v.), nhiều vи quyền tи r?t l?n. Sau các hoang-d? César đến gi?ng Flaviens l?n cầm quyền (Vespasien, Titus, Domitien) rồi đến gi?ng các hoang-d? Antonius (từ 96 trước T. C. đến 192). Từ sau khi Commodo chết đến khi Diocletien lên ngôi, La-mã g?m ba h?i: h?i các hoang-d? ở Phi-châu và Syria (192-235) h?i loạn vи binh bị (235-268) rồi đến h?i các hoang-d? gi?ng Ilyriens (268-284). Từ đại-d? Diocletien (284-305) La-mã l?i th?i-d? d? quốc Tây phuong. Dưới đ?i là th?i-d? Constantin thi d?o Thanh - Ch?a được công nhận l?i d?o chính thức của to?n-quốc; Dưới đ?i hai vи hoang-d? này, phạm vi d? quốc La-mã m? mang r?ng l?n nhất g?m kh?p t?i T?y Âu, Trung Âu, Nam Âu đến bờ L?c B?c Phi và C?m-t?ng. T?y là một d? quốc l?n l?o nhất vи c? th?i ở T?y phuong. Sau đ?i hoang-d? Constantin, các hoang-d? khác

đã d?ng chính sách vung v? lam cho d? quốc La-mã ch?ng s?p d?, v?i m? r?ng bi?n-g?i cho các d?n t?c d? man vào xâm l?n. Khi hoang-d? Theodosie băng (395) thi d? quốc La-mã đã s?p sa vào cảnh nguy vong. Theodosie chia d? quốc l?m hai h?i: d? quốc T?y phuong g?o cho con là Honorius cai-tri vи d? quốc Đông-phuong th?i-d? ở Constantinople (do Constantine lập n?m) giao cho một con khác là Arcadius cai-tri. Đến năm 424, Honorius băng thi d? quốc T?y-phuong ch?i c?n gi?u được 3 n?u t?c s?n v?n là: nước La-mã và Phi-châu. Hai mươi n?m sau thi Odoacre vua c?n d?m H?niles c?u?p được La-mã và b?i vи hoang-d? La-mã cu?i c?ng là Romulus Augustule.

Th?i l?i La-mã tr?i qua Ba thời kỳ quản ch?i c?ng-hoa vи d? quốc (l?p từ 754 trước T. C. đến năm 461 sau T. C. thi m?t, c?ng t?c c? h?n m?n ng?n n?m. Su?t 300 n?m d?u k?y nguy?n nay, d? quốc La-mã d?i có h?i r?t l?i t?ng l?y, th? lực tr?m kh?p m?t phần l?n ?u - ch?u t?n t?n B?c Phi và C?m-t?ng. Trong thời kỳ La-mã v?n-hoa, m?y-thu?t nước Y r?t l? th?nh h?nh. M?y-thu?t La-mã b?t ch?u?c c? m?y-thu?t Hi-lạp vи m?y-thu?t ?trusque v?ra d?o d?o v?a hợp với s?n-th?c t?i. V? k?i tr?c, di?n kh?c v?i h?i họa, La-m?a hi?n c?n d?i l?i nh?u t?c-ph?m m?y-huat r?t tinh x?o d? t?o r?ng n?u c? v?n minh La-m?a d?i m?t tr?nh d? kh?a cao.

### Sau La-mã, g?n 1.500 n?m nước Y b?i qua ph?n

La-m?a l? th?i-k?y th?nh-tri vи th?ng nh?t vи v?ng nh?t trong lich-s?i Y-đại-l?i. Sau th?i-k?y đ?i từ khoảng 500 gi?i d?i cho đến năm 1869 l? h?i vua Victor Emmanuel II th?ng nh?t c?u t?u qu?c Y, suốt trong g?n 1500 n?m, d?t b?n d?o Y b?i qua ph?m l?m nh?u nước vи d?n Y nh?u l?n h?i đ? d?u d?u t?u qu?n c?i tr?i. Y t?c đ?i có ba th? d?o: Bavia, l? th? d?o c?u người Lombard, Ravenne l? th? d?o c?u hoang-d? Byzance vи La-m?a l? n?i v?i c?u các Gi?o-ho?ng. Đến 754 thi d?n Fr?ne d?u t?u qu?n vua Pepin c?ng tr?n sang Y vи nh?o c?c vua trong họ Carolingiens m?a Gi?o-ho?ng d?i v?ng sang gi?p s?c n?n m?i d?ng n?n s?c c?u Gi?o-ho?ng vи Y. D?n Hoang-d? Charlemagne l?i d?m Y s?p nh?p vao d? quốc T?y-phuong c?u ông m?i l?p l?i nh?ng s?c v?a n?i nghi?p kh?ng g?i n?n d? quốc l?i b?i qua ph?m, đến 887 thi d? quốc fr?ne b?i s?p d?. Ở B?c Y thi c?i thi tr?i th?ng mai như Venise, G?nes, Pise l?p thành nh?u nước c?ng-hoa nh?o, c?n v?i phia Nam thi d?n Arabes x?m c?m h?i d?o Sicile vи Sardinia. Miền Nam b?n d?o thi d?t thu?t c?c nước c?ng-hoa do người Hi-lạp l?p n?n. Người Sarrasins g?i d?ng d?t ch?m-c?u đến 916. Sau h?i nay, Gi?o-ho?ng l?i ph?i v?o d?n hoang-d? Ottori Ier. Đến 1094 thi d?n l?u?i d?n Normands vи d?n Angevins ch?m s?c Y vи Fr?deric Barberousse l?p vua v?i Y (1167). Cuối th?i-k?y 14, mi?u h? Y, goi l? nước qu?n ch?u Naples l? m?t tranh-d?nh g?i?u người Phap (ho Anjou) ng?i Aragonais vи ng?i Đức. Ở phia

### Th?ng-ch? P?tal d? n?i:

Nh?u c? b?i tr?n m? m?i d?ng-t?m n?u qu?c-gia d?ng th?i-ch?; chúng ta s?i d? qu?y quan d? l?m s? b?o-v? chung. S?i g?n g?i?i d?, au ch?i t?y-nhien l? h?y v?ng n?ng d? nhu nhau trong cu?c ph?c-h?ng. Nh?ng Qu?c-gi?i t?ch-m?nh c?n ph?i c?n s?y-th?ng-nh?t c?u nước Phap.

l?n d?ng l?m b?i chi?n trường gi?u c?c c?u ng?u qu?c Áu-ch?u, nh?u Phap, D?c, Áo, T?y-ban-nha. Ta n?n hi?u r?ng d?i th? Y-đại-l?i (t?i sau gi?y n?i Alp? tuy cao nh?ng c? ph?n d?o d?e qua h?i v? d? d?o c? th? g?o th?ng v?i c?c nước T?y vи Trung Âu) thi qu?n La-m?a d?i ch?nh-phuc c?c nước khac thi c?ng gi?p nh?u cho c?c d?n t?c khac d?n x?m ch?m d? Y.

Sau khi d?nh d? d? quốc La-m?a, Odoacre l?n ng?i vua v? Y năm 476. Đến 493, Th?odoric d?ng d?n d?n Ostrogoths, chinh ph?c c? nước Y, nh?ng sau khi Th?odoric ch?t thi d? quốc Y l?p ra c?ng b?i m?t r?t ch?ng. Sau d?n Goths đến c?c hoang-d? & Byzance cai-tri Y vи d?i ra & Ravenne m?t v?i d?i bi?n h?i d?n n?n c?c vi?c T?u 586, d?n l?u?i d?n Lombard do Alboin d?ng d?n x?m chi?m b?n d?o Y r?i d?i chia ra l?n nh?u qu?n g?o cho c?c qu?n-c?ng c?i tr?i. Ở Y t?c đ?i có ba th? d?o: Bavia, l? th? d?o c?u người Lombard, Ravenne l? th? d?o c?u hoang-d? Byzance vи La-m?a l? n?i v?i c?u các Gi?o-ho?ng. Đến 754 thi d?n Fr?ne d?u t?u qu?n vua Pepin c?ng tr?n sang Y vи nh?o c?c vua trong họ Carolingiens m?a Gi?o-ho?ng d?i v?ng sang s?c n?n m?i d?ng n?n s?c c?u Gi?o-ho?ng vи Y. D?n Hoang-d? Charlemagne l?i d?m Y s?p nh?p vao d? quốc T?y-phuong c?u ông m?i l?p l?i nh?ng s?c v?a n?i nghi?p kh?ng g?i n?n d? quốc l?i b?i qua ph?m, đến 887 thi d? quốc fr?ne b?i s?p d?. Ở B?c Y thi c?i thi tr?i th?ng mai như Venise, G?nes, Pise l?p thành nh?u nước c?ng-hoa nh?o, c?n v?i phia Nam thi d?n Arabes x?m c?m h?i d?o Sicile vи Sardinia. Miền Nam b?n d?o thi d?t thu?t c?c nước c?ng-hoa do người Hi-lạp l?p n?n. Người Sarrasins g?i d?ng d?t ch?m-c?u đến 916. Sau h?i nay, Gi?o-ho?ng l?i ph?i v?o d?n hoang-d? Ottori Ier. Đến 1094 thi d?n l?u?i d?n Normands vи d?n Angevins ch?m s?c Y vи Fr?deric Barberousse l?p vua v?i Y (1167). Cuối th?i-k?y 14, mi?u h? Y, goi l? nước qu?n ch?u Naples l? m?t tranh-d?nh g?i?u người Phap (ho Anjou) ng?i Aragonais vи ng?i Đức. Ở phia

### SÁCH MỚI

**TRIẾT LÝ  
VỀ VŨ TRỤ VÀ NHÂN SINH**  
của PHAN-MẬT — Giá 2p30  
**ĐÃ CÓ BẢN: VĂN-HÀO TOLSTOI**  
của Nguyễn phi HOÀNH — Giá 2p40  
**ĐANG IN: HỌC THUYẾT FREUD**  
N° 29, RUE LAMBLLOT — HANOI

### Còn m?t l?i sách giá trị

THI HAO TAGORE	giá	4\$80
TRIEU HOC EINSTEIN	-	2,30
LUẬN ĐÙNG	-	1,50
VÀNG-SAO	-	2,50
ĐỒI VÀN	-	0,95
TRONG 99 CHÓP NÚI	-	1,00
VƯỜN HỒNG	-	1,10
NHÀ XUẤT-BẢN TÂN-VIỆT		
N° 29, RUE LAMBLLOT — HANOI		

hầu hết cao đài Ý chỉ trù Vénitie và đất thuộc Giáo-hoàng. Ngày 17 Mars 1861 thi hứa nghị-viên tôn vua Victor Emmanuel II lên làm vua Ý. Sau ít lâu, ngày 6 Jun thi nhà chính-trị đại-tai Cavour cảng từ trần. Còn Garibaldi thi đến ở tại đảo Caprera. Đến 1862, Garibaldi lại về Palerme định đem đổi quân cầm-tú lấy lại đất thuộc Giáo-hoàng như đã chiếm Naples nhưng khi đó bài Léon Cabrol thi bị thua quân nhà vua phái xuống ngăn việc đó. Ngày 20 Août 1862, Garibaldi bị bắt làm tù binh ở trong núi Apronito. Sau này trong cuộc chiến-tranh Pháp-Đức 1870-1871, Garibaldi lại bộ quân Ý để giúp Pháp.

Xứ Vénitie thuộc quyền vua Ý từ 1866 vì có cuộc đồng-minh với Đức và tuy quân Ý thua hai trận lớn ở Custozza và Lissa. Thành Venise đã kháng chiến đến lúc canh lược thực mờ ohju hàng (24 Août). Cuối cùng ngày 22 Septembre 1870 thi vua Victor Emmanuel mới tiến vào La-Mã và thu phục lại đất thuộc quyền Giáo-hoàng cũng với «kinh-bát bát đít» của giống La-mã từ hơn hai ngàn năm nay. Từ đó giờ Ý đã lập được binh-cuong nhất định và dân trấn trở nên một nước phu-cuong ở Âu châu. Cuộc cách-mệnh và cuộc thống nhất của nước Ý đã tỏ ra cho mọi người biết sức sống mạnh mẽ và chí phẩm-dầu của dân tộc Ý, một dân tộc đã từng có một nền văn-minh tối cổ soi sáng khắp thế giới [về] hời đầu kỷ-nghịen Thiên-Chúa. Vua Victor Emmanuel và các nhà cầm quyền Ý phải chiến đấu trong 10 năm trời lüyü lại được quyền chinh trong tay Giáo-hoàng vì Giáo-hoàng vẫn được các cường quốc như Pháp bênh vực.

Đến 1878 thi vua Victor Emmanuel băng. Vua Humbert Ier lên, vua ngai và có ý thiên về chinh sách thân Đức-Áo. Hồi này Ý lại muốn chinh phục và mở mang các thuộc-địa Phi-châu như chiếm các xứ Lybie, Tripolitaine, Somalia, Erythrée. Đến 1890, Ý bị thua một trận rát đau ở Adous (Abyssinie) nên phải ký hòa ước với nước đó. Năm 1900 thi vua Humbert Ier bị ám-sát và vua Victor Emmanuel III lên thay tức là vua Ý ngày nay.

Vì Ý dù vào cuộc Âu-chien trước đứng về phe đồng-minh nên đến 1919, Ý lại khôi phục được đất Trentin (Adige) các cửa bắc Trieste và Fiume trên bờ bắc Adriaticus, từ đó biến-giới Ý đến tận đèo Brenner. Năm 1922, quân so-mi đến túc quân phat-xit đã tiến vào thành La-Mã và ông Massolini lập nên chính-thế

độc-tai bên cạnh vua-ving của vua Victor Emmanuel III. Từ 1922 đến nay, nhờ vào chính sách cuong quyết của đảng Phát-xit mà Ý đã mở mang thêm-hiền cả về quân sự và kinh-te. Năm 1936, quân Phát-xit Y lại sang đánh Abyssinie để báo thù cuộc thất bại năm 1896 & Adous và chiếm xứ đó làm thuộc địa. Nhưng gần đây, quân Anh & Bắc-Phi và Đông-Phi lại lần lượt lấy lại tất cả các thuộc địa Y là Abyssinie, Somalie italiane, Erythrée, Libya, Tripolitaine. Quân Y giáp quân Đức nhiều trong cuộc chiến đấu trên bối sa-mạc Bắc Phi để giữ thuộc địa Y nhưng đến mùa hè năm nay thi quân đồng-minh đã hoàn toàn chiếm được các đất ấy và cả các thuộc-địa Pháp & Bắc Phi.

Ngày 10 Juillet 1943 thi quân Anh, Mỹ đỗ bộ lên đảo Sicile. Đến 25 Juillet thi chính phủ Phát-xit xô và Thống-chế Badoglio lên cầm quyền.

Từ 3 Septembre quân Anh, Mỹ lại đỗ bộ lên đất Calabre trên bain đảo Y và đến 8 Septembre thi chính phủ Badoglio xin hàng không điều kiệu.

#### HỒNG-LAM

### L'ACTION MORALE

Nhà in T. P. T. V có nhận báu quyền L ACTION MORALE do nhà Học-Chinh Đông-Dương xuất bản  
★

Giá mỗi quyen 4\$16 - Cước phí 0\$37  
Không nhận gửi lanh hóa giao ngan 4p53

### ĐÃ ĐÓNG THÀNH BỘ

### Việt-nam được-học

của ông Phó mục-Thánh trong bộ biên-lập hội Y-Học Trung-ký soạn Sách soạn theo phương pháp thực hành để phòng khi cấp cứu ai coi đó cũng có thể chữa được. Vâ iai những cây mà ông nghiên cứu то là những cây mà ta thường thấy giông ở chung quanh mình ta đó.

Thật là một bộ sách cần thiết cho mọi người và mọi gia-dinh  
Mỗi hò... 6000 them cuoc i... 000  
Mua linh hoa giao ngan h... 7p00

Thứ và mandat mua sách xin gửi về cho:  
NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

Có một đồng-bạc mà muôn làm giàu nhanh chóng và lương-thiện thì chỉ có cách là: MUA VỀ XÔ SƠ ĐỒNG-PHÁP

# TÒA THÁNH VATICAN

Tại La-Mã, có hai Chính-phủ của hai nước. Chính-phủ nước Ý-dai-lợi, đứng đầu là nhà vua. Và Chính-phủ nước tôn-giao Gia-Tô rộng khắp hoan-cửu, đứng đầu là Giáo-Hoàng ngự tại tòa-thánh Vatican.

#### Thể-quyền

Xưa kia Giáo-Hoàng có thể-quyền lòn lâm, ngang và có lòn hòn cá quyền nhà vua. Ta nên nhớ xва Hoàng-Đế Napoléon đã nhát nước Pháp đã lấy lòn vinh-hạnh và cũng được Giáo-Hoàng phong làm Hoàng-Đế nước Pháp.

Từ khi khép-trúc Latran, Ngài quyền của Giáo-Hoàng tại La-Mã chỉ thu nhỏ lại trong khu toà-thánh Vatican. Ngài vui lòng ký ước, để cho thiên-hà thấy rằng Sáng-kham mắng Chúa Trời không mang tướng đến những điều nhõ-mon' nor triền-gian nhõ mon'.

Tuy vậy, Ngài vẫn nắm một phần thể-quyền trong tay. Vâ quyền ấy dù nhỏ bé đến đâu, cũng cần phải đai quan phan chuc cai-tri.

Nhất là từ khi nước Ý trong công-nap Giáo-Hoàng, hàng năm một khoản «thien-hoc» thi tòa-thánh Vatican chẳng dù dụng các lão-dai, đồ-xo, của các lão-các sô ấy. Nên nhì là lão-dai, dinh-thy phải lập ra giữa thành La-Mã. Nhungs dinh-thy đó tuy lập trên đất-dai của Ý-Hoàng, song được hưởng tri-ngoại phap-

Các vị Hồng-y Giáo-chủ di lại, trong col qua những đồng cát, gach, tre gỗ ngắn-ngang, bận rộn như những ông thầu khosa. Buổi trưa và lúc chập tối, tại cửa Saint Anne, thợ thuyền ra về il-lu-lut, coi chằng khác gì cảnh một xưởng máy tan-tâm.

Nước của Giáo-Hoàng gồm có Saint-Pierre và các nơi khác.

Quan Tông-dốc they mặt Ngài cai-trị nước là một vị hồn-tuộc, quyền-hành như một quan Tông-dốc ở nước ta thời xưa. Dưới quyền ông, có đủ quan Chính Văn-phòng, các tò-các-sô, và một số sen-dam, chẳng khác gì tại một thành-phố lớn.

Và mỗi my-thuat, thi Saint Pierre (goi là nước hay tinh cung được) thật là đẹp-de tuyệt-vời, có lòn không thành-phố nào trên hoan-cầu sánh kip,

#### Thần-quyền

Khỏi phải nói, thi ai cũng biết thần-quyền của đức Giáo-Hoàng lòn lâm. Ông quyền Ngài vphường-diển đó, không một vua chúa nước nào trên hoan-cầu đam do, vi pháp lệnh của Ngài được tuân theo như pháp-chi của Chúa Trời khắp bốn-địa thiên - hạ - đều dâu cũng phục.

Về việc cai-tri, thần quyền, cũng phải coi các tò-các-sô, và có rất nhiều moi-dù. Tòa-thánh Vatican đãi khai, dù dụng các lão-dai, đồ-xo, của các lão-các sô ấy. Nên nhì là lão-dai, dinh-thy phải lập ra giữa thành La-Mã. Nhungs dinh-thy đó tuy lập trên đất-dai của Ý-Hoàng, song được hưởng tri-ngoại phap-

Nhưng bì đã mất mò nằm trên bộ tiểu-thuyết rất công phu và già-hin:

### NHÀ AI

#### NGUYỄN ĐỨC CHÍNH

soan và iv xuất bản 500 trang giấy bản, giá 4p50. Khởi công in từ tháng 10/1943, phát hành đầu octobre 1943. Thứ và mua sách gửi về: 214, Hàng Bông, Hà-nội

quyền, vi thuộc về đất-nước của đức Giáo-Hoàng, thuộc về Tòa-Thánh.

#### Chính-phủ của Giáo-Hoàng

Giáo-Hoàng cai-trị như một ông vua, một ông vua và thần-quyền của khắp thiên-hà.

Ngài cũng có triều-dinh.

Triều-dinh nhà Vua có các Bộ cùng các quan Thượng-thu, thi Triều-dinh của Giáo-Hoàng cũng vậy, có diều khac là đáng là Bộ (Ministère) thi gọi là Giáo-Hội (Congréations) và các quan Thượng-thu toàn là các vị Hồng-Y Giáo-chủ.

Chính-phủ của Tòa-Thánh tuy khép-lập Thủ-tuồng, nhưng thay re vẫn có một chức như: chức Thủ-tuồng, đó là chức Thượng-thu tòa-thánh, (Secrétaire d'Etat) đứng đầu mọi việc Ngoại-giao.

Các bộ thi-goi là Giáo-Hội (Congréation) các quan Thượng-thu thi gọi là hội-trưởng (préfet).

Chinh-phuc Thanh-Cha (Giao-Hoàng) cũng một mình kiêm mấy chức Hội Trưởng Giáo-Hội, chẳng khác gì tại Chính-phủ các nước khác, có Ông Thượng-thu kiêm hai ba bộ một lúc:

Ngài kiêm chưởng ba Giáo-Hội Hội-thu như ba Bộ thiết-yếu sau này :

1) Tối cao Giáo-Hội Tu-Lý Tai-Phán-Sở (Suprême Congréation du Saint Office) chuyên coi về các việc thuộc về Giáo-luat, các vấn-dề thuộc về đức Tin và phong-hoa, các cuộc hôn-nhân.

2) Nội-vụ Giáo-Hội (Soacrée congrégation consistoriale) chuyên coi về các Giám-mục và các xứ của Giám-mục. Bộ này định-hoạt các xứ, các hạt truyền-Giáo, kiêm-soát việc ca-

trí các Giáo-hội, điều-trá và đê-  
ri các chức Giám-mục.

3) Đồng phương Giáo-hội  
(Sacréée congrégation pour l'Église orientale) lập ra từ năm 1917, do Giám-hoàng Benoit XV, kiêm-chưởng mọi việc của các Giáo-hội, riêng về phong điện lê-giáo Đồng phương, là phong-chóng chày gi ròi súng sẽ thuộc thẩm quyền của tòa Thánh.

Ngoài ba Giáo-hội đó ra, Chánh-phủ tòa Thánh, hay nói cho đúng Nguyên-lao-lien-La-mã (Curie romane), còn gồm những Giáo-hội sau này:

Thần-thánh Giáo-hội (Sacréée congrégation des sacrements) chuyên coi về các qui-luật về các bí-thi, việc cho phép hôn-nhau, việc tưởn hỷ hôn-nhau, việc phân-trí-tự các nhà tu.

Binh-giảng Giáo-hội (Sacréée congrégation du Concile) chuyên coi về các cách-ngôn nói và việc tu-đạo, việc ăn chay và việc kiêng kham, tịch-eo, các hội-tử-thiên, các sún-vật của nhà chung. Bộ này kiêm-soát các cuộc giảng-kinh-thuyt pháp tại các giáo-hạt.

Tu-đạo Giáo-hội (Sacréée Congrégation des Religieux) coi sóc về việc tu-hành của dân Ông-dân bà.

Tuyên-truyền Giáo-hội (Sacréée Congrégation de la Propagande) theo đuổi-cuộc khích-irwong đạo Ga-tô và trong coi về các sứ-mạng. Bộ này cũng tương-tự như Bộ Thuộc-dịa tại các Chánh-phủ vậy.

Lễ-tiết Giáo-hội (Sacréée Congrégation des Rites) ẩn-sính các nguyên-lắc thờ-phung và các lễ-tiết.

Nghi-lễ Giáo-hội (Sacréée Congrégation Cérémoniale) thiết-lập và thi-hành Nghi-lễ tiếp-rước các quan Sứ-hàn và trong coi về các việc khâm-tiết trong Tòa Thánh.

Học-vụ Giáo-hội (Sacréée con-

grégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires) chuyên việc giao-thiệp với các nhà cầm-quyền bên Chánh-trị và riêng về việc phong chức Giám-mục, khi các việc phong chức đó cần phải được các nhà cầm-quyền bên Chánh-trị ý-hiệp.

Đó cũng như là Bộ Ngoại-giao do quan Thượng-tòa Thánh (Secrétaire d'Etat) chấp-chưởng địa-vi quan-trong bao quanh Thủ-tướng trong Triều.

Học-vụ Giáo-hội (Sacréée Congrégation des Séminaires et Universités) chuyên về việc tu-giáo.

Thần-thánh Giáo-hội (Sacréée congrégation de la Fabricre de Saint-Pierre) trông về việc kiêm-chúc, việc trang tu-dinh-thuy, việc bao-thù-thanh-truong và việc cai-trí-tu Tòa Thánh về mặt thẩm quyền

Bộ này bao giờ cũng do quan Thượng-tòa Thánh chịu-chưởng; thế là ngoài cung-kiem-bi giao-hội vậy.

Các việc tầm thường thuộc giao-hội nào thì giao-hội này xử-trí-lý. Duy có những việc tôi-quan-trọng-một-tau-lên-đức G-ô-hoàng. Ngài chỉ-thưởng-trong mỗi tuần lê một lần hoặc mỗi tháng hai lần để tiếp-kiến các đức Hồng-y Giáo-chủ Hội-trưởng các Giáo-hội lên tau bay mọi việc. Đức Thánh-Chúa đã phân-thể nào là kiêm-khoa ngoc luật không ai còn có thể không-tuân.

Tại năm 1937, ta có đức

## THUỐC CAM SÂM YẾN

là một thứ thuốc bắc chotrè em, trị bệnh kẽm-án, người già cõm, mệt bùng, da vàng, nôn-dòng-thuốc này sẽ cược bò tý-điều-cam hay un-chóng-chónh thâm-tíc-khôe cùi đay lỵ sau này: Ninh

Blah, Vinh, Nam Định  
nhà thuốc: THÁI CÔ  
52, Hàng Bạc — Hanoi

Hồng-y Giáo-chủ Lépicier là Chánh-phủ Tòa-đạo Giáo-hội, tên lìu hết các đáng-hội-trưởng các Giáp-hội khác đều là người Ý-đại-ly!

Giang-san của đức Giáo-hoàng gồm cả vua-quốc. Người ta mong rằng việc cai-trí cũng giao-phò cho người vua-quốc mới-phải.

## Tòa-án của tòa Thánh

Tòa Thánh cũng có quyền tu-pháp như Vua chúa cầm-quyen.

### Có hai tòa-án:

Một là tòa-án luong-lâm; hế-người ta nghĩ xáng-nghỉ đây-tai tôi-dâm-sâm-hối với Chúa. Sâm-hối đó cũng là một thứ tòa-án (penitencerie) có thê-gọi là tòa-án trí-ác-tâm. Hai là cao-đẳng-pháp-viện của Giáo-hội (Rote). Tòa-án này xử-doán bêt-thay nhung-hanh-vi-pham luat-giao, bêt-thay nhung-tai-ác-tâm-nhỏ.

Một tòa-án của ý-nghĩ, một tòa-án của việc-làm. Kê-cung chu-đáo-lâm.

## Những Ủy-ban thường-trực

Chẳng-nhưng có những Giáo-hội quy-hanh-như các Bộ của Chánh-phủ, tại Tòa-Thánh lại có những Ủy-ban thường-trực, mỗi Ủy-ban chuyên-môn cõi-mỗi-việc, đại-khai-như sau này:

Ủy-ban kinh-học.  
— giải-thich-giáo-luat.  
— cơ-học.  
— nghệ-thuat.  
— cõi-tich v.v...

Quyền-hanh-của-những Ủy-ban trên mỗi ngày một-muôn-ính-áp là quyền-hanh của các Giáo-hội, chẳng-khác-gi-tai-các nước-dân-chủ-vậy.

Trung-binh-mỗi-ngày có 800 người-dân vào-chầu-Giáo-hoàng

Ngày-xưa, được-vào-bé-kết-Giáo-hoàng là một vinh-hạnh

đặc-biệt. Duy-nhưng người quyền-qui-mới được cái-vinh-hạnh-ý-thoi.

Ngày-nay, vào-triều-k-én-đức Giáo-hoàng là một trong-những công-việc hàng-này của nhân-dân La-mã. Ai-cũng có-thê-vào-triều-kien-dei Tòa-Thánh-chia, hòn-nhẫn Ngai và được Ngai-ban-phép-lanh-cho

## Chẳng-khô-không-gi-cá

Mình là dân-nước-nào, thi-cứ-xin-tòa-đại-sứ-của-nước-mình — vi-nước-nào-cũng-có-dai-sứ-tại-tòa-Thánh, nước-Ý là nước-sở-tại-tòa-Thánh-cũng-vậy —

một-bức-thu-giới-hiệu-giết-vào-viên-Giám-mục coi-nội-diệu Giáo-hoàng. Nhiều-bức-thu-giới-hiệu-dó-in-sản-từ-trước, người ta chỉ-việc-diễn-tên-họ-quê-quán-vào-thời. Mỗi ngày người ta phải-ra-tôi-máy-trâm-bức-thu-như-thứ-chữ-không-it.

Vì-dó là-pháp-phi-của-đức Thánh-Chúa. Ngài muốn-có-thết-đóng-người được-chịu-phép-lanh-của-Ngai.

Cũng-vì-thế, nên ngày-nay phục-sức-của-người-vào-triều-kien-Giáo-hoàng-cũng-không-phai-bỗ-huoc-như-trước-nữa: dân-ông-lẽ-phục, dân-bà-mặc-đồ-den.

Tuy ngày-nay dân-bà-theo-lê-cung-phai-mặc-đồ-tay-dài, thân-dài, nhưng-lâm-bà-mặc-áo-man-teau-cho-hợp-lê, hoặc-đeo-gant, và-nhiều-khi-vẫn-bản-áo-bóng-muông-và-ngoán. Lê-phai-che-khán-den-lên-dầu, nhưng-lâm-bà-chi-hờ-bึง-dội-một-cái-khán-sau-móng-diamond-như-mạng-nhà-thé-thao-hec-nhưng-bà-só, nhungs-bà-mẹ, nhungs-cô-gái-nhỏ, nhungs-tiêu-hư, ai-nấy-dều-là-phun-son-hinh-như-dé-khỏi-bị-đéc-Tiên-chia-ban-quả-là-mđong. Cỏ-bà-sim-cá-con-tho, có-cô-gái-cá-em-bé-Bé-đóng-nhau. Bé-các-giới.

Bán-đóng-có-trần-linh, cõi-nhin-nói, Im-lặng-hoán-ton,

Nhưng-dù-nhà-giê-sau, mặt-cậu-bé-con-sgđ-mái-trong-long-mé

không-sao-shiu-dure-tuôn-xuong, cháp-chứng-dâ-i-lai-quá-hai-dây-hàng-rào-người, trảng

Hội-anh-em-Lạc-Hồng!

Công-nhau-quyết-một-lòng

Hát-THUỐC-LÀO-BỘNG-LINH

Cho-tinh-điếc-mơ-mòng

THUỐC-LÀO-BỘNG-LINH

hành-lang-rông-như-cái-chợ-ở-từng-gác-dưới-cùng-tòa-Thánh. Đàn-bà-thì được-với-vào-triều-kien-hồi-11 giờ. Đàn-ông-thì được-với-vào-hồi-12 giờ-rồi-trưa. Mỗi ngày-trung-binh-có-đo-800-nhân-việc-vào-triều-kien-tất-cả.

Trong-số-có-cá-những-người-lái-buôn-diem-số-sđ-vật-nào-nhǎn, náo-tràng-hạt, náo-mê-day, náo-tuyn, náo-tranh, náo-hành-và-dé được-đề-được-đức-Giáo-hoàng-ngu-quá-bao-phép-lanh-và-cá-cô-vật-nào, khi-cdem-và-sé-bán được-giá-cao.

Nhưng-đu-phu-bản-áo-vân-dò-đò-đò-trò-cá-ché-đây-mê-day-xanh-dò, rồi-mây-tên-thần-binh-bản-áo-tam-tài-vàng, xanh-và-dé-tay-và-lưỡi-tần-sát-long-đe-roi-những-viên-sen-dâm-bản-nhung-phuc-và-deo-huy-chuong, bối-ống-bản-sắc-phuc-quận-thuyn-có-nạm-vàng-choi-lợi. Sau-cung-là-đức-Thánh-chia-bản-dò-trắng, phía-sau-có-têm-hầu-kinh-căn-mang-cá-ám-choäng-và-chiếc-mũ-dò-thêm-vàng.

Mỗi/người-lặng-lặng-quí-cá-xuống. Đức-Giáo-hoàng-ta-té-dao qua-một-lượt, chia-chék-nhâi-ở-tay-cho-mọi/người-hòn-khô-đi-tay-đe-đóng-hòn-nhâm-roi, đúc-Thánh-chia-liền-ban-phép-lanh-cho-tất-cá-mọi/người-một-lượt.

Đoàn-lõi, tiếng-vỗ-tay-vàng-lém-như-zầm. Người ta nghe-thấy-những-tiếng-tung-hô-e-bravo, bravo, eviva il papas (chúc-chá-vạn-tuổi).

Đức-Thánh-chia-néi-một-vần-thần-nhiên-như-không, giờ-tay-lên-chào-mọi/người. Rồi-Ngài-lên-kêu-nghì-và-diem.

Sau-tung-ngài, tiếng-hoan-hả-vẫn-vang-lém

VĂN-HÓE

(thuat-theo Ed Welhoff)

tráo-chảng-tô-vé-gia-sét. Nh-ém-dứa-tré-khác-bắt-chước-lam-theo.

Thế-rồi-đu-đòn-lên-như-cái-chợ. Dưới-những-ép-mắt-nghiêm-nghị-của-tôi-tó-trong-tòi, và-những-hình-sea-dâm-tòi-Thánh, nh-èu/người-đứng-phát-dậy, di-lại-chuyen-trò, có/người-lại-hát-nhá. Thật-mất-cá-về-long-trong-nghiêm-trang. Giêng/người ta-chi-bắt-cói-dù-nhà-giê-hay-45-phút-thì-không-bao-gi-có-cái-canh-hỗn-hỗn-hay.

Thinh-linh, có-tiếng-truyền-lệnh-ra. Một-tiêng-hầu-nhà-bản-dò-đem-agyc-dây-mê-day-xanh-dò, rồi-mây-tên-thần-binh-bản-áo-tam-tài-vàng, xanh-và-dé-tay-và-lưỡi-tần-sát-long-đe-roi-những-viên-sen-dâm-bản-nhung-phuc-và-deo-huy-chuong, bối-ống-bản-sắc-phuc-quận-thuyn-có-nạm-vàng-choi-lợi. Sau-cung-là-đức-Thánh-chia-bản-dò-trắng, phía-sau-có-têm-hầu-kinh-căn-mang-cá-ám-choäng-và-chiếc-mũ-dò-thêm-vàng.

Mỗi/người-lặng-lặng-quí-cá-xuống. Đức-Giáo-hoàng-ta-té-dao qua-một-lượt, chia-chék-nhâi-ở-tay-cho-mọi/người-hòn-khô-đi-tay-đe-đóng-hòn-nhâm-roi, đúc-Thánh-chia-liền-ban-phép-lanh-cho-tất-cá-mọi/người-một-lượt.

Đoàn-lõi, tiếng-vỗ-tay-vàng-lém-như-zầm. Người ta nghe-thấy-những-tiếng-tung-hô-e-bravo, bravo, eviva il papas (chúc-chá-vạn-tuổi).

Đức-Thánh-chia-néi-một-vần-thần-nhiên-như-không, giờ-tay-lên-chào-mọi/người. Rồi-Ngài-lên-kêu-nghì-và-diem.

Sau-tung-ngài, tiếng-hoan-hả-vẫn-vang-lém

VĂN-HÓE

(thuat-theo Ed Welhoff)

A BASE DE MENTRE  
DONG A JAPONAISE

# BIÊN-GIỚI

**Đó nòi** về nước Y, vân minh Y và chính trị Y, chúng ta không thể không tìm biết văn-chương mức Y sao. Đáng nhẽ về đề mục này, chúng ta cần phải có một bài khảo cứu dài, nhưng thiết-lưỡng việc đó không phải là phạm vi của một bài báo nhưng chính là phạm vi của một cuốn sách, chúng tôi tạm giới-thiệu với các bạn đọc bài truyện ngắn dưới đây của Y để các bạn có một quan niệm về văn-chương Y vậy. Tác-giả Corrado Alvaro, là một nhà văn danh tiếng đã từng giáp thi hào Gabriele d'Annunzio cướp lại thành Fiume trước khi ông Massolini lên cầm quyền. Ông Alvaro từng nói tiếng về thơ văn và nhiều truyện của ông đã được dịch ra tiếng ngoại ngữ, được nhiều người ca tụng lắm. Truyện dưới đây, đang ở trong báo La Stampa, về lại một thời mà mọi tranh chiến trong đất Vira mới bắt đầu ở Y: dân bà thì thẩn mẩn ông tài thiếu, sợ không hoảng về tinh thần của người ta đã lên đến một độ cao. Tay vậy, truyện này lại có thể là một truyện của bút cao thời đại nào của Y nữa: chiến tranh, hồn sống và ái tình... vậy bao rỗng cấu truyện này về lại được một phong cách tinh thần của người Y cũ truyện, thiết-trường cũng không phải là quá đáng.

Dịch-giá

Cái miền mà dân di biêm-trở quá, dù-hu quá và mọi-rợ quá. Đó là một xứ ở biên giới, có nhiều đường rộng mà đẹp; song kỹ niêm của những trấn chiến-tranh đã diễn ra ở đó và cả sự ô-hoạ của những người khác giống & đó — ở những xứ biên-giới, những việc đó xảy ra rất thường — đem cho người ta cái cảm-tưởng một sự vắng vẻ gom trùm, một sự ghê lạnh vô song. Chung-quanh, toàn là dồi và núi. Dù rằng không muôn, người ta cũng cảm-giác những dồi và núi ấy đã dùng để làm cạm bẫy quân địch và nơi trú-ẩn cho quân lính.

Trong miền, rất ít dân Ông. Dân-gian ở đó nghèo khó và so-sát, mà dân bà thi thưa mửa: đó là đặc-điểm của một dân-tộc xuy-vọng vậy.

Hắn di lang thang ở những miền như miền này dã lầu. Thuở trẻ, hắn làm việc trong một hang buôn khai lớn. Ngày nọ lại ngày kia, hắn quen với cuộc đời sóng nước, và thấy rằng cứ đi như thế này thi thích vô cùng. Hắn lang thang hết thung lũng này sang thung-lũng khác, tai thi nghe tiếng hát của các con sông mà tay thi đâm vào những quán-irò ở đầu đường và những cao lầu trong lăng. Và, như thế, hắn thấy sôi-nổi trong lòng một cảm-giác hoang-mang, mà

những người cùng thời với hắn cho là nghĩa của đời người. Cái đó là tiêu-biểu tuối thanh-niên của họ; cái đó là một kỹ-niệm; cái đó là một giấc mơ của một cuộn du-lịch trong đời người: chiến-tranh.

Hắn đã đi tới đích của cuộc du-lịch rồi. Bây giờ hắn di suối giòng một con sông. Vừa mới ban chiều đây, hắn ăn cơm trong một cái quán vắng, xung-quanh có mấy nóc nhà tranh thưa thớt. Mùi khói quán đã liếc mắt đưa tinh với hắn trong khi bao nhiêu dân Ông sinh chầm-chập vào mụ và không bỏ sót một chi nào của mụ. Ở những dã-tộc mênh mông và sụt-song, một lòng ghen ác liệt hình như lúc nào cũng nhòm ngó vào những người dân bà. Bởi vì dân bà có một bản năng là bảo-tồn nội-giống, một cái bản năng mãnh liệt và mợ-rợ, kiêu như cái bản năng của những người dân bà độc thân trong Tháh Kinh, sống một cuộc đời mo-mango, chuyên nhóm cái lứa, hồn của đời sống vậy.

Lúc đó là mùa hạ. Hắn di bộ ở trong cảnh rừng chí-chết những gốc roi. Và những gốc roi đó nhả hán nhó với một người dân bà đơn chiếc đương hái những quả roi để làm một chất nước ngọt uống giải nồng. Người dân bà đói hơi xanh nhưng còn trót lầm và để cho ngày xuân của mình khô héo đi trong cái gốc láng vắng lạnh chỉ có toàn những

dàn bà khác và trẻ con. Dân iế, người ta hãy còn thấy hán đứng ở cạnh con sông. Bóng tối phủ lên trên những ngọn cây đen tối làm cho cái thung-lũng có vẻ chát chột hơn; nhưng ngã ba có biến khắc chắt tráng men làm cho cuộc du-lịch có vẻ bất tuyệt, và những con đường lắp lánh trong đem khuya lanh.

Có thể nói rằng những trái núi cao chót vót đứng cách xa nhau kia dương ngang cái đầu trục lên đê mà nhìn hán, cũng như trong thời loạn, chúng có vẻ là những thiên thần nhỏ cái tiếng của thần-công đại-bắc.

Hắn có ý tưởng gõ cửa một căn nhà đứng bên tả ngạn sông. Muốn tới đó, hắn phải bước xuống vài bậc. Nhưng chưa gör chân lên bước, hắn đã nghe tiếng con sông kèo gầm hán, và bây giờ thi những núi cùng dòn bao họé lấy hán. Một vũng trũng to màu mật ong hiện lên trên một mảnh trời, chính ngay chỗ một cái đình núi lén. Trên đình núi, là một cái nhà thờ trắng có hình thù ma quái.

Hắn bèn ấy cửa gỗ bước vào và gọi người ở trong nhà. Một cái bóng dân bà ra mở cửa. Một làn khồng-khi oi nồng, khó chịu tiết ra từ căn nhà làm toàn bằng gỗ. Người dân bà thấp một ngọn đèn và bần tròng rõ người dân bà đó. Cũng như tất cả các dân bà khác ở miền này, mụ gầy kheo khu và hung hung da giòn; da mặt tùng chổ lai sạm den kia làm cho đôi mắt càng sáng quắc và vẻ mặt càng tàn-tạ—tàn-tạ hơn cả những người dân bà khác trong vùng này. Cái vẻ mặt này, người ta còn tìm thấy ở cả những đứa con gái bé.

Qua khung cửa sổ, tiếng con sông bao trùm lấy cả căn nhà. Từng lúc, người ta lại cảm-điều dương soái the giờ nước.

Hắn bèn hỏi xin ăn và xin trại. Hắn ngồi ý muốn ngủ trên dống rơm chất ở trên gác bài vì ở đây, người ta thường chất rơm lên trên gác.

Người dân bà bèn nói:

— Không. Chúng tôi có một gian buồng nhỏ và một cái giường... Trên kia, chúng tôi có một ông chủ già dom... Nêu anh nghe thấy ông ấy lên rìa, đừng sợ. Ông ấy già, dài tật... và cũng chẳng con sống được bao lâu nữa... Những người trẻ-trai khỏe-mạnh, chúng tôi không nỡ để cho ngủ ở trên đống rơm ba giờ...

Gìng mụ dàn bà ngập-ngang và bõi lén làm cho câu chuyện có một vẻ kỳ-quặc là. Đoạn, mụ bỏ đi một lát, nói gì ở trong bếp, rồi lại bước ra với một cái khăn bàn, mủ sưa-soạn bùa ăn. Hắn hỏi:

— Thưa bà, ông nhà ta đâu nhỉ?

Mụ dàn bà bảo cho hắn biết rằng mụ ở đây với một người em gái. Hai chị em, trước kia, ở trên núi cao, nhưng hồi vi trèn đê không có gì ăn nên hai mụ phải bò xuống thung-lũng để khai thuê và mướn cho những gia-dinh tản mác ở sau đồi và ở ven sông. Và lại, trên núi buôn lâm, ở dưới này, có đường đi, mà trên đường thi có bao nhiêu là dàn ông và con trai...

— Chị em chúng tôi không lấy chồng. Dàn ông hiền quí, dàn bà con gái muôn lấy chồng cũng không đào đầu ra.

Ngày lύ đó, mụ em bước vào: một mụ có da thịt và trông cồng-bồng-hảo, nhắc y nhó tội mu chử quát đậm qua...

— Ở đây, rất hiếm người đi qua lại. Dân hoặc có, thì họ chỉ đi qua, chứ không dừng bước. Ấy thế mà trong đê lại có khói là thanh-niên và cả quân lính nữa! Không hiểu tại sao họ như muốn xa lánh chúng tôi, thành thử chúng tôi cứ dàn hàng vò-vò chiếc thớt chịu sầu chịu tủi một mình với dòng. Dàn bà ở đây nhiều, mà dàn ông thì mệt nhọc.

Mụ nói, cung chằng buôn cát cao giọng lên lùi gi; mắt mụ thỉnh thoảng đảo lên trên trần nhà; mà cái trần nhà thi lố chỗ những vết thủng đẽ lòi những cuộn rơm ra. Mụ lồng im một lát, nhú cách nghe động tĩnh. Thực vậy, người ta nghe thấy có tiếng người cưa-quay trên đống rơm trên gác. Tiếng cưa-quay như một con vật cưa-quay trong chung-vây.

Mụ bảo — dáng chừng là em — bèn nói:

— Đè tôi dem cơm lên cho lão ăn.

Mụ kia bèn tiếp:

— Lão không ăn với chị em mình nữa đâu. Chính mụ này đã trồng thấy những khuy áo của hắn tuột ra và sấp roi. Phải đom lại mới được — mụ nói thi — nhưng hắn không cần phải cởi áo ra làm gì. Mụ quay-xuống trước mặt người dàn ông đang ngồi và bắt đầu khâu, cẩn-mẫn và lề-phép. Mụ lây làm sung-sướng được hầu-hết. Tay mụ đưa mãi kim thoắt-thoắt. Đó

là bàn tay của những người mẹ, mà con trai thường biết ở những trường hợp tương tự trường hợp này. Những bàn tay rắn chắc và thân yêu. Mùi hòn lèm bồng lồng được thấy có một người đàn ông ở dưới đất tay của mình; mùi kẽm rỉ sét, cảm giác sợi chỉ:

— Giúp đỡ cho những người trai-trẻ thi thách lâm. Rồi mụ lại hé:

—...những người trai-trẻ khỏe-mạnh...

Gian phòng cũng khá rộng. Ở trong, gần phía cửa sổ, có hai cái giường và một cái nôi không có trát con. Người đàn ông nghĩ thầm: «Đứa trai đâu?»

Có lẽ bởi vì tay mụ đàn bà vẫn còn đè ở trên ngực người đàn ông, nên mụ trả lời như thế hồn vía hỏi mụ:

— À, đây là đứa con trai của cô cháu đây mà. Thằng bé không được khỏe mạnh nó chết rồi. Ở đây, không có trai con khỏe-mạnh.

— Thế ra em già bà đã có chồng ư?

— Không, nó không có chồng. Nó đã với một người đàn ông ở trong làng. Chúng tôi chưa bao giờ có chồng cả. Nhưng đàn bà ở đây vẫn có thể có một đứa con. Hiện thời, chúng tôi tra trộn quá. Chỉ còn lại toàn những ông già mà thôi.

Tiếng nói của mụ nhỏ dần nỗi chỉ còn là một tiếng天堂-thảo.

— Ôi chao, các ông già! Các ông ấy sinh-mùi và ghen-tuông lắm và cảm chung tôi không được đến gần bọn trẻ-trai.

Ở trên đường cái, ngoài kia, người ta nghe thấy tiếng máy trộm một vật nặng. Mụ đàn bà ngừng lại, cái kim cầm ở tay sáng ngời lên. Mụ nói:

— Cố đàn ông đi qua đây... Có đàn ông đi qua đây... Thường thường, họ vẫn nghỉ chân ở cái quán trọ đầu đường.

Lại có tiếng máy. Cái xe ô-tô lén dốc, rẽ sang một con đường khác và người ta nghe thấy tiếng máy mỗi lúc một xa dần.

Trongh khì đó, công việc khán vá của mụ đàn bà ở trong nhà đã xong. Mụ vuốt cái vẹo của gáy đàn ông và hàn thấy những ngón tay gầy guộc và rắn chắc của mụ mơn man trên ngực hòn. Mụ em vào dọn cơm lèn trên bàn. Ánh sáng rung động một cách sảng sưa hơn; chỉ trong lò sưởi kêu lách-tách mạnh hơn; tất cả gian nhà như có vẻ một ngày hè.

Hai mụ đàn bà ngồi xuống cạnh hòn. Trước khi ngồi, mụ béo không quên vẫn kèn hòn và đặt một cái đĩa hát cũ kêu để. Sợ cái kèn kêu như thế hồn cõi to ròn, mụ lại cẩn thận lấy một cái gối bồng che đậy. Tiếng hát trong kèn xa vắng và run run. Người ta có cảm-tưởng đó là một thứ tiếng phát từ trong lòng quả đất mà ra, một thứ tiếng như tiếng một người ông bị chói buộc, bị đánh đập muộn kêu lên vậy.

Tiếng đàn cũ kỹ, thời gian cũ kỹ, những năm tháng cũ kỹ đã trôi đi rồi: người ta tưởng như thấy diễn ra trước mắt mình những ái-tình, những cánh hoa và những người đàn bà của một thời đã qua mất, không giờ còn trở lại.

Rượu vang không đến nỗi xấu, nhưng uống vào chưa chua: rượu ở miền này vẫn thế. Hai chị em mụ chủ nhà thay phiên nhau rót ra cốc cho hòn uống. Hai mụ cũng uống nữa và mà hai mụ đồ bùng bụng lèn. Hai mụ thở hồn ba hồn hồn.

Đến tận lúc này, bàn mới thấy rõ ràng hòn bị kẹp ở trong cái thung-lũng này, trong một đêm khuya tầm tối. Giữa những tiếng đàn tiếng hát từ cái máy hát phát ra, con sông gầm lên dữ dội hơn, nhưng gầm lên

mà nhịp-nhàng tiết lầu như những bản âm-nhạc vậy. Họ say cả rồi. Họ lóng. Cả gian nhà căng nóng. Duy ở ngay phía cửa sổ, người thấy cái hơi mát thoang thoảng của nước sông đưa vào.

Mụ chị bèn nói:

— Hay là ta khiêu vũ chơi một lát.

Hắn bèn lẩn lượt ôm cả hai chị em mụ chủ nhà vào cánh tay và hai mụ lần lượt nhảy với hắn, không ghen tị, không vội vàng, và rất là thứ tự, có qui tắc.

Bây giờ thì tất cả cái gì cũng xa xôi, cũng bị quên rồi, và thế giới rút lại chỉ còn là cuộc tiêu-kiến nô. Hắn thấy mình là trung-tâm-diểm của vú - tru, là sức mạnh, là ánh-sáng, là tuổi trẻ. Hắn mang cho hai mụ đó một cái gì như là sự hồi-sinh: Hắn thấy mình là một chất thiên-nhiên như hồn trời và nước... Cả ba đều không nói năng gì với nhau. Gian phòng chả còn những tiếng thở thở dài, và người đàn ông thấy hai người đàn bà hồn hồn ở trong cánh tay mình, như khuê nhung cái cây được một cái mặt trời mới và sự ôn hòa của một mùa đẹp làm cho hồi-sinh lại. Hai mụ cũng vắng lời, và hai mụ cũng bắt chước được rất mau chóng những bước đi của hắn. Hai mụ bắt chước từng cử chỉ của hắn, bắt chước những điệu bộ của hắn như một điều gì bí mật và lạ lẫm. Và tự nhiên hắn thấy sự tôn-tiết-trật-lự ở trong hai mụ: mụ chị có rất nhiều quyền, nhưng mụ em thì trẻ hơn.

Thật là đẹp và cũng thật là bí mật. Bỗng giứa những tiếng đàn, tiếng hát, ở trên gác có tiếng người di thỉnh-thịch... Đó là những bước đi đầu do và chậm chạp. Cố thè

bảo đó là bước đi của một người di cầu thận, cần-mẫn, di vào chỗ vô biền, trên một con đường ở tùng giờ khinh-không có tiếng sinh ca vui vê.

Mụ chị, đương khiêu-vũ, ngừng nhảy, giơ một ngón tay lên. Tiếng máy hát vẫn còn rèn lên một lát. Rồi những tiếng chân bước ở trên gác gác lại, gân lại mãi, và bỗng thành linh như bước ruồng một cái thang dài vòi taten, rồi những bước chân đó mỗi lúc một nhiều hơn: hình như có người di băng bốn

Hai mụ đàn bà kèn lén khé:

— Lão dẩy! Lão dẩy!

Thế là hai mụ nhảy cả lên trên giường, lâm bộ ngủ. Hắn đứng trơ ra một mình.

Một tiếng nói và một tiếng thở ở gần đấy cất lên:

— Chứng may im cái mồm đi!

Tiếng người di băng bỗng chấn lại nồi lén. Nồi lén va cổ, vỡ như bát tuyet.

Hai mụ đàn bà bèn bảo hắn:

— Lão ghen dẩy.

Tiếng chân di ngừng hẳn.

Rồi từ trên trần nhà, người ta thấy có những giọt nước rơi ra khỏi lỗ thủng xuống đất. Những giọt nước đó sầm, định tĩnh, như cần ruou bay sau máu. Chất nước đó chảy đều đều xuống một chỗ. Một lát sau, người ta chỉ thấy còn lại một giòng yếu-đứt đọng lại ở khe gác, lâu lâu lại rò giọt: xuống dưới nhà, như kieu những hạt mưa trên một cái giây thép ăng thẳng, rò tung giọt và tung giọt.

Nguyên văn của Corrado Aharo  
Bản quốc-văn của TIỀU-LIỀU

# SÁCH Á-CHÂU

Tủ sách quý

giò NÚI (của Ngọc Cầm) 1p50

TÌNH TRƯỜNG của Lê-ván-Huyền 1p30

MỘT TRUYỆN TÌNH Ở NAM VĨ

TRƯỚC giờ Lưu thi Hành 2p60

CHIẾM THIẾU GIỐNG NGƯỜI của

Ta Lữ Thiên 0p70

Tủ sách triết thảm

VŨ ÂM MẠNG KHÔNG CÓ THỦ

PHAM của Ngô và Tx 2p50

BẮNG BÍ MẬT của Ngô và Tx 1p80

LÃO GIAO BẾN KINH BEN cùm

Trần Văn Quí 1p60

MÓN NGHỆ KHÁI (của Ngọc Cầm) 1p60

Những sách trên đây đã được hoàn nghiêm nhiệt liệt. Mua ngay kẻo lại hết où.  
**NHÀ IN Á-CHÂU XUẤT BẢN 17 EMILE NOLLY HANOI TEL. 1260**

Tủ sách công giáo

THANH NIÊN TRƯỚC VĂN HỌC

TRONG SỰ CẢM NGUYỄN-I.

Điều tra của giáo sĩ mục J.B.

Nguyễn Bá Tòng 1p90

Tủ sách Lịch sử

TRÄNG SĨ VÕ DANH của Hải Bằng 1p80

Tủ sách phieu lưu

MŪI TĒN THỦ của Ngọc Cầm 1p60

Điều Mai của Ngọc Cầm 0p90

Muôn biết nho phong, si khí ta xưa hay đọc

giá: 4\$50

**NHA NHO**

của Chu Thiên

Một thế hệ. Một nhân vật... và cả một linh hồn!

15 octobre 1943 sẽ có bán khắp mọi nơi

**Hào - Quang xuất bản**

TỔNG PHÁT HÀNH HANOI: HÀN THUYỀN, 71 PHỐ TIỀNSIN

# Quỳnh Như

KÍCH THỦY của PHẠM KHẮC-KHOAN

## CẢNH HAI

(bên đường)

Phạm-Thái (trở lại Thanh Nê)

Phạm-Thái. — Trong bóng nhẹ sương êm  
vòn lá luốt,

Bây Thanh Nê ta hãy lặng dùng cung.  
Buồn man mải lè minh heo gió uốn,  
Trên cỏ dày xanh biếc ngậm hơi sương.  
Trời biu vắng, cây mè, rùng ngơ ngác,  
Bao nấm xưa lồi nhẹ vẫn còn vương.  
Đây gió dịu nhẹ rung cánh xao xác,  
Trong lòng hoa vàng rộn tiếng yêu đương.  
Dùng gót lại sau bao ngày trở cách,  
Đây đùi hóng diu dát tiếng vang ngân;  
Như tha thiết gợi khêu hồn lữ khách —  
Góp phong trần lưu lạc bước gian truân —  
Hàng tường tiếc những trăng thềm gió gác,  
Trái vàng to buông dùi mát êm đềm,  
Đương gợi lại những mầu tình man mác,  
Vườn nấm xưa hóng hóng nhẹ ra êm.

○

Như chàng Lưu tiếc cành tiên xưa,  
Ta đã cùng ai đắm giấc mơ.  
Một giấc mơ nồng như gió thoảng,  
Đã từng ru lịm cả hồn thơ.

Như nguồn trong ngọc tắm thơ yêu,  
Đây cánh tơ em ngon gió chiều,  
Đương liệng vòn bay trong vắng lặng,  
Mơ màng đưa lại tiếng tiên liệu.

(đến trước một ngôi mộ.)

Âm nhả: nam sĩ)

Trời đất hời! Đây sương chiêu pho phai,  
Liệm rùng xa trong cảnh xám hoàng hôn.  
Đây gió lặng đương vòn bén nắm đất,  
Cỏ rêu xanh ôm ấp một oan hồn.

(đọc bia.., đứng lặng hời lâu rồi..)

Quỳnh nương ơi! Ai ngờ đâu ly-biệt,  
Mà lại là vĩnh quyết của đôi ta.  
Lòng ai đã nặng tình vì dũng liệt;  
Ta lại càng đau tiếc những ngày qua!

24

Quỳnh nương ơi, vườn thơ đương thảm mát;  
Bỗng mưa tàn bẽ gãy cánh xuân xanh;  
Trong gió lặng dày giang sầu bát ngát,  
Chao đầu hồn thòn thức tâm hồn trinh.

Thôi đã hết, từ nay thôi đã hết,  
Vì Quỳnh nương yêu dấu đã qua đời!  
Thảm thiết quá trời ơi khi vĩnh quyết,  
Không được cùng nhau thấy ái nương ơi!

Nay Quỳnh nương yêu dấu đã qua đời;  
Vườn tràn gian ánh ngọc đã tan roi;  
Sao biển lớn không dâng trào bao sóng cả?  
Sao đất nặng không quay cuồng tan, sập, rã?

Cho cõi đời tăm tối nhu đêm sâu;  
Cho muôn nơ chặng phu lười u sầu,  
Vảy khắp cõi đồng nou không sáng nữa,  
Cho tưới thảm dưới trời múa nở?

Sao gió hòn không căng dứt vạn già, hương?  
Không tung tan rơi cánh những bông hương;  
Cho liễu biếc nghiêng vòn không tiếng yêu,  
Khi vắng lẻ bến vườn, xuân vội đến,

Trên hoang lan nghẹn tắt tiếng ca oanh;  
Vì trầu gan rồi hết vẻ tươi xanh,  
Vì nguồn ái không còn tuôn suối sưa,  
Vì lòng hèo ai còn nhèn ánh lù?

Vì tim buồn không chùm nụ hoa yêu,  
Đây, u hồn ai đương hìn hở với sương chiểu...  
Đứng ủ rủ một lúc, Phạm-Thái thất thần đi

(còn nữa)

PHẠM KHẮC-KHOAN

NHÚC BẦU, NGAT MÙI, SỐT  
NÓNG, BẤU MINH NÊN DÙNG:

Thổi nhiệt tán ĐẠI-QUANG

Trong nhà nóng bức, thường  
Bị cảm - mạo cảm nên dùng:

THỔI - NHỊT - TÂN BÁI - QUANG

Xin nhận ký hiệu (bướm bướm) mới khai nhâm  
23, phố hàng Ngang Hanoi -- Tel. 805



# BÌNH MÌNH

TRUYỀN DÀI của TÙ-THẠCH

## CHƯƠNG II

Hôm nay có buổi hội họp  
của ban trị sự. Ngày buổi  
sáng lúi mới vào học, Tâm  
đã gặp ông giám đốc. Hai  
người bắt tay nhau và Chi  
dẫn Tâm :

— Tý nữa ông nhớ vào dự  
hội-dồng nhà. Hôm nay có  
nhiều việc quan trọng, Tâm  
nhận lời. Trong tầm tay buổi  
học từ 9 đến 11 giờ. Tâm cắp  
cặp vào buồng giấy. Một cái  
phòng vuông ráng rộng, ở giữa  
ké bốn cái bàn dài nối đầu  
nhau, mặt bàn căng thảm  
xanh. Mười hai chiếc ghế  
mây có đệm, dành cho mỗi  
vị. Trước mặt bầy sẵn một  
cái « sous-main » bằng các-  
tông nhô bốn góc viên xanh  
Tâm vào thi đã thấy đông  
đủ cả : Hoàng-văn-Trụ phó  
giám đốc, Trường-viết-Chi  
giám đốc, Hồ-văn-Bằng lồng  
thư ký và các bạn đồng-  
nghiệp ở lớp trên. Riêng có  
Tâm vào hàng giáo-sư bậc  
sơ-học — hán giày lớp nhất  
— là được dự hội đồng thôi,  
ngoài ra là các vị giày từ  
năm thứ hai ban Thành-chung  
và ban Tả-tài. Đó  
lại là một cách đối xử đặc  
biệt mà Chi lấy tinh bắng  
hữu đối với Tâm nên mới để  
hắn đeo vào. Xong sự có mặt  
của Tâm lúc hội-dồng tri-sự  
lại iệc thực ra cũng không

quan hệ và có ích gì cho lầm.

Đại khai họ chỉ hỏi qua ý  
Tâm đối với những đề-  
nghị đang thảo luận. Hắn  
cũng thừa hiểu lời phát  
biểu ý kiến riêng mình it có  
ánh hưởng đến hội-dồng  
lầm, các vấn-dề gọi là đem  
ra tranh luận bản bạc cho  
sắc đáng, lấy công bằng làm  
chuẩn đictch nhưng tựa chung  
cũng là vụ định riêng của  
Hoàng-văn-Trụ phó giám đốc  
kiêm tư bản sáng lập ra  
trường Phan-kế-Bình và của  
Trường-viết-Chi chánh giám  
đốc kiêm tư bản có nhiều  
phần nhất. Nhưng vì bộ buộc  
và lấy tình cách xã giao có  
lợi ích cho mình, nên Tâm  
cũng lò vè sốt sắng, bàn luận  
riết ròng lầm : nào chú trọng  
đến phương diện lấn bộ của

học trò, làm thế nào cho  
họ chăm học hơn, cbju khô  
hơn, ham thích học vãi hơn,  
nào lại phải chú trọng cả đến  
phương-diện kinh-tế của nhà  
trường nữa. Âu cũng là tài  
độ nhiệt thành của một  
bậc mô phạm săn sóc đến  
đến em nhỏ mai sau lại cũng  
là người biết bênh vực lợi  
quyền của chủ. Sau một giờ  
tranh luận thì hội đồng bế  
mạc. Họ trong chầu giám bớt  
tiền học phí của lớp nhí năm  
thứ nhất xuống hai phần trăm  
nữa, và trái lại ái gác học phí lớp  
nhất lên bốn phần trăm, vì lẽ  
năm đó nhà trường phải chịu  
nhẽn phí lớn cho học sinh  
hơn các lớp dưới, lại vì lẽ  
các học đường tư-thục khác  
đều lén giá cả. Trường Phan-  
kế-Bình vẫn là giữ hé quản  
binh có thăng có gián vậy.

Tan hội đồng, Tâm với vă  
sách cắp ra, vì coi đồng hồ  
đã hơn 12 giờ rồi. Ngoài  
đang bực trưa hè,  
nên ít người qua lại. Một phô  
đảng trang trang, rạng sá.  
Những đồng袍 của hai hàng  
cây bên vệ đường như những  
nét hào mạc nhà nhô nhô trên  
một mảnh phòng bạch. Tâm  
nhéo mắt lại cho đỡ chó. Chàng  
định nhảy xe cho chóng về  
nhà ăn cơm, nhưng nghĩ  
bụng it khi được đi đường  
một lúc đường vắng vò như

## Bô thân tiêu óc

Thuốc lọc máu, tiêu hết  
nhuệ độc ngựa lò do di  
độc hoa liễu phát ra,  
Hộp 0p80. — Nữ: tía 4p00,  
ca 1t 7.00. Xà mu linh  
hoa giao ngàn

NHÀ THUỐC TẾ-DÂN  
N° 131 hàng B ng Hanoi

Saigon: Els. Nam-iển 429P. Blan-  
chy đại lý các thứ thuốc Tế-dân

Nếu này, nên Tâm lững thingo  
cực bộ vậy. Mọi khi tan giờ  
học con đường này nhanh hanh  
nhưng học trò trai gái, xe  
cộ và các hàng quâ. Lộn này  
địch mịch quá. Nhà hai bên  
giây phố đóng cửa ngủ trưa  
đó. Một vài con xe ngồi tên  
truyện với nhau ở ngoài cửa  
phòng xa chủ có gọi. Tâm  
thấy phong cảnh ấy y như  
hàng người, y như lòng hồn  
thì đáng hơn. Một cái rắng  
sôa. Chẳng phải là trắng sôa  
nhưng ánh sáng mặt trời,  
hết biến một t nh thánh sáng  
tô nhu những vân sô iêu  
thuyết thường nói dâu,  
thông trắng sôa tựa hò  
một sô mạc. Cái sô mạc  
sôa lòng mình. Tâm đón  
nhận thấy từ bao lâu,  
đôi hồn lạnh lẽo, cõi đơn  
quâ. Nhiên lúc báu đã soi  
vào gương, đè nhìn mặt hồn  
zem có cái tang chêng gi nô  
gái khắc sô rô đơn không?  
Có lẽ vì đôi màn râm của  
minh. Hắn tự nhủ thâm thê.  
Hay tại cái chán thêp? Hay  
tại mắt trót. Mái cõi lát sô  
vô vi thi đắng hơn. Bao  
nhieu lè lảo đảo trong óc  
hồn kết hợp lại thành một  
truyện tình hồn đãi mộng  
qua trong một thời xa xôi  
hàm rỗi. Sao lại gọi là hồn  
đóng qua? Vì chung chao  
đi. Một truyện tình mà chỉ  
có người con trai thôi, thiếu  
ai đồng-diệu của người con  
gái. Người con trai ấy là Tâm  
năm 18 tuổi. Hồi ấy bà cụ  
Nhân về hồn nhà quê. Tâm,  
Tri và Nhân phải quay về với  
ông Nghia. Trong nhà có  
cha, người vợ là cô dâu của  
cha, ba anh em Tâm và người  
em gái bà vợ 18. Đó là một  
tổ ấu-núi vô học, ở nhà quê  
xa bau oô-chú. Người rất  
xinh, cái mũi đặc dùa, đôi

mắt to và rắng lâng, lâng ở  
hai đồng - tû den nhay cù  
động lạnh lẽ trên cái lồng  
trắng mắt hơi xanh-xanh.  
Nàng tên là Duyên. Nàng đã  
lâm đau khổ lòng Tâm vò  
kẽ. Hồi đó, Tâm đang ở năm  
thứ ba trường Bảo-hộ. Gặp  
Duyên là Tâm yêu ngay.  
Khi như hoan-cánh run rẩy  
cho Tâm gặp nàng vậy.  
Nhưng Duyên không yêu  
sôa. Chẳng phải là trắng sôa  
nhưng ánh sáng mặt trời,  
hết biến một t nh thánh sáng  
tô nhu những vân sô iêu

thuyết thường nói dâu,  
thông trắng sôa tựa hò  
một sô mạc. Cái sô mạc  
sôa lòng mình. Tâm đón  
nhận thấy từ bao lâu,  
đôi hồn lạnh lẽo, cõi đơn  
quâ. Nhìn mặt hồn  
zem có cái tang chêng gi nô  
gái khắc sô rô đơn không?  
Có lẽ vì đôi màn râm của  
minh. Hắn tự nhủ thâm thê.  
Hay tại cái chán thêp? Hay  
tại mắt trót. Mái cõi lát sô  
vô vi thi đắng hơn. Bao  
nhieu lè lảo đảo trong óc  
hồn kết hợp lại thành một  
truyện tình hồn đãi mộng  
qua trong một thời xa xôi  
hàm rỗi. Sao lại gọi là hồn  
đóng qua? Vì chung chao  
đi. Một truyện tình mà chỉ  
có người con trai thôi, thiếu  
ai đồng-diệu của người con  
gái. Người con trai ấy là Tâm  
năm 18 tuổi. Hồi ấy bà cụ  
Nhân về hồn nhà quê. Tâm,  
Tri và Nhân phải quay về với  
ông Nghia. Trong nhà có  
cha, người vợ là cô dâu của  
cha, ba anh em Tâm và người  
em gái bà vợ 18. Đó là một  
tổ ấu-núi vô học, ở nhà quê  
xa bau oô-chú. Người rất  
xinh, cái mũi đặc dùa, đôi



Tri. Tri tài hoa đòn guitar  
rất giỏi, những đêm tịch-mịch  
cô chú di coi hát vang.  
Tâm ngồi ban giấy học, Nhân  
còn nhỏ, Tri cư ở ngoài sân  
nhịp với cung đàn. Giọng ai  
mà sầu não thê? Mái lâng-lô,  
soi đèn tấm lòng người thê?  
Tri dàn vĩ nghệ-thuật hay  
đè vào không biết, nhưng vỗ  
tinh hồn đã làm đau lòng  
Tâm hết sức. Dù sao Duyên  
chỉ là một cô gái đương to,  
lòng còn trẻ, lại ở nhà quê  
ra, những cái gi ở Hanoi là  
tai-hoa là lưu-luyến thiêp  
nào chẳng quyền rũ được  
cô. Thế là Duyên yêu Tri.

một « lồng sa-mạc ». Một đôi  
khi cũng có bóng rợp, khác  
nào những bóng rợp trên  
đường kia nhô - nhô phai  
như những nét thêy-mặc. Ấy  
là những cuộc yêu vung nhô  
thâm, những cuộc hội-ngo  
vô duyên « đối diện bất  
tương phùng ». Tâm yêu mà  
họ làm thính. Thê mới giêm.  
Hay là cái số kiếp hồn như  
vậy.

Nghĩ-miền man mà đã sắp  
tới nhà lúu nào không biết.  
Tâm ngang nhìn thi kia là  
cái cảnh của sô son xanh  
bạc phênh đã có chỗ long  
son long lò trên tầng gác

Hai đứa đưa hồn với nhau,  
bờn dỗi nhau, thư từ cho  
nhau trước mặt Tâm. Anh  
chàng này cần răng mà chịu.  
Lý do cái mộng yêu đương  
một thời xưa đã qua trong  
tâm hồn Tâm như thế, chỉ  
có một nhịp của lòng hồn  
thôi. Thiến cái nhịp của lòng  
Duyên. Qua cái năm ác  
nghiệt ấy, ba anh em lại đơn  
nhà về với mẹ và bà Phán  
lại bỏ nhà quê àu dù.  
Từ đó đến giờ, hồn mươi  
năm trời, Tâm vẫn sống trong

thứ ba nhà hồn thuê. C  
trước cửa nhà dưới, bà chủ  
nhà đã đóng ngóng hàng ché  
đau den sấp di qua. Lệ ba  
chủ nhà là buổi trưa nào  
cũng ăn chè của mò mỵ mu  
bầu thuở phiến và ruou. Từ  
đó, tên của cù úa vào ngôi  
nhà bùi tảng là nhà của bà làm  
sau khi chồng chết được  
năm năm. Bảy giờ mẹ con  
ba P-tú-Hưng - tên của hiệu  
ba đội T-ệp - đã nai nhien  
được voi là một hòn giòn có ở  
phố. Và cõi Nga là cái mò  
đang đợi ngày khai phái.

Ba Tiệp trông thấy Tâm  
từ đầu phố, đã mím cười  
hỏi:  
— Sao hôm nay ông vă  
muôn thê?

Tâm lè phép thua:  
— Thưa, « chà hôm nay  
phải hý, »

— Ông đứng ở mép cửa  
đội hàng quâ, thấy Tâm vê,  
thi quay vào. Anh chàng tái  
đá cất mũ, di qua. Cứ chỉ  
của Tâm bao giờ cũng vung  
về, hôi-hép, lầm kh้อง  
như khum-núm. Qua tảng  
thứ hai các người ở thuế, ai  
đèo Tiệp chết thi già

để sống cuộc đời mới, rồi  
đi theo chéng ra mò ngôî  
hang « la-giüm » ở cao-chợ  
Cửa - Naw. Cứ như thế,  
tวน tú mì lén, khi ông  
đôi Tiệp chết thi già

— Sao ông Tâm hôm nay  
về trưa thê?

Chàng trả lời với vâ:  
« Vàng vàng » và ba bậc một,  
chẳng nhảy lên tầng thượng.

## Truyện giải trí « Sáng »

ĐÃ CÓ BẢN.

MỘT GIÀ - BÌNH TRÊN HOANG BẢO

của Nguyễn Xuân Huy Giá 1p15

SẮP CÓ BẢN:

BA CHÙA RỪNG MAI TRẮNG của Việt Tình

NGƯỜI KHÍ ... của Việt Tình

CƠM MỘT IT.

CO THUY

của Nguyễn Khắc Mẫn Giá 3p20

GIÁC QUAN THÚ SẤU

của Ngọc Hữu Giá 0p40

ĐỜI BÍ MẬT của CON KIẾN

cuốn-dùi trong loại truyện sáu bò

của Phạm Văn Giáo Giá 0p50

NHÀ XUẤT-BẢN « SÁV » 46 Quai Clémenceau — Hanoi

## CHƯƠNG III

Vào phòng, Tâm thấy  
Nhân đang ngủ ở giường  
giữa, ngáy nhẹ nhẹ. Người  
con gái dễ tính, nằm cung  
chẳng cần gối, đầu giếc giếc  
ở bên cạnh vai, tóc lõs xõa  
buông trên mặt tấm phản  
quang dầu. Tâm thở dài  
quảng cõe xuồng mặt bận,  
treo mõ và cõi áo ngoai treo  
lên mõc. Hắn ngồi hù xuồng  
ghê, nhai cõi áo sơ-mi, rồi với  
cái quạt, quạt phanh-phach.  
Mặt lát không thấy Nhân  
của eay, Tâm cau mắt gọi  
đặt giọng:

— Nhân, Nhân!  
Cô gái đê ú trong miệng  
rồi nghiêm minh sang bên  
trái.

Tâm đập cái gáo quạt  
xuống thành bàn gật to:

— Nhân.

Thiến-nữ chàng giật, giật  
minh, trông thấy anh mới  
hoàn hồn. Nàng vẩn lóc lại  
và nói:

— Góm, anh làm em giật  
minh. Sói anh về trưa thê?

Tâm không trả lời, và cũng  
chẳng thèm nhìn em, hối  
giông một:

— Me đâu?

— Không biết me di đâu,  
tù sáng, me có ăn cơm nhà  
dâu.

(còn nữa)

TÙ-THẠCH

# MỘT KỲ CÔNG

(Tiếp theo trang 5)

— Mày bảo cái tài Bàng-Quyên có đáng làm đại tướng không?

— Nhờ ta thầy dạy bảo đã lâu, khi nào lại không làm được.

Tiền-sinh nói :

— Không làm được! Không làm được!

Tại sao Bàng-Quyên lại không làm được? Ấy là chỉ vì Quỷ-Cốc tiền-sinh xét thấy Bàng-Quyên là người phản bội. Chơi với bạn mà phản bội thì không thể làm đại tướng được.

Việc Hitler cứu Mussolini có thể rõ ràng Hitler đã không hờ với tiếng đội-lài, với chức đại tướng của mình không? Điều đó không cần nói, chắc ai cũng biết. Ta có thể đoán biết ngay từ bây giờ cái cù-chì anh hùng đó của Hitler đã đem nhiều cảm động tốt cho quân lính Đức và cho các nước đồng minh với Đức. Những người biết nghĩ và có lý trí, dù phản đối Hitler đến đâu đi nữa và thử ghê. Hitler đến đâu đi nữa cũng phải ngợi khen và cảm phục. Hàng ngày, những tin tức chiến-tranh đem cho ta đã nhiều con số tau đậm, người chết và cũng đã từng thuật nhiều việc ám mưu phản bội. Cái tin Hitler cứu Mussolini này thực đã làm cho chiến-tranh đỡ nhảm. Nó lại còn là một bài học rất quý, một tấm gương sáng nên soi nữa.

Hãy im đi những kẻ ích kỷ, những kẻ lười biếng, những kẻ chèo bá.

## CÁC GIA-DÌNH NÊN DÙNG THUỐC: Điều - Nguyễn

- 1) Thuốc đau dạ dày Điều-Nguyễn
- 2) Thuốc ho gá . . . Điều-Nguyễn
- 3) Thuốc ho lao . . . Điều-Nguyễn
- 4) Thuốc bồ thận . . . Điều-Nguyễn
- 5) Thuốc bồ huyết . . . Điều-Nguyễn
- 6) Thuốc cam ty . . . Điều-Nguyễn
- 7) Thuốc cam sài . . . Điều-Nguyễn

Địa-điểm : 125 Hàng Bông, Hanoi  
Bại-ly Đức-thắng, Mai-Linh, Nam-tiến Saigon  
Nam-cường: My tho. Vinh-hung: Vientiane

Nói cho thực, việc này ta nó đã đẹp rồi, không phải đợi chúng ta viết bài khen lại làm gì. Không, chúng tôi không muốn làm việc thừa đó, nhưng chúng tôi muốn nhân đây nhắc lại một cù-chì tốt đẹp đã chàng ta cũng suy nghĩ.

Cái nghĩ óc bát cứ thời đại nào cũng tốt đẹp, và cũng được tôn thờ. Không, không phải ở thời đại mạnh được yêu hua này thì khôn cần dễn nó đâu.

Tin Domel thuật rằng: « Ngay sau khi được cứu, ông Mussolini đã nói chuyện bằng điện thoại với ông Hitler. Khô lồng là nói sự cảm động của hai ông trong cuộc nói chuyện đó. »

Tiếc rằng người ta không nói cho ta biết trong khi đó thi vua Ý Victor Emmanuel, người phản bội một cái tinh bẠn hai mươi năm, thi ghi ra thế nào?

Điều đó, chúng ta có thể đoán ra biết được.

Nếu ở bài này, có nhắc lại một lần nữa cái cù-chì của « vị quốc-trưởng Đức, tướng cũng không phải thừa.

## SÂM CAO-LY

lè vị thuốc bồ rất quý

Ai muôn ngàn khôle và sống lâu — phải dùng cho được thang sâm cao-lý chính hiệu mà dùng. Sâm này chỉ có bán độc quyền tại

TỔNG - ĐỘC PHÚ CAO - LY



Xin nhận cho kỹ giấy tên  
Hai chi sâm Cao  
Liệu dán trên hộp sâm ly chính hiệu  
BÁI-LÝ ĐỘC QUYỀN :  
MITSUI BUSSAN KAISHA LTD HANOI

# LÈ-VAN KHỎI

LỊCH-SỬ TIỀU-THUYẾT CỦA HỒNG-PHONG

(Tiếp theo)

— Quả vậy, cậu thật là người có con mắt xanh. Em là con nhà lương-hiện, hãy còn đồng-trinh, bị mù già kia gạt gầm vào đầm bắp hẫu quan, em vì sự uy-thể mà phải đi... Càng tưởng là cần rääng nhảm mắt thù-phụng bê ngoai thế thôi.. Ai ngờ quan lấy uy lẫy sáo ra muốn cưỡng bức em, thế là em phải mượn con dao để giữ lấy danh-tiết mình... Quan giận dữ hổ thẹn, buoc em vào tội hành-thích; nghĩ thật oan tinh!

Cố-nhiên, có nàng tim-cóp khác che đáy sự thật, không dám lộ chuyện minh từ Phi-en-an đến.

— Quan tôi có cái tinh thể thật! cai Hạnh nói. Thâm-ý tôi không thích, nhưng vi nghĩa thầy trò, vi sự kỷ-luat, chả biết làm sao!

— Ô! được cậu biết giúp khõ-tâm và cho việc em tự hênh vực danh tiết như thế phái, em chém đêm nay cũng được mát raot. Thôi, cậu tuân lệnh hành hình em đi, cõi vạn phuc-mện kêu sáng mắt...

Không trả lời thẳng câu ấy, cai Hạnh nhìn tận mặt nàng và hỏi :

- Nhà cô ở đâu?
- Thưa cậu, xa lâm, đi hết những nứa ngày đường kia! nàng đáp.
- Chắc ở Gia-dịnh?
- Vâng.
- Thế cô lẩn mò lén đây làm gì, đê rước lây tai và vào thân?

Nhau nghèo, em nghe nói có quan quân vào đây đóng đồn, sửa soạn đánh giặc, nên em buôn banh tết lên báu kiêm lời vè nuôi mẹ già em hé..

Cai Hạnh lại dẫn nàng đi một thời nữa, ra đến quan-lộ về ngã Gia-dịnh, cởi trói ở tay nàng ra và nói rất tự-nhiên :

- Cõi đàng này mà vè nhà cô.
- Nàng thuê lùi mấy bước, ngo ngoạc:
- Cậu không tuân lệnh giết em um em?
- Không, tôi tha cho cô.
- Ấy chết! Ngó nhở hệ lụy đến cậu, thi làm thế nào?

— Mặc kệ! ông chủ-tướng tôi đã làm việc bắt-công, thì tôi lấy lỗ công mà dền bù lại. Nếu tôi lại giết cô là người trong sạch vô tội, chỉ hóa ra tôi cũng làm việc bắt-công hả -đức sao? Thời chúa cõi di bình-yên nhé!

Không đợi cho nàng cảm ơn hoặc thời thèm lời gì, cai Hạnh nói rồi bỏ chạy như bay.

Nàng đứng trên chân ở chỗ đó, như ngày như dại, giây lâu mới tỉnh hồn. Cầm chắc cái chết trong tay, nàng không ngờ mình lại súng sót, không ngờ ở đời có người nghĩa hiệp đến thế? Nhất là người áy không thèm cho biết tên tuổi và nhận lấy hai tiếng cảm ơn của mình.

Vừa cảm khái, vừa mừng rõ, khiến nàng quên cả mình đang tru trọi giữa cảnh lau sậy từ vĩ, trời còn đêm tối; thiên gai dặm trường, cứ việc xango-xái ném bước chân trên đường quan lộ huu-quanh. Nàng đi thật nhanh, con đường về Phi-en-an mỗi lúc rút ngắn lại...

## XI.—Thành Phi-en-an bị vây hãm

Theo kế ughi-bin của quân-sư Võ-ngai, Khõi rút được toàn-quán ở mặt trận B.en-hoa từ từ về Phi-en-an.

Binh triều sợ trúng kẽ mai-phục, không dám đuổi theo bén got, vì Khõi vốn có tài dùng binh và nhiều mưu-trí, khiến các danh-tướng bến triều phải kiêng nỗi.

Chẳng thèm mà Khõi thừa đêm khuya rút quân đi rồi, sảng ra binh-triều trồng thấy trong các đồn lũy Biên-hòa vẫn có la liệt bống cõi, tiếng trống trán vẫn thúc đòn-dã, tướng quân giặc còn có-thủ, không ai dám xóng vào.

Kỳ tính quân giặc đánh lửa, lấy giày máy để troi nướng trâu và lợn vào can cõi cùng dài trống; sau dưới mỗi con vật lại cột mồi rom đốt cháy. Lửa đốt nóng duỗi, những con vật khốn nạn áy dâng co vung vẩy chừng nào, làm cho cõi phát hayen thiên, trống đánh rầm rĩ chừng ấy. Chỉ có thè, mà binh triều ughi-quân giặc còn đóng y nguyên trong các đồn lũy.

Cho tới khi những mồi rom tắt, tức thi có lạng trống im, binh triều mới biết là gian-ké, thay quân giặc đã bỗ thành trì rỗng rỗng, kéo dài lâu rồi.

Bấy giờ các đại đội bên triều mới nhô trại tiến-phát.

Khởi dem quân về đến Bình-hòa, một yểu-diêm ngoại thành Phiên-an, muốn lợi dụng địa-thổ hiềm rò ráo để xuất kỳ bất ý, đánh úp binh triều một trận, may ra gõ được nước bì, khôi phái vào thành cổ-thủ, theo như kinh-hoạch đã định.

Công cao-mai-physics Khởi xếp đặt tạm xong thì đại-binhs triều mấy mặt cũng vừa đến nơi.

Đại binh của thương-tướng Nguyễn-văn-Trọng đến Hòa-phong. Một cháp, đại binh Truong-minh-Giang cũng đến, sau khi đi băng qua đồng ruộng lụt lội rất khöh.

Tổng-phú-Lương dẫn quân đến đóng tại cầu Cao-man.

Thủy-su Trần-văn-Năng thi vào cửa Giao-khâu.

Thành Phiên-an lúc này như lâm vào cảnh bốn mặt đều nghe tiếng hát người Sô-lia-lo.

Tuy vậy, cửa thành phía trước vẫn mở toang, như lúu vò sự. Cảnh-mua bán có phần cáo nhiệt bằng mấy thường ngày.

Nghĩa-quân đã có chủ-tịch cố giữ thành Phiên-an rất lâu dài, cho nên cần dự-bị lương-thực càng nhiều, càng bay. Nhân cờ tờ yết-thị của quan Hộ-thanh đã đốc Nguyễn Kiều ngó ý muốn mua các đồ thực-phẩm quan-dụng với giá rất đắt, nên chỉ hai ngày nay, suốt từ sáng sớm đến chiều tối, cửa thành Phiên-an chen chúc những người buôn bán cầu lợi, không lúc nào ngồi.

Khách-trú trong Chợ-rù, dân quê ở các làng xang-quanh, thi nhau chuyên chở gồng gánh náo nháo gao, náo cá-khô, rào mắm muối, cho tới đồng, sất, vôi, diêm, đem vào trong thành bón cho nghĩa-quân, đồng hơp chợ.

Mà họ bán được giá cao thật, nói bao nhiêu nghĩa-quân trả bấy nhau, không hề



mặc-cả lời thối hay là cò kè thêm bớt, miễn là mua tích được nhiều.

Nhung, sự thật trong những người có vật-liên dem tới bán, ta hay khách-trú cũng thế, chỉ cần được lợi hơn thường ngày chút lňg, cho bộ công lao khiêng vác mà thèm thèm thôi, không af có ý đâu cơ, hán cho nghĩa-quân với giá cắt-cđ. Cho ấy cũng tỏ ra nhân-tâm đối với Khởi và các ban đồng chí Khởi vẫn nồng tình mến phác vậy.

Người được nghĩa-quân phó thác công việc mua sắm này chính là thím đội Kiều mà ta đã bết; giờ phải gọi là bà đê K ên, vì chồng bà, Nguyễn-Kiều, là linh-chức Hộ-thanh đã đốc từ ngày thành trì Phiên-an về tay nghĩa-quân.

Bà ngày lô-thiên, phia trong cửa thành trước mặt kê chiếc bàn to, bạc mén và quan tiền xếp tung chồng cao ngất. Sau lưng có hàng chục thây tho-lại ngồi bén cí ép sô sách, phim là hàng hóa mua được những gì và chi bao nhiêu tiền, đều ghi vào sổ cẩn-thận, tơ hào không sai.

— Gánh gạo này muốn bán bao nhiêu?  
— Băm, con xin bà cho 5 quan.

— Được rồi, 5 quan đây! bà đê Kiều xia tên rất mau lẹ, day lại bảo một viên thư-lại biến sô và nhận lấy gạo.

— Tôi có hai sợi cá kho này, bà có mua không? mệt-cú khách hỏi.

— Ni lấy bao nhiêu?

— Xin bà trả cho mỗi sợi một nén.

— Ô, chữ này chém-nặng thế kia ư? bà dè nói và cười:

— Thưa bà, không dắt gí đâu. Cà này ở Biển-hồ xứ Chân-lạp dem xuống kia mà, bà xem tôi biết.

— Nói chơi thế thôi, hai nén thì hai nén, chả dem ca vào kho kia rồi trả ra đây lấy tiền.

Bà nói nghĩa-quân cốt thu nhất lương thực cho nhiều, cho nên sự mua-bán mua-lệ rộng rãi, chỉ cầu lấy vật ngon của tôi cho các chiến-sĩ dùng, đất mây cũng chẳng quan-sa. Vì dù có nâm bao muối, người bán xin hai chục quan tiền, bà đê Kiều tiá y số ấy; may thây tho-lại ngồi bén xâm-xi nói với nhau:

— Thời là muối dắt như vàng!

— Vàng có khi chẳng quý bằng muối, các thây ai bị đe dắt lại nói. Một mai thành trì bị vây, dù đê quan bắc néa chất cao như núi, phỏng chừng quân-sĩ có nhai mà sống được không? Bay giờ ta phỏng tài-hóa thế này, có hai điều lợi: vừa câu được người ta mai sau tiếp tế lương thực cho mình, vừa được dư dật các thứ cung-don quân-sĩ, họ mới vui lòng chiến-dấu mà giữ vững thành trì chí.

Ai nghe cũng thầm-phục bà đê Kiều cao-khiết, biết lo xa thấy rộng.

Gửi lúe ấy có Tân và đến thành Phiên-an, lách qua hàng rào người và gồng gánh, rón rén lại sau lưng bà đê, lấy hai bàn tay bung chật mắt chị.

Bà đê giựt ný miếng, tướng quân giàn-té nào thừa cơ yề cuop tiền bạc:

— Ai làm gi là thê này? Quân lính ta đâu, bắt nó cho tôi!

— Em đây, chị ạ! cô Tân nói cười và buông hai tay ra, chạy lại trước mặt.

Nửa mừng nửa sợ, bà đê rá lên, hai mắt nhìn cô Tân không chớp:

— Kia có đã về đây à?

— Vâng, em đã về...

— Trời ơi! Người hật huy là oan-hồn hên về nhát tôi thê?

Bà đê ngó em mình mạo-hiem di Am-sát Tông-phúc-Luong, chắc bị chúng giết chết mười mươi, đây là hỏa-phách mó vè bao cho già-nhân biết, vì thế bà nghỉ sô.

Những người có hàng hóa dem tới bán, và bọn tho-lai, binh sĩ, xâm xít cung quanh đều ngo-nác nhấp tần hoat kịch, nửa hì nửa hài, đang diễn trước mặt họ, mà chẳng ai hiểu đầu đuôi thuế nào.

Cô Tân không thể nhịn cười; cái cười vui vẻ quá độ của nàng, hip mắt và phoi cả hàm răng trắng bóc, cang khien ba chị thêm nghi, thêm chịu:

— Cơ phải em thắc oan, đê chị làm chạy siêng-dộ linh-hồn cho, đừng về nhát chị tôi-nghiệp. Chị đang làm việc công chúa cả nghĩa-quan ta, tinh hình rất già...

Bà mỉm lòng, nói rồi khóc mếu, tỏ ý thương xót em chồng vi việc nghĩa-quân mà phai hy sinh linh-mạng đang xuân.

— Chết nỗi! Chị tuwang em là mìn ma bén về thật? cô Tân vỗ vai chị và hỏi, làm chí cảng rung minh, kinh bá.

— Tôi biết chả có đê làm việc đó, không thèm sống sót mà vè được.

Bà đê trả lời và nhìn tròng-trọc vào cô Tân, từ đê xung chán.

— Kho quái! thật em của chị đây, em sống hoài loạn vò rạng mà trò vè đây, không phai oan hồn mà guy náo vè nhát chị đâm mà sô. Chị đã biết hê là ma quỷ thi chán em không sát tội mặt đất; đêng này chán em đừng khít với đất, chị xem. Còn sự phẫn-bết nứa: chỉ người thật mới có bótig, ma quỷ thi không; bótig của em lù-lù thế nay, làm sao chị ngô là ma được không biết? Chị hãy nhìn kỹ xem nái!

Cô Tân vừa nói vừa dập bàn châm dưới đất thính-thich và dạy qua trò lại, trò vào bòng minh.

Mọi người cùng nhìn, bao nhau quả thật

Nhà sản-xuất lớn ฝíc thứ áo dệt  
(PULLOVERS, CHEMISETTES,  
SLIPS, MAILLOTS V.V...) chỉ có

## HÀNG ĐỆT PHÚC-LAI

87 - 89, Route de Hué, Hanoi — Bán bôn-kép  
khắp Đông Pháp eo tốt không đâu sánh kịp

Nước giếng trong con cống vàng  
Giày mă muôn trắng nêu dùng phán CRISTAL

Sắp sàu sê có cửa hiệu CRISTAL phát hành.

Nguyễn - Thế - Bình 151 - 153 phố Hàng Bông, Hanoi

cô là người, chẳng qua bà lóu đè-dốc vài  
bữa may quá bận việc, đâm ra rối trí tuồng  
lầm thế thời.

Bấy giờ bà mới tinh ngộ, ôm chầm lấy  
em, tưới cưới vân vã:

Tôi cảm ơn trời đất quý thần. Nói thật,  
nhờ có phúc-đức ông bà, cô mới được sống  
toàn vẹn mà về thế này... Hai hôm nay tôi  
chỉ những hồi hộp mất ăn mất ngủ, trong  
triều chưa chắc thế nào cô cũng chẳng còn  
dời... Việc thi khó khăn mà cô tao tựn quá.

Thế mà suýt nữa em thành công đấy,  
chị ạ! cô Tân nói và bập môi, tỏ ý tiếc rẽ.

Nhưng cô làm thế nữa em ghen được  
bên mình Tống-phúc-Lương?

Khó gl, mỹ nhân-ké.

Rồi cô thừa cơ rút dao đâm nó, con dao  
Mã-lai ở nhà đem đi áy phái không? Thế là  
mất mẹ con dao, già-truyền của anh cô rồi...  
Nhưng đâm không trúng à?

Trời ơi! chỉ còn xá cách có mày lóng  
sợi thì trúng vào màng mõ nõ, song nó  
sử khôn và giỏi võ, nên tránh thoát.

Thôi, giết nó không được mà có kip đầu

tâu vỡ dây, thế cũng là may phúc.

Đào, lầu làm sao thoát được, chị ơi!  
Quả như lời chị đã nói: chung quanh thảng  
giặc già ấy; có năm bảy lớp gươm dao vè-si,  
ngiêm mật lụ thường, con ruồi bay qua  
không lọ...

Theo cô bị nó bắt tại trận?

Vâng, ngay lúc bấy giờ, vào khoảng nửa  
đêm... Ngufs là chính đem qua đây.

Nó hô linh dem chém?

Cố nhiên!

Nhưng thừa lúc khuya khoắt tối tăm,  
cô lủi trốn được?

Không!

Cô này nỗi lả; không trốn thoát sao lại  
lùi mò vè dây?

Thưa chí, là thật! Chính người phung  
mạng dẫn em đi chém, không hiểu và suy  
nghi thế nào, lại tháo xiềng xích, thả cho  
em đi, lại chỉ bảo đường lối về Gia-dịnh cho  
nữa. Người nghĩa-helix ấy, em chẳng biết  
tên là gì, cũng không nhìn rõ diện mục: thế  
nào.

Ôi! đời này có người ngoia-biép thế r'  
Làm sao run rủi có co-hội cho là được gấp  
mà báo đáp họ mới được.

Em cũng nghĩ thế. (Còn nữa)

HỒNG-PHONG

### ĐÃ CÓ BÁN:

## Việt-Sử Giai-Thoại

của Đào-trình-Nhất giá 2p00

## Công-Chúa Bạch-Tuyêt

và bảy tháng lùn

Túc, Hoa-Mai số 30

của Micro giá 0\$20

## Nhà trinh-thám ty-hon

Túc Hoa-Mai số 31

của Nguyễn-phú-Bổn giá 0p20

Nhà xuất-bản Cộng-Lực 9 Takou Hanoi

### TỦ SÁCH



## TÂN VĂN HÓA

HÀN-THUYỀN PHÁT HÀNH

71 Tiên Tsin Hanoi

Mới có bán:

## Thượng cò sù: AI CẤP

của Nguyễn-đức Quỳnh 2\$50

### ĐÃ XUẤT BẢN

NHÂN ĐẠI TIỀN HÓA SỨ

của Bách Khoa 1p.50

GỐC TÍCH LOÀI NGƯỜI

của Nguyễn-đức-Quỳnh 1p.50

ÓC KHOA HỌC

của P.N. Khê 2p.2

BỜI SÔNG THÁI CÒ

của Nguyễn-đức Quỳnh 2p.20

NGUỒN GỐC VĂN MINH

của Bách Khoa 2p.20

Mua một cuốn trả tiền trước kèm

0p.40 trước

## DÂU NHI - THIỀN

Trị bách bệnh nhất thần hiệu. Mỗi ve 0\$40

Quý khách có mua, xin mờ đến sản  
đại lý, hoặc tiệm chính, thời mới được dẫu  
chinh hiệu. Xin đừng mua ở các haw, đồng  
trên tàu bè mà phải thử đầu tiên già.

Nhị-Thiền-Dương kinh cáo

NHỊ-THIỀN-BƯỜNG DƯỢC-PHÒNG

76, phố hùng Buôn, Hanoi - Téléphone 849

### Các thứ thuốc trị bệnh rất mau khỏi

Tiều ban giải nhiệt tán, - giải  
nóng trứ ban, hay mát mẻ  
bồ hối trộm cho trẻ em  
mỗi gói 0p20-

Thuốc ho bồ phổi hiện trái  
dào, - trị đứt các chứng ho dù  
lâu maul nặng hay rao cò ngầm  
đều khỏi cả lai giúp cho người  
hụt hay hụt mệt mỏi hộp 0p40.

Tử thời cầm mạo tán, - trị  
nóng lạnh nhức đầu cảm sốm mũi,  
cảm nắng mura mỗi gói 0p20.  
PHƯƠNG NAM Y VIỆN

MỸ-THO - NAM-Y-KÝ

bão-kỳ do 4. NG. VÂN-DỨC

11 Rue des Caisses Ha-nội

Nam-ký: Nam Tiên Tân định

Saigon - Mỹ-tho: Nam cường

thứ xã - Chợ lớn Saigon; Nam

hải và khắp nơi đều có bá

### ĐÃ CÓ BÁN:

## NGUYỄN TUÂN

## QUẾ HƯƠNG

512 trang, in đẹp  
Bản thường 5\$00  
Bản Gió ván (hết)  
Bản Impérial dài  
la 20\$00 (còn một  
số it).

## ANH-HOA

69. Rue du Charbon, Hanoi

## LẬU, GIANG

Mắc bệnh tinh nên uống  
thuốc của BỨC-THO-DƯƯƠNG

131 route de Hué Hanoi sẽ khỏi.

Thuốc lâu 1p00 một ve. Giang

1p00. Nhận chữa khám. Xem

mach cho don, chữa dù các

bệnh người lớn, trẻ con. Bản

đau cao, don, hoàn tần.

### SÁCH MỚI

## BEETHOVEN

của LIÊN KIỀU

Gia 0570 \*

### ĐÓN XEM

## SỐ KHAI TRƯỞNG

ra ngày 14-9-43

của NHÌ ĐỒNG HÓA BẢN

tờ báo giao - due iré en xứng

đáng nhất. Bất đàu từ số 36

« Con bò gầy dây » thêm nhiều

muć vui, là

### SẮP PHÁT HÀNH

## GIỌP SƯƠNG HÓA

Giá 3p. của Phạm văn HẠNH

LUỘM LÚA VÀNG

49, rue Tiên Tsin - Hanoi

AI cũng có thể tự chữa lấp  
bệnh và trừ nén danh - ý  
là nhữ có các sách thuốc của  
cụ Nguyễn-an-Nhân bằng

Quốc-ngữ có cả chữ Hán

\*) Sách thuốc chữa đau, mỏi 2p50

\*) Sách thuốc chữa đau, mắt 2p50

\*) Sách thuốc giả - truyền K.N. 2p50

\*) Sách thuốc kinh ngâm 3p00

\*) Võng-Tăng-thu (nhìn từ) 1p20

\*) Sách thuốc Nhật-hán T. H. Apô

\*) Sách-đọc Bình-Dân "ph" Gián-tiến phương

\*) Sách thuốc để phòng và chữa

thương hàn 5p00.

\*) Sách-đọc bài-hàng Lân-ông

Ü xa gửi mua thêm trước. Tho,

mandat đeo cho nhà xuất-bản:

NHẬT-NAM THU-QUÂN  
HANOI

### Có tiêng nhất Nam-ký

Món ăn có tiếng khắp ba kỵ :  
nem, bánh hỏi Thủ-đe, bánh  
phòng tôm Chỗ ăn sang trọng  
lịch sự, mát me.

Bar QUÁN-CÔNG  
góc đường Amiral Krantz, và  
Lacotte Saigon

Chi nhánh  
Nam - Kỳ và Trung-Kỳ  
Phòng thuoc

## chữa phổi

(15 Radeaux Hanoi Tel. 1630)

Tổng phát hành: 163 Le Grandière  
SAIGON

HUẾ Nam - Hải - 147 Paul Bert

Cao ho lao 15p chữa các bệnh  
lao có trùng ở phổi. Trừ lao  
thành được 4p ngắn ngừa các  
bệnh lao sáp phát. Sinh phế  
mac cao 2p, chữa các bệnh phổi  
có vết thương và vết đen. Sát  
phế trùng 2p nhuận phổi và sát  
trùng phổi. Các thuốc bồ phế  
kiểm bô 1p50 và ngũ trù  
lu 1p, đều rút hợp bệnh.

Có nhiều sách thuốc chữa  
phổi và sách bí thư nói về  
bệnh lao biểu không, hỏi xin ô  
long cục và các awi chi phan.

# Tuần lễ Quốc tế

(Tiếp trang 3)

rằng lực-lượng Nga vẫn khá mạnh nhưng từ Novorossiisk đến Smolensk, các đội quân Nga đã chiến đấu lâu lại phải lui chuyển từ khu này sang khu khác, như thế chắc lực-lượng trừ bị của Nga cũng đã bắt đầu giảm rồi.

Về chính-trị, người ta vẫn chú ý đến tình hình nước Ý. Ông Mussolini từ sau khi được quân xung phong Đức cứu kiết iay Anh, Mỹ, đã hối hận với đồng-thống Hitler và hoạt-dộng dữ dội. Bắc Ý đã hộ dân và quân Ý theo đuổi cuộc kháng-chiến ở bờ cõng Truc. Vua rời ông đã đọc một bài diễn văn vào ngày 10/10/1940 tại thành phố Genova, kêu gọi phản-bội của chính-phủ Badoglio và Ý-hoàng đổi với đảng Phát-xít và ông là người đã tận tay với quốc dân Ý hơn 20 năm nay. Ông nói hiện nay Ý đã mất hết đất đai và hạm đội. Ý phần lớn đã đến Malta hàng tháng để đánh Y-14 lại cùng phải hết sức chiến đấu để ưa những cái nhẹ dở. Ông bảo tin sẽ lùi-chức lại nước Ý cả về nội-trị và binh-bị. Các con-tuần Phát-xít trước giờ chưởng-dia vị trọng yếu này lại được về chúc-củ, cả các báo Phát-xít trước đó định bắn hay đều tái bản.

Ở đây, dù lòng các giới quân sự vẫn khóng chịu cho cuộc chiến-tranh trên đất Ý là trái trận thứ hai mà Nga vẫn yêu cầu, Đức chưa hề phải rút lui khỏi Ý và trên mặt trận phía đông vẫn có tới 232 sư-đoàn Đức.

Phi-quân Anh, Mỹ gần đây lại ném bom dữ dội ở miền Paris và ở nhiều thị-trấn khác như Nanterre, Rochele, Monluçon, Le Creusot, Modane. Riêng ở kinh thành Paris bom đã rải rác trong nhiều khu và số người bị hại có tới 235 người chết, 548

người bị thương. Trận ném bom này là trận kịch liệt nhất trên đất Pháp từ trước đến nay.

Thủ-tướng Anh, M. Churchill đã từ Hoa-kỳ về Luân-dôn, lần này là lần ông đi vắng lần nhất. Đồng-hội có đại tá Knezev trong trường hải quân Mỹ, một người rất hăng hái trong phái thân Anh ở Hoa-kỳ, cũng sang Luân-dôn một cách bất ngờ.

Tổng-thống Roosevelt vừa đọc một bài diễn văn trước Quốc-hội Hoa-kỳ là "lực-quan về tình-ting chiến-tranh" nhưng ông lại nói các nước đồng-minh vẫn "xé cuộn toàn thắng" ở trên khắp một trận. Ông nói về sự thiêng-lai lớn của quân Anh, Mỹ và Salerne vừa rồi và cuộc tấn-công rất lớn của và chén-en của tướng Mac Arthur & mặt trận Tây-Nam Thái-bìn-hư-đơng. Ông cho rằng mặt trận quanh Nhật rất vững-vóng khắp từ đảo Kouriles đến quần-đảo Solomons và quân đồng minh năm nay sẽ quyết mò cuộn tấn-công ở Dòng-diện và Ý-ông công nhận cuộc chiến-tranh, miền Đông-Á sẽ rất lâu và gay go. Ở Áo-chau, ông nói M. Hitler quên không lợp mái cho pháo đài Augsburg và pháo đài đó còn có một vòi chòi yểu. Về Nga ông nói lính quân Nga vẫn công dữ nhưng cũng còn lùn mồi tiễn được vào đất Đức.

## Sách mới

T. B C. N. vừa nhận được:

LI-LAN (kịch) của NGUYỄN TRỌNG SƠN, do DUY-TÂN THU-XÃ xuất bản, dày 150 trang, giá 2p.

Xin có lời cảm ơn nhà tặng sách và giới thiệu với bạn đọc.

## Hộp thư

Ô. Lê Tâm. — Bã nhận được « Một đời ». Rất tiếc...

Bài số Tết, ông cứ gửi thẳng cho T. B. C. N

RA ĐỜI TỪ NĂM 1921

# thuốc bồ:Cửu-Long-Hoàn

Võ-Dinh-Dân

BÃ TÙNG LÀM DANH DỰ CHO NGHỀ THUỐC VIỆT-NAM  
KHẨP XỨ ĐÔNG-PHÁP

CÁC CỬA HÀNG ANNAM VÀ KHÁCH ĐỀU CÓ TRÚBẢN LỀ

Hộp 2 hoàn : 1\$95. Hộp 4 hoàn : 3\$70. Hộp 10 hoàn : 9\$00

TỔNG PHÁT HÀNH: Bắc-kỳ, Ai-lao và phía bắc Trung-kỳ  
Etablissements VÂN HÓA n° 8, rue des Cantonais Hanoi

## + HỘI THƯỢC, HỌC THƯỢC +

ý-si Lê văn Phẩn. 1/1 lường y danh tiếng, tốt nghiệp trường Cao đẳng y học, chuyên khoa cứu thương Nam, Bắc, dù, ngực, cao, xương quan bau khén có mố vị bao che và mố vị danh y họa phục giúp, đã soán và dịch hết các bộ sách thuốc. Ông Táy ra Quoc-nghé, V. S. lại biết nhiều phương thuốc hay và rõ trị đà các chứng bệnh, nhất là bệnh ở phổi, và da dày. Vày ai muôn hỏi bối, hỏi thuốc, học thuốc, mua sắm. Ông Táy v học (\$5), nam nữ và sáu đứa (\$3). Xin cù viết thư M. LÊ VĂN-PHẨN — médecin civil N° 18, rue Ba-vi Son-tây—Tonkin



## Ai cần BÁN và MUA hàng hóa gì ?

Xin hãy giao thiệp với Tamda et Cie, một hãng buôn tin nhiệm xứng đáng để các ngài tin cậy, có nhiều compradores chuyên việc BÁN và MUA giúp các ngài những thứ hàng hóa, nguyên liệu v.v..

Muốn được mua chóng và khôi-hò, mỗi khi mua bán thứ gì, xin các ngài cứ đến Tamda et Cie, 7/2, rue Wielé Hanoi, các ngài sẽ được hài lòng.

Muốn hiểu triết học là gì,  
Muốn hiểu các sách triết học đóng tay  
Muốn trả nên triết sĩ

Các bạn cần phải đọc :

## TRIẾT-HỌC BẠI-CƯƠNG

sứ QUỐC-HỌC THƯ-XÃ — Giá 3p00

NHỮNG THANH NIÊN  
THỂ THAO KHÔNG THÈ  
BỎ QUA NHỮNG SÁCH  
THỂ THAO

- |                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 1.— Muốn thành lực sĩ             | 0\$49 |
| 2.— Khỏe và đẹ-                   | 0,70  |
| 3.— Sức lực mới                   | 0,55  |
| 4.— Thể thao phái đẹp             | 0,55  |
| 5.— Biết bơi trong 3 giờ          | 0,55  |
| 6.— Huấn luyện bắn thi            | 0,55  |
| 7.— Tập út và lặn cào người       | 0,8   |
| Bay cưỡn vách này deer cát lục si |       |
| NGUYỄN-ÂN, một lực sĩ mà các bạn  |       |
| thể thao không si là gì tài nghệ  |       |
| HƯƠNG-SƠN XUẤT BẢN                |       |



## Anh-Lú

58 — Route de Hué — HANOI  
Giày dép, guốc tàn-bời v.v...  
Toán gìn tối, kiều dép, hợp thời già phì chéng. (Có catalogue hình ảnh).  
Bán buôn và bán lẻ khắp mọi nơi.

## Peintures

## DURCILAC ET HIRONDELLE

Bên màu  
Chất bông  
Mau kbô  
Giá hả

ÉTS. TRƯỜNG-VĂN-TÝ  
52 Henri Rivoté e Namdin  
— Cần đại-lý các nơi —

## Bùi-đức-Dậu

TU-PHÁP KẾ-TOÁN  
GIÁM-DỊNH VĂN-PHÒNG  
49 Place Negrel Hano Tél.1372

## NHÂN :

- a) Mở, giữ, kiêm-sát sổ - sách
- trong mọi;
- b) Lập, xem, điều-kiêc các
- công-tý;
- c) Khai thuế lợi-túc đồng-niên;
- d) Xin cát Hải-dong-hoa-gia;
- e) Khai xin vào sổ register de commerce.

Các nơi hogg dâng:

## PHÂN TRÍ ĐÔNG-DƯƠNG

(Graphic Indochina),  
Mô « Heliene chi I », « Heliene chi II »  
« Heliene chi III » phò Lô Luokay.  
Đã được công-nhà là tôi khóng  
gì ngoại-quốc, công việc cần thận.  
Gửi-nhau chung khắp Đông-dương.

## SỞ GAO DỊCH :

ÉTS. TRÌNH-BÌNH-NHÌ  
153 A, Avenue Paul Doumer Haiphong  
Ad. Tel. AN-NHÌ Haiphong — tel. 707  
Cần đại-lý khắp Đông-dương

## CÀI A - PHIEN

Thuốc Tú - Nhât - Khắcc Yên Hoàn  
số 46, giá 1p ve nhâ, 3p50 ve tên

Ve nhâ 1p00 uống trong ngày  
chỉ bán tại nhà thuốc hoặc các  
dai-tý để các ông khòng cần  
tiền mua luon một lú, còn các  
ông ở tỉnh xa, chỉ nhân gửi  
theo cách Tinh-hóa giao ngan,  
nguyên nồng 7p00, nghiên nhẹ  
3p00 (để khai eo đỡ dang m-  
hết thuốc). Sản-hàng tuyêt  
cần 1p50. Tháng thuốc tuyêt cần  
0,15 và phải trả 1/3 tiền trước  
ngân phiếu đê-têm. M. Ngô-vi-Vũ  
Viết-Long 58 Hàng Bé Hanoi.

Cần thêm rất nhât đại-lý tại  
kắp Trung-Nam, Bắc-vi xi t  
lur ve thường lượng

Cách-éa - pa-en vi-te riêng khong  
đã g-đeo, và muôn hối cùi kẽ, xin  
lú, và 0p07 tem (cô) làm tiền gí sô  
cù quyền ca giogue biếu, giấy uot  
và ruot, nói dâc các bộn tru-ah  
m-vn, cát a-phim, pion, iò nera  
và cát thu-thuoc Nhâh-hu

## PRINCESSE

## MAY ÁO CƯỚI

94 A, Lê Oai Y Hán — HANOI

Authorisé (Publication créée en séries  
et à la loi du 15 octobre 1941)  
Ed. Hélyodoraire du Trung-Bac Tâ-Van  
Imprimerie Trung-Bac Tân-Vạn  
36, Bd. Henri d'Orléans — Hanoi  
Certifié par le Maître d'œuvre  
Tirage à 100000 ex-pièces  
L'Administrateur Général: Ngô-Vi-Vũ

20009