

TRUNG BÁC

CHỦ NHẬT

15/4/43
REVUE
O INFORMACIÓN
Nº 199



NGUYỄN DOANH VƯỢNG
CHỦ TRƯỞNG

C. 860
SỐ 1. Y-DAL-LỘI, (tập I)
Quang cảnh kinh-thanh La-mã ban đêm

SỐ 175 — GIÁ 0.40
19 SEPTEMBRE 1943

TUẦN-LỄ ĐÔNG-DƯƠNG

Quan Toàn-quyền vừa ký nghị định ban hành là số lượng của các phu tram, lính tram, lái dịch và bộ tram; lượng của phu và lính trạm tội bức 18p60, hạng cuối cùng là 13p50, lượng của lái dịch hạng cuối cùng là 13p50, hạng nhất là 20p30; lượng của đội trạm hàng cuối cùng là 14p80, hạng nhất là 22p75.

Quan Toàn-quyền vừa định lại giá tiền ăn ở tại Đông dương học-xá như sau này:

Tiền ăn trú menses 5p. Tiền ăn mỗi tháng 30p (theo lối ta) 6p (theo lối tây).

Ủy ban Cứu-tế Pháp — Nam đã gửi 10 vạn đồng bạc về giúp đỡ những người bị nạn bom. Bộ đốc Deceaux đã gửi điện về bộ Thủ-tu: địa một số quan tài tiền của Ủy ban Cứu-tế quyên được. Số tiền này để túy chinh pau Pháp chia đều cho các nạn nhân bị bom, nhất là những nạn nhân trong cuộc ném bom ôm 26 Août ở Seine và Oise.

Theo lời đề nghị của Tổng ủy viên thèn tho, để đúc và thanh niêm số lượng công nhận của những nam nữ huân luyện viên thèn đúc đã được quan Toàn-quyền in định như sau này:

Người Âu: nam huân luyện viên tất cả các khoa 10p60; nữ huân luyện viên 7p50; nam huân luyện viên thèn đúc 10p60; nữ huân luyện viên thèn đúc 7p50.

Người Đông-dương: nam huân luyện viên nam toàn 2p50; nữ

huân luyện viên hoàn toàn 20p33; nam huân luyện viên thèn đúc 2p33; nữ huân luyện viên thèn đúc 2p17.

Ngày 28 Mai đã có nghị định ban hành số phu cấp già-dinh cho các Nam quan, hông phán, thông sự & Bắc-kỳ là 3p75 mỗi tháng cho mỗi con. Nay số phu cấp này tăng lên 50 và được tính bắt đầu từ 1er Avril 1948

Theo lệ hàng năm, hồi 9 giờ tối hôm mồng 10 tháng tám ta, Ban Văn học bộ Khai tri Tiết-Bức đã làm lễ kỷ niệm cụ Tiết-diễn Nguyễn Du tác giả truyện Kiều tại hội-quán phổ hàng Trống

Tới đây có khả đóng các nhà thưc giả cũ và mới cùng một số thanh niên đủ các giới. Cụ

Thống cáo đặc biệt của Đức báo « Hòn chũ nhật 12 Septembre, các đội quân nhảy dù Đức và các đội quân chiến đấu đã hành động cứu thoát được ông Mussolini bị bọn phản nghịch bắt cầm tù. Thủ là ông Mussolini thoát khỏi tay Anh Mỹ. Chánh phủ Badoglio không thể thực hành khoản trao đổi Mussolini cho Anh — Mỹ

Kỷ sau trong

Ý - ĐẠI - LỢI II

Trung-Bắc Chủ-Nhật
sẽ nói nhiều về

MUSSOLINI

Bởi tư Mussolini — Ông Mussolini tiên tri? Mussolini với đảng Phát-xít. — Tư trưởng của Mussolini. Cũng trong số đó còn nhiều bài nói về Ý - đại - lợi, mà những bạn quan-tâm về tình-hình thế giới không thể nào bỏ qua

Võ hiến Hoàng-trong Phu v
bầu hết nhân viên ban Văn
học đều có mặt.

Sau khi bình các văn trùn
cách trong cuộc thi văn cù
boi, có cuộc phát thường và
chương, mãi đến 11 giờ mo
giải tán.

Do nghị - định quan Thôn
sử ký ngày 4 Septembre năm
nay huyện sau này sẽ đổi làm ph
miền trung-châu:

Thanh-hà (Hai-dương); Kim
đông Tiên - Lô (Hung - yên);
Trà - ninh (Nam - định); Gi
viển (Ninh - binh); Cầm - kh
(Phú-thọ); Thủ-tri và Thuy
Anh (Thái-binh); Lục - ngạn
(Đắc-giang).

Cần - Đồng-văn & Hả - giang
nay đổi ra làm phủ miền
Thượng-du.

Đôn - Bang - ta & Cát - hả
Quảng - yân nay đổi
ra làm châu.

Công do nghị - định
quan Thống-sử ký ngày
4 Septembre, miền
Thượng-du sẽ gộp n' có
những tỉnh và các nơi
phủ huyện sau này:

Bắc - kaa, Cao - bàng,
Hà - giang, Hòa - binh,
Lai - châu, Lang - sơn,
Lao - kyo, Monay, Sơn -
ja, Tuyên - quang và
Yên - bay.

Bắc - giang có châu
Sơn - động, Hữu - lũng và
phủ Yên - thê.

Phu - thị có châu
Trà - sơn, Yên - lêp,
Bến - hùng.

Hà - sam: châu Lạc -
thủy

Quảng - yén: Cầm -
pan và Hoành - bồ

Toàn - nguyên Phù -
binh, Phú - lương Định -
hồ, Vũ - hai và Đa -
tử

VỊỆC quan-hệ trong tuần-lễ trước đã làm cho dư-luận quốc-ế chủ ý một cách đặc biệt là việc Ý đã đầu hàng không điều kiện. Theo tin Đức thì cuộc điều đình về việc Ý đầu hàng đã kết-liệu từ hôm 3 Septembre và ngày 3 Août, là lúc chinh-phủ Badoglio mới lên cầm quyền cũng đã mở cuộc điều đình với Anh, Mỹ về việc đó. Sở dĩ cuộc điều đình kéo dài đến một tháng và việc Ý đầu hàng mãi đến hôm 8 Septembre mới chính thức công bố là vì các đại-biểu Ý và Anh Mỹ muốn thế. Bên Ý thì có kèo dài để may ra bén định có thể cho hưởng được những điều kiện khá còn sót Anh, Mỹ thì chậm tay-en-bô việc Ý đầu hàng là để chờ một cơ hội lợi hơn cho mình. Tình hình Ý hiện nay có vẻ rõ ràng rõ. Ở miền nam từ Naples dò xuồng thi quân Anh, Mỹ đã bộ ở nhiều nơi: lộ quân thứ năm của Mỹ dò bộ ở Naples và dò chiếm được 5 nơi cầu-cùi cũng bộ ở Trảng bay trong vùng. Hiện quân Anh, Mỹ đang tiến hành hình hẽn quét về nhiều phia và đang giao-chiến với quân Đức ở nhiều nơi. Tin Anh, Mỹ bao dò chiếm được Salerne và quân Anh, Mỹ sau khi dò bộ và chiếm được Tarente đã do đường biển lên: một dạo về phía đông đến Brindisi, một dạo về phía bắc đến Bari, còn một dạo thì về phía tây để lật lại với lộ quân thứ 8 ở Calabre. Tin Đức nói quân đồng-minh định tiến về phía Naples đã bị ngăn lại và thiệt hại lớn. Một toán quân Mỹ đã bộ ở phía bắc Pastria đã bị đánh lùn. Còn lộ quân Mỹ thứ 7 thì chưa thấy hành động ở đâu.

Ở miền trung và bắc Ý thì quân Đức đã chiếm phần nhiều các nơi trọng yếu về quân sự và các thị-trấn cảng hải-cảng lớn. Sau khi tiếp được lời hứa thư của tổng-chế Badoglio, quân Ý La-mã đã chịu hàng, nhưng quân Đức không chiếm kinh-thanh La-mã vì La-mã là thị-trấn bờ ngô không phòng thủ. Theo lời tuyên bố của tướng Bergolo lung-tư-lệnh quân Ý La-mã thì trong thành phò vẫn yên-tĩnh. Quân Đức chỉ bão vây cho tòa Thành, lôi dại sứ Đức và các nơi hẻm yếu ngoài thành. Cố tin báo thống-chế Badoglio đã lập cơ doanh tra quân đội các tỉnh trên khôi kinh-thanh. Chính-phủ Ý hiện do thống-chế Caviglia đứng đầu. Một tin Anh nói quân Đức đã lò-chức cuộc phòng-thù ở trung và bắc Ý. Khi chiếm La-mã quân Đức phải giao chiến với quân Ý ngoài thành. Ở phía bắc các thị-trấn Pavie, Plaisance, Parme, Reggio d'Emilia, Crémone, Gênes, Bologne, Vérone, Trieste, Pola đều ở trong tay quân Ý. Chỉ có Milan, và theo một tin Thụy-sĩ thì cả Turin là hai thị-trấn kỵ-nghệ lô bắc Ý là còn do quân Ý

Tuần - lê Quốc - tê

giữ. Đèo Brenner cũng do quân Đức chiếm sau một cuộc kháng-chến của quân Ý giữ đèo. Nhưng trái lại một tin ngoại giao lại nói sự doanh Đức lại qua đèo Brenner về Đức?. Về chinh-phủ phát-xít ở phía bắc Ý thì chưa có tin gì rõ ràng cả. Đức và Nhật cũng chưa chịu thừa nhận chinh-phủ đó và Đức tuyên-bô hiện nay chỉ chủ ý về vấn-dề quân sự và gác hòn các ván đe chinh-trị ra ngoài.

Các nhà cầm quyền ở Bả-linh và các báo Đức từ ngày hôm nay hét lời mai sát vua Victor Emmanuel III và Thống-chế Badoglio cho do là hai tên « phản-bội ». Theo các tin Đức và các nhà ngoại-giao Đức ở La-mã đã giở về Bả-linh thì ngày trước kia công bố việc đầu hàng mang giờ, các nhà cầm quyền Ý và ngoại-tướng Ý là M. Guariglia và van tuynen bô là Ý quyết kháng chiến đến cùng. Sáng hôm 8 Sept., vua Ý vẫn gởi điện tin sang Bả-linh lý khen ngợi tình thần chiến-dấu của quân Đức và chinh-phủ Ý vẫn quyết trung-thanh với Trung-không bao giờ chịu đầu hàng. Do luận Đức, Nhật tuy bát-bì về việc hành-động của Ý nhưng không lấy làm ngạc nhiên về việc đó. Cố quân Ý ở Napoli, Pavia, Montenegro, Hil-lap cũng đều bị tước khỉ giờ, rất ít nơi sập ra cuộc xung đột. Phi-quân Đức thì từ lâu đã sáp nhập vào phi-quân Đức ở Y nên không mâu chiele về tag đồng-minh. Duy có hải-khoa Ý một lực-lượng khá mạnh hi phần lớn sẽ do Anh, Mỹ kiêm-soát. Một hạm đội Ý gồm bốn thiết-giáp-hạm, bảy tuần-dương-hạm và sáu khu-trục-hạm đã đến đảo Malte hàng Anh. Một hạm đội nữa đã đến Gibraltar. Cố một hạm đội nữa định từ quân cảng Spézia phia Bắc định đi về phía Sicile đã bị phi-quân Đức đón đánh và đánh đắm mất một thiết-giáp-hạm và một tuần-dương-hạm. Tay Ý đã đầu hàng Anh, Mỹ vẫn phải chiến-đấu với quân Đức ở Y mới mong chiếm được hết đất Y. Một điều là kinh như Anh, Mỹ chỉ đem ít quân sang Y. Có lẽ đồng-minh định hành-động ở một miền khác chẳng?

(xem tiếp trang 34)

Có một đồng-bạc mà muôn làm giàu nhanh chóng và lương-thiện thì chỉ có cách là: MUA VÉ XÒ SỔ ĐÔNG-PHÁP

Những cuộc hưng, vong và những hồi vinh, nhục trong hơn hai ngàn năm lịch-sử của nước Ý-dai-lợi

Ý-dai-lợi, một bán đảo chạy dài quá nửa Địa-trung-hải, từ giây núi Alps đến bờ biển Ý, có thể coi là một dãy cầu bắc từ Âu sang Phi-châu, từ Ý-dai-lợi Tàu Trong bán đảo lớn của Địa-trung-hải thì Ý là bán đảo diện tích nhỏ nhất (310.137 cây số vuông) nhưng lại là một giải đát phi-nhiều, trù mật và có vị trí tốt nhất, một miền được tạo hóa biệt dại cho hưởng nhiều đặc sản nhất và là một nước đã từng có một nền văn-minh lừng lẫy nhất và do đó đã đóng vào hàng đầu trong lịch-sử cổ-kim thế giới.

Thực, trong thế-giới không một nước nào, đất non dã là mồi cành tranh hái và lâu dài giữ các dân-tộc Tây-phuong như nước Ý. Việc đó không có gì là lạ vì bán đảo Ý, mồi voi phong cảnh rất đẹp đã làm cho người ta phải say mê với mọi phương-dien dến nỗi khi đã qua một lần thì không bao giờ muốn bỏ đi, hoặc có phải từ già cũng vẫn đem lòng quyến luyến.

Tại sao lại có tên Ý-dai-lợi ?

Ý-dai-lợi thuở xưa có tên là Saturnie, rồi sau lại gọi là Oenotrie (xứ gián rượu vang), cái tên ngày nay Italia, (italis), mà Tàu dịch âm là Ý-dai-lợi là do chữ Vitalis (xứ có nhiều già-súc) mà ra vì trong nước có nhiều dãy cừu, trâu bò thường đùi chồm từ miền này qua miền khác. Đầu tiên và theo đúng nghĩa thì chữ Italia chỉ để chỉ miền giáp bán đảo và lâu dần, nhất là từ sau khi nước Ý thống nhất (1870) mới thành tên gọi chung cả nước.

Về địa dư, nước Ý chia làm ba miền khác nhau, 1)° lục địa ở phía Bắc liền với giày núi Alps và hai mặt Bắc và Tây còn phía Nam

thì có giây núi Apennin làm giới hạn. 2) Bán đảo Ý và các đảo thuộc Ý như Sicile, Sardaigne, St-omboli v.v...

Đất Ý chạy dài trên mươi độ từ 36-40° đến 40° vĩ tuyến, nghĩa là suốt 1160 cây số từ chân ngọn núi Mont Blanc cho đến mũi bắc Spart vento ở miền cực nam bán đảo Calabre. Đường biên giới trên iục địa dài 1.400 cây số còn bờ bắc Ý thì dài những 5.280 cây số. Trong khắp bán đảo Ý, miền giữa và miền Nam, không mấy chỗ cách xa bờ bắc quá 100 cây số, còn ở phía Bắc thì có chỗ cách bờ tới 150 cây số. Chỗ rộng nhất của bán đảo cũng chỉ độ 300 cây số và chỗ hẹp nhất từ vịnh Gaste sang bờ bắc Adriatique thì chỉ có 130 cây số. Chính Ý miềa dọc bờ bắc là miền đồng dãy cừu nhất, tinh ra mồi cây số có tới 271 người. Dân số nước Ý tăng lên rất chóng. Đó là nhờ ở sự sinh sản của người Ý và gần đây nhờ ở các công cuộc cùu-tể và vè-sinh của chính-phủ Ý-thờ-đe để trừ các bệnh truyền-nhất nguy-hiểm. Số dân Ý hồi đầu thế kỷ 20 mới độ 32 triệu người mà đến năm 1931 đã tăng lên tới 41.135.041 người và bốn sau (1934) lại tăng thêm đến 42.424.873 người, tính ra mỗi cây số vuông có 1.327 người. Đối với một xứ nhiều núi non, sô dán như thế là rất trù mật. Hiện nay ở Ý có năm thành-phố dân số đông trên 500.000 người, 22 thành-phố dân số đông trên 100.000 người và 609 thị-trấn dân số đông trên 10.000 người. Riêng kinh-thành La-ma hồi 1871 chỉ có 220.000 dân, đến 1916, đã có 590.000, năm 1931 đã hơn một triệu và hiện nay có 1.200.000 người. Trên vậy, ở miền Bắc Ý còn có nhiều thị-trấn như Milan, Turin và Trung Ý như Naples còn mang nhanh chóng hơn nhiều.

Về địa dư, nước Ý chia làm ba miền khác nhau, 1)° lục địa ở phía Bắc liền với giày núi Alps và hai mặt Bắc và Tây còn phía Nam

Địa - thê và tình-hình kinh-tế

Trước khi nói đến lịch-sử nước Ý tưởng chúng ta cũng nên biết qua về địa-thê và tình-hình kinh-tế của các miền trong nước Ý.

Miền Bắc gọi là miền lục địa nguyên là một vịnh bắc, vì có đất phù sa do các sông ngòi chảy từ giây núi Alps và giây Apennin ra bể đem theo nên càng ngày càng cao và ngày nay đã thành một đồng bằng phi-nhiều như trung chau xứ Bắc-ky-ta. Miền này có liên lạc mật thiết với miền Trung Âu không những vì vị trí, về địa-đư mà còn vì khí-hệu, các sông ngòi, cây cối, lich-sử cách-sinh-hoạt của dân gian. Cũng như Thụy-sĩ, miền Bắc Ý có một chén givi iô nhô những núi cao, những hòn nước trong xanh biếc, những bãi cỏ xanh tốt trong màu hè, những khe suối đến mùa tuyêt tan thi giòng nước cát rất mạnh và mội mùa đông khâc rét. Miền này xưa kia có giống người celteque đến từ lâu, nên vẫn bị coi là biệt hòn khôi nước Ý và đã mang một cái tên đặc biệt là nước Gaule ở bên kia núi Alps. Chính miền này là miền trãi qua bao nhiêu đời, các giống người Pháp, Đức, Áo đã tranh nhau kịch liệt và chính ở miền đó là nơi các người ngoại quốc đó đã trú lại khâ lâu. Miền này lại là miền có nhiều đường giao thông (hoặc đường bộ, hoặc xe lửa, qua các đèo giây núi Alps) với các cường quốc Trung Âu và Tây Âu nên đã mang rất chóng về kỹ-nghệ và thương-mại. Các thị-trấn lớn trong miền như Tarin, Milan có tình cách giống các thành-phố Âu-châu hơn là các thành-phố khác của nước Ý.

Miền bán đảo Ý thì ở giây có giây núi Apennin chạy dọc như cái xương sống. Giây núi đó còn chạy dài đến tận đảo Sicile. Giây núi này nốiLEN từ đê nhí và đê tam thê hê ở đê bờ một lục-dịa cũ cũng như giây Pinde nối len dọc lục địa Eglade (Hi-isp) và giây Sierra Nevada nối len ở bán đảo Tây-ban-nha. Lục địa cũ đó là lục địa Tyrhené của các nhà địa-chất-học. Ngày nay lục địa đó đã sụp đổ một phần lớn và nhường chỗ cho những hố sâu trong bể Tyrrhenen-ene. Những đá cát trên đảo Corse, đảo Sardaigne và ở miền đông đảo Sicile cũng trên giây núi Sila là những dấu vết của lục địa cũ kia còn đẽ lèi. Miền này rất ít đồng bằng và nó cũng rất hẻn như ở miền Ba-nhì-cán. Chỗ nào cũng chỉ thấy những giây đồi thoai thoải và những sườn núi chùng chất lên nhau. Trong khâp miền này giới thường sảng, không khi trong sạch. Mùa đông khí hậu ấm, rất ít sương mù. Mùa hè thì dài và khô khahn giông hân khí hậu các miền Địa-trung-hải. Cây dầu Olive là thứ cây đặc biệt mọc được khâp đồng bằng và dồi nùi miền này (đến miền cao 700m). Các thứ cây như chanh, cam cũng mọc rất tốt suôt từ Génés đến Syracuse. Miền này và miền các đảo thuộc Ý từ xưa thường bị nạn nùi lửa và động đất. Từ xứ Toscane đến Campanie, chỗ nào cũng có những đồi nùi lửa phun ở dưới chân giây núi Apennin, và phần lớn các cao nguyên xứ Toscane miền đồng bằng và dồi nùi ở Latium và ở Campanie cũng đều một quang cảnh đó. Những nạn phun lửa của các ngọn núi Vésuve, Etna và Stromboli là những dấu vết chứng tỏ ra rằng miền này là một miền thường bị thiêt hại lớn về các nạn động đất ở trên bờ Địa-trung-hải. Miền bán đảo Ý nếu không giao thiệp tenui lgi với các miền lục địa Âu-châu thì lại thường giao thông với các miền khác ở trên bờ Địa-trung-hải. Tâm thế-kỷ trước Thiên-chúa gác-sinh đã có nhieu người Hi-lap đến thực dân trên các bờ bắc đảo Sicile bờ bắc Calabre, xứ Campanie và lập nên nhiều



NHÀ TÂM CARACALLA

Nhà tắm này có thể chứa 1.600 người tắm một lúc, là trong những cảnh hoang tàn đỗ-xô nhất thành La-ma

thị-trấn-rất phồn thịnh về đời thương cỏ.Những thị-trấn đó đã từng là những thủ-dò của nước Đại Hi-lập thuở xưa.

Vì các đường giao thông giữa miền Bắc và miền bắc-đô Ý không được tiện lợi và hanh chóng nên từ xưa Ý vẫn chia thành từng khu đặc biệt khác hẳn nhau. Mỗi miền Ý lại còn phân chia bằng những hàng rào thiên nhiên nữa. Đó là những cơ-làm cho nước Ý trong bao nhiêu thế-kỷ bị chia rẽ về chính-trị và đến gần cuối thế-kỷ 19 cả nước mới thống nhất được.

Những tỉnh chính của Ý

Những tỉnh chính trong nước Ý là: Piemont, Ligurie, Lombardie, Vénétie tridentine, Vénétie Julianne, Emilie, Toscane, Marches, Ombrie, Latium, Abruzze và Molize, Campanie, Pouilles, Lucanie, Calabre, Sicile, Sardaigne.

Tất-bết cả những điều khác nhau giữa các miền nước Ý, không phải có thể làm hết trong một bài này, nên chúng tôi chỉ muốn phác-sự những cái-dễ-dễ-sắc của một vài miền mà thôi.

Miền phong cảnh đẹp nhất và làm cho du khách phải say mê nhất là Ý là miền Toscane. Từ trước biết bao nhà thi-sĩ, van-sĩ, họa-sĩ đã ca-tung phong cảnh thiêng-nhiên tuyệt mỹ của miền đó làm cho những kẻ sành cổ hào-hạnh đê-chân đến xú-dò đều phải thèm-thuồng. Đó là một miền mà nhà thi-hảo Ý Virgile đã tả « là một nơi đây những thành-phố tuyệt-dep, những lâu-dài do tagi người dưng nén với những lăng-cố phong-thù ở cheo leo trên sườn núi cao và những con sông chảy ở chân những Núi-tưởng cõ ». Đó là một miền luôn luôn có ánh sáng ya, mặt giờ, miền đây những cây nho và cây olive của nước Ý. Chữ Toscane là gốc ở chữ Er'sques tên một giống người phương đông đến ở đất Ý ngày nay từ hồi thượng cổ và là giống người vẫn minh rất sớm sau bị thua nên phải thần phục đón

Thống-chế Pétain đã nói:

„Nhà cõi-bại-trận mà mỗi đồng-tâm của quốc-gia được thất-chết; chúng ta sở dĩ quay-quân để tìm sự bảo-vệ chung. Sự gìn-quí đó, au chì là tự-nhiên, là hy-vọng năng đỡ-nhau trong cuộc-phục-hưng. Nhưng Quốc-gia Cánh-môn còn phải cần sự-thông-nhất của nước Pháp..

La-mã. Thủ-dò xứ Toscane là Florence một thành-phố thơ-mộng, một nơ-trung-tâm diêm của nền văn-hóa Ý và có rất nhiều bảo-tàng-viện cũng cõi-tích-lâm cho các du-khách và các nhà-khoa-cõi phâ-chú-y đây.

Sau-xứ Toscane, ta lại nên biết qua đến xứ Latium là nơi có kinh thành La-mã, vẫn gọi là « thành-phố báu-diệt ». Xứ này có sông Tibre chảy qua. Phía bắc thi-phong cảnh hối-giông-xứ Toscane, cũng toàn-dồi núi và thung-lũng có những suối chảy nước reo. Ở phía nam có giây núi Albans toàn một chất đá do núi lửa phun ra, đứng ở kinh thành La-mã có thể trông thấy những ngọn núi xanh-biép này ở bên kia dông-bắng La-mã. Mền & tây nam kinh-thành Ý vẫn gọi là đồng-bang nhưng thực ra là một miền rất bùn-té, mòn-dõi có thể thảm-rát it cây cối, xa xa, thỉnh thoảng có một cái-trại ión-trống như một tòu-pháo-dài, những bợn người chăn-chien bị bênh-sốt rét đeo các đòn-earu & dọc các con đường cõi và các cõng-nước từ-xưa còn-lại là đõ-nát-hầu-hết. Phong-ảnh-miền « Agro romano » hồi đầu-thế kỷ này thực là một cảnh hoang-vu. Sở dĩ như thế là vì ở mền này theo ché độ đại-diễn-chủ và thường có bênh-sốt rét. Sau khi thống-nhất nước Ý, vua Victor Emmanuel II mới ban những đạo-luat khuyến khích việc lấp-cõi đồng-lầy và khai-khai vùng bô-hoang này. Gần đây, chính-phủ rất sớm sau bị thua nên phải thần-phục đón

đến việc khai-khẩn vùng đó cho hết những đất bô-hoang, dùng các đạo-luat để kiển-dòi sống của dân-cày trong vùng khô-hon, và chỉ là cách-trị bệnh-sốt rét bằng thuốc-ký-ninh và lắp các hò-hô. Hiện nay, dì qua miên-dò, thấy ruộng-lúa xanh-tốt, các trại-có-về hoạt động, các đường-sá rộng-rãi, sạch sẽ không ai dám-tưởng-dò là báu-sa-mạc mìn Chateaubriand đã-tả và tưởng-rằng có lè-minh đang qua đồng-bằng Beauce hoặc miền-quanh-thành Lille Pháp.

Còn thành La-mã, cái-éc của thế-giới cõi-văn-minh, sau khi-trái qua một thời-kỷ toàn-thịnh đã có-hồi-sa vào-cõi-không-tàn và chỉ còn-có 17,000 dân. Sở dĩ kinh-thành La-mã không bị mai-một-nhé bao-nhiều-thị-trấn cõi-khác và ngày-nay ai-phục-làm là nhờ ở những di-tich cõi-các đế-vương La-mã và-của các giáo-chủ trong-dạo Thiên-chúa. Đô là hòi-của Thiên-chúa-giáo, nơi-các giáo-hoàng ở-nền-tử-xưa-dâ quyển-dù được-biết-bao-nhiều-tin-dò-của-dao-äy. Gốc-tích La-mã là trên bảy ngọn-dòi ở hai bến-bờ sông Tibre. Hiện nay kinh-thanh Ý gồm những 12 ngon-dòi và ba thị-trấn & liền-nhau trong-khoảng đất-giữa bắc-thành 25 sô-cõi-của-vua Aurélien lóng-lRTOS và-hay-nay-nhiều-đoạn-vẫn-còn-nguyên: Trước-hết là thành La-mã với-các-cõi-tích-tu-hai-năm-nay-còn-lại & phía-nam trong-cac-khu-thi-mich Forum, Collée, Céline, Aventin, giữa-các-khu-dõi-có-một-con-dường-rông-lòng-bên-toàn-là cõi-mõ & cõi-tich-các-lâu-dài & đõi-de-quốc La-mã. Thứ-hai là La-mã-của-Giáo-hoàng và-khu-thanh, Khu-nay-có-nhà-thờ & công-viên St Pierre, cũng-dõi 120 ngôi-nhà-thờ phan-nhiều đều-không-hoặc-làm-lại vào-hồi-thế-kỷ 11 và 12. Ngôi-nhà-thờ-là-các-lâu-dài & biêt-thự-của-các-Giáo-hoàng-từ-xưa-như-lâu-dài Vatican, cũng-dien Quirinal hiện-nay là hoang-cung Ý, lâu-dài Latran, lâu-dài-dùng-làm-văn-phòng-toà-Thánh... Các-cung-diện-dõi-tru-cung Quirinal đều-thuộc quyền-Giáo-hoàng-quản-tri

Sau-hết là thành La-mã tối-tân ở-trên

đồi Esquilin và Viminac gần-nhà ga xe-lửa-chinh. Khu-nay có-nhiều-đường-phố-mỗi-mở-rông-rãi, nhiều-cửa-hàng-lòn, nhiều-nhà-cửa cao-dõ-sô &luc-nào-cũng-dòng-người-lai-lại.

Thành-La-mã-xưa-kia do-vua Romulus lập-nên, đầu-tiên-chỉ ở trên-dõi Palatino, hòi-dòi-gọi-là Roma quadrata. Tiếp-dòi đến-hồi thành La-mã xay-trên bảy-dòi-tiền-là hòi-toàn-thinh-của-dé-quốc La-mã. Hồi-nay-kèo-hồi-dòi-dâi-đòi-4-thế-kỷ đến-hết-dời-vua Théodore (395) thi-dé-quốc La-mã bắt-dầu-suy. Qua-2-năm-năm-nay, La-mã-đòi-còn qua-biép-bao-cuoc-biến-dõi. Phần-nhiều, La-mã-thuộc-quyền-làm-thanh-và-là-thủ-dò-của-nước-dưới-quyền-Giáo-hoàng. Mãi đến 22 Septembre 1870, quân-của-vua Victor Emmanuel II mới-theo ý-nghien-của-toàn-thê-dân Ý mà-chiếm-La-mã để-dùng-lòng-kinh-dò cho-toàn-quốc Ý. Vua Ý đến-nyg-ở-cung-dien Quirinal nguyen-là-nơi-nghỉ-mát-của-các-Giáo-hoàng. Nhà-vua ban-những-luat-hỗp-dâm-các-lâu-dài, cung-diện-trong-khu-toà-Thánh. Tuy-vậy-Giáo-hoàng IX vẫn-tổ-về-phân-khang, ra-lenh-truc-xuat-khối-hồi Chpug-nhưng-kèi-chiem-kinh-dò-La-mã và-cẩm-giáo-dân Ý không được-dự-vào-việc-chinh-trị-trong-nước. Đến 1873 hòi-cá-Giáo-hoàng Pie IX và-vua Victor Emmanuel II đều-trần-nêu-cuoc-xung-dot-giữa-nhà-chung-và-nhà-vua-co-giám-dõi-phân. Từ-dòi-đều-nay, tòa-Thánh và-chinh-phủ Ý đã-có-lần-diều-dinh-và-cùng-nhau-ký-hợp-ước-giảng-hòa. Tuy-vậy, đõ-vẫn-là-hai-chinh-phu-biêt-leph-không-cùng-nhau-xung-dot-dõi-dõi-nhung-cũng-không-thân-thien-lâm.

(Ký-sau tiếp-hết)
HÔNG-LAM

Văn-hóa Pháp-Kem-phối-hợp-với-nhau-được-ta-bởi-chữ-quốc-ngữ. Hãy-giáp-HỘI TRUYỀN-BÁ QUỐC-NHỰT cho-có-dù-tài-lực-dẽ-dạy-cho-hết-thay-những-biết-học-biết-véc-và-biết-viết-chữ-quốc-ngữ

Truyện giải-trí « Sáng »

BÃ CÓ BẢN.

MỘT GIA-BÌNH TRÊN HOANG ĐẢO
của Nguyễn-xuân-Huy Giá 1p15

SẮP CÓ BẢN:

BÃ CHÙA RỪNG MAI TRẮNG của Việt-Tinh
NGƯỜI KHÍ

CỎ MỘI IT:

CỎ THÚY
của Nguyễn-khắc-Mẫn Giá 3\$20

GIÁ QUAN THỨ SÁU
của Ngọc-Hữu Giá 0p40

ĐỜI BÍ MẬT của CON KIẾN

cuốn-dầu-trong-loại-truyen-sau-bõ
của Phạm-van-Giao Giá 0p50

NHÀ XUẤT-BẢN « SÁNG » 46 Quai Clémenceau — Hanoi

SÁCH MỚI

TRIẾT LÝ
VỀ VŨ TRỤ VÀ NHÂN SINH
của PHAN-MẬT — Giá 2p30

BÃ CÓ BẢN: VĂN-HÀO TOLSTOI

của Nguyễn-phi HOANH — Giá 2p49

DẠNG IN: HỌC THUYẾT FREUD

Còn-một-ít-sách-giá-trí

THI HÀO TAGORE	giá	4\$80
TRIẾT-HỌC EINSTEIN	—	2,30
LUẬN TÙNG	—	1,50
VĂNG SAO	—	2,50
ĐỒI VĂN	—	0,95
TRÔNG 89 CHÓP NÚI	—	1,00
VƯỜN HỒNG	—	1,10
NHÀ XUẤT-BẢN TÂN-VIỆT		
N. 29, RUE LAMBLOT — HANOI		

DÀNH - LÀM THẮNG - TÍCH

Ý - ĐẠI - LỢI



CỘ HI-TRƯỜNG (COLISÉE)
Cột Hi-trường này là một kiến-trúc phẩm đồ-xô vào thế kỷ nhất
thế-gian, chia làm 7 ốc-tung, có thể dung được 80,000 người

Cùng với nước Hy-lạp, nước Ý-dai-lợi là một nước văn-minh sớm nhất châu Âu. Cho tới ngày nay vẫn còn Hy-lạp, Ý-dai-lợi (thường gọi là La-mã) vẫn còn chói rạng và chí-phối đời sống tri-thức của bấy hết các dân-tộc châu Âu vậy.

Cũng vì là một nước văn-minh cõi, nên Ý-dai-lợi là một nước rất nhiều cõi-tích và dân-lam.

Thật không ở đâu có sẵn lâm-dài, công chảo, tháp, cột do thời xưa để lại bằng ở đây.

Những kiến-trúc phầm nặn khắc từ đầu đến chân; những khai-hoàn-môn, những đình-lạ, lầu-dài, đền miêu ở trên mặt đất và ngâm dưới đất, những cầu cống khồng-lồ hình như là do thần-nhân kiến-tạo chứ không do sức người. Hàng ngàn kỷ-niệm cũ đưa người ta trở lại hàng bao nhiêu thế-kỷ về trước, những thế-kỷ mà La-mã là trung-tâm-diêm nền văn-minh mội nứa hoan-cầu.

Những cảnh hoang-tàn của cõi thị-trường La-mã, của cõi Hi-trường, mới khai quật dưới đất lên hợp với cảnh cung điện cõi và

những nhà tắm Caracalla là những cõi-tích đẹp nhất thành La-mã. May mắn đó lại gọi là khu đạo chơi kháo cõi.

Cõi thị-trường La-mã (Forum)

Cõi thị-trường La-mã so với bě mặt thành phố hiện giờ thì thực sáu xuống 16 thước tay. Tinh từ chỗ Tối-Cao Pháp-Viên, và không kẽ coa đường Thành-Đeo, thi thị-trường rộng độ 48 thước. Ở chỗ trước đền Cesar, rộng có 35 thước. Tinh từ tường Tối-Cao Pháp-Viên tới mặt trước lầu Regia là cung Giao-hoàng, thi rộng 155 thước.

Không kẽ đền Karnac ở Ai-cập thi cảnh Forum ở La-mã là một cảnh hoang tàn kỳ lạ nhất miên běn Địa-Trung. Có lẽ Forum lại đang chay-hơn nhiều vì nó là trái tim thành La-mã, cái lò nung đúc nên hết bảy khí-giới tinh-thần như tên-giáo, luật-pháp, chính-trị, văn-minh châu Âu ngày nay.

Nhất là lúc mặt trời tà, ánh sáng chiếu xuống, thi cảnh Forum đẹp đẽ, đồ xô, vý đại tuyệt trần và huyền bí một cách lạ.

Văn-sĩ Pháp J. J. Ampère đã nói về những cảnh hoang tàn đó như thế này: «Những lầu-dài hoang ở thị-trường La-mã hoặc vây quanh thị-trường, kẽ cho ta nghe bằng tiếng im lặng những việc lớn lao nhất đã xảy ra trong thành phố muôn ngàn thu... Đó là những bộ thực-lực đối với nhà bác-học, có giá trị hơn là bộ thực-lực của sứ-gia Tacite.»

Đền thờ Thổ-tinh

Đền thờ Thổ-tinh chẳng những là một di-tích đẹp của nền kiến-trúc cõi. Đền ấy lại khiến cho các sứ-gia chú ý vì chính đó là kho vàng của Dân quốc La-mã thời xưa. Mặt trước đền nay vẫn giữ được vết tích của hòn đá bằng vàng. Người ta thường tình từ hòn đá này, để dò đường đất các hòn «mốc» của nhà binh La-mã vây.

Cột Trajan

Cột Trajan trước kia cũng thuộc khu thị-trường cõi, tên là thị-trường Trajan. Cột này cao 41 thước, bằng đá, dựng lên để kỷ-niệm vua Trajan, trên đỉnh có tượng đồng. Đến thế-kỷ thứ 15, thi người ta bỏ tượng Trajan đi mà đặt tượng hoàng-đế Saint Pierre thay vào. Cột này xưa dựng ở ngay trên mà hoàng đế Trajan. Trước đây người ta đã tìm được mộ Ngài, nhưng trong mồ chẳng có gì cả.

Ngày lạc-thành, có cuộc đấu võ, đấu kiếm tại hi-trường, kéo dài ra tới 100 ngày mỗi kêt-liệu.

Thật là một hi-trường vỹ-đại nhất từ cõi kim.

Cột Trajan

Cột Trajan trước kia cũng thuộc khu thị-trường cõi, tên là thị-trường Trajan. Cột này cao 41 thước, bằng đá, dựng lên để kỷ-niệm vua Trajan, trên đỉnh có tượng đồng. Đến thế-kỷ thứ 15, thi người ta bỏ tượng Trajan đi mà đặt tượng hoàng-đế Saint Pierre thay vào. Cột này xưa dựng ở ngay trên mà hoàng đế Trajan. Trước đây người ta đã tìm được mộ Ngài, nhưng trong mồ chẳng có gì cả.

Chóp cột ở phía dưới có một vòng hoa rất đẹp bằng lá laurier và lá chêne bao quanh. Từ gốc lên ngọn cột, có một hình xoáy tròn ốc dài 200 thước, cao một thước, chạm trồ khắp chỗ, tính có tới 2500 mặt người trích ở các tích vua Trajan thanh chinh đánh giặc Daces. Co một bức thang 188 bậc dẫn lên ngọn cột.

Nhà tắm Caracalla



NHÀ THỜ SAINT-PIERRE
Saint-Pierre là một nhà thờ đồ-xô và có tiếng nhất trong các nhà thờ trên hoàn-cầu

Nhà tắm Caracalla à một trong những cảnh hoang tàn đồ-xô nhất ở thành La-mã. Vừa rộng bao la, vừa cao đồ-xô. Ngày xưa tướng nhà tắm toàn bọc những cẩm thạch quý giá vô cùng. Những phòng rộng và những hành-lang nay vẫn còn nguyên. Nhiều chỗ còn giữ được những gạch lát thời xưa, tráng men vàng, đỏ, bóng loáng như thủy-tinh, coi thật là lịch-su. Xưa những phòng tắm này là phòng tắm công-cộng của dân La-mã, mõ cửa đầu từ năm 216.

Những phòng tắm này có thể chứa 1.600 người tắm mỗi lúc. Ngoài những bể nước nóng, bể nước lạnh, những chỗ dành cho việc tắm rửa, điếm trang, ở đó còn có một thư-viện, những phòng giải-trí và một sân vận-dòng. Vì đó là một nhà vui chơi dành cho tất cả nhân-dân.

Nó không kém nhà tắm Diocletian, thi nhà tắm Caracalla là nhà tắm lớn-lao đồ-xô nhất tại thành cõ La-mã và cả thế-giới hiện thời. Nhà tắm Diocletian rộng-rãi hơn, đẹp đẽ hơn chừng được những 3000 người tắm một lúc. Michel Ange đã đem nhà tắm này dời thành một nhà thờ lớn. Mấy năm trước đây, nhà tắm Diocletian bị bêng-tan cùng với cảng cõ biển-trường, mãi sau nay người ta mới nghĩ sửa sang, khôi-phục lại.

Nhà thờ Saint-Pierre

Trong các nhà thờ ở thành La-Mã, xây dựng sau thời Phục-Hưng, có nhà thờ Saint-Pierre là đặc-biệt nhất, vì là to lớn nhất và có tiếng nhất trong các nhà thờ trên hoàn-cầu. Nếu người ta cứ nhặt-luật theo một qui-mô của nhà vĩ-kieu đầu tiên, thì nhà thờ này, về phuong-dien mỹ-huật không có gì đáng chê hest, nhưng khốn thay qua tay bao nhiêu nhà kiến-chúc, mỗi nhà tùy dời di một ít thành ra toàn thể kiến-nhà thờ bị thay đổi di rất nhiều, khiến nhà kiến-chúc mỹ-huật còn binh-phản được vềnhiều chõ.

Tuy vậy mặt phia sau nhà thờ Saint Pierre vẫn đẹp một cách đồ-xô lớn-lao, đẹp như kiến-cõ-hi-trường hay nhà tắm Ca-acalla vậy. Nhà thờ vẫn đồ-xô cõ-kinh và cũng, vì chính người ta cố ý làm cho nhà thờ của Giáo-Hoàng phải đồ-xô như vậy.



Tháp nghiêng tuanh Pise

Dưới nền nhà, trong những hầm sâu, là mõi nhũng vua, chúa, nhũng người đã từ vi-dạo.

Tòa thánh Vatican

Đây là một thành-phố trong một thành-phố. Một nước trong một nước. Điện Vatican dung trong hảng ngán cõ nhà lát cõ một dán-chung, một thiên-hạ Giáo-sĩ, binh-sĩ và nobo. Ở đây cũng

đó ban Viện Ngoại-giao viện Chánh-trị, Tăng-thư-viện, Nhất là Tăng-thư-viện Tòa-thánh thi phong-phú hòn hết các Tăng-thư-viện hoàn-cầu. Đến cõi kho-tàng cõ-vật và đồ mỹ-thuật thi hật vô-dịch. Tất cả một thành Paris, một thành Londres, hay một thành Florence cũng không có được kho đồ cõ quí giá như vậy.

Tù khi nhà vua nước Ý chiếm mất thành La-mã thì đức Giáo-Hoàng dành ngay trong cái giang-son nhõ-hep của ngài. Nhưng cung điện trong Tòa-Thánh khởi lập từ đời Giáo-Hoàng Sixte-Quint. Tòa-thánh chỉ cách nhà thờ Saint-Pierre có một ngôi nhà thờ Sixtine.

Những vườn hoa trong Thánh thất thì đẹp và rộng vô cùng.

Gian phòng diệu khắc với những pho tượng cõ, thật là duy nhất trong hoàn-cầu.

Rồi các gian phòng họa-phẩm, khão-cõ viện tang-cõ Ai-cập, viện tang-cõ vè đạo Giả-Tô thời cõ,... gian nào cũng trú danh, cũng phong-phú. Nhất là thư-viện Vatican, ngoài các sách in eo 3000 báu sách viết tay bằng dâ thử tiếng trên hoàn-cầu, là một kho báu-vật thế-gian vô giá.

Nhà thờ lớn Milan

Sau nhà thờ Saint Pierre & La-mã thi nhà (xem tiếp trang 80)

Từ cuộc Au-châu đại-chiên trước đèn đấu hàng của chính-phủ Badoglio ngày nay

Các trận Caporetto và Vittorio Vénéto trong hai năm 1917 và 1918 — Trận đại bại ở Adoua (1896) và cuộc phục thù của Ý năm 1936 — Chính sách ngoại giao Ý từ sau ngày 25 Juillet đến khi đầu hàng

Chắc nhiều người Việt-nam ta còn nhớ trận Âu-châu đại chiến trước kéo dài trong bốn năm từ 2 Août 1914 đến 11 Novembre 1918, ngày ký hợp-ước đình-chiến giữa Đức và các nước đồng-minh, đã làm rung động cõ hoàn-cầu. Không kẽ các dân-tộc Âu, Mỹ là những dân hoặc tham dự thẳng vào chiến-tranh hoặc phải chịu ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp về cuộc binh lửa lớn-lao đó, đến cả các dân-tộc Á-châu, Úc-châu, và người Việt-nam ta khắp từ thành-thôn nào đều phải chịu ý đặc biệt đến cuộc xung đột không lồ và những con khói lửa khủng khiếp ở trên bờ kia trời tây. Trong 4 năm chiến-tranh đó, hàng vạn đồng bào ta đã trúng mõ sang Pháp hoặc để giúp chính quốc trong các xương-tho, hoặc ra bãi chiến-trường

để cung quân đồng-minh bênh vực

công lý và nhân đạo. Trước khi cuộc thế-giới chiến-tranh này chưa sảy ra thì từ xưa đến nay chưa bao giờ có một cuộc đại-chiến lớn-lao và thảm khốc đến tột. Trước và trong khi cuộc Án-chiến đó sảy ra, nước Ý, một trong các cường quốc Âu-châu, ở liền ngay với Pháp và Áo là hai nước tham chiến, vẫn giữ thái độ trung-tập nhưng chính sách ngoại giao Ý có ý thiên về Đức, Áo hay là các cường quốc trung-Âu. Quản bẩn cõi on Pháp hoàng Nã-phá-luan để tam hõi 1859 đã đem quân đánh Áo để lấy lại xứ Lombardie giả cho các vua trong họ Sayois và giúp cho Ý chống thua hành cuộc thống-nhất, trong nỗi 1914, Ý cùng với Đức, Áo ký hợp-ước tía (Triplice) cũng như ba nước lén trong

Trực ngày nay để chống với các nước đồng-minh (entente). Nhưng đến lúc chiến-tranh hùng nõ, Ý vẫn đứng ngoài nhìn đẽ xem sợ thắng bại và đợi một cơ hội thù lợ cho mình. Đức, Áo đã nhiều lần điều binh, dỗ đòn Ý bằng cách hứa hẹn cho những quyền lợi, và đặt đại hoà kinh-iếng nhưng Ý vẫn không chịu ra khỏi nền trung-lập. Cuối cùng đến 1915, sau hợp-ước ký ở Luân-dôn giữa Anh và Ý thì chính-phủ của Ý-hoàng mới quyết định thay đổi thái độ, nhảy lên võ dài đứng về phe đồng-minh. Ngày 23 Mai 1915, Ý đã tuyên giao và tuyenn chiến với Đức, Áo. Mục đích Ý trong khi tham dự chiến-tranh là khôi phục lại những đất đai ở miền đông bắc mà do sõ dân là người Ý và trước đâ có hõi thuộc Ý như xứ Trentin ở miền thượng lưu sông Adige, miền đông Vénitie với các cửa bờ Trieste và Fiume cùng xứ Istrië trên bờ bắc Adriaticae.

Sau khi lệnh tổng động binh và tuyenn chiến với Đức, Áo, Ý được Anh, Pháp giúp cho cả về quân-linh và chiến-cụ. Trong hai năm 1916 và 1917, cuộc hành binh của Ý trên bộ chỉ có một mục đích là tiến lên phía bắc đến đèo Brenner và sang phía đông đến bắc vùng Trieste.

Trận đại-chiến Caporetto

Từ tháng tám Mai 1917 đến đầu Juin và cho đến bã tuần tháng Août năm đó, quân Ý vẫn tấn-công ở trên miền các cao nguyên & phia đông con sông Isonzo chảy ra bờ Adriaticae. Chiến-trang hồi nay là hồi cuộn cách-mệnh nỗi iêu ở Nga, Nga-hoàng Nicolas II phải thoái vị nhường ngôi cho cháu là Hoàng

nhân Michel và cũng vì đó mà quân đội Nga bị tan vỡ, mặt trận Nga bị rã rời. Nhờ đó, Áo đã rút được nhiều đạo quân từ phía đông để đến mặt trận Adriatic. Tuy rằng hồi Avril năm đó, trước đây một tháng, Áo-quân Áo là Charles ler thấy tinh-thể nguy ngập dã cung với thủ-tướng là bá tước Czernin sang Đức đến Hamburg yêu cầu Đức để cho Áo giáng hồn, nhưng quân Áo nhờ có quân Đức giúp sức vẫn theo đuổi chiến-tranh và hết sức phản công. Từ 24 Octobre đến cuối Novembre thì quân Áo lây được miền đông Vénétie và phá thủ-tướng được mặt trận Ý trong miền thung lũng sông Isonzo ở phía trên Tolmine tại Caporetto. Quán Áo trong trận này gồm có một quân-doàn Áo, Hung lại thêm 7 sư-doàn quân-tinh nhuệ Đức giáp sứ. Cả quán Đức-Áo do đại-tướng Đức Otto Von Below chỉ-huy, sau khi thắng ở trận Caporetto đã đánh vào phía sau trận tuyến Ý lập tại miền Carso và hạ lưu sông Isonzo. Bộ tư-lệnh Đức-Áo đã biết lợi dụng cuộc thắng lợi đầu tiên xô đẩy quân Ý về phía Udine-Pordenone và sau đến tận Belline-Feltre khiên cho phong-tuyến dưa vào dãy núi Alpes carniques cũng bị tan vỡ. Cuối đùi theo quân Ý đến tận bờ sông Piave lúc đó đang hồi nước ò và miên cao nguyên « 7 communes » mới dừng lại và quán Ý có quán Anh và Pháp đến giúp mới lập được trận tuyến mới vững vàng. Trận Caporetto bắt đầu từ 24 Octobre đến trung tuần Novembre mới xong. Quân Ý phải rã lui và bỏ 3 phong tuyến vào những ngày 25, 30 Octobre, 5 và 10 Novembre 1917.

Trận đại-bắc này, Ý thiệt tối 15 sư-doàn trong lộ quân thứ 2 và quân Áo-Đức bắt được 250.000 tù binh cùng 2000 khẩu đại-bắc trận.

Sau trận Caporetto, lộ quân thứ 10 của Pháp do đại-tướng Duchêne chỉ-huy mới dò bộ ở miền Vérone vào khoảng từ ngày 31 Octobre đến 2 Novembre. Trước hết đại-tướng Foch giữ quyền tổng-tu-lệnh nhưng sau đại-tướng Fayolle sang thay. Bắt đầu từ 3 Décembre quân-doàn Pháp mới đem 2 sư-doàn ra giao chiến với quân địch ở miền từ

Rivasecca đến Osteria de Monferena. Sư-doàn thứ 47 đến 30 Décembre thì chiếm được ngọn núi Mont Tomba Monferena. Nhưng vi quân Đức lại mở cuộc tổng-tấn-công ở Pháp nên phải rút về 4 sư-doàn chỉ còn lại 2 sư-doàn trong quân-doàn thứ 12 đặt dưới quyền chỉ-huy đại-tướng Ý Graziani.

Đến 15 Juin 1918, quân Áo tăng công kích trên khắp mặt trận, quân-doàn Pháp vẫn giữ vững trận tuyến lại giúp đỡ được quân-doàn thứ 13 của Ý đóng ở hồn dọc. Trong cuộc tổng-tấn-công của quân Ý (lộ quân thứ 12) trên sông Piave ở dưới quyền chỉ-huy đại-tướng Diaz cũng có sư-doàn thứ 23 của Pháp dự vào. Cuộc tổng-tấn-công này đưa quân Ý tới cuộc thắng lợi sau cùng trong cuộc chiến tranh 1914-1918.

Quân Ý phục thù trong trận đại thắng ở Vittorio Véneto

Từ ngày 23 Octobre 1918, quân Ý có quân Anh và Pháp giúp sức đã khởi cuộc tổng công kích trên sông Piave. Ngày 26 thì quân Ý vượt qua sông Piave trong quang từ Valdobbia dene và Montello. Cuộc hành binh lan rộng đến tận bờ bắc và bến kia đến tận Brenza. Ngày 29 Octobre thì quân Ý tiến vào thành Vittorio-Véneto. Ngày 30 thì cuộc chiến-dùi lan ra khắp vùng « sept communes » (7 xã) và quân Ý khắc phục được Asiago.

Từ ngày 29 Octobre, quân Áo-Hung thấy nung-thể quá đã định cuộc kháng chiến và xin dinh-chiến với đại-tướng Diaz tổng-tu-lệnh quân-doàn Ý. Đến 3 Novembre thì đồng-minh thuận cho Áo-Hung dinh chiến và quân đội Áo bị tan rã chẳng khác gì quân Nga hơn một năm trước.

Chỉ trong mấy ngày chiến tranh, quân Ý đã bắt được 6818 khẩu đại-bắc và 427.000 tù binh. Quân Ý chiếm cả miền Trente và Trieste và có thể uy hiếp Đức ở phía sau bằng cách tiến đến Innsbruck. Chính trong hồi này, đại-tướng Foch cũng thắng lợi ở mặt trận phía Tây Âu và mây hòn sau, ngày 11 Novembre 1918, Đức cũng phải xin dinh-chiến.

HÀNG DỆT PHÚC-LAI

87 - 89, Route de Hué, Hanoi — Bán buôn khắp Đông Pháp áo tốt không dầu sành kip

Thắng ở Vittorio Véneto, quân Ý đã phục thù được cuộc đại-bắc một năm về trước ở Caporetto. Vì trận này mà quân-doàn Ý cũng dự một phần về vang-bằng cách đánh quí nước Áo-Hung. Chiến-công của quân Ý đó vẫn được ghi bằng chữ vàng trong lịch-sử Âu-châu.

Hai cuộc chiến-tranh giữa Ý và Ethiopie

Một điều mà ai đọc lịch-sử Ý đều nhận thấy là Ý là một dân thương-vô và rất kiêu-nhahn lại rất giàu lòng tự-ái và trọng danh-dự. Mỗi khi vi sự ráo-ro, bị thất bại trong một trận đánh hoặc một cuộc chiến-tranh lớn, dân Ý vẫn nuối chí-phục thù, mài nanh dũa vuốt, sủa sang binh-bị và khí giời cho kỳ giái được quốc-thủ, rứt được quốc-nhục mới chịu thôi. Như hồi cuối thế-kỷ 19, nước Ý sau khi thống-nhất, đã nghĩ đến việc sửa sang nội-trị mở mang và chinh-phục thêm các thuộc-dịa ở Phi-châu. Nước Ý đã thống-nhất quá chậm nên phần-nhiều các đất tốt ở Bắc, Tây, Nam-phi đã bị các cường-quốc khác như Anh, Pháp chiếm mất từ trước. Chậm chán đến sau, Ý đánh phải ngang hòn và nhặt lấy những miếng xương-xấu cò lai sau bữa tiệc của các cường-quốc. Năm 1896, hồi đó vua Humbert ler làm vua, Y nghỉ đến Đông-phi và xứ Ethiopie (Abyssinie) rộng lớn. Sau khi chiếm được Massouah ở trên bờ bắc Hồng-hải thuộc Erythrée, quân Ý tiến đánh Abyssinie. Vì được lợi về địa-thể hiểm-trở lại có nhiều quân-dũng-cám, Abyssinie đã thắng quân Ý một trận lớn ở Adoua; thủ-dô xú Tigre và kinh đô cũ của Ethiopie. Quân Ý đến vây thành đó, vì thiếu lương-thực và cả nước uống nên sau một thời kỳ đánh phải đầu hàng.

Kịp đến 1935, nước Ý, do đảng Phát-xít của ông Mussolini và cho cả dân-tộc Ý! Tú-lúc tham chiến (10 Juin 1940 khi Pháp sắp phải dinh-chiến với Đức) Ý đã đến rập-mãi!

Từ Albania tiếc quân đánh Hi-lẹp, hồi 1940, Ý bị thua luôn mãi và quân Hi-lẹp đã lấy lại quá nửa đất Albania. Sau nhò có quân Đức can thiệp đánh rốc-toc từ phía Bắc xuống Nam-tu-lap-phu và Hi-lẹp nêu mới giải-nay được cho quân-doàn Ý.

Ở các thuộc-dịa Đông và Bắc-phi như trên đất-nó, Ý cũng bị thua luôn mãi và bị-hao người nhưng là quân-ô hợp và rất ít chiến-cụ (chi độ 500.000 khẩu súng-trường, phần-nhiều súng-cô, 200 súng-liệu thanh, 200 đại-bác và 8 chiếc phi-cơ-mua của ngoai-quốc dùng để thi-oai hoặc thám-thính do các phi-công ngoai-quốc cầm-lái). Dù-luận thế-giới đã đoán-trước lần này, Etiopie không ta-bi-dua vào địa-thể hiểm-trở và lòng-âi quốc-suông để chống với quân Ý tuy it gấp-năm-lần nhưng mạnh-hơn-nhiều. Quả-nhiên chỉ sau hơn 6 tháng chiến-tranh, 3 lộ-quân Etiopie đã bị phá-tan và đến ngày 5 mai 1936 thì quân Ý dưới quyền chỉ-huy Thống-chế Badoglio đã tiến vào kinh-dô Addis Abeba. Trước đó mây-hòn, vua Etiopie (Négu) đã bỏ kinh-thanh và dàn-gian, quân-doàn ma-cùng hoang-gia trốn ra nước-ngoài. Dân Ý đã ăn-mừng cuộc-thắng-lợi ở Etiopie rất-vui-vẻ. Vua Ý được tòn-lon Hoàng-đế, Thống-chế Badoglio được phong-làm Phó-vương Etiopie, từ đó là thuộc-dịa Y. Nhưng ian-kịch Etiopie đã dồn-volta hàn-màn. Sau bốn-năm, vào khoảng 1940-1941, Y dùng-vé phe-Truc-tuyen chiến với Anh-Pháp-nên quân-Anh-lại-lấy-lại Etiopie và đưa-vua Négu về đặt-lên ngai-vàng ở Addis Abeba. Y-lại mất-hết cả các thuộc-dịa ở Đông-Phi và sau đó một-năm khoảng cuối 1942, đầu-năm-nay 1943, mất cả hai-xứ Lybie và Tripolitaine tuy-quân-Truc-ở Bắc-Phi dưới quyền chỉ-huy của Thống-chế Đức Rommel đã có hồi-vượt qua sa-mạc tiến-dến gần Alexandria, uy-hiếp cả kenh-dào Suez, cửa-họng của Anh-Địa-trung-hải.

Người thắng-trận ở Etiopie phai-xin-dau-hang

Thực là sự-rủi-ro cho Ý và cho đảng Phát-xít của ông Mussolini và cho cả dân-tộc Ý! Tú-lúc tham chiến (10 Juin 1940 khi Pháp sắp phải dinh-chiến với Đức) Ý đã đến rập-mãi!

Từ Albania tiếc quân đánh Hi-lẹp, hồi 1940, Ý bị thua luôn mãi và quân Hi-lẹp đã lấy-lại quá-nửa đất Albania. Sau nhò có quân Đức can thiệp đánh rốc-toc từ phía Bắc xuống Nam-tu-lap-phu và Hi-lẹp nêu mới giải-nay được cho quân-doàn Ý.

Ở các thuộc-dịa Đông và Bắc-phi như trên đất-nó, Ý cũng bị thua luôn mãi và bị-hao

bình-ton-tuồng khá nhiều tuy quân Ý vẫn chiến đấu rất hăng hái bên cạnh quân Quốc-xã Đức và chiến-en Ý cũng không den nỗi quá tội lỗi. Buổi sang năm nay ở mặt trận Tunisie, quân Ý vẫn gặp sự thất bại và cuối cùng có đến 20 vạn quân Ý bị cầm tù và số chiếm quý-lợt vào tay Anh, Mỹ, không ít. Tiếp đến cuộc chiến tranh trên đảo Sicile bắt đầu từ 10 Juillet và đã kết thúc sau 38 ngày. Quân Ý cũng vẫn thua luôn mãi và cuối cùng phải rút qua eo biển Messine về đất nước nhà l Cảng vì thua gấp mà mới có cuộc đảo chính và dâng Phát-xít mất quyền. Từ ngày 25 Juillet đến nay, các dâng và tuyen-điển ngoại quan vẫn phao dồn tin Ý muốn giảng hòa riêng với đồng-minh vì không đủ lực lượng mà theo đuổi eno chiến-dân. Người ta nói đại biểu Ý và đồng-minh đều đánh ở Lisbone và ở Sicile từ mấy tuần lễ nay. Thống-chef Badoglio lên cầm quyền thay ông Mussolini vẫn tuyên bố trung thành với Truc và theo đuổi chiến-tranh đến cùng. Dù luận Ý trách nhau độc tài Phát-xít đã không dự bị chiến-tranh đây dù mà cũng dám tham chiến; Bán nay, tin Ý en phai dâng hàng không dien kiem dâ là tin chinh-thuc, người ta mới biết rõ là hợp-vow định chiến-giua Y và Anh, Mỹ đã ký xong từ 3 Septembre nghĩa là hôm quân đồng-minh đã bộ-lên đất Calabre. Theo tin Đức, thế giới mới biết rằng Thống-chef Badoglio và chính phủ Ý đã ký bi-euoc phan-boi đối với Truc từ sau ngày 25 Juillet. Tin đeo nói tướng tổng tư lệnh quân Ý từ chối không muốn cho quân Đức xuống miền Nam Ý hợp-tac với Ý trong công cuộc phòng thủ, trái lại, Y lại đem quân lên miền Bắc khi quân địch dò bô ở phía Nam bán đảo. Lại có tin Ngoại-tuồng, Y đã hội-diem với Ngoai-tuồng Đức M. Ribbentrop ở Bắc Y, thế mà Y không chịu công bố bản-thông cáo chung nói về việc Y vẫn-trang thành với Truc... Chắc trong cuộc phản-boi này còn nhiều điều bí mật nữa đón sao khi chiến-tranh kết liêu ta mới biết rõ được. Hiện nay thi các báo Đức hết lời thoa mai chinh-phu Badoglio về thái-de gião dô đối với Truc. Còn chinh Thống-chef Badoglio người đã thắng trận về vang ở Ethiopia, đã được ông Mussolini hối-lời khen ngợi và quốc dân Y hoan hô, thi tuyen bố Y không có đủ lực lượng để chống với quân địch mạnh hơn nhiều nên đánh phai xin dinh chiến,

Thống-chef Y đã khống thiêt nói rằng từ khi tham chiến Y đã nhằm ngay chiến-hết mọi sự sau đon phải hi sinh nhiều. Nay thuộc-dị Y đã mất hết, các thị-trấn hải-cảng Y bị tan pha, kỹ-nghệ Y bị tan-tanh, quân Y đã phai thay nhiều ngoài bâi chiến-tranh và đã làm hết bôn-phân chiến binh, dến cả đất của tö-quốc thiêng liêng cũng bị xâm-lấn, Y đã kiệt-lực không còn gì nữa nên bắt-dâ dí phải hàng-hàng để tránh cho quốc-dân những sự hi-sinh vô-féh. Việc làm của Thống-chef Badoglio là một sự phản-bội, một sự hèn nhát, hay là vi-long ái-quốc, vi-lòng nhân-loại mà gây nén? Hành động đó sau này sẽ có lịch-sử xét và định rõ công, tội của kè cầm-dâu nước Ý đã phải thua-thứ xin-dâng hàng-trước lực-lượng Anh, Mỹ. Nhưng một dien-dang tiec tuy Y đã dâng hàng, quân Y đã đặt khí-giới dinh chiến mà đất Y vẫn là bâi chiến-tranh và dân Y chưa hối-khổ vi-nan khien-tranh. Quân Đức ở Y đã chiếm hết các trung-trấn và các nơi hiểm-yêu vê-quân-sự ở Bắc và Trung Y và bô tu-lenh Đức đã thi-hanh moi phuong-phap de doi-pho voi quan-dich. Quan-dong-minh muon chiem dat Y khong khong phai de-dang mà còn phai chiem-dan voi 20 su-doan quan-Duc dong-tranh dat Y o duoi quyen chi hay hee Thống-chef Rommel va Quesseval. Còn quan-doi Y thi phan-nhiu da bi-Duc tuoc khi-gioi.

Thống-chef Badoglio người đứng-chu-truong viêt-dinh-chien co tin dat tu giia La-mã tron di noi, khac, « Kinh-thanh bat-diет » hiên do quan-Duc giif, ton Thanh-do quan Quốc-xã bảo ve i ở Bắc Y, có tin da lập-nen mot chinh-phu phat-xit de theo-duoi cuoc chien-tranh. Thế là, tuy Y khong muon, tham chiến-tranh vẫn chua chiu roi dat Y daun! Thuc la mot su dan-don vo-cung cho dan-toc Y!

Tinh-hinh nước Y và số phen dan-toc Y chắc hân-sau cuoc chien-tranh này sẽ mệt phen thay doi-nua. Lúc đó, Y co con giu-noi nhan-diep va-thong, nhất-mà-dân Y đã phai ton-hao-nhiu mau-moi-lap-nen duoc bai-tho-ky-truoc. H.K.T.

Bieu luat oet-yeu va duy-nhat cua Chinh-Phu la lam-việc-công-foh.

Ý-dai-loi-mê-tin

Dân Ý là một dân sùng-
đạo-kim nhưng lại mê-tin
Chỉ đạo tới thăm nhà thờ
Saint Pierre một lát, người ta
nhận thấy như thế ngay.

Dân-chang lo-dâng nghe
cầu kinh, rồi man-chóng
chạy ra hòn chán-tuyng
đồng Grand Pierre.

Ngày chủ-nhật, ta thử đến
thăm nhà thờ Divin Amor, là một nhà thờ ở giữa đám
đồng ruộng nhà-quê, ta sẽ
thấy ở đấy có xếp những đồ
cung-tiến như hàng-chồng
những gậy-nang, những áo
cũ, những trái tim bằng-bạc,
những hoa-giấy, xung-quanh
có một đám đông phụ-nữ
suốt ngày rì-rầm đọc bài
kinh Ave Maria...

Tren bờ sông Tibre, trong
cảng-một cái sân-nha, bim-bim
và giây Ruda suốt năm
che lấp-ánh mặt-trời, có một
bâi-dâng co tuoi ngói chêm-chê, bê-vê như một bà-tiên
giá. Đó là mẹ đồng Maria!

Nay mẹ Maria! có một
phu-nhau ngoai-quốc nhớ
mẹ truyền-phán cho vê các
việc-tương-lai.

Nhiều bà khác ngói trong
phòng-ao-dai đen-luet minh
vita-dai vua-lan chuôi-trang
hat.

Mari-nhanh - nhau-bao
khach :

Bà-tron coi bài-di, roi
rút-dra tai-bay-quan. Chó
xem-dây.

Roi-nghi-ngoi moi-lát, me
dong-truyen :

Ai Nay chàng ta yêu
bà. Đang mong đợi bà đây
nhé.

Nếu cầu-việc gi-nua, thi
lai-tron bài-rut-nua di. Cầu
việc gi-thi-chu. Bà muôn hỏi
gi, tôi nói được hết. Thế rồi
nét-mặt ngâ-ém-trang-thần
bi của bà đồng-bỗng tươi
sáng-lên trong một nụ-cười.
Bà ta nói-khe-khê.

Nay bà, bà có trông
thấy cái-ông-và-đây ra
không. Bác-đèo tên-xem
ông ta, vào ngày chủ-nhật
này. Đó là một ông đồng-đò
tên Sainte Marie Majorede.

**Muốn yêu-hay
muốn trả-thù...**

Bạn-muốn được người ta
yêu?

Bạn-cứ-hỏi-thăm-bắt-cứ
con-mè-ăm-may-mào-nuôi-Ý,
hắn-cũng-sẽ-mách bạn cái
bi-quyet-làm-cho-minh-dược
yêu.

Bạn-cứ-cần-buoc-châthai
cái-bâng-vao-nhau, một-cái
bâng-dâ, biêu-hiệu-ai-tinh,
và-một-cái-bâng-là-mè, biêu
hiệu-hy-vong.

Trong bâng-dâm-lien, bạn
thết-hai-cái-bâng-thanh-cái
nát-rất-chết, bạn-hô-tên bạn
vao-cái-bâng-dâ, và tên
người-tinh-vào-cái-bâng-lâ
ngu, rồi bạn-nói :

Mua-tem-buu-dien

Tôi là người mua tem-đ
tat-cá-các-hàng, cao-giá
hơn-cá. Mua-từng-tay-hay
từng-vóc-tem-của-tat-cá
các-nước.

Tôi-se-trả-giá-dắt-các-tem
Đông-dương và tem Pháp.

DERODE
102, Bd. A. Rousseau, Hanoi

« Ta-thết-chết-hai-trái-tim
đôi-lửa-lại-muôn-dời ».

Đoạn-bạn-quy-xuống, og
bây-lần-bài kinh Pater, bây
lần-bài kinh Ave và bây-lần
bài kinh Gloria.

Làm-như-vây-bây-dêm-lien
nếu-ngày-thứ-tám, bạn
vẫn-không-dược-người-tinh
thuong-yêu, thi bạn-nên
đem-nhà-thờ-xung-tai.

Nếu bạn-hi/người-tinh
phan-boi, thi bạn-cứ-việc
trả-thù.

Ra-chợ-mua-lấy-một-trái-tim
con-cún, được-trái-tim
cứu-nhà-thi-tốt-nhất; rồi
Bạn-từ-từ-cầm-sáu-những
chiếc-dinh-ghim-dài-vào-trái
tim-dó, vây-làm-như-vây,
vây-dêo-câu-này-hằng-một
giọng-hyun-giện-hết-sức :

« Ta-xu-en-thằng-trái-tim
nàu là ta-xu-en-thằng-trái-tim
của-nhà-thi-của-nhà-thu ».

Rồi bạn-dem-trái-tim-cứu
bị-xu-en-thằng-dò-chòm-dưới
một-cố-cây. Bao giờ-trái-tim
cứu-thối, già-bây-giờ-ban-dâng
bạn-có-thể-ngủ-yên. Vì-người
phan-boi-hay-ban-dâi-bi-trâ-thù
rồi-vây. Muốn-hay-kể-thù-nào
làm-như-vây-là-dược-hết.

Bùa-hộ-mệnh

Hè-deo-trong-người-một-nai
« mandragore » hay-một-quâ
hạch-dào (quâ-dâ) & Ben-
vento, là bạn-chắc-chân-zô
không-gặp-ma-qui-ám-ảnh
hoặc-các-việc-không-may.

Mandragore, coi-giảng-như
quâ-phép-thâ, theo-truyen
thuat-cua-dân-Y thi-do-muôn
mét-ké-chết-tre-sinh-ra, thật
ra-chi-là-rê-một-loài-cây.

người ta có thể mua tại bất cứ
một nhà bán cây cỏ nào.

Còn quả hạch-dào Bene-
vento thời mua là đắt.

Thời Trung-cổ đêm lễ Saint-

Jean, bọn nô phu-thúy tức là
bọn đồng cốt hạch-dào nhau
ở gần thành Naples, dưới gốc
cây hạch-dào ở Benevento
làm lễ hai quả hạch - dào rất
là long-trọng. Có một vị Giáo-
Hoàng — không名字 rõ là ai
nào — muốn trừ tiết bọn
đồng-cốt quáng-xiên, ra lệnh
cắt cây hạch - dào đó đi.

Hôm sau cây hạch-dào lại
mọc xanh tốt như thường,
taller trướ. Tùy - dó trùi,
không vị Giáo-hoàng nò
dám động đến cây hạch-dào
thần-thánh đó nữa.

Và ròng-rã, trong bao nhiêu
năm trường bọn đồng - cốt
thành Naples chiếm đặc -
quyền về việc hái quả hạch-
dào (quả dò) ở Benevento bán
giá rất đắt.

Hễ bạn có một quả hạch-
dào đó trong túi dù quả nhỏ
xui cũng vậy, là bạn không
còn sợ hãi nói gì. Nhưng lúc
gặp việc nguy-nan, bạn cầm
quả hạch-dào, nhìn vào quả
 ấy, thành-tâm lầm-nhẫn sâu
 thẳn-chú này là tự khắc
 thần-nghiêm :

— Nay hạch-dào xinh đẹp
oil ta yêu người như yêu
một người chí gái, nếu người
phà - hộ cho ta, thi ta sẽ

trung-thành với người muốn
kiếp ngàn đời.

Đêm hội Saint-Jean

Đêm hội Saint - Jean ô-
chức vào ngày Hè-chí, là một
đêm hội non-nhiệt là thường.

Tất cả đón-chung La-mã
nhà nô kéo tới nhà thờ Saint-
Jean de Latran, đồng - dào
hơn ngày hội Thanh-Minh
bên Tàu. Tại đây người ta

bán hàng xe những bùa-chú,
những hình đồng-cốt bằng
sành deo ở trong cap vây,
những quả anh-dào, thứ nước
hoặc cát bằng cỏ thơm...

Người dự lễ đông quá hết
cả chỗ ngồi. Người ta đứng
ăn hết cát con lợn hột quay và
những con ốc chấm nước sốt
rau thym, phong-vị rất lạ.

Chẳng có trò gì vui, Chì có
đến đó là vì thói quen. Mỗi
ngày mai, người ta mới chen-
chúc nhau nghe khói kính
trong ngôi nhà thò rỉeng như
cái chẹt, mà chất khồng hò
lối đi.

Nhưng bức tượng cò ở Ý,
nhất là mấy bức tượng ở La-
mã được dân-chứng sùng-bái
và cùng. Họ thường tới kham
cầu các thần tượng đò phâ-
hộ cho vè dù mọi việc tiền
bạc và tinh-duyên, tin & sự
linh-thiêng vạn phép của các
pho tượng, cũng như dân-
chủng nước ta vậy...

Còn nhiều tục mê- tín
vật khác nữa, thuật ra không
hết. Xứ ấy mê- tín quá đến
nỗi người ngoại-quốc khi tới
La-mã cũng mê- tín lây. Tôi
tìm La-mã nòi bạn muốn
có ngày trở lại đó nữa, thi
khi tri-biệt bạn chớ quên vứt
một đồng xu xuống giếng
nước Trevi.

Bạn không hiểu vì sao lại
thứ, nhưng người bản xứ nói
như vậy, nên bạn và hốt thay
người ngoại - quốc cùng
nhâm mỉm tinh theo.

HÙNG-PHONG

Muôn biểu triết học là gì,
Muôn biểu các sách triết học đồng tay
Muôn triết sĩ

Các bạn cần phải đọc :

TRIẾT - HỌC
BẠI - CƯƠNG
sáu QUỐC - HỌC THU-XA - Giá 2000

Một cuộc trưng bày lớn
tại hiệu Chân-Long
83 phố Hàng Khay

Coto

phản thoa mặt của phụ-nữ chế
tạo bằng nguyên liệu của Pháp
VA

Guộc mỹ nư

một thứ guộc tối tăm, có dà
kiểu, dà màu, hợp với màu áo
của các ban

Tổng phát hành : Tamda et C°
72, rue Wiclé Haoui Tét. 16-38

+ HỘI THUỐC, HỌC THUỐC +

y-si Lê Văn Phủ, 1 vỉ lượng y danh
tiếng, một nghệ trung Cao dâng y
học, obayun kháo cùi thuốc Nam, Bắc,
đã được các vị thương quan ban khen
cao, vào chổ sr và một vị danh
y hàn học phu giúp, đã soạn và dịch
hết các bộ sách thuốc, đã soạn và dịch
hết các bộ sách thuốc Đông Tây ra
Quốc - ngữ. Y-si lại biết nhiều phương
thuốc hay và rõ tri rõ các chứng
bệnh, nhất là hàn & phổi, và dạ dày.
Vậy ai muốn hỏi bệnh, hỏi thuốc, học
thuốc, mua sách Đông Tây y học (18),
nam nòi và sán dây (35) xin viết thư
M. LÉ - VĂN - PHỦ - médecin civil
N° 18, rue Ba-vi Sontay-Tonkin

PRINCESSE

MAY ÁO CƯỚI
24, LÊ QUÝ ĐÔN - HANOI

ĐÃ CÓ QUYỀN SÁCH ĐẶC SẮC NHẤT CỦA PHAM-CAO-CUNG

ĐÓI MẮT HUYỀN

TUYẾT.— trong truyện đã làm cho
bao người phái ngày ngẩn về đồi mắt
ky lồ.

HỘP.— người anh đã bị bắt chết
tai lão tri lão đã giúp họa già 1860

LÂM.— người họa đã hi sinh cả tien
tai lão tri lão để giúp họa già 1860

TIỄU SON VUONG
truyện kiêm hiệu của Thành Định (28)

LÊ NHU HỒ
truyện giả sử của Ng. N. Thông (Op89)

Editions BAO-NGOC
67 NEYRET HANOI — TEL: 786



TRUYỀN DÀI của TÙ-THẠCH

CHƯƠNG I

Gia-dinh có ba người, bà
mẹ và hai con, một trai một
gái. Bà mẹ dà ngoài năm
mươi, già sóm hòn tuồi, da
mặt dà nhăn-nheo, hai mắt
lúc nào cũng uốn-uót nhu
toét. Luôn luôn bà cầm cái
khăn mặt bông dò, vuông
hàng hàn tuy đè chài mắt và
lau quyết trầu ở hai bên mép,
vì bà nghiêm trasc thuôc.

Trông nét mặt khó - khăn

vất-vả; it khi lâm thấy bà

cười và tiếng cười cũng phèn-

phèn-nhạt-nhéo.

Chẳng biết

có phải dò là tướng người

vất-vả không, nhưng nhiều

người quen biết đều phàn

nàn thương-hại bà là.

Không

hắn là vì bà ấy nghèo, nhung

vì hoàn-canh già-dinh.

Lấy chồng từ năm hai mươi

hai, cô Định là con một ông

dà khá già ở vùng Bắc-ninh.

Hồi con gái là chàng Định

có tiếng là ván-hoa phú-lục,

các anh con trai trong thôn nhiều

cậu định ve-vanh dà bị nàng

cy-tuyệt một cách oái-oăm

bằng những câu thách dò rất

sô sién, khiến các cậu kệch

không giám bén-mảng lâ-loi

nữa. Nhòn lên trong một gia

đình cũng phong-ruu, nén

công-việc đồng - áng Định

không phải săn-sóc đến mấy,

chỉ có vâ-may hép-nước và

thỉnh-thoảng lén chợ tình

mua bán. Đến năm 22, thi
một ông cậu ở Hanoi về quê
chơi và đánh tiếng một thày
ký-tập-sự ở sở Lục-lộ muôn
hồi Định làm vợ. Vợ chồng
đóng đò ưng ngay và đến tháng
chạp năm ấy thi Định vè nhà
chồng. Chồng Định là một
thiếu-niên của đời mới hồi
đó, nghịch là dà quâ-quotay-
theo thời hòi hòi lồng lòi mà cầm
bút sắt. Anh ta cung xuất
thân là con nhà «cửa
Không sán Trinh» nhưng
không ép-đồng anh ta phải
theo dõi nghiên-bút như ông
cha xua nứa, mà quay hàn
sang tay-học thực-dụng.

Đang buồi giao-thời, nèn
các thanh-niên có chút tài
học, dà nói mấy câu tiếng
Pháp, khâ hon nứa viết
chon-chu được bài ám-tâ và
lâm nòi mấy phép tính có
thừa nhieu số lẻ, biết cách
tim bê mặt mấy hình-kỷ hàn
học. Biết quá địa-du và sú
ky nước Pháp, phần nhiều
được bô dung vào các công-
số. Nghĩa, chồng Định sinh
và buồi gặp thời-dó. Vợ
chồng Định ô với cha mẹ
đưa lùi thi xin ra ở riêng
và ba năm sau sinh được đứa
con trai đầu lòng đặt tên là
Vũ-minh-Tâm. Từ ngày ô
riêng thi Nghĩa đám ra chơi
bời. Hồi đó còn những cô dâu

Hàng Giấy, và nghề ca kỹ
chưa đến nỗi bị khinh miệt
như bây giờ. Nghĩa cùng với
các bạn trong sở hanh di hát
lắm. Họ cho là một cái thú
sang-trọng, dà là con nòi
học thức thiêu niên lại kiêm
ra tiền — đồng bạc hồi đó
quý giá cơ đầu đến nỗi rẽ
rúng như bây giờ — đều phải
biết thường thức giọng hát
cung đàn. Nghĩa chơi mệt
mài lâm, cái chủ nghĩa gia-tộc
không được thờ hàn
trong óc Nghĩa như hồi xưa,
nên nhung lời già huấn
chàng đều nghe lo lắng cả.
Đồng thời, cái giây liên lạc
vợ chồng cung lòng lèo di và
Định không được Nghĩa hàn
đến mấy nứa. Bản tính
chưa ngoa đáo đê, Định
không chịu hoàn-canh. Thoạt
tiền nòng còn can ngăn bằng
lời lẽ hòn thi, nhưng đêm
chồng di shor khuya vè. Nghĩa
bỏ ngoài tai, chỉ àm ừ cho
xôi chayen, tối hôm sau,
com xong lại di. Dùng lời
nói không được thi phải đến
việc làm, Định đến tận nhà
để dùi dính ghen, làm lùi I,
si-và tui con hát và lòi chồng
về. Nghĩa then với bạn,
nguong với nhân tình cũng
vội vã cõe yên, nhưng có
phải là yên thực đâu. Trong
gia đình sinh ra cãi lộn, vợ
chồng chửi nhau, không còn

lẽ nghĩa gì hả. Và cuối cùng Nghĩa dùng lối võ-phu đánh vợ đuổi đi. Bình thường xép quần áo đi, về quê với cha mẹ đẻ, nhưng chỉ hai ba hôm lại sang, và những cuộc đánh ghen, chửi nhau, đánh nhau trong gia-dinh luôn luôn xảy ra. Chán nhẽ, hàng năm trời cứ thế mãi, Bình dám thử vong chì còn trông mong ở bói toán số mệnh và thần thánh. Bà đi lè luộn, mong trời phạt hoán cải lòng chồng Trái lại Nghĩa thấy vợ lè hái luôn-lại càng thêm ghét, vừa tốn tiền vừa ngu muội, tất cả những hành động của vợ chàng coi như cõi thú. Sự ly tán phải đến. Nghĩa bỏ vợ về với mấy đứa con, còn mình ra ở riêng với một cô vợ lẽ ái-dào. Tháng tháng chàng cho gia-dinh vợ cả một số lương, mặc mẹ con ăn uống may và với nhau, và cái cảnh ly-tán đó, tuồng rắng tam bợ nhất thời, ngò đâu — cũng là tại số cõi mà thôi, — ngò đâu nó cứ kéo mãi ra cho đến bảy giờ bà Nghĩa đã hon 50 tuổi. Tình ta bà chỉ làm vợ có một thời kỳ ngắn-nghỉ hon bảy năm, sinh nở được bốn lần, chết một con bà, hai trai một gái. Mãi hiện giờ, tuy ba con mà coi cũng như có hai thôi, vì đứa con trai thứ hai đang làm linh thiêng ở bên Pháp. Hồi mới nhóm chiến-tranh Pháp — Đức, Vũ minh Tri xin tòng quân ngay. Hắn biết nhiều nghề hàn : vẽ, nặn, đan, «cúp» quần áo. Thay

Được dịp hiếm có khai-nghiệp, chàng thành-niên

chanh đời và thắt-nghiệp ấy, đồng nho, và những con voi vàng đem súc ra giáp nước bảo-hộ. Chàng xin đăng linh thi may và thợ sắt. Cũng là một trường hợp khéo-léo của hóa-công. Vũ minh Tri con ông Phan Nghĩa ở tòa án hàng Tre, sinh ra đã tài-hoa dù vể. Kể về học-vấn thì là một đứa bé thông-minh, học chóng biến chứng thuận, v.v. hoa tay thi lâm chỗ bon người, dàn rất ngọt, hát rất êm, v.v. rất đẹp, lại khỏe mạnh nữa. Hắn đã vào học trường kỹ-nghệ ban máy-móc một năm. Nhưng kém hất cả mọi thứ, là tính chéng nản của hắn, cái gì cũng học, mà rồi cái gì cũng chán. Rút cục, Tri chẳng thành ngak gi cả, và cũng như hổ có tinh phỏng-dâng, chọi gáy khiếp lâm. Lắm gáy giang-hồ mê hồn vì dàn hát và v.v. sắc đẹp. Rõ thực ông trời ơi le, ném một thằng con trai mà «mắt phượng mồi son», nhưng chỉ có cái phong nhả bè ngoài mà bè trong tâm-hồn thi thực là một gã hùa bối vong mang. Vì chơi nhiều lại thắt-nghiệp, giăng-hoa lồng-mạn mãi, nên Vũ minh Tri đã hon 20 tuổi, mà vẫn lồng-bóng. Đời hắn đã lõi rỗi ra lõi lảng cõi thi gặp dịp chiến-tranh ném hòn xin di linh ngay hy-vọng có sự đổi thay về mai hậu. Thế là hắn di Tay, sinh đẻ được ba năm tròn, mà chỉ có một năm đầu là có thu từ cửa hàn gởi về. Hắn đóng ở gần Marseille «trong một lồng rái đẹp, có nhà thờ kiêu gó-líc, có cảnh

anh phải đoán tôi gần bốn mươi. Lòng mì rất rậm đặt như hai vết mực tau den si trên hai mắt mỗi mí nhỏ và uốn uột. Chán thấp, cầm nô vaông, hai vành tai to. Vẽ mặt đậm chiêu, suy nghĩ và buồn.

Tâm là cựu học sinh trường Brudi, có bằng Thành-chung. Hồi mới đỗ, ông Phan gọi con lại nhà riêng và hỏi chí hướng.

— May mắn học nứa hay thôi? Học nứa thầy cho tiền, Hay thôi thi thầy tim việc cho.

giới xa cách bỏ buông ở liền nhau. Ông Nghĩa chỉ yêu có Tri, vì Tri nó đẹp và nó tài hoa giống mình còn Nhàn, tuy là con gái, ông cũng ghét. Chính ghét vì là con gái giống mẹ, lăng loáng chàng ra gi.

Tâm nghe lời cha hỏi một cách thô cỏ quá, thì chàm nán, và lòng hân cảng chán nản từ lâu, khêng thích đi học nứa — họ, làm gì? — Tâm nhiên khi nghĩ yêm thế, Hắn trả lời thản nhiên.

— Con thôi.

Và Hắn cũng không phát



Lối già-huấn của ông Nghĩa thực có vẻ tàn-kỳ khắc hằn lõi xur, ông đã tuỳ ý con và không thêm thắt dự định của riêng mình bao giờ. Tâm thấy sự giày dỗ của cha không phải là do tính trọng cá-nhan hàn-thâ mà ra như phương pháp Âu-Tay dán, nhưng hình như do sự không ta nhau mà ô. Ông Nghĩa không usi Tâm, dù rằng y là con. Hai cha con không hợp nhau, cũng như hai vợ chồng ông Nghĩa không hợp nhau, lại cũng như Tâm và mẹ là hai thế biểu thêm ý kiến gi nữa. Thái độ xin di làm hay rời là mì gi, hắn cũng không thấy cần phải thưa cho ông Nghĩa rõ.

Nhưng ông bố cũng rộng rãi, tuy con cái thất học cả,

và như thế không có học-phí nữa, ông cũng vẫn cho Tâm dù số lượng 45 p. 00 mang về mà nuôi nhau. Tâm thất học, chẳng chịu tìm việc làm. Hắn nghĩ di làm công dân hai bờ ẩn, manh tu mạc, mà chàng làm hán cũng có nơi nuông iya rồi. Nghĩa dó an-đì-chống chả tình lười của hắn. Sự

thực không kiểm việc là chí hần không chịu di làm mà thôi. Có vò số kỳ thi nào tuyển thư ký Tòa sứ, nào thu ký Giấy thép, thư ký Toàn quyền v.v... hân có đeo báu, có biết tin mà rồi đến việc di lấy giấy má để nộp đơn ứng thi, và — nói cho đúng — việc ôn lại bài vở trong chương trình thi thi hần chún hần lai.

— Ôi chào! Thi đỗ thi làm quái gi?

Hắn chép miệng. Hắn thở dài. Hắn chán nán. Vâ khêng kỳ mì hán xin di làm dân cù. Bà phản ghét Tâm, mặc kệ hắn, không nói gi. Nhóm di làm hay khêng tuy y.

— Nô di làm, nô được tiềm thi sướng thân nô.

Chú bà cũng chẳng bông nhò gi. Đó là một ý kiến ăn nhêp trong thâm-tâm bà không hay từ bao giờ, có lẽ từ cái ngày mà ông Phan đón bà di ở riêng, từ cái ngày mà tinh ngobia vợ chàng phai nhạt, rồi sau dùng dung như khác. Còn ông Phan thấy Tâm đã lâu mà chàng chịu di làm thi gọi đến gắt:

— May ùn bác ta mãi đến hao giờ, hãi nâu nay, may đõ rồi, mà may không chịu thi là nghĩa làm sao? Hay may không thi nõi, thi, may cũng phải bao-tae-chứ, dà tao liệu. Còn mẹ mày, không hiết hảo may hay sao?

Tâm trả lời :

— Vâng.
Không hiểu vâng là nghĩa thế nõi? Hắn sẽ xin di làm hay sao? Hay vâng để ôn bài ông Phan mãi. Chỉ hiết sau lúc cha con gặp mặt thi. Tâm vè vẫn sống cuộc đời nhau. Ngày ngày hắn bùn, hắn à nhâ. chẳng mấy bùn, hắn à nhâ.

Hắn đi cho đến bữa ăn lại lò
đò và, có khi hắn đi cả ngày
cả đêm. Ba Phán mặc. Về thì
ăn. Đến quá bữa ăn, không có
lẽ để phân cơm. Hoặc Nhàn
thương nhau có lẽ phân thi
tuy nồng. Một lién cơm, mấy
miếng đậu, thế là đủ. Có đôi

lần thêm bát phở. Cuối đời
rời rạc, chán nản, cứ kéo áo
hàng năm. Mọi người vẫn
chủ động được. Nhàn là con
gái út. Nàng là một thiếu nữ
đẹp dang mọi phương diện.
Học đến lớp nhì trường hàng
Cot, rồi xin thôi, để học nội
trợ. Gọi thế cho vui vui, chứ
sự thực, nàng thèi vì không
muốn đi học nữa. Con gái
học làm gì vô ích. Đủ đọc dù
viết chữ quốc ngữ là vừa. Ở
nhà, Nhàn cũng chẳng biết
làm gì. Khốn khổ, bảo rằng
học bà già nội trợ thì bà mẹ
như Phan, ngày di bộ hợp
với các mực đồng đèn, hoặc ở
nhà thi có doe vị - bà bếp
bom chữ quốc-ngữ - truyện
Tam-quốc hay Thúy-hử, hỏi
rằng bà mẹ như thế giày sao
được con? Nhàn nhón lên,
xinh đẹp ra, có nhiều vú cát
kinh thê lẩn tên thần giống
Vũ-minh-Tri hơn giống Vũ-
minh-Tam, tinh lảng man
hay mồ mang, thích đòn ca,
Tuy vậy, mà ông Phan bà
Phan cũng chẳng wa. Ông thi
bảo nó hú giống mẹ, bà thi
bảo nó lảng lo đí thõa giống
bố.

Áy thế, Nhàn nhón lên,
trong một hoàn cảnh có đơn
của gia-dinh, ai nghĩ đến
người đó, ai làm gì mặc ai,
nếu không có hai bữa cơm
và buổi tối nhau chung nhà,
thì bà mẹ, con Ba Phán hầu
nhu ba người không có liên
lạc gì với nhau cả, ba người
đứng mà tinh cờ sự song dù

giặt lại gấp nhau vậy. Mỗi
đến mấy năm sau, một người
bạn đồng học với Tâm xin
phêp mở một trường tư-thục
ở Hanoi thì gọi Tâm đến
giúp việc; được dịp kiểm
được tiền mà không phải đi
cần-canh đưa tranh gỉ, Tâm

dồn lấy một cách sung sướng
lâm, hình như chàng vừa
thoát khỏi một nơi bị vây
hỗn u ám đã lâu quá rồi, bay
giờ dù ít dù nhiều tiền, dù

nhanh rỗi hay khó nhọc, Tâm
cũng bám lấy không quẩn,
miễn sao chàng thở được
một khồng-khi mới. Áy là bắt
dần thời kỳ đóng góp công
việc xã hội của một anh
chàng yêm-thể khóng tin
tưởng gì đã lâu. Năm đầu
giết học, Tâm cũng thấy vui
thích tưởng chàng đã tìm
thấy mục đích của đời mình
là dù dắt yêu thương đàn
con trai, đưa dân chúng dần
vào cuộc đời. Nhưng đó chỉ
là cái khởi tri chung qua

của sự đổi thay hoàn cảnh,
đổi thay khồng-khi. Sóng hai
mươi mấy năm trời, gần gửi
người cha lanh đạm, người
mẹ vô tình, nhưng đứa em
đang trai. Tâm thấy quẩn
quai dan dứt quá rồi, lòng
hân kêu gọi một sự đổi thay,
thì giờ nó đã đến. Nhưng nó
đến và nó cũng không an ủi
được hồn một tâm hồn đã
thất vọng từ trong lòng mẹ.

Áy là Tâm tự nghĩ vậy, hắn
cho hắn là cái nghiệp-bão
của hai tấm lòng không hiểu
nhau, ghét nhau mà phải lấy
nhau, tức là ông bà Phán,
thứ nhau mà rời cung sinh
ra hồn đê chịu sầu khổ
mãi.

(còn nữa)
TÙ-THẠCH

Các ngài hagy đang: PHẦN TRI ĐÔNG-DƯƠNG

(Graphile Indo-chinois)
Mô « Hôlène chí I » « Hôlène chí II »
« Hôlène chí III » phố. Mr Lackey,
Bà được công nhận là tờ không kém
giá ngoại quốc, công việc cần thận.
Gửi nhanh chóng khắp Đông-dương

SỞ GIAO DỊCH :

Éts. TRỊNH - ĐÌNH - NHÍ
133 A. Avenue Paul Doumer: Haiphong
Ad. Tel. AN-NHI Haiphong - Tel. 707
Cần đại lý khắp Đông-dương

NHỮNG THANH NIÊN THỂ THAO KHÔNG THÈ BỎ QUA NHỮNG SÁCH THỂ THAO

1. Muôn thành lục sĩ 0\$40
2. Khỏe và đẹp 0,70
3. Sinh lực mới 0,55
4. Thể thao phái đẹp 0,55
5. Biết thể thao trong 3 giờ 0,55
6. Huấn luyện: hàn thủ 0,55
7. Tập cũ và làm cao người 0,78
Bảy cuốn sách này đều có lục sĩ
NGUYỄN-AN, mỗi lục sĩ cả các bài
HƯỚNG - SƠN XUẤT - BẢN

CAI A - PHIÊN

Thuốc Tú - Nhật - Khuê Yến Hoàn
số 46, giá 10 v.v nhô, 35\$0 v.v lòn

Về nhô 1p00 uống trong ngày
chi bún tại nhà thuốc hoặc các
đại-ty để các ông khóng cần
tiền mua lòn một lúc, còn các
ông ở lòn xa, chỉ nhận gửi
theo cách lòn hóa giáo ngàn,
nghiên nặng 7p00, nghị nhẹ
3p00 (để khói cai đỡ dang mà
hết thuốc). Sâm, nhung tuyết
cán 1p50. Thang thuốc tuyệt
cán 0p25 và phải trả 1/3 tiền trước
những phiền tí tên Mr. Ngô-vi-Vũ
Viết-Lòng 58 Hàng Bé Hanoi.

Cần thêm rất nhiều đại-ty tại
khắp Trung, Nam, Bắc xin viết
thứ về thương lượng.

Cách cái: phiến v.v lõi riêng không
dùng được, hãy muôn biết cách kẽ, xin
gửi về 0p07 tên (cô) làm tiền gửi 25
đô, quyền catalogue hữu, giấy ngọt
100 trang, nói, rõ cáo bệnh trẻ kh
nổi sinh, cái a-phấn, hàn v.v ngọt
và các thứ thuốc Nhật-nam.

Quỳnh Nhu

KỊCH THO CỦA PHAN KHẮC-KHOAN

LỐP THÚ BA

(Nhà Kiến-xuyên Hầu
cánh tung bừng trước ngày cưới Quỳnh-Nhu)

Cảnh một Quỳnh-Nhu

Nguyệt-Thanh - Kiến-x-Hầu

Quỳnh-Nhu

Ngày trời chong, thoi đời gieo quá le:
Mây pha son buồm sớm nổi sương chiều,
Như gió thổi sương tàn trên lá nhẹ.
Trong vườn tình phai rủ cánh hoa yêu.

Lời thê hãi minh-sơn dành chiju lõ;
Quãng đời thô sơ dại những u sầu?
Trong xa cách ai bay lòng tưởng nhớ,
Chàng thơ giờ lưu lạc những phương
dâu?

Thi nhân hối sao chàng không trở lại,
Đề cung em nối lại mối duyên xưa?
Thiếp đây chỉ như con tằm quên quai,
Đem thác cồn vương mãi sợi giây tơ.

Thiếp đã quyết thờ chàng trong lý-iường,
Hồi chàng thơ yêu dấu của lòng ta!
Ngoàn hạnh phúc thời mong gi loại hưởng
Cuộc đoàn-viên là chỉ giấc mơ xa...

Nếu không được dưới lầu tài hoa nuong
bóng mát,

Thiếp thà dành ngọc nát vàng ian;
Cho xong kiếp hồng nhan phật bạc,
Hoa xanh vây cùng mít gá ngã man.

Mẫu-thân oii! lõi lòng dài ác nghiệt
Đề hòn an cho số kiếp một kiều-nhi
Không giao hoan, thi thà cam tử biệt
Hoa ngậm sầu mà mãi mãi phân ly

Mời phú quý vinh hoa chua lym lâm
Uy quyền nào ép nói được nhân-đuy ên
Nguyệt-lão khéo xe lâm giày chí thâm
Chôn vu-quy là nே thàm hoàng-tuyn-

Quỳnh-Nhu dan đom quâ
ngát lịm đi, rồi lai tính

Dâng yến tiệc đương tung bừng thanh sắc!
Lòng ta sao áo nőo ủ cơn sầu?
Những khúc nhạc vó tình đương rải rắc,
Như làn dao dầm xé trái tim da.

Sân trồ dỗ tan tành rơi xác pháo,
Vườn xuân trôi loi là rụng dài hoa,
Sẽ là lúc cung đàn theo tiếng sáo,
Cử tang buồn áo nőo của lòng ta...

Dòng sông nước thời-gian khôn nỗi đóng,
Đời trồ năm chi tắt một lần thôi.
Thi thà bẽ gãy cánh cho hoa rụng,
Khôi vây bùn dày lầm bụi tanh hối...

Ngô ý (1) đã gãy lila trên nước biếc,
Kiếp này không mong mỏi gặp tình-lang.
Tôi lòng (2) dẫu còn trong mến tiếc,
Cũng dành thời xin lỗi hẹn cùng chàng!

Thiếp nguyện hồn làm chim oanh thành
thót,

Đượm vùng cây reo rất diệu ca xinh,
Làm quả chín, hoa thơm nồng dịu ngọt;
Khi chàng mờ bỗn lặng dưới cây xanh;

Làm hoa nái tuôn lời trong tiếng lá,
Uớp lòng chim căng mạnh ắng hương

say,

Khi chàng lặng nhìn trời trên phiến đá,
Thiếp sẽ làm pho phát áng mây bay...

Đời gang tíc hay đâu là thơ, yêu?
Hồi chàng thơ yêu dấu của lòng ta!
Giày lụa thắt, than ôi, dành kết liễu
Kiếp hồng-nhan vương vấn nợ tài hoa.

Rồi đây,
Khi Phạm-Thái,
Gò công say ghé lại chốn Thành-né,
Xin chàng hãy nghiêm minh trên mò chí,
Rẽ lén cánh đương-liều phả lè thê...

1, 2) C. Dẫn lila-ngó ý còn vướng te lòng » Ng. Du

Linh-sanh dương-liệu phủ lê thê,
Gió lạnh hia hia giục nhau về;
Chàng hấy lặng nhìn theo khóm lá,
Cô hồn oán thoát tự Thành-né!

Oan hồn này ly thoát tự Thành-né.
Quýnh-Nhu tự vẫn. Đèn lờ mờ. Nguyễn-Thanh
ra, dâng nén nè hòn trược: kính ngạc bàng
hoảng, ngó ngạc dì gần đèn thi-thê của Quýnh-Nhu,
như sự hãi dien cuồng, đậm nhưm áu yém
hiết thương, đậm đậm ngòi rói lại mờ màng
ngầm từ vật này đến vật khác nặng nè áo nào
đi trong phòng rồi lại lèn ngâm dung nhau
Quýnh-Nhu. Sau cùng lấy một tẩm lụa rất
tráng phủ lên thi-thê Quýnh-Nhu, xong lại
dâng lòn ngâm-ngâm, một lúc sau bả-lèn
khô, gục xuống thi-thê Quýnh-Nhu nước nở.

Đoạn K. X. H. ra, cũng như nử-tý, không
nói — vì nói gì và nói sao ra lời nữa — dâng
diệu của K. X. H. ở chỗ hơn trước, chiếc chếc
mắt lì sáng kín kín lèn như dien cuồng rồi lại
não nùng như cũ. Bây là tất cả một tần kịch
không lối thê thảm nhất: Nguyễn-Thanh và
Kiến-X. H. là hai sát-mịt-hoạt đù đánh hỏng
cánh chết của Q. N. Trong lúc này nhạc rất
buồn cù.. K.X.H., trong thiểu, lảo đảo đi,
chầm chậm, chầm chậm...

...rồi dèn trong phòng
Q. N. tắt. Vắng vắng đưa ra một điện hắt
Quinh-tung, deng hòn-son:

« Thủ trời đất nát cõi gió bụi
Khách mà-hỗng nhiều ta trưa chuyên
Xanh kia tham thâm tàng trên
Vai già dưng cho nén nỗi này. »

Nhạc rất buồn lại cũ, mòn từ từ chuyển, rồi

Phạm-Thái ra ở phía trước màn.

(còn nữa)

PHAN KHẮC-KHOAN

ĐÃ ĐÓNG THÀNH BỘ

Viet-nam được-học

của ông Phê-duc-Thanh trong hộ
biên lập hội Y-Học Trung-ký soạn
Sach vona theo phuong phap thay hanh de pheng
khi cap can ai coi de dang thi thê chua duoc. Va lai
nhung cay mà ông nghiên cứu toàn là những cay
ma ta thường thấy (đông-chung quanh mìnhs toa).

Thật là một bộ sưu tầm cay thiết cho
mọi người và mọi gia-dinh
nhất-bé... 4-phe tinh-cuoi da... qua
muu linh-hoa gian ngan hoi... 1955

Thư và mandat mua sách ain gửi về cho:
NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

L'ACTION MORALE

Nhà in T. B. T. V. có nhận bán
quyển L'ACTION MORALE do nhà
Học-Chinh Đông-Dương xuất bản

*

Gia mỗi quyển 4\$16 — Cước phí 0\$37
Không nhận gửi Linh-hoa giao ngan 4\$53

NHƯỚC ĐẦU, NGAT MŨI, NỐT
NÓNG, BẤU MÌNH NÊN DÙNG :

THƠI NHIỆT TẨN ĐẠI-QUANG

Trong mùa nóng bức, thường
bị cảm - mạo cảm nên dùng :

THƠI - NHIỆT - TẨN ĐẠI - QUANG

Xin nhận ký hiệu (bướom bướm) mới khai nhận
28, phố hàng Ngang Hanoi — TAI SOS

DẠNH RĂNG BĂNG SAVON DENTIFRICE

KOL

RĂNG CÁC BÀ SÊ
TRONG NHƯ NGỌC
TRẮNG NHƯ NGÀ

DISTRIBUTEUR:

S.A. Poinsard & Veyret
Saigon, P.Penh, Hanoi, Haiphong

CÁC GIA-DỊNH NÊN DÙNG THUỐC:

Điều - Nguyễn

- 1) Thuốc đau dạ dày Điều-Nguyễn
- 2) Thuốc ho gá... Điều-Nguyễn
- 3) Thuốc ho leo... Điều-Nguyễn
- 4) Thuốc bã thận... Điều-Nguyễn
- 5) Thuốc bã hàn... Điều-Nguyễn
- 6) Thuốc cảm ty... Điều-Nguyễn
- 7) Thuốc cảm mèo... Điều-Nguyễn

Địa-điểm : 128 Hàng Đông, Hanoi
Bán-tại: Büro-thông Mai-Hai-Nam-Tiền; Saigon
Name-ordnung: Mytno. Viết-hung: Vientiane

ÓC ĐOÀN-THỂ

Chúng tôi nhận thấy rằng trong những tác
phẩm mới xuất-bản gần đây, họ đã quá
ca-tung cái thuyết « kinh-tế quyết định »
và cái « thiên-chức » của khoa-hoc. (Và
những tác-phẩm họ hứa sẽ xuất-bản sau đây
chắc cũng chỉ tán dương thêm về cái thuyết
ky).

Họ cho rằng: « Ngay những người gọi là
triết-nhân, nghệ-sĩ... cũng chỉ là những người
mỗi mệt vì sinh-nhai nên phải đi tìm những
khoái lạc để di-duong tinh-thần, khác xa với
những chiến-sĩ trong phạm-vi tri-thức can-
đam rồi bỏ sông hàng ngày để đi tìm
chân lý ». Những lời « kết án » không
những không được xác-đúng, mà hòn
nữa, sòn mâu-thuẫn với cái tôn-shí của
họ là phải « duy vật ». Bởi họ chưa « chin
nau » để nhận thấy chính cái đời sống hàng
ngày nò mới là ta tìm thấy chân lý. Ta
sống bất cứ bằng một cách mưu-sinh nào,
bất cứ trong một giới nào, nghĩa là dù ở trong
cánh ngõ nào, nếu ta chịu sống suy nghĩ
thêm: sắn và rộng, nếu ta muốn tìm chân lý,
ta cũng có thể thấy. Vì, với con đường nào
cũng là một trong những mối liên quan đến
ta đến chân lý, nó chỉ xa hay gần hơn, ngay
thẳng hay ngoặt ngược ra. Hồi hôi cái đời
sống hàng ngày, ta tìm thấy chân lý ở đâu,
nhất cái chân lý lại cố phung sự cho cái đời
sống hàng ngày? Ma, còn cái gì khisch-thich
ta mạnh mẽ hơn bằng cái đời sống hàng
ngày nò! Lại, đối với một phái « muôn sự
đời đều do vật mà ra », họ du hiếu rằng
cái đời sống hàng ngày của ta trong cái
phạm-vi nghèo nàn, tầm thường thật,
nhưng cũng chính ở đây đã xảy ra những
việc rất quan-trọng ngầm ánh-hưởng
trong cái đoàn-thể của ta, rồi cái đoàn-thể
của ta lại ánh-hưởng đến những đoàn-thể
khác trên hoàn-cầu. Đó là một định luật mâu
thuẫn, cái nhẽ mâu-nhịm của tạo-hóa rất
phức-lập mà rất dung-dị dùng để ngăn trở
những kẻ muôn di tìm chân-ly. Trong một
lần khác chúng tôi sẽ trả lời với bạn đọc cái
định luật ấy.

Khoa-hoc, theo như chúng tôi đã nhận
nhìn, là đứa con đẻ của « đoàn-thể châ-
ng-nhĩa », vậy nó phải phụng-sự hòn là được
tôn-thờ. Tức nó phải là « tay sai » của người
hòn là « chỉ-huy » người.

Nếu phải là những « triết-nhân nghệ-sĩ »
thực tâm đi tìm chân-ly mà được sống trong
« một cảnh nghe-nên » với « những kẻ xung
quan-trong néi mặt chỉ thấy hiện ra những
tu-trưởng le áu sám ngắt... » thì những triết
nhân nghệ-sĩ này thật là may mắn! Vì
những kẻ này đã được đứng trong một địa
hợp chính-cầm được dân-mỗi giây rồi ren.
Vì, & chỗ nào mà cái đời sống quanh ta bị
khich-thich triết-de, bộ lộ hét cả những cái
bi-āu trong đòn ác ra ngoài, ta mới dẽ nhận
xét. Chỉ cái mục song-tháp nhất của một đòn
yêu-duối mới chiếu rõ được hắt chán
tinh-nhân-loại, mới là cái địa hột chính cho
những kẻ đi tìm chân-ly phải đi đến.

Họ biết trách các nhà triết-ly khác (ngoài
phái « kinh-tế quyết định » và « duy vật biện
chứng »): « đã thấy rõ chỗ sai lầm thiếu sót
của mình rồi, phải đợi đến khi có những hiện
tượng xã-hội » rõ rệt xảy ra để chứng thực cho
tiến-hoa của nhân-logic. Thế sao họ không chịu
nhận rõ cuộc chiến-tranh này mới là một
« hiện tượng rõ rệt » hon hêt, dẽ khéo lật,
chứng thực lại những thuyết họ đã tin
trong. Họ trách kẻ trước, đến nay họ cũng
không biết lợi dụng ngay cái thời gian được
« sống lâu hours » người xuống ra cái thuyết
« kinh-tế quyết định » mà chiếm-nghiem,
mà nhận định cuộc chiến-tranh hiện thời
nó đang phơi bày biết bao nhiêu sự thật,
nhưng ồ biết bao nhiêu sự thực!

Sống trong lòn này, họ lại nghĩ, viết toàn
những tu-trưởng thuộc từ mồng một tháng
chín năm 1939 trở về trước. Họ quay ca-tung
tồn-thờ những thuyết ấy, thành quên mất
cái phản-sự của khoa-hoc, cùng cái sức
bành-chuồng của « đoàn-thể châ-
ng-nhĩa » trong lòn này.

Khoa-hoc, theo như chúng tôi đã nhận
nhìn, là đứa con đẻ của « đoàn-thể châ-
ng-nhĩa », vậy nó phải phụng-sự hòn là được
tôn-thờ. Tức nó phải là « tay sai » của người
hòn là « chỉ-huy » người.

Nó cần đem hết lý lẽ để chứng-nhận cái phán-sự của khoa-học, chắc chúng tôi còn phải viết dài giờ đồng nữa. Tóm-tắt lại, chúng tôi có thể trình bày với bạn đọc một giả-thuyết: « nếu bây giờ loài người không tìm tôi thêm, không phát-minh thêm được nữa, nghĩa là vẫn-minh vật-chất đúng-dùng tại chỗ của nó, mà loài người lại biết tò-chức sống đoàn-thì hơn thì loài người có thể có hạnh-phúc được không? »

Vì vậy, với những nhà khoa-học, người ta nhắc-hết luôn luôn phải kìm-kép khoa-học cho néo-physics « đoàn-thì chủ-nghĩa » để khỏi phá-hại tâm-hồn (Science sans conscience n'est que ruine de l'âme).

Cho nên, chẳng cứ trong ngành khoa-học, và đặc-tính-phải đào-tạo cho loài người một khái-điển-thì đã!

Ở đoàn-thì! Không lúc nào nó được khích lệ khái các dân-tộc trên hoàn-cầu bằng lúc này. Nó được tôn-trọng nhất. Mỗi lần loài người ich-ký sao nhăng nó, nó lại hòn-gien, tàn-sát. Vả, càng vè sau, nó càng tác-oai dùi hơn mỗi lần trước.

Nhưng nhớ đến nó, ở một người, nó hứa sẽ cho một ngọn lửa có nhiệt-độ cao tạo thành một đời sống say sưa vi-thù là điều kiện chính của hạnh-phúc cá-nhan. Ở một đoàn-thì nhỏ (một gia-dinh), nó hứa sẽ duy-tri sự êm-ấm mà mạnh-mẽ. Ở một đoàn-thì lớn (một dân-tộc) nó hứa sẽ phục-hưng cho nền cai-dân-thì này dường & trên cao xuống thấp, sẽ làm cho cường-thịnh và có một địa-vị được « đếm-xia » nếu cai-dân-thì này yếu-ớt và chưa ai biết tới... Tóm-lại, nó hứa sẽ đem hạnh-phúc lại cho loài người, nếu ta biết tôn-thờ nó. Nghĩa là nó đòi « angry-tri » nhân-sinh!

SÁCH Á-CHÂU

Tủ sách quý

giá NÚI (của Ngọc Cầm)

1p50

TÌNH TRƯỜNG của Lâ-Vân-Huyền

1p30

MỘT RƯỢU-TINH 15 NĂM VỀ

TRƯỜNG SĨ LURA THI HATH

2p00

GIAM HEO GIÓNG NƯỚC

của

Ts. Phan

op.75

Những sách trên đây đã được hoàn-nghênh nhiệt-liệt. Mua ngay kẻo lại hết cả.

NHÀ XUẤT BẢN 17 EMILE NOLLY HANOI TEL. 1260

24

25

Như vậy, chắc cái lực-lượng của nó phải mạnh-mẽ-lâm, sâu-sắc-lâm. Muốn biết, chắc ta phải dày công-phun, mất nhiều giấy mực. Giờ, ta cố tóm-tắt, luận tim những đại-cuong đó xem nó có thật đáng « angry-tri » loài người không.

Bạn đọc đã rõ trong bài trước, cái « đoàn-thì chủ-nghĩa » đó từ hai người đàn ông, đàn bà biết gom góp chiến đấu và chung sống có ý nghĩa với những kẻ xung quanh. Nó khởi hành từ đó để đến một số đông, rồi cái số đông này chuyên dịch giao những số đông khác. Cho nên sự sống liên lạc, ảnh hưởng lẫn nhau cũng phải theo cái đường lối ấy. Một người, trước hết mệt, thiết với đoàn-thì mình, rồi định với cái đoàn-thì này để mà trả nó quan hệ đến tất cả những đoàn-thì khác. Một người, một dân-tộc nhỏ bao yết ót muôn ảnh hưởng đến những dân-tộc khác; bao giờ cũng chậm chạp lẩn la lòn một người, một dân-tộc to lớn mạnh mẽ, nhưng sự ảnh hưởng chắc chắn là phải có, chỉ sớm hay muộn thôi.

Trong những năm gần đây (trước khi xảy ra cuộc chiến-tranh), loài người thật đã vô ý thức tự kiêu hãnh với cái ván-minh, cái đội sống vật chất của mình, bằng một mặt cứ tự chối cái sự sống vào với nhiều kẻ khác, mặt khác lại không chịu sống theo óc đoàn-thì! Người ta sống lại còn ích kỷ hơn sự giang huộc xưa kia của lê đoàn-thì. Trước, những nhu-cần cho nhân-sinh ít ỏi, người ta sống còn có vẻ « đoàn-thì » hơn (bởi vật-chất ít). Đến sau, những nhu-cần nhiều hơn, cái lê sống đoàn-thì dảng lý phải tăng lên cho đúng nhịp, thi trại lại, lại còn họ thấp xuống (nghĩa là ich-ký hơn trước thấp bội).

Trong khi người ta cố nghĩ ngợi, ra sức phát minh, tức là tìm sự « cần-dẫn » kẻ khác

hơn nữa (như khi phát minh thêm sự tiện lợi của cao-su, lại phải cần đến những nơi có thể giồng được nó, những mảnh đất của kẻ khác). Vậy mà người ta lại không chịu suy-xét thêm, để ý thêm đến kẻ khác (suy-xét, để ý bằng óc đoàn-thì). Sự ngược đời ấy liền gieo cho loài người thêm bao nhiêu thâm khóc đau đớn hơn từ trước đến giờ, và bắt đầu ngay từ những kẻ lob-ký nhất (như trên chiến-tranh hiện thời). Điều này không luân theo « óc đoàn-thì », người theo phật-giáo cho là quâ-báo, người ngã về thuyết « kinh-lê quyết định » và « tranh đấu giải-cáp » (giải-cáp xã-hội) cho là « lịch trình tiến hóa của nhân-loại » tát nhiên phải di đến cái giải-doạn này. Nhưng bạn đọc nhớ rằng ngày nay cứ chủ trương phá-mãi bằng cách mãnh-liết bởi theo lê tiến - hòa Không ngừng của nhân-loại. Nếu thế, di đến được cái chỗ gieo là chán hạnh-phúc, loài người phải dùng toàn những sự tàn-phá sinh sét sao?

Bánh dò cải thuyết này, muốn bạn đọc nhận rõ hơn, chúng tôi cần phải còn nhiều dịp gặp các bạn. Giờ thì ta cứ chịu suy-nghĩ tìm hiểu rằng những cuộc xung đột quyền-lợi đã cần phải dùng đến mãnh-lực để giải-quyet, đều là những quyền và lợi chí đặc-biệt phung sự cho một cá-nhan, một dân-tộc thôi. Trong sự sống, thực ra, bao giờ cái óc đoàn-thì cũng phải có một khái « óc đoàn-thì » đã!

Người ta ra đời, tức bước vào nhân-sinh, dù trên con đường tình-ái, con đường nghệ-thuật, doanh-nghiệp hay chính-trị... cũng phải có một khái « óc đoàn-thì » đã!

Ở gia-dinh, ở học-đường, ở xã-hội, phải tạo cho mỗi người một khái « óc đoàn-thì ». Điều này ngay từ trong bào thai mẹ, ngay từ trong giòng máu mỗi dân-tộc lưu truyền từ thế-hệ này sang thế-hệ khác.

VŨ XUÂN-TỤ

GIÁ MUA BÁO

	Một năm	6 tháng	3 tháng
Bắc-kỳ, Trung-kỳ	18,00	9,50	5,00
Nam-kỳ, Cao-mèn, Al-no	20,00	10,00	5,00
Ngao-giéc và Công-ô	46,00	23,00	10,00

Mua báo giá trả tiền trước mandat xin dz:

TRUNG-BẮC CHỦ NHẬT, HANOI

ĐÃ XUẤT BẢN:

Chinh-phụ ngâm

nhà thư-xã Alexandre de Rhodes
Bản dịch Pháp văn của Bùi-văn LÃNG

Cuốn sách thứ nhì trong một bộ tùng-thú, có thể dùng trong ban trung-dâng cõi điện Viễn-dông. Theo cách trình bày ở bộ KIM VÂN KIỀU của ông Nguyễn văn VĨNH dịch Pháp-van, 120 trang khổ 17 x 23 hìn hai màu, có nhiều tranh ảnh của họa sĩ Mạnh QUỲNH. Bản giấy thường 1p60, cuoric 0p47. Bản giấy Bé-la Imperial 5p00, cuoric 0p90. Mua lĩnh hóa giao ngán, kèm thêm 0p30.

Tổng phát hành: MAI LINH
21, RUE DES PIPES — HANOI

TỦ SÁCH

TÂN VĂN HÓA

HÀN-THUYỀN PHÁT-HÀNH
71 Tiên Tsin Hanoi

Mới có bản:

Thượng cõi SỰ: AI CẤP

của Nguyễn Đức Quynh

2p50

ĐÃ XUẤT BẢN

NHÂN LOẠI TIỀN HÓA SỰ

của Bách Khoa

1p.50

GỐC TÍCH LOÀI NGƯỜI

của Nguyễn Đức Quynh

1p.80

ÓC KHOA HỌC

của P.N. Khue

2p.2

BỒI SỐNG THÁI CỘ

của Nguyễn Đức Quynh

2p.20

NGUỒN GỐC VĂN MINH

của Bách Khoa

2p.20

Mua một cuốn trả tiền trước kèm

0p.40 cuoric

ÔNG LÃO RÂU RỒNG

Đời vua Hy-Tôn nhà Đường, Lã-dụng-Chi ở châu Duy-đương, giúp việc Bột-hải vuong ở Cao-Biền, được Biển tin dùng, làm lâm việc chuyên quyền hại dân. Mùa thu năm Trung-hòa thứ tư, có một nhà buôn to là Lưu-Tôn, đem theo cái già-quyền đi một chiếc thuyền lớn, từ Giang-ha đến Dương-châu. Ngày thường Dụng-Chi vẫn sai một số đồng kề chán-tay, di khấp các nơi trong miền, họ thấy có gì là trộm về mặt báo cho biết. Bọn tay sai ấy thấy người vợ Lưu-Tôn là bà Bùi còn trẻ tuổi và có nhan-sắc rực xinh đẹp, coi như một vị thiên-niên. Biết chí là người hiếu-sắc, chẳng dè lỡ, chúng liền về báo và xin Dụng-Chi cho cướp ngay và, nếu dè chậm, e Lưu-si dò thuyền đi nơi khác.

Theo lời Dụng-Chi hân bị ra một chuyên bí-mật sai lính đến bắt Lưu-Tôn khép tội rồi bỏ giam vào ngục. Còn người vợ thì cho trước dem về hậu-phòng, giở bài trù-hip.

Bị giam vài ngày Lưu-Tôn được người nói rõ cho biết thù-doạn gian-ác của Dụng-Chi, nhưng ở dưới một oai-thể cường-bạo, thân cõi súc-ý-khon biết làm thế nào, đành phải giem trấn long vàng dâng Dụng-Chi mới được thoát tội. Dù được ra khỏi vòng nguy-

hiêm, trờ về thuyền thấy người bạn trăm năm, bị kẽ cưỡng-bạo cướp mất, trong lòng xiết bao đau-đớn căm-hờn. Một hôm Lưu người ta của sở thuyền trông lên bờ sông, một mình thở ngắn than dài, bỗng thấy trên đường cát có một ông già tóc bạc như cước, hai bên mép có bộ râu dài và vênh ngược như râu rồng, cõi cách có vẻ thanh-kỳ, coi đã nhiều tuồi mà bì bước rết nhanh chóng, nhất là hai con mắt sáng-loáng như nước, nhìn chằm-chặp vào Lưu-Tôn, trông rất ghê sợ. Bỗng thấy ông già từ trên đường rẽ xuống, co chân nhảy phát lên thuyền, vãi chào Tôn và hỏi rằng:

— Coi về mặt ông, đường như trong lòng có sự đại-bát-bình gì, mà chưa dái tõ ra được. Nếu có thực, ông nên nói rõ cho tôi nghe, tôi dù tuỗi già sáu hòn, cũng có thể vì ông mà dẹp nỗi bát-bình ấy.

Biết rõ là một tay nghĩa- hiệp, Lưu-Tôn mừng quá, liền kẽ hết sự tinh ra. Nghe xong, ông già nói:

— Ngõ là gi chữ việc ấy có chi là khó, nhưng sau khi tôi đã đưa được tên-phu-nhân và các đồ chau-báu yê đây, ông nên kíp nhỏ thuyền đi nơi khác, vì còn lầu-quần ở đây, e sẽ lại có sự chẳng lành xảy ra.

Lưu-Tôn liền sụp lạy nói rằng:

— Trường-giá đã sáu lồng vì nhân-gian san-phẳng nỗi bát-binh, thi Lã-dụng-Chi kia chính là một kẻ đại-ác, đại-gian, lập thành vây cánh, chuyên di làm việc cướp của thiếp người, sao trường-giá chẳng sớm yê dân-trú-hại để cho chúng cùi được tự do hành-hành.

Ông già nói:

— Quả có như lời, Dụng-Chi giết hại sinh-linh, lầm lầm việc càn-dở, nauo giết ngay non thực chẳng khô gi. Cõi thiên nén bặt, tội kẽ của Dụng-Chi không sao kẽ xiết, cả thiên, nhân đều căm giận, chẳng bao lâu nó sẽ phải chịu tội giới mà. Thời lão di đây.

Ông nên kíp sửa hành-trang, chờ dè chậm-trễ.

Ông lão nói xong, nhảy phát lên bờ, vút đi như bay, chỉ chớp mắt không thấy bóng dáng đâu nữa.

Nói chuyện Dụng-Chi hôm ấy đang ngồi trên lầu-phòng hồi chuyện các kè tay sai, bỗng thấy có tiếng người thét mắng như ở trên hàng nhà, mà nhìn lên không thấy ai cả. Còn đang nghe hoảng lo sợ, bỗng lại nghe thét mắng :

— Dụng-Chi ! May là kẽ tiêu-nhân, thường trái dao quan-thân, làm nhiêu việc yêu-nghịch, dối-trêu hại dưới, chẳng chút e-de. Chẳng những thế, may lại còn quen thói dâm-ác, bắt chiếm vợ người, như vợ Lưu-



Tôn kia, làm cho người ta điếm-nhục danh-liệt và tan nát cửa nhà. Mày còn muốn sống, phải kíp đưa vợ Lưu-Tôn và các đồ chau-báu đã cướp sống của người ta ra giã tận thuyền, nếu chậm đêm nay sẽ đầu illa khỏi cổ, quyết chẳng dung tha.

Dứt lời, lại như có tiếng kiềm đậm keng-keng, mà trống kỵ cũng chẳng thấy gì cả. Dụng-Chi cùng bọn đồ-dâng sợ quá phách-lạc hồn-xiên, hào nhau lập tức đưa mỵ Bùi và các chau-báu ra bờ sông gác cho Lưu-Tôn. Vợ chồng lại được đoàn-viên, Lưu-Ton xiết bao vui-sướng, sáng sớm hôm sau lập tức nhô thuyền đi, còn ông già râu rồng kia, từ đó cũng không gặp đâu nữa.

SỞ-BÁO

« Triết học đại-cương » và « Hanoi cũ »

T. B. C. N. vừa tiếp được sách « Triết-học Đại-cương » của Lam-Giang do nhà xuất bản Quốc-học Huân-xã gửi tặng.

Như nhan-dè, sách này nói dai-lực về Triết-học có đối-chiếu tu tưởng Đông-Tây lý-luận chéo-dáng, khảo-cứ công-số. Ngoài những học-thuyết như học-thuyết Platón, Aristote, Kant, Nietzsche, tác-giả lại cho chúng ta nghe cả học-thuyết của Lão-Tử, Hán-Phi-Tử v... một cách rat đà hiếu. Đó cũng là một phần hào-về cách hánh-văn dẫn-dị, sáng-sủa của tác-giả vậy.

Đọc xong « Triết-học đại-cương », người ta không còn hiểu hai nghĩa chữ « Triết-học » tờ-mờ hay qua mènh mông bát-ngát như trước rúa; trái lại người ta có thể định nghĩa Triết-học bằng một câu vấn-tử. Và triết-học đối với người ta không còn là một mòn học-thuật cao-vễn, mà là một học-thuật người ta phải cần đến hàng ngày. Nếu mục đích của tác-giả là phổ-thông triết-học, thì tác-giả đã đạt tới mục đích. T. B. C. N. xin tõi lời khen và vui lòng giới thiệu cung ban đọc một cuộn sách có giá trị.

Chúng tôi lại xin giới thiệu với bạn đọc cuốn « Hanoi cũ » của Sở-Bảo Doãn-Kế-Thiện mới phát hành.

Đây là một cuốn sách nói về ngót 30 cảnh của Hà-thành ngày xưa mà một ít trong số đó đã đăng trên T. B. C. N. tác-giả vại lai. Hàng-long có-dô hôi 100 năm về trước, cái Hồi mà người Pháp chưa dè chán đến đất này, nhà cửa còn só sái, mà những đường lam thẳng chính chia có bát-tay người Pháp-lai. Tay fu xá, Hồi dò bát cột cờ bay giờ là cái dinh thự gì hay là một cái ao? Phố trường Bãi Gáo & vào chỗ nào hiện nay? Mả chò người ta làm vườn Bách-thú bây giờ ngày xưa là một cái điếm, một cái dòi hay là dinh Yên-lão?

Trong « Hanoi cũ », bạn Sở-Bảo vại lai cho ta thấy cái đời sống của một thời đại, những phong tục đãi quan di truyền của nước ta. Giọng văn đầy một vẻ hoài-cố; tu tưởng kin-dáo, thăm-trầm; mà cách kết-cầu, cách xếp đặt từng truyện thực là khéo léo.

T. B. C. N. xin cảm ơn bạn Sở-Bảo và chắc cuộn « Hanoi cũ » của ông bạn sẽ được hoàn-nghênh-lâm.

(1) Tủ sách Học-Thuật, Quốc-Học Thư-xã, giá 3p. 00

ĐÃ CÓ BẢN:
Việt-Sử Giai-Thoại
của Đào-trinh-Nhất giá 2p00

Công-Chúa Bạch-Tuyệt
và bảy tháng lún
Tác Hса-Mai số 30
của Miến giá 0p20

Nhà trình-tham tỵ-hen
Tác Hса-Mai số 31
của Nguyễn-phà-Đức giá 0p20

Nhà xuất-bản Công-Lão & Takou Hanoi

Nhất âm nhất trác

của THANH THỀ-VÝ

Nhất âm nhất trác, giải do tiền-dịnh! Không có một dàn-tộc nào tin số-mệnh hơn là dàn-tộc ta. Miếng ăn kẽ tặn miệng mà còn chưa chắc. Nếu cái số không được hưởng miếng ăn đó, thì khi đưa lên miệng sẽ có một việc sảy ra khiến cho phải rơi, phải mất.

Về chiết nồng su thường
Cũng còn tiền-dịnh khá
thường kỵ là,

Việc thường thường côn
con mà còn theo một điều
định-doат sẵn, huống chi là
những việc quan-lượng to
tát. Cả một vấn-dề triết-học
lớn-lao được người ta giải-
quyết một cách độc-doán,
kinh-nghiêm. Con người
không có tự-do, con người
phải chịu dưới quyền một
bàn tay sắt: đó là Số, là Số-
phận, là Số-mệnh, là Vận-
mệnh, là Tiền-dịnh, là Định-
mệnh. Người ta tin ở số vì
người ta cho là có số. Người
ta tin ở số vì người ta nhận
thấy nhiều việc sảy ra mà
chỉ có thể lấy số mới giảng
ra được. Người ta tin ở số
vì người ta chỉ còn có thể
bầu vui vào cái Số mà khuây
khô, mà an ủi, mà dỗ dành
những nỗi đau đớn, thất-
bại, hèn kém — Thôi thi:
Trăm điều tránh chẳng khôi
số.

Nhà nho tài hoa lối lạc mà
phải chịu ba chìm, bảy rỗi,
khi ngồi ghế thượng-quan,
khi mang cờ chạy hiện, là ví:
Lúc đặt chặng qua chờ
vận-mệnh

Khi cùng chờ cây có văn-
chuông,

Cô gái dù điều tài sắc mà
lại sinh vào cảnh nghèo nàn
đành than thở chờ cho thân cho
phận rằng:

Ai làm số-phận sui nên

Há thua sắc kém bá bèn
màu tươi.

Cho đến ở cảnh biệt-ly,
không còn mong mỏi tái-
hop, cũng cùi biết kêu:

Tìm đâu cho thấy cõi-nhân

Lấy câu vận-mệnh khuây
dần nhớ thương.

Người ta đã tin ở số nên
đến khi đã kinh-nghiêm
được một lần thì cũng ở
trường-hop như lần trước,
lần sau cũng chắc chắn phải
sảy ra đúng như thế:

Mời hay tiền-dịnh chẳng
nhầm

Bà tin điều trước, át nó
diều sau.

Như vậy, con người chỉ

Bô thân tiêu độc

Tam-sắc mưu tiền hết
nhập đột ngựa lồ do lì
độc hoa nén phết ra.
Hộp 0g. giá 14p0.
ca 7p50. Xa mua tính
hàng giao ngay

NHA THUỐC TẾ-DÂN
N°151 Hàng B - Hanoi

Saigon: Éts. Nam-thien 129P. Biên
thay doi lý các hứa thuốc Tế-dân

còn là cái trò chơi của số-
mệnh thôi. Cái câu: anh
hùng lạo thời-thê không còn
có nghĩa lý gì cả khi người
ta tự đặt vào cái guồng vận-
mệnh.

Trên kia, có nói rằng tin ở
số là đã giải quyết xong một
vấn-dề triết-học to tát là:
con người có tự-do hay
không? Cái tự-do nói dav
không phải là cái tự-do chinh-trí,
dân-nghĩa là tự-do chinh-trí,
tuy nhiên theo một lý-tưởng
chinh-trí ta thích. Cũng
chẳng là cái tự-do trân-thè
mà những tang-tật thường
thiên, như kẽ tè-liệt khörig
thể tự-do di lại, kẽ đau dạ
dày không thể tự-do ăn nồng.
Cũng lại chẳng là cái tự-do
hành-danh, như kẽ tè-tội
không được hưởng vì bị
giam-cầm như kẽ già-trưởng
phải hành-danh trong phạm
vi gãy-hạnh-ptúc cho gia-
đinh bay ít nhất cũng không
đem hại, đem thiệt cho người
thân thích. Cái tự-do đó là
cái tự-do của huyền-học.

Khi người ta hành-dòng
một việc gì, công việc đó có
phải là được ta đồng-tác một
cách tự-do không? Trước hết
ta hãy nên phân-biết một
hành-dòng bắt-buộc và một
hành-dòng tự-do. Những
hành-dòng bắt-buộc thường
chỉ là những công việc nhỏ
nhèn tầm thường không cần
phải dẫn do suy nghĩ dài-
khair như hai cõi nước dê
dẩy mà lại nồng cốt này chở

không uống cốc kia, mồi mệt
ma lại vẫn lung chứ không
nhà lung nằm nghỉ. Những
hành-dòng gọi là tự-do, trái
lại, là những hành-dòng chỉ
thì-hanh sau khi đã suy ly
ký càng và nó phù-hợp với
tinh-tinh của ta, nó do lý-trí,
luong-tâm của ta quyết định.
Không có một ngoại-nhân
nào có thể lay chuyển hay
đổi được nữa, khi hành-
dòng ấy được ta tự-do lựa
chọn.

Thế nhưng trí của con
người thường ít khi chịu mộ
bề. Đã nghĩ tới tự-do, tất
cũng lại nghĩ trái lại: không
có tự-do. Bên cạnh những
nhà triết-học bênh vực cho
thuyết tự-do ý chí (libre arbitre) có những nhà triết-hoc
nêu lên thuyết định-mệnh
(determinisme).

Trong thuyết định-mệnh
ta cho nên nhằm lẩn nhau
những danh-từ số (số-mệnh,
số-phận), vận-mệnh, tiền-
dịnh, định-mệnh. Người ta
thường chia những thứ đó
lamb hai loại: một thứ thuộc
về tin-ngưỡng như số, vận,
tiền-dịnh, và một thứ thuộc
về khoa-học là định-mệnh.
Khi người ta nói đến số, vận
(sort, destinee) đến tiền-dịnh
(prédestination) người ta đã
tin rằng có ông chúa-lè van-
vật bầy đặt sẵn sàng thế-cục.
Nhưng nói đến định-mệnh
thì người ta phải nghĩ tới
những luật-lệ quy tắc của
những hiện-ượng sảy ra
trong vũ-trụ. Hành-dòng của
chúng ta bắt quá sống chỉ
là những hiện-ượng (Descartes
đã thu rút hết thảy
vũ-trụ vật-vật vào cái «cử-
động») vậy chúng cũng phải
có lẽ luật quy-tắc.

T.T.V.

THUỐC CAM SÂM YẾN

là một thứ thuốc bắc cho trẻ em,
trẻ bệnh kẽn-kèn, người già cõm,
mắt hổng, da vàng, non dung
thuốc này sẽ ược hổ tiều cam
hay ăn cường nhém thêm sirc
khôc cùm đại lý sau này i Ninh
Binh, Vicks, Nam Định

nha thuốc: THÁI CÔ
52, Hàng Bạc — Hanoi

Nhưng ai đã mất mồ nôm tròn
bò tên thuyết rất công phu về
giá dinh:

NHÀ AI

NGUYỄN DỨC CHÍNH

sep và xu xu: hán 50 trang
giấy hán, giá 450. Khối công in
trong hán 1941; phát hành đầu
tháng 10/1943. Thư iờ mua sách
giá rẻ: 214, Hàng Bông, Hà Nội

Peintures

DURCILAC ET HIRONDELLE

Bên mẫu
Chất bóng
Mau-khỏ
Giá hâ

ÉTS. TRƯỜNG-VĂN-ÍU
52 Henri Rivière e Namdin
— Cản đại-lý các nơi —

Chi nhánh
Nam-Kỳ và Trung-Kỳ

Phòng thuốc chữa phổi

(15 Radeaux Hanoi Tel. 1630)

Tổng phát hành: 163 Lagrandière
SAIGON

HUẾ Nam-Hà, 147 Paul Bert
Cao ho lao 15p chữa các bệnh
lao có trùng & phổi. Trữ lao
thành dược 4p ngắn ngừa các
bệnh lao sáp phát. Sinh phế
mac cao 2p, chữa các bệnh phổi
có vết thương và vết đen. Sát
phế trùng 2p nhuận phổi và sát
trùng phổi. Các thuốc bồ phế
kiểm bồ phổi 1p50 và ngứa trù
lao 1p, đều rút hợp-bệnh.

Có nhiều sách thuốc chữa
phổi và sách bí thư nói về
bệnh lao biếu khống. Hỏi xin ở
tổng cục và các nơi chi nhánh



Anh-Lú

58 — Route de Hué — HANOI
Giày dép, giày tân-thời v.v...
Toán giá tốt, kiều dép, hợp thời giá
phi công. (Có catalogue kính bìnhs)
Bán buôn và bán lẻ khắp mọi nơi

Ai cũng có thể tự chữa lặt
bệnh và trả nêu danh — Y
lá nhút có các sách-thuốc của
cu Nguyễn-An-Nhân bằng

Quốc-ngr có cùi Hán
1) Sách thuốc chữa đậu, sỏi 2p50
2) Sách thuốc chữa đau mắt 2p50
3) Sách thuốc già-truyền K.N., 2p50
4) Sách thuốc kinh-hộp 3p00
5) Y-học Tùng-thir (in lát thứ tư 12p
6) Sách thuốc Nhát-hán T. H. 3p00
7-8) Sách thuốc Nhát-hán T. H. 3p3 — Giản tinh phương
0p50

9) Sách thuốc đà phòng và chữa
trứng đậu 5p00
10) Sách thuốc tài-thương Lân-ông
2p00

Ở xa gởi mua thêm cước. Thu
mandat để cho nhà xuất-bán:
NHẤT-NAM THU-QUÁN
HANOI

Danh-lam-thắng-tích Y-dai-lợi

(Tiếp theo trang 10)

thờ Milan, là nhà thờ lớn nhất của đạo Thiên-Chúa trong hoàn-cầu. Nhà thờ này coi diêm-dúa như một lầu-dài cầu-kỳ chứ kém về huyền-bí của một nhà đao bay một nhà thờ. Tuy vậy, người ta vẫn phải tấm-tắc ngoi khen là một kỵ-công kiển-chứa, cũng như ngợi khen cái tài xép đặt rắc rối mà không lộn xộn của nhà vĩ khen.

Dưới ánh mặt trời trong sáng nước Ý, tất cả dám tháp dũng ten bằng cẩm-thạch đó cho khách-du một cái cảm giác trông thấy một khu rừng biển thành Pha-lê.

Nhà thờ Milan làm theo hình một cái chữ thập lón chiều dài 145m80, chiều rộng 75m60, ở trên chóp mái ngôi nhà thờ có, theo lệnh đại-quận-công Milan Galeas Visconti, năm 1386. Làm trong 4 thế-kỷ chưa xong, mãi năm 1805 Hoàng-đế Napoléon mới bắt phải làm xong.

Thành Venise

Thành phố Venise có hai chỗ đặc sắc là Đại-vận-hà và bến Saint Marc.

Đại-vận-hà là một con sông đào, một cái kênh nhung chằng khác gi một phô của thành phố khác. Vì thuyền bè di lại mua bán nhộn nhịp suốt ngày. Hai bên bờ Vận-hà hàng hiệu mờ ra san sát thành hai dãy phố rất đẹp.

Bến Saint-Marc ở trước mấy tòa lâu-dài đồ xô, là một nơi mà chiều chiều nam thành

nữ tú thành Venise hội họp vui chơi, trò chuyện về đủ các việc. Đó là nơi hò hẹn của người hắt thay các giới chánh-trì, tài-chánh ăn chơi.

Vì hai chỗ đặc sắc đó mà thành Venise là một thành phố ngàn năm không mất vẻ nên thơ.

Tháp nghiêng quận Pise

Tại quận Pise có một ngọn tháp làm toàn bằng cẩm-thạch trắng, cao 54m47, chia làm 8 tầng, tầng nào cũng đều chỉ chít những cột. Tầng trên cùng đường kính nhỏ hơn các tầng dưới là tầng có treo các chuông.

Tháp này dựng năm 1174. Nó từ nghiêng dần nghiêng dần nay nghiêng cách chiều thẳng ban đầu là 4m83. Thật là một sự lạ, tại nay nó vẫn nghiêng cả khôi, chứ không đỡ.

Trở iên, ta chỉ lược ra mấy danh-lam thắng tích có thể tiêu-biểu cho nền văn-minh La-mã mà thôi. Chứ nếu raxe xem khéo lượt những thắng-tích trước Y thì phải hàng mấy tháng trời và tâ cho dù thi phải một phô sách lớn.

VĂN-HẠC

Hãy im đi những kẽ lách kẽ, những kẽ lười
biếng, những kẽ chờ bài

LE-VAN KHÔI

LỊCH-SỬ TIỀU-THUYẾT CỦA HỒNG-PHONG

(Tiếp theo)

tôi một ném... Nhưng tôi xem chừng như
cực xứng mắc cỗ, thế khéo nuốt trôi...

— Vì sao bà mụ ?

— Thầy nghỉ xem trời tối mắt rồi, biết
tìm đâu ra món tốt cho ngài được nay y...
Phải chi còn sớm...

— Thời, mụ cố dì lòng cho kỳ được, không
thì quan-lớn cho ăn mǎ-tau đầy.

Tuỳ đội nói rồi dì vào trong nhà; mụ nọ
ngược lên xóm cho.

Câu chuyện hai người vừa nói với nhau,
cố Tần ngồi nghe được lõm-bõm.

Nàng đoán thầm Tống-phúc-Lương là người
hiếu-sắc, nhân lúc còn đóng quân ở đây,
mỗi đêm sai con mẹ Tú-bà dở-dang kia đi
lùm mây có phong-nguyệt sinh-nhai để làm
bạn canh khuya, di-duường tuồi già, gọi theo
tiếng nhà-quan, là «người dấm bóp». Đã thế
thì là lợi-dụng cơ-hội cho được lợt vào trong
nhà; muôn làm đại-su, bắt tất phải giữ tiêu
tiết; nàng nghĩ vậy liền mạnh bạo đứng lên,
lui-lùi theo hút mụ già.

Đến một chỗ vắng, dòm sau ngó trước
không thấy ai, nàng khẽ kéo vạt áo mụ già
và nói :

— Bà ơi! Đứng lại một chút cho cháu
thưa chuyện.

— Chuyện gì mà nêu áo người ta, con chết
bàm này? Mụ quay lại và đáp gắt gông.

— Bà xem bộ-diện chán liệu có ứng ý quan-
lớn được chẳng?

Mụ nhìn sững sốt, nàng nói luôn :

— Mới rồi, cháu nghe lõm chuyện bà nói
với thầy đội. Bà làm ơn dẫn cháu vô hầu
quan-lớn... Cả nén bạc vè phần riêng cháu,
cùng xin biểu bà, cháu không dám lấy... Chỉ
cần dược chỗ nhờ cậy tẩm thân lâu dài.

Mụ đang lo tốn tăm, chẳng tim đâu ra
người dám bóp cho quan-lớn ứng-y, đê mà
nuốt lấy nén bạc thường, cho nén đê thất
thuở và bẩn tinh. Tự dung có một cỗ tự
xin cung-tiền, lại tinh nguyện nhường cùa

RA ĐỜI TỪ NĂM 1821

thuộc bồ:Cửu-Long-Hoàn

Võ - Định - Dân

ĐÃ TỰNG LÀM DANH DỰ CHO NGHỆ THUỐC VIỆT-NAM

KHẮP XÚ ĐÔNG-PHÁP

CÁC CỦA HÀNG ANNAM VÀ KHÁCH ĐỀU CÓ TRỮ BẢN LẺ

Hộp 2 hoản : 1\$95. Hộp 4 hoản : 3\$70. Hộp 10 hoản : 9\$00

TỔNG PHÁT HÀNH : Bắc-kỳ, Ai-lao và phía bắc Trung-kỳ

Etablissements VÂN HÓA n° 8, rue des Cantonais Hanoi

11

nén bắc phẫn riêng cho mìn; dưới bóng nhá nhem, trong người tăm-thuốc, mặc mạc, trè, dẹp như tranh vẽ, chắc hẫu quan-lộn thích mè! Mù sung-sướng như bắt được của báu trời cho không ngờ, liên phả cười ngắt-nghẽo, dồi dộng nói rất ôn tồn:

— Mời cõ em về chơi nhà lão ở gần trong xóm kia...

Về nhà, mìn ăn cẩn dặm cơm cho nàng ăn, lấy một bộ y phục lụt-là để cũ, cho nàng mượn tạm thay đổi, rồi ngồi tiêm cẩn dặm những cách thức di đứng nói năng với quan-jon phải thế nào, hầu được ngài vui lòng. Nàng nghe chát cay chát đắng trong ruột, nhưng cũng phải giả-lả gật đầu, vâng vâng dạ.

Mù không quên dặm nàng có nói cười phải giữ mõm giữ miệng, chờ có bô-bô lên không được; vì quan-jon ngài cần dẫu-diêm tái cǎi tướng-sĩ bộ-hạ, trù ra mấy người hầu cận, như thày đội ban này chẳng hạn.

Sau hết, mìn nói nhò bèn tai nàng làm như số cõi rinh nghe, mặc dù mìn ở nhà cõi độc một thân, lit dâng cuối xóm:

— Cõ em phải nhớ như chôn vào óc rằng: tên húu của quan-lộn là Luong, vầy khi nói nàng thưa gõi, có đồng tôi tiếng ấy thi phải kiêng khem, nói trại ra là... Lang né! Chờ cõ phạm húu mà khôi...

Lời dặn ấy nàng chú ý và màng thăm nhất. Nhờ thế, nàng có thể chắc dạ rằng con người mà mìn sắp được ra tay Kinh-kha, Nhị-phê-chinh, đích thật Tống-phê-Luong.

Gần nửa đêm, mìn mới giật nòng đèn nhà ông Thiên-hộ Bình; hai người rón rén đi công ngách, vào một tòa nhà ngang năm gian, bệt lich, ấy là nơi quan-lộn tá-tướng-quân húu Tống lấy làm hành-viện.

Cách dăm phút, một mìn mìn già khép cửa di ra, trong tay cầm một gói giỏ nho nhỏ, nét mặt dương như vui vẻ.

Người dầm-hóp mìn dần vào đã được quan-lộn ngài châm,

Sau đây, sự-tinh bén trong ra sao chỉ có trời biết.

Cai Hạnh phiền gác đêm nay, treo gươm trên cõi, rồi ngồi bô gõi ngoài thêm, ngủ gà ngủ gật.

Một chập, sập giựt mìn mìn choảng dậy, nghe trong nhà có tiếng lục-đục, tiếng xô-xát, tiếng chửi rủa... Kế thưa quan-lộn nhẹ nhàng hé cửa thò đầu ra, gọi cai Hạnh vào, trao cho cõi ái mồi đến ban này mà một bàn tay ngài nấm lấy hai cõi tay nàng như con gà bị trói. Ngã gãy:

— Mìn dầm con bé này đi hành hình trăm quyết rồi về báo tin... Bi ra công ngách chờ lùm ồn ào gõi cho ai hay, nghe!... Đưa nó tới một cõi rừng nào xa xa hãy chém!... Bi!

Thì ra trong lúc nàng ngồi dẫu bô húu quan-lộn, dã rút dao Mã-lai, nhâm ngay giũa ngực húu Tống đâm tới mà không trúng.

Chắc húu mệnh-sỗ còn vương, nên có quỷ-thần bay tám-thần mache bảo hay sao không biết, Tống đang nằm nhâm mắt để tận hưởng cái lạc-thú «tầm quất» khoan-khoái bõi hai bàn tay diệu dàu của người hiếu-nữ, không ngờ giữa con chớp nhoáng mũi daог gần cầm vào ngực, bõng mõi bùng mắt ra.

Tống lạnh lẽo nắm chặt cõi tay nàng khien cho bát-dát, rồi vươn mình đứng phát lèn.

Nàng cố sức dâng-đo, nhưng con gái yếu đuối, chõng sao lại một ông đại-tướng, tuỗi già mập: lõng, cõi võ-nghe và vẫn khỏe sức.

Tống biết ngay là thích-khách, nhưng từ lõi minh dẫu cop vào nhà, bởi tinh «hảo ngọt» mà ra nồng nỗi, nếu giờ làm to chuyện



trâu. Tóm lại, Tống cõi giao-nàng cho cai Hạnh đem đi xử-quyet một cách êm ái, rồi tcoi như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

Bên sau vắng-vặc, cai Hạnh dần nàng đi quanh co bài bà đậm đường vẫn thua, châm được chỗ nào nền làm pháp-rường theo ý chủ muôn.

Nàng mong chết phút cho rồi, dí được mấy bước lại đứng khung lại, giãy-giã:

— Trời ơi! Xin cõi cho ngay em một dao, chết ở xó xinh nào chả được, cõi dẫu em dibach-bộ mãi thế này?

— Cõi muốn chết gấp tõe kia u? Tôi-nghiệp, cõi phạm tội gõi với quát-lòn, đèn nỗi má hồng ba-phận, tôi tiếc giùm...

Sự hét, cai Hạnh thấy dung - nian ngôn ngữ nàng mà sinh ảm, gọi nàng bằng cõi và muốn kéo dài giờ khắc, để cho nàng hưởng thêm sự sống đúp: chàng nio hay chưởng ấy, Nhãi là cõi cõng trê tuôc cõi học thức ít nhiều, không phải vô-biễn như hưng linh xô-bô kia. Lòng tiếc sự đẹp, thêm tình tö mò, bảo cõi thông thõa hãy giết nàng, dě gạn hỏi cho biết chuyện gi mà quan-lộn húu Tống cần dặm bí-mật và đánh tám xô đầy một người con gái hanh-xuân-ho-hó như nàng vè cõi đời khác.

— Tõ vừa mới hỏi cõi phạm tội, tinh gi với quan-lộn mà ra nòng nỗi thế này? Cai Hạnh nhắc lại câu hõi. Ban này cõi định giết quan-lộn phải không?

— Vâng, cõi thể! nàng đáp.

— Vì chuyện gi mà cõi hung tợn dẽn thế? Tôi thoảng trông cõi không có vè nào là hạng bợm bã thi phải.

(cõi nõa)

HỒNG-PHONG

Nhà xuất bản HÀO-QUANG

TRỤ SỞ : 62 Bonnard Saigon

GIÁM ĐỐC : ĐỖ-NGỌC - QUANG

thượng tuần tháng octobre 1943, sê xuất bản:

NHÀ NHO tiều thuyêt của CHU THIỀN
TỔNG PHÁT HÀNH HANOI: HÀN THUYỀN, 71 PHỐ TIỀNSIN

A BASE DE MEUTHE
DONG A
JAPONAISE

Sách mới

SÁCH HOA MAI số 30 và 31 (Công chúa Bạch Tuyệt và Bầy thang lùn, của Macro; Nhà trinh hồn Tý hon, của Nguyễn phủ Đức) giá mỗi số 10p.

VIỆT SỬ GIAI THOẠI của ĐÀO TRINH NHẤT, do nhà LÝ LUẬU xuất bản, dày 150 trang, giá 2p.

FRANÇOIS MARTIN fondateur de Pondichéry par Marguerite Labernadie, nhà Học chính xuất bản.

THƯỢNG CÔ SỦ AI-CẬP của NGUYỄN-DỨC QUỲNH, do nhà HÀN-THUYỀN xuất bản, dày 200 trang, giá \$ 50.

SÂM CAO-LY

là vị thuốc bắc rất quý
Ai muôn mệt khỏe và sốt gáy — phải tìm
cho được thư sâm cao-ly chính hiệu mà
đúng, sâm này chỉ có sau độc quyền tại
TỔNG - ĐỨC PHÚ CAO - LY



Xin nhận cho kĩ egiay tên
hiệu dán trên hộp sâm

hai chí sâm Cao
ly chính hiệu

ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN :

MITSUI BUSSAN KAISHA LTD HANOI

SÁCH ĐƠN MỚI

CUỘC TIẾN HÓA

* VĂN HỌC VIỆT-NAM

Tác giả : Kiều thanh Quê giá 2p20 bản thường, 10p bản đẹp

NGƯỜI CHIẾN QUỐC

(Vũ-trọng-Cau), bản thường 2p50, bản đẹp 10p60

BỘI MỚI 62 HÀNG COT HANOI — TEL. 1638

Tuần lễ Quốc tế

(Tiếp theo trang 3)

Một tin của hãng Transocéan (Đức) vừa báo rằng theo thông cáo đặc biệt của Quốc-urzöng Đức thì một toán quân nhỏ ở Đức đã dội nhẹn hạ xuống một mìn núi ở Nam Ý cứu được ông Mussolini lánh-tị. Phát xít đã bị chính-phủ Badoglio bắt giam. Tin ông Mussolini thoát nạn và thoát khỏi tay Anh, Mỹ đã làm cho dân miền Bắc Ý rã vui mừng. Lại có tin vua Ý và Thủ-chef Badoglio đã lập chính-phủ mới ở Palermo thùy đảo Sicile. Tin cuối cùng là Đức lại nói có tới 200.000 quân Ý đã bigiải khí gửi về hàng Đức.

Ở Nga, trước các cuộc tấn-công ở và manh-lệ của Hồng-quân nhất là tiề miề sông Donetz đến bờ bắc Azov, quân Đức vẫn dùng chiến-lực rứt lui và vừa bắc chiến-thiến Stalin. Mar ogoi và cả Brunak & khu giấu. Stalin là một thủ-dó mưu-kỹ-nghệ. Donetsk, một nơi khá trọng-đầu quân Đức trước kia lại đã phá hết các con-quan quan-sự trên thành. Ở miền Kouban quân Nga vừa đỗ bộ ở gần hải cảng Novorossisk một căn-cứ trọng-yếu nhất ở mặt trận này nhưng đã bị quân Đức đánh tan. Ở các miền Kharkov, Konotop và ở mặt trận trung-tuong, phía Tây Viazma và phía Tây Nam Kirov vẫn có cuộc giao-chiến kịch-liệt giữa quân Nga và quân Đức nhưng Hồng-quân không tiến được nữa.

Ở mặt trận miền Nam Thái-binh-duong, phi-quân Nhật vẫn tiếp-cuộc đánh phá các mục-dich quan-sự và các nơi đỗ bộ của quân địch trên các đảo Nouvelle Guinée và Nouvelle Géorgie.

Về mặt chính-trị thì thế-trường Anh Churchill, vẫn lưu lại Hoa-thịnh-don có lẽ điều-danh cho xong một cuộc hội-nghị tay ba giữa Roosevelt-Churchill và Staline. Cố tin nói Staline đã đồng-lòng gặp hai người cầm đầu Anh, Mỹ nhưng chưa rõ cuộc hội-nghị họp ở đâu. Dư-luận Nga vẫn cho cuộc hành-binh ở Ý không phải là mặt trận thứ hai mà Nga vẫn gêu cầu và Đức không phải rát quát ở Nga và giữ đất Y.

Dưới sức uy hiếp của Anh, Mỹ, Nga một nước nữa là Ba-tư vừa tuyên chiến với Đức.

Còn Thổ và Tây-ban-nha vẫn iỏi ý quả quyết giữ thái-độ trung-lập đối với chiến-tranh.

THẮNG CON TRAI

(Lê văn Trương)

BA NGÀY LUÂN LẠC

(Lê văn Trương)

THANH ĐẠM

(Nguyễn công Hoan)

2p

8p.00

4p.50

Cùng các bạn đọc

T. B. C. N.

Hàng ngày bản quán tiếp
được thư của các ban đọc
báo các nơi gửi về và mua
báo T. B. C. N. từ số 1 và các
số tiếp theo.

Vây xin thưa để các bạn rờ
báo T. B. C. N. từ số 1 đến số
100 đều hết cũ rồi, duy từ 101
tới nay là còn mới số ít nhiều
thôi, xin các bạn lượng xem
cho.

Q

LÂU, GIANG

Mác bénh tinh nên uống
thuốc của BÚC-THO-BƯU-AG
131 route de Hué Hanoi sẽ khỏi.

Thuốc lâu 1p00 một viên. Giang
1p00. Nhân thảo khoán. Xem
mạch cho đơn, chữa đái các
bệnh người lớn, trẻ con. Bản
đầu cao, đơn hoàn tán.

Các thứ thuốc
trị bệnh rất
mau khỏi

Tiêu bón giải nhiệt tán.— giải
nóng trùi ban, hay đặt minh đồ
bồ hối t ôm cho trẻ em
mỗi gói 0p20.

Thuốc ho bồ phổi hiệu trái
đào.— trị đứt các chứng ho dù
lâu mau nặng nhẹ ráo cổ ngâm
đều khát cà lại giúp cho người
phô yếu hay một mỗi gói 0p40.

Tử thời cảm mạo tán.— trị
nóng lạnh nhức đầu cảm sốmùi,
cảm nắng mura mỗi gói 0p20.

PHƯƠNG NAM Y VIỆN
— MỸ-THO — NAM-KÝ

Đắc-ky do M. NG. & VÂN-DỨC

11 Rue des Caisses Hô-nôï
Nam-ký : Nam Tiết Tân Định
Saigon — Mỹ-tho : Nam cường
thị xã — Chợ lớn Saigon; Nam
bèu và khắp nơi đều có bán

Autorisée : (publication créée antérieurement à la loi du 13 Décembre 1941)
Ed. Hédoniaire du Trung-Bac Tân-Van N
Imprimé chez Trung-Bac Tân-Van N
36, Bd. Henri d'Orléans — Banol

Certifié exact l'insertion &
Tirage à exz plairas

L'Administrateur Général: Ng. Q. VŨNG



SÁCH MỚI

BEETHOVEN

của LIÊN KIỀU
Giá 670

BỐN XEM

ra ngày 14-9-43

còn NHÌ DỒNG HOA BẢN
tờ báo giáo - dục trẻ em xứng
đáng nhất. Đầu tiên từ số 36
« Cognitif » giới thiệu
mục vụ, là

SẮP PHÁT HÀNH

GỌI SƯƠNG HOA

Giá 3p. của Phạm Văn Hạnh
LƯỢM LÚA VÀNG
49, rue Tiên Tsin — Hanoi

AI MUỐN DÙNG THUỐC
BỒ CÙNG TÌM THUỐC

sâm
nhung
bách
bò

Hồng - Khe

76 Hàng Bồ Hanoi. Mỗi hộp 1\$20

PHỤ NỮ VỚI GIA-BÌNH

Dòng Kim 3 250

PHỤ NỮ VỚI HỘ NHÂN

Viên Biob 1p50

MUỐN HỌC GIỎI

Thái Phi 1p60

Một nền giáo - dục

Viet-Nam mới

Thái Phi 1p20

THÀNH NIÊN KHỎE

Bảo-van Khang 1p60

SÓNG GIÓ DỒNG CHÂU

Thái-vi Lang 2p60

BỘI MỚI

82 Taken Hanoi

DÙ « MỸ-THUẬT » KIỀU NHẬT, GỌNG TRÚC

DÙ LỢP LỤA hạng thường . . . \$875

DÙ LỢP LỤA hạng luxe 9,75

DÙ LỢP SATIN hạng thường 12,75

DÙ LỢP SATIN hạng luxe 13,95

Gửi C.R. đi khắp mọi nơi. Mua buôn xin hỏi giá riêng

LE LOUVRE — 70^{ter} Jules Ferry — HANOI —

NGƯỜI LỊCH SỰ SÀNH CHÈ ĐỀU DÙNG :

Chè tàu Tru'òng-Thịnh

Giấy trắng — Giấy cánh sen

Uống hoa-nhài — Hương thơm

Chè ngọt — Trinh bầy đẹp

BẢN TAI:

14 Phúc Kiến Hanoi và khắp mọi nơi

HÀNG RƯỢU

BỒ THÈ THAO QUINQUINA

SPORTO APÉRITIF

Xin bà cáo dề các khách hàng và đại lý biết :
Chúng tôi đã đà ông NGUYỄN HỮU NĂM ở 156 hàng
Bông Hanoi télephone 1631 làm đại lý độc quyền
ở Bắc kỳ. Vậy các khách hàng và các đại lý ở Bắc
kỳ xin giao thiệp thẳng với ông Nguyễn Hữu Năm
cô tiện.

RĂNG TRẮNG

KHỎI SÂU

THƠM MIỆNG

vì dùng :

thuốc

dánh răng



BẢO HIỂM NHẬT VỀ TAI NẠN

ASSURANCES JAPONAISES

Viết thư kèm tem hồi :

MONSIEUR : NGUYỄN VĂN KIẾN

35, Ô chợ dừa Khâm Thiên — Hanoi
3, Cité Immobilière Voie 2 — Hanoi

NÊN HÚT THUỐC LÀ

BASTOS

NGON, THƠM

Giá 0\$19

**THƠM MÁT
SẠCH SÉ**

Hai đặc điểm của fixateur

ARISTO

Giày Phuc-Mỹ

204, rue du Coton
Hanoi



Kính mời các nghị, các bà các cô cùng các em bé
hãy dùng giày, dép, giày tân thời, các đồ bằng da của
tiệm giày Phuc-Mỹ, cam đoan được vừa ý. Cơ sở
tại kinh biển. Bán buôn bán lẻ khắp mọi nơi

DẦU NHỊ - THIỀN

Tri bách hiệu nhất thần hiệu. Mỗi ve \$340

Quý khách có mua, xin mời đến các nhà
đại lý, hoặc tiệm chính, thời mới được dầu
chinh hiệu. Xin đừng mua ở các hòn, đóng
trên tàu bè mà mua phải thử dầu điều giả.

Nhị-Thiền-Buồng kinh cáo

NHỊ-THIỀN-BƯỜNG DƯỢC-PHÒNG
76, phố Hàng Buồm, Hanoi — Téléphone 849

Vinh - Cát

8, Rue Puginier, Sontay
may quần áo trẻ em đã có tiếng

COSTUMES

ROBES

có nhiều hàng đẹp hợp thời cho
xứ Nam-kỳ, Cao-mèn và Ai-lao
bán buôn, gửi đi khắp Bông-dương

