

TRUNG BAC

CHU NHAT



HOANG, HOAN - VUONG
CHU-TUONG

Quang cảnh trước tòa án
ngày xử một vụ đánh bạc

Ấn Trần Đình Nhung
SỐ 174 — GIÁ 0.140
12 SEPTEMBRE 1943

TUÂN-LÊ ĐÔNG-DƯƠNG

— Hôm 27 Aout, Quân Toàn quyền đã đi bộ đến Bắc-Bại tại quy phố. Núi đấm lửa với Hoàng-thượng rất lâu.

— Hôm 31 Aout, lễ kỷ niệm để lam chủ chiến của hội Cựu chiến binh đã cử hành ở Hanoi rất trọng thể. Đứng 9 giờ, có lễ cầu nguyện ở nhà thờ. Hồi 8 giờ, các cựu chiến binh đều tập tựu tại Sân-lạc-bộ nhà binh để nghe bài diễn văn của quan Toàn-quyền do vô tuyến điện truyền tới. Đứng 9 giờ rưỡi, lễ tại đài trận vọng tương st. Buổi chiều hồi 5 giờ quan Thống sứ tiếp các Cựu-chiến-binh tại nhà hát Thành phố.

— Ở Saigon, hồi 6h45 có hành lễ tại nhà thờ. Các cựu-chiến-binh hội họp ở đài trận-vọng chiến st rồi đi đài quan phố Charner về lễ-tựu trước nhà thị-sân. Đứng 8 giờ 20 phút do đốc Decoux, Thượng-sứ Thái-bình-dương, Toàn-quyền Đông-dương cùng quan Thống-độc Nam-kỳ tới nhà thị-sân. Sau bài diễn văn của ông Parisot, hội trưởng hội chiến binh, quan Toàn quyền nói đến ý nghĩa sâu xa của ngày hội.

— Ở Huế, đứng 7 giờ, các chiến binh và các quan chức hội họp ở nhà thờ hánh lễ, sau rồi tới hội họp ở đài trận vọng chiến st, sau về hội quán Pháp-Nam nghe bài diễn văn của quan Toàn quyền truyền bằng vô tuyến điện.

— Quan Toàn-quyền đã ký nghị-định ngày 20 Aout 1943 cho phép nhà máy giấy Đạp-công được bán một trạm ki-ô các hạng giấy sau này:

Giấy in màu ng 170p, giấy trắng Cadastre 263p, giấy không thấm nước 266p, giấy kraft

vergé 219p, giấy dùng làm đồ mã 223p.

— Chấn thủ ba 31 Aout, hai Coan phi cơ Mỹ bay qua Bắc-kỳ, đã thả bom xuống vùng ngoại-ô Hanoi và bán-sông liên-hành xuống miền hạ-cần tỉnh Lạng-son, làm 18 người bị thương trong dân chúng Đông-dương.

— Tòa Đốc-ly Hanoi vừa gửi bản thông cáo: Những nhà nào có số gia-đình hạng nhất (số màu xanh mà trong sổ có ghi từ quá 10 nhân xuất thì có thể có 10 người được ưu 5 thước 40 vãi ta dết, khổ rộng 0m40.

— Hôm 31 Aout quan Toàn quyền đã tiếp quan Đại-sứ Yoshizawa

— Vì khan giấy và muốn tiết kiệm cho các phụ-huynh học sinh, quan Thống sứ và quan Giám-đốc nhà Học-chiánh Bắc-kỳ trong những tờ thông tư ngày 4 và 10 Mars 1943, đã ấn định số thép giấy mà mỗi học sinh được phép dùng trong mỗi niên học như sau này:

Ở các trường tiểu-học, lớp

Đông-Ấn, trong một niên học, mỗi học sinh chỉ được dùng có một tờ thông giấy, lớp Dự-bị 2 thép, lớp Sơ đẳng 3 thép, lớp Trung-đẳng gồm thư nhất 4 thép, lớp Trung-đẳng gồm thư nhì 5 thép, lớp Cao-đẳng tiểu học 6 thép.

Luật lệ ấy đã thi hành.

Trường cho trẻ mù

Đoàn thech niên da lịch Saigon-Angkor đã đón ra Bắc một viên giáo sư trường mù Chợ-lon, ông Nguyễn-chi-Tiến. Trường này từ ông đốc đến các thầy học đều mù, ai xem cũng phải phục các tật của. Tất cả các thuộc địa của nước, chỉ Nam-kỳ có trường dạy người mù. Nay Bắc-kỳ cũng sắp có một trường Trẻ Mù, thật là may cho một hàng triệu sâu số, xưa kia bị bỏ rơi, nay cũng được học đọc, học viết, học tính và tập các tiện công nghệ.

Chúng tôi tra tra trong các cơ quan báo đợ cuộc đạ lịch Huế-Saigon-Angkor và hội Đới Hộ-Sinh Việt-Nam đã quyết định 1 000 \$ (310 \$ là cho Hội Truay-pa Quốc-Ngũ, còn 700 \$ để mở trường này, cũng ông Pao bang-tướng Hoa-Khê Trần-Quang Minh, đã cho mượn một căn trại rộng tại đường Cal-Lnh, để làm trường. Công việc lập trường đã được Quan 7 Hồng-Sư và Đại-ta Ducoroյ sã loan long che chở.

Gia đình nào có trẻ mù, muốn gửi học, cứ gửi đơn lại hội quan hội Phụ-Hoayn Hoc-Sinh Việt-Nam, 71 Phố Quang Thana, Hà-Nội; trẻ được 33 học không mất tiền. Trong đơn nên khai rõ tên, tuổi, gia thế trẻ mù; bị mù từ năm lên mấy, và trước khi bị mù đã được học chữ hoặc nghề gì chưa?

H. P. H. H. S. V. N.

Sách mới

T.B.C.N. vừa nhận được:

— QUAN THAM KÉO VỐ (loại sách thanh-niên Trĩ-Tân) của TIỀN ĐÀM NGUYỄN TƯỜNG PHƯƠNG dày 30 trang, giá \$35

— CHINH-PHỤ-NGÂM của ĐOÀN-THỊ-ĐIỂM do *Bái-vân-Lãng* dịch Pháp-văn, có tranh vẽ của Mạnh-Quyến, do hội Alexandre de Rhodes xuất, bản, dày 120 trang, giá \$50.

Xin có lời cảm ơn các nhà tặng sách và giới thiệu với bạn đợc.

CUỐI tuần-lê vừa qua, một trận Địa-trung-hải lai hoạt động với cuộc đờ bề của quân Anh liên phía tây nam bán đảo Ý ở miền bờ bẻ Calabria trước eo bẻ Messine nhìn sang đảo Sicile là nơi quân đồng-minh đã hoàn toàn chiếm được. Cuộc đờ bề bắt đầu từ sang thứ sáu 3 Septembrie, chỉ có quân Anh và Gia-nã-đại đợc vào Cuộc hành vián lớn này do tướng Mỹ Eisenhower chỉ huy và có những đạo quân tinh anh đã cựa họ kỹ năng làm quân tiên phong. Theo tin Anh thì quân đồng-minh đã đờ bề ở bờ bẻ phía nam bán đảo Ý từ phía bắc Molitua cho đến mũi bẻ Spartovenio Hà-nuynh Anh, Mỹ đều ở ngoài khơi bờ bẻ phía tây và phía đông m ền Calabria trên một khoảng dài 200 cây số từ Reggio cho đến Crotona. Lạm-dội và phi quân đồng-minh trong mấy ngày đã bán phá miền bờ bẻ phía tây bán đảo Ý rất là dữ dội. Quân Anh, Mỹ cũng đã đờ bề thủ mấy lần để thăm dò các cơ-quan phòng-thủ trên bờ bẻ Ý. Số quân đờ bề hôm 3 Septembrie có đợ 1 sư-đoan đợ 2 vạn người) do 100 chiếc tàu vận tải có (tên chiến hạm vô chử từ đạo Sicile của eo bẻ Messine sang xứ Calabre. Hàng Transocean liên báo rằng một toán quân Anh (thư hai đờ bề bẻ 3 ền miền đờ. Thông cáo Ý thì nói rằng: Vì eo hải quân, phi-quân giúp sức và các đờ bề bán từ Sicile sang nên quân Anh, Mỹ đã lập được một vai nơi cần cứu ở bờ bẻ phía cực nam xứ Calabre Sau những ận danh rất kịch-liệt làm cho quân địch bị thiệt hại lớn, các thị-trấn Sam G. ovanni, Reggio ở khu Mello và Pericolato đã về tay quân địch. Quân Anh lại chiếm được cả nài-cảng Mello. Miền nam Anh, Mỹ chiếm được đầu ở dọc bờ bẻ phía nam Calabre và không ấn sâu vào nội địa mấy, các hải-cảng Reggio, Mello sẽ đứng làm căn cứ để cho quân Anh đờ bề them các chiến cơ hạng nặng. Một tin Alger nói có 4 thiết-giáp-hạm và nhiều chiến hạm nhỏ đợc vào cuộc hành binh ở Calabre. Tin Reuter lại nói cuộc kháng-chiến của quân Trục không lấy gì làm kịch-liệt lắm, như thế là có ý tỏ ra rằng quân Đức không đợc vào cuộc phòng-thủ xứ Calabre.

Ta nên biết rằng, eo bẻ Messine chỉ rộng nhất cũng chỉ đợc 3 cây số, đứng bên này bờ có thể trông sang bên kia. Các tàu bè vượt qua eo bẻ sang Ý chỉ đợ 15 phút đến nơi. Trong cuộc đờ bề đầu tiên, Anh, Mỹ mới dùng có một sư-đoan trong lộ quân thứ 8 còn quân Mỹ chưa đợc vào. Thế là Anh, Mỹ chưa dùng toàn lực lượng đợc ở Sicile để đánh Ý và chắc sau khi chiếm chỗ chân được mấy nơi căn cứ sẽ đờ bề thêm nhiều quân lên đất Ý nữa. Cuộc kháng chiến trên đất Ý, ở Pháp và Đức vẫn rất dữ dội. Các thị trấn miền bắc và trung Ý vẫn

Đang-Ấn, trong một niên học, mỗi học sinh chỉ được dùng có một tờ thông giấy, lớp Dự-bị 2 thép, lớp Sơ đẳng 3 thép, lớp Trung-đẳng gồm thư nhất 4 thép, lớp Trung-đẳng gồm thư nhì 5 thép, lớp Cao-đẳng tiểu học 6 thép.

Tuân-lê Quốc-tê

bị đánh phá không ngớt. Cả Paris và Ba-linh cũng vừa bị phi quân Anh, Mỹ đến đánh một trận kịch-liệt. Sự thiệt hại khá lớn và số người bị nạn khá nhiều. Trên mặt trận phía đông, quân Đức vẫn dùng chiến-lược khi tiến khi lui, đã về tiết kiệm quân lính, chiến-cụ và để cho quân địch bị kiệt sức dần. Như thế nghĩ là quân Đức không có bảm giữ đất đai như trước, khi nào xét ra tiện lợi thì bỏ các thị trấn, như thế quân địch lại phải tiến danh vào những phòng tuyến mới ngắn hơn và vững hơn. Cuộc tấn-công ở khu Kharkov đã bớt kịch-liệt, nhưng trái lại quân Nga vẫn đánh rất mạnh ở các khu Sumg (Nga đã lấy lại rồi) ở trên đường từ Mạc-u-khoa đến Smolensk và phía tây sông Mias Tin Nga nói ở khu Smolensk, hiện đang có trận kịch chiến ở phía đông thị trấn đờ bề ở khu Dorogobuzh và phía đông nam trong miền Yelnia là nơi quân Nga vẫn khác phục được, phía nam Briansk, hai quân đang đánh nhau ở phía tây Slevsk. Ở khu Donetz quân Nga vẫn tấn công trên một mặt trận hình vòng cung dài từ Zgum đến bờ bẻ Azov, phía tây Taganrog.

Tin Nga nói đã tiến đến Gorlovka cách Staitro 40 cây số về phía Đông Bắc và Ilovayaskaya ở phía Đông Staitro đợ 40 cây số.

— Ở Mạc-tu-khoa vừa rồi đã có nhiều cuộc biểu tình lớn và có bảnsđội bác để ăn mừng các cuộc thắng lợi của hàng-quân như việc lấy lại Kharkov, Yelnia v.v. Các nhà cầm quyền và dân Nga đều lo về lực-quan về tình-hình quân sự gần đây, nhưng thực ra thì quân Nga trong cuộc tấn công mùa hè năm nay tuy thiệt-hại rất lớn mà vẫn còn cao cả mục-dịch đã định.

Về mặt trận Thái-bình-dương, không có gì mới lạ ngoài các cuộc không chiến ở các đảo miền Tây Nam Thái-bình-dương như ở Nouvelle Guinée, ở Wellavella và cả ở Tân. Tin Nhật nói nay mai sẽ bắt đầu một cuộc tấn công dữ dội bằng phi-quan để phá nơi căn-cứ của đồng-minh ở Trưng-khánh.

Cuộc hót-nghi Québec đã xong và thủ-thượng Anh M. Churchill đã theo chân Tổng-thống (xem tiếp trang 34)

Có một đồng bạc mà muốn làm giàu nhanh chóng và lưỡng-thiện thì chỉ có cách là: MUA VẼ SỐ ĐÔNG-PHÁP

CÁI MẪU XẤU

Cái mẫu đó, người ta không thể không nói được. Cái mẫu tham của những người tích trữ đầu cơ; cái mẫu lạnh của người mình trước những vấn đề công ích, và cả cái mẫu ghen của các bà sũ tử Hà Đông đã được nói đến nhiều rồi, nên gần thành ra những chuyện nhảm.

Một cái mẫu mà ít lâu nay người ta nói đến luôn và được đề ý hơn cả ba thứ mẫu kể trên, đó là mẫu mẹ cờ bạc của các bà, một cái mẫu xấu ít lâu nay đã làm hại vô cùng một số đồng gia đình Việt-nam ta. Trong một tháng vừa qua, các ngài có biết bao nhiêu người đàn bà bị gọi ra tòa vì tội đánh bạc không? Chúng tôi không thể ngồi tỉ mỉ làm một cái bảng tỉ lệ kể những người đàn bà hư hỏng đó, riêng một ngày đầu tháng mới đây, trong một phiên tòa từng trị mà có tới ba đám bạc bị kêu ra, mà con bạc hầu hết là đàn bà cả. Một người bệnh vực cho một là trong số tội nhân đó có nói rằng: « Họ đánh bạc như vậy, không phải vì họ thích vì họ nghiệp, nhưng chính vì tình-thệ hiện giờ không cho họ làm gì hơn. Cuộc đời hàng ngày bây giờ đã làm cho người ta bận rộn với cái mục sinh kế cao vọt nay nên toàn ăn mà không thể tính cho họ đại phạt tội họ nặng thì thực khổ cho họ quá. Câu nói đáng thương thay, nhưng thiết tưởng không có gì sai hơn vậy. Không đời phải có, ai nhắc đến, người ta mới biết rằng cuộc sống hàng ngày của chúng ta không còn ở cái mục bình thường. Chúng ta bận rộn vì những chuyện bất thường và chúng ta bị nhiều nỗi không vui, nhưng đó có phải là một cơ cho chúng ta cứ ngồi l ra đây ầm

mà bài bạc không? Có phải ở vào hồi buổi này thì người ta không cần làm gì nữa không? Bảo rằng tình thế hiện giờ không cho họ làm gì hơn, thực là nói một câu rất dở. Chúng tôi thiết tưởng càng ở những lúc khó khăn này, càng ở những lúc mà mục sinh kế cao vọt lên như lúc này, người đàn bà lại càng có nhiều bổn phận đối với gia đình, có đầu lại cứ ngồi mà chán cạ, tại sũ, mặt chược, tì bàn, ổ tôm và sóc đĩa, mặc cho chồng phải bận rộn lo toan mọi công việc và kế cho vụ hồ trông nom con cái của chính mình để ra?

Không, đối với những người đàn bà này, tòa ăn không thể thế tình cho họ được. Bởi vậy, chúng ta đã thấy ít lâu nay pháp luật đối với những người này có vẻ gắt gao hơn. Không những về vấn đề phạt tù và tiền, nhưng còn gắt gao cả về chỗ quyền công dân nữa. Tuy vậy, cái nạn đánh bạc không vì thế mà giảm đi được chút nào. Thật là một cái tai hại, mà những người biết lo nghĩ đến vấn đề giáo dục đều lấy làm lo ngại lắm.

Đã bao nhiêu lâu nay, những nhà văn nhà báo đã đề khởi lên việc bài trừ cái nạn này, nhưng rút lại vẫn không có ích gì. Về phần pháp luật, những người đàn bà mà mẫu mẹ cờ bạc, chỉ phạt đến 300 quan hay hơn một chút. Như thế, thiết tưởng không đủ làm cho họ sợ. Mỗi canh bạc bây giờ người ta ăn thua nhau hàng ngàn, hàng vạn thì dăm chục một trăm bạc phạt, họ có sợ gì!

Chúng ta nhiều phen phải tự hỏi « thế thì, đúng trước cái nạn này, chúng ta phải nghĩ làm sao? »

Phải nghĩ làm sao? Đó không phải là câu hỏi dễ trả lời, hay là một câu hỏi mà ta có thể trả lời bằng một vài câu.

Đàn bà đánh bạc, truy cứu ra cho đến gốc rễ thì là cả một vấn đề có ăn nhập đến cách tổ chức xã hội hiện nay; muốn trừ bỏ cái nạn ấy, người ta cần phải cải tổ lại từ cách giáo dục người, con gái từ khi còn nhỏ rồi khi đi học, đến cách giáo dục người đàn bà khi làm vợ, làm mẹ nữa; nói tóm lại phải

sửa lại cái bộ óc của đàn bà và phải cho họ thấy rõ cái trách nhiệm của họ sinh ra đời để làm chi.

Ngày xưa, người đàn bà nước ta cũng như nước Tàu, ngay từ khi còn nhỏ đã biết cái trách nhiệm của mình như thế nào: làm bếp, nuôi con, thờ chồng. Bao nhiêu những công việc trong nhà phải do người đàn bà gánh vác hết, lo liệu cho chu đáo hết. Bởi vậy cho nên ta mới thấy có những người mẹ hiền vơ thảo mà T.B.C.N. đã nói trong hai số đặc biệt đã ra đầu tháng Aout, những người đến bà vất vả tối ngày, thất lưng huộc bụng, những người đàn bà « quanh năm buôn bán ở mọn sông, nuôi nấng năm con với một chồng » Những người đàn bà ấy không phải vì nghèo khó mà phải làm ăn khổ cực thế là đàn, không, họ vất vả làm ăn như thế là bởi vì họ nhận chân thấy cái thiên chức của họ, họ làm ăn vất vả và như thế là bởi vì ông cha và chồng họ giảng họ rằng: Người đàn bà sinh ra để làm việc và yên thương. Họ làm việc và yên thương không ngớt, cho nên chúng ta mới thường thấy kẻ chuyên rằng có những người đàn bà lấy chồng giàu sang, những người đàn bà lấy chồng nghèo qui

Thông-chế Pétain đã nói!

« Nhờ có bại trận mà mới đồng-lâm của quốc-gia được thất chệt; chúng ta sẽ đi quay quần để tìm sự bảo-vệ chung. Sự gần gũi đó, dù chi là tự-nhiên, là hy vọng nâng đỡ nhau trong cuộc nhực-bưng. Nhưng Quốc-gia Cách-mệnh cần phải cứu sự thông nhất của nước Pháp ».

nhất nước mà vẫn cứ làm ăn vất vả, chứ không chịu ngồi rồi mà đợi chồng nuôi hay con giúp. Đó là trường hợp của bà mẹ ông Đào Khản, con làm nên danh thần triều Tần mà mẹ thì cứ đợi vái vơm ư; bà Nguyễn thị Thuận thì con đỗ cử nhân và ra làm quan rồi mà mẹ cứ dậm bèo nuôi lợn; bà Hoàng-Riệu, muốn hưởng sự phú quý giàu sang thì ai mà cho bằng, ấy vậy mà lúc ông làm đến chức tổng đốc thì bà vẫn ở nhà quê đi cấy. Những người đàn bà ấy yên thương và làm việc còn thấy chưa đủ thời giờ thay, còn lấy đầu ra thời giờ mà ngồi đến những truyện ăn chơi, tiêu khiển? Họ thật là những người đàn bà lý tưởng. Cái văn minh tinh thần của ta nâng cao ý nghĩa đời sống người đàn bà lâu,

Thực ra, chỉ vào khoảng vài chục năm nay, số đàn bà đáng khen, đáng phục đó mới bắt đầu tính giảm. Không phải nói ai cũng biết là tại ảnh hưởng của văn hóa vật-chất vậy. Nói thế chẳng phải là chúng tôi có ý cho rằng văn hóa Tây Âu tồi bại hay là có nhiều điều khiếm khuyết lắm. Theo ý chúng tôi, văn hóa Đông Á hay Tây Âu đều hay cả mà luận lý ở nước nào thì cũng nghiêm khắc và tốt đẹp như nhau. Chỉ tiếc rằng cái văn hóa của Tây Âu dù nhập vào nước ta một thế kỷ quá, tàn nhảm quá nên sự hiện làm đã xảy ra và chúng ta đã chịu một sự hy sinh lớn quá mà không có kết quả gì tốt đẹp như ý chúng ta mong đợi. Cái mà chúng ta cần là cái văn minh có khi thì chúng ta gần như chưa học được gì, mà cái văn minh bên ngoài, cái văn minh chúng ta không cần học với thì chúng ta lại học, học rất nhiều mà lại học sai. Sự lầm đường đó, ta phải thành thực nói rằng không phải chỉ có đàn bà nước ta mới mắc. Nước Tàu, nước Nhật, đứng trước cái bình minh của một cuộc đời mới, cũng đã từng bị lóa mắt, bị huỷ hoại, nhưng họ có cái may mắn là biết sớm tinh ngộ, biết vội vàng cúi xuống liếc để mình tự răn mình,

Tin ý báo quân đội Anh đã chiếm được nhiều tỉnh Ý. Tờ... Messagero » nói có lẽ nước Ý đã tới thời kỳ cuối cùng của cuộc chiến-tranh

Bạn đọc! Nước Ý, địa-thể ra sao? phong tục thế nào? và có địa-vị gì ở trong cuộc thế-giới chiến-tranh này, chúng ta cần phải biết

Ký sau

T. B. C. N. sẽ xuất-bản một số đặc-biệt về

Ý-ĐẠI-LỢI

nói rõ ràng về tất cả những điều gì có quan-hệ đến nước Ý đại-lợi cũ và nước Ý đại-lợi mới.

Chúng tôi không quên nói đến địa-vị của nước Pháp trong cuộc thống nhất Ý đại-lợi (1848-1870); chủ-nghĩa phát-xít với Ý đại-lợi và cuộc đời của Annunzio và Mussolini, hai vị anh-hùng đã cứu nước Ý đại-lợi và tạo cho nước Ý đại-lợi có địa-vị ngày nay

Từ 31 Aout đến 30 Septembre 1943

Nhân ngày kỷ niệm cuộc Triển lãm sách báo ở Toulouse, nhà sách Minh-Đức có trưng bày những tũ sách đẹp rất xinh xắn, lồng khung kính, bày ở phòng tiếp khách, phòng làm việc rất tao nhã. Tũ sách gồm toàn những sách quốc ngữ có giá trị. Cách trình bày rất mỹ thuật.

Ơ nước ta, khác hẳn. Những người hướng-
đạo cho một phang trào cái cách ở trong
nước thừa thừa; lại cái số người có học và
biết suy xét lại không lấy gì làm nhiều nhất.
Thành thử ra cái bà văn minh Âu Mỹ tràn
lan ra khắp đất nước ta thì dội như một con
đồng. Người đàn ông thì cho nhàn, nghỉ, lễ,
trí, tin là một cơ luân lý không hợp thời;
mà đàn bà thì cho rằng phạm đã gọi là người
mới thì phải bình đẳng, bình quyền, phải là
phái yếu không làm việc, phải để cho đàn
ông phụng sự, và nói ai thím, và thờ chủ
nghĩa cá nhân, và ông không được đánh to,
dù là bằng một cánh hoa đi nữa!

Tình thảo dã như thế, cố nhiên là sức làm
việc phải giảm đi. Người ta trông vào chông
mà sống; người ta lấy cái việc để cho chông
nuôi nấng làm một điều hạnh diện, và người
ta nói rằng: « Vợ không phải là một cái máy
để mà cũng chẳng phải là một người vú già,
thưa ông. Vợ là một bông hoa để làm vui
lòng chồng và làm đẹp gia đình! » Khốn
nạn! Họ nói như thế mà cũng có người đàn
ông nghe được đấy...

Thế là người đàn bà Việt-nam, được tung
nịnh ở trong sự làm lạc, dần dần mất cái thời
quen làm việc và cái đức vị tha đi. Ngày lại
ngày, họ sống với một mục đích để chông
nuôi, và chỉ biết có một phương trảm sử thể
là tận hưởng cuộc đời. Mà tận hưởng cuộc
đời, đối với họ, là phải ăn sung mặc sướng,
phải được rảnh rang, phải ở nhà lầu, phải đi
ô-tô, phải có máy vô tuyến điện và công việc
nước còn thì phò thác cho vô hồ, và công việc
tê-giã thì đã có con sen trắng nhỏ, và, thưa
ông, ông là chồng tôi, ông phải giết tôi đi cá-
ngựa, đi nháy dăm và đi dự tiệc!

Ở những nơi mà người ta gọi là sang trọng,

ta thường thấy có một thói này rất xấu là
người ta cho việc đánh tổ tôm, mai chược,
chân cạ và tài bàn, ai sửa là những cái tiêu
hiển phong lưu. Người nào không biết đánh
bạc, họ cho là quê mùa, hiền kém. Ấy chính
bởi thế, chính bởi vì nhiều người muốn cho
vợ được tiếng là « sang » là « quý phái »,
chính bởi vì có nhiều người vợ ngu dốt bị
huyền hoặc bởi những danh từ đó nên đã
tập tành đánh bạc và chẳng bao lâu đã mắc
cái bệnh đó đen. Cũng có khi người ta tập
đánh bạc để hầu các cụ; cũng có khi người
a đánh bạc để mà làm việc cho chồng; lại
cũng có khi người ta đánh bạc để giết thời
giờ nữa; dài để người nào đánh bạc cũng là
« nhà cư vì bất thiện », vì lười biếng và ngu
vì không biết làm gì vậy.

Nếu những người chồng, người cha nào
cũng biết giáo dục con cái, cũng biết giao
phó và chỉ huy công việc làm của vợ mình,
cha con mình; nếu biết cách làm cho họ
không có thì giờ nhàn rỗi, biết quý trọng sự
làm việc và biết tìm sự nghỉ ngơi ở trong
việc làm thì đảm chắc cái nạn đàn bà đánh
bạc cũng giảm đi nhiều lắm.

Ấc nỗi, chính những người đàn ông là
những người đứng chủ trong gia đình lại ít

L'ACTION MORALE
Nhà in T. R. T. V. có nhân bản
quyển L'ACTION MORALE do nhà
Học-Chính Đổng-Dương xuất bản
*
Giá mỗi quyển \$16 - Cước phí \$37
Không nhân gửi tiền hàng giao ngay \$53

Truyện giải trí « Sang »
ĐÃ CÓ BẢN:
MỘT GIA - BÌNH TRÊN HOANG ĐÀO
của Nguyễn - xuân - Hy Giá 1p45
SẮP CÓ BẢN:
BÀ CHƯA RỪNG MAI TRẮNG của Việt Tinh
NGƯỜI KHỈ của Việt Tinh
NHÀ XUẤT - BẢN « SANG » 46, Quai Clémenceau - Hanoi.

CƠN MỘT LỬ :
CÓ THUY
của Nguyễn Khắc Mẫn Giá \$520
GIÁC QUAN THỨ SÁU
của Ngọc Huyền giá 0p40
ĐỜI BÍ MẬT của CÓN KIEM
chữ đầu trong loại truyện sâu họ
của Phạm Văn Giao Giá 0p50

khi biết như vậy; họ bảo bắt đàn bà làm
việc là già man; họ cho là nếu để đàn bà
vất vả thì đàn bà sẽ chán mà đi mơ ước
những cảnh đời khác chẳng.

Thành thử ra vợ họ, con họ càng ngày
càng đi sâu vào sự làm lạc hơn. Những
người đàn bà đó, vô công rồi nghề, phải
nghĩ đến những truyện tiền khiên cho qua
ngày — mà cách tiêu tiền phở thông nhất
ở nước ta là gì nếu chẳng phải là đánh bạc?
Mới đầu đánh bạc là để chơi, sau đánh bạc
là vì tham lam, sau nữa người ta nghiện;
mà ai lại còn không biết rằng lúc người ta
bắt đầu nghiện đánh bạc là lúc người ta
bắt đầu đi vào con đường tội lỗi, một con
đường có bao nhiêu ngã, mà người tình là
một?

Người đàn ông lúc đó thấy cơ nguy sắp
đến, muốn ngăn cản lại, không thể
nào mà được nữa. Người đàn bà đánh bạc
đã đi quá trên mắt rồi. Đánh đập? Cấm
đoán? Đều là không được cả. Họ thất vọng
và nguyên nhân người đàn bà và không có
mặt lúc nào lại chịu bình tâm nghĩ lại, bình
tâm mà nhận rằng cái lỗi đó chính là do tự
họ gây ra vậy.

Lại còn có những người chồng, có trách
nhiệm về sự hư hỏng của vợ một cách rõ
ràng hơn nữa, đắng cay hơn nữa. Đó là
những ông chồng có học mà không biết
nhận chân lấy bổn phận của mình, trách
nhiệm của mình, nói tóm lại là không đủ tư
cách để điều khiển gia đình. Họ cho vợ họ
ngồi đánh bạc với họ, họ cho vợ họ mời các
bè bạn đàn bà đến để chơi bời; họ lợi dụng
những lúc tiêu tiền khiêu dâm để chim chuột, để
được gần bề bạn của vợ mình là khác.

Thế chưa hết. Chúng tôi lại từng được
biết những người đàn ông ghen đốn hơn

thế nữa: họ có địa vị trong xã hội
nương không biết giá trị của mình, họ
không tha những khóa hàng đàn bà của
họ cho hơi hơi giã học cả với hàng người
hèn kém. Muốn được tự do đầu mình vào
những việc bừa truỵ lạc, muốn được đi
sáng đêm để chơi bời và « ăn cắp » nhưng lại
sợ vợ của họ trở hay ghen tuông đố dối,
họ bèn nghĩ cách bày ra cho những cuộc
tiêu khiển riêng để cho vợ họ « ăn nem »
« eo mé mại mà quên đi, không nói tới họ
nữa, không rầy là họ nữa.

Người đàn bà được chồng dạy cho đánh
bạc là vì vậy, và được chồng vô lòng dạy
cho những nghề nghiệp hay là vì vậy. Về
sau này, cơ bạc làm cho vợ gia thất (hố),
cờ bạc làm cho người đàn bà mất cả trình
tiết, nhân cách đi, người đàn ông kia còn
biết rầy vợ, dạy vợ ra thế nào?

Lỗi đó, người chồng chịu lấy. Và chúng
tôi sẽ nói rằng: « Đàn bà đánh bạc, kết tội
họ thật là đáng lắm. Nhưng muốn cho công
bình hơn, chúng ta cần phải kết án cả
chồng họ và cha họ. Bởi vì đàn bà mà đánh
bạc, một phần lớn, do người đàn ông ở
trong nhà gây ra. Người đàn ông không biết
chỉ huy giáo dục trong gia đình ngay từ
lúc đầu; người đàn ông không nghĩ công
việc để bắt buộc người đàn bà vào trong
vòng bổn phận; người đàn ông đã lơ tuỵ
hay dấn tiếp để cho vợ con đánh bạc để
cho mình rộng rãi. Đã đành những lỗi họ
gây ra, họ sẽ mang lấy, nhưng ta không thể
không nói sa miệng rằng nếu cái họ đem
bà đánh bạc không trừ được mà cứ lan
ra mãi, thì, dù rằng có quốc gia cách mệnh,
cải nguy cơ của gia đình Việt Nam cũng
chả lấy gì làm xa vậy.

SÁCH MỚI
Văn hào Tolstoi
Một công trình khảo cứu giá trị của Nguyễn Phi
HOANH, tựa của Phan Văn HUU. Sách in trên
giấy trắng đẹp. Bìa của họa sĩ Thủy Chương.
Giá 2p40
CƠN MỘT LỬ : **Đàn bà và nhà văn**
của Kiều Thanh Quế — giá 1\$20
NHÀ XUẤT - BẢN « TÂN - VIỆT » 39 LAMBLÔT
HANOI

ĐÃ CÓ BẢN :
NGHÌN LẺ MỘT ĐÊM
Quyển III — Giá 2p20
Bản dịch giả trí đầy đủ và cặn kẽ như
nguyên văn của Trần Văn LAL. Bìa của họa
sĩ Kim Sơn
ĐANG IN :
RIẾT LÝ VỀ VÔ TRỤ VÀ NHÂN SINH
Sách triết học. Các địa lý nêu bản hơn 50 thường
xin liên lạc đơn trước để hết hạn
Phật giáo triết học và nghìn lẻ một
đêm I và II (đang in lại)

Văn hóa Pháp-Kam phối-hợp với nhau được là bởi chủ-tiếng ngữ. Hay giúp **TIẾNG** RUYEN-DÀ QUỐC-KAM cho có đủ tài lực để dạy cho hết thảy người thất học biết đọc và biết viết chữ quốc ngữ

Việc trừng phạt những người đàn bà đánh bạc, bởi vậy, cần phải nghiêm nghị, trừng tay hơn và người ta lại cần phải thẳng tay hơn nữa với những người đàn ông có trách nhiệm trong gia đình. Sự đó, không có gì lạ cả. Đối với những trẻ con chạy nhông ngoài đường phố, những trẻ không được trông nom chu tất, nước Pháp, năm ngoái đây có ban hành ở Đông dương một đạo nghị định trừng phạt những bực gia - trường thiếu phận sự làm cha mẹ, thì, tại làm sao, để trừng phạt những người đàn bà đánh bạc, người ta lại không có thể bắt tội những người chồng, người cha là những người chịu trách nhiệm về việc giáo dục vợ con trong gia đình?

Những người chồng, người cha này, muốn tránh tội lỗi, có phận sự phải trao trách nhiệm và gây lòng yêu mến lâu cho vợ con, phải khuyên răn dạy bảo vợ con, phải tự mình làm gương tốt để cho vợ con soi. Họ sẽ không thể viện cớ gì ra mà bảo rằng họ không thể khuyên răn, dạy dỗ vợ con trong nhà, bởi vì chúng tôi không bao giờ tin rằng ở đời này lại có người mất hết cả lương trí, mất hết cả những diêm tốt của lương tâm được. Từ chối cái nhiệm vụ ấy tức là người không thực thà, tức là người không yêu nhà, không yêu nước. Làm tội là đáng lắm, mà có khi người ta lại còn phải làm hơn thế.

Trong một vụ bắt bạc mới đây, mà trong đó có nhiều bà tham, bà đốc bà ký và bà phán, người ta kể lại rằng có một bà trong lúc khai cngợc lễ như lễ phạt mà rằng: « Bầm, buôn bán thì không có hàng hóa; tích trữ đầu cơ thì bị tù, cho nên con phải đi đánh bạc, để lấy tiền nuôi chồng, nuôi con!»

Lời khai can đở thay! Thiết tưởng cái bà khai như vậy không những cần phải phạt rất nặng mà thôi, cái ông chồng bà ấy, tưởng cũng nên phạt rất nặng nữa mới là phải đó.

Không, không. Ta không thể lấy lễ gì mà bênh được bọn đàn bà đánh bạc. Ai cũng

biết rằng cờ bạc làm tan nát gia đình; người đàn ông đánh bạc đã hư hỏng thay, đến như đàn bà mà đánh bạc thì cái hư hỏng lại có những kẻ quá ác hại không biết thế nào mà kể.

Nếu thực tâm người ta muốn làm một cuộc quốc gia cách mệnh ở đây, người ta phải nghĩ cách nghiêm trị ngay cái nạn cờ bạc của đàn bà, trừng phạt họ rất nặng, trừng phạt cha và chồng họ rất nặng, và nếu cần thì truất quyền công dân của họ đi như đối với những quân ăn cắp. Các nhà báo đồng thời cũng nên giúp vào công cuộc này là mỗi khi có vụ bắt bạc thì không thể vì lễ gì mà im đi; trái lại, cần phải làm to ra, phải đăng tên tuổi họ, tên tuổi chồng con họ ra cho những người lương thiện biết mà xa lánh, đề phòng.

Nói đến chuyện cái tổ gia đình, nói đến truyện bồ đề pháp gia đình giáo dục mà lại dong tung cho đàn bà bỏ công việc nhà đi đánh bạc; bỏ chồng con không chăm nom, giấy đỏ mà đánh bạc; bỏ cả phận sự, bỏ cả thiên chức mà đánh bạc... còn có gì nữa mà nói!

T. B. C. N.

SÂM CAO - LY

là vị thuốc bổ rất quý

AI muốn mạnh khỏe và sống lâu - phải tìm cho được thứ sâm cao ly chính hiệu mà đúng. Sâm này chỉ có bán ở các quyền tài

TỔNG - ĐỐC PHỦ CAO - LY



Xin nhận cho ký giấy tên
huyền đàn trên hộp sâm

Hạt chỉ sâm Cao
ly chính hiệu

BẮC LÝ ĐỐC QUYỀN:

MITSUMI BUSSAN KAISHA LTD HANOI

LÝ NGƯ' VONG NGUYỆT

Bên con đường dài lượn vào làng Tế-tiền, một quán nước dựng ngay dưới một cây đa cổ-lũy. Chủ - quán là một gã tù-chiêng da già, trên mặt hây còn in hẳn vết lịch cuộc đời giang-hồ của gã. Không biết gã tự đưa lại, chỉ biết một hôm hắn đến dựng chiếc lều nhỏ ở quãng đường có tiếng là hôn ỷ và sau một cuộc cãi lý rất hăng với bon tuấn làng, hắn nếu được chế bán cho khách qua đường một cách thân-nhiên. Rồi như bọn đàn anh muốn dùng cái chính sách lấy còi ngộ-nghịch để trị cái ngộ-nghịch; họ cũng ngộ đi (hoặc chịu ỉn thì cũng vậy) cho gã kia kiếm ăn với vài bát nước chè xanh.

Và gã kiếm ăn được thật. Chỉ một năm sau đã thấy tập lều tranh kia biến ra một cái quán xinh xắn và người ăn nước chè tươi, người ta còn thấy cả sợi chè quả bánh cùng với chai rượu nữa. Một đôi khi khách qua đó ghé nghỉ lại độ một vài giờ đồng-hồ và thường khi uống vài cái rượu, ăn bữa cơm rau quả ỹ dĩa.

Chỉ có thế thôi mà rồi thấy hắn lấy vợ vợ có con. Đi qua quán hàng giờ đã thấy vui cười nhộn nhầy tiếng đàn bà ru con, tiếng con trẻ cười đùa khúc khích.

Một buổi trưa kia, trời nắng gay gắt. Trên quãng đường vắng ngắt đó, một người đàn ông áo the khăn lượt; thất tha thất thểu bước dưới bóng ô thắm. Hình như khách đi đã một lần rồi nên trông thấy quán tự xa xa mà cũng không thể rẽ bước lên để chống tới nơi. Chỉ thấy khách lỏ ỹ hải lờng trong cái ngõ ngoáy đầu ô rồi xoay tít ô đi voi lướt. Tới quán, khách tập ô bước vào, rồi đặt ngay mình xuống chiếc phên kê bên gian trái.

Nhưng bỗng khách vụt ngó nhóm giêng hai mắt chăm trờ nhìn lên bức vách. Hồi lâu cặp mắt đó mới rời đi nhìn trong quán như có ý tìm tới chủ nhân. Nhưng khách chỉ nhìn thấy một người đàn bà ngồi lim dim ngủ, một tay cầm chiếc quạt nan bõ thõng, một tay bẽ đưa bẽ dang ngủ nhưng mồm vẫn còn ngậm chặt vò me. Bên cạnh bõ bàn ghế tre, trên một cái trống có hai đứa nhỏ nữa cũng đang gác chân lên nhau mà ngủ. Thoảng trên một khách

mắt về lạ lùng ngạc nhiên. Khách ngó; ngẫm nghĩ một lát rồi mới cất tiếng hỏi: « Bà hàng cho bát nước nóng nào!»

Bà hàng lúc đó mới giật mình tỉnh, vội nâng chiếc quạt, quạt vài cái vĩa cất tiếng nói: « Chào ông, mời ông nghỉ chừa soi nước, cháu múc nước ông soi nhé!»

— Vàng

Nhà hàng bẽ con đứng giậy ra mở bát đổ gáo nước chè vào rồi mời khách uống. Khách uống nước, hút thuốc, rồi ăn cả chè, cả chuối. Trong khi ăn uống khách hỏi thăm cuộc đời sinh sống của nhà hàng và biết được rằng « bõ chẵn » ít khi có nhà ở bận nhiều « sông việc làm ăn ». Quan khách truyền làm ăn xong, khách chỉ tay vào bức tranh trên vách nói một giọng có làm ra binh-linh thân-nhiên: « Cái tranh con có cũ kỹ thế này thì còn treo làm gì nữa. Thiểu gì cái treo...»

— Ấy hằng biết bõ cháu treo của nợ ấy lên làm gì. Chẳng thấy đẹp đâu mới thấy mấy đứa trẻ bị trận đòn nao là thừa sống thiếu chết trên ấy.

Khách không hỏi ngay nguyên do những trận đòn ấy và kéo một hồi thuốc leo, nhũn mặt lên trời phun ra một đám khói dặc.

— Bà được mấy cháu tất cả?

— Dạ, cảm ơn ông, nhà cháu nhờ giờ hũy con hiếm hoi lắm... Kia hai thằng bé năm trong là hai cháu lớn, con con bé này mới lên hai...

— Hai trẻ kháu khỉnh thế kia mà lại phải đòn à?

— Ôi cháu ông chưa biết tình « bõ chẵn » đây thôi. Đã nóng mặt lên thì đến la giới dấy cũng chẳng cần nữa là con. Mà khôn khờ trẻ nó dợ dột thấy tranh ảnh thì lu lu lì chỉ trỏ cho nhau rồi sơ sơ sao một tí hi đã làm sao! Thế mà đàn lý đánh dẽ, có khi tài học cả mầu mồm mầu mũi chàng nó

— Khôn khờ, chả biết quý hóa gì bức tranh ấy mà làm tình làm tội trê thế.

— Nào ai biết được! Làm lúc nghĩ thương hai trẻ cũng muốn vớt của nợ ấy đi cho riêng. Gá « bõ chẵn » không cần nữa đừng mé tới thì cũng vớt đi rồi.



Ông khách chép miệng nói : « Ôi chào ! gì mà bằng con ! Tôi thấy ngay trên huyện mấy cậu con ông huyện đánh võ những đồ sư cổ giá hàng trăm bạc một mà cũng chẳng ai nổi mắng, chứ chả cần nói đến phải đánh nữa. Huống hồ lại chỉ là cái tranh nát này...

Nhà hàng hổ dãi một cái tờ về nhân-nhục và đưa một vuốt vè hai đứa trẻ vẫn ngủ say. Khách lại rít một hơi thuốc lao nữa rồi chậm-rãi nói : « Nay bà hàng này ! Hay là thế này này... Chẳng nhẽ thấy mấy đứa trẻ khờ thế kia cứ bị dích mắt mà lại nger đi thì cũng tội nghiệp. Chi ông tôi giúp bà một tí, gọi là làm duyên một buổi qua đây. Bà để-cho tôi bức tranh kia ; đây bà cầm lấy năm đồng ; tôi thiệt một tí cũng chẳng sao, miễn là các cháu từ nay hết phải đánh đập là tội rồi.

Mắt người đàn bà sáng ngời lên một cái, chẳng rõ vì tiền hay vì nghĩ đến con có thể không bị những trận đòn ghê gớm nữa.

— Cảm ơn ông có lòng nghĩ đến các cháu — Nhưng chỉ sợ bố cháu đã dặn không được moi tôi bức tranh đó...

— Ông nhà dân thì dân-chê, bà tỉnh, một tờ giấy nát mà bán được năm đồng bạc thì ai còn dám nói năng tôi bà nữa. Và lại đó là vì tôi thương hai các cháu mà tôi định thế. Cũng như là cho các cháu mấy đồng bạc ăn quà ấy mà, chứ mua bán gì bức tranh nát này.

Người đàn bà không còn biết nói sao nữa, nghĩ một lúc rồi lắc mồm ; cái mà nói : « Vâng,

thì ông đã có lòng tốt xin để hầu ông. Chẳng phải nhà cháu tham gì...

— Vâng, tôi biết lắm... Chẳng qua bà nghĩ tới các cháu... để rút ruột ra, ai lại nỡ để chúng nó bị đánh đập khổ sở.

Thế rồi sau vài câu truyện bâng quơ nữa, khách chào nhà hàng rồi lại giương ô lên đi, tay cắp bức tranh cuộn gọn — Bông ô đến lần này thấy vun vút trên con đường đất, đường như sau một đé nghĩ ngợi, khách đã bớt nhọc mệt mà vui vẻ hả hê đi nốt con đường bỏ gió.

Cách đây vài hôm, dân làng Tê-tiên bỗng nghe thấy tiếng hô hoán kêu khóc ầm ĩ. Và chỉ một lát là quanh quán nước kê trên, dân bà trẻ con, ông cả bà non đều xúm đông lại để xem gã chủ quán trói vợ và chém giương mà đánh.

Sau có mấy người đàn anh thấy bất nhân-quá, vào can. Gã chủ-quán nữa vì nê, nữa vì đã đánh và chửi vợ nhọc rồi, nên vọt thanh củi đi mà ném mình xuống chiếc phên.

— Thì có gì mà lại đánh bà ấy thế ?

— Trời ơi ! Các cụ có biết cho đâu ! Nó giết tội không bằng.. thật nó giết tôi chứ có không đâu !

Chủ quán kể cho mọi người nghe việc vợ hắn đã bán tờ tranh.

— Nhưng bà ấy có cho không người ta đâu ? Một tờ tranh cũ nát ấy mà bán được năm đồng bạc là tội tiền lắm đấy chứ !... Nói vô phép chứ giá cho không" ngay tôi, tôi cũng chẳng lấy.

— Thì các cụ có ai biết cho đâu ! Thời đã mất rồi, thì tôi chẳng đâu gì các cụ nữa. Nó là bức tranh « Lý ngư vọng nguyệt » đấy ! Và quay lại bổ một : « Con mà đây kia, thôi tha cho mà đừng đây, giống tai nghe nhân thế cho mà tể ! »

Rồi gã nhấm mắt lại, cúi đầu nghĩ ngợi một lúc. Sau hân ngừng lên, dân mắt vào bức vách còn trơ không, thong thả kể.

Ở bên Tàu, hồi xưa, có một phú-ông khi sắp chết gọi riêng người thiếp đến mà bảo rằng : « Ta chết đi, liệu chừa cái gia-tai để lại mấy thằng con phồng nhứt của ta nó chẳng chịu để cho mẹ con nhà đời. Vậy ta giao cho nhà bức tranh này, gọi là chút ít để đến ơn nhà bấy lâu nay hầu hạ ta và rồi sau để mà cho con gái ta. » Người thiếp khóc suốt mười, kêu than chớ cắt phên lễ mơn.

Phú-ông vậy lại gần giường và ghé vào tai nói nhỏ mấy câu. Chỉ thấy người thiếp gương gào lau mặt rồi cầm bức tranh lui ra.

Quả nhiên sau khi phú ông chết, mấy cậu con bà cả chia nhau của cải ruộng nương, còn mẹ con người thiếp thì chi vén vẹn được chút ít tiền và đồ tư-trang.

Sau đó ít lâu, tiền nong do tư trang theo thi-gian vùn vụt đi. Người thiếp trở về già và có gái đã hoàn toàn là một thiếu-nữ xinh đẹp -- Nhưng cái giá của bà mẹ không sinh được ra tiền mà cái đẹp của cô gái không tránh được túng bần. Lại thêm bệnh tật quấy ray bà cụ. Thế là một hôm bà cụ đưa cho con bức tranh của ông chồng để lại mà bảo rằng : « Con đem bức tranh này ra nhà cầm đồ mà cầm. Nó là một bức tranh rất quý, trền đời không có tới hai. Hễ được ít tiền thì đừng cầm, nhưng bằng khá khá hãy giao cho người ta mà lấy tiền về. »

Cô gái vâng lời mẹ, đem tranh ra hiệu cầm đồ lớn vào bức nhất trong nước. Người quản-linh việc cầm đồ là tay thiện-nghệ. Khi mở bức tranh ra, anh ta thán người ra một lúc, rồi lại cuộn lại trao giá cho cô gái mà nói : « Bức tranh này hiếm có, không thể định giá ấm ngay được. Vậy có hãy vui lòng mang về, ba hôm nữa sẽ mang lại, chúng tôi mới có thể trả lời được. »

Ngay hôm đó, các ông chủ nhất hiệu cầm đồ đều nhận đượ: tờ giấy mời thượng khàn đến họp một phiên hội-đồng bất thường vào buổi tối hôm sau để bàn về một vấn-đề rất quan-trọng đó.

Trong buổi hội-đồng đó, viên quản-linh việc cầm đồ đứng giẫy nói : « Sợ dĩ có phiên hội-đồng này là vì có một việc quá quyền hành động của tôi. Các ngài tất đã nhiều ngài nghe thấy nói tới một bức tranh có thần. Thi hôm qua 'ấy, hiệu ta vừa được hân hạnh tiếp một bức tranh đó. Ấy là bức « Lý ngư vọng nguyệt. » Kể cái giá của bức tranh đó thì vô cùng. Mà một hiệu như hiệu ta thì phải cầm tới một triệu bạc mới xứng đáng. Vì tôi không đủ quyền hành để cầm một bức tranh tới một số tiền quá lớn như thế, cho nên tôi xin trình để các ngài biết mà định liệu. »

Các ông chủ bàn tán một hồi rồi quyết định rằng : Hiệu đã tin ở tài năng của viên quản-linh việc cầm chác kia, thì hiệu vẫn giao cho viên đó toàn-quyền hành-dộng — Nếu viên đó

ước-lượng cầm bức tranh kia một triệu bạc thì là vì giá nó tới thế. Vậy viên đó cứ lấy nghĩ mà làm việc. »

Hôm sau nữa, có gái kia lại mang bức tranh « cá chép nhìn trăng » tới. Nhưng tới khi thấy nhà cầm đồ định cầm cho tới một triệu thì có gái cũng lại ngăn ngại hồi lâu rồi nói : « Các ngài đã biết tới bức tranh của tôi thì thực là may cho tôi lắm. Nhưng các ngài lại định cầm tới một triệu bạc, thì cần phải cho tôi nghĩ đã. Các ngài trước có yêu-cầu tới nghĩ ba ngày mới nhận cầm tranh cho tới, vậy bây giờ trước khi nhận cầm tiền của các ngài, tôi cũng xin yêu cầu các ngài cho nghĩ ba ngày đã. »

Rồi có gái mang tranh về kể cho mẹ nghe tình hình là thế. Bà cụ bảo : « Kê ra * như lời cha con dặn lại thì đầu cho cá kho làng trong thiên hạ cũng không đủ để mua nổi bức tranh này. Nhưng mẹ con ta hiện nghèo khổ quá, cầm tới triệu bạc thì có bao giờ có hi-vọng chuộc lại được. Mà cầm ít quá cũng không đáng tay. Chi bằng ta cứ lấy một nửa tiền là vừa phải. »



Nghe tiếng cụ Thám, mấy người lân cận đổ ra. May được cụ Thám lừa nên không trông rõ. Cụ Và nép trong bụi, thò hai tay chấp lại mà vái mấy người lân cận. Bọn này mím cười kêu cùng cụ Thám: «Thưa cụ không biết đưa nào đó, nó bỏ chạy rồi.»

Cụ Và đi thi trượt mấy lần. Lần đó cũng ại lều chông ra đi, thấy sau, ló quấy đồ đi trước. Vừa khỏi ngõ, thằng dầy tó dừng lại bảo:

- Thôi về thôi, thầy ạ.
- Sao lại về? Cụ hỏi.

Tó đáp:

- Lần này khéo lại trượt, con trông thấy hai con chó đùa nhau, triệu chứng hồng mắt.
- Mày thử nhìn xem, chó gi.
- Hai con vàng tuyến, thầy ạ.
- Vàng à?
- Vàng, vàng.
- Thế thì tốt, Cứ đi. Lần này thầy quyết để Hoàng-giáp cho coi.

Và, lần ấy cụ Và vào thi đình không chiếm thê.

Chữ nho tàn, văn thơ cũng vắng. Trên báo chí bây giờ chúng ta chỉ thấy những bài thơ trường giang đại hải, nói rất nhiều, tình rất nhiều, lời rất rậm. Đầu là những bài thơ trong như pha-lê hay là «nhẹ nhàng như chiếc lá thu rơi»: Cái từ thơ của các cụ ngày xưa thường thu gọn lại, mà cái hay là ở những chữ từ chính vô cùng, có nhiều màu sắc vô cùng. Cái từ thơ bây giờ vụ ở chỗ mỏng manh thái quá. Thường là một sự tiên, nhưng có lẽ là sự kém đi chăng.

Các cụ nhà nhỏ họp chuyện với nhau rất hay rung đùi đặc ý ở một hay hai câu thơ.

Lắm khi chỉ một một chữ cũng đủ làm các cụ vui cười khoái trá.

Hồi vua Gia-Long nhất thống Bắc Nam, có các cụ thần nhà Lê cáo án, nhưng sau vì sự khuyến dụ của Tân Triều, các ông lại phải ra làm quan. Khi ấy có người đã làm câu thơ châm biếm các ông rằng:

*Rau vì núi Thủ dâng ngòm
Bọn Di Tề giả dối mồm bô ra.*

Câu thơ ấy truyền tụng đi, vì trong câu đó chẳng những có cả một sự (ích, một cái từ) ngạo mạn mà cái hay lại còn ở mấy chữ «dâng ngòm», «giả», «mồm» tức là nhân-tử của câu thơ. Quan-niệm làm thơ ngày xưa thường như vậy. Làm thơ không chỉ phải tìm từ, từ có nhiều thì phải cân nhắc rồi lựa bớt nó đi, không cứ thế, lại còn phải sành chữ nữa. Mà những chữ thì cân nhắc lắm lắm.

«Ba năm mới nghĩ xong hai chữ» có lẽ là thật, chữ không phải là một lời lập-dị gì đâu. Có lẽ chúng ta cho là một điều-xảo mà thôi, một sự để gọt chữ chưa chắc đã phải là cái chân tài thi-sĩ.

Nhưng tôi thì tưởng rằng làm thơ khác lắm vẫn. Đã nói thơ, phải nói nghệ-thuật. Dẫu những người mãn-tiếp đến sau, thất bộ thành thi, họ cũng đã sẵn có sự năng-đức già giặn từ lâu kia rồi.

Chẳng hạn như câu:

*Trâu già nếp bụi phi hơi nâng
Chó nhỏ bên ao cắn bóng người (Yên Đò)*

Thì ta thấy không có sự gô-gâm. Câu văn thật dễ dãi nhưng mà già giặn biết bao nhiêu, cái từ thu gọn biết bao nhiêu, một cảnh ở nhà quê. Trưa mùa hè yên tĩnh. Trong thơ tiếm tàng ánh nắng của mặt trời. Một bụi tre, một cái ao, hai con vật mà người là một cái bóng lướt qua thôi.

(xem tiếp trang 34)

BÙA YÊU CÔ TỬ THỜI CÒ AI-CẬP

Bùa yêu
lâm bằng
hoa, bằng
dâu ô-liu,
trái tim
chìm yện

Mới đây các báo hàng ngày có đăng tin một cụ mẹ mù tên là thị Tuyền vào một cửa hàng nọ dùng bùa mê lấy của chủ nhà hai ngàn đồng. Mấy hôm sau, thị Tuyền bị bắt và khai với các nhà chức-trách rằng thứ bùa mê của thị dùng đó một người phò-thầy là Cai Đen làm; chính thị đã bị Cai Đen lừa gạt-học và thị số đố lầy chông thị cũng là bị một thứ bùa yêu của chính tên Cai Đen này đem cho ăn. Câu chuyện bùa yêu, vì vậy, được người ta nhắc đến luôn: người thì bảo là có, người thì bảo là không. Vậy thì có bùa yêu không? Có không phải là một truyện quan trọng gì cho lắm, nhưng ta cũng nên biết qua một chút về bùa yêu, một chút thôi, chứ nói dài về bùa yêu thì không biết bao giờ mới hết. Âu cũng là một câu chuyện giải trí không nhằm làm trong lúc thế-giới đa sự này.

T.B.C.N.

tình và khỏi phải lo -ngại giải-quyết vấn-đề ấy nữa. Chúng ta sẽ biết rõ ai-tình là cái chi-chi, biết một cách thực-nghiệm, một cách khoa-học. Chúng ta sẽ nắm được cái bí-quyết của tình-yêu, vì nguyên - chất tình yêu là gì, chúng ta không còn lạ:

Bấy giờ chúng ta muốn được yêu, là được yêu liền. Chẳng khó khăn gì, chỉ phải đi một vài giọt nước hoa là đủ.

Nhưng làm như vậy liệu có hợp pháp không? Hay là rồi đây sẽ có một điều-luật mới phạt tội mua chuộc ái-tình?

Chất nước «Zep» có phải là bùa yêu không?

Điều chắc chắn là hiện giờ các quan tòa chưa chịu nhận là có bùa yêu, hoặc không chịu nhận là bùa yêu có một mãnh-lực ghê-gớm.

Cũng vào năm 1935-1936, gì đó, tại Anh-quốc có một bà tên gọi Wilkinson. Bà này

bị trụy-ở về tội lừa đảo lấy hàng mấy ngàn anh-kim của hai cô gái ẽ chông đến nhờ bà làm Nguyệt-lão. Bà khai rằng bà có một chất nước tên gọi là nước «Zep», duy có bà biết cách chế-hea mà thôi. Chất nước ấy có một tính-cách thần-bí kỳ-dị:

Hai cô gái già kia, tên là cô Dora và cô Mabel Lyne, chỉ việc súc một chút nước ấy vào một chiếc áo, quần mặc đở, rồi đem thiêu trên ngọn đèn, là tự khắc nhìn thấy người chông có sẽ rồi đây sẽ có một điều-luật mới phạt tội mua chuộc ái-tình? Hai cô tin lời. Thế là tiền bạc tu-trang từ tay hai cô lọt sang túi bà vậy.

Huân-tước Irwin, nguyên phó-vương Ấn-độ là luật sư bành-vực bà Wilkinson.

Ông quay-quyết nói rằng bà khách hàng mình không tự chế lấy nước «Zep» mà dùng một chất do con gái bà gửi từ xứ Floride về.

SÁCH Á-CHÂU

Tủ sách quốc gia		Tủ sách trình thám	
GIÓ NÚI (của Ngọc Cầm) 1p50	VỤ ÁN MANG KHÔNG CỎ THỦ	PHAM của Ngô văn Ty 2p50	
TỈNH TRƯỞNG của Lê-Vân-Huyền 1p30	ĐĂNG BÍ MẬT của Ngô văn Ty 1p00	LÃO GIÀ ĐEO KÍNH ĐEN của Trần văn Quý 1p30	
MỘT TRUYỆN TÌNH 15 NĂM VỀ TRƯỚC của Lưu thị Hạnh 2p00	MỘN NỖ KỶ KHÔI (của Ngọc Cầm) 1p00		
CHIM THEO GIÓNG NƯỚC của Tạ hữu Thiệu 0p70			

Tủ sách công giáo
THANH NIÊN TRƯỚC VẤN ĐỀ
TRƯỜNG SÁCH của Nguyễn-đ.
Diễn tựa của đức giám mục J.B.
Nguyễn bá Tông 1p00

Tủ sách lịch sử
TRĂNG SÌ VỎ DANH của Hải Bằng 1p50

Tủ sách phiêu lưu
MŨI TÊN THỦ của Ngọc-Cầm 1p00
T'AI MAI của Ngọc Cầm 0p50

Những sách trên đây đã được hoàn thành nhiệt liệt. Mua ngay kéo lại hết cả. NHÀ IN Á-CHÂU XUẤT BẢN 17 EMILE NOLLY HANOI TEL. 1260

Dù thế, cái con người hiền đức ấy, — bà Wilkinson tự mọng là người hiền — đức trước mặt quan Tòa — cũng bị Tòa tuyên án phạt 18 tháng tù.

Như vậy, giá cuộc thi-nghị-hen của *Naga Maru* thành công, thì bùa yêu vị tất đã giúp chúng ta được việc gì.

Bùa yêu có từ đời thượng cổ

Nhưng các thi-gia cổ kim vẫn ca-tụng n-arch-lực của bùa yêu.

Tại Ai-cập, thời thượng cổ, người ta đã viết bằng chữ những giống chữ, mà người ta mới tìm ra ý-nghĩa như thế này:

« Nàng hãy nắm mắt lại! Nàng chớ biết là hiện năng ở đâu! Bùa thiêng ơi! Người hãy thành một ngọn lửa trong mạch máu nàng, để nó nung vào lòng ta mãi mãi. Người hãy thổi ngọn lửa tình yêu trong lòng nàng để nàng yêu ta! Nàng phải quên cha nàng, mẹ nàng, anh em chị em nàng, để chỉ tưởng nhớ đến ta thôi. »

Và bài thuốc luyện bùa yêu thời cổ Ai-cập, người ta thấy khắc vào đá như sau:

« Lấy đầu ó-liu thật tinh khiết, một vài cành cây ó-liu và cái cùi cá. Nghiền bậy lá củ cải ra lấy nước hòa lẫn đầu ó-liu. Đến nửa đêm, đứng đối hướng về mặt trăng mà đọc bảy lần câu thần-chủ. »

Chất nước bùa yêu trên đây bình như chẳng có gì là khó uống cả. Và dù đầu ó-liu có thể vô-hiệu trong việc khêu gợi tình yêu, song bao giờ cũng là một món thuốc siêng rất tốt vậy.

Bùa yêu làm tăng tìm chim yến

Văn-sĩ Burton người nước Anh, trong cuốn « *Giải pháp sầu-muộn* » liệt ra một bản kê những bài thuốc bùa yêu, không ngon bằng bài thuốc Ai-cập, chẳng hạn như một trái tim chim yến chầm vào nước nển sấp mà ăn.

Burton nói về bùa yêu: « *Chỉ cốt làm khích-dộng huyết mạch những cuộc-phân động hóa chất* » trong người ta.

Có lẽ vì thế mà những bài thuốc yêu của văn-sĩ hầu hết cần-cử vào tính-chất của các thực-phẩm.

**Thứ bùa yêu mãnh-liệt nhất
lại không phải là bùa yêu**

Nghĩ kỹ ra, Burton nói chỉ lý vậy. Ai không biết rằng người có khỏe mạnh thì mới nghĩ được đến những sự trao-trút tinh yêu-đương. Và thứ bùa yêu nào cũng phải lấy sự khang-ninh của thân thể làm căn bản. Rồi, những giờ phút nhàn-rỗi, một bữa cơm ngon, một phòng ngủ trang-hoàng nhã đẹp.

Đó là những thứ làm khích-dộng những sự phân động hóa-chất trong huyết-mạch người ta mạnh hơn một trái tim chim yến nhèo.

Nhưng, thế thì cuộc phân-chất thứ hoa thân ở đảo Tích-Lan kết-quả còn ra thế nào?

Vì thứ bùa yêu mãnh-liệt không phải là thứ bùa yêu nào cả. Nó chính là sự « *trường - tượng tình yêu* » (imagination amoureuse), nó chính là lòng người vậy.

LÊ HÙNG-PHONG

Các thứ thuốc trị hen rất mau khỏi

Thieu ban giải nhiệt tán. — gỏi nóng trừ hàn, hay đặt mình đó bỏ hơi trộm cho trẻ em, mỗi gói 0p20.

Thuốc ho bổ phổi hiệu trái đào. — trị dứt các chứng ho dù lâu mau nặng nhẹ rạo có ngấm đều khỏi cả lại giúp cho người phổi yếu hay mệt mỗi hộp 0p40.

Từ thời cầm mạo tán. — trị nóng lạnh như đầu cam số mũi, cầm nắng mưa mỗi gói 0p20.

PHƯƠNG NAM Y VIỆN
MỸ-THO — NAM-KY

11 Rue de la NC. VAN-DUC
11 Rue des Caisnes Hí-nô
Nam-ky: Nam-Tiên Tân đĩnh
Saigon — Mỹ-tho: Nam-ưng
thứ X3 — Chợ lớn Saigon; Nam
hội và khắp nơi đều có bán

ĐÃ CÓ BẠN:

NGUYỄN TUÂN QUÊ HƯƠNG

512 trang, in đẹp
Bản thường 5\$00
Bản Giỏ vàng (hết)
Bản Impérial đại
la 20\$00 (còn một
số ít).

ANH-HOÀ

69, Rue du Charbon, Hanoi

LẬU, GIANG

Mặc bệnh tình nên uống thuốc của ĐỨC-THO-BUỜNG 131 route de Hue Hanoi sẽ khỏi.

Thuốc lậu 1p00 một ve. Giang 1p00. Nhận chữa khoán. Xem mạch cho đơn, chữa đủ các bệnh người ốm, trẻ con. Bán đủ cao, đơn, hoàn tán.

CỔ HỌC NỮ'A LÊN, CON!

Truyện ngắn của Phùng biên-NGOC

Hôm ấy, mẹ tôi đã có phần hơi bốt. Cả nhà tôi đều mừng lắm; thứ nhất là tôi, vì tôi còn nhớ lời mẹ tôi nói: « Khi nào con lĩnh thường xong, mẹ khỏi, mẹ sẽ may cho con cái áo mới. »

Sau mấy tuần nằm mê-mạn trên giường bệnh, thân hình mẹ tôi đã thay đổi khác xưa nhiều. Người gầy hẳn đi gần nửa, mắt người thâm và sâu xuống, má hóp lại, da xanh nhợt, người yếu như không còn đủ sức chống lại với con gió nực.

Nhưng sáng hôm ấy, mẹ tôi tỉnh lại. Người không thấy nóng nữa. Mắt người mở to và sáng hơn trước. Người đòi mở cửa nhìn ra sân: một đàn gà nhỏ đang riu rít tranh ăn, làm người thêm - thường nhớ lại khi mình còn mạnh.

Sự quay lại thấy tôi, người mỉm cười, khẽ nói:

— Hôm nay, con được lên huyện lĩnh thường phải không?

— Thưa mẹ, vâng.
— Sao con chưa đi? Mẹ bảo anh con đưa con đi nhé?

Thầy tôi nói theo:

— Phải đấy. Ba đưa em đi cho vui. Thầy và chị con ở nhà với mẹ là đủ rồi.

Anh tôi và tôi vội vàng vào thay quần áo, rồi ra xin phép thầy mẹ tôi để lên huyện; mẹ tôi còn dặn với:

— Hai con đi che mau khéo ở nhà mẹ mong đấy.

Mặt trời lúc ấy đã bắt đầu

lên cao. Nhưng ánh nắng vàng nghiêng mình trên cánh đồng xanh bát-ngát, lam lấp lánh những hạt sương rơi còn tụ mình trên cỏ. Từ đằng xa đi lại, thằng Tý ngồi trên mình trâu, tiếng người ngao hát. Con vật đầu cũi xuống, thông-hả bước một, đuổi luôn luôn phe-phây làm đàn châu hải sợt, rất mình vung bay tự phía. Bên dòng sông Nhị, bác Sinh, quần sắn cao đến gối đang ra công tát nước vào ruộng mình. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, đưa mùi hương gạo lại. Tôi say-sưa nhìn lên cành cây, một đàn chim non đương tung mình bay nhảy, miêng kêu chirp-chirp như chào mừng tôi đã có một cái kết quả hay sau một năm học tập. Chợt có tiếng quạ kêu trên lưng chừng trời, bay về phía làng tôi. Tôi rụt mình nghĩ tới mẹ tôi ở nhà. Tôi lo sợ cho người có sự gì không hay xảy tới.

— Tới Huyện kia rồi, em ạ.

Bồ thận diệu độc

Thuốc lọc máu, tiêu hết niệu độc ngửa lộ do đi độc boe liều phát ra. Hộp 0p80. Nửa tá 4p00, cả tá 7p50. Xa mua linh  

NHÀ THUỐC TÊ-DÂN
151, Hàng Bông Hanoi

Saigon: 81a, Nam-liên 42P. Bian-choy đại lý các thứ thuốc Tê-dân

Nhìn theo tay anh trở, tôi thấy xa xà nằm lá cờ ngũ sắc phấp-phới bay như tôi vẫn thường thấy trong các ngày hội hay ngày làng tôi vào đám. Tất cả mọi người, người ta đều đi dồn phía huyện. Ai nấy cũng quần áo chỉnh tề, vừa đi vừa bàn-án về cuộc phát thưởng long-trọng ít có trong địa hạt mình. Những hàng quà bánh, giầu nước đã bày hàng giầy dài hai bên công huyện. Người đến mỗi lúc một đông, tiếng chào mời mỗi lúc một thêm ồn-ào nhộn-nhip.

Thấy tôi, mấy người bạn cùng lớp chạy lại vỗ tay reo: — May được phần thưởng danh dự rồi. Độ ạ.

— Sao chúng mày biết?

— Thầy vừa bảo chúng tao thế. May trên thăng Vạn là phải lắm.

— Tao biết, chúng mày nói dối tao, tao hơn sao được thăng Vạn?

— Không, mày hơn nó thật mà. Chính thăng Vạn cũng vừa bảo chúng tao thế.

Thấy bạn tôi nói vậy, tôi khấp-khởi mừng thầm vì chính thật ra, tôi có nhiều hy-vọng được thầy giáo tôi đề tôi hơn Vạn lắm. Vạn thường thông minh, tài giỏi hơn tôi. Về bài làm, tôi ít khi được bằng Vạn, nhưng Vạn không được chăm-chỉ, ngoan-ngồi như tôi nên bao giờ tôi cũng được hơn điểm Vạn về các bài học. Kỳ thi cuối năm vừa rồi, Vạn và tôi cùng bằng điểm nhau, nhưng

thầy giáo chúng tôi đâu, không cho biết ai là người có cái máy mần được gói đầu trong ngày vui đó.

Nếu Vạn hơn tôi? Sự ấy có thể được lắm. Tôi dám lo nghĩ và ghen-ghét Vạn, mong che Vạn không có mặt trong lúc này, nhưng Vạn đã đến trước tôi và đang tươi-cười đùa nghịch đàng kia rồi.

Một hồi trống nổi lên báo hiệu giờ phát thưởng đã bắt đầu. Tất cả mọi người đều xô vào sân huyện.

Giữa sân dựng một cái rạp lớn, mái bằng rom mặt ngoài cho bằng lá, trên kết hình một con phượng hoàng đang xò cánh muốn bay. Hai bên có một giầy ghế dài để cho các viên kỹ-mục các lang ngồi; giữa để một lối đi cho học trò lên lĩnh thưởng. Hàng ghế đầu danh riêng cho các giáo viên. Đứng trước mặt, một cái bàn dài và rộng, trên bày la-liệt những sách mới tinh.

Có tiếng nói bên tai tôi :

— Người mặc áo sa ta, đeo bài ngà, trắng bẻo ngồi giữa là quan Tuần trên tỉnh về đấy. Người ngồi bên phải, cạnh Ngai là quan Phủ Thuận thành; bên trái là quan Huyện ta. Người mặc tay ngồi đầu bên kia là quan Đốc học; đầu bên này là quan Thanh-tra Kiểm học, người nghiêm lắm.

— Suy! Suy!

Mọi người đều yên lặng. Ông đốc học, tay cầm tập giấy, sắc lại bộ áo, bắt đầu đứng lên nói. Giọng ông to và trong. Ông nói một cách thong-thả, rõ-ràng với mọi người no luôn trên miệng. Ông nói cái mục đích của cuộc phát thưởng này cũng



những điều ích lợi lớn lao của sự học. Ông trách thôn quê đã vung tốn, để sao-những sự học-bành của con trẻ, rồi ông kết luận: « Các cụ, các ông, các bà, xin cứ cho con em đi học. Hết hè, nhà trường chúng tôi lại lúc nào cũng sẵn lòng mở cửa đón các em. Đi học không phải là một cái tội, và thầy giáo không phải là hạng người ác-nghiệt như nhiều em đã lầm tưởng đâu.

CHỮA KHOẢN :

CÁC BỆNH
NHÀ THUỐC HỒNG - LẠC
46, phố Hàng Nâu — Hanoi

người có ích. Còn ta, ta đặt một phần hy-vọng vào các em để gây dựng lấy một nước Việt-nam mới, một nước Việt-nam mà tất cả mọi người ít nhất cũng đều phải biết đọc và biết viết chữ Quốc-ngữ.»

Ông Đốc-học vừa rút tiếng, một tràng vỗ tay hoan-hô nổi lên từ phía, rồi ai nấy lại yên lặng nghe một ông giáo xuống danh những học trò lên lĩnh thưởng, lần lượt từ lớp dưới lên trên. Một ông giáo khác dựa những sách thưởng lên cho các quan chức ngồi giữa để trao lại cho những người được gọi lên. Mỗi lần gọi tên một trò là mỗi lần lại nổi lên những tràng vỗ tay sen lẫn với những lời ngợi khen của người phát thưởng.

Thầy giáo tôi đã bắt đầu gọi tên học trò lớp mình.

Lúc này tôi hồi-hộp hết sức. Tim tôi đập mạnh và nhanh, người tôi run lên, tôi phải nắm chặt lấy tay anh tôi, không dám ngừng dẫn lên nhìn nữa.

— Phần thưởng danh dự: Hoàng-văn-Đô.

Nhất các khoa: Sử - ký, Các-tri, Địa-dư, Luân-lý. Nhì: Bôi Luận, Toán-pháp, Âm-tả.

Tôi thở một cái mạnh để trút hết những nỗi lo sợ của mình khi trước, rồi sung-sướng tiến lên, giữa những tiếng hoan - hô nhiệt-liệt. Thầy giáo tôi dẫn tôi lại gần ông Phủ để người trao phần thưởng cho tôi. Ông sờn nói thêm vài câu gì nữa tôi nghe không rõ vì âm quá, nhưng chắc cũng không ngoài những câu khuyến-kích khen ngợi tôi. Tôi muốn đáp lại vài lời cảm ơn, nhưng tôi ngại-ngạc

không nói được, nước mắt tràn ra lúc nào không rõ. Tôi vừa đem phần thưởng về chỗ, các bạn tôi đã xúm-xít lại đòi xem và hết lời khen tôi được những quyển sách dày và đẹp. Vạn lĩnh thưởng xong cũng lại mừng tôi một cách rất chân-thật khiên tôi tự-ngạc với mình đã có những ý nghĩ nhỏ nhen với Vạn lúc trước.

— Hai cậu về mau lên, bà sắp nguy rồi.

Nhìn tên dầy tôi vừa nói vừa thở mạnh, chúng tôi cũng thất sắc, vội hỏi :

— Bà nguy rồi ư ?

— Bà trở lại bệnh cũ chóng lắm. Hẹn hai đang hấp-hối rồi, hai cậu chạy về nhanh lên thì may kịp.

Không dám hỏi nhiều nữa, hai anh em tôi, tay cầm dây, tay cầm sách, cầm đầu chạy thàng về nhà, mặc cho các bạn tôi nhìn ngo-ngác.

Lúc này, chị tôi đã gục bèn mình me tôi mà khóc. Còn thầy tôi cũng ngồi sát cạnh người, nước mắt chảy quanh.

Thấy tôi dầy cửa vào, thầy tôi khẽ lay đầu me tôi rồi ghé vào bên tai người nói :

— Hai con nó đã về đây này, mình ạ. Chúng nó được nhiều phần thưởng lắm.

Mình đừng đi vội; mình hãy tỉnh lại, mở mắt ra nhìn chúng nó lần cuối đi.

— Me ơi! Me! Chúng con về đây rồi, me có thương chúng con không, me ?

Me tôi cứ a mình, mở mắt nhìn chúng tôi thực. Tôi nắm chặt lấy tay người, người lo-đỏ nhìn tôi rồi ấp-ung nói:

Cổ... cổ học nữa lên; con! Mẹ... mẹ mừng lắm.

PHÙNG BIÊN-NGỌC

AI MUỐN DÙNG THUỐC BỔ CƯỜNG TÌM THUỐC

sâm
nhung
bách
bồ
Hồng - Khê

75 Hàng Bờ Hanoi. Mỗi hộp 1\$20

SÁCH MỚI

THÍCH CA MẪU NI

của THIÊN THỨC

Cuộc đời lý kỳ của đức Phật Thích Ca

Giá 1\$20

ỚN XEM

SỐ KHAI TRƯỞNG

ra ngày 14-9-43

của NHI ĐỒNG HOA BẮN

từ báo giáo - dục trẻ em xứng đáng nhất. Bắt đầu từ số 38

« Coa bỏ giới này » thêm nhiều mục vui, lạ

SẮP PHÁT HÀNH

GIỚI SƯỞNG HOA

Giá 3p. của Phạm văn HẠNH

LƯỢM LỬA VANG

49, rue Tiên Tsin — Hanoi

PHỤ NỮ VỚI GIA-ĐÌNH

Dũng Kim 2500

PHỤ NỮ VỚI HÔN NHÂN

Viên Đình 1p50

MUỐN HỌC GIỎI

Thái Phi 1p20

Một nền giáo-dục Việt-Nam mới

Thái Phi 1p20

THANH NIÊN KHỎE

Đào văn Khang 1p00

SÔNG GI ĐỒNG CHÂU

Thái-vi-Lang 2p00

ĐỜI MỚI 62 (sau Hanoi)



● TRUYỆN NGẮN
CỦA
PEARL BUCK

● THANH CHÂU
DIỄN
QUỐC - ÂM

(Tiếp theo)

Một ngôi nhà cao lớn, một ngôi nhà của người ngoại-quốc bỗng hiện ra trước mặt chàng. Á, đây là nhà giáo-sư Hemingway, ông thầy giảng văn - pháp của chúng ngày trước. Chàng còn nhớ được hình-ảnh ông khi xưa là một thanh-niên nước Mỹ vừa n hu-hòa vừa nghiêm-trang. Chàng sẽ vào thăm ông một

lát. Có lẽ ông đang sưởi lửa chăng? Dấu sao, vào nói chuyện với ông Hemingway, kể cho ông nghe những nỗi khó-khăn của mình, và cầu ông một chút an-ủi hay giúp đỡ, có lẽ lại hay kia đấy!

Chàng bước lên những bậc hàng hiên thấp đi quanh ngôi nhà và dờng gỗ vào cửa lớn. Cờ áo chàng lật lên, và tay chàng thọc sâu vào túi cho

MỘT NGÀY MƯA

đỡ lạnh, mấy giầy nhỏ leo quanh nhà nằm bẹp dưới cơn mưa. Đất thì giữ nước xâm-xếp. Vài chiếc lá nâu ướt-át quay cuồng trong không trước khi rơi.

Cửa phòng bỗng mở ra, ông Hemingway đó vậy. Chào ôi ông già đi biết bao nhiêu! Đó là một người có tuổi, lưng đã hơi cong và có vẻ buồn-rầu nhưng nhìn chàng mà không chắc rằng khách là kẻ quen hay lạ nữa.

Tiên-Sinh giơ tay nói: « Ông Hemingway, ông quên con là học-trò ông rồi? Con đã đi du học lâu ngày, và bây giờ con đến thăm ông đây.»

Ông Hemingway vẻ ngạc-nghờ: « Á, phải, phải. Vậy đi vào. » Ông có nhiều học-trò quá. Ông không nhận ra Tiên-Sinh là ai nữa.

Tiên-Sinh đi qua gian phòng phụ. Chà ở đây dễ chịu quá chừng! Chàng theo ông Hemingway vào phòng làm việc. Ấm-áp biết chừng nào!

Ở góc phòng, một cái lò than nhỏ đang nổ lách-tách thực vui. Tiên-Sinh đi lại gần chỗ ấy, quần áo chàng bốc khói. Ông Hemingway nhìn chàng chăm chú. Ông cận-thị nặng lắm: « Trời

ôi, tôi sợ anh ướt cả mắt thôi. »

Tiên-Sinh trả lời, khúm-núm: « Con chỉ hơi ướt qua một chút. »

Ông Hemingway lơ đãng: « Ủ, ừ ». Những cuốn vở học trở chổng chất trên bàn, ông đương mong được có một buổi chiều yên tĩnh. Ông thấy mình không được như thường; ông bắt đầu sử-mũi... trận mưa ác nghiệt! Nếu ông có được một người đỡ tay, nhưng tiền hiếm quá, hiện lại còn thiếu là khác nữa. Đã thế, một người bạn trẻ tuổi, ăn học ở phương tây, lại đương đòi những món tiền lương không thể trả được. Nhưng cứ thử xem anh chàng này muốn gì đây.

Tiên-Sinh ngồi xuống. Tuy giữ lễ, chàng cũng vẫn có thể ngồi gần lò than hồng vui vẻ. Chàng nhìn ngắm kỹ gian phòng chật-chội, tro tro, nhưng cũng đủ làm cho chàng thích lắm rồi, bởi vì trong đó có sách và lửa ấm. Một góc phòng của riêng mình! Ông Hemingway phải là một người sung-sướng tuyệt trần! Ở trong một khung cảnh như thế làm gì người ta chẳng dễ thành ra quảng-dại, lờn-lao và hùng-khô. Tiên-Sinh thấy hơi ấm thấm vào da thịt. Chàng đợi dịp mở lòng mình. Những

lời nói đã có sẵn trên môi để bật ra.

Ông Hemingway hỏi chàng một vài câu. Tiên-Sinh nói rất lễ phép. Chàng nói đến tổ-quốc của ông Hemingway, nơi chàng đã học, một nước đáng phục, có một dân-tộc thực là lòng. Ông Hemingway bỗng cất một giọng hơi nghiêm-nghi:

— Tôi ước ao rằng anh sẽ đem sự hiểu biết của mình để làm lợi cho nước nhà. Nước Tàu cần đến những hạng như anh lắm. Bởi có nhiều người cực quá...

Tiên-Sinh chăm chú nghe ông. Đã đến lúc vào đầu-đề được rồi đây. Chàng có thể tỏ những nỗi lo toan của những điều ước muốn của mình. Và chính thực chàng đương nóng đem sức mình ra giúp nước, nhưng...

— Nhưng tôi mong rằng thái-độ của anh sẽ khác, chứ không giống phần đông thanh niên ở xứ anh đi Anh, đi Mỹ đi Pháp về.

Giọng ông Hemingway đã hơi cao hơn trước. Ông nghĩ đến buổi chiều quý báu của ông đương trôi đi mất. Chàng bài vở học trò chưa chấm bắt đầu khiến ông có thể dùng được một người giúp việc! Thực tình người ta đòi nhiều quá đối với một người có-độc như ông. Nhưng tiền không đủ thì làm sao được. .

Ông Hemingway không giữ nổi được sự cáu-kỉnh càng ngày càng tăng mãi trong lòng mình:

— Điều tai-hại nhất cho các anh, là các anh chỉ nghĩ đến tiền thôi. Các anh chỉ đi tìm có cái ấy. Các anh muốn những việc làm nhẹ nhõm, không trách-nhiệm, với một số lương to. Không thể thi các anh chẳng bằng lòng. Trong khi đó, có những chồn làm ăn khó khọc, cần đến người giúp sức thì không ai thèm đến cả. Có thực rằng không có một ai trong bọn các anh có thể tỏ ra can đảm hơn một chút chăng? Á, ông này, ông Lý a, tôi phải thú thực rằng những sinh-viên Trung-quốc ở đây về làm cho tôi thất vọng.

Gian phòng lúc đó lặng thinh. Ông Hemingway, lo-dàng nhìn về phía chiếc đồng hồ treo trên tường, tay mân-mè con dao gọt giấy để trên bàn làm việc. Người đàn ông trung-hậu đã chịu đựng nhiều nỗi thiếu-thốn, vì chức vụ của mình, sau tám năm giảng ở đất Tàu, không trở về nước nghỉ một lần nào, ông vẫn không muốn đi, và cũng bởi người ta không cho người khác tới thay ông trong trường học. Ông đã mệt-mỏi, và chán nản lắm rồi. Với lại, vốn là một vị giáo-sư có lương-làm, ông vẫn làm việc với những phương-tiện thực

là thiếu-thốn, vì vậy nên lâu dần ông yếu sức.

Cơn mưa buồn-bã vẫn đập ngoài cửa kính. Một bầu không-khí tức bực đương lắng ở trong gian phòng tịch-mịch. Ông Hemingway vẫn chỉ nghĩ đến sự buồn bực của mình hiện hình ở người thiếu-niên Trần-hoa-ân-mặc áo-trang lịch-sự kia thôi. Người thiếu-niên suy nghĩ đến gia-đình. Chàng thấy mình đứng giữa gian nhà khỗn-nạn, chung quanh vậy bực bởi những kẻ họ hàng ghé-góm. Sự hiền lành phân cách hai người lúc đó, làm cho tim họ cùng giá lạnh. Gian phòng không ấm nữa. Tiêu-Sinh đứng dậy và chào. Chàng đương đứng trước một ông thay áo kính. Không quen được sự giầy-dép của ông xưa, và cả điều lệ-phép nữa. Chàng nói, giọng hơi kiêu: «Tôi lấy làm rầu lòng vì chúng tôi đã khiến thầy thất vọng. Xin kính chào thầy». Và chàng lại bước ra đường phố. Bỗng nhiên thấy mình yếu đuối, Tiêu-Sinh nở lên một tiếng trong cổ họng. Chàng cố nhìn thẳng ra trước mặt để ngăn nước mắt cho đừng chảy nữa và chàng rảo bước, lần này thì không để ý đến bàn đờ làm bản đôi giày.

Trời mưa mới dứt làm sao! Hơi ẩm tích được bao nhiêu trong lát và qua đó tan đi hết. Sự mệt-mỏi và chán nản trở lại với Tiêu-Sinh man man chóng. Đi đâu được bây giờ? Chỉ còn cách là lại trở về nhà. Chỉ có nơi đó là nơi an tránh được thôi. Nhưng về đó thì đành là hàng phục mất rồi. Cái đời chàng sẽ

khó chịu đến bực nào! Chàng sẽ hy-sinh như bao nhiêu kẻ khác đã hy-sinh và còn sẽ hy-sinh như thế mãi trong cái xứ sở cổ lỗ này—bỏ hết những mộng của mình—đề bết tất cả những điều so ước riêng tây. Chàng sẽ lấy vợ. Lệ-luật sẽ bắt chàng làm vậy—Lệ-luật từ ngàn xưa, bắt đi bắt dịch. Chàng nghĩ tới cái mặt xấu nhảm của vị-hôn-thê, cùng mớ tóc đen vụng chải. Người con gái ấy chỉ là một kẻ tôi đòi nào đấy mua được bằng một giá rẻ mà thôi. Hình ảnh bao nhiêu nữ-học sinh tươi tốt trong một đại-học-đường nước Mỹ hiện ra. Ở đây người ta có quyền lấy người nào mình ưng. Cả đàn bà cũng vậy, lấy chồng theo sở ý của mình. Chàng nghĩ đến bao nhiêu bạn trai của chàng cùng lớp học. Họ cũng đều tự do kén chọn bạn trăm năm trong đám nữ học sinh, đồng bực với mình, Tiêu-Sinh thì không còn hy-vọng một sự giúp đỡ nào về phía đó nữa rồi. Nghĩ đến họ làm gì vô ích.

Bỗng chốc, chàng quay đầu sang bên trái rồi sang bên phải. Trong phố, chàng chỉ nhận thấy những ngôi nhà gạch lợp sụp tối, chồng chất lên nhau, dưới trận mưa đều và giá ngắt.

Chàng muốn đi thoát chốn này biết đến thế nào! Nhưng chàng không có một đồng nào hết. Nếu có thể trốn đến Thiên-Tân hay đến Thượng-Hải nữa, chàng sẽ tìm ra việc và sẽ được tự chủ đời mình. Nhưng không bao giờ hết, không bao giờ chàng có thể lìa thoát gia-đình. Chàng đứng cay suy nghĩ thế. Gia-

đình chàng vẫn đợi chàng một chỗ và bắt buộc chàng phải trở lại. Và, có thực rằng chàng có thể thoát khỏi được chính mình chăng? Chàng có thể chọn được sự tự bỏ của họ hàng? Một người con trưởng không có thể quên làm đến bực ấy được. Vì cũng phải còn biết trọng mình một chút chứ.

Phố xa vào giờ này đã gần vắng ngắt, vai kẻ ăn mày lê la một át và rên rỉ trong mưa. Với người đàn bà đi lẫn bực chàng để vợ và đi mua nước nóng, tay cầm ấm và đầu che khăn tre ngọc vại, hai đàn khăn ngậm vào răng, một đứa bé đi học về che mưa bằng cả một cái ô giấy láng dãn to tương, Cái ngày tháng một ngắn ngủi ấy tối dần. Nhưng trời vẫn mưa đều. Chàng mấy lúc nữa trời sẽ tốiมืด. Tiêu-Sinh bắt buộc thế nào rồi cũng phải ăn vào một chỗ nào, vì chàng đã ướt và lạnh đến tận xương rồi. Nhưng về tức là quy phục. Mà rồi cũng đến vậy, chứ còn cách nào giải quyết được đây!

Chàng quay gót về phía nhà mình. Chàng đã thấy những năm tháng tối tăm san này đi qua trước mắt. Có thể những năm tháng ấy sẽ có nhiều việc cho chàng bận rộn, nhưng lúc nào rồi cũng cho chàng cái cảm tưởng trống trải trong lòng. Lần nữa chàng lại có cái viễn ảnh bi đát và thương cảm của chính những đứa con nhỏ của chàng van lạy xin đừng đưa chúng ra đời, và chàng hiểu trong một phút sáng suốt nhanh như chớp, rằng chàng đã cứu giúp chúng không biết bao nhiêu mà kể. Chàng dừng bước và nhìn kỹ qua

làn mưa; một nụ cười nở trên khuôn mặt của chàng. Trong cái ngày mưa giải buồn nào ấy, chàng đã tỏ ra ngu muội biết chừng nào!

Chàng đi tới một cửa hàng được-lê ở góc đường và chàng nói thầm vào tai người bán hàng bé nhỏ. Hẳn nhắc lại một mình. «Ba viên nha-phấn, ừ được.»

Hắn đưa lên gói vào một mảnh giấy nâu đưa cho người trẻ tuổi, bàn tay vàng khép lại tức thì trên món tiền trao.

Thế rồi Tiêu-Sinh đi thẳng về nhà, cũng chẳng để ý đến nước mưa chảy trên mặt mũi. Chàng lấy làm ngạc nhiên mãi đến lúc này mới có ý tưởng kia. Chàng cười nhạt

một mình. Như vậy là những năm ăn học ở nước ngoài vút đi hết cả; cả đến số tiền tiền phí vào đây nữa. Trong cái phút quan-hệ này, không một môn học nào của các giáo-sư người Mỹ có thể giúp chàng được mấy may; không một người nào đã giầy chông biết sống. Sự thực thì chính nhờ họ mà chàng có thể viết được nên bài luận về vang kia, bài luận bây giờ học giấy lụa đều, và nằm chặt dưới đáy một cái hòm, cùng với những hàng cấp của chàng và vài thứ đồ vật mà chàng chỉ dùng đến khi nào có dịp mà thôi. Không, đó chỉ là sự bảo thủ về vang của tất cả các thời đại cho tới-tiên chàng để phản kháng lại một thế

giới đảo điên, lúc này mới giải quyết hết mọi điều, và chỉ cho chàng cách thức hy-sinh.

Chàng bước vào sân nhà. Nhà bếp ở về bên trái hàng rào sắt. Cửa bếp để ngỏ rộng và ánh lửa trong lò gạch chiếu lên khuôn mặt một người con gái ngu đần, cau có đương lúi húi đóm bếp bằng rơm cỏ. Chàng mỉm cười và thoáng rùng mình. Chà! Chàng đã quyết-định được một điều không ngoan rồi vậy.

Khi chàng bước vào nhà thì chẳng có một ai ở đó. Ở trên bàn, chàng thấy một ấm chè và hai cái bát uống. Chàng sờ ấm thì nguội ngắt! Ông thoáng có một ý nghĩ tức bực: «Cái gì cũng nguội Cơn mưa giá lạnh khỗn nạn kia nữa!» Chàng rót một ít nước để tráng qua cái bát, rồi bắt uống nên nhà.

Chàng đặt mấy viên thuốc vào đáy bát, rồi rót nước vào thước cần thận. Một ngụm nước cho vừa ba liều thuốc. Chàng uống một hơi và tiếp thêm một chút nước chè.

Rồi chàng đi sang buồng ngủ của mình. Bỗng tối ám u, và đó là lần đầu mà Tiêu-Sinh thấy mình được ở một mình. Em chàng đi chơi vẫn chưa về. Tiêu-Sinh đi về phía giường chàng, rút đôi giày thấm nước và bỏ áo ra. Cũng không cần cởi bỏ gì thêm nữa, chàng nằm xuống, quay mặt vào tường, kéo chăn lên đến tận vai, rồi rùng mình nhắm mắt lại để ngủ.

Trên mái ngói trên đầu chàng, mưa vẫn rơi đều, rả rỉ một giọng vô vẻ êm dịu. Một ngày, bình tĩnh, lui vào bóng tối.

THANH CHÁU dịch



ĐOÀN-THỂ CHỦ-NGHĨA

Đoàn-thể chủ-nghĩa!

Nó là những định luật thiên-nhiên nếu người ta theo đúng từng phần từng li, sẽ đưa nhân loại đến chỗ gọi là **chân hạnh-phúc**.

Nó là dựa con đề của cuộc sống hàng ngày, có từ lúc khai thiên lập địa, có từ lúc loài người biết chiến-đấu.

Như ai nấy đều biết ở thời thượng cổ, loài người sống một cách rất đơn-giản. Đói, người ta vào rừng săn bắn kiếm ăn. Khát, uống nước suối. Nhà ở lậ hang đá, hoặc cái lều, cái túp, và thường thường thì màn trời chiếu đất. Do đó, một người tự cung cấp được hết: Vừa săn bắn lấy thịt ăn, lấy da mặc, vừa đục hang ở. Một đời sống dẫu toàn sự cá-nhân. Người đàn bà cũng sống như đàn ông. Vì thế, hầu như không cần đến cái **nghĩa đoàn-thể**.

Còn người đàn ông, đàn bà chung đụng nhau, không phải vì « nghĩa đoàn-thể », chỉ là sự cần dùng về sinh-lý như đời rết. Ngoài ra có tụ họp với kẻ đồng loại, người ta thật chưa có sự gì mật-thiết về đoàn-thể. Tụ tập với nhau cũng được, mà chia rẽ đi nơi khác cũng không sao.

Sau, cái ý-nghĩa về « chuyên môn » này nổi, và muốn xếp việc cho người đàn bà theo với cái thiên bẩm yếu đuối cùng lúc sinh đẻ, người ta bèn chia việc với kẻ sống quanh quần mình: người đi săn, kẻ ở nhà phơi da súc vật làm áo mặc. Từ đây, người bắt đầu sống một cuộc đời « đoàn-thể tay đôi ».

Và, cùng một lúc muốn đề-phòng chắc chắn những sự nguy-hiểm gây ra bởi ác-thú, người ta rù những kẻ đồng loại ở chung lại cho thêm nhiều vây cánh. Rồi lại tìm tòi, chế tạo những khí-giới tự vệ ngày một sắc nhọn hơn, và để rành lương thực quần áo phòng bị những ngày mưa rét giông bão không đi kiếm ăn được... Rành rành, rù rẻ, xếp việc riêng, nghỉ ngơi, nhất trí óc càng cố làm việc, người ta càng phát minh dần mà đi sâu vào con đường « đoàn-thể ».

— Đoàn thể chủ nghĩa ra đời!

Nhân đây, nhận rõ nhờ sự trong trọt mà bớt làm mối cho thú dữ, cho những tai nạn gây ra bởi lễ loi yếu ớt, người ta lại ra sức tăng nhân số để đem sự vững chãi cho đời sống, nghĩa là chú trọng mãi vào việc « thêm nhiều » lên.

Đồng đức, người ta phải tìm thêm rừng rú để săn bắn, tìm thêm đất cát để ở. Thế là vừa mở rộng phạm vi sự sống, người ta vừa nghĩ ngợi không ngừng để thắt chặt « cái giây cần thiết » của mình vào với kẻ khác, và kẻ khác (cùng trong đoàn thể) vào với mình. Rồi những đoàn thể này đi xa gặp những đoàn-thể khác hoặc còn dùng một chỗ, hoặc cũng *dang đi*, mau hay chậm... Từ đây là sự sống quan hệ giữa một đoàn-thể này với các đoàn-thể khác, đòi hỏi nhiều điều-kiện phức tạp hơn nữa.

Trong công việc « nghĩ ngợi », người ta dựa vào những **định luật tự nhiên** để tìm tòi: như nước đun, dưới đốt lửa thì phải sôi, tiết ra một thứ hơi, thành một sức mạnh ghê gớm. Đó là một **định luật tự nhiên**, một công việc mà bất cứ ai làm đúng cách thức đều có một hiệu quả như nhau. Sự tìm thấy đó, người ta gọi là **phát minh khoa học**.

Từ sự « vững chắc » đến « vững chắc hơn » — gồm có « đẹp đẽ hơn » — người ta cứ hủy bỏ mãi cái kém cỏi trước. Và, còn cần sao sản-xuất cho thật mau và nhiều. Do đó máy móc ra đời và cải cách hoà. Bởi vậy, cuộc sống của loài người cũng phải theo cái đà cải cách ấy mà thay đổi cho thích-hợp.

Máy móc càng tinh xảo, các nền kỹ - nghệ càng mở mang. Mà thường thường, một kỹ-nghệ này lại « đẻ » ra biết bao nhiêu thứ kỹ-nghệ khác. Vì sự đã phát minh ra một sức mạnh này, lại phải tìm tòi ra một sức mạnh tương-dương khác để kìm chế nó (như sáng chế được « môt-tơ » cho xe chạy mau, cũng phải nghĩ luôn thứ « phanh » hãm cho lái, « sấm lốp » bành xe cho bền chặt...), một

Hãy im đi! những kẻ ích kỷ, những kẻ lười biếng, những kẻ chệch bại!

kỹ-nghệ nọ phải cần có mấy thứ kỹ-nghệ kia mới thực dụng được. Lễ thứ hai, vì những nguyên liệu đem chế-tạo một phần thành hóa phẩm, một phần sót lại hủy bỏ là cặn bã. Người ta lại nghĩ lợi-dụng những cặn bã này — một thứ kỹ-nghệ thứ hai ra đời. Nếu lại còn cặn bã, còn nghĩ nữa, trừ khi đã dùng được hết mới thôi.

Vậy ta đã thấy thiếu một thứ kỹ-nghệ này, có những kỹ-nghệ khác cũng là vô ích, thiếu một nguyên-liệu này, là thiếu một cặn bã nó dùng làm nguyên-liệu cho những thứ khác. Cho nên trong kỹ-nghệ, tự nó lại giằng buộc lấy nhau, hệ một thứ ngừng trệ là bao nhiêu thứ liên lạc với nó đều tức khắc ngừng trệ. Cái giây **đoàn thể** vì vậy lại thắt thêm nhiều nút.

Kỹ-nghệ phát triển, người ta càng cần đến lắm thứ nguyên-liệu khác. Rồi gần chỗ ở, những thứ cần đến mà không có, hoặc có ít hay đã dùng hết, hoặc không được tốt hơn, người ta phải đi tìm lấy ở các phương xa. Như một con dao díp ta dùng sắt khai ở Thụy-điền mà chế tạo tại Đức-quốc. Một cặp giấy ta viết lấy gỗ ở bên Phần-Lan mà chế tạo ở Pháp.

Thật sự sống của ta, ngày ngày đã phải nhờ biết bao nhiêu sự sống của những kẻ ở những phương trời thăm thẳm mà không hay.

Giờ ta đã thấy từ sự lệ loi yếu đuối đây ta đến sự sống **đoàn-thể** nó là **định luật tự nhiên** làm gốc rễ cho sự sống của loài người; từ **đoàn-thể** để ra những **phát-minh khoa học** nó tạo nên cuộc sinh-hoạt ngày ngày đổi mới tức thời chặt mãi cái giây **đoàn-thể** giữa người với người.

Sự sống của ta ngày nay, vì thế, khiến thường nhất ta phải lúng túng bần bực với những cái cần dùng rất nhỏ nhoi, mà đến lúc biến tranh này ta mới để nhận rõ.

Đó là cuộc **tân sinh hoạt** — một cái giây xiềng xích sắt học nhưng do **đoàn-thể** tạo nên, mà bên trong kết nối bằng nhiều « vòng chi-tiết » rất nhỏ và rất kiên-cố.

Như thế, dĩ nhiên người muốn sung sướng phải suy nghĩ đến cái hạnh-phúc chung của **đoàn thể người**. Và, bởi những lẽ giằng buộc trên kia, còn có một người khác khổ, thì người này không thể nào ngồi yên mà hưởng hạnh phúc được!

Cuộc **tân-sinh-hoạt**, vì vậy, không phải có tạo riêng một cảnh thiên-đường cho một cá-nhân nào, một dân-tộc nào, mà cốt tạo cho cả cái **đoàn-thể người**! — (những người **chiến-đấu**)

Cuộc **tân-sinh-hoạt**, vì vậy, là « tay sai » đặc-lực của **đoàn-thể chủ-nghĩa** bắt loài người phải tuân theo chủ-nghĩa ấy, là sự sống định theo những luật lệ mới **khắc-khẽ** hơn do « đoàn-thể chủ-nghĩa » mới vòng hoạt-động đặt để.

Bởi cuộc **ân-sinh-hoạt** là cái lẽ **tiến xa** bất di dịch của « đoàn-thể chủ-nghĩa », vậy hề là người, ai cũng phải tuân theo những định luật của nó mà sống. Cường lại là **thoái bộ**, là **tự tiêu diệt**!

Nhiên khi, cuộc **tân sinh-hoạt** làm ta phiến-nhiêu — có lẽ còn cho là miễn cưỡng giả dối — mất thì giờ vô ích, khiến ta đôi phen ao ước sống lại cái đời cũ sơ, song ta đã ăn uống và thở không khí của **tân-sinh-hoạt**, thì ta không thể không sống theo một cuộc đời mới được.

Mà một khi sống theo cuộc **tân-sinh-hoạt**, là phải sống bằng **óc đoàn-thể**!

VŨ XUÂN-TU

Ký sau: **ỐC ĐOÀN-THỂ**

SÁCH ĐỜI MỚI

CUỘC TIỀN HÒA

VĂN HỌC VIỆT-NAM
NGƯỜI CHIẾN QUỐC

Tác giả: Kiểu thành Quốc gia 2p20 bản thường, 10p bản đẹp
(Vũ-trung-Can), bản thường 2p50, bản đẹp 10p00
ĐỜI MỚI 62 HÀNG CỐT HANOI — TEL. 1638

THANG CON TRAI
BA NGÀY LUÂN LẠC
THANH ĐẠM

(Lô văn Trường) 2p
(Lô văn Trường) 3p.00
(Nguyễn công Hoàn) 4p.50

LÊ-VAN KHÔI

LỊCH-SỬ TIÊU-THUYẾT CỦA HỒNG-PHONG

(Tiếp theo)

Cả thành Phiên-an lại xôn xao rung động. Nhiều nhà hàng phố vờ đóng cửa nghỉ buôn bán, hoặc thu xếp chạ ra ngoài thành. Các tư gia củ-soát đồ vật trong nhà, liệu xem món gì đáng tiền thì lo tìm nơi chôn cất. Giá gạo củi vật thực ngoài chợ, bỗng tăng lên gấp đôi gấp ba. Bọn dũ còn anh chị, ngày thường ăn bông nỉ hơi, giờ lại nhỏ như nhoe tũ bả, toan sự thừa thời vào nhỏ ra to.

Máy nhờ Hộ-thành đề-đốc Nguyễn-Kiền khéo yên ủi dân tâm và già tay đàn áp những lũ ma chuột, cho nên trật tự vẫn giữ được nghiêm túc, không đem nổi rối loạn.

Thật-ra thời cuộc nghiêm trọng có một, miệng tiếng thiên hạ bàn xằng đồn nhảm đến mười, làm cho nhân-tâm hồi hộp, nao núng.

Người ta tưởng đầu binh đội Tổng-phúc-Lương hoặc Thái-công-Triều ập vào thành Phiên-an ngay; họ không biết rằng binh triều dù mạnh và đức thế mặc lòng, muốn đi lọt vào bên trong cửa thành, ngày giờ còn là lâu, hơi sức còn là mệt.

Nhưng quá tình thế nghĩa-đang như một ván cờ làm vào đường cùng nước bí thật. Nguyễn mấy hôm trước, ở Biền-hòa, Khôi giao chiến với tiền-đội binh triều mấy trận đều bị thất lợi. Cả ở Long-thành và Nà-bè cũng vậy, danh-tướng Nguyễn-văn-Bột tử trận, Lê-đắc-Lực bại-lầu, đã trốn vào trong một ngôi chùa cũ, nhưng có kẻ tố-giác nên binh triều đến vây bọc bắt sống và chém bêu đầu.

Chuyện này vua Minh-mạng sai năm đạo binh tiến đánh Gia-định, ngót hai vạn người, quyết sống mái với Khôi kỳ được mới nghe.

Binh-lực Gia-định sánh lại rất ít lại phải lượn phiên chiến đấu luôn mấy tháng nay, không khỏi mệt nhọc, đuối sức. Còn binh triều thì toàn là quân sinh-lực, đã đông người và bầy giờ mới xuất trận, tự nhiên khí-thế rất hùng. Khôi bị thất lợi, không phải chuyện lạ.

Hướng chỉ va lại ồm sấm.

Một mình đương-đầu tất cả công việc binh-cơ trận mạc ở vùng Bền-hòa lâu ngày, còn phải đi đi về về Gia-định luôn, để xem xét chính sự, Khôi làm việc quá đỗi, thêm kẻ cứu địch là lam-sơ chường-khí, bắt va sót rét liên miên có gần nửa tháng nay.

Va toan về Phiên-an thuốc men dưỡng sức thì binh triều âm âm kéo tới, thế phải ôm bụng gượng gạo đối địch, rước lấy sự thua.

Đã thế rồi, lại tiếp thêm cái tin sét đánh: Thái-công-Triều làm phản, sắp tiến binh từ Định-tướng đánh lên.

Một mũi giặc trước mặt lo chưa, cần nỗi, giờ thêm mũi giặc nữa ở sau lưng.

Út quá, Khôi học máu tươi.

Càng ngắm nghĩ càng hồi hận, bực tức, va rút thanh gươm lóat dưới chiếu, toan đâm có chết đi cho rồi. Bỗng có tay một người dâng lấy thanh gươm, vớt xuống dưới đất va nói:

— Trượng-phu mà hèn thế à?

Khôi nhìn lại, té ra ông Tăng-vô-Ngại vừa ở Gia-định lên, một tay còn cầm roi ngựa.

— Máy qua tiền sinh mới lên! Khôi nói. Sẵn đây, việc binh xin để tiên-sinh chủ-trì. Tôi nghĩ hồi hận dẫu làm tăng Triều đều đáng nay lo phần, làm chúng ta phúc bội thụ địch. Tôi lỗi tôi to như núi và nghĩ xấu hổ, chẳng nên sống làm gì nữa!

— Chết nỗi! Thấy việc khó chưa chi đã muốn trốn, đâu có phải là anh-hùng. Việc tăng Triều phản, ông lấy làm lạ, chứ tôi đoán trước lâu rồi, mà nói ông nào có chịu nghe? Nhưng mà thôi, chuyện quá khứ bỏ hết, tôi lên đây cốt để cùng ông bàn cách tháo gỡ cái nguy-cuộc hiện tại.

— Theo ý tiên-sinh định thế nào?

— Chúng ta nên rút quân về Phiên-an, giữ lấy căn-bản, đóng cửa thành lại mà cố-thủ; với sức chúng ta, quân triều có phá nổi cũng còn nhọc xác... Ta cốt chống giữ ít lâu mà chờ ngoại-viện, rồi thừa thế đánh ra...

— Tiên-sinh nói ngoại-viện? Khôi hỏi có ý sùng sốt.

— Phải, tôi nói ngoại-viện; Tăng trả lời. Một đảng viện ta bằng thực-lực, một đảng viện ta bằng thanh-thế.

— Tôi vẫn chưa hiểu, xin tiên sinh chỉ giáo rõ ràng cho.

Tăng ngồi gần lại, ghé sát bên tai Khôi nói nhỏ-nhỏ giàng lẩn, bỗng Khôi tỉnh tỉnh mắt, ngời phất lên, như tiêu-tan mất cả bệnh-hoạn:

— Vậy thì ta quyết kế rút về Phiên-an?

— Vâng!... Nhưng ông nên rút binh từ-từ, đừng hấp tấp mà bị quân triều đuổi theo đây. Phải dùng mẹo nghi binh thì được an toàn... Giờ để tôi về Phiên-an trước, sửa sang các cuộc phòng thủ va tích trữ lương-thực.

Tăng nói rồi lén ngựa về Phiên-an ngay.

Hộ-thành đề-đốc Nguyễn-Kiền vừa kiểm chức Bình-lương-sứ, cho nên ở trước hiện-tình, phải đồng-thời xếp đặt lo liệu cả hai việc, giữ thành va vận lương.

Việc dưới, Kiêu có sẵn hai tay chuyên môn trong nhà, là người vợ va có em gái giúp sức. Em gái là cô Tần, còn người vợ, ngày trước ta gọi là thím đội, cả hai cùng chuyên nghề hàng xay h-ng xáo, buôn bán gạo thóc đã quen, hẳn độc-già còn nhớ.

Hôm ấy, chỉ đầu em củng ngồi bên nhau ngày mai vào Chợ-lớn xem có bao nhiêu thuyền lúa thóc tải ở lực-thành lên, sẽ mua kỳ hết. Đắt mấy cũng mua, vì Nguyễn-Kiền bảo thế. Lại có người về các thôn quê phụng-cần, mua va vớt cũng nhiều càng hay. Có Tần thì-mỉ hỏi chị:

— Quái nhỉ? Em thấy kho lương nào cũng đầy nhóc, nhắm chừng quân-lính ăn tới

mùa sau cũng còn thừa, sao còn phải đi mua tích-rữ làm gì thế, không biết?

— Phòng bị quân triều tới vây thành, có lương-thực cho quân-lính ăn, có à! Chị đàn, tức va Nguyễn-Kiền hay Hộ-thành đề-đốc phu-nhân trả lời.

— Thật à?

— Ủ, ban sáng tôi nghe anh bà nói chuyện thế đấy.

— Thế ra chuyện em minh cũng sẽ bị vây chặt trong thành, thỉnh thoảng không được về thăm ngôi nhà xưa của mình ở Bình-hòa-xã à?

— Giặc vây thì có bảo đi ngõ nào mà ra được chứ!

— Ô! thế thì buồn quá, hê?

— Ngựa-vu tôi phải theo chống, có phải theo anh, vai buồn khổ sướng, cam chịu số phận với nhau, dù sao cũng chạp an hạn.

— Có nhiều!... Chị nói rất phải, em cũng nghĩ thế... Nhưng này chị à! không biết quân triều do tay nào làm tướng, lại giỏi hơn được ông phó-vệ-úy, ấy; chết em quen, giờ hơn được đại-nguyên-soái ta đây sao, mà kéo binh tới vây được thành ta lặn?

— Nghe đầu tên là Tổng-phúc-Lương.

— Hện nay quân địch đến đâu rồi?

— Anh nhà nói chuyện rằng họ còn đóng ở tận Mộ-xoài kia.

— Nghĩ là Bà-rịa?

— Phải.

— Trời ơi! Thế mà đã phải lo sốt va lên? Có Tần nói va cười như nắc-nẻ.

— Đùng có cưới! Có tình nếu như ta không cần được, thì từ đó tới đây, họ đi chạp mấy bước mà đến.

— Đường đi độ bao xa?

— Người ta đi giỏi, chỉ già nửa ngày.

Nhà xuất bản HẢO-QUANG

TRỤ SỞ : 62 Bonnard Saigon

GIÁM ĐỐC : ĐỖ-NGỌC-QUANG

Thượng tuần tháng octobre 1943, sẽ xuất bản :

NHÀ NHỎ tiểu thuyết của CHU TIÊN
TỔNG PHÁT HÀNH HANOI : HÀN THUYỀN, 71 PHỐ TIÊN SƠN

Hồi tôi còn là con gái, thường đi chợ lên mỗi vàng ấy.

— Hiện giờ ta không có cách gì đánh lui quân triều hay sao hả, chị? Không thì cũng khiến họ phải hoãn binh, không vây được thành ta?

Cô Tần càng hỏi càng thêm thắc mắc khó khăn, vợ! ra ngoài tri-lư một người đàn bà mặc-mặc như chị dâu nàng. Lúng túng, chả biết trả lời thế nào, chị dâu nói: bữa đi cốt cho xuôi chuyện:

— Có chứ!... Miễn là giết chết được Tổng-phúc-Lương.

— Ôi! hễ ta giết chết được Tổng-phúc-Lương thì giặc phải lui, hoãn được cái họa thành ta bị vây, có phải không chị?

— Phải, quân cứ lệnh, lính cứ truyền, hễ tướng đi đời nhà-ma rồi thì lính bỏ vợ như đàn gà mất mẹ, lấy ai sai khiến...

Một ý nghĩ ghê gớm bỗng nảy ra trong óc cô Tần:

— Thế thì ta giết quách Phúc-Lương đi có được không?

— Có nói nghe dễ-dàng như bỡn.

— Vẫn biết là khó. Nhưng có người dám hy-sinh mạng hiem làm đấy, chị ạ!

— Ai thế?

— Em đây chứ ai!

Vợ Nguyễn-Kiều trở mắt nhìn gương cô Tần, tỏ ra hết vẻ kinh ngạc:

— Trời ơi! Con bé này hóa điên?...

— Không, em vẫn tỉnh và em muốn làm việc ấy.

— Đương có đại-dội nào! Có phải biết một ông đại-tướng như thế, thiên binh vạn mã, rào kín chung quanh, dễ gì vào lọt.

— Mặc kệ, ta cứ thử xem!

— Huống chi mình lại là con gái...

— Con gái càng dễ lọt hơn, chị ạ!

— Đè mà tự tử?...

— Chị nghĩ xem thiệt thân một mình mà hoãn binh cứu nạn cho bao nhiêu quân sĩ nhân-dân thành này, kẻ cũng sung sướng!

— Có định làm thật à?

— Vâng, em định làm thật!... Chị ở nhà lo việc quân-lương, em đi mạo-hiêm làm việc-khách, tử-sinh thành bại, phó mặc ông xanh! Mọi người đều hết sức với nghĩa-vụ. Nói giá-ti một mai thành tri-tan vỡ, liên chừng chị em ta có chắc yên lành được không?

Chị dâu lẳng-lặng, cô Tần nói tiếp:

— À!... Em nhớ anh Kiêu có con dao găm Mã-lai, ở đâu nhỉ?

— Tôi để trong ngăn tủ kia.

— Chị cho em mượn nhớ?

— Có dùng thì lấy.

— Em van chị đừng nói gì với anh tôi nghe. Đợi ba ngày mà chị không thấy em về, tức là em không còn sống nữa.

— Mai tôi đi vài lạy ông Bồn phủ hộ cho cô...



Bà vợ Nguyễn-Kiều nói rồi đứng dậy đi làm công-việc; trong bụng thâm nghĩ cô em chồng mình vui chuyện thì bên suông nói phẩm thể thối, chứ sức gái làm sao thực-hành được việc mạo-hiêm-by-sinh ấy?

Không ngờ sáng sớm hôm sau cả nhà thức dậy, không thấy cô Tần; chị dâu vội mở ngăn-tủ ra xem, con dao Mã-lai cũng biến.

Nàng lặn dao găm trong mình, lén mở cửa ra đi từ đầu trồng canh năm, tay cầm áo dài vải đen, đầu đội nón lá, tay cầm cái thúng, ra về một gói què đi buôn bán đứng đắn.

Cửa thành vừa mở, nàng chen ra trước tiên, đi thẳng một mạch không nghỉ, vào khoảng quá trưa thì đến Mò-xoài.

Giữa đường, thấy nhiều người gánh hoa quả bánh trái đi lên, nói rằng để bán cho binh-lính đang-ngoài mới về đóng đồn mấy bữa nay. Nàng nghĩ bụng nếu mình inon men tới chỗ lính đóng, tất cũng phải giá làm người bán quả bánh, hùa cte mắt thế-gian, khỏi mang tiếng thị phi hoặc ngờ vực.

Sắn có chợ búa đang họp buổi sáng, nàng rẽ vào mua lưng thúng bánh tét, đội ra đi nhập bọn với những người kia.

Họ lên bán hàng từ mấy hôm nay đã quen thuộc cả đường lối dinh trại, nói ra vanh-vách những là bộ-binh ở làng xóm nào, khu rừng nào; nhà ai hay công-sở gì là nơi đóng dinh của quan thông-tướng, quan tham-tán.

Lắng tai nghe chuyện, cô Tần biết đại-tướng Tổng-phúc-Lương đóng ở nhà ông thiên-hộ Bình, cơ ngơi rộng rãi và chính là ở tại Mò-xoài.

Nàng vừa đi thầm cho nhớ.

Đến nơi, trông thấy có quạt sừng ông rọp trời, quân gia voi ngựa đóng trên đồng chật nê, liền khít mấy dặm đường, gia người yếu bóng vía chắc phải chột dạ. Nàng nàng coi là thường, vì chính nàng có anh ruột cũng làm đề-đốc, cảnh gươm dao như rừng, binh sĩ như kiến, con mắt nàng đã quen thấy ở thành Phiên-an.

Nàng đội thúng bánh tét, miệng rao xin xắn dễ yêu, đi lại bán quanh ở xóm chợ và gần nhà ông Thiên-hộ Bình; các cậu lính thấy có hàng bánh đẹp, tranh nhau gọi mua đề nói chông ghẹo, nàng có nuốt hơi giận vào trong, bề ngoài cố làm bộ tươi cười niềm nở với họ.

(còn nữa)

HỒNG-PHONG

DÂU NHỊ - THIÊN

Trị bách bệnh nhất thần hiệu Mỗi ve \$0.40
Quý khách có mua, xin nhớ đến các nhà đại-lý, hoặc tiệm chính, thời mới được đầu chính hiệu. Xin đừng mua ở các hạn, đóng trên tàu bè mà mua phải thứ đầu đũa giá.

Nhị-Thiên-Đương-Kính-cáo

NHỊ-THIÊN ĐƯƠNG KÍNH-PHÔNG
76, phố hàng Buồm, Hanoi - Téléphone 849

ĐÃ CÓ BÁN:

Việt-Sử Giai-Thoại

của Đào-trình-Nhất giá 2p00

Công-Chúa Bạch-Tuyệt và bảy thằng lùn

Tức Hoa-Mai số 30
của Micro giá 0\$20

Nhà trinh-thám tỷ-hon

Tức Hoa-Mai số 31
của Nguyễn-phù-Độc giá 0p20

Nhà xuất-bản Cộng-Lực 9 Takou Hanoi

TỦ SÁCH



TÂN VĂN HÓA

HÀN-THUYỀN PHÁT HÀNH
71 Tiên Tsin Hanoi

Mới có bán:

Thương cô sù: AI CẬP

của Nguyễn đức Quỳnh 2\$50

ĐÃ XUẤT BẢN

NHÂN LOẠI TIẾN HÓA SỬ

của Bách Khoa 1p.80

GỐC TÍCH LOẠI NGƯỜI

của Nguyễn-đức-Quỳnh 1p.80

ỐC KHOA HỌC

của P. N. Khuê 2p.2

BỒI SÔNG THÁI CỎ

của Nguyễn-đức-Quỳnh 2p.00

NGUỒN GỐC VĂN MINH

của Bách Khoa 2p.20

Mua một cuốn trả tiền trước kèm

0p.40 cước



Em lại còn nghe đồn rằng tổ báo đó có tới năm chục ban đồng chí giúp sức nữa, nhưng ngay từ bây giờ em đã biết trong đám năm chục đồng chí đó thì đã có tới ba mươi hai anh nghiện giờ. — Ồ, làm báo cho vô

sản mà chính mình thì mình lại chơi cái thú phong lưu? — Cái đó không quan hệ. Các anh đó nói nhiều, hết nhiều, mà chơi cũng nhiều nên mệt. Không có thuốc phiện để lấy sức thì làm thế nào được việc, hở anh? Nhưng ta vào tiệm nào chứ không lẽ lại đi lang thang hết đêm ở ngoài đường như thế này?

Quốc-Tử nói khéo lắm Anh ta không nói ra, nhưng tôi biết thừa đi rằng anh ta muốn thử tôi. Ồ, thì này, tôi nằm tiệm cho anh ấy biết, tôi không hút cho anh ấy xem, mà tôi cũng không bỏ, không hút hơi sỏ mũi, không ngáp, anh xem ta làm gì! Hai tiếng đồng hồ qua Rồi đồng hồ đánh nửa đêm. Tôi vẫn nằm bên cạnh bàn đèn, em lén như một người chưa từng bắt hơi thuốc phiện bao giờ cả. Mắt Quốc Tử cứ trơ ra và lờ ra. Anh ta đó mặt một lúc rời đi một chút giây cầm tay tôi rất lạ rất lạ một hồi rồi nói:

— Thật không ngờ! Thật không ngờ! Em cứ tưởng rằng suốt đời anh, anh không bao giờ chừa được thuốc phiện, bởi vì đời mà em thuốc phiện đối với anh cũng như một chứng bệnh nan y. Vậy mà lạ! có ngày nay! Thật là có Trời vậy. Trời đã tái tạo, Trời đã hồi sinh anh vậy!

Chúng tôi nhìn nhau mà mắt dòm-dòm lộ vẻ mừng, vì tôi. Bỗng tôi có một vẻ u-nhĩ mà thế lạ lùng. Một lúc lâu, cả tiệm im lặng, không có một tiếng người họ hay nói. Người ta chỉ nghe thấy tiếng thuốc phiện chui vào như tiếng kêu lên những tiếng than dài khổ-khần.

Quốc-Tử, vẫn cái tinh không chịu đựng được sự buồn rầu, đứng dậy:

— Thôi, ta đi về. Anh s, em lấy làm yên tâm, làm lắm. Quả thực là anh đã cai được rồi. Không ai có thể ngờ được vậy...

— ... Chính thế, không ai có thể ngờ được vậy...

hay là hồi-kỷ của một người đã nghiện và đã cai thuốc phiện

— của **VŨ BẰNG** —
(xem từ số 139)

thời cùng ngồi nhồm nhồm đây và nhìn vào tôi chông chọc. Ở là hai con mắt! Trong một phút người tôi rợn cả lên. Bởi vì mắt đó mờ rất to mà sáng quắc trong bóng tối như thể đôi mắt của một người sỏi nặng. Thế rồi hai cái bóng người còm chòm như một cơn mào chắt đó lại hỏi tôi:

— Có phải ông là Vũ Bằng phải không? Đốc giả! Bây giờ thì tôi xin thách các ngài đoán được người vừa nói đó là ai! Chính tôi, tôi cũng không biết nữa. Ông tôi rối loạn lên; chân tay tôi không biết động làm gì cả. Tôi ú ở một câu nói ở trong miệng mà đến tận bây giờ tôi vẫn không biết là tôi nói gì. Tuy vậy, tôi vẫn phải cười gượng tỏ ra mình còn nhớ người đàn bà đó.

Người đàn bà đó bảo tôi:
— Trời ơi, anh quên mất em rồi hay sao? Em thay đổi đến thế kia ư?

Tiếng thì là tiếng Bà mà sao lại phảng phất một giọng miền trong... Trời ơi là trời! Tôi nhớ rồi. Liên-Hương! Liên-Hương! Anh không má để chứ? Sao em la ở đây? Em ra từ bao giờ? Và chúng em vẫn ở Huế hay cùng với em ở Bắc?

Tôi quay lại tìm Quốc-Tử để giới thiệu thì Quốc-Tử đã đi khỏi từ bao giờ rồi. Anh ta trước sau vẫn không biết cái tình của tôi với Liên-Hương nhưng có phải anh lén cầm một cuộc gặp gỡ nào nung nên không muốn đứng ở đó mà chứng kiến? Hoặc là anh muốn để cho chúng tôi được tự do trò chuyện cùng nhau?

Thôi, L'én Hường cứ hát, tôi nằm đây. Bé con! Lấy vai cổ thuốc nữa, tôi sẽ tiêm cho nằng hừ cũng như ngày trước nằng đã tiêm cho tôi hút ở trên căn gác kín! Đợi đũa chúng tôi vẫn nằm ở hai bên cái khay đen như ngày trước; ngon đến đầu óc, vẫn soi bóng tờ mờ vào đôi cái đầu xanh! nhưng Liên-Hương thảy

của tôi thì đã đi vào mắt rồi? Nằm đối diện tôi bây giờ, chỉ còn lại có một Liên-Hương gầy guộc, xanh xao, mà phấn chất, son tó không đủ che được một lần da bồng què. Ở hai bên môi và chung quanh cặp mắt bỏ câu, ngày xưa đẹp thế, những đường rạn đã bắt đầu vẽ lên trên mặt nằng những nét buồn rầu. Gân chẳng mạng nhện ở cổ. Tay nằng khô hanh và bé như thể những cái sừng gà vậy. Toàn thân nằng tiều ra một sự tan phá đến làm cho ta ghê rợn. Tôi có cảm giác như va vào một bức tường, thấy cơng giọng đó hồi đêm đã làm cho là rụng hoa bay. Dù không phải bạc lòn, người ta trong một phút oán thù, cũng phải tự hỏi sao mình đã có một lúc yêu thương được những cái rác rưởi như bản đó.

Không hiểu tình tình có bảo nằng gì không, nhưng có một phút, tôi thấy Liên Hường ngưng ngưng; nhưng cũng khô g lâu; nằng đã lấy cái giọt tôi đang cầm đặt ở xuống bên khay đèn. Lúc đó, một sự lạ xảy ra. Thực tôi không ngờ tôi. Nguyên nằng từ trước vẫn có tình quen là, dù úc tôi đứng hút, cũng sẵn sốc đén quần áo của tôi kỹ lắm. Hôm một tí gì không vừa ý là nằng sửa lại ngay. Nếu nằng không đi mất đến, có lẽ lúc nào tôi cũng ăn mặc lộn lộn như một người đàn ông mà bạn người Tàu vậy. Vô tình, mắt nằng bây giờ lại nhìn xuống từ đầu đến chân tôi một lượt và nằng nói với tôi rằng:

— Là thật! Em xem, thì anh bỏ thuốc phiện rồi, mà cũng vẫn không khác gì ngày trước. Anh thất ủa vậy? vẫn vậy như trước. Ngồi đây đi. Em tết lại cho. Liên-Hương mỉm miệng cười. Một cái cười không còn tươi như trước. Nhưng tôi thấy lòng cứ mờ như vừa tìm thấy một cái gì đã mất. Thật là Tôi thất ca vát như người ta cuộn một cái giấy thuốc vậy. Tôi bèn ngồi dậy, sát gần lại Liên-Hương. Nằng thất lại ca-vát cho tôi, cẩn thận và nhẹ

nhưng như ngày trước. Dù không trông vào gương, tôi cũng biết là nằng tốt đẹp. Nằng nói:
— Đời có những sự lạ vô cùng. Em nằm hút mà thấy ca vát của anh thất không cần lúc thì em hút thuốc không thấy thú. Những lúc vắng anh, em vẫn nhớ đến chuyện đó và em buồn thôi...

Phần tôi, một sự lạ càng rợn rợn đó cũng xảy ra. Tuy nhiên, những lời nói mà trước kia tôi vẫn từng để nói với nằng đến ở đời lướt tôi. Tôi có tình là mỗi khi nằm xuống bên cạnh bàn đèn để hút bữa tối thì là, nhìn Liên-Hương mà hít hăm hơi một câu: «Thế nào?» Thế nghĩa là: «Thế nào, buổi chiều hôm nay ở nhà có gì lạ không? Bà cụ có mắng một gì em không?»

Năm năm trôi đã trôi qua. Chúng tôi cách biệt nhau và không ai biết còn trạng của ai ra thế nào. Vừa mở miệng, tôi hỏi nằng ngay:

— Thế nào?

Câu hỏi đó, năm năm nay, tôi chưa từng được để hỏi một người đàn bà nào khác. Nhưng không nhìn được cười, Nhìn thấy hai cái chữ quen quen, nằng gật đầu nhẹ khẽ. Và nằng kể lại cho tôi nghe những truyền đã xảy ra trong năm năm cách mặt, cũng như ngày trước, nằng đã kể cho tôi nghe những truyền đã xảy ra lúc ban chiều. Thì ra nằng lấy chồng chỉ vài vện được có ba tháng trời. Lão nhà giàu, muốn có một người vợ đẹp, nhưng không muốn có một người vợ nghiệp, đành đập nằng và nằng đã bỏ đi. Nằng ra Bắc và lấy là một thương gia giàu đó ở trong trại lính. Ông này cũng hút và chiều nằng lắm. Ông tậu nhà cho nằng và nằng muốn hỏi xin gì cũng được. Nhưng không may ông này lại chết. Nằng lại phải bước đi được nữa... rồi bước nữa... Bây giờ nằng lấy khách.

Lơ, Phần đánh mù Cristal, Thuốc xếp (nêtre pliant) hiệu Sư Tử Chỉ đan (soie brillante N.T.X.) đã được bằng khen về kỹ thi tiêu công nghệ năm 1942. — Nguyễn - Thế - Bình 151 - 153 phố Hàng Bông, Hanoi

Nhà sản-xuất lớn các thứ áo dệt (PULL-OVERS, CHEMISES, SLIPS, MAILLOTS V.V...) chỉ có

HÃNG DỆT PHỨC-LAI
87 - 89, Route de Huế, Hanoi — Bán buôn khắp Đông Pháp ao tới không đâu sánh kịp

DONG A
A BASE DE MENTHE
JAPONAISE

Điều luật cốt yếu vì duy nhất của Chính - Phủ là làm việc công lịch.

— Nhưng cũng chưa chắc được lâu đâu, այ ả. Vợ hân ghen hu ng. Song, cần gì, Đền đầu hay ả. Đời em cũng như là bỏ đi rồi Anh có muốn cho em nói hết tâm sự của em không? Người ta chỉ có một người bạn trăm năm mà thôi; đó là người bạn trăm năm thứ nhất. Sau này người ta lấy bạn người khác hay là người người khác, ấy cũng chỉ là để cho có người đàn ông và để cho có sẵn tiền mà hút hàng ngày vậy.

Khi nàng đã nói như thế, nàng đã nói hết cả cuộc đời nàng im lặng rồi tiêm thuốc hút. Chao ôi, nàng mới buồn làm sao, mà tôi cũng mới buồn làm sao! Tôi nằm nhìn nàng kéo gần cổ lên hút mà thấy lòng mình như thất lại.

Liên Hương! Liên Hương! Vì ai mà nàng đến bước này? Vì ai tài sắc của nàng, nàng rất có thể tự tay lấy một cuộc đời sang sảng. Tôi nói to cái ý tưởng đó lên. Tôi nói rằng:

— Anh là một kẻ khổ nạn. Không hiểu tại sao tức do anh lại có tư tưởng rú rề em hút để háy gì em thế này, trong khi chính anh, anh lại thoát được bản taysát học chung của nó? Liên Hương hát xong điệu thư bà vợ lai, háh một hơi nước rồi nhắm mắt lại mà nói, như mơ như thực:

— Anh bảo làm thế nào được? Chúng tôi còn trẻ quá. Trẻ quá thì có biết lo xa bao giờ. Và lại, đó cũng là tại chúng ta thương nhau quá nữa, mà thương nhau không phải cách vẫn thường thường là hại nhau

Nàng nói với một vẻ nhu mì chất phác như một người bị tan nát cả một cơ nghiệp mà không rạch mình, không oán người. Giọng nàng đê và lạnh.

Chắc là họ không hay bằng trước nữa. Nhưng trước sau nàng vẫn là một người có một tấm lòng tốt vô cùng, nếu gặp được người thành thực khuyến răn thì vẫn có thể đi theo con đường chính

Lần thứ nhất sau khi cả thuốc phiện, tôi khuyến một người bỏ hút. Thật là lạ. Trước kia, có điều gì nàng cũng vẫn nghe tôi và bao giờ cũng vẫn cho những lời tôi là phải. Lần này khác hẳn. Thuốc phiện tàn phá nhau sắc nàng và ăn sâu đục thủng những tâm tính tốt của nàng. Nàng mỉm cười mà lạnh rãng:

— Nhiều người đã khuyến em như thế. Nhưng cái mà làm gì, họ anh? Anh đừng giận em nhé, em đành chịu tội với trời, chứ không thể nghe lời khuyến đó được. Em đã nhất quyết rồi, em

sẽ hút cho đến chết, không bao giờ cai cả. Ở đây, một cái tóc là một cái tội. Em hút thế này chúng qua cũng như là một cái tội mà trời bắt em mang. Buồn lắm. Chúng ta đừng nên nói đến làm gì nữa. Kéo không có đến lúc về nhà nghỉ đều nhau mà nhờ đến nhau, cả hai đưa chúng ta lại khỏe.

Chúng tôi không có nhiều thì giờ để nói truyện lâu. Đồng hồ ở tiệm đánh hai giờ, Liên Hương không muốn làm một cái gì có mang sự ưu phiền đến cho tôi. Nàng nói:

— Thôi, em phải về, kéo chồng em mong. Rồi đây chúng ta lại có phen gặp mặt...

Nàng hú: điều cuối cùng, trở dậy đi giày, rồi nhìn vào bóng tối mà nói tiếp:

— Thế nhưng mà thôi. Gần nhau làm gì nữa? Từ mai, có lẽ em phải đi xa. Chưa biết bao giờ chúng ta lại gặp nhau lần nữa. Vậy em xin chào, anh lần cuối. Và có một điều này khuyến anh: Anh đã thôi hút rồi, đừng nên la cả vào tiêm làm gì nữa. Xin tránh đi là hơn.

Tôi trả lời:

— Lời chi thành em dặn bảo, suốt đời anh ghi nhớ không bao giờ quên được

Tôi nuốt nước mắt đi với nàng trong mưa xuân. Trời lạnh lắm. Trời lạnh lắm. Lấy gì mà sưởi ấm được lòng nhau bây giờ?

Đến một ngã ba, chúng tôi từ giã nhau như hai người bạn không gặp sự may mắn trên đường đời.

Nàng đi về với thuốc phiện. Còn tôi, nhớ lời nàng dặn, từ đó không trở lại đến tiệm, bao giờ nữa, dù là để nằm chơi.

(Viết xong ngày 30 tháng chạp năm Nhâm Ngọ)

HẾT
VỮ BẮNG

Sau hồi-kỷ «Cai» T. B. C. N sẽ dâng một truyện dài
HAY VÀ MỚI của TỬ-THẠCH
Bình - minh
 Truyền một nhà tan hợp, chia ly — Truyền một bọn thanh-niên nhào-nại mà sống, đau khổ mà sống, cố gắng mà sống — Truyền một cái ánh sáng, một buổi bình-minh của cuộc đời
BÌNH-MINH của TỬ-THẠCH
 sẽ dâng T. B. C. N. từ số 175. Những người đã chiến-đấu, đã hát-bại, đã đau-khổ, đã yếu và được yếu đều thấy mình trong truyện
BÌNH - MINH

Lý ngư vọng nguyệt

(Tiếp theo trang 12)

đều mọi người cùng biết vì có gì. Nhưng xin quan lớn nhận lại cho vào hôm nữa, tôi hôm rằm sắp đến đây, vào giữa khi trăng mọc cao, tôi mới có thể trình bày đề quan lớn xét.

Viên quan chần y lời thỉnh cầu đó

Rồi đến hôm rằm, vầng trăng vàng vạc giữa trời, mọi người đều hồi hộp đợi nghe có gái kể cách thức nhận tranh. Có gái xin viên quan cho người lấy ra một chậu nước đầy và treo hai bức tranh lên tường. Có chỉ vào một bức mà nói: « Xin quan lớn và các vị nhận rõ cho. Bức này không phải của tôi, vì nó chỉ là bức tranh giả mạo ». Rồi cô để chậu nước ra hứng đón ánh trăng và sẽ sịch cho ánh trăng phai chiếu lên bức tranh đó. Song cô chỉ cho mọi người nhìn vào chậu mà nói:

« Các vị nhìn xem, bóng con cá trong chậu im lặng như không. Vì vậy tranh này là của mạo. Còn bức này, chính thức của tôi, khi tôi cũng để chiếu ánh trăng lên như trước, các vị sẽ thấy bóng con cá quẫy trong nước quanh hình bóng giàng ». Mọi người nhìn thì quả thấy như như cô gái nói. Thế là quý-vật được hoàn lại cho cô-chủ.

Viên quan khi trao trả cho cô gái bức tranh nét vẽ có thần kia có hỏi: « Nhưng trước khi thử bằng chậu nước, sao cô lại biết là giả »

Cô gái tiếp: « Bẩm biết lắm ạ! Nhưng đó là một điều bí-mật chỉ có người có tranh mới có thể biết được, và chỉ đến khi nào sắp chết mới được phép truyền lại cho người chủ mới của bức tranh đó được thôi. Đó là vì một nhời nguyên thiêng liêng không trái được. »

Gã chủ quán nói tới đây rồi đứng giậy, nét mặt nghiêm lại, đôi mắt sáng quắc, lấy tay chỉ vào mình mà nói: « Và cái người hiện-thời biết điều bí-mật đó là tôi. Bức tranh đó tôi phải tìm lấy lại cho kỳ được hễ mà tôi có sống được một ngày nào ». Rồi quay lại bảo vợ: « Còn nhà mày, tao giao cho mày đưa về và cả cái cơ-nghiệp nhỏ này. Mẹ con mày liệu mà nuôi nấng lấy nhau.

Nói xong, phăng phăng bước đi, không hề ngoái lại lấy một lần.

THÀNH HẺ-VỸ

GIÁ MUA BẢO

Một năm 6 tháng 3 tháng

Bắc-kỳ, Trung-kỳ	1500	950	500
Nam-kỳ, Cao-mán, Ai-lao	20,00	10,00	5,50
Ngoại quốc và Công số	40,00	20,00	10,00

Mua bảo phải trả tiền trước mandat xin đi:
TRUNG-BẮC CHỦ NHÂN, HÀ NỘI.

CÁC GIA-ĐÌNH NÊN DÙNG THUỐC:
Điều - Nguyễn

- 1) Thuốc đau dạ dày Điều-Nguyễn
- 2) Thuốc ho gà . . . Điều-Nguyễn
- 3) Thuốc ho lao . . . Điều-Nguyễn
- 4) Thuốc bổ thận . . . Điều-Nguyễn
- 5) Thuốc bổ huyết . . . Điều-Nguyễn
- 6) Thuốc cam-ly . . . Điều-Nguyễn
- 7) Thuốc cam-sái . . . Điều-Nguyễn

Đng-cục: 125 Hàng Bông, Hanoi
 Đại-ly Đưc-thắng, Mai-Huà, Nam-tiền: Saigon
 Nam-cường: Mytha, Vinh-hưng: Vientiane

NHƯỚC ĐẦU, NGẠT MÙI, SỐT SỐNG, ĐAU MINH NÊN DÙNG:
Thời nhiệt tấn ĐAI-QUANG

Trong mùa nóng bức, thường bị cảm-mạo cũng nên dùng:

THÔI - NHIỆT - TẤN ĐAI - QUANG

Xin nhận kỹ hiệu (bướm bướm) mới khỏi nhầm
 28, phố hàng Ngang Hanoi -- T. 61. 805

ĐÀNH RĂNG BẰNG
SAVON DENTIFRICE
KOL
RĂNG CÁC BÀ SẼ
TRÔNG NHƯ NGỌC
TRẮNG NHƯ NGÀ

DISTRIBUTEUR:
S.A. Poincard & Veyrel
 Saigon, P. Penh, Hanoi, Haiphong

Mùa thu, nói chuyện thơ

(Tiếp theo trang 14)

Đan cứ câu thơ trên này, nhân tiện tôi muốn bèn viết cho cũ. Người ta thường chê thơ cũ câu thúc. Người ta muốn mở rộng chân giới cho thơ. Bởi vậy « thơ mới » xuất hiện. Cái rộng của thơ mới (tức là thơ theo thể tây, hay thể cũ bây giờ) đời đã nói trên kia. Nhưng cái nhược điểm của thơ mới đi về chỗ đạo tình nhiều quá, và tựa hồ tình là điều chủ trọng nhất của thi nhân. Chúng ta nghĩ thơ thường để theo lòng buồn tưởng của mình, và chúng ta nên thú thật, chúng ta tìm được cái điện dụ dương thì lại kém dứt về phần điệu luật. Thế mà thơ tình thì Nguyễn-Du, Tố-Đà, chúng ta không theo kịp được rồi. Thơ mới đã mở rộng được gì đâu! Hơn nữa, ở thơ cũ còn có những thi-sĩ tả chân đại tài như Hồ Xuân-Hương, như Yên-Đỗ. Những cảnh của những nhà thơ ấy tả được lên ngấm ngấm không khác gì những nét chấm phá hoạt bát của họa-sĩ đời nay. Và rất tự nhiên, và rất linh động, sự câu-thức không còn nữa. Các nhà thơ ấy đem cảnh của giới đất gió trăng, dòng khung vào một bài thơ không thấy eo hẹp bức bối một tí nào. Tôi không nói những bài thơ trịnh trọng của bà Huyện Thanh-Quang, ta đọc những thơ tả cảnh của cô Hồ Bầy Yên-Đỗ mà coi, có phải thanh thú nhẹ nhàng và rất mực tự nhiên hay không.

Thơ mới của ta bây giờ chưa có cái tự nhiên ấy, và rất ít là những bài thơ tả cảnh. Thơ cũ lại thường thần tình ở chỗ ít ỏi mà ý nhiều. Có khi chỉ một câu, một chữ mà khiến cho người đọc phải bắt nghĩ đến bao nhiêu là sự việc. Cụ Hoàng Thái Xuyên vịnh vua Đinh-Tiên Hoàng hạ một câu kết rằng:

Bây giờ chật đất dầy ông Sứ,
Cái ngon có lâu có nữa không?

Các nhà hào nói chuyện với nhau nhắc đến câu ấy, và cho là thông khoái. Các ông cho rằng vịnh sứ mà kết đến thế, kéo cái việc tả nghìn đời khắp với cái việc ngày nay, tựa hồ như bản khoán, tựa hồ như kích thích thì thật vô cùng tuyệt diệu.

VĂN-RY

Tuần lễ quốc tế

(Tiếp theo trang 3)

Roosevelt sang Hoa-lih-đơn để liệp vực cuộc đấu tranh giữa Anh, Mỹ, M. Eden Ngao-ti-tướng Anh đã về Luân-đôn để diễn-dịch với Phó Ngao-ti-tướng Nga Malsky về đại-sự Hoa-ky Winant về một cuộc hội-nghị tay ba giữa Anh, Mỹ, Nga. Lợi một tin Transocéan nói đại vô tuyến điện Luân-đôn báo tin có lẽ cả hai ông Churchill và Roosevelt sẽ ang Mac-tu-khoa để hội-nghị với Staline. Vì trách-nhiệm về quân-sự của Staline hiện nay rất nặng nề nên có lẽ chỉ trong nay mai hai ông Churchill và Roosevelt sẽ phải thân sang kinh-đô Nga.

Cuộc hội-nghị tay ba giữa Anh, Mỹ, Nga có thành không và có kết quả gì chăng đó là điều không ai dám đoán trước vì giữa Anh, Mỹ và Nga vẫn có một cái hố sâu trên chỉ che bằng một cái cầu bằng giấy mỏng manh. Việc mà Anh, Mỹ và Nga khó đồng ý nhất là việc phân chia thế lực của hai phe ở Âu-châu sau khi chiến-tranh kết-liên.

Hộp thư

Ô. Ô. Lư - Giang và Thanh Thanh - Rất tiếc...

ĐÃ ĐÓNG THÀNH BỘ

Việt-nam được-học

của ông Phó đức-Thành trong bộ biên tập hội Y-Học Trung-ky soạn Sách soạn theo phương pháp thực hành để phòng khi cấp cứu ai coi đó cũng có thể chữa được. Và lại những cây mà ông nghiên cứu toàn là những cây mà là thường thấy giống ở chung quanh mình ta cả. Thật là một bộ sách cần thiết cho mọi người và mọi gia đình. Mỗi bộ... 5p80 thêm cước 1шт... 0p10 Mua liền hóa giao ngay hết... 7p80

Thư và mandat mua sách xin gửi về cho:
NHÀ IN MẠI-LINH - HANOI

Antorisé publication créée antérieurement à la loi du 13 Décembre 1941

Edition hebdomadaire du Trung-Bac Tân-Van

Imprimé chez Trung-Bac Tân-Van

36, Boulevard An-pi (Vieux) - Hanoi

Tirage... exemplaires

Certifié exact à l'impression

L'ADMINISTRATEUR GÉRANT NGUYỄN VĂN ĐÔNG

+ HỒI THUỐC, HỌC THUỐC +

Y-sĩ Lê Văn Phấn, 1 vị lương y danh tiếng, tốt nghiệp trường Cao đẳng y học, chuyên khảo cứu thuốc Nam, Bắc, đã được các vị thượng quan ban khen có một vị bảo chế sự và một vị danh y cho học phụ giúp, đã soạn và dịch hết các bộ sách thuốc Đông Tây ra Quoc-ngữ. Y-sĩ lại biết nhiều phương thuốc hay và trị đại các chứng bệnh, nhất là bệnh ở phổi, và da dầy. Vây ai muốn hỏi bệnh, hỏi thuốc, học thuốc, mua sách Đông Tây y học (S), nam nữ và sản phụ (S) xin các viết thư M. LÊ - VĂN - PHẤN - médecin civil N° 18, rue Ba-vi Sơn-tay-Tonkin

Một cuộc trưng bày lớn tại hiệu Chân-Long 88 phố Hàng Knap

Coto

phần thoa mặt của phụ-nữ chế toàn bằng nguyên liệu của Pháp VÀ

Giũ da mỹ nữ

một thứ giũ da tối tân, có đủ kiêu, đủ mẫu, hợp với màu áo của các ban

Tổng phát hành: Tamda et C° 72, rue Wielé Hanoi Tel. 16-98



MAY Áo CƯỚI

24 A. LÊ OUY ĐÓN - HANOI

ĐÃ CÓ QUYỀN SÁCH ĐẶC SẮC NHẤT CỦA PHẠM-CAO CÙNG

ĐÔI

MẮT HUỖN

TUYỆT - trong truyền đã làm cho bao người phải ngày ngày về đôi mắt kỹ lạ.

HQP. - người anh đã tự cắt thịt mi a cứu em.

LAM. - người bạn đã hi sinh cả tiền tài lẫn trí lực để giúp bạn già 1980.

TIÊU SƠN VƯƠNG

truyền kiếm hiệp, của Thanh Bình (25)

LÊ NHƯ HỒ

truyện giả sử của Ng. N. Trương (980)

Editions BẢO-NGỌC

67 NEYREL HANOI - TÉL: 786

Trong mùa viêm nhiệt thường hay mắc bệnh cúm mao, nóng rét. Nên dùng:

HỒI SINH THÁI CỎ

chuyên trị các bệnh kể trên bán đủ các thứ thuốc cần nhiều đại-lý các nơi. HỎi n° 52 Hàng Bạc Hanoi

Những ai đã mất một năm tròn bộ tiêu thuốc rất công phu về gia đình:

NHÀ AI

NGUYỄN ĐỨC CHINH

soạn và tự xuất bản 500 trang giấy bìa, giá 4p50. Khởi công in từ mùa hè 1944, phát hành đầu octobre 1944. Thư từ mua sách gửi về: 214, Hàng Bông, Hà Nội

Peintures

DURCILAC ET HIRONDELLE

Bền màu
Chất bóng
Mau khô
Giá hạ

ÉRS. TRƯƠNG - VĂN - TỰ
52 Rue Rué e Nam n°
-Cần đại-lý các nơi -

Bùi-đức-Dậu

TU-PHÁP KẾ-TOÁN
GIÁM-ĐỊNH VĂN-PHÔNG
49 Place Neyrel Hanoi. Tel. 1372

NHẬN:

- Mỏ, giẻ, kiểm - sát số - sách thương-mại;
- Lập hợp-đồng, điều-lệ các công-ty;
- Khai thuế lợi-từ đồng-niên;
- Xin giá Hội đồng-hóa-gia;
- Khai xin vào sổ registre de commerce.

AI cũng có thể tự chữa lấy bệnh và trở nên danh - y là nhờ có các sách thuốc của cụ Nguyễn-Anh-Nhân bằng Quốc-ngữ có cả chữ Hán

- Sách thuốc chữa đau, số 2p50
- Sách thuốc chữa đau mắt 2p50
- Sách thuốc gia - truyền H. N. 2p50
- Sách thuốc kinh kinh 3p00
- Y-học Tang-thư (tả bản thứ 1) 1p
- Sách thuốc Nhật-bản T. H. 3p00
- 8-8) Bính-Dầu 0p25, Giáo liệu người học 0p50
- Sách thuốc để phòng và chữa thương hàn 5p00.

10) Sách thuốc Hải-thương Lão ông 2p00
Ở xa gửi mua thêm cước. Thơ, mandat để cho nhà xuất-bản: **NHẬT-NAM THƯ-QUÁN HANOI**



Anh-Lữ

58 - Route de Hué - HANOI
Giấy vẽ, quốc-tân-thời v.v...
Toàn giá tốt, kiểu đẹp, hợp thời giá phải chăng. (Cf catalogue kinh điển).
Bán buôn và bán lẻ khắp mọi nơi.

Chi nhánh
Nam - Kỳ và Trung-Kỳ
Phòng thuốc

chữa phôi

(15 Radeaux Hanoi T61. 1630)
Tổng phát hành: 163 Lagrandière SAIGON

HUẾ Nam-Hải, 147 Paul Bert
Cao ho lao 15p chữa các bệnh lao có trùng ở phổi. Từ lâu thành được 4p ngăn ngừa các bệnh lao sắp, phát. Sinh phế mạc cao 2p, chữa các bệnh phổi có vết thương và vết đen. Sát phế trùng 2p nhuận phổi và sát trùng phổi. Các thuốc bổ phế kiểm bổ thân 1p50 và người trẻ lao 1p, đều rút hợp-thành.
Có nhiều sách thuốc chữa phôi và sách bị thư nói về bệnh lao biến không, Hội xin ở từng cục và các nơi chi nhánh.