

VERA BAG  
GHUINHAI



Tổng Công-báo Pháp-quốc vừa đăng mới báo rắc-linh ký ngày 10 Août duy nhất ngày 10 Mai 1943 của quan Toàn-quyền, chờ họp nháp công đồng-dương không phải chịu thuế. Đơn 300 tấn gạo và 500 tấn thóc của Toại-lan.

Quan Toàn-quyền đã ký nghị-định ngày 11 Août 1943, trong khi đang tổ-chức ngạch kiêm-sát lão-dòng làm-thờ cho tới 31 Décembre 1943, các công chức các sở thuộc phủ Toàn-quyền và phủ Thủ-tổng-sử, nếu làm việc được mười năm rồi, có thể xin chuyển sang ngạch kiêm-sát-chuyên-sang.

Từ ngạch no súng-rach kia, các công-chức này đều giữ chức ngang như nêu trên không có nhraft chát ngang nhưu thi có thể chuyển lên chát trên một chát. Nêu số lượng chenh nhau trên dưới 1000 quan-thi viên chức chuyển ngạch vẫn được giữ tham-niên ở ngạch cũ; nếu luong ở ngạch mới mà được lợi thêm qui 1000 thì việc chuyê hiết hét ban tham-niên ở ngạch cũ.

Ông Shigoro Kuriyama iống bì thư của toa Bùi-sử-Nuật ở Đông-duong đã hội-dam với quan Toàn-quyền Deoux, hôm 19 Août tại Saigon.

Hôm 22 Août ngài về Đông-kinh để dam luân công việc với chum-pau.

Tiếp các nhà báo Nhật đến phòng văn, ngai tuyên bố rằng tên nuô dương-chức Nhật và Đông-duong đã lập xong một bài-hiệp ước kinh-tế để thi-hanh nội trong năm nay. Và

rõ ràng-sứa soạn cả một bài hiệp-ước để thi-hanh trong năm tới đây nữa.

— Đông-duong ngắn-hàng ra, mà né phai-banh giày-bac là môt de hoa-ni Pham Ngoc-Khuê vè va in ôn nhà in IDEO.

Khuôn khò g ấy bac-nay binh chép nhật ngang 7 phần 3 ly, dat 13 phần (nhò hoa-nuung giấy-bac dang tieu-hien tho).

Màu g xanh lá cây tên cò in chub đò cùi già-trí giấy-bac bằng chub chò, tên Cao-mén, cùi Lào & mêt-sau.

Mặt trước có đóng khung, bốn góc có in chub Pháp & cinq p asres.

Mặt sau có đóng khung-phông theo kiểu Lao, giửa có vè một-

ngôi chùa giữa phong-cánh miên-kien thò xu Bắc kỵ, chub in lo nêu nêu nêu sâm & vè phia-trên béo phai tám giây.

— Ông Trần-đức-Thảo, sinh viên trường Normale Supérieure & Paris, vua dò Thạc-sĩ-hoc số 1 bis.

— Hôm 8 giờ 30 tối thứ ba 24 Août, ông Nguyễn-quý-Hùng đã diễn-thuyết về «Việc phò-cập sinh-dục binh-dân tại Đông-duong» ở hội-quán-hội Trí-tri Hanoi.

Ông Hùng nói rất nhiều về dân-quê, nói quê chả đất lò của biết bao nhiêu là tè tuc, hành-kien, và thời quen va cũn là nói quê chả đất lò của nụt đất nát. Dốt nát bời thiêu hoc-nêu viêc họe đối với dân quê là một viss-de của phai-giải quyết ngay.

Ông Hùng kết luận: «Việc phò-cập giao-dục binh-dân & xú là chỉ có thể gọi là môt

phuc-hoc, chub chưa bìn dã xây trên phong-ben tảng chác chín.

Ngoài sự mồ-trưởng-dé phò-cập giao-dục binh-dân còn có phò-cập bang-bao-chi, kieu-vien, bang-cac-cuoc-dan-thuyet-bang may-truyen-thanh.

Sau hết, ông Hùng nói: đèn Rồi Truyền-ha Quốc-ngữ voi việc phò-cập giao-dục binh-dan, môt công-cuộc lòn-lao, có tinh-cách xâ-hoi va nrau-dao, có môt lòn-cui, môt mpc-dich rõ ràng, ai cũng nên ứng ứng.

— Hôm 16 Août, quan Toàn-quyền đã ký ñạo-nghị-định sau đây về nghệ-sự đầu:

Tù này trong khu vự: hoạt-động riêng cho ủy-ban chuyên-nghiệp vè các chát dân-mô việc-muz, chuyên-chở, chúa và dùng các may ép dầu bút-cu vè bang-nó có thể dùng để ép dầu được, đều thuộc quyền những pha kỵ-ngaë có chún trong Tiêu-han chuyên-nghiệp Đông-dương vè Dầu và Sà-phong và đã được Ủy-ban chuyên-nghiệp vè các chát dầu nô-thứa nhau.

Các nhà có chứa máy ép dầu kèle trèa đều phải, trong han một-thang sau khi công-bố nghị-định này (25 Août 1943) khai-rõ số máy, hiệu máy hay hàng máy và sự dùng máy để làm gi.

Quan Thủ-hiến trong xú có thể ra lệnh xung-công các máy bị tịch thay xang-công các máy bị ép dầu mà người chủ không-dòng-tot.

Ai phạm luu này sẽ bị phạt.

Có một dòng-bac mà muon làm giieu-nhanh chóng và luong-thien thi chi co cach la: MUA VE XÔ-SƠ-DÔNG-PHAP

Chi-kieu-Dâng-lai-Việt-Sinh-Xua-Quán-Yen-Duong

Sau khiep quan-Mỹ khiem-vong Dao-Sieuthi Nga va du-luat the-gioi cang-chu' hon den linh-hinh chien-tranh o mot tron phia dong. Cuoc chien-tranh giao-Nga va Đức van-rat kinh-liet va tiếp-tuc khong ngot. Hiện nay nguoi ta da biet ro hanh-tang muc-dich cuoc-lan-công-mùa hè 1943 cua Hồng-quân là khac-phap lai dat Ukraine. Sau khi quân Đức rút lui khỏi Kharkov, mot thi-tran tu khi chien-tranh bai-dau da doi chub dem my lan, tron Ukraine van dien ra mot co vong-cang-khoi-iet. Tron moi mat tron dai 500 cog so tu Sung den Taganrog, hien nay daug-dien nen nhung tran den-toa kic-liet nhât tu khi sugg ra cuoc Nga-Đức chien-tranh den naq. Trong khoảng do co tot 500.000 quan dang giao-chien soi-chien-cu cung-hai ben doi thi dem ra mot tron cang-nay rang-nhieu them: Quân Nga dinh-tien ve phia Krasnodar va Poltava la hai-thi-van lon miem-quia Ukraine, Krasnodar o ve phia tay nam Kharkov va cách Poltava do 80 cog-so. Tai khu nay hiện dang sugg ra nhung tran chien-xa rat-dai do. Tin Nga voi o mot vai chô Hồng-quân da tieu den cach phong Dniepr do 100 cog so ve phia bắc. O khu song Donetz-thi dang co cuoc giao-chien o khu Vorochograd, va quan Nga dang co tieu den thi-tran Stalino. Tin Đức bao co nhieu noi quan Nga choc thung duoc phang tuong-Dac-nhung cac deo-quan-tien phong gao phap duoc phong-tuynen do de bi quan Đức phap.

Kỳ sau, các bạn se đọc trong Trung-Bắc-Châu - Nhieu nhung bài nay :

Nhau-mot-cai-an-danh-bac, co nhieu ba-tham-ba-doc-bi-ra-tota...

Một cao-luhn

**DOANH-THÈ CHÙ-NHĨA**

Hai trang-agn

Có-hope-nưa-lên-con!

Lý-ngur-vong-nguyệt

Một khao-cuu

**MÙA THU NÓI CHUYÊN THO**

và nhieu-bai-khac-ve-mua-thu va thoi-su-quoc-te

BỐN ĐỌC SỐ ĐẶC BIỆT VỀ:

Vàng

(Cuối trang 31)

cua T.B.C.N. se xuất bản nay mai

# Tuân-lê Quốc-tê

Ở miền nam Orel và khu trên sông Mius, cuộc chiến-tranh đã kèm phần kinh-liet, coi-lê Nga ch-muon-lap-trung-luc-luong-de-lay-lai-cho-duye Ukraine trong mùa hè này.

heo tin các phong-vien quan-su Anh, Mỹ thi mùa hè 1943, quân Đức không theo đuổi mục đích chiếm-them đất-dai của Nga và chỉ cốt-lam cho Hồng-quân bi-hao mon-luc-luong. Cuoc chien-tranh o mot tron Nga ngay uay là môt cuoc chien-tranh hao-mon. Không nhung Đức mà đến cả Anh, Mỹ cũng không biêt rõ luc-luong cua Nga nhu-neo. Môt bao Mỹ gán-dau coi-viết rằng-neu trong nam-thang Hồng-quân co du luc-luong de theo-doi cuoc tan-công neu trong thang Juillet vua-đi à nêu co the chien-dung duoc nhung sy hi sinh ve chien-xa, dai-bac, phi-e như nguoi ta da thang-thi trong nam nay Nga co the mon-thang tron duoc. Nay nay, man-ne o Nga da hau-het mà kêt-quoc-lan-công cua Nga chua co gi the goi la lon-lao va bù duoc vao so liet-bai cua Hồng-quân. (Theo Đức, Nga may-lay tet duoc do 15.000 cog so dat-dai va da bi thiet 1.500.000 nguoi) Ve phan Đức trong mua-he nay da không phai den-dung luc-luong dip-tru va luc-luong Đức vẫn rat-lai-dang-sy. Nguoi ta lo rằng khong-khoa Nga se bi kinh-luc-truoc khi dien kêt-quoc quyet-liet.

Ở mặt-trận Tây Âu và Địa-trano-hai, hiện nay chi co nhieu-tran-khong-chien. Vua-roi-Nuremberg, các miền-ha-lan, Pháp ve phia tay bac lai bi-phu-quan-Anh, Mỹ danh phap da-doi nhieu thi-tran ve phia-nam Ý cung bi-neu-bom-rat-kich-liet.

Trong khiep-quan các nước đồng-minh ở Quebec da kêt-lieu voi hanh-ong Roosevelt va Churchill da ve Hoa-thinh-don de tiếp-luc cuoc-hoi-dam, du tuan-ae giái-quan-su van-de'y den viêc Anh, Mỹ lập-mat-tran-thi-hai-o-Âu-loc de giup-do Nga. Nguoi đồng-minh muon-quia Staline va do bô len Áu-chau de cho Đức phai-rut o phia Đông ve do 60-su-doan thi phai co va sac-den chien-tranh lan-tau-van-tai. Nêu do môt-cac-giai-gan-ma-do bô thi-sô-tai-van-tai co the kém-hon. Một-su-doan do bo tu môt-cac-cu-xa-phai-dang-tot 200.000 lan-tau va trong cuoc-phai-bi-lon-deo-Sicile môt-su-doan ch-phai-dang-de 150.000 lan.

(xem tiếp-trang 31)

# CHÍNH-SÁCH CÁI BỤNG VỚI CÁC BẬC THANH HIỀN PHƯƠNG ĐÔNG

VĂN - HẠC

Biết rằng cái bụng đời là một vị cố-vấn tài-lệ nhất của loài người, nên các bậc Thanh-Hiền phương Đông, dù chẳng phải là những nhà chánh-trị đích-danh, cũng luôn luôn phát-biểu ý-kien về vấn-de «no đói», hình như để cảnh-cáo các vua chúa đương thời và để lại những bài học trị dân cho những nhà cầm quyền hặc-thé,

Mà thế thật. Nhiều bực vua chúa đương thời nghe lời cảnh-cáo của các ngài mà trả nên những ông vua có lòng thương dân. Vả hết thảy, các vua chúa hận thế lại khắc các nước thuộc vân-minh Trung-quốc đều coi ý kiến các ngài là thước ngọc khuôn vàng, và đều thành tâm đem «chánh-sách cái bụng» các ngài phác-horch ra, áp-dụng vào việc chấn dân trị nước. Nước Việt-nam ta cũng là một nước thuộc vân-minh Trung-quốc, các vua chúa trước ta thuở xưa trong vệc cai-trị, nhất nhât đều tuân theo lời dạy của Thanh-Hiền.

Cho tới ngày nay, những bài học của Thanh-Hiền cũng vẫn chưa mất hẳn giá-trị trên cuộc tri-thức và kinh-tế sinh-hoạt của dân tộc ta.

Vậy trường ta cũng nên quay lại thời xưa, lòng tai nghe những lời vang ngọc của Thanh-Hiền, họa may bết thêm được điều gì mới, hoặc tìm được cách gì khái-dĩ giải-quyet được nán kén đói, là cái nạn luôn luôn đinh đè bợ dân các nông-quốc chẳng?

«Ôn cố tri-tàn», biết đâu những phương-sách cũ-ký ngần xua chặng giúp cho ta suy nghĩ để tìm ra những phương-sách mới và hợp-thời?

**KHÔNG-TU.** — Thầy Tử-Lộ hỏi phép tri dân phải thế nào?

Đức Khổng-lồ đáp:

— Phải dù thức ăn cho dân (Túc-thức) (1). Ngài lại dạy thầy Nghiêm-Hữu rằng tri

nước thi «lâm cho dân giàu rồi sẽ dạy dân», (Ký phái nói giáo) (1). Coi dù đã thấy Khổng Tử chẳng những là một nhà luân-lý, mà lại là một nhà chánh-trị biết rõ hoa kinh-tế lâm trên đất. Hoặc nói một cách khác, ngài biết rõ ràng «chánh-sách cái bụng» phải là mói lo-nghỉ đầu tiên của nhà cầm quyền.

Nhưng ngài dạy người ta làm cách nào để cho dân no bụng?

— Cầm dân nước có nghĩa cõi xe (nước lớn) thì phải tiết-dụng và yêu người. Sai khiên dân cho trung-mùa.

(Đáo thiên-thắng chí quốc tiết-dụng nhì ái-nan. Xứ dân di thời) (1)

Nghĩa là muốn cho dân no bụng thì mọi việc công-tư đều nên tiết-dụng, đừng có xấp-bí làm lỗ-tiền của thóc gạo của dân. Và đừng sai khiên dân trú mài, mà làm lỗ-việc cày bừa trồng-lợt của dân.

Thế cũng chưa đủ. Cần phải chia đều ruộng đất cho dân khiên sự giàu nghèo không chênh-lech-nhau, người thi thừa mứa kẻ thi sờ không ra rà chẳng thấy.

Ngài nói:

— Không lo dân vắng mà lo chia cho dân không đói.

(Bát hoạn quâ nhì hoạn bát quán) (1)

Chia cho dân đều rồi, thi tất nhiên dân không nghèo nữa, vì làm gì có người giàu? Nhưng vì tất dân đã khỏi đói, Chiên-tranh, thủy-lạo, hạn-hán, dịch-lẽ, hoàng-trùng vẫn luôn luôn có thể lâm cho dân có ruộng đất mà không thể cây cấy trồng-trọt được, hoặc trồng-lợt mà không thu hoạch được. Vậy lại phải làm cách nào cho dân được yên-nghề làm ăn không bị những tai-hoa bất thường đến phá-hại sức can-lao, khuyễn-dão nghẽ-nghệp. Ngài nói:

— Không lo dân nghèo mà lo dân không được yên-nghề làm ăn. (Bát hoạn bần nhì hoạn bát an) (1)

(1) Dẫn sách Luận Ngữ.

Tóm lại chánh-sách kinh-tế của họ Khổng gồm trong mấy yếu-diểm này :

1. — Tiết-dụng.
2. — Sai khiên dân làm việc có mùa.
3. — Chia đều ruộng đất cho dân.
4. — Làm cách nào cho dân được yên-nghề không bị những tai-nạn chiên-tranh, thủy-lạo, hạn-hán, hoàng-trùng, tai-dịch.., phâ-hại và ngăn-trở việc canh-tác.

○

**LÂO-TƯ.** — Nhằm cái mục-dich văn-hồi trang-thái sinh-hoạt đời cõi-so cho loài người sống một cách thuần-phác, yên-ôn, Lão-Tư chủ-trương nghĩa või, tức là không làm gì hối, cứ để mặc cuộc đời trời đi như giòng sông lặng-lẽ trời đi, dân dâu hay đổi. Cả về chánh-trị, ngài cũng khuyên nhà cầm quyền cứ để dân sống tự-do cuộc đời bình-thản của họ.

Ngài nói :

— Ta không làm gì mà dân tự-hóa, ta thích tình mà dân tự-trở nên thẳng-thắn, ta không làm việc gì mà dân tự-nhiên thật-thà.

(Ngã vòi vòi nhì dân tu hóa, ngã hiếu tĩnh nhì dân tu chính, ngã vòi vòi nhì dân tự phác) (2)

Bối với Lão-tư, hễ nhà cầm-quyền mà lo cãi-cách, chê-bí tập-tục gì chẳng hạn, hễ làm gì là nước loạn ngay; cứ để mặc dân sống lặng-lẽ, minh-dung can-thiệp gì đến, thi nước sẽ thái-binh.

Nên đối với sự giàu nghèo no đói của dân, ngài cũng lo thái-dò thô-cô lanh-dạm, áp-dụng chính-sách bát-ean-thiệp như đối với mọi việt đói.

Sự giàu nghèo là do cái dục-vọng của dân xay-nên.

ĐÃ CÓ BÁN:

**CỘ THÚY**

tiêu-thuyết được giải-thưởng văn-chuong Tự-huân  
văn-đoàn năm 1935 của Nguyễn-khai-Mản, Sách dày  
400 trang bìa 35-30. Biên-muốn do họa sĩ Lưu-van-Sin  
trình bày. Loại quy-bìa bằng-giấy Phượng-hoàng  
35, 185

**BỘI BÍ MẬT của CON KIẾN**

cuốn đầu trong loại truyện sáu-bo  
của Phạm-văn-Giao Giá 0\$50

**GIÁC QUAN THỦ SÁU**

của Ngoc-Hữu giá 0\$10 (sắp hết)  
Ma? Mộng? Phú-Thùy

Ngài nói :

— Biết nghĩ là-dù thi giấu (tri lúc già phả)  
— Biết cho là mình dù thi không bị nhục,  
biết ngừng dục-vọng lại thi không nguy  
(tì-tú-bất-nhục, tri-chí-bất-dái)

Tuy cho giàu nghèo là tự-dân xây-nên, song nạn trộm-cướp và nạn đòi-kém ngài lại bảo là do nhà cầm quyền gây-nên cho dân-chứng :

— Không qui của hiềm, khiến dân không lấy-trộm của nhau (Bất-quí-nan-dắc-chi-hỏa, sù-dân-bát-vi-dạo)

Dân-dói là vì ở trên có nhiều người làm quan ăn-lương quá cho nên-dói (Dân-chí-cơ-kỷ-thuong-lực-thue-giá-chi-da, thi-dĩ-cơ) (2)

Như vậy thì ra dân nghè-phiền chỉ vi không biết-trí-túc, dàn-dói chỉ vì nhà vua đặt quan-phán chức quá-nhiều, khiến dân phài đóng thuế-nặng và dân-ăn, trộm là vì người-trên chuộng-của hiềm-có.

Đoàn-bệnh căn-như-thá, Lão-tư đã kẽ-don ba-vi-thuộc-hán iề-cứu-dời :

— Ta có ba vật-báu : một là hiền-tử, hai là kiêm-trí, ba là không-dám-dì-trước-thiên-ha.

(Ngã hứu tam-bảo : nhất viết-từ, nhì viết-kiệm, tam viết-bắt-cảm-vi-thiên-hạ-tiên) (2).

Không-chuộng-của hiềm có là kiêm

Không-bắt-dầu-dóng-thuê-nặng là tr

Hữu-tinh, vòi-vòi là không-dám-dì-trước-thiên-hạ.

Theo Lão-tư, nhà cầm-quyền dùng ba-vi-thuộc đó, thi tự-nhiên-dần-thoái-nạn-dói.

(2) Dẫn-sách Đạo-đức-kinh

ĐÓN-CƠI :

**HÒN QUÉ**

của Nguyễn-khai-Mản  
**MỘT GIA - BÌNH TRÊN HOANG ĐẤU**  
của Nguyễn-xuân-Huy

**BÀ CHÚA RỪNG MAI TRẮNG**

của Việt-Tin

**NHA XUẤT-BẢN SÁNG**

46 Quai Clémenceau — Hanoi

**Thông-chè Pétain đã nói :**

• Nhờ có bại trận mà mồi đồng-lâm của quốc-gia được thất chệt; chúng ta sở dĩ quay quần để làm bão-vệ chúng. Sự gân gùi đó, au chì là tự-nhiên, là hy vọng nồng đở nhau trong cuộc nhục-hưng. Nhưng Quốc-gia Cách-mệnh còn phải cần sự thông-nhất của nguyệt khốp».

**MẠC-TÙ.** — Đối với nhà triết-học kiêm-nhân-dân sô-dû ngôc eo đói là vì các nhà cầm quyền hoang phí của dân.

Họ Mạc nói :

— Thành-nhân cai-trị một nước, một nước có thể giàn hôi lèn; cai-trị thiên-hà, thiên-hà có thể giàn hôi lèn. Không phải lấy cái phần hôi lèn ở đất ngoài vào. Cứ nhân việc quốc-gia, bỏ những tiền tiêu phí vô dụng đi, là dù giàn hôi lèn rồi.

(Thánh-nhân vi chính nhất quốc, nhất quốc khà hôi dâ; dài chí vi chính thiên-hà, thiên-hà khà hôi dâ. Kỳ bộ chi phi hủ ngoại địa dâ. Nhân kỳ quốc-gia, khà khy vò dung chi phi, túc dí hôi chí) (3)

Coi đó, thi tài cùi cái bi-quyet làm cho quốc-gia phú-túc thuỷ cùa yao trong một chữ « tiết » hay một chữ « kiệm ».

Chủ-tương nhã vạy, nên Mạc-tù khuyen hực thành-vuong chà làm những việc gi-thêm phi cho dân mà không thêm lèm cho dân (chư già phi bất già lợi u dân già, thánh-vuong vật vĩ)

Và thấy đời hấy giờ phản-dân đói khô, mà vua quan các nước dae nhau làm những việc không lèm cho dân chút nào, nên họ Mạc dâ lên tiếng phản đối:

1. — *Xa-xi, bằng những bài tiết-dung, tiết-tảng, phi nhạc*

2. — *Chiến-tranh bằng những bài phi-công*

**MẠNH-TÙ.** — Có lẽ hơn cả Khổng-Tù, Mạnh-Tù cho vấn-dê sinh-hoạt của dân là vấn-dê nhà cầm quyền phải giải quyết trước hết mọi vấn-dê khác. Vấn-dê ấy mà chúa

tinh xem, thì đừng nói đến lễ nghĩa làm chí vây.

— Đǎng minh-quân trong việc coi-sóc tài sản của dân, tất phải làm cách nào cho dân trên dù thò cha mẹ, dưới dù nuôi vợ con năm được múa no suối năm, năm mất múa thi khôi chệt, rồi sau mai dậy làm diệu lành, cho nên dân dê theo. Nay coi sói tài sản của dân mà trên không dù thò cha mẹ, dưới không dù nuôi vợ con, năm được múa vát và suối năm, năm mất múa không khô chêt, như vậy thi tự cứu cho khôi chệt còn chưa xong, còn hơi đâu theo được Lễ Nghĩa ? (4)

Chó là sự giàn, nghèo no đói của dân đều do chính-sách các bực vua chúa gây ra. Mạnh-Tù khuyen nén khuếch-truong nghè-nóng và nghè mục-súc dê làm cho dân khôi dôi.

— Nhà năm mẫu, trồng đâu thi người 50 tuổi có thè có lụa mặc, noài gá, lợn, chó, không dê lỡ thời, thi người 70 tuổi có thè có thịt ăn. Ruộng 100 mẫu chờ dê lỡ mùa thi nhà 8 miêng ăn có thè khôi dôi.

Ngoài ra, ông lại khuyen các bực vua chúa nên kiêm-uộc dê dàn được đánh thuế má nhẹ-nhang.

Chúng ta đã hiểu rõ tu-tuồng kinh-tế của mấy vị Thánh-Hiền tiễn-hiệu cho nền văn-minh Trung-quốc và hầu hết phuong Đông.

Tuy mỗi nhà lập-luận một khác, song nhà nào cũng khuyen người trên nền tiết-kiệm dê khôi phi của dân.

Thi ra tiết-kiệm xưa nay vẫn là một yếu điểm trong cuộc kinh-tế sinh-hoat.

Nếu so-sánh chính-sách kinh-tế của mấy vị Thánh-biển trên thi người ta phải nhận chánh-sách của Khổng-Tù là hợp tình hợp lý hơn. Đó là chánh-sách mà vua chúa nước ta thuở xưa đã cố áp-dụng cho đúng, trong việc chẩn-dâu vạy.

**VĂN-HẬC**

(3) Dẫn sách Mạc-tù

(4) Trích dịch sách Mạnh-Tù.

# Thu thuế và phát lương bằng thóc

Thầy thóc cao gạo kém khô mua, nhiều người này ra sự móng-ước được nhâ-nhóe phát lương cho một phần bằng gạo.

Thật ra, ý-kien đó không phải là một sáng-kien. Và giải-quyết vấn-dê gạo như thế, chẳng có gì đáng cho ta tu-hảo.

Người xưa đã làm như vậy từ lâu, lâu lắm rồi.

Chẳng hiểu đời vua Nghiêm, vua Thaen, quasa-lai linh lương như thế nào. Chỉ biết đời Chu, là đời phong-kien, các quan Công, Khanh đại-phu đều được vua phong cho khai-ấp, sà lộc cả một miền, một hạt, chứ không phải linh lương hàng năm hay hàng tháng như hiện giờ.

Bốn đời Xuân-Thu, tức là đời Khổng-tù, thi hình như quan-lại đã có người phải linh lương mà linh bằng thóc.

Trong sách Luận-ngữ họ Khổng có nói :

Nước có đạo ăn lương (bằng thóc), nước vô đạo cũng ăn lương (bằng thóc) đó là điều đáng lây lèn hòi then vây.

(Bang huu dao, coe; bang vo doi coe; si dâ)

Cho tới đời Hán, nhà vua đức tiên cho nhân-dân tiêu dùng, bình như từ bấy giờ quan-sí mới thôi lính lương-bằng thóc gạo.

Tuy vậy đến đời Minh luồng-bằng của quan-lại vẫn cẩn-cứ vào số thach gạo (thach là một ví-nhất dung-lượng của Tàu gồm 100 thăng).

Theo sách Nhật-lu-lue chép, thi nhiều khi thiếu gạo phát lương, nhà vua phải bỏ giá mỗi thach là bao nhiêu tiền rồi tính phát lương cho quan-lại bằng liêu.

Thê là lì nước Tân-xua đã có lệ phát lương bằng thóc gạo. Đã có lệ phát lương bằng thóc gạo, thi lẽ tất nhiên là phải có lệ thu thuế bằng thóc gạo vậy.

Còn ở nước ta, về thời cõ khang-thay sứ chép quan-lai linh lương-bằng theo cách nào. Đến vú thuế, thi thấy chép đời vua Trần-thá-Tôn (1225 - 1258) thuế ruồng thu bằng thóc, üz mỗi mẫu ruồng, thi chủ diền phải đóng 100 thang thóc.

Ruộng ao của công-dân thi mỗi mẫu chỉ phải đóng 3 thang thóc mà thôi.

Nhà Hồ có sửa đổi ít nhiều về thuế-lê, nhưng vẫn thu thuế diền bằng thóc như nhà Trần.

Nếu suốt triều Lê, không có lệ thu thuế và phát lương bằng thóc, gạo, thi ssang triều Nguyễn (bản triều) vua Giac Long lại lập lại chế-độ thuế diền đời Trần. Ngài chia ruồng làm ba hạng khác nhau để đánh thuế;

Nhãi dâng: mỗi mẫu phải nộp thuế 20 thang thóc.

Hậu-bô mỗi tháng được lĩnh hai quan tiền, 2 phuơng gạo.

Coi vậy, việc phát lương và thu thuế bằng thóc gạo, chẳng phải là một việc mới-mẻ là-lùng gi.

Nhị dâng: mỗi mẫu 15 thang.

Tam dâng: mỗi mẫu 10 thang.

Hầu nữa, Ngài lại thu cả thuế định một phần bằng gạo. Nhân-dân từ Nghệ-an ra Thanh-hoa và ở năm trấn nói Bắc-thành (Bắc-kỳ) sang phủ Phung-thien (Hoài-duc) ngoài các khoản tiền thuế định mỗi năm mỗi người còn phải nộp thêm hai bâl gạo nữa. Dân ở sau ngoại-trấn Bắc-thanh thi chỉ phải đóng thêm một bâl gạo.

Năm Kỷ-hợi (1839) vua Minh-Menie Cửu-lòng luồng đồng-niên của các quan-viên, từ chánh nhất phẩm đến tùng cùu phẩm cùng vía tinh bằng gạo vừa tinh bằng tiền:

Chánh nhất phẩm: mỗi năm 400 quan tiền, ba trăm phuơng gạo, và 70 quan Hồn-xuan-phuc. Số luồng-bằng đó rút-dần cho tới trật tàng cùu phẩm thi mỗi năm còn được lính :

18 quan tiền, 16 phuơng gạo, và tien-xuan-phuc bốn quan.

Lại dich binh luong moi thang được lính một quan tiền, một phuơng gạo.

Hậu-bô mỗi tháng được lính hai quan tiền, 2 phuơng gạo.

Coi vậy, việc phát lương và thu thuế bằng thóc gạo, chẳng phải là một việc mới-mẻ là-lùng gi.

**Lor, Phần đánh mũ Cristal, Chi đan** (soie brillante N.T.X.) đã được diplômé de métrie về kỳ thi tiêu công nghệ năm 1942. Sắp phát hành cirage và Gomme Cristal — Nguyễn - Thé - Bình 151 - 153 Hàng Bông, Hanoi

**PRINCESSE**  
**MAY ÁO CƯỚI**  
SA, LỄ QUÝ ĐÔN — HANOI

Trước cái  
nạn thiêu  
gao có thể  
sảy ra

## mỗi mầu ruộng

Còn nhớ lại năm 1924, sau khi dự Hội-dồng Thá-binh-duong họp tại Honolulu, ông Yves Henry, Tông-thanh-trai Nông-lâm Đông-duong đã than phiền về nỗi lúa cây ở xứ ta gặt được ít lấn : mỗi mầu tây (he-tare) chỉ được từ 10 đến 13 thóc. Tại Hội-dồng Quản-hạt năm 1931, ông Yves Henry đã vạch rõ chỗ yếu của xứ này và nói thẳng ngay rằng thóc gạo xứ ta đã thua hẳn các xứ láng-giềng cả về phẩm-lão và lượng.

Trong vòng 10 năm nay, nhờ sự hoạt-động của Sở Lúa Gạo (Office Iadocinois du Riz) và các co-quan Canh-nông, hội-thể của ta đã tăng giá-trị. Nhưng cũng từ 10 năm nay, mỗi mầu tây ruộng của ta vẫn chỉ sản-xuất được số trung-bình là 12 tạ thóc, và ở nhiều nơi lại còn bị sút kém, vì đất xáu dán.

Muốn thấy rõ chỗ kém cỏi của mầu ruộng Đông-duong (nhất là Bắc-kỳ), ta hãy nhìn qua những con số sau đây :

Ở Ý-dai-lợi mỗi mầu tây được	5500	ki-lô thocz
Y-pha-nho	5000	—
Nhật-bản	4800	—
Zava	3500	—
Ấn-dộ	1700	—
Thái-lan	1650	—
D-án-diện	1600	—
Đông-duong	1200	—

Đem so sánh mầu ruộng của ta với mầu ruộng Y-pha-nho, Ý-dai-lợi, thì thấy trên kệ nhau xa quá. Nhưng so sánh như thế, nhiều người cho là không đúng sự lý, bởi vì ở Âu-châu, việc canh-nông làm theo phương-pháp lón-lao, mọi việc cày bừa, tát nước, bón phân đều có máy móc. Ruộng lại cao không bao giờ ngập lụt. Hơn nữa, người nhà quê Âu-châu đã dùng trên hàn

# Ta phải nghĩ cách làm tăng sức sản xuất của mỗi mầu ruộng

người nhà quê Đông-duong  
về dù mọi phương diện  
làm ăn, nhất là về các điều  
kiện kinh-tế.

Nên muốn chúng thực sự  
kém cỏi của mầu ruộng  
Đông-duong, không gì bằng  
so sánh với mầu ruộng Nhật  
bản, vì việc trồng lúa của

bài xứ có nhiều điều-kiện giống nhau.

Ruộng Nhật-bản, kè cù miến Bắc là miến  
hồ cấy lúa, hoa-lợi từ năm 1910 đến nay  
đã tăng gấp bội như sau này :

Năm 1910 : 2400 kgs thóc mỗi mầu tây	—
— 1920 : 3000	—
— 1930 : 4200	—
— 1940 : 4800	—

Được kết quả mỹ-mẫu như thế là nhờ  
mỗi ngày dùng phân một phiêu. Tất cả cái  
bi-mặt chỉ có thể thôi.

Trước cái nguy cơ thiếu gạo hiện thời, ta  
mới thấy rõ chỗ khuyết khuyết của Đông-  
duong, là đã không làm cho mầu ruộng tăng  
sức sản-xuất đồng-thời với số nhân-khẩu mỗi  
ngày mỗi-nhiều. Sự khuyết khuyết trên đây  
do một điều rää quan trọng là đất ruộng  
thiếu phân.

Nhất nước, nhì phân. Đô là cần ngan-ngữ  
đè tò cho ta biết rằng bón phân là một sự  
tối cần trong việc làm ruộng.

Đất ở Bắc-kỳ, nhất là phía Bắc miền  
Trung-du như các tỉnh Phú-tho, Sơn-tay,  
Vinh-yêun, Phúc-yêun, Thái-nghuyên, Bắc-  
gang, Bắc-ninh, đất thường xáu lám. Đất  
đá xáu lại kiệt màu, vì có nơi cây lúa mọc  
năm ba vụ (chiêm, mùa, hè giáng), có nơi  
vừa cây lúa vừa trồng mầu, như thế đất mỗi  
ngày bị cắn cỗi, mà không bồi bổ lại cào  
dắt một cách đầy đủ. Thếu phân, người  
nhà quê thường lấy rơm ráy rấp xuống đất  
chợ trâu bò đầm lén ít lâu rồi đem phân ấy  
ra bò ruộng. Phân bò không dien độ và  
thường lì, không đú làm cho đất tối.

Sự thiếu phân hiện nay là tất cả một vấn đề  
cần phải giải quyết, mới mong đỡ được một  
phản-cái nạn thiến gạo có thể xảy ra cho  
những ngày sắp tới.

Năm 1939, trước ngày chiến-tranh, ông

Havard Duclos, biên-tập-  
viên bộ Thượng-thư Canh-  
nông Pháp, sang công-cán  
tại Đông-duong, cũng đã  
nhận thấy sự nguy-hiểm về  
nỗi phân bón, do việc chăn  
nuôi không được mở mang vì  
lẽ thiếu cảnh đồng-cỏ. Thành  
ra nông dân Đông-duong rất  
eo hẹp về phân-sắc-vật, là  
thứ phân chính, cung cho  
đất những chất cơ-hệ rất  
cần dề làm cho đất màu mỡ.

Trước ngày chiến-tranh, đã  
có lúc, người ta khuyên  
khích dùng phân hóa-học,  
nhưng vì đàu kiệu kinh-tế,  
người nhà quê Bắc-kỳ hằng



Ảnh Ngọc Khán  
BỘNG THỐC



PHƠI THỐC

Ảnh Ngọc Khán

tè theo được. Vả chăng, dùng phân  
hóa-học rất phức tạp, ngoài ra có một  
chương trình thí nghiệm lâu năm cho oán  
xử, mới có thể đem nhiều thứ phân khác  
nhau bón cho các hạng ruộng cần chất bón,  
mỗi hạng ruộng một khác.

Ở bên Nhật, số-dé việc dùng phân hóa-học  
được phổ-đèp trong toàn quốc, là vì nhờ  
công-cuộc thí-nghiệm lâu năm, các co-quan  
canh-nông hợp-đắc mật thiết với dân-quê, đã  
định được một chương-trình bón ruộng  
chuẩn.

Với tình-hình chiến-tranh hiện thời, chúng  
ta chẳng mong mua các chất bón ở ngoại-quốc,  
đủ chính-phủ có sẵn các co-quan  
đứng lên mua để phát-cho dân-quê. Vậy chỉ  
còn cách là dùng vào việc sản-xuất phân-kết

## MỘT CO-QUAN CHỈ HUY VIỆC THÓC GẠO Ở BẮC-KỶ

# TY LÚA GẠO (Comptoir des Céréales)

Ngay từ hồi tháng mười năm ngoái, Chính-Phủ Bắc-kỷ đã nhìn thấy cái nguy-cơ của nạn khan gạo ở các thành-phố lớn như Hanoi, Haiphong, Nam-dinh, nên với-vàng tìm cách giải-cứu cho dân mày nơi đó. Sau vụ gặt mùa mà gạo vẫn khan, người ta chẳng còn nghi-ngờ gì mà không quy-oán vào bọn đầu-cơ-tích-trữ.

Vì thế, Ty Lúa Gạo ra đời và đặt dưới quyền kiêm-soát của Phòng Kinh-tế Bắc-kỷ. Trước hết, Ty Lúa Gạo nghĩ cách triệt bọn đầu-cơ ở các thành-phố lớn bằng cách mua thóc ở thôn-quê, lập kho dự-trữ, để bán gạo cho dân thành-phố và cho các ngành kỹ-nghệ lớn, như các mỏ than, các nhà máy.

Sở dĩ Ty Lúa Gạo nghĩ đến dân các thành-phố trước nhất, là vì bầu hết các ngành hoạt động chính đứng chỉ buyn mọi nền-tảng Kinh-tế trong nước, cùng là mọi bộ máy chính-trị, tư-pháp, đều ở các nơi đô-thị, mà ở các nơi đó bọn đầu-cơ tích-trữ dẽ lẩn-lút, dẽ hoành-hành hơn cả.

Ty Lúa Gạo ra đời trước hết với một chương-trình đơn-giản: mua thóc gạo để lúc giá-bát bán lại cho dân thành-phố theo giá-nghị định.

Muốn tránh những tiếng than-phiền, những lời dị-nghi, đầu tiên Ty Lúa Gạo phải người dì mua thóc. Nhưng, trong lúc người ta đưa nhau kiểm-lại lúc này,

### BÌNH KHẮC-GIAO

bọn đầu-cơ mọc lên như nấm ở thành-thị cũng như ở thôn quê, các đại-biều của Ty Lúa Gạo chẳng dễ gì mà mua được thóc theo giá phải-chăng của nhà nước định.

Không lẽ nhường bộ mài, Ty Lúa Gạo phải tìm cách mua cho được thóc để dự-trữ. Về vụ mùa năm ngoái, Ty Lúa Gạo hết sức hoạt-động mới mua được số 20.000 tấn nghĩa là chỉ được một nửa số thóc dự-tính dùng vào việc tiếp-tế cho các thành-phố lớn. Sang đến vụ chiêm này, thấy bọn đầu-cơ tích-trữ và bọn buôn gạo lậu ra ngoài thẳng tay làm mưa gió trên thị-trường thóc gạo, Phòng Kinh-Tế Bắc-kỷ liền ủy cho Ty Lúa Gạo đứng chỉ-huy việc buôn bán, theo thề-lệ trong một đạo-nghị định của quan Tống-Sử.

Theo nghị định ấy, từ nay các nhà buôn thóc gạo đều phải vào nghiệp-doàn, và chia làm bốn hạng:

1.) Chỉ những nhà buôn ở Hanoi, Haiphong Nam-dinh, trả mòn bài từ 200\$ trở-lên mới được buôn bán thóc gạo toàn xứ Bắc-kỷ.

Những nhà buôn ở các tỉnh khác trả mòn bài trên 200\$ cũng có thể xin gia-nhập vào Nghiệp-doàn tại Hanoi, Haiphong Nam-dinh.

2.) Các nhà buôn gạo trả mòn bài từ 100\$ đến 200\$ chỉ được buôn bán trong tỉnh mình và những tỉnh lân-cận mà thôi.

3.) Các nhà buôn có mòn bài từ 20\$ đến 100\$ chỉ được buôn bán nội trong tỉnh mình, trừ khi nào có giấy ủy-quyền của các nhà buôn gạo 2 hạng trên mới được hành-động ở các tỉnh khác.

4.) Các nhà buôn nhỏ trả mòn bài dưới 20\$ không có quyền mua nhiều thóc gạo ở ngoài địa-hạt mình.

Với cách tò-chúc trên đây Ty Lúa Gạo có thể ghé-mắt xem xét việc buôn bán thóc gạo từ nơi sản-xuất tới các thành-thị.

Các nhà buôn hai hạng trên, sau khi lập thành nghiệp-doàn, lại phải được quan Chánh Ty Lúa Gạo cấp giấy thừa-nhận. Giấy ấy chỉ có giá-trị trong một năm; nếu vỡ-sau các nhà buôn ấy tôn-trọng kỷ-luat nhà nghề sẽ được thay giấy hàng năm.

Các nhà buôn hạng ba cũng sẽ lập thành nghiệp-doàn, nếu các quan chủ-tỉnh xét ra cần phải lập.

Lập thành nghiệp-doàn như thế, quyền lợi của các nhà buôn thóc gạo sẽ quân-phân và không còn ai than-phiền bị thiệt-thời, trong khi vì una-iőn, nhà nước phải dùng đến chính-sách «Kinh-tế chỉ huy».

Có nghiệp-doàn, các nhà buôn sẽ dần dần hiểu nhiệm-vụ của mình, và sẽ thấy rằng mỗi lợi ít, nhưng chắc-chắn, không bấp-bênh như cách buôn bán lén-lút, tuy lãi-to, nhưng đầy nguy-hiểm. Muốn

**« Mượn ông cái đâu !!! »**

# Một cái án đầu-cơ tích-trũ thóc gạo trên lịch-sử Trung-quốc

Về cái chính-sách diều-tể kinh-tế của chính-phủ hiện đang thi-hành, nói riêng về việc bài trừ bọn đầu-cơ tích-trũ, phần phúc-lợi thực không phải nhỏ. Khi trong nước có việc, nền kinh-tế cũng như nền chính-trị, chính-phủ đều phải chú trọng cả, giữ sao cho dân nước được yên ổn mới vững còn được. Đối với những kẻ giặc cướp, thừa cơ quấy rối làm cho nền chính-trị bị rung động, chính-phủ tất chẳng dung nào, nhẹ thì giam cầm, nặng thì bắn chém, tức là phải trừng-trị một cách đáng tội, làm gương cho kẻ khác phải sợ mà tự dán. Nền chính-trị phải nghiêm phòng đến hết, còn nền kinh-tế há lại thả lỏng được ru? Mà những con buôn hám lợi, đầu-cơ tích-trũ, lòng gian-ác của chúng có khi còn độc và còn to hơn những tay giặc cướp, vì chúng chỉ chăm chăm vơ vét mỗi lời về phần riêng mình, ngoài ra nhân dân có bị khồ sô đên dừng đến thế nào, quá ra đến nỗi vì đói rét mà chết, chúng cũng chẳng chút sờn lòng.

Ở khắp các nước trên địa-cầu này, lệ chứng ấy xưa nay không phải là ít. Như vậy sự nghiêm trừng bọn gian-thương đầu cơ là lẽ bất đắc bất nhiên. Sau đây xin lược thuật một việc do một nhà đại chính-trị Trung-quốc đã làm trước đây hơn một ngàn năm, cho được rõ một việc làm của các nhà đương quốc, về kinh-tế hay chính-trị, hay đở thực có quan hệ đến cuộc an nguy lâm.

Đời vua Huy-tôn nhà Tống, quân nước Kim vào đánh, vua phải bỏ kinh-sư chạy về miền nam, cử ông Tôn-nhữ-Lâm làm quan lưu-thủ thành Khai-phong. Lúc ấy nhân co-hội giặc cướp các nơi nồi lén tú tung, nhân dân đâu dấy đều trốn chạy, bỏ cả các việc cấy cày, các vật phảm ăn dùng hống đều lên giá rất cao, ngay ở kinh-sư, nhiều thứ nhất là thóc gạo, đắt tới gấp mười giá trước, phần đông dân nghèo đành chịu bóp bụng nhịn

đói không sao đong đếm được. Vì cái nguy cơ ấy hàng ngày có nhiều dân đói lả, chết đói nằm lăn đầy đường.

Thấy vậy, ông Tôn-nhữ-Lâm lấy làm lo sợ quá, cùng các thuộc hạ trù tính cách cứu-tệ, ông cho rằng trước hết nên lo sự ăn cho dân, rồi hãy trù đồ các thứ khác. Rồi ông mặt sai các người tin cần và thông thạo, đi dè xét tình hình thóc gạo ở khắp nơi [Theo lời báo cáo thi số thóc] gạo ở trong miền vi nhở lỗn mấy năm vừa qua đều được mùa, có thể cung đủ cho dân hạt ăn dùng sang tới mùa sau. Thóc gạo thừa, làm sao cuộc loạn mới xảy ra có ít ngày, số đông dân đã không có gạo mà ăn. Gạo vẫn có, chỉ vì giá quá đắt, có khi một ngày lên tới hai ba giá, cao quá dân không đủ tiền đong ăn, nên phải chịu đói. Mà sự làm giá thóc gạo ấy dù cũng do một số ít nhà có thừa ở dân gian, cố ý ghim giữ lại, để cầu giá đắt bán được nhiều tiền, nhưng chẳng hại cho dân là bao, hại nhất là do bọn chủ túc-sạn, mề trường ở kinh-sư đã súc tích lại quá nhiều. Bỗng đó là do một u linh hay nhiều tay có dư tiền họp lại để buôn thóc gạo, ngày mùng đong vào, ngày thường bán ra, chúng kiếm được lời to, lại một mối lợi cũng khá lớn hàng năm chúng vẫn được hưởng, thóc gạo kho của nhà nước, vì có quá nhiều và vì có đẽ không cần thận, nám nợ qua năm kia, cũ qua rồi sinh mục hầm, nên hàng năm lại bán đi bằng giá rất rẻ, đẽ lấy chỗ chứa thủ mồi. Biết thế, chúng đón trước bỗng tiền ra mua tất cả rồi bán lẻ cho dân. Khi ấy đờ xem tình hình, chúng đã biết trước có cuộc loạn, thi nhau bỏ tiền ra đong vơ vét được rất nhiều thóc gạo, đem về chia đóng ở các nơi riêng, tới lúc ấy tha hồ mà bóp chết những người ăn dùng. Ông Tôn liền ra lời tuyên-thị, yêu cầu chúng buông thóc ra bán, theo đúng một giá hạn định



## Vợ khuyên chồng làm ăn trong lúc mệt mùa

Này anh Hai  
ơi! Nước khô, mặn  
héo, anh tinh  
làm sao?

Gốc cây nấm  
khèn mà anh  
cứ nghêu - ngao  
cho nó danh?  
Quại mo phe  
phây, anh vui  
thú lẩy một  
minh,

Còn bao nhiêu  
việc tầy - đinh  
anh đè cho ai?

Con người ta sinh ra phải biết tùy thời,  
Lo sau tinh trước mới phải là người tri-cơ.

Này anh Hai ơi! Phải rằng phong đãng hòa  
cốt như lúc ngày xưa;

Mà anh vui sướng, anh hưng hò cho nè cam.

Thì mà những rãy gió mai mưa,  
Kiếp trân anh biết rõ bao giờ cho xong.

Bởi ta đã trót đè bòng,

Dẫu rằng cực nhọc ta cũng dốc lòng mà lo toan.

Này anh Hai ơi! em - hò sinh ra phận hồng  
nhàn

Tài hèn sức kém mà phải gánh vác giang  
san cho chồng.

Này anh Hai ơi! Kia người ta hò thi với  
tang bòng.

Mà anh vai mang còng, tag vác cuốc, ở một  
xó đồng cũng chẳng ra sao.

Cực thán ôm đời khi nắng gắt, lúc mưa rào.  
Sớm rưa dẫu dài, ai nao đã biết đến cho.  
Em thấy ruộng nương mà lại ngán cơ đỗ,  
Hoài oàng em khó nhọc mà chẳng ra tiề  
trống chí.

Này anh Hai ơi! Trồng khoai lở dịp mà cấy  
lúa cúng qua thi.

Chiêm khô, mùa lụt biết lấy gì nuôi lũ con thơ.  
Anh thấy mệt mệt, anh bỏ chằng cầy bừa.  
Ấn no tắm mát, anh say xưa cho tối ngày.

Này anh Hai ơi! Tuy rằng mệt mệt, mà đất  
cát vẫn còn đây.

Rã công anh vụn bón, lo gì chẳng có ngày  
sênh sang,

Tiếng ai sang sảng như tiếng chuông vàng,  
Gọi đàn nhẫn bạn, cái giặc mơ máng anh đã  
tinh hay chưa?

Ôn-áo đồng ruộng người ta cầy bừa,  
Kè cầy người cầy, tiếng chuông chùa còn vắng  
vắng bên tai.

Này anh Hai ơi! Bắt trâu làm, bồng dã ngang  
vai.

Muộn thời muộn thật, nhưng ngày còn dài,  
anh chờ bỏ qua.

Mãi công cày cuốc, ta cố giữ lấy nghiệp nhà,  
Trồng cây ăn quả, biệt bao là hạnh phúc vè  
sau.

Đập bờ cao ta giữ lấy hoa màu,  
Ra công bón lười, đến mùa sau hẳn kip người,  
Vách tam can, em cõi mây lời,  
Đạo chồng nghĩa vợ muôn đời ta có nhau.

Ta về đắp nấm còng sâu.  
Ruộng ta, ta cầy, ta hẫu lo toan...

VŨ DẠNH

# NGÀY MU'A

hài lòng vì được nói cho người ta nghe.

Sau cùng, khi ông cất tiếng thì ông không nhìn vào mặt Tiêu-Sinh, nhưng ông nhìn giọt nước chảy ở má ngôi trước nhà xuống thềm đá dà mòn.

« Ngày giờ mày đã trở về giữa họ hàng rồi vậy! Trong bốn tháng nay chẳng thấy mày làm ăn gì cả. Công trình ăn học và thu-thái được những điều bay là gì ở phương tây, mày nên nhớ là nhờ chúng tao mà có; vậy sao không kiểm ra được một việc gì để phụng dưỡng và làm vang cho ông bà, bố mẹ, anh em?

« Thánh-hiền đã dạy thế nào? Đạo làm con phải xả thân để dồn bù công-cúc dục. Mày đã làm được như vậy hay chưa? Mày quên rằng chúng tao khó nhọc lắm mới kiểm đủ tiền cho mày ăn học ở nước ngoài. Mày nên biết rằng mày có nợ cả một thằng anh họ xa của mày, bởi vì tuy nó chỉ là một đứa bán hàng xoàng, nó cũng đã gửi cho mày tất cả, hai mươi đồng tiền vàng, để cho mày ăn học theo lối tây, để sau này có thể chiếm được một địa-vị cao sang, khá giả. Cả đến thằng ấy nó cũng có quyền trông đợi ở mày. Thánh-hiền đã dạy thế nào? Một đứa con mà không

nuôi nồi gia-dinh mình, nhất là ông bà cha mẹ của mình, thì không đáng trọng hơn là một con vật nữa.

Ông già dừng lại để súc miệng. Thì ra lúc đó một người đàn ông to béo, mặc một cái áo chẽn và một cái quần bằng vải bông đèn, vẫn ngồi ở chỗ danh-dự thứ nhì, bên kia bàn đúc, liền nói tiếp:

« Mà không những thế mà thôi, thày ạ, thằng con trai khốn đốn của tôi, nó lại ra đây không muốn nhận con vợ mà cả nhà đã hỏi, và đã dè cho ăn ở tại đây như một đứa con gái của chúng ta, từ khi cha mẹ nó qua đời.

Chúng ta không có bảo nó học điều gì khác hơn là học dè mà kiểm một việc làm lương bông hậu. Ngày giờ ông ấy lại định không cho chúng minh một đứa cháu nữa. Ông ấy định dè cho chúng minh chết đi là không có người nối giỗi, rồi đến hương tan khói lạnh mà thôi!

Chính Tiêu-Sinh nghe những lời nói đó cũng lấy làm kinh-ngạc vô-cùng. Chàng là một người thanh-niên mảnh dẻ, da mặt nhô và xanh, cái miệng xinh như miệng một người đàn bà. Chàng mặc áo-phục; một bộ quần áo màu xám nhạt mua

ở kinh-thành Chicago. Đi ngoài phố, chàng có vẻ lịch-sự trai và bắng lòng mình, nhất là khi chàng quay chiếc cao ở trên tay, không nhìn ai cả. Nhưng ở đây, trong gian nhà tối, giữa những người trên mặc sườn-sám (áo giải), chàng co rút lại, cảm nhận thành một thanh-niên hơi vô nghĩa lý, ngực nhỏ, và nét ráo. Chàng ngồi một chỗ xoa hai bàn tay mềm mại khép vào nhau giữa hai đầu gối.

Chàng nhìn xét cái gia-dinh gồm có người ông đương gặt gù biếu đồng tình với cha mình, đôi mắt có ánh lèm nhèm vẫn nhìn ra một cảnh mưa rơi. Cha chàng thì vừa béo vừa có vẻ khó chịu vì một bữa ăn no quá. Ông chủ cửa hàng với bộ mặt gầy khô, ích-kỷ, và những bàn tay gân guốc bần. Dứa em chàng, thi mắt mũi hỗn xược, có vẻ nóng nảy muốn đùi nơi khác, chốc chốc lại liếc trộm ra đường. Ở một xó rieng, mẹ chàng mặc quần áo vải xanh, ngồi trên ghế thấp, lưng đã hơi còng. Bà lấy khăn đeo trước ngực mà chùi lén mắt. Sau bốn cái hóng người kia, chàng trở về như còn trong thấy bao nhiêu hình bóng khác, những người anh em họ tham ăn và hèn tiện, ông cậu già khôn tính, tất cả đều là những kẻ dương

sốt, sảng, chia nhau cái lợi  
do sự học-vấn cao đẳng của  
chàng có hè dem lại được.

Bây giờ chàng đã rõ, người ta cho chàng ăn học chỉ vì cái là độc nhất là chàng có vẻ thông minh, lanh lợi hơn cả họ. Người ta cho chàng ăn học để thành một sự bảo đảm cho cái tuồi già của cả nhà. Một nỗi uất giận diễn cuồng bỗng sâm chiêm lấy chàng. Những bao bão xung, iáo bạo đã trào è lèn cõ họng chàng như một giòng suối lũ. Chàng đợi mấy phút qua, và nghiến chặt răng để giữ lại. Lẽ dĩ nhiên chàng đã biết rằng có nói cũng là vô ích. Chàng không nên chờ đợi những sự công bằng gì ở phía họ hàng mình. Chàng ở trong ở giữa cái thời-dai mà bố mẹ có một cái quyền tuyệt đối — cho dù là giết sống cả đứa con mà mình đã mang nặng đẻ đau, nếu như mình thích giết. Sự thục chàng chẳng sợ gì cái đó, những ý nghĩ này không hề cho chàng sự bất lực của mình. Thế rồi, nhờ một sức tự kiềm đã có sẵn trong người tự lâu đời truyền lại, chàng giải quyết được ngay tinh thần mình trong giờ đó. Chàng đứng lên, cúi rạp mình trước ông nội, cha và chú. Sau hết, chàng vái mẹ, người mẹ mà chàng đoán thầm có vẻ thương hại cho con mà không dám nói ra. Chàng nói rất nhỏ: « Con xin cả nhà tha tội cho con. Từ nay con sẽ xin biệt phái. »

Tiêu-sinh lại thấy nỗi lòng lèn sóng uất giận vừa qua. Nhưng chàng cố nén, di khỏi gian nhà, bước qua sân, mà ra phố.

Trời vẫn mưa những giọt nước thẳng, đều, và buồn lè; hơi giá âm thâm trong hai gãy đường gạch cao-boca con phố hẹp, khiến người ta gãy lạnh như di trong địa phủ. Những lòng rãnh quá nông, chứa đầy rác ruồi cùng các vật do, còn vỉa hè thi nước đen bê-thoi nhom nhớp rì, làm lấm cả đôi giày da vàng đã được sánh xi rất kỹ của người tuồi trẻ.

Tiêu-sinh kêu lên một tiếng kinh tởm. Vừa mới tuân-lề trước, chàng còn nhớ, chàng đã đến thăm vị trưởng-quan của tỉnh thành này. Chàng xin phép lập một hội săn-sóc đến sự vệ-sinh chung cho các phò. Ông ta tỏ ra một người ôn hòa, phong nhã. Ông lại khen chàng có óc mới, và có công-dân-tâm. Nhưng ông ta không hứa gì hết cả.

Tiêu-sinh buôn bônhин qua lèn mưa rơi giải và thẳng. Cái tình của chàng, đất nước của chàng, có những kẻ cầm quyền như vậy, thi liên bộ làm sao được? Chàng và những người khác như chàng làm sao mà chống lại? Nước mưa rơi trên chiếc mũ dẹp đỡ của chàng và chảy rò giọt chung quanh bo. Dạ mủ mềm

## Bùi - Đức - Dậu

TU-PHÁP KẾ-TOÁN  
GIÁM-BỊNH VĂN-PHÒNG  
49 Place Neyret Hanoi Tél.1372

### NHÂN :

- a) Mồ, giế, kiêm - sít - sô - sách thương-mại;
- b) Lập-hợp - đồng, diễn - là - các công-ty;
- c) Khai thuế, lợy-ưu đồng-niên;
- d) Xin già Hải-đồng-hoa-giá;
- e) Xin xin vào sở register de commerce.

nhún rết mau, cùp xuống trước mặt chàng. Tiêu-sinh đã thấy da thịt mình chạm vào quần áo trời. Nhưng chân chàng vẫn bước đều.

Có ai ngờ sau tháng trước đây, chính chàng đã đứng trên chiếc bục rộng rãi của một nhà đại-học nước Mỹ để lĩnh nhẫn văn-bằng? Người ta lại còn trao cho chàng một giải thưởng về bài cáo-luận so sánh hai nhà triết-học xưa mà các giáo-su đã phải tuyên-bố là một bài khảo-cứu xuất sắc. Ô, chàng thỏa mãn và kiêu hãnh biết chàng nào hối đó! Người ta đã coi chàng là một sinh-viên khá nhất có văn-bằng của nhà đại-học. Tiếng khen kia càng nồng già-tri thêm vì cái công-trình của chàng rất bằng văn ngoái quốc. Nhưng thi cử xong rồi thi chàng obti có một ước muôn là: Võ ngày được nước nhà, đem cái tài học của mình ra mà thi-hành vào việc mở mang mọi sự. Chàng đã trả về với rất nhiều tin-tướng và chàng sung-sướng vì được nhìn lại chỗ già-dinh thân ái, mà chàng chắc rằng ai ai cũng kiêu hãnh vì chàng.

Nhưng, tức thi họ xúm và xâu-xé một mảnh chàng như là một dán qua dán. Ngày buổi tối hôm đầu, cha chàng đã nói đến số tiền lương mà chàng phải bách trường-học của nhà nước trả cho chàng, nếu chàng đi giạy học. Tiêu-sinh ngập ngừng trả lời cha: « Con muốn đặt những việc con có thể giúp cho nước nhà lên trên mọi sự. Nhưng nếu việc giạy học, mà coi như có vẻ hơn... »

Cha chàng, đôi má béo i, da vùng ệnh, nhìn chàng chằm

chập với kêu lèn: « Mày chí nghĩ đến máy thôi! Tao đây thi lao sấp sửa nghì việc rồi. Thời buổi khó khăn, cửa hàng không có lợ. Em mày, phải trông coi nó chứ? Còn chủ mày thi đau yếu, không làm được việc gì. VỚI LẠI, còn một vài người bà con người ta bô tiên cho mày ăn học, dẽ người ta không trông mong kiếm ít gạo ở mày đây nhỉ? Sau hả, còn con vợ mày thi từ lâu, tuy chưa cưới, nhưng đã ở trong nhà này, khi mày đi vắng. NÓ KHÔNG CÒN BỐ MẠ ANH EM NÀO CÒ; MẸ MÀY PHẢI CẦN NGƯỜI DƠ TAY CHÀN, KHÔNG LÃ ĐÃ CÓ CON DẦU LẠI CÒN ĐI NUÔI THÊM ĐẦY TÓ. TẤT CẢ ĐỀ TRÔNG DỌI & MỘT MÀY. Bây giờ mày là con cá. Trước kia tao cung vây, nhưng bây giờ tao mệt mỏi lắm rồi! »

Tiêu-sinh thấy mình bối rối. Nói cho清楚, chàng quên rằng những sự như kia có thể có được ở đời. Chàng xa quê-hương cũng đã lâu — tam năm trời! Chàng nghĩ đến đứa con gái lôi thôi lèch thech, mặt mũi ngu dần, dì lại trong nhà mình. Mới đầu chàng tưởng là một con dòi. Vợ chàng? Ý nghĩ ấy làm chàng nồi cău, phát buồn nôn, và tim chàng đập mạnh từng hồi. Không bao giờ có thể như vậy được! Chàng gặm cha và chỗ đó lèm. Nhưng rút cục cũng chẳng ăn thua gì hết. Tất cả mọi người đều nhất quyết bê gầy chàng theo ý của họ và họ dùng sự lanh-dạm khô chịu để đánh

đó sự phản kháng của chàng. Họ làm ngát hơi chàng. Và diễn chua xót nhất là chàng cảm thán cái lo sợ bị bê nón theo sức dè ném binh lính, khốc-hại của ý muốn già-dinh. Chàng thấy mình không同心 trước ràng minh vẫn ở trong vòng lẽ phải. Cái lý tưởng mà chàng ôm ấp trong tâm khi bước chân xuống cầu tàu đồ bô đã thay đổi. Những lý-thuyết hay đẹp nhất của chàng dần hóa ra mờ mịt; đèn bày giờ chúng hờ như không cói sáng đáng một sự gắng gó xung đột nữa. Cuối cùng chàng thấy mình cõi độc. Chàng có thể được những gì khi mọi người quanh chàng không ai muốn sống cao hơn, nghĩ khác hơn?

Chàng nhận thấy rằng bùn lầy trong phổ dương bẩm lầy giày và bẩn lèn cả ống sống mình. Lúc đó khôi nhả với vã chàng quên cả áo mặc ngoài. Trận mưa giải, thấm thía đã làm ướt hết người chàng. Chàng nghe nước lạnh chảy trong lung. Trời thi mầu sám bạc. Mưa xun-roi thẳng giọt, không ngừng.

Tiêu-sinh chợt rùng mình, tu mòi không hiểu trong thành phố có góc nào đáng gọi là một góc âm áp hay không. Cái phòng của chàng ở nhà, vào lúc này cũng thế lường như kháp mội chỗ trong nhà; gạch hè thi ẩm lanh, nước đọng trên tường lóng lánh. Và cái gian-buồng mà những năm xa cách chàng cho là nghèo nàn, hiền giờ chàng cũng vẫn còn ở chung với đứa em. Chàng nghĩ lại,

...

Nhà sản-xuất lớn các thứ áo dệt  
(PULLOVERS, CHEMISEITES,  
SLIPS, MAILLOTS V.V..) chỉ có

HÃNG DỆT PHÚC-LAI  
87 - 89, Route de Hué, Hanoi — Bán buôn  
khắp Đông Pháp áo tốt không đầu sánh kip

(kỳ sau đăng hết)  
THANH-CHAU

# Quynh-Nhu

KÍCH THƠ CỦA PHAN KHẮC-KHOAN

## CÁNH V (Tiếp theo)

Cánh cũ sáng hôm sau  
Quynh-Nhu rồi Nguyệt-Thanh

Phu-nhân dã một niềm cương quyết  
Chắc dầu phải vì quá cay chua ác nghiệt  
Bởi không lường-dòng dõi kẽ sầu-lặng  
Bởi không lường Phạm-Thái một tài năng  
Mà có lẽ vì chung vui vẻ chuyền  
Phu-nhân dã trao ghi lời uộc nguyễn...  
Nhưng dầu sao : duyên vẫn ép nài duyên  
Nhưng dầu sao : tục chẳng xứng cùng tiên  
Dầu sao nữa : khi dõi lòng dã gần bó  
Dầu sao nữa : Tài kia và sá nó  
Mà những tờ thư đâm thâm ý song đối  
Nhưng tờ thư hắng ngại lúc xa xôi  
Nhưng tờ thư, những tờ thư khôn nói

(Cô tiếng gọi)

Kia hình như, hình như nàng lại gọi  
(Lặng nhẹ rồi đi, một chốc trễ lại)  
Nhưng tờ thư, những tờ thư...  
Nàng bảo ta trong đây tú xà cù

(Nguyệt-Thanh vào lục lấy)

Chàng dặn Quynh-nuong giữ lấy ?  
Hay chàng già lại nàng sao thế vậy ?  
Mà chàng dì, di đến những bao lầu ?  
Hay hôm qua khi gặp Kiến-xuyén-Hầu..  
Nhưng Kiến-xuyén-Hầu dã tò ý  
Và Kiến-xuyén-Hầu là cả niềm chung-

thúy  
Chắc rằng chỉ tại phu-nhân  
Mà hôm nay chàng phải vội rời chân  
Nhưng khi nào chàng giờ lại ?  
Khi nào, khi nào chàng Phạm-Thái ?

Chao hương yêu đương còn đượm ngọt  
ngất  
ngay

Mà trai tài gái sắc phải chia tay  
Mà tài dày : tài anh-kiet  
Và sắc dày, sắc đượm một tâm hồn siênu  
viết

Chao ái ân chưa êm ấm được đôi hồi  
Duyên sắc tài mà duyên chịu pha phi  
(Ngâm quanh phòng)

Bây vien sách nơi kia lầu gió nồng  
Mà như xa hãi giác với thiên nhai  
Mà những lúc giảng chênh màn lặng cuốn  
Nhạc dù hương phảng phất đến thư-trai  
Rồi dày

Dầu những thư êm lời thảm dịu  
Dầu những áng thơ huyền hương tuyet  
diệu ?

Dầu còn in dáng diệu của thi-nnân  
Sáng soi lên say đắm những hoa gần  
Rồi dày

Khi giảng bạc đưa vòn trên liêu biếc  
Gió xe hương khua gió nhịp vang cảnh  
Khi chiếc nhạn lung trời gieo luyến tiếc  
Sương mờ hờ êm nhắc chuỗi ngày xanh...

Trong vắng lặng khi chiều êm buồng gác  
thảm

Buồn hiu hiu công-nữ chốn mành hoa  
Khi mây dịu theo trăng vàng nam gấm  
Tiêu âm thảm gieo lặng tiếng ngân xa...

Khi vắng trăng dệt gấm bên bờ hoa  
Khi gió nhẹ lè minh trán lá xám  
Khi cánh đêm kiêng xòe trong bóng xám  
Khi hoa rau mơ tái dưới giảng chênh  
Khi nỗi buồn trong biện nhở lènh đèn  
Khi thôn thức hồn xưa trong bóng lá  
Quynh-nuong, Quynh-nuong dẫu sát đá...

Cuộc nhân duyên này là tất cả tâm hồn ta  
Bao công phu ý nguyện mộng lòng xa  
Quynh-nuong với ta đây : đèn chỉ một  
Nàng còn vui mà lòng ta đã ả dột  
Ta cũng nói thê-phết phải phiêu-linh

Vì sa cơ nén đời xuân... mộng thảm... chịu  
hy sinh

Nhung ta vui sướng... khi lòng người vui  
sướng

Ta với nàng : cưng củng chung mộng-  
tưởng

Trong hai người ai trong trắng hơn ai  
Tinh cao siêu trầm lặng ôi mỉa mai  
Lòng nàng là lòng ta, riêng lòng ta cưng dã  
Tinh yêu lẫn tình yêu : man mác lâ  
Thương cho nàng, thương cho nàng  
Văn tin say như sóng dồn trắng vàng  
Văn tinh tưởng

Não ngờ đâu một ngày kia duyên ép cưỡng  
Chỉ riêng nàng rồi đau khổ hơn ai  
Chỉ riêng nàng chưa mày may rành rõ một  
hai...

Còn Phشم-Thái  
Đã từng phen ái ngại  
Va riêng ta  
Ta biết được nbiều hơn  
Nên giờ đây đang chịu trước nỗi căm hờn  
(Cô tiếng gọi)

Nàng lại gọi  
Nhưng nỗi nào ta vật nói  
(Dùng dâng)

Nói làm sao duyên sẽ ép nài duyên  
Nói làm sao  
Lòng tin yêu đương sức nức áng hương  
ngayen

Dầu sao, dầu sao ta chẳng nỗi  
Đè mộng của người thân yêu sớm vỡ...  
Ôi từ xưa tài tử với giai-nhân  
Trời cợt trêu trong một áng phong-trần  
Duyên với nghĩa  
Chỉ là dẫu mai mia

Chao rồi đây duyên sẽ ép nài duyên  
Rồi rồi rồ hối nỗi ưu phiền  
Nbung

Quynh-nuong sẽ  
Chắc như thế... thương thay dành có lẽ  
Vì làm sao tục sẽ xứng cùng tên  
Vi... rồi đây hò quâ bút cùng nghiên  
Vi... tài kia và sá nó  
Và lòng với lòng : yêu đương đã gần bó  
Mà rồi đây duyên sẽ ép nài duyên  
Rồi đây ai rõ hết mối ưu phiền

Quynh-nuong sẽ

Quyết không sai, trời ơi dành có lẽ

Biết làm sao

Hoang mang thay ruột thắt với gan bão  
Nàng lai gọi ?

Làm sao, làm sao ta nỗi nói...

(Nguyệt-Thanh đi vào, cầm  
vàng lặng tiêu diệu. Nhạc  
não nùng rồi ở phía trong nỗi  
lên một khúc hát Chính-Phụ.)

Dạo hiện vắng thầm gieo lừng bước  
Ngoài râm thư rủ thác đài phen  
Ngoài râm thư rủ chàng mach tin,  
Trong rêm nhường có hoa đán biết chàng  
Đàn có biết nhường bằng chàng biết  
Lòng thiếp riêng bi thiết mà thôi  
Buồn rầu nói chàng nén lời  
Hoa đán kia với bóng người khá thương

Ca quyền gheo lâm rơi nước mắt  
Trống tiều khua như giục buồng gan  
Võ vàng đón khán dung nhan  
Khuêly mới biết tân-toan dàn ngay  
Nếm chua cay lòng này mới lô  
Chua cay này hả có vì ai  
Vi chàng lè thiếp nhỏ đói  
Vi chàng thân thiếp lè loi một bẽ,  
Thân thiếp chàng gần kè dưới trường  
Lè thiếp náo chát uướng bên khán  
Sớm còn hồn mộng đượ gán  
Đêm đâm thường tối giang tần tìm người  
Tim chàng thuở dương-dâi lỗi cũ  
Gặp chàng nơi Tường-phê bến xưa  
Xum vầy mây lúc tình cờ  
Chảng qua trê gối một giờ mộng xuân  
Giận thiếp thân lại không bằng mộng  
Thôi gần chàng bến Lăng Thành quan  
Khi mờ những tiếc khít tàn  
Tinh trong giấc mộng muôn ván cung  
không...)

(còn nữa)

PHAN KHẮC-KHOAN

## SÁCH ĐỘI MỘI

### CUỘC TIẾN HÓA

### VĂN HỌC VIỆT-NAM

Tác giả : Kiều thanh Quê giá 2p20 bản thường, 10p bản đẹp

### NGƯỜI CHIẾN QUỐC

(Vũ-trọng-Can), bản thường 2p50, bản đẹp 10p50

(Nguyễn, công Hoan)

### THẮNG CON TRAI

(Lê văn Trương)

### BA NGÀY LUÂN LẠC

(Lê văn Trương)

### THANH ĐẠM

2p

3p.00

4p.50

thì tôi biết, biết rằng nó còn gồm ghiếc gấp mươi lần thần dịch hạch.

Ai cũng có thể bị nó lung lạc được. Nó không thích những người nói khôn. Kẻ nào mà chửi nó thì nó thù nó oán. Tôi đã từng biết nhiều người đã làm những việc bẩn thỉu vào cái bẩn đèn, và có khi lại dùng cái dọc lầu làm đồ đi tiêu; ai chẳng tưởng rằng những người đó ghét thuốc phiện như thế thì suốt đời họ không bao giờ mắc nghiện. Ấy, vậy mà chỉ sau vài năm cách mặt, một buổi sáng xấu trời kia, gặp họ, ta đã thấy môi họ thâm, vai họ sỗ, da họ bùng. Phải, họ đã nghiên từ bao giờ rồi...

Tôi cũng có hai người bác ở trong trường hợp đó. Trước kia thấy tôi nút, hai ông không ngót miêng khác nhau, và, nếu tôi nhớ không lầm thì có một trong hai ông đó, một đêm hát cô đầu, đã lấy cớ chuột đánh lẩn vào sáu cho tôi hút rồi lại đem dấu cái tầu của tôi vào một chỗ... Ấu là ta cứ gọi là một chỗ không sạch sẽ. Tôi vẫn để tâm về chuyện đó và iấy làm nhục lâm. Thịたい thay là Trời! Ông ấy kêu xúi đầu ra đây không sai chêch một ly gi cá

Một đêm kia, ở Saigon và Hanoi, buôn, tôi cùng mấy người bạn đi chơi tiệm. Tôi không hút, chỉ nếm tiếm và ăn quít, thi tự nhiên ông bác thứ nhau của tôi đến vỗ vai lèi giày, kéo sang giường (ng năm nói chuyện). Thi ra ông ấy nghiên quách mất rồi — và câu chuyện nợ giật câu chuyện kia, về sau, tôi mới biết té r้า ông bác thứ hai của tôi cũng thế, mà có khi hơn thế nữa.

« Người ta không nên nói khôn với thuốc phiện » Tôi nhắc di nhắc lại câu nói đó trong đầu; tôi thấy mình chín nục; và bắt đầu từ đó, tôi sợ cho những ai đã chê bác hay chửi rủa những người nghiện hút. Riêng tôi từ sau khi cai được thuốc rồi, tôi lại càng không dám nói động đến những người bất hạnh đã sa vào cảnh tay sứt bọc nhung của Phù-dung tiên-sử. Nói vụng họ, tôi chỉ thương cho họ cũng như tám năm trước đây, nằm bên cạnh bần đèn tôi đã thương cho chính thân tôi; thế thôi; còn như

chuyên khuyên họ theo gương tôi mà ca đi, thi — lạy giài lạy phật! — tôi thực chưa dám thi hành một lần nào cả, dù là đối với những người bạn thân yêu nhất.

Đã dành, tôi không dám khuyên họ bỏ thuốc phiện, bởi vì tôi không muốn mang tiếng là « chưa khỏi vòng đã cong duỗi »; tôi không dám khuyên họ bỏ thuốc phiện bởi vì tôi không dám hoàn-toàn chắc rằng từ giờ đến chết tôi có hút lại không; nhưng tôi còn không dám khuyên họ bỏ thuốc phiện bởi vì tôi biết rằng có nhiều người nghiện sống ở trong những trường hợp ai-oán quá. Đó là những thanh-niên trên không chằng, dưới không dẽ, có một người vợ hiền lành quá đẽ nỗi không kiêm giữ chồng được một xu với một lũ con trống già trung vịt cả ngày chỉ kêu đói và đòi ăn quà luân miệng.

Những người thanh-niên nghiên - ngập đó, muôn cai, không có thuốc. Thản hoặc có, thi lại không dành lòng mà nambi nhìn vợ đói con khát ở quanh mình. Bởi vì cai thi thuốc phiện phải vật, mà thuốc phiện đã vật thi không đi làm lung được. Một ngày nambi đấy là một ngày chết chóc của cả một gia đình. Người ta, dù là nghiên, lâm khi cũng tự thấy không thể nhẫn tâm như thế được, nên cứ dành nambi để đợi một cơ-hội tốt hơn, nghĩa là làm được một chuyến khă dĩ có đủ tiền cung cấp cho vợ con đủ ăn tiêu trong mười lăm bốn hay một tháng. Ácthay, cơ-hội tốt đó, không bao giờ lại cả — mà vay mượn thi không được, bởi vì ai lại che những người nghiên ngập vay mượn tiền nong bao giờ? — nên những người đó cứ kéo dài cuộc sống ở trong sự đợi chờ, mà trong khi chờ đợi đó, đã dành là người ta vẫn phải hút như thường vậy. Hút mỗi ngày mỗi nặng hơn, hút cho đến lúc người ta thấy không còn hy vọng cai được nữa...

Không. Tôi không có ý bênh người nghiên. Trường hợp nghiên không cai được, mà tôi vừa kề, chỉ là một trường hợp mà ta gặp rất ít, cũng như rất ít người phải hút không dám cai

# SÁCH Á-CHÂU

## Tủ sách quý

GIÓ NỐI (của Ngọc Cầm) 1p50

TÌNH TRƯỜNG của Lê-vân-Huyền 1p30

MỘT TRUYỀN TÌNH LÀ NẤM VỀ

TRƯỜNG của Lưu thị Hạnh 2p00

CBIM THEO GIÓNG NƯỚC của

T. Hữu Thiên 6p70

## Tủ sách trinh thám

VỤ ĂN MẠNG KHÔNG CÓ THỦ

PHẨM của Ngô văn Ty 2p50

ĐẮNG BÍ MẬT của Ngô văn Ty 1p50

LÃO GIÁ BEO BÌNH ĐEN của

Trần văn Quí 1p00

MÓN NGỰ KHỎI (của Ngọc Cầm) 3p80

## Tủ sách công giáo

THANH NIÊN TRƯỚC VĂN BÈ

TRONG SÁCH của Nguyễn-

Diễn (và của đức giám mục J.B.

Nguyễn h Tòng 1p00

## Tủ sách lịch sử

TRÁNG SĨ VÔ DẠNG của Hải Bằng 1p88

## Tủ sách phieu lưu

MŪI TĒN THỦ (của Ngọc-Cầm 1p00

TRẠI MAI (của Ngọc-Cầm 0p50

Những sách trên đây đã được hoan nghênh nhiệt liệt. Mua ngay kèo lại hết cả.  
NHÀ IN Á-CHÂU XUẤT BẢN 17 EMILE NOLLY HANOI TEL. 1280

vì những bệnh kinh niên, nếu không có thuốc phiện thi sẽ chết.

Tôi lại cũng nhận rằng còn có một số người nghèo nô súc dĩ không cai được là vì có vợ đẹp, nhưng các ngài hắc phải cống nhặt như tôi số người nghiên muôn chét cho phủ dung tiên nữ, những người nghiên mà không bao giờ có ý tưởng cai, thi ở xã hội ta rất nhiều. Ở đâu, các ngài cũng thấy họ nói rằng: « Ôi! cai đà mà làm gì chứ? Tôi hứ cũng chưa thử cái chết ai mà! » Hay: « Thôi, người nào thi cống đòn một lần chết mà thôi, thế thi tôi có chết, chết vì thuốc phiện, có gì là lạ đâu! » Hay: « Các ông cứ làm như cái được thuốc phiện thi ghê lám. Thế tôi bối các ông: vì dù bây giờ ôi cái được thuốc phiện, thi có thà không trong một lúc thi thành i vĩ nhân như tôi đã mong ước lèo cõi hiếu thời hay không? Chắc hẳn là không. Vợ thi thôi, ông cứ đà cho tôi hứt. Tôi là một người thành danh có một tâm trạng như người thành niêm Nga vào thế kỷ trước lấy câu trả lời: « Được cái cay hay là không có gì để mai sát nhà xưa mà cũng là đàm sát một ché đà xá hội mà họ cho là bài! »

Chao ôi, & đời này, con cõi gi buôn hơn là chính mát minh phải trông thấy những ngudu sống tiêu ma một cách đau khổ như thế mà những người nói nêu những câu đó lại không thở dài một tiếng nhỏ mà cũng không thêm động lẩy một cõi gân mặt nó! Chẳng hiểu các ngài nghe thấy thế thi trong bụng ra sao; riêng tôi làm lục tôi thấy sâu quá và có cảm tưởng của một người di thám ban ống nặng, mà bước vào phòng người hench uyên không nghe thấy một mùi thuốc hắc mà cũng chẳng trông thấy một đói mắt lè. Sự thật là nhiên cáo người ta đối với cái chết làm cho ta ghê rợn. Nó có mệt về lạnh lẽo làm ta phát rùng mình: một người đương ngù bừng mắt giấy thấy dày tờ cạo đang nứa ở cạnh mình hay một người đương ngồi chơi bời thấy một đứa trẻ lẩy những lưỡi dao cạo ra chơi rồi cho vào mõm nhai, tướng cũng không thể sờn gai ốc, rùng mình hơn thế.

(Kỳ sau đăng tiếp)  
VŨ BẮNG

## SÁCH MỚI

### Văn hào Tolstoi

Một công trình khảo cứu giá trị của Nguyễn phi HOA NHANH, tựa của Phan Văn HUM. Sách in trên giấy trắng đục. Bla của họa sĩ Thúy Chương.  
Giá 2pi0.

CƠN MỐI IT: **Dàn bà và nhà văn**  
của Kiều thanh Quế — giá 1\$20

NHÀ XUẤT - BẢN « TÂN - VIỆT »  
HANOI

Ấy đó, chính ở trong trường hợp đó, tôi đã gặp một thiền phu nghiệm trong một cái tiệm sang ở phía Bắc Hà-thành.

Cho đến chết, tôi sẽ không bao giờ quên được cuộc gặp gỡ này, và ngay từ bây giờ tôi cảm thấy người đàn bà trễ tuổi ăn giờ nuôi khói do sẽ còn luôn luôn ánh mắt tôi và có lẽ vì thế mà tôi sẽ chết không nhảm nhí được, chết không mat ngọt.

Bó là «một đêm mưa riết riệu về một mùa hoa mai. Ở một quán rượu ra, Chiêu-dâm và tôi đi trên hè cõi chuyên về sinh kế mà lòng người nõi cũng thấy buồn như một tấm nhung. Giám hỏi:

— Taé em hối thật anh, anh có bồ thuốc phiện thật không hay anh bip?

— Câu đó, nếu phải một người khác hỏi, có lẽ em đã cười mà không cần phản trả phiến. Nhưng với anh là một người đã mười lăm bối em và đã mười lăm em trả lời em đã thôi hứt rồi mà anh vẫn chưa tin, thì xin thử thực sự rất lầm lõi rằng sao ở đời bây giờ người ta lại không còn giữ cái hình phạt lấy so những người ngu và bướng lầm cái đỗ dùng để tidi như ở thời đại Xanh-thu Chiết-quốc.

Thế nhưng mà thôi. Nói làm gi vô ích. Anh ơi, anh đã cho với em từ sáng, tất anh đã biếtết từ sáng đến giờ em chưa bút một mồi điếu thuốc phiện nào. Vậy bây giờ muốn biết chắc chắn hơn nữa, anh em ta cùng vào tiệm, anh gọi lizzy thuốc rồi đốt cho bồi tiêm hứt. Nếu em mà ho, hay ngáp, hay hắt hơi, anh cứ việc đánh em và từ giờ không gọi em là thằng Bằng nữa mà cứ việc gọi bằng một cái tên rất lục, tùy ý anh chọn lựa. À, thê nào, anh Tiến độ này ra sao? — Em không gặp luôn luôn như trước nứa. Nhưng em thấy người ta nói rằng anh ấy đương sửa soạn xuất bản một tờ báo rất lớn viết bằng chữ Pháp để lừa một cơ quan chiến đấu cho những người vô sản.

Trong khi ông bố nát rượu,  
ông anh nuôi hư hỏng, thi Bé,  
cô con gái, cũng có một người  
tình là Thi.

Nhưng Thi và Bé không  
được yên ổn mà yêu nhau.

Quýt tinh duyên ấy bị Phê  
quấy rối. Và một hôm Bé bảo

thẳng với cô em nuôi duyên  
cô suy ngắn cõi ấy. Chỉ vì hồn

yêu em hồn. Ấy chết, đừng có  
tưởng hồn là hồn yêu em

hồn một cái tình trai yêu gái  
với. Hồn bảo với em hồn rằng

# « SU' CU' HÀM OAN »

Mô Hongay. — Gia đình một người thợ mỏ gồm có chồng vợ và đứa con trai bồng thêm lén một nhán khầu sau một tai nạn khắng kiep ở mỏ. Hầm mỏ tự nhiên sụt đổ, lửa cháy, nhà đổ. Người chết. Người phu mỏ trên kia xông vào chõi chết cứu một sinh mạng còn đương đờ bồng ngửa. Một đứa con gái, và muôn cho đê gội, anh đặt tên cho nó là Bé, vẫn vớ tên Phê đứa nhỏ của anh.

Thi gian trôi. Người thợ mỏ đã trở về già và không phải làm cái nghề khó nhọc ấy nữa vì đã có khá tiền. Đồng thời với sự sung túc lão bê ha ché chén. Không một ngày nào là lão không về nhà với cái say khuất. Phê thi đã trở nên một gã trai trẽ tình nết kỳ cục dường như đản mà dường như không. Đèo thêm với tính đó, gã lêu lõng chơi bài một hai bài. Những sự đánh cắp tiền của bồ hoặc với vinh vượng của Bé đều tiêu tan.

Trong khi ông bố nát rượu,  
ông anh nuôi hư hỏng, thi Bé,  
cô con gái, cũng có một người  
tình là Thi.

Nhưng Thi và Bé không  
được yên ổn mà yêu nhau.

Quýt tinh duyên ấy bị Phê  
quấy rối. Và một hôm Bé bảo

thẳng với cô em nuôi duyên  
cô suy ngắn cõi ấy. Chỉ vì hồn

yêu em hồn. Ấy chết, đừng có  
tưởng hồn là hồn yêu em

hồn một cái tình trai yêu gái  
với. Hồn bảo với em hồn rằng  
hà? » Cuộc đấu khau của hai  
cha con Phê kết liễu bằng một  
trận đòn rứt rời của cha Phê  
trí con. Vá Phê bảo thủ bằng  
cách cung rượu chè be bét nhæ  
cha. Số điện cuồng của gã  
con trai đó bộ phần lâng với  
su hán học, su tham vung yeu  
em.

Cho tới một đêm kia, Thi,  
nhân cha và anh Bé đi uống  
rượu, đèn từ biệt người yêu.  
Cau truyện chưa xong, người  
chay say rượu đã về. Bé vội  
giúp người tình vào trong  
buồng riêng. Người chay say  
lại lấy tinh rượu ra uống và  
trong khi đó thi Phê cũng  
chung tình đánh cắp tai mă  
lái.

Nhưng đã thói dâu! Cám  
đoán em không được thè thoát  
với người tình chưa dù, Phê  
còn hục hặc cự cả người cha  
chỉ bít có rượu; và tuyen bố  
cho ra rõ ràng hồn biết Phê  
chỉ là con nỗi. Câu nói đó  
cũng dù làm cho cha hồn  
nhận rõ sự thực mà mắng  
hồn: « Mày định loạn luân  
vinh vượng của Bé đi tiêu tan.

## Bô thận tiêu độc

Thuốc lọc máu, tiêu hối  
nhị độc đặc hiệu lõi đờ di  
độc bao liệu phai ra.  
Hộp 40g. Giá 1\$40.  
cà tă 750g. Xa muu linh  
nguyễn giao ngau

NHÀ THUỐC TẾ-DÂN  
W.134 hang Bong Benh

Saigon: Địa Nam-điện 429. Ban-  
chay đại lý các thứ thuốc Tế-dân

Thi bị án 15 năm khổ sai và  
Bé bị buộc vào tội đồng lõa

cũng bị 5 năm. Nhưng một  
ngày kia, Phê xin phép vào  
thẩm Bé, kẽ cho em biết cái

mặt thực của hồn. Hồn có

vì cuộc sống chung đang mà  
sinh thán mến Bé thật, nhưng

cái hồn mến ấy bỗng đổi nên

đi-tinh khi Phê biết rằng Bé  
không phải là em ruột của gã.  
Và sau một cuộc mà-cả tình  
guy không kết quả, Phê tần

nhân báo tin cho Bé rằng Thi  
bi 15 năm khô sai. Thế là  
người con gái chung - linh  
cũng lại trào máu miệng ra  
máu chết.

Thi gian lại trôi. Một ngày  
kia trong một ngôi chùa, vị  
hòa-thượng trụ-tri ra thuyết  
giáo-phát cho thiện nam linh  
nữ nghe. Đang giờ giang,  
bỗng một gã dien sống sặc  
bước vào và ném quay ra sau  
chỗ hòa-thượng ngồi. Cuối  
thuyết - pháp tại nói tiếp và  
hòa-thượng nhân đó mà kẽ lai  
lịch ngôi chùa đó. Thị ra  
chính nơi dừng nên ngôi chùa  
đó là nhà của gã thợ mộc xưa  
kia mà ô đã sảy ra một cái  
án thương tâm trong một cảnh  
gia-dinh dỗi bại. Hòa-thượng  
kè cái vặt thương luân bại lý  
của gã cha nghiên rugen đâm  
tối lòn vào bụng con gã và  
lấy làm hả lòng cho là Phật  
giết người cha vở nhân đạo.  
nhưng lại xót thương cho kè  
si-tinh mắc vặt tay dinh; vì  
hòa-thượng đó chính là Thi-

Gã dien bỗng vang giật, la  
lớn lên cho là hòa-thượng  
ngụ biến, vì Phật nào lại  
hiện tên mà giết người. Thủ  
phạm giết người hôm đó chính  
là Phê, chính là gã. Gã giết  
cha gã vở hòn oán cha gã, gã  
giết cha gã vở ghen với cha gã.  
Và rồi gã lại giết luôn cả em

gái nuôi hắn bằng cách gieo  
tuyệt-vong cho ô. Sô dì hắn  
còn sống là phải chịu đựng sự  
trắc trở của hối hận. Đến  
nay dien bị-mặt đã thê-lộ-xong  
rồi, thi hắn cũng rá-xong tại  
ác. Và gã chết.

Đó là cốt truyện vở tuồng  
hát «Sự cu ham oan» của gánh  
Nâm Chau không ngại sự giao  
thông khó khăn, đã lặn lội từ  
Nam-kỳ đến ra lâm quâ cho  
bà con Hà-thanh ta ngày 10  
thai diễn đầu tiên ngày 24-8-  
1943.

Những người đi xem buổi  
hát đó không thể đừng khen  
cho nghệ-thuật của gánh hát  
đó. Nhất là khen cho tài-lư đã  
đóng vai diễn khéo sống trong  
vai đó để nỗi mây đúa con  
nhô sơ quá mà phải khóc thé  
lên!! Nghiêng thương hại  
cho chàng, ai bảo ở đâu lù lù  
mọc ra trong bụng con gã và  
yêu-tập rõ ràng là cảm trê  
con?

Nhưng đáng khen nhất là

Trong mùa viem nhiệt  
thường hay mắc bệnh cảm  
mạo, nóng rét. Nên dùng:

### DẤU HỘI SINH THÁI CỘ

chuyên trị các bệnh kè  
trên bàn đũa các thứ thuốc  
cần nhiều đại-ly các nơi.  
Hội n° 52 Hàng Bạc Hanoi

BA TÁC-GIÁ vở tuồng đó đã  
có một đậm-lichtung phi-thường  
mạn-nên-tich hái phi-thường  
đó. Vâng, đã phải tôi ba tác-  
giá từ công-phu công-tác với  
nhau trong không biết bao  
năm trời, sau không biết bao  
kinh-nghiêm, mới sản xuất  
ra một tác-phẩm yêu-quí đến  
bực đó.

Vở hát đến hai người viết  
đó là đáng khen. Khen cho cái  
công-phu. Khen cho cái  
công-phu lời dâu ây chừ. Cốt  
truyện là phải ly kỳ, tám-lý  
tất nhiên chi-ly kỵ-lưỡng,  
cánh-huống nhất định trầm  
phản trầm chấp hình cuộc  
đời. Vì thế tôi hòn 24-8-1943,  
Hà-thanh mới được cái hạnh  
ngô to đại thường-thúc vở  
«Sự cu ham oan» của gánh  
Nâm Chau ly-ký ở chỗ cái đầu  
để không trùng cốt truyện và  
nhất là ở chỗ con giết cha,  
giết một cách cõi tinh, tám-lý  
ở chỗ cảm dỗ khán-giả bằng  
cách phô bầy những tâm-  
trạng bẩn thỉu để hèn, lột  
sống được cuộc đời ở chỗ để  
cho khán-giả hiểu biết rõ rệt  
tài-năng hực-thíc của người  
soạn vở hái là có một giá-trịin  
hết như câu truyền đùa viết ra.  
Công phu lâm đầy chử, thura  
các ngài! Cái tội giết cha là

một cái tội không thể tha thứ  
được, thi chỉ bằng cho gã Phê  
kia già đien già dai địu  
bởi lòng công-phun của thiên  
hà, Mau mgo thiệt! Tình ma  
rù! Nhưng có ai nhầm dâu!  
Cái thắng Phê kia già đien thi  
chỉ là đien già mà thôi. Cái  
cù-chì ghê lòm của gã đối với  
người đã sinh ra gã không  
thểvin vào một cõi gì để mà  
giảm tội những người đã  
ngóng cuồng-tưởng nghĩ viết

đại ra nó. Cù-chì chí sr bày  
diễn cho gã Phê cõ ý giết cha  
để oan cho linh-dịch, cõ ý  
giao tuyêt-vong cho người  
em không gã phải chết.

Thực là một cù-chì lùu-linh  
võ địch của những người

không hiền nghệ-thuật mót  
ty gi. «Anh hàng giày, anh  
chờ lén trên nôi giày dép!»  
Khi người ta không cõ tài  
giảm tội vở hát, thi thời dài, hagy  
lui xuồng khô! cái bậc viết

## Bên ngoài sân khấu

Trò lén trên là mấy điều  
nhận xét của một bạn thân  
của T.B.C.N. về vở kịch Su  
Cu Ham Oan, một vở kịch  
má gánh Năm Chau có lẽ cho  
lá hay lâm nén đâm diễn  
ngay tối đầu ở đây.

Chúng ta đã biết vở kịch  
đó hay vì những lẻ gi, Bay  
giờ chúng tôi muốn nói thêm  
về mây lê nêna lâm chô gánh  
hát Năm Chau đã được người  
số ghe, người ta mới riêng  
người ra rèn dinh riêng.  
hoặc ông chịu khó ngồi ghe  
phu bắc ở giữa lối đi, hoặc  
ông chịu khó vê nhà vây đê  
lối mai lại đến.

Ông và tôi, chúng ta đã, cãi  
công ái lây vê coi hát và đã

mỗi biết người bán vé bán  
một số ghe cho hai người trong  
một lôi. Lúc bắt đầu diễn, nhâ  
hát ăn lõi những tiếng cãi nhau  
như trong một phiên chợ tết.  
Ông bảo là ghe của ông, bà  
đào là ghe của bà. Thế thì  
người đưa chô ngồi nghỉ ra  
thê nào? Người ta giải quyết  
một cách tài lâm: người ta  
nhận luôn là người ta đã lâm.  
Trong hai người cùng có một  
số ghe, người ta mới riêng  
người ra rèn dinh riêng.  
hoặc ông chịu khó ngồi ghe  
phu bắc ở giữa lối đi, hoặc  
ông chịu khó vê nhà vây đê  
lối mai lại đến.

Nhưng đã hẳn là lâm như  
vậy thì những người đi xem  
không vui lòng mới tí nào. Ai  
chứ lấy cái lôi vê? Nhiều  
người nói với tôi rằng, lôi ấy  
do ô nôi mây bâ Bác-ký khéo  
a lâm ăn», giờ a lõi chúc » đã  
đứng lên trong lôi, thưa lại  
của gánh Năm Chau vậy.

Chúng tôi không bết. Bởi  
vì gánh Năm Chau khi ta  
Bác, có bao giờ tuyên ngôn  
rằng cho người thâu đầu?

Càng vây, chúng tôi cũng  
không biết rằng tại sao đêm  
kết đà là một đêm cầm trê

## Nhà xuất bản HÀO-QUANG

TRỤ SỞ : 62 Bonnard Saigon  
GIÁM SỐC : ĐÔ - NGỌC - QUANG

thường luân tháng octobre 1943, sê xuất bản:

**NHÀ NHO** tiếu thuyết của CHU THIỀN  
TỔNG PHÁT HÀNH HANOI: HÀN THUYỀN, 71 PHỐ TIẾNTSIN

Một cuộc trưng bày lớn  
tại hiệu Chǎn-Lóng  
83 phố Hàng Khay

### Coto

phản phao mặt của phu-nữ chế  
toàn bằng nguyên liệu của Pháp  
VÀ

### Guốc my nút

một thứ guốc tôi tân, có đủ  
kiểu, đủ màu, hợp với màu áo  
của các bạn

Tổng phát hành: Tamda et Cie,  
72, rue Wiels Hanoi Tel. 16-99

con mà trễ con lại kéo dài không thể được?

Chúng tôi yêu cầu các nhà chức việc liên lụy đến những buổi hát như thế này, từ đây mà về sau trong khi chánh-phủ thực lòng muốn làm một cuộc quốc-gia cách-mệnh ở nước này, trong khi ai ai cũng muốn cho con em ta đi vào con đường ngay dồn sau này thành những công-dân tốt cho nước Nam và nước Pháp, chúng tôi không muốn cho cái «nạn nhét bùa trè con» vào những buổi hát đánh riêng cho người lớn, nhất là những buổi hát có tinh cách vô luân lý như «Sự Cụ Hám Oan» này có thể xảy ra được.

Chúng tôi không giấu rằng: ở một vài đoạn, tài lữ của gánh Năm Châu không đóng đở cả như cách xép đặt và soạn lốp của vở kịch dân. Không. Một vài tài lữ trong gánh Năm Châu đang cống tài tinh. Nhưng có tài mà đóng một vở kịch viết rõ thì có tài để làm gì? Chúng tôi có cái tư tưởng chưa chát rằng, cái tài của họ còn xa lâm với được gọi là điều có ích, nên chúng tôi không muốn nói rằng, với một vở hát vô luân lý như «Sự Cụ Hám Oan» của gánh Năm Châu, tài lữ cảng tài cảng khéo bao nhiêu thì càng hại, càng nguy hiểm cho người xem vậy. «Đẹp và Thật». Đó là hai điều mà gánh Năm Châu lồng làm trâm ngôn: Đẹp thì cái đẹp như thế rồi. Còn thật, chao ôi, thật ở chỗ con giết bồ, anh muôn lấy em, người mạt sát cả trời phạt, thì thật để làm gì? Sau buổi hát «Sự Cụ Hám Oan»

với không đi xem vở nào của gánh Năm Châu nữa và tôi nghĩ-hiều có người sợ náo, người chòng náo, người con náo tìm ra được những cái dép, cái thai khác hay không?

Dù sao mặc lòng gánh Năm Châu cũng là một gánh có tiếng ở trong Nam. Mỗi lần gánh đó ra đây, bà con Hà Thành, tức đầu, bắt chước nhau mà đi xem cũng khá đông; hạng có học cũng nhiều mà những người không suy xét cứ xem là xem và chẳng hiểu gì nghĩa lý và ich lợi của vở hát cũng không phải là. Đã đánh những người có học đi xem những tích như «Sự Cụ Hám Oan» thì phải thử dù mai chỉ muốn đi xem những vở khác hẳn thế, nhưng còn hạng người ít trí suy xét, những vở như «Sự Cụ Hám Oan» thật đã đến đón cho họ những cái hại không phải nhỏ.

Phụng sự nghệ thuật nhưng mà phải biết phụng sự nghệ thuật để làm gi, để giúp cho ai. Cái nghệ thuật mà gieo rắc sẽ sai hại vào đầu óc người ta thì là người làm đám chuong. Mái một buổi hát hay một buổi chiếu phong phang sự nghệ thuật lỗi đó, tôi lo rằng rồi chặng không dám chờ vợ, vợ không dám cho chồng mà bố mẹ không dám cho con cái đến để mà xem nữa.



## Anh-Lử

88 — Route de Hué — HANOI  
Giày dép, giày tan-thời v.v...  
Toàn giá 16, kiều dép, hộp thời giай  
phái chung. (Có catalogue kinh điển);  
Bán buôn và bán lẻ khắp mọi nơi

## CAI A - PHIỀN

Thức Tứ - Nhật - Khuốc Yên Hoàn số 46, giá 1p và nhỏ, 3p50 và lớn

Về nhỏ 1p00 uống từng ngày chỉ hàn tại nhà thuốc hoặc các đại-tý dù các ông không cầu tiền luon mòn lùn, còn các ông ở tuu-xa, chỉ nhận giri theo cách iinh-hoa giao ngan, nghiên-nhập 7p00, nghiên nhẹ 3p00 (để khỏi cái đờ dang mỉm hét thuế). Sâm nhung tuyêt-cǎn 1p50. Thang thuốc tuyệt-cǎn 0p25 và phải trả 1/3 tiền trước ngân phiếu để tên M. Ngô-vi-Vũ Việt-Long 58 Hàng Bé Hanoi.

Còn thêm rất nhiều đại-tý tại kháp Trung-Nam, Bắc xin viet thư về thương lượng.  
Cách cái a - phu vi le rieng không đang dory vay muon biет cai kia, xin giri ve opot coi (co) lam ten giri se co quyen catalog hiem, giay ngoi 100 tang, no lai co ban tre tu kh'i moi sinh, cao a - phién, benn lòi ngua va cao thu thuốc Nhât-ban

Hồi anh em Lạc - Hồng 1  
Càng naiu quyết một lòng  
Hát THUỐC LÀO ĐÔNG LINH  
Cho tình giác mơ mòng  
THUỐC LÀO ĐÔNG-LINH  
236, Đầu Cửa Nam Hanoi

## Các thứ thuốc danh tiếng và trị bệnh lỵ nhất

I) Thuốc ho bồ phổi hiệu trái đào. — trị đứt các chưng ho lâu mai giúp người phổi yếu hay một lòi 0p20.

II) Tiêu ban giải khát. — giải nóng trên ban cho trẻ em hay vò cùng 1 gói 0p20.

III) Túi thời cầm mạo tán. —

trị nóng lạnh nhứt đầu cầm

nắng trung mura 1 gói 0p20.

Phương nam y viện

MỸ-THỌ — NAM-KÝ

Bắc kỳ do M. NG. VĂN-BỨC.

11 Rue des Caisses Hà-nội  
và khắp nơi đều có bán...

## TRÌT HỌC TẬP THUYẾT

# Những con cừu của Panurge

của THANH THẾ-VY

Panarge cùng đi một chuyến thuyên với bọn lừa cừu, ý định cho báu lài một vòi dau. Anh ta tản tinh nói với chú lừa-cá để cho một con và chọn lấy con cừu béo tốt, đẹp đẽ, to lớn nhất, khiên cho lừa-cá không hết lời khen ngợi con cừu tinh dời của cái lão lắc-cá và nghèo khổ đó với bọn thâu-hạ. Nhưng nào con cừu ấy là dàu dàn, to béo nhất trong họa, nhưng nào già không tui tát sẽ có vị quan-lòng lây ngay, vì ngài là bậc sành sỏi về sự àm-thục. Thế rồi đánh dùng một cái, Panurge néu phảng ngay xuống bè coa cừu to béo nhất mà anh đang vuốt ve nung nui ấy. Thế rồi con bé theo con lòn cá dàn cừu ủa nhau nhảy phứa xuống biển. Không lầm sao mà giữ nổi, không lầm sao mà ngán cắn nỗi, không lầm sao mà cảm đoán nỗi, những con cừu theo bần-tinh tự nhiên, thấy một con dàn dàn rơi xuống bè là cùi ngà ngốc nhảy ủa xuống, bắt chước cho kỳ được mà không hiểu đầu cua tai theo ra lầm sao.

Chú lừa-cá tiếc của và khám phá ra cái mèo giết người hay dùng hòn la giết cừu ấy, bèn ôm chặt lấy con cừu lớn chít nó xuống tauyền đê cho những con khác thấy nó không nhả nữa thi-cũng không nhảy. Các chú lừa phu thấy vầy cũng chả nấm sừng, chả nấm chân, chả nấm bờm, chả nấm đuôi, chả nǎo

cũng bắt chước chủ cõi giữ một con. Nhưng trong con bắng-hái những con cừu vẫn nhảy phảng phảng xuồng biển, mang theo cả thầy trò lừa cừu vào trong nước. Từ đó người ta gọi những kẻ bắt chước người khác một cách ngu muội là những con cừu của Panurge. Nhưng con này bắt chước nhau chỉ là vì bản-tinh tự-nhiên. Người ta trong khi hành-động mà do bản-năng tự-yệ bắt chước lẫn nhau thì thi-tay rằng không dâng (râch) cho lừa nhưng cũng là tự liết vào hàng cừu, nghĩa là chẳng hơn chi giống vật. Trong đám đông người đang chú ý vào một việc gì mà bỗng có một người hoảng hối cầm cõi chạy thi phẫn nheu người cũng cầm cõi mà chạy tuy không biết vì lẽ gì. Đó chỉ là những con cừu của Panurge. Lại cũng là những con cừu của Panurge, những

## PHỤ NỮ VỚI GIA-BÌNH

Dâng Kim 0\$00

## PHỤ NỮ VỚI HỘ NHÂN

Vietnam 1p50

## MUỐN HỌC GIỎI

Thái Phi 1p00

## Một nền giáo-dục

Việt-Nam mới

Thái Phi 1p 20

## THANH NIÊN KHỎE

Dâng vân Khang 1p00

## SỐNG GIỎ ĐỒNG CHÂU

Thai-vi-Lang 2p00

## BỜI MỚI 62 Takou Hanoi

bình linh đang trú ẩn kín đáo yên-đòn, khinh-thấy một đồng-ngũ nhảy xô ra để đâm bò vào một nơi nguy hiểm thực-lại cũng ngu dai bắt chước bắn, để mà cung-hoảng hồn kinh-khung như kền.

Nhung co phai la khong nen bat chuc khong? Co phai la can bai tri triet-de su bat chuc khong? Truoc, liet, nguoi ta bat chuc nhau vi bain-tinh tu-nhien nhu a ro. Ban-nang tu-yet lam cho ta bat chuc; cuoc song chang dung lam cho ta bat chuc su muon giang dong-logi lam cho ta bat chuc. Thay nguoi chay ma minh cung chay la lo cho cai thanh minh, cai minh minh. Sօrg bain-canh anh doi-le cap he bo Mạnh bat chuc mo thi, vi the Mạnh man moi don nhau lai canh mot thay doi. Thay noi nguoi nay nguoi khac duoc nhu the o tiek kia, boac lam viec nay viec kia, cai y muon duoc giang nhung ke do khien cho nguoi ta bat chuc họ.

Nguoi ta bat chuc la vi nhien thay kem nguoi. Bon lai phu von la tuy sai của lai ca, nghia la nhung nguoi co dia-vi kem chu họ va nhai la co bo o tung-phuc vang-lenh chua ho, nén khi thay chua on chay laki mot con cừu, họ yên-tri ngay rằng the la phai, la dung va cung bat-truoc chub moi nguoi ôm moi con. Nguoi ta bat chuc vi nguoi ta thay can phai bat chuc, thay ay su bat chuc.

hay là tôi. Cái bắt chước này chỉ có ở hàng người có uy-xét với tri-khôn, là những hàng người đã tinh được ít nhiều. Nhì nòng thấy bạn dùng phương-phép mới trong việc trống trót, nhận thấy mình cần phải dùng phương-phép đó mới có thể khuếch-trường được nghệ minh, thu-hoạch được nhiều hoa-lợi cho nêu bắt chước bao-dong-nghiệp. Sự bắt chước là bản-tinh con người, lẽ tất nhiên, không thể không có. Nhưng con người vốn có lý-trí, vậy phải dùng lý-trí mà bắt chước, nghĩa là phải suy-xét, phải tùy-có và giữ cho nhân-tính của mình không bị quá ảnh-hưởng bởi người. Như thế mới tránh khỏi cái tông là những con cừu của Panus THÀNH THẾ-VŨ



Ai cũng có thể tự chữa lấy bệnh và trở nên danh - Y là nhờ có các sách thuốc của cụ Nguyễn-an-Nhân bằng

Quốc-ngữ có cả chữ Hán  
1) Sách (tùm) chữa dại, sốt 1p50  
2) Sách thuốc chữa đau mài 2,50  
3) Sách thuốc gìn - truyện K.N. 2p50  
4) Sách thuốc kinh-niệm 3p00  
5) Y học Tăng-thu (in lần thứ tư 12p  
6) Sách thuốc Nhật-hán T.H. 3p00  
7) Blah-Dau-p3. Giá tiền phuot 1p50

8) Sách thuốc để phòng và chữa thương hàn 6p00.  
10) Sách t uổng-huống Lân-ông 2p00  
Ở xá giài mua thêm trước. Thờ, mandat để cho nhà xuất-bản : NHẬT-NAM THU-QUÂN HANOI

## Chi nhánh Nam - Kỳ và Trung-Kỳ Phòng thuدو chữa phổi

(15 Radeaux Hanoi Tél. 1630)  
Tổng phát hành: 163 Lagrandière  
SAIGON

HUẾ Nam-Hà 147 Paul Bert  
Cao ho lao 15p chữa các bệnh lao có trùng & phổi. Trừ lao thành được 4p ngắn ngứa các bệnh lao sáp phổi. Sina phế mạc cao 2p, chữa các bệnh phổi có vết thương và vết đén. Sina phế trùng 2p nhuận phổi và sát trùng phổi. Các thuốc bổ phế kiêm bộ thận 1p50 và ngứa trù lao 1p. đều rút hợp bệnh.

Có nhiều sách-thuدو chữa phổi và sách bi thư nói về bệnh lao hiểm hùng. Hồi xuô i lào cúc và các nơi chí nhánh

NHÀ XUẤT-BẢN NGƯỜI VIỆT

Bản có bán:  
Khúc đoạn trường  
giá 0p80

Đang in  
SÓNG VIỆT tập văn của Bằng  
Vân, Xuân Diệu,  
Xuân Việt, Huy Cần Mạnh phủ Từ  
Võ Hoài Chƣong, Văn Nam.  
Sắp in

VŨ TRỤ CA là của Huy Cần  
Gửi hương cho gió họa của Xuân Diệu  
Nhà xuất bản khuyễn cáo Mua và

AI MUỐN DÙNG THUỐC  
BỎ CỦNG TÌM THUỐC  
gác đường Amiral Krantz và  
Lacotte Saigon

sám  
nhung  
bách  
bò

Hồng - Khê  
76 Hàng Bồ Hanoi. Mỗi hộp 1\$20

## Sách mới

T.B.C.N vừa nhận được:

- KIM VÂN KIỀU (tome II)  
cô bản dịch Pháp-việt của  
Nguyễn-vân Vinh. Sách in đẹp,  
khô rộng, dày 400 trang, có  
nhieu tranh ảnh của Mạnh  
Quynh, giá bán 3 \$.

- NGƯỜI CHIẾN QUỐC của  
VŨ TRỌNG CAN do nhà ĐỜI  
Mới xuất bản, dày 235 trang,  
giá 2 \$50.

- SU TỬ ĐÁ, LIÊU THẦN  
CÚU CHI, MA XÓ - ba truyện  
học sinh « Đời Mới » của NG.  
XUÂN HUY, giá mỗi cuộn 0 \$30.

- CẢI TẠO SINH LỰC (Phản  
thực hành trong bộ sáck khỏe  
mới) của PHẠM NGỌC KHƯƠ  
do nhà HÀN THUYỀN xuất bản,  
dày 270 trang, giá 3 \$50.

- TRUYỀN CỐ NƯỚC NAM  
(quyển I) của ÔN NHU NG.  
VĂN NGỌC do nhà THỜI ĐẠI  
xuất bản, dày 270 trang giá 2 \$60.

Xin có lời cảm ơn các nhà  
tặng sách và giới thiệu với  
bạn đọc.

## Có tiếng nhất Namkỳ

Món áo có tiếng khắp ba kỵ:  
nem, bánh hỏi Thủ-Du, bánh  
phòng tôm. Chỗ ăn sáng trọng  
lịch sự, mát me.

Bar QUÁN-CỘNG  
gác đường Amiral Krantz và  
Lacotte Saigon

NHỮNG THANH NIÊN  
THÈ THAO KHÔNG THÈ  
BỎ QUA NHỮNG SÁCH  
THÈ THAO

1.— Muối thanh lừa s1	6p60
2— Khô và đậm	8.70
3— Sinh lực mới	8.50
4— Thể thao phái đẹp	8.50
5— Biết hot trong 3 giờ	8.50
6— Huấn luyện thanh lừa	8.50
7— Tập cát lừa làm cao người 8.70	
8— Cảnh báo cá lừa và	
9— NGUYỄN-ÂN, mọi lợp s1 mà các bạn	
thè thao không s1 là gì là ngay	
HƯƠNG - SƠN XUẤT - BẢN	

## DÂU NHỊ - THIỀN

Trị bách bệnh nhất thần hiệu. Mỗi lẻ 0\$40  
Quý khách có mua, xin mời đến cửa nhà  
đại-ly, hoặc tiệm chính, thời mới được đầu  
chinh hiệu. Xin đừng mua ở các hàn, đang  
trên tàu bu mua pink thứ dầu điều già.  
Nhị-Thiền-Huống kinh cáo

NHỊ-THIỀN ĐƯỜNG DƯỢC-PHÒNG  
76, phố Hàng Buồm, Hanoi — Téléphone 849

## L'ACTION MORALE

Nhà in T. E. T. V. có nhận bán  
quyển L ACTION MORALE do nhà  
Học-Chính Đông-Dương xuất bản  
★

Bié mỗi quyển 4\$16 — Giá phi 0\$37  
Không nhận gửi Linh hóa giao ngay 4\$53

## CÁC GIA-DÌNH NÊN DÙNG THUỐC:

## Điều - Nguyễn

- 1) Thuốc da dày Biểu-Nguyễn
- 2) Thuốc in gò Biểu-Nguyễn
- 3) Thuốc ho lao Biểu-Nguyễn
- 4) Thuốc bò thận Biểu-Nguyễn
- 5) Thuốc bò huyết Biểu-Nguyễn
- 6) Thuốc can tý Biểu-Nguyễn
- 7) Thuốc can sa Biểu-Nguyễn

Tổng-euc: 125 Hàng Bông, Hanoi  
Đại-ly: Đức-hàng, Mai-Thanh, Nam-tiến Saigon  
Nam-cường: Mytho/Vinh-hung; Vientiane

## ĐÃ CÓ BÁN:

Việt-Sử Giai-Thoại  
của Bảo-trinh-Nhất giá 2p00

Công-Chúa Bạch-Tuyêt  
và bảy tháng lùn  
Tức Hoa-Mai số 30  
của Micro giá 0\$20

## Nhà trinh-thám tí-hon

Tức Hoa-Mai số 31  
của Nguyễn-phú-Đức giá 0p20

Nhà xuất-bản Công-Lực 9 Takou Hanoi

# Tuần lễ quốc tế

(Tiếp theo trang 3)

Ở miền Thái-binh-dương chỉ có những cuộc không chiến ở miền lág nam Thái-binh-dương. lâng « United Press » thông tin từ Ottawa rằng các nước đồng-minh đã đặt một bộ lồng tư lệnh miền Đông Nam Á chàu ở dưới quyền Lord Louis Mountbatten như thế là để cho quân đồng-minh có thể tấn-công từ các nơi căn-cứ trên đảo Ich-lan và Ấn-độ, Anh, Mỹ lại hứa sẽ khởi-tán tấn-công để lấy lại Điện-đien và sẽ tăng thêm lực lượng hải-quân đồng-minh ở Thái-binh-dương. Sau Hội-nghị Quebec có tin rằng Thống-chết Staline đã nhận lời đàm-mê một cuộc hội-nghị tay ba để bàn về quân-sự và chính-trị, nhưng tin này chưa phải là chính-théc. Cố lê-dai-sự Nga Maisky sang Luân-don là để diễn dịnh về cuộc hội-nghị mà Anh, Mỹ vẫn hàng-mọng đợi đó. Ở Bảo-cố tin vua Boris vừa băng và hoàng-thái tử mới sáu tuồi sẽ lên ngôi vua Bảo-lagi hiệu là Siméon II.

## Đoàn xem: PHAN - THÁI

Vui mừng theo « Tiêu-Son Tráng-Sí » của Khái-Hưng. Một công-trình trang nghiêm và vĩ đại. Nhưng vẫn rất may sau hùng hồn và mãnh liệt (mang quanh niềm đặc-hỗ trong nghệ-thết viễn xá diệu-khí) thế là đánh-danh dứt mót khát-nghẽ mới trong văn-hóa nước nhà.

Kích-dâ ba lopp-thao  
đoàn in trong sách khác với bốn-dâng ở « Tri-Tan tạp chí »  
còn PHAN KHẮC KHÔAON toe già

1) TRẦN CĂN — 2) LÝ CHIỀU HOÀNG  
những vở kịch dài đầu tiên bằng-thơ trong thế giới Việt-  
nam, đã diễn gần 20 lần ở Hà-nội và các nơi khác.

3) XA XA  
thơ múa biển; 2p00 sấp hối, những hương vị của bờ-tuổi,  
sóng-lam, cát-trắng. « Những bài-tranh rất thần-thi...  
Những bài-thơ nhẹ nhàng và ngọt-nghịch như những  
Laikai của người Nhật » (Hoài-Thanh).

4) HU VỎ  
địch-thơ của OMAR KHAYHAM: 1p 0 sấp hối. Lần này là  
lần đầu tiên Thủ-việt nước nhà đơn-rúec một bộ tài  
hoa của nước Ba-tư người mà thiên-hà đã liệt-vào các  
bục-dai thi-hảo cổ kim-của thế-giới.

Sắp ra: QUYNH NHU (Phạm-Thái-Li)  
VIEN SACH QUE HUONG Hanoi, Vinh, Thanh-hoa, Hué

Văn-hóa « Chợ-Nam phôi-hay với nhau được là  
bởi chủ-quốc ngữ. Hãy giúp HU THUYEN-BÁ  
QUỐC - NHU» cho có đủ tài-lực để dạy cho hất-thay  
người-thi-hoc biết đọc và biết viết chủ-quốc ngữ

# LÉ-VAN KHÔI

LỊCH-SỬ TIÊU-THUYẾT CỦA HỒNG-PHONG

(Tiếp theo)

Triệu cái mặt làm thịnh Nàng nói nhiều, khóc cùi mồi, nồng một chén nước-thẩm-dong, iỗi lại nói tiếp:

Nghĩa vợ chồng phải Mỹ lê phải trái bằng thân bảo nhau, tôi muốn nói cho can lời hét ý, rồi sẵn thạnh gươm dài kia, minh có giận mà chém giết tôi cũng cam! Cơ-khô! đời mình đã mang tiếng phản một lần rồi, thế cũng là quá; giờ lại còn toàn phản di phản lại tôi hai lần, tôi e thiên hạ hậu-thế cười cho đến ngập mặt, mực xuong. Từ phi một người coi luong-tâm và nhân-cách rẽ ráng như bùn, mực dánh làm thế được. Vâ la, minh tướng bây giờ iỏi quay đầu về dời tội lập công với triều-dinh là đặc-sách và yên thản, tất triều-dinh sẽ bỏ qua tội cũ mà ban thưởng công mới cho; trời ơi! đừng có tin chắc ma khôi. Tôi tưởng là sự mơ-mộng nguy-hiem cho minh thi có. Minh quay về dè chuộc tội, minh giúp sức triều-dinh dè trừ Khôi, không khôn chỉ là tự dào lấy huyết chân minh đấy. Thôi, tôi không muốn nói nhiều hơn, chỉ van lơn minh suy nghĩ cho chin...

Nàng vừa khuyên vừa mắng chua chát, Triệu ngồi tro như tượng gỗ, chả biết biện bạch thế nào; một lúc lâu mới nói giọng gào:

Mình bèn tan cung phái, nhưng việc sở định của tôi không thể thay đổi được đâu. Chỉ xin minh giữ kín mõm-miệng, chớ tiết lộ với ai nhé!

Cầm-huê vang vẳng.

Tôi nói phải trái thế thôi, biết nghe hay không, tự ý. Còn việc minh làm mặc minh, tôi chẳng tan thành thi thôi, không phả hoại làm gì!... Thử nhìn kỹ mặt này xem có phả con người chó mà đói thóe mách hại chồng hay không?

Nói rồi, nàng bỏ vào khoang thuyền đằng sau, nầm ôm con thao-thức thở dài đến sảng.

32

Trưa hôm sau đến Định-tường, Triệu đóng hành-viên tại dinh tổng-dốc, chờ đợi mấy ngày có quan-giai ở Saigon lực-lực kéo xuống, mới bắt đầu hoạt-động.

Hai hôm đầu, Cầm-huê trông nom công việc nội-trợ như thường, không lộ chút gì là vê buôa chồng, chán đời, hay có điều bất nhủ ý.

Qua ngày thứ ba, nàng và đứa con trai mới bá-lon và công-tử chòi dậy, mới hay là gián buông trống-không.

Mặt trời đã lên cao, họ thi-nữ gõ cửa mời bà-lon và công-tử chòi dậy, mới hay là gián buông trống-không.

Trên bàn, một bức thư niêm-phong chính

bút-tích nàng dè lại cho Triệu; thư viết chữ nôm, vì chỉ có chữ nôm, Triệu mới đọc được:

«Tôi đi, và dem thẳng hé cùng di, cốt để bảo-etoan giọt máu này cho tông môn họ ! Thái nhà minh khôi phải tuyệt tư. Vụa nhất sau «này minh tránh-khỏi đại-nạn, tu tôi sẽ cho «còn trở về tim minh với một vật làm tin, «cho phụ tử đoàn viên, chung hưởng phúc «trach. Trái lại, minh có từ giã cõi đời, cũng «được nhắm mắt yên hồn vi không đến «nỗi hương tan khôi lạnh.»

«Cầm-huê vĩnh quyết»

Triệu xem thư rồi châm lửa đốt ngay, mặt mày nhăn nhó, nói lầm-rầm một mình.

Đồ quái gở!

Thế rồi thôi, quan-niệm chuộc tội lập công, chiến hết tâm não hắn ta, vợ con ở hay đi mệt kệ, chả cần nghĩ đến.

Ngay hôm ấy, hân sai một tên gia-bộc cầm mặt-thu đi đường tắt đến Mô-xoài đưa trình Thảo-nghịch tướng-quân Tổng-phúc Lương, hết sức bộc-bạch niềm trung-lòng hối, nhờ chuyển tấn vê triều-dinh. Đại-y hân nói trước kia chỉ vì sự-thể bức bách mà phải theo giặc, chứ thâm-tâm vẫn trung-thành hoài-mộ triều-dinh, không khi nào ngoại. Vâ chặng, nhờ sự chu-hoàn với giặc mấy tháng

mà dò xét được cả nội-tinh thực-lực của chúng. Nay hân xin giúp sức binh triều, nội-ứng ngoại-hợp, dè trả bạn Khôi, thu phục đất cũ. Hân giờ hân xuống lục-châu cốt để tuyên-duong đức-lòng nhà vua, hiệu-triển dân-tâm phân-chinh, rồi thi binh triều từ ngoài đánh thốc vào, hân ở dưới đánh quật-lé, hai đầu dồn-lại, bọn Khôi mọc cánh cung không bay thoát. Tóm-lại, chì xin triều-dinh rộng lòng tha thứ lỗi trước, dè cho hân đổi tội lập công, vì nước ra sức v...

Quả thật, phen này Triệu xuống lục-châu cốt thực-hành cơ-mưu đấm đá sau lưng con người mà hân đã theo phe, dà nhận lấy tư-lice, và cách hơn một tháng trước, chúng miêng hân nói tốt dùi?

Bây giờ, dì qua chầu thìn phủ huyện vào, hân cũng ngầm kết pе đảng, khich-khuyen lòng trang, ca-tụng sức mạnh của triều-dinh, kè lè tội ác của Khôi, cố nung nấu lòng dân phải ăn năn kiêng sợ bên kia và chán chường oán ghét bên nọ.

Maon chząt hong du-uận không thể trách-vẫn minh làm sao tên hận, bắt nhãi, Triệu kiêm chuyện dọn già người ta và tự bào chữa minh rất khéo:

— Triều-dinh dã phai mười vạn đại-binh, tám viên thượng-tướng, với những khâu súng đại-không-lô maa bén tây-phuong vè, chia làm mẩy ngả thùy bộ cùng tiến vào nam, quyết trù giặc Khôi và tái cõi đồ đồng nó. Trước bình-lực khi giới của triều-dinh ghe góm như mả, bọn Khôi lấy gí kháng cự cho nỗi? Cháng nó bị sa vào lưới phép dến

RA ĐỜI TỪ NĂM 1921

thuốc bò:Cửu-Long-Hoàn

Vó - Đinh - Dân

ĐÃ TÙNG LÀM DANH DỰ CHO NGHỀ THUỐC VIỆT-NAM

KHẨP XỨ ĐÔNG - PHÁP

CÁC CỬA HÀNG ANNAM VÀ KHÁCH ĐỂU-CÓ TRỮ BÁN LẺ

Hộp 2 hoàn : 1\$70. Hộp 4 hoàn : 3\$25. Hộp 10 hoàn : 7\$90

TỔNG PHÁT HÀNH: Bắc-kỳ, Ai-lao và phía bắc Trung-kỳ,  
Etablissements VĂN HÓA n° 8, rue des Cantonais Hanoi

nơi. Bất cứ thành-trí châu-quận nào theo giặc, sẽ bị quan-quân làm cỏ tất cả. Chính tôi đã nhờ được gần-gui mà biết rõ châu-tướng bạn Khôi. Chúng nó chỉ là một lũ du-côn vô-lai, tụ-ba nhau làm càn, nỗi láo nỗi xược, gạt gầm dân-chúng...

Đến chô này, Triệu gán cõi nõi-lõn, cho ai nấy nghe phải dè ý và nây ra cảm giác không tốt đối với Khôi:

— Tức như chúng nó bảo sẽ rước Hoàng-tôn ở Âu-châu về làm chúa đất Nam-kỳ, ấy là một chuyện bỗ láo thêng-hang... Các ông nên biết rằng triều-hoa-tai-Ú Cảnh có có hai người con trai đã qua đời tất cả, còn có Hoàng-tôn nào đâu?... Chẳng qua chúng nó chỉ vì tu-löi mà phản-bội triều-dinh, làm cho nhân-dân ta mang va khô-lay. Chúng có là bọn Hồi-luong quấy nhiễu tàn bạo dân-gian thế nào, cứ xem đây thi biết!

Long người đang thấp thỏm kinh sợ uy lực triều-dinh và giận bọn Hồi-luong tàn ác dã-sản, nay nghe lời Triệu nói, dù ai còn có chút cảm tình với Khôi cũng hòa ra lạnh lung, tiêu tan. Người ta hi-vọng y Hoàng-tôn, té ra Hoàng-tôn cũng là chuyện bịa đặt nỗi!

Một mình không đủ, Triệu phai nhiều bộ hạ thủ túc di khắp xứ cõi đông.

Các tỉnh miền dưới Nam-kỳ trở lại quy-huống triều-dinh, cả vê tinh-thần lẩn quyến thính.

Những quan-lại triều-dinh lúc trước bỗ thành bỗ chúc di trốn, như trường hợp hai ông Lê đại-Cương và Lê văn-Lý ở Châu-dốc

chẳng hạn, nay Triều đưa về nguyên vị lần

Hắn cố thi thố dù mọi cách để giải tỏ lòng mến dâng nần tội lỗi và thật dâng thành với vua. Già có thể mồ trái tim ra rõ lại rập vào mà không chết, hắn không ngăn ngại mồ tim mình gửi cho Tống phu-Luong xem nó đầy máu trung nghĩa thế nào, để họ Tống tâu hộ về kinh.

Tuy vậy, Tống phu-Luong là người dè dắt, cẩn thận, không dám hấp tấp tin lòng Triều. Biết đâu con người them sinh úy-tí, phản phue nhất bèn ấy, chẳng bấy mưu lèp kẽ trả hàng dự định sao đó, để dù quan quân vào hàn hán bắt trắc cảng nê? Tống nghĩ xa xôi như vậy, cho nên chỉ giữ thái độ lạnh lùng hoài nghi đối với hẹn ước của Triều, cứ doanh binh ở Mô-xoài, chưa muộn vội vập tiến công. Một là còn nghe Triều, hai là muốn chờ các đạo binh sau cùng đến, sẽ định phương lược.

Sót ruột, Triều sai tin đi mỗi lại đòi ba lần dọc dã, Tống vẫn thản nhén, chỉ nói bẩn tin với kè dem thu:

— Lại tướng quân có lòng bối hận, trung nghĩa như thế, là quý hóa. Khốn nhung chưa có một chung cơ nào chắc chắn ông ta đã đoạn tuyệt với giặc rồi, cho nên ta còn trú trú, và cũng sợ mang lấy tội khi-quân, không dám thảo-hứa tâu gửi giềng về Triều. Trù phi ông ta có một vật gì lèm tin... đợi khai ngũ thủ cấp một viên tướng giặc có tên tuỗi, để cho ta được tin lòng.

Kế đưa thư trả về thuật chuyện y thế, Triều cười và nói:

— Hừ!.. Tướng lão ta đòi chí Hằng mới khó kiềm, chứ đòi sọ dừa người ta... thì có sẵn kia rồi!

Triều nghĩ đến Tả-quân Nhã.  
Ta đã biết Dương-văn-Nhã phung menh

Điều luật cốt yếu và duy nhất của Chính - Phủ  
là làm việo công ích.



đồn binh ở địa-dẫn Gia-dịnh, giáp giới Định trường, để xem xét Triều động-thở, vì quân sự Tăng-võ Ngãi đã ngó hàn có phản-âm.

Song hắn khôn ngoan quý-quái làm việc rất mực kin đáo, không để lộ chút gì là thay lòng đổi dạ; bè ngoái vẫn giữ tình giao hảo với các tướng ở Gia-dịnh, làm như mình từ tể với anh em, trung thành với ngã là dã phu thường. Nhã là bờ cõi dã chia hai, quay lại ở lục châu hết thuộc về quyền Gia-dịnh, cho đến tại Hồi-lương còn chũ nào sống sót cũng đã triệt vế; Triều hành động tự do ở trong khu vực của bần, không ai có thể đền đáy mà dòm-bành kiềm-thúc gì được.

Thành ra, Nhã đóng binh gần kề một bên, mà Triều hoang-dộng phản-dâng những gì, tuyệt-nhiên không biêt, vẫn yên trí rằng hắn không nhì tâm như người ta quá lo, và vẫn coi hàn là bạn đồng-tiễn quý-hòa.

Không trách, khi hắn cho người ăn-cǎo mời triều Nhã dạo tịnh-ly Định-tường ăn tiệc, Nhã vui vẻ nhặt lời, không chút nghĩ ngợi, rồi chỉ dem theo mười tên lính hần, hơi một chiếc thuyền nhỏ đến ngày.

Giau lúc chén anh chén chủ đang vai, Triều lầm lầm hỏi Nhã:

— Bấy lâu người ta sai bác đi do-thám tôi, khô nhọc lắm nhỉ?.. Mà bác có thấy sự gì là không?

— Quá thật là không! Nhã đáp. Ai nghĩ ngờ sao mạc họ, tôi với bác, anh ôm vẫn từ te với nhau luôn luôn.

Nghĩa là chỗ anh em thân, già tôi có điều gì phải bác, hả bác giúp ngay? Triều hỏi một cách tráng-trợ.

— Cứu sao! Nhã nói và rảng chén rượu ực một hơi. Anh em mà còn tiếc rẻ nbau không phải là náo hàn.

— Quý hóa thật!.. Chả nói đâu gi, hiện thời, đệ cần xin bác... một món.

— Món gi thế?

— Món... cái đầu của mày, Nhã ạ! Võ-sĩ đâu? Lày đầu cho ta!

Nhã đứng phất lên, trọn mắt:

— Thắng Triều? May phan...

Chưa kịp nói hét lời, đầu đã bay trên tiệc. Qả bọn thủ hạ cung đồng thời bị hại.

Triều đóng thủ cấp Nhã vào hòm gỗ, sai người đem nộp Tống phu-Luong và hối thúc tiến binh.

Một mặt, Triều rải tờ lô-bá, kè hết tội trạng Khôi, và sửa soạn binh mã, con người trước quên ơn phản vua, báy giờ sắp mặt phản giặc.

(còn nữa)

HỒNG-PHONG

Autorisé publication créeé antérieurement à la loi du 13 Décembre 1941

Édition hebdomadaire du Trung-Bắc Tân-Van n°

Impriem chez Trung-Bắc Tân-Van  
36, Boulevard Haussmann - Hanoi

Tirage... exemplaires

Certifié exact l'insertion

L'ADMINISTRATEUR GÉRANT: NGUYỄN VŨNG

## CÀI TẠO SINH LỰC

Phần thực hành trong bộ

« SỨC KHỎE MỚI »

của P. N. KHUÊ giá \$350

25-8-43 có bán:

## XÃ-HỘI AI-CẬP

Đời Thượng cổ trong bộ

« LỊCH SỬ THẾ GIỚI »

của Nguyễn đức QUÝNH

Gá: 2550

Ở xa mua một cuốn xin gửi tiền trước kèm Op 40 cước dâng bảo vệ ông giám đốc Hân Thuyên 71 Tiên Tsin - Hanol

## ĐÃ XUẤT BẢN

MỘT GIÁI PHẨM CỦA THU-XA  
ALEXANDRE DE RHODES

## KIM VÂN KIỀU

cuốn II (tron bộ)

Bản dịch Pháp văn của ông Nguyễn-vân VINH 470 trang khổ 17x23, bìa hai màu, có nhiều tranh ảnh của họa sĩ Mạnh Quỳnh. Toàn bộ KIM VÂN KIỀU gồm 800 trang thành một pho sách qui võ giá đắt quốc dân ngầm và hiểu áng văn của Tô-Nar, Bản thường 3\$00 - cước 0\$80. Bản vergé bouffant 8\$00, cước 1p20. Gửi linh hào giao ngầm, kèm thêm 0p30.

Tổng phát hành : MAI LINH  
21, RUE DES PIPES - HANOI

## Cần đại-ly thuốc Nhại

n° 30 Rue des Médicaments Hanol (cần mua sâm - nhung - yến - quế - mật gấu etc...)