



NGUYỄN ĐOÀN - VƯƠNG
CHỦ TRƯỞNG

Số « Thóc gạo »
(TẬP I)

anh Võ an Ninh (Collection G.L.H.)
SỐ 172 - GIÁ 1000
29 AOUT 1943

TUẦN-LỄ ĐÔNG-DƯƠNG

Có tin rằng quan Độc-sư Nhật ở Đông dương Kenkichi Yoshizawa ở Dalat và Saigon ngày 17 Aout, sẽ lập đại sứ phủ chính ở Saigon. Miền Đông-duong là nơi sản xuất và phân phát ngũ gáo cùng các thứ nông-sản và là một trung-tâm điểm về kinh-tế của toàn xá.

Viec quan Độc-sư thiên đại sứ phủ vào Nam và bồ thêm viên chức vào tòa Đại-sứ sẽ góp một phần lớn vào công cuộc thắt chặt giày lém-lạc thân thiện giữa Nhật với Đông-duong.

Có tin rằng mới đây các nhà thương-chủ Đông-duong cũng đã lấy thêm viên chức vào phòng Kinh-tế miền Nam, phòng việc Khoa-hánh-chết và chính phủ Nam-kỳ đã định khai-tranh - truong ien thành một bộ Kinh-tế.

Năm giờ chiều hôm chủ-nhật 15 Aout 1943, đoàn phái-bo Phật-giao sang khai-cửu với Phật-học ở Đông-duong đã tới thăm chùa Quán-Sứ Hanoi từ là hội-quán nội Phật-giao trung ương xã Bắc-kỳ.

Bên-vì hòa-thượng Nhật cùng các hòa-thượng trong hội Phật-giao và các quan chức đều tề-tụ làm lễ ở trước bàn thờ Đức Phật-rồi vào khách-duong dự tiệc tra.

Ông Bùi thiênn-Cán, phó-hội-trưởng hội Phật-giao đọc một bài diễn văn bằng tiếng Nam đại ý cảm ơn các hòa-thượng Nhật, tất cả các quan chức tham-hảo - cùng

tin-đò đã tới dự ngày 16 làm chay cho vong linh người chết và những người chết vì chiến-tranh

Quan Toàn quyền đã ký nghị-định cho lập một phong-nhâa đơn xin thuê nhà ở các thành phố Hanoi, Haiphong, Saigon và Chợ-lon.

Người muốn thuê nhà phải khai-thue để buôa bán hay để b, số, buôa, tien canh giàn-dinh minh, ngô-nghiệp lường hông, số nhân xuất v.v

Tổng cộng số tên của Lục-quân Đông-duong giúp quý Cao-tiể Quốc-gia trich tiền lương trong tháng Jolin 1943 là 218,436 quan.

Tổng cộng số tiền đã nộp là 5.545.003 quan.

Trong thời kỳ khan hiếm

vật liệu, công ty hỏa xa đã được phép để các người gửi hàng hóa trong cỗ Đông-duong dùng những toa xe lửa kiều khác nung toa vẫn để riêng chờ hàng hóa.

việc sửa đổi toa và che loa hàng hóa, phi-tôn v.v phần các người gửi chịu. Những người gửi lại phải chịu cả sự-hu-hóng hàng do việc dùng vật liệu trong những điều kiện đặc-biệt này và người gửi phải làm tờ khai với công-tý hỏa xa.

Quan Toàn-quyền Decoux cũng quan Độc-sư Nhật đã ký một bản biêt định về việc nhập-cảng Đông-duong các hàng hóa Nhật trong năm 1943.

Ký-bản biêt-dịnh nà, là do sự-thi-hanh các khoán trong uỷ-vức ký ở Tokyo ngày 6 Mai 1941, xác định các hàng và số-hu phảm Nhật nhập-cảng Đông-duong.

Người ra lại còn có cuộc trao đổi công-ván về các điều lệ nhập-cảng và thứ-hàng hóa Nhật.

Quan Thống-đốc Nam-kỳ vừa ký nghị-định anh-đinh giá gao-bán ở Saigon như sau đây:

Gia-bán buôn một tạ (100 kilo): 15 \$ 34 (có 20t. gạo hạt-tròn); 15 \$ 02 (có 20t. hạt-dai); 14 \$ 16 (có 25t. hạt-dai). Gạo số 2 giá 13 \$ 85 và 13 \$ 51. Gạo đà-diện 13 \$ 86.

Gia-bán lẻ mỗi kilo: 17, 15, 14, 13 xu.

Các nhà bán gao lẻ ở trong địa-phuong Saigon, Chợ-lon không được phép chứa quá 2.000 kilo gạo.

Đã đọc số « Lúa Gạo » I, người ta không thể không tìm đọc

SỐ « LÚA GẠO » II

Ty Lúa Gạo (Office du riz) làm việc như thế nào? - Bài nói về Ty Lúa Gạo sẽ, đang trong T.B.C.N số sau, ra ngày 5 sept. 1943 với những bài có giá trị này:

Thu thuôc và phát-lương-bằng-thóc gạo. Ta phải nghĩ cách làm tảng-sắc-sản-xuất của mỗi mảnh ruộng.

Chính sách cải-bung với các bậc-thần-hiến phuơng-Bông.

và một truyện của PEARL BUCK

Một ngày mưa

do Thanh Châu dịch

Đó là một truyện rất hay đáng được thanh-niêu ta tìm đọc mà say-angled.

RONG tuần-lê qua qua có một vài việc quan-hệ sảy ra trên các mảnh trấn Đông và Tây-Á.

Việc thứ nhất là trận đại chiến trên đảo Sicile đã kết-liệu. Sau một cuộc kháng-chiến gần 40 ngày bắt đầu từ 10 Juillet, sang hôm 17 Aout, các đội quân cuối cùng của Truc đã rứt từ đảo Sicile qua eo bắc Messine sang đất Ý dem theo được cả nhiều chiến-cu nặng như chiến-va và đại-bác. Cuộc rút lui khỏi Sicile do bộ lõng-lết-quân Đức đã định từ lâu nghĩa là sau khi mất thành Catane và lối qua Mỹ thứ bảy đã tiến đến gần hải-cảng Messine và quân Truc biết không có cách gì giữ nổi trên đảo. Mục đích bò tham-mưu Truc là kéo dài cuộc kháng-chiến được ngang nào hay ngày đó để cho quân Truc có đủ thời gian soạn cuộc phản-phiến-trận tại Ý. Cuộc rút lui được coi là bắc Messine là một cuộc hành binh rất giỏi, đúng ghi vào lịch-sử quân-bì và đáng được coi không kém gì một enocé kháng-lợi. Quân Truc đã đạt được hai mục đích chính trong trận Sicile là làm cho quân đồng-minh bị thiệt hại lớn và để về đất Ý được hết các chiến-cu còn lại trên đảo Kýiong cho nhường thứ-dịch lợt vào tay quân địch. Ngày các bão-Anh, Mỹ cũng công-nhận vang-sự hiệt-hại của đồng-minh đảo Sicile kha-i-n và các sự-doán quan Truc đã có thể cầm cự vui-đảng trong 37 ngày với quân địch đóng-hor và nhiều chiến-cu hơn. Số quân mà Truc đã đem về được đât Ý có tới 400.000 người, cùc doan chiến-va xe-thiết-giap cung hàng ngàn đại-bac cảng đều đem thoát.

Sau khi chiếm toàn đảo Sicile, trên eo bắc Messine đã sảy ra những trận kháng-chiến dài-dài và nhung cuoc bắn phả bom đại-bac dài hét bén bờ bắc rất ghê gớm. Hải-quân Mỹ đã chiếm được hai đảo nhỏ Lipari và Scromboli của Ý. Cuộc ném bom các lighthouse-đảo Aléouettes đã rát tai khói đảo đòn từ hồi cuối Juillet. Thế-ma trong hai tuần lễ đầu tháng Aout vừa qua, phi-quân và hải-quân Mỹ đã ném bom và bắn phá đảo đó rát là dữ dội. Trong thời-kỷ đó đã có tới 160 cuộc ném bom và bắn phả, sô-bom và trái-phá phi-ôich về các cuộc chiến-cu sang Ý.

Trên mảnh trấn phía Đông việc đang chú ý là tuy quan Nga bị thiệt hại rất lớn mà cuộc đại-nhân-công của Nga ở nhiều khu vẫn tiếp tục và rải là kích-kiết. Cố-nghĩa Hồng-quân bị thiệt-tot 500 chiến-xa và trong tháng 8 vừa rồi số phi-cố Nga bị phâ-huy và bị h好人 đến hơn 5.000, một con số kí-léc chưa bao giờ-trông thay, thế-ma số chiến-cu của Nga đem ra mặt-trận vẫn nhiều vò kẽ. Các giải-quan-sự Đức cho rằng số quân và chiến-cu đe-trữ của Nga nhiều không-biết đến đâu mà kẽ và vò kẽ Nga đã dùy bị chiến-tranh trong 15 năm nay. Giang-tic giới đe-lại cho rằng trong cuộc đại-hàn-

công-mùa hè năm ngoái và năm kia, Nga đã chịu mất-dất để tiết kiệm lực-lượng vì thế mà ngày nay lực-lượng của Nga còn mạnh đến-thế.

Tinh-hình mảnh trấn phía Đông ngày nay có thể thấy rõ như sau này: Quân Đức và quân Nga đang giao chiến kịch-kết trong thành Lebedin cách Kharkov 140 cây số về phía Tây-Bắc. Ở khu Bratislava thi hai quân đang kịch-chiến ở phía Tây-Nam Spas-Demansk. Hòng quân hiện đã tiến đến trước các thành Sumi và Poilava, hai thành này ở cách Kharkov đòn 150 cây số về phía Tây-Bắc và Tây-Nam. Ở phía Nam Kharkov thi Hồng-quân chỉ cách thủ đô Ukraine đòn 15 cây số nhưng gặp nồng-hàng phong-luyenn rực-manh của Đức. Quân Nga vẫn công-cá-ô trên sông Minc và trên mảnh trấn sông Donez. Cuộc phản-công của Đức càng dữ-dội-bao nhiêu thì enocé-đông-của Nga càng kích-liệu bấy-nhiều. Trên mảnh trấn rộng-lon này hiện nay là thắng-một-trận-á-chiến giữa quân Đức và quân Nga, kết-quả trận đó sẽ có quan-hệ đặc-biệt đến-toàn cục chiến-tranh.

Ở Thái-binh-duong, về phía Bắc có tin quan-Nhật đóng trên đảo Kiska gần đảo Attu trong quần-đảo Aleoutiennes đã rát tai khói đảo đòn từ hồi cuối Juillet. Thế-ma trong hai tuần lễ đầu tháng Aout vừa qua, phi-quân và hải-quân Mỹ đã ném bom và bắn phá đảo đó rát là dữ dội. Trong thời-kỷ đó đã có tới 160 cuộc ném bom và bắn phả, sô-bom và trái-phá phi-ôich về các cuộc chiến-cu sang Ý.

Ở mảnh Tây-Nam Thái-binh-duong, phi-quân Nhật vẫn tiếp-luoc cuộc đánh-phá mảnh các đảo Vellalavela và Kolombangara cùng-lém cho ham-doi Mỹ ở hải-phân các đảo đó bị thiệt hại-khá-nhiều. Phi-quân Nhật vừa rồi lại đến đánh-Quân-lâm-thủ-đô Quảng-tây. Về mảnh kinh-trị, thi hội-nghị Québec giữa các nhà-oan-quyền và quan-sự Anh, Mỹ vẫn chưa-kết-liệu. Tại hội-nghị quan-trong này ngoài-hai ông Roosevelt và Churchill có cả Ngoại-tướng Mỹ Cordell Hall, Ngoại-tướng Anh Anthony Eden, thủ-tướng Gia-nâ-đại Mackenzie King, tổng-trưởng chiến-tranh Mỹ Strison, Ngoại-tướng Trung-khanh Tống-tử Văn-dự-bản,

(xem tiếp-trong 24)

Tuần-Lễ Quốc-tê

Từ các buổi
« chợ đen »

đến chính-sách lúa gạo của

PHÒNG KINH-TẾ BẮC-KY

Công việc bài trả những « Chợ đen » thóc gạo hiện thời là một công việc đáng khen của phòng Kinh-tế Bắc-kỳ. Công việc đó đã đem đến cho ta nhiều kết quả hay và làm cho những người ăn đang gần như thoát ly được cái xiềng-xích của bọn đầu-cơ tinh-trí.

Tuy nhiên, bên cạnh sự vui mừng đó, người ta vẫn thấy một rõ, lo ngại thoáng trên nét mặt anh em nông dân vì mâu diệu lo sợ.

Một điều lo sợ đó chung tôi xin thay mặt anh em nông dân mà giải tỏa đây không phải để nhắc với phòng Kinh-tế — bỗn chúng tôi chắc phòng Kinh-tế đã nghe tôi những điều đó cả rồi — nhưng chính là để gìn-cùm phòng Kinh-tế châm chước mọi vất chí lặt trong chương-trình làm việc cho « chính-sách lúa gạo » được hợp với nguyện-vọng của mọi người hơn mà cũng là để ngay cả đến triết-đệ cuộc tấn-công lén-lút của bọn đầu-cơ-vagy.

T. B. C. N.

Chợ Đen!... Cái danh-lử ấy hiện nay là đầu-dẫn cho những câu chuyện hàng ngày của bọn người chuyên lợi-dụng tinh-thể hiện-thời để làm giàu mọi cách vô lương-tâm. Chợ Đen! Đó là nơi tụ-hội của các thủ hàng-hoa bán giá gấp năm gấp mười giá của nhà nước định. Không còn thiếu một thủ hàng gi bị hiện nay không có mặt ở những buồi Chợ Đen.

Cho đến cả thóc gạo là một món thực-phẩm cần thiết hàng ngày nuôi sống nhân-dân cũng bị lột vào Chợ Đen. Bọn đầu-cơ không cần gì pháp-luật. Hai chữ « nhàn-dạo » đối với chúng là thừa, chỉ có tiền là quý. Ai đòi khô, mặc! Phải đầu-cơ, phải tinh-trí...

Hồi đầu năm nay, Chính-phủ Bắc-kỳ đã có lúc để cho việc buôn bán thóc-gạo được tự-do. Thậm chí Chính-phủ còn miễn thuế

cho các gánh gạo cửa hàng sáo đem vào bán để dùng ở các thành-phố lớn.

Làm như thế, Chính-phủ muốn cho nhân-dân đỡ cái nạn khát gạo. Nhưng trái lại, bọn đầu-cơ chẳng bao giờ dịp làm cho gạo khan hờn và, «-như-nhiên, giá gạo lên vừa-vụt như nước chảy triều.

Không nói chi những thành-phố lớn như Hanoi, Haiphong, Nam-dịnh, chịu cái nỗi ăn « gạo vàng », mà cho cả đến những tỉnh sản-xuất nhiều thóc gạo cũng chung một số phận.

Tháng Avril vừa rồi, theo một lá thư của ông Leconte, hội-viên phòng Canh-nông, viết cho các quan Công-sử Phủ-lý và Ninh-binh, thì giá gạo ở đồn điền Chu-Né từ tháng Janvier đến Avril đã tăng-tăng lên như sau đây:

4 Janvier 1943	21p.33	một tạ tẩy
8 Janvier 1943	23p.66	—
18 Janvier 1943	25p.46	—
28 Janvier 1943	26p.66	—
18 Mars 1943	28p.06	—
7 Avril 1943	31p.33	—
12 Avril 1943	39p.33	—
17 Avril 1943	60p.00	—

Bảng kê giá trên đây là chứng thực rõ lô-sự của nhân-dân Bắc-kỳ đòi mày thảng-trước, vì do là tấm gương phản-chiếu cái độ-số của nạn tinh-luỹ đầu-cơ thóc gạo trong toàn xứ đã lên cáo tội bậc này.

Cho đến trung-thần tháng Avril, giá gạo ở hầu hết các tỉnh trung-châu Bắc-kỳ đã lên tới 60p, một tạ tẩy, thì có nhiên ở các thành-phố lớn, gạo phải bán tới 70 đến 85 đồng một tạ.

Trước tinh-binh nguy-ngập đó, Chính-phủ Bắc-kỳ không thể nhượng-bộ hơn được nữa.

Và, kè từ hạ tuần tháng Avril, quan Cai-trí Monvoisin, chánh phòng Kinh-tế Bắc-kỳ, bắt đầu khai-chiến với bọn đầu-cơ tinh-trí.

Khai-chiến với bọn tinh-trí thóc gạo, là một việc làm hợp-thực và nhàn-dạo. Người ta phải tinh-tị-giận khi thấy bọn bám lối chẳng cần dẽm-xia gì tới tinh đồng-loại, cam-tam ngồi mát ăn bát vàng trước sự doi-kém của anh-em ăn-bao, quý-hồ két bạc cùa họ mỗi lúc một dày.

Người ta phải tinh-tị-giận khi không tìm thấy một lẽ gì chinh-dáng kien-chi cho thóc gạo dâng-tặng già đến một trình-dộ từ xưa tới nay chưa bao giờ có.

Xứ Bắc-kỳ hàng năm cấy được chừng 1.650.000 mảnh tẩy và trung-binh sản-xuất được 1.650.000 tấn thóc, hơn bù kém, trừ tiêu-thụ trong xứ đi rỗi, hàng năm vẫn còn dư được từ 40 đến 60.000 tấn *phao* xuất-cảng. Vụ mùa năm ngoái vẫn giữ mục trung-binh, nhiều tinh-lai trội hơn hẳn mọi năm. Hơn nữa, vụ chiêm vừa rồi, sự thu-hoach rất khát-quán, như thế, nạn khan gạo không còn một lý do gì đứng vững, dù ai cũng biết hiện nay sức tiêu-thụ gạo trong xứ có trời bon-xia kia ít nhiều.

Trước sự huy-hiện-nhiên ấy, ai cũng biết nạn khan gạo là do bọn đê-tử của những buồi « Chợ Đen » gây nên. Lợi-dụng chiến-tranh, bọn họ một phần tinh-trí thóc gạo để tăng giá, một phần dùng thiên phương bách kẽ tài-lật ra ngoài báu-bằng một giá cao không ai ngờ tới.

Phòng Kinh-tế Bắc-kỳ chắc đã thấu rõ cái nội-tinh ghê-gớm của những « Chợ Đen » ấy nên mới thẳng tay trừng-trị.

Công-cụ-tiền của Phòng Kinh-tế là 16-tổ-chức lại việc buôn bán thóc gạo.

Trước hết, một đạo nghị-dịnh của quan Toàn-quyền ký ngày 31 Mai cấm ngặt toàn bộ Bắc-kỳ xuất-cảng bắp, thóc gạo và tám cám. Đó là một mũi tên đầu bắn vào bọn đầu-cơ chuyên-tài gạo ra ngoại-quốc bẩn mót vốn bón lối.

Kế đến nghị-dịnh ngày 21 Mai của quan Thống-sử Bắc-kỳ định lại giá thóc gạo.

Thóc gạo tại nơi sản-xuất, không được quá 14\$50 môt tạ tẩy. Theo với giá thóc, gạo bán tại nơi sản-xuất định là 268 môt tạ. Cũng gạo áv bán ở các thành-thị không được quá 31300 môt tạ.

Thông-chè Pétain đã nói:

« Khi có bụi i ận mà mồi đồng-lâm của quốc gia được thắt chặt; chúng ta sẽ i ận quẩn đê ùm sự bảo-vệ chúng. Sự gần gũi đó, áu chi là tự-nhiên, là hy vọng nâng đỡ nhau trong cuộc phục-hưng. Nhưng Quốc-gia Cánh-mệnh còn phải cần sự thống nhất của nước Pháp ».

Việc định giá ấy không có hiệu-quả mấy nếu không kiềm-soát ngặt được việc buôn bán thóc gạo và nền Chính-phủ không giữ được một số thóc gạo đủ cho dân các thành phố dùng trong một thời-kỳ nhất định.

Bởi vậy đồng-thời với việc định giá, Phòng Kinh-tế Bắc-kỳ đã tìm cách tiếp-đục mua gạo Nam-kỳ cho dân các thành-phố, một mặt hàn-chè « bát cơm hàng ngày » của mỗi người là 400 gờ-ram gạo. Hơn nữa, cùng một lúc, Phòng Kinh-tế đã ký 37.000 tờ hợp-dồng mua hết số thóc còn dư mỗi mùa của các dien chủ bằng cái giá 14\$50 môt tạ tẩy, tính ra được hơn 50.000 tấn.

Sau hối, Chính-Phủ bắt các người có thóc gạo phải khai, mỗi khi trong nhà giữ trên 2 tấn thóc và trên 1 tấn gạo hoặc tẩm cám. Khai xong, vẫn có quyền bán, nhưng phải bái-theo giá nhà nước định và bán xong phải trình nhà chiec-trach biết...

Theo là trong khi chiến-dấu với bọn đầu-cơ tinh-trí, Phòng Kinh-tế đã phải đem ra tết cả một chương-trình.

Hơn một tháng nay, cái chương-trình ấy quâ-nhiên đã đem lại sự an-ủi cho các bà non-iợ-cứng như đã đem lại một hot-thở khoan-kicáu chí-hàng triện đê nghèo-nghèo ngày phải ăn đong.

Với tần lòng ngay-hẳng, cương-quyết của quan cai-ri Monvoisin, mọi người đã từng giữ ghê-úy-viên Chính-phủ tại hội-dồng để-hình đặc-biệt, xử nhiều vụ án đầu-cơ tinh-trí, nhân-dân Bắc-kỳ hy-vọng rồi đây chính-sách lúa gạo của phòng Kinh-tế sẽ còn đem lại nhiều kết quả hay, để giữ vững giá thóc gạo trong lục ngát-nghèo này.

Tuy nhiên, bên cạnh sự vui mừng của người em nông, vẫn thấy mối lo ngại thoáng qua trên nét mặt anh em nông dân.

Bởi vì một chính-sách dù hay cho mấy, từ lý-thuyết đến thực-hành, cũng còn phải theo

hoàn-cánh sửa đổi dần dần, mới mong đi đến chỗ hoàn-bì. Thật thê! Nhiều khi những ý định hay của chính-phủ, lúc đem thi-hành, thường vấp phải sự tương-phản của nhiều quyền-lực khác nhau, nên không sao tránh được tiếng thanh-phien của người trong cuộc.

Như bấy giờ đây, các bạn nhà nông, vì làm theo bôn-phân một công-dân lương-thiện, phải bán thóc cho các co-quan thay mặt chính-phủ, theo giá nhất định là 14p.50 mỗi tạ. Việc bán theo ấy, tùy theo từng tình, tùy theo quan-cai-trị số-tại định liệu số thóc phải nộp với số rõ ràng của mình. Có nơi người hào eay từ ô mâu trê lên phải bán thóc mỗi mâu là 2 tạ hoặc 2 tạ ruồi; có nơi lại quan phản đồng loài, bắt cứ cò bao nhiêu ruộng cũng phải nộp đều mỗi mâu là bao nhiêu thóc. Về thi-hành ấy chẳng khỏi gay ném những tiếng thanh-phien:

a) Nhiều nơi ruộng xấu, mồi mẩn, trả số thóc dù-trù để ăn chô tới vụ sau, không sao được đủ số thóc phải nộp, thành ra chủ ruộng phải bỏ tiền đóng thuế dùng trong gia-dịnh, một khi đã lâm triền bồn-pفز với nhà nước.

Trái lại, có chỗ đất tốt, chủ ruộng được trả thóc để bán dần-cờ với một giá cao.

b) Chính-phủ Lãnh-hộ, thường cùn ruộng pauí bán thóc, chiêu theo số ruộng ra mà tính số thóc. Như thế, có một hằng người được ở ngoài vùng mà lại có nhiều thóc, vì tại các làng thường có người này cày cấy ít nhưng nhà vốn của bà con giàu cò ở lanh-thanh, bò tiền ra đóng thuế, rồi gửi mỗi chỗ dưới 2 tấn, sau này, đến tháng ba ngày tám, bán lại cho người hét thóc bằng một giá đầu-cờ.

c) Ở thôn quê, những tiêu-nông và bần-nông vò sáu quanh năm phải ăn vay hoặc ăn đóng từng ngày từng bữa. Với cái tình-hinh lúa gạo biến thời, họ sẽ sa vào vòng đói khát,

trong những ngày giáp hiat tới đây. Vì một số phu-nông và trang-hông, sau khi đã phải bán thóc cho nhà nước bằng cái giá phải chăng mà họ cho là thiệt thòi nếu họ còn giữ được một số thóc ôi nhiều, sẽ tha hồ bóp ghẹt người nghèo. Biết đó ai cũng thấy rõ, vì ở thôn quê làm gì có thể giao-tính như ở các thành-phố lớn.

Vậy theo lòng mong mỏi của một số đông anh em nông-dân, chúng tôi yêu cầu chính-phủ:

1) Lập một ủy-ban chuyên-môn xét các khu ruộng để biết rõ thuộc về hang-tot hay xấu, cây được một bay hai mùa, hoa-lgi trung-blüh được bao nhiêu, rồi sẽ định số thóc phải nộp. Mấy năm gần đây, sở dĩ chính phủ đã lập xong bǎn-dồ các hạng ruộng A, B, C, D..., nếu đem ra ứng-dụng vào trường hợp trên đây, chắc nông-dân được mǎn-nughi.

2) Nên thi-hành triết-dè việc thu thóc. Mỗi mâu, ngoài số hóc nhà nước định mua, cần phải bồi thêm ra một phần mưu số thóc còn lại, để bán cho kho thóc công-công hàng-xa. Sở thóc ấy gọi là thóc dự-trữ (stock de sécurité) của các làng. Rồi đây, những gia-dinh hàn-nóng và bần-nông vò sáu, khi thiếu ăn sẽ được mua thóc ở kho công-công, theo giá nhà nước định, khác nào việc mua gạo hiện nay ở các thành-phố lớn. Cứ nhà thóc mới tránh được cái nạn đói kém, nó lâm-leo đây và những người như què cầm-lao, chất-phac.

3) Lập một ủy-ban chuyên-môn để kiểm-soát việc thu thóc và việc bắt hó thóc lậu ở thôn quê, để cho những hán-nóng-lành và nghị-dịnh của nhà nước thi-hành được đúng, không có sự hả-lạm. Chính-phủ sẽ thẳng ay

(xem tiếp trang 32)
ĐINH KHẮC GIAO

SÁCH A-CHÂU

Tủ sách quý

GIÓ NỐT	của Ngọc Cầm	1p50
TÌNH TRƯỜNG	của Lê-vân-Huyễn	1p50
MỘT TRUYỀN	của Lê-SÁM VŨ	
TRƯỚC	của Lưu thi Hạnh	2p00
CHIM THEO GIÓNG NƯỚC	của Trần văn Quí	1p50
TÍCH HUẤN	đoàn	0p50

Tủ sách trình thám

VŨ AN MẠNG KHÔNG CÓ THỦ	PHẨM	của Ngô văn Tý	2p50
HÀNG HÌ MẤT	của Ngô văn Tý	1p50	
LÂU GIÁ	ĐEO	HỦY	ĐI
TRẦN VĂN QUÍ			
MÙA RƠI KÝ KHỎI	của Ngọc Cầm	1p50	

Những sách trên đây đã được hoàn-nghênh năm 1933. Mùa ngày kèo lại hét cùi.
Nhà in A-CHÂU XUẤT BẢN 17 EMILE NOLLY HANOI TEL. 1280

CÂY LÚA THEO THẦN THOẠI LA, HI VÀ THEO TRUYỀN THUYẾT VIỆT-NAM

Câu chuyện cây lúa thuật theo thần-thoại phương tây và truyền-thuyết nước ta dưới

này, là một tang-chứng tỏ rằng người biết dùng thóc lúa từ lâu đời lắm. Chính người xưa cũng không biết đích là từ bao giờ và nghề nông xuất-hiện trong những trường-hợp như thế nào cũng không rõ, nên đã gán cho cây lúa một gốc-tích thiêng-liêng và một linh-hồn tự-hữu.

Nàng Proserpine là một tuyệt-thể giai-nhân, Mẹ nàng là bà Cérès yêu - dấu nàng chẳng khác gì một hòn ngọc báu. Một ngày kia, nàng đang cung bầy tên-nữ thơ-hàn hải hởi ở một thung-lũng gần rìu Eros, thì thình-linh một tiếng kêu đánh sấm kinh hồn động địa: và trái đất nê ra. Cỗ xe toan băng hơi khôi n-huyền của Phong - dò Đại đế Pluto vút bay lên mắt đất. Bầy tiên-nữ kinh hồn tan-loạn trốn đi. Day nàng Proser-

nine ngay tho châm chân bị Pluto ôm

ghi lên xe. Rồi trái đất vỗ lại liền lại như cũ.

Thì ra Pluto âm-thầm vi nỗi phòng không chiế bόng, tức vi xấu-xí chẳng một nàng tiên nào ưng làm vợ mình, đã lập tinh-rinh hất-nàng Proserpine xuống âm-phủ làm bạn muôn năm.

Thầy con mất tích, bà mẹ đau lòng vò cùng. Nhờ con như điện, bà Cérès bỏ chốn Thiên-dinh Olympe, xưởng thế-gian, tay cầm luồn hó đuốc, tìm kiếm khắp nơi. Chẳng thấy con gái yêu, bà gặp ai cũng thăm dò tin tức, nhưng chẳng ai chịu nói thật cho bà hay. Vì ai cũng sợ oai quyền của Phong-dò Đại-dέ.

Bà tới xứ Attique, vua nước ấy nghênh tiếp bà long-trọng vò cùng. Bà liên-day cho hoàng-sứ Triplolème cái đại-thuật canh-tác.

Nhưng tin tặc hối. Thái-vong, bà trở về đảo Sicile. Cảnh cảnh bà, một tiên - nữ hắc măch bùi rằng nàng Proserpine hiền-dsing & dược-âm-phủ. Bà liền đem việc đó kiện trước bệ Ngọc-hoàng Jap-ter. Cảm-dòng trước tình thảm mẫn-tử, Ngọc-hoàng phán rằng Phong-dò Đại-dέ Pluto phải trả Proserpine về cho bà Cérès, nếu nàng chưa ăn một thức ăn gì của Âm-tỷ.

Chẳng may bấy giờ nàng Proserpine đã trót ăn mất sáu hạt thạch lựu dưới ám. Bà Cérès kêu ca mãi. Sau Ngọc-hoàng phải điều-dịnh như hế này:

Mỗi năm nàng Proserpine (vì ăn 6 hạt lựu dưới ám) sẽ phải ở dưới ám ty 6 tháng, còn sáu tháng sau, nàng được phép lên dương trần.

xem tiếp trang 33



Collection O. I. R.

Ảnh Võ-án-Ninh

Quang-sinh nặng chí, những nông dân gánh lúa vè đê bến-phoi này, đã thành những hổ-giói dai-kuối tống-miễn-dán

LOÀI NGƯỜI BIẾT TRỒNG THÓC LÚA TỪ BAO GIỜ?

Thời thái-cô loài người ăn ở sinh-sống chẳng khác gì loài vật. Ở hang hốc các núi đá, hoặc nằm ngoài trời, mặc bằng da thú hoặc bằng vỏ cây, lá cây, loài người bấy giờ chẳng có khì-giới và đồ dùng gì khác là hai bàn tay và những mảnh da nhọn dập vỡ ở nui non ra. Dùng những khì-giới đó người xưa săn bắt những thú-vật là thức ăn duy-nhất và là kẻ thù bất tuyệt của mình. Ăn sống nuốt tươi, thua ấy loài người chưa biết canh-nông và mục-súc là gì cả. Có lẽ, cô-nhân thấy hoa quả cũng biết bứt hái mà ăn nhưng trồng-trọt gieo cây gì nhất-dịnh là chưa hiểu.

Qua thời-dai ở hang-hốc, loài người bước sang thời-dai ở lều-cô làm trên cây hoặc đóng cọc làm trên mặt các bờ nước.

Những sự-hiện về trác-thời-dai thời-thời-dai đá-vật (pierre taillée) và thời-dai đá-mài (pierre polie) – và khi biết làm nhà ở, loài người đã biết mài đá cho nhọn cho nhẵn để làm khì-giới và đồ-dùng – hiện giờ không có, và cũng không bao giờ có được, vì bấy giờ loài người chưa biết chép sù, nên người ta gọi là thời tiền-sử (préhistoire).

Tuy-nhên, theo những cuộc nghiên-cứu của các nhà khảo-cô, và căn cứ vào những cõi-khí, cõi-vật tìm được trong các hang-hốc hoặc đào được dưới đất-lên, người ta cũng đoán được rằng thời ở lều ở tò-loài người đã biết nuôi thú-vật như chó, bò, trâu,



Collection Q. I. R.

MÙA GẶT Ở THÔN QUÈ

Ảnh Võ-an-Ninh

Sau bao nhiêu ngày đầm mưa rải nắng, những bông lúa vàng là phần thưởng quý giá của Trời dành riêng cho những người dân quê.

lòn, đé cùm, và đã biết trồng lúa cao-luong, kê, lúa mạch cùng các cây có quả như táo, nho.

Chưa biết dùng kim-loại, bấy giờ, người ta dùng cuốc mài (pierre polie) – và khi biết làm nhà ở, loài người đã cho nhọn cho nhẵn để làm khì-giới và đồ-dùng – hiện giờ không có,

và cũng không bao giờ có

được, vì bấy giờ loài người chưa biết chép sù, nên người

ta gọi là thời tiền-sử

(préhistoire).

Song theo truyền-thuyết của phuơng Đông, tức nước Tàu, thì ở phuơng Đông loại người không biết trồng-trọt cây cây từ thời тоà: người biết làm lòn, làm tò mà ở.

Song theo truyền-thuyết của phuơng Đông, tức nước Tàu, thì ở phuơng Đông loại người không biết trồng-trọt cây cây từ thời тоà: người

bết lòn, bết tò mà ở.

Nhưng sách của Tàu

này «Bồ-Tam-Hoàng bản-ký»

«Thống-giam ngoái-ký»

«Thich-sử» & Lịch Đại-thống giàm lòn-xa » ..

Cho ta biết về thời thái-cô như thế này:

«Đời thái-cô, dân ở ngoài đồng-nơi, săn-bắt cầm-thú, nuôi lồng uống huýt. Sau có Hán-Sát-thi dây dán lòn lõ trên cây mà ở. Toại-nhân-thi dây dán dây cây lồng lừa.

Kế đến Phục-Hi-thi dây dán dán lòn dây cá; nuôi súc-vật để làm thức ăn. Trai gái không có gi phân biệt nhau, Phục-Hi-thi chẽ ra phép già-thú, Sau Thân-Nang-thi, lại có tên là Viêm-Đế, thống-trị nhân-dân, lây gỗ chẽ cây bừa dây dán trồng-năm giống-thóc.

nghe nói rằng bát đầu từ bấy giờ.

(xem tiếp, trang 27)

Gốc tích một hột thóc lạ

Tôi nói, thấy một bộ xập ga lâu năm; một ông già, râu tóc trắng phau, nét mặt vẫn còn tươi tắn, mắt sáng, trán cao, ngồi đường-bè oai-nghi lâm, Vua bèn dem bộ thóc ra hỏi :

– Trẫm nghe lão-trương oao-niên, chắc biết gốc tích hột thóc này? ».

Ông già chậm-rồi đáp :

« Tâu thánh-thượng, lúc trước tôi có lần được nghe cha tôi thuật chuyện qua, song lâu ngày không còn nhớ rõ, vậy xin rước thánh-gia lòn lầu thứ hai hỏi cha tôi sẽ biết. ».

Vua nghe lời, bèn từ giã lòn lầu, lui hai Đức-axít-ba-la-jung, khi thấy một cụ già già như nhau bắc, chòm râu như tuyết-phù, tuột ngoài ba-trần mà về người vẫn quắc-lhoruc. Trong vườn cây có tết-tươi, trâm hoa đua hở, biều lộ ra một cảnh thanh-tiên, vô cùng ngoan mục.

Khi long-xa tới nơi, nhà Vua ngước mắt nhìn, con mắt hinh như vẹt ra bao nhiêu cảm-linh chấn chấn. Bước vào nhà, Vua lại càng vui sướng bần hoảng, khi thấy cảnh gia-dinh ông già thật là hiền-cô: con cháu sum vầy, đồng-dúc mà ra chiều ấm-ynam nhau một cách rất nồng-nàn.

Vua gấp nám bảy ông già, tuối-chừng ngũ-tuần trở-lên, cung-kinh rước Vua lên lầu.

Tôi nói, thấy một bộ xập ga lâu năm; một ông già, râu tóc trắng phau, nét mặt vẫn còn tươi tắn, mắt sáng, trán cao, ngồi đường-bè oai-nghi lâm, Vua bèn dem bộ thóc ra hỏi :

– Trẫm nghe lão-trương oao-niên, chắc biết gốc tích hột thóc này? ».

Ông già chậm-rồi đáp :

« Tâu thánh-thượng, lúc trước tôi có lần được nghe cha tôi thuật chuyện qua, song lâu ngày không còn nhớ rõ, vậy xin rước thánh-gia lòn lầu thứ hai hỏi cha tôi sẽ biết. ».

Vua nghe lời, bèn từ giã lòn lầu, lui hai Đức-axít-ba-la-jung, khi thấy một cụ già già như nhau bắc, chòm râu như tuyết-phù, tuột ngoài ba-trần mà về người vẫn quắc-lhoruc. Trong vườn cây có tết-tươi, trâm hoa đua hở, biều lộ ra một cảnh thanh-tiên, vô cùng ngoan mục.

Bo thản liêu độc

Thuốc lọc máu, liều hết
nhịp độc ngựa lòi do
độc bò liều phát ra.
Hợp 4880. Nửa lít 4000,
cà ta 750. Xa muia linh
hoa giao ngàn ■■■

NHÀ THUỐC TẾ-DẦM
V/vilà hàng Bong-Hanoy
O

Saigon-Éta. Nam-Điện 429. Blan-
chy đại lý các thứ thuốc-Tế-dầm

không? ». Cũng một giọng điềm-dạm, ông cụ trả lời : « Thuở nhỏ, bà-thần có nghe già-nghiem kề chuyện rằng đời xưa thóc gạo, hột nào cũng như thế cả, mỗi lần dem ném cơm phải xé ra làm bã làm tị; còn như gốc tích già-nghiem cũng có gắng qua-las một đôi lòn, song đê hàng trăm năm, bà-thần không còn nhớ rõ, may Thánh-thượng muốn biết, xin lên àu zur và nói lại già-nghiem ».

Nhà Vua nghe nói lấy làm bỗng-khác nào sống trong giặc-mộng, không hiểu sao ở đêl lại có chuyện kỳ-di đến thế, ông lão ngoài ba-trần tuối mà nói còn cha, chẳng phải là lung-ligm sao. Nhưng Vua cũng định-thân bước lêl từng lầu thứ ba xem sự thế ra sac. Đến nơi, nhà Vua bèn cùm một cách cung-kinch mà rằng : « Thưa lão-trương, xin ngài sẵn lòng chỉ giáo cho quâ-nhân được biết gốc tích hột thóc này ở đâu, và năm nay Ngài niên cao như thế, chẳng bao giờ thể ra sac, vì người đời đầu vinh-hoa phú-quý đến bậc nào cũng không ai được cái hạnh-phúc như lão-trương ».

Ông già uống một hớp nước sâm, rồi thông-thả thuật

rằng: « Thuở trước, người ta còn chắt-phác quê mùa, tinh-linh biến-hậu, đức-hạnh vẹn toàn, phong-tục còn thuần-tuy, làm chung ăn chung, cùng nhau đồng tâm gắng sức ra công-trông-ia, thấy dân lo cho lúa tốt gạo tươi, vụn phần tươi nước, chẳng ai tranh-danh, không người than phiền canh-trach, ngày ngày ăn rỗi làm rách-viết thì đi câu-chài dưới sông-rộng, ban đêm doan-tu nhau dưới những ngọn đèn leo lét dè hường cái lạc-thú em-dẽm, binh-thản. Vì vậy ai cũng ra sức làm lụng, cây quả lúa hoa đều to lớn, một hột gạo nấu ăn được cả chục người.

Đến sau, người đời lẩn-lẩn sinh ra quí-quái, bị những biến-thúc vẫn-mình phỉnh phờ, nào là hàng hêu-gầm v.v. mặc cho sssing, rượu thom hành ngọt ăn uống cho phì-chỉ. Loại người sinh ra tham lam, mới nảy ra kẻ mạnh hiếp-kẻ yếu, người

sang khinh-ké hèn, trong lòng chết già-ich-ký, tr-loy, tranh-danh xá-xé lấn-nhau. Cũng vì thế mà nông-sản chẳng được phi-my như trước. Cách đây chừng 500 năm, trong một xóm kia, có một ông Bá-hộ giàu có vào bậc nhất, nhà cửa sa-boa, tiền bù thèc đồng, nhưng tính rất say-nghiệt. Bữa kia,



nên chúng đói quá chịu không được mới sinh lâm-dao-tặc, đòng đồng nhau cướp lúa nhà hó-hó ăn hết. Lúc đó, ngoài sán ông Bá-Hộ

CHỮA KHỎAN :

CÁC BỆNH
NHA THUỐC HỒNG LẠC
tứ. phò Kếng Nau — Hanoi

dày lờ ông đem thóc ra phơi, lúa mọc đầy gang, ông mới lúc trời mưa quét lúa vào ra công-vun bón dề làm kho, thấy có một hột lớn, quét cát lăn ra ngoài, nó tức mình dập cho một cán chổi, hột thóc tan nát ra, nó quét dồn ra bờ sán. Cách chừng hai tháng sau, chẳng may vì loạn ly, vừa mất mùa, gạo nhà ai cũng hết, nhưng ông Bá-Hộ chẳng chịu mô-lòng từ-bi bồ-lí cho kẻ nghèo,

Cụ già uồng một hép nước nứa, rồi nói tiếp: « Còn nứu lão-thần mà sống lâu được thế này cũng là nhờ được ảnh hưởng xí-hội xưa, dân tình còn thuần-hậu, cái-phong-khi đậm-dâng không

tràn lan như ngày nay; vì làm ăn diệu-dộ nên người nào cũng thợ, ít ai chắt-yếu, Lão-thần tuy già eà, mà trong mình vẫn thay-tinh-táo,

song về cuộc thế bây giờ chẳng khác một tần-tuồng thiêng-diễn, lão-thần không mấy khi dè ý tới. »

Nhà Vua nghe xong ngâm ngùi xót-sa cho thân thể, từ biệt ông Cụ, lên long-xa về cung, trong lòng xiết bao cảm hoài về cuộc đời mây mudi...

CÔ-NHÂN

Lo cho dân có đủ thóc gạo để ống-nên xem xét đến Thường binh thương, nghĩa thương, xã thương, những cách dự phòng của các triều xưa

Món ăn là cái không thể thiếu được trong *tàng thi hành ở nước Tàu và các đời vua* *số* *sông* *của* *chúng* *là*, *mà* *món* *ăn* *cỗ* *yếu* *nhất* *là* *thóc* *gạo*. *Ni* *êng* *nhân* *dân* *về* *thời* *đại* *kiếm* *cá*, *di* *sản* *và* *chăn* *núi*, *hay* *là* *nông* *dân*-tộc *ở* *các* *nơi* *rất* *rất* *nhân* *man* *ngây* *hay*, *đều* *có* *thể* *đóng* *chim* *mảng*, *có* *tom*, *cua* *đè* *ăn* *cho* *no* *lòng*; *còn* *nhiều* *dân*-tộc *đã* *tiến* *hóa* *đến* *thời*-*đại* *nông* *nghệ* *trò* *về* *sau* *nay*, *nếu* *không* *có* *thóc* *gạo* *tầm* *mìn* *đã* *chính* *hàng* *ngày* *tất* *không* *thể* *nav* *sông* *được*. *Gạo* *thóc* *đối* *với* *đời* *sông* *và* *chung* *là* *đã* *là* *mòn* *quanh-trọng* *nhu* *thể*, *chúng* *là* *cỗ* *cần* *phận* *phải* *lưu* *ý* *ngày* *đến*, *một* *việc* *quan* *hiết* *là* *nhân* *dân* *ta* *đã* *phải* *sống* *về* *thóc* *gạo*, *thì* *phải* *lạm* *sao* *chợ* *củ* *đủ* *thóc* *gạo* *để* *sống*. *Bởi* *vì* *thóc* *gạo* *nhờ* *và* *sự* *nồng-tắc* *mùi* *sắn* *sinh* *ra*, *mà* *sự* *nồng-tắc* *hiện* *thời* *của* *dân* *ta* *phản* *nhiều* *còn* *trong* *cây* *ở* *thiên* *nhì*, *tám* *được* *mùa* *dán* *được* *đủ*, *lỡ* *nǎm* *đót* *mùa*, *thì* *thóc* *gạo* *không* *đủ*, *dân* *sẽ* *bị* *nạn* *đói* *kém* *ngay*. *Da* *đi* *lại* *gặp* *phải* *những* *tinh-t襌* *không* *ngờ*, *lầm* *cho* *sô* *thóc* *gạo* *xuất* *sả* *trong* *xứ* *đã* *có* *hợp* *lại* *bị* *chia* *sé* *ai*, *nên* *sô* *thóc* *gạo* *đã* *đung* *cũng* *không* *được* *hở* *rẻ*. *Như* *vậy*, *việc* *to* *giữ* *cho* *dân* *ta* *hang* *năm* *có* *được* *đủ* *lì* *ic* *gạo* *mà* *đi*, *đã* *hạnh* *một* *ván*-*dè* *rất* *quanh-trọng*, *chinh-phủ* *và* *các* *nha* *có* *chức-trach* *trong* *xứ*, *hiện* *đang* *trù-tinh* *rất* *gấp*. *Các* *việc* *tru* *tinh* *Ấy*, *có* *một* *việc* *hiện* *may* *đòi* *đáp* *hay* *đang* *tiết-hành*, *tức* *là* *việc* *lập* *Nghĩa-thương*, *nghĩa* *lấy* *đang* *vay*.

Việc lập kho thóc này, ngoài điều bắt thường *để* *có* *sản* *thóc*, *phòng* *khi* *đói* *kém*, *chân* *cứu* *các* *dân* *ngheo* *đói*, *lại* *còn* *có* *công* *dụng* *trù* *nạn* *vay* *nặng* *lãi* *của* *nông* *dân* *ở* *thôn* *quê*.

Hàng năm hái mùa cày-cấy, các nhà-tiều-nông *bị* *thieu* *tương* *ăn* *lâm*, *được* *trục* *tiếp* *đến* *kho* *thóc* *hồi* *vay*, *đến* *mùa* *thu* *hạch* *lại* *giá*, *thì* *phải* *giá* *sô* *thóc* *lãi* *rất* *nhi* *ma* *thoi*. *Như* *vậy*, *thực* *co* *phúc* *lợi* *cho* *dân* *quê* *bết* *chứng* *nào*! *Tiết* *đây* *xin* *nói* *qua* *về* *phuong-phap* *lập* *Thường binh thương*, *Nghĩa thương* *và* *Xã thương*, *nhiều* *phuong-phap* *có* *dâ*

tàng thi hành ở *nước* *Tàu* *và* *các* *dời* *vua* *số* *sông* *của* *chúng* *là*, *mà* *món* *ăn* *cỗ* *yếu* *nhất* *là* *thóc* *gạo*. *Ni* *êng* *nhân* *dân* *về* *thời* *đại* *kiếm* *cá*, *di* *sản* *và* *chăn* *núi*, *hay* *là* *nông* *dân*-tộc *ở* *các* *nơi* *rất* *rất* *nhân* *man* *ngây* *hay*, *đều* *có* *thể* *đóng* *chim* *mảng*, *có* *tom*, *cua* *đè* *ăn* *cho* *no* *lòng*; *còn* *nhiều* *dân*-tộc *đã* *tiến* *hóa* *đến* *thời*-*đại* *nông* *nghệ* *trò* *về* *sau* *nay*, *nếu* *không* *có* *thóc* *gạo* *tầm* *mìn* *đã* *chính* *hàng* *ngày* *tất* *không* *thể* *nav* *sông* *được*. *Gạo* *thóc* *đối* *với* *đời* *sông* *và* *chung* *là* *đã* *là* *mòn* *quanh-trọng* *nhu* *thể*, *chúng* *là* *cỗ* *cần* *phận* *phải* *lưu* *ý* *ngày* *đến*, *một* *việc* *quan* *hiết* *là* *nhân* *dân* *ta* *đã* *phải* *sống* *về* *thóc* *gạo*, *thì* *phải* *lạm* *sao* *chợ* *củ* *đủ* *thóc* *gạo* *để* *sống*. *Bởi* *vì* *thóc* *gạo* *nhờ* *và* *sự* *nồng-tắc* *mùi* *sắn* *sinh* *ra*, *mà* *sự* *nồng-tắc* *hiện* *thời* *của* *dân* *ta* *phản* *nhiều* *còn* *trong* *cây* *ở* *thiên* *nhì*, *tám* *được* *mùa* *dán* *được* *đủ*, *lỡ* *nǎm* *đót* *mùa*, *thì* *thóc* *gạo* *không* *được* *hở* *rẻ*. *Như* *vậy*, *việc* *to* *giữ* *cho* *dân* *ta* *hang* *năm* *có* *được* *đủ* *lì* *ic* *gạo* *mà* *đi*, *đã* *hạnh* *một* *ván*-*dè* *rất* *quanh-trọng*, *chinh-phủ* *và* *các* *nha* *có* *chức-trach* *trong* *xứ*, *hiện* *đang* *trù-tinh* *rất* *gấp*. *Các* *việc* *tru* *tinh* *Ấy*, *có* *một* *việc* *hiện* *may* *đòi* *đáp* *hay* *đang* *tiết-hành*, *tức* *là* *việc* *lập* *Nghĩa-thương*, *nghĩa* *lấy* *đang* *vay*.

2-Nghĩa thương là theo số thóc lạc quyền của các nhà giầu-dân, theo số thóc giao ở thị-trường làm mục-dich: còn giấu-thương và xã thương thì chỉ có mục-dich là dù bị nǎm mất mìa.

3-Xã thương là do sự kết hợp tự ý của số đông nhân-dân, do sự có thể của làng-nghề, bô-rà một số thóc giao nhiều hay ít, chúa-cả vào một nơi ở ngay trong làng-xã, định-một-nơi-tiền-tiến-trong-điển, xây dựng kho-tàng để chứa, đợi khi nào khẩn-điển, lấy ra để cứu giúp dân-nghèo.

4-Đóng-nhân-dân, là do sự có thể của làng-nghề, bô-rà một số thóc giao nhiều hay ít, chúa-cả vào một nơi ở ngay trong làng-xã, định-một-nơi-tiền-tiến-trong-điển, xây dựng kho-tàng để chứa, đợi khi nào khẩn-điển, lấy ra để cứu giúp dân-nghèo.

Kết xem ba thứ kho-ké trên, Thường binh thường lấy việc diễu-ké giả-ngach thóc giao làm mục-dich trực tiếp, cách làm là lấy tiền của chính-phủ mua bán thóc giao, còn Nghĩa thương, xã thương thì lấy việc dù bị nǎm mất mìa, cầu-lết-dân-doi làm mục-dich trực tiếp, cách làm không phải là mua bán thóc giao. Vì

hãy im đi những kẽ lỗ kẽ, những kẽ lỗ
biếng, chừng kẽ chà bờ.

vậy chỗ khác nhau của Thương binh thương
và Nghĩa thương, Xã-thương rủi dẽ phân
biệt; còn chỗ khác nhau của Nghĩa thương
và Xã thương thì có kẽ lại khó phân biệt;
vì vậy từ đây trở xuông chỉ nói chỗ khác nhau
của Nghĩa thương và Xã thương.

A. — Nghĩa thương là chia giàu đẽ giúp
nhèo, tức là do các nhà giàu tu ý lạc quyền
nhều tì thóc hay tiền thu chưa vào một nơi,
để năm mài mùa hay khi thanh hoảng bắt
tiếp, lấy đẽ cứu giúp dân nghèo. Chữ
« Nghĩa » đây tức là nhân nghĩa, đạo nghĩa,
hiệp nghĩa, thực có bao-hảm ý từ yêu thương,
cứu giúp.

Xã-thương là do các người trong lân lý,
hương dáng, đều tự theo sức mình, bỏ ra một
số thóc gạo lương đương, gop làm vốn chung,
để bị năm mài mùa hay khi thanh hoảng bắt
tiếp, tùy số người cần dùng trong lân lý
hương dáng bỏ ra để cứu giúp nhau. Xét chữ
« xã » đây là do đời có nươc Tàu lấy 25 nhà
tam mạt xã, o trong có ngụ ý các người đồng
en kết hợp đẽ làm việc tch chung vậy.

Nói tóm lại, thóc gạo ở Nghĩa thương là do
sự gánh vác đặc biệt của nhà giàu, nhà giàu
dùng vao địa vị cao-lê, mà nhà nghèo khi đến
lịnh lây thóc gạo, thực đúng vao địa vị bị
cứu-lê. Thóc gạo ở Xã-thương là do các
người sảng-lập cùng bỏ ra, hay là lây cái
trach-niệm chung, mượn tiền thóc làm vốn

thì cũng là người cứu-lê và người bị cứu-lê,
và số thóc bỏ ra là cho vay mượn, chứ không
phải là chán cừu. Như vậy Xã-thương có một
diễn tinh là gây nuôi cho loài người có được
đức tốt biết giúp đỡ nhau; còn Nghĩa-thương
lại có một khuyết diễm là làm mất lòng độc
lập, tự tôn, tự trơ, mà nuôi nén lòng g-lại và
ti bỉ của loài người.

B. — Nghĩa thương là theo sổ nghĩa quyền
của nhà giàu hag một số thuế đặc biệt trích
ra, cho nên sự quản lý tất phải do chính phủ,
còn nhà chúa thi do chính phủ chọn nơi
tị lợi trong yêu mà ứng lê, những nơi
đã chọn tất phải ấy chúa hygen thị trấn làm
chủ.

Xã-thương là do nhân dân tự ý cung bỏ thóc
ra, đẽ với chính-phủ không có mối quan hệ
truc tiếp, kho chưa đặt ngay ở bên cạnh nơi họ
đe, mà theo phép ấy thu chưa thóc gạo, lại có
thề phô cập ở các địa phương. Ở xã-thương
một khi cần dùng, lập tức có thể mở kho lấy
thóc ra, thủ-tục rất đơn giản, còn ở nghĩa
thương tất phải do chính phủ, thủ-tục rất
nên phiền phức.

Nói tóm lại, Nghĩa thương cần phải do
chính phủ giám đốc, còn Xã-thương thì thuần
do nhân dân tự-trị.

Trot lên trên là nói qua về tinh chất của
Thương binh thương, Nghĩa thương, Xã-
thương như thế nào. Còn duyên cách và
cách làm việc của bà hạng kho chưa ấy,
chúng tôi sẽ có dịp nói đến trong một tò rõ
sau.

PHÚ-SON

Địa-thè, lịch-sù ĐẢO SICILE

và cuộc

CHIẾN TRANH TRÊN ĐẢO BÓ một chiến trường ở Địa trung hải

(Tiếp theo)

Ngọn núi lửa Etna cao nhất đảo

Núi lửa Etna là ngọn núi lửa nổi tiếng
nhất vè thân-thoai và vè địa-dư. Đó là
một quả nón tròn hình một cái vũng bê nỗi
lên o giữa một khoảng đất liền. Vì ở lè loi
một vùng nêu trông ngọn núi đó càng có vẻ
hùng vĩ hơn. Nếu vè phía sườn ngoảnh ra
bê không có thung lũng Val del Bove, làm
cho sườn bị thẳng ra thì núi Etna là một
hình tròn nhọn hoàn toàn. Do thung-lũng
lớn đó người ta có thể nhìn sâu vào giữa
núi được.

Theo chuyện thần thoại thì ngày xưa thần
Typhée, một người không-lđ vì phạm tội
muốn trèo lên núi Olympus để bắt các vị
thiên-thần nên phải ngồi chịu hình phạt ở
ở dưới chân núi Etna. Bi đẽ dưới sút sét
của quái nái, khi người không-lđ rung chấn
tay thì xung-quanh đất đóng và từ ngực
người đó thấy khói lửa phun-phut phun ra.
Ở trong núi Etna thì thần Vulcan đúc và
đập thành những sầm, chớp cho xưởng binh
khi của giới. Khi rèn sầm sét như thế thì
tiếng kêu ầm ầm, tiếng khói lửa thoát ra
khỏi ống khói phun phạt vùi thế mới có nạn
núi lửa phun. Các vị thần thường cũng có
khi ra ngoài và sức mạnh ghê gớm của các
vị đeo lông cho người ta phải sợ. Những tảng
đá lớn bị sóng vùi ở chân núi gần bờ là
những viên đạn không lõi mà thần Poly-
phemus dùng đẽ bắn Ulysses và các người tùy

tổng trong khi Ulysses bỏ chạy trốn. Acis,
tinh nhân của Galatés cũng bị hại vè vị thần
đó và sau kia chết đổi làm một giòng sông.
Ở dưới chân một giòng núi lửa như thế mà
có một giòng nước trong veo thi phi do giới
tạo nên không thể có được. Ở tuồng tượng
của người Ðời vẫn thế!

Nay hình thế thung lũng Val del Bove
trong cũng có vẻ rất ghê gớm đáng sợ.
Người ta không rõ sườn núi Etna vòi như
thế tự bao giờ. Nếu nhìn kỹ thi thấy những
đá lửa trong thung lũng không phải một lớp
mà chắc là chảy nhiều lần chồng chất lên
nhau. Gữa hai oò thung lũng, dài sút xuống
sâu tới 600 đến 1.000 bước tây và trên
một khoảng rộng độ 5 cây số. Thực không
gi ghê sợ bằng trong cái lõi rộng lớn hê bê
như bùi đùi cuay: khấp trong thung lũng
chí thay-thay-những lớp đá lửa chảy thành
giòng lớp này chồng lên lớp kia, những
móm đá nhô hoắt như ngọn lửa chảy lan
rộng ra trong mặt cát nái « súp de » không
lõi dang sôi sùng sục rồi bốc cháy đóng đặc
lại. Một vài bụi cây cằn cỗi, và một vài đám
cỏ ở rìa ráo trên bờ thung lũng làm cho
phong cảnh càng thêm hiền sơ, hoang vu và
buồn thảm hình như một thiên tai ghê gớm
vừa sảy ra ở vùng đó. Theo các sách chép
lại thi hôm 21 Août 1852, sau kia núi lửa
phun ra nhiều cái và đã nòng tại một giòng
lửa từ núi lửa chảy ra nhu suối vè phía
Zeflerana rồi đắt rung chuyền. Giòng lửa

RA ĐỜI TỪ NĂM 1921

thuốc bò:Cửu Long-Hoàn

Võ - Định - Dân

ĐÃ TÙNG LÀM DANH DỰ CHO NGHỀ THUỐC VIỆT-NAM
KHẮP XỨ ĐÔNG - PHÁP

CÁC CỦA HÀNG ANNAM VÀ KHÁCH ĐỀU CÓ TRỮ BÁN LẺ

Hộp 2 hoàn : 1\$70. Hộp 4 hoàn : 3\$25. Hộp 10 hoàn : 7\$90

TỔNG PHÁT HÀNH: Bắc-kỳ, Ai-lao và phía bắc Trung-kỳ *

Etablissements VÂN HÓA n° 8, rue des Canlonnais Hanoi

chảy giữa hai quả núi và lọt vào thung lũng Val del Bova làm cho khoảng nóni dô bị vỡ ra. Người ta tưởng tượng trong thấy một giòng lửa đó chói cháy từ trên cao độ 130 thước ro xuống một cái nóni khổng lồ.

Núi Etna từ xưa đến nay phun lửa nhiều lần không thể tinh hét được. Ngày từ hồi tiền-sử núi lửa đó đã phun lửa và lần phun lửa được chép trong lịch-sử đầu tiên là vào năm 476. Theo lịch-sử hi từ trước, núi đã phun lửa ngoặt 70 lần, trong đó thuộc về quốc La-mã, ít nhất cũng có tới 15 lần.

Lần phun lửa vào năm 1669 có lẽ là lần dữ dội nhất. Núi đó ở gần Nicolosi, đặt bỗng nhuê núi ra đậu t菸n chau núi lửa rồi từ đây dâ và cát nóng phun ra tiếng kêu ầm ầm như sấm, dâ lửa chất thành mây ngọn núi trong giây Monts Rorges. Đầu lửa chảy xuống tận thành Catane, phá hại hàng trăm nhà cửa rồi chảy ra bênh chô cách bờ độ 400 thước mới dừng. Từ 1669 đến 1865, núi Etna phun lửa 32 lần. Từ 1865 đến nay lại thêm sáu lần nữa, trận phun lửa năm 1888 rất là kinh khủng. Trong 21 ngày, trên một khoảng rộng 450 hectares bị rung động, trong một ngày da lửa dưới đất phun lên có tới 3 triệu thước khối dù để xây lên một quả núi cao đường kính rộng 600 thước. Hình miêng phun lửa trên ngọn núi Etna, từ xưa vẫn thấy đồi. Tuy ngọn núi Etna rất lớn nhưng vì sức mạnh trong tim đất xù dày nên sườn núi khắp các mặt đều bị chèo thủng và đầy những lỗ thủng và chỗ lõi lõm. Miền có những ụ đồi vò vang khoảng từ 2000 đến 3000 thước, còn miền ở gần miêng lửa thì rộng lấp đều hòn. Vào chiều cao 2.942 thước trên sườn núi, người ta có lập nên một viện khảo sát để nghiên cứu về sự động tĩnh trong núi lửa và những con giòng tố từ khoảng trên

núi thời xuống đồng bằng. Viện này đã lập nên trong bối quanh Anh chiếm đảo Sicile và có các sĩ quan người Anh giúp sức.

Ngọn núi Etna trong xa trai là một hòn tròn nhô ra nhưng khi gần mới biết là sườn lùi bị vỡ toác nhau chỗ. Về phía trống ra bê, sườn núi dốc thẳng như một bức tường dựng trên một cái nền cao độ 100 thước do bảy lớp da lửa giữ vững phía dưới chân. Ngọn núi Etna chỉ cao 3.274 thước theo như bộ tham mưu quân đội Ý đã đo lại vừa rồi (chứ không phải 3312 như đã trường trước). Tuy nhiên, bao bọc trên đỉnh núi nóni ở một miền khác không bao giờ tan. Trên núi Etna, tuyết chỉ nhỏ có gio, dâ, rơm và các thứ cây mà người ta dùng để che cho nó mói khéng bị tan. Không có tuyết trên đỉnh Etna thì vê mây hè dần thành Catane đều bị chêt khát. Cái vùng sa mạc dây cát đèn và da trên đỉnh núi Etna muda đồng thi bao bọc dày tuyết, đèn mây hè thi tuyết tan chảy qua các lớp cát và đá và khi chảy xuống các miền thấp thi như một giòng nước dâc lộc sạch rồi nhờ đó mà ở chân núi Etna cây cối dense tốt tươi và các suối nước thi trong vắt. Vùng có suối nước không cao quá 500 thước. Về phía đông và phía nam thi các suối nước đó nhiều hơn nên dài phi nhiều hơn và dàn ở cùng đồng đúc hơn các phía khác. Từ Aderno đến Catane và từ Catane đến Pediomonte, dàn cù đồng mỗi cây số vuông tới 600 người (tính trung bình trong khắp vùng núi Etna, dàn cù rất trù mật, mỗi cây số vuông tới 400 người ó).

Ngay ở các vùng kỵ nghệ binh vương nhất ở Bi và Anh dân cư cũng chỉ đông đến thế là cung. Vì vậy cối và khí hậu mà người ta thường chia sườn núi Etna làm ba miền khác nhau:

VĂN CÓ BẢN:

Trong giòng sông Ví

(Văn chương và thiền thể Trần Văn Xuong). Một kiệt tác của Trần thành Mai. Kỳ tài bút tháp uất giá đã dày công viết chúa. Sách ngọt 200 trang giàn tro.

SÁO CÓ BẢN:

NGHIN LÊ MỘT ĐEM (vuyện III)

SÁCH MỚI

Dân bà và nhà văn

Một công trình khảo-cứu của Kiều-thanh-Quế. Gồm có nhiều mục: Địa vị người dân bà trên văn chương Đông-Tây; Nhân-bà-mẹ, những bà chí; Những bà vợ, những cô nhân tình; nhà văn có nên lấy vợ không? Ái tình có cần ích cho văn chương không? Văn-văn...

Giá 1200

Sách trên 100 trang giấy A4

NHA XUẤT-BẢN «TÂN - VIỆT» 29 LAMBERT HÀ NỘI

mỗi các vườn rau và cây ăn quả chỉ cao đến 1.000 thước là bêt; minden rừng cây ở trên khoảng cao đến 1.500 và 2.000 thước; và sau hết là minden hoang vu và cây cối trên đỉnh núi lửa. Lướn phủ đặc không đều, dưới chân thi thoái thoái có chỗ không nhận thấy đặc, ở minden rừng cây đã dốc hơn và trên gần đỉnh thi tộc tới 45 độ.

Đến chân núi¹, trong các khu vườn có nước tuối, các thứ cây ăn quả như cam, chanh, quýt... mọc rất tốt. Nhưng hứa cây đó cần phải giòng gân suối nước non chỉ gồng được từ khoảng 300 thước dâc xuống và ở phía đông và phía nam, ở phía tây và phía bắc thì giòng lũa mạch, cây dâc olive, và nhiều cây khác. Trên sườn núi Etna, cây nho có thể mọc tới chỗ cao 200 thước. Còn cao nữa thi lá khu các rừng cây như thông, giê và một vài thứ gỗ quý khác.

Trong những hôm giỏi quang mây tạnh, nếu du khách đứng trên ngọn núi Etna mà trông toàn cảnh thi thực môt cảnh đẹp mắt và神奇. Ở đây có thể trông ra xa đến 350 cây số: đảo Sicile nóni leon ở giữa hè xanh hiết một bện là Phi-châu; một hòn là bán-đảo Ý. Xa xa ngoài khơi, ngay núi lửa trên đảo S'romboli làm cho chân giới rõ ràng.

Tình hình mấy ngày trước khi quân Trục rút lui

Từ đời thương cùi đến nay, đảo Sicile vẫn là bãi chiến trường giữa các dân tộc miền Địa trung hải. Hòn hãi-dảo phi nhiên nổi tiếng là khô lúa mì ở Địa trung hải từ xưa đã đổi chủ bết bao lần.

Từ 10 Juillet 1943, đảo Sicile lại thành một bãi chiến trường lớn giữa quân Anh, Mỹ và quân Đức, Ý. Cuộc chiến tranh từ hơn một tháng nay trên đảo đó có thể chia

ĐÃ CÓ BẢN:

CỘ THÚY

Điển huyễn được giải thưởng văn chương. Tự lực văn đoàn năm 1935 của Nguyễn-khoa-Mản. Sach dày 400 trang giấy A4. Bìa mâu do họa sĩ Lưu văn Biao trình bày. Giá 15000 đồng bằng giấy da Phượng hoàng

255, 155

MỘT GIA - BÌNH TRÊN HOANG ĐẢO

của Nguyễn-xuân-lưu

BÀ CHÚA RỪNG MAI TRẮNG

của Việt Tiệp

NHA XUẤT-BẢN SANG

46 Quai Clémenceau — Hanoi

lâm ba hời kỳ: 1. Thời kỳ thứ nhất là thời kỳ quân Anh, Mỹ dâc bộ ở minden bộ bê phía Đông nam và phía nam dâc từ Syracuse đến mũi bê Passer và từ Passer đến bê cảng Licata. minden đông nam là phạm vi hoạt động của lô quân Anh thứ tam dưới quyền chỉ huy tướng Montgomery, còn minden nam là phạm vi hoạt động của lô quân Mỹ thứ VII dưới quyền chỉ huy đại tướng Patton. Ông ta dê quân Mỹ lại có một đội quân Già-nă-dai. Chính hai tướng Eisenhowe và Alexander (tổng tham mưu quân Mỹ và quân Anh) đứng ra điều khiển các cuộc hành binh trên đảo Sicile. Về phía Anh, Mỹ lâc dâc bộ quân từ Bắc-Phi dê sang chỉ có độ 11 sư-đoàn (6 sư-đoàn Mỹ) nhưng sau có tin dâc mang thêm sang 14 sư-đoàn nữa. Còn về phía Trục thi thi Anh pôi số quân Đức. Ở giữ Sicile có độ 300.000 người (15 sư-đoàn).

Theo lời tuyên bố của Tổng thống Roosevelt thi trong cuôc dâc bộ ở đảo Sicile, đồng-minh đã phải dùng tới 3.000 tàu vận tải và nhiều hòn quân cung phi-quân di hô-tông. Số tàu đã chở được 300 chiến xa, hàng ngàn xe cộ và dâc bắc cùng quân lính ra mât trân Sicile.

Theo tin hằng S'efini của Ý thi có 1500 tàu bè lớn nhỏ dê vào cuôc dâc bộ, số tàu bè dâc trọng-tải độ 700.000 tấn-do một năm-dâc lớn di hô-tông. Ham-dôi đê gồm 6 chiếc chiến-dâc-hạm, ba chiếc hàng-không mầu-hạm, độ 20 chiếc phâng-ngư-lôi ham, mây chiếc xuồng phâng-ngư-lôi và dê một trăm khu-trục-hạm cùng phiên-kiến-hạm nhô khâc. Anh, Mỹ lâc dùng nhiều phi-quân di hô-bắc và các tàu cõi bô.

Trước khi dâc bộ máy tuần-lê, các thi trấn lớn và hòn bê cảng trên đảo như Palerme, Trapani, Marsala, Messine, Syracuse, Licata... cùng các hòn cảng trên đất Ý nay

BỐN CƠI

HÒN QUÉ

của Nguyễn-khoa-Mản

MỘT GIA - BÌNH TRÊN HOANG ĐẢO

của Nguyễn-xuân-lưu

BÀ CHÚA RỪNG MAI TRẮNG

của Việt Tiệp

NHA XUẤT-BẢN SANG

46 Quai Clémenceau — Hanoi

Naples, Reggio đã bị phi quân đồng minh đánh phà rất là dữ dội để mở đầu cho cuộc đại tấn công. Ngay mấy hôm mới tấn công, đường xe lửa qua eo bắc Messine là đường vận tải độc nhất trên bờ từ Ý sang Sicile đã bị phi quân và hải quân đồng minh đánh chiếm. Quân Trục chỉ có thể vận tải quân lính chiến cụ qua đảo Sicile bằng đường bê và đường hàng không.

2) Thời kỳ thứ hai bắt đầu từ lúc quân Trục rút lui khỏi miền phía Tây đảo Sicile và quân Anh, Mỹ săn sáu vào nội địa. Một mặt thi-lộ quân Anh thứ 8 tiến dọc bờ bắc phía Đông từ Syracuse lên đến Catane. Một mặt thi-lộ quân Mỹ thứ bảy và quân Gia-nă-dai trước hết tiến dọc bờ bắc Nam chiếm các hải cảng Gela, Licata, Porto Empedocle rồi sau tiến sâu vào nội địa Sicile chiếm Calagirone, Caltanissetta, Eona, rồi định tiến lên bờ bắc Palermo, Trapani, Marsala, Termini vào tay quân địch.

3) Thời kỳ thứ ba bắt đầu từ sau khi quân Trục dồn về phía Đông-bắc đảo chỉ giữ một khoảng đất hình tam giác giữa các thị-trấn Catane, Messine và San Stefano. Quân Mỹ và Gia-nă-dai, thi một mặt tiến dọc bờ bắc phía Bắc, một mặt đánh từ các thị trấn đã chiếm được giữa đảo về phía đông bắc. Lộ quân Anh thứ tám thi tiến từ đông bằng Catane lên chiếm các nǎi rò ri tiến theo đường vòng quanh giây núi lửa Etna.

Từ sau khi quân Trục rút lui về phía đông-bắc đảo, mặt trận Sicile chỉ thu nhỏ trong một khu tam-giác mỗi bờ độ 70, 80 cây số là cùng. Quân Mỹ ở phía bắc sau khi đồ bộ lên miền San Agata đã chiếm được thị trấn do và chỉ cách Messine độ 80 cây số. Quân Mỹ lại chiếm San Fratello và Ceraso cách Bronte trên đường vòng quanh giây Etna độ 12 cây số về phía Tây-bắc. Ở giữa miền từ San Fratello đến Ceraso quân Trục vẫn giữ khu rừng Caromder. Ở trên bờ bắc phía Đông, quân Anh chỉ còn cách Messine độ 60 cây số. Mặt trận của lô-quân Anh thứ tám đi từ Aciréale ở ngoài bờ bắc, trên đường xe lửa Messine - Catane đến San Maria di Licodia (San Maria, cách Aciréale độ 25 cây số về phía tây và ở trên con đường từ Catane qua Aderno đến Bronte quanh giây Etna). Cả Aciréale, Aderno đều đã vào tay quân Anh.

Hải cảng Messine và đường thủy từ hải cảng đó sang đất xứ Calabre luôn luôn bị phi quân đồng minh đánh phà. Đồng thời cả La-mã kinh đô Ý và các thị trấn như Naples, Turin, Gênes vẫn bị phi quân đồng minh ném bom rất dữ dội. Quân Đức, Ý tuy ít bón và phải rút lui để thà hiem trong miền núi Etna vẫn kháng chiến rất hăng hái làm cho quân đồng-minh bị thiệt hại lớn.

Quân Trục biết trước là khó lòng giữ nổi đảo Sicile trước một số quân đồng minh đông và có nhiều chiến cụ hơn minh nhưng mục đích của Trục là làm trì hoãn cuộc tấn công của Anh, Mỹ vào bán đảo Ý được ngày nào hay ngày ấy.

Liệu sau trận Sicile,qua Anh, Mỹ có tấn công ngay vào đất Ý hay không? Đó là một điều ta chưa thể biết trước được.

Sicile tuy chỉ là một đảo nhưng là đất thuộc hòn vào nước Ý về bờ: đế quốc La-mã cũng như ngày nay, đất ấy lại là một đất phì nhiêu và có thể dùng làm một nơi cản cứ quân sự rất quan trọng trong các cuộc hành binh lớn lao sau này.

SÂM CAO-LY

là vĩ thuốc bắc rất quý

Ai muốn mạnh khỏe và sống lâu - phải tìm cho được thứ sâm cao-ly chính hiệu mà dùng. Sâm này chỉ có báu độc quyền tại

TỔNG - ĐỐC PHÚ CAO - LY



Xin nhận cho kỹ giấy tên
Hai chi sâm Cao
hiện dân trên hộp sâm ly chính hiệu

DAI-LY ĐỘC QUYỀN :

MITSUI BUSSAN KAISHA LTD HANOI

Thống-Đốc LYAUTAY đã nói: « Ta là một sinh vật chỉ ra hoạt động ». Chúng ta nên theo gương ngài.

Vì sao quân Trục bỏ Sicile ?

Theo các bản thông-cáo của Đức, Ý thì quân Trục đã rút lui khỏi đảo Sicile từ ngày 17 Ácút.

Thì là sau 37 ngày cuộc chiến-tranh trên đảo Sicile đã kết liễu hàn. Cuộc rút lui này theo tin Đức đã dự-bị từ trước nghĩa là từ sau khi quân Trục bỏ Catane. Một phần lớn quân Đức, Ý đã rút lui được qua eo bắc Messine về bán đảo Ý và miền Calabre. Các chiến-cụ cũng chở về được nhiều.

Trước khi quân Trục rút lui đã cho chở các quân-linh ôi trang và các tù-binh Anh, Mỹ sang miền Calabre. Hải và phi-quân đồng-minh vẫn luôn luôn đánh phà các đường vận tải từ Sicile sang Ý và không ngừng nồi cuộc rút lui đó.

Vì thế mà cuộc thắng lợi của đồng-minh trên đảo Sicile kém phần vê vang. Hàng lễ ra thi quân Trục phải thua ngay từ trong các trận chiến-xa đùi-dời & miền đồng-bắc Catane và ở miến từ Palermo đến Messine. Về phía Đức thi các giới quân-sự cho rằng cuộc rút lui được khôi Sicile mà không bị thiệt hại mấy có thể là một cuộc hành binh khác thường đáng ghi vào lịch-sử quân bị chẳng khac gì, một cuộc thắng lợi.

Bởi quân chiếm Messine trước nhất là lộ-quân Mỹ thứ bảy. Sau khi quân đồng-minh vào Messine đã đặt nhiều đại-bắc để bắn sang bờ bắc xứ Calabre. Nhưng cuộc phòng thủ ở miền nam Ý rất mạnh và hiện nay đại-bắc đặt hai bên bờ eo bắc Messine đang bắn nhau rất dữ dội.

Nay ta thử xét xem vì gì mà quân Trục đã rút lui khỏi đảo Sicile?

Thông-cáo Đức có nói về đoạn cuối cùng trong trận Sicile rằng :

Tướng Haube (ông-chí-huy các đoàn thiết-giáp Đức là trong những người cuối cùng đã qua eo bắc Messine. Tất cả chiến-cụ và cả khẩu súng liên-thanh cuối cùng đều mang sang đất Ý được.

Trong suốt năm tuần lễ, quân Đức với một vài sư-doàn Ý đã phải giao-chiến với

một số quân địch đông hơn đến gấp bốn năm lần. Nhờ sự chiến đấu can đảm của quân Trục nên quân đồng-minh đã thiệt hại lớn và luôn luôn thêm thêm-viên-binh đến mặt trận. Từ 15 hôm trước khi bỏ Sicile, quân Trục đã tuần tự rút lui có trật-tu, quân địch không sao bắt nỗi các đường rút lui. Đồng thời quân Anh, Mỹ đã bò ở mặt sau quân Trục đều bị diệt hết. Sở dĩ quân Trục rút lui qua eo bắc Messine chỉ rộng độ 3 cây số mà không bị thiệt hại mấy à vì các bộ-dội cao-xa của Trục đặt ở miền gần eo bắc rất mạnh, các đại-bắc Đức đặt ở bờ bắc Calabre trước hải-cảng Messine cũng rất mạnh.

Trận Messine là trận cao-cấp trên đảo Sicile bắt đầu từ 1er Août từ khi Anh, Mỹ trung nhiều đội thiết-giáp để đánh vê mặt đồng bắc đảo. Quân Trục ít hơn và kém cao-chiến-cụ đã cầm cự được trong suốt bảy ngày và bao giờ đại-quân Trục cũng ở xa quân địch. Quân Mỹ chỉ tiến vào được Messine sau khi đại-quân Trục cuối cùng rút lui hết sang xứ Calabre.

Kem các tin trên này ta có thể nói: các nguyên-nhân chính đã làm cho quân Trục bỏ Sicile là :

1) Quân Trục ít hơn và kém cả về chiến-cụ.

2) Hải và phi-quân đồng-minh mạnh hơn nhiều và giữ quyền bá-chủ trên bờ Địa-trung-hải.

3) Quân Trục chỉ có kéo dài cuộc kháng-chiến ở Sicile để có đủ thời giờ sửa soạn cuộc phòng thủ trên đất Ý. Trận Sicile chỉ có thể coi là một trận ỏ tiền-tuyến Âu-châu.

Ngay sau khi quân đồng-minh đã chiếm xong Sicile, có tin rằng tại hội-nghị Anh, Mỹ họp ở Québec, hai ông Churchill và Roosevelt cùng các nhà quan-sứ đồng-minh đã định xong chương-trình tấn-công vào đất Ý.

HỒNG-LAM

DẤU NHỊ - THIỀN

Trị bách bệnh nhất thần hiệu. Mỗi vé 0\$40

Quý khách có mua, xin mời đến các nhà
đại lý, hoặc tiệm chính, thời mới được dân
chính hiệu. Xin đừng mua ở các hàng dỏng
trên tàu buôn mua phải thứ đầu tiên già.

Nhị-Thiền-Dường kinh cáo.

NHỊ-THIỀN-DƯỜNG DƯỢC-PHÒNG

76, phố hang Buồm, Hanoi - Téléphone 849

Một chết tạ lòng tri-kỷ

Đào Dương, một hoa-khôi trong xóm Tràng An, đã có phan sắc rất yêu kiều, lại có bộ điệu rất mềm mại, các vương-tôn, công-lưu, hào-khách, phú-thượng đều đem lòng yêu mến, tranh nhau muôn những ruộc người ngọc, chứa nhà vàng, hổ được đến gần bên mình nàng, dù có phải phà sần khuyanh già cũng không tiếc. Vì vậy, tiếng nàng lài càng lộng lẫy một thời, các bạn phan son trong các quán Sô, Hầu, Tân đều chịu phần kén xanh thua thầm.

Giáp một tướng-sứ ở Lĩnh-nam, vốn là con nhà phong-lựu phú-quí, qua nết chơi bài, Người vợ là con nhà thích-lý có quyền-thể, có mâu ghen hờ thường, ngày thường đối với Giáp rất khinh-khắc ác-nghiệt, từng cầm cọp dao sắc hâm-xuống đặt nói với Giáp rằng:

— Chẳng phải một lòng với tôi, nếu có lòng chia sẻ cá sáu tình yêu với một người nào, con dao vào tinh này sẽ không dung kẽ hạc-hạnh.

Ở dưới oai sư-tử, Giáp vẫn lấy làm e - dè ghê sợ lắm, nhưng hào hoa quen thói, các xóm yến-hội vẫn thường chát-lèn ra vào. Nhất là từ khi đã nghe tiếng đào Dương, lại càng say xưa lấp lóe. Nhận được linh mệnh xuống trán giữ miền Lĩnh-nam, Giáp liền ngang bỗ ra một mòn tiền to, cậy người thân-tin chuộc nàng ra, mang đi theo, để ở một nhà khác, mỗi ngày khi làm xong việc quan-



Vợ Giáp ngày tình trống thực, nỗi riêng

lại kiếm có ra đi, đến cùng nàng lài-ân vui thấu.

Đào Dương cũng một lòng kính trọng Giáp, ngày thường cu-xú, biết giữ trọn đạo làm-vợ, không để có sự gì mèch lòng Giáp, đổi-dãi với những người hầu-hạ chung quanh Giáp cũng đều chịu-chuộng lấy lòng. Thấy nàng có nết ra, Giáp lại càng yêu quý lắm.

Không bao lâu, Giáp bị bệnh nặng, không đến với nàng được. Nghé chừng bệnh không khỏi được, trước khi nhảm mất, muốn được gặp mặt nàng, nhưng so vợ không biết làm cách nào được. Giáp cũng viên giám quân vốn là bài tam giao, cho mời đến bên giường bệnh, ngầm tỏ ý ấy, xin nghỉ giúp nên làm cách nào. Nêu không được gặp nàng lần cuối cùng, Giáp sẽ chết không nhảm mất.

Viên giám-quân nhận lời, rồi hãy cách nói với người vợ Giáp rằng:

— Tướng quân bệnh tình r้าย nặng, tính lại khó chữa, trong lúc ốm đau này nếu không được người khéo ý săng sóc trông nom, giận hực gắt gông, bệnh càng thêm nặng. Tôi có một con thi-ý, hầu hạ các nhà quyền-quí để lùn, khéo biết dồn ý chữa lồng, không bao giờ bị过错 trách. Xác phép phu nhân cho nó được đến quí phủ hầu-hạ tướng quân, may ra bệnh được chóng khỏi, chẳng hay phi-phu-nhân có bằng lòng không?

— Ngài là một vị trung-quí, lời nói đáng nêu tin, nếu quả như thế, phần riêng tôi cũng đã được nhạc nhẫn, xin kịp cho gọi con thị-ý ấy đến đây.

Viên giám-quân mừng thầm vợ Giáp tráng kẽ, liền đến ngay thuật chuyện với đao Dương và bảo nàng cải trang làm con thị-ý theo mình đến súy-phủ.

Nằm trên giường bệnh, Giáp khấp khởi mừng thầm, không ngờ điều-kẽ chưa kịp thi-hành sự cơ đã bại lộ. Vợ Giáp nói tam bành, quát mắng dập phá, lập tức chọn vài chục con thi-ý phò manz, cầm khip-giới và đặt một vạc dẫn đun sẵn ở sảnh, nói hể thấy viên giám-quân đưa « con dì » đến, không cần hầm-báo, cứ việc đánh xé tan-tành rồi quăng bỏ vào vạc dẫn. Việc ấy diễn tại Giáp, sợ hãi hết hồn, vội sai người ra ngay đèn đài Dương dứng làm việc mạo hiềm nứa, và đem ý riêng báo cho nàng biết nay may lúc minh chư chết, kip nén lánh thân ra nơi nóc rán miếng hùm, nêu còn nán-ở lại, tất không thể thoát được cõi đóng-lở phi-phang Ngay sau khi ấy, Giáp lại sai người ném dem chiên đồ trán-bảo tăng nàng và thê chiêc thuyền nhẹ, đưa nàng kip trở về miền bắc.

Từ đó, Giáp lại càng cẩm gián va, bệnh tình vì thế lại càng tăng, chưa được một tuần thì chết.

Đào Dương đi đến Châu-lồng, được tin hung báo, liền trả hết các thứ trán-bảo của Giáp cho, bay bèn thờ ngay trên thuyền, sụp lạy khóc nói rằng:

— Tướng quân vì thiếp này mà chết, tướng quân đã chết, thiếp còn sống lại làm chi, mệnh ba phận hèo, không biết lấy gì báo-dá, xin dem mội chết là lòng tưởng quân.

Nói xong, đâm dần xuống sông tự-tử.

SỞ BÁO

L'ACTION MORALE

Nhà in T. S. T. V. có nhận bán
quyển L'ACTION MORALE do nhà
Học-Chinh Đông Dương xuất bản

*
Giá mỗi quyển \$15 - Giá vé 0837
Không nhận gửi linh hóa giá ngắn \$15

GIÁ MUA BÁO

Mỗi năm	6 tháng	3 tháng
Bản-kỳ, Trung-kỳ	18,00	9,00
Năm-kỳ, Cao-môn, Ái-ting	20,00	10,00
Ngoài quốc và Cộng-séc	4,00	2,00

Mua báo phải trả tiền tiền mandat xin dz :
TRUNG-BẮC CHỦ NHẬT, HANOI

DÀNH RĂNG BẮNG

SAVON DENTIFRICE

KOL

RĂNG CÁC BÀ SẼ
TRONG NHU NGỌC
TRẮNG NHU NGÀ

DISTRIBUTEUR :
S.A. Poinsard & Veyret
Saigon, P.Penh, Hanoi, Haiphong

ĐÃ XUẤT BẢN

MỘT GIAI PHẦM CỦA THỦ XÃ
ALEXANDRE DE RHODES

KIM VÂN KIỀU

cuốn II (tron bộ)

Bản dịch Pháp văn của ông Nguyễn-vân VINH 470 trang khổ 17x33, bìa hai màu, có nhiều tranh ảnh của họa sĩ Mạnh Quỳnh. Toàn bộ KIM VÂN KIỀU gồm 800 trang thành một pho sách qui vô giá để quốc dân ngâm và hiểu áng văn của Tổ-Nhur. Bản thường 3500 - cước \$889. Bản vergé bouffant \$850, cước 1p20. Giá lỉnh hóa giao ngắn, kèm thêm 0p30.

Tổng phát hành : MAI LINH
21, RUE DES PIPES — HANOI

LÊ-VAN KHÔI

LỊCH-SỬ TIỀU-THUYẾT CỦA HỒNG-PHONG
(Tiếp theo)

X.— Hai người con gái là dời

Tháo thân ra khỏi Gia-dinh, Thái-công-Triều có thể nung đúc tất cả tâm-tư tri-lư vào một việc thục-hành: phản Khôi để lấy công chuộc tội với triều-dinh.

Trên chiếc quan-huyện chờ Triều và già quyền từ Saigon xuôi Mỹ-tho, chiếu cắp điện trai hục chính giữa, bày là liệt-não ấm-chén Nồi-phô, nồi coi trầu bàng bạc châm trồ hoa-mỹ, nồi tráp khâm xà-cù, nồi diến ống ngà bit vàng, xe trúc dài bốn năm hương và uốn cong vát; thứ trác rất quý ở Tuyênhau, bèn Tàu đem sang, mình đồ gán xanh, có hình chát dì-thường là lửa đỏ không cháy; một đoạn trúc như thế phải đổi iới mươi lăm nén bạc mới được, phi bục người sang trọng hiền-hách như Triều lúc bấy giờ không khi nào dám xài.

Ngòi đưa mình bên gối xép, Triều luôn tay xoắn xoe bai chôm râu cá-chốt, tỏ ra vẻ người có sự khanh khái gi trong lòng. Bên cạnh, ái-thiếp Cầm-hué ngồi pha nước trà tau, rồi tay góp nhíp, miêng ca một vài khúc nam-hàng, tình tú vé von, dè cho phu-quán đồng-thời được nếm cả hương-vị thanh sắc.

Chốc chốc, Triều lại gật gù cao hứng và cười nụ mặt mình: Ý-nghĩa của những nụ cười ấy, có nhiên là vui lòng đặc ý tôi cựu-diêm, nhưng không phải vì được thưởng-thức hanh-sắc đẹp, hương-trà-thơm, tiếng hát bay; kỹ thuật vi những con sóng khoa-hoạt về tiễn-dồ công-danh đang sôi nổi & trong tâm não, chỉ có một mình cảm thấy rực rỡ.

Và cười, Khôi ngu, vẫn số đến lúc mat-kếp, tức là sung sướng đặc ý về chỗ mình tri mục xuất sắc, khéo chuyên nguy ra an, chuyên họa thành phúc, cầm chắc bồng-vận đang tiễn đến nơi. Chỉ trong may, bọn Khôi tất phải bại-vọng, Triều-dinh khôi phục được Gia-dinh lục-tinh, đều nhờ & tài

trí công-lao của mình, chắc nhà vua không ván tội, còn thêm phong thường là khác. Ngó mong ra con đường trước mắt, thấy phủ dày gấm vóc, rái toeon hoa hương.

Triều suy nghĩ chừng nào, cao hứng chừng ấy, không thể không thích ý cười thầm.

Có chỗ là, trước cái trạng-thái khác mắt thế mà Cầm-hué chẳng tò mò tìm hỏi căn do, lại đường nêu cũng không quan-tâm đến.

Bỗng dung Triều hỏi nàng đặt ngọt:

— Minh biết cõi ngựa nõi?

Nàng sững sốt, tưởng mình lảng tai, nghe sai lầm chẳng:

— Ông lớn hỏi tôi thế nõo cơ?

— Tôi hỏi có phải mình biết cõi ngựa không? Triều nhắc lại câu hỏi.

— Ông hết cả chuyện rỗi sao, phải đám bối vẫn vờ? Cầm-hué cười và đáp.

— Không! Tôi chợt nhớ lại chuyện cũ, nhưng còn pháp phỏng, nên muốn hỏi lại cho chắc, thử thôi.

— Cõi ngựa?.. Đàn bà con gái sinh-trưởng ở vùng iỏi đèn phải biết ít nhiều. Họ cõi ngựa di chuyển sự thường. Cố nhiên, lúc còn ở nhà, tôi cũng phải thạo như họ.

— Así à?

— Ai nói iáo!

Tôi ngẫm dung-mạo mình, giá như đánh bộ quản áo dàn ông, đội nón dừa kính, đi đội giày dừa, thêm chiếc áo dịa màu xanh, mà ngồi trên lưng ngựa, thật trông ra phết một phong lưu công tử, con gái thấy phải chết mệt...

— Ô!.. Sao tự dung hôm nay ông lớn này, nói ra làm cái kỳ-tưởng thế? Tôi mặc nam-trang mà thiên hạ phải lầm, con gái phải mê?

— Ủ, tôi nói thật đây. Nhưng chả biết có minh có gan cải trang bay không?

— Mà dè làm gì chứ?

— Nói ví dụ như khi cần dùng đến.

— Nếu lâm khi cần dùng, cải-trang thì cải-trang, khó khiec gì chuyện đó mà phải lo có gan hay không... Hồi trước, ở trên sân khấu, tôi chẳng thường đóng vai dân ông khéo tuyệt tài là gì?

— Ô nhỉ! Thế mà tôi quên... Lại còn tài sức cõi ngựa, trời nắng đường xa, có-minh liệu có chịu đựng nổi, hay là vài ba dặm đường đã kiệt sức ngã lăn ra thi buồn cười..

— Thủ nói xem đường xa độ bao nhiêu mà phải lo?

— Chả mấy! Ví dụ di vẽ áng-chứng ngồi ba trăm dặm, mà được cái đường-sá phẳng phiu, đồng bằng, chả phải lên đèn xuồng dắt gic cả.

— Nếu thế thì tôi xem dễ như trả đầu, ngon như ăn gỏi... Tưởng đâu ba nghìn dặm mới sợ, chả ngồi ba trăm dặm mà lại đường phẳng thế có mài-vần gil! Cầm-hué noi rất quả quyết, có vẻ ty-hào hiện trên khuôn mặt.

— Minh nói thật hay bịa? Triều hỏi vẫn nang, có ý ngờ vực.

— Chẳng bịa tí nào! Đè khi lâm sự sự tôi trả lời cho mà xem.

Bỗng đây, cả hai vợ chồng cùng ngồi lẳng lê, đưa mắt lên trống sao dòm tròn, mỗi người để trí suy nghĩ một dảng.

Hồi lâu, nàng vỗ vai chồng, tò dò thán mệt và hỏi iỏi :

— Minh à! Tôi ngẫm nghĩ mãi không hiểu vì sao trại nhiên mình lại khâu khoán những sự tôi có biết cõi ngựa và có sirc di xá hay không?.. Tất cả loi-lich thế nào, minh nói trăng cho tôi nghe, kéo lòng tôi búi-rút khó chịu từ nay đến giờ... Hay minh có việc gì hệ thống, cần dùng đến tôi eháng?

— Chính thế, minh đoán đúng! Triều đáp. Tôi tính ngày mai đến thành Định-tường, sẽ có việc phải cậy đến minh.

— Việc gì thế, minh?

— Mai đến Định-tường sẽ hay.

— Không, tôi muốn được biết ngay bây giờ... Cứ dù tôi với vè bí - mật, tôi bức lâm. Trong khoang thuyền này chỉ có tôi với

mình, với bầu trời mặt nước, còn quân-gia thủy thủ cách biệt hai dặm, và lại đèn lè khép, không có tai vách mạch rung mà nghe. Tôi nóng ruột được nghè, để truy liệu xem tài lực minh có khám nỗi công việc của chồng phu thác bay không?

— Tôi biết sức mình lâm thừa di, nếu như sẵn lòng!.. Triều nói và nhìn nàng chăm châm.

— Việc ấy cần di đường xa?

— Phải.

— Đến xứ nào, khoảng nào lận?

— Vào khoảng Bà-ria.

— Lại cần giả làm dân ông?

— Phải, vì sợ lý hình-ich, thiên hạ nhiều người biết mặt mình.

— Nhưng khép khác di thay không được à, lại cứ phải tôi?

— Cứ mình mới được; kẻ khép di sợ người ta không tin, tức là không được việc.

— Nghỉ là tôi, nhúi mót vật thị-thực dè thiên-hà trông thấy mà tin?

— Đại-khai như thế,

— Nhưng tôi đến Bà-ria để làm việc gì?.. Cầm-hué cố hỏi xoắn-xít, rồi nâng cười và nói tiếp. Hay là ông bắt tôi đi dồn một cõi tiêu-tinh nữa cho ông đấy, có phải thì thú thật phẳng đì? Bây giờ phu quý hiền-hách cực diêm, tinh duyên năm thiếp bảy thê?

Thường-tinh dán bâ, trong oc bao giờ cũng nghĩ chuyện ghen tuông trước hết. "Nhưng Thá-công Triều không cười, cũng không đáp; nét mặt rất nghiêm. Thái-dộ ấy khiến nàng chát tinh-ngo ra ngay, ghé bên-tai chồng và nói khé :

— Mèng vĩ!.. Tôi hiểu ra rồi. Minh muốn sai tôi làm tháng phu-trạm bí-mật, tin cầu, dem dem tin ra Bà-ria cho binh Triều, chứ gi? Tôi bồi đến tìm den, phải chịu ngay di!

Bây giờ Triều mớiнич miêng cười:

— Cố mình bồi hay thật, xia chịu.

— Thế là phen này minh quyết bỏ túi Gia-

SÁCH ĐỘI MỘT

CUỘC TIỀN HÓA

VĂN HỌC VIỆT-NAM

Tác giả : Kiến Thành Quê già 2p50 bản thường, 10p bản đẹp

NGƯỜI CHIẾN QUỐC

(Võ-trong-Cam), bản thường 2p50, bản đẹp 10p00

ĐỐI MỐI 68 HÀNG CỘT HANOI — TEL 1638

THẮNG CON TRAI

(Lê văn Trương)

2p.00

BA NGÀY LUÂN LẠC

(Lê văn Trương)

3p.00

THÀNH ĐẠM

(Nguyễn công Hoan)

4p.00

định, quay về với triều-dinh?

- Minh nói đúng.
- Đề nghị chín chắn chưa?
- Chín chắn lắm rồi.
- Mai mốt, mình sai tôi đi Bà-rix là cốt đem mặt thư che Tống-phúc Luong, lò-lòng hối hận, rồi thì nội công ngoại kích để mình lập công chúa-tội với triều-dinh.

Quá thật như thế, Phải người ta cần nhu vu con ruột thịt, mới phả thắc việc đưa tin ấy được. Đường lối dì lại phải qua nhiều dòn quân-của Lê-văn Khôi canh gác, cho nên tôi nghĩ mình nèp cái trang làm đàn ông, nhất là làm một công-tử chơi bời, để đánh lừa sòng với con cháu các quan nhà nó ở Gia-dinh, tất là quân canh không dễ.. Cố-nhiên, việc dì này có hơi vất và kiêm nghèo, nhưng quan-hệ cho tiền-dô-thân-danh tôi không nhò; ban minh chả tiếc công mà di hộ tôi..

— Không! Tôi chịu thôi! Cầm-huê trả lời ngang một cách chắc nịch như đóng đinh vào cột.

— Có lẽ mình ngại đường xa và sợ nguy-hazard đến thận?.. Đàn bà lợ thê ấy cũng phải, Nhưng tôi sẽ có mưu chước bao-linh cho mình dì lại bình yên.

Không phải tôi sợ-sét là ngại gì cả.. Có điều, vè dem thu ấy, mình chọn một người bộ-bà khà dì tin, cầu phu-thê không thiêu gi, sao họ dì cá nhân chắc chắn hơn là tôi.. Tôi dì e hổng viẹc mất.

— Vì sao thế?

— Vì thê nào tôi cũng tiện đường ghé vào thành Phiên-địn, đưa ngay mặt thư ấy cho Lê-văn Khôi xem, trước khi đến tay Tống Phúc-Luong.

Nàng nói rất dịu dàng, tự-nhiên, chẳng lộ mấy may khai-sắc gì hồn-dỗi hay dọa-nạt.

Triều-ngo nàng trừng trừng, choáng-váng cả người, toát mồ-hôi trán. Va-tưởng lượng có câu nói quái-gò-isy, phát ra từ cửa-miệng một người chí-thân:

— Ấy chết!.. Thế thi minh định rõ - giặc tôi à??.

Nhà sản-xuất lớn các thứ áo dài
(PULLOVERS, CHEMISETTES,
SLIPS, MAILLOTS V.V.) chỉ có



Nàng lắc đầu, trinh trọng:

— Khi nào tôi có bong chờ má-iy. Nhưng, số-dì tôi nói thế, chỉ dè tò-rá ý tôi không thích trọng-thầy mình muối mặt phản-Khôi. Hắn ta dái minh cho tôi phân quyền chia đất, danh vị ngang nhau như báy giờ, thật là trọng-hậu; thê-mình còn dáo-dò phản-bộ, không sợ bồ-thẹn lương-lâm và thiên hạ hụt thê-má-mai à?.. Tôi-đoán chắc trong trí minh đang suy nghĩ. Khôi là phản-iác của Triều-dinh, nhân-tâm không theo, hiền-mạng không dồn, lực-lượng không dù, thủy-chung thê nào cũng phải bại-vọng. Đôi hần bại vong, minh bị lôi cuốn ngã theo, chẳng nỡ minh & chiến-trường thi cũng mất đầu với quốc-pháp. Chi bằng ta tinh-nước trước, hán-re quách nó đi, vừa chuộc được tội, vừa lập được công với triều-dinh, vinh-gia ấm-tủ, tiến-chứ: thăng-quan, chẳng hòn-la chết-lay một chumm với lá giặc-ư?.. Nên minh suy nghĩ, thế hỉ nòng-noi lâm, minh ại! Cứ theo con mắt tôi là đàn bà dòn-xéi đại-thế: việc Khôi làm, được nhân-tâm Nam-kỳ lục-tỉnh tán-thành quy-phu rết-dòng, nào là những

người yêu-mến Thượng-công, nào là dân-

gian bất-binh quan-lại tham-nhũng, nào là tin-dò Thiên-chúa đang khốn-dốn oán-hận chính-sách cầm-dạo, ai này được Khô-dung lên-sứa-lại tình-trạng, giải-thoát cho họ, để-lấy-lâm-mừng.. Có thể nói nhân-tâm ba phần, Khôi chiếm được hai rồi... Lực-lượng cũng chẳng phải-lâm-thường. Minh với hàn-cú thành-tâm hợp-lực, chống-chọi binh-Triều, dám-chắc binh-triều không dễ phâ-nhủ. Nhưng hai người ly-tán, làm-hai-lẫn-nhau, thi lực-lượng phải yếu; có-nhiên hàn-phai ngã-trước, còn minh cũng chưa chắc-dáng-yên. Tôi khuyên minh nghĩ-kỹ chỗ đó.

Cầm-huê nói-thê một hõi, cả từ lẩn-tắc cung-có vè the-thiết.

Triều nghe-sóng sốt cả người, không- ngờ- ngộ-có-dàn-ba, nhất là con hắt-xuất-thần, giờ-lại này ra có kiến-thức về việc dời-lạ-lùng-demi-thế. Nhờ-lại những lời-nắng-khuynh canh-hóm cuối-tháng-năm ở thành-Pièrian, Triều-cảng lấy-làm-là-lùng-kho-hiệu:

— Lúc-trước minh canh-iỏi-dùng nhận-quan-chức của Khôi mà phu-triều-dinh; bây-giờ minh-lại bỏ-tiền không-hen-trở-về với triều-dinh mà phu-tinh-Khôi... Đàn-bà sao mà nhiều-luôi-lám-dong-thê?

Nàng nghiêm-sắc-mặt, trả-lời:

— Phải, dè-iy tò, khay-en minh nèo giữ-tròn danh-ngoliai đối-với triều-dinh, chò-nhận lây-lược-lộc của-dâng-nghich; nèo-muôn-thoát-thả ra khỏi hàng-cop, thi-tôi cách-diem-đi, an-toàn vò-ngai.. Nhưng lút-day giờ minh không nghe, cứ-ở-lại-với bọn-Khôi, công-nhiên lòn-cúc-trung-quân, hường-sự-phu-quý. Tôi-dò-chứng minh đã-sau-kết-châu và tò-cho việc minh-làm-như-thê ta-phai, cho-nèo minh-mới-lâm-Còn người-ta-vì-chí-huong, vì-thâu-danh-mà-làm-chọn-dài-thay-chỗ-dung, không-phai-vợ-là. Có-diều-là, đại-truyen-phu-ô-dài, một-khi-dé-lựa-chọn-việc-gì-dâng-lâm-mà-lâm, thi-phai-nhất-tâm-theo-duo-chi-tới-cung, chí-sớm-Tân-chieu-Sô, nay-dòng-mai-doi, xoay-quanh-như-chóng-chóng, thi-còn-ra cái-quái-gì? Ai-còn-tin-dùng-lòng-minh-và-coi-minh-rà-lam-sao??..

(còn-nữa)

HỒNG-PHONG

4 MÓN THUỐC BỘ CỦA NAM
PHỤ, LÃO ẤU DO NHÀ THUỐC

BÚC-PHONG

45, Phố Phúc-Kiến Hanoi phát hành

Các-cù-nên-dùng:

THUỐC BỘ BỒ BÚC-PHONG 2\$00

Các-ông-làm-việc-nhiều-nên-dùng:

THUỐC BỒ THẬN BÚC-PHONG 2,00

Các-bà-có-cố-nên-dùng:

THUỐC BIẾU KINH BỒ HUYỆT 1,70

Các-bà-phải-cho-trẻ-em-dùng-thuốc:

THUỐC RÙ TỲ TIÊU CAM 1,50

BÁN-BUÔN BÁN-LẺ BỒ TIẾU: SỐNG
THUỐC BẢO CHẾ VÀ CÁC THÚ SÂM

CÁC GIÀ-DỊNH NÊN DÙNG THUỐC:

Điều - Nguyễn

1) Thuốc đan-dà-day Điều-Nguyễn

2) Thuốc lo-gi Điều-Nguyễn

3) Thuốc hò-lao Điều-Nguyễn

4) Thuốc bồ-thận Điều-Nguyễn

5) Thuốc bồ-huyệt Điều-Nguyễn

6) Thuốc cam-tý Điều-Nguyễn

7) Thuốc cam-tai Điều-Nguyễn

Tổng-đại: 125 Hàng-Bông, Hanoi
Đại-ly Đức-thắng, Mai-Linh, Nam-tien, Saigon
Nam-cường: Mytha, Vinh-hưng: Vientiane,

ĐÃ ĐÖNG THÀ-HỘ

Việt-nam dược-học

của Ông Phò-méc-Thanh trong bộ
biên-tập-hội Y-Học-Trung-kỳ-soogn

Sách-sau-theo-phương-pháp-thực-hành-đe-phòng
khi-cấp-cứu-ai-cố-công-có-thể-chết-điếc. Vâ-thì
nhưng-ay mà-ông-nghiên-cứu-linh-là-những-ay
mà-ia-thường-thay-giờng-ở-chóng-quanh-miền-ta-cá

Thát-là-một-bộ-sách-cần-thiết-cho
mọi-người-và-mọi-gia-dinh
Mỗi-bộ-...-giúp-them-croc...-L...-giúp
Mu-hu-hoa-giao-hoa-hết...-giúp

Lưu-và-mandat-mua-sách-zin-giá-về-cho:

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

HÀNG-DỆT PHÚC-LAI

87 - 89, Route de Hué, Hanoi — Bán-buôn
khắp-Đông-Pháp-Ấn-lết-không-dầu-sech-kip

Quynh Nhu

KÍCH THO CỦA PHAN KHẮC-KHOAN

(Tiếp theo)

CÀNH V

Cành cũ sáng hôm sau

Quynh-Nhu rời Nguyệt-Thanh

Quynh-Nhu... Lạ quá sao phòng vắng trống trải?
Đỗ từ bão trống ra chiều tết nái...

Và đâu rồi trang phục của vẫn nhân?

(Ngó thêm)
Đâu nữa rồi?... Hãy chàng dã rời chân

Đi viếng cảnh?

Nhưng sao 'hoàng ghê ghê màu vắng lạnh
(Lại ngó kỹ)

Và đâu rồi?... Sao thê hối trời oi!

Chàng đã đi, di xa lâm, rất xa xôi

Mà vừa mới chiều qua ta gặp gỡ

Lần đầu tiên, lần đầu tiên: bõ ngõ

Sau bao lâu tình chỉ phác trong thư

Mà giờ đây chàng đã cách xa n'?

Ta ngó ngác, biết vì đâu duyên cớ?

Mới chiều qua, mới chiều qua gặp gỡ...

Chàng ra đi không một bức thư lưu?

Không một lời giải tỏ nỗi sầu ưu...

Nguyệt-Thanh. (Một mình)

Vừa mai sáng lại một thu trao gửi

Sao lúc ấy trông chàng như tất tuỗi

Mà nay giờ quên bằng việc treo thư

Chắc thu này vương nặng những sầu tư

Vì hồi tối nghe trên nhà bàn tán

Hay chàng rõ nên ra chiều chán nản

Ta dạo qua, xem dảng ngó! chàng sao...

Rồi trở sang lầu tắm dã dảng trao...

(Đến trước thư trai, thấy Quynh-Nhu)

Hiền nương cũng?...

Quynh-Nhu. (Bối rối)

Lần đầu tiên, nhân khi phòng vắng rỗng

Nguyệt-Thanh. — Làm sao công tử dã dã rồi?

Quynh-Nhu. — È người di cách biệt rất xa xôi

Nguyệt-Thanh. — Người có dê phong thư trao

(trao thư)

gửi lại

Bao lần dã ghi hứa nghĩa Châu Trần

Tinh dã báu duyên làm sao lại lỡ

Tinh duyên ấy túi lòng ai mây thuở

Ta sối đâu nỗi với với Quynh nương

Đành hay rằng sau trước vẫn sầu thương

Nhưng ta hãy

Dùng dảng được khi nào hay lúc ấy...

Quynh-Nhu. — (Hôn hô) Ta những tưởng...
(Thấy nữ tỳ buồn, Quynh-Nhu lo lắng)

Nhưng Nguyệt-Thanh em có điều chí ái

Nguyệt-Thanh. — Thưa tiểu thư
em nào có tu

Quynh-nhu. — Chàng có dặn gì thêm không nhỉ

Nguyệt-Thanh. — Thưa chí có phong thư

niêm rất kín

Quynh-Nhu. — Đè ta xem...
(Nguyệt-Thanh đì; Quynh-Nhu gọi lại)

Nay Nguyệt-Thanh em, em...

Em đứng lại
cho ta xem xong sẽ hỏi

(Quynh-Nhu đọc một đoạn)

Thúc chàng đi
Nhưng chàng rõ cớ duyên chí

Chàng sẽ lại...
(Lại đọc)

Nhưng dẫu bao giờ, sao chẳng nói
Song dù sao tình dã hứa keo sơn

Xa dung nhan nhưng gần gũi tâm hồn

Chàng sẽ lại

Thôi, tạm người sầu, không ái ngại
(Gấp thư lại)

Còn trong này đây chắc ý thiêng liêng
Ta với vàng trả lại chốn phòng riêng

(Thấy Nguyệt-Thanh buông)

Này Nguyệt-Thanh em sẵn sàng khôn xiết

Nhưng chàng sẽ lại, em cần chí buồn thảm

thiết

Nguyệt-Thanh. — Đáng hờn thay cho tài tử
với gai nhân

Bao lần dã ghi hứa nghĩa Châu Trần

Tinh dã báu duyên làm sao lại lỡ

Tinh duyên ấy túi lòng ai mây thuở

Ta sối đâu nỗi với với Quynh nương

Đành hay rằng sau trước vẫn sầu thương

Nhưng ta hãy

Dùng dảng được khi nào hay lúc ấy...

Chuyện rủi ro dồn dập mệt lão luôn
Vừa hôm qua đã đáng một tin buồn

Tin buồn ấy tưởng thành tin thảm thiết

Trương công chiêu qua khi rõ biết

Đã định ninh trao ngọc tặng người hiền

Nhưng vui kia chưa trọn dã gieo phiền

Trương công đã hội dàn cùng nội tướng

Mà Trương phu nhân... hèn chí hờn kia, ta

dã nghe phát phường

Trương phu nhân dã hứa cả Quynh nương

Cho một nhà quýền quý rất giầu sang

Mà công tử nợ

Lời Trương công khi hôm dã nói rõ

Khi hôm ta lập là dã nghe tường

Gã trai kim học lực rất lâm thường

Tai thua kém Quynh nương sao kè xiết

Và đâu phải là một người tâm huyết

Đau phái nói chí sĩ xứng Trương công

Đau phái là hy vọng của non sông

Nhưng là kẻ giàu sang và quyền thế

Vì cái hay chỉ vi e nè...

Mà Trương phu nhân quả quyết dã lão rồi

Mà phu nhân toan định ý chia cay...?

Trương phu nhân một lão bà dạnh thép

Thôi thế là rồi đây duyên gượng ép

Bé bằng thay Phạm-Thái hặc tài danh

Bé bằng thay cho dòng ngọc hội trâm linh

Người chí thay người xuất thân tăng lữ

Cũng như ta, lẽ ra là nghĩa tử

Mà cũng dành cam chịu phận ty nhí

Ta vì gia đình lâm phải bước lụa ly

Một nhà phải tan hoang vì vận nước

Phụ thân ta với Trương công bận đồng-

song thuở tr ước

Không hay giờ còn mặt ở nơi đâu

Bã đem ta gửi trộm Kiến xuân Hồn...

Đẳng nghĩa tử

Mà chỉ là hoa nữ

Vì phu nhân

Không cam lòng nhin niệm kè gian truân

Và nhân duyên, cuộc nhân duyên này

gượng ép

Khách tài hoa lõi lảng duyên một kiếp

Nhưng giờ đây Quynh nương vẫn chưa hay

Mà giờ đây Phạm Thái đã chia tay...

Chao mai mà Quynh nương đương đết gấm

Trong mộng tưởng lô cuộc đời êm thầm

Rồi đây

Ôi mai mai kia minh ngọc ngâu vầy

Tự trêu thay khi tiêu tục xum vầy

(còn nữa)

PHAN KHAC-KHOAN

NHƯỚC ĐẦU NGẬT MŨI, SỐT
NONG, ĐẦU MINH NÊN DÙNG:

Thời nhiệt tán ĐẠI - QUANG

Trong màu móng hào, thường
bị cảm - mape - cảm nêu dùng :

THỦI - KHIẾT - TÂN - ĐẠI - QUANG

Xin nhận ký hiệu (bướm bướm) mới khỏi nhầm
và phô hàng Ngang Hanoi -- Tel. 808

BÃ CÓ BÁN:

Việt-Sử Giai-Thoại

của Đào-trinh-Nhất giá 2p00

Công-Chúa Bạch-Tuyết

và bảy tháng lùn

Túc Hoa-Mai số 30

của Micro giá 0\$20

Nhà trình-thám tí-hon

Túc Hoa-Mai số 31

của Nguyễn-phú-Đốc giá 0p20

Nhà xuất-bản Công-Lực 9 Takou Hanoi



Hà
Thuy
en

Một có bán :

CÀI TẠO SINH LỤC

Phản thực hành trong bộ

« SỨC KHỎE MỚI »

của P. N. KHÜE giá 3\$50

25-8-43 có bán :

XÃ - HỘI AI - CẤP

Bởi Thuyễn cò trong bộ

« LỊCH SỬ THẾ GIỚI »

của Nguyễn-dư QUYNH

Gá: 2550

Ở xa mua mè cuồn xin gửi tiền trước
kèm 0p40 cước dàn bão và ông giám
đốc Hán Thuyễn 71 Tiên Tsin - Hanoi

TRIẾT HỌC TẠP THUYẾT

Nhà triết-học và vua hè

qua THANH THẾ VŨ

Cô sỉ là người đi xem chiếu bóng mà không nhớ lời cuốn phim: *Thời đại mới* (*Les temps modernes*) của vua hè Charlot. Cái anh chàng thợ máy ấy chỉ có chuyện mòn ván đánh ôc. Rồi thành ra quen tay, và như là bị một cái tật. Bất kỳ ở đâu cũng thường trông nhà máy, bất kỳ vật gì trên nóc nhà cũng cho là đánh ôc. Thậm chí một bà khách qua đường đường cái nhặt vật gì đó, để cho anh chàng nhìn rõ rệt hai chiếc khuy định ở hai bên móng, thì là anh chàng đưa luôn cái đánh ôc vào đáy mìn. Cái tật quen lây vì công việc của mình ấy nhà tâm- lý học gọi là « lèch dạng của nghề ». Viên thuỷ quen dạo giày cầm túi cái gì cũng dạo, ngồi chỗ nào cũng soán sơat. Viên đội xèp lâm kinh mang con cung & lê (allez) lên bắp ! Viên giáo học nói truyền với ai cũng dệm theo câu : « hiều chưa », thường như ai cũng là học-trò mìn cả. Cái tật này khiến cho người ta bất cười. Vì con người lúc đó là con người máy, công việc làm lúc đó là công việc làm quen dã như một cái máy.

Hè Charlot đã theo cái thuở: của nhà triết học trae-giác Bergson mà làm cho ta cười vậy.

Bergson giảng rằng cái mà

nó chờ là cười là cái e máy móc ghép vào cái sinh hoạt s. Người ta vốn là giống sinh hoạt tự nhiên, bày giờ lại eùn đều đều như cái máy, súng súng như cái máy thi chì dâng trứng - trι, xửa dòn phuong pháp để trồng tri cái cứng-đờ áy, cái cơ-giới áy, để xǔn-đò cái thiêu mèu-mai, thiêu ý-tử áy là cái cười. Vì thế cho nên ta mới cười, khi nom thấy một người mặc một bộ quần áo mới mà

HÃY ĐÓN LỘI :

**TRIẾT-HỌC
BẠI-CƯỜNG
QUỐC-HỌC THỦ-XÃ
sẽ phát-hành nay mai**
BÓN ĐỌC :
lác phẩm viết công-phu nhất
của NGUYỄN TUẤN

QUE HƯƠNG

Hơn 500 trang

Ấn loát công phu

Bản thường 5\$00

Bản quý 20\$00

NHÀ XUẤT BẢN

ANH-HOA

69, Rue de Charbon Hanoi

Phân đánh mủ CRISTAL, CHÌ ĐÁN CÁC MÀU, LÒ ĐẤU SƯ TÙ
Nên mua dùng thử — Lại Nguyễn-thé-Binh — 151-153 Hàng bông Hanoi

không giám cù-dong tự-hiểu, sự nhau bù canh; vì thế chò nêu ta mèo cười, khi một chàng hè người còng, như khúc gỗ ngã dànùn đúng trên sân khấu:

Nhưng có phải chỉ một thứ cười trùng phẹt: của Bergson đâu Cái cười không phải chỉ có một nguyên-nhân và không phải chỉ có một thứ cười; Cái cười vui vẻ, eung eo cái cười đau đớn. Người này cười慷慨 mạn khinh bỉ, người kia cười ranh mãnh tinh khôn. Cái cười này thuộc về hè cái cười kia lại thuộc về tinh-thần. Tao-Thao có cái tiếng là có cái cười nhảm hem thi dưa trè con cười một cách ngay thơ so lự.

Bergson cười vì cơ-giới thi thiêm-tuổi vì trái ngược. Anh hè làm xiếc khinh cho người ta cười bởi rật làm điều trái ngược với những sự thường.

Plato và Hobbes cho rằng người ta cười vì kiểu ngáo, nhưng Aristotle và Balazai lại bảo rằng người ta cười vì thấy có một sự hồn kẽm, mất già-lí.

Và trong khi nhà sinh-lý khuyên ta nên cười cho thật nhiều, vì cái cười làm lợi sự vui-vẻ khỏe mạnh, thì nhà đạo-đức bảo ta eoi đừng cười bá-dau eoi cười đừng có vì cái gì cũng cười.

Riêng về phương-điện nông-

nghiệp, người phương-

điển tiến chăng ?

Sách Trung-Hoa chép

Loài người biết trồng thé lúa từ bao giờ?

(Tiếp theo trang 8)

Ngài lại ném bách thảo lừa các nhà khảo-cứ phuong Tây thuộc chia-benh và mò cho cho dân tiện việc bán mua.

Coi dù thi Thần-Nông là thủy-lò nghề nông ở phuong Đông.

Hiện giờ tại các nước ibuộc vău-minh Trung-Quốc, nhiba nước còn giữ lề là Xô-Tắc hằng năm.

Tắc là thần Thác-lúa, và chính là vua Thần-Nông.

Sách « Lê-ký » chép :

« Họ Lê-sơn-thị lên làm vua, có con tên là Nông (chinh tên là Tru), vì làm nông-quan nên quen gọi là Nông) biết trồng lúa giống thóc; đời nhè Chu noi theo, nên thờ (Thác Nông) làm thần Tắc, tức là thần Lúa

Như vậy, Thần-Nông quả là thủy-lò nghề nông ở Trung-Hoa và hầu hết các nước phuong Đông. Nếu điều đó không sai, thì về thời ở lèu ở lò người phuong Đông chưa biết nuôi thú-vật và trồng-rọt như người phuong Tây, mà còn phải qua thời biết dùng lúa, rồi biết đánh cá, biết nuôi thú-vật rồi mới đến thời biết canh-nông.

Nghĩa là dân phuong Đông mới biết trồng thé lúa dòn 5000 năm nay (Thần-Nông làm vua khoảng năm 2737 trước Thiên Chúa).

Riêng về phuong-điện nông-nghiệp, người phuong-

điển tiến chăng ?

Sách Trung-Hoa chép

làm ? Hay là sự tré-dean của

Hộp thư

Ô. Vũ Khánh — Lúc này không
đang được.

Hồi anh em Lạc-Hồng!
Cùng nhau quyết một lòng
HÚT THUỐC LÀO BỘNG LINH
Cho tình giấc mơ mộng
THUỐC LÀO BỘNG-LINH
236, Đường Cửa Nam Hanoi

Bùi-đức-Dậu

TU-PHÁP KẾ-TOÁN
GIÁM-BỊNH VĂN-PHONG
48 Place Neyret Hanoi Tel. 1372

NHẬN :

- Mở, già, kiểm-set và tịch thương-mại;
- Lập hợp-dồng, điều-lộ các công-ty;
- Khai thuế, lô-đéc, đăng-niệp;
- Xin giấy Hồi-dòng hóa-gia;
- Khai xin, yêu-sö register de commerce.

Trong mùa viêt-chiết thường hay mắc bệnh cảm mạo, nóng rét. Nên dùng :

**DẦU
HOI SINH THAI CÓ**
chuyên trị các bệnh kẽ trên bùn dù các thư thuốc cần nhiều dài-ly các nơi, Hội n. 52, Hàng Bạc Hanoi

PHỤ NỮ VỚI GIA-BÌNH

Dung Kim 25\$00

PHỤ NỮ VỚI HỘ NHÂN

Viet-Dinh 1p50

MUÔN HỌC GIỎI

Thái Phi 1p60

Một nền giáo-dục Việt-Nam mới

Thái Phi 1p20

THÀNH NIÊN KHỎE

Đào Văn Khang 1p00

SỐNG GỐC BỘNG CHÂU

Thái-Vi Lang 2p00

BỜI MỚI 62 Tekou Hanoi

CAI

Người ta vẫn thường kề chuyện với tôi rằng những người bị ma rã; xổng hồn thường cũng làm như tôi lúc đó. Nghĩa là họ không thích đi trên đất bằng, nhưng có thích xổng xổng nước. Bởi vì theo lời người ta kể lại, thì những kẻ xấu số này thấy ở dưới nước có những lầu dài, dinh thự, và vườn tược đẹp hơn ở trên mảnh đất mà chúng ta đang sống. Thế là họ tiến vào; nước rẽ ra, một mảng; và người ấy bị ma lôi xuống đáy sông, đáy hồ, đáy so chờ cho bao giờ lại rời được một người khác thì mới có thể lên làm người.

Từ lúc đó, tôi lại càng tin rằng thuốc phiện có ma, mà con ma thuốc phiện cũng rủi người ta như những con ma ở hòn ao. Tôi run töc gáy, nghĩ lại những con vật và ở nhà thường thảng trước, những đêm chóng mặt ra không ngủ. Tôi nghĩ lại cái diệu bộ hồn hập của Soan khi hết thuốc đái gáy dài xin tôi giáp; đến những bộ dạng của tôi, có người thi nấm chết ở đình ở chùa, có người thi ngũa tuy xin hèn, và có người, như Tinh, co rúm lại mà chết đau chết đòn, bên cạnh đòn rải và máu tim.

Thôi, thôi, khôi, ghê lâm. Tôi không dám nghĩ gì nữa đâu. Một điều thuốc phiện, tôi cũng không dám hét. Đành là buồn bã trong người vậy, đánh là trống rỗng trong lòng vậy, chử hét đê ma, đi đến những kêt quả ai oán như thế tôi tôi đây.

« Miễn là khỏe thì chứng gì rồi cũng hết ». Tôi nghĩ như vậy, và tôi lại càng gác súc án cho nhiều. Cách một tuần lễ, tôi lại đi cân một lần. Càng thấy cân lên, tôi lại càng tâm bồ. Cứ nghe thấy nói ở đâu có thuốc hay, tôi cũng tìm đến mua. Ngoài ra, tôi lại gác tâm gác súc tập theo tập; tập dù các cách, tập suối cả ngày, tập đến nỗi mẹ tôi và em tôi phải kêu lèn mà chính tôi tôi cũng phải lấy làm ngây quá. Kết quả thật tồi: tôi can được năm mươi mối cân và bỗn lạng. Người tôi to lớn bỗn, và cái cõi tôi xé xuồng. Nhiều người bảo là trẻ, nhưng tôi không cần; tôi lấy trẻ làm thứ lâm. Tình thần tôi vì vậy sảng khoái, và tôi nghĩ ra nhiều điều rất hay. Hay

hay là hối-ký của một người đã nghiên và đã cai thuốc phiện

— của VŨ BẮNG —
(xem lá số 133)

nhất là điều quyết định này:

« bây giờ ta đã cai được rồi. Tôi lâm Nhưng cái khó có phải ở sự cai được hay không đâu; chính là ở sự có giữ gìn được sao hay không vậy.

Suy việc lớn ra việc nhỏ, ta thấy rằng cai thuốc phiện chưa là điều đáng mừng đâu; đáng mừng là làm thế nào mà giữ cho lòng khỏi bị ám ảnh, khỏi bị sa ngã, khỏi có ý muốn hút lại, dẫu rằng may mắn.

Tôi nghĩ, bằng kinh nghiệm như thế và sau mãi tôi tìm ra một cách để giữ không thể hút lại nữa — dẫu rằng mình có thêm muôn đèn bao nhiêu đi nữa.

Cách do như thế này:

« Ngâm ra cho kỹ thi người ta hút thuốc phiện vi hai cõi: một là buồn quâ, hai là sướng quâ. Nhưng dù sướng quâ hay buồn quâ, muốn hút thuốc phiện, người ta cũng cần phải có tiền mua thuốc. Tôi cung (hết): tôi hút bởi vì tôi có tiền của tôi; tiền đó, không phải do nó ai cai, nên tôi tiêu soi lếu Nêu bảy giờ tôi không có tiền nữa, tất là tôi giữ được, bởi vì không có tiền nữa thì ai bán thuốc phiện cho tôi? »

Ấy thế mà điều quyết định đó lại hay kia đấy. Nắm suy nghĩ rất kỹ càng trong một đêm một ngày xong, tôi viết một bức thư gửi đến báo tôi làm với myself đầu dí. Đoan, tôi ném bài chán chán nhín xà nhà mà thấy một mối tự kiêu nõi lên trong lòng như một hỏa ho tuốt. Tôi thấy mình là một vĩ nhân, một người tuyệt can đảm — và, nói thực, xin các bạn chờ cười — tôi thấy tôi anh hùng như một vị anh hùng nhất đời! Xuân Thu Chiếu-que.

Bởi Xuân thu chiến-quốc, Câu-Tiễn cầm thủ Phù-Sai đã bắt mình đi làm một thằng tù ở nước Ngô. Không lúc nào không nghĩ đến chuyện giết Ngô, khi nào buồn ngủ lại lấy cõi mù đánh vào mặt. Chân lành muốn đứt thi lại giáp nước vào. Mùa đông thường ngồi gần nước bểng, mà múa hụ ngồi gần đồng lừa. Xếp cùi mà nằm lên trên, chu không dùng giường

nệm; lại treo quả mít ở cạnh chỗ ngồi, thỉnh thoảng ném một tí cho đảng miếng.

Không, tôi không nếm gai mà tôi cũng chẳng nếm mật làm gì. Muốn giữ cho mình lúc nào cũng xanh xa thuốc phiện, tôi chỉ là làm cách nào cho không có xu mà tiêu nữa là ổn nhất. Mà làm được như vậy, tôi đã cho mình là hay lâm. Đức thư mà tôi gửi đến nhà báo tôi làm chính là bước đầu tôi tự đầy dọa cái thân tôi. Tôi đã thành công một cách vô cùng rạng rỡ. Không những nhờ cách đó tôi đã không hút được thuốc ma thôi, tôi lại còn không thể di chí vò vẫn được nữa. Các ngài con lợn cãi đã: Hả-thanh này, cứ một bước ra đường là một tốn. Không có tiền trong túi, xin mời ông nัm nǎm nǎm.

Thì nãm nǎm nǎm, chính là điều tôi mông vây. Tôi bắt đầu lại tập đọc sách lại như hồi còn nằm ở nhà thương và bè bạn mỗi ngày đến thăm tôi như thăm một vị sỹ nǎm trong núi vậy. Tôi chẳng thiết nỗi truyn cung ai cả và lâm khi tôi cũng không biết rằng họ định nói gì. Tôi không nghĩ đến thuốc phiện nhưng lúc nào tôi cũng thấy nhớ một cái gì: óc tôi rỗng, bụng tôi rỗng mà chân tay tôi; cũng lồng Chàng Lุง, Nguyễn mợt cánh hoa đâm nước suối có lẽ cũng chỉ hằng khung luồn đến thế mà thôi. Tôi, thi tôi biết rằng do là một triều chung giờ mà có lẽ sinh ra tai họa. Nhưng biết làm sao được? Tôi buông lối mệt khóc, và những lúc buồn nhất, thấy mình sắp sa ngã, tôi lại gọi hình ảnh của tôi ra trong óc. Tôi lầm thầm khấn cựu của tôi là sự tin tưởng! — tôi thấy yên dần, rồi mỗi lúc tôi lại thấy phổi khởi lên một chút. Tôi yên trí rằng có tôi, ở trên kia đang phũ hộ cho tôi; tôi iay có tôi và tôi khấn cự tôi thương lấy tôi mà giao bờ những tư tưởng cần dũng của tôi ra khỏi óc. Đóng thời, tôi lại bảo tên tim của tôi — lúc này y đã phai! trả lại đi làm tim tôi — lúe nào rỗi rái thi đến với tôi nói chuyện. Tôi thích nghe y kể những chuyện cai thuốc phiện mà y lạm lật được ở tèn và tôi muốn biết cả ý kiến của những người trước kia hút cúng tiêm với tôi. Ô! cái du luận đó phiền

Văn-hóa Pháp-Nam phối-hợp với nhau được là bởi chữ quốc ngữ. Hãy giúp tôi! RUBY-BÁ QUỐC. Nếu có đủ tài lực để dạy cho học thầy người thi học biết đọc và biết viết chữ quốc ngữ.

phức lâm. Chỉ có một hai người « cho rằng » tôi được, còn một trăm người thi đều bảo tôi rằng « có mà bô-ăn ! » Bô-ăn ? Đó là một lối nói mía. Họ muốn tỏ ra rằng tôi bô bô với đó mà thút, chử « may mai thi lại bô di hút ngay đấy, chử cù bô mãi ông cho thi chết sớm ».

Tôi nghe mà lén ruột. Tâm long ty ái tưởng là đã mất, nay bỗng lại sồi lên & trong tôi. « À, họ đã nói thế thi được. Rồi sao cho họ xem là một thằng như thê nào ». Người khác không bô được mà ta bô được thi, mới giỏi !

Tôi bèn hỏi tên bài tiêm:

— Thế anh ? Ý anh thi anh cho rằng tôi có bô được hay không nào ?

— Ông hỏi như vậy không thể đáp được. Thời thi con cang cứ chúc cho ông bô được tiết nõi, nhưng ông nêu phai cần lâm lâm. Theo như: những câu truyền mà con nghe được thi cái nghề bô thuốc phiện này dai dẳng lâm, một bài thêng chưa làm rõ gi cả. Đây, xem thử ông Ba Quang đấy. Rõ được bấy tháng rồi ai lại chẳng tưởng là thoát lão. Vậy mà sang đến tháng thứ tam thì nó sinh ra chứng giật gan, méo móm, phải hút lại ngày nôi cứu được. Ông lén bô được năm tháng rưỡi sinh ra đầu bàng di đường tiết rồi chí cùi một tuần chủ nhật, rõ cả thịt di, nằm trên giường mà trông như một cái bô xương & trừng thước người ta lát giấy bô đậm nước phiết ra bên ngoài. Lại vừa đây, ông có biết không ? Ông Thượng-Son vẫn nắm nói chuyện với Pau-lette Keva ấy mà.. Chết rồi đây, ông a.

— Chết rồi ? Lên sao ?

— Ấy cũng vì cai thuốc đấy, ông ta dùng một thứ thuốc cai tái lâm — nghe như có mặt ong và lòng tròng. Bô bão, Hút vào thi hen. Trong thời gian này, ông ta hút cát hồn hập. Ngày mà ba hôm trước đây, chết à. Chết đột nhiên qua, y như là mộng.

— Thế có ai biết ông ấy chết vì có gì không ?

— Cả tiêm người ta nói về ông ta không ngọt. Theo như lời ông Bình là ban thân nhất với ông ta thì ông ta chết vì cái hồn hập. Nguyễn do thế này: Phàm người nào ma nguyên thuốc rồi cai thi cái hồn nó bốc lên gồm lâm. Nói làm cho cuồng lén và chỉ rõng ngắt đến đần bà. Thế nào cũng không thoa. Ma chán thận thi lại kém. Ông ictch, nghe đâu lát khóc. Một tối kia, hai vợ chồng ngủ với nhau chẳng làm sao, đèn sáng giây thi ông chồng đã chết còng queo ở bên

Có một đồng bạc mà muôn làm giàu nhanh chóng và lương-thiện thi chỉ có cách là: MUA VÉ XỎ SÔ ĐÔNG-PHÁP

cánh vòi bao giờ rời. Mắt cứ vàng ra Đa
cũng vàng mà thi thỉ mòn lại như sợi bún.
Cáitem lấy làm sợ lắm. Một vài ông ngâm câu:

« Mẫu đơn họa hả,
Tác quỹ dã phong lưu. »

.. Nhung ông lính, chết như thế thì lấy gì làm
sung sướng! Thiên hạ người ta đầm tiếc cho
như đó..

Nhè câu chuyện mà đám ra phát sốt phát
rét cả người! Trong một phút, lòng tôi bỗn rộn,
nhưng mọi lát sau, nghĩ đến người có linh thiêng
lúc nào cũng phủ hộ cho tôi; nghĩ đến cái công
minh, chín dụng, hào khíêu sự khôn nőe để mà
cứu cho được đến ngày này; nghĩ đến những
lời « nói tíu » của thiên hạ « cho rằng tôi không
hỗn được » tôi lại thấy hưng hưng cả người lên
và cái quyết định « phải bỏ cho ký được » &
trong tôi lại càng thêm mạnh mẽ.

.. Người khác không hổ được mà ta bỏ
được thì mới giỏi!.. Người khác không hổ được
mà ta hổ được thì mới giỏi!.. Người khác không
hổ được mà ta bỏ được thì mới giỏi!..

Nhưng lão đó, tôi càng thấy tôi là một
linh ảnh của vợ rái cần có cho tôi, và tôi
thầm thương cho những ai bị thuốc phiện mà
không có một linh hồn để che chở, một linh
hồn để linh túng, thờ phúng và một người
thương để mà suy xé, và từ lây làm điên rää!

Không, vì có phải chết thi tôi « sống cam lâm »,
chứ phu một người đã thương yêu mình và che
chở cho mình, điều đó, không khi nào tôi dám.
Muốn cho trại ốc đỡ vắng vor lo nghĩ, tôi tìm
những sách anh hùng, liệt nữ để đọc và tôi vào
thu viện mượn những sách y học Ấu đài để
kiến về những nhau chứng của thuốc phiện
và những cái bại do thuốc phiện gây ra.

Quá lâu rồi tên bài tiệm của tôi đã nói:
Chứa được hơn một tháng, phung nhiễu chứng
chứa thè nூn hết được. Mấy ngày sau khi nghe
được câu chuyện của y, một niềm chứng đến
tham cái bụng tôi thực và kèm cho tôi lo sợ,
cứ rật mình thon thót. Tôi sinh ra đau bụng
lạnh lẽo, mặt đứt hơi đứt ruột ra. Cố lè một người
khác thấy như thế luôn một tuấn lè đã hoàng
via lên mà húi lại. Nhưng tôi, nhè giò, tôi tấp
được cái tinh kiêm gan, nên nhất định không
hút xem nó ra thế nào ». Đáng thời, tôi hét
scre-tim ở các sách là « và dù hối các ứng lang có
tuổi xem nூn uống vì gi cho khói ». Người thi hão
tôi húy huyền hò với cam thảo sặc lên uống;
người thi hảo tôi lấy bột phòng phong mít lạng

hỏa với nước giếng « poi gánh mà uống »; người
thi bảo tôi lấy mía son-rượu vắt nước, hỏa với
gừng mà uống. Tôi chẳng sợ công thuốc gì cả,
cứ uống hòn bà cả đì và té nồng cù lá òi sao vàng
nữa. Thế rồi thi khói. Khỏi, không hiết vi thư
huốc nào. Nhung hai hòn sầu, me tôi trồng
tui, ngac nhiên mà hối ràng:

— Sao hòn này, tôi trông mặt anh hinh như
làng ra thi phải.

Thoát dầu, tôi không tin, cầm lấy gương soi
và không thấy có sự gì khác cả. Nhưng hôm
sau thi ai cũng nói như mẹ tôi, tôi bắt đầu lo
sợ. Đến ngày thứ tư thi chính tôi, tôi cũng
nhận thấy là tôi phu thất. Chán tay tôi ta ra và
cứ động khó khăn. Rồi mặt tôi cũng nặng, bụng
tôi cũng lớn. Rồi chân tôi không di được giàn
nữa; quần áo tôi mặc chặt căng ra. Tôi cầm lấy
gương; ôi ống Hác-đi oi! tôi không nói lón,
cái mặt tôi ta hẳng một cái mặt không đêm räm!

Không có lời nào mà ta được nói lo sợ của
khi đó. Lại hàng trâm người mách múa. Lại
đi mượn sách thuốc và xem. Lại hàng mấy
chục cái đơn kê giúp. Một người lên bô mặt
thường sót, bảo tôi nên húi lại đi. Tôi cười.
Thuốc ta không khỏi, thi tôi tím thuốc tây,
anh gì. Vô ích. Tôi vẫn là myself bô móng.
Mặt tôi cứ húng ra. Mắt tôi hip lại như là hai
sợi chỉ. Tiêm, vô ích. Tôi lại uống. Uống thuốc
tay. Uống thuốc tây, không ăn tha. Tôi thi lại
uống thuốc ta Hai tháng đã qua. Tôi đã gần như
tuyệt vọng. Bay giờ thi có đèn hảng cheo người
bảo tôi: « Tôi, húi đi, húi đi. Không có lại chết sớm...
Có trông thấy thẳng gi đây không? Đến lúc
càng đường phải húi lại thi đã muộn. Hà hoi
và cũng không được nữa ».

Mẹ tôi không nói gì cả, cứ giả công mà gi tìm
ông läng và dì lè, xin thè cho tôi. Cứ gi tìm
mặt của người, tôi cũng thấy rằng người sợ
lắng, giả tôi nói một câu « phải húi lại không có
thi chết mất » mẹ tôi có lẽ cũng nghe ngay.
Nhưng thà là tôi chết!.. Còn hơn là sẽ cho
mẹ tôi chết vì thấy cái móng mít nhọn lén tan
või như cái họng hổng sà-phòng. Từ thuở bé cho
tôi giờ, có lẽ chưa lúc nào tôi lại gan lì như thế.
Tôi cứ giả công mà uống thuốc và có ngày tôi
đòi thuốc đến ha ha. Mỗi lần uống một thứ
thuốc mới, tôi lại khán có tội, và làm như thế,
tôi thấy lòng tôi thêm vững. Rồi tôi yên tri là
thì nào tôi cũng khói. Càng yên tri hoa nứa là

lá sốt vi của tôi đại hàn hối đó không có một
sao gi xấu quá mà tiêu hàn tài! ại ba Thiên-đông
Thiên hì, Hoa cái là những ngôi sao cũng khai,
Ấy thế hả có « tìn phanh » như thế lại hòa hay?
Tôi tin rằng tôi không chết, nên tôi không cần
hết lại. Mùn rà thè nỗi lai rai

Một buổi sáng, mẹ tôi lên gác báo tôi rằng:

— Hôm qua may lèn-dèn Sóc xin một què thè
cha-anh. Trần đó, thiêng lâm. Xin ba àu mai
được. My mượn mấy người đoán giúp thi cũng
thế: thèn công giày là bén mèn vũng lâm, thè
nào công gáp qui nhân phà trỵ. Ngày này, quê
thè. Cắt đì. Còn gói này là gói thuốc lá, my vua
muas khi này của một người Mường hán « huoc ».
My cũng bênh chà aah như thế và người
ta đưa cho năm là này bắc xác vang lèn-ha
nhé một lòi rõi đèn sặc lèn-ma uống nhè nước
với. My ngửi rằng cái thuốc này không biết thế
nào mà nói được, có khai hàng trâm, hàng nghìn
không khai ma có khai chí một vài xu lai khói,
cũng không biết chèo. Vay my bắc xác lèn-anh
vỗng nhè. Biết đâu què thè lại không ứng vào
người Mường này, mà đòi lại chèo là một què
nhau?..

Thôi, bây giờ huoc gi thi con cũng uống. My
cứ bắc xác đì.

Thực thè, tôi vỗn kh'ng phải là một người
khô linh mà cũng không phải, chỉ là một phần
nhieu hành-nien ta, lõi mắt vi cái là của
người, mà ối miết-lịi của mình. Kh'ng
Tôi cho là ờ cái gì cái gì cũng quý c'c, i cái
c'c cũng c'c thè làm cho ta chết được mà cũng c'c
thè làm cho ta sống được. Phải biết đâu... biết
đâu... Tôi uống chén nêu o thuốc da lát tiên,
dày nứng tin tưởng vui tươi trong óc, rồi nằm

yan lèng ngủ một giấc và, lúc giây, tôi thấy
rằng thuốc đó có tính cách thông tiều kiện,
mà lại làm cho ta biết đới. Tôi àu nhiều hơn
mỗi hứa và lòng tôi như cũng nở nồng hơn
sang hôm sau, giờ giây quả thực là ký tài, ông
à Người tôi nூn hán đì đến bốn phần. Tôi đem
chỗ nước thuốc còn thừa nồng nốt. Cả ngày
tôi sôi bụng. Việc tiêu-tiêu rất đê dàng. Tôi chỉ
còn phà đì ba phà mươi trước. Thủ quay.
Tôi thấy nhẹ thênh-thanh. À, kiền lâm cũng có
khác. May hóm no mà nhất gan thấy phà đì
hưởng lên mà di hút thi bảy giờ tôi đã lai
nghiên lại mặt rõi, còn đâu! Rồi phà eổ uống
thêm một lèn nứa mới được. Nhung là hết mêt
rồi. Mẹ tôi ngồi cả ngày ở cửa hàng để chờ
người Mường bán thuốc.

Và người bán thuốc o đó nghe ra mà nói:

— cái lè, què qua? Thế nhưng mà tôi hết rồi.
Còn đong lang, cùu thè đì dòn mà hay làm
tiêu, đặc đòn đây, chắc sẽ tẩm tim cười và
đòn đòn để gặp người Mường hia là tri-ký.

Không. Người Mường kia không làm tiễn dán.
My bảo me tôi:

— Thế, nburg cu không lo. Tôi bảo
thực: cái là đì là phèn den đấy. Cù cu cho
người ra chay mùa đì ba xu thi khói.

Quá vậy. Ba xu là, tôi uống hai ngày. Chưa
bết, thi đã khói như người thường. Tôi giờ thay,
tôi đà chán. Dê chịu lâm. Tôi vỗ đòn đòn vào
bung. Không có cái gì là trường c'c. Ông ci, bà
v, tôi khói rồi. Vạn tuế là phèn den! Vạn tuế
lá phèn den! Tôi muốn chạy vòng quanh Đàng-
đương, và đến tinh nào cũng gân c'c mà kêu
lên như thế. Họ nứa, tôi còn cho là phèn den
là thuốc tiễn, có tinh cách tiêu tri hạch bénh.
Nào, thuốc phiện muốn giờ trả gi ra thì giờ lì! Là
phèn den! Não nhiều chứng gi muốn phết rá thi
cứ phai! La phèn den! Tôi thach Phù dung
tiễn nứ với c'c đì nhà sang đây! Đòi có là phèn
den đòn ròi! Đòi có là phèn den đòn ròi!

Suốt một tháng giờ, tôi sắm dại những biển
chung kh'ng của thuốc phiện nhưng kể: cục
chẳng thấy một cái gì khác cả. Tôi yên tam lâm.
Và tôi lại càng ăn khéo, tôi lại càng uống
thuốc khỏe. Và tôi càng khỏe. Tinh ra năm tháng
sau khi cai, tôi lợy ra tát c'c đòng mười sáu
cần thịt, à cai đò không phải là it ôi. Tôi biết
c'c người tần bô suô: c'c một đời ma không thè
đòn được năm cần thịt. Chỉ có nứa năm giờ mà
tôi lòn cần được như thế, h'nh chảng phải là một
sự v' vang: sung sướng mà nhiều người cầu
không được?

Vừa lúc đòi, một người ban c'c trâ tôi mò
tiễn. Tôi bèn đem tra hết cả những n'g' xai sám
c'c còn lại và nhau dịp tôi muon từ biết ài phu
dung lòn c'c. Tôi đem cháo v'yo chong ông k'g &
canh n'g, iỏi trọ và muon nhau-c'c hội đòi biếu
ông cái bàn đòn của tôi. Đến n'g, không có một
người nào c'c. Thị ra v'yo chong ông k'g đì b'c
nhà đoàn cho ng'c; từ từ bao giờ ròi. Ma cái
bàn đòn c'c tôi thi anh. Sogn đà đem đì b'c
iây tien đè h'nh. Tôi, thè cung may. Tôi đon
tuyet được h'nh với thuốc phiện, không c'c gi
ding luu được với tôi h'nh c'c. Cái bàn đòn c'c
tôi h'nh c'c là đang lòn mít mồi n'g' mồi thư.
Đòi ai lòn được đì tich c'c mít h'nh tôi nguyen
đây.

Tôi bước nhẹ trên đường. Hoa đường như
n'g' đười chán tôi. Tôi là tiên hạ giới.

Sướng lèn này mà không đì chơi đây, đòi thi
đòi uống mít mít đời trai trè.

Còn ban nhiêu tên, tôi h'nh k'g c'c vào trong
đòi ào ròi tôi lèng lèng và xếp áo quần vào
và ly. Tôi nghỉ một ngày. Tôi nghỉ hai ngày.
Tôi nghỉ ba ngày.

Rồi, không nói với ai cả, tôi sạch va ly ra tàu.
Tôi đi Saigon.

Cán đại-ly thuốc Nhật

nr 80 Rue des Medicaments Hanoi (cần mua sán
nhung - yên - què - mít gấu etc..)

đã bao giờ rời. Mắt cứ vàng ra. Da
mà thịt thi mềm lại như sợi bún,
và làm sao tắm. Một vài ông ngâm câu:
n họa họa lỗ,
để phong lưu.

Đông tính, chết như thế thì lấy gì làm
gi? Thiên hạ người ta cầm tay cho
tôi. Thiên hạ người ta cầm tay cho
tôi chuyền mà đâm ra phát sốt phát
đi! Trong một phút, lòng tôi bỗn rộn,
lát sau, nghĩ đến người có linh thiêng
đang phò họ tôi; nghĩ đến cái công
động họa nhiều sự khó nǎo để mà
rực đến ngày nay; nghĩ đến những
còn thiếu hụt « cho rằng tôi không
tôi lại thấy hưng hưng cả người lên
yết định « phải bỏ cho kỳ được » ở
ai càng thêm mạnh mẽ.

Đi khác không bao được mà ta bỏ
mỗi giờ... Người khác không bao
được thi mỗi giờ... Người khác không
nà ta bao được thi mỗi giờ...

Lúc đó, tôi càng thấy có tôi là một
con vật rết cùn cùn có chung tôi, và tôi
nhưng cho những ai bỗn thuở phiêu渺
một linh hồn đã che chở, một hình
nhàm tưởng, thèm phùng và một ngudu
đã mua xuy và tự lây làm điều rau.
vì có phải chết thi tôi cũng cảm tâm,
một người đã thương yêu mình và che
nhìn, diết đố, không khi nào tôi cảm
đến rõ ràng và nó là ghét, tôi cảm
thanh hưng, liệt nữ đế độc và tôi vào
mượn những sách y học Âu Tây để
nhưng nhều chứng cùa thuở phiêu
cái hại do thuở phiêu gay ra.

U lời tên bồi tiệm của tôi đã nói:
« hòn một tháng, phừng nhiễu chứng
nàng bắt được. Mấy ngày sau khi nghe
chuyện của y, một nuien chứng đến
bung tôi thực và làm cho tôi lo sợ,
nhìn thon thót. Tôi sinh ra đau bụng
vết đứt hơi đứt ruột ra. Có lẽ một người
như thế luộn một tuuka lẻ đái hoàng
hết lại. Nhưng tôi, nhà giờ, tôi lập
tinh kiêm gan, nên nhất định không
ra ra thế nào ». Đồng thời, tôi hất
các sách và đà hỏi các ông lang cù
nên uống vị gì cho khỏi. Người thi bảo
yêu bồ với cam thảo sắc lèn uống;
bảo tôi lấy bột phong phoung một lèng

hỏa với nước giếng với gánh mà uống; người
thi bảo tôi lấy mía son-rugu vát nước, hòa với
gừng mà uống. Tôi chẳng sợ công thuốc gì cả,
cứ uống bùa cá dì và lèn uống cá dì sao vàng
nữa. Thế rồi thi khôi. Khôi, không biết vi thu
thuốc nào. Nhưng hai hôm sau, mẹ tôi trông
với, ngạc nhiên mà hỏi rằng:

— Sao hôm nay, tôi trông mặt anh hinh như
lòi ra thi phai?

Thoạt đầu, tôi không tin, cầm lấy gương soi
và không thấy có sự gì khác cả. Nhưng hôm
sau thi ai cũng nói phụ mẹ tôi, tôi bát đát lò
sợ. Đến ngày thứ tư thi chính tôi, tôi càng
nhận thấy là tôi phu thật. Chân tay tôi to ra và
cử động khôn khéo. Rồi mặt tôi cũng nặng, bụng
tôi cũng lớn, Rồi chân tôi không còn được giày
nhra; quần áo tôi mặc chặt căng ra. Tôi cầm lấy
gương; ôi ông Hác-di-ri! Tôi không nói lớn,
cái mặt tôi bồng một cái mặt trắng đem rám!

Không có lời nào mà ta được nỗi lo sợ của
tôi khi đó. Lại hàng trăm người mách muối.
Lại di mực sáp thuốc và xem. Lại hàng mấy
chục cái đơn kê giúp. Một người lên bộ mặt
thường sót, bảo tôi nên hút lại đi. Tôi cười,
thuốc ta không khói, thi tôi liền thuốc tây,
ăn gi. Vô ích. Tôi vẫn là một con bò mộng.
Mặt tôi cứ bồng ra. Mắt tôi hip lại như là hai
sợi chỉ. Tiêm, vỗ ịch. Tôi lại uống. Uống thuốc
tay. Uống thuốc tây, không ăn thua. Thi tôi lại
uống thuốc ta. Hai tháng đã qua. Tôi đã gần như
tuyệt vọng. Bây giờ thi có đèn hăng chục người
bảo tôi: « Thời, hút đi. Không có lại chết sớm ».
Có trông thấy tháng gi đán không? Đến lúc
càng đường phải hút lại thi đà muộn. Hết
càng không được nữa.

Mỗi tôi không nói gì cả, em già công mà đi tìm
ông lang và dì lèn xin thăm cho tôi. Cứ đọc nét
mặt của người, tôi cũng thấy rằng người sợ
lầm, giả tôi nói một cách phải hút lại không có
thi chết mất, mẹ tôi có lẽ cũng nghe ngay,
nhưng bà là tôi chết. Còn hơn là để cho
mẹ tôi chết vì cái móng móng lèn tan
vỡ như cái họng bồng sá-phòng. Từ thuở bé cho
lời giờ, có lẽ chưa lúc nào tôi lại gan lì như thế.
Tôi cứ già công mà uống thuốc và có ngày tôi
đổi thuốc đến ba lần. Mỗi lần uống một thứ
thuốc mới, tôi lại khấn có tôi, và làm như thế,
lôi thấy lồng tôi thêm vững. Rồi tôi yên tri là
thì nào tôi cũng khôi. Càng yên tri hơn nữa là

khắp phủ, huyện, châu, quận, điều kiện dò
dảng — Không phải ký quỹ — Kíp thương
lượng ngay: *Établissements DUO THIANG*
Rue des Médecinants Hanoi (cấp mua sắm — mua — yến — quê — mèo gau etc...)

là số từ vựng của tôi đại hận hối đó không có một
sao gi xấu quá mà liệu hận hối gì có Thiên-dòng
Thiên hì, Hoa cài là những ngôi sao cũng khé.
Ấy thế mà cứ « tinh thần » như thế lại hót hay:
tôi tin rằng tôi không chết, nên tôi không cần
hút lại. Muốn ra tinh nào lại ra.

Một buổi sáng, mẹ tôi lên gác bảo tôi: « Rắng:

— Hôm qua mợ lên đèn Sóc xin một quả thè
cho anh. Trên đó, thiêng lâm, Xin ba dù moi
được. Mợ mượn máy người đóng giúp thi cũng
thè: thành công giày là báu mènh vững lâm, thế
nào cũng gặp qui nhân phù trợ. Ngày nay, quả
thè. Cát di. Cùa gỏi này là gỏi thuốc lá, mợ vừa
muas khi này của một người Mường bán « thuốc
». Mợ cũng kề bênh của anh như thế và người
ta đưa cho muas là hòn bão sáp vàng lèn, ha
thò một lát rồi đem xác lèn mà uống như nước
với. Mợ nghĩ rằng cái thuốc này không biết thế
nào mà nói được, có khi hàng trám, hàng nghìn
không khói mà có khi một vật xuai lát khói,
cũng không biết chừng. Vậy mợ bão sáp lèn anh
uống nhè. Biết đâu thế lại không tung vào
người Mường này, mà đó lại chẳng là một quý
nhau?..

Thôi, bây giờ huống gì thi con cũng uống. Mợ
cứ bão sáp đc.

Thực thà, tôi vốn khung phải là một người
kho lính mà cũng không phải, như phần
nhieu hành-niên là, tóc mai vĩ cái là của
người. Mái dù di miết thị của mình. Khung
Tôi cho là ở đời cái gì cũng quý cả, i cái
gi chúng có thể làm cho ta chết được mà cũng có
thể làm cho ta sống được. Phải biết đâu... biết
đâu... Tôi uống chén nước thuốc là đầu tiên,
day nồng tan tưởng vui tươi óc, rồi nồng
yên lặng ngủ một giấc va, lúc giây, tôi thấy
rằng thuốc đó có tính cách thường, tên
mà lại làm cho ta biết đc. Tôi ăn nhiều hơn
mọi thứ và long lối như cũng đỡ nang hơn
sáng hôm sau, giờ giây quả thực là kỳ ống,
nhưng tôi hắc hắc đàu bón phân. Tôi đem
chén nước thuốc cồn thưa nồng nốt. Cả ngày
tôi sôi bụng. Việc tiêu hóa rá đê dàng. Tôi chỉ
còn phết đà phèa mươi trước. Thứ quâ
Tôi thấy nhẹ thênh-thênh. À, kiên tâm cũng có
khác. Mấy hôm nay mà nhất gan thấy phết
hưởng lèn mà đà hút thi bảy giờ tôi đà lai
nhambi lại mất rồi, còn đâu! Rồi phải cố uống
thêm một lèn nữa mới được. Nhưng là hết mất
rồi. Tôi tôi ngồi cả ngày ở circa hàng đê chờ
người Mường bán thuốc ».

Và người bán thuốc o đó nghe ra mà nói:

— cái lè, hòn qua ? Thế nhưng mà tôi hết rồi.

Các ông lang, cùu thè đà-dàn mà hay làm
tiền, đọc đéo đầy, chắc sẽ tẩm tim cướp và
tiền, hòn hòn đà gập người; Mường hia là trickey.

Không. Người Mường kia không làm tiền đéo.
Mụ bảo mẹ tôi:

— Thế nung cù không lo. Tôi bảo
thực: cái là đà là phèa đèn đấy. Cù cù cho
người ra cho múa đà ba xu thi khói.

Quá vậy. Ba xu là, tôi uống hai ngày. Chưa
hết, thi đà khói như người thường. Tôi giờ bay,
tôi đà chán. Để chịu lâm. Tôi vỗ đệm đốp vào
bung. Không có cái gì là trường cù. Ông o, bà
o, tôi khói rồi. Vạn tuế là phèa đèn! Vạn tuế
là phèa đèn! Tôi muốn chạy vòng quanh Đông-
đương, và đèn tình nào cũng gần cõi mía kêu
lên như thế. Họa nứa, tôi còn cho là phèa đèn
là thênh-tiên, có linh cách tiêu trừ bách bệnh,
Nào, thuốc phiện muốn giờ trả gi ra thi giờ lì là
phèa đèn! Não nhiêu chứng gi mpoon phát ra thi
cù phai! Là phèa đèn! Tôi thênh Phú dung
tiền nứ với e à ð nhà nang đáy! Đá có là phèa
đen dây rồi! Ðá có là phèa đèn dây rồi!

Suối một tháng giờ, tôi nằm đợi những biến
chung khác của thuốc phiện nhưng kể: cục
chẳng thấy mọt cái gì khác cả. Tôi yên tâm lâm
lâm. Và ðì lại càng ăn khỏe, tôi lại càng uống
thuốc khói. Và tôi càng khéo. Tinh ra nám tháng
sau khi cai, tôi lợt ra tất cả được mười sáu
còn thịt, à cái đà không phải là ít ỏi. Tôi biết
eòi người tần bồ suối: cù một đòn ma không thể
tên được nám can thịt. Chỉ có nứa nám giờ mà
tôi lèn can được như thế, ha chẳng phải là một
sự vè vang sung sướng mà nhiều người cầu
không được?

Vừa lúc đó, một người bạn cũ trả tôi mộ. số
tiền. Tôi bèn đem trả hết cả những ny tài sản
cù còn lại và nhau dịp tôi muôn từ biệt à phèa
đen lèn cuối. Tôi đem chào vợ chồng ông ký &
cạnh nơi tôi trú và muôn nhân-cơ hội do biển
đòi cù bùn đòn của tôi. Đến nơi, không có một
người nào cả. Thị ra vợ chồng ông ký đà bị
nhà doan che ngai tù bao giờ rồi. Mả cái
hòn tên của tôi thi anh. Soan đà đem đà bón, è
tay tên đà hút. Thời, thế cũng may. Tôi đoạn
uyệt được hòn với thuốc phiện, không còn gi
đinh lín được với tôi hết cả. Cái bùn đòn của
tôi hiện cù đang lèn mặt mồi nói mồi thư.
Bố ai lùm được di tích cù một hòn tôi nghiên
dấy.

Tôi bước nhẹ trên đường. Hoa đường như
nó đười chán tôi. Tôi là liên hàn gabi.

Sương thè này mà không đà chơi đây, đà thi
cùng uống mồi một đòn trai trè.

Còn bao nhiêu tiền, tôi đút ký cù vào trong
tai áo rồi thi lèng lèng về xếp áo quần vào
và ly. Tôi nghĩ một ngày. Tôi nghĩ hai ngày.
Tôi nghĩ ba ngày.

Rồi, không nói với ai cả, tôi sạch và ly ra tàu.
Tôi đi Saigon.

«Những người nghèo là những người được Trời thương.. những người đau khổ là những người được ôm Trời nhất».

Cái nghĩa truyện đó, mà tôi thường thấy ở trong sách của những tác giả người Nga và Thụy-sĩ vẫn làm cho trí-oc tôi thắc-mắc. Mà chẳng cứ riêng tôi. Hình như bà Selma Lagerlof cũng lấy thế làm nghĩ ngợi nhiều lần phải.

«Có thực thể không? Có phải những người nghèo khổ, đau-don thi được Trời thương thực không? Hay câu đó chỉ là một câu nói dối, một lời au-đì?»

Bà Selma Lagerlof biết bao nhiêu bận đã đem câu đó ra tự hỏi mình, thi một hôm tự nhủ: «Đến được một người làm công-nhật ở Dohbrichsen là giải quyết dùm câu hỏi đó»

Nguyên người làm công-nhật đó làm ăn sờm iỏi, vất vả một nắng hai sương mà vẫn không kiếm đủ ăn. Ấy vậy mà mỗi buổi tối đi làm về, y lại còn phải chịu cái cực hình là trông thấy một người vợ nặng nề nhọc mệt, kêu đau ốm quanh năm với một lũ con nheo nhóc và bần-thiú. Không nghĩ xấu xa gì cả, người làm công-nhật ở sướng Dohbrichsen cất tiếng to .. chửi giời!

Thế rồi một hôm, y đi đến một túp lều tranh và ở đó y đã gặp một ông giáo-sĩ giảng cho biết rằng phàm ai mà chửi giời thì người đó có tội mà có tội thi phải sa địa ngục, không được lên thiên đường.

Ra về, y ngẫm nghĩ:

«Chao ôi, có thể thế được chăng? Cả một đời người đã phải làm ở sở Dohbrichsen và sống khốn nạn đến như mình mà lúc chết lại còn phải sa địa ngục nữa thi sinh ra đời còn có thù cái nỗi gì?» Những người đồng sự của anh nhắc lại câu nói đó như một lời trâm ngõn hối vi câu nói đó không có gì thực hơn được nữa. Nghĩ thấy vậy, bà Selma Lagerlof bi ấm-ảnh và lấy làm thương xót anh chàng làm công-nhật làm. Bà tâm-tâm niệm-niệm cho anh chàng đó làm được những việc thiện để Trời gảm tội cho. Nhưng anh chàng đó không làm được việc thiện gì cả. Thi một đêm bà mươi lết, bà Selma Lagerlof nằm mê thấy anh làm công-nhật di lên Trời.

(Kỳ sau đăng tiếp)
VŨ BẮNG

Từ các buổi «chợ đèn» đến chính sách lúa gạo của phòng Kinh-tê Bắc-kỳ

(Tiếp theo trang 6)

trứng phạt những kẻ lạm-dụng áp-nạt người cỏ thóc.

Chúng tôi tin rằng quan Chánh-phòng Kinh-tê Bắc-kỳ là một vị quan cai-trị đã nỗi tiếng thanh-liêm, sẽ chọn người giúp việc xứng đáng xung vào ban kiêm-soát.

4) Sốc cho các nhà Đoan ở miền duyên-hải và các biên-thủy phải canh phòng rất ngặt việc tái giao-lại ra ngoại-quốc.

O

Một công-cuộc xã-hội to tát, như công-cuộc chỉ-huy việc buôn-bán thóc gạo ở một xứ bùn-khai như xứ Bắc-kỳ, Phòng Kinh-tê đã cương quyết thực-hành. Với tất cả mọi chuong-trình, thi cõi-nhambi những điều chúng tôi bày tỏ trên đây, Phòng Kinh-tê chắc đã nghĩ đến cả rồi. Nhưng, đúng trước tinh-thế cấp-bách của những tháng vừa qua, chúng tôi phòng-doán Phòng Kinh-tê không thể tri-hoắn hồn được nữa, nên trong một thời-gian rất ngắn phải ngăn cho được cuộc tấn-công gay gắt của bọn đầu-cơ-tích-trữ, dù biết rằng chuong-trình kia vẫn còn một vai tiêu-tiết vì vẫn-dẽ thời-gian, chưa được hoàn-bí cho lầm.

Cho đến ngày nay, Phòng Kinh-tê Bắc-kỳ đã ghi được một chiến-công dẫu. Giải đoạn thứ nhứt đã đạt. Việc thu thóc về vụ chiêm này sẽ tuân-tu làm theo chuong-trình đã định. Anh em nông-dân Bắc-kỳ chắc đã hiểu bồn-phận của mình đối với quốc-gia trong thời-kỳ khó khăn, là lúc mà lòng bi-sinh của tất cả các phần tử trong nước cần phải biểu-lộ một cách thực-thà.

Rồi đây, đến vụ mùa tới, chúng tôi mong rằng Phòng Kinh-tê sẽ tìm cách châm-chước một vài tiêu-tiết trong chuong-trình thu thóc, cho hợp với nguyện-vọng của mọi người. Với cái tài quyền-biển của quan cai-trị Monvoisin, Chúng tôi tin rằng chính-sách lúa gạo của Phòng Kinh-tê Bắc-kỳ sẽ di đến chỗ hoàn-bí hơn bây giờ và sẽ ghi một trang lịch-sử kinh-tế tốt đẹp trong thời-kỳ chiến-tranh-vây.

DINH-KHẮC-GIAO

LOẠI GIA - ĐỊNH (Quốc-gia)

THÊM NHIỀU MỤC VỚI BẢN ĐỌC

Trả lời câu hỏi. Bằng tên tuổi, ý thích, trao đổi những thư từ, tranh ảnh, carte postale, gửi bạn với một người đồng ý bạn. Đã có: CHIẾC ÁO CỦ, CHIẾC GẦY TRE, LÁ CHỨC THƯ... Đã có trọn bộ.

QUẦN - SƠN LÃO - HIỆP

của Thành-Bình (6 quyển 12\$)

Editions BÀO-NGỌC
67 NEYRET HANOI — TEL: 786
(phố cửa Nam)

Sách e LUÔM LÚA VÀNG.

SẮP PHÁT HÀNH :

TÙY BÚT II

của NGUYỄN TUÂN
những thi-tác đặc sắc
nhất của tác giả bài gần
day gần hết chưa đăng báo

GIỌT SƯƠNG HOA

(XUẤT)

của PHẠM VĂN HẠNH
Sách in có bản, xin kíp
đón mua ngay thư-tử gửi về:
49, rue Tiêu Tsin - Hanol



Anh-Lú

58 — Route de Hué — HANOI
Giày dép, giày dép, t-shirt-hồi v.v...
Toàn giá tốt, kiểu đẹp, hợp thời gian
phái-chàng. (Có catalogue kinh-biển).
Bầu-huôn và bán lẻ khắp mọi nơi.

PRINCESSE

MAY ÁO CƯỚI

24 A, LÊ QUÝ ĐÔN — HANOI

Có tiêng nhất Nam-kỳ

Món ăn có tiêng khắp ba kỳ:
nem, bánh hỏi Thủ-dự, bánh
phòng tôm Chỗ ăn sang trọng
lịch-sự, mát me.

Bar QUẬN-CỘNG
góc đường Amiral Krantz và
Lacotte Saigon

Peintures

DURCILAC ET HIRONDELLE

Bản mẫu
Chất-bóng
Mau khô
Giá-bé

ÉTS. TRƯỜNG - VĂN - TỰ
189 Henri Rivière Namdinh
— Cần đại-ly các nơi —

Các thứ thuốc
danhs tiêng và trị
bịnh lẹ nhất

AI MUỐN DÙNG THUỐC
BỒ CÙNG TÌM THUỐC

Sâm
nhung
bách
bò

Hồng - Khê

75 Hàng Bồ Hanoi. Mỗi hộp 1\$20

I) Thuốc ho bồ phổi hiệu
trái-dào. — trị đờm các chứng
ho lâu-mau giúp người phò-vếu
hay mệt 1 hộp 0p30.

II) Tiểu-ban giải-nhiệt. — giải
nóng-trừ ban cho trẻ em hay
vô-càng 1 gói 0p20.

III) Tú-thời cầm-mạo-tán. —
trị nóng-lạnh nhứt đầu-cam
nắng-trứng mưa 1 gói 0p20.

Phương nam y viện

MỸ-THO — NAM-KỲ
Đắc-kỷ do M. NG. VĂN-DỨC
11 Rue des Caisses Hà-nội
và khắp nơi đều có bán...

Bác-sĩ A. YERSIN

Đó là tên một cuốn sách của phòng xuất bản phủ Toàn-quyền mới phát hành, in rất đẹp, chia làm hai phần: một phần là tiếng Pháp và một phần chữ Nôm.

Như các bạn đọc T.B.C.N. đã biết (1) bác-sĩ A. Yersin là người thứ nhất đã tìm ra vi-trùng bệnh dịch bạch. Ngoài ra trái trâm lao nghìn khò mới tìm ra được thứ vi-trùng đó và một tuy ngài chữa cho không biết bao nhiêu người khỏi bệnh.

Sau đó, ngài ở Tàu về Đông-dương làm việc trong viện Pasteur từ năm 1902 đến 1904 rồi vắng lệnh quan Toàn-quyền Doumer lần ra trường Cao-dâng Y-khoa Hanoi. Năm 1905 đến 1918 ngài làm giám đốc col hai viện Pasteur Saigon và Nha-trang. Năm 1925 ngài được bổ làm tổng thanh tra các viện Pasteur ở Đông-Pháp.

Ngài chuyên quan sát về các bệnh súc vật ở xứ này, nhất là bệnh dịch trâu bò. Ngài tìm ra thuốc chữa và phòng bệnh ấy. Không nghĩ một lúc nào, ngài lại quan sát các bệnh khác như barbone, sura và piro-plasmose, iập ra vறn trồng thí nghiệm những cây về nhiệt đới và đã tìm cách trồng canh-ki-na ở Hòn Bà.

Bác-vi-nhân làm vinh dự cho nước Pháp cho Đông-dương và cho hoàn-cầu Yersin vừa tịch hõm 1er Mars 1948. Lính-hồn ann liệt của ngài lúc náo cũng trướng tòn giứa chúng ta, cuốn sách "Bác-sĩ A. Yersin" xuất-bản giữa lúc này thật là quý báu và hữu ích. Lại thêm được bàn dịch của Ông Trác-Định vừa sáng sủa mà văn-hoa; vừa lưu loát mà rắn rỏi, nên người đọc lại càng thấy hứng thú mà càng tôn trọng phái bác-vi-nhân.

Chúng tôi xin cảm ơn phòng xuất bản của phủ Toàn-quyền, đã gửi biểu chung tôi và xã hội thiêu « Bác-sĩ Yersin » cùng bạn đọc.

T. B. C. N.

(1) Xem những số đặc biệt về Chuột.

Một tin buồn trong y-giới và văn-giới

Bác-sĩ vừa tiếp được tin buồn Bác-sĩ Lê-hữu-Mỹ, nguyên phụ-giáo khoa đỡ đẻ (Assistant de Clinique Obstétricale e Gynécologique) tại Y-khoa Đại học đường Hanoi, mới mệnh chung ngày 15-8-48 ở Bàn-Thí (mô kinh Chợ Biên, Bé-kan).

Bác-sĩ Mỹ có soạn ra cuốn Thương-Lửa, là quyển sách khoa học đầu tiên, nói một cách tường-tần về vấn-dề hôn-nhân y-vệ-sinh (do Lật-Hồng thư-xã xuất bản, năm 1937). Gần đây lại xuất bản tập Tuổi-Xanh, dạy phay nuôi con, mục đích là truyền bá những phương-pháp y học Thái-Tây trong dân-đam.

Nhân dịp đau đớn, Bác-sĩ xin kính viếng thương-bon Bác-sĩ Mỹ và phản-ru cung tang già.

Tuần lè quốc tế

(Tiếp theo trang 3)

Trong các nước đồng-minh dân-chủ chỉ có Nga là không có đại-biểu sang đại hội-nghị. Nhưng có tin sau khi hội nghị Québec bế mạc, Nga-tưởng Anh và một đại-biểu Mỹ sẽ sang Mac-ta-khoa để trình bày các kết-quả về cuộc hội-nghị với Stalin và sửa soạn một cuộc hội-nghị bay-giờ Stalin-Roosevelt và Churchill như Anh, Mỹ vẫn mong mỏi là sẽ được diễn-nay.

Tại hội-nghị Québec, không những người ta bàn đến các vấn-dề quân sự nhất là cuộc xâm lược Áu-lục, lập-mặt trận thứ hai mà còn bàn đến cả các vấn-dề chính-trị sau khi chiến-tranh đã kết-hết. Người ta vẫn tư hỏi sau khi chiếm Sicile, quân đồng-minh sẽ đỡ bộ iền đòn đánh Ý hay là sẽ xâm-lucg một miền nào khác ở Âu-châu.

Ở miền Đông Á, đại-sứ Nhật ở Vọng-các vừa ký hợp-ước với thủ-tướng Thái-lan về việc Nhật nhường bốn tỉnh phía Bắc Mă-lai và hai lịnh miền và Shan ở bắc Diêm-đeo cho Thái-lan, Nhật đã giao cả quyền hành chính và các tình đồ cho chính phủ Thái-lan. Việc này làm cho các nhà cầm quyền ở Vọng-các rất hài-long.

Cây lúa theo thần-thoại La, Hy và theo truyền-thuyết Việt-Nam

(Tiếp theo trang 7)

Nàng Proserpine chính là linh-anh-bat lúa mì nứa-năm sinh-trưởng mòn-mòn ngoài đồng, nứa nám bén hình xuồng dưới đất mùa đông ám-dâm.

Đó là chuyện thần-thoại phương-Tây. Tại nước ta, thì các cụ xưa kẽ chuyện lại rằng:

Về đời Thương-cồ, muôn loài đều to lớn là thường và đều biêt di biệt nói cá.

Lúa cù tự-nhiên mọc lên tốt nhú rứng, mà hột thố to lát, bóc ra có hàng ngàn hạt gạo ở trong.

Lúc chín, thóc lúa cù to-ton chạy vê từng nhà, chẳng ai phải gặt hái gì cả.

Một Ngày kia, nhà bác Đại-lân, nhân-bà di vắng nhà, người vợ chưa kịp dọn chỗ để đón lúa ma đã thấy lúa vê, liền pô mòn mảng-mở: « Góm chổi! Chưa dọn dẹp xong mà đã vội vã! »

Lúa giàn, ngoay-ngoay đi ra, vừa di vừa nói dối:

« Từ rày thi cao tre, lướt sét, cắt cỏ mới vè.. »

Thế là từ đấy, người ta phải dùng liềm hái bằng sắt ra gặt và gánh lúa về nhà.

Người ta nói hiện nay taiimoto dense theo Bác-kỳ, đèn Sơ-Mă (?) vẫn còn cái vỏ trầu không-tổ son son hình dung hột lúa đời thương cổ.

+ HỘI THƯỢC, HỌC THƯỢC +

v.v. Lê Văn Phán, 1 vị lương y danh tiếng, tốt nghiệp trường Cao-dâng y-hoc, chuyên cứu chữa thuốc Nôm, Bé-kan, đã được cao-vị thượng-quan ban khen có một vi-bão chép-sự và một vi-danh y-hoc phay giúp, da soạn và dịch hết các bộ-sách tham-Dòng Tây ra Quan-nghĩ. Ông là bài nhiều phương thuốc hay và rõ tri dù các chứng bệnh, nhất là bệnh ở phổi, và da. Vày ai muôn

mua sắm Đông-Tây y-hoc (18), nam-nữ và sáu-dise (18) xin cứ viết thư M. LÉ-VĂN-PHÁN: *medecin civil N° 18, rue Ba-vi Sontay-Tonkin*

Một cuộc trưng bầy lớn tại hiệu Chân-Long
83 phố Hàng Khay

Coto

phản-tho-mặt của phu-nh-cho
toàn-băng nguyên-liệu của Pháp

VÀ

Guộc my nút

một thứ guốc tối-tần, có đủ iu-kieu, dù mâu; hợp với mâu áo

của các bạn

Tông-phát hành: Tamda et Cie
72, rue Wielé Hanoi Tel. 16-98

MỘT CUỘC BẦY NHÌU TỦ & SÁCH QUÝ HIẾM

NHÂN HÀNG KỶ NIỆM CUỘC TRIỀU LÂM
SÁCH BẦU Ở THÁI-BÌNH

Có một cuộc bầy-bầu những tủ sách cũ rỉ-sết sàm-sảm, lồng khung kinh khổng lồ, rách-hop bể ở các phòng tiếp-khách, phòng làm việc trông rất lịch-sát và tao-nhi. Tủ sách gồm-toàn bộ các quát ngõi-đỗ: VĂN-HỌC, TRÀ-GÓU, NGHIÊN-CỨU, TỰ-TƯỞNG, TRIỂU-HỌC, PHONG-TỤC, Y-HỌC, GIÁO-DỤC, TIỀU-THUYẾT-vân-vân. Các trinh là rất kỹ-thuật đã được các báo chí các nhà văn-hoa Nôm kýt, Bác-kỳ truy-phim là tuyệt-dep, công-phà và toàn những sách quý-giá. Các nhà chép-chết sáu-năm tới nhà sách

MINH - ĐỨC THÁI BÌNH

bọn bầy-bầu những tủ sách do từ 31 sout đến 30 sept. 1945, nhằm vâng-ký niêm-cuộc Triển-lâm sách của nhà Minh

Đức-Thái-Bình, bao gồm mua-mua bão

Trung-Bắc-Châ-Nhật, giải-hợp được

trên 20 phần trăm.

VĂN-HẠC

Ai cũng có thể tự chữa-lấy
bệnh và trời-nên danh - y
nhà có các sách thuốc của
cụ Nguyễn-Anh-cô bằng
Quốc-ngữ có chữ Hán

1) Sách lè-uox chữa-dau, sỏi...
2) Sách chữa-dau da...
3) Sách thuốc-gia-truyền K.N. 2p50

4) Sách thuốc-kinh-niệm Sp06

5) Y-học Trung-hoa (in-thé tu) 12p

6) Sách thuốc-Nhật-hán T. H. 3p00

7-8) Bé-kân Dân-sp3, Giau-liệu-phu-wug
sp50.

9) Sách thuốc-dé-phòng và chữa

lương-hán 5p00.

10) Sách t-oxic Hải-thượng Lan-ông
2p00

Ở xa giri mua thêm-cuộc Tho,
mandat-dé cho nhà xuất-bản:

**NHẬT-NAM THU-QUÂN
HANOI**

Các ngài hãy-dâng:

PHẦN TRÍ ĐỒNG-DƯƠNG

(Graphic Indo-chinois)

Mô « Héline chi I » « Héline chi II »
« Héline chi III » phô Lu-Lockay.
Đã được công-nhận là tôi-không-kém
gi-ngoại-quốc, công-việc-can-thien.
Gửi-nhanh-công-khắp Đông-dương.

SỐ GIAO-DỊCH :

Éts. TRINH - ĐÌNH - NHÌ

153 A. Avenue Paul Doumer Haiphong
Ad. T. AN-NHÌ Haiphong - Tel. 707
Căn-dai-ly kháp Đông-dương

NHỮNG THANH NIÊN THỂ THAO KHÔNG THỂ BỎ QUA NHỮNG SÁCH THỂ THAO

1. Muôn-thanh lực-si 0.50
2. Bé-kỳ dạo 0.70
3. Sóng lực-mồi 0.50
4. Thể-thao phái-đẹp 0.55
5. Biết-hơi trong 3 giờ 0.55
1. Huân-huyễn-ván 0.50
7-8. Tập-cử-và-làm-cao-người 0.70

Bảy-cuộc-sách này đều có tên là *Đéc-nh
NGUYỄN-ANH*, mỗi-tuy-sai-một-các-ban
thể-thao-không-ni-le-gi-tai-ngh

HƯƠNG-SƠN XUẤT-BẢN

Autorisé : (publication créée antérieurement à la loi du 13 Juillet 1941)

Ed. Hédonadairie du Trung-Bắc-Tây-Vân

Imprime chez Trung-Bắc-Tây-Vân

36, Bd. Henri d'Orléans - Hanov

Certifié par le ministère

Tingo à exemplaires

L'Administrateur Général No 101100

D 1000 35