

SỐ 171 GIA 0340

22 AOUT 1943

THƯƠNG HỌC

Chủ-nhật

NGUYỄN DOANH-VƯỢNG CHỦ-TRƯỞNG



Số « Đồi Kẽm »

Trung-hoa, lô-quốc nam đồi kẽm

TUẦN-LỄ ĐÔNG-DƯƠNG

Theo sắc lệnh ngày 30 Juillet 1943, hiệu-tướng trưởng quân đội soái cao quan thủy quân Đông-duong vàn đưa (thang Phó thủ-tư đốc).

Hôm 30 Juillet 1943, quan Toàn-quyền Descomps đã ký một đạo nghị định cho sung công trai tiền (réquisition) các hành xe ôtô để cho Comptoir des Pneumatiques dùng theo nghị định ngày 1er Mai 1943, Viên sung công này không thi hành đón với các hành xe môtô hay xe dap có động cơ.

Luật sung công thi hành đối với các nguyên-liệu và vật dụng mà Comptoir des Pneumatiques sẽ làm đơn-xin, và việc sung công thi hành quyển Ông-Tổng-thanh-trai chính là người đứng đầu Comptoir des Pneumatiques.

Nếu người có dô dạc bị sung công mà thuộc về một liên-doàn chuyên-nghiệp, nào thi việc sung công phải được viễn-dai hiếu thường trae của liên-doàn tò ý bằng-long mới được.

Khi có việc gì xảy ra giao cấu nhà có quyền trong việc sung công thi việc sẽ để lén quan Toàn-quyền quyết định.

Chính-phủ đã cho mở kỵ thi và kỵ dài kỵ binh hổ vĩ anh hùng Việt Pháp đặt ủy-Dân-huỷ và trung-nay Rolland Gourres.

Bãi-dụng ở Biên-hà Nam-ký và trung-nay qua 0.0003. Số có một hối doan-đang chia các kiều du thi. Người được

sinh-chết sẽ được tu ra trong coi việc xây dựng dài kỵ binh này và sẽ được hưởng bảy phần trăm-trich bát-số tiền chi phí dựng dài.

Hàng thứ hai được thi-vòng 1.500\$ và người thứ ba được 1.000\$.

Một phái bộ Phật-giao do hội Phật-giao Nhật phái đi, đã (ở) Hanoi hôm 9 Août. Phái bộ này sẽ chuyên-nghiên-cứu về Phật-học ở Đông-duong.

Theo đạo Dụ của đức Bảo Đại ngày 23 Juin 1943, do quan Toàn-quyền duyệt, ngày 30 Juillet 1943, từ nay chì

xet những đơn-xin an giãm của những thường-pharm đã chịu tội dược một nửa hay-tay rà đã chịu-muối năm khô sai nếu bị khô-sai chúng-thân, và phải một năm sau khi đơn-xin an giãm nộp-pham sẽ bị bắt.

Sáng hôm 9 Août quan Toàn-quyền đã tới Yết-kenn đón-Bao-dai tại biệt-thự của Hoàng-thượng tại Dalat.

Hôm 10 Août quan Toàn-quyền có đặt tiệc thết Ông Chennas công-sử Đức, đại-biểu ủy-ban-dinh chiến.

Hôm 10 Août quan Đặc-sử Nhật ở Đông-duong Kenkichi Yoshizawa đã từ Saigon lên Dalat Ngài ở Dalat một tuần-lé.

Về quan Tổng-bí-thư tờ Đại-sử Nhật ở Đông-duong Shigeru Kurisawa đã từ Dalat ra Hanoi để bàn luẬt công

Hộp-thứ.

Ô. Nguyễn Huân — Đã nhận được. Chờ bài hay hơn.

Ô. Phạm Việt Nhân — Xin chờ bài trả lời.

Ô. Phan Nhú — Đã nhận được Tác-Ngô Sê-đặng. Có thư sam-

viet với các nhà đương-chứa ván-võ-Nhật.

Quan Toàn-quyền đã ký nghị định chuẩn. Ngày 6 Juillet như-vui. Ông Bé-về

về trung-triều làm-mát-hay làm-huồng-cát-thu-pham.

Nhưng kè nào vì vó ý hay có ý giờ giá-món-thue-pham, khilis bi huồng-mát-mát-di, hoặc-dáng lắc-de mìn-hen-má khong-chu-bán, hoặc ngan-tri-viec dai-tai, phan-phat, tiêu-thu các-thue-pham, hoặc ra-leh làm-cát-viec-tren, se bi-phat tu-nam-nam-tot mươi-nam va-phat-tien tu 10.000 toti 500.000\$.

Kè nào tru-thue-pham de dung-rieng cho minh-va-gia-dinh-minh roi khong dung-het hoac khong-the dung-dueg-de hu-hong se bi-phat tu-tu-mot thang-tot mua-nam va-phat-tien tu 100 toti 10.000\$.

Nếu kè-pham luat la cong chuc-huy-nhan-vien cua hanh- tiep-te-luong-thue-hay la dược-uy-nhiem-thi-nhat, dai-tai, du-tri, phan-phat-cac-thue-pham se bi-phat tu-tu-sau-thang-tot mua-nam va-phat-tien tu 1.000 toti 50.000\$.

Hôm 11 Août, quan Toàn-quyền đã tiếp Đặc-sử Yoshi-zawa tại Dalat.

Bỗ-có 5.000 tấn gai trong năm nay, các nhà buon-Nhật đã thao-lập với các nhà cầm-quyền Đông-pháp, một chung-tri sản-xuat gai trong miền-Hanoi, Nam-dinh và nhiều nơi khác ở Bắc-kỳ.

Mặc-dầu-thoi-thi-không-hợp-may trong-mùa này và sự-không-kinh-nghiêm của các-nhà-trồng-trọt, các-nhà-chu-yển-món-Nhật cũng quyết-sản-xuat dược-một-số gai-dâng-de-làm-hao.

Tuần-lễ Quốc-tế

Trong tuần-lễ vừa qua, cuộc chiến-tranh kíp-phục đã-xéc Orel và Bielgorod. Hồng-quân đã tiếp-tục cuộc tấn-công múa-hè về phía Brionsk và nhất là Kharkov. Đồng-thời Hồng-quân liêng-danh cả ở phía Nam hòn Ladoga, khu Viazma với mặt-trận trung-ương và ở phía Tây-Nam Bielgorod, cũng ở miền-trung-lưu-sông Donets và ven-sông Mias. Mục-dịch Hồng-quân là đánh-lấy-lại các thành Brionsk, Smolensk, Kharkov, và khắc-phục lại cả miền-Ukraine là vua-lũ-mi-cảng-kho-sắt và than-của Nga đã bị Đức-chiếm-tu-gần-hai-năm-nay. Theo-ita Đức-thì Nga đã-ném-ra mặt-trận Trung-ương và nát-trận Ukraine nhiều-sứ-doan-bộ-binh-sinh-học, nhiều-dội-chiến-xa, nhiều-dội-pháo-binh và nhiều-dòn-pho-to. Hinh-như trung-tâm-cuộc chiến-dân-dâng-dồn-xuống-khu Bielgorod. Vay-trong-các-miền-Ori và Viazma, Hồng-quân cũng-vẫn-tiến-danh-dữ-dội.

Cá-ở-khu-hồ Ladoga, sau-weet-đang-gia-lặng, cuo-chien-dau-lai-tiep-tuc-mot-cach-dai-dội.

Cá-xem-số-chiến-xa-của-Nga-bi-hay-thì-người ta-có-thể-rõ-ràng-số-chiến-cụ-dùng-dung-ở-mặt-trận-rất-lon-tao. Có-nhiều-hỗn-Nga-bi-thieu-hang-lâm-chien-xa, nha-hom-tau-nam-vua-roi-quân-Đức-bi-phai-duec-tu-380-chien-xa-Nga.

Nhất là ở khu-phu-Nam và Tây-Nam Bielgorod thi số-chiến-xa-Nga-bi-hay-càng-nhiều-hơn, lín-mien-trung-lưu-sông Donets và bờ-mặt-trận-sông Mias, các-trận-danh-chi-tinh-cách-dịa-phuong va-bi-mien-dau-cuu-Koubas, quan-Nga đã-bi-dau-danh-phi-phia-Tây-Krymogata-kho-mahan-nhung-bi-quân-Đức-bi-phai-thiet-hai-lon.

Các-tin-Đức-gần-dây vẫn-nhắc-luôn-dân-số-quân-linh va-chien-cu-thai-là-chien-xa va phi-co-ri

Sau-số «Đối-kém» các-ban-doc T.B.C.N. số-sau-ra ngày 29 Août 1943 nói-về

GAO

Một-số-bão-bợp-thời, chắc-chắn được-quốc-dân-yêu-thich-vi-nói-rất-rõ-ràng-về-gao, chinh-sach-làm-gao, ván-dẽ-gao-quá-cáu-triều-đại

Từ-những-chuyen-gao-trong-than-theo-Hi-lep, La-mê va-Viet-nam-dawn-những-chi-huy-vi-pham-thac-gao, vi-pham-duy-pham-doi-kém, vi-pham-bài-tri-chay-den-thao-gao, chúng-tôi-không-quan-bản-về-cách-lam-làng-sức-sản-xuat-của-mỗi-mẫu-ruong-va-bày-lò-ý-kiểu-về-chinh-sach-làm-gao-của-phòng-Kinh-tế — để-tìm-một-cách-ngắn-cán-dôn-triệt-dê-cuộc-tấn-công-lên-lát-của-bọn-dâu-co

lòn-của-Hồng-quân-liêp-lực-ném-ra-mặt-trận. Thực-không-ai-có-thể-nhớ-rằng-sau-hai-năm-chien-tranh, lực-lượng-Hồng-quân-còn-mạnh-đến-thế. Trong-cuộc-dai-tan-công-mùa-hè-1943-nay, Hồng-quân-có-hết-sắc-de-choc-thang-mặt-trận-Đức và-mục-dich-chinh-của-Nga-là-lay-lai-miền-Ukraine nhưng-hiện-nay-thì-sự-cô-gồng-của-Nga-chưa-có-kết-quả-magy-lín-Mac-tu-khoa-nói-quân-Nga-dang-lần-công-về-phía-Briansk và-dâng-lại-được-Volgograd-về-phía-Đông-Nam-Karachev và-còn-éch-thanh-nay-độ-10-cây-số. Ở-miền-Kharkov, tuy-quân-Đức-không-chiến-dứt-nhưng-quân-Nga-vẫn-tiến. Cuộc-chiến-dần-hiện-lan-rộng-trên-một-mặt-trận-dài-120-cây-số-tu-Kharkov-đến-Sumy-Hồng-quân-vừa-chiến-được-Chugnyev-cách-Kharkov-độ-40-cây-số-về-phía-Đông-Nam.

Trên-dảo-Sicile, quan-Anh, Mỹ-vẫn-lần-công-dâng-nhiều-dòn-chiến-xa, phi-quân và-hải-quân-tri-chien, thóng-cáo-Ý-nói-quân-Đức, Ý-lại-rút-lai-thêm-phi-phâng-giới-nhì-Eina. Đồng-danh-minh-dâng-dau-vua-dong-va-nhiều-chien-cu-hor, the-ma-dâng-hor-một-thang-nay-chưa-thể-dạt-tới-mięc-dich-cuối-cùng, quan-Anh, Mỹ-vẫn-chi-tien-được-một-cách-rất-chậm. Theo-lin-hang «United Press» thi-ở-khu-Randazzo-quân-danh-minh-dâng-phai-tranh-tang-tac-dat-mot-và-dâng-phai-hin-sinh-nhieu-quân-linh va-chien-cu. Hi-quân-Mỹ-dâng-Randazzo va-quân-Anh-tiến-dọc-bờ-bắc-phâng-don-còn-cach-Messina-độ-60-cây-số, Đức, Ý-vẫn-den-them-quân-cua-vien-dien-de-cô-keo-dai-cuoc-khang-chien-ở-miền-dông-bắc-Sicile. Quan-Truc-thi-côt-lai-de-tranh-cuoc-chien-dau-pa-lam-tri-hoa-cuoc-tan-công-cua-danh-minh-vào-luc-dia-Ấu-chân-dê-cho-Truc-cô-dâng-thi-gio-sia-soan-cuoc-phong-thâ.

Hôm-18-Août, cô-tin-quân-Đức — Y-dâng-rú-thết-khỏi-dảo-Sicile.

Phi-quân-Anh, Mỹ-lai-tiep-tuc-cuoc-tan-phâ-trên-dâng-Ý-Milan, Gênes, Turin và-cà-kinh-dô-La-mâ-lai-vita-bi-danh-phâ.

Ở-Bắc-Thái-binh-duong, vừa-rồi-một-dòn-tám-chiec-ph-co-phong-phao-Mỹ-dâng-danh-quân-dâng-Kouriles-phía-Bắc-nước-Nhật, ba-chiếc-ph-co-danh-minh-bi-ha, một-pho-to-Nhật-chua-thay-về-noi-cân-cứ.

Ở-Nam-Thái-binh-duong-các-doi-thuy-pho-co-cua-hai-quân-Nhật-dâng-danh-các-khu-luc-hom-(xem-tiếp-trang-34)

Địa-thè, lịch-sử ĐÀO SICILE

và cuộc

Từ xưa SICILE vẫn là một chiến trường ở Địa trung hải

Sicile, cái tên đó từ ngày 10 Juillet đến nay đã được luồn luân nhau tới trong các bức điện-tin và được du luận thế-giới để ý đến hàng ngày. Đó là tên hòn hãi đảo lớn nhất trong Địa-trung-hải. Sicile lại là một miềng đất tam giác phi-nhiều ở giữa các eo biển Tây Địa-trung-hải nên có một vị-trí quan-sử vô cùng quan trọng và từ đời thương cõi đến nay đảo do đã được biết bao dân-tộc đổi nom, đè y, tranh đánh nhau như mọi miếng mồi ngon ở trước một đoàn mảnh-thú.

Địa-thè và lịch-sử

Điền-tích rộng 25.780 cây số vuông, đảo Sicile là một khoáng-dất có nhiều núi non và thung-lũng ở ven biển Tay-Nam hòn đảo Ý-dai-lyi chỉ cách vịnh Calabre bằng eo bờ Messine là eo bờ chỗ hẹp nhất đỗ 3 cây số. Sicile lại là một cái cầu từ Ý sang Bắc-Phi vì từ miền Cap Bon ở Tunisie sang Sicile bắc Địa-trung-hải chỉ ròng từ 120 đến 140 cây số. Giữa Sicile và Tunisie lại có mộ giây đáo nhỏ ở rải rác như các đảo Lampedusa, Linosa và Pantelleria.

Ngay từ hồi thương-đè, đảo Sicile vẫn được coi là « lò-quốc » của thần ngũ-cốc » tức thần Ceres và cái kho lúa mì của miền Nam-Ấu. Vì thế từ xưa ngoài giòng thô-dâu trên đảo là giòng Sicane đã có một giòng khác là giòng Siciles di-cu từ miền bán đảo Ý sang. Đến thế-kỷ thứ 8

CHIẾN TRANH TREN ĐẢO ĐÓ

trước Thiên-chúa giáng-sinh, người Hi-lập đã chiếm đảo Sicile và lập ra nhiều thành-phố và hải-cảng ở dọc bờ bắc cùng dọc bờ giòng vân-minh rắc ra trên đảo rất sớm.

Các thị-trấn do người Hi-lập mở ra như Naxos, Syracuse, Catana, Himera, Gela, Solinone v. v... hiện nay vẫn dè lại nhiều di-thết rất có ích cho các nhà khảo-cứ. Sau người Hi-lập, đến dân Carthaginois, một dân-rất-thiện nghề buôn bán trên mặt bắc cảng chiếm một phần lớn đảo Sicile. Dân này sau bị người La-mã đánh đuổi khỏi đảo và đem Sicile sát-nhập vào đế-quốc La-mã. Trong hồi các giòng người da-man hành-hành ở Địa-trung-hải, đã có hồi người Goth chiếm Sicile. Đến năm 650 sau T. C. thì người Sarrasins lại đánh đuổi người Goth và ở trên đảo dài tới thế-kỷ 11 mới nhuường chỗ cho người Normands là giòng người đã đến xâm lược nước Pháp từ trước. Từ hồi này giờ đi, đảo Sicile lần lượt về tay các vua Nhật-nh-Man như vua Frédéric II và sau lại ở dưới quyền cao-trị Charles d'Anjou là em vua Saint Louis nước Pháp. Khi vua Saint Louis di chính-phục Bắc-Phi dự vào các cuộc chiến-tranh và tôn-giáo (Croisades) và bị bệnh chết ở thành Tunis thì thi-tèn ngoài đem về chôn trong nhà thờ lớn thành Palerme, thủ-tộc đảo Sicile bên cạnh lăng các vị vua người Normand và chiếm Sicile từ trước. Đến cuối thế-kỷ 12, sau ngày lễ Pâques thì dân đảo Sicile nổi lên chống

với ng-roi Pháp và giết nhiều người Pháp trên đảo. Cuộc nổi loạn này gọi là Vêpres siciliennes. Từ đó giờ đi, đảo Sicile lại thuộc về các vua Tây-ban-nha và sau lại thuộc vào xứ Deux Siciles lấy Naples làm kinh-dò và do một giòng vua về họ Bourbons, con cháu vua Saint Louis, cao-trị,

Suốt thế-kỷ 19, đảo Sicile nhiều lần rồi lêu để thoát-ly khỏi quyền áp-thé của các vua xứ Deux Siciles nhưng đều bị thất-bại. Phải đợi đến ngày 11 Mai 1860, nhà đại ti-quốc Y Garibaldi, thay quyền Hoàng-tộc Ý, thông-nhất cả nước Ý thi đảo Sicile mới trở về với nước Ý lần-tiên lúc là trước Ý ngày nay. Garibaldi đã dỗ bộ lên đảo Sicile và chiếm được Palerme rồi nới-tiễn về lối Messine và từ bắc-cảng do dem quẩn sang xú Calabre được dập Ý nhanh-liệt hoan nghênh.

Hiện nay tại nhiều nơi trên đảo Sicile người ta vẫn trông thấy các cõi-lịch do các giòng người đã chinh-phục đảo đó để lại từ ngàn xưa.

Chúng tôi chỉ kè ra đây một vài tí-tý :

Thành Syracuse nguyên xưa là một thị-trấn do người Hi-lập lập ra và có bờ rái là thịnh-vượng. Lịch-sử thành đó là lịch-sử của đảo Sicile. Ở thung quanh thị-trấn đó, người ta đã tìm thấy nhiều ngôi cổ-mộ làm cho người ta biết một cách đích-xác những giòng người nào đã đến ở trên đảo Sicile trước tiên. Như trên đã nói, trước kia là giòng thô-dân trên Sicanes rồi đến giòng người S keles hay là sicules từ trong bán đảo Ý tràn ra. Giống này cũng thuộc vào các giòng Latium đã lập nên thành La-mã và đế-quốc La-mã. Khi người Hi-lập đến thì dân giòng Siciles lại lùi vào phía nội-dịa nhuường các bờ bắc lại cho quân xâm lược. Dân Siciles chắc hẳn xua kia ở Sicile Kná đóng vi chí trong một vùng trong thành Syracuse, người ta đã tìm thấy 80 ngôi cổ-mộ của giòng Siciles. Xé, các ed-mô do, các nhà kháo-tò coi là chia-có: tiền-hòi ở trên đảo ra làm bả thời-kỷ khác nhau: Mellili là thời-kỷ dùng đá, Mollinello là thời-kỷ dùng các khí-cụ bằng đồng đúc, Tremenzano thời-kỷ dùng cao-khi-

cù bằng sắt. Các đồ bằng sắt này như gươm, dao, các thứ vòng xuyến dùng làm đồ trang-sức rồng dã có vẻ tinh-xảo hơn trước và cách то diễn cũng bởi quê mùa dã tố rằng mỹ-thuật trong xứ dã chịu ảnh-hưởng qua người ngoại-quốc. Các lăng của dân Siciles khắp trên đảo ở đâu cũng có, giòng dân này cũng tràn-trán, bò và các thứ súc-vật khác. Còn nhà cửa của họ là không thấy dì-tiết gì. Có lẽ chỉ là những túp lều lấp bằng cành và lá cây kết lại. Dân Siciles chắc trước hợp-lai thành nhiều làng do các tú-nhường tái-tri, mãi đến sau họ mới họp thành đoàn-thé lớn & dưới quyền chỉ-huy của Douketios để chống nhau với người Hi-lập gữ-nên độc-lập của mình. Cuộc ám-mưu khởi loạn của Douketios bị thất-bại. Đến khi viên tú-trưởng này chết thì dân Siciles đã ở lòn với người Hi-lập, ở thành-phố thi làm thợ, còn ở thôn-quê thì họ già-bạc. Giống người Siciles không có hước và một chinh-phủ có tổ-chức nhưng hiện nay phần-nhiều dân trên đảo Sicile đều là giòng gõi giòng người đó.

Trước người Hi-lập đã có dân Phéniciens; một dân-tộc rất giỏi nghệ-di-nề, đến ở Sicile, lập ra các hải-cảng và những kinh-chu-hàng hóa ở trên đường hàng-hương của họ từ Phi-châu đến nước Gauls và đến Tây-ban-nha. Khi thấy người Hi-lập đến thì dân Phéniciens dồn về phía tây-dao trong ba thị-trấn chính Motya, Panorme (tức Palerme ngày nay) và Solunt: o gân dày. Như họ thường-rằng tên được yên-ôn và là Car-hage ở Bắc-Phi, thuyền buôn của họ có thể vượt bờ trong 24 giờ mà sang Sicile hoặc các hiện buôn của họ ở rải-rac trên bờ Địa-trung-hải. Sau đó Phéniciens đến dân thành Carthage cũng đến luôn bến bờ đảo và mở ra các thị-trấn mới như Lilybée (Marsala), và Drepanos (Trapani) ở trên bờ bắc phía Tây Sicile. Người Hi-lập thi buôn bán trên đảo từ lâu nhưng đến phần thứ hai và thế-kỷ thứ 8 trước T. C. thi họ mới iập ra những thành-phố vịnh viễn. Dân Corinthe chiếm đảo Ortygie và do đó sau này sẽ lập ra Syracuse. Người Chalcidens

Có một đồng-bạc mà muon làm giàu nhanh chóng và lương-thiện thi chỉ có cách là: MUA VÉ XỎ SỔ ĐÔNG-PHÁP

Đô Võ Phi Hùng Cựu

thi đấu ở Catane và Messine. Sau bết người Hi-lạp lập nên Gela Agrigente, Selinonte và cuối cùng chiếm cả Himéra ở trên bờ bắc phía Bắc đảo Sicile. Chính là thành này là nơi người Hi-lạp đã đóng chánh với dân Phéniciens và trong năm 480 đã thắng đạo quân của tướng Hamilcar, người Carthage. Cũng chính trong thời kỳ này là thời kỳ đạo quân rất lớn của vua Ba-tru Xerxes đã đánh dâng người Hi-lạp để chinh-phục Âu-châu. Nhờ vào hai trận đại thắng ở Salémone và ở Himéra nên mới cửa được nước Hi-lạp và Âu-châu vào tay người khác.

Người Hi-lạp càng ngày càng mở mang các thành phố. Trên đảo Sicile lúc đó có nhiều tù-binh, người Hi-lạp dùng họ để xây các đồn-dài và thành-trại ở Syracuse và Agrigente.

Đảo Ortylie chất quá không đủ để cho dân & nêu thành-phố phải mở vào đất liền trên bờ bắc Sicile. Syracuse hòn này là một thị-trấn rất lớn lao và dâng dân cư nhất ở miền Địa-trung-hải. Cứ xem các hòn lấp da rái rộng và sâu còn lại ở miền lân cận thành phố thì rõ các nhà cửa lầu-dài ở Syracuse thưa xua rất là đồ-xô và lớn lao. Người Hi-lạp lại xây cả thành-trại và các cơ quan phòng-thủ để giữ Sicile. Đến năm 410 trước T. C. thì chinh-phủ thành Carthage muốn bao thủ cuộc thua trận ở Himéra, mới phái cháu-luống Hamilcar là tướng Hannibal sang đánh Hi-lạp. Quân của Hannibal đỗ ở Lilybée và lùn luyt chiếm nhiều thị-trấn của Hi-lạp như Selinonte và Himéra, Agrigente, Gela, Messana v.v.. Chỉ riêng thành Syracuse không bị thất thủ. Giữa lúc quân Carthagino vây thành Syracuse thì hạm đội Hi-lạp lại vượt bắc sang đánh thành Carthage, nhưng cuộc hành-binhh táo bạo đó không có kết quả như ý muốn. Hồi này là hồi toàn thịnh của thành Syracuse. Trong khi tướng Hi-lạp Hieron II cầm quyền trong thành Syracuse thì canh-nông kỵ nghệ và mỵ-thuật rất mở mang. Cũng chính hồi này là hồi đã hoàn thành rạp hát lớn của thành

Syracuse có thể chứa nổi 24 000 khán-giả. Các lèn dài và đại nguy nga trong thành như đền thờ thần Néapolis cũng là do tướng Hieron xây dựng lên.

Các thành-phố lớn trên đảo Sicile

Trong các thành-phố của Sicile, ngoài Syracuse ra có Palerme, Catane và Messine là lớn nhất và cổ nhất. Bất Sicile xưa nay vẫn có tiếng là một đất phồn-nhiệu và một miền phong-cảnh rất đẹp ở Địa-trung-hải. Palerme là thủ-đô đảo Sicile từ bao nhiêu đời nay. Thành phố có tới 450.000 dân. Ngày nay Palerme là một thị-trấn tối-tân có nhiều đường phố rộng-rã và nhiều lầu-dài xây theo một lối kiến-trúc cứng cáp và phỏng theo mỵ-thuật của La-mã thuở xưa. Ngoài khu thị trấn may bắc thì người ta thấy thành Palerme có cửa các triều vua đã từng cầm quyền trên đảo, tuy trái qua bao nhiêu thế-kỷ mà vẫn có vẻ trói lợi & dươi ánh mặt trời.

Những cái bao lòn chạm trổ và cai binh dâng dỗ xô cửa ngôi nhà thờ cổ là nơi chôn các vua Normand, hoàng-cung của các vua nhà đã đóng đô trên đảo và rất nhiều di-tích từ đời Hi-lạp, La-mã để lại đã nhắc cho người ta nhớ tới cái lịch sử oanh liệt của thành Palerme.

Tất cả những di-tích đó ngày nay một phần lớn đã bị tàn phá vì bom A-bô, Mỹ không còn có cách cứu-vãn được nữa. Từ nay, các nhà du-lịch mỗi khi qua thành Palerme chỉ còn ngâm ngùi mà nhìn những đồng gach đá nát vụn trên những chỗ mà trước đây là lòn người ta vẫn thấy những lầu-dài đồ-xô, vày.

Trong các di-tích đáng được chú ý nhất ở Palerme, người ta phải kể đến ngôi nhà thờ nhỏ Palatine (1129-1143) xây từ thế kỷ 12. Khi người ta bước vào nhà thờ đó người ta có cảm-tưởng như là chân vào một cái động hằng vàng chói lọi, vì ánh sáng mặt-giờ chiếu qua những mảnh kính vàng bọc trên

các vách cửa. Trên các tròng vàng chói lọi Xian Luân-hiay. Những kiếng-giá-sứ xung nhung pho tượng lớn đặt giữa những đầu tường vĩ theo lối A-rập. Trên cửa hàng đồ gốm xanh có chạm tuồi những con rồng dữ tợn và phia trong là nơi có nhiều tượng người và súc-vật đặt trên các đền cột dài và bằng cẩm-thạch gần một cái giếng kiều Hi-lạp, vẫn có tiếng nước chảy từ-từ. Xung quanh ngôi nhà thờ có một vườn cây xanh tốt đầy những hoa thơm, quanh ngon nhất là trong mùa xuân và lúc mùa hè mới bắt đầu.

Thành Palerme, thủ-đô đảo Sicile, là một chốn kinh-thành cổ xưa kia đã có bao nhiêu vua chúa ở đây. Trong thành và ngoài thành



Bản đồ đảo Sicile

hiện nay người ta còn thấy nhiều di-tích về triều-dinh cũ, các vị vua chúa đó. Các vua Normands đã đổi miền lân cận Palerme thành một cái vườn rộng-dâng các thứ hoa và cành trong đó có các biệt-thự rải rác. Các biệt-thự đó nguyên xưa là hoàng-cung: cung Favara vi & dưới chân núi Grifone có giếng nước chảy róc rách thường gọi là « Lâu-dài nước ngọt » cung Cuba, các cung Cubola, Minâni và Zisa. Những cung điện đó đều có vách-nhông lầu-dài Đông-phương, tất cả cái đeod, cái lồng-lòng lận vào trong nhà. Như cung Zisa, hình chữ nhật là một tòa lâu-dài đồ-xô tường dày, quay mặt về phương đông. Trong cung, lồng-dưới có hai gian rất rộng lúc nào khi hậu cung mát vì có giếng nước

Ngay từ hồi người Hi-lạp chiếm Sicile đã đặt ngay ở Catane một đồn quân rồi. Sau các nhà thục dồn dập mới đổi thành một thi-trấn phồn-thịnh. Ngày nay ở Catane người ta vẫn còn tìm thấy một vài di-tích lòi rõ dấu vết của các giếng người đã ở qua thị-trấn đó từ bao nhiêu thế kỷ trước. Các di-tích của người Hi-lạp thì có những bậc tam-cấp của một rạp hát lớn, nền một nhà hòa nhạc.

Còn nhiều công-cuộc khác thấy nói trong sách thi ngày nay đã không còn vết-tích gì nữa vì đã bị chôn vùi dưới những tảng đá do núi lửa Etna phun ra nhiều lần.

Trong các công-cuộc của các vua Normand có một ngôi nhà thờ do vua Roger xây từ

Cần-dai-ly thuộc Nhật

no 80 Rue des Médicaments Hanoi (cần mua sâm - nhung - quế - mật gấu etc...)

khắp phủ, huyện, châu, quận, diều kiện pê-dàng - Không phải ký-quy - Kip thương lượng ngay: Établissement BỨC THẮNG

no 80 Rue des Médicaments Hanoi (cần mua sâm - nhung - quế - mật gấu etc...)

năm 1991 nhưng 100 năm sau mai và trán bị gãy và nón đã lặp lại nhiều cửa nhà thờ xây bằng đá để và cầm-hatch cộp những cái tó đậm ở trong thì lấy ở rạp hát Hi-lap bị đập.

Catane có một viện khảo-cứu rất lớn và có đủ đồ dùng nhất để khảo sát về các vấn đề.

Viện này đã lập được một bản đồ trên giấy bằng cách chụp ảnh, viện lại có một cái đồng hồ lớn (25m30) để ghi các sự thay đổi trên mặt đất. Viện có đường dèn-thoại riêng nối liền với núi lửa Etna. Tại thành-phố này lại có cả trường Đại-học và ba caithu viện lớn,

SÀM CAO - LY

Tả vị thuốc bắc rất quý
Ai muốn mạnh khỏe và sống lâu – phải tìm
chỗ được lùa sâm cao-ly chính hiệu mà
đang. Sâm này chỉ có bán độc quyền tại
TỔNG - ĐỐC PHỦ CAO - LY



Ấn nhau cho kỹ kỹ tên
Hai chi sâm Cao
danh dán trên hộp sâm
ly chính hiệu
DAI-LY HỘC QUYỀN !

MITSUI BUSSAN KAISHA LTD HANOI

SÁCH Á-CHÂU

Tủ sách quý

GIỚI NGƯỜI NGỌC CẨM

TÌNH TRƯỞNG của Lê-vân-Huyễn

MỘT THUYẾT TÌNH TỐ NAM VỀ

TRUNG

CHIM THÉO GIÓNG NGỌC của

Ta hồn Thiên

Tủ sách trình thêm

VŨ AN MẠNG KHÔNG CÓ TIỀU

PHẨM CỦA NGÔI TÝ

ĐÀ G BÌ MẶT CỦA NGÔI TÝ

LÃO GIÁ BEO ỨNG DUYÊN

của Trần Văn Quí

MÔN KÝ KHÚC CỦA NGÔI CẨM

Những sách trên đây đã được hoàn nghiêm túc nhất.

nhà in Á-CHÂU XUẤT BẢN 17 EMILE NOLLY HANOI TEL. 1280

Thành Catane (149.000 dân) hiện nay là một thị-trấn tối tân, đường phố quang-sáng, rộng rãi, nhà cửa nguy nga, tráng lệ. Đường phố chính là đường Vittorio Emmanuel II số 2 cây số đi từ đầu này sang đầu kia thành-phố. Một con voi bằng đá dài 10m đặt trên cái giếng trước nhà thờ nhắc cho du khách nhớ chỗ đó đã gần nái lửa Etna. Ở một miếu nhỏ luôn sực nay động đất người ta vội vàng sống. Thành Catane có bể-nghệ lọc nước hoa, lòm nước chanh, nước raw, rót các thứ quả và có những nhà máy lọc dầu olive. Đó là cái kho những nông sản ở mìền Etna đem tới như lúa mì, rau, riuon vang và các thứ nông sản, lâm sản khác. Về các khoáng chất thì ở vùng Catane có nhưa lát đường, phẩn, đá hoa trắng và lưu hoàng. Các sản-vật đó đều do cửa bờ Catane chở vào Ý hoặc sang các nước khác ở Âu-châu. Các hải-cảng lớn khác là Messine, một thị-trấn hồi 1908 đã bị nạn động-dắt lớn thiệt hại tới 84.000 dân và 91% nhà cửa, lát đá. Messine đã hàn gắn xong các vết thương hôi gãy 40 năm trước. Thành-phố phải xây theo một kiều-nết định, các nhà cửa lâu dài không được cao quá 12 thước. Thị Messine, có đường xe lửa vượt qua eo bờ (ferry-boat) (chỗ hẹp nhất độ 3 cây số) sang Reggio là hải-cảng ở đầu xứ Calabre, bán đảo Ý. Trên đường xe lửa qua eo bờ trồng hai bên bờ phong cảnh rất giống nhau nên người ta cho rằng xưa kia đảo Sicile định liên với lục địa và đã bị một nạn động-dắt làm rung chuyển và tách đôi ra thành hai. Các cửa bờ khác về phía tây là Trapani, Marsala; về phía bắc là Termini, Cefalù, San Stéfano; về phía đông Taormina, Augusta; về phía nam Porto Empedocle, Licata, Gela.

(kỷ sau đây)
HỒNG-LAM

Tủ sách công giáo
THÀNH NIÊU THƯỢC VĂN ĐỀ
TỔNG SÁCH của Nguyễn-đ.
Hữu Lai của Đức giám mục J.P.
Nguyễn Bá Tòng

Tủ sách lịch sử

THÀNH SĨ VÕ DANH của Hải Ông

Tủ sách phiêu lưu

MỘT TÂN THỦ của Nguyễn-Chân

TRUNG Mai của Nguyễn-Chân

Những cuốn sách trên đây đã được hoàn nghiêm túc nhất.

nhà in Á-CHÂU XUẤT BẢN 17 EMILE NOLLY HANOI TEL. 1280

Từ xưa tới nay

KẾ THÙ SỐ MỘT CỦA NHÂN-LOẠI

Nạn đói kém ở Âu-châu
về đời thương-eo

Trong những thế-kỷ trước kinh Thiên-chúa giáng sinh, ở Âu-châu những nước thịnh-vượng nhất là các nước Bi-lap, La-mã, còn ở bờ kia Địa-trung-hải miền Bắc-Phi thì có Ai-cập. Đó là những nước phu-cường và đồng-bản nhất, nước nào cũng có một hội rất là oanh-liệt, vĩ-양. Tuy vậy, theo trong lịch-sử, thì dân các nước đó cũng thường bị nạn đói kém lụn.

Ở La-mã, ví-hội trước Thiên-chúa giáng-sinh các điện-chùa phần phiến chỉ giồng lúa mì và một ít nước cung cây dầu olive. Về thời kỳ đó ngay ở những nước có những đường sá tốt, lúa mì cùng các rồng-sắn cũng chỉ bán được ở những thị trấn lân cận, vì chỗ đồi xa xôi lùi vừa không có gì chắc chắn. Vì thế ở những miền có nhiều lùa thi giá rất cao, còn trái lại ở kinh-thành La-mã thì giá sinh hoạt càng ngày càng đắt thêm thành phố mở mang rải nhanh chóng nên số lượng thuế không đủ cung cấp cho dân. Vẽ lối bon đần về phái trung lưu trưởng bò các miếu nhà quái quỷ ở các thành phố gần đây, hi-vọng có thể làm giàu. Nhưng ở các nơi đó, họ không tìm được việc làm và dân ta chỉ-trấn do cung thường lì cự đói no khát nên phần nhiều những thành-niên đói lị khéo nhau đến cả kinh-thành La-mã. Chính ở các nơi phồn-hoa đô-hội lớn đó, nạn đói kém phiến khi rất ghê gớm và kinh thành càng mở mang thêm, càng đông dân bao nhiêu thì lại càng cần phải tìm mua lúa mì ở các thị-trấn xa hơn để nuôi dân. Nơi mua lúa mì càng đắt bao nhiêu thì giá bánh càng đắt thêm bấy nhiêu. Nếu không may gặp đầm-mất mùa thì hàng bình-dân luôn luôn bị thiến-thoát và mang công-mác nợ. Những người nghèo trên đây là nguồn gốc nạn đói khốn khổ lớn về nghề nông xảy ra ở Ý vào hồi năm 1450 trước Thiên-chúa giáng sinh. Các nhà chép-sử có thuật-tổ rằng nạn sinh-hoạt đắt đỏ ở Ý trong hồi này.

Ngày ở nước ta, từ mấy chục năm nay có đường sá tiện lợи từ Nam chí Bắc và gần đây lại có đường xe lửa chạy suốt ba xứ Trung, Nam, Bắc-kỳ, ngay cơ-cản trong dân ta cũng đã bài-nhiều và nén cõi sáy ra vì các vụ thiên-niệm lúa lạo thi công không đến nổi tai hại như trong các thế-kỷ trước đây.

Nếu ta giờ lich-sử ese dân-jặc trên thế-giới thi ta sẽ thấy ở thời-đai nào và nước nào cũng đã từng có những nạn đói-kém giết hại hàng ngàn, hàng vạn người.

**NAN
ĐỔI KÉM
bao giờ cũng là**

Và nói đến ca Sỹ Tăng Phà và cách sống của vua kinh thành La-mă do sự bài chửi một nèn ván minh thanh-ubá hơn gãy ra. Nền ván-minh Hi-lạp và Đông-phương thiên-về khói-lạc và tối-kém hòn, khi nhập cảng vào nước Ý quê nhà, cờ kính và nghèo cảng dù gãy nên ở đấy một cuộn đảo lòn về kinh-tế.

Hi-lap, về thời-kỳ trước đây ít lâu cũng & vào một thời-hđ lượng-trí nhữ thê. Vào hồi hai thế-kỷ thứ 5 và thứ 4 trước Thiên-chùa giáng sinh; Attique là một nước phđ cường và kynh-đè rất mờ mang, nhất là trong xứ đông qua đén tên húa ml trong xứ không rõ lẩn. Cả trong những năm được mùa, xứ Attique (miền Nam Hi-lap) theo lời Démophène (nhật ký), cũng phải nhập cảng tới 800 000 médimes nghĩa là vào khoảng 300 000 tạ lúa ml. Có nhà chép sự lại nòi số lúa nhập cảng hàng năm iới 375.000 tạ. Nêu không có chính phủ ghi sự sốc hoặc những tài vay việc thi các nhà buôn từ già không thê nào đem về trong xứ được tới 30.000 tạ lúa một năm. Vì thế, chính-phủ ra lệnh bắt buộc tất cả các tàu bè của người Nhâ-diển (Athénians) hoặc do trù bắn của dân Nhâ-diển giáp đỡ trong việc buôn bán, mỗi lần lái ra ngoài về đều phải chờ về một ít lúa mì, nếu không tuân lệnh sẽ bị phạt rất nặng. Những chiếc tàu chờ hứa & miền Crimée thuộc



Hàn
Thuyên

Hanoi
Hà Tiên Tsin

MỚI CÓ BẢN

CÁI TẠO SINH LỰC

Phần thực hành trong bộ
« SỨC KHỎE MỚI »
của P. N. KHUẾ giá 3\$50

25-843 carbon

XÂ - HÔI AI - GÂP

Đời Thượng cổ trong bộ
« LỊCH SỬ THẾ GIỚI »
của Nguyễn Đức QUỲNH

Giá : 25.50
Ở xa mua một cuốn xin gửi tiền trước kèm Op 40 trước đám bảo về ông giám đốc Hán Phuyện 71 Tiền Tsin - Hanoi

Biểu luật cốt yếu và duy nhất của Chính - Phủ
là làm việc công ích.

Thống-Châ LYAUTHEY đã nói : « Ta là một sinh vật chỉ ưa hoạt động ». Chúng ta nên theo gương người.

chinh-phủ phải cầu can-thiệp vào. Các đế-quốc lớn ngày trước kia chinh phục nhiều đất đai thì phải cầu cùa có những miền phi-nhiều sản-xuất nhiều lúa mì. Đế-quốc Lã-mê, sau khi chiếm được các đảo Sicile, Sardaigne, nước Tây-ban-nha và kết giao thân-mặt với Ai-cập, ngay lập tức có những kho lúa mì lớn lao mới dám phái quân di chinh phục các nước khac trên bờ Địa-trung-hai. Mithridate có thể đánh nhanh lúu vè Lã-mê cũng là Lã-mê đã chiếm được xứ Crimea rất phi-nhiều.

vận tải lớn kém. Vì thế mà các nhà buôn đầu có mua được lúa mì bằng giá rẻ cũn không thèm nhập cảng thử hàng đó vì bát được it lãi. Cho những khai có nạn đói kinh người ta mới phả buông lúa. Nhưng việc này cảng chỉ có bận để giám sát đổi kím chung người ta không muốn trả lúa, có thể thi hành lãi về việc bán lúa họa cháng mới đủ để bù vào số phí tốn trong việc vận-tải khó khăn.

Démophion mệt nhoài nằm trên giường co襁褓
nhìn đờ nhả buồn đau đầu cơ trong dịp có nạn đói
kém và lợi dụng nó để kiểm tra. Démosthène
cũng có nói đến những hội buôn lớn đầu cơ và
nạn đói kém xảy ra trong các xứ ở trên bờ Địa
trung-hải.

Việc buôn lúa mì và cách sinh hoạt về đời thường-eđ ở Hi-lap được tả trong các sách rất rõ ràng; chép rằng ở La-mâ việc buôn và vận tải lúa mì cũng tương tự như thế. Lúa ở Ai-cập chở về nêu đem báp ở các thành-phố & xa trong nội địa, dưới chân dãy núi *Appennins* hoặc trong miến sông thì già ráo vì sự vận-tải khôn khéo và nguy-hiem. Vì thế mà trong những năm đổi kẽm, chính-phủ phải bỏ tiền khor mua lúa để phát cho dân hoàe các nhà từ thiện mua để giúp đồng-báo.

Ngày nay ta thường thấy những thành phέ
sau, bầy triều dân mà viেc vân lường dược dì
dâng. Bó là nhóe có xe-lùa, tần luôh và ca ché
chức hoán-toàn về thương-mại và kỵ-nghé ở
thế-kỷ 20 nay. Ngày xưa, việc vân lường thay
đến nôii 100.000 dân trong một thành phố là
việc vô cùng khó khăn, vì thế mà ngày xưa
số thành phέ lớn và đông dân rất ít. Vân-dê vân
lường cho mỗi kinh thành ngày xưa vẫn là một
vấn-dê quan-hệ về chính-tị. Bó là viêc mua

SACIP MÖD

Đàn bà và nhà văn

Một công trình khảo cứu của Kiều-th
Gòn có những mục : Bia vĩ ngoài đài
van chương Đông Tây ; Những bà mẹ,
chị ; Những bà vợ, những cô nhân ti
vẫn có nên lấy vợ không ? Ái tình cờ
cho văn chương Khán ; vẫn vẫn...

Sách trên 100 trang giá 1\$20

NHÀ XUẤT - BẢN «TÂN - VIỆT» 29 LAMBERT
HANOI

1. *ESTADO DA*

rõ g斗争 song Vi

(Văn chương và thần thế Trần tể Nương). Một kiệt tác của Tiên thánh Mai. Ký tài bản này tác giả đã dày công sửa chữa. Sách ngọt 200 trang, giá 1990.

Sa^ñg^o bññ.

NHIN LÈ MƠI DỄM (nhuynh 01)



ly, nhưng số người bị hại về nạn đói kém vẫn nhiều.

Các giáo-sĩ, các nhà buôn Âu-chân đến xứ ta — Đàng trong hay Đàng ngoài — vào hồi thế kỷ 17 và 18 thường là những nạn lụt và đại hạn gây nên những vụ đói kém rất thê thảm trong dân gian.

Ở Bắc-kỳ và Trung-kỳ, sau khi người Pháp đã dập cuộc bão-hội, thi đồng thời với việc dẹp loạn trong xứ, chính-phủ đã nghĩ ngay đến việc mở các đường sá giao thông để việc vận-tải từ mền này sang mền khác được dễ dàng, nhanh chóng.

Năm 1898, sau khi đã được mục kích hàng mấy chục vạn dân hai tỉnh Quảng-bình, Quảng-trị & trong cảnh đói kém vì bão lụt rất thê thảm, quan cố Toàn-quyền Paul Doumer đã nghĩ ngay đến một chương-trình mở mang các đường giao-thông trong xứ. Chương trình rải là-vì-dai gồm cả việc xây đường xe-lửa xuyên Đông dương và đường xe-lửa sang Ai-lao đến nay still-hành vẫn chưa hết. Trong cuốn «Indochine française» quan Toàn-quyền P.Doumer đã nhắc lại những điều đau lòng mà ngài đã được trông thấy khi qua hai tỉnh Trung-kỳ bị nạn mất mùa đói kém. Ngài đã kết luận một cách quả quyết rằng muốn cứu dân Việt-nam

khỏi bị con ma đói giày vỏ trong những năm mất mùa và trong những hồi «thanh hoàng vi tiếc» thì trước hết phải mở các đường giao-thông trong xứ như đường ô-lô và đường xe-lửa thì sự trao đổi các sản-vật mới được dễ dàng và nhanh chóng và việc cứu tế các nạn dân bị nạn-dói kém mới được hoàn toàn.

Ngày nay, rõ ràng có các công cuộn, dẫn thủy nhặt điền, đê diều và nhờ có các đường giao-thông và cách vận tải, tiện lợi nên trong những năm mất mùa ở một địa phương nào, nạn cơ cAREN cũng không đến nỗi ta hại như ngày xưa nữa.

Người đời càng văn minh, tiến bộ thì việc trừ các thiên tai và nạn đói kém quả cũng có phần hiết-quả hơn.

H. K. T.

Thống-chẽ Pétain đã nói:

«Nhờ có bại lận mà mỗi đồng-lâm của quốc-gia được thất-chết; chúng ta sở dĩ quay quần để làm sự bảo-vệ chung. Sự gần gũi đó, áu chi là tự-nhiên, là hy vọng nâng đỡ nhau trong cuộc phục-hưng. Nhưng Quốc-gia Cánh-mệnh còn phải cần sự thống-nhất của nước Pháp».

TRUNG - HOA LÀ TỒ - QUỐC

NẠN ĐÓI KÉM :

Nói đến đói kém, người ta phải kè ngay đến hai nước Ấn-đô và Trung-hoa.

Hai nước cõi đồ đều là nông-quốc, nhân-dân hằng rồng-trổ triệt con người, chỉ róng ròng việc trồng-rọt cay-cây dè sinh sôi. Mùa cay-cây trồng-rọt loạn theo lối lỗ, được mùa hay mất mùa, kết quả nông-vụ lột xác thê thảm, chỉ rồng ròng vào ống Trời. Nhiều năm Trời thường mưa thuận gió hòa thi phong dâng hòa oắc, chẳng nói lầm gì. Rất gấp năm mưa gió thất thời, nồng rét rái tiết, thiếu nước hay ngập lụt, hoặc sáu chuỗi phá hại ha-hàn, lùn nhân-dân liên tiếp lâm vào cái cảnh kẽm đói khô sô vỉ không còn nguồn lợi gì khác là nghề nông.

Cứ heo lịch-sử, thì Trung-quốc là nước xẩy ra nhiều nạn đói nhất và từ lâu đời nhất các nước là cõi chí kim.

Tư năm Hán-Cao-Đế nguyên-niên tức là từ năm 206 trước Tây-lịch-kỷ nguyên đến năm dân-quốc nhì-hai nhì-niên, tức là Năm 1933, có 12139 năm, tại Trung-hoa đã xẩy ra 1030 nạn hạn-hán và 1030 nạn thủy-lụt. Thành ra

trong 2139 năm, chỉ có 720 năm thoát nạn tai-hoang, và tính ra cứ 100 năm thì có 49 nạn hạn-hán, cứ 100 năm thì có 48 nạn thủy-lụt.

Đó là mối lính theo những điều ghi chép trong chính-sách, nếu kể cả các tai nạn bị ẩn-nặc, hoặc chép trong dã-sử thì không biết con số còn lòn đến đâu!

Ăn thịt người chêt và giết thịt người sống

Ánh-hưởng những năm thủy-ai hay hạn-hán, chẳng phải nói, thì người ta cõi cảnh biế, là: mưa mang mất, thuế má giảm hoặc miễn không thu gác nên những lô hàng lớn cho công-khổ. Nhưng ánh-hưởng lớn hơn hé! là nạn đói kém làm cho người vật không thể sống được. Chẳng có thừa ăn, nhân-dân nhieu khi lá cây rẽ cõi cũng không có mà nhồi vào dạ dày, người sống sót thường tranh nhau xá-thịt người chết mà ăn, hoặc dài con cái cho nhau, giết thịt mà ăn như người ta giết bò giết lợn,

Trong 2139 năm sẩy ra 1057 nạn hạn-hán, 1030 nạn thủy-tai, mõi lần thiệt mất hàng triệu mạng người. Trong khoảng 20 năm trời, sẩy ra tám nàn kém đói khốc-liệt. Dân gian ăn thịt lẫn nhau.

Những năm đói kém «người ăn thịt người» như vậy, vì nhiều lẽ, thường không được chép vào sử-ký. Tuy vậy, tính từ năm Hán Nguyên-đế mien-khai sơ nguyên nguyên-niên tức là từ năm 48 rước Tây-lịch đến năm 1931, người ta cũng đếm được lết cả 52 lần đói kém «người ăn thịt người». Trong số đó, tài 46 nạn hạn-hán, 6 nạn thủy-lụt.

Tính riêng từ năm Trung-hoa lập thành dân-quốc, tức là 1933 đến năm 1936 nhì-nhị-niên tức năm 1931, trong vòng 4620 năm đó, cũng đã xẩy ra lết 8 nạn đói kém «người ăn thịt người» trong số đó 6 nạn hạn-hán, 2 nạn thủy-lụt, các báo hói ấy, như Thiên-tần Đại-công-báo, Bắc-kinh Ich-thé báo đều có trường-thuật rõ ràng. Ấy là bấy giờ đường giao-thông, sự vận-tải đã nhanh-chóng thuận tiện, các cuộc chấn-lỗi xã hội đã thíc-hích hàn-hội, người giàu có ở trong nước, ngoài nước đã biết quyền tiền tài nghĩa hàng ngàn hàng nghìn bát thê mạt nạn đói kém còn khóc-lạy như vậy ngày xưa gấp những năm đại-hạn hay lụt-lội mất mùa, tình hình đói kém còn nghiêm trọng đến thế nào!

Họa võ đơn chí

Hạn-hán và thủy-lụt, một trong hai rạn đe xẩy ra cũng đã làm cho hàng trăm ngàn người chết đói rồi.

Huống chi nhiều khi cùng một năm, trong nước lại xẩy ra lết cả hai tai nạn,

Như chảng hạn mây năm cũ ra sau đây:
Năm Đạo-quang thứ 26, tức 1846, tại Sơn-dông, Giang-tây có nạn thây-tai, tại Thiêm-tây lại có nạn đói-hạn.

Năm Đạo-quang thứ 29 (1849) tại Cam-túc có nạn ác-nạn, tại Hồ-bắc, Giang-tô, Trì-tiết-giang lại có nạn thây-tai.

Năm Quang-ty 2, 3, 4 (1876 77 78) các hạt Giang-tô, Sơn-dông, Hồ-bắc, Ha-bắc, Thiêm-tây, Sơn-tây, Ha-nam-gấp nạn đói-hạn ba năm liền, trong khi các khu khac ở Thiêm-tây, Sơn-dông, An-huy gấp nạn thây-tai khốc-liệt.

Hai cao-tai hùng cung đồng dập đến một lúc, cung nghiêm-umont, ác-liệt như nhau, có khi kéo dài ra mây năm trời, khen cho nồng-dân Tau - mà ngóiTau - mà ngói - om bụng dồi, nhìn nhau mà chê, nang vạn hàng triều.

Có lẽ cũng vì cái mâu-thuẫn «đóng» thời một línch chô bị đại-nạn, chô bị ngập lụt «ma phai-sinh» ra lời than-thở của người ưu thời mản thê chảng:

« Họa so-don chí! »

Chết mệt lục hàng chục triệu người

Số người chết duối, chết đói, nhất là chết đói - vì nạn đói-hạn nhiều hơn nạn thây-tai - trong các năm đói kém ngày xưa, là bao nhiêu, sù-sách nhiều khi không ghi chép rõ.

Song số người chết trong mây nạn đói kém gần đây, cũng có thể cho người ta một «-tüm» về số người chết trong các năm đói kém thời cổ.

Theo «Thanh-Sử-Cáo» thiền «Tai-di-chí-thi»: Năm 1846, nạn đói-hạn và nạn trừng-thây đã làm chết 225.000 người.

Năm 1849 hai nạn ấy đã làm chết 13.750.000 người.

Ba năm 1876-77-78 số người chết về nạn đói-hạn và thây-lao tạo tổng số 9.500.000 người.

Năm 1931 nạn thây-lai-sông Dương-Tứ và sông Hoai đã làm chết hết 554.400 người.

Nếu tính gồm số người chết về nạn đói-kém như hồi kinh-tế khủng-hoảng 1931 - 1932?

hoa hiện giờ (330 triệu) chứ không nhỏ.

Kết luận

Theo như trên, thi dân Trung-Hoa cũng như dân Án-dô và các nồng - quốc trên thế giới sô dì bị đói kém là vì mài mòn.

Và mài mòn là vì nước phân phát không đều, nơi thi thừa mứa tràn ngập, nơi thi khô can, môi giới không cõ.

Vậy chỉ lam cách nào cho khắp nơi chô nào cung vua dù nước cay bùa tròng trot, là nạn đói kém triết được ngay.

Việc đó từ đời thương-cõ, người ta đã nghĩ đến rồi và đã làm rồi.

Từ thế kỷ thứ 20 trước Tây-lịch, Vua Đại-Vũ đã knoi các dòng-lày và đào sông cho nước chảy ra bờ. Vì thế ruộng nương mới cây cày được và dân mới có cơm với thịt mà ăn.

Trước Tây-lịch non một thế-kỷ, thi-hao Virgile, trong tập « Nông-sy-thi » cũng đã lên tiếng ca-tung công - đức các nhà nông-nghệp La-mã:

« Đang khen thay! những kẻ không quản ngại luôn luôn phần đầu với đồng-áng khô cạn và luôn luôn khai phá gó đất khô tảo và chỉ truy sai-khiên được các khe suối dân thày vào ruộng cho hoa-mùn được lôi tươi.

« Đang khen thay! kè thà hời đểng ngọt nước về những chỗ đồng cỏ khô cháy... »

Và Đại-Vũ tri-hay và các nhà nông La-mã đã dẫn thày nhập diện thất là những người đang ca-tung, vi đóng trước những nạn đói kém khốc-liệt như trên kia, người ta ai cũng phải nhận câu cách ngôn sau này chí-lý:

« Thiêm-nhất hoán-phạn, thi nhẫn-loại chi an-nhân ».

(Cho thêm một bát cơm là ăn nhẫn của nhẫn-loại).

Nhung cũ g có khi mùa-màng bội-thu, hoa-mùa rải rổi, mà nhẫn-dân vẫn bị nạn đói-kém như hồi kinh-tế khủng-hoảng 1931 - 1932?

Đó là chuyện khác.

Văn-Hoc



NẠN DỐI KÉM DƯỚI NGỒI BÚT NỮ - SĨ PEARL BUCK

THANH CHAU

Một nữ phóng-viên có danh của Pháp hời qua Đông-duong đều ra về tìm lùi lùi dân chúng, đã để lại sau cuộc du-lịch của mình nhung trong sách rất thiết thực về nạn đói-kém của cùng dâ». Chúng tôi còn nhớ một đoạn nhà nữ phóng-viên là cảnh đón què miền Nghệ-Tĩnh *«Thee chán thè»* là cảm-tống:

N' ững cảnh đói kén nhin vầy
vì han hác, vì sán hò, vì lút lỏi,
vì đòng-đít, vì chấn-tranh v.v.,
có riêng si-mết nước ta? Ở Án-dô, & Trung-hoa, & ngay các

nước vân-minh nhất hòn-bon
Nền giờ đây, hằng ngày đương

diễn. Còn nhau-loại ngày nay ở
trên mặt quê đất nát là nạn đói
kém co-hàn, sán diều ái đòn lật,
không ở chỗ này thì ở chỗ kia.
Quả tim c' à người ta soi hìn
thỉnh quâc tim c' à người ta soi hìn
thỉnh quâc tim c' à người ta soi hìn

thấy cũng khung phuong cùa
chưa. Nhìn mắt của chúng-sinh
vẫn còn cù phái rõ xưởng vĩ đối,

Trò kia đã nói đến tím lòng
của một người dân bà Pháp
rung «ngi vi sá» của dân
minh, bây giờ là! nói đến nỗi
thết-tha của một người dân bà
Mỹ, người ban của đất nước
Trung-hoa - Khi viết về cái đói
khô của người dân quê xú-lóng
điều «và chúng ta. Một xã mà
người dân, phần lớn dân tròng
về: «nóng đói», như người dân ở
trước minh. Nhưng ở «cái xã
vàng» a mènh-mèng này, «cái xã
đối» cũng mènh-mèng, rùng-rợn
khác thường. (1)

(1) Cái xã kỵ trong bài «Trung-Hoa
về-quốc nạn kém đói»: «đang» số này.

Dưới đây là một đoạn của nữ sĩ Pearl Buck viết trong cuốn «Đất-tiền» của bà, tả cảnh trời đầm đìa ở một miền quê ngoài thành Thượng-hải:

« Ngày tháng lai qua di nữa,
và mưa vẫn cứ không chịu rời.
Người trong làng đứng đầy cả
các ngõ, đê ngửa mặt trời lên
trời và bùi lùi một cách lo ro
xem trời có mây được hay không.

Nhung, một chút mây vừa kéo
đến tu-áp được chốc-lát, thi
một tràn gió se-nghit & đầu
tai thót lòi lùm tan-tác hết, như
người ta quên rằng hêt bụi
trên mặt phản vây.

Bầu trời lai ồng, và tro trào,
mặt trời lai cango gắt thảm
lám Ban đêm, trăng sáng vắng
vặc, cũng chói-lòi chẳng khác
chì mòn hòn lửa khää.

Hoàng-Long (lên người bà
quê, vai chính trong cuốn sách)
chỉ gắt hối được lì hat đùu rǎn
reo, và lì bắp ngô tròng vội

Bô thận tiêu độc

Tanecloc mâu-tieu-hết
nhiep doc ngan lô do di
dopic ton lieu phat ra.
Hop 0.882. Ngu ti 400,
ca 7.500. Xu mu linh
hoa giao ngan

NHÀ THUỐC TẾ-DÂN
Ph. 21, Hàng B, Hanoi

Saigon-Eis. Nam-Hien 429. Blach-
chi doi 15 các thuoc Te-dan

được vào thửa ruộng mà chết
vàng khi trước. Khi bóc hét, và
lầy ngò, hòn giòi tung bat môt,
không đê một hòn nhỏ lên xà
quá. Hoàng-Long định đê đánh
các lõi ngò đê đóm béo, til vợ
hắc kêu lên: «Không, không
thê đem đùng vào việc đê được.
Ngày xưa, hòn «còn nhỏ, tôi ở
Sơn-dông cũng đê đóm nhung
như thế này. Người ta còn tán
nhô nhung lõi ngò ra đùa cho
cô đói. Còn hòn là ăn vỗ. »

Khi người đàn nói vậy, thi tất
ca iểm-jim lảng, cho đến cả trẻ
con.

Thế nhưng, tai hại nhất là
Á Lín (lên người vợ) lai có
chá trong lùe đó. Ngày xưa
cho con nhophu vừa nói nhô:
« Cố ẩn di con a, khi me ché oán
lì sữa oily sữa là hốt. » Rồi
sữa nang dần rao ráo. Cả nhà
bể nghe đứa bé khóc vang nhà
đòi hòn lái hoàng-le. Và nếu có
ai hỏi ai cái là làm thế nào đê
má sóng được trong làng, thi
một người đều không hiểu ra
sao cả.

Hoàng-Long có một con trâu
cày. Chẳng không đâm cho coa
đi chán xa nhà rứa. Quando thi
khô, cõ thi chay hat giống ăn
hết đùi tui lùi, trâu cũng thành
ra vỗ vùng. Mùa đẻ đóm xá, biếc
đầu khồng bị trộm mồi thi,
đê mồi thi? Người nhà qđe
buộc trâu ở trước cửa nhà. Con
vật giài còn như một bò xuồng.

Nhung một ngày kia, gao lúa
không còn gì cả. Chỉ còn sót lại
vài đóm đùi vòi khô khô. Con trâu
đòi quá rồng cõ ngay. Lúc đó,
ông bố già mới nói: « Chứng ta
đã thất trâu đến nỗi rồi! »

TUẦN-LỄ ĐÔNG-DƯƠNG

— Theo sắc lệnh ngày 30 Juillet 1943, thiếu-tướng Léon Guéranger, chỉ huy trưởng quân đội, ra lệnh cho quân thủy quân Đông Dương và các đơn vị hàng không sự sẵn sàng.

— Hôm 30 Juillet 1943, quan Toàn-quyền Decoux đã ký một đạo nghị định cho sung công trấn-tiền (requisition) các hành xe ô tô để cho Comptoir des Pneumatiques dùng theo nhu cầu do nghị định ngày 1er Mai 1943. Việc sung công này không thi hành đối với các bánh xe môtô hay xe đạp có động cơ.

Luật sung công thi hành đối với cả các nguyên liệu và vật dụng mà Comptoir des Pneumatiques sẽ dùng cho các xưởng chế-tạo bánh xe ô-trong-xe, dã-chè hay thay các bánh dã dùng rồi.

Lúc nǎo muôn song công ese thư cần dùng kè trên thi ông giám đốc Comptoir des Pneumatiques sẽ làm đơn xin, và việc sung công thi hành quyền Ông Tổng-thanh-trai chính là người dùng đầu Comptoir des Pneumatiques.

Nếu người ta dã phái bị sung công mà thuộc về một liên-doàn chuyên-nghiệp nào thì việc sung công phải được viên đại biểu thường trực của liên-doàn tò ý bằng lòng mới được.

Rồi có việc gì xảy ra giữa các nhà có quyền và các nhà sung công thi việc sẽ có liên-quan Toàn-quyền quyết định.

— Chính-phủ dã cho môt kỳ thi về kiêu dã-kỳ hánh-hàm, Anh-hùng Việt Pháp, dat uy Dân-hộ-Vy và trung-yết Rolland Garros.

Dã dùng ở Biên-hà Nam-ký số tiền khoảng 20.000.000.

Số một hội đồng do chánh các kiêu dã thi Nga dã quyết

giúp-nhà dã được cử ra trong công việc xây dựng dã-kỳ kiêm mây và sẽ được hưởng huy phần trăm trích bù số tiền chi phí dùng dã.

— Số tiền huy chương 1.500.000 và người thứ ba dã được 1.000 \$.

Một phái bộ Phật-giao do hội Phật-giao Nhật phái dã, tới Hanoi tháng 9 Août. Phái bộ này sẽ chuyên nghiên-cứu về Phật-học ở Đông-dương.

Theo đạo Dụ của đức Bảo Đại ngày 23 Juin 1943, do quan Toàn-quyền duyệt-ý ngày 30 Juillet 1943, thi này chia xét những đơn xin ôn-giảm của những thường-pharm dã chịu-tội dã được một nửa hay tết ra dã chịu-mười năm khõ-sai nếu bị khõ-sai chung-thần, và phải một năm sau kia đơn xin ôn-giảm nôp trước dã bị bắc.

Sáng hôm 9 Août quan Toàn-quyền dã tới yết-kính đức Bảo-dai ta biêt-thí của Hoàng-thượng tại Dalat.

Hôm 10 Août quan Toàn-quyền có đặt tiệc thết-tòng Chémars công-sử Đài, đại-biểu ủy ban đánh-chén.

Hôm 10 Août quan Đặc-sứ Nhật ở Đông-dương Kenkichi Yosizawa dã từ Saigon lên Dalat Ngã Ở Dalat một tuần-lé.

Và quan Tổng-bí-thú tòa Đại-sứ Nhật ở Đông-dương Shigeru Kuriyama dã từ Dalat ra Hanoi dã bàn luận công

Hộp-thư.

Ô. Nguyễn Huân — Đề nghị được. Chờ bài bay hơn.

Ô. Phạm Văn Nhàn — Xin cho biết-tiến-cti.

Ô. Phan Như — Đề nghị được Taza Ngu Sê sang. Có thư sau

viec với các nhà đương chúa vua vñ Nha.

— Quan Toàn-quyền dã ký nghị định chuẩn y Ngày 6 Juillet chia-vua vào Bại và về trung-tri-sa làm mít hay lâm huy-hóng các-thực-pham.

Nhưng kè nào vì vñ ý hay có ý giá-mát thực-pham, khôn-bi huy-hóng mít-mát dã, hoặc dâng lục-dem ra hòn-má không chịu-bán, hoặc ngán-trò việc dã-tài, phản-phát, tiêu-thụ các-thực-pham, hoặc ra lệnh-lam các-việc trên, sẽ bị phat-tu từ năm-năm tới mười-năm và phạt-tiền từ 10.000 tới 500.000 \$.

Kè nào trù-thực-pham dã dâng rieng cho mình và già-dinh mình rồi không dâng-hết hoặc không thể-dâng dâng-để huy-hóng sẽ bị phat-tu từ một tháng-tới bá-nám và phạt-tiền từ 100.000 tới 10.000 \$.

Nếu kè-pham luật là công chuc-hay-nhan-vien của ban tiếp-tế-luong-thực-hay là dâng-uy-nhiem-thu-nhat, dâng-tâc-dv-trò, pham-phat các-thực-pham sẽ bị phat-tu từ sáu-thang-tới-năm-năm và phạt-tiền từ 1.000 tới 50.000 \$.

Hôm 11 Août, quan Trần-quyền dã tiếp Đặc-sứ Yoshi-zawa tại Dalat.

Bã có 5.000 tấn gai trong năm nay, các nhà buon Nhật dã thao-lập với các nhà cầm-quyền Đông-pháp một chương-trình sản-xuất gai trong miền Hanoi, Nam-dinh và nhiều nơi khác ở Bắc-kỳ.

Mặc dù thời tiết không hợp-may trong mùa này, và sự-không-kinh-nghiêm của các-nhà-trồng-trọt, các-nhà-chuyên-mô-Nhật cũng quyết-sản-xuất được một số gai-dâng dã-làm-hao.

Trong tuần-lễ vừa qua, cuộc chiến-tranh kịch liệt nhất trên mặt trận Nga. Sau khi khắc phục dãy Orel và Belgorod, Hồng-quân đã tiếp tục cuộc tấn-công múa hè về phía Briansk và nhất là Kharkov. Đồng-thời Hồng-quân liêng đánh cã ở phía Nam hòn Ladoga, khu Viazma và mặt-trận trung-trong và ở phía Tây-Nam Belgorod, cũng ở miềnn trung-lưu sông Donetz và trên sông Mius. Mục đích Hồng-quân là dâng lây-lai các thành Briansk, Smolensk, Kharkov, và khắc phục lại cả miềnn Ukraine là vña lũa mì-cứng khor-sát và than của Nga dã-bi Bác-chiem-tu giờ-giờ hán-nam-nay. Theo-điều Đức-thì Nga dã-ném ra mặt-trận Trung-trong và nát-trận Ukraine nhiều-saур doan bộ-binhh sinh-hực, nhưn đội chiên-xa, nhưn đội pháo-binhh và nhiều-doan phi-co. Hinh như trung-tâm-của chiến-dâng dã dâng-xuống khu Belgorod. Tuy-vng trong các miềnn Orel và Viazma, Hồng-quân cũng vẫn liêng-danh dã-dô.

Cá-ở khu hòn Ladoga, sau mít-đã ghen-lặng, cuoc chiên-dâng dã tiếp-tếp mít-cách-dâng-dô.

Cá-xem số chiên-xa của Nga bị hủy-thì người ta có thể-rõ ràng số chiên-cụ dâng-dung ở mặt-trận rât-lot-ao. Có-nhóm-hom, Nga bị thiệt-hàng-lâm chiên-xa, như-hom-tu từ-năm-và-rồi quan-Đức dã pha-duec-toi 380 chiên-xa Nga.

Nhát là ở khu phu-Nam va Tây-Nam Belgorod thi số chiên-xa Nga bị hủy-càng-nhiều-hơn, lại miềnn trung-lưu sông Donetz và mít-trận sông Mius, các-trận đánh-chí cõi-tinh cách-dịa phuong và ở miềnn dâng-của Kouban, quan Nga dã-bi dâng-dâng ở phía Tây-Krymokaga khor-sát nhưng bị quan-Đức dâng-và-bi-thiet-hai-lon.

Các-tin-Đức-gần-dâng vẫn-nhắc-luôn-dâng-số-quan-linh và chiên-cụ-nhất là chiên-xa và phi-co rât

Sau-số «Đôi-kém» các-ban-doc T.B.C.N. dã-sau-ra ngày 29 Août 1943 nói-về

GAO

Một số báo-bợp thời, chắc-chắn-dâng-quoc-dân-yêu-thich vi-nói rất-rõ-ràng-vñ-gao, chinhh-sach-làm-gao, vñ-đè-gao qua các-triều-đại

Từ-những-chuyen-gao-trong-than-thoig-Hi-llop, La-ma-vñ-Viet-nam-dâng-những-chuyen-huy-viec-thoig-gao, viec-dự-phong-doi-kém, viec-bài-trò-chợ-den-thao-gao, chung-tôi-không-quan-ban-vñ-cách-lâng-lâng-séc-sản-xuất-của-mỗi-mẫu-rubber và bây-tô y-kien-vñ-chinh-sach-làm-gao-của-phòng-Kinh-18 — dâng-miinh-bi-ha, một-phi-co-Nhật-chua-thay-vñ-noi-can-cüt.

Ở Bắc-Thái-binh-dương, vñ-rồi-một-dean-tám-chieu-phi-co-phong-phao Mĩ dã-dâng-danh-quan-dâng-kouriles phia-Bắc-nước-Nhật, ba-chieu-phi-co-dâng-miinh-bi-ha, một-phi-co-Nhật-chua-thay-vñ-noi-can-cüt.

Tuân-lê Quốc-tê

lòn-của-Hồng-quân tiếp-lợp-ném ra mặt-trận. Thực-không ai có-thể-ngờ-rắng-sau-hor-hai-năm-chiên-tranh, lực-lượng-Hồng-quân-còn-mạnh-den-thêng. Trong cuoc-dai-tan-công-múa-hè-1943 nay, Hồng-quân-cô-hết-sắc-đè-chọc-thông-mặt-trận-Đức và mục-dich-chinh-của Nga-lâng-lai-miềnn-Ukraine nhưng-hay-nay-thì-sự-cô-gồng-của-Nga-chưa-cô-kết-quâm-mrys Tin Mac-tu-khoa nói-quan-Nga-dang-dâng-dâng-vñ-phia-Briansk và dâng-lai-dâng-Volgograd, ở-phia-Đông-Nam-Karachev và còn-cách-thành-nay-dâng-10-cây-sô. Ở miềnn-Kharkov, tuy-quan-Đức-không-chiên-dâng-nhưng-quan-Nga-vñ-tiến. Cuoc-chien-dâng-hien-lan-rông-trên-mặt-trận-dâng-120-cây-sô-tu-Kharkov-dâng-Sumy-Hồng-quân-cô-gông-vñ-phia-Đông-Nam.

Trên-dâng-Sicile, quan-Anh, Mỹ-vñ-tan-công-dâng-cô-nhiều-doan-chien-xa, phi-quân và hau-quân-trò-chien, Thống-cao Ý nói-quan-Đức, Ý-lai-rât-lai-thêm-phia-dông-giây-nút-Eina. Quan-Đức-dâng-minh-trên-dâng-và-dâng-và-nhiều-chien-cq-hor, thê-mâ dâng-hor-một-thang-nay-chua-thê-dát-tới-mục-dich-công-cát. Quan-Anh, Mỹ-hiện-qua-chi-tien-dâng-một-chien-rât-cham. Theo lin-hang «United Press» thi-ở-khu-Randazzo-quan-dâng-minh-dâng-phai-tranh-tieng-tác-dát-một-và-dâng-phai-hinh-nhieu-quan-linh-và-chien-cu. Hiệu-quan-Mỹ dã-chiêm-Randazzo và-quan-Anh-tieng-dâng-bờ-bè-phia-dâng-còn-cách-Messine-dâng-60-cây-sô. Đéc, Ý-vñ-dâng-them-quan-cua-vien-dien-dâng-cô-kéo-dâng-cuoc-khang-chien-ở-miềnn-dâng-bắc-Sicile. Quan-Truc-thi-côt-lai-dâng-tranh-cuoc-chien-dâng-pa-lam-tri-huon-cuoc-tan-công-cua-dâng-minh-vào-luc-dia-Âu-châu-dâng-cho-Truc-cô-dâng-thi-giờ-sáu-soan-cuoc-phong-thu-thâng.

Hôm 18 Août, cô-tin-quan-Đức — Y-dâng-vñ-thết-khô-khoi-dâng-Sicile.

Phi-quân-Anh, Mỹ-lai-tieng-tuc-cuoc-tan-phâ-trên-dâng-Đức, Gênes, Turin và cả-kinh-dô-La-mã-lai-vñ-a-bi-danh-phâ.

Ở Bắc-Thái-binh-dương, vñ-rồi-một-dean-tám-chieu-phi-co-phong-phao Mĩ dã-dâng-danh-quan-dâng-kouriles phia-Bắc-nước-Nhật, ba-chieu-phi-co-dâng-miinh-bi-ha, một-phi-co-Nhật-chua-thay-vñ-noi-can-cüt.

Ở Nam-Thái-binh-dương các-doi-thuy-phi-co-cô-hai-quân-Nhật dã-dâng-danh-cuoc-khu-truc-hom (xem-tiếp-trang-34)

Địa-thè, lịch-sử ĐÀO SICILE

và cuộc

Tư xưa SICILE vẫn là một chiến trường ở Địa trung hải

Sicile, cái tên đó từ ngày 10 Juillet đến nay đã được luồn lướn nhince tới trong các bức điện-tin và được du khách thế-giới để ý đến hàng ngày. Đó là tên hòn hòn đảo lớn nhất trong Địa-trung-hải. Sicile lại là một miềng đất man giác phi-nhiều ở giữa các eo hòn biển Tây Địa-trung-hải nên có một vị-trí quan-sử vô cùng quan-trọng và từ đời thương cổ đến nay đảo đó đã được biết bao dân-dân dóm nom, đè y, tranh đánh nhau như một miềng mồi ngôn ở trước một đoàn mồi-thú.

Địa-thè và lịch-sử

Điển-lịch rộng 25.780 cây số vuông, đảo Sicile là một khoảng đất có nhiều núi non và thung-lũng ở vè miền Tây-Nam bán đảo Ý-dai-ly chỉ cách vịnh Calabre hảng co bờ Messine là eo bờ chỗ hẹp nhất độ 3 cây số. Sicile lại là một cái cầu từ Ý sang Bắc-Phi vì từ miền Cap Bon & Tunisie sang Sicile bắc Địa-trung-hải chỉ ròng từ 120 đến 140 cây số. Giữa Sicile và Tunisie lại có một giây đáo nhỏ ở rải rác như các đảo Lampedusa, Linosa và Pantelleria.

Ngày từ bối thương ed, đảo Sicile vẫn được coi là « lõi-quốc của thần ngũ-cốc », tức thần Cérès và cái kho lúa mì của miền Nam-Âu. Vì thế từ đời xưa ngoài giông thô-dân trên đảo là giông Sicanea đã có một giông khác là giông Sièles, di-cu-vi miền bán đảo Ý-sang. Đến thế-kỷ thứ 8

trước Thiên-chúa giáng-sinh, người Hi-lập đã chiếm đảo Sicile và lập ra nhiều thành-phố và hải-cảng ở dọc bờ bắc cùng dẹm hặt giông vân-minh rắc ra trên đảo rất sớm.

Các thị-trấn do người Hi-lập mở ra như Naxos, Syracuse, Catana, Himera, Gela, Sélinonte v. v... hiện nay vẫn để lại nhiều di-tích rất có ích cho các nhà khảo-cứ. Sau người Hi-lập, đến dân Carthaginois, một dân rất thiện nghè buôn bán trên mặt bắc cảng chiếm một phần lớn đảo Sicile. Dân này sau bị người La-mã đánh đuổi khỏi đảo và dẹm Sicile sát-nhập vào đế-quốc La-mã. Trong hồi các giông người da-man hành-hành ở Địa-trung-hải, đã có bối người Goth chiếm Sicile. Đến năm 650 sau T. C. thì người Sarrasins lại đánh đuổi người Goth và ở trên đảo mãi tới thế-kỷ 11-mới nhuường chỗ cho người Normands là giông người đã dẹm xâm lược nước Pháp từ trước. Từ bối này giờ đi, đảo Sicile lẩn luỵt về tay các vua Nhật-nhì-man như vua Frédéric II. và sau lại ở dưới quyền cao-trị Charles d'Anjou là em vua Saint Louis nước Pháp. Khi vua Saint Louis di chính-phục Bắc-Phi dự vào các cuộc chiến-tranh về tôn-giáo (Croisades) và bị bệnh chết ở thành Tunis thì thi-tè ngài đem về chôn trong nhà thờ lớn thành Palerme, thủ-tđò đảo Sicile bên cạnh lăng các vị vua người Normand đã chiếm Sicile từ trước. Đến cuối thế-kỷ 12, sau ngày lễ Pâques thì dân đảo Sicile nỗi lên chống

với ngời Phap và giết nhiều người Phap trên đảo. Cuộc nổi loạn này gọi là Vépres siciliennes. Từ đó giờ đi, đảo Sicile lại thuộc về các vua Tây-ban-nha và sau lại thuộc vào xứ Deux Siciles lấy Naples làm kinh-dò và do một giông vua về họ Bourbons, con cháu vua Saint Louis, cao-tri,

Suốt thế-kỷ 19, dân Sicile nhiều lần rời lén để thoát-ly khỏi quyền áp-thế của các vua xứ Deux Siciles nhưng đều bị thất-bại. Phải đợi đến ngày 11 Mai 1860, nhà đại ti-quốc Ý Garibaldi, thay quyền Hoàng-tộc Ý, thông-nhất cả nước Ý bắc đảo Sicile mới trở về với nước Ý lần-tiên lúc là trước Ý ngày nay. Garibaldi đã dỗ bộ lên đảo Sicile và chiếm được Palerme rồi nới tiến về lisy Messine và từ bắc-cảng đó dẹm quân sang xú Calabre dẹp đảo Ý-nhật-liệt hoàn nghênh.

Hiện nay tại nhiều nơi trên đảo Sicile người ta vẫn trông thấy các cõi-tich do các giông người đã chinh-phục đảo đó để lại từ ngàn xưa.

Chúng tôi chỉ kẽ ra đây một vài tí-tý :

Thành Syracuse nguyên xưa là một thị-trấn do người Hi-lập lập ra và có bờ rát là thích-vọng. Lịch-sử thành đó là lịch-sử của đảo Sicile. Ở chung quanh thị-trấn đó, người ta đã tìm thấy nhiều ngôi cõi-mộ làm cho người ta biết một cách đích-xác những giông người nào đã dẹm ở trên đảo Sicile trước tiên. Như trên đã nói, trước kêt là giông thô-dân trên đảo Sicanea rồi đến giông người S kèles hay là sicules từ trong bán đảo Ý tràn ra. Ông này cũng tauyc vào các giông Latium đã lập nên thành La-mã và đế-quốc La - mã. Khi người Hi-lập đến thì dân giông Sicèles lại lùi vào phía nội-dịa nhuường các bờ bắc lại cho quân xâm lược. Dân Sicèles chắc hẳn xíu kia ở Sicile khá đông vì chí trong một vang trong thành Syracuse, người ta đã tìm thấy 80 ngôi mộ-cõi của giông Sicèles. Xé, các ed-mi-do, các nhà kháo-cứ to thê chia nhau: Mellili là thời-kỷ thứ 8 trước T. C. thì bê moi iệp ra những thành-phố vinh-viễn. Dân Corinthe chiếm đảo Ortygie và do đó sau này sê-lập ra Syracuse. Người Chalcidion

cụ bằng-sắt. Các đồ bằng-sắt này như gươm, dao, các thứ vòng xay-en dùng làm đồ trang-sức rỗng dã có vẻ tinh-xảo hơn trước và cách to diêm cũng bởi què mùa dã tò rằng my-thuat trong xứ dã chịu ảnh-hưởng qua người ngoại-quốc. Các lồng của dân Sicèles khắp trên đảo ở đâu cũng có, giông dân hagy cũng trùm trâu, bò và các thứ súc-vật khác. Còn nhà cửa của họ là không thấy đít-tich gì. Có lẽ đó là những túp lều làm bằng-cành và lá cây kết lại. Dân Sicèles chắc trước hợp-lai thành nhiều làng do các tu-nông cao-tri, mãi đến sau họ mới họp thành đoàn-thé lớn ở dưới quyền chi-huy của Douketios để chống nhau với người Hi-lập gữ-nên độc-lập của mình. Cuộn am mưu khai-loan của Douketios bị thất-bại. Đến khi viên tù-trưởng này chết thì dân Sicèles dã ở lán với người Hi-lập, ở thành-phố thi làm thợ, còn ở thôn-quê thi họ già-bạc. Giông người Sicèles không có nước và một chính-phủ có lõi-chức nhưng hiện nay phần-nhiều dân trên đảo Sicile đều là giông gõi giông người đó.

Trước người Hi-lập dã có dân Phéniciens; một dân-tộc rất giỏi nghệ-di-nh, dẹm ở Sicile, lập ra các hải-cảng và những kinh-chu-hàng hóa ở trên đường hàng-hương của họ từ Phi-châu đến nước Gauls và đến Tay-ban-nha. Khi thấy người Hi-lập đến thì dân Phéniciens dã về phía tây-dảo trong ba thị-trấn chính Moya, Panorme (tức Palerme ngày nay) và Solunt: o gân dày. Như họ tung-ràng tđc được yên-ôn va với Carthage ở Bắc-Phi, thuyền buon của họ có thể vượt bê trong 24 giờ ma sang Sicile hoặc các hiện buon của họ ở rải-rac trên bờ bắc Địa-trung-hải. Sau dân Phéniciens dã dân thành Carthage cũng đến luôn bán trên đảo và mở ra các thị-trấn mới như Lilybée (Marsata), vi Drepanos (Trapani) o trên bờ bắc phía Tây Sicile. Người Hi-lập thi buon bán trên đảo từ lâu nhung đen phần thứ hai và thế-kỷ thứ 8 trước T. C. thi bê moi iệp ra những thành-phố vinh-viễn. Dân Corinthe chiếm đảo Ortygie và do đó sau này sê-lập ra Syracuse. Người Chalcidion

Có một đồng-bạc mà muon làm giàu nhanh chóng và lương-thiện thi chỉ có cách là: MUA VÉ XÔ SƠ ĐÔNG-PHÁP

thi đấu ở Catane và Messine. Sau hết người Hi-lạp lập nên Gela Agrigente, Selinonte và cuối cùng chiếm cả Himéa ở trên bờ bắc phía Bắc đảo Sicile. Chinh ở thành này là nơi người Hi-lạp đã dùng chạm với dân Phéniciens và trong năm 480 đã thắng đạo quân của tướng Hamilcar, người Carthage. Cung chinh trong thời kỳ này là thời kỳ đạo quân rất lớn của vua Ba-tư Xerxes đã đánh dâng người Hi-lạp để chinh-phục Âu-châu. Nhờ vào hai trận đại thắng ở Salamine và ở Himéra nên mới cứu được nước Hi-lạp và Âu-châu vào tay người khác.

Người Hi-lạp càng ngày càng mờ mang các thành phố. Trên đảo Sicile lúc đó có nhiều tù-binh, người Hi-lạp dùng họ để xây các đồn-dài và thành-tri ở Syracuse và Agrigente.

Đảo Ortylie thật quá không đủ để cho dân & nên thành-phố phải mở vào đất liền trên bờ biển Sicile. Syracuse hồi này là một thị-trấn rất lớn lao và dense dân cư nhất ở miền Địa-trung-hải. Cứ xem các hòn lấp dài rất rộng và sâu còn lại ở miền lân cận thành phố thì dù có nhà cửa lùn dài ở Syracuse thử xua rái là đồ-xô và lòn lao. Người Hi-lạp lại xây cả thành-tri và các cơ quan phòng-thủ để giữ Sicile. Đến năm 410 trước T. C. thì chinh-phủ thành Carthage muốn bao thủ cuộc thua trận ở Himéra, mới phái cháu tướng Hamilcar là tông Hannibal sang đánh Hi-lạp. Quân của Hannibal đỗ ở Lilybée và lần lượt chiếm nhiều thị-trấn của Hi-lạp như Selinonte và Himéra, Agrigente, Gela, Messene v.v.. Chỉ riêng thành Syracuse không bị thất thế. Giữa lúc quân Carthagineo vây thành Syracuse thì hạm đội Hi-lạp lại vượt bắc sang đánh thành Carthage, nhưng cuộc hành-binhh báo đón không có kết quả như ý muốn. Hồi này là hồi toàn thịnh của thành Syracuse. Trong khi tướng Hi-lạp Hieron II cầm quyền trong thành Syracuse thì canh-nóng kỵ nghê và mý-thuật rất mờ mang. Cung chinh hồi này là nỗi dâng hoan thành rộn ràng lớn của thành

Syracuse có thể chứa nồi 24 000 khán-già. Các đèn dài vĩ đại nguy nga trong thành như đèn thờ thần Néapolis cũng là do tướng Hieron xây dựng lớn.

Các thành-phố lớn trên đảo Sicile

Trong các thành-phố của Sicile, ngoài Syracuse ra có Palerme, Catane và Messine là lớn nhất và cổ nhất. Bất Sicile xưa nay vẫn có tiếng là một đất phồn-nhiều và một miền phong cảnh rất đẹp ở Địa-trung-hải. Palerme là thủ-đô đảo Sicile từ bao nhiêu đời nay. Thành phố có tới 450.000 dân. Ngày nay Palerme là một thị-trấn tấp-lận có nhiều đường phố rộng rãi và nhiều lầu-dài xây theo một lối kiến-trúc cứng cáp và phỏng theo mý-thuật của La-mã thuở xưa. Ngoài khu thị trấn may mắn thi người ta thấy thành Palerme cổ của các triều vua đã từng cầm quyền trên đảo, tuy trải qua bao nhiêu thế-kỷ mà vẫn có vẻ trói lợi ở dưới ánh mặt trời.

Những cái bao lòn chạm trổ và cái bình dáng đỗ xô của ngôi nhà thờ cổ là nơi chôn cất vua Normand, hoàng-cung của các vua chúa đã đóng đỗ trên đảo và rất nhiều di-tích từ đời Hi-lạp. La-mã để lại đã nhắc cho người ta nhớ tới cái lịch sử oanh liệt của thành Palerme.

Tất cả những di-tích đó ngày nay một phần lớn đã bị tàn phá vì bom Anh, Mỹ không còn có cách cứu-vãn được nữa. Từ nay, các nhà du-lịch mỗi khi qua thành Palerme chỉ còn ngâm ngùi mà nhìn những đồng gach đá nát vụn trên những chỗ mà trước đây là lòn người ta vẫn thấy những lầu-dài đồ-xô, nguy nga.

Trong các di-tích đáng được chú ý nhất ở Palerme, người ta phải kể đến ngôi nhà thờ nhỏ Palatine (1129-1143) xây từ thế kỷ 12. Khi người ta bước vào nhà thờ đó người ta có cảm - tưởng như đã chui vào một cái động hắng vàng chóp lợp, vì ánh sáng mặt trời chiếu qua những mảnh kính vàng bọc trên

các vòm cửa. Trên các tường vàng chóp, có những pho tượng lớn đặt giữa những dãy tường vẽ theo lối A-rập. Trên cửa hàng đồ gốm xanh có chạm trổ những con rồng dữ tợn và phía trong là nơi có nhiều tượng người và súc vật đặt trên các đầu cột vàng và bằng cẩm-thạch gần một cái giếng kiệu Hi-lạp, vẫn có tiếng nước chảy từ-từ. Xung quanh ngôi nhà thờ có rất đẹp là một vườn cây xanh tốt đầy những hoa thơm, quanh ngọn nhất là trong mùa xuân và lúc mùa hè mới bắt đầu.

Thành Palerme, thủ-đô đảo Sicile, là một chốn kinh-thành cổ xưa kia đã có bao nhiêu vua chúa ở đây. Trong thành và ngoài thành

lại luồn-chảy. Những kiến-trúc-sự xây cung điện cho các vua chúa đã trở hết tài riêng để cho các cung điện đó được thêm đẹp đẽ. Các cung điện đó ngày nay chỉ còn lại một vài di-tích như một giòng nước trong chảy qua những bệ tam cấp bằng cẩm-thạch, một vài cửa sổ và những mảnh kính xanh đỏ toát điểm các cửa trong các cung điện đó.

Sau Palerme, chúng ta nên biết qua đến Catane là nơi vừa xảy ra một trận đánh kịch liệt giữa quân Anh, Mỹ và quân Trục.

Lịch sử thành Catane cũng như lịch sử ngọn núi lửa Etna phía Bắc thành đó rất mờ mịt và không thể biết rõ. Người ta phải ngạc nhiên một bí-trấn ở gần núi lửa, hu-thì mà sống lâu đời được đến thế.

Bao nhiêu lần bị tàn phá, bị đập do núi lửa phun ra phủ đầy thế mà thành Catane vẫn đứng dậy được. Biển đó dù lở rạng-dàn thành Catane rất kiên-nhẫn và Catane là một vùng phi-nhiều không-thì náo bỏ được dân cư luôn luôn bị nạn động đất rất nặng bầm.

Ngay từ hồi người Hi-lạp chiếm Sicile đã đặt ngay ở Catane một đồn quân rồi. Sau các nhà thục dân do mới đổi thành một thị-trấn phồn-thịnh. Ngày nay ở Catane người ta vẫn còn tìm thấy một vài di-tích to lõi dấu vết của các giòng người đã ở qua thị-trấn đó từ bao nhiêu thế kỷ trước. Các di-tích của người Hi-lạp thì có những bức tam cấp của một rạp hát lớn, nền một nhà hòa nhạc.

Còn nhiều công-cuộc khác thấy nói trong sách thi ngày nay đã không còn vết tích gì nữa vì đã bị chôn vùi dưới những tảng đá non núi lửa Etna phun ra nhiều lần.

Trong các công-cuộc của các vua Normand có một ngôi nhà thờ do vua Roger xây từ



Bản đồ đảo Sicile

Cân đại-lý thuộc Nhật

no 80 Rue des Médicaments Hanoi (cần mua sắm - nhung - yên - que - mật gấu etc...)

khắp phủ, huyện, châu, quận, diều kiện pê-dang - Không phải kỵ quy - Kip thương lượng ngay: Établissements BÚC THẮNG

no 80 Rue des Médicaments Hanoi (cần mua sắm - nhung - yên - que - mật gấu etc...)

păm 1091 nhưng 100 păm sau mài và trắn bị
đòp nén đã làm lại nhiều. Cửa nhà thờ xây
hàng dâ dê và cửa-hatch cửa những cái tó
điểm & trong thi lầy ở rạp hát Hi-lẹp bị đò
nét.

Catane có một viện kháo-cứu rất lớn và
có đủ đồ dùng nhất để khảo sát về các vụ
đất.

Viện này đã lập được một bản đồ trên giấy
hàng cách chụp ảnh, viện lại có một cái đồng
hồ lớn (25m30) để ghi các sự thay đổi trên
mặt đất. Viện có đường dè-thoại riêng nối
liên với núi lửa Etna. Tại thành phố này lại
có cả trường Đại-học và ba caithư viện lớn.

SÀM CAO - LY

Tà vĩ thuỷ bồ, rất quý

AI muôn, ngan khỏe và sống lâu – phải tìm
chỗ được hòn sâm cao-ly chính hiệu mà
dùng. Sân này chỉ có bón dòn quyền tại
TỔNG - ĐỐC PHỦ CAO - LY



kinh nhận cho kinh giáp tên
điều dân trên họp sâm
ly chính hiệu
DAI-LY HỘC QUYỀN!

MITSUI BURSAN KAISHA LTD HANOI

SÁCH Á-CHÂU

Tủ sách quý

GIỚI NỘI của Ngọc Cầm

TÍNH TRƯỜNG của La-ván-Huân

MỘT THƯỜNG TÌNH 15 NĂM VỀ

TỔNG THỦ của Lưu thi Hạnh

CHIM THEO-GIÓNG NGƯOC của

Tu hồn Thiên

1950

1950

2000

2000

1950

0750

Tủ sách trình them

VŨ AN MẠNG KHÔNG CÓ THỦ

PHẨM CỦA NGÔ VĂN TÝ

ĐÀ GĚI MẤT CỦA NGÔ VĂN TÝ

LÃO GIA ĐEO ĐỈNH BỨC CỦA

Trần văn Quí

1950

Tủ sách công qiao
THANH NIÊU THƯỢNG VĂN BỰ
TÍCH SÁCH của Nguyễn Á
Nhân và các đức giám mục J.P.
Nguyễn Ba Tòng

Tủ sách lịch sử
TRUNG SĨ VÕ DẠNH cùa Hồi Ông 1950

Tủ sách phiêu lưu

MỘT TÂN THỦ cùa Ngọc Cầm

TRUNG SĨ VÕ DẠNH cùa Ngọc Cầm

1950

Những sách trên đây đã được khen ngợi nhất định. Mua ngay kia iai hết số.
NHÀ IN Á-CHÂU XUẤT BẢN 17 EMILE NOLLY HANOI TEL. 1280

Từ xưa tới nay

KÉ THÙ SỐ MỘT CỦA NHÂN-LOAI

Nan đói kém ở Âu-châu
về đời thương-cô

Trong những thế-kỷ trước kia Thiên-chúa
giáng sinh, ở Âu-châu những nước thịnh-vượng
nhất là các nước Hi-lap, La-mã, còn ở hòn đảo
Địa-trung-hải miền Bắc-Phi thì có Ai-cập, đó là
những nước phu-chưởng và đông dân nhất, nước
nào cũng có một hòn đảo là oanh-liệt, vĩ-yang.
Tuy vậy, theo trong lịch-sử, thì dân các nước
đó cũng thường bị nạn đói kém luon.

Ở La-mã, về hối trước Thiên-chúa giáng-sinh
các diệu chủ pháp phiêu chí giáng lúa mì và
một hòn đảo như cây dừa olive. Về thời kỳ đó
ngày ở những nước có những đường sá tốt, lúa
mì cùng các nông sản cũng chỉ bán được ở
những tỉnh lân cận, vì thế đi xa xá tốp lối lại
vừa không có gì chắc chắn. Vì thế ở những
miền có nhiều lúa thi giò, át ha, còng trái lại ở
kinh thành La-mã thì giá sinh hoạt càng ngày
càng đắt thêm thành phố mờ mang rát nhanh
chóng nên số lượng thuế không đủ cung cấp
cho dân. Và lại hoen dân về phái trống luv
thường bộ, các miền nhà quâ ra ở các thành
phố gần đây, hi-vong có thể làm giàu. Nhưng ở
các nơi đó, họ không tìm được việc làm và dân
các thi-trấn đó cũng thường lì cùi đói no khát
nên phần nhiều những thành-niên đói lả khát
nhau đến cả kinh thành La-mã. Chính vì các
nơi phu-ho đô-hội lòn lách, nàn đói kém phiêu
khi rất ghê gớm và kinh thành càng mờ mang
thêm, càng đông dân bao nhiêu thì lại càng
cần phải tìm mua lúa mì ở các thi-trấn xa
hơn để nuôi dân. Nơi mua lúa mì càng ô xa
bao nhiêu thì giá bánh mì đắt thêm bấy
nhieu. Nếu không may gặp đầm mặn thì
hang binh-dân luôn luôn bị thiếu lúa mì mang
công mác nợ. Những người nhân trên giàn
nguyên gốc nạn khốn khổng lòn về nghề nông
sảy ra ở Ý vào hồi sau năm 150 trước Thiên
chúa giáng sinh. Các nhà chí-ép súp có thuật rõ
rằng dân sinh-hoạt đắt đỏ ở Ý trong hồi này.

NAN
ĐỐI KÉM
bao giờ cũng là

Và nó đến cả sự tăng già về cách sống xa xỉ ở kinh thành La-mã do sự bắt chước một nền văn minh thanh-nhã hơn gây ra. Nền văn-minh Hi-lạp và Đông-phuong thiên về khói-lạc và tốn kém hơn, khi nhập cảng vào nước Ý như mèo, có kính và nghệ nàn đã gây nên ở đây một cuộc đảo lộn về kinh-tế.

Hi-lạp, về thời-kỷ trước đây ít lâu cũng ở vào một thế-hình thương-tự như thế. Vào hồi hai thế-kỷ thứ 5 và thứ 4 trước Thiên-chúa giáng sinh, Attique là một nước phồn-thịnh và kinh-nghệ rất mồ mang, nhàn-dản trong xứ đông qua đến nỗi lúa mì trong xứ không đủ ăn. Cả trong những năm được mua, xứ Attique (miền Nam Hi-lạp) theo lối Démocrithe thuật lại, cũng phải nhập cảng tới 800.000 mèdiunus nghĩa là vào khoảng 300.000 tạ lúa mì. Có nhà chép số lại nỗi lúa mì nhập-cảng năm 101 375.000 tạ. Nếu không có chính-phủ giúp sức hoặc nhặng tay vào việc thi các nhà buôn tư gia không thể nào đem vua trong xứ được tới 30.000 tấn lúa một năm. Vì thế, chính-phủ ra lệnh bắt buộc tất cả các tàu bè của người Nhâ-diên (Athénians) hoặc do tu binh của dân Nhâ-diên giúp đỡ trong việc buôn bán, mỗi lần đi ra ngoài và đều phải chờ vài tháng để lúa mì, nếu không tuân lệnh sẽ bị trừng phạt rất nặng. Những chiếc tàu chở lúa ở miền Crimée thuộc

Biên-lưu với **yếu** và **đuy nhất** của **Chính - Phủ**
là làm việc công-ich.

địa Hi-lạp về mà đem bán ngoài thành Nhâ-diên thì viên hạm trưởng sẽ có thể bị khép vào tù hình. Những kẻ nào theo lệnh giúp đỡ nhiều vào việc vận-tải lương-thực thì được tiếng khênh là người công-dân tốt. Đến khi lúa mì đã nhập cảng vào trong nước, việc bán lúa cũng bị hạn chế. Aristotle nói rằng 2/3 số lúa chở về h้า cảng Piraeus phải đem tới kinh thành Nhâ-diên. Những kẻ trái luật về việc buôn bán lúa mì có thể khép vào tù tội. Việc kiểm soát về việc buôn lúa mì chính-phủ giao cho những viên-chức chuyen-mon.

Tuy chính-phủ đã chủ ý đến việc vận-lương và hạn chế việc bán lúa rất ngặt như thế mà ở nước Attique vẫn thường xảy ra nạn đói kém. Tại kinh thành Nhâ-diên cũng như ở kinh thành La-mã sau này, chính-phủ nhiều khi phải bán lúa cho dân bằng một giá rẻ đặc biệt, sự thiệt hại về ngân-sách chính-phủ chịu, hoặc có khi do những nhà buôn có lòng từ-thiện bù đắp giúp đỡ đồng-báo. Périclès đã cho xây một kho lúa lớn và chính-phủ thường giao việc mua lúa cho những viên-chức riêng do dân bầu cử lên.

Chính-phủ Nhâ-diên, muốn trừ nạn cơ-cân hàng-nam phải dùng cách ngoại-giao, hoặc dùng cách vũ-lực để cho việc nhập-cảng lúa mì được chắc chắn và dài-dài hơn. Người Hi-lạp lại mua lúa ở Ai-cập đểm và những vụ vua Ai-cập cho phép xuất cảng lúa mì đều được chính-phủ Hi-lạp bê: sức-tần-tung. Ta nên biết về thời-kỷ này, việc vận-tải từ xa đến rất là khó khăn và những nơi có thể mua lúa được cũng rất hiếm. Phải những xứ như Crimée là ít dân và đất phì nhiêu hoặc như Ai-cập là miền đồng-delta nhưng ăn ít và đồng ruộng rất tốt mới có lúa bón ra. Cần phải nhiều các nước khác thi đấu cấm xuất cảng lúa mì.

Và lại, việc vận-tải cá hàng-tàu bê cũng rất tốn kém và nguy-hiểm. Các tàu bè lúc đó đi rã-châm, lại thường gặp gió bão và không mấy lúc không có chiến-tranh hay giặc bê. Lại còn từ bắn-lai hiềm và thiếu hẫn-luật lê-quố - Lê-nen việc thương mại càng khó khăn thêm. Sự vận-tải-bằng đường bộ còn khó khăn-hoa-nhá. Vì thế mà những nhà buôn chỉ tìm mua những thứ hàng-dân-tile để chờ cho nhẹ nhàng và bán lại có thể được lãi nhiều hơn thi mồi dù số phi-tôn về vận-tải được. Các thứ hàng như quả-khô, mật-ong, len, cáo-thứ đều thơm được buôn nhiều hơn lúa mì, một thứ hàng vừa nặng vừa

Thống-Chế LYAUTHEY đã nói: « Ta là một sinh-vật chỉ tra hoạt động ». Chúng ta nên theo gương ngài.

vận-tải tốn-kém. Vì thế mà các nhà buôn từ đầu có mua được lúa mì bằng giá rẻ cũng không thèm chấp-thu bảng-dó vì bán được ít-lãi. Chỉ những khi có nạn đói-kém thì người ta mới phả buôn mua. Nhưng việc nhập-cảng chỉ có họa để giảm nạn đói-kém chứ người ta không muốn trả h้า, có thể thi tiền lãi về việc bán lúa họa chẳng mới đùa bù vào số phi-tôn trong việc vận-tải khó-khăn.

Xénophon một nhà-văn Hi-lạp có chép rằng nhì nhà buôn đầu-công trong dịp có nạn đói-kém và lợi dụng nó để kiếm-lãi. Démocrithe cũng có nói đến những nhà buôn lòn-đò co-về nạn đói-kém xảy ra trong các xứ ở trên bờ Địa-trung-hải.

Viec buôn lúa mì và cách sinh-hoạt về đời-thường-ed ở Hi-lạp được tả trong các sách rất kỹ; chắc rằng La-mã việc buôn và vận-tải lúa mì cũng tương-tự như thế. Lúa ở Ai-cập chờ về nêu đểm báp ở các thành-phố ở xung-nội địa, dưới chân dãy núi Apeanis hoặc trong miêa-sông thì giá rất cao vì sự vận-tải khó-khăn và nguy-hiểm. Vì thế mà trong những năm đói-kém, chính-phủ phải bồi-tiền kinh-ra mua lúa để giúp đồng-báo.

Ngay nay ta thường thấy những thành-phố sáu, bảy triệu dân mà việc vận-lương quyết đé dàng. Đó là nhờ có xe-lửa, tàu-thủy và cách tổ-chức hoán-toán về thương-mại và kỵ-nghệ ở thế-kỷ 20 nay. Ngày xưa, việc vận-lương thực đé nuôi 100.000 dân trong một thành-phố lòn là việc vô cùng khó-khăn, vì thế mà ngày xưa sẽ thành-phố lớn và đồng-dân rất ít. Vận-dài vận-lương cho một kinh-thành ngày xưa vẫn là một vấn-dề quan-hệ về chính-trị. Đó là việc mà

chính-phủ phải cần can-thiệp vào. Các đế-quốc lòn ngày trước khi chinh-phục nhiều đất đai thì phải cầu-có những miền phi-nhiều sản-xuất nhiều lúa mì. Đế-quốc La-mã, sau khi chiếm được các đảo Sicile, Sardaigne, nước Tây-ban-nha và kết-giao thân-mặt với Ai-cập, ngài La-mã có những khu lúa mì lúa-mới dàn-phái quan-dì chinh-phục các nước khác trên bờ Địa-trung-hải. Mithrida e có thể đánh-nhanh lầu-mìn cũng là khu-dâ chiêm được xú-Cri-mê phi-nhiều.

Một đợt quan-lon là một thành-phố có thể đón-dìi-dời-lại được, là-một số người đóng-tu-lop lại không-cây-cây nhưng cần phai-an hàng-ngày. Giắc-hàn cũng-vì những lô-mà Cesar va Gassius hồi năm 65 sau Thiên-chúa đã yêu cầu chiếm đất Ai-cập ta kinh-la kinh-nhat-tiên bờ Địa-trung-hải, luôn-luôn dày-é. Các đại-tiến-dò cho rằng nhân-dân thương-lon lo-về-nạn doi-kém, nên chaco-se hoan-linh vien-do.

Đấy, như ta đã thấy, ngày-nay xưa ở các đế-quốc lòn-tại Áu-châu cũng thường xảy-ra nạn-có-cáu và việc-tử-nạn do bao-gò cung-ka một mối-lo lòn-của chính-phủ và vua-chúa-eac các-nước-éay.

Nạn đói-kém tại Việt-nam trong những the kỵ trước

Nước Việt-nam ta là một bờ-tiểng da-số-nhân dân-dense sống-về-nghé-nóng. Các ruộng đất-lại thường chỉ giống-có-một giòng lúa-nêu-nuôi-nhàng-nam-giap-thien-tai-như-bão, lụt, đại-hậu-thi-dan-each-miêa-thien que thương-rất-nghéo và không-biết-lo-xa, bị sa-vào cảnh đói-kém-ngay. Dưới che-dò của các vua chúa ta thường-xu, không-máy-nam là không-có-một-vai-miêa-trồng-xu-bi-nzą-co-cáu-vì-mát-mưa. Tuy các vua ta thao-trước bao giờ cũng hết-sức, khuyen-khich ngôe-nông và cám-việc-xuat-cảng-lúa-gạo - kẽ nǎo-pham-luat-bi-khép-vào-tội-về-Ninh-lại-tổ-chức-những-kho-lúa-ở-kinh-thành-và-éac-tỉnh



Hàn
Thuy-en
Hanoi
71 Tiên Tsin
Mới có bún:

CÁI TẠO SINH LỰC
Phản-thực hành-trong-bộ
« SỨC KHỎE MỚI »
của P. N KHUÊ giá 2500

25.8.43 có bún:

XÃ-HỘI AI-CẬP

Bởi Thượng-cô Long-bô
« LỊCH SỬ THẾ GIỚI »
của Nguyễn-duc QUỲNH
Giá: 25.50

Ở xã-hội một cuộn-xin gửi-tiền-trước
kém-Op 40 trước, đám-báo/võ-ông-giám
đảo-Hàn-Thuy-en/71 Tiên-Tsin/Hanoi

SÁCH MỚI

Đàn-bà và nhà-văn

Một công-trình khảo-chú-cuối Kieu-thanh-Quê. Gồm có: mien-muc; Địa-vị; người-danh-ba-trong-van-chuong-Bong-Tay; Nhieu-ba-me; nhieu-ba-chi; Nhieu-ba-vợ; nhieu-co-nhan-thi; nhà-văn-co-nen-lay-vợ; khong? Anh-tinh-co-can-ich-chep-van-chuong-khien?; Van-van...
Số-trang 100; Giá: 15.00

NHÀ XUẤT-BẢN « TÂN - VIỆT »
LAMBERT HANOI

ĐÃ CÓ BẢN:

rõ g giọng sông Vị

Văn-chuong và thau-tho; Trần-đe-Xương; Mai-kiết-tu-của Biển-thanh-Mai. Ký-tai-bản-nay-tac-gia-dâ-day-công-sứa-chứa. Sách-ngoét 200 trang giá 10.000.

Số-giá-bán:

NHIN LÈ MỘT ĐEM (tobylin III)



lý, nhưng số người bị hại về nạn đói kém vẫn nhiều.

Các giáo-sĩ, các nhà buôn Âu-chân đến xú-ta — Đàng trong hay Đàng ngoài — vào hồi thế-kỷ 17 và 18 thường là những nạn-lụt và đại-hạn gây nên những vụ đói kém rất thê thảm trong dân-gian.

Ở Bắc-kỳ và Trung-kỳ, sau khi người Pháp đã đặt cuộc nô-hó, thi đồng-thời với việc dẹp loạn trong xú, chính-phủ đã nghĩ ngay đến việc mở các đường sá giao-thông để việc vận-tải từ mền-này sang mền-khác được dễ-dàng, nhanh-chóng.

Năm 1888, sau khi đã được mục-kích hàng-mây chục vạn dân hai tỉnh Quảng-bình, Quảng-trị ở trong cảnh đói-kém vì bão-lụt rất-thê thảm, quan-cố Toàn-quyền Paul Doumer đã nghĩ ngay đến một chương-trình mà mang các đường giao-thông trong xú. Chương-trình rất là vĩ-dai gồm cả việc xây đường xe-lửa xuyên Đàng-dương và đường xe-lửa sang Ai-lao đến nay thi-hành vẫn chưa-hết. Trong cuốn «L'Indochine française», quan Toàn-quyền P. Doumer đã nhắc lại những điều đau-lòng mà ngài đã được trọng-thấy khi qua hai tỉnh Trung-kỳ bị nạn-mất-mùa đói-kém. Ngài đã kết luận một cách-quả quyết rằng muốn cứu-dân Việt-nam

khỏi bị con-ma đói giày-vò trong những năm mất-mùa và trong những hố «thanh-hàng-vị tiếp» thi trước hết phải mở các đường giao-thông trong xú như đường ô-lô và đường xe-lửa thi sự-trao đổi các sản-vật mới được dễ-dàng và nhanh-chóng và việc cứu-tế các nạn-dân bị nạn-dói kém mới được hoàn-tòn.

Ngày nay, rhor có các công-cuộc dẫn-thủy nhaph-diện, để diệu và nhở có các đường giao-thông và cách-vận-tải, tiện-lợi nén-trong những năm-mất-mùa ở một địa-phương nào, nạn-dân-cực-cứng không-dến nỗi-là hại như ngày-xưa-nữa.

Người-dời càng-văn-minh, tiến-bộ thi việc trù-các-thiên-tai và nạn-dói-kém quả-cũng có phẩn-hiệu-quả-hơn.

H. K. T.

Thống-chẽ Pétain dã nói:

«Nhờ có bại-lận mà mỗi đồng-lâm của quốc-gia được thất-chết; chúng ta sở dĩ quay-quân để ùm-sự-bảo-vệ-chung. Sự-gần-giui-dé, au-chỉ là tự-nhiên, là hy-vọng-nâng đỡ-nhau trong cuộc-phục-hưng. Nhưng Quốc-gia Cánh-mệnh còn phải cầm-sự-thống-nhất của nước Pháp».

TRUNG-HOA LÀ TỒ-QUỐC

NẠN ĐÓI KÉM :

Nói đến-dói-kém, người ta phải kẽ ngay đến hai-nước Án-dô-pá Trung-hoa.

Hai-nước cõi-dõi đều là nồng-quốc, nhân-dân hằng-mây-trâm triền-con-người, chỉ-trong-vào việc-rồng-rột cay-cây để sinh-sống. Mái-cay-cây-trồng-rột loạn-thoi-lỗi-cõi, được-mùa-hay-mất-mùa, kết-quả-nồng-vụ-tot-xấu-thê-nao, chỉ-trong-vào-ông-Trời. Những-năm-Trời thường-mưa-thuần-giá-hoa-thi-phong-dâng-hoa-sốc, chẳng-nói-lâm-gi. Rồi-gấp-năm-mưa-giá-thất-thời, nồng-rết-rãi-tiết, thiếu-nước-hay-nghè-lụt, hoặc-sâu-chuột-phá-hại-ha-mùa, là-nhân-dân-liền-thi-lâm-lao-cái-canh-kém-dói-khô-sò-vì-không-còn-nguồn-lợi-gi-khác-là-ngeh-nóng.

Cứ-heo-lịch-sử, thi Trung-hoa là nước-xây-ra-nhiều-nạn-kém-dói-nhất và từ-lâu-dời-nhất-các-nước-từ-cõi-chí-kim.

Tu-năm-Hán-Cao-Đế-nguyễn-niên-lứa-là-từ-năm-206-trước-Tây-lịch-kỷ-nguyễn-dến-năm-dân-quốc-nhị-hà-nhị-niên, tức-la Năm-1933, có-9-1239-năm, tại Trung-hoa đã-xây-ra-1057-nạn-hán-hán-và-1030-nạn-thùy-lai. Thành-ratrong-2139-năm, chỉ-có-720-năm-thoát-nạn-lai-hoang, và tinh-rat-cứ-100-năm-thì-có-49-nạn-hán-hán, cứ-100-năm-thì-có-48-nạn-thùy-lai.

Đó-là-mới-tinh-theo-những-diều-ghi-chép-trong-chinh-sử, nêu-kể-cá-cái-lai-nạn-bị-ăn-nặc, hoặc-chép-trong-dâ-sử-thì-không-biết-con-sỗ-còn-lòn-dến-nǎo!

Ăn-thịt-người-chết-và giết-thịt-người-sống

Ánh-huống-những-năm-thùy-ai-hay-hán-hán, chẳng-phải-nói, thi-người ta-càng-biết, là:mùa-mang-mất, thuế-má-giảm-hoặc-miễn-không-thu-gây-nên-những-lô-hàng-lớn-cho-công-khổ. Nhưng-ánh-huống-lon-hơn-hết là-nạn-dói-kém-làm-cho-người-vật-không-thể-sống-được. Chẳng-có-thứ-ăn, nhân-dân-nhiều-khi-lá-cây-thi-cõi-cũng-không-có-mà-nhồi-vào-dạ-dây, người-sống-sót-thường-tranh-nhau-xả-thi-người-chết-má-ăn, hoặc-dài-con-cái-cho-nhau, giết-thịt-má-ăn-như-người-ta-giết-bò-giết-lợn,

Trong-2139-năm-sẩy-ra-1057-nạn-hán-hán, 1030-nạn-thùy-lai, mõi-lần-thiệt-mất-hàng-triệu-mạng-người. Trong-khoảng-20-năm-trời, sẩy-ra-tám-nạn-kém-dói-khôc-liết. Dân-gian-ăn-thịt-lần-nhau.

Những-năm-dói-kém «người-ăn-thịt-người» nhู-vagy, vi-nhiều-lẽ, thường-không-được-chép-vào-sử-ký. Tay-vagy, tinh-tử-năm-Hán-Nguyễn-dẽ-miễn-kết-so-nguyên-nguyên-niên-tuê-là-từ-năm-48-rước-Tây-lịch-dến-năm-1931, người-ta-cũng-dễm-dắt-lết-cá-52-lần-dói-kém-a-người-ăn-thịt-người». Trong-số đó, thi-46-nạn-hán-hán, 6-nạn-thùy-lai.

Tính-riêng-từ-năm-Trung-hoa-lập-thành-dân-quốc, tức-là-đến-năm-dân-quốc-nhị-nhị-niên-lứa-năm-1931, trong-vòng-đó-20-năm đó, cũng-dâ-xây-ra-tới-8-nạn-dói-kém «người-ăn-thịt-người» trong-số đó-6-nạn-hán-hán. 2-nạn-thùy-lai, các-báo-hồi-ág, như-Thiên-tán-Đại-ông-báo, Bác-kinh-Ích-thê-báo, đều-có-lưỡng-thuật-rõ-ràng. Áy-là-bấy-giờ-đường-giao-thông, sự-ván-lái-dâ-nhanh-chóng-thuận-hoi, người-giàu-có-ở-trong-nước, ngoài-nước-dâ-biết-quyết-tiến-tám-nghĩa-hàng-nón-hàng-nón-bạc-thể-má-nạn-dói-kém-còn-khôc-lát-như-vagy-nghè-xua-gặp-những-năm-dai-hạn-hay-lụt-lội-mất-mùa, tinh-hịch-dói-kém-còn-nghiem-trong-dến-nǎo!

Họa-vô-dơn-chi

Hán-hán-và-thùy-lai, mệt-trong-hai-rạn-dó-xây-ra-cũng-dâ-lâm-cho-hàng-trâm-ngán-người-chết-dói-rồi.

Huống-chi-nhiều-khi-cùng-một-năm, trong-nước-lại-xây-ra-liken-cá-hai-lại-nạn.

Như chéng họn mây nám cù ra sau dây:
Năm Đạo-quang thứ 26, tức 1846, tại Sơn-dông, An-huy có nạn thây-tai, tại Thiêm-tay lại có nạn đại-hạn.

Năm Đạo-quang thứ 29 (1849) tại Cam-túc có nạn ác-nạn, tại Hả-bắc, Giang-tô, Triết-giang lại có nạn thây-tai.

Nam Quang-tụ thứ 2, 3, 4 (1876 77 78) các hạt Giang-tô, Sơn-dông, Hả-bắc, Hả-bắc, Thiêm-tay, Sơn-tây, Hả-nam gặp nạn đại-hạn ba năm liên-tiếp, trong khi các khu khac ở Thiêm-tay, Sơn-dông, An-huy gặp nạn thây-tai khốc-liệt.

Hai cao-tai họa hung đòn dập đến một lúc, cung nghiêm-umont, ác-liệt như nhau, có khai kéo dài ra mây năm trời, khen cho nòng-dân Tàu — mà ngưới Tàu toàn là nòng-dân — om bụng đói, nhìn nhau mà khẽ, nang vạn hàng triều.

Có lẽ chính vì cái mâu-thuẫn «đồng thời một linh chò bị đại-nạn, chỗ bị ngập lụt » mà phai-sinh ra lời than-thở của ngưới ưu thời mản thi chéng:

« Họa oán don chí ! »

Chết một lúc hàng chục triệu người

Số ngieder chết đuối, chết đói, nhất là chết đói — vì nạn đại-hạn nhiều hơn nạn thây-tai — trong các năm đổi kém ngày xưa, là bao nhiêu, sù-sách nhiều khi không ghi chép rõ.

Song số ngieder chết trong mây nạn đổi kém gần đây, cũng có thể cho ngieder ta một ước-lệem về số ngieder chết trong các năm đổi kém thời cổ.

Theo «Thanh-Sử-Cáo» thiền «Tai-di-chí-thi»: Năm 1846, nạn đại-hạn và nạn trừng-thây đã làm chết 225.000 người.

Năm 1849 hai nạn ấy đã làm chết 13.750.000 người.

Ba năm 1876-77-78 số ngieder chết về nạn đại-hạn và thây-lao xác độ 9.500.000 người.

Năm 1891 nạn thây-lai sống Duong-Tù và sông Hoai đã làm chết hết 554.400 người.

Nếu tính gồm số ngieder chết về nạn đổi kém như hồi kinh-tế khùng-hoảng 1931 — 1932?

hoa hiện giờ (330 triệu) chèt không nhỏ.

Kết luận

Theo như trên, thi dân Trung-Hoa cũng như dân Án-dô và các nòng — quèt trên thế giới sờ dì bị đổi kém là vì mài mùa.

Và mài mùa là vì nước phân phát không đều, nơi thi thừa mứa tràn ngập, nơi thi khô can, mài giật khống cõ.

Vậy chỉ lam cách nào cho khắp nơi chò nào cung vừa dù nước cay bùa tròng trót, là nạn đổi kém triệt được ngay.

Việc đó từ đời thương-cõ, ngieder ta đã nghĩ đến rồi và đã làm rồi.

Từ thế kỷ thứ 20 trước Tây-lịch, Vua Đại-Viễn đã knoi các đồng-lày và đào sông cho nước chảy ra bể. Vì thế ruộng nương mới cấy cày được và dân mới có cơm với thịt mà ăn.

Trước Tây-lịch non một thế-kỷ, thi-hao Virgile, trong tập « Nòng-su-thi » cung đã lên tiếng ca-tụng công-darc các nhà nông-nghiệp La-mã:

« Đáng khen thay ! những kẽ không quản ngại luồn luồn phần đầu với đồng-ang khô cạn và luồn luồn khai phá gó đất khô tảo và chỉ tay sal-khiên được các khe suối dân thày vào ruộng cho hoa-mùa được lợi toれ.

« Đáng khen thay ! kẽ thù hời được ngón nước về những chỗ đồng cỏ khô cháy... »

Vua Đạo-Vĩ tri-hay và các nhà nông La-mã đã dẫn thày nhập dien thiết là những ngieder đang ca-lạng, vi đóng trước những nạn đổi kém khốc-liệt như trên kia, ngieder ta ai cũng phải nhận cõi cách ngôn sau này chí-lý :

« Thiêm-nhất hoán-phạn, thi nhán-logi chi an-nhân ».

(Cho thêm một bát cơm là ăn nhán của nhán-loại).

Nhung cõi gõ khai mùa-màng bội-thu, hoa-mùa rât lõi, mà nhán dân vẫn bị nạn đổi kém như hồi kinh-tế khùng-hoảng 1931 — 1932 ?

Đó là chuyện khác.

Văn-Đè



NẠN DÓI KÉM DƯỚI NGỜI BÚT NỮ - SĨ PEARL BUCK

THANH CHÂU

Một nữ phóng-viên có danh của Pháp hởi qua Đông-duong điền tra về tình hình dân chúng, đã để lại sau cuộc du-lịch của mình nhung trang sách rất thiết thực về nạn đổi-kém của cùng dâ. Chúng tôi cõi cõi mọi đoàn nhà nữ phóng-viên là cõi dâ què miền Nhâh-Thâh Sifian châp-thy là cõi cõi-tông:

N' ững cảnh đổi kém-nhìn vây
vì han hác, vì sầu hờ, vì lụt lõi,
vì đồng cát, vì chiếm-tranh v.v.
cõi riêng sì mệt nước ta ? Ở Án-dô,
đ. Trung-hoa, & osav các
nước vân-ninh phết hoán-čeū
Sinh giờ đây, hằng ngày đương
diễn. Cõi nhán-logi ngày nay ở
trên mặt quê đất này là nay đổi
kém co-hàn, ôn dien ài dến-lai,
không ở ôi này thi ôi chỗ kia.
Quả tim c' ù ngieder ta so biê
thinh quả tim c' ùn đức Phat-hết
thay cung khung phuong cùa
chúa. Nhưc mât cõi chung-sinh
vẫn cõi cõi phết rõ xuống vi đổi,
ki.

Trò kia dâ nói đến tím lòng
cõi một ngieder dân bà Pháp
ruong ông vi nay đổi cõi dân
minh, báu già lòi, nói dân bà
lòi-tha cõi một ngieder dân bà
Mỹ, ngieder ban cõi đất nước
Trung-hoa — Khi viết về cải đổi
khô cõi ngieder dân què xu-lóng
dieng vùa chung ta. Một xu-ma
ngieder dân, phón lén dân tròng
vì: uông-dâ, như ngieder dân ở
trong minh. Nhưng c' cõi cõi
đổi cung makh-makh, rùng-rợn
khác thường. (1)

(1) Cõi nay kí trong bài « Trung-Hoa
về-què uông-kém đổi » đăng số nay.

Dưới đây là một đoạn của nữ
sĩ Pearl Buck viết trong cuốn
« Đất-tierra » của bà, tì hành trời
đại hận ở một miền quê ngoài
thành Thượng-hồi :

.. Ngay tháng lai qua di nứa,
và mưa vẫn cứ không chịu rời.
Ngieder trong lồng đứng đầy cõi
các ngõ, đèn ngứa mặn tròng lén
trở và bén lán một cách lo ro
xem tròn cõi mày được hay không.
Nhưng, mót chút mày vừa leo
nhập tu lèp được chếc lá, thi
một tần già già sc-ngthết & đầu
toi thòi tòi lèn tan-tác hêt, như
ngieder ta quyết nhung hêt bụi
trên mặt phản vây.

Bản trời lai ồng, và tro trào,
mặt trời lai cango gát lèm lèm.
Ban đêm, trăng sáng vắng
vặc, cung chói-lói chogg khác
chí mót hòn lòn khé.

Hoàng-Long (lên người nhà
què, vai chính trong cuộn sách)
chỉ gát hét được lì hét đùu rǎn
reо, và it bắp ngô tròng võ!

Bô thận tiêu độc

Thuốc lọc mủu-tieu-tết
nhiec độc ngieder lòi do di
đoc son lieu phat ra.
Hộp 60.882. Nứa ta 40p.
că 7.10. Xa muu linh
hoa giao ngan

NHÀ THUỐC TẾ-DÂN
P-231, Hàng B, Ngõ Hanoi

Saigon-Đà-Nam-Hiền 429-Blinh
chi đai 15 các thu thuốc Tế-dân

được vào thêu ruộng mạ chết
vàng khi trước. Khi bóc hạt, và
lầy ngô, hân giòi tung bat môt,
không đè một hạt nhô lên đà xà
què. Hoàng-Long định đè đánh
các lõi ngô đè đóm béo, tì v'y
hắt kêu lèo : « Không, không
thể đem dùng vào việc đò được.
Ngày xưa, hời còn nhỏ, tôi ở
Sơn-dông cũng đè cõi nhung râm
như thế này. Ngieder ta còn tân
nhô nhung lõi ngô ra đòn ài cho
cõi đói. Cõi hòn là ài cõi ».

Khi ngieder đòn nái vây, thi lết
ca tèm lèm lèng, cho đòn cõi tré
coh.

Thế nhưng, tai hai nhất là
Á-Lin (lên người vợ) lai cõi
trà trong lõe đò. Ngày vừa
cho con nhophú vừa nói nhô :
« Cõi đòn ca, kbi my chie cõi
t sña oay nứa là hét ». Rồi
sáu nung đòn rao ráo. Cõi nhâ
bể nghe đòn bê khóc vang nhâ
đòi hòi lòi hoảng hòn. Và nêu cõi
ai hòi ai cá-lòi làm thê rào đò
má sòng đượç trong lèng, thi
mọi ngieder đều không hilà
sao cõi.

Hoàng-Long có một con trâu
cày. Chàng không đem cho-cõi
đi chán xa nhà rứa. Quando thi
khô, cõi thi chay hat giồng àu
kết đài lòi, trâu cõng thành
ra vòng đòng. Mái đem đà xà, biê
đầu không bị trộm mồi àu thi,
đè mõi thi? Ngieder nhà què
buộc trâu ở truôc cửa nhà. Con
vật gõi tên như một bò-xuong.

Nhung một ngayer kis, gao lúa
không còn gõi cõi. Chi cõi sót lại
vài dum đòi vs ngô khô. Con trâu
đòi quá rồng cõi ngày. Lúc đó,
ông bố già mới nói : « Chàng ta
là thất trâu đòn nái nói đòn ».

Hoàng-Long hé lèn, trỗng
như vừa nghe nói. « Chứng ta
sắp ăn thịt một người! »

Chàng không thể trỗng-tuyệt
được là người ta ăn đến cả thịt
con trâu dày ruộng cho mình.
Như vậy rồi sau này, lúc trời đã
trở lại thuở-hòa, khi mùa gieo
giống tới, lấy gì để làm ăn, làm
bạn ở ngoài đồng?

Rút cục, rỗi con trâu cũng bị
đem làm thịt. Lúc vợ chàng, Á-
Lan, cầm dao xuống chém
trâu, thì Hoàng-Long phải rứt
đầu vào châu để khỏi nghe tiếng
con trâu kêu rống khi phải chết.

Khi cả nhà ăn thịt, Hoàng-
Long cũng cố ăn một miếng,
nhưng ruột chàng lộn cả lên.

Chàng đánh húp một ít nước
suối trâu thôi vậy.

Nhưng, dần dà rồi chàng cũng
phải ăn. Đến nỗi về sau, người
ta phải dập cả xác ông xuong
ra để moi lông tủy. Không cái gì
còn lại nữa. Trừ miếng da trâu
mà Á-Lan cảng ra để phơi ngoài
vắng.

Cái đói đã kiu lên thầm kín
để kháp mọi nơi rồi. Trong cái
làng nhỏ đó, người ta có gì đã
mang ra tiêu hối, và ai hết.
Không ai còn giandrai. Giờ lạnh
đến sa mạc lại thời về giá
buổi nhút cắt thịt. Nhiều người
nhà què đã gần hóa dạng. Một
kém kia, nghe đồn là Hoàng-
Long còn trai được những cái áo,
và con cái của bầy vẫn còn béo
iti, họ cầm gậy gốc xông vào
nhà hàn và lục lọi khắp mọi xó
nhà. Khi rảnh Hoàng-Long
cũng oil cõi độ một dum ngo
và đỡ rán eo, thì họ kêu lên
một tiếng dài thất vọng. Họ bèi
khôn đáo bần, ghen, giòng
phản của Hoàng-Long. Nhưng
Á-Lan với nói: Các người phải
để những thứ này lại. Các người
cũng chưa nói nói phiền
những thứ này ở nhà các người.
Sao lại đi lấy của chàng tôi?

Các người hối cho con các
người ăn những thứ ấy xem.
Chúng oil cũng cõi ba đứa phái
cho ăn, và một đứa đương là
trong bụng đầy rẫy.

Bọn ăn cướp đi rồi, Hoàng-
Long đứng trong cái sân mà
chàng đã đập lúa năm này qua
năm khác. Bây giờ chàng sõ
trái qua nhiều tháng chờ bà và
vợ lui. Lấy gì nuôi bố già, con
giai, và vợ cửa? Á-Lan sẽ nói
con trong bụng bằng chát gì?
Cái thai nằm trong bụng do sõ
sụt-sao-trong từng thứ thịt cũa
di kiêm có hoac vỏ cây mè ăn



đã. Các người hối cho con các
người ăn những thứ ấy xem.

Chúng oil cũng cõi ba đứa phái
cho ăn, và một đứa đương là
trong bụng đầy rẫy.

Bọn ăn cướp đi rồi, Hoàng-
Long đứng trong cái sân mà
chàng đã đập lúa năm này qua
năm khác. Bây giờ chàng sõ
trái qua nhiều tháng chờ bà và
vợ lui. Lấy gì nuôi bố già, con
giai, và vợ cửa? Á-Lan sẽ nói
con trong bụng bằng chát gì?
Cái thai nằm trong bụng do sõ
sụt-sao-trong từng thứ thịt cũa
di kiêm có hoac vỏ cây mè ăn

sau một cuộc chiến-tranh. Đời
không còn có, cây không obr lá
và vòi ngoai, trâu bò loài vật
không obr xót một con, trè con
không obr chơi ô nô; lồng, bưng
chung trốn; rồng, lén kẹp. Chúng
đi không vững nữa. Chúng không
buồn khóc nữa, và được cái gì
cũng đưa vào mõm mà mút.

Hoàng-Long tuy vậy vẫn
phụng-duong bõ già như cũ, cõ
nhà nhin đói cũng được, nhưng
chàng không đánh đẽ bõ khống
cõi gi ăn. Khi nào tin ra cái
gi ăn đượ, là chàng đẽ đánh
cho bõ. Bởi vậy ông già cõi ó
vẽ tuổi hon bết. Ông ta ngoai
răng ngõi suối và nói xưa kia
ông có trống thấy nhiều cảnh
đói ghê hơ. Ông còn thấy người
ta ăn thịt trẻ con đẽ mà sống
nữa.

Ào thịt người? Hoàng-Long
nhá mắt, sợ run, đén cục
đèm. Không thẽ đẽ sảy ra
chuyện thương-tâm đẽ trong
nhà chàng đượ.

Thé chung rỗi chàng tùng
nghe người hàng xóm họ Trịnh
thuật lại rằng, cõi trong lồng
đã có người ăn thịt người rồi.
Mà người đó là chủ thím
minh. Hoàng-Long baoi vý
bõ nhá cõi ó về miền Nam, bõi
või miền chàng & nhiều người
chết đói lảm rồi. Nhưng vý
chàng đă sắp đẽ đón nó.

Hoàng-Long xin được vài hạt
đỗ cõi người họ Trịnh. Chàng
nhá cho nhó và móm cho đứa
con bõ nhá! òi chờ. Đêm đõ,
Á-Lan đẽ mõi minh trong buồng
đõ. Con trai hay con gái? Chàng
không hận tâm vý chuyện đõ
làm gi nữa. Chàng lại có thêm
một niente phiền nudi.

Có tiếng trẻ khóc yến ói, rỗi
im bặt. Hoàng-Long chạy vào,
thấy vý nui là trên giường.
Chàng hỏi: « Con đâu? ». Vó
chàng chỉ trên mặt đất, và trả
lời: « Nõ chết rõ! ». Chàng cõi
xuống cái thay nhõ nhão: mõi
nám xuong và nõ dum đõa;
một đứa con gái nhõ. Chàng
chạy kêu lên rằng chàng nghe
thấy nó vừa khóc, nó sống kia

mà! Nhưng nhìn lại mặt vý
thấy tất cả vè dau khõ,
đôi mắt hiện trên đõ mõi, cách
câm lặng, chàng không còn biết
nói cõi gi nữa. Khôn nui!
Người đưa bà khõ cyc vừa bi
cái đói hao, vừa hí cái thai
hành, cái thai cũng lai là một
tê! Tôi phán-dùm một cách tuyêt
vọng đẽ lim cách sống

Hoàng-Long đem cái thay đưa
con mõi đẽ sang giao khác, tim
mõi mõi chiếu cũ đẽ hoe ra
cái gi ăn đượ, là chàng đẽ đánh
cho bõ. Bởi vậy ông già cõi ó
vẽ tuổi hon bết. Ông ta ngoai
răng ngõi suối và nói xưa kia
ông có trống thấy nhiều cảnh
đói ghê hơ. Ông còn thấy người
ta ăn thịt trẻ con đẽ mà sống
nữa.

Một con chó thuộc giống chó
sói đánh hơi thấy cõi mõi ngoai,
quanh quâa đẽ khống chịu đẽ
xa hor nữa, Hoàng-Long ném
một hòn đá vào con chó. Cái
bung rồng cõi nó vang lên.

Như g con chó vui khống chịu
chay. Sau rông Hoàng-Long mõi
quá, che mặt ra đõ và nói một
minh: « Nhõ thẽ lại còn hon ».

Ngày hôm sau mõi trói lại mõc
như thường. Vì Hoàng-Long
või lõi làm thõi cõi đẽ bõ hoa
hai trâm cây số xuõn mõi
Nam? Mõi chák đõa! đõa đõ
cái gi áo cho shug đượ? Thá là
chết đẽ trong cái giường cõi
nhà minh. Chàng nhá ra đõng ruõng.

Ké đõng cõi gi đẽ có thẽ
cõi chứng được nữa. Mõi hàng
cũng đă lấy đõi đẽ ruõng lõn hõa
vào nước cho trê húp. Người ta
đă ăn đõ trong nhiều ngày rồi.

Cái đõt lõi lanh, mõu nhõm
kia, và không lõm sống đõe
lõu dài, nhưng cõi cõi đõe
lõi cho lõng trê đõi ruõng
không, và quõe đõi được trong
chõe lõi. Hoàng-Long đã tung
nghe khay nói ở thành-lõi có
một nõi rieu có họ hinh ru
luong-hực lại một noi đẽ bón
đât l i cho oifing ben giu kia

nõi Nhuc hõi giờ, chảng cũng
đã dung dung cõi những
chuyen ao, sự bất công kia đõi
với chàng chẳng cõi ngõ là lý gi.
Chàng nõi vý nõm trên giường
đê nhâm-nháp my bat đõ cuối
cõi cõi sót lai... »

Pearl Buck khong những chí
nói vê hanh hán ở nước Tàu.
Những trang cõi súi-tâi vè nõn
đõi vĩ lõi cũng đây rông những
cinh thương tâm như vua kế ở
trên. Nõi-si đă tung sống ở đất
Tàu rât lâu nám, bõi vý nõi-si
viết rât nõi vè những tham
trang gõi ra bởi con sõng
Duong - Tú khõng lõ - những
tham trang, mà người V-ết-Nam
ta đă tung chiu mãi với con
sông Nhị-Hà bát ngõn & đất
Tàu. Những tham trang đõi
với con mõi nõi ngoại quõe
lõi tàn khõ, là rông ron, nhung
đõi với người da vàng thi là
com bùa vây.

Trong truyện « Printemps sté-
rile » cõi nõi-si, người ta thấy
nói đõi tên cảnh mõi người
đõi quen Trung-hoa dung trước
ruõng đõi của minh, kia nõe
đă rât lui và mõu xuõn đõi đõi,
mõi khõng có trâu sõy, khõng
hat gõng. Cái đõt xót nhất cõi
người nhá quõe là phái ăn thịt
con trâu của minh, con trâu mà
minh coi như mõi ke sõn em.
Rõi đõi sõ khõng có hat gõng
đẽ gõe lõi mõi ruõng.

« Mõu xuõn đõi, anh cõi ang Luu
cũng khõng cõi mõy kia lõi,
mõy cõi dão, cõi cõi trõng
trước cõi đõi đõi mõi bi: là xuõn
đă đõi. Anh ta đă chát hõi cõi
đă bón cõi. Con gai anh ta đă
chát đõi. Mẹ anh ta cũng chát
theo. Võ lúc chén cõi mõi suýt
nõi thi người ta chón bõi v
trõng ruõng; bõi vý anh muõn
đẽ dánh áo cho con.

Nõi mõi rât nõm vña qts, cõ
nhà anh khõng tim ra đõe một
ít lõm đõi cõi võng nõe mõ
k i nước lõi rât lõi cõi đõi
lõi tõng đõi lõi lõi lõi người lõi

đi ăn mặc trong các thành-phố, và chát & giac đường rồi, Anh ta pheo ngán nính làn đất dẻo trong ruộng mía xanh, nính mìn có cái cây cũng đã phải đổi làm cái sầu ».

Nhưng dân cái cảnh dân quê chạy lợt trán ngáp vào các thành-phố lớn để xin ăn, và dì kéo se, dì hàn khát, thì mới là будут thám :

« ... Họ mới rời vài trăm cây số để đến chỗ khát mà như là đi đến một xứ lá lồng nón. Họ ngác ái trên hè phố s-mang sach, mót. Nhưng họ không nhia-cái gì nhất định. Họ chỉ như trong梦境. Hèn người người như vậy kèo đeo hàng ngày, chui rúc dưới những mái lều dựng lèo & mót cái trai ngoài gác lanh thê. Mới trong qua, thì người ta tưởng là họ có lẽ khỏe mạnh cứng cáp lắm. Nhưng nhìn họ, thì rõ ra ngay là những người có tên chò h-vong cuối cùng. Họ đi như những người mù, gần cái chết lâm rì. Nhìn chung là đòn cát oai huy, là rữa. Họ bém liry chò đòn tát tên hó, cho đến lúc phải rời ra. Họ đi qua, tâm lặng, như những người ở một thế giới khác người đương sống.

Tuy vậy những dân tên quèky bao giờ cũng ngày đêm ngồi đến xí trò & với ruộng đất của mình, mót khi nước ruộng, và tìm cối giếp lòn vặt để cho nó ra rây, kết quả là mòn mòn. Trong truyện « Les réfugiés », của Pearl Buck, nô-nô nói đến một ông già sống chui đì lèn lùn để xin ăn. Ông già đã bị nước lụt cuốn mất cả con trai lão con đầu khỉ vỡ đe rồi. Ruộng vụn, nhà cửa ngập hết, ông mang chén ra đì. Tuổi già, sâu yếu ông cũng có gánh cháu đì rãnh. Nhưng hó ai cho đồng nào thì ông giữ ży. Ông chỉ mua cho một mìnch đòn cháo & trong cái cháo đì & một đòn thúng. Chỉ một mìnch đòn cháo nhỏ có quyền là khởi,

Ông thi còn hơi sicc, ông còn gắng nhín. Nhưng đang tiền kia, ông phải đe đánh, đe lùc trò vè co em mua nát giang cao nhưng đám ruộng đường chờ người này oggi.

Truyện đó, tuy vậy, cũng chưa thầm thầm bằng truyện « Pères et mères » của Sartre, trong đó người ta được thấy một cảnh già con vì nén đói thực là bất nhẫn :

« Trên một mảnh đất cồn sót lại, chung quanh là nước lụt mặn mòn, mót già-dinh họ lái lái đì chờ nước xuồng. Đè bao nhiêu ngày, hai vợ chồng người nhà quê và năm đứa con trai ngay từ ấy, đe chờ, chờ đợi. Nhà cóm mót lái hót thi nén đói mẹ cứ q-thay dần là hót cho chòm con ăn, còn mình thi ăn rì rì. Nhưng người chòm rỗng rỗng hót, và không hề hóng lèo. Hai vợ chồng cứ im lặng nhìn nhau khóc. Mấy đứa nhỏ hót cát tiếng khóc là rawh đòn ông hít tại lai đì ra each nước ruộng. Còn người mẹ thi lo lắng đì dỗ đòn con cho chúng rin:

— Miy tướng tau không bường chúng? Tôi bài bài giờ thi chòm bối nà rì rì. Vâuh ta khóc bùi thít, đòn đòn người mẹ đòn im lặng. »

« M'nh làm già vậy? Ôi vẹt gi đì xép ra? »

Sáng ngày ra, khi quay hót, chỉ có lâm vò nhện nhíp cho chòm con quèn cảnh đói buông

râu. Chỉ húp súy soat thực to ài đánh lùa chòm ràng minh ăn nhiều hoa tát cả. Cố khát khát đòn hung, cái đòn đánh phản bộ lại cho hai đứa con n ò nhứt.

Nhưng một đám kia mệt quèn, obi ngô quên đì, và lùc giật mìnch thức giấc, thi chí hoảng hồn, doan-hiết rắng cù sự không hay đã xảy ra. Quả n ìen chòng obi đã nhần lác chí ngã me, rùi hót đứa con gái nhô ra gần nút...

Obi gào lên, nhảy vào người chòm mòn, mót già-dinh họ lái lái đì chờ nước xuồng. Người bố gục sát đầu vào hai đầu gối, không trả lời ra sao cù. Người dân bà khôn rận hó, lên, nhìn mót con mẹ đai: « Tôi là mẹ chúng tôi là mẹ chúng! Chì có tôi là thương chúng nó thôi. Chỉ có những người hó là không biết thương con, và iếc chò đòn áo phái cho chúng hàng ngày! Tiếng kêu của người mẹ làm cho moi người tránh lụt chung quanh thức giấc. Nhưng họ đã quen thấy những cảnh như vậy rì rì, Ông ta mù cùa vậy? Người cha ngứa nón nón nhìn vẹ, nghiên rặng mà nói:

— Miy tướng tau không bường chúng? Tôi bài bài giờ thi chòm bối nà rì rì. Vâuh ta khóc bùi thít, đòn đòn người mẹ đòn im lặng. »

O

Gita lúc bình lùa đương tên phà-suru Tàu cũng hùa khắp mặt da cầu, doa những sách & các cảnh thè thảm gay nén hời rạn đòn nhau trên, chúng ta phải gật minh thi hót: « Nắng ngày no ấm cùo hòn lùa được đòn hao g? » Vâ trong khòi chòm ta cầm hót com dày đưa lên miệng tướng cũng tên agli tên những kẽ sỏi sỏi, hót phát náo cũng cùi ở trên mít đòn, đương quèa quai trong đòn khòi. Bởi vì non chiến-traph còn khóc lát mót ngón lòn hòn lát cù mọi thiên tai,

THANH-CHÂU

Trong mùa - vien nhết thường hay mót bệnh cảm mao, nóng rết. Nên dùng :

DẤU SINH THÁI CỘ

chuyên trị các bệnh kẽ trên bàn đùi các thư khueo cần nhiều đại lý các nơi. Hồi n 62 Liêng Bạc Hoa

Nan dối kém ở nước ta

gây ra vì hoàng trùm một năm thìn

trong miền, trả những kẻ vì nghèo đói quá bị chết ngay không kẽ, còn những kẻ còn có rau cháo cầm hơi, đe sống cho qua ngày, cũng phải gắng đợi đến mùa lúa san mới mong thoát nạn đói,

Nên biết, xưa kia nạn đói bất kỳ xảy ra ở nào, tình hình đều nghiêm trọng cù, cũng chỉ vì phương-pháp cứu-tế không được hoàn-thiên mà ra. (1) Cố thứ nhất là đường-số giao-thông không được thông-dông liên-lợi, chỉ nói tinh no seng tinh kia, cũng đã lún lõi chất vật lâm ròi. Vì thế dù hai tỉnh tiếp giáp nhau, không may tình này bị man đói, tình kia có được mùa thừa thóc gạo, muôn tần-tế cho nhanh, sự vẫn tài cũng khó khăn lâm. Cố thứ hai là việc cứu-tế chỉ trông vào chính-phủ, nỗi khi thấy dân hại bị đói, quan-dịa - phương thường trích tiền trong kho đòn cấp phát cho. Nhưng vì thủ-tục rất phiền, phải đẻ bắn tàu vè kinh, có được chỉ chầu mót đòn phái, có được chong lâm cũng hàng-hàng, mà não có được là bao! Ngoài ra chẳng có co-quan cứu-tế nào có tình chất xã-hội, giải-hoặc cù mọi doi nhâ gian co so sanh long ly-thien, thấy cảnh dân nghèo đòn kẽ cầm lòng không đòn, dungra phát cơm phát cháo, nhưng cũng chỉ được cùn hòn, không kèm theo vào đòn.

Nhưng nạn đói do những cù như trên, vía kẽ, ở nước ta đây vào khoảng ba bốn mươi năm trước & trước - đó là thời kỳ trình độ dân-tộc cùi ô trong vùng tối lâm chát bẹp, nồng - sự được, hống, lõi, xáu hoán-toàn trong cùi ô giới - chảng mấy năm là không có, không ói tính nò thi ở tình kia. Ma tình nò không may bị náo, thèm-trang không biết đâu mà nói cho cùng. Nhân-dân

(1) Cố bài riêng nái kẽ, cũng đang trong số này.

Muốn chứng thực những điều vừa kể trên, xin lược thuật một canh dồi dẩn ra ở hai tỉnh Hanoi và Sơn-tây hơn 60 năm trước đây, mỗi khi bàn nói việc xưa, vẫn được mấy vị cố-lão ôn-tastic lại.

Năm ấy là năm Thìn, niên-hiệu Tự-dức thứ 32, vào hồi tháng ba, lúa mì hoa màu, đồng nào đồng ấy, đang tốt mực xanh um — dù mới chỉ là lúc « trồng cây » nhưng nhân-dân đều đã chửa chan hi-vọng lâm — thì bỗng một thiên-tai đưa đến, làm cho ai

này đều phải khiếp sợ oai giờ.

Sau một tuần nắng gay gắt, giờ bỗng u ám. Một cơn mưa bụi phay phảy sa bay, nharts-dan vừa mừng được mát mẻ để chịu, lúa mìu được mai gốc chêng bốc lên, thi-giáp hai tỉnh Hanoi, Sơn-tây, hôi gân-sáng, dân một làng kia đang nấu cơm àu di làm, bỗng thấy lạnh ghê người. Một cơn gió lớn sức mạnh

như dòng tố, ầm ầm kéo đến. Giời đã sáng tỏ, bỗng lại tối tăm. Nhưng chỉ trong nửa khắc, gió lặng giời lại quang. Mọi người đang ngoác hỏi nhau là gió gì, thi-lại đều xứng xót cả người, cùng dò xó ra sân-xem, thứ sâu gi quái lạ, bé chí bằng con ruồi con, sặc đen nhánh, nhung-núu hùi đặc trên các ngọn cỏ lá cây. Chỉ một lát, chúng lại từng đàn hàng triệu con vù vù bay đi, sau đó tiếp đàn kia, bay đặc cả một khoang không, n'ur hững đám mây đen ngòm. Tiếng bay vù vù họp lại như tiếng bao vang động cả một vùng. Nơi nào sau khi chúng đã bỏ đi rồi, bắt cứ cây cỏ gi chỉ còn tro lai càm không, chẳng còn một cái lá. Đang khi ấy, thi-mấy người đi thăm ruộng sớm cũng đều hốt hoảng chạy về, báo tất cả hoa màu lúa mà ở các cánh đồng đều bị sầu ăn trại cả. Bấy giờ si nẩy mới biết là rạn hoang-trùng ào lúa. Thực là một thiên-tai lạ thường. Hết cánh đồng này đến cánh đồng kia, trong cõi này hàng mây chục vạn mảnh ruộng, hầu hết các phủ huyện trong hai tỉnh đều bị giống hoang-trùng ác hại phà sach sảnh sanh. Thế là cả một vụ chiêm vừa lúa vừa mì hàng triệu người trồng cây vào đó để nuôi sống

nhau cho tới vụ mùu, đều mất hết hi vọng.

Một thiên-tai ghê gớm r้าย tên, nạn đói kém túc thi diễn ra, cõi nhà giàu, giữ thóc gạo lại không bán, có bán cũng cấm chừng và lấy một giá đắt cắt họng, đang một quan hou hai chục đầu gạo, bỗng sụt sápng mệt quan một đầu, lún-canh dân nghèo thực là gieo neo khôn khò quâ.

Đương hại cho số rất đông dân nghèo, lúc đầu dù kém còn có tiền mà đóng, cơm chǎng dù tài nấu hò nấu cháo nuôi nhau, cũng chưa đến nỗi lòng không dạ đói, nhưng chẳng được mấy ngày, tiền lung đã cạn, đồng ruộng mất hết lúa, chẳng còn ai thuê muón làm gì. Chẳng đù làm, lấy đâu ra tiền để đóng gạo, thế là cả nhà đều nhịn đói. Nhịn-chẳng được, phải đi mò cua, ốc, trai hén ở các hố ao chuôm vũng mà ăn. Họ xô nhau nô nhiều quá, đèn nỗi con ốc vặt, cái tép đánh cũng chẳng còn. Bấy giờ mới thực là hết cái ăn. Đói quá chịu không nổi, họ sinh ra làm liều, ăn liều, kè còn cõi sứt thi di trộm, cuộp đặt của người khác mà ăn, kè yếu đuối thi-lê là di dào bởi các rẽ cây, chì cõi lồng cho đầy đà-dãy, không còn nợ độc.

Sau nạn hoang-trùng phá hại được vài mươi ngày, khắp nơi dân đói, già trẻ lớn bé, bỗng bỗ dái dinh nhau di dàu đường ăn xin hay lính những om chão thi của một vài nhà từ thiện. Lắm kẻ đói quá đà không được, nằm lán ra đường, eú-thé rồ, là di mà chết.

Chẳng những chết đói mà thôi, là còn bị nạn chết dịch nữa, vì lúc ấy đã sang mùa hè, khi giời nóng bức, các thứ ôn-nhất là hoa quả đê hư hỏng thoái nát. Phần đông dân đói chẳng còn e sợ giữ gìn, ăn liều ăn lính vào, thành bệnh mà mà bò mang. Bệnh dịch nguy hiểm vì đó sinh ra truyền nhiễm ra nhiều người, nhiều nơi, có中科院天堂人情味的文学作品，原文为越南语，描述了19世纪30年代越南北部两次严重的自然灾害——旱灾和蝗灾，造成了前所未有的饥荒和疾病。文中提到的“天灾”（thiên-tai）指的是旱灾，而“蝗灾”（chết đói）指的是蝗虫灾害。文中还提到了当时的经济和社会状况，如粮价飞涨、人们偷窃和死亡等。

Bối với thiên-tai ghê gớm ấy, chính-phủ bồi đờ dối phé nứu thế rào. Các quan đầu

CÓ TIẾNG NHẤT NAM KỲ

Món ăn có tiếng khắp ba-kỳ: nem, bánh bò, Thủ-dừa, bánh phòng tôm. Chỗ ăn sang trọng lịch sự, nhất me.

Bar QUÂN-CÔNG
góc đường Amiral Krantz [và Lacotte Saigon]

CAI A - PHIËN

Thị trấn Tứ - Nhật - Khutherford Yên Hoàn số 46, giá 1p ve nhô, 3500 ve lớn

Ve nhô 1p00 uổng từng ngày chỉ bán tại nhà thuốc hoặc các tiệm dê cát ôngh không cần tiền mua mồi-một lứa, còn các ông ở tỉnh xa, chỉ nhận gửi theo cách lịnh hó giao ngân, nghiêm nồng 7p00, nghiêm nhẹ 3p00 (để khai cái đở đóng miết thuốc). Sám ohung tuyêt-cùi 1p50. Phang thuoc tuyêt-cùi 0p5 và phan trả 1/3 tiền trước ngân phiếu để tên M. Ngô-vi-Vũ Việt-Long 58 Hàng Bè-Hanoï.

Còn thêm rất nhiều dài-iy tai khập Trung, Nam, Bắc xin viet lúu về thương lượng
Cách cái a-phòn ve lèi riêng không đặng được vay mìnhi phải cầu kinh ve vay ve opot ve (cõi) làm tiền gửi sẽ có quyền catalogue biến, giấy ngút 100 sinh, nói-dõe can hopen tre từ kh' mồi sinh, eai-a-phien, henu lõ, ngua và các thứ thuốc Nhật-bản

hai tỉnh sau khi đã dâng bằn iâu về kinl, kè rõ tinh hình và xin cứu-čuẩn, chờ nái chưa cược chí-čuẩn, hàng ngày công văn các phủ huyện hầm iêu, ngay nái cũng có kẻ khai số người chết đói, ngày thi hàng chục, có ngày tới hàng trăm. Chẳng thể ngờ nhìn dân đói mà không cứu, các quan chức lúc đầu phải tự bò lương bỗng của mình và tới các nhà phú-hộ khuya-en quyền, nhưng gáo nước tuối vào xe cài cháy, sức cứu tể chẳng được là bao, tình hình ta nạn trầm phản vẫn chưa hót được một. Gần một tháng giờ nái có xác chỉ ban ra, cho được mồi kho đem tiễn thóe cấp cứu các dân đói, ngoài ra lại sức cho các phủ hộ trong hai hạt, bế ai bò ra được nghìn quan tiền hay lich su, mít me?

Bar QUÂN-CÔNG

góc đường Amiral Krantz [và Lacotte Saigon]

Máy vi-cố-lão đã thoát lại nạn đói này, đều cho là một thiên-tai ít khi thấy có trên đất nước. Máy vi-cố-lão lại đọc cho nghe một câu ca dao của dân đói ấy, như đê đánh dấu một vết thương của một thời đại đã qua:

No nén bu!, đói nén ma
Năm Thìn ma đói kèo ra đằng đường

Cái bụng đói là một người cố-vấn rất tồi

Theo Khổng-Tú, phản-su đầu tiên của nhà chánh-trị là làm cho dân có đủ cái ăn.

Mặc-Tứ nói khác, nhưng ý-kien không khác: Dân đói không thể được no.

Thật là những lời nói danh thép có thể dùng làm khuôn vàng thước ngọc cho nhà chánh-trị muôn ngàn đời sau.

Quả vậy.

Không còn người cố-vấn nào iỏi hơn cái bụng đói.

Ăn trộm, ăn cắp, vò sỉ, bắt nhẫn, dâ-mạn, vò đạo, nhất nhât đều vì cái bụng đói. Cái bụng đói khuyên người ta làm bất cứ tội ác gì, miễn tội ác đó đem lại cho người ta một chút sinh-khi-lá dù.

Ngày xưa, năm 1000 bên Âu châu, có người ăn toàn thịt người để đỡ đói, khám phá thấy có tới 49 cái đầu-tiên.

Bên Tàu, từ năm 48 trước Tây-lịch tới năm 1931, đã xảy ra 52 lần đói khốc-liệt, nhân-dân phải xé thịt người chết, và đói vây đói con giết thịt ăn để cầm hơi,

Đói đã bị giá con người xuống hàng hòn-vật.

Năm 1930, nghĩa là cách đây có 13 năm, giữa thế-kỷ vẫn-minh và tại một Cộng-hòa Dân-quốc người ta đã thấy sống lại cái đói dâ-mạn hết sức là tục bẩn người.

Năm ấy, tỉnh Thiểm-tây nước Tàu bị nạn đói-hạn dữ quá, tại các huyện hạt Hưng-binh, Vă-công, Kỳ-sơn,

Phong-tuyễn, Phù-phong, Phượng-tường, v.v., đều có họp công khai những phiên chợ người, rất là sầm-uất, Chỗng giặt vợ, cha công con trai, mẹ bộn con gái, lũ-lượt trôi ra chợ bán. Chỉ một thoáng là chợ đã vắng không, không còn là lại một chút «hàng-hóa».

Ban đầu, mỗi người có hay mỗi người con gái chỉ bán túi giá bốn, năm đồng bạc thôi. Sau thấy mỗi hàng có lợi, người ta tranh nhau tái buôn. Thành ra giá tăng lên tới bốn năm mươi đồng hoặc bảy tám mươi đồng một dân người không chừng. Món hàng sồng đồ người ta chở xe-lửa tới Vạn-thành-linh Sơn-tây bán được tới 4, 5 trăm một mảng, lời lãi vò cung. Sau quan Tống-tu-lệnh Phùng-ngoè-Tường ra lệnh cấm chỉ việc buôn bán đó và bắt giữ «hàng-hóa» không cho chuyên-chở đi. Trong có 3 ngày, mà hơn 700 phu-nữ bị nhà chức-trách bắt được, giam vào ngay-en-quán.

Năm 1927, cũng vì nạn đói-bản mùa, mà hai Tuy-viễn (tàn) trong ba tháng

Sách mới

T.B.C.N. vừa nhận được:

— TAN NÁT GỘI LÒNG (lập bài hát vọng cổ) nhà TRAN QUANG xuất bản, giá 0 \$40.

Xin cờ lời cảm ơn nhà tặng sách và giới thiệu với bạn đọc.

trời đã bán sang tỉnh Sơn-tây tới một vạn bảy ngàn phu-nữ, trị giá trên dưới 20 vạn đồng.

Ai dám bảo cái bụng đói không có đủ sức làm lùi lịch-sử loài người lại hàng thế-kỷ?

Cái bụng đói làm người dì-man đã đánh, lại làm người trè-nén vò đạo, bắt nần, vò quản, vò phụ nữ.

Hồi năm 645 trước kỷ-nguyễn, năm Tương-vuong thứ 7 nhà Chu (Trung-hoa) nước Tần đã cù binh đánh nước Tấn vì dân Tần đói mà nước Tấn không bao-thêc gao cho.

Các trấn chiến-tranh giữa các dân tộc ở ven Địa-trung-hải, thời xưa, hầu hết cũng vì hột lúa mì, lúa miến.

Gặp Hoàng-Sào nỗi lòng đói vua Đường-Y-Ton (860-873) cũng do một nguyên-nhân tương-tu: đói.

Sách «cứu tai hoại dân» của Đóng-vị chép về giặc Hoàng-Sào như thế này:

«Sóng Hoài lụt lõm, thuế mà không thể nộp được. Mọi người đều nghỉ đến việc lâm-jean. Khi Bàng-Huân làm phản, có tới 6, 7 vạn người ủ-theo Tà Quan-dông chạy suốt ra biển cả thì bị nạn đói-hạn, không còn một thứ rau cỏ gì, người nghèo phải lặn-nô dán đê, lá cây bờ biển nấu ăn. Đến khoảng năm Càn-phù có nạn đói-hạn, cả thành Sơn-dông bị đói. Quan Thần-sách trung-ý là Diêm-

lộn-Tư đốc thúc dân nộp thuế gấp quá. Bọn Vương-tiền-Chi, Hoàng-Sào nỗi lòng. Thiên-hạ loạn lóe. Cầu-công của tư đều khánh-kết. Vua Chiêu-lôn bị giặc vây ở thành Phuong-tường. Trong thành, người ta ăn thịt lão-nhau, bồ giết thịt con mè-án. Nhà Vua phải ăn cháo. Sáu cung và các vị tôn-tôn-hát nhau người bị chết đói. Thất là nhà Đường mất...»

Hồi cuối đời Minh, Lý ty-Thanh chiếm-cù các hòn Tần, Dư, Hồ-quảng, Ba-thục, v.v.

cũng là vì năm Đạo-quang (1850) mây tinh bị đại-hạn, thây-tai mây năm liên, nhân-dân khốn-khổ quá nên theo giặc để cầu no bụng.

Từ năm 1916 đến năm 1932, khi Trung-hoa đã lập thành Dân-quốc, bao-chí ghi chép được tới 16 lần nạn đói bạo-động, đại-loại như *curop* phái các hàng buôn gạo, kéo vào ăn và các nhà giàu v.v... có khi người ta phải dùng iới súng đâm mồi xưa rồi là dân đói bụng.

Tổng chi, từ xưa tới nay, là dân đói bụng.

Ai cũng có thể tự chữa lây bệnh và trả nêu thành - y là nhờ có các sách thành - của cụ Nguyễn-an-Nhĩ in bằng Quốc-ngữ có chữ Hán

1) Sách 1 uoc chua đau, số: 2/50

2) Sách thuốc chữa đau mắt 2/50

3) Sách thuốc chữa truỵ 3/50

4) Sách thuốc kinh-ém 3/50

5) Võ-ho Tung-thu (tia lẩn, thia tr) 12/50

6) Sách thuốc Nhị-hàn T. H. 3/50

7) Sách Đầu-tri-Giai-tien phuong 0/50

8) Sách thuốc đê phòng và chữa thương hàn 5/50

10) Sách 1 uoc Bà-huong Lan-ông 2/50

Ô-xa gửi mua them emotic. Thor, mandat đỗ cho nhà xuất-bản: NHẬT-NAM THU-QUÂN HANOI

Các ngài hãi dâng: PHẦN TRÍ BỘNG-DƯƠNG

(Graphite Indochine)

Mô: «Helène ch. I» «Helène ch. II»
«Helène ch. III» «phố Lu Loukay,
Đã được công nhận là tôi không kèm
gi ngoại quan, công việc của mìn.
Gửi nhau chung chung Đóng-dương

SỞ GIAO DỊCH :

Éts. TRINH-BÌNH-NHÌ
153 A, Avenue Paul Doumer Haiphong
Ad. Tel. AN-NHÌ Ha-phong — Tel. 707
Cầu đại-lý kháp Đóng-dương

Các thứ thuốc danh-liêng và tri bịnh-le nhất

I) Thuốc ho bồ phổi hiệu trái-dao.— tri-dứt các chứng ho lâu-mùa giúp người phô-vệu hay một lít hộp 0p30.

II) Tiêu ban giải-nhiệt.— giải-nóng-tru ban cho trẻ em hay vò-công 1 gói 0p20.

III) Tú-thời cầm-mao-tan.— tri-nóng-lạnh nhứt đầu-cam-nang-trung-mưa 1 gói 0p20.

Phương nam v.viện

MỸ-THO — NAM-KỲ

Bắc k' đô N. M. VĂN-BỨC
11 Rue des Caisses Hanoi
và khắp nơi đều có bán...



hầm thành Phuong-vuong xung-vuong ở thành Tây-an, đem-quan-vây hầm thành-Bắc-binh, khiến vua Trang-iết-Đè phải tự-ái, thanh-thế rất lớn. Xét nguyên-nhân tội do nạn đói hạn ở hòn Thiên-tay (năm 1628) nhân-dân đói-k'ô nêu lam-loat vậy.

Năm Hâm-phong nhà Thanh (1851-1858) số đói có gác Hồng-Dương (Hồng-tú-Toàn và Dương-tú-Thanh (1854-1864)) nô-le-xung-hung xung-bà-hàng 10 năm trời lợp thành Thái-Binh-Thiên-quốc,

ở đâu cũng vây, miếng ăn dối với người dân, quâ-to.

Có thực mới-vực-dung: đao, miếng ăn dà-sao, cũng là nguồn gốc của nơi sống cùnng-nhau.

Mì nguồn gốc vẫn-minh hãi-binh-hinh-tri, cũng ở đó. Cho nên «chánh-viên-cái-bàng» (politique du ventre), lung như lời một vị đại-hiệu Bàng-pháp trước đây đã nói, phải là công-việc: trước nhất của nhà cầm-quyền.

HÙNG-PHONG



Albert Londres / đã nói
đúng: « Thường thường,
người ta vẫn giúp sức cho
Trời để dạy dọa những
người khốn nạn một cách
hoàn toàn, đây là hòn. Vợ
anh Tình, đã không chịu
nhận là mình có tội, lại
còn tái nguyễn chửi chỏng như tát nước cát
ngày. Anh thi phái trả về & với cha mẹ để
Cha anh uống rượu say chỉ vào mặt anh mà
mắng: « Đò thuốc sái! Con dám thua xác vè nhà
ông làm gì? » Mè anh rẽ rảng hờn, nghiêm chí
hết hồn rặng lại mè nói: « Nhú người ta hắt mè
bà! Sàng-sé-liu! » Mè đi chết đầu thi chết; bà
không co thử con như mè! » Cố nhiên là các
cô em gái và các cậu em trai phải vào cảnh
mạnh, nghĩa là theo gương bố mẹ:

— « Anh bén riệu cá nhà. Còn ai dám hỏi vợ,
gà chùng cho chúng tôi ».

— « Coi chừng đấy. Không có lại mất cả giây,
ào, hoa tai và yòng ».

— « Thôi, anh đ đi. Chứ cứ ở thế này thì
khô lâm. Người ta già được người ngay chứ
cô ai già được người già bao giờ ».

Anh Tình khõ hìn là mè con chó ghê. Người
ta nhõ vào anh và đuổi anh đi. Anh biết
đi đâu bây giờ? Vốn sinh trưởng trong một
nhà gian só, và dù sao thi cũng bết một đời
diễn si nhục, anh không dám làm một cái biến
ca-long hòn (« anh-cú-ròi ») và ròi ra đứng ở các
ngả đường, chờ cô ai đi qua lại thì giờ
biểu ra và soa vào cá tai bẹp mè nói: « Ay e
pie i è jò mò, me-si-ò... » Anh không đi làm
hò hò vì nhõ le, mà là thứ nhất là tại anh
không biết tiêm điều thuốc. Không, anh không
biết dr dzaz èk mè... Anh chỉ còn hồn, tinh mèt
việc cui cuồng thời: đó là hòn thất lung và áo
đi, mè một chai át sit. Anh đặt hai chai dó
xuong giường, khóa cửa buồng lại và xé bảng
tron lại, uống. Uống một chai trước, một chai
saу. Chai trước để lấy can đảm, mà chai sau
thì để cho nó xoang cái đời. Kết quả được dùng
như ý muốn. Chỉ phút, chàng tay anh co
rùm lại và anh cuồng lên như một con hổ vừa
bi giam vào cũi sắt. Anh lăn từ trên giường
xuong đất; anh nhảy; anh đập đầu vào tường;
anh xao rách bụng ra; anh đánh bè gãy chân
song đập nhẹ ra bên ngoài bởi vì anh quên mất

hay là hối-ký của một
người đã nghiên và
đã cài thuốc phiện
— của VŨ BẮC NG —
(xem trang số 138)

không biết mở khóa ra sao
nữa. Vừa lúc đó, mẹ anh đi
qua: anh gọi, anh kêu, anh
khóc. Thật cũng là cho, cái
thiên lương của người là!
Anh thò oán bố mẹ, thò oán
vợ con anh em là thè, vò mè
lúc đó thi khác bẩn. Anh
ta chắp tay lạy xin cha tha tội và khóc xin mẹ
thương tình mà cứu cho. Tôi nghiệp! Đến
lúc đó, mẹ anh cũng vẫn chưa biết là anh
tự vẫn. Bà còn chờ một cái ròi mèi cho này
cửa để vào xem anh ta làm gì. Đến lúc cả nhà
đã đến thi đã muộn: ở miêng sinh Thành, trào
từng cạc mèn. Tường cửa mèo đồ đồng đạc.
Anh phục, xondo đất, khóc, rồi vung lên chạy,
rồi chắp tay quỳ xuống mèo lay anh em, bò mè,
nhận từng mèm « biết dài ròi » và « xin làm
thè nèo cứu cho thoát chết ».

Vội vàng, em anh xe xèo vào nhà thương.
Nhưng thuốc gì mà cứu nèi? Người ta rùa
ruột cho anh được một lúc thi châm anh tim
lại. Rồi dần dần, bụng anh tim lại, da anh khõ
lai như quả lão khõ, anh thở ra đến một bát
máu tim, kêu eng é leu một hồi lâu rồi chết.
Ôi đời thật không thăm gì bằng chết trè, mà
chết trè một cách đau đớn như thế thật là ai
oán.

Suốt một đêm tối rùng mènh! Trong cái yên
lặng của đêm khuya, tôi tưởng như thấy anh
Tình đi lại phía giường tôi, kéo-chân tôi dậy,
đè than thở về mèt kiếp sống não nùng với bao
nhieu cảnh trầm luân, khò ài gáy ra vì thuốc
phiện. Thật là hù via cho tôi!

Cô ơi, cô có thiêng xia cứu lấy linh hồn
cháu. Cố phù hộ cho cháu bền tri đến cùng,
chứ húi thuốc phiện mà ròi chết uổng như anh
Tình thi thảm quá

Hai mươi mốt tháng giêng

Nghỉ đến cái chết của anh Tình, sáng nay
tôi sợ, không ăn được. Lúc nào, tôi cũng nhớ
đến nó và càng nhớ tôi càng thấy thuốc phiện
quả là một con ma göré ghê. Ý định bỏ thuốc
phiện vì thế lại càng mènh liết & trong tôi,
Không, hò nghĩ đến thuốc phiện, tôi lại cố
tim cách đuổi nó ra khỏi óc. Tôi nghĩ đến
sức khỏe, đến danh dự & đến linh hồn cô tôi.
Tôi sét sa cái công trình chịu đựng từ lúc vào
đây đến giờ và tất cả điều tôi mong muôn là

cần cho được nhiều cần; tôi sẽ thực khỏe; mà
không, theo ý riêng tôi, tất thế nào cũng phải
nhâm mật mà ngù được.

Sướng lâm thi phả, khõ; mèa mèi thi phải
nắng; mà thưê lâm thi phải ngù. Đó là cái lè
tuần hoàn, không có gì là lạ.

Hai mươi mốt tháng giêng

Quả thế. Quả thế. Trời ơi, có ai biết tôi là
một người sướng nhất trần đời không? Tôi dám
đem đổi sự giàu sang để lấy những cảm giác
mà tôi được ống buồi sảng hòn này đòi! Nhưng
cảm giác đó là những cảm giác gì? Là, tôi có
thể nói cho thiên hạ biết rằng: « Tôi đã ngủ
được ròi! » Là, có ai hỏi: « Anh vừa làm gì
thì? » Thì tôi có thể trả lời rằng: « Tôi vừa mèi
ngù dậy đã! » Phải, phả, thura ngài. Đêm qua,
tôi vừa ngủ được — ngủ được sau hai mươi
năm đêm nằm trong mèt chí sảng; sau hai
mươi nhăm đêm hau hàn mèng đợi giấc ngủ
phản bộ, khòng chịu đến với tôi; sau hai mươi
nhăm đêm vật vã, thao thức, rên khò, khò sò vì
không thể nào mà nhảm nát. Ô, thế nhưng mà
thời ròi, những đêm ac nghệ, sầu thảm ac.
Bởi vì đ m qua tôi đã ngủ được ròi. Mà đêm
qua dà ngù được, thi đêm nay tôi lại cũng sẽ
ngù được, chúa xá! Thế là tôi thành ra một
người, nghĩa là àn được, cười được và ngâ
được. Ai có ba điều kén đòi tíc là được trời
thuong yêu. Suốt một ngày hôm nay, ôi chí
ngồi chờ tôi để sinh xem khi người ta ngủ được
thì giấc ngủ nòi đến như thế ròi. Đó khòng
phải là một chuyện thường dân Ngù được thi
tả lâm. Ngù được thi thà lâm. Ngù được thi tài
lâm. Tôi ngủ được ròi giờ ôi...

Ba mươi tháng giêng

Hôm nay, ôi ra nhà thương. Rồi chắp tay
và những người đã cứu tòi cho tôi.

Rồi khóc mà từ biệt bè bạn. Rồi tôi cân một
lòn cuối.

tan được bốn mươi lăm cân, sáu lạng.

XIV

Tôi còn nhớ abu mời ngày hôm qua cái buổi
chiều mà tôi vận quần áo đăng hoàng dì từ công
nhà thương Phố-do-an ra ngoài đường. Lòng
tôi úc đó thật là bối rối. Tôi không biết đì về
đâu cả. Về nhà? Hay về quán trọ? Hay đi tìm
một cái khách sạn nòi để nghỉ đêm?

Tin ra đèn hòn may tôi ở nhà thương tất cả
một tháng hai ngày. Thời gian đó đối với tôi
đài đài dài. Tôi thấy khao khát một cái gi, g
tôi thèo khong khai ở nò khøang dèng. À, bảy
gờ ma vè đâu thi cũng vèng cả; tôi phai gò
thì nói cho thiên hạ biết rằng: « Tôi đã ngủ
được ròi! » Là, có ai hỏi: « Anh vừa làm gì
thì? » Thì tôi có thể trả lời rằng: « Tôi vừa mèi
ngù dậy đã! » Phải, phả, thura ngài. Đêm qua,
tôi vừa ngủ được — ngủ được sau hai mươi
năm đêm nằm trong mèt chí sảng; sau hai
mươi nhăm đêm hau hàn mèng đợi giấc ngủ
phản bộ, khòng chịu đến với tôi; sau hai mươi
nhăm đêm vật vã, thao thức, rên khò, khò sò vì
không thể nào mà nhảm nát. Ô, thế nhưng mà
thời ròi, những đêm ac nghệ, sầu thảm ac.
Bởi vì đ m qua tôi đã ngủ được ròi. Mà đêm
qua dà ngù được, thi đêm nay tôi lại cũng sẽ
ngù được, chúa xá! Thế là tôi thành ra một
người, nghĩa là àn được, cười được và ngâ
được. Ai có ba điều kén đòi tíc là được trời
thuong yêu. Suốt một ngày hôm nay, ôi chí
ngồi chờ tôi để sinh xem khi người ta ngủ được
thì giấc ngủ nòi đến như thế ròi. Đó khòng
phải là một chuyện thường dân Ngù được thi
tả lâm. Ngù được thi thà lâm. Ngù được thi tài
lâm. Tôi ngủ được ròi giờ ôi...

Đây là đường phố. Người ta cười. Cười thi
sướng lâm. Người ta đì lè. Đì lè được như
thường thi thà lâm. Người ta nói. Nói được
với người khác rằng mình khøi thi hòm lèm. Áy
thể mà đường phố lèi còn sạch sẽ và nhẵn lý
như vừa mới lau xong. Èky gò lèi là thi tài
giêng hai, cây cối đương lèm đâm chòi này

SÁCH ĐƠN MỚI

CUỘC TIẾN HÓA

VĂN HỌC VIỆT-NAM

Tác giả: Kiến thanh Quá giá 2p00 bìa thường, 1p00 bìa dẹp

NGƯỜI CHIẾN QUỐC

(Vũ-trọng-Can), bìa thường 2p50, bìa dẹp 1p00

£01 MỚI 62 HÀNG CỔ HANOI - 7 EL. 1638

THẮNG CON TRAI

(Lê Văn Trương)

BA NGÀY LUÂN LẠC

(Lê Văn Trương)

THANH ĐẬM

(Nguyễn Công Hoan)

21.00

3p.00

4p.50

Nhà sáti xuât lòn các thứ áo dệt
(PULLOVERS, CHEMISETTES,
SLIPS, MAILLOTS V.V..) chỉ có

HÀNG DỆT PHÚC-LAI
87 - 89, Route de Hué, Hanoi - Bán buôn
khai Dông Pháp to tốt không dòi sánh kig

CAI



hay là hối-ký của một
người đã nghiệm và
đã cài thuốc phiện

của VŨ BẮNG

(xem từ số 138)

rt Londres đã nói
« Thường thường,
ai vẫn giúp sức cho
để dạy dỗ những
khốn nạn một cách
tinh, dạy dỗ hoen». Vợ
anh, đã không chịu
là minh cõi tội, lại

nhại ngực chửi chửng như tất nước cát
Anh cùi phản trả về & với cha mẹ đẻ
nhưng rung say chửi vào mặt anh mà
« Đò thuốc sai! Còn dân thần xác vè nhà
mì gì? » Mẹ anh rên ròng, nghiêm chất
m rằng lại mà nói nhau người ta hét một
ngang-sé-lú « May đì chết đau thi chết; bà
có thù con như mày » Cố nhiên là các
gái và các cậu em trai bối vào cánh
nghĩa là theo gương bố mẹ:

Anh hêu riếu cùi nha. Cùi ai dám hỏi vợ,
đang cho chúng tôi».

Coi chừng đấy, Không cùi lại mất cả giày,
cùi tay & vòng!

Thôi, anh đì. Chứ cùi & thế này thi
đám. Người ta giao được người ngay, chử
giữ được người, giao bao giờ»,

Tinh khò hòn là một con chó ghê. Người
đì vào anh vì đuổi anh đi Anh biết
tại đây? Vốn sinh trưởng trong một
tàn só, và dù sao thi cũng bết một đời
nhục, anh khống dám làm một cái phiền
đèn-tán-cú-đò-vào rồi đì ra đứng ở các
tường, chờ có ai đì qua lại thi già cai
và soa vào cùi tai bẹp mà nói: « Ay è
đò mua, me-si-ờ. » Anh khống đì làm
tại đây, mà là thù nhất là tại anh

biết tiêm điều thuốc. Không, anh không
đò cùi cùi. Anh chỉ cùi hất, làm một
cuối cùng thôi: là hán thất lung và áo
qua một chai át sit. Anh đặt hai chai đó
vào giường, khóa cửa buồng lại và xếp băng
lại, uống. Uống một chai trước, một chai
chai trước để lấy can đảm, mà chai sau
để nó xong cái đời. Kết quả được đúng
ý muốn. Cái năm phút, chân tay anh co
lại và anh cuồng lên như một con hổ vừa
đến vào cùi sát. Anh lẩn từ trên giường
đi dưới; anh nhảy; anh đập đầu vào tường;
sao rách bụng ra anh định bẽ gáy chém
để shay ra bên ngoài bởi vì anh quên mất

không biết mở khóa ra sao nữa. Vừa lúc đó, mẹ anh đi qua: anh gọi, anh kêu, anh khóc. Thật cũng là cho cái thiên lương của người ta! Anh thù oán bối mẹ, thù oán vợ con anh em là thế, vậy mà đến lúc đó thi khác hẳn. Anh

chắp tay lạy xin cha tha tội và khóc xin mẹ
thương tình mà cứu cho. Tôi nghiệp! Đến
tận lúc đó, mẹ anh cũng vẫn chưa biết là anh
tự vẫn. Bà còn chửi một câu rồi mới cho nay
cửa đì vào xem anh ta làm gì. Đến lúc cả nhà
đò đến thi đã muộn: rõ miếng anh Tinh, trào
ra từng cục máu. Từng cục máu đỗ đồng đạc.
Anh phục, xuống đất, khóc, rồi vùng lên chạy,
rồi chắp tay quỳ xuống mà lạy anh em, bối mẹ,
nhận rằng mình a biết đì rồi và « xin làm
thế nào cứu cho thoát chết »

Vội vàng, em anh xe anh vào nhà thương.
Nhưng thuốc gì mà cùi nùi? Người ta rỗa
rỗa cho anh được một lúc thi chán anh lím
lại. Rồi dần dần, bụng anh tím lại, đì anh khò
lại như quả táo khò, anh thò ra đìn một bát
máu tim, kêu eng éc lên một hồi lâu rồi chết

Ở đời thật khống thầm gi bằng chết trê, mà
chết trê một cách đau đớn như thế thật là ai
oán.

Suốt một đêm tôi rùng mình! Trong cái yên
lặng của đêm khuya, tôi tưởng như thấy anh
Tinh di lại phía giường tôi, kéo-chân tôi dậy,
đè thay thò vè một kiếp sống nǎo nàng với bao
nhieu cảnh trầm luân, khò ài gáy ra vì thuốc
phiện. Thực là hù vía cho tôi!

Có or, có có thiêng xin cứu lấy linh hồn

châu. Cò phù bô cho cháu bén tri đìn cung,

chú hút thuốc nhiên mà rồi chết uống như anh

Tinh thi thảm quá

Hai mươi mốt tháng giêng

Nghỉ đến cái chết của anh Tinh, sáng nay
tôi sợ, khống ăn được. Lúe náo, tôi cũng nhớ
đến nó và càng nhớ tôi càng thấy thuốc phiện
quả là một con ma gớm ghiếc. Ý định hở thuốc
phiện vì thế lại càng mạnh liệt ở trong tôi.
Không, tôi nghĩ đến thuốc phiện, tôi lại cố
tim cách đuổi nó ra khỏi óc tôi nghĩ đến
sức khỏe, đến danh dự và đến linh hồn cõi tôi.
Tôi sét sa cái công trình chịu đựng từ lúc vào
đây đến giờ và tất cả điều tôi mong muốn là

cần cho được nhiều cần; tôi sẽ thực khỏe; mà
khỏe, theo ý riêng tôi, tất thế nào cũng phải
nhâm mật mà ngủ được.

Sướng lâm thi phiê khò; mua mãi thi phải
nắng; mà thức lâm thi phải ngủ. Đó là cái lè
tuần hoàn, không có gì là lạ.

Hai mươi hai tháng giêng

Quá thế. Quá thế. Trời ơi, có ai biết tôi là
một người sướng nhất trời đời không? Tôi dám
đem đời sự giàu sang đì lấy những cảm giác
mà tôi đưọc. Ông bùi sảng hồn nay đì! Nhưng
cảm giác đó là những cảm giác gì? Là, tôi có
thì nói cho thèn hạ biết rằng: « Tôi đã ngủ
được rồi! » Là, ó ai hỏi: « Anh vừa làm gì
thế? » Thị tôi co thè trâ lời rằng: « Tôi vừa mới
ngủ dậy đây! » Ông, phà, thua ngài. Bèm qua,
tôi vừa ngủ được — ngủ được sau hai mươi
nhăm đêm nằm trong mặt ra chờ sáng; và hai
mươi nhăm đêm hau hùn nùm mong đợi giấc ngủ
phản bộ, khồng chịu đìn với tôi; sau hai mươi
nhăm đêm vật vã, thao thức, rên la, khò sò vì
không thè nào mà nhầm nát. Ô, thế nhưng mà
thôi rồi, nhưng đêm ác nghiệt, sầu thảm đìn.
Bởi vì đì qua đì mà đã ngủ được rồi. Tôi đì
qua đì nга được, thi đì nay tôi lại cũng sẽ
ngủ được, chử sao! Thế là tôi đã hành ra một
người, nghĩa là anh được, cười được và ngủ
được. Ai có ba điều kiện đì véc là được trời
thương vè. Suốt một ngày hôm nay, tôi chỉ
ngồi chờ tôi đì rinh xem khi người ta ngủ được
thì giấc ngủ nó đến như thế nào. Đó khôn
phai là một chuyện thường đìn. Ngủ được thi
đì lâm. Ngủ được thi thứ lâm. Ngủ được thi tài
lâm. Tôi ngủ được rồi giới ôi!

Ba mươi tháng giêng

Hôm nay, ôi ra nhà thương, rồi chắp tay
và những người đì cùu tũ cho tôi.

Rồi khóc mà từ biệt bê bạn. Rồi tôi cùu một
lần cuối.

tân được bốn mươi lăm cân, sáu lạng.

SÁCH BỘI MỚI

CUỘC TIẾN HÓA

VĂN HỌC VIỆT-NAM

Tác giả: Kiều thanh Quá giá 2p20 bìa thường, 1p bìa dẹp

NGƯỜI CHIẾN QUỐC

(Vũ-trong-Can), bìa thường 2p5, bìa dẹp 1p50

£ƠI MỚI 62 HÀNG CỔ HANOI — TEL. 1638

THÀNH CON TRAI

(Lê văn Trương)

BA NGÀY LUÂN LẠC

(Lê văn Trương)

THANH ĐẠM

(Nguyễn Công Hoan)

2f.00

3p.00

4p.50

4p.50

Nhà sản xuất lớn các thứ áo dệt
(PULLOVERS, CHEMISETTES,
SLIPS, MAILLOTS Y.V..) chỉ có

HÀNG DỆT PHÚC-LAI

87 - 89, Route de Hué, Hanoi — Bán buôn
khan Đông Pháp áo tốt không dây sash kig

25

lộc Chim hót, chim hót. Tường nhà nào cũng vúi mồi trời để ăn tết; cửa nhà nào cũng cúng mồi son; và cả cái nước Hò Girom người ta hinh như cung vữa cho vào máy lọc. Tất cả, tất cả, đều già ra một sự hòa hợp rất nên tiếc là để làm rung động lòng người. Gỗ đã mà có linh hồn thi công khéo lèn: « Được sống thi sướng thật! Được sống thi sướng thật! » và câu trời cho eo một cái mũi dài ngắn, dài mảnh để trông hai tay để nghe: nghe rõ và nghe cái cuộc đời mà dưới tay nó đắt nát và thom, và trên thi có trời bắt ngã và chia biêng biếc. Trước đất và người, còn bài thơ nào hay cho bằng!

Chính tôi, lúc đó, tôi cũng muốn âm thơ lâm, — lâm thơ ca ngợi đất cứ cái gì tôi ngửi thấy (tất trường bàu người ta cõi thời hỏi vì không có mài uác dài quỷ hay thuốc vang) hoặc cao cai iỏi nghe thấy và đất cai cát tôi trong khẩy. Nhưng hò eghì được một cái từ hay, hò tìm ra được một chữ đẹp thi những người đi và dưới đã chea tên để leo. Rồi người ta đầy tôi, người ta sô tôi, người ta lán at tôi. Thế là cút hưng. Vợ tôi nghĩ: « Ông hay họ di mà mảng the này? » Tôi đứng đứng lại thi thấy hàng trăm hàng ngàn người kêu nhau chửi nhau chảy vè mạn nhà giày thép. Tôi ra hòn đòn là một ngày chay phiên! Không kịp nghĩ hay hỏi thăm xem cuộc chợ phèn ôn đùi chờ vè cái nghĩa cùi gá, tôi cứ đảo bước lừa và xông dài vào đòn đòng. À, mạnh được yếu thua, ông ạ. Một người, nắm thang trước đã biết tôi, bay giờ gặp tôi, ở chỗ này liệu có cứu nhận được không? Tôi vừa nghĩ thế thi mọi trảng vỗ may nỗi ên ở giữa đường. Cố nhăn vào, tôi thấy một con phượng kếi hàng hoa tiến đến. Rồi một con rùa, rồi một cái thuyền trên cỏ nhung dà-Hi-lạp ngồi chờ, rồi một cái lầu tháp, rồi cái thành thò trong cõi hãi viễn nỗi tương... Ma lỵ, sao lại có nán viên bão Trung-Bão ngồi ở chung quanh? Thị ra đó là một uyết thi xe bao, bao Trung-

Bắc cũng dù vào để giúp vui. Ông của Trung-Bắc kết thành một cái thành mà hãi vi nỗi tường ngồi trên kia là Trung-Trắc và Trung-Núi.

Một người bạn nhận ra tôi trước nhất. Anh kêu:

— Lên đây! Lên đây làm một tíua.

Vốn là một người không ua sự đồng đảo và àm ĩ, tôi, già phải khi khóc lít dà « cảm » to một tiếng rồi lùi là mà trốn mất. Nhưng hôm nay, không hiểu con ma con mãnh gì đã giục tôi, tôi không nghĩ ngợi gì cả, nhảy tot ngay lên ô-tô ngồi. Và tôi tự rong ro, hò, và tôi cũng vỗ tay và tôi cũng ném giấy hoa nhặng cá lèa trên trời. Làm, như thế, không phải là tôi vui vì hội, nhưng chính là tôi cho tất mọi người đều biết rằng tôi sướng. Tôi sướng! Tôi sướng lâm, giới oii! Tôi đã eai được thuốc phiện rồi và những ngày mai của tôi sẽ luôn luôn vui vỗ như ngày hôm nay. Tôi tui như vậy, và tôi nói то lèa không vaya. Nhưng...

Nhưng không. Tôi mà vui vẻ mãi như thế thì người ta giận mất. Người không phải là voi mà chịu đựng được mãi sô sướng quá, hay khẽ quá. Vui vỗ được một đêm, một ngày, tôi đã thấy có một cái gì « nhambi-nham ». Ở trong tôi, và thử thực với các ngài, tôi bát đầu sợ — sợ rằng nếu cuộc đời tôi cứ như thế mãi, ngày nǎo cũng sướng như ngày nào, thì có lẽ tôi khổ lâm. Giá có làm ại gì thi ngày giờ cũng chẳng hêt, nhưng chết một cái là tôi lại bão rắng tôi còn met, cầm phái ngagi ngoi muoi bữa nữa. Vâ, lại, chính mẹ tôi cũng muốn cho tôi ở nhà đừng bệnh vè ăn lâm bò cho lại sức! Ấy thế! Tôi thấy « bùôn buoda » là vui vậy. Bởi vì có cái đời ại lại chia ra như thế này không hổ ngà?

Sóng, ảu rát nhiều oom rồi xem sách đê ngủ. Chiều lại ảu rát nhiều com rồi lại xem sách đê ngủ. Ching ngai với ảu! Người ta thi thấy người ta là một con vật rất xấu xa mà thiên hạ, gọi nom na là con lợn! Người mà là con lợn thi xấu quá Cha chà là xáu! Thủ di làm một lanh-

người hư hỏng còn hơn. Không, các ngài đã doan lâm Tôi muôn hú hóng, nhưng tôi không muốn hút thuốc phiện bôi vì tôi đã gán mặt cái thuốc phiện rồi. Tôi muôn tìm một thứ tiếu khrien gì khă dâ làm cho tôi quên được tôi là con lợn. Tôi nghĩ mãi và tôi đã tìm được raga. Đó là rượu. Uống rượu chứ! Có như thế thì họa may tôi mới khỏe con lợn được. Bởi vì lợn có bao giờ lại uống được rượu đâu! Huống chi tôi uống rượu vè lại còn được lợi một cái lá quan được những sự buồn bã của cõi đời và nhất là đỡ hẳn được chứng nóng ruột mà mấy hôm nay tôi lại thấy. Một người bao tôi thường vẫn kể cho tôi nghe rằng có một người Pháp qua anh uống rượu tài lầm, uống suýt ngay mà không sực. « Ông chừng ruột, gan, và ông thực quân của ông ta có chất lanh nén rượu uống vào miệng thi nó tuột ra thận đê cho thận bài tiết ra bên ngoài ». Anh bạn tôi vẫn thường nói với tôi như thế. Vâ anh lại còn kẽ thêm rằng cái ông người Paup đỡ rát thấy làm bát mán nén đã tim hổi. Các cách đê làm cho bát. Cái hời rượu mà hò hò ở trong ông thi ông lại phải hả miệng ra tu lập tức: một hơi rượu con bèn hét vè vây luon luon phải đê ở túi quần sangle thi Tuy vay, chưa đê. Ông phải tê chúc cái nhà ông ở thành một cái hầm chứa rượu, nghĩa là ba đau cung đê rượu, sô vào chô mào cung có rượu. Chỗ cầu thang lèn, rượu; mò, lù ra tim sách đọc, rượu; chui vào trong màn di ngô, rượu.

Tôi không có cái tham vọng theo got bret sâu rượu đó, nhưng mỗi ngày, tôi cũng làm một chai bò mông xong. Tôi chọn rượu iòn nồng bát cù thứ rượu già mà tôi gâ: rượu tay, rượu tèu, rượu to. Tôi đã đạt được ý muốn là không nồng ruột nữa và quên được những sự buồn tê trong cõi đời. Tôi ngay sực như chết. Nhưng lán: Môikhinh lanh rượu tôi là thấy sầu hồn, thiểu thần ho, và đôi khi ô trong ốc nãy ra một cái thi trong cay khí rùng rợn, eye kỵ, góm ghieec: là la hút, lai hút xem ra thê nǎo!

Vâng, chính thế, thuốc phiện có sự kỳ quặc như thế đó. Ở nhà thường, phải nói rằng có hàng ngọt nữa tháng trời, tôi không nghĩ đến nó và không thèm nó. Nhưng có trời, hiên làm sao, mấy bítta này, nó lại luồn luồn đến làm bận trai oai tôi như một nàng kiền nít da tinh ở trong những chuyen cõi xưa hiện lên đê dom giọng nói và điều bộ ra quyền dù chàng thưa sô hiếu học vè con đường tôi lõi.

Càng thư sinh, muôn rút bỏ cái linh ảnh mà quái kia di, dùng giấy, hép lén một tiếng rồi chạy ra sân múa kiếm. Tôi, hí múa con dao cũng không được, đánh là phải chạy vào chỗ bao viết, tìm cái bút và tờ giấy mà viết mấy chữ rât to này:

*Chá ta sống lại mà bảo ta hát thuốc phiện, ta cũng không được hát.
rồi dán lên chỗ đầu giường đê luon luon trong thầy và luon luon ghi nhớ trang trai dc.*

Hôm sau nữa, tôi lật đđ: câu cách ngôn di mà viết rằng:

Thuốc phiện đãi giếch hai cõi một dàn lộc mây, làm cho bao nhiêu người ở chung quanh mây sống ai oán, ché khô sô, mây cõi nhô không?

Hôm sau nữa, tôi lật lại :

Mày mãi bao nhiêu công trình, tri lực mởi có được ngày nay. Nếu bấy giờ mây hút một dien, thi rồi sẽ hút mãi, công « tu luyện » chẳng chung hòi lâm ra?

Phải, phải, tôi biết lâm. Tôi biết rằng phàm những người đã cai mà lại đại đột hút vào một dien thi sẽ lát bát ngay cũng như tôi biết rằng cái phương pháp dán dây lén lường, nhiều bác sĩ người Áu cho là một phương pháp hay nhất đê trap trong ý chí. Nhưng nói vung các ngà dây, phương pháp do hay là hay ở ehô nào kia, chìu đổi với tôi thi quả thực chẳng àn thua gì cả. Tôi vẫn nhớ thuốc phiện như thường. Vâ tôi đã nghĩ hết các cách đê hét một dien mà không bát lại. Nhưng không có kí ảu. Tôi lại càng chán nản hơn và biết bao phen dương ngô, bó gối o réa giường, tôi đau cung đê rượu, sô vào chô mào cung có rượu. Chỗ cầu thang lèn, rượu; mò, lù ra tim sách đọc, rượu; chui vào trong màn di ngô, rượu.

Tôi không có cái tham vọng theo got bret sâu rượu đó, nhưng mỗi ngày, tôi cũng làm một chai bò mông xong. Tôi chọn rượu iòn nồng bát cù thứ rượu già mà tôi gâ: rượu tay, rượu tèu, rượu to. Tôi đã đạt được ý muốn là không nồng ruột nữa và quên được những sự buồn tê trong cõi đời. Tôi ngay sực như chết. Nhưng lán: Môikhinh lanh rượu tôi là thấy sầu hồn, thiểu thần ho, và đôi khi ô trong ốc nãy ra một cái thi trong cay khí rùng rợn, eye kỵ, góm ghieec: là la hút, lai hút xem ra thê nǎo! Vâng, chính thế, thuốc phiện có sự kỳ quặc như thế đó. Ở nhà thường, phải nói rằng có hàng ngọt nữa tháng trời, tôi không nghĩ đến nó và không thèm nó. Nhưng có trời, hiên làm sao, mấy bítta này, nó lại luồn luồn đến làm bận trai oai tôi như một nàng kiền nít da tinh ở trong những chuyen cõi xưa hiện lên đê dom giọng nói và điều bộ ra quyền dù chàng thưa sô hiếu học vè con đường tôi lõi.

VŨ BẮNG
(Kỳ sau đăng tiếp)

vân-hóa Pháp-Nam phòi-hợp với nhau được hòi cho quoc ngữ. Ngày giúp lội TRƯỜNG-SÀ QUỐC - NẾU hòi có đù tài lực đê day cho hòi thấy người thi học biết đọc và biết viết chữ quốc ngữ rât to này:

DÃ CÓ ĐÁN:

CƠ THỦY

tiêu thụt đê được giải thưởng văn chuong
Tư lục văn đoàn năm 1935 của Nguyễn khacr
Mẫn. Sách dày 400 trang, bản sp 10. Bia mâu
đe họa sĩ Lưu Văn Siết trinh bày. Loại quy
biêng giấy dò phuong hoang 25S, 15S

ĐỜI BÍ MẬT cõi CON KIỀN

cuốn đầu trong loại truyện sầu bô
của Phạm Văn Giao

Gia 0550

GIAC QUAN THỦ SÁU

của Ngọc Hữu già 0p40 (sắp hct)
Ma? Mông? Phù Thủy

ĐÓN COI:

HÒA QUÉ

của Nguyễn khacr Mẫn

MỘT GIA - BÌNH TRÊN HOÀNG ĐẢO

của Nguyễn-xuan-Huy

BÀ CHÙA RỪNG MAI TRẮNG

của Việt Tinh

NHÀ XUẤT - BẢN SÁNG, 46 Quai Clémenceau — Hanoi

LÊ-VĂN-KHỐI

LỊCH-SỰ TIỀU-THUYẾT CỦA HỒNG-PHONG

(Tiếp theo)

Khởi thống-trach Triều có dã-tâm yun bón thành danh thê lục riêng, dã âm-thân kú-bầy ly-gián nhau tám lục-châu, có ý lợi-dung thê nào đó? Sở-kien của Khởi dân trúng vào chỗ-nần trong ruột Triều, nhưng con người giàn ngoan quỷ-quái này, khi nào chín-phút và nhận tội mình.

Trái-lại, Triều trọn mài gân cò, lòn lieng cãi-lại, đù-trút vào Khởi-tát cả những lôi-kém mà Khởi dã-bép cho hán:

— Ông bay! Ông nói thế mà nghe được à?... Sao không thử rờ-sao giày xem? Lỗi mình là khai cái-danh, không biêt-lý-trach, lại di-gây gô-trach-mặc-thiên-hạ?... Tôi lại có mặt tất cả chư-tướng làm chứng: vẫn biêt-tôi không phải là ban-dông-chí-han-dầu, không du-phản vào lúu-mới cù-sự, tôi-tán-thành và già-nhập-sau, nhưng đối-với ông, đối-với việc-nghĩa-dâng, có ai sói-sắng-trung-thàn và lập-nên công-trạng cho-bằng-tôi? Thật thế, trong kinh-ông-thập-tứ-nết-sinh, chiến-dân-khó-nhọc với-dồn Biên-hòa, tôi ra-sóng-di-chiến-phù được cho-ông-sá-thành-bri-nhan-dân-hỗn-lub Định-luong, VĨnh-luong, An-giang, Hà-tiên, không bá-tổn một mạng-người, rò-một-giọt-máu. Lại-xếp-dắt cả-việc-cai-tị và uyên-dương-dức-bối của ché-do-mới; nhào-dồn-dồn-dồ-bốn-hộ-qúy-phụ, ca-tung-thanh-danh-ông-như-trời... Nếu-quả-tôi-có-dã-tâm-gi, thì-tôi-dã-chẳng-làm-thê, tôi-dã-ở-lai miện-dượ, mà-ap-hưởng-phù-quý, tự-dai-tự-tôn-càng-dược-hay-sao, còn-đem-thận-trở-về Gia-dịnh, sang-vai-tuồng-a-hàng-thê, lô-lép-a-lú-phía-ganh-gồ-này-lay-gi-không-biết?..

Triều-nghĩ-hơi giây-lát, nói tiếp:

— Nay, ông Khởi-oi! thu-phục-huân-châu cho-nghĩa-dâng-ý là-công-tôi, mà-làm-cho-phân-lâm-lục-châu chia-là-chán-nán-nghĩa-dâng-như-bay-giờ, chính-là-lỗi-ông...

— Ông... Lỗi-tôi?.. Ông-này nói-lại! Tôi-có-ám-gi?.. Khởi-sỏi-ruột, hỏi-vẫn-lại.

— Phải-lâm, không-có-thể-trước-mặt-sau-tung-càng-bị-mỗi-giặc, làm-sao-chứ-uôi. Lân-này, nghĩa-dâng-lại phiền-dễn-tài-lực-của-Trung-quân-mới-được.

— Thưa, việc-gì-kia? Triều-bởi già-võ-như-không-biết. Chắc-nghuyên-soái-muốn-sai-tôi-lên-mặt-trận Biên-hòa.

— K-ông-phai, bén-chứ-lại-muốn-lần-phieu. Trong-quân-dì-chiêu-phủ-lục-châu-một-phew-nửa Bán-trước, ông-sẵn-có-thanh-vọng-dối-vợt-dân, thê-hình-bây-giờ-lỗi-ông-mới-thê-thap-lại-được...

— Tôi-xin-chứa-thôi!.. Triều-dáp-một-cách-quả-quyết, mặc-dầu-trong-trí-mừng-thầm.

— Sao-thế? Khởi-bởi-có-về-hỗn-chôn, chí-sợ-Triều-tù-chối.

— Ngài-muốn-hàu-tội-nhảy-vào-nước-sỏi-dòng-lũa-nào, tôi-vui-lòng-phay-vào-ngay... Nhưng-tại-i-lực-chai-thì-tôi-xin-chứa. Lần-trước-lỗi-nói-phù-rồng-như-phượng, rồi-sau-người ta-trong-thầy-công-hành-trung-phùn, lần-này-lại-vác-mặt-xuống-thì-họ-nhô-nuôc-niêng-vào, hoặc-lấy-dao-rạch-mặt-tôi-rs, còn-gi?... Thôi-l... thôi-l... xin-oxai-chợn-tuồng-ki-khá.

Khởi-và-nhi-võ-dung-tha-thiết:

— Tôi-dã-biết-tai-nâng-của-ông-hor-cá-mọi-người... Việc-cứu-vợt-epoc-dien-luc-đau, phì-tay-ông-chẳng-ai-đương-nồi! Thế-hoà-ing-cũng-chứu-khó-di-hộ, không-thì-dâng-hỗn-bết.

Các-tuồng-dù-nội-cũng-nài-ní:

— Ta-đi, dài-ngay-eo-sỏi-dâ-an-câp-phó

thác-như-vậy, tuồng-quan-Trung-quân-chứ-khá-từ-nan... Việc-là-việt-chung-tất-cả.

Thái-công-Triều-biết-co-hội-dã-tới-cho-mình-dè-thue-binhh-sở-dịnh-rồi, nhưng-còn-lâm-bộ-khô-khăn-ogn-ngữ-giây-lập, rồi-chết-truồi-và-nói:

— Vàng, di-thì-dé-l... Việc-công-chảng-lô-thay-khô-mà-tránh?.. Có-diều, nén-như-nghuyên-soái-cuốn-cho-tô-đắc-lực-hàu-chuyen-này-nữa, trước-hết-xin-chứa-y-của-tôi-một-diễn-thinh-cầu, vì-sự-thành-bại-quan-hệ-ở-dó..

— Điều-thinh-cầu-thê-nào? Khởi-hỏi

— Chí-sợ-nghuyên-soái-lại-nghỉ-sai-làm-mà-không-y-theo-dúgo... Triều-dép-nhà-úp-nhà-mồ, chưa-chịp-nói-ngay.

— Được, ông-cứ-nói. Điều-gì-có-lợi-cho-việc-chung, tôi-vái-lòng-y-theo-ngay.

— Bay-giờ-tôi-với-ngài, hai-ta-có-nhiên-hợp-luc-mà-phải-phân-quyền, thi-mỗi-trong-mong-thành-dượ-dai-ri-su.

— Nghĩa-là... Theo-ý-ông-muốn?

— Theo-ý-tôi-muốn, chúng-là-nên-chia-biéi-quân-linh, quyên-hành, bờ-cõi, để-mỗi-người-hành-dộng-trong-một-khu-vua-riêng, tu-chứu-lấy-trach-nhítm: tôi-xin-tang-gáng-mặt-sau-dè-ngài-thông-thâ-dâng-phò-binh-triều-ở-mặt-trước. Chả-ngà-cùng-chư-tróng-dang-suý-nghĩ, nghì-nại, không-hiển-rõ-phân-tâu-chá-thái... Vày-tôi-xin-nói-maq-dè-ngài-hiểu-cho-rắng: sô-dé-tot-muốn-chú-thể, chí-cầu-cho-được-yêu-thân-mà-làm-việc-kéo-tôi-cù-ở-trong-tay-ngài-mà-chu-ướng-hay-néi-ra-nói-vào, nay-và-tôi-phản-trắc, mai-xin-ngài-giết-tôi, thê-thì-tôi-không-sao-vui-lòng-chắc-dâ-mà-nói-chuyện-làm-việc-có-sức-cho-được... Ngài-thứ-nghĩ-rem. Chẳng-quá-bay-giờ-cũng-như-nghài-tinh-nghuyên-làm-giây-giao-quyện-chia-việc-cho-tôi-vậy, mai-sau-thành-công, tôi-lại-xin-nộp-lại-và-ở-người-hứ-phục-tòng-như-cù..

Khôi-cũng-khôn-ngoan, nhưng-không-xa-tuồng-dến-sự-Triều-có-dạng



tâm gi tai hại; chỉ thăm nghĩ thằng này muôn dù bị tranh ngôi cuớp quyền đại-nghiên-soái của mình là cùng. Huống chi tình thế lúc này đang lúc khẩn cấp; mà có người bảo-linh trấn-áp mặt sau cho mình có chỗ dựa lưng vững vàng, có lương thực tiếp tế, để mình yêu tri rắn tay đối phó mặt trước, Khôi đang cầu lạy, dù phải lặn-dời với một giờ nào cũng không cho là đất. Hết quá mệt-hơi chịu nhện diều-khoa-hãm kia cho vừa lòng Triệu, mai sau xong việc, sẽ lạy quyền trên mà lật trái lại, chả khó khăn gì. Khôi nghĩ nồng nỗi như thế, cho nên cười cười theo ý Triệu muốn:

— Giờ tôi tính khuôn xử thế này ông nghĩ có được không, nhé?

— Vâng, xin ngài cho nghe cao-kien; Triệu đáp và lắng tai chờ đợi.

— Ta chia ra hai khu trách-niệm, mỗi người một khu: ta Gia-dịnh trả ra dấn Huế, nhất thiết công việc về phần tôi chủ-trương; từ Định-tường lên tới Nam-vang thì xin phủ thắc một tay ông gánh vác; ý muốn của ông là thế, chả gi?

— Vâng, thiêu-ý tôi đại khái như thế. Còn về binh-lực thì nguyên-soái tình thế nà?

— Thị cũng cưa hai chữ sao, mỗi đằng một nửa, cả tướng-tù lẫn binh lính.

— Cảm tạ ngài có lòng tốt, nhưng ngài chia cho binh-lực là dù, còn tướng-lực ta xin lưu lại dưới trướng moi phái, vì sẽ cần-dùng

chiến đấu trận mạc nhiều. Phần tôi đi lục-châu không phải cần đến; và lại, tôi sẽ họn nhân-tài ở lỵ-thâu bì bén. Duy có về thủy-quân...

— À! về thủy-quân chiến-thuyền thì ông cứ chiếu số mà lấy hai phần ba.., Tôi đề cho ông phần hơn.

— Nguyên-soái định thế là phải, vì ở miền dưới, sông, ngòi, kinh-rạch, chạy từ tung nhú mang nhện, cần nhiều thuyền bè mới利于 công việc.

— Quân-lữ nhãi ngần, như thế là minh bạch, phải không? Khôi nắm tay Triệu và nói trịnh-trọng Xin ông tận-trung tận-lực, không bao giờ nghĩa dảng quên được công-lồ...

— Thưa ngài cứ vững lòng tin cây nơ-tôi, từ nay không phải long-nại gì về mặt sau lưng nữa!. À quên! phiền ngài viết cho một tờ giấy quay-dàng-hoàng, cho được trọng sự-kết với quân-dân.

Khôi cười và túc-lịch viết tờ ủy-quyền cho Triệu, biên rõ các điều khoản như trên đã định. Triệu cung kính nhận tờ của Khôi trao tay, làm như người hắt súc thật thà, lòng phục.

Sau cuộc hội nghị, triều về dinh thu xếp đồ đạc, súng-sốm súng-sau đem giao-quyền lên đường ngay, lấy cớ;linh binh lục-châu khẩn cấp, cần phải di lèn. Kỳ thật, sợ lưu-lâm ở Gia-dịnh, rủi Khôi lừa ngô hoặc nghe lời bọn mưu-sĩ mà cầm trở về làm hại mình chẳng.

RA ĐỜI TỪ NĂM 1821

thuốc bồ Cửu-Long-Hoàn Võ-Dinh-Dán

ĐÃ TỰNG LÀM DANH DỰ CHO NGHỀ THUỐC VIỆT-NAM

KHẨP XỨ ĐÔNG-PHÁP

CÁC CỬA HÀNG ANNAM VÀ KHÁCH ĐỀU CÓ TRÙ BẢN LÉ

Hộp 2 hoàn : 1\$70. Hộp 4 hoàn : 3\$25. Hộp 10 hoàn : 7\$90

Triệu đề lại mấy viên già-tướng ở lại, chờ vài ba hôm nhận lấy phần chia quân-linh và chiêu-thuyền sẽ dẫn di sau.

Xong việc hòn ấy, Khôi củng hắp tập trò lên Biết-hèa, vì nghe tin báo rằng tiên-phong của hai đạo-binhh Nguyễn-Xuân và Tổng-phúc-Lương càng ngày càng áp gần bờ cõi. Hình như có mấy đội đã cắm trại ở Mô-xot trên Bà-rija-rồi.

Cách hai ngày, quân-su Tăng-võ Ngai di kiều du ở các phủ huyện trờ vè, bộ-hành đé-dòn Nguyễn-Kiều và hai tướng Hậu-quân Võ-vinh-ißen, Võ-vinh-Tai, huát-lạt ián kich da diễn cho ông nghe.

Ông dầm chán kêu trời:

— Chết chúa! Sao các ông chẳng can ngăn di? Hôm nay, trước khi tôi đi, đã ăn dặn ngayda soái gọi bọn Hồi-huong-vì, còn hàng Tr-ều, thi ta cứ trọng dãi nó ở thành Phiên au này, đừng sai khiến wounded thà nó đi đầu uña hết. Khốn nạn! lìa tôi nỗi chí như nước dòi là khoai.. Giờ lại phỏng nó di lợc-chân, là sự quá quát lầm rồi, còn phản quyền chia đất cho nó là ngufs.. ý gi?

Ba người cùng nói:

— Tiết-sinh còn là gì tinh nguyên-soái độc-doán, chúng ỏi phản nhỏ, cắp ngắn có được đâu... Đến ngày tiễn-sinh và ông Lại-ba Thái-Khanh (Đặng-vinh-Ung) vẫn được kềng nè, mà nói còn chẳng thêm nghe! Nhưng việc lai thà Cóng-Triều di lợc-chân hệ-trọng cho đại-cuộn lâm thế kia ư?

— Chứ sao! Tặng nói và thở dài Phen này đồng soái nhà ta thả Triệu xuống lục-chân, sẽ có cái hại cũng như ngày xưa Hạng-Vũ cao Lưu-Bang vào đất Thực vậy... Nó được tu-do dào huyệt để chôn-tết cả anh em ta, rồi đấy các ông xem.

Tặng nói rồi, sai ngay Dương-vân Nhâ đem mấy trăm quân, đóng ở giáp-giờ Gia-dịnh và Định-tường để xem xét động-tub.

Té ra Khôi nhượng bộ Thái-công Triệu, tướng là thu xếp cho êm phía sau lưng, không ngờ lại tự gây ra mũi giặc sau lưng nua.

(còn nua)
HỒNG-PHONG

GIÁ MUA BÁO

	Một năm	6 tháng	3 tháng
Bắc-kỳ, Trung-kỳ	18\$00	9\$00	5\$00
Nam-kỳ, Cao-mèn, Ai-lao	20,00	10,00	5,00
Ngoại quốc và Công-số	40,00	20,00	10,00
Mua báo phải uâ tiền trước mandat xin dâ;			
TRUNG-BẮC CHỦ NHẬT, HANOI			

CÁC GIA-DÌNH NÊN DÙNG THUỐC:

Điều - Nguyễn

- 1) Thuốc đau da dày Biểu-Nguyễn
- 2) Thuốc ho gá .. Biểu-Nguyễn
- 3) Thuốc ho ho .. Biểu-Nguyễn
- 4) Thuốc bồ thấp .. Biểu-Nguyễn
- 5) Thuốc bồ huyết .. Biểu-Nguyễn
- 6) Thuốc cam lỵ .. Biểu-Nguyễn
- 7) Thuốc cam sâm .. Biểu-Nguyễn

Fòng-cục : 128 Hàng Bông, Hanoi

Đại-lý Đức-thắng, Mai-Linh, Nam-tiền: Saigon
Nam-cường: My tho // Vinh-hưng: Vientiane

NUOC BẦU, NGAT MŨI SỐT NÔNG, BẦU MINH NÊN DÙNG :

Thời-nhiệt-tán ĐẠI-QUANG

Trong mèo nóng hắc, thường
bi cảm-mayo cũng nên dùng;
THỦI - NHỊT - TẤN - BẠJ - QUANG

Xin nhận ký hiệu (brom brom) mới khỏi nhầm
28, phố Hàng Ngang Hanoi -- Tel. 808

BÀNH RĂNG BẮNG

SAVON DENTHFRICE

KOL

RĂNG CÁC BÀ SĒ
TRONG NHƯ NGỌC
TRẮNG NHƯ NGÀ

DISTRIBUTEUR :
S.A. Poinsard & Veyret
Saigon, P.Penh, Hanoi, Haiphong

PRINCESSE

MAY ÁO CƯỚI

24 A, LÊ QUÝ ĐÔN — HANOI

CHỮA KHOÁN :

CÁC BỆNH

NHA THUỐC HỒNG-LẠC

46, phố Hàng Nón — Hanoi.

+ HÓI THUỐC, HỌC THUỐC +

Y-si Lé-van Phẩn, tốt nghiệp trường Cao đẳng y học, lâu năm kinh nghiệm trong các nhà thương lâm, chuyên khám cùm thuốc Nam, Bác, có một vị bào chổ sáu và một vị danh y hòe họ học phu giúp, đã soạn và dịch hết các bộ sách thuốc Đông Tây ra Quốc ngữ. Y-si Lé-van Phẩn nhiều phương thuốc hay và rõ triết các chứng bệnh, nhất là bệnh ở phổi, và da dày. Vậy ai muốn hỏi bệnh, hỏi thuốc học thuốc, mua sách Đông Tây y học (15), nam nữ và sáu duc (15) xin cù M. LÉ-VĂN-PHẨN — médecin civil N° 18, rue Ba-vi Sontay — Tonkin

HÃY ĐÓN LỘI :

TRIẾT-HOC
BÁI-CƯỜNG

QUỐC-HỌC THU-XA
sẽ phát-hành nay mai

NHÀ XẤT-BẢN NGƯỜI VIỆT
Đã tu bổ :

Khúc doan trường
giá 0p80

Đóng in
SÔNG VIỆT (áp vân cửa Hàng
Văn, Xuân Dibu,
Xuan Viêt, Hwy Cận Mạnh phủ Tú,
Võ Hough Chuong, Ván Nam).

Sắp in

VŨ TRỤ CA (thơ của Huy Cận
với hưng cho gió) thơ của Xuân Diệu
Nhà họ tách tên thuỷt của Hàng Văn



Chi nhánh
Nam - Kỳ và Trung-Kỳ
Phòng thuốc
chữa phổi

(15 Radeaux Hanoi Tel. 1630)
Tổng phu hành : 163 Léopoldine
SAIGON

HUE - HANOI - 127 Paul Bert
Cao lao 15p chữa các bệnh
lao có trùng ở phổi. Trừ lao
thác được 4p ngắn ngừa các
bệnh lao sáp phát. Sinh phè
mac cao 2p chữa các lệnh phổi
co vét thường và vét den. Sát
trùng 2p nhuận phổi và sát
trùng phổi. Các thuốc bắc phè
kiêm bộ thận 1p50 và ngưu tiu
lao 1p. Đến rút hợp bệnh.

Có nhiều sách thuốc chữa
phổi và sách bí thư nói về
bệnh lao biếng. Hồi xin ô
lau cu và các nơi chỉ nhau

Peintures

DURCILAC
ET HIRONDELLE

Bàn màu
Chất bóng
Mau khô
Giá hè

188, TRƯỜNG-VĂN-TÙ
189 Hô-Ri-é e Nand n
— Cần đại-lý các nơi —



Anh-Lú

55 — Ronde de Hué — HANOI
Giày, dép, giày-tan-thoi v.v...
Toán giá tốt, kiểu đẹp, hợp thời già
phát-chang. (còn catalogue kinh-biển
ban-huon và bán-le kháp no).

Một cuộn trung bày lớn
tại hiệu Chén-Lợi
88 phố Hàng Khay

Coto

phản hoa mít của phủ-ni chế
toàn bằng nguyên liệu của Pháp
và

Guốc my nǚ
một thứ guốc tối tần, có đủ
miêu, đủ màu, hợp với màu áo
của các bạn

Tổng phu hành : Tamda et Cie
72, rue Wielé Hanoi Tel. 16-98

Bùi-đức-Dậu

TU-PHÁP KẾ-TOÁN
GIÁM-BỊNH VĂN-PHÒNG
49 Place Neyret Hanoi Tel. 1372

NHÀ :

- a) Mở, giờ, kiểm - sát và - sách
thuograph;
- b) Lập hợp - đồng, điều - lô các
công ty;
- c) Khai thuế lop-tuва đồng-nien;
- d) Xin giấy Hồi đồng-hoa giá;
- e) Khai sin - vào và - register de
commerce.

TRIẾT-HOC TAP THUYẾT

Duy ngã độc tôn

của THANH THỀ-VY

Duy ngã độc tôn,

Vua D-лан-Đà là ông vua
hâm mộ đạo Phật. Một hôm
vua hỏi nhà đại đức chán-nh
Na-Ti. Khôn rắng : « Bách
Hòa thượng, người tu được
mây nấm rồi ?

— Bảy năm.

— Bảy là gì ? Người là bảy
hay con số là bảy ?

Trong khi đó, trên một
chỗ nước phản chiếu bóng
vua, y phục trang-sức rực-rỡ
oai-nghi.

Na-Ti hỏi lại : « Tâu bệ
hà chúa nước ánh bóng bệ
hà. Vậy chúa bệ-hà là vua hay
bóng là vua ? »

— Trâm là vua. Bóng chỉ
là Trâm mà rà.

— Ấy đó, số bao nhiêu
năm đó là bảy chử không
phải là bần-tang. Nhưng bảy
mà có được là vì có bần-tang,
cũng như bông có được
vì có bệ-hà.

Nhà vua D-лан-Đà mới
chính là điều cõi-yêu quan
trọng. Hay-hiệu là vua, tiếng
xưng là Trâm, áo quần phục
sức, chờ tôi cá cái bóng kia
nữa là do ở bần-thân nhà
vua mà ra. Đối với nhà vua
chỉ có nhà vua mới là thật,
mới là đáng trọng, tôn,
còn cái số bảy, cái năm, cái
thang, chỉ là báu-viu vào bần-thân
của người, chỉ có giá-tri
ý-ngríia khi nào dùng vào
cho người.

Mỗi người chỉ có cái ta của
người đó là đáng quý. Mà

là đáng quý thì cần phải tu-
sửa bồi-dâp cho cái ta đó
xứng đáng với cái ta thắn
-thông quảng-dai bao-gồm
khắp vạn-vật vũ-trụ, cũng
co thể tự giải thoát giác ngộ
để tới Nát bản-dung với cái
ý-ngríia : « Duy ngã độc tôn »
của Thích-ca Mâu Ni.

Nhưng cái ta đây không
hàng nguy một ý-ngríia ich-ký.

Ai còn chẳng biết đạo Phật
từ-bi bắc-ái gồm thân cά
vạn-vật. Nói rắng chỉ có cái
ta đáng quý, chẳng hóa ra
mẫu thuẫn làm ru ! Trên kia
ta đã thấy căn phái bồi-bô
duyng-dục cho cái ta để đạt
được Nát-bản. Đã là ta do
như thế, còn bảo là vị kỵ sao
được ! Rút bỏ trân-đuyện, cắt
mối già-dinh, xa lánh xâ-hội,
chẳng phải là yém-thê mà đi
tim riêng cho mình con
dường đầy hạnh phúc. Đó

Các sách
của Trung-bắc Thu-xă

CO TU HONG

Chuyên dài của Hồng-Phong

giá 1\$20

TÚI BẠC SAIGON

của Vũ Xuân Ty — giá 0\$60

Con quỷ phong lưu

Chuyên dài của Hồng-Phong

giá 1\$80

GIÁC CƠ ĐEN

giá 0\$35

Mua sách xin viết thư về :
TRUNG-BẮC THU-XĂ
36 Bd. Henri d'Orléans Hanoi

mỗi chỉ là một phương-tiện
để tới chỗ giải-ngo Gá - ngo
cũng lại chỉ là một phương-
tiện để ban-bô cho chàng
sinh ấm lòng yêu và-hạn,
đặng mà riu-rát cho hêt
thay vạn-vật vào cõi Nát-
Bản. Đó cái ta chàng những
không được màu-vị - kỵ
bên-hai lại còn dang-trong
ở chỗ cao quỷ đố vây.

Và chàng, khi mới thoát-
sinh ra Phật lấy ngôn-tay chỉ
lên trời, rồi chỉ xuống đất,
sau cùng chỉ vào thân-mình,
để ngự ý-rắng trên trời dưới
đất, chỉ có ta là đáng tôn-quy,
là còn có một ý-ngríia siêu-
binh khac-nua. Ta ngang-trong
nhận biết được ca trời lân
đất, biến-thông toà-a-thê vă-
trợ là nhú-dau ? chính là nhú
cái ta, nghĩa là cái tâm của
ta. Tâm ta là một thứ chí-bảo,
nguyên gốc cho hêt thay vạn-
vật vũ-trụ, là lý do của tất
cả động-tác hành-vi, là theo
chỗ cho mọi sự linh-diệu
huyền-vi của cuộc đời. Chỉ
có tâm là quý. Chính tâm đã
gây hêt mọi sự. Cũng như
ngọn lửa thiêng trong một
căn nhà tôi, có, thi khiến cho
ta thấy mọi vật trong đó, tất
đi, đầy sẽ biến thành một nơi
tối-tâm-à-âm, oâ lâm-tất là
cót-a, có hêt thay thông thiên
quân-dịa; không-tâm-tất
nhiên vạn-vật vũ-trụ cho chí
tôi cả ta cũng chỉ là hư-vô
không.

Duy ngã độc tôn ! Àu cũng
chỉ là khẩu-hiệu của một
thuyết day-lâm-thần túy.

Tuần lễ Quốc tế

(Tiếp theo trang 3)

và các mục đích quân sự của bên địch ở trong vịnh Kala, trên đảo Gizo, trên đảo Kolombangara trong vùng bờ Rice v.v...

Về chính trị thì tướng Anh M. Churchill đang hội đàm với Tổng thống Roosevelt và các nhà cầm đầu quân đội Anh, Mỹ. Cố vấn nói là hai ông Churchill, Roosevelt đang bàn về việc đối phó cả với tình hình chiến tranh ở Đông Á và Australia. Một điều mà dù luận quốc vĩ, dẽ ý là không một đại biền nào của Nga du cuộc hộ tống quan trọng giữa Anh, Mỹ. Đài vô tuyến điện Macau-khoa cảng trung-bờ như thế. Nếu như thế, thì giữa các nước đồng minh Anh, Mỹ, Nga vẫn còn sự bất đồng ý kiến nhất là về quân sự. M. Staline vẫn không chịu công nhận cuộc hành binh trên đảo Sicile là một trận thứ hai và các báo Nga vẫn yêu cầu Anh, Mỹ đỡ bờ ở Tây Á, có thể thi Đài mới phải rủi, mội phản quân ở mặt trận phía Đông để để giữ mặt đó và cuộc đại lẫu công múa hè của Nga mới mong có kết quả. Vì rõ trong khi hai ông Roosevelt, Churchill đang hội đàm ở Mỹ thì một nhà báo Nga ở gần Staline có iới rõ về mục đích chiến-tranh của vị chúa lê Còng-sản. Nhà báo đó nói nên đồng-minh thắng thì Staline sẽ đổi sáp nhập các nước miền bắc Balkan vào Tô Nga và sẽ yêu cầu được tự do qua lại eo biển Dardanelles và vịnh Ba-tu.

Có lẽ vì Anh, Mỹ biết thế nên từ hai năm nay vẫn trả trả không hết薪水 giáp Nga và quân sự và không chịu lập một trận thứ hai.

4 MÔN THUỐC BỒ CỦA NAM
PHỤ, LÀO ẤU DO NHÀ THUỐC

BÚC-PHONG
45, Phố Phúc-Kiến Hanoi phát hành

Các cụ nên dùng:
THUỐC ĐẠI BỒ BÚC-PHONG 2\$00

Các ông làm việc nhiều nên dùng:
THUỐC BỒ THẬN BÚC-PHONG 2,00

Các bà cần nên dùng:
THUỐC BIỂU KINH BỒ HUYẾT 1,70

Các bà phải cho trẻ em uống thuốc:
THUỐC BỒ TỲ TIÊU CAM 1,50

**BÁN BƯỚN, BÁN LÈ BÙ THỦ SỐNG
THUỐC BAO CHẾ VÀ CÁC THỦ SẢN**

**Phản đánh mũ CRISTAL
CHỈ ĐẠN CÁC MÀU
LƠ ĐẦU SỰ TỬ**
Nan mua dùng thử — Lại Nguyễn-
thê-Binh 151-153 Hàng bông Hanoi

ĐÃ CÓ BÁN:
Việt-Sử Giai-Thoại
của Dao-trinh-Nhất giá 2p00
Công-Chúa Bạch-Tuyết
và bảy tháng lùn
Túc Hoa-Mai số 30
của Micro giá 0p20
Nhà trinh-thám tí-hon
Túc Hoa-Mai số 31
của Nguyễn-phú-Dốc giá 0p20
Nhà xuất-bản Công-Lực 9 Takou Hanoi

L'ACTION MORALE
Nhà in T. E. T. V. có nhận bản
quyền L ACTION MORALE do nhà
Học-Chinh Đông-Dương xuất bản
★
Giá mỗi quyển \$16 - Cước phí 0p37
Không nhận gửi lì-hoa giao ngán 4p53

ĐÃ ĐÓNG THÀ HỘ
Việt-nam dược-học
của Ông Phó-đức, Thành-trong bộ
biên tập hội Y-Học Trung-kỳ soạn
Sách soạn theo phương pháp thực hành để phòng
khí sốt cao có độ cao có thể chữa được. Với
những cây mà ông nghiên cứu toàn là những cây
ma và thường thấy giống ở chung quanh mình ta cũ.
Thật là một bộ sách cần thiết cho
mọi người và mọi gia đình.
Mỗi bộ . . . 6p00 thêm cuộn 0p0
Mua lì-hoa giao ngán hết 7p00
Thứ và mandat mua sách xin gửi về cho:
NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

BỘN BỘC:
tác phẩm viết công phu nhất
của NGUYỄN TUÂN
QUE HƯƠNG

Hơn 500 trang
Ấn loát công phu
Bản thường \$500
Bản quý 2000

NHÀ XUẤT BẢN
ANH - HOA
69, Rue de Charbon Hanoi

LÂU, GIANG
Máy bệnh tinh béo uống
thuốc của **ĐỨC-THO-BƯỞNG**
131 route de Hué Hanoi sẽ khởi.
Thuốc lậu 1p00 một viên. Giang
1p00. Nhận chữa khám. Xem
mách cho đơn, chưa đủ các
bệnh người lớn, trẻ con. Bên
đầu cao, đơn, hoan tòn.

Cao ho lao
ĐẠI-À HANOI

(Bán theo g á hội-dòng hòa g á)
Trị Ho-lao, ra máu, đau cổ, tắc
tiếng, hen, suyễn, cảm mèo.
Chai 90grs. 25p, chai 60grs
16p80, chai 45grs. 12p50, chai
30grs. 8p40, chai 24 grs. 6p50,
chai 15grs. 4p55.

Dưỡng phế cao
Bồ phổi người lao, chai 45grs.
12p50, chai 30grs. 8p40.

Ngũi trú lao
Chai 30grs 4p55, chai 15grs. 2p48

Giai út thanh tâm
Trị nóng, sốt, lọc chất độc.
60grs 2p10.

BÁN TẠI ĐẠI-À
176 phố Lê-lợi, Hanoi

**CHI CỤ: 209 Legrandière Saigon
Đại LÝ: 109-111 Rue de la République
Hàng Mai-Linh Haiphong**

Sách « LUÔM LÚA VÀNG »
SẮP PHÁT HÀNH:

Tuy bút II
của NGUYỄN TUÂN

nhognhien tài bài đặc sắc
nhất của tác giả bùi giào
đãy gân hể; chua dâng bảo

GIỌT SƯƠNG HOA
(XUÂN)
của PHA Đ VĂN HẠNH

Sách là có hàn, xin kip
đến mua ngay thư từ gửi về:
49, rue Tiêu Tsin Hanoi

AI MUỐN DÙNG THUỐC
BỒ CÙNG TÌM THUỐC

**sâm
nhung
bách
bò**

Hồng - Khê
75 Hàng Bồ Hanoi. Mỗi hộp 1\$20

PHỤ NỮ VỚI GIA-BÌNH
Lê Văn Khoa 2530

PHỤ NỮ VỚI HÔN NHÂN
Viện Dinh 1p50

MUON HỌC GIỎI
Thái Phu 1p00

Một nền giáo - dục
Việt-Nam mới

THÁI PHU 1p 20
THÀNH NIÊN KHỎE 1p00

ĐIỀU BỒNG CHÂU 2p00

ĐỜI MỚI 62 Takou Hanoi

MẠNH CHI MÃU
SA-SAO-KA — JAPAN

Thuốc
Bồ huyệt diệu kinh
Nhật-Bản

là thứ thuốc công hiệu nhất trong các
thứ thuốc Nhật. Chứa khí hư - khí
kinh nguyên nhục, dầu mồi mít - dầu
hỗn - cửa da co - chấn hăng
huyệt - tiều sút - hàn sán.
Bán buôn bán lẻ tại:

KIM MÃI
248 Coton (Cửa Nam) — Hanoi

NHƯNG THANH NIÊN
THÈ THAO KHÔNG THÈ
BỎ QUA NHƯNG SÁCH
THÈ THAO

1. Muốn thành lực sĩ 0p40
2. Khô và đe 0.70
3. Sinc lực mới 0.55
4. Thể thao phái đẹp 0.56
5. Bít hơi trong 3 giờ 0.55
6. Huấn luyện thân thể 1.56
7. Tập cùi và vú của người 0.78
Bày cuộn sách này đều có lát lợp
NGUYỄN-ÂN, mỗi lát lợp có lát
thở thoát không bị ướt giặt ngay
HƯƠNG - SƠN XUẤT BẢN

LOẠI GIA - ĐÌNH
(Quốc-gia)

THÈM NHIỀU MỤC VỚI
BẠN ĐỌC

Trả lời câu hỏi. Dâng tên
tuổi, ý thích, trả lời những
thứ lùi tranh ảnh, carte postale,
giúp bạn với một người
đồng ý bạn. Bồ có: **CHIẾC ÁO**
CỦ, CHIẾC GẦY TRE, LÁ CHÚC
THỦ... Đá có trọn bộ.

QUÂN - SƠN LÀO - HIỆP
của Thanh-Đinh (6 quyển 12p)

Editions BÀO-NGỌC
67 NEYRET HANOI — TÉL: 788
(phố cửa Nam)

Autorisé (minh) cation crée au 10/12/1943
à la loi du 18 decembre 1943
Ed. Holden-Day à Trung-Bac Tân-Vạn
Imprimé chez Trung-Bac Tân-Vạn
36, Bd. Henri d'Orléans — Hanoi
Certifié par: ...
Tirage 8 10000
Administrateur: Céant, Hanoï

35