

TRUNG BÀC CHU NHẬT



PHẦN NHẢY - 1944
CHỖ TRƯỞNG

THÀNH-NIÊN TRÊN BÀI BIÊN

Số 170 - GIÁ 0,040
15 AGOUT 1945

TUẦN-LÊ ĐÔNG-DU-ÔNG

— Kết quả cuộc tranh vô địch bơi lội Đông-dương 1943, trong 2 ngày 31 Juillet và 1er Août tại Paom Peah:

— Đoàn bơi lội Nam-kỳ thắng hầu hết các cuộc đua và đứng đầu bảng tổng xếp hạng với 162 điểm. Các-kỳ đứng thứ nhì với 56 điểm và chỉ thắng có hai cuộc đua 100 m tự do và tiếp sức 400 m bơi. h. k. h. u. và hạng Senior. Trung-kỳ được 30 điểm Cao-miền được 15 điểm. Đầu bảng nước, vào chung-cốt Ném hạc 7/0.

Danh sách các tuyển thủ đã đoạt chức vô - địch bơi lội Đông-dương về năm 1943:

Hạng Junior — 100 m tự do Mollester (N. K.); 100 m bơi ngựa Đanh (N. K.); 100 m Brasce Lê (N. K.); tiếp sức bơi 3 kền đoàn Nam-kỳ (Lê, Mérite và Danh); nhào lộn Larivière (N. K.)

Hạng Senior — 100 m tự do Levitan (B. K.); 200 m tự do Mina (N. K.); 400 m tự do Minh (N. K.); 150 m Xiêm (N. K.); tiếp sức bơi ba kền đoàn Bắc-kỳ (Campang, Bấy và Levitan); tiếp sức 100 x 4 đoàn Nam-kỳ (Vân, Mollester, Mérite và Demay); nhào lộn Larivière (N. K.)

Trong các cuộc đua này; có hai kỳ lư: Đông dươg bị phá là mon 100 m bơi ngựa và mớp 400 m bơi tự do; Demay bơi ngựa 100 m hết 1 phút 17 giây 3/5 phút 19 giây 2/5. Minu bơi tự do 400 m hết 5 phút 23 giây 1/5 phút kỳ lư cũ của J. Guiguet (5 phút 44 giây 3/5).

Và hôm 3 Août, nhân dịp tỉnh Kompongcham làm lễ khánh thành bể bơi, Đào văn Minh lui phá kỳ lư mới này với 5 phút 17 giây 4/5.

— Bắt đầu từ 1er Août 1943, tại khắp các ga của sự Hỏa-xa Đông-dương không bán vé ra sân ga (bille de quai).

Tuy vậy trong lúc bán vé đi xe lửa, người ta có thể báo cho hành khách (nếu người này hỏi mua) mỗi người 2 chiếc vé ra sân ga. Người mua vé xe-lửa phải đi ít nhất là 1000 cây số thì mới được mua vé ra sân ga. Có những vé đi xe lửa của trẻ con không được mua vé ra sân ga.

— Quan Toàn-quyền vừa ký nghị-dịnh mới về việc mua hạt bông ở Đông-dương.

Từ nay chỉ có chính-phủ hay các cơ-quan của chính-phủ hoặc của tư gia nhưng do chính-phủ chỉ ra mới được phép mua bán, tàng trữ, đại tài hạt bông

Nhà máy Sợi ở Bắc-kỳ được chính-phủ cử ra mua nhất các hạt bông

Sách mới

T. B. C. N. vừa tiếp được: — « TRẠI NỮC NAM LÀM GI » của tác-giả là ông HOANG-ĐẠO-TBŨY gửi tặng.

Sách do nhà xuất-bản THỜI ĐẠI xuất bản. Với văn phong sáng sủa, dân-ước của tác-giả, cuốn sách ấy sẽ làm cho lòng độc-giả về nhiều phương-diện. Đọc sách « Trại nước Nam làm gi » người ta sẽ biết mình một cách rõ rệt. Biết mình là chúng phải là một đoàn lữ đò nhân cho là khó ngang với sự biết người tr? Vậy cuốn sách của ông Hoàng Đạo-Tuỳ là một cuốn sách có ích nên xem.

Xin có lời cảm ơn và tặng sách và giới thiệu với bạn đọc.

Ai phoam vào điều lệ này sẽ bị phạt.

— Chính-phủ Đông-dương vừa cho phát-hành hai thứ tiền mới: đồng 5 xu và đồng 1 xu.

Cả hai thứ tiền, đều đặc biệt chất aluminium rất nhẹ và trắng đồng 5 xu to bằng đồng tr nh Khai-Định và dày hơn; đồng 1 xu bé bằng 2 đồng 1 hào và mỏng hơn.

— Ông Masayuki Yokoyama có vấn đề sự quan Nhật; tại Đông-dương và là chủ tịch hội Văn-hóa Nhật, về Đông-kinh đã lại trở lại Hanoi hôm 5 août.

— Quan Toàn-quyền vừa ký ngày 26 Juillet 1943 cho phép những nhà thiêu khoáng hay những hội thầu khoan vệc công tác ở Đông dươg được phép dùng những nhàu viên đo các như ấy hay hội ấy mà lấy và giá công để thám-sát và kiểm chứng mọi sự phạm pháp nơi trong nội địa 10 2-36 và trong các thể lệ về sau này, mục đích là để dân-áp sự xai cực nhân-công đình công

Những viên thám-thị này sẽ do nghị-dịnh của quan Thủ-hiến địa-phương cử. Những viên này trước khi nhận việc phải tuyên thệ tại tòa án và phải là dân Pháp hoặc thuộc dân này dân bản xứ Pháp.

Những viên thám-sát này không ột tr cách là viên chức cảnh sát tư pháp, chỉ được làm công việc thám sát như đã nói trên và làm biên bản.

Những viên ấy được cấp thẻ riêng có dán ảnh do Tổng toantr tư Lao-động cấp cho.

Những viên nào trong khi thừa hành chức vụ mà phạm tội sẽ bị cách ngay và còn có thể bị truy tố tại tòa án

Tuần-lê Quốc-tê

đều có mặt trận đều có hoạt động hơn trong tuần lễ trước. Ở Nga, Hồng quân vẫn tiếp tục cuộc tấn-công mùa hè và quân Đức vẫn kháng chiến rất dữ ở khắp các khu nhất là từ Orel cho đến miền Kouban Tin Đức công nhận rằng quân Đức đã phải rút khỏi thành Orel một trong tuần lễ quân sự ở phía Tây Nam thành Mac-tur-khoa sau khi đã đem theo cả lương thực còn lại và phá hết các cơ-quan quân sự trong thành. Trận Caid-chuan Orel bắt đầu từ gần một tháng nay, lúc đầu quân Nga dưới quyền Thống chế Timo-henko khởi cuộc tấn-công ở ết để bắt gánh nặng cho quân nhào bị đánh dữ ở khu Koursk, Bielgorod và miền sông Donetz Đó là một trận ác-chiến để đổi nhất từ Donetz đến nay chưa từng thấy trên mặt trận phía Đông, cả hai bên đều đem ra mặt trận rất nhiều quân và chiến-cụ nhất là chiến xa và đại-bác. Các xem những con số sau này do tin Đức báo về những sự thiệt hại của Hồng quân thì ta đã rõ trên Orel kịch liệt và quan trọng là chừng nào. Tin ngày 6 Août nói từ một tháng nay nghĩa là từ 5 Juillet đến 5 Août quân Nga đã thiệt trên khắp mặt trận phía Đông 580.000 người, vừa chết, vừa bị thương, vừa bị bắt làm tù binh, riêng ở khu Orel, Nga đã mất 300.000 người. Ngoài ra Nga còn mất 7.500 chiến-xa, hơn 3 ngàn phi-cơ và vô số chiến-cụ khác nữa.

Về trận thê thì chiêm lại được Orel, Nga đã trư

Vừa đây, tin Domei báo cho ta biết rằng nhiều tinn ở nước Tàu bị nạn đói kém, rất nhiều người chết. Cái nạn

ĐÓI KÉM

đó tàn hại nước Tàu xưa và vẫn còn tàn hại nước Tàu nay thế nào; những con số rung rợn về người chết, người đói, người ốm; những tai nạn mà nước Tàu phải chịu ..

Nạn đói kém trong thế-giới từ cổ chí kim

Nạn đói kém có cơ trừ được chăng?

Hãy đọc T. B. C. N. số sau ra ngày 22 Août 1943 có nhiều bài về đói kém có nhiều tài-liệu hay. Trong số đó xin chú ý đến bài SICILE

là nơi mà quân Đức Ý và Anh Mỹ đang kịch chiến đã tranh nhau vung tất đất

được chỗ đim sâu nhất nào mặt trận quân mình mà quân Đức có giữ từ năm ngoái đến nay mới chia bỏ Từ Orel, Hồng quân có thể một đường đánh về phía Tây đến Briansk và Smolensk, một đường đánh xuống phía Tây-Nam đến Kharkov. Hiện nay Nga đã chia thành được mặt trận cuối từ Orel đến miền Donetz. Theo các tin cuối cùng ở Mac-tur-khoa thì quân Nga lại vừa khắc phục được cả Bielgorod và định do hai mặt tấn công đến Kharkov như một cái gọng kìm. Quân Nga ở phía Bắc: Bielgorod hơn 4 Août đã tấn-công trên một mặt trận dài 70 cây số. Chiến-xa Nga, theo tin Mac-tur khoa đã qua được sông Oka và đã tiến đến Ko-omy ở cách Orel 40 cây số về phía Tây-Nam và phía Bắc Koursk đã 100 cây số. Ở phía Tây-Nam Viazma, chiến-xa Nga cũng tấn công nhưng bị thất bại. Cả ở miền địa cầu Kouban, ở mặt trận sông Mins, Hồng quân vẫn tấn công luôn nhưng chưa có kết quả gì. Ta cứ xem các tin về sự thiệt hại của Nga trên này thì ta đã rõ lực lượng tiềm tàng của Nga không phải nhỏ. Trong một tháng nay Nga mất tới 580 000 quân và 7.600 chiến xa hơn 3.000 phi-cơ thê mà Hồng quân vẫn còn đủ lực lượng để chiếm được Orel và Bielgorod.

Trên đảo Sicile, quân Anh, Mỹ vẫn tiến nhưng tiến rất chậm. Lộ quân Anh thì tàn đã chiếm thành Catania sau khi quân Trục rút lui khỏi thành đó để giữ một phòng tuyến kiên cố hơn ở phía Nam giữa núi Etna. Hiện nay các đại quân tiên phong của lộ quân Anh thì làm và lộ quân Mỹ thì bự để chờ chỉ còn cách Messina là mục đích cuối cùng trong trận Sicile đó 80 cây số Các trận đánh đó có vẻ kịch liệt hơn quanh miền núi Etna và địa-thể hiểm-trở miền này. Ý lợi cho trận đánh phòng-thủ của quân Đức Ý. Tuy vậy lộ quân Mỹ thì bầy đã chiếm được Misterbianco và cả quân Anh, Mỹ đã tiến vào thành Troina và Adrano một thị-trấn có nhiều đường giao-thông gặp nhau trên con đường vòng quanh ngọn núi Etna. Lộ quân Anh thì làm đã tiến đến Mussalicia Belpassa và đi qua thành này ở trên đường từ Catania đến Paterno, Trán Sicile trong hồi cuối cũng này chắc sẽ có công kịch liệt vì quân Ý Trục vẫn cố giữ một đất từ núi Etna cho đến hai công Messina trước hẳn đó Ý.

(xem tiếp trang 31)

THANH NIÊN TRÊN BÃI BIỂN

Đã trình ban đọc một số báo về « Lương-thê từ-mẫu » ra tuần trước, chúng tôi tưởng cũng nên phác họa cho qui độc-giả thấy một ít tình hình và cụ thể của một số thanh-niên nam-nữ hiện nay. Bởi vì những Thanh-Niên nam-nữ ấy sẽ là bố, là mẹ trong những gia-đình trong-lai, chúng ta có cái bổn phận phải biết họ đã hư hỏng, đã làm đường như thế nào, để tìm cách mà bổ cứu cho cái giáo dục gia-đình mà họ đương hưởng hiện nay, mà cũng là để cho những bậc làm cha làm mẹ đã nhận lãnh cái trách nhiệm giáo dục họ, trông thấy thế mà tỉnh ngộ.

Ngày xưa, các bậc mẹ hiền dạy con thường rất nghiêm khắc nhưng không vì thế mà dăm mất lòng thương yêu; bây giờ người ta thường yêu con quá thành ra mất cả tình nghiêm khắc : đó thực là một cái dở, và cũng vì thế cho nên ta đã thấy cái ảnh hưởng giáo-dục của những bậc làm cha làm mẹ không có gì làm chắc chắn.

« Bé không vun, cả gậy ngành » Bởi vậy, ta không lấy làm lạ mà thấy những ông con bà con không coi bỏ mẹ ra gì mà cũng chẳng kể những lời giáo huấn vào đâu hết. Nhất là ở trong những gia-đình quyền quý thì những tư cách vô giáo-dục đó lại càng nhiều, đến nỗi có nhiều người đã phải phân nan một cách sai lầm rằng « tiền bạc và sự sung sướng, đã làm hại những người con đó » Ý nghĩ đó chỉ đúng có một phần. Theo chúng tôi, chính lối giáo dục của các bậc cha mẹ bây giờ đã làm hư hại những người con đó.

Làm con mà không tròn bổn phận, làm thanh-niên mà không có những đức tính thông thường nhất còn mong gì sau này trở nên được những bậc Từ-mẫu, Hiền-thê nữa !

1. B. C. N.

Em đi nghỉ mát bãi-biển !

— Và nếu muốn viết thư cho tôi, anh cứ để poste restante là tôi nhận được.

Người ta kể ra một bãi- biển : Sầm-sơn, Đồ-sơn, cửa Lò, cửa Tùng hay cửa Thuận gì đó... Và người ta nói thêm :

— Ấy cơ đến mùa hè là tôi lại phải đi nghỉ-mát. Ở Hanoi không chịu được !
Nóng quá, ông ạ !

Nếu là đàn ông, người ta — đánh cho chết — cũng phải vào đi một cái đàn, và nếu là đàn bà, người ta không được quên một cái « may-ô » thật thoáng !

Vậy thì đi nghỉ mát đã thành một cái mất không ai bỏ được rồi. Những người có « vi-la » ở Sầm-sơn, Đồ-sơn thì không ai ra đó ở vì còn để « vi-la » cho thuê ngay từ đầu năm tây để lấy dăm, bảy trăm bộ túi, và cứ ở Hanoi như thường ! Đã sao ! Những người bỏ ra dăm, bảy trăm thuê một cái « vi-la » như thế có nhiên phải là những người « thanh cho an lộc » kiếm tiền như rãc Nhưng để cho đang đồng tiền, họ lại ra Sầm-sơn, Đồ-sơn vài ba chục người để ở vào một cái « vi-la » to bằng một cái khố giải bàn.

— Dạ thưa ông, được cái ở bãi biển mát lắm.
Ba chục người chui rúc vào một gian nhà chật-hẹp, nóng như thiêu đốt, rồi nhặng bóm chích-chích, mỗi bữa cơm đến là mồ-hôi chảy ra lăm-lăm, và mỗi đêm là tiếng quạt nan quạt phành-phạch để cố át tiếng muỗi vo-vo và tiếng trẻ con khóc nháo-nhách !

Ấy là những người giàu có năm nào cũng thuê « vi-la » ở bãi biển. Còn những người nghèo hèn, chạy quanh chỗ này, chỗ nọ lấy vài chục bạc để đi nghỉ mát... sự thế ra thế nào ? Năm, năm, cứ đến mùa hè, các đàn chải lướt lại chúi rúc vào những túp lều nhỏ nhỏ để ngồi nhà lá của họ thường ở cho dân Hanoi Nam-định, Bắc-ninh Bắc-giang ới thuê làm nơi nghỉ mát. Người ta đã hết ngạc nhiên tự làm rồi khi thấy trên bãi biển chiếu chiếu phượng có thiếu nữ xinh đẹp, rực-rỡ mang những tên như đầm Josephine Huế, Henriette Tâm chui ở những ngôi nhà lá lụp-xụp ra, tối tối lại kéo về đây ngủ ! Y như chim về tổ Miền là được viết thư về Hanoi, về Nam-định :

— Em hiện giờ đang nghỉ mát ở bãi-biển Sầm-sơn, chị ạ. Vui quá !

Xin mời ngài vào nghỉ « ô-tên »

Ấy là mấy nhà khách sạn, có cái mở ra đã lâu lắm, có cái vừa mới ra đời từ đầu mùa hè. Buổi đầu mấy cái bàn ghế để lèm vì ghế lụp-xụp, ông bà vào ở chỉ có 2\$50 một ngày, ghế lúc đông : chúng tôi xin 4\$50 hay 5\$00 một ngày. Buổi kin như đưng, giờ để thời rãc cả ngày cũng không có chỗ vào được buổi đó làm cho khách đỡ nóng Bởi vì là ở bờ, người ta chỉ rạch cho ông xui, toàn những cửa, cửa, hèn, nó Ngày nào cũng ngăn ấy thừa, khi sống, khi ngủ ! Mười người ở thì đến chín người ăn phải những « hải-vị » ấy mà non-mưa và đi



ngoài .. như là đi tà sập phải lên ô-tô xanh ! Bảo ông chủ mấy món khác cho ăn, ông bảo :

— Ô ! Bể nước toàn thể ! Còn ăn của, cá mà non mữa, thảo dạ thì bao nhiêu người ở khách sạn này đều thế không cứ riêng ông ! Đến đến tôi nữa cũng vậy, ông ơi !

Thế là khách bắt buộc lại phải ăn của, cá nữa và non, mữa nữa... nếu không biết đều xách vali về Hanoi để đi mau đến một cái phòng .. khách bênh

Nhưng một vài khách sạn được cái hay hay này là có một vài có cái « bất-lương » hoặc là họ hàng ông chủ, bà chủ, hoặc là do ở tình thành xuống ở một buổi. Các ai diện như tiêu-thư thật sự. Khách nghỉ mát mà. Các ông chổng lên, lăm-lăm làm quen, đủ đi tâm, đi núi, Các cô sẽ nũng nịu :

— Chao ôi, em ở mọi mịch buồn quá, vắng quá anh ơi, anh lại ở chung buổi với em nhé.

Anh sẽ lại ở và anh sẽ giữ hết tiền chi-phi ở nơi nghỉ-mát. Trong khi ấy ông chủ, bà chủ sầm se cho con em gửi bãi bạc, chằm cạ ra thu tiền hồ, tiền bịp bạc. Mỗi tháng kiếm nhiều hơn là làm .. chợ đen !

Đây là vài ông học sinh đánh được vài bản đàn. Một ông chủ khách sạn sẽ bảo họ :

— Các anh lại ở với tôi ở đây. Tiền con nước các anh không mất. Miễn là tôi tới các anh đàn địch cho khách nghe... cho tôi nghe !

Hai bên ưng thuận và tương lên một cái biển to như một cái nhà : « Orchestre X., Y., Z... »

Từ hồi đó, khách hàng tới tôi vào ngoài một hai lần nghe đàn. Được vài phút họ thất vọng xin cáo thoái. Để trả cho chủ nhân : 7 hào, 6 hào một bát, cơ-phê : 6 hào một cốc, chè hạt sen : 7 hào, sinh-bảo lương : 8 hào một bát. Vô tình ập phải một hai bát ấy là khách tự đi vào chỗ chết.



Những ông con giai

Tôi đã nói ở trên : « đánh cho chết » một đàn con giai đi bãi biển phải vài đi một cái đàn banjo hay guitare, hay một cái kèn harmonica để mà trưng bày. Còn chơi được các thứ ấy cho hay cái ấy không cần lắm. Về ấy thế là sống, chiều đàn địch nổi lên, đánh loạn xạ đêm ngày, đánh lấy chết. Nếu ở gần chỗ các ông ở lại có vài cô thiếu nữ ở thì thật là khổ cho thiên hạ.

sáng sớm dậy các ông trắng m ụng một bữa đon và đấm ba bài hát, và luôn thể ông đàn hát từ đó đến bữa cơm, cơm xong đàn hát lư n nữa cho đến lúc chiều đi tắm, để tối về lại đàn hát. Mà buổi tắm bê của các ông thật là lý thú. Không phải chỗ nào các ông cũng tắm đâu. Phải chọn những chỗ nào có nhiều các cô tắm, các ông mới x ổng tắm. Nh ều ông nam ngâm các cô quá cứ đứng nước đến rốn rồi há h e c môm ra như một con cu sắp cấn vào nước.

Nhưng mà ai tắm nhiều lắm gì cho lạnh. Tắm qua loa, hời rồi chạy vội về nhà thay quần áo để ra lướt trên bãi biển mà nhìn nhau.

Hàng hóa đắt đỏ cũng có ảnh hưởng đến «môt» ra phết. Vài đi đâu, mấy chục bạc một bộ «bi-da ma» ai may làm gì. Các ông cứ thí nhau mặc «soóc» rồi thời ngay một cái chông và ngời ngay chỗ nào các cô đi tắm phải lên đó để lấy áo khoác, rồi chỉ, trỏ, bình phẩm cứ toang toang lên như là ở các rạp hát binh-dân vậy.

— «Co» khá đấy, nhưng mũi et quá...

— Ôi! Ôi! Oméga lắm, nhưng mắt đẹp!

Ái chà! Thanh-niên thời buổi mới phải nghèo, phải hăng. Và vì một cô thiếu nữ người ta đánh nhau và chửi nhau như là với một cô bạn thân.

Nhưng cũng có những ông trai trẻ bình tĩnh lắm. Đi biển là để ngời mắt, tĩnh dưỡng. Tắm làm gì cho mệt. Leo núi làm gì cho nhọc. Cứ ở đây. Và các ông ở chặt trong những «vi-la» nhà là để mà hút thuốc phiện, than dôi, óm lấy nhau mà khoe cho đời đời lại hút thuốc phiện đêm ngày.

Gó biển đứng vào đây nhè. Không ai ưa dầm, thời tái đến lại phải dùng diêm đạnh, tón lăm. Cơm nước xong xuôi rồi, các ông ấy giữ cơ bạc ra, (ti-s), bắt để thí nhau về hò hét cái cơ nhau suốt đêm không cần gì hàng xóm. Được



Ảnh Vô an Ninh

... Không phải chỗ nào các ông cũng tắm đâu. Phải chỗ nào có nhiều cô...

thì đáng nhẽ định đi nghỉ mát năm ngày có nghỉ thêm thành mười. Trái lại có ông định ra Săm-son ở một tháng, hôm trước đến, hôm sau đã vac va li về. Buồn rầu lắm!

— Thưa s! nhão, Ben qua.

Nàng ông này về đến nhà sẽ nói:

— Chà ở bãi bể gì mà nóng hơn ở nhà. Ở Hanoi còn thú hơn nhiều.

Trước khi đi Săm-son ông nghĩ về bãi bể khác thế nhiều.

Những bà con gái

Các bà đi biển đã đương tuổi không bao giờ thích tắm, bởi vì họ không có thời giờ đi tắm. Thật vậy, từ sáng đến trưa họ còn đi họp chán, cơ, tổ tôm, mat chược, về nhà nhai nhào vài miếng cơm — do chẳng bép nấu — rồi lại đi họp nữa để đánh bạc hay là để mà nói xấu nhau.

Như thế, các cô con gái, cháu gái các bà càng được «tự do hoạt-dộng». Vậy thì là một cô con gái bãi biển phải có hai cái «may-ô», nên giản, một thật đẹp để diện đi phết phơ trên bãi bể và một cái xoàng xĩnh để xuống bể tắm! Người thường chỉ cần một cái «may-ô» để tắm! Để tắm rồi. Và một hàng thiếu-nữ thứ ba, có

khí là nghèo, có khí là nhà giàu có bán hơi khi bà người chung một cái áo tắm, hôm nay người này tắm thì người kia nghĩ để đi lướt trên bãi biển, mai người kia tắm thì người này nghĩ! Có cô hà tiện tắm bằng sơ-mi và để làm sưng mắt mọi người khi các cô ở hồ len!

Tuy vậy ở trên bãi biển thường có một hạng con gái nhà quyền quí — và ý chừng ngỡ nghĩ rằng con gái nhà quyền quí thì khác con gái nhà thường dân nên nhĩ định chịu chịu năm, bảy cô, già có, trẻ có, xấu có, đẹp có chỉ chuyên môn mặc áo dài xinh đẹp thườn thợt đi lướt đi lướt lại trên bãi biển và chuyên trò một cách là lời ý chừng để khiêu gợi các chàng trẻ hay là cho hề cũng chưa đủ. Các cô phỉ mặc những chiếc quần dài, áo cánh thật mỏng để cho gió thổi dấn vào người và làm rõ cảnh những cái «sl-lip» cũng rất mỏng của các cô và những cái khác mà các cô muốn phô ra... vì sợ người ta nhìn chưa rõ!

Vì ý chừng để ghen đũa với con gái, các cô cũng ít si cũng mặt chược và cách cãi nhau như là ở nhà có đám mỡ bò! Nhưng khổ tâm cho khách đi nghỉ mát không ở chỗ các cô đã đơn hay đánh bạc mà ở chỗ các cô đàn, hát. Ấy là mấy cô con nhà gia-giáo! ần hoi, có cô chiêu, có cô học trường đấm và tuy là người Nam bản hoi mà cũng đeo những tên đầm: Juliette, Mimi, Françoise ở trên tên Nam của các cô. Các cô nói với nhau ý chừng đã chán tiếng Nam thì phải nên gặp nhau là cứ nói một hồi tiếng Pháp, tiếng Anh-l ở nghe cứ như chơi vậy. Xin nhớ: con qua cũng là một thứ chim.

Vậy thì những cô «con nhà gia-giáo» ấy tới tới — nhất là tới cơ giảng nữa — thể nào cũng phải hải ra bãi biển để mà ngồi phết xuống bãi cát cho vài chục cậu con gái ngồi xúm quanh rồi chốc chốc lại hát lên một bài hát tây hay tiếng ngoại-quốc để cho thiên hạ về tay hoan nghênh hay huýt còi chế nhạo tùy theo ở lòng họ. Những tiếng huýt còi vẫn nhiều hơn vì ít người cho cái lối «sắm tân thời» ấy là một trò chơi ỷ ỷ. Ngay đến những người nghỉ mát để tỉnh nhất — đi nghỉ mát ai chẳng để tỉnh — cũng phải bắt mắt về cử-chỉ của các cô «sắm tân thời» này! Các cô hát ngáo nghiêng, còng đũa như ỉ-đầu dưới xóm. Trong khi ấy, lời dùng sự tới tằm, người ta sờ mó nhau, hôn nhau hay không cụ nhau và chửi nhau. Lát nữa tan tiệc bát giờ về, đôi nò, đôi ấy vui đáo đẽ, các gái ai!

Các cô vui đùa, hát không một cách vô tu-lự như thế vì các cô không được nghe thấy thiên hạ lộ hẳn ông cha của các cô ra mà thóa mạ, chỉ trích. Người ta si ngại cho các ông bà đã mất tiền cho con gái đi nghỉ mát mà lại bị họ chửi. Sắm sen vui thú xết bao!

Giao-thiệp trên bãi bể

Ở bể người ta làm quen nhau để làm. Vì là thời buổi mới. Gọi nhau không cần bằng tên đầu. Họ gọi bằng cô hay bằng tiếng «Hít hít, hít hít» Nghe đàm làm! Thế rồi là mượn cơ giảng đẹp, nước trong hồ để chơi, y như trong những từ thuyết của các văn-t ở trong văn đoàn X hay từ sách Y:

— Mai mới c ị đi Rừng Thông, đẹp lắm!

— Ch ều nay thể nào em cũng phải đi về (!) với anh ở Trống Mái.

Thế là họ đi với nhau, để tự tình với nhau và bù khú với nhau. Các cụ không ai biết hay không cần biết vì các cụ còn bận đánh bạc với nhau. Còn con cái chúng nó muốn làm gì thì làm! Ở bãi bể nhiều cách làm quen nhau lắm: sáng sớm xem mặt g ời mọc, buổi tối xem giảng lên, người ta tha hồ đi chơi tự với nhau mà không ai biết hay ngàng g ữ được.

Vài ông thợ về cũng vô vít về ngoài bể để mà kiếm cách làm quen các cô, còn về có ra nét hay không, không cần cho lắm. Vài cậu tình học cho đám cậu bạn xuống tiếu một cô gái rồi cậu nhảy xuống can thiệp đánh tan bọn kia.

— Cảm ơn ông!

— Dạ, có là quá gì bọn ma-cá-bồng ấy!

— Em ở gần đây, h ỳ mà nào anh lại chơi!

Và họ quen nhau, dạy nhau bơi, tuy chính họ cũng không biết bơi! Một vài trò ội dụng tình thế:

— Gôm em thiếu mấy thứ cần dùng ở Thanh không ai ra mua hộ?

— Để tôi mua hộ cho.

Ông mua hộ ấy là ông chết vì không bao giờ nhìn thấy tiền về. Lúc biết là đại tội đã chạm. Toàn là bể ngoài, toàn là giả đố. Tự như một bà khoe biển com, nhưng chính là khoe con gái!

— Ấy thưa các cụ, toàn cháu gái làm cả, cháu cả ngày cứ lặn về bể.

Sự thực «cháu» cả ngày chỉ hát bông, có bạc.

G ả dối, y như nh ều gia-nhà tới tằm, kín như hủ nút và nóng như lò lửa mà cũng để biển cho thuê: Nhà cho thuê nghỉ mát,

ANH-PAT

Nhà sản-xuất lớn các thứ áo dệt (PULL-OVERS, CHEMISES, SLIPS, MAILLOTS V.V...) chỉ có

HÀNG DỆT PHÚC-LAI

87 - 89, Route de Hué, Hanoi - Bán buôn khắp Đông Pháp áo tốt không đâu sánh kịp

DI ƠU BẢN KHẮP NƠI

GUỐC THỊ HỮU

Tổng phát hành: Tamda et Cie - 72, rue Viétre Hanoi Tel. 16-98 - Các tin nh ều đại lý các tỉnh



phần họ một chế tạo phương pháp khoa học có 1 nh các sản phẩm mà luôn luôn tươi sáng

NĂM VAN BÀ

MẸ VỢ BẤT BÌNH



Văn-hóa và tinh-thần người phương Đông và người phương Tây khác nhau ở chỗ nào? Vấn đề ấy đã khiến nhiều nhà học-giả nổi công suy xét giảng-miễn, cuốn cuộn bằng máy chực tờ giấy chưa hết lý sự.

Còn nhớ một học-giả Trung-quốc hiện đại, giáo-sư Lương thấu Minh, lấy ngay con đường đi làm thi dụ phân biệt, nghe rất thú vị.

« Người Tây-dương thấy phía trước mặt nghẽn, liền ra tay mở phẳng con đường chỗ ấy để đi lại cho tiện.

« Người Trung-quốc thấy phía trước mặt nghẽn, thì đành lui-thối đi vòng quanh nó khác, dù phải xa xôi điệu vợi cũng cam.

« Thành ra người Tây-dương cải-tạo hoàn-cảnh, cũng hoàn cảnh giao chiến; người Trung-quốc gặp chẳng hay chớ, cũng hoàn-cảnh thỏa hiệp;

Sự thực quả đúng như thuyết họ Lương. Người Tây-dương sửa lại cuộc đời nhiều về mới lạ, tổ điểm sự sống nhiều phần tốt đẹp, như chúng ta được trông thấy và hưởng thụ ngày nay, thật là nhờ họ đã khéo khéo cải tạo hoàn-cảnh, cả quyết cải tạo hoàn-cảnh.

Ta thấy bằng những chuyện trên trời dưới bể, hiểm trở cao xa; cho đến các trường hợp tâm thường về nhân sinh, về xã hội, hay về gia đình, bản-thân, bề gặp một hoàn-cảnh nào khó khăn ngăn trở bất cứ, họ cũng cố công cùng sức, cái tạo cho được mới nghe.

Chúng tôi mu n đem một chuyện vừa li vừa vui ra làm chứng; các bà mẹ vợ bị bạc đãi.

Gần đây, vật chất thịnh hành, phong-hóa

đổi mới, phần nhiều các bà mẹ vợ ở xã-hội phương Tây càng bị rẽ con ngõ vực, rẽ rúng, xem như cái ung độc trong gia-đình vè chông người ta; các báo thường đem ra làm đề-mục vẽ tranh khôi-hái, đặt chuyện Tiêu-lâm, Nhật là ở xã-hội nước Mỹ, tự do cá-nhân mở mang đức tuyệt đối, ai nấy khinh hờ cả luân-lý đạo-đức cũ, chỉ biết có việc ích-kỷ lợi thân, đến nỗi nhiều chàng rể không còn đặt bà nhạc vào trong tâm-mục nữa.

Đề con gái ra nâng niu dưỡng-dục cho t'ỉ khi khôn lớn gì chông biết bao công phu khó nhọc, thế mà những thằng làm rể mình lại ra chiều bạc-dãi, các bà nhạc ở Mỹ lại thế làm ưc. Hơn nữa, sự bạc-dãi bấy lâu truyền-nhiễm thành ra một phong-thương chung, các bà nhạc ở trong một hoàn-cảnh rất khó chịu.

Hoàn-cảnh ấy phải làm sao cải-tạo chứ không để yên được. Các bà nhạc ở Mỹ đã họp nhau thành đoàn thể để bảo thủ danh-dự quyền lợi chung.

Đầu năm 1939, đoàn thể này tổ-chức « Một ngày đại hội bà nhạc toàn quốc » (Journée nationale des Belles-Mères) ở tỉnh thành Amarillo thuộc tiểu Texas; đại biểu các tỉnh đến dự hội hàng mấy vạn người; diễn-lễ có hành vui vẻ long-trang đạo-đề. Người ta nói lần thứ nhất thế-giới có kim có một cuộc hội họp lạ như thế.

Chính bà Tổng-thống Roosevelt làm chủ-tịch, lấy tư cách là « bà nhạc số 1 » của nước, vì bà đã có mấy cô con gái về nhà chồng rồi.

Hôm ấy, 5 vạn bà nhạc sắp hàng lễ-chính, lần lượt đi biểu-diễn trước mặt bà Tổng-thống Roosevelt sau khi đã kính tặng bà một bó hoa-hồng khổng-lô, nặng vơi một tấn!

Rồi đến bữa tiệc khổng-lô, hội họp 5 vạn bà nhạc chung quanh cốc rượu bàn ăn, chén... há chông tới, kẻ-lê con cả con kẻ mọi chụ ện về con gia-sư.

Xong tiệc, đến cuộc du-xuân trên các đường phố bằng những xe có kẻ hoa-ực-kỳ mỹ-lệ. Một cỗ xe hoa thật to, trên ngồi 600 bà nhạc, đại-biểu khắp các tỉnh thành nước Mỹ.



Chính một nhà làm báo ở tỉnh-thành Amarillo xướng khởi cuộc biểu-tình mới lạ này. Ông ta lấy vợ, được bà nhạc xử rất tử-lẽ, nhân thế động lòng phần khích thôi đời bạc-dãi mẹ vợ luôn bốn năm viết báo bản tán lệ phải, khuyên nhủ người ta nên có lòng mến-yêu thờ kính bà nhạc.

Sau lại phát ra ý-kiến chiêu tập đại hội kẻ-trẻm, mà hội-đồng thành-phố Amarillo hạn lấy trách-nhiệm tổ-chức.

Hình như nhà báo « có hiếu » với bà nhạc kia lại thảo ra bản điều-lệ, có thể gọi là bản Gia-huấn, khuyên bảo các chàng rể phải bỏ lòng con hờn, giữ đạo yêu kính đối với mẹ vợ, và định rõ cách thức chàng rể mẹ vợ nên cư-xử với nhau thế nào?

Vì dụ trong ấy có một khoản căn dặn người ta : « Chớ nên bao giờ than-phận về chỗ bà nhạc nẫu-nướng ngon dò khéo veng »

Một khoản khác định : « Bớt cả lúc nào ta cũng nên xử với bà nhạc bằng độ-lượng tử-lẽ, rộng-lôi, hóc-hiệp »

Các ngài thử nghe một khoản nữa : « Gặp khi cần dâng, ta nên chiêu chướng n'đng điều s'đ-thích của bà nhạc, không hề ngần ngại »

Bà nhạc ở Mỹ chắc làm vào hoàn-cảnh tinh-thần và vật-chất buồn tình trái ý đến thế nào, mới có gia-huấn và sự kết lập đoàn-thể như ta đã thấy. Nếu không có chiến-tranh, thì từ 1939 đến nay, đã thêm mấy kỳ đại hội nhạc mẫu toàn quốc và các bà phát khởi nhiều cách biểu-tình mới lạ hơn nữa.

Ở châu Âu, trừ ra những xã hội còn trọng nềiuen luân-lý gia-đình và thuận-phong cõt-ức như xã hội nước Pháp, người ta phần nhiều xử với cha mẹ vợ cũng kính trọng như cha mẹ đẻ, không khác cái quan niệm « tứ thân phụ mẫu » của ta mấy; nhưng ở nước Anh, các bà nhạc cũng phần hờ chàng rể nhiều lắm.

Bở vậy, ở thành Luân-đôn, người ta thấy có « Câu lạc Bộ Mẹ vợ » (Club de Belles mères) lập ra năm sáu năm nay.

Nguyen-nhan vì một vụ kiện, làm cho các bà nhạc ta sinh phẫn.

Một bà tên là Folears gả con gái lấy chồng không biết có ả tởi nết hay thế nào mà anh chồng giữ riết ở trong nhà tới ngày, cấm-chỉ bước chân ra ngoài, dù là đi về thăm mẹ cũng vậy. Mà bà Folears không phải lúc nào cũng được lui tới thăm con Bà tức mình, phát đơn kiện. Tòa xử cho bà một trăm chỉ được tới nhà về thăm con bà lần mà thôi, không hơn.

Các bà nhạc ở Luân-đôn thấy thế mà giận, cho là xử chỉ hỏ em, hèn rủ nhau lập hội để bênh vực lợi-quyền của nhau, không thể chịu những thái độ chàng rể khinh thường, bạc-dãi. « Chẳng có bà để ra thì làm gì có vợ may! » các bà nghĩ thế.

Bở vậy, giữa phiên nhóm buổi đầu lập hội, các bà tuyên-bố khẩu-hiệu cốt yếu như vậy : « Yêu cầu môn hộ khai phóng cho các bà nhạc! »

Cũng ở Luân đôn, lại có cả hội « những ông-chồng bị vợ đánh » nữa; người muốn nhập hội, phải khai rõ Hà đóng sự-tử cho cậu và trình cả vết tích, hội mới cho vào một chán.

Mấy chuyện bà nhạc bất bình hay sinh chông bị đánh, nào phải lạ lùng quan-hệ gì cho lắm! nhưng cũng chỉ to cho ta thấy người Tây-dương có tinh-thần s'đ-lộ hoàn-cảnh là thế nào vậy.

NIETZSCHE

Sau khi ông Mussolini từ chức được vài ngày và trong khi cả hoàn cảnh đang có ý đến những việc phi - thường có thể xảy ra ở nước Ý thì ta đã được một tin rất « thán-bình », tin tổng thống Hitler tặng ông Mussolini một bộ sách về Nietzsche, một nhà triết học mà ai ai cũng biết tiếng. Tin ấy kể cũng hơi lạ, nhưng đối với những hiền nhân quân tử thường đau sót vì những điều trong thấy, vì công bất thành, danh bất toại và đã thường lấy những sách của các nhà hiền triết cổ xưa để an-ủi, để phân khởi lòng thì cái tin ấy cũng có quan hệ mật thiết với những tin kinh g-ời động đất ở nước Ý. Chẳng nói đâu xa, ngay như ở xã-hội Việt-Nam ta ngày nay, chúng tôi đã được biết nhiều bạn mỗi lần việc gì bất như ý thường không lực nào dời tay quyền Manuel của Ep ctete và các sách của Nietzsche.

Ông Nietzsche (Frédéric) là một nhà triết-học Đức sinh ở Roeten năm 1844 và mất năm 1900. — Đối với các nhà triết-học khác, như Epictete kể trên chẳng hạn thì ông chẳng lấy gì làm có làm vậy mà sao cái thuyết của ông đã quen đủ được nhiều người làm vậy?

Theo ý ông thì cái « bạng giá trị » của văn-minh hiện tại là phải sửa lại từ đầu đến cuối. Đối với người tân tiến bây giờ thì điều thiện và sự thực là trên hết cả các giá trị. Nhưng đối với ông thì « nếu điều thiện và sự thực kia mà một ngày kia có thể mai một đi được thì có cũng như không ». Trong sự thực, yêu đạo đức chẳng qua chỉ là những thứ do trí tưởng tượng của ta sinh ra mà thôi; còn như những tình dục của ta, những lòng ham muốn của ta, ấy mới là những thứ có thật. Chúng ta đừng cứ có bản năng dù đất, mà bao nhiêu bản năng đều quay lại một cái bản năng chính là « muốn mạnh ». Bản năng ta tốt là khi nó làm tăng sinh khí ta lên, và xấu, là khi nào nó làm yếu đi. « Tôi bảo « phải » những cái gì làm cho đời đẹp hơn, cho đáng sống hơn, cho chặt chẽ hơn. Nếu ai có thể chứng cho tôi biết được rằng sự nhảm nhảm và ảo mộng có thể làm cho tôi đẹp đời người thì tôi sẽ nói sự nhảm nhảm và ảo mộng là phải; nếu ai lại chứng cho tôi biết là những bản năng mà luân lý hiện thời cho là xấu — như lòng căm thù bằng hăng chẳng hạn — đều có thể làm cho sinh - lực người ta tăng lên được, thì tôi sẽ bảo

sự ác và tội lỗi là phải... Còn như nếu tôi bắt được rằng lẽ phải, đạo đức, điều thiện, nghĩa là tất cả các đức mà xưa nay người ta vẫn tôn trọng, là bại cho đời, thì tôi sẽ nói « không », « không » học-thuật và « không » cả đạo đức.

Có hai bạng tinh thần : tinh thần hạng thầy và tinh thần kẻ tôi đòi. Tinh thần hạng thầy là sinh ra ở một đám những người « cầm đầu xã-hội ». — Hạng này, muốn cho khỏe và mạnh thì bao giờ cũng van soi những đức tính đã đưa giả họ lên đến địa vị họ. Cái gì có ích, họ đều cho là tốt cả. Họ hoàn áp mọi người; nhưng họ lại biết tự chán áp. — Họ khinh những cái gì yếu, hèn. Lòng thương người, mỗi v-ô-tư với họ chẳng qua chỉ là những tình tình không hợp, đáng cười mà thôi. I: ai lại, những cái nết gì làm cho họ tăng : sức khỏe, lòng căm gan, và cả đến sự ác đều đáng van soi. Họ yên trí rằng họ chỉ có bốn phận đối với những người ngang hàng mà thôi chứ không có đối với những người lạ, những hạng tôi đòi, là những hạng người mà họ muốn sử ra sao thì sử. Muốn cho toàn vẹn và cho nó nặng những đức tốt đã làm cho nó giống họ được thẳng, họ hết

đều sẵn sàng đến những tục và cư xử và cách giáo dục con trẻ. « Cái gì cũng tinh cần thân để phòng sự lụn bại và để giữ cho thật tinh khiết, cho thật nhất định, người cũ của giống nói. »

Còn tinh thần của hạng tôi đòi thì khác. « Người Do-thái là kẻ thù đặc biệt của phương-trình giá-trị hạng quý phái (tốt nghĩa là cao thượng; cao thượng nghĩa là mạnh, mạnh nghĩa là đẹp, đẹp nghĩa là sướng, sướng nghĩa là được đức Thượng đế yêu.) Họ bảo rằng chỉ những kẻ khổ là tốt thôi, chỉ những người nghèo, người bất lực, người yếu là tốt thôi, và chỉ những người đau khổ, những người bần cùng, những người ốm yếu, những người xấu xí là mộ đạo, là được đức Thượng-đế thương yêu thôi. »

Ông Nietzsche không nhận lòng thương người là một tính đáng khen. — Chúng ta làm ơn cho người khác chẳng qua để ta tỏ cho ta biết rằng ta hơn đây — Cái lòng thương người là đức tính của người yếu, của người thường. — « Còn nghĩ ngờ gì nữa, sự yếu đuối đã làm cho ta hiền lành, mà hiền lành mà hiền lành, công bằng, vô hại biết bao. Lòng thương người làm nhục cho người nào cao thượng và khỏe mạnh không chú ý cho ai biết nổi buồn của mình và không muốn ai thương mình. Lòng thương người làm cho yếu bần đi. Nó làm mất nghị lực và làm giảm sinh lực của người ta. Lại nữa, nó trái với cái kết quả tốt đẹp của luật đạo thiên. Nó làm cho người ta dễ trở những cái đòi vô dụng, những

cái đòi chỉ là gánh nặng cho xã-hội, nó làm tăng sự bần cùng, tăng sự đau đớn và làm cho giống nòi cứ yếu dần đi. Chao ôi ! ở trên trái đất này có đâu người ta làm những cái đòi hơn là ở nơi có những người từ bi và còn cái gì làm hại hơn ở trên trái đất này là cái điên cuồng của bọn người từ bi ? » Người có lòng thương người muốn xóa bỏ sự đau khổ nhưng theo ông Nietzsche thì đau khổ là trường của mãnh-lực. — Ông đã viết : « Cái gì mà không vượt chết được thì thì làm cho tôi mạnh lên. »

Lòng yên bình đáng cũng là tinh thần của kẻ tôi đòi, sinh ra bởi lòng ghét của kẻ yếu đối với người mạnh và bởi lòng ước muốn vụng về một đời không đau khổ, nó có ý lời phải thương lưu xuống ngang hàng với bọn bình dân.

Cái « bản năng san phẳng » ấy ta lại thấy trong chỗ giao-tiếp của dân ông với dân bà. — Theo ông Nietzsche thì người đàn bà sinh ra chỉ để yêu và để vâng lời mà đàn ông thì để răn áp và để che chở. — « Ta phải nuôi đàn ông để che ra trận và nuôi đàn bà để giặt-tri cho người chiến-sĩ. — Sự bất-bình-dẳng ở giữa hai giống là một cái luật phải có ». Ông khinh những đàn bà tân-tiến bần về văn - chương, chính-trị. « Các bà ấy đã không làm đủ bổn phận thiên

nhiên nghĩa là bổn phận sinh ra những đứa con mụ mím ». Khi người ta đã đập đổ những đức tính vẫn được tôn trọng, người ta sẽ thành-thủy rồi trở nên một siêu-nhân. — « Tinh-thần của hạng siêu-nhân là của riêng của một ít người có trí siêu-việt », Tinh thần ấy muốn rằng sự bất-bình-dẳng là cần cho người ta. — Những kẻ hèn, những người phải vâng lời kẻ khác, phải làm việc, là hạng dưới. Họ không có trách-nhiệm gì và cũng vì thế mà họ có thể sướng hơn người trên các họ.

Cái hạng sai bảo là hạng thấp, hạng siêu-nhân, cái hạng đã sinh ra sự thực, sinh ra tinh-thần riêng của họ. Đối họ lẽ nào cũng là cuộc chiến-dấu. *Cái lòng muốn là đức-tinh cốt-yếu của họ.* — CHIẾN TRANH, KHÔNG PHẢI LÀ CÓ HẠI; CHÍNH NÓ CHO TA BIẾT-NHỊ-LỰC, SỨC-KHỎE CỦA TA LÀ THÊN-ẢO: Nó là một cái sức sẽ vượt đạo thiên. — Khi cần đến chiến-tranh thì hạng siêu-nhân không ngần-ngại tí nào. — « Phải tàn nhẫn. Làm thầy phải tàn nhẫn, không những đối với mình, mà đối cả với người khác. Làm khi phải làm cho người ta đau khổ để tránh cho đời sau những cái nhục về sự khốn cùng và những cái xấu về cái đời hao-mòn. — Người khỏe không tìm sự sung-sướng, nhưng tìm những cảm-giác mạnh. — Nếu đời họ ư bằng phẳng như không, không buồn làm mà cũng không sướng làm, thế là họ đã rút sinh lực của họ xuống mức tối thiểu vậy.

THÔNG-CHÉ PÉTAIN ĐÀ HUY :
« Học sinh cần phải hiểu tập
thần thể cho tráng kiện để
bây giờ đủ sức học hành,
mai hậu đủ sức tham dự
vào việc cải tạo quốc gia »

Một khúc đàn hát có thể gọi là bảo mưa

Giữa mùa viêm-nhiệt như dạo này, thật có nhiều hôm chúng ta cảm-giác như ở trong lò than, câu lấy trận mưa cho mát-mẻ tâm thần chẳng được. Có lúc trời làm như dạo nọ, sắp đổ trút xuống đầu ta từng chùm từng vò nước, nhưng rồi cuộc chỉ đùa bốn bề-thí cho một vài hạt rồi thôi.

Con nhà nông-phổ mong mưa hơn mẹ về chợ, nhiều nơi đánh ngô đất nê đồng khô, đến khiêng cả hương-án long-đình ra cầu thần đảo-võ mồi cũng chẳng được.

Lại còn vấn-đề lửa cũng phải lắm nỗi gian-truân.

Chiến-tranh mãi, vật-liệu cạn, xư ta cũng phải chịu cảnh khan hiếm như thiên-hạ, tự nhiên nhà nước phải khéo hạn chế phân-phát để cho dân-gian có diêm mà dùng.

Ta đang khan cả nước với lửa, hai vật thiên-nhiên.

Chúng tôi chợt nhớ lại ngàn xưa.

Tiền - nhân ta ở Đông-phương cổ-thời nếu có thể sống lại, tất phải nhìn ta mà tự-phụ, rồi lại muốn nằm xuống làm người thiên-cổ:

— Đời chúng ta thuở xưa, quả thật không được sung sướng có những xe hỏa, tàu bay, đèn điện, quạt máy, như thế các anh. Nhưng đến nước với lửa thì chúng ta dù... Vạn nhất có khi thiếu-thốn cần dùng, thì chỉ gây một khúc đàn, ca một bài hát, tự nhiên muốn lửa có lửa, muốn mưa có mưa!

Có lẽ các cụ nhà ta không phải nói

khảo, nếu quả những sự-tích ghi chép trong kinh sách là chuyện có thật.

Ta thấy người Ấn-độ thường dùng âm-nhạc sai khiến được mãnh-thú độc-xà; vì dụ một nhạc-công ngồi xoay tròn, hai chân xếp bằng tròn, miệng thổi kèn, rồi một lũ rắn mai-găm hổ-mang to tướng, ở trong hang chui ra nhảy múa trước mặt, ấy là sự hiển-nhiên, những ai có dịp ghé xem thành-thị Colombo, hẳn được chứng-kiến nhân-nhân.

Nhưng đây chỉ là một nghệ-thuật nhỏ-mọn. Vì cổ lai ở Ấn-độ, có những nhà âm-nhạc cao tay, thường dùng âm-nhạc làm được tuôn mưa này lửa ra kia.

Không những ở Ấn-độ, trong âm-nhạc của nhiều dân tộc phư ơng đồng này, cũng có những công-dụng lạ lùng như thế.

Cứ theo sách chép truyện cổ-tích Ấn-độ, thì vào khoảng đời ngang với nhà Chu bên Tàu, ở miền

Bắc Ấn-độ, có một nhà âm-nhạc tuyệt-diệu, tên là Cát-bách, ca hay đàn giỏi, cho nên từ triều-đình tới dân-xã, phàm có cuộc cúng tế trời phật, người ta đều phải với đến giúp lễ. Ta nên biết Ấn-độ cổ-thời, âm-nhạc chỉ cốt để phụng tự thân-minh và đỡ giúp người ta tu luyện đức-tính cho được tốt-đẹp thanh-cao, chứ âm-nhạc không phải là vật khiêu-dâm, tiêu-khiến.

Một hôm, nhà vua muốn thử tài, truyền lệnh cho Cát-bách phải hát bài ca Khất-hỏa



(xin lửa). Không thể cãi chối mệnh vua, Cát-bách cúi hết y-phục, để mình trần-trụi, lội xuống sông Hằng-hà, toàn-thân ngâm ở dưới nước, chỉ có cái đầu thò lên. Thế rồi anh ta cất tiếng hát.

Bỗng chốc, quang chỗ anh đứng, nước sông bắt đầu sôi lên sùng-sục, rồi có những ngọn lửa từ dưới nước bốc cao nghi-ngút, cho tới khi anh dứt tiếng hát, thì thân-thể anh cũng bị thiêu-tàn, hóa làm đồng tro dưới nước!

Đến đời gần đây, ở Đại Mông-cổ đế-quốc, dưới quyền thống-trị của ông vua nổi tiếng trong lịch-sử, là A-khắc-ba-nhĩ đại-đế, cũng có một chuyện tương-tự như vậy; chỉ khác hơn, là nhà âm-nhạc này nhờ có con gái mà khỏi chết thiêu.

Một nhà khảo-cổ Nhật-bản, thấy trong sách Mông-cổ chép rằng đương-thời trong nước ở Đam-tiên là tay âm-nhạc nhiệm-nghệ, tiếng tăm vang lừng đến kinh-đô. Vua A-khắc-ba-nhĩ với đến, bắt buộc hát bài « Khất-hỏa » cho ngài nghe, cũng tức là bài cổ ở nước Ấn-độ.

May phúc cho Đam-tiên có người con gái cũng giỏi nghề đàn hát, không kém gì cha. Trước khi vâng lệnh ra hát, Đam-tiên căn-dặn nàng đồng-thời hát bài « Khất vũ » (xin mưa) để cứu mình.

Thế rồi Đam-tiên ra trước mặt nhà vua, đứng hát. Anh hát một chặp, ngọn lửa bốc lên từ phía, bao vây kín cả thân thể.

Đam-tiên còn nhỏ và cách hơi xa, nhưng câu hát càng kể tiếp du-dương, ngọn lửa

Thống-Chế LYAUTEY đã nói: « Ta là một sinh vật chỉ ưa hoạt động ». Chúng ta nên theo gương ngài.

càng cháy mạnh và mỗi lúc tiến đến gần Đam-tiên, tình-thế xem rất nguy cấp.

Giữa lúc ấy người con gái anh đứng gần, trở hết tài-hoa tâm-lực, cất tiếng hát bài « Khất-vũ » nghe đéo-dắt, náo-nùng-ngay.

Giây lát trời đổ mưa xuống như trời nước vào mình Đam-tiên, làm cho những ngọn lửa nghi-ngút, bởi tài hát của anh thổi lên, đưa bị nước mưa dập tắt.

Những người được chứng-kiến nói rằng lúc bấy giờ hình như ngọn lửa của người cha với đám mưa của người con, hai đảng giao-công dữ-đô; nhưng thành-kết và nghệ-thuật người con gái thanh-xuân chắc hẳn mạnh hơn người đã già yếu, cho nên kết cuộc mưa chế-thắng được lửa, Đam-tiên có thể hát trọn bài ca « Khất-hỏa » mà bình yên vô sự!

Tê ra âm-nhạc đời xưa có sức sai-khiến được cả tự-nhiên, nhưng rồi về sau phong-thương vật chất của con người ta quá mạnh, khiến cho cái tài nghệ của những người như Cát-bách Đam-tiên dần dần phải mai-một mất truyền đi chẳng?

Nếu không thì ngày nay, mỗi khi cần dùng, người ta chỉ ca bài « Khất-vũ » hay « Khất-hỏa » tùy theo lúc muốn, còn phải lo gì khan hiếm, thiếu nước!

NGŨ-LIÊU

ĐÃ CÓ BÁN:

CỔ THỦY

tiểu thuyết được giải thưởng văn chương Tự lực văn đoàn năm 1935 của Nguyễn khảm Mẫn. Sách dày 400 trang, bán 3p20. Bìa màu do họa sĩ Lưu văn Sơn trình bày. Loại quý hạ bằng giấy dó phụng hoàng 25\$ 15\$

ĐỜI BÍ MẬT CỦA CỐN KIẾN

cuốn đầu trong loạt truyện đầu bộ của Phạm văn Giao Giá 0\$50

NHA XUẤT - BAN SÁNG,

HƠN CỘI:

HỒN QUÊ

của Nguyễn khảm Mẫn
MỘT GIẤM BÌNH LÊN HOANG BẢO
 của Nguyễn-xuân-Huy
BÀ CHÚA RỪNG MÀI TRẮNG
 của Việt Tinh
GIÁC QUAN THỦ SÁU
 của Ngọc Hữu giá 0p40 (sấp hết)
 Mấy? Mông? Phố? Tầm?

46 Quai Clemenceau — HANOI

CHUẨN - THƯ'Ợ'NG

Truyện ngắn của NGOC-HOÀN

Tìm về đầu tay nhịp phách mầu
Lê Đại Thanh

Tỉnh Đoài, Xóm Yên-hoa. Chuẩn-thương vốn là một ca-nhĩ nổi tiếng. Nổi tiếng về thanh, về sắc, nhưng có lẽ phần nhiều về sự giữ gìn bằng tuyệt.

Tên thật nàng là gì, khách làng chơi hồ như quên mất; và cứ người nọ bắt chước người kia, họ gọi nàng bằng hai tiếng về nghệ, không thêm-tức: « Chuẩn-thương ». Nhưng ai tò mò, chịu khó xét đến gốc gác, cũng đều có thể tìm ra được. Chỉ là một sự biếm-đời có định lệ. Nói thế cho có vẻ khoa-học, chứ thực ra « Chuẩn-thương » chỉ là tiếng lòng của tên thật nàng. Nói lòng « trí thức ».

Không phải cái lối nói lòng chối tai « banh nanh », « banh nem » mà một nhà văn đã ghi rõ trong một tác phẩm đã ghi — tôi muốn nói cuốn « sách dạy đánh chữ ». Lối nói lòng « trí thức » này, riêng bang ca-nhĩ « trí thức » mới có thể biết được. (Hai tiếng « trí thức » dùng đây chỉ có nghĩa là thông hiểu quốc-ngữ). Vì nó chỉ là sự đổi khác của hai vần. Muốn nói lòng một tiếng gì, người ta thêm lên trên tiếng đó một tiếng khác đã định sẵn, rồi người ta nói ngược vẫn đi. Cái tiếng thêm vào đó chính là cái chia khác để mở hết tất cả các tiếng bị một khác.

Các cô đào trí thức tỉnh Đoài thì hay dùng tiếng

«chường». Cái tiếng «chường» ấy ghép vào với tên thật của người ca-nhĩ nổi tiếng trong truyện này, rồi nói ngược vẫn đi, đã thành ra hai tiếng « Chuẩn-thương » lối nghĩa. Cũng như tiếng Duyên-dối lòng thanh ra «chuyên dương», tiếng Tinh thành ra «Chinh tương», vân vân... Vậy tên thật của nàng là gì, tất các bạn đã luận ra được. Nhưng khi nói ra cũng không nên chạm đến cái tên hèn như không có, vì ít khi dùng đến, cái tên hèn của nàng...

Nàng là một thiếu-nữ mười chín tuổi. Khuôn mặt trái soan, nước da trắng mịn, đôi mắt ông anh biếu lộ một tâm hồn đa cảm và một trí óc thông minh. Tâm người bé nhỏ song gắng nở trong là áo lụa trắng thướt tha, nàng thật có vẻ một giai-nhân nơi cửa

các phòng khêu. Nhất là nàng lại có những cô bệ dè, lời ăn tiếng nói dịu dàng, dễ khiến khách làng chơi có mặt tình đời phải băng khoăn thương tiếc một đời hoa nở nhâm vườn.

Nàng là con một ông kép già. Nàng chỉ cần chuyên tập cho thông thạo đàn ca. Còn sự tiếp khách là điều không bắt buộc; hai tiếng « tiếp khách » đây chỉ có nghĩa sơ sài là ngồi nói chuyện với khách, chứ không có cái nghĩa mà người ta thường dùng với các cô đầu rượu. Một ông khách nào có vẻ lịch - sự, trang - nghiêm, muốn chuyên - trò cũng nàng, nàng vẫn lòng tiếp. Còn đối với những ông khách nặng mang cái ý-nghĩ hẹp hòi rằng mắt tiền đi hát thì cứ tha hồ vãng tục, hồ bát, chó sường miệng, tất nhiên nàng hát xong một khúc, lại lượn vào ngay... Mà cái hạng khách sau này thì ở xứ « nắng chảnh » này nhiều lắm lắm. Bờ cô để hiên: nghề ô-tô hàng từ Hà-nội lên đây phát đạt về cũng; các ông tài, các bác ít cũng các chủ « lo-sơ-sơ » lúc nào cũng có thể sẵn sàng bỏ ra năm đồng — à quên giá ấy mới tăng thêm một đồng — để thuê nhau một chén « đẹp ». Còn lẽ nữa để hiên hơn: ngay sát nách với mình là một nơi linh động sầm uất. Những ngày mừng một và mười sáu tây, « đầu

kỳ vẩy », các thầy quyền thích rủ nhau tìm thú tiêu sầu ở xóm yên hoa.

Chuẩn-thương có giọng hát rất trong và rất ấm. Năm mười sáu tuổi nàng đã đậu thủ-khoa trong một cuộc thi do giáo phường tổ-chức. Và cũng từ năm ấy, nàng bắt đầu theo các ông nghệ ca-kỹ. Thân phụ nàng xưa kia vốn người nho học, hào hoa phong nhã. Lúc thiếu thời ông đem lòng yêu một ca-nhĩ và kết duyên với người ấy. Kết quả cuộc tình duyên giữa tài-vui với giai-nhân là một thiếu-nữ sinh đẹp. Thiếu-nữ ấy: Chuẩn-thương ngày nay.

Sau không may gặp lúc thất thế, người thu-sinh phong nhã hào hoa đành nương theo nghề cũ của vợ để sinh nhai. May mà trong thời ai chơi phòng trống, ông từng học được những ngón đàn dây tinh thông. Sống theo nghề mới, ông cứ việc đem tài hoa ra áp dụng và nghiêm nhậm thành một người kép có danh. Có lẽ chính vì ông đã thêm nhuần ít nhiều tư-tưởng của đạo - nho trong trọng, nên không bao giờ ông muốn bán rẻ — hay bán đắt chăng nữa — sự trong trắng của con ông cho các khách làng chơi ích kỷ đương sống theo trào lưu vật dục.

Chẳng may thân - mẫn Chuẩn-thương bị bệnh qua đời vừa đúng khi nàng đã học tập tinh thông sinh-phách. Thế là tay tuổi mới trăng tròn, hồn còn sen ngó đào to, nàng phải kể phận mẹ mà trực tiếp ngay với cái nghiệp phong trần.

Ngày nay, một cha một con, kể đàn người hát, thật là đau

kép trong tình nhỏ này sánh kịp.

Mà nàng hát hay thật. Hay đối với những khách làng chơi biết thưởng-thức văn-chương, biết phân tước âm điệu. Còn như đối với các quan viên « bần dục chêm nước cây », thì họ vẫn chỉ giọng nang tay trong, nhưng thiếu hẳn về nhà nghề.

Giọng nàng lúc cao thật rất cao, mà lúc trầm thì rất trầm, tuy nhiên giữa cái cao và cái trầm vẫn có thứ âm vang nhẹ nhàng khiến người nghe không những không thấy đột ngột, mà lại còn thấy một sự chuyển động khoan thai, mãn hậu. Hơn nữa, nàng còn biết để tiếng hát rung theo ý tứ câu văn. Những lúc kể tỷ-bà, khi vừa rứt câu thơ cuối cùng bài « thu hứng », bà xuống hai chữ « canh khuya » và gieo nhẹ hai lá phách con, thật nàng đã làm vào lòng những ông khách hiền biết nghệ thuật theo những lẽ lối trang nghiêm. Hai tiếng ấy, nàng đọc từ tốn, chậm rãi, nhẹ nhẹ buồn và cái âm thanh riêng biệt của hơi nói cho ta thấy thêm vào lòng những cảm giác lưu luyến, vương vấn của buổi tiễn đưa, cho ta vương vọng ra cả một cảnh

trời đêm u tịch trên nơi bến vắng, mặc dầu ta chưa nghe đến những chữ « đưa khách » và « bến Tầm dương ». Đó là nàng cao ngăm những câu sa-mạc, bông-mạc trong bài ca bất hủ ấy, đã có nhiều khách qua đường phải dừng chân lại, tần ngần đứng nghe.

THƯỚC Bỏ huyết điều kinh Nhật-bản

là thứ thuốc công hiệu nhất trong các thứ thuốc Nhật chữa khí hư — khí kinh nguyệt nhứt mỗi, đau bụng chữa đau da con, chữa băng huyết, tiền sản hậu sản. Bán buôn, lẻ tại

KIM ANH
248 Cửa Nam (Cố-tơ) — Hanoi

Hát Cung Bắc mà đến câu « Con buồn sẽ trạnh ngăm nga đi đi », nàng khéo nắn giọng ở hai tiếng « ngăm nga » lấy lại hai lần, khiến người nghe như tự nhiên thấy thi hứng mình trào lên và thấy cái vui thi thanh nhã của sự ngăm phong văn nguyệt:

« Con buồn sẽ trạnh ngăm nga đi đi, ngăm nga đi đi »
Hai dịp phách con trạnh hai tiếng « ngăm nga », sau hai tiếng « sẽ trạnh », nàng có vẻ như tròn về sinh, làm ta như cảm rõ cái nhạc-điệu nhiệm-mầu của thi-ca.

Nhưng câu hát vật nư
« Thuyền ai lơ lửng bên sông
Cổ lòng đợi khách hay không
hỡi thuyền »,
nàng biết cất lên bằng giọng thật cao và đều đặn hạ xuống bằng một hơi thổi yếu ớt, dạt buồn. Ta nhận ra trong câu hát của nàng cái ý buồn khoan lo lắng với niềm thật vọng mông-hỏi. Lo lắng và thất vọng cũng như ý-nghĩa thâm trầm của câu hát; vì trong cuộc đời ca kỹ, người ca-nhĩ chắc đâu gặp được một chàng tu-mã áo xanh biết rõ lẽ ngậm ngùi cho một tài-hoa đẹp-đẽ gặp phải kiếp hèn mảy trời nổi ?..

Song một ngày kia, nàng đã gặp chàng áo xanh mong đợi.

Chàng áo xanh ấy, than ôi, lại chỉ là một văn-sĩ nghèo, suốt đời sống bực giàng hồ vô định. Chàng đem tất cả

Bỏ thân tiêu độc

Thuốc lọc máu, tiêu hết nhiệt độc ngứa lở do đi độc học lưu phát ra.
Hộp 0,900. Nửa tá 1,600, cả tá 7,500. Xa mua liên
— hóa giao ngân —

TRƯỚC TẾ-DÂN
N. 111 hàng Bông Hàng

Saigon Kỳ. Nam-tiền 420 P. Bian-chy đại lý. Các chi thuốc TẾ-DÂN

tâm tình chân thật ra đời đối đãi với nàng. Hiền lòng chàng, nàng cũng đáp lại bằng một sự thiết tha mà chưa bao giờ nàng có can-dâm dằng hiên khách làng chơi, vì nhớ lời răn dạy của người cha rất từng trải về đường phong-lưu, nàng coi các khách mua vui phần đông chỉ là những con bướm vô tình, bọ béo. Sống ở nơi mà có thể yêu được rất nhiều, nàng sinh ra sợ sự yêu-đương. Nàng tự nghĩ:

— Đòi mình, đến không yêu mà còn trắc trở, bấp bênh; huống chi mình lại khiến nó phiền toái hơn bằng sự yêu thương!...

Đò là nàng chưa hiểu rõ tâm lý của chính nàng. Nàng có ngờ đâu, với những tâm-hồn đau khổ. Yêu-đương lại hình như là một điều cần và càng dễ phát triển nếu gặp dịp. Sẽ đi từ xưa, nàng chưa đem lòng thành thực yêu ai, là chỉ vì nàng chưa gặp được ai hiểu rõ nàng.

Biết đâu, sau khi nghe khúc hát làm lay ở bên Tâm-đương một đêm trăng tỏ long lanh, chàng Giang-Châu Tu-mã lại không đưa người kỹ-nữ lại ba đem lòng yêu dấu, vì chàng đã biết để lệ buồn thấm đầm vết áo xanh? Tuy rằng «tự-tử, giai-nhân-tử ngộ-miền», nhưng một khi đã tương ngộ rồi, thì việc yêu-thương chỉ là một việc lẽ đương nhiên.

Vậy thì người đào hát của chúng ta có yêu chàng văn-sĩ chăng nữa, ta cũng có lý lẽ làm lạ, mà nàng cũng đứng nền ngay nhiên khi không trả lời được câu tự hỏi:

— «Ồ hay, sao ta lại yêu được?»

Với một tâm-tình lãng-mạn nhân-tử sẵn có — cũng như



tất cả các nghệ-sĩ có lòng — chàng yêu «Chuân-thượng» một cách khoáng đạt, cao siêu. Không bao giờ chàng nề-hà về cái điều mà thế-nhân vẫn quen niệm một cách chật hẹp: nàng chỉ là một đạo hát, mà đạo hát thì thuộc về hạng «xướng ca...». Không, không bao giờ chàng quên ngại điều ấy. Chàng yêu là vì chàng thấy chàng yêu, thế thôi. Không cần phải biện-luận, không cần phải tìm hỏi duyên do. Có cái duyên do này dễ hiểu, nhưng chàng cũng không hề nghĩ tới: một nhà văn là một nghệ-sĩ sống với chuyện lòng; một ca-nhĩ cũng chỉ là một nghệ-sĩ bị tiếng lòng lung-lạc. Mà phải, đã là nghệ-sĩ, thì khi cũ lòng lên tiếng, không nghe theo sao được? Cường lại làm gì được, mà cưỡng lại làm gì, tuy vẫn biết rõ sự phản-động

có khi sẽ tránh được cho mình nhiều lụy về sau? Lựa tìm mới nhóm đã làm sáng rực mộng lòng. Trước kia, Chuân-thượng yếm thế và sầu tủi bao nhiêu, thì nay nàng lại thấy đời đẹp và thanh-miền bấy nhiêu. Cặp mắt đã óng ả lại thêm óng ả, đôi môi lộ hẳn màu tươi, và nét mặt xưa kia phảng phất một vẻ đăm-chieu, lo nghĩ nay đã bừng bừng, thắm hồng...

Khi đã yêu, thì dù là một cô con gái ngây thơ, hay một kỹ-nữ sành-sỏi với hàng nghề ngoại tất cả các việc ở đời, si cũng giống ai, đều phải tuân theo những điều-lệ ghi trong bộ luật ái-tình...

Chuân-thượng đem tất cả tâm-sự ra kể về với người anh, cái tâm-sự mà từ xưa tới nay nàng chưa hề kể với ai: mọi nỗi tan khổ của đời

sênh phách, những thói kiêu bạc của các quan viên, sự dụng tâm của các chàng mướn nổi gót Sở-khanh, bao điều lo sợ cho một tương-lai u ám...

Nàng thuật lại mối tình thiết tha của một người kếp trẻ tuổi đối với nàng. Người này cũng sinh trưởng trong một gia-đình ca-kỹ, rất thân với gia-đình nàng. Tài hoa của chàng thật là phong phú. Ngoài ngón đàn đờy, rêu-rang, chàng còn có rất nhiều điệu bắt buồn về nguyệt và thập lục. Thấy Chuân-thượng thông minh, lỗi lạc, có một tính cách e dè đáng quí, chàng ta phục nàng rồi yêu nàng. Nhưng yêu mà không bao giờ được yêu lại. Những khi có nơi mới đi hát đờn, thân phụ nàng thường lấy cơ yếu sức, ở nhà, để nhờ chàng ta đi cùng Chuân-thượng với một vài đào khác. Là vì chính ông vẫn sợ y muốn ghé ngang với người kếp nọ. Theo ý ông, như thế vừa «môn đáng hộ đối», mà cũng «vừa đôi phải lứa», con gái ông sau này sẽ không bị khinh bỉ bạc, rỗng rây... Ấy thế là trên những con đường nắng đỏ, hoặc giữa những cánh đồng quang vắng, kẻo hôm đàn, người mang phách, mấy đào kếp dắt đi nhau đi, thành thang, nhàn-nhà. Người kếp trẻ tuổi tha hồ cười mở nỗi lòng thầm kín với người mình hằng mơ ước. Trong những nhà có cưới xin, khao vọng, hay lại các hội đình trung đông đảo chôn hè, chàng ta luôn luôn sẵn sàng, chống đỡ nàng. Nàng kết luận:

— Thưa ra em rất có cảm tình với một người quá yêu em và có một tâm lòng rất đũng dẫn đối với em như vậy. Song em không thể yêu được. Giá như mọi đạo hát khác thì đã nghĩ đến câu trăm năm thường truyền tụng trong làng sênh phách chúng em «Lấy quan, quom phải cách; lấy khách, khách về Tàu, lấy nhà giàu, nhà giàu hết của...» mà bằng lòng người kếp trẻ tuổi này rồi. Nhưng em nghĩ khác hẳn. Nguyên vọng của đời em là có thể thoắt chốn ға trường sớm ngày nào hay ngày ấy. Đã muốn vậy, còn lấy sao được một người kếp? Nhucose bằng không tìm được người có thực tâm muốn cứu vớt mình, thì thà đành chịu sống đời có quạch, còn hơn đem lạc cái nghiệp dĩ hồng-bệnh của mình vào cái nghiệp dĩ giờ sương khác...

Chàng văn-sĩ lại được nghe nàng kể mối tình kỳ-quặc của một cậu học sinh đem ra «thờ phụng» nàng... Anh này ở ngay trước cửa nhà nàng, và không hiểu vì sao anh ta mê không đến nỗi viết cho nàng những bức thư dài hàng mười trang giấy. Đêm đêm, anh ta thường chịu khó đứng dưới sương khuya, trên gác thượng nhà mình, để được nghe giọng hát thanh thoát của người ca-nữ vắng lên. Rồi mỗi khi tiếng hát vừa dứt, anh lại cất giọng ngâm những bài thơ tình từ, son tẻ mà anh đã học thuộc lòng trên các báo hàng ngày. Hết giờ hát, đoán biết nàng đã vào phòng riêng an nghỉ, người

học trò si-ngốc còn nấn cho rơi lên giữa canh khuya vài tiếng «ghi ta» não nột. Thư ấy qua hư lạc, anh ta vẫn bị đáp lại bằng sự cự tuyệt thẳng tay. Nhưng anh không buồn lòng, anh làm đủ các điều để tỏ rằng mối tình của anh đối với nàng không bao giờ phai mờ được nữa. Đã có bạn anh viết cho nàng một lá thư bằng máu mà anh bỏ là cắt vớ đầu ngón tay... Sầu rồi, thương hại kẻ say mê mình một cách kinh cần, như vị tôi trung đối với một nữ chúa oai nghiêm, nàng viết cảm tình của nàng ra trong mấy giờ ngồi rời ghế cho anh. Mấy giờ ấy tâm tấu như thế này: «Tôi rất cảm động về sự tha thiết của ông đối với tôi, nhưng thưa ông, tôi xin vui lòng lấy ông nên ông nói được với người nào sang hỏi tôi, và nếu ông có thể theo được tất cả các lễ nghi bắt buộc»

Anh chàng sung sướng lắm, vội vàng hứa đến cuối năm sẽ cố nói với người nhà mang giầu cau sang làm lễ vấn danh. Rồi từ đấy, anh luôn luôn gửi cho nàng những tấm ảnh đẹp đẽ, những chiếc khăn tay xinh đỏ sặc sỡ, cũng những bức thư chữ viết nắn nót và ướp nước hoa thơm lừng. Anh ta lại còn cẩn thận đến nỗi mỗi khi sắp phải đi đâu xa nhà, lại vội vàng viết thư xin phép nàng...

Đáp lại sự thổ lộ thành thực ấy, chàng văn-sĩ cũng kể cho nàng nghe những mâu thuẫn đương nổi mỗi khi sắp mình. Nhưng chàng không tránh khỏi những nét xấu

Có một đồng bạc mà muốn làm giàu nhanh chóng và lượng-thiện thì chỉ có cách là: MUA VÉ XỔ SỐ ĐÔNG-PHÁP

Một người thường của số đông
 này-sì, nên cái gì chàng cũng
 cố tỏ điểm thêm cho hóa ra
 theo mộng. Ấy vì thế mà người
 đó hát xưa nay vẫn ghi cái
 kiếp gió bụi của mình, lại
 thấy yêu thích cái đời của
 người yêu mà nặng nề trí
 rất phóng khoáng, rất tự do.

Lẽ tất nhiên, khi đã yêu
 nhau như vậy, người ta phải
 bỏ hẹn cuộc trăm năm. Mà
 sự hẹn hò rút thành thực, về
 phần cá đời bên. Người văn
 chương thì khi đã mến thích
 cái gì là muốn về ngay lấy,
 ôm chặt lấy và có khi muốn
 ăn ngay vào bụng. Không
 bao giờ nghĩ đến các trở-lực,
 vì đối với nhà văn thì hình
 như ở đời này không có một
 ý nghĩ gì, một định kiến gì
 của họ lại có thể bị ngăn cản
 được. Còn người ca-nữ thì
 cũng nghĩ thẳng thắn dễ
 dàng rằng: Cái con người
 giang hồ sương gió kia,
 không bị một tiếng sấm nào
 rúng buộc, cả đến gia-đình
 cũng không có, hẳn thực-
 hành được mộng lòng ngất
 hương một cách hoàn hảo.
 Thế là hai người mê mải, say
 đắm yêu nhau để chờ đến
 một ngày thu dọn trời, sẽ
 làm lễ trăm năm.

Nhưng có một điều mà cả
 nhà văn lẫn ca-nữ đều không
 nghĩ đến là cái để tàn úa,
 mau thay đổi ở ý-định của
 con người yêu nghệ thuật,
 con người ít khi chịu được
 một sự chờ đợi.

Cho nên, bất được con
 chim gió thì phải buộc lấy;
 để nó sẽ bay ra nó sẽ tung cánh
 bay đi, không bao giờ giữ lại.

Ca-nữ Kim-thu (từ khi
 gặp văn-nhân, Chuân-lhương
 đã nghĩ cho người tình biết
 rằng nàng định chọn hai tiếng
 Kim-thu làm biệt hiệu và
 nâng được người yêu đồng
 ý) đã không buộc lấy cánh
 chim giang hồ, cho nên sau
 này mới xảy ra chuyện đáng
 tiếc.

Chàng không thể cứ ngồi
 lý ở nơi tinh sếp để chờ cái
 ngày thu tung bồng sập đến.
 Nên chàng hẹn với người
 yêu tới ngày ấy sẽ quay lại
 và hiện giờ thì chàng phải ra
 đi, ra đi để tìm nguồn cảm
 hứng cho văn-chương. Đã
 tin nhau, đã yêu nhau, thì
 một lời hứa phải coi là thiêng
 linh chứ! Và lại «hành
 nhân trọng nghĩa kính lý
 biệt», «nghĩa» đây là cái
 nghĩa văn-chương. Kim-thu
 phải biết như vậy mới được
 chứ! Có biết như vậy mới là
 hiểu thấu được cái tâm hồn
 nghệ-sĩ của chàng sau
 này! Cho nên Kim-thu vui
 lòng. Thời thì cũng dần dần
 nhớ nhung, biết làm sao?
 Và lại bây giờ cũng nhớ
 nhung bao nhiêu, thì những
 ngày sum họp sau này càng
 tươi thêm bấy nhiêu kia mà.

Trước khi tạm biệt, chàng
 tặng nàng chiếc ảnh bán thân
 của chàng, và nâng tặng
 chàng chiếc khăn tay xanh

đề chàng luôn luôn cài trên
 túi ngực sát với quả tim;
 như vậy, hình ảnh chàng sẽ
 không phai nhòa trong tâm
 lý chàng.

Mỗi người ở một phương
 trời. Từ ngày ly-biệt, Kim-
 thu đợi ngày được hoa với
 tấm lòng tin tưởng. Giọng
 hát nàng đã trong lại trong
 hơn. Trước kia nó phẳng
 phất một thứ hơi ấm, nhưng
 để chỉ là cái dư-thanh của
 ấm lòng có hận. Nay nó lại
 đằm thêm cái hơi ấm khác,
 cái hơi ấm của niềm hi-vọng
 tràn đầy. Những khách làng
 chơi sành sỏi, nghe nàng hát,
 đã dự đoán tất cả sự đời thay
 đổi đẹp gì sắp xảy đến trong
 đời nàng. Và người ta ngao
 ngán khi nghĩ rằng một đời
 sắp mất một danh ca, Văn-
 chương thiếu-túy của thế
 cai-trừ, rồi đây không biết
 còn có gì, sau Kim-thu, làm
 nổi bật lên được nữa không?

Nhưng khách lo vô ích. Vì
 con chim bặt gió đến tận bây
 giờ, kết đã qua đống, mà
 vẫn chưa quay lại tìm người
 đồng điệu... Kim-thu tuy
 thất vọng, nhưng nàng vẫn
 không oán trách người tình.
 Nàng vẫn còn một chút tin
 tưởng. Và nàng yên trí, ngày
 thơ và thanh thục:

— Cuộc nhân duyên chưa
 thành, có lẽ chỉ vì chiếc
 khăn tay. Người ta vào kiếng
 nhìn nhau mới sưa, sao mình
 lại đợi đợi đến thế? ..

NGỌC-HOÀN



hay là hồi-ký của một người đã nghiệm và đã cai thuốc phiện

— của **VŨ BẰNG** —
 (xem từ số 132)

Tôi, ngoài hai bữa cơm,
 suốt ngày chỉ nằm đọc sách,
 cho đến bảy tám giờ thì đi
 ngủ. Bắt đầu từ lúc đó thì ruột
 tôi rời rã, mắt tôi hoa lấm,
 không tài nào mà đọc được
 nữa; nhưng một ngày giở,
 để cũng nhiều thì giờ lắm, tôi
 đọc cũng đã đủ, không thòm thèm gì nữa. Tôi
 thích xem những truyện Anh, Pháp viết về
 những tấm gương nghị-lực và phấn-đấu như
 Jacques Vaucanson, người thợ máy giỏi nhất
 nước; André Boulle, người thợ mộc danh tiếng
 dưới thời vua Louis thập tứ; những truyện
 của Kiplin về động thanh niên yêu mến nước
 Anh và đế quốc Anh. Về quốc ngữ tôi thích
 hai bộ Tam Quốc và Đông Chu Liệt Quốc. Thất
 cảnh là là, hồi đó không hiểu tại sao tôi lại
 thích anh Mạnh Hoạch trong Tam-Quốc và Dự-
 Nhượng trong Đông-Chu đê. Mạnh-Hoạch
 mấy lần bị thua, mấy lần đều không chịu tài
 Khổng-Minh, nhất định phải đánh cho Khổng-
 Minh thua hết. Còn Dự-Nhượng thì, vì cảm cái
 tình của trí kỷ đối với kẻ sĩ, quyết giết cho kỳ
 được người Triền-trương. Từ trả thù cho Trí Bá;
 Dự-Nhượng bị bắt; quyết lại thả thù một lần
 nữa; lại bị bắt nữa; sau đến phải xin cái áo cho
 Triền-trương từ đánh ba cái cho đỡ tức... Tôi
 thường đem Mạnh-Hoạch và Dự-Nhượng ra so
 sánh với nhau và đều lấy làm mến hai người
 đó. Thật là những tấm gương nhân nại ít có,
 những bài học không khai không hại; năm mà
 tự xét, thấy mình cũng là người mà nếu không
 giữ lòng cho không khời được như họ thì nhục
 quá. Các bậc đạo đức đến đây tất phải cho ý nghĩ
 của tôi là «sao»; nhưng xin tạm hoãn với các
 bậc đạo đức tôi nghĩ như thế thật và nghĩ mãi như
 thế, tôi cũng thấy tôi hơi hơi không khai thật,
 chứ không phải... đùa đâu. Bởi vậy, những sự
 khổ khăn, những nỗi đau khổ, trước sau, tôi
 đều tìm cách vượt qua được cả. Vượt qua được
 bằng một cách không dễ dàng gì, nhưng cũng
 là vượt được; mà vượt được như thế, thực
 cũng vậy khỏe thì ít mà nhờ về trí óc thì nhiều
 vậy.

thiên-hạ đánh nhau, thiếu gì
 nước lấy ít mà được nhiều,
 lấy yếu mà thắng được mạnh?
 Giống người Canada có
 tiếng là can đảm và thiên
 chiến vào tay một ông tướng
 tầm thường chữa chắc đã
 đánh được ai; nhưng đũa là

con gái mà biết tuân theo hiệu lệnh thì Tôn Vũ có
 thể cho đi chiến đấu của quân Sở được. Sở đã
 được như thế, là vì người cầm đầu biết lấy óc mà
 dùng mưu và ban bố những hiệu lệnh tốt cho
 quân sĩ, nhất là phải gây cho quân sĩ một lòng tin
 tưởng. Mà muốn gây tin tưởng như thế, trước
 nhất kể làm tướng phải cần có tin tưởng đã:
 tin tưởng ở Trời, tin tưởng ở Đất, tin tưởng ở
 Người. Ba cái đó, người ta muốn tin tưởng ở
 cái nào cũng được nhưng cứ phải là tin tưởng ở
 Trời là một cái bên mà không có trí tuệ mặc dầu,
 thì cũng có tin tưởng của tôi. Một lòng tin
 gây được từ khi bệnh ở, từ khi có sức khỏe:
 một lòng tin tưởng không lấy gì làm mạnh lắm,
 nhưng không vì thế mà không là tin tưởng
 được. Tôi tin tưởng rằng tôi lại sống và bỏ
 được thuốc phiện như thế này nhờ về sức
 mình thì ít, nhưng vì có trí thì nhiều.

Nhiều người đọc đến đoạn dưới đây tất sẽ
 mỉm cười mà chế nhạo kẻ này là một
 «người ốm» tin lâu lâu. Vàng, các ngài
 muốn nghĩ thế nào cũng được đi, nhưng tôi
 thì tôi cứ tin một cách «vô khoa học» rằng
 phạm những người bao chết giờ cũng còn có
 cái tình anh để lại. Theo trí thiên can của tôi,
 thì cái tình anh đó biết hết các việc ở trần gian
 và chú ý đến trạng hạnh-vi, từng cử-chi của
 những kẻ thân yêu còn sống. Vậy thì người đã
 chết đi rồi, mặc dầu, cái hồn của người, chắc
 đôi khi vẫn che chở cho tôi và phủ hộ cho tôi
 qua được những bước khó khăn, rắc rối. Bởi
 nghĩ như thế, tôi lại càng tin tưởng hơn
 không, trắc-trở đến thế nào đi nữa, có tôi, cũng
 giúp cho tôi vượt được qua, miễn là lúc nào
 tôi cũng phải tìm hết các cách để mà ăn ở hợp
 với là trời. Ở, lúc có tôi còn sống, tôi đã phụ
 có tôi nhiều rồi; đến lúc có tôi chết, nếu tôi lại
 không làm cho có tôi vui lòng được mấy may,
 đánh có phải ơn hận nơi chín suối thì tôi còn
 mặt mũi nào mà gặp có tôi nữa. Từ đó, tôi bắt

CUỘC TIẾN HÓA

SÁCH ĐỜI MỚI

VĂN HỌC VIỆT-NAM
 Tác giả: Kiến thành Quốc giá 2000 bản thường, 100 bản đặc

NGƯỜI CHIẾN QUỐC
 (Vũ-trung-Can), bản thường 2000, bản đặc 1000

THẰNG CON TRAI
 (Lê văn Trương) 20.00

BA NGÀY LIÊN-LẠC
 (Lê văn Trương) 30.00

THANH ĐẠM
 (Nguyễn công Hoan) 40.00

ĐỜI MỚI 88 HÀNG CỘT HANOI — TEL. 1638

chưa người hồi ở thành Aoste của Xavier de Maistre. Người hồi này có một người em gái cũng mắc bệnh hồi. Hai anh em ở với nhau trong một cái lâu đài hoang phế, và ngày ngày có linh đưa đi ăn đến. Một hôm, người em gái, không chịu nổi sự đau đớn nữa, từ trần ở trong tay người anh, dưới bóng một cây hạt rẻ, và lúc gần chết có dặn lại anh một câu rằng: « Anh ơi, không bao giờ em quên anh, em sẽ ở cạnh anh luôn luôn và cầu Chúa cho anh. » Người hồi ở thành Aoste liền lên một mồm đất cao, nhìn ra cái nghĩa địa chôn em mà khóc. Thỉnh thoảng, cũng theo vài tuần trăng, bênh của y lại nặng lên và ray rút thịt gan. Y cố gắng lên, chạy khắp trong rừng mà kêu lên: « Khổ nạn cho mày, thằng hồi ! Khổ nạn cho mày, thằng hồi ! » Rồi ôm lấy gốc cây cho không ngã thì nghe thấy tiếng đồng vọng ở đồi núi bên kia trả lời rằng: « Khổ nạn cho mày, thằng hồi ! Khổ nạn cho mày, thằng hồi ! » Thằng hồi chán lạnh cả cơ thể, nghĩ đến sự tự vẫn, nhưng sau khi đợi những vài ngày cuối cùng của em gái, lại thôi. Y bèn nắm cầu Chúa và nhớ đến em. Tin rằng em mình cũng cầu Chúa cho mình ở « trên kia », y thấy những nỗi khổ đấm đấm đi trong giây phút.

SÂM CAO-LY

là y thuốc bổ rất quý
 Ai muốn mạnh khỏe và sống lâu — phải tìm
 cho được thứ sâm cao ly chính hiệu mà
 dùng. Sâm này chỉ có bán độc quyền tại
TỔNG ĐỐC PHỦ CAO-LY



Xin nhận cho kỳ giấy tâm
 hiệu dán trên hộp sâm
 Hai chỉ sâm Cao
 ly chính hiệu
 HẢI LỸ ĐỐC QUYỀN
MITSUI BUSSAN KAISHA LTD HANOI

Tôi bắt chước người hồi đó và đêm đêm tôi cũng khấn nguyện có tôi. Có khi tôi khấn nguyện lúc hai giờ, là lúc những cơn vật vật nổi lên dữ dội, cho đến khi tất cả « ma-lát » trở dậy để sửa soạn sang phòng thuốc

Mười chín tháng giêng

Trời đã đến công cho tôi rồi. Công việc của tôi đã có một vài phần kết quả. Chúng có lẽ ha đêm nay tôi chỉ ngủ mỗi đêm có một viên thuốc mà không đến nỗi vật và rức xương hay nóng rần quá như những đêm trước nữa.

Ngày mai... tôi sẽ không uống một viên thuốc cai nào nữa... Ngày mai, tôi sẽ hoàn toàn trở lại thuốc phiện ! Tôi trông đợi thấy vai hơn. Á, trên cây xấu ở trước cửa buồng tôi lại còn một thứ vật biết hút nữa, biết kêu nữa: đó là những con chim. Lá xấu thì xanh, mà tiếng chim kêu thì ngọt: đời là thế đấy ! Đời là một cái gì vui đẹp mà nhíp nhàng, một cái gì nhàu nhàu mà trong sáng chứ đâu phải là sự tanh tươi hay nỗi thù oán, sự đen tối buồn rầu hay tình vì kỷ hờ ghen.

Có một nữ-sĩ Pháp, hình như là Maryse Querlin thì phải, đã viết một câu này về thuốc phiện: « Thuốc phiện đem lại cho chúng ta cái lý tưởng của đạo Phật » Trước kia, khi còn hút tôi cho không gì đúng hơn là câu nói đó, bởi vì tôi nghĩ rằng Phật giáo là một cái đạo chán đời, xui người ta đi ở ẩn. Đều bây giờ, tôi mới thực thấy câu nói đó là sai, mà sai một cách ghim ghê, chua sốt, toả ra rằng người nói nên câu đó đã có một quan niệm rất sai lầm về Phật-giáo. Phật giáo đâu có phải là một cái đạo chán đời, ghét thế sự, nhưng chính là một cái đạo dạy người ta yêu cái đời sống bây giờ, giác ngộ về lẽ luân-hồi, sinh-tử, để tạo lấy một cái đời sống tốt đẹp mai sau ; một cái đạo diệt dục để cho lòng được thanh thoi mà thấu rõ đến cái yêu ý của vạn vật, mà nhân từ mãi cho đến khi trái tim ngưng đập ; một cái đạo dạy ta nhẫn nhục chịu những lời dèm siểm của bọn lạc đạo, bất cứ làm việc gì cũng không mong lợi riêng nhưng chính là để giúp cho những người sống chung quanh ta biết giác ngộ mà tìm theo con đường chính.

Ấy đó, Phật giáo rút lại một câu là thế đó, chứ có phải đâu là một cái đạo mặc đời, trốn kẻ đời người. Kể nghiệm thuốc phiện, phần thì thân thể bị hư hỏng, phần thì thân kinh bị suy thoái, tức giận luôn luôn và ghét ghen đôi luôn luôn, lại luôn luôn tràn trề một tâm lòng vị kỷ, sao mà « đến gần cái lý tưởng của Phật giáo được, sao mà yêu thương chúng sinh cho được ?

Kính nhà Phật có câu rằng: « Mạnh khỏe là phúc hơn hết, vừa lòng là của quý hơn hết ». Lại trong kinh Udanasarga của Ấn-Độ có câu: « Kể nào hoàn toàn trong sạch không có mây may tã, cũng như trời thanh trắng sáng. Kể ấy ta mới gọi là nhà Đạo ». Ôi, đạo là thế, đạo là thế, người nghiện hút không có một tâm thần khỏe mạnh thì làm gì mà có được một tinh thần trong sạch, mà đã không có hai điều kiện ấy, hẳn phải là những người lạc đạo.

Riêng tôi, tôi không bao giờ dám nghĩ rằng mình hẳn được phát giáo, nhưng tôi nghiệm thấy một điều này là từ khi tôi mạnh khỏe thì tôi yếu đi. Mà yếu đi, theo tôi nghĩ, thì là yếu những người ở chung quanh mình. Con sâu, cái kiến cũng có một linh hồn, đối với tôi ; và ngọn rom hay củi cũng là reo lên và trỗi dậy như tiếng la ca hát cái sống thiêng liêng vậy. Từ chỗ đó, tôi suy ra vạn vật và thấy rằng cái gì do trời sinh ra cũng đều là quý cả, nhất nhất ta đều phải kính trọng thần ta mà kính đi. Do đó, tôi kính những việc của tôi làm. Tôi trọng nhất là việc cai thuốc phiện, không dám làm một việc chuyên mưu, không cần tham vọng như trước nữa. Tinh thần tôi êm thạnh, lắm. Giấc ngủ yên, hay đến với tôi đi!

Hai mươi tháng giêng

Sáng nay, « san » tôi nằm có một chuyện lạ: ông số hai, tức là ông ma-lát « đội báp cải ở trên đầu » phải mê. Hai người « cu-li-san », tức sáng sớm đem một cái « bâng-ca » đến cảnh ông lên nhà mà để cho hai vị đốc tờ xem xét và giảng dạy cho học trò trước khi đưa con « bit-tu-ri » vào đầu ông ta. Chúng tôi, như anh em trong một nhà thấy vắng mặt mất một người, đều phờ phạc ra mà lấy làm ái ngại. Không biết mê có thoát chết không nhỉ ? Không biết mê như thế thì có đáng thuốc mê không nhỉ ? Không biết mê mà như thế thì có khỏi được tuyệt học không nhỉ ? Hay là cái báp cải thứ nhất mất đi, nó lại sinh ra cái báp cải thứ hai ?

Điều luật cốt yếu và duy nhất của Chính - Phủ là làm việc công ích.

Một người cảm tử — ông số 6 — xin với anh em cho phép đi do thám tình hình một lát rồi sẽ loan báo kết quả « kẻo không có dự thể này mới thì nóng ruột ».

Chúng tôi — còn lại tất cả có bốn người — ngồi xúm quanh lại một giường bàn tán và chờ nghe tin tức. Mỗi người một hồi thuốc lá. Hàm umer. Anh em hôm nay khỏe cả, cũng nên ăn mừng một chút. Đương một nhau uống trước uống sau, một người cu-ly san và một thầy phia-mê ở đầu hột hoảng chạy vào và báo sủa soạn cái giường số 3. Chúng tôi chưa hiểu ra sao thì thì tu-oi tiến vào một cái gang vai do hai người cu-ly vật. Trên cảnh, một người trẻ tuổi gây như một con mèo nằm công lưng tôm lại, hai mắt mở mồm trừng trừng mà miệng thì kêu lên ầm ầm như một con lợn vừa bị người đồ để cho lưỡi dao thứ nhất vào cái tiết.

- Bệnh gì thế, hở ngài ?
- Làm sao vậy ? Làm sao vậy ?
- Bị đâm đấy à ?

Tất cả gian buồng của chúng tôi sơn sọc lên một lát như cườp-chợ. Ai cũng hồi thào nhau, ai cũng đỏ mặt xem « ma-lát » mới. Tôi cũng làm như vậy.

Ồ này, có ai biết được sự kinh sợ và ngạc nhiên của tôi lúc đó không ? Tôi tưởng không thể nào mà đứng vững. Tim tôi đập mạnh, tai tôi ù ù. Ở phải. Tôi không nắm được. Là-lát mới vào đó là anh Tinh — cái anh Tinh mà các ngài đã có dịp gặp một lần ở tiệm rồi, anh Tinh mà có lần khoe với tôi đã sủa lùa cai thuốc phiện mà không được đó. Người thanh niên đó nào còn giấy chớ, tôi phép cai thuốc đó, bây giờ, chào ôi, chỉ còn là một đồng thất

ĐÃ CÓ BẢN:

TRÔNG GIỒNG SÔNG VỊ

(văn-chương và thần thế Trần Tế-Xương) một kiệt tác của Trần Thanh MẠI. Kỳ tài bản này được giữ đã đầy công sức chữa. Bia của họa sĩ Thủy Khương. Sách ngót 200 trang — Giá: 1900.

NHÀ XUẤT - BẢN « TÂN - VIỆT » 29 LAMLOTT HANOI

Tổng phát hành các Hãng Saigon, Cholon, Hà Nội
 sách MAI QUANG — 110 G. Gaynemer, Saigon

HÃY HỌC:

Nghien là một đóm

của TRẦN VĂN LAI
 Bản dịch giá trị, đầy đủ và cặn kẽ như nguyên bản mới có lần thứ nhất bằng tiếng Việt-Nam. Bia của họa-sĩ KIM SAN, quyền nháp 2p00, quyền nhì 2p50.

Sở có bản:

VĂN HẢO TOLSTOI

xám bày nhày, tanh tươi, mỡ man không còn
biết trời đất là gì. Được đặt xuống giường nằm
rời, anh ta nhắm mắt và không ngớt miệng kêu
lên ăng ęc. Hình như anh ta đau ở trong ruột
gan lắm thì phải. Mà có lẽ không phải thế.
Anh ta đau trong cuống họng. Mà cuống họng
anh ta rất có thể bị thương nặng nữa. Bởi vì
tiếng kêu của anh có vẻ «bất thường»: nó
không phải là tiếng người, không phải là tiếng
vật, nhưng là một tiếng gì rờ rờ, lạnh lạnh
mà rùng rợn mà gớm ghiếc như tiếng ma hú ở
trên ngàn những đêm chớp bể mưa nguồn vậy.
Chang quanh miệng anh, thịt nát loét cả ra.
Chàng tay anh co rúm lại. Anh vật mình vật
mây và miêng lại tựa ra huyết tim.

Bệnh gì mà kinh thế? Theo như lời những
người biết chuyện kể lại cho chúng tôi nghe,
người thanh niên khốn nạn này uống nước
cường toan tự vẫn. Thì ra nguyên do thế này :

Anh Tinh là con trưởng một nhà giàu có
giữa một phố đông-đức nhất Hà-thành. Ông
thân anh là một người ít học lấy vợ giàu,
không biết làm gì cả nên nghĩ ra những cách
tiền khiên cho hai là: trai gái và uống rượu. Bà
mẫu anh là con một nhà họ tiên xuất thân.
Đời vợ chồng đó cứ nhiên là phải đẻ ra những
đứa con bất thành nhân cách. Anh Tinh là một
đứa trong số đó. Đẻ tiên thiên bất túc lại
hưởng thụ một cái gia-đình giàu đuc rồi tàn,
anh hút thuốc từ năm lên mười sáu. vì nhân
cư vì bất thiên cũng có mà vì bệnh tật ở trong
người cũng có. Đứng như lời anh nói với tôi,
anh đã bỏ thuốc sáu lần, nhưng không được.
Bởi vì cứ mỗi lần bỏ thì anh lại phát chứng
hen; đã thế anh lại còn bất chước ông thân
nghien rượu nữa nên không thể nào mà soy
sổa cho đủ tiền để tư cung hai khoản đó hàng
ngày được. Mà hai khoản đó, anh tiền nào có
tôi gì. Thuốc, mỗi ngày hai hộp năm; còn
rượu thì uống chơi cũng hết một chai cực lớn.
Anh đành phải xin vợ - bởi vì anh không đi
làm. Vợ anh cảm cảnh với trời đành là cứ phải
chịu đựng ông chồng quý hóa. Nhưng sức
chịu đựng, dù sao, cũng chỉ có chừng mà thôi.
Một buổi sáng kia, anh Tinh, sau một cơn say
thuốc, mở được mắt ra thì đã thấy vợ ngã vào
tay kẻ khác. Anh chẳng coi là gì cả. Anh cứ
hát. Anh xin tiền bố mẹ để hút. Anh xin tiền
các em để hút. Rồi anh ăn cắp quần áo của
người nhà và sách vở của bè bạn đem bán đi
để hút. Hút khò hút số. Thật là ai oán. Cảnh
khờ nào của một kiếp người bị Trời đẩy đưa
đến như thế tưởng đã là cùng vậy. Không
ngờ...

(Ký san đồng (tệp))
VỮ BẮNG

GIÁ MUA BẢO

Một năm 3 tháng 3 tháng	1200	950	500
Nhỏ-kỳ, Trung-kỳ	30.00	10.00	5.00
Nhỏ-kỳ, Cao-miền, Ai-lao	20.00	10.00	5.00
Ngoài quốc và Công sở	40.00	20.00	10.00

Mua bảo phải trả tiền trước mandat xin đi:
TRUNG-BẮC CHỦ NHẬT, HANOI

**NƯỚC BẮC, NGÁT MÙI, SỐT
MỎNG, ĐAU MÌNH NÊN DÙNG:**

Thời nhiệt tán ĐẠI-QUANG

Trong mùa nóng bức, thường
bị ốm - mọc疮 nên dùng:

THỜI - NHIỆT - TÁN ĐẠI - QUANG

Xin nhận kỹ hiệu (bơm bơm) mới khỏi nhầm
23, phố hàng Ngang Hanoi -- T. 61. 205

CÁC GIA-ĐÌNH NÊN DÙNG THUỐC:

Điền - Nguyễn

- 1) Thuốc đau dạ dày Điền-Nguyễn
- 2) Thuốc ho gà . . . Điền-Nguyễn
- 3) Thuốc ho lao . . . Điền-Nguyễn
- 4) Thuốc bổ thận . . . Điền-Nguyễn
- 5) Thuốc bổ huyết . . . Điền-Nguyễn
- 6) Thuốc cam tỳ . . . Điền-Nguyễn
- 7) Thuốc cam sai . . . Điền-Nguyễn

Tổng-cục : 125 Hàng Bông, Hanoi
Đại-lý Đức-thăng, Mai-Linh, Nam-tiên Saigon
Nam-cường : Mytho, Vinh-như : Vientiane

**4 MÓN THUỐC BỔ CỦA NAM,
PHỤ, LÃO ẤU DỌ NHÀ THUỐC**

BÚC-PHONG

45, Phố Phúc-Kiến Hanoi phát hành

Các cụ nên dùng:
THUỐC ĐẠI BỔ BÚC-PHONG , 2\$00

Các ông làm việc nhiều nên dùng:
THUỐC BỔ THẬN BÚC-PHONG 2, 00

Các bà già có nên dùng:
THUỐC ĐIỀU KINH BỔ HUYẾT 1, 70

Các bà phải cho trẻ em uống thuốc:
THUỐC BỔ TÝ TIỂU CAM 1, 50

**BÁN BUÔN, BÀN LỄ BỬ THUỐC SỐNG
THUỐC BẢO CHẾ VÀ CÁC THỨ SÂM**

Quỳnh Như

KỊCH THƠ CỦA PHAN KHẮC-KHOAN
(Tiếp theo)

CẢNH TƯ
(Cảnh cũ) về ban đêm
PHẠM-THÁI
Phạm-Thái (trở về thư-phòng, thấy một
phong thư)

Vừa mới cùng nhau dạo trước biển,
Cùng nhau điên lại Bắc-cần-duyên!
Vào đây sao đã, chao to thám,
Một lá thư vào : lạ cảnh tiên.

Thư này là gấm diềm nhung êm,
Là nguyệt cảnh cao tạt xuống rèm;
Là tiếng to đồng rung ngân trúc,
Là hoa phong kín mặt êm đêm...

Là vàng chơi chơi thép lên son,
Là ngọc sương rung nhũng néi trôn;
Trên ngọn xuân đào nghiêng biếc biếc,
Là rung rung khắp cả tâm hồn.

Lòng đã nồng rồi, thư thăm thêm,
Naur làn sa nhẹ phũ ý xiêm;
Lời thơ nét chữ đầu lưu mãi,
Nguyệt có cài đầu mãi trúc liềm!

Thăm dò làm sao lúc mở thư,
Hình như ngưng đọng mẫn-xuân-lư...
Cây rùn dia dịu như vương vương;
Trăm nức kia đương quyền định lư...

Đầy chắc lời thư rất mặn mà,
Mê khi gió rợn ngạo người hoa,
Vị khi điện-ngại người ế ếp;
— Ngọn bứt là tim — lúc vắng xa.

Lặng mở ra xem lời... những lời,
Những lời chung-kết hứa song đôi;
Bảo lần bút được lòng loan sớm,
Nay chắc Quỳnh-nương quyết hẳn rồi!

Quỳnh-nương, Quỳnh-nương, ơi Quỳnh-nương,
Hãy thăm hồng lên vạn cánh hương;
Lặng đợi lời thư phong kín ý,

Ướp vào, hoa sẽ nức thêm hương...
(Mở phong thư, ngạc nhiên)

Ồ lạ, sao mà nét chữ ai?
Nghiêm-treng như trúc dựng hiên ngoài!
Phải rồi, nét chữ Trương-công hẳn!
Thôi thế tình ơi vỡ lẽ rồi...

Quêc-lô làm sao lại rõ hay,
Chắc rằng người đã ghé qua đây;
(Chỉ tập thư...)

Ta lo đồng quai; này thư tin,
Mây cả tình-duyên một cuộc say...

Hoàng hôn làm sao, bởi rồi sao!
Xưa nay danh tiếng đấng anh-hào;
Mà nay bỗng chốc hờn đờng-ngạc,
Không biết Trương-công xử thế nào.

Người muốn ta đành tìm cách xa,
Chao ơi, cao quý biết bao là!
Đã lòng âu yếm người niên thiếu,
Còn vẫn không quên nợ nước nhà...

Thôi phải làm sao xứng ý người?
Lam sao cho rõ đáng tài trai...
Trước san tình đã nguyện như như,
Thôi thế, ai còn ngại đến ai!

Tuy thế, nhưng mà đã chắc đâu!
Phu-nhân... chưa rõ ý ra sao;
Mấy lần tương-kiến trong học bữing,
Chắc tương... su-tăng lực bước vào.

Đã biết đâu rằng vốn «cánh lông»,
Của loài «anh phượng» giống «nhà tông»;
Nhưng mà ngọc-ỏi kim-môn ấy,
Còn tài thăm chung hận núi sông;

Ngọc-bội kim-môn có nghĩa gì,
Nếu không tài kiếm kiếm cầm thi;
Không tài thao-lược không mưu trí,
Chẳng ước: mơ cao mộng diệu kỳ.

Thôi, dấu sao đành cũng phải đi,
Nào nung thay nhẽ, ý phân ly!

Chưa xa lòng đã nao nao nhớ,
 Lúc biệt nhau rồi đoạn mấy ty...
 Quỳnh-nương, Quỳnh-nương, ơi Quỳnh-nương!

Gié liễu rung vang khúc đoạn-trường!
 Duyên thắm lụi nghiến vừa mới bén,
 Càng sâu ân ái nặng đau thương...
 Thuyền sắp rời xa bến lặng yên;
 Này tình, nay nghĩa, lại này duyên...
 Tình ghi bút mực, tình muốn thêu.
 Nhưng biết rồi đây ai nhớ quên?
 Nào quá lòng ơi những lúc này;
 Làm sao gặp lại để chia tay?
 Chưa xa đã biết vô cùng hận,
 Khi cách xa rồi thấm đẫm cay;
 Dấu mấy hiên ngang mấy cũng cương,
 Làm sao ngăn được mối sầu vương!
 Mà ta mộng đã từng mai mỉa,
 — Ngơ ngác buồn trông sao bốn phương...

Thôi biết làm sao biết tình sao!
 Đành hay thương nhớ hồ anh-hào!
 Xưa kia đôi lứa, lòng cương-liệt,
 Nay chỉ tao-nhân với má đỏ...

Rằng thảo lưu nàng hận mấy thiên...
 Tủi cho lòng dật Bích-câu-duyên;
 Ngây mai, đầu gió, đầu mưa bão!
 — Bận hơi, neo ơi... phải nhớ thuyền.
(Lấy giấy viết)

Rời đi, rời đi, phải rời đi...
 Này đây trăng gió đã mê ly;
 Rồi đây viện sách ngơ hầu thắm,
 Nào ruột tươi khuya giọng tử-quy...
(Lại viết)

Án tuyền chữ đây nẻo ánh đèn,
 Bút nghiến duyên nợ mới vừa nhen;
 Đền khuya trước những dòng thơ thắm,
 Đã chiều lòng ta say mấy phen...
 Đền cũ chừ đây ánh mặt mờ;

Đó là ngưng lại một bài thơ!
 Thông tay thăm chữ, vẫn chưa đủ...
 Ai thấu lòng ta khi ngẩn ngơ.
(Viết xong niếm lại)

Thư này ta sẽ gửi hoa-nô,
 Bút lệ hoang mang đắm mấy tờ;
 Khổ nỗi khơi lòng khi cách biệt...
 Ngại ngừng thay nhẽ lúc mong chờ!
 Rời xa, rời xa phải cách xa; *(Mơ màng)*
 Ở kia hoa nở, ở kia hoa!
 Nàng đi, chân vướng trăng man mác...
 Kia gót hồng-liên tha thướt qua.
(Ngơ ngác)

« Mơ rồi, mơ rồi, thôi mơ rồi! »
 Nàng đâu — chỉ có ánh trăng rơi,
 Chao ôi, giấy phút ban đầu ấy... *(Mơ màng)*
 — Một tối đây trăng, trăng khắp nơi!
 Đây vẫn là trăng, vẫn bóng trăng,
 Đâu rồi đêm nọ bước thung-thắng?
 Nào đâu phần nguyệt rày bên gót?
 Giờ lạc dấu xa ngọn gió Đàng...
 Trăng hơi, làm sao không tại đi!
 — Lòng ta là những sợi liên-ti...
 Lòng ta là cả Trâm-hương-diện,
 Cả tấm tình dâng Dường-quy-phi.

Lòng hơi, lòng ơi, lòng hơi lòng!
 Hỡi ơi sâu thẳm xam mênh-mông...
 Ái ân mai mỉa niềm ân ái,
 Viện sách chừ đây lạnh giá đông!
(Phạm-Thái soạn hành-trang)

Thương sao cùng!
 Nhớ không cùng!
 Bàn lòng sao khéo rộn trầm cung,
 Máu dâng lệ nhỏ: giấy hồn tôi!
 Huyết lệ tràn lan, rung đầm rung...
(còn nữa)

PHAN KHẮC-KHOAN

Thơ của Hồ Dzênh

QUÊ NGOẠI

lập thể đã gây được dư luận rất đẹp nhất trong năm 1943
 Lần đầu tiên THƠ VIỆT NAM được tổ chức một cách chau chuốt bằng ngôn ngữ
 hình ảnh của một nhà thơ quê ngoại. Sách do họa sĩ Nguyễn - Đức-Nùng
 trình bày. In rất đẹp, loại thường 3p. Loại đặc biệt giá 5p. 85 sách, cần viết 1h.
 Hiện nhiều nơi đã bán hết. Mua ít trả thêm 4p.90 cước bưu phẩm. Lệ trả tiền
 trước. Đã ra trên 100-trả sách. Hội catalogue Kì thi 07. Mua ít trả tiền trước

NHÀ IN Á-CHÂU XUẤT BẢN 17 EMILE NOLLY HANOI TEL. 1260

Những cuốn sách hay nhất của Á-CHÂU:

- 1) Một truyện tình 15 về trước 1,20
- 2) Gió núi 1,20
- 3) Tình trường 1,20
- 4) Chim theo giông nước 0,70

Loại phiếu lưu
 3000
 1500

RẰNG BÀ NHỌN

của THANH THẾ-VỸ

Con bé quàng khăn đỏ hỏi
 con lang:
 — Bà ơi bà tại sao tại bà to?
 — Tại bà to, để bà nghe cho
 rõ.
 — Bà ơi bà, tại sao cháu bà
 dài?
 — Chán bà dài để bà chạy
 cho nhanh.
 — Bà ơi bà, tại sao tại bà
 lớn?
 — Tay bà lớn để bà ôm cháu
 cho chặt.
 — Bà ơi bà, tại sao rằng bà
 nhọn?
 — Răng bà nhọn, để ăn thịt
 cháu cho dễ.

Thế là con lang muốn tránh
 được những câu hỏi phiền
 phức của con trẻ, ngổn ngay
 cho bé hay hỏi.

Ở vào địa-vị con lang,
 những chị, mẹ, bà, sẽ trả lời
 những câu hỏi lần nữa ấy
 bằng cách nào và như thế
 nào? Không đơn nổi như con
 lang, các người đó hoặc đánh
 trống lảng, hoặc trả lời bằng
 một câu vu vơ, hoặc cũng
 lắm là gắt gỏng ăm lên cho
 trẻ nó cụt hứng không giám
 hỏi hạn gì nữa.

Cái đặc sắc của loài người
 đã phát biểu ngay ra ở con
 trẻ: « Loài người là một
 giới triết lý », một giới
 nghĩ tới siêu-hình. Cái ham
 muốn tìm tới căn-nguyên, cái
 bản khốn nghĩ ngờ tới
 những điều lạ, điều bí ẩn đã
 rõ rệt ngay từ khi còn là con
 trẻ. Luôn luôn con trẻ hỏi về
 « cái tại sao », « cái như sao »,
 « cái do đâu », của sự vật. Và
 có nhiều là những người bị

chữ-vấn vẫn thường lúng
 túng, vì một cơ rất dễ hiểu là
 cái tri-thức của con người
 còn khiêm khuyết nhiều.
 — U ôi đi chớ làm gì?
 — Để có tiền.
 — Có tiền làm gì?
 — Để đóng gạo.
 — Đóng gạo làm gì?
 — Để ăn!
 — Ăn làm gì?
 — Để sống.
 — Sống làm gì?

Bà mẹ nào trả lời nổi cho
 con câu hỏi. Vì nó là một
 vấn đề siêu-hình quan-trọng.

Đò, nào có phải đến những
 bộ óc thông minh ghê gớm
 mới nghĩ tới những vấn đề
 triết-lý đâu. Sự chết, Trời,
 định-mệnh, hay sinh-mệnh,
 tự-do, bình-hỗn, hết thảy những
 điều quan trọng của môn siêu
 hình đã được nêu lên từ hồi
 con người còn trẻ ấu.

Nói thế chẳng phải là
 bảo những con trẻ là những
 nhà triết-học nhỏ xíu đâu.
 Những nỗi băn-khoan về thế-
 giới siêu-hình là điều tất-
 mặc chung cho nhân-loại đã
 đành rồi. Nhưng lại do miệng
 con trẻ mà ra thì duyên-cớ
 vì đâu? Một lẽ, đây là đặc
 tính tự-nhiên của người và
 nó có thể xuất-hiện phát-

triển ở nhiều con trẻ có một
 óc óc thông-minh đặc sắc.
 Hai là do những câu trả lời
 vô-tình của người lớn mà
 khiến câu họ kéo câu kia, ý
 này lôi ý khác, dần dần từ
 cái chỗ thông-thường vô can,
 đi tới cái bí hiểm oái ăm.
 Và nếu gặp được những hạng
 người biết dùng cái lối « đỡ
 để cho tình thâm » (1) như
 Socrate nghĩa là khéo biết
 đem mẹo vấn đáp mà dùng
 để mở mang tri-thức cho
 người ta, hoặc ít ra nêu được
 những người kha khá về
 khoa tâm-lý, về khoa Sur-
 phạm, thì những con trẻ hay
 hỏi ấy không những không
 lạc tới những vấn đề nan-
 giải đó, mà lại còn vừa được
 lái ý trong sự tò mò của
 tình-thần, vừa được mở
 mang tri - thức một cách
 nhanh-chóng khéo-lọt.

Cái con lang ngổn phẳng
 ngay con bé quàng khăn đỏ
 để khỏi phải trả lời những
 câu hỏi rắc rối, các bà, mẹ,
 chị, gắt gỏng lên để làm cụt
 hứng các trẻ em, và để tránh
 được cho mình phải nghĩ
 những câu trả lời cho những
 vấn đề mà chính những
 người không chịu nhận là
 không biết về điều đó mà cứ
 trả lời bừa bira cho con trẻ,
 khiến cho chúng yên - trí
 những điều sai lầm. Những
 người ấy, giết phẳng ngay
 tình-thần chúng nó, tại họ
 hơn là con lang nó chỉ nhằm
 có cái phần xác thịt.

CHỮA KHOAN:
CÁC BỆNH
 NHÀ THUỐC HỒNG-LẠC
 66, phố Hàng Nâu — Hanoi

(1) la maïentique.

Con chó yêu quái

Khoảng đời Trịnh-Nguyễn nhà Đường, có viên đại-lý binh sự là Han-sinh, thuê nhà ở phía nam quận Tây-hà, có một con ngựa rất khỏe-mạnh cao-lớn. Một hôm giờ vừa sáng rõ, Han nhân đi qua chuồng ngựa, thấy con ngựa gác đầu xuống đóng chuồng, mở hơi thở, miệng thở hồng-hộc, như vừa phải đi xa về. Coi bộ nhọc mệt lắm. Han lấy làm lạ gọi tên bồi ngựa ra hỏi, tên ấy cũng ngần ngại ra không hiểu thế nào. Han cho là tên ấy ban đêm cỡi trộm ngựa đi chơi đâu xa. Nổi giận quát mắng:

— Con ngựa của ta giá đáng ngàn vàng, giao cho mày chầu dắt trông nom, ban đêm mày dám cỡi trộm đi những đâu và hàng bao dặm đường, dùng quá sức nó, để nó nhọc mệt rũ rượi thế kia, tội ấy không thể dung tha được.

Tên bồi hết sức chối cãi và kêu bị mắng oan nhưng Han không tin, sai nọc ra đánh mấy chục roi. Trước sự ngờ vực của chủ, tên bồi biết lý khuất, đành cần rặng chận đôn, không còn nói sao được nữa. Đêm đến, để ý săn sóc hơn mọi đêm, trước khi đi ngủ, đem đèn ra soi trong ngoài chuồng rất chu chít. Sáng hôm sau, vừa sáng rõ đã vội ra chuồng xem, thì lạ thay, con ngựa lại để bỏ hơi và thở hộc như sáng hôm qua. Tên bồi nghi hoặc, nghĩ mãi không đoán được là thế nào, sau cho là tất có sự bí mật gì, nhưng để bụng không nói với ai, chờ đến đêm, lên vào nằm ở trên nóc chuồng, để nhìn xem thế nào.

Đến mỗi đến qua nửa đêm chẳng thấy gì, đã toàn bỏ về, bỗng thấy con chó đen của Han-sinh nuôi đã lâu và coi qui lắm, ở ngosi chạy sọc vào chuồng, vừa nhảy vừa hét, rồi hóa làm một người to lớn, mũ áo đều đen, cầm bộ yên dặt vào lưng ngựa, nhảy phắt lên cỡi, và như chạy nhanh. Ra đến cổng ngoài, không mở cổng, gia roi cho ngựa nhảy vọt qua bức tường mà ra. Tên bồi sợ hãi hồn, nhưng vì sợ tội lỗi đành phải bèn

gan dè xét cho ra mắt mới, rồi cứ năm phục dầy để thờ xem thế nào. Hồi lâu, thấy người áo đen lại phóng ngựa về dặt vào chuồng, cúi yên dè như cũ, rồi lại hóa nguyên hình là chó đen, chạy vào trong nhà.

Mục kích một sự quái lạ, tên bồi tuy vậy hãy cố giữ kín, không dám với nói với ai.



Đêm sau lại ra dinh, lại thấy việc quái lạ như đêm trước. Tên bồi muốn dò xét con chó cỡi ngựa đi đâu, sáng ra liền đi tìm dấu chân ngựa, vì giới mưa mới lạnh, đất đường ướt, dấu chân ngựa còn in rành rành. Cứ theo lối có dấu chân mà đi mãi về phía nam đến hơn mười dặm, trước một ngôi mộ cỏ mới hết. Rồi ngay ngày hôm ấy, tên bồi ngựa vọt làm một lều danh ở gần ngay bốn ngôi

mộ, chừa rồi lều đến phục trước ở trong lều để nhìn xem. Quả nhiên, đến cửa đêm, người áo đen cỡi ngựa đã đến đó nhảy xuống, buộc ngựa vào một cái cây, rồi chui vào trong mộ, bên trong như đã có mấy người chớ, thấy nhau cười nói rất vui.

Tên bồi ở trong lều, cố im hơi lặng tiếng chằm chằm lắng tai nghe. Một lúc lâu, người áo đen cáo từ đi ra, mấy người trong mộ theo ra tiền đi một quãng xa. Một người áo nâu, ngoài hai người áo đen rằng:

— Sở tên nhà họ Hàn hiện ở ở đâu?

Người áo đen nói:

— Tôi đã cắt giải ở dưới hòn đá đập sỏi, anh không phải lo.

Người áo nâu nói:

— Cần thận lắm mới được đây, nên để tiết lậu, thì bọn mình chết cả, chẳng còn móng nào sót đâu!

Người áo đen nói:

— Xin giữ được như lời.

Người áo nâu lại nói:

— Đưa trẻ nhà họ Hàn có tên tự chưa?

— Chưa có, tôi nhìn xem nếu có thì biến ngay vào số.

Người áo nâu lại nói:

— Tôi mai đến đây, chúng ta sẽ có cuộc vui chơi.

Rồi cùng chia tay, người áo đen nhảy lên ngựa phóng đi, mấy người kia lại chui tọt vào trong mộ.

Sáng ra tên bồi về, đem việc mật báo Han-sinh và xin kịp nên trừ bỏ con chó yêu quái ấy.

Han-sinh liền gọi con chó đen lại, sai lấy thùng chó chạp và cho dao bòn đá đập sỏi lên, thì quả thấy một cuộn giấy, bên trong chưa rõ họ tên anh em vợ con tới tở nhà họ Hàn, không còn sót ai, chỉ riêng có đứa con mới đẻ, vì chưa đặt tên nên chưa thấy biên. Thấy rõ ràng một sự quái dị xảy ra, Han-sinh ra dặt con chó ra giữa sân đánh chết lèm thối cho bọ tới tở ăn. Xong ết, lập tức đem một hộp vải chục người, cầm đủ khí giới, đến chỗ ngôi mộ cỏ, phá tung ra, bên trong thấy có mấy con chó hình trạng và lông lá đều khác thường, sai đập chết cả.

SƠ-BÀO

Việt-nam được-học

của ông Phó đưc-Thanh trong bộ biên tập hội Y-Học Trung-kỳ soạn

Sách soạn theo phương pháp thực hành để phòng khi cấp cứu a coi đó cũ g có thể chừa được. Và lại những cây mà ông nghiên cứu toàn là những cây mà a thường thấy giống ở hàng quanh nhà ta c.

Thật là một bộ sách cần thiết cho

mọi người và mọi gia - đi h

Mỗi bộ ... 6,00 thêm cước ... 0p 0

Mua liên-hoa giao ngân hết. ... 7,000

Thư và mandat mua sách xin gửi về cho: NHÀ IN MẠI-LINH - HANOI

ĐANH RĂNG BĂNG

SAVON DENTIFRICE

KOL

RĂNG CẮC BÀ SẼ
TRONG NHƯ NGỌC
TRẮNG NHƯ NGA

DISTRIBUTEUR:

S.A. Poincard & Veyrel

Saigon, P.Penh, Hanoi, Haiphong

ĐÃ CÓ BÁN:

Em là gai bên song của

Truyện dài làm lý của Lưu-Trung-Lưu giá 1350
Đa là một truyện rất cảm-tông, rất thể-thảm, là cái tình ở giữa một thanh niên văn sỹ, và một gái làng tuýt-sắc ở nơi núi - rừng Sông Hương. Đọc xong cuốn EM LÀ GAI BÊN SONG CỦA, các bạn sẽ thấy làm hồn siêu-hoạt, phơi-dầu ở thế giới thanh cao lý tưởng.

Hui đũa trẻ

Số 1 và số 2 của NAM - CAO tức HOA-MAI số 28 và 29 mỗi cuốn 0p20

Nhà xuất-bản Cộng Lực 9 Takou Hanoi

LÊ-VAN KHÔI

LỊCH SỬ TIỂU-THUYẾT CỦA HỒNG-PHONG

(Tiếp theo)

Triều đến Phiên-an giữa hôm Khôi cũng ở Biên-hòa trở về phê-phát công việc.

Sau khi nghe Triều bày tỏ kết quả chức-phủ các tỉnh. Khôi cứ độc-đoán, tức thời chọn lĩnh Hồi-lương, phái đi mỗi tỉnh mười lăm hay hai chục người lanh lợi, khỏe mạnh, gọi là lính khâm-phái, để giúp đỡ các quan mới trong việc tuần-phòng, cai trị.

Bọn họ Tăng họ Đặng vì việc chung không thể nói lời, lại bặc hạch lợi hại, can ngăn gần ráo lời, khó có nước miếng, Khôi nâng nấc không nghe. Trong ý tư cho mình làm thế là phải vì lĩnh Hồi-lương đối với Khôi có tình thầy trò tin cậy, có thể uỷ thác hơn.

Nội chủ-tướng không ai vui lòng; duy có Triều làm thỉnh, chẳng nói thì phi gi cả, lại còn mừng thêm vì tại lĩnh ấy sẽ là khi-giới gián tiếp cho Triều lợi-dụng trong cuộc mưu phản.

Kỷ thật, trong thâm-ý Khôi cũng đã nghĩ Triều, lại nghĩ cả những quan-lại mới cử ở các tỉnh, sợ là vây cánh Triều xếp đặt, cho nên cần phải người tin cậy ở G a-định xuống đóng rải rác mỗi tỉnh, tiếng gọi là giúp việc, mà sự thật cốt để bí-mật giám-thị.

Nếu những người được giao phó trách-nhiệm ấy, đứng đầu là, thì chẳng những giúp Khôi được lòng nhân-dân các tỉnh quý mến, phục tòng, lại làm cho Triều mất chỗ dựa, tức-thị không dám ho-hè phần trách gì nữa.

Khốn nhưng họ là lĩnh Hồi-lương.

Một hồi trên đã nói qua, độc-giả hẳn còn nhớ: những người phạm tội trộm cướp sát nhân ở các tỉnh đang ngồi, bị án lưu đày vào G a-định; sau khi mãn hạn, phần nhiều ở lại sinh-nhai, chứ không về xứ; tức ông Tả-quân-Duyệt còn làm ông-trấn, sợ để họ trộm cướp với dân-gian, rồi thì chừng nào tất ấy, từng đôi làm cần, sinh ra nhiều sự, ông bèn nghĩ cách thu-biên họ vào quân đội riêng, cho họ có việc làm yên ổn, vừa có thể lập

công hiệu lực với nhà nước. Nhân thế, mấy đội lính đặc-biệt ấy có tên là Bắc-thượn, ja Hồi-lương.

Khi còn là thân-tử triều-đình, chính Khôi cai quản đội lính Hồi-lương, tình nghĩa ân-ũy khắng khít lâu ngày, thầy trò rất là tương-đắc.

Bình nhật họ yêu mến kiêng sợ Khôi, ai nấy một niềm giữ tròn chức-phận, không dám làm chuyện gì trái ngược, phạm phép. Khôi cũng tin cậy ở lòng họ trung thành và đê thống-nay.

Ta đã biết cuộc khởi-nghĩa của Khôi thành-công mau chóng, có công lao đội lính Hồi-lương đóng góp một phần khá nhiều.

Nay Khôi bá-chủ mộ phương, ngồi cao quyền lớn, nghĩ lại thấy trò tình cũ nghĩa xưa, lẽ tự-nhiên muốn tìm cách đê-bại cho đám cựu-bộ của mình có cơ-hội lập chũu công danh, bổ-lúc: cùng nhau tử sinh hoạn-nạn. Hướng chỉ họ lại là người Khôi tin cậy thời giờ, cho nên công việc trình-thám mọi sự cử-động ở lục-châu, Khôi tất đã suy nghĩ cân nhắc, có thể đặt lòng tin-nhiệm vào đám Hồi-lương hơn là ai khác. Phần người có thấc mắc, tình ma, nếu người mù đời cảnh khổ, mới làm được việc rình mò thê-hạ. Trong ý Khôi cảm chắc bọn đầu trộm đuôi cướp ấy được mình răn dạy bấy lâu, sẽ sửa đổi tính nết, tất này không làm sự gì can trở để phụ lòng mình phó thác.

Có biết đâu họ như con thú dữ, phải nuốt thịt người và có người kèm chế lòn; một khi thả buông nó ra thì lại hung tợn, sây máu, vỗ bắt người ta mà ăn như cũ.

Bọn Hồi-lương khi ở Gia-định dưới quyền Khôi quân-thức, có nhiều phải hiện-lành tuân-thủ kỷ-luật; nhưng bọn Hồi-lương thả cho đi tự-tính một mình, để thành giroom, mặc áo đầu, có chất quyền-bành trong tay, sẽ hiện nguyên-bình trở lại căn-tính!

Trước hôm họ đi, cả ban đến phủ Trưng quân chào biệt, được Thái-công-Triều nhời

ạ và cho ăn bánh thành một cách thắm thềm, dường như dành thức ăn-tinh họ dạy bảo họ cứ làm việc ác đi:

— Các anh nên biết đại-nguyên-soái tuy chẳng nói ra, nhưng ngài sai các anh đi lục-châu phen này, tức là cho các anh coi cơ-hội vinh thân ấm tử xây đưng tương-lai hạnh-phúc đây. Ở cái đời binh-dao loạn-lạc, tranh lời tranh sang này, chỉ có thảng nào khó đại mới không biết kiếm chác lấy ít tiền của để nay mai thái-bình mà hưởng!.. Việc gì các anh coi thảng tay, bẽ nào cũng đại-nguyên-soái với ta bênh-vực...

Một lát, Triều cười hề hà nói tiếp:
— Nay lục-châu của tiền như nước, gái đẹp như tiêu, tha hồ cho anh em tiêu khiển! Mà người ta lại hiền lành, chỉ lấy ny mà đê ngọt thì việc gì cũng xong!..

Những lời dưng-tình kia đó, khêu gợi tham vọng người ta như thế, không khác gì cơn gió thổi vào đồng lửa ắt lại bùng lên. Quả nhiên lĩnh nào tập ấy, họ vừa đại chân đến lục-châu, con heo vó-lại ở trong bản-tĩnh, liền vùng chỗ dậy, tha hồ hoành-hành tác-ác.

Họ ý mình là công-sai của đại-nguyên-soái, nhất cử nhất động, bực sức ngang-àng, bồng bách, không còn dè dặt xa lẽ phải trái mà cũng chẳng coi ai ra gì. Ban ngày thì dùng oai quyền làm mưa làm gió ở châu-thành; đêm tối đất nhau về các làng xóm, sách-nhiều chề chèn, cướp bóc nhà giàu, chọc gẹo đàn bà con gái; hề ai cưỡng lại thì họ chẳng ngần ngại ra oai căng nọc, đánh đập, đến nỗi rút gươm chém giết, coi tính mạng người ta rẻ rúng như thể cọng rơm con kiến vậy.

Ban đầu họ còn quây nhều nhà dân, sau đến các đình-thự công môn cũng vơ con hầu thiếp; của các ông quan mới, họ cũng không tha.

Có thể nói tóm lại, không việc gian ác nào họ chẳng dám làm; không trời qua một ngày nào mà dân-gian không bị hãi hùng và chịu sự tai hại bởi tay Hồi-lương gây ra.

Bấy giờ người ta thấy chế-độ mới, cuộc đời mới, ngỡ rằng tốt đẹp, lại hóa ra xấu xa, chẳng có lợi gì cho mình. Cân nhắc, so sánh tham quan ở lại lúc trước thế mà không làm khổ dân quá mới cho bằng tay Hồi-lương hiện giờ. Tất nhiên lòng người phải nghĩ ngó người lạnh với cuộc đời mới, trở lại nhớ tiếc chế-độ đã qua.

Hôm nọ, nhân tâm nóng nản hoan hô quy phục Khôi, nay trở lại oán -thán ngậm ngậm rồi thì nò xung lên, lấy bạo-lực đối phó với bạo lực của bọn Hồi-lương.

Chỗ nào, người ta cũng coi bọn ấy là bọn cứu-địch không thể dùng thủ.

Dư-loạn xói nổ tứ tung. Không chịu được nữa, người ta gặp bọn Hồi-lương ở đâu, xúm mìn trừng trị ở đấy.

Tỉnh này Hồi-lương bị dân đón đường đánh chết, bèn đầu奔 trên quan cây, và phaoch thay đem xuống Cửu-long-giang cho cá sấu. Hạt kia, người ta bắt trời lại-phơi nắng, cấm tuyệt cả cơm nước; mấy cậu lay lực cũng không tha, rá rồ kêu la cũng không ai thêm cứu. Đản bà con trẻ con lấy phân bôi trát vào mặt mấy cậu xa nói gian dữ: «ac giả ác báo đáng kiếp chúng bay!»

Có nơi, dân đánh đuổi cả bọn quan lại

RA ĐỜI TỪ NĂM 1921

thuộc bộ

Cửu-Long-Hoàn

Võ - Hình - Dân

ĐÃ TỪNG LÀM DANH DỰ CHO NGHỆ THUẬT VIỆT NAM
KHẮP XỨ ĐÔNG - PHÁP

CÁC CỬA HÀNG ANNAM VÀ KHÁCH ĐỀU CÓ TRỞ BÁN LẺ

Hộp 2 hoàn : \$70. Hộp 4 hoàn : \$25. Hộp 10 hoàn : \$90

mới, chính họ đã tuyên-cử hôm tháng trước, rồi đi rước các quan cũ trở về cai-trị. Người ta oán hận tự Hồi-lương, giận lây đến quan lại mới, cho là một phe gian-ác; không biết trong đám ấy có nhiều kẻ cũng bị Hồi-lương ngược đãi như ai.

Trong vòng một tháng, nhân-làm ở lục-châu đối với Khôi lãnh-dạm và lý-tán hầu hết.

Người ta quay lại nói về triều-dinh.

Những lúc bọn Hồi-lương lộng quyền tác quái ở lục-châu, Khôi bận rộn việc quân trên vùng Biên-hòa, đôi ba bữa về Gia-dịch một lần, tuyệt nhiên không nghe biết gì cả. Chính bọn ấy phải giữ tờ bẩm báo công-đạo lên soái-phủ luôn, nhưng khi nào lại tự kể xấu mình; còn quan-lại thì sợ và lay, không dám thốt mách.

Thái-công-Triều có tai mắt dân khắp lục-châu, thừa biết những sự hành-động bao ngược của bọn Hồi-lương nhưng hẳn ta đang cần lợi-dụng chỗ-đó, nên âm thầm khuyến-khích cho đi tìm lớn chuyện lên, tự bản giá-diếc làm thỉnh, không đại gì cho Khôi được sớm biết tình-bình để kịp cứu chữa.

Đến nỗi tin tức nào, tờ bẩm nào từ các tỉnh đưa về Phiên-an, cũng đều nói tình hình lạ -bản yên ổn, các ông Hồi-lương đứng đàng, trung-thành và rất được việc. Vạn nhất có nguồn tin hay tờ bẩm nào nói đến thực-sự, thì Triều bưng bít đi ngay. Có hôm; một người lính kỳ-mã thường chạy to bẩm từ tỉnh Định-tướng lên Gia-dịch, bị giết cả người lẫn ngựa ở khoảng Bình-chánh Bình-diên, mà cái túi đựng công-áo thì mất biến tống-tí-h. Đó là một thủ-đoạn của Trung-quân Triều che mắt thế-gian.

Vì thế, Khôi cứ yên tâm về phía lục-châu,



những kẻ bỏ-bạ tin cần thuở nay tất là làm tròn chức-vụ mình đã phó thác.

Mã cho đến hôm những tin thăm-kịch Hồi-lương đồn ra từ tung, mà tai và h-mạch rùng, thì đến-bạ đến biết; nghĩa là đến hôm nhân-tâm lục-châu mười phần ly-tấn hết làm chín rồi, khó thể vẫn-bò được nữa, bấy giờ Khôi mới được biết rõ sự thật.

Khôi đang ở Biên-hòa tìm xét địa-hệ lập trận, đón đánh đại-bình Tổng-phúc Lương sắp vào đến nơi, bỗng nhận được tin tức lục-châu nguy-biến, tự về đầu bít tóc, như người phát điên.

Thời-cước bần đời đến thế, thì ông hiềm cho Khôi thật.

Vào mong dựng nghiệp lớn, cần phải lấy bao tính mền dưới làm chỗ dựa lưng vừa là chỗ nương náu; gạo, tằm bụa, nhân-dân, có thể mới đủ lực lượng chống với binh trên ở trước mặt. Nay mất chỗ dựa lưng, mà trước mặt thì quân đại-dịch như nước lũ sóng cồn, ào ào tràn tới, một thành Phiên-an, một tỉnh Gia-dịch, lấy gì an-ngữ cho được? Thế nào cũng phải vọt lại chỗ dựa lưng trước đã.

Vội vàng, luống cuống, Khôi chỉ kịp truyền tiếng cho tá-hiến đi gọi Nguyễn-văn Bội ở Nhà-bè về trấn B-ên-hòa, rồi nhẩy phốc lên tung con Thâm-phong, một mình một ngựa, phi thẳng một mạch về Gia-dịch.

Về đến soái-phủ, rồi lại khấn bịt trên đầu tay bầy lúc nào không hay.

Lập tức với hợp các tướng-Tạh có mặt tại Gia-dịch, bàn cách gỡ nước cờ bí.

Các tướng lão-tàhàn kiến thức hoặc dám trừ-nguơn nhưPhong Tăng, Đạg và Hoàng-nghĩa-Thư, đều váng mặt vì phạm-tự-sự; người thì mắc dithan-t-ra các phủ huyện, người thì đang ở mặt trận. Họ d-ện chỉ có những người thật thà, cục-mịch, chỉ biết công-hiến bấp-thị cho ng-ĩ-ta-dàng và một niềm phọc-tòng, bất cứ đại-nguyên-soái nời quan tam cũng ừ, quan tư cũng gật; về quân-ơ cũng cũng như về chính-trị, họ chẳng có ý kiến gì, mà cũng không quan tâm đến.

G-ĩa cuộc hội-nghị này hai ông chánh-pho chủ tịch chỉ nhau kịch-liệt.

Mấy tháng trước, Triều còn kiêng nể Khôi và giữ lễ tôn kính bề ngoài; bây giờ tự ph-ục mình công cao, ở lục-châu cũng có vậy cánh thế-lực, lại nhân thấy Khôi đang cơn túng bí tất ch-ả dám động-phạm đến mình, cho nên Triều ngôn-ngữ tự-do, có như bình-đẳng, không cần giả-đồ khúm nham từ-ấn như độ nọ.

(còn nữa)
HỒNG-PHONG

Tuần lễ quốc tế

(Tiếp theo trang 3)

Có tin đại bản doanh đồng-minh đã dời từ Bắc-Ph-ĩ sang đất Malte, đặt ngay dưới hầm và hiện các nhà đứng đầu quân đội đồng-minh đang bàn về chương-trình tấn công vào Áo-lục. Có lẽ cả hai ông Churchill và Roosevelt cũng sắp gặp nhau để bàn về những cuộc hành binh quan trọng đó.

Về tình-hình chính-trị thì dân Ý dưới quyền chính phủ mới vẫn quyết theo đi đ-ời cuộc. Họ en-tranh bên cạnh các nước trong 1-lục. Tại một buổi hội-nghị quan-hệ của Nội-các Ý vừa rồi để bàn về các vấn-đề quân-sự có cả Ngoại-tướng Đức Von Ribbentrop và Tổng-tư-lệnh quân Đức Thống-chế Keitel dự bàn. Đức quốc-quyết sẽ giúp Ý trong cuộc kháng-chiến với quân địch đến cùng. Tại đại-ban doanh của Quốc-tướng Hitler ngoài mặt trận phía Đông, Quốc-tướng Đức vừa hội đàm với nhiều nhân vật trong yêu triều chính phủ quốc-xa như Thống chế Goring, Keitel, M. M. Ribbentrop, Goebbels, Himmler và M. Epper Tổng trưởng bộ chế-tạo chiến-cụ, đạn dược của Đức.

Thep tin báo «New York Herald Tribune» thì các giới biết rõ tin tức ở Mỹ cho rằng hai ứng-bộ Anh, Mỹ chưa có ý muốn thừa nhận chấp-ban Alger như một chính-phủ chính thức của Pháp.



ỦY BAN TÂN VĂN HÓA
DO NHÀ
LIÊN THUYỀN
phát hành
71, Tiên Tsin Hanol

Mỗi cuốn bán: Giá: 2\$20

Nguồn gốc văn minh
Quyển II trong bộ «Nền văn minh tiền-hóa sử»
của NGUYỄN BÁCH KHOA

ĐÃ XUẤT BẢN: NHẬN LOẠI: TIẾN HÓA SỬ
(1-3) của Nguyễn-bách-khoa
ỐC KHOA HỌC
(2-20) của P. N. KHUÊ
GỐC TÍCH LOẠI NGƯỜI
(1-20) của Ngô, Văn-đức-QUYNH

Đời sông thái cổ
(2-20) của Nguyễn-đức-Quynh
Mua một cuốn gửi tiền trước, thêm ĐP40 cước

Sách mới

1. B. C. N. vừa nhận được:
— CÔ THÚY của NG KHẮC MẠN do nhà SANG xuất bản, đầy ngót 500 trang. Sách in đẹp.
— **Có Tháy là một cuốn tiểu thuyết dài viết công phu là một mối tình của một cô chủ với một người nông phu.**
— **NGUỒN GỐC VĂN MINH** của NG. BÁCH KHOA do nhà HẠN THUYỀN xuất bản, giá 2p.20.
Xin có lời cảm ơn những nhà tặng sách và giới thiệu với bạn đọc.

L'ACTION MORALE

Nhà in T. E. T. V. có nhận bán quyển L ACTION MORALE do nhà Học-Chính Đông Dương xuất bản

Giá mỗi quyển 4\$16 - Cước phí 0\$37
Không nhận gửi tiền hóa giao ngân 4p.53

Cần đại-lý thuộc Nhật

nº 80 Rue des Médicaments Hanoi (cần mua sâu)

Khắp phủ, huyện, châu, quận, điều kiện dễ dàng - Không phải ký quỹ - Kịp thương lượng ngay: Établissements BỨC THẮNG - nhưng - yêu - que - mặt gấu etc...)

Côi là người Bắc

TRUYỆN DÀI CỦA VU XUÂN TỰ

(Tiếp theo)

Nàng thẹn thẹn ngồi xuống cạnh Côi, cũng với những cảm giác đăm quạ, tiếng một phút nàng đã so sánh chàng với Viên. Trước kia, Phương cũng từng so sánh thế, song, chỉ để mỉa phục những hành vi quân-tử của Chi thôi. Mà nay, rằng lại có ý tiêng tiêng, sao không sớm được gặp chàng... Hôm kia, hôm qua, tiểu Chi-thù tiếp những người trong họ nàng, si nẩy đều ngồi khệch khệch lịch lịch ở đứng đàng, và nhìn Phương như ghen với kẻ phân nàng, lúc ấy, Phương cũng thấy mình vui sướng, kiểu hãnh đưng cạnh Chi, rằng có cảm giác và cảm tưởng... mà hình như cô Chi cũng thế, như một đợt vờ chùng gạt, chứ không phải tình cảm thật sự. Rồi trong kỷ-ức, nàng tưởng tượng nhớ lại là lúc Chi nòng gác, sấn sóc, những lúc Chi ôm nàng trong lòng...

Mà Phương lại đượ đố, nàng cúi mặt, hình bóng Phương in rõ dưới làn nước chong. Sự Chi có được những ý nghĩ của cái hình bóng ấy, nàng thò chân xuống giòng suối cho chúng khỏi nhìn thấy.

Nước suối mát giòn giòn, làm buồn buồn chân Phương. Nàng lắng nghe cách u tịch trong khu rừng. Lòng nàng lại rộn lên vì cái tình nghĩa Tây Âu Chi ăn ở với nàng, những cử chỉ cao thượng của chàng... Đến nay lại nhớ Chi, nàng mới được về thăm cha mẹ già...

Nàng trầm cảm ơn... cảm phục chàng.

Một phút im lặng qua. Một phút lặng lại đó hồi lâu.

Chợt, Phương rủa rủa năm

chặt bàn tay Chi. Nàng ngược cặp mắt trông ướt nhին lên, rồi ôm lấy Chi, và gác đầu vào ngực chàng. Chi chỉ kéo xát Phương vào lòng, tay đỡ lấy cằm xinh xắn, đặt lâu môi nàng một cái hôn dài đắm đuối...

Chim kêu, tiếng nước chảy, dầm chiếc lá rụng là là trên mặt suối... cả non cao rừng thăm thẳm thu nhỏ lại trước hai người.

Ngay khi ấy, ở quãng suối bên kia, vang những tiếng cười, Chi và Phương khẽ giật mình, vội hoảng nhau, ngừng nói: một bầy hổ bám theo về đưng lối qua suối này, đi sấn vào rừng trong. Quên sấn cao những ống chân gỗ của những xuống nước choay, trắng như ngà. Nàng nọ giắt tay nàng kia, vừa vui đùa, vừa đùa nhau qua. Đến một thiếu nữ sau chót, Côi trông thấy toàn lên tiếng thì Phương đã reo gọi trước chàng:

— Ván! Ván ơi!
Đặt lời, Phương tuyệt xuống.

Sách « LUYỆN LỬA VÀNG »

SẮP PHÁT HÀNH :

Tây bút II

của NGUYỄN TUẤN

những thiên tùy bút đặc sắc nhất của tác giả nổi tiếng đây gần hết chức đăng báo

GIỌT SƯƠNG HOA

(XUÂN)

của PHẠM VĂN HẠNH

Số sách tu có hạn, xin kịp đón mua ngay thư tòa gửi ở:

49, rue Tien Tsin Hanoi

lời nạt lên, cầm lấy tay Ván, thân mật hỏi đùa bae:

— Ván và Bi-rin đó à? Và từ hôm nào mà không đến Phương?... Đã lâu, sao không thấy Ván lại chơi đượ Chaigneau? ..

Nhìn Chi vừa lời lời, Ván ngập ngừng, trả lời lúng búng trong miệng. Hiểu ý, Chi hỏi nàng:

— Chuyện này rất dài, nói một hai câu không đợ, Ván xin tôi mấy chỉ cứ vào suối rừng trong trước, để Chi đi thì giờ trả lời bức thư của Ván gửi cho Chi trước đây.

Ván gật đầu quay lại bỏ các bạn, rồi cùng Phương và Chi leo gỏi bên bờ suối. Nghe Chi rói, Phương ngo ngác không hiểu đâu dưới câu chuyện gì. Nàng cứ chăm chăm nhìn chàng trong khi Ván lẳng lặng nghe Chi nói:

— Đến lúc này, Chi đã nói hết sự thực, tổ bày tất cả những ước vọng trước kia đối với Ván, sấn có điều gì phải ý, hẳn Ván cũng vui lòng thứ lỗi cho.

Từ ngày được thấy cái nhan sắc kiều diễm của Ván, Chi đem dạ thắm yêu ngay... Mà chắc không phải là Ván không có thiên cảm với Chi. Song, đứng trước tình yêu, chúng ta đều... rụt rè. Nếu một trong hai chúng ta mạnh bạo thổ lộ trước, có là Chi phải thú tội thật ngay khi Viên lấy tiền của Phương trốn về Bắc...

Ván sững sờ, ngừng nhìn Phương và Chi. Chi vẫn nói tiếp:

... Là một kẻ khốn nạn,

Viên yêu Phương thực ra bởi Phương là con nhà giàu có. Cho nên sau khi lấy cắp của Phương hết cả vốn liếng tư trang, Viên liền bỏ rơi Phương.

Chuyện này xảy ra chỉ Phương và Chi biết thôi. Phương không và Chi biết thôi.

cầm tay Phương)... Phương nê Chi, không muốn làm vỡ-lỡ câu chuyện khôn-nạn của Viên, sợ bại đến cái thanh - danh của người Bắc, của người đồng-xu với Chi...

Bởi cảm-kích cái lòng tốt của Phương, Chi phải cư xử sao để đều trả cái tội lỗi của Viên... Hơn nữa lúc ấy, nhà gái họ-v ở Saigon, Phương nghĩ nương

dựa với Chi cũng là lẽ tự nhiên. Nhất Phương đượ đau đớn vì bị tình phụ, có lẽ gầy ra những tư-tưởng chán đời đượ...

Rốt một buổi trưa, Phương thất tình, m -m, Chi đượ tia coi Mươi gọi về... Lúc đó, Chi không tự hiêm gì cả, Chi chỉ nghĩ đến sự cứu cứu Phương, an-đi một linh-hồn đau khổ. Sau khi đã khiến Phương đi-du, thiam-thiếp ngủ, Chi có dạ hởi: cái hôm nọ, lên trần Phương. Chi hôn ấy, Chi coi như hòa một người em gái yêu-ot, tội nghiệp... Thi ngày khi ấy, ngườ lên, Côi trông thấy Văn đượ ở ngưỡng cửa. Văn quay phất xuống cầu thang. Chi vội chạy theo nhưng không kịp. Va, chiến tới hôm ấy, Chi nhậ đượ bức-thư của Văn. Xem thư, Chi biết Văn hôn giận mà không thể nói rõ đượ-hồng và can-thiếp đượ: bởi tình yêu giữa hai chúng ta chưa... tuyê bỏ chính-thức.

Thành thực ra, lúc ấy, Văn cũng có thể buồn bã như bị lừa gạt, bị tình phụ vậy!

Ván buồn, Văn giận, và còn khinh bỉ Côi như một kẻ vô giáo-dục nữa. Vì, việc Văn ăn cắp tiền, Phương gấu, chỉ nói chông ra Bắc có chuyên riêng của gia-đình Nay vắng tiếng, thì những cử-chỉ trư hóm đó để khiến Văn hiểu lầm Phương và Chi đã lợi dụng một lúc xa chông, xa bạn, làm những chuyện dối bae.

Điều này, Chi nghĩ đau đớn nhất.

Cả buổi tối hôm ấy, Chi tìm mãi cách giải-quyết không xong — không nói ra, bao nhiêu mong lòng đều vỡ, và bị liệt vào hạng « trên bậc trong đàn »... Mâu thuẫn trầm hết đầu đuôi, câu chuyện như nhũc của Viên sẽ lọt ra ngoài, người Bắc ở Saigon sẽ mang tai mang tiếng, rồi lúc ấy, trong giọng của Phương, biết đâu Ván không nghĩ ngờ cái tình yêu của Chi, vì Chi cũng là một người Bắc như Viên!



