

# TRUNG BAC

CHỦ NHẬT



## LƯƠNG THẾ KIÊN MẠU

Đây là một bức  
 tranh vẽ về một  
 người phụ nữ là  
 người vợ của ông  
 Lương Thế Kiên. Ông  
 là một người  
 yêu nước, ông đã  
 tham gia vào  
 cuộc đấu tranh  
 chống lại thực  
 dân Pháp. Ông đã  
 bị bắt và giam  
 ở trại giam  
 Hỏa Lò. Ông đã  
 chịu đựng nhiều  
 đau khổ nhưng  
 vẫn giữ vững  
 khí tiết của một  
 người chiến sĩ.

# Tuần-lễ Đông-Dương

— Quan Thống-sư vừa ký nghị định cấm khắp địa hạt Bắc kỳ, mang va bán chuột sống hay thịt chuột chưa nấu chín hoặc đã làm ra các món ăn.

Al rail lễ này sẽ bị phạt theo như số-ênh ngày 6 Mars 1877

— Ông Saiger Kuriyama, tổng bi thư trong phái bộ Nhật ở Đông-dương, sẽ về Đông-kinh để đảm lữn công việc với chính phủ.

— Đền rằm tháng bảy ta tức là 15 août 1943 sẽ có ngày: thực. Từ 2 giờ 14 sáng hôm đó, trăng sẽ bị ăn trãi sang phải, 3 giờ 30 trăng bị ăn còn non một phần ba và 3 giờ 44 tui đứng hẳn. Trăng sẽ bị ăn trong 59 phút đồng hồ.

Vì những sự khó khăn trong việc vận tá hiện nay, số Báo-điện báo tin từ nay việc gửi hàng sửa theo như sau này:

1) Báo-kiến không được nặng quá 5 kilos.

2) Chỉ riêng các thư thực-phẩm nay được phẩm mới được nhận gửi, theo lời báo-kiến. Trong các thư hàng gửi do mà có lẫn thư hàng khác hoặc một phần hàng khác cũng không được nhận gửi.

3) Mỗi ngày người gửi bưu-kiến chỉ có thể gửi cho người nhận được một bưu-kiến.

— Trong buổi sáng ngày 27 Juliet máy bay Tàu, Mỹ đã bay qua địa-hạt Bắc-kỳ và có báo

sung liên thanh xuống một vài nơi ở miền trung-châu.

Có 5 người chết và có 10 người bị thương trong dân chúng Đông-dương. (Thông cáo)

— Quan Toàn-quyền vừa ký nghị định lập lại chế-độ cho các ông lang tá, các nhà bán thuốc và chế thuốc: bác, thuốc nam. Tất cả các nghị định trước về chế-độ thuốc nam đều hủy đi hết.

— Chiều hôm 26 Juliet, hội Truyền-bá tiếng Nhật ở Hanoi đã tổ chức lễ phát bằng cho những học sinh học tiến, Nhật đã học hết khoa thứ nhất, tại rạp Eden. Ngót 700 học sinh học tiếng Nhật đã tờ dự lễ này. Về phía các quan chức Nhật có quan cố vấn tòa phái bộ Nhật Makoto Kinoshita, các quan Tổng-lãnh-sư Yoshida, Hasegawa, trung tá Kamaya. Về phía các quan chức Pháp: có qua Giám-đốc Học-cao-lưu Đông-dương Charlot và nhiều vị nữa.

Các học sinh đã ca những bài hát Nhật, đọc những cô-

## Sách mới

T. B.C.N. vừa nhận được của nhà xuất bản L'UNION LAO VANG:

— THỊCH-CA MÀU-NI của THIÊN-TRÚC, giá 1 \$ 20.

— TỬY BỬU H của NGUYỄN TUẤN, giá 2 p

Xin có lời cảm ơn nhà xuất-bản và giới-thiệu với bạn đọc.

tiến nước Nam dịch ra tiếng Nhật và xem một phạm Ngữ về « Nầy dù » Bấy giờ người mới giải tan.

— Sáng hôm 23 Juliet, hội nghị các quan thị-hiến tá hon do quan phó Toàn-quyền chủ tọa đề xát về vấn đề Mọii. Hội nghị xét về các điều đẽ thi hành để nâng đỡ cuộc sinh-hoạt của dân Mọii và che chở cho tư-đạo dân tộc ấy

Buổi chiều hội nghị họp phiên để mặc do quan Toàn-quyền chủ tịch. Hội đồng trình nghị các bản kết luận về các cuộc họp ban cai. Quan Toàn-quyền có nơi rất đẽ về tình hình trong xứ và đẽa về các phương-chiến của ngài.

Giao-sư trưởng Mỹ-thuật Hào: Nam-Sou Nguyễn van-Tu công ban hợp sĩ Nhi và Ty ở Đông-kỳ, hôm 28 Juliet, đã đẽa thả ở phương về địa một hợp-sĩ từ danh Nhật là ông Hoshien Yamaguchi. Hợp-sĩ Yamaguchi đã noi với các hợp-sĩ Đông-dương về môn về nghệ và về lối văn của Nhật và cách chế các vật-dùng trong lối về của Nhật.

— Nhà Đoàn Hười vừa ra lệnh cho các ty bán thuốc phiện trong thành-phố phải đem sổ sách bán thuốc để kiểm-soát và các ty phải loan báo cho những người từ trước van mua thuốc ở ty ấy thì ra nhà Đoàn khai nhận số thuốc của mình được mua ở ty ấy.

Tình hình quân sự ở các mặt trận trong tuần lễ vừa qua không thay đổi mấy. Trên mặt trận Nga, Hồng-quân vẫn tiếp tục cuộc tấn công rất dữ dội ở nhiều khu và quân Đức vẫn kháng chiến dai dẳng không hề chịu lui bước Khu O el là khu Hồng-quân tấn công kịch liệt nhất và dùng nhiều chiến xa đại bác nhất, nhưng sự cố gắng của Nga không có kết quả mấy. Quân Nga càng đánh vào đất thì trên Orel càng thấy các phòng tuyến của Đức thực thành đẽ là vững chắc vô cùng khó lòng mà chọc thủng được. Hiện nay quân Nga đánh Orel từ ba mặt vào, mặt nào cũng có cách thành từ 20 đến ngoài 3, 4 mươi cây số Tin Ba-linh nói chã: nay mà Hồng-quân không những sẽ đánh ở khu Orel mà còn sẽ tấn công cả ở các khu Kouban, trên sông Mins và trong miền hồ Ladoga ở phía Bắc mặt trận. Hiện nay đang có một trận đánh rất kịch liệt ở một nơi trong xứ trên đèo núi xe lửa từ Orel đến Brian, cách Orel khoảng 7 dặm về phía Tây Nam. Trên đảo Sicile, cuộc chiến tranh có vẻ càng dai thêm. Quân Trung-tung đã rút lui về phía Đông-Bắc và chỉ giữ khu quanh núi Etava và miền bờ biển từ Catania đến Messina nhưng vẫn kháng chiến rất liệh liệt đánh lui được quân địch ở hầu khắp các mặt. Quân Anh, Mỹ hình như đang lập trung lực lượng để tấn công vào ạt lần cuối cùng và bộ-tư lệnh đồng-minh cũng tỏ vẻ rất thận trọng trong việc dùng binh để tranh sự thế tại đó lớn. Các giới quân sự Đức nói hiện nay chiến-tranh trên đảo đã bước vào thời kỳ thứ ba (sau hai thời kỳ quan Anh, Mỹ bắt đầu đổ bộ và quân Trung-bộ miền Tây đẽo). Các cuộc tấn công của Anh, Mỹ ở phía đẽy ngọn núi Etava có thể trên đảo đã bị đánh lui. Trong ba đạo quân đồng-minh chỉ có quân đoàn thứ 7 của tướng Mj Patton là hơi tiến được dọc bờ đẽ phía Bắc. Tình hình miền Catania hiện như sau này: Quân Gi-a-ni-đai và quân Mỹ tấn công ở mặt bắc thì trấn.

Ở phía Tây-Nam và Nam quân Đức có rất nhiều chiến xe để kháng chiến. Ở khu này là khu quân Anh trong quân đoàn thứ 5 tấn công. Còn ở khu phía Bắc: Catania thì quân Đức đã phá các đường giao thông để ngăn quân địch tiến đánh.

Tin Transocian vừa báo tin rằng hiện nay Hồng-chê Đức Rommel đang có mặt ở Salonique để đề chức cuộc phòng thủ miễn đẽ. Cũng theo tin đó thì quân Trung-giữ miền Đông-Nam Âu-hầu toàn là hàng quân tinh nhuệ và hạt năm về trước đã từng chiến đấu trong khu đó nên có nhiều kinh nghiệm về chiến-tranh.

Tin quan hệ nhất về chính trị trong tuần lễ vừa qua ở Âu-châu không nơi ở cũng biết là tại về cuộc thay đổi Nội-các cung chính thể ở Ý. Giữa lúc cuộc chiến-tranh còn dữ dội trên đảo Sicile thì

# Tuần-lễ Quốc-tê

Ông các đại bộ-tư tướng đ ện báo tin Ý hoàng Victor Emmanuel III đã nhận cho Thủ-tướng do den Mussolini từ chức và các Thống-chê Badoglio, một vị quan nhân có tiếng danh trong nước đ ện thay. Chính-phủ Badoglio sau khi lên cầm quyền đã tuyên bố là sẽ giữ nguyên chính sách ngoại-giao như trước và vẫn theo đuổi cuộc chiến - tranh với Anh, Mỹ, Ý hoàng và Thống-chê Badoglio lại bỏ hào dãn Ý phải đem hết sức chiến đấu để giữ gìn đ ệ-Quốc Thống-chê Badoglio đã hội đàm với đại-sứ Đức và đại-sứ Nhật ở La-mã Ở Ý chỉ-huê mới lên cầm quyền chỉ thay đổi về nội-trị như giải tán đảng Phát-xít của ông Mussolini, giải tán các nghị-vên Phát-xít và toàn ạt cải-cách của các đảng đ ệ-lập nên. Chính-phủ mới lại cho bắt giam nhiều yếu nhân trong đ ệ-Quốc đ ệ-nên và đã thi hành quân luật khắp trong nước để giữ trật tự. Hai ông Churchill và Roosevelt thì đ ện tuyên bố là chính-phủ mới ở Ý chưa hề ng ời lời của hòa-nên các nước đồng-minh vẫn coi chính-phủ đó là kẻ thù như chính-phủ cũ và vẫn đem hết lực lượng để đánh Ý cho đến lúc phải hàng không điều kiện mới thôi. Trước nghị-vấn Anh, ông Eden ngoại-tướng Anh đáp lời chỉ chất vấn các ông nghị đ ệ-tuyên bố đ ệ Ý có hàng phục chăng thì Anh Mỹ cũng không giả các thuộc-địa cũ ở Phi-châu cho Ý được hôm gần đây, vì việc thay đổi chính thể ở Ý nên có nhiều tin đồn nói rằng hiện Ý đang cùng Anh, Mỹ đ ện đình-giáng hòa và các đại-biên của hai bên đang họp bàn ở tòa thành thị La-mã Một tin nữa lại nói ngoại-tướng mới của Ý nguyên-sun chức đại-sứ ở Ankara trước khi về nước đã hội-đàm với các đại-sứ Anh, Mỹ ở Thổ. Tin Stefani vẫn hết sức đại-chính các tin đ ệ.

Ngoài việc thay đổi chính thể ở Ý, đ ệ luận còn chú ý đ ệ-nh việc Nga gửi đại-sứ ở Luân-đôn là M. Maisky về nước và đ ệ các người khác thay.

Ở Á đồng thì tin Dometi vừa cho ta hay rằng hôm 1er Août Diên-điện đã tuyên bố đ ệ lập, lời tuyên bố đ ệ-hội-nghị lập-quốc vừa đ ệ-chức xong đ ệng công bố. Sau khi cho Diên-điện đ ệ-lập, chính-phủ Nhật sẽ giao giả cho chính-phủ mới ở Diên-điện tất cả những đất đai, của cải đ ệ chiếm được của quân địch mà không đòi Diên-điện phải đ ện bù gì hết.

Có một đồng bạc mà muốn làm giàu nhanh chóng và lương-thiện thì chỉ có cách là: MUA VÉ XỔ SỐ ĐÔNG-PHÁP

# NHÂN NGÀY HỘI CÁC BÀ MẸ...

Ngày 30 Mai vừa rồi, tại Pháp-quốc và khắp các thuộc địa đã tổ-chức ngày «Hội các bà mẹ».

Tại Bắc-kỳ, ngày hội tổ-chức tại ba thành-phố Ha Noi, Haiphong, Nam - định, và riêng tại Ha Noi, có 15 phụ-nhân Pháp, Nam được tặng thưởng kim-hội, trong số đó có 5 phụ-nhân người Nam, thì một bà vợ quan Bộ-chánh, một bà vợ ông thủ-y, một bà vợ ông y-sĩ, một bà giáo-học và một bà vợ một phú-thương.

Thấy trong số đó, vẻn vẹn chỉ có đại-biêu hai giới quan-lại và thương-gia báo T. M. đã bàn.

«Nếu ngoài 15 vị phụ-nhân kia, thêm được mấy người nữa thuộc hai phái nông, công, ý-nghĩa và ảnh-hưởng các kỷ-niệm (?) còn có thể phổ-cập hơn. Và hai giới này — mà nhất là hai giới này — họ đã từng có công sinh nhiều con để nước Pháp và các thuộc-địa được thêm đông dân».

(T. M. số 1053 ngày 2-6-43)  
Bàn như vậy mới nghe bình như xác-dạng lắm nhưng xét kỹ, thì chỉ là lập-luận ở trên không.

Thật vậy.

Tại làm sao thêm vai người thuộc phái nông, công, thì ý-nghĩa và ảnh-hưởng ngày hội các bà mẹ có thể phổ-cập hơn?

Và vin vào chứng cứ gì mà quả quyết được rằng hai giới

nông-công nước ta đã từng có công sinh đẻ nhiều con nhất?

Câu hỏi thứ nhất, còn có thể kiểm cách mà trả lời, dù không thể nào xác-dạng, song cũng có thể tạm cho là xáo-lai được. Đơn câu hỏi thứ nhì thì kho ai mà có thể trả lời. Bởi đó là một lời bàn suông vớ vẩn, chẳng ăn nhíp vào đâu hết.

Chúng tôi muốn nhân chỗ đó nói về ý-nghĩa và việc tổ-chức ngày hội các bà mẹ ở đây. Đồng thời, chúng tôi muốn nêu lên một vấn đề:

Bà mẹ đáng được tưởng-lệ khuyến-khích là bà mẹ đẻ nhiều hay là bà mẹ đáng làm gương-mẫu cho các bà mẹ? Và là mẫu là bà mẹ gương mẫu ấy hay là bà mẹ đẻ nhiều con?

Ý-nghĩa ngày hội các bà mẹ

Ngày hội các hiền-mẫu tổ-chức tại Pháp-quốc từ năm 1941, do ý-chí của Thống-chê Quốc-trưởng. Mỗi năm nay ngày hội ấy mới tổ-chức tại Đông-dương. Sau, trước lúc có khác, song ý-nghĩa thì vẫn như nhau, vì một lý rất giản-dĩ để hiểu là ngày hội

hiền-mẫu ở đây chỉ là bình-ánh của ngày hội ấy ở chanh-quốc.

Vậy thì ý-nghĩa ngày hội hiền-mẫu đó như thế nào?

Các báo Pháp, Nam đã bàn-luận nhiều rồi, và ý-kiến rất phân-vân bác-tập. Người thì cho rằng ngày hội ấy mục-dịch khuyến-khích sự sinh-sản, Người thì bảo rằng ngày hội ấy cốt khuyến-miền phụ-nữ quay về ga-dinh. Người thì cho đó là một cách tôn-trọng gia-đình ngang với tổ-quốc.

Ý-kiến nào cũng có lý một phần, song chẳng ý-kiến nào có lý tất cả.

Tốt hơn hết là tìm ý-nghĩa ngày hội ấy ngay ở trong lời Thông-chê Pétain nói-báo các hiền-mẫu người Pháp, hồi khai hội tháng Mai năm 1941.

«Nước Pháp muốn sinh-tồn, cần phải có gia-đình trước đã. Gia-đình là nơi người ta đoàn-tu là nơi chứa-chất những tình-ân-yếm nhau càng ngày càng thêm đậm-thắm. Chính sự đông-lắm, đông ý-ấy khiến cho người ta thoát khỏi lòng ích-kỷ và dạy người ta biết quên mình hiển thân cho người chung quanh mình».

Bởi làm lung yếu mẽ, bởi chỉ nhân-nại của mình mà người vợ, người mẹ làm cho cuộc đời hàng ngày được bình-tĩnh và êm-đềm; cái tư-lâm, cái tình-ân-yếm của người làm vợ làm mẹ khiến cho tình

ân-đi lan tỏa ra chung quanh mình để dù gặp những lúc khó khăn đến đâu cũng có một cái can-dảm không gì lay chuyển được mà công-dăng chẳng lầy.

Hỡi các bà hiền-mẫu của nước Pháp ta, nghĩa-vụ các bà rất nặng-nề. Mà cũng rất tốt đẹp. Các bà là những người ban-bổ sự giáo-dục, trước cả quốc-gia.

Duy chỉ các bà mới biết làm cho mọi người có lòng ham chuộng sự làm ăn có cái ý-nghĩa để kỷ-luật, có nề-khiêm tón, có bụng kính-trọng, những cái ấy nó đạo-lạc nên người lương-thiện, nên mới dân-lộc hùng-vương...»

Theo lời Thống-chê, thì ngày hội các hiền-mẫu có những ý-nghĩa sau này:

- 1) Tôn-trọng gia-đình.
- 2) Ca-tụng đức-hạnh người vợ người mẹ.
- 3) Khuyến-lệ, và ca-tụng gia-đình giáo-dục.

Thế thôi.

Về như vậy, thì đối với các bà dự hội, để nhiều, đóng con, có phải là đốn-kiện thiết-yếu đâu?

Từ-mẫu không phải là bà mẹ đẻ nhiều con

Theo lời Thống-chê nói trên, thì được đ vào ngày hội các hiền-mẫu, không bắt buộc phải là người thuộc-giới nào, cũng không bắt-buộc phải người có nhiều con cái. Mà là những bà mẹ Quốc-trưởng đã gọi ra để cảm ơn:

«Hỡi các bà có con tử-trận, có con bị bắt làm tù-binh, các bà ở chỗ thành-thị, dù khổ thân để cứu con cái ta khỏi vòng đau khổ, các bà cũng chẳng quên!»

Hỡi các bà thơn-quê, một mình vô ở nơi đông-trại làm này-nề mùa-màng, các bà mẹ được dank-gia về vàng, cũng các bà phải lo-à-sầu nhảm, ngày hôm nay tôi xin tỏ lời cảm ơn tất cả các bà!»

Nghĩa là hết thảy những bà mẹ đã hy-sinh con-cái, hy-sinh sức-lực, để phục-vụ quốc-gia; những bà vợ đã thất-trung buộc bụng, làm ăn vất-vả và để thờ-chông nuôi con; những bà mẹ đã dạy-dỗ, gây dựng cho con cái nên những bậc trung-thần, nghĩa-sĩ; tóm lại những bà mẹ mà đức-hạnh đáng theo gương cho mọi người soi, bất luận

là người ở chỗ giàu sang hay nghèo-hèn, ở nơi đông-quê hay thành-thị.

Vả như vậy, thì năm vị phụ-nhân người Nam dự ngày hội hiền-mẫu, được thưởng kim-hội ngày 30 Mai vừa rồi ở Hà-thành, phải là những bà mẹ mà đức-hạnh, thanh-vọng đáng được vua biết mặt chưa biết tên, phải là những bà mẹ hoàn-toàn nhất, đáng làm gương mẫu cho hết thảy đàn bà ở đây! Phải là những bà mẹ có thể đại-biêu cho cả một thế-đế đã bà mẹ Việt-Nam cổ-điển đức theo Khổng-mẫu từ đức, tam-tông của Khổng-giáo!

Năm vị phụ-nhân trên có đủ những điều-kiện đó hay không, người ta không biết cũng như không biết năm bà mẹ phải là năm bà hiền-mẫu duy-nhất ở chốn «Ngbin

năm văn vật» hay không. Có điều là người ta mong ngày hội các hiền-mẫu ở đây được tổ-chức theo một qui-mô rộng-lớn hơn, khá dĩ để gây nên một phong-trào mà ảnh-hưởng lan ra khắp chợ thì quê, thắm nhập hết thảy các tầng lớp dân-chúng.

Nên tổ-chức ngày hội hiền-mẫu ở đây như thế nào?

Muốn thế, cần phải quyền xử ta cần phải thế theo ý-chí của quốc-trưởng Pétain tổ-chức một ngày đại-hội hiền-mẫu, nghĩa là một ngày hội

## KỶ SAU HAI TÀI LIỆU MỚI

### MỘT KHÚC ĐÀN HÁT CÓ THỀ GỌI GIÓ BÃO MƯA

VÀ NĂM VẠN BÀ MẸ VỢ BÀ BÍNH

Nhiều bài văn chương giá trị về một phong sự THANH-NIÊN TRÊN BÀI BIÊN của TUNG-HIỆP

Cũng trong số này một tiểu thuyết rất hay về thanh-niên du học, của PEARL BUCK viết do THANH CHAU dịch:

### MỘT NGÀY MƯA

và một bài khảo-cứu về Nietzsche, nhà triết học trữ danh của Đức

đã sản xuất nhiều tác-phẩm giá trị mà một trong số đó vừa đây, đã được Hitler gửi tặng Mussolini

#### THÔNG-CHÊ PÉTAİN ĐÃ NÓI:

«Học sinh cần phải luyện tập thân thể cho tráng kiện để bổ-giàu đủ sức học hành, mặt hậu đủ sức tham dự vào việc cải tạo quốc gia».

nền không có thể tổ-chức chung cho năm xứ Liên-bang, thì cũng chung cho toàn-cả hai một xứ chứ không chia hành những ngày hội địa-phương. Chưa ra đề tổ-chức, tuy có nhiều điều tiện-lợi thật, song lại vì thế, mà ngày hội bớt vẻ long-trọng, vĩ-đại, và do đó ảnh-hưởng đối với quốc-dân không thể rộng-lớn sâu-xa được.

Trước ngày khai-hội, các nhà đương-chức sẽ thông-sức cho mỗi tỉnh, hoặc mỗi phủ, huyện, mỗi tổng, xã... lựa chọn lấy một bà hiền-mẫu, để cử đi phó-hội đại-biểu cho các bà mẹ hiền-vững. Sự lựa chọn có thể tặc-hành do đề-cử của các quan-chức sở-tại, căn-cứ vào lời-khả-trình của tổng-lý, hoặc muốn cho ông-bà bôn, sẽ lựa chọn theo lối trưng-bầu ý-kiến quốc-dân (plébiscite).

Sự lựa-chọn đó chú-trọng về mấy điều sau này:

Đức - hạnh, Trinh - tiết, Thanh - vọng, Sự - nghiệp, Công-đức đối với gia-tộc, xã-hội v. v. . .

Mỗi làng xã được cử một bà cũng hay, hoặc nếu không thể, thì ít nhất cũng mỗi tỉnh-hạt cử vài bà đại-biểu phó-

hội. Mấy bà đó do quan tỉnh lựa chọn, đề cử, trong danh-sách các bà hiền-mẫu các làng, các phủ, huyện đệ trình.

Ngày hội sẽ cử-linh rất long-trọng và làm cách nào cho phụ-nữ các giới được phải đại-biểu đến, không phải là đề cử hội mà đến để xem hội, để mục-kích những án-diễn mà bà mẹ hiền có thể được hưởng vẻ-vang như thế nào. Theo tục-lệ cổ ở xứ này, hết thầy các hiền mẫu dự-hội đều được tâu lên Vua xin tinh-hưởng hoặc hiền-ngạch hoặc huy-chương. Tổ-chức như vậy, ngày hội hiền-mẫu sẽ hành ngày hội bán-đạo, sự ao ước, cái vinh-bánh ủa tất cả những người làm vợ, làm mẹ vậy.

Mỗi bà mẹ dự hội, mỗi

### THUỐC BỔ huyết điều kinh Nhật-bản

là thứ thuốc công hiệu nhất trong các thứ thuốc Nhật-chưa khi hư - khi k n n nguyệt nhưc mới, đau bụng, chữa đả dạ con, chữa băng huyết, tiền sản hậu sản. Bán buôn, lẻ tại

**KIM ANH**

748 Cửa Nam (Coton) - Hanoi

người đàn-bà được xem hội, sẽ là một cái loa tuyên-truyền nghĩa gia-đình, đạo hiền-mẫu, rất nhanh-chóng, hiệu-quả, và ảnh-hưởng ngày hội sẽ vượt trên sức tưởng-lượng của mọi người. Ngày xưa, đề cử vợ trọng sĩ, kinh-lão, triều-Lê đã tìm được cách tế-lập các bà-lão trong nước tại kinh đô, ban yến, ban gậy và mũ-n, thì ngày nay, nếu người ta muốn, tế-lập các hiền-mẫu tại kinh-đô ban thường, úy-lạo, tưởng-công không khó khăn gì, và cũng không có gì là trái với lẽ-thời của đất nước này.

Trước khi có ngày hội các hiền-mẫu, Triều-dinh Việt-Nam trải đời ấy qua đời khác, vẫn thi-hành lệ phong-lạng cha mẹ các đường-quan (hoặc có hàm đường-quan) và tinh-thưong các bà mẹ góa-chồng từ khi trẻ tuổi, mà vẫn giữ tiết nôi con.

Ngày hội các hiền-mẫu, tổ-chức theo qui-mô phác-hoạch trên kia sẽ bổ-túc cho nền lễ-giáo của Triều-dinh và là một phương-tiện để văn-hội và củng-cố gia-đình Khổng-giáo.

T. B. C. N.

# Lương thế Hiền mẫu

## TẠI NƯỚC NAM CŨ VÀ NƯỚC PHÁP MỚI

### Gia-đình là vũ-trụ của dân bà

Trải mấy ngàn năm tập-gôi, sinh sống trong không-khí đạo học Khổng-Mạnh, người Việt-nam đàn-ông cũng như đàn-bà, đều hiểu rằng nhà là gốc của nước (quốc dĩ gia vi bản - Mạnh-Tử) nên cái nguyện-vọng của hết thầy các bậc cha mẹ là mong cho con cái nên của nên nhà (nghĩa gia nhi thái) và nguyện vọng của hết thầy các thanh-niên nam-nữ là mong nên đời nên lứa, có vợ có chồng.

Chim khôn đậu nóc nhà quan

Trái khôn tim vợ gái ngoan tim chồng,

Nghĩa là tại xã hội Việt-nam, trai gái trước khi ra lo gánh vác việc nước việc đời, đều chung một mối lo là lập gia-đình, tin rằng gia-đình là cái khởi-điểm của xã-hội, không có gia-đình thì quốc gia xã-hội cũng không thể có được.

Nhất là đối với đàn-bà con gái, thì cái nguyện-vọng lập gia-đình lại tha-thiết rộng-nghĩa hết sức. Gần như là thiêng-liêng. Nếu người đàn-ông có thể « tung-bê hồ-thổ hỗn phương trời » dọc ngang vùng vẫy, hống bệ là nhà, thì người đàn-bà chỉ có gia-đình, bồng the làm vũ-trụ.

Hiểu rằng trái việc ngoài, gái việc trong, người đàn-bà Việt-nam tin rằng sẵn-sức gia-đình, nuôi dạy con cái là một cách giúp-chống, giúp vua, giúp nước.

Cho nên cái vinh-bạnh lớn nhất của người con gái là có chồng; cái ngày long-trọng sung-song nhất của người con gái là ngày vu-quai (về nhà chồng).

Gái có chồng như rồng có vẩy.

Trái lại người con gái. Lẽn đênh trên bề

đời như cái thuyền không có lái, không biết định-sở là đâu, đó là cái tình-cảnh của người con gái không chồng.

Thuyền không lái, gái không chồng. Dù giữ sang đến đâu, người con gái Việt-nam cũng không bao giờ có đăm-lực, dám sống suốt đời, có thân chính ảnh.

Ngồi trong cửa sổ chạnh lòng. Chân loan gối phượng không chồng cũng hư. Tiễn - bạc, danh-gia, không gì làm cho người con gái có đủ tài-lực sống riêng biệt với người đàn-ông. Vì:

Khôn ngoan cũng thế đàn bà.

Đâu rằng vung đại cũng là đàn ông.

Chàng nhúng con gái chính-chuyên, con nhà tử-lẽ, lo lập gia-đình như vậy mà thôi, cả đến những người con gái tích-nết hủ-đốn, ở một lăm hai, cũng cho gia-đình là cần cho cuộc sống của mình:

Mười phương đánh đi chửi,

Còn nhin một phương để lấy chồng.

Lấy chồng hay lập gia đình để nương tựa tuổi già, để gửi xuống gùi bị vậy.

### Gánh vác giang-sơn nhà chồng

Từ khi hước chán về nhà chồng, người con gái mới thấy mình có một địa-vị ở trong xã-hội. Vì nhà chồng mới là nhà mình. Đó mới là vũ-trụ của mình. Đó mới là nơi mình làm phận sự đối với quốc-gia xã-hội. Cái giang-sơn ấy là giang-sơn của mình, mình phải nai lưng ra gánh vác:

Lấy chồng gánh vác giang-sơn nhà chồng.

Phải thu vén, sắp đặt việc ở nhà đầu vào đó, phải lãnh trách-nhiệm về số chi-thu trong gia-đình, phải chuy vào-tiền để nuôi chồng ăn học thi cử, nếu gặp phải cảnh nhà chồng bần-bách. Phải đóng sưu nộp

**BỘN CỎI :**

## Hồn Quê

Một tác phẩm đặc sắc nhất của Nguyễn-khắc-MÂN. Một cuốn tiểu thuyết dài độ số nhất năm 1943. Sách in lần thứ nhất dày hơn 500 trang. Bìa làm bằng giấy đỏ phượng hoàng rất quý đắt ở làng Nghệ do họa sĩ Lưu-vân-Siu trình bày. Loại quý bìa học gấm, tram chữ vàng; giá bán 80p, Bạch kim chữ40p, giấy lụa thường hàng 35p. Các bạn chơi sách xin đặt tiền trước.

**ĐÀ CỎ LẠN :**

## CỎ THUY

tiểu thuyết được giải thưởng văn chương Tô-lục văn-đoan năm 1935 của Nguyễn-khắc-MÂN. Sách dày 400 trang, bán 32p. Bìa màu đỏ họa sĩ Lưu-vân-Siu trình bày. Loại quý bìa bằng đá phượng hoàng 25p - 15p.

**ĐỜI BÍ MẬT của CON KIẾN**

truyện sâu bộ của Phạm-ngọc-GIAO - 0p50

## GIÁC QUAN THỨ SÁU

của Ngọc-HỮU - giá 0p40

Ma? Mộng? Phù-Thủy?

**NGHĨA XUẤT - BAN SÁNG,** 46 Quai Clémenceau - Hanoi

thuế cho chồng, phải lo ma chay giỗ chạp ông bà cha mẹ chồng, phải trông nom cơm nước hàng ngày và những khi có khách đường xa đến chơi với chồng.

Có khi người vợ phải *nhận mệnh* theo khách đường xa để bảo-lần danh-dù cho chồng. Người vợ luôn luôn phải nghĩ làm danh giá cho chồng về đủ mọi phương-diện *sang vì vợ*.

Nếu người vợ là con nhà giàu có, đem cả ruộng sâu trâu nái về lập nghiệp cho chồng, thì càng hay. Nhưng không bao giờ vợ dám lấy mình tiền mình bạc mà hôn-hào coi chồng như đứa ăn đũa ở hoặc không-khinh lên mặt lên mũi ta đây. Minh giàu có thật, minh giúp chồng nên cửa nên nhà thật, nhưng đó chỉ là cái may của mình gách vác được giàng-san nhà chồng một cách dễ-dãi, chứ thật ra là:

*Trái tay không, không thêm nhờ vợ.*

*Gái mười mần phải ăn máy chồng.*

Minh vẫn phải ăn máy hồng-phúc nhà chồng mà nên danh nên giá ông nó bà kia. Hoặc nên nhà chồng giàu có, người vợ không thấy thế mà lui bước công việc, trái lại hết sức thức khuya ngày sớm, làm cho cái ngày một này nở sinh sôi. Tuy mình không có của-cái đem về, nhưng cũng có cái công gom-góp vào cái « công-ly » đó:

*Của chồng công vợ.*

mà

*Gái có công thì chồng không phụ.*

Chồng nếu làm quan làm lại có lương có bổng đem về, người vợ không bao giờ dám đem tiền tiêu bậy, trái lại, lại cần-kiệm giữ gìn để phòng những khi cơ-nhờ túng thiếu. Như thế mới là:

*Chồng như đó, vợ như hom.*

Bởi người vợ trông coi săn-sóc cho chồng chấp chỉ nhật-nhơn mọi việc, nên người ta hạ-cảm, chẳng sót việc gì, nên người ta thường gọi vợ là *Nội-tướng* 內相 nghĩa là quan Thủ-tướng ở trong nhà, có ý vì công việc của người vợ với công việc một vị Thủ-tướng trong Triều-vầy.

Trưởng cũng không phải là ngóa!

**Gái có con như bồ-hồn có rễ**

Nên cái nguyên-vọng của người con gái là lấy chồng, thì cái nguyên-vọng của người đàn-bà (gái có chồng) là có con. Con là hình-ảnh của mình sẽ lưu lại mãi mãi ở đời này; con là cái giây liên-ác nối-liên đời mình với đời sau; con là người sẽ kế-tiếp mình, trông coi gìn giữ nghiệp nhà, giữ việc hương hỏa thờ phụng tổ-tên; con là người nối-dối tông-đương khiến cho nơi giống nhà mình được bền-tồn miên-vĩnh. Không có con, mình sẽ như cái cây không rễ, chẳng bám được vào đâu, mặc cho sóng gió ở đời dầy vô vùi dập.

*Gái có con như bồ-hồn có rễ.*

*Gái không con như bẻ gãy trời sông.*

Có nên người vợ chỉ mong được làm người mẹ trong gia-đình.

*Trẻ cậy cha, già cậy con.*

Không có con thì khi già nua tuổi-tác trông cậy vào ai?

*Có con sung-sướng thật.*

*Có vàng ai dễ đem phò?*

*Có con no nói lu-lu lên lương.*

Bà con nhỏ nhỏ thì, cưới rồi làm lan cái vú - về ra khắp gia-đình, khiến cho trai tìm kho bèo của cha mẹ, trong những ngày khó khăn u-âm, trở lại vai trời.

Nhưng liệu đây! Chiếu nường nó lắm, lớn lên nó sẽ ngộ-ngịch hôn-hào, phá gia chi-

li, nếu người mẹ không biết dạy con từ thuở còn thơ.

Nghĩ vậy, người mẹ phải vin cây từ thuở còn non, để sau này khỏi phải đeo tiếng con hư lại mẹ.

Mẹ vui lòng chịu trách-nhiệm về sự giáo-dục người con, dạy ăn dạy nói dạy trình dạy thừa, dạy đủ điều để con trở nên ngoan ngoãn, có nề, Riêng một sự dạy con đã chiếm hết bao nhiêu tâm-tư, bao nhiêu thì giờ, bao nhiêu sự nhàn-dại của người mẹ, luôn- luôn lo-lắng về nền đức-dục của con. Vì mẹ đã biết rằng nền lễ con mình hư thì mình sẽ bị người ta trách cày:

*Con dại có mang.*

Biết rằng có con phải khổ-vì con và có non thì sống không con thì chết, song người mẹ Việt-nam bao giờ cũng mong có con và mong dạy-đỗ, gây-dụng cho con nên người, làm vẻ-vang cho tổ-tiên và họ-hàng, cha mẹ

Trên đây là cái hình-ảnh người lương-thế, từ-mẫu Việt-nam thuở xưa nghĩa là từ ngày phong-trào, cá-nhân chủ-nghĩa oèn Tây chưa lan sang phá-hoại cái nền-àng luân-ly cổ-truyền.

Phong-trào ấy lên sang, hợp với phong-trào giải-phong phụ-nữ, cùng những đời hồ-hào nam-mữ bình quyền đã một bồi làm cho nền-tảng gia-đình cổ-diễn lung lay, và tại nơi thôn-thị kiếm được những người vợ, người mẹ là trên thore là một điều khó lắm.

Phần nhiều người ta chỉ thấy những bà vợ phá hại của chồng, không muốn có con, và những bà mẹ suo-những con cái, trốn gia-đình để đi chơi-bời phóng-túng ngoài xã-hội. Cũng như bên Pháp- quốc trước đây lực-lượng quốc-gia đều căn-cứ vào gia-tộc.

Nhưng không may, phong-trào giải-phong

phụ-nữ nổi lên một cách quá đáng đã phá-hoại những tục-lệ cổ-truyền về gia-tộc.

Vì những lẽ gì vậy?

Vì nhiều lý do.

Trước hết là trận Âu-hiến 1914-1918 giết hại một số lớn thanh-niên, đang là lứa đàn-thì đơm-lai thành gia-thất. Số con gái thừa ra rất nhiều; họ không thể lấy chồng được vì lẽ thiếu con trai, thành ra phải ngậm-ngùi ở vậy, do đó mà nước lên một chủ-nghĩa mới - chủ-nghĩa độc-tài-n.

Rồi đến cuộc sống hàng ngày bó-huộc người đàn bà phải bỏ gia-đình để ra ngoài tìm việc làm nuôi-thân hay phụ giúp vào công việc gia-đình. Thế rồi ở nhà mới hay bán giấy ra, buôn chĩnh về nhà, chẳng thấy gì là sinh-thú, người đàn bà liền bỏ nhà đi ở-tờ ra ngoài tiêu-khiến cho hồ những giờ cảm cụ ban ngày.

Hoặc không, thì đi xem chiếu bóng. Ở-tuy là một sự tiện lợi thật, song cũng rất tiện cho sự trốn-trách, sự « đào » (désertion) gia-đình. Chiếu bóng cũng vậy. Những phim ảnh-sar, khổ-cửu, đa-lịch giúp cho sự khai-trí rất nhiều, song những phim tình-ái khiêu-dâm làm nảy ra trong óc người ta những mầm bất-bình, và do đó, cũng là một trong những kẻ thù của gia-đình. Tuy đến những ca-lầu, tiếm buổi, những nơi hò hẹn công-khai của các cặp uần-tình nhân-ngãi, những vợ đến, mẹ họ.

Dựa vào hai chữ tự-dạ, các bà tha hồ mà cuộc say suốt sáng trận cười suốt đêm, chẳng coi gia-đình và chồng, con ra gì nữa.

Do cái chủ-nghĩa cá-nhân đặt-lạc đó, mà đối với các bà vợ, con cái chỉ còn là cái xiềng-xích hồ huộc mình, nhiều bà làm cách để không thể sinh đẻ được cho đỡ tư-cảm, Cái chủ-nghĩa cá-nhân đó, cái phong-trào

BÀ CƠ BÀN:

**TRÔNG GIỒNG SÔNG VỊ**

(Văn chương và thân thể Trần Tế-Xương) một kiệt-tác của Trần thành MẠI. Kỳ lai bản này tác giả đã dày công sửa chữa. Bìa của họa sĩ Tự Chương. Sách ngọt 200 trang - Giá 1/900.

**NHA XUẤT - BẢN « TÂN - VIỆT »** 29 LAMHLOT HANOI

Thống nhất hành các, pông Saigon, Cholon Hieu sách MẠI QUANG - 110 G. Bachmeas, Saigon

HÃY ĐỌC:

**Nghìn lẻ một đêm**

của TRẦN VĂN LẠI

Bản dịch gia-trị, đầy đủ và cặn kẽ như nguyên-văn mới có lần thứ nhất bằng tiếng Việt-Nam. Bìa của họa-sĩ KIM SAN, quyển nhất 2p00, quyển nhì 2p50.

Sở có bản:

**VĂN HẢO TOLSTOI**

**Thơ của Hồ Dzènh**

**QUÊ NGOẠI**

thơ lục bát gây được dư luận lớn đẹp nhất trong năm 1941

Lần đầu tiên THI CA VIỆT NAM được tái hiện một lần chính thức trên một hình thức của một nhà văn mới quốc-sách do họa sĩ Nguyễn được-Ngài trình bày. Vì rất tiêu-lạc thường 9. Loại nghệ thuật này, đã được coi là một tiền thân của thơ mới. Mua là rất thêm vào cuộc học-hành. Là rất trình-trình - Đã ra trên 10 thư sách. Hồ cao giá bán 100. Mua là rất ích-huộc

Những cuốn sách hay nhất của Á CHÂU:

- 1) Một truyền thuyết về trước 1/50
- 2) Gió núi 1/20
- 3) Tình trường 1/20
- 4) Chửi thơ giồng nước 1/50

Sách trình tham

- A. Đàng hơ 1/50
- B. Vua nam-mạng - hình có thể làm 2/0

Loại phiên lưu

- 1) Một thế giới 1/50

NHÀ IN Á-CHÂU XUẤT BẢN 17 EMILE NOLLY HANOI TEL. 126

Thông-Chế LYAUTEY đã nói: « Ta là một sinh vật chỉ ưa hoạt động ». Chúng ta nên theo gương ngài.

tự-do giải-phóng đó chẳng bao lâu lan cả sang Việt-nam và gây ra những tai-hại 'ương-tư' cho gia-dình cũ-diễn; khiến hình-ảnh lương-thê từ-mẫu Việt-nam có đôi bị mờ xóa như đã nói trên.

Nhận 'hãy đầu là nguồn gốc tai hại, Thông-chế Quốc-trưởng vừa lên cầm quyền đã lo bài-trừ chủ-ngã cá-nhân :

« Bước đầu mọi việc cải-tạo là phế bỏ chủ-ngã cá-nhân » vì chính nó là nguồn gốc tai-họa, nó chỉ chuyên phá-hoại gia-dình mà nó làm tan-nát hoặc rã-rời hễ có một giây liên-lạc ; phá-hoại cần-lao mà nó phân-đổi bằng cách tăng-bớt cái quyền ăn-rừng ngồi-rời ; phá-hoại thì quốc mà nó lay chuyển sự đoan-kết... »

Hơn hết, Thông-chế lại nêu gia-dình làm một tôn-chỉ của nước Pháp mới, và lo xây-dựng lại gia-dình Pháp trên những nền-tảng cổ-truyền.

Người đàn bà Pháp ngày xưa cũng là những bậc lương-thê, hiền-mẫu, làm về vàng cho tổ-chức và giống nòi, đại khái cũng như các bà vợ, bà mẹ Việt-nam ngày trước.

Thông-chế muốn nhóm thối lại những đức-tính đáng quý bị vùi dập ở người đàn bà, Thông-chế muốn làm sống lại các bà lương-thê từ-mẫu cũ-diễn của nước Pháp. Thông-chế nâng cao địa-vị của gia-dình và tổ-chức ngày hội các hiền-mẫu để khích-lệ và ca-tụng những đức-hạnh của người tề-gia nội-t trợ.

### Lương-thê, từ-mẫu tại nước Pháp mới

Cứ theo lời Thông-chế hô-hào các bà mẹ người Pháp nhận ngay hội các hiền-mẫu đầu-bước tại Pháp-quốc hồ tháng Msi năm 1941, thì bà lương-thê, từ-mẫu tại nước Pháp mới cũng chẳng khác bà lương-thê từ-mẫu tại nước Nam cũ bao nhiêu.

Thông-chế nói :  
« ... Bởi tâm lòng yêu-mến, bởi chí nhân-nại của mình mà người vợ, người mẹ làm cho chúng đời hàng ngày được bình-tĩnh êm-đềm ; cái từ-tâm cái tình ái yếm của người-âm vợ,

là mẹ khiến cho tình thân-ái lan tỏa ra chung quanh mình...

« ... Các bà là những người ban-bổ sự giáo-dục trước cả quốc-gia.

« ... Duy chỉ các bà mới biết làm cho mọi người có lòng ham chuộng sự làm ăn, có cái ý-nghĩa về kỹ-luật, có nề-khiêm tốn, có bưng kính-trọng, những cái ấy nó đào-tạo nên người lương-thiện, nên một dân-tộc hùng-cường...

Coi đó, thì người lương-thê tại nước Pháp mới, vẫn là người lương-thê của nước Pháp ngày xưa, người lương-thê thời văn-hóa Diderot viết thư khuyến con gái ngày xưa :

« Hạnh-phúc của con, không thể khác hạnh-phúc của chồng con được, càng chúng hạnh-phúc tức là nhờ nhau mà sướng, vì nhau mà cực...

« Đối với chồng, con nên hết sức vui-hòa, phải biết chiều tình chồng... ; hãy nghĩ như khi nào chồng con cũng có trong tâm-trí con...

« ... Như con biết giữ (tinh-tinh) vui vẻ, dịu-dàng để làm cho chồng con có một cái gia-dình êm-đềm đầm-ấm thì không bao giờ chồng con rời khỏi nhà mà không tiếc. Việc nhà là việc chung, việc ngoài là phận-sự của chồng, việc trong là phận-sự của con mỗi người một phần, con phải can-đảm mà gánh vác lấy phần mình. Sắp đặt trong nhà cho khôn-khéo, ngăn nắp, hề chồng con khỏi bận lòng về việc nội-t trợ, thời chồng con khỏi trẻ-nạt công việc của nhà.

« Việc nội trợ con không nên tin cậy vào ai cả... »

Và cũng là người lương-thê Việt-nam, vì cũng là người vợ biết thay chồng trông coi mọi việc trong gia-dình.

Người từ-mẫu theo lý-tưởng của Thông-chế Pétain nêu đem sự sánh với người từ-mẫu lý-tưởng Việt-nam, thì hai người cũng giống nhau như đúc.

Người mẹ hiền tại nước Pháp mới là người mẹ biết ban-bổ sự giáo-dục cho con cái.

Người mẹ hiền tại nước Nam xưa cũng là người mẹ biết lo con hư tại mẹ mà dạy-đạo cho con nên người nết-nam ngoan-ngiãn.

Hai bên đều săn-soc và chủ-trương việc giáo-dục con cái trong gia-dình.

Như vậy, ngày hội các hiền-mẫu ở nước ta, cũng phải có chung một ý-nghĩa với ngày hội hi-ên-mẫu ở Pháp: Khôi-phục những đức-tính của gia-dình cổ điển!

LÊ VĂN-HOÈ

Những tâm biến

# TIẾT-HẠNH KHẢ PHONG

CỦA BÍCH DIỆP

Bực chán vào các nhà Việt-nam ở thành thị và nhất là ở thôn quê, ta thường phải chú ý đến những biểu-vang chói lọi trên đề-mỹ chủ-ism. Sắc từ: « Tiết hạnh khả phong » Những cái biểu đó là cái biểu hiện một tấm lòng tiết liêt cao quý, một chí nhũn nại, can đảm không bỏ bêu của các bậc hiền phụ, từ mẫu trong dân tộc Việt-nam ta. Các vua chúa nước ta từ xưa vẫn hết sức khuyến khích lòng trinh tiết của phụ nữ. Trong dân gian có những bậc phụ-nữ tiết liêt và hạnh kiểm hơn người thì các quan địa phương phải bảm lĩnh và tâu vào triều đình để nghị thưởng. Lễ thường các bậc tiết phụ thường chia làm ba hạng: uai, bình, thư. Vào hạng uai là những bậc tiết phụ chẳng biết sớm như nghèo, không có giai mà vẫn giữ trọn danh tiết cho đến lúc già. Hạng bình là những bậc tiết phụ có con gái nhưng nhà nghèo mà vẫn giữ tiết tháo vạt chồng từ trẻ đến già không chịu cái giá. Còn hạng thư là những bậc tiết phụ gặp trường hợp thuận tiện hơn nghĩa là đồng con và nhà chồng lại đã an. Trong lối nghị-thưởng các bậc tiết phụ, triều đình cũng vẫn để ý cả đến cách giáo-dục con cái của những người quá phụ đó. Nếu các bà tiết phụ có con trai thành đạt thì trong sắc phong cũng sẽ được tiếng khen. Đối với các bậc được liệt vào ưu hạng thì không những nhà vua cấp bổng và sắc lại còn bắt xã thôn lập bia để ghi lấy lòng tiết liêt của các bậc phụ nữ đó.

Về việc khuyến khích lòng trinh tiết có nhiều người về phái tân học thường công kích cho như thể là một cách để trói buộc người đàn bà bắt người đàn-bà phải nỏ lệ người đàn ông. Có người lại nói cách thưởng các bậc tiết phụ của

Phụ nữ Việt-nam ta từ bậc mẫu nghi thiên hạ cho đến thứ dân đều lấy việc thờ chồng nuôi con làm bổn phận

ta có thể làm họ hẳn giá trị người đàn bà trong xã hội và đó là một sự bất bình đẳng và đã man trong việc đối đãi với phụ nữ.

Những người đó đã nói đến nào là phụ nữ giải phóng, phụ nữ bình đẳng, nào là phá tan những sự trói buộc của nền luân lý cổ của Đông-phương.

Công kiến như thế là không hiểu chân ý nghĩa trong việc trọng-lệ lòng trinh tiết của phụ nữ. Luật các vua ta và cho đến cả luân lý của ta không hề bắt buộc ai phải giữ trinh tiết, những hạng gặp cảnh góa ụa tái giá không phải là it mà vẫn không bị búa rìu của dư luận và bị tội trước pháp luật. Nhưng đối với những kẻ có thể nên lòng đức vọng mà tông nhà thì chẳng, biết hi-sinh cái thân thể hạnh phúc, và tuổi trẻ của mình để một lòng với chồng/vợ con; lòng can đảm, chí phấn đấu và nhẫn nại để chịu đau khổ suốt đời của những bậc phụ-nữ đó, phải chăng là việc đáng khuyến khích? Những bậc phụ nữ tiết liêt đó thực đã biết treo cao tấm gương hi-sinh và những người cùng hội cùng thuyền và trong phái chị em. Những bậc hiền phụ từ mẫu trong nước ta phần nhiều là ở trong những người đó.

Trong các chốn nông-thôn, biết bao nhiêu đàn bà gặp cảnh góa ụa nhà nghèo mà ở vậy buồn bán thân tảo nôi con cho đến lúc trưởng thành. Những gia đình mà người gia trưởng không may mất sớm, nếu không có những người đàn bà biết hi-sinh vì gia-dình nhà chồng vì con cái thì thử hỏi những gia-dình đó có thể đứng vững được chăng, những con cái trong gia-dình đó có thể thành người được chăng?

Những bậc phụ nữ đó tuy không được tên trên bảng vàng liệt liệt nhưng thực là những vị nữ anh hùng vô-danh vị mai một trong số đông mà không được đề ý

Những tấm gương hiền phụ từ mẫu đó nhan nhai khắp trong các gia đình ta, giai-cấp nao cũng không sao kể xé được.

Mấy năm nay, bị ảnh hưởng về cuộc quốc-gia cách mệnh ở Pháp, người Việt-nam ta cũng làm khuôn mẫu cho phụ nữ trong nước. Lễ giáo Kim-hội cho các bà từ mẫu ở hội quan hội Khai-tri tiến-đức do quan Thống-sư Bắc-kỳ chủ tọa cách đây ít lâu là một chứng cứ hiển nhiên trong việc khuyến khích các bậc hiền phụ từ mẫu. Việc này sẽ có ảnh hưởng rất tốt trong dân gian ta và sẽ làm sống lại những cái đặc điểm của nền luân-lý Việt-nam đã có hội bị quên lãng. Các thanh niên và thiếu-nữ Việt-nam trong phái tân tiến có nhiều kẻ tập nham theo thời thế mới và chủ-nghĩa cá nhân không lạc nên không nghĩ gì đến các-an và gia-đình cả. Thậm chí nhiều kẻ đến tuổi trưởng thành không chịu theo lời cha mẹ già dặn chỉ cốt sao đặng tự do và tự do là thỏa nguyện. Một nước mà đa số thanh-niên nam nữ như thế thì hậu quả nguy hiểm chẳng? Dưới chế độ cải cách của chính phủ ngày nay, nhiều người đã tỉnh ngộ và quay về với tập quán tốt của ta xưa. Người ta đã dần dần biết tránh xa sự truy gạc và chủ-nghĩa cá-nhân mà quay về với gia đình. Người ta đã biết nghĩ đến giống nòi, đến sự sinh đẻ mà phụ-nữ cũng đã hiểu bổn phận mình là « gia-đình trước đã ». Ngoài ra còn thừa thì giờ, phụ-nữ mới có quyền nghĩ đến việc khác.

Nếu được kia ta hiểu rằng những tập quán của xã-hội Việt-nam nhiều cái rất hay không nên coi thường nhất là đối với gia-đình thì ngày nay ta không phải vất vả cho người khác về phương diện đó nữa.

Ta cứ d ý lịch-sử hoặc nghe các chuyện truyền tụng trong dân gian thì đủ rõ.

### Một bà từ mẫu trong hàng các vị mẫu nghi thiên-hạ

Một tấm gương chói lọi cho phụ-nữ Việt-nam, chiếu soi từ chốn thâm cung mà ra là bà Hoàng-thái-hậu Từ-dụ, chánh cung đức Thiên-trị và mẹ vua Tự-đức. Bà Từ-dụ nguyên quán ở Gò công Nam-kỳ. Ngay từ lúc còn ít tuổi, ngài đã là người thông minh kẻ ac thường và có đức hạnh hơn người, lại thêm có học vấn khá rộng và tiềm nhiều nho giáo rất sâu xa. Sau khi tiến-cung được tôn lên đứng đầu bà cung sau viên ngồi vẫn giữ bổn phận là một người vợ hiền và một bậc mẫu mực đáng làm khuôn-mẫu cho phụ-nữ toàn quốc. Khi vua Tự-đức lên nối ngôi lên tôn ngài làm Hoàng-thái-hậu thường gọi là đức Từ-dụ. Từ chốn kinh thành cho đến các tỉnh khắp nước, đã nghe đến tên ngài, ai cũng biết ngài đó là một bậc mẹ hiền đã có công giao đức, đào tạo nên một đấng minh-quân của nước ta. Đối với con cháu và kẻ dưới, ngài thường rất nghiêm và độc đoán. Ngài rất săn sóc đến việc học của đức Từ-đức, lúc vua còn nhỏ chính ngài đã dạy lấy. Khi con là thái-tử cũng như khi đã lên ngôi vua, đức Từ-đức vẫn giữ trò hiền đạo với mẹ. Trong các sách sử của đương triều chép lại có thuật lại nhiều sự hành động của đức Từ-dụ và của vua Tự-đức đối với mẹ đáng cho ta biết đến. Như chuyện đức Từ-dụ bắt nhà vua mỗi buổi sáng phải thân hành vào Thái-miếu làm lễ không được cho các quan hoặc các vị hoàng thân đi lễ thay mình. Còn đức Từ-đức ngày nào cũng phải vào vấn an Hoàng-thái-hậu ít nhất một lần. Trong khi vấn an, đức Từ-dụ sẽ ban hỏi về các việc về triều chính, có việc gì trong đại, hỏi kham thì thế nào nhà vua cũng trả trình và hồi ý kiến mẹ. Trước khi quyết định. Naur thế tuy đức Từ-dụ không can thiệp thẳng vào chính-trị nhưng ngài cũng thường dự bàn đến các việc quan hệ trong nước. Tuy trong đời Từ-đức, nước ta gặp nhiều hồi khó khăn, nhà vua tuy luôn luôn bận rộn về quốc-sự nhưng không bao giờ sao những việc thân hôn định tình. Một lần, nhà vua đi săn vì gặp nước lũ phải nghỉ nôm nơi về được; khi về đức Từ-dụ thì về không bằng lòng; lúc nhà vua vào vấn an, ngài ngoài

mặt đi không đạp. Nhà vua biết lời liền lấy một cái roi mây dánh lên và tự nằm xuống để xin chịu tội với mẹ. Đức Từ-dụ thấy nhà vua đã hối quá liền quay lại truyền cho đưng giày và rần lần sau không được thế. Những chuyện về đức Từ-dụ còn nhiều, chúng tôi không nhớ hết và khi viết bài này không có sẵn sách để kê cừa xin độc giả lượng thứ.

### Những gương từ mẫu trong dân binh dân

Như trên đã nói, những tấm gương hiền-phụ, từ mẫu trong xã-hội Việt nam nhất là trong dân binh-dân rất nhiều và hàng ngày ta vẫn trông thấy, không thể nào kể xiết được. Dưới đây chúng tôi chỉ xin lược thuật một vài chuyện đặc sắc mà thôi. Về hồi nhà Lê trung-hưng, ở làng Quỳnh-dôi thuộc tỉnh Nghệ-an, có bà họ Nguyễn lấy chồng họ Hồ, chồng chết sớm, nhà nghèo bà phải đi quay tơ và dệt lụa thuê để nuôi con gái đi học. Thường đêm gi vi tối, bà vẫn ngồi kéo tơ và dệt chỉ mò đê những đèn con cho con đọc sách. Người con gái thấy nhà nghèo quá có ý muốn bỏ học để đi làm thuê làm mướn giúp mẹ, bà không chịu thường lấy lời răn bảo Một hôm, người con theo một bọn gái làng đi hái củi về bán được mấy tiền đong đưa mẹ. Bà cầm tiền vất đi rồi lại chặt khung cửi đình tự tự. Người con thấy thế lại phải giở lại đi học thì bà mới lại vui về làm ăn như trước. Thường sau giờ học, người con vẫn lấy tiền đi gánh nước, vừa đi vừa hát nghêu ngao, khác như trẻ tổ chỉ khi mình:

*Bây giờ việc nước đêm đang,*

*Mai sau Đấng các người nhợng làng Nôi (1)*

Sau quả nhiều đúng như câu hát khẩu-chiến đó, ông đi thì đỗ Tiến-sĩ làm quan đến Thượng-thư, trước phong Quan-cống, hiện nay trong làng vẫn còn đền thờ

Lại trong hồi gần đây, theo nhiều người biết chuyện thuật lại thì ở vùng Bắc-ninh có một người quá-phụ rất có nhan sắc. Bon hào-cường trong làng thường tìm cách chèo chèo bà, bà đành phải chịu nhàn nhọc để nuôi con đi học. Kịp đến lúc con bà đã khôn lớn bà liền cho một học-hàng đến, đem việc bị bon hào-cường trên ghé ra thuật lại. Số đĩ bà bị người ta phạm đến thân thể mà chưa dám chết là vì còn phải nuôi con, nay con khôn lớn có thể tự-lập được, bà xin giao lại cho bà con họ hàng để chết theo chồng. Nói xong bà tự tử chết. Người con bà sau này đậu Thủ-hoà và trong hồi nước Pháp mới đặt nền bảo-hộ ở Bắc-kỳ, ông đứng về phái Cần-vương để chống lại quân Pháp. Sau ông hiểu rằng chưa thể làm gì nên việc nên đành ra thú.

Sau khi ông đã thú, một vị thượng-quan ta trong hồi đó khuyên ông nên xuất chiêi, để cho người Pháp khỏi nghi ngờ. Vì trước mặt ông, vị thượng-quan kia tỏ ý không tin lời cam-đoan của ông, ông liền rùng rùng tay dài bầu rốn thừng bụng rồi kéo ruột ra ngoài mà nói: « Nếu ngài không tin thì tôi chỉ có cách này để phỏ bày lòng tôi một cách rõ ràng mà thôi ». Vị thượng-quan thấy thế kỳ, cho mời người đến cứu chữa, nhưng không kịp. Một lát sau nhà cần vương kia đã từ trần.

Số đĩ có được một người con kỳ quái và can đảm như ông Thủ-khoa no, phải chăng đã nhờ vào sự giáo-đục của phu của người mẹ tiết-liệt kia?

Ở xứ ta, những chuyện hiền-phụ từ-mẫu như hai chuyện thuật trên này, có thể chép ra hàng trăm cuốn sách chưa hết.

Bên này nay, cai quan-nhiệm về h ãn-phụ, từ-mẫu tuy có hơi khác trước, nhưng phần đông phụ-nữ nước ta từ xưa đến nay vẫn có lối làm hiếu-học, đảm-lang và sẵn lòng hiếu-sinh vị gia-đình, vị xã-hội cũng sẽ theo thời mà thay đổi chút ít song bao giờ cũng vậy có thể là những người giúp một phần lớn trong việc đào-tạo nên những người công-lần ích-đáng của xã-hội Việt-nam.

BÍCH DIỆP

(1) Một tên của làng Quỳnh-dôi.

### SÁCH ĐỢI MỜI

CUỘC TIẾN HÓA

#### VĂN HỌC VIỆT-NAM

Tác giả: Văn thành Quốc giá 290 bản thường, 109 bản đẹp NGƯỜI CHIẾN QUỐC

(Vũ-trung-Cam), bản thường 2p5, bản đẹp 10p00

BỒI MỜI 62 HÀNG CỐT HANOI - T.ÉL. 1638

#### THẮNG CON TRAI

(Lê Văn Trương)

21, 00

#### BA NGÀY LUẬN LẠC

(Lê Văn Trương)

3p, 00

#### THANH ĐẠM

(Nguyễn công Hoàn)

4p, 50



TỦ SÁCH VĂN HÓA

DO NHÀ

ĐIAN TRUYỀN

phát hành

71, Tiền Tsin Hanoi\*

Mỗi cuốn bán

Giá : 25 20

### Nguyên gốc văn minh

Quyển II trong bộ « Nhân loại tiến-hóa sử » của NGUYEN SACH KHOA

ĐÃ XUẤT BẢN: NHÂN LOẠI TIẾN HÓA SỬ

(1-80) của Nguyễn-sách-Khoa

ỐC KHOA HỌC

(3p20) của P. N. KHUB -

GỐC TÍCH LOẠI NGƯỜI

(1p80) của Nguyễn-đức-QUYNH

### Đời sống thái cổ

(2p00) của Nguyễn-đức-Quynh

Mua một cuốn gửi tiền trước, thêm 0p40 cước

# CON THÀNH, MẸ HIỀN

Người ta sinh ra, từ khi thơ ngây cho đến khi khôn lớn, không hề việc nuôi nấng khó nhọc, nói riêng về việc dạy dỗ, một phần lớn là trông cậy ở bà mẹ. Vì đối với con cái bà mẹ vì thiên-tình và nghĩa-vụ thiêng liêng, có nhiều thì giờ gần gũi con hơn.

Chính vì sự gần gũi đó nên đối với mẹ, con cái nó chịu cảm hóa nhiều hơn đối với cha. Bởi lẽ ấy, nên trong gia đình, từ xưa tới nay, người ta rất mong rất quý, coi người mẹ hiền, nghĩa là người mẹ có đủ các đức tốt. Chẳng những người ta mong có, quý có, chính những người làm mẹ nếu là người biết lớn-trọng cái chức trách thiêng liêng của mình, đều phải chau-đốt, gìn giữ lấy những đức tốt để làm khuôn mẫu cho con cái noi theo vậy.

Ở Á-đông ta, trong mấy ngàn năm nay, dưới nền lễ-giao-xâm nghiêm, phụ nữ dù đi bộ hoặc ở trong một phạm vi chật hẹp, chân bép, buồng khe, mà đối với tinh thần của dân tộc, của quốc-gia, cũng góp vào được một phần công-doi-lao và chân-hạng không phải nhỏ; những trang lương-thệ hiền mẫu, từ xưa vẫn kể tiếp xuất hiện, nhiều người đã nêu cao thân gia làm thành những tấm gương sáng chói lợi trên sử-sách, cho thiên hạ đời sau soi chung. Sau đây xin lược cử tiêu-chuyện mấy bà mẹ hiền, vì các bà đã sinh và nuôi dạy được những con trở nên thành hiền, học kết anh hùng, công nghiệp thanh danh, còn lưu lại ngàn muôn thế-lũ.

## Đạy con từ thuở trong thai

Ta thường nói « dạy con từ thuở còn thơ »; điều đó thực đã gọi là có chí lý, vì đã biết



sâu tới nơi căn-đế của phương-pháp giáo dục nhi-đồng. Nhưng đời xưa lại có người biết sâu hơn thế nữa: dạy con ngay từ khi còn hoài-thai. Đó là bà Thái-Nhâm. Mỗi khi có thai, bà chú ý đến việc « thai-giáo ». Bà cho rằng thai nhi ở trong bụng, từ khi thành hình cho tới khi ra đời, sự sống của nó hoàn toàn theo ở mẹ nó, chẳng những vì hình thể, đến cả tâm-tinh của nó mãi sau thế nào, cũng

do mẹ nó gây ngay cho trong những ngày còn mang nặng.

Nhận rõ điều quan-hệ ấy, nên khi có mang, bà Thái-Nhâm chẳng những chỉ lo phân giũ gìn thai nhi cho được mạnh khỏe, bà lại luôn luôn tự giữ mình ở trong phạm vi lễ-giáo, chỉ e lo có sự gì trái lễ, đũa-thai-nhĩ sẽ cảm thụ sự xấu ấy ngay. Vì vậy suốt trong thời kỳ mang thai, bà Thái Nhâm mãi không nghỉ sang-xuối, tai không nghe tiếng dâm, miệng không nói lời thô bạo, và không nánh động những việc trái lễ sơ-sàng. Bà giữ gìn cẩn-trọng được đến thế, nên con gái bà là Văn-dương, trở nên một học đại-thánh, có công lớn trên nền văn-hóa Trang-hoa. Người ta đều nói thánh đức của Văn-dương, một phần lớn là nhờ ở công-thai-giáo của mẹ hiền vậy.

## Vì muốn con bắt chước điều hay mẹ phải ba lần đời chỗ ở

Mẹ hiền chẳng những chỉ chăm lo nuôi nấng, săn sóc, dạy dỗ con cái là các việc thường hằng ngày, lại còn lo tới hoàn-cảnh là một điều rất quan hệ đến sự cảm hóa con cái, mà người đời thường không lưu ý đến. Bà họ Chương người nước Trâu, hóa chồng được

được một con gái là Mạnh-Kha mới lên tám tuổi.

Nhà nghèo lại ở gần bãi-tho-ma, dù چرا cho đi học, nhưng bà rất chăm dạy con. Hàng ngày hãy Kha chỉ bắt chước làm các việc đạo huyết lập đất hay lăn-lóc kén-khóc là những việc: ngày nào cũng thấy ở gần nhà, bà nhận ra nơi này không thể cho con ở lâu được, liền rời nhà đến ở gần Chơ.

Đến đó ít ngày, Kha hàng ngày chơi đùa lại bắt chước làm các việc mua bán đổi chác. Thấy thế bà lại lo chơ búa là nơi gian dối đến-đổ, ở lâu e con lại cảm thụ cái tình xấu ấy, Rồi bà lại rời nhà đi ở chỗ khác. Nơi ở thứ ba này, bà rất được vui lòng, ở ngày bên cạnh một nhà học, hàng ngày Kha tới lui trông thấy các việc ập-khương, liền thoát cùng việc học tập là những việc thấy trò trong nhà học hàng ngày truyền báo nhau, liền cũng bắt chước ngay, rồi về nhà cũng bày trò chơi đùa như thế. Cho là một nơi ở có thể cảm thụ cho con nhiều đức tốt nết hay, bà viết bao vуй mừng, rồi ở luôn đó. Về sau Mạnh-Kha lớn lên, có chí hướng về sự học, lãnh một bậc đại-nho.

Bà Chương đối với việc của con lại kết lòng săn sóc. Một hôm Mạnh-Kha đang học lại bỏ vở, bà hỏi vì cớ gì, Kha đáp là muốn về chơi nhà một lúc. Lúc ấy bà đang dệt cửi, liền cầm dao chặt bỏ công cửi đi. Thờ ngày chưa hiểu ý gì, Kha thỏ thẻ hỏi: « Thưa mẹ, làm sao đang dệt vải, mà lại chặt bỏ công cửi đi? » Bà nghiêm-nết-mặt nói: « Mẹ tự nhiên chặt bỏ công cửi, cũng như con tự nhiên không bỏ sự học. Công cửi chặt đi còn lấy đâu ra vải nữa, cũng như sự học dù những bỏ, còn mong nên người hay được sao! » Nghe mấy lời thông hiểu ấy, Mạnh-Kha cảm động ở ý hỏi nài, từ đó để lòng chăm-chỉ học tập, không dám sao nhãng một lúc nào.

## Vạch đất dạy con

Áu-dương-Tu một đại-nho đời Tống, lúc còn bé chưa đi học, nhớ có bà mẹ để làm dạy bảo, đã biết được nhiều chữ. Khi Tu mới lên



bà lên bốn tuổi, bà mẹ thường bảo vú nuôi bế ngồi bên cạnh, lấy cỏ dịch vạch xuống đất thành từng chữ dạy Tu học. Bà lại khéo làm vui, khiến cho Tu ham thích trước còn những chữ ít nết sau đến chữ nhiều nết, Tu đều nhớ mặt và thuộc lòng.

## Giữ sức cho con si ám học

Liêu-trọng-Dĩnh đời Đường là một nhà học uyên bác. Từ khi còn bé đã có chí chăm học, lại được bà mẹ là họ Hàn khéo biết dạy con, đem đến thầy con chăm sự nọc một sức buồn ngu chẳng, bà lấy văn-thuộc một gấu hòa nước cho con nhấp nuốt, để đáng miếng không buồn ngủ được và thêm sức hưởng hái lên.

## Giữ lòng si ám cho con

Nhiều bà mẹ hiền đời xưa, sau khi con đã làm nên, vẫn không quên sự khác-trách. Đào Khâm một danh thần đời Tấn, khi còn ít tuổi mới ra đời làm chức lại huyện Tâm-dương. Một hôm vì chức vụ phải giám đốc đắp chắn cá, sai làm đem một con cá về biếu bà mẹ. Chúng những không vui lòng nhận, bà mẹ lại sai người đem cá giá lại và viết thư trách bảo, đại ý nói: « May làm một viên chức, lại lấy cá của nhà nước đem về cho ta. Với ta, con cá ấy cũng chẳng nuôi ta béo bổ thêm được tí gì, nhưng với con thực đã tự làm mất lòng liêm khiết vậy. Con cá dù là vật nhỏ, nhưng là một công vật, sự lấy quen đi, rồi đến cái to cũng dần làm. Ngày nay con vì mẹ mà lấy con cá này, e rồi con sẽ vì thân gia (xem tiếp trang 50)

# BÀ NGUYỄN THỊ THUẬN

Phần đông các bà có một điều tư nhân rất sai lầm, đối với con cái, vẫn phán năn rằng: «Đàn bà không dạy được con». Nói vậy, không phải các bà tự phóng khí

cái trách-nhiệm làm mẹ dẫu. Đó là chỉ vì các bà đã dùng sai cái thiên-tính tự-ái mà ra vậy. Các bà phần nhiều tự cho rằng đàn bà vì phải bú mớm con, chăm nuôi con từ thuở nó lọt lòng, lấm lóng yêu thương đến toàn chú vào nó. Vì được gần gũi mẹ hơn và được mẹ quá thương yêu, nên đối với mẹ, con cái dễ sinh lòng hờn và hay quấy với hơn đối với cha. Cái thiên-tính từ ái ấy thực đáng quý biết chừng nào, nếu các bà khéo biết đem dùng vào sự dạy dỗ cảm hóa con cái, thì con cái hàng ngày sẽ được chịu biết bao điều hay lẽ phải trong những khi xoa xuyết vỗ về, chứng nhờ đó mà dần dần có được những nét hay, cũng như được chần-bón bằng những giọt sữa ngọt, miếng cơm ngon, dần dần chúng lớn lên lúc nào

## Một vị « mẫu nhi sư »

ma không tự biết. Trái lại, phần đông các bà đã nuôi con, yêu con không phải đúng, nuôi không biết cách, cho bú cho ăn quá mực, con cái không những không lớn được lại thường mang tật bệnh; yêu quá hóa nuông chiều, chẳng những sự hay, đến các sự dở cũng không nữ-trái ý con, mặc nó muốn sao làm vậy. Hai điều sai ấy, về sự chăm nuôi còn dễ bỏ sửa được, vì có thể bắt buộc con phải theo tiết-độ trong khi ăn uống; duy có sự quá yêu chiều đã gần làm con quen tính mất nết đi rồi. Những con cái quen tính mất nết ấy, khi chúng còn thơ dại, còn thể lảm ngơ, tới khi chúng đã khôn biết rồi, mới thấy rõ là ngang chướng. Đối với những con cái đã ra về ngang chướng ấy, có bà không đủ nghị-lực để uốn

nắn chúng, có bà lại sinh lòng căm giận quá, chứ đánh chúng rất tàn nhẫn mà cũng chẳng có công hiệu gì. Tôi lúc này, các bà ấy vẫn chưa tự biết là lỗi tại mình, lại cho sự không dạy được con đã dường như nhiều việc; mà các bà vẫn tin là « giới sinh ra thế ». Muốn chứng tỏ cái ngộ-điềm ấy, xin giới thiệu bà Nguyễn-Thị-Thuận là một vị hiền mẫu đã được sĩ-phu kính tặng ba chữ « Mẫu nhi sư » nghĩa là « mẹ đẻ mà là thầy học » thực là một tấm gương sáng cho nữ-giới nước nhà.

Bà quê ở huyện Quảng-diên, phủ Thừa-thiên, xứ Trung-kỳ, năm mới 17 tuổi, vắng lời cha mẹ, kết duyên cùng ông Hoàng-Đạo người làng Xuân-lý cùng huyện.

Bà vốn là con nhà giàu, khi còn ở nhà được mẹ cha yêu chiều, ăn chơi thong thả. Tới khi về nhà chồng là nhà học trò nghèo túng, bà tự bỏ



hết đồ trang sức, ăn mặc mộc mạc, đem trút vốn riêng ra làm vốn buôn bán tần-tảo lo toan các việc cho nhà chồng.

Sự chồng vì tính riêng quyền luyến, nhãng bỏ công danh, bà khuyên ông Đạo nên đi xa tìm thầy hay, bèn lốt rêu tập sự học cho được tẩn-thời. Có chí lại có tài, năm ngoài 20 tuổi, ông Đạo đã nổi tiếng là một danh-sĩ, bằng vàng ba đả, chóng chầy chắc sẽ đến tay. Nào ngờ, sức học có thừa, vận may ít gặp, thì luôn mấy khoa, ông chỉ đỗ kép được hai khoa tú-tài. Rồi giữa lúc đang miệt mài quyết chí khoa danh, bỗng bị bệnh tạ thể, để lại người vợ góa còn trẻ và hai con thơ ngây.

Đời gánh giữa đờn, bà Thuận lúc ấy dù mới ngoài hai mươi tuổi, nhưng quyết lòng giữ tiết thờ chồng nuôi con. Sau lễ trảm ngày chồng, bà tự tay điếm-kiểm đủ các sách vở văn bài của ông chồng còn lại, xếp cẩn thận vào mấy cái tủ kê hai bên giường thờ. Luôn trong ba năm, đêm đến công việc rồi nằm, bà lại thấp hương, đem hai con đứng trước giường thờ, lẩm nhẩm kinh vái rồi thổ thề nhắc lại những chuyện của chồng ngày xưa cho hai con nghe, rồi chỉ vào các từ sách mà nói rằng:

— Hai con coi đó, bên trong là những cửa báu của cha xưa cất kỹ để dành cho hai con. Hai con phải ngoan ngoãn lớn lên mẹ sẽ lấy ra cho hai con dùng.

Trong khi ở tang chồng, ngoài các người bà con họ hàng ra, bà tạ tuyệt không cho một người lạ nào qua lại

trong nhà, hàng ngày chỉ đóng cửa chăm việc canh cửi và may và trồng rơm hai con, không hề ra đến ngoài, cho đến ngày bên nhà cha mẹ sinh ra bà, nếu không có sự gì quan-trọng xảy ra, dù có sai người đến gọi sang, bà cũng không lui tới.

Thấy bà còn trẻ, nhiều người đến cầu hôn, bà đều ngliêm lời cự tuyệt. Một lần có người lấy quyền trên cưỡng-bách bà phải tái giá, bà khóc lóc xin van không được, liền lên đi lấy con đạo nhọn đến trước bàn thờ chông kêu khẩn rồi dám cò tự tử, may có người lành tay dặt được dao ra, bà không chết được.

Sau đó, bà xét thấy chung quanh nơi ở của mình, ít người đươg-đến, bà liền bán bộ nhà đất, rời đến ở một xóm có nhiều vị đạo-đức lã-thành, bồng nhờ bênh vực và nghe lời nghĩa-ly chỉ-bảo.

Sau ba năm hết tang chồng, hai con đến đã đến tuổi đi học. Bà sửa lễ tự đưa hai con đến xin một cụ tú-tài trong xóm khai tâm cho. Cụ Tú thấy bà có phẩm hạnh đơm trang, đem lòng kính nể, xin bề sức dạy dỗ hai con cho bà.

Hai con hàng ngày đi học. Trước khi con đi học bà xem

Trong mùa viêm nhiệt thường hay mắc bệnh cảm mạo, nóng rét. Nên dùng:

**DẦU**

**HỘI SINH THÁI CỎ**

chuyên trị các bệnh kể trên ban đầu các thứ thuộc căn nhiều đại-ly các nơi.

Hội n° 52 Hàng Bạc Hanoi

xét sách vở, dạy bảo mọi điều lễ phép. Tới đết, bà đem đèn ngời khâu, bảo hai con ngồi học hai bên, nhắc hỏi và chỉ bảo các chữ quên sai. Vì khi xưa bà cũng có theo đòi thi nghĩa, đã từng đọc qua chính văn kinh chuyện. Đối với hai con dù bà rút mủi thương yêu, nhưng thương tử về nghiêm-khiêm, trong những lúc ngồi coi học tập, bà không quên đề chốc roi mảy, nếu xét rõ lỗi thì đánh và trải lời dạy bảo, tức thì đánh phạt không tha. Mỗi khi ra oai trách phạt rồi, bà thường khóc đả hai con:

« Các con nên gắng chí, làm trọn công-phu mà cha xưa vì đoàn mệnh phải chịu thiệt thòi. Các con mai sau được thành danh, mẹ đây có khổ hạnh tới học nào cũng vui lòng cam chịu ».

Ra công đôn-đốc sự học của hai con trong hơn mười năm gòì không ngày nào sao nhãng, bà được mọi người ngợi khen là bà mẹ hiền, dạy con rất nghiêm.

Hai con gái là Hoàng Liên, Hoàng Chương sau đều đỗ Cử-nhã và ra làm quan.

Năm Tự-đức thứ 36 (1883) bà ngoài 60 tuổi, quan địa-phương đem sự trạng bà tâu lên, được nhà vua ngợi khen ban thưởng tiền vàng, và các thứ sa lianh. Bà thọ được 77 tuổi mới mất.

Khi được ban thưởng, các con có làm lễ bái khánh, sĩ phu trong miền có làm thơ văn và câu đối gửi mừng rất nhiều, nhiều người có dâng ba chữ « mẫu nhi sư » nghĩa là (mẹ đẻ mà là thầy học) để biểu dương sự khéo biết dạy con của bà.

# Nhờ chuột mà đỗ Tiến-sĩ

Như đã nói trong hai số «Chuột» của T. B. C. N. xuất bản mới đây, chuột chẳng những là một giống vật có trí-không có một «nền văn-minh» riêng, lại còn là một giống vật biết đến on trạ nghĩa, chẳng khác gì người. Thật không ngờ một giống vật xấu-xí ghê-tởm như vậy mà lại có cái đức cao-quí như vậy.

Những kẻ bất nhân vô nghĩa đọc mấy chuyện thuật dưới đây, tưởng sẽ hồ-thẹn khi thấy mình thua-kém cả giống vật xưa nay vẫn bị coi là giống nhớp-nho và nguy-hiểm cho nhân-quần xã-hội. Sách «Khách-ọa chử ngữ» chép rằng:

— Năm canh-tý, đời vua Gia-Tĩnh triều Minh, có khoa thi hương.

Khoa ấy, cử-nhân thứ 83 là Nhan-Phượng, đã khiến quan trường phải chú-ý.

Ngayla quyền thi của Phượng, khảo-quan chấm đã đánh hỏng rồi, viết xuống cái bùm đề dưới án thư. Bỗng lại thấy quyền của Phượng đề ở trên án, khảo-quan bực mình lại viết xuống gầm. Lát sau thế nào khảo-quan lại thấy quyền ấy nằm trong đống quyền thi dưới gầm, chấm.

Chắc-chẳng rằng mình không trông lầm hay viết lẫn quyền thi, khảo-quan ngạc-nhiên hết sức, lại viết quyền của Phượng xuống gầm. Và

giả vờ ngủ, để dò xem có sự gì lạ chẳng. Quả nhiên, khảo-quan hé mắt thấy một đản chuột xúm vào tha quyền thi của Phượng từ dưới gầm lên để trên án.

Cho là có sự báo-án gì đây khảo-quan liền gương lấy Nhan-Phượng để cử-nhân.

Khoa thi xong, khảo-quan tò-mò cho người đời Nhan-Phượng đến nhà riêng hỏi chuyện: Nhà thầy hẳn có âm-đức gì nếu không sao đản chuột lại cử tha quyền thi lên án như vậy? Phượng kinh-cần đáp:

— Bẩm, chúng con không hiểu là nhà có âm-đức gì không, duy có ba đời nay, nhà con cấm không nuôi mèo, Ạ!

## Các thứ thuốc danh tiếng và trị bệnh lạ nhất

1) Thuốc ho bổ phổi hiệu trái đào.— trị dứt các chứng ho lâu mau giúp người phổi yếu hay mệt 1 hộp 0p30.

2) Tiêu ban giải nhiệt.— giải nóng trừ ban cho trẻ em hay vò cứng 1 gói 0p20.

3) Tư thời cảm mạo tán.— trị nóng lạnh nhưт đầu cảm nắng trúng mưa 1 gói, 0p20.

## Phượng nam y viên

MỸ-THO — NAM-KỶ  
Bắc-kỳ do M. NG. VĂN-ĐỨC  
11 Rue des Caisses Hà-nội  
và khắp nơi đều có bán...

Lại sách «Kỳ-văn-lục» chép rằng: có một viên cử-nhân tên là Lý-chiều-Đoàn, thi tiến-sĩ đã bị quan chủ-khảo đánh hỏng, quyền đã xếp trên giá lẫn với những buyên thi bị loại.

Đang chằm giờ bài, mỏi-mệt, buổi trưa, quan chủ khảo ngả lưng nằm nghỉ. Trong lúc đang thiêm-thiếp ngái bồng giạt mình thấy vật gì ở bên gối.

Xem ra thì là quyền thi, đề tên là Lý-chiều-Đoàn, liền sai người cất lên giá sách. Rồi lại ngủ. Đang làm-dm, ngái trông thấy một con chuột lớn tha quyền của Đoàn để cạnh gối ngái. Ngái lại sai cất đi. Lát sau chuột lại tha đến. Ngái lại sai cất đi. Cứ như thế đến ba bốn lượt. Rồi khoa ấy, Đoàn được chằm dậu Tiến-sĩ.

Sương danh xong, quan chủ-khảo thuật chuyện lại và hỏi Đoàn vì có gì được chuột trả ăn.

Theo lời Đoàn, thi nhà Đoàn, luôn ba đời không nuôi mèo, có lẽ vì thế mà được chuột đến on chăng?

Chuyện ấy đồn-dại ra, người ta liền đặt thành câu khuyển-giới:

«Tam thế bất dưỡng miêu, tử-tôn tất cử tiến-sĩ».

Nghĩa là  
«Ba đời chẳng nuôi n mèo, con cháu tất đỗ tiến-sĩ».

H. P.

# Quỳnh Như

KỊCH THƠ CỦA PHAN KHẮC-KHOAN

(Tiếp theo)

## CẢNH III

Phòng thư-trai (nhà Kiến-xuyên-Hầu)

NHÂN-VẬT: Kiến-xuyên-Hầu,  
Nguyệt-Thanh  
(Trong lúc Kiến-x-Hầu nói  
Nguyệt - Thanh lên nghé)

Kiến-x-Hầu  
Mộng trắng mây trần mộng chửa thành,  
Nước non đành giữ đám xuân xanh;  
Liều đương mấy thuở phôi mầu biếc,  
Lòng yêu-run sỏi nổi bất bình.  
(Nghĩ đến con là Thanh-xuyên-Hầu)

Uông là đương xanh đã rụng rồi!  
Lá vàng sao chửa héo bay rơi?  
Lòng ta bỗng chốc nao nao nhớ  
Giọt mầu hiền lương thấm nợ đời!

Hiên-nhi, hiên-nhi ơi, hiên-nhi!  
Xoay xuyên-lồng ta biết nói gì?  
Bao lúc sầu buồn pha hận tủi:  
Tuổi già ngoạ ngán cảnh suy-vì!

Mây mẩn làm sao có Phạm-lang,  
Tâm tư rất đáng bực đống-sàng;  
Tai can sắc ấy Châu Trần vẹn:  
Quyết hứa định niết nghĩa đá vàng...

Nguyệt-Thanh (một mình)  
Sung sướng làm sao:  
Nữ-nhi can-quắc với anh-hèo;  
Lòng chan chứa:  
Ta mừng thay duyên Phượng-hoàng đời  
lửa...

Kiến-x-Hầu  
Ta thân đến thư-trai  
Đề thung dung hỏi chuyện khách anh-tài,  
Người an ủi lòng ta khi vạ cảnh:  
Con với rề cũng đồng chung vai cánh,  
Mắt con hiền thi rề quý năng thay,  
Lòng trời cao sui khiến thực là may.

Chọn dịp tốt lúc công thành danh toại  
Ta sẽ cho chàng hay... trở lại;  
Cuộc đoàn-viên phối-hợp lúc vu-quy:  
Vừa thiên-duyên, vừa ngộ-diệp với kim-chi (hôn hờ)

Đây lòng lão  
Bồng lại ra con sâu, tan áo-não  
(ngó vào phòng)

Nhưng chàng đâu?  
Mà vắng vẻ trước sau!  
(và o trong phòng)

Ta vào trước... (ngó ra vườn)  
Kia bóng ai nơi hôn-hoa thực-được  
Bóng ai?  
Mà bóng hai?

Chàng chính chàng, và ai nữa?  
Thấp thoáng, như bóng người khuê-nữ..  
Ta cứ ung dung vào trước đợi chờ,  
Ô hay đây trông chẳng những bài thơ  
Tơ tơ kằng khái, búng hần, thơ nghĩa thi.  
(xem thơ)

Ồ lạ quá đây những văn thơ ấy-mỹ,  
Cả một thiên tình-sử đượm mê say;  
Và thơ ai mềm mỏng trong trang đây?  
Trông nét chữ  
Rõ là của người khuê-nữ:  
Phải, thời rồ, ngoạ ngán quá than ôi!  
Cao gia-phong thực đã đốn say rồi:  
Trang hiền-nữ bỗng ra tưởng hoa-nguyệt!

Nguyệt-Thanh (đeo bao)  
Không, bầm tướng-công  
Con thế xin quả quyết

Quý-mương cùng sông-từ rất đom-trang  
Bao lâu nay đã tạc đá ghi vàng  
Lòng khăng khít nhưng mà tình thanh-nhẽ

Tuyệt trắng gương trong, con thế càng cao cả

Chứng-minh cho đời gái sắc trai tài  
Niềm yên đương không vương gợn ý trần-ai.

# Nhờ chuột mà đỗ Tiến-sĩ

Như đã nói trong hai số «Chuột» của T. B. C. N. xuất bản mới đây, chuột chẳng những là một giống vật có trí-không có một «nếp văn-minh» riêng, lại còn là một giống vật biết đến ơn trả nghĩa, chẳng khác gì người. Thật không ngờ một giống vật xấu xí ghê-tởm như vậy mà lại có cái đức cao-quí như vậy.

Những kẻ bất nhân vô nghĩa đọc mấy chuyện thuật dưới đây, tưởng sẽ hồ-thẹn khi thấy mình thua-kém cả giống vật xưa nay vẫn bị coi là giống nhớp-nho và nguy-hiểm cho nhân-quần xã-hội. Sách «Khách ọạ chuế ngữ» chép rằng :

— Năm canh-ty, đời vua Gia-Tiên-triền-Minh, có khoa thi hương.

Khoa ấy, cử-nhân thứ 83 là Nhan-Phượng, đã khiến quan trường phải chú-ý.

Nguyên quyền thi của Phượng, khảo-quan chấm đã đánh hỏng rồi, vất xuống cái hòm đề dưới án thử. Bỗng lại thấy quyền của Phượng đề ở trên án, khảo-quan bực mình lại vất xuống gầm. Lát sau thề nào khảo-quan lại thấy quyền ấy nằm trong đống quyền thi đang chấm.

Chắc-chắc rằng mình không trông lầm hay vất lẫn quyền thi, khảo-quan ngạc-nhiên hết sức, lại vắt quyền của Phượng xuống gầm. Và

giả vờ ngủ, đề dò xem có sự gì lạ chẳng. Quả nhiên, khảo-quan hé mắt thấy một đàn chuột xúm vào tha quyền thi của Phượng từ dưới gầm lên đề trên án.

Cho là có sự báo ân gì đây khảo-quan liền gượng lấy Nhan-Phượng để cử-nhân.

Khoa thi xong, khảo-quan tò-mò cho người đời Nhan-Phượng đến nhà riêng hỏi chuyện : Nhà thầy hử có âm-đức gì nếu không sso đàn chuột lại cử tha quyền thi lên án như vậy? Phượng kinh-cẩn đáp :

— Bẩm, chúng con không hiểu là nhà có âm-đức gì không, duy có ba đời nay, nhà con cấm không nuôi mèo, ạ!

## Các thứ thuốc danh tiếng và trị bệnh lạ nhất

1) Thuốc ho hủ phổi hiệu trái đào. — trị dứt các chứng ho lâu mau giúp người phò yếu hay mệt 1 hộp 0p30.

2) Tiêu ban giải nhiệt. — giải nóng trừ ban cho trẻ em hay vô cùng 1 gói 0p20.

3) Tứ thời cảm mạo tán. — trị nóng lạnh nhức đầu cảm nắng trúng mưa 1 gói 0p20.

## Phượng nam y viện

MỸ-THO — NAM-KỶ

Độc-kỹ do M. NG. VĂN-ĐỨC

11 Rue des Caisnes Hà-nội

và khắp nơi đều có bán...

Lại sách «Kỷ-văn-lực» chép rằng: có một viên cử-nhân tên là Lý-chiều-Đoàn thi tiến-sĩ đã bị quan chủ-khảo đánh hỏng, quyền đã xếp trên giá lẫn với những buyên thi bị loại.

Đang chằm giờ bài, mỗi một, buổi trưa, quan chủ khảo ngã lưng râm nghĩ. Trong lúc đang thiêm-thiếp ngái bỗng giật mình thấy vật gì ở bên gối.

Xem ra thì là quyền thi, đề tên là Lý-chiều-Đoàn, liền sai người cất lên giá sách. Rồi lại ngủ. Đang lim-dim, ngái trông thấy một con chuột lớn tha quyền của Đoàn để cạnh gối ngài. Ngài lại sai cất đi. Lát sau chuột lại tha đến. Ngài lại sai cất đi. Cứ như thế đến ba bốn lượt. Rồi khoa ấy, Đoàn được chấm đậu Tiến-sĩ.

Sương danh xong, quan chủ-khảo thuật chuyện lại và hỏi Đoàn vì có gì được chuột trả ân.

Theo lời Đoàn, thì nhà Đoàn, luôn ba đời không nuôi mèo, có lẽ vì thế mà được chuột đến ơn chăng?

Chuyện ấy đồn-dại ra, người ta liền đặt thành câu khuyên-giới :

«Tam thế bất dưỡng miên, tử-tôn tất cử tiến-sĩ».

Nghĩa là

«Ba đời chẳng nuôi mèo, con cháu tất đỗ tiến-sĩ».

H. P.

# Quyển Như

KỊCH THƠ CỦA PHAN KHẮC-KHOAN

(Tiếp theo)

## CẢNH III

Phòng thư-trai (nhà Kiến-xuyên-Hầu)

NHÂN-VẬT : Kiến-xuyên-Hầu,  
Nguyệt-Thanh  
(Trong lúc Kiến-x-Hầu nói  
Nguyệt - Thanh lên nghê)

Kiến-x-Hầu

Mộng trắng mây rầu mộng chửa thành,  
Nước non đành giữ đám xuân xanh ;  
Liều đường mấy thuở phôi mầu biếc,  
Lông yêu rạn sỏi nổi bất bình.  
(Nghĩ đến con là Thanh-xuyên-Hầu)

Uông là dương xanh đã rụng rồi !  
Lá vàng sao chửa héo bay rơi ?  
Lông ta bóng chốc nỏ neo nhớ  
Giọt máu hiền lương thấm nợ đời !

Hiền-nhi, hiền-nhi ơi, hiền-nhi !  
Xeo xuyên-lông ta biết nói gì ?  
Bao lúc sầu buồn pha hận tủi :  
Tuổi già ngạo ngán cảnh suy-vì !

May mắn làm sao có Phạm-lang,  
Tâm tư rất đáng bực đòng-sang ;  
Tài cán sắc ấy Châu Trần vẹn :  
Quyết hứa diach nướn nghĩa đá vàng...

Nguyệt-Thanh (một mình)

Sung sướng làm sao :  
Nữ-nhi cần-quốc với anh-hào ;  
Lông chán chửa :  
Ta mừng thay duyên Phượng-hoàng đôi lứa...

Kiến-x-Hầu

Ta thân đến thư-trai  
Đề thung dung hỏi chuyện khách anh-tài,  
Người an ủi lòng ta khi vạ cảnh :  
Con với rẻ cũng đồng chung vai cảnh,  
Mắt con hiền thì rẻ quý năng thay,  
Lông trời cao sui khiến thực là may.

Chọn dịp tốt lúc công thành danh toại  
Ta sẽ cho chàng hay... trở lại ;  
Cuộc đoàn-viên phối-hợp lúc va-quy :  
Vừa thiên-duyên, vừa ngộ-diệp với kim-chí (hôn hờ)

Đầy lòng lo  
Bồng lại rả con sâu, tan áo-nào  
(ngó vào phòng)

Nhưng chàng đâu ?  
Mà vắng vẻ trước sau !  
(và ở trong phòng)

Ta vào trước... (ngó ra vườn)  
Kia bóng ai nơi bồn-hoa tưng-đục-đục  
Bóng ai ?  
Đã bóng hai ?

Chàng chính chàng, và ai nữa ?  
Thấp thoáng, như bóng người khuất-nữ..  
Ta cứ ung dung vào trước đợi chờ,  
Ô này đây trông chất những bài thơ  
Thơ kháng-khải, hùng hồn, thơ nghĩa chí.  
(xem thơ)

Ô lạ quá đây những vần thơ ủy-mỹ,  
Cả một thiên tình-sử đượm mầu sắc ;  
Và thơ ai mềm mỏng những trang đầy ?  
Trông nét chữ  
Rõ là của người khuất-nữ :  
Phải, thời rỏ, ngọc ngạn quả than ôi !  
Chào gia-phong thực đã đốn suy-ròi :  
Trang hiền-nữ bỗng ra tuồng hoa-nguyệt!

Nguyệt-Thanh (đeo bao)

Không, bầm tưng-công  
Con thề xin quả quyết

Quy-mương cùng sông-tử rất đòng-trang  
Bao lâu nay đã tạc đá ghi vàng  
Lông không khít nhưng mà tình thanh-nở

Tuyệt trắng gương trong, con thề cùng  
cao cả

Chứng-minh cho đôi gái sắc trai tài  
Niềm yên đương không vướng gợn ý trần-tai.

Kiến-x Hàu  
 Tý-nhi hời,  
 Trong giây phút giận hờn nóng nôi,  
 Ta buông lời nghiêm-khắc đoán ngời sai,  
 Bức trán-anh gái sắc với trối tai  
 Nền kim mã ..  
 Tình là lẽ... miễn là tình thanh nhâ.  
 Sắc tại kia cần xứng biết bao nhiêu,  
 Tả đã tìm trong dòng dõi những đồng-liên,

Không ai xằng hờa là chàng Phạm-Thái!  
 Tả đã đáng Khôi-nguyên, thêm tấm lòng  
 khảng-khái

Với non sông bầu nhiệt-huyết đun sôi;  
 Nguyễn Phạm, Trương hai họ kết nên đôi

Nhưng trước hết,  
 Ta phải khuyên chàng đừng say sưa  
 mãi miết

Về yêu đương, đành đã trót thân nhau  
 Nhưng đạo vợ chồng nào phải một thời  
 lâu

Ta kịp thảo mấy dòng thư đề lại...  
 (Viết một đoạn dừng lại nói)

Phạm-Thái,  
 Bức thiếu-niên anh-tài và khảng-khái,  
 Hãy bình yên chờ đến một Ngày Mai :  
 Cả hai bề rồi vẹn về hòa hài...  
 (Lại viết, rồi lại dừng)

Phạm-Thái,  
 Khách đông-sông của ta,  
 Một thiếu-niên anh-tài và khảng-khái,  
 Cả một niềm an ủi lúc cao niên!  
 Ánh dương tàn thủa a lại hết cơn phiền,  
 Nguyễn nguyệt-lão xe bên giấy chỉ thắm;

Và Ngày Mai nọ sẽ tràn muôn vẻ gồm,  
 Già hay hay tuổi đã xông Kiền Bành,  
 Phút giờ đây trở lại chút ngày xuân...  
 (Kiến-x-Hầu đề bức thư lại đi ra)

Nguyệt-Thanh  
 Bực lão-trưởng  
 Người hiền-đức thực một người cao-  
 thượng.  
 Lòng tin say đượm tình tóc râu bông,  
 Đồi đã phai mà tình còn thắm với non-  
 sông.

Phạm công-lữ,  
 Xuất-thân chỉ là tăng-lữ,  
 Và công-danh chỉ là một chi hiền-ngang.  
 Và cơ đồ chữ gấm với thơ vàng,  
 Mà được trọn ngay đây làm quý-tiểu...  
 Đồi phú-quý mà tâm tư... mãi kể!

Vai làm sao,  
 Thỏ lông ta rầy ước với mai ao,  
 Mừng đôi lứa.  
 Phạm công-bên Hoàng bên cảnh xanh nhẹ  
 mùa.

Cao, tài-tử với giai-nhân,  
 Phạm, Trương duyên nghĩa thắm Châu  
 Trần;

Tài sắc ấy,  
 Bep lòng ta biết mấy!  
 Ngạn tỷ-nhi mà lòng nhuốm thanh cao,  
 Gìn công-nương rực rỡ nầy Ly Tao...  
 (Nguyệt-Thanh viết)

(còn nữa)  
 PHAN KHẮC-KHOAN

# Côi là người Bắc

TRUYỆN DÀI CỦA VU XUÂN TỰ  
 (Tiếp theo)

Song suối, Phương đem Chi ra mà cha mẹ. Luôn luôn nâng đỡ đả đỡ lời trước để Chi khỏi hổ ngổ. Thấy con gái sắc sảo đến chông luôn, hai ông cụ bà cụ thân sinh ra Phương cho là vợ chông chúng nó tương đắc, lại càng yêu mến con rể nhất thấy tính tình Chi rất gần gũi với tâm hồn người Nam. Sự thực, xưa nay chông vẫn mong mỗi đàn chúng bà tỷ yêu thương như đàn con một nhà, cho nên với người Nam-kỳ, hoặc người Trung-kỳ, lễ thiện cảm với chông một phần, thì Chi lại xử lại bằng hai. Bởi thế, Côi và họ hàng láng giềng Phương, hai bên đều thành thực thân mến nhau, và nhiều lúc nghe chú bác, cô dì Phương khen chàng : « Chà! Thông Năm ấy, thấy thông! », Chi vui vui, có cảm tưởng như mình thực liên lạc với họ hàng Phương. « Thông Năm »? Vì thời quen trong này tránh gọi tên hấy, nọ người gọi Chi theo thứ bậc của Phương ở trong gia đình. Phương là con thứ tư, nhưng phải sự một bậc « thứ năm », vì thế nhất là « cả », tiếng này chỉ dành riêng gọi những người lớn-huống-cả trong làng.

Ông Xã và ông Cả ngồi xuống ghế. Chi bưng hai tách nước, và lấy thuốc là đánh riêm mời hai ông ngồi. Chàng đã « đê phông » đầu dây của thặng, vì Phương đã bảo trước cho biết tình ông cậu học-trực, có điều gì không vừa ý là nói thẳng tuốt ngay, không thờ lợ nể nang gì cả.

Tựa lưng vào vành ghế, ông Xã ngắm trông Chi, rồi gật gù tỏ vẻ ưng ý :

— Thông Năm được đôi Gao

nghe « ba » chúng bay nói, tso cũng cho ng giả vợ mà « kỳ cục » quá! Đả giả chông cho con thì chông nó muốn đem cháu đi đầu mần-ăn thì đi, giữ chông nó sao đặng?... Chi chưa biết nên trả lời ra sao, cứ « ả đả » đưa cả câu chuyện :

— Dè...

Ông Cả đưa tay lên vuốt râu :  
 « Chà! Nam, Bắc, chỉ non chẳng là non sông của nước ta!... Chi mim cười :

— Dè, bác nói « nhảm » lắm!  
 Ông Xã cũng họa theo :  
 — Thệt vậy! Song, điều mà tao sợ, khác ông giả vợ cháu làm, là sự mấy người Bắc vô đây, đã lép gia thất ở ngoài đờ rồi còn lấy vợ nữa, nời ai biết đặng. Suo ít lâu, cả cô vô ghen tuông sanh chuyện. Đờ, cháu ở trong này lâu, cháu coi đàn ông có mấy ai lấy hai bà vợ đâu, mà con gái đàn bà, ít người chịu làm lẽ mọn như ngoài Bắc.

Điều này, quả Chi đã thấy nhiều đăm rờ, nhưng kết cục anh chông đa mang ý phải đeo hai vòng hai nơi...  
 Bỗng ông Cả chậm rãi nói :  
 — Làm lẽ, hay làm cả, cái điều ấy cũng không quan hệ lắm. Vì một khi cả yêu thương nhau, biết cách chung sống để gây hạnh phúc gia đình, thì cả hay lẽ có làm gì! Nhưng, điều bực nhất là có ít người Bắc vô đây cố ý... « ảo mô ». Mà nếu họ đảo được « mô » rồi ản đời « kiếp » với người đàn bà, còn đặng được tha-thư. Song, đảo được « mô », họ lại cuốn một số tiền lớn trốn về Bắc...  
 Chi giật mình, như vừa nghe phải lên một mũi nhọn, mà Phương cũng hơi tái mặt lại.  
 Về linh, ông cả vẫn nói như thường :

... hồ mặc vợ ở trong này, thật làm hại cả một đời người đàn bà! Trình bác, đem ra pháp-nệ thì sự cũng rồi. Cái tình yêu chông trắng của người con gái, có phải hồ từ được bề tưởng gạt mình mà dụ êm, quên hẳn được đâu!...

Ông Xã cười :  
 — Tôi làm bậy làm bạ đờ, thành « khò đờ » cho mấy người Bắc lấy vợ Nam sau này!  
 Ông Cả gật đầu :  
 — Không những khó đờ, mà còn mắc cỡ lấy cho mấy người Bắc « đương đả » như thầy phán rờ...  
 Chi vội hỏi :  
 — Dè, thưa bác, thầy, phán nào :

— Thầy phán.. người con rờ ông đờc-phủ làm giàu lớn có tiếng ở trong này. Ông đờc-phủ có người con gái thứ hai giả cho một người Bắc làm chông phả. Được làm rờ một nhà đại phú, soog thầy phán không chịu « lòn cỏi », by-vọng tiền của nhà vợ. Ấy Bửi không chịu lớn củi mà ông đờc-phủ ghét bỏ, xúc xiêm bảo con gái « đờ » chông. Cả con gái cũng thích những sự tăng bốc thịnh nọi, liền nghe lời cha, về kiếm chụng với chông xin li-di. Sau ông đờc-phủ lại đem cô này giả cho một thằng « cha cang chủ kiện ». Và « thết nghiệp qua Saigon. Va họ đờ rất khéo. Bết ông đờc-phủ thích quac-cách, va liền khóm-núm kính bầm luôn, khiến ông bố vợ rất ưng ý con rờ. Người ta thốt lại hôm sau lễ cưới, va họ bù-phục, cũng mặc áo thụng lụa trắng. Ông đờc-phủ khoái tri, sau khi giả con, liền cho va nếm trâm ngàn đong...  
 Cui sừng sỏ :

RA ĐỜI TỪ NĂM 1921

thuộc bỏ

## Cừu-Long-Hoàn

Vó - Đình - Dân

BẢ TỪNG LÀM DANH DỰ CHO NGHỀ THUỐC VIỆT-NAM KHẮP XỨ ĐÔNG-PHÁP

CÁC CỬA HÀNG ANNAM VÀ KHÁCH ĐỀU CÓ TRỮ BÀN LỀ

Hộp 2 hoàn : 1\$70. Hộp 4 hoàn : 3\$25. Hộp 10 hoàn : 7\$90



# LÊ-VAN KHÔI

LỊCH-SỬ TIỂU-THUYẾT CỦA HỒNG-PHONG

(Tiếp theo)

Ba tiếng « phu nhân đến » ném trúng vào giữa cuộc thanh sắc ngả nghiêng thế này, làm Triều bại-búng, khùng khiếp; giá ai làm phúc chọc thủng-lâu-thuyền cho va chìm xuống đáy sông, có lẽ mát ruột hơn. Bình nhậ, va kiêng sợ nằng và rùng ghen tuông dữ, hai đàng cùng nổi tiếng như nhau.

Còn người, trong cơ đay tri khôn xoay trở thoi-cuộc, mà đứng trước một việc nhỏ mọn lại phải hải hùng, lưỡng cố. Triều định chắc Cầm-huê là kẻ từ Saigon xuống chỉ cốt đánh ghen, chứ không còn vì lẽ gì khác. Phen này biến to!

Không biết làm thế nào, Triều chỉ còn vờ kíp khoát tay ra hiệu cho đàn ca im đi, các cô lặn đi, rồi mình thì thoi phụt đến, vôi vàng chai xuống không thuyền, nằm dãn mình dưới vòm, trùm chầu lên trên, nhìn khe kuông đầm thỏ.

Tôi nghiệp mấy cô sơ bị đồn mang nhục, hổ chạy tứ tung. Cả hai người tiền-thiếp mới hiển cũng thế. Người rầy nhảy bữa xuống, chiếc xuống con, hơi đi tất là. Người kia nhào-đạp xuống sông, làm mối cho cả sếu.

Mà tướng Cầm-huê đến, là cổ làm sấm-sột giông tố gì sao?

Nàng phàm-phàm trèo lên lâu-thuyền, đánh lửa thấp đèn, rõ làm như người bất ịch đã quen thuộc bang học, xuống thẳng dưới khoang, kéo chân lối Triều dạy, nói năng niềm nở:

— Một ông lớn chỏi dạy cho mẹ con tôi xem mặt một tí nôi!

Trần nghe, tướng là câu nói giận-lầy, không dám ngửa mặt lên nhìn vợ, giả đờ bốp dẩu vô trán và nói dòng rên rỉ như người có bệnh:

— Từ chiều đến giờ lên cơn sốt, làm như đau, khó chịu quá!

— Lại bệnh Tè-tuỵ, chỉ uống thang y-nữ là khỏi, ai còn lạ gì? Cầm huê nói và cười gằn, không khiến Triều hồi hộp.

— Minh chỉ nói nhảm! Triều đáp.  
— Nói nhảm à?... Vừa mới rồi ở trên bờ còn nghe tiếng đàn ca nh-ối, cuối đầu râm rì trên sông, làm cho Hà-bà mắt ngù... Sao mà phát bệnh chóng thế?

— Đấy hẳn là quân sĩ non đùa ca-bát làm vui... Thế mà tôi nằm sốt mê man, chẳng biết gì cả.

— Ông lớn vờ vịt khéo quá... Làm như người ta đi điếc tất cả.

— Thật đấy!  
— Ông lớn muốn chối, huh?... Ngồi bên, mùi rượu còn sặc cả lên... Lại còn phấn của mấy cô ấy dính cả vào đầu tóc râu ra dây này, tang chừng rành rành...

— Thôi, tôi van lạy mình, nói khe-khe chứ!... Chuyện gì hãy để mai mốt về Saigon sẽ hay. Nếu ở đây, mình diễn kịch ghẹo tuông, cả lời lớn tiếng, để trở cười cho binh gia cũng những người tai mắt ở xứ này, làm tôi mất cả thể-thống đi.

Khốn nạn, Triều cúi đầu van lạy thát. sơ cuông cả người. Trước hăm con sư-lữ Hà-đông, đến anh-hùng hào kiệt cũng nhiều người phải khiếp, chẳng riêng gì Triều.

Cầm-huê thấy bộ-tịch mà phì cười, không nói hình-phạt tình-thần nữa:

— Minh gán quá! Đại-trương-phu làm nên công-danh sự-giệp ở đời, muốn vui chơi thanh sắc cứ việc đương-hoàng công-nhiên, ăn gì mà phải che đậy, chối cãi. Đừng thêm bất chước những kẻ đem hôm mồm như rạn, ban ngày làm bộ từ bị như bụi, để lấy tiếng tốt với đời, như thế là giả dối, hèn hạ.

— Thù thật với mình, tôi vui chơi công-nhiên trước mặt thiên hạ, nhưng với vợ bạn thì phải che đậy chối cãi, vì sự thương yêu khiêng nề khiến thế!... Triều nói một cách ôn tồn, nhỏ nhẹ, tướng nhìn khéo như thế cho Cầm-huê bá lóng.

Không ngờ được thấy kết-quả trái hẳn:

— Thế thì ông lớn càng sai lầm to! Cầm-huê nói với dòng trực-liệt. Người quân-lữ làm việc gì cũng vậy, cần minh-bạch đối với vợ-con nhà trước hết, mới minh bạch với thiên-hạ được chứ.

— Mồm mép lý-sư ấy, tôi xin dẫu nang hải-phục. Tiếc sao bà-mụ không nạ cho mình ra đời làm đàn ông?

— Ủ, mình thử nghĩ xem tôi nói thế không phải à?... Và lại, mẹ con tôi lặn lội ra đây chuyên nhai, cơ phải chú-y tìm mình để ghen tuông sinh-sự gì đâu! Minh vui chơi cứ vui chơi, mặc kệ gì phải lưỡng cố hải tiết thời đờ rồi đáp chần giả-ôm...

— Thật vậy ư?... Triều chặn ngay lời vợ và hỏi. Chính tôi đang muốn hỏi mình: kỳ hạn tôi sắp về Saigon đến nơi, mình phải lặn lội ra đây làm gì? Tất có duyên-cớ quan hệ thế nào thì mình mới đi!...

— Cơ thế!... Mấy hôm trước, nội thành Phiên-an người ta đồn rầm lên rằng quan

Trung-quân đã từ trên ở đồn Châu-đốc... Tôi chổng vác cả người, lập tức vào soi-phủ hỏi thăm tin mồm, ai nấy đều trả lời một cách lung tung, có vẻ bí mật, khiến tôi thêm lo ngay-ngáy... Vừa may gặp ông Tăng-vô-Ngại đến phủ, tôi nín áo hỏi sẵn hỏi đơn, ông ta tươi cười yên ủi và khuyến tôi chớ nghe lời thiên-hạ đồn đại vô bằng. Ông nói nếu quả thật quan Trung-quân có mệnh-hệ rủi ro thế nào, thì soi-phủ phải nhận được tin hung-bào trước nhất, mà đấng này soi-phủ chẳng tiếp được tin tức gì lạ, thế nghĩa là quan Trung-quân vẫn được bình-yếu. Muốn díp, ông kể chuyện cho tôi nghe bình triều ở Châu-đốc có chống cự qua loa, nhưng quan Trung-quân bản sung thị-oi mấy hiệp,

là chiếm được đồn lũy n-... Vậy là tôi được yên tâm, cách mấy hôm, lại có một tin khác, làm tôi guri mình lo ngại, đứng ngồi không yên...

— Còn tin gì nữa?... Còn tin gì nữa đấy?... Triều hỏi dồn.

— Cái tin này quan-bệ, đáng nên giới-tham... Ấy là tin Triều-dinh treo thưởng 300 nén bạc để lấy đầu Lê-van Khôi và đầu mình, hề si thành công, ngoài món tiền thưởng to tát ấy, lại được phong làm thiên-hò... Vì thế, hiện nay có bọn lục-sĩ táich-khích hăm họ công danh phú quý, đua nhau báo-dòng dữ lăm. Hôm nọ, trời vừa nhá nheo, có người lả mặt, la-cà ở trước cửa phủ ta, đó hỏi quan Trung-quân hôm nào về Hậu-dông dữ về, để tôi yết kiến... Tôi chạy ra nom theo, thấy đúng người thật khả nghi. Tự gia nhân đều nói thấy hẳn có dấu dao nhọn trong mình. Chắc là một thích-khách

— Khả nghi sao không hô lính bắt nó lại? Triều nói.

— Lúc ấy không kịp nghĩ đến, Cầm-huê đáp. Nó lặn vào bóng tối, nhanh như cái cắt. Nghe nội bọn thích-khách định dùng tôi mỹ-nhan kẻ cho được để thân-cận những người mà họ muốn cất lấy thủ-cấp để lĩnh thưởng của triều-dinh. Cái gì chứ gái đẹp thì tôi còn lạ gì tính nết « hảo ngọt » của mình, hề thấy là híp mạy lại, vô vọt ngay... Biết đàn trong mấy cô-ả mình tưởng là che được mắt tôi, đem theo từ Saigon, lại chẳng có một đứa đóng vai mối-chai cam bầy của quan thích-khách?... Sơ mình không biết cái tin triều-dinh treo thưởng mua đầu, sơ mình quá híp mắt về gái, hằng biết đề-phòng ma bị kẻ thù thừa cơ ám sát, cho nên tôi lo sốt cả ruột, vôi vàng đầm đìa xuống đây...



FILM, KINH, GIẤY || Sáp tới, xin các hiệu ảnh các tỉnh cho biết ngay địa chỉ, để danh (reserver) hàng trước - Đúc Tháng 8 80 rue des Médicaments Hanoi - veute - achat des produits et accessoires pour Photo Japonaise

— Ôi! Đâu bà chỉ khỏe lo nghĩ vẫn vơ! Triều đình Cầm-huê vẫn nói với vua cười. Tôi đi đầu tiên hô hậu ứng; ở đầu có quân-gia hộ vệ canh phòng tứ vi, thích-khách muốn hốt cái đầu của ông tướng này khó lắm.

— Minh báo tôi vào vơ?... Phải biết con người ta, càng cao danh vọng, càng day gia-van, càng thiếu gì kẻ ghen ghét, rình mò làm hại, nhất là người ở vào cảnh ngộ như mình, đáng nào cũng dơ dang, nguy hiểm. Mấy hôm, mẹ con tôi nằm dưới đó triều Gia-định về đây, chỉ phùng hôi hạp, chả biết xuống đến nơi còn được thấy bình yên vô sự, hay đã làm ma không đầu rồi... Thú thật, bây giờ trông thấy mình vô sự, tôi mừng rỡ như được tái-sinh vậy.

Triều ngài lặc suy nghĩ giây lâu, rồi lặc đầu và nói làm bầm, như nói một mình: — Hừ!... Vô lý... Đây hẳn là lại Đàng-vinh Ung đồ hiền tật năng, bày vẽ ra để làm mưu mô phân-gián gì đó; chứ không lẽ triều đình lại sai người ám-sát tôi!

— Tại sao? Cầm-huê lấy làm lạ, hỏi. — Chỉ tại... Triều trả lời ngập ngừng, không muốn nói hết. Nhưng mà thôi, đến bà biết gì việc nước mà căng to mồm.

— Ôi! ông-lion khinh em vơ chứ! Cầm-huê nói động hơn mắt. Một người đàn bà vượt qua bao nhiêu sóng ngòi khói lửa đến đây, thấy chồng ngoại-tình mà gái rõ ràng, mà không thêm ghen tuông hay tra hỏi nửa lời, chỉ ăn-cần lo nghĩ về tính-mạng chồng ngày-hôm... thưa ông lớn, người đàn bà ấy có thể nghe bàn quốc-gia đại-sự được lắm.

— Phải, tôi vẫn biết bà đạo đức, không thể mà nghe nói « phu-nhân đến » người ta sợ hết hồn vơ... Có điều việc này, tôi không muốn mình phải bận lòng; nào ai dám khinh?

— Nhưng mình cứ nói cho tôi nghe. — Có gì lạ đâu, triều-đình để tôi an-toàn lúc này thì sẽ có lợi hơn; tôi tin trong triều, bề nào

cũng có những bực tri mưu, nghĩ đến chỗ ấy.

— Để thường mình là công-thần hay quốc-trượng gì, mà bảo triều-đình phải quý-tình-mạng của mình như thế?

— Chẳng phải công-thần quốc-trượng gì cả, nhưng triều-đình thuê người giết tôi bấy giờ thì lấy ai thu phục Gia-định lục-tính lại cho!

Triều nói câu ấy có vẻ tự-đắc-ra mặt. Cầm-huê sững sờ ngó chông rờ đi tai hỏi nhỏ:

— Mình lại rắp tâm làm phản, phải không? Không trả lời vơ của hỏi ấy, Triều nói lảng qua chuyện khác:

— Hôm mình ra đi, tình-bình Gia-định xem ra thế nào, vẫn yên ổn chứ?

— Yên ổn lắm, người ta trở lại huấn-bán làm ăn vui vẻ như thường, xem ra nhân-tâm ngày càng mến phục ngài-đấng và mong đợi Hoàng-lion mau về làm vua.

— Còn ở mặt trận Biên-hóa?

— Ngài-binh đại-thăng, khỏi chiếm lại được thành Biên-hóa, đánh binh triều tôn trọng vô-kê. Một vài hôm, Khôi về Phiên-an một-tiểu, xem xét công-việc, rồi lại lên Biên-hóa, bài binh bố trận, chờ ngày chống cự với đại-binh của triều-đình sắp đến.

— Đại-binh ấy, ai làm tướng, mình có nghe nói không?

— Có, tôi nghe phong văn thế này, chả rõ là đúng hay sai: Triều-đình đã phong Tổng-phúc-Lương làm thảo-ngịch-tả-tướng-quân và Nguyễn-Xuân làm tham-tấn; Phan-văn Thủy làm thảo-ngịch-hữu-tướng-quân, Trương-minh Giảng làm tham-tấn, hiệp với binh-khẩu tướng-quân Trần-văn Năng, Nguyễn văn Trọng, đem cả bốn quân thủy, bộ, kỵ, tượng, phân làm mấy đường tiến-công Gia-định, binh như sắp sửa đến nơi. Phen này chiến-tranh là dữ dội, mình thì! Mình làm Trung-quân đô-thống, binh-quyền to, trách-nhiệm cũng to; nay mai ra trận, phải

cố bảo-trọng thân-thể, kéo khổ vơ con nghe! Triều đứng phất dậy, truyền bảo quân-sĩ sửa soạn binh-lái, rồi day lại nói với Cầm-huê:

— Nếu thế, ngày mai ta phải trở về Gia-định thương-khẩn mới được.

Quả thật, Triều rắp tâm phân Khôi ngay từ buổi đầu, cho nên có mây-may cơ-hoại nào khả-thử, và cũng lợi-dùng tới đây, không chịu bỏ tay, chỉ mong sớm được chuộc tội với triều đình.

Hôm đánh Châu-đốc, mà hai quan thủ-thành là Lê-dại-Cương và Lê-văn Lý thua chạy, trốn lên Nam-vang, kính-dờ nước Chân-lạp, Triều sai người thân-tin theo gót, đưa cho hai ông ấy bức mật-thư sau này:

« Kính xin nhị vị đại-nhân chiếu giùm.

« Triều tôi phải tam thời theo đặc, chỉ vì tình-thế bất đắc-dĩ, nhưng tặc-tông trung-« nghĩa, không bao giờ quên được ân-đức « trước bề của ngài-quân-vương. Chủ-y muốn « hảo-toàn tâm thân bên môn này, để nay « mai có dịp đôi tội lập công với triều-đình, « thì nghĩ còn hơn là hôm nọ tử-tiết mà « không ích gì.

« Hai ngài có dịp làm sớ về triều, xin làm « ơn vi tôi giải tỏ nỗi niềm khổ tâm, hầu « công triều-đình sớm xét cho tôi lập chí « trung-quân bảo quốc là thể.

« Việc tôi tru liệ sớ sẽ thực-hành nay mai. « Hai ngài tạm nài ở kinh-đô Chân-lạp vì « lâu, lối sẽ đon rước trở về thành-tây.

« Gio thu mát mẻ, xa chúc bình an.

« Chánh-vệ-ủy Thái-công Triều bài thư »

Thế là Triều chủ tâm trở mặt tỏ ràng. Đến hôm Cầm-huê xuống Hà-lieu, Triều nghe tin triều đình mua lấy thú-cấp chừng 300 lang bạc, tin ấy thực hư không biết, nhưng va-càng lo sợ và nóng nảy làm phản, vì e để đầu đưa au gây, lực-lượng hơn khỏi thêm phân-kien-có khó phá; mà mình cũng vai triều-đình chậm trễ chừng nào tội to hơn chừng ấy.

Bởi thế, Triều lật lại trở về Gia-định, khi được tin đại-binh của triều-đình sắp vào đến nơi mà trong những người làm tướng có Nguyễn-Xuân là chỗ quen biết, có thể trông mong ông ta bình vực hộ mình.

(còn nữa)  
HỒNG-PHONG

GIÁ MUA BẢO

	Một năm	6 tháng	3 tháng
Hắc kỳ, Trung kỳ	13,00	9,50	5,50
Nam kỳ, Cao hơn, A. lion	20,00	16,00	5,50
Ngọc kỳ và Công kỳ	4,00	20,00	12,00

Mua bảo phải trả tiền trước mandat xin đi:  
TRUNG-BẮC CHỦ NHẬT, HANOI

BÀNH RĂNG BĂNG

SAVON DENTIFRICE

**KOL**

RĂNG CẮC BÀ SẼ  
TRONG NHƯ NGỌC  
TRẮNG NHƯ NGÀ

DISTRIBUTEUR:  
S.A. Poincard & Veyret  
Saigon, P. Penh, Hanoi, Haiphong

Sách của thư xá ALEXANDRE DE RHODES

ĐÃ XUẤT-BẢN:

**KIM - VÂN - KIỀU**  
tome I (hết)

Thơ ngụ ngôn La Fontaine  
(hết)

**LƯỢC - KHẢO VIỆT - NGŨ**  
của Lê-văn Nư - 0p50

Le paysan Tonkinois à tra-vers le parler populaire

của Phạm Quỳnh, 80 trang khổ 17 x 23 có nhiều tranh ảnh của Mạnh Quỳnh, Bìa 2 màu bìa thường, 0,50 bìa giấy 0,75-1,5000

Trẻ con hát, trẻ con chơi  
của Nguyễn-văn Vĩnh sưu tập, khổ lớn 24 x 32, toàn tranh ảnh và bìa 2 màu, B. n thường 0,50 bìa giấy 0,75-1,5000

SẮP XUẤT-BẢN:  
**KIM-VÂN-KIỀU**  
tome II (tròn bộ)

bản dịch Pháp-văn của Nguyễn-văn Vĩnh, 460 trang, khổ 17 x 23, có nhiều tranh ảnh của Mạnh-Quỳnh, bìa thường 3p00, bìa Verve 6p.0000 8p.50

NHỚC ĐỀU, NGẠT MÔI, SỚT NÓNG, ĐAU MÌNH NÊN DÙNG:

**Thời nhiệt tán ĐẠI-QUANG**

Trong mùa nóng bức, thường bị cảm-mạo cũng nên dùng:

**THỜI - NHIỆT - TÁN ĐẠI - QUANG**

Xin nhận kỹ hiệu (bơm-bơm) mới khỏi nhầm  
83, phố hàng Ngang Hanoi -- T. 61. 808

**L'ACTION MORALE**

Nhà in T. B. T. V. có nhận bán quyền L'ACTION MORALE do nhà Học-Chính Đông-Dương xuất bản

★

Giá mỗi quyển 4\$10 - Cứrc phí 0\$37  
Không nhận gửi lnh hóa giao ngân 4p53

# ÁO QUẦN

của THANH THẾ-VỸ

Có người bảo rằng loài người khác muôn vật và hơn muôn vật vì có quần áo.

Sự hơn khác đó tuy có ở nơi quần áo nhưng cái lý do đích xác phải tìm sâu xa hơn: nó ở chỗ nguyên nhân đã khiến cho phát minh ra quần áo; - nó là cái trí khôn đó. Nhưng khi mà óc con người nghĩ tới những thứ mà hiện nay ta gọi là quần áo thì hỏi vì lẽ gì?

Bất cứ học tập hóa chăng? Con chim có lông vũ, con thú có lông mao; vũ mao che đậy cho da thịt khỏi bị cái rét đậm cắt. Người, lông vũ đã không, lông mao cũng lại chẳng đủ, phải vờ lấy những thứ có thể đem lại hoặc giữ lấy cái nóng cho thân; một ít lá quần vào người, một cái da thú khâu vào thân thế là cũng đủ rồi. Dần dần cuộc đời mỗi ngày một tiến tế hơn lên, các sự như - ăn đều theo thời mà tiến bộ. óc phát - minh sáng - tạo thêm hoạt động; cái da da khâu trên vai đã nhường chỗ cho tấm lụa, tấm vải. Người ta sinh ra cái kéo, cái kim, sợi chỉ và rồi từ đấy những thứ che thân được chỉnh đốn và nhân loại ra một cách phức tạp. Không những có hai thứ là áo và quần, lại còn khăn mũ - giầy dép. Người ta chưa mãn nguyện. Người ta đạt các thứ áo: áo trong, áo ngoài, áo ngắn, áo dài, áo rét, áo nực, ... quần cóc.

quần trắng, quần lót, các thứ giầy dép, các thứ khăn mũ.

Trong một thiên nữ tóc uốn quần, mai cài vai hồng hoa gầy, tay cầm đèn, bán một bộ tân - trang ông ả, đến một đôi dép quai cao gót, có ai liên-tưởng tới một con chim với bộ lông vờ hay một con thú vờ bộ lông mao nữa không?

Hay có lẽ áo quần chỉ là một thứ điểm trang mà loài người sáng - chế ra để tăng sức hấp-dẫn lẫn nhau cho hợp với lẽ sinh tồn?

Cái da hồ của chàng chàng, ưa nhìn hơn cái da báo của chàng kia, thì thời mới chàng đi qua đường để lòng này còn đời... Thế là chàng da hổ nếu không gây mất trận huyết chiến với chàng da báo, thì đầu vào mộ công việc mới là: chàng chế ra một thứ che thân đặc-biệt để đánh đổ linh-dịch. Bẩm sinh ra có

SẮP CỎ BÀN:

NGUYỄN TUẤN  
**QUÊ HƯƠNG**  
tức «Thiếu quê hương»  
Gần 500 trang  
Ấn loạt công pi u  
Bán thường \$150  
Bán quý 2 \$300

**ANH - HÒA**  
69, Rue du Charbon Haroi  
Thư và tiền đề tên ông  
**MAI VĂN PHÙNG**

tài hoa mỹ-thuật, lại được dịp dùng tới nó, con người đã khiến công nghệ thuật được phát triển cả ở những phục sức.

Người ta đã biết nghĩ các kiểu quần áo. Người ta đã biết sửa sang thêm bởi những nếp áo cho tăng bộ về yêu-kiểu thời-huốt của các đường cong mềm-mại, cho rõ rệt về đường mảnh đường hoang của các thứ thoi no nạng rắn chắc. Bao nhiêu lụa, bao nhiêu mẫu sắc, bao nhiêu mẫu kiểu hết thấy mọi thứ gì có thể đem lại một sự lạ, một vẻ đẹp là đến được thủ đoạn cả. Trong những chỗ đông người, làm khi ta ước nhận thay một cảnh đua trước khoe thắm, ta phải công nhận rằng cũng thấy vui với khi nhìn cái dáng muốn hồng nghìn là đó.

Nhưng cái chức-vụ điểm-trang của y-phục chẳng có thể là chỉ phát-sinh do một chức-vụ trước khác của y-phục ư? Trước hết con người có thể chưa nghĩ tới điểm-trang mà nghĩ tới một công việc quan-trọng cần-thiết hơn. Muốn sinh-tồn người phải bảo-dưỡng cho thân-thể. Muốn bảo-dưỡng thân-thể lại cần có sức khỏe ở-tri-không. Kể nào khỏe hơn, khôn hơn ấy, là kẻ thắng, kẻ sống. Và đã thắng, đã sống, là y như phải nghĩ tới gìn-giữ lấy cái thắng cái sống ấy, nghĩa là phải gìn-giữ cái địa-vị đã chiếm được. Còn gì giản tiện hơn là khoác vào

minh cái da con vật mà đã giết được, để tỏ rõ sự đắc-thắng của mình? Con gì tự-nhiên hơn là muốn những kẻ đã bị chinh-phục luôn luôn nhớ đến oai-quyền chi-huy của mình mà bất họ trông thấy không ngại một cái dấu hiệu riêng? Sau một trận tử-chiến, kẻ thắng có thể vờ lấy cái lông chim mà cắm lên đầu, để vờ tỏ lòng hân-hoan sướng-sướng, vờ phở sự tưởng trớn vẻ vang. Đến khi tâm da thú đã có nhiều người khoe, chiếc lông chim đã có nhiều người căi, lúc đó lại có một cuộc phân - cấp khác nữa. Họge gây ra một trường ác-chiến, hoặc khét đất một cuộc dân xếp, để kết cục chẻ ra một tôn-ti trật-tự và ngời ra những dấu hiệu - những huy-chương, những phục sức thích hợp. Rồi theo thời-gian, theo tiến bộ, những phẩm phác thêm lông lấy, tức rõ phức-tạp, và phân-biệt. Nhà vua có mũ áo cho đến cả màu sắc riêng. Xứ kia dân gian cầm được dùng tới màu vàng. Xem trong quần đội hiện thời, viên quan họ có ba ton vàng mà lính tay trơn thì tay áo thật là trơn-tru trơ vải. Rồi khắp hàng người, mỗi một y-phục riêng. Y - phục của người Á có, y-phục của người Âu có, người sang một lối, người hèn một lối. Nhà tu, nhà võ, thợ thuyền, con buôn, thêm được một hàng người nào, tức thì có lối phục sức riêng ngay cho hạng đó.

THÀNH THẾ-VỸ

CHỮA KHOẢN :  
**CÁC BỆNH**  
**NHÀ THUỐC HỒNG - LẠC**  
49, phố Hàng Mắm - Hanoi

## LOẠI GIA - ĐÌNH (Quốc-gia) THỀM NHIỀU MỤC VỚI BẠN ĐỌC

Trả nhời câu hỏi: Đấng lên tuổi, ý thích, trao đổi những thư từ, tranh ảnh, carte postale, giữa bạn với một người đồng y ban. Bù có: **CHIẾC ÁO CŨ, CHIẾC GẤY TRE, LÁ CHỨC THƯ...** Bù có tron bô.  
**QUẦN - SƠN LÁO - HIỆP** của Thanh-Đình (6 quyển 12\$)  
Editions BAO - NGOC  
67 NEYRET HANOI - TEL: 286 (phố cửa Nam)

## LẬU, GIANG

Mặc bệnh tình nên uống thuốc của **BÚC THƯỞNG** 131 route de Hue Hanoi sẽ khỏi.  
Thuốc lâu 1900 một ve. Giang 1.00. Nhận chữa khoán. Xem mạch cho đơn, chữa đủ các bệnh người lớn, trẻ con. Bán đủ cao, đơn, khoán lán.

Chi nhánh Nam - Kỳ và Trung-Kỳ Phòng thuốc **chữa phổi**

(15 Radeaux Ha noi T.61. 1630)  
Tổng phát hành: 163 Lagrandière SAIGON

HUẾ Nam - Hải. 147 Paul Bert Cao ho lao 15p chữa các bệnh lao có trứng ở phổi. Trừ lao thành được 4p ngàn nưa các bệnh lao sắp phát. Sinh phí mao cao 2p. chữa các bệnh phổi có vết thương và vết đen. Sát phí trứng 2p, nhuận phổi và sát trùng phổi. Các thuốc bổ phế kiện bổ thân 1p50 và người tu lao 1p. dứt rồi hợp bệnh.

Có nhiều sách, thuốc chữa phổi và sách bị thư nói về bệnh lao bệnh không. Hội xin ở từng cục và các nơi chi nhánh

Sách « LƯỢM LỬA VÀNG »  
SẮP PHÁT HÀNH :  
**Tùy bút II**  
của NGUYỄN TUẤN  
những bài văn tùy bút đặc sắc nhất của tác giả khi còn đầy ắp hết chửa đống bèo

**GIỌT SƯƠNG HOA (XUÂN)**  
của PHẠM VĂN HƯNH  
50 sách in, có bìa, xin kíp đón mua ngay thư từ gửi về: 49, rue Tria Tsua Hanoi

AI MUỐN DÙNG THUỐC BỔ CƯỜNG TÂM THUỐC **sâm nhung bách bổ** **Hồng - Khê** 75 Hàng Hồ Anot. Mỗi hộp 1\$20

Peintures **DURCILAC ET HIRONDELLE**  
Bên mẫu  
Chất bóng  
Mau khô  
Giá hạ

E'S. TRƯƠNG - VĂN - TỰ  
157 Henri Riviere Namdin  
Cần đại lý các nơi

# Con thánh, mẹ hiền

(Tiếp theo trang 15)

con mà dám lấy cả các cái khác, đến thế con sẽ thành con mọt của nước nhà, tội lỗi để đầu cho họ. Mẹ mong con trước sau nên giữ trọn lòng liêm khiết. Như là vốn nghèo, mẹ ăn rau củ đã quen, An rau củ mà thấy con ăn trầu, tẩm thân trong sạch, còn hơn được ăn cá thối, mà thấy con phải chịu tai tiếng hay tội lỗi. tham ô...»

Bà mẹ Đào-Khân đây, thực là một bà mẹ hiền xưa nay ít Nhà Khàn rất nghèo, nhưng bà muốn cho Khàn làm nên, hết sức canh chừng lấy tiền cho Khàn ăn học, luôn luôn khuyến, bảo Khàn nên kẻ giao với những người hơn mình. Một hôm cô viên hiệu liêm Phạm-Dạt đến chơi nhà Khàn. Ngủ lại đêm. Bấy giờ đang mưa rét lại mưa tuyết luôn mấy ngày, trong nhà Khàn lại chẳng có đồng tiền hỏi gao nào, mà kẻ theo hầu và xe ngựa của Phạm-Dạt lại đông, Khàn bối rối không biết lấy gì để cúng trong được. Biết ý con, bà mẹ gọi vào nhà trong bảo: « Con cứ yên lòng ra ngoài hầu qui khách, các việc đã có mẹ lo ». Rồi bà nhân cơ hội để đi châm đất, tiền in lạng cất bỏ đem đi bán được tiền đong qua và mua rượu thịt, rứt rứt nhà làm củi đun, phá đêm nằm lấy củi cho ngựa. Giờ lâu, bà làm đủ xong mâm cơm thơm lất đem ra cúng qui khách và đủ các người theo hầu. Sáng sau, Dạt hỏi đồ biết chuyện, trong lòng xối bao kính-phục, nói rằng: « Không phải bà mẹ ấy, không sinh được người con ấy ». Sau đó, Phạm Dạt hết sức tiền cũ Đào-Khân. Chẳng bao lâu, Khàn trở nên qui-hiền và có tiếng là một hiền-nhân đời bấy giờ.

**DÃ CỐ BẢN:**  
**Em là gai bên song cửa**  
Truyện dài tâm lý của Lưu-Trung-Lưu giá 1\$50  
bè là một truyện rất cảm động, rất thú vị, là cái tình ở giữa một thanh niên văn sĩ, và một gái bán nguyệt sắc ở nơi "làng Sóng Bạc" - tác phẩm cuối cùng của tác giả.  
EM LÀ GAI BÊN SONG CỬA: các bạn sẽ thấy tâm hồn, siêu-hoài, siêu-cảm ở thế giới thanh cao lý tưởng.

**Hai đứa trẻ**  
Số 1 và số 2 của NAM - CAO tức HOA-MAL số 28 và 29 mới xuất 0,29  
Nhà xuất-bản Công-Lực 9 Takou Hanoi

**CÁC GIA-ĐÌNH NÊN DÙNG THUỐC:**  
**Điêu - Nguyễn**

1) Thuốc đau dạ dày Điêu-Nguyễn  
2) Thuốc ho H. Điêu-Nguyễn  
3) Thuốc ho H. Điêu-Nguyễn  
4) Thuốc bổ máu... Điêu-Nguyễn  
5) Thuốc bổ huyết... Điêu-Nguyễn  
6) Thuốc cảm... Điêu-Nguyễn  
7) Thuốc tiêu... Điêu-Nguyễn

**Tổng-cục: 125 Hàng Bông, Hanoi**  
Đại-Lý Đức-thắng, Mai-lyh, Nam-tiên Saigon  
Nam-cương: Mytho, Vinh-lung, Vientiane

**4 MÓN THUỐC BỔ CỦA NAM.**  
**PHỤ, LÃO ẤU DO NHÀ THUỐC**  
**BÚC-PHONG**  
45, Phố Phúc-Biến Hanoi phát hành

Các cụ nên dùng:  
**THUỐC ĐẠI BỔ BÚC-PHONG . . . . 2\$00**  
Các ông làm việc nhiều nên dùng:  
**THUỐC BỔ THẬN BÚC-PHONG . . . 2, 00-**  
Các bà các cụ nên dùng:  
**THUỐC ĐIỀU KINH BỔ HUYẾT . . . 1, 70**  
Các bà phải cho trẻ em uống thuốc:  
**THUỐC BỔ TÝ TIÊU CAM. . . . . 1, 50**

**BẢN BỐN BẢN LỄ DỮ TƯỚNG SÔNG**  
**THUỐC BẢO CHẾ VÀ CÁC THỨ SÂM**



**CAI**  
hay là hồi-ký của một người đã nghiện và đã cai thuốc phiện của **VŨ BẢNG** (xem từ số 138)

Tôi nhận sự chưa biết trả lời bằng lòng hay không thì mẹ tôi rơm rơm nước mắt, bở rảng:  
- Anh cứ nghĩ tôi thôi, chứ lạnh về, anh em đưa nào nó dám khinh anh. Tôi bằng lòng là được.  
Thoát một cái, cai một cái, mà tôi nó hôm hân bày tế lại trở lại với... « Tôi cho anh mang bèo đến về hút ở trên gác. » Lòng tôi rất tung lên. Tôi nghĩ đến những điều tôi đã quyết định, tôi nghĩ đến lòng mẹ thương con, và tôi nhớ lại những cách cư xử của anh em họ hàng đối với tôi... Tưởng là gì, hóa ra cáo chết ba năm lại quay đầu về núi!  
Tôi fên tự nhủ:  
- Thôi đành vậy chết thì chết chứ không bao giờ ta chịu về  
Và là, nó cho thuốc, thì tôi không muốn về, cũng con bởi ba là nữa Ba là đó là ba là gì? Đó là lẽ thứ nhất, lẽ thứ nhì và lẽ thứ ba.  
Lẽ thứ nhất là đêm qua, tuy tôi có ý tưởng muốn ngủ lại, muốn một cách ghé gôm, hẳn cần nhưng sáng hôm nay thì cái ý muốn đó cũng tốt hàng đi rồi. Tôi lại vẫn cứ muốn cai.  
Lẽ thứ hai là nếu lần này không cai được, tôi không bao giờ còn có dịp cai được nữa.  
Lẽ thứ ba, là nếu đã muốn cai thì không còn gì tốt hơn là ở đây. Nếu tôi về nhà thì những cơn thuốc phiện vật, không có một người nào ngăn tôi được. Thì những cơn vật như cơn vật đem qua tôi đã bay đi hết mất rồi còn chi? Ở đây thì khác. Người ta canh dữ lắm. Không ra được. Muốn hút không được. Và lại, cai không khi ở nhà thường có khi cũng giúp cho óc mình thêm một chút cảm để mình lại có thể tin rằng mình có thể thành công trong công việc cai của mình  
Thế là tôi quyết định. Quyết định không về nhà. Tôi chỉ xin mẹ tôi bảo thẳng Xuân đi mua cho tôi mấy liều thuốc ngủ để uống xem có chộp mắt được phần nào không.

Mồng chín tháng giêng  
À không! Phải dùng tiền nữ ơ, đến bây giờ tôi mới thực biết đúng có quyền vận năng, sinh sát không có một sức mạnh nào bị kịp. Những câu truyền tụng rơm mà từ trước người ta vẫn nói cho tôi nghe để chứng tỏ sự thâm độc của nàng, không đủ điều kiện được một phần ngàn sự thâm độc đó, sự nguy-hiểm đó. Có là một người đã từng cai, đã từng bị thuốc phiện hành rồi, người ta mới có thể biết rằng nàng là một con mẹ gớm ghê, bố ai đã vương phải thì không không tự bỏ cái gì không đem dùng để cho người ấy ở chế độ an, chết đi sống lại.  
Từ hôm cai đến nay, tôi đã đỡ hơn nhiều chứng: ho, sốt, đau lưng, róng rục, điên cuồng, rức xương, buồn ruột... Đã tưởng qua được chứng ấy thì bệnh sẽ rút lui, rồi khỏe dần, không ngờ hôm nay, một bệnh chứng khác lại xảy đến làm cho tôi cuồng cả lên.  
Nguyễn do vẫn là tự chúng không ngủ được. Thuốc ngủ uống vào không ăn thua. Khẩu đất lại cũng không ngủ được. Tâm giờ tối, - ở trong nhà thương người ta ngủ sớm lắm, có khi ngủ từ bảy giờ - tâm giờ tối tôi thấy một ngon ngon lên nằm xem sách, những tháng ngày xem như thế may ra mình sẽ quên được những sự đau đớn ở trong người mà ngủ được chăng. Tôi nhớ rằng, Tôi quên được sự đau đớn trong... một phút. Nghĩa là tôi đọc được ba giờ đồng chữ. Sáng đến giường thư tự thì mất đi hóa lên, ruột tôi nóng như lửa, tôi rái ròi không thể nào mà nằm được. Uống sách trên tay nữa. Thế rồi, âm âm như một cơn giông bão, bụng tôi sôi lên và cả chứng rức xương biết từ đâu lại kéo đến, dữ dội hơn cả đêm kia và đêm qua nữa. Từ đỉnh đầu cho đến gót chân, tôi tưởng tượng như có hàng vạn cơn ròi len lỏi vào các thợ thối, gặm nhấm các gân, xương và rìa dần gân, dạ dày, lá lách và thận tôi.  
Nguyễn tôi đã đoán biết trước thế nào đến nay tôi cũng nhớ xương như thế nên suốt từ sáng, tôi chỉ nằm nghĩ cách trừ cái chứng đau quai ác đó đi. Tôi nghĩ ra việc xem sách. Thì thì hành đó, không ăn thua rồi. Tôi lại tự nghĩ đây thì hành cách thứ hai. Đó là cách làm cho thân thể mỗi một, từ chi ra rồi: ấy tức như cái thuyết lấy độc trị độc của nhà bác học.

Đieu luật cốt yếu và duy nhất của Chính - Phủ là làm việc công ích.

**NHI - BÔNG GIÁO - DỤC**  
Muốn dạy con trẻ cho có hiệu quả xin đọc:  
**Nguyên nhân thời xấu của trẻ con**  
của ông g. Lo Doan-Vỹ soạn  
Cuốn này sẽ giúp các phụ-huynh rèn cho con em mình chưa hề được liệt các họ: hư tật xấu M. I cuốn 1\$20. Mua tinh hóa giao ngân hết 1\$90. Ở xa mua xin gửi 1\$60 (củ cước) cho:  
**NHÀ IN MAI-LINH - HANOI**

Tôi bèn cởi quần áo mặc ngoài ra, chỉ giữ độc có một cái quần đùi rồi lên lên mở cửa đi ra sân nhà tương tập vó. Mặc những cái rùng rợn; mặc những sự chết chóc ở chung quanh; mặc những điều bị mặt àn nầu trong những bụi cây lùm cỏ. Tôi bắt có tôi chỉ được nghĩ đến việc tập vó mà thôi. Tôi có ý bắt cho thân thể tôi phải mệt rừ. Tôi không bỏ một lối nào không tập.

Nằm, ngồi, đứng, giơ tay, giơ chân, nhảy, bò... bao nhiêu kiểu thế thao Thủy-điền mà tôi còn nhớ được hay đã trong thấy ở trong cái tranh nào, nhất nhất tôi đều đem ra dùng hết. Kỳ cho mặt thì thối. Và tôi mệt thực. Tôi ben vào buồng lấy quần áo mặc ngày rồi nằm luôn xuống giường ngủ, sự nếu để chậm thì giấc ngủ lại tan đi mất. Tai thối, tôi nhắm mắt và hình như ngủ được độ ba bốn phút. Thì tự nhiên đánh đùng một cái, người tôi bỗng nhiên bị giật bắn lên như có một cái lò xo rất mạnh ở trên giường đẩy dậy. Thế rồi thì xương cốt lại rừ như đàn, rừ không thể nào chịu được. Giá khác mà đau đi, có lẽ tôi đã ước có một trái cam cái miệng để khọc rần lên một lúc. Tôi quay bên này, tôi quay bên kia; ngực tôi lại căng nung; tôi ép bụng xuống mà nằm, tưởng làm thế sẽ dễ chịu, nhưng chỉ một lát thì lại thấy căng nung hơn.

Không nghĩ-ngợi gì cả, tôi vùng ngay dậy, như một người vợ giận chồng đánh mắng chạy đi trăm mình. Đỡ ai biết tôi đi đâu, làm gì? Tôi lại ra sân, ngồi a, và tôi lại cởi áo ra, chỉ mặc một cái quần đùi mỏng. Đêm ấy rét, mà trăng lơ lửng. Tất cả cái số nhà thường có vẻ một bề tha ma trắng đái, buồn một cái buồn u uất. Tôi cũng lại mặc. Đã tự mình quyết chí làm khổ cái thân mình thì còn cần gì, còn sự gì? Tôi bèn cầm đầu mà chạy nhất! Tôi chạy quanh nhà xéc, quanh ra gian nhốt những người điên, vòng ra chỗ mở rồi vượt bãi cỏ ra đồng, lên lại và cứ thế, chạy ba vòng, chạy cho đến nỗi không thở được nữa, không kêu trời được nữa!

Độ hơn ba giờ thì tôi mệt như chết rồi, không thể nào cử động được. Nhắm mắt, yên đi, hết nỗi lằn náu cũng ngủ được, nhưng tai tháy, mặt tôi vẫn cứ trong ra. Thì ra trong khi mình nằm những việc nặng nhọc, thì có thể quên được sự đau đớn trong chiếc lát nhưng cứ nằm yên một phút thì những sự đau đớn kia lại trở lại mà rày vò, dữ dội hơn cả khi nào hết. Hết là tuyệt vọng. Tôi đành chịu thua, và đập đầu vào những thanh sắt trên đầu giường.

Bỗng tự nhiên, một hiện tượng rất lạ xảy ra. Thoạt đầu, tôi còn cho đó là một sự lạ làm của thỉnh giấc. Tôi chú ý nghe cho rõ hơn. Tôi cũng vẫn ngỡ là chưa phải, Nhưng mười phút

sau, thì mồ hôi tôi toát ra đầy mình, tóc gáy tôi dựng lên và tôi thấy cái cần cấp bách phải đánh thức những người chung quanh giây kình như lúc đó tôi đã ngồi nhòm lên để gọi ông sặc 4 rồi thì phải, nhưng không hiểu sao đến lúc cuối cũng lại thôi. Tôi thôi để lảng tai nghe cho thật rõ một lần cuối; và lần này tôi thấy rằng quả thực tôi không thể làm được nữa. Rõ ràng ở chính trong bụng tôi, dưới chỗ mà ai có một tiếng kêu khe khẽ của ra. Một tiếng kêu kỳ quặc, rùng rợn! Một tiếng kêu như tiếng rên, tiếng rên! Một tiếng kêu không to lắm; nhưng tỉ lệ như tiếng kêu của những con ve sầu kêu về mùa hè, trê thẳm, náo nùng, rồi kéo dài ra như một mối sâu dài!

Một người hầy còn sống mà bị chôn xuống đất, chính tại mình lại nghe thấy người ta vụt dật lên so quan mình thỉnh thoảng, có lẽ cũng không ghê rợn bằng tôi lúc đó. Trong một thoáng tôi tự hỏi: «Mình chết rồi hay là chưa thế này?» Rồi tôi nhắm mắt lại, nhắm nghĩ cho cần thận. Sau, biết chắc rằng mình chưa chết, mà hiện thì đương nằm ở nhà thương, tôi mới phà ra một tiếng kêu rồi lấy tay mà dăm vào giữa bụng. Tiếng kêu đó rất. Nhưng một là sau lại nổi lên và kéo dài ra hơn nữa tiếng đồng hồ rồi mới thực là thôi hẳn.

Thú thực với các bạn, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hiểu tiếng kêu đó là tiếng kêu gì cả. Niềm tôi thì lúc ấy hoang mang tôi đã rằng đó là tiếng kêu của một con sàr họ gì lạ lắm, do thuốc phiện sinh ra. Chưa không ư? Theo như thường người đã già và kinh nghiệm nhiều (l) thì phạm những người chưa đẻ ba mươi tuổi mà ăn cao hồ cốt nó thường sinh ra một thứ sâu đục thủng xương người ta ra. Cái râu hồ cầm vào cái măng cũng có thể sinh ra sâu được, người Mường thường đem ra để chài. Lại những kẻ nghiên rươu — vẫn theo những người kinh nghiệm nhiều đã nói — thường mắc phải chứng đầy hơi và đau dạ dày: chứng đó cũng do một tí rừ sâu — sâu rươu sinh ra nữa. Ấy đó, rươu sinh ra được sâu, rừ hồ sinh ra được sâu, cao hồ cốt sinh ra được sâu, thế thì thuốc phiện sao lại không thể sinh ra sâu được? Tôi yên trí tin như thế và tôi lo, tôi lo, tôi lo, có lẽ phải vài hôm nữa, thì tôi sẽ bị thí sự sâu đó cứ thủng rướn và da bụng ra chui ra ngoài. Có đến hàng vạn con. Có đến hàng triệu con. Chúng sẽ đục thủng hết cả thân thể tôi mà bỏ lên ngoài ra bên ngoài tìm ánh sáng. Chưa biết chừng, chúng sẽ chui ra đằng tai, đằng mắt, đằng mũi nữa. Khe! Tôi rớt mình đưa ngón tay lên ngó vào lỗ tai và lỗ mũi xem sao. May quá, chưa có gì. Tay vậy, ta cũng cho nên lấy thế làm mừng thôi. Cũng chưa ra bầy gì, có khi là vì chưa đủ ngày đủ tháng để thôi. Mai, kia thì... phải biết!

Rồi run sợ với những tưởng đó, và trong bóng tối, tôi như đã thấy cái sặc chết của tôi nằm thàng ở trên giường, lỗ chỗ không biết bao nhiêu là vết thủng và hang triệu con sâu, con dòi, đương từ những lỗ đó họ ra. Y như bát cái xác có con gai mà tôi đã để thấy trong thơ của thi sĩ Beauclaire vậy! Ngồi như thế, ai mà không ốm! Ai mà không sợ? Tôi thấy kêu một tiếng không đủ mà còn phà kêu lên náo nức «Giờ ơi! Giờ ơi!» như câu Lý Trần Quan, lúc nghe tin học trò cũ là Trương Hề chừa Trại-Khải đem nộp quân Tây-tôn vậy.



Giờ ơi! Giờ ơi! chết vì bệnh gì không chết, lại chết vì bệnh dòi họ đục khoét thể này giờ có biết không? Nào tôi có làm gì nên ư!

Sáng sớm hôm đó, không thể nhìn được nữa, tôi bèn đem ra hỏi hết cả những «malai» trong nhà thương về cái bệnh «sâu kêu trong rươu». Mỗi người một cách, không ai nói giống ai. Tôi chỉ ghi lại có câu trả lời này của ông trưởng số 7 mà lúc đó tôi cho là đúng lắm:

— Nếu mà đúng như thế thì nhất định là ông bị người Mường họ chài rừ.

— Nhưng tôi chưa bao giờ ở với người Mường cũ, chỉ đi qua đất của họ thôi.

— Ấy thế mới chết! Ai bảo ông lại đi qua... Người Mường họ có nuôi ma, ngày ngày cứ thả

ra để đi biến tên tuổi những người Kinh lên làm ăn trên đó. Rồi họ ghi tên họ vào tờ giấy, làm phép chài con vịt, con chim, con rùa, bọ kim, mồi cỡi vào trong bụng những người đó, dùng một rằm ngày thì chết (l).

Nghe thấy câu chuyện nói sưng sưng lên như thế, tôi thì càng sợ lắm. Đeo không phải là chuyện lạ. Tôi giống nhiều người gần chết, không tin ở khoa học nhưng tin ở sự đi đoán giá làm lúc khố, có lẽ những lời nói đó làm cho tôi nghĩ trước, nhưng thực quá lúc này, tôi thấy rùng rợn cả cho gì cũng có thể có được hết, vì có đem họ khai thì khoa học cũng đến đó người ra mà chịu.

Thì quả vậy, khoa học bắt lực thật. Buổi tiêm hôm đó, tôi đem san bệnh ra hỏi ông học trò trường thuốc thì ông ngấm mặt ra mà nhìn tôi:

— Có tiếng kêu ở trong bụng?

— Tôi đã rằng có con sâu con bọ gì.

Thế là ông bác sĩ và hai ông học trò phà lên mà cười. Họ cho tôi là một người đồ hơi, bịa chuyện ra nói để lừa mồi người. Tôi ngượng, chín rừ có toc lên và nghe thấy ha ông thầy thuốc nói chuyện với nhau bằng tiếng phạp:

— Thế nhưng ma sao lại không thể thế được? Có thể kêu được lắm chứ... Song chắc đấy là những con rùn con sán...

Mười một tháng giêng

Mỗi ngày tôi ăn một khỏe hơn. Năm sáu bát cơm một bữa. Buổi trưa lại quả. Nửa tôi so có khi ăn làm nát ruột ra mà chết, phải cho mang cơm có chừng vào cho tôi. Thế cũng được. Tôi cứ nằm «khềnh ra mà đợi ăn. Thỉnh thoảng, khóa ha đó suy vào đi vớ và vớ vẫn một lát xem những người ốm đi đi lại ở trong sân và nghe chuyện lôm. Và cứ thế, tôi béo ra dần dần. Rồi tôi heo-trông thấy: từ 39 cân 76 gam, tôi đã lên 43 cân. Ai cũng mừng cho tôi. Và chính tôi tôi cũng mừng cho tôi nữa. Bởi vì, tuy vẫn còn không ngủ được, nhưng đêm đêm thuốc phiện đã bớt hoành hành ở trong tôi, xương đã bớt rừ. Nhưng ruột thì vẫn hầy con sóng lăm. Tôi xem mỗi tối được độ nửa tang sách. Như thế đã là tiến bộ rồi. Nếu mỗi ngày có ăn có đấm đi một ít thế này thì tôi có hy vọng thoát khỏi được? Sưng loét? Sưng nứt da sàp họ chỉ cần ở trong bụng tôi có một đốm thịt. Tôi đã có ý nghe xem đêm sau cái đốm này phà được có nổi lên nữa hay không; tôi vẫn tưởng thế thật ở bụng và tôi lại ngồi đây có gác đầu xuống sát bụng để nghe cho kỹ nữa. Không có tiếng kêu gì cả. Một ông cụ già sắp chết mà lấy được một cái hậu non đẹp, không vì thích được như tôi lúc bấy giờ. Nếu cái cụ chỉ đó không là cụ chỉ của một người điên, có lẽ tôi đã cầm cái bông gòn cái cốc đựng sữa mà hát rầm lên trong nhà tôi.

van-hoa Pháp-Nam phối hợp với nhau được là bởi chữ quốc ngữ. Hãy giúp HỘI TRUYỀN-ĐẠI QUỐC-NGŨ cho có đủ tài lực để dạy cho hết thầy người thất học biết đọc và biết viết chữ quốc ngữ

**Rằm tháng giêng**

Tình đến hôm nay, tôi đã tiêm tất cả được 14 phát tiêm rồi. Toàn thuốc bổ và thuốc số, không ăn nhập gì đến cai bệnh thuốc phiện của tôi cả. Nhưng tôi không vì thế mà không phục thuốc tây đâu. Không, tôi phục lắm, tôi phục tất cả, tôi phục cả thuốc ta, thuốc tây. Trước kia, những khi vô công rồi nghề, nằm nói láo với nhau ở chung quanh bàn tĩnh, tôi và nhiều bạn vẫn thường tỏ ý hoài nghi v.v. Lúc đó, theo tôi, chỉ trên đời này chỉ có độc một thứ thuốc kiến hiệu mà thôi: thuốc phiện. Thuốc phiện chữa được hết các bệnh. Ho, ỉn đần, sốt mũi, đầy bụng, đau tim, lao và bất lực v.v. cứ hút thuốc phiện vào là khỏi. Bởi đã có một ý tưởng thiên vị như thế nên chính những thứ thuốc gì không phải là thuốc phiện, chúng tôi đều mản mòi mà mặt xát. Bây giờ tôi mới biết là mình lầm. Thuốc phiện chỉ là một cái trợ lực, sự công hiệu của nó chỉ dài bằng cuộc đời của một cái bọt sả phồng. Muốn khỏe, muốn chữa được bệnh cho đến triệt để thì người ta phải dùng thuốc: thuốc ta, thuốc tân hay thuốc tây cũng được, nhưng miễn là phải thuốc. Thuốc đã cứu tôi, vạn tuế thuốc, nhưng tiếc một cái, là vẫn chưa có vị thuốc nào làm cho tôi ngủ được. Nếu có thuốc nào làm cho tôi ngủ được, có lẽ tôi tin thuốc đến hoàn toàn vậy.

**Mười bảy tháng giêng**

Hôm nay đọc tờ lại kê cho tôi một thứ thuốc tiêm khác tiêm vào mạch máu, đã đánh là vẫn không phải là thuốc cai thuốc phiện; bởi vì trước sau tôi có khai rằng tôi nghiên hút đâu? Thế nhưng mà thôi, thuốc gì bây giờ cũng được cả, thuốc gì cũng đều có ích cho tôi hết. Nếu nó không chữa bệnh thì nó bỏ. Mà bỏ cho nhiều vào, đó chẳng là điều tôi mong ước hay sao?

Chính vậy, từ hôm thấy cần được 43 cân đến nay, tôi thấy mền sức khỏe một cách là lung,

ĐÃ CÓ BẢN KHẮP NƠI

**GUỐC THỖY NỮ**

kiểu lồi: ăn rất lịch-sự và hợp thời-trang, dễ thay chọgn, đẹp phụ nữ đang tác g. cao gấp đôi.



phần hoa mai ché theo, không phải khòn học, có tính cách gìn giữ da mặt, tươi, tươi tươi sáng.

Tổng phát hành: Tamda et Cie. — 72, rue Wiéle Hanou. Tel. 16-98 — Cần thêm nhiều đại lý các tỉnh

Tôi y như một người muốn làm giàu vậy: có một trăm thì muốn có một ngàn, có một ngàn thì muốn có một vạn, có mười vạn thì lại muốn có hàng trăm vạn. Tôi cũng thế, lên bốn mươi ba cân, tôi muốn lên bốn mươi năm cân; lên năm chục cân và nếu có thể thì một trăm cân, không cần! Bởi vậy, tôi rất chăm tiêm thuốc và tôi rất chịu khổ ải. Mỗi khi ăn và mỗi khi tiêm, tôi yên trí trong óc rằng: «Ta sẽ khỏe và ta còn khỏe nữa.»

Quả-thế: cái ý tưởng đó làm đẹp hẳn cuộc đời tôi lên. Ngạn ngữ tây có câu rằng: «Nếu trông thấy người đời xẹp mà biết sợ, ấy tức là bắt đầu khôn ngoan đời!» Tôi muốn đời ra rằng: «Nếu biết sợ sự khỏe, ấy tức là bắt đầu biết sống đời!»

Và tôi bắt đầu biết sống thực. Bởi vì ít ra tôi cũng đã có một ý tưởng nhỏ ở trong dân: là muốn sống đời ở trên đời, cần phải khỏe, mà khỏe thì sống lâu. Người mà khỏe thì dù nghe đời căng thẳng vui thích trong lòng trong ruột. Tôi bán chày vào ý nghĩ đó và tôi chỉ nuôi một sự mong muốn là mỗi ngày mới được khỏe hơn. Bởi thế những cơn vật và của thuốc phiện mấy đêm nay, tuy vẫn còn dữ lắm, mà tôi nghiêng rạng lại coi thường cả.

«Mỗi ngày, cơn vật đã giảm dần sức mạnh thì tôi nghĩ kia phải hết. Ta có chĩa ít mạnh nữa, và ta sẽ khỏe thêm, và ta sẽ khỏe thêm ra. Bắt đầu từ đó, tôi thấy cái sức tự kỷ ám thị cũng mạnh lắm và rất tốt cho người ta trong khi đau đớn hay khổ não. Ngoài ra, chưa lúc nào tôi lại thấy sạch về đời với tôi có ích lợi vô cùng như lúc đó. Thăng Xuân mang cơm vào cho tôi, cứ ba ngày lại đưa vào cho tôi một cuốn sách hoặc một mua, hoặc của tôi đã mua từ trước nhưng chưa đọc bởi vì chưa có thì giờ đọc, (lúc còn hút, tôi thường lấy những sách ấy, gói đầu hay để ở bên cạnh cho có vẻ con nhà văn tự!!!)

Ồi, có đến lúc này, chúng ta mới thấy sách vở là những người bạn chung thủy qua, những người bạn không bỏ ta lúc khổ mà chỉ toàn khuyên là những điều bổ ích mà thôi.

(Ký sau đây (tếp) VŨ BẢNG

Các nơi hữu dụng:

**PHẦN TRÍ ĐÔNG-DƯƠNG**

(Graphite Indochinoise)  
Mô «Helene ch I» «Helene ch II», «Helene ch III» phố La Looay, Bà đực công nhân là tốt nhất, kèm cả ngoại quốc, công việc của thân, từ, nann công khắp Đông-dương.  
SỞ GIAO DỊCH:  
Éts. TRỊNH - ĐÌNH - NHỊ  
133 A. Avenue Paul Doumer Hanoi  
Ad. Tel. AN-NH Hanoi - Tel. 107  
Cần đại lý khắp Đông-dương

**NHỮNG THANH NIÊN THỀ THAO KHÔNG THỀ BỎ QU A NHỮNG SÁCH THỀ THAO**

- 1. — Muốn thành tựu sĩ 0\$40
  - 2. — Khỏe và đẹp 0. 70
  - 3. — Sinh lực mới 0. 55
  - 4. — Thờ theo phôi đẹp 0. 15
  - 5. — Biết bơi trong 3 giờ 0. 55
  - 6. — Hiểu lý thuyết thần thể 0. 55
  - 7. — Tập cử tạ và làm gạo người 0, 75
- Bây cuốn sách này đều có a. lực sĩ NGUYỄN-ÂN, mỗi lực sĩ mà các bạn thể thao không ai là gì tài nghệ HUƠNG - SƠN XUẤT - BAN



**Anh-Lữ**

58 - Route de Hué - HANOI  
Giấy dép, guốc, tàn-thời v.v...  
Toàn giá tốt, kiểu đẹp, hợp thời, giá phải chăng. (Có cả tạp hóa, kính, điện), Ban buôn và bán lẻ khắp mọi nơi



**MAY ÁO CƯỚI**

24A, L.Đ. OUY ĐON - HANOI

Autorisé: (publication créée antérieurement) à la loi du 13 décembre 1941)  
Ed. Hédonadaire du Trung-Bac Tân-Van N  
Imprimé chez Trung-Bac Tân-Van N  
36, Bd. Henri d'Orléans - Hanoi  
Certifié exact par l'Inspection  
Timbre a. l. et exp. a. l. res  
L'Administrateur Gérant: Ng. S. VUONO



**Có tiếng nhất Namkỳ**

Món ăn có tiếng khắp ba kỳ; nem, bánh nui Thủ đưc, bánh phồng tôm. Chỗ ăn sang trọng lịch sử, mát mẻ.  
**BAR QUẬN-CÔNG**  
góc đường Amiral Krantz và Lescotte Saigon

**THANH-ĐẠM**

CHỦ NGUYỄN-CÔNG-HOAN  
lúc p. ăn đặc biệt về qua trường 1. 500 (tháng 1960) có in riêng 5. 1. 500 (đ. l. 1. 500) mỗi bản 20\$80

**SÔNG GIÓ ĐỒNG CHÁU**

của THÁI VI LANG  
Nướng thơm-cánh thì hải biển Đồng châu, in lần thứ hai giá: 2\$90  
Nha xa bán:  
ĐỜI MỚI 62 Tekou Hanoi

**Bùi-đức-Dậu**

TU-PHÁP KẾ-TOÁN  
GIAM-ĐÌNH VAN-PHÔNG  
49 Place Negret Hano. Tel. 1372  
**NHẬN:**

- a) Mũ, giũ, khăn - sất số sách trường mới;
- b) Lập hợp-đồng, điều-lệ các công-ty;
- c) Khai thác lợi-tức đồng-niên;
- d) Xin gia Hội đồng hòa-giá;
- e) Khai gian vào sổ registre de commerce.

**+ HỒI THUỐC, HỌC THUỐC +**

g-yo Lê van Phấn, tốt nghiệp trường Cao đẳng y học, làm môn kinh nghiệm trong các nhà trường lớn, chuyên khảo cứu thuốc Nam, Hà, có mặt vì báo chí sự và một vị danh y nào học phụ giúp, đã soạn và dịch hết các bộ sách thuốc Đông Tây ra Quốc-ngữ. Y và lui hết nhiều phương thuốc hay và trị trị để các bệnh, thuốc là bệnh ở phổi, và da đây. Vây ai muốn bồi bổ, hồi thuốc học thuốc, mua sách Đông Tây y học (15), nam nữ và sản phụ (15) xin c. M. LÊ VẤN-PHẤN — médecin civil N. 18, rue Ba-vi Sourlay — Tonkin

**HÃY BÓN CỎI:**

**TRIẾT-HỌC ĐẠI-CƯƠNG**  
**QUỐC-HỌC THƯ - XÃ**  
sẽ phát - hành nay mai

Hội anh em Lạc - Hồng I  
Cùng nhau quyết một lòng  
Hạt THUỐC LÃO ĐÔNG LINH  
Cao tinh giốc mơ mộng  
THUỐC LÃO ĐÔNG-LINH  
26 Hào Cửu Nam Hanoi

**CAI A - PHIÊN**

Thuốc Tứ - Nhật - Khửc Yên Hoàn số 46, giá 10 v. nhỏ 3\$50 và lớn \$6. Về nhỏ 10\$00 trong ngày chỉ bán tại nhà thuốc hoặc các đại-ly để các ông không cần tiền mua luôn một lú, còn các ông ở tỉnh xa, chỉ cần gửi theo cách tính hơi giá ngàn, nghìn nghìn 7\$00, nghìn nhẹ 3\$00 (để khỏi cái dở dang mà hết thuốc). Sang nhưng tuyệt cần 1p\$50. Thêm thuốc tuyệt cần 0p\$25 và phải trả 1/3 tiền trước ngoài phiếu đề tên M. Ngô-vi-Vũ Việt-Long 58 Hàng Bè Hanoi.

Cần thêm rất nhiều đại-ly tại khắp Trung Nam, Bắc xin viết thư về phòng lương  
Cách các y-phấn vì lễ riêng không ăng được vậy muốn biết các kê, xin gửi về 0907 tem (lưu tên gia số có quyển catalogue hiệu, giấy gửi 100 trang, nói đó các bệnh trẻ là kẻ mới sinh, cai a - phiên, bệnh lễ ngựa và các thuốc Nhật-ban

**DÙ «MỸ-THUẬT» KIỂU NHẬT, CỘNG TRUC**

DÙ LỢP LỰA hạng thường . . . 7\$50  
 DÙ LỢP LỰA hạng luxe . . . . . 8, 75  
 DÙ LỢP SÀ LIN hạng hươu . . . 11, 50  
 DÙ LỢP SATIN hạng luxe . . . 2 95

Gởi C.R. đi khắp mọi nơi. Mua buôn xin hỏi giá riêng

**LE LOUVRE** 70<sup>ter</sup> Jules Ferry  
 HANOI

**Giày Phuc-Mỹ**

BỀN RẼ  
 VÀ ĐẸP  
 CÓ CATALOGUE  
 KÍNH BIỂU



Mua buôn hỏi giá đặc biệt riêng. Thư từ  
 ngân phiếu để cho M Trương-quang-  
 Mụnh - 204 rue du Coton - Hanoi

**DẦU NHỊ - THIÊN**

Trị bách bệnh nhất thần hiệu Mỗi vè 0\$40

Quý khách có mua, xin mời đến các nhà  
 đại lý, hoặc tiệm chữa, thời mới được dầu  
 chính hiệu. Xin đừng mua ở các hàng dọc  
 trên tàu bè mà mua phải thứ dầu đầu giả.

Nhị-Thiên-Đường kinh doanh

**NHỊ-THIÊN-ĐƯỜNG ĐƯỢC CẤP PHÔNG**

76, phố hàng Buồm, Hanoi - Téléphone 849

**THƠM MẮT**

**SẠCH SẼ**

Hai đặc điểm của *fixateur*

**ARISTO**

**Vinh - Cát**

8, Rue Puginier, Sontay

máy quần áo trẻ em đã có tiếng

**COSTUMES  
 ROBES**

có nhiều hàng đẹp hợp thời cho  
 xứ Nam-kỳ, Cao-mên và Ai-lao  
 bán buôn, gửi đi khắp Đông-dương



**NÊN HƯT THUỐC LÁ**

**BASTOS**

**NGON, THƠM**

Giá . . . . . 0\$19



Một nhà chuyên môn  
 chữa và cho thuê máy  
 chữ, từ 20 năm nay,  
 được tin nhậm của  
 mọi người. Cả mua  
 nhiều máy chữ cũ.

**Maison  
 Quảng - Lợi**

24, Rue du Papier  
 Hanoi  
 -Téléphone n° 119-

**Nhà giồng răng**

**NGUYỄN - HỮU - NAM**

156 - 158 phố hàng Bông Lữ Hanoi - Tél. 1631

Chuyên môn: giồng răng, vàng, bạc, trắng, đen,  
 danh, sữa, chữa răng vẩu lệch, cần thận nhank  
 chông, giá hạ và có mào đảm chắc chắn.

Sáng từ 7h30 đến 12h

Chiều từ 14h đến 20h



**NHÀ TRỒNG RĂNG**

**MINH - SINH**

174, rue du Coton Hanoi  
 Tél. 1310

Mở nơi để số và nguy  
 nã là chữa bệnh của  
 khách quý phải thường  
 lưu và trị thực có bản  
 các đồ dùng và trồng  
 răng

**RĂNG TRẮNG**

**KHOÍ SẦU**

**THƠM MIỆNG**

**vi dùng:**

**thuốc**

**đánh răng**

