

THƯA-TRUNG

NGUYỄN DOÀN-VƯƠNG CHỦ-TRƯỞNG



Một đoàn tàu vận-tài
có chiến-hạm hộ-tống

(xem bài và lời giải trang 4-5)

TUẦN-LỄ ĐÔNG-DƯƠNG

Quan Toàn quyền vừa ký nghị định mới về việc định giá hàng vải và giá bán lẻ vải vào chính ngày tám vải của người bán.

Theo nghị định đó, các nghị định 10 October và 20 November 1942 đều hủy bỏ và kể từ 1er Août 1943, việc bán các hàng vải thuộc hàng số 62, 63, 64, trong mục «fus et tissus» hàng B, trong nghị định 8 Mai 1943, vẫn liệt vào số 62 và 63 hàng B là những vải pháp-cảng: vải bóng hoặc mèc hoặc trắng, lông den, vải mèc màu hay hoa, vải kaki, vải jute - Vải liệt vào số 61 hàng B là tất cả những vải do sự nông dân ta do-kết nghệ Đông-dương là nhất sорт phải theo đúng lý luật/sản này:

Vuông vai đầu tiên ở mỗi tấm vải phải có đóng dấu của nhà nhập cảng hay nhà sản xuất. Đầu đờ đóng bằng thử mực không thể phai, mang tên nhà nhập-cảng nếu là thủ hàng nhập-cảng, hay tên nhà sản xuất nếu là thủ hàng làm trong xí. Đầu đờ còn chỉ rõ giá bán cao nhất của mỗi thước vải trong tấm vải. Giá bán này gọi bằng tiếng Nâm và tiếng Pháp. Lại ghi cả ngày định giá ấy.

Đầu đồng vào vải bằng máy *composteur*, con số phải cao 2 phân, con chữ cao 1 phân.

Nếu tam vai rời rạc làm hai hay nhiều phần, mỗi phần đều phải có dấu.

Các nhà bán lẻ phải giữ lại vương vãi thứ nhất co dấu cho đến khi bán hết tấm vải. Ngoài ra lại phải bày nòng thê nào cho người mua

trong thê giá hàng rã khống phải dò vuông vải mèi trống thấy giá.

3. Các nhà nhập cảng sản xuất và bán buôn nhiều ít không được phép bán cho một nhà bán lẻ một số vải dưới mèt/tấm nguyên.

Theo nghị định mới, giá vải cao nhất lẻ cho người mua là gía hàng của nhà nhập cảng tăng thêm 2% phần trăm về các hàng với nhập cảng số 62 và 63.

Còn các hàng vải chế ở Đông-dương, số 64, thì giá lẻ chỉ có thể tăng thêm 28 phần trăm vào gía mua của các nhà xuất-sản.

Đức Bảo-Đại vừa hạ một đạo Dụ bắt buộc các nhà buôn & các tỉnh tại Bắc Kỳ mà mon-bài hàng nặng đóng từ 200 p trở lên phải có sổ kê toán. Số này phải làm bằng chữ Phạn hay Quốc-ngữ và phải dùng chữ số Á-rap.

Hôm chủ-nhật 18 Juillet, chí hôi truyền bá Quốc-ngữ ở Bắc Giang đã phát thưởng cho

Sách mới

T. B. C. N. vừa nhận được :

NHO-KIM (quyển I - TANN) bộ có 4 quyển) của TRẦN TRỌNG KIM do nhà LÊ THẮNG tái bản.

Sách khổ rộng, dày 300 trang giá 5p.

PHẠM-THÁI (kịch dài bằng thơ) của PHAN KHẮC-KHOA-N, vien sach QUÉ-HƯƠNG xuất bản giá 2p10.

Xin cảm ơn các nhà tặng sách và giới thiệu với độc giả.

những học trò nghèo mần khóa thứ nhất.

Trong số 672 học trò đó có một bà lão 61 tuổi, một người đàn bà 45 tuổi lùn nòi cũng làm con di học và 18 người thường-phat trong đền-lao.

Hôm 18 Juillet, máy bay Tau, Mỹ đã bay qua địa phận Bắc-kỳ. Thành phố Haiphong, một nơi ở vịnh Ha-long bị ném bom; một nòi, & do quan binh thứ ba bị bắn súng liên thanh. Cả 2 người Đông-dương bị thương. (Thông cáo).

Chiều hôm 19 Juillet, máy bay Tau, Mỹ đã bay trên địa phận Bắc-kỳ và ném bom xuống thành phố Haiphong.

Còn báo đố mìn, người chết và chừng 40 người bị thương trong đền cau-nhì Đông-dương.

Quan Toàn quyền vừa cho phép phát hành một thứ tem mới có hình Đại-uy Đô-núu-vy. Thứ tem này giá 0p16, nêu tên tem như sau: p'tu 0p.02 nêu là up.08. Số tiền ngoại-phu thu được sẽ dùng để dựng một đại-kỷ-niệm tại-uy Đỗ-hữu-Vy.

Hội-nghị nông-nâm của các vị thi-hiệu các xí trong cõi Đông-dương đã khai mạc tại Dalat hôm 21 Juillet.

Trong hội-nghị này, vị thủ-tiến mỗi xã đã giải bày tình hình xã minh cai-trí.

Quan Thượng-sứ Bắc-kỳ Ille-lewys, phải ở lại Hanoi vì có báo động luân.

Hôm 5 giờ chiều 26-7-43 tại rap chiêu-bóng Edeau Hanoi đã tổ chiêu-le phát bảng lanh thu thứ nhất cho những người học tiếng Nhật của hội Truyền-bá tiếng Na-át ở Đông-dương.

Có một đồng bạc mà muốn làm giàu nhanh chóng và lương-thiện thì chỉ có cách là: MUA VỀ XỎ SỔ ĐÔNG-PHÁP

LỄ PHONG TƯỚC PHÓ-QUỐC-VƯƠNG CHO QUAN TOÀN QUYỀN J. DECOUX Ở DALAT

Lễ phong tước Phó-quốc-vương cho Thủ-sư đỡ-đốc Decoux, Toàn-quyền Đông-dương, Thượng-sứ Pháp ở Thái-binh-dương đã cử hành theo đúng nghi lễ của Nam-triều tại phủ Toàn-quyền ở Dalat hồi từ 11 giờ 25 đến 12 giờ ngày 23 Juillet vừa rồi. Vì khâm-mạng đứng chủ lễ phong-tước long-trang này là quan Lại-bộ Thượng-sứ Phạm-Quýnh. Đến 11 giờ, Hội đàm rước có cờ mao tiết đi đầu rồi đến quan Khâm-mạng và các quan chức đỗ-le đến công-dinh Toàn-quyền. Một toán lính khố-xanh hàng xóm chéo chào. Hôm 11 giờ 10 thì đám rước vào cửa phủ ở đây lại có toàn thủy-binh hàng súng chào và có quan Đông-lý văn-pheng và các quan hầu quan Toàn-quyền đến tiễn quan Khâm-mạng Lai-bộ-thượng-sứ Phạm-Quýnh, cùng đi với quan Lê-bộ-thượng-sứ Ông-Úy, quan Đông-lý văn-pheng nhà vua Trần-dinh-Tung, quan Tổng-đốc Nghé-an Võ-Chuẩn, quan Tổng-đốc Bình-dịnh-Điện-Ý, quan Tuân-vũ Quảng-binh Tôn-thất-Ngàn, quan Tuân-vũ Phan-thiết-Hà-văn-Lân và quan Phủ-thừa-Thứa-thiên Nguyễn-liễn Lăng. Các quan tiến vào dinh và đến thẳng phòng khánh-tiết là nơi sẽ cử hành lễ phong-tước trước mặt Decoux phu-thê, quan Toàn-quyền, các viên-chức lồng-sự tại phủ Toàn-quyền, các quan Thủ-hiến các xí, quan Thượng-thứ giáo dục Cao-miền Mèo-Nah, quan Thượng-thứ bộ Công-chính Ai-lao Souvanarath và tất cả các quan Chánh các sở thuỷ phủ Toàn-



quyền có mặt ở Dalat. Quan Toàn-quyền, di-theo đám rước vào phòng khánh-tiết. Ngài đứng trước cái bàn phu vàng là nơi cắm cờ mao tiết. Hai chiếc bàn con phu đế gần đây là nơi đặt các dấu hiệu Vương-tước. Các quan Nam-triều đang truông và về phía lưỡng quan Toàn-quyền trên chiếu đã giải-sản. Lễ phong-vương bắt đầu cùn hàn. Một vị nam quan đeo lè ruột cờ Mao-tết tự-tay quan Lê-bộ Thượng-thứ và đem cầm trên bàn vàng cùn các vị quan khác thi đem áo và phầm-phục của Vương-lực đặt trên các bàn đế. Đoạn quan Lai-bộ Thượng-thứ tuyên đọc đạo-sắc phong tước Phó-quốc-vương cho quan Toàn-quyền rồi quan Lê-bộ Thượng-thứ đọc đạo-dụ phong-tước ghi vào Kim-sách và quan Đông-lý Văn-tiến và phong-d襍 bắn-dịch ra chử

Quan Lê-bộ Thượng-thứ tra Kim-bài và Kim-sách cho quan Toàn-quyền, sau khi nhận quan Toàn-quyền khâu đầu

trước Mao-tiết. Trao kim-hái và Kim-sách xong thì quan Lai-bộ Thượng-thứ đọc diễn-van và quan Toàn-quyền gá iới. Thế là lễ phong-tước hoàn thành.

Đám rước cờ Mao-tiết và các quan từ phông khánh-tiết di ra qua trước mặt quan Toàn-quyền thi ngài lại cúi chào Mao-tiết lần nữa.

Đạo-sắc phong Phò-quốc-vương cho quan Toàn-quyền, bài diễn-van của quan Lai-bộ Thượng-thứ Phạm-Quýnh và đáp từ của đỗ-đốc Decoux thi các bài hùng-nghệ xuât-hàn ngày thứ hai vừa rồi đều có đảng, chúng tôi tiếc vì it chỗ quà nên không thể nào đăng nguyên vắn được. Bài diễn-van của quan Thượng-Lại-dai khai-nói để Hoằng-thượng-phân-những lời chúc ngoc ghi-tac vào vàng đã đe tö lòng qui-men, nhớ ơn và cảm-tinh-thân-mặt, của Hoằng-thượng và trien-dinh đối với quan Thủ-biển Đông-dương. Cũng vì đó mà Hoằng-thượng đã phong-tước Phò-quốc-vương cho đỗ-đốc Decoux. Đoạn quan Thượng Lại-lại thay mặt bach quan và nhân-dân trong nước đe ô-long cung-kinh quan Thủ-kien và ô-long cảm-ta công-on ngài đối với nước này. Sở dĩ ô-long cung-kinh như thế là vì quan Toàn-quyền là người tiêu-biêu cho nước Pháp cao qui-hien đang gấp cơ-hoan nan và nước Pháp càng chịu đau-bao nhiêu thì lòng chàng tôi qui-mến nước Pháp bấy nhiêu. Tôi lòng biết ơn là vì chúng tôi được hưởng-nhiều ân-huệ của ngài, nhớ ngài mà

(xem tiếp trang 248)

Tuân-lê Quốc-tê

TUẤN là vua quâ, cuộc chiến-đấu giữa Truc và các nước đồng minh Anh, Mỹ, Nga dưới kinh-lệ và khắp các mặt trận. Tại Nga, Hồng quân đã tấn-công trên khắp cả mặt trận từ Leningrad đến lờ-bờ Azov. Các trận đánh càng ngày càng dữ dội với m. Hiếm ngày có tới 7 triệu quân của cả Nga và Đức đồng-tử chiến. Tại khu Orel theo tin Đức thì Hồng quân tuy bị thiệt hại rất lớn, có rғg tay nǎ đã 565 chiến-xa, nhưng vẫn có tiếp xu cuộc tấ-công ở g. Sít tân-công của Hồng quân tại khu Orel càng ngày càng mạnh thêm, số quân và chiến-cuối mỗi ngày một nhiều hơn, nhất là tại khu phia Bắc, khu phia Đông và phia Nam thị-trấn đó Stalin đã ra lệnh cho Hồng quân phải cố-chọc thẳng trên-tuyến Đức đồn-cô phải giải bắng giá nào cũng chịu. Vì thế mà có trận đánh ác-liệt vô cùng. Cả hai bên đều đem ra mặt trận ngày nh ễn kiu chiến-xa và súng hǎm chiến-khiết lòi, dù Chiến-phong tuyn chun như cao-su của quân Đức đã lam cho quân Nga bi thiệt hại rát lớn, các đoàn chiến-xa Nga cũng bị hại lớn về các bộ đội bắn chiến-xa của Đức. Tìn ngày 24 báo rảng Hồng quân đã hq được thành Borkov ở phia Bắc Orel cách chừng 50 cây số. Tin Nga nói ở khu Bielgorod quân Đức phân công nhiều trinh-kích-liệt. Ở phia Bắc thì 18 sư-doàn Nga có nhiều chiến-xa và đại-bác trợ chiến đã bắt đầu đánh vào các dội quân Đức đang vay mòn Leningrad sau khi cho 340 dội đại-bac và 30 dội quân phong lựu đán bắn pháo luồn trong 2 giờ rưỡi. Vì số lượng Nga tấn-công rất đông nên số thiệt hại càng lớn hyn nhiều. Hồng quân nγy co phύa được một vài chỗ t ền-phong-tuyến

HỘ TỐNG THƯƠNG THUYỀN

- 1) Tuần dương hạm - b) Khu trục hạm - c) Chiến hạm pháo - d) Tàu buôn có khi giới - e) Tàu buôn chở vật liệu đường sắt
 1-1) Các khu trục hạm có hộ tống quay lại đánh tan ngầm địch - 2) Đoàn tàu vận tải giàn上班族 theo chung trình định
 trục - 3) Một khu trục hạm ở một đoàn tàu làm nhiệm vụ rà mìn để phi công đánh thủng tàu ngầm địch, khu-trục
 hạm đó lại giao thông cao xang với tàu bè phi cơ địch - 4) Chiếc phi-cô-hàng Dòng minh giao chiến với phi-cô-địch - 5)
 Đoàn tàu-tất-kết đến nơi trong đội hình tối thiểu - 6) Chiếc khinh-kéo ở đầu súng máy chém thủng khung cách nước thành những đường
 súng vi-cô-tinh, chiếc cù sau cù trước mỗi mũi - 6-1) Một quả bom phi-cô-ném đến - 6-2) Hầu hết ngầm địch - 7) Đoàn
 tàu-trông thấy khói ở quả bom bay đổi chiều này để tránh ném lôi của tàu ngầm - 8) Những tàu có khi giới trong
 đoàn tàu chung súng cao-xa-lên giới - 9) Một chiếc tuần dương hạm pháo-có mang đặc bài 6 pouces, súng liên thanh và
 súng - xo-xa. Trong gần tám mươi ngàn thùng hàng thả đầm được - 10) Chiếc tuần dương hạm có hố đóng bom để
 phi-cô-trinh sát bay len để đánh tan mìn, đánh tan mìn hàng không phi-cô-bé địch - 11-1) Một chiếc tuần rong đóng bom để
 đánh bay - 12) Một chiếc tuần rong đánh tan mìn hàng không phi-cô-bé địch - 13-1) Chiếc thiết giáp hạm nhỏ bắt đầu dang bắn
 tuần dương hạm Đông-minh. Chiếc phi-cô-trinh trên tuần dương hạm Đông-minh đang nhả khói để chờ cho tàu mìn -
 14) Các khu trục hạm di hộ tống cũng nhả khói như làn khói đặc để chờ cho tàu địch khởi trống thay lùn bắn - 15) Một
 chiếc phi-cô-hàng cùa Cục dy ván vụ đánh đoàn tàu biển địch.

Đức nhưng quân **Đức** phản công lại hàn vi được
các chở thủng đô ngay. Ở phía Nam mặt trận, "ai
khu trung" xa xôi Donez và khu sô Sôrbs, Hồng
công vẫn liên công dữ ở phía tây bắc thành
Kubachevo, mặt trận Đức có bị chọc thủng nhưng
bao nhiêu chiến xa Nga lọt vào phía sau mặt trận
Đức để bị phá tan hêt.

Tiền đề số 2 của bài văn là:

Trên đảo Sicile cuộc chiến-tranh vẫn dai dẳng tuy quân Mỹ đã chiếm thêm được nhiều hòn-trấn quan hệ ở giao-dảo, phía tây pía bắc đèo và có chính thức quân Trục đã rứt lát khỏi miền tây Sicile. Cuộc kháng chiến hiện nay lập trung cảng và về phía đông bắc đảo, các đạo quân Đức cũng đãn cảng và về đây để cõi cố thủ trong khu tự Calane đến Messina là khu do dò quân Anh, Mỹ có thể xâm án dồn bắc đảo Ý.Một tin Đức rời sô qua Anh, Mỹ ở Sicile có số 11 sứ đoàn trong đó thi sứ đoàn quan Mỹ. Trận đánh ở phía nam Sicile vẫn kéo dài, quân đoàn Anh thứ 8 vẫn tiếp tục tấn-công lên phía bắc; nhưng quân Trục kháng chiến vẫn dữ tên không tiến được.

Về mãi trán Thai-binh dương, hãi và khôi
quân Nhật vẫn đón dà hạm đội và các đảo quần
đảo bắc của đồng-minh trên các đảo miền quẩn ở
Salomon Phi-quân Nhật rất hoảng-động và vùa rồi
dã ra đánh phá các nơi cùn-cùn của Anh trên đảo
Ceylan cũng các nơi quẩn Mỹ vừa dò bộ ở các đảo
Rzedova Funafu o Phi-có đồng minh hôm 22 Juillet
đã đến dâng Sourabaya bắc hãi-cảng lòn ở
đảo Java thuộc Nam dương quẩn-dảo. Trong một
nghé máy bay vùa rồi xẩy ra giữa khoảng đèo
Siska vùa đất Alaska, thiêu-tưởng William Tjshur
chỉ huy đội quân dò bộ của hải quân Mỹ ở Thái
-binh-dương và dà-ú Charles Padduck, cùng 4
người nữa đã bị thiệt mạng.

Yê chính-irí, thì tướng Giraud đã từ Nước Anh và hiện nay đã về lõi Alger. Càng ngày người ta càng rõ các nhà cầm quyền Anh chán tướng de Gaulle. Theo lời uyên bố của thủ tướng Churchill thì chính ông là người đã tháo ra một bức

(xem tiếp trang 34)

Các đoàn tàu vận - tài Anh, Mỹ vượt qua Đại - tây - dương được tổ - chức và hộ - tống như thế nào ?

Tin Đức nói kè đến 31/12/1942, đồng minh đã bị thiệt 27.648.837 tấn tàu vận tải và chỉ còn độ 15 triệu tấn tàu thôi

Tuy việc vận tải qua Đại-tây-dương đã thay đổi cẩn thận như thế mà số thời gian bị hại theo các tuyến hàng ngày vẫn không giảm lại có phần tăng thêm là khác. Ta cứ xem những con số sau đây của hãng Transocéan sẽ rõ:

Trong 16 hàng đầu cuộc thế giới đại chiến
tỷ số tàu buôn của đồng minh bị đánh đắm
là 6 847 699 tấn, tính trung bình mỗi tháng độ
28,000 tấn

Số tàu buôn đồng minh bị đánh đắm từ tháng 1/1941 đến tháng 12/1944 là 2.763.837 tấn. Trong số đó có 842.653 tấn là công của tàu ngầm và phi cơ, 1.801.184 là công của Ý và 2.200.000 là công của Nhật. Có thang số tàu bị đánh đắm nhiều nhất là vào tháng Avril-Mai-Juin 1941, do lênh tóm 941.000 tấn. Các tàu buôn bị đánh đắm một phần lớn là do các tàu ngầm (83%), các phi cơ, chỉ đánh đắm độ 12%, còn bao nhiêu là do các thủy lôi và các tàu chiến ném trên mặt biển. Thêm vào số 27 triệu rưỡi tấn trên đây ta còn phải kể đến số tàu bị đánh từ đầu năm 1943 đến nay.

Thống-Đô Lyautey đã nói: « Ta là một sinh vật chỉ ưa hoạt động ». Chúng ta nên theo gương ngài.

gi hiệu nghiêm đề đối phó lại, ngoài cách cho chiến-hạm di hộ tống các đoàn tàu buôn mà chúng tôi nói rõ dưới đây.

Các đoàn tàu vận-tải-tà-chức như thế nào?

Các đoàn tàu vận tải của đồng-minh phần nhiều đều là những đoàn-tàu gồm độ 3, 4 chiếc chở các thứ chiến-cụ và các vật-liệu cần thiết từ các cảng Hoa-kỳ sang Anh. Một đoàn tàu như thế thường có 2 chiếc tuần dương-hạm, 6 khu-trục-hạm, 1 hoặc 2 tuần-duong-hạm phụ và 2 chiếc tàu buôn có khí-giới di hộ tống. Lú vựt hò đoàn-tàu phải di theo một đường đã định và di rết có thứ tự. Các tàu chở những vật liệu quí và cần dùng như êt-xăng cho phi-cơ, dầu, các phi-cơ và đạn được thi di o giao đoàn, khi gặp phi-cơ hoặc tàu ngầm địch đánh phá thì các tàu phải giải tan theo một chương-trình định trước rồi sau cuộc đánh phá lại tu tập ở một nơi khác để di nốt đoàn đường còn lại. Những tàu tốc lực chậm phải di đến tránh ở các hải cảng gần nhất nhưng không có tàu chiến-hỗn tống; chính lúc này là lúc mà các tàu đó thường bị tàu ngầm và phi-cơ địch đánh đắm rất dễ. Một phóng viên quân-sự Hoa-kỳ là Quensin Reynold đã được cùng di với một đoàn tàu sang Anh có thuật lại cuộc hành trình khó khăn qua Đại-tây-duong trong lúc chiến-tranh như sau này:

Lúc đoàn tàu khởi hành

«Lúun ba, bốn hôm những cần và trực máy làm việc liên tiếp để đưa hàng xuống tàu. Nay công việc khuân hàng đã xong. Chiếc tàu chúng tôi di trọng tải độ 10,000 tấn mà đã chở tới 17.000 tấn hàng nào động-cơ, nào các bộ phận phi-cơ, máy trực và nhiều thứ máy khác cùng các thực phẩm. Lúc xếp hàng xong chỉ còn một công việc nữa mà người ta làm rất thận trọng: đó là việc để 500 tấn cối-min và thuốc nổ xuống tàu. Tán chúng tôi di về vào một đoàn tàu chở lương thực sang Anh. Họ bị ba ngay cho đem hàng lên tàu xong lại còn phải đợi hai hôm nữa cho các tàu khác đến kịp. Bấy giờ mới đến lúe lên đường. Đoàn tàu gồm tàu của nhiều nước, chiếc thi của Hy-lạp, ché thi của Na-uy, chiếc thi của Đan-mạch, Pháp và cũng có chiếc của Thụy-diển. Lúc khởi hành đoàn tàu còn di hàng-một nhưng đến lúe ra khơi thi phải di hàng-doi hoặc di thành hình quát. Chỉ viên hạm trưởng biết rõ là đoàn-tàu di thế nào. Chiếc tàu chúng tôi di nguyên của hàng «Blue Funnel» di đường Viễn-dông, thấy thủ trên tàu gồm độ 400 người, trong số đó thì 80 người. Tàu chúng tôi bốn người chỉ có hai phòng, vì thế mà phải ở chật chội. May sao một trong những



Một chiếc tàu vận tải trong một đoàn tàu vượt qua Đại-tây-duong đang phải một quái thú lôi ngầm bị nổ và đang phát hỏa

người cùng di là hay dây sorm và ngù sorm còn lôi thi lại dây trusa và ngù khuya, nên chúng tôi nắm đòn nhanh chóng để chịu. Đoàn tàu đều di thẳng phía đông sang Anh. Tuy chở nặng chiếc tàu chúng tôi vẫn là chiếc di nhanh nhất trong đoàn, nhưng vẫn phải di cầm chừng theo tốc lực chiếc tàu di chậm nhất. Cũng như các tàu khác, tàu chúng tôi có 5 khẩu đại-bac. Hai người lính pháo thủ thuộc thủy binh gữ chiếc đại-bac phía sau là chiếc dùng để bắn các tàu ngầm. Lại có 4 người lính pháo thủ và một viên cai coi cài súng cao-xa. Các thủy thủ có ý kinh tàu ngầm và chỉ nè các phi-cơ phóng-pháo

tuy khô lồng, mà các phi-cơ ném bom trúng được. Hảng «Lloyd» bão hiem cả các thứ hàng hóa chở trên tàu và số tiền bão hầm khung qua 1 phần trăm.

Đi trên một chiếc tàu thuộc một đoàn tàu có hộ tống cũng yên ổn chẳng kem gì ở trong một thành phố lớn, có khi còn yên hơn nữa vì ngoài ta không sợ bị t-tà đe khi di trong lúe đêm tối. Các thủy thủ trên tàu được lệnh phái-cố bằng 60%, số lúong thường. Hành trình từ Giæ-nâ-dai sang Anh di trong 18 hôm, trong những hôm đó lúe nào cũng phải tĩnh-tao.

Ban đêm thi trên tàu tôi như đêm, đèn hút thuốc là đèn cầu-tàu cũng cầm. Lúc nào cũng phải để sẵn giày lung-cửu người ở bên cạnh và áo-đem ngủ phải mặc nguyên cả quần áo. Trên tàu có cả đồ ăn đồ uống nhưng nếu 500 tấn chất nồi kia là 500 tấn khoai tẩy thì thử biết chừng nào! Mời di khô bờ bờ Giæ-nâ-dai một đoạn đã thấy ở trước mặt một lán khói trắng. Phải chăng sắp gặp một chiếc tàu bèn địch. Người lính thủy săp trên chót tàu bão, cho biết đó là một khu-trục-hạm có trách nhiệm di hộ-tống đoàn-tàu. Số đín nhận được để là vì tau đó có bốn ống khói cũng như các khu-trục-hạm có do Mỹ da nhường cho Anh 50 chiếc vừa rồi. Sau mấy phút lại có thêm mấy khu-trục-hạm di hộ-tống nữa cũng đến. Chúng tôi cũng không rõ chỗ này cách bờ bão. Chỉ riêng viên hạm trưởng «chi-hay» đoàn-tàu là biết rõ chỗ đoàn-tàu sẽ gặp các tàu chín di hộ-tống theo huấn-lệnh của bộ hạm quân.

Bây giờ là đến hải phán-Anh, đoàn-tàu chỉ di từ từ. Các khu-trục-hạm ở hai bên hòn như đang nhảy nhót để chúc mừng chúng tôi khi tiến vào hải phán-Anh. Nhưng khu-trục-hạm đó đều có khí-giới khá mạnh. Mỗi chiếc có một bộ máy già dò tàu ngầm, những quả lựu-deton để đánh tàu ngầm đặt ở phía sau và lúe nào cũng sẵn sàng để ném xuống hòn, những đại-bac bắn nhanh để bắn tàu ngầm và cả tàu chiến khác và những đại-bac phóng-không. Nhờ sự

nhung tàu có đủ khí-giới như thế di hộ tống chúng tôi càng thấy yên ổn.

Chúng tôi đã di tới vùng nguy hiểm nhất vì khu này không những ở trong phạm-vi hoạt động của các tàu giặc, các tàu ngầm mà còn ở trong phạm-vi của các phi-cơ phóng-pháo bay xa. Nếu một chiếc tàu trong đội bị trúng bom hay ngư-lôi thì các tàu khác được lệnh cứ việc di như thường dẫu thiệt hại mấy cũng vậy. Tàu nào dừng là một cái mồi ngọt cho các phi-cơ và tàu ngầm. Ở đầu đoàn-tàu đã có một chiếc tàu để cứu các báy bị nạn, trong đó có cả các thợ cẩn-dáng để với vai cứu chữa những kẻ bị nạn đắm-tàu. Chỉ tàu nhà thương này là có quyền dừng vì đã có dấu hiệu Hồng-thập-tý che chở. Luôn ba ngày đầu giờ rất tốt. Ngày nào cũng thấy các phi-cơ của đội phi-quân Giæ-nâ-dai bay trên đầu chúng tôi và lúong di lúong lại như để báo cho chúng tôi biết là không trông thấy gì khả nghi. Nhưng mấy hôm sau thi giờ nhì súng mù và tản di lại rất khó khăn. Phía trước cách hai trám trước có một chiếc tàu, phía sau một chiếc lại bên đền eo lúe di giàn, nếu không phòng bị trước thi rát có thể sập ra nhanh đắm vào nhau. Vì thế trong suốt hai hòn có sương mù, vien hạm trưởng lúc nào cũng có mặt trên cầu-tàu. Cứ 15 phút một lần lại thấy tàu rúc cỏi, và sau đó lại nghe các tàu xung-quanh đáp lại và tiếng còi của các tàu khác trong đoàn. Chỉ hòn đang chạm vào nhau cũng đã đủ nguy hiểm rồi. Chúng tôi phải kéo còi để tỏ rằng trên tàu có chỗ các chát-nó. Tàu chúng tôi chỉ di độ 14 hải-lý mỗi giờ nhưng trong sương mù thi chỉ di độ bốn hải-lý. Khi tôi xung-buồng máy thi thấy các nhân-viên làm trong độ 100 hòn máy và giữ gìn cản-thân. Người trong nom máy bảo tôi: «Tàu này di nhanh lại có đủ khí-giới, và gấp may mắn luon, sao không một mình di thẳng sang Anh cho chóng có được không? Kinh nghiệm đã tố

«Ngày hội các bà mẹ» vừa đây
da làm
cho người ta luôn luôn nhắc đến nghĩa
và của các bà mẹ trong gia-dinh, bắn
phận c' các bà và do lại là một dịp cho
người ta nhắc nhiều đến những bức

LƯƠNG - THẺ, HIỀN - MẪU của ntrx Việt-Nam cũ và mới

Các bạn! Xin đón đọc: Trung - Bắc
Chủ - Nhật số sau ra ngày 8 - 8 - 43

Lương - thẻ, Hiền - mẫu
một số báo nói về người mẹ khuôn
mẫu của các gia - đình Việt-Nam

Những tên bén hết hạnh khai-phong.
Bà Nguyễn Thị Thuần, một vị em úa nhà
sư. Những tấm gương kim cương
thanh, mè hiền, Lương-thê-hiện mẫu tại
nước Nam cũ và nước Pháp mời v.v...

Đây là một số báo có ích vô cùng cho gia - đình.
Người dân báy con gái nào cũng nên đọc và suy nghĩ



Những tàu tuần-tiêu di hộ-tống một đoàn thương-thuyền sau khi...

ra cho bộ hải quân biết rằng nếu đi một mình như thế thì cuối cùng chỉ đi tới đây bết. Khi đã vượt qua giòng nước ấm «Gulf Stream» thì đoàn tàu lại gặp một cơn gió lạnh rất dữ dội đem theo cả mưa đá và tuyết. Đến ngày Mùa năm, giờ lại sáng và chúng tôi nhận thấy ở đầu xa có nhiều lán khói. Có phải là tàu chiến địch chẳng? Không phải. Đó chỉ là một đoàn tàu thử hải diễn với chúng tôi thành một đoàn tàu lớn nhất gồm 50 chiếc để vượt Đại-tây-dương. Đứng trên tàu nhìn ra thấy mặt bờ đầy những tàu trong đoàn trông như lá tre.

Chúng tôi nghĩ ngay đến giá-trị một đoàn tàu nhiều như thế. Riêng hàng hóa chở trên tàu chúng tôi đi, theo lời viên đại-biên của Công-ty, là hàng giá-tối cao hiện nay mĩ kim. Như thế hàng hóa trên 50 chiếc đang giá độ 100 triệu mĩ kim. Đó là chưa kể giá-trí các tàu sân bay, các thuyền-thủ và những sự ích lợi của các hàng hóa khi chở sang đến nơi. Các khí-giới đặt trên các tàu-tải này đều rất tốt và giữ rất cần thận, đại-bắc trên tầu có bão xa mươi cây số và chỉ bắn mỗi phát cũng đủ đánh đắm được một chiếc tàu ngầm. Súng cao xạ đều kiểu Bofors bắn từng phát hoặc từng lát một. Nếu bắn hết súng thì mỗi phút có thể bắn tới 120 phát. Các hàn trước khi đoàn tàu đến bến, thê nào cũng sẽ bị tầu Đức đón đánh một lần là ít.

Hành-trình của đoàn tàu giữ rất bí mật

Đoàn tàu ngày nay di tới đâu chỉ riêng có trên các tàu và viên hạm trưởng biết. Người ta đã dự bị hết mọi cách để giữ bí mật việc đó. Chi vien hạm trưởng là piết đoàn tàu sẽ di đến hải-cảng nào & Anh. Khi khởi hành ở Gia-nâ-đai, viên đeo nhận được một cái phong bì có gán xi-căn thận đến ngày nào mới được mở xem, trong đó có sẵn các huân-lệnh cần về hành-trình đoàn tàu, bài-cảng tàu sẽ di tới và

sách hành động khi gặp tàu địch công kích. Từ lúc khởi hành, trên các tàu trong đoàn không ai được phát thanh. Mỗi ngày người coi máy vô-tuyến-diện trên tàu nhận được tin một lần nhưng nhận ở giờ nào nhất định và theo một luồng sóng điện đã biết trước. Cũng có khi được phép nhận một vài tin tức về chiến-dịch chẳng? Không phải. Đó chỉ là một đoàn tàu thử hải diễn với chúng tôi thành một đoàn tàu lớn nhất gồm 50 chiếc để vượt Đại-tây-dương. Đứng trên tàu nhìn ra thấy mặt bờ đầy những tàu trong đoàn trông như lá tre.

Bởi sóng trên các tàu trong đoàn không giống cách sinh-hoạt trên các tàu di nhanh trong hòn-hình. Chúng tôi chỉ dùng tài giờ để nói chuyện, đọc sách và ăn uống. Nhưng cứ hai ngày là có một cuộc tập của người làm cho đỡ buồn. Việc tập dượt này không phải cho qua chuyện như lúc thường mà tập thực sự và mỗi người đều phải đeo giày lùng cừu người và mang sẵn cả đồ ăn hộp, một chai rượu rum, một vài bánh sô-cô-la và một hộp thuốc lá. Trước khi tập người ta lại dặn chúng tôi: rất cẩn thận.

Khi gặp tàu ngầm bén địch

Khi đoàn tàu di vào khu nguy hiểm nhất thì giờ lại rất đe, và bờ yên lặng nên việc dò tầu ngầm rất dễ dàng. Giờ tối này càng giúp cho các phi-cơ phong phái công-kích rất đe. Các khu trục-hạm vẫn di tuân-quanh đoàn tàu theo đúng chương-trình đã định để tránh mọi cuộc công-kích bất ngờ. Bỗng chốc thấy một chiếc trở nên hoạt-động và di lại nhiều lèn quanh một vùng như để tìm một vật gì.

Chúng tôi trông thấy một lần nước trắng xóa nồi lèn cao ở phía sau tầu, lại có tiếng nổ theo sau đó chúng tôi mới rõ là có tàu ngầm địch trong vùng và chiếc khu trục-hạm đã ném một quả lựu-deton để trừ tàu ngầm. Chính quả lựu-deton nỗi và làm cho nước bắn lên cao. Ngay sau đó, một khu-trục-hạm khác đến giúp sức và hai i-côp phi-cơ Lockheed Hudson cũng bay đi bay lại để tìm chỗ tàu ngầm nồi. Sau đó

... đến nơi đang đậu trong một

hai-cảng ở phía tây nước Anh

chắc không biết là tàu cho những thứ hàng hóa cần thiết.

Sáng hôm sau, chúng ôi yên lặng tiến vào hai-cảng. Trên bến người ta đã dự bị để bốc hàng hóa lên một cách rất nhanh chóng.

Cuộc đón tiếp chúng tôi trong hai-cảng tuy giản-dị mà rất cẩn-đống.

Những u lợi hại trong cách vượt bờ biển

Người Đức cho rằng phương-pháp bộ-tống các đoàn tàu có những cái bại sau này:

1) Mất thi giờ trước khi khởi hành, các tầu xếp hàng xong phải đợi các tầu đang xếp hàng giờ hoặc chưa xong.

2) Tốc lực đoàn tàu phải định theo tốc lực những chiếc tàu chậm nhất trong đoàn.

3) Di từng đoàn thi cần phải dùng nhiều người và vật-liệu. Su hông cũng nhiều hơn nhất là trong khi giải sà và sưng mù.

4) Các phương-pháp phòng-hỗ tầu ngầm được môt mang nén trong khi giao bá động thì thường bão-thu và động chạm luôn.

5) Các hải-cảng, tầu, đồn thường khi bị chặt hàng hóa vì thiếu cách vận-tải nên khi có môt đoàn tàu đồng đến lại càng bị mất thi giờ.

6) Hộ-tống một đoàn tàu phải dùng nhiều chi-đồn ham có thể đem dùng về nhiều việc khác cần hơn.

Người ta đã lính ra rằng với một đoàn tám chiếc tầu đi từ Nô-va-sota sang Liverpool vì ү một thi giờ và chậm chạp үi thiệt hại cũng ngang nhau p ải để cho một chiếc tầu 5.000 tấn nghỉ yên trong 28 hôm. Như thế thi số tóng tầu bị thi yêc e-đàn tầu từ bốn nǎm nay k օng phái nhỏ. Tuy vậy, trong lúc chưa tìm được phương-pháp gi hiêu quả hơn thi cách tò chyre các đoàn tầu c օi chiến-hạm hộ-tống vẫn là phương-pháp đc nhất của các nước đồng-minh đe tránh kh օi rạn tầu ngầm bến-dich

HỒNG-LAM

MỘT CHUYỆN LÀ VỀ LỊCH-SỰ

Phản-mộ tò-tiên Lê-vương và Nguyễn-vương nước ta ở bên Tàu?

Trong các loài sách của nước Tàu đời trước lưu-truyền, Bút-ký là một loài có đặc-sắc riêng, đúng cho người đọc đẽ ý.

Người viết Bút-ký phản-nhiều là tay danh-sĩ dật-tài, hoặc hưu quan ôn, cốt ghi chép những điều kiền-văn ở thời-dai minh, quan-hệ về chính-sự, về phong-tục, về văn-chương, tùy theo sự nghe sự thấy mà tự-thuật, quý hồn-tâ, rõ ràng, không cần phải có thứ tư mòn-loại. Tuy vậy trong Bút-ký thường có những mâu-vấn nǎm mươi hàng mà có giá trị quí-hoa và mặt lịch-sử hay văn-học, giúp ta được thêm ít nhiều sự bết-mối-lạ, bất ngờ.

Nó đọc những Bút-ký hai đời Minh, Thanh, chúng tôi lúc myself bận nhả vân nữa cũng tò-mò khảo-cứu, đã tình cờ bắt gặp những câu đối thuở giờ vẫn truyền-lặng của cự trang Mac-Đinh-Chí nhà ta trờ tài khi sang-sứ Tàu. Ký thât, từ câu đối lúc xưa của tôi, cho đến bài văn-tế Hoàng-thái-hậu Tàu mà bén trong chỉ có một chữ « nhát »; tóm lại tất cả những câu đối chơi tinh-thầy đặt vào tiền-truyền Mac-Đinh-Chí ở trong sách ta — ví dụ « Nam-hải Dị-nhân » — đều là câu cũn Tàu ngày xưa, biên chép tân-mát trong các Bút-ký, mà nhà soạn sách ở đời Lê, Nguyễn ta kheo câu-ký da-sự, dem gán cho họ Mạc đầy thô. Buổi cuội nhất là nhà soạn sách ta, trong khi làm việc « nhò râu-ông no đê cầm-kia kia » như thế, đã so ý đến nói quên rằng ông Mac-Đinh-Chí sinh ra buồi đầu là Trần, ngang với triều Nguyễn nước Tàu, mà làm sao câu đối tân-tặng vua Gia-Tịnh đời Minh! (Các ngai-tất nhớ một câu đối dài nhất trong truyện cự trang, mà vđ dưới có những chữ: Thiên-sinh Gia-Tịnh hoàng đế, van-tho vđ cương). Tính ra cự Mac-Đinh-Chí sống hơn 200 tuổi kia ư?

Sự đọc những sách Bút-ký của Tàu, đối kui có lợi cho mình về mặt lịch-sử tri-huở, đại khái như thế.

Mới đây, ngần-nhiên được đọc tập « Hồng-lô-quán Bút-ký 紅爐館筆記 », tác-giả tên-tiết là gi không rõ, chỉ để biết-hiệu là Sắc-

Nông, nhưng xem kỹ thi biết là một người ở cuối đời Mân-Thanh. Trong sách có đoạn nói chuyện « phản-mộ tò-tiên hai nhà vua Lê và Nguyễn nước Nam hiện còn ở bên Tàu », một chuyện tưởng ai nghe cũng phải động lòng hiếu-ký, muốn nghe cho biết.

Hai thực thế nǎo, chúng tôi không biết đến chỉ hấy chuyện là, cho nên muốn lược thuật ra dưới đây, để cùng nghe chung.

Tác-giả « Hồng-lô-quán Bút-ký » viết như sau này:

« Mấy trăm nǎm gần đây, những họ phát tích làm vua nước Nam, xét ra tò-tiên đều ở Trung-quốc. Thấy trong sự sách hai đời Minh, Thanh, như họ Trần, họ Mạc, họ Lê, họ Nguyễn, tò-tiên đều là người ở vùng Việt-Quê (tức Quang-dong và Quảng-lý)

« Họ Trần quê quán ở đâu, nay không thể khảo được. Về họ Mạc thi tương truyền là người ở Đông-quán, tỉnh Quang-dong; nhưng điều ấy tôi chưa tìm xết được phân-minh, không dám nói quyết ».

« Đến như họ Lê thi thật là người ở Tân-bội. Phản-mộ tò-tiên hiện nay vẫn còn ở khoảng giao-giới hai huyện Tân-bội và Lê-sơn. Người ta vẫn gọi ngôi mộ ấy là Lê-puông phản 獅王墳, lại có tên nữa là Phuông-hoàng-tám, song tôi không hiểu vì sao có cái tên ấy? »

« Tôi có-người anh họ rất thích cảnh đẹp núi sông, lại tình nghệ dia-ly. Hai anh em chúng tôi rủ nhau đi tìm đất lành, để tảng lại ngôi mộ tien-nhan, cho nên thường hay xông pha bén-lâu, hết núi này qua núi khác. Cố bóm nhau tiện đường lối, đến xem Lê-vuong-phân. »

« Tôi không biết gì về thuật phong-thủy, con nén ứng trước một ngôi đất, chỉ như ngảnh mặt với bức tường, có hiệu thế nào là phuông, là không, là tốt là xấu. Nhưng cứ trên lèn núi mà nhìn cảnh-tiền Lê-vuong-phân, thì bao-thì chẳng khác là lung, нет chẳng phâ-

dui cả hai mắt, thiết-tưởng ai trong cũng biết ngay là kiều-dát-tốt-dep.

« Khu ấy tôi đếm có chia ngọn núi nǎm ngang, ngôi mộ nǎm vào ngọn núi thứ nǎm, nghĩa là chính giữa, Bình-lạng nǎm ngọn núi, trông thật xứng đối nhau. »

« Àah họ tôi nói: — Đó là bức màn Cửu-não phán-dung. Quả núi tảng ngói mộ và mấy quả núi kẽm hai bên tânh, kiều-dát như thế, nhà dia-ly gọi là Lộc-truyền-thê đấy. Ngoài lại có bốn quả núi khác baoc-ho chung quanh, trông xa ra cửa bờ mặt nước mênh mông, chẳng khái gì một cái hồ groud, bày ở trước mặt. Kiều-dát quý-xá-dep là vì thế. »

« Có điều ngôi mộ này tảng cùi tò-dời thứ mấy của Lê-vuong, thi không được rõ. Chỉ biết rằng tảng vào đời nhà Nguyên, chính vị quốc-su của vua Nguyên lúc bấy giờ chọn đất và diêm-huyệt. Vả lại, cùi tảng ấy là một vi-công-thân triều Nguyên, cho nên khi mất, vua Nguyên ban cho con cháu tiền bạc làm lě-tống-tảng. Những việc đó trong tảng bia đá dựng trước ngôi mộ ghi chép rõ ràng. »

« Đến cuối đời Minh, một người cháu chắt ông cùi ấy phát-tích làm vua nước Việt-nam, dựng tên là Quang-dong và Quảng-lý. »

« Vì thế, thê-dân & gần ngôi mộ, gọi là Lê-vuong-phân, từ hồi an-táng đến đây cách nhau chừng 200 nǎm. »

Theo như tác-giả « Hồng-lô-quán Bút-ký » thi đây là ngôi mộ cùi tảng của ông Lê-Lợi, vua sáng-nghiệp nhà Lê nước ta vậy. Tò-tiên ngai vốn là người ở Quảng-dong, làm quan to ở triều nhà Nguyên nước Tàu, vè sau son cháu di cư sang nước Nam ta, vở đất cây ruộng ở vùng Lam-son, lâu dần hóa ra người Nam, đến đời ngai nhân thấy quân Minh cai trị tàn nhẫn, bèn chống gươm đứng dậy, cứu nước và dựng lên đế-nghệ.

Tác-giả lại kể chuyện di xem Nguyễn-vuong-phân mà các nhà dia-ly đều khen là đẹp :

« Năm ấy, giứa mùa rét, tôi với người bạn là Trần-quán lẩn mò di xem Nguyễn-vuong-phân, công-pha tréo nón lội suối rất khò; ti nứa ông ban chét vì già lạnh, nêu như không như thô-dan biết cách cưa-cấp. »

« Nguyễn-vuong-phân, chúng tôi tình cờ được thấy trong « Hồng-lô-quán Bút-ký », nhân muốn thuật lại, gọi là bỗ-thêm tài liệu cho những nhà nghiên cứu lịch-sử Việt-nam. Tập Bút-ký ấy còn một vài chuyện khác cũng là và có quan-hệ dense lịch-sử ta, nhưng tích bài này khai dài rồi, vậy xin để một ký sau. »

« Ngôi mộ đẽ giữa một tòa núi cao chót vót, trên mặt là một mội đầm bình-nguyên, ước chừng mươi mẫu, có mọc xanh rờn, xem quanh như không có ai đến dọn dẹp rao mộ dà lùn ngày; nhưng chính mội thi vẫn nguyên-lành, sạch sẽ, tựa như bất thời có tay náu sùs sang vậy. »

« Thủ-dân nói: — Họ Nguyễn trước kia sinh tý bên cạnh núi này, song từ ngày Nguyễn-vuong lập nền đại-nghiệp ở nước Việt-nam, thi cả họ hàng còn lại ở đây gồm vật bà chục nhà, cùng đem hồn-gia-quyền sang nước Nam. Vì thế mấy chục năm nay không có xém họ Nguyễn nữa. Và cũng vì thế phản-mộ cùi tảng lùn bò hoang, không có người nào lo việc khôi-hang-lèo. »

« Lên cao dòm xem, hình-thê thật là hùng-vi. Nhà dia-ly chuyên-môn bảo là kiều-dát Đảo-ky-long-hòa. Vì son - mạch trái đất, róng nhau con rồng nón khúc và chầu mực vđ mộ. Hơn mươi quả núi trập trùng, đều có hình chữ Kim 錦, cảng-xa-lai cảng-cao-lon, mà cảng chầu vđ núi này tát-cá. Nơi tảng ngói mộ, dã hè lâm đất-bằng. Lạ nhất là quả núi nằm sau ngói mộ, thành-bình như chử Vạn viết theo lối cõi, nét nào rẽ nét ấy, thoáng nhìn thấy ngay. »

« Chúng tôi ngâm-nghĩa thỏa-thich rồi đưa nhau vào nhà một thê-dân ở dưới chân núi đê nghe-nghỉ. Trong nhà có ông cùi ngoại 80 tuồi, nói chuyện Nguyễn-vuong-phân với chúng tôi: »

« Nói nay là lâm, các ông à. Từ hồi lão còn bé, sảng náo và lúc hoàng-hoa náo cũng trông thấy một luồng bạch-khi 裸 trong ngói mộ bay lên, cao hai ba chục trượng. Đến sau lớn tuồi, mỗi ngày đê đồng lâm-rao-ràng, sóm đít tôi-ve, trông lên vẫn thấy như thế mãi. Cho tới đầu triều Quang-tự Tô-nguyễn Xuân làm đê-tộc Quang-tay, có hôm di kiệu lên núi xem mộ, dão đất chôn xuồng một vật gì không biết; từ đấy vđ sau không thấy đạo bạch-khi bay lên như mai kui nứa v.v. »

Đó là chuyện Lê-vuong-phân, Nguyễn-vuong-phân, chúng tôi tình cờ được thấy trong « Hồng-lô-quán Bút-ký », nhân muốn thuật lại, gọi là bỗ-thêm tài liệu cho những nhà nghiên cứu lịch-sử Việt-nam. Tập Bút-ký ấy còn một vài chuyện khác cũng là và có quan-hệ dense lịch-sử ta, nhưng tích bài này khai dài rồi, vậy xin để một ký sau. »

THÊM MỘT VÀNH KHĂN TRẮNG

Truyện ngắn của PHẠM VIẾT-NHÂN

Cửa màm vén sang một bên, chí xã Hoan lo lắng cái nhìn báy thiêm thiếp ngủ dưới tấm mền bông. Ngay đầu giường, bà thuê áo vải đèn ngồi, còn đê đỡ. Một lần khôi mồng nồn éo duôn lên đỉnh màn. Khép một tiếng đồng, Sợ tịch-mịch yên vắng đây là gian phòng. Từng lúc, tiếng một nghiên gỗ ngắt quãng làm cho cái lặng lẽ được nâng cao lên. Cửa sổ đặc nhất trong ra sân đóng kín nên bóng tối còn luồn luyên dọc lại trên mọi đồ vật cũ. Cái lò đã dàn trộn một ngày quét dọn mà vẫn còn phảng phát mùi vị nhàn-nhạt của nơi bô vắng từ lâu.

Bà Ký nằm từ khi thu bệnh. Chí xã một mình lo tim thay chạy thuốc. Ai mách đâu có ông lang giờ là chí mởi cho bằng được. Bồn phập con nòi dám ký-quản điều gì. Mấy hôm nay bạn quá, chí phái mướn đưa đê quét tước, gánh nước và nấu cám cho lợn. Những việc ấy mọi khi chí quán xuyên cá. Khổn nỗi anh xã còn mê mải chán cá và thằng cu Tân tính ham chơi, nó không chịu ngồi yên một chỗ cạnh người ốm dù là bà nội, rên khù-khù trong chiếc màn nâu căm mồ hôi, dởm dãi và quết trầu. Những đêm không ngủ, chí xã nghĩ thương mẹ và càng giận chồng quá chơi bài. Chí cầu mong bà ký chóng qua khỏi. Bay giờ tuổi già như ngọn đèn trước gió, tắt lúe nào không hay.

Bỗng ngoài sân con yên sà vang, lồng lộn trong cái đồng. Biết có khách, chí xã chạy ra, vồn vã:

— Mọi cu Lý, cụ Hương vào chờ.

Giau buồng chật và tối vang lên những tiếng cười. Đàn muỗi thút giắc bay loạn sá trước riềng mè và ngô cả vả uygen đèn Hoa-kỳ cạnh đấy. Và lời hỏi thăm?

— Cụ ký đã đỡ chưa?

Trên giường, bà ký mét mỏi hé mắt nhìn. Nụ cười chóng tan trên lòn môi xám. Trong người trêu bợp hẳn đi. Đầu ngheo trêu mệt gối bỏng màu vàng bần. Bà lý Đán đưa hai ngón tay lên vuốt mép đặc quết trầu, quay sang phía chí xã Hoan.

— Anh xã chạy đi lấy thuốc hả? Độ rầy, nom chí xanh quâ. Đang thai nghén không nên thức nhiều, có hại. À chí đã tiễn sao cho cụ nhà chưa? Nay năm nay tuổi mà...

Câu sau cũng, bà nói rất sít nhuy sệt một sức mạnh vô hình nào. Chí xã hai bàn tay chắp vào nhau như khỉ lè phát ở chùa:

— Da, các cụ có lòng thương hỏi đến. Con đã vàng huống đê lú đê các nỗi rồi ạ.

— Ủ ừ, chí thật là chu đáo. Lạy trời lạy phật ngài ban phước và xá tội cho, cùng ngày này tháng trước cái hai nhà tôi ôm thập tử nhất sinh mà tôi chỉ ra chúa kêu cầu vua, mẫu và xin tàn hương

được thải về uống vài hớm khỏi liền. Ngài linh thiêng có khác.

Bà uống một chén nước rồi tiếp.

Nói có cu Hương và chí xã bỏ ngoài tai, thật bảy giờ chẵng có ông lang nào ra hồn. Ghi nghĩa nhàng nhàng cũng dao cùu thuyền tản. Đem tinh mènh minh đặt vào tay họ là một sự đại-dột quá sức trường tượng.

Bà lý Đán còn thêm dệt nhiều mứa đê bệnh vực cái thuyết «tàn hương nước thải» của mình. Và mỗi lần sập vào câu chuyện «cô phái không chí xã» thì chí vội vàng «dạ» nhịp theo. Chí xã bấy giờ sung sướng như eối mở tung khúc ruột. Ba nhiêu người lảng đều biết tướng tật công lao của nàng đối với nhà chồng. Khi tiễn chân, chí xí nhặt mấy miếng trầu trong áu đồng, ăn cần đặt tặn tay mọi người.

Có tiếng khàn khàn từ trong màn đưa ra:

— Xã ơi, thằng cỏ vè chưa?

— Thưa mẹ, chưa ạ.

Cái thằng thê thi thoή. Bi biền biệt không ngó ngàng tới vợ cũn. À này xã ạ. Cái đám con gái cụ chánh Xuân xóm Duối dê không đâu án đứt được nhì.

— Da, con đã định việc ấy và định thưa với mẹ từ lâu. Hồi ý nhà con chí bảo: «Áy tuy ủ u mày». Mẹ tinh người vò tâm đến thế đấy. Chẳng thiết gì đền già-dinh

Bà ký địu giọng.

— Thời con ạ, vốn tình nó thế...

Còn ho vội đến ngắt lời bà. Một lúc.

— ... Thằng Tân còn nhỏ nhwang là ngành trưởng, sau này giữ phần hương khói. Việc cưới xin cũng phải turom tất kèo trong họ ngoài hàng cười chê rằng mình chỉ di ều chí không biết trả mợ miệng. Vâ lại bên cụ chánh Xuân với nhà ta thật là mâu đăng hộ đì. Người ta cũng hai đời hào lý trong thôn.

Mẹ di xem bói trán người đều bảo hai trê hợp tuổи cả. Con gái họ vè nhà mình sau này có thể đứng mũi chịu sào được.

○

Lời nói ấy theo dõi tâm trí nàng như một ám ảnh. Chiều nay ờ chè vè, chí xã sung swóng nghe bà mối vui vẻ báo tin họ như gai băng lòng đê tiêu lê và đại lê cùng một hôm, vin vào cơ bà ký ngày một yếu. Ủ có thể chứ! Một



khi đánh giá thừa, tiền bạc nhiều thì mọi ước muốn thỏa mãn dễ dàng. Hiện giờ chồng nàng có kém cạnh gì ai; cũng người vui vẻ trong thôn. Vâ — nàng nghĩ — sau này, con nó dần luô trưởng thành sẽ ra tranh cái triện đồng cho mà xem. Ồ ! ồ ! thế lại càng hay. Con hên cha, nhà có phúc.

Ý đã quyết, chí xã hết sức tần iáo buôn bán và nhà chồng nhờ tay nàng mới có ngày nay.

Sau khi cụ đã sinh, chú nàng, mồ lịch trọng ngày lành, chiếc rap lá được cất lên, kết hoa sặc sỡ. Nhưng cột tre, muôn khói tro trên, người ta quấn giấy hồng diễn và treo câu đối. Ban thờ kê giữa thềm. Dọc hai bên, kê hai khung phản trái chiếu hoa. Rồi rác mây bộ ấm chén, dầm cái diều và rất nhiều đĩa trầu. Bà con họ mặc áo tới làm giáp. Những chiếc áo the mới, những cái quần vải chúc báu chua giặt một lần nào, còn

nguyên nếp gập được lối tự dây hòn ra. Những dài yếm thâm-huốt thê trong ánh nắng. Mùi băng phiến phảng-phất, dẫu dày. Tất cả màu sắc đang địu nhanh què chung dúc và hội họp ở đám cưới này.

Những bà lý, bà khán, xã làm cỗ dưới nhà ngang. Còn các ông chồng không phải mò tay một việc gì, ngồi hút khói dâm, tự nhiên. Ông dám đàm ạ. Cụ Thượng ngước cặp mắt kèm nhém dày dỗ nhìn người nọ, dần hơi gật gật ra ý bắng lồng, giọng định định dạc :

— Anh cứ ngồi tự nhiên. Ở đây chí có phải chốn định trang đâu mà cầu-ne.

Cụ nói vậy mà người khách nhất định không dám theo lời. Bay giờ cụ Thượng vây anh xã Hoan lại gần, móc một đống hac và bao diêm dắt theo: «Gọi là tội dở anh chí xã», Xã Hoan khum núm giờ hai tay đón lấy và nói lời cảm ơn.

Khỏi sự hắt cõi đầu. Một lú đê đứng tuỗi mà cách ăn mặc

thuốc lão vật và bắn tản chuyên thế-giới theo tin các báo hàng ngày. Mặt trời lên tối định đầu. Người den mừng mỗi lúc một đông, ngồi chật hai bên phản. Tiếng pháo không rút nõi, sác đõi hồng một gốc sắn. Anh xã Hoan hôm nay twoi tĩnh lâ, chạy hết nơi này chốn khác mời chèo niêm nõi.

Cụ thương đến. Một người hốt hoảng từ ngoài ngõ chạy vào báo tin. Ai nay sửa soạn ngồi cho ngay ngắn, khăn đóng, áo chùng. Một tràng pháo nõi đòn cự thương của làng. Hắn là cụ nhiều tuổi. Đầu đội mũ ni có hai giải đũi kín tai. Quần áo vải sợi dỗ. Tay chống gậy trúc có đốt và lâu ngày đã lên nước bóng láng. Hai bàn chân thô và mộc thêch trong đôi quai guốc cao-su.

«Rước cụ Thượng ngồi». Rước cụ Thượng ngồi, »Bao nhiêu cái miệng cùng nói một lõi. Cụ khoan thai di dễn cái sập chân quỳ cao nhất phia trong. Cố một ông đang ngồi đó với đứng lên, hai tay chắp vào nhau: «Chúng cháu không dám ạ. Cụ Thượng ngước cặp mắt kèm nhém dày dỗ nhìn người nọ, dần hơi gật gật ra ý bắng lồng, giọng định định dạc :

eden dâm dêng, trai lơ. Chiếc khăn khung ván trên đầu tròn trịa và xinh xắn. Nàng hận áo là mèo đê lè lẩn tò mò lừa bén trọng. Cảnh đấy anh kếp nghiệm đang so dây dàn. Lũ trẻ chơi ngoài xóm kéo đến vây thành hòn báu nguyệt trước ban thờ. Lại một tràng pháo của người vừa iới mừng. Bầy trẻ hoảng hốt công nhau tội nấp sau bức tường hòn, hai tay bịt chặt lỗ tai, nghe mắt nhòm ra. Một lúe, chúng đỗ xô ra tranh cướp những nhung cung dàn mực thước nhịp với lời ca. Những chai rượu vội dẫn. Câu chuyện xoay từ cuộc cãi lộn của vợ con minh với vợ con người từ ngày nào đến nay; rượu vào các cù nhô dồn và đem ra tranh luận kịch liệt và ráo riết. Những cái mặt đũi gay nỗi, nỗi. Những cảnh ta quở quang giờ lên và nêu



— Xin rước cụ Thượng lên trong dè bẩn phường hát múa vai s.

Chiếc dùi lèn xuống trong bàn tay còn mềm dẻo, cụ Thượng nện một tiếng dẫu rân rồi vẩy bốn tiếng sao ròn rập theo liên. Cử động ấy làm cho thó thịt ở hai bên má rung rinh.

Tiếng dẫu bắt đầu réo rất hòn cùng nhịp phách, lời ca. Hai bên dãy phản những ông lý, ông chánh, khán, xà chia nhau ngồi thứ tự theo thứ bậc của mình. Họ hăng hết tinh thần nghe. Cố người mê mải vén cõi ống quần lén tận ben gai sồn sốt.

Cụ giáo Lữ hiệu Hải-Van lấy số

HÀ-LẠC

đoán rõ tương lai và xem cẩn kẽ vận-hạn trong 12 tháng sắp tới theo như 64 quẻ trong kinh Dịch. Xin gửi 2/95 và năm tháng, ngày giờ sinh cho

M. Ngô-Üng-LÂN

Nº 93 Amiral Sénes Hanoi

chén rượu nhạt xin mời trên ey Thượng, các quan dám cung cù chánh, cù lý và các ông chiếu cõi thi chung chầu lấy tam cảm ơn vó cùng q.

Mọi người bắt đầu ăn. Ngoài kia, có dẫu vẫn hát, anh kếp vẫn nán những cung dàn mực thước nhịp với lời ca. Những chai rượu vội dẫn. Câu chuyện xoay từ cuộc cãi lộn của vợ con minh với vợ con người từ ngày nào đến nay; rượu vào các cù nhô dồn và đem ra tranh luận kịch liệt và ráo riết. Những cái mặt đũi gay nỗi, nỗi. Những cảnh ta quở quang giờ lên và nêu

sáng bà ký thường nhắc: «Cháu dâu của bà dâu? Xã Ơi! Tân Ơi!» Đã hơn năm nay người dàn bà ấy mong mỏi, chờ đợi cái ngày có một người xa lạ đến sồng chung dưới mái gia đình, người ấy sẽ ăn ở trọn đời với cháu bà và rồi sinh con kế tự giống họ nhà chồng. Nhưng nay sức bà cứ yếu dần, yếu dần...

Chợt cửa buồng rộng mở, bà lý Dần đón dã chạy vào theo sau là lúe.

— Cụ ký Ơi, cháu dâu đã về đây. Nó vào lạy mừng cụ đây này.

Mắt bà ký vọt sáng lên khi cô dâu mới cúi dập mình trên chiếc chiếu hoa, lẽ hai lẽ. Bonsai hieu ước nguyện đã thành sự thực. Bà ký sung sướng toan tinh thần tay lèi lèi, nhưng tay đã cứng đờ, mắt dài dần. Hình như bà ối iu lẩy sự sống đến đây là quá sức rồi. Bà lý lạy bành nhưng đã muộn.

— Cụ nhà vè rồi!

— Bà cháu vè rồi?? Chixâ hỏi lại một lần nữa rồi ba khóc. Bà lý điểm mèn hon, quay hỏi anh Hoan đứng đó.

— Anh xá coi đồng hồ chưa?

— Dạ, lúc mẹ cháu mất, sạch giờ.

Bà lý Dần thở phào một cái, khoan khoái như chính mình vừa qua khỏi một tai nạn. Bà nói:

— Cụ ký mất, nghỉ cũng sướng. Con cháu đông đủ cả. Lại thêm một cháu dâu mới, thêm một vánh khăn trắng. Thật là tốt số.

PHẠM VIỆT-NHÂN

CÁNH II Cảnh cũ, trăng vừa lặn, trời gần sáng
Phạm-Thái rời Nguyệt-Thanh

Đêm đã gần tan nguyệt đã là,

Nguyệt di, theo nguyệt lặn muôn hoa Lan-cai thái vè cảnh lan ngọc Trăng vào ngõ riêng trong ý...

Thao-thức giờ khuya ba bỗn canh Hiu hiu giò ý gõ đôi cánh Say này ngang quá say xưa trước Cúng chuyên lòng ira, dỗ nước thành.

Chi cá: gương ngõi tưới ánh sao Tình say: rung bởi trăng lae-dao Trăng sao là mộng lồng ta khát, Thay đổi phen này rộn xiết bao.

Suốt một đêm rồi suốt một đêm Ngày xưa sương giờ bạc y xém Ngày này nguyệt vường bài mơ mộng Xưa rộn cuồng say nay khát êm.

Có thấu cho chàng nàng hối nàng Hay như hoa lặn với trăng vàng Hay như vừng bóng trong gương chiếu Gương khuất, người xa, bóng bẽ bàng.

Chết thưa tan canh rộn tiếng gà Còi vang sơn dã nồi xa xa... Người xưa bạc tóc đêm mưu lược Đày rộn lòng, đê m trăng chiếu hoa.

Đêm tàn đêm tàn, thời đêm tàn Sau nhú quang qúa tiếng đời ngàn Cảnh trai đã réo đàn chim tước Bóng xầm dusk phai bóng nhẹ lan.

Nguyệt-Thanh. — (Lắp lò ở xa) Lạ quá người dâu mới bàng ngày Lo thơ đã dạo gọi hồn tây Hinu như công-tử rì công-tử.

Phạm-Thái. — (Một mình) Kìa chiếc bồ-cầu tung cánh bay

(Tiếp theo)

Kìa chiếc bồ-cầu tung cánh bay Hải-van ò đã vướng sương cây Một đêm dài dâng đêm theo-thú Suốt một đêm dài ta ngàn ngày.

Nàng chắc còn đương durom giặc nồng Vầng đồng kia đã chớm vầng đồng Bình-minh tươi quá chao ém mắt Lòng ấy bình-minh có chó không.

Nguyệt-Thanh. — (Một mình) Bỗ rô tình ai với ý ai Hải-van thôn thức suối đêm dài Tình kia đã bén hay chưa bén Bén, bén xin đừng có lát phai Người ấy người này duyên biết bao Tài kia sắc nụ cao xinh cao Ta dẫu riêng khác nhung lòng mật Duyên ấy vì ai ta ước ao. Phạm-Thái (trong thấy Nguyệt-Thanh) Nay nữ-ly Ơi

Nguyệt-Thanh
Người dạy chi ?

Phạm-Thái
Lòng ta ưng hái đáo trường vi Bên bồn hoa ấy

Nguyệt-Thanh
Thưa công-tử
Người bảo tôi nào dám chẳng đi
(Vé lầu linh) Công-tử người ơi dậy đáo hoa
Hoa này thơm lẩm hương bay xa
Hoa này xứng lâm

Phạm-Thái
Sao mà xứng ?
Nguyệt-Thanh
Thưa xứng cùng ai biết thường hoa
Phạm-Thái
Ta muốn người dem ngày lại ngày
Một cảnh hoa thảm mọ sang đây

Puynh Như

KÍCH THỦ CỦA PHAN KHẮC-KHOAN

Cô là người Bắc

TRUYỀN DÀI CỦA VŨ XUÂN TỰ
(Tiếp theo)

Sau khi ở cũ, Phương thấy mảnh lục nào cũng bù-lộ-a công việc. Lại nghĩ những đêm hôm Chi phải viết và vi minh, Phương càng không tưởng đến nhết sao thì giờ đi chơi phẩm vô lich.

Hai thiếu-nữ Việt-Nam và một thiếu-nữ Pháp, cả ba đều lồng lầy-thu-một trước mặt Phương. Phương không trả lời gì cả. Đến rap hát tay Phương rẽ qua hông-kèo. Nàng đương nhiên nguyễn nhún xuôi bước sang đại-lộ Charner, thì một chiếc xe hơi đậu hé bén kia dập vào tầm mắt Phương. Phương khẽ giật mình, chún chán lại. Chiếc xe ấy nhỏ, kín mui, son màu cánh cam đã cũ. Trước nàng trông còn ngò-ngò, nhưng dồn khí thổi rõ-sắc xe, Phương vội lui tim ẩn sau một gốc cây lớn. Hai mắt đăm-dăm về phía trước, ngay thò mạnh, Phương cứ đứng thế hàng phút không say-say. Nay kia ấy, một ông già «khán đóng áo dài» ở trong hảng Charner bước ra, trèo lên xe. Xe mèo máy chạy vòng mặt quang qua chỗ Phương đứng cho phái «đường chạy met chieu» về phần Chợ Mới. Hơi cuồng, song nàng vẫn đứng yên, Lanh trì xe chạy đến gần, Phương vấp-ka, vừa di xoay vòng quanh thân cây cùng nhịp với chiếc xe chạy tới, khiến người ngồi trên xe không thể trông thấy nàng. Chiếc xe bon-bon chạy trên đại-lộ Bonard, Phương cói tròng theo mãi đến khi nó rẽ sang đường Viénot mất hút, mới lừng-thưng ra về.

Về đến nhà, nồ-e-ki đặt cái đầu và cao-su lèa bén, Phương bắn thần xung bắp đùiнуть pha sữa cho con. Nhìn ngọn lửa nồ

lách-tách, nàng hồi-tưởng lại từ ngày lão Saigon cùng Viễn lập gia-hình. Rồi ngày lúc Viễn phu thê, nàng đã định viết thư xin cha nàng tha tội cho, để nàng trở lại với già-dinh. Đã có phái chịu bao nhiêu trừng phạt, nàng không còn hoan thản gai-ho-vo & chán-thành, rết để bị sa nga. Trở lại với già-dinh, nàng còn hì-vọng làm lại cuộc đời, to được một tương lai hạnh-phúc khác. Nhưng vi nhận thấy mình có mang, Phương phải nán-nít lâu chờ sinh-de xong. Trong những ngày ấy, nàng cảm kích Chi biết ba! Vì nàng, Chi đã tốn kém & tiếc tài lão-hai sưa. Chi sán sóc-nang rất tần-tần tận lực. Nhờ có mỗi con Mười òi sao bão, nhưng nó còn đương sức trè ham ăn ham ngủ, thành thử chẳng phải thức khuya dậy hâm luân.

Nhất Chi còn hi-sinh lên vì đứa con gái của nàng nữa.

Trao-khai kia, nàng cũng đã định sẽ khai là đứa con chưa hoang. Ai ngờ hôm cầm tờ giấy khai-sinh của con, nàng thấy

nàng đứng khai và cha đứa bé là Chi. Nàng cảm động kinh chàng:

— Chi là... Lập gia-hình, Chi nhận khai thê, sẽ hại đứa con ta trong-laị hạnh-phúc khác.

Chi lẳng lèp bằng một giọng đầy thành-thực:

— Cái hại ấy, chí một phẩn nhỏ mọa. Nhưng eisai hại cho đứa bé sau này còn lén-lao hoa khôn! Để không may thiêu-thiêu phu-tử, mà tốn trong khai-sinh lái để trống chỗ tên người cha, thì là một sự tội-nhục cho nó và cùng. Né eisai nhón. Né eisai di học. Né còn tránh đỡ với đỡ... thi shung kẽ mang eisai trách-nhiệm, trung-laị của nó, không được giao rác vào đầu óc những ai đó bùn nát về cái ái-vọng của bố mẹ. Giết nhforget a mâm sống vս sau nay của con eisai, với kẽ làm cha mẹ, tôi hy oàn-nhóm heu tội già ra nhường tai hại hình thời...!

Rồi Chi bà giọng:

— ... Chúng ta đã iòn, đã hiền, đổi chí vịt-đời, có thê chịu đựng được sự triệt-thiệt ấy... Chú son, nó còn ngày thơ... Đời nó còn dài hơn dưới chung ta nhiều...

Nghĩ Chi nói, Phương nghen ngao, cảm phục. Thật nhang còn bầm sồng, ty cam đòn chia hết đau-khổ đe nuôi con, cũng vi những hành-vi quản-tử của chàng.

Một người vi tội-lỗi kẽ khíc mà còn hi-sinh cho nàng, thi con mình dùi ruột đe ra, sao nang lái không hi-sinh được?

Ngẫm thế, Phương thấy trong lòng phẫn-khổ, hăng-háng.

Bởi trong nhung ngày đau khổ, phia được Chi an ủi, phần thi ái ôi không may kia rắn-rao, Phương tuy nhớ nhà mà

không tưởng nhớ lắm. Đến chiều nay gặp cha già, lòng nhớ nhà vui sô-sô, nàng đã lòn chạy ra đón chầm lấy cha, khóc lóc lạy van... Song ngài đến về mặt ewong-quyết của cha con dặn nàng khi lè Saigon & với Viễn, Phương lại không dám.

Nước trong tim bắt đầu reo. Trong lòng Phương vang vang lên nhung nỗi thương nhớ. Rồi pha sữa cho con, khì ăn cơm, lúe nòi cái hình ảnh cha già cũng hiện ra trước mặt nàng.

Lên giường nằm, Phương càng chán-chorges. Nàng cố nhắm-mắt ngủ, như khuya-kì-ös, nhưng trong hóng tối, nàng lại trống thầy ró-ei trai xinh-xinh mè đê, hối-hối, nàng đã sối vui với già-dinh... Rồi nhón-lén, tinh-yêu chớm nở, nàng yêu và lây Viễn trước nhung lời giao e iế eisai con về nhà, cha nàng, mów nhìn nhau... Nay, tuy Phương đã có con, Song Viễn lại trao-về Bắc, nàng vẫn không thể vè thăm già-dinh được... Chồng nang... Chi đưa bết...

Phương cựa mình, thở dài. Càng thêm mệt định ngủ, Phương lại càng thấy theo thời với nhung ý-ngữ rối ren. Nàng nổ mắt; chợt Chi đứng bên giường, kẽ hỏi:

— Sao đêm nay Phương không chợp mài? Có điều gì buồn bực, Phương cứ nói cho Chi hay.

Thấy Chi hỏi, Phương không ngần ngại nói rõ lồng-tiến: «nhà mèo kõi chiên gấp-cha già», và nhung eisai khiến nàng không thể vè thăm già-dinh được.

Phương vẫn-vè là áo, giọng nói kẽ khíc:

— ... Nhứng, eisai-čhi của Chi, Phương iòn-lòn. Từ đây vè sau, không bao giờ Phương còn oán gận Viễn nõn... Dayen sô

Puong thê... mà tèp-Chi, kẽ ra Phương eisai may mắn hơn shifung kẽ dau khò khac... Giờ đây, Phương chi mong được về thăm cha mẹ già, rồi sau, đòi Phương chím aoi rasseo, Phương cũng cam sống chịu đựng hêt, không một lời ân hận...

Chi trầm ngâm một lát. Bỗng

Trong lòng Phương vang vang lên nhung nỗi thương nhớ. Rồi pha sữa cho con, khì ăn cơm, lúe nòi cái hình ảnh cha già cũng hiện ra trước mặt nàng.

Fuong hót hót ngóng nhìn Chi. Chàng vẫn túm-tím;



núi Võ... sống nõi có khác gì chet!

Phuong sốt sắng hỏi:

— Thế-hao giờ Chi thi-khac dien kẽ-ky?

Chi rạch mành nhin Phương:

— Ngày chà-nhật sun, Chi xin phép nòi ngài thăm hai ngày nua, chúng ta vè Bô-rij...

Sang sườn, Pangong reo cuôc hò-hò:

— Nhưng hò-hò, mỗi người phải viết một bài thư vè hò-hò tim trước a. Rồi Phương xin soạn xem hòi eisai thích cái gì, ta mau vè hò-hò. Quá ngoan, hòi eisai lại càng thương con và yêu.. rõ-hơn-lên!

Thấy Pangong đưa mắt, Chi vội chéo tay chào theo nàng:

— Lay eisai! Lay eisai! Chi eisai-či Chi! Chi lật lại hòn Pangong nghệ nong-khe biéo:

— Ông già di-benh tay trái là cậu ruột của Pangong, Ông làm Xá (ý-truồng). Còn ông kia, tuy chéo-čia, song chí eisai theo tự-lệ trong này chí ik-tan gọi người già-čia trên cha mẹ mìn, ông làm hương-cá trong lảng.

Hai ông già, một ông mèo-se bành-tổ vang, một ông «khán đóng áo dài», hóng-thung vào nhà Pangong chạy-ra-ăn-cùa đón trước. Chỉ thấy nàng eisai-sóng-thé biést là nhung eisai-nhun vật s qua-trọng, chưng cũng phai eisai-banh-nhùm mòn-mòn a.

Cả một ngày hòn qua, Chi và Pangong thù tiếp-gián khắp mặt bờ-cuon ho hóng & lõi xóm qua cho. Bè lòn voi-thêm lòng Pangong, với si, Chi cũng hết sức nho-nó thán-mặt. Chứng thấy Pangong tuoi-dep, hon-tieu. Nhắc hòn hòm-thì bấy, dường le lâng-chò mong-tin-tuc, chợt nhận được thư của nhà báo vụ

BỘ THẦU TIÊU ĐỘC

Tin tức lộc mèo, tiêu hết
nhất: đọc ngựa lồ do
độc hoa lèn phát ra.
Hộp 040. Nửa tì 400,
còn tì 750. Xa mua linh
hoa giao ngan

ANH THƯƯỢC TẾ-DÂN

Nhà sản xuất lớn các thứ áo dài
(PULLOVERS, CHEMISEITES,
SLIPS, MAILLOTS V.V.) chỉ có

Nhà sản xuất lớn các thứ áo dài
(PULLOVERS, CHEMISEITES,
SLIPS, MAILLOTS V.V.) chỉ có

HÀNG DỆT PHÚC-LAI

57 - 59, Route de Hué, Hanoi — Bán buôn
khác Đông Pháp, áo t-shirt không dây sành-kè

Chỗ Phuong cho chán về chơi Bà-ri-á ngày, nàng reo mừng, rồi cà đèn hòn sỏi, Phuong sướng quá, hồi hộp ngủ không được. Chi giục đã mồi mà Phuong cũng không nham mê yên. Nàng nhấp nhôm thức giấc luôn. Xe ô-tô buýt chạy Bà-ri-á năm giờ rưỡi, nàng đã chung bão thức bối giờ, Ấy thế, mới ba rưỡi sáng, Phuong đã lục đục dậy, mà quên áo để trên với quả bánh, nàng đã cần thận gói ghém từ chiếc hòm trước rồi. Biết giờ bấy giờ còn sớm, nhưng thấy Phuong nồng nàn, Cố gắng chiều ý chàng hành ngay, thành thử ra bến mới bến giao, trên xe chưa có một ai. Hai người lại phải gửi sếp pho đồ đặc rót dạo chơi lãnh quanh. Mãi đến lúc xe chạy Phuong mới hết hồn chốn. Nhưng từ lúc ấy, nàng lại bắt đầu ngời tinh nhầm trong cây số xe sẽ tới Bà-ri-á.

Về đến nhà, Phuong ôm chầm lấy chàng mẹ nghẹn ngào, sung sướng, và投注 chia quà bánh cho các em, Cảnh mẹ coi, anh em chỉ em, bấy lâu xa cách này mới gặp mặt, làm Chi nào nào cảm động, nhớ nhau.

(còn nữa)
VŨ XUÂN-TỰ

Cuộc du-lịch Huế, Saigon
Pnom-Penh, Angkor

Hội đồng họ sinh xã hội chức cho thanh-nien các giới một cuộc di Huế và một cuộc di Saigon, Pnom-Penh, Angkor.
Đi Huế ngày 5/8, về tối Huế ngày 12/8.

Đi Saigon - Angkor ngày 7/8, về tối Hanoi ngày 21/8.

Muốn cuộc di được đầy đủ vui vẻ, ban tổ-chức đề các bạn dù vào việc thao-chương trình, vậy các bạn kíp biên tên & Ông Lê-Cửu-long, thủ-quy hội, 75, hòn Bè Hanoi. Vì hội có cấp nhiều giải thưởng du-lịch cho các sự-hợp-sinh, nên các chi em ban giải có thể dự cuộc di Huế và sẽ ở riêng tại trường con gái Huế.

H. Đ. H. S. lai cảo

Chi nhánh Nam - Kỳ và Trung-Kỳ Phòng thuốc **chữa phổi**

(15 Redœux Hanoi T&L, 1630)
Tổng phát hành: 163 Legrandière
SAIGON

HUẾ Nam-Hà, 147 Paul Bert
Cao bo lao 15p chữa các bệnh
lao có tràng & phổi. Trị lao
thành được 4p ngứa các
bệnh lao sáp phát. Sinh phế
mạc cao 2p, chữa các bệnh phổi
có vết thương và vết đen. Sát
phế trung 2p nhuận phổi và sát
trứng phổi. Các thuốc bồ phế
kiêm thời 1p50 và ngứa trú
lao 1p, đều trừ hợp bệnh.

Có nhiều sách thuốc chữa
phổi và sách bì thư nói về
bệnh lao biếu không. Hồi xin ô
tông cục và các nơi chi nhánh

Các ngài hãy dùng: **PHẦN TRỊ ĐÔNG-DƯƠNG**

(Graphite Indo-chinois)
Mô: «Hồi xin chi I» «Hồi xin chi II»
«Hồi xin chi III» phô Lu Lacoph.
Đã được công nhận là tốt không kém
giá ngai quốc, công việc cần thận.
Gửi nhau chung khắp Đông-duong.

SỞ GIÁO DỤC:

Éts. TRINH - BÌNH - NHÍ
153 A, Avenue Paul Doumer Haiphong
Ad. T&L AN-NHI Haiphong - Tel. 707
Chu đại-ly kháp Đông-duong

THANH - ĐẠM

CỦA NGUYỄN-CỘNG-HOÀN
Tác phẩm đặc - biệt về quan
trưởng 1/500, trang 4p50 (cô in
riêng 5 bản đó là, mỗi bản
20500)

SÓNG GIÓ ĐÔNG CHÂU

của THÁI VI LANG
Nhà thám-c้น tại bờ biển
Đông chau, in lần thứ hai
giá : 2500

Nhà xuất bản:
BỘI MỚI 62 Takeo Hanoi

H. Đ. H. S. lai cảo



Anh-Lú

58 — Route de Hué — HANOI
Giày, dép, guốc tân-thời v.v...
Toàn giá 15t, giày dép, họp thời già
phải chăng. (Có catalogue kinh-biệt,
Bản buôn và bán là khắp mọi nơi

SẮP CÓ BẢN:

NGUYỄN TUÂN

QUE HƯƠNG

tác «Thiếu què hương»

Gần 500 trang
Ấn loát công phu
Bản thường 4580
Bản quý 20300

ANH - HOA

69, Rue du Charbon Hanoi
Thứ và tiền đề tên ông
MAI VĂN PHÚC

Cao ho lao

ĐẠI-Á HANOI

(Bán theo giá hời-dòng hóa giá)
Trị Ho-lao, rá mán, đau cổ, tắc
tiếng, hen, suyễn, đàm nhiều.
Chai 90grs., chai 45grs. 12p50, chai
16p80, chai 45grs. 12p50, chai
30grs. 8p40, chai 24 grs. 6p50,
chai 15grs. 4p55.

Dưỡng phế cao
Bồ phổi người lao, chai 45grs.
12p50, chai 30grs. 8p40.

Người trù lao
Chai 30grs 4p66, chai 15grs. 2p45

Giải uổ thanh tâm
Trị nóng, sôi, lọc chất độc,
60grs 2p10.

BÁN TẠI ĐẠI-Á
176 phố Lê-ly, Hanoi
CHI CỤC: 200 Legrandière Saigon
ĐẠI-Ý: Thành-Niên, 39 An-Cựu
Hué, Mai-Linh Haiphong

ĐƯỜNG THƯ

Một cao-tăng bị năm viễn đạn vào sau gáy mà vẫn cười nói như thường

Bầu đời Kiến-trung nhà Đường, có người
hoc trò là Vi-sinh, văn tài đã lối lạc, võ nghệ
lại cao-cường, nhất là thuật bắn cung nỏ lại
càng thần diệu lâm. Một hôm rời nhà đến ở
Nhị-châu, giữa đường gặp một vị sư, kết bạn
cùng đi, cùng nhau bắc thuyền trở, ra
về tương đặc lâm.

Khi mặt trời sắp lặn, nhà sư chỉ con
đường để ở đây ra nói rằng :

— Nơi am có cửa bắc tảng ở ngay đó, tối
noi, xin kính mời lang quân tạm rời gót
ngọc vào nghỉ một đêm.

Vi sinh nhận lời, Nhà sư liền sai mấy đồ
đệ về trước, dặn làm cơm rượu và sắp đặt
đường mòn. Bộ đồ đệ đi rồi, nhà sư cùng
Vi-sinh lững thingo theo sau. Bi mãi hồn
muỗi đẫm vẫn chưa đến, lây làm lạ, Vi-sinh
hỏi, vị sư cười lại giao tay chỉ một nơi cây
cối um tùm, nói rằng :

— Xin lang quân chờ ngại, cứ đến đó là
am có cửa bắc tảng mà.

Nói rồi lại đi, hời lâu đến nơi vừa chỉ,
nhưng không thấy vị sư rẽ vào, vẫn cứ cầm
cõi đi thực nhau. Bấy giờ đã là đêm tối rồi,
Vi-sinh đem lòng ngờ vị sư ấy là một tên
tửu tiếc, đánh lừa mình đi vào
nơi cạm bẫy, đe hại mình chăng. Nghĩ vậy
rồi tính cách hạ thủ trước, nhún di sau,
ngầm lấp mấy viên đạn đồng đê ở trong dây
ra, tay cầm cung, trích vị sư rằng :

— Tôi đang có việc cầu phải đi, chỉ vì mải
nghe lời tranh luận và nêu lời khâu kêu
của thương nhân nên cố theo dõi am mây.
Nay giờ ở gần mà di mãi chẳng đến nơi
thứ này.

Nói xong, bắn luân, đạn bay vù, tin ngay
vào gáy vị sư. Vậy mà vị sư đường như
không biết. Mãi khi Vi-sinh bắn luân năm
phát đều trúng cả, bấy giờ vị sư mới giơ tay
sờ gáy, cười nói rằng :

— Lang quân chó ném chơi ác nua. Mọi
lang quân dẫn bước, đến nơi rồi.

Vi-sinh cùng các người tùy tòng thấy vậy
lại càng sợ lâm, không dám bắn nữa, và
khoảng biết làm thế nào, đành phải theo đi.
Hồi lâu, đến một trang-thị, thấy vài chục
người cầm đuốc xếp hàng đứng đợi, vị sư
quay lại mời Vi-sinh di thẳng vào một khách
sảnh, mời ngồi rồi nói rằng :

— Lang-quán chó lo, xin cứ yên lòng nghỉ
lại một đêm, bắc tảng sẽ có việc dám phiền
lang-quán giúp cho.

Uống trà xong, vị sư mời Vi-sinh sang
gian bên uống rượu. Tiệc bấy rát hận. Có
đủ các son hào. Cách tiếp đãi rát cung kính.
Thấy thế, Vi-sinh nghĩ lại lấy làm hối hận
việc đã làm, trả nước mắt, đứng dậy toan
sup lay xin lỗi. Vị sư cung với vàng đứng
dậy đỡ lấy tay nói rằng :

— Xin thứ thực, bắc tảng chính là một
cường đạo ở nơi này. Vì nghe tiếng lang
quán đã lâm, lũ dân gấp mặt cõi ngờ, nên
định dụ vào sào huỷ thủ xem thử thế nào.

Không ngờ lang quân tài giỏi quá đáng
như tiếng khen, tự có một thuật bắn thần
diệu như thế, không phải là bắc tảng
đây, thi còn sống sao nỗi với lang quân.
Nay đã biết nhau rồi, lòng riêng chỉ còn
kinh phục không còn nghĩ gì, xin chó ngõ
nữa. Vừa rồi bắc tảng bị lang quân bắn
năm viên đạn, hiện còn cả trên gáy này.

Nói xong giơ tay ra sau gáy, lấy dù ném
viên đạn giả Vi-sinh. Bỗng thấy năm sáu
hòn ngô người to lùn đến đứng cà trước mặt,
vị sư nói :

— Đây là những nghĩa đẻ của bắc tảng.
đến lạy chào lang quân.

Nói rồi, vị sư quay ra bảo bọn kia :
— Các em lạy chào lang quân đi. May đây
hôm nay lại là ta, chứ là các em thi đã nát
thít tan xương với lang quân rồi.

Khi ăn xong, vị sư
tô về thành thực nói
rằng:

Bản-tảng lâm
nghè lục lâm đã qua
nửa đời nay đến thời
giờ, muốn cải tú quý
chinh. Không may lại
sách được thẳng con,
võ nghệ của nó lại
hơn lão tăng, nên đe
đò sống, nó sẽ gây
mùa nhiều tội ác. Vậy
muốn nhớ thân-ký
của luog quán, trả bù
nó đi cho rồi.

Nói rồi cho gọi con
gái là Phi-Phi ra
nhà. Dứt tiếng gọi,
Phi-Phi đã ra tới nôi,
tadi chừng mười sáu,
mười bảy, quần áo
gọn gàng, thân hình dắn dỏi, vị sư nói:

Vào ngày nhà sau, chờ lang quân sẽ
vào chỉ giáo cho.

Phi-Phi dì rồi, vị sư tay trao thanh kiếm
cho Vi-sinh, khấn khoản dặn rằng:

Xin lang quân đem hết thần kỵ giặc
nhất diệt, chờ đe lại làm mối lụy cho
Ho tăng sau này.

Rồi dàn Vi-sinh đi vào nhà trong, đứng
một lát quay ra, khép trái các cửa lại, đóng
đều ngồi chờ.

Lúc ấy Phi-Phi đứng ở giữa nhà, tay cầm



ngựa rời ngựa. Vi-
sinh lấy cung ra bắn,
chắc phái tin, chẳng
ngờ viên đạn vira rơi
xuống đất, Phi Phi đã
nhảy vọt lên xà nhà
rồi. Vi-sinh lại bắn
luôn mấy phát nữa.
Phi Phi nhanh như
con vịt, luân luân
nhảy tránh, chẳng bị
viên đạn nào. Vi-sinh
cầm kiếm sẵn dưới,
Phi Phi lánh chạy,
cách Vi-sinh không
dày một thước. Vi-
sinh chỉ đánh gãy
được ngọn roi làm
máy đoan, mà không
dán trúng được thân
nó. Giờ lùi cửa mở,
vị sư đi vào, hỏi rằng:

— Thế nào? Có trùi được mối hại cho lão
tăng không?

Vi-sinh nói rõ sự tình và ngợi khen Phi-
Phi cũng là một hảo hau có thâm kỵ. Vị sư
buồn bã ngoảnh lại bảo Phi-Phi:

— Lang quân chúng thực cho may mắn
một tay liệt tật sau này, ta còn biết nói sao!

Đêm ấy vị sư cùng Vi-sinh bàn về kiểm
thựt và cung tên. Tới khi gần sáng, tự đưa
Vi-sinh ra tận ngoài đường lớn, tặng
tấm tấm lúa, rồi gật lật từ biệt trở về.

SỐ-BÁO

CÁI CHÉN

của THANH-THẾ-VŨ

Một người bảo: « Cái chén
hay hình tròn »

Một người khác nói: « Nô
biu dục »

Một người nữa: « Nô hình
quả cam »

Lại một người nữa: « Nô
minh quả trứng »

Rồi đến mèo, đêm sắc, nào
là ngà ngà, nào là trắng
trắng, nào trắng xanh, trắng
đồng, trắng trong, trắng nhợt

— Rồi đến bùa chát, rồi đến
đo nhô, nặng nhẹ. Mỗi
người một ý kiến, mỗi người
một quan-niệm.

Nhưng dù sao nó cũng
vẫn là cái chén. Vốn nó là
cái chén mà ai cũng công
nhận là cái chén, là tốt rồi.
Còn những tính chất của nó
có hiện ra cho mỗi người
một khác, hoặc mỗi người
nhận thấy khác nhau thì
chỉ là những sự phức-tạp
không đáng kể. »

Những bộ óc tầm thường
vẫn nghĩ như vậy.

Khôn nỗi những sự phức-tạp
ấy lại là những vấn-dề
rất quan-trọng. Sao mỗi
người lại có thể nhận
thấy khác nhau, nên nó chỉ
cùng là một tính chất?
Cách thức của nó hiện ra
cho từng người lại có thể
không đồng-nhất được ru?
Và cái chén sao là cái
chén? Cái chén đích xác nó
là cái gì kia chứ?

Sự nhầm lẫn trong khi
ước-lượng hình dáng, màu
sắc, hoặc phân-độ nặng nhẹ
đã dù gieo vào óc mỗi

nghị ngờ về giá trị của sự
nhận-thức của ta. Cái nguyên
nhân ở sự nhầm lẫn đó là do
sự không tinh-tế hoặc sự
hu-hỗng tật bệnh của các
giác-quan của ta. Một người
cận-thị nom cái gì cũng thấy
xá và một người viễn-thị
nhìn cái gì cũng tưởng giàn.
Cho đến những người bình
thường nhìn một đồng xu bỏ
trong dây chuyền nước đầy
cũng tưởng là gần hoặc cái
thuốc lá lành nguyên cảm
xuống đồ nem như thuốc
gáy. Những giác-quan cũng
tự bù nhau nhưng kẽ mồi
giỏi nối chúng ta với vật
vũ-trụ mà cũng lại thường
đưa chúng ta vào chỗ sai
lầm. Như vậy thi còn có thể
tin cậy chi được.

Cái nguyên nhân đó cũng
có thể ở chỗ nghèo nàn của
tu-tuồng, ngôn-ngữ không
đủ tinh vi để đích-xác phát
biển ra những điều tênh-ết
ấy. Phải chẳng chí vì loài
người cũng hay kẽm ở một
hực chua (ân-tienn) lận-tận,
loài người còn là loài người
chứ chưa hóa ra bậc thần,
bậc thánh, loài người vẫn
còn chưa xua đuổi thoát ly
được cái hãi thấy những cái
vụng dại kém hèn những cái
thò-kèch xấu-xí?

Bồ lội tắt cù cho cái « bắt
hoàn teax » của con người

CHỦA KHOẢN :

CÁC BỆNH

NHÀ THUỐC HỒNG-LẠC
46, phố Hàng Nón — Hanoi

BỐN COI :

Hòn Quê

Một tác phẩm đặc sắc nhất của Nguyễn-Khắc-MÃN. Một cuốn tiểu thuyết dài dò sộ
nhất năm 1943. Sách in lần thứ nhất dày
hơn 500 trang. Bìa laces bằng giấy dờ phuying
hoàng với quý đặt ở lang Nghè do họa sĩ
Lưu-vân-Sin trình bày. Loại quý bìa bọc
gấm, trạm chữ vàng: giờ văn 30p, Bạch
anh chún 40p, giờ ba thương hạng 35p.
Các bạn chơi sách nên đặt tiền trước.

NHÀ XUẤT - BAN SÁNG,

BÀI CÓ BẢN:

CO THÚY

Sách thuyết được giải thưởng văn chương Tự-lực
sản-đoán năm 1935 của Nguyễn-Khắc-MÃN. Sach này
400 trang, bìa 37p. Bìa mầu do họa sĩ Lưu-vân-Sin
tinh bìa. Loại quý bìa bằng dờ phuying hoàng

ĐỜI BÍ MẬT của CON KIẾN
truyện sáu bộ của Phạm-Ngọc-Đỗ — 0p50

GIÁC QUAN THỨ SÁU

của Ngõ-HŨU — giá 0p40

Ma? Mộng? Phù-Thúy?

46 Quai Clémenceau — Hanoi

Muôn có một phan kim-cương, hàng trăm người phải sàng tới hai vạn ki-lô đất và đồ mỏ hôi mắt ra mài, giúa, đánh nặn và lau bóng

Sách có chữ « Ngoc bát trác bất thành khí »,
vậy ta thử xem muôn gợt rữa một viên ngọc,
một hòn kim-cương cho cá cảnh, có nước,
đè mà gai, giắt vào các đồ nữ-trang thì phải
lý, mỹ mắt bao công phu — Công việc ấy
không phải là ai ai cũng làm được, là vì nó
có nhiều cái « bí hiểm » mà mỗi
người thợ giữ một ít. Bởi vậy, công nghệ
không mấy người biết rõ và không được lan
rộng mấy trong thế giới — Một sự may-mắn
đã cho chúng tôi tìm thấy trong tập *Sciences et Voyages* một bài khảo-cứu rất kỹ về cách
gọt kim-cương tại một hòn to nhất hoàn
cầu, ở Amsterdam, và chính hòn này đã
dung lên nhện gợt viên Cullinan, là viên
kim-cương to có một, khêng hai. — Trước
khi nói đến sự gợt rữa, ta thử xem qua cách
lấy kim-cương ra thế nào.

Về phương - diện hóa - học thi kim-cương chỉ là thán tố rất tinh khiết

Kim-cương có 3 thứ khác nhau :

1) Kim-cương chính thức, không có màu, hay là có màu, bao giờ cũng thành cục và
trong suốt. — Thứ này dùng làm các đồ
nữ-trang.

2) Kim-cương viền, lúc nào cũng tròn và
hoi đèn đèn. Thứ này dùng để mài rũa kim-
cương chính-thức và trước khi làm người ta
đem tóm cho thật nhỏ ra.

3) Kim-cương đen. — Thứ này cứng lắm,
dùng để khoan đục các tảng đá.

Trong các khoáng-vật thi kim-cương là một
vật cứng nhất, nó rạch được các khoáng-vật
khác mà những khoáng-vật ấy không thể
rạch lại được. — Nhưng ta không nên nhầm
sự cứng với sự mảnh đẽ của nó. — Cứng

nghĩa là không một vật gì hay là một súc gi
có thể rạch nỗi — Còn như vật nào mảnh đẽ
thì không như vậy. — Như kim-cương chẳng
hơn cứng thi có cứng nhưng mảnh đẽ; n
ếu ta cho nó một nhát búa thi nó tan ngay
làm trăm mảnh. — Đã vậy nếu ta chẽ nó theo
thứ thi rất re.

Cách lấy kim-cương

Người ta thường tìm thấy kim-cương ở
những bãi phủ-xa, hoặc ở các mỏ thường
gọi là « giếng kim-cương ».

Lấy kim-cương ở các bãi phủ-xa thi rất
đẽ; người ta súc cát có kim-cương vào những
cái ô vuông rồi đem ra dải ở các giòng nước
con. — Kim-cương nặng nên khi dãi thi chìm
xuống đáy ô, còn cát nhẹ thi chồi theo giòng
nước.

Còn như lấy kim-cương ở mỏ, như ở các
mỏ Cap, thi hơi phiền phức, vì có « giếng kim-
cương » đương kính giài đến 100 hay 600
thước và bè xâu đến 400 hay 500 thước và
muôn dập ra, phá ra, mang đi, phải dùng
dến máy móc. — Đào được rồi thi phải sàng,
sàng xong cho vào một cái ống gang quay tít
xuốt ngày. — Vào trong ống này, thi đái cát
dung cát ra không còn bám vào kim-cương
nữa. — Nhờ có cái máy này mà mỗi ngày có
thể sàng được từ 2 vạn ruồi đến 3 vạn tấn
đất, nhưng, công việc nhọc như vậy mà
kết quả thi sao? May lâm thi cứ 2 vạn 2 ki-lô
đất mới lấy được một phần (gramme) kim-
cương.

Cách làm kim-cương

Công việc làm kim-cương rất khó khăn tý
mỷ, nên chỉ những thợ khéo mới có thể làm
được thôi. — Thoạt đầu phải chẽ theo thứ,
nên ngoài sự khéo léo, người thợ lại còn phải

bắt thứ kim-cương đẽ mà chẽ nữa. Chẽ nhu
vay là đẽ cho kim-cương to và gióng gần bằng
nhau muốn chẽ ra. Muốn chẽ thi phải dùng một
viên kim-cương rất nhọn, gắng vào đầu một
cái chuôi bằng gỗ. — Còn viên kim-cương
núp dem làm cũng phải gắn vào đầu một cái
chuôi gỗ khẽ, rồi lấy viên kim-cương nhọn
nhà ma khoan vào chỗ định chẽ. Song đầu
vào đáy mồi dùng một con giao bằng thép
đẽ vào chỗ khoan ấy, đặt mồi cái mảnh, thi
ta viên kim-cương định dem làm, sẽ tách ra
làm đôi, theo như ý muốn.

Ít lâu nay người ta đã tìm được cách chẽ
kim-cương theo các chiêu, cũng như cách
người ta cưa đá hoa vây. — Muôn vậy, người
ta lấy những đĩa bằng đồng đẽ tròn, đường
kinh độ 6, 7 phân và dày độ vài phân muôn
ly, ngoài có phủ tháy bụi kim-cương dã nái
trên đùng đẽ mài rũa kim-cương. Người ta
sắp những đĩa ấy thành một sân 5, 6 cái rồi
cho quay thật nhanh, còn viên kim-cương
định làm thi cho dừng nguyên một chõ. Bởi
vậy mà họ cưa được rất đều đẽ. — Lắm như
vậy cũng phải mất ngót một ngày mới cưa
được hai mảnh kim-cương, mỗi mảnh độ nửa
phan vドng.

Chẽ rồi, phải sát kim-cương đẽ tiện cho
việc đánh bóng sau này. Sát thi phải lấy hai
viên kim-cương vừa mới chẽ ra xong, gắn
chặt vào đầu hai cái cùn rồi đẽ lén trên mặt
cái hộp mà sát. — Cái hộp này dùng đẽ hứng
những bụi kim-cương rơi xuống. — Sát như
vậy vát vả lâm là vì bao nhiêu sức lực của
người thợ đều phải đem ra dằng cǎ, và muôn

cho khỏi đau tay, người ta thường phải des
bi tất tay bằng da rất dày. — Sát xong thi
viên kim-cương thành hình nhưng không
được bóng.

Bây giờ đến công việc đánh bóng. — Phải
đến đến những khuôn bằng đồng hình quả
trứng cát đẽ, dưới có đẽ cung bằng đồng.
Trong cái khuôn ấy người ta đẽ chỉ pha với
thiếc vào, rồi người ta cầm viên kim-cương
vào đấy, chỉ đẽ nhồi lên nào cần phải
đánh bóng mà thôi. — Song rồi dem cái
khuôn này ra đẽ vào bàn tiện bằng thép
ngoài phủ bụi kim-cương ép với đầu. Ban
tiện này mỗi phút quay được 2.000 vòng. —
Vừa quay ban tiệm, người thợ lại vừa phải
xem bằng kính vi, xem chẽ nào nén làm
nữa, chẽ nào nén thôi. — Song được một mít
rồi người ta mới dem dùn chõ chỉ pha với
thiếc nói trên này để lấy kim-cương ra, rồi
lại lém sang mặt khác. Và cứ hết mít này
đến mít khác làm cho bao giờ thành
viên kim-cương hoàn toàn mới thôi.

Vì có mài, có tiện, mà người ta đã làm cho
kim-cương có nhiều kiểu khác nhau

Tùy theo sở thích từng người, và tùy theo
một từng thời đại mà người ta đã làm cho
kim-cương có nhiều hình khác nhau. —
Nhưng có ba hình mà ai ai cũng biết là hình
« brilliant » và hình « rose » (1).

(1) Từ quãng hay giờ đó, chúng tôi xin lỗi
độc giả mà đẽ những chữ cùn bằng nguyên văn,
vì nếu chúng tôi có cố dịch ra thi chỉ thêm khó
hiểu cho độc giả.

RA ĐỜI TỪ NĂM 1921

thuộc bộ Cửu-Long-Hoàn Võ - Đinh - Dân

ĐÃ TỰNG LÀM DANH DỤ CHO NGHIỆP THUỐC VIỆT-NAM
KHẨP XÚ ĐÔNG-PHÁP

CÁC CỬA HÀNG ANNAM VÀ KHÁCH ĐỀU CÓ TRỞ BẢN LỀ

Hộp 2 hoàn : \$170, Hộp 4 hoàn : \$825. Hộp 10 hoàn : 7\$90.

Hiện giờ thi những viên « brillant » được s่อง nhẵn là đắt dẽ và đều đán hơn cả. — Đã vậy nó lại có những cái nước, trông lòng lanh rực rỡ và kẽ. — Nó thường thường chia làm hai phần, phần trên và phần dưới, — Phần trên có 32 mặt, phần dưới cũng có 32 mặt, tức là cả viên « brillant » có cả thảy 64 mặt.

Sau « brillant » đến viên « rose ». Thú này thi lòng lanh ít nhưng có những ánh phản chiếu rất hay làm nổi hồn sắc nước của kim cương. — Những viên này chỉ có 24 mặt thôi.

Ngoài hai kiêu này, còn nhiều kiêu khác nữa không mấy người biết đến nhưng, trước kia, mà cho đến nay, người ta vẫn yêu thích. Ví dụ như kiêu « briolettes » tiện thành hình quả táo và kiêu « pendeloque » cũng tiện thành hình quả táo nhưng dài hơn.

Có nhiều viên kim-cương quý vì màu, vì trọng, vì sắc nước, vì kích thước, mà đã được các vua chúa yêu chuộng và giữ gìn như những kẽm vàng. — Trong những viên ấy, thi có những viên này là nên chú ý nhất:

SÁCH ĐỜI MỚI

THÁI PHÍ

MỘT NỀN GIÁO-DỤC VIỆT-NAM MỚI in lần thứ tư
1910

ĐIỂM HỌC GIỎI (giáo dục

gia đình) 1900

TIẾP ĐÌNH

THỦ NỘ VỚI HỘN NHÂN

những điều cần thiết để
kèm theo người bạn trai
cảm hứng daud... 1900

Truyện học sinh Dời Mới. — Hay ! Vui ! Lạ !

Bồ Ich cho tình thân ! già mới tập từ \$015 đến
\$30. Muốn lấy hàn huyên kẽ các sách già trị đã

xuất bản, gửi tem Op6 cho :

ĐỜI MỚI, 62 hàng Cát Hanoi

Thơ của Hồ Dzènh QUE NGOAI

Tập thơ đầu tiên THI CA VIỆT NAM được du luận tốt đẹp nhất trong năm 1943

Lần đầu tiên THI CA VIỆT NAM được du diễn một cách chưa chót bằng ngôn ngữ tình cảm của một nhà thơ quốc gia. Sách do họa sĩ Nguyễn - Đức-Nhung minh họa, in rất đẹp, loại thường 3p. Giá mỗi quyển 5p. Số sách còn rất ít. Hiện nay tôi chỉ bán hết. Mua về trả thêm 3p/cuộc giao dịch. Lộ trình trước đây, bà ra trên 100 tờ báo chí. Hải cataloge kèm tem Op6. Mua về trả trước

NHÀ IN A-CHÂU XUẤT BẢN 17 ÉMILE NOLLY HANOI TEL. 1260

« Le Régent » vẫn được coi như viên ngọc quý nhất trong kho vàng nước Pháp. — Người ta tìm thấy nó ở Án-dô, vào năm 1701. — Một tìm thấy thi nó cân nặng 410 ca-ra (2). — Phải gọt rữa nó trong gần hai năm trời thi nó nay nó mới có cái hình như bây giờ, nhưng chỉ cén nặng có 236 ca-ra thôi. — Vua Louis XV đã deo nó ở vương miện. Hiện nay viên ngọc ấy đeo ở viện Bảo-tàng Louvre.

Le Sancy nặng 53 ca-ra. — Trước kia thuộc về vua Louis XIV. Đến năm 1792 thi viên ngọc này bị đánh cắp và mang sang Án-dô.

L'Étoile du Sud tìm thấy ở Brésil và cân nặng 127 ca-ra.

Le Grand Mogol, tìm thấy ở Án-dô. — Nó nặng 280 ca-ra. — Hiện nay không bết là nó ở đâu nữa. — Người ta đoán rằng, sau khi bị đánh cắp nhiều lần nó đã bị chia ra làm năm bảy mảnh sau khi người Anh đánh phá thành Delhi.

Le Koh-i-noor, tìm thấy ở Án-dô. — Cân nặng 108 ca-ra. — Nô thuộc về nhà vua Anh-cát-Loi.

L'Orloff, cũng tìm thấy ở Án-dô và cân nặng 194 ca-ra. — Trước kia thuộc về Hoàng đế nước Nga. — Ngày nay người ta không biết viên kim-cương ấy ở đâu nữa.

Le Cullinan, một viên kim-cương to có một khônghai. — Tìm thấy nó ở Transvaal, năm 1905. — Nô cân nặng 3024 ca-ra. — Đến năm 1908, người ta đều nó sang Amsterdam cho MM. Asscher gọt rữa. — Người ta đã lấy nó làm thành được nhiều viên khác. — Trong những viên này, thi viên Cullinan I, nặng 517 ca-ra, là to nhất, rồi đến viên Cullinan II, nặng 210 ca-ra. — Hai viên này đều thuộc về nhà vua Anh-cát-Loi.

BÀM-KHÁCH (lược dịch)

(2) Một ca-ra nặng 20 centigrammes.

Những cuốn sách hay nhất của A-CHÂU :

- 1) Một truyện lịch 15 vở trước 1820
- 2) Giai nụi 1, 20
- 3) Hình trường 1, 20
- 4) Chùm tueo gông nước 0, 70

Sách trình thám

- A) Đăng bì « ết » 1900
- B) Vũ mạng khồng có thủ phạm 2, 30

Lوai phiếu lưu u mui tên thư

1500

May quâ. Tuồng là phải gọi lâu. Người ta đã gọi đến tên tôi kia kia. Cò bao nhiêu gán sún, tôi đem ra dùng hết tè mà đúng giây. Thi vừa ngừng mặt lên, ô kia:

— Anh Bằng ! Ông đây từ bao giờ thế ?

— Anh Lý ! Tôi mới vào mấy hôm nay

Lý là người sinh thục bá tôi mà tôi đã nói ở đầu cuối hồi ký này. Anh ta cũng vậy bá ho tôi làm trong nhà thương này dà lâu năm. Thấy tôi, anh mừng quá. Anh kề hết cả các truyện ở nhà tôi ra sao. Thị ra mẹ tôi chiều hôm 29, nhớ tôi tôi dặn, sal thẳng Xuân vào dòn tôi về nhà. Thằng bé cõi một xe hè đi đê tái luân cù giường, mán, bàn, ghế, họ etoi. Không có ai ở đây ca. Soan khoa cửa di chơi vắng. Mười giờ thẳng Xuân lại quay lại gặp Soan. Anh này tướng rắng mẹ tôi sai nó di tinh tôi, chối ba bá, đê trống đỡ cho tôi.

— Không có Ông Bằng nào đê đây đâu !

Không ai có thể tả được sự kinh ngạc của mẹ tôi lúi đó. Mẹ tôi cho gia nhân sục di hết các nô đê tim. Anh Lý chép phái di tim giúp đèn gian giao thừa mới quay ra vè.

— Thị ra anh vào đây à ? Thế mà không nói với si cõi đê cho em nhà cùng khõ. Bà khõe vi vui sõi cõi bá ngày tè. Chốc nữa, tôi phải báo cho bà biết.

— Lạy anh, xin anh thương ôi. Anh đừng bảo cho một người nào biết cả. Vào đây, tôi đã tự coi mình là một chư nhân rồi, tôi không muốn cho một người nào trông thấy tôi đang thương coi cõi như thế này. Mẹ tôi, nỗi bết thi khõ lâm. Thà mẹ tướng tôi chết rồi còn hơn.

Anh Lý trào cho xong truyện rồi rái tôi đi cùi ở một cái phòng riêng trên gác.

Tôi được 39 cùi và 16 gam

Mông ba tháng giêng

Tám giờ, tiêm thuốc rdi di nám.

Mười giờ, ăn cơm.

Ăn cơm xong lại nám.

Sốt suýt tử bùi trưa đón chieu, rồi rét, rồi ho, rồi rét. Tôi cõi ngù cõng không tài nào được đánh khéo cái ba-dot-suy ra bên ngoài ngoài trên mặt đất khõa ra khõa không cho một người nào biết rằng tôi

hay là hồi-ký của một người đã nghiên và đã cai thuốc phiện

của VŨ BẮNG

(xem từ số 133)

đi đi lại lại. Tất cả những tật bệnh m' trời có thể nghĩ ra để làm khõi khổ loài người đều dến qua trước mặt tôi. Ngày là một người cut đi nang; ngày là một người bị bệnh ho liễu pha ra, toàn t'au mõe mun nhõ lõm chõm, mặt nhõ thõi một cái bánh da rắc vừng; ngày là một người bị một thứ bệnh giaky quái, veet một nứa trán, mà chân thi den sám và tò hông hai cái chín.

Ngày mà ngãm lai, tôi tự cho tôi là còn may mắn hơn hết, bao nhiêu người khác. Ở nhà, tôi cùi tướng tôi là một người bất hạnh nhất trân đời. Nhưng vào đến đây, thi sự đau khổ cõa mình khõng thím với những người & chung quanh. Lạy trời ! trời quâ hay còn thương tôi nhiều lắm ! Tôi quay về buồng, vật mình nằm xuống, quay mặt vào tường mà khóc. Khóc từ trước đến nay miên mà đã phu lòng trời, phu lòng người không biết bao nhiêu.

Giữa lúc đó thì Lý vào thăm tôi, dán « bồi san » phái coi sóc tôi chú đáo. Anh lại bảo :

— Tôi đã lấy giấy n'arg cam vào cho anh rồi đấy. Mai thi thẳng Xuân mang vào.

— Thời chết tôi, thê thi mẹ tôi biết rồi còn gi !

Anh Lý cười hě hě rồi bảo :

— Tôi đã nói hết cả với bà rồi. Có lẽ chủ nhật tôi bà vào thăm anh đấy.

Lý bắt tay tôi, rồi di lên buồng làm việc. Được mý bước, anh quay lại hě tôi :

— À còn một việc, tôi định hỏi, mà quên mãi. Anh đê đây thi hút ra thê nào ?

— Tôi ngủi.

— Thế cũng được. Bằng không có tôi bảy cho anh một cách. Lùi nõi cõi, anh bảo tôi. Ngày & trong nhà thương này, không cần phải di đâu cả.

Tôi cảm ơn anh trân trọng, nhưng trong trinh bì lõi lẩy làm vui vě để đánh lừa được một người anh em. Đánh lừa như thế, không có lợi gì cả, nhưng tôi thích. Vâlai trước sau tõi vẫn hết sức giấu khõng cho một người nào biết rằng tôi



Mồng sáu tháng giêng

Trời ơi, người ta mà đau khổ đến như tôi là
cũng vậy. Phản thi bị bệnh dân vãi, phản thi
bi thuốc phiện hành hả, tôi thấy tôi không
phải là người nữa, mà thậm chí đến con vật
cũng không phải nữa. Tôi thấy mình là một cái
rè rách nát, tan tác. Tôi tủi thân. Tôi giận
người hăng quá. Tôi gắt thẳng bẽ mà tôi cho
riêng tiền để cho nó hàn hở iõ. Tôi muốn
chết! Tôi muốn chết! À àm cho tôi chết được
thì giúp tôi! Không ngủ được thế này thì k ô
lâm. Ngày không ngủ. Đêm khống ngủ. Tôi
tưởng tượng hồn này người tôi chỉ cảm
nhộn độ bằng cái nắm tay là cùng. Thôi,
chẳng giựt gì cả, cứ hút đã cho sướng đời. Lám
thế nào hút được bây giờ? Làm thế nào hút
được bây giờ? Tôi nghĩ đến anh Lý. Anh này
bảo tôi rằng có mồi kẽ làm cho tôi hút được.
Tôi đi tìm anh ngay bây giờ. Ngày bây giờ.
Hút hay không hút đều chết cả. Àu là ta liều
vậy. Thủ thế, cõa hồn là làm con ma, chết đòi
chết khát nơi âm phủ. Tôi khoác ba-đo-suy
vào. Tôi sắp chạy đi tìm anh Lý. Tôi chạy đi
tim anh Lý, nhưng tôi lầm, mất rồi, trời ơi!
Bây giờ đã sáu rưỡi. Các ông iám buồng giấy
đều về hết cả rồi. Hồi ai? Tôi quay lại. Và tôi
nằm vật xuồng giường, cố nghén rãng lại
không kêu. Tôi chạy sang buồng bên cạnh.
Tôi chạy ra gường ông số 4. Nhưng ruột tôi
vẫn nóng rực lên như lửa. Ông tôi rồi như bong
bong. Tôi chết. Tôi chết. Ông số 4, tôi lay ông,
nữa? Cõi tôi sắp chết rồi khuya?

Ông số 4 không hiểu ra làm sao cả, không
trả lời. Một lát sau, ông gọi ông số 2 mà nói:
— Ông số 2 nhìn xem có phải không? Ông số 8,
hôm nay xem cõi xác mặt đây chừ!

Rồi quay lại bảo tôi:

— Không, ông ạ. Hôm ông mới vào mới
kiếp chử. Tôi cứ tưởng là ông chết. Hôm nay
thì có cõi sống được. Việc gì mà chết nữa. Cõi
phải khêng ông số 2?

Thoth đầu tôi không tin lời nói của ông số 4.
Nhưng sau thấy mấy người đều nháo rỗng ông số 4 nói đúng, tôi mới bắt đầu nghĩ. Rồi
tôi tin là thực. Thực, bởi vì tuy không ngủ
được, nhưng bắt đầu từ hôm tiềm, tôi ăn
được. Ăn như một người nhịn đói lâu lăm lắm
Ấu như một người đã quên mất mùi cơm gạo.
Thằng Xuân mỗi bữa đến vào chờ tôi một
phang cơm. Tôi ăn hết. Tôi và tôi nghĩ
rằng người ta sinh ra ở đời mà được ăn cơm
thì sướng quá. Cõi tôi vì thế mà khỏe ra một
chút. Nhưng tôi cũng chết mất. Thuốc phiện
đêm nay cũng hành tôi. Tôi sợ đêm tối như
một người tè tù sự sắp bị kẽi ám hành hình

vậy. Cứ mỗi khi bóng tối rủ xuống là tôi lại
cuồng că lèo. Bởi vì tôi phiền tai sấp vật tôi.
Bởi vì tôi lại không ngủ được.

Đêm nay, tôi iống sau vien, nghĩa là đã rút
dần đi được bốn. Tôi nằm im một lúc nghe.
Bóng tối rủ lên rầm rầm. Tôi nhảm mắt lại.
Không ngủ được. Tôi chạy ra ngoài. Rồi là
không ngủ được. Fuß tôi hóng rori. Ông dậy ôi
hóng rori. Tôi đi mướt nai bận' một đêm. Cõi
hơi sự đâu nõa? Chết mất. Chết mất.

Đêm thời, bao nhiêu gần trong người tôi

đều nhão ra. Thít tôi như bì dàn. Hô ngáp

hở trâm ái. Xương quai hám tôi kêu còng

cốc. Giờ mình mội cai thi xương bà vai cũng

im không nói gì.

Tôi cũng nằm xuống và cho lão minh sẽ ngủ

được. Nhưng không. Mắt tôi vẫn mở to thao

lão. Mái sương tôi vẫn rực. Tôi cần rắng lại để

nghe xem rực xương thi nó ráo thế nào. Rức

xương thi rực lầm. Tôi muốn khóc rầm rí cả

lên cho tất cả mọi người cũng phải khóc với

tôi. Nhưng tôi rực không khóc được, không

được, không mở mõm được

Đêm lặng tờ tờ. Gõi iim như thóe, tôi yê

không biết gì. Thế tôi lại cảng tức lầm. Tôi

muốn chui. Nhưng may, ô xa xa có hàng chục

người đã chui cho tôi kia rồi. Họ chui âm t.

Họ chui thinh-thinh. Đó là những người diễn

vây. Đêm nay, cõi vào khoảng ba bốn giờ sáng,

hô cũng trả gãy chui lồng nhảng như thế

Rồi họ khóc, họ khóc, họ khóc. Khóc ầm lên.

quang quắc cõi mõm lên, rồi khóc tha thiết,

nữa núng như thế khóc con cái, khóc chính

ngay thân minh vây.

Nước mõi tôi trào ra uớt cả gối. Rồi gặng

chứng nhiều quá, nước mắt chảy ra hai con

mắt tôi khồng đẻ, trào cả ra lõi mũi tôi và

xuống cả miệng tôi. Tôi không thở được, tôi

nghe trong cuồng họng, tôi giây lát thính

thinh.

Áy thế mà lai may. Giấy lén như thế, cái

ngiken trong cuồng họng tôi tự nhiên thoát

được ra bên ngoài.

.. Thành ra tiếng nức nở. Tôi thở được.

Nhưng sợ những người chung quanh đấy biết

rằng tôi khóc, tôi cho cái khăn tay vào miệng,

nghiến răng, cắn lại.

Mồng bảy tháng giêng

Mẹ tôi vào thăm tôi, khuyên nên về rồi mời

điếc tò chử. Ở nhà. Thuốc dầu, tôi đã hoi xiêu

lòng. Bởi vì bài học của thuốc phiện đêm qua,

tôi vẫn còn nhớ như in trong trí. Cố yê nhà thi

mở hót được, cố yê nhà thi may ra tôi moi

thoa khôi những sụ đau đớn ê-tiê như đêm

qua. Chứ cứ đó ba đêm liền như thế thi ai

oán qua, nhuc nhâ qua, đau đớn qua.

một con dao. Nếu có, có lẽ tôi thừa can đảm,

để mà bầm chân bầm tay tôi ra rồi!

Ông số 7 nằm im nghe rồi dâng hảng:

— Sao thế? Hở ông.

Tôi quát:

— Ông giết hết. Ông bầm hết. Rồi ông chế:

đi cho rành ny

Thấy ban ngày tôi lùi dùi thế mà ban đêm

tôi hung, hăng thế, ông số bầy chép miêng,

rồi giáng chừng cho tôi là phát cơn đau, lâng

im không nói gì.

Tôi cũng nằm xuống và cho lão minh sẽ ngủ

được. Nhưng không. Mắt tôi vẫn mở to thao

lão. Mái sương tôi vẫn rực. Tôi cần rắng lại để

nghe xem rực xương thi nó ráo thế nào. Rức

xương thi rực lầm. Tôi muốn khóc rầm rí cả

lên cho tất cả mọi người cũng phải khóc với

tôi. Nhưng tôi rực không khóc được, không

được, không mở mõm được

Đêm lặng tờ tờ. Gõi iim như thóe, tôi yê

không biết gì. Thế tôi lại cảng tức lầm. Tôi

muốn chui. Nhưng may, ô xa xa có hàng chục

người đã chui cho tôi kia rồi. Họ chui âm t.

Họ chui thinh-thinh. Đó là những người diễn

vây. Đêm nay, cõi vào khoảng ba bốn giờ sáng,

hô cũng trả gãy chui lồng nhảng như thế

Rồi họ khóc, họ khóc, họ khóc. Khóc ầm lên.

quang quắc cõi mõm lên, rồi khóc tha thiết,

nữa núng như thế khóc con cái, khóc chính

ngay thân minh vây.

Nước mõi tôi trào ra uớt cả gối. Rồi gặng

chứng nhiều quá, nước mắt chảy ra hai con

mắt tôi khồng đẻ, trào cả ra lõi mũi tôi và

xuống cả miệng tôi. Tôi không thở được, tôi

nghe trong cuồng họng, tôi giây lát thính

thinh.

Áy thế mà lai may. Giấy lén như thế, cái

ngiken trong cuồng họng tôi tự nhiên thoát

được ra bên ngoài.

.. Thành ra tiếng nức nở. Tôi thở được.

Nhưng sợ những người chung quanh đấy biết

rằng tôi khóc, tôi cho cái khăn tay vào miệng,

nghiến răng, cắn lại.

Mồng bảy tháng giêng

Mẹ tôi vào thăm tôi, khuyên nên về rồi mời

điếc tò chử. Ở nhà. Thuốc dầu, tôi đã hoi xiêu

lòng. Bởi vì bài học của thuốc phiện đêm qua,

tôi vẫn còn nhớ như in trong trí. Cố yê nhà thi

mở hót được, cố yê nhà thi may ra tôi moi

thoa khôi những sụ đau đớn ê-tiê như đêm

qua. Chứ cứ đó ba đêm liền như thế thi ai

oán qua, nhuc nhâ qua, đau đớn qua.

(Kỳ sau đăng 1/29)

YÊU BẮNG

L'ACTION MORALE

Nhà in T. B. T. V. có nhận bản
quyền L ACTION MORALE do nhà
Học-Chinh Đông-Dương xuất bản
★

Giá mỗi cuộn 4\$16 - Giá phí 6\$37

Không nhận gửi lìu hóa giao ngán 4\$53

CÁC GIA-DÌNH NÊN DÙNG THUỐC:

Điều - Nguyên

- 1) Thuốc đau dạ dày Biếu-Nguyễn
- 2) Thuốc 10 gai Biếu-Nguyễn
- 3) Thuốc ho lao Biếu-Nguyễn
- 4) Thuốc hổ thận Biếu-Nguyễn
- 5) Thuốc bồ hòn huyệt Biếu-Nguyễn
- 6) Thuốc cam tý Biếu-Nguyễn
- 7) Thuốc cam sú Biếu-Nguyễn

Tổng-cục : 125 Hàng Bông, Hanoi

Đại lý Đức-thắng, Mê-linh, Nam-việt Saigon

Nam-cường : Mitho, Vinh-hung; Ventiane

THÔI NIỆT TẢN ĐẠI - QUANG

Trong mõi nồng bức, thư ng
hi cảm mao cõi mõm đang :

THÔI - NIỆT - TẢN ĐẠI - QUANG

Xin nhận kỹ hiệu (bướm bướm) mới khôi nhâm

23, phố hàng Ngang Hanoi -- tél. 805

BÁNH RĂNG BẮNG

SAVON DENTIFRICE

KOL

RĂNG CÁC BÀ SẼ
TRONG NHƯ NGỌC
TRẮNG NHƯ NGÀ

DISTRIBUTEUR :
S.A. Poinsard & Veiret
Saigon, P.Penh, Hanoi, Haiphong



Lê phong tước Phò quốc vương cho quan Toàn quyền J. Decoux ở Dalat

(Tiếp theo trang 8)

chúng tôi được hưởng thái-bình và sự yên ẩn ở giữa một thế giới đang gấp cảnh rối ren đặc biệt. Lịch sử sẽ nhắc lại công nghiệp của ngài ở Đông-duong trong một thời-kỳ rất đáng lo ngại, thực sự xưa chưa bao giờ từng thấy. Đến ngày bây giờ, các người cầm quyền và dâng chung trong xứ đã biết rõ công ơn của ngài.

Vì lê phong tước này, từ nay đổi với toàn xứ này Ngài là một vị an-hàn và hò-hai cho nước Nam. Lê này còn tố rõ tình đoàn kết Pháp-Nam và tình thân mật giữa hai nước ngày thêm chặt chẽ không những vì những nguyên nhân chính-trị và lịch-sử mà còn là vì những sự giống nhau về tâm hồn và tình-thân cung ngay càng thấy rõ và nhiều hơn trong già-nữa thế-kỷ đã cùng nhau chung sống. *

Trong bài đáp từ, quan Toàn quyền nói ngài rất lấy làm hân hạnh được nhà vua phong tước, rất cảm động về những lời Hoàng-thượng đã phán trong Kim-sắc từ nay sẽ ghi vào lịch-sử và rất cảm kích về những ý-tưởng cao xa mà quan Thương! ai đã diễn bằng những lời văn tuyệt-tác. Ngài nói trong thời-kỳ khó khăn và mệt mỏi phuơng diện vừa qua, ngài có thể nói là đem hết trí lực ra phuơng sự xứ Đông-pháp và đểbeh vực quyền-qi cho nước Việt-Nam. Ngài rất hào lòng mà nhắc-lại rằng số dì ngài làm trọn được nhiệm-vụ một cách dể dàng là nhờ có sự tận tâm và lòng trung thành của tất cả các hàng quan lại của chính-phủ Nam-triều và nhờ óc dícu-

xứng dáng dể nối nghiệp các đấng tiền dể bảm triều.

Tinh thần thiện Pháp-Nam sau gần 60 năm đã dìu thời-kỳ mà hai nền văn-minh có người cho là khác nhau nhưng thực ra thì có dù tinh cách dề bồ-cửu cho nhau và cùng nhau hòa-hợp một cách sâu xa. Tình thần Pháp-quốc thuce lấy làm tự hào dà làm cho nước cờ Việt-Nam có những tue lè từ ngàn xóm lài dà thành chỗ gặp gỡ cho Đông phuơng và Tây phuơng và dà khiến cho những lập quán tối cờ trong xứ dà hòa hợp với những khuynh hướng mới mẻ. Lê phong tước cù hành bôm nay thure dà chung lò sú dè một cách rõ ràng.

Kết luận ngài tố lời cảm ơn quan Thương Lai, chính-phủ Nam-triều và tất cả Nam-quan và ngài nhớ các quan sáu tát bảy lên Hoàng-thượng lòng biết ơn của ngài. Về phần ngài, ngài sẽ trình bày về Thống-chế và Pháp-dinh và việc ngài được phong vương tước. Ngoài sự đối-rieng với báu chúc ra, lê nay đổi với nước báu chúc ra, là một chung-cờ nữa về lòng tin cậy và hi-vọng.

Bút - đúc - Đậu

TU-PHAP KÉ-TÓAN
GIÁM-BỊNH VĂN-PHÒNG
49 Place Neyret Hano Tel.1372

NHẬN :

- a) Mở, khâm, kiểm-sát, sổ sách thương mại;
- b) Lập-hop-dong, điều-té các công-tý;
- c) Khai thuế lối-túc đồng-niên;
- d) Xin giao lối-dong hòn-gia;
- e) Khai xin vào sổ register de commerce.

PRINCESSE

MAY ÁO CƯỚI

24 A, LÂU OLÝ HÔN - HANOI

+ HỘ THƯỞC, HỌC THƯỞC +

y-si Lê Văn Phẩm, với nghiệp trường Cao-dâng y-hoc, lâm-ninh kinh nghiệm cùa nhà thương-lò, chuyên khoa cùa thuốc-Nam, Bắc, có một ví-hảo chép su và mít vi-danh y-ho-hoc phu giap, dù soạn và dịch hết các bộ sách thuốc Đông-Tây và Quốc-việt.

Nhà ta biết nhiều phu-quoc-nhuoc và rõ tết dâ cùa chúng-benh, nhất là

Thiền-đi, phu, và dâ

day. Vay-ai mán-hôi phu, bồi-thi-đe

học-thi-đe, muan-sach Thang-y-hoc

(S), nam-nữ và són-dòn-đi-xu-cu

M. LÊ - VĂN - PHẨM — Médecin civil

N° 18, rue Bâ-vi Sonnay-Tonkin

Khôi cá rồi. Triều phụng mệnh Khôi đi chiêu phủ, nhưng không khác gì một ông chủ mới, ứng dụng đến nhân dân và xếp đặt công việc kinh-doanh thế thôi. Bởi sao Triều chỉ tồn công di, trả tài miếng luối hiếu-dụ, chứ không phải đánh chác gì cả; trái lại, còn được cái lợi là đem rưỏng ngon gai đẹp di du lịch khắp xứ chẳng tốn đồng trình não của nha; hòn nứa, lái-ntau cơ-hội tự gài riêng thế-lục anh chí để trả mặt cướp địa-vị Khôi sau này.

Trau, lúc đán-Châu-đốc, Triều mới gặp cuộc chống-chọi của hai vị quan triều-dinh có chức trách thủ thành bão-hồ ở đây, là tuân-phủ Lê-dại Cửu và án-sát Lê-văn Lý Naung hai cự-lon ta chí chống cự miến cướp, gởi lá che mắt thế-gian và lấy tiếng với triều đình vậy thôi. Vài hiệp súng thay-ny của Triều dù quang-hai cự lón lên trên lung угас, xám-xa hả mặt, run bần cǎ người, tè thẳng lén Nam-vang nương nán, phô mặc nhán-dân thành-trí Châu-đốc cho quân giặc lâm-cố hay không, lỵ ý.

Ten nén nứa sao lung Triều, lúc nào cũng sầu-có đạo binh Dương-văn Nhâ mà Khôi sai đi tiếp ứng xa xa, phòng khiluō; mềm khồng xong, paát dũng dến sást cứng. Nếu quả Châu-đốc hay thành-trí nào chống cự bắn hoi, cũng phải tan vỡ.

Nhung tra ra Châu-đốc gường gao chúa lít, khồng có hành-tri đón lũy náo chống cự cá. Từ Định-ường xuống mãi Hà Tiên, Triều chỉ thấy những tòa thành bỏ khồng, vò chũ, hoặc là chính những tuân-phủ, lanh-bn, treo cờ trắng, mặc áo rồng xanh, bày hương-ản, thán ra đón rước nǎa nguyễn quy-hàng.

Thành ra, sự-tinh quả thật như trên dà nói, Triều đến lục-hàn, ứng-dung chẳng khác một người thay mặt chủ-diền, di nhận đất mỗi nơi, rồi phân phát cho người khác chinh-canh.

Bì qua mồi-há, Triều với họp văn-thân, hào-lý, dân-chung, giải-tỏ cho họ mết-vi những nguyễn-nhân nứa và cốt có mạc-dịch gi đại-nguyễn-soái Lê-văn Khôi cùng anh em đồng chí phát cờ khôi nghĩa; kết thúc Triều nói:



Các người hãy nghe lời ta phân trần cho rõ: công việc phản đối triều-dinh là công việc cứu nước sao dân, bao nhiêu quan-lại tham ô cùng những chính-lệnh hả-khắc, có nhiên phải quên sạch và đồ tống xuống hè cho hết. Ta may dân ta an cư lạc nghiệp với cephia lệnh-mới, quan-lại mới, mà trong đó các người đều có phần trích-nhịt về mọi sự lợi hại hay dở quan-hệ dân-minh... Ngày bay giờ, ta đe các người tự quyết lựa chọn lầy người xứng-dáng ra làm việc quan, coi sóc mọi việc cai-trị, bình-an, bình-luong trong bần-hat...

Đời ấy, Thái-công Triều đã được nghe phỏng-phanh tư-tuồng dân-chủ bên Tây-phương, bay là tư va ngõi sao nỗi thế, sực nhớ đến bài thuyết « dân vi quý » của Mạnh-Vũ hay sao khòng biết; ý-kien va mồi bay tỏ trước mặt văn-thân, hào-lý, dân-chung, tức là tư-trưởng dân-quyền, cho dân được công-cử đà-biều, như đà-hực-hành bờ-nhiều nứa Âu-châu lúc bấy giờ, trước nhất là nứa Pháp.

Vì-thế, văn-thân hào-lý cùng mọi người đứng ngõi hiếu-dụ, đều lạy làm bõ ngõ, lạy tai, khồng h'èu rõ Triều muôn nỗi gi.

Thoại tiên ai nấy ngoi ngác nhìn nhau, rờ có người đánh bạo bồi lại:

Bầm quan-lon, ngài vừa mới nói: « cho dân tự quyền lựa chọn lây người xứng-dáng

ra làm việc quan », câu ấy là nghĩa thế nào, Xin dạy bao cho chúng-dân biết rõ.

Nghĩa là cách thức cai trị bây giờ sửa đổi mới hẳn; Triều đáp. Quan chức lớn nhỏ ô mồi-bại, cho dân tự do bầu-cử lấy người nào ở trong đám minh-xét ra xứng-dáng thì làm, chứ đại-nguyễn-soái ở Gia-dịnh không phải bồ quan-ở đâu đến tần nhậm mồi-linh-thanh, mồi phu-hayen như lối cũ, nghe chưa? Làm bế, đê chí tò ra chúng ta khôi nghĩa là cốt-vi dân.

Sầm quan-lon, cắc-ức tuân-phủ, tòng-d襍, cũng cho dân iúp kén chọn bao-cử lấy?

Phải, ừ tòng-d襍 trả xuồng cho đến những chư-đè-lai, tho-lai.

Thì đây, dân-chọn-sì-thì dài-nguyễn-soái ở Gia-dịnh chuẩn-y người ấy?

Chinh-thé, Gia-dịnh sẽ gửi bằng-sắc cho những quan-lai dân-cử.

Bầm, vậy thi người dân-cử làm quan mồi-há, tất phai con nhà trâm-anh, bay là dô-lát ứ-nhân-tai-tài chảng bắng...

Không nhất-dinh phai thế!.. Triều cười và đáp. Các người muốn bầu-cử một cha-càng-chú khí nǎo lén-lan quan-ban-linh cũng được cả, miễn là người-biên-duc và có tài-năng. Nhiều kẻ dô-dát mà vò tài vò hòm, không bằng một sinh-bô-y!

Trong hàng thích-giá đúng gần có mấy người bần-nói xâm-xi với nhau, tàn-tụng chính-lệnh mới:

Bại-nguyễn-soái sửa đổi như vậy chí phai. Nam-ký ta sẽ được thấy cuộc thịnh-trị như đời Nghiêm, Thuấn, Tam-dâ, người ta quỷ-chung-chuẩn-ta h'èn-duc hon là hư-danh.

Nếu thi-thì mè-dì nhà tôi có lác được làm bá-lon cung-ném.

Thái-công Triều nghe lợt, đưa mắt nhìn

bộ-dang người dân áo vải cũ-kỹ ấy; gật gù-rồi:

Trông nhà-người rắn-rỏi vạm vỡ thế kia, đang lú-quốc-gia dụng võ, thà người có thê dem cho mè-dì cái danh-phận bà-lón lanh-binhh được làm đây.

Nói rồi, Triều sai mờ những kho tiền gao của Triệu-dinh, còn được bao-nhiều, để phân phát cho dân-bần cùng iết-cá.

Triệu di bat nő, cung chiêu-phủ nhân dân bằng cách khôi ngoan như thế được người ta hoan-hỗ quy-phụ như nước chảy.

Họ cày cấy làm ăn vất vả,

mà bị trời làm

mặt múa đòi kén thông luồn máy nám, dã

khôn-don về sự sống vật-chất, lại thêm đau

khô linh-thân, bối uất-tham-quan ô-lai-hành

hủ-hùng-chiều dù cá-h. Một cái chinh-lenh của Triệu-dinh nghiêm khắc chỉ có smet phan, nhưng tự áy-thua-banh, bay vể thêm phân nghiêm khắc đến mươi, đến trumi. Triệu-dinh ở cách xa quan-soái nghìn dặm, có biết đây là đâu. Tôi nghiệp nhâ là những dân di dạo — mà Nam-trung thuỷ-ay rất đông — vì chính-sách cầm-dao khiến họ bị họa quao-lai thua-nước, dục-thả-cá, làm cho khô-sò dữ-dội hơn. Ai có iến-bac-dứt nbé, còn khâ, khồng thi phai gam-tam, cùm-xich, trốn-tranh-phieu, bạt-quanh-iám, chả được giây phút nào yên-negl và khôi lo so. Tóm-lại, nhán-tâm đang oán-hận-triều-dinh và khát khao cuộc đời an-cư lạc-ngo-ép, nay bao-có phỏng-trào-tới trả thù giüm họ, giúp họ có hy-vọng sinh-sống yên-vui, lìi chún-cáp tên-hoc-lúa và bảo-họ tu-bầu-cử lấy quan-lai, như bế-phóng ai chảng hâ-leng thích-ý?

Người ta xem Khôi với Triều như hai vị phúc-tinh giáng phảm. Nhiều nhà có bê-thé, dem khi giới binh-luong giúp giặc. Hàng

ĐÀ CÓ BÁI:

NGHÌN LẺ MỘT ĐÊM

Quyển hai : 50 trang giá 2p50

Bản đching giá-tri, dày dứa và cẩn-kẽ như nguyễn-van (đóng-một ngón lẻ một đêm) của Trần van Lai. Quyển I chỉ còn một ít — giá 2p50

Cùng một lượg, đã có bán :

Thứ đồng-nội của Võ Lai — giá 0p60

HÀY HỘN :

TÂY SƯƠNG KÝ

(Có phu-cá lõi phê-hình của Thành-Thanh — làn 1 quyển). Một công-trinh diệu-thuat, năm-năm của NHƯỢNG TỔNG.

Một quyển sách coi то là vĩ đại nhất từ xưa đến nay ở xứ này. Đây ngót 700 trang, khởi công in từ đầu thu Nhâm Ngọ (1942), và có bản-vào-cuối thu Quý-Vi (1943).

NHÀ XUẤT-BẢN TÂN-VIỆT

N° 29, RUE LAMBLOT — HANOI

FILM, KÍNH, GIẤY

A'N H

Sắp-tới, xin các hiêu-ảnh các tinh cho biết ngay địa-chi, để danh (réserver) h'ang-truoc — Đức-Thắng n° 80 rue des Médicaments
Hanoi — vente — achat des Photo Japonaise

trai tráng đua nhau dồn quân, xin làm bộ-ba
Triều và số. Riêng phần Triều, giờ to uy-
đanh dã đánh, lại có binh-lực cũng hung-
hỗn hỗn.

Đem ba lắc luỗi đi chia dày một tháng,
thu-phục được bốn tỉnh dễ dàng, trong lúc
Khối cầm binh đánh chắc vất vả ở một tỉnh
Biên-hòa, Triều có vẻ bẽ nghẽ nhất thế, tự
cho mình là anh-hùng, sốt mệt, công lao số
một, trong thâm-ý về bê-vang tự đắc, chẳng
coi nhân-tài nghĩa-dâng thầm thấp vào đâu
kể bắt đầu từ Khối mà-i.

Duy có trước mắt nòng Lý Cầm-huê thi là
thay ! Triều lại thu-binh nhỏ như con kiến.

Hôm ấy, đạo thuyền trầy đang đong ở Ha-
tiểu, nghĩa là Triều tội doan chot hán-trinh
và đã thành công rực rõ, chỉ còn sửa soạn
quay về Saigon. Nhận đén trảng iổi, Triều
sai chiêu lầu-thuyền ra đậu giữa sông, rồi
bày tiệc đèn ca-tiêu-khiển với mấy à thanh-
sắc đem theo; luồn dây ăn mừng hai cô
thiếu-nữ mon mòn đáo tor, vừa được một
nhà-hảo-phú sờ-lại dâng làm tiễn-thiệp.

Giữa cảnh trăng thanh, sắc đẹp, đậm ngọt
hát hay, Triều say sưa ngả ngón, tay nâng
chén, đầu nghiêng đưa hòn nào cũng dung
chạm mỳ-nhân, tay phu mìn lúc tay phong
lure hiền hách nhất đời, có thể ví như các
bạn lương-thần dasch-tướng đời cũ, gặt gù
ngâm hai câu « Túy châm mỳ-nhân tái,
tinh ác thiên-hạ醉杖美人膝醒握
天下權 » (Con say gõi dùi mỳ-nhân, lúc
tinh cảm quyền thiên hạ) mà không phải
theth chíu nào !

Bỗng có mây tiếng ni-e như gió mà ghê
như séi, phát ra từ các cột linh cao gác
sung quanh hùy-trại load-báo lẩn nhau:

— Phu-nhân đến !
— Phu-nhân đến đó, nghe !

Trong lúc ấy, một thiếu-phụ ôm cậu con
trai độ bốn năm tuổi, ngồi trên chiếc tam-
bàn nhỏ, do một tên lính hơi chèo, lù-lù
tiến ra lầu thuyền của Triều.

Hắn si cũng đoán ngay Lý Cầm-huê cùng
đua con nàng, từ Saigon bat thiếp ra dày
tim chổng. Hôm Triều phung mện ra đì,
lấy cờ viêt binh ngày hiêm bá trắc, đe dàng
đ nhà, cho được tụ do dem theo một lũ tinh-
nương ca-kỹ mua vui giữa đường; nàng
thứa hiền, nhưng chẳng kêu ca than thở
giết hết.

(còn nữa)
HỒNG-PHONG

Tuần lễ Quốc tế

(Tiếp theo trang 4)

thư nói rõ về thái độ chính phủ Luân-dân đối với
de Gaulle nhưng ông không chịu dem bắc
thứ đó ra tranh luận trước Thủ-dân nghị-viên
Anh và chỉ bằng lòng bản den việc đó trong một
phiên họp bí mật,

Hôm rạng qua quốc-trưởng Hitler Đức đã hội-
đàm với thủ trưởng Mussolini ở một thị trấn phía
Bắc nước Ý để bàn về tình hình quân sự ở miền
Địa-trung-hải và cuộc chiến tranh trên đảo Sicile.

Trong khi cuộc hội đàm đang đở thì phi quân
đông miến đã đánh phá kinh-do La-mã, Văn
thủ nhất. La-mã là nơi trung-tâm di sản văn
minh Âu-châu và thứ đó có 400 triệu dân theo
dao G-a-lô vì có tòa Thánh ở đây. Tay Anh, Mĩ
tuyên bố đã chọn những phi-king rải giòi đế dà
vào vụ ném bom La-mã và chỉ cốt phá các nơi
còn có quân sự của Triệu, những nhà thờ Saint
Laurent ở ngoài khơi La-mã Thánh xáy từ thế kỷ
thứ IV và có lồng cửa nhiều Giáo-hoàng trong đó,
một nghĩa địa lớn và nhiều khía cửa ở cửa dân
làng cũng bị tàn phá và số người bị nạn khá
nhiều. Ba hôm sau La-mã còn bị đánh phá luôn 2
lần nữa tuy sau vụ ném bom thứ nhất đức Giáo-
hoàng đã阐述 viết thư phản kháng với hai ông
Roosevelt và Churchill

Vô-tuy-n-diện đêm 25 Juillet báo tin Ý hoàng
Victor Emmanuel đã nhận lời từ chức của Thủ-
trưởng Mussolini và cử Thủ-đốc Badoglio lên
thay.

iay im di những kê-tich kỳ, những kê-tuổi
biếng, những kê-ché bài.

ĐÃ CÓ BÁN :

Em là gai bên song cù'a

Truyện dài tám lít của Lulu-truong-Tu giá 1\$50
Đó là một truyện rất cảm động, rất thê thảm, tả cái
tình ở giữa một thanh niên vẫn sỹ, và một gái nhân
tuyệt sắc, ở nơi ẩn hòi Song Hương. Đọc xong cuốn
EM LÀ GAI BÊN SONG CÙ'A, các bạn sẽ thấy tám hồn
siêu-thoát, phiêu-diều ở thế giới thanh cao lý tưởng.

Hai đứa trẻ

Số 1 và số 2 của NAM - CAO (tác
HOA-MAI số 28 và 29 mỗi cuộn 0\$29)

Nhà xuất-bản Công-Lực 9 Takou Hanoi

LOẠI GIA - DÌNH (Quoc-gia) THÈM NHIỀU MỤC VỚI BẠN ĐỌC

Trả lời các câu hỏi. Đặng tên
tuổi, ý thích, trao đổi những
thư từ tranh ảnh, carte postale,
giữa bạn với một người
đồng ý bạn. Tả cõi : CHIẾC ÁO
CŨ, CHIẾC GẦY IRE, LÁ CHUC
THU... Đã có tranh bộ.

QUÂN - SON LÀO - HIỆP

của Thanh-Dinh (6 quyển 12\$)

Editions BÁO-NGC
67 NEYRET HANOI - 1EL: 786
(phố cửa Nam)

LÂU, GIANG

Mắc bệnh tinh nêu uống
thuốc của ĐỨC-THO-BƯỚNG
131 route de Hué Hanoi sẽ khỏi.

Thiếc lậu 1p00 mỗi ve. Giang
1p00. Nhăn chữa khoán. Xem
mèo cho đon, chún dù các
bệnh người ôn, tre con. Bán
dù cao, đơn, hoan tán.

NHÀ XUẤT BẢN NGƯỜI VIỆT
Đã có ban :

Khúc doan trường
giá 0p80

Đóng in

SONG VIỆT tập văn của Bằng
Vân, Xuân Diệu,
Xuân Việt, Huy Cận, Mạnh phu Tu,
Vũ Hùng, Cường, Văn Nam.
Sắp in

VŨ TRỤ CA thơ của Huy Cận
Cửu huyền thê giá 1000
Nhà họ sách tiêu-thuyets của Bằng Vân

Trong mùa viêm nhiệt
thường hay mắc bệnh cảm
mạo, ướng rét. Nên dùng :

DẦU HỘI SINH THÁI CÔ

chuyên trị các bệnh kẽ
trên bàn đù các thư thuốc
cần nhiều dại-lý các nơi,
Hội n 52 Hàng Bạc Hanoi

Sách « LUÔM LÚA VÀNG »
SẮP PHÁT HÀNH:
Tuy bút II
của NGUYỄN TUÂN
những thiên tài bút đặc sắc
nhất của cả già non già
đã già hết em đã đăng bao

GIỌT SƯƠNG HOA (XUÂN)

của PHẠM VĂN HẠNH

Số sách có cõi hàn, xin kíp
đón mua ngay thư từ gửi về:
49, rue Tiela Tsin - Hanoi

AI cũng có thể tự chữa lấy
bệnh và trả tiền danh-
v là làh có các sách thuốc của
cụ Nguyễn-an-Nhan bằng
Quốc-ngữ có cả chữ Hán.

- 1) Sách thuốc chữa đau, số 5p50
- 2) Sách thuốc chữa đau mắt, 2p50
- 3) Sách thuốc chữa gáy, 1p50
- 4) Sách thuốc kinh nguyệt, 3p50
- 5) Y học Tông-thứ (đa lán thử), 12p
- 6) Sách thuốc Nhât-hán Bì, 1p, 3p50
- 7) Bancock pô (Giáo-tien phu-trong

8) Sách thuốc để phòng và chữa
trứng hán, 5p50.

9) Sách thuốc Bác-thượng Lan-ông
2p50

Ô xi gửi mua thêm ciuô. Tho-
maudat dẽ cho nhà xuất-bản :
NHẬT-NAM THU-QUÁN
HANOI

NHỮNG THANH NIÊN THÈ THAO KHÔNG THÈ BỎ QUA NHỮNG SÁCH THÈ THAO.

1. Muốn thành lgc sĩ	0\$40
2. Khloe và đp	9.70
3. Sách trc moi	0.55
4. Thể thao phái đẹp	0.15
5. Thể hoi trong 3 tháng	0.55
6. Hoàn huyền thê thă	1.55
7. Tập týp và làm cao người	0.18
Bộ sách này đều có 1 lục sá	
NGUYỄN-ÂN, một lục sá mà các bà	
thè thao không ai là già tái nghề	
HƯƠNG - SƠN XUẤT - BẢN	

Authorisé : (Publication créée au trimestre
décembre 1941) à la lot 13/12/1941
Ed. Hebdomadaire du Trung-Bac Tân-Van
Imprimé chez Trung-Bac Tân-Van
36, Bld. Henri d'Orléans - Hanoi

Certifié effectué par
Timp à 11/12/1941
L'Administrateur Gérant: Ng.d.vQUN

vuong



DÙ «MỸ-THUẬT» KIỀU NHẬT, GỘNG TRÚC

DÙ LÓP LUẬA hàng thường... 7\$50

DÙ LÓP LUẬA hàng luxe... 8 75

DÙ LÓP SATIN hàng thường... 11,50

DÙ LÓP SATIN hàng luxe... 12 95

Gửi C.R. di khắp mọi nơi. Mua buôn xin hỏi giá riêng

LE LOUVRE — 70ter Jules Ferry — HANOI —

DÂU NHÌ - THIỀN

Trị bách bệnh nhất thần hiệu. Mỗi véc 0\$40

Quý khách có mua, xin mời đến các nhà
đại lý, hoặc tiệm chính, thời mới được dâu
chinh hiệu. Xin đừng mua ở các hàng đang
trên tàu bè mà mua phải thứ dâu giả.

Nhì-Thiền-Buồng kính cẩn

NHÌ-THIỀN-BƯỚNG DƯỢC-PHÒNG
76, phố hàng Buồm. Hanoi — Téléphone 849

Vinh-Cát

8, Rue Puginier, Sontay

may quần áo trẻ em đã có tiếng

COSTUMES

ROBE :

có nhiều hàng đẹp hợp thời cho
nhà Nam-ký, Cao-mèn và Ai-lao
đến buôn, gửi đi khẩy Bông-dương



RĂNG TRẮNG

KHÔI SÂU

THƠM MIỆN NÀ

vì dùng:

thuốc

danh răng



NHÀ TRỒNG RĂNG

MINH - SINH

174, rue du Coton Hanoi
Tel. 1810

Một nơi để sô và nguy
ngia là chọn hẹn hò của
khách quý phái thường
lưu và tri thức có hán
sac đã dùng về trồng
răng



Giày Phuc-My

BỀN RẺ

VÀ ĐẸP

CÓ CATALOGUE

KÍNH BIẾU



Mua buôn hồi giá đặc biệt riêng. Thủ từ
ngân phiếu để cho M. Trương-quang
Muñh — 204 rue du Coton — Hanoi

THƠM MÁT SẠCH SÉ

Hai đặc điểm của fixateur

ARISTO



Một nhà chuyên môn
chưa và cho thuê máy
chứ, từ 20 năm nay,
được tin nhanh
mọi người. Chỗ mua
nhiều máy chữ cũ.

Maison

Quảng-Lợi

14, Rue du Papier
Hanoi
— Telephone n° 180 —

NÉN HÚT THUỐC LÁ

BASTOS

NGON, THƠM

Giá... 0\$19

Nhà giồng răng NGUYỄN - HỮU - NĂM

156-158 phố hàng Bông Lò Hanoi — Tel. 1631

Chuyên mòn: giồng răng, vàng, bạc, trắng, đen,
đanh, sún, chừa răng vẫn lèch, cũn thận nhanh
chóng, giá hạ và có bảo đảm chắc chắn.

Sáng từ 7h00 đến 12h

Cafeu từ 14h đến 22h