

TRUNG BÁC

CHỦ NHẬT



QUYỀN ĐOÀN - VƯƠNG
CHU TRƯỜNG

SỐ « ĐỊA-TRUNG-HẢI » (Tập I)
CHIẾN-LƯỢC ĐỒ-BỘ

SỐ 165 - GIÁ
14 JUILLET

TUẦN-LỄ ĐÔNG-DƯƠNG

Quân quyền Decoux vừa ký nghị định tám điểm việc buôn bán tự do và chấn trấn bộ trên các vùng biên giới Lào - Trung kỳ và Trung - Bắc-kỳ. Muốn trả bù từ Lào sang Trung kỳ phải có giấy phép do quan Khâm sứ Ai-so cấp. Đem trầu bò vào Bắc-kỳ phải có giấy phép do quan Thống sứ Bắc-kỳ cấp.

Đi phạm luật này sẽ bị phạt

Quân Toàn-quyền đã ký nghị định chuẩ-đụng ngày 6 Mai 1913 của vua Bảo Đại về trách nhiệm tuân phòng của các lý lịch.

Khi xảy ra một vụ trộm làm thiệt hại cho sở xe lừa trong địa-huyện Trung-kỳ thì các lý trưởng hưỡng-kiem và những nhân-viên giữ việc tuần cảnh trong xã xảy ra vụ trộm sẽ bị khép vào tội kinh-môn khoáng-chức vụ trong việc tuần phòng và bị đưa ra tòa làm án từ 1 đến 10 tháng tù hoặc bị phạt từ 10 đến 100 p

Lý trưởng hường-kiem và các nhân-viên giữ việc tuần phòng không chịu tố giác những người ở trong làng mình có chứa chấp của láy cấp làm thiệt hại cho sở xe-lừa cũng bị đưa ra tòa án phạt như tội kinh, không kể những trường hợp bị khép vào tội đồng-dang có thể đều bị cách chức.

Hôm 26 Juin, thay mặt bội « Tương-ry Pháp - Đông Dương » quan Toàn-quyền Decoux vừa truyền sang Pháp 1 000 000 quan đê giúp dân bị nạn và thành-phố Creusot.

Quân Thống-sứ vừa duyệt y đạo nghị định cho quan Đức-ly Hanoi sửa đổi lại giá cho thuê xe kéo chay trong thành phố Hanoi cùng giá từng « cuốc » xe như sau này :

Gia các chi xe cho phu xe thuê hàng ngày - Xe thường, cao nhất là \$150 một ngày; xe « xích-lô » cao nhất là 25đ/một ngày.

Cuộc xe nào cho thuê xe quá giá sẽ bị thu hồi giấy phép, không cho chạy xe nữa.

Giá từng « cuốc » hành khach trả các phu xe - Xe thường : 5 phút giá \$010, 15 phút \$020, 30 phút \$030, 45 phút \$040, 60 phút \$050.

Xe « xích-lô » : 5 phút giá \$015, 15 phút \$025, 30 phút \$040, 45 phút \$050, 60 phút \$060.

Được ủy cho cái chức trách lập viễn-Văn-hóa của Nhật ở Đông - dương ông Masayuki Yokoyama

(trước làm cố vấn tòa Đại-sứ Nhật ở Hanoi) sắp sang Đông-duong để thảo luận với các quan chức Pháp, với giới tri-thức và dân-chiến Việt-Nam cũng Hoa-kieu & hải-ngoại.

Ông dự định tại miền Bắc và mè Nam mồi nơi phải lập riêng một vựa Văn-hóa, vì tình thế ở hai nơi khác nhau.

Việc xây dựng viễn-sẽ có các kiến trúc sư Nhật trồng nom, có các nhà chuyên-môn Đông-duong giúp sức. Ông Yokoyama hi vọng viễn Văn-hóa sẽ làm theo lối Nhật và có cả vườn hoa theo lối Nhật nữa.

Viện Văn-hóa này sẽ là lợ-khi để làm cho Văn-hóa Đông-duong liên lạc với Văn-hóa Nhật.

Hôm 27 Juin quan Toàn-quyền Decoux đã tiếp đại-trưởng Iware Matsui (Tùng Tỉnh) cố vấn hải Phung-sư Quốc-gia Nhật.

Quan Toàn-quyền có lưu trưởng Matsui lại thiêc.

Và hôm 30 Juin, Quan Toàn-quyền cùng phu nhân đã thăm tiệc Đức Bảo-Đại & Dalat.

Hôm 19 giờ rưỡi hôm 25 Juin 1943, ông đốc-phủ-sư hồn hưu Bồ-vân-Trung, giám-đốc Nam-kỳ (nần-báo), đã khai-mạc lễ kỷ-niệm cu Nguyễn-Đình-Chiểu tac-giả cuốn Lục-vin-Tiền bằng một bản trản-tiêu nói tại đài vò-yêu-lyon Saigon.

Hôm chуб-nhị 27 Juin, quan Thống đốc Nam-kỳ Hoeffel đã đọc một bài lěa-văn bằng tiếng Nam trước mè nhà thi-hào tại làng Au-đức, quận Ba-tri

Ông Dương-đinh-Ngân ở Lai-son, Hà-nam, sau nhiều năm nghiên cứu, đã tìm ra cách làm những thứ máy in báo, giấy mây, tráng và dài. Cách làm chỉ cần dùng một vài thứ máy lam bằng gỗ, bằng cimen hay bằng sắt rất giản-dị.

Nguyễn-lich giay này rất dễ làm như tre

nửa róm ráy có tranh, bì chுi, bả mia; nhưng

thứ gì có sợi (libre) đều dùng được hết, không

cần cây dơ và lè rách.

Các chất hoa - học cũng có bằng nguyên liệu trong xit. Theo lời ông Ngưu thi với một đồng-rõm có thể làm thành giấy với trong 5 giờ. Kho giấy lớn nhất là 2m50x1m. Giá giấy có thể bán được h

Thống-chẽ Pétaïn đã nói :

Nhờ có bài tản mà mõi đồng-tâm của quốc-gia được thắt chặt; chúng ta sốt sỏi quẩn đẽ làm bao-bé-chung. Sự gian-giả đó, áu chí là tự-nhiên, là hy vọng nồng đậm nhau trong cuộc phục-hưng. Nhưng Quốc-gia Cách-mệnh còn phải cần sự thống-nhất của nước Pháp ».

CUỘC CHIẾN TRANH Ở ĐỊA-TRUNG-HAI ĐÃ BÊN THỜI-KỲ QUYẾT-LIỆT

Các then khóa Địa-trung-hai như Gibraltar, Malte, Suez, Chypre ở trong tay Anh, Sardaigne, Corse, Sicile, Crète và một vài đảo nhỏ ở phía đông Trục vẫn giữ



Địa-trung-hai như tên gọi của nó là một bể lớn ở trong nội-địa, giữa hai lục địa, phía Bắc là Âu-châu và phía Nam là Phi-châu và Á-châu. Đó là trung-đầm diệm mèt nền van-minh tối cổ trên thế-giới và từ xưa đến nay đã từng dùng làm bài chiến-trường giữa ba nhè dân tộc trung-nhìn giữ quyền bá chủ trên mặt-bé.

Cứ mỗi lần xảy ra chiến-tranh ở Âu-châu hoặc ở Bắc-Pni bay Cận-đông, người ta lại nghe nhắc đến tên Địa-trung-hai. Như thế ta dù rò ri về Địa-trung-hai, Thùn-nhin qua một bức địa đồ cựu-lục-địa, ta sẽ thấy rõ ngay rằng hòn hỏi các đường từ Âu-châu và Phi-châu qua bờ biển thế-nào. Thùn-nhin qua bờ biển Tô-nhĩ-sơ-ha. Trên hai bờ Địa-trung-hai, đất dài lát rất phì-nhì và dặn cao chén chúc: đó là một trung-đầm mèt trù-mặt vào hàng nhì trên hoán-cầu. Từ đời thương-cổ ta vẫn thấy các nước Âu-châu tranh nhau chiếm các địa-diểm trong yển-trên Địa-trung-hai. Các nước trải qua bao nhiêu thế kỷ vẫn cố mõi-một cái sò nhìn nhau là Địa-trung-hai mà không có kết-quả. Không một tác-dát nào trên bờ Địa-trung-hai là không đẫm máu và không bị tranh-danh rất kịch-hết.

Cuộc thế-giới dai-chiến ngày nay cũng như cuộc Âu-chiến trước đã nhóm-lên ở ngay trên bờ Địa-trung-hai rồi dần dần lấn bắc, các giải đất lèn-bè quanh bờ đó và sau cùng mới tới các miền khác ở trên quả đất. Ta có thể nói cuộc chiến-tranh Địa-trung-hai đã đồng-thời bắt đầu với cuộc chiến-tranh trên lục địa Âu-châu. Cuộc chiến-tranh đó là ngày càng dữ dội hơn và đến nay mới đi tới thời kỳ quyết định nhất. Kết quả thời kỳ này sẽ có thể định đoạt quyền bá chủ trên Địa-trung-hai nay mai.

Những then khóa cùi Địa-trung-hai

Địa-trung-hai thông với ngoài-do bai-của: một cửa là eo biển Gibraltar thông với Địa-tay-duong, một cửa nữa là kênh đào Suez thông với Hồng-bàu và Án-dô-duong. Các lầu-be náo muôn vào Địa-trung-hai tất-pái qua dưới tám sung của quan-cảng G-braltar xây trên mèt eo bờ chí rộng đđ 15 cây-số. Muôn ra khỏi bờ đó, tất-pái do đường cùi hay là do kênh-dao Suez và cùi bờ A-en đều ở dưới quyền kiểm soát người Anh. Ngoài hai cùi có hòng-trên kia, A-en còn có đảo Malte và đảo Chypre cũng là hai nơi cần-cù quản-sự rất quan-hệ trong Địa-trung-hai. Đối đầu với Anh, Y có các đảo Sar-



MỘT QUẢ BOM KHỔNG-LỒ CỦA ĐỨC

Bom này cao 3 thước, rộng một thước rưỡi, nặng 5.000 kilos, có thể phả hủy hàng trăm nhà một lúc

đagine, Sicile và Pan el'aria là ba hòn đảo cùng với đảo Corse của Pháp đã chôn ngang gần hết bờ rộng miền tây Địa-trung-hải. Quân Trục lại còn có thể dùng các hải-cảng và các nơi cùn cù phía Nam Ý như Messine, Palermo, Trapani (S cile) Cagliari (Sardinie)

Về phía Đông Địa-trung-hải, đối đầu với Chypre của Anh, hải-quân Ý có đảo Rhodes trong quần đảo Dodécanese. Quân Trục lại chiếm cả bờ bắc Eti-áp, Nam-tu-lap-phu, đảo C-át, và tất cả các đảo thuộc Hi-áp và Nam-tu-ri miền giữa Địa-trung-hải.

Sau cùng, là không nên quên, ngoài các then khóa của Địa-trung-hải, Anh còn có thể dùng được các hải-cảng Marsa mai-rouh, Alexa-đe-ri-ah Ai-cập, Port Said ở cửa sông đào Suez, hải-cảng Haifa ở Palestine, Tripoli và Beyrouth ở Syria. Anh, Mỹ lại vừa mua chiết được các hải-cảng Ý đọc ở bờ các xứ Cy-rén-ique, Tripolitaine, A'ger và Maroc cho đến tận Tanger. Tỉnh binh quâu-suỷ ở miền Địa-trung-hải từ hai năm nay đã thay đổi nhiều. Về bên Anh, Mỹ thì hải-sư cũng có các nơi cùn cù ở bờ tề phía Nam thuộc Bắc-Phi và Tiêu-á-tế-á. Về phía Trục thì chiếm cùn cù và mở mang thế-lực trên bờ bắc Bắc-Phi Địa-trung-hải nghĩa là bờ bắc miền Nam Âu-châu. Giữa các cùn cù do hiện nay cuộc chiến-tranh Địa-trung-hải đang diễn ra một cách vỗ-eùng-kịch-liệt.

Dưới đây chúng tôi tường-nêu nói qua về

các nơi cùn cù của hai tên đồng-minh và Trục đó là các đặc-giá-rô

Gibraltar: một bức thành-kien ở giữa Đại-lý-dương và Địa-trung-hải

Chính do cái ôc của các nhà-xây dựng nên đê-quốc đồ sộ Anh mà người Anh đã nảy ra ý kien chiếm cù-tất cả các đê đềm trong yếu-cù để giúp mình gữ được quyền bá-chủ trên các mặt-bờ. Gibraltar chỉ là một mỏm núi dài 4 cây số rộng từ 500 đến

1.500 thước tay và bờ cao không chỗ nào quá 425 thước tay thế mà ngày nay đã trở nên một bức thành-sắt kiên cố vào lạng nhất Âu-châu đặt giữa cù họng Địa-trung-hải. Bên tâu đậu ở Gibraltar dài tới 2 cây số và rộng độ 176 mẫu tay vi thế mà hải-cảng đó có thể chứa được một ham đội khá lớn. Trong thành-phố có độ 20.000 dân thuộc dù gổng người. Số quân lính lại có phần đông hòn dân cư, nhất là trong lúu chiến-tranh.

Hồi trung-é, Gibraltar thuộc quyền người giông Maures. Ngày lúc đó người Maures đã hiến suquan bê về việc dụng binh của noi đó. Sau nước Castille (ở Tây-ban-nha) chính phục thành-é và giữ mãi đến hồi đầu thế kỷ 18 thì thành Gibraltar mới sang tay người Anh. Quân Anh đã chiếm thành Gibraltar trong một cuôc ché-ranh với Pháp và Tây-ban-nha (guerre de Succession) và từ đó gữ mãi cho đến ngày nay. Hạm đội Anh dưới quyền chỉ-huy của Sir Georges đã bò-lên Gibraltar ngày 2 Août 1704 và 3 hôm sau thì quân quân Tây-ban-nha giữ thành đầu hàng Hòa-ước Utrecht kết lếu cuôc chiến-tranh Succession ký năm 1713 đã nhường Gibraltar cho Anh. Đến 1721, vua George Ier nước Anh định đem Gibraltar với cho Tây-ban-nha lấy đất Floride nhưng nghị-viên Anh phản kháng kịch liệt nên việc đó không thành. Trong khoảng 238 năm nay, Gibraltar đã mấy lần bị đánh và, vậy nhưng kết



Bản - đồ
Địa - trung - hải

quả Anh vẫn giữ được. Năm 1727, Gibraltar bị vây 5 tháng và khoảng 50 năm sau lại bị vây trong suốt 4 năm (1779-1783) mà thành đó vẫn không sao hạ nổi. Èo hè Gibraltar, chỗ hẹp nhất rộng 14 cây số; và bắc dài về phía Âu-châu là 60 cây số; và phía Phi-châu là 70 cây số. Èo hè này về miền tây sau độ 300 thước nhưng về phía đông thì sâu tới 1.000 thước.

Trong lúc hòa bình, hàng năm (1939) có tới 7.000 tàu bè trọng tải 25 triệu tấn qua lại eo hè Gibraltar.

Bối-chiến-tranh, số quân lính giữ Gibraltar còn khiêm khuyết vì ở đây không đủ đất để lập trường bay nên không có phi cơ khu-trục để đối-phò với phi-cô bên địch nêu thành bị đánh. Ngoài đất của Anh, trong khu trung-lập tuy có một chỗ rộng có thể mở trường bay nhưng họa-đe Utrecht thi Anh không có quyền lập các cơ-quan quân-sự trong khu đó.

Và lời pháo-dài Gibraltar không thể kiềm soát được khắp eo hè, nên các tàu bè địch đã

dùng đường nước như một bức tường chí cõi diệu hùa là có thể làm tê được ở đấy.

Cùa Gibraltar là một quả nút đai bọc sắt và xi-măng, mặt nõa cõng lõm chõm những miêng đại-bắc và súng cao xa. Từ trên-diều nói, theo đọc suôn ma xuống đến tận mũi bắc Âu-châu (pointe d'Europe) có máy-thrust lại có một ô đại-bắc hoặc súng-liên thanh.

Tuy vậy, công cuộc phòng-không ở Gibraltar còn khiêm khuyết vì ở đây không đủ đất để lập trường bay nên không có phi cơ khu-trục để đối-phò với phi-cô bên địch nêu thành bị đánh. Ngoài đất của Anh, trong khu trung-lập tuy có một chỗ rộng có thể mở trường bay nhưng họa-đe Utrecht thi Anh không có quyền lập các cơ-quan quân-sự trong khu đó.

Những nhũng phòng-rông bằng hai cái sân



Một cõi súng đại-bắc hạng nặng của Đức đã trên bờ bắc để phòng quân địch đỗ-bộ. Súng này có thể bắn xa hàng trăm cây số

sát các bờ bắc Phi-châu thi súng ở Gibraltar không thể bắn trúng. Việc kiềm-soát eo bắc phải có hạm đội Anh đóng trong quân-cảng luồn giúp sức.

Ngay các nhà báo và các nhà chuyên môn quân-sự Anh cũng phả công nhận những yếu-diem kè trên của thành sást Gibraltar nõa, mà đời thường có cá có cái tên rất hùng dũng là "Colonne d'Hercule".

Hai đảo Malte và Chypre

Nếu pháo-dài Gibraltar kiềm soát cửa vào Địa-trung-hải thi Suez kẽm soát cửa từ Địa-trung-hải ra Hồng-hải. Riêng về Suez và kênh đào đeo đã trước đây T. B. C. N. đã có lõi nói đến rứt kẽn trong báu này chung tôi chỉ nói riêng đến hai đảo Malte và Chypre được coi là hai cái theo phụ của Anh tron đường qua Địa-trung-hải sang Viễn-đông và Cận-đông v.v.

Đảo Malte, hay nói cho đúng quân-lão Malte, cũng là một cầu cù hắc-quân hắc mành của Anh ở phía tây Địa-trung-hải. Cá h Sicile độ 100 cây số và cách Bắc-Phi độ 300 cây số, đảo Malte có một hòn-cảng thiên nhiên đẹp và tốt vào hàng nhất trên thế-giới. Đảo chính ở giữa dài 28 cây số và rộng 13 cây số. Phía Bắc là đảo Comino chỉ dài 1 cây số và đảo Gozo dài 14 cây số và rộng 7 cây số. Các nhánh bắc gતra các đảo đó là những nơi trú ẩn thiên-nhiên rất tốt cho các tàu lớn hoặc nhỏ. Trong đảo Malte lại có hai quân-cảng đều rứt tốt: Mellieha và Saint Paul đeo khi bị đánh hất ngổ có thể giải tán hạm đội trú ở hai nơi. Nhưng hòn-cảng chính là Valette là nơi có bến tàu nói có thể dùng để chữa những hòn-cảng lớn nhất thế-giới. Trên các đảo Malte có độ 225.000 dân.

Từ xưa đến nay, các đảo này vẫn được những dân tộc muôn giờ quyền bá-chủ trên Địa-trung-hải rất đẽ ý. Đảo Malte lần lượt bị người Phéniciens, người Hi-lap, người xứ Carthage chia cắt từ 12 thế-kỷ trước Thiên-chúa cho đến khi bắt đầu thế-kỷ thứ nhất sau T.C. Sau đó lại đến người Vandales người Goths, người Byzantines, người Á-rập, người Normands, người Tây Ban-nha đến do-hồ quân đảo đó và đến đời vua Charles Quint, nhà vua mới, nhượng cho các vua-Saint Jean thành Jerusalem tuc là các vua-Saint Ma-te.

Năm 1793, Hoàng-đế Napoléon chiến đảo Malte và diệt hàn sụ, hoạt động của bọn vua-Saint Ma-te ngày nay chỉ còn có cái danh thời. Từ 1800 đảo Malte mới về tay người Anh và trong 15 năm nay người Anh vẫn giữ nơi cõi cù ở giữa Địa-trung-hải.

Vì Malte là một nõi cõi cù ghê gớm của Anh nên từ 1940 đến nay phi-quân Truc đã đến

đánh đảo đó tới hơn 100 lần, có ngày Malte bị đánh iới 4, 5 lần! Tuy ngày nay chỉ còn là một đồng gach ngồi vụn, Malte vẫn còn là một yếu-diem giáp iới cho Anh giữ vững trong cuộc chiến-tranh Địa-trung-hải. Bởi vì đảo Malte về phía đông Địa-trung-hải miền Nam Thủ-nhĩ-ký, ngay cửa vịnh Alexandrette có đảo Chypre đeo dài 200 cây số, rộng độ 60 cây số, dân số 250.000 người. Do môt hợp ước ký với Thủ-nhĩ-ký ngày 4 Juin 1878, Anh được phép đóng quân ở đảo đó. Từ mấy ngàn năm trước cho đến 1878, đảo Chypre đã từng thuộc quyền người Phéniciens, người Hi-lap, người Ba-tu, người Ai-cập, người La-mã, dân các thành Gène và Venise và sau cùng mới thuộc ngõe Thủ.

Trong đảo Chypre, có hòn-cảng Famagusta là một cửa bắc rất tốt cho các tàu bắc tra là và có trường bay rất rộng chờ cõi-cứ các phi-cô, Chypre chỉ cách Palestine độ 150 dặm, cách Syris độ 100 dặm và cách Rhodes độ 200 dặm.

Voi Gibraltar, Malte, Chypre và các nơi cõi-cứ ở Bắc-Phi, Tripolitaine, Ai-cập, Palestine, Syria, lục-trung-đất của Anh-Mỹ ở miền Địa-trung-hải còn đang cho Truc phải đẽ ý và lo ngại. Càng chì vi muỗi củng-cõi lục ở Địa-trung-hải mà Anh, Mỹ đã phải đánh một trận vô cùng quyết liệt với quân Rommel ở Tunisie đeo chinh-phuc lấy các nơi cõi-cứ quan-hỗ như Bizerte, Tunis.

Bốn các nõi cõi-cứ của Truc

Chiến-lược của Truc đưa vào xe thành ngang doi Địa-trung-hải ở phía Đông do các đảo Corse, Sardaigne, Sicile nối liền nhau mà lập nên. Bức thành đường giao bắc đeo kiêu cõi và nguy hiểm cho các đoàn tàu vận-tải đồng-minh cõi-tu bắc Anh, Mỹ muôn qua eo bắc Sicile khô lòng thoát khỏi lạm-dịch chịu đạn của các chiến-hạm, tàu ngầm và nhât là phi-cô Truc. Tuy k khu này Anh đã có đảo Malte, nhưng đảo này ở xa về phía Nam và bắc phi-quân Truc đánh phá rất kịch liệt nên đã giảm mất lực lượng nhiều.

Mấy năm trước cuộc chiến-tranh này, các nhà cầm quyền Ý đã tăng-gia lực-lượng và sửa sang nhiều các nõi cõi-cứ hòn-quân và các trường bay ở Sardaigne, Sicile và miền Nam-Ý.

Ô g ũa và phi-hòng Địa-trung-hải, thi đảo Crète mà Đức đã dùng các đội quân nhât dù và chõ được hàng phi-cô chiếm được hồi Mai 1941 cùng với đảo Rhodes và các hòn-cảng miền Nam H-lap đã giúp, nhẽu cho cuoc phòng thủ miền Nam Âu-châu và việc đánh phá các đường tiếp-tố của Anh, Mỹ qua Địa-trung-hải.

Dò-bô

Nguyễn huyền Tinh

Cách đây độ năm, sáu năm, hạm đội tuần-đường của Pháp, dưới quyền chỉ huy của Đô đốc GODFROY đã ghé bến Saigon và nhân dịp đó có một cuộc tập trận lớn huy động cả hải, lục, không quân, để thử lực lượng phòng thủ tại miền nam Đông-phiap.

Dưới cờ Đô-đốc, hạm đội gồm có ba chiếc tuần-đường-hạm hạng nhẹ: GOLOIRE, GEORGES, LEYGUES và MONTCALM, trọng tải 7.600 tấn, mỗi chiếc mang chín đại bác 152 li (đạt thành ba pháo-dài, hai dằng mũi, một lái) tám đại bác cao-xạ 90 li, bốn nòng ghép một, 12 súng liên-thanh cao xạ 13 li, bốn nòng phồng ngư lôi và bốn phi-cơ. Mới hạ thủy năm 1935-1936, đến tháng năm 1937, ba chiếc tàu đã được liệt vào hạng đẹp và mạnh nhất trong loại tuần-đường-hạm hạng nhẹ trên thế giới và cuộc viễn du từ Pháp sang Viễn-đông không ngoái mục đích là thử sức mày móc, chiến cụ trên tàu cùng huấn luyện cho các sĩ quan và thủy thủ.

Đóng vai «quân địch» hạm đội của Đô-đốc GODFROY đã tỏ ra rất hợp đồng: não chiếm Poulo Co-dore làm căn cứ, náo cho phi-cơ đánh Saigon, náo thủ đại-bác tại Vũng Tàu, náo che cho quân đồ bô lèn đất liền để cắt đứt đường hào-xa xuynh Đông-đông cảng chiếm các nơi hiềm-yến.

Nhưng rút cục, hạm đội của Đô-đốc bị đánh bại. Các đại-bác 152 li trên chiến-hạm không địch nổi những súng thần-cannon đặt trên pháo-dài Ô-CẤP (Cap Saint-Jacques) (theo sự nhận xét của các giám-judj-viên có mặt trên chiến-hạm và trong pháo-dài) và đội lục-chiến tinh cuoc dò-bô trên bến TI WAN đã phải hoàn toàn thất trận mà rút lui trước quân-dội Pháp Nam phòng-thủ Đông-duong.

Cũng một năm gần đây, một đêm giáng mờ, hạm-dội Nhật-bản gồm có nhiều tuần-đường-hạm hò-tống một đoàn tàu vận-tải, đã yểm hộ cho bốn hai vạn quân dò-bô tại vịnh BIAS (Quảng-dông).

Hai cuộc dò-bô tập và dò-bô thật đỗ bắn như dã sóa nhòa trong tri-nhớ của mọi người cũng như những trận dò-bô Zeebruge, Dardanelles hồi Ấu-chiến (1914-1918) thì ngày nay vẫn đỗ dò-bô lại được mọi người đề ý đến và trong cuộc chiến tranh hiện tại, chửi dò-bô đã trở nên một tiếng rất thông thường.

Dò-bô là một chiến thuật rất lợi hại, dùng để công phán những căn-cứ bên địch ở vào một địa-thâ đặc biệt, có bờ cát bao vây. Đặc tính của chiến thuật dò-bô là: ôt-ati, nhanh-chóng và bất-ngờ. Ngày trước chỉ có lực-quân và hải-quân cộng tác chặt chẽ trong những cuộc dò-bô. Ngày nay vì có phi-quân tham chiến nên những trận dò-bô có phần kịch liệt và nguy hiểm hơn xưa nhiều lắm. Muôn biến rõ rệt lợi hại của chiến thuật dò-bô, thiết tưởng không gì bằng đem so sánh hai lực-lượng sẽ gặp nhau: lực lượng phòng thủ ven biển và lực lượng tấn công từ ngoài khơi vào.

Lực lượng đóng trên bộ gồm có những hầm-bô, những chặng giày thép gai, những khoang đất đặt địa-lôi phục, những ô súng liên thanh, những pháo dài đặt đại-bác hạng nặng, hạng nhẹ, những đồn trại của bộ binh, những trường bay để cho không-quân làm nơi căn cứ. Thêm vào đó, giúp cho công cuộc phòng thủ, có những hàng rào chém ngầm dưới nước (estacade) những quả thủy-lôi (mines de défense) thả rái rết ở ven biển, những lưới sắt (fis-sis) và các chiến-hạm giữ việc tuần-phong: hải-phòng hạm (garde-côte) khu-trục hạm (destroyer) tàu ngầm và xuồng phồng ngư-lôi.

Cũng như những cơ quan phòng thủ tại các nơi biên-thủy trên lục-diện, những hầm-hổ đóng để các binh sĩ nấp bắn những đội quân từ bến bờ tiến vào, đều đặt theo chiều dọc, ven bờ, có giày thép gai chằng ở phía trước để ngăn bước đầu của đoàn quân tiến phong dò-bô. Những ô súng liên-thanh tùy theo địa-thâ, sẽ có thể quay đủ các chiều để



nhà hàng nghiêm viễn-đạn thép, quét sạch quân thù. Đại-bác hạng nhẹ đặt ở những chỗ hiềm yến, sẽ bắn phá các xuồng-máy, các mảng, các xã-lan chở đầy quân và chiến-cu của bên địch trong khi đại-bác hạng nặng sẽ đánh doan tàu chiến đấu ở ngoài khơi. Gúp sicc cho pháo-dài trên bờ, có các đại-bác của hạm đội tuần-phong ven biển và các trái-bom, ngư-lôi, không-lôi của đội phi-cơ tự các trường bay trong nội địa hay đến đánh xuồng quân thù.

Những đại-bác đặt trong pháo-dài nòng từ 150 li trở lên cho đến 500 li, hàn dạn nặng từ 60 kg đến hơn một tấn dạn có sức mạnh ghê-gớm, có thể pha hủy từ chiếc tuần-đường-hạm đến chiến-thiết giáp hạm đứng rong tàu-sông. Những quả-không-lôi do máy bay liêng xuồng đều có sức phá hoại rất mạnh. Một quả nặng 500 cân, rơi trúng một chiếc tuần-đường-hạm, có thể đánh chìm tàu đó trong khoảng khắc. Ấy là chưa kể những quả-ngư-lôi do phi-cơ phóng ra, chạy chí-chít trên mặt biển, va đầu chết đáy, thật là tai hại cho những đoàn tàu buôn và chiến-hạm đậu gần nhau.

Lực lượng phòng thủ kè trên đây, như thế cũng đã là chủ-đảo lâm. Một khi quân thù tiến đánh, bộ thám-mưu trông coi về việc phòng thủ tức khắc diều động các cơ

quan và chỉ trong chốc lát, trên suốt một giải đất chạy ven biển, không có một đội quân-tinh-tuệ nào có thể lọt qua mà không bị thương-tòn.

Xem như vậy «bi dò-bô kí-ông phái» là một việc đỗ làm, chẳng thể mà những khi dùng đến chiến-thuật đó, người ta đã phải huy động biết bao nhiêu lực-lượng và cả hải-lực không-quân đều phải coi ái-chết như không đỗ nằm lấy phần thắng-lợi.

Lực lượng tự-mã-biên tấn-công vào, có đặt chân lên bến-cát, và do đó tiến vào nội-diện, trước hết gồm có các bộ đội lục-chiến (corps expéditionnaire hay là corps de débarquement) tinh-thực. Những binh-sĩ phải thao-luyện rải công-phu và từ trên cầu-tàu chở quân bướm xuồng xuồng còn ròng-ranh và từ trên xuồng nhảy xuồng lội nước ra, lạy lên bến-cát giữa lúc súng bắn ầm-ầm, bom rơi, đạn nổ, không-phái là một việc mà ai cũng có thể làm được. Bộ đội lục-chiến thường là những thủy-thủy được huấn-luyện như bộ binh (l'infanterie) và cũng mang khí-giới như bộ binh để giao-tranh trên đất liền. Đánh những nơi không-quân-bé-lâm (cù-lao nhỏ, đất vô-tuyền-diện, căn-cứ tầm-thường) thì số-thủy-quân lục-chiến dem dùng cũng là đủ-lâm. Nhưng một khi cần đến hàng-hai ba sư-doan đỗ tiến-sau vào

nội địa, tốn ra như một vđt đắt tiền trên mặt giày, bù hãi-quân phải nhờ đến quân đội của bộ binh. Những quân đội dđ sđ do các tàu buôn chở đến mặt trận và thủy thủ giúp sức những lúc lén bén, xuống thuyền.

Những tàu tải quân (transports) đều là tàu buôn có khi mang khí giới, đặt đại bác trên boong để hành động như một tuần-dương-hạm phụ thuộc (croiseur-auxiliaire). Bì kèm vào đoàn tàu tải quân là hạm-dđi yểm hộ cho quân dđi bộ.

Hạm đội có thể thay trường hợp mà gồm có: thiết giáp hạm, tuần-duong hạm, hàng không mẫu hạm, kỵ trục hạm. Những thiết-đáp-hạm đóng dđi dàn áp những nơi có đặt đại bác hàng nặng (trong trận đánh Dardanelles hồi Âu-chiến (1914-1918), Anh-Pháp phải huy động những thiết-giáp-hạm BOUVET, GAULOIS, CHARLEMAGNE, ACHILLES, AGAMEMNON, mang đại bác 294 l., 305 l., đđi đánh chđ pháo-tàu Tô-nhĩ-ký). Hành nđng roi khđng quan trọng mấy thi đại-hắc 203 l. và 152 l. cùs các tuần-duong-hạm cũng đđi dđi lâm. (Trong những trận đánh trên sông Dureng-tử, đại bác hàng vừa của các pháo thuyền và quân hạm của Nhật-bản dđi yểm hộ cho quân đội một cách hiệu quả).

Một khi đến bđi phản địch, trong khi chiến hạm bđi đại bác đđi dđi đường (ir de barrage) thì các bộ đđi lực chiến đều xuống những chiếc xâ-lan бо (boat, day phâng (chalards blîrds à load plat)) những chiếc thuyền to (bateau) ô xuồng máy (canot à moteur) đđi vào bđi. Đại-bđi của bộ đđi mang theo (artillerie de campagne, canon d'infanterie) súng liên thanh pđng, nhẹ tên đđi tên trên những chiếc mảng xung quanh có đặt nhđa bao cát. Nếu xđt ra cần cho việc hành binh, bộ đđi lực chiến lại mang theo những xe thiết-giáp nhỏ (cheveillet es) đđi giúp cđi cuộc tấn công trên đất liền.

Văn-hóa hép-Nam phối-hop với nhau được là bởi chữ q đc ngữ. Hãy giúp **HỘI TRUYỀN-ĐÀ NUÔI - CỤ** họ có đủ tài lực đđi dạy cho hồi thầy người tết học biết đọc và biết viết chữ quốc ngữ.

Có một đồng bạc mà muốn làm giàu nhanh chóng và lương-thiện thì chỉ có cách là: **MUA VÉ XỔ SỐ ĐÔNG-PHÁP**

Bì theo hạm-dđi, sẽ có những tàu vớt thủy lôi (d'agueur de mines), những tuần-duong-diết-phi-cô (croiseur anti-aéroncs) khu trục hạm diết-tàu ngầm (chasseur de sous-marins) đđi che chđo cđo đoàn tàu một cách chu đáo.

Sau khi xét kỹ lực lượng giđi thđi thuỷ và lực lượng khởi thđi công, ta thấy phâc qua một cuộc đđi bđi, mà phần thắng lợi sẽ về bên quân đội từ ngoi khơi đánh dđi, đđi ô sr lợi hại của chiến thuật đđi bđi và cái rợn ca của một nước không có phòng thủ kđy lưỡng.

Một bđi binh minh sáng lạn tròn bđi cát vàng. Một đoàn tàu từ phía chân giới biển vào trong hải phận Đô-nđi tàu gồm có hai chiếc giáp hạm, một hàng-không mẫu-hạm, và ước chừng hai chiếc tàu vừa tuần-duong-hạm, vừa tàu vận tải và quân-hạm phụ thuộc (bâtiment auxiliaires). Hạm đội đđi cách bđi bđi trước chung nđuôi cavy số túi hai chiếc h'eli-giáp-hạm bắt đầu bđi đại bđi vào những eo quan phòng ibù. Cuộc bđi phâb bắt ngòi và dđi dđi đđi làm chđi bđi những tàu chiến dđi ngoài khơi mà bđi vần. Một phần ba các đại bđi đđi trong pháo-dđi bị phá hủy. Đến tròn bđi theo những chđng giây thép sđi bị tan nát. Trong khi ấy, lôp lôp phi-cô từ chiếc hàng không mẫu hạm bắt cánh bay lên, ném bom và bắn súng liên thanh xuống những hầm hố. Phi-cô phâng thi bay lên ứng chiến nhưng vì xuất khđy bđt ý nên một số nhiều bị phá hủy dđi dđi, cùn n đđi sđi bị bđi rơi hoặc chạy tan loạn.

Cuộc bđi phâd dđi dđi làm cho lực lượng pđng ibù bđi như bị tđệt. Tiếng súng bđi trả lại mỗi lúc một thđi rđi im bđi.

Biết rằng bđi dịch dđi nđng Đô-đđi chi-huy đoàn chiến-hạm bđi lệnh cho bộ đđi lực chiến đđi bđi. Hàng trăm chiến-xuống, mảng, xâ-lan đều chi-chít ở sườn các tàu tải quân đđi lấy hàng nghìn người nai nđt gọn gàng, khđi-giòi tè chính. Một hiện lđnh, đoàn xuồng máy đđi mảng và xâ-lan hướng về phâb bđi, mở máy chạy xe. Đến chđn nđng, xuồng tái máy. Một tiếng hô, quân-sđi áo áo nhảy xuống bđi cát lòi bđi bđi. Trên đầu họ đđi

và lâm khđi một pháo-dđi mang súng nđo 152 l. iđi có thđi lâm cát trđi cho chiến-hạm mang súng hạng nặng (305 l., 340 l.).

Xét xong lâm súng, ta lại tđi đến sự bđi trung-dịch. Chiến-hạm đđi ở ngoài khơi, hình ảnh biến lđn nên trời rất rõ rđt nên sđi là một cái đích đđe ngắm.

Trái lại, các pháo-dđi đđi trong đất liền, lđi dụng những gđ, đđi, đđi, lúc ăn lâu hiện, khiến cho bđi ngoài trông vào, khđo mà hiện xđt đđi gióng lâm súng như đđng.

Áy là chđu kđc pháo-dđi tđi tđn cđi lâm súng tự động, pháo lđm, thật xuồng, chđn ngầm dưới đất (tourbillon à éclopés) và mang nđnhđa hđn trâ hinh (camouflagés) đđi đánh lâm quan đđi như là: nhà già, cây già, súng già.

Bđi pháo-dđi, các thđy-thđk trên chiến-hạm chí có thđi cầm cùi vào những tđi lúca cùn đại bđi lđm lòe trong nđm đất mđn nđm mà xoay lâm súng cho đđing đđic.

Ngâm đđic là một việc khác, và bđi trung đđic là một việc khác, vì chiến-hạm phải chịu nhiều trđt-lực mà những trđt-lực đđo không có ảnh hưởng đến pháo-dđi trên lục-dđia. Trđt-lực thứ nhất là lâm súng trđm. Những hđm bđi yđn súng lđng thi cùn khđa, những khđi biênn đđng, cùn tđa thđm sđt bđi lđy chđy-en, khiến cho các sđi quan ngầm súng (pointeurs) phải khđi tđm mà lâm tđi hình ảnh của đđic, lúc ăn, lđi hiện trđm ống viênn kinh. Thđm yđo những đđi đđic đó, ta nên kđe cđi tiđng súng nđo vang lâm, rung chđy lâm chđi huy (blechhausen) và đđi viênn vđng.

Lại còn những khđi giòi tđi khđi thuđe súng qua lâm pháo-dđi, khiến các thđy-thđk phải mđi phđn đđic đđing, những lâm lâm mđra, khđi cho các vđo-quan khđi ống viênn kinh như trong qua một lâm gđong mđ.

Điều luật cđt yêu và duy nhđt của Chính-Phủ là làm việc công ích.

Cần đại-lý thuđe Nhật TUNG TÌNH, PHỦ, HUYỆN, CHÂU QUÂN

xin biên thư về thương lượng ngày với hđnh chđh: n° 80 rue des Médicaments, Haïp (M. Đức Thành) điều kiện rõ ràng — không phải ký quỹ — bán chđy nhiều lđt

Sau cùng, ta xé đến sáu chiếng đạn của pháo-dài và chiến-hạm. Một đầu có hai thép dày từ 30 đến 40 phân, có một hoặc hai súng thép dày, các chiến-hạm không-lồ trên thế-giới không tài nào có sức bền bỉ bằng những pháo-dài đặt trong hốc đá hoặc chôn ngầm dưới đất, súng bằng sile-mang cát-sắt, trên lại có đất bao phủ.

Một pháo-dài có thể chịu hàng nghìn tấn bom, đạn mà không chay-xa. Trái lại, thử hỏi trên thế-giới có súng chiến-hạm nào có thể bị trúng hàng trăm viên đạn đại-bắc 1 tấn và hàng chục quả không-lôi nghìn cân mà vẫn nồi được không? Trong cuộc hải-chiến triền miên Đại-tây tháng 5 năm 1941, đánh chìm chiếc chiến-dầu tuần-duyện-hạm HOOD của Anh, một tòa thành thép 42.000 tấn, chiếc BISMARCK chỉ cần bắn có một viên đạn 381 li trúng vào hầm chứa đạn. Một viên đạn 981 li nổng chún trăm cân, nếu rơi trúng một pháo-dài trên đất liền, có lẽ cũng chỉ đào một hố sâu, phả tan một hàng giày thê-gai và hủy được một hoặc hai nòng đại-bắc đặt trong ô súng, thế mà đem dùng trên biển khơi đã kết liễu được một chiếc chiến-hạm không-lồ.

Nhân thấy yếu diêm của chiến-hạm, các nhà chuyên môn quân-sự đã nghĩ đến cách dùng phi-cô phóng-pháo và phi-cô bô nhão tấn-công các pháo-dài, giúp sức cho chiến-hạm.

Không-quân đã làm giảm bớt tinh cách hối-khâ-tâm-phạm của pháo-dài và trong cuộc chiến-tranh ngày nay ta đã thấy nhiều lần những pháo-dài kiển-cố bị không-lôi « nổ hét từ dưới đất lên » và phá vụn ra tảng mảnh.

Trong chiến thuật đồ-bo, phi-cô đã tỏ ra rất lợi hại và một khi thiên về phe nào, hoặc thế-công, hoặc thế-thủ, thì cán cân sẽ lệch về bên đó. Dần sao, phi-cô cũng không thể làm giảm thanh danh của chiến-hạm và những trận sập ra bên trời Âu cũng như những trận giao phong trên Thái-binh-duong đều day ra một điều: Muôn đồ bô có hiệu quả phải có một hạm-dội mạnh và một nước ở vào một địa-thể đặc-bié, có biến-bao học hoặc một mặt trống-rỗ biển, nếu không có một đội hải-quân tinh-nhẹ, một giài pháo-dài có thể ngực đồ không chống thi chay, cũng bị thất bại một cách vỡ-cứng đau đớn.

NGUYỄN HUYỀN TỈNH

MỘI VỀ RẤT NHIỀU STENTS
Nhà trống răng Minh-Sinh
174 Rue du Colon Hanoi
d'argent, Gutta Percha, Email dents,
Caoutchouc dentaire noire et rouge, etc...

Đại-lý độc quyền
các đồ dùng
làm răng Stents,
Ciment, Men-
les, Amalgame

« LOẠI SÁCH VĂN HÓA »

Mới có bán : Giá : 25.20
Đời sống thái cổ
Quyển II trong bộ « Lịch sử thế giới » của NGUYỄN-DỨC-QUÝNH

ĐÃ XUẤT BẢN:

NHÂN LOẠI TIỀN HÓA SƯ
(1-80) của Nguyễn-Bach-KHOA

ÓC KHOA HỌC
(2-20) của P. N. KHUÊ -

GỐC TÍCH LOÀI NGƯỜI
(1-80) của Nguyễn-đức-QUÝNH

mua một cuốn gửi tiền
HÀN - THUYỀN
71 Tiên-Tsin Hanoi
Op.40.

ĐÀNH RĂNG BẮNG SAVON DENTIFRICE

KOL

RĂNG CÁC BÀ SẼ
TRÔNG NHƯ NGỌC
TRẮNG NHƯ NGÀ

DISTRIBUTEUR:
S.A. Poinsard & Veyret
Saigon, P.Penh, Hanoi, Haiphong

THEM MỘT LITTLE LIU
LIU NỮA VỀ CUỘC

Đã có lần

VUA THÁI-BỨC TRIỀU TÂY-SƠN

ngò ý

cứu-cứu người Anh đè thông-nhất Đông - Dương

GIAO THIỆP GỮA
NGƯỜI ANH - MỸ
— VÀ NƯỚC TA —

NHUNG Ý KIẾN NGƯỜI ANH HỎI
ĐÓ CHỈ MUỐN GIÚP CHÚA NGUYỄN
MÀ HỌ CHO LÀ VUA CHINH THỐNG
— CỦA NƯỚC TA —

Trong mấy bài của ông Đào
trinh Nhất đăng ở mấy kỳ T.B.C.N.
gần đây có nói đến việc giao-thiệp
giữa người Anh, Mỹ và nước ta vào
hồi thế-kỷ 18, Vừa dây, nhân có
được đọc một bài trong « Revue

Indochinoise » và trong cuốn Nam-sử về cận-
đại của Maybon thấy có mấy tài-liệu mới
chứng tỏ xin chép ra đây để cho vấn-dề

nước ta và cuộc giao-thiệp với Anh, Mỹ
được đầy đủ hơn.

Trong thế-kỷ 18, và cuộc giao-thiệp giữa
người Anh và nước Việt-nam, có hai việc

quan-hệ mà trong bài của Đào-quáu đã nói
đến đó là việc người Anh chiếm Côn-dảo

vào năm 1702 và việc tàu buôn Anh đến nướ-

ta vào năm 1778, nghĩa là hồi quan Tây-sơn

đã chiếm cả miền Nam nước ta từ Thuận-

hoa gié vào.

Việc người Anh chiếm
đảo Côn - lõn

Về việc người Anh chiếm đảo Côn-lõn
trong bờ Trung-quốc về phía Nam nước ta,
trong cuốn Nam-sử của Maybon chỉ thấy

chép rằng hồi 1702 người Anh đã đến chiếm
cù đảo đó và xây lều trên đảo một cái pháo

dài. Allen Catchpiles người đứng đầu, tráng
nom của hiện buôn của công-ty An-dô người

Anh tại Chusan đã có lần đến Côn-dảo để
thảo các huân-lệnh để lại cho người lái
buôn Anh Daniel Doughty là người có trách

nhiệm trông nom tia hiện cho đến lúc viên

trung-uy Rashell là viên trấn-thủ thay-thay
đảo đó đến nơi. Nhưng chính trong năm

1702 là năm hiện buôn ở Chusan bị đóng cửa

nên Allen Catchpiles được cử ra trông nom

(Macassars) do Allen thuê để làm lính giữ
pháo-dài trong đảo vì bị giữ lại quá hạn ba
năm định trong hợp-dồng nên chàng khởi
loạn và nhau lúc đêm tối nồi lén giết hết
người Anh ở trong đảo. Chỉ có hai người
Anh thoát chết là có đạo Doctor Pound và
Solomon Lloyd hai người này vì ở ngoài
pháo-dài nên đã lén một chiếc thuyền và
phải rớt khô nhọc mới trốn được về tội địa
phận của vua Johore tức là miến ở đầu bán-
đảo Mã-lai. Sau việc này công-ty An-dô
người Anh cũng không hành-dộng gì đ
khôi-phục thê-lực và thương-mại trên Côn-
đảo. Mấy năm sau một người Pháp là Remault
đại-biên công-ty An-dô người Pháp đến Côn-
đảo còn thấy di tích pháo-dài của người
Anh cháy trên đảo đó.

Về việc này Đại-nam-tiền-biên liệt-truyện
chép rằng chính đại-tướng Truong-phuc-
Phan trấn-thủ Gia-dinh đã ám-mưu và thuê
bọn người Mã-lai ám-sát các người Anh trên
đảo rồi sau đem quân ra chiếm lấy các
hang-hòa và cù cải của bọn cướp bồ Anh
tụ-hop tại đây. Hai thuyết trên này không
rõ thuyết nào đúng, nhưng có lẽ thuyết nói
rằng người Mã-lai vì bị giết quá hanh-trọng hợp
đồng nên nồi lén giết chủ xá ra có lý hơn.

Việc hai chiếc tàu Anh từ Cal-
cutta đến nước ta vào năm 1778

Hồi cuối thế-kỷ 18 là hồi nước ta ở trong
một tình thế rối-ren chưa bao giờ từng qua

Ở Bắc, các vua nhà Lê thi vò quyền, còn các chúa Trịnh thi dần dần mất hết thế lực nên đặc-giá nỗi lòn tú tung. Trong Nam, các chúa Nguyễn sau đời Võ-vương, bị bọn quyền-tần lồng quyền xâm-nan-dân sinh ra bất bình, vì thế mà anh em Tây-sơn nồi lòn và lần lượt chiếm các thị trấn từ Qui-nhon đến Quảng-nam, Thuận-hóa, Kinh-dô chúa Nguyễn từ năm 1775 bị quân Trịnh chiếm và hai năm sau lại vào tay quân Tây-sơn. Chúa Nguyễn các người trong hoàng tộc và các quan đầu phải bê-xé Trung-kỳ mà vào miền mới chiếm được của xã Cas-miền túc là xứ Nam-kỳ ngày nay.

Vào khoảng cuối năm 1777 và đầu năm 1778, một chiếc tàu Anh là « Rumbold » từ Trung-hoa về Án-dô di qua bờ bắc xú ta và ghé vào Tourane để kiểm-soát lại nhiều tin tức rất lật vè xú ta do các chủ tàu đó đã luỵt lật được. Vì có tám năm nêu cha de Loureiro ở Đàng trong đã ngoài 20 năm, có ý muốn tránh cuộc nội-lộn, và già xú này trong tì lòn. Cố Lourreiro xin đáp tàu này đi Bengal, cỗ lai yêu-đu vien hạm trưởng sở hai viên quan người trong hoàng tộc chúa Nguyễn từ Tourane vào Saigon để giúp chúa Nguyễn-Anh biện đang lưu-lạc trong Nam; viên hạm-trưởng nhận lời nhưng sau vi gió to quá ném khi di qua Saigon, tàu Anh không thể ghé vào bến được. Vì thế mà cả cố Lourreiro và hai viên quan ta đều được đưa sang xú Bengal lúc này ở dưới quyền người Anh. Cả ba người được viên Toàn-quyền Anh ở Bengal là Warren Hastings tiếp-kiến rất niềm-nở. Trong lúc & Calentia, do cố de Loureiro làm môi-giới hai viên quan Annam có giao-thiệp với Cavalier à người Pháp trấn-lưu thành Chandernagor. Vì thấy thế và muốn mua chuộc các viên quan ta cho họ khôi vè phe người Pháp, công-ty Án-dô mới phái một chiếc tàu nhỏ là chiếc « Jenny » đưa hai ông Annam về nước (tàu này do Hutton làm hạm trưởng). Đồng thời, công-ty lại phái một chiếc tàu lớn hơn, chiếc « Amazon » do MacLennan làm hạm-trưởng và một người thay mặt công-ty là Charles Chapman sang điều-định và việc thông-thương với nước ta và xin vua ta cho công-ty được hưởng những đặc quyền vè thương-mại. Tàu « Amazon » khởi hành ở Calentia ngày 16 Avril còn chiếc

Jenny thì khởi hành vào mấy hôm trước. Cả hai tàu Anh đều đến bờ sông Cầu-long-giang (lạch phía tây tức là Valico occidental) hôm 25 Juin, Chapman nhận thấy rằng cả miền Nam-kỳ lúc đó đã bị quân Tây-sơn chiếm cứ. Viên quan ta đáp tàu « Amazon » tỏ vẻ rất lo-sợ. Tuy vậy, Chapman cũng vẫn chờ tàu mình di ra phía Bắc để luỵt-lật thêm tin tức vè xú ta. May hên sau hai tàu Anh đậu ở bến Qui-nhon để lấy nước ăn, Chapman có vào yết-kiến vua em vua Tây-sơn tức là Nguyễn vân Lã. (Lúc này Nguyễn vân Nhạc đã lên ngôi vua ở miền Bình-dịnh). Lẽ khuyên Chapman nên di vào Biên-dinh Tây-sơn, Chapman nghe theo và có vào yết-kiến vua Thái-Đức nhà Tây-sơn là Nguyễn vân Nhạc để bàn tổ mục đích cuộc hành trình của mình. Nhạc tiếp đai biếu công-ty Án-dô Anh rất tè iế và nói rằng từ trước nhà vua đã nghe tiếng Anh-cát-lợi là một nước hùng-cường. Vua Thái-Đức lại hỏi Chapman nên cho nhà vua thuê hai chiếc tàu Anh để dùng vè việc đánh chúa Nguyễn tài phái những điều kiện gì. Chapman chỉ đáp là ông không có đủ quyền để điều-định việc di vào cuộc nội-lộn trong xá.

Trong một cuộc tiếp-kiến lần thứ hai, Nguyễn vân Nhạc lại ngỏ ý muốn cho viên Toàn-quyền Anh xú Bengal phải sang một ngovi có dù tu cách để huân-luyện dân Việt-nam về chinh-tranh. Nhạc lại nêu cho Chapman biết chí minh chí cốt chính-phục xú Cao-miền và thống nhất cả bán đảo Đông-duong cho đến Xêm-la và cả Bắc-kỳ đặt dưới quyền mình. Muốn đạt mục đích đó, nhà vua rất vui lòng nếu được một vài chiếc chiến thuyền Anh giúp sức cho. Nhà vua hứa xong việc sẽ phưởng dát-dai để già on.

Chapman lại thuật trong bài ký-sự rằng khi ông xuống tàu ở Qui-nhon thì có một bọn thán-hảo và quân lính nói với ông rằng họ không muốn ở dưới quyền vua Tây-sơn và mong rằng người Anh sẽ đến bảo hộ cho họ, họ còn nói nếu người Anh hơi hành động gì thì sẽ được nhân-dân trong xú giúp đỡ và tàn-phinh ngay. Khi Chapman đến

Người Bông-Pháp hay sản xuât lấy các thứ minh
cần và hầu như những sản phẩm của Bông-Pháp.

Haë, viên quan ra đón ông công-nó với ông nếu người Anh có ý muốn thi sẽ có thê lấy xú này ngay. Nhưng Chapman nói ông không để ý đến những lời thô-lỗ đó. Lại khi ở Tourane, bọn khách-trú ở đây tưởng là Anh đến còn cả mục đích gì khác việc buôn bán nên mới đã nghĩ rằng họ có thể tuyên ngay một đợt quân người Tàu để giúp người Anh đánh nhau hoặc với quân Tây-sơ hoặc với quân Trịnh ở Bắc vò.

Sau cùng, khi ở Hué, viên quan đã cùng di với Chapman ở Calentia về (viên quan di trên tàu Jenny đã chết trong khi tàu vuột bể) và lác đó ở là tại miền lân cận kinh thành cũng giới thiệu Chapman với mấy người trong hoàng tộc chúa Nguyễn và các quan trong triều đình chúa Nguyễn trước. Tất cả những người mà Chapman gặp đó đều hi vọng rằng người Anh sẽ giúp cho họ khôi phục lại nước nhà và theo lời họ thi chỉ phải dùng một số lính người xú Bengal cũng sẽ dễ thành công.

Đến 28 Juillet 1778 thì hai tàu Anh di ra phía Bắc, ngày 2 Août đến Tourane. Ở đây lúc đó có bốn chiếc tàu ở Ao-môn sang. Các tàu này đều phần-nan lồ lót vì phải chịu thuế má quá nặng.

Chapman có đến thăm Faifo lúc này đã bị tàn phá một phần lớn rồi lại đến kinh-dô Hué. Chapman có vào yết-kiến viên trấn thủ Thuận-hóa do vua Lê hiền-tôn và chúa Trịnh phái vào cái trị xú đó và được viên đài tiếp-dâi rất tử-tế. Khi nói đến việc người Anh muốn sang thông thương thì viên trấn thủ ngỏ ý rất tản-thành và hứa sẽ tha thuế cho các tàu Anh vào đậu ở sace hải-cảng. Chapman lại có đến yết-kiến cả viên tướng chỉ huy quân Trịnh đóng ở Thuận-hóa (cố lò lú này là Hoàng ngự Phúc), tuy sự tiếp đón không được niềm nở nhưng viên đại-tướng này cũng nhận quà-tặng như thường. Ở Hué, Chapman có bán được một số hàng hóa như đồng, chỉ, sắt, các đồ bằng-sắt, các đồ bằng-thiếc-tin, các thứ vải ở Madras và Bengal. Nhưng bọn lái buôn Bồ-dào-nha khuyên Chapman nên cẩn thận vì theo

lời họ thi bến hàng rất khó lấy tiền, họa chặng lác tàu nhỏ neo di những kè mua hàng mới chịu giá. Chapman có thuật lại rằng ông thường bị bọn quan lại ở Hué đến đón-tặng-phẩm luôn-luôn và còn quấy rầy nhiều thứ nữa. Ông nói hàng ngày ông gặp sự bất-bình nhưng không được phản xứng công-binh.

Đến tháng Octobre năm đó thì Chapman nghe nhiều người dồn-ráng viên nguyên soái quân Trịnh đã xai-dục được da số nhân-vi trong hội-dòng tò ý ác cảm với người Anh và viên trấn thủ kháng cù cách gi-banh vục cho Chapman được nữa. Tay vay, Chapman vẫn không tin các lời đồn đó. Mai đến khi viên quan mà Chapman đã dẫn & Calentia về nói với ông rằng nguyên soái Trịnh đã xin được Chúa Trịnh ra lệnh chiếm chiếc tàu Jenny của Anh đang đậu ngoài cửa sông Hué, hiện các chi-binh thuyền và quân lính đã tụ họp để sửa soạn hành động. Người Anh phải trả-i qua nhiều ay khó khăn mới thoát được sự nguy hiểm. Chiếc « Jenny » trước khi nhô neo di phải dùng đai bắc hàn máy phát. Sau cùng chiếc Jenny vào Tourane và gặp chiếc « Amazon » ở đây. Chapman định vào qua miền Nam và dừng lại Qui-nhon để yết-kiến Nguyễn vân Nhạc lần nữa, nhưng vì bê-có sóng dữ nên mãi đến 18 Décembre tàu mới ra khơi được. Khi qua Qui-nhon lại có gió trái chiều nên tàu Anh không ghé vào bến được, đến ngày 16 Février 1779, hai chiếc tàu Anh mới đưa Chapman về tới Calentia.

Trong tờ trình của Chapman đệ-lên viên Toàn-quyền Anh ở Án-dô ông có nói qua đến tình hình rối-loạn ở nước ta hồi đó, nhưng ông vẫn không tò ý thất-vọng tuy việc ông sang nước ta cảng-cán không có kết-quả gì. Chapman có kè-ro trong tờ trình các sản-vật nước ta có thể xuất-cảng được. Ông lại nói nếu người Anh mua được hiệu-huân ở đất Nam-kỳ thi có thể chữa được sự thiến-thốn vè một vài thứ sản-vật cho Án-dô. Vì tri-vệ địa du của xí-Dàng trong nước Nam lại rất thích hợp cho việc

(Xem tiếp trang 81)

Nhà-sản-xuất lớn các thứ áo dài
(PULLOVERS, CHEMISETTES,
SLIPS, MAILLOTS V.V..) chỉ có

HÃNG ĐỆT PHÚC-LAI

87 - 89, Route de Hué, Hanoi — Bán buôn
khắp Đông-Pháp áo-tốt không đầu sánh-lập

ÔNG LÃO BÁN SÁCH VÀ BỘ TAM - QUỐC NỮA CHƯ'NG

Truyện ngắn của VĂN - RY

Ông lão giống như Nghiêm Tử-Lăng thời cổ. Người và bộ mặt xương xuong, cái cầm hơi ven ra dâng trước lát-phát một chèm rân gân. Thường ông đeo buông giấy cửa tôi, để nhấn gióng vài cốc rượu rồi, nén tròng ông nhuchen sắc lâm. Chỉ thiếu một cái nón, một cần sún. Nhưng mà ông có sách. Những sách eđ từ triều Lê Cảnh-Hưng, triều Tự-Đức, triều Minh-Mệnh. Những sách như tú-thu, ngũ-kinh, Kim-đắc-ký-quan, Tang-thương ngẫu-lục, nhiều lâm. Ông di tìm kiếm khắp nơi, mỗi lần được bộ nào qui lại mang đến. Sao mà không qui? Tôi thi tôi chưa đọc hết — chưa đọc được thi đúng hơn — nhưng may những quyển đóng bằng giấy lệnh, giấy hân rộng khổ, bến bì đáo đẽ, từ bao nhiêu đời luân chuyễn, mâu sác đã ngả vàng, có khi hoen ô, có khi rách nát mót vài trang. Những thứ có chỗ mờ, có chỗ rõ ràng, trông long lanh sáng ngời hay u ẩn như những linh-hồn. Thứ đọc một câu mà xem, tôi thấy vắng vắng mà nghiêm-trang. Và những cái bia bời cây, gáy sơn, những giấy vàng vàng, những giòng chữ thẳng điềm đều son khuyen khuyen gach gach quyến rủ lòng người ta. Tôi đã mơ hồ đến cái thế giới bay giờ không còn nữa.

A, ông lão hâm nay lại đến. Giới xuân-mùa còn-rồi,

lại thèm hơi mưa như bụi. Ông lão co ro, đặt cái gói dỗ trên bàn.

— Ông đóng cửa kinh lại cho ám áp. Thế nào ông tim cho tôi bộ Tam-quốc rồi chứ? Tôi hỏi.

— Có đây, qui lâm.

Ông giải lời và khoan thai tháo buộc. Ông xếp những sách ra ngoài nói: « Bộ Tam-quốc này qui lâm. Lão tim mãi. Bộ thạch bán chử rõ đáo đẽ. Ngài coi xem ».

Thật sung sướng, tôi ae ước một bộ Tam-quốc, thi giờ có đây, thật sung sướng. Lòng run run vui mừng như gặp tinh-nhân dã từ bao lâu hở. Tôi mân mê bộ sách đóng thành hai iập, bia ngoài рам nâu.

Tôi lật lật dở, nghe ngọ: « Sao thế này, ông nhỉ? »

Ông lão ngạc nhiên hỏi: « Sao? »

— À, tôi hỏi sao lại hai thứ chử?

— Phải, lão quên, dày là hai lâm-loát. Lão phải tim mãi được đoạn đầu ở bộ nọ, đóng góp vào đoạn sau của bộ kia mới thê. Không thể có toàn bộ được. Ngài tính chử nho dã tàn cục thi rời sách vở cù mít dán mòn di, Còn cùu vót được một ít là may lâm. Đây lão còn một bộ Truyền-ký man-lục. Bộ này nếu ngài lấy thi phải đắt tiền.

Tu-nhiên mặt ông, hàng-hảo lén, xếp bốn quyển

Truyền-ký, quyền nẹ trống lên quyền kia, chăm chú nhìn rồi bồng ngang lên nhìn thẳng vào tôi. Ông tựa hồ như say xưa và hung-biển:

— Lão đã già rồi. Đầu râu đều bạc. Năm nay ngoài sáu mươi, gần thất-tuần rồi đấy. Cả lảng làm nghe bán sách và lão di buôn từ nhỏ. Tuy không thông hiểu được nghĩa lý của thánh hiền... Ô, cái ấy thi cao siêu lâm, phải không ngài...

Tôi mím cười, dỗ mặt.

— Tôi cũng chịu. Ông tiếp;

— Cao siêu thê, tuy thô sách nào là hay, sách nào là qui lão biết lâm chử. Lâm cái nghè buôn bán tinh-thần thi thánh - nhán cũng phải thường ban cho một chút ít lương-trí, Luong-tri nghĩa là minh không cần biện-bác, thoảng một cái đá có thể xét đoán ngay được. Xin lỗi ngài. Thật thê lão đã già đời buôn sách mà bây giờ... bây giờ mới gặp một bộ này. Một bộ thôi. Một bộ thê là chính bẩn, này, ngài coi. Chứ in to tát, này, này dấu hiệu Cảnh-Hưng đây nha!

Tôi kính cẩn nâng lấy bốn quyển sách. Ọc tôi khi ấy hình như bắt trở ngược lại thời-gian.

— Lê Cảnh - Hưng; Niên-hiện cuối cùng của dòng vua đất Bắc dày, cái niên-hiện dài dâng nhất, đánh dấu trên biển bao nhiêu trát hè bay giờ-

mai-một, cái niên - hiệu dã nguy-tri một thời thê có thê gọi là ngã ba lịch-sử, sự tráo lộn của dân-tộc Việt-Nam. Bộ sách này dã dê ra từ ngày ấy. Nó già lắm rồi. Cố lẽ vua Lê hay chúa Trịnh dã từng ngụ-lâm và chắc chắn nó dã từng nằm hổng-hách trên đầu giường của một vị đại-thần

nào, xuất-thân trạng-nguyên hay tiễn-si.

— Bao nhiêu ? tôi e-dè khẽ hỏi.

Lão đáp :

— Đất lâm. Đầu năm muôn ăn mày lộc ngài, ngài dã biết tôi bán sách hầu ngài, thật không bao giờ dám thô-lợ.

— Vàng, thì bao nhiêu mới được chư?

— Xin ngài.., đúng một chục. Không dám hơn và... không thê kém.

— Thế còn bộ Tam-quốc?

— Bộ đó, thi tùy ngài.

A, tôi vừa soa tay, vừa ngồi xuống bàn suy nghĩ. A, ta thử rõ mấy bộ sách coi chơi. Những bộ này, cả bộ Truyền-ký nữa, có tính chất cõi-diên, khó kham lâm dày, hay dê dày, rồi xem. Thế nào ta cũng cố công nghiên ngõi cho kỹ được. Nhưng mà... hay dê dày. Bộ Tam-quốc này vừa trình-dộ và xem lại lý-thú, Bộ Tam-quốc dã làm say mê ông ta, và biết bao nhiêu người về thế-hệ trước, chắc nõi sõ làm say mê ta và sõ làm say mê những thế-hệ sau này.

Bộ Tam-quốc! Tôi nang nó dê trước mặt mình và mím cười sung sướng.

Hôm nay trời ấm áp quá. Trời xanh bieng biếc, lại thỉnh thoảng có đám mây lẩn vẩn. Ngoài đường, các cõi con gai di trầy hôi, ăn mặc diêm-dúa, hai con mắt long lanh tinh-tu đáo đẽ. Tiếng cười vang rộn cả không-khi. Cái phong cảnh này thật là phong cảnh cõi, trong-tréo, độc Tam-quốc còn gì hơn nữa. Nhưng mà quái! Tôi không thấy bài tựa đâu cả. Người ta bảo đầu sách Tam-quốc có bài tựa hay lắm. Vậy thi đâu kia chử. Rách rồi chẳng. Dành vậy. Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên. Đọc mấy giòng chí toàn là triều Tấn. Có lẽ nào như thế nhỉ. Tấn là nỗi sa Tam-quốc thi sao lại ở trên tróc bộ? Tôi chú ý xem lại thi ra, cơ khôl



ông lão nhâm rỗi ! Ông bắn cho tôi bộ Hậu-Tam-quốc. Ché Hậu rõ ràng, trước kia sao minh không thấy ? Thật vọng, tôi, lật đở mãi đi, thi ra hết những đoạn Hậu-Tam-quốc lại đều hồi Tam-quốc. Suốt bộ liên tiếp từng hồi, cứ từ nhất, nhì, tam, tứ đờ đi. Ông ấy đã dì thu nhật lồng quyền mội, rồi lâm-cầm thế nào đóng đoạn đầu của bộ họ nọ vào đoạn cuối của bộ kia. Cái này thật cũng là kỳ-dị. Kỳ-dị vô cùng là tôi nữa.

Suốt ngày hôm ấy, tôi ký-khu thảo cả hai tập sách, so sánh đó dàm mãi mới lọc được tám quyền hoàn toàn là Tam-quốc, từ quyền cùu tôi quyền thập-lục. Thế là thiếu sót tám quyền trên đầu. Âu còn may mắn.

Bây là khỏi tự lác Khổng-Minh di diều-tang dày. Chàng Chu-Du di mất và đất Sài-tang bên Giang-dông dang trong bầu không khí u buồn. Ba quân than tiếc, chửi rợn sực sài. Công giuồn hòn nứa. Nàng Tiêu-Kiêm chả biết có ở nơi ấy để mà thòn thực hay không nỗi ? Chu-lang là một người anh-dũng, đem hết tài năng chí khí phùng sự quốc-gia, nhưng Chu-lang là một người chí thậm đà tinh. Cái da him ấy ta đã thấy nó khơi ngòi cho trận hỏa-công Kichi-bich. Khổng-Minh khi ấy sang viếng Chu-lang, tái xác chấn lòng của ông khôi sao không-thắc-mắc. Tôi tưởng tượng mấy con thuyền hút chiếu sóng mà đi, gió hìn hắt thổi, và đội bờ núi non phong cảnh thay đổi có chiều tiến-sai vô cùng. Tạo-nó thật rộng rãi bao la, cái

mệnh của đời người sao mà bé nhỏ. Ông ngầm thể-sự thằng trầm biển ào chẳng qua cũng trong luật quyền của chúng chi tôn. Nhưng mà, sống ở đồi có tài năng đỗ vậy, cái tài-năng này ai hiểu cho a. Gặp một kẻ tuy gét minh nhưng biết minh, hả chàng phải là một điều kỳ-giả ?

Tôi lẩn dở dần dần từng trang sách. Cái học còn non nót của tôi có tim hiểu những nghĩa của từng chữ một từ từ thấy một cái gi kích thích lòng. Tôi chở mà Sĩ-Nguyễn kéo tay G-cát, ô, cái cảnh tết thật đẹp. Ngồi bút linh-dộng đến thế là chặng. Ông đến ấy, tôi thấy như có một bần-hỗn-khổ hàng hạc, hai nhân-vật đa trí đa mưu đang cùng trò truyện trong một con thuyền bên bến nước. Con thuyền có lẽ có mui che, trong khoảng rộng rái hòn chủ khách đang ngồi đối ẩm trước khay-chè thơm ngát.

Thôi, ta gặp sách lại, tôi tự bảo mình.

Mấy quyền sách ở trên bàn tôi, và xếp gọn ghẽ trong cái tủ con con của tôi, trông lý-thú lè. Tay chúng không phải là những sách về loại bác-học, hay lý thuyết cao-xa, nhưng cũng có vài quyền đã cho tôi hâm-và với cái khoáng đời thuở trước. Tôi mường tượng rằng ngày xưa người không văn-minh làm. Người ta di lại bằng thuyền, bằng cáng, bằng ngựa, người ta di bộ nhiều hơn nữa. Những con đường dài quanh co nhô hé, và gờ ghề, và phải di qua những đồi cao bóng cây um tùm rậm-rạp. Ngày xưa là một thế-giới đầy thơ. Tuy nhiên có những cuộc chiến-tranh sô sát, những người anh-tuấn thiến-ném, và mang gươm dáo mà tòng thắt mắc ra đi, ôi, di xa và khó nhọc, vượt bao nhiêu ngày giờ, đêm

thuyền xuôi gió về Ngô. Ôi, buồm vô hạn. Người ta tranh bá đở vương, thế-giới đảo lộn như con quay, da ngựa học thay đầu xá kẽ. Nhưng chúng ta, những kẻ rầm bên ngọn đèn hay chống nệm cầm bên khung cửa mà xem sách, chúng ta tu hõi tha thiết chỉ biết có một mối tình nhân-loại. Tôi mới chở nào không nỡ, chúng ta thường dừng lại để mà trầm tư mặn-tưởng. Bà Tôn-phu-nhân ra đà, cũng là một điều suy-nghỉ.

Tôi không phải là nhà phê-bình đem phân-tách từng đoạn văn hay tinh-tinh cũn-thông của tóm nhân-vật. Làm cái việc ấy, tôi thấy như có một bần-hỗn-khổ hàng hạc, hai nhân-vật đa trí đa mưu đang cùng trò truyện trong một con thuyền bên bến nước. Con

— Thôi, ta gặp sách lại, tôi tự bảo mình.

Mấy quyền sách ở trên bàn tôi, và xếp gọn ghẽ trong cái tủ con con của tôi, trông lý-thú lè. Tay chúng không phải là những sách về loại bác-học, hay lý thuyết cao-xa, nhưng cũng có vài quyền đã cho tôi hâm-và với cái khoáng đời thuở trước. Tôi mường tượng rằng ngày xưa người không văn-minh làm. Người ta di lại bằng thuyền, bằng cáng, bằng ngựa, người ta di bộ nhiều hơn nữa. Những

con đường dài quanh co nhô hé, và gờ ghề, và phải di qua những đồi cao bóng cây um tùm rậm-rạp. Ngày xưa là một thế-giới đầy thơ. Tuy nhiên có những cuộc chiến-tranh sô sát, những người anh-tuấn thiến-ném, và mang gươm dáo mà tòng thắt mắc ra đi, ôi, di xa và khó nhọc, vượt bao nhiêu ngày giờ, đêm

sương ; những người mà dò tho ngay, buồn se sắt, khép cánh cửa phòng thồn-thức tưởng nhớ tới kẻ chính-phu, nhưng mà cái thế-giới khì ấy chưa tuyệt vẹt thiên-nhiên. Chả thế, chúng ta còn thấy những nhà cao-si lèo gãy trúc bên sông vắng, ngầm hông cúc tòn, ngầm bài thơ than-tiếc.

Tôi đang mải nghĩ, thì cửa sổ mở và một lần gió từ ngoài đón vào. Ông cụ bán sách. Ông vui vẻ hỏi :

— Chào ngài, hôm nay ngài khóng đi đâu à ?

— Không, tôi đáp. Ông vào chơi.

Ông lão kéo ghế ngồi bên cạnh tôi và mím cười liếc nhìn những quyển sách dã bán.

— À, ông lão a, thật vừa may mắn, bộ sách Tam-quốc ông bán cho tôi thiếu đứt nửa đầu.

— Thiếu một nửa đầu ?

— Ông hỏi.

— Phải, nửa đầu bộ ấy là Hậu-Tam-quốc chứ có phải Tam-quốc đâu. Đây, ông coi lại.

Ông thong thả dở lấy mấy cuốn tôi đưa, thong thả rút ở chiếc bao vải deo lủng lẳng bên khay áo lấp kín, rồi deo vào, dò cuốn sách đến trang đầu chấm chúa đọc. Ông lồng lộng đặt quyền sách xuống, ngửa ra phía sau cuộn nւu nắc nén.

— Ha, ha, lão nhâm-thật, cái nhầm của kẻ già, ngài nên tha thứ.

Rồi ông lại nói :

— Bây lão ray, lão nhầm thế này là thường lắm. Thế này còn khà đấy. Cố khi lão đồng lõn cái Phong-Thần chen lén một vài đóng Tây-Du kia chừ. Cố lè khì ấy mình đọc thoáng qua thấy cũng có những phép tiên-kỹ là, và

nhung tên nhân-vật tương tu nhau nhau, là cứ săn bắn cá vào lâm mỗ. Nhưng ngài bảo trả đời, theo lẽ tuân-hoàn có lẽ chỉ cùng khuôn-mẫu. Cứ kè minh cũng dắc iội với trời, tại minh đã giám đoạt quyền tạo-hóa, dem cái đền san trật ngược trên cái đồi đê phái là trước.

Phong-cùa tôi lại vang lên những tiếng cười ròn-ròn của ông, đáng lèn tim mấy cái cổc và chai rượu. Tôi rót mời ông, ông nâng chén uống luôk không nè hả khách khỉ.

Lúc lão ông tiếp :

— Kè chuyện ngài nghe. Lành nghề bán sách và surtum sách cõ kỵ-khu lâm.. Cõ khì minh đang nằm nhà tướng là an nhân trong It búa, vì dù nhau ngày xuân thế này, nhưng có kè cho hay tin rắng ở vùng Nam-Hà chả hạn, có ngườiօ sách bén, mà sách qui, thế là minh phải khẩn gởi ra đì. Bi bộ thời, lão di bộ quen rồi, và di bộ thi mói nghe ngóng thấy ở nơi nào có sách đở mua và nơi nào có người thích sách.

Ngồi trên gác-ô bay tần hỏa, chạy và di cùn nói chuyện gí kia chừ. Cái châm của minh

CHỦA KHOÁN :

CÁC BỆNH

NHÀ THUỐC HONG-LAC
46, phố Hàng Nón — Hanoi

Có tiếng nhất Nam-kỳ

Món ăn có tiếng khắp ba kỳ : nem, bánh hỏi Thủ-duc, bánh phồng tôm. Chỗ ăn sang trọng lịch sự, mát mẻ.

Bar QUẬN-CỘNG

gác đường Admiral Krantz và
Lacette Saigon

nghỉ lâm việc, thi cái tai của minh lại chẳng được nghe những diễn-thoại-miech. Với lại những sách vở cũ-kỹ này chỉ còn ẩn náu tại chốn thôn quê thô, linh-thanh không có nha. Chúng thường thường trú-nghụ trong những mái nhà danch, mà chủ-nhanh của chúng xưa kia là một người nho-hàng già giờ đã qua đì rồi. Chà, tôi đã từng gặp những tú sách nhỏ nhán, son son thiếp vàng, xinh-xấu quá thế và trong thi dày ấm áp. Chà, gặp được những tú sách ấy long-minh nhẹ nhàng, có một cái ham muốn thanh-lịch vò cùng. Nhưng thường như thế minh hay bị hờ và giả mặt cái giá cao hơn.

Có khi trời đã khuya, sương mù đã xuống, lại phải qua một con đê để sang bên kia sông. Đò xa gọi mãi, người thiêc cảm. Nhưng lúc tối, ngài bảo có gì đâu. Một người đàn bà và mấy đứa trẻ con bi-hùng di tìm dòn lửa, rồi mang ra che minh một bộ giấy vụn. Thế là giây vui, những sách vở quẳng vào dây lán lện. Lão bới mồi, bới mồi, may ra kiếm được vài cuốn hay hay nhất cả đầu, cả cuối. À, cái cuốn Tam-quốc của ngài cũng trong trường hợp thế đó.

Ông gật gù uống thêm vài hộp rượu. Ông mắt đê lím đê như ngả.

— Đè rồi lão cố tìm dà bộ hồn ngài, ông nói. Gieng ông đã hơi lè nhè, còn tôi cũng vĩ máy chén thủ tiếp ông khách mà lòng hắt thấy hàng khung mong đợi deo dằn của họ Tam-quốc từ ở một nơi đâu đưa pôt lại.

PHAM VĂN-RY

PRINCESSE

MAY ÁO CƯỚI
94, LÊ QUÝ ĐÔN — HANOI

LÂU, GIANG

Máy bệnh tinh nén uống thuốc của BÙC-BƯU-DƯNG
131 route de Hué Hanoi sẽ khởi

Thuốc lâu 1p00 một ve. Giang 1p00. Nhận chữa khoán. Xem mạch cho donna, chữa dù các bệnh người lớn, trẻ con. Bán dù cao, dou, hoan tan.

LÊ-VĂN-KHÔI

LỊCH-SỬ TIỀU-THUYẾT CỦA HỒNG-PHONG

(Tiếp theo)

Một lần nữa, ta hoàn toàn phủ thắc công việc miênWAY chô tướng-quân... Thanh kiếm thương-phuong dày, lóng quan cù tiện nghi hành-sự... Xong việc này tức là lập công thứ nhất với nghĩa-binh ta đã.

Công-triều đứng dậy, hai tay-Hình Thanh kiếm, từ bít lui về bùn-bộ để sủa soạn đêm khuya lên đường.

Khỏi sai Công-Triều di Lục-châu và Công-Triều hòn hả linh mệnh di liễn, mỗi người đều có một thâm-y.

Nhè nhiều người dèm pha, Khôi cũng đám ngại, sợ dè Công-Triều ở Gia-dịnh, chẳng những có thè xung đột với chư tướng, còn lo hòn linh quái, biết hết nội tình quân-cố của mình, và nếu dùng hòn về mặt trận ngoài, tất hồn được tiễn dịp ám-thông tin tức với binh triều mà quay lại làm nội-ting tài khoản. Chì bằng sa di Lục-châu, dè hòn biết-tích một nơi, vừa lợi-dụng được chỗ hòn sô-trường, vừa dè kẽm-chẽ rải khi hòn trở lồng sinh biến. Khôi iuồng minh xé-ri như thế là vạn toàn, không ngờ đâu thả Công-Triều về Lục-châu tức là tự gieo lấy mầm bại vong cho mình sau này.

Còn Công-Triều khôn ngoan, thừa hiểu chư tướng đầy lòng nghì-ky minh, sợ ở Gia-dịnh không được yên-thản, chả biết sóm tối lú khôi có thè nghe lời chư tướng mà trả minh di không chừng. Sẵn dịp Khôi phủ thắc công việc chiêu dụ Lục-châu, Công-Triều với vỗ nhận lời dì ngay, một là xả hồn phạm vi nguy hiểm bất trắc, hai là muốn lập công-trạng này dè trò tài với bọn Khôi, nhân thèn cao giao địa-vị thanh thê, ba là ở Lục-châu xa cách, ta hờ hoành hành, tùy cờ úng biến, Khôi chẳng biết đây là đầu mà dè phòng kẽm-chẽ.

Lúc ấy Lại-bộ thái-khanh Đặng-vịnh Ung đang ngồi đàm-kinh với quân-sư Tăng-vô-Ngai ở công-dường Lại-bộ, tức là dinh án-sát Gia-dịnh hôm trước. Hai người chén thủ

chén lạc, bàn chuyện quốc gia rất là tương-dắc.

Chợt tiếp công-văn về việc Thái-công Triều phung mènh dì Lục-châu, Đặng-vịnh Ung với vàng nhả cõm buồng düa, đứng dậy kéo tay ông Tăng-vô Ngai:

— Chết! Chết! Ông dì với tôi, cùng dến can-gián nguyễn-soái, chử thả cẹp vể rừng thế này, mai sau anh em minh tái ngay vi nò...

Hai người tức tốc đến soái-phủ.

Đặng-vịnh-Ung nghiêm cù từ sắc:

— Ông ol! Đại-ca muốn giết anh em chúng tôi hay sao, lại cho Thái-công-Triều xuống Lục-châu?

— Tại sao thế? Khôi cướp gần và hối.

— Chúng tôi dâ nói mãi ràng rõ là người có tướng phản-phục, chó nên trọng-dụng.

— Ấy, chính vì ta nghe lời các nguo, cho nên sai hòn di cách biệt ở Lục-châu, cho dè kiêm-chẽ đấy.

Cau mực và thở dài, Đặng-vịnh-Ung nói:

— Chết nỗi! đại-ca nghĩ thế thi sai mất rồi. Không giết nó di thi cũng đừng dùng: thà cứ lục nó ở lại Gia-dịnh này, cho nó có hù-danh mà không có thực-quyền, không thể hoạt động, thê mồi thật là hòn chẽ. Đây nay, giao việc Lục-châu cho nó, dè nó có đất tung hoành, gày dựng thế-lực, một mai trở mặt đánh quật lại chúng ta, trong khi binh triều ở ngoài đánh vào, chưng ấy sau lưng trước mặt ta dèn bị công-kích thi làm thế nào? Đại-ca dã nghĩ đến cái hại xà xôi ấy chưa?

Tăng-vô-Ngai phu thêm:

— Đặng-quân lo xa như vây chí phải!

Khôi cùi mặt ngâm nghĩ, có ý hối hận minh thất sách:

— Các ông hãy tò thấu suốt lợi hại, tôi nghe phái quá. Nhưng bây giờ làm thế nào?

— Có gì là khó? Đặng-vịnh Ung nói. Nguyễn-soái chí có việc thu-hồi tướng-lệnh, dèng sai nó di nò...

Khôi lắc đầu, tò ý ngẩn ngơ:

— Khó quá! Vẫn biết hiện giờ Thái-công-Triều chưa lên đường đâu, nhưng mà tướng lính vừa ra ban nay, giờ đã thu về, e mất thè-thống, lấy gì thử tín với tướng sĩ và nhân-dân? Ta nghĩ xem có phương pháp nào khác chăng?

— Nên sai một tướng nữa cung dì, bè ngoài là tiếp ứng, mà ký thue bẽ trong là cõi xem xét cù-dộng hòn ta một cách kín đáo! cả Đặng-vịnh-Ung và Tăng-vô Ngai cùng đáp.

— Theo ý hai ông, trong hàng chư-tướng, ta nên sai ai di?

— Chúng tôi xin tiến-cử Tả-quân Dương-Văn Nhã..

— Đong ý! Ta sẽ hạ lệnh tức thời.

Ở soái-phủ di ra
Đặng - vịnh Uag
nói riêng với quân-
sư Tăng-vô-Ngai :

— Nguyễn - soái ta là người anh-
dũng thật dày,
nhưng đáng tiếc
có tính độc-doan,
mỗi việc thi tho
không muốn bàn
tính trước với ai,
tôi e hỏng mất đại-
sự sê ở chò đê.
Nhất là thắng Thái
công-Triều tiều-
nhâm quỷ quyết
lâm kia, nếu
nguyễn - soái cù
tin dùng nó, thi
co-dô tất cả chúng
ta, xây dựng không

khéo một lạy nó làm cho tan nát... Lão-tiên-
sinh & chite quân-sư, phải túy cơ can-gián
nguyễn-soái mới được:

Ho Tăng thở dài:

— Ông! Chúng ta chỉ biết làm hết nhán-lyc,
đến như thiên-mạng không biết đâu mè nói
trước; cù-nhán dâ bao a mura su tai nhán,
thành su tai thiên », tướng quân không nhớ à?

— Tôi chỉ nhớ có bốn chữ « dĩ thực vi
thien »... Việc thiên-hạ thành bại hây gác ra

ĐÃ CÓ BẢN KHẨP NỘI

GUOC MY N

Tổng phát hành : Tamda et Cie — 72, rue-Wielé Hanoi Tel. 16-98 — Cần thêm nhiều đại lý các tỉnh

một bên dâ, bây giờ lại mời lão-tiên-sinh về
nhà tôi, dè can hò rượu ta bỏ dở dang ban nay.

Đặng-vịnh Ung vừa nói vừa cười, lôi kéo ông Tăng-vô Ngai trở về Lại bộ đánh chén.

Trong lúc Thái-công Triều di chiêu-dụ
qua dân binh sĩ sáu-châu quy-phụ dâng
nghịch, Khôi huyết-chiến với bina triều
trước Biên-hòa.

Ta đã biết ở triều-dịnh khi được tin Lê-
vân Khôi loạn loạn, chiếm đất Gia-dịnh và
dang thâu truong thê lực ra cù Lục-châu,
vua Minh-mạng liền hạ dụ, sai đồng đốc Bình-
dịnh là Lê-phuộc Bảo làm tướng, đem quân
máy tinh Bich-dịnh, Phu-dinh, Khanh-hòa
vào đánh dẹp.

Có lẽ triều-dịnh
trưởng già Khôi
lâm, thường như
máy dám tháo
khẩu khác, chỉ
sai một viên tổng-
đốc là quan văn,
với ba nghìn quân
lấy o bia giáp
giới abu iné, là dù
tiêu-trù thành
công trong sớm
tối. Chính Lê-
phuộc Bảo cũng
trưởng thê, cho
nên lúc đem binh
lên đường, trong
tri đây sự hy vọng
khôi phục Gia-
dịnh để lập công
với triều-dịnh, và

sau quân-công này chắc chắn được phong
tước rồi vào kinh làm thượng-thư một bộ.

Sự thật, Phu-oc-Bảo cũng biết dùng binh
và có tướng tài nhiều ít, nhưng không phải
một tay có tài đối-dịch với Khôi, thành ra
chỉ khi đến Biên-hòa thì bị quân giặc vây
khoan, suýt chết.

Biên-hòa là cửa ngõ xung-yếu của Gia-dịnh
lục-linh, các vua chúa tiền-tiều lập ra trấn-
biên-dinh tại đó, thành cao hào sún, chung

coto

phim hòa mạc cuối tháng
phi trường pháp khoa học,
eo tinh cách gìn giữ de
một loài luồn tuồng.

quanh xây pháo-dài, đặt đòn-lũy, binh-thể
rất là kiên-cố, hiêm-trở. Thay-trước cốt để
phòng-thủ Chùa-lập đối với giặc Xiêm-thời
thường khuya nhiều; đổi sau vua Gia-long
nên nghiệp thống-nhất, thì đây tức là cản-sứ
võ-bị, trông coi sự-yên-đu cả xứ Nam-kỳ
đối với ngoái-xâm hay nội-loạn.

Khỏi biệt-vị-trí Biên-hà quan-hệ như thế
cho nên ngay khi mới nỗi loạn, thừa-thắng
lúc phò-tan thủy-sư Lê-văn-Bôn, liên-xuất
kỳ-bát-ý, đem quân đòn đánh có mây giờ
đồng-hồ, chiếm được Biên-hà, sai một
lượng bộ-hạ ra trấn-thủ.

Ban đầu, viên-tướng trấn-thủ quan-hi này
là tiều-quân dô-thông Nguyễn-văn-Đà.

Nhung mây hòm-san, Khỏi sai phó-trưởng
Trấn-minh Thành-ra-thay, đỗ triện Nguyễn-
văn-Đà trả về Gia-dinh, giao cho công-việc
theo-y Khỏi là quan-hệ-hoa: huấn-luyện
quân-mới tay-tiền-mô.

Minh-Thiện còn-tré và có tình-tỷ-đắc,
nguyên là một-tay da-côn-anh-chí ở Chợ-
lớn, có châm Thiên-dịa-hội, vỗ-nghệ-khá,
nhưng chẳng có-trí-thức gì về viêt-binh; cái
tài giỏi chơi-dao-giảm-quá-dám là một-chuyen,
đến cái tài giỏi về-binh-sự quan-so lại là
một-chuyen khác. Khỏi chỉ-nghĩ đến sự-coi
giữ mà quên mất sự-có-lúc-cần-phai-dánh
giặc, cho nên mới-sai Minh-Thiện làm-tướng
kiến-thủ Biên-hà.

Anh-chàng này tiều-nhân đắc-chí và hống
hách-cậy-khổ, ra-dẫn Biên-hà, chẳng-là-gi
đến-những việc-âu-sang đòn-lũy, xếp-dặt
tulk-phong; mặc-bọn cai-dội thủ-hà làm

sao-thì-làm. Việc-hắn-sốt-sáng, là sai/người
tim-kiem-máy-á-giang-hồ thanh-sắc ở-quanh
miền, đưa-vào trong dinh-dàn-ca chuộc-rượu
lão-vui. Hắn-uống nước-men như/người ta
uống nước-lá, tối/ngày không có-máy-lúc
không ngát ngưỡng say-sưa. Con-say, bắn
thuong-khoa khoang-súc-khoe, tự-tin-rằng
nói-các danh-tướng của-triền-dinh ngoài
Huế, không-ai chịu-nỗi một-quá-dám-của
mình. Ức-một-hơi-cực sach-hồ-rượu, rồi
xorz-trần-ra, vươn-hai-cánh-tay chuyen-súc
lấy-gân, cho-bắp-thịt-nồi-lên như-hai-con
chặt-lón, và-nói:

— Cái-đi-xem: với-những-quá-dám
bắp-thịt-như-sắt-này, trước-giỏi-của
Minh-mạng như Tống-phúc-Lương, Nguyễn-
văn-Trọng, cũng-phải-nát-nghu như-tương.

— Tướng-quân-thật có-thần-lực, Phan-
Khái-Mã-Siêu-dời-xưa-bất-quá-cùng-thê.

Nghé-bộ-hạ và-máy con-dĩ-phụ-hợp-nhau
tán-dương-như-thê, Minh-thiện-đắc-ý-cười
ha-ha. Lại-càng-uống-cho-dến-say-nhù, nǎm
dờ-này-xác-chết.

Một-tòa-thành-trí xung-và, số-quân-trấn
thủ-không-đầy-một-nghìn, đặt-vào-trong-tay
một-ông-tướng-chỉ-lò-dánh-chém-hơn-là-danh
giặc, tinh-tักษ-chóng-chênh-như-quá-trứng
đe-trên-dân-đảng.

Theo-lé, mỗi-ngày Biên-hà phải-có-ngựa
lưu-tinh mang-tờ-bầu-chạy-về-Gia-dinh
một-lần, trinh-bảo-những-tin-tức-quan-hệ-về
binh-tinh và chính-sự. Tờ-bầu-của-Minh-
Thiện ngày-nào-cũng-nói-toàn-sự-vững-vàng,
tốt-dep, đe-cho-Khởi-yên-tâm.

Hôm-dược-tin-triển-dinh-Huế-sai-quân
Tam-inh (ba-tỉnh-Binh-định, Phú-yan,
Khánh-hòa) tiến-vào Gia-dinh, Minh-Thiện
gửi-về-soái-phủ-một-tờ-bầu, đây-về-khinh-
địch và-tự-khiển:

... « Tiều-tướng đã-thảm-thính-chắc-chắn,
quân-Tam-inh-či-gồm-có-hơn-một-nghìn
người, phần-nhiều-là-hàng-lão-nhuyễn,
chưa-dược-người-mùi-thuốc-súng-bao-giờ,
mà-kè-cầm-dầu-lại-là-tổng-dốc-Lê-phuoc
Bảo, chả-giỏi-mùa-bất-lòng-mèo. Quản-ý,
tướng-ý, đưa-nhau-vào-Gia-dinh-phê
này, tức-là-nộp-mình-vào-chỗ-tận-số... Đò
chúng-nó-vào-day, tiều-tướng-či-danh
một-một-trận-là-dù-phà-tan, bắt-sống-rồi-thắng
lên-cho-chí-thắng-bé. Xin-nguyên-seu-cứ
yêu-tâm, không-cần-phải-bắt-lòng-lò-nghe
đến-việc-ở-Biên-hà... Tiều-tướng-dã-có
rắn-súng-phương-lực, chí-dợi-quân-tịch
với-thi-dánh. Nhưng-mùa-này-tù-Phan-
trang-Phang-si-trò-vòi, trời-dù-mưa-lũ-suốt
ngày, đường-đi-hết-sóng-gian-nan, dân-chết.
Lê-phuoc Bảo-phải-dinh-quân-ở-miền-Phan-
trang, không-thể-liên-được, có-lần-mò-dần
Biên-hà-cũng-còn-lâu, nghĩa-hà-ta-có
thể-gởi-dầu-trên-giromo, nâm-kèm-mà-đòi
«một-vài-tháng-nữa-là-it...»

Lú-tò-bầu-này-dến-nó, Khỏi-cùng-quân-
Tăng-võ-Ngã-dang-ngồi-làm-việc-ở-Nghi-
như-đường. Khỏi-xem-rồi-trao-cho-Tăng-và
hồi-ý-kien.

Tăng-biên-sắc, khi-dọc-hết-tò-bầu-kieu
cảng-của-Min-Thiên. Khỏi-nhận-thấy, cười
và-hỏi:

— Tiêu-sinh-sợ-quân-Tam-inh-lâm-sao
mà-tài-mặt-di-thi?

— Không, tôi-có-sợ-quân-Tam-inh-dẫu!
Tăng-trả-lời-thông-thê. Tôi-chỉ-lo-cho-số-phận
một-người-tráng-sĩ-ta-giữ-thành-Biên-hà
nhết-can-ví-cái-ngu-của-thắng-Minh-Thiện.

— Tại-sao?

— Nguyên-soái-thì-nghỉ-xem-cõi-lai-có-một
người-nào-làm-tướng, một-dạo-binh-đi
vắng-lệnh-vua-tai-đi-danh-giặc-hỗn-tốc, mà
ai-sợ-mưa-giò-không-tiến-bao-giờ? Cõi-nhân
đã-dạy-binh-là-hung-khổ, chiến-là-nguy-uy,
cho-nên-giày-phút-nào-cũng-phải-dé-phòng,
do-nghĩ, ném-khi-nh-dịch-mà-sai-một-lí, đì
một-dam-thì-chết. Huống-chi...

NHI-DỘNG GIÁO-DỤC
Muốn-day-con-trẻ-cho-có-hiệu-quả-xin-dọc:
Nguyên-nhân-thoi-xâu-của-tré-con

của-ông-giáo-Lê-Danh-Vỹ-sogn

Cuba-nó-sẽ-giáp-các-phía-huyhn-rên-cho-con
em-nhiều-chim-bồ-dược-hết-các-thời-hu-tết-khô
M'của-1920. Mua-không-hay-nên-hết
1900. Ở-xa-mua-zin-giá-1800 (còn-cross-1600).

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

SÁCH ĐỜI MỚI

THI PHÍ

MỘT NĂM GIÁO-DỤC VIỆT-
NAM MỚI IN LẦN THỨ TƯ 1910
MUỐN HỌC GIỎI (giáo-dục
gia-dinh) 1500
VIỆN SINH

PHỤ NỮ VỚI HƠN NHẤN
những điều cần-thiết-để
kén-chọn-người-hợp-trăm
năm-xứng-đáng... 1500

Truyền-học-sinh-Bồi-Mới. — Hay-l Vui-l Lại-l
Bồ-ich-cho-tinh-thứ-l-giá-mỗi-tập-từ-0515-đến
0530. Muốn-là-bản-thông-kè-các-sách-giá-trị-đã
xuất-bản, gửi-tem-0080-cho:

ĐỜI MỚI, 62-hàng-Cót-Hanoi

HỘI CÁC NHÀ THÈ THAO

KHI CẨN BẾN: bóng-bàn, bóng-rổ-v.v... vào
nhảy, 12, leo, dia-dê-nam, tài-huống-dao-pink-và
các-dễ-dàng-trong-bài-tập... — Xem-ý-kết-về:

THỂ THAO

57, Rue des Teinturiers, Hanoi

Hàng-lam-cần-thiện — Giá-tinh-phái-v
chẳng — Mua-nhiều-tinh-gia-rieng

CÁC GIA-DÌNH NÊN DÙNG THUỐC:
Điều - Nguyễn

- 1) Thuốc-dau-da-day-Điều-Nguyễn
- 2) Thuốc-ho-gá... Điều-Nguyễn
- 3) Thuốc-ho-nao... Điều-Nguyễn
- 4) Thuốc-ho-thần... Điều-Nguyễn
- 5) Thuốc-bồ-huyhn... Điều-Nguyễn
- 6) Thuốc-cam-v... Điều-Nguyễn
- 7) Thuốc-cam-sa... Điều-Nguyễn

Tổng-giá: 25-Hà-29-Bóng, Hanoi
Đại-ly-Bière-tháng-Mai, Vinh-thang: Saigon
Nam-cuồng: My... Vinh-thang: Vientiane

RA BỘI TỪ NĂM 1921

thuộc bồ Cửu-Long-Hoàn Võ - Đinh - Dân

BÃ TÙNG LÀM DANH DỰ CHO NGHỀ THUỐC VIỆT-NAM
KHẨP XÚ ĐÔNG-PHÁP

CÁC CỦA HÀNG ANNAM VÀ KHÁCH ĐỀU CÓ TRƯ BẢN LẺ

Hộp 2 hoàn : \$1.70. Hộp 4 hoàn : 8\$.25. Hộp 10 hoàn : 7\$.90

(còn-nữa)
HỒNG-PHONG

Người và vật đều có trí khôn. Nhưng cái khôn của vật không phải là một cái tri ôn-thùa-túy. Loài vật có bao giờ có ý chí rằng phải làm như thế này hoặc chớp như thế này đâu. Khi loài vật có một hành động chỉ chỉ tỏ ra rằng chúng có khôn, cái tri khôn này chỉ là một khí cung cho chúng trong cuộc sinh tồn, trong cuộc vật lộn với sự sống. Trong khi người suy luận để làm một việc, thì loài vật do kinh nghiệm hoặc bản-năng mà hành động.

Mỹ thuật kỹ nghệ của loài vật là tự nhiên, là sự sinh tồn. Mỹ thuật kỹ nghệ của loài vật không có cũng chẳng sao, và chỉ là quả của sự muôn-tiện-lợi thả thính, ôn trau dồi từ diêm enect đời được sưng ng dẹp đẽ hơn.

Con ong, cái kiến, sống thành đoàn-thập hội cũng chỉ là vì bầy sinh ra thế. Xã-hội của người không phải như xã-hội con ong cái n. Xã-hội của người thành lập là do trong bộ óc dân làng suy nghĩ ra, tuy rằng ý thức cũng chịu ảnh hưởng của các bản-năng tự nhiên khuynh-hướng về cuộc sống chung-dụng. Dần dần, người ta có nhiều sự cần-thiết mới xảy đến cho c sống chung tự nhiên: người ta nhận ra rằng phải cần gìn giữ tề-chức cho nền chung ngay, phải lập ra những quy luật cho rằng phần tử trong xã-hội, phải đặt ra rằng chức-vụ, những thưởng phạt, những i-thú, trật tự.

Con người không những là một giống có i pháp trật tự như thế, con người lại còn một giống có đạo đức luân lý. Ông hiểu dễ của con quạ là một sự tự nhiên, là ác thú bầy sinh ra vốn tránh sự tương . Con hổ đối không nỡ ăn thịt con; con rau dau cù tàu không ăn cỏ. Những đức ói đó chỉ là tự nhiên mà có cả, không có lso sánh với nền đạo đức luân lý mà loài rai tự ép vào khuôn khổ, tự buộc phải theo.

THÀNH THẾ VŨ

Hộp thư

Phan Ngạc Nguyễn Thanhaut — Không
c. Rất tiếc.

Phạm viết Nhàn — Đã nhận được Nhàn và
i hương — Sẽ đăng — Xin chờ biết địa-chi.

ĐÃ CÓ BẢN:

Em là gái bên song cùa

Truyện dài tâm lý của Lưu-trọng-Lư giá 1550
Đó là một truyện rất cảm-động, rất thê-thراس, là cái tình ở giữa một thanh niên vẫn say, và một giao nhân tuyệt vời, ở nơi Núi Ngà, Sông Hương. Bọc xong enen EM LÀ GÁI BÊN SONG CÙA, các bạn sẽ thấy tâm hồn siêu-thảo, phiêu-diều ở thế giới thanh cao lý tưởng.

Hội đưa trẻ

Số 1 và số 2 của NAM - CAO tức
HOA-MAI số 28 và 29 mỗi cuộn 0929

Nhà xuất-bản Cộng-Lực 9 Takou Hanoi

GIÁ MUA BÁO

	Một năm	6 tháng	3 tháng
Bắc-kỳ, Trung-kỳ	18\$00	9\$50	5\$00
Nam-kỳ, Cao-mèn, Ai-lao	20,00	10,00	5,50
Đại-quốc và Công-sô	40,00	20,00	10,00

Mua báo phải trả tiền trước manda: xin đề:

TRUNG-BẮC CHỦ NHẬT, HANOI

Nhà giồng ràng NGUYỄN - HÚU - NAM

156-158 phố hàng Gỗ Lò Hanoi — Tel. 1631

Chuyên múa: giồng ràng, vắng, bạc, trắng, đen, danh, sưa, chưa ràng vẫn lách, cầm thận, hanh chóng, già hạ và có bão dầm chắc chắn.

Sáng từ 7h30 đến 12h Chiều từ 14h đến 20h

4 MÓN THUỐC BỘ CỦA NAM.

PHỤ, LÃO ÁU DO NHÀ THUỐC

BÚC-PHONG

45, Phố Phúc-Kiến Hanoi phát hành

Các cu-nhân-dòng:
THUỐC BẠI BÙ BÚC-PHONG 2\$00

Các ông làm việc nhieu-nên-dòng:
THUỐC BÙ THẬN BÚC-PHONG 2,00

Các bà các cô nén-dòng:
THUỐC BIỂU KINH BÙ HUYẾT 1,70

Các bà phải cho trẻ em nén-thuốc:
THUỐC BÙ TÝ TIÊU CAM 1,50

BẢN BUÔN, BẢN LÀ BÙ THUỐC SONG
THUỐC BẠO CHẾ VÀ CÁC THỦ SẢN

CÁI

Tôi rên lên một tiếng
não nùng rồi sợ quá, không
tai não ngù được nữa. Mồ
môi tôi toát ra, nhiều gấp
hai ngày thường. Tim tôi
đập với tôi sô bất cứ cái
giờ ở quanh tôi. Tôi chùm
chùm kín cả đầu, nín cả
lặng như một kẽ trong phạm vinh chôn bàn tay
luật pháp. Tôi mong chờ thời chóng sáng. Tôi
mong cho những người láng giềng hàng xóm
song ngõ cẩn chung quanh giương đê phòng
giết họ tôi.

«Nhưng mà thôi! Cái đời gồm ghiếc như thế
này, ta cũng không thể kéo dài ra được nữa.
Ta phải lí giải thân ta mới được...»

Không trả trả gì nữa, tôi quyết định rằng
tôi sẽ ở em lồng vào nhà thương Phú-doan
xin một cái giường lòn nhất để nằm. Thật
cũng là một sự lạ lùng là người ta cảng đi cảng
đến cái chết bao nhiêu thì người ta lại càng
ham sống chung này, mà càng ham sống thì
người ta càng sợ chết. Tôi cũng vậy: lúc này
lời sợ chết không là mủi trường ám. Muốn xưa
đủ cái tư tưởng chết, chính tôi lalon luồn vẫn
đành lừa tôi là «biết đâu chẳng có một sự lạ
lùng nào khiến khờ dại làm cho ta sống lại».

Thế rồi cái tư tưởng đó sinh ra và rẽ trong
người tôi, rẽ lớn, rẽ thành cái lè suy nghĩ
độc nhất để tôi hãy làm sự khuya khôn cho tâm
hồn. Phải phai. Cái đời này chẳng khói người
chỉ còn chờ nhập quan, và mà rồi lại sống lại
đấy ư? «Đó này chẳng khói người mà sáu nhung
quốp đắp vào người mà một chót hai chót,
đến khi không ngờ nhất, chỉ có một năm là mà
lại hời sinh lại?» ấy đó, chính lúc gần cái chết
nhất tôi tôi nghĩ như thế đó, và thật cũng là
một sự lạ kỳ, tôi bỗng sinh ra một ý nghĩ là
chỉ có ở nhà thương thì tôi mới thực được
hoàn toàn yên ổn. Ở nhà thương tôi mới có
thể chết không ai biết; một cái so quan gõ mèo...
cái súc cho vao... pàng pàng! cái đóng lại...
rồi cái súc vò thưa nhaga để được chôn trong cái
nguồn địa chung của những người nghèo trong
thành phố. Đến khi người nhà biết tin đến
nhà thì chôn từ bao giờ rồi? Tiễn lâm! Ma
không làm rầu lòng ai c'... Bằng như trời lại
cho gác thùy gáp thuốc thi lại càng hay, chư
c' làm sao? Đã đánh rằng nghiêm húi,

hay là hối-ký của một
người đã nghiên và
đã eai thuốc phiện

— cha VŨ-BẮNG —
(xem tr số 193)

tôi không thể vì thế mà
không là một kẻ công dân
được. Năm mươi tết cũng
vẫn đóng thuế, vậy thi cái
việc người ta chửa chạy
cho tôi là một lẽ tất nhiên
phải có. Tôi được khôi thi
tôi cảm on họ, tôi được
khoi thi có lẽ rồi tôi cũng tin ý lý của ta, nhưng
không hiểu làm sao, luôn luôn tôi có ý
tưởng rằng người ta chửa cho một người không
nhỏ hít bao giờ cũng cần thận và hít long
hun là chửa cho một người nghiên húi.

«Ta sẽ nói nỗi nói mới được, ta nói nỗi là
ta không nghiên. Thường thường người ta vẫn
bảo rằng các bác sĩ xem lưỡi và con mắt của
một người thi có thể biết được người đó nghiên
hay không nghiên. Không hít được. Không tin
được. Ta cứ nói nỗi như thường. Nếu ta có
phải lhai thi ta eai khai ràng là ta ôm, ôm một
bệnh gi không biết, mà ta cũng không biết cả
còn do bệnh nưa».

Tôi vắng lòng tin & ý định của mình, nắm
ruồi cẳng đê triều miên nghĩ đến những cái
cánh mồ xé, tiêm thuốc, uống thuốc, rồi khôi
hình.

À, thế nhưng mà không được. Không khai
cán bệnh, thi người ta biết đâu mà tiêm che
minh nhugg thử thuốc đê trừ nhugg con vật và
do thuốc phiện sinh ra! Mả thuốc phiện, thi
nhất quyết & nhà thương không hút được.»

Thoạt đầu, tôi đã nghĩ đến những chuyện táo
thuốc lại, và tôi tôi trốn ở nhà thương ra hút
rồi đến đêm lại về. Nhưng sau kết lại một câu,
tôi cho là không cách thứ đê đều không thể
dùng được cả. Chỉ có một cách là nhân tiện
chữa bệnh, ta eai một thê là hòn cát.

Thế là từ tưống eai thuốc phiện đã bao
lâu từ giờ tôi mà đi, bỗng lại trở về và không
rời tôi ra nửa bước.

Ù, nếu mà phan này trời sinh phúc che sống
lại khai không eai không được thuc. Bao nhiêu
nỗi eyc nhaca của thuốc phiện gáy ra, ta eai biết
c'c' bao nhiêu sra khói tiêm mả vi khói, ta chung
đê hay rói. Vay đây cũng là một dịp tốt đê
cho ta thoát ly nó, nó chát ta ta sống mà ta
sống thi né chết, nếu không thực hành thi ta
se không bao giờ có dịp thực hành đays atra...»

Tôi nhớ đến lần eai trước mà mình lại khinh
mìn húi.

À không, lần này thi hành ngay cái khđ nhuc kế đó
và bão bê ban cứ thấy tôi hút thuốc phiện thi
quát to lèn, gọi tên mà bảo rằng: «Vú Bằng ôi,
mày không nhớ lời triết trang của cô mày à?
mày không nhớ nhữ dối sra khđ sô của-mè mày à?
mày không nhớ rằng thuốc phiện làm cho mày
như nhà à?» Tiếc thay, lúi đê bê bạn tôi lại
đi về nhà ăn tết c'c', nên eai kế đê tôi không
thì thi hành, chí đánh phác ở trong óc một
chương trình đê theo đê mà làm tù sang
mai. Bởi vì tôi đã nhất định phái vào nhà
thuong nâm từ sáng mai. Ôi, tôi sẽ không đê
lô cho một người nào biết như lần tôi eai
trước atra, Bởi vì tôi đã biết rằng phẩm người
ta nói ra niêng thi it khi làm được việc, mà
sự dâc khảng không ai nô nhất mới lại cảng
là sự dâc thang vê vang.

Không, ta không mặc quần áo tây. Ta sẽ
chỉ hận muộn bộ đê ngô rồi mặc bà đê suy phủ
ngoài...»

Thực, eai óc người ta có những sự lô
quoc vô cùng. Như các bạn đã biết, thi khi tôi
húi cangi thi tri nhớ của tôi suy hần, thường
thường là nói trước quên sau và nhung ý
nghĩ của tôi không còn được liên tiếp nữa.
Vậy mà không hiểu làm sao, lúi đê, vira ngô
đê cái ba đê suy, lôi vựt nhô ngay ra rằng
lúi này, khi trả tiền công tên bài cát tai, bao
niêu tiền được thê cát, cùng với Tú Tú và Bá
Di luyện tập quân sỹ bão được cái thu nước
Vệt.



Giá iôi lúi bấy giờ có đồng đê bạn đê,
cô lê tơi sê thi hành ngay cái khđ nhuc kế đó
và bão bê ban cứ thấy tôi hút thuốc phiện thi
quát to lèn, gọi tên mà bảo rằng: «Vú Bằng ôi,
mày không nhớ lời triết trang của cô mày à?
mày không nhớ nhữ dối sra khđ sô của-mè mày à?
mày không nhớ rằng thuốc phiện làm cho mày
như nhà à?» Tiếc thay, lúi đê bê bạn tôi lại
đi về nhà ăn tết c'c', nên eai kế đê tôi không
thì thi hành, chí đánh phác ở trong óc một
chương trình đê theo đê mà làm tù sang
mai. Bởi vì tôi đã nhất định phái vào nhà
thuong nâm từ sáng mai. Ôi, tôi sẽ không đê
lô cho một người nào biết như lần tôi eai
trước atra, Bởi vì tôi đã biết rằng phẩm người
ta nói ra niêng thi it khi làm được việc, mà
sự dâc khảng không ai nô nhất mới lại cảng
là sự dâc thang vê vang.

Không, ta không mặc quần áo tây. Ta sẽ
chỉ hận muộn bộ đê ngô rồi mặc bà đê suy phủ
ngoài...»

Thực, eai óc người ta có những sự lô
quoc vô cùng. Như các bạn đã biết, thi khi tôi
húi cangi thi tri nhớ của tôi suy hần, thường
thường là nói trước quên sau và nhung ý
nghĩ của tôi không còn được liên tiếp nữa.
Vậy mà không hiểu làm sao, lúi đê, vira ngô
đê cái ba đê suy, lôi vựt nhô ngay ra rằng
lúi này, khi trả tiền công tên bài cát tai, bao
niêu tiền được thê cát, cùng với Tú Tú và Bá
Di luyện tập quân sỹ bão được cái thu nước
Vệt.

Thí ra vừa rồi, eai lúc tôi nâm thiếp đê và
nghe thấy mò con chim khồng lò gò rôm cõi
xuống cái áo quan, tức là cái lõi tên bđi tiêm
chú tôi đê dây đê xếp và ly rá tui. Tôi không
biết nó đê dâi lâi chua, nhưng biết rằng lúi đê
tui chua chạy. Tôi bèn mặc với quần áo vào,
nhảy lên xe thuê chạy thật nhanh ra bến Phá-
den. Lúc đó, sương mù còn dày, gió thổi rhr
cát đê cát thit. Con tàu sắp chay hành lái
thi tôi vượt được cầu lén hoang, tim thấy tên
bđi tiêm cung vợ nó đương đê tên láy vê
Tôi bèn cầm láy áo, run run lén nân túi thi
may quâ tấp giấy bạc vẫn cõi nguyên cõi
mắt. Tên bđi tiêm của tôi trước sau vẫn vđ
tinh không biết gí! Một cái chay chuyển ngắn.
Quay ra bến khôi cái cầu. Tàu súp lê. Số tôi
tuy vay cung hòn may lanh. Bởi vì số tiêm
đê là số tiêm độc nhất của tôi. Nếu không có,
tôi không nhugg đê khong trả được tên xe,
mà cái việc cần nhất của tôi là lê cảng không
lamin đures: đó là việc tên xe lý thoái cai nhà
phiện! Nam bết tôi đến rồi, người ta thu thu

đòi nợ còn chẳng được, ai lại còn có tiền cho vay!

Vừa mệt mỏi, vừa mệt, tôi rẽ vào cao lầu Hàng Bạc uống một tách cà phê nóng để ngồi chờ sáng bạch. Việc đầu tiên mà tôi làm sau khi cao lầu ra là đến ở một hiệu khách nhà phố hàng Ngang mua lọ thuốc. Thước này, thật tình tôi chưa uống lần nào cả. Số dĩ tôi mua, không phải vì đã được thấy ai kinh nghiệm, nhưng chính là chỉ do một sự tình cờ trong một bữa thuốc, có người kê cho tôi nghe mấy tên hiệu n้าo cái, tôi không nhớ tên hiệu n้าo cái, chỉ còn nhớ có đặc hiệu nầy nên vào hiệu nầy mua vậy. Mua như ta mua một cái kèo ăn, không có tui tưởng gì hết, mà cũng không có huy động gì thaết hổ. Bởi vì thao ý tôi lúc đó thi tôi cho rằng, bất cứ thuốc cai nào cũng tốt mà cũng không tốt cả. Điều cần, không phải là ở chỗ đó, nhưng là ở chỗ ta có can đảm hay không, ta có chí hay không. Tự cõi chí kim chua có cách nào lại dậy tarapheng những người có chí lại không thành đạt. Ngày xưa Nhạc-dương bị vợ mắng, quyết chí bỏ nhà đi du học ba năm ở nước Lỗ và nước Vệ, vợ đương đết cõi, hồn chảng đã học thành nghề chua. Nhạc-dương nói chua. Người vợ cảm喟 căi dùi khung cửa. Nhạc-dương hỏi ta làm sao? Người vợ nói: "Học có thành nghề thì mới dùng được, cũng như lụa có thành tẩm thì mới mặc được. Nay phu quân chưa thành nghề mà đã về thi khác giac cùi chót hay không?" Nhạc-dương nghĩ ra, lại quyết chí bỏ đi học bảy năm không trở về. Sau quâ thành tài thợ, Dêch-Hoàng tâu với Ngũ-vân-hầu phong cho làm quan Nguyên-soái đanh Trung Sơn. Lại như Ngô-abi từ biệt mẹ già quyết chí học làm nén khanh tướng thi làm nên khanh tướng thật. Nhép-Chinh quyết giết Hiệp-lũy thi giết được Hiệp-lũy thực. Tân-thúy-Hoàng quyết thi thiên hạ vào tay thi thu được thiên hạ thực. Đã dàn thành công được như thế, người ta còn

trồng ở cảnh ngộ, nhưng cảnh ngộ chỉ là cái phụ mà thôi, cũng như trong việc cai thuốc, thuốc ca là cái phụ mà lòng can đảm của người ta mới là cái chính.

« Ta sẽ can đảm. Ta sẽ can đảm. Ta sẽ can đảm ».

Vừa nói một mình như vậy tôi vừa bước nặng nề trên những bậc thang. Tay tôi nắm chặt lô thuốc ở trong túi áo, ôi tôi nghĩ hoang mang về những việc làm ngày mai, tôi không trống thấy sự vật ở chung quanh mình. Bỗng có một tiếng chào:

— Kia bác!

Mồ hôi tôi toát ra như suối. Lập tức, tôi nghĩ đến truyện thần trùng mà tôi thấy trong cõi ngủ thiếp đêm qua và tôi trưởng thán trùng lúc đó, nhận cả nhà cõi ngủ, đã hiện thành da thành hít đùi hít hót. Một lát sau, định thần rồi, tôi giurong mảnh nhán thật kỹ thi mới biết ra mình lâm Đó là một người quen cũ: Soan, cái anh chàng trước đây đã cung năm tiệm với tôi và đã có dịp nói toangoat lên rằng: « bao nhiêu thuốc cai nha phiến đều lão toét, mà phái ai đã ngâm vào cái dọc tầu thi không tâp náo bô được. »

Sực thấy anh, tôi nghĩ ngay đến những lời nói của anh khi trước và tôi mừng cười. Thấy thế, anh ta trưởng tôi vui vẻ gặp người quen cũ, bèn không bô lô cõi hội, gõ đầu má nõi luôn:

— Đã đúng đợi bác ở đây đã được nữa tiếng đồng hồ, vừa định ra về thi gặp; thật là trời giáp đệ.

Ô hay! Anh này định của soan câu nói để làm cái trò gì đây? Tôi lấy làm lạ lùng. Bởi vì ôi rất biết anh ta. Anh ta có tính khung khategori, không cầm tay với ai bao giờ. Nguyên do cõi bõi anh ta kiêm được nhiều tiền lâm.

VŨ BĂNG
(Ký sau đăng tiếp)

ĐÓN COI:

Hòn Quê

Một tác phẩm đặc sắc nhất của Nguyễn-khắc-MAN. Một cuốn tiểu thuyết dài dò sộ nhất năm 1943 Sách in lần thứ nhất dày hơn 500 trang. Bìa mầu do họa sĩ Lulu-van-Sin trang bày. Loại quý báu lõi gỗ, trám chữ vàng: giá vân 80p, Béch minh châu 40p, giò lụa thượng hạng 35p. Các bạn chơi sách xin đặt iền trước.

nha xuất bản SÀIGON, 46 Quai Clémenceau — Hanoi

ĐÃ CÓ LÁN:

ĐỜI BÌ MẬT CON KIẾN

truyện sáu bộ của Pham-ngoc-GIAO — 0p50

CỘ THỦY

túu thuyết cõi giang sông vân chuong Tu-luc
ván-don năm 1935 của Nguyễn-khắc-MAN. Sách dày
400 trang, bìa sáp. Bìa mua do họa sĩ Lulu-van-Sin
trang bày.

GIÁC QUAN THÚ SÁU

của Ngoc-LUU — giá 0p40
Ma? Mộng? Phú-Thủy?

Chi nhánh Nam - Kỳ và Trung-Kỳ Phòng thuốc chữa phổi

(15 Radeaux Ha oí Tel. 1630)

Tổng phát hành: 163 Lagrandière
SAIGON

HUẾ Nam-Hà, 147 Paul Bert

Cao ho lao 15p chữa các bệnh
lao cổ trùng ở phổi. Trừ lao
thành được 4p ngàn ngửa các
bệnh lao sáp phổi. Sinh phế
mac cao 2p, chữa các bệnh phổi
cõi vết thương và vết den. Sát
phế trùng 2p nhuận phổi và sát
trùng phổi. Các thuốc bô phế
kiêm bô thán 1p50 v.v. ngũ trứ
lao 1p, đều rút hợp bệnh.

Có nhiều sách thuốc chữa
phổi và sánchez thi nói về
bệnh lao biếu không. Hồi xin ô
tóng cục và các nơi chi nhánh

+ HỘI THUỐC, HỌC THUỐC +

y-si Lê Văn Phẩn, tối nghiệp trường
Cao đẳng y học, lâu năm kinh nghiệm
trong các nhà thương lớn, chuyên
chữa cõi thương Nam, Bắc, có một vị
bảo chư sê và một vây danh y
học phái giúp, đã soan và dịch hết các
bộ sách thường Dông Tây và Quốc-ngữ.
Vì sao lại biết nhiều pharang thuốc hàn
và rõ đú các chứng bệnh, nhau là
bệnh ở phổi, v.v. và
dây. Vây ai muôn hỏi bệnh, hỏi thuốc
học thuốc, mua sách Dông Tây y học
(Q.S), nam nữ và sún đón (S.) xin cõi
M. LÊ - VĂN - PHẨN — médecin en
N° 18, rue Ba-vi Sontay — Tonkin

NHỮNG THANH NIÊN THỂ THAO KHÔNG THỂ BỎ QUA NHỮNG SÁCH THỂ THAO

1. Muốn thành lye si 0\$40
2. Khô vải dép 0.78
3. Sinc lye mori 0.55
4. Thể thao phái dép 0.55
5. Đôi bơi biển 3 giờ 0.55
6. Muốn luyện thân thể 0.55
7. Tập xíu và làm cao người 0.78

Bảy cuốn sách này đều cõi lye si
NGUYỄN-ÂN, một sõi mà các bạn
thể thao không ai là gõi lại thể

HƯƠNG-SƠN-XEAT-BẢN



Sách « LUÔM LÚA VÀNG »

SẮP PHÁT HÀNH :

I Ayut II

của NGUYỄN TÙAN

những biến tý-bát đặc sác
nhất của tộc già hõi da
đây gần hõi emai dâng báo

GIỌT SƯƠNG HÓA

(X.ÂM)

của PHẠM VĂN ĐẠNH.

65 sách in cõi hõi, xin kip
đóu mu ngay thư tu gõi :
49, rue Ten Isin — Hanoi

Trong mùa viêm nhiệt
thường hay mắc bệnh cảm
mùa, nong nõi. Nên dùng:

HỘ SINH THÁI CỒ

chuyên trị các bệnh kẽ
trên hàn dủ các thư thuốc
cõi nhiều dai-lý các nơi,
hõi n° 52 — Hàng Bạc Hanoi

BÙI-ĐỨC-ĐẬU

TU-PHÁP KÉ-TOAN

GIẢM-DỊNH VĂN-PHÒNG

49 Place Negret Hanoi Tel. 1372

NHÂN :

- 1) Mõ, giò, kiêm - sát sõ sách
thường mại;
- 2) Lắp hộp - đồng, điều-lệ các
công ty;
- 3) Khai thuế lõi-téc đồng-niên;
- 4) Xin già Hồi đồng-hồng-gia;
- 5) Khai xin vào sõ register de
commerces

Các ngôi hõi dùng: PHẦN RÌ ĐÔNG-DƯƠNG

(Graphite Iodochinoïs)

Mô « Hõe ch 1 » « Hõe ch 11 »
Mô « Hõe ch III » phò Lu-Las.

Đã được công nhận là tốt không kém
gì ngoại quốc, công việc cõi tháa.

giá nhau chong khắp Đông-dương.

SỞ GIAO DỊCH :

ÉTS. TRINH - ĐÌNH - NHI

153 A, Avenue Paul Doumer Haiphong &
Ad. Tel. AN-NHI Haiphong Tel. 747
Cần đại-ly khap Đông-dương

Cao ho lao

DAI-À HANOI

(Bán theo g á-hội-dồng-hóa-giả)

Tri Ho-lao ra mua, đau cõi, tặc
tiếng, hen, suyễn, cảm nhiều.
Chai 90grs. 25p, chai 60grs
16.80, chai 45grs. 12.50, chai
30grs. 8.40, chai 24 grs. 6.50,
chai 15grs. 4.50.

Dưỡng phế cao

Bồ phổi người lao, chai 45grs.
12.50, chai 30grs. 8.40.

Người trùi lao

Chai 30grs 4.55, chai 15grs. 2.45

Giảm-đế thanh tâm

Tri nòng, sõi, lọc chất độc,
60grs 2.10.

BÁN TẠI DAI-À

176 phò Lê-lợi, Hanoi
CH: CQ. 229 Lagrandière Saigon
DAI-LÝ: Tuan-Nien, 39 Au-Cap
Hue, Mai-Lieu Haiphong

Ai cũng có thể tự chữa lăy
bệnh và trả nén danh - Y

là nhõ có các sách thuốc cũ
cõi Nguyen-an-Nhien bằng
Quốc-ngữ có cõi chữ Hán

1) Sách thuốc chữa đậu, sỏi 2.50

2) Sách thuốc chữa đau mắt 2.50

3) Sách thuốc già-truyền K.N. 2.50

4) Sách thuốc kinh ngâm 3.00

5) Y-học Tông-thur (in lõi thi) 1.75

6) Sách thuốc Nhật-hán T. H. 0.80

7) Binh-Dân-pi, Giai-tien phu 0.60

9) Sách thuốc đe phòng và chữa
trong hàn 5.00.

10) Sách tõi Hải-thuong Lanh Ông
2.00

Ô xa gõi mua thêm cõi.

Thor, mandat đe chõi nhà xuất-bản :

NHÀ-RA-NAM THU-QUÂN

HANOI

Khắp Âu-châu và Địa-trung-hải vẫn bao bọc trong lân khôn-khi tảng nè và nhằng đám mây đến kít bít trước một con giông-lồ dữ dội sầm ra nay ma. Trong một bài diễn văn của rồi, Thủ-tướng Anh M.Churchill đã nói trước một cách vắn vẻ rằng « cuộc hành binh lớn lao sẽ sầm ra trước khi lá thu rụng ở Địa-trung hải và noi khac ».

Tinh hình Địa-trung hải hiện nay có vẻ rất hoang động. Vùng bờ giáp Âu châun, Phi-châu và miền tiêu Á-lô-á đã hòn là tòi sấp nỗi sóng dữ-dội nên các đoàn tàu chiến và tàu vận tải Anh, Mỹ qua lại khồng ngát, các đoàn phi-cơ của đồng-minh và của Truc cảng nhanh luôc hoạt động để đánh phá các nol cản-cứ quâc-su của bên địch. Bi-thiết tại nhất nol là cảng thi-trấn ở miền nam nước Ý và trong đảo Sicile, San Naples, Syracuse, Reggio, Messina và nhiều thi-trấn khác nog đến lượt Palermo vừa bị môt vệt thương rât đau. Các pháo-dài bắn của Mỹ đã đán tan phò hối-ông đồ đe gây nén sự khổng bố cho dân Ý. Số người chết có đe hơn 100 và số thiệt hại về nhà cửa rât lớn.

Các miến bị chiếm cũn ở Tây Âu và các thi-trấn kỵ-nghé ở miền sông Rhin và sông Rhu như Mainz, Wuppertal và nhât là Cologne cung cũn bị bom rât dữ. M.Churchill còn dọa sẽ tấn-công bằng phò-quân môt cách dữ-dột hơn nhiều và sau

Số « Địa-trung-hải » II
ra chủ nhật 18 Juillet 1943
sẽ có nhiều bài nón rât rõ về Địa-trung-hải - Vạn minh Địa-trung-hải; Địa-trung-hải ngày xưa và nay



MỘT TÀI-LIỆU MỚI LÀ:
TẤT CẶN ĐỊA-TRUNG-HẢI?

Cũng trong số này, chúng tôi sẽ nói thêm về cuộc giao-thiệp của Mỹ với nước ta hồi thế-kỷ thứ XIX John White, người Mỹ đầu tiên đã giao-thiệp với nước ta

Đã đọc một ký san :

MỘT SỐ ĐẶC BIỆT VỀ

LƯƠNG THÊ, HIỂN MÃU
một số bao hợp thời rat có ích cho gia-dinh

Tuần-le Quốc-te

các miến ở phía tây Âu và phía tây nước Đức sẽ đán các miến khôn, cung san khi phá các thi-trấn sê-lan uyt phò den các thi-trấn nhô

Về phía Truc, phi-quân Đức vẫn đánh các thi-trấn kỵ-nghé Anh và các hòn-cảng lớn từ Oran đến Tripolitea trên bờ bắc Bắc Phi.

Anh, Mỹ đã ch t?p-trung nhiều quân lính ở Truc, các bờ Anh, bờ bắc Bắc Phi và cả ở miền Cams-tông. Các eliô-quân-sư Đức cũng cho rảng cuộc đại tân-công của Anh, Mỹ chắc sẽ sập ra ở Địa-trung hòn nón đán bì trước khong-kiên ở miền nam Âu rât chu đáo. Anh Mỹ uy hiếp rât xác xâm lược vao Âu châun sẽ gân nhiều sas khô khát và sas tết hòn rât lớn nhưng vò Nga luôn san hành động không khong trù tri hòn được nra. Đức không những lập phòng-tuyến khắp đòn bờ bắc Âu châun, lại còn lập các cơ quan phòng hò ô cù các biênn Mancey và Guernesey ở ngoài bờ bắc Pháp trong đe của Anh trù Juin 1940. Hai đảo này là rông co-quan phòng-thù kién-cô o iền-tuyến Âu-châun, Anh còn phải lo đánh các pháo-dai đe trước khi đồ bò lén, đán Âu lục,

Tuy Hoa Kỳ hết sas vân-dong đe Nga đồng g với minh về mặt quân sự mà Stalin vẫn chưa chịu hòn đán với hai ông Roosevelt và Churchill. Vừa rồi, trước khi vò nước đe làm thi-trinh với Mac-lu-khoa, đán-sú Nga ở Mô là ông Livinoff lại tuyến bô rô về mục-dich của Nga-sô-viết ở Bânh-côn. Theo lời tuyến bô của đại sú Nga thi biết rõ quyền lợi minh vò hiến pháp của miến bân đón Ba nón-cán san này:

Rhông những Nga cần có của ngô ra bờ Egée mà còn cần môt cùa trên bờ bắc Adriatique. Nga sẽ mong lập một nước mới gân cùa miến Bânh-côn-lap-phu, xí Dalmatia, Albânia và miến Trieste vò Ý. Như-thể đán rõ, Nga chí chđen đán vi quyền minh vò khong khong bao giờ vì kẽ khâc và Nga vẫn cùa tham-uong môt môt phò am thê lòn đán miến bờ bắc Adr at que. Lời tuyến bô của M. Livinoff hòn đã làm cho Anh vò các nước nhô miến Bânh-côn được Anh che châ như Nam-ur. Hi-lenh hết sas là ngô vi Nga,

Ở mặt phia Đông, hiện nay chỉ có những trân chén-dâu nhô. Một điều đang đe là các tâu quan Đức đã hoig động cùa miến Hắc đe trù các đoàn tàu vận tâ quan-ting của Nga di dô bô ở gân nơi hiện bi Đe chiêm cù. Héc lui vùa bao hòn đã là ché được môt đạo quân phò Ngà tâl cùa có tới 300 000 người ở dưới quyền chí-huy Vlakov, đón quan này trong tháng Juin đán giáp được nh-êu việc trong việc trù các đạo quân Cộng-sản Nga.

Đâ có lòn vua Tháy-đức triều
Tây-son ngò ý cầu cứu người
Anh đe thông nhât Đông-duong

(Tiếp theo trang ló)

huon han vi ở gần cù nước Tàu, xứ Bắc, nước Nhâ, Cao-miên, Xiêm-la, bờ bắc Mâ-lai và Phi-luật tân.

Trong thi-trinh của Chapman lại có bòn đán cù vấn-dè chính trị ở nước ta, theo ý-kien ông thi việc phục-hưng thê-lý cùa các vua chúa chinh-thúc (tứ Chúa Nguyễn) sẽ được nhân dân rât hoan nghênh, ông nói việc cùa quan, các hoang than và thán hào Việt-nam đe nghị với ông cùo vò thành-thục. Ngoài ra nêu nước Anh vi nhân đạo mà giải phóng được cao môt dân tộc tránh khỏi sự áp-chế tâu tè cảng là môt việc đich hòn làm. Chapman nói chí cùn có môt đạo quân đe 50 bộ binh người Âu, 25 phò binh và môt toán lính Án-qô đe 200 người cùng môt lòn quân Anqam cù kỷ luật và được giá-luong hâu cung dù đe chính phò và giў những đất đâ lấy được trong xù. Ông lin-ràng hòn bùn xù sê-rát trong thành. Một đòn ta khô hiếu được Chapman đe nghị môt việc rât lợi cho công ty Áo-Độ như khô mà các ngôri cầm đầu trong công-tý không chí-đe nghe theo.

Sau Chapman cuoc giao-thiệp giua ngôri Anh và vùa ta bị gián đoạn môt quâng dài. Mãi đán dời Gia-long mới thấy sas chép là trong năm 1804 cù môt viên đại sứ Anh là Sir Roberts sang ta diều dinh việc buôn binh nhưng khong có kết quả g. Lại đén 1808, cùng dưới triều Gia-long, môt đội thương thuyền Anh gồm 7 chiếc do gióng sông Nhí-hà đén tân Hanol nhưng đén bị quan ta đốt cháy hết mà ngôri Anh cũng khong tìm cách già-thù việc đò. Lại dưới triều Minh-mạng năm 1822 cù viên da-sú Anh là Crawford đén Hué triều kiến vua ta và được phép di thám thành Hué rât kỵ. Ông này cù đê lại môt tập ký sas tâ kinh thành Hué. Đó là ngôri ngoci-quoc đầu tiê, trù môt ngôri Pháp làm quan ở triều Gia-long được vào thám thành Thuận-hòa cùa nhà Nguyễn. Tập ký sas của Crawford là môt tập tài liệu rât qui giá cho những ai muốn khảo cứu về kinh-dò Hué dưới đời Gia-long và Minh-mạng.

HÒNG-LAM thuật

ý-tâm, liệu kiêm lời khuyên
giải-nóng.

Chi-cá-tường-uyng đến mọi
hồi-bồi-rồi, chàng khng bết
trả-lời-thé-pio, già Phuong hỏi
ý-kíp-miền-có-nên-đi-trinh-hợp
không? Không-trinh, Phuong
sẽ-mất-tai-sản, và nỗi-út-ýc-a
nàng-làm-sao-ni-e-giám-đi-được.
Mì-trinh, the-nào-Viễn-cũng-bị
bắt, vì-nhà-chức-trách-đã
để-giấy-truy-nã-ra-số-Mèo-
thán-ngoài-Bắc, thi-Viễn-trốn
sao-thoát, Vâ, cái-hàng-người
như-Viễn, cũng-nên-đè-cho
pháp-luat-trùng-ti, làm-giường
cho-những-thé-khác-ata...

Song, Chi-nghĩ: «dùt-giày
đóng-rung...», Vâ, giờ-chưa
phải-là-lúc-người-ta-có-thé
thẳng-ay-thé-droc!

Phê-Sau-nay, nêu-lại-gặp-cái
trường-hợp-như-Viễn-đa-lương-
gat, người-ta-có-việc-truy-nâ
ngay-ké-gian, kí-ô-còn-ghép-
ngó, dán-đo... Nhưng-dâ-lúc
mà-dân-ba-xu-biết-coi-nhau-như
dân-còn-một-nhà. Lúc-đâ, rinh-
đô-darc-hi-cá-cao, rinh-gi
han-phu-chia-anh-ký-chí-còn-là
nhưng-ết-mục-vô-ugly-trên
lâu-dò-V.đ-Nam. Lúc-đâ, moi
người-có-dắc-một-quan-niệm-là
«dân-Viet-Nam», mà-nhưng
hào-vi-của-một-người-xu-rào,
cũng-đều-có-ánh-huống-chung.

Chi-hoi-yêu-tâm-vô-chỗ-ta-
tung-cho-người-Bắc, thi-lại-là
lúc-chồng-bắt-dân-lo-egai-về-cái
sắc-khoa-của-Phuong-trong-mây
ngày-dây. Nhan-sắc-Phuong-mết

ngày-pot-sau-hẹp. Nàng-đủ-ugly
ngày. Muỗi-mượn-viec-làm-cho
vảng-khuý-khoa-ti-luôc, Chi
muối-về-bây-về-nhà-Phuong-&nâ
may. Ngày, tay-tiền-silm, có
khi-Phuong-có-ngó-nhần-một-ra
đến-mười-lam-hai-mươi-phút
mà-không-dawn-được-một-mili.
Nhều-lúc-thấy-thâ, Chi-phâ-tim
chuyên-vai-cưới, hoặc-hồi-ban
kia-khac, đê-Phuong-phí-tói



rặng, trâ-lót. Song-nàng-chi-ú
hù-quia-on, mà-hỗ-mở-miòng, là
giọng-nàng-tai-phâ-lâm-cúc-cô
với-hai-mái-dung-dung.

Lại-hai-là-dêm-ray, trong-kh
ngô, Phuong-nói-mê-nói-sóng
luôn. Nhát-kém-quas, nòng
thuờng-cho-Viễn, và-khóc-loc
sổi-dêm. Chi-phâng-nghé-cop
nòng-khuyen-dô-cho-dân-gân
sáng. Rồi-sing-nay-ngô-đò-sô,
mái-mê-với-công-viec-khon-sao,

bé-một-đi-ut-ugly-vé, Chi-là
lo-nhâ-bán-Phuong-&nâ.

Chi-giống-nhâ-dòng-đò;
mười-một-giờ-hai-k-tuoi. Chàng
cứ-xuống-toa-công-nết-mây
hang-sô, bồng-Chi-thâ-trong-dâ
lô-chô. Ngày-khi-đâ, con
Mười—đua-nhâ-thang,—
theo-sau-người-loong-toong,
hơi-to-iờ-hai-cây-vô-budng
gò-ma.

—Thầy-Chi! Thầy-về-ugly, có
Hai-Phuong-lâm-sao-đâ, thầy-?

—Chi-tai-nâ, đung-phât-g'g,
xếp-với-những-sô-sach-vào-nhâ
kéo. Chàng-vừa-đòi-mâ, vừa-với
với-một-hàn-dòng-su-ngòi-bên:

—Hé-Phuong-chinh-có-hôi, anh
nói-hội-txin-phép-về-nhâ-có-iy
viete-rất-cầu.

Dài-lát, Chi-điay-vô-ri-xe,
về-dân-nâ, vừa-dây-cáu-buc
vô, chàng-khê-giât-minh, lâi
cháp. Phuong-dang-rgđi-xép
hang-tron-giông-giông, dâu-téc
rú-rgi, dâi-mái-thao-isanh-lên
trung-rung. Chi-khuc-vô-chao
ning-yâ-vô-ugly-tro-tro. Chợ,
Phuong-chép-mát-mây-cái, và
nhuch-nép-cuoi-mâm-vô-miab,
Chi-ugao-ugap. Cung-khâ-lâc
dâu, dòn-dòn-lại-một-tay-câm
lây-Phuong, một-tay-câi-lên
vâ-ugly:

—Phuong-l, Phuong-cùng
buôa-riul... Phuong-cùng
ngâi-dâu-vô-hoc-tin-ay-nâul...
Thay-teng-thi-thao-ben-tai
Phuong-quay-lai, hâ-tay-Chi-râ,
cuvôi-khanh-khách:

—Thôi-đi, anh-Viễn-l... Anh
đúng-danh-là-em-l... Anh-vâng

và-bây-nhiêu-bon-mà-không
sô-em-sao-???

Nghe-Phuong-cuoi-rung-rô,
Cui-câ-sô:
—Khing! Cui.. Cui-dây-mâ,
Phuong! Phuong-oi! Phuong
đi-lon-chua?

Phuong-ogô-ugac-nhâ-Cai.
Một-giây, hai-giây, hàn-râ, nâng
môi-xúc—dòng-vô-rô, hai
hang-nước-mát-tri-tu-lâa-trên
gò-ma.

Cai-nhâ-xuống-canh-Phuong,
kéo-xat-nâng-vào-minh. Gó-dâu
vào-vai-Cai, Phuong-ogô-ugac,
nhâ-tuore-Cai-nhâ-châ-tay,

sóng-như-muôn-truyen-sang
cho-nhàng-một-môi-su-oi:

—...Phuong-cù-dâ-tâm-mai

...Thé-Phuong-không-nge-lời
toi-sao-?... Tâi-cù-Phuong-nghí
mâ-dân-ke-không-ra-ki-iy,
còn-hai-suc-khoel... Phuong
còn-trê... cùn-cép... cùn-hy
vong-dé-mot-luong-la-hanh-
pauc-khac...

(con-nâa)

VŨ XUÂN TU

CAI A - PHIËN

Thuốc-Tú - Nhật - Khurc-Vân-Hoàn
sô 46, giá-1vô và-nhâ. 3550-vô-lon

Ve-nhỏ-1p00-uống-từng-day
chí-bán-tai-nhà-thuốc-hoặc-các
đai-ty-dâ-các-ông-không-cần
tiền-mua-luon-một-lúc, cùn-các
ô-tinh-xâ, chí-nâng-giúp-theo
cách-tinh-hoa-giao-nâng,
nghiên-nâng-7p00, nghien-nâng
3p00 (đâ-khô)cái-dâ-dang-ma
hết-thuốc). Sâm-phung-tuyet-
cân-1p50. Thuốc-tuyet-cân
0p25 và-phâ-trâ-1/3-tiền-trước
nhan-phien-de-tên-M.-Ngô-vi-Vô
Viêt-Long 58 Hàng-Bè-Hanoi.

Cân-them-rất-nhiêu-dai-ly-tai
khắp-Trung-Nam, Bắc-xin-vi
lur-vô-thinrong-lir-ing

cách-kai-a-phâ-vi-lê-reng-không
hang-dross-vây-muôn-bé-cán-ké, xin
vâi-vô-0p07-tem-(cô) lâm-tiên-giú-vâ
cô-quyen-catalogue-biêt, giây-ugot
300-trang, nói-dâ-cac-benh-trâ-kh
mìn-sinh, cai-a-phien, lâm-tiên-ug
vâe-cac-thu-thuoc-Nhat-nâ

ÉTABLISSEMENTS
TRƯƠNG - VAN-TU
FABRICANT — REPRÉSENTANT
COMMISSIONNAIRE
265, Marchal Pétain Hanoi

Tussor demi-soie khô 80m \$500
Tussor rayé khô 80, 5410
Crêpe rayonne khô 80, 5320
Serge blanc khô 78 5520
Toile demi-soie rayée khô 82 5540

MỘT VỀ NHÌU: da vernis den
(open), da vernis Hàng-kong-hân
râ-gia-1p80, 1-pied-còn-râ-lâ. Gói
đi-xa-nhanh-chong, tinh-thêm
0p05 1-pied-cuôc; Tussor nguy
dung-lâu-muôu-giú-0p15-timbres,
tuy-may-nha-buon-giú-45-timbres

AI MUỐN DÙNG THUỐC
BỐ CÙNG TÌM THUỐC

sâm
nhung
bách
bò

Hồng-Khé
75 Hàng-Bè-Hanoi. Mỗi-hộp 1\$20

LOẠI GIA - ĐỊNH

(Quốc-gia)

THÊM NHIỀU MỤC VỚI
BẢN ĐỌC

Trâ-nhâ-câu-hỏi. Dâng-tên
tuoi, ý-thich, trac-dôi-nhưng
thir-tu-tranh-ânh, carte-postale,
giá-ban-vô-mot-nhâ

Gần-500-trang
Ấn-lát-công-phu
Ban-thuong \$450
Ban-quy 20\$00

QUE HƯƠNG

túc «Thieu que hương»

Gần-500-trang

Ấn-lát-công-phu

Ban-thuong \$450

Ban-quy 20\$00

ANH - HOA

69, Rue du Charbon-Hanoi

Thur-và-tien-de-tien-ong:

MAI VĂN PHÚC

Autorisé: (publi-cation crée-antérieure
ment à la loi du 13 décembre 1941)

Ed. Hebdomadaire du Trung-Bac-Tân-Van

36, Bd. Henri d'Orléans - Hanoi

Certificé exact d'insertion

Tirage à 1000-exemplaires

L'Administrateur Gérant: Ng d.VƯƠNG

58 - Roule de Hué - HANOI

Giày-dép, guôc-tân-thori-v.v...

Toàn-gia-161, kiêu-dep, huy-thi-giá

phát-châng. (Cô-catalogue-kinh-biển).

Bản-huon và-hai-lê-kháp-mai-nâi.

34

34

THANH - ĐẠM

của NGUYỄN - CÔNG - HOÀN

Tác-p-âm-dâc-biêt-vô-quan
trưởng-1-500-trang-4p50 (co-in
rieng-5-bản-dâ-ly, mỗi-bản
20\$00)

SÓNG GIÓ

BỐNG CHÂU

của THÁI VI LÂNG

Nhưng-thâm-cánh-lại-bài-biển

Bóng-châu, in-lân-thu-hai

gia-1250

Nhà-ranh-bản:

DÒI MỚI 62-fakou Hanoi