

TRUNG BAO CHUNHAT

COPIE LEGAL
PROOF
NEA 21674



MINH - VƯƠNG
NGUYỄN TRƯỜNG

Nhân đạo hóa chiến-tranh ?

SƠ KHU — GIÁ ĐỎ
— VIỆT NAM

TUẦN-LỄ ĐÔNG-DƯƠNG

Buổi tối hôm 18 Jan tại Daïgu, quan Toàn-quyền đã cùng với các ông Da Boisanger giám đốc phòng ngoại-giao và Aurillac chánh văn phòng tiếp ông Ogata, chánh phủ bút bao Asahi, ông Masuda trưởng ban những việc Đông-Á cũn bão đó, ông Nakamura đại bút bao Asahi, do quan lãnh-sự Sào trong phái-bộ Nhật & Saigon giài-liệu.

Sáng-chờ-nhật 20 Juin, tai bến-bois S. H. Đông-hàng-Nhân (N. C. H.) đã nêu kỷ-lục mới về mòn 100m brasses với 1 phát 21 gày/25.

Quan Thủ trưởng bộ thuôc-dia đã gửi cho ông Đốc-lý tuanh-phố Bordeaux 800.000 quan là số tiền của ủy-hoa cựu-tế Đông-dương quyền giúp dân bị nạn Bordeaux bị ném bom hôm 17 Mai vừa rồi.

Nhiều dịp quan Toàn-quyền ký ngày 24 Mai 1943 do đê-ngrí của quan giám-đốc nhà học chinh Đông-dương thi tu-nay giờ-day khoa Âm - phae định là 18 giờ cho các lớp ban trung-hoc, 20 giờ cho các lớp ban liew-hoc. Giáo-sur nào day đưốc giờ se được coi như giáo-sur chính. Ngoài sự day, giáo-sur còn phải có các cuộc hội-hanh, đám-luận, và em-nhau để học-trò dù. Ngoài giờ đã định, giáo-sur còn được linh 4\$ một giờ nếu có bằng Cao-dâng nhac-hoc hoặc co giải thiêng viên nhạc-hàng Paris. Các giao-sur khác được linh 3\$ một giờ.

Cuộc trien-lam nghệ-thuat Đông-ương o Tokio da kien lieu. Món ngay có từ 1.500 đến 2.000 người đến xem.

Nhiều hoa-sí Nhật đã đến ngâm nhau rất lâu những tác-phẩm của những hoa-sí Đông-dương. Trong số hoa-sí Nhật có hai ông Araki Juppo và Kawai Grouko là hoa-sí theo phái cõi-truyen.

Bức tranh nhan đề « Đông-nội » của Inguimbert rất được lưu ý.

Trong những tác-phẩm đã bán rồi có những bức: « Cái công lồng láng » của Nguyễn Văn Thủu, « Mùa hè » của Lương Xuân Nhì, « Ô rưởng về » của Trần Văn Can, « Cản i biển » của Tô Văn San, « Cố khau thue » của Nguyễn Văn Sang.

Những đồ sộ và đất cũng rất được lưu ý.

Cuộc trien-lam này sẽ dài xuống Osaka trong một tuần, rồi đến Kobé.

Thi-hanh nghị định ngày 12 Mars 1942 và 31 Mai 1943 của quan Toàn-quyền, người nào có thóc (trên 2 iáp) và gạo (trên 1 iáp), trong khoảng từ 25 Jun đến 10 Juillet, cũng phải khai kê rõ tên và địa-chi dung của mình, tại sao mình có thóc gạo trứ (thuộc quyền sở hữu của mình, hay của người ta đem cầm, hoặc để trong kho, hoặc mua giữ hộ, hoặc cho vay trước v.v.) sẽ do la bao nhiêu và các nơi mua-trú.

Những người trù thóc gạo có thi tu-de mòn bán, miễn là phải theo đúng giá chinh-più đã định.

Chinh-più sẽ điều-trá rất kỹ cang và sẽ dùng mọi phương-phap để kiểm sát các lời khai xem có dung không.

Nghị định quan Toàn-quyền ngày 12 Mars 1942 có thể phạt người khai man lời 2 năm tù.

Đem một số gạo bãit cù là bao nhiêu và tình hình này đến Võng khác đều phải có giấy phép. Những người mang ở quay ra tình án nếu muốn tránh sự lời thobi trong lúc đi đường, thì nên xin ở lòi sứ trong tin một bản giấy thông hành.

Quan Toàn-quyền đã chuyển giao về bến Bô sít liền 1 291 882 quan của nghiệp-doин thương mại thuôc-dịc quyền giang thành-phố Orleans.

Quan Toàn-quyền đã ký nghị định ngày 16 Jan 1913, cho dã tại phò TaNgô sú Hanoi một quỹ cứu-tế tài nạn chiến tranh.

Đại tướng Iwam Mitsui số-via hội Papag-sy Quang-gia Nhật đí kinh-ly miền Nam-Viet-Hanoi sáng 25 Juin. Ngày tiếp phong-vien các bão Asama Ngai nói về cuộc hòa-hiep hiện-tai và cho biết rằng nay là lần thứ ba ngai qua Đông-dương.

Chiều 26 Juin ngai đã lên đường về vi miền Nam.

Năm 1913, hội khuyến-hoc Cần-thơo giải thưởng văn chương lấy tên là « Giải văn-chương thí-khoa Nghĩa »; có một phần thưởng duy nhất giá trị ba trăm g (300\$00).

Chinh-nhưng văn-sí Nam-ký được đai thi,

Những loại được đai thi là:

- (1) Tiêu-thuyết: chuyên dài, chuyện ngắn
- (2) Phỏng-sự.
- (3) Ký-sự.
- (4) Ngữ-luận.

Có một đồng-bạc mà muôn làm giàu nhanh chóng =
tương-thiện thi chí có cách là: MUA VỀ XÓ SỐ ĐÔNG-PH

Các chính-giới Anh tuyên-bô rằng cuoc đõ-bô của Anh Mỹ lên Âu-châu sẽ khởi vào ngày 3 Juillet.

Dù thật hay hù, tin đó cũng đã làm cho cả hoan-cầu chủ ý. Chúng ta cũng không thể dừng đứng với cuoc đõ-bô, cho nên T. B. C. N. số sõ sẽ ra một số bão làm vừa lòng tất cả mọi người, nói về cuoc đõ-bô này và sự quan-hệ của

BÌA - TRUNG - HẢI

với cuoc đõ-bô vi-dai này. Chúng tôi sõ nói về Địa-đưc Bìa-trung-hải — Bìa-trung-hải và những than chót của nó — Thương-thuyễn ở Bìa-trung-hải

Bìa-trung-hải trong lịch-sử và nhiều điều rất bõ-ich cho sự hiểu-biết và sự đõ-bô nay mai sẽ xảy ra

Khắp các mặt trận Âu-châu, ở phía Đông cũng như phía Tây và phía Nam, vẫn yên ổn và chưa có gì mới lại. Người ta phải lèi-lèi là vì sau cuộc đại chiến 1914-1918 vẫn chưa thấy sảy ra, Tuy theo các tin sau cùng thì cả hai bên đều đã sưa soạn xong về quân sự và sự yên lặng hiện nay chỉ là sự yên lặng nặng nẽ, trước một cơn giông bão. A. cũng tin chắc rằng ở Âu-châu sắp sảy ra những việc rất trọng đại nhưng không có thể đoán được —cứu-đat-chien-nam nay sẽ sảy ra ở chiến trường nào và bao giờ mới bắt đầu. Các giải-quan-sự ở Bìa-lanh nói rằng hiện nay can đao quan Đức đã di-đong sicc từ lán và chỉ đai lệnh là hành động. Các cuộc tần-công tung khói một của quân Ngà, tại miền Véliki Louki, phi-đông Kharkov và miền nam Leningrad, đều bị quân Đức đánh lui hết. Phi-quân Đức vẫn rất hoạt-động và vẫn luôn luôn đánh phò các truong bay Nga, các nơi lõi trung-quân lính của Nga ở trên sông Donelz và các xưởng kĩ-nghệ ở cửa sông Volga.

Tai mặt trận mới là hải và lục quân ở miền Nam Á, cả hai bên Trac và đồng-minh cũng đã đai bi-giảm xong, chỉ may mai đai bắc sõ nõ. Từ mấy hôm nay quang cảnh quan-cảng Gibraltar rất hoat động: hôm giài đây 10 chiến hạm Anh trong đó có cả thiết giáp-hạm « Georges V. » đã từ Đại-ly-dong về Bìa-trung-hải. Còn một thiết giáp-hạm nữa gồm có ba thiết giáp-hạm kiêng « Nelson » và « Elsabeth », 2 chiếc hàng-không mầu-hạm, và

Và có tin đồn may mai Đông-cung Thái-tử Don Jaan sẽ nứce và có lẽ ở Tây-ban-nha sắp có cuộc phõi-thich như người ta vẫn dự đoán,

Tuân-lê Quốc-tê

nhiều diết-ngu-lõi hiện đang đao ở bến Gibraltar. Tai quan-cảng này vừa làm xong một truong bay dài-núi cho các thay-ph-cer-dâu.

Về mặt Địa-trung-hải, tuy Anh Mỹ đã chiếm cả thết hãi lõi vi phi-cer và tàu ngầm Ircuc

Hải-quân lõng-trưởng Hoa-kỳ, đại-lá Kurokura tuyin bõi áng cuoi năm naug Hoa-kỳ sõ có một đội hàng-không mầu-hạm mạnh gấp mây lần đội hàng-không mầu-hạm hồi chiến-tranh mới bắt đầu. Phê - binh lõi tuyen bõi đõ, häng Domei nói rằng vì sự thất bại daõi daõi của quân Mỹ từ ngày 8 Décembre 1914 đê, nay mà trong khoảng 18 tháng Hoa-kỳ đã ba lần thay đổi nguyên-tắc cõi-yêu về chiến-luc trên mài-bõi. Đầu tiên Hoa-kỳ theo chiến-luc dung thết giáp-hạm. Sau tron Trân-châu cảng-lai đõi sang chiến-luc dung hàng-không mầu-hạm nhưng sau khi đã mất 1 hàng-không mầu-hạm thì lại đổi sang chiến-luc dung các nor cao cu không huu-hieu. Nay thấy không công hiệu, Hoa-kỳ lại giờ-lai chiến-luc dung hàng-không mầu-hạm.

Cuộc kháng chiến ở Âu-châu vẫn rất dài-dõi. Phi-quân đồng-minh lõi quay vào đánh phò le Creusot, một thi trấn kĩ-nghệ ở miền giữa nước Pháp, một tron rât khung-khiếp. Kêt quay tron nay có iới 300 người chết toàn là thợ thuyền và trong dân và hàng-trâm người bị thương Wuppertal ở phia Tây Đức cũng vira bì phi-quân đồng-minh đánh, sự thiệt hại rất lớn. Các nhà chuyen-món Anh phải nhận rằng trong các cuộc ném bom ở Đức và Ý mỗi ngay phi-quân đồng-minh bị hại tới 100 phi-cer và 500 phi-cer cùng người làm trên các may bay, Như thế dù rõ sõ thiệt hại mà Truc đã bão không phải là quá đáng.

Về chính-tri, đén nay người ta đã biết rõ hàn-hang chính-Anh, Mỹ đã can thiệp vào Ủy-ban-hanh-dong Alger để giải quyết cuộc bất-hòa giữa hai-tướng Giraud và de Gaulle. Theo sự định-dinh giua Ủy-ban Alger thì tướng Giraud sẽ chỉ huy các đạo quân ngõ-hàng người Pháp ở Bác-Phi và Tây-Phi-thuộc Pháp còn tướng de Gaulle thi chỉ-huy quân của các xã thuộc địa Pháp khac theo phe-nghich. Người ta lai rõ ràng thay-quân đõ dõc Michelier và đại-tướng Prioax đã bị thoi.

Và có tin đồn may mai Đông-cung Thái-tử Don Jaan sẽ nứce và có lẽ ở Tây-ban-nha sắp có

Liệu có phương-pháp gì để NHÂN-ĐẠO-HÓA CHIẾN-TRANH CHẶNG ?

Một tin Transocéan gửi từ Madrid, kinh-dô Tây-ban-nha, ngày 6 Juin vừa rồi có nói rằng: Trong một bản thông điệp của bộ ngoại giao Tây-ban-nha gửi cho các báo có nói về việc nước Tây đề nghị máy phương pháp sau này để nhân đạo hóa chiến tranh:

1) Các nước tham chiến phải chỉ rõ những miền trong đó có những mục đích quân sự.

2) Các mục đích quân sự ở trong những khu đó phải định lại một cách rõ rệt hơn.

3) Các nước tham chiến lại phải định rõ cả những khu không có mục đích quân sự. Đất đai ở những khu đó phải chỉ rõ là những khu không thể bị oanh-tạc được.

4) Tây-ban-nha còn đề nghị việc lập một ủy ban trung lập thường trực trong đó có các đại biểu của các nước tham chiến phải đến dự. Các ủy ban này cũng giống như các ủy ban sản sót đến từ bình thường cuộc chiến-tranh trước.

Bộ ngoại giao Tây-ban-nha lại có ý nói rõ rằng nước ta không có ý làm giảm sự hiệu quả của các đoàn phi quân các nước và nước do thành-minh rằng Tây-ban-nha không bao giờ làm việc cho một nước nào khác trong khi đề nghị việc nhân-đạo-hoa chiến-tranh. Bộ ngoại giao Tây-ban-nha đã thông cáo việc này cho chính phủ Pháp biết và nói trước kia, ngày 21 chiến-tranh mới sáu tháng, Tây-ban-nha đã quyết định đến những phương-pháp chiến-sản nhân-đạo và tìm cách cho Ba-lan khỏi bị xích-hóa. Chính quốc-trưởng Tây, tướng Franco cách đây một năm cũng đã có nói về việc này với M. Taylor, đại-biểu của Tổng-thống Roosevelt ở tòa thánh La-mã.

Và nếu chúng tôi không nhầm, thì từ lúc chiến-tranh phát khởi ở Âu-châu đến nay, đức Giáo-hoàng cũng đã mấy lần ở lờ-hó-hào tha thiết các nước tham chiến không nên tàn sát nhau một cách quá vô nhân đạo như ném bom xuồng các dò-thi lớn không kè gác

Thông-chê Pétain đã nói:

Hồi có bài luận mà mỗi đồng-tâm của quốc-gia được thất chêt, chúng ta sốt sùi quay quần để làm sự bảo-vệ chung. Sự ghen gùi đó, au chí là tự-nhiên, là hy vọng nâng đỡ nhau trong cuộc phu-hưng. Nhưng Quốc-gia Czech mện côn phải cần sự thông-nhiết của nước láng giềng.

dến các khu dân-cư, các nhà thờ, các nhà thương v.v...

Ta có thể nói rằng các nước tham chiến trong khi chiến-tranh ở thời-kỷ quyết-lật này cũng chẳng khác gì máy con thú dữ tranh mồi đang háu-máu, không thể phương-nhìn nhau, hoặc để đặt trong việc dùng sức để cốt thắng bên địch. « Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chém », câu phương-ngôn của nước ta thực đã rất đúng. Trong lùi hai con mồi thú dữ giao tranh thì mỗi lùi hầm hố, mỗi cuộc vật-lon, tranh sao cho khôi-hại lây đến ruồi muỗi, cày cỏ & quanh bái chén-trường? Trong cuộc chiến-tranh giữa hai phe cường-quốc, đồng-minh và Trục, ngày nay cũng vậy. Mỗi trận đại-chén sảy ra bắt cứ ở mặt trận nào, mỗi cuộc oanh-tạc bắt cứ ở đâu, không tài nào tránh khỏi hại lây đến tinh-mệnh, tài-sản của những người vô-tội không bị chiến. Đó là chưa kể những cuộc ném bom lòn lao của các đoàn hàng ngàn phi-cơ trên đất địch và những cuộc đánh phá để gây sự khủng-bố trong dân-gian bên đối thủ, cùng làm cho quân lính giảm bớt nhuệ khí. Bom, đặc-nhiên khi còn vỡ-tinh rơi xuống giữa những khu đông dân-cư hoặc một cuộn hòi-hop nào: những khi ấy có thể làm thiệt mạng hàng ngàn vạn người chưa biết chứng Lại có khi một nước trung-hoa hoặc bất-tham chiến mà vô tình cũng có thể bị hại lây về chiến-tranh. Đó là tinh-hết nước Pháp và Đông-dương ta ngày nay vậy. Nước Pháp là bao lòn của Âu-châu trông ra Đại-tây-dương còn Đông-dương là bao lòn trên bờ Thái-binh-dương. Chỉ vì vị-trí địa-điểm của nó mà cả hai nước đã cùng chung một số phận và đã nhiều lần bao nhiêu dân-vô-tội, lương-thiều ở trên hai miếng đất đó đã bị tai nạn một cách vô cùng thảm khốc!

Những vụ ném bom ở Paris, Rennes, Rouen, Dunkerque.... và ở Haiphong, là những chứng cứ hiển-nhiên trong việc đó.

Đứng trước những tình-th thế bất-công và oai-ôam đó nói đến việc nhân-đạo-hoa chiến-tranh, phải chàng là một chuyên vở lý, một việc không thể thực hành được?

Hội Quốc liên dâ tinh dâ văn - dê này

Từ ở thời-kỷ thái-cô, ngài-ời ta còn trong chiến-bại thì một nước cũng như một người vong-dâ man thi-kết bị thất-bại chỉ là mèng chỉ còn là mòn ôm ; chơi trong tay kè dâ thắng, có thể bị diệt-vong hoặc bị nô-lê. Khi người ta dâ khôn-hơn và nhân-đạo thi cuộc chiến-tranh cũng có cái vẻ nhân-đạo như tất cả các cuộc đấu-địch khác giữa xâ-hội. Và từ đây chiến-tranh đã thành ra một cuộc phản-tranh có luật-lệ, phải theo đúng những điều-lệ đã thảo ra và lòng nhanh-tu quang-dại.

Trong cuộc đại-chiến trước và cả trong cuộc đại-chiến này, người ta đã có lục được thấy những phi-công cao thượng và có tinh-thần thượng võ đã di-ném vong-hoa xuống để viếng những phi-công bèn-dịch đã xáu-số bị minh-hả.

Lòng nhân-tu đó đã dần-dần ghi vào trong bộ nhân-quyền và gần đây đã thành luật-lệ trong hợp-ước của hội Quốc-liên. Trêa hồ-hồ Genève, đã bao lần người ta tranh luận về lòng nhân-đạo và việc nhân-đạo-hoa chiến-tranh. Người ta đã đặt ra luật chiến-tranh để cung-theo: nào là phải trọng-những người không-thiên, cùi trừ khi nào những kẻ đó có cầm-khi-giới trong tay; bảo vệ cho các tù binh-tranh khỏi những sự tàn-bạo và những cách-bảo thủ dâ man; tha cho những tù binh bị đau-đau và bị thương nặng về nuce; cấm những đạo-quán chiêm cùi một xí-xa nào không được bắt-buộc nhân-dân xúi-dò tham-đự chiến-tranh; sau cùng là việc cấm-dung các hơi-ngạt, hơi-độc và việc cấm cuộc chiến-tranh bằng vũ-trang



Các phi-cơ phóng pháo đang ném bom xuống một thị-trấn



Một đoàn phi-cơ phóng pháo đang giao chiến trên không-trung

theo đúng các điều khoản trong hợp-ước ngày 17 Juin 1926 của hội Quốc-liên. Ngoài hội Quốc-liên, lại còn cuộc hội nghị hòa-binh ở La Haye có cả các nước không có phần trong hội Quốc-liên cũng dự vào. Hội-nghị này cũng theo đuổi một mục đích là trừ chiến tranh và nếu không thể được thì làm cho chiến-tranh đỡ tàn khốc.

Nhưng các đạo luật chiến-tranh và các hợp-ước nhân-dao do xét về lợi cho kẻ mạnh hay kẻ yếu? Ai cũng hiểu là luật chiến-tranh đã ra là có ý đe che chở cho các dân-tộc nhỏ và

yếu hèn. Luật trung-lập cũng thế. Nhưng theo nguyên-tắc thi-thế, nhưng sự thực thi-trái hẳn. Khi hai người không đồng-dúc tranh đấu các lực-lệ chiến-dấu binh như để giúp kẻ yếu thường lại lợi cho kẻ mạnh. Như cuộc đấu-kiem một cách nhã nhặn để giải quyết, nhưng cuộc đấu bát lòn giùa cá nhân để giàn-bốt sự may mắn của kẻ mạnh. Một người nhỏ và yếu nếu có học-nghề đấu-kiem thi có thể đánh với kẻ mạnh được, nhưng nghề-làm là nghề-phải học lâu và tốn tiền, kẻ bình-dân không mấy ai học được. Đến phép đấu quyền Anh cũng vậy; nhưng trong phép này sự-mạnh-thần-thì đã giúp cho sự-thắng-lợi nhiều. Vì lẽ mà người ta phải xép các người đấu quyền theo sức-nặng. Nếu không có luật-lệ, một người kém-sức khỏe và ít-tập có thể trong lúc nguy-nan dùng cách cắn, đánh... những quả-cầm hoặc đánh-bả-hộ để thoát thân. Như thế lu-lết vẫn lợi cho kẻ mạnh hoặc cho kẻ-hay-luyện-tập.

Sau cùng để súng-đòi thi có thể-làm cho người ta ngang-sue-hon-nữa. Như khâu-súng lục có thể giúp cho kẻ yếu gặt-dược kẻ mạnh. Dùng nó, nhiều khi một người đàn-bà yếu-ớt,



Quang-tâng một thị-trấn sau
một vụ đánh phá của phi-cơ

kém-sức đàn-ông, có thể giết một người chồng ngoại-tỉnh bay một người chồng say rượu lâm-ác trong một con-gian-túc.

Trong các cuộc chiến-tranh cũng vậy, các thử-khi-giới tối-tàn đã giúp cho kẻ yếu-danh-nồi kẻ mạnh. Trong lịch sử thế-giới, ta đã thấy nhiều cái-giường rõ-rệt. Hồi 1894-1895, nước Nhật duy-tân, tuy ít người và nghèo-hor, đã thắng được nước Trung-hoa không-lồ, rồi đến năm 1905, nước Nhật đó đã thắng-nồi nước Nga là một dân-tộc mạnh-nhất Áu-châu. Bài-học đau-chắc-nhưng kẻ mạnh không-sao quên được. Nhưng khi-giới chưa-sự-bất-công thi cũng có khi-lại gây-rất-một-sự-bất-công-khác-lots-hor.

Tiếp theo-rằng, một nước có-nhiều-lu-lèn có thể mua hoặc chế-tao-nhiều khi-giới tinh-xảo và trở-nên một nước-mạnh. Vì như nước Đức-hội cuộc Áu-chiến trước và trong cuộc chiến-tranh này, bao giờ việc tổ-chức kỵ-nghệ cũng là một lực-lượng-rất-lớn của nước đó. Vả-lij, chính-thì một nước-dân-tài đã-bắt người ta hi sinh quyền-lợi cá-nhan mà giúp nước và đoàn-thể-lại-tang-thêm-sự-may-mắn trong-một cuộc chiến-tranh.

Trong thời đại-van-minh này, các nước đã cùng-cam-doan với nhau-bằng-những hợp-ước-trịnh trong-về-việc-trọng-các-diều-luat chiến-tranh dà-cá-m, Hội Quốc-liên vẫn-hết-sức-theo-dui viêc-tài-giảm-binhh bị-từ-bao-nhiêu-năm-nay. Nhưng than-đi cả hai viêc-trên nay chỉ có-sự-thực-trên-tờ-giấy. Trong lục-nước ta

đang-tìm-cách-giữ-cho các-nước-phạm-vào luật-chiến-tranh-thì có-nước-lại-dự-bị nhungs-doi-phi-co-de di-ném-bom, như-thế là họ đã-pham-vào luật-bảo-vệ-lương-dân.

Cả-người-dân-bà-xưa-kia chỉ-chuyen-việc-cứu-người-bị-thương-ngoài-mặt-trận-nay đã-hỗn-dần-tham-dự-hỗn-vào-chiến-tranh. Trong-các-cuộc-chiến-tranh-gần đây, người ta đã-phai-dâng-hết các-lực-lượng-toàn-quốc. Trong-cuộc-nội-chiến Tây-ban-nha, người ta đã-thấy-các-thiếu-nữ-sung-vào-doi-quân-có-súng-cối-xay. Cả-bên-Nga, số-nuong-tử-quân-ra-mặt

trận-cũng-dâ-khâ-nhieu. Cuộc-chiến-tranh-chi-càng-này-càng-lan-rông-thêm-và-bao-trùm-tất-cá-các-nước-tham-chiến. Các-hợp-ước-tài-giảm-bà-và-nhân-dao-hoa-chiến-tranh-cũng-không-thể-chê-chở-một-cách-hiệu-quả-cho-người-yếu-được. Các-hợp-ước-nhân-dao-như-việc-cấm-cá-thí-khi-giới-giết-hại-nhiều, cho-phí-cô-ném-bo-xuống-cá-thị-trấn, chó-tau-ngầm-di-dòn-dánh-cá-thu-buôn, cuộc-chiến-tranh-bằng-hoa-học có-thể-nào-thực-hành-được-chang? Đó là-việc-rất-khó, vì-chính-những-thí-khi-giới đó-lại là-de-giúp-cho-kẻ-yếu-chống-với-kẻ-mạnh. Như-thì ta có-thể-nói-dẫu-xết-về-phương-diện-não-chảng-nữa, các-hợp-ước-hạn-chế, cả-những-hợp-ước-rất-nhân-dao-nếu-thì-hanh-thi-rất-thết-cho-nước-yếu-là-nước-có-thể-khi-xâm-lăng-dễ-dâng-tập.

Đến-dân-các-nước-mạnh-nhất-cũng-không-thể-yêu-ôn-được?

Xưa-kia, một-dân-tộc-mạnh-xâm-chiếm-một-nước-làng-giêng-yếu-hor-minh-không-bị-cái-nugy-về-các-vụ-giả-thù-dối-với-dân-trong-nước-minh-vì-dùm-một-nước-mạnh-đã-được-chê-chở-hỗn-sử-cá-c-dạo-quan-thắng-tranh. Nhưng-den-nay, có-cá-cuộc-danh-phá-bằng-phi-cơ-thi-một-dân-tộc-đã-yêu-vào-chiến-tranh-dâ-wanh-den-dâng-cố-sẽ-thể-bị-cá-cuộc-ném-bom-tàn-sát-lương-dân. Một-dân-tộc-yếu-hor-mỗi-khi-gặp-sự-thết-bại-có-thể-thu-góp-tau-lực-dâ-danh



Những đứa trẻ-vô-tội-vi-chiến-tranh
mà sa-vào-cảnh-thiêu-thôn-và-cô-i-cát

với-quân-thủ-cướp-nước-minh-một-trận-eu-đi-cùng-và-trong-trận đó-có-thể-dùng-bết-những-cách-tàn-bạo-như-ho-độc-và-vi-trùng-de-làm-cùn-benh-dịch-bị-thiệt-hại-lớn. Cái-chết-ở-ngoài-trận-diện-không-phai-bao-giờ-cũng-dau-dồn-hơn-những-cái-chết-khác. Nhưng-sự-dau-dồn-do-cátc-tai-nan-như-phát-hoả, đầm-tàu, đỗ-lô, rơi-phi-cô-và-cá-những-tai-nan-khác-có-khi-lai-còn-kém-sự-dau-dồn-do-chiến-tranh-gây-ra. Đến-cátc-benh-hoang-như-những-chứng-nan-y: ung-thu, bênh-tê-liết, bênh-thien-dầu-hổng-và-muôn-nghìn-chứng-khác-còn-gây-chó-người-ta-nhiều-sự-dau-dồn-khô-não-hor-là-bom-dạn. Như-thì,không-khô-những-khô-chiến-sí-vi-việc-nước-mà-phai-bỏ-minh-nơi-chiến-diện-chết-một-cái-chết-về-vang, nhung-người-dung-ngoài-chiến-tranh-phai-nạn-chết-lày-vi-tên-hay-dan-lac, có-khi-còn-sung-sướng-hor-là-chết-vi-có-khác-hoặc-sống-một-cách-ngác-ngoài. Đối-với-nhiều-ke-khô-não, bết-dầu-chiến-tranh-dâ-không-giải-phóng-cho-ho? Dựa-vào-cácd/người-ta-dâ-bác-hết-cács-thuyet-về-việc-nhân-dao-hoa-chiến-tranh. Trong-cuộc-chiến-tranh-toàn-thê-như-lời-đại-tướng-Ludendorff-đã-đự-đinh-và-thì-ta-dâ-thấy-xây-râ-gần-day, ngườitá-cho-rằng-dâ-có-chiến-tranh-thì-cács-chiến-tranh-cần-phai-tối-lưu-kuyết, tối-tàn-ác-de-cho-nước-manh, có-thể-de-bep-nước-yếu-một-cács-chanh-chóng-và-vi-một-mục-dich-nhân-dao-tối-cao!

Có thể nào nhân-hóa chiến tranh chặng?

Có thể dùng phương pháp nào để làm cho chiến tranh đỡ thảm khốc chặng? Người ta vẫn lòng nhân vẫn đặt vấn đề đó lên trên cả các cuộc xung đột. Nhưng theo một thuyết binh bị của một người Đức Clausewitz sống cách đây chừng một thế kỷ nghĩa là sau các trận đánh của vua Frédéric II (Đức) và Hoàng đế Napoléon-luân thi chiến tranh phải là một sự tàn bạo để cho nước này có thể diệt một nước khác. Cái quan niệm về chiến tranh đó, trước khi cuộc chiến tranh 1914-1918 xảy ra, Von Bernhardi, đã nhắc lại và cho rằng cuộc chiến tranh càng givent và tàn hại bao nhiêu thì lại càng nhân đạo bấy nhiêu vì kinh tế bị giết hanh chóng hơn và chiến tranh không kinh liêu hơn.

Sau cùng đến đại-tướng Đức Ludendorff, tác giả cuốn «La guerre totale» cũng nói đến chiến tranh toàn thế và cho rằng trong lúc chiến tranh thi chính trị cũng phải hoàn toàn như ngày nay, mỗi bên đã theo thuyết chiến tranh hoàn toàn triết để thi liệu bên đối thủ có thể dùng cách nhân đạo mà đối phó được chặng?

Rhông, phe thua cũng như phe được đã dùng cái lý «đi với bụi mìn» và «đi với ma mẫn» để tự bào chữa.

Cũng vì vậy mà ta thấy cuộc chiến tranh chỉ càng ngày càng dữ dội, kịch liệt thêm và đã báo trùm tất cả hàng người trong các nước tham chiến không kể là quân lính hay kẻ đứng ngoài chiến tranh. Thảm khốc hơn nữa là cuộc chém giết tàn khốc và rất có khoa học ngày nay lại kéo dài chưa ai có thể đoán bao giờ mới kết thúc. Tiếng hô hào của nước Tây Ban Nha, một nước đã đau khổ trong suốt hơn ba năm về một cuộc nội chiến vô cùng khốc liệt, có lẽ chỉ là một tiếng kêu trong bại sa mạc, không hề có một tiếng vang!

HỒNG-LAM

vô nhân đạo. Có lẽ người ta hi vọng vì thế, mà đến khi bô khỉ giải ra, người ta không còn có ý thích đánh nhau nữa. Cũng vì thế mà trong lúc cuộc chiến tranh đang dữ dội khập hồn cầu và sắp vào thời kỳ quyết liệt, có nước lại nhắc đến việc nhân-hóa chiến tranh theo đúng nghĩa đen của chữ đó.

Bác-sĩ Toulouse, tác giả cuốn sách «Faut-il humaniser la guerre?» (Có nên nhân hóa hóa chiến tranh chặng?) xuất-hàn trước khi cuộc đại chiến 1914 xảy ra, đã đoán trước những sự có thể xảy ra như kẽ định sẽ dùng những phương pháp tàn phá bị luật quốc tế cấm. Bác sĩ cho rằng phả dù bị cuộc phỏng thử, không kể đến những sự hạm chế chí quyền lợi cá nhân chính những sự hạm chế đó đã làm cho kẽ yếu' bị kẽm thê. Bác sĩ cũng định kẽ việc dùng đám bá để thay đám đông ra mặt trận. Nhưng các nhà chuyên môn quân sự Pháp đã không nghe theo và còn công kích tác giả là khác. Sự dự đoán đó đã xảy ra.

Ta thử xét xem trong một cuộc chiến tranh như ngày nay, mỗi bên đã theo thuyết chiến tranh hoàn toàn triết để thi liệu bên đối thủ có thể dùng cách nhân đạo mà đối phó được chặng?

Rhông, phe thua cũng như phe được đã dùng cái lý «đi với bụi mìn» và «đi với ma mẫn» để tự bào chữa.

Cũng vì vậy mà ta thấy cuộc chiến tranh chỉ càng ngày càng dữ dội, kịch liệt thêm và đã báo trùm tất cả hàng người trong các nước tham chiến không kể là quân lính hay kẻ đứng ngoài chiến tranh. Thảm khốc hơn nữa là cuộc chém giết tàn khốc và rát có khoa học ngày nay lại kéo dài chưa ai có thể đoán bao giờ mới kết thúc. Tiếng hô hào của nước Tây Ban Nha, một nước đã đau khổ trong suốt hơn ba năm về một cuộc nội chiến vô cùng khốc liệt, có lẽ chỉ là một tiếng kêu trong bại sa mạc, không hề có một tiếng vang!

DÓM COI:

Hòn Quê

Một tác phẩm đặc sắc nhất của Nguyễn-Khắc-MAN. Một cuốn tiểu thuyết dài đờ sô nhất năm 1943. Sach in lần thứ nhất dày hơn 500 trang. Bìa mầu do họa sĩ Lư-vân-Sin trình bày. Loại quý bia gỗ gầm, trâm chữ vàng: giờ vẫn 80p, Bạch minh châu 40p, giờ lúa thường hàng 35p. Các bạn chơi sách xin đặt tiền trước.

nha xuât - bản SÀNG, 46 Quai Clémenceau — Hanoi

BÃ CÓ BÁN:

ĐỜI BÌ MẬT CON KIẾN

truyện sáu họ của Phạm-Ngọc-GIAO — 0p50

CO THUY

tiểu thuyết được giải thưởng văn chương Tự-lye văn-danh năm 1938 của Nguyễn-Khắc-MAN. Sách dày 400 trang, bìa sáp, mầu, do họa sĩ Lư-vân-Sin trình bày.

GIÁC QUAN THỦ SẤU

của Ngọc-HỮU — giá 0p40

Ma? Mộng? Phú-Thủy?

ĐÔI CHIM THÀNH

TRUYỀN NGẮN CỦA KIM-LÂN

Cái tiếng quần chim của Trưởng-Thuận ăn khao «liên tan tráng» (1) nức cả hảng phả. Thực là một thành-tích vè vang chua từng cò.

Nhân vào ngày khồng có hội nào, các tay ăn chơi sành sỏi đến chơi nhà ông Trưởng rất đông. Họ cười nói sòn sò cả năm giàn nhà khach. Ai cũng tỏ ý bất mãn về quần chim của ông Trưởng bị đánh hỏng ở hòi Đại-Bình hôm qua.

Trưởng-Thuận phản-trả:

— Các ông tình: hôm ấy vừa gió to, vừa xấu giờ. Cả hàng phủ khong ai dám mở; thế mà tôi mở cửa, các ông ạ. Vì tôi tin ở tông chim này càng gió to bay càng hay.

«Ai lại giờ to là thế, mà đàn quâ, chết! đậu quâ. Vừa tròn trận vừa đóng đèn, Chẳng vong việc gì cả; cứ đứng đứng con chim mà ngồi ngoi lèn.

Và nói ông vừa giờ ngược bàn tay lên lắc lắc, là dáng điệu con chim đang bay. Uống một bùm nước chè, ông nói tiếp:

— Từ trung đến thượng ở thẳng băng giữa sỏi; và không qua có tội gì có thể đánh được. Mãi đến lúc đàn chim «văn thương» (2); có chàng gió to quá nén cõi một

con bắt ra bằng chiếc quạt này này. Tôi đã chắc nambi họ đánh: «trung chinh, thương tiêu thay» (3) lấy giải

Có phải không các ông? Thế mà rồi họ đánh: «Đại túy» (4), bô đẩy, có ức khồng?

Hương-Thi rit một hơi thuở lão, nói vội trong khói

— Thế sao ông không hỏi cho ra nhẽ?

— Có! Tôi vào tận trich trong то bảo: «Các ông cầm trich thế thi còn nhầm lầm. Chim bay như thế mà các ông nó dang tám đánh «đại túy» được! Tôi chỉ sợ trời gió này: «trung khú» (5) đánh «đại biến» (6) cho người ta lấy giải thôi.

Thế mà y như rằng, đẩy các ông ạ.

Ngay lúc ấy có tiếng nói ở ngoài sân vọng vào:

— Thị mão vẫn khen Trưởng Thuận chơi sành rỗi mà.

Thì ra cụ Tú bê Trang-liệt sang chơi. Tuy tuổi tác, nhưng cụ vẫn còn tráng-kien. Cặp mắt vẫn tĩnh-anh dưới hàng mi dài. Nước da hồng hào càng làm tôn bộ râu trắng muốt phết phو trước ngực. Một tay chống gậy trúc, một tay cầm qua thước che nắng, súng sinh trong chiếc áo lụa trắng dài, cu trống có phong-dộ một vị tiên.

Trưởng-Thuận chạy ra hiên, dou da:

— Nắng nỗi thế này cụ cũng chịu khó sang chơi.

Cụ Tú vuốt râu cười khanh khách:

— Gó hẽ gi. Nhận thắng

chánh Quyền nó nhà tôi bảo bén này ông có quần chim hay; nên muốn sang xem.

Ông Trưởng cười nhũn nhặn:

— Xin rước cụ vào trong nhà nghỉ ngồi chờ mát đã.

Sau một tuần nước chè tàu mới pha, Trưởng-Thuận bắt vào mời đôi chim.

— Đôi này thành đây cụ ạ.

Cụ Tú thận-trọng đỡ lấy con đực. Cầm gòn gàng trong tay, cù nặng đầu con chim lên: nhìn mắt, nhìn mồ, lسم tắc kè:

— Tình lầm! mắt uớt, thế này tình lầm.

Rồi cụ sảng xót cánh chim ra. Ngâm nghĩa hồi lâu mới đưa trả con đực, xem đến con-mái. Khi xem xong cả đôi chim, cụ nở một cười khoan-khoái:

— Tình! Trưởng - Thuận tình lầm! «Cào, bì» (7) ấy

(1) Liên tam trung: ba ngày ăn ba giải liền.

(2) Văn thương: Bay rất cao.

(3) Trung chinh, thương tiêu túy: Bay ở dưới thẳng ngay giữa sỏi; lên cao có một con bặt ra đằng sau dân không xa mấy.

(4) Đại túy: Một con bặt ra sau dân rất xa.

(5) Trung khú: Bay hay cù thấp dã bô vè.

(6) Đại b ên: Bay chệch sỏi nhiều quâ.

(7) Cào, bì: Cào là lồng cánh & ngoài. Bì là lồng cánh & trong, gần nách chim.

Do Võ Phi Hùng Cựu HS Petrus Ký (67-74) tặng Huỳnh Chiểu Đắng chủ

khắp với nhau không trách
được.

Nhưng lại một chút, cự nỗi
tiếp:

— Phàm giả cái giống chim
Vân-giàng (8) này, cứ con
nào «cào» nhọn là bay cao,
con nào «bi» to là đồng den.
Nhưng mày con được hoán
toàn cả cáo lão bì. Cao thi
«sơ, tràng» (9) mà đồng den
thì lại không «vân thương».
Đôi chim này được cả giao
lẫn bì.

Rồi cự quay lại hỏi Trưởng
Thuận:

— Tông này ông Trưởng
lấy ở đâu hể nhỉ?

— Da, Thura cự, của đội
Tùng & Hạ-duong đấy ạ.

Cụ Tú kính ngạc :

— Của Đội Tùng? Làm thế
nào ông lại lấy được cỏ hồn?

— Thưa cự, cứ kẽ hòi còn
mồ ma ông ta thi lây thế nào
được. Nhưng ông ta chết đi,
con cháu không biết chơi
đem ra chơi bẩn. Ngày ấy tôi
ngồi chơi ngoài cửa. Chợt có
con bé xách lồng chim di
qua, tôi gọi lại xem chơi,
thấy đẹp, hỏi mua; có bốn
hào chì thôi ma. Hỏi nó là
con cái nhì ai thì nó trả lời
là con cái ông Đội Hạ-duong.
— Ô! May thế đây!

Tư Khả-dĩ(vì câu nói ông
cũng dệm hai chữ khả-dĩ vào
nên người trong làng đặt ông
cái tên ấy) nghe chứng rống
ruột, nhắc nhở:

— Khả-dĩ đã chưa rồi đấy.
Ông Trưởng mò chim cho
trên cỏ Tú dưới có anh
em chung tôi thường thức.

Như thế nghĩ ra, cự Tú
sốt sắng:

— Ủ phết dãy! mờ đi cho
chúng tôi xem với.

Trưởng-thuận ngẩn ngại:

— Tôi cũng chẳng dám tiếc
cụ với các ông làm gì. Nhưng
hôm nay xấu trời lắm; vừa
oi, vừa gió tây. Tôi e con
giông.

Cứu Phúc chạy ra sân ngửa
mặt nhìn lên trời, nói vào:

— Đẹp giờ lắm, ông
Trưởng ạ. Vậy té tè thế này,
cứ gọi là chọc cung chả mưa
được.

Ông Tư thủng thẳng chêm
vào:

— Khả-dĩ đuổi được mà!

Mỗi người mỗi tiếng. Không
lẽ từ chối mãi, Trưởng-Thuận
thuật đành gọi con:

— Cụ Tạm đâu rồi!

Ở trong bếp chạy ra, cụ
Tâm thật chiếc thắt lưng
nhieu điều — giải chim —
lòng-thòng quá đau gối.

— Con xách lồng chim ra
cầu bò để thay mồ cho các
cụ xem.

Cụ Tạm lại gần vựa thóc,
tách chiếc lồng dài chim
kiêm trái hồng son quang
dần dề ở bóng mát di ra
công. Trưởng-Thuận thong
thá theo sau.

Đại lồng chim xuống về
đường, ông trưởng cởi dây,
rút ống nước dầu dây, rồi



Anh-Lú

58 — Route de Hué — HANOI.
Giày dép, guốc tân-thời v.v..

Toàn giá tốt, kiểu đẹp, hợp thời già
phai chàng. (Có catalogue kinh biếu).

Bán buôn và bán lẻ khắp mọi nơi,

mới quai tay ra sau lưng rút
chiếc quạt rất cạp quần; se
sẽ dập vào nán lòng. Đàn
chim só về một phía. Đập
mạnh thêm mấy chiếc nữa,
ông mồ hôi nắp lên. Đàn
chim bay ra một loạt; cánh
vỗ phanh phách. Bô lồng dây
cho cu Tam, ông tát tát ra vè.

Trong sân, dưới bóng cây
cây na, cây bưởi, mỗi cụ
một chiếc quạt xé ra che
mặt, nếu không có quạt thì
úp hai bàn tay vào nhau,
ngửa mặt lên trời, nhìn qua
kẽ tay cho đỡ chói.

Trưởng-Thuận vừa về dền
sân, mọi người dà khen:

— Ông Trưởng mò dàn
chim lén «tươi» quá.

Đàn chim bay bấy còn
thấp, lượn vòng quanh trên
mặt mọi người. Cố tiếng sáo
trứng kêu vo vo. Hương-Thi
hỏi:

— Cái nào đóng sáo thế
ông?

Vẫn nhìn chăm chăm vào
đàn chim, Trưởng-Thuận trả
lời:

— Cái đực «roi bạc phao»
đấy ông ạ. Nó khoe lầm, hôm
nào cũng dẫu tiên-hanh(11)
Tôi dò mài, men đóng sáo
vào mồi thôi đấy.

Đàn chim bay dâ «tit
duổi» (12). Rồi cứ cao dồn...

(8) Chim Vân-giàng: chim
bồ-câu.

(9) Sơ, tràng: sơ là bay thưa
thót; tràng là bay dài.

(10) Roi: minh con chim
diêm lấm tấm đen. Bạc phao:
lòng ở phao-câu tráng.

(11) Tiên-hanh: bay trước
(12) Tit duổi: bay cao không
nhìn thấy nữa.

cao dần. Tinh thoảng lại có
người khen:

— Đàn quá đẹp quá.

— Nó đánh cái vòng nghịch
khéo không nảy!

— Còn là ăn nhiều giải, các
ông ạ.

Họ ngồi ngửa mặt lên trời
xem mê man quên cả sức
nóng thiên người của trưa
mùa hè.

Đàn chim dâ «văn thương»:
bè bằng quả cau. Rồi bằng
hột nhàn. Rồi chỉ còn thấp
thoảng in trên những gian
mây trắng. Cụ Tú hỏi:

— Đàn chim ở chỗ nào,
các ông nhỉ?



Cứu Phúc vừa chỉ vừa
nói:

— Thẳng chớp nhà lén cụ
ạ. Nó vòng lại dâng cây
bưởi, gần đám mây sam sán
ấy.

— Lão chú chả nhìn thấy
gì cả.

— Khả-dĩ cũng cao lầm rồi.
Cụ chả nhìn thấy nữa. Chỉ
còn bàng hạt đậu xanh thôi
ma.

Đàn chim chim vào máy.
Mọi người mới chịu bỏ; vào
nhị ngồi trong nhà. Một lát,
ai vè nhà này.

Kho Sách Xưa Quản Ven Đường

bắc lèn thành khói. Ông
Trưởng như mè man:

— Cụ Tạm đâu rồi!

Nó vẫn ngủ lì bí trong gầm
giường thờ. Ông kéo to hơn:

— Thằng Tam đâu rồi!

Mắt nhắm mắt mở, cụ Tạm
vung tay giãy. Đầu cõe đánh
chát vào hương-án. Nó tung
đầu soa suý chạy ra.

— Cất lồng di chúc để mua
thế kia?

Cụ Tạm luồng cuồng chạy
xuống bếp, lai luai luồng
cuồng chạy ra nhà
ngang.

— Ô hay! cái tháng
này mè mè dày à?

— Con tim cái nè.

Ông Trưởng nghiêm
riết quát cho nó một
chiếc giao quật:

— Tim nón thì nó
mục lồng di chúc còn
gi.

Trời mưa áo ướt,
như trái nước xuồng.
Công rãnh kèu ở ố.
Trưởng Thuận hết ra
lại vào, luon móm
kèn!

— Khổ quá! Cả nè
mặt tí mà trời tiết
cả đòn chim. Gió lật
lá thè-kia không khéo
bão mất thôi.

Chiều tối ông Trưởng lèn
còn sốt. Bà Trưởng đánh giế
cho chồng, phản nán:

— Chim với chả cò. Đây
nắng suốt ngày không trách
cảm được.

Trưởng Thuận lè-dù sốt
đã nằm hôm nay. Xem chừng
ông tiếc dàn chim lầm, nhất
là đòn chim thiên. Thành
thắng ông lại, gọi em Tam
hỏi chim đã về chưa. con
nào chưa.

ARISTO FIXATEUR IDÉAL POUR LES CHEVEUX

Qua đến ngày thứ sáu. Bà Trưởng di chợ. Có mỗi mình cụ Tám ở nhà trông nom ấm áp thuở. Nó ngồi ú-rú ở đầu thềm, nheo mắt lại ngẩn ngơ nhìn ánh nắng ngoài sân. Trưa mèo hè im lặng và vắng vẻ. Chỗ chốc lại có tiếng gà gáy trưa nghe đồn là buôn. Chả bù mấy hôm nay còn dân chém, lúc nào cũng có tiếng gụ nhau, con bay lên, con bay xuống, sao mà nhà cửa vui vẻ thế!

Ý nghĩ của cụ Tám, nhạt dần, chập - chờn theo giấc ngủ. Bóng nó mờ hõng như có tiếng chim bay. Vun-vút, phanh-phách, mỗi lúc một rõ. Nó tỉnh dậy, có nhường cặp mắt ngái ngủ nhắm ra sân. Một bóng... Rồi hai bóng chao dì chao laternion nòn sần nồng. Nó chạy sốt ra. Bé chim đã bay sà xuống sân nhà. Cụ Tám mừng rỡ cuống quýt, gọi:

— Thầy ơi! Tôi chim thành đã về.

Ông Trưởng đang yên hù hù, vùng trò giày, lùn lèo bảy chạy ra sân, miệng hỏi:

— Đầu! Thịt không?

Ông rọi mắt nhìn lên nóc nhà. Quả đói chim quý báu của ông thật. Chúng nó đang há mồm ra chờ ; lông cánh phò phạc, nom gầy top đỉ. Hai mắt sáng lèn vì sung sướng. Cặp môi héo của ông nở một nụ cười rất tươi.

— Tao biết tòng chim này tinh lâm, mất thế nào được. Còn vẽ nữa cho mà xem.

Cụ Tám bỗng rật mình kêu:

- Thôi chết, chào ấm thuở rồi.

Ông Trưởng ngọt ngào :

- Mặc thuốc dày. Hãy lấy thuốc cho chim ăn dù con.

KIM-LÂN

LOẠI GIÁ - DINH (Quê-gia) THÈM NHIỀU MỤC VỚI BẢN ĐỌC

Trả lời câu hỏi. Bằng tên tuổi, ý thích, trác dỗi những thư từ, tranh ảnh, carte postale, gửi bạn với một người đồng ý ban. Đó có : CHIẾC CÁO CÚ, CHIẾC GÀY TRE, LÁ CHỨC THU... Đó có trên bộ.

QUẦN - SƠN - LÃO - HIỆP

của Thành Định (6 quyển 12\$)

Editions BAO-NGOC
67 NEYRET HANOI - TEL: 786
(phố outh Nam)

SẮP CÓ BẢN:

NGUYỄN TUẤN QUE HƯƠNG

tire « Thiếu quê hương »

Gần 500 trang
Ấn loát công phu
Bản thường 4\$50
Bản quý 20\$00

ANH - HOA

69, Rue de Charbon Hanoi
Thư và tiền để tên ông
MAI VĂN PHÚC

Sách « LUỘM LÚA VÀNG »

SẮP PHÁT HÀNH :
Tùy bút II
của NGUYỄN TUẤN
những thiên túy bút đặc sắc
nhất của tác giả nói gần
đây gần hết chưa đăng báo

GIỌT SƯƠNG HOA (XUÂN)

của PHẠM VĂN HẠNH
Số sách in có hạn, xin kíp
đặt mua ngay tay từ giờ và :
49, rue Tiễn Tsin - Hanoi

NHỮNG THANH NIÊN THỂ THAO KHÔNG THẺ BỎ QUA NHỮNG SÁCH THỂ THAO

- Muốn thành lực sĩ \$40
 - Khỏe và đẹp 0,70
 - Sức lực mới 0,55
 - Thể thao phải đẹp 0,55
 - Rèi hơi trong 3 giờ 0,55
 - Hoàn toàn thanh thê 0,55
 - Tập thể và làm cao người 0,75
- Bảy cuốn sách này đều của lực sĩ NGUYỄN-ÂN, mỗi lịc \$1 mà các bạn thể thao không ai là gì tài nghệ

HƯƠNG - SƠN - XUẤT - BẢN

Chi nhánh
Nam - Kỳ và Trung - Kỳ
Phòng thuế
chùa phòi

(15 Rue des Maréchaux Tél. 1834)

SAISON: Văn phòng 32 Aviatrice Barres
HUE Raum-Hai, 147 Paul Bert

Cao hoa leo 18p chùa các bệnh lao có trùng ở phủ. Trù lao thành được ép ngang ngừa các bệnh lao sắp phát. Sình phô mai cao 2p. Chùa các bệnh phổi có vết thương và vết đen. Sát phế trảng 2p. Nhánh phòi và sát trảng phòi. Các thuốc bắc phết kiêm bồ thận 1p50 và ngửi trầu 1p, đều rất hợp bệnh.

Có nhiều sách thuốc chùa phòi và sách bì... nói về bệnh lao biến khùng. Hồi xin ở tổng cục và các nơi chi nhánh.

nên CON RỒNG
ONG GIANG
NÚI LÚA

là những thứ nên đã lợn hết chất nhòn nên rất rắn, thấp không béo. Bản buôn tại : Nhà BÙI-ĐỨC-ĐAU 49 Place Neyret Hanoi tél. 1372. Quản lý thường mại : Lê-vân-Nhâ. Muốn chiều lòng khách chúng tôi nhận đổi giáp nhang thử nên xác, eny mà khách đã mua của các hiệu khác theo giá mờ.

NGƯỜI ANH MỸ VÀ NƯỚC TA NGÀY XƯA

I V

sắp sửa thương thuyết thi sứ Mỹ phát bệnh tròn đi

Nội người các nước
Tây-duong dè chán vào
nước ta, người Mỹ đến
muộn-mòn hon cả.

Vì một lẽ rất giản-dị dã
hiểu, là mai đến gần cuối
thế-kỷ XVIII, trên bản đồ
thế-giới mới có Hiệu-chung-quốc dảng lén &
Mỹ-châu, nhân dãy có cái danh-xưng quen
dùng là người Mỹ.

Sau mấy chục năm kiến-thiết quốc-gia
vững vàng, bấy giờ họ mới le thản trương
thể-lực ra thiền-hạ, chen lấn với các nước
Âu-châu tìm lấy một địa-vị tung-tương ở
miền Đông-á.

Trên con đường di tìm nguồn-lợi thông-
thương ở Trung-hoa và Nhật bản, họ không
thể không ghê mặt vào thi-trường Việt-nam.

Mãi tới đầu thế-kỷ 19, mới thấy sứ sách ta
chép việc người Mỹ đến xin giao thiệp lần
thứ nhất. Ấy là chuyện về năm 1832, triều
vua Minh-mạng.

Sách « Đại-nam Thực-lực chính biên »
thuật vụ một chiếc tàu buôn Mỹ đến nước ta
hồi tháng chạp năm 1832, đại khái như sau
này :

— « Mùa đông, tháng 11, niên hiệu Minh-
mạng thứ 13, quốc-trưởng nước Nhâ-di-lý
雅彌理 ở Đại-lý-duong, người ta quen
gọi là Hoa-ki 花旗, Ma-ly-cun 麻離根 hay
Tân-Anh-cát-lợi 新英吉利 sai hai người
thuộc hạ tên là Nghĩa-dúc-môn-la-bách
義德門羅百 và Đức-giải-tâm-gia 德佳心
嘉, cùng bon tuy-tùng, đến nước ta.

« Họ đem một bức thư của chính-phủ nước
họ ngỏ ý muốn cùng nước ta thông-thương
giao-hảo.

« Chiếc tàu của họ thả neo ở Vũng-làm,
hải-cảng ở Phú-yên.

« Triệu-dinh được tin, liền cử Viên ngoại
Nguyễn-tri Phuong và Tu-vụ Lý-văn Phúc,
khám-mạng di vào Phú-yên, hiệp với các
quan tinh này, cùng xuống tàu họ tiếp nhận
công-vấn lề-vật, rồi thiết tiệc khoản-dãi.

« Các quan-khám-mạng
ta giam hối mục - dịch
những người ngoại-bang
sẽ cốt đến nước ta có
công việc gì. Họ đáp rằng
thân-tâm chỉ muốn cùng
nước ta mở cuộc thàn-
giao về mặt buôn-bán.

« Nghe lời họ thanh-minh thật có lẽ-phép
nhânh-nhận. Nhưng sau khi phiên-dịch bức
thư họ dem qua, thấy rõ trong thư có nhiều
khึng-nhânh.

« Quan khâm-mạng tàu vè triều, dè đợi
thánh-chi định đoạt.

« Hoảng-thương ta hạ dù, đại-ý, dạy rằng
bức thư của họ như thế, có dè vè triều cũng
bằng thừa, bắt tất phải gởi làm chí. Còn hai
viên khâm-mạng Nguyễn-tri Phuong và Lý-
văn Phúc, tài triều-dịnh cho phép được lấy
danh-nghĩa là quan-chức của ty Thuong-
bac, dè có dù tu cách trả lời cho những
người Ma-ly-cán vẫn tắt như dưới đây :

— « Quý-quốc thỉnh cầu thông-thương với
« nước chúng tôi. Biết đó, tệ-quốc không
« hèle khỏi từ ngần trở, vì thưa này đối với các
« nước ngoài vẫn giữ chính-sách ấy, không
« thay đổi bao giờ.

« Có điều xin các người phải tuân-thủ cho
« đúng những luât-lệ nước chúng tôi đã ban
« hành về việc thông-thương mới được.

« Từ nay, mỗi khi tau buôn quý-quốc đến
« đây, phải thả neo ở vịnh Trà-son, gần cửa
« bờ Đà-năng.

« Nhưng các người dưới tau không được
« phép lén-bò xây dựng cửa nhà dè ở vịnh-
« viễn trên đất tệ-quốc. Nếu các người không
« tuân theo y-thể, tức là phạm vào luật-phép
« tệ-quốc đã định y.... »

« Quan khâm-mạng ta y theo thánh-chi,
trả lời cho những người Ma-ly-cán như thế.
Họ nhận được trả lời, nhô neo mà đi ».

Ấy là lần thứ nhất, người Mỹ muốn đến
giai-thiệp với ta, không được тоại-nuyện.

Ta nên nhận biết trong đoạn sù kề trên,

có cái đặc-sắc là về nhân danh, địa-danh, nhà-chép sáu a cõi dích theo nguyên-âm ngoại-quốc, được tiếng nào hay tiếng ấy, không nhất nhât bắt chước những danh từ theo ngườiTau-dich, có lẽ đời ấy đã co sẵn rồi.

Nhà-ni-đi-ly là Etats-Unis.

Mu-ly-e-cán là Américain.

Hai người Mỹ di sứ, chính tên là Edmond Roberts và Georges Thompson.

Còn Vũng-lâm, nơi họ dỗ lầu, tức là cái vũng cách Xứ 9 cây số về phía nam Sông-cầu tinh ly Phú-yên ngày nay.

Bởi Minh-mạng có việc giao-thiệp với nhiều người ngoại-quốc thường lui tới/xứ/địa, cho nên triều-dinh đặt ra ty Thương-bạc 商舖, công việc cũng gần như bộ Ngoại-giao của các nước. Bởi vậy, lúc đó vua Minh-mạng phải cho hai ông Nguyễn-tri Phương và Lý-văn Phúc/cái danh-nguia là quan-chức Thương-bạc, để liên-truc-tiếp với người Mỹ & ngay Vũng-lâm, khởi phải đưa họ về dâng-thự tinh kinh, theo ý họ muốn.

Triều-dinh và sỹ-phu ta bấy giờ chưa được quen biết cái lối thư từ ngoại-giao của các nước Áo-Mỹ, không thấy có những chữ thù-phụng như ta thường nghe, thường dùng, cho nên trường là khiếm-nhã, rồi nhân đây cự tuyet người Mỹ. Nhưng đây chẳng qua là một cõi nhõ; kỳ thật là chính sách của vua Minh-mạng là cự-tuyệt nhất-thiết người Tây-duong, chứ không như vua Gia-long ngày trước.

Cách sau bốn năm, nhằm giữa tháng Mai (tháng tư ta) năm 1836, lại có một chiếc tàu Mỹ đến.

Lần này là chiến-thuyễn Peacock, do đế-đốc Kennedy cai-quản và thuộc về hạm-dội nước Mỹ. Tàu này đến thả neo ở Trà-sơn, gần Đà-nang. Người làm chánh-sir khòng phải ai xa lì, tức là ông Edmond Roberts đã đến nước ta hồi tháng chạp 1832.

Vì ông thông-thạo miến-dong, nên Tổng-thống Mỹ sai đi, có mục-dich điều-dịnh thông-thuong với Việt-nam, Xiêm-la và Nhật-bản.

Nhân-vì nhiệm-vụ trọng-yếu, ông Roberts ngô ý an-cắn vào tận kinh-dò ta triều-dệ quốc-thur và cùng triều-dinh mở cuộc đàm-phán.

Vua Minh-mạng hỏi ý kiến-dinh-bản. Ông Đào-tri Phú, thi-lang bộ Hộ, tàn-thành việc che sứ Mỹ lai kinh:

Tàu Hoàng-thượng; họ là người ngoại-bang, ta không biết lòng họ ngay gian hư thực. Theo ý họ-thần, nên cho phép họ lai kinh, đề họ ở dinh Thương-bạc, truyền cho các quan dinh-thần tiếp dài họ thật từ tề, có vaya mới dòi ấy sáu được chán-tâm dung-ý của họ ra thà nǎo.

Nhưng ông Huỳnh-Quỳnh, thi-lang Nô-các, không muốn như thế; ông taun nhà vua:

Nước họ xảo-trá da-doan, ha-thần xin bộ-hạ tuyet hàn giao-thiệp, với họ thi-hen. Dung-tang họ lẩn này tức là mở đường cho lầm-chuyen râu-rồi phiền lụy về sau. Các dâng-tiền-nhân ta ngày trước đóng-chặt cửa ngõ không cho người Tây-duong mon-men dòm dò, đó là chính-sách rất hay.

Vua Minh-mạng nói:

Phải biêt họ xông pha bat thiệp kẽ nay bê kia, xà xôi-bốn vạn dặm, chí vì lâm-lòng ngưỡng mộ uy dirc bảm-triều mà dến đây. Nếu ta tuyet hàn giao thiệp với họ, chẳng hóa ta vò tinh lầm sao!

Lần đó ngài phái hai ông Đào-tri Phú và Lê-bá Tú (ông này thi-lang Lại-bộ) lấy tư-cách là quan-chức Ty Thương-bạc vào Quảng-nam, hàn-thuong với sứ Mỹ rồi đưa họ lai Kinh.

Khi các quan ta vào dến nơi, xuống tàu làm lễ tuồng-kiểu, thi sứ Mỹ cáo ồn, không ra mặt. Sau ta sai môt-viên thông-ngôn thay mặt xuống hỏi thăm; đáp lễ, h谩n trưởng Kennedy cũng phái mấy người lên bộ tạ ơn. Sứ ta chép rằng: ngay hôm ấy tàu Mỹ nhỏ neo kẽ buồm lèn đi mất.

Vì thế ông Đào-tri Phú được thề về tần vua rằng: « Người Mỹ thinh-linh mà đến, lật đất mà đi, chỉ tố ra họ thiểu phép lịch-sư. »

Ký-thật, có phải họ tron lén gi đầu. Chì vi ông chánh-sir Roberts lúc qua nước Xiêm, mắc bệnh thương-hàn, gờ-bệnh phát ra kitch-iet, nên hạm-trưởng Kennedy phải cho tàu nhỏ neo với vàng, định đưa ông sang Áo-môn tim-thay chay-thuốc, dành bô dò cuộc giao-thiệp với nước Nam. Quả phiến đến Áo-môn may ngay thi ông Roberts ta-thé.

Chuyển ấy tàu Mỹ dò ở Đà-nang 8 ngày, vì ông chánh-sir trọng-benh, chưa bón-tinh được việc thông-thuong với nước Nam, đã phải bỏ dò, rồi từ dò về sau, không có dịp nào trở lại nữa.

ĐÀO TRINH NHẤT

MỘT HỌ

của THANH-THẾ-VĨ

Lời của ta dâng đề bày tỏ những tu-tuồng, ý muốn lẩn với họ-thần, cần phải biêt rõ là lói hỏi lự-nhiêu mà có, hay do trời sinh ra, hay chỉ là kết quả của một sự-tiến-hoa dâng-dâm và cách tra-dòi ý-kien, tu-tuồng của một giống chúa-lè của các sinh-vật, chí cũn nhìn nhận một chút, cũn sáu nhân thấy & nhung lời nói có một cái-hồn thật đặc-sắc.

Đây một nhõm tiếng có liên-lạc với nhau, hoặc gần hoặc xa, mà ta gọi là những tiếng có họ với nhau « mõm, mõng, mõm, mõ, mép, mõi, mõm, mõm, mõm-mõm, mõ, mõi, mõng, mõm, mõ, mõi, mõ, mõng, mõ, mõi, mõi, mõm, mõ, mõ, ». Về ý-nghĩa thi tiếng nào cũng liên can với cái mõm. Miêng thường dùng để chỉ về mõm mà người cũng co-khi để chỉ về một phần của vật gì-nú-ná cái mõm hoặc có ích dụng như cái mõm ví dụ như miêng binh, miêng chén. Mõm của loài sinh-vật khác-giống người là mõm, mõ. Người ta gọi mõm chó, mõ gá. Mép và mõi là hai phần của mõm. Nước miêng, hoặc nước bọt là thứ nước tiết ra ở trong mõm. Thường một lít thừa ẩn ở trong mõm gọi là miêng. Nhiều động-tu-thuật về mõm: người nào khóc mõm biến-dạng gọi là mõm mõi; người hoi cuội mõm tươi tươi gọi là mõm-mõm. Nhất định khong đê lõi ràng ra thi phải mõm mõm. Người Việt-Nam

hay nhai sán-cái-ăn đê móm che con. Thực ăn ở trong người mà khỉ trả ra dâng mõm gọi là mõm. Con chim lấy mõ nhặt hat gọi là mõ. Người già móm mém vì móm đẽ rắng ăn noii khô khahn. Dùng móm đẽ phát thanh lõi cho người khác móm người ta làm theo một ý-gi của mình là mời người ta.

Nếu phát thanh như thế một cách gắt-göng giận dữ thì là mõng, mõn-lai có giọng dì-ngược với nghĩa mõng-tieng dâng-thì là mõa. Cái mõm thường có vẻ tròn-tròn, lòn-xài-lịch-dễ-hea-ra-méo. Ngoài những ý-chính; nghĩa-dea, các chử-ay lại còn nhiều ngà-ông ý-rộng.

Cao ho lao

DẠI-A HANOI

(Bán theo giá hột-dồng hòa g/4)
Trị Ho-lao, ra mâu, sầu cõi, tái
tieng, hen, suyễn, dâm-nhiều.
Chai 90grs, 25p, chai 60grs
16p80, chai 45grs, 12p50, chai
30grs, 8p40, chai 24 grs, 6p50,
chai 20grs, 4p55.

Dưỡng-phé cao
Bà-phòi người lao, chai 45grs,
12p50, chai 30grs, 8p40.

Người trù lao
Chai 30grs 4p55, chai 10grs, 2p45

Giải-ué thanh-tâm
Trị nóng, sỏi, lọc-chất-dộc,
80grs 2p10.

BẢN TẠI DẠI-A
176 phố Lê-lợi, Hanoi
CHI CỤC: 209 Lagrandon Saigon
ĐẠI-LÝ: Thành-Nhin, 38 Au-Cuna
Hue, Mai-Linh-Hai-phong

Nếu-nhau xét về hình-thúe thi tiếng nào cũig có một chử-ai làm-cốt, và tiếng nào phát thanh-cảng theo một kẽu. Hết-thày bảy-nhiều chử đều có chử-m dùng dâng và cũng do đó khin-oi ra nhung lõi đó, dèn là phái-en hai moi vào nhau đê mà hét ra tieng.

Cái phần linh-diệu, cái hồn cũu những lời-tieng ấy, nó ràng buộc chúng với nhau, do đâu mà phát sinh ra? Không có thê-bảo là tự-nhiên mà có dạo. Tự-nhiên mà có, họa chăng là những tiếng thót-hai ra trong những khí hoảng hốt hoặc quá-cảm-sắc: người ta kêu-ói khi người ta vấp ngã hoặc nem-thay mõt tai nạn xẩy ra; người ta reo: al khi người ta vui mừng-khoan-khai. Còn-như dùng dâng những tiếng móm-mém, móm-mím, móng-mía-ói là phái-dâ quan-sát kỵ luồng, dâng-ghép ngay lung, lóm-lai dâng-xử dụng dâng-nhiều móng-lýc của tri-khon. Tri-khon-von-lai có một cái linh-diệu tuyệt-vời cho nên trong khi tạo-lập những nhời, những tiếng dâng-dât vào đấy cái-dice-tinh riêng của nó; vì thế những nhời, những tiếng mới có thán-vay.

THÀNH-THẾ-VĨ

Hộp thư

Ô-Ngo-Hein, -Bán-hiệu-được
Chuka-thuong, Sê-fang,



Thêm một tài liệu
nửa về Hanoi cũ

Nhân nói chuyện về lối hát
trống-quân, một cổ-lão đã nói,
tinh có kè cho nghe câu
chuyện cũ rút lý thú về cuộc
hát ấy giữa một đêm giăng
trong gió mát trước đây
chừng 60 năm ở đất cổ-dò
này.

Theo như lời cổ-lão đã nói,
thì trước kia cái khoảng đất
nhà Hotel Métropole bây giờ
là một cái hồ. Hồ Cựu-lâu.
Bởi vì bên cạnh hồ là làng
Cựu-lâu gần với chùa Bảo-an
tức là chùa Quan-thượng.
Một cảnh thiên-nhiên mà lại
điểm thêm những cảnh nhân
tao, đã làm cho nơi ấy thành
có những phong-vị cho các
giải thahanh gai lich vui chơi.
Vui nhất là bài hát trống-quân
ở ngay trên hồ ấy.

Bài ấy, lúc đầu, do giải gái
Cựu-lâu tự lập ra để hàng
năm đến gần trung-tuần
tháng tám, có thú giăng trong

Vì cái tội sinh chữ của mày ông đồ, Hà-thành mắng hắn bài hát trống quân

gió mát cùng nhau hát trống-quân làm vui.

Một bài cổ rộng độ vài sào,
chỉ ra hai bên nam nữ, mỗi
bên làm một hòn trống-quân.
Người ta dèo mỗi bên một
cái hồ vuông, ngang dọc và
sâu độ một thước tây. Trên
miệng hồ lát kín những mảnh
ván ghép dày độ ba bốn phân.
Giữa miếng ván người ta
khoét một lỗ tròn bằng miệng
chén. Hai bên đầu hồ, đóng
hai cái cọc chắc, trên đầu hai
cọc có cảng một đoạn dây
thẳng băng. Giờ đoạn dây
lại buộc một đoạn dây rít
thẳng xuống một đoạn tre
ngắn đặt ngang ở bên dưới lỗ
tròn. Dưới đoạn tre ngắn ấy
có buộc dòng một chùm vỏ

ốc nhồi hay mấy chi nhac
đồng. Thế là thành cái trống.
Vì khi mỗi bên hát lên, người
hát tay cầm cái dùi gỗ hay
tre đánh vào cái dây chằng
ngang, tức thì có những tiếng
« thùng, thùng, xèng » hay
« thùng, thùng, reng » buông
theo đê làm díp cho câu hát.
Tiếng trống ấy là những tiếng
âm do sức mạnh của người
danh chuyên xuống dưới hòn
trống rồng mà thành ra.

Một giọng hát đặc biệt lại
có những tiếng trống đặc biệt
nghe cũng vui tai lắm.

Thùng... thùng... xèng...
Giờ mát giăng trong... a...
Đêm nay giờ mát giăng
trong... a...
Yêu nhau xin lỏ tẩm lòng cùng
nhau... a...
Thùng... thùng... xèng...

Ngoài những cuộc hát có
tổ-chức như thế, lại có những
bọn giải gái mỗi bên độ vài
ba người cũng thích tình rủ
nhau hát chơi. Không có
những trống làm sẵn sàng,
họ mang ngay trống bằng da
mèo đánh dề làm díp. Vì vậy
hàng năm gần tết Trung-thu,
giữa bãi ấy và chung quanh
đều có những đám hát trống-quân,
người các phò, các
làng gần đây đêm đến lại lũ
luội kéo nhau đến xem đồng
lambil.

Về cuộc hát có tổ-chức ấy,
năm nào cũng có những giải
thưởng bằng tiền hay các đồ
vật do chính làng sô tai bay
các người thích nghe lối hát
ấy bỏ ra treo. Đã có thưởng,
hai bên nam nữ đều cố sức
trò tài. Mỗi bên họp thành
bọn đồng, ban ngày tụ tập ở
một nơi, bàn bạc sửa chữa
các câu hát cho hay dè đêm
đem ra hát. Họ lại muốn thử
tai nhau, nên ngoái các câu
hát thường, đợi khi họ lại
hát dỗ nhau nữa. Các câu đó
hoặc dùng các sự-lich cũ hay
các loài vật, họ cố tìm những
cái khó khăc, biếm hóc để
làm cho đối phương nhiều
khi nghĩ đến vỡ óc cũng
không ra. Đã có ý thử tài
nhau, lại muốn tỏ ra bên
minh là thám-thúy, hiếu riêng
biết nhiều dây, lầm khe họ
lại di rước các thầy đồ làm
« quân-su » để các thầy đặt
cho những câu đó bằng
những điệu-cò ở trong sách
ma « lò » nhau nữa.

Thật là giọng văn ti-mi của
một thầy đồ, chẳng nói gì các
con giải trong bọn hát ấy
chỉ là những người it học
hay không có học, còn biết
sao được, đến ngày họ thầy
đồ với nhau cũng ít người đã
biết tới cái điện hiềm-hóe ấy.
Rõ chí vì sự sinh chữ hão mà
tan mất một cuộc chơi vui.

Vì muốn ngăn ngừa sự
nguy-hiểm có thể xảy ra, từ



heo có ý chẽ-diễn. Bên nam
hỗn loạn, cũng hát câu
chẽ-diễn lại, rồi gây thành
một cuộc loạn đẫ rứt kinh-
liệt, có nhiều người bị trọng
thương, nếu các nhà chức-
trách không kịp can ngăn, có
lẽ đã xảy ra án mạng.

Bài hát đồ ấy có nhiều câu,
vị cổ-lão chỉ còn nhớ được
một câu này:

Mẹ thầy Mạnh-tử là ai?
Anh mà nói được ngay mai
em về.

Thật là giọng văn ti-mi của
một thầy đồ, chẳng nói gì các
con giải trong bọn hát ấy
chỉ là những người ít học
hay không có học, còn biết
sao được, đến ngày họ thầy
đồ với nhau cũng ít người đã
biết tới cái điện hiềm-hóe ấy.

Rõ chí vì sự sinh chữ hão mà
tan mất một cuộc chơi vui.

Xin có lời cảm ơn những nhà
tặng sách và giới thiệu với bạn
đọc.

Sách mới

T B. C. N. vừa nhận được:
— KHÚC BOAN TRƯỜNG (trích
truyện Kiều và luận nghĩa bình
văn) của BẮNG-VÂN, XUÂN-
DIỆU, XUÂN VIỆT, do nhà
NGƯỜI VIỆT xuất bản, giá \$80.

— CỦU LẤY THANH-NIÊN
của KHÔNG-DƯƠNG, do nhà
ĐỘNG-NAI xuất bản, giá 1\$.
— TẬP KÝ YẾU CỦA HỘI
KHUYẾN HỌC NAM-KỶ số
Janvier 1943 trong có nhiều bài
khoa cử và bình luận về văn
chương Việt-nam như những
bài; Tôn thợ Tường, Triết học
Bergeron, và nhiều bài bàn về
chuyện Kiều v.v..

Xin có lời cảm ơn những nhà
tặng sách và giới thiệu với bạn
đọc.

Quỳnh Như

KÍCH THO CỦA PHAN KHẮC-KHOAN

(Tiếp theo)

CÀNH IV

Phạm Thái — Quang Ngọc rời Nhị Nương
Trời bao la sao đầy dương rải
anh,
Dặm trường khuya đông duỗi bước lúly.
Còn gió mạnh lay ròng đèn hồn láy,
Thổi rung hồn tráng-sí, chí nam-nhi.
Đã khuất nén rừng hoang ta phông ngựa,
Chùi giờ xa, gần chói rạng vầng đông;
Trong sương biếc trăng tròn mòn ánh sữa,
Theo đường xưa ta cứ thẳng xá dongs...

Quang Ngọc (ra) — Bởi trái gian lao : lúa
với vàng :

Phong trần theo tôi mãi hiện ngang;
Trời thu lụt lạnh lòng không lạnh;
Mặc gió heo vè, hắt nhau sang!
Nhị Nương (ra) Son phấn vì đâu luồng nô
nân ?

Hà rắng mo uốn những đai cát?
Yếm khán, nào bạn cùng nhung phục,
Ngọn gió bình sa thê cự trán !

Mộng chuyền từ lâu, vẫn mộng hờ!
Lòng xuân khóa chại ý duyên lo;
Trời thu giò đáo, sâu xá rộn;
Mày kẹo ven troi, rái nết thơ...

Bao lần thay gánh nợ nam-nhi,
Nước bạc, trời sương, lõi mây thi...
Thuyền đã buông xa dành phái lái;
Ngai ngang thay những bước lưu ly...

Phạm-Thái (lại ra) Ta sắp ghim neo cành bến
lòng,

Cho thuyền ra nhịp tiếng ca trong,
Nhưng người xuân-nữ chờ trên bến
Giục giã ta mau sáng nghiệp hùng !

Nhị Nương — Chào Hiền-de.

Phạm-Thái — Thưa nghĩa-ý.

Nhị Nương — Hiền-de vè, hay za đến, tự khi
nào?

Phạm-Thái — Một đêm trời vắng vật nhung
trăng sao.

Nhị-Nương — Ôi chí-sí
Hay chỉ là... thi-sí?

Phạm-Thái — Ôi trăng sao...
Ánh điện huyền tuôn rải tự trời cao;
Sao dã mộng,
Trăng cũng vừa bén mộng:
Nhị-Nương — Nhưng sao xa, ánh tui tuôn
lồng lộng.

Phạm-Thái — Nhưng trăng...
Nay trăng đẹp, trăng say...
Chao, những đêm mà vắng vật cảnh nga
bay...

Nhị-Nương — Chừng hiền-de đã say trăng
rồi có lẽ?

Nhưng mộng mơ dành phải mộng mơ xa;
Mộng cao siêu là giấc mộng thăm sơn hà!

Phạm-Thái — Thưa hiền-ý

Em vẫn biết:
Giác mộng cũ, mộng còn đương tha thiết,
Nhưng mà trăng, trăng sáng quá đêm thơ...
Nhưng mà trăng, trăng gọn nét xa mơ...

Nhị-Nương — Nhưng trăng khuya, mà vùng
duong không khuya!
Vùng duong: ánh rạng ngời, ngày ngày
tuôn mài miết...
Vùng duong, tuôn sáng chói một ngôi sao,
Vùng duong dà hứa hẹn đỉnh non cao...

Phạm-Thái — Thưa nghĩa-ý

Em lại thấy lòng trai thái úy my;
Chao gai-nhan mà lầm bực phi thường!
Hiền-ý ơi,
Người thực dành đáng bạn với... Quỳnh-
nương!

Nhị-Nương — Quỳnh-Nương?
Nhưng Quỳnh-Nương chắc đã... là...

Phạm-Thái — Vàng...

Nhưng Quỳnh-Nương lại là trăng dung-
hiệp!

Nhị-Nương — Ô sung sướng biết bao nhiêu!
Phạm-Thái — Một gai-nhan mà trí lý cao

ssetMax="1000" style="display: inline-block; transform: rotate(-90deg);">siêu...

Nhị-Nương — Vậy hiền-de lần sau khi tái
nghé,
Hãy khuyên nàng vui lòng theo... ứng hộ!
Hãy khuyên nàng sớm nhập đăng Tiên-
son.

Riêng chi rồi có lẽ vui lòng hơn...

Phạm-Thái — Xin vắng-lệnh;
Vùng duong thăm dã tung bừng tuôn ngô
hạnh.

Xin... (Toan bước đi)

A còn bấy lâu

Việc dâng đã ra sao?

Nhị-Nương — Ô mộng tuồng, vẫn còn trong
mông tuồng

Phạm-Thái — Thế Trần-huynh? Còn Trần-
huynh? Đáng-trưởng

Nhị-Nương — Trần-huynh xa vắng mấy hôm
nay

Nhưng duerg xưa chỉ cũ vẫn mê say...

Phạm-Thái — Ô đáng-nam-nhi có một
Đáng-nen bực anh hào ruồng cột.

Nhị-Nương — Một gai vàng dạ sát khú lung
lay l

(hoi bắn khoan)

Phạm-Thái — Cảnh chim bỗng một cái phái

cao bay

Nhị-Nương — Và hiền-de
Cũng phải gắng bền lòng lên như thế..,

Phạm-Thái (về suy nghĩ) Lòng người già

Nhưng tình tự trời sinh;

Não phải đâu-vì chúa bà công-danh

Mà dâng-trưởng hy-sinh rồi mãi miết;

— huc mía nồng là giống nòi sinh-kết!

So Trần-huynh, em chắc phải thua xa;

Tuy cùng chàng giòng giối đám danh-gia;

Và hiền-ý

Cảng thật là một lâm bồn dung-vi.

Nhị-Nương — Nhưng Quỳnh-Nương,

Mới thực nên cần quắc bắc phi thường...

Phạm-Thái (lần mắt xa xó)

Quỳnh-Nương, vàng có iẽ...

Nhưng nàng vẫn ngày thơ và thảm tré,

Lòng tin say biết có vững bền chẳng?

Nhị-Nương — Mong nàng dùng đúng chỗ
vùng trắng

(Phạm-Thái e-tít)

Phạm-Thái — Thời ngu-dê xin di tìm cựu-
chắc

(đến lui) Nhị-Nương bối rối bắn khoan)

Sao biền-ý trông ra chiều rủ?

Nhị-Nương — Lòng chỉ còn sao gợn ý riềng

tay...

Khi trời xa, lả tả áng mây bay...

Phạm-Thái — Xin kính-bié,

Nguyên sao trước vần một lòng khăng khít
với non sông

Nhị-Nương (hoi thắc mắc)

Thôi, hiền-de hãy di

Xin gửi lời thám... lệnh-ái... của Truong-
công.

Phạm-Thái — Kính c hào hiền-ý

Kia thám-thẩm rặng xa xanh bát ngát..,

(Phạm-Thái di, Nhị-Nương bái ngã về nỗi niềm
riêng)

Nhị-Nương — Trời đất khéo trêu người tung
gió căt

Khiển anh-hùng lụn-lạe bước gian-trần;

Mà hông-nhau đầy dọc kiếp phong-trần
Mà chí lớn đường dài bao ngại trở...

Tạo-hóa khéo xe dâng bao mối nợ

Giữa anh-hùng tuấn-kiet với gai-nhan;

Nay Phạm-Thái sắp cảng Quỳnh-nương

tái-nhập.

Lòng ta đương cảm thấy nỗi bắn khoan...

ĐÃ CÓ BẢN:

Phật giáo triết học

Giá 2500 — Lần đầu tiên một triết học và công văn rộng
được diễn ra quốc vần do một học giả thông tống phản và
đa tài nghiệp cao dang triết học Paris ông PHAN VĂN HÙNG

THI HÀO TAGORE

Giá 2500 — Một công trình khảo cứu iết giá trị của Ông
Nguyễn Văn Hai, Bộ sưu Hải sỹ Nguyễn Thiện Thu, Biểu
sách của Ông Nguyễn Văn Murb.

SÁCH GIÁ TRỊ:

NGHIN LÊ MỘT ĐÊM	2\$00
VƯỜN HỒNG	1,10
LUÂN TÙNG	1,50
VÀNG SAO	2,50
TRIẾT HỌC EINSTEIN	2,30
ĐƠI VÂN	0,95

Nhà xuất-ban Tân-Việt
N° 29, RUE JAMBLOT — HANOI

Thuật làm đá thành vàng

Vương-Thường quê ở Lục-dương, có tình khùng-khai và giảo lồng nghĩa-nhiệp, thường khi thấy người hổ, yêu bị ức-hiếp lấp tức liền mắng bênh vực, thấy người dối-tội, thường nêu-tòng conm cho ăn, cởi áo cho mặc, khô g chửi ngần-ngại đó-liệu.

Năm thứ hai đời Chi-đức nhà Đường, một hôm vào chơi núi Chung-nam, gặp gió mưa, không về được, phải ngủ lại ở trong núi. Đến nửa đêm, mưa tạnh gió quang, gió trong giăng oóng, trông ra hồn hồn, thở dài than rằng:

Ta muốn dẹp yên cuộc họa-hoạn trong thiên-hạ này, chỉ hiềm không có một chút quyền, không có một tấc đất để giúp sức cho ta. Thậm chí ta muốn cứu giúp những người đói rét trong thiên-hạ này, mà riêng mình con ăn áo mặc cũng không đủ, còn mong ai giúp ai! Người đời vẫn bảo nhau: a-thiên-dia-thiền-ký, ba giờ cõng bạn phaе cho người thiện-iết ấy không dám tin.

Vì nói dứt lời, bỗng có vị thần từ trên không nhảy xuống, bảo Thường rằng:

Nhà người làm sao lại nói ra câu ấy? Thường vè quoom hối lầu nói rằng:

Đó là tôi nói cái chi nguyên-binh-sinh của tôi.

Vị thần nói:

Ta có pháp-thuật, làm được ra vàng, tan được thủy-ngân, dù không đủ dẹp yên được cuộc họa-hoạn, cũng có thể cứu giúp được năm đói rét cho hàng muôn vạn người. Nhà người có muốn ta truyền bá cho pháp-thuật ấy không?

Thường mỉm cười nói:

Tôi nghe đó chỉ là thuật của thần-tiên,



ngân chia khi của thái-âm, chảy lồng mà không đóng chặt, hể gặp khí thuần-dương thì hóa vàng ngay. Nếu nhà người tin lời ta là thực, ta sẽ truyền bá cho. Vì chí-nghiệm của nhà người rất hợp với lòng ta, nên ta muố giúp. Nếu chí là lòng tu-ký, ta có vàng để làm sự sung-sướng cho riêng mình thì dù có khán cầu thê nào ta cũng không béo.

Thường liẽi sấp lạy hai lạy. Vị thần liền từ trong tay áo lấy ra một cuốn sách trao cho Thường. Thường quí xống, giữ hai tay nhận lấy. Vị thần răn:

Sau này nán giao cho một người khác. Chó đầu-thâ bà ai cung trao, cũng chó nán búi bì mặt hàn. Nên nhớ kỹ điều này: chó trao cho kẻ sang, vi-nô dâ sâm có cách tếu người rồi, và chó trao cho kẻ bất-nghiệp, vì ngoài thân già vợ con ra nó chẳng còn nghĩ đến ai cả, trao cho nó chỉ thêm súc cho nó làm việc bắt-nghĩa mà thôi. Nếu trái lời ta, gidi sẽ giàm tuổi thọ đó.

Thường lại hai lạy hồi rằng:

Xin tòn-tòn Lần cho biết là vị thần gi?

Vị thần nói:

Không cần biết rõ ta, chỉ nhớ ta là thần núi này mà thôi. Xưa kia có vị đạo nhân cãi giấu sách này ở núi ta, nay thấy nhà người có lòng nghĩa-hiép, nên đem trao cho.

Vị thần nói xong liền biến mất. Thường được cu ốc sách ấy, đem về đọc kỹ, rồi học thành pháp-huật, làm được nhiều vàng, du-lịch khắp nơi cứu giúp được nhiều người nghèo khổ.

PHÚ-SƠN

MÙI THƠM ĐỊU, MÁT NGỦ, TRÀNG HẮO

SAVON DENTIFRICE

KOL

LÀM VỮA LỒNG
TẤT CẢ MỌI
NGƯỜI KHÔ TẶNH

ĐISTRIBUTEUR:

SM. Poinsard & Veyret

Saigon, P.Penh, Hanoi, Haiphong

Sách của thư-mi ALMANAC DE RHODES

ĐÃ XẨT-BẢN:

• KIM-VÂN-KIỀU

(tome I 600)

Thơ ngũ- Ngón La Fontaine

(tome)

LƯỢC-KHẢO VIỆT-NGŪ

của Lê-vân Ngu — Op50

Le paysan Tonkinois à travers le parler populaire

của Phạm Quỳnh 27 trang kh 17 x 23 cm
nhất tranh ảnh của Mạnh Quỳnh, Nh 2
mùa hè, thường 8p50 hìn giấy kín-1a 5000

TRẺ con hát, trẻ con chơi

của Nguyễn-vân Vinh sau 14p. Kh 1a
22x32, nhất tranh ảnh và bìa 2 màu. Nh
thường 8p50 hìn giấy kín-1a 5000

SẮP XẨT-BẢN:

KIM-VÂN-KIỀU

tome II (trọn bộ)

bản dịch Pháp-vân của Nguyễn-vân Vinh
469 trang kh 17 x 23, có nhiều tranh ảnh
của Mạnh Quỳnh, bìa thường 1p50, bìa
Vergé hoa-fant 7p00.

«LOẠI SÁCH VĂN HÓA»

Mới có bán:

Giá : 28.30

ĐỜI SÔNG THÁI CỘ

Quyển II trong bộ «Lịch sử thế giới» của
NGUYỄN-DŨC-QUỲNH

ĐÃ XẨT-BẢN:

NHÂN LOẠI TIỀN HÓA SÚ
(Op50) của Nguyễn-bach-Xi-ĐA

OC KHOA HỌC
(Op20) của P. N. KHUẾ —

GỐC TÍCH LOẠI NGƯỜI
(Op50) của Nguyễn-duc QUỲNH

RẠN-HUYỀN

mùa mới cuốn gửi liền
về tướn — thêm cuoc
71 Tiên-Tsin Hanoi Op.40

LE-VAN-KHOI

LICH-SU TIEU-THUYET CUA HONG-PHONG

(Tiếp theo)

Nhà-vua vi-hành ra xem, có quan đê-đốc
Hộ-thành theo hầu; nhưng ngài dùng cách
nhé chửi mọi người hi-hục làm việc, và lại có
hàng phén liếp ngắn, họ không thể trông thấy.

Ngài hỏi quan đê-đốc:

— Đã tìm ra người dân bà ở xóm trước
Hộ-hành hét ra con dân ấy là ai chửa?

Nửa câu sau, ngài dùng ý nói tiếng thật to,
như quan đê-đốc Hộ-thành có bệnh điếc
tổng vậy.

Lão Vich đang khom mình cuộn đất ở
phía sau hàng rào, bỗng dung thương tay,
hết hồn hốt-hai chạy đến bênh thầy đội và nói
ra vui mừng khôn tả:

— Thầy làm ơn bắt hét... Tôi nhớ tiếng nói
nhưng... Đích-thị bắn ta đây...

— Hắn ta nào ? thầy đội hỏi gắt.

— Thì cái người lấy phân áo chầu Ông sặc
lèm bộ ấy mà !... Thầy bắt ngay không hàn
tròn mít, hắn vừa nói tiếng bà-bô đó...

Sợ hãi xanh mặt, thầy đội vội vàng đưa
tay dung miếng lão Vich, một tay thi cảm
nói vui trên mình lát túi bụi:

— Thằng này phạm thượng... chốt chém
đầu di bầy giờ... Người vừa nói ôi tiếng,
ta Ngai-ngay đây, biết chua !

Đồng thời, quan đê-đốc Hộ-thành & bên
hàng rào, gọi thầy đội và bảo :

— Ngài-ugy truyền không được đánh dập
kh-phém, nghe không !

Một lát, nhà vua bảo quan đê-đốc theo về
trong nội. Trên long-án thấy đê-sản 50 quan
tiến và một gói gi-cát giày bọc kim. Quan đê-
đốc khấp-khoi mừng thầm, định chắc trong
đó là vua ban thưởng cho mình số tiền ấy và
một gói vải lụa.

Ngài trả vào cái gói trước:
— Nái người đem áo chầu và Ông sặc trả
thầy Tham-tám... Người đi với lão Vich
đều ấy chính là ta... Nó nghe tiếng nói như
như thật đúng. Ngày mai, nhà người bà nő
đem một chén cai hay đội ở Hộ-thành... Còn

50 quan tiến này thi đem thưởng cho người
dân bà ở xóm nhà lá trước dinh Hộ-hộ..

Quan đê-đốc lui ra, kinh-dị thất sắc.

Bấy giờ cả triều-sảnh mới vỡ chuyện; ai
nấy lo gác chức phần trung-thành, sợ nhà
vua bắt đâm hòn đùi xết. Nhân dân
cũng căm mến nhà vua để lòng doái thương
minh, một cách đặc-biệt.

Tình hình ở kinh-thành như thế thì không
có gì lo ngại; nhưng mà luon mấy ngày sau,
có tin bại-trận ở Gia-dịnh đưa về liên-liên.

VIII.— Huyêt-ehlien trước thành Biên-hòa

Những hôm ở kinh-sư có chuyện ly-ký
chứng ta đã biết, trong Gia-dịnh, Lê-van
Khôi và Thái-công Triều chia tay nhau mờ
máng thế lực khắp đất Nam-ky.

Khôi tự linh phần việc chóng cự binh triều
ở mặt ngoài.

Thái-công-Triều đem tặc lưỡi đi du-thuyết
các tỉnh Lực-chân, chiêu dụ quan dân quy
thuận.

Anh chàng này được Khôi chiêu hàng và
trong-dụng, trong hàng chư-tướng có nhiều
người ấm-thầm bất mãn. Nhất là bọn Hộ-
thành cần thận như Tăng-vô Ngai Đặng-vĩnh
Ung, và những người thiểu-tráng có kiêu-
thức, có tâm huyết. Không phải họ có ý ganh
ghét Công-Triều và chồ quyền ôi chúc lớn,
chỉ khinh bi hán sinh binh có tính siêm-nịnh,
phản phác; họ nghe tiếng hồn khi trước còn
ở kinh-dô, nhò khéo nịnh hót mà được
thắng quan tần chức man, dân nỗi không
tù nhũng thanh-thu-doan hèn mọn, như kè-vạch
cây-bây anh em đồng-liên chẳng hạn. Con
người như thế là bất-chính.

Sau hôm thành-lập Quận-chinh-phủ, các
quanzん võ nhận chức, tại phủ Nguyên-soái
mở tiệc khánh-hội; vẫn-quan-ban áo chẽn
máu lam, tướng võ mặc nhung-phéc và được
deo kiêm đeo dù. Bữa tiệc hội họp cả thành
hào hàng tinh, mấy nhà đại thương khách

trú trong Cho-lón; thêm bốn năm vị giáo-sĩ
tây nam mà Khôi àn-cầu mới đến, muốn chỉ
tỏ cho dân dạo biết chính-sách mới của mình
là tin-ngưỡng tự do, lương giáo thân thiện,
khắc hẳn chính-sách cầm đao nghiêm-
khắc.

Hoàng-nghĩa-Thu deo kiêm tất tǎ di vào,
võ kiêm và phái cột, có tiếng kêu loảng-
xoảng, Thái-công-Triều ngồi gần đấy, day
lại cười và nói :

— Chà ! tiếng sét reo lên, nghe lạnh cả
minh ! Hoàng-tướng-quân bảy giờ đường
đường một bờ tă-quán đồ-thông, còn hàn-
tien gi không sầm một thanh kiếm mới, vẫn
chưa khô deo kim cõi cõi như thế ?

Chà biết có phải Công-Triều dụng tình nói
kháy hay không, Nghĩa-Thu muốn thử dịp
tò lòng phản-khích của phần đông anh em
một cách bông-bây :

— Kinh chào quan Trung-quân !... Ngài
dạy phái lâm, nhưng tôi chỉ tiếc thanh kiếm
này dã ở với mình lâu năm, lại có một đặc-
tính rất hay, khiến ngài biết đạo ăn ở
thủy-chung không đánh bả nó...

— Đặc-tính thế nào mà trung-quân quý né
giữ nó, dã nỗi cái vỗ dã rí tú tang và thủng
cá ra thế kia ? Công-triều hỏi lại.

— Bầm, tôi theo thầy học kiếm từ năm 17
tuổi, giờ đã ngoại ba chục tuồi đاد, chí có
một minh nô đòn đai thời, không bờ thay đổi...
Nó có cái đặc-tính là, hình như có thần, là
mỗi khi gặp kẻ cùn địch và những quân náo
lòng da phản-phéc, bất-chính, thi tý nhiên
lòng da phản-phéc, bất-chính, thi tý nhiên
não khiến phải động-chạm cho có tiếng kêu
loảng-xoảng, làm như báo hiệu cho mình
biết và muốn tuột ra khỏi vỏ để lấy đầu thắng
gian vây.

Mấy người bạn đồng-đi lại được dịp phụ
họa thêm :

— Thanh kiếm của Hoàng-quân thê là
thành thắn rồi còn gì ! Những bao-kiem ngày
xưa như Cạn-tuong, Mạc-tà, bất quá cũng
rứa. Té ra có kihi đối diện với kẻ gian tà
phản-phéc, chính-minh không biết, nhưng
coi thành kiếm mánchez bảo hộ mình à ?

— Chính vì thê mà nó cũ kỵ iỏi tàn, mà
vẫn quý hóa đấy, các bác sĩ Nghĩa-Thu nói
và có ý nhìn vào mặt Công-Triều.

Công-Triều tái mặt, lảng qua chuyện khác.

Hắn biết chư-tướng hiểu rõ tam-dịa bắc
và dè ý rình xét, trong tri lầy làm nhột-nhạt
khó chịu. Khi vè nhà lại bị người ái-thiệp
can ngăn dạy nghiêm, làm cho Công-Triều
tuy được vênh vang về danh-vọng, xác-thịt
nhưng thật bứt rứt về tình-thần.

Nàng bà Lý, tên là Cầm-hué, tên-tịch vâm
là người Tàu biền-hóa ra người Việt-nam
đô vài ba đời nay. Xuân xanh ngọt ba chục
tuổi và trai qua sinh nở hai lần, nàng khéo
giữ gìn sắc đẹp, trông còn mơn mởn như
trò múa tâm đài mướt. Nguyên là một
dào-hát bài ở Bình-dịnh, nhưng thuở
nay có được học, che ném biếu chửi ít nhường
lúc Công-Triều cung chúc ở đấy, mê vỉ tài,
trọng vỉ tài, không ngần ngại bô ra 300 quan
tiến, cưới làm tiều-thiếp. Từ đó, Công-
Triều có lâm việc quan ở tinh nảo cũng dem
Cầm-hué di theo. Nàng thông minh, lanh-tor,
thường giúp đỡ chồng về mưu chước và
giúp tờ việc quan thành ra Công-Triều phái
vị nè.

Mấy hôm còn lẩn lút ở vùng Hoc-môn,
Khôi sai người dù dê Công-Triều về hàng
sẽ được trọng-dụng; Cầm-hué khuyên Công-
Triều cố lùi, nhưng Công-Triều tham công-
danh phú quý, vâ lai có cái lèp-lâm lụa già
xoay buồm & trong đầu óc, không chịu nghe
lời nàng khuyên, nhà lọi hại.

Linh-chức Trung-quân của Khôi phong
cho, Công-Triều đương dương tự đắc, lập
minh thứ ở nhà-môn bô-chánh lúc trước và
gọi ngay thợ nề sửa lại công-cái, trên đập
năm chử « Trung-quân Đô-thông phù-tho »
to, lây một dội linh-canh gác với gác
trên bêo bắc, trông rất sái-nghiêm. Một tên
gia-bộc quen miêng « bẩm-ông », bẩm có a nhau
mọi khi, hôm nay bị rứa-mắng tào-nhuê.

— Đòi ngư như con heo ! Từ nay thưa già
phải vòng tay cùi dâu, bầm cu-lón và bầm
cô-lón, biết không ? Hỗn xí thi tao lậy dia

Cần-dai-ly-thuoc-Nhat

TUNG-TINH-PHU, HUYEN, CHAU QUAN
xin biên thư về thương lượng ngày với
(M. Đức Thành) điều kiện rõ ràng —
không phải ký quỹ — bám bhay nhiều lợ

Cầm-huê vẫn tự nhiên như thường, không thay đổi cùi-chì, cũng không động thành sắc chút nào. Nhán lúc vắng người, nàng cầm nắm Công-Triều và sự thư-linh quan-chức của dâng nghịch:

— Minh chẳng nghe tôi, đã lĩnh quan chức của bọn phản-loạn làm gì chứ? Tôi nghĩ triều-dinh bấy lâu đãi mình không phải phu bạc, giờ quay đầu theo giặc, không sợ lối đạo thiền-tử và thê-giai chê cười à?

— Rõ thật trí nghĩ dàn bà nèng nói! Công-Triều nói, ở đây gãy biến phải tòng quyền, không theo chúng nó thì chúng nó giết di, cõn gì!

— Ồ! tôi xin ông, khéo chữa minh vừa vãnh chư! Ký-thiếng ông tham cõng danh phú quý, không thể thi tài tìm cách di trốn, hõi-dõi quân giặc lôi được ông ra mà trong cho cái chúc Trung-quân n'! Cuộc đời, càng cao danh-vọng càng dày gian-nan; ông không như các ông Tiễn-quân Thành, Tả-quân Duyệt, về sau kết quả ra sao đây à? Ay là với triều-dinh chính-thống mà chung-cuộc cả: ông Thanh, Duyệt còn thảm-dam như thế; huống chi ông đây là Trung-quân của loạn-dâng, thứ công danh phú quý đó liệu có bền được không, mà vội hiêu hiêu tự đắc? Thà bỏ trốn đi để giữ toàn danh-tiết còn hơn!

Công-Triều lắc đầu:

— Trốn đi đâu? Nói nghe để dâng quái — Thị ta trốn ra chỗ nào có binh-Triều đóng, nghĩa là di kinh-trấn-biên-dinh một quốc, chư xa xôi gì? Cầm-huê đáp.

— Phải, không xa xôi, nhưng minh có biết đến hiện thời trên bộ dưới thủy, chỗ nào cũng có quân giặc canh gác, khắp vùng Giang-dịnh & trung-vòng thê-lực của chúng, có cảnh chăng chằng bay lợt được đâu!

— Hài! tôi chấp cả thiên binh vạn mã; nếu minh muốn trốn, lỵ khác có mạo thoát hiểm để dâng như chơi.

— Thật à?

— Sao lại không thật...

— Thế nào, Minh thử nói xem có nghe được không đã.

Người Đông-Pháp hãy sản xuất lấy cõi: thử minh嗽 và tiêu thụ những sản phẩm của Đông-Pháp

— Minh có thành-tâm quyết kế thoát hiềm thi töi sõnai, bằng không thi thõi, kẽo sõ muôn môt tai vách mạch rãnh, lại thêm mang lụy. Nếu quyết kế thi ngay trong đêm nay, töi với minh, mỗi người một ngựa, ra khỏi thành Phiên-an...

Công-Triều trầm ngâm nghĩ ngợi một lát, rồi nói:

— Khoan đã! Trong tri töi sõn có mâu chacie còn hay hơn nhiều, lúc này bắt tất phải trốn. Vâ lại, đã lõi ngồi trên lưng cọp,

— Ta có một việc quan hệ, muốn phiền tưống-võ...

— Vâng, hẳn là việc chiêu-du Lục-tỉnh. Khôi hoi choáng người, vì thấy Công-Triều dồn biêt ý muốn của mình:

— Chính thế. Mại ngoài để ta dâng-tuồng, còn việc Lục-tỉnh, ta xem chì có tướng-quân mõi dù tài thư xép.

— Nguyên-soái đã sai khiến, chúng tôi dâu dám từ nan.

— Vậy ta có thể ủy-thác tướng-quân việc ấy, để ta rãnh tay đối phó mặt ngoài nhé!

— Xin vâng.

— Theo ý tướng-quân, phải cần binh lực, chúng bao nhiêu thì dù?

— Chúng tôi thiết-tưởng việc này cõi ở miêng lưỡi khôn khéo hon là binh-vực.

— Tuy thế, cũng phải có ít nhiều quân giài di theo, để phòng tinh thành chau-quận nào khảng mephim thi đánh.

— Địa-thi Lục-châu, hẳn nguyên-soái thừa biết; thế thi thấy-binh cần dùng hơn là bộ-binh, xin phai cho töi vài vãi tiêu-dội chiến-thuyn di theo là dù.

— Nhung việc binh quý ở thien-toc, ta muôn tướng-quân thu xếp di ngay.

— Vâng, xin nguyên-soái cho lệnh-tiến để lây thủy-quân, chúng tôi có thể lên đường ngay lúc gà gáy đêm nay.

(còn nữa)
HỘNG-PHONG

lím sao vêu cõi bắt sống được nó mõi giờ chử. Triều-dinh sẽ thường công cho töi thi cõi, mõi dũng long-sai.

Giai-loc áy có tên linh-cầm cõi lệnh-mõi quan-Trung-quân dán phủ Nguyên-soái có việc quân-cõi binh-dinh.

Công-Triều sai bày nghi-truong di ngay, có mõi chua buoc đường mà cũng rãnh rang co quat linh-trang, tiền-hô hậu-ung, cõt dâng huyễn dien tai mắt nhän-dân và tướng sõ bộ-hõ.

Mác dâu ngồi cao quyền lớn, Khôi bước xuống thêm đón rước rất nhã-nhận.

Hai người ngồi đối diện nói chuyện.

Khôi hỏi rất niêm-nó:

— Thế nào, tướng-quân có mưu lược gi hay, đổi với đại-sự của chúng ta?

— Mọi việc đều tùy nơi cao-khiến của nguyên-soái định đoạt, chuang töi chỉ là người thừa hành Công-Triều cháp-tay töi, làm ra vê hết sức phục-tòng cung kinh-bè trên.

— Ta có một việc quan hệ, muốn phiền tưống-võ...

— Vâng, hẳn là việc chiêu-du Lục-tỉnh.

Khôi hoi choáng người, vì thấy Công-

Triều dồn biêt ý muốn của mình:



— Chính thế. Mại ngoài để ta dâng-tuồng, còn việc Lục-tỉnh, ta xem chì có tướng-quân mõi dù tài thư xép.

— Nguyên-soái đã sai khiến, chúng tôi dâu dám từ nan.

— Vậy ta có thể ủy-thác tướng-quân việc ấy, để ta rãnh tay đối phó mặt ngoài nhé!

— Xin vâng.

— Theo ý tướng-quân, phải cần binh lực, chúng bao nhiêu thì dù?

— Chúng tôi thiết-tưởng việc này cõi ở miêng lưỡi khôn khéo hon là binh-vực.

— Tuy thế, cũng phải có ít nhiều quân giài di theo, để phòng tinh thành chau-quận nào khảng mephim thi đánh.

— Địa-thi Lục-châu, hẳn nguyên-soái thừa biết; thế thi thấy-binh cần dùng hơn là bộ-binh, xin phai cho töi vài vãi tiêu-dội chiến-thuyn di theo là dù.

— Nhung việc binh quý ở thien-toc, ta muôn tướng-quân thu xếp di ngay.

— Vâng, xin nguyên-soái cho lệnh-tiến để lây thủy-quân, chúng tôi có thể lên đường ngay lúc gà gáy đêm nay.

(còn nữa)
HỘNG-PHONG

DÂNG IN, SẮP XONG
KHÔNG-TÚ'
HỌC - THUYẾT
của LÊ VĂN RỘE — tựa của cu PHẨM QUỲNH
Một công trình trú-tắc và ấn-loat của
QUỐC-HỌC THU-XÃ

DÀI CƠ BẢN:
Em là gai bên song ưa

Truyện dài tám lý của Lưu-trong-Lar giả 1550
Đó là một truyện rất cảm-tông, rất thê-thẩm, là cõi tinh ở gõ-trõ mõi thành-miền văn-sỹ, và mõi giờ mõi tuyet-sắc, ô-tor" ul-kor, Sông-Hương. Đọc xong cõi EM LÀ GAI BÊN SONG CỦA, các bạn sẽ thấy cảm-hồn siêng-hoạt, pieu-dieu ở thế giới thanh cao ty-tưởng

Hai đứa trẻ

Số 1 và số 2 của NAM - CAO trê
HOA-MAI số 28, và 29 mỗi cuốn 0,29

Nhà xuất-bản Cộng-Lực 9 Takou Hanoi

CÁC GIA-BÌNH NÊN DÙNG THUỐC:

Điều - Nguyên

- 1) Thuốc đau dạ dày
- 2) Thuốc lõi gá
- 3) Thuốc ho ho
- 4) Thuốc bồ thận
- 5) Thuốc bồ huyết
- 6) Thuốc cam lý
- 7) Thuốc cam sồi

Tổng-cục : 125 Hàng Bông, Hanoi

Đại-ly Đức-thắng, Mai-linh, Nam-tiền Saigon
Nam-cường : My tho. Vinh-chung : Vientiane

4 MÓN THUỐC BỒ CỦA NAM
PHỤ, LÃO ẤU DO NHÀ THUỐC

BÚ'C-PHONG
45, Phố Phúc-Kiến Hanoi phát hành

Các cu nên dùng:
THUỐC ĐẠI BỒ BÚC PHONG , 2\$00

Các ông làm việc nhiều nên dùng:
THUỐC BỒ THẬN BÚC-PHONG , 2,00

Các bà các cô nên dùng:
THUỐC ĐIỀU KINH BỒ HUYẾT , 1,70

Các bà phải cho trẻ em uống thuốc:
THUỐC BỒ TỲ TIÊU CAM , 1,50

BÁN BUÔN BÁN LẺ BỒ THUỐC: SÔNG
THUỐC BAO CHẾ VÀ CÁC THỦ SẢN

Cô là người Bắc

TRUYỆN DÀI CỦA VŨ XUÂN TỰ

(Tiếp theo)

Phương cũng chợt nhận ra :

— Ôi rò thê ! Truyện đây hai tháng, Phương đi qua đây, mắng đất này bà còn bô trống nhiều... Cái lật bô Phương :

— Nhưng Phương có biết cái cảm-tưởng của Chi đối với gãy quai này ra thế nào không ?

Không.

Ghi có cảm-tưởng, rằng đó chính là hằng tiễn tuýn của đội binh đánh giày lại những quyền lợi thương mại của ta, Con đường như kia là biếu-giời... Kis, Phương xem : những quán khách-rú đóng kis, có vè « sang, est, kiêu » có biết chừng nỗi ! Nhusing, từ lùi sút này, cái ngày đông-bão ta khuya sang trên tuyến họ cũng không bao lâu !

Phương tóm lầm cười :

— Một nhà vua có khác, gẫu ốc trưởng-tuồng làm !

Vẫn vội hỏi :

— Chi còn viết văn nữa kia ? Tác-giả nhõng cuộn sì rồi ?

Sung sướng, Chi mím cười :

— Hãy còn trong thời-kỳ rèn-luyện, Vào sá ! Nhung sau nay, tác-phẩm đầu tiên của Chi phải là cuốn « về những quyển-loại thường-mại của ta hiếu thời bì khách ngoa-bang tôm-thau, còn những chuyện xưa với chàng... Chi chưa thấy hưng viết được...

Phương riết :

— Khổa, nhưng từ xưa đến nay, tôi đã được ai dè ý đến đâu, tôi đã được hưởng những pít-e thòn-leo » ấy đâu, mà đòi diết-kết yêu - đương, viết những trang linh-ái ?

Nghé Phương nói, Văn có ý biện, nang tinh-lò quay nhõn chỗ khác. Trái lại, lòng Chi vui vui. Chi cảm thầm cảm ơn Phương, bởi it lùu nay, trong mỗi câu chuyện, Phương đều

tóm cơ-hội « giội-i-biệu » hộ tám-sur chàng với « ai »...

Rồi ra bờ sông, trước mặt mọi người, nhà Địa-đô ngon-hàng, nhà Thương-chinh xuốn miêu chay dài, bài lái dặng cây cao vót. Xa xa, trên sòng Saigon, gươong -nга vẫn -vặc lồng lồng, treo gùm-nèo trời xanh biếc. Ông sát cầu-avan, với chiêc sà-lan ận-lò nồi.

Cảng-tiến, mọi người càng thấy tâm-hồn nhẹ - nhõm lâng-lâng. Gió sòng mát dju píc phay nhõng mảnh quần áo hàng.

Khô dặng mè me, ánh trăng thêm tỏ.

Bốn người bước xuống một cầu-avan vắng vẻ. Phương rải tấm giấy lót đệm theo, đoạn nang và Văn ngồi xuống sàn gỗ sisa Viễn và Chi. Vừa ngâm tráng hồn người vừa chuyện trò vui vẻ. Cảnh trăng sáng trên sòng Saigon, dưới khêu-giợi tâm-hồn thi-sí khách nhât-dù. Góp này, nước thủy-triền đương dung, nở ững sóng bạc khê đậm vào sườn-avan, dập vào bến da, rót nhé-ah-rút lui c ày theo khung nước mèo-móng.

Bờ biển kia, xóm nhà là Tuô-hêm cũng rông mìn thâm-thâm-hoang với bóng-jéa-đậu. Về bến ngas, dưới bến Nhị-Rồng và Lang-tô, nhõng chiếc

tàu bắc hùng-vĩ nhấp-nhô, tam ngã, sau một phen vượt muôn trùng dài-duong.

Ánh trăng mồi phai mồi thêm deps, khiến những câu chuyện của bà Chi, Phương, trô-ném hưng-hờ, nhát-nhô. Ai này lặng im,... Sau cái « đẹp » là cái « yêu », là cái mà lòng người không ty-chú được nữa...

Gió hơi lạnh - lạnh. Quen tần ban, Phương nép đầu vào ngực Viễn... trong khi ấy, cảnh sa-yanh dùng khiêu - khích Văn, nàng yên-lặng đê Chi cầm tay...

Viễn thòi đã lầu, giờ Chi mới, ăn hắt hắt thử ba. Nghe ấy, Phương toan đỡ bà khô-chiju của Viễn, Chi chung...khô chiju. Lòng trách, chàng uống hắt tách nước, dù xoong phô-moi mìnhs dae eboi mát. Ra ngoài, chàng vẫn bị ám-ánh hối cũ giàng điệu của V-éo, và hơi hắc-mà, và nét mặt Phương...

Một lần gò mặt phà vào mặt Chi. Tự nhiên, chàng tóm-imb cười, thành ngòi sso dò dày mìnhs lèh-lèh lèh ! Xưa nay vẫn thờ chè-nga-bia lạc-quan, không bỏ gió chàng chin đê vắn vị trong lòng những điều bùn-bùn, và vùn-pù. Từ gác-giadin, chàng đì-áu com tro đê nhè-noi. Hết đậu hòa-hảo vui vẻ, chàng ở mãi. Mái bút nhu-y, c i thiêng trước tháng sau, Chi đói chồ ngay. Thị bay giờ chàng

Cầm chéa nước mày lẩn toán uống, chàng lai dà xuông bến, và mặt hắc-hàn, đầm-chiu.

Bữa cơm chiều nay là ngát trong một bún khèng-khi ngang-nè. Cũng như mấy ngày đây, Chi nhận thấy Viễn, Phương với chàng, ba người ngồi ăn với nhau chiếu-le thời. Cứ việc gấp, cứ việc và, a, nay, tựa-bò có nhõng ý-ngòi -eng theo đuôi. Rồi áo xong, Viễn thở-thân, Phương với tất nhõng cảm-việc

Còn Chi, chàng, buông tách nước ra ngồi một chỗ, vừa hít-thuốc lá thô-leo trán nhà, vừa trầm ngâm nhìn theo lùm khói.

It lùu nay, Viễn dì lâm vè, thường ra chiều tu-ly. Các công việc ở số só điều gì chàng được vùa ý chàng. Chàng nhiều lúc đứng ngó không yên, it nói it cười, và hay cao có gắt-gỗng.

Thấy vậy, Phương cùi làm vui lòng chàng, song vô ý. Hôm qua, chợt nghe Viễn ngô ý thích cá rõ, chiều nay Phương liền suôn-hànhan đì chí, chợ, chọn mua mò cá thái ngọt và ráo, nhưng Viễn không rúng-dứa mấy. Phương cảng bần khoaska, kém tuoi.

Chi ngồi hút thuốc. Nhìn nhõng chè-chi guyeng -gao của Phương gày ra bời cái khô-chiju của Viễn, Chi chung...khô chiju. Lòng trách, chàng uống hắt tách nước, dù xoong phô-moi mìnhs dae eboi mát. Ra ngoài, chàng vẫn bị ám-ánh hối cũ giàng điệu của V-éo, và hơi hắc-mà, và nét mặt Phương...

Một lần gò mặt phà vào mặt Chi. Tự nhiên, chàng tóm-imb cười, thành ngòi sso dò dày mìnhs lèh-lèh lèh ! Xưa nay vẫn thờ chè-nga-bia lạc-quan, không bỏ gió chàng chin đê vắn vị trong lòng những điều bùn-bùn, và vùn-pù. Từ gác-giadin, chàng đì-áu com tro đê nhè-noi. Hết đậu hòa-hảo vui vẻ, chàng ở mãi. Mái bút nhu-y, c i thiêng trước tháng sau, Chi đói chồ ngay. Thị bay giờ chàng

đứng vờ. Viễn, cũng thế, bà-tất chàng phải mua những điều hực-lực vào meh...!

Chi vào Saigon cũng như một số đồng-nhông kí-giả nhà ra đi, vì những chuyện xích-mích trong gia-dinh. Họ chén nán, những mong bò-nhà bò-của sẽ hùm-lai cuộc đời, và, trước nhất, hằng-dì cho « khukt-mai » đâ... Ấy thế mà ở nơi xa là, họ lùng tìm thấy một « quan-niệm yên-rông-ri, bao-lao-hon ».

Tước kia, ở ngay ngoài Bắc. Chi thấy cái-canh-imb của chàng đối với Bà-không được mặn-mè, tha-thiết lâm. Chàng dũng-dung : « nén chặng-chóng chờ »... Lá bài cùi-canh-tinh ấy, phần thi Chi thất nó lại trong cái đài sống inh-ký của mình. (Chi chỉ vui bay-huyn vi nhõng quyền-lý của chàng-thòi); phần, Chi bò buộc só quá chít-chết trong những phạm-vi già-dinh

Bô-thân-tiêu-dộc

Thuốc lục mai, tiêu hết
nhết độc ngựa lò dò
dect hoa hòn phat ra.
Hẹp 0.8L. Nửa ta 4p0,
ca 7-10. Xa mìn han
hòi giao ngan

NHÀ THUỐC TẾ-DÂN
N-171 hong Bằng Hanoi
O

Saigon Ets. Num. 104B Bisan
chy dai lý các bô-thuốc Tế-dân

hép-hồi - chàng chỉ biết có ho hằng-nhà mìn, không-bé ngõi đền người khác, tên gá-dinh khac.

Vào đây, Chi không-có-éac-câm vòi người Bắc-na. Chàng thấy mìn-yêu người Bắc hon-lên. Chi dè ý lung ngô ngù, lung-cùi chi-cùi người Bắc ở Saigon. Bi người đường, ngòi trong nhà hóng, hoặc bắt-có-é-chô-nào, bẽ-thiếng người Bắc là Chi-lanh-tai... Ôi cùi tiếc-é, cũng cái-giòng-é, trước kia ở ngoài-nhà, Chi nghe nó cùi bay bay - phủ-giòi đau ! Mì này, chàng thấy ni-énté, thinh-thich trong-long. Rồi từ lúc đó, những cùi-chùi của cái « người nói-tiếng-Bắc » ấy thường-không-lợ qua-mát-chang, và khien Chi dinh-dàn sih ra truô-men.

Chàng còn lưu-tâm cùi-dawn-nhõng người đồng-xứ ở trong Nam-đang ra tò-chèe-chi-é-công-cuộc-tò-chèe-é : người Bắc-thang, Chi mừng-mừng rờ-í ; người Bắc-bại, Chi buồn-bà « kinh-sí »... .

Một lần, chàng tình-cùi được nghe hai ngòi - Nam-oggi kheo Bao-chí Bắc-hà, trước một cái quán-bán-sách ngoài-chợ : « Chà! mày cái-hai - vè-cùi của Bắc « ngô » dâu-í ! Áy thế mà Chi khoan-khoai, hắc-nhâi, tuồng-chung-nhay-giay-ha-si, tac-hai-giá-bức-vé-é, có được nghe-khen-cũng không-sang-sướng-bằng.

Những cuon sách hay nhất
của Á-CHÂU :

- 1) Mô-truyện tinh-15 vé-truô 1320
- 2) Gió-núi 120
- 3) Tình-trưởng 1, 20
- 4) Chum-heo-giong-huoc 0,70

Sách-trinh-thamí
A) Hàng-bi - 61 1300
B) Vũ-an-mạng không-có-thú-pham 2,30
Loại-phieu-luu
D) Môi-tuô-thu 1500

Thơ của Hồ Dzênh QUÊ NGOẠI

lập-tho đà-gây được du-luân-tot-dep-nhat-trong-nam-1943

Làm-dài-nhà THI CA VIỆT NAM được tu-diem-một-rach-chau-chinh-bang-neon-bết-linh-diệu-của-mỗi-nhà-the-ngõi-quê. Sách-dì-hoa Nguyễn-Đức-Nghi
viết-bły. In-kết-dáp, loithubang 3p. Loại-ngo-biết giá 500. Số-sách-còn-kết-it.
Hiện-nhieu-nơi-dâ-bán-hết. Mua-é-thêm. 084-cuôc-hảo-dâm. Lộ-lai-lieu
trước. Bà-trên 100-the-sách. Hồ catalogue-kém-tam-06. Mua-é-trà-tiến-trước

NHÀ IN Á-CHÂU XUẤT BẢN 17 EMILE NOLLY HANOI TEL. 1260

Chi tha-thiết người đồng-xứ.
Chàng còn muốn cả hai dân Trung, Nam cùng yêu mến người Bắc. Cho nên Chi vẫn cố lấp những cái hố hiếu lầm giữa dân chúng ba kỳ. Thường thường đứng trước những sự dụng chạm nhỏ, nhưn của người Nam và người Bắc, chàng vẫn kiểm lời khuyên can người đồng-xứ nên a sánh sải a hò qua, dẫu có phái thiết thời đổi chút để giữ thanh danh cho người Bắc.... Thi một người Việt-Nam, chịu kén một người Việt-Nam đã sao? đã xấu hổ lắm đâu?.... Nhưng trong trường hợp này, Chi không phân biệt sự nhường-nhin với sự hểnh nhất, lép vế.

Một điều Cai còn nhận thấy rõ ở lòng mình, là luôn luôn, chàng công-kích những kẻ có ý-tưởng chia rẽ ba xứ, mà sao đối với người Bắc, chàng vẫn nặng tình hơn. Cai thành-thực thù nhau đều ấy, Chi cũng biết mình bị a truyền a bồi những thành-kien thiên-lịch. Nhưng với kẻ khác, lòng thiên-vi ấy chỉ gây ác-cảm gián-dùng-bảo Việt-Nam thôi. Còn Chi càng nghĩ đến người đồng-xứ, Chi càng tò-tết lát thám mẩn người Nam đã dàn chúng trong nay sẽ thận-cam lát với người Bắc. Vì hồn-quê, Chi sống cho mình như thế là hơi hép-hồi.

Song, Chi chưa đến nỗi vô ý-thức như nhiều kẻ đã phân-lách hồn-tâc quốc Việt-Nam làm hai nước: « truw Bắc-kỳ » và « nước Sài-gòn ».

Chi cứ lảng-lảng theo sau người long-long. Người này, dặn chàng đi kiêm « hàng ba », dặn chàng đừng cho bênh ngoài rồi mờ cửa vào trong buồng giấy. Một lát, một người dân thày bước ra bắt tay Chi và trả lời ngay cái ý-định của Chi đến đây:

.... Thầy ấy thôi làm dày đã được hai tuần lễ nay. Tao là do ty a thầy ấy xin. Còn công việc làm, xưa nay thầy ấy



chỉ ngồi ở bàn giấy trong nom sô sách thoi. Vè những chuyện dinh thu tiền nong và giao-dịch với các khách hàng ở Lục-Linh và Nam-Vang, hằng đâ c' nhữn' người chyện-món rồ.

— Thôi, cảm ơn ngài.

Chi bắt tay người dân-thày, đoạn quay ra. Đồng cửa chớp, tuy Chi nắm chặt quả đấm sứ rồi mới xoay đi nữa vòng. Ra công, một chiếc xe cao-xu gác cảng-lên vè hè, đợi chàng. Chèo ngồi trên nệm xe, chửa bão di đâu, Chi đã giục người ca-ii chay mau.

Xe lại qua mấy phố đồng-đúc, rồi những phố vắng-vô, luôn luôn Cai để ý vào những khách

bộ-hành, những kẻ di xe, suối, ngược... Có lúc, chàng ngoài mãi cô lai nhia theo một cái xe mới vút qua mà chàng chưa kịp trông rõ... Ngờ-ngợ, nứa Chi muôn bão xe quay lại, nứa Chi lại thôi. Có lúc, thay cái xe chạy trước hao hao giống, Chi giục với phu-sa đuổi theo... Nhưng, rồi đến khi xe chảng theo kịp Chi lại thôi-vọng...

Và, dần dần, mặt Chi đầy vỗ буда-нен, lúc ấy chàng bắt đầu xua đuổi những ý-ý-ghịt đèn tối trong đầu óc. Chi khẽ lầm-bầm: « Hay Viễn vè Bắc? » Đoán thế, chàng lại thảm mong là mình đoán sai.

Hôm qua, cả một ngày chủ-phật, Chi đi tìm Viễn khắp cõi kề quen người thuộc. Không một chỗ nào Chi nghe phong-thanh rằng Viễn có quen biết, lóe ui tới một vài lần, mà Chi không đến đó hỏi. Chàng xục-xoá dù các nơi. Cai còn thiêu-diu Chi vào hỏi có bão-sáu-thoi,

Viễn vắng nhà dâu mười tám hôm nay. Hôm ra đi Viễn bảo vò rắng mìn di công-cán cho sở về cõi lành Hán-giang, độ một tuần lễ, cùng lâm là mười một mươi hai ngày sáu sáu sáu vè. Đến rạng qua han gân một tuần lễ Viễn vẫn chưa về, và không thấy thư từ tin tức gì cả. Ruội Phương nóng như lửa. Nàng không dám được lòng chờ đợi rồ, chiều thứ ba hồn kia Phương đến tận sở Viễn lôi thăm. Nàng ngạc nhiên biết bao, khi bay tay Vẽ khống di công cán gi cũ, và chàng đã xin thôi làm được nứa tháng nay. Phương vè cho Chi bay chuyên. Rồi suốt ngày chả nghĩ hôm qua, hai người di dò hỏi khắp nơi Viễn quen thuộc, qua lại, không một ai biết tin tức Vẽ, đến ngay chuyên Viễn nói di công-cán cho sở, cũng rieng cõi Phương và Chi biết tho. Cho chắc-chắn hơn, một lần nữa, s'ng nay Chi xin nghỉ nửa buổi rồ thua-hành đến sở Viễn, hỏi thăm các bạn đồng-sy của Viễn.

Chi reo lên cầu thang xi-măng với hào nhiều dû hồn bần-choda trong đầu óc. Ngồi trên xe, Cai giục ngay. Cu li chay nhanh vè nhà. Nhưng xung xõe, chàng lại do dự chưa muốn vào ngay. Chàng di những bước chân nặng chich-chich. Qua mấy cái gác đầu giấy, chàng phả vừa di vừa vùi vào bao-ic-sát. Trước khi mở cửa, Cai còn àm quâ dám sú một phút nữa rồi mới từ từ xoay. Cái mò: Chi khẽ giật milh. Trước mắt chàng, Phương đang ein thờ lực tung tơ ng quấn sò trong hòn khôa chuồng. Những hộp phẩn, những đồ vật ti-mi vè diêm-trang của Phương, đèn bị vứt bừa-bãi ra sân gác... Mạch mâu Chi nhau - dùng đứng lại, chàng rung mình thấy cái ý đoán chàng hồi tay sau ăn khớp với những cù-chi của Phương lúc nay....

(còn nữa)
VŨ XUÂN TÙ

+ HỘI THUỐC, HỌC THUỐC +
y-el Lévan Phan, tốt nghiệp trường Cao đẳng y học, lâu năm kinh nghiệm trong các nhà thương lớn, chuyên kinh doanh thuốc Nam, Bắc, c' một vi bào chế và một vi dược y học học giáp, dâu soán và cách hết các bộ sản thuốc Đông-Tây và Quốc-nug. Y-el lại biết nhiều phương thuốc hay và rẻ tri dâu các chứng bệnh, nhất là bệnh ở phổi, và dạ dày. Vậy ai mua hồn-hình, hỏi thuốc học thuốc, mua sách Đông-Tây y học (15), nam nữ và sản duc (15) xin cùm M. LÊ VĂN PHẨM — médecin civil N° 18, rue Ba-vi Sontay-Tonkin

Có tiếng nhất Nam Kỳ

Món ăn có tiếng nhất khắp ba kỳ: nem, bánh bò Thủ Đức, bánh phòng tôm. Chỗ ăn sang trọng lịch sử, mát mẻ.

BAR QUÁN-CÓNG
góc đường Admiral Krantz, và Lacotte Saigon

LẬU, GIANG

Mặc bệnh tĩnh, và nén uống thuốc của BỐC THU BƯỚNG 131 route de Hué, Hanoi sô khôi. Thuốc lậu 1\$00 một vè. Giang 1\$00. Nhận chifa khoán. Xem mạch cho đơn, chữa đủ các bệnh người lớn, trẻ con. Bán gốc cao, đơn, hoan tản.

AI cung có thể tự chữa lấy bệnh và, truy-nết danh - ý là nhu có các sách thuốc của Cụ Nguyễn-an-Nhiều bằng Quốc-nug có sô chữ Hán

- 1) Sách thuốc chia đầu, sô 290
- 2) Sách thuốc chia đầu mai 2,50
- 3) Sách thuốc già - truyện K. N. 2ps
- 4) Sách thuốc Kinh nghiệm 3ps
- 5) Y-học Tông-thiz (nâl thư) 12
- 6) Sách thuốc Nhât-hán T. H. 3ps
- 7-8) Blak-Dawn (giáo điện-phương) 6ps
- 9) Sách thuốc dâu phòng và chữa thương han spu.
- 10) Sách thuốc Hải-thượng Lãm-đang 1ps

Ü xe gửi mua thêm trước. Tho, mandat dè cho nhà xuất-bản: NHẤT-NAM THU-QUÁN HANOI

ÉTABLISSEMENTS
TRƯỜNG VĂN-TƯ
FABRICANT — REPRÉSENTANT
COMMISSIONNAIRE
165, Marchal Pétain Saigon

Tussor demi soie khô 80cm \$500
Tussor rayé khô 80, \$510
Crêpe rayonne khô 80, \$520
Serge blane khô 78 \$520
Tulle demi-soie rayure khô 80, \$540

MỚI VỀ NHIỀU: da vernis den, (peaux de vernis) Hàng-kong bán rẻ giá 1ps8. I ped còn rái rất. Gửi đi xa nhanh chóng, tinh thảnh 4ps8 1 ped trước. Tussor người dũng lấy màu gửi 8ps15 timbres, thay may nhà buôn gửi 45 timbres

THANH - BẠM
của NGUYỄN-CÔNG-THOAN
Tác p ăm đặc - biệt về quan truong ! 500 trang 4/50 (có in riêng 5 bản) lụa, mỗi bản 20\$00

SÓNG GIÓ
BỐNG CHÂU
của THÁI VI LANG
Những lâm-canh tại bờ biển Đồng-châu, in lún thư hai già : 250

Nhà xuất bản:
BỘI MỚI 62 Takou Hanoi

AI MUỐN DÙNG THUỐC
BỒ CỦNG TÌM THUỐC

sâm
nhung
bách
bò

* **Hồng - Khê**
75 Hàng Bồ Hanoi. Mỗi hộp 1\$20



CAI

Bởi vì trong thâm tâm, tôi không muốn bao giờ về nhà cũ, mà tôi cũng không muốn bao giờ lại trông thấy mẹ tôi lần nữa. Nguyên lúc bấy giờ tôi yên trí rằng tôi phải chết rồi không thể nào mà sống hết năm ấy nữa. Từ trong thâm cung của lòng tôi, nở lên một cái ý tưởng rất náo nức là mong được chết đơn độc ở một cái sói cái sinh nào, không có một con mèo què thuộc nào trông thấy.

Cái cảnh một thanh niên trai lạc, giang hồ kéo lê cái thân tàn ma dại để chờ người nhà nuôi ör, rồi lại ma chay chôn cất cho, cái cảnh đó có một cái gì làm cho ta tài thán và sót sa đến vô cùng. Đã dành là những người thân của ta thương ta và trong cái vong-hồn của ta, nhưng thiếu gì kinh hồn lười rông rái mỗi khi nhắc đến người đã chết thì lại bùi mờ bão: «Tưởng là gì!». Chẳng hóa ra cáo chết ba năm lại quay đầu về núi! Lúc sungen sướng thi đì, đến khi ốm, đau chết chóc thì lại quay về bão me!... Không, không, không. Tôi đã nghe thấy những miếng tiếng rồng rài như thế từ bấy giờ, nên dù long thương me có nặng đên bực nào tôi cũng không thể vắng theo được. Cho moi biết một kế thất phu đã tan tân lương tâm nhất, bao giờ cũng có ở trong một mom diêm già trong sạch, nhưng sốt đì mà người ta không làm theo cái diêm trong sạch đó, chỉ là tại người ta nghĩ đến người ta nhiều qua. Úyễn do cũng chỉ là tại cái giáo dục bấy giờ chỉ chuyên chú giày người ta lý luận với luân lý nhiều quá và cái văn minh Á Á Tây chuyên về mặt ca nhau tư kỹ quâ thành ra sốt đì thành niêん lợp tôi mất cả đức hy sinh là cái đức áo quay nhất của người Việt Nam. Hạng người lợp trước chúng ta không thể. Họ hy sinh thang họ, nhà họ và con cái họ cho một lý tưởng, cho chung trang, chung hiếu, chung tiết, chung nghĩa và không bao giờ lý luận, cũng như ngày xưa Chuyện Chu nghĩa thích Vương Liêu không bao giờ lại tự hỏi: «Ta làm việc như thế, người chết thi có thiệt thâm hay không?» Bởi vậy, người ta ích kỷ bởi vì người ta lý luận nhiều thành thử những bà mẹ Chuyên-Chu thi vẫn còn mà hàng Chuyên-Chu thành thành kiêm truy-thù đâm ba lần áo

hay là hối-ký của một người đã nghiên và đã eai thuốc phiện

của VŨ BẮNG

(xem từ số 138)

— Mợ đđe cho cọa đậm bảy hôm nữa, bồi vi tien nha' ở đây con đã già că rời Bồ đđi bảy giờ thi hì.

Tôi iỏi khuyen tôi đừng nén tiếc rẽ làm gi. Tôi cố kiêm hết các cách nói quanh. Sau hấy rằng còn nám bảy hôm nữa chẳng chẳng lâu là già làm, mè tôi cũng bằng lòng và dặn đi dặn lại nén lệu thu xep mà vè & nhà cho sớm bồi vi nám hết tết đến rồi.

Đến tien lúc đó, tôi mới nhớ ra rằng thời giờ đã mai quâ. Vừa mịn hồn mà đầu tháng chạp mà bảy giờ đì hai mươi bảy tết rồi. Năm tien đã hết, lún liên nua quán tro với cái thân da bênh, tôi không biêt ở ngoài kia người ta làm những việc gi, nhưng cứ lấy cái tui ra mà xét thi tôi cũng biêt là thiên hạ kéo nhau di xâm tết vai vía lâm.

Nguyễn Quốc - Tù vốn tinh tra những nơi tấp nập, cà chém hòn may bô tui nâm một mìn kinh ở nua' đì chơi xem cảnh tết ở Hàng Đào Hàng Ngang. Anh mua một gói gường những kẹp sun, mui, bát rura và hoa quả vè, đì trên đầu giường rồi đì một lúk kéo được Nguyễn Văn Tiêu cung vè. Quốc-Tù chỉ vào Nguyễn Văn Tiêu và phán trả với tôi:

— Anh có biêt không? Em đã tưởng rằng em chết mà không gặp được «tết» này nữa. Nguyễn do theo tôi: em ở nhà với anh chán quâ, bèn nghĩ cách đì chơi mà đì chơi, một mìn thi tè. Nghĩ đì nghĩ lại, chỉ còn có Tiêu, em mới đến nhà hòn đì dù hòn cùng đì. Vốn đà nói dối là em đến đì mượn sách, vây mà bà cụ em duỗi em như duỗi ta và bão hòn đì đã chết ở Sài ghèn, Sài goòng mất rõ. Em đã suýt khóc cho con người bạc mènh, thi tu nhiên sực nhớ ra rằng Lán Bảo sáng nay vừa nói rằng có gấp hòn ngồi xem các phun nước ở vườn hoa. Em bèn chạy đi tìm hòn cho kỵ được và thử thực cùng anh em đì tìm hòn từ nhà chưa ăn mày ché đến khách sạn Boudet, từ nhà Hòa

lò cho đèn trường Cao-dâng. Em nhìn xuống hò Hoàn-kiếm xem hòn có đại dột trầm minh không và trông cả lén các ngon cây ở trong Bách Thủ xem hòn có đậu trên đó đì tròn những người khác nay. Vô ích. Em định phải bỏ mặt xác hòn vây, đì mua ván, kèo và lát rùa đì chung minh cùng chén với nhau mà khóc một người bạn có kỵ tái mà kháp Hà-nội đâu cũng có người tim kiếm. Bất ngờ vè đền dày, quang gởi banh trên giường, em lại sực nghĩ ra một chỗ chưa tim đến. Em quang chán lèn cõi, chạy đì Tắc que thi thấy hòn dương hả mom mà ngủ trong một cái chén dán lịa

Nguyễn Văn Tiêu vừa nghe chuyện vừa cười. Sau, anh hâu cái đoc xuống mà rằng:

— Có thê. Thế hâu cù có bâ anh gí nua' không?

— Không. Nhưng hâu cù có vè giàn lâm, và giàn lây cù những thằng bạn anh.

— Chính thê. Em khô vè cung, hai anh à. Vâ xin thât thay với hai anh, em đà bộ nhà đì hòn một tuần nay rồi đó. Bời vi em khong thê uôi chuyện với ba cù được đến hai câu. Cứ đong nói cái ghi thi bùi cù lại hènch cù gái. Em giận quá, bô hêt và nói với cù rằng: «Nếu cù đì nghe con gai thê thi đì cho chúng nó cung lê tòi tien chén tòi lâm con gai trưởng làm gí nua'».

Nghe thấy lời phản nô của bạn, Quốc - Tù cười rầm rí cà lèn, và cà Nguyễn Văn Tiêu cũng cười. Ròi chung tối lâm vây lấp lòi hòn đèn mà hút và an keo. Tôi khong ăn được nua', chỉ nâm gường mát mà nhin. Lúc ấy đêm hòi tan, ngoài đường phèo gần như khong còn tiếng động. Thinh thoảng, ô xe xa, vọng lại những tiếng phèu xe cùi nhau và tiếng người bị đánh kêu ằng ặc: «Ôi ông cắp bì-tèn or Ối ông đđ, xep oii!»

Không khi thê là buôn lênh iê ngâ. Năm trong gian buồng kín như thê ba con ma, nhin iúc khai ám vung, khai dương suy, hện lén đê nâm thở than cảm ngô voi nua', chung tôi, eo một lúk thấy lạnh như có nước đà trong xương sống. Người nua' nhin người kia, người kia nhin người nua', thê ròi cù ba chúng tôi cùng khóc cho thê phân chia nhau...

Đến gầu sáng, Nguyễn Quốc - Tù nói:

— Tháng này, thiếu, hai anh à. Mai đà là ha mươi rồi...

Nguyễn Văn Tiêu nói:

— Ba mươi hay gi đì nua', thi có nghĩa

Biểu luật cốt yếu và duy nhất của Chính - Phủ là làm việc công ích.

cõi gí với chúng minh Chúng minh cù đóng cùa lại mà bùi và khong đì đấu cù. Mặc kệ cho người ta ào Tết.

Thoat đầu, Nguyễn Quốc - Tù hoan nghênh cái ý tưởng đó lâm, nhưng sau một lát nâm im lặng ngợi, anh ta như thấy có một cái gí khong thể đem thuc hành.

— Đâ dành là thê. Nhưng chúng minh là eon trưởng, ngày iết, ngày nhất mà bô đì cù như thê, sao nêu? Thôi thi đì hâu anh ghét em đến thế nào đì nua', em cũng đánh chịu vây; chur thê thê em cũng phái xin phép hâu anh em vè hòm nay. Nghĩ đì ngay lâi cung tội nghiệp cho bâu cù, chắc giờ này cù đang mong con vè lâm.

Tôi nghe Quốc - Tù nói mà đau buốt đên ruột bô vì lìu cung có một người me ô gò đê nuôi con như bâu cù sinh ra anh và bâu cù sinh ra anh Tiêu. Tôi nâm nâm mắt, nghĩ lại câu chuyện giữa me con tòi lòi hòn qwa, và khong biêt nước mâ & đâu cù tuôn ra rân rus. Nguyễn Quốc - Tù, khong hiểu tam sự của tôi lòi đòi lại tưởng rằng tôi đâu khô đì tôi phải lâm một mình trong gian gác trọ :

— Thôi, anh cù yên tâm. Chỉ sâng mùng bốn thi em lại đéo với anh, chí có lâu là gi. Em vè cùng là bắt đắc đì, chí đâu phải là ý em muốn thê.

Tôi lắc đầu bảo Quốc - Tù.

— Không. Anh làm. Nếu anh khong vè, chính em, em cũng khuyen anh vè. Chúng ta lôi lôi đâi khênh iôi, đùng cù đê cho ngay tết ngày nhau, những bà mẹ của chúng ta phải khô thêm hòn nua'.

Vâ, mnón cho Nguyễn Quốc - Tù yên tâm hơn, tôi lại nói thêm:

— Cùn em, đâ chiêu nay hay sâng mai, em cũng vè. Tù ngây thay em mât đì, già dinh em buôn lâm: anh em thi tản mác, họ hàng thi phâng ly. Cả nâm môt có môt ngày đê truy tê đên già tênh ròi quay quần xun họp với nhau một ngày, mà minh lại vắng mặt nốt thi bao giờ mới lâi cùn có cù đì nua'. Mỗi môt nâm, môt già dinh lâi cùn có sự đồi thay. Biết đâu tết này khong gặp nhau. môt hai tháng sau, ông

ĐÀ CÓ BẢN KHẨP NOT

GUOC MY NH

kiêu tối-lán rât lịch-syr và hýp thời-trang, đê thay cho giày dep phu-uôc
đang lúc già cao gop hoi.

Coto

phản hoa môt ché theo phuong pháp khoa học,
cõi tinh cách gìn giữ da
một luon luon tuoi sang.

chú này chết, bà bác kia chế, mình không
bao giờ có cơ hội xum họp đồng đũa nữa?

Nguyễn Quốc-Tử, vui, tình là thế, nghe
thấy những lời nói đó cõng mèm lèn người
lai. Trưa hôm đó, chúng tôi hót với nhau
một bữa thuốc tất niên rồi Nguyễn Quốc-
Tử chờ lúc sám sầm tối, không ai trông
rõ mặt, vài cái banjo đi về, Nguyễn vẫn
Tiến thấy nói nó cõng về nhà, dừng
giây đi theo Quốc-Tử:

— Hai anh về cả thi em cũng về nỗi,
Nếu yên ổn chẳng làm sao; ngô co chuyện
gi — ví dụ bả cai lại chui em, chẳng hạn
— thi em lật đì, không cần. Em đã ăn chán
cái tết ở thi phuong rồi, ví có ăn thêm
một cái nữa một mồi gáy gáy cái Hán-nội
phô hoa này thì cũng chưa chết ai mà sợ!

Tôi guyeng đây, đưa hai anh bạn xuống
đến cuối thang, bắt tay thân mến, và
chúng tôi cùng chúc nhau một cái năm
mới hoàn toàn... vui vẻ! Tên bồi tiêm của
tôi, ngồi chờ từ lúc này thấy bay giờ
khách đã về mời gäi đầu mào bảo tôi :

— Ông có soi thuốc nữa hay ông ugh?
Tôi chưa hiểu ý định nói gì thi y đã
tiếp gay:

— Con đã nói với bà Ký bê canh đang thuốc
sản đê & bún kia, dù đê cho ông hút ba ngày.
Con lại táo thêm mười viên nữa. Nếu ông
tiêm lấy mà hút được thi tốt nhất, không có
thì ông dùng tẩm thuốc tảo vây, bằng không
thì ông vui lòng đi hút tiêm mấy ngày... Hôm
nay con xin phép ông.

A, bây giờ tôi mới nghĩ ra. Tên bồi tiêm của
tôi, năm hết tết đến, cũng phải về quê chừ!
Từ hôm qua, vợ y đã rông dò y rồi. Y xin phép
như lão từ hôm nay đê đi xâm vắt thức cần
dung; tôi y về tiêm cho tôi một bữa nữa; rồi
đến năm giờ sáng mai thi ra tàu thủy sớm,
suối về Thái.

Tôi lấy tiền đưa trả y. Thấy y còn ngao ngán
đứng lại, tôi hỏi:

— Còn có cái gì nữa không?

— Con muốn nói với ông, con xin ông cái ba
đô súy cũong dương mặc.. Ông có hai cái..

— Ủ, đưỉy đì. Thế thi sảng mai anh lấy. Tôi
nay, di ngã, tôi đê ở đâu gióng. Sảng mai anh
cứ hể mà mặc vě khôngh phải hỏi tốn tui nha.

XII (2)

Đêm hôm đó, nhân lúc thay trời tạm tiêm biệt
nhau, tôi nói chuyện với tên bồi tiêm của tôi

Nhà sản-xuất lớn các thứ áo dệt
(PULLOVERS, CHEMISETTES,
SLIPS, MAILLOTS V.V..) chỉ có



rất nhiều về những phong tục tết ở nhà quê.
Vui, miêng, y kẽ cho tôi nghe nhiều chuyện hay
lắm lâm [cho] tôi lịi càng thấy cái không khí
tết của ta dầm ấm lịa lung Bất giác, tôi nhớ
đến những cái tết hồi còn bé, thày tôi cù vào
khoảng hâm hâm hâm tám này thi lại bảo tôi
ra xin bà mây tờ giấy hàng điều rắc hành hoảng
và đem vào viết câu đối dán lìa hết khắp nhà.
Mẹ tôi đì chay mua đồ nấu, còn các em gái tôi
thì suốt mấy ngày gần tết này thi nhau mà may
quần áo và sắm giày, mua bít tất. Thầy tôi bé
và thường thường phải mặc những áo doan
cù của cao anh tết đê lại cho, thày tôi thường
soa đầu tôi mà bảo:

— Thôi, không cần. Con giài mặc thế nèo
cũng được. Sau này lớn lên, học giỏi, làm
được những sự nghiệp to tát, con sẽ bết ráng
cái áo cái sồng không làm giài, chỉ không làm
nên được cái trống gi mòi xâu kè mà thôi.

Nghé thấy thầy tôi nói như thi, tôi dorm dorm
nước mắt, nhưng khôngh đam khóc to Tôi khóc
vì khôngh có áo sồng, vì hây còn bé mà đê bị
thua anh kém em rồi. Nhưng đến cái tết này,
ở trong cái gác trọ này thi thật là tôi khóc vì
án hoài con giời, uống bài nước sòng trong

cả một kiếp người. Chao ôi, có lẽ thầy tôi khi
nói với tôi đã kỳ vọng ở tôi nhiều lắm. Cố lẽ
tay tôi đã cho tôi là đứa con thông minh và sau
này có hy vọng nhất trong cả lũ con, ai ngờ..

Ai ngờ, ieam lý kỵ vong đó bao giờ thành ra
vô tích sự. Ở trong nói đến sự nghiệp làm gi với,
nói ngay đê trong nhà thua kem, bảy giờ tôi
cũng vẫn hoàn la thua kém em em. Trò trống
thì đê chẳng làm gi được hồn anh em cả, mà
đến cái chuyện tôi nhất là chuyện cơm nǎ áo
sẽ cũng không bằng được đâu. Tôi thấy ngon
ngao và tết nhục, truoc đê y, đã bao nhiêu lần,
nghỉ đến chuyện thua thiệt ô, máu tôi đã sôi
iên và tôi những quyết với tôi rằng sẽ phải làm
được một sự nghiệp vui chung gi gồm lân để
hết vào tai họ: « Tiên bắc không làm gi cả, chỉ
có làm được như tôi thi mới đáng kè mà thôi! »

Nhung bao nhiêu thi gò đê qua mít rồi? Bảy
giờ năm hết tết đến, năm mà tinh lai số
lòng tự mình thực là mít thẳng khò khoác,
sinh minh lại cảm phái chán ngán cho minh.
Ấy thế mà lai còn đeo then cái lát nghiên hót
va mít; ngày cuối năm này, lại năm bê tha voi
quán tro hoai hàn, làm mồi cho mèo bành, sống
chết lục nào không biết, mà cũng không ai
thèm bết. Phải phái, giờ này có lè ri me tội
ra, có khôngh còn ai nghĩ đê tôi và khôngh
còn ai nhớ rằng đê có hồi tôi sống. Giờ này các
em tôi có lè dương thiu quan so .. Gò này có lè
các em tôi dương ngò, vè thiếp đê gùi di chúc
mừng những ban xá, mà có người có lè chung
chứa bao giờ biết mặt. Giờ này có lè chung
đường đê tinh tết năm này sẽ di viêng những
chúa nǎo và mừng tuổi những ai. Nhưng còn tôi
thì tôi nǎm cõ đõc èi phong lanh lèn nǎm mà
đợi chép: mộ mình chung quanh không có lè
một người thân thích. Rõn gò rò. Còn một tên
đê tè thihi vòi nǎm không cõ đê đón nǎm vòi quê
nǎm tết. Rồi thi chỉ cõi lèi mõi mình với cái đau
khô của mình ma thôi. Buôt tôi đau quên lại.
Và tôi bỗng chay mít lì mõi lức. Nhưng con ac
mông đê, lèa lèa tiếp trước mat tôi: Ông tôi
cha tôi.. rồi lại cõ lèi ôm mặt khóc rồi lèi nhõ
một chuyen tay rồi tôi lèi hét lén. Mõi mat ra
thi nhá cõi tôi. Tôi lèi nǎm mat tai mít đêa
em tôi, bỗng đê au lèi lùi đê diễn béo tì di theo.
Chung tôi đêm một vãi thi ma vắng vè. Em tôi
chỉ vào một cái mõi dáp mà bảo tôi rắn..

— Anh có biết đê là mõi ai không? Mõi aoh
day! Bơi vi anh chay ròn. Anh lèm khõ mõi. anh
lèm khõ ca nha. Anh caé khong được yêng lèob
mõi ngõi đau. Trong thi biêt! Tôi rui mat nhin
ra thi có mõi con chim lòn bắng ca nong, mõi
lèi lèi nhau hai cái lèra cùi sá ca mõi đê bằng cái
cuoc vao mà tôi đom đop. Ma mõi lèn nõi sáu nhu
thê thi đê duoi mõi lai có tiếng ngutri ren lèn..

(Ký sau đây) VŨ BĂNG
VŨ BĂNG

NHI-BỘNG GIÁO-DỤC
Muôn sự con trai cho có hiếu quá xin dùa.
Nguyễn phân thoï xâm của tre con

của ông giáo Lê Đoàn-Vỹ sogn

Cópia sáu giải các phè-huyễn rêu cáo con
em minh chay bõi được hác hòi isti thu
Mai cuon 1930. Muu hán giao ngắn hòi
1930. Ở sa mua xin gòi 1930 (ch. gòi) gòi:

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

SÁCH DỜI MỚI

THÁI PHÌ

PHOT NEN GIÁO-DỤC VIỆT-NAM
MỚI in bao thư tr

1p

MUÔN HỘ GIỎI (giáo dục
gia-din) 1p

VIỆN KHÁM

PHU NỮ VỚI HÒN NHÂN
nhưng điện cầu thời gian
khen chon người bợ trai

TRANH - NIEN KHÓE (tác
nghệ xung doang...) 1p

Truyện học sinh DỜI MỚI. — Hay I Vui I Lại I
Bí ẩn cho i nhien han i gia mõi tập từ 0\$15 den
0\$3. Muôn lèu báu thông kê các sách giá trị da
xuat bản, gòi tem 0p06 cho:

DỜI MỚI, 62 hàng Cót Hanoi

HỘI CÁC NHÀ THÈ THAO

KHI CẦN HẸN: bông uốn, bông rò v.. v.. sao
nhà, tý, lao, đai đê nem, lùi-khung đap aub và
các đê cao trong bài (p.) — Xin gòi hòi vèi

TRƯU - THUẬN

57, Rue des Teinturiers, Hanoi

Hàng lèu cõi thận — Giá tinh phái
chang — Mua nhieu tinh giá rieng

GIÁ MUA BÁO

	Một mõi	6 tháng	3 tháng
Hàc-ký, Trung-ký	\$10	95\$0	5\$20
Nam-ký, Lao-men-Al-bo	26,10	10,00	5,50
Ngoại quốc và Công-ô	4,00	26,00	10,00

Nhung hòi phái tâi tiền trước mandai xin da;

TRUNG BẮC CHỦ NHẬT, HANOI

Au orisé publication créeée antérieurement à la
toi da 13 Decembre 1941

Edizioni hebdomadaire de Trung-Bắc Tân-Vân

Imprimé chez Trung-Bắc Tân-Vân

36 Boulevard Henri IV leon - Hanoi

Tirage 1100 exemplaires

Certifiée exact l'insertion

L'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL: NG ĐOÀN VŨNG