

TRUNG BÁC

CHỦ NHẬT



TRUNG BÁC
PHU TRƯƠNG

CÔ GÁI TỐI
Một xã hội nông nghiệp

(đã có sẵn)
Số 108 — Giá 0440
27 JUNE 1988

TUẦN-LỄ ĐÔNG-DƯƠNG

— Chiều hâm 21 Juin, quan sai-tỷ Monroe, chánh nhâ Kinh tế Bắc-kỳ, trong kỳ hội-hợp báo-giới, có tuyên bố về những phuơng-phap mà chính-phủ sẽ thi-hành để giữ gìn thô-giao không cao quá giá đà-dịnh, nghĩa là 14\$50 một tạ thô và 38\$ một tạ gạo.

Một phuơng-phap cốt-tu-sé thi-hanh là việc trừng-thi rất nặng, những điều-chỗ hoặc những nhà buôn kinh-doanh theo giá-ciąg nhà nước, trong việc ban-hoặc buôn-thô-giao.

— Quan-báo Phản-vua đang sác-lênh ngày 31 Mai 1943 sáu đài-lai sáu lènh ngày 31 Mai 1942 về việc cho thuê nhà ở Đông-duong như sau này:

Tất-thì-hai quyền lấy-lại nhà, và *cách thức cho thuê nhà* để *tại Đông-duong báy giờ* bđ. Điều này thi hành đối với các việc kiện cáo dà-có án ma chua thi-hanh. (Từ nay các chủ-unkhông còn dựa vào một điều gì để đòi người thuê được dù lấy lại nhà để sửa chữa, đà-minh, bỗ-me, vợ-chồng, con cái, trờ ra khi nào người thuê nhà phạm vào điều-thì-hai nghĩa là cho thuê lại nhà mà không được chủ-nha cho phép)

Điền-thá-hai — Các các ngưới thuê nhà hay hiên-ở-một nhà nào từ nay không được cho thuê lại nhà mình ở mà không được chủ-nha cho phép.

Nếu tu-sien cho thuê-ai nhà không được chủ-nha cho phép, thi chủ-nha có thể đói-lai nh.

Bé-thi-thá-hai — Người thuê nhà hay hiên-ở nhà nào khi đói-lai mình đang thuê mà đòi hay nnón một cách không c-ink-dang của ngieder-món đến thuê-một số tiền hay đà-dạc-ai hoặc bắt buộc ngieder-ay phải lấy-lai đò-dai; của minh-tinh

theo một giá tiền qua-dâng, không-dâng với giá tiền-lãi-hát của đà-dac-ay, thi sẽ bị phạt tù từ 2-tháng đến 2-nam, và phạt tiền từ 2.000 đến 200.000 quan,

Đèn-thi-thú — Tai các thành phố Hanoi, Haiphong, Saigon và Cholon, cho thuê nhà hay cho thuê lai-n-à đà-h, phải-xin phép nhà-chuyen-trach thành-phố trước khi thôa-thuon gira-chu-nha với ngieder-thue.

Nếu vi-le xiem phen này làm chậm-chỗ cho vi-le, cho thuê-nha, người chui-nhi co quay-xin quan-thu-hien xu minh bôi-thuyt so tiền thiethai

Bé-thi-nam — Trong các thành-phố dà, sáu đài-nghiêng-đang vua-chu-dan-quan Tây-su Đô-dic Deconx Thượng-sư Thai-bin duong Toàn-quân Đông-duong, một lán-ký-nhâ dà-có khuyêt cao-kho-thuoc du-tru-cua Dong-duong.

Quan Toàn-quân dà-vết-thu cam-ora quan Thống-tuong các đài-quân Nhật & Đông-duong vè cùi-chi thu-hien ay.

Thành-phố Hanoi mới đặt những cùi-moi báo-dong dà-dong thay-thay kholo coi-chinh hò-g

Tieng-cùi-moi này khác hän tieng-cùi-cu và tieng-kieu cung yeu-hon. Nhung-cùi-nay hoac la cùi-dien-hay cùi-hoi. Nguoi kholo coi-chinh hong thi cùi-nay thay-de bao-lai gio.

— Ngày 8 Juin, theo nghị định số 3036, quan Thống-sư Bắc-kỳ đã cách-chire ông Vũ-vin-Nha-tri-phu Vinh-bao (Haldorson).

Ông-Nha-bi xoa-tên-hong-sô quan-ham va bi-mat-het-cac chire-tuc-vi da-pham lõi-nang trong kholi thi hanh-chire vu.

— Trong gần-sau-thang Juin, ban-lim và capp «các» thec-pham iai-phong kinh-te tòa Đô-ly Hanoi da lam xong chung-ba van-tam «các» va da-cap-phat-bau-khaph-toan-thê-gia-dinh ngieder Nam-egu & thành-phố Hanoi.

Hộp-thu

Ô.X.K (Haï) — Ông già-ben Ngu không-thể dang được bây giờ vi-nhiêu-le Xin-han-biet cho.

Ô Pham-viết-Nhân — Sê-dang Nhan-Xin cho mieu dia-chi

Ô Pham-huu-Khánh — Rất liếc.

Ngach-dâng cũng được tăng-trong 10% và số-luong tang-phai được tinh-hai là 72\$ mỗi-năm

Về phu-cáp-gia-dinh của các công-chire ngieder Nam-nay sáu-dâi như-nhau nay:

Mỗi ngieder-con của các công-chire ngach trên mỗi-thang được 5\$.

Mỗi ngieder-con của các công-chire ngach, dưới mỗi-thang được 3\$.

Khoa-phu-cáp nay được kề

tù-le Avril 1943

Quan Thống-tuong các đài-quân Nhật & Đông-duong vua-chu-dan-quan Tây-su Đô-dic Deconx Thượng-sư Thai-bin duong Toàn-quân Đông-duong, một lán-ký-nhâ dà-có khuyêt cao-kho-thuoc du-tru-cua Dong-duong.

Quan Toàn-quân dà-vết-thu cam-ora quan Thống-tuong các đài-quân Nhật & Đông-duong vè cùi-chi thu-hien ay.

Thành-phố Hanoi mới đặt những cùi-moi báo-dong dà-dong thay-thay kholo coi-chinh hò-g

Tieng-cùi-moi này khác hän tieng-cùi-cu và tieng-kieu cung yeu-hon. Nhung-cùi-nay hoac la cùi-dien-hay cùi-hoi. Nguoi kholo coi-chinh hong thi cùi-nay thay-de bao-lai gio.

— Ngày 8 Juin, theo nghị định số 3036, quan Thống-sư Bắc-kỳ đã cách-chire ông Vũ-vin-Nha-tri-phu Vinh-bao (Haldorson).

Ông-Nha-bi xoa-tên-hong-sô quan-ham va bi-mat-het-cac chire-tuc-vi da-pham lõi-nang trong kholi thi hanh-chire vu.

— Trong gần-sau-thang Juin, ban-lim và capp «các» thec-pham iai-phong kinh-te tòa Đô-ly Hanoi da lam xong chung-ba van-tam «các» va da-cap-phat-bau-khaph-toan-thê-gia-dinh ngieder Nam-egu & thành-phố Hanoi.

Các cuộc-tan-công mùa hè 1943 ở các mít-trận Áu-châu mà ngieder ta ngóng-dợi từ hai-thang nay vẫn chưa bông-dâng-dâng-dâng. Ben-nao-se-tan-công-trước? Anh, Mỹ-se-nhân-cuộc-thang-loi-vua-roi Bác-Phi đà-danh-vào Áu-lục-hay là Bác-sê-dâng-bô sang-Anh. Đò-là dâng-thuai ai có-thi-biet châc-duyet. Vé-phe Anh, Mỹ, sau-lời-tuyên-bô rô-ràng-của-thi-tuong-Churchill-khi Hoa-thinh-dân và Alger về Luân-dôn, ngieder ta thâng-ván-có-những cuoc-dit-by-vi-cuoc-tan-công-lớn-lao. Có-báo-dân-chắc-Anh, Mỹ-se-danh-vào Đông-Nam Áu-châu-nghia-là-phia-Hy-Tap, qua-dâng-Dodecanese-của-Ý-chang? Nhưng-với-các-cuoc-ném-bom-ở-các-thi-trấn-miền-Nam-Và-việc-Anh, Mỹ-chém-các-dâng-Pantelleria, Lampedusa, thi-nger-oi ta-thé-ngo-rảng-dâng-ninh-rât-chi-đến-Ý. Có-lẽ-càng-vi-thé-mà-vua-roi-lòng-hồng-Roosevelt-lai-lèn-liêng-khay-en-nên-bô-Đức, dâng-quân-Đức-ra-kholo-dia-phân-mình-và-dinh-cuoc-khang-chien-thi-se-uyet-huynh-nhieu-quyen-lai-sau-cuoc-khang-chien-tranh. Ban-tuyên-truquen-dong-minh-dong-thoi-lai-phao-tin-rông-dâng-chung-thái-tử. Ý-hoang-thanh-Humbert-va-dâng-Bodoglio-dâng-Đức-đe-thu-thi-mát-rất-việc-dieu-dinh-giäng-hoa. Đâ-mây-phen, các-nhà-cầm-quyề-La-mô-phai-lèn-tieng-tuyên-bô-rô-rét-là-Y-se-khang-chien-den-vien-dan-cuoi-cung.

Vé-phân-Đức, cuoc-dit-bi-cung-ve-tai-gap-rút. Một-tin-Domei cho-ty-le-hay-rông-Đức-vua-chê-lop

Trong-trần-không-quân-Anh-Mỹ-danh-thanh-Treusot (Pháp) mới-roi-nhiều-luong-dan, nhiều-dân-bà-trê-côc-chết-và-một-nha-thi-bi-bom-phá-tan-tanh.

Một-lần-nữa, nhien-lôi-hô-hào-thi-thiet-cuoc-nhung-tham-chien-khong-nen-tan-sai-nhau-moi-cach-quâ-nhan-dao-lai-trò-lai-với-tri-óc-ngieder-ta. Vâ-do-la-một-dip-cho-ngieder-ta-hán-dín

NHÂN-ĐẠO-HÓA chiên-tranh

Lieu-có-phu-ơng-phap-gi-nhân-đạo-hoa-chien-tranh-không? Nhân-đạo-hoa-chien-tranh-thi-nào? Ỷ-kien-cua-cac-vi-danh-tuong-đò-kim-tê-việc-nhân-đạo-hoa-chien-tranh-ra-sao?

T.B.C.N. số 164 sê-nói-rất-kỹ-về-văn-de-này. Cũng-trong-số- ấy, cac-ban-se-doc-Buông-thur, Triết-học-tap-thuyt, Ngieder-Anh-Mỹ và nước-Nam ngày-xưa và-một-truyen-ngân-viết-rất-công-phu-cua-Kim-Lân

ĐỘI CHIM THÀNH

Tuần-lê-Quốc-tê

được-một-thi-thu-bom «không-lò» từ-trước-chua-bao-gi-có. Đó-là-một-thi-thu-bom-tai-be-thuc-tay, đường-kinh-1-thuoc-50 và-cân-nang-lói-5-lân. Đem-dung-bom-nó-y-canh-ngieder-ta-thi-mát-rô-thi-thu-bom-dâng-lên-thi-thu-bom-nó-y-canh-ngieder-ta-thi-thu-bom-không-lai-không-lò-mà-Anh-dâng-trong-khi-danh-phâc-miền-khô-nghé-ở-Đức-Séc-tân-phâc-của-hàng-bom-nó-không-đòi-ai-công-biêt-là-rất-ghê-góm. Lại-mới-có-tiến-Đức-dâng-trong-mười-khi-phí-cơ-kết-đang-riêng-về-việc-dâng-bom.

Một-trần-không-chien-ở-Âu-châu-vân-không-kém-về-kich-liet. Hầu-cảng-Naples-vâu-bi-phí-quân-Anh, Mỹ-danh-phu-sự-thiet-hai-rất-lon: 6.000-nhieu-chết, 4.000-nhieu-bi-thuong-và-rất-nhiều-nha-cars-bi-phâ-hay. Theo-bài-diễn-van-cua-M.Gabbel-Tuồng-tuồng-tuyên-truyen-Đức-đec-trong-khi-dâng-dám-nhieu-nhieu-ngieder-chết-vè-nogn-bom-thi-cac-vu-ném-bom-dò. Cúo-không-chien-trên-Địa-trung-hai-và-ở-Nga-cũng-rất-dữ-dội.

Lại-mặt-trận-phía-Dông, sau-những-lín-về-việc-phu-trung-quân-linh-ở-phía-Nam-Mác-lit-huoc, trán-tuyn-hai-bên-vân-chua-thay-dộng. Tin-Đức-nót-lôi-dân-quân-Nga-vua-roi-dâng-dêng-vào-phía-Bắc-dâng-câu-ở-Kouban-nhưng-bi-thai-bai-và-thiet-hai-khâ-lon. Phi-quân-Đức-hoat-dong-dâng-đa-khu-Nga-và-danh-cát-hàng-cùng-các-thi-trần-khô-nghé-ở-hai-lưu-sông-Volga. Ở-miền-tay-nam-Thái-binh-duong-phi-quân-Nhật-hoat-dong-tai-dâng. Mọi-phí-doan-cua-ham-dòi-Nhật-hôm-16-Juin-dâng-danh-mot-doan-ton-van-tai-co-tau-chien-ho-tang-cua-dong-minh-ở-ngoai-khai-dao-Lau-ga-va-dâng-Gudacanal-và-dâng-dâm-dâng-bây-chiec-lau-van-tâ, moi-khai-tru-ham-cùng-32-phi-va-dich. Phi-quân-Nhật-lai-còn-danh-nhiều-nơi-với-N.-avelle.Guineé-va-Port-Moresby.

Tuồng-giới-Thach-phu-nhân-vira-den-Ottawa (Gia-nâ-dâng). Bâ-dâng-dân-vân-truc-nhieu-viên-Gia-nâ-dai-và-dâng-bô-truc-toc-mát-hon-60-nhâ-béo, nhâ-vân-về-những-sự-khở-khinh-trong-cafe-chien-tranh-với-Nhật. Theo-lời-bà-mâ-hồng-Domei-dâng-lại-thi-hien-Trang-khâng-cần-danh-Hoac-khâng-giúp-nhiều-về-phi-cơ-và-nến-theo-chien-luc

(xem tiếp trang 29)

BỆNH DỊCH HẠCH

và việc trừ chuột ở thành-phố Hanoi

hồi dấu thời kỳ này

Theo tin vò-tuyến-diễn và các bản đồng nghiệp hàng ngày trong Nam thì bệnh dịch hạch đã đột ngột phát sinh ra ở miền Saigon-Cholon. Từ đầu năm đến nay đã có một số mắc phải bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đó. Sở Vệ sinh thành-phố Saigon đã tìm mọi phương pháp để ngăn ngừa cho bệnh không thể lan rộng được.

Bệnh dịch hạch bỗn gãy không thấy có ở xứ này; tuy vậy mấy chục năm về trước khi người Pháp mới đến cai quản, dịch hạch đã nhiều lần tàn hại dân làng và thành phố Hanoi. Nhập dịp chúng tái phát lại một vài kỳ niêm với năm dịch hạch ở Hanoi hồi đầu đầu thế kỷ 20 này để các độc giả rõ:

Hồi 1903, tại Hano-vi-trùng dịch hạch đã làm hại nhiều người

Năm 1903, thành phố Hanoi bắt đầu mở mang. Nhiều nhà gaiah trong thành phố vừa bị phá để nhường chỗ cho những ngôi nhà đồ sộ, các đường phố đã mở rộng hơn trước, từ phố này qua phố khác lúc ban đêm đã có đèn và không phải gọi công, nhưng i hạch chơi đêm không phải chịu cảnh tối tăm như trước nữa. Buổi chiều mùa hè dân Hà-thành đã có thể ra đường hóng mát và ngâm cảnh quanh bờ Hoàn-Kiem đã được thành phố sửa sang to đùng cho thành nơi thăng cảnh đệ nhất của Hà-thành.

November 1902, sau lễ khánh thành cầu Sông Cầu do quan Toàn-quyền Paul Doumer và vua Thành-thái chủ tọa, (cuộc đấu xảo) lòn lao mồ lòn thử nhất tại khu Hội-chợ ngay nay đã khai mạc và dem lại cho đất cảng nam vẫn vất vả một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Thành phố Hanoi từ ngày đó đã bắt bắt đầu có quang cảnh một nơi đô hội lớn và nơi kinh đô đênh của xứ Đông-dương. Dân cư trong thành bỗng ngày càng đông đúc, nhất là trong những tháng có mở cuộc đấu xảo từ cuối 1902 đến giữa năm 1903. Không những người bệnh do co máy người chết nhưng chính tên bồi lội sống sót

xãnh khát động. Giữa lúc Hanoi đang ở trong cảnh tung bừng đó thì một tai họa đã xảy ra làm cho dân Hà-thành ngày đêm lo sợ: Trước khi cuộc đấu xảo tổ chức độ một tuần-lé, người ta thấy ở một vài khu tại Hanoi có phát sinh ra bệnh dịch hạch, một thứ bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể làm cho người ta chết trong 24 giờ hoặc 48 giờ. Khu đã phát ra thư bệnh dịch nguy hiểm đó lại là khu đấu xảo, một khu bồi lội rát có đông người tụ họp. Có người nói sở dĩ có bệnh dịch hạch ở Hanoi vè do đó là vì giống chuột ở Ánh-dâ cũng với các hòn chửa hàng đem sang dự cuộc đấu xảo đồng thời nhập cảng vào Bắc-kỳ. Vì có bệnh dịch nên các nhà cầm quyền đã phải ra lệnh bắt mạc cuộc đấu xảo trước ngày đã định. Khu đấu xảo rất đông người và vè có nhiều nơi đỗ các xe thách đồng có thể dùng làm nơi trú ẩn cho giống chuột rất tốt. Người ta lo rằng bệnh dịch hạch có thể vù khú do mà an rộng mãi ra nếu không tìm cách đề phòng.

Theo lời thuật lại của M. Claude Bourrin trong cuốn « Choses et gens en Indochine » (1898-1908) thì hồi này ông vừa hết hụt linh được cù ra trồng nom trong khu đấu xảo. Một đêm kia ông bỗng nghe thấy tiếng reo từ khu linh An-nam đồng dưa lại. Ông lập tức đến nơi thi thấy có mấy người đang lăn ra dưới đất, trông vè mặt và chưng bệnh thì bình như bị mắc bệnh dịch hạch. Ông liền báo tin cho Cảnh-sát maong các bệnh nhân vào ngay nhà thương g.

Ngày hôm sau lại có mấy người nữa chết vì bệnh nguy hiểm đó. Chính người bồi lội của M. Bourrin cũng mắc bệnh dịch hạch và khi nghe người ta nói đem đi nhà thương chika thi tên bồi lội kia liền định bỏ trốn. Sau ông phải thắn hòn nô đến sở Cảnh-sát nhưng chỉ sau mấy giờ no lỵ, trốn thoát vè lùng được và dem luon cả bệnh dịch hạch truyền ra cho các người đồng hương. Trong số cao người mắc bệnh do co máy người chết nhưng chính tên bồi lội sống sót

Việc trừ chuột ở Hanoi trong hai năm 1902-1903

Ở Hanoi bệnh dịch hạch đã lan rộng ra mấy khu khác trong thành phố do giống chuột và bộ chuột truyền di rát nhanh. Người ta phải kịp dọn ngay các hàng hóa và đồ dạc còn lại và bon linh cửa hòà, trong suốt cả thời kỳ đầu xảo chua có dịp trời tài đã được lèn châm lửa đốt các nhà gaiah nhỏ trong khu đấu xảo. Người ta cho đào một cái hầm lớn ở quanh miền có bệnh dịch hạch trong khu đấu xảo. Chuột bị thiêu nung lèn chạy ca vào hầm kia để ăn. Người ta bèn đỗ vòi vò để giết chết giếng và vè dem chén. Số chuột giết được riêng trong khu đấu xảo có đến hơn nghìn con tát cả.

Nhưng mãi sau xé ra thì trái với dự luô, bệnh dịch hạch không phải phát sinh ở khu đấu xảo như trên đã nói. Trước khi cùc đấu xảo khai mạc, thành phố Hanoi đã đề phòng mọi cách để rùi chuột. Sáu tháng trước ngày Đầu xảo khai mạc, do nghị định ngày 23 Avril 1902, thành piô đê định hê ai bắt hoặc giết được một con chuột thi được lèn thưởng bốn xu (0.04). Mấy tuần lè sau,

thầy số chí-liệu vè việc trừ chuột nhiều quả vị có nhiều người ham lín tiền thưởng vè bắt chuột mãi tận các vùng thôn quê hẻo lánh rồi đem ra lấy thưởng, thành phố bèn giảm tố tiền thưởng do, mỗi con chuột bắt hoặc giết chí còn được thưởng 1 xu thôi. Tuy tiền thưởng chí còn xu một con mà có nhiều kẻ chòi nghe báu chồn là nghè rất bò và hে cho nuô, ngày chuột trong nhà đê co chuột lèn thưởng luôn. Đến tháng Juin năm đó, người ta lại giám số lèn thưởng lòn nữa và mỗi con chuột có đê duỗi chí còn được thưởng nửa xu. Mỗi khi nhận chuột xong, sở Cảnh-sát bèn đem cái lèn do đó đê di để cho những kẻ làm nghè bắt chuột khỏi di tìm những xác chuột chết đê dem đến lèn thưởng lòn

hai, như chúng vẫn làm trước. Tuy số tiền thưởng đã giảm đi thế mà mèo buồi súng số chuột mang đến trình tại sở Cảnh-sát lèn thưởng vè rất nhiều. Từ 10 Juillet giờ đì, nhà nước ại giám tiền thưởng bắt chuột lòn nữa, và hủi phái giết giết 45 con chuột mới được n'gi xú. Mai sau này số người sống vè nghè bắt chuột và số chuột hàng ngày mới giám dân. Do có người nòi, nêu cảnh phu cùi thư ng môi con chuột bắt hoặc giết được là 4 xu hoặc 2 xu như trước thi không những khô g trù được chuột lại còn tăng thêm sức sinh sản của g ống chuột và khuyên khích việc nuôi chuột là kh-c.

Tên 1903, bệnh dịch hạch lại phát sinh lần nữa vào cuối mùa hè, lần này bệnh phát có phần ngay hiểm hơn. Thành phố Hanoi lại phải bị viেc trừ chuột như năm trước. Từ 2 Avril người ta đặt giài lèn thưởng cù năm con chuột một xu, nhưng ki ông ai thèm bắt chuột. Mười lòn sau người ta phải tăng tiền thưởng lòn từ hai con một xu, rồi từ 1er Mai tròi một xu một con. Tuy vay, không mấy ai chịu sinh nhar vè nghè bắt chuột như trước



Do Võ Phi Hùng Cựu HS Petrus Ký (67~74) tặng Huỳnh Chiểu Đặng chủ Kho Sách Xưa Quán Ven Đường

trú việc nuôi chuột để lanh thang và đồng thời cả bệnh dịch hạch tối nguy hiểm».

Một điều đáng tiếc là trong bài ký sự của ông Claude Bourrin, một người đã được mục kích bệnh dịch xảy ra ở Hanoi, không nói rõ sự tai hại về vi trùng Yersin trong hai năm 1902 và 1903 ở Hà-hàn. Càng không nhắc đến việc cứu chữa những kẻ không may mắc bệnh nên ta không hiểu rằng hồi do cách tiêm trừ vi-trùng dịch hạch của bác-sĩ Yersin đã có hiệu quả như ngày nay chưa.

Theo lời các vị có lão dã sống vào hồi mấy năm cuối thế kỷ 9 ở xã Bắc thi trong hồi đó xã ta không những bị nản giặc cướp tàn phá luôa luôa mà lại thương bị dịch hạch như dịch tả, dịch hạch, đậu mùa. Các thứ vi-trùng của mấy thứ bệnh truyền nhiễm đó còn giết hại người Việt-nam ta hơn là bọn gác Cờ Đeo, Cờ Vang. Trước nay làng ta họa ghen gom đó, các nhà cầm quyền nước ta không có cách gì phòng bị và trú khứ được. Trong dân gian cù mõi, nǎn đẽn múa hè lại lật, đan cùng lẽ tống tiễn quan ôn. Đó là phương pháp đặc nhất của người Việt-nam ta để đối phó với các thứ dịch hạch ngày xưa. Việc lễ cầu yên, cầu mát đó dười triều Lê, ngày đền vua, chúa cũng tin theo. Lẽ đó, ngày xưa thường cử hành vào những năm có dịch là một cách räät long trọng ở ngoài bãi, eat sòng Nhị-hà do chùa Trinh từ, gác chủ và tất cả các quan trong triều, cùng binh lính đều dự vía. Các người Tây phương đến nước ta hồi thế kỷ 17 và 18 thường gọi lẽ đó là Tế-ký dia (các nghị tiết về lẽ đó chúng tôi đã thuật rõ trong một số báo ra bời đầu năm nay). Đến nay, tuy đã ta cứu on khai hóa của nước Pháp đã già, nua thế-ký thế mà người mình vẫn không bò được cái lối trú dịch hạch bằng cách riêng tên quan ôn và cung tế linh đình hằng năm. Người ngoại quốc đén xứ mình ai cũng phải ngạc nhiên về cách đẽ phòng hoặc trú các bệnh truyền nhiễm bằng chiêng trống inh ôi, cờ giầy, thuyền giấy và cái giọng è của bọn thủy thủ, thủy công.

Bác-sĩ Yersin đã làm ra v-trùng dịch hạch như thế nào?

Vì trùng bệnh dịch hạch không phải chỉ tàn hại dân ta một lần trong năm 1903 như lời ông Bourrin đã thuật trên kia. Trước đó đã có nhiều lần bệnh dịch hạch phát sinh ở xứ ta. Như hồi cuối năm 1893, bệnh đó phát sinh ở tỉnh Văn-nam, giáp giới với Pắc-kỳ và cả ở Hương-cảng. Quang-châu cũng có nhiều người mắc phải và chết về bệnh đó. Bác-sĩ Yersin hồi nay đã đến Nha-trang, Thầy-benh dịch hạch phát rất dữ ở Tàu và có cơ lan sang địa bàn Đông dương bác-sĩ cho dù là một cơ hội



Bác-sĩ Yersin

và được gặp cả M. Francis cố vấn Nữ hoàng Anh, Chánh Ủy-ban y-té thường trực cùng các bác-sĩ Anh và bác-sĩ Marquez người Bồ-dào-nha được chính phủ Anh ủy cho việc trông nom nhà phà trong đảo. Ngày 16 Juin bác-sĩ Yersin cùng cha Vigano đến yết kiến quan Toàn-quyền Hương-cảng Sir Robinson. Vì thắc-miến Anh tiếp đãi nhà nhân và rã-leh đã cho bác-sĩ Yersin được tự do vào thăm các nhà thương có chứa người mắc bệnh dịch hạch.

Bác-sĩ Lawson Giám đốc nhà thương Hương-cảng sau khi biết rõ mục đích của bác-sĩ Yersin liền có ý tìm cho bác-sĩ một phòng ở ngay trong nhà thương chứa dịch hạch để dùng làm phòng thí nghiệm. Fußel chiêu hóm đó, bác-sĩ Yersin lại lên thăm chiếc tàu « Hygea » là nơi dùng làm bệnh viện riêng cho các binh lính Anh bị bệnh dịch hạch. Ở đây có 150 người mắc bệnh người nào cũng có một cái hạch lớn ở cổ, hoặc ở bên phải hoặc ở bên trái hạch đó đều mồ rõ. Bác-sĩ lại đến Kennedy town ở miền cực tây đảo là nơi có nhà thương chứa các người Tàu mắc bệnh truyền u-ên. Các bệnh viện đó đều là tạm thời, hoặc đặt trong bop cảnh sát hoặc tại lô mồ mới đang xây dở. Chỗ túi các y sĩ Anh cauра, chỗ túi các y sĩ người Tàu trông nom. Sau vi tiếu chở cho người bệnh nên lại phải làm thêm một cái nhà gianh lợn &

canh xưởng làm thủy tinh cũ. Phần nhiều người mắc bệnh đều nằm cả trong khu này. Bác-sĩ Lawson định để bác-sĩ Yersin tại sở cảnh sát vì ở đây đã có một phòng bộ 6 giường, bác-sĩ Nhật đang mồ bệnh nhân để kháo cứu. Sau cùng người ta chọn cho bác-sĩ Yersin một phòng ở tầng gác thượng Phòng này ở giữa chỗ nhiều người qua lại đóng làm phòng thí nghiệm không tiếc. Đầu sao, bác-sĩ Yersin cũng đến ở đây. Nhưng vừa ở thì người bồi kháo của bác-sĩ hổ trốn mất lại ăn cắp cỗ số 175 đồng ron; vì bác-sĩ Nguyễn bồi do bác-sĩ định dùng làm thông ngôn nay trốn mất thay là việc rái phiền. Bác-sĩ đánh phái đem người bồi Annam đến ở tại bệnh viện. Trước hết bác-sĩ Yersin dùng kính hiển vi xét máu người bệnh thì không thấy có con vi trùng nào cả. Bác-sĩ muốn tự tay mồ một người bệnh nhưng hồn mà chúa « ô sán », Bác đến 19 Juin vẫn chưa mồ được. Vâò trong phòng tại bệnh viện rất là không tên. Khi bác-sĩ đi vắng thì các đồ dùng và ống đựng vi trùng đều bị người ta sờ mó đến. Bác-sĩ mong được biệt tích hì hơn. Bác-sĩ bèn ngồi ý với cha Vigano và cả hai đồng ý về việc dụng một gian nhà gianh ở cạnh nhà gianh lợn chứa bệnh nhân. Có thể thì bác-sĩ mới có thể tự do làm việc được Đến 2 Juin, mới được phép làm nhà, nhưng bác-sĩ đợi mãi vẫn chưa được mồ. Tuy vậy, lúc đó bác-sĩ Yersin đã biết rõ hẳn rằng vi-trùng-bệnh dịch hạch không ở trong máu người mắc bệnh. Nhờ ý đó mà bác-sĩ sẽ tìm thấy vi-trùng dịch hạch sau này. Dưới đây là lời bác-sĩ chép lại trong tập ký sự về việc làm vi-trùng dịch hạch! « Ngày 20 Juin, cùng cha Vigano vận động với bọn thủy binh Anh được lệnh đi chôn xác chết các người mắc bệnh đk, yêu cầu họ cho phép tôi cắt nech người chết trước khi đem chôn. Tôi đã dùng tiền phân phát và hứa sẽ hànуша sau này nếu có thể được như ý này. Xác chết trước khi chôn đều đem vào đặt trong một cái hầm. Xác do đã nhập quan và có, với phủ trên. Khi đã cắt được hạch tôi đem ngay lên phòng thí nghiệm, mồ ra và láy kính hiển vi soi thì thấy toàn là một thứ vi-trùng trong bụng những cái tim nhỏ hai đầu tròn và xác không trực rõ (b'ien de Laeffler). Sau khi lấy, tôi đem vi-trùng đó tiêm cho chuột và giống khác. Tôi lại dùng một ít vào ống thủy tinh để gửi về Paris. Sau đó tôi lại quay xuống bờm để mồ hạch ở xác chết khác. Trong hả euc hạch sau tôi cũng đều thấy như thế. Tôi có thể tin rằng đó là vi-trùng dịch hạch nhưng cũng chưa đảm chắc hẳn ».

Các cuộc thí nghiệm về sau đã to ra rảng lời bác-sĩ Yersin là đúng. Chỉnh trong một gian nhà trống bốn mặt, bác-sĩ Yersin đã tìm ra



(xem tiếp trang 26)

BÊNH DỊCH HẠCH

Bệnh dịch hạch là một bệnh truyền nhiễm. Từ xưa đến nay, ở gần khắp hoang cầu, bệnh này đã xuất hiện nhiều lần và đã giết hại rất nhiều người. Mãi đến năm 1894, bác-sỹ Yersin mới tìm thấy nguyên nhân bệnh, một thứ vi trùng hình dẹt và hai đầu nhọn mà trong y học người ta gọi là vi-trùng Yersin. Tìm thấy vi-trùng, Bác-sỹ Yersin lại phát minh ra thuốc tiêm để phòng và chữa bệnh.

Bệnh dịch hạch xuất hiện từ bao giờ?

Từ đời thương cổ, các nhà viết văn có nói đến bệnh đó song những chứng bệnh họ kể ra lại không giống với chứng bệnh dịch hạch cao nên không lý giải làm chắc chắn cả. Lần đầu tiên người ta biết một cách đích xác, là bệnh dịch năm 542 sau Thiên Chúa Giáng Sinh dưới rìu Hoàng đế Justinian. Bắt đầu nở ở miền đông bằng sông Nila xứ Ai-cập, bệnh đó một ngả tràn sang nước Ba-tur và một ngả nhảy vào bờ biển Địa-trung-hai. Sự tai hại ghê gớm nhất là nỗi khiếp sợ thành đang sầm uất đồng đúc bồng biến ra vắng vẻ. Hồi đó ở bên Prap, không biết biết có man nào là người thiệt mạng.

Trong khoảng từ thế kỷ thứ mười một đến thế kỷ thứ mười bốn bắc Âu chấn, bệnh đó phát ra đúng ba mươi hai lần. Nhưng từ xưa đến nay ghê gớm nhất là bệnh dịch hạch xuất hiện ở bắc Tσu năm 1334. Bệnh lan sang Á-đô, Ba-tur, Nga, Đức, Pháp, Ý, Y-o-ha-nu rồi sau cùng nhảy vào Anh-cát-loi, Na-uy. Theo một tờ tin báo cho Đức G-ào-Hoàng C-ém-ent VI thì ở bắc cầu bắc bấy giờ 42 triệu 836 nghìn 486 người thiệt mạng.

Đến thế kỷ thứ 16, 17, bệnh đó lại phát hiện ra ở Ý đại-lý, Thụy-sĩ và Luân-don nhưng không lan rộng ra như trước kia.

Năm 1720, ở Marseille trên hòn van người chết về bệnh này. Vẽ cuối thế kỷ thứ 18 và đầu thế kỷ thứ 19, từ năm 1782 đến 1844

• Bác-sỹ Yersin đã tìm thấy vi-trùng bệnh dịch hạch năm 1894.

• Bệnh phát ra ở giống chuột rồi những con bọ dem vi-trùng bệnh dịch-hạch từ giống chuột đến người ta, và từ người này đến người khác.

• Thuốc tiêm để phòng và chữa bệnh dịch hạch rất hiệu.

Bác-sỹ PHÁT

bệnh đó phát ra 21 lần.

Năm 1894 bệnh đó lại thấy có ở Ván-nam rồi lan đi Quảng-đông, Hương-cảng và nhiều nơi khác.

Năm 1910 ở Mǎn-chau nhiều làng mắc bệnh không còn được một người nào sống sót. Thật là tai hại vô cùng.

Ở nước ta, tại Bắc-kỳ năm 1902 cũng có bệnh dịch hạch, nhiều người thiệt mạng và từ bối đó đến nay bệnh thoảng vài nơi, cũng lác đác có bệnh dở. Lại từ đầu năm nay ở Sa-gon Cholon có ít người nắc phải nhưng bệnh may không lan rộng.

Căn nguyên bệnh dịch-hạch

Nur trên đã nói, căn nguyên chính của bệnh dịch hạch là những con vi-trùng bir dẹt hai đầu nhọn (xem hình số 1). Vi-trùng đẻ sinh nở rất nhiều ở trong những bạch, trong máu trong đờm, phân và nước tiểu người nào là người thiệt mạng.

Thường thường bệnh phát ra ở giống chuột trước rồi từ giống chuột bệnh lan đến người. Bé-bé sói dại lây ra người là vì khi chuột chết nhứt gãy con bọ chuột bóc xác chuột mà tim đến thận thè người ta. Trong bụng những con bọ đó chứa đầy những vi-trùng và khi dội dỗi người ta, vì trùng nhảy vào chỗ dội và làm người ta lây bệnh. Vậy a nên nhớ rằng người bệnh nhất là những con bọ chuột nó mang bệnh từ con chuột này sang chuột khác, từ giống chuột sang người và từ người này sang người khác.

Các thể bệnh

Người ta nhận xét ba thể bệnh :

1) Thể sưng hạch

Người mắc phải hẽ này lúc đầu mệt, nhức đầu, buồn nôn và ngứa ngáy rất. Bỗng

nhiệt độ vui lên tới 39, 40 độ. Ở tay hoặc ở chân nồi lên một mụn con do bọ chuột đốt. Mụn đó phồng lên trong có chứa một chất nước đặc và hung hung dở. Chỗ mụn ấy sẽ leot ra. Đồng thời các bạch ở nách, hoặc ở bẹn, ở cổ sưng lên, có khi nhỏ có khi to, bỗng tựa, qua chưng, quả cam, tầy và nhức, có khi tự nhiên sẽ lặn đi, có khi vẫn khang mủ và vỡ ra. Trong mủ đó có rất nhiều vi-trùng.

2) Thể nhả huyết

Người đang bệnh tự nhiên lên một con số dữ dội nhiệt độ lên tới 40, 42 độ. Đầu nhức sỏi, rồi mè sảng, bắt tinh. Bệnh chuyen rất nhanh chóng. Bệnh nhân không sống được quá 24 giờ hoặc 48 giờ. Ở thể này mạch máu trong người thường vỡ ra và ở dưới lầu da người ta thường thấy những đám hoặc

những mảng dở hày tím do mạch máu ở da vỡ ra tu lại.
3) Thể sưng phổi

Lúc mới bị bệnh, trong người thấy khó chịu mệt mỏi. Rồi nhiệt độ lên tới 38, 39 độ.

Bệnh nhân thấy khó thở, đau ngực và ho. Đờm hung hung dở. Trong đờm có vi-trùng. Thân-bé yếu dần và hay mè sảng. Ai mắc phải thể này chỉ đến ngày thứ ba là thiệt mạng vì thể bệnh này rất nặng.

Cách phòng bệnh

Khi có một người mắc bệnh này, phải trình ngay nhà chức-trách biết để thi hành những phương pháp v.v. nh. để ngăn ngừa cho bệnh khởi lan rộng...

Căn nhất phải trừ giống chuột và bọ chuột.

Muốn trừ chuột phải quyết gian trong nhà và các số nhà cho thật sạch sẽ. Những công thông vào trong nhà phải lấy lưới sắt bít cho kỹ. Nếu chum gạo và chén dung dở ăn phải dày cho chặt. Phải bẫy chuột. Chuột chết phải thiêu di. Bứng sờ mó vào xác chuột.

Người ốm phải nằm riêng một chỗ cho khỏi lây sang người khác. Các người trong nhà người ốm phải ăn mặc quần áo ni-tay và chân để họ không bò từ người ốm sang mình và phải deo mặt nạ kin miêng, mui,鼻, nose, người ốm mặc phải thiêng phổi.

Mọi người đều phải tiêm thuốc phòng bệnh dịch hạch nếu bệnh mỗi ngày một lan rộng ra. Thuốc này rất có hiệu quả.

Chữa bệnh

AI mắc phải bệnh này phải moi thay thuốc tiêm thuốc ngay vào mạch máu và ngày nào cũng nên tiêm cho đến khi hết sốt. Ti-uoc tiêm chữa bệnh này đã cứu được rất nhiều người.

Ở kinh-thành Paris năm 1920 trong số 92 người mắc bệnh có 40 người không tiêm và 52 người tiêm. Trong những người tiêm có 2 người chết và trong số người không tiêm 35 người thiệt mạng.

Kết luận bài này, xin nhắc mấy điều cốt yếu này:

1) Bệnh dịch hạch là một bệnh truyền-nhiễm, rất nguy hiểm.

2) Muốn tránh bệ-h dịch hạch thì nhà cửa lúc nào cũng nên giữ cho sạch sẽ và phải trú biệt.

3) Khi có bệnh dịch-hạch ta phải tiêm thuốc ngay để phòng bệnh. Và khi mắc bệnh cũng phải tiêm thuốc ngay, vì càng sớm bệnh càng chóng lị.

Thuốc chữa bệnh này rất hiệu nghiệm.



BỌ CHUỘT

Gióng bọ này rất nhỏ, dài từ đến 3 ly, ngực từ 1 đến 1 ly rưỡi. Giống này đốt nhanh con chuột mắc bệnh dịch hạch rồi đến người Trong ruột những con bọ này rất nhiều vi-trùng Yersin.



VI-TRÙNG BỆNH DỊCH HẠCH

- 1 - Vi-trùng ở trong các hạch
- 2 - Vi-trùng sau khi đã chết.



NGƯỜI MẮC BỆNH DỊCH HẠCH
Hạch ở cổ những người mắc bệnh dịch hạch có thể to hàng quả bưởi

Những phương-pháp tội tàn của người Âu-Mỹ dùng để trừ chuột

Tạp-chí « Hiện-dai khoa-học » xuất bản ở Paris năm trước có đăng một bài của ông Henri de Vareigni bàn về cách giết chuột. Trong bài đó có nói về việc giết chuột ở Đan-mạch, lý luận rất tinh-xảo, xin thuật lại sau đây:

Bắt đầu ông Verigni nói loài chuột quấy rối vẹn hòa-bình thế-giới? Chúng nó không những chỉ phá hoại món ăn của số đông loài người, cùng thời lại gieo rắc mầm bệnh, dịch giết người.

Nhưng chúng ta không nên vì thế mà trách oán loài chuột. Nói cho đúng, chúng ta nên tự mình trách mình, không nên cùi kẽ tếp mồi cho chúng nó được cỏ mòn ăn và nơi ở. Nói thực ra, chỉ vì chúng ta quen tính cùi thê, tự gây ra mồi bait đồ thói. Nếu chúng ta có thể kiên quyết đoạn tuyệt hai khoản cung-cấp ấy, thì chẳng bao lâu, loài chuột sẽ bị diệt-vong. Việc ấy ở Đan-mạch hiện đã thực-hành, không những có thành-hiệu hồn-hôi, đến ngày phương-phap thi hành cũng rất giàn-jien. Tác giả trình-tượng nói rằng:

« Ở vào lúc hòa-bình, Chúng ta nên dyr bị chiến-tranh, không-nên đợi khi nito bệnh dịch ghé gõm dà dến nơi báy giờ mới với vàng lò chổng giũ. Tới lúc ấy dà chém lâm rồi. Hiện nay cái thời con chúng ta mờ róng

enjoy tiến công lón dè trừ bỏ kẽ thû lón của loài người là loài chuột dâ dến nơi ròi.

« Hai thế-kỷ trước vua qua, vì việc buôn bán giao-thông phát-đạt chúng nó vượt qua bê-lon mà lấn vào cửa bê của chúng ta. Chúng

nó gây thế lực ở các thị-trấn, các pháo-hàn rát chong. Chúng nó ăn hại các giống-thóc của chúng ta chứa ở khoang tàu; chúng nó hại các leo-miu của chúng ta ở đồng ruộng. Chúng nó không những dày vò nông-nghiệp, thương-nghiệp và thương-nghiệp của chúng ta, lại còn đem gieo-rắc các mầm bệnh rât hên nguy hiền-nữa.

« Tóm-lại, chúng nó cung-mot lùc đánh phả túi tiền và việc vẹ-sinh của chúng ta. Việc làm hại lòn lao ấy khiến cho người ta phải nghĩ cách bảo-physics. Nhưng vì loài chuột là loài rât nhanh-hay, khôn-ranh, và sinh-sản dâ-chong-lai nbiều, người ta không thể trừ được dè dàng. Cách hay nhất là tò-chết một đoàn thê-quốc-tế, lập hợp-lực-lượng của nhân-dân khắp thế-giới lại dè phút-diệt giông vật quái-ác ấy.

« Kế hoạch ấy dâ co thuc hiện. Năm 1902, một hội « Trù chuột quốc-tế » tuyên cáo thành lập ở Đan-mạch. Người ta nghiên-cứu các cách giết chuột, đối với các nơi

ra sức tuyên-truyền các lẽ cần phải giết chuột, rât co-thanh-bi-en. Tới khi cuộc Âu-chiến bùng nô, các nước không rõi nghĩ đến việc ấy, khôn-dâ loài chuột lại được dịp hoạt-dòng mạnh hơn trước vậy.

« Loài chuột-dối với nghề nông, súc-phâ-hoa-lai càng dâng sô-lâm, theo lối báo cáo của một hội diêu-ra, trước cuộc thế-giới đại-chiến lần thứ nhât xây ra, tại nước Mỹ nghe nồng-vì chuột quấy rối mà bị hại tội mướt: vạn vạn đồng vàng, nước Pháp tới 2 vạn vạn phat-lăng, nước Anh tới 1500 vạn bàng-vàng, nước Đức tới hai vạn mukhắc. Loài chuột chảng-nhưng chả làm hại nhau thế-mà-thôi.

Chúng nó ngoài sự dày vò các món ăn, lại còn khoe phâ-kho-lâng, tràn-coua hàng và các dô-dết rong-nhà. Chúng nó lại còn cản phâ các dô-bằng-gô-thập chí bằng-chi, nbo-van san, tường-vách, và các vò-chi-dâ, tiền-hon-nữa, chúng nó chiếm cứ ngay dè làm sào-huyệt.

« Đúng-về phương diện vẹ-sinh ta nót, loài chuột-ai là động-vật kỵ-sinh truyen-nhiêm bệnh dịch, nọc độc rât là dữ-dội, sự gieo rác cũng nhanh hơn các giông khác. Mỗi con chuột vi như một cái so-tù nước đong, nò luon luon thả ra các vi-trùng chui vào thân người, gieo rác

vợc bệnh, phá hoại các cơ-thê người ta. Nói thực ra, loài chuột chinh-hi-sinh trước hết; các con trùng trước hết cần con chuột, rồi do mình cùi chuột dời vào thân người. Vì vậy dâng so-nhất là chuột chui, nó rât là nguy hiểm gây ra nạn dịch hạch-(1).

Sau đây chúng ta nên nói qua về cuộc vận-dòng trừ chuột ở Đan-mạch. Phương-phap của họ rât hay, vì không phải phi-lỗn nhiều tiền, mà

cũng không phải là cuộc vận-dòng chia-te sau khi bệnh dịch đã xây ra. Đó chì là một phương-phap phông-chí vinh-vễn mà thôi. Phương-phap cốt-đây là trước hêt do nhân dân tò-chết một hội trù chuột-lon, định lập những qui-diển bắt chuột có hệ-thống cung-nhan tuân-giữ. Một mặt lại do chính-phủ đặt ra các điều-luat, tuòng-lệ những người rasut-bắt-chuột. Cùng thời lại trừng phạt rất nghiêm những kẻ coi thường pháp-luat. Sau khi thực-hành pháp-luat ấy, trong có ba năm, loài chuột bị giết gần-tới ba trăm vạn con.

Loài chuột tinh-dà-nghĩ mà giòn súc-biện-liệt; và trong khi bám-vòng nguy hiềm, hay dùng cách ám-thị-cánh cáo cho các chuột khác chốn chạy đi. Vì thế việc bắt chuột rât khó khăn.

Muốn tránh sự khó-khăn ấy, người ta mới phát minh ra một thứ khí-giới là lop-dinh (ratin). Đó là một thứ thuốc

(1) Xem kỹ bài của bác-sĩ Phat.

độc rât mãnh-liệt, loài chuột ăn phải, trong 24 giờ đồng hồ tái-chết. Thủ thuoc ấy lại khong có cái bai bay lây, loài chuột-ai-pái bị chết dù-nhiều, nhưng dâng-ki loài người và các giông chim-nuôi như khong bê-có chịu mây-mây ánh-hường không-tốt. Taút buôc ấy thi-hien noi dâm dung, có nhiều thành-trấn vi-dâng thuoc- ấy và số chuột bị giết từ 94 đến 98 phần-trăm.

Loài chuột & các thành-phâ-nhien hàn-các-thôn-quê, vì các nơi ấy có nhieu mon-anh-cá-món ăn là do lôi-té các bâu sau khi-han dâ-chân chê-rô-déc-bô các chất-thừa vào nhung-cái-thùng-ô-uê. Vì vậy hàng ngày cùi-dem dâng-ki loài chuột kêu-kéo nhau vào cùi-nha sục-hói các-thùng-chứa- ấy, tha-hồ được no-né.

Tại nước Pháp, vè quản Viehy có đặt một điều-luat để trù-ri-kiế- ấy, bắt buộc các nhà-phâ-dung nắp-dây các thùng-chứa- ô-uê rât-cần-thân, ai-lâm-trai-se bi-nghiem-phat.

Thông-thường các tàu-thuyền dâ-bán, dâi dè dùng dây-thuyền buộc-giù-ở trên-bờ, các dây-thuyền này loài chuột đều dùng làm đường lối để leo lên-bờ. Người ta dâ-ngâi ra một cách-kiến-cho các chuột-ô-dưới tàu-thuyền khong-thể-leo-dây-lên-bờ được. Cách- ấy rât-giáy-tiện mà dâ-làm, chì cầu-xáu vào những giây-thùng-ô-uê bâng-nhưng-ông-tròn-cách-nhau-bâng-loi-kim-hay-bâng-gô, loài chuột bô-nhanh khi leo qua các ống-tròn- ấy, ống-tròn

lần-tít, tất-bi-lăn-xuống-bê. Năm-trước đây, chính-phủ Luân-dôn hạ-lệnh cho các tàu-thuyền phái-dâng-ông-tròn- ấy, trai-lệnh-sê bị-phạt 5 bảng-tiền. Cách- ấy nêu các nước đều thi-hành, sẽ trù-do loài chuột-ô-noi khac-do tau-thuyen-lén-lút-lên-bờ.

Dùng-chất Ham-khi-khô-vi-toan (Caloropicrin) để giết chuột rât là linh-nghiem. Chuột- ấy-lai có một phần-tối đặc-biet, là có thê-giết-chết nhung-rân-họ kỵ-sinh-ô-trên-minh-chuôt-rât-nhanh. Đó là một điều-trọng-yêu-vì bệnh-dịch-phát-singh, nguyên-nhanh là do loài chuôt-truyền-ra. Nhưng loài chuôt- chì là môi-giới-truyen-nhiêm-noc-benh, rận-bô khong-trù, gốc-hai khong-bao-giờ-hết-dược.

Hết-way loài chuôt dâng-khien-danh-lâm, tài-về-sự-trón-tranh-nguy-hiêm, loi người-muôn-bát-nor-át-khong-phai-dê. Nhưng trù-diệt-loài-chuôt, cung-khong-phai là việc uyết-không-thê-lâm, chúng ta nên-trực-hết-tâ-chuôt-nhung-doan-thê-bát-chuôt. Phương-phap-nên theo-như ở Đan-mạch, thực-nghiem-tauoc-Ratin, cùng-thời-lai-dốc-thúc-eac-kien-truc-su-nên-sản-trù-hết-các-sao-huyet-của-loài-chuôt. Cảnh-cao-hết-thay-nhanh-dân-các-nơi-khong-nên-lai-dê-loài-chuôt-có-các-món-ăn.

Cách- ấy-nêu-nó-ri-la-trước-sau-lien-tiep-thi-hanh-mãi-khong-thôi, loài-chuôt, dâ-khôn-ranh-cũng-sê-khong-còn-một-móng.

VÂN-HÓG

ARISTO FIXATEUR IDÉAL POUR LES CHEVEUX

CON CHUỘT KHÔN

của Tô-Đông-Pha

Thầy Tô ban
đêm dong ngòi,
bóng nghe tiếng
chuột cắn. Võ
đường, dạo cho nó
thôi. Thôi được
một lát lại cắn như
cũ. Sai thẳng bê
soi xem, có cái hòn
rỗng không. Cói-
kết Cói-kết ở trong
hòn! Đó là con
chuột ở trong hòn
bị đóng cát mà
không ra được vậy.
Mở ra xem, thi
không có gì. Cầm
nên giờ vào soi
tim, trong đó có
con chuột chết!

Thẳng bê lây
lâm lị, nói:

Rõ ràng nó
vừa cắn, mà đã
chết ngay ư? Tiếng
kêu lúc này là
tiếng gì? Hay là
tiếng mà chẳng?

Lật úp cái hòn
đó bỗng con chuột
ra, vừa rơi xuống
mặt đất nó liền
đèo đi, dù có người
nhanh tay đến thế
não cũng không bắt kịp. Thầy Tô than rằng:

Lạ thay! Cái khôn của con chuột ấy. Bị
rớt ở trong hòn, hòn chắc không thể khoét
ra được, nên không cần được mà cùi cắn, lây
tiếng kêu khiến người dè gi; không chết mà
lâm ra chết, dèn bờ vờ để được chạy thoát.

Tôi cùi xuống mà cười thầm ngửa lên mà
tinh hồn, sai thẳng bê cầm bắt ghi bài của tôi.

mà dâng đầu,
không ngờ rớt lại
bị cùi khiến bắt
một con chuột. Mắc
kẽ lừa của con
trứng ấy, dài mình
vì con thỏ trên
trong lúc ngồi thử
như cỏ già cầm
cung sáo gọi là loài
người khôn ngoan
được.

Rồi đó ngồi ngủ
gá, riêng nghĩ về
cái ấy, bỗng như
có người bảo ta
rằng:

Nhà người chỉ
học nhiều mà nhở
dược, trong nrin
dạo mà chưa nhận
thấy gì! Không
chuyển nhất lòng
nguïi ở minh mà
chui hai lòng nghĩ
vào con vật, cho
nên chì cái cắn
của một con chuột
đã làm cho kính
hãi rồi. Người ta
có thể dập nát viên
ngọc bích giá đặng
ngán vàng mà
không thể không

não cũng không bắt kịp. Thầy Tô than rằng:
Lạ thay! Cái khôn của con chuột ấy. Bị
rớt ở trong hòn, hòn chắc không thể khoét
ra được, nên không cần được mà cùi cắn, lây
tiếng kêu khiến người dè gi; không chết mà
lâm ra chết, dèn bờ vờ để được chạy thoát.

Tôi cùi xuống mà cười thầm ngửa lên mà
tinh hồn, sai thẳng bê cầm bắt ghi bài của tôi.

Dịch cùi von đội Tống
SỞ-BÀO



Có một đồng bạc mà muốn làm giàu nhanh chóng và
lương-thiện thì chỉ có cách là: MUA VÉ XỎ SỐ ĐÔNG-PHÁP

CHUỘT CỘNG TRONG BỤNG NGƯỜI

Điều-trà của Tùng-Hiệp

(Tiếp theo)

Anh Ninh, một tay cung khỏe đi đêm lâm,
bão tôi:

Muốn xem chuột sống phải ra đầu cầu
sông Cái. Vô hiền lồng!

Thật vậy, đêm đêm vào khoảng 2 hay 3 giờ
giờ đó ở đầu cầu thường có một anh chàng
gánh hòn hai bu chuột đây! Trăm con là tết!
Tôi và anh Ninh đợi hòn ta ở đó từ nửa đêm,
nhưng trước tôi đã có đầu dám bảy người
nhau đợi hòn ta — trong số đó tôi nhận
thấy một anh vẫn bán phở bò và phở
gà cho tôi ăn sáng, chiều!

Anh Ninh ác đầu:

Kèm những phở, bánh cuốn và chả rán,
súc sích, pâté anh em mình ăn từ trước đến
nay thi bao nhiêu quả là một cái lỗ chuột
cống! Tôi còn gi nữa, hở trời!

Nhung anh hàng chuột đã dâng gánh xuống,
Mấy bác hàng phở, bánh cuốn, lốc hèu xúm
ngay lại, mỗi người theo một cái lỗ:

Hôm nay tôi lấy lám chú.

Cho tôi bát sinh, ba lứ!

Anh cứ đêm cho tôi đủ một chục, dâng
nhất dâng ấy!

Thôi cứ nhao nhao cùi lén! Tôi và Ninh đã
phải tốn công bao nhiêu mới lâm cho anh
lái chuột hết nghỉ ngơi chúng tôi là những
kẻ định sinh-hại anh!

Không, tôi mờ cao-lâu ở Bạch-mai
muỗi muỗi chờ người anh em it chuột làm
bánh cuốn, mẩn-thần si-sảng.

Và một điều thuốc lá dâ mờ lòng anh ta,
Anh ta bè hả và cho chúng tôi là cánh hâu
lâm. Chuột bèn dâ voi lồng, câu chuyện nghe
đầm thầm lâm. Va nói:

Cứ mỗi đêm anh em chúng tôi bắt được
vài chục chuột để mòn đèn dây hàn cho các ông
phở, bánh cuốn, pâté. Nếu con sinh nghĩa là
chuột con sống hẳn hơi ihi báu được từ một
hào đến hai hào một con. Tú nghĩa là chuột
dâ chết rồi thi chi báu được dâm xu thi vì
chuột chết không ngọt thịt bằng chuột sống!
Ấy thế mà tranh nhau mua đầy nhé.

Tôi tò mò:

Thê nhở bán không hết thi sao.

Thi đêm vè nuôi dân bữa khác. Chuột
công có bao giờ ế, hở ông?

Tôi nhìn kỹ mặt hâu và biết hâu không
nói dưa!

Này, chuột còn nóng à?...
Đề dẩy!

Tôi và Ninh tự hứa phải tìm cho ra những
anh chàng nuôi chuột ấy, vì anh là chuột
nói trên nhất định không cho chúng ôi biêt...
địa-chil! Một ông bạn khác — may sao ở đầu
tôi và ý chừng cũng đã dam nhiều chuột
trong bụng lâm — bảo chúng tôi:

Đi theo tôi.

Auh đưa tôi ra ngoài — vào một ngõi
nhà nọ ở bên số chẵn. Chủ nhà là một tay
ngôit oặt, quen thân với ông bạn tôi. Tôi
tồn cho và một đồng bạc ibuocng mua ở
gần đấy. Chúng tôi già bộ như ô xa đến mua
đó sâ cù — ông nghiêm ấy lại là tay buôn đồ
cũ nứa. Tôi vừa nǚa vừa nghe kèu chin
chít ở quanh minh. Tôi vờ vĩnh kèu lén:

À, ở đây lâm chuột quá.

Ông bạn tôi dở lời ngay:

Áy, thura ông, ông Phó (?) nhà tôi nuôi
chuột làm cảnh.

Hay nhỉ.

Tôi cũng như người ta nuôi yeng, nuôi
họa-mi ấy má.

Thê là ông Phó (?) nghiên dắt chúng tôi
vào gian bên cạnh, một gian nhà rộng độ
ba thước và dài hơn thế một chút. Rrom
rác đầy nhà, và, chuột nhón, chuột con, ở
đầu mà nhiều thế.

Tú nghĩ nhớ lại nhời nhà bác-sĩ nò bảo:
cứ 40 ngày một đồi chuột lại sinh được mười
con và hòn bù kóm trong bồn thang nó đã
sinh được môt ngàn con chuột khác. Ô chuột
này của ông Phó (?) trị giá cũng phải tới hai
chục bạc! Và làm ngọt biết bao nồi nước
phở.

CON CHUỘT KHÔN

của Tô-Đông-Pha

Thầy Tô ban
đêm dong ngòi,
bỗng nghe tiếng
chuột cắn. Võ
dương, dạo cho nó
thôi. Thôi được
một lát lại cắn như
cũ. Sai thẳng bê
soi xem, có cái hòn
rồng không. Cỏi-kết Cỏi-kết ở trong
hòn! Đó là con
chuột ở trong hòn
bị đóng cặt mà
không ra được vậy.
Má ra xem, thi
không có gì. Cầm
nón gác vào soi
tim, trong đó có
con chuột chết!

Thẳng bê lây
lâm lị, nói:

Rõ ràng nó
vừa cắn, mà đã
chết ngay ư? Tiếng
kêu lúc này là
tiếng gì? Hay là
tiếng ma chán?

Lật úp cái hòn
đó bỗng con chuột
ra, vừa rơi xuống
mặt đất nó liền
chạy đi, dù có người
nhanh tay đến thế
não cũng không bắt kịp. Thầy Tô than rằng:

Lạ thay! Cái khôn của con chuột ấy. Bị
rớt ở trong hòn, hòn chắc không thể khoét
ra được, nên không cần được mài cùi cắn, lây
tiếng kêu khiến người dè gi; không chết mà
lâm ra chết, đem bùi vùi để được chạy thoát.

Tôi cái xuống mà cười thầm ngửa lên mà
linh hồn, sai thẳng bê cầm bút ghi bài của tôi.

mà dâng dần,
không ngờ rớt lại
bị zai khiến bắt
mồi con chuột. Mắc
kẽ lừa của con
trứng ấy, dài mình
vì con thỏ trên
trong lùi ngồi thử
như có gối cẩm
cung sọc gọi là loài
người khôn ngoan
được.

Rồi đó ngồi ngả
gá, riêng nghĩ về
cái ấy, bỗng như
có người bảo ta
rằng:

Nhà người chỉ
học nhiều mà nhở
được, trong nrin
dạo mà chưa nhận
thấy gì! Không
chuyển nhất lòng
ngẫm ở minh mà
chui hai lòng nghĩ
vào con vật, cho
nên chì cái cắn
của một con chuột
đã làm cho kính
hãi rồi. Người ta
có thể đập nát viên
ngọc bích giá đặng
ngân vàng mà
không thể không

não

thất thanh với cái nồi đắt vỡ; có thể

dánh con bồ câu mà không thể không biến sắc

về con ong đồi, đó là cái ái lòng không

chuyển nhất vậy. Những điều ấy nhà ngươi

nên thương nói mà quên rùi?

Tôi cái xuống mà cười thầm ngửa lên mà

linh hồn, sai thẳng bê cầm bút ghi bài của tôi.

Dịch cõi van đời Tống
SỔ-BÀO



Có một đồng bạc mà muôn làm giàu nhanh chóng và
lương-thiện thì chỉ có cách là: MUA VÉ XỎ SÓ ĐÔNG-PHÁP

CHUỘT CỘNG TRONG BỤNG NGƯỜI

Điều-trà của Tùng-Hiệp

(Tiếp theo)

Anh Ninh, một tay cung khỏe đi đêm lâm
biến tôi:

Muốn xem chuột sống phải ra đầu cầu
sông Cái. Vô thiên lảng!

Thật vậy, đêm đêm vào khoảng 2 hay 3 giờ
giờ đó ở đầu cầu thường có một anh chàng
gánh hòn hai ba chuột đây! Trăm con là tết!
Tôi và anh Ninh đợi hòn ta ở đó từ nửa đêm,
nhưng trước tôi đã có đến đám hòn người
nữa đợi hòn ta — trong số đó tôi nhận
thấy một anh vẫn bán phở bò và phở
gà cho tôi ăn sáng, chiều!

Anh Ninh ác dã:

Kè nứng phở, bánh cuốn và chả rán,
súc sích, pâté anh em mình ăn từ trước đến
nay thi bao giờ mình quả là một cái lỗ chuột
cống! Tôi còn gì nữa, hở trời!

Nhung anh hàng chuột đã dâng gánh xuống,
Mấy bác hàng phở, bánh cuốn, lốc hèu xúm
ngay lại, mỗi người leo theo một cái lỗ:

Hôm nay tôi lấy làm cháu.

Cho tôi bảy sinh, ba lứ!

Anh cứ đêm cho tôi đủ một chục, dâng
nhất dâng ấy!

Thôi cứ nhao nhao cả lên! Tôi và Ninh đã
phải iốn cổng bao nhiêu mới lam cho anh
lái chuột hết nghỉ ngơi chứ chúng tôi là những
kẻ định sinh-hại anh!

Không, tôi mờ cao-lầu ở Bạch-mai
muỗi muỗi chui người anh em ít chuột làm
bánh cuốn, mẩn-thần si-sáng.

Và một điều thuốc là dâng mỏ long sinh ta.
Anh ta bè hả và cho chúng tôi là cánh hâu
lâm. Chuột bèn dâng lồng, câu chuyện nghe
đầm thầm lâm. Va nói:

Cứ mỗi đêm anh em chúng tôi bắt được
vài chục chuột dem đêm dâng hàn cho các ông
phở, bánh cuốn, pâté. Nếu con sinh nghĩa là
chuột con sống hẳn hơi thi bát được từ một
hào đòn hai hào một con. Từ nghĩa là chuột
dâng chết rồi thi chỉ bát được dâng xu thi vì
chuột chết không ngọt thi bằng chuột sống!
Ấy thế mà tranh nhau mua đầy nhé.

Tôi tò mò:

Thê nhở bán không hết thi sao.

Thi đêm vè nuôi dân bữa khác. Chuột
cổng có bà giờ ế, hở ông?

Tôi nhìn kỹ mặt hồn và biết hồn không
nói dưa!

Này, chuột còn nóng à?...

Đè dày!

Tôi và Ninh tự hứa phải tìm cho ra những
anh chàng nuôi chuột ấy, vì anh lái chuột
nói trên nhất định không cho chúng tôi biết...
địa-chí! Một ông bạn khác — may sao ở đầu
tôi và ý chừng cũng đã dam nhiều chuột
trong bụng lâm — bảo chúng tôi:

Đi theo tôi.

Auh đưa tôi ra ngoài — vào một ngõ
nhà họ ở bên số chẵn. Chủ nhà là một tay
người oặt, quen thân với ông bạn tôi. Tôi
tố cho và một đồng bạc tay buôn mua ở
gần đây. Chúng tôi già bộ như ở xa đến mua
đồ sái cũ — ông nghiêm ấy lại là tay buôn đồ
cũ xưa. Tôi vừa nằm vừa nghe kèu chim
chí ở quanh mình. Tôi vờ vĩnh kêu lên:

À, ở đây lâm chuột quá.

Ông bạn tôi vỗ lời ngay:

Áy, thưa ông, ông Phó (?) nhà tôi nuôi
chuột làm cảnh.

Hay nhỉ.

Tôi cũng như người ta nuôi yeng, nuôi
hoa-mí! Ấy mà.

Thế là ông Phó (?) nghiên dắt chúng tôi
vào gian bên cạnh, một gian nhà rộng độ
hai thước và dài hơn thế một chút. Rrom
rác đầy nhà, và, chuột nhộn, chuột con, ở
đầu mà nhiều thế.

Tôi nghĩ nhớ lại hồi nhà bác-sĩ nợ báo:
cứ 40 ngày một đồi chuột lại sinh được mười
con và hòn bù kén trong bồn thang nó đã
sinh được mội ngàn con chuột khác. Ở chuột
này của ông Phó (?) trị giá cũng phải tới hai
chục bạc! Và làm ngọt biết bao nồi nước
phở.

Anh Ninh, sau khi ở nhà ông Phò ra đã bảo tôi:

— Thằng bếp bên cạnh nhà tôi thế mà khôn ra phết! Một hôm nhà tôi đánh được con chuột cống lớn, tôi sai ngay u-già đem vứt ra cửa, thằng bếp ấy trông thấy kêu ngay lên: Ông tôi đừng vứt đi phai. Nó đem ngay ra hàn lại cho mội anh xe hàng. Anh này già bốn xíu, thằng bếp không chịu chịu... và bảo:

— Không không con chuột này còn nồng thịt, phải cho tái hơn tiễn.

Kết quả nó được tẩm xì và theo «giá chay» thi chuột sống bán đắt hơn con chuột chết và chuột chay thịt còn nồng báu đắt hơn thịt chuột chay, dã lạnh. Không cần phải nói ta cũng hiểu anh xe hàng nó đem con chuột chết của bán lại cho một anh hàng phở rong quen.

Muốn béo tốt...cứ ăn/thịt chuột!

Sự thực, các người nhà quê đã ăn thịt chuột nhiều lắm! Mùa chảng sao cả. Ăn chuột béo người ra là khác, ông ạ. Ở vùng Hèđông như mấy làng Tô, Thượng-phúc, và ở gần Văn-diền người ta bán chuột lợn là thường, hôm nào ông về qua đó mà xem. Tôi không nói sai.

Văn-hóa Pháp-Nam-phối-hợp với nhau được là bởi chữ Quốc ngữ. Hay giúp tôi TRUYỀN-SÁ QUỐC-HÓA cho có đủ tài lực để dạy cho học sinh người thất học biết đọc và biết viết chữ quốc ngữ

Ông lý cựu ấy nói với tôi một cách quả quyết lắm, tuy ông say bỉ ổi. Nhưng anh Thành — con trai ông hiện dương học thi «Đit-lóm» — đã cãi ông.

— Thầy cứ nói thế, ở nhà quê người ta ăn chuột cái đó có dã đánh nhưng là chuyện hổ hởi! Vả lại chuột đồng ở nhà quê sạch sẽ chứ không lừa thỉu như chuột hán ở Hanoi. Chuột đồng ăn thoát, giờ? Còn chuột cống ở tình ăn gi... mà béo bở thầy?

Anh ngừng lại một phút và nói càng bằng thâm:

— Thầy không biết, chuột là giống vật truyền dịch hạch. Một con chuột có vi trùng bệnh dịch có thể làm chết hàng vạn người. Còn hè, con lợn không truyền bệnh gìруг như bệnh dịch mà trước khi mổ đem bán vẫn phải có nhà thú y xem xét thịt có lành không? Đằng này chuột dã dể truyền bệnh, dính mèo lại không có thú y khám xét khi các ông bán phở, bánh cuốn đem thịt thi những bệnh ở chuột lầm gì được trừ diệt trùng khi đem bán cho công chúng.

Tôi hỏi:

— Nhưng anh có biết thịt chuột khác các thịt khác ra sao không?

Anh đáp:

Sự thực các nhà hàng thiều lượng tẩm chì lấy thịt chuột thay thịt gà và thịt lợn vì thịt giống nhau, nhưng thịt chuột mỏng và ít mỡ không dày miếng như thịt gà và chung con chuột hé nhỏ chứ có làm gì rõ ràng con gà và con lợn được. Tôi ấy ạ, cứ ăn là tôi biết liền.

Một anh hàng phở...hiểu tam lý!

Tôi phục anh quá và mấy hôm sau tôi tiếc không đưa được anh đi cùng tôi đến thăm một anh bán phở kiêm bánh cuốn ở H. L. Hán vốn là con nợ quanh năm của một người anh Ninh che nón sụ vào nhà hán và những sự bí mật của nghề hán không giấu được ngưới nhà anh Ninh.

Tôi và Ninh sang nhà hán một bữa hán đã làm chuột xong xuôi và sắp gánh phở đi bán chiều. Hán đưa đũa mời tôi:



Hán vui vẻ ngay:

— Tôi đã tính kỹ rồi cậu ạ! Nếu như làm toàn gà cả — trong những ngày cảm thai — thì muôn nước dùng ngọt để các ông ăn cho ngọt miệng, một bát phở gà tôi nhất cảng phải hai, ba bát! Riêng tôi, tôi có cho chuột vào nấu tui mới có tiền nuôi các cháu chứ toàn gà thi chết nhau rắng.

— Sao anh không bán rẻ hơn nữa... và làm nhiều chuột hơn lên?

— Thưa ông thế cũng được nhưng các khách ăn sẽ nghĩ ngay vì không có lẽ già phả già lợn bán được chẳng hạn tám xu một bát hay là một bát một bát mà nhiều thịt gà quá.

— Nhưng dù bán đắt khách tinh mắt cũng biết chứ?

Hán cười:

— Cái đó đã ban nhường các người tinh như các cậu ít lầm ạ! Vả lại thế nào cũng phải có một con gà để mà lấy da gà đầu gà và chân gà cho thịt thịt chuột đi. Chặt mấy miếng thịt chuột và phủ lên ở trên vài miếng da gà thì họa là có đè y lắm mới biết được. Vì thế thịt chuột bao giờ cũng phải chặt trước, sóc trước và chuyển hán cho những thằng xe, can và đòn bát mua về. Ấy phở già, thang gà và miến gà nhiều người không thích ăn thịt... gà xé là vì thế. Gà xé ấy là thịt chuột vậy!

Hán ngừng lại một lát:

— Còn bánh cuốn huy chè rán Saigon nhẽ như có người tò mò hỏi tại sao thịt lợn không có mỡ mà lại có thơm thi chung tôi phải cắt bay biến đi ấy là mông lợn nên thơm mới trắng và to như thế. Vả lại mày ai đã khó khăn lắm. Người bán hàng có thịt chuột cần phải tinh và hiểu tam lý khéo hàng một ít. Bán cho cậu, mợ thí bất cứ người lành, chuột hay lợn gì cả cũng như là bán cho các học sinh trợ học nhiều tiền. Tôi chỉ kính nhất các ông đi làm it lương hay các người ăn chơi sành sỏi, cái gì cũng biết như các cậu (!!).

Ý chừng bà vú cậu nói cẩn minh, hán vú dài:

— Còn thí là cứ đập vào mặt mà lấy tiền thiền bà các cậu ạ.

Chúng tôi ăn chuột...đã nhiều rồi!

Chúng tôi đã gặp đủ các tay bắt chuột, bán chuột, bán chuột, làm chuột và nấu chuột

RA ĐỜI TỪ NĂM 1821

thuộc bộ Cửu-Lóng-Hoàn Võ - Định - Dân

ĐÃ TỨNG LÀM DANH DỰ CHO NGHÈ THUỐC VIỆT-NAM

KHẨP XƯ BẮNG-PHAP

CÁC CỦA HÀNG ANNAM VÀ KHÁCH ĐỀU CÓ TRÙ BÁN LÈ

Hộp 2 hoàn : 1\$70. Hộp 4 hoàn : 3\$25. Hộp 10 hoàn : 7\$30

rồi. Đã là ra rằng trong mấy năm này, giấu giếm con mồi tò mò của các nhà chuyên trách và của các ông thày, nhiều người ở Hanoi đã ứng dụng sống bằng nghề nhốt thí: chuột vào bụng thiên hạ mà lấy tiền một cách ngon lành.

Tôi hỏi với nhiều bạn, một người bạn tôi nói đến tai ông thân sinh, Ông này chép miệng và bảo:

— Có gì là rá, bây giờ tôi mới thấy các thày kêu vì phải ăn thịt chuột, sự thực chúng tôi từ xưa phải ăn thịt chuột đã nhiều, ăn mà không kêu với ai được.

— Thưa cụ sao vậy?

— Đầu đuôi chỉ tại sự bất cẩn của người Anh! Vâng là người khách. Một thi đúp: các thày chỉ biết ăn bánh nướng Jam-bon, vây, yên, trứng muối, chả lợt, tôi đã ăn phải bánh nướng thịt chuột rồi. Nguyên có một số hiệu khách làm bánh nướng nhân từ phải làm trước từ mấy hôm. Có hôm tháng nhân bánh kheng dậy kỹ, chuột vào ăn và để luôn ở trong mấy con chuột dò hồn. Sáng hôm sau ôn khách dậy làm bánh, còn ngái ngủ hoặc là bầm nhân hoặc là trộn nhân đồ bừa cả chuột vào bánh đem nướng. Khách mua về ăn mới ngã ngửa người ra và phô rằng: mua hàng ra khỏi cửa không được trả lại!



— O lại còn thế nữa kia à?

Ông cụ vẫn diêm nhiên tiếp:

— Chú sao?

Nhung cũng chưa bằng thế này. Ở một phố nọ, có một nhà bán nước mắm và mắm tôm đã có tiếng là ngon. Phải cái tội mắm tôm không dậy kim lại được vì thi thế sẽ hấp hơi và hỏng. Chuột đuôi phau nhảy vào bị ngạt chết. Có hôm tháng

nhỏ mò vào mắm ra thấy hai con chuột đã chết và ngáp dến nứa mìn. Nó cầm đuôi kéo ra và thấy hai con chuột ấy đã rữa cả đầu và hai chân trước rồi. Nó nghĩ: « Thi cũng thế! » Và nó lịp vứt hai cái đuôi chuột vào vại mắm quay lộp lén cho nó ngửu nỗi hai cái xác chuột đã rữa đó.

Và ông kết luận:

— Ấy thế mà cũng xong.

Tôi ngắt:

— Thị đã dành cũng xong nhưng mà nếu người nào sống cầu-thả như thế, biến những cái où thế thành được mà không chịu tránh, cứ nè lèi thèi quen thi rồi không khéo còn phải ăn đến những vật kém cả chuột nữa.

TÙNG-HIỆP

Điều luật cốt yếu và duy nhất của Chính - Phủ là làm việc công ích.

Những cuốn sách hay nhất của Á-CHAU :

- 1) Một truyện tình 18-vở trước 1538
 - 2) Gió núi 1, 20
 - 3) Tình trường 1, 20
 - 4) Chân likeang nước 0, 70
- Bách trình thám
- A) Đăng ký 9-31 1866
 - B) Võ khung không có thể pháp 2, 20

Lợi phiêu lưu

- C) Mát mìn 1860

Thơ của Hồ Dzènh QUE NGOAI

Lập thư đã ghi được do luận tốt đẹp nhất trong năm 1945

Lời của Tiến SĨ CA VIỆT NAM được tái diễn một cách phục vụ cho khán giả. Nhiều bài thơ hay, in rất hay, loại thường hay. Loại đặc biệt giá 1000, 2000 đồng nên rất ít. Hiện nay nơi đây bán hết. Mua 10 tờ trả thêm 500 đồng. Giá tại tiệm bookshop đã ra trên 100 tờ sách. Một số lượng lớn ban đầu. Mua 10 tờ trả thêm 1000 đồng.

NHÀ IN Á-CHAU XUẤT BẢN 17 EMILE NOLLY HANOI TEL. 1260

MÃ - TƯƠNG HÚ MỘT TIỀNG HÀNG TRĂM NGÀN CON CHUỘT

NHảy vào Hổ Lửa

Ở những nước có bệnh dịch hạch hiện nay, sao trời lại không cho ông này tái-sinh?

Mã-Tương tên tự là Tự-Nhiên, người ở Diêm-quan thuộc Châu-hàng. Một hôm đến chơi Hồ-châu, vì say rượu quá, loạn-quạng đi không vững, ngã xuống Tiêu-phé, một ngòi nước rất sâu. Không thể tắm hơi Mã, mọi người đều chắc là y chết chìm. Không ngờ hơn một ngày Mã-Tương ở dưới nước ngoi lên, không những nét mặt vẫn làh-tao như thường, mà quần áo lại không bị uất-á. Cho là-một sự lạ, mọi người xúm lại hỏi xem thế nào. Mã-Tương nói:

— Vìра rỗi vì Tây-sở bá vương Hạng-võ mới đến chơi đãi rượu uống, mãi vui quá say, hơn một ngày mới tỉnh, mà ta ra vè.

Khi nói chuyện, Mã-Tương vẫn còn có vẻ say, miệng vẫn sặc-sụa hơi rượu, đi đứng lú-dác, coi bộ như người điên-dở, người đi đường đều xô nhau chạy theo xem. Mã-Tương vừa đi vừa hát, lại luôn luôn nắm chặt hai bàn tay đút vào hố mũi, khi ráu ra là mũi vẫn như thường.

Mã -Tương lại có

nhiều phép lạ. Giồng nước ngồi đang cuồn-cuộn chảy xuôi, chỉ lấy tay trở một ái tức thì dòng nước quay lại chảy ngược. Cái cầu ngồi đèn vững chắc, Mã-Tương cũng chỉ một cái, thán hòn đá rớt ra làm dài. Người đi đường đều kêu ầm lên. Tương min cười, rồi giò tay chỉ cầu lại nỗi lại như cũ.

Sau đó, Tương đến chơi Thủ-đu-châu, gặp quan tài-tưởng là Mã-Thực bị giáng chúc dày ra thứ-sử ở đó. Vốn nghe Tương có phép lạ, Mã-Thực đến ở trong dinh, trong dinh như một vị khách quý, rồi xin Tương cho xem những phép lạ. Tương nhận lời. Nhận trong khi ăn tiệc, Tương nói xin biếu một món quà trái mùa, rồi sai lấy một cái où dùy đang dày dì, vùi mày hặt rưa giếng, lấy khăn phủ kín, một lát mờ ra, thấy rưa đã sinh dày nay nọ, xanh tốt lắm. Sau mấy lời nói lầm-

hàng vạn con, công nhiên đi chạy ngoài đồng ruộng, trên đường cái không còn chút sỹ hãi. Chẳng những đồ vật trong nhà bị chúng cắn nát, đán cát hoa màu lúa mì ở các cánh đồng

Thông - ehé Pétain đã nói:

« Nhờ có bụi trộn mà mồi đồng lận của quân Đức được bắt chết; chúng ta có di quyet quân để làm sự báo-vệ chúng. Sự gian gụi đó, là chiết tự-nhiên, là hy vọng nàng đỡ nêu trong cuộc pháo-bom. Nhưng Quốc-gia Cách-mênh còn phải cần q' thống nhất của nước Pháp ».

súng bị chảng tòn phả sạch
quang. Thấy một tai nạn làm
hở dàn, quan địa-phuong
một mặt tâu về triều, một
mặt tóm phuong trả lại. Gần
một tháng, dùng đủ cách,
chẳng những không trờ được,
nên nhặt lại cảng lan rồng
ra. Quan địa-phuong lấy làm
lò sợi lâm. Cuối cùng phải trao
giải thưởng khích-khuynh
việc giết chuột, ai bắt được
10 con dem nồng, được thưởng
20 đồng tiền, bắt được trăm
con ngon con, số thưởng lại
gia hời. Thấy thưởng hời,
nhập dàn và nhau bắt nộp,
nhưng càng bắt, số chuột lại
cảng sinh thêm rất nhiều.
Triều-dinh phải ra nghiêm
lệnh cho quan địa-phuong,
hạn trong nửa tháng, nên
không trờ liệt được nay chuột
cho dàn, sẽ bị tội nặng.

Quan thứ-sát Mĩ-Thaco ayc
nhô dồn Mĩ-Tuong, hầm di
tim và khắc-khoaixia thi-
hành điện pháp trù nạn của
dân. Tương nhận lời xin tim
muoi bái rộng trong miến,
mỗi bái lập một đền cao,
trước dàn dào một hầm rỗ
rộng và sau hầm tròn thước,
dưới hầm chắt thán cùi dốt
đỗ rực. Sắp đặt xong, Tương
xem dân nhau due bùa ở
knüp nơi. Rồi lần lượt mỗi
ngày Tương di tần một nơi,
não tặc cấm kỵ đang trên
đá cao, mắng ooc cha, tuy
chỉ xem knüp bên phuong.
Cứ một lát, chuột lớn chuột



— Đạo thuật rất cao-siêu
không phải là ai cũng học
được. Nếu lỡ truyền thụ cho
kẻ không có đạo-tâm, để nó
rộng và sau hàng tròn thước,
dưới hầm chắt thán cùi dốt
đỗ rực. Sắp đặt xong, Tương
xem dân nhau due bùa ở
knüp nơi. Rồi lần lượt mỗi
ngày Tương di tần một nơi,
não tặc cấm kỵ đang trên
đá cao, mắng ooc cha, tuy
chỉ xem knüp bên phuong.
Cứ một lát, chuột lớn chuột

Mĩ-Tuong lại còn một thuật
lạ nữa là thuật tang-hình,
thường khi đứng ngay bên
cạnh người ta, làm cho cái
tigne tiếng nói tiếng cười mà
không nhận thấy hình-lịch.

Nhiều người
xin làm đệ-tử,
cầu Tương
truyền thụ cho
các phép thuật
màu nhiệm ấy,
Tương đều từ
chối, nói rằng :

HƯƠNG - SƠN - XUẤT - BÌN



1. Muốn thành lợn sít	800
2. Khác vú ốp	8.70
3. Món bợ mót	0.30
4. Thủ thao phai ốp	0.30
5. Món bợ trong 3 giờ	0.30
6. Hồi xoay tinh thoi	0.30
7. Tập nói và làm con người	0.30
Bảy món mà này dân súc lợn NGUYỄN-NAM, mỗi lợn sít mồi, mồi thì theo không vi là gì mà ngon	7.20

LÊ-VAN-KHƠI

LỊCH-SỬ TIỀU-THUYẾT CỦA HỒNG-PHONG
(Tiếp theo)

Tên trộm có ý cầm-dông, chắt lùi và néi :

— Thủ thật với anh, tôi nguyên là chém
học-rò ngóng-nồng tự-phu; hồi đời Trần-dé
tại vi, cha con ông tiền-quân Thành bị tôi
chết oan, tôi có làm mấy bài thơ cầm-khai
thí-thể. Người chúng quanh đồn như
truyền-tụng. Ban quan lại tham nhũng ở tỉnh
tôi, tôi phải lè môi trăm nín hạc, không
thì họ buộ vào khoán eyau thư, yêu ngón,
tôi bay lên trời cung chảng khôi läng-ti,
trâm-quyết. Cơ khở, bán cá-gia-vien, diễn
sản nhà tôi. Nay mươi nela cũng không đất. Tôi
phải lèn bồ quê-buông, biến danh là tinh,
đem mẹ già cùng vợ con theo-dai vào nương
núi... Anh nghĩ xem một thằng sợ tội,
có ba giờ đâm chưởng mặt, làm công việc
tử-tế làm ăn... Vì phải nuôi lão-nǚu the-
nhì, lão dần-đi truy-lạc đến nghẽn tröm...
Nhưng anh trộm mặc-lông, tôi cũng làm một
cách lương-thiện đáo đê anh à!

Nhà vua bắt hầm và phía tên trộm, và tròn
trừng hai mắt, như người được thấy xuất
hiện trước mắt mình một bực di-nhau hay
một con quái-đi.

— Anh nói chướng quái... Ấu trộm mà còn
có thể ăn trộm lương-thiện?

— Tôi đoán ngay và không tin... Ấu
trộm thắn-nhiên đối đáp. Nhưng thật quâ
trộm-dao cũng có cách làm được lương
thiện, kêu ich... Lá vĩ...

— Lá vĩ... ? vua hỏi săn-dòn nòng biết.

— Lá vĩ tôi chỉ lấy chia-bọn làm quan...

— Bọn ấy mất chia-cái vật-dụng và tay anh,
để thương như thế không phải thiệt thòi dan-
dors cho họ, cũng như kẻ khác à?

— Khoan, tôi nói chưa hết, thi anh đừng với
ngã lối bị hỏng tôi iỏi. Chả trách thà ở
nhà quê-mời đến bồ-ngó, chưa xé ghe khét
tiếng kinh-thanh lão Vich, mợ tên dài-bợm
hòn mồi năm nay chuyên tay ăn rrom của
lại làm kinh-hóp tham-cam và tại nhà vien
cho may cát-đẹp... Ngoài ra hai hàng khé-đẹp,

người khác dù dề vàng bạc ngoài nõi, hay
đặt tên tòi nõ, nó cũng bất phom trờ-hời.

— Tội anh tòi là lão Vich ấy?

— Chính là tôi.

— Nhưng anh làm sao phân biệt ông quan
não thanh-liêm hay tham-nhũng?

— Khô gí! Con mồi chẳng tôi. Trời sinh
ra đê mà dòn thấy trong đóm tôi, anh ạ...
Nghé mình lầm ẩn, bắt bộ: phải dò la
những bộ ám-muội của họ, không thể
nêu sai... Quyền sở quan-lại ở nội kinh-
thanh, cho tôi đường lối, tôi bắt, lực quen
nhà, đầu ghi ghi rành mạch ở trong
đầu óc tôi đây... Hết tôi ciöm mòn não
là đúng mòn ấy. Ban ngày họ bóc-lột dân,
đêm tối mình bóc-lột họ, thiên-dạo trùm-
hòn là ngi như thế...

Nhà vua lắng-lặng, nghĩ thầm trong tí:
minh đây thông-nyu bách quan, mà kẽ nào
thanh-liêm, kẽ nào tham nhũng, đê thương
không biết rõ hàng lão Vich. Nhưng muốn
thử tôi cũng cho biết, ngài nói khisch:

— Anh khéo nói bẩm, bộ anh mà biết hết
để nói nhà các quan, và lại...

Không đợi ngi-i nó dứt câu, lão Vich chặn
ngang, cõ ý hồn mai:

— Hừ! có khô khui gì? Muốn rõ hư thực,
tết hè ngồi mưa, anh đi theo tôi.

— Theo anh đi ăn trộm?

— Ủi ! theo tôi mà xem... Cho anh dùng
ngoài coi chừng, tôi vào trong làm gì mặc
tới, khi tôi chuyền đồ qua-tường, thi anh cõ
lấy, rồi chúng cõ chia-deli với nhau... Tôi
thương phao minh thi truong-phu, biết
chuẩn... Thôi, trời đãi ngọt mưa, chúng ta
nhò-ré iền được rồi, chờ ngồi mãi thì sảng
mát.

— Ủi, đì thi di...

Nhà vua nói và đứng phất dây.

Hai người mes theo nhau tung Đông-tây,
định qua trước Lục-bi, vào xóm Giác-hoàng
rồi xuống Đông-bi, no; cả nhà vien các
quan ở nõi.

Lúc đi ngang mẩy khóm nhà lá ở trước cửa Hộ-bộ, nhà vua nghe trong một nhà có tiếng dura vang kẽo kẹt, hòa với dòng người thiều-phụ hát tụ con:

Bao giờ đánh được thằng Khói,
Máy thanh Gia-dịnh chòng tôi mới về.

Ngài đứng sững lại nghe lũy làm thích, có lẽ cảm vể câu hát tinh-tứ trung-hậu hơn là cởi đồng trong trào du-duong của người hát. Nhất là câu hát chỉ rõ ra dân-tâm rất trung-thành với hoàng-triều, sô-sáng với vương-quý. Thành ra ngài muốn dừng nghe mãi, không chán. Lão Vich sẽ thích-cánh và cầu-nhau nói khéo bên tai:

— Đã như! Bố mẹ ca mắt hết ngày giờ. Cố làm một mè đêm nay cho khà, ngày mai thuê hẳn một chiếc đò trên sông Hương, gọi mấy con thanh-sắc nó ca nam bàng nam-ai cho mà nghe, tha hồ.

Bây giờ nhà vua mới chịu đi.

Từ đây qua Giác-hoàng, Đông-ba, lão Vich trở mỗi nhà quan, nói chủ-nhân dễ khoa náo, làm chức gì, trong nhà có mấy người, nhân-phẩm linh-hạnh những thế nào, nhất nhất kể-khai lý-lịch rõ ràng, đường như lão là con ma xó vậy.

Ngài chỉ một nửu cạnh đây:

— Ta vào quách nhà này, trông dáng chưng-chạc, hồn có lich-séc.

— Áy chất, không nên lão Vich nói. Đây là nhà con quan Tham-tri bộ Bình, trông như nhung mà thanh-bach, chả có gì dấu. Vì ông ta thanh-liêm có tiếng, chả ăn lén cùm ai bao giờ. Đến nỗi con gá thúng gạo-cũng từ chối, néi rằng bồng-lộc vua ban cho, thừa sự săn mèo. Ta chó nêu lấy chả nhà ấy, tội nghiệp.

— Còn ngồi nhà đối diện thì sao?

— Ôi chà! cái nhà này giá chát cho nó một mè lửa chưng dáng... Thằng cha này trước đã nghiêm-nhiên tuân-phủ một lính người, bóc-lột dân có tiếng, bị án tham-tang, giáng tam-chấp, khéo lo chạy được về kinh làm hưu-thi-lang bộ Bình, nhưng vẫn chung nào tật ấy, ăn cùm dứt ra phà. Cò diền của chum của nó, nó chuyên cù vè một biệt-thagus ở hòn An-cyu, chử khêng để dày. Tôi đã là khỉ rồi, để hôm nào sang tên An-cyu sửa cho nó một mè, báo thù hộ dân.

Đi quanh co mèi, sau cùng đến một công dinh, lão Vich buông tay nhà vua và nói:

— Bây chinh một hàng dài-một-dần, thậm chí người ta xin bồ một chân thơ-lại, không



lại, còn có nước non gi, nó cũng bóp nặn ra tím mèi hò... Đêm nay ta hãy sửa nhà này... Anh đừng núp sau tường coi chàng đợi tôi nhé...

Miệng nói chân bước, chớp mắt lão Vich nhảy phóc qua tường, lùi vào bóng tối.

Nhà vua đứng đợi bên ngoài.

Cách hòn nữa giờ, một bọc to tướng chuyền qua mặt tường ra trước, tiếp đến lão Vich ra sau.

Trong bọc có xanh nõi, quần áo, vòng vàng khuyen bạc, một bộ áo chầu và một ống đựng sác. Đúng lời ước hẹn, lão Vich chia phần:

— Quán từ nõi sao làm thế, lấy tin làm đâu... Chỗ này chia hai, mỗi thằng một nửa. Còn áo chầu và ống sác, để tôi ném qua tường, trả lại nhà nó, chử vật này chung ta lầy lùng quái gi, cò bán-cháu sao được!

— Thế thì đã hòn mèi ấy cho tôi! nhà vua nói. Tôi chỉ lấy phần bấy nhiêu là đủ, còn các đồ vật kia, công phu anh lấy, vè phần anh tết.

— Bây hứa chia đôi là chia đôi, tôi không lừa sai lời... Áo chầu, ống sác, anh muốn lấy

hèm thi lấy, tôi khôi mất công vứt trả nhà nó.

— Không! tôi thích lấy hai món này thôi. Nhà vua nói và cuộn áo chầu ống sác ôm vào nách; lão Vich thi vác cái bọc trên vai. Hai người đi tới bên vườn Hậu-bè thi từ gã shau: nhà vua trả vè cung, lão Vich lên ngã Trường-thì.

Vô phúc cho lão, chỉ còn độ dăm chục bước thi vè dến nhà, bị lính tuần bắt được, đưa cả người lẩn tang-vật vè nhà Hộ-thành.

Ngày hôm sau, quan Tham-tán đến dinh Hộ-thành trình báo về việc nhà minh mất trộm đếm qua; may sao vừa gặp kẻ trộm đã bị bắt và đồ vật không mất.

Nhưng kiêm-diêm lại thấy hai vật mà quan-lớn cho là quan-hệ nhất: ống sác và áo chầu. Vì phân-sự trị an trong thành mà cũng vì tình đồng-liêu, quan dè-dốc Hộ-thành tần lực tra xét vụ trộm này, phải dùng tới cảng học lão Vich:

— Mi lấy trộm của nhà quan Tham-tán, còn áo chầu và ống sác mi cầm bán cho ai rồi, phải khai thiệt ra mau. Không thi chết đòn!

— Bầm quan-lớn, con vừa lấy xong được một lúc thi bị lính bắt liền, nèo kịp cầm bán cho ai? lão Vich bình tĩnh trả lời ở trước roi vọt.

— Mi không cầm bán thi hai vật ấy đâu? Để thương tự nhiên nêu biến mị được à?.. Linh! dẹp cho nõi hai chục hòe.. Nò không chịu khai thiitem lò than kèm sát ra đây.

Lão Vich cần rằng chịu đòn, không hể kêu khéc. Xong hiệp roi ấy, quan đè-dốc gán hòe:

— Bây giờ mi chịu nói thiệt chưa nào?

— Thà con chịu tội; dù có nói thiệt, chắc quan-lớn cũng không tin! lão Vich thưa.

— Cứ nói!

— Bầm, con chia phần cho người ta.

**Người Đông-Pháp hân hân xuất lũy oao thể mink
cán và tiêu thụ những sản phẩm của Đông-Pháp**

— Nô & dâu, tên là gì, dè tao sai linh dì tróc-nã lèp túc, lấy đồ trả lại sự-chủ. Mi phải biết hai món ấy quan-hệ dến thế nàie?

— Bầm, người ta tên gi, ô dâu, quá con không biết.

— Thằng này nói lão! Bạn cùng nghè Ma sương với mi, hả lẽ mi không biết à?

— Bầm quan-lớn, con không dám man-khai ti não. Vì đêm khuya mưa gió, con gặp han ta giàa đường, thi rá di làm ăn và chia phần, thật quá không từng quen nhau, và trời tối như mực, cũng chẳng nhìn rõ mặt được nàia.

Hoạn, lão Vich đem chuyện gấp gáp ban đêm kẽ rõ đầu cuối, rồi kết thúc:

— Cò diền, còn lải nhô tiếng nói; nhất là tiếng người ấy nói kêu như chuông, giá lại được nghe tiếng nói nó con nhận ra ngay.

Vụ trộm lú lung này tra xét dò dang tối đó; lão Vich vẫn bị giam cầm trong ngục, trong khi lính Hộ-thành di dò la tung tích ác chúa ống sác của quan Tham-tán.

Cố-nhiên, chuyện lả dura tới thám-cung, do đám cung-nhân thi-vé làm tai mắt, nhà vua cười thầm và rất chú ý.

Mấy hôm sau, một con voi chiến của vua nòi ở Hầu-bò, dau bụng hay làm sao khêng biết, tý-dung lồng lén phá chuồng và đep tung cửa nhà cây cối chung quanh, nhiều quan-tượng cung-giết toát mồ hôi và suýt chết mèi yên. Nha-môn Hộ-thanh đem mấy phem tù-phạm đến giúp sức binh-linh, dọn dẹp sùm sang những chỗ hư hại. Trong số công-sai ấy có cả lão Vich.

(còn nữa)

HỒNG-PHONG

BÀI CÓ BẢN:

Phật giáo triết học

Giá 2500 — Lần đầu tiên một triết học vòi cùng sâu rộng được diễn ra quốc-van do một học giả thông-tiếng phan và đã tốt ngh-đp cao dũng triết học Paris ông PHAN VĂN HUM

THI HÀO TAGORE

Giá 3500 — Một công trình khảo cù rất gâ-tri của ông Nguyễn Văn Hải, ng-cha thi sĩ Nguyễn Thiện Thu, Bla của họa sĩ Nguyễn Văn Muôr.

SÁCH GIÁ 1TRI :

NGHIN LÊ MỘT ĐÊM	2\$00
VƯỜN HỒNG	1, 10
LUẬN TÙNG	1, 50
VÀNG SAO	2, 50
TRIẾT HỌC EINSTEIN	2, 30
ĐỒI VÂN	0, 35

Nhà xuất-ban Tân-Việt
N° 29, RUE LAMBLOT - HANOI

Bệnh dịch hạch và việc trừ chuột ở thành-phố Hanoi hồi đầu thế-kỷ này

(Tiếp theo trang 7)

được vi-trùng dịch-hạch. Nhờ một nhà thầu khown người Tàu, với 75 đồng bạc, bác sĩ đã dùng nứa được hàn giùm nhau-tre, mít già dùng làm buồng ngô, mít già làm phòng thí nghiệm. Trong cái nhà đó, bác sĩ tiếp tục công việc nghiên cứu. Trong những bệnh bác sĩ lấy ra được, cái nào cũng dày những vi-trùng.

Đến 23 Juin, bác-sĩ Yersin mới được phép mở đê khám nghiệm. Trong những người mắc bệnh dịch hạch chong chép, ngoài hạch ra không có vết tích gì khác nữa. Vi-trùng có thể ở nhiều nơi trong mình, nhưng cho chính cõi nhiên, nhất vẫn là cái hạch. Công việc bác-sĩ tiến hành rất chung, bác-sĩ đã "ay" vi-trùng ở nhiều người mắc bệnh để gửi về Paris lui nghiệm. C. vò hạch, bác-sĩ cũng bỏ vào ông thủy tinh gửi về Pháp.

Trong khi làm việc, bác-sĩ Yersin còn phải mình được một điều rất hé-trọng làm cho việc nghiên-cứu của bác-sĩ càng có kết quả mỹ mãn! Ông xác những con chuột chui từ nứa khap noi trong thành phố cũng thấy nhiều vi-trùng giống như vi-trùng ở trong hạch những kẻ mắc bệnh chết. Theo ý yêu cầu của chính phủ Anh, bác-sĩ lại xem xét đất những nơi có bệnh thì thấy dưới đất cũng có nhiều vi-trùng dịch hạch.

Bác-sĩ lại sang Quảng-châu xem xét công việc chữa bệnh của các thầy thuốc Tàu.

Sau khi đã tìm ra vi-trùng dịch hạch, nghĩa là đã lâm trọng nhiệm vụ, bác-sĩ Yersin đã già dão Huong-cảng ngày 3 Août (sau khi đến nơi 1 tháng rưỡi) và đến 23 Août thì về tới Saigon.

Bà biết rõ nguyên nhân bệnh dịch hạch, bác-sĩ Yersin còn định lên Ván-nam để nghiên cứu thêm về bệnh ngay hôm đó.

Thế là, trong một túp nhà gianh và gập nhung trường hợp không được thuận tiện một mình bác-sĩ Yersin đã lùi ra vi-trùng dịch hạch và cách bệnh đó truyền niềm tin người này sang người khác. Do những sự phát minh đó, ngày nay người ta đã tìm được cách để phòng dịch hạch và tuuoc trừ bệnh ghê gớm đó.

Bác-sĩ Yersin thực là có công lớn với y-khoa. Bác-sĩ đã làm vén vò vang cho nước Pháp và nhân loại. Bác-sĩ này đã mang những tên bác-sĩ, cùng với tên vi-trùng dịch hạch (nay gọi là vi-rung Yersin) lưu lại muôn đời sau.

HỒNG-LAM thuật

Xem mạch thái-tò

GÓI BỆNH

Sóng từ 7 giờ 1 giờ. Mỗi lần opso

Ban đầu dê phòng tách số 6-lâu tiễn, ngần đầu bụng sô, kach, v.v... Giờ 0:00 một giờ, Bò đã dậy hụt sún đại bò nguyên khí khiên ty bò vỉ số 41 (1550) đầu bụng kinh ni, gan, tủy mài, hàn són v.v.. Khi húi bệnh trọc số 14 — ra khí ngay một nhóp v.v.. giá 1520 đinh thuốc PHẠM - BÁ QUẤT 27 hàng Than Hanoi

ĐÃ CÓ BẢN:

Em là gai bên song cua

Truyện dài tam lý của Lưu-trọng-Lư giá 1800 Đô là tên truyện cũn thám, với tên thám, là cát tinh & gõm mòn thành viên sỏi, và một gõm nhân tinh & nói "ai" là gõm Huong. Đề xong cuối EM LÀ GAI BÊN SONG CỦA, các bạn sẽ thấy tam lý siêng-khó, phuon-niêu & mõ gõi thanh cao lý tưởng.

Hai đứa trẻ

561 v.v. số 2 của NAM - LÂU tức HOA-MAI số 39 và 25 mồi số 29.

Nhà xuất-bản Công-Lực @ Takou Hanoi

DANH RĂNG BẮNG

SAVON DENTIFRICE

KOL

RĂNG CÁC BÀ SÉ
TRONG NHƯ NGỌC
TRẮNG NHƯ NGÀ

DISTRIBUTEUR:

S.A. Poinsard & Veyret
Saigon, P.Penh, Hanoi, Haiphong

GIA MUA BÁO

Mỗi năm 6 tháng 3 tháng

Bắc-kỳ, Trung-kỳ	18,00	9,00	5,00
Nam-kỳ: Cao-môn, Al-lo	20,00	10,00	5,00
Ngoài quốc và Công-sô	40,00	20,00	10,00

Mua báo phải trả tiền trước mandat xin đến:

TRUNG-BẮC CHỦ-NHẬT, HANOI



Lại thêm một chứng cứ nữa rằng bệnh tật đã quá mất rồi. Âm dương vốn xưa nay vẫn cách trở nhau, thế mà tự nhiên cứ thấy người cõi âm hiện về luôn luôn, đó là một cái chứng triết không tồi lầm. Cái

của VŨ BANG

(Xem từ số 138)

hay là hối-ký của một người đã nghiên và đã eai thuốc phiện

của VŨ BANG

(Xem từ số 138)

nhiều câu gì khe khẽ. Tôi có ý lắng tai nghe mà không được. Đường hoang mang trong trời không hiểu bả cụ đó có thể hồi tên bồi tiêm cùa tôi điêu ghi thì bả cụ quay lại phía tôi mà nói:

— Rõ thật là thân anh làm tội đời anh chịu anh nghe lời tôi thi đấu lại đến nồng nỗi này!

Bà cầm lấy cõi tay tôi xem tôi gầy yếu đến chừng nào. Rồi bà đứng giây quay đi, chắp hai tay ra dâng sau dâng nhìn hổn hển cả gian phòng một lượt. Tôi thấy ha vai bà rung động. Tôi đoán chừng là bà khóc nhưng không muốn để cho tôi trông thấy. Vâ lại âu nỗi ác nỗi của bà tuy cố làm cho bình tĩnh, nhưng tôi đã như thấy đám nước mắt ròi...

Nhân lúc đó, tôi bèn mở mắt to ra mà nhìn tên bồi tiêm cùa tôi, ra hiệu hỏi só xem bà cụ vừa vào đây mà!

— Cụ lại đẩy mà! Tên bồi tiêm kinh ngạc trả lời tôi như thế.

Trái đất vỗ ngõng lúc đó cũng không làm cho tôi kinh ngạc bằng! Thị rá tôi sống ở cuộc đời thực tế này thật, mà bà cụ đương dung quay lung ra khóc kia là bắng xuong bäng thịt thật. Bà cụ đó là mẹ tôi! Mẹ tôi — bình như hỏi rõ một người bạn tôi — bịết được chổ & cùa tôi đã đến để nhìn mặt đứa con bất hạnh đi & cầu bơ cần bắt không dám về nhà cửa vì bênh tài nghiêm túc. Mẹ tôi ngồi xuống giường và giờ cùi bõi giờ lấp giấu ra tóm. Một lát sau, người mới sụt soa mà nói:

— Rết quá, chảy cả nước mắt. Anh ở thế này co kinh giò không? Thời tôi già, anh à. Về cửa về nhà mà nám, ấm áp, sạch sẽ, không khô thán khô đới.

Tôi cảm im như khúc gỗ, không biết trả lời ra sao cả. Tưởng là tôi ngẩn ngơ về nhà thì sẽ không hót được, me tôi lại chép miệng tiếp ngay.

— Thôi, trời đã bắt tôi như thế thì biết làm thế nào? Tôi xem bói cho anh thi mười dám y như cùi mươi đều nói rằng số kinh vất vả... anh không thương phái cái này thi lai sinhra bệnh nọ iật kia, co khí đến chết non chết yêu. Tôi chẳng biết ngã ra làm sao cả. Trâm sô trọng & giờ. Thời thi anh cứ về cửa về nhà, chửi cứ lang thang lèch theo như thế này, người ta cười cho mà

mợ thi cõng khõ. Mợ già rồi, còn sõng cũng chẳng bao nhiêu lâu, anh thương mợ. Mợ cho anh đem bún về ở trên gác ấy, không có độ này nhà vắng qua.

Không ai có thể đoán biết được sự phản động của tâm lý tôi lúc đó phiêu toát như thế nào « Mợ cho anh đem bún về ». Chào ôi, một câu nói bình dị làm vỡ sôt thương mà như cái gan cát ruột tôi ráo rãy ! Góp lè đòi tôi tôi chưa bao giờ nghe thấy một câu nói lầm lũi như thế, già mẹ tôi cùn ghê hổ tài di và cùn trống thẩy tôi thi mang, tôi rất có thể không đau khổ lắm trong lòng, nhưng không, mẹ tôi lại chịu đựng đưa con hú mà nhún ra mèn là đã thua nà e phải cho nó đến bùn đèn vèo ! Đầu tôi ngứa đốt đến đau, tái trắng có thể biết rằng khi nói câu nói đó thì ông mẹ tôi tan nát. Chào ôi là người đàn bà đã đem cùn một cuộn đời cùng với chồng xay dấp nén cơ đà và mòn tay gợng cùn bầy ám đưa con nén người ! Người đàn bà đó hiêng gòi đường ngõ, trước mắt tôi lung tung xubiếng mắt mòi, tôi bayers truông luồi — người đàn bà đó đến, ay lai định người sự hè thảm viêc lòng mà giơ tay húng lây mót sự hy sinh nứa là nỗi báo 모두 đứa con nghen ngáp như ruồi một ông bố già ? Không, không, dù bảy gờ là lả, chui, tẩm long tu ái của tôi vẫn còn. Tôi không chịu sự hy sinh đó. Tôi không hể tuồng tuồng ra được một thằng Bàng giờ cho tôi mòi cùn ngoi ba mươi tuổi, nghĩa là đang tuổi thanh niên mà lại khung kha khung khuiéng nằm ở trên gác hú vọ, ròi khac, rồi gọi người lúy ống phong để nhở, rõ, dang ai của cùn troig kui cùn dưới nhà mà hú mè sét hết tuối tho rò



vẫn phải làm ăn buôn bán quần quật, không được phút nào ngồi nghỉ.

Tôi bèn nói:

— Giời rết thê này mà mợ cũng đi. Thê, & nhà e phải cho nó đến bùn đèn vèo ! Đầu tôi ngứa đốt đến đau, tái trắng có thể biết rằng khi nói con tôi ching khõe, tôi bèn nói và vờ :

— Các em con đà này ra thê nào, cùn ngoan không ? Va bà, nhòe giòi vín binh yem chú ?

Không trả lời vào chính câu hỏi e của tôi, mẹ tôi nói :

— Thê này, thi mỗi ngày anh hút hết bao nhiêu ếu ? Cùn sai khôn ?

Không吧 nhiều cùn Cùn ngày chỉ độ mươi lăm đ ếu, toka thuôc mà khõ gõ sai.

— Thê thi lay giờ, may ra còn cứu được. Mợ he thê, người ta nói: hút cái cùn mà hút cái thê kòng cùn cùn húy vọng mà bõ nứa. Bấy giờ, già như rúoc anh cùn nghe mợ mà bõ ngay di thi co nhẽ không ? Mợ dò dánh bao nhiêu bận, anh cùn nang nặc à anh không hú ! Anh bùa là di hói với chung với bạn. Bi chơi với chung với bạn gùi ma đèn náo cùn phải đడn hai ba giờ đèn mơi vè ? Bây giờ mợ mời nói cho anh

biết, chứ khõng dèn náo mợ không biết anh vè. Sáng hùm sau mợ bõi đèm trước anh vè mấy giờ là mợ hõi lấy lè đẩy thõi, chú mợ biết bết cù, bõi vè mợ cùn ngõi được đâu ! Ai mõi cửa cho anh ? Ai mõi cửa cho anh ? Mợ biết ! Mả anh cho thẳng Xuân tiêm đè nó dày mõi cửa, vè sau nó khõng dày, ấy là mợ hõi nõi đây. Mợ mong róng anh chờ cùn lâu sõi ruột thi sõi ngai mà thõi đì Không ngõi. Thõi, chảng qua cùng là sõ anh vát vò nõi mõi sui ra hõi. Mợ, hõi da lèn, dù bao phận mõi người mõi mà ngán cùm, pík dia anh đùi hõi các cách, nhưng hõi giờ sự thê đà như thế thi cùng đành cùn ráng mà chiu giờ chử biết làm sao ? Mợ chí khõ sõ da sõi, vèi khõng biết đà Lùm diêu gi thết đure, lùm diêu gi o ngheïp đè den nõi, on cùi huy giò phai ch u tõi oau nhõ thê này,

Nó đèn đoạn này, me tôi khõng hõi giữ cho khõi oai lèn khõe. Tôi nâm nám mõe khõe ma ruột nát phu tuong. Nếu tôi có sức, nếu tôi dung giay được, có lè tôi đã chạy di cùd khac đè cho khõi phái chung kiều một cảnh tưng thê thêm ubuong nứa. Nhung súc đau ? Tôi dach vâc tay xung giuong mà nhâm mât lại lâm như ngõi.

Ngoài chung thấy me tôi đã ngõi ròi, tôi mõi mât nhìn me tôi mà nõi :

— Thõi, khuya ròi, mợ vè khõng cùn sương muõi náv, đõe lám. Mả mợ cùng dung nghê lám lèn gi. Con da chảng bao hiêu được cho mợ, lai lém cho mợ khõi vè con, bagy giờ cùi bõi hõi cùng khõng cùn được nứa. An là mợ cùi coi như là con chết rõi... con là một hạt mâu hõi roi... công dường đure, đure cùi lao, trâm diêu con nhõ ca anh em con gùp dập ..

— Anh em nói gõ lâm gil ! Ma nứa mất chay xung chit cù chay lèn bao giờ ? Anh bão mợ không nghĩ hi hõng ngõi lâm sao cho được. Thõi, mợ xin anh, anh chiêu mợ, anh vè nhâ di rồi thi mợ sẽ thõe theng cho anh chüe em & ngoài thê này, an uống thất thường, tam gi mà chõng ốm C, khi thi khõng đấy..

Vàng, mợ đã dày như lõi, còn xin vàng lõi. Giá bao giờ ai cù bao con cù thit đè lam eno my thu thai lõng được doi chuit, con cùng khõng từ choit.

Yêu nói thi xong, tôi biêt ngay tôi lèi vùa nói dõi me tôi.

(Ký sau đăng tiếp)

VŨ BĂNG

Tuần lễ Quốc tế

(Tiếp theo trang 3)

danh Nhật từ đảo này sang đảo khác thi phải từ 50 đến 100 năm mới xong được.

Về chính trị thi tần kịch trong phe phản đối người Pháp ở Alger đã tam kí: liêu. Ủy ban giải phóng quốc gia đã họp mây lèn và hai phe Giraud và de Gaulle đều tạm thoả thuận. Hiện nay cả Giraud và de Gaulle đều không nắm gữ quyền mà việc điều do da số Ủy ban giải phóng định đoạt. Do-luận thi giới cho rằng nếu thi cả Giraud và de Gaulle là nay đều là say sai của Anh, Mỹ đang say giòi giòi. De Gaulle đã thái không thi chuc và khong yeu-cùu thi hõi những phần-lõi trước kia trung thành với chính phủ Pétain. Sở thi bắt hòa giải quyết giàe là nhõ sự cù gõng cùa MM. Ma, sigi và M. nnel. Các nhân viên trong ủy-ban đã đồng ý về cái trách nhiệm chung của Ủy-ban giải phóng quốc gia vì vân-de cù Ủy-viên cùu phong chua dà đồng ien.

Th-nu ký vùn quyei giữ nguyên thái đà trung lập và tin đón Thô tuyêt giao với Pháp, các chính giới ở Ankara và Vichy đều cù chính. Một tin lâm cho da lanh quoc tê chü là Anh phat trung riêu quan linh ở biển giới Thô và Sgre. Anh-hoàng George VI sau khi sang kinh ủ Bắc-Phi, duyet các đảo quan Aah. Mõi wa tham chiến trường ở Tunisie đà qua Gibraltar đè vè Ant. Vùa có tin đà trung Wavell đà được cù lâm Phô vong tức loán quyền An đđ và đại tướng Auchinleck rquyen ống tay lênh quân Anh ở Trung-dông nay ước cù lèn thay tướng Wavell giac chức Tông tay lênh quân Anh ở Ấn-đđ

NHÀ ĐỒNG GIÁO DỤC
Muốn dạy con trê cho cù hiêu quâ xin đọc
Nguyễn nhân thoi xâm cua tre con

cù ông gõi lê Hoa-Võ can
Cuon nay sõ gõi các hu-huynh tên cho con
em minh chun bõ duoc h i các hoa-huynh tên
M i cuon 1520. Muu linh hõa giao ngan hõi
1530. Ở cuu muu nia gõi 1540 (cù trước) cho:

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

HÃNG DỆT PHÚC-LAI

87 - 89, Route de Hué, Hanoi — Bán buôn
khắp Đông Pháp áo tối không đầu sõi kín

DÒN COI :

Hòn Quê

Một tác phẩm đặc sắc nhất của Nguyễn Khắc-MAN. Một cuon tiêu thuyết dài đà, ở nhất năm 1934. Sách in lần thứ nhất dày hơn 500 trang. Bìa mầu do họa sĩ Lưu-Vân-Sinh trình bày. Loại quyển bìa lõc gõm, trame vàng: giá ván 80p, Bạch mìn chau 40p, giá lụa thương hàng 35p. Các bìa
chui sách xù dat ion treece.

nha xuât - bán SÀNG, 46 Quai Clémenceau — Hanoi

ĐÀ CÓ ĐÁN:

BỐI BÍ MẬT CON KIẾN

truyện sõi bò cùa Phạm-Ngoc-GIAO — Op60

CÔ THUY

tieu thuyết được giải thưởng văn chương Tự-lực
vào-đo-năm 1935 cùa Nguyễn-Khắc-MAN. Sách dày
400 trang, Bìa mầu do họa sĩ Lưu-Vân-Sinh
trình bày.

GIÁC QUAN THỦ SẤU

cùa Ngoc-HUU — giá Op40
Mu? Móng? Piú-Thuy?

Nhà sản-xuât lớn các thứ áo dệt
(PULLOVERS, CHEMISETTES,
SLIPS, MAILLOTS V.V..) chỉ cù

Cô là người Bắc

TRUYỆN DÀI CỦA VŨ XUÂN TỰ (Tiếp theo)

ĐOẠN THỨ HAI

Nét mặt hờ-gi-lòg, Chi lèo-đảo
đứng lên. Một tay cầm chìa
ruou, một tay với cái cốc nhỏ,
Chi vừa rót ruou vừa nói, miệng
sắc nhàng hơi men.

— Không! Tôi còn phải
uống thêm một cốc nữa để
mừng cái hành-phúc của hai bạn
tôi... của tân lang và tân gian-
nhân...

Phuong đỡ lấy các cốc ở tay
Chi đặt xuống bàn:

— Chi sao rồi! Hai vị chồng
lấy nhau đã được hon một
tháng, Chi, dae goi là cõi dâu,
chủ-rể. Lát nữa còn di choi cầu-
tửu, thì Chi dùng uống nữa.

— Vâng!

— Chi đưa bài Tây cho Phuong
xem.

— Vâng!

— Đè bò con Mười lấy thêm
nước suýt sòng dưới bếp lên
Chi an cõi nhó?

— Vâng!

— Vẫn cười:

— Sao đỡ này Chi « ngoan-
ngocs » thế? Phuong bảo gi
cũng « vâng » ngay.

Chi cũng cười, nhìn Phuong:
— Vì lúcr ày Phuong là người
yêu đời nhất! Yêu đời, vì được
đời... yêu! Yêu đời, vì đã sấp
hành-phúc! Ma kẽ nào với! Sợ
tuo sau, muôn súng - sướng,
muôn sống voi, thi phải vâng
lời, những người đã có hạnh-
phúc.

Nghe Chi nói, mắt Phuong
tươi sáng lên, nở nang rõ thêm
những nốt hào-hon. Tâm-trạng
Phuong it lâu may quá đúng như
lời Chi nói.

Là con gái một vị, điề-chủ
dưới lầu Bà-ri, Phuong lên
học trường Nữ-công Saigon,

Nàng áo học luôn trong trường
vì không có bồ con quen thuộc
ở ngoài. Bỗt khi, trong những
ngày chủ nhật và ngày lễ, được
máu giấy phép ra ngoài, Phuong
ép đài quanh nhà Hồn-thành,
hoặc đi S-thú thổi. Trước, thi
đỗ iết hắng Co-thầy tại Bà-ri,
rồi duong theo duỗi nám thứ
nhất ban thành - chung, Phuong
nhien một bôm nảng đổi chí
xosay học nã công. Vá, lên Saigon,
một sự thô-cô đã khinh Phuong
giỏi Viễn. Rồi lùi lùi, Phuong
yêu Viễn. Cứ nhung ngày nghỉ,
Phuong lại ra phố. Chiai cau
chung Viễn chuyên trò. Chi
lính hai người, càng ngày càng
khang - khít cho đến cái
bom trước đây một tháng.
bom lõi Pentecôte, cùng với Văn,
Phuong và Bà-ri bắn thua với
cha mẹ trước đê Vễn. esz nhó
mỗi mahn làm lõi cuối xí sau.
Või ez, nàng bắt đầu chuyện
thiến cũng xong xõi rõ, vì
Phuong đã rõ tình bà cụ chất
phát hiền lành, từ khi ngày thêm
một tuổi sis, cụ bình như mui
chi tai, bõ mõc tiể sy. Phuong
ép còn e ngại cha nàng. Tuy

éu-dẫu con gái, song ông cu
vẫn giữ kín sự yêu thương vua
trong lòng, và không để cho lão
chung-lac nõi sự cuong-quyet
của mình. Quả nhiên, câu
chuyện bón-nhan của Phuong
không được cha nàng nhua niệu.
Phuong đã lya hết lời mà ông
cụ vẫn một myc không lý do
ý-kien. Ngày thường, đối với sự
gá chong cho con gái, ông cu
vẫn nói: « Khi giàn eghéo,
quyen quý bay bach-dinh, ông
cho con gái yêu ai được lấy
người ấy. Vì Ông ngi. Thờ буди
não ký-cương ấy. Vá sự thực,
thi ông đã tin vào sự khõ-
ng-qua của Phuong, vào tri óc
nang đã dã sục phan-doan việc
đối Ông cho Phuong. Được dõi
phao tự-do luyen-á, sau này,
có thõ nào nàng sẽ chịu hoàn-
toàn trách-nhiệm, không cần
thaea được cha nę.

Nhung dz-uc Phuong nhớ
người nói với cha về việc này,
ông cu lõi-không nhận lời, dù bà
mỗi đai trõ hitt tai « môi trép ».

Cái đó, không phải là không
có duyên-có, — Vì Ông cu nghe
taa là người Bắc sy-chung dñ
cõi vợ con ở - gọi nhà rọi. Vì
Phuong là con gái út, ông rất
mến thương, sy ràng lấy người
Bắc, vý chong không dem nhau ra ô
ngoki ấy, xi xõi cách trõ, ông
đam nhõ-nhõng và không được
gõa-gõi để bao bọc cho con cái.

Sau, vi lúcr Phuong nán-ti,
khóc lõi mũi, ông cu đanh phai
vung thuận, nhưng ông lgi gao
tien voi sang :

— Đây cha cho các con it včn
mão an. Nhưng, việc hồn phao
này, cha không bằng lòng —
không lõng lõng vì không muốn
gá con cho người Bắc nó dem
con vñ người ấy xa cách me cha

và vú cha không chịu đứng chđ
hòn đâu. Nếu vý chong coi còn
đóng này đén lúc coi thi
về đâ, cha sẽ nhìn nhâe. Từ
giờ đến khit chira coi con cái,
coi du moïi buoc qua nguong
cũi nhâe nà, cha chia khinh
cho vào đâu! Con cuorig lõi
cha, cha biết, vì lúc nay con yêu
thằng Bắc, yêu lõi... Thôi,
cõi con đã hiểu nhau, yêu nhau,
ma cha không cho hai đứa lõi
nhau, cõi con lai cho là gõi-dai
áp-ché với nõ kis. Bấy, già,
nhau cói mà mâu-án!

Bogn, cõi tập giấy bạc trên bàn,

thoi-ký mât-nguyệt của cõi vý
chong tré này, Chi thấy nhung
ngày sống cùi mình nhau vñ vui
hơn lén Ngoài nhung giờ ôi sõ,
Chi không muốn di dâu hơn là
về nhà. Ma vñ nhâ, cõi tinh-
thanh hợp nhât, t?p-trung lõng
thuong cõi giống, mán chay
rot mém...

Phuong quay vào nhà trong
goi:

— Muoi oi Em dem cõi rõ ra
đâ.

Cõi Muoi dem rõ ra; Phuong
thay xep bài dae vào rõ, quan
khän giải hán lại và bung khay
nuoc ra. Nhung tuoi-truoi bão
Chi vñ Văn :

— Hôm nay di chờ, Phuong
không mua myc lý hoa quâ
não, da đất lat không ngoa,
thành ra com xong châng cõ
thờ gián trang miêng. Thôi Văn,
Chi xú: miệng qua loa, rồi
chóng ta ra Chợ-đá cõi ché sen,
và hóng mát vừa di cho tiêu
com nõa.

Chi hường-óng ngay:

— Phai đay! I lich tôi thích ào
ngó-sác, cõi an ché thi mới-đáu!

Phuong nim cười:

— Đó cũng là thêt molt cõ
hôm nay không muốn mua hoa
quâ...

Ván lắc đầu bão Phuong:

— Nhưng Ván lại không thích
an ché, Phuong bảo sao?

Phuong ranh-manh nhin, lại

— Thõ nõa Phuong biết Ván
thich an ché đấy! Vì Phuong cõ
đóc hai người ban than: Chi da
thich, thi rồi Ván... cõng thich,
bõi xua-ray hau người đều cõi
tâm đồng ý hiệp ».

Chi lai-ki tiếp luõu:

— Tâm đồng ý hiệp... vñ an
et è, mà ché sen cơ!

Mọi người cõng cười, Ván
cõng cười và chong-ché:

— Cái tám-lõng-ý-hép từ xưa,
chua hác dã là tám-dõi ý-hép
cùi hõm nõa!

Phuong vñ Ván:

Thoi lúcr khác khong « biép »,
nhung giài hóng lõm a iám
đóng vñ nõa không, chü iéc
phai « iéc-chue » hai theuc an
trang-miêng thi... hao lám !...



Bô thân tiêu độc

Thuốc lọc-mùi tiêu độc
độc ngã tò-hò di
độc hoa liêp phar-va.
Hộp 8p80. Nửa ta iipo,
cả ta 7p6. Xa giao ngan

NHÀ THUỐC TẾ-DÂN
N-17 hong Bông Linh

Saigon 14. Nam-ien 429 Bлан-
chy dei ly các thư thuố. Té-dân

ong cu râu râu nét mặt quay
phai vào nhau trong không cho
Phuong nói thêm một lời nõa.
Bã tõi tinh cha cuong quiết,
ving không dám khui nõa.

Tã là không tiêc-tung, không
đốt phao đón dầu giõi, Phuong

cu lõng-lõng dem áo quan-và
đóng trang vñ ở voi. Vễn. Vé việc

sang lõi Viễn, trong hau bê cõi
võ Chi và Ván biêt thõi. Phuong

cõng bão lai người đứng chờ xi
hay nõa, truc-xe khi cuộc nhând
du ên nang được cha mẹ chinh-
thuc thừa-nhan.

Phuong, Viễn lấy nhau đã
được hua một tháng. Trong eai

lõi hau em vñc mõng!

Cung-niua quyết môt lõng:

Hút THUỐC LAO. ONG LINH

Chu tinh giac mói móng

THUỐC LAO ĐỒNG-LINH

236. Đầu Cula Nam Lanot

Rồiborg quay lại lão Cbi với
Viễn:

— ... và, mời các ngài sửa
soạn, & thương lộ a cho.

Véna đáp :

— Rồi ! Chúng tôi đã sẵn
sẵn đó, & hẵn bả x !

Vì giời tối, và theo lối đi chui
máy, Chi và Viễn chỉ mặc áo bô
bà hông.

Trên Chợ - cũ gốc đường xà lan
Somme - bốn người đi giáng
hàng chè nhất. Trời giờ tối đã
lâu, song những hàng gánh hàng
vật, những hàng buôn thúng ban
hung vẫn còn la liệt trên vỉa hè
nep-minh cạnh những quán
khact-trú, Ông-los, toàn là hàng
bán thức ăn cù, C. g-cù và Chợ
M'v, quả là rải nơi trung-âm
điểm của cái "Saigon àu uống".
Ở đây, tập-trung hàng hết những
cao-lau, chưng hồn gác-phê,
những hàng bán bia, mì-trung
nước dâ... ở đây, buổi sang
người ta đến uống cà-phê, buổi
trưa, nhâm sâ, buổi tối, la-u àu
uống... lêng-chang trước khi ra
ngõ trên bờ sô, hoặc vào - vo
người Cầu-tiền Thủ-ngh... .

Ở hàng chè rạ, đi đến sau lưng
sô Kho-bạc, Chi chợt nhận thấy
những cái quán gốc của ngườ
Bắc trứo chè la-thụy đậm cát,
giò dâ chiếm đồng hết cả một
hàng đường. Lòng Chi bón bài,
sang chè giấy quấn, bảo chúng
bạn.

— Các anh chị đã thấy cái tài
sức kinh-doanh của đồng-baô
Bắc của chúng ta chưa ? Ấy khôi
thúy ra bưởi, đồng-baô ta chỉ
đẹp đêng hàng vật ngôii xếp
xuống đất mà sau một thời-gian
ngắn - ngắn, đã dụng nỗi một
giấy quần dài như thế này... .

(còn nữa)

VŨ XUÂN TÙ

PRINCESSE

MAY ÁO CƯỚI

SA, LÊ QUÝ ĐÔN - HANOI

32

+ HỘI THUỐC, HỌC THUỐC +

y-si Lê văn Phấn, tốt nghiệp trường
Cao đẳng y học, lâu năm kinh nghiệm
trong các nài: thương hàn, chuyên
khoa cứu thuốc: Nam, Bắc, có môt vi
bảo chép su với môt vi danh y nho
học phu gip, đã soạn và dịch hết các
bộ sách thuốc: Đông Tây và Quốc-ngh.
Y si lai biết nhiều phương thuốc hay
về tri dí các chứng bệnh, môt là
bệnh rõ phai, và dại

dày. Vây ni muôn hối bệnh, hỏi th' học
thuốc, mua sách đọc (12) xin cu
M. LÊ VĂN PHẤN - mèdecin civil
N° 18, rue Ba-vi Sonlày-Tonkin

Có tiếng : hát NAM KỲ

Món ăn có tiếng khắp ba kỳ:
nem, bánh hỏi Thủ Đức bắc h
phông tôm. Chỗ ăn sang trọng
lịch sử, mát mẻ.

Bar QUÁN-CÓNG
góc đường Amiral Krantz và
Lacotte Saigon.

QUỐC GIA LOẠI GIA ĐÌNH
65/10 phố lấp

MẶC-HÙNG-CHI

Nguyễn là Anh
NGƯỜI NGHĨA BỘC

Phim cao-cung
đã được chiếu bao giờ dâng danh
nhất của tên già, hồi gần
đây gần hết chung bao

PHƯƠNG PHÁP MỚI ĐỀ TỰ HỌC ÂM NHẠC

NAM KỲ

đ/c Huỳnh-Linh, Bình Lan
tu rất my-hàng hàn ghi 161 (blanc
ivoire) Spolu: woc: ghi 090 (5/6)
Editions BẢO NGỌC

67 NEYRET HANOI - TEL: 786

Trong mùa viêm nhiệt
hưởng hay mắc bệnh cảm
mạo, nóng rét. Nên dùng :

HỎI SINH THÁI CỒ

chuyên tri các bệnh kẽ
trên báu dù các thứ thuốc
còn nhiều đại-lý các nai.
Hỏi: n° 52 Hàng Bạc Hanoi

ÉTABLISSEMENTS
TRƯỜNG VAN-TU
FABRICANT - REPRÉSENTANT
COMMISSIONNAIRE
263, Marchéhal Petain Hanoi

Tussor r đam soie khô 80ml 5\$00

Tussor rayé khô 80 5\$10

Crêpe rayonuc khô 80 5\$20

Serge blanc khô 78 5\$20

Toile demi-soie rayure XL 82 5\$40

MỚI VỀ NHIỀU: da vegans deo,
(peau de verne) Fong-han,
ré giò 1980. 3 p ed còn rái ti. Gi
đi xáu nham chong, linh thêm
0905 1 péd cuộc. Tussor nguo
đáy g lây màu gùi 0905 timbre es
tho may nhâ buen gùi 45 timbre

Sách & LƯỢM LÚA VÀNG.

SÁCH PHÁT HÀNH :
Tay bút II

của NGUYỄN TUẤN
những thiên thê bút đặc sắc
nhất của tên già, hồi gần
đây gần hết chung bao

GIỌT SƯƠNG HOA (XUÂN)

của PHẠM VĂN HẠNH

Sách in có hàn, xin kip
đón mua ngay thư từ gửi 6
49, rue Tiên Tsin - Hanoi

AI MUỐN DÙNG THUỐC BỒ CỦNG TÌM THUỐC

sâm
nhưng
bách
bò
Hồng-Khê

75 Hàng Bạc Hanoi. Mỗi hộp 1\$20

SÁCH MỚI TUẦN NÀY:

Trè con hát, trè con chơi

của Nguyễn văn VĨNH

Bulletin de l'Ecole française d'Extrême Orient

Không quân không áo
Lá chủ Trần Bình

Cái bụng tây thịnh

Lá ông Lưu Bi

Mười lời châm đùa trè bát
tô-chim, cũng là một cách
khuyến giới cõa em rất khôn
kiêng vậy :

Mua he, mua hát

Miy bat con tau

Miy que may quyet..

Nhưng vốn giàu khíêu tri-
lòng, ông cha là thường hay
đuông cách «cười cợt để sủa sang
phong-hoa».

Còn gì chua-cay, thău-thia
hang những câu hàn-sau này
xuất tri-miệng trè ra ! ? Thời
như những tiếng sấm sét thịnh
linh giang xuống những tám
hòn cõi :

Nói dò rằng muc cho chòig
Đom ra quang đồng ngâ nón
ngòi ản.

Về nhì con khóc bân khoán

Nào mẹ di chợ có ăn quà gl?...
(gá gá o-o)

Con ăn mót thì mẹ ăn hai

Còn di bắc mót thi khoai chảng
còn.., (me di lâm sàng)

Thia la thia lâng
Con gá báu nghé !
Ngồi lè lá môi
Diga cột là hai.. v. v.

Có khai phạm-vi sự diệu-cyt
mở rộng hơn, không những
chè diệu những người-hu,
người ta lai shè diệu cả một
chè-dé, như chè-dé lão-hòn
chẳng hạn :

Bông-bông công chòng chingoi
Đi đến chò iội, đánh roi mót
chồng

Và chè-dé cù phuong-pháp
dày học xưa, nó xiên-vòng vò
vị lam sao, như dạy trè con
sau Tam-tý-kinh, ngày ngay
trè mới nhập học

Tam-tý-kinh là rinh bát cõm

ngon

Nhân chí sơ là rò vú mẹ.

Chí là cõ
Đòi là khóc
No là cười

Trè con lúc mót vỡ lòng là
lú cõ rò vú mẹ, cõi dồi thi
khóc, no thi cười, mà dí dày
chóng những Nhân chí sơ, tinh
bản thện, tình tượng cõi, tập
tương viễn... . Những cõi khẽ
narc nứng mõi triếtly cao
siêu thi thất-sách biết bao!

Ché-riều cũng đáng lâm !

Ngoài ra, còn những câu dày
trè em những điều thường
thực, «ghe rất linh-dộng, dě
hiều như !

Quả đua gang trong vàng ngoái
trắng.

Quả mướp dâng trong trán
ngoài xanh.

Nam-định có bến đò chè..

Ông thầy có sách

Thợ ngạch có dao...

Con gá cát lá chanh

Còn lợn ủn-lùn mua hành cho tôi

Còn chó khóc dưng khóc ngọt!

Mèo đi chợ mua tôi đồng riềng

— Les bateaux des Bas-reliefs khém theo, những bài

Và, cuộc tràm-tư muôn thế kỷ
Cuối cùng kết quả, có gì đâu? ..
Muôn chúa đổi mới chén vàng
Muôn khao săn quỷ tết tháng kháp nai

Cả khoa-học của loài người

Ta đây muôn đổi lấy hơi rieu
Muôn lời thề đâm say lòng

Đổi đi đổi lấy một dòng rieu ca..

Còn cuốn Xa Xa là tập thơ
tác-giả trú-tác thi giao toàn
những bức tranh nhỏ, dai khái
như:

Sóng vang, trưa nắng gợn sóng lam;

Cát lồng luang dưới ngọn nón
nam.

Xa, đoàn xe ngựa tung tăng
ruồi;

Dưới bóng keo xanh có già chàm.
Nhớ sông xanh dồn bóng dừa

Khi gió mai êm chòng chờt cánh
xanh

Với bóng thuyền trời trên nước
xám

Bóng người trời chảy tôi lòng
anh..

Q

— SOUVERAINS ET NOTABILITÉ D'INDOCHINE — (Vua
chúa và thân-lão Đông-dương)
của phủ Toàn quyền xuất bản
tại nhà in Viễn-Dông Hanoi.

Đó là một cuốn sách in bằng
giấy tốt rất mỹ thuật nói, về
những bài cáo-đài, các bài
nhà muôn-đảng-đại, về
Bản-Đại, Nam-Phuong hoàng
hậu, vua Cao-mèn và vua Ai-
lao, cũng các thân-hào của các
xứ trong cõi Đông-dương,
cô chung-danh của các vị do in
kém. Giá mỗi cuốn 5 đồng.

Q

T. B. C. N. xin cảm ơn các
nhà tặng sách và giới-thiệu
cùng bạn đọc.

* BULLETIN DE L'ÉCOLE
FRANÇAISE D'EXTREME ORIENT à tome XLII 1941 fascicule
2, dày 466 trang khổ lớn, giấy
tối, có nhiều tranh ảnh, giá
bản 15p 00, do Viện-Dông
lạc-cố Học-Viện xuất-bản; và
gửi sang. Sách in tinh IDEO,
từ năm 1941 nay mới xong,
tất công-phu, tinh-tế; riêng
sự trình bày cuốn sách đã
kiến người ta phải ngây-khen
sự hy-sinh, và sự cố-gắng rất
lớn của Báo-cố-Học-Viện, dù
gặp буди khó-khăn hiện-thời,
cũng vẫn duy-trì lấy tập kỵ-ý
qui báu kế-tiếp ra đời từ 41
năm nay, có công rất nhiều
với cuộc phoc-hung yān hōa
Viễn-Dông, và giúp ích cho các
nhà khảo-cứu cổ-học, không thể
vậy.

Nội-dung tập sách này, cũng
như các tập trước, rất là rõ-rõ
phong-phù. Nhiều bài khảo-cứu
rất công-phu, nhiều bức
ảnh chụp rất tinh-tết. Nhiều
bài giới-thì sách rất đầy đẽ.
Tuy trung-dâng chủ-y nhất
mấy bài sau này:

— Les Musulmans de l'Iudo
chine française → Marcel Ner,
— La siège du Prah Khan
d'Akor — G. Cadet.

1. — HU-VÔ, dịch thơ của nhà
văn-hào Bá-Omar Khayyam,
tự cũ Ô-Ung-Quâ-Dông-cung
giáo-đạo, dày hơn 40 trang giấy
khổ-đạo, giá 2 p.00

2. — XA-XA-nhà kỵ-hàng-thơ,
dày 82 trang giấy khổ rộng giá
1 p. 60.

Cả hai cuốn đều do Viện
sách Quê Hometown xuất-bản.

Hu-Vô là một bài thơ trường
thiên đầy hình-sắc moi là,
đượm một vẻ buồn man-mác,
cả về buồn của kẽ-chân-đôi,
hay dung-hồn, là cái vẻ buồn
của người đi tìm chân-ý doi
người trong lý rieu-mạnh. Phát
khai như những câu này chẳng
hạn:

Thi-giờ bao la rộng mít-mùng
Chí là hạt cát của thiên không
Va khoa-học của loài người chí
Là những trống éo, chấn-viền
vòng.

Người, hoa, vật, thá-khắp nắm
chứa

Hàng rieu-boisson de table
LE DUC và mûre d'Annam
au quinqua OLYMPIC xin
bà cáo-cđ các nhà đại-ly và
nhà muôn-đảng-đại

bà cáo-cđ các vua-chúa như đức
Bản-Đại, Nam-Phuong hoàng
hậu, vua Cao-mèn và vua Ai-
lao

lao, cũng các thân-hào của các
xứ trong cõi Đông-dương,
cô chung-danh của các vị do in
kém. Giá mỗi cuốn 5 đồng.

Q

Authorisé publication creer antérieurement à la loi du 13 octobre 1941
Fé-édédaudre de Trang-Bac Tân-Van 8
Imprimé chez Trang-Bac Tân-Van
26, Bd Henri d'Orléans — Hanoi
Certifié exact à sespace
Tirage à 1000 ex-pieces
L'Administrateur Général, ng. d'VUTONG

Cần đại-ly thuốc Nhật TÙNG TỈNH, PHÙ, HUYỆN, CHÂU QUẢN

xin biển-tour về thương-lượng ngay với hàng chính: n 80 rue des Médicaments, Hanoi
(M. Đức-Thông) điều kiện rõ ràng — không phải ký-quỹ — bán chạy nhiều lối

nhà CÓ BÁN KHẨP NOI:

GUOC MY NHU

kiểu tên tân rất lịch-sử và hợp
thời-trang, để thay cho giày dép
phù-đi-đang khi giá cao gấp bội



Anh-Lít

58 — Route de Hué — HANOI

Giày dép, guốc tân-thời v.v..

Toán giá tốt, kiều-dép, hợp thời-giá
phiết-chảng. Có catalogue kinh-biểu.

Bán buôn và bán lẻ kháp-moi noi.



Hội đồng Hóa giá

đã công-nhận 4 thu-thuốc chửa
HO-LAO của nhà Bản-Đại — theo
giá-dây :

1) CAO HO LAO, chai 60 grs
thuốc : 16p80; chai 30grs thuốc :
8p40; chai 15 grs thuốc : 4p55.

2) NGỦ-TRÙ LÀQ, chai 30grs
4p55; chai 15 grs 2p45.

3) ĐƯỜNG PHẾ CAO, chai
30 grs 8p40.

4) GIÁI-UẾ T. TÂM 60grs. 2p10.

Mua thuốc tại tổng-cục : 170
phố Lê-Lợi, Hanoi do ông Lê-
xuan-Khôi quản-đốc, hoặc chu-
cục : 208 Lagrandière Saigon, và
đại-ly : Tinh-niên, 43 phố An-
cục, Hué; Mai-Linh, Haiphong
đều theo giá trên và chỉ ban
lê-theo giờ. Sáng : 7 giờ đến
11 giờ, chiều 1 giờ đến 7 giờ.

Authorisé publication creer antérieurement à la loi du 13 octobre 1941
Fé-édédaudre de Trang-Bac Tân-Van 8
Imprimé chez Trang-Bac Tân-Van
26, Bd Henri d'Orléans — Hanoi
Certifié exact à sespace
Tirage à 1000 ex-pieces
L'Administrateur Général, ng. d'VUTONG

Các nơi hagy-dâng :

PHẦN TRÌ ĐỒNG-DƯƠNG

(Graphic Indochine)

Mô « Hé-ème chí 1 » « Hé-ème chí II »
« Hé-ème chí III » pô Lu Lackey.
Đã được công-nhận là tốt-không-kém
giúp-nghèo, công-việc-cần-thần.
Gửi-nhanh-chóng kháp Đồ-dương.

SƠ-GIAO-DỊCH :

Éts. TRINH - ĐÌNH - NHÌ

153 A, Avenue Paul Doumer Haiphong
Ad. Ad-NHI Haiphong — Tel. 707
Cần-dai-ly kháp Đồ-dương

AI cũng có thể tự chữa-lí
bệnh và trở-nên-danh —
là nhờ có các sách-thuốc-của
cu Nguyễn-anh-nhà bằng
Quốc-hàng có cả chữ Hán

- 1) Sách-thuốc chúa-dâu, sỏi 2p50
- 2) Sách-thuốc chúa-dâu, mít 2,50
- 3) Sách-thuốc già-traynh K.N. 2p50
- 4) Sách-thuốc kính-ngth 3p00
- 5) Y-Học-Tông-thứ (in lát-thứ) 12p
- 6) Sách-thuốc Nhât-hai B.T. H. 3p00
- 7) Blah-Dan-pi: Gián-thuốc phong
- 8) Sách-thuốc đé-phong và chữa
- 9) Sách-thuốc hàn, 3p00
- 10) Sách-thuốc hàn-Hàng-Lan-đóng
1p00
- 11) Sách-thuốc hàn-Hàng-Lan-đóng
1p00

Ü-xa-giá-mua-thêm-cước. Tho,
mendant đe cho nhà-xuất-bản :
NHẬT-NAM THU-QUÂN
HANOI

Chi nhánh
Nam - Kỳ và Trung-Kỳ

Phòng-thuốc

chữa-phòi

(15 Radegaud Hanoi Tel 1630)
SAIGON Vạn-Bằng 32 Aviator Barres
HUE Nam-Hải, 147 Paul Bert

Cao-hoa-lao 15g chúa-các-bệnh
lao-co-trung-ở-phòi. Trù-lao
thanh-dược 4p ngán ngứa-các
bệnh-lao-sắp-phát. Sinh-phò
mac 2p, chúa-các-bệnh-phòi
co-vết-thuong và vết-dent. Sát
phèng-trung 2p-nhận-phòi và sát
trung-phòi. Các-thuốc-bô-phò
kiêm-lô-15p và ngứa-tri
lao-ip, dent-vết-hợp-bệnh.

Có-nhiều-sách-thuốc-chữa
phòi và sách-bì-thú-nói-về-bệnh
lao-biển-không. Hồi-xin-ở-tòng
các-vết-có-cá-nhánh.

