

SƠ 182 — FIA 0540

20 JUIN 1943

TRUNG PHAC

CHỦ NHẤT



SƠ 182

— FIA 0540

— 20 JUIN 1943

— CHỦ NHẤT

— TRUNG PHAC

— 182

— 0540

— 20 JUIN 1943

— CHỦ NHẤT

— TRUNG PHAC

— 182

— 0540

— 20 JUIN 1943

DÙ «MỸ-THUẬT» KIỀU NHẬT, BỌNG TRÓC
 DÙ LỘP LỤA hàng thường ... 5\$65
 DÙ LỘP LỤA hàng luxe ... 6,75
 DÙ LỘP SATIN hàng thường ... 8,50
 DÙ LỘP SATIN hàng luxe ... 9,75

Quý C.R. đi khắp mọi nơi. Mua buôn xin hỏi giá riêng

LE LOUVRE — 7^e Jules Ferry — HANOI

HOUANG - P'ENG
 Fabricant

FIXATEUR DE LUXE GOMÉDOR ET MILDOR
 BRILLANTINE DE LUXE JOLIDOR ET MÉDOR
 PATISSERIE, CONFISERIE, ÉPICERIE
 MERCIERIE ET RƯỢU CHỒI BẮC KỲ
 Bán & 74, Hàng Bông Thủ Ruột — Hanoi

Một nhà chuyên mua
 chén và đồ thuế máy
 móc, từ 30 năm nay
 được tin nhiệm của
 mọi người. Cần mua
 nhiều mà có thể có
Maison
Quảng - Lợi
 14, Rue du Papier
 Hanoi — Téléphone n° 119

Kéo hò
peeto
 mứt cỗ
 thơm miệng

NÉN HÚT THUỐC LÀ
BASTOS
 NGON, THƠM
 Giá... 0\$19

Giày Phúc-Mỹ

BỀN RẺ
 VÀ ĐẸP
 CÓ CATALOGUE
 KINH BIỂU

Mua buôn hỏi giá đặc biệt riêng. Thư từ
 ngân phiếu để cho M. Trương-quang-
 Huỳnh — 204 rue du Coton — Hanoi

NHỰC ĐẦU, NGẶT MŨI, SỐT
 NÓNG, ĐAU MÌNH NÊN DÙNG:
Thổi nhiệt tán ĐẠI - QUANG

Trong mùa nóng bức, thường
 bị cảm - mạo - công - nấm - dùng :

THỔI - NHIỆT - TÁN ĐẠI - QUANG

Xin nhận ký hiệu (bướm bướm) mới khỏi nhầm
 28, phố hàng Ngang Hanoi — Tel. 805

Vinh - Cát

8, Rue Puginier, Sontay
 may quần áo trẻ em đã có tiếng
 COSTUMES
 ROBES
 LAYETTES

bán buôn, bán lẻ khắp Ðông - dương

Glycérina

SAVON DENTIFRICE ENTISEPTIQUE
 Lauréat du Concours de l'Artisanat

Distributeur : **PHÚC-LAI**
 87-89, ROUTE DE HUẾ HANOI — Tel. 974

DẦU NHỊ - THIÊN

Trị bách bệnh nhất thần hiệu. Mỗi ve 0\$35
 Quý khách có mua, xin mời đến các nhà
 đại lý, hoặc tiệm chè, thời mì được dầu
 chính hiệu. Xem đồng mua ở các hàng dongs
 trên sau bê mà mua phải thử dầu điều già.
 Nhị-Thiên-Đường kinh cáo

NHỊ-THIỀN-ĐƯỜNG DƯỢC PHÒNG
 76, phố hàng Badm, Hanoi — Téléphone 849

CHỦ NHẬT

A-1H92



Tuân-lễ Quốc-tê

Có các mǎ trên Âu-châu vẫn-sau có gì là? Theo lời tuyên-bố của thủ tướng Anh-vua ở Bắc Phi về Anh thì chỉ may-mai sẽ có những cuộc hành binh lẩn lao-cả vè thay-làm bô-sông ra ở Âu-châu. Các cuộc hành binh đó rất-không-khán, nguy-hỗn và phải-lết-lae, với các cuộc hành binh ở Bắc-Phi. Chương trình nè không-có cuộc hành binh do đã định rõ-tiếng các cuộc hành binh giữa các bộ-tham-mưu có thù-twang Anh, đại-tướng Mỹ Marshall từng tham-mưu quân Mỹ, tướng Sir Alan Brooke cũng tham-mưu quân Anh và nhiều-nhân-vật dù binh, Thủ-tướng Anh nói ông không-tì-đèo-cém bảo-chắc chắn, hơi-trước kia được nhưng-ano-lại đã-dùa-đàn-cuộc-đang-thay của Truc-se dò-một cách-bất-ngờ như ở Tunisie, Naun-leon, M. Churchill lại tuyên-bố rõ-về kết-quả các trận-sông ra ở Tunisie từ-dần-nay đến-nay: Lộ-quân Anh thua-tiền và-zi-ugot qua-biển giáp Truc-littane đến-nay đã-thuết-mát 11.500 người, còn-lộ-quân Anh thua-nhất là-bị-thết-idi 25.500 người. Trong-tran Tunisie có-hai lộ-quân Anh đã-thuết-idi cả-tới 37.000 mía-chết, và-zi-thu-thoát, và-mất-tiếch. Quán-dồng minh đã-bết được 248.000 tên-tu 50.000, nút-thé-số-quân Truc-bi-thết ở Tunisie có-tới 500.000 người.

Phi-quân Anh, Mỹ 45 đánh-phá miền-Nam Ý nhứt là-eo-dảo Pontedavia, Lampedusa và Sicile rồi là Sicilia. Đảo Pontedavia và Lampedusa bị-đó-cảng-bằng phì-có-suốt, ngay-dêm m 9 Mai, đèn-neo-dâng-chim-hàng-phue. Hai-cuộc-đo-bô-đủ-của-quân Anh ẩn-dảo Lampedusa bị-thết-idi dâng-rõ, rồng-quân Ý quyết-giúp-đầu-nurse-nhà-va-kháng-chiến-dâng-cảng. Còn-về-còn-dai, dâng-cảng-lên-lục-dia Âu-châu mà-đó-thể-giới-còn-nóng-đôi thi-hàng-chua-có-hìn-ugot. Một-là-bão Thay-sa-vết-một-bài-nói-né-đo-ugot-về-giải-quân-sự-dối-ugot-cuộc-đò-bô-do. Theo-lời-báo-do-thì-moan-dâng-bô-do ra-quán-dồng-minh-phai-có-thí-một-triển-quán-linh. Nhưng-vẫn-de-giúp-giúp-nhất-là-piền-de-piền-tài-quán-linh-và-chien-en-dến-eac-noi-muôn-dâng-bô. Bao-dô-du-doan-se-có-những-doan-ma-chè-một-top-đe 50.000 lính-có-khu-truc-ham-di-hồ-long. Trước-khi-dâng-bô-đâng-có-các-thiet-giap-ham-và-thuỷ-duong-ham-dâng

đai-bắc-hàng-nâng-bắn-lên-bô-bô-không-ngợt. Lại-có-các-doan-phì-cu-dân-các-oci-quan-phòng-tuân-Đức-rất-dữ-dội. Mỗi-tau-sẽ-chở-được-đô-102-quân-dễn-dâng-bô, đồng-thời-có-eac-tau-khac-chở-chien-en-và-eac-chien-xe « Jeep » là-thứ-chien-xe-được-có-là-rất-hợp-cho-vết-dâng-dâng-bô.

Nhưng-cuộc-khang-chiến-của-quân Đức-sẽ-rất-kịch-lết. Ngày-khi-dâng-bô-phì-eac-chien-dâu-và-phóng-phòi Đức-sẽ-dòn-dâng-eac-tau-chờ-quán-linh-tu-ngoài-khai, cỏa-tau-nào-dâng-quá-khỏi-nơi-dâng-thâng-thì-có-eac-đai-bô-và-súng-tiến-thanh-bản. Bên-dâng-minh-có-chiem-dure-một-dâng-châu-rông-tu-100-dến-130-km-trên-bô-bô-thì-là-ra-trong-số-50.000-quân-chỉ-có-lai-đe-13.000-là-dâng-giả-lâm. Lép-quán-dâng-bô-dâng-tiến-may-ra-có-còn-lai-dô-36-phân-trâm-là-nhieu. Dân-lợp-quán-dâng-giả-lâm-thì-phai-thiết-dô-50-phân-trâm. Qian-dâng-bô-có-thể-tiến-sinh-nâng-dô-10-cây-số-nhang-dâng-nâng-hết-bô-thì-quâa-Dict-mới-phân-công-và-lúc-dâng-mới-có-sheng-tranh-dâng-làm-lao. Lao-này-là-lúc-dâng-tau-thì-bô-dâng, týp-nay-mới-bi-thết-hai-lâm. Người-ta-dâng-dâng-rông-quán-Mỹ-đã-công-nhìn-chiem-dure-một-miền-nhieu-đô-20-vay-sô-tren-bô-thì-phai-thiết-tiến-đô-65.000-gián, con-thêm-vào-dô-số-quân-bi-thiessen-và-thiessen-mát-dô-30.000-nâng. Như-thât-trong-số-150.000-quân-dâng-bô-chết-còn-lai-được-chieng-50.000. Đến-nay-ca-eac-su-doan-quán

Tiếp-theo-trang-27)

Số-nay-một-chi-nơi-về-chuôt, với-những-chi-nén-con-qua-quanh-con-chuôt

MUỐN BIẾT RỘ RÀNG HƠN VỀ LOẠI GÂM NHẤM ĐỎ, NÊN TÌM

Số Chuột II

Có-nói-rõ-về-những-chiếc-bộn-mà-hô-truyền-cho-giòng-người. Bé-nhì-dịch-hạch-và-eac-chiura-với-each-phòng-ngửa-sẽ-dò-bác-si-Pant. hót-dến-mot-cái-eac-rô-rông-đe-hết. Các-lợn-sẽ-riet-tát-cả-những-sự-khổ-khăn-của-bác-si-Yersin-dâng-trái-dâng-tim-ri-vi-trung-dịch-hạch-và-eac-bàu-sẽ-mết-những-vụ

dịch-hạch-lớn-ở-Bắc-kỳ-và-những-chuuyện-bắt-chuôt-phòng-bệnh-dịch-hạch-bà, bón-mươi-nam-trước-ở-nước-ta-ra-thé-nào?

TUẦN-LỄ ĐÔNG-DƯƠNG

Quốc-trưởng Pháp đã ký-một-đạo-sắc-lệnh-lập-một-Hội-nghị-Liên-bang-mới-cho-xứ-Đông-duong.

Hội-dồng-sẽ-có-23-hội-viên-chinh-thực-người-Pháp-và-30-hội-viên-chinh-thực-người-Nam, đại-biểu-cho-những-nghành-hoạt-động-lớn-của-Liên-bang.

Hội-nghị-sẽ-có:

Nam-kỳ: 8 đại-biểu-Pháp, 8 đại-biểu-Nam.

Trung-kỳ: 4 đại-biểu-Pháp, 7 đại-biểu-Nam.

Cao-mén: 3 đại-biểu-Pháp, 4 đại-biểu-Cao-mén.

Bắc-kỳ: 7 đại-biểu-Pháp, 9 đại-biểu-Nam.

Ai-lao: 1 đại-biểu-Pháp, 2 đại-biểu-Lào.

Hội-dồng-mới-này-thay-vào-Đại-Hội-nghị-kinh-tế-và-Tài-chinh-và-Hội-dâng-Liên-bang-cũ-lập-ra-năm-1942.

Tất-cả-những-hội-viên-dâng-dùo-quán-Toàn-quyền-chọn-và-cử-ra-theo-danh-sách-của-những-liên-doan-de-lên.

Ngoài-các-giờ-nóng, công, thương-và-các-nghệ-tự-do, nhungs-cuoc-hoi-chuc-có-dai-biieu-trong-hoi-nghị.

Quán-Thống-sư-Bắc-kỳ-dâng-ký-nghị-dịnh-dịnh-định-thóc-mua-tại-các-nơi-sản-xuất-là-14\$50/100-kilô, eon-giá-gao-là-26\$-một-ta.

Vé-giá-gao-bán-tại-các-tỉnh-ly-và-thành-phố-thì-dò-phòng-Kinh-tế-ở-các-tỉnh-ly-nhìn, nhung-phai-có-quán-Thống-sư-duyet-y. Đầu-sao-giá-gao-bán-là-các-tỉnh-ly-và-thành-phố-không-dược-quá-31\$/100-kilô.

Quán-Toàn-quyền-dâng-ký-nghị-dịnh-lập-tại-phủ-Toàn-quyền-một-số-« Am-ma-dien-bao »(Services du chiffre),

đốc-trưởng-Viễn-dông-bác-cá-và-tổ-lòng-thương-tiếc-nhà-nó-bác-học-dâng-công-rất-lớn-trong-sự-lập-ra-nền-tiền-sử-học-ở-Đông-duong.

Về-việc-bắt-buộc-khai-thóc-gạo-nói-trong-nghị-dịnh-ngày-12-Mars-1942, nay-có-nghị-dịnh-quán-Toàn-quyền-ngày-31-Mai-1943, sáu-dâng-lại:

Những-những-những-có-số-thóc-trên-2-tấn, và-gạo-cùng-tẩm-cám-trên-1-tấn-dều-phai-khai.

Viec-khai-này-phai-khai-dung-nguyen-số-thóc, gạo-tinh-có, chua-trừ-những-số-thóc-giống-và-số-gạo-dè-án. Phai-khai-cá-nơi-chua-thóc, tên-những-có-thóc.

Sáng-11-Juin-máy-bay-Mỹ-dâng-bay-quá-phía-bắc-Bắc-kỳ-và-có-bản-súng-lienh-thanh-xuống-hai-làng. Vài-những-cá-những-cá-nơi-chua-thóc, tên-những-có-thóc.

Theo-nghị-dịnh-quán-Toàn-quyền-ngày-31-Mai-1943, kề-từ-ngày-ký-nghị-dịnh-này-cho-tới-khi-kết-lenh-moi, cấm-đem-các-thur-ngo, thóc, gạo, bột, tẩm-cám-ri-khoi-dia-phận-Bắc-kỳ-tới-các-xứ-khác-trong-cõi-Đông-duong-cùng-cá-một-dâng-tai-tiến-bến-nay-dến-bến-khác-tại-cá-nơi-giáp-giới-Bắc-kỳ.

Gánh-hát-Ái-Liên, sau-10-tháng-vào-Nam-và-Cao-miền-phò-truong-tái-nghé, da-trò-lai-Hà-thanh-và-dâng-batkhai-diễn-tại-rap-Tô-Nhu. Ở-dâng, gánh-hát-do-cô-Ái-Liên-chủ-truong-cũng-dược-hoan-nghênh.

Trở-lại-Hà-thanh, gánh-hát-dó-dâng-những-bạn-yêu-hát-câi-luong-hoan-nghênh-xung-dâng-vé-tai-nghé-cá-những-tai-tử-trê-tuổi-dâng-có-giảng-dê-mong-nâng-cao-nghệ-thuật-sân-khau.

Trước mặt chủ Chuột khoa-học phải đứng khoanh tay?

QUÂN CHI

Khoa-học đời này đã đem lại cho cuộc đời chúng ta bao nhiêu sự sống sướng về vê-chất, vê-sinh-hoạt, vê-giao-thông. Sự sống trên mặt đất một thế-kỷ trở lại đây trở nên tốt đẹp, nhõe có hồn thanh dà, con ngựa máy và lưỡng điện-khi.

Khoa-học đời này đã phát-minh ra những phương-pháp hộ sinh trị bệnh rất tài cừu cho con trè khái non-ni; giúp cho kè già được tăng thọ; bao nhiêu chứng bệnh khó khăn nguy hiểm, nêu ở thời-dai trước khái chát mươi mươi, bây giờ đều có hy-vọng sinh-lòn nhờ con dao mổ-xé hộ-phương-truợc-thần-biệt.

Khoa-học đời này, có lợi mà cũng có hại, một mặt mỷ-miễn như nắng tiễn thi một mặt ghê gớm như thang quỷ. Cũng cái khoa-học xưa nham độ thô kia đã chế-tạo ra các thứ khai-giới càng ngày càng lâ, càng ngày càng tinh, để loài người sát phạt lẫn nhau, tàn phá của nhau, hết sức nhanh chóng và ta-hại.

Áy thê mà có một quán thù chung cả loài người, một mồi hairy tràn ngập thiên-ha, kỳ thật chỉ là một con vật độ hàng năm ay, thi khoa-học thần thánh của thế-kỷ 20 vẫn phải tra-mặt khoanh-tay không làm gì nổi.

Nó là chủ chuột.

Mỗi đêm chủ chuột ra tòa án mà kề hết tội ác đối với nhân-loại thế-gian, có lẽ viên lật-sự biến chép đến rã hay và tòa đại-binh phải họp xử hàng tháng.

Hắn là chẳng thưa biết cái-khái.

Nặng nhất là chủ tâ làm nguồn gốc sinh-rã dịch-bach truyền-nhiemi, hăng nâm vât chất nhân-meng ở trên mặt đất này thôi thi bùa như rã, rã bùa bùa. Một lần có thể làm kh

đèn tắt thò hàng nghìn hàng vạn con người ta. Ở lânh hành săn-có nhà thương, thầy thuốc và các cách phòng ngừa còn khai; hại nhất ở chốn hương-thôn những phương-pháp vê-sinh trị bệnh còn thiếu kém, loli thôi.

Hương-hôn ở mây xú như ta hay bên Tàu, dân-cư đông đúc, cửa nhà âm thấp do dày phuôi nhiều, bệnh dịch-bach phát ra hồn hồn cẩm bùa, không vùng này thi vùng kia. Chúng tôi còn ghai mài trong tri-cái cảnh-tuong rùng rợn cách nay ba chục năm, được thấy mấy lông phu-cawn lanh-ly Ha-dong, người ta làm-nhìn tranh trước sô sau, thi nhau mà di thế-giới khác. Phu-doan lâm viêc suốt đêm ngày; trong tình khanh hêt: vâi trang. Một người bạn đồng họt vừa mới nghe khê ở trường cù dốc ra vê, sau mười phút người ta được thi sinh là-thê. Người ta cung cấp tú tung, đốt cháy bao nhiêu voi ngựa giày, báo là ôn-thân giang-lâm, nhưng sự thật chỉ vì mấy chú chuột chét.

Ngày ở mây nơi danh-dô thế-giới như Núi-móc, Luân-don, Ba-le, những xóm dân nghèo ở chen chúc, cửa nhà lụp-sụp, cũng không tránh khỏi thời-thường phát bệnh truyền-nhiemi bởi chuột gây nên.

Cứu ta chính là kè-thú bắt cùng đói tuối của con nhà đồng-phô.

Người ta dầm mưa giãi nắng, cấy lúa trồng mâu, làm nhau đón cỗ sắn để mời các khai xơi thè. Hora lợt cùa đất bô-thi, dâ không mất hêt với mây chû thi cũng met pha-i nhiều. Không khai nào con nhà cày cuốc thi được trên vựa cái hora lợt của mình dâ bô môt-hồi trước mắt làm ra. Một nhà thóng-nhiết bén Tày dâ môt-luong cái cù

Thông-chê Pétaïn đã nói:

« Khô cá bụi trè mà mỗi đồng lâm của quê-gia được khai-chết; chúng ta sẽ có quỷ quản đê. Um sự bô-vô-chung. Sự già già đó, au chí là lùi-điên, là hy vọng nặng nề như trong cuộc sống-biến. Nhưng Quốc-gia Cánh-manh cần phải cầm ý thông-nhiết bén nước Pháp »

hỏa mù lùa má trên mặt đất này, hằng năm bị chuột phá hại kè cõi hang trăm nghìn triều là ít.

Xứ Nam-ký, nbat-i ở miền Hậu-ang có khi trông thấy lúa chín vàng ói đầy đồng mà nhà nông cũng chưa chém gi được ăn. Đã từng có mùa chí còn ít hôm-nửa gặt về, nông-gia diệu-tối đã sám sửa liêm hái và dọn đep kho lâm, luồng ngô sáng hóm sau ra thám, trời oí i cả đồng lúa ban đêm đã bị chuột với cua cắn sạch! Người ta chỉ còn có việc giuong mắt ra mà khóc.

Vì thế, muôn khuyễn-khích dân-gian bắt chuột, có một thời-kỷ chánh-phủ Nam-ký buộc mỗi đội dân thuê phải phu-nap 10 cái dưới chuột, tính giá mỗ cuối 5 xu. Ai không nộp đủo thi phải nộp 5 hào đê nhâ nước dùng iêu-ay thuế người, bắt chuột. Thế cho biết ở Nam-rung chuột nhiều và hại đến thê nào?

Những nhà có vườn rau cỏ bay thẳng cánh ở xứ California cũng như canh đồng bát ngát trồng dâu nành ở Mân-chau, đều coi chủ chuột là kẻ thù số một.

Nói giòi trong cửa nhà chúng ta, con vật quái ác ấy phá hại cũng chẳng vua: nô nô rách áo quần, nô gặm khoét đê đâ, lại kbi nhung mò vào trong món ăn; khi bắn bùa vào gạo nước, khiến người ta ăn uống bắt cần mả phải sinh bệnh. Tôi không nhớ rõ ai đã tóm-tắt chuyện ở môt xú nào chuột ăn tôm thịt người!

Giống chuột làm tai họa khảng-bô cho cả thênh-loại thế-giới nhiều đường lâm nôii nhau-thê, lại thêm nguy-hiểm hơn nữa, là nó sinh sản đông đúc và mau chóng lâ thường.

Có nhà chuyên-môn đã chịu khó xem xét tính toán cho ta biết cái kết-quả đánh trống ngõ: và dung-toc gác thiê này: một cặp vợ chồng chuột sinh nô hông, tết nguyên-dán, rồi con đê ra chán, chán đê ra chài, cứ thê mà sinh sói nây hở mãi ra, đến ngày 30 tháng chạp, tinh tại tông-chi tộc thuộc của ông cụ bà cụ hông dâu nâm nhung-nhúc tối bờ..một triều!

Chúng nó mạnh ác-sinh sản chừng nào càng làm tai họa thêm nhiều chừng ấy.

Làm sao tiêu diệt giông-chuột, ấy là sự hy-vọng hung-sáu loài người.

Ái đây đều làng-cây vào khoa-học, nhưng đối với chuột khoa-học hãy còn vê lye.

Thật thế, khoa-học có thể chế-tạo một quả bom giết chê-bàng nghìn người một lúc, nhưng nào có thay một vị kỵ-sư, một lô máy bay một phương-thuộc gì iáo-rú nòi hằng muôn hàng triệu chủ chuột. Chẳng qua chê có nhung cách lão-trù lật: vật, huu-han, mà biện-quả chưa được xa rộng lón lao. Khắp thiên-ha chuột vẫn đê nhiều như trúu, vẫn làm hại gom ghe.

Nó chính là quân giặc hung cường vê-dich, thuỷ giòi người ta đều lấy nhau-lực khảng-chiến, được sao bay vây, thế thôi. Thành Nữu ước 8 triệu dân-cu, hằng năm có một ngày mà nhau-dâu toàn hằng đồng hê nhau dùng dù các cách đê bắt chuột.

Có lê thế-giới không một nước nào không khuyễn-khích dân-gian khu-trù côn vẹt gác tai rắc vê đê. Hồi ông Briand làm thủ-tướng nước Pháp, đã có một ông lão phu quê ở miền Bắc được gán Bắc-dâu bội-tinh, vì có công lao suốt đời bắt chuột và giết chuột nhiều nhất. Sự vinh-thưởng ấy chay ai công phái nhanh nhản là xứng đáng, không kém kinh những người có quân-công hay nhất, sinh-lận-trưng với chức-vụ.

Bây giờ có ai süm một phương-pháp gi trù chuột cho thật thắn-diệu, chúng tôi tưởng sẽ được thế-giới tôn sùng làm... vi-nhâu-thê, lại thêm nguy-hiểm hơn nữa, là nó sinh sản đông đúc và mau chóng lâ thường.

Có nhà chuyên-môn đã chịu khó xem xét tính toán cho ta biết cái kết-quả đánh trống ngõ: và dung-toc gác thiê này: một cặp vợ chồng chuột sinh nô hông, tết nguyên-dán, rồi con đê ra chán, chán đê ra chài, cứ thê mà sinh sói nây hở mãi ra, đến ngày 30 tháng chạp, tinh tại tông-chi tộc thuộc của ông cụ bà cụ hông dâu nâm nhung-nhúc tối bờ..một triều!

Nhung ở đời khoa-học này, cái truyện Mô Tương tài thê, xem chừng như khô lâm! (1)

QUÂN CHI

(1) Muôn biêt: truyện Mô Tương, xin xem bài « Tùng-dàn chuột xô nhau vào hòn lùa » đăng trong số san.

Có một đồng-bạc mà muôn làm giãi nhanh chóng và lương-thiện thì chỉ có cách là: MUA VỀ XÔ-SƠ DÔNG-PIAP

Chuột Án-dộ và Ba-tư dá chiếm cứ toàn thề châu Âu

Giặc chuột

Ngày xưa quân Hung Nô đã từ châu Á tràn sang châu Âu, khi-thì mạnh như vũ như bão, không sao ngăn nổi, tràn tới đâu là chinh muông cát cỏ chung không còn.

Mấy năm sau, 1727, người châu Âu chưa hết sợ thi chuột nước Án-dộ và Ba-tư lại tấn hành cuộc xâm-lý chia Âu.

Thật vậy, năm ấy, mấy mươi triệu chuột từ Đôn-Á, tiến sang Tây-Âu, vượt núi lối sông chẳng quản gì gian-nan hiểm-trở. Dọc đường chẳng lai sinh đê thảm, thành ra số chuột «đổ bộ» châu Âu càng đồng thênh thênh hơ Qua Thổ-nhĩ-ky, qua Hy-lạp, xuống biển sang chiếm các nước Nga, nước Đức, nước Ý, nước Pháp... Rồi từ Pháp, tiến có lần thây ở bến Anvers và bến Calais, chúng rủ nhau đáp lầu sang Anh-quốc. Thành-hố toàn thề châu Âu đều thuộc vào phạm vi thế-lực của chúng.

Tinh-thể tại Paris

Duy-lại Paris cuộc chiến đấu giữa chuột den và chuột «ngôi quốc» kéo dài ráo mày tháng.

Chuột den, giống chuột nguyên quán ở Paris, giống chuột ma-thi-hao La Fontaine thường nói đến, vốn là một giống chuột nhỏ bé hơn - và bao nhiêu năm ào là sung-sướng yên-nhàn tại kinh-dô, dù nhạt mảng hắc-đen, cái tinh-thần chiến-tiểu. Nếu trước cuộc xâm-ống đột-ngột của giặc chuột từ đầu den đuôi đai tời nứa thước tây, to lớn như con thỏ nhà nuô, gàng cầm-e-q được it lâu, két cục chuột den phái chịu thua, kèo-bầu doán thế lử vè các miếu què ách nạn. Thế là từ đó, các công thành Paris trố nén cá sào-huyệt của giống chuột Án-dộ, Ba-tư, sinh sống xung quanh xó béo các nhà giàu sang quyền quý.

Ké thù số một của dân thành Paris...

«Chuột sa chinh gao», sống sung-sướng yên-nhàn, chúng sinh-sản mồi ngay một động, chẳng bao lâu ở chật các công hai mươi bộ lõa thành Paris, và thành kế thù, ố khong là của giống chuột den, mà là của hết thảy nhân-dân trong thành-phố.

Nó con ấm-e đậm đật mọi nơi, chúng ăn vụng chán rồ, lại rồ thói piú-pahach rất là tai-hại. Tủ áo, tú sách, mùng màn, đồ vật... bị chúng phá-hoại không biết là bao nhiêu. Không thể cùa được, sau nhà cầm quyền phải lập-tai viên thi-nghiêm riêng về giặc chuột. Mỗi năm trung bình, người ta bắt được đeo 3000 con chuột dưa vè s-xết nghiệm. Mái mấy năm gần đây bác-sĩ Neveu giám đốc viện thi-nghiêm ấy mới xét-chứng 500 con chuột bị bệnh dịch-bạch trong số 3000 con. Kè-rá thì không phải con chuột truyền-bệnh dịch-bạch cho người. Cuinh-ja những con ruợu hay những con dận-dậu trên con chuột mắc bệnh truyền-ra. Nó hút máu chuột mắc bệnh rồi cắn người, ấy là người bị-lây bệnh dịch-bạch. (Xem bài của bác-sĩ Phat trong số sau).

Ngày từ bời đại-kiếm trước, thành Paris đã nhiều lần suýt bị nạn dịch-bạch, nhất là năm 1920, có tới 16 người thiệt mạng vì bệnh ấy.

Nay tìm ra rằng bệnh ấy do chuột truyền ra, nên Viện trù-chuột rất hoại-dộng và rất được nhân-dân tin-nhiêm.

Hàng ngày cái hầy chuột đật khắp nơi trong thành phố. Sáng sảng chiếc ô-tô ca-mi-ông lại chè các bầy chuột dem về sô-thi-nghiêm.

Thi-nghiêm xong, người ta dùng hơi diêm-sinh làm cho chuột và nhất là các con den chuột bị chết ngạt. Đoạn dem xuồng phồng giải phẫu mở ra thi-nghiêm một lần cuối cùng. Nhưng bác-sĩ Neveu nói:

— Có khi chiếc cam-nhông sô-tôi di không lại trờ vè không thi-rá chúng tôi dò biết nau-thé, có kẽ manh-tâm dóm ngo công việc của chúng tôi, rồi rinh lấy trộm chuột trong bầy dem-bán cho «trường đấu chuột» chòi già 2 quan-một con, thành ra có khi chỉ một mè chúng cũng kiêm được lời 100 quan-vây.

Văn-hóa Pháp-Nam phối-hợp với nhau được là bài chử quõe ngữ. Hây giúp Hội TRUYỀN-BÁ QUỐC-NHỮ cho có đủ tài lực để dạy cho hết thảy người thất học biết đọc và biết viết chữ quõe ngữ

Mỗi năm chuột phá hại tới một trăm triệu...

Tính trung bình mỗi năm số thiệt-hại do chuột gây nên cho dân Paris, ít nhất cũng tới 100.000.000 quan.

Cái hại về bệnh dịch thi đã có viện trù-chuột của nhà-nước phòng-ngự cho rồi. Nhưng sau dân Paris lại khong biết tự tim cách trù cái giặc phá-hại ấy?

— Cố-sĩ Neveu nói, thỉnh-tho'ng người ta có bô một-it thuốc độc & dươi hầm bay trên thuyền tung nhà. Vài con hổ-nhĩ thiêt mặng. Nhưng con khác thiêt, thế là liều thuốc độc chẳng còn làm được việc gì. Không. Làm thế không ăn thua. Phải vit hết những lỗ thông-thông vào trong nhà và dằng hao giờ đè vương vãi những thứ bẩn-thiên rác-rưởi ngoài sân. Dùng sì mảng lấp hết các lỗ hổng và giữ cho nhà cửa sún-xuong sạch sẽ như lau như chui, thi tự nhiên giặc chuột sẽ tiêu diệt vậy.

Trường đấu chuột

Trường đấu này ở Saint-Denis giàu kẽ ngay cửa ô thành Paris.

Đó là một khu đất khá rộng, xung quanh có bao một bờ hành, à quên, xung quanh có bao một hàng rào làm bằng những chiế «xe-nhà» (vừa là xe vừa là nhà) của những người dãy hổ dày sur-tú, tức là những phương xi-c ở Paris.

Chú-trường đấu tên là Kronet, Kronet là người Bỉ, sang Paris từ bời 1870. Bấy giờ thành Paris bị vây, lão ta đã bắt chuột bán cho các tướng ta giòng giỗi qui-tộc dài-gia ô phô Saint-Germain.

— Ở thi chính tôi cũng ăn thịt chuột mãi đến năm ngoái, tôi vẫn ăn, đến khi người bạn tôi thôi không làm nghề bán thịt chín nữa tôi mới thôi. Anh ta nay giàn rồi, trả về quê-huống. Trước anh ta bán pâie thi-chuột ngon có tiếng. Chuột thi chính tôi bán cho lão ta.

Lão Kronet nói cù-bang bàng binh-tinh tự-nhiên một cách-la.

Nghé-ão nói, người ta không tin, dì hỏi bác-sĩ Neveu:

— Ở Paris lại có người ăn thịt chuột thật ư?

— Có thật! Mả họ-èo là ngon lành-lâm. Còn tôi thi tôi thi-thê không bao giờ thêm ăn thịt chuột hết!

Còn cái vòng đua chuột?

Một cái lồng-sắt lớn-rộng mỗi bể it nhất là hai thước tay. Người ta tha chuột vào đó. Rồi một phút sau thà chó vào. Thế là cuộc chí-n đấu bắt đầu. Gặp con chó tinh-khon như hang chó săn, thi chỉ một cái nhảy bồ, trong một giây là đít-dời con chuột.

Nếu con chó lò-ngò, thi có khi người ta phải tim cách hộ-vè nó. Vì biết là mình iết chết, con chuột trộn-mát-lên, vè tức giận lộ ra rõ rệt, nhảy chồm lên cắn vào mõm chó, vãi cả máu tươi.

Sao người ta không cho mèo đánh nhau với chuột?

Lão Kronet bêu mồ trả lời:

— Mèo chẳng được việc gì cả. May ra thi bắt-nat được mấy chú chuột nhất, còn thi thật vò-tich-sy!

Iao da có lồn dem nhốt mèo vào lồng-sắt thi-thi Nghe.

Chó và chuột đánh phau rất hăng, thế mà mèo vẫn linh-dim nằm ngủ chẳng tố vè gi chú ý đến chuột hết. Chính một người làm trong ền trù chuột cũng nói rằng câu chuyện mèo bắt chuột chỉ là câu chuyện bịa. Cũng có khi mèo bắt được chuột thật, nhưng mèo vùn-nhát và lười, không co can trường như chó.

Các cuộc đấu chuột đều diễn vào ngày chủ-nhật. Có một số công-chóng khâ đồng-dễn coi, không cói «đè-xem», mà cốt để đánh cá, cũng như đánh cá ngựa vậy. Người ta đùa nhau con chó có bị thương không, con chuột trong mây gãy mấy phút thi bị hại, cuộc đấu dân-sê kéo dài trong bao nhiêu hiệp v.v... Người thắng cũng được tiền, người thua cũng nhẹ túi. Lão Kronet được hưởng một số-hoa-hồng trong số tiền đánh cá, và người coi chó gửi lão để đấu với chuột, cũng dự một phần lời. Vòng đấu chuột tuy nhô-hẹp, lẩn-lút, song cũng là một sòng bạc khá thịnh-vậy.



hàng người Đông-Pháp có thể nói rằng:
« cái gì của Pháp, tức là của ta mà không
sợ trái với nết nếp có không sự phải ruồng
bỏ cái di sản tinh thần của ông cha.

Sản chuột tại Paris

Nhà có một thời dân qui-phái thành Paris có
một cái mồi chơi lừa: săn chuột.

Người di sản bận y-phục riêng có chó săn di
theo, nhưng tuy cầm mào dài, đầu đội mũ cao
« haut de forme », nên con thợ là ngô. Gauc sản
chuột ban giờ cũng y hệt ban đêm náo-nhiết một
kéch ta. Một số báo Illustrat'ion năm 1885 đã
đóng hai trang về một cuộc săn chuột
khỏi tu ở Saint-Honoré và kế-diệu tại le Mont-
martre. Cố diệu là bầy giờ, các nhà qui-phái
lấy cuộc săn chuột làm một thứ thè-thao, ché
không như so Krone săn chuột để ban làm
phát, hay để đem về quay, rán.

28 con chuột liền đuôi nhau

Trong tháng nghiêm-hàn & miền đông phong
phò, loài chuột khái dào hổ bắt sâu, & ăn với
nhau để tránh tuyệt già. Sang thi chét, mà
chuột thi khái, chúng phải cheo-chùo vào nhau,
cố sống cho qua thi đói rái. Budi chuột dài,
quần quật vào nhau, lập dàn kết liên vào nhau,
khi hết sét chui ra, thi mờ sét kỵ đánh chét
vào nhau, không tài nào dứt ra được. Có khi 14
con đinh đuôi liền nhau, có khi 20 con đinh
đuôi liền nhau. Khi cù-dòng thi những con
trong họ phải theo lô-lô một con hoặc lòn hoặc
giá hơ hét, chúng đã cù lên làm đầu dàn.

LÊ HÙNG PHONG

RA BỜI TỪ NĂM 1821

thuốc bồ Cửu-Long-Hoàn Võ - Định - Dân

DÃ TUNG LÀM DANH DỰ CHO NGHỀ THUỐC VIỆT-NAM
KHÁP XƯ DÔNG-PHÁP

CÁC CỦA HÀNG ANNAM VÀ KHÁCH BIỂU CÓ TRỞ BẢN LẺ

Hộp 2 hoàn : 1\$70. Hộp 4 hoàn : 3\$25. Hộp 10 hoàn : 7\$80

Tại nhiều viện tang-cố quốc-phú, người ta
thấy trưng bày những đàn chuột liền nhau vậy.
Như tại viện tang-cố Königsberg có một đàn 28
con chuột liền nhau, ướp thuốc, coi như còn
sống cả.

Văn-minh loài chuột

Mấy năm trước đây giáo-su Tanon ở Paris đã
diễn-thuyết luân mấy kỳ liêp về văn-minh loài
chuột.

Theo giáo-su, thi chuột cũng có văn-minh và
văn-minh như người. Trừ những khi đói ém
ra, còn thi chuột ăn & với nhau rất hòa-thuận.
Chúng đào hang làm tổ khuynh lùa, khuynh khoai
về từr để dành y nhụ ta. Chúng cũng có trảm
eo trưởng chúng bâu lùa và chúng ngoan-ngoan
tuân theo mệnh lệnh các « vị » ấy. Chúng hòa
nhau để tò vò yêu thương. Chúng cũng biết ghen
tị, và thường giết tươi nhau vì tranh nhau
một con chuột cái.

Chúng cũng tham-thach chuộng lè và thích
du-lịch như ta. Có khi đang ở lịnh thi « đón »
về quê, đang ở phố này « đón » sang phố khác.
Khi một con trong bọn mắc bệnh truyền-nhất
thì cả bồ rui, và đuôi « ống ra khúi » tò mò
chết dần thi chết, chẳng « ai » nhìn nhòi đến,
chẳng khác gì người mắc bệnh hởi bị dân lảng
hút-hút vậy.

Ngoài ra chúng lại có tài tiên-ir!, Như chẳng
bạn lúc chiếc lầu thủy sắp rời bến, mà chuột
ở dưới bồ lèn bộ, thi thế nào chiếc lầu ấy
cũng sẽ hi đâm hoép gấp sáu rưỡi-ro. Đó là một
thiên-màu nhiều người tin là đúng ở phương tây.
Còn & ta? Ông, người ta lại cho rằng chuột hiếu
tiếng người nên trước kia nó hay rác thuốc
trà hò, người ta gieo kín, không nói ra, sợ nó
biết mà không « mặc »

Thiên dung phong 風 景
trong Kinh Thi 詩 綱 ćó thơ
tương-thứ 相 互 gồm ba
chương nỗi thương bắt đầu
như thế này:

- a) Tương-thứ hữu bl...
 - b) Tương-thứ hữu s...
 - c) Tương-thứ hữu th...
- Đại ý mấy chương tương-
thứ là ché-diều người vò-lẽ
và ví như là giống chuột vậy.

Tương-thứ hữu th,
Nhân nài vò-lẽ...

Nghĩa là: người mà vò-lẽ
thì cũng giáng như giống
chuột có hình-thể như người.
Vậy tương-thứ là giống chuột
gì mà được ví với người, dù
là người vò-lẽ?

Trong bản Kinh-Thi có bài
là do Đại-Mao công chủ giải,
thì « tương-thứ » được giải
nghĩa là con chuột nhái, con
chuột trắng.

Thì giống chuột nào mà chẳng biết phân
biết trắng? Lời giải thích nghe miên-đường
và bất-thông quá. Nhận hấy thế, tác giả sá h
Mao thi Thảo mộc, Điều-thú, Tràng-ngu sá
là Lục-Kỵ 路 畡 người nước Ngô đời Tam-
quốc, đã viễn chinh ra đê định chính nghĩa
ấy như sau:

« Tại đất Hà-dong (bên Tàu) có giống
chuột lớn, có thể đứng được hai chân như
người, hai chân trước thi khoanh-lén đầu,
nhảy nhót, múa may rất lẹ và biết kêu hót
như chim.

Tương-dài là tên dài. Theo sách « Địa chí »
thì Tương-chân ở giáp-tiếp với Hà-Dong.
Như vậy thi ở Tương-chân có giống chuột
đó, nên người làm thơ mó lấy nó mà ví với
người « vò-lẽ ».

Giống chuột lè này được vịnh vào Kinh-
Thi từ mấy ngàn năm nay, chẳng biết biện
giả tại H.-Dong và Tương-chân có con sống
sót? Nếu còn thi tướng cũng là một tài-liên

khéo-sav rất tốt sang các nhà
sinh-vật học vậy.

Q

Theo sách « Tảo lâm tạp
trở 森林雜俎 » còn có hai
giống chuột nữa, hình-thú
tuy Liêng-ký, và nhú Giống
tương-thú song đều tinh thi
thật lẹ-lùng.

Đó là hai giống Hương-
thú 香 獸 và Lễ-thú 禮 獸.

Theo ên gọi, Hương-thú, dì dám
dáu là nùn thơm xong ra tội
đó.

Gỗng này day ở núi Khai-
Trường Sơn chu-vi chúng
hạ đậm, muộn uyên Mai-
huyện là cát ngọt. Chỗ
biển giòng nước này òa ở
than-kuet nứu tha lào,
diễn mà người ta biết là
đường lối, hang hốc của
chỗ bị gót chân người đặt lên là chúng
không thể sống được. Nên lối hầm phải
chỗ có hơi chân người, là chúng tức khắc
ôm rona, gai, lông lăn ra tự sát. Vì thế, thỉnh-
hoảng bọn tiêu-phú & miên-dó lại bắt được
năm bảy con chuột chết nhưng vẫn sức lực
mùi thơm.

Giống Lễ-hú thi duy ở Hoang-hoa-chùa
nước Tàu mới có. Lòng nó đen nhánh và
muộn như lông điêua duy không dài bằng.
Giống này biết lo xa như giống kiền vây. Cố
mùa đông là chúng di kiềm quâ-rắn (cố lè
là quâ-gầm) về chúa & tò, và đào hang ngách
để chúa cho được nhiều, có khi mỗi lè-chúa
tới ba đầu quâ.

Vì tính ô mò dân son-cuộc miền ấy đã xét
ra rằng những quâ-trần chúng chưa chất
trong lè-núi lượm được đem bóc lè thi vị
thor ngon bằng mươi thứ quâ-trần cây,
nên người ta rất lấy làm qui-chuong, cho là
một món thực-phẩm rất báu.

Rồi cũng bởi thế mà sau có những kí
(xem liếp trang 8)

CHUỘT BIẾT ĐI NHƯ' NGƯỜI



VÀ BIẾT TU' SÁT

CHUỘT NA-UY,

MỘT ĐỘNG-VẬT THẦN-BÍ TRÊN THẾ-GIỚI

Giống chuột ở xứ Na-uy thực là một động vật rất thần-bí trên thế-giới. Chúng nó khi nào vi một thiên linh, lợ lùng cảng xe như nau nhau xuồng bè, thi dù có những luồng lửa dữ dội đốt thê nào cũng không sao ngăn trở được. Giống chuột ấy nhảy xuồng bè, có tàng thời-kỷ, mỗi thời-kỷ như một cuộc vận động lớn, cứ mấy năm lại làm một lần. Mỗi lần sô chuột dae cuộc có tới mấy trăm triệu con. Duy có điều chúng làm vào lúc nào và nơi nào là mục đích cuối cùng của chúng, lâu nay chưa ai xét biết được. Nhà thám-hiểm mà cũng là nhà nhân-chủng học, động-vật học nước Anh là ông Wells từng bắt được năm con chuột ấy, ché lâm mâu hình, đem bày tại Bảo vật viện Luân đôn. Càng thời lợ đang báu nói rõ về việc bắt được di-hai giống chuột ấy, trong có nhiều điều thê vĩ, xin lược thuật như sau:

Ở trong thế-giới to lớn này, chỉ có giống bò cái ở Stavanger nước Na-uy là phát cuồng một cách lợ thường. Chúng nó tự nhiên bò nhung động cỏ xen ron, cung nhau di sục tìm những món thịt tươi mới mà ăn. Chúng cuồng đó của giống bò cừ cách 60 năm lại

Sau giồng chuột

Tàu treo cõi lên caye,
giồng này kéo từng
đoàn từng lũ đậm
đầu xuồng bè

rất mạnh, cứ trong khoảng bốn tháng, mỗi con chuột cái sinh được bốn, năm lán, mỗi lán bình quân chừng tám con. Lần thứ nhất sinh được ám ngày, lần thứ hai lại kế tiếp sinh ra.

Cứ mỗi nơi giồng chuột ấy di qua, tức thì nhán nhại không còn gì. Cứ tưống-tượng một đại đội chuột ấy có chừng 300 triệu con, số lượng ăn của chúng đã kinh người, không n'tung cát hoa cát bị chúng ăn trại cả, đèn eá rẽ có cung chẳng còn lại mây may. Những bối cõi xanh tối, đồng chõe trở thành đất tráng. Vì đó giồng bò lợ bị tuyệt lương, mới sinh lòng căm giận giồng chuột ấy.

Giồng bò ấy bèn tìm cách bài trừ phe địch. Chúng kéo đi, hễ gặp đàn chuột nào là thi nhau dùng bốn chân dày áo. Chưa dà gien chúng lại lượm cả lịt mà ám nữa.

Đối với phe địch то lớn ấy, giồng chuột kia không hề chịu lùi bước. Dưới những bón chân không-lò, những con nào sống sót lại kêt thành đội ngũ, cung nhau rắn bước trên con đường xa lắc chờ tới nơi. Bên đầu chúng vẫn làm trán, cậy thê đồng ăn cướp món ăn của giồng khác.

Giồng chuột ấy ở nơi nào

lại, đó thực là một sự đại bí mật trong tự-nhiên-giới, chưa ai khám phá được. Chỉ bắt kỹ hàng hà sa sô con bồng xuất hiện ở một nơi, rồi chúng hăng hái kéo đi, thẳng một đường ra tới bờ bờ là kè.

Ra tới bờ bờ là chúng di tới mục-dich cũ i cảng, Biển này mới lại càng kỳ-dị hơn nữa. Khi tàng đại đội ra tới bờ bờ rời, chúng nhảy cả xuồng bè, mặc cho lòn nước cuồn di, không khác gì cảng nhau tự sát. Chính bác-sĩ Gremell đã một lần ở nơi cách bờ bờ chín dặm, được trông thấy hàng triều con chuột ấy cảng hàng

thời-đại hắc ám đã qua, giồng chuột ấy nguyên lá giồng sinh tồn ở châu Atlantis đã bị chìm lặn rồi, dù được sòng nhớ đất khác, nhưng chúng vẫn không quên nơi gốc nguồn xưa.

Người ta không biết giồng chuột ấy nhảy xuồng bè rời di đâu. Chỉ biết là chúng không còn trở lại trên đất nuka. Trong đó một phần làm

diều đó còn đợi các nhà khoa-cô sau này giải quyết.

Trên thế-giới này có rất nhiều giồng động-vật kỳ-quý không ai xét biết được là thế nào, nhưng nổi tiếng về giồng chuột di xa này thực là thần xuồng qui-một, trên thế-giới này chắc chắn còn tìm đâu được ra giồng thứ hai. Còn điều này nữa, việc giồng chuột ấy nhảy xuồng bè, không phải là việc thường có hàng năm. Trong một đời người nhiều lần người ta chỉ được thấy một lần hay hai lần mà thôi.

Giồng chuột này lại có một đặc điểm nữa, khi con đực con cái con ở một mình thì rất lành rái nhai, tới khi đực cái đã ở chung với, tinh khí trở nên hăng-hài dữ-dội lạ thường. Chẳng những trong đồng loại thường có các cuộc tranh đấu kịch liệt, phảm những cái già lâm ngắn trót súng tên hành cua chúng, tức lết chúng liều chết để tồn công.

Ngay đến loài người, chúng cũng không sợ. Người nước Na-uy từng dùng dù các phương-pháp như lôi hỏa công đè ngán trót súng giò đập vùi mò chết đuối. Nếu còn lại phần nào, thì phần ấy có thể tìm được nơi sống già khόng,



hai nhảy xuồng bè, tàng đán theo lòn nước ngoi ngóp bơi lội một hồi rồi bặt tăm.

Những chuyện cũ nói về giồng chuột di xa nhảy xuồng bè ấy, có many điều đáng nén tham khảo. Một điều nói đó là giồng ấy chịu ảnh hưởng tính di-truyền, tức chúng như không định lâm thê, nhưng do một sức thiêng liêng ngầm ngầm xui nén. Mọi điều nói là ở nề

Hồi anh em Lạc - Hồng |
Càng nhau quyết một long:
Hết THƯỢC LÀO BÔNG LINH
Còn tình giáo mờ mòng
THƯỢC LÀO BÔNG LINH
236, Đường Cửa Nau Ban

SƠ-BÁO thuật

Cần đại-lý thuốc Nhật TÙNG TỈNH, PHỦ, HUYỆN, CHÂU QUẢN
xin biện lứu và thương lượng ngày với hàng chánh : n° 20 rue des Médicaments, Hanoi
(M. Đức Thắng) điều kiện rõ ràng — không phải ký quỹ — bán chạy nhất là

CHUỘT CỐNG TRONG BỤNG NGƯỜI

Điều-trá của Tùng-Hiệp

Chinh anh Nghĩa đã làm cho tôi nhau xét
đầu tiên thấy cái sự thực ấy : từ hơn một năm
nay Hanoi bị chuột đi.

Nghĩa bảo :

— Hanoi bị chuột đi, tôi mất cả thầu.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh tướng anh nói
đó ! Không khồng, Nghĩa nghiêm-trang
hết sức, anh bảo :

— Thật vậy, tôi không nói dưa. Anh hãy
theo tôi.

Lúc ấy giờ đã khuya. Mười hai hay một
giờ đêm là giờ đó. Tôi và Nghĩa vừa ở rạp xi-né
ma đang thông thả đi trên hè phố vắng,
Nghĩa vừa di vua nói :

— Trước kia hồi chưa chiến-tranh & các
hẻ phố này chuột cống chạy chạy nhanh như
chó con. Có khi chúng dừa nhau chạy xô cát
vào chán người đi đường. Nhiều bà, nhiều
cô rúi lèn như ma bài và ngã lăn kềnh ra.
Nghĩa hay ngã vò dò làm nũng chổng,
không biết. Nhưng thưa ấy di chui khuya,
chúng tôi chưa muốn về nhà với cứ đi giòng
các phố lầy gach ném chuột cống, ném chết
durch nhiều con tò đáo đẽ ! Có khi lại dà
được chết chuột nái là thường. Nhưng thời
kỳ ấy, cả dân các ông chuột cống cũng no
nê, di giòng phổ đang diện nặng nề ra phết.
Nhưng bây giờ thì các ông : hết thời rồi,
anh thử nhìn quanh phố xem.

Đáng như lời Nghĩa nói tôi không thấy
một con chuột sống nào chạy lảng-băng
khắp phố như trước nữa.

— Có lẽ chúng chết dịch cả hay là đem
nhau di ngã mất ở đâu rồi ?

Nghĩa lắc đầu rồi trịnh-trọng nói :

— Chúng chẳng di đâu cả, chúng vẫn ở
đây và nấp ở một chỗ rất gần chúng ta.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh và hỏi :

— Nấp rồi gần là ở đâu ?

Nghĩa cười như mắc nê ; vỗ vào bụng tôi :

— Lũ chuột cống hiện giờ vẫn nấp ở trong
hung anh và bụng tôi, chứ còn ở đâu nữa !

— Tôi cũng cười vì từ xưa chưa thấy một
cái nồi dưa nào ngó nghênh như thế !

Những món ăn nấu bằng thịt chuột !

Tôi nhảm ! Quả thật, Nghĩa không nói dưa
một tí nào. Chúng tôi đã phải khổng-khiếp
bao nhiêu khi được Nghĩa giảng-giải cho
tôi rõ vi sao trong bụng tôi... có chuột cống !

Trước hết anh dắt tôi vào một hiệu cao lầu
nó. Anh gọi dù mén : chả-rán, bánh cuộn và
phở. Tôi ăn uống ngọt lành vì thứ thực it
khi Nghĩa chịu bỏ tiền mua ai ăn uống bao
giờ ! Ấm xong anh mới thông thà bảo :

— Bây giờ tôi mới nói rõ cho anh biết tại
sao trong bụng chúng ta lại có chuột cống.
Thì đây những món ăn : bánh cuốn nhân
thịt, chả rán và phở anh vừa ăn toàn làm
bằng thịt chuột.

Tôi rung mình và căm nỗi căm anh :

— Xin lỗi ông, ông còn nói dưa thế nữa
thì tôi nôn cả những món vừa ăn ra bây giờ.
Và lại nêu là thịt chuột thật thi anh đã chẳng
chiều cung ăn với tôi !

— Không ăn thi anh bảo cosa ăn cái gì
nữa ? — Nghĩa nói rất dần dỏi — bây giờ có
một số cao-lầu và hàng phở rong nấu nước
dùng bằng thịt chuột cả. Không, tôi không
nói dưa đâu. Anh bảo thiên-hai bao giờ
chẳng có người ngay thẳng mà bao giờ
chẳng có quán lợy-dụng ? Họ nhân lúc thịt
đắt mua thịt chuột thê vào. Như vậy, rẻ
hơn. Nhiều lối hơn. Ấy là chưa kể gạo đê
làm bánh phở, bánh cuộn van người ta mới
hâm cho đấy.

Tôi vẫn chưa tin.

— Chuột ở đâu ra nhiều thế ?

— Ở cống ra chứ còn ở đâu nữa ? Anh có
thấy Hanoi độ này ít chuột di không ? Mà nói
cho cùng, Chuột là gì ? Nó cũng là một con
vật có da, có thịt như con bò, con lợn, con
chó hay con gà, con vịt chứ gì ? Nghĩa là thịt
nó cũng ăn được và dùng để nấu nước dùng
vẫn ngọt như thường. Mà lại rẻ nữa vì dễ bắt

Dễ bắt vì giống chuột rất nhiều ở Hanoi và
lại dễ sinh nở nữa. Lấy chuột thay bò, lợn,
miếng có răng vàng. Một tay anh cầm một
cây, tay dài vào khoảng 4 hay 5 thước, tay
kia cầm một cái đèn pin lớn. Cảnh anh là
một thằng bé con tay sạch một cái lồng và
cánh thằng bé là một con chó vện :

Nghĩa tiến lại gần anh chàng nó và hỏi :

— Ông đã chục chưa ?

Nghĩa vẫn thao trong việc làm quen với
các tay chơi. Chàng nó nhìn Nghĩa một lát
và nói :

— Gần đây chục cậu ạ.

Tôi ghé tai vào cái lồng của thằng bé
và nghe rõ ràng tiếng chuột kêu chí-chít.
Trong khi nhà thiện-xá cài đầu xuống đất
ghé mắt vào một lỗ cống rồi chiếu đèn pin
vào. Đoạn anh lấy cái sào chọc-chọc vào lỗ
cống. Cách đây một lỗ cống con ven đang ve
vây dưới. Đột-nhiên một lỗ cống con ven đang ve
vây dưới. Đột-nhiên một con chuột cống lớn
chạy bộ ra, tức thì con vẹt nhảy bồ lai cắn
ngang lưng, con chuột kêu chí-chí cho đến
lúc nhà thiện-xá cầm tay nó vứt vào trong
lồng chuột.

— Ngày làm một điều th襌 là cái đă.

Nhà thiện-xá hoan-hỉ cầm điện th襌 của
Ngoài trời. Nghĩa tán sát ngay :

— Làm nghề này kè cũng « bò » đầy nhỉ.

Chàng nó cười nhẹ rằng :

— Trước kia, chúa bảy giờ thi chả ăn thua
mây, cậu ạ. Nhiều đứa cảnh tranh lâm. Mỗi
tối bắt được hai chục con chuột cống là nhiều.
Mà hai tối đã mờ tối đi mây cái pin Ngót
hai đồng bạc pin rồi còn gì nữa cậu ?

— Nhưng đã bán được chuột.

— Cái do đã hẳn, cái gì chử cái chuột thi
bảy giờ chúng cháu bán chạy lắm. Mùa hè
hay hao ruồi, mỗi con, tủy chuột to nhỏ hay
chuột khỏe, yếu !

— Chạy đến thế kia à ?

Anh chàng cười :

— Còn phải nói ! Nhiều anh phải nói lót
với chau từ đêm trước giờ cho, mói các chuột
nhau lẩn nước dung. Nhất là những hôm thứ
năm, thứ sáu cầm thi thi chau lại càng dài
hang lâm lâm. Cậu tướng là cao lầu mà họ
thả chuột à ? Cố hiệu dạm muối chả chau trung
trầm con mồi mực. Rồi thi bánh cuộn « lốc
bèu », bánh ngọt, bánh khúc, chả rán Sài-
gòn ! Thiếu-ta, anh nào cũng chết vì loi. Họ
lamin loi-hai tung xu. Thực-thà lâm.

Điều th襌 là vừa hối. Chàng « thiện-xá »



lại hăm-hở chiến đấu
sẵn sàng, châm chọc
vào công việc của
mình và quên hẳn cả
chứng tội đã thâu-thờ
nhìn hồn.

Một nghề có lối!

Tôi là một tên cướp
không dám là phò
tù sau đêm ấy dù
từ xưa tôi vẫn thích
phò. Bành dũng
nhưng mòn điểm tâm
khang trang chuột như
xói, chào hoa, bánh
cuốn không hồn hay
xói lò mai phản..
không lạp-xưởng vì
lạp-xưởng — than ôi
— lại cũng có thịt
chuột nốt.

Nghĩa một hôm thấy
tôi ăn bánh tay pát
lại hỏi:

— Pát-mua ở hiệu tay đây chứ hay là mua
của lè pát? An-nam làm?

Tôi bò dở cả cái bánh tay pát-e hôm ấy chỉ
đo lè tòi mua của một anh hàng xá-phé ô-lê
An-nam.

Không phải nói dưa, chính kẻ viết bài này
một hôm ám phò cắn một xe phò ở phố kia
vào một ngày cầm thi. Sau khi vác e dùng xong
hai bát đựng đầy giã tiễn, phái ngã ngoài
ra khi thấy anh hàng phò kéo nhầm ô-kéo
tiền dà cho tôi nhìn thấy hai cái thằn chuột



virus được luộc chín hẳn
hoi. Mà cũng không còn
kiếp ngâm nồi cầu thó:
« Bò đi thi tiếc, nuốt
sao sao trối »

Vì đã nuốt hồn thịt
chuột vào tần bụng rồi
còn gì nữa, hờ trời!

Và từ hôm ấy đến
nào tôi cũng lang thang
phố để được xem
những người chuyên
mua bắt chuột... và rồi
sau lồng chuột vào
lung thien-ha và cát
lung túi không biết đã
bao lần rồi! Hồi các
bạn, sau những khai di
xi-né hay là đít hắt ở
Khâm-thien, Ngã-tu-sô
về hấy dê ý mà coi xem
kẻ này có « nỗi khóc »
hay là « bij bợm » các
bạn khéo?

Ở những phố như
hàng Bè, hàng Bạc
thường có một mụ đi săn chuột kèm với đứa
con. Đầu con bắt được con chuột công nào
là « a-lé-hấp » — lòi con mụ kêu — mụ cầm
luôn nó vào một cái que nhọn, hàng chục con
chuột bị xén nhà thế, giấy dán-dán, màu
cháy he-bết trong rảng-rạng là. Hồi my sao
không bả sống chuột, mụ đáp :

— Bắt sống phải có lồng rổ, vả lại lát nữa
về tôi làm thịt; đê làm nhân bánh cuộn nóng
ngay thì sống chết có làm gì?

(Ký sau tiếp hết)
TÙNG-HIỆP

ĐÃ CÓ BẢN:

Đời bí mật của con kiên

của Phan-vân-Giao giá 8p50
Ai thính, triết lý và chính trị
trong một xã hội Sầu Khuynh

GIÁC QUAN THẾ SẤU

của Ngọc-Hữu, giá 8p40.

Có những họa ảnh của người sống

và người chết. Có mục giải thích

và mục giải thích

Có những họa ảnh

thực sự. Giá 8p30.

Vì có giá, quan thất oán.

Ter Jain phải hành:

Cô Thúy

Đây là một truyện ngắn của Nguyễn Văn Trỗi
khiến cho anh chàng Tú-Lộc Võ-Đông năm 1935 của NGUYỄN KHẮC MÂN. Sách dày 400 trang in trên
giấy bẩn tối. Giá 3 mươi đồng tiền
lần ván. Nhìn thật晦暗. Giá 8p30

Thứ tư để cho ông NGUYỄN VĂN TRỖI
giám đốc nhà xuất bản MÂNG, 46 Quai Clémenceau — Hanoi

Chuyện cũ Hà-thành

CHUỘT BÁO O'N

Vào khoảng bốn mươi năm
trước đây, tại Hà-thành, di
dau, ngồi đâu cũng thấy
người ta bán-tiền về một câu
chuyện, nghe cảm-động và có
ly-thú: Chuột báo o'n.

Nguyên một công-tử, sinh-trưởng vào một nhà phủ-quí, lại được cha mẹ rất may
thuong-yêu chiều - chuộng,
sao nhăng việc học, ngày đêm
chi-đua đòi chúng bạn chơi
bời. Sau khi mẹ cha đều tị
thế, không người quản-cố,
công-tử lại càng phóng-tung.
Chẳng bao lâu, già-tài khánh
kiệt, còn gian nhà hồn-hóng-hoa,
bán nỗi đem vợ con đến ở
thuê một căn nhà nhỏ hép ố
phố Đồng-xoài. Bỗ dến lúc
lớ bước ra eo, công-tử lại
đa mang thuốc rải, suốt
ngày đêm chỉ nằm-lợp bên
ngon đèn dầu-lạc, lèi bạn
với à-phù-phùng, không bẽ
buộc ra khỏi cửa. May còn
được người vợ đậm-dang,
khép hiết chạy vay táo-tần,
còn trang cơm den, cũng dù
lần hồi không đến nỗi túng-

thiếu. Ẩn lương hàn chính thất,
cải hành-phuc lầm thường
ý tưởng thư cũng chẳng
được bao lâu. Vừa được một
năm, thì người vợ bị bệnh
nặng rồi mất, bỗ-lại ông
chồng yêu-đi và đâm con ngay
thơ. Từ đó tình cảnh công-tử
mới thực deo-neo vất-vả.

Càng may lúc người vợ
mất đi, có dè lại chút ít tr
trang như hoa-hết. Xưa kia
sợ Ông-chồng, bỗ-lại kỵ

dem bén bả vẫn cố dấu kín
một nơi; trước khi tắt nghỉ
cố dặn lại; ném lác-ý lấy về,
lần lượt bán đi, bỗ-còn cũng
được lán hối qua ngày tháng.
Công-tử dù gặp vận khốn
càng, nhưng vẫn có ăn có
hút, suốt ngày đêm chí việc
thò khói phun mây, có thể tự
phụ là ông tiên nhẹ nhõ. Lại
được đứa con cũng ăn chơi
ngoan-ngoan, luôn luôn quấn
quít bén mình, chuyện trò
thô-thô, cũng đỡ nỗi quạnh
hiu. Lúc ấy nó dèn bùi tuổi,
công-tử sợ nó dè bắt chuồn
bắt chán, là ra cảm-mạo
pheng-bin, nhân một hôm
bắt được con chuột, công-tử
tì-miêng đang một cái tát con
xinh-xắn, nhốt nó dè bên
cạnh bàn đèn, nứa làm cảnh
vui cho mình, nứa làm dè
choi cho con.

Từ hôm được con chuột,
đứa con rứt nỗi vui mừng.
Nó coi như một người bạn
quí, lúc ngồi dè tát vào boc
con cho khuya khuya. Ý định
ý chưa thực hành, đứa con
đang mếu-mắc, bỗng mirtng
rco như ngày my nó còn sống
mỗi khi thấy dè dán vè;

« Bé! Bé! con chuột di dàu
đè vè kia s. »

Công-tử nghe rõ trong thi
quá nhiên là con chuột thật.
Công-tử đang think chay đén
bất, tài nhanh như chóp, con
chuột đã từ ngoài sân, bỗ
thoảng lén hở, bỗ-theo chia
ghe, rồi bò luồn lén lên móm vào
học-thắng bể, coi bợvui mừng
lâm. Như bắt được vàng,
tưởng bể hãi tuy-đam ghi

Bô thân tiêu độc

Thuốc lót móm, bỗ-lết
đầu dập ngựa 10 số
đèc bao liệu phai 20
Hộp 500g. Nón 14 spm.
cát 7040. Xe 14 km.
hòn giao ngón 2000

THUỐC TE DÂN
TÔI HÀNG BÔNG HÀM
Sài-gòn, Địa-Nam, Gia-Cop Biên
số 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119

Saigon, Địa-Nam, Gia-Cop Biên
số 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119

nó, và dì lấy cám bánh mà nó vẫn để phần từ sáng cho chuột ăn.

Thầy con vui mừng, công-tử cũng vui mừng, lại nằm ngủ bên khay đê, kèo luôn mày điếu. Chuột dù no nê, liền từ trên tay thẳng bé nhảy xuống bờ đất nằm phục bên gối Công-tử. Một lát, chuột bò dì bò lại thung thẳng, hét bêu bô, lại bén con, ra vé quyển lụyն iām. Thầy chuột đã quên, công-tử định đùa nó được ở ấy do, không rót vào cái nứa. Thi quâ nhiên từ đó chuột với hai con công-tử là tay ba, ngày đêm trên chiếc ghế sơn dầu, thẳng thê còn có lúc chạy đi chơi, còn chuột với ông-tử trở nên dồi dào nổi daձi; không rời khỏi bàn đèn một phút.

Một hôm, công-tử sau khi đã dà nghiên rồi, nói chuyện cõi-tích |cho con nghe. Tháng bé vừa bế chuột trên tay vừa thò thó hỏi :

— Bà không! đặt tên cho chuột à?

Công-tử cười nói :

— May mắn đặt tên cho nó là gì?

Tháng bé nhanh nhau nói :

— Con có cái biếu ở tay này, bê dặt là Tháng Biểu, chuột né có nhiều râu thi gọi nó là Tháng Râu nhé?

Công-tử lại cười nói :

— Có râu là ông, chứ lại gọi là tháng à? Tháng bé ngo ngần như không hiểu ý, liền nói :

— Thế thi gọi nó là « Ông Râu »!

Cái tên ấy dù công-tử

không ưng nhận, nhưng từ đó tháng Biểu cứ gọi chuột là Ông Râu. Vì lâu ngày quen tai và -cũng quá chiếu con, dần dần công-tử cũng xưng hô chuột bằng cái tên qui hòa-äy.

Vui hưởng cảnh đoàn viên ấy, được hơn một năm, thì một con den ở đâu lại xảy đến cho công-tử. Tháng Biểu bị bệnh |đau mùa chết mài, làm cho công-tử cũng chết hàn cỗi lòng, không còn thiết sống nữa. Nhưng công-tử

thế nào, công-tử đi luôn sang thế giới khác.

Công-tử chết ! Trong mấy căn nhà chật hẹp không có ai là người nhà mà lo liệu hậu sự cho công-tử. Sau nữa, công-tử lùi khi sa sút đến thuở ở đó, ngoại một bà cô ở Cầu-gỗ dời kia qua lại, chẳng còn ai là bạn bè thân thích lui tới thăm nom. Hồi ấy bà cô cũng bận việc dâng hai tháng không đến.

Một hôm vửa sáng ngày ra,

bà cô

ngủ

dậy

còn

ngồi

trên

dường,

bỗng

thấy

một

con

chuột

bò

qua

trước

mặt

rồi

một

chiếc

nhẫn

vàng

ở

dầu

lại

lòn

bên

mình.

Lấy làm lạ, bà cầm lấy nhìn xem, thì ra là chiếc nhẫn của bà vừa cho công-tử hồi mấy tháng trước. Đặt mình, không hiểu thế nào, lại thấy con chuột thoăn thoát bò qua và giương mắt nhìn chầm chặp, bà sực nhớ việc công-tử só nuôi một con chuột rất khôn. Hay có sự gì chẳng lành mà nó đến bao chăng? Bà lập tức đi ngay lên xem, cạy cửa vào được trong nhà, thì một cảnh thảm hiện ngay ra. Công-tử trên trung trực, nằm ngay chết cứng trên chiếc chiếu ngoài hè. Bà khóc lóc một hồi rồi đứng ra lo liệu chôn cất cho công-tử. Khi bà ngay bà xuống làm lễ tế mộ, thì thấy một con chuột nắm ấp trên gáy nằm cõi và chết cứng rồi.

Họa vô dan chí, đứa con dắt ruột qua đời chưa được nửa năm, thì một đêm hè, công-tử khẽ bén đèn ra nằm ngoài hè để hút cho mát, chẳng hay gặp con giò độc

đều

cho

là

con

chuột

biết

bão

on

người

nuôi

nó.

PHÚ-SON

NGƯỜI ANH MỸ VÀ NƯỚC TA NGÀY XƯA

II

Bại tướng Trương phúc Phan đánh đuổi 200 quân giặc Ăng-lê trên đảo Côn lôn

đường ăn chặn
những thuyền chở
hàng-hóa tiền-hạc
của người ta, chẳng
nê-hà thiên-hạ di-
nghị chút nào.

Bọn hải-tặc có

chi mỹ-danh là Cố-bé-sinh là ur-day. Chúng tôi nói ra my-danh, vì những người được sung vào đoàn này đều là hang-anh-hùng tráng-sí, chính Anh quốc nữ-hoàng Elisabeth khuyến khích gìn giữ làm công việc, thành ra Chó-bè gần như một chức hiệu cao-quý về vang, chẳng phải ai muốn cũng được.

Họ lập đoàn kêt đội, năm mươi chiếc thuyền có khí giới dày dủ, ngày đêm láng-vắng ở T'ung-quốc-hải cho tới eo bờ Mă-lai, nghĩa là láng-vang ngay trước bờ-bè nước ta, thấy thường-thuyền của người Bồ-hay người Y bắt cứ, buôn-bán phát tài, vận cưa về nước, thế nào họ cũng theo hút, có thè keуп được là họ cướp ngay, không tha.

Có khi rình lầu không-y được miếng mồi nào, thế tất họ phải khô-can lương thực, bấy giờ mới xông vào bờ-bè xúi a hoặc Chiêm-thành Chân-lạp, thả bộ di cư-rốc-bắc-dân-cư duyên-hải lây-cái ăn dở-thoi. Bọn Hiền-quý vào cướp bờ-bè ta năm 1585 — đã kêt chuyện ở bài trước — chúng tôi đoán-dịnh là Chó-bè, vì thế.

Chính bọn Chó-bè ấy, năm 1602, dón cướp ở gần Mă-lai một chiếc thuyền của người Bồ-dào-nha chở dày hàng-bạc định về Âu-châu. Năm sau họ chuyên-của lây được về Anh. Đổi bén gác nên một cuộc kiện cáo làm sôi-nổi cả Âu-châu, mãi đến 1605 mới xong. Nhận-dây, người Anh xướng lên cái quyền chiêm-hữu (*Droit de prise*) trên bờ; ta thấy ngày nay, chiêm-hạm Anh thường tịch-thu tàu buôn các nước, tức làvin vào quyền ấy, bảo rằng tàu kia chở hàng-hóa lương-thực để cung-cấp cho địch-quốc họ, thì họ có quyền thu lây.



Cũng các quan-viên hải-tặc này, có lần, bầy cỗ săn cho quốc-khổ nước ta được hưởng mà không phải nhục hối tôn-sức gì mấy.

Câu chuyện lý-thú phát ra ở đời ông Nguyễn-phúc Chu làm chúa (1691 — 1725), giữa hồi ta đã chính-phục xong cả Chiêm-thanh và đang mở mang Nam-kỳ.

Sách « Đại-nam liệt-truyện tiền-biên » quyển thứ 7, chíp viết ấy như sau:

« Bởi Hiếu-lâm Hiếu-minh hoàng đế năm thứ 11, nhâm-ngọ, mùa thu, có 8 chiếc thuyền giặc bắc, người rợ An-liệt, đến đóng tại đảo Côn-lon.

« Đầu đảng là bọn Tô thich-gia-thi năm en-gười, tự xưng lâm-nhất-ban, nhị-ban, tam-san, tư-tuân, ngũ-kar. Mỗi ban cũng như mỗi hạm, bọn cướp lòn xung người làm dẫu-mục như thế.

« Bọn ấy cùng bộ-hạ hơn 200 người lên & trên đảo, cất nhà lập trại, các-thứ hàng hóa cũng đồ-quý-hàng đều chất đồng-bến « trong, cao như trái-núi. Bốn mặt cùng đặt súng-dài-bắc để phòng-vệ.

« Viễn-tướng trấn-thủ Trấn-biên định là Trương-phúc Phan, dò biết quân giặc chiếm « giữ Côn-dảo, liền đem việc ấy tâu về triều-dinh.

« Hoàng-thượng giáng-chỉ, sai Trương-phúc Phan tìm cách trừ di.

Ta nên nhận biết thuở xưa, vè sự xung-hỗ người thiên-hà, то tên chúng ta cũng niềm cái tình tự kiêu của người Tàu, chỉ coi mình là người « hoa-hà », nghĩa là giống người có văn-vật lè-giáo, còn ai & trước mắt minh-cũng là « man-di », nhưng, dịch « tài-cá », ngay với những người ở Tây-dương qua buôn-bán giao-thiệp lúc ấy cũng thế. Bởi vậy, nói vè người Anh, sáp-chép là An-liệt man 安列蠻; man-tu moi ry, chữ An-liết chắc hẳn dịch âm-tu chữ Anglais ra.

Bởi vua Hiếu-minh — tức là chúa Nguyễn Phúc Chu — năm thứ 11, nhâm-tý-lịch-năm 1702.

Hồi đó, bọn Chó-bè tất-dã cướp được một hay nhiều chiếc thuyền, huân-cáu người Bô-dao-nhà thuyền chở tài-sản hóa-vật từ Áo-môn đưa về Án-châu; nhưng chưa tiền-vận-tải di-dẫn, bến-lý Côn-dảo, cáu ta làm gởi-eán-cù, vừa có chỗ tạm chứa hóa-vật, vừa được địa-thể tiền-lợi cho họ thực-hành-nhiều vụ-hạch-doát mới-nữa.

Trên đảo Côn-lon bấy giờ có lẽ bỏ-hoang, hoặc có dân-cư chẳng qua năm ba làng chài-cá, dàn-chịu khoanh-tay ngó quan giặc » cường-tần áp-chủ » làm sao cần ngăn-chống chơi gì được?

Vì thế, quân giặc cắm trại ở hòn đảo của ta được hơn một năm.

Qua tháng 10 năm sau (1703), trọng-Trương Phúc Phan mội tông-cố đã được và lấy hóa-vật của chúng vò-sô.

Nguyên là mù-thu năm trước, Phúc Phan vắng mang tiều-trù, nhưng tự-nghị minh không thể đem binh-lực thẳng ra cù-lao mà hòng bắt được quân giặc, vì họ trống-xa thay-binh ta ra đánh da-mùn thương-chạy trốn, hoặc pô-súng dài-bắc-chóng-cú, & sự bất-lợi về phần ta nhiều hon. Sao hằng-lập-kế, dùng người Đô-bà — tức người Mă-lai — làm nội-ting, có phần chắc-chắn thành-công.

Phúc-Phan bèn mò 15 người Đô-bà, giả làm quân-cướp bê-thúa-trán hay bị giò-bão đâm-thuyễn-chẳng-hạn, đến cù-lao tra-hàng bọn Chó-bè, rồi thừa-cơ giết mấy-dâng-mục, đốt lửa-lên làm hiên, binh ta sẽ ra tiếp-ting.

Người Đô-bà đến-hàng, bọn Ché-bè-tưởng thật, không hổ-ngờ vục, có lẽ còn mùng-thêm được vây-cánh, vi gióng-Đô-bà-tai-nghé-di-bè và nhiều-tay cũng là hải-tặc có-tiếng.

Chúng ở Côn-dảo hơn một-năm, không thấy quan-trấn-biên ta hakk-hỏi gi-tự-lấy làm-dâng-chí, ngày-dêm chè-chén, việc-phòng kich, Bô-mục tam-ban và tú-ban biết-thế ngay-cấp, với-vàng đem bộ-hạ xuồng-thuyền chạy-tuốt ra-bè.

Phúc-Phan đã phục-sẵn thuyền-bè quân-linh gần đó, trông-thị hiệu-lira, ập-đến-công-kich. Bô-mục tam-ban và tú-ban biết-thế ngay-cấp, với-vàng đem bộ-hạ xuồng-thuyền chạy-tuốt ra-bè.

Bò-bè lên đảo, Phúc-Phan bắt được tất-cả hàng-hoa tiền-bạc của quân giặc bô-lai, chẳng kip-đem-theo. Chúa Nguyễn trọng-thưởng các-tướng-sĩ và 15 người Đô-bà cõi-công. Còn tên-dâng-núi-ban bị-chiến-dura vè-kinh, nhưng di-nửa-dung-thì-chết.

Trong số nói-dầu-thế-kỷ 18, người Ánh

chiêm-cử đảo Côn-lon một-năm, tức là

chuyện ấy.

HAO LINH NHIT

LÉ-VAN KHỎI

LỊCH-SỬ TIỀU-THUYẾT CỦA HỒNG-PHONG

(Tiếp theo)

Gia-cá chém-thót, nhà-vua rắc-làm-từ tang, quăng-cá-sách-vỏ, nghiên-myc-làm-chó-ông-Bạt với tên-thái-giám và ba-nàng-cung-nữ, đều-sợ-tai-mết; mỗi/người-dâng-nép-một-chó. Lúc-ly-giá có thanh-gươm-trong-tay, đố-khai-có/người-chảng-chết-cảng-mang thương-tích-suốt-dời. Nhà-vua có tinh-huân-thuyền & Ba-nàng-tiến-vào-čua-Căn-giò, để-lam-thanh-vien-cho-các-dạo-binhh-Lé-phuoc Bão.

Một-mặt-truyền-chí-ra-Bắc-hà, dạy-các-tinh-thần-Cao-hàng, lập-tức-bắt-giam-thần-thuộc-nội-ngoại-của-Lé-ván-Khói-de-tri-tội. Nhà-vua quyết-danh-kè-cứu-dịch-cá-về-tinh-thần-lần-võ-ley.

Sau phiến-triều-ra, nhiều-bạn-dồng-kien-di-theo-ông-Phan-bà-Bạt, dò-hỏi-tin-tức-Gia-dinh, bồi-ván-thu-cáo-cấp, đến-nơi-giữa-dêm, nhầm-phieu-ông-túc-truc, tất-dược-xem-rõ-dấu-dub.

Vui-chuyen, ông-kè-luôn-cá-việc-thâu-dối-lúc-dêm, tự-hào-rằng-minh-đã-gặp-dip-may-hiếm-có.

Mấy-ông-bạn-dồng-liệu-cùng-tron-mắt-le-iuôi;

— Chuyện-bác-nói-dó-thật-hay-hay?

— Thật-chết! Ông-Bạt-trái-lời, nhưng-không-hiểu-tại-sao-mấy-ông-bạn-lại-le-lưỡi-thật-dài, như-muốn-làm-con-ma-đã-nhất-minh.

— Thật-bác-dâ-deu-chuyen-Hán-Cao-tâ-bac-dâi-công-thần-và-Dương-Thái-tâm-xứ-với-Kiến-thanh-Nguyễn-cát, iau-với-Ngải-ngu?

— Phải, tôi-dân-chung-tu-sách-chết-có-bị-dặt-ra-dau!

Một-đang-thở-dài;

— Chết-nỗi! Cố-khi-dám-chuyen-sú-sab-cũng-không-nhìn-nhắc-lại.

— Ông-khác-dua-tay-lên-rõ-có-ông-Bạt-và-noi: Quá-thể-thì-chúng-tôi-khuyen-bác-nên-lieu-thu-zap-cho-vợ-con-và-Hà-tiahn-di-thoi, còn-bác-thì-chúng-tôi-xin-ngãi-một-câu-để-phóng-bắc-trước.

— Có-nó-mụ-Tết-tiền-dò-tiền-ca-dêm-nhó-khang, phải-le-trang-trái-di, chờ-kết-đò-ngu-ley

kết sau nhau. Một ông nữa nói mà không cười.

Mỗi người nói một câu, nửa bốn nửa thật, khiêm ông Đạt sững sốt, ngẩn ngơ, gần muốn phát cáu:

— Quản-tử lấy điều trực mà quy-gián nhau; tôi có thát-thở sợ gì, các bác nói ngay vào mặt, chứ làm cái lối hồn cợt bông bảy, khô chịu quá!

Mấy ông bạn nhau sau ngô trước, rồi ghé tận bến tai ông Đạt, tiêm-chú ít câu, ban đầu còn thi thâm, chót hắt nói lớn:

— Vì thế mà đêm việc Hán Cao-tô, Đường Thái-tôn ra nói, hình như mình có ý xâm xoi thời-sy, có ai tin mình là vò tinh, trực-ngon? Chẳng tôi lo sợ cho thân-danh báu thật đây.

Ông Đạt thấy lạnh cả xương sống, bấy giờ mới hiểu mình đã thất-ngoại, chỉ vì không biết đâu việc kín ở đời mà kiêng tránh.

Quả nhiên hôm sau ông lảng-lạng thu xếp cho gia-quyền lên đường ra Bắc, một mình & lại trong bộ, súng tối đọi chí: không lăng-tri, trâm quyết, thi cung cách tuột khoa danh, đây là ba nghìn dặm là it.

Cách sau hai hôm có thành-chí thật; nhưng trái hẳn với điều ông lo sợ, tưởng tượng, nhà vua phong ông làm chức tham-quản, di theo-dạo binh Lê-phuôc Bảo, lại phủ thắc diễn tra nguyên do việc loạn ở Gia-dịnh. Nghĩa là ông không bị truất ti nào; hơn nữa, thẳng quan tiền-chức và được nhà vua tin dùng, giao eo một trọng-nhiệm.

Mấy ông đồng-liêu hòn nọ lo ngại giùm, ông, giờ phải lèo lái làm lạ.

Họ không hiểu mảng thời-cuộc Gia-dịnh chiếm hết tám triều nhà vua, không còn nghĩ đến cái hiềm ông Đạt, vò tinh hay hưu ý,

đã lờ lì xoi hơi việc riêng đêm nọ; chỉ biết việc nước cần dùng hiền-tài, mà ông là người thanh-liêm, trung-trực có tiếng, thì ngài cất nhắc tin đúng.

Tuy loạn & cách xa ngần dặm, nhưng cả kinh-thành Hué và các tỉnh ngoài cũng phải chấn-dộng.

Quân-linh trong nước đã được thái-binhh an-lạc ba mươi năm nay, giờ lại có giặc-giã họ hập sấp phái bại thiếp nghìn trùng sông núi, vào mãi Đồng-nai đánh dẹp-thi lây lầm ngai. Ma giặc-giã này lại là quân kinh-dịch lợi hại, nào phải tầm thường. Bình-nhật đã nghe tiếng Khởi vũng-hệ cao-cường, ra trận hung-dữ như cọp, hay thấy quân giặc có thanh thế lớn, trong mươi mấy ngày chiếm cứ gần hết Gia-dịnh lục-tỉnh; thứ giặc không vừa ấy mà người ta sắp đưa họ vào đánh, thật không ai thấy hăng hái vui vể tí nào.

Còn nhân-dân cũng bần tán, lo ngại. Nhứt là những nhà có con em, cha chú, vào làm việc hay di lính ở Đồng-nai bắc lầu, chả biết mất còn sống chết. Họ thầm oán trời-dinh khác bợc da doau, gây ra loạn lạc. Thàn-thuộc họ lại sắp phái chia lui để dân minh vào vòng binh lửa thấp từ nhất sinh một cắp nữa.

Thời cuộc vua nhân-tâm như thế, không trách vua Minh-mạng phải lo ngay-ngay.

Bối với Triều-danh, Gia-dịnh lục-tỉnh là vua lúa, là đất khai-có, sự cõa mít có ý nghĩa cực kỳ quan hệ. Khỏi lại khéo lợi-dụng danh nghĩa hoàng-đế Cảnh là người rất được cảm-tình dân-chung Nam-kỳ, ấy là chỗ vua vua không yên tâm hòn cá.

Bởi vậy, luôn mấy hôm sau, nhà vua mất ăn mất ngủ.

Nhung ngài không chịu đẽ trời chảy những

BÁC CÓ BẢN:

Nghìn lè một đêm

của Trần Văn Lai — Bản dịch già tri, dày đk và cõi hổ như nguyên văn tiếng một nghìn lẻ một đêm — mới có lần thứ nhất bằng tiếng Việt-Nam. Mooks có trọn bộ xin mua ngay từ quyền I: từ đêm thứ nhất tới giữa đêm thứ chín, giá 2000

đồng.

THU ĐỒNG NỘI của Võ-Lâm

SÁCH GIÁ TRI:

PHẬT GIÁO TRIẾT HỌC
của Phan Văn Hùm — giá 2p80

THU HAO TAGORE
của Nguyễn Văn Hai — giá 4p80

NHÀ XUẤT-BẢN TÂN-VIỆT
N° 28, RUE LAMBLOT — HANOI



phải đứng tên nấp dưới một cây cù-thụ. Lúc ấy đương sá vắng tanh, không có bóng người nào qua lại.

Ngài nắn chí, thà đợi người mưa thi trò về cung. Nhưng người giờ đồng hồ, trời vẫn mưa gió sấm chớp tung-bừng. Búng lén mỗi cảng ngài dành ngài bệt xuống gốc cây, áo quần lấm uốt thảm hại.

Sau một thời gian, một bóng người lù-lù, từ phía sau vuông Hậu bỗng lèi, đến cù-thụ cảng ghé vào kia mua, cách chỗ vua ngồi vài bước.

Dưới lèn chớp nhoáng, ngài nhận thấy người ngồi gần mình, hình như đã có tuổi, đầu cao iyo lõe, mặc áo den rách rách, dưới khổ, tay cầm một đoạn giấy thường và một vật gì dài và sáng, trông như thanh sắt. Cung trong giấy phút nhô có ánh sáng nhấp nháy ấy, hán ta đưa mắt nhìn ngài rồi thở dài; ý chưởng thương tại cùng phuругi iao ruồi nghề khò gấp nhau.

HÀM GIỌI CHUYỆN TRƯỚC:

— Khô quá! từ tối đến giờ, chưa làm ăn gì được lại gặp mưa tầm tã... Còn... dằng ấy cũng chưa vớ được mòn nào hay sao mà ngồi chờ rỗng ở đây thế hù?

Hắn nói khẽ-khẽ, làm như sợ có người thò ba nón nghe, mặc dù trời tối đêm khuya, từ phía vắng ngắt.

VUI NGHE HỎI, SỰNG SỐT:

— Anh này nói chuyện bá-láp gi, tôi nghe không hiểu...

— Hừ! rõ khéo vò-vịt... Cũng làm cái nghề duong-thuong quan-tứ với nhau, đêm hôm gặp gỡ thi ta nói chuyện làm ăn may rủi mà nghe, việc cóc gì phải giấu-giếm chứ... Dằng ấy trong hẻ - dạng tó có phải là bộ-hệ

Từ nay, chính-trị nước Pháp sẽ chỉ biết theo là phải, là phải không thiên vị.

của quan đế-dốc Hé - thành đều mà còn già
và giờ kẽ che mắt công.

— Ông, thưa anh làm nghề ăn trộm à?

— Tôi thi tú cao-khoa trả lời dũng ấy rằng:
chính thế ! Thành dày !... Thuở dày !...
Thường để làm thang mà leo. Thường để đào
trường khố; vách. Nhưng dỗ nghề này, dũng
kỵ còn là quái gì !... A, nhưng dũng ấy đã
làm ăn với hai tay không, thế thì vào bực
đại-bom đấy.

Vua nho lèng không nói gì. Chớp khoáng,
ngài thấy hàn ta nhẹ hàn ràng vồ, cười và
hỏi lại :

— Cõe anh ?... Thế! anh không phải là
Béo-chich ?

— Không ! Không ! nhà vua đáp. Tôi cũng
không con nhà nghèo kinh có, nhưng không phải
là anh r'yan.

— Thế anh làm nghề nghiệp gì ? Bi đầu
đêm hém mava giờ mà ngồi vó-vó này ?

— Tôi ở thôn-quê nghèo Quảng-trí kia, cây
thuôn cuộn muôn, làm ăn Iwong-thithia, chử
trộm dạo mà sống, không-khi nào tôi chịu
lầm, anh ! Tù cam chết đói.

— Gỏi ! Ban này tôi trông mặt bắt hình-
dung, cũng trông anh là « lương-huynh
quân tử » ; giờ xin cát bể hai chữ trên, qđ
lại hai chữ quân ta cho anh. Nhưng tôi xin
nói ông quân-tuân-mô dân kinh thành làm
chi, mà rõ hò-tịch b'v' v' khôn n'am như
thế?... A, tôi ngu thật, nghe tiếng anh nói
vang động như ch'wóng, không luân lạc đến
nhé trộm dạo cũng phải.

— Tôi s'ot v' kinh tim người thân-thuộc
làm việc trong bộ, không ngờ họ đổi di xa
mất rồi. Tôi lang-thang mãi trong thành,
một dồng một tr' ch'ch' cõ, mai cõa thành
đóng c'á, đánh ngồi dày chờ sáng ra v'... Té
ra anh lại biết xem tướng n'ia sao?

— Không, tôi có xem tướng xem số gì được
đau. Cõi trời phai cho cái khiếu riêng là
nghe tiếng nói cõi thè nhớ người; một khi
nghe tiếng ai nói, chẳng bao giờ tôi quên.

— Anh s'ot cõi căng thế, chẳng biết tuong số
gi, nhưng tôi xem anh vạm v'õ, khỏe mạnh,
lại như có dồi dào chút chất nghĩa, sao không làm
nhé l'uong thi'en mà sinh-nhai? Làm chi cái
nghe Béo-chich, đâm hóm lận lội ngày
hiểm; cảm lõi bị bắt thi' từ tội khõe tham.

(sau nữa)

HÔNG-PHONG

ĐÃ CÓ BẢN:

Em là gái bên song cùa

Truyện dài tám l'ý của Lưu-trong-Lu-gia 1880

Đó là một truyện rất cảm-动人, rất thơ-thơm, M. cải
nhật ở giữa một thanh niên văn-s'g, và một giao-kiến
uyệt-s'g, ở nơi l'oi-av, Sông Hương. Sopy xong cuốn
n'm là GÁI BÊN SONG GIÀ, xác h'et sẽ thấy thanh h'au
siêu-thoát, pien-dieu & the-giới thanh cao lý-tu'ng.

Hai đứa trẻ

Số 1 và số 2 của NAM - CAO năm
HOA-MAI 90 25 và 26 mỗi cuốn 8p.29

Nhà xuất-bản Công-Lực 9 Takou Hanot

GIÁ MUA BÁO

	hết năm	6 tháng	3 tháng
Bắc-kỳ, Trung-kỳ	1350	950	550
Nam-kỳ, Cao-muon, Ai-lao	20,00	10,00	5,50
Không-phiền	40,00	20,00	10,00
TRUNG-BẮC CHỦ NHẬT, HANOI			

Xem mạch thái - tờ

GÓI BẢN

Ràng 127 g'ib, đán 11 g'ib. Mỗi lần 9p.00
Đau h'au dây phong-tiến số 6 - Lâu lâu, cảm-đau-đung
s'g, ợ ch'c, v.v.. Giá 6p.00 một g'ib. Bò dây h'au ch'v
đại b'v' người kinh t'y b'v' vì số 41 (159) đau h'au
kinh-n'on, v'õ, iếc-mát, h'au-s'g v.v.. Khi h'au h'ac
tro'c số 11 - ra kh' h'au m'at nh'c v.v.. giá 12p.00
nhà thuốc PHẠM - BÁ - QUẤT 27 hàng Than Hanot

MÙI THƠM DỊU, MẮT NƯỚC, TRẮNG RĂNG

SAVON DENTIFRICE

KOL

LAM VÙA LÒNG
TẤT CẢ MỌI
NGƯỜI KHÓ TÁNH

DISTRIBUTEUR :

S.A. Poinsard & Vegrel
Saigon, P.Panh, Hanoi, Haiphong

Duyinh Nhu

KÍCH THÚC CỦA PHAN KHẮC-KHOAN

(Tiếp theo)

Kia, Truong-công đây...
lơ-thơ, lơ-thơ, chéng tuổi già trên chiếc
gây...

Truong-công :
Sầu giang-sơn dà trắng bac dâirku h'ong,
Người dương di v'ẽ gân non b'ò;
Còn nhà s'g ? chắc dương tung kinh niệm
Tù-bi Phò-dò

Giờ đây,
Ác-vàng dà khuất bóng ở non t'ay...

Truong-quốc lão,
Kia, hinh nhu người lão d'ao...
(Nguyệt-Tranh lão lão theo, n'ap ô san
cây, dâng rất rõ r'ay, b'ón b'ò, chán
ch'v'ng; Kiến-xuyên-Mìn di khăp
khèn nhu người say rugu)

Chao ! lòng thương nước n'ô... thương con
(Chi về phía Truong-công)

Nơi kia dương nhóm lại những linh-h'oa...
Chùa đây Truong-công buồn r'ay rugu,
Ta dâ hiền: b'ec lão thàn kia dânh doi
Mọi người im rồi giồi t'ô nỗi niềm riêng;
Ôi buồn này: buồn lảng l'ê thiêng liêng,
Buồn đon chíec, dè cho buồn áo-n'ô!
Trông người di, người di chán lão d'ao...
Người dien, người ngày hay người say?
Ta dám dẫu gân l'ô?
Mà đứng đây, trèi oii i ta ái ngại...

(NB-tý ngô theo)
Người ngồi kia dưới tảng cao, minh
nghiêng tựa thân cây;
Người ngồi kia s'g, n'ao ngó phương tây-k
Bên tảng lảng h'au c'ò tro s'g, d'á;
Giờ đây ch'v'ng giòng chảy rơi l'ê ch'v'
(NB-tý đến gân, n'ap san met lâm ch'v')
Không, l'ê người không ròng r'ay ro tu'on,
Ch'v'ng rung n'oi kh'et mắt m'at hu'en;
Giọt l'ê ấy không tu'on roi l'ê ch'v'
Nhưng hai giọt, hai giọt rơi cũng dà buồn
th'ien da

Lệ thương người và lệ tiếc non sông;
Trước bàn cờ người ngầm cuộc suy vong:
Cờ đã xòe bày sao nên cuộc khát?

Lòng rợt rụng nho nê theo bóng ác...
Bóng ta-dương phảng phát phiền non tay;
Người tuổi già râu tóc bạc hay-hay.

Vùng dương lịm guợng soi đời người
quạnh quẽ,

Người già cá trong vùng dương lận xê...
Lòng tin ai, bao thưở gửi vùng dương!

Mà giờ đây: chiếu sân bóng thé luồng...
Người chán nản bởi vùng dương lận khát

Hay vùng dương lận doi người sấp tắt?
mà mộng cao siêu, nơi giới thảm lật mù,

Mà niềm Tin yêu nơi lòng yêu, run đau!
Lòng với Mộng!

Khắp non nước như rung rung niềm cảm-
động!

Chao dui hia, dui hia, nặng dui hia!

Đêm gần tên, mà trời thảm vô liêu...

Trời vắng lặng...

Mà dẫu dám sâu vuông nặng!

Chao hoang mang,

Khi rùng rợn bóng đêm sang...

Niềm thương nhớ

Dương âm thảm nát nở...

Nó người trung và thương vẫn nước

suy vi.

Kia, nơi bão thông là tất cả những sâu
bi...

Con với nước:

Hai mà một, một mà hai: cùng mộng ước...

Mà giờ đây mộng đã nhòa tan!

Ta lỗi già suy... vùng dương tát..., bóng

dêm lan!...

(N.yết: hành ngao ngắn trong về pha
Kết-e-thu bằng hoang và chua chát.
Ở sinh-nghinh bóng của Kiến-e-thu
phải là sự hiện thân của mỗi con
thượng và cũng đó, sự dan thương lồng
lẽ tijn-njn; lỗi dau thương mòn hổ)

(Gõ nứa)

PHAN KHẮC-KHOAN

NHI-DỘNG GIÁO-DỤC

Muốn dạy con trả cho có hiệu quả xin đọc:

Nguyên nhân thoi xâm của tre con

của ông giáo Lê Dinh-Vỹ soạn

Cuốn này sẽ giúp các phụ huynh rõ cho con
con em của họ được học các bài học tốt nhất.
M: cuộn 1230. Mua ở nhà giáo nghệ hổ
400. & m: mua tại gác 1800 (cố trước) cho:

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

Truoc nay, ta vẫn đem khói
đe rất mơ hồ ra nhìn
những việc đời, cho nên
hết chém pháo trả lục là ta lùi,
đóng pháo thất bại là ta nín.

ĐỌC

OC KHOA HỌC

của P. N. KHUE

Chúng ta sẽ có một 161 nghị,
một 161 số tri thích hợp với
một số sống hiện đại — giá 2300
Mua lẻ thêm 0p.40 trước phí

Hàn Thuyên phát hành

71 — Tiên Tần — Hanoi

Sách của thư-xá ALEXANDRE DE RHODES

ĐÃ XUẤT-BẢN:

* KIM - VÂN - KIỀU

tome I (hết)

Thơ ngũ ngôn La Fontaine

(hết)

LUÔC - KHÃO VIỆT - NGỮ

của Lê-vân Ngu — 0p.50

Le paysan Tenkinois à tra-

vers le parler populaire

của Phạm Quỳnh 2/1 trong kh 17 x 28 có
nhieu tranh ảnh của Mạnh Quỳnh. Blk 2
muito bản thường 0p.50 bản giấy Đại-La 1900

Tré con hát, tré con chor

của Nguyễn-vân Vinh 0p.50 kh 17
2x32, toàn tranh ảnh và bìa 2 màu. Bản
thường 0p.50 bản giấy Đại-La 1900

SẮP XUẤT-BẢN:

* KIM - VÂN - KIỀU

tome II (trọn bộ)

bản dịch Pháp-văn của Nguyễn-vân Vinh
400 trang kh 17 x 28, có nhiều tranh ảnh
của Mạnh Quỳnh, bản thường 0p.50, bản
Vergé bouffant 7p.00.

TRÌNH HỌC TẬP THUYẾT

HÌ-DUYỆT VÀ KHOÁI-LẠC

của THANH-THẾ-VĨ

Khách di đường trong khi
bit-phoc, mà lại gặp được
người ngồi nghỉ chân thì
nhất là khoan-khoái sung-
sóng. Sự khoan-khoái đó
đó bộn nếu khách lại được
đột bất ngờ ngon lành đê
đại cơn khát.

Khi ta được ăn một thức gi
trong ngon, ta cũng thấy hâ
nh thỏa-thích — Ngủ một giấc
ngon, ngâm một cảnh đẹp,
ngồi một bông hoa thơm,
nghe một bài hát, một bài
nhạc hay ta thấy thỏa-thue
như sướng.

Thế nhưng, một họa-si
hóng xong một nét vẽ, đổi
nhất lim-dim mà ngâm lại nết
đó đó cũng thấy sự vui
vui. Một nhạc-si này ra
mọc một đường to-tuyệt-diệu
đang thấy chan hòa trong
người sự thỏa-thích. Một nhà
iến-trúc xây xong một tòa
hà, đứng ngâm lại công-
trình sáng-sắc của minh cung
như thú vui. Một bà mẹ
đưa con thơ, cái vui của họa-
si ngâm đưa con vừa mới
nhìn ra, cũng thấy tâm can
rất ngập vui mừng.

Cái vui bời hì-duyet không
để chỗ nào nhất định trong
người cả. Có thể nói được là
nó tràn-ngập khắp người từ
thân-thề đến linh-hồn.
Cái vui của người mẹ ngâm
đưa con thơ, cái vui của họa-
si ngâm đưa con mới
nhìn ra, cũng thấy tâm can
rất ngập vui mừng.

Tuy nhiên, chỉ (1) một lè
rằng ta cảm thấy có sự vui
mừng đó mà ta có thể nói
rằng: Tâm-hồn đó là giang-
sơ của hì-duyet.

Vậy thì khoái-lạc khác với
hì-duyet ra sao?

Ta có thể xét đoán về hai
phuong-dien: một là cách
học-học, hai là nguyên-nhan.

nhiều điều cần-thiết cho sự
sống và sự gìn-giết bồ-dáp
thân-thề. Trái với những
điều cần-thiết đó hoặc không
đủ bài cho nó, tức khắc ta
thấy đau-khè ngay: sự đói,
su khát, sự ôm đau là kí
quả, thường vẫn thấy. Trái
lại, nếu những điều cần-thiết
đó được thỏa-thuỷ đều đều,
thần-thần của ta được hả-hè
và ta thấy khoái-lạc.

Hì-duyet như dã nói trên
thuộc về tâm hồn và là sự
thỏa-thích của linh hồn phát
biển ra để cho ta biết rằng
cuộc sinh-mệnh đã thành
công, đã đặc-thắng, đã đạt
được tới cái mục đích của
nó. Ta có hì-duyet khi ta
vừa thoát một nạn-lion: sinh
mệnh thắng tử-thần. Ta có
hì-duyet khi nào ta làm
xong được một việc mà
luong-và lòng vì việc đó giúp
cho cuộc sinh-mệnh được
hoàn-hảo. Ta có hì-duyet khi
ta sáng-tác ra được, tạo
thành ra được: chỗ nào có
hì-duyet, y như là chỗ ấy đã
có sự sáng-tạo, mà cái sáng
tạo đó mà càng phong-phù

1) Nói thế chẳng phải là ché
bỏ khoái-lạc. Khoái-lạc cũng có
nhieu hang: khoái-lạc cao-quý
và khoái-lạc đê-tiễn. Kể theo
giá si mà chẳng biết tìm tới
thú tham cao trong âm nhạc,
văn-tho, si mà chẳng hâm-cá
bẩm-thiếu của cái khoái-lạc hàn-
hạ.

đã dù, hi-đuyệt lại càng
sau xa thẩm thia.

Nhà nghệ-sĩ vui mừng cái
viết thi đấu minh muôn sáng
tạo ra đã hoàn thành; người
mẹ vui mừng, cái vi-dâ sinh
ra được một đứa bé. Người
tác-niệm vui mừng cái vi-dâ
giúp cho đồng loại xưa dùi
được ít nhiều đau khổ. Cái
vui mừng ấy, cái hi-đuyệt
kỷ có được, là vi-dâ làm nên
được một công cuộc, đã đem
sự sống lại cho một vật gi.

Có người bảo rằng cái vui
mừng ấy cũng chẳng có quý
gi: nhà nghệ-sĩ, nhà ký-nghệ,
nhà tu-thiện mà vui mừng
chẳng qua là nghĩ tới cái lợi,
nghe tới số tiền, nghĩ tới
danh-vọng có thể mang tới
cho họ. Không! Các vui
mừng bởi số tiền, cái lợi
nhỏ nhoi chỉ là một vui mừng
tham-luồng, còn cái vui
mừng vì dâ tạo nên một
cuộc gi, đó thật không còn
biết là không cao quý được.

Và chẳng dung-vọng, ôn
nhì là một cái mẩn đê cho kẻ
chưa tin được vào tài của
minh báu vua lily. Họ-sĩ còn
nhà nghệ-tâm-tạng là họa-sĩ
nhà lâm nghe. Nhà thơ
còn tìm kiếm lời khen là
nhà thơ cõi tài vang. Đến
người non dã chắc chắn tin
rằng minh dã sáng tạo
được một ki-phẩm đầy đủ
và vĩnh-lòn, người dã còn
cần gì lán-tạng khen ngợi
nữa, người dã cảm thấy ở
trên sự vinh-sự, vì người
đó là kẻ sáng tạo, vì người
đó biết thà, vì cái hi-đuyệt
người dã cảm thấy là hi-
đuyệt của thành-tuân. (1)

THÀNH THÉ VĨ

1) Bộ sưu hi-đuyệt của Bergson

Các sách
của Trung-hàn Thu-xá

CỘ TÙ HỒNG
Giáo-điển của Khổng-Phong
giá 1000

TÙI BẮC SAIGON
phi VN - phi 1000

Còn quy phong lưu

Giáo-điển của Khổng-Phong
giá 1000

GIÁO CƠ ĐEN
giá 1000

Hai sách của nhà thơ:
TRUNG-BẮC THU-XÃ
25 M. Henri d'Orléans Ravel

Các ngôi hagy đăng:
PHẦN TRÍ BỐNG-DƯƠNG
(Graphite Indo-chinois)

Mô-đun hàn chi II: phế Lu Loakay.
Đã được công nhận là tinh-không-kem
gi-ognep khát, sống viên-cảm-thập.
Gửi hàng không khắp Đông-duong.

SỞ GIAO DỊCH :
ÉTE, TRINH - BÌNH - NHÌ
109 A. Avenue Paul Doumer Haiphong
đ/c. TEL. AM-NHÌ Haiphong - TEL. 10
Còn đại-lý khắp Đông-duong



Anh-Lát

58 - Route de Hué - HANCH
Giày, dép, giày-tan-thời v.v...
Toán giá 150, kiều dép, giày thời gi
(The Catalogue kinh doanh).
Bán buôn và bán lẻ kháp-mục nết.

LẨU, GIANG

Mặc bịnh tinh
và ném uống thuốc của **BỨC**
THƯỞNG-**DUONG**-**131** route de Hué
Hanoi sâ khôi

Thức lẩu 1500 một vs. Giang
1500. Nhập chửa khoán. Kem
nach cho dou, chứa đủ các
bệnh người lớn, trẻ em. Bán
giá cao, dou, hoan tám.

Ai dùng có thể tự chữa lấy
bệnh và trở nên dân-danh - ý
là nhô có các cách thuốc của

cụ Nguyễn-an-Nhân bằng
Quốc-đảng có cùi chè Hán
1) Sách thuốc chén dâu, sét 2000
2) Sách thuốc chén dâu mai 2000
3) Sách thuốc gác-truyền K.N. 2000
4) Sách thuốc kinh nghiệm 2000
5) Y-học Tông-thực (mùi hòn tên lá)
6) Sách thuốc Nhị-hán T. H. 2000
7) Sách Nhị-hán opac. Guồn liệu phương
2000

8) Sách thuốc đê phòng và chữa
hàng hán 2000.

10) Sách về nón-hat-thuong Linh-đung
1000

Ü xin gửi mua thêmぐれ. Tôi,

mendant để cho nhà xuất-bản:

NHẬT-NAM THU-QUÂN

MANOI

Tuần lễ quốc tế

(Tiếp theo trang 2)

Đã mới đến và cuộc giao-chiến chính thức mới
bắt đầu. Quân Anh muốn thu được một vài phần
thắng lợi và tránh khỏi một vụ Dieppe thử hai
thì il nhất phải có độ 90 sự doan nghĩa là độ một
triệu quân đòn hòn-hàu và có dâu chiến-cụ tốt. Mỗi
triệu quân đòn bộ phải lùi sinh-tới hai phần ba quân
linh trước trận đánh quyết liệt. Mỗi tên quân đòn
bộ như thế phải cần có 15 tên tên đòn để chờ
lượng thực khi giới, mỗi triêu quân phải cần có
tới 15 triệu tên tau.

Về mặt trận Nga, theo lời tuyên bố của trung-tướng Dittmar, phóng-viên quân sự vố uyên-truyền
thanh thì mặt trận Đức hiện nay rất vắng-vô g
và nhô dô sê có thể tấn-công được. Sau hai nă
chiến-tranh liên tiếp, nay mới thấy cuộc chiến-tranh
bằng hòn-hàu xuất hiện ở mặt trận phía
Đông. Tình-hình tạm yên báu giờ chỉ là tam thời
vì cả hai bên đều-thủ cần phả nghĩ-ngợi. Thời-kỷ
đó kéo dài ra vì bên nào cũng có ý muốn đe nh
một trận lớn trong những trường hợp hợp-tiến,
tán-dâu khống-chóng chèng thi chảy cũng sẽ sảy ra.
Đức nhận rằng quân Nga vẫn đóng-hor nhiều.
Tình-hình quân Đức hiện nay có thể lâm-tất như
như sau:

1) Có một số quân nhiều hơn đã sẵn sàng chiến-
đấu.

2) Có một số quân tình-nguyễn nhiều hơn và
séc chiến-dâu hon trước.

3) Số chiến-xu xuất-sản cũng nhẽ hon và linh-
sao-hor. Số đó có thể quá hàn-sự thiệt hại của
quân Đức.

Trong lúc đợi cuộc đại-lấn-công mùa hè 1943, ta
thấy cả hai bên cùi có các đội lùn-tiều và phi-
quân hoạt-dộng dữ Tuần-lễ trước một ngón nắn-pi
trong phong-pháo Đức đã đến đánh các xưởng chế-
lắp binh khí và chiến-xa của Nga ở Gorky và mây
hôm san-pi-quán Nga cũng sano đánh các thi-
trận kỵ nghe phía đông Đức đe già-thủ

Ở miền Đông-Á, trừ các môt trận ở Hoa-trung và
cuối-không-chiến-tuần vừa rồi, cũng rất yên-đòn.
Theo môt báo thông-cáo của bộ lồng-tu-lệnh hoàng
quân thì trong ba tháng từ 1 Mars cho đến 31 Mai
đó ph-cơ-ben đồng-minh bi các bộ đội cao-xa cùi
Nhật-hợp được ó miền nam Thái-binh-duong có tới
300 chiếc. Tin này đã rõ ra rằng các đội phong-
không của Nhật rât là tiến-bộ

Và rồi tướng Mac Arthur lồng-tu-lệnh quân
đồng-minh ở Úc-dai-lại đã đến Sydne để hội-dâ
với thê-tướng U.S. là M. John Curtin bén vě link-
binh chiến-tranh ở miền nam Thái-binh-duong.
Cuộc hội-hợp này đã đến sau cuộc hội-hội-nghi Hoa-
thịnh-don và sau lời tuyên-bố cùi M. Churchill ở
kinh-dô Hoa-kỳ nói linh-hình Thái-binh-duong
cùi quan-hé chẳng cùi gìn linh-hình Áu-châu.
Như thê-có lẽ phe đồng-minh đã dâu chiến-lực và
không theo-thayết dâu định là Âu-ctâu trước đâ
chẳng? Hoa-kỳ sẽ phát-thêm phi-cô phông-phao
hang-hàng song Úc nhưng cũng phải i-tai nữa
phi-cô-dô mới sang-tới nới. Ở miền tây nam
Thái-binh-duong này nêu đồng-minh muôn-tần-
cung thi trước hết phải có một lực-lượng khâ-lón
và không vâ-hai quân-cùng đù-ian-vân-âi. Ở khâ
nay hiện Nhật cũng đã đến thêm-quân lính và
chiến-cùi đến linh-hình ngày nay vẫn là linh-
hình-chòi

Về mặt chính-tri, vira-đi-thu-ührung Lava' đã đc
một bài diễn-văn quan-hé nỗi rõ về linh-hình ở
Pháp. Tại Bắc Phi, úy ban g-iá-phông-quốc-gia
cùi phe Giraud - de Gaulle hợp được mấy kí-riay
lại tam hoan, chua rõ đô co phâ-là chàng-triều
một cuộc bắt-hỗn núa g ưa-hai phê-nghich-chảng?

Chi-h-phủ mới ở Argentine đã lugen-bô rõ thai-
độ trung-đáp cùi mình-nén đã được nhiều chính-
phủ công-nhận trù Hoa-kỳ và Anh.

4 MÔN THUỐC BỒ CỦA NAM
PHỤ, LÃO ẤU DO NHÀ THUỐC

ĐÚC-PHONG

45, Phố Phúc-Kiể, Ha-oi phát-hành

Các cu-nén-dung:

THUỐC BỒ ĐẬP BỒ BỨC-PHONG 2\$00

Các ông làm-viec nhiều-nén-dung:

THUỐC BỒ THẬN BỨC-PHONG 2.00

Các bà-các-cô-nén-dung:

THUỐC BỒ KỈNH BỒ HҮẾT 1.70

Các bà-phái cho trẻ em-uống-thuốc:

THUỐC BỒ TÝ TIỀU CAM 1.50

BẢN BƯỚN, BẢN LỀ BỒ THỔ; SỐNG

THUỐC BÀO CHẾ VÀ CÁC THỦ-SÂM

ARISTO FIXATEUR IDÉAL POUR LES CHEVEUX



CAI

Lần đó có lẽ là lần đầu mà cũng là lần cuối cùng tôi nói với Nguyễn Quốc Tự rằng dài như thế, họ đã ra dáng ài ngại cho tôi, nhưng sau ý hồn cái khôn khi đó làm cho anh không chịu được, anh bèn cầm lấy cái banjo vừa gảy ầm lên vừa nói:

Anh ơi, em cũng muốn khuyên anh lâm, khuyên anh cái thuốc phiện ai đã xem có «cứu vãn» được phần nào chàng. Nhưng thứ thực với anh rõ ràng thấy hình dáng anh như thế, cái cách hút của anh như thế, em không có cái lý tưởng id dại là khuyên can anh nữa, vì em biết trước anh không thể pao cai được. Cái gì thi công đã chậm quá mất rồi. Vậy trong khi em còn chờ thà bị hit vào được anh cứ hút nữa, đừng nói vẫn vui nhỉ hai cái bờ, mà tì vi em làm cho em đã điều phả g eo, anh cứ cho phép em được ăn, chơi cho thỏa thích. À, hôm nay, ở chùa Vạn Cử hội anh có đi với em không nào?

Tôi đã toan từ chối ngay nhưng không hiểu lúc bấy giờ ôi nghĩ làm sao, tôi lại ra hiệu bảo anh ngồi đây. Tôi phải hút thi đì đâu mới đi được chứ? Quốc Tự ngồi đợi tôi và chung tôi không nói với nhau gì nữa. Anh hút anh hòn và ấy gương soi đoạn kêu to lên rằng:

Ôi trời, chết em mất rồi, anh ơi. Ở voi anh trang cát mây tháng trời mà sao người em ta khac hồn này?

Đến lúc đó tôi mới nhìn kỹ anh Quốc-Tự. Anh dồi khác thật. Thị ra ở chung buồng, nằm cạnh bàn đèn với tôi và tụt anh không hút, khói thuốc phiện nó cũng ám anh, và da mặt anh cũng vì độ mờ vàng ênh như một người già nước. Quốc Tự bén sis di lấy nước rửa mặt và anh kỵ và anh co, và anh sá sả phòng và anh lấy da mà cọ mă, mà kỵ mă. Không ăn thua. Anh hé lèa môi tiếng như một người bỏ khói thấy đứa con trai của mình ngã xuống ao bão tôi hút phiến phiến để cho anh ra ngoài. Đường xóm khít kín và gò có đem lại về hóng hào cho mặt anh không. Tôi vẫn chưa di được

hay là hối-ký của một người đã nghiên cứu cái thuốc phiện

của VŨ BANG
(xem lùi số 138)

bởi vì chưa hút dà. Quốc-Tự lại đánh dân, và nón tống đồng bờ sau anh lại giục tôi dậy mặc quần áo đi ra bên ngoài «chết cùi ngồi» mãi như thế này, tôi sẽ mặc bênh hoảng dàm mà chết mất.

Xin thử thực với các ngà, tôi không bao giờ có cái ý chơi lừa bạn, làm cho bạn mất thời gờ. Quả thực trong khai bài, tôi vẫn muốn di chơi lâm, nhưng, đau khổ hay mà cũng薪水 cười thay! Một khi thuốc phiện đã dày dù rồi, tôi tự nh ên hứa chán nản rời rã hết, không thiết làm gì cả. Tôi chỉ muốn nhầm mắt lại và nghe cái bênh hoagan của tôi đã tiến bộ như thế nào. Tưởng là tôi ốm, Quốc Tự bắt lên ba tiếng: một tiếng để biếu lợ sự tức giận bị bạn đánh lừa, tiếng hứ hai để khinh hì một thằng lười biếng và tiếng thứ ba để cho mọi người biết rằng: «Không cần, a cứ đi đây». Và Quốc Tự di thật, di với hai người bạn khác,

Chiều vđ, mặt vẫn vàng vôt như thường, anh giới thiệu với tôi một lúc hai người bạn đó: anh Nguyễn Văn Tiên kỹ sư cũng đi du học Pháp mới chuyển với anh và một «mè tay» lúu nón cũng vỗ tay vào cái nón định vị tiền mà mời những người trai trẻ di xem chiếu bóng. Anh ban kỹ sư của chúng tôi không nói mà cũng không di xem chiếu bóng. Rút từ hai túi quần ra lấy hai hộp thuốc năm rồi lại móc ở túi áo ra hai hộp thuốc năm — ví chí là bốn — anh cởi áo nón xuồng bành đèn tôi và hút. Anh không lèm được, nhưng hút được hút một lúc bốn hộp thuốc năm không saí. Trong khi đó thị Quốc Tự và cô bạn gái đánh dân và hát tây âm T và cười dưa và nói riu ra riu ra như có những bàn tay cùi vén nách vậy. Tôi không cảm phái xác rằng cái không khí âm T, lúu nón, đã quen với tôi lâm lâm nón tôi không lấy thế làm khó chịu chút nào. Tôi hể hê có mặt để quên họ vui chơi, nhưng thầm hại cho thời tôi! Thật, đến tận lúc đó tôi mới cợp hiểu tôi là một người khốn nạn. Khốn nan bởi vì tôi không có sức, bởi vì tôi là người ốm, bởi vì tôi sáp chết. Tâm trạng đó lúu lắc đó có lẽ đúng như tâm trạng một vai chính trong một truyện Pháp giám đam cả

tông danh phù thê và phú quý của đời người mà dồi lấy một chút sướng thỏa cho làm vây. Chao ôi, chính mình lại nom thấy mình ngờ ngẩn, am thầm ở giữa đám người vu vén; trong kh người ta eigt cười thô thich mà mình thi sáp chết, còn có gì khô nào cho bằng!! Thêm chơi chung không được, thêm hút nhiều cũng không được. Anh muốn kêu lên một tiếng để cho thau đến tận trời, anh muốn than rằng thà anh chết còn hơn sống mà phải đơn đòn như Vũ Ich. Anh không còn sức để mà kêu to nữa, đàm mà than thở nữa; nhưng vì có kèn được có than được thì bài quá cũng chỉ là một cái trò cười cito thiên hạ mà thôi. Ai nghe anh? Ai thương anh? Cái lè trời dát do theo luat tuan hoan cù: sướng lâm hi khô, trè mai phái già, hưởng lâm thi phái ốm. Ma xá hội phiền hoa lịch sự thì là cõi nghỉ gác những người dàn ốm, già nua, khô sở ra ngoài. Những người đó nếu vượt qua giới hạn mà vào những nơi voi sú, súng, thi, không những đã chẳng được một lời an ủy đã bị người ta khinh bỉ, tai ốm k, bùi vi thấy minh trợ tro là khắc nứa.

Biết cái thân phận mình như thế, tôi dành cảm lèng không nói nữa. Tôi có nói những ý nghĩ thầm kín vào lòng. Phẩm cái gì có nên thi nó trước cũng như trước tước hi bờ phải và cho nước chảy ra ngoài. Tôi cũng vậy. Người vang danh cũng không lại! Đành là tôi chết cầm trong tay rồi. Chết! Chết! Ngày trước cái tư tưởng muôn chết của tôi mạnh liệt bao nhiêu, kỳ thay, bây giờ cái tư tưởng muôn sống của tôi lại mạnh liệt bấy nhiêu. Năm theo thực một đêm, mà sáng hôm sau lại thấy mồ mệt đay, trong thấy người ta di lai xám ết ở dưới đường tuy tôi không chấp tay, nhưng thật quá có lâm thầm khẩu nguyên và cảm ơn Thượng Đế vẫn còn cho tôi làm một người

trong lúu chung sinh khỏe mạnh kia. Giá mà có i hép thán gi cho tôi được như hoi Giá mà có một thứ thuốc gi chả hèn ý học mới làm cho tôi được hồi sinh! Người ta vẫn thường bảo: «king thuốc phiện diệt độc và làm cho những lính ghét ghen thù oán nhau tiêu tan». Tôi nghiêm thi không phải. Ở trong một tâm hồn cần cỗi, ở trong một thê xác khô héo, những lính ghét

XII (1)



CAI

đó là lần đầu
lần cuối cùng tôi
Nguyễn Quốc Tú
như thế. Thoả dùn
he, anh cũng ra dáng
tôi, nhưng sau
khi không khí đó làm
không chịu được,

hay là hối-ký của một
người đã nghiên và
đã cai thuốc phiện

của VŨ ĐẠNG

(xem từ số 133)

em cũng muốn khuyên anh lâm,
anh cai thuốc phiện ai đã xem có điều
phản nào chẳng. Nhưng thử thực
rằng trong thấy hình dáng anh như
cách hút của anh như thế, em không
tưởng là đại là khuyên cao soh nết,
lết trước anh không thể nào cai được.
em cũng đã châm cúm rồi. Vậy trong
còn chờ ra hit vào được anh cai hút
nói vẫn vờ anh qua. Cứu em, nhở
em vẫn khỏe như hai cái bể, mà ti
n cho con đà điều phái giao, anh cù
em được àn, chời cho thoa thích à,
chứa Văn có hội anh co đi với em

toan từ chối ngay nhưng không hiểu
lý do tôi nghĩ lầm sao, tôi lại ra hiệu
ngồi đợi. Tôi phải hút thi di đâu
vợ chư? Quốc Tú ngồi đợi tôi và
không nói với nhau gì nữa. Anh hát
và áy gươong soi đoạn kêu to lên

i, chết em mất rồi, anh ơi. Ở voi anh
này tháng trời mà sao người em là
thế này?

đó tôi mới nhìn kỹ anh Quốc-Tú,
thác thật. Thị ra là chung buồng,
ban đèn với tôi và tuy anh không hút,
phiên nè cũng am anh, và dù mệt
l đờ mà vẫn ênh như một người
Quốc Tú bèn sai đi lấy nước rửa
ký và anh co, và anh sát sà phòng
da mà co mă, mà ký mă. Không ăn
át lên một tiếng như một người bố
con trai của mình ngã xuống áo
phông phiến để cho ynh ynh ngồi
khi trời và gió có lẽ đem lại về hóng
anh không. Tôi vẫn chưa đi được

bởi vì chưa hút dà. Quốc
Tú lại dâun dàn, và nứa
t ống đồng hò sau anh hủ
giục tôi dậy mặc quần áo để
ra bên ngoài. «chứ cứ ngồi
mãi như thế này, tôi sẽ mặc
bệnh hoảng dàun mà chết
mất».

Xin thử thực với oác ngà, tôi không bao giờ
có cái ý chơi lừa bạn, làm cho bao mất thời
giờ. Quả thực trong khi hút, tôi vẫn muốn đi
chơi lâm, nhưng sau khô thay mà cũng nực
cười thay! Một khi thuốc phiện đã dày dà rồi,
tôi tự nhủ: «hảy chán nản rồi rờ hết, rồi
tự lâm si cù. Tôi chỉ muốn nhảm mải lại vâ
nghe cái bệnh hoạn của tôi là bùn mà như thế
nào. Tưởng là tôi ngà, Quốc Tú hét lên ba
tiếng: «một tiếng để biểu lộ sự tức giận bị bạn
dành lừa, tiếng thứ hai là khinh bỉ một thằng
lười biếng và tiếng thứ ba là tố cho moi người
thì rằng: «Khổng cùa, a cùi đì dây». Và Quốc
Tú đi thật, đi với hai người bạn khác.

Chiều về, mặt vẫn vàng vọt như thường, anh
giỏi thiệp với tôi một lúc hai người bạn đó;
Anh Nguyễn Văn Liên ký sự cũng di du học
Pháp một chuyến với anh và một em tên Tú
lúc nào cũng vay tay vào cái nịt đang vi tiễn mà
những người trai trẻ di xem chiếu bóng.
Anh ban ký sự của chúng tôi không nói mà
chẳng không di xem chén bóng. Rút ở hai tui
quần ra hai hộp thuốc nằm rồi lại móc
túi áo ra hai hộp thuốc nằm — ví chí là bốn —
anh cởi áo nǚn xuống bàn đèn tôi và hút. Anh
không tiễn được, nhưng hút được hút một
lúc bốn hộp thuốc nằm không sai. Trong khi
đó thị Quốc Tú và cả bạn gái đánh dàn và hát
tay lùi I và cười dồn và nói riu ra riu ra
như có những bón, tay cùi vào pách vây. Tôi
không cần phải phân rõ ràng cái không khít lùm
t, lúc này, đã quen với tôi lâm lâm nắp
tôi không lấy thế lâm khô chịu chút nào. Tôi
hết con mắt để nhìn họ cười chơi, nhung
thảm hại cho thân tôi! Thật, đến tận lúc đó
tôi mới cợc hiểu tôi là một người khốn nạn.
Khoản nan bồi vị tôi không có sức, bồi vị tôi là
người ấm, bồi vị tôi sắp chết. Tâm trạng đó
lại đó có lẽ đồng như lâm trong một vai
chính trong một truyện Phap giám dem cù

sóng dâun phủ thế và phủ quý của đời người
vì đó lấy một chút sướng thỏa cho tâm vây.
Chao ôi, chính mình lại nóm thấy mình ngó
ngắn, âm thầm & giữa đám người vui vẻ; trong
nh ngõe ta eet cười thỏa thích mà mình thi
sắp chết, còn có gì khô nào cho bằng! Thêm
như cũng không được, thêm hút nhiều cũng
không được. Anh muôn kêu lên một tiếng để
cho thấu đến tận trời, anh muôn than rằng thà
anh chết còn hơn sống mà phải đón đau như
võ Ich. Anh không còn sực để mà kêu to
nữa, để mà than thở nữa; nhưng vì có kêu
được có bùa được thì bắt quá cũng chỉ là một
cái trò cười cho thiên hạ mà thôi. Ai nghe
anh? Ai thương anh? Cái lè trời! dàt do theo
luật tuân hoán cù; sướng lâm hi khô, trè mãi
phải già, hưởng lâm thi phải ốm. Ma xá hội
phiền hoa lich sự thi dà cõi nghi gac những
người đau ốm, già nua, khô sô ra ngoài. Những
người đó nêu vuiệt qua giờ hàn mì vào những
nơi vui sướng, thi, không những đã chẳng
được một lời an ủi đã bị người ta khinh bỉ, lại
sòn k' bùa vì thấy minh troi là khắc nứa.

Biết cái thân phận mình như thế, tôi dành
sản lồng không nói nữa. Tôi có tên những y
nghi thăm kín vào lòng. Phàm cái gì cũ nết
thì nó tuc cũng như nước tặc hi hờ phải vỡ
để cho nước chảy ra ngoài. Tôi cũng vậy.
Nước mắt tôi và ra dàn dưa. Nhưng tôi quay
di chỗ khác để cho không ai biết rằng tôi khóc.



XII (1)

Bến thắng chập nám ấy thi tôi liệt giường
liệt chiếu. Thuốc phiến hút ít hẳn đi. Giá
không hút mà nó không vật, thi có lẽ hàng
tuần lễ tôi cũng không thêm hút. Hút gươong
gao hút cho xong bữa. Thế rồi tôi lại cuộn
tron trong một cái chăn bóng rách như một
con sâu con bọ nấm chôn ở trong cái tổ cha
nó trong mìn đồng rết lanh đê chờ lúc tan
dương khai thái lại dở dạy bò ra ngoài kiếm
ăn. Nhưng tôi thi tôi còn chả gi nữa, hờ giờ?
Chân giời mìt lâm mà người khách bộ
hành đã mồi chén quá mìt rồi. Bên ngoài kia,
cái hành hao trời đất kêu lên mà người ta thi
huớc di ròn rập để tranh hau cá sòng. Con dàn
con dàn cũng thích sống hồi vi nó kêu lên; nzon
cà cát cũng thích sống hồi vi nó rụp rây;
lán khói dàn hép bốc ở ống khói nhà kia cũng
thích sống hồi vi nó bay yết lèn trời rồi tan
miec ra khắp chỗ để hòa mìn với thiên nhiên.

Ở mà là thà! Không hiểu tại sao một đồ tôi
lại có cá ước vọng cuồng xuẩn là không sống
hồi... tôi? Dùm đêm nám mà ngâm nghĩ hương
chu cái số kiếp của mình, tôi thấy mọi vật
trong buồng đều như hung mịt mà không thương
tôi... Nhưng mà hãi, bây giờ có khéo thương
cho mấy, còn eo làm gi được nữa? Người
vàng đánh cũng không lại! Bành là cái chết
cầm trong tay rồi! Chết! Chết! Ngày trước cái
tử tướng muốn chết của tôi mãnh liệt-hao

nhiều, kỳ thay, bây giờ cái tử tướng muốn
sống của tôi lại mãnh liệt bấy nhiêu. Nằm theo
théc một đệm, mà sảng thõm sau lại thấy mờ
mặt đung, trông thấy người ta di lại xóm lết ở
dưới đường tuy tôi khuya chắp tay, nhưng
thật quá cổ-lận thẳm khấn nguyên và cảm ơn
Thượng Đế vẫn còn cho tôi làm một người

trong lũ chúng sinh

khắc mạnh kia. Giá
mà có hép thân gi
cho tôi được như
hơi! Giá mà có một
thí thuốc gi cùa
nền y học mới làm
cho tôi được hồi
sinh! Người ta vẫn
thường bảo rằng
thuốc phiến diệt
dục và làm cho
những lính ghét
ghen thù oán nhục
tiểu túp. Tôi nghiêm
thì không phải, &
trong một tâm hồn
cần cùi, & trong một
thể xác khô héo,
nhưng ti h ghét

ghen thù oán cùa tôi lúc bấy giờ lại nỗi lòng mãnh liệt hơn khi nào hết. Các ngài có biết tôi hy vọng gì không? Tôi hy vọng mọi thế giới hối tiếc, một vị tinh tú như chém vè vị tinh tú kia làm sao có thể địa cầu. Đã dành là nhữn việc đó không thể nào mà xảy ra cho được. Tôi rứt bỏ cái hy vọng của tôi lại vậy. Tôi muốn đi đi lại lại được mà thôi. Như thế cũng là đủ quá, bởi vì như thế cũng còn là sống. Tôi muốn đi đi lại lại được để mà thấy lấy không khí với người mang cảm giác kia, và mà anh một thời cóm với người ngồi xe có hai chậu cát kia, để mà ngõm một giấc ngủ với người anh mày tan tát bát cát kia. Bên tai tôi vẫn vang vẳng một câu sách mà tôi không nhớ đã đọc ở đâu, chí biết là đã đọc bùi còn ở trường Trung Học: « Đó là cái giờ hoai của người sáp ché! » Sáp ché? Ủ thi sáp ché đã sao! Nhưng tôi cứ muôn nhà vây: muôn sống, sống như con trai con hổm trên hổm đã cũng được, miễn là có hâm được cái chết đúng đắn với; mà sống mủ lòi què quặt cũng được, miễn là sống mà thôi. Thường thường xem báo, ta vẫn thấy nói người này tu từ vì bệnh nặng, không khỏi được; người kia nich' ử vì đương trai trê khốé mạnh; mà bị mủ hôi mắt. Tôi cho rằng những người đó nếu không là những kẻ siêu phàm thì ra cũng phải là những người ngon dốt lầm. « Sống, cõi lấy sống, nhất là sống như con sáu họ như cây cỏ mọc, quy hò là sống » ấy là cái nghĩa chính của đời người ta. Sao lại có kẻ không tin trời mà lại hủy hoại thân thề như thế đây? Bất giác, tôi nhớ lại những nam cùa khốé mạnh, mồ iết, anh em lại già nhau đi chơi chùa và xem những hội hè định đám. Ở trong những đám hội đó bao giờ cũng có những tân tật bát cát, những người mà trời không thể hêu riếu hơn được nữa, như ñòi ở hái bên về đường để phô cho những cái thân thề thối tha như bão, những cái tay chân què cụt, những cái mõm quái dị. Tần những

cái mà, thế phân gốc một cách chế nhạo là « người » đó ra ngồi đây để cầu xin một chút lòng thương thi phải. Theo như Kinh Thánh thi thiên đường là của họ, nhưng thiên đường là cái gì? Như nước Tứ Bá Đại ngày xưa và nước Án Độ ngày nay, xã hội nào cũng vây đều chia ra hai hạng người: hạng trên để sai phái và hạng dưới để cho người ta khinh bỉ, thậm chí đón con đường mà hạng dưới đã đi thi hàng trên không bao giờ dám dè chê đến nữa. Những người tan tật bát cát đã không biết cái công uớc đó, lại còn dám dò cái mặt ra chốn người ta vui thú, làm cho buồn cảnh hồn hoan, thật là đáng tội. Họ làm cho người ta lòn múa và bao nhiêu lần tôi đã nghe thấy chúng bạn nói ở bên tai tôi như thế này: « Nếu trước bát tội tôi phải đùi que mè sút như hòn ái xin này, tha là tôi chết ». Hình như tôi, tôi cũng đã coi nó là tội thế. Tôi nói thế bở vì tôi sướng, bởi vì tôi khỏe, tôi chưa biết cái chết là gì; nhưng đến lúc này thì tôi thực hiện rằng khi nói câu ấy tôi đã làm một điều ròid. Mâ vì ông, ở trong cảnh như tôi, ông cũng đến nghĩ như tôi vậy. Chao ôi, muôn khờ nhoài nhoài tôi khờ, muôn đau đớn thế nhoài thi đau đớn, muôn đầy đoa tội thế nhoài thi đầy đoa, nhưng xin trời cùi cố sưa hâm cái chết cho tôi lại một ván nám. Tôi sẽ không thêm muôn, không từ giận, không nghĩ ngại. Ngày nay: tôi nhâm mật lai là sống như một vật vô tri, tì gai bô, những sự rối ren trong óc đi, tôi không nghĩ đến cả tội hiện đang là một người bệnh trọng. Con trai, con ốc, cái hoa, cái cỏ cũng sống như thế, nghĩa là chịu lấy cái súi hào lòn của tạo hóa, vô tình mà tự dưỡng láy mình. Trong một lát tôi sung sướng & trong cái huyền mông đó - cái huyền mông nó làm cho ta mè sảng, nó làm cho ta tưởng rằng ta khờ bênh và ta muôn kêu lên. Nhưng hò mò miêng thi lại đứt hơi đứt ruột. Tôi mơ màng, mơ màng như ngõ mà lại chư thức, như tinh mà lại như mè, và tôi thấy hiện ra ở trước măi những cảnh vàng son rực rỡ. Giữa những cảnh

đó, có khi là thầy tôi hiện lên chẳng nói chang rằng gì cả, cứ cúi đầu xem sách một mình. Có khi em tôi khinh như mồi công việc gì làm, quay lại nhìn tôi một thoáng rồi đi; có khi là cu tôi, ông tôi, nhưng thường thường thi là có tôi. Cũng như các người trước có tôi lẩn nèo cũng vậy, chẳng nói chẳng rằng gì cả, chỉ chep mắt nhìn tôi, hoặc bung mặt mà khóc, hoặc sai người lái ghế dove bờ mả bảo tôi lên. Tôi chung chình không bước lên đón vội. Vừa ngoanh di ngoanh lại thì cái đờ dà ra khơi thi bao giờ, mà chung quanh chỗ mình đứng thi thanh u vang vè qua, tôi rụt mình hép lên một lời: « Cõi đợi tôi không? Tôi nhớ chuyến đò này thi biết đón bao giờ mới có ».

Vừa nói đến đây thi một bàn tay khẽ đập vào minh tôi. Mát dâ mõi nhưng tri óc tôi, tôi vẫn còn thấy cái cảnh huyền áo mà tôi vừa thấy.. bảo là trong giấc mơ cũng không dùng mày bâu tâng cuộc đời thực-te là cặng không dung nua! Tôi nâm im lặng không cung khóng đón trả về đàm với cuộc đời - và sau khi thật xác chán - tảng những cảnh minh vùa sống hoàn toàn là giả giải, tôi mơ giọng mất hận lớn đe xem người xưa gọi tôi là người nào. Đò là tên tôi, tên tôi. Y nót:

— Ông xoi thuộc đi. Sao hôm nay ông nói sang nhiều thế vậy?

Không trả lời gì nó, mà cũng chẳng thuật cho nó những cảm giác rùng rợn tôi vừa trải - với vi trước sau tôi vẫn cố giấu bệnh, không cho ai biết - tôi lại cầm cái giục lâu hít, nhưng tôi khong kéo được đều nữa, điều thuốc nào cũng em mõi mà khong hết.

(Ký sau đăng tiếp)
VŨ BẮNG

SÁCH ĐỜI MỚI

MUỐN HỌC GIỎI (giáo dục gia đình) của Thái Phi	HAL TAM - HỒN (xã hội tiêu thụ) của Lê Văn Truong 1500
THÀNH NIÊN KHÔM (các thứ vòi đùi mõi) của Đào Văn Khanh 200 trang	NGƯỜI MÈ TỘ - LỐI cõi văn-Truong (in lâm thi cửu) mõi suôn 1500
GỢT MÁU SÁU CÙNG truyện lịch sử của Phan Trần Ghi 1500	KẾ ĐỂN SAU của Lê Văn Truong (in lâm thi cửu) 1500
HUYỆN HỌC SINH của Lê Văn-Truong - Thái Phi, Phan Trần - Chúc, Phan Cao-Giông, Mistro V.v., mõi 4p 1500	NGƯỜI ĐÀN BÀ của Lê Văn Truong 1500
LÝ MỘT HIẾP NGƯỜI cõi Lê Văn Truong 1500	GỢT NƯỚC MÁT BẦU TIỀN cõi Lê-van-Truong. 1500
MUỐN CÓ HÀNH THỐNG kê các sách giá trị, xin gửi \$0.06 tiền vè cho: Nhà xuất bản Bời Mới 62 hòng Cót Hanoi 1638	TÔNG-ĐỀ: 125 Hàng Bông, Hanoi Bại lý Đề-thắng, Mai-Úng, Nam-tiền: Saigon Nam-cường: Mytho, Vinh-hung: Vientiane

31

Chuột biệt đi như người

(Tiếp theo trang 9)

chuyên làm nghề di dò phá tò chuột, lượm quis trấn bán làm sinh-nhai.

Khôn nán cho giông Lě-thür một khithay
« già-sìn » bị người ta lồng-đoạn mắt, không
biết vi thất-vọng hay vingh-ønggi thê nao,

ma chung khong còn thiêt sống nữa.
Vợ ngoanh di ngoanh lại thì cái đờ dà ra
khơi thi bao giờ, mà chung quanh chỗ mình
đứng thi thanh u vang vè qua, tôi rụt mình hép
lên một lời: « Cõi đợi tôi không? Tôi nhớ
chuyến đò này thi biết đón bao giờ mới
có ».

Vừa nói đến đây thi một bàn tay khẽ đập
vào minh tôi. Mát dâ mõi nhưng tri óc tôi, tôi
vẫn còn thấy cái cảnh huyền áo mà tôi vừa
thấy.. bảo là trong giấc mơ cũng không dùng
mày bâu tâng cuộc đời thực-te là cặng không
dung nua! Tôi nâm im lặng không cung khóng
đón trả về đàm với cuộc đời - và sau khi thật
xác chán - tảng những cảnh minh vùa sống hoàn
toàn là giả giải, tôi mơ giọng mất hận lớn
đe xem người xưa gọi tôi là người nào. Đò là
tên tôi, tên tôi. Y nót:

HỘI CÁC NHÀ THÈ THAO
KHI CẨN BỀN: bóng nón, bóng rổ v.v., sô
nhảy, ts, lao, dia dê, mềm túi, hưng do sô và
các đồ du trong bài tập... Xin gửi thư vè:
THU - THUẬN
57, Rue des Teinturiers, Hanoi
Hàng lâm cửa thận — Giá tinh phái
chàng — Mua nhiều tinh giá riêng

DẠNG IV, SẮP XONG
KHÔNG-TÙ'
HỌC-THUYẾT
của LÊ VĂN HÓE — tra cứu cụ PHẨM QUÝNH
Một công trình trú-tắc và ấn-lot của
S QUỐC-HỌC THU - XÃ

LẠC GIA-BÌNH NÊN DỪNG THUỐC: Điều - Nguyễn

- 1) Thuốc đau dạ dày **Điều-Nguyễn**
- 2) Thuốc ho gà **Điều-Nguyễn**
- 3) Thuốc ho lồng **Điều-Nguyễn**
- 4) Thuốc bồ thận **Điều-Nguyễn**
- 5) Thuốc bồ huyết **Điều-Nguyễn**
- 6) Thuốc cam ty **Điều-Nguyễn**
- 7) Thuốc cam tài **Điều-Nguyễn**

TỔNG-ĐỀ: 125 Hàng Bông, Hanoi
Bại lý Đề-thắng, Mai-Úng, Nam-tiền: Saigon
Nam-cường: Mytho, Vinh-hung: Vientiane

Cô là người Bắc

TRUYỆN DÀI CỦA VŨ XUÂN TỰ

(Tiếp theo)

Hiểu ý Nhâm, Chi tăm-lim theo hận vào một tiệm cà-phê.

Nhâm hỏi Chi:

— Anh uống gì? Bốc? nhohl Chai gát dâu. Nhâm quay ra gọi hồn sáng:

— Phở-ký, hai cái « hổé »!

Hồn sáng bưng hai cốc bia đậm lèn bàn cùng với một đĩa nhỏ cù kiệu. Chi cầm uống một hơi với hồn nén cốc. Chang-lim-dim mắt nhìn ra bên ngoài. Ánh nắng lèn cao, cảnh chợ búa bót tấp-nập, những kẻ đi mua bán tản dàn ra vè...

Chi dường ngõi ngầm, chở ở ngoài bước vào một người mặc quần áo « tuyt so », về mặt bẩm bẩm. Sau, người này, lại có hai người nữa cũng hận áu-phụ di theo. Cả ba cùng ngồi xuống ghế. Người đi trước, hình như vừa cãi nhau xong - chửi thề luồn m ḡng :

— Tui « cọc cách »!

Ngồi gần đèn, Chi nghe nói nồng. Chàng ngó sang bàn nón rồi đứng phẩy dậy. Nhâm biết ý nghĩ lại không kip.

Máu giận tự sôi lên, Chi cố dão xuồng, ứ-tồn hối người vào đó « tuyt so » :

— Lin lối thầy, thầy vừa chửi nhũng người nào đó?

Một phát nhín Cúi, người kia đáp :

— Tôi chết người nào thi can-he gi đến thầy?

Thầy chửi trả lời ngang-angled, Chi càng giận thêm. Chàng nói dồn từng tiếng một :

— Vì tôi thấy thầy nói xú-

phạm « Bắc-lý », mà tôi đây là một người Bắc!

— À rá vậy! Nếu tôi cứ nói ứa, có sao không? ..

Quắc mắt, Cúi nhìn thẳng vào mặt người kia :

— Tôi tôi sẽ dạy thầy một bài học ié-phép, một bài học lịch-sự đối với người Bắc!

Người kia nghe nói sững-sờ xông ra, song hai người ngồi bên cùi lại.

Nhâm, lúc bấy giờ mới ra can bạn, và nói với mấy người kia :

— Người Bắc, hay người Nam cũng vậy, đều là dân con Việt-Nam cả. Người nào là con của Việt-Nam.

Người ấy phải chịu trách-niệm, sao không lại nói châm-đổng, ai không đóng lòi? Đóng trước nbsang quan - niêm phản chí-bẹn-hồi, tôi là người Nam-kỳ, hồn phải có cảm-thán trước với thầy, song tôi cũng phải công nhận là thầy trai. Nên ở địa-vị thầy, giờ thấy một người Bắc nói xúc-phạm người Nam-kỳ như thế, liệu thầy có chịu không?

Người mồ - quần áo « tuyt so » nghe Nhâm giảng-giải, biết mảnh quí, liền nói trước mặt Chi, đỡ tay ra bát, và hầm phong-cái lanh bột-ryc đối với cái tình-thân phục - thiện của người Nam.

Còn nhiều dài-lý

TÂN-Á PHÁT-LÃNH HOÀN

tri sốt rét, ngã nước

TÂN-Á THẠNH-TÂM BẢN

tri thô, lè, kiết, ly,

Tổng phát hành : TÍN - LẬP
300, Route de Hué — Hanoi

Không sáo nếp, không nè-hà người Nam thường rất giàu lòng iy-ai, mà cũng biết đẹp ngay lòng iy-ai, một khi đã nhận ra lè-phái.

Ra ngoài, Chi bảo Nhâm :

— Anh xem tình tôi có hay gay sự với ai đâu, nhất đối với người trong Nam. Vì, phần nhiều là ai xúc-ứn từ bao lâu châm biếm nhau. Nay muốn kết-ehết giài-thân-ai của tình đồng-bảo, là ý tôi, là phái nhân-nhường g nhau đổi chui, trong những sự đụng-chạm hàng ngày...

Nhưng người vừa rồi, cũng hơi vẹ-lè thiệt!

— Thị bão là vò iế! Cảnh ra gi, mặc bộ quần áo này đóng-đầu như thế, mảnh cảm là người có ít nhiều học-thức, sao còn xú-sự như lối té leo, tự xe thử-mò vào giếng đít?

Chẳng thà, với những kẻ vô học, tôi chỉ mỉm cười không làm chép. Không phải tôi tên-nhất thực hành « tết »: « tôi thương hại they kej nòu chái tôi », nhưng nghĩ đến chỗ họ ngu đốt, tôi thấy tội - ghê gi cho họ, họ là gián họ!

— Tôi chắc họ không có những ý-tưởng ấy, nên họ được may-miền học-hành như mình.

Nếu được học-hành, họ sẽ biết đó chỉ vì không hiểu nhanh, chỉ vì lè-thieu-nhán bay ra o-lyi-ning-nhau-tâm, chỉ vì những mảnh-ép « phan chia » cho yếu di.

Anh không thấy ngày xưa, các vua ta chính-phục các nước Chân-lạp, Chiêm-thanh, cũng cái đất phan chia, cát sao anh em họ trong một nhà gièn ghét nhau, dân con họ trong một

nước ác-cảm nhau, cho dễ bù thon-tiền?

Nhâm gật đầu :

— Quả vậy!

— « Một cây làm chàng nên non, ba cây chụm lại nên bón nồi cao », hợp quần già sác mache, những-cáu cách ngôn này, dù đưa trẻ lên ba cũng biế, vậy mà người chịu áp-dụng trong sự chung-cửu của

dân ba xo.

— Đó cũng là một nguyên-nhân khiến cho đất - nước này chảm tiễn-hóa.

— Anh xem bão, thường thường thấy đảng những cuộc xung đột lưu-huỷt ở bên Án-dô giữa Hồi-giao với Án-giao, hoặc với những tôn-giao khác... Cảnh-tuồng anh ra sau tôi không biế. Riêng theo ý tôi, đó chỉ là những hích-vì làm đau lòng những người ôm chủ-nguồn quốc-gia.

Thật thế, phân giải cấp trong giữa anh em đồng-bảo, chia dân-cu làm mấy thứ người trong một giống-nó, định ra gời-hạn lóng mảng đứt trong toan cõi giang-sơn mội nước bay về nhiều tấp-quán phong - ục cho nồng-xú thờ cao một Tô-tô-bao, xay-duyet lám tòng-giao giữa một đoàn-ti... Đó là những cù-chi của một người ty mian lèi-bò o-ai tay minch!

Chợ Nhâm cười, bảo Chi:

— Thưa-tuồng, tôi thấy một hai người Nam « kiêu ngạo » người Bắc là « cọc cách », là « báu nhâm », mà tôi cũng không

rõ nguồn gốc phát ra những tiếng kêu là từ đâu?

Chi cũng tăm-tím cười :

— Hai tiếng « cọc cách » dem

lại được vài người cho kè riểucyt và người thích nghe riểucyt, thi cũng đã bao nhiêu lần gáy ra những vụ đâm-máu giữa người Nam và người Bắc. Có lần tôi được chứng-kiện hai người báu làm cùng số đánh-nhau vì hai tiếng ấy. Tôi hỏi

được nhều khách thă - hương-đến sioch-truong, nhưng phần đông là những người ở xứ Trung-Kỳ.

Về thời kỳ ấy, kỹ-nghệ chúa phat-triền là bao, người Trung-mang theo triết-lý là bao, người trong này.

Người Trung đã có tiếng là hồn-trên-doi, cách-lasses của họ là dành cho người Nam phải cho là « kỹ-hà » « kỹ-euc ». Họ đi đến

cách-cùng mang theo mìn-máy-hòn đã lửa è đánh-lửa đốt thuốc-hút. Mìn-hòn da ở trong bao theo nón, bước chân của chúng, lại đánh nhisp cách-cach, « lèch-cac-ti... ». Có người thấy thế, khóc-hài gọi « kỹ-hà, cọc-cách ». Gõ-lèch, đán-dần-lan ròng thành một danh-biệt phòi-lì-đang. Rồi sau họ bắt đì chí-kết vẫn-thết là « cọc-cách », để chỉ những người mìn-giáu.

Kip đến khi người Bắc vào Nam, tiếng và giọng nói cũng làm cho người xúx là lai, họ không làm sao phân-biet được n.ười Trung hay Bắc nên cứ theo tuoi queo mà gọi thế!

Cũng như ngày nay, người Nam ở Kim-Bien vẫn gọi người Ông-ngoai — bát-cú Tru-g, Bắc — là người Hué. Ông-dung bực mìnch vì cái danh-biệt không dấu-éy, người Bắc lại dùng nó mà gọi giài người Nam.

Tuổi là « cọc-cách » xì tuổi là Năm chi Bắc, hòn quái giòn dù óc họa-rà « cọc-cách » là nón. Nhưng, suy cho chí-lý và lâm



Nhà sản-xuất lớn các thứ áo dài
(PULLOVERS, CHEMISETTES, SLIPS, MAILLOTS V.V.) chỉ có

HÀNG DÉT PHÚC-LAI
77-38, Route de Hué, Hanoi — Bán buôn
kiếp Bằng Phap áo tối không dán sash kip

đến nguyễn-bản thi thi không còn ai là « cợc » nữa. Vì tuổi này kỹ-nghệ đã phát-triển, vật dụng ban một giá rất nhẹ, thiết-udoku dù ai « kỵ » (hà-tiên) đều dẫu cũng không còn muốn dùng da lừa cho ra « cợc ».

Vậy anh em Việt-Nam ta có dùng để gọi nam-cung-tối, hay bô-hỗ cũng nên; mà cái điều cối nhái là biến đổi cối-nghêu nó rời — hai tiếng ấy không phải dùng-kể nói nhục hổ mang chửi — thì đúng đắn ra những bài-kịch cầm múa như da nhiều lần trước.

Nhóm lại hỏi :

— Cái tiếng « bắc nhâm » như?

— « Bắc-nhâm », bởi người Bắc-dêm : « bắc mươi nhăm, ba mươi nhăm, bốn mươi nhăm, v.v. ». Còn người Nam-hì-dêm : « bắc mươi lăm, ba mươi lăm, v.v. ». Số-it đứng trước số-nhăm, sự nghe là tai « vè » ngón-nghé bắt đong-dỗi khiến ta buồn cười, dù ở xứ nào cũng thế, nhỉn khi dẫu là không chửi-tầm.

Nhưng & ngoài Bắc đã có câu phuong-agon : « chửi cha không bằng pha tiếng », nên kẽ théc già không bao giờ cười r Elsa, nhai tiếng ai cả.

— Tôi xem những tiếng ấy một ngày một mắt tẩm-dạng

— Thị việc làm với thời-gian đã khiến ba xứ biếu obso thán yêu nhau rồi. Nhái người Bắc, đấy anh xem, thật càng ngày càng gần-gũi với người Trung-Nam. Hầu hết trên những miếng đất trên cát bẩn-dão chửi S này, đều có gò chán người Bắc. Một tảng chứng : những công cuộc doanh-thuong của người Bắc đây giày & Saigon.

(còn nữa)
VŨ XUÂN TÙ

Chi nhánh Nam-Kỳ và Trung-Kỳ Phòng thuế chứa phổi

15 Radeaux Ha-ol Tel. 1630
SAIGON Ván Bằng 32 Aivaleur-Barros
HUE Nam-Hai, 147 Paul Bert

Gạo hoa lão 15p, chữa các bệnh lao cổ trúng ở phổi. Trù lao thành được 4p ngàn ngửa các bênh lao sáp phát. Sinh phế mac cao 2p, chữa các bênh phổi có vết thương & vết đen. Sát phết trung 2p nhuận phổi & sát trúng phổi. Các thuốc bắc phế kiêm bô thân 1p50 và ngưu trù lao 1p, đều trừ hợp bệnh.

Có nhiều sách thuốc chữa phổi và sách bì thư nói về bệnh lao biếu không. Hồi xin ô-tông cục và các nơi chi nhánh.

NHỮNG THANH NIÊN THÈ THAO KHÔNG THÈ BỘ QUA NHỮNG SÁCH THÈ THAO

- | | |
|------------------------------|------|
| 1.— Miền thanh lực sá | 0348 |
| 2.— Khôe và đap | 0.78 |
| 3.— Sinh lý mới | 0.55 |
| 4.— Thể thao phì đap | 0.55 |
| 5.— Biết bơi trong 2 giờ | 0.55 |
| 6.— Huấn luyện thanh thể | 0.55 |
| 7.— Tập cát và làm cao người | 0.78 |
- Khoa sách này là cao lực sĩ NGUYỄN-ÂN, một lực sĩ cao cấp lực sĩ KHOA-SƠN.

HƯƠNG-SƠN XUẤT-BẢN

ĐA CƠ BẢN KHAP NOI :

GUOC MY NM

kèn, túi tần, túi lịch-sú và hộp thời trang, để thay cho giày dép phu nữ đang khai giá cao gấp bội



phân theo mặt chố theo phương pháp khoa-học, rõ tình cách giá gốc cho da, mặt được luồn luồn tươi sống. Tông phát hành: Tamda et Cie 72, rue Wielé Hanoi — Tel. 16-98

CAI A - PHIEN

Thuốc Tú - Nhí - Khuốc Yên Hồi số 46, giá 1p ve nhô. 3p50 ve lớn ve nhô 1poo uống từng ngày chỉ bán tại nhà thuốc hoặc các đại-lý để các ông không cần tiền mua luôn một lúc, còn các ông ở tỉnh xa, chỉ nhẫn gửi theo cách lĩnh hào giao ngân, nghiên nặng 7poo, nghiên nhẹ 3poo (để khỏi cai đỡ dang mà hắt thuốc). Sâm nhung tuyệt-cầu 1p50. Thang huốc tuyet-cuu op25 và phái trà 1/3 tiền thuốc, nhung phiến dẹp tên M. Ngô-vi-VŨ Viêt-Long 58 Hàng Bè Hanoi.

Còn thêm rất nhiều đại-lý tại khắp Trung-Nam, Bắc xin viết thư về thương lượng.

(ach cau-phi-n vi 18 rieng khong dang duoc ve my mun biет cuoi ve nien ghi ve opot tem (và) lam tieu gioi si co quyen catalogue bien, giay ngoi tre trang, noi do cau benn tre (và) kinh mo, cat-a-phien, hoi le ngua va nhieu thuoc ve khac-han).

QUỐC GIA LOẠI GIA ĐÌNH

- | | |
|------------|---------------|
| 08/một tập | MẠC-BÌNH-CHI |
| | Nguyễn Tú Anh |

NGƯỜI NGHĨA BỘC

Phạm cao công
đã ra được nhiều tập và đã đóng đanh
tách các bài gửi về du thi. Một năm
10.000, sáu tháng 50.50.

PHƯƠNG PHÁP MỚI ĐỂ TỰ HỌC ÂM NHẠC NAM KỲ

Đoàn Nhạc-Linh, Bình Lan
In rõ, mĩ thuật, bằng giấy 461 (Blanc
10x13p500, trên 0.50).

EDITIONS BÀO NGỌC

67 NEYRUT HANOI — TEL: 758

CÁC TIẾNG NHẤT NAM KỲ

Món ăn có tiếng khắp ba kỳ : nem, bánh hỏi, lẩu dê, bánh phở, phở tôm. Cát-ăn sang trọng
lịch sử, mát mẻ.

BAR QUẬN-CỘNG

gác đường Amiral Krantz và
Lacotte Saigon

Sách mới

T.B.C. N. vừa nhận được:
— Tập đặc sản của tạp chí
TAN-ÂU à Saigon nhau đê là
HÀI-QUAN NIPPON VÔ-DỊCH
Đó là một cuốn sách nói về lịch
sử, cách huấn luyện và những
thành tích của hải quân Nhật
từ hồi Minh-trí dny tan, qua
cuộc Trung-Nhật chiến tranh,
Nga-Nhật chiến tranh, cuộc
Ấn-châu-dai chiến trước cho
đến ngày nay là lúc phòng
tuvua A. B. C. D. đã bị tan
tanh. Sách in đẹp — giá 1.000
điệu tranh ảnh, giá bán 1p50.

— BỘI SỐNG THÁI CỘ của
NGUYỄN-DỨC-QUÝNH do nhà
HAN-THUYEN xuất bản, giá
2 p. 20

MỘT NỀN GIAO - DỤC
VIỆT-NAM MỚI (in lầu thứ tư
của THÁI-PHI, do nhà BỘI MỚI
xuất-báu, giá 1.20)

— Bốn truyện học-sing + (SƠI
MỚI) : Quỷ-Dâu-va-Tor-hao
Bóng-nay của Phạm-cau Cát-ô;
Phạm-Ngu-ka-va-Phan-đi-đi-đi
và Sân-nát của Nguyễn-xuất
Hug.

+ HỘI THUỐC, HỌC THUỐC +

— Lê Văn Phan, *Quy-nhien-tuong*
Cao su & hoa, lài-câm kinh-niệm
trong việc hoa-tuyn ton, chay-n
khuôn cùm-thuỷ-Nam, Bắc, có mồi vi
Điều cao-su và mồi vi-danh, y-tho
học-pang-up, mìn-han và diết-hat
còn cách-thông-Bóng-thay-va-Que-ang,
Tay-đi-biết-nhiều-phương-thức-hay
vết-tết, gác-chong-phun, nhai-ch
hành-bò, phu-do, v.v.
— Món ăn mĩ-nhịn-lemon, nước-đ
dầu, nước-soup-thay-Y-lyc
-co, nam-cà và sún-đay (đây xin c
v. Lé-VĂN-PAK) — medecin-cim
N° 18, rue Huu-My-Nam-Tay-Tonkin

Autograph (văn-hiến) creer un tournoiement a n'joi du 13 octobre 1941
Le Club-club do Trung-Sac Tiquan &
Lam-pan cheo Trung-Sac Tinh-Via
36, Bé-Hoài-Osteau — Hanoi

Ge-fa-eze-pan-der
Tropic à 1.000.000 piastres
Camerounais-Garam, au d'Urgue



PRINCESSE

MAY ÁO CƯỚI
24 A. LE QUÝ ĐÔN — HANOI

AI MUỐN DÙNG THUỐC
BỒ CỦNG TÌM THUỐC

sám
nhung
bách
bò
Hồng-Khê

75 Hàng Bồ Hanoi. Mỗi hộp 1\$20

Sách « LUÔM LÚA VÀNG »

SẮP PHÁT HÀNH :

TÙY BÚT II

của NGUYỄN TUẤN
những thiên tài hồn xác
nhất của tác giả là tên
đãy gần hồn chúa-dâng-bao

GIỌT SƯƠNG HOA
(XUÂN)

của Phan VĂN HẠNH

Sách in có hìn, xin kip
đón mùng ngày thứ tư gửi : 6
19, Rue Lien Tsai — Hanoi

Sách MỚI :

THÀNH - BẢN

một truyền-dai vi-dai.
— Một tinh
p-đom dài-hút của ông
NGUYỄN CÔNG HOAN

500 trang — giá : 1p50
tại in - rong - 5 bản đeo liga,
mỗi bản 20.000

MỘT NỀN GIÁO DỤC

VIỆT-NAM MỚI

của THÁI PHÌ
in lần thứ tư, giá 1p. Nhà xuất
bản BỘI-MỚI 62 Tokyu Hanoi