

TRUNG BÁC

CHỦ NHẬT



HỘI VIỆN HOÀN - VƯƠNG
CHU - TRƯƠNG

Số Hè 1943
(TẬP II)

Ảnh Võ An Ninh
Số 181 - GIÁ 01
13 JUIN 1943

Tuần-lễ Đông-Dương

Ông Yokoyama, cố vấn tại tàn phái bộ Nhật ở Đông-Dương, hôm 28 Mai đã dời Hanói để máy bay về Nhật để thương thuyết với chính phủ Đông-Kinh về việc lập viện Văn-hóa Nhật ở Đông-Dương.

Ông Yokoyama sẽ trở lại Đông-Dương vào đầu cuối tháng Juillet để giài chức giám đốc viện Văn-hóa đó.

Lần thứ nhất ở Hanói, Haiphong và Nam-dinh có một ngày lễ gọi là « Ngày của các bà mẹ ». Nhiều bà Pháp, Nam được gán Kim-bội trong dịp này.

Ở Hanói, hôm chủ nhật 30 Mai 1943, lễ này cử hành long trọng tại hội-quán hội Khai-trí-tiến đê có quan Thống-sứ tham dự gần cho 15 bà Pháp, Nam.

Theo nghị định ngày 21 Mai của quan Toàn quyền, đã lập tại Hanói, một hội đồng tìm tòi các chất hóa-học và dược-pharm ở Đông-Dương, do quan Tổng-thanh-trá sở Mô và kỹ nghệ Đông-Dương chủ-tịch.

Hội-dồng sẽ nghiên cứu và tìm tòi các chất ấy, định phương pháp chế-tao với nguyên liệu ở xứ này, và có thể đề-nghị với chính-phủ xin giúp đỡ các nhà sản-xuất.

Viện Hán-lâm khoa-hoc Pháp vừa tặng giải thưởng 1000 quan cho một du học sinh Việt-Nam là ông Trần-vân-Trí và con La famille patriarcale Annamite (Gia-dinh ton tộc Việt Nam).

Bệnh dịch-hạch mới phát một cách đột-ngoại ở Saigon — Cholon.

Nhà nô, trong lúc này cũng nên có một cuốn T. B. C. N. số 162 xuất-bản ngày 20 Juin 1942

Trong đó

Bác-sĩ PHÁT-SÉ nói
về bệnh dịch-hạch, chứng bệnh, cách chữa và đề-phòng. Chúng tôi sẽ nói rất kỹ về giống

CHUỘT

và những cai-tại mà giống này có thể mang đến cho người đời. Nhung cayen la ve chuot: Chuot them, chuot de hai chan, chuot tu-trâm, chuot treo, cò lèn eay tui... Muon tu gieng chuot, bầy va tuoue duc co ieh loi gi khong? Hay la phoi cau mo ngay sau, Mô-tuong, nu moi tieu chiet het ca gieng nha chuot?

Có một dòng bạc mà muôn lâm giầu nhanh chóng... và
lương-thiện thì chỉ có cách là: MUA VÉ XỎ SỔ ĐÔNG-PHÁP

Người ta đã tìm ra một thứ vỏ cây tại các rừng trong xứ Cao-mèn nhất là rừng trong tỉnh Kampot và miền tỉnh Kampong Speu. Người ta gọi vỏ cây ấy là vỏ cây dò hay bache-dang. Người Hoa-kieu mua rất nhiều thứ vỏ cây này với giá rất cao. Họ mua để bán lại cho người Nhật.

Thứ vỏ cây này có thể dùng để một thứ lasser hay shantung đẹp và bền.

Hôm chủ nhật 30 Mai 1943, tại nhà-hội-quán Tri-tri-phố hàng Quat-Hanoi, đã có cuộc trưng bày của ban dạy học hội Truyền-hà Quốc-ngữ.

Đúng 9 giờ, ông chánh hội-trưởng Nguyễn-văn-Tổ đến khai mạc. Trong bài diễn văn ông nói đến ý nghĩa của cuộc trưng bày này, công lao, sự tận tâm, kho nhoc của các giáo viên T. B. Q. N.

Ông Hoàng-vân-Cơ, trong buổi diễn thuyết ở Clermont Ferrand hôm 23 Mai, dưới quyền bảo-trợ của Thuộc-địa hàng-hết Liê-nép-hội, trước một số (thỉnh-giá) rất đông, nói về xứ Đông-Dương và tam trang dân-xã này. Sau khi đọc những bài thơ Việt-Nam diễn-giả nói rằng dân tộc xứ này tin tưởng vào vận mệnh nước mình làm.

Nói về ảnh hưởng của tư-tướng Pháp trong văn-chương Việt-Nam, diễn giả tuyên bố rằng: một thời, giới mới đang phát-sáng ở A Đông Tư-tướng Pháp phải dù phản vào, cuộc phan-vào.



Một bữa tiệc mừng quan Thống-sứ Haelewyn

Nhân dịp quan Thống-sứ Haelewyn được thăng-thực thụ Thống-sứ Bắc-kỳ các thân-hào bùa-tiệc để mừng ngài.

Nhân đây, chúng ta cũng nên biết qua về tiểu-sử của ngài.

Ngài sinh ngày 18 Septembre 1901 tại Bordeaux tốt-nghiệp trường Thuốc-dịa và có bằng Luỹ-khoa Cử-nhân. Ngài bắt đầu vào ngạch cai-trị Địa-trung-hải cho đỗ như môt bác thành-thiên-liên tiếp. Sau hết việc đỗ bắc lèn bờ bắc Na-uy cũng rất khó khăn. Nếu đỗ bắc bờ Na-uy không có phòng tuyển-ssinh, nhưng đỗ bắc lèn đất Na-uy không phải là viêt để có cuộc kháng chiến của quân Trục sẽ rất là kinh-lịt. Và nếu Anh, Mỹ muốn đỗ bắc Á-luoc thi-trường hết phải nêu tên vấn-dâm-tài lương-thực, khi giới hạn được. Vấn đề đó cũng gay go chẳng kém gì việc vấn-dâm-tài lương-thực của các đạo quan Trục khi còn ở Bắc-Phi. Theo những tin cuối cùng thì hiện nay Anh, Mỹ đã bị sán-sango quân-linh, phi-cơ ở trên đất Anh, chỉ đợi một dịp lột là mở đầu cuộc tấn-công ngay.

Tại mặt-trận phía Đông, ở phía Nam quan Ngà vẫn đánh dữ để cướp lại nơi cai-của bắc Kouban, quan Ngà đã phiêu-lưu lèn lượng-trong cuộc chiến-công này mà chưa thấy kết quả gì. Ở miền giáp Hồng-quân đã khởi-thê-công trên mặt-trận Kalinine còn quan Đức thi-danh về phía Veli-ki-Lonki. Hiện trong kha Lissichank đang có trận-dai-chien. Lại có tin quan Ngà đang tập-trung rất nhiều quân-linh ở mặt-trận

Tuần-lễ Quốc-tê

Tren các mă biển Âu-châu vẫn ckura có gì thay đổi đáng chú ý. Tình hình tạm yên đó đã giúp cho cả hai bên Trục và Đồng-minh có thể giữ đê súa soạn kỵ về cuộc tấn-công sắp tới nay mà

Nếu ở mặt-trận Nga, đã thấy nhiều triều chừng lô ra rằng chí nay mai cuộc hành binh lợi kinh-lịt thi người ta cũng có thể nói rằng quân Đồng-minh Anh, Mỹ đang du bi riết để đánh vào pháo-dài khlong lô Âu-châu. Cố lô cá hòn crôc tấn-công ở Đông và Tág Âu sẽ đồng thời súng ra căng-nén. Theo những tin tức gần đây thì hình như Anh, Mỹ đã tập-trung rất nhiều chiến-hạm và tàu buôn dùng để việc vận-tải quân lính đi các mặt-trận. Và theo một tin của hãng Tros céan thì vừa rồi hằng Reuter đã doan-trúc iảng cuộc xâm-lăng Âu-châu sẽ súng ra trong tháng Juin nay. Người Anh hi vọng rằng cuộc tấn-công vào Âu-châu sẽ bắc-dần vào hời 22 Juin. Nhưng Anh Mỹ sẽ tấn-công ở mặt-north, đó là một điều chưa ai dám đoán-chắc. Tất cả các bờ bắc Âu-châu từ Na-uy đến Tigray-ban-nha đều phong thủ rất kiên cố như ta đã thấy. Về phía Nam, Âu đực bờ bắc các nước Ba-nhì-cán thi đã có một giây dão-dài ở phía đông Địa-trung-hải cho đỗ như môt bác thành-thiên-liên tiếp. Sau hết việc đỗ bắc lèn bờ bắc Na-uy cũng rất khó khăn. Nếu đỗ bắc bờ Na-uy không có phòng tuyển-ssinh, nhưng đỗ bắc lèn đất Na-uy không phải là viêt để có cuộc kháng chiến của quân Trục sẽ rất là kinh-lịt. Và nếu Anh, Mỹ muốn đỗ bắc Á-luoc thi-trường hết phải nêu tên vấn-dâm-tài lương-thực, khi giới hạn được. Vấn đề đó cũng gay go chẳng kém gì việc vấn-dâm-tài lương-thực của các đạo quan Trục khi còn ở Bắc-Phi. Theo những tin cuối cùng thì hiện nay Anh, Mỹ đã bị sán-sango quân-linh, phi-cơ ở trên đất Anh, chỉ đợi một dịp lột là mở đầu cuộc tấn-công ngay.

Tại mặt-trận phía Đông, ở phía Nam quan Ngà vẫn đánh dữ để cướp lại nơi cai-của bắc Kouban, quan Ngà đã phiêu-lưu lèn lượng-trong cuộc chiến-công này mà chưa thấy kết quả gì. Ở miền giáp Hồng-quân đã khởi-thê-công trên mặt-trận Kalinine còn quan Đức thi-danh về phía Veli-ki-Lonki. Hiện trong kha Lissichank đang có trận-dai-chien. Lại có tin quan Ngà đang tập-trung rất nhiều quân-linh ở mặt-trận

(xem tiếp trang 34)

Trong mùa hè,
từ kê chợ đèn
thôn quê, chúng
ta đều phe phẩy
cái quạt, nhưng
có ai nghĩ đến...

(Tiếp theo)

Còn ở Anh thì hơi khác. Quạt nhấp cẳng vào nước Anh dưới thời vua Richard II, cuối thế kỷ 14, rồi các hàng thương-lưu đều bắt đầu dùng quạt nhất là dưới đời vua Henry VIII. Hoàng-hậu Elisabeth rất ưa dùng quạt nên có nhiều người duong theo. Mãi đến ngày nay ở triều-dinh nước Anh, quạt là lăng vật đặc nhất mà một bà Nữ-hoàng có thể nhận được của các thần dân. Theo ván-si Malone, người phê-biến tác phẩm cũn Shakespeare thì có hời ở Anh, quạt già đặt tại 40 đồng anh-kim. Quạt đó làm bằng long-hạc và giống như quạt lồng, cần thi bằng vàng hoặc bạc, nên có vẻ rất quý giá, làm cho kê gian có thể thêm thường như ta thấy trong một cảnh cuồn kịch «Joyeuses comères de Windsor». Người Anh lại thường đeo quạt dô ở giày lung huộc vào giày vàng. Tuy nay cũng thấy ở hời Trung-cô. Đến thế kỷ 17 thì mới dùng quạt rất thông thường khắp Âu-châu. Chính trong hời này, một nhà danh-họa Y-phao-nho là Cano de Arevalo chuyên nghê về quạt mà làm giàn. Ở Pháp, các nhà công-nghệ làm quạt thường bắt đồng ý với các hiệu tạp-hoa bán quạt. Tinh-hình đó kéo dài mãi tới 1678 mới hết, vì tháng Janvier năm đó vua Lộ-ý thập-tứ mới đặt ra thề-le riêng cho các nhà làm quạt. Theo thề-le đó, nghê làm quạt mục đích là làm tất cả các bộ phận trong cái quạt. Người thợ làm quạt được phép dùng bút lông để vẽ lên quạt những hình chim, những phong cảnh hoặc nhân vật. Các sáo cáo thợ làm quạt không được làm nan quạt và phải mua các lát đó của các thợ làm lược hoặc của thợ vàng,

Gốc-tích lịch-sử và kỵ-nghệ làm quạt qua các thời-đại chặng?



QUẠT NHẬT

Quai Shira-hi oh-ghi về thời kỳ Ashikaga. Trên giấy quạt có ghi chương trình kiểm-thí tài cúng tháp của đức vua Tsuchimikado (1198-1210).

bạc khi những nan bằng các thứ kim khí đó. Đến 1687 thì **«một»** dùng quạt mới lan đến triều đình Pháp. Từ hời đó, kỵ-nghệ làm quạt càng ngày càng tinh-xảo, và lá quạt, nan quạt làm rất xa-xi, bằng đồng-môi, bằng ngà, bằng xà-cù chém, trô rất khéo, ở giữa quạt thi các danh-họa vẽ những cảnh rất nên thơ. Trong hời này có mấy cái quạt nổi tiếng, đó là quạt của các họa-si Charles Lebrun, Romanelli, Raymond de Lafage v. v. . .

Nghe làm quạt được họa-si Martin là người đã có ý muốn bắt chước lối của Tàu và Nhật, làm cho càng thêm tinh-xảo hơn. Đến sau, họa-

sĩ đó tìm được một màu sơn bóng có thể sơn trên ngà rất đẹp. Nhà họa-si trú dưới đây được các nhà danh-văn như Voltaire rất khen ngợi.

Đến thế kỷ 18, emoltz dùng quạt cảng lan rộng hơn nữa. Những quạt ở Áo, dô và Tàu mang vẻ rất đặc hoan-nghênh. Người ta thấy rõ chúng có dô trong cuốn nhật ký của một người bán dô vàng bạc cho nhà vua là Lazare Duvaux (1718-58). Vì có những quạt dô nên ở Pháp mới bắt chước làm va sau mỗi này lại nhấp-cẳng sang Anh.

Tác-giả các ngụ ngôn, Gay, có làm một bài thơ Quạt trong đó nói rõ về hời đó nghê làm quạt rất tinh-xảo và người Pháp lại khéo nhất về nghê dô. Nhiều nhà họa-si đã đưa nhau để gửi cho nghê làm quạt của Pháp hơn các nước khác, ví như Watteau, Gillot, Boucher, Lancret, Carriveau, v.v.., đã không tiếc công mà vè rã những mảnh quạt rồi, các nhà danh-họa chuyên về quạt như Chagaigne, Richard, vs bâ Doré bắt chước lại rất thần-tinh. Cố thư-quạt làm bằng tuyin, có thư-bằng dang tên, có thư-bằng lụa, bằng giấy trên co vò. Còn các nan quạt mà hàn ở Paris vẫn còn làm thi-bằng ngà, đài mồi, xà-cù, tảng-gỗ qui hoặc bằng sây. Đến 1830 thì Wüllame mới mở xưởng làm quạt thứ nhất ở Mérus (quận Oise), nơi này hiện là trô-nền một thành phố kỹ-nghệ khá quan-trọng.

Lại nên nhắc qua đến các quạt vè hời cách mệnh ở Pháp, mà một nhà hiêu-cô, M. Liesville có dô các kiêu, (hiệu này những quạt này để tại viện bảo-tàng Carnavalet). Thời-kỳ này là thời-kỳ quạt giấy rất thịnh-hành. Những quạt dô in hoặc vẽ, nhưng sau ngày 9 Thermidor thi những kieu quạt xà xi lại xuất hiện lại, nô là quạt bằng thê, bằng tảng-gỗ qui. Vè hời Directoire có hai cái quạt nổi tiếng — đó là chiếc quạt gọi là *Eventail des Rentiers* và *eventail au ballon*.



QUẠT NHẬT
Quai Onuki oh-ghi lục-truyện của đức vua Kōkaku (1779 - 1817)

rất khéo được các nhà mỹ thuật có tài giúp sức nên nghê làm quạt hời đó càng thêm tinh-xảo. Có người lại buôn những thứ quạt cô, nhưng kèn quạt rất đẹp dưới các đời vua Louis XIV, Louis XV, Louis XVI và cũng làm mầu để chế các thứ quạt mới. Nghê châm trô quạt có-hội đã bỏ đi lúc đó lại khói phục, cách làm quạt cũng khéo thêm nên nghê làm quạt xà xi rất mồ mang. Sau đó một người thợ quạt là Alexandre lại nghĩ ra được một kiểu quạt tối tần khéo đẹp để thay vào những quạt cô. Nhà làm quạt này được nhiều bậc danh-họa giúp việc vè kiêu vè trên mặt quạt. Sứ cố gắng của Alexandre rất có kết-quả và từ đó Pháp mới có thể quạt đặc-biệt cho thời-cáu đại-nghĩa là thư-quạt róng của thế-kỷ 19. Nhiều nhà làm quạt khác cũng cung-thông Alexandre và đên kinh thành quấy mân. Ở Pháp hiện có một vài cái quạt cô rất nổi tiếng. Đó là chiếc quạt do Saint-Edremond tảng Non de Lenclos (trong kho dô cô của ba-tuc-phu, nô là Chambrun), chiếc quạt ma người ta cho là do tay Boucher làm (của bac-si Piegey), chiếc quạt của ba-tuc-phu nhan Pompadour (tên của bà Achille Jubinal), chiếc quạt của Hoang-hậu Marie-An-oïette v.v. vua Louis XVI (của bà Eugène de Thiauc) và sau hét chiếc quạt có vè hình-núi đại cách-mệnh Pháp Mirabeau (của bà Jubinal de Saint Albin).

Nghê làm quạt ở nước ta

Ở xu-ta nghê làm quạt tuy không có lô chúc hân-hoi nhưng cũng là một nghê có dâng (xem tiếp trang 30)

Đến hời Consulat người ta mới thấy những quạt nhỏ xiu lam bieng giấy va lượt.

Trong thời quan-chu khói phục tục là dưới triều Louis XVIII và Louis Philippe nghe lam quạt cung phục hung Nhờ có sang kiển của bọn ihy lam quat

TRÊN TRỜI DU'ÓI BÈ

của NGÔ HOAN

Người ta thường nghe thấy rằng những cái tên đặt cho các biệt-trang, biệt-thư xưa nay đều ngoa-ngoèt cõng chằng-khác chí tên hiệu những người dân bà làm dáng. Đó cũng không có gì là lạ. Khi ngài có một cô gái rượu, mà cô này vừa o bế ngang lại vừa rặng cần như một vò-si-chinh tông, thi bỗng ngài cũ ng không có thể cảm con gái ngài tự gọi là Lê-Thanh hay Lê-Lêu. Người ta khi đó hỏi xác thi chí còn có với lại ở cái tên. Cái nhà ở của người ta cũng vậy.



Bởi thế, ở những miền bắc có tiếng, nghĩa là ở những nơi mà các hàng người nhàn-nhã, lười biếng nhất làm nhà — nói là đẽ nghe! — nói là đẽ khéo! — để lấy lại cái sức khỏe không từng tiêu phí đi như kẽ khò bao giờ — chẳng ta mới thường được thấy những ngôi nhà bagian của một ông lý ông xã được gọi là villa: villa Lý Cốc, villa Xã Mệt vẫn vẫn... Va những ngôi nhà như thế cho thuê cũng được người ta chuồng lâm; bởi vì, bao giờ chả có những khách muốn vừa mất tiền thuê nhà, lại vừa được hưởng — tượng rằng mình cũng được — ở một cái villa, nghĩa là một cái biệt thự riêng, trong một vụ hè,

thì nào sang năm cũng cứ im đến cái village cũ mà thuê, và nếu có việc gì, xin cứ việc viết thư về cho « Mòng sù Xã Bẹt ở village Xã Bẹt » là thư thì nào cũng tốt.

Có một phú ông kia, sung sướng vào bức nhất ở trong

Có một điều thú vị là các chủ nhân — ông những cái « villa » kia, những ông Lý, ông Xã kia — không hiểu « villa » nghĩa là gì hết thảy. Một lần di nghỉ mát về, một người bạn tôi nói với tôi rằng có một ông chủ nhà thuộc hàng trên kia dặn minh

dời, thừa tiền của mua nhờ người đi tìm cho mình một cái biệt-trang ở bờ kè nón vui nhất, để vui vầy với vợ con. Người ta tìm được cho ông một cái biệt-thư rất xinh, và ông đặt tên là « Biệt-thư vò-u ». Bởi vì ông ta chắc rằng tiền của làm cho đời ông bền vững, và vui vẻ.

Chẳng bao lâu người con trai độc nhất của ông mê một người con gái làng lợ có một quả tim bằng lô sỏi. Rồi anh chàng tự bắn vào đầu mình một phát súng, để giã nụ cha, và luôn tuỷ sinh.

Ông phủ hộ chán dời, bán nhà, bán cái « biệt-thư vò-u » của ông đi. Và ông tậu một cái khác đẹp hơn ở một bờ biển khác để anh tuoi già daun. Lần này ông đặt tên cho cái biệt-thư của ông là: « Biệt-thư yên tĩnh ».

Ngày ông dọn đến ở, nhú sang vườn hàng xóm, ông thấy một người đàn ông ở trường và râu tóc rậm rau rừng dương vừa đánh con chó của mình vừa hat như hòa đại.

Sau này hỏi ra mới biết người ở biệt-thư bên, người hàng xóm của mình đích là một người hóa đại. Hắn ta dập phà suốt ngày và có khi suốt cả đêm.

Ông phủ hộ thở giải báu luôn cái biệt-thư này đi, và trở về thành-hồ. Từ ngay

ông trả về cái nhà cũ không tên của ông trong cái phố quen thuộc của ông, thì không xảy ra việc gì khác nữa.

Bài học trên này, không biết có phải dề dành cho những người mới giàu lên, mới làm nhà nghe! mà dã với nghĩ ngay đến—những cái tên biệt-thư kêu và họem hay không? Cái đó không cần biết. Ta chỉ nên nói trắng ra rằng có nhiều cái biệt-thư mà ta dã từng được thấy ở một vài nơi nghỉ mát có danh, thường mang những cái tên rất không coi là « xứn-kỳ đực » cả. Một cái nhà không có vườn, nghĩa là không thừa một tấc đất để cắm hồng, lại được gọi là « Hồng Hoa biệt-thư ». Một cái biệt-trang không có một cây leo, kẽ cã rau muống, thi lại được gọi là « Biệt-thư Bím-bìm ». Một cái khác không có đèn một cây mờ nhỏ trong sân cũng được gọi

lại « Hoa-mơ biệt-thư ». Và một cái nhà gỗ trông ra chợ cổ nằm cho thuê dẽ làm hiệu phở, thi lại gọi là « Tinh-tẩm mang ». Còn nhiều cái biệt-thư kiều ấy, nhưng kẽ làm sao cho xiết được?

Thế nhung, có một cái biệt-thư ở Sầm-sơ-mang một cái tên rất là rất kêu, nhưng

TRỜI ĐẤT BAO LA

Từ « Belvédère » trông xuống bãi bờ Sầm-sơ-trái bờ ngát một mảnh, du khách chợt nhớ lời câu thơ bất hủ của thi-hào Nguyễn Du: « Buôn trông gió cuốn gợp ghênh. Âm ầm tiếng sóng kêu quanh ghé ngồi ! »

anh Võ An Ninh



không có mấy ai hiểu được là gì cả.

Đó là biệt-thư I.P.K, Villa I.P.K! Các bạn có bết I.P.K. là cái quỷ gì không? Chỉ là tên một vị thuốc đau bụng, thuốc dùn gá đỡ. Chủ-nhân, là một nhà bảo-chẽ, lấy tên thuocđe đặt tên nhà, co lẽ cũng đã chán ngấy những cái tên mỳ-miên rồng túch, mà người ta dùng mãi mãi thành sáo cả.

Tôi gặp một ông hàn có nhà cao bué ở Đồ-Sơn giáp các cồn di hóng mặt ở đường Cố-ngur, liễn bối:

— Ông mà cũng chịu hóng mặt ở đây ư?

Ông ta nhăn-nhó đáp:

— Bác tính thời буди nay, biệt-thư nào mà sung sướng mãi được. Cái nhà ở Đồ-Sơn tôi cho thuê đất gấp ba lần năm kia, cũng chỉ đủ tiền gạo cho các cháu đây thôi. Còn nói gì đến chuyện « di ngi-mát »!

NGÔ HOAN

ĐI TẮM BÉ... HỘ



Chắc các bạn đã không khỏi ngạc nhiên khi thấy một người và nhí-mięu như tôi, một người mà sự chỉ tiễn không được bảo-phóng cho tắm nhúi tôi, năm nay lại đi nghỉ mát ở Đồ-son.

Sự hật không phải chỉ có các bạn phải ngạc-nhĩ ên mà thôi, còn có một người nữa ngạc-nhiên hơn các bạn về cái tên chả quá gó của tôi: người ấy chính là tôi.

Thường thường mỗi năm tôi và Nghĩa vẫn đi nghỉ mát ở bãi Phan-luong khi mùa hè tới. Phan-luong là một làng nhỏ ở trên một bãi cát rộng ven sông Lô-gach dồn dập chè Phù-hội vài cây số.

Nghĩa là bạn thân của tôi và cũng là những noi ianh-

mich và yết-tiễn như tôi. Mái báй Phan-luong mới tĩnh-mịch lâm sao. Một bãi cát trắng chạy dài, trên mảnh cát

sông lặng lẽ chảy, xa xa những dãy cây cao lớn những bông mít đêm như để che chở người qua lại, những tiếng chim thành-thot

dường như muốn đắt long ta

vào cõi mộng du dương, vài chiếc thuyền hép-hẹp nồi trôi trên sông vỗ đê bồi khách

phàm trần có muôn lên thuyền đi tôi chốn Bồng-lai-tiên-cánh hay không?

(Nguyên-ván của tôi)

Thật là không chốn nào êm đêp hơn bãi Phan-luong tươi thắm! Tôi là người chỉ thích những cảnh êm đêp như bãi

Phan-luong!

Thật vậy, con gì đáng ghét

tay vây tôi vẫn từ chối

nhi thường:

Tay vây tôi vẫn từ chối
như thường:

— Bi Đồ-son thì tôi xin chịu, vì từ xưa tôi vẫn ghét những báй bέ tai hoa, son trẻ ấy lầm vi ôn lầm, nhất lầm không ai chịu được, nhất là đối với những người có tâm hồn thi-si (Thát-thé!). Không những thế tôi đã hứa với Nghĩa là sẽ đi nghỉ mát với Nghĩa ô...

Hoan ngắt ngay lời tôi:

— Ối chào... anh đừng vẽ chuyện nữa, phiền tám. Nếu vậy chẳng ra anh bạn thân mến của Hoan đổi với Hoan không hết lòng và không thè hy-sinh cho Hoan được một tí gì hay sao?

Và anh giận dữ:

— Vậy anh coi Nghĩa thân hon tôi dê quên tôi được à?

Tôi chán quá nhưng không biết đổi đáp làm sao? Thấy tôi dâ hội xiêu lòng, Hoan liền nói ngọt:

— Tôi muốn nhờ anh ra Đồ-son với tôi vì năm nay có Thành cũng ra ngoài ấy!

— Thành! Thành nào, tôi không biết.

Hoan dê cho tôi ngồi



anh Võ An Ninh
« TÂN-THÓI » TRÊN BÃI BIỂU

Con chó xinh xinh ấy cũng là một vật to-diem người đẹp vì ở những bãi biển

choi này, chiếc áo tắm, cái khăn bông, con chó nhỏ đều là những vật sá-hoa

— Thật vậy, nh không biết Thanh? Và không biết Thanh thi không có lẽ gì anh lại cần ra Đồ-son vì có Thành ở ngoài ấy! Anh dâ hiếu chua?

— Có giờ hiếu được nhung lời anh nói!

Hoan dê cho tôi ngồi

đến mười phút rồi mới giải

giải:



— Su thật thi tôi muốn ra ngi nghỉ mát Đồ-son để được gặp Thanh vì tôi yêu Thanh. Tuy vậy nếu thấy me Thành biết tôi ra Đồ-son vì có ấy thi thèm vi từ xưa ông bà đã nhất định không gả Thanh cho tôi. Nhận duyên của tôi và Thanh về sau vi vậy sẽ khó khăn thêm. Tôi dâ ngâi kỹ thi không gâ gi hơn là tôi phải đi Đồ-son là vì có một người bạn thân cứ bắt buộc lôi kéo tôi ra. Người bạn thân ấy là anh, anh dâ hiếu chua? Bay giờ anh dâ bằng lòng rồi (!!) thi ngay từ chiều nay cả anh và tôi sẽ phao dồn lên ô cho khắp bạn hữu biết rằng hê năm nay anh nhất quyết di ngi nghỉ mát Đồ-son và hành nhất quyết mời tôi ra đó dê cho anh có đỡ buôn. Lát nữa anh nên nhớ viết thư ra khách sạn ở Đồ-son để thuê phòng rồi thứ bảy này anh dì ra Đồ-son trước rồi hãy hóng.

(Xem tiếp trang 88)

Hàng đầu là một con cá voi kinh-chết đại Thánh Cá chéng cho lỗ hạc làm thành, soi hột thịt xương dứa trẻ vò tội.

Cái lòng tin-sagrưởng của họ mới và nhau đạo và dâ-man làm sao!?

Ngày xưa bến Tàu, Hòn Dũ, bến ta có Hòn-Thuyền với danh vi bái ván tể cá xáu.

Thì ra khi người ta còn ngư muội, bắt cứ cái gì cũng có thể tên lên làm Thần làm Thánh.

Cá Mực ôm tàu và đánh đắm

Một cái túi bằng thịt dai ngọt, nhẵn thín và nhòn-nhỏp, giữa có một cái lỗ hổng, đó là cái mồm; xung quanh cái mồm ấy có cái đầu tròn, với hai con mắt tròn xoe lớn trắng và tam bay mươi cánh tay dài như những con rắn cạp nong. Má cái mồm coi giống như cái mỏ con vật nhọn và cong; miệng có hai cái môi rắn nâu sừng và giữa là một cái lưỡi có những méng nhọn như lưỡi câu. Con vật quái-góé đó là con mực khổng-lồ tiếng Pháp gọi là *Poulpe hay Pieuvre*.

Kia kia nó dâng nầm hay ngồi không kiệu, xo xo trong một hang hốc dưới đáy bờ rình mồi.

Mắt nó to -dim ngô-, Nhưng nó vờ ngô đầy. Ai chẳng cho là con vật hiền lành. Thế mà một con ốc khé khé bò, một con cua khe-khé cựa, nuoc van lung nau to, là con mực đó mở bùng mồi ra, bao nhiêu tay nó xòe một mảng ra như cái dù. Nó như người đánh cá chém tấm lưới. Rồi trong giây lát, con ốc bay con cua bị nghiera nát nát tung trời vào bụng mực.

Con mực vui sướng lắm. Mắt nó quắc-lèn đỏ ngầu, minh nó lắc lòi, lúc xanh,

Tại viện Bảo-tàng già tinh-cô & cho 9000
Luân-dôn, có bày một mảnh vỏ tàu bị nanh cá *Espadon*
chopé thủng.

Cá *cara*, như tên gọi, ở
miệng có hai cái răng dài,
mọc thẳng ngang ra như mó
chim, hai bên răng cưa tua
tùa oai mi ghe sọ.

Cá thích thịt người và được
người ta cúng tế

Nhưng dâng sao nhất trong
các thứ cá dưới biển khét là
cá *Reguin*, ta thường gọi nó
là cá Nhá-táng. Vừa sinh ra,
nó đã làm loạn cả biển để
tim ăn.

Mà hình như nó thích ăn
thịt người nhất. Nhìn hàng
hải sò nó nau chúng ta gần
rừng sọ cop vạy. Ta thử hỏi
hở mồm xem. Họ sẽ nói rằng
cái con cá chết người đó
thích thịt người da tráng
hơn thịt người da vàng, và
hình như thích ăn thịt người
Anh hơn cả. Nếu không kiêng
dewe người da trắng, thi
người da vàng, da đen, hay
da đỏ nó cũng chẳng từ.
Những con súc khỏe kinh
người, chỉ lấy miệng khé lia
một cái là chán người đút
như rìa ra làm đói. Giống
cá nhà táng lớn nhất tên gọi
là cá *Pelerin* dài tới 14 thước
tay, và nặng tới 8000 kilos.
Ở viện bảo-tàng Lisbonne có
một con dài 11 thước. Nó to
lớn (chiều dài gấp chín, mươi
người, súc nặng gấp ngàn
lần sức nặng một người béo
tốt lực lượng) và ham thịt
người như vậy, nên người ta
sợ là phải.

Ngày xưa người ta thờ nó
như thờ một thần tối-linh,
cũng như ngày nay người
Nam ta thờ ông Hè vậy.

Hiện có nhàраг vẫn được
dàn mopal ở bờ biển châu Phi
kinh-sự như một vị Thần và
cho rằng dạ dày nó là lối đi
lên Thiên-dường thuận-liên
màu chóng hơn hết.

Bộ nón, bộ mồm hổ
thần Cá vài ba lần. Ngày hội,
các thuyền bè đều tụ-tập ở
ngoài sông biển, để tế-lễ Cá
Thần. Sau khi dâng xuồng
nào gà, vịt, lợn, dê dê Thìn
hâm-huống, họ giắt một dứa
bé con ra.



Một con Hải-mã, đầu ngựa, mình cá

Cậu bé này được tuyển lựa
tù khi mồi dέ. Người ta cho
nó ăn trắng mặn tròn, chiều
nuông hết sức. Đến năm nó
lên mười, và nhảm dunding
ngày tết *Thánh Cá* (người
ta trói nó vào một cái cột ở
móm đất ven biển).

Thủy triều dâng lên. Tháng
hàng đầu-ngựa hết lén trước
mặt cha mẹ nó và mọi người
thân-thích họ-hàng. Tình
cánh-thâm thương như vậy,
song ai nấy cứ thân-nhiên



TRÊN SÔNG NUỚC

Xa xa chỉ chít những thuyền. Mấy bác chài đang đưa thuyền vào những mom dâng
biển đánh lóm cá coi rẽ cái thau mành để kiểm-miếng ăn cho những kẻ sang giặc

Từ cá mục đánh đắm tàu đến rồng có vú

360.000 quan không quý
bằng một cái.., ngà cá

Ngoài những giống cá
không-lò, dưới bè còn có
những giống cá nguy-hiem và
có những khí-giới phòng thân
cực kỳ lợi-hại.

Như cá *Naval* hay kỳ-lan
bè (*Licorne de mer*) thân dai
chin thước tay, cạnh miệng
về phía tay trái chia ra một
cái ngà hay một cái răng
xoay ngoặc-ngoèo, mũi nhọn
hoắt, coi như một cái giáo
vây.

Cái ngà đó dài độ hai thước
ruồi tay, vòng tròn từ đầu
đến mũi trung-bình 18 phân
tay, con *Naval* dùng để
phản-dầu với kè thù như kè
anh-hùng dùng bùa-kiếm.

Vì cái ngà đó mà người ta gọi
nó là kỳ-lan biền cho là có
ho-hàng với kỳ-lan trên cạn.
Tại viện bảo-tàng trường
Y-Học Paris, có hai cái ngà
cá đó, một cái ở đầu do vòng
tròn được 18 phân tay.

Rằng cá chọp thủng vỏ tàu...

Hàm răng cá *Espadon* có
chia ra một cái nanh rất
nhọn sắc và rất kiên-cô, có
thể chọc thủng cả vỏ tàu.

LUỐI VỀ

Sáng sảng mỗi khi dân chài kéo lưới lên thì mọi người xô đến, mê cẩn nhiều thi người giàu mang tiền mua
ăn nồng cho đỡ đói và kẻ nghèo thi sung sướng vì bữa nay và có lẽ bữa mai nữa cả giờ đánh sẽ không đổi.

anh Võ An Ninh





CÁ MỤC KHÔNG-LÒ

lúc tim, thay đổi cả các mầu.

Nó sành ăn lâm. Bao nhiêu vỏ ốc, mai cua hay ngạnh cá, xương cá nó đều nhô loại ra ngoài, nhất định không cho trời vào bụng.

Khi gặp con mực khổng lồ, bướng-bỉnh, cá mục thường phải đem hết tài nghe ra, lấy tay này ghi chặt lấy kẽ thù, lấy tay kia đánh, xé, dòm thời chín mười cái tay đều làm việc một cách kinh khủng ghê gớm. Tay nào ở đâu cũng đinh như hổ, đâm bám vào đâu là chặt như dia cắn.

Cá con mực có túi chín trăm tay và cuối mỗi tay ở trong lỗ hổm có một cái móng cong nhọn sắc như lưỡi câu. Như vậy thì cái mồi dù trốn ruột khô nấm đến đâu cũng không thoát khỏi được.

thấy, nhưng không ai dám lội xuống cứu.

Con mục có một thứ khí giới phòng thân rất厉害. Khi thấy kẻ thù đến gần, nó ngậm nước phun té tát vào mặt cho tới tần mắt mũi, đồng thời lại vung vãi ra một chất đen như mực làm cho kẻ thù không nhận ra mình rồi nhảy dịp lén trốn nơi khác. Vì chất đen đó, nên ta gọi nó là con mục vậy.

Chính nhờ thứ mực đó mà người ta chế ra chất thuốc *sépia de Rome* dùng để vẽ tranh hoặc viết chữ.

Có con mực có cả cái vỏ rắn như vỏ ốc, và lúc bơi lại giơ hai tay lên khỏi mặt nước nhau kiều cột buồm, mặc sóng gió xô di phia nào thì di phia đó.

Theo truyền-thuyết người xưa thì có nhiều giống cá mục lớn vỏ kè; *Olaus Magnus* nói rằng có con cá mục lớn, dài ít nhất một hải-lý và khi nó lôi lên mặt biển thì ai cũng tưởng là một giàn culae.

Người ta gọi con mục ấy là *Kraken*, lấy tên một bà phu-thủy thời xưa tên là *Kraka* thường nấu rắn để ăn và đoán vận-mệnh.

Một hôm, nó nằm phơi mình trên bãi cát sườn ấp. Giám-mục Nidros tưởng là

một trai núi con, liền lập bàn thờ lên trên cầu-nguyên. Con Kraken kinh-cản nimb im cho tới mảnh khóa lỗ. Khi trở vào trong bể, giám-mục rất lấy làm kinh ngạc thấy trai núi hành-lỗ vừa rời lù-lù chuyền đi, lù-lù hoảng biến mất.

Phản con Kraken sòng ra mùi thơm ngào-ngạt. Cá tép Quanh vùng ngửi thấy chạy tới nơi, đều bị nuốt trúng vào trong cái miệng lót bằng cá một cái vịnh hay một eo bờ, theo lời Bartholus.

Năm 1752, Pontoppidan,

Canarie gặp các con mục đồ dài hơn 2 thước tay, cánh tay vành tròn tới 20 phân tay, quấn khúc lại như những con rắn lớn. Người ta hay gặp chúng ở ngoài khơi gần đảo Terre Neuve và tại những chỗ cá voi Cachalot nồng qua lại.

Vì cá Cachalot rất ham thịt cá mục. Cá mục sà-hương tiết ra một mùi hương kỳ-di. Ma cá Cachalot ham ăn cá mục. Vậy chuyện phản cá Cachalot dùng làm nước hoa chẳng phải là một chuyện khó hiểu bay lâ-lùng gi-

kịch-liệt giữa giông cá mục và giống cá *Cachalot* làm sồi-đũi ca một khù hiền lớn. Cỏ khù cá mục vron tay ra ôm ghi lấy thân con Cachalot không-lồ. Chỉ nói rằng mắt con mục trợt tròn xoe vi trec-gien, đường kính rộng tới 30 phân tay, tức là bằng gang ruồi-tay ta, cũng đủ biết nó lớn đến thế nào rồi.

Bởi thường có những cuộc kinh-chiến như thế, nên người ta vẫn thấy da cá Cachalot thường có những vết bầm tròn-tròn như đồng bạc. Đó là vết cánh tay cá mục quấn và ăn chặt vào da kẽ thù.

Tháng novembre năm 1861, chiếc thuyền - báo Hải Alecton đã phải chật-vật trong ba giờ đồng hồ và tốn hao khá nhiều súng đạn sút-lực mới bắt được một con mục dài độ 6 thước nặng độ 2.000 cân.

Nhung lúc thông-

long lỏi lén nứa chứng thi cá nặng quá, chão đứt, chỉ định một mảnh đầu ca ở giày neo. Chỉ một mảnh cũng cung nặng tới 20 cân. Cứ coi cái thân-hình của nó, người ta đoán rằng nó phải nhẹ rẽ tới một tháng tonneau mục chứ không lí. Chả thế mà khắp một vùng bờ quanh tàu Alecton và con mục đều cứ den ngầu.

Con rồng hay chỉ là cây rêu bờ?

Nhung chuyện đồn ngon về giống mục *Kraken* khiến (Xem tiếp trang 32)



RẮN BÉ

Giống rắn không lồ thường nhái mình lên các tàu, thayেo ngoại người mang xuồng bồ ăn thịt.

giám-mục tại Bergea viết rằng con Kraken có những cánh tay mạnh hon cột buồm nhưng chiết taur lớn. Nó có thể ôm ghi lấy một chiếc tàu cho Cachalot đấu. Nhiều con mục tinh cả cánh tay dài tới caia throve tuy. Cá mục *Achymensis* ở Hawey thân dài tới bốn thước ruồi, tinh cả cánh tay thi dài tới 45 m 75. Người ta đã từng bắt được một con mục dài tới 17m35.

Nhung con mục lớn như vậy tất không đời nào chịu đe cho kẽ thù tự-do hành mện.

Nhiều người đã được mục-

kích những trận hồn-chiến

CÁ KINH (CACHALOT)
Giống cá này rất to, có khi dài đến 25 thước. Miếng nó mở ra, một người có thể đứng trong được



MỘT TÀNG PHÂN CÁ TRỊ GIÁ 150 TRIỆU QUAN

Các dân-tộc thời cổ-dawn coi biển là một thế-giới bí-mật, rùng-rợn, dung đỗ thứ quái-vật và dùi những chuyện lù-làng.

Ngày hiện-giờ, nhiều dân-tộc Á-Đông — trong đó có-nhien có các dân-tộc Việt-Nam là — cũng vẫn coi biển là một thế-giới đáng sợ và đáng kinh. Vì họ tin rằng đó là « Giang-sơn » của Bát Hải Long-Vương, của Cam-Lâm Đại-Đế, của Hè-Bá Thủy-quan; đó là nơi hội họp của hổ-thầy các vua tiên-thánh, thành-mẫu, công-chúa hoàng-tử, vương-quan, long-nữ, linh-thiêng van phép; đó là Thủy-phủ là Long-Cung; là một nước rộng lớn vò-hạn do một triều-định osi-quyền chảng kém gì triều-định trên trời, cầm quyền cai quản. Osi-quyền đó chảng những chí-phê-iết cuộn-sinh-hoạt của thiên-tộc mà thôi, lại chí-phê-iết cả cuộc sinh-hoạt của dân trên bộ, tức là chúng ta đây, sinh-mạnh chừng ta cũng có một phần ở trong tay đức Vua cha Bát Hải.

Thời cổ, các dân-tộc phương-tây, như Hi-Lạp, La-Mã cũng có những tin-trưởng gần giống nhau.

Theo Thần-Thoại và truyền-thuyết của họ, thi biển là « giang-sơn » của Long-Vương-Nep-tune. Trong các thi-tử của Long-Vương, có thai-tử Protec là hùng-oai viên-chân từ-phương. Vì thai-tử thần-thông vạn phép, có thể mồi già, cõng-kéo thiêng binh-dụng mòn lòn, mót ngày biến-hóa thành muôn ngàn biếc-dang khác nhau, và hòng thiên-cõi hắc-vận, biến trước dunge những việc sét xé ra trán ngang năm sau. Thái-tử ra cõi nguy và có tài xem tướng nguy, uy lực coi như hắc-hửu của phu hoàng Long-Vương Neptune và mâu-hậu là Long-Hàng Hoàn-hiệu Amphitrite. Bàn hãi-mã gồm có những thủy-quái大全 ngaya, bờm ngaya, chân có móng như chân vịt, đuôi như đuôi cá thật dài. Thái-tử Triton lại còn có tiếng là một ông Hoang-ôai-phêp.

Dưới quyền Long-Vương, Long-Hậu, cùng các công-chúa, hoang-tử long-cung, có rất nhiều tay sai đặc-ýc, chẳng hạn như hắc-quái Glaucon, râu dài tóc xõe chỉ coi linh-thú, người ta cũng dùi mắt via rung rời; quí đầu người mìnhs-e; các long-nữ tên gọi là Sirenes, mặt

thì mặt-con gái mà mìnhs thi mìnhs cá. Các nàng có một sắc đẹp nghênh nước nghênh trời, và có một giọng hát véo von mê-lý luyet litch khách giang-hồ, những đêm trăng-sáng, lở được trộm lice « edung-quang » và lòng nghe giọng hát các nàng là thè nào cũng mê hồn hởi thuyền, nhảy xuống sông bờ lề.

Các nàng dồn bơi sóng bạc đầu đã sinh-hạ ra một long-nữ tên là Aphrodite, cũng là một trang tuyet thế-giai-thanh, linh-thêng muôn phép.

Chính nàng đã chế-tạo ra những con rắn biển khổng-lồ, đầu có mào, có mao, mà ta gọi là Giao là Long-hay là Rồng, người phương-dung vẫn cho là một linh-vật đứng đầu Tứ-Linh, và dùng làm biếu-hiến osi-quyền của Thiên-Tử.

Thần-thoại cho ta hay rằng Long-Vương và thủy-tộc sẽng thường châ-ý đến dương-thê chúng ta.

Nên à nước ta có chuyện vua Thủy-Tử lấy gõ làm đèn-dài, hoặc cho quân-quyền xoáy vực để đóng đèn-kì, thi & Hi-Lạp, La-Mã xưa cũng có những chuyện tương-đương. Đại khai như quí Glaucon thiê: loa hoa-nhạc với các long-nữ theo hồn mừng Hoang-Đế Auguste tháng trán khai hoan

Long-nữ Aphrodite sai Giao-long đi từ Ténédos đến bờ biển thành Troyes quấn chất thủy-tuyn Lacoen và một người con của thày ta, ý chung để trị tội nguy-mạn gi-đó.

Nhưng chuyện bịa-dặt đó, truyền từ cõi-dai, lan trán-bản này sang dân-tộc khác, như là một khút nhac tiếng ngẩn-dại đi rất xa, mỗi ngày một phóng-đại ra, tăng-gia mãi, khi biến-sau còn là một thế-giới bí-mật, được người ta tin như là chuyện có thật.

Mỹ-thuật cổ-thời lại lối tái-liên ở những huy-ễn-thuyết đó rất nhiều, dem ghi chéng-hinh hứa-ký vào tranh ve, vào bút khắc, bức trám, thành ra chẳng trông thấy hào giờ, nhưng những hình-hứa đó đã in sâu trong óc người ta, như những vật có thật tràn phần trán, đến nỗi ngày nay bắc vỗn rồng thi họen-sí phương Đông họa được ngay, mà bảo vệ con mèo thi có khi trù-trù do-dý.

Không kẽ nước ta là nước hậu-liên, tôi nay chưa got được những sự tin-tưởng lè-lùng nói trên, ngay tại các nước Âu-Tây, thời trang-cô — và ngay cựu-dai nữa — chẳng vẫn tin như vậy.

Người ta thường kẽ chuyện một cách rất đúng đắn rằng đã trông thấy những con hổ-mã trắng như tuyết: bờm sõi ra, đuôi khói sõi coi như chiếc dinh ba, lướt trên mặt biển như bay, là kiêm thợ người.

Đàn-Na-uy là thủy-nhân coi rất lớn, dài nước tối 12, 13 thước tay.

Rồi đến chuyện người ta bắt gặp Hải-Lao (bò bê) đang xuon miêu lêu khói iuất nước chia vú cho con bú.

Rồi chuyện cá mồi duỗi: chuyện cá có năm cặp vây dâng ra hai bên như cánh, bay tựt lòn trời.

Người lại cõi đặt ra chuyện người bê và trai mày khố kỹ quà quý-iết rằng quả bò giống người da.

Trong một tờ báo Pháp xuất bản năm 1187 có một bài văn kể chuyện rằng ngay ta bắt được một người bê ở gần Oxford, nhưng con

chuyện rằng họ bắt được một con cá hải-phê (dân-bê & bê, femme de mer), thô như người ta vậy.

Nhiều người nói rằng số đâ có những chuyện là đâ, là ví như lừa người Án-dô & Mỹ-chau bị các luồng nước biển xô mài tới các bờ bê chầu Án-Nha là những người bê và long-nữ kẽ trên chì là những người ở Tân-thế-giới đạt sang, thời-nhân khóng biết nên bảo là giống người & dưới biển.

Tiếc rằng thời bấy giờ chưa có máy ảnh, nên các nhà khoa-hoc ngày nay không biết thế nào mà giải quyết những nghi-vấn ngàn xwa vây.

Tuy nhiên, cần-cứ vào các cuộc nghiên-cứu khoa-hoc ngày nay, người ta cũng có thể tổng-quát rằng những chuyện thuật trên chì là những chuyện bịa-dặt tưởng-tượng ra mà thôi. Vì ngày nay người ta đã biết rõ biển và các sinh-vật sống ở dưới biển.

Hai người có thể đứng trong miệng một con cá

Cuống hàn nhw chuyện Hải-mã là gốc ở một thứ cõi đảo ngựa, gọi là Hippocamp. Thấy thư



BÀI HARVAIL HAY LÀ KÝ-LÂM ĐỎ

Thiên-cõi Narval thường dài 8, 10 thước, cơm miệng và phần tay trái chia ra một cái, ног và hai cái đùi sau, ba móng, đang buông bờn đánh nhau với những con khác

người kỳ di đô lgi, gheo ra được, xổng bê mít.

Năm 1805, người Hà-Lan bắt được một người bê mặc áo giáp từ đầu đến chân như một chiến-thi-thố cõi song người ấy chỉ sống được có ba tuần lòn thoi.

Một trăm năm sau có chuyện bợn gai-bán sika di chay sóm, bêt được một nàng long-nữ dem hiến thành Harlem. Người ta liền bắn quần áo cho long-nữ và đeo cho nàng một cái socol để nàng quần sợi. Nhưng nàng nhớ « tâh » nhớ em-tuyn làm sika, chỉ sống được vài năm trên dương-thê.

Nhưng chuyện đó khiến các nhà hàng-hải và agu phủ rợn minh, họ truyền-khui nhau từ thế kỷ này sang thế kỷ khác chẳng thiêu nốt một li mít tí nào.

Ngay thời cựu-dai, môt-chuyện là bê đâ không giám-bết, mà lịt tang-thêm.

Năm 1826, bợn ngư-phủ di Shetland về kè

cá lợp, người thêu-dệt bịa đặt thêm ra cho vui câu chuyện.

Còn người bê và long-nữ, thi các nhà bác-học chuyên-khoa về ty-nhiên-học, cho là những cá Dugongs và Lamantins, là những giống cá có vú.

Gióng cá Lamantins thuộc về loại kinh-ngư Strenens àn cõi. Gióng này khi cho con bê thi vuông minh khô-bé mặt nước, coi như, đứng đứng đứng, đứng vây & đều ôm lây con, y như người mẹ bồng con vây. Đứng xa nhìn thấy vậy, các nhà di bê, thấy giống như người, do đó mà phát-sinh ra những chuyện long-nữ, người bê và dân-bê-bê.

Cá dugong thuộc loài kinh-ngư dugong àn thịt sống. Gióng này hit khóng-khi vào miệng rồi thô khóng-khi ra do một cái lõi ở trên trán. Hết lõi ra gấp khóng kí & ngoài đeng lại một chút, nên có cái thòi hơi thành hòn nón tia nước cõi cao tới 15 thước tay.

Cá Dauphin, cá Orque, cá Narval, cá Cachalof

Cuộc quắc già cách mệnh đương tiền hành, chúng ta đừng nén trù trừ.

Người ta chế ra một viên đạn nổ. Viên đạn đó vào miệng cá voi thi nở ra, và để lộ ra một cái đánh búa bằng sắt hàn kẽm-cố, cầm vào miệng cá. Thế là cá mồi lưỡi câu và bị thương nặng, người ta chỉ việc dìu nó vào bờ, vì viên đạn đó vốn có giài kiềm-cố buộc vào tarsus cá.

Sóng chấn lối đánh cá này là một thảm-thủ người Na-uy. Lão ta chỉ chuyên làm thử đạn đánh cá voi này mà thành triều-phủ. Khi thất-lệc lão đã lại một già-tài 12 tr. tấn bạc, đó là chưa kể nhà vào nghề chế đạn ấy mà hàng trăm ngàn giài đánh súng một cách sang-giảng.

Hiện nay có 20 công-ty chuyên việc đánh cá voi theo cách đó. Cá voi tuy mỗi ngày một hiếm, song lờ-lai rát to.

Năm 1900, có một công-ty đánh cá voi ở Poer đã chia hòn cho các cổ-dong một món tiền là 55 phần trăm số vốn và để vòi quý guy-đu-trà một số tiền bằng một phần tư tiền vốn bỏ ra.

Người chui vào bụng cá váy húu làm việc

Ví cá voi cũng như các thứ cá thuộc vào loài ấy, là một nguyên liệu rất phong-phù cho nền kỹ-nghệ ngày nay.

Ta hãy xem người ta xả thịt một con cá voi. Cá đùi vào bờ rồi, Người ta đợi lâu thấy triều xuống là già-thú.

Hàng mấy chục người ta cầm những con dao lớn, luồn thon nhỏ, dài non trước tay, rạch và đứt dae dae cá, thành những rach, rộng một thước tay. Đầu cái máy quay để cuộn, trong chốc lát dae dae cuộn lại thành từng cuộn, đều hót thịt cá ra.

Nếu là cá voi Cachalot, thì người ta mài sợi só ra lấy một chất đặc và trắng như bờ, đó là chất cétine hay blanc de baieine. Khi hết chất đặc

đó, thì người ta dùng những mảnh nước trong cá ra.

Một con Cachalot ở bờ Moliques dài 19m60, chứa trong nó tới 24 thùng óc tặc chất blanc de baieine, mỗi thùng nặng 125 kilos, tức là 3.000 kilos tất cả.

Còn thân cá, thì người ta dùng cái đầu bẻ thành một lỗ thẳng lèn rồi chui vào bụng cá, dùng búa chặt xương và ruột gan cá; máu và các mạch máu cá tỏa ra nhau汩. Dạ dày cá xéng ra-mùi tanh thối khó chịu, nhưng người và cá chịu khó dung trong bụng cá có làm việc che xong.

Chỗng mẩy chúc, thân cá đã bị xé thành từng mảng lõm.

Mỗi胎胎 về xưởng nấu thành dầu thấp đèn, chạy máy, làm sà-phông, thuộc da. Ngày nay người ta làm cá sợi len bằng mè cá.

Mỗi con cá voi, tùy theo thán-hinh to nhỏ, chứa từ 80 tới 150 đầu (tonneau) dầu, chất vàn kín một chiếc tàu nhỏ.

Còn thịt cá voi, thì người Lapens miền Bắc-cực vẫn ăn và cho là ngon lành lắm. Trước đây một công-ty Na-uy đã đóng hộp thịt cá voi đem bán. Nhưng ngày nay thì người ta thường nghe tên lán thịt xương cá với nhau thành một chất bột dùng để bón ruộng hoặc cho mục-sắc ăn.

Nó là một con Cachalot, thi rằng nó qui lầm. Nó có từ 28 tới 52 chiếc răng tròn, đầu hình chóp nón. Nhiều con răng lèn hết sẹc. Nhìn tại viễn hãi-Mexico, có một chiếc răng cá Cachalot dài tới 24 phân tay và nặng 1200 grs. Đó là một thứ ngà, coi đẹp chẳng kém gì ngà voi và trong thi-trường người ta vẫn thường lấy răng cá làm giài ngà voi mà không mấy người phân biệt được. Những cái khoa-ngà buộn e cóc-e có những gọng ô bằng ngà xưa thường làm bằng răng cá voi. Vì thế gọng ô và khoa-ngà e tới nay còn gọi là baieine, tuy không có đủ răng cá voi mà làm các thứ ấy nữa.

Thơ của Hồ Dzênh QUE NGOAI

Thơ thơ đã giài được du luận với ông Phan Huy-chú

Lần đầu tiên THẾ GIỚI QUỐC GIA có một cuốn sách chia chung khát-nieng
tất-biết-khoa-hoc-của-một-nước-they-ngoai-quoc. Môth do họa là Nguyễn-đức-Nhang
trình bày. In rõ ràng, loại giấy đặc biệt số 898, 25 trang, obr. 27x35 cm.
Một phần nout là bút-hết. Một số về khoa-hoc, lịch-su, văn-hoa, đời-nhà, văn-truth, lịch-su,
truyện. Giá trên 100 thứ sách. Một catalogo bẩm tên Q.00. Mua ở trại-đại-huỷ

NHÀ IN Á-CHÂU XUẤT BẢN 17 ÉMILE NOLLY HANOI TEL. 1260

Riêng ba trâm-cái răng cá voi(mỗi con) cũng
đã bán tới hàng mấy ngàn bạc rồi.

Chết cá voi thi dùng để làm các mỹ-hóa,
như kem, sáp v.v...

Nó sáp trắng eking làm băng óc cá voi và
sáp ong.

Óc cá voi dùng để rất nhiều việc, e trong
việc chế ngọc trai già.

Một cục phản làm thơ cả... hoàn-cầu

Điều này nữa mèo lị hơn.

Cá voi Cachalot bắc-tiết ra một chất đặc,
nhón, mềm như sáp và hơi nhẹ hơn nước.

Khi đốt phản đó có chừi lẩn cá xương
cá, vây cá, vây cá, khi thi lẩn nhôn những viên
to nhô như cút đê. Mùa phản xám-xám màu
do, sáng do khi vàng hay màu đất. Những đóng
phản ấy nồi lèu-bèu trên mặt nước, то khổ
không chừng.

Thứ ứng thường những đóng phản cá ấy nặng
từ 50 gr, tới 120 kilos, nhưng cũng có khi nặng
tới 5, 10 kilos, có khi hơn nữa.

Năm 1741, một con cá Cachalot mắc cạn ở
gần Bayonne, người ta thấy một đóng phản cân
nặng 5kg300. Còn có trong ruột chứa 20 kilos,
còn lại chứa những 50 kilos.

Chất phản đó buông nồi lèu-lèu trên mặt nước
hoặc thành đồng ở trên mặt bäng, thấy nhiều
nhất ở bờ biển nước Nhật, bờ bờ Moliques,
xứ Á-đô, đảo Madagascar và nước Biésil.

Plat e thi dùng để làm gi?

Qui giá lêm. Mỗi kilo phản cá cachalot giá
bán tới hòn 1000 quan tiền vàng.

Các nhà hóa-học nghiên-cứu ra rằng trong
chất phản cá cachalot có chứa hai phản-tran
chất thơm và 98 phần trăm chất khác giống
như chất cholestérine do gan tiết ra, nhás n
ly-hac gọi là ambre, trong thi-trường, người
ta gọi là ambre gris tức hổ-hồ-chết đen.

Chinh chất này dùng để làm chất nước hoa
ambre, thơm ngọt như mùi xà. Chỉ hòa một
mảnh nhỏ chất ấy vào nước là đã súc thơm
cả mướt, hôi là quên áo dấy.

Năm 1695, công-ty Á-đô có một cục nặng 101
73 kilos. Vainement de Ponson 1611 tháng năm 1721,
đã trọng là hòn, một cục nặng 160 kilos.

Và mới đây, ngày 8 Juin 1941 một chiếc tàu
tim đường ừ gần Bermudes một tảng nặng tới
ba tấn, có tính mỗi gramme một my-kim, tái
tảng phản do tri giái tới 150 triệu quan. Một
tảng đó đã làm thành được cả hoàn-cầu. Đây
tạo-hàn dành cho chúng ta những sự eo-le kỳ
đị như vậy. Đó. Nhưng có phải biển sâu chí
có báy nhiên sụp hổ-lặng mà thời đâu?

VĂN-HÓA

Tuy nhiên, ta vẫn đem khái
tác rát mèo hổ ra nhìn
nhận việc đời, cho nên
hỗn loạn phải trả-thực là ta hối,
dòng phái thất bại là ta nân.

ĐỌC OC KHOA HỌC

của P. N. KHUE

Chúng ta sẽ có một lối nghĩ,
một lối sống tri-thích hợp với
cuộc sống hiện đại – giá 2\$20
Mua thêm Op.40 trước phi

Hàn Thuyên phát hành

71 – Tiên Tsin – Hanoi

BÀ CỔ BẢN:

Em là gái bên song cùa

Truyện dài hànhy của Lưu-truong-Lu-trong là 1940
Đó là bộ truyện rất kinh-đông, rất thê-thịch, là cái
thi-giải nhất-thanh-nien vẫn ấy, và một giải-nhi-án
tay-không, ở ngoài bìa Mr. Song Howong. Đoạn song-cửu
lưu-làm gái bên song cùa, xác-sắc và thấy-điển-hoa
sắc-hoa, phai-đau-điu là thế giới thanh cao lý-tưởng.

Hi đứa trẻ

161 và 162 cùa NAN - CAO 1940
HOA-MAI 666 và 30 hàn-cuốn 8p28

Nhà xuất-bản Cộng-Lạc ở Takou Hanoi

Xem mach thái - tò

apo NGHỆ

Gắng và 7 giờ đêm 1 giờ. Mỗi lần opao
Đau do dây phẳng giàn số 6—Lau lèu, ngâm dan hung
sỏi, y sinh, v.v.v. Giá 6,00 đồng/giờ. Bô da dây hàn, sỏi
đau do nguyễn khai, khai ty bô vi số 6 (3500) dan hung
kinh miến, gác, tảo mèo, bôm sáp v.v. Khi bay hàn
sỏi số 11 — v.v. khi hàn mít, nhoc v.v.v. Giá 14,00
nhà thuộc Phap — ĐA QUẤT — 27 hàng Tân Hoa

Loan âm

Truyện ngắn của NGUYỄN TUÂN

(Tiếp theo)

Một tên áy thôi?

Tuyệt như thế cũng là đùa, Cố nhân già on cho nhau ngay thẳng quá, điều đó thực là đáng quý. Nhưng từ sau phút này chia tay, lòn vè dưới âm, bụng tôi không danh chút nào. Và như thế này tức là thế huynh không muốn cho tôi lui tới cửa nhà thầy nữa đây.

Tôi cứ đếm nghĩ như thế. Tôi số dĩ không nhận xin sống cho một ai ở lòng đây là vì sự điều này sẽ biến thành một chuyện lùn nực có thể gây lụy cho Quas Lén lúc thừa hành công vụ. Để tôi rõ lòng tôi vẫn có chỗ quyền luyến với tình đồng song cũ, tôi xin nhận cái nghiêm túc và bình thản tri đá đơn và tráp trọng trường như mỗi khi dùng đến.

Vậy ana cứ nhất định không xin cho một tên phu nho? Cái thế tôi có thể làm được thi mới dám nói.

Nói xong vi Quan Ôn định rú áo ra đi. Ông Kinh nể lời bén lấy móng tay nhẹn gác sang bén chỗ tay tuổi đứa tiễn học hồn mình.

Vậy thi xin Quan Lén tha phúc cho tên này. Né mới có mưu sáu tuổi. Né cũng lanh lẹn. Nhà vồn lại neo người. Mát mẻ hồn, kè cũng hơi bận. Và đâu trong họ nhà, né lại là con mèt.

nền quán đầu làng. Con ngựa được một giấc khỉ cũng đã dài. Bỗng có nhiều người đánh thức con dậy, bảo con đi theo. Đến dinh làng, con thấy các quan đồng ở đây ra đã từ ba giờ ấy. Ông nào trong cung tọn cả, ông a. Các quan cho gọi tên từng người. Na xã bèn hang xóm nhà ta cũng có hai người phải đi. Lại có ve chờ Nhiều Hữu ở xóm Cầu cũng đều phải đi cả. Con nghe thấy tiếng hai vợ chồng khóc từ lâm và kêu xin tha, nhưng mà không được. Đóng lâm. Ông a. Tiếng khóc như di. Gọi tên con, thi thấy có một ông mặt đen—ngồi giữa, mặc áo xanh, trông rất tự — bảo tha cho con. Vậy là con chạy luôn về đây, xem có sai bảo gì không. Nếu không có gì bẩn — thưa ông, nước con gánh đây cà các vại và công rồi —, ông cho phép con lại chạy ra dinh. Nhện nhịp lâm. Ma sao con lại không thấy ông ấy đâu cả?

Té ra cái tên tiêu bộc vừa thoát chết địch này vẫn không hiểu gì cả và nói chuyện âm phủ như chuyện dương gian. Ông Kinh bèn quát nó không được đi đâu và xuống dóm ngay lò lửa nước cho ông.

Giói đồng hùng dồn ngoài con song trúc. Ông Kinh uống, ấm trà thấy lạc vị. Từ này mai nghe chuyện tiêu đồng, ông quên đi, chả thực ra, từ

một lúc lâu rồi, đã mệt mỏi lai cuốn sổ vi Quan Ôn đưa đọc tối qua. Thi những kẻ xấu số vừa thiệt mạng kia đều là những người có tên ở đây cả. Ông Kinh gật gù. Cứ lời Quan Ôn nói thì làng Phú Giang này phải lung mất những chín mươi nhăm xuất phu kia. Ông Kinh di vòng hét làng, và mọi buôn sầm dữ dội ấy, không thấy ai chết thêm nữa, ông bèn lén về nhà. Trên con đường về qua các ngõ hẻm có tiếng tiếc thương người chết miệng ông Kinh lầm lìu: « Chín mươi nhăm, chết mất bảy rồi. Chín mươi nhăm, trai bảy con... còn tám tám ». Bước vào dinh sảnh nhà, nhìn thấy hàng bậc đang lom khom quét sân, ông à một tiếng và tiếp: « Thế nghĩa là còn tám mươi bảy mạng nữa. Nhưng quái, sao không bắt nổi cái đì, trong một đêm qua? Có lẽ thiên người làm việc, còn đợi bắt dân chัง! »

Góp thêm áy, ông Kinh tiêm gần nhung nơi có tiếng khóc để đê xem ai chết ở nhà ai. Một nhà, hai nhà rồi dám bầy nhà, « Thảo nào, mà sán trả buồi sáng chẳng đi hết nhang! » Ông Kinh

muốn bùa theo định hẹn với những điều sét sún định độ. Cho đến hết một cái tháng tw.

Và qua tháng năm. Ngày nào, làng Phú Giang cũng có ít người qua đời. Qua một cách nhanh chóng quá. Chỉ

đi có một hai lần, chỉ nón

và vài lần, thế là đã xong

một kiếp người.

Ông Kinh Trịnh cứ ngồi đấy mà tụng kinh và cộng dàn số người chết địch. Ông tự nhủ rằng làng ông còn được kinh động chán, kỳ che dùi kia sẽ gần một trăm mạng kia. Việc bi mật này ông giữ kín giết miệng, tinh không hề dám ngỏ với một ai. Ông vốn là người kiêng dè đến những việc của quỷ thần. Nhà sáa có ít cây cau liên phòng, mỗi đêm ông lại bẻ ở buồng can xuống một quả đặt lên cây hương ở ngoài sán với một lá trea, rồi đứng ra giữa giới hồn xác cầu bình yên. Sốm mai đây, buồi nào cũng vậy, ông đều nghiêm duy chí co mặt nước cảng là không có vắng, còn như mặt nước các ang con chum là đều nhợn

RA ĐỜI TỪ NĂM 1921

thuộc bộ
Cửu-Long-Hoàn
Võ - Hinh - Dân

ĐÃ TUNG LÀM DANH DỰ CHO NGHỀ THUỐC VIỆT-NAM

KHẨP XÚ BỘNG - PHÁP

GIÁ CỦA HÀNG ANNAM VÀ KHÁCH ĐỀU CÓ TRÙ BẢN LỀ

Hộp 2 hoàn : \$170. Hộp 4 hoàn : \$25. Hộp 10 hoàn : 7\$25



sáng như có ai rõ giọt dầu xổng. Ông hiểu đây là nỗi khổ của một bão giời loạn ảm. Ấy, nhà mà không có âm phủ đương tro, tên âm công, nhỡ mà nồng phổi những nước vắng ấy, tức là cái phu dưới âm phủ đấy. Ông Kinh lại còn nhận thấy điều này nữa là từ độ vào hè đến giờ, các thứ quả thời chán mua ở chợ vở, là đều có vết móng tay của quan quân bám vào vỏ, làm vết đánh dấu rất xéo, cứ đó như mảnh tưới chử khát chia lối thâm xuống.

Như thế này thì làng Phú Giang còn làm ăn gì nữa.

Chợ làng vắng hẳn đi. Đầu tiên, tay nồng nô và nhân tim nao núng, chay vẫn có người. Nhưng buôn và lanh quâ lâm vi trong số người gồng gánh có mặt ở đây thì đến quá nửa là chí khää trắng. Cố người, trên đầu đeo ba bốn cái tang dồn trong một lúc. Ở chỗ đám đông, số khää trắng tăng mãi. Trong xã cứ như là cỏ dại. Người sống họp chay cứ với dân mà

ma mồi thi cứ thêm mồi. Chết nhiều quá. Sau cùng đến cả những người đội khăn trắng cũng chết. Àn thành mồi mà đương thi suy lín. Rồi có một buồi, chợ làng đều bu phân tư là ma họp.

Thậm chí, còn một số toàn ông già bà cũ, vì đời kén mà không còn biết sợ là gì, cố đem quang gánh di họp vào ngày phèo. Nhưng tan rã sớm. Đầu giờ mài mà đã không còn một ai ngồi đấy. Chỗng ghế lồng chõng, bên những nồi nước lũ đầy có những đồng tiền nồi lèn bênh trêng rất là gờ quái. Từ ngày có việc loạn ảm, ma quỷ đã đip lên khiến người đương gian cùi giứa ban ngày,

Còn nhiều dài lý
TÂM - Á PHÁT - LÃNH HOÀN
tri woi rót, ngô nước

TÂM - Á THANH - TÂM ĐẠN
tri thè, tó, kiết, ly

Tổng phát hành: TİN - LẬP
TĐ, Rue de Hué — Hanoi

các bà ấy đi chay hè sinh ra cái tục là thủ tiền của người mua vào chay nước. Ai trả đồng nào và mưu bẩn gì là họ đều quẳng luôn vào chay nước để bên cạnh, những đồng nào chui thi mới vớt ra và đầm đến. Còn những đồng nồi thi coi là tiền của ma và không kè. Cố bà cụ buôn là thê mà cũng đã có hôm chắt ngất địi suốt một buồi họp chợ từ đầu ngay đến súng mài và toàn nhả só những đồng tiền nồi thôi. Giết quá, người mài lén hỏi thi đám người triều nồi ấy phả lén cười, ú té chay, chân không sát đất và biến vào cái lùm tre xanh dầu dinh chợ. Ko ôi, bà cụ lăn đứng ra. Mọi người ú té chay. Thế là tan chợ. Nhưng lúc đó leon đương vây. Kế đến những ngày chợ làng không còn ai họp nữa. Và đương lối trong làng, lâm bóm mồi quâ ngô được coi không bao lâu mà đã không có bông mít ai. Một giới chưa thêch hâu bông mà nhiều nhà đã sập bần cùa ngô xuống rồi.

Ai gọi cũng không thưa nữa. Mỗi khi có ai kêu-dáng tên mình ngoài lối ngô, người trong nhà, già bảo tiêc rằng chó có lén tiếng ví dò lò mà nó gọi di đấy. Lên tiếng là mít, là không được làm người nữa. Ngoài đường, trên những con đường rác ruồi bừa bộn vì thiều người quét, giờ nhiều nhất thi chỉ là lũ chó đuôi cụp luồi lè, vẫn vồ như đùi tôm bông chū cũ, lóp lèng thua phò trên một lớp da già bẩn lén những bộ xương doi. Ấy là những con chó vồ chū của những gia đình bị a di phu xả già nhà. Cá lảng không có tiếng gáy sóni trua nifa. Nhưng chiêu giỏi vàng mít, đã có những tiếng chó già thay yio. Nó kêu như tiếng người bị bắt pô kêu oai sống. Cảnh tượng làng Phú Giang vắng quạnh và thê thảm vô cùng. Trông những bóng rợp, to rộng trung miêng đèn mắt rọi nơi đường vắng mà lại càng rợn lòng. Mọi khi, đây là mít; đây là cõi sinh khí vì nó che cho vò sô bêng người nghì chán đứt gốc. Bây giờ những bóng râm ấy chỉ gợi đến lạnh lẽo. Không một ai dám đến đây mà ngã lún, tin rằng quan quân đóng cá đó, nhỡ tới mà chạm phải via các ngai thi khốn to.

Khi ông kbi khô nô. Giêng làng thay đổi ngót voi hết nước. Và ở các rãnh công ăn ra ao hồ hoặc lạch con, nhau nhau những thuyền bát nhã bị rêu nhòn nước tù gân

chắc chẽ tái lại. Nhưng thuyền giấy mả của những đàn tế cúng hang thassandra ấy không quật lại trên những tầng nước già vòi đang cho sủi những cái bợ xanh đặc mỗi nồi cúc lèn là tè bàng cài ung thư. Khắp dọc các lối ngô ngang đường chính, cứ vài bước là lại có một cái que nòng lấy một chiếc lá da khoan trên đê cháo thi cho chưng sinh có hồn. Nắng ngày dịch đã có đặc cháo cúng giữa giờ và rút dần muve cháo xuống, để lại từng ngón tròn trong lòng lá khoan chứa khứu nước ngũ cốc đã trở nên sền sệt như mui. Kém vào sét trầu nifa. Nhưng chiêu giỏi vàng mít, đã có những tiếng chó già thay yio. Nó kêu như tiếng người bị bắt pô kêu oai sống. Cảnh tượng làng Phú Giang vắng quạnh và thê thảm vô cùng. Trông những bóng rợp, to rộng trung miêng đèn mắt rọi nơi đường vắng mà lại càng rợn lòng. Mọi khi, đây là mít; đây là cõi sinh khí vì nó che cho vò sô bêng người nghì chán đứt gốc. Bây giờ những bóng râm ấy chỉ gợi đến lạnh lẽo. Không một ai dám đến đây mà ngã lún, tin rằng quan quân đóng cá đó, nhỡ tới mà chạm phải via các ngai thi khốn to.

Ghé thăm nhất là cảnh đê ngang làng Phú Giang không có người chở. Trên con đê chở bến dưới, chỉ có hai chiếc em đưa bé ngồi khóc bén mặt thuyền xanh, trên đầu mỗi trè, lối thời một giải khán ngang.

Cha mẹ chúng nó vừa chết chưa đầy một tuần cơm cúng đầu. Bây giờ ai có việc muon qua sông sang bến kia

huyện dưới thi có buoc chán xuông thuyền nhưng phải cầm lấy sào mà chổng dây. Sang bờ sông là bến kia, trè cảng bờ ngô và khóc nhiều.

Làm buồi có chút giá đưa xuôi yê, ông Kinh Trịnh nghe tiếng khóc của đòn trè ấy mà lấy lòn ái ngại vòi chung.

Một đêm, ông Kinh đang ngủ có nén đèn hai đứa cõi ai thi ấy về mà cười không thi có người vén rèm bước vào. Ngọn đèn thò hâ lay ngọn, ông Kinh giật mình, nhìn lên thi té ra lại ôm quý khách ngày nay. Văn mặt đèn, áo bào xanh, nhưng lần này không có linh di hầu theo.

— Kinh chào thê huynh. Lần này thê huynh vẫn mạnh giỏi?

— Kia Quan Lớn đã tại đên. Hắn lại có điều gì chỉ bảo nữa.

Thấy vẻ mặt ông Kinh có vẻ lo sợ, vị Quan Ôn vui cười:

— Thế là gần một tháng nay, em đã làm xong xuôi mọi công việc ở vùng lảng anh. Đến nay, em xin trè xuông các lèng xá phía dưới. Đến để cáo biệt cùng anh. Và có chút vật mon này, gửi anh gọi là đồ kỷ niệm. Trước chia tay.

Vị Quan Ôn đang loay hoay lấy ra khỏi tay áo rộng lồng cài gối qua xanh xinh và daem bông — lấy ra từng cái một — thi đưa tiêu học nhà ông Kinh mang hỏa lò nước lên.

Nó nhận rõ mặt vị khách này chính là cái ông quan

Cần đại-lý thuốc Nhật TÙNG TỈNH, PHÙ, HUYỆN, CHÂU QUÂN

tin biển thư về thương lượng ngay với hàng chính: n° 80 rue des Médicaments, Hanoi
(M. Đức Thắng) điều kiện rõ ràng — không phải ký quỹ — bán chạy nhiều lote

ngồi lát phu ở giữa đình
làng đêm tháng trước, nó sợ
quá, đánh roi hỏa lò than
xuống nền vỡ tan và vụt chạy
mất.

Vị Quan Ôn, bình thản ra
khép kín cánh cửa lại. Rồi
ghé sát vào tai ông Kinh : « Thời em xin đi. Cốt lại chèo
anh và bão luộn cho anh một
tin này. Là qua năm, vụ hè,
anh sẽ cùng làm việc với em.
Em đã tâu với Diêm Vương.
Diêm Vương cảm cát đức lớn
của anh, định để anh làm
Chánh Tuyền Quan và em
làm Phó Tuyền, mỗi kỳ có
việc tuyển phu trên này. »

Q

Vụ hè năm sau, Ông Kinh
Trịnh vẫn còn ở vào thời hạn
cao đinh gian tại làng Phú
Giang. Lấy lời chửi sác và
giò giăng chồ quê nhà mà
khuynh khosa lòng nhớ mẹ
khuất. Và về câu chuyện
Diêm Vương mời làm việc
để giúp — cứ vào lời vị
Quan Ôn nói từ hè năm
ngoài — Ông Kinh Trịnh cũng
quên hẳn.

Một đêm nồng nực ấy, phải
thứa quá lè thường để nghĩ
đùm một hồi vẫn chưa làm đở
cho một hiểu chủ hàng xóm,
ông lảng thay có tiếng móng
ngựa ngoài sân đất trì,
rồi lại có tiếng nhạc rung.
Vội ra mở cửa thì thấy có
đồng người tiến vào nhà.
Ông với khêu đèn to thèm,
hai con bắc nữa, Trời ôi, cố
nhấn. Lại vẫn vị Quan Ôn
ngày năm nọ. Nhưng năm này
lại không mặc áo bào xanh mà
lại mặc áo bào mè ô bông,
và dáng điệu có phần e dè
hơn mấy lần trước. Nhung
người tuy lòng đã khẽ nè đặt

nhiều hòn côn lên mặt bàn
xong xuôi đâu rồi, vị Quan
Ôn mới xoa tay vào nhau và
thưa với ông Kinh một cách
rất kính cẩn.

— Dạ thưa anh, đây là áo
mũ Diêm Vương ban đê anh
để dùng lúc làm việc. Nói dè
anh biết rằng anh không thể
viết gì mà từ nhan được đâu.
Từ nay có anh đỡ dần cho
một tay, công việc em chắc
sẽ được nhẹ nhàng hơn trước
nhieu.

Thấy ông Kinh hốt hoảng,
vị Quan Ôn hiểu ý, nói dòn :

— Thưa anh, anh không
phải xuống hồn dưới ấy mà
làm việc đâu. Anh vẫn cứ ở
nguyên dương thế với những
bản phận và những dật lạc
của cuộc đời trên này. Một
vụ hè, cứ mỗi trung thu
tựu mồi tháng, anh dành
cho ba ngày giúp em. Vậy
xin ngày mười tối đây, em
sẽ trả lại thành anh di diêm
hội it phu và soái sô bộ. Thời,
lạy anh.

Vị Quan Ôn vụt ra cửa.
Tiếng nhạc ngọt như thuỷ
dầm trong gió khuya. Ông Kinh
ngồi ngâu người ra trước bộ
áo bào xanh mới nguyên dề
giữa bàn minh với một dôi
hia và một cõi mui duỗi cá.

Gió khuya vẫn còn đưa lại
cái tiếng lạnh lanh thưa thoát
của nhạc ngựa. Ngọn đèn thô
hà lụt một con bắc, kén hồn
sáng đi. Một con thiên thần
bay ập xuống, cánh dập tắt
nốt ngọn đèn đầu. Cũng như
đêm hè năm ngoái, ngoái
hiện, giờ sang cảnh lả lay lại
ru cái gáo mực nước vang
cung vào thành ang nước
đây.

NGUYỄN TUẤN

ESTABLISSEMENTS
TRƯỜNG - VAN - TƯ
FABRICANT - REPRÉSENTANT
COMMISSIONNAIRE
265, Marché des Halles

Tasses doux-céto khâ 80 - 8500
Tasses verre khâ 80 - 8510
Grés rayasse khâ 80 - 8520
Serges blanc khâ 70 - 8530
Tasses doux-céto rayasse khâ 82 - 8540

MỘT VỀ NHÀ : da vernice dae,
(paues de vesque) Đồng-hàng-hàn
ri giá 1000, 1 piastre cho ván.
Đã za nhauh chúng, thời thám
opac. 1 piastre. Tassez nguyễn
đang lấy mua giá 8 piastre.
Một may khâ khauh giá 6 piastre.

Sách « LÝ LUẬT VÀNG »

SÁP PHÁT HÀNH :
Tay bút II

chân NGUYỄN TUẤN
những thiên tài hát bài sác
nhất của các già bài gần
day giàn hát cao, dâng báo

GIỌT SƯƠNG HOA
(XUÂN)
oda PHẠM VĂN HẠNH

86 sách in số hàn, xin kỵ
đón mua ngay thư từ gửi : 8
49, rue Tiên Tsin — Hanoi

AI MUỐN DÙNG THUỐC
BỎ CÙNG TÌM THUỐC

sâm
nhung
bách
bò

Hồng-Khê

75 Hàng Đỗ Hanoi. Mỗi hộp 1\$20

CÔ KIỀU

không hề lầm chữ TÔI với chữ CÔNG

(Tiếp theo)

Kiều yêu Tù-Hải và trọng Tù-Hải, còn đối
với Kim-Trọng thì nàng chỉ có một tâm lòng
yêu mà thôi vậy.

Kiều tin tưởng ở sự thành công của Tù-Hải
nên trong khi Hai ra đi :

Sau rêm chẳng vỗng giày ;
Cố cao hồn thươn, liều gầy vài phản

Mà niềm thương nhớ của nàng, có shêng
chỉ quay về với cha mẹ, em Văn và Tù-Hải ;
Cánh hông bay tung tuyêt vời

Đã mòn con mắt phương trời đầm dăm

Đem hết cả một tấm lòng ra phượng sự tình
yêu như thế, Kiều chỉ mong có một ngày

Kéo cờ lây, phát săng thành

Tử-công ra ngựa, thần nghênh cửa ngoài

Rõ minh là yê cần dài...

Có lây tam lý ra má xét, thi Kiều mong có
thể lại được thế, đổi nõi lại em mai mưu, với Hò-tôn-Hiển
để cõi giết chồng mình đi, hầu có hội
ngõ với cha mẹ, anh em và chàng Kim-Trọng ?

Không, Kiều chỉ bị lừa. Cái tội giết hai
mạng người là Kiều và Tù-Hải, Hò-tôn-Hiển
sẽ mang lấy một cách súng đắng và đau sót.
Minh-sử đã chép rõ ràng về cái chết của ông
quân long đở lừa người đàn bà đẹp một cách
vô cùng tàn nhẫn đó.

Phàm người ta ở đời mà đã có lòng với nhau
thật, khi cưỡng quyền, người ta chẳng soi ra
trò gì cả. Người ta có sự chỉ là sự lẽ phải (mà
thôi, còn bối cù bao giờ cũng vậy, đối với
những tham quan ô lại, những bê bối hồn quân,
tả thẩn, người ta đều khinh ghét và ném cõi
đip, người ta không ngại gì mà không tiếc sáp
tức giận ra.

Có lẽ Ông Hoài-thanh đã nghĩ lầm một chút
khi viết câu này : « Bởi vì Nguyễn-Du là một
nhà văn không quên cái nghĩa tôn nhât
đối với một nhà nho, cái nghĩa tôn quân,
Nguyễn-Du không để Kiều thua mạ Hò-tôn-Hiển... » Tôi nghĩ hơi khác Ông Hoài-thanh một

(1) xem T. B. C. N. số 160.

chút. Bởi vì nhà nho vẫn không quên cái nghĩa
tôn quân, nên lúc nào cũng muốn kèo lâm tội
cũng phải giặc bối rủa quan, nhưng đó là chỉ
nói về vua minh, quan chính. Nếu vua không
minh, quan không chính thì chính nhà nho lại
càng mạt-sát nhiều bởi vì nhà nho luôn luôn
muốn giết cho cái nghĩa quân thùn tối để
hoàn toàn nên họ thấy sự giấu xa, lời bài ở
trong phái đó thi muôn thắng tay trắng trại
ngay cho liết nõc.

Đài Mạnh-lữ khi nói : « quân hữu đại quả
tắc-gián, phản phúc chí nhai báu thính, tắc-dịch
vỷ chính là báu ta rằng vua không phải lúc
nào cũng là một vật bất khả sám phạm đâu.
Vua mà lâm điều lỗi thi quan có thể đuổi đi
được. Vua Thang giết vua Kiệt, Võ vương
giết vua Trụ, Tân vương Chính giết La-od ;
Cao cù Di giết Vệ nguyên-công. Tống vương lấy
tranh vỹ của dan ; Trịnh trang công đâm hầm
cho me ó ; Tống Trang công không sang hối ó
đất Hư Qui mà còn bị nhà nho mạt sát, thôa
ng mạ, huống chí là Hò-tôn-Hiển chỉ mới
là một quan ông-đốc quen !

Ông Hoài-thanh bảo Nguyễn-Du không để
Kiều thua mạ Hò-tôn-Hiển là lầm. Theo tôi,
thì trong suốt một cuộc đời phong nho hào hoa
của Kiều, tôi chỉ thấy cô mạt sát tan mệt
cô một người, mà người đó là Hò-tôn-Hiển.

Rằng : Tú là dâng anh hùng
Đọc ngang trời rộng, vây vùng bể khơi
Tín tôi nên quá nghe lời

Đem thân bách chiến làm tội triều đình.
Ngõ là phu quý, phu vinh.

Ai ngờ một phút tan tành thất xuong !
Năm năm trời bể ngang tang

Đem minh di bỏ chiếm trang nhô không.
Tôi không rõ Vương Thúy Kiều ở Ngu-Sau
tán chí có đám nói với Hò-tôn-Hiển gi không ;
chứ có lối phủ diễn tâm lý ở trên và những
cau thơ của Nguyễn-Du đã cho Kiều nói mà tôi

Bóng-Pháp sẽ rất tàn hiến mà vẫn thù cựu

và triết độ thi quả là Kiều đã không cần nhớ Hò-tôn-Hiển là đại biểu của triều đình mà thoa mè Hò-tôn-Hiển đâm tan té vãy.

Đây có Kiều là một người lịch sự, thông minh nên cách thoa mè cũng thông minh, lịch sự. Hò-tôn-Hiển là người kinh lùa gồm tài, và đã làm đến chức tòng đốc chắc phải hiểu rõ « mảng » đó, nhưng chỉ vì Nguyễn Du đã làm cho Kiều mảng tài tình quá nên Hò-tôn Hiển đánh cầm miệng đó mà thôi. Chính vậy, Từ Hải vừa chết thì Kiều được đem vào trước trang quân. Hò-tôn Hiển hỏi nàng muôn xin lỗi.

Thì, thưa các ngài, Kiều không lạy mà cũng chẳng cảm ơn họ Hò, nhưng khóc mà ca tung may Từ Hải, một kẻ thù của Hò-tôn Hiển, mà Hò-tôn Hiển đem quân đánh敗 nhiều hận không thắng nổi, mà còn thù là khác: (Ngắn từ gãy việc binh dao,

Đồng xướng và định dù sao bằng dân).

Ché mặt cười ca tung Từ Hải ở trước mặt Hò-tôn Hiển như thể vúi đùa mắng tanh rồi. Thế mà đã dà đầu, Kiều còn giận, và nói tiếp: « Từ Hải là một người tri dũng có thừa, cứ đăng thẳng ra thì khó mà có ai hả nổi. Sứ đồ mà hôm nay xúi ra cơ sự may, ấy chỉ là bởi vì các ngài thúc thủ, đã phải mượn đến một người đàn bà là tôi làm nội ứng. Tôi khuyên Từ Hải ra hàng là vì lòng thành thẹo — Ngõ là phu quý phu vinh — không ngờ các ngài lại từ khẽn nhau, để làm tôi và phu binh giết Từ Hải một cách man dám, ám muội! » Chính đây Tân Bà Nguyễn khắc Hiếu là người đã chỉ Kiều, cũng phải nhận rằng Khiu đã nói

những câu cay đắng, chua chát và cay. Phê bình hai câu:

Ngõ là phu quý, phu vinh,
Ai ngờ một phút tan-tành tái-xuong.

Ông Tân-Bà đã viết rằng: « Hai câu này lời lẽ tú nhiên, mà cay đắng thật của người khác ».

Kiều thoa mè Hò-tôn-Hiển như thế, bè dã là tóm-tắt lầm, nhưng chưa đủ.

Chính cái câu mà ông Tân-Bà bảo là không yên nghĩa và ông Hoài-Thanh bảo là rất khó nghe, tôi thấy là một câu mạt sát và cay chua-chát, nghe được lắm.

Xét minh công ít tội nhiều,

Sống thừa, tôi dã nén liều minh tôi;

Không, Kiều không kệ công đâu. Từ ông rằng chữ « sống » đây là kệ công, ông Hoài-

Thanh đã quên mất rằng trước khi nói như thế, Kiều đã nghe thấy Hò-tôn-Hiển nói nhằng già. Ta hãy trở lại đoạn Kiều ngất đi ở bên cạnh Từ Hải, được quan quân vác vào dinh tổng-dốc Hò-tôn-Hiển. Hò-tôn-Hiển đã nói

nhus thế này với Kiều:

Rằng: « Nang, chất phản hông-nhan,

» Giáp con bia ché, nhieu nén súng thương

» Đã hay thành toán miêu đường,

« Giáp CÔNG cũng eo lời nàng mới nén... »

Xem vậy thi ta biết rằng chữ công không phải là Kieu dùng trước. Chính Hò-tôn-Hiển, một lần lồng-dồ: khôn-goan quỷ-quyet, đã buộc chữ công vào cái tội giết chồng của nàng Kiều.

Sau này, nếu Kiều trả lời rằng « Xét minh công ít tội nhiều » đó chẳng qua cũng chỉ là để trả lời lại câu nói của Hò-tôn-Hiển vậy. Hơn thế, câu trả lời đó, theo ý riêng tôi, lại còn ngay một ý mỉa-mai Hò-tôn-Hiển nữa: Kiều có ý muốn mắng Hò-tôn-Hiển đã dùng chữ « công » không phải chỗ.

ĐÃ CÓ BẢN:

Nghìn lè một đêm

của Trần Văn Lai — Bản dịch giá trị, dày dà và cẩn kẽ như nguyên văn (đúng một nghìn lè một đêm) mới có mùi thứ nhất bằng tiếng Việt-Nam. Muốn có trọng bút xin mua ngay từ quầy 1: từ đêm thứ nhất giữa đêm thứ chín, giá 2000

HÃY ĐỌC:

THU ĐỒNG NỘI của Võ-Lâm

SÁCH GIÁ TRỊ:

PHẬT GIÁO TRIỆT HỌC

của Phan Văn Hùm — giá 2p80

THI HÀO TAGORE

của Nguyễn Văn Hải — giá 4p80

Nhà xuất-bản Tân-Việt

N° 29, RUE LAMBLOT — HANOI

Văn-hóa Pháp-Nam phối-hợp với nhau được là bởi chữ quốc ngữ. Hãy giúp HỘI TRUYỀN-ĐÀ QUỐC-NGỮ cho có đủ tài lực để dạy cho hết thầy người thợ học biết đọc và biết viết chữ quốc ngữ

Đến đây, ta phải đánh một cái dấn ngoặc. Chữ « công » mà ông Tân-Bà bảo là không đặt nghĩa, chính cụ Nguyễn Du đúng dã khéo pù cung. Không cần phải dùng một chữ bắt nhau, cụ Nguyễn-Du chỉ cho Kiều nhắc lại chữ « công » của Hồ dùng cung dù cho ta thấy cái long-khinh-bì của Kiều đối với Hò-tôn-Hiển như thế nào. Nghĩ như mọi sự « chơi cái chữ công », cụ Nguyễn Du đã sác nhẹn và bài tính lâm vậy.

Hò-tôn-Hiển vùa bảo: « Giúp công cung có lời nàng mới nén » thi Kiều bè lại Hò ngay.

« Khéo khuyen kè lấy làm CÔNG!

Kè bao nhiêu lại đâu lòng bấy nhiêu

Xét minh công ít tội nh ẽu,

Sống thừa, tôi dã nén liều minh tôi, »

Bè rắng câu « xét minh » rất khó nghe « vì Kiều đã đợi dài làm thiết mang một người tri kỷ, tưởng không có quyền kề công »; bè rắng chữ « công » không đặt nghĩa, hai ông Tân-Bà và Hoài Thanh đã quên mất hai câu trên câu đó. Thật là đáng tiếc.

Kiều không hề bao giờ lại kề công minh giết Từ Hải. Nặng chí lấy lâm la sao Hò-tôn Hiển lại lây việc nang vinh tình giết Từ Hải làm ông. Vâng nói: Quan lòn dâng chữ « sống » là quan lòn lâm lâm. Quan lòn mà tôi. Tôi nghe hấy quan lòn nói mà đau lòng đứt ruột. Thưa, công tôi có gi đâu. Chỉ có tội đối với chồng. Tôi là người dan da bùn chét. Xin thương tôi mà cho một doi-dắt cho tôi chôn chồng.

ĐÃ CÓ BẢN:

Đời bí mật của còn kiên

của Phạm Văn-Giao giá 0p50
Ái tình, triết-lý và chính-trí
trong một xã-hội Sầu Kén

Thư từ để cho ông NGUYỄN VĂN TRỌ
giám - đốc nhà xuất - bản SÀI GÒN, 46 Quai Clémenceau — Hanoi

Xong rồi, tôi sẽ xin chết để ta lòng tri kỷ »
Lời nói như vậy kè cũng đã là chí tình và xót xa lắm ; bao lùi câu « xét minh công ít tội nh ẽu » khô nghe lâm thi có lẽ quá nghiêm khắc vậy. Kè riêng chữ « công » ra, tôi thấy cần dát nghĩa lâm vi những lè vùa nói trên làa còn vi những lè sau này nữa:

Chữ « công » trong câu « Xét minh công ít tội nh ẽu » không ai có thể lây lý gì mà bão là công giết Từ Hải được.

Dùng chữ « công » đó, ý Kiều chỉ muốn nói về cái công của Kiều đối với Từ Hải mà thôi. Như chúng ta đã biết, Kiều được Từ Hải yêu chuộng lâm, thường cho dự bán về quán cơ. Kiều cũng có giúp ít nhiều trong sự thành công, trong việc « Huyện thành dập do thành toa cõi Nam », của Hải. Lại đến việc Từ Hải ra hang, đó cũng là cái công của Kiều nữa bởi vì Kieu có cái ý muốn giúp Từ Hải trả lại nền người lương thiện, một người nhân đức.

(Ngẫm từ gãy việc binh dao.)
Đứng xưởng vò định dã cao bằng dã.
Làm chi đê tiếng vè sau,

Nghìn năm ai có khen đón Hoàng Sào)

Bó, cái công của Kiều đối với Từ Hải. Công đó thì i', nhưng Từ Hải đã trả lại rất nhiều cho nàng Kiều. Thê mà Kiều vì vụng suy, vì quá tin người, đã giết oan Từ Hải.

Bây giờ ngồi mà làm một cái bảng thống kê công và tội của đời mình (xét minh) Kiều thấy rằng công Kieu đối với Từ Hải không là gì ca, nhưng cái tội thi cao bằng núi, chỉ có một cái chết thì họa may mỉa tớ lại được lòng tri kỷ mà thôi.

Cái công và tội mà Kiều nói đó chính là công, tội đối với Từ Hải.

« Khéo khuyen kè lấy làm công » câu ấy, Kiều gặt cái công với triều đình ra. Xét minh

Đã Juin-pâi hành:

Cô Thúy

tù huynh trưởng: giải thưởng khen ngay
khiêm văn chương Từ Hải Văn
Đoàn năm 1915 của NGUYỄN KHẮC
MÃN. Sach dày 400 trang in trên
giấy bẩn iôt. Bi 3 man do họa sĩ
Lưu Văn Sin Orhan bay. Giá 3p20

tôi đã nêu tên mình tôi, thì tôi Kiều muốn chết. Nếu mà chữ công đó chỉ về công với triều đình, sao Kiều lại phải đợi đến lúc ấy mới chết?

Hai lý lẽ trên có thể là cho ta biết rằng Kiều không hổ là chửi tội với chữ công chẳng? Có thể là cho ta biết rằng Nguyễn Du đã không enourm và hảm cầu vân khống khố nghe một chút nào chăng?

Cá lê khâ, phủ chung tôi xin trông ở tần lòng rộng rãi của bạn đọc; nhưng trước khi châm bài này, tưởng ta cũng nên nói thêm một vài câu về cái đoạn nhà sáu Tam Hợp thuật về cái dài Kieu cho Kim Trọng nghe.

Ông Hoài Thành kể hai câu:

Hai người, cùa muôn người.

Biết đường khinh trọng, biết lời phả cbang,
Và cho câu đó là chưởng, Nguyễn Du đã

SÁCH ĐỜI MỚI

MUỐN HỌC GIỎI (giáo dục
gia đình) của Thái-Phi
200 trang \$500
THANH - NIÊN KHỎE (các
thể v.v. để khỏe) của
Đào-An-Khang 200 trang
\$500
GIỌT MÁU SẮC (tổng truyền
tịch - sú) của Phan-Trần
Chí \$500
TRUYỀN HỌC SINH CÁC
ván - Truyền, Thái-Phi,
Phan-Trần - Chúc, Pham-
eao-Cung, Micre v.v., mỗi
tập \$500
Muốn có bồn thang kê các sách
giá trị, xin gửi 0306 tem về cho:
Nhà xuất-bản Ông Mới 82 hảng Cót Hanoi 61.1628

CÁC GIA-DINH NÊN DÙNG THUỐC:

Điều - Nguyễn

- 1) Thuốc đau dạ dày Điều-Nguyễn
- 2) Thuốc ho gá ... Điều-Nguyễn
- 3) Thuốc ho lao ... Điều-Nguyễn
- 4) Thuốc bồ thận ... Điều-Nguyễn
- 5) Thuốc bồ huyết ... Điều-Nguyễn
- 6) Thuốc cam lý ... Điều-Nguyễn
- 7) Thuốc cam sái ... Điều-Nguyễn

Tổng-đại: 125 Hàng Bông, Hanoi
Đại-lý: Đức-thắng, Mai-Linh, Năm-tiền, Saigon
Nam-cường: Mytho, Vinh-hung: Vientiane

ARISTO FIXATEUR IDÉAL POUR LES CHEVEUX

rong miêng một nhà sư, không được. Có lẽ không được, vì mày chửi « Hai một người » Chứng ta đã biết rằng « Đoạn trướng tân thanh dày dặn triết lý nhà Phật, những người tu hành đạo Phật đã được cảm tình của Nguyễn Du » nhưng xét một chửi hại của Nguyễn Du thực không có hại gì đến cái triết lý nhà Phật trong Đoạn trướng tân thanh, Tam Hợp, từ trước đến sau, không hề được chứng kiến lúc Tù-Hải bị chết và cũng không hề biết sự Kieu mặc dù Tù-Hải ra thế nào.

Tam Hợp bắt quá chí là nghe người ta nói chuyện lại mà thở, mà ai còn lại gì cái sự nói đi nói lại để làm cho câu truyện sai lạc lầm. Vâ-chẳng, oai oan khiên của Kieu chép vào sú xanh, hòn mít trâm năm sau, còn có người đọc xong rồi suy nghĩ cần thận mà có không h'ien hay, còn có người lầm mà kêt tội nàng thay, huống chi là người ở trong thời ấy có lẽ không bao giờ xuy nghĩ về việc ấy cả, vì người ấy đã không giới ý đến những việc trong cõi tục.

Hai một người, cùa muôn người

Lúc nói câu này, sự Tam Hợp có lẽ chỉ trong thay cái chết của Tù-Hải chứ không xuy xét xem Tù-Hải vì sao mà chết, Su chí biết rằng Tù-Hải bị hại, thi thoả Mái bị hại, như thế đã là đáng thương, nhưng biết làm thế nào? Một bên là một người chết, một bên là muôn người chết, (Đoảng xuong vò định đã cao bằng đầu) người ta - dù là nhà sư - cũng phải thiên về một bên, mà thiên về bên nào, ta đã bết. Nếu Tù-Hải mà còn sống thì quan quan của Triều đình còn phải đánh nhau, mà đã có đánh nhau thì còn nhiều người chết nữa. Ấu là ta đã h'ien chết một người mà cứu lấy trãm ván sinh linh, để mà cùa nước. Cái lòng thương người như thế, thiệt là trong - cũng chẳng có gì là chát hép.

Đó là ý-kien của sự Tam-Hợp, chửi tôi không nói rằng đó là ý-kien của Kieu. Ông Hoài-Thanh, nếu rộng-rãi hơn một chút, sẽ không cho cho câu nói của sự Tam-Hợp là chưởng mà chỉ nên cho đó là ý-kien riêng của một người ngoài cuộc xét một việc hơi rắc rối. Đến như ông Tân-Đà lại ché tên một câu lục Kieu đậm dầu xuồng sóng, Tiền-Đường thi làm lầm.

« Rằng: Từ công hậu dãi ta

Chút vì việc nước mà ta phụ lòng ».

Ông Tân-Đà chua rằng: « Bốn chữ này cũng như chửi « công lì » là câu « ghê » mình công lì tội nhiều ». Bốn ý của Thúy-Kiều khuyên Tù-Hải ra hàng không phải là « vì việc nước » Cho đó chẳng là tác-giả « vê rắn thèm chán » mà đã làm cho người trong truyện mang thèm tội lỗi trong ân-nghĩa vợ chồng ru? »

Bốn ý của Thúy-Kiều khuyên Tù-Hải ra hàng không phải là vì việc nước? Tôi thi thấy chính là việc nước. Kieu đã nghĩ như nhà sư Tam-Hợp vậy. Tù-Hải mà còn làm giặc thi chiến-tranh còn k'êng dài, mà ôn nhiều người chết, mà nước thi không yên được. Khuyên Tù-Hải ra hàng, Kieu có ý muốn 1) làm Hải thành một người lương-thiện 2) cho Hải được c'itiếng là người trung, biết phục lè giới và phép nước. (Binh-thành công đức bấy lâu - Ai ai cũng đổi trên dồn biết bao 3) cho hết chiến-tranh dì (Ngầm lùi gầy viêc binh-dao - Bống xuong vò định dã cao bằng đầu 4) cho vớ ch'đong đ'et h'ường l'et trọng quyền cao, đ'et l'et tiếng tối cho vua. (Sao b'ang l'et trọng quyền cao - Công danh ai dứt lối nào cho qua?) C'oi b'ón cái ý-dinh dâng d'et khuyen Tù-Hải ra hàng mà b'ón là b'ón ý Kieu không phải vì việc nước thi thế nào mới là vì việc nước?

Nói rút lui một câu. Kieu không đáng nhân nh'nh lối nói, n'ng c'ao ông Tân-Đà rồi đến ông Hoài-Thanh, mà Nguyễn-Du, ở đoạn Hồi Tân-Hiến chết ở doan Kieu tu tr'êm, ở doan sự Tam-Hợp, không ch'v'nh như người ta đã tu'ra.

Theo như tôi h'ien, Nguyễn-Du có cái ý-dinh lúu Kieu và Tù-Hải làm bài nouïu l'y-tr'êng. Kieu thi hiếu-nh'nh, trung-trinh và hiếu ch'nh quán-thần, mới cách có lý chửi không sa nh'nh dai-b'et của triều-dinh một cách mù mắt; còn Tù-Hải thi anh-hùng, car-dám. Chính Nguyễn-Du đã o b'ò Tù-Hải v'nai Tù-Hải không dám ch'ch, nhưng doan r'ang Nguyễn-Du là làm cho Tù-Hải khác n'nh'nh như thi ch'ch là vì Nguyễn-Du muốn có ý kh'ai-nh'nh nh'nh mà x'et ra muôn khai n'nh'nh như thế, phải một người tri d'ng biết l'en lai mới được.

Nguyễn-Du phai ch'ch là có Kieu? Kim-Trong phai ch'ch là nhà Lê?

Muốn khai-phuc nhà Lê, người ta không thể trông ở một thu-sinh tài đần c'ap sách. Nhưng, cần phải có một vị anh-hùng xuất ch'ch như Tù-Hải.

NHI-BỘNG GIÁO-DỤC

Khuôn dạy con trẻ cho có hiệu quả xin đọc:

Nguyên nhân thời xâm của tre con

của ông giao Lé-Mon-Vy soạn

Cuốn này g'ap các ph'ay-huy'nh r'en: ho' con em m'nh ch'p' được h' t' các ho' ba'it xáu M: cu'on 1520. Mu' h'nh giao ngán h'et 1500. Ở za mina xin gửi \$50 (cả cu'on) cho:

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

GIÁ MUA BÁO

	Mỗi năm	6 tháng	3 tháng
Bắc-kỳ, Trung-kỳ ...	18500	9500	5500
Nam-kỳ, Cao-mèn, Ai-lao	20,00	10,00	5,00
Ngoại quốc và Cộng-sô	4,00	20,00	10,00

Mua báo phí trả tiền trước m'nh'nh tin đ'et: TRUNG BẤP CHỦ NHẬT, HANOI

HỘI CÁC NHÀ THÈ THAO Ở ĐÓNG - PHAP

KHI CĂN ĐẾN: bóng tròn, bóng rỗ v.v., sào nhảy, ta, lao, dia dè nem túi hướng đạo sinh và các đồ dùng trong b'íi tập... Xin gửi thư về:

THU - THUẬN

57, Rue des Teinturiers, Hanoi

Hàng làm cần thản — Giá tinh phái ch'ch — Mua nhiều tinh giá rieng

MÙI THƠM ĐIÚ, MÁT NƯỚC, TRẮNG RĂNG

SAVON DÉNTIFRICE

KOL

LÀM VỮA LÒNG
TẤT CẢ MỌI
NGƯỜI KHÓ TÀNH

DISTRIBUTEUR:

S.A. Poinsard & Veyret
Saigon, P.Penh, Hanoi, Haiphong

Góc-tích lịch-sử và kỹ-nghệ làm quat qua các thời-đại

(Tiếp theo trang 5)

ngàn năm và từng nuôi sống được hàng ngàn vạn người. Nghề làm quat dù xưa kia tinh xảo và thiêng vượng như thế nào không thấy các sách nói rõ. Ta chỉ biết rằng ở xưa ta từ đời trung cổ đã có những quat lồng, thường lồng ch m, lồng gá sòng, quat giấy làm theo kiểu của Tàu và trong đam bình-dân thi có quat nan dan bằng tre và kè nghèo hơna thi dùng quat mò. Trong ca dao nước ta đã có câu :

Thắng bờm có cái quat mo,
Phú ông xin đổi ba bộ chín trầu,
Bờm rồng bờm chảng lấy trầu,
Phú ông xin đổi một mảnh cát mè.
Bờm àng bờm chảng lấy mè,
Phú ông xin đổi một bộ gốm,
Bờm rồng bờm chảng lấy mè...

Như thế đã biết từ hồi xưa cái quat đã là một khí-dụng iết thông thường, nhưng rất cần thiết trong dân ta. Câu thiêgi đến nỗi một cái quat mo yô giá mà phái ông đổi đổi gi bờm cũng không bằng lồng, mán đèn lồng phủ ông ga đổi nấm xôi bờm cươi. Câu ca dao đó da tò rõ sự chất-phác của người dân quê nghèo không色情 tham của người, chỉ cốt có phuogn-thư cần thiết nhất cho bản thân mình như miệng ăn, đồ dùng hàng ngày.

Ở xưa ta cũng như ở Tàu và Nhật, trước kia các nhà nau thường có lối chơi tặng quat để thơ, nhất là giữa các bậc giàn nhân tài-tử khi mới quen biết nhau thi thường lấy cùi quat làm vật kỷ niệm, trên cùi quat đó bao giờ cũng phải có bốn hoặc tam câu chữ hay nôm.

Hiện nay làm quat ở xưa ta đã tiến-bộ nhiều. Về quat giấy thi ở Bắc-kỳ có quat lồng, về vùng Hưng-yên là thứ quat vừa nhỏ vừa thanh, người Pháp và người ngoại-quốc rấtưa dùng. Ở phía Bắc Trung-ky thi co quat Thanh-nova là nổi tiếng. Quat thanh cũng là quat giấy nhưng phần mầu đèn bền hơn, nan và nhai đều làm bằng tre nhưng trông rất nhã nhặn. Những thứ quat bằng lụa, bằng dâng-ten, bằng dòn-mít, bằng ngà, bằng các thứ lồng chum quai cũi là những xà-xí-phẩm riêng cho người thiền. Quat giấy nhiều khi soi lên sáng có châm những hình vẽ kỹ-ha học hoặc những hình vẽ khác rái công phu nên bẩn đất tiễn hơn. Những thứ quat mỹ-thuật rái iết thấy ở xưa ta, có lẽ tại các nhà mỹ-toan-tuật trứ danh không dễ ý đến nghệ làm quat chàng?

Ngày nay vì văn-minh tiến-bộ, nên hầu khắp mọi nơi trên thế giới đều dùng quat điện, nào quat trần nào quat mang đi mang lại được đè thay vào quat keo và các thứ quat tay. Tuy vậy, quat điện không phải ai cũng dùng được mà đó chỉ là một xà-pi phẩm dành riêng cho người có tiền & thành phố và nơi có điện, nên thi thành hi đấu thua quan, hè mùa hè đến thi bắt cứ vào nhà nào cũng thấy ngày cài quat. Quat thông dụng ở xứ-minh thế nào không nói dc-giá cũng rõ.

Quat Nhật và nghệ làm quat ở nước Phù-tang

Ngay ở các nước tân tiến như ở Nhật, tuy khắp nước có máy sinh điện mà nghệ làm quat vẫn rất là thiêng vượng và tinh xảo. Quat do người Nhật làm thường bao giờ cũng có in một tháng cành như Phú-sĩ-san, Hoàng-cung ở Đông kinh, một ngôi chùa cõi, hoặc một thứ hình vẽ màu. Quat đó đưa bần khắp hoan-cầu rất được hoan nghênh. Hè nghe nói đến quat Nhật, ai cũng biết là một thứ quat rất nhã, rất đẹp nhưng nếu làm bằng giấy thi không được bền, chỉ như một thứ đồ chơi.

Dưới đây chúng tôi nói qua về nghệ làm quat ở Nhật qua các thời-đại.

Đến Nhật vốn sẵn có óc thẩm mỹ, nên từ nhà cửa đến các đồ dùng trong nhà và các đồ dùng riêng cũng đều làm cho biểu lộ cái tinh-thần mỹ thuật đặc biệt. Quat là một thứ đồ dùng rất thông thường ở khắp nước Nhật. Đến với quat, người Nhật cũng coi như một khí-dụng cần thiết.

Nhiều nhà khảo cứu vẫn nói quat là do sang kiến người Tàu mà ra, người Nhật bắt đầu dùng quat từ khi chịu văn hóa của Trung-quốc. Nhưng theo nhiều sử liệu còn lại thi lại chính người Nhật đã sáng chế ra quat để dùng. Một chung có là đời nhà Tống, người Tàu vẫn gọi cái quat gấp là quat Nhật. Lại về đời Kamakura và đời Mōromachi, khi Phật-học thịnh hành ở Nhật, có nhiều nhà khéo cùi cưa và các thứ đồ cõi của Nhật, trong đó có cái quat do người Tàu làm ra.

Tronh những người bênh vực thuyết nói rằng quat do tự người Nhật sáng chế ra có tác giả, cuốn « Gainohos », nhà văn này bác hẳn thuyết nói quat do người Tàu chế ra trước.

Về đời « Tokugawa Shogun », lại có mấy nhà

học giả phát biểu nhiều ý kiến về lịch-sử cái quat. Trong số can nhà văn đó có ông Yoshitaka Nishimura viết cuốn Ohhighinoki (Phiển thư) có thuật lại chuyện sau này:

« Hồi đức Thiên-hoàng Juin di chinh phạt Sado thi ông Takenouchi có dâng ngài một cái quat do ta ra lệnh làm ra. Lại trong hời vua Tenchi, có một vị đạo sĩ cũng chế ra một cái quat để dâng lên nhà vua ».

Ngoài các chuyện này, hiện nay nhiều nhà khảo cổ ở Âu-châu cũng cho rằng quat sản xuất ở Nhật. Ngày về hời thương coi ở Nhật đã có nhiều thứ quat rất đẹp. Có thứ quat gấp gọi là « Ohgh », lại có thứ quat tròn gọi là « Ichihwa ». Về sau này nghệ làm quat càng ngày càng thịnh vượng và tinh xảo.



CHỢ SÀM-SƠN
tỉnh Vo-an-Ninh
Nhật đây có thể gọi là chốn gấp, cửa trai thanh, gái lách lén chở đồ mua bán
bị tội mà đã nôn nảm nhau thi nhiều và luôn thô để đâm nhũng mầu.
sắc rực rỡ vào nhũng mầu tím tối của đám quan mang mào trên mìn.

Một dũng qua không những lan rộng trong biếu hiệu bộ matrien rồi của một vòi sĩ đạo Nhật. Xem những điều trên trên này mà chúng tôi lược trích trong một bài nói về quat Nhật của Ông Kiyoyé Nakamura viết trong « Contemporary Japan » (Janvier 1943) thi ở Nhật về thời

về đời Nara và đời Wenghi, có một vòi sĩ đạo thần trong triều dùng một cái quat gọi là « Hioh » là một cái quat làm bằng các mảnh gỗ thông ghép lại. Vì này thường để quat này trong một cái lóe trước ngực và cho quat ấy là một đài trang sức cẩn thiết. Về sau đến đời Heian thi thứ quat « Hyohi » đã thành một thứ cõi hiết, trong các thứ khi dùng ở triều đình Hyohi là quat lồng bằng gỗ hay bằng nan ngoài ra lại có nhiều thứ quat giấy gọi là Kawahori hay là Kahomori. Người Nhật còn phân biệt

quat mùa đông với quat mùa hè, một thứ gọi là Fuyuhogi và một thứ gọi là Natsuohogi. Giữa đời Heian hai cái tên quat sau đây đồng thời dùng. Mùa hè thi người ta dùng quat nan và mùa rét thi dùng quat mè. Trong triều-định Nhật, iai có những thứ quat mà phải túy theo chức trước mới được dùng. Thị dụ nhà vua thi dùng quat « Hyohi » man dô, quat nan và các quan đại thần chỉ được dùng quat màu trắng. Nhưng quat này chỉ khi nào gặp trường hợp đặc biệt hoặc long trọng mới đem ra dùng. Đời Heian là đời mà cao-cấp song rất phong-lu, xa xỉ, các vĩ phu nhân, các vĩ đại thần thi nhau chế ra nhiều kiều quat mới rất đẹp nhất là trong những dịp hội hè, té lě lớn thi người ta phải dùng quat theo đúng nghi-lễ. Trong dân gian cũng có nhiều kiều quat khép nhau. Một điều nên chú ý là quat mùa hè thi it nan, quat mùa đông thi nhiều nan hơn.

Quat Nhật cũng có thứ tren và những cảnh và đeo Phật.

Đến đời Mac-phủ thi tinh thần vỗ sĩ đạo quat cường nỗi lén thay vào cái tinh thần oai lỗ các đói trước vì thế mà trong những quat đời này, cách vẽ cung biểu là sự thay đổi đó. Các nan quat trong hời này làm bằng sắt chì không bằng gỗ như trước. Cách đeo điểm quat cũng khác hẳn. Thay vào lối vè hoa, là người ta thấy một thi quat gọi là Mina Karenai Niki idashiharu ohghi tuc là thứ quat có vẻ hinh-mặt giờ chót lối trên một cái nón

Cõi thăm, hình này là đe biếu hiệu bộ matrien rồi của một vòi sĩ đạo Nhật. Xem những điều trên trên này mà chúng tôi lược trích trong một bài nói về quat Nhật của Ông Kiyoyé Nakamura viết trong « Contemporary Japan » (Janvier 1943) thi ở Nhật về thời về kinh kỳ như dưới đây nhà Nguyễn và nhà Minh, người ta chuộng quat Tàu hơn quat Nhật, nhưng cũng như các đồ khác trong kỹ-nghệ Nhật, bao giờ quat Nhật vẫn là cái quat có thể biếu-hiệu tinh thần người Nhật qua cái thời-đại một cách rõ rệt.

HỒNG-LAM

Từ cá mực đánh đắm tàu đèn rồng có vũ

(Tiếp theo trang 13)

người ta nhô đến chuyen con rồng.

Theo lời người ta nói, thi rồng là một giống vật lớn mạnh là thường và nhanh nhẹn hết sức. Nó nhảy vọt lên các tàu nhỏ và các thuyền, đâm đắm xuống nước và lây đuôi quật bể gây vụn-vận tảng mảnh, rồi nó lăn luột nuốt hết các thủy thủ trên tàu.

Gửi thế-kỷ thứ 19, tại Mỹ và Tai Áu, mọi người đều tin rằng có con rồng già-góu như vậy. Người ta đã rắng con rồng hiện lên năm 1817 tại vịnh Gloucester, và tái khởi Boston. Nhiều người nom thấy lặn mất. Nó giống bình-thi con rắn, Khi bén súng sẽ lặng và trời nắng ấm, nó thường nồi lèn mặt nước, nổ tung khúc lèn trên không, coi như những con rồng nổ khúc trong tranh vẽ.

Hồi tháng sáu năm 1829, có người nói quả-quyết được thấy con rồng nón 18 khúc nồi trên mặt nước và từ-lùi lướt đi. Biển dâu, thi nước cuồn-cuộn tới đó. Thân nó dài nước tới non 20 thước lây.

Năm 1857, thuyền trưởng Harrington cam-quyết rắng đã được thấy rõ con rồng. Đầu nó lòn bằng cái thùng, đường kính độ non thước tay. Trên đỉnh đầu có cái mào bằng da rắn-reo coi rất ghê sợ. Ông nước nó dài tới 60 thước tay, mành rắn,

mẫu đèn có diêm trắng. Năm 1848, ông F Smith đi tàu Peking nhận thấy một con rồng đầu thật lớn và có mào, thân dài tới linh 100 thước hơi lội gần tàu, liền thi xuông cho đuổi bắt. Nửa giờ sau, người ta thấy thông long kéo con rồng ấy lên tàu. Thân nó khoát tới hơn thước tay và coi mềm-mại lắm.

Xem xét kỹ thi trên da nó có vò-số giống ký-sinh-trùng bám vào không biết muôn triệu nào mà kẽ. Té ra đó chỉ là một cây rêu bén mà thôi. Đầu rồng chỉ là rễ cây. Đề vài hôm cây rêu thối héo và xong ra mủ bài - thối khó chịu. Người ta phải vứt xuống biển cái con rồng già hiếu ác.

Tới đó, người ta hoài-nghi rằng những con rồng người ta thấy trước chỉ là những cây rêu bén mà thôi. Vì có cây rêu dài tới 300 thước.

Bộ trước đây, tại vịnh Ha-long ta, các vò-quan hải-quán Phap đã săn đuổi một con vật dài 20 thước tay, bình-hù giống con vật là trên. Vậy có con rồng thật không?

Mà nếu có, thi nó thuộc về loài nào?

Sao từ bao giờ đến giờ người ta chưa bắt được con nào để xé-xínghi?

Những câu hỏi trên đây khoa-học chưa bao giờ trả lời mìn-bach cho ta.

HÙNG-PHONG

THUỐC TẾ-DAN
Kết hợp hàng Bông-Hanoï
Saigon, 15, Nam-ян 479. Blan-
chi đại 18, cao-thuốc Tế-dan
hoa giao ngan

THUỐC TẾ-DAN
Kết hợp hàng Bông-Hanoï
Saigon, 15, Nam-ян 479. Blan-
chi đại 18, cao-thuốc Tế-dan
hoa giao ngan

Nhà sản-xuất lớn các thứ áo dệt

(PULLOVERS, CHEMISETTES, HÀNG DỆT PHÚC-LAI SLIPS, MAILLOTS V.V.,) chỉ có

87 - 89, Route de Hué, Hanoi — Bán buôn
khắp Đông Phap áo tết không đầu sành kip

Di tám bè... hộ

(Tiếp theo trang 9)

tôi sẽ ra sau, eo ai hỏi thi tôi bảo rằng anh viết thơ giục tôi phải lùi lùi ra ngay Đồ-son.

Thế đây!

Thưa các bạn, thế đây! Năm nay tôi ra Đồ-son nghỉ mát vì những lùi-dò. Vào tết tôi phải sống giữa những cảnh anh Nhàn-nam nay để nghỉ mát Phan-lương một mình có vẻ buồn lâm-tâm tên tôi thương hại Nghĩa và cũng di Phan-lương với Nghĩa cho vui. Sự thực anh bộ Nghĩa ra Đồ-son một mình thật là anh không tội. Tôi buồn vì anh lâm-tâm như nếu anh kêu buồn ở bài Đồ-son « ủa anh » thi thật là dâng k-ép cho anh. Đồ là một bài học dạy cho anh từ giờ đừng bô lảng bạn mà đi chơi một mình!

Chúc anh mạnh khỏe.
« Nay thư :
« Hoan »

Thưa các bạn thế đây!
Năm nay tôi ra Đồ-son là vì thế đây!

TÙNG-HIẾP

QUỐC GIA LOẠI GIA ĐÌNH
và một tập

MẠC-BÌNH-CHI

Nguyên tú Anh

PHẠM CÁO CUNG

đã được minh-tập và đã đăng danh

sách và phái triết 17/1/1940. Một năm

1940, sao thang spho

PHƯƠNG PHÁP NÓI

ĐỀ TỰ HỌC AN NHẠC

NAM KỲ

của Nguyễn Lành, Bình Lanh

in năm 1940 bằng giấy tơ (blanc

ivoire), 600 trang gửi 100.000.00

Editions BÁO-NGỌC

67 NEYRET HANOI — TÉL: 786

THUỐC LÀO ĐÔNG-LĨNH

236, Đường Cửa Nam Hanoi

Thuốc láo Đông-Linh ngọt!

Gỗ xà nuôc tiếng đồn :

Khói thơm, trường, ngọt, mật.

Quốc túy, ta hảo lão !

Chi nhánh

Nam-Kỳ và Trung-Kỳ

Phòng thuốc

chữa phổi

15 Radeaux Ha ol Tél. 1630)

SAIGON Văn Bằng 32 Aviateur, Barros

HUẾ Nam-Hải, 147 Paul Bert

Cao ho lao 15p. chữa các bệnh lao có trúng ở phổi. Trị lao thành được 4p ngắn ngủi. Các bệnh lao sáp phát, Sán-piee mạc cao 2p, chữa các bệnh phổi có vết thương và vết đòn. Sán-piee trúng 2p nấu phổi và sán trúng phổi. Các thuốc bắc-jin kiêm bắc-thần 1p50 và ngày từ 1p-1p, đòn-rút, hợp-béu.

Có « nhiều » sách thuốc chia-phoi, và sách bí thư nói về bệnh lao biếu không. Hồi xuân 1 tông cay và các nồi chí nhánh.

CÀI A - PHIẾN

Thuốc Tứ - Nhì - Khuất Yết, hoàn số 46, giá 1p ve nhô 3p50 ve tra

Vé nhô 1p50 uống thường ngày chỉ bán tại nhà thuốc hoặc các dai-ly, để các anh không cần tiềng mua luôn mồm lác, còn các ông ở tỉnh xa, chỉ phai gửi qua theo each linh bộ giòi o ngay. nghiên nang 7p00, nghiên nhẹ 3p00 (để khôi cai để đóng uá hết thuốc). Sâm-nhung tuyet-cam 1p50. Thang-huoc tuyet-can op25 và phai triết 17/1/1940. Một năm 1940, sao thang spho

Cần thêm rất nhiều dai-ly tại
Khắp Trung-Nam, Bắc xin VI-
nhận về thương binh.

Lách cái-japhin vi tết riêng k-ép
đóng dây và uốn bát-ogn-ka-en
giữ và op-trim. ôn-nam-cam cũ
co quyển catalogue mua, gey ngot o
trang, noi da các ieph-tre voi kinh
sim, cap-phi, linh-thoi agus va
sao-thu-thue-Ngoc-lien.

TUẦN-LỄ QUỐC-TẾ

(Tiếp theo trang 3)

Leningrad. Trận bão-tổ trên mặt trận Nga năm nay sẽ bắt đầu từ phía Bắc tháng?

Về mặt chính trị thủ-tướng Anh M. Churchill sau cuộc hội-nghị Hồi-thịnh-dân, đã gửi về Gibraltar hồi - đám với tướng Mỹ Eisenhower & Alger.

Ở Alger, cuộc hội-nghị Giraud-de Gaulle đã đi đến một cuộc thỏa hiệp sau khi phái Giraud nhượng bộ và Peyronon, Nogues từ, chúa Catroux được cử thay Peyronon giữ chức Toàn-quyền Algérie. Phó đô đốc Muselier người trong phái de Gaulle được cử làm Tù giam-nhà của tướng Giraud Tổng-tư-lệnh quân Pháp tại Bắc Phi. Ủy-ban chấp-hanh của hai phái đã lập tờ xung-gom có bảy người là các tướng Giraud, de Gaulle, Georges và Catroux cùng ba nhà chính-trị MM Massigli, Philip và Monnet, và đã họp ký hội-dong, thứ nhất ở Alger.

Giai lúc này thi ở Argentine lại vừa xảy ra cuộc nội-loạn và đảo-chinh. Tám ngàn người dưới quyền-đế bay của tướng Arthur Rawson đã từ Campo Mayo cách kinh-dô 25 cây số tiến đến Buenos Ayres. Người đứng đầu cuộc nội-loạn là tướng Pedro Ramirez lồng-tiếng với chế-độ-Tranh. Quán cách-mệnh và quán chính-phủ của Tông-thống Castillo đã xung-dot nhau và đã bắn nhau. Theo lời tuyên-bố của Tông-thống Castillo hiện ở trên một chiếc tàu giữ bờ, hì tướng Ramirez đã bị bắt và chính-phủ vẫn giữ vững linh-thể, nhưng theo tin vò-tugay-đến ở Buenos Ayres thi bọn cách-mệnh đã lật xong chính-phủ tạm thời. Theo tin ở Heath-thịnh-dân và lời tuyên-bố của đại-tá Knox thi bọn cách-mệnh

có thái độ hoan-nghênh đồng-minh hơn chính-phủ trước. Như thế dù-luân quốc-lه cho rằng bọn đảo-chinh được Hòa-ký tán-trợ để kéo thêm một nước nữa về phe đồng-minh.

Ở Nhật, hôm 5 Juin đã cù-hanh lè quốc-tango dōc Isoroku Yamamoto, toàn quốc đều dự lễ này

Vì nhiều bài quá, tiêu-thuyết « LÉ-VĂN-KHÔI » hồi-ký « CAI » kịch-thơ « QUÝNH - NHƯ », truyện dài « TÓI LÀ NGƯỜI BẮC », bài « ĐẠI - TƯỚNG TRƯƠNG PHÚC - PHAN DÁNH ĐƯỜI 200 QUÂN GIẶC ẢNG LÊ TRÊN ĐẢO CÔN-LÔN » và truyện ngắn « ĐÔI CHIM THÀNH » phái hoan-dâng trong số này.

Cần mua

Iode bi-sublimé.
Cyanure de Potassium.
Coton azotique à haute température.
Collodium normal Codex

Ai có muốn bán xin hỏi nhà báo,
36 Bd Henri d'Orléans - Lanoï

Autorisé : (publication gréeée antérieure
ment à la loi du 15 Décembre 1941)
Ed. Hebdomadaire du Trung-Bac Tân-Vân
Imprimé chez Trung-Bac Tân-Vân
36, Bd. Henri d'Orléans - Hanoi
Certifié exact par Garrison
Tirage à ... exea pliares
L'Administrateur Général: Ng. d'VUNG



Trong mùa viem nhiệt
hàng ngày hắc bệnh cảm
mạo, nóng rét. Nên dùng :

DẦU HOI SINH THAI CỒ

chuyên trị các bệnh kè
trên bàn đú các thứ thuốc
cần nhiều đại-ly các nơi.
Hồi n 52 Hàng Bạc Hanoi

Hàng rượu boiseon de table
LÉ DUC và mûre d'Annam
au quinquina OLYMPIC xin
ba cáo để các nhà đại-ly và
các nhà muôn dừng đại-ly
hai thứ rượu « LÉ DUC » và
« OLYMPIC » biết rằng : kè từ
ngày nay chúng tôi đã giao
việc phát hành hai thứ rượu
đó trong toàn xí Bắc-kho cho
nhà BÙI-BÙC-DẦU, 49 Rue
Neyret Hanoi. Téléphone 1000.
Vậy xin các ngài thi may do nơi đó
muu rượu hoặc thương lượng về
việc xin hàng đại-ly các nơi.

SÁCH MỚI : THANH - ĐẠM

một truyện dài VI-DAT
Một tác-
p âm đặc biệt của cha Ông
NGUYỄN CÔNG HOAN
500 trang + gi : 4500
(co in riêng + bìa đồ da,
mỗi bìa 8000)

MỘT NỀN GIÁO DỤC VIỆT-NAM MỚI

do THÁI PHI
in lần thứ tư, giá 10.0. Nhà xuất
bìa BÙI-MÔI 62 Takou Hanoi

Hội đồng

Hóa giá

đã công nhận 4 thứ thuốc chúa
HO LAO của nhà bại - A theo
giá dưới đây :

1-) CAO HO LAO, chài 60 grs
thuốc : 16p80 ; chài 30grs thuốc :
8p10 ; chài 15 grs thuốc : 4p50
2-) NGỦ TRÙ LAO chài 30grs
4p50, chài 15 grs 2p45.

3-) ĐƯỜNG PHÈ CAO, chài
30 grs 8p40.

4-) GIÁI LỄ TẨM 8grs. 2p10.

Mùa thuốc tại Tông cục : 170
phố Lê-Lợi, Hanoi do ông Lê-
xuan-Khôi quản đốc, hoặc cũ
cục : 209 Lagrand ère Saigon, và
địa-ly : Thành-niên, 43 phố An-
olec, Hué, Mai Linh, Hải-phong
đều theo giá trên và chỉ bao
lễ theo giờ. Sáng : 7 giờ đến
11 giờ, chiều 1 giờ đến 7 giờ.

Ü xin gửi mua thêm eureka, Ther,
mandut để cho nhà xuất-bản :

NHẬT-NAM THỦ-QUÁN HANOI

AI cũng có thể tự chữa lấy
bệnh và trở nên danh - ý
là nhờ có các sách thuốc của
cu Nguyễn-An-Nhân bằng

Quốc-ngữ có cả chữ Hán

1-) Sách thuốc chữa đau, số 2p50

2-) Sách thuốc chữa đau mắt 2p50

3-) Sách thuốc gìn - truyền K.N. 2p50

4-) Sách thuốc kinh nghiệm 3p50

5-) Y-học Tông-tuần lâm sàng 12p

6-) Sách thuốc Nhập-hán E. H. 3p80

7-) Blad-Dan p3,60 tiền phuong

8-) Sách thuốc để phòng và chữa
thương hàn 2p

9-) Sách tết Hồi-thượng Lâu-ong
2p50

Ü xin gửi mua thêm eureka, Ther,
mandut để cho nhà xuất-bản :

NHẬT-NAM THỦ-QUÁN HANOI

**NHỮNG THANH NIÊN
THỂ THAO KHÔNG THỂ
BỎ QUA NHỮNG SÁCH
THỂ THAO**

LÀU, GIANG

Mắc bệnh tình

và nên uống thuốc của BÙC-
THO ĐƯỜNG 131 route de Hué.

Hanoi số khôi

Thuốc liệu 1300 một ve. Giang
1p00. Nhận chữa khoan Xem
mach cho đơn, chữa dù các
bệnh người lớn, trẻ con. Ban
đủ cao, đơn, hoàn tan.

Ü xin gửi mua thêm 21, số 11, số 12
và số 13.

1-) Muối thành lực số 0543

2-) Khô và đậu 0,75

3-) Sinc lực mới 0,15

4-) Thủ pha ph 1 dep 0,55

5-) Bưởi ho trong 3 giờ 0,65

6-) Huân uyên thân thể 0,65

7-) Týperia và sâm cao người 0,75

Ü xin gửi mua thêm 21, số 12, số 13
và số 14.

HƯƠNG - SƠN XUẤT - BẢN

PRINCESSE

MÂY ÁO CƯỚI

24 A, LÉ QUÝ ĐÔN - HANOI

Có tiếng nhất Nam Kỳ

Món ăn có tiếng khắp ba kỳ:
nem, bánh hỏi Thủ-duc bánh
phòng tôm. Cháo sòng trọng

litchi, sỏi mè.

BAR QUÁN-CÔNG

gác đường Amiral Krantz, và
Lacotte Saigon

Các sách
của Trung-bắc Thu-xã

CÔ TU HỒNG

Chuyên dòi côn Hồng-Phong
gia 15.-

TÚI BẮC SAIGON

của Vũ Xuân Vy - giá 6500

Con quỷ phong lưu

Chuyên dòi côn Ông-Phong
gia 15.-

GIÁC CỐ ĐEN

gia 0,25

Máy-sách xin viết thư nô;

TRUNG-BẮC THU-XÃ

30 Bd. Henri d'Orléans Hanoi

Các ngài hãy dùng :

PHẦN TRÍ ĐỒNG-DƯƠNG

(Graphite Indo-chinois)

Mô « Helene ch. I » Helene ch. II
« Helene ch. III » phủ Lu Saokay.

Đó được công nhận là tốt nhất
ở ngoài quốc, công việc thanh

gửi nhanh chóng khắp Đồng-dương.

SỞ GIAO DỊCH :

Éts. TRỊNH - ĐÌNH - NHÌ

163 A, Avenue Paul Doumer Haiphong
đ/c Tel. A-N-NHÌ Haiphong - Tel. 707

Cầu đại-ly khắp Đồng-dương

Anh - Lát

58 - Route de Hué - HANOI

Giày dép, guốc-tan-hời v.v...

Tuân gian tối, kiều dép, hợp thời giă
phi-châng. (Có catalogue kinh-biển)

hau buon và hanh lá kháp mọi nơi

HO THUỐC, HỌC THUỐC +

vai-le vẫn Phấn, tôi nghiệp trường

Cao-dâng v-hoc, lâm-nâm kinh-niệm

trong-cá nhà-trường-lớn, chuyên

khảo-cứu-thông-Nam, Bắc, có mồi-vi

biêu-chó-và-một-vi-danh-y-ho

học-phù-giap, đã soán và điều-hết-cá

bộ-chết-thông-Bóng-Tay- Раю-Quoc-

Y và lát-hết-nhiều phương-thuốc-hay

và rẽ-trái-cá-ché-chung-benh, hàn-lá

bệnh-đ/>, phè, và đà

day, dây-mi-nhìn-hanh, hàn-hán-đe

học-thuốc, mua-sách-Dong-Tay-hoc

(1), nam-và-nữ-sản-dục (2) -in-cá

vict-uit-dâ

M. LE VĂN-PHÂN - médecin civil

N° 18, rue Ba-vi Sonday - Tonkin

SAP RA ĐƠI:

Coto

phim-thu-a-đi-cô-nữ-dress-est-ché-theo
trường-phap-khoa-hoc, co-tinh-cach
giú-giú-cô-dát-mát-dép-ton-ton

nuô - n

GUỐC MÃI HÀ

một-tứ-cuộc-tối-tết-lieu-su-đ

thay-có-giấy-dep-pao-nú,

Tổng-phát-hanh - Tamda-cte Cle

Giai-them dai-lú cac dinh

DÙ « MỸ-THUẬT » KIỀU NHẬT, BỌNG TRÔC

DÙ LÓP LỤA hạng thường \$565

DÙ LÓP LỤA hạng luxe 6,75

DÙ LÓP SATIN hạng thường 8,50

DÙ LÓP SATIN hạng luxe 9,75

Gửi C.R. đi khắp mọi nơi. Mua buôn xin hỏi giá riêng

LE LOUVRE — 70ter Jules Ferry — HANOI —

Giày Phuc-My

BỀN RẺ

VÀ ĐẸP

CỘ CATALOGUE

KÍNH BIẾU



Mua buôn hỏi giá đặc biệt riêng. Thư từ
ngân phiếu để cho M Trương-quang-
Huỳnh — 204 rue du Coton — Hanoi

HOUANG - P'ENG
Fabricant

FIXATEUR DE LUXE GOMÉDOR ET MILDOR
BRILLANTINE DE LUXE JOLIDOR ET MÉDOR
PATISSERIE, CONFISERIE, EPICERIE
MERCERIE ET RUỘU CHỒI BẮC KÝ
Bán ở 74, Hàng Bông Thờ Ruột — Hanoi



Một nhà chuyên mua
chứa và cho thuê máy
chứa, từ 30 năm nay,
được tin nhiệm của
mọi người. Cần mua
nhà mua mướn mua

Maison
Quảng - Lợi

14, Rue du Papier
Hanoi
— Téléphone n° 119—

NHỰC ĐẦU, NGẤT MŨI, SỐT
NÓNG, ĐẦU MINH NÊN DÙNG :

Thổi nhiệt tán ĐẠI - QUANG

Trong mùa nóng bức, thường
bị cảm - mạo cũng nên dùng :

THỔI - NHIỆT - TÁN ĐẠI - QUANG

Xin nhận ký hiệu (bướm bướm) mới khỏi nhầm
22, phố hàng Ngang Hanoi — Tel. 805

Vinh - Cát

8, Rue Puginier, Sontay
may quần áo trẻ em đã có tiếng

COSTUMES

ROBES

LAYETTES



bán buôn, bán lẻ khắp Bông - dương

Kéo hổ
peecto
mát cổ
thơm miệng

NÉN HÚT THUỐC LÁ

BASTOS
NGON, THƠM

Giá... 0\$19

Glycérina

SAVON DENTIFRICE ENTISEPTIQUE
Lauréat du Concours de l'Artisanat

Distributeur : PHÚC-LAI
87-89, ROUTE DE HUÉ HANOI — Tel. 974

DẦU NHỊ - THIÊN

Trị bách bệnh nhất thần hiệu. Mỗi ve \$35

Quý khách có mua, xin mời đến các nhà
đại lý, hoặc tiệm chia, thời mới được dầu
chính hiệu. Xin đừng mua ở các hàng dỏng
trên tay bê mà mua phải dầu điều giả.

Nhị-Thiên-Dường kính cáo

NHỊ-THIỀN-ĐƯỜNG DƯỢC-PHÒNG
76, phố hàng Ba ðm, Hanoi — Téléphone 849