

TRUNG BÁC CHỦ NHẬT

1973

02/01/1973

N. A21492



C. 860

BBT 1973

MINH QUANG PUBLISHING
CO., LTD. HANOI

ẤN TỜ AN NINH
Số 100 - CHÀO MẠO
QUỐC KHÁM - 1973

MỘT BUỒI CHIỀU BÓNG GIÁ - TRỊ

Nhân ngày kỷ niệm thứ 38 của Hải-quân Nhật, người Nhật, hôm 27 Mai vừa đây đã cho chiếu một buổi chiều bóng giá trị có đông đủ các quan chức Nhật, nhiều vị thân hào Pháp và ký giả các báo hàng ngày và hàng tuần ở Bắc-kỳ đến xem.

Ý nghĩa chính của buổi chiếu bóng đó là để cho ta thấy những cuộc chiến thắng liên liệt của Hải-quân Nhật ở Măi-chai và Quận-dảo Hả-uy-di và nhất là tỏ cho mọi người hiểu cái tình thần Hải-quân Nhật ra thế nào. Chắc cả bạn đọc hẵn nhớ trong bộ «Hải-quân» của T. B. C. N. chúng tôi đã nói về điều đó: từ sự gảy lẩy một đứa trẻ làm lính thủy, đến sự rèn luyện tinh chiết cho người lính đó, biết khinh nguy hiểm, biết quý danh-dụ của lá cờ mặt trời, người ta đã tên nốt bao nhiêu khi huyết tâm cơ vậy. Cuốn phim chiếu hôm 27 Mai ở Eden cũng cho ta biết về những điều đó, nhưng có điều ta mới thấy rằng sự rèn luyện một người lính-thủy & Nhật thật là quá sức ta tưởng tượng. Khóe nhất là nhà sản phim lại đem những thời sự thật mà sen vào một chuyện tạo ra thành ra từ đầu đến cuối người xem không có một lúc nào chán nản; trái lại, lúc nào cũng tưởng là mình đang xem những cảnh hoàn toàn thực, không có một tí gì bịa dật. Truyện phim dài khái như sau này:

Tadakki là học trò trường Hải-quân, nhân dịp được nghỉ về quê thăm bố mẹ.

Vì có lời yêu-xin của chàng, một người bạn cũ của chàng là Yoshikazou được phép mẹ cho vào học làm phi công.

Năm 1939, Yoshikazou dỗ, chàng lại càng ra công luyện tập rồi thi xay ra việc rắc rối giữa Nhật và Măy.

Ngày 8 Décembre 1941, ngày đặc thang đánh ghi nhớ ở Hawaï.

Rồi hạm đội Mỹ bị tiêu diệt ở Pearl Harbour. Rồi hai chiếc đón hạm của Anh: Repulse và Prince of Wales bị đánh đắm.

Yoshikazou và Tadakki đều giúp công lớn vào những cuộc đánh này, đáng mặt làanh hùng, đáng mặt là tài-con nước Nhật.

Truyện phim rút lại có thể, nhưng từ đầu đến cuối, không một lúc nào người xem

không hồi hộp và không kinh sợ cái đức cảm đam, cái đức hy sinh và cái lòng yêu nước của thanh-nien Nhật. Nhật là ở gần đoạn cuối, chỗ hai chiếc chiến-danh hạm Repulse và Prince of Wales bị đánh đắm trong chớp mắt thì người xem thấy rùng mình và không khỏi lấy làm lạ cho sự đánh le như chóp của người Nhật-vậy.

VỀ GIẤY IN T.B.C.N.

Số báo này in toàn giấy ngoại quốc; tất các bạn đọc lấy làm hái-lòng và chắc các bạn chí ước số nào cũng được dùng toàn giấy tốt như số này cả. Từ khí có lệnh cấm các báo hàng tuần không được dùng giấy nhạt trình nưa, bản quản cũng chí mong ước có một điều như thế.

Nhưng vì sự muôn tiết kiểm giấy, chính phủ cho phép dùng một số rất ít giấy ngoại quốc như giấy dùng vào sổ báo này, còn thiếu bao nhiêu thì phải dùng giấy bản xir. Giấy bản xir này làm dã den xáu, mà giá tiền lại đắt hơn giấy trắng của ngoại quốc. Giá chí đắt khô, giấy lại nhô nên công in lại iốn hòn nhiều. Dù người nhiệt thành tiều-thụ nội hóa đều đâu, mà nài đến việc dùng giấy ág in báo chí cũng phải lấy làm chán nản.

Mà chính đố là nỗi khô lâm của bản quản mỗi khi đến ngày phải tinh giấy in báo. Mấy năm ròng rã bản báo hết sức cố gắng cho số báo chạy được nhiều, đến nay chính vì nỗi số báo chạy nhiều ấy, mà bản báo bị khốn đốn trám chiếu.

Bản quản phải dùng giấy den xáu, mà lại đắt tiền ấy, thực là một việc vạn bất đắc dĩ. Xin các bạn đọc báo lượng xem.

T.B.C.N.

CÔ KIỀU

không hề lẩn chű TỘI VỚI CHỮ CÔNG

Hồi Đông-dương tạp-chi còn xuất bản dưới quyền giám đốc của ông Schne der, ông Tân-Đà Nguyễn khắc-Hiếu bình phẩm về truyện Kiều có trích hai câu này:

Xét minh công ít tội oai-hữu,
Sóng thử, tôi đã nên i êm minh tôi.

Và nhà thứ-sĩ đã bình phẩm: «chữ công, trong câu này, nghệ không được yên nghĩa; vì sự giết Tứ-Hải, tự Kiều không nên nói là công».

Trong cuốn Vương-thúy Kiều chủ giải tân truyền, cũng Nguyễn khắc Hiết viết, tú sách Tao-Dân xuất bản năm 1940, ông Nguyễn khắc Hiết vẫn giữ cái luận định ấy. Cũng đồng ý với ông, có nhiều người, mà trong số đó ta có thể kể ông Hoài-Thanh là một.

Vừa đây, ông Hoài-Thanh diễn thuyết ở Huế về «Một phương diện của thiên tài Nguyễn Du & Tứ Hải» lại nhắc lại ý kiến do một lần nữa như sau này:

A Bối vì Nguyễn Du vẫn là một nhà nho, vẫn không quên cái nghĩa lớn nhất đối với một nhà nho, tái nghĩa tôn-quán, Nguyễn Du không để Kiều thua mă Hò-tôn Hiển, vì Hò-tôn Hiển là đại biểu của triều-dinh, Nguyễn Du còn để Kiều noi cũng Hò-tôn Hiển một câu rất khó nghe là câu Xét minh công ít tội nhiều.

* Kiều đã dại dột làm_ib_eti mang một người ăn-nhan, một người tri-kỷ, trong không có con quyền kè công, dẫu công ít cũng vậy».

Ông Hoài-Thanh, lại còn viết:

«Hơn nữa, Đoàn trưởng tân thanh day dày triết-lý nhà Phật. Những người tu hành đạo Phật rất được cảm tình của Nguyễn Du. Thế mà Nguyễn Du đã để trong miệng một nhà sư, sư Tam Hợp, một câu rất chướng: Hại một người, cầu muôn người».

Biết đường khinh trọng, biết lời phải chăng», (1)

Trở lên trên là ý kiến của ông Hoài Thanh về đoạn Kiều mắc mưu Hò-tôn Hiển, giết oan Tứ-Hải. Tôi sẽ không nói rằng, khi phát biếu ý kiến ấy, ông Hoài Thanh đã quá nghiêm khắc với cô Kiều và Nguyễn Du biết bao nhiêu.

Tôi cũng không dám có cái mong ước bảo chữa cho Nguyễn Du về một điểm mà người ta có thể lầm về cu. Không. Tôi chỉ muốn trong phạm vi của cái bài nhỏ mọn này, giải bày một ý kiến về Tứ-Hải trong Minh-sử và Ngũ-sơ-tân chí với Tứ-Hải của Nguyễn Du, và làm bao về cái «tinh» của Thủy Kiều và Tứ-Hải. Có lẽ do đó, tôi sẽ nói được ra cái ý mọn của tôi về câu:

«Xét minh công ít tội nhiều».

và nếu, vì đó, mà tôi được ra rằng câu nói của Kiều không khô nghe-một chút nào, mà Nguyễn Du không chướng một chút nào, thiết tưởng cũng là một điều may cho tôi vậy.

Trước hết, ta hãy xem Tứ-Hải theo người Tứ-Hải là một người như thế nào, nhiên hậu ta mới có thể biết cái lý lông của Kiều đối với Tứ-Hải ra sao.

Theo thuyết bộ Ngũ-sơ-tân chí, thì trong Vương-thúy Kiều chính truyện, Kiều khinh phản chí khuyên Tứ-Hải ra hàng mà thôi. Chính Kiều đã cố ý âm mưu với Hò-tôn Hiển sai Tứ-Hải ra hàng, mà sai như thế không phản chí vì có mối một mục đích là mong «phu-quỹ» phụ vinh-y.

Nguyễn Kiều vốn họ Mă, người ở Lâm-tri. Vì già biến, sang phái dem mình dân vân lang ea-ky ở Giang-nam. Người em nang đổi nang ra họ Vương và bắt tiếp khách vì ai cũng ham mê tài sắc của nàng. Nhưng vốn là một người thông minh mà phong pha, Kiều rất chê những người giàu mà lục, Mă chả ca vien lây ihe làm bức lâm, nam lận

(Xem tiếp trang 25)

VŨ BẮNG

(1) Thành-Nghị số 36 ra ngày 1er Mai 1943

Trong mùa hè,
tử kẽ ehợ đến
thôn quê, chúng
ta đều phe phẩy
cái quạt, nhưng
có ai nghĩ đến...

Dung chí tắc hành – Xã chí
tắc lảng – Duy ngã dư nhã –
Hữu như linh phủ

Nghĩa là:

Khi dùng thì làm việc – Khi
bỗ thi ẩn mình – Riêng ta với
mình biết – Có phải thế hay
chẳng?

Một lỗ sáu sáu mắng cõi ngày
Đayem em định dáng từ ngày xưa

Vanh rá ba góc áa còn thiêu
Khép lại hai bên thịt vẫn thừa
Mắt mặt anh-hàng khi vắng
gió

Che đầu quần-lỗ lác sá mưa
Nắng niu uám hối người
trong truong
Phi phach trong lòng dâ sướng chua.

Trên đây là bài thơ quạt
một chữ, một nôm. Nhưng bài
thứ nhất của Ông Trạng
Mạc Đăng Chi để quạt khi
sang sứ Tàu. Ông dùng chữ
viết trên sách Luận-Nhị, mượn
lời đức thánh Khổng nói với

thầy Nhan về ý chí của mình đối với sự hoát động ở đời để tâc công dụng cái quạt nhưng
cũng là bài chí-huong quan-tic của mình nhân
th不懈. Bài thứ hai là bài thơ của nữ-sĩ Hồ-xuân-Hương. Bài này tuy lời lẽ trót nhả, nhưng câu
não cũng sat đẽ: đó cũng là một cái thiên-tài
của nữ-sĩ.

Tho-de-quạt, vịnh quạt, trong văn-chuong ta
và Tàu rất nhiều không thể nào kể hết được.
Chúng tôi chỉ xin dẫn ra hai bài xét cõi đặc
biệt nhất.

Cái quạt là một đồ vật rất thông-dụng, nhất là
tại các xứ nóng như xứ ta. Cứ đến đầu mùa hè
thì đãi chở chỗ nào thấy quạt. Từ người
người khổ rách áo ôm, cho đến kẻ giàu ưa vạn,

Gốc-tích lịch-sử và kỹ-nghệ làm quạt qua các thời-đại chàng?



ai cũng cầm cái quạt trong tay. Kắp mọi nơi,
ở chợ, ở ga, trong các hiệu tạp hóa cho đến
ngoài đường, tại các ngã ba, ngã tư, trên xe
lửa, tàu thủy đều có kẻ bán quạt. Kỹ-nghệ làm
quạt ở xứ ta ngày nay rất mồ mang và nuôi
sống được nhiều người. Kỹ-nghệ đó hiện nay
tất không rõ là có từ bao xa; chỉ biết rằng nó
đã có từ hàng ngàn năm ở xứ ta là một tài nòng
lúc nào cũng cần đến quạt. Nhưng chẳng riêng
gì ở các vùng nhiệt đới, ngay ở các xứ về ôn
đới ở Âu-châu và Á-châu cũng phải dùng đến
quạt hoặc để dùi khi nóng trong mùa hè, hoặc
để làm mát, làm trang-sức thanh nhã cho dân
bà. Ở nhiều nước Á-dông như Tàu, ở Nhật,
và xưa đến nay vẫn có tục tặng quạt để thờ để



QUẠT NHẤT

Quạt III ob-ghi của các bà mệnh phi thời kỷ Ghenji-Heike (thứ-kỷ XII)

giữ làm kỷ-niệm, thực là một thú chơi thanh-nhã vậy.

Nay nhân lúc mùa hè đã tới đem lại vó-nó
khí nóng như thiêu đốt, tất cả những người ở
xứ này hàng ngày và cả ban đêm ai ai cũng phải
phe phẩy cái quạt, nhưng thử hỏi trong lúc đó
có ai nghĩ tới gốc-tích, lịch-sử cái quạt và kỹ-
nghệ làm quạt ở các nước qua các thời-đại
chàng?

Trong bài này chúng tôi muốn cùng các độc-
giả tìm tòi các điều đó, au cũng là một cách
tiêu-khrien cho trong khi giờ nóng bức nà.

Ngay từ hồi thương-cổ, ở Đông-phuong đã có quạt

Có ai ngờ rằng cái quạt ta thường cầm tay là
một thứ khí-dụng có từ các đời thương-cổ ở
các xứ Đông-phuong chàng? Ở Ấn-đô, về thời
tôi cõi đã có quạt gọi là « pāskha » trước làm
bằng lá sen hoặc bằng cói dán lại. Về hồi đó,
đối với người Ấn-đô quạt vừa là một thứ đồ
dùng có ích vừa là một thứ đồ trang-sức. Các
chi-si bằng chữ « Phun » (sancrit) vẫn tâ rô
những cái quạt cõi đó trong các tác-phẩm của
họ và trên các lầu-dai cõi tích Ấn-đô đến nay
vẫn còn giữ những hình ảnh ngày xưa. Những
quạt vẽ hẽn đều có hình con hổ, hình voi, hình
bằng lồng công tu và một cái cún bằng thú kim
khi quý giài lõi cõi trô cõi ngoe thach. Tho quạt này
hiệngay ở các viễn bắc-làng vẫn còn giữ được.

Người Tàu cũng dùng những cái bình phong

nhô tảng sợi dán nhưng không đẹp bằng thứ
quạt trên kia và những đồ dùng đẽ « xưa ruồi »
gọi là « tchaoñrys » làm bằng lồng đuôi trâu
hoặc gióng vật khác ở Tây-lảng. Những lồng đẽ
vừa mìn vừa dài vừa trắng, còn cán thì bằng
vàng bạc có chạm trổ tinh vi. Những đồ
này, xưa ta thường gọi là phất-rần, Vẽ đời các
vua Ấn-đô các thời cõi cái phất-rần, cái quạt
và cái lồng là những cổ vật của phà vua.
Ngày nay thì không thế nữa. Người nghèo nhất
cũng như các bậc đại phu qui cũng có thể dùng
để phất-trần và quạt.

Cũng như người Ấn-đô, người Tàu cũng biết
dùng quạt và phất-trần từ các đời thương-cổ,
nhưng ở Tàu và Nhật thì cái quạt thông-hoa
hơn nhiều vì ai cũng coi cái quạt như một thứ
đồ dùng cần thiết như quần áo, như một đồ
trang-sức nhã nhặn. Theo một nhà chí-si Tàu,
Loui, Thị ở Tàu, quạt có từ đời vua Vũ-vương
(1134 năm trước Thiên-chúa giáng sinh). Những
cái quạt đầu tiên làm bằng tre, bằng lồng, rồi
sau người ta làm bằng lụa rango tron hoặc
thứ gấm dẹp khác.

Ai nhớ tích « Trang lǚ cõi-bồn » về đời Xuân-Tứ
thu nghe chuyện « quạt mồ dập sáng » của vợ
Trang-Tứ khi ông này giả chết để thử bụng vợ
thì chắc phái hẽn rằng ngày hô, do (độ ngắn
nam trước T. C.) cái quạt đã thông-dụng trong
dân gian Trung-quốc.

Người Tàu cũng dùng những cái bình phong
nhô dẽ che nắng làm bằng lụa tron cõi khai-lại



QUAT NHAT'

Một tờ giấy để phết quạt và để thơ

gửi thêm 'ông công hoặc lồng trĩ' cho thêm rực rỡ. Nhà đại sứ Nô Phổ về đời vua Hwang (714-774) trong một tác phẩm nói về múa thù có nhắc đến quạt lồng!

Tôi còn trông thấy những cái quạt lồng trĩ phu pha, như những đám mây nhẹ nhàng bay qua ». Những quạt đó chủ Tân gọi là « Phiến điện » (پیان میان) nghĩa là mây trôi. Từ đời Đường trở về trước ở Tàu chỉ có những cái quạt hình bán nguyệt hoặc hình đùi chim trĩ xòe ra. Sau đó người ta mới chế « những thứ quạt gấp » được làm bằng súng nhưng hình gõ hoặc tre mỏng, có thể đưa đi đưa lại được, lại có thể làm bung lá gấp lại rất đơn.

Trong thần thoại Ai-cập, quạt là dấu hiệu của hạnh phúc và lực thiêng linh. Đông thời đó còn là dấu hiệu của các vua chúa và các vị hoàng thân. Trong trường hợp này quạt thường là hình bán nguyệt có cán. Các cái quạt của phu-nữ thường đóng theo hình như lái bồng tông chim qui, vì như quạt của Hoàng hậu Aaha Utep, v.v. vua Kamés và mẹ vua Amosis (1730 trước Thiên-chu), Cán và vỏ quạt đèn này có tới 25 thế-kỷ, làm bằng gỗ và bạc bồng vàng điện. Ở các nạn quạt người ta còn trông thấy những cái lõi ngày xưa cầm lồng chim để làm quạt.

Những bức chạm trổ ở các lâu đài thành

Ninioé và Khorsabap đã rõ ràng ngày xưa người Assyrie cũng dùng quạt và phát triển. Dân tộc này thường dùng những bông phong vuông nên quạt thường làm bằng ba cái lá kè cắm vào một cái gân. Quạt đã truyền từ người Assyriens sang dân Medes và dân Ba Tư (Perse). Còn người Ai-cập thì mai sau này mới biết dùng. Người Ai-cập thường hay viết chữ vào mặt quạt cũng như người Tàu. Trong các chuyên « Mít ngàn nốt đêm lê », « hướng thầy nốt đèn quạt»,

Ở Ba Tư và Thổ Nhĩ-kỳ, trong các cung điện vẫn dùng quạt từ xưa. Cả ở các xứ Bắc Phi thuộc Pháp cũng vậy. Người ta còn nói chuyện cái quạt lồng cũng của vua Alger đã làm cho quân Pháp phải đánh xứ Algiers (1). Chuyên cái gõ quạt đó ngày nay vẫn ghi chép trong « I-chú ».

Göc tinh cai quat o cac nuoc My-chau

Một việc đang chú ý là göc tinh cai quat ở Đông-phương khác mà ở M-chen lại khác. Người xir Toléques, người Celasses ở Tân-thi-giới là những người vẫn day van minh cho người Azteques và M-é-tay cơ ngày xưa vẫn thường hay dùng quạt và phết trần đuỗi ruồi.

Ở M-é-tay cơ, trước muộn chinh-phục, vẫn dùng quạt cũng như ở Ấn-dô và Ai-cập quạt là biểu hiệu của quyền hành. Các nhân vật trong thần thoại và lị-sử M-é-tay cơ vẫn được hình dung bằng những tượng cầm quạt lồng ở tay.

Một nhà văn M-é-tay cơ Alvarado Tezozomoc trong các bài văn vẫn nhắc đến nhiều thứ quạt làm bằng thưa lông chim qui lái có bước cát mòn tóc vàng vào đây. Nhà văn đó lại kè cát trong nơi làm quạt đó. Cũng một nhà văn đó

(1) Ba dăng T. B. C.



QUAT NHAT'

Quạt Onésiki oh-ghi hay là quạt của vua-quan dùng trong triều

lại thuật rằng khi, người Tây-ban-nha đến Mè-tay-co, Montezuma II có đem dancing vien tưng Tây-niều đồ tư trang trong đó có hai cái quạt làm bằng lông rất đẹp, mỗi bên có một cái mặt hinh ban nguyệt. Quạt do cung có cán rìa và có khía hông vàng có nạm ngọc thạch. Những quạt đó thường làm bằng lông chim hac, công, chim veit, quai ở Ấn-dô và sa-kiu thứ chim khác.

Hồi này ở Pháp cũng đã có quạt lồng và quạt đó gọi là « esmech-hoir » (duỗi ruồi) nhưng chỉ là một qui phai dùng mà thôi.

Theo các điều phái mảnh về lịch-sử và cù-học gần đây thì người Hi-lap đã do người Phéniciens và người Phrygiens mà học cách làm quạt của người Assyriens. Nhưng hình quạt có đai khake. Lúc đầu, quạt ở ngoài-quốc nhập cảng vào làm bằng bao lanh sau có quạt ở Tàu mang về các triều-dinh Tây-ban-nha và Bồ-dào-nha. Các nhà di bắc nước mang theo về nhà nhiều kiểu quạt đẹp. Tù đây, những cái quạt hình tư vòng tròn có thể quay được, và Nhật mang sang, nhập-cảng vào Âu-châu và thay những kiểu quạt từ trước.

Chữ « esmech-hoir », « esventon », hoặc « eschtoir » trong văn cù-nước Pháp dùng để chỉ cái quạt về hồi Rabelais bị bỏ đi và người ta dùng chữ « esventon » thay vào. Brantôme là người đầu tiên đã dùng chữ đó trong cuốn « Tiểu sử các phú nhân nổi tiếng » (1590). Chính trong hồi này ở Pháp người ta cũng bỏ những thứ quạt gấp tròn và thay vào bằng những quạt lồng bốn cánh cùng đồng thời dùng với những quạt bằng da làm theo kiểu Cận-đông bắt đầu có từ hồi hoàng-hậu Catherine de Médicis.

Ở vẫn dùng các lối quạt cũ. (ký sau đăng hét).

Người La-mã còn dùng một thứ phết trần đuỗi ruồi (*muscarius*) làm bằng lông công hoặc bằng đuôi bò. Những phết trần này là bắt chước theo tối Ấn-dô, nhưng người La-mã không hoàn-nghênh lắm. Họ thí-h một thứ quạt kiểu mới làm bằng những thanh gỗ nhỏ hoặc bằng ngà rất mỏng mà các nhà vua La-mã thường tâ

Về đầu đời trung cổ, chỉ riêng có các nhà thờ là còn dùng quạt lồng. Quạt lồng lúc đó đã biến thành một thứ đồ thờ. Mãi đến thế kỷ 13 thì cái « mót » dùng quạt lồng mới

Cần đại-ly thuốc Nhật TUNG TÌNH, PHÙ, HUYỆN, CHÂU QUÂN
xin liên-tự về thương lượng ngày với hàng chính: n. so rue des Medicaments, Hano
(M Đức Thành) điều kiện rõ ràng — không phải ký quỹ — binh chay nhiều lời

NGHỆ THUẬT RONG CHƠI



Bé thi trong xanh, cái thi trắng mịn, người thi trẻ đẹp, quần áo trắn mầu, phong cảnh rất hứa hẹn ấy chỉ riêng có ở bãi bờ Sầm-sơn đây ánh sáng

Titayna, một nữ-phóng-viên «đi» nhiều đã thở dài mà nói một câu chua chát: «...Bây giờ không còn ai biết rong chơi nữa, người ta chỉ dò chò mà thôi. Và chỉ còn cái công chúng của những ngày nghỉ lễ, của những chuyến xe lửa đúng giờ, là còn tin ở sự di rong chơi, và cho là thù vị. Bây giờ, ngồi trong cái gác nhỏ của tôi ở Ba-lê tôi chỉ còn biết nhìn họ «ra đi», bởi vì thủ dung chơi đã chết, đã bị sự nhanh chóng, và chính khán giả hành giết chết.»

Titayna nói thế, chỉ vì Titayna là một nữ-phóng-viên của một bước mà cái văn-minh co khi đã thay đổi cả lối sống của người ta.

Và lại, nhà phóng viên có bao giờ được di du lịch

giống mọi người. Francis de Croisset, nhà văn đã từng đi vòng quanh quả địa cầu có nói: «Đi làm phóng-sự túc là làm hỏng mất cái thù di chơi. Một người phóng viên túc là một người lầm việc, và phải là việc rất nbiêu. Bởi thế, di chơi cho mình, và mình bao giờ cũng thú hơn nhiều».

«Đi chơi cho mình», đó mới là hợp pháp di chơi vậy. Các cụ ta xưa, thực là dù từ cách di đóng chơi. Bất kể ngày giờ, tư nhiên thấy một cái lề rung trước sân nhà, một người bạn liền đi tìm một người bạn. Rồi rượu quẩy trên lưng, họ đi đến những chốn no nık nước lợ. Mọi vách đá bị san phẳng để dễ thơ, một món thịt rừng dương bận mưa-oan mồ bão, vậy mà đi đến chỗ nào

dành một cuộc cờ để chờ trăng sáng. Và hôm sau lại lên đường, không biết là đi đâu, mà cũng quên nghĩ đến chuyện về.

Ai đã đọc Nguyễn Khắc Hiếu chắc cũng đều nhận thấy nhà thơ này xứng đáng theo dõi được cõi nhân, ở cái đức di lang thang như kiều dô. Riêng tôi, tôi lấy làm thích nhất cái quãng Nguyễn tiên-sinh thuê thuyền di chơi núi Sót (Ha-Linh) lúc về gặp mưa tròng thay lùi trêngéo hai cùi nắp dưới vách dô, liền hợp mấy kẽ dán láng trong túp tranh nhà lái dô nói chuyện, và phát tiền cho lũ trẻ, nói là chưa bao giờ thấy minh cảm động vi tình đồng chung đèn như buổi ấy. Nguyễn tiên-sinh lúc bấy giờ dương bận mưa-oan mồ bão, vậy mà đi đến chỗ nào

cũng cứ rong chơi trán như một kẻ rất an nhàn. Rong chơi như vậy mới thực đáng mặt là kẻ rong chơi biết tự trọng.

-Trong truyện «Chiếc cảng xanh» có một đoạn nói về một gia đình trại thuyền về quê ngoại. Người đứng đầu cái gia-dinh kia là một nhà nho. Bởi vậy, con thuyền di qua cái bến Thanh-lăng có một người bạn mù làm quan trở về vườn, thi dừng lại. Hai ông bạn già thăm nhau, và làm thơ. Rồi con thuyền lại nhờ sào. Cuộc di thuyền kia tức là một cuộc rong chơi.

Ở cái thời xưa cũ đó, ngày giờ, và hành-trình không đáng kể. Con thuyền không phải là một chuyên xe lửa hầm hố làm trong sạch-quả tim mình, và mầu sắc mình sẽ dừng lại bất cứ một bến Thanh-lăng nào để ngâm yịnh. Cũng như chư-nhân trong bài Tý-bá-bánh, khi tiên khách trên bến Tầm-

dương, vì lùn-luyễn một tiếng dân hát của người kỵ-nữ trên sóng dâng vẻ tráng, mà buộc thuyền lại, và bầy tiệc rượu lại trên thuyền tiễn đưa mà uống, chứ không cho đói vội.

Những kẻ thi sự kinh càng giặc đường như vậy, xưa nay cũng chỉ có văn-nhân nghệ-sĩ là nhiều khôn. Nguyễn-Du đã lâm lượt chín mươi chín ngọn núi Hồng-linh, không phải là một nhà buôn biết quý thi giờ.

Gauguin, nhà họa-sĩ đại tài, cũng ra đi thực xa, di khỏi cái xã-hội văn-minh của mình để tìm lại cái thời man dã-eung những dân tộc còn ngày thơ như trè-dai, ngô hẫu làm trong sạch-quả tim hành-chú nhán có thể dừng lại bất cứ một bến Thanh-lăng nào để ngâm yịnh. Cũng như chư-nhân cả một kiếp tát-tinh.

Người ta dồn, trong đám họa-sĩ ta hiện thời, có một họa-sĩ đã dội cái xe đạp không lấy gì làm tốt, lang thang khắp ối Bắc-kỳ. Và không có một cái đèn miết cũ kỹ nào họa-sĩ kuông biết, tôi.

Có lẽ nhớ vay mà nhà họa-sĩ đã tìm ra được bạo vẻ đẹp khác thường trong cái mỹ-thuật cõ-so-mộ-mạc của ta chẳng?

Chữ «giang hồ» lúc này đương là câu đầu lối của mọi chúng ta cứ di dong chơi ở chính trong đất nước của ta, cũng dù tìm ra bết bao điều

đen «giang hồ» nhiều nhất. Nhưng «giang hồ» làm giảm cái thú rong chơi, Giang hồ đã ngậm chí chúa cay, hậm hực với doi rồi. Những kẻ giang hồ thường là những người bắt đắc chí, cái đáng cay, chua chát ở lòng họ đã làm tên thương dẽi cái hân hoan của quâ chủ không cõi mõ và sáo trộn cùng tạo vật...

Kẻ giang hồ nghĩ dẽi cái hận của mình hơn là vẻ đẹp của thiên-nhiên. Kẻ giang hồ là kẻ khô. Họ là những người mà nhà thi-sĩ la-tinh Luciéce đã nói đến như những kẻ có một xác nặng gi cõi ném bỏ».

Người rong chơi không cần ném bỏ cái gì ở lòng mình. Họ di, như là người ta thò vây. Họ cũng không cần cà... «va li» nữa, bởi vì hành-lý chỉ àm cho phiền cuộn đòi ra. Họ nói như anh chàng Barnabooth: «Tôi có nhiều hành-lý quá, tôi sẽ vừa chơi vừa quăng chúng, lúc nửa đêm, qua cửa sổ ra sông Arno. Không có cái gì quấy rối chúng nó lúc di đường».

Rambrandt, nhà họa-sĩ đại danh đã nói cùng bạn hữu: «Cứ ở trong cái nhà nhỏ của anh. Hết cả đời anh cũng không đủ để tìm ra những vẻ kỳ quan trong đó». Ta cũng nên nhân lời nói là lùn-kia mà nhớ lùn rằng: Chẳng cứ phải di đến năm châu bốn bể mới trở nên một kẻ có tài. Và cũng đừng có hão-huyền như một vài kẻ ngóng cuồng kia, néi đến Mỹ chau, và Trung-hoa trong khi họ chỉ tầm mo. Bởi vì chúng ta cứ di dong chơi ở chính trong đất nước của ta, cũng dù tìm ra bết bao điều

(xem tiếp trang 28)
THANH-CHÂU

MỘT CON CHIM KÊU RA MÁU

VÌ

tiếc nước,
thương bạn,
hay vì oán ме?

Hàng năm cứ vào
buổi hè xuân sang
để, các bạn và chơi
với thời giã — nhất
là ban đêm — thường
gặp một cảnh làm
não lòng người. Đó
là cảnh cuộc kêu. Cuộc? Một giống
chim, cứ đến mùa hè lại cát tiếng kêu,
không biết mồi miếng, có khi kêu đến suốt
ngày bay thâu đêm. Đối với cảnh vật ấy, các
tai già đã thôi ra những câu thơ cá rǎo-
nặng ai-oán:

... Nam canh ra rả đau lòng cuộc.
... Ấy hồn Thục-dẽ, hay là Đỗ-quyên!

... Nhớ nước auu-long con cuộc cuoc...

Còn cuộc chử Hán gọi là Đỗ-quyên hay Từ-
qui hay Đỗ-nữ.

Cũng như ở ta, thi chim áy đã trở nên
một tài liệu chủ yếu trong văn - chương
Trung-quốc, và từ xưa người ta vẫn tin câu
chuyện cũ: Vua Thục-mắt trước hòm con
Đỗ-quyên. Theo cuốn Cẩm kinh thi câu chuyện
hay như sau này:

sau rồng đậm, tinh tinh-khô mà rủ rủ, hè
thấy người là chạy trốn, nên lì ai trông thấy.
Tục ngữ ta thường nói « den như ác » và
« lái như cuộc » thực dã là được hình-hàng
Đỗ-quyên rất đúng vậy.

Tiếng kêu ai-oán đã gọi ra nhiều nguồn thơ

Chim Đỗ-quyên đối với làng vẫn, gọi là
biết bao nguồn thơ lai-lãng, đều do tiếng kêu
của nó, mà ra. Một thi-sĩ Tàu xưa kia không
biết khi nghe nó kêu nhán ra thế nào, lại bảo
như giọng cau: « bất như qui khú » nghĩa là
« không bằng di vè ». Đã nhận ra cái giọng
buồn-bã chan-chán áy, những người trong
lòng sầu mồi cảm khái bi-thuong, mỗi khi
nghe nó kêu, xúc động bồn thorb, ngâm咏
những bài dầy giọng ai-oán.

Bài vịnh Từ-qui của Phạm-trọng-Yêm:

Dạ nhập thấy ghen đê
Trà làm phương thi phi.
Xuân son vó hạn hão.
Do đạo bất như qui.

Nghĩa là:

Vùng xanh thảm, đêm kêu thương
Cây cao bóng mát ngày bay đi tìm.
Non xuân cảnh thù em đêm.
Cơ sao còn báo người ném trả về.
Bài « nghé iú-qui kêu » của Dương-vạn-Lý:
Hoa sầu nguyệt hận chí trường đê
Võ-lịch phong thần ôi trú phi.
Tự xuất Cẩm-giang qui vị đặc.
Chi kim do khayen biệt nhận qui.

Đỗ-quyên là chim gì?

Có nghe những chuyện xưa hay nói về
chim Đỗ-quyên, có người nghĩ đó là một loài

chim xinh đẹp và
nhanh nhẹn đáng
yêu nhưng xét ra nó
chỉ là một loài chim
nhỏ, hình dạng đèn
xấu. Theo sách « Bản-
thảo Cương-mục »
nói Đỗ-quyên bay
chậm, không bay
bay, chỉ bay lùi, chui
rúc ở trong các nút

Nghĩa là:

Hoa sầu nguyệt giận chỉ kêu hoài
Ngày giờ đậm mưa lượn chẳng thời.
Ở đất Cẩm-giang về chưa được.
Quê nhà rõ lại luồng không ai.

Đỗ-quyên kêu ra máu

Trong các sách cũ của Tàu lại có những câu:
Đỗ-quyên kêu mãi cho đến khi ra máu
mới thôi.

— Đỗ-quyên kêu suốt đêm đến sáng, rồi
mạng ra máu ra mà chết.

Vì những câu ấy, nên ai ừng khôn, nhân da
sắn, mới thường cầm đối với chim Đỗ-quyên
lại còng thêm ra một tầng:

Bà anghe Đỗ-quyên kêu cùa La Nghiệp.
Truc-phach ha niem thuong oan thuy.



Thanh thanh dê huget-huong hoa hi
Mân son minh nguyệt đồng p'long dạ
Chinh thi sâu nhân bất mị thi.

Nghĩa là:

Hồn Thủ ngán nâm zon oán ai?
Cành hoa, kêu mãi máu dầy hoai
Gió đông đêm lạnh giáng dầy nái.
Dân-dọc rieng ai mồi hận dai.

Trong thi-thao của các thi-gia xưa nay,
những bài mượn dẩn Đỗ-quyên kêu ra máu
mà là nói: « oán sầu hán cùa minh » có rất nhiều.
Nhưng xét ra do chỉ là sự biểu lâm của các
thi-gia, thấy Đỗ-quyên có cái mồ dở mà bảo
đó là dày máu, người họ truyền người kia
rồi tin là thực, mới thành ra một thi-liệu cho
các nhà thơ săn.

Những điều thắc-thoại ở dân-gian về chim Đỗ-quyên

Tại bản với các thi-gia mặc khác, nhau-
dân Trung-quốc đối với Đỗ-quyên xưa say
lại tin Đỗ-quyên thật-thoại sau này:

Theo thắn-boại ấy thì Đỗ-quyên là hãi ách
em dã họa ra.

Nguyên ngay xưa một nhà có hai anh em,
em là do người nệ già kẽ sinh ra. Còn anh
lại con người nệ già ô chét. Mẹ kế rất yêu
quí con đẻ mà ghê lanh con cờ ống thường
ngồi chót lanh cho chét đi. Một hôm, người
êy nghĩ ra một cách, gọi là hai con dến
trước mái, nghiêng-nghỉ bảo rằng: « Án
ma không làm thi lấy gì mà ăn. Đây là cõi ba
túi vùng, hai anh em này mồi đưa cầm mồi i
túi mang tên Nam-son ma g'ông, vùng úa
dứa nás này mầm trước, bấy giờ mới được
ve àu com, bắng khảng thi cử ở đây mà thịjn
đoi cho đón chét không đượ, về nữa. »

Noi xong, bà giao cho mỗi con một túi
vùng. Hai con đều vu vê cầm đi. Đì được
vừa dương, hai người con nghe mệt-mỏi náo
nhau dừng lại nghỉ ở dưới gốc cây. Trong
lúc ấy, người em cầm nhác túi vùng ra anh
thúy nhẹ hơn của mình nhiều, liền nói:

— Anh ơi! Anh lớn mà abg túi vùng nhẹ,
em để lại mang túi vùng nặng, em đồ cho anh.

Người anh hắng lồng ngay, rồi đòi lẩn cho
nhau, lại cũng rào trước đi. Khi tới Nam-son,
hai anh em đều theo lời mẹ đê, nỗi: người
rắc vùng vào một thửa ruộng, xong ưng
ngôi trên bờ đợi cho vùng mọc mầm. Sau do
vai hêm, ruộng vùng của người anh, mầm
mọc lên rất đẹp, còn của người em thì vẫn
chỉ là bãi đất không. Người em buồn rầu nói:

— Anh ơi! hỏi anh yê ruóc mà àu com.

Người anh lòi lòi ngay,
— Em cứ yên lòng, dù mè dán thê, nhưng
khi nào anh lại nô, hò vè trước mà àu một
minh cho em.

Đàng hương cho hai anh em nhà ấy, có
biết đâu túi vùng đã rắc ở ruộng ấy, đã do
người mẹ đồ chín cho không mầm được
nữa, nên cả hai anh em cùng ngồi chờ mãi
đến mây mòm òi cùng đói là ma ché.

Người nệ ô nhà, chờ mãi, chẳng thấy con
minh về, liền tối nôi hâm, thấy sụ đau đón
áy, thương con quá kêu khóc gần đến phát
diễn. Sau do mồi dêm kíi canh tan giang
lạn, bà ấy lại ra ngồi ở ngoài cửa mà gào

khóc con. Một hôm bỗng có một con chim nhỏ bay đến đậu ở cây lớn ngay trước mặt, kêu thành tiếng người rằng:

« Khô quá ! khô quá ! mẹ ào chín hạt vừng, làm hại con ».

Còn chim ấy tức là chim Bồ-quyên, do hai anh em nhà ấy đã hòa ra vậy.

Ở dân gian là một vài voi cũng có câu truyện thần thoại nghe rất cảm động. Họ nói xưa kia có hai người làm bạn với nhau rất thân, coi nhau như anh em ruột, thề cùng sướng khổ sống chết cõi nhau. Sau người nọ có vợ lại là vợ giàu, được nhà vợ cho nhà rộng cửa cao và rất nhiều tiền thóc. Được hưởng cái diêm-phúc ấy, cũng không quên tình bè bạn, người nọ đưa bạn về nuôi ở nhà, cũng dâng rất hậu. Đôi với nghĩa kim-lan ấy, người vợ có bì ết đau, nên được ít lâu, eo hanh chỗ, chỉ là đỡ ảo báo trước còn nói mệt, sau buông lời chỉ bù chà diều hồn:

— Chẳng phải bố già, không phải khách nợ, ô đầu lại rước về thô phung, ăn rồi lại rãm, chẳng giúp ích được việc gì. Liệu mà tống quái đi !

Người kia thấy vợ nói nặng lời, sợ mất lòng bạn, hết sức khuyên giải mà không được. Thấy vậy, người nọ sợ ô lầu sẽ bị nhục, tính cách bò đi, nhưng sợ bạn lại giữ lời thề, khó mà đi được, một hôm trời vừa mờ-mờ sáng, trờ dậy, chẳng để cho bạn biết, cất lên ra đi. Muôn cho bao khói mít công di tìm, khi đi qua một cánh rừng, anh ta cõi khán áo hoặc lên một cái cây bên đường, làm như bộ dã chét.

Thường bạn đã buông bò đi, người kia xéi: bao thương tiếc, liền bò di tìm, di dã

khắp nơi nhưng chẳng thấy tông tích bạn đâu cả. Cuối cùng di đến một khu rừng, nhác trông có khán áo treo ở trên cây, nhận kỹ dính là của bạn mình, chắc là đã bị giặc cướp giết hay hùm bao ăn thịt, anh vật mìn kêu khóc rất thảm thiết. Anh lai nghe: « Hay bạn quá giận đã chui vào ở trong núi thâm rỗng sỏi, làm sao còn gặp mặt được nữa ? An ta ta cứ đi hết các nơi trong rừng này, gọi tên bạn, nêu bạn còn sống, chắc thế nào cũng phải bắt tiếng thưa. Rồi đó, một mình lững thững dạo khắp khu rừng, miệng luôn luôn cất tiếng gọi: Quắc! Quắc!

Quắc là tên cõi cõm của người bạn.



TUỔI THƠ

anh Võ An Ninh

Nhin thấy trẻ em nô đùa dập những nút cát trên bờ bể, ai là người không ngầm nghĩ nhớ những ngày thơ ấu không lo, không nghĩ, không thương huyền, tiếc hão, những ngày trẻ xanh đẹp của mình đã vĩnh viễn để di qua...

Người kia chết rồi, hóa làm chim Bồ-quyên. Người vợ ô nhã chờ mãi không thấy chồng về, cũng bò đi tìm. Một hôm di đến khu rừng, nghe tiếng « quắc quắc » rõ ràng là tiếng chồng mình, mà hỏi chẳng nói, gọi chồng thưa, thương nhớ quá rồi cũng chết nốt.

Xết ra hai chuyện thần thoại kè trên lại có lý thú và cảm động hơn những chuyện của các thi-gia đã dùng làm ngâm-liệu. Vậy ta có thể mượn câu thơ sau này để kết thúc:

Thương thân con cuốc kêu múa hạ,
Tiếc nước hay là nghĩ tiếc ai ?

SƠ-BẢO

MỘT CÔ DI TÂM VỚI TÔI

Một nơi hội-hop rất lịch-sự

Nếu có một người nào hỏi bạn: « Ông xứ nào có nhiều bê bối nhất? », bạn đừng vội đoán là nước Mỹ, nước Đức, nước Na-uy, Thụy-diển hay nước Nhật có nhiều bê bối nhất mà là

Là vì rằng mặc dù các nước ấy xưa nay vẫn có tiếng là có nhiều bê bối và nhiều lực sĩ đã từng thắng nhiều chức vô-dịch về bơi lội nhưng số bê bối vẫn kém một nước khác kẽ về thành tích bơi lội thì thật chẳng có gì.

Nước đó là nước Ba-tư hiện đang bị quân Anh và quân Nga chiếm đóng. Ở Ba-tư có bê bối, hay nói cho đúng các nhà tắm, được cả dân-gian và dùng làm một nơi hội-hop không những có ích cho vẹn sinh, cho sức khỏe mà lại có ích cho sự sinh sống, giao thiệp hàng ngày trong xã-hội nữa: nhất là đối với phụ nữ Ba-tư.

Thật vậy: di tắm đối với phụ-nữ Ba-tư là một công việc phải sửa soạn kỹ càng và như kiểu phụ-nữ các xứ khác di tắm riêng. Một người đàn-bà Ba-tư-khi đã có tuổi rồi thì mỗi khi di tắm ở bê bối công cộng lại càng phải tò lục, chuốt hồng rắt cần thận trước khi phô minh giữa công chúng. Thời thi phải lợ roムt tóc cho đúng mẫu tóc huyền của các cô trè tuổi, sủa tai mặt, sửa chát lạy để lô ra vẹt ta còn ẩn ẩn, vỏ trung dày. Xong xuôi rồi, các bà lại còn tóm kiềm hàng giờ những kiểu áo rực rỡ để làm tôn thêm sắc đẹp của các bà. Trước khi đến nhà tắm các bà đã sai dám cõi thi-nữ đến trước chờ đợi các bà để dàn ba khí các bà cất tắm tháo «engceng-ngas» ở bê bối lên. Các thi-nữ có một trọng trách này: phải đem dùi dù các thứ mứt kẹo để cho các bà chà nhầm nhót trước khi, trong khi, sau khi tắm và với ba cái khăn mặt, dám hãy chép áo tắm, dù các quần áo lót mình bằng lơ-lụa và các thứ phấn sáp, nước hoa, dầu thơm để cho các bà, các cô tâng bừng.

Các nhà tắm ở Ba-tư cực kỳ lịch-sự, hoa lệ, sang trọng là những vườn rộng rãi,

hay là một cách
lấy vợ lấy chồng
ở nước Ba - Tư

MỘT NƯỚC NHIỀU BÊ TÂM NHẤT THẾ-GIỚI

nhiều cây cao, bông mát, hoa thơm, cỏ lǜ, phong cảnh rất hùng hổ và nhà cửa rất sạch sẽ. Cảnh phòng khách to lớn đẹp đẽ là một phòng khác-to lớn hơn: phòng thay quần áo của các bà, các cô. Phòng chia ra làm những buồng nhỏ, không khí thi thoảng ngọt vị dãy mùi nước hoa, phấn, sáp, mùi khăn, áo mới nguyên, mùi kẹo bánh dắt tiễn.

Ở cửa vào có một thiếu-phụ đứng tuồi ăn mặn gọn gang, sạch sẽ ngồi thư-tiền. Mụ này rất lịch thiệp, khéo nói lá thường. Vì ở đây phải chiêu chung cho mọi người đàn-bà được vừa ý khó khăn biết đường nào. Bởi thế mụ thu tiền gấp ai cũng chào, cũng bồi, cũng nịnh nợ, khéo bà nảy dẹp như tiên, khéo cô kia trả nêu hoa, bồi thê ai cũng bằng lòng và chỉ ua lại với những nhà nào có người khéo chiêu, khéo nịnh.

Khoe thanh, khoe sắc

Phòng thay quần áo của các bà, các cô rất rộng rãi, đẹp đẽ. Đầu đầu cũng có những chiếc ghế nhỏ, bàn xinh hay những chiếc đệm êm ái. Giữa phòng là một chiếc bê bối tuyệt đẹp có đèn chiếu vào sáng một cách êm dịu, nướm bồ thi trong xanh lại có dăm ba con cá vàng thi trong đó nữa. Ở trên trần thi lát bằng thủy tinh cho nên ánh sáng mặt giờ chiếu vào càng làm cho mặt nướm long lánh thêm. Ở đây chỉ toàn là các bà và các cô xinh đẹp. Họ chưa tắm với nhau vì họ còn nói truyện ối nhau cho chán đã,

chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện người... họ lùi ra hết, họ vừa nói chuyện vừa uống nước vừa ăn kẹo bánh.

Bây giờ mới tới lúc họ tắm, họ cởi bỏ quần áo ra. Thật là khéo léo. Bà nào, cô nào cũng cố vỗn áo tắm về để cho mọi người phải nhìn thấy mình có những bộ quần áo lót mình đắt tiền hay có những tấm thảm kẽm để cho ai papy cũng phải thêm muối, ghen tị với mình. Tuy như họ ra sân khấu đóng trò, cố khoe thanh, khoe sắc, quay phia này, ngả phia kia, chán chê, mà mỗi rồi mới chịu phủ chiếc áo tắm lên vai rồi lẳng lặng yểu điệu đi xuống bể tắm. Các bà tắm của các bà, các cô cái nào cũng đẹp, cũng thơm dù rằng ở nhà tắm cũng có đủ các áo tắm đẹp và thơm như thế để cho họ dùng. Theo lè thi dùng áo tắm của nhà tắm sẽ mang tiếng là không được lịch sự.

Đến bể bơi, các bà, các cô bắt áo tắm và tháo giép ra. Thật là hăng trâm các bà, các cô ai nấy cũng đều: « lồ lộ một tia thiên nhiên ! »

Vì đây không ai tắm mặc quần áo cả, họ rất khéo thân để khoe sắc đẹp của mình. Họ vừa tắm vừa đùa, vừa reo, vừa hát, vừa trò chuyện, vừa ăn kẹo, vừa nói nghịch, tiếng cười, tiếng nói vang động ra cả đến ngoài.

Người ta tưởng sẽ vào một chốn Bồng-lai tiên-cảnh ở trong có hàng trăm tiên nữ đang tắm hót hèn bờ suối ngọc.

Những bà mẹ chồng di kiêm nàng dâu

Phần thường các bà, các cô hay đến nhà tắm vào lúc 3 giờ chiều và ở đó đến 7 hay 8 giờ tối. Trong ngắn ấy thời giờ các bà nói được dù chuyện mìn, chuyện người, khen ngợi chê kẽ khác, nếu không là để nghe

mù thu tiền lán ninh sắc đẹp của các bà. Nhưng thật ra thì bà tắm ở Ba-lu là nơi hội họp của các bà mẹ muốn đi lấy vợ cho con gái. Các bà sẽ đề ý ngầm nghĩa sắc đẹp của các thiếu-nữ đến tắm với mẹ hay chị em của họ. Ở đây không có cô nào giàu-diêm được ai nittings diêm xấu, kém trên thàn thê của mình. Các bà mẹ lại còn chú ý nào những lời ánh tiếng nói cũng đáng diện của các cô trước khi và trong khi tắm xem các cô có phải là con nhẹ gai giò, lich su đang làm đau con của các bà không?

Cũng nhiều khi các bà muốn lấy một thunu-nữ nó làm đứa con nhung không gặp có cô ở nhà tắm bao giờ. Không phải! Các bà chỉ cần nhờ mộ mụ mõi đến mời bà mẹ và thi-u-nữ nó lại tắm ở nhà tắm nào đó một ngày định trước. Bà mẹ chồng đặt thêm vài người chị em ban nữa để cho họ đi xem mặt ở đâu nhau thế. Khi gặp mặt mẹ thiếu nữ thì các bà già rờ nhau và tinh gặp nhau và trò chuyện những chuyện đâu đâu, không hề đã đồng đến

chuyện định hỏi xin có con gái no. Tuy vậy, có nay cũng biết rõ chuyện từ trước nên phải cố làm ra vẻ ngày họ và chị em chưởng bà nó v Nhữ bà đã là mẹ chồng mình rồi. Bà nay mới có vào một luồng riêng thay quần áo rồi vừa nói chuyện với đứa bà để ý xem xét và đòi hỏi cả đứa mới một cách rất cùn thận không cần phải giãi diếm gì. Bà sẽ xem tóc của cô bết hay giòn, da có có mịn hay không, đầu có có nhiều gãy và chảy khớp, hay là có rã - xin lỗi, các bạn - có bộ ngực hay pêng mồi tai hay không. Bà lại xem sắc đẹp của cô thà là thiện nết không hay là chí nhở ở phản, sáp bê ngoài mà thôi. Cố một điều này ráo riết cuối cùng là mẹ có gái thi khen ngợi cô con gái luôn móm: khen cô



Tháng-chó Pétaip đã nói:

« Nhập bộ bụi tro mè mồi đồng-tam của quý-gia được thất-phát; chàng là kẻ đi quay quẩn để tìm sự-bảo-vệ chúng. Sự gân gò đó là chí-tu-nhiên, là hy vọng-nặng đối nhau trong cuộc-huynh-đung. Thung Quốc-gia Cách-mệnh con phải cần sự-thông-chắc của nước-happy ».

có bộ ngực đẹp, cái mặt trái soob dây đàn phúc hậu, cái lưng thật dáng lung-ong chẳng hạn... còn bà mẹ chồng thi lai ché bài chờ này, chờ no: cô à mũi lẹ, môi cong, bụng ống-chảng bà cót làm giảm giá trị cô gái!

Nhiều khi vì sự-nghĩ-ngo, bà và lại khám xét cô gái một cách rất cẩn thận để xem cô có còn thanh-tan hay là... nhị-dao đã bể... o người tình-chung rồi!

Sau khi trò chuyện, khám xét lâu đến bằng giờ, các bà sẽ bén án nhau, nếu bà mẹ chồng thuận thi thiếu-nữ nó sẽ là đầu hà tuy có chửa biết mặt chồng mình ra sao. Còn như nếu bà không thuận thi thôi, cô gái hiem xết cũng không vì vậy mà mất tiếng. Bà mẹ chồng một khi đã hăng-lòng thi mươi ngày sau các bà sẽ lại bồng nhau một lần nữa ở nhà tắm để mở một tiệc ăn hỏi thật long trọng và định ngày cưới-xin.

Dưa đường chi lối...

Như tôi đã nói ở trên các mụ thu tiền và các cô à hồn-hà trong các nhà tắm này àn nói rất béo-leo và biết-nịnh-một dùi đường. Họ làm cho bà nào, cô nào dù khố thời đến đan cũng vui lòng. Họ không những khéo lô son, diêm phan lại còn biết tông-sắc đẹp của các bà, các cô lên hăng-lòng nói nỗi. Họ khen rất khéo đến nỗi không bà, nhango, có xấu như ma cũng tin là mình đẹ như tiên cá vì lời-nịnh-nợt của họ có một vẻ rất thật-thà.

Họ khéo bà này yêu-dium, cô kia da trắng như ngà, mài thơm say-dium. Họ khen bà rày tóc đẹp như mây, cô người mềm như lụa, rắng trắng và đều như những bạt-trai.

Nhưng có chưa lấy chồng thi họ kẽ cho những chuyện thiên-tiên ở trong có những hoang-tử oai-dung làm cho cô nào cũng tưởng mình sẽ làm vương-phi cả. Những bà có chồng con thi lai được họ ca tụng đức-thanh của mình tuy vậy chỉ một cái dua mắt,

một nụ cười cũng đủ cho họ hiểu bà no không thích-chóp & chó nào và ở già-dinh bị đau-khô vi sao? Tức thi họ gá bán cho các bà những phương-phuoc, những chiếc-hùa có thể làm cho mọi anh-chồng phong-dâng phải-bồi-tâm. Họ còn bán cho các thiếu-nữ chửa chồng những chiếc-hùa chỉ deo vào là muốn ai yêu-minh cũng được, muốn bảo-ài giang-phai-ngo.

Làm bà muôn mẫn không con lê ra phải đi tìm-thay thuốc để xem mình có mắc-bệnh gì không thi lại cứ đi tìm những mụ-hầu & các nhà-tâm này để nhờ họ cho thuốc-hay-day cho những cầu-thần-chú để cho mình có-có. Nhờ như khi những phép-lạ ấy vê công-biện thi các mụ-hầu sẽ tám-tinh no-kia... thê-m các bà sẽ có phần-linh do các mụ-giới-thien và nhiều khi vì vậy các bà sẽ có con và làm-vui lòng được ông-chồng bị mọc-sừng mà không biết.

Thì rì-nhưng mụ-bầu-ấy là những người rất-sành-tâm lý họ lợi-dụng những-tinh-ham-muốn của các bà-cá: cô chỉ-muốn được mọi người khen ngợi-sắc đẹp hay muốn được chàng-trai no-yêu-mìn, Ông-nhau-hình-giàu-sự-kia-bao-mà-lam-tiền-các-bà-các-cô-va-lion-thê-làm-tiền-tuôn-các-chàng-trai-nhợ-họ-mỗi-manh-với-các-bà-các-cô-minh-thích.

Thật là nhặt-cứ-lưỡng-tiến.

TÙNG-HIỆP

4 MÓN THUỐC BỒ CỦA NAM
PHU, LÃO ẤU DO NHÀ THUỐC

ĐỨC-PHONG
45, Phố Phúc-Kiến Hanoi phát hành

Các cu-nến-dùng:
THUỐC BỒ ĐẬP BỒ ĐỨC-PHONG 2\$00

Sắc-ông-lâm-việc-nến-dùng:
THUỐC BỒ THẬN ĐỨC-PHONG 2,00

Các-bà-cô-nến-dùng:
THUỐC ĐIỀU KINH BỒ HUYẾT 1,70

Các-bà-phát-chó-trẻ-em-nến-thuốc:
THUỐC BỒ TỲ TIỂU CAM 1,50

BẢN BLÔN, BẢN LÉ, BÙ THUỐC SÔNG
THUỐC BẢO CHẾ VÀ CÁC THÚ-SÂM

Loan âm

Truyện ngắn của NGUYỄN TUÂN

Ông Kinh Lịch họ Trịnh
quán làng Phú Giang tỉnh
Đông, ở chúc tại tỉnh Bắc,
được cáo dinh gian và
quê giữ tang mẹ mới có
chưa đầy một năm, lòng
bận vỗ cùng, phần vì việc
triều chính đổi mới, phần
vì việc nhà lạc gần hết thời
cũ. Thường đêm — nhất là
bắt đầu vào tiết hè này — ông
thức rất khuya chong một
ngọn đèn thô hàn, làm khuỷu
bung mình bằng những lời
sách của người ngày trước.
Cuốn sách in bẩn gỗ bia đánh
cây gav gân sơn, có khi quá
canh ba vẫn chưa chịu rời
tay ông Kinh Trịnh. Một đêm,
nằm giữa sân, ngả mình trên
trường kỷ tre, nằm ngủa mặt
lên nến trời rất cao và rất
trong gắt đẽ luyện thêm về
khoa chiêm tinh, ông Kinh
bất chợt nghe thấy một mài
khen khét rất lạ trong không
khí. Không phản rỗ là mùi
gi, nhưng linh hồn bà ông
nên đì vào nhà đì chứ không
nên kéo dài việc nằm ở ngoài
giờ độc nữa. Ông thấy các lỗ
chan lồng khắp minh như
mở rộng hơ lúc thường đè
đón lấy những đợt gió gày
gây lạnh. Bầu trời sáng cao
khi này bắt đầu tỏa sương và
trợn nên thấp tức. Giữa ngày
hè, sương! mà lại sương có
chất mìn, thê có biến không?
Ông Kinh liếm mép khổ, chặc
lưỡi, đì vào nhà đóng cửa.
Trong nhà càng lịt nra. Nồng

lên một mùi khói chổi sè và
khói dốt rác. Mùi lan buông
sách của ông bặt đi đâu mất
cả. Ông chạy lại án sách, thi hai giờ Chú Mật Lan vẫn
con tuiu noi ồng bút. Ông
định gảy một lu trâm và pha
một ấm nước. Xuống bếp
điều gọi đưa tiễn bột dom lò
thanh tra ri no bả nhà đì đâu
từ bao giờ, cửa công mờ
toang. Và cùng phút nghỉ
ngai này, từ các lối xóm dồn
về không biết bao nhiêu là
tiếng chó sủa vang. Ông Kinh
chận công rất kỹ, lòng nghĩ
đem — những tai biến có thể
dang xảy ra giữa nhà ông và
quản nhà ông. Dưới ngọn
đèn khuya, ông thao thức
không ngủ. Đọc sách, chử
không vào. Mùi đêm thi còn
dài. Nguy hiểm nhất là lúc
khuya vắng, đọc sách mà
chử thành hiền không chịu
vào. Cái lòng người có chữ,
lúc ấy đã là biền lảng. Ông
Kinh biết lấy gì mà thư? mà
ngã ngay được? Ông dành
năm đêm xuông những dịp
ngắn đip dài tiêng mot dyc
khoét long chiếc dài gỗ son
son đip cài bát nhang thơ trên
cái tiu áp tường. Cò tiêng sót
soát khô nò và cù cách quãng
một. Lần lúc tiêng áy lại đều
đều như tiếng là khò bị gió
ru chạy trên mặt đường nõ.
Soi đèn tim mẫn, thi ra đây là
một con mồi yura dớp được
một con giàn, nuôi chua hổ! —
lớp cảnh gián còn xót tung

ngoài miệng — và quật mãi
cánh gián đập vào nén giấy
một bức tre bình mép rách
công ứng lén. Ngoài ngõ đưa
vao tiêng bụi tre già eo mình
vào nhau, tiêng kêu kẽo kẹt
y như tiếng nước xiết yết
thùng cọc mài chèo một con
thuyền mỗi cẩm ngãy ở
bến nước khuya. Hình ảnh
một con thuyền nghịt noi
bên thường biển lén luôn
luôn trong đầu ông Kinh —
một người làm quan sống
một đời lãnh hoan và chí
thêm được lùi lùi về nghĩ
với vườn quê hương.

Đêm vắng nô lâm. Ông
Kinh lại như nghe thấy tiêng
sao lúc xa lúc gần. Áy là tiêng
sao thiên của bụi tre
già ngoài ngõ. Chà bụi tre già
bi kiêng dyc nhiều lố thủng
trên tung đốt tóp cản, mỗi
đợt gió lùa qua bấy nhiêu lố
thủng suôt, mỗi lố lại vang
lên một âm thanh cao thấp
khác nhau và bụi tre già đà
là một cây phong cầm vang
âm trong gió đêm tiết hè.
Mọi ngày vui vẻ trong lòng,
ngà ngâm yá chén rượu thuốc,
nghe diệu ráo bụi tre ngõ
nhà, ông Kinh lấy làm thú
và vi no với một khúc địch
Thiên Thai. Nhưng lòng ông
Kinh giờ này tràn ngập những
ngò sơ, ông chỉ thấy tiêng gió
lùa qua lố tre là một thứ
thanh âm đùa những cung bực
quái đản của một thứ nhạc
huyền bí sâu từ một thế giới

u linh nào lạc về. Thêm vào
ngón sáo ma quái áy, ngoài
hiện, đợi gió lả lay mỗi lúc
đòi chiên lai ru cái ồng bo
sắt văng vào thành con nước
đầy. Cái ồng bo nồi lèn
bèn trên mặt nước vai bị
gió xô quanh thành ang sành,
có những tiếng rít rít lén lút.
Đêm quanh hiu lè bóng,
nghe mà thêm giọng. Nghe nó
cứ như mía mucus nước
trộm và nghịch cái áo
áy. Ông Kinh muốn tim phao
Kinh Dịch ra đọc để trấn
mặc vào mình. Vừa quấn
xong mây vòng khăn rồi
thì quỷ khách đã bước
vào. Áy là một vị thương
quan, bằng trạc tuối minh,
mặt tròn và đen và không
râu không ria, đầu đội mũ
duôi cá, chân đì his, minh
mặc áo bào xanh cánh bắc
đỏ — lung và ngực thêu một
con giao long đen, dát bạc.
Có phèm phẩy áy, thực ông
Kinh cũng chưa thấy có vị
quan cả nào & triều đình thế
giới này như vậy. Vì quỷ

khách và ông Kinh vẫn vòng
tay kính cần, hai bên láng
nhìn nhau trong lè lùng và
lè đè. Sau cùng, ông Kinh
chợt nhớ chưa mời khách
ngồi, vội kéo ghế và ta lỗi:

— Thưa ngài, Ông Lớn
chúng con hành hat qua vùng
đây, có chút lè vật truyen
cho chúng con đưa đến hầu
ngài. Ông Lớn chúng con có
lẽ sắp tới bảy giờ.

Ông Kinh không rõ là Ông
Lớn nòi, lòng phẫn vân mà
tay thi đì với áo dài thảm
mặc vào mình. Vừa quấn
xong mây vòng khăn rồi
thì quỷ khách đã bước
vào. Áy là một vị thương
quan, bằng trạc tuối minh,
mặt tròn và đen và không
râu không ria, đầu đội mũ

duôi cá, chân đì his, minh
mặc áo bào xanh cánh bắc
đỏ — lung và ngực thêu một
con giao long đen, dát bạc.
Có phèm phẩy áy, thực ông
Kinh cũng chưa thấy có vị
quan cả nào & triều đình thế
giới này như vậy. Vì quỷ

Bảy giờ vị quan áo bào
xanh mới lên tiêng, giọng
sang sảng như chuông đồng:

— Anh quên em rồi à? Chỗ
anh em trong nhà cá, anh
xưng hô làm gì như thế cho
nó cách biệt ra. Quan là quan
với chỗ âm phủ và chỗ dương
gian có việc thời chử, còn
riêng đì với anh thì em đâu
dám thế.



Ông Kinh Trịnh lại càng không hiểu, giương mắt mắt nhìn không chớp, trong sự ngỡ ngàng giờ lại pha thêm it sô.

Quan Lớn có thương yêu kẽ thưa dâ áo vải này được đưa gi trong đức hạnh liêm cần hoài trong tinh tinh cao khiết mà giáng làm đề luân dam dâ chát về lời chử sự chư hiền nol cõi thưa vào lúc tinh vắng đã thi kẽ thui phu tôi xin dược hâu chuyện và kẽ cũng dâ là mây lâm rồi. Còn như chuyện Quan Lớn nhận cho là cõi tình ruột thịt thi trong họ tội đây, cõi hên nõi lân ngoai, thực cũng lì người có chữ mà dược điều hiền đạt. Xin Quan Lớn ngõi lại, e cõi dien phẩm lân chẳng?

Vua quan áo bao xanh cõi cười:

— Auh dê em nói thêm. Anh em cách biệt nhau dâ mây chục năm và lại âm dương cách biệt — em giờ làm quan dưới lâm — anh không nhận được ra em là phải lâm. Số là em võa học trò cụ Bác. Hồi còn nhỏ em vẫn được hau diêu dom thầy. Auh từ là thê huynh của em. Được cùng anh học chung dâ đến lớp đại tập thi em chẳng may không dược làm người nôis. Em rất tiếc rằng không dược học nõi năm ấy dê làm rang cõi thầy. Thầy vốn thương em như thương anh và tin em sao công lây dược it ra là cái Cử Nhập yê cho thầy.

Em chết xuông dâ am lì, Diêm Vương nhận ra em là oan uổng và thay tr chât thông minh, lại thêm cõi sї hanh, nên cho em làm quan luôn dưới lì, giữ vãi việc kiều upp đao lì. Một dâ năm,

những lúe có việc đại công tác, thiếu phu phen linh trang đê hưng công hoặc trùng tu cõi lanh chúc Quan Ôn và cõi học này, quanh vùng đang có hench dịch, là phát hiện. Giữa lúe ấy, tiếng chõi các lõi xám sà vang lại dội vãi ôi.

Vì Quan Ôn ngõe nhin hai tên linh và truyền khõe:

— Bay ra truyền cho quân đội trong hưng ngõ quan ta hây hây tay làm việc, chõi làm kinh động làng quan Kinh đây với. Nói Ông còn dò ti chuyen với Quan Lớn đây. Khi nào Ông xong câu chuyện, sẽ hay, nghe.

Hai tên linh lõnh mệnh di ra, Vì Quan Ôn bèn nâng khởi lòng khay lõi vật lây ra hai vật xinh xinh và nõi với Ông Kinh:

— Thưa thê huynh, em ăm mày dược i chõi của thầy và gõi gửi dược cái đúc của thầy, nay dược xpong làm quan dưới lâm quan voi xa và là chõi quanh năm lạnh lõi, qua các dưa dược lén, gọi là có mây vát mòn papy, xin thê huynh nhận ho, em thay lây lâm van henh.

Đó là một cái nghiên bút bằng đá đen và mõi cái thùy tri cầm bút nhõ cũng bằng đá đen. Vì Quan Ôn chỉ mõi thử vẫn phong từ hữu đó, nói tiếp:

— Thúy tri làm nghiên và làm thùy tri này lấy ở lõng sông Hắc Thủ. Nõi có cái đực tinh là uối quanh năm. Chẳng cần cho nước mà lúc nào mài mực cũng dược, chẳng cần dò nước mà lúc nào cầm bút vào, ngồi cũng mõi déo.

Ông Kinh Trịnh còn do dự chưa biết nên nhai vật tảng hoặc vien lõi từ chõi,

Kinh Trịnh hỏi rùng mình khi hiểu rằng giờ người bạn học cũ lanh chúc Quan Ôn và cõi học này, quanh vùng đang có hench dịch, là phát hiện. Giữa lúe ấy, tiếng chõi các lõi xám sà vang lại dội vãi ôi.

Cõi việc em làm năm nay, riêng về vùng Hải Dương này, phải bắt cho đủ một nghìn phu. Sẽ lần luog: di qua khai các lõng mà nõi phu, nhật dược dẽn dâu sẽ có áp tài quan đưa về dưới ấy trước. Lang ta, tức là ở vào chặng thứ ba noii chuong trình tuyển phu cõi em và phải cung mất... mất — anh cho em muon lại cuon sõ em quên mất rồi — và, phải mất chín mươi nhăm én phu, kè cả già trẻ dàn hâ con trai. Em dued trình thê huynh xem kỵ sõ này. Tên tuổi, nghè nghiệp và quê quán mỗi phu dính bắt đưa xuống đều co ghi rõ cả, không thua gì một cuon sõ hõi liêng thê giới anh. Vậy anh nhận cho kỵ tệp họ tùng người và xem xem trong số đó, có sõ là an nhân rieng của sõ, hoặc người trong họ gần họa hoặc những người mà thê huynh biết là hay tu nhập lịch duc làm dính chõu xay cầu quan và hay lõi tung đuc chuong thi xin thê huynh kiêng ra mõnh giấy. Em sẽ lietu cách châm churc. Nghĩa là sõ lõi, dê, nguyen, cho họ làm người. Vâ sõ phu trieu hut ở lang ta, em sẽ cho quan dâ bắt ở các lang quanh mõi dien vào cho dù.

Ông Kinh châm chõi đec hét lên nhõng người lang mõi bị bắt di phu xpong àm phu vào cõi vùi dñi là năm này. Đến lúc này thi nét mặt ông binh thán võ cung, Đây là việc Giới. Việc sõ mõn,

Ông vẫn giữ nguyên đec või diem đậm của nhà nõi, mặc dầu ông vừa thấy rõ à sõ tên và tuổi dura tiêc hõi của ông. Nõi người són tuoi. Thay Ông Kinh dẽ dẽn hai ba luet trong sõ rõi mà không nói gì, vì Quan Ôn bèn giuce:

— Thê nào, ý thê huynh phả ra sao, xin coi Đít, để tôi còn lõu châm churc. Cõng nén định che chong chong di.

Thời giờ của em ngồi dược với anh, không thê dênh dang ra dược. Vào tham anh thêngay cũng là dô lâm rồi. Đề em sõ cho dám túy tòng phu lõi mõnh mà làm việc rồi mõnh xuông làng dưới. Quan an mõi ngoài nõi dâ lõi cũng haitienn. Vâ chõng dê dám dã gãy phat. Cảnh dã gãy cuon tu rõi. Xit thê huynh nhất định dí cho. Cõi ibé dê sống lai cho lõng anh chung hau mươi kiếp phu. Nhiều hõi sõ dõ, em không dám nhõ.

Ông Kinh mới thung thang:

— Thưa Quan Lớn, trong cõi đời liêw chính của tôi, chưa lúc nào tôi có lõi dien kí khuyat lâi trong lõng Nay Quan Lớn hành hạ qua đây, lgi ngõi dêu cõi tinh đồng song cõi và thû phat mà ngõi dêu cha tõi mà sõ cho, thê là quỹ lâm rồi. Việc Quan Lớn già on cho lang Phu Giang nõi, tôi rất tham ta, nhưng thuc không dám xin cho ai. Xin Quan Lớn cõi thura thiện mà hach dao.

Việc sõ chõt của chung quanh tõi, xin Quan Lớn cõi phai mà lõm và người áo vãi này không dám nói thêm vào lõi này lõi.

(cõi mõi kỵ nõa sõ liêp) NGUYỄN TUẤN

Hội đồng
Hoa giả
đã công nhâ 4 thứ thuốc chữa HÔ LAO của phu Bai - A theo già dưới đây :

1-) CAO HO LAO, chai 60 grs thuốc: 16p80; chai 30grs thuốc: 8p40; chai 15 grs thuốc: 4p55.

2-) NGŪI TRU LAO chai 30grs 4p55, chai 15 grs 2p45.

3-) DUONG PHÊ CAO, chai 30 grs 4p40.

4-) GIA LÉ T.7AM 60grs. 2p10.

Mua thuốc tại tổng cục: 170 phố Lê-Lợi, Hanoi do ông Lê-xuân-Khôi quản đốc, hoibe chí cục: 299 Lagrandière Saigon, và đại lý: Thành-nien, 43 phố An-cyc, Hué, Lai-lim, Haiphong đều theo giá trên và chỉ hao lê theo giờ. Sáng: 7 giờ đến 11 giờ, chiều 1 giờ đến 7 giờ.

QUỐC GIA LOAI GIA DINH

MAC-BINH-CHI
Nguyễn Tu Anh

NGƯỜI NGHĨA BỘC

Pham can cõng
đa ra dêu nõi lõi và dâ dêu danh
mõi cuon sõ vê dêu tõi. Mai Lõm
10.000, tang thung 5p60.

PHƯƠNG PHÁP KỐI
BÈ TỰ HỌC ÂM NHẠC
NAM KÝ

do Nguyen-Li-Hi, Dinh-Lap
to kí mõi-kuit hõng cõi 16 (thien
luoi) 8p00 cuoc gõi 0p60 (4 6)

Editions BÀO NGỌC
67 NEYRET HANOI — TEL: 726

Các nõi hau dêng:

PHAN RI-DONG-DURANG
(Graphite Indochinois)

Mõi « Hõeue chi I » « Hõeue chi II »
« Hõeue chi III » phõi Lu - lokaç.
Đã dêu công nhâ 4 tõi khong hem
cõi tõi gõe, công tõi can them
dõi, nhau chong klop-dong.

SÕ GIAO DICH :

Ets. TRINH-BINH-NHI
155 A. Rue Paul Bourget Haiphong
Ad. Tel. AN-NHI Haiphong — TEL: 707
cõi 15 khap Béu-duong

Duynh Nhu

KỊCH THO CỦA PHẠM KHẮC-KHOAN

TRÌNH BÀY

Lời chua trước: Vua Lê Chiêu-Thống bị quân Tigris Sơn đánh thua, chạy sang Tàu. Một bọn trung thần nghĩa-sĩ ở núi Tiên-son (Kinh Bắc) do việc hung-phạm tại triều Lê. Trong bọn có Quang Ngọc, Nhị Nương và một thiền-niên anh-hùng kiêm thi-sĩ : Phạm Thái.

Quang Ngọc, Nhị Nương, Phạm Thái đều được bà Hoàng-Phi (bà) khi theo vua không kịp), rồi đưa bà lên Lạng-son. Ở đây đã có vị Trần-thủ là Thanh-xuyên-Hầu (người họ Trương: Trương dũng Thủ con cụ Kiến-xuyên Hầu) Nhưng vua Lê và Hoàng-tù đã thẳng-hà ở bên Tàu, và Thanh-xuyên Hầu, sau khi gặp bà Hoàng Phi lì lợm, lại bị một gian-thàn đâm-dốc..

Thất-vọng, bà Hoàng-Phi cùng Nhị Nương trở về Kinh-Bắc trong khi Phạm-Thai đưa lính-cứu Thanh-xuyên Hầu về Thanh-né, tháo-trấn Sơn-nam, quâ-hương của người trong thần-đây.

Dàn kịch

LỐP THỦ NHẤT
(Phạm Thai gấp Quỳnh
Như lừa dâu)

LỐP THỦ HAI
(Phạm Thai bèn dayem
với Quỳnh, Như)

LỐP THỦ BA
(Phạm Thai cảng Quỳnh
Như ly-biép rời vienh-biép)

CÁC VAI

Phạm Thái
(tức nhà vua lừa dâu, quân-su
đảng Tiên-Son)
Thiếu-nữ lừa dâu, em gái Thanh
x. Hầu và con cụ Kiến x. Hầu
(con nhà giông-giối, nhưng vì sa
co, phải làm nết-tý)
(thân-phu Thanh-xuyên Hầu và
Quỳnh Như)
Quang Ngọc
(đảng-trưởng đảng Tiên-Son)
Nhị Nương
(người nhà là Quang Ngọc)

LỐP THỦ NHẤT

CẢNH I { Nhà sú
Thiếu-nữ
Cảnh nhà Kiến-xuyên Hầu phia trước ngõ

Nhà sú. — Ngáp ngáp gió gợn ven sông,
Giới chao bụi thấp, mây lồng xoan cao
Tre nghiêng lá rủ bờ ao
Gắn xa mạc-tử lẩn vào cỏ-thôn.

Từ xứ Lạng dong buồm ven núi thẳm,
Bảng đậm ngàn thuyền cắm bến Thanh-né.
Chiếc thuyền tang đưa khách trở quay về
Nơi đất cũ giặc ngần thu vĩnh viễn...
Người chí-sĩ với non sông đà ước nguyện
Mà nứa đời ta gây mái cheo hăng!
Biển thi sáu bão tháo lắp cao bằng?

Hoa anh-dũng khắp muôn nơi dương bàng,
Cờ nghĩa-kí gần xa bay tản mác,
Núi oan-cửu mỗi lúc chất thêm cao!
Giờ thiêng-liêng, oi hỡi, khách anh-hào:
Chiếc linh-cửu dâu về nay cố-quận;
Ba thước đất dể vùi sâu mồi hận!

Ta bỏ thuyền lên bến tới Thành-né;
Ôi! hoang-maang xú là cảnh chiều quê,
Đem tin đến Kiến-xuyên Hầu, chao thám-
tiết?
Tin đau đớn làm sao mà quả-quyết
Thuật tướng cho thân-phu của Trương-
quán?...
(hiểu-nữ ra dạo)

Ôi mà kia thấp thoáng bóng già-nhàn
Nơi công-uốn bên lũy tường kín đáo.
Phải, chính đây, theo lời người mách
hảo.
Chính đây là dinh-thự Kiến-xuyên Hầu.

Nhưng giải-thần người lạc tới từ đâu?
Người đứng đây làm sao ta thẳng-tới
Lên tiếng gọi bay đánh liều dạn hối?
Sao tinh-khổng thấy bóng một nô-tý?...
Thôi, nàng còn kia ta hãy lảng quay đi
Chờ giây-lát.. sao nàng dừng đứng mãi
Nàng đứng đấy làm sao ta dám lại?

Nàng hỡi nàng! di di với dùm tôi!
Nỗi đau buồn dương-ray rất đợi san-doi.
(hiểu-nữ bước quay di vào công)

Sao nàng lai dí vào chung một ngả
Üi! có thể, nàng bước di... nhưng ta là...
Nàng lui vào công uốn lối tường cong...
Üi! nàng là ai? là lệnh-ai-của Trương-công?
Là ái-muội của Thanh-xuyên Hầu? có lẽ...
Nhưng dẫu sao, bây giờ ta mạnh mẽ...
(đi đến cõi ngõ nhưng thiếu-nữ vẫn chưa vào)

Mà sao nàng không vào thẳng phía bến
trong?...

Còn dùi theo vườn gấm mép tường cong
Ta bờ-ngờ hay là ta dứt-dát?

Ta, một tráng-sí xông minh trong gió chí.

Nhưng ta nő nào nói rõ để nàng hay!

Ta nő nào với vâ-hảo tin ngay!

Song, viện lè gi đè vào trong chóng được.

Mà Bối-rồi không nghĩ thành mưu chước!..

Trời nő đâu xui khiến một g-ai-nhân
Đi đón tin buồn-bã của người thân!
Ta nő nào đem tin buồn-bão trước
Đèn-nhang hay, vi... trời ơi! mất-ut...
Cáu giải-nhân là cả một hồ sâu!
Không, ta không nő nào thấy rung những
hàng châu

Lúc thoái bước vào đây, ta chẳng nő...
Trông môi thâm run tan và nức nở...
Ta phải tìm cho gấp trước được Trương-
công
Nhưng nàng còn... thơ thẩn mé lường
công!

Trời sao nő trên người đem nhan-sắc
Ra đón một tin buồn-đau, chao-độc-ác!
(rồi nhá-sur lại lẩn đến ngõ vào)

Nhá-sur. — Biết làm sao?.. đánh phái tiến
vào thôi!

Nhưng ta chưa tìm kiếm được ta lời...
Thiếu-nữ. — (một mình) Ô, kia sao trước ngõ
Có bóng người tội lui trong lấp-ló (ra)
(với nhá-sur) Bạch-su-ông người muốn hỏi
diều chi?

Nhá-sur. — Thưa công-nương ngày phạt hòng
tươi di...

Thiếu-nữ. — Ô! là quá su-ông ngâm vịnh cảnh?

Nhá-sur. — Ôi trân-thế thay là nơi khô-hạnh!!

Thiếu-nữ. — Nhưng xin sự ông người то rõ
vẫn-vi...

Nhá-sur. — Cõi trân-gian hu-ảo cõi mê-ly,
Rất sung-sướng linh-hồn người siêu-thoth..
Ôi cõe-lac cảnh bồng-lai bát-ngát!

Thiếu-nữ. — Chắc sự ông khuyến-giáo dung
ngôi chùa?

Bèi tôi vui-xin it cùs.., dâng-đau.

Nhá-sur. — Không, công-nương...

Thiếu-nữ. — (ngạc nhiên)... hay nhá-sur điên

có lõi?

Nhá-sur. — Không công-nương! lòng tăng
buồn quanh-quẽ.

Thiếu-nữ. — Đã tu-hành còn khéo chắc sầu-tui
Ai than-phien khi khoác áo thiền-su?

Trông sự ông có điều gì thắc-mắc?

(Người tăng-lõi sao mà đòi mắt quắc,
Như rứng xa-chiến-si ước mơ gươm).

Đầu thoảng bay sực nức áng trâm-thơm...

Tử dưới-bèn... thuyền ai vừa mới đậu?

Buồn pháp-phái gợn rung chiêu áo-não...

Nhá-sur. — Thuyền...

Thiếu-nữ. — ... sự ông? người thẳng-lái từ

dâu?

Nhá-sur. — Từ miến xa-núi rầm tiếp rùng-sau.

Thiếu-nữ. — Chắc hẳn có điều gì khôn-cấp,

Và dưới bến trông như chừng iáp-nípl...
Nhà sư. — Bến-tảng từ xứ Lạng rất xa-xôi
Muốn xin vào yết kinh...

Thiếu nữ. — ... phè-thán-tô ?
Sao người chẳng cho hay từ lúc nay ?

Nhà sư. — Vì trước cửa, ~phanh-hoé tươi
mới gâng.
Thiếu nữ. — Cảnh-hoé tươi mới gâng biệt vi
dẫu ?

Và sao mây bóm, hoa có thay rêu râu,
A mà... sao hoaet vào, sự ông dã dê ?

Nhà sư. — Vì thương-uyên là một vườn hoa
quý.

Thiếu nữ. — Nhưng chẳng hay cảnh thế
ngại gì gâng ?
Nhà sư. — Thưa quý - nương-lei, cần gấp
tường-công.

Thiếu nữ. — (nói nít minh) Lão sư này rắc rối
Nhà sư. — (lời dâng) Vùng dường tắt bóng
chiều phai xầm tối,

Thiếu nữ. — (lúc giận, nhưng cõi trấn lâm)
Ta ôi, mồi sự ông đeo heo mãi hành-langs/
Rẽ ngay về phía trước Tông ng-ênh-trang,
Tôi vào bùm phè-hán ta cói luoc...

Nhà sư. — Ô ! sen vàng, sen vàng... nô theo
sau gót bước

Nhưng hoa dẫu tươi mà thoảng hồn một
một-mùa lang-

Núi áng vươn ả-rú trước hành-lang;
Trời bay chí ánh trời liêu cho thắc-mắc,

Bụi bụi bụi lại gặp một già-niант quốc
sắc !

(Ngó về phía sau thấy một cự giả)

Kia vườn sau phor-phát dài rêu bong :
Kiến-xuyên-Hầu ! từ phái chính Truong-công
Vị lão trưởng tuối già nhưng quắc-trước.
Một cổ-hữu cũa giang sơn đã ruồi !

Làm sao chứ sấp sủa bão lin đau.
Với hai người :

Một người em dương độ thẩm hồng châp,
Và một bực lão-thân dương vững lòng tin
trong tuối tác

Về vân nước ;
Trời hời trời ! làm sao mà độc-ácl !

Vì Thành - xuyên - Hầu là hy-vọng của
Truong-công...

Một người con ! một người anh !

Một lòng tin; hy vọng của non sông...
(Nhà sư đi thẳng vào đón cự giả)

(Còn nữa)

PHAN KHẮC KHOAN

Sách của thư-xá ALEXANDRE DE RHODES

BÁT XUẤT-BẢN:

Tho-ngu - ngôn La Fontaine

bản dịch của ông Nguyễn-văn-Vinh có cả
Phap và đối chiếu 150 trang đều c - trang
ảnh của Mạnh-Quỳnh. Giá 3 mươi kh 7x22,
Bản thường 1500. Bản giấy Đại La Sp60.

Kim-vân - Kim (tome 1)

bản dịch và chú thích của ông Nguyễn-
văn-Vinh. 500 trang kh 17 x 3. Bản
thường Sp 6. Bản giấy Vergé bouffant Sp90.

Lược - Khảo Việt - Ngữ

của ông LA-van-Nien ngày 190 trang kh 17x17. Bản thường Sp90. Giá 4.000

BÁT XUẤT-BẢN:

Le paysan Tonkinois à tra- vers le parler populaire

bản Phap-vân-của Ông Phạm - Quỳnh 190
tiếng, có tranh ảnh của Mạnh-Quỳnh. Giá
2 mươi kh 17x22. Bản thường Sp90. Bản
giấy Đại-La Sp60

Tổng phát hành HÀI LINH 21 rue des Pipes Hanoi

ĐÃ CÓ BẢN:

ĐC KHOA HỌC

cuốn đầu trong bộ

SỨC KHỎE TINH THẦN

của P. N. KHUẤT — giá 2\$20

■

Bằng một lời văn dễ dàng, sảng
susa, tác giả bộ « SỨC KHỎE
MỚI » dẫn các bạn đi tìm hiểu
khoa học tức là một lối nhận
xét, một lối nghĩ, một lối xâ
tai thiết hợp nhất với đời
sống phiền-tập, ngày nay.

Mua một cuốn gửi tiền trước
kém 6\$40 đảm bảo về Ô. giám đốc

Hàn Thuyên phát hành

74 - Tiên Tsin - Hanol

Cô Kiều không hề lẩn chừ tội với chử công

(Tiếp theo trang 5)

bày lượt dã định tâm kiêm chuyện.. Thi vừa
may lúc đó có mộ, ông khánh lai buôn nhà
giàu nhưng hào nhã lâm tên là La long Văn
người huyện Hấp tim tên Kiều; và La xem
ra đã ý hợp tam dâu lâm. Cái khò của La
là lúc nay La dã có một người nhân tình là
Lục Châu. Biết làm thế nào để cho vẹn đổi
đường được? Đương khò xú thi La long
Văn gặp Từ Hải.

Dùng như lời ông Hoài-Thanh, Từ Hải vốn
là sứ chùa Hồ báo ở Hàng-châu, người ta
thường gọi là Minh-Sơn hòn-thượng. Đó là
một nhà sư mà cài đạo tam hình như không
vắng lâm nên trai-gái, cờ bạc koang toang,
đen nỗi chử nhại phái đến lâm nhà đe bát, Từ
Hải đâm tiếu chay trốn vào nhà hát của Thúy
Kiều và ở lý & đấy, không dám tránh mặt ra.
Chính ở đấy, Từ Hải đã gặp La long Văn
vậy. La long Văn làm Lục Châu biếu Từ Hải.
Cái tình của Từ và La vì đó, càng thêm
kháng khít. Bởi vậy, trong một bữa tiệc kia,
Tử dã ghê vao tai La mà bảo: « Cái dắt
Giang-nam gâng nhô lâm, không dung khach
anh hùng được. Chẳng ta cần phải mưu
những việc lớn hơn ».

Cách đó ít lâu — vào năm Gia-tinh thứ 35 —
Từ Hải,borg với bón gian giặc Oa-oo (Nhật-bản)
nỗi lén đánh phá các nơi và vây-khanh
quan tuấn phủ Nguyễn Ngạc ở Đông-huong
va bắt được Vương-thúy Kiều. Hải yêu mến
Kiều lắm, bao Kiều đánh đán và gọi là phu-nhanh.
Vốn là người thông-minh, khéo an ố,
chiang bao lầu Kiều được Hải tin dùng — có lẽ
hơn hêt cả tướng lính ở dưới quyền. Bởi vì
chỉ có một mình Thúy Kiều được dự vào quân
cờ, Bao nhiêu công việc của Từ, Kiều biết
hết. Giả cùi dâng thẳng ra, Hải được một
người giúp việc đặc lực như Kiều mà Kiều
än ở ngay thẳng thực, thi vận hội của Từ
không biết còn rộng đến đâu. Đáng tiếc thay,
Kiều lại không thực lòng với Hải. Bởi vì
nang lác nào cũng chỉ nghĩ đến truyện-về
quê Sái bờ me và gặp chàng Kịm Trong l

Chính Hồ tôn Hiên dã lợi dụng chỗ yếu đó để
máu am hại Từ Hải vậy.

Họ Hồ dã hại họ Từ như sau này:

Hồ tôn Hiên muốn gâng sự bắt hòn giữa Từ
Hải và các tướng tá, có ý sai Từ Hải về hàng
với triều-dinh. Muốn được thế, Từ Hải cần
phải lấy dâu hai viên tướng vở làm lin. Điều
khiêm như thế. Nhưng giờ ai là người sang
lâm thuyết khách với họ Từ được bây giờ?
Hồ tôn Hiên sai Hoa-lão-nhân sang làm
thuyết khách. Hoa viza đèn rai Từ Hải thi
Từ Hải tên người đem chém. Vì lời xin của
Thúy Kiều, Hoa-lão-nhân thoát chết và lại
còn được Từ Hải che thêm tiền để ra về.
Hoa-bà chay lượt vở đình Hồ tôn Hiên báo
cái tin khống hạy dâ và bảo Hồ rằng: « Cù
ý tôi thi khô mai dù Từ Hải vở hàng được.
Trú phi mệt người lá Vương-thúy Kiều.
Chính Kiều dã xin Từ tha chém cho tôi. Tôi
lại xem tình ý, cách nói nằng, giang điều và
con mồi thì biết rằng ta có thể dù Kiều bị giết
Từ Hải được.

Hồ tôn Hiên, nghe kẽ, tay lâm mừng lâm,
nhưng chưa tìm ra ai dẽ nhờ sang, thương
thuyết với Kiều được. Thị tin ấy, vì một sự
tình eó, lôi ra ngoài và đến tai La long Văn,
La bèn nhớ một người là Từ Vy giật vào ra
mặt Hồ tôn Hiên. La long Văn hứa với Hồ
ton Hiên sẽ lang-lạc được Vương-thúy
Kiều, ngày, yêu cũ, oña minh. Hồ tôn Hiên
vốn là người đồng hương với La long Văn,
tìn lâm, giao cho La cái « sú mènh » kia
và quả vây. La được giáp mặt Thúy Kiều, bởi
vì có phái La chí biết co Kiều mà thôi đán, La
lại là bạn thân thiết của Từ Hải nà.

Gửi hai ngum ruga, Hải cười mà hỏi La
rắng:

— Tức hả đến du thuyết ta đấy ư ?

La cũng cười :

— Tôi đến làm trung thần cho cõi nhân thi cõi.

Điều luật cốt yếu và duy nhất
của Chính-phủ là làm việc công ích

Hải hỏi tại sao thi La đáp rằng :

— Cố nhân còn lạ gì. Vương Trực đã hàng tôi, còn cố nhân, cố nhân chẳng cũng nên giải giáp hay sao?

Nghé câu truyện, Hải lồng làm ngạc nhiên lâm lâm, nhưng hiện lúc đó đường là bờ rruz, Hải cùi xếp cây chuyện lại một chỗ uốn dã, Hải lại cho với Thúy Kiều và Lục Châu ra chòi. Lại long Ván, Câu chuyện trao đổi nói lại giũa bốn người này không có gì là quan trọng. Đến mãi tận khi Lục Châu đi vào, mà Từ Hải đã tảng tảng chén cúc, Từ Hải mới đem truyện « vè với triều đình » ra nói với Thúy Kiều.

Như trên kia đã nói, bởi vì Thúy Kiều lúc nào cũng chỉ nghĩ đến truyện về quê hương để hội ngộ với cha mẹ, hai em và chàng Kim Trọng nên nghe thấy Từ nói thế thi Kiều xui ngay Từ Hải nên nghe lời La long Ván. Lá có huy động lầm, từ giã, và bát tìn cho Hồ tòn Hiển biệt. Nắm bắt cơ hội, Hồ tòn Hiển bèn mật dem vàng bạc sang lễ Thúy Kiều, và Hồ tòn Hiển đã được hai lòng. Bởi vì tiền bạc đã làm tối mắt Kiều thêm một tảng : ngay dem, Kiều già sút xui Từ Hải;

« Lảm chí đế tiêng vè sau,
« Nghin năm ai cò khen dâu Hoàng Sào.

« Sao hằng lô trọng quyền cao,
« Công danh ai dứt lối nào cho qua.

Từ Hải đã chuyển lòng vì những lời nói đó.

Bởi thế, ta mới thấy Từ bắt trói Ma Dέp và Trần Công dem đến thành Đàng Hương để hàng Hò lòn Hiển. Lục Hải vào, có mặt nhirng người này ở trong dinh họ Hồ: Quan Tông đốc Hồ tòn Hiển, quan Tri phủ Nguyễn Ngọc và một hoạn quán tên là Triều văn Quan. Trước mặt ba người này, Từ Hải đã quý xuông xin chịu tội. Hồ tòn Hiển, soái đầu vò vè Từ Hải và đã có ý thương Hải không muốn

giết. Nhưng viên lồng lĩnh Du đạo Du, cương quyết quá, hổ sile phản Trần và kết cục xin Hồ cho phép được phục binh đánh Hải. Quản Từ Hải vỡ, Giáp trù đã cởi rồi, Hải đánh phải nhảy xuống sông. Quản quan với được lên, chém đầu, và bắt Kieu dem về dinh Hồ tòn Hiển. Trước sắc đẹp mê hồn của Kiều, họ Hồ cũng thấy ngất ngây, bởi vậy đã tam lâm trở xuông xã. Đến khi tỉnh rượu, biết rằng mình làm mất khế diện của quốc gia, Hồ tòn Hiển bèn dem Thúy Kiều gán cho Vịnh Thuận-tù trưởng. Thúy Kiều khóc lóc không biết bao nhiêu trong khi di đường. Đến sông Tiền Đường Kiều than : « Giết một ú trưởng để lại lấy một ú trưởng khác, còn sòng làm gì nữa ? » rồi đâm đầu xuống nước.

Áy đó, Vương thùy Kiều chính truyện là như thế. Xem vậy, ta thấy Từ Hải không phải một vị anh hùng cái thê, một vị anh hùng hoàn toàn — nêu không muôn nói là hèn, hèn vì muốn hưởng lộc của Triều đình. Hải đã không ngại bắt hai vị tướng giỏi của mình dem nộp Hồ tòn Sien. Sau thì ta không nên lầm lẩn là rằng tại sao Kiều lại có thể nhân tâm ăn tiền của Hồ tòn Hiển mà hại Hải, bởi vì cứ xét ra thì chính Kiều cũng không phẹc gi Hải, cũng chẳng yêu gi Hải lâm ma không bao giờ cho Hải là tri kỷ. Chẳng qua là bước phong trần đưa giật lối đi, xui cho Kiều gặp Từ Hải cũng như một số gai nhảy, mồi dao nương bảy giờ gặp mồi khích láng chơi hơi a la». Hơn thế, Kiều lại còn muốn lợi dụng Hải để làm một cái thang treo lên dài vinh hoa phà quỷ, mọi cách tiến thân mà cũng là do đó lôi tim vè quê hương nua.

Một người dan bà như thế rất có thể nói một câu như :

« Xét minh công ít tội nhiều »
lời Hải bị Tòn Hiển ám mưu giết hại.

DÃ CÓ BẢN:

Bởi bí mật của con kiên

của Phạm-vân-Giao giá 850
Ất tinh, triết lý và chính trị
trong một xã hội Sầu Kiền

Thứ tư để cho ông NGUYỄN VĂN TRỌ
giám - đốc nhà xuất - bản SÀNG, 46 Quai Clémenceau — Hanoi

GIÁC QUAN TÙ SƯU

của Ngọc-Hữu, giá 850.
Có những ấn định của người sống
và người chết, có quy định liên
hàn hàn và v.v... cho những bậc thám thang
tàn xà tuỗi. Có những tuy phu
thầy đại tài. Ví sao ?
Vi có gác quan thứ sáu.

TER JINN PHAT HANH:

Cô Thúy

tập huynh đính: gián thiếp thuyền
không văn chương. Tự Lục Văn
Bản năm 1935 của NGUYỄN KHẮC
MÃN, sách dày 400 trang lu trên
giấy hàn tốt. Bìa 3 màu do họa sĩ
Lưu Văn Sinh trát bay. Giá 3p20

Mà Từ Hải, vì nghe lời của Kiều, vốn không phải là tri kỷ của mình, cũng rất có thể bị gọi là « dại gái » như trong câu thơ trào phúng :

« Bốn bề anh hùng còn dại gái,
Thập thành con dĩ mắc mưu quan. »
Nhưng đó là Từ Hải và Kieu trong « Ng
Sơ Tân Chí ».

Ở Nguyễn Du, Từ Hải và Kiều khác hẳn.
Thật vậy, khác hẳn. Từ Hải, vào tay Nguyễn

Đu, đã từ một tên cướp bè uon hèn, phản trắc rồi đã cho Hồ tòn Hiển... son đầu, gáy ta một vị anh hùng cái thê. Ở Ngu Sơ Tân Chí, Hải là một lâm hồn đáng thương. Nguyễn Du, như một dâng lạo hóa thứ hai, đã làm Hải thành mộ' đứa con tinh thần khâ khinh.

Có người bảo rằng Nguyễn Du tạo ra Hải như vậy, y cõi đđg khai cho nàng Kiều; có người bảo Từ Hải là một nhân vật lý thuyết của Nguyễn Du nên Nguyễn Du o bẽ; có người lại bảo sđ dì Nguyễn Du làm cho Từ Hải anh hùng quâos thước như thế, chính bởi vì Nguyễn Du đã thiếu những đức linh của Từ Hải vậy.

Lý nào phải? Lý nào trái? Chúng tôi sẽ không bao vè việc đó, bởi vì — chúng tôi đã nói ở chính trong báo này một lần rồi — bao nhiêu những lý thuyết kia chỉ là « đoán » mà thôi, mà đoán thì biết thế nào là đúng? Không dám, có thể có hại lắm, nhất là khi những lời đoán ấy lại không có lợi cho người đã khuart.

Khoa học có một cái tự pha là cái gì cũng biết. Sơ thực khoa học biết ít lầm, mà có khi lại biết lầm. Bởi vậy trong bài này, một bài nói về văn trong một cuốn văn, ta chỉ nên đứng về phương diện văn chương mà nói, không cần xét xem vi những động lực gi mà

Nguyễn Du đã tạo ra một nhân vật khác thường như Từ Hải.

Người ta có thể nói rằng trong truyện Vương Thúy Kiều của Nguyễn Du, chí có một người làm cho ta yêu thương là Kiều và cũng chí có một người làm cho ta kinh mến: đó là Từ Hải. Suốt trong cuộn truyện, Nguyễn Du không lác nào không dùng một lời văn trang trọng, và mượn nhữn danh từ tốt đẹp để nói về ông khách họ Từ.

Bắt đầu giới thiệu, Nguyễn Du đã cho ta thấy Hải là một người xuất chúng:

... Bỗng đâu có khách biến dinh sang chơi.
Rau hầm, hàm én, mày ngai,

Vai nam tíc rộng, thân mươi thước cao.
Đường đường một dâng anh hào,

Côn quyền hòn súc, lược thao gồm tài.
Đội trời dập dắt ở đồi,

Họ Từ tên Hải vốn, người Việt Đông.
Giang hồ quen thói vây vùng,

Gươm đâm nứa gánh, non sông một chèo.
Một người có một vẻ uy nghi, đường bộ như
nhé tết phải có một tâm hồn khác người, cho
nên vùa trông thấy, vùa nghe thấy

— Một đời được mấy anh hùng,
Bỗ chí cá chậu, chim lồng mà chơi.
Hai chiêu đã biết ngay :

Thưa rằng : « Lượng cá bao dong,
Tán dương được thấy mây rồng cõi phèn.

Nhất kiết vi kiêm, Kiều và Từ Hải đã biết
nhau và như đã hiểu nhau từ kiếp trước nǎo;
Kiều thi muôn ngay truyện gửi thám minh mà
Từ Hải thi nhận ngay thấy Kiều là tri kỷ.
Chinh Kiều, Kiều cũng cho Hải là tri kỷ nứa.

Hai bên ý hợp tâm đầu,
Khi thân chẳng lộ la cùn mời thán.

(Kỳ sau dâng tiếp)

VŨ BĂNG

SÁCH GIÁ TRI :

PHẬT GIÁO TRIẾT HỌC

Giá 280 — Một triết học về cùng sâu rộng
lần đầu tiên được diễn ra quí-ván-dà
một học giả thông tiếng phan và đã 151
nhiệp Cao đẳng triết học Paris, ông PHAN
VĂN HUM.

THI HAO TAGORE

Giá 480 — Một công trình khảo cứu rất giá trị của
ông Nguyễn Văn HAI. Bài của thi sĩ Nguyễn thiền
THU. Bìa của họa sĩ Nguyễn Văn MUOT.

HÃY ĐỌC :

NGHIN LÉ MỘT ĐÊM

của Trần vẫn Lai — Bản dịch già tri, đây là và
còn tên được diễn ra quí-ván-dà và
một học giả thông tiếng phan và đã 151
nhiệp Cao đẳng triết học Paris, ông PHAN
VĂN HUM.

THU ĐỒNG NỘI

của Vũ LÂM — Một tác phẩm về rõ những bức tranh
đồng nội với những nét chân thành đã đợc vào dịp
hè (chỉ thêm một phần khẩu và văn chương đồng nội)

Nghệ thuật rong chơi

(Tiếp theo trang 11)

bày, là lèm sảng s盻 châ-
tinh-thần, tri-não. Vânhất là
làm cho chúng ta thấy thảm
đuối tâм-lòng yêu dấu
nữ của ta.

Một lâm-lòng đơn-dần, bao
giờ cũng hòa hợp với một
còn-bép của hồn-công,
khiến tâm-hồn người thêm
cao-quý.

Mùa nay đèn, chính là
mùa thuận-tiên cho sự rong
chơi. Đêm đến, ban với sao,
không cần mền-ấm. Ngày
tâm-gói bằng-ánh-nắng, và
nuôi sống, nuôi-suối-mà
không sợ cảm-hàn. Như vậy,
thì đi đèn-dâu chẳng được.
Còn chỉ-lai cứ phải nghê-den
nhưng chốn-nghỉ mát quen-tôi,
mà sự-xa-hoa đã làm
cho-thành-vô-nghĩa, như
một lâm-phòng-tuồng-nhin
chân-mặt, hả! vì quen-thuốc
quá?

THANH-CHÂU

Các sách
của Trung-hầu Thư-xã

CÔ TƯ HỒNG
Chuyên da của Hồng-Phong
gia \$30

TÚI BẠC SÀIGON
của Vũ-xuan-Tú — giá 650

Con quỷ phong lưu

Chuyên da của Hồng-Phong
gia \$30

GIÁO CƠ ĐEN
gia \$35

Mua sách xin vui-đi-hút-ở:
TRUNG-BẮC THU-XÃ
36 Ed. Henri & Orfèvres Hanoi

SAP RA BỘI:
coto

phản-thoa-mát do nữ-đeo-cổ-chỗ-theo
phương-pháp-khoa-học, có tính-cách
giúp-đi-cho da-mát, được luân-huân
tươi-sáng.

GUỐC MỸ HƯƠNG

một thứ-giubo iết-tan, rất-lịch-sử-để
thay-cao-giây-dep-phụ-nữ.

Tổng-phát-hành: Tamda et Cie
Gia-thiêm-đại-hội-eac-tuah

Chi-nhánh
Nam-Kỳ và Trung-Kỳ

Phóng-thuốc
chữa-phòi

(15 Radeau Hanoi Tél. 1830).

SAIGON Văn-Đồng 32 Aviateur-Garras

HUẾ Nam-Hà, 147 Paul-Bert

Cao-hoa-lao, 15p. chữa-các-bệnh

lao-có-trứng-ở-phổi. Trừ-lao

thành-dược 4p. ngán-ngứa-các

hở-laop-sắc-phát. Sinh-phé

mạc-2p. chữa-các-bệnh-phổi

có-vết-thương-va-vết-dea. Sát-

phé-trứng-2p. nhuận-phổi-va-sát

trứng-phổi. Các-thuốc-bô-phé

kiêm-phổi-thần-15p. và-ngứa-trú-

ip. đều-tuy-hop-benn.

Có-nhiều-sach-thuoc-chia-

phi-va-sach-bit-thu-noi-ve-benh

biu-khong. Hồi-xin-o-tông

cuoc-va-cac-noi-chi-nhanh.

SÁCH MỚI:
THANH-DẠM

một-truyện-dài-vi-dai

Một-tác-

p-ăn-đi-kiết-của-ông

NGUYỄN-CÔNG-HOAN

50 trang — gi: 4p50

(co-to-rieng-5-bản-doi-tua,

mỗi-bản-6p00)

•

MỘT-NỀN-GIÁO-DỤC
VIỆT-NAM-MỚI

gia THÁI-PHÌ

in-lần-thứ-2, giá-1p.0. Nhờ-suất

bản-BD. Một-đợi-fakou-Hanoi

SÁCH « LƯỢM LÚA VÀNG »

SÁP PHÁT HÀNH :

Túy-bút-II

của NGUYỄN-TUẤN

những-thiên-tùy-bút-dịc-sắc
nhất-của-tác-giả-nổi-nhà
đây-giản-hết-chứa-danh-bảo

■

GỌT SƯƠNG HOA

của PHẠM-VĂN-HẠNH

80-sách-in-có-hẹn,xin-kíp
đón-mua-ngay-thứ-tứ-giờ-14h
19, rue Félix-Tsin - Hanoi

ESTABLISSEMENTS

TRƯỜNG-VAN-TU

FABRICANT — REPRÉSENTANT

COMMISSIONNAIRE

265, Rue-président-Pétain-Haiphong

Tussor demi-sois khô 80m \$500

Tussor rayé khô 80 \$510

Crêpe-rayonne khô 80 \$520

Serge-blanc khô 78 \$520

Tulle demi-sois rayure khô 82 \$540

MỘT-VỀ-NHIỀU: da-vernis-đen,

(peaux-de-vernis) Bông-kong-bầu

ré-gia-1p50, 1-pied-còn-rất-11. Giá

xa-panh-chong, tinh-them

opus-1-pied-cười. Tussor-người

tùng-lấy-máu-giúi-0p15-timbres,

túy-may-nha-buon-giúi-0p15-timbres

AI MUỐN DÙNG THUỐC

BỎ CÙNG TÌM THUỐC

sám

nhung

bách

bồ

Hồng-Khé

75 Hàng-Bồ Hanoi. Mỗi-hộp \$120

IE-VAN KHÔI

LỊCH-SỬ TIỀU-THUYẾT CỦA HỒNG PHONG

(Tiếp theo)

Kỳ-thật, Khôï phẩn-chi mà-khỏi-loan, trong
thâm-tâm-vốn-mưu-toan-dung-lên-dai-
nghiệp-cho-mình, một-ngày-kia, thành-su
thì đổi-ở-vài-khi-long-còn, hoàng-bảo, cũng
như-chúa-Trịnh, chúa-Nguyễn, hay-anh-em
Tây-sơn-về-trước, chư-không-dành-dè-cho
hoàng-tử-hoàng-tôn-nào. Vâ-lại, chính-bà
nguyễn-phí-của-thái-ứn. Cảnh-và-bại/người
con-trai-là-Thái-binh, Úng-bà, cả-bà-mẹ-con
đều-chết-trong-ngc-ksi, ngay-khi-vua-Minh-
mạng-mới-lên-ksi, mà-nay-ở/người-không
biết. Nhưng-Khôï hiền-rõ-nhân-lâm-Lực-châu
vẫn-thuong-yêu-nhà-Nguyễn, nhất-là-thuong
yêu-hoàng-tôn. Cảnh-mất-sóm-không-duoc
hưởng-cuộc-vinh-hoa-có-ông-dáng-góp-rất
nhieu-trong-khi-xây-dung, nên-Khôï-mượn
tiếng-hoàng-tôn-dè-thu-phục-nhân-lâm, thê-thôi.

Thủ-doan-khôn-khéo-ấy-dâ-co-kết-quâ.
Chung-có-là-bao-nhiều-người-tung-hô-mong-
môi-hoàng-tôn: nhán-cẩy, tàn-thành-việc

Khôï-dương-dâu-khang-ky-triều-dinh.

Buổi-chiều-hôm-ấy, mọi-người-ra-về-dây
lòng-tìn-cậy-ở-Khôï và-thăm-nhận-công-việc

bọn-Khôï-là-quang-minh-chinh-dai.

Chinh-phủ-cách-mạng-của-Khôï-thành-lập

từ-hôm-ấy:

Khôï-chia-bô-binh-ra-lâm-5-quân: trung,
tiền, hán, tâ, hứa, thê-tuong-quân và-thù-quân,
tất-cả-7-quân. Mỗi-quân-có-một-người
làm-chánh-tướng, một-người-làm-phó-tướng.

Trung-quân: Thái-tông-Triệu-va-Lê-dắc-Lur,

Tiền-quân: Nguyễn-văn-Đà-va-Nguyễn

văn-Tông,

Tâ-quân: Dương-văn-Nhâ-va-Hoàng-nghia

Thứ,

Hữu-quân: Võ-vinh-Tiễn-va-Võ-vinh-Tài,

Hán-quân: Lưu-Tín-va-Nguyễn-văn-Bột,

Thù-quân: Mạnh-tân-G-i và-Trần-văn-Tu,

Tuong-quân: Nguyễn-văn-Tâm-va-Nguyễn

văn-Trần.

Không-kể-thầy-quân-va-tuong-quân, nói
riêng-5-quân-bô-chiên-gồm-bài-vạn-người;

binh-lực-ấy-ở-dương-thời-dâ-xem-là-lớn.

Còn-việc-nội-trí, Khôï-cũn-dât-ra-sau-bô
như-của-triều-dinh; duy-người-lâm-dân-mỗi
bô, không-dùng-danh-hiệu-thuong-thu-mà
goi-là-Thái-khanh.

Như-Đặng-vịnh-Ung-làm-Lại-bô-Thái-khanh
tức-là-Lại-bô-thuong-thu, trêng-coi
hết-thay-quan-lại-bên-văn.

Ông-cử-võ-Tăng-võ-Ngai-duoc-phong
Quân-sir.

Thay-doi-Nguyen-Kieu-làm-Gia-dinh-thanh

Hộ-thanh-dê-dốc, kiêm-Binh-luong-sir.

Các-quân, các-bô-đều-ở-dưới-quyền-dai-
nguyễn-soái-Lê-văn-Khôï-diều-khiển.

VII

Một-câu-hát-duoc-vua-khen-thường

Dêm-mùng-một-tháng-sáu, phiến-ông-Phan-
ba-Đạt-túc-truc-trong-Nội.

Lý-triều-dinh, các-vị-dường-quan-từ-tham-
tri, thi-lang-trò-xuống, phái-luân-phiên-mỗi
đêm-một-ông-di « truc », nghĩa-là-vô-châu-
chết-ở-Tiền-Nội-các-tù-tối-dến-sáng, dè-phóng

còn-quân-quốc-trong-sự-thi-tâu-báo, hoặc
bát-hồi-Ngãi-nghị-có-việc-doi-hồi,

Lic-binh-thuong-vô-sự, một-ông-quan-di
« truc » chi-có-nghia-là-tâm-biệt-bà-lòn-ở
nhà, di-nghì-lang-một-dêm, mà-là-nghì-lang
trong-dền-ở-hà-vua, dánh-khi-một-giác-dẽn
sáng-thi-về.

Nhung-gặp-những-lúc-quốc-gia-da-sự, và
một-ông-vua-chăm-chỉ-hiển-học-như-vua
Minh-mạng, thi-di « truc » lai-là-một-phê-
su-gian-truân, nguy-hiem, nhiều-quan-lon
xem-nhu-mot-co-hoi-thuan-tien-de-bec-bach
tai-nang, cung-có-nhiều-ông-khác-coi-như
mot-viec-khở-sai, đêm-nay-vô « truc » sâng
moi-phai-truot-luong-giang-thuc-cang-nen.

Vì-lâm-lúc-nửa-dêm-giáy-thinh-linh-tiếp
duoc-thanh-chi-với-den-nghia-đua, han-hoi-về
chinh-su, dinh-linh; nguy-nhat-là-khi-ngoai
hiếu-ky-hien-hoc, van-bồi-nhung-trai-xu

một câu văn, diễn-cố một chữ sách, nếu tấu đổi không xuôi thi khéo.

Vậy, đêm mùng một tháng-sáu, phiên «trực» của ông Phan-bà-Đạt, thi lang bộ Hình, một tay đại-khoa tài học có tiếng.

Quá nửa đêm, vua Minh-mạng suy-nghĩ chuyện gì không biết, nằm trầu-trọc mãi chẳng ngủ, mặc dù hai ba nồng-cung-núi quật hẫu và dám-bóp: Sợ mất ngủ, có lẽ lại múa hè-nóng-hức, nhưng có lẽ tại nhà vua đè tri vào mót nghĩa-lý sách-võ nào đó, vì ngài vốn hiếu-học, có thời giờ rảnh việc, thường thích xem sách; có khi gởi ma nhũng bộ sách quý bên Tàu, tốn mấy trăm lạng không tiếc.

Đêm ấy, quả thật nhà vua nắm nghĩ-lẫn-mùa về học-vấn, trong tri quay cuồng không sao ngủ được. Một chap sau, ngài vùng ngòi-đè, sai cung nữ cẩn-tổng soi đường, ngự đến tòa Kinh-diên, lúc bấy giờ sách này đến sách kia, có ý tìm tội nghịch hay diễn-lich để cõi một diều ngô vục đang vướng ở trong tần-não.

Nhung, để thường tim kiêm không ra, hoặc không tự lấy làm mân-ý, cho nên thấy ngài vẫn dán con mắt trên quyền sách, miệng thì hô tên thái-giảm khoanh tay đứng hồn-sau lưng:

— Trực-thần đêm này là ai?

— Muôn tâu hoàng-thượng: trực-thần là Hình-bộ-thị-lang Phan-bà-Đạt! tên thái-giảm nhanh-nhẹn tấu đổi, vì đã đẽ ý thuộc-jòng.

— À... Phan-bà-Đạt?... Nếu thế thi bay lầm, mi ra truyền-chí với trực-thần vô chäu, ta hỏi.

Tên thái-giảm vội vàng treo giờ lên cõi, chạy ra trực-phông, lay thức ông Phan-bà-Đạt đang giũa giấc ngủ ngon-lành:

— Có thánh-chí đổi vô chäu lập tú: Ngài đang ngủ ở tòa Kinh-diên!

Giá cõi sét đánh bén-lai, ông cũng không kinh-khủng cho bằng tiếp được thánh-chí tuyen-triệu giờ này, vì ông mới đổi về bộ lì-lau, tuy có di «try» nám bảy phiến

nhưng nám bảy phiến ấy ông đều được ngủ ngon một giấc đến sáng, đêm nay mới có cái vinh-hạnh thán-thượng dồi-nỗi, gang-tắc thiên-nhân là lần thứ nhất. Hơn nữa, sự vinh-hạnh ấy khiến ông mừng thật có mừng mà sợ cũng có sợ, vì nãa vua nghiêm-khắc, ông đã nghe-tiếng.

Ông tỉnh-tao ngay, vỗ lấy chậu than khâu nát, gọi là bồi-bác, để xoa những dấu-vết ngái-ngủ biết: đầu không còn định lại ở hai khoe mắt, rõ, lật-lật chít khăn, lật-lật khoác áo tâc xanh vào mình, lật-lật theo tên thái-kiểu tòs Kinh-diên bệ-kien.

Lúc ông khúm-núm bước vào lâm-lệ khâu-dâu, vua Minh-mạng ngược mặt lên nhìn ông và nói:

— Cho khuanh ngồi kia, trâm muôn hỏi chuyện.

Tôi nghiệp ông ngõi nhà vua ban cho ngõi hẫu như thế, là một án-buộ đổi với ông có bề quá-phận, ông không dám đương, cho nên vừa tau vừa run:

— Muôn ta thánh-ân, nhưng hạ-thần dám dám khiem-lê...

Với néi mặt hòa-nbã và động noii binh-di, nhà vua trả một chiếc ghê đầu trước sập nguy:

— Không! ta cho phép khuanh cứ ngõi-thú-thái, có chuyện vân-nghĩa cần phải bàn lâu.

Nương ông khép-ép lại đặt mình trên một chiếc ghê đe dya bện cõi dâng xa, ngõi cui mặt vòng tay, tâu hình lại rất nob.

— Khanh có thường đọc kinh sách nhà Phật không? vua Minh-mạng phán hỏi.

— Tâu bệ-bà, ngu-thần vốn con nhà học-trò, đời đời chỉ lo học đạo trung-hiệu của Khổng Mạnh, không dám dẽ tám dẽn đạo-lý thanh-lich yém-thể của nhà Phật. Về sau, đời khi việc vua việc quan có chút giờ rảnh, tuy cũng có dem sách Phật ra lao-thao nghiên-cuu, chẳng qua chỉ gọi là lính-hội qua lea, không dám rái nói rằng biết.

Vua gật đầu cười ny, chép ngagi cũng khen

thanh-ông Đạt tâu đổi một cách khôn-khéo, kin-dáo.

— Theo như ý khanh, nhà Phật hay nói quả-báo là nghĩa-thể nào? và suy ra việc đời có đúng cả không? nhà vua lại hỏi.

— Muôn tâu bệ-bà, nếu ngu-thần không hiểu lầm, thi cõi người ta ở đời, làm điều thiện thi được thiện-báo, làm điều ác-tát gáp ác-báo. Đạo trời trả vay thường phẹt, thê-môi công bằng...

Ông Đạt tâu chua hối lời, nhà vua đã hỏi dồn cau khát:

— Khanh nhớ trong kinh truyện Dao Nho ta có câu nào tương-đường với ý nghĩa quả-báo của nhà Phật chăng? Từ tôi đến giờ trầm-tim tôi say nghỉ mãi không được; khanh học rộng như nhiều, thử nghĩ ra xem.

Không ngần-ny gì cả, ông Đạt tâu ngay:

— Bàn có! Thành-hiện dạy rằng: «Đắc đạo giả da trơ, thất đạo giả già quá trơ» (Kènso & phái đao thí có nhiều người vua giúp, trai đao thí ít người vua giúp), ngu-thần-tuồng cũng là một nghĩa quả-báo.

Vua gật-gù, tỏ ý khen ông Đạt nói phai. Câu chuyện giữa vua tôi lùi ấy, càng mở ra càng rộng về mặt nghĩa-lý, càng thắt-lai càng chặt về việc đương-thời. Nhưng chính nhà vua mờ ra rồi thất-lai trước:

— Có điều ác-báo chưa chắc lúc nào cũng đúng. Xem i gay như hai ông vua sảng-nghịệp

nha Hán, nhà Đường, thật là da-sát và làm chuyện thất-đạo không phải là it...

— Да!

— ... mà nhất-sinh hai ông vua ấy vẫn hưởng vinh-hoa phú-quý được trọn-vẹn, cùng-cure, và lại hai đời Hán, Đường chẳng lân dài dây ư? Nếu có ác-báo sao lại được thê?

— Muôn tâu bệ-bà, cái luật quả-báo đúng lâm. Phảm một việc ác người ta là lâm, thê nào cũng có tai-họa bao-lại; có khi báo ngay ở đời mình, có khi báo đến con cháu đời sau không tránh dân-khôi. Vệc thiện cũng vậy. Bởi thế, các bậc hiền-nhân quán-tứ, thánh-chúa minh-vương, tron đời chỉ chăm lòng ở lòng nhân, làm điều thiện.

Vua trừng mắt chử và hỏi :

— Khanh thử viễn-dân một vài việc trong sử-sách để chứng cái thuyết ấy xem nào?

Giờ ông Đạt thánh-nhiên tâu-đổi, không run sợ quá như trước:

— Thành-thượng dã dạy, ngu-thần không dám không cạn-tắc thành. Vừa rồi, bệ-bà nhắc đến Hán Đường, thánh-xin nỗi theo thánh-ý. Sự thật rõ ràng liên-chép trong lịch-sử, hai vị vua sảng-nghịệp áy da-sát và có chỗ thất-dạo — theo như bệ-bà đã cao-minh phân-đoán — đều đẽ lại ác-báo cho đời con cháu rất gần. Hán Cao-tô với phu áng-thần, tim cách giết hại, qua đời Ván-de phái chui tai họa của cảnh họ Lữ; cung như Đường Thái-tôn quên tình cõi-nhục, đang lòng bã-sát hại anh là Kiến-thanh, Nguyền-cát, lại lấy chí-dáu, trong khi áy đã tuoi Võ-thi-tai-nhân trong cung, tức là tự ương lũy mâm ác-báo, và sau người dân bá áy trõ-nen Võ-hậu, tàn-hại con cháu Thái-tôn co-hồ không còn một mống và chiêm-dot co-nghiep nhà Đường hết mấy chục năm. Tâu bệ-bà, đẽ là đòn can thiền-dao-chi-cung, chẳng co việc ác nào mà quên được báo đòn-cán-nhắc...

Vua Miêu-mạng sầm mặt lại, khoát tay và nói:

— Thôi cho lui!

CÁC GIA-DÌNH NÊN DÙNG THUỐC:

Biểu - Nguyen

- 1) Thuốc đau dạ dày: *Đỗ-Nguyễn*
- 2) Thuốc ho gió: *Đỗ-Nguyễn*
- 3) Thuốc ho lao: *Đỗ-Nguyễn*
- 4) Thuốc bồ-thôn: *Đỗ-Nguyễn*
- 5) Thuốc lở huyệt: *Đỗ-Nguyễn*
- 6) Thuốc cảm ty: *Đỗ-Nguyễn*
- 7) Thuốc cảm sối: *Đỗ-Nguyễn*

Tổng-cục : 125 Hàng Bông, Hanoi
Đại lý: Đức-thắng, Mai-Linh, Nam-tiến Saigon
Nam-cường: *Mytho*, Vinh-hung: *Vienthang*

Nhà sản-xuất lớn các thứ áo dài (PULLOVERS, CHEMISETTES, SLIPS, MAILLOTS V.V..) chỉ có

HÀNG DỆT PHÚC-LAI
87 - 89, Route de Hué, Hanoi — Bán buôn khắp Đông Pháp áo tối không đầu sash kip



Ông Đại khán dàn ba lăng, lom-khom giật
lùi bước ra, không dám ngước mắt lên, cho
nên không nhận ra nó là nhà vua biển
sắc, buồn thiu, Ông trực tinh dỗ lại diễn
cố, để chứng thuyết của mình, không ngờ
phản đòn cười-sợ căm-kỵ, châm trúng vào
tâm-sứ áy-nấy của nhà vua mà ông không
trị biết.

Nhưng độ mười lăm phút sau, ông lại trở
vào lối Kinh-diện với bước chân hập-lập,
hai tay tung một cái hép son cõi vè ròng;
lần này cả ông cũng biến sắc, Nhà vua đang
thần-thoảng nghĩ-ngợi mắt tuy đè vào sách
nhưng đê-thông chẳng trông thấy chữ chí-to;
hồng nhe tiếng động, ngài ngang mặt
làn, lại thấy viên trục-thần vừa mới cho
lui:

— Ô! không có chỉ dời, nhà ngươi trả vò
lâm gi' đó?...

Nhà vua nãi có vẻ nặng-nẽ lanh dam, vira
toan đuổi ra nữa, nhưng nhác thấy cái hép
son trên tay ông Đại, ngài phải giục minib
ví giờ nãy bộ- ấy xuất-hiện, không phải là
su-tâm thường.

Ngài hỏi dồn hai ba lượt:

— V èc chí rú?... Việc chí rú?...

Tâu hoàng-thượng, có văn-thư cáo-cấp
của bến-bản vùn mới đe tối nai!... Ông
Đại nói dông kinh-hàng rực-rẩy, trong khi
tên thái-giám tiếp lấy hộp son đe lên ngu-
ân,

— Biển-thẫu ó mè?

— Bầm, ở Nam-ky,

— Chuyên chí?

Thống-chó LYAUTÉY dà nói: « Ta là một sinh-
vật chỉ tra hoạt động ». Chúng ta nên theo
gương ngài.
Hãy im đi! những kẽ-ich kẽ, những kẽ lười
đêng, những kẽ ché bát.

— Bầm, thành Phiên-an đã hất-thủ về tay
quân giặc...

— Giặc mò? Xiêm-la ha, Chân-lạp?
— Dạ không. Giặc là bọn Lê-văn Khôi.
— Lê-van Khôi?...

— Dạ, Lê-van Khôi, phó-vệ-uy & dinh
Tổng-trấn Gia-dịnh lúc nã, tức là bộ-ha Lê
văn-Duyet; nó vì Dayết-báo-thú, nỗi lén
chiêm-thành và giết cả Ông-dốc Nguyễn-vân-
Khôi, bộ-chánh Bạch-xuân Nguyễn. Giờ
khắc nãy có lẽ Nam-ky lục-lob đã lao-
hatk iết cã...

— Trời oii... Thê giặc hung dữ hoản-
hành đến vậy kia à?...

Vua Minh-mạng lại tái mặt, vừa thở dài
vừa mở vân-thư cáo-cấp ra xem. Xem rồi
nồi giận tối-dinh, mắng-nhiếc iết cả vân-
quan võ-tướng lục-châu là phuơng túi-cum
giá-áo, và tai vò-dụng, phu lòng tin cay úy-
ti, ác của triều-dinh; chỉ có một việc mâm
cau cõi dày, vinh-thần phi già là giài, chủ
lúc co giặc-giã thi bo gõi khoanh-tay, chẳng
dám bi-sinh đối-phó,.. Đe cho toàn hý Nam-
ky luân hâm vè bọn giặc Khôi... Nam-ky ià
đất kha-i-có lập nghiệp của Liet-hanh?!

(còn nữa).

HỒNG-PHONG

ARISTO FIXATEUR IDÉAL POUR LES CHEVEUX

NHỎ ĐÓI MUA TẠI KHẨU CÁC TIỀM SÁCH
LON HAI GIỚI SÁCH MỚI RÀI GIÁ TRỊ

TRÁNG SĨ VÔ DANH

của HÀI-BĂNG viết theo tài liệu của cụ Nghè Giáp — Công vuôc Cản Vượng lợn,
lao săn và cuối đời nhà Trần do bài Bé Ký cầm đầu. Một tài liệu quý giá cho
hồi hổi, mọi người Việt-Nam muốn nhìn lại những dấu vết oanh-hàng của
Quốc-sử. Lại do Hài-Băng tác giả hơn 10 pho tài, tinh-tanh danh tiếng vĩt, Cái giá
tri thực và cùng... Sách in rất công phu, 203 trang, Giá bìt: \$80. Sách in có hoa

MỘT THỜI OANH LIỆT

truyện kể và các Tàu Ô của TRẦN-VĂN-KHAI rất-về hoạt động 100 frans. 0580

Dã sáp hết cả 3 cuộn sách
trinh thán:

- 1) CHIẾU HỘP SẮT VÀ CHÍNH MÃNG
NGƯỜI CỦA NGỌC-CUNG gõ 1000
 - 2) SỨ UỐI MẶP CỦA HÀNG THANH
CÔ, côn Thành-vân-Qúy gõ 1000
 - 3) BỘ QUẦN ÁO HÀN HÀ CỦA TRẦN
vân-Qúy gõ 1000
- Đã ra 10 (tập) cuốn sách. Hội catalogue
kèm mua 01/06.

A-CHÂU XUẤT-BẢN
17 Émile Nolly Hanoi — Tel. 1260



Anh-Lú

58 — Route de Hô-Chi-Minh — HANOI

Gấp dép, quát-tan-thời v.v...

Toán giá tốt, bền đẹp, hợp thời gi
phi-chêng. (Có catalogue kính-bíp).
Ban buôn và bán lẻ khắp mọi nơi.

Al-eung có thể tự chữa lây

bệnh và trừ nêu danh - Y

là nhõ có các sách thuốc cũ
cụ Nguyễn-An-Nhân háng

Quốc-ngữ có cùi chè Hán

1) Sách thuốc chữa đau, sốt 2/500

2) Sách Muỗi chữa daa mồi 2/500

3) Sách thuốc chữa say 3/500

4) Y học Tông-thứ daa lão 12/500

5) Sách thuốc Ngu-bán T. H. 3/500

6) Sách thuốc Giảm-đau, giảm-phong và chữa

thuốc-buốt 2/500

7) Sách T-ắc Hồi-hương Lan-ông

8) Sách giải mưu-thêm-cước, Tho-

mandat dê cho nhau xuất-bán:

**NHẬT-NAM THU-QUÂN
HANOI**

Cần nhiều dài-lý

TÂN-À PHÁT-LÃNH HOÀN

trị sối rét, ngã nước

TÂN-À HÀNH TÂM BẢN

trị thủ, tã, kiết, ty

Tổng phát hành: **TÌN-LẬP**

160, Route de Hué — Hanoi

Trong mùa viem-nhiệt
thường hay mắc bệnh cảm

mạo, nóng rét. Nên dùng :

**DẤU
HỘ SINH THÁI CỒ**

chuyên trị các bệnh kẽ
trên ban đù các thứ thuốc

cần nhiều dai-lý các nai.

Hội-pn: 52 Hàng Bạc Hanoi

Bô thàn tiêu-độc

Thuốc-log mua tiền-hết
nhõ đe người lõi do di
độc hoa lầu phát ra.

Hộp 01/80. Nửa 14/60,
và 1/7/50. Xa mua linh

— hoa ga ngón —

NHÀ THUỐC TẾ-DÂN

53/1 Hàng Bông Hanoi

Saigon-Eis. Nam-ten 4/50 Blan-

chay-dai-ly các hu-thuoc Tế-Dân

Hàng rizou bo'sson de table

LÉ-DUC và mure di-Annam

au quinquina OLYMPIC xin

bàu đàc để các nhà dai-lý và

các nhà muôn-dùng dai-lý

hai-thuy ruyu & te-uoc s và

* OLYMPIC a biết rằng: kè-tè

ngay nay chúng tôi đã giao

việc phát hành bài-thuy

đóng trong toàn xây-Bắc-ký cho

nha BUI-DUC-DÂU 6/49 Rue

Negret Hano - Telephone 172.

Vậy xin các nai tòi nay do noi

mau-sieu hoặc khang-luong và

việc xin-dòng dai-lý các nai.

PRINCESSE

MAY ÁO CƯỚI

24A, LÊ QUÝ ĐÔN — HANOI

Uống thay dễ chịu hoặc
khỏi ngay.

NHỮNG THANH NIÊN
THỂ THAO KHÔNG THÈ
BỘ QUÀ NHỮNG SÁCH
THỂ THAO

1.— Mùa thành lục-si 05/52

2.— Khô-le và đay 0/78

3.— Sinx lục-mot 0/55

4.— Thủ-thu phai 1-den 0/55

5.— Bát-hoi trong 3 giờ 0/55

6.— Hoàn-my-ka-than 0/55

7.— Phap-ctia vs lâm-can người 0/78

Bộ sáoch sách này đều của lục-si

NGUYỄN-ÂN, mỗi quyển 5 ma các bạn

nhà-thuốc không-ai-ki-ny

HƯƠNG-SƠN XUẤT-BẢN

Có-tieng hát-Nam-ky

Món ăn có-tieng khắp ba-ký:
nem, bún-hỏi Thủ-thu-banh
phòng-tóm. Chỗ ăn sang trọng
lich-su, mát-mẽ.

Barter QUÂN-CỘNG

góc đường Amiral Krantz và
Lacotte Saigon

LÀU, GIANG*

Mắc bệnh tinh

— ném-nông thuốc của **BỨC**-
THO-DƯƠNG 131 route de Hué,
Hanh sẽ khôi

Thuốc lõi 1300 mót ve. Giang

1/100. Nhận chữa-khoa-Xem

mach cho đơn, chữa dù các

bệnh người lớn, trẻ con. Bán

đầu cao, đau, hoan-tan,

