

SỐ 159 — GIÁ 0840

-30 MAI 1948

# THƯNG-BẮC

Chú-nhật

NGUYỄN DOANH-VƯƠNG CHỦ-TRƯỞNG



Chiến-tranh ở miền quan-dao Aléoutiennes

# TUẦN LỄ ĐÔNG-DƯƠNG

Hai giờ chiều 15 Mai, tại phủ Thống-sử đã cử hành lễ giao Kim-bài của Nam-triều tống quan Thống-sử Haelewyn. Do vậy có đông đủ các vị thương quan Pháp, Nam.

Cu Võ-hoàn Hoàng-trọng-Phu khâm-mang đúc Bão-Sai, đến giao Kim-bài cho quan Thống-sư. Trước khi giao, cu Võ hiên có đọc chiếu-chỉ của nhà vua và kẽ qua công-trang quan Thống-sư.

Theo-phong tục người Nam, hỏi «xές» Việt - Nam, tại Nha-trang đã cử hành ngay tuần từ cửu bắc-sĩ Yersin rất long-trọng. Nhiều vị tham-hảo trong thành-phố cùng các nhà chức-trach Pháp, Nam, cả những dân Mới ở xé-xé có thăm bắc-sĩ. Mọi người đang yên-lặng để chờ lồng-thương tiếc vị bắc-sĩ đã có công với nhân-loi, rồi người lay, kẽ-xá trong bầu không-khi rất cảm động.

Huồi! tôi tại nhà «xές» có thiết-ban thờ bắc-sĩ Ông hối-trưởng nhà «xές» và quan Sứ Thioillier có đọc-diễn-văn nhắc lại công-đức của bắc-sĩ.

Giải-vô-dich Đông-duong và bối-lại năm nay sẽ tổ-chức tại kinh-thanh-Nam-vang, trong hai ngày 31 Juillet và 1er Août 1943.

Quan Thống-sử đã ký-nghi định cho phép hội-ái-hữu các phu-huynh các hoc-sinh người Nam được phép thành lập

Quan Toàn-quyền là ký-nghi-định ban-hành ở Đông-

duong, do sác-lênh, ngày 16 Mars 1943 cho phép truong Cao-dâng Luât-hoc eao-bằng Cao-dâng Kinh-tế Chinh-tri Diplôme d'études supérieures d'économie politique.

Nhà Đông-duong ngan-hang xưa cho phát-hành thi

## SƠ HÈ 1943

của TRUNG BẮC CHỦ-NHẬT

xuất-bản ngày 6 Juin là một số báo bay, đẹp, có ích, đem sự-tươi, mít-đổi cho mọi-nhà. in toàn giấy-tốt vẫn-bản 0540

Những tài-liệu dem ra nói trong số đó, những chuyện ngắn và những vui-toàn là những vấn-dề mới, lạ, chưa ai nói đến bao giờ cả Bia và tranh ảnh của Võ An Ninh

Các bạn sẽ chú ý đến những bài thơ bè của Sở Bảo, những bài khảo-cứu của Hồng-Lam, Văn-Hạc, Tùng-Hiệp, Văn-Hòe, Văn-Băng, Những chuyện ray-vợt kỳ-về con cuộc của Huy-Hoàng, Ngũ-Liêu

**Hai chuyện ngắn chọn lọc của Ng. Tuân, Thành-Châu và kịch-tho Ngụy-Nhực của Phan-knac Khoa**

giấy-bạc 1\$ mới Kiểu giấy bạc này do họa-sĩ Trần-Tấn-Lộc vẽ, in tại nhà Ideo Hanoi

Giấy 1\$, này khô-chữ nhặt 6 phần 3 và 12 phần 6

Mát-phai tờ giấy, một bên về hình-mỹ-chiefs thuyên-buôn ya tam-bản một bên về hình tròn-giáu-de-chữ 1\$. Trong tờ giấy có 2 chữ-ký đều in cả. Số giấy-bạc in chữ-den, ở phần giữa về phía trên tờ giấy.

(Xem tiếp trang 35)

Mặt trái, tờ giấy có 2 hình tròn, có vẽ hình biếu-biển xứ Cao-mèo, có chữ Tàu, Cao-mèo và Lào nói rõ là giấy 1 đồng. Những chữ-quốc-ngữ «giấy 1 đồng vàng» ở phía trên.

Gấy-bạc này in bằng-túi giấy riêng dài và trắng.

Cả hai mặt giấy-bạc đều in màu-nâu rất sẫm và màu-tím sẫm.

Ông Shin Kinoshita - cố-vấn-mời của tòa-đại-sư-Nhật ở Đông-duong, đã dán-phi-co-tu Pukyo-ka dè dì Saigon-nhậm-chức.

Một công-ty thu-thaanh Nhật - Đông-duong, đã-hành-lập dè-thay-the cho-hãng «ASIA» ở Chợ-lớn. Đông-duong là xí-sản xuất-rất-nhiều nguyễn-liệu-cần-hiết để-làm-dùa-hat và công-ty thu-thanh dè-moi-này sẽ-có-thể-sản-xuất-hơn-một-ngàn-dùa-nát-trong-một-tháng, dù-cả-dùa-hat-tiếng-Việt-nam và tiếng-Nhật.

Quan-Thống-sư đã-ký-nghi-định, hôm 19 Mai, về việc-nhập-cảng-suc-vật-làm-thịt vào-dùa-hat Bác-ký:

Ai-muốn-nhập-cảng-suc-vật-làm-thịt vào-dùa-hat Bác-ký phải-có giấy-phép-uhap-cảng (license d'importation). Giấy-phép nay sẽ-do-quan-thủ-hiến dùa-phương-cấp-theo-lời-đặt-của-ông-chánh-sý-Thúy và-ông-cá-nhà-phòng-Kinh-tế Bác-ký.

Những-nha-nhập-cảng-suc-vật-phai-có-món-bài-làm-thịt-hay-món-bài-buôn-suc-vật-đã-lấy-it-ra-là-6-thang.

Sau-còn-giống-tổ-ở Tunisie, các-mặt-trận-lại-trở-lại-giền-đồn. Ở mặt-trận Nga, theo tin Transocean-thì thời-kỳ hiện-nay là thời-kỳ-sứ-soán-cũng-như-trong-các-mùa-xuôi-chiều-tranh-khác. Về-phía-quân-Đức-hiện-đã-bị-xong-cả-về-mặt-tấn-công-và-phóng-thù-chỗ-còn-doi-lênh-là-tức-khi-hành-ngay-chương-trình-hành-binh-về-năm-1943-này. Chương-trình-dù-theo-các-diều-mà-phí-quân-Đức-dâ-dù-xết-được-ở-mặt-trận-phía-Bắc-và-hải-quân-dâ-xết-được-ở-mặt-trận-phía-tây-Ấu.

Các-giỏi-quân-sự-Đức-chưa-nói-iõ-gi-về-ý-kien-bó-Tổng-tư-lệnh-Đức-dối-với-các-việc-dám-mưu-về-bên-dịch. Nhưng-có-lẽ-quân-dịch-dang-dự-bị-một-cuộc-tấn-công-lớn.

Về-chương-trình-hành-binh-về-phía-Truc, bộ-lệnh-các-nước-dâ-dâng-giúp-về-phía-dông-minh-thì-hiệu-chứn-có-một-chương-trình-duy-nhất, cùn-pè-các-mục-diến-chiến-tranh-cũng-vây.

Trên-mặt-trận-Nga, bộ-giờ-mùa-xuân-mới-bắt-dùa-tới, cả-hai-hòn, các-dội-tuần-tiến-rất-hoạt-động. Bên-Đức-dang-dù-xé-sự-hanh-dòng-của-bên-dịch-nhất-là-ở-phía-Nam-thà-h Mac-ut-Khoa và-trong-khu-Koursk. Cùn-quân-Nga-dinh-danh-dù-sửa-lại-trận-tugen-cho-khỏi-có-chỗ-quân-dịch-chiến-sau-vào-tại-khu-Orel-chẳng? Hiện-quân-Đức-dâ-dù-bị-dối-pho-vợi-việc-do.

Còn-ở-khu-Novorossisk-thì-cả-phí-quân-và-bộ-binh-tiếp-thì-có-chiến-xa-nhau-lúy-vây-quân-Nhật-vẫn-khang-chiến-mạnh-lết-với-một-tinh-thần-khá-cao.

Bộ-tư-lệnh-Hoàng-quán-hóng-cáo-rằng-các-dội-quân-Mỹ-dâ-bô-ở-bờ-bắc-phía-Nam-dâo-Altu-hình-như-là-một-dội-quân-lớn-và-sử-quân-cảng-nagà-cang-tảng-thêm-lúy-16 Mai-dâ-bít-dầu-dâ-bô-chiến-xa-và-có-thứ-chiến-cụ-hang-nặng. Các-dội-quân-Mỹ-dâ-bô-ở-phía-Bắc-dâ-cảng-tảng-thêm-dâr-và-dang-lien-xuong-miền-Nam.

Quân-Nhật-hiện-dang-phản-công-ù-phía-Bắc-và-dâ-lâm-cho-bên-dịch-thiet-hai-khá-lớn.

Qua-Nhật-ở-miền-này-vẫn-có-đã-được-tinh-thần-cố-hữu-của-một-dội-quân-có-tieng-là-vô-dịch. Tin-Domei-ngày-21 Mai-theo-một-bản-thông-cáo-dai-hanh-doanh-Hoàng-quán-báo-lâng: Đô-đốc Isoroku Yamamoto, tông-tư-lệnh-hải-không-quân-Nhật-dâ-chết-một-cách-oanh-lết-trong-một-trận-không-chiến-vì-quân-dịch-hải-thông-Av il-vừa-rồi. Đô-đốc-dâ-lù-trận-trong-khi-cuối-phi-co-dè-chi-huy-các-cuộc-hanh-bin.

Đô-đốc Mmeichi Koga dâ-được-cử-lên-thay-dâ-Yamamoto-giúp-chức-Tông-tư-lệnh-hải-không-quân.

Đô-đốc Yamamoto-giúp-chức-Tông-tư-lệnh-hải-không-quân-Nhật, từ-khi-cuộc-chiến-tranh-Đại-Bóng-À-sông-ra-dến-nay-dâ-lòp-được-nhiều-ký-cang. Ngài-là-một-người-rất-có-công-với-việc-mô-mang-các-doan-thần-vang-của-hải-quân-Nhật, trung-tâ B.C.N. nág-dâ-có-vân-núi-dân-tiêu-sử-của «gai-Vi-nai»-co-công-với-nước-nên-Thiên-hoang-dâ-trug.

(xem tiếp trang 34)

# Tuân-lê-Quốc-tê

Một-tin-sau-cùng-nói-bắt-dầu-từ-hôm-20 Mai-sau-không-bản-dai-bắc-rất-lát, quan-Nga-dâ-dâng-vào-phòng-triển-Truc-ở-miền-Kouban, quan-Nga-dâng-cô-phía-Bắc-phía-Tâng-ở-phía-Nam-Novorossik. Quan-Ngâ-dâ-phản-công-tết-kích-liệt.

Một-tin-Đức-nói-quân-Nga-dâ-tập-trung-nhiều-quân-và-chiến-cù-ở-phía-Nam-Mac-ut-Khoa-nhưng-chưa-thì-rõ-dâ-miền-dich-dâ-tân-công-hay-chì-phòng-thủ-thôi. Người-la-ni-có-lẽ-cuộc-chiến-tranh-ở-mặt-trận-phía-Bắc-phâc-hỗn-có-cơ-sắp-kết-liệu.

Một-tin-Bắc-lai-và-nói-có-nhiều-dân-miền-Ukraine-đô-Đức-chém-cù-dâ-sung-vào-quân-dội-Đức-là-thanh-tùng-dội-quân-tinh-nghen-khâ-manh-dâ-đu-đu-quân-Đức.

Ở-mặt-trận-Bắc-dông-Ấu-tin-Nhật-nói-quân-Mỹ-dâ-bô-dâo-Altu-pân-nhân-dêng-thêm-rất-nhiều-quân-tiếp-thì-có-chiến-xa-nhau-lúy-vây-quân-Nhật-vẫn-khang-chiến-manh-lết-với-một-tinh-thần-khá-cao.

Bộ-tư-lệnh-Hoàng-quán-hóng-cáo-rằng-các-dội-quân-Mỹ-dâ-bô-ở-bờ-bắc-phía-Nam-dâo-Altu-hình-như-là-một-dội-quân-lớn-và-sử-quân-cảng-nagà-cang-tảng-thêm-lúy-16 Mai-dâ-bít-dầu-dâ-bô-chiến-xa-và-có-thứ-chiến-cụ-hang-nặng. Các-dội-quân-Mỹ-dâ-bô-ở-phía-Bắc-dâ-cảng-tảng-thêm-dâr-và-dang-lien-xuong-miền-Nam.

Quân-Nhật-hiện-dang-phản-công-ù-phía-Bắc-và-dâ-lâm-cho-bên-dịch-thiet-hai-khá-lớn.

Qua-Nhật-ở-miền-này-vẫn-có-đã-được-tinh-thần-cố-hữu-của-một-dội-quân-có-tieng-là-vô-dịch. Tin-Domei-ngày-21 Mai-theo-một-bản-thông-cáo-dai-hanh-doanh-Hoàng-quán-báo-lâng: Đô-đốc Isoroku Yamamoto, tông-tư-lệnh-hải-không-quân-Nhật-dâ-chết-một-cách-oanh-lết-trong-một-trận-không-chiến-vì-quân-dịch-hải-thông-Av il-vừa-rồi. Đô-đốc-dâ-lù-trận-trong-khi-cuối-phi-co-dè-chi-huy-các-cuộc-hanh-bin.

Đô-đốc Mmeichi Koga dâ-được-cử-lên-thay-dâ-Yamamoto-giúp-chức-Tông-tư-lệnh-hải-không-quân.

Đô-đốc Yamamoto-giúp-chức-Tông-tư-lệnh-hải-không-quân-Nhật, từ-khi-cuộc-chiến-tranh-Đại-Bóng-À-sông-ra-dến-nay-dâ-lòp-được-nhiều-ký-cang. Ngài-là-một-người-rất-có-công-với-việc-mô-mang-các-doan-thần-vang-của-hải-quân-Nhật, trung-tâ B.C.N. nág-dâ-có-vân-núi-dân-tiêu-sử-của «gai-Vi-nai»-co-công-với-nước-nên-Thiên-hoang-dâ-trug.

(xem tiếp trang 34)



Đô-đốc Isoroku Yamamoto

Cuộc chiến-tranh  
trong băng, tuyệt  
gió bão và sương  
mù gần Bắc-cực

# MIỀN QUẦN ĐẢO ALÉOUTIENNES

VÀ BẮC THÁI-BÌNH-DƯƠNG

## LÀ MIỀN HOANG VŨ GIÓ RẾT SƯƠNG PHÙ QUANH NĂM

HIỆN NAY ĐÃ THÀNH  
BÀI CHIẾN TRƯỜNG  
GIỮA QUÂN ĐỘI  
NHẬT VÀ QUÂN MỸ

Trong một bài đăng trên tờ tuần báo này hồi tháng 12/1939, chúng tôi đã nói cuộc chiến-tranh này lan rộng từ các miền nóng như thiều đất dưới dương xích-dạo ở Phi-châu cho đến tận các miền băng tuyết gác ret gần Bắc-cực. Thực thế, sau gián hồn nam chén-tranh, cuộc binh lùa da-hao trùm kháp, hoan-cửu, không trừ một miền nào và không mấy dân-tộc là không dự vào mỗi cách xryc tiếp hay giao tiếp. Lan kinh thưc súng bắt đầu nỗi lên ở Ba-lan miền Trung-Âu này đã tỏa khắp cả tần, cựu lục địa từ Úc-dai-lợi đến tận eo bờ Berling. Từ xưa đến nay thực chưa bao giờ có một cuộc chiến-tranh lớn lao, ghê gớm và phạm vi lan rộng đến thế. Một điều nữa làm cho ta phải chú ý là cuộc thế-giới đại chiến này đã xảy ra ở miền nam, trên bờ, trên không, hoặc trên cạn, ở giữa trung-châu hay gần bắc-cực, cũng đều vô cùng kịch liệt, dữ dội.

Giai-lúc cuộc đại chiến ở Tunisie vừa kết liễu thì hàng Domèi vắng hai ngày 16, 17 Mai đã báo cho ta biết rằng: « Nhiều toán quân Hoa-kỳ khá mạnh đã đồ bộ ở miền duyên-hải Nam đảo Attu là hòn đảo ở phía cực tây trong quần đảo Aléoutiennes, phía Bắc Thái-bình-dương. »

Sau mấy ngày giao-chiến dữ dội, phần nhiều các toán quân Mỹ đó có hải và phi-quân trỵ lực đã bị quâc Nhật đánh đồn ra bờ bắc và phả tan hét. Theo tin của đại bản doanh quân Nhật thì hiện hai quân Nhật, Mỹ vẫn kinh chiến trên đảo vì nhiều quân Mỹ đã đồ bộ thêm để tăng lực lượng cho các toán quân lén bờ từ trước. Quân Nhật tuy ít hơn nhưng vẫn phản công để đánh

đuổi quân địch. Đầu hai lần vào các ngày 14 và 15 Mai, quân Mỹ dùng đèn hơi đục tuy vậy quân Nhật vẫn không dùng tên-khi-giờ nguy hiểm do để đối địch ».

Học qua bức điện tin đó, chắc nhiên bạn đọc giờ muốn biết rõ đảo Attu và quần đảo Aléoutiennes – những địa điểm trong lúc thái bình là khi nghe nói tới – ở đâu, và địa vị trọng yếu như thế nào mà đã gây nên một cuộc giao-tranh khép gồm giữa Nhật và Mỹ đến thế.

Đó chỉ là những hoang đảo ở giữa một miền bờ quanh pôm dày băng và bao phủ trong một mèo sương mù giây đặc không quan hệ gì về nhân dân và kinh tế.

Biết các nơi đó hoa chưng chỉ có các nhà thám-hiểm trên mặt bờ và các den-chài lười thường di đánh cá ở miền gần Bắc-cực.

Không ai dám ngờ rằng giây quần đảo lý ty ở rải rác lác-lac một đường vòng cung từ bán đảo Alaska đến bán đảo Kamchaka như đồ nối biển hai lục-dịa mới và cũ đó ngày nay đã thành những địa-diểm rất trọng yếu trong việc dung binh và những mồi tranh dành giữa các cường quốc.

Ta nên biết rằng trước ngày 8 Décembre 1941 là ngày xảy ra cuộc chiến tranh Đại đồng Á, các nước đồng minh Anh, Mỹ vẫn có ý muốn phong tỏa Nhật trong một cái kín lén có ba gọng gọng thứ nhất ở giữa là các đảo Hawaii, Midway, Wake và Guam, gọng thứ hai ở phía Nam chay qua các đảo Nouvelle Zélande, xích Úc-dai-lợi, đảo Nouvelle Guinée, Nam-dương quần đảo Tân-gia-ba, Mã-lai và Điện-diên, còn gọng thứ ba ở miền Bắc cũ, cái kín không lồ đó là quần đảo Aléoutiennes vậy.

Ngay trong thời kỳ chiến-tranh thứ nhất, quân Nhật theo một chiến lược chớp-nhoáng đã phà huy dué một phản lòn lục lượng hòn đảo Attu không, ép quân địch không chiến gí cũ.

Quân Nhật đã đánh lui được quân Anh, Mỹ ra khỏi miền Đại đồng Á và chiếm được gần hết các nơi căn cứ do đó quân địch có thể xâm-ann-nước Nhật và Alaska. Quân Nhật cũi con phải phòng bị quân địch ở miền Bắc và đến hồi cuối 1942 thì đã tự nó được cải nguy bị xâm lược ở mặt do băng cách đồ bờ lèn các đảo Attu và Kiska là hai đảo ở về phía cực tây trong giây quần đảo Aléoutiennes. Chiếm hai đảo nhỏ đó, phi quân Nhật có thể từ đây bay sang đánh phá các nơi can cứ của Hoa-kỳ như H-laa cảng (Duton Harbour) trong đảo Una-skag và cả bờ bắc-phiatay Bắc Mỹ.



Trận Đồng Á tuần báo  
một số thủy binh Nhật đã bô  
lên một đảo Aléoutiennes hồi  
7 và 8 juin 1941. La cờ Nhật bay  
phát phói trên đảo



Trận Đồng Á tuần báo  
đảo Attu không, ép quân địch không chiến gí cũ.

Quân Nhật sau khi đồ bô, nêu thành hàng một trên đảo Attu không, ép quân địch không chiến gí cũ.

Một giây hoang-  
đảo dài 2.300  
cây số

Quần đảo Aléoutiennes là một giây dài phía Bắc an vào bờ đảo Alaska thuộc đất chau Bắc Mỹ. Giây quần đảo này theo định nghĩa học-hi là một phần cua giây núi dài nhất thế giới, chạy suối từ mũi bờ Horn ở miền cực Nam Mỹ cho đến quần đảo Komandorskiye phía đông bán đảo Kamchaka, qua miền duyên-hải phía tây tân lục địa.

Quần đảo này gồm có 150 hòn đảo nhô ly ty  
đòi ráo hoặc chen chúc nhau theo một con đường vòng cung dài chừng 2.300 cây số phia hai bán đảo Alaska và Kamchaka, phía Nam bờ Bering. Các đảo nhỏ này có chỗ còn có dấu lửa ném trên đảo cây cối rải cần cỏ, nhiều chỗ tro trại hàn. Các đảo đó cách nhau bởi những eo

bè hẹp khó qua lại, cũn trót lút, tát cả, đập

bè hép, khó qua lại, chỉ trú giữ dàu Attu ở miền cực tây và quần đảo Komandorskiye và giữ quản dão này và bờ bắc bán đảo Kamtchatka. Điện t ch t cả các đảo do hảng diện tích nuro Hung-si nhưng dân số chỉ có đợt hơn 1.000 người thuộc giống Esquimaux miền Bắc cyc. Quần đảo Aleoutiennes cũng như Attu Alaska là thuộc-địa của Hoa-kỳ. Trung tâm điểm nền hành-chinh ở trong đảo Unalaska, Halan Cảng ( Dutch Harbour) một quản cảng trọng yếu của Hoa-kỳ cũng ở trong một cái vũng bờ nhô phia bắc đảo này. Mấy năm sau đây, Hoa-kỳ đã tăng thêm lực lượng và mở rộng quản cảng này nhiều, lại đợt các nơi cần cù quản sự ở hai đảo Kiska và Attu.

Đoàn Phu Hùng Cứu HS Petrus Ky (67-74) t

vuông hóng với Bác-hàng đương do eo bờ Bering ch róng đợt 72 hải lý. giữa Á-châu Mỹ-châu. Trước khi phái-hộ Vitis Béring đã dùng dâu tim ra eo bờ này và biết rõ miềng giap giữa tân va cự lục địa vào năm 1941. Người ta vẫn làm tường la hai châú Á và Mỹ-nhau cũng như Âu và Á. Chính Béring và nhà thám hiểm Nga Tchirikof đã vượt qua miền bắc Thái-bản-đường này đầu tiên vào tháng đồng thời đợt lím lxr Alaska dem sáp-nhập vào xđ Tây-bắc-lýa của Nga. Hai bên bờ Béring cang về phía Nam đợt cảng xđ, thêm, về phía Á-châu cũng như về pha Mỹ-châu đều có pha-

Miền Bắc Thái Bình Dương do quần đảo Aleutianen làm giao lộ là Beringia lây tên một nhà thám hiểm, người Daa-mach đứng đầu một phái bộ do Nga hoàng Pierre le Grand phái đi, tìm đường thủy qua Bắc bắc-đường sang Tàu và Áo-dô. Bé này rộng độ 900.000 dặm chia đều có bến cảng và mực nước. Trong đó Beringia rái đất đai, chỉ mìn mèn hep nhất eo biển giữa Á và Mỹ-châu có quần đảo Diomedes mà đảo Saint Lawrence là đảo lớn nhất. Phía ta có quần đảo Aleutianen là bần đảo Kamtschatka, dài dài nhất 1000 cây số ở miền Bắc Bêngal.



# TUẤN-TIỀU

NGUYỄN HUYỀN JİN

Giờ gõ suốt mấy tháng  
liền, hậm-dot không ngừng  
việc tuân phòng giữa khoảng  
giới nước mong-mênh để giữ  
quản dịch khỏi đặt nhập vào  
hai-phòn.

Bắc-vi-tuyên 57 dō  
Đông-kinh-tuyên 162 dō  
Hạm-dội dã bờ xa miền bắc  
đời đế tiễn vào nơi quanh  
năm tuyết giá giòn băng

Bang tho  
danhai lươi  
da thay thua  
dan, Lien  
lurai, nhung  
bon dia cuoi  
cang tren  
ban do da  
khuat tai  
phia chan  
gioi, sau  
banh lai

Hai - đội  
làng là di  
trong bắn  
gối tictich  
mich Liêu  
lac với đă  
lễn, xí sô,  
hoa chặng. Sau khi di tuân-tiều, phi  
chiết nhõng  
lão sòng điện phát trong  
không-trung, lúc khoan lúe  
mau; khi hông khai trám như  
một bắn đâm muôn tần.

Trên mặt biển phẳng lặng  
như một tấm gương, đoàn  
chiến-hạm bốn chiếc chạy  
thẳng hàng dài, chiếc nọ cách  
chiếc kia ước chừng bốn tám  
thước.

Đi đầu là tuân-dương-ham  
bang n<sup>g</sup> mang cờ Phó-đô.

đốc chỉ - luy hải - đội, theo sau  
tà ba khu - trục - hạm nhỏ  
chuyên việc lùng tan ngầm  
và đánh pháo.

Rồi thân xuồng. Thuyền  
xuồng mỏ lọc mìn nhiều, bao  
phù cao có quan trên boong  
tan xua như tam mèn bong  
trắng sáu. Tại phủ mai chiec  
tuân-dương-hạm, dưới kieu  
đai-bắc 140 m dài trong

nhà nước - tuân thủ - và chiến hạm Nhật giờ về đây sẽ nới cản cứ trong đảo Attu

dài chĩa thẳng về phía chân  
giòi, mẩy thủy-binh đồ sộ  
trong bộ áo ngự-hàn, đi lại,  
nặng nề như một bầy gấu

trang, trên dài chí huy, trong  
đồng lõi, những sợi quan  
châm chít xem bẩn đờ, Ja-  
pan, kẻ vế, người tình, dè  
mòn đoán tay dì đã được đèn  
lau rồi. Tại dài viên vọng,  
như chờ vợ trên cột buồm  
hết một chiếc lò chim lớn,

viên trung úy dăm dăm cõ  
tím trong viên kính, bình  
bong của quân thù, và trong  
pháo dài kín mít, viên sĩ  
quân pháo hổ tung các người  
phu thuộc đã sẵn sàng, chỉ  
đợi lệnh trên trường đại phát  
ra là cho các đại bác nhà đạn.  
Dưới tảng hoang thép dày,  
xông buồng mây, đứng trước  
lò than hồng, những lóp mây  
va đổi man  
nhìn như  
cồng lát  
é.

Họ cảm thấy  
laz việc,  
khiến sự  
mạnh 80  
người mă lực  
dày con tàu  
6 nghìn tấn  
nó trèo  
mại biển với  
ó do hòn  
30 m vuông  
nét gót,  
Venezia bay  
trong khung  
ba ng cái  
huy, chí chít  
đồng nô,  
ng đèn, kí m xanh dô, dang  
tai nghe chuông báo  
điều kiêu cho máy  
bay nhanh bay chậm.

Phía sau tàu, nơi bánh lái,  
ở thay binh giữ việc canh  
é phù phao đang di di lật  
chỉ doi có tiếng kêu « cò-  
ười ngã xpong bè! » là  
phao xuong nước. Phù-  
ao có chất hóa-học, gáp  
rốc, sẽ sáng rực lên, khiên

cho trong lúc tối giờ, kẽ bị bao trùm thấy pháo mà bám vào, người trên tàu nhìn thấy pháo mà cùn với.

Buôn tàu vẫn nói duỗi nhau mà đi, giữa cảng hoang vu, một màu mây nước. Trên cột buồm tuân-duong-hạm, hóng hiện lên một giày cờ bay pháp phái, xanh, đỏ, trắng, vàng, Đỏ-đỏ phải lệnh cho đoàn tàu phải giãm bớt tốc độ để phòng nạn gặp những tảng băng chồi. (Iceberg) Những tảng băng từ Bắc-cực trời xuống miền nam, đồ sộ như tòa thành, như trái núi rất nguy hiểm cho tàu bè. Lịch-sử hàng hải đã ghi bao nhiêu tai nạn thương tám sáu những cuộc gặp gỡ của cát-sắt và cát-sắt xanh hùng khủ g-khiết...

Trên cảng máy (astropole) đặt mỏ sau tuân-duong-hạm, gác ống khói và cột vò-tuyn-điện, chiếc thủy-phi-ec-tri-nhàt sáp cửa cát-cánh. Giữa nơi xa lì, máy bay sẽ là tia mắt của đoàn tàu. Nai nịt ion gang, vien hoa tiêu trên lòn máy. Đằng sau là vien đài hàn súng liên thanh. Tiếng độn - cơ nổ vang, ròn và đều: máy đã dâú sức lèo. Viên hoa tiêu giờ bay làm biếu. Trung-ý thủy quan giùi việc điều khiển ống hơi, quay một chiếc cầu. Hồi trong ống-boat ra, đầy chiếc xe goòng (chario) bốn bánh chờ máy bay, chạy bơm hơi trên cầu máy. Tới đầu cầu, gấp chờ cầu (buoit) cao-cèo dừng lại, hất chiếc máy bay ra khỏi cầu. Sáu đà, phi-cơ rời tàu và bay lên thượng tầng cae.

### Yêu dân nhưng không nịnh dân

tít. Trong buồng vò-tuyn-điện trên tuân-duong-hạm, viên sĩ quan châm chú nhận tin của phi-công đánh về và khuyên cho vien phi-công nhưng huấn lệnh cùs Đô đốc...

Có máy bay đi trước dò đường, do n tàu không cần bị quân địch đánh úp nữa ..

Bỗng kêu đồng thời vang.. Viên sĩ-quan vò-tuyn-điện vừa nhận được tin của máy bay báo về là có tàu ngầm là lảng vắng cách hơn một hải-lý.

Trên tuân-duong-hạm và khu-trục-hạm, mọi người sẵn sàng để ứng chiến. Dán tai vào máy nghe, viên thiếu úy trai tuồi đang đợi tiếng chân vịt là..

Trên khu-trục-hạm, vè mé lái, những quả lựu đạn diệt tàu ngầm đã sẵn sàng đặt trên máy bắn. Khẩu đại-bác 120 li cũng sửa soạn để đối phó với quân thù.

Tiếng chân vịt nghe mỗi lúc một rõ. Quán dịch có lẽ chỉ ở cách độ vài trăm thước, dưới ánh nước biếc. Một lệnh truyền. Ba chiếc khu-trục-hạm tức thì lượn một vòng, theo binh soay chón ống nhằm chỗ có tiếng khủ nghì mà nhà lựu đạn. Tiếng nổ vang, nước bê tê tung, cao như những cột nhà trắng xóa.

Üc chừng độ mười lăm phút, tiếng chân vịt nghe xa

dần, rồi tắt hẳn... Kẻ thù đã đi rồi. Không, nó lại tới, nhưng lần này không ở dưới nước mà ở trên không-trung. Hai chấm đèn hiện ra tại mé chán giờ, hướng thẳng về đoàn tàu, mỗi lúc một to dần. Hai chiếc phi-cơ phóng pháo bắn đồng-cơ dễn gày sự khởi hấn...

Trên tuân-duong-hạm đại-bác cao-xạ hạng nặng 120 li chúa lên giờ. Đồng thời, trên ba chiếc tàu con, súng liên-thanh bắn ròng-giap một 13 li, sẵn sàng đợi phi-cơ ném xuống để nả dạn.

Trên đầu các thuyền bờ, tiếng động-cơ vang òm như sấm dậy. Đại-bác cao-xạ và súng liên-thanh bắn lên tới tấp. Những trái bom nặng liệu lượng xuôi quanh đoàn tàu, làm cho nước bê bắn tung lèn, tiếng hò chay-khen đóng hò với tiếng đạn trại-phá và tiếng súng cối-say a tắc-tắc-tắc-s như pháo rền...

Cuộc đánh phá không có kết quả vì các tàu chiến bắn tên dữ quá. Hai chiếc phi-cơ sau-khi trút hết bom xuống nước, bay bồng lèn cao và lún vào trong đám mây mù dày đặc.

Trên boong-tàu, ngón ngang những vỏ-dong(souilles) to, nhỏ chứng minh cuộc súng đợt vừa qua...

Bắc vĩ tuyến 58 độ

Đông kinh tuyến 163 độ

Gần Bắc-cực...

Trong bùn không khí tich-mich, nạm-dộ, lướt trên mặt nước, trong màn xuong như trong một giấc mơ..

NGUYỄN HUYỀN TĨNH

Có một đồng bạc mà muốn làm giàu nhanh chóng và lương-thiện thì chỉ có cách là: MUA VÉ XÔ-SO ĐÔNG-PHÁP

## Bao giờ làn sóng chiến tranh sẽ tràn đến Alaska, một cái cầu mà cũng là một bức thành giữa cựu và tân lục địa?

Hồi cuối năm ngoái, một bức vò-tuyn-điện báo tin rằng con đường bộ từ Alaska đến Hoa-kỳ qua Gia-nă-dai vừa hoàn-thành và đã bắt đầu cho xe cộ qua lại. Tín đó lại nói đường này sẽ được sốt nấm và đất có hòn ngán ca-mi-ông chờ các chín-ey cần dùng cho cuộc phòng-thuỷ xứ Alaska từ Hoa-kỳ sang.

Nhờ có con đường bộ đó mà từ nay các tàu bè dừng trên đường vận tải Hoa-kỳ - Alaska đều có thể đem ra dừng vào việc khác được. Trước tin đó nhiều lần ta đã thấy các đại vò-tuyn-điện chủ ý một cách đặc biệt đến

miek. Alaska là miền trước biển dương và làm cho Hoa-kỳ thành một nước láng giềng của Nga. Sô-viết và Nhật; nếu người ta chịu nhận

tiêu miện ở xa cũng có thể bị lấn công bằng phi-quân được thì người ta không thấy



hai người lính cao-canh thuộc nǎi-quân Hoa-kỳ đóng trong một miền ở quanh-khoa Aleoutienens đã đầu hàng quân Nhật và không hề bắn mồi phát súng nào. Nhờ thế mà quân Nhật đã đánh một cách bất ngờ nên bên địch giờ tuy không kịp,

đánh Đông-Á tuồn báo trước đây hai làn sóng người dã tràn đến cái bẩn đảo mìn, dông dầy băng tuyết và mùa hè nóng như thiêu đốt đó để tìm lồng súc vật và vàng bạc - Một-con đường dài hơn 2000 cây số dã nỗi liền Alaska với Hoa-kỳ qua Gia-nă-dai.

9

Miền Alaska cũng do người Đan-mạch Vitus Bérhing tìm ra trong lúc đi thám-hiem miền bắc-dao Kamtschatk, eo bắc Bérhing và phía Bắc Thái - bịnh-dương. Trước hết, miền Alaska là thuộc-địa của Nga và trước đây đã có hội người Nga kéo sang đó khai thác để tìm lồng các súc vật ở miến rét. Nhưng đến năm

1861 thi Hoa-ký điều-dịnh với Nga mua lại đất dã bằng cái giá 38 triệu phật-lăng (so với tiền bấy giờ thì độ hòn ngang triệu quan).

Các nhà thám-hiểm mới tìm thấy nhiều mỏ vàng ở Alaska ngay gần biên-giới xứ Gia-nă-ai trong miền Dawson-sen mới có hàng ngàn người ở phía Nam kéo đến dày đặc vang và dã làm giàn. Nhiều người trong số đó đã không được vàng lại bị chết đói và chết rét trong miên dã bằng tuyết đỗ. Hiện nay các mỏ vàng ở Alaska vẫn còn nhưng số người đưa nhau đi tìm vàng đã giảm đi nhiều và ngày dần trong xứ Alaska cũng sống về nghề khác như canh-nông, đánh cá và các kỹ-nghệ ve cá.

Diện tích xứ Alaska bằng độ 2 lần ruộng diện tích nước Pháp. Nhung dan sô chỉ có độ 60.000 người. Hội 1910, lúc nghe im vang con thính, sô dan Alaska cũng chỉ đ 64.000 người. Trong sô dân do chỉ có độ 30.000 người ban xú về giồng Á-sa-dô và hì osn người da trắng Xir Alaska ngay nay khong phai là xú của những kẻ pateu-luu vong mạng như thuở xưa, nhưng là một xú mà nnan-dan dã bết sống về canh-nông và nghề chài lưới. Cuốn phim đầu tiên rã jndi tiếng của Charlie Chaplin « La rue vers l'or » không à dung quang cảnh của xú Alaska nứa. Trong hội xiy ra nạn khắng-hoảng về canh-nông ở Hoa-



Quần Nhat đỗ bờ ở quẩn-lập Aléoutiennes đều đã bị cắn súng.  
Trên đây là một dải súng liềm-thanh có ski đỗ di trên myx.

Ký, chính-phủ nước đó đã trợ-cấp cho nhiều nhà nóng lén mò-trại để khai-khawn miền Nam xú Alaska ngay miền giáp giới với xú Gia-nă-ai. Miền này gọi là « Matanuska » nghĩa den là đất bùn. Ở đây hiện có hàng trăm nhà nóng bắt đầu cuộc khai-khawn, được chính-phủ cấp cho đất cát, làm cho nhà cửa, và phát cho các nông-khai cần dùng.

Kết quả việc thực dân này đã quá hồn sụ mong-ước của mọi người. Trong bốn tháng mùa hè nóng bức, mặt trời chiếu ánh sáng mồi ngày đến 20 giờ, những hoa-mùa và cây-cối ở miền Bắc Hoa-ký đem lên giồng ở miền đất bùn đó đều mọc rất chóng và rất tốt. Vì như, các thứ rau giồng ở phía Nam Alaska có nemo chong hon các xú miền Nam đê ban lân, các thứ rau giồng ở đây con tör và ngon hơn. Ở Alaska, trong

một năm thi lâm tháng là mùa rét và mùa này thi mỗi ngày chỉ thấy mặt trời độ bốn giờ đồng hồ. Khi hậu về mùa đông thi nhiều khi rét từ 20 độ đến 30 độ dưới 0. Nhưng mùa hè thi lại nóng đến 30 hoặc 35 độ trên 0.

Kỹ-nghệ chính trong xú là nghề đánh cá ở cùn sông Yukon. Nghề đánh cá (phần nhiều là saumon) hàng năm thu lợi được 8 triệu my kim.

Nghề khai mỏ vàng có lúc đã giسم địi đến một nửa, hiện nay lại tăng thêm nhờ có các thứ máy tối-tân. Số vàng xuất sản ở Alaska ngày nay chỉ bằng một phần bảy số vàng của cả nước Hoa-ký. Mỏ bạc, mỏ đồng, bạch kim và than hiện khai rất ít.

Tuy rât ít dân nhưng xú Alaska cũng là một phiêu-tử quan-hệ trong nền kinh-tế Hoa-ký. Số hàng nhập-cảng của Alaska mỗi năm có tôi

2.000 trieu my kim và sẽ xuất cảng của xú đà sang Hoa-ký cũng có tới 3.000 my km.

Thủ-tô Alaska là Juneau ở phia nam chỉ có độ 20.000 dân. Cũng như ở các xú khác thuộc Hoa-ký, ở Alaska có rất nhiều hang-hàng: Ở miền rừng núi phia bắc cũng có tới 17 nhà ngán hàng. Ở Alaska hiện đã có độ 1.000 cây số đường xe-lia.

### Cuộc phòng-thủ xú Alaska

Với một số dân 60.000 người thuộc đê giống, một d'ieu tích rộng mèna mông toàn rùng rú hoang vu, cuộc phòng-thủ xú Alaska khó lòng mà tổ-chức được chu đáo. Trước khi cuộc chiến-tranh Đai đồng-A sảy ra thi ở Alaska chỉ có tất cả độ 300 bộ binh đóng ở Chilkoot và khí-giới chỉ có một khẩu đại-bác cđ do người Nga hổ-lại.

Ngày nay vi cuộc chiến-tranh đã đến tận cửa Alaska, chắc hẳn là Hoa-ký đã tăng thêm cuộc phòng-thủ của xú đó nhiều.

Mùa hè năm 1940, tổng tư lệnh phi quân Hoa-ký đã đến kính lỵ đát Alaska, và sau đó đã phái thêm lên đây 764 lính tinh nguyên và 30 sĩ-quan đến đóng ở Anchorage. Ít lâu sau lại có 3.000 quân và 200 vỗ quan, cả pháo-binhh dem đến.

Trước khi đến giữ Alaska, các quân lính Mỹ đã phải luyện tập cho quen với khí rét. Ở xú đó, lúc nào cũng nhiều gió băng, sương mù và khí hậu rất lạnh.

Vị trí xú Alaska lại quan-hệ cđ vđ mất thủy. So với Nhật, từ Seattle đến Honk-hán-dik qua dải Atéoutiennes đường dài độ 4.900 hải lý,

nếu đi qua Honolulu và đảo Midway thi đường đó lại dài tới 6.500 hải lý. Người ta còn có thể dùng đường qua Alaska và các đảo Aléoutiennes chia ra từng đoạn, mỗi đoạn không quá 900 hải lý. Nếu phái d'ê đường Trần-hau-cảng (gần Honolulu) thi phải qua những quãng đường dài tới 2.400 hải lý ở giữa đại dương và qua những đảo o dưới quyền kiểm soát người Nhật, những đảo đê trong lúc chiến tranh là những nơi cần cứ cho phi quân và tàu ngầm. Ngày nay Hoa-ký muốn tấn-công bằng thủy quân ở phía tây Thái-binh-duong thi là phải lập các nơi cần cứ ở bờ bắc Alaska và dọc quần đảo Aléoutiennes.

Về mặt phòng thủ, thi các nơi cần cứ đđ có thể ngầm quân địch đánh báu tệp vào Ma-lan cảng và Trần-chân cảng là hai pháo đài chính của Hoa-ký trong Thái-binh-duong. Hoa-ký lại có thể dùng phi quân đê tuần tiễu & mién quan-sự giữa Seattle — Honolulu và Alaska. Cũng

Các sách  
của Trung-bắc Thu-xã

### CÓ TƯ HỒNG

Chuyen dai của Hồng-Phong  
giá 15.000

### CON QUÝ PHONG LƯU

Chuyen dai của Hồng-Phong  
giá 15.000

### TÚI BẠC SAIGON

của Vũ Xuân Ty — giá 0.900

### GIÁC CƠ ĐEN

giá 0.735

Mua sách xin viết thư đđ:  
TRUNG-BẮC THU-XÃ  
36 Bd. Henri d'Orléans Nanç

vì lê đđ mà máy hóm gần đây Midway thi đường đó lại dài tới 6.500 hải lý. Người ta còn có thể dùng đường qua Alaska và các đảo Aléoutiennes chia ra từng đoạn, mỗi đoạn không quá 900 hải lý. Nếu phái d'ê đường Trần-hau-cảng (gần Honolulu) thi phải qua những quãng đường dài tới 2.400 hải lý ở giữa đại dương và qua những đảo o dưới quyền kiểm soát người Nhật, những đảo đê trong lúc chiến tranh là những nơi cần cứ cho phi quân và tàu ngầm. Ngày nay Hoa-ký muốn tấn-công bằng thủy quân ở phía tây Thái-binh-duong thi là phải lập các nơi cần cứ ở bờ bắc Alaska và dọc quần đảo Aléoutiennes.

Từ trước đến nay, Alaska vẫn là cái cầu nối liên giữa tần và cựu lục địa và do cái cầu đó xưa kia ngroi các giống Á-châu đã sang lân-thé-giới ở đất Mỹ-châu bấy giờ. Có lẽ, hàng ngàn, vạn năm trước khi ông Kha-luân-nô tìm ra lân-thé-giới, đã có những bộ lạc khung ở một chỗ từ các mién đồng cđ xú Tay-pâ-loy-k là họ quan-nhau tại bờ bắc Bérhing rồi qua eo bắc Bérhing sang Alaska, xuống tận các mién nam Mỹ cho đến mũi bắc Terre de feu.

Theo là Alaska đđ là cái cầu đê cho các bộ lạc di dân từ Á sang Mỹ vậy. Nếu không có cuộc chiến tranh này sảy ra thi cái cầu/giữa hai lục địa là xú Alaska đã thành một noi trung tâm điem cho các đường hàng-không giữa các nước Mỹ-châu và Á-châu.

Trái lại, từ Décembre 1941 đến nay, Alaska đã trở nên bức thành đê phòng-thủ ở tiền tuyến Mỹ-châu. Cuộc phòng-thủ xú đó, hồi chúa sky ra chiến-tranh chỉ là một vấn đề trên giấy, đến nay đã thực hiện hán. Alaska hiện

nay đã là một hàng rào để ngăn cuộc xâm lược từ Á-châu sang. Những nhà tim vàng xưa kia còn ở lại Alaska may đã giay cho quân lính đóng ở đây các phuong sách để chịu rét và đe chiến đấu dưới một khí-hàn 20, 30 độ dưới 0.

Alaska đã dãy bị sẵn sàng để đón tiếp làn sóng người thử thách, một làn sóng còn dữ-dội và tai hại hơn hai lần sóng hòa bình trước.

### Còn đường ô-lô từ Hoa-ký đến Alaska.

Từ trước đến nay một sự kham kuyết lớn cho xứ Alaska cả về quân - sự và kinh-tế là giữa Hoa-ký và xứ đó không có đường bộ nào.

Trước đây độ 100 năm, khi người ta mới bắt đầu tìm thấy vàng ở xứ Colombie thuộc Anh, người ta đã mở ra những đường nhỏ để đi lại. Vì đó mà này rày ý kiến xây một con đường lớn giữa Alaska và Hoa-ký qua Giang-nâ-dai. Cả Giang-nâ-dai và Hoa-ký đều công nhận rằng một con đường như thế rất tiện lợi cho cả hai nước. Nhưng đến khi tính đến số phi-tồn về việc mở đường và sửa sang đường bộ thì các nước không đồng ý. Hoa-ký cho rằng 516 con đường đó là địa

phận Giang-nâ-dai thì nước đó phải chịu 516 phi-tồn là phải. Trái lại Giang-nâ-dai lại nói đường ấy chỉ dùng để nói liên Hoa-ký với xứ thuộc địa phía Bắc, Giang-nâ-dai không phản đối việc mở đường qua đất mình, đã là may, không nên bắt nước đó chịu tiền phí tốn nữa mới phi. Cứ vì vấn đề này mà bao nhiêu năm sau đường này không thực hiện được.

Mãi đến nay vi sự cần dùng về quân sự, Giang-nâ-dai và Hoa-ký mới đồng ý và đường mới hoàn thành được. Đường này dài hơn 2.000 cây số.

Trước kia thời trưởng hó chiến tranh Hoa-ký đã tính lanh đường này phải tốn tới 70 triệu mỹ-kim và đường chỉ dùng được bốn tháng nửa hò. Đến nay, nhà kỹ-sư Mac Donald de Fairbanks đã nghiên cứu kỹ vấn đề này và tính ra số phi-tồn chỉ hết độ 12 triệu mỹ-kim mà đường có thể dùng được quanh năm vi đường đi qua những miền hòn mài. Đến nay, nhà kỹ-sư Mac Donald de Fairbanks đã nghiên cứu kỹ vấn đề này và tính ra số phi-tồn chỉ hết độ 12 triệu mỹ-kim mà đường có thể dùng được quanh năm vi đường đi qua những miền hòn mài.

75 triệu mỹ-kim hàng Năm về suối phòng-thủ

Từ đầu 1941, người ta mới thấy các nhà cầm quyền Hoa-thịnh-don dè ý đến cuộc phòng thủ Alaska. Từ 1942

đến nay thì trong ngân sách Hoa-ký hàng năm đã thấy có mục riêng về cuộc phòng thủ Alaska.

Số chi phí về năm 1942 đã lên tới 75 triệu mỹ-kim (tính ra theo giá trước hồi chiến tranh thì bằng 300 tỷ êu bạc Đông-dương). Theo chương-trình phòng hù mà người ta đã bối thi:

1) Một đạo quân phía Bắc sê-dông ở Port Richardson. Hiện đã làm các trại cho quân lính ở đây và có 5.000 thợ cùng 4.000 lính làm việc luân luân ở đây. Số chi phí khoảng 24 triệu mỹ-kim.

2) Trong vịnh Femmes ở đảo Kodiak, lập ra một nơi căn cứ hải quân riêng cho tàu ngầm. Ở đây sẽ có ba đoàn phi cơ phòng-pháo đậu luân luân.

3) Ở Hả-lan cảng các xưởng chửa tàu ngầm sẽ mở rộng thêm. Số chi phí độ 13 triệu mỹ-kim.

4) Lập một nơi căn cứ hải và phi-quân ở đảo Japonski gần Sikkim phi-tồn độ 10 triệu mỹ-kim.

5) Ở Ladfield gần Fairbanks lập một trường bay và một nơi huấn-luyện phi-quân.

Lại dự định lập ở dọc bờ bắc Alaska nhiều căn cứ về hải và không-quân.

(Xem tiếp trang 33)

### ĐÃ CÓ BÁN: Đời bí mật của con kiên

của Phạm-vân-Giao giá 0p50  
Ái-tinh, triết-ly và chính-trị  
trong một xã-hội Sân-Kiến

### GIÁ QUAN THỦ SÁU

của Ngọc-Hữu, giá 0p40.  
Có những ấn-ánh của người sống  
và người chết. Có sau quý-hiện lén  
hàng ngày. Có những thắn-dong  
thay đổi tài. Vì sao?

Vì có giáo-quan-thủ sáu.

Ter Juin phát hành:

### Cô Thúy

Tập thuyết được giải-thưởng khuyển  
khích văn chương Tự-Lực-Văn  
Quảng-nam, năm 1935 của NGUYỄN KHẮC  
MÃN. Sách dày 400 trang trên  
giấy hàn-tốt. Hồi 3 màu do họa sĩ  
Lưu Văn Sinh trinh bảy. Giá 3p20

Thứ tư đe cho ông NGUYỄN VĂN TRỌ  
giám - đốc nhà xuất - bản SÁNG, 46 Quai Clémenceau — Hanoi

# NGƯỜI ANH VÀ NƯỚC TA NGÀY XƯA

## Từ chủ-lái buôn trên bờ đèn-dàn chó ngoài biển của ĐÀO TRINH NHẤT

Bước sang đầu thế-kỷ XVII, vua chúa nước ta, cá đang trong và dảng ngoài, cùng có một thời-kỷ thi-hành chính sách ngoại-giao sáng-suốt, mở rộng cửa ngõ cho người các nước Tây-dương qua buôn-bán và truyền-giáo.

Nhân thế mà các cố-dạo người Pháp đem văn-hóa phương-tây sang truyền-bá cho ta sớm nhất, ví dụ thiên-văn, lịch-pháp, y-học, cơ-xảo, lại ta sira sang quốc-ngữ thành ra một thứ văn-tự phô-thông quý-hoa như ngày nay, những công-nghiệp ấy còn ghi-chép mãi trong tri-nhí chúng ta bằng thứ mục-biết ơ, không khi nào phai.

Người Anh dắt chân vào đất nước ta cũng xắp xí vào khoảng ấy.

Song mục đích họ đến chí vì mối lợi buôn-bán, không có tôn-chí cao-thuong như người các nước lâng-dương khác, tức như người Pháp, còn có mục đích trao đổi văn-hóa.

Bởi vậy, một nhà Ván-dà nhận xét rất đúng: cuộc giao-thông giữa hai bán-cầu đồng-tay khởi-thủ hoa-ban trăm năm trước, riêng với người Anh, chí tóm-lai có hai chữ giao-dịch (commerce) theo nghĩa nhà-buôn, chứ không có nghĩa giao-dịch ánh-sáng (commerce de l'amitié) của nhà-triết-học Leibniz nước Đức.

Thật th, buôn-dẫn họ đến nước Nam hay xú-no quanh vùng Đông-Á cũng vậy, chẳng có chủ-tâm gì khác hơn là di-buôn-thủ-lợi.

Đường-thi-xứ ta có hai nơi tu-tập ngoại-thuong-dong-dao: một là Phố Hội-an ở Quảng-nam, tức Fafoo ngày nay, vẫn là thành-thị trọng-tý ở giữa Trung-ky; hai là Phố Hiển ngoài Bắc ta, gần tỉnh-ly Hưng-yê, nhưng thời-gian đã bồi-sát chín-dứt.

Thương-cảng trên nguyên-xưa chí là một làng-nhỏ ở gần-bè, hồi chúa Nguyễn Hoằng-và trấn Quảng-nam, bày ra cuộc chợ-phê-mỗi-năm cho thuyền-hàng ngoại-quốc — nhiều-nhất là Trung-hoa và Nhật-bản — đến họp buôn-bán để ta hưởng-lợi thu-thế.

Nhưng họ chỉ-lựa vào kỵ-sóng giò-thuận-tiện, mỗi năm đến một đợt-chừng vài-bốn-tháng, mua-bán xong thi-di; làng-nhỏ của ta lại trở-về cảnh-tiêu-diệu vắng-vô-như-cũ. Lâu-dần

chúa Nguyễn mới nghĩ-sự mở mang-phương-phổ buôn-bán lâu-dài tại đó, riêng cho ngoại-thuong. Lúc-dần, toàn là cảng-hiệu Tàu và Nhật, sau mới có người Tây-dương đến-lập-tiệm, nhất là người Hoa-lan, người Bồ-dào-nha. Rồi đến người Anh do công-ty An-dô-phai qua.

Có lẽ thương-nghiệp của người Anh ta, Hội-an không kinh-doanh-phát-đạt cho bằng các người Tây-dương khác. Trên bờ, họ chỉ đặt một số dâ-lý chuyên-việc mua-bán-bán-cắt và có thương-thuyền di-về-về, cuộc giao-dịch trọng-đại-tôn-hơn là bán-lé. Chắc hẳn-tại dảng-trong xứ ta thuở ấy vừa bắt-dầu khai-thác, gọi là săn-vật không-có-gì-nhiều mà súc-tiêu-thụ của người minh-cứng-kém.

Trái lại ở Phố Hiển thi-hiệu như người Anh chia-vai-thich-cánh với các nhà-buôn Pháp, Hòa-lan, Bồ-dào-nha; họ cạnh-tranh nhau mồ-của-hàng của-hiệu, buôn-bán-phòn-thịnh, lầm-cho Phố Hiển trở-nên thành thị-và-lớn-và-vui, dảng-vào-thứ-nhì-xứ-Bắc. Sứ-sách ta chép thành-thị này tu-hop ngoại-thuong có đến-vài-ba-nghìn-nhà-nhà.

Thứ-dại Nam-Bắc chiến-tranh & nước ta, chúa Trinh và chúa Nguyễn đều muốn-ura chọn-thân-thiện một nước Tây-dương, dựa vào-thể-lực họ cho được mạnh-sức chiến-dấu của-minh. Nói-rõ-hơn, nhà-cầm-quyền ở dảng-ngoài cũng như dảng-trong, cũng có ý nhân-dâm thương-nhanh-dé-kết-giao-một-nước Tây-dương, mua-khí-giới của họ và nhờ họ dà-là-nội-tinh-bên-dịch bộ-mình-luôn-thề. Vì nhiều người có quyền-lợi-buôn-hàng và thuyền-bè di-lại-cá-dảng-trong-lần-dảng-ngoài. Thứ-thời, ba nước mạnh-nhất về thương-thuyền hoặc-thay-sự, là Bồ-dào-nha, Y-pha-nhô,

Làm cho các nòi giang-và các giai cấp đoàn kết  
với nhau, đó là một khâu hiệu của Đại-Pháp

Hoa-lan ; nhân đây có địa-vị tiên-phong và  
trọng yếu nhất ở phuong-dong.

Nhưng chúa Nguyễn muốn lợi-dụng thương-  
nhân Bồ đảo-nhà, bị họ từ-chối, không muốn  
can thiệp xa gần đến nội-chiến nước ta ; còn  
người Hòa-lan thì hối hả hái tay, chối thủ-  
doạn sém Sô-chiều Tân ở giữa chúa Trịnh và  
chúa Nguyễn, rồi cùng bị hai dâng ngô vực,  
chán ghét.-Thương nghiệp của người Bồ, Hòa  
đã đây, vì thế, đều bị ánh-hưởng tai hại, đến  
nỗi họ không thể bùn bón ở xứ ta được nữa ;  
cả hai cùng phải dẹp bỏ cùi tiệm, ngã mũ  
chào nước Việt-nam mà đi. Duy người Anh  
vẫn buôn bán yên ổn, tuy không thịnh-vượng  
phát đạt như ở nơi khác, nhưng đối với nhà  
đương-euộc bần xú chẳng có điều gì xích  
mich. Thương-thuyền kêu cờ Anh thường ra  
vào hải-cảng ta l مجله

Sự phân biệt ấy tại đâu ? Cố lẽ tại người  
Anh đến xá ta thuở ấy chỉ châm chọc về việc  
kinh-lệ thương-mãi, chưa có dụng tạm, bay  
xa - vong gi khác. Vài lái nước Anh hối thấp-  
lụa, thấp thật thế-kỷ chưa mạnh về hải-quân  
thương-thuyền như sau này, tự nhiên chưa  
có địa-vị trọng yếu trên thương-quốc-lộ, cho  
nên họ Nguyễn họ Trịnh chẳng ai cầu thân  
hay cậy việc, lúc thị không có chuyện chi xáy  
đến xung đột như với người Bồ, Hòa kia  
chẳng ?

Từ giữa thế kỷ XVII trở đi, việc thương-  
mại của người hai nước Bồ, Hòa dã hầu như  
thất bại hẳn ở xứ Việt-nam và không có mét  
chiếc thuyền buôn nào của họ thả neo hạ  
buồm ở cửa Bồ-nông hay vào sông Nhị-hà  
như trước nữa, nhưng thuyền-buôn Anh vẫn  
thường đến, các hải-cảng ta thường có dấu  
chân thương-gia Anh tới lui vi việc mậu-dịch.  
Tuy họ không đạt mục-dịch muốn cung-ta kỹ  
kết Anh-Việt thương-giao một cách chính  
thức, nhưng cuộn di-lai buôn bán cùi họ  
không vi sự bất thành công ấy mà phải doạn  
tuy.

Vì dụ năm 1672, dưới triều vua Hy-ton nhà  
Lê, một người Anh, đại-biều của Công-ty  
Án-dô, di chiếc tàu Zand đến Bắc-hà, ngỏ ý  
mau dien dien việc ký thương-uoc. Chúa  
Trịnh chối từ chuyện ấy, nhưng vẫn lòng dã  
người Anh đến xá Bắc buôn bán thông-thâ.

Sau lúc đó, ít nhiều thương-gia Anh thường  
ra vào sông Nhị-hà và mở hiệu ở Phố-Hiển  
kinh-doan; thương nghiệp hơn hai chục năm  
mới thời, vì cứ không được phát đạt như ý.

Năm 1695, một nhà buôn Anh là Thomas  
Bowyer chở nhiều hàng hóa đến Hội-an.  
Xem tạp-nhật ký ông ta để lại, thấy chép  
nhiều việc kiêm-ván lý-thú, quan-he về lịch-sử  
nước Nam, cả về trận-thắng-chiến năm 1644,  
giữa ta với Hòa-lan mà ta đại-thắng — trận  
thắng-chiến báo này đã thuật-chuyện trong  
một số năm ngoái.

Trong khi có những thương-gia Anh đến  
nước ta buôn bán đại-khai như thế, lại có bọn  
hải-tặc Anh thỉnh thoảng tái quấy nhiễu bờ  
bờ ta. Cố-nhiên, sự hành-vi của mỗi hạm có  
chỗ thiện ác không giống nhau, nhưng đến  
số người riêng, thì cả hai cũng không đạt  
tới mục-dịch.

Chúng tôi muốn nói thương-nghiệp họ  
kinh-doan ở đất nước này chẳng được mở  
mang như ý, cũng như đám hải-tặc họ mỗi  
lần tội phá phách đều bị quân-sĩ ta đánh lui.

It nhất cũng thấy trong sử ghi-chép hai  
chuyện.

Một chuyện về năm thứ 28 của chúa Nguyễn  
Hoàng, tay-lịch năm 1585, có tên tướng giặc  
bồ, người Tây-duong, hiệu là Hiền-quý, đem  
năm chiếc thuyền to, vòi đậm trong cùa Việt  
hải, rồi lén bộ cuộp bắc dòn con chung quanh.  
Chúa Nguyễn Hoàng sai người con thứ sáu  
(về sau nổi ngôi tước là chúa Sô) thống-xuất  
mười chiếc thuyền-vào đánh, pha tan  
được hai chiếc thuyền của giặc ; Hiền-quý sợ  
chạy. Chúa khen con anh hùng can-dám. Từ  
đó hải-tặc im hơi vàng-bóng.

Theo sách « Đại-nam thực-lục », bọn hải-  
tặc ấy tên -kinh người làm dẫu mà đặt hiệu  
là Hiền-quý, chứ Hiền-quý không phải chính  
thật tên người. Sách cũng không chép rõ họ  
hải-tặc là người một nước nào ở Tây-duong,  
nhưng chúng ta có thể đoán định họ là người  
Anh mà không xa sự thực.

Tới đây chúng ta di tìm tung-tích và hành  
động của ta « Chó-bè » thi hiết.

« Chó-bè » ở đâu ?

Chỉ quanh-quẩn ở ngoài bờ xú ta.

ĐÀO TRINH NHẤT

KỶ SAU : Đại-tướng Trương Phúc Phan đánh  
đdu 200 quân giặc Áng-ta trên đảo Côn-lon

# LE-VAN KHÔI

LỊCH-SỬ TIỀU-TIUYẾT CỦA HỒNG-PHONG

(Tiếp theo)

Địa-vị thành Phiên-an đã tam-thời yên  
đỗ, cả mặt biển lấn mặt bộ, không lo quân  
Triều có thể lập-công thịnh-linh ; Khôi yên  
tâm nghĩ đến việc lè-chúc chính-phủ, cho  
được danh chính ngôn thuận trước mặt  
dân-chung Lực-châu, và chính-bị vỗ-lực mồ  
mạng bồ cõi, di-tới chỗ mạo-dịch đã sáp  
đặt trong tri.

Mục-dịch ấy là chiếm cả toàn-hạt Nam-kỳ,  
lập thành-miệ nước riêng, chứ không-phái  
một tỉnh Gia-định mà lấy làm mân-túc.

Bởi vậy, Khôi cần thu phục nhân-tâm,  
tăng-thêm lực-lượng.

Khôi trao bảng-mộ binh, trong ba ngày  
đã có sáu bảng nghìn người ra đầu-quân,  
mà quá nửa là dân có-dạo ở quanh-miền  
Gia-dịnh.

Nhưng có những quan-lại, quân-dân cũng  
cầm-phái chieu-phuc.

Hôm-trước, quan-lại văn-võ trong thành,  
thấy cuộc biến-luận phát ra thẳng-thốt, kêu  
nhau chạy-trốn ra ngoài rất-nhiều. Ai này  
chỉ-lo lầu-thoát lầy-thân, trong lòng tiếc-rẻ  
của tài-vật-dụng chẳng kịp dem theo, cầm  
bằng-mắt-sach với quân-giặc.

Sau họ nghe chia-nhà tài-sản bô-dé-lai  
trong thành, đều được quân-giặc tỏu-trọng  
và niêm-phong gìn giữ từ-tế, to-hào không  
phạm-dền ; lại thấy Khôi rao-truyền khuyên  
nhủ-họ vě, sẽ-use trọng-dụng. Nhưng người  
tận-trung với triều-dinh thi bô-di-luôn,  
không kẽ-giá vẹ con an-nuguy, tài-sản còn-mất.

## Thống-chế Pétain đã nói :

« Khi có bụi-trận mà mồi đồng-tâm của quâne  
giặc được bắt-chặt ; chúng là số-để quay-quân và  
tim-sy bão-vé chung. Sự-giờ-để-quay-quân là  
hy-vong-nâng-đe-nhau trong cuộc-phép  
hung. Thương-jun-gia Cánh-mạnh vẫn phải  
về-hỗn-nhất của nước Pháp ».

Song còn nhiều người tùy-thể lập-danh, non  
sông thành-quách vè ai làm chủ-cũng được,  
miền-họ có thể nương-dựa dê-cầu-lây-công  
danh-phủ quỹ-thi-tho ; nhưng người ấy-lye-  
tục-trò vè hai-hàu-hom nay, không-phái-sô-it.

Trong bọn trồ-về-rất-sớm, có Thái-công-  
Triều là-một.

Thái-công Triệu, người Thủa-thiên, làm  
Chánh-vệ-dạo-binhh Tâ-bảo, tức là một trong  
hai-dạo-binhh Thuận-Quảng, do triều-dinh  
sái vào dồn-trú ở thành Phiên-an. Tình  
người tấp-nhǎn, gian-ac, trong quan-nhiều  
kẻ-không-phục, trước-nhất là đội-trưởng  
Nguyễn-Kiều. Đêm hôm 18, khi thấy họa  
Khôi nồi-loạn, Công-Triều vùng-dậy vào trại  
bô-quân, nhưng chỉ có mấy-chục ngời-thân  
linh-chu nghe-lehnh, còn-bi khống-ai-nhúe-  
nhich, vì đã bị Nguyễn-Kiều, cầm-dỗ, nhất-  
định-bắt-can-thiếp, lại còn lập-tâm theo giặc  
là-khác. Biết-su-thể nguy-hiem, Công-Triều  
kêu-kip ngai-dea vẹ con và một-cô-ai-  
thiếp-ở-nhà, vội-vàng-cố-qua-thoát-ra-của  
thanh-chạy-lên Héc-môn-đa-nap.

Khôi sai người-báu vẹ con Công-Triều  
thông-tin cho Công-Triều vě, sẽ-dé-danh-cho  
một-chức-quyền-trọng-yếu ; bằng-không-tri  
ce-thi-chảng-naung-gia-quyền-không-còn-mà  
chính-bản-thanh-cũng-không-khoi-truy-nă  
làn-tôi. Vì chô Công-Triều đang-a-nap-dá  
lợt-vào-trong-pham-vi-thể-lực-của-nghia-  
quân, trả-ri Công-Triều mọc-cánh-mới-bay  
đi-duc. « Thuận ta thi sòng, trai ta thi  
chết ». Khôi bắn-tin với Công-Triều như-thé.

Vì thương-vor-con, vì tiếc-cô-ai-hiep-tré  
tuổi-và-nhan-sắc-nhu-hoa-buô-mong, vì ham  
cả-mồi-công-danh-phủ-quỹ, chép-trong-quyen  
cao, còn-bon-ở-với-triều-dinh-chắc-hắn-giá  
đời-ở ngôii-chánh-vệ, Công-Triều với-vàng  
trò-vé. Trong thâm-tâm của-dâu-tiền-nhân-  
nay, trồ-về-lại-còn-một-dụng-vé-bất-cá-hai-tay.  
vừa-theo-giặc-dé-huống-phú-quỹ, vừa-dò-la  
hư-thực-của-giặc-đè-iám-phản-sau-nay, lấy  
chỗ-gõ-minh-chyeo-lợi-dối-với-triều-dinh.

Nhưng trong nghĩa-quán chẳng phải không có người hiểu rõ tâm-thuật Công-Triều.

Băng-Ynh-Ung đã nói riêng với Khôi :

— Tháng cha ấy trước mặt người ta thi lâm bộ cung kính, rụt cổ xó vai, nhưng sau lưng thì bay nói thầm-liếc nhòm, ô-rang là đứa phản-phác tiều-nhân, việc gì minh phải ăn-cắn với nó tẩm-thả?

— Một khi minh nắm chặt trong tay, còn sợ gì nó phản! Khôi trả lời vẫn tắt.

Kỳ thứ tám - cách  
Thái-công  
Triều ra sao,  
Khôi đã thừa  
biết; nhưng  
tiếc là người  
có tài, và lại  
có ít nhiều  
thanh-vọng

đối với những đội quân triều đồn-trú rái-rắc các lầu, Khôi muốn lợi-dụng Công-Triều cốt-vì chô-aky.

Buổi chiều 22, Khôi mở cuộc đại-hội quan-dân tướng-sĩ. Nghị-sự-đường-trot đến kết-là, bài biện long-dinh hương-án, tàn-long, cờ-quạt, rất là nghi-vệ; quân lính mặc toàn sá-phục mới, cầm binh-khi sáng choang, đứng dàn, hẵn vòng trong vòng ngoài. Cả chúc-việc các lảng-lồng trong hụt đền được lệnh vội đến dự hội; dân cũng được vào xem. Người ta nói từ lúc vua Gia-long đời triều-dinh ra Phố-xuân, thành Gia-dịnh chưa thấy có lảng-nào tốn nghiêm như thế.

Trước hết, Khôi múa áo chính-té, bước vào chiếu-giữa, làm lỗ tè cáo trời đất, tự hnh chuke Bình-Nam đại nguyễn-soái, tòng lâm nhất-thiết quán-cờ, chính-sự. Các quan-viên vẫn vỗ cùng bài ban hành lỗ, rồi dẹt lên tay Khôi một thanh kiếm vàng, một quả ấn vàng có khắc tám chữ «Bình-Nam đại-nguyễn» Lè chi Án và một lá cờ «tướng-lệnh»; tướng-sĩ và các quan-viên lấy cù-



chí ấy tỏ lồng minh tôn-phù tòng-phục. Đoạn, bước lên thêm cao, đứng ngảnh mặt trả lời, Khôi nói rất hùng-dũng:

— Taw quân tướng-sĩ cùng các quan-viên chúc-dịch, hãy lắng-lắng nghe ta phân-tranh...

Mấy nghìn người đang lao xao, hống-dung im bặt, hẵn như không có một tiếng động dậy, nín cả hơi thở. Giữa khoảng im lặng, tiếng Khôi vang như gõ chuông, quân dân chen chúc ở ngoài công-lorra cũng nghe rõ:

Cần đại-lý thuốc Nhât TUNG TỈNH, PHỦ, HUYỆN, CHÂU QUẬN  
xin biên thư về thương lượng ngay với hảng chính: n° 30 rue des Médicaments, Hanoi  
(M. Đức Thành) điều kiện rõ ràng — không phải ký quỹ — bán chạy nhiều lời.

— Ta cùng tướng-sĩ phải ra tay trừng trị lũ Bạch-xuân Nguyễn, chiếm thành «Phiên-an», và nay mai tất cả Lục-châu, không phải vì hiếu dan vụ lợi gì đâu, chỉ là vì dân vi nước.

— Thật thê, vì nước xi dân trừ tàn khủ-bạo. Vì nước xi dân mưu cầu một cuộc hạnh phúc yên-vui mới.

— Cũng không phải ta chống chọi với nhà Nguyễn.

— Nhưng nói cho đúng, theo ý muốn ám-thầm của nhân-dân Lục-châu, bắt binh và chống chỏi triều-dinh Minh-mạng.

— Vì sao?

— Lê Thượng-công là người có đại-công «sáng-lập» nhà Nguyễn, cho nên được liên-dế «tin cậy yêu-mến, phủ thắc cả phản-dân thòi «địa miên nam, mà Thượng-công sán-soc «mở mang trái muối mây nam, nhân-dân «đều được yên-vui nhờ cây. Tóm-lại, ngài «dày công với nước, có ơn với dân, chứ có «tội gì? Thê mà Minh-mạng nghe lời iêu-nhân, Thượng-công vừu mới nhảm-mắt, «tìn vỗ on đái» chuyện, định bồi nhọ tòng-kinh ngài và làm tội cho đến thân-thuộc, «hộ-ha, thật là tàn-nhẫn vô-dạo.

— Ấy là chưa kể đến những mối lẻ-bại, nào «là tham quan ô-lại bóc-lột lương-dân, nào «là thuê nông-sư cao lâm nghèo bá-tách; «lại còn dàn lương dán giáo sín-bra ngò-vụ «khém giết lòn-abau, cúng-lòn Minh-mạng «gây nén, khiến dân chẳng được an-cư lạc-«nghị. Các người thử nhớ hồi-tiền-dé còn «tội-vị, tinh-cánh nhân-dân dập cờ kít-thé.

— Ta biết dàn-tâm bắt binh lâm, khôn «nhưng họ không bết bát lồ bằng cách nào!

— Ta đây là tiêng-kéa họ, là cánh tay «của họ. Hồi chu tướng-sĩ quan-danh! các «người nên hiểu rõ lòng ta như thế!..»

Khôi nói rắn-rỏi thống-thiết quá, làm cho mấy nghìn người đứng nghe, dù phục hay không phục, cũng phải chạnh lòng và cảm-động. Trong ấy không thiếu gì quan-lại của triều-dinh, nhưng chẳng ai dám hô-một tiếng, cả Thái-công Triều vốn người thắc-mae cũng ninh-hin-thít. Nói ra, nếu phản-dối thi chết ngay với giặc, dù có mày dẫu cũng chẳng còn; mà tán-thành thi e mai sau dắc tội với triều-dinh. Duy có bọn tướng-sĩ và thư-dân, công-nhiên hó-lớn:

— Đại-nguyễn-soái cứu thế an dân, chúng tôi thề tán-thành tuân-lệnh đến cùng, sống chết không quản!

Khôi hất hàm và nói:

— Rõ ràng nhân-tâm ở đâu túc là thiện-mạng ở đó. Nhưng ta nói dẽ các người biết «mạng» công việc sáng-khắc nhất số, thì ta «tạm cầm quyền-binh thê-thoi; nay mai sẽ «có một người mà ta càng các người đều «phải tôn-phù, tuân-lệnh...»

— A? Người ấy là ai? mấy trăm tiếng «tùng-hội» một cách súng-sót.

— Ấy là đức hoàng-lòn Thái-binh, con trưởng của tiên-hoàng-tứ Cảnh, ngày trước Thượng-công ta đã xin-tiền-dé cho «đêm» về Gia-dịnh nuôi và lệnh trách «nhệm» giáo-dục. Sau Thượng-công ta «phù thắc mọi người» bạn Pháp đưa hoàng-«đón» sang du-học bên-tây. Hiện nay dã «trưởng-hành» và học thông-thái lâm; chính «ngài» là linh-hồn việc «ngã-tùy» này, chí «trong nay mai ngài trở về làm-vua ở Lục-châu, chứng-ky địa-vị và quyền-hành ta «tận» lòn đây sẽ dâng-nộp về tay ngài, tất-cứ chúng ta phải hết-lòng tôn-phù..»

Cả mấy nghìn-tiếng đồng-thời thang-hó:

— Hoàng-tôn điện-hạ vạn tuế!

(còn nữa)  
HỒNG PHONG

NHÓ ĐỘI MUA TẠI KHẨP CÁC TIỆM SÁCH  
LỚN HAI CUỐN SÁCH MỚI RÃI GIÁ TRỊ

Bà sáp hết cả 3 cuộn sách  
trinh thám :

1) CHIẾC MỐP-SẮT VÀ CHÍN-MẠNG.  
NGƯỜI CỦA NGHÈ-CẨM GIẤP.

2) SỰ BỊ MẤT CỦA HANG THÀNH  
CỎI CỦA TRẦN-VĂN-QÙY GIÀ 070.

3) BỘ QUẦN ÁO HÀN BÀ CỦA TRẦN-  
VĂN-GIÀ 070.

Bà sáp mua 103 cuốn sách. Hồatalogue  
lòng timbre 0906.

## TRÁNG SĨ VÔ DANH

của HÀ-BĂNG viết theo tài liệu của cụ Nghè Giáp — Công-Tuốc Cẩn-Vuong lòn lao sút ra khỏi đồi đất Trời do lòn Bà Bé cùm đòn, Một tài liệu quý giá cho hồn này mọi người Việt-Nam muốn nhìn lại những dấu vết canh-lịch của Quốc-Sử. Lòn Bà Bé-Hàng ta giờ ban 10 phog-tiển, thuyền đánh tiếng-vết. Cái giá-trí thực vòi cũng... Một cái công-phu 20 trang, Béet-béet \$30. (Sách in có hoa)

## MỘT THỜI OANH LIỆT

truyện kỉ về giặc Tàu Ông của TRẦN-VĂN-KHÁI (1811-1868) và hoạt độ 2000 tr. 0100. 17

À-CHAU XUẤT-BẢN

17 Émile Nelly Hanoi — Tel. 1200

# NHÓ...

Truyện ngắn của LÊ TAM-KÍNH

Dưới mái nhà tranh, mùi phân tươi nồng  
xông lên mũi mò. Đầu trần cứng như đe, lạnh  
như đồng. Phản là nhả, phản nhô con nó  
đứng lên, rầm xuống, thao thức không sao  
ngờ được. Nó buốt miếng kêu lên mấy tiếng  
dài, phát ten yên lặng của đêm khuva. Bỗng ở  
chuồng hè bên cạnh, rống lên một tiếng nạt  
to: «Cám mõm đi, cho người ta gác với chó».  
Tết thi, già vịt chưởng dây, lão xao hói nhau:  
« Cái gì thế? cái gì thế? Tròm à? Cáo à?  
Trời à, anh Vàng đâu à? Vàng đâu à? »  
Vàng lạnh lẽo chạy tới quát: « Sao ma ôn thà,  
lử? » Tiếng lao xao im bặt, trong khói bò  
thông-hà trả lời: « Kéo qua, tôi đương ngon  
giác, cái con ranh nó ráo tường lên, Tức  
quá, tôi mắng cho mấy cùi, chó có gì dám lú  
luôn luôn có sưa tối nưa con! »

Thi sáng nay, một tai nạn bất ngờ xảy ra: Khi mặt trời nhô khỏi núi xa, gièo ánh vàng  
âm xao động dồi dào quen thuộc, con dê Anh  
Ngô dán nhau di ăn, chán nhấy, miệng be,  
vui vẻ như ngày thường. Trong cái chuồng  
riêng của mẹ con nó, Vàng ngừng đầu nhìn qua  
rõng gó, chờ chờ tới mò cửa là chạy ra.

Nhung, là chưa lị bạn hứa đã khuất sau  
chòm cây, tiếng gọi nhau khẽ còn nghè  
nữa, mà chưởng vẫn đang chặt, và anh Ngô  
bi quay sỏi, xách liềm, lẳng-lang vào rừng.  
Anh đi bứt lộc, nó biết thế. Nhưng hôm nay,  
nó không ốm đau gì, nó để dậy dã manh mẽ  
rồi kia ma! Sao anh ấy lại nhốt nó ở nhà, lại  
lai kia lộc như những hôm nó cầm, hoặc  
những ngày còn nằm trong ổ. Nó đang phản  
ván suy nghĩ thi chủ nó đã về, đặt gánh ở  
sân, rồi trước mắt nó những ngọn lèn non  
còn tươi mon-mòn. Thay món ăn ngon lành,  
nó sue nhớ rằng từ sáng tới giờ chưa được  
hết gì vào bụng. Nó cái xaox, nhai nhũng  
lèm mềm, quan cùi sur binh khoắn lúc này.

Quá trưa, khi nó ăn xong, Anh Ngô lại gần  
chuồng, dồn chí ka-kn mò riu, minh mè áo  
thâm dắt như những hôm «di giò». Anh cầm  
một sợi dây dùa mói bện, luôc dây qua nách  
phả nó, bắt tréo sang vai, trái cột nát lì,.  
đogn mò cửa, kéo nó ra. Con nó tụt vú, khóc  
thết lén, với vang chạy theo mẹ. Nhưng cui  
Ngô lau lèn, cắn lén, bỗng chúng hò vò  
hồ không.

— Tiếc quá, bố hán nhỉ.

Ngô ngắt lời vợ:

— Tôi biết làm thế nào? Minh còn nhỏ và  
người ta nhiều, một con chú cả dán cùn-

phải để kia mà! Vả lại còn nó gần đây tháng  
đã mạnh lắm rồi, không chối đâu mà sợ.

Rút lời, anh kéo thằng sợi dây.

Mang mảng biền jàng sẽ phải xa con, nó  
chạm bốn chân lại hầm nồng xung đất,  
không chịu di. Sợi dây dùa mói, cửa mạch  
vào vai, vào nách nó, sau dieng cả da  
thịt, nhưng nó vẫn cố ý, cố quay cổ lại  
gọi con. Con nó lục đục trong hè, kiêm lối  
ra, kêu thất thanh. Đến nỗi, Ngô quật  
trổ lị, rủi cái roi song dài ở mài nứa,  
vụt mạnh vào móng nó. Lần thi không  
chiều nỗi sợ đau đón riss, nó rít-to lên,  
nhảy vê đồng ruộng. Thật là một cảnh  
chia phôi rõ ruồi mèo với đôi khêng thê  
thần hổ nổi lèm lèm. Nhú ruồi mèo hồn, nó  
theo lối mòn tiến bước. Chủ nỗi di sau, một  
tay cầm dây sợi khén, kéo sang phải, trắc  
sang trái, một tay cầm roi đánh mạnh vào  
hông nó. Nô di mãi, di mãi, vừa di vừa khóc,  
hở hở thấp hút cao. Tiếng của con nó mỗi  
lúc một nhé, rồi tắt hẳn. Sau mấy lần póm  
khúc hòn nhường dom sẩy, chòm lùn, con  
đường rộng dần, chạy qua một cánh đồng  
mông mèn, dần tới một lèng sầm uất. Một  
cái cồng néo hiện ra giữa mội bờ tre cao và  
dài. Nhận thêm một ngọn roi nữa, nó rụt rە  
bước qua cùa công. Một trảng gáu gáu nồi  
lèn. Một người con trai, trạc chừng mười  
bốn, mười lăm tuổi, rết mặt râu râu, chạy ra  
đánh chó:

— Anh Ngô, anh đãi đê iới đấy à? Con  
để xinh nhỉ.

— Chào cậu, hêm may cậu không đi học à?

— Tôi bỏ học đã hơn tháng nay, di tö, cung  
yêu, không ai coi sóc nhà cửa. Thôi, anh

dắt nó tôi cột gần chuồng hè, trong nhà kia  
để tôi vào thua di tôi.

Đây là một khu vườn rộng, có lối tre  
kien-cố vây quanh. Hai cái nhà ngồi dò xò  
đứng thành góc, thuộc lợp ở hai mép sân  
garden lớn. Ngoài sân gạch, một sân đất nện,  
bêng phẳng chạy thẳng tới vườn cau, nham  
sát o ra rau muống. Ở góc vườn, một đồng  
ruộng to sô-sô. Bóng súng-súng bên môi cái  
nhà tranh thấp, nhưng có cửa ván, tướng  
gach chắc chắn.

Anh Ngô cột nó vào róng chuồng hè, cảnh  
chuồng già vét. Nó ngoi ngác nhìn quanh  
không hiểu người ta đem nó tới chốn xe lè  
này để làm gì. Tiếng loẹt quặt trên sân gạch  
dưa vào tai nó, kéo mõm nó về phía cửa. Hai  
người bước vào: người con trai lùn này và  
một người đàn bà, trang-khuông tròn đón  
guốc cũ. Ở lèng nò, nhiều người nghèo  
khè, lèm ăn lam-lùn, nhưng cũng vì thế mà cai tầm  
đã nhọn, lái cảng nhọn hoắt. Da mặt xanh  
lợt như màu lá non, căng thẳng trên lưỡng  
quyền nhô cao, chùng lại hai bên mà cop  
Thoát tiền, nó tướng là một bô xương mì  
quần so. Ba khố cùi xưởng, ngầm ró bắp  
cận mài sán hoảm, và chắc rằng cù-chí  
kiến bà mệt quá, nên bà ôm nguc he  
su. Môt lát sun, bà hỏi Ngô với một  
khàn khàn: «Nó có ổi, sữa không ăn?

— Bằng bà, tôi lèm à. Nó mới to  
để lèn đầu, nên sữa rất hiền, rất bò,  
vào chóng mạnh lèm.

Một ng cười héo lò trên cặp môi tái mét:



\* Thê thi tôi! A mà nô thích ăn gì? »  
— Cố lộc non, cỏ mòn thi càng hay, không  
thì dài lang, hoặc khao khát cũng được.

— Kneai khô thi dày thiều gi. Nguyên,  
xác xúc cho nó một mùng.

Nó xong, hình như đã đuổi sorse, bà ho  
thầm một hồi nữa, rồi quay góit trở vào,  
đi, không vắng, phải tựa vào vai Ngô.

Bèm gần tối, Ánh sáng mặt trời đầu thu  
đã chèn hẳn trên ngọn tre cao. Trong nhà,  
đồ vật đã bắt đầu nhuộm xám. Gà, vịt,  
ngỗng, ngỗng tập nập về chuồng cẩn nhau,  
cái nhau inh-ỏi. Chú Cặc tinh mắt, trông  
hở nó trước, kêu lên :

— Kia, kia, con gi là là kia, kia!

Những cái mỏ nhọn, những cái mỏ dẹp  
chân cù vể phía nó. Ngan reo to : A ha, nó  
mò có râu, nó có râu, nó có râu như râu  
người, như râu người, a ha, khéo lừa!

— Thế à? Thế à? Đầu? Đầu nò? Anh Cộc  
định lại gần đê xem cho rõ, thi chí Xám với  
mìn ài:

— Áy chết, hình như trên đầu nó có cặp  
sừng nhọn hoắt, phải coi cù ứng!

— Dùng lầm, dùng lầm, chí Xám hem nay  
lẽ mồi đây; ủi chà, cặp sừng nhọn hoắt vía

dài vừa cong, dừng hắp-tấp-lại gần, nó húc  
lồi rồi!

— Sợ có gì! Các anh cứ để tôi lai lói nó ra  
chỗ mà xem. Ngỗng vươn cao cái cổ dài lên  
như rắn hổ mang, rồi chui mò là lai mặt đất,  
vừa nhìn vừa dọa : « Tao cần, tao cần chết! »

Và sợ hãi, nghiêm sừng về dáng trước,  
bè lên một tiếng khai. Tức thì gà trống, gà  
mái, gà mẹ, gà con xò nhau chui vào lồng,  
nhảy lên chuồng rối rít; vịt và ngỗng hét chõ,  
nép mình sát tường, và ngỗng, hốt-hoảng,  
thuật lùi. Chó dạo qua, biết chuyện, phi cười,  
mắng ngogg : « Nhát như cày, dã không biết  
thân, còn hay dẹp vật, rõ do! » Bò đi cày về,  
vào chuồng, thút nó, hất ném hỏi chó : « Con  
gi đây anh Vang! »

— Con đê anh à. Nó hiền như đất, thê mà  
vừa làm ngỗng sợ rút gần, buồn cười quá,  
bi...»

Gà con mách mẹ : « Nò là con đê, nó hiền  
như đất, không sợ, không sợ!

— Ia di, ông Vàng kia kia.

Bò hỏi tiếp :

— Nò hé bò! Bò thi cày bừa cóc gì được  
mà đem về đây cho iốn cò?

— Chưa chí đê lo iốn cò, arh lẩn tẩn quá.  
Tốn cò dã, ng người bứt, lo già mà lo, lo Ngô  
rết, lo bò trảng rặng ấy à!

Biết mình lở mồm, chó dỗi giọng;

— Bà chủ đem nó về vắt sữa, thứ cày bừa  
gi cái ngũ ấy!

— Vắt sữa để làm gì anh?

— Để nồng!

— Sữa đê mà cũng nồng được à?

— Chuyện, sữa bò còn nồng được nữa là  
sữa đê.

— Ủ nhỉ, A mà bà chủ mua nó bao nhiêu  
tiế?

— Chá tốn đồng nào hết, họ biếu đấy.

— Ai mà từ té thế?

— Cái sinh gi trên Thiên-dội, anh ta mặc  
no bà chủ, bà chủ cần đê vắt sữa, anh ta có  
đê mới đê, bà chủ cho người lên hỏi, anh  
ta đât xuống chiếu này.

— Người láng Thiên-dội mà cũng xuống  
tận đáy vây nò à?

— Bà chủ ta cho vay nhiều « nổ » lầm,  
chẳng những ở Thiên-dội mà thôi, tại huyện  
này, làng nào cũng có người vay tiền, vay  
lúa của bà. Anh mới tối chưa biết đấy, chư  
tôi ở đây đã lâu, từ ngày ông còn sống kia,  
tôi hiểu hết. Bà già lầm, già lầm. Không  
kè ruộng, vườn, thóc gạo, không kè mấy

trăm mòn nợ, bà còn có hòn hũ bạc chôn ở  
đầu giường, không ai biết hết, trừ bà và tôi.  
Bà mở tròn con mắt:

— Thê thi giàu quá, suông quá!

Gà vịt nay giờ im thin thít cũng rờ lên :

« Bốn hũ bạc chôn! Gà đâu quát! Suông quá! »

Được thính-giả tỏ vẻ hoan-nghênh câu

chuyện của mình, chó vénh vào tự dắc, liếm

mép, é hèm cho thanh giọng, kè kè:

— Các anh các chị lẩn cù. Bà giàu thi  
giản thật nhưng chẳng sung-sướng gì đâu.  
Từ ngày ông mất đê, bà không lúc nào được  
thính-hội một chút. Ngày thi lo việc đông  
áng, sai bảo kê ăn người ô, đều thi lo gián  
nhà, ít khi được giấc ngủ ngoan. Một con  
chuột lục nồi, một tiếng sột sạt nhỏ ở hò  
tre cũng đủ khiến bà đát minh thê dày,  
kêu cứu inh tai. Đã thê lại hả-iti-en, ăn uống  
thất thường, thuốc men không có, nên người  
bà sút hàn đì. Vì vậy, dã hai năm nay bà  
mắc chứng ho, lúc dãu ho khúc-khắc mỗi  
đêm vài tiếng, dần dần bệnh tăng lên, ho  
nhiều ra, dãm xanh lè, tanh nhức, có khi  
lợn con máu!

Vịt chen vào :

— Thê thi ho gà mất rồi còn gì!

Gà mài vội cái-chisch:

— Nói thế cũng đòn nói! Ho gà mà đòn có  
máu!

Chó cười :

— Chẳng phải ho gà, ho vịt gi hết. Đó là  
một chứng ho nặng hơn nhiều, mà người ta  
gọi là ho... ho... Chó luồng lỵ, bò cháp vào:

— Ho lao chó con gi nữa!

— Áy chết, khé khé chủ anh Mông. Bà chủ  
nghe được thi khốn. Bà có một linh lâ  
lamm, hể ai bảo bà lao là bà nồi giận  
ngay, cho đó là một lời rủa độc. Cũng bởi  
thế mà bà ghét cậu Nguyên như kẽ thù.

— Ghét con như kẽ thù thi còn thương ai?

— Các Nguyên nào phải là con bà, ấy là  
con ghê, con bà trước. Bà giờ chả đê dài gi  
hết; bà không « bước bước nữa » là vì bà  
tiếc của, đê không rút, nên phải ở lại thê

chồng, nuôi con chồng. Ngày ông mất,  
Nguyên may mắn tuỗi. Nay dã mưu lầm, dã  
hợp tội lợp nhất rồi kia đây. Cậu thông minh

lầm, đê nhiều chuyện đáo đê. Cậu thường

khuyên, đê nêu giữ-gìn sức khỏe, theo phép

vệ-sinh, dùng nhô xuồng đât, nên dùng ống  
nhô rieng. Bà không nghe, lại còn bảo cậu

man đê ăn một mình. Nhiều khi tức quá, bà  
nói tam-bành lèn, khóc lè, đâm ngực  
thinh-thịch, dãy chân dành đech, rồi ba  
ngất đi, rồi giận bỏ com ba bốn ngày, người  
« khuya » hồn da, uống huốc không lại.

— Bà thường uống thuốc gì?

— Thuốc bác, một thứ nước đen như mực,  
đắng như mật. Một hôm, cọp ở xác xác, râm  
đê ở hố, tôi ném trộm một chút, thi, ái chà,  
đắng quá, nhô không kịp!

Bò lô vé thông-thao, dũng dính nói :

— Họ lao lích chí có nước tiều mới trị nỗi.  
Tôi còn nhớ, ngày ô với chủ trước, tôi sang  
nơi anh mây thau, họ giàe lầm, lộn cá phết,  
vang cả nhà, chờ như bà chủ dày đê thâm  
vào đầu. Thê mu uống nước tiều không dày  
hai mươi ngày, thòi hòn đến giờ. Lúc đê  
còn phải dò, mỗi ngày ba ống tre to, sau  
quen mài đì, cù lúc ôi nhà, dông, hoặc đê  
đông vê nhà là tôi thò móm vào chịu nước  
tiều đặt ô ngô, nỗi mệt hời dài.

— Thị trước kia, khi mới mắc bệnh, bà  
cứng dùng nước tiều, mỗi sáng một bát nước  
tiều trê cenc, xin ô hàng zom. Nhưng sau, bệnh  
càng ngày càng nặng không thể tiếc tiều được  
nữa, mới chịu mời hầy Nhơn cái thuốc.

Sách của thư-xã ALEXANDRE DE RHODES

### ĐÃ XUẤT-BẢN:

### Tho' ngụ - ngòn La Fontaine

bản dịch của Ông Nguyễn-vân-Vinh, có cả  
Pháp văn đối chiếu 150 trang đê cù tranh  
ảnh của Mon-Quyon. Giá 2 mươi khô 72.

Bản thường 1500. Bản giấy Đại-La 900.

### Kim-vân-Kiều (tome 1)

bản dịch và chú thích của Ông Nguyễn-vân-Vinh, 250 trang khô 17 x 3. Bản  
thường 1200. Bản giấy Đại-La 900.

### Lược - Khảo Việt-Ngữ

của Ông Lê-Vân-Nguyệt 100 trang khô  
12x17. Bản thường 900. Bản giấy 600.

### ĐÃ XUẤT-BẢN:

### Le paysan Tonkinois à travers le parler populaire

bản Pháp văn của Ông Phạm - Quỳnh 100  
trang, có tranh-ảnh của Mon-Quyon. Giá  
2 mươi khô 17x20. Bản thường 900. Bản  
giấy Đại-La 900.

Làng phát hành MAI-LINH 21 rue des Papes Nan-

## BÃ CÓ BÁN: ÓC KHOA HỌC

cuốn đầu trong bộ  
SỨC KHỎE TÌNH THẦN  
của P. N. KHÚA — giá 230c

Bằng một lối văn dễ dàng, sảng  
susa, tác giả bộ « SỨC KHỎE  
MỚI », dẫn các bạn đi tìm  
những khao học tức là một lối nhận  
xét, một lối nghĩ, một lối xem  
về thiết hợp nhất với đời  
sống phiền-lập ngày nay.

Mua một cuốn gửi tiền trước  
kém 0\$40 đắm bảo về Ông giám đốc  
Hàn Thuyên phát hành

71 — Tân Tsin — Hanoi

Có phải anh chàng lèn lèn, mắt híp,  
đang phê, thường vác cái ô tàng ấy không?

— Phải đây!

— Lần là thi biết các gì?

Hết! Thúy giở lèn, sách thuốc đọc lèn  
lèn, nói chung vách, thảo, don lanh như  
chop. Giá bà đậm tính, biết nghe cậu Nguyễn,  
ít giận dỗi về lý, thi đâm nỗi gi. Nhưng khô  
quá, đóng một chút là lu-lo lèn, thuốc tên  
cũng chịu. Độ này thế ngay lèm, khac ra  
máu luon, ăn uống không được, một ngày  
chỉ hắp vài lumps bát cháo nước, cù khút  
không trôi lửa lènh lèng cù ra. Hôm trước,  
cù người mách nèo dùng súp dê, vi súp dê  
mua lại chắc khỏe.

— Bởi thế mới dem con dê này về đây  
phải không?

Chó chưa kịp trả lời bò, thi trên nhà đã có  
tiếng gọi: « Ông Vàng, Ông Vàng, vèn con! »

Trời tối rồi mà không biết; mãi nỗi  
chuyện quên cù ngày giờ. Thời chào anh  
Mồng, chào tết rã; mà ngã đi, dừng lèm òn  
lèn tày các chi gá nhé!

Sau một đêm theo thức, nó cầm vật xuống  
ngủ thiếp đi. Bóng bị lôi manh, nó đặt mình  
thức dậy, buột miệng gọi con lợp bò. Nhưng  
nó sực nhớ lại tình cảnh mình, và thất vọng  
nhìn quanh: Trời sáng đã lèn, bò đã cày,  
gà vịt đã bỏ chuồng ra đồng rów, no muỗng.  
Một thằng lèye luồng, néi mít dùn' on' lòi nó  
ra vườn, cù nó vào một gốc cau. Nó dấy dọa,  
định đập hận mấy cái thi chén sau cù bi trói  
riết vào hai cái cọc đóng sẵn. Hắn 'n ngòi to  
hỏ, rùa qua vú nó, rồi cù xuống vật súp vào  
một bát chiết-ý. Nguyễn tò mò đứng trong,  
Vàng ngồi bên cạnh, thè cái lưỡi dài ra, dè  
rơi cù nước dãi khi thấy súp đồng chảy.

Nhưng ngón tay cùn thằng ô, to bè-bè, cứng  
ngang ngác, hóp mạnh vào vú nó, dae ran.

Ý hắn cù dời chưa vái súp lèp nào, nên hắn  
tì mồi vung vè đến thế. Nò kèu gáu tham-  
thiết xót xà như người bị cướp trói lại khảo  
của, và nhớ lại cái cảm-giác êm-đềm khi cho  
con bùi chuồng cũn cung, hoặc dưới bóng  
cây mát rów. Nhưng cái miệng xinh xắn  
chù-chặt mètsúp, nòi cù khẽ, nòi vuối-ve.

Lèng ó vát xong, Nguyễn cùi xuồng hung

bát súp dày lèn: « Anh Đò cùt nó vào nhà

rồi dứt cho nó một lít cù non ».

— Cùi làm gi cần? Thủ nó ra chonó khean-  
khoa! mệt chết. Ròi kin thế này, nó không

nhai lịt đùi mà súp.

Nguyễn gét: « U! cũng được! »

Thè là nò được thả ra, được tự-de thêm,

tuy soi dày còn lèng-lèng ở cù. Nò nhìn  
tì lèng ở bằng cù mài dày cảm ơn, và thấy  
hắn là không đáng ghét như trước.

Nò dạo quanh vườn, gặm những bụi cù già  
mọc dưới gốc cau. Nò iwi gán ao muỗng,  
thay rau bò sát bò, thèm quá. Nò đã dời lèm  
rồi. Mùng khoui khô cứng ngắc mà nò cù  
nuốt tòi qua chèc đã tiều hêt, đã biến thành  
súp trắng mà người ta mới cướp mất. Nò  
ruron cù với nhung ngon ran ngon. Lú vút nò  
dùa trên mặt ao, tinh-nghịch-khoát nước  
tving toe. Nò thưt lùi, bò di không thèm cháp.  
Nò định ra phia sau nhà ngồi, xem cù giàn  
được không. Bóng nó dừng bước ròng tai: ở  
nhà trên cù tiếng mắng mỏ, quát tháo, thỉnh-thiến,  
danh-danh, rồi mội con ho dữ-dại nòi  
lèn, rồi một tiếng ợ to, rồi nhung tiếng kêu  
gấp: « Trời oi, trời oi, anh Đò, anh Đò! »

Nò ngó ngác, chưa biêt nèu đúng đò hay  
trốn đi đâu, hi Vàng đã hót ho hót bài chạy  
ra: « Ngay rồi, ngay rồi! »

Nò đánh bao, bòi:

— Cái gì thè, cậu Vàng?

— Bà thò huyết, bà thò huyết, nguy mất!  
chết mất!

Tai sò thè cậu?

— Chì tại bà súp của nhà chị!

Nò sững sít, không hiểu tại sao bà súp  
cù nó lại có thè gáy ra tai nòn ấy.

Bà súp dày quá, bà uống không hết, bảo  
Nguyễn nòn nói chỗ cùn thừa. Cùn sò lèy,  
không dám uống, già vòi đưa lèu mòi, rồi  
nhân lúc bà ngoahn đì sức miệng, cậu đò  
tòi vào xó nhà. Ba quay lại, bắt rów, nòi  
tam banh lèn, vòi ban, đầm ngực, rồi ho, rồi  
học mieu uot ra!

Rút lòi, chó chay ra ngô, bò o giữa  
vườn với bao nòi bùa khoán trong dạ.

Bà hôm nay, trong nhà rộn-rộp những  
người. Bên lo vè đám ma bà chủ, không ai đê  
ý tòi no, sảng không vật súp, ngay không  
cho ăn, đêm không cột lại. Nò được dì lèi  
tự-de quanh nòi, nòng nước ồ ao, án trộm  
rau khoai ở vưa sau; vì thè nó không dám  
nồi dor, khát cho lèm. Nhưng nó nhớ nhà,  
nhò con, nhất là bùi chiên, khi ga-dái con  
vui vẻ chuong, hoặc bùi sảng, lúc nò  
thức dậy cạnh đồng rów, bén chuồng vịt, và  
cùng dày súp, nhusc nhòi khò aqua. Но hướng

če pia phia rung xé, kêu lèm nhung tiếng rung  
rung, dài thè-thè và buồn rung rung.

LÈ TẠM-KÍNH

# Cõi là người Bắc

TRUYỆN DÀI CỦA VŨ XUÂN TỰ

(Tiếp theo)

Văn cung họa theo Viễn:

— Phải đây! Mùa tiệm hủ-  
tin khách-trú ngay đầu phố  
Chaigneau nùn ăn ngon dầu!

Chi cãi:

— Cái thè trước kia không  
có tôi mời phái ăn, chứ từ  
khi có phò Bắc, cùo bao giờ  
tôi ăn hủ-tin khách-trú nùn  
dầu! Lèo-tèo vè miếng thịt  
lợn với dàm còng hè đê lèn  
hành phò và dà rẽi rẽi là  
mước giòng vè... Mùa đầu  
nhất nước giòng, thi nước  
giòng lai là thứ nước lợn  
luyện trắng toát như nước sòi,  
và sau họ ruồi thêm tì nước  
mè nès. Như thế ra cái gi?  
Sao bằng phò Bắc: ngon,  
lèng, nòng sòt mè... bò nùn!  
Thật không thứ hủ-tin nào  
cù thè đối thủ được với phò  
Bắc...

Dứt lời, Chi nhìn các bạn  
hàn, đợi một lời cháng-thay. Nhưng Phuong đã dài  
miệng cù dáp:

— Phò... không có thứ hủ-  
tin nào có thè đối-thù được  
với phò Bắc... Và, người  
Bắc, thi có cái gì cũng ngon  
lành, cùng đep đê hòn khách  
trúi...

Chi cười nhại lại Phuong:

— Chù sao l... Nhất là phò  
Bắc! Thôi, « thục tri kỷ vi »,  
ra đấy ăn rồi cháng ta sẽ hết.  
Bốn người xuồng khôi lèm.

Bốn người Vannier, ngay tìn

lõ - nhõ những khach ăn:  
người ngõi, kẻ đứng chờ:

« — Thế-hào, hai bát phò  
näm không dà, xong chua ?

« — Kia, một bát mỳ gù  
cho tưống và lạc của tôi đâu?  
« — Nay, hai bát chín, tái  
mỗi bát một hào nhõ !

Người hàn phò cứ gót lia-  
lia và tay thái thịt không  
ngừng. Cảnh thùng nức  
giòng, một gười dàu bà luon  
luon bốc hành phò dụng  
trong một cái thùng-cái đai

bò và nước sòi xúp qua. Ở  
góc cây, một thằng hè-chuyen  
món» nèi rứa bát. Ngoài ra,  
còn một gười nữa chỉ dùng  
bung phò cho khách ăn. Hàng  
phò không đùa ghè cho khách  
ngõi, mà ai có ngòi xuồng  
ghè, người bán hàng mồi nùn  
trước. Bởi vậy, nhung lèc  
đông, người ngõi àn gán hêt  
thì dà có kè đứng xát-ngay  
bên cạnh đê tranh dành ghè,  
cù khai hòi bốn người định  
chiếm mèi cái.

## Bô thàn tiêu độc

Thuốc lọc mèn. Liều hết  
nhịt độc ngọt lòi do đì  
độc hoa liêu phát ra.  
Hộp 60gr. Ném ta 4ph.   
cù 7/10. Xe giao ngan  
hàng giao ngan

NHÀ THUỐC TẾ-DÂN  
NƠI hàn phò Bắc-Hanoi

Saigon-Es. Nam-12a 420P. Blan-  
chy đại lý các thứ thuốc Tế-Dân

Chi cười bao Phuong:

— Đây, Phuong xem: Ở  
dày, một cái gùi rất nhõ cũng  
có giá-trị như một cái gùi  
trong nghệ-viện!

Phuong mím cười gót đầu.

Người hàn phò hào Chi:

— Phò nấu xong rồi, thầy?  
— Anh hào dem vào trong  
tiệm cà-phê!

O Saigon, trong các giải ăn  
sống, thường có lè khach  
ngõi trong một hiệu cao-lau  
hoặc tiệm nước, muốn gọi  
mua những thứ ăn ở ngoài  
dem vào cũng được, nhiều  
khi nhhung thực-phẩm ấy ở  
ngay trong hiệu minh ngõi  
cũng có bán mà khách không  
muas, là bởi khách chỉ cần  
uống cà-phê, hoặc uống nước  
không thôi.

Nhung, trong tiệm nước  
Cai ngõi với các han hủi dày,  
nhieu sảng, cháng giòi sù xu  
một tách nhõ cà-phê nhai-  
nhéo, thật chì cốt lấy chõ  
ngõi. Ấy thế mà khách-trú  
chiêm-tiệm này, dà không biết  
công on người hàn phò —  
công on vi phò, người ta mới  
uống cà-phê — lại còn rò  
những thòi caphet-tranh dành  
ghè chinh-dâng. Nào lèy cù  
bát; nào cũng tèp-tèng nùn  
bán phò Bắc...

....Nhung cùi là rò rò  
nhung cái hòn kém ra.  
Ấn gán hêt bát, Chi bão  
Phuong và Văn:

— Hai chi ăn tèp tèng nùn  
bán phò Bắc...

Phuong dap:

— Ngon day, nhung ma  
thoi, an luy ne sao?

— An no cung duoc chut  
moi! Voi loi, lat nua hai chi  
doi, den mot gio hon moi tot  
bi-via, coem nuoc nhieu hang  
sua....

Roi khong doi hai nang, dap  
lai, Chi huong dua chay ra  
nuoc lam them bon bai chay.

Lai ngoi xuong ghe, Chi  
suoi cuoi vua an vua bao  
hang :

— Cac anh chi khong de y,  
chu mot bat pho Bac chung  
ta an day, thati da trai bac  
nhieu giao-nan, bao nheu  
het-hai, gio moi duoc hoan-

nganh nhu the nay. Truoc  
kia, bao nhieu ke hi-sinh  
cho pho Bac! Do la nhung  
anh hinh vong danh ta, nhung  
dien ngheo ta phuong canh  
thuc, danh dum duoc chut  
vien lieng ra neu cao thuc  
ngon vat la cuc xau so mien  
cho moi nguoi biết. Khong  
gap thoi, co-nghiệp họ tieu  
tan theo gio hoi!

Lai moi co pho Bac, khach  
chua & Saigon ghen ghiet du  
lam. Thi ban thuc an moi la,

mà khong ganh den gan chot  
nguoi an uong thuong luoitoi,  
con dem di dau nua? Thay  
ganh pho Bac — ganh pho  
den tien — do tren he goe  
duong Sabourain-Vienot(hoi  
ay chua co hiem Bombay) tai  
khach-tru trong tiem ca-phe  
tuc-ti, gai giay len den-ly  
Saigon xin duoi di chot khac.

Khong duoi duoc, ben he  
xoay luy « to » khi co mot  
nguoi ngoi trong hiem  
uong ca-phe vua an pho Bac  
nhu chung ta bay gi. Ma noi  
dau xa, chinh chia hiem nay  
da my lan xem-xem, gio he  
moi lai thuoc-nhan le cu.

Hien thoai, pho Bac tran lan  
khap pho-phuong Saigon, ma  
tran thang ro-rei nhiet la mot  
hang pho lai mph bao ra  
mota hiem tren duong Gallieni,  
cung ban kemp theo ca-phe va  
cac thuc an khac nua. Dong  
thoi, mot hiem ca-phe khach  
chu cung mo ngay canh day  
(ngay nay tuc la hiem họ cao)  
May hom dau khanh-thanh,  
tiem ca-phe khach-tru dong  
nghit, tap-xep, con biem pho  
Bac nhu dia-huu, vang ve.  
Trong cac ten pho-ky duong  
duong tu-dac, cuoi-mim, mat

dua sang ke nghich, va truoc  
tinh-hinh ay, nhieu nguoi  
khong khoi lo ngai cai so  
phien mong manh cua hiem  
pho Bac....

... Nhung, khong he gi!  
Chi su im lặng làm việc mới  
đáng kẽ! Quá nhiên, mấy  
tháng sau, khach hàng của  
tiệm ca-phe cũ thưa vắng dần,  
trong khi hiem pho Bac từ  
một ngày một đông thêm. Cho  
đến ngày khach-tru phai dẹp  
tiệm, trán-xa, và hiem pho  
Bac ay hiện thời hay còn sống  
va phat-dat lam.

O

Chiếc xe ô-tô-buýt di Long  
hai chay, Cai, Viễn di lện lai  
dường E-banh. Đến ngã ba,  
Viễn lai chia tay ban di co  
việc rieng, còn Cai, chàng  
thùng-thình bước một, dạo  
choi quanh cho. Bóng có tiếng  
goi sau lưng, Chi ngoan lại;  
Nhám — bạn làm cùng sờ  
với chàng.

— Anh di đâu đó? Nhám hỏi.

— Tôi vừa tiễn người bạn  
di Long-hai, giờ định dạo  
quanh chợ rồi về.

— Tôi cũng di chơi chợ,  
thì thi chung minh ra bến xe



Lục-tinh ngam nhanh « mai »  
lâm da!

Nói đoạn, Nhám giặt tay  
ban rẽ sang đường Viénot.

Ở Saigon, nhung ngày  
nguoi, buoi sáng nguoi ta  
thuong di choi chopho-Benh thanh,  
buoi chieu, « Sô thu ». Chi  
co hai noi ky la chopho-nhan-du  
giai tri, ma cung la « trung  
tam - diem » hoi hop cua  
nhung ta ao mau de khach  
« ngam hoa » lai loi.

Cot mor sáng, nhung xe  
de Lục-linh, nhung xe ô-tô  
nhà, da do suot vi duong  
doe theo pho Viénot. Bốn  
càng choi den huyen-nao. Ben  
trong cang nhu ben ngoai  
sao, day khac choi phiem  
chen chan voi nguoi di mua  
ban. Nhung canh-tuong chi  
sâm-nat tren may giay phé  
quan day, chut ra xem mot hai  
tram thuc, lai thay ngay  
canh dia-huu lang le.

Trước mot cai quan ban  
sach, Nhám đứng lai mua  
mot cuon truyen. Trong khi

đứng chờ bạn, Chi bỗng được  
chung-tien mot cuoc « Nam  
Bắc đấu khau »: Một người  
đàn-bà Bắc di xe thô-mô dâ  
má-cá hồn hoi, nhưng lúc  
giá tiền, tên đánh xe ngựa lại  
má-neo đổi thêm. Điều qua  
tiếng lại, và đến cuối cùng,  
biết thế không làm gì được,  
tên đánh xe ngựa liền rò thứ  
« khí-giới riệu cát » ra: « Thời  
di bác-nhamt Bac-nhamt ! »

Túc khac, máy câu đó đem  
lại được it tieng cười khâ-ố  
cua tui cu-li-xe dỗ gần đấy.  
Chàng bứt-rứt khò chịu, khi  
thấy hai người cãi nhau, rồi

Cần nhiều dai-ly  
**TÂN-Á PHÁT-LÃNH HOÀN**  
tri sốt rét, ug nước  
•  
**TÂN-Á THANH-TÂM BẠN**  
tri thô, là, kiết, ly  
•  
Tang phat hanh, TIN LAP  
160, Route de Hué — Hanot

rò đến xú sô nhau ra mà nói,  
mà ché-riêng, như đối với bà  
khác giông, khác nê. Không  
lẽ, mỗi chút, chàng lại canh  
thip vào.

Rồi sang phô Viénot, cảnh  
chợ-busa nhộn-nhịp khôn ché  
quen khuynh cầu chuyen ti-tiem  
vừa iờ. Gãy phô này trông  
về hướng tây, nên buổi sáng  
mát lâm, nhưng người di  
choi cho, không ai là không  
dạo qua. Nhờ cách-biệt máy  
tiệm ca-phe khach-tru, &  
dây, dâu tấp-nập đông-đúc,  
mà khong nêu-nhiệt hanh. Nhà  
cửa xây một logt dài ba  
bốn tòng, vía cao-rõ và  
rộng-rãi, vía hè rộng  
thanh-hang, vì vậy, rất hợp  
với dia-thi buôn bán, cho  
nên chàng bao giờ một cửa  
nhà nào ở đây bi bô trống,  
dẫu ngay trong những năm  
kinh-đè khung-hoảng.

Các hiem o lụa rực-rỡ, phô  
muôn ngàn lúa dòn cháo  
khach Hậu-giang. Búng bém  
ngosai tó kinh, rất nhieu cát  
mái nhung tươi sáng trước  
các thu hàng mới qua. Trong  
hiem thi ria-rit tiếng oanh,  
những tiếng trầm-irô khen-  
ngợi, những tiếng són-sae  
hun-tán.

Tren vi hè, các hàng bún  
cà-thia-lia bầy lai-liet. Trong  
những bình thủy-tinh chong  
sắt, những con cà bắc nấm  
minh, lượn lòn luợn xuống.

Gio sớm nhẹ nhẹ hồi. Lòng  
Chi đượm một nỗi vui man-  
máe.

Bốn got giay nén đều-deu.  
Mỗi khi thấy một chiếc xe  
hơi của khach Lục-linh lên  
choi Saigon đậu bên, hai  
chàng lai di chầm-chầm để  
ngâm những vị tiem-thuoc roi  
ruộng ». Các nàng này, biết  
có những chàng trai trẻ lứa  
đến mình, thank ra đit bờ

RA BỘI TỬ NĂM 1921

# thuộc bộ **Cửu-Long-Hoàn** Võ - Định - Dân

BÃ TÙNG LÀM DANH DỰ CHO NGHỀ THUỐC VIỆT-NAM  
KHẨP XÚ ĐÔNG-PHÁP

CÁC CỦA HÀNG ANNAM VÀ KHÁCH ĐỀU CÓ TRỮ BÁN LÈ

Hộp 2 hoàn : 1\$70. Hộp 4 hoàn : 2\$25. Hộp 10 hoàn : 7\$90

Phương dáp :

— Ngon đấy, nhưng mà thôi, ăn lấy ne sao?

— Ăn ne cũng được chứ sao! Vói lại, lát nữa hai chị đi, đến một giờ hơn mới tối mà rìa, cơm nước nhè nhàng đó....

Rồi không đợi hai nàng đáp lại, Chi buông dây chạy ra bão làm thảm bát bát nữa.

Lại ngồi xuống ghế, Chi cười cười vui vẻ bảo chàng bạn :

— Các anh chị không để ý, chứ một bát phở Bắc chúng ta ăn thật, thật đã trai bao nhiêu gian-nan, bao nhiêu hột-hai, giờ mới được hoang-heph như thế này. Trước kia, biết bao nhiêu kẻ sinh cho phở Bắc! Đó là những anh hùng vô danh à, những

đàn ngheo ta phuong cầu thực, dành dụm được chút vốn liếng ra nén cao thêng ngon vật lạ của từ sở mệnh cho mọi người biết. Không gặp thời, co-nghiệp họ tiêu tan theo gió bụi!

Lúc nói có phở Bắc, khách-chó ở Saigon ghen ghét dữ lắm. Thị bán thức ăn mồi lợ,

mà không gánh đan gân chồ người ăn uống thường lui tới, còn đem đi đâu nữa? Thấy gánh phở Bắc — gánh phở đầu tiên — dỗ trên hè góc đường Sabourain-Viénot (hồi ấy chưa có hiệu Bombay) tại khách-trú trong iệm cà-phê tức-lối, giri giây lên đốc-ly Saigon xin dùi di chỗ khác.

Không dùi được, họ xoay lầy « tò » khi có một người ngồi trong hiệu vừa uống cà-phê vừa ăn phở Bắc như chúng ta bây giờ. Mái nôi đâu xa, chính chủ hiệu này đã mấy lần xô-xát, giờ họ mới lại thừa-nhận lệ cũ.

Hiện thời, phở Bắc tràn lan khắp phố-phường Saigon, mà trận thắng rõ-rõ nhất là một hàng phở lại mạnh bạo ra mở hiệu trên đường Gallieni, cùng bán kèm theo cà-phê và các thức ăn khác nữa. Đúng thời, một hiệu cà-phê khách-chó cũng mồ ngay cạnh đấy (ngày nay tức là hiệu Hợp Tạo). Nhóm — bạn làm cùng sờ với chàng.

— Àh đi đâu đó? Nhâm hỏi.

— Tôi vừa tiễn người bạn đi Long-hài, giờ định dạo quanh chợ rồi về.

— Tôi cũng đi chơi chyb, thế thi chúng mình ra bến xe

dưa sang kề nghịch, và trước tinh-hình ấy, nhiều người không khỏi to ngại cái số phận mòng manh của hiệu phở Bắc....

... Nhưng, không hề gì! Cứu sự im lặng làm việc mới đáng kẽ! Quả nhiên, mấy tháng sau, khách hàng của iệm cà-phê cứ thưa vắng dần, trong khi hiệu phở Bắc cứ một ngày một đông thêm. Cho đến ngày khách-trú phải dẹp tiệm, ranh xa, và hiệu phở Bắc ấy hiện thời hẵn còn sống và phát-đạt lắm.

○

Chiếc xe ô-tô-buýt đi Long-hài chạy. Cui, Viễn di lện lại đường Lê-banh. Đến ngã ba, Viễn lại chia tay bạn đi có việc riêng, còn Cai, chàng thủng-thinh bước một, dạo chơi quanh chợ. Bỗng có tiếng gọi sau lưng, Chi ngoanh lại: Nhâm — bạn làm cùng sờ với chàng.

rở đến xứ sở nhau ra mà nói, mà ché-riếu, như đối với bà khác giống, khác nòi. Không lẽ, mỗi chút, chàng lại cảm-thập vào.

Rồi sang phố Viénot, cảng chợ-búa nhộn-hấp khiến Chi quên khuấy câu chuyện ti-tiệm vừa rồi. Gãy phố này trồng về hướng tây, nên buổi sáng mát lâm, nhưng người đi chơi chợ, không ai là không dạo qua. Nhờ cách-biết mấy tiệm cà-phê khách-trú, & đây, dẫu iắp-nap đồng-dức, mà không nóng-nhiệt làm. Nhà cửa xây một loạt dài ba bốn tòng, vừa cao-rào vừa rộng-rãi, via hè cung rộng thênh-thang, vì vậy, rất hợp với địa-điểm buôn bán, chờ nên chẳng bao giờ một cửa nhà nào ở đây bị bỏ trống, dẫu ngay trong những năm kinh-số khùng-hoảng.

Các hiệu to-lua rực-rỡ, phè muôn hồng ngần (a đòn chéo khách Hậu-giang). Đứng bên ngoài tú kinh, rất nhiều cặp mắt nhung tơi sáng trước các hủ hàng mới qua. Trong hện thi riu-rit tiếng oanh, những tiếng trầm-trồ khen-ngợi, những tiếng són-sẹo hồn-tán.

Tren vỉa hè, các hàng báu cá thi-a-lia bầy la-liệt. Trong những bình thủy-tinh chong suốt, những con cá bắc nấm mìn, lươn lén lươn xuồng.

Gió sớm nhẹ nhẹ hồi. Lòng Chi dướm một nỗi vui man-máu.

Bốn gót giày nẹp đều-dều. Mỗi khi thấy một chiếc xe hơi của khách Lục-inh lèn chơi Saigon đậu bên, hai chàng lại di chèm-chèm để ngắm những vị tiễn-thu-drói ruộng ». Các nàng này, biết có những chàng trai trẻ lùn đùn minh, thành ra dâ-bé

RA ĐỜI TỪ NĂM 1921

# thuốc bò Cửu-Lóng-Hoàn Võ - Định - Dân

ĐÃ TÙNG LÀM DANH DỰ CHO NGHỀ THUỐC VIỆT-NAM  
KHẨU XỬ ĐÔNG-PHÁP

CÁC CỦA HÀNG ANNAM VÀ KHÁCH ĐỀU CÓ TRÙ BÁN LÈ

Hộp 2 hoàn : 1\$70. Hộp 4 hoàn : 3\$25. Hộp 10 hoàn : 7\$90



Lục-tỉnh ngâm nhiều « mùi »  
lắm da!

Nói đoạn, Nhâm giật tay  
bạn rẽ sang đường Viénot.

Ở Saigon, những ngày  
nghỉ, buổi sáng người ta  
thường di-choi cho-Bến thành,  
buổi chiều, « Sợ thú ». Chi  
có hai nơi ấy là chỗ nhàn-du  
giải trí, mà cũng là « trung  
tâm - di-ểm » hội họp của  
những tò áo mèu đê khách  
« ngầm hosa » lui tới.

Cá tò mò sáng, những xe-  
đè Lục-inh, những xe ô-tô  
nhà, đã dỗ suốt via đường  
đọc theo phố Viénot. Bốn  
cảng chợ đều huyên-náo. Bên  
trong cũng như bên ngoài  
nhé, đầy khách chơi phiếm  
chen chán với người đi mua  
bán. Nhưng cảnh-lượng chỉ  
tầm-nút trên mấy giây phô  
quanh đấy, chứ ra xa một hai  
trăm thước, là lại thấy ngay  
cách đầu-hiu lẳng lơ.

Trước một cái quán bán  
sách, Nhâm dừng lại mua  
một cuốn truyện. Trong khi

đứng chờ bạn, Chi bỗng được  
chứng-kiện một cuộc « Nam  
Bắc đấu khau »: Một người  
đàn-bà Bắc di xe thô-mô dã  
má-cá hồn hoi, nhưng lúc  
giá-tiền, tên đánh xe ngựa lại  
mè-neo đòi thêm. Điều qua  
tiếng lại, và đến cuối cùng,  
biết thế không làm gì được,  
tên đánh xe ngựa liền rồ thở  
« khí-giói riệu cát » ra: « Thời  
di-bắc-nhám! Bắc-nhám! »

Tức khắc, mấy cái đùi đom  
lại được it tiếng cười khẩ-đỗ  
của tụi cu-li-xe dỗ-gần đây.  
Chàng bứt-rứt khó chịu, khi  
thấy hai người cãi nhau, rồi

Cần nhiều dai-lý  
**TÂN-Á PHÁT-LÁNH HOÀN**  
tri sốt rét, ngã nước

•  
**TÂN-Á THANH-TÂM DÂN**  
tri thô, tă, kiết, ly

•  
Tổng phát hành: TÍN-LẬP  
160, Route de Hué - Hanoi



đi ngủ. Đã đánh là tội ngủ được, phần thi vì mệt, phần thi vì cái giường êm như du Từ đó đêm nào tôi cũng ngủ được bốn tiếng hay bốn tiếng rưỡi đồng hồ — sáng chủ nhật, tôi ngủ được hơn thế nữa, có khi đến chín mươi giờ mới dậy.

Mai miết suốt tháng như vậy, chúng tôi chỉ thích thoảng mòn di nhà khác. Cố đầu và quan viên đã gần như người nhà. Gần như người nhà mà không có gì là khó chịu, bởi vì chúng tôi tình ý đã xếp đặt chiến lược đâu vào đấy Quốc-Tử thi nhau nghĩ nhau ngay với cõi chủ, còn tôi thi tôi « kết » với « cố đầu nhất ». Không nói vòi đầu được nữa! Quốc-Tử chẳng gần như một ông chủ nhà hát cõi đầu đây?

Chao ôi, cơm cha áo mẹ cho ăn đi học, rồi lại vượt trung dương sang Pháp để hấp thụ văn minh Âu Mỹ, có lẽ anh không bao giờ lại ngờ rằng mình có lùc cầm giềng cái đĩa vi ngay nay! Tuy vậy, Quốc-Tử không hề bao giờ lại lấy cái chuyện này làm nghĩ. Võn tinh hòng hột không ra, cái sầu xa, anh chủ trong rằng « Người hiền triết bao giờ cũng chỉ nghĩ đến hạnh tại ta; anh huyễn cõi, gãy dan, hat tây rồi cười nói lè lè làm rát sự sự buồn rầu, im lặng. Thằng hoài công cõi khỉ, sục nhau đến công danh sự nghiệp mà буда, nghĩ đến gia đình và tài sản nghĩa là duyên mà cháu, anh sờ với ngay lấy một cõi nào đó nhảy cù ngang cù lèn. Anh cho là cù làm là át, như thế kíh sâu đến mấy cũng có thể quên được hết. Bởi thế, ta không nên lấy làm là tật sao anh có thể vuốt râu già mõa tuồng ở trước mặt mọi người; đứng ở giữa nhà hắt cõi đầu mà đóng vai Maurice Chevalier trên cái diễn bộ hát bài « Il pleure comme trois fontaines » cho công chúng vào xem; mặc áo vareuse lót lông báo, đội mũ nón, đeo kính tráng, vừa au mõi hõi, vừa đánh đàn banjo, vừa si sõi hát chuốc linh say rượu!

Người ta bảo tuổi thọ của nhân là tuổi vàng. Vậy thi bao nhiêu thời khắc vàng của chúng tôi đã qua rồi? Mùa thu đã qua và cuốn theo những lá vàng ở trên cây. Mùa đông lại rơi với những con đường lâm lỗi, những cái cây hé lá đứng rủ rượi trên bờ hè như những người đau bệnh phổi, những đám lạnh buốt mà những người già cả không ngủ được chỉ mong trời chóng sáng. Quốc-Tử và tôi, một đêm hết năm tay, ngồi tinh lái số, thi thấy rằng lão không bù với lão.



Lại được cái voi nhảm phi, lại được cái mối đẽm ngủ hém được mấy tiếng đồng hồ, và lãi được cái tiếng an chor đáo đẽ.

Nhung được cái tiếng thi cái miếng không đẽ, vi iền quý của công ti lõi nõi tháng đến trâm rưỡi bạc — ấy là chưa kể đến những số tiền hét chia rồi, « lõi » đi không trả! Thế nhưng mà cái đẽ không đáng kể: chúng tôi còn lõi dù cái quý hoa: lõi sức khỏe, lõi thi giờ, và nhất là lõi mắt hai tẩm lanh hồn là hai vật mà vàng của tất cả thế giới cũng không mua được.

Quốc-Tử, nhâ cãi cách xã hội, lúc bay giờ không hiểu cõi hay vô tình hét ra một câu nói y như Ra-phân sau khi tri hoán việc nich tú, nõi với bọn E-minh vậy: « Vay là anh em ta dã rõ nhau đẽ vào chôn nhõe, dã vào do thi còn dâu lõi luồng, còn dâu là hy vọng nõa. Then lõi người ta mà tăt đến nước chì tin Ác thắn nứa mõi thời, thi ai là chẳng hoặc tiếc cái tên duong budi thiền niệu, budi thời thă đại dột, ta còn thê thô thành tâi mà ngõm lây bánh Thành. Anh oi, ngày xưa chúng ta hòn hõ mà pham tội song

còn có thê ăn-năn, cái ăn-năn nó làm cho việc pham tội hóa vui, hóa mân-mâ, héo thù vị Nhưng đẽ bấy giờ thê...

Tôi đỡ lời Quốc-Tử mà rằng:

— Bây giờ thi chỉ cõi cõ...

Quốc-Tử hỏi:

— Ôn cái gi?

— Cõi cõ ác tại,

Quốc-Tử nói:

— Đó là một tiếng cao như cái nీu thât cõ, mà súi như thê nước sông Xen! (1)

Tôi rằng:

— Vâ cõi một cái nõa gồm ghê hơ thê...

— Cái g?

— Cái chết. Phải, anh oi, đến bấy giờ thi em thật hiểu cái chết nó đẽ ở trong người em như nhau nào rồi. Không, em không như một phần vật trong tiểu thuyết, một hồn nào đó cho cho anh đi khỏi, đã thuê xe đến hướng khám bệnh của một viên y sĩ nhõi xem xét viên y sĩ ấy nói rằng: « Chì ha tháng hay nam tháng nõa thi ông chết ». Không, em không làm thế, nhưng nhớ trời cho em cũng biết được. It nhõi, nên em có thê « enge minh » em được. Em thấy rằng thê em là một con lừa, — một con lừa mà Sterne tiên sinh khuyên ta nên guyցng nhẹ, đừng ra roi lõi, nõi ta muốn sống lõi trâm tuỗi! Anh oi, vốn là một kẻ trẻ người, non dạ, em không dẽ xem người hiền quan đẽ do đâu, nên dã vật cuộc đời ra mõi bụng lây những bài kinh nghiệm. Em muốn rằng mười năm sống cõi em có giá trị bằng mười trâm năm sống cõi người khác. Em muốn rằng những khoái lạc của một người thường trong suối mõi kiếm người mà đẽ so sinh với những khoái lạc của em trong một tháng, phải thừa. Em muốn rằng em là người được hưởng nhiều nhất, như y ánh mong chờ cho em, em là người được biết nhiều nhất vì em vẫn tự phu là người tài giỏi nhất. Bây giờ, qua một chặng đường dài, ngoảnh lại đang sau mõi nhõi xem những cõi đẽ thâ luợng được, em chí thấy em được có đẽ, cái kinh nghiêm này: Người ta dông như thê một cái cõi có lõi. Cây ấy, là ấy phí lõi đẽ thời gian làm cho lõi mõi được, chín nếu người làm vườn cõi tám cho vào may em đẽ cho lá dà rõ, cây lõi ra thi cây ấy, là ấy chí chông chẽ mà thô. Khoa học có thê giảng cho ta về cái rẽ cây, chết nhuya cây chảy ở trong lõi cõi; nhưng nõi cõi ý europe quyền ta hoa mà bắt cây, lá ấy phí lõi thi cõi cõi không được nõa. Người ta cũng vậy, phí tim mà hòa hợp với thê nhõi, chư không phản ứng khôn nhõi. Mâ thiên nhiên thi bao giờ cũng có sự điều hòa, tiết túu, không nhanh không chậm, không thiên về đàng nào quá.

Sống một năm mà lại muôn được từng trãi bằng một người sống một trăm năm, nõi có khác gi cho mõi miêng da vào máy ép đẽ làm cho miêng da đó rộng ra hơn trước. A đẽ, rộng hơn trước thi có thê đẽ, nhưng phàm vật chất thi bao giờ thê-ich cũng hữu hạn, không vòi cùng. Bõi vậy, nõi m ũng da đó rộng ra thi cái bẽ dày cõi nó lõi phải dâu đi. Nếu người thi máy cõi ép cho nó rộng ra mõi, rộng ra mõi thi vật chất không liẽi được với nhau nữa, miêng da phải nõi rạn rời või bẽ, Thê là người ta chết! Người ta chết vì « drage » nhõi quâ, vì « muon » nhõi quâ. Cái « muon » đẽ chylong la, còn cái « drage » thi hủy hoại thê xac ta... Chao ôi, cõi ván minh không biêt làm cho người đẽ được sung sướng nhõng nõi gi, anh nhõi! Chơi mà thành khõi cười mà thành khõe, tưởng sống mõi bõa ra chết, tưởng đẽ thang mà ra thất bại. Theo thiền kiễn của em thi ván minh chẳng qua như thõi phiền mõi em đêng hót vây Mõi, « làm và khõi » thi tõi làm, đep làm, khõe lõi, nhõng chõng bao lõi hi nõi khõi hêt cõi nhõa sõi trong người ta làm chõi ta kém, tõm ta hõng và xác thi ta suy nhõng, làm cho mõi người trê thê hõa ra ông đẽ, ông già hõa ra cõi bõi xõng sõi chõt mõi đẽ, bõi tài sõi thi ta đõng rẽ. Em so rằng nõi cõi ván minh mà lúc mõi đẽ đay anh vẫn ca lung với em, đõi cõi một mục đích làm cho người ta, sõng về thê-ich mà không chõ y đẽn việc mõi rộng cõi tri và làm thỏa cõi tâm, thi cõi ván minh đẽ bõi quâ rõi cũng chõi cõi nhõng kẽi quâ khõe liêt như thê phõi, nghĩa là làm cho giống người xuy nhõng rõi bi tiêu-diết mất.

(Ký sau đảng tiệp)

VŨ BĂNG

(1) « Mõing ca lira » của Balzac.

## SÁCH DỜI MỚI

MUÔN-HỘI GIỎI (giáo dục

giáo định) của Iah-Pil

200 trang ... . . . . . 150

THẠNH - NIÊN KHÓE (các

thể và 4 gõ gõ mõi) của

Dao-đu-thang 200 trang

20 hình vẽ ... . . . . . 150

GIỌT MƯA SÔNG truyền

tinh - sõi của Phan-trần

Chu ... . . . . . 150

TRUYỀN HỌC SINH của Lé-

Van-Truong, Thái-Pil

Phan-trần - Chue, Pham-

can-Cung, Micro, v.v... mõi

tập ... . . . . . 150

GIỌT NƯỚC MẮT ĐẦU TIẾP

của Lé-Van-Truong, 150

LỜI MỘT KIẾP NGƯỜI

của Lé-Van-Truong ... . . . . . 150

HAI TÂM - HỒN (tâ hõi

tiêu thuyễn của Lé-Van-

Truong ... . . . . . 150

NGƯỜI MÌ T-LOI của Lé-

Van-Truong (tâm hõi

cuốn mõi cuồn) ... . . . . . 150

KÝ HÈ SAU CỦA Lé-van-

Truong (tâm hõi cuồn)

mõi cuồn) ... . . . . . 150

NGƯỜI ĐAN BÃ của Lé-Van-

Truong ... . . . . . 150

GIỌT NƯỚC MẮT ĐẦU TIẾP

của Lé-Van-Truong, 150

LỜI MỘT KIẾP NGƯỜI

của Lé-Van-Truong ... . . . . . 150

Muôn cổ bản thắng kê các sách

giá tri, xin gõ 0506 tem vè cho:

Khâ x 31-ban Bồi Mới 02 hàng Cott Hanoi 01 1038

29

# Cuộc chiến tranh ở miền quần đảo Aléoutiennes và Bắc Thái-binh-dương

(Tiếp theo trang 6)

**A. Xưa kia bán đảo này chỉ là một giải đất hoang vu quanh năm đầy băng và luân luân có gió bắc thổi qua, thế mà mấy năm gần đây, bán đảo ấy đã thành một nơi rất trong yên về việc dụng binh của Nga Sô-viết. Bán đảo này có nhiều núi và một vài ngọn núi lửa, một con sông chảy khắp bán đảo là Bache chi Nam. Diện tích bán đảo độ 100.000 dặm vuông nhưng dân số chỉ có độ 10.000 người trong đó một phần người là dân Nga. Nơi can cứ quan hệ nhất và cũng là thủ đô của bán đảo Kamtschaka là quán cảng Péropavlovsk trong vịnh Avatcha. Quản cảng này mấy năm nay do người Nga mở mang thêm nhiều hiên nay có độ 100.000 dặm vuông bay và bến tàu chiến. Ở phía cực nam Kamtschaka Nga đã lập một nơi can cứ tên là Iopatka chỉ cách quần đảo Kouriles của Nhật bằng bảy hải lý. Các đường hàng không từ Bắc Mỹ (Canada hoặc Alaska) sang Nga phải đi qua Dù ch Harbour, Kiska và Péropavlovsk.**

## Một miền luôn luôn có gió bão

Việc dụng binh ở các miền nói trên là như quần đảo Aléoutiennes, bắc Péring, bán đảo Kamtschaka phải tết eo từng mứa, các luồng gió bắc, các giòng nước bắc và khí hậu những miền gần Bắc cực do. Miền Bắc Thái-binh-dương, mùa đông cũng như mùa hè là một miền mà áp lực của khí ôn đới rất nặng vì thế mà gió ở các miền không khí nhẹ hon thường thổi đến và từ miền đó hành những trận bão lớn. Tuy vậy, mùa hè và mùa đông các luồng gió lại gặp nhau ở đây. Tại miền bán đảo Kamtschaka, cự tính trung bình mỗi năm có độ 50 trận bão. Ở bắc Okhotsk, bắc Péringh và miền Bắc Thái-binh-dương các trận bão còn mạnh hơn và nhiều hơn trong lục địa. Có khi, bão suốt trong mười ngày hoặc 15 ngày luân không lúc nào ngừng (càng đi về phía Nam thì gió bão càng bớt mạnh). Ta có đọc qua một đoạn trong bài ký sự của bác-sĩ Steller về cuộc thăm hiểm lâm thứ nhất ở phía Bắc Thái-binh-dương, luồn lu nヵl thấy giòng-torrent, gió bão, surging mùa và mây mù.

Ngoài gió bão ở miền này còn có nhiều giòng nước bắc rất có ảnh hưởng đến bờ biển. Có hai giòng nước gặp nhau ở miền bắc Thái-binh-dương. Một là giòng nước nóng ở phía Nam chảy lên gọi là Kuroshio, bắc là giòng nước lạnh ở phía Bắc xuống gọi là Oyashio Kuroshio là giòng nước bắc từ biển cả bắc bắc xú California (Mỹ) chảy về phía Tây, luồn quanh quần đảo Hawaii qua phía Nam các đảo đó và sau khi qua bờ bắc quần đảo Phi-lai-lai-tan và nước Tru chảy lên phía Đông Bắc. Giòng nước này chảy qua miền bắc Thái-binh-dương ở phía Nam quần đảo Aléoutiennes. Tại mèn này, giòng nước mới lấp tên là Kouroshio vì mèn nước xám xanh sẫm. Giòng nước này nhiệt độ từ 45 đến 50 độ giống như giòng nước Gulf Stream chảy qua phía Bắc Đại-tây dương từ Tây sang Đông. Sườn bắc tả giòng nước Kouroshio gặp một gòong nước lạnh bắc Bắc-bang-dương chảy xuống, qua khấp miêu bắc Berling và mèn đảo Aléoutiennes mà xuống miền Nam. Giòng nước này nhè-dó thường chỉ 35 độ không những có ảnh-hưởng dà khí-hậu các xú như quần - đảo Aléoutiennes, bán - đảo Kamtschaka, quần đảo Kouriles, đảo Hokkaido mà còn là nguyên nhân các sóng mực thường phát ra từ chỗ hai giòng nước gặp nhau.

Một điều đặc-đặc nữa của miền này là bắc xáu, cao thấp-nhau rất xa. Bắc-bang-dương miền bắc bắc Berling cho đến quần - đảo Aéoutiennes và cao bắc Okhotsk không sâu lầm chỉ từ 90 đến 900 pieds là cao. Vì thế mà nước bắc để đóng thành băng và tàu ngầm di lạc vào khu hải-phản do rã nguy hiểm. Cảng về phía Nam, bắc

dảo Aléoutiennes đến tận đảo Hokkaido. Từ đầu tháng Octobre, eo bắc Berling nước đã đóng thành băng và từ đó cho đến giữa tháng Juin tàu bắc không thể qua eo bắc đó. Cảng trong mấy tháng ấy, tại mèn này gió bão rất to và nhì ều surging mực, iai hèm các giòng nước chảy từ Bắc xuống cuốn theo những tảng băng lớn rất nguy hiểm cho tàu bè qua lại.

Từ Novembre đến Mai, ở bắc Okhotsk lúc nào từ trong bờ ra cũng có một giòng băng cứng rào từ 40 đến 50 hải-ly, mèn ở giữa bắc không bao giờ đóng. Đến trung-tuần tháng Mai thì trên các con sông chảy vào bắc đó, băng bắt đầu tan cí những tảng băng trong bắc đó cống vây. Đến

trung-tuần tháng Juin thì hầu khắp vũng này băng đã tan hết chỉ trú ở miền Đông Nam trong eo bắc Sakhaline là băng còn mai tới hết tháng Juillet.

Trái lại trong bốn tháng hè thi ngày lại dài gấp hai đêm, mặt trời mỗi ngày chói lọi chiếu suốt 16 giờ đồng hồ và ánh nắng nóng tới 35, 36 độ chẳng khác gì ở miền nhiệt đới. Tại một xứ mà mùa này sang mùa khác khí hậu khác nhau biến đổi thế, quản líh đóng ở đây phải tập cho quen với khí-hậu và các cuộc hành-binh cũng tùy theo sự thay đổi của thời-tiết.

Nhung cái nạn ghê gớm nhất cho các tàu bè qua lại mèn này không phải là băng và gió bão mà là surging mực. Thường

surging mực lai có mực nêu lai cùng khô trong rõ trên-mặt bắc. Ở Alaska, mỗi năm trung bình mực tại 250 ngày, trên các đảo Aléoutiennes hàng năm mực nước mực cao tới 40 niches (1).

Sau cùng, trong các cuộc hành-binh ở miền Bắc Thái-binh-dương này, người ta còn phải để ý đến vấn đề ngày dài hoặc ngắn về giao

(1) Mỗi niches dài độ 4 phân tây



ảnh Đông Á tuần báo  
ở các đảo Aléoutiennes, băng đóng-hàm lấp dày,  
quần mực Nhập-phải dùng búa rìu bờ đá đập hàm

cảng xâu hòn. Phía Bắc các đảo Aéoutiennes chỉ xâu độ 12.000 pieds mà ở phía Nam đã xâu tới 24.000 pieds và gần các đảo Kouriles, vực bắc Tucarora xâu tới 28.472 pieds.

Khi bắc miền bắc Thái-binh-dương có mực nước cao bắc cát nhau rất xa: Vẽ mực nước, khí hậu rét và giòng nước lạnh Oyashio làm cho hầu khấp miêu đó, đều có băng tuyêt, mèn có băng nổi trên mặt bắc xuống qua giòng

Nhà sản-xuất lớn các thứ áo dệt (PULLOVERS, CHEMISETTES, SLIPS, MAILLOTS V.V..) chỉ có

HÀNG DỆT PHÚC-LAI  
87 - 89, Route de Hué, Hanoi — Bán buôn  
khắp Đông Pháp áo tốt không dầu sánh kip  
31

hè và mùa đông. Vì là một miền gần Bắc-cực nên trong gần nửa năm từ Novembre đến Avril, ngày mài ngắn chỉ bằng một phần ba đêm cũng như ở Phần Lan. Ở các miền này, suốt năm chỉ có một thời kỳ đó một tháng rưỡi từ cuối Juillet đến giữa tháng Septembre là thời tiết còn hợp với các cuộc hành-hành hòn cát, trên mặt bùn, trên không cảng như trên cạn.

### Một quang-cánh sinh-hoạt mới trên miền Bắc-cực

Tren các miền Bắc-cực đó, từ bao nhiêu thế kỷ nay chỉ có giàn bão, băng-tuyết làm chủ. Gần đây, quang-cánh đã thay đổi hẳn. Sự thay đổi đó là do sự hòn-dong và kinh-te và quản-sy của các cường-quốc có quyền lợi ở các miền đó gây nên. Cả chính-phủ Nga Sô-viết chính-phủ Hoa-kỳ và nước Nhật trước khi xảy ra cuộc chiến tranh Đại-đông Á đã ngầm ngầm ký bi để mìn mang các nơi cần-cứ và quản-sy của mình trong khu đó. Tinh-hình Thái-binh-dương càng gâng thêm thì sự quan-hó về vè: dụng binh của các miền Bắc Thái-binh-dương càng rõ rệt. Nhật là vè sự tiến bộ của phi-quân các nước gần đây nên người ta càng chú ý đặc biệt đến các nơi cần-cứ xa xôi đó. Người ta thấy các phi-công Nga Sô-viết đã chiếm kèle bay một mạch từ Mac-tu-khoa sang Gia-nâ-dai qua miền Bắc-cực, chính-phủ Mac-tu-khoa càng ngày càng chú ý тем đến việc mìn mang mìn en. Đông Bắc Tây-ba-lợi-á và bắc-dảo Kamtschatka. Rồi đến chính-phủ Hoa-kỳ cũng tìm cách mìn mang miền Alaska và đặt thêm các nơi cần-cứ ở các đảo Aleoutiennes. Gần đây lại có tin con đường vận tải trên bộ từ Alaska về Hoa-kỳ qua Gia-nâ-dai đã hoàn-thành. Đó là một con đường hoàn toàn đúng và quan-sy.

òn về phần nước Nhật thi càng ngày càng củng-cố theme cuộc phòng thủ về phía Bắc. Từ 1875 Nga-hoàng đã nhượng các đảo Kouriles cho Nhật để đổi lấy độc-quyền khai khai trên đảo Sakhalin nhưng từ sau cuộc Nhật Nga chiến tranh (1904-1905) Nhật lại kiểm soát một

hòn đảo đó và cả miền bắc Okhotsk. Giây 32 đảo Kouriles từ bắc bắc Lopatka cho đến đảo Hokkaido dài độ 750 hòn-ly chẳng khác gì một bức tường dài giữa bắc đê phòng thủ cho Nhật về mặt Bắc. Vị giữa các đảo Kouriles không có đường rộng thông ra Thái-binh-dương hòn-hà và phi-quân Nhật có thể kiểm Hoa-kỳ kiểm soát bắc Bering. Các tau bè chỉ eo thò vào bắc Okhotsk ban ngày trong khi giờ nhiều súng-mìn, việc dì lại giữa các đảo có núi đá che lèo lại rất nguy hiểm. Tuy Nga Sô-viết vẫn có một con đường de vào bắc Okhotsk là eo bắc Tartarie & giữa bắc Tay-ha-ly-a và đảo Sakhalin, nhưng hiểm hòi đường đó không thông thẳng ra đại dương được.

Trong lúc chiến tranh, các tàu bè của các nước đồng-minh Nga chỉ có thể đỗ bộ ở bờ bắc phía Đông bắc-dảo Kamtschatka: và từ đó lại không có đường bộ và đường xe lửa thông với các đường khe ở Tây-ba-lợi-á. Từ Hải-sâm uy đến Lopatka 4,500 dặm bắc bắc của Nga đều ở dưới mặt đất hòn-hà Nhật vì thế nên dù cung không phải là đường có thể qua lại được trong lùa cản kín. Các hòn-cảng ở đọc bờ bắc đó mà Nga đã lõi mìn them trong mấy năm nay có quan-hé trong lúc hòa bình chừ khi chiến tranh không dừng được.

Có xem qua trên này thi ta thấy rõ ràng địa vị quân-sy Nhật về phía Bắc cũng như ở phía Đông và phía Nam rất là kiên cố. Nhờ là sau khi quân Nhật chiếm các đảo Attu và Kiska và Bé và phi-quân Nhật kiểm soát được một phần Bé-hing thi địa vị của Nhật càng thêm chún-cố.

HỒNG-LAM

### GIÁ MUA BÁO

	Mỗi năm	6 tháng	3 tháng
Bắc-kỳ, Trung-kỳ .....	18500	95.0	500
Nam-kỳ, Cao-nâm, Alas .....	20,00	10,00	5,00
Ngoại-vùng và Công-sở .....	45,00	20,00	10,00

Mua báo phải trả tiền trước mandat xin, để:

TRUNG-BẮC CHỦ-NHẬT, HÀ-NOI

### SÁCH GIÁ TỐI:

### PHẬT GIÁO TRIỆT HỌC

Giá 2500 — Một triết học vô cùng sâu rộng, lầu đầu tiên được diễn ra quan-sy-de một học giả thông-tiếng phan và đã tốt nghiệp Caodai-trí triết họ: Paris, ông PHAN VĂN HUM.

### THI HAO TAGORE

Giá 1500 — Một công trình khảo-cứ rất giá trị của ông Nguyễn Văn HAI. Bài của thi sĩ Nguyễn Thien THU. Bài của họa-sĩ Nguyễn Văn MUOT.

NHA XUẤT BẢN TÂN VIỆT — 29 LAMBLOT HANOI

### UẤY BỘC :

### NGHIN LÈ MỘT ĐÊM

của Trần Văn Lai — Bản dịch giao-tu, đây là vè cộn hồn như nguyên văn (dùng một ngôn-le là một đệm) mới có lần-thứ nhất bằng tiếng Việt Nam. Muốn có tóm hồn xin hãy đầu mua ngày từ quyển I. Từ đây hồn hồn-tui với giờ đêm thứ chín.

### THU ĐỒNG NỘI

của Võ LÂM — Một tác phẩm vè rõ những bức tranh đời-nời với những nét chau, tinh-khiết de vào dịp (taco thêm một phần khéo vè văn chương đồng-nội)

## Bao giờ làn sóng chiến tranh tranh đèn Alaska...

(Tiếp theo trang 12)

Xứ Gia-nâ-dai cũng du định xây nhiều trường bay ở đec bờ bắc cách nhau độ 300 cay-sô dê cho việc giao thông bằng phi-cơ giữa Hoa-kỳ, Gia-nâ-dai và Alaska được đê dàng.

Chương-trinh này đã thảo từ 1941 cuối-hàn từ hai năm nay cuộc phòng thủ ở Alaska đã thay đổi nhiều, nhưng các điều dự định đều giữ bí mật.

Trước tình thế ngày nay người ta phải tự hỏi: Xứ Alaska, một đất xô-sô gần Bắc-cực, ở giữa nơi giáp giới giữa hai lục-ha, hai đại-dương, nơi mà người ta không hiểu rõ là thời-gian đã về ngày hôm trước bay hôm sau, (vì ở ngay đường kinh tuyến 180 độ) để bao giờ sẽ thành một bối-chiến-trường?

Quân Nhật hiện đã tiến đến các đảo Attu và Kiska, chắc hẳn sẽ không chịu dừng yên ở đây và nêu muôn tấn công sang Mỹ-châu do phía Bắc thi át phải di qua xứ Alaska trước đã.

VĂN-HẠC

Các nơi hòn-dong:

### PHẦN RI ĐỒNG-DƯƠNG

(Graphite Indo-chinois)

- Mô: « Hòn-ly ch I » « Hòn-ly, ch II »
- « Hòn-ly ch III » phô Lu Luckay,
- Được công-nhân là tôi không kém
- ngon-quê, công-việc cầu-thân.
- Gó-nhanh chóng khắp Đồng-dương.

SỞ GIAO DỊCH :

### ÉTS. TRINH - DINH - NHÍ

164 A Avenue Paul Doumer Haiphong

Ad. Tel-AN-NHÍ Haiphong - Tel. 707

Ca-dé-ly-kháp Đồng-dương

### + HOI THUOC, HOC THUOC +

y-si Lê văn Phẩn, tối nghiệp trưởng Cao-dang y-hog, 109 năm kinh nghiệm trong nhà: Durem Ién, cao-mô-vi bão-chết và Nam, Bắc, cao-mô-vi bão-chết và một vè danh y cho học-prix gip, da-ma so-va dien-bet-eine bộ-skh thuoc Bằng-Tay-rú-Quốc-nig. Y si lai biết nhiều phuong-thuc-hay va ye tri di chia chung-binh, anh là beth-ri-phoi va dien-y da-hoc-đe, man-va-yen-cay-15, xin cu vien-thi-de:

M. LE VĂN-PHẨM — *médecin cimi* N. 18, rue Ba-vi Son Tay — Tonkin)

### SAP RA ĐÓI:

*Coto*  
phản-thao-hòi do dù diere-cit che theo phuong-phap-khoa-hoc, co-tinh-cach giu-giur du mat de luon luon iuri-sing

### GUOC MY-NH

mô-thu guoc-toi, tan-va-lich-su da-thay-va-gay-dep-phu-nu.  
Tổng-phat-hanh: Tamda et Cie  
Cần-them-tai-luoc-cac-thanh

### Bản-thang-cho-nguoi-dung-gia-thât-ré

Tai-sai-danh-sô-soi se-to-dat vong-giay quai-mát-tay, giay, tang-quan-ao, g-đe, běp, trang \$5 một-share khô 6m15, một bộ 5m20, gá 26\$00.

Tai-sai-cay-lay-dep-nen-qua-pi-pha 5\$30 i-thay-một-bộ 5m20 giá-tien 275\$6. Man-giua-mandat cho-ông-Tuong-vao-Tu-se-co-hang-giai-bao-dam-den-tan-nha. Truong-van-Tu-thay-mat-sở-dết TIEN-HAI, bao-giay 265 Vé-tain-Hai-phong.

### Chi nhánh

Nam-Ký và Trung-Ký

### Phòng-thuoc

chua-phoi

(15 Radeaux Ha-ot Tel. 1630)

SAIGON-Văn-Bảng 32 Aviateur Garros

HUẾ-Nam-Hà, 147 Paul-Bert

Cao-ho lao-llop chua-cac-benh-lao, co-trung-o-phoi. Tru-laо-thanh-pho ngan-nga-cac-benh-lao-sap-phat. Sinh-phé-mac-cao-2p, chua-cac-benh-phoi co-vé-thuong-vé-vé-den. Sát-phé-trung-2p-nhieu-phoi va sát-trung-phoi. Gaé-thuoc-bo-phé-kiem-bo-thé-1p50 va nguy-tri-kho-4p, deu-rut-ve-phé-benh.

Gó-nhanh-sách-thuoc-chua-phoi va-sach-bi-thu-hoi-vé-benh-ho-lio-không-Hồi-xin-ox-tong-cyc-va-cai-noi-chi-nhanh.



DÙ «MỸ-THUẬT» KIỀU NHẬT, GỘNG TRÚC
DÙ LÓP LỤA hạng thường . . . . . 5,45
DÙ LÓP LỤA hạng luxe . . . . . 6,50
DÙ LÓP SATIN hạng thường . . . . . 8,50
DÙ LÓP SATIN hạng luxe . . . . . 9,75

Gói C.R. đi khắp mọi nơi. Mua buôn xin hỏi giá riêng  
**LE LOUVRE** 70ter Jules Ferry  
— HANOI —

# HOUANG - P'ENG Fabricant

**FIXATEUR DE LUXE GOMÉDOR ET MILDOR  
BRILLANTINE DE LUX JOLIMOR ET MÉDOR**  
**PÂTISSERIE, CONFISERIE, EPICERIE  
MERCERIE ET RUQU CHÔI BÁC/KÝ**  
**Bán ở 74, Hàng Bông Thờ Ruột - Hanoi**



Một nhà chuyên môn chữa và cho thuê máy chữ, từ 30 năm nay, được tin nhiệm của mọi người. Cần mua nhiều máy, chữ cũ

Maison  
Quảng - Lợi  
14, Rue du Papier  
Hanoï  
— Téléphone n° 119 —

# Kẽo ho **Pecto** mát cổ thơm miệng

NÊN HÚT THUỐC LÀ  
**BASTOS**  
NGON, THƠM  
Giá... . . . . . 0\$16

Giây Phuc-My

BÈN RE  
VÀ ĐẸP  
CÓ CATALOGUE  
KINH BIẾU



Mua buôn hòi giá đặc biệt riêng. Thư từ  
ngân phiếu để cho M. Trương-quang-  
Huỳnh — 204 rue du Coton — Hanoi

## NHÚC ĐẦU, NGẠT MŨI, SỐT NÓNG, ĐAU MÌNH NÊN DÙNG:

## Thời nhiệt tán ĐAI - QUANG

Trong mùa nóng bức, thường  
đi cảm - mạo cũng nên dùng :

Xin nhận kỹ hiệu (bướm bướm) mới khỏi nhầm  
23, phố Hàng Ngang Hanoi -- Tel. 805

Vĩnh - Cá t

8, Rue Puginier, Sontay  
may quần áo trẻ em đã có tiếng

**COSTUMES  
ROBES  
LAYETTES**



hán huân, bán lẻ khắp Đông - dương

## Glycérina

**SAVON DENTIFRICE ENTISEPTIQUE**  
**Lauréat du Concours de l'Artisanat**

Distributeur : PHÚC-LAI  
87-89, ROUTE DE HUÉ HANOI — Tél. 974

## DÀU NHỊ - THIỀN

Trị bách bệnh nhất thần hiệu Mỗi ve 0\$35  
Quý khách có mua, xin mời đến các nhà  
đại lý, hoặc tiệm chiti, thời mới được dẫu  
chinh hiệu. Xin đừng mua ở các hàng dồng  
trên tia bê mà mua phải thứ dẫu điều giả.

NHỊ-THIỀN-ĐƯỜNG kinh cáo  
**NHỊ-THIỀN-ĐƯỜNG DƯỢC-PHÒNG**  
76, phố hang Buồm, Hanoi — Téléphone 849