

SỐ 158 - GIÁ 1000

22 MAY 1970

# TRƯỜNG CHỦ NHẬT



SỐ 158 - TÂY TẠO

TÂY TẠO  
TÙNG  
HƯƠNG  
HƯƠNG  
VĨ HỌA  
HƯƠNG  
HƯƠNG

NGUYỄN HOÀN - NGUYỄN  
CHỦ TRƯỞNG

# TUẦN-LỄ ĐÔNG-DƯƠNG

Hàng 10 Mai, & phi-cơ Mỹ đã bay qua Bắc-kỳ, gây sự khởi-niên. Người ta phản-niên có người bị thương trong đánh-chiến Đông-dương (Thống cáo).

Quân Bắc-sứ Yoshizawa cung-vì tông-bí-hu của lão Đế-sứ Nhật Kuriyama và các vị-thượng-chiến Nhật khac đã khởi-hành đi Dalat là nơi quan Toàn-quyền Decoux cũng các-quan-chiến khac trong chính-phủ Đông-dương tới ở trong mùa-nay. Quán Đắc-sứ Yoshizawa định ở Dalat từ cuối-tháng Septembre (Dome).

Chiều-hom 16 November 1942 đã xảy ra tai-nan hai-chuyn xe-lửa dung nhau ở Cầu-tiền, làm-nhiều người chết và bị thương.

Sau-một thời-kỳ thán-xét, tòa-Trúng-trị Tây-an bop-phòn 7-4-43 đã kết-án ông Desplats phò-xép ga-Hanoj, người đã để-zây ra tai-nan, 1 nam-tu và bồi-thuong cho-một trong số các người dung-huyện-dora là bà Pham-thi-biem (ti-vuong khâng-mon-leo 100). Các-nguyên-don khac phai-thua tại Tòa án-Hộ mới-dong-lugi. Tòa tuyen-bo-sở Hòa-xa lô-đang-dương phai-chu-trach-niêm-vé-sô-niêng-hô-thuong và moi-khoản-tien-su-phi.

Sáng-hom 12 Mai, tòa-Thượng-thanh-phong-nhat dem ra xét-lai vi-ông Desplats đã-ký-giấy-chóng-an.

Kết-cuc, tòa tuyen-bo-giam-an-phat ông Desplats xuống 8 thang-tu, còn-yết-tiền-bồi-thuong-cung-la-bất-sở Hòa-xa phai-chu-trach-niêm-vé-phob.

Sở-Kinh-te Bắc-kỳ vừa nhận được 5 000 chiếc-thé-gia-dinh (thé-có-thé-dung-de-mua-thuc-pham) và các-thi-cu-thiet-hang-day — như-gạo, đường

sà-phòng, vải-mới-in-xong, sáp-giao-cho-sở Đốc-lý để phân-nhát-cho-dân-Hanoi. Việc-in đang-tiếp-tục-tiến-hành-mau-chóng.

Thé-gia-dinh sẽ-phát-cho-từng-hô-một, hét-hô-này-den-hò-khác.

Thé-gia-dinh sẽ-chia-ra-làm-3-hay-4-hàng, can-cu-theo-số-iêu-tu-uy-thanh, thuế-thu-trach va-huê-môn-bài-de-tuy-theo-su-can-dung-cua-mỗi-giai-cấp-trong-xã-hội-ma-cung-cấp-cá-c-thuc-pham.

Bác-sĩ Henri Galliard, giám-đốc-truong-trung-Hanoi-sang-Nhật-dự-hội-nghi Y-te, hôm-10 Mai đã-nói-chuyen-về-ly-luon-trong-viec ngan-ugra-ugra-nuôi-ết-rtrang, tại-truong-Dai-hoc Keio. Tới-dự-cu-300-thinh-giá-trong-y-gioi-Nhật.

Sau-buổi-đêm-thuyêt, bác-sĩ Kajima trong-ban-y-hoc-của-truong-Dai-hoc Keio đã-thết-thết-bác-sĩ Galliard.

Bác-sĩ Galliard sẽ-còn-nói-chuyen-về-bệnh «fibrosis»-tai-truong-Dai-hoc Đông-kinh-va-se-di-tham-cá-viên-nghien-cuu-vé-benh-nhot-ở Đông-kinh, va-truong-thuoc-cua-Hai-quan-Nhật.

Quán-Thông-sư vừa-ra-eghi-din-cum-tu-nay, không được-mô-lợn-dut: 25-kilo, khap-dia-hat-nac-ký-va-cam-không được-dira-ra-khỏi-dia-hat-liph-Yen-hay-những-lợn-duoi-10-kilo.

Vào-tháng Juin này-truong-dai-hoc Takushoku sẽ-mô-mot-lớp-dạy-tiếng-Việt-Nam và-tiếng Pháp cho-những-người-muốn-di-lập-việc-tai-các-nơi-trong-miền-Nam-Han-hoc-là-5-tháng (Dome).

Số-coi-việc-cấp-luong-thực-truyềng-day-thuộc-vào-han-hoi-Jong-Hoa-gia-nay-de-rieng

ra và-lập-thanh-một-ban-riêng-trong-sở-Kinh-te-Bắc-kỳ.

Quán-Thông-sư đã-ký-nghị-dinh-cám-bán-trong-dia-hat-xu-Bắc-kỳ-thu-thuc-nuô-tráng-quần-ao (lessive) iify tên là «Le Zébre»; và-cám-cả-lâm-và-bán-trong-dia-hat-xu-Bắc-kỳ-thu-rugua-lam-bằng-dâu-lấy-tea-la «Rugua-dau-Quảng-binh».

— 6 giờ-15, chiều-hom-thứ-năm-13, ông-Trọng-Thìn-biển-tà-viên-hảo-Đông-tháp-dâ-nói-chuyen-về «Cuộc-dua-xe-dap-vong-Đông-dương».

Buổi-nói-chuyen-duyet:các-ban-hàn-mô-thé-thao-rã-hoan-nghênh.

Báo-Asahi đãng-tin-rắng-các-nha-cam-quyen-Đông-dương-sáp-tang-Nhat-cac-du-vat-ở-Đè-thien-Dé-thich-de-dap-lai-việc-Nhat-vua-gửi-tang-Đông-dương-30-thur-dô-Mỹ-thuật.

Các-di-ät-ở-Đè-thien-Dé-thich-ma-Đông-dương-sáp-tang-Nhat-cao-các-dâu-phat-cung-cac-pho-tuong-co-hồng-dâ-da-dura-tới-việc-Bảo-tang-ở-Sai-gon, đóng-trong-23-hòn-de-dura-sang-tuong-kinh-vao-trung-tuan-thu-g Juin.

Số-mùi-cuộc-trung-bay-các-cô-vật-dò-lại-Bóng-kinh-va-Osaka.

Ngoài-râ, lai-rung-bi-các-birc-y-sor, các-birc-tran-va-hor-60-tác-pham-cua-các-sinh-vien-truong-my-huatu.

— 9 giờ-saag-chu-nhut-16-thai-tai-rap-chieu-sóng-Olympia-phô-hang Da-Hanoi, Trung-hoi-sian-vien-truong-Dai-hoc-da-tô-cua-một-cuoc-dieu-huyet: «Đi-duong-cua-miền-niêng».

Điều-giá, Ông-Duang-duc-Hieu va-ông-Duang-agac-roi-da-noi-trong-một-nhà-không-khi-ughiem-trang-va-tâ-iêu-tu-nhô-neo... chay-tron-

Đức-dâng-nhà-rông-quân-dân-Đông

và-không-co-nước-uống-pà

lương-thực-trong-mây/ngay-lien-nen-dâ-phái

ngang-khang-chien.

Các-chiến-sĩ Đức-Ý-ở-Phi-Châu-dâ-lelem-tron-bôn-phân-bang-cách-khang-chien-dong-dâ-luân-mây-thang-cô-giữ-tung-iắc-dâi, khi-en-quân-dịch-bi-hai-rât-nặng.

Hitler và-Mussolini cung-lời-câm-phuc-Armin, tông-tu-lêng-quân-dội-Trục-ở-Bắc-Phi, dâ-chiến-dâu-đen-nhau-cuối-cùng. Trước-khi-bi-dân-sang-dân-bo-doanh-Anh, von-Armin-dâng-lai-ở-đi-điều-dâng-dâ-chao-các-quân-linh-cua-minh. Armin-dâi-hôm-với-tướng-Anh-Anderson.

Về-việc-mát-Bắc-Phi-nay, các-nhà-binh-pham-quân-sự-Nhật-tuyên-bô-rông: «Việc-quâ-Truc-tam-rút-lại-ở-Tunisie-không-hể-làm-thag-dâi-cuc-diện-chien-tranh».

Nhiều-nhân-lai-tin-rắng-mưa-cua-quân-Anh-Mỹ-dâ-bô-lên-lac-dia-Âu-Châu-sẽ-không-thê-thi-hanh-truoc-khoang-cuối-năm-nay-đuc, mặc-dâu-nhau-vi-thâng-trên-Dâ-trang-hai-dâ-sáp-thu-va-những-cuoc-hanh-binh-khai-mào-quan-trọng.

Nhung-tât-cá-những-lời-binh-pham-dâ-câi-là-những-lời-binh-pham-Hen-giờ, không-ai-biêt-chắc

**TUẦN-LỄ ĐÔNG-DƯƠNG**

bao-giờ-thi-Anh-Mỹ-dâ-bô-lên-lac-dia-Âu-Châu-và-dâ-bô-dâu.

Chí-biêt-rông-máy-bay-Anh-Mỹ-dâ-bât-dân-danh-Sicile-va-theo-tin-Anh-thi-dêm-14, máy-bay-Anh-dâ-sang-danh-kinh-thành-Berlin, tinh-Duisbourg-ở-thâ-bo-nuôr-Đức-một-trận-mạnh-nhât-tu-khi-khô-chien-din-nay.

Giraud và-Catroux-dâ-tới-Tunis-duyet-binh-và-tiếp-cá-yêu-nhau-Tunis, Câ-Tunis-có-lenh-lông-dông-binh-Anh-Mỹ, do-Tunis, sâ-dâ-bô-về-phê-nâu-đo-Âu-châu? Theo-g-nhiều-nhân-vi, thi-Anh-Mỹ-sâ-dâ-bô-Sicile, Sardaigne, Ý. Có-nhân-lai-doán-An-Mỹ-sâ-do-Greece-mâ-bô-rôi-tiến-dâ-le-hop-với-quân-Nga. Theo-tâ-Daily-Mail-thi-cô-lê-Anh-Mỹ, Nga-sâ-tán-công-vô-nuôc-Lô-dâ-chiêm-các-giêng-dâng-hoa-phâ-nuôr-Ây-va-chắc-dâng-minh-sâ-tu-Hắc-hai-dâ-bô-lên-bô-bê-Lô-hor-lâ-danh-vào-bô-bê-Pháp-nhui-chien-lig-kien-cô-ohc-bô-bê-Pháp-Na-ny.

Trong-khi-dâ, khong-quân-Mỹ-danh-luon-câ-miền-bắc-Phap, Côn-Nga-thi-kheng, ngưng-cuoc-thi-công, nhât-lai-ở-khu-dong-bắc-Novorossisk-Luc-quân-Đức-đâ-dâu-câu-Kouban-dâ-tien-danh-quân-dich-trong-khi-trong-phao-nhâm-bán-khu-nam-hô-Ladoga-va-khu-truoc-Leningrad, phâ-huy-dung-nhieu-duong-thiet-lô-và-co-quan-ký-nhê. Tin-Nga-bao-quân-Đức-sáp-khô; một-trận-tân-công-rât-lon-ở-mát-trận-Nga. Máy-bay-cua-Hồng-quân-nhận-thay-Đức-tâp-trung-rât-nhieu-chien-xâ-và-máy-bay-ở-khâp-môi-nôi, chắc-là-cô-danh-một-lotrung-quyết-hết-trong-một-hoặc-hai-thang. Hinshu-Đéc-dâng-do-hai-mát-tu-công: một-mát-tu-khu-Briansk-va-Orel-danh-tâp-hán-vào-kinh-thành-Moscou-va-tien-xuống-phia-nam-dâ-đi-gi-lai-Rostov-rồi-vượt-quá-sông-Don; một-mát-tu-cô-danh-xuyêng-tai-miền-dân-hòa-Bakon.

Mát-trận-Thái-binh-dương, khong-quân-Nhật-lai-hoạt-đóng-dâ-ở-Lô-Nam. Tòa-Dome-bao-bâ-chiết-tâu-Dông-minh-bi-danh-dâng-hom-17-April-ở-vung-bê-gân-Guadalcanal; một-chiết-dâi-ngr-ôi «Adriomward»-cua-Mỹ, một-chiết-chô-dâu-Karnarves, cang-cua-Mỹ-va-môt-chiết-tâu-dâ-tuân-cua-xô-Nouvelle-Zélande. Côn-quân-Anh-hai-rât-lai-thêm-ở-mát-trận-Diên-diên-dâ-vâ-những-trận-tuyen-mới, thuận-lợi-hơn, Mỹ-thi-hinh-như-dâ-bô-bô-xong-ở-dâ-Altu-trong-khu-Aléoutiens-roi.

Việc-nâng-câu-cuôc-danh-thanh-thé-chinh-phâ-Roosevelt-nhưng-việc-chiêm-dung-dâo-nay-khong-phai-là-không-khô.

Một-tin-Dome-vâ-bao-nhieu-loan-quân-Mỹ-khâ-mạnh-vâ-dâ-bô-ở-dâo-Altu-nhưng-bi-quân-Nhật-danh-lai-ra-bv-bê. Đâo-ây-quân-Nhật-dâ-chiêm-dâng-hoi-cuối-năm-1942-trong-dây-quân-dâ-Aléoutiens

Các-ban-muôn-biêt-rô-về-quang-canh-hoang-vu-và-dia-vi-quân-sự-trọng-yếu-cua-dây-dâo-nhô-ly-tu-nhô-nhieu-giữa-Mỹ-châu-và-nước-Nhật-dâ-xin-dón-xem

**TRUNG-BẮC CHỦ-NHẬT SÔ SAU XUẤT-BẢN NGÀY 30 MAI 1943**

Cùng-trong-sô-dâ-lai-cô-bài-nói-về-xô-ALASKA-va-bài:

**HỘM-BỘI TUẦN-TIỀU Ở MIỀN BẮC CỰC**

của NGUYỄN BҮYẾN-TINH

Cùng-trong-sô-ý-bát-dâng-môt-lôp-văn-về-NGƯỜI ANH, MỸ VÀ NƯỚC NAM TA NGÀY XƯA

Tù-việc-quân-Anh-chi-em-dâo-Côn-lín, bâ-Phúc-Phan-danh-dâi-dâng-việc-phái-bô-Mỹ-sáp-thu-ong-thuyêt-thi-cho-tâu-nhô-neo... chay-tron-

# Một chút địa-dư và lịch-sử về xứ Tây-Tạng

Tây-qng là một nước-cố ngang với nước Trung-hoa.

Đời xưa, người Trung-hoa gọi nước ấy là Tam-Ngung, đời Hán gọi là đất Khương hoặc Tây-Khương, đời Đường gọi là rô Thủ-phồn, đời Nguyên, đời Minh gọi là đất Ô-ur-quốc hay là Ô-ur quốc, đời Thanh gọi là Tây-tang, lây nghĩa rằng đất ấy ở về phía tây nước Trung-hoa.

Vốn là một nước độc-lập, từ xưa dân Tây-tang đã có hối cường mạnh có dù sác xâm-lăng đãi dai của Trung-hoa, từng làm cho vua tội nhà Hán và nhà Đường nhiều phen bối-rối.

Vậy ta cũng nên biết qua về nước cố đó.

Bắc giáp Tân-cương (lau), đông-bắc giáp Tứ-xuyên, đông và tây giáp Diên-diện, An-dô, xứ Tây-lang là một miền cao-nguyên rộng và cao nhất hoan-cầu, so với mực biển, cao hơn từ 2000 tới 8000 thước tây, xung quanh bao-bọc toàn núi cao phủ tayết, đường giao-thông hem-trò vòi vang. Khi-hận quanh năm rét, cây cỏ trống-trọi gần như không có, đời sống rất eo-hep khó khăn, nên trên giài cao-nguyên bát ngát thẳng cánh cỏ bay, rộng tới 2.000 000 (2 triệu) cây số vuông đó, chỉ ven vẹn có chừng giài 2 triệu con người, tình trung bình mỗi cây số vuông chỉ có hơn mươi người ở (chả bù với miền Trung-châu Bắc-kỳ ta, mật độ mỗi cây số vuông có chả tới hơn 300 người).

Chẳng nhangs là miền cao-nguyên rộng nhất, cao nhất hoan-cầu, Tây-tang lại là miền núi non trung-diệp hem yểu đỗ xô nhã thê-giời. Một bên là dãy Himalaya phân dia giới với An-dô và một bên là dãy núi Côn-lân phân dia giới với Trung-hoa — hai dãy núi cao nhất hoan-cầu — đều xứng-xứng đứng thành với nhau một bức vạn lý trường thành thiên-tạo vậy.

Người ta có thể theo dia-thể thiên nhiên chia Tây-tang ra làm ba miền khác nhau:

1) Miền Bắc-Tạng hay là miền hồ.

Miền này gồm những cao-nguyên rất cao, chia cách nhau bởi những dãy núi hem-tuân, khí-hận hanh-hao hêt sức. Các giòng nước không thể vach lây một con đường di ra tới biển, đánh gấp chỗ trũng thi đêng lại thành những khu hồ; nước trong như nước giếng khơi, nhưng vi mặn như vị nước biển. Thời tiết quanh năm iết meót khó chịu vô cùng.

2) Miền Nam-Tang hay là miền sông Tại miền này các thung-lũng đã dần dần lan rộng hơn các núi non. Sông ngòi đã có thê chảy ra biển cả. Người, vật, cây, cỏ đã sống dễ chịu hơn. Tuy nhiên cây cỏ trống-tot vẫn leo-leo lầm.

3) Miền Đông-Tang ở về phía đông thành Lhassa, xưa kia người ngoài không ai biết đến. (Mãi đến năm 1890 mới có người mạo hiềm qua) miền này là miền sơn cung thủy iận, từ phia-vách đá trắng sỏi nhangs tuột bao vây, đường giao-thông là nhangs đèo máy hút gió cao tít ngàn trùng, người ngoài lường như là một miền không có ai ở vậy.

(Xem tiếp trang 30)



Một gia đình dân Tây-Tạng trên cao-nguyên Phari

# Tại một xứ vô cùng bí-mật

Uông chè tàu với bơ,  
gục đầu thè lưỡi...  
tán xương người chêt  
cho diều tha quạ mò...

## BỎ LÀ MẤY TỤC LẠ CỦA XỨ TÂY-TẶNG

Nhuchóng ta đã biết, Tây-tang trước là một miền đặt phu-thuộc vào đế-quốc Trung-hoa. — Nhưng bỗn bê núi non trùng-tùng đép-diệp vây đồng và chính xứ ấy cũng ở cao hơn mặt bờn tới 4000, 5000 thước tây, người giài mới khéo-lòng thòi lợt được vay, nentó: may Tây-tang vẫn còn là mộ xứ vòi cùng bi-mật dồi với mọi dân-tộc trong hoan-cầu, và ôn là một xã rợ-mị với nhangs phong-tục thật là rợ mị, đai khái như mây tục dưới đây.

Gục đầu thè lưỡi...

Muôn rỗ lồng kính ái, nười Âu-Tây cất mủ biếc bắt tay chào nhau.

Người Trung-hoa chấp lay vái lay.

Người Tây-tang thi chấp lay vái, lay không đòn; trong khi đập dồn xuồng đất, lại phải thè lưỡi dài ra. Có thể nói thật là tờ lồng kính-phụ.

Tặng râu chiếc bắng  
lye trắng

Theo luật xã-giao Tây-tang, trong các cuộc tiếp-kiến chánh-hức và long-trọng,

chủ-nhân trước kbi mời khách ngồi uống trà, bao giờ cũng phải tặng khách một cái bắng bằng lúa trắng mời nguyên. Tiếp hàng, khách bèn lấy trong mình ra một cái bắng khác cũng mới nguyên như vậy để tặng chủ. Ý nghĩa sự trao đổi bão đó như hổ no, người ta không hiểu rõ.

Còn thiện-nam, tin nứ lên bài kiện các vị thương-tơ La-ma thi thường được các ngài ban cho những giải-lụa đỏ đậm vòi trùi tà chán-trach, coi như đao búa rất thiêng rết hau vây.

Pha trà-lau với ve... Vè muỗi Khách đến.

Chủ-nhân bày ra trên cái bàn son son trước mặt, những cái etea bằng ngoc, bằng sứ, tay có đế bằng vàng hay bạc, hoặc những cái chén toàn bạc toàn vàng chạm tròn tinh-vi cù-kinh. Thế rồi người nhà xách cái ấm tích bằng đồng đánh dai bạc hoặc bằng đất đánh dai đồng, tên rót vào chén một thứ nước gì vàng-vàng hơi bốc nghi ngút tỏa ra một hương-vị lạ lùng.

Khách nhìn thấy chén nước sền-sệ coi giống cốc kem, mà có vàng nhòm coi như vàng nõi.

Khách nghe ngõ, co ý muốn từ chối. Nhưng luật xã-giao xứ này bắt buộc khách phải uống chén nước đó. Khách nhấp môi vào chén. Một chén gi nhòn-nhòn vào môi khép, đồng thời khách thấy một vị mặn-mặn ở đầu lưỡi. Ghé góm buồn-nôn, nhưng vẫn phải cắn chén, dù biết đó không phải là creá nước trà.

Không. Đó chính là nước chè, hú che lầu nghiêm nhô ché thành bành như viên gácem lự Trung-hoa sao. Cái điều là người Tây-tang không pha chè như ta. Họ pha thêm bơ vào để tăng thang và mọi chén muỗi vào ấm chè chắc là đê làm tần... hương-vị... Cố kbi khách thấy dem ra toàu là đồ gỗ dùng lau, den nhâc hoặc sin ra vỉ ghét bám, mo den nhom-nhớp cùi tav. Nhưng theo phen lịch-sự khách vẫn phải ném mồi vào chén, ô nhâm-mát, cuộn cho trói cái chén nước ghé tóm đó.

Một bà nâm bắc ông!

Hinch như người Tây-tang không phai là những người như conig là. Họ không co những cảm-ảnh mãnh liệt. Họ không biết thê nào là đam-mê hay ghen-nóng ma gay nêu tội ác.

Ở Tây-tang, có tục da-phu, gái ngoan chăgoenburg co

# Một chút địa-dư và lịch-sử về xứ Tây-Tạng

Tây-đang là một nước-cố ngang với nước Trung-hoa.

Đời xưa, người Trung-hoa gọi nước ấy là Tam-Ngung, đời Hán gọi là đất Khương hoặc Tây-Khương, đời Đường gọi là rơ Thủ-phòn, đời Nguyên, đời Minh gọi là đất Ô-ur-quốc hay là Ô-ur-quốc, đời Thanh gọi là Tây-tang, lây nghĩa rằng đất ấy ở về phía tây nước Trung-hoa.

Vốn là một nước độc-lập, từ xưa dân Tây-tang đã có hồn cương mạnh có dù sác xâm-lăng đặt dài cả Trung-hoa, từng làm cho vua tôi nhà Hán và nhà Đường nhiều phen bối-rối.

Và ta cũng nên biết qua về nước cố đó.

Bắc giáp Tân-cương (Tâu), đông-bắc giáp Tứ-xuyên, đông và tây giáp Điện-diện, An-dô, từ Tây-tang là một miền cao-nguyên rộng và cao nhất hoàn-cầu, so với mực biển, cao hơn từ 2000 tới 8000 thước tây, xung quanh bao-bọc toàn núi cao phủ tay-tết, đường giao-thông hem-trò vò cung. Khi-hận quanh năm rét, cây cỏ trống-trọi gần như không có, đời sống rất eo-hep khó khăn, nên trên giào-nguyên bát ngát thẳng cánh cỏ bay, rộng tới 2.000 000 (2 triệu) cây số vuông đó, chỉ ven vịnh có chừng giá 2 triệu con người, tinh trung binh mỗi cây số vuông chỉ có hơn mươi người ở (chả bù với miền Trung-châu Bắc-kỳ ta, mật độ mỗi cây số vuông có chỗ tối hơn 300 người ồ).

Chẳng những là miền cao-nguyên rộng nhất, cao nhất hoàn-cầu, Tây-tang lại là miền núi non trung-diệp hiểm yếu đỗ xô nhau thê-giới. Một bên là dãy Himalaya phân界 với An-dô và một bên là dãy núi Côn-luan phân界 với Trung-hoa — hai dãy núi cao nhất hoàn-cầu — đều xứng-xứng đứng thành với nhau một bức vạn lý trường thành thiên-tiếp vây.

Người ta có thể theo dia-thiên nhiên của Tây-tang ra làm ba miền khác nhau:

I) Miền Bắc-Tạng hay là miền hồ.

Miền này gồm những cao-nguyên rất cao, chia cách nhau bởi những dãy núi hiểm-tuấn, khí-hậu hanh-hao hết sức. Các giòng nước không thể vách lấp một con đường đi ra tới biển, dành gấp chỗ trũng thi đệm lại thành những khu hồ; nước trong như nước giếng khơi, nhưng vỉ mặn như vỉ nước biển. Thời tiết quanh năm iết meot khổ chịu vỏn-cung.

2) Miền Nam-Tạng hay là miền sông Tại miền này các thung-lũng đã dần dần lan rộng hơn các núi non. Sông ngòi đã có thê chảy ra biển cả. Người, vật, cây, cỏ đã sống dễ chịu hơn. Tuy nhiên cây cối trông yểu vắn leo lèm lâm.

3) Miền Đông-Tạng ở về phía đông thành Lhassa, xưa kia nay ngoài không ai biết đến. (Mãi đến năm 1890 mới có người mạo hiềm qua) miền này là miền sơn cung thủy ẩn, từ phia-vách đá trắng sỏi nhẵn tuột bao vây, đường giao-thông là những đèo mây hắt giờ cao tít ngàn trùng, người ngoài tưởng như là một miền không có ai ở vây.

(Xem tiếp trang 30)



Một gia đình dân Tây-Tạng trên cao-nguyên Phari

# Tại một xứ vô cùng bí-mật

Uống chè tàu với bơ,  
gục đầu thè lưỡi...  
tán xương người chết  
cho diều tha quạ mò...

## BỎ LÀ MẤY TỤC LẠ CỦA XỨ TÂY-TẶNG

Nhuchóng ta đã biết, Tây-tang trước là một miền đặt phu-thuộc vào đế-quốc Trung-hoa. Nhưng bỗn bê núi non trùng-trùng điệp-trùng vây đong và chính xứ ấy cũng ở cao hơn mặt bờn tới 4000, 5000 thước tây, ngọt gió mới khô hót thèi lát được vao, nén-tó; may Tây-tang vẫn còn là một xứ vò cung bí-mật dồn với mọi dân-tộc trong hoan-cầu, và ôn là một xứ rợ-nợ với những phong-tục thật là rợ-mợ, đại khái như mấy tục dưới đây.

Gục đầu thè lưỡi...

Muốn rõ lòng kính-ái, người Âu-Tây cất mủ hec bắt tay chào nhau.

Người Trung-hoa chấp lay vái lạy.

Người Tây-tang thi chấp tay vái, lay không đỗ; trong khi đập dồn xuồng đỗ, lại phải đập lưỡi dài ra. Có thể mới thật là tò lòng kính-phục.

Tặng nhau chiếc bangle lụa trắng

Theo luật xã-giao Tây-tang, trong các cuộc tiếp-kiến chánh-hức và long-trọng,

Khách nhìn thấy cao nước sền-sền coi giống cốc kem, mà có vắng nhau coi như vắng nõ.

Khách nghe ngõ, co ý muốn từ chối. Nutzung luật xã-giao xứ này bắt buộc khách phải uống chén nước đó. Khách nhấp môi-vào chén. Một chén gi nhún-hòn cắn vào môi khách, đồng thời khách thay đổi vị mâm-pán ở đầu lưỡi. Ghé góm buồn-nôn, nhưng vẫn phải cắn chén, dù biết đó không phải là crén nước ira.

Không. Đó chính là nước chén, hú che lầu nghiêm nhô ché thành bách như viên gácem tui Trung-hoa sao. Cố điều là người Tây-tang không pha chén như ta. Họ pha thêm bo-vang để hàng thằng và mọi chát muối vào ấm chén chắc là đê làm tăng... hương-vị. Có khi khách thấy dem ra toàn là đồ gỗ dùng lau, den nhánh hoặc sín ra vỉ ghét bám, mò den nhom-anhор cùi tav. Nutzung theo phén lịch-sử khách vẫn phải nhấp môi vào chén, cõ nhấm mắt, cuối cho trời cái chén nước ghê tởm đó.

Một bà nǎm bê bông!

Hình như người Tây-tang không phải là những người như chúng ta. Họ không có những cảm-kinh mãnh liệt. Họ không biết thè náo la đam-mê, thè náo là ghen-tuong, không bao giờ vi dam-mê hay ghen-nóng ma gay nén tội ác.

Ở Tây-tang, có tục da-phu, gai ngoan chảo gõ bùng co

thề mà lại phải đồng-thời lấy  
năm bảy chồng. Thề mà trong  
gia-dinh vẫn được êm-thầm.

Một thiếu-nữ ngay ngày  
hôm-vu-quí, chẳng những  
phải lấy chồng, mà lại phải  
lấy luôn hết thảy anh em  
của chồng, nếu người chồng  
còn anh em. Hoặc không-thì  
hết chồng đã dám xa vắng trong  
đêm ba tháng, là người vợ  
lại dì lấy chồng khác. Khi  
chồng cũ trở về, nàng vẫn  
làm vợ cả hai người. Ma lân  
cứ rủ nào cũng ăn uống linh-  
nhind nói say cả hai họ.

Một thiếu-nữ không chồng  
mà chửa, là trai-vợ tranh  
nhau đến hỏi làm vợ. A cũng  
muốn được nàng làm vợ, vì  
tìn rằng nàng không phải là  
người dàn bà biếng con. Ma  
con thi bộ qui hóa nhất.

Bà Lafagie kể chuyện  
rằng bà đã có dịp vào một  
nhà vào hụt-phú-lục ở Tây-  
tạng. Trong sân có dùngsa,  
bò, cừu, gà. Trên thang lén  
nhà sành, bà thấy trong một  
căn nhà tối lâm ám khói,  
sự nực mũi phân bò khói,—  
vì ở Tây-tạng người ta không  
có cối đun, đun cún phân bò  
phơi khói.

Bà thấy bà chủ trang-diện  
toàn vàng và ngọc-rất lộng-lẫy,  
đang ngồi lam-món ăn  
cánh bắp lò.

Ở cạnh đó, có đèn bốn  
đèn.., chông ngồi thong-dong  
như iếp hàng trước những  
cái bàn nhỏ hép, binh-lô-hô  
cùn uống coi ngon lành và  
vui vẻ vồ cùng.

Bốn ông chồng già cỏ, trẻ cỏ,  
nhỡ cỏ, mõng người mõi vể, co  
chẳng khác gì bốn đứa rẽ  
ngon ngoan đợi mẹ cho ăn.  
Vốn là họa-si, bà Lafagie  
có vẽ bức tranh gia-dinh,núi  
đè chim chóc xá  
xuống ăn dần.

ở giang-son Hoạt-Pbat. Thật  
là một bức tranh gia-dinh  
người đời vô cùng.

Tán-xương người chết làm  
báu, thì cất vứt cho chim  
Cũng như ở Ấn-dô, ở Tây-  
tạng, mỗi khi có ông già bà  
cả lich di, là người ta đem  
chết chì thiêu-hỏa, lấy-hair  
cốt-dung vào hộp (tiết) để  
trong các tháp.

Nhưng ở miền thành  
Gyantsé, là miền núi non  
có tuyết phủ quanh năm, cây  
cối không có, không lấy gì  
lắm cùi để thiêu xác người  
chết, người ta phải nghĩ ra  
cách khác.

Tại Gyantsé, người chết  
đều được đưa lên đỉnh một  
trái núi ở sau dồn binh,  
trong một miennie  
khô - khan,  
cằn-cặn, tro-tiội,  
tiêu - diệu,  
rất hợp với cảnh  
người chết.  
Tại đây, người  
ta không chôn  
xác-chết, nhưng  
đem xác chết xá  
ra làm những  
mảnh nhỏ, róc  
láy xương, đem  
một ít tan nhão  
thanh bộ, nháo  
lán voi đất và  
những hạt lúa  
miền, nặn thành  
những kim-tu-  
tháp nhỏ cao độ  
vài phân-tay.  
Những thứ binh  
đèm vê, biếu  
anh em bà con  
trong họ, mỗi  
người-một-chiếc,  
còn tuột-hì đem  
giải-lên-dinh,núi  
đè chim chóc xá  
xuống ăn dần.

Trong khi xâ-thịt, róc  
xương, tân-xương nân  
«bánh», thì những đùa đèn  
bơ lò-mờ cháy, những nón  
hương tảo khói, ngồi - ngủ,  
vai ông thầy tu (lama) mũ  
vàng chôm nhợt hoắt-như  
cái sừng bò, áo dỏ lung-thùng,  
tụng kính gõ vào cái  
mõ làm bằng hãi-mánchez  
người ghép liền nhan. Các  
su-cầu cho người chết siêu-  
sinh tịnh-dô.

Có khi đang làm lě, thì dân  
chim dã xâ-xuống tranh mồi,  
hình như đó là nơi chúng đã  
kiếm ăn quen-le. Thành ra  
có khi lě, tất, thì món thịt  
người phơi trên mõm đá  
cũng hết chí còn dinh-mít  
vai ệt máu sám đen...

#### TÙ-LUYỆN



Một hỏa-thượng Tây-tạng

# PHẬT SỐNG

vua của mây triêu  
người, sông đời  
đời không chết



Một hỏa-thượng đản Dong-Se, thời sảo  
lâm-Bóng-xuong ống chân người chết

#### Vua của mây triêu người

Trên đất Tây-tạng đã mây trăm năm nay  
vẫn có một vị Phật-sống được kiết-dần  
Tây-tạng, Mông-cổ và Mão-châu thứ-kinh.  
Ngài ở tỉnh Lhassa, một noi phồn-hoa mà  
hàng năm có muôn vạn người sùng-bái: dạo  
Phật đền chiêm-ngưỡng ngài. Sự tôn-sùng  
đức Phật-sống mạnh vò-kè, người ta  
có thè nói được rằng Phật-sống là vua của  
mây triêu đất Tây-tạng.

Vì lòng tin-ngưỡng không bờ-bến đó, nên  
Phật-sống có môt-sức-mạnh không ngờ.

Đức Phật-sống ở trong một ngôi chùa  
giản-dị, quanh ngai có đèn ngót 1 vạn vị đao-  
sĩ, sự ống luồn luồn chúc-lì khi ngài ra  
ngoài, thường chỉ ở trong một gian buồng  
nhỏ dè đem ngay kinh, cầu xin đức  
Phật-đè súp giúp cho muôn vạn sinh-hồn của  
cõi Phaga-tri, Người mà qua Phật-tự Đào  
cát-di chỗ khai:

#### CÁC ĐIỀU KIỂM ĐÈ LAM PHẬT SỐNG

phương trời lân-lỏi tới Lhassa cũng chẳng  
mấy khi được bấy mặt ngài nung-curg  
đo-đo-ng-huồng phép mầu của ngài ban cho  
thiên-hai. Đức Phật-sống ngồi trong buồng  
niêm-kính, tay ngài cầm mõi đầu chiếc  
dây đỗ bện bằng lông lạc-dà và bồm ngựa.  
Chiếc dây thắt dài vì nó chạy từ buồng ngài,  
qua sà-rồi rồi vượt qua bức-tường mà ra  
ngoài đường cái quan. Ở đó đã có hàng var  
người chờ đợi. Muôn huồng phuộc-lành, kề  
mô-do phái-pái nằm yay vào đầu dây đỗ, như  
vây sự phúc-đức sẽ từ tay Phật-sống mà  
chạy vào tay kề-mô-dạo. Hàng vạn người  
tranh nhau cầm đầu dây này, mỗi người phải  
cứng-nhà chừa-một số tiền và sẽ nhận được  
một đao-bùa đỗ đè được nhận rằng đã được  
Phật-sống ban phuộc-lành cho mình rõ.

Tu-bổn phương trời trán vạn kẽ hoa- ү  
thảo đêm-dêm, hoặc gửi đến những lè-vại quý  
hầu dè dảng đức Phật-sống. Người ta thấy ở  
nhà riêng của dù: Phật-sống ở Lhassa những  
vật rất-ký-di: một vĩ vò quan Ngà dằng-đúc  
Phật-hai cổ súng-trái-phá, có kè-lai dâng-gái  
mây chiếc ô-tô «li-mu-din» dát tiên, kè-khắc  
kinh-biểu nào mây hát, mây lè-lè-phòn, các  
viên ngọc-qui, các nước hoa thơm nguyễn-chát,  
những bức vẽ của các hòn-nồiданh.  
Còn nữa: nay các giống chim la, các con voi  
lớn, các con gấu dữ bắt tại núi Himalaya cao  
nhất thế-giới, hoặc là khỉ, vượn, rắn, rết, vẹt  
từ Ấn-dô đem sang nhưng lè-vại nào cũng  
còn được Đức Phật-sống nhìn qua mọi lát-ri  
cát-di chỗ khai:



Trong một ngôi đền xứ Tây-Tạng, nhân ngày hời, những hòa-hương :đeo mặt - na tròng như một cảnh hội-hop của quý - sú dưới Âm - ly

### Một kho tàng ít có

Kho-tàng của đức Phà - sōng có báu-tang của quý mà không mót vì vua chúa nào hay một viên báu-làng nào có. Đây là những miếng vàng mỏ nguyên chất từ Ấn-độ đem sang, các lông - rây, cáo từ Sérérie gửi tới, những nhung lượn o lông quý giá và ngắn trên cao-nuyễn Pamir đưa la. Nhìn sám ở Đồng-nga, long-não, bồ-phách cỏ - miếng rặng tơ elysie cát - từ ở Bắc-bắc, trầm hương cỏ ngàn năm ở giữa rừng xù Tây-tang lấy xuống, ngọc-ngth, chán-béo cỏ Án-đô - cái xứ có riêng là cỏ ngọc đẹp nhất thế giới, dō ngà, rạm khắc ở Bả - kinh đun sang.

Thật là kỳ lạ và quý báu dầu có trâm triết cũng không mua được: dù các thứ da cito trắng, đen, xanh, các bộp - dồi - mồi chạm trổ kỹ - càng khéo-léo quá đỗi ở trong dung những tấm vải ngù sấp đep cõe kỵ, nhẹ và mỏng đến nỗi dài và rộng hàng chục thước mà gấp lại chỉ bằng một bàn tay, những viên kim-cương to chưa mai iữa.

Trong một-phòng riêng có bày những tượng Phật bằng ngọc, bằng ngà, báu - g - vàng, bằng lục, bằng san-hôn, bồ-phách, bằng sà-cù, lông só - râm-huong, gỗ mun và dù các thứ gỗ quý. Ở trong bụng mỗi ngôi Phật lại có một viên ngọc hay kim-cương rất quý.

Người ta thường gọi ni ưng viên ngọc đó là ruột của Thần, Phật.

Hồi cõi thờ, Thành-cát-ur-hân đem quan vào Tây-tang, và năm 1900 khi quân Đồng-Minh vào bức-hiệp vua Thanh ở Bắc-kinh thi

những đoàn quân này chỉ lo phá các ngôi tuong để lấy ngọc & trong ruột và vi vây không bết bao nhiêu tượng cõi bị phá vỡ rái nồng.

Nhưng vài quý-giá không ở ngực, ngà, chán-béo mà ở một pho sách từ bao nhiêu thế kỷ đồn lai. Ở đây có đủ các sách cõi, cõi đồn nỗi, có nhiều quyền đã thành hui vị lâu năm qua, hàng trăm ông sư ngày đêm chỉ có việc dán lai sách trong khi hàng trăm ông sư khác học rộng hơn ngày đêm khảo-cứu các sinh - số đẽ biếu thêm thâm - ý của đời, của đạo và những lẽ của huyền - bí của sự Sinh và Tử.

Có một buồng riêng chuyên để các sách cõi quý trọng kho sách cõi quý ấy. Ấy là những sách dạy về Thần, Thành Tiêu, Phà, những phép hàn-thông la và cách lén giội, xưởng bẽ, trường sinh bất lão của các vị Tiên, Phật muôn đời đài lại. Buồng này chỉ có riêng đức Phà - sōng và một vị đệ nhất đỗ - đệ của ngài được vào. Thìa khóa thi đẽ vào một chiếc hòm riêng với các án-triển của đức Phà - sōng và chiếc vòng ngọc đeo tay của đức Thành-cát-ur-hân đẽ lại tự xưa còn giữ tới giờ.

### Một ty cảnh - sát rất đáng sợ

Các đạo-sĩ và sú ông thường chia ra làm ba loại:

a) Loại đầu gồm có các sú-ông - kháo-cứu các lê huyền-bí trong kho sách của đức Phà - sōng. Nhiều người rất gờ Tú-Vi, tượng số

(Xem tiếp trang 17)

# CÁC SƯ LAMA TÂY-TANG

## TU HÀNH NHƯ THẾ NÀO ?

Có lẽ không đâu nhiều phà su bắng xứ Tây-tang, kè cõi nước Ấn-độ là quê hương của Phật tổ Thich-ca Mâu-ni. Thị ta cứ tưởng - trọng một cảnh sơn-môn rộng lớn bằng cả một trai núi lớn, trong cao chót vót bao quanh dài hàng chục cây số giấu bên trong hòn trám nóc nhà nhùn đùn chùng chát lên nhau, dung được 1000 hay 2000 thày tu, thiền bắng cõi kinh thànph. Mái đùa chí là đại sơn-môn thành Gantsé, một sơn-môn đứng vào bực thứ ba, thứ tư ở Tây-tang.

Muốn đi tu, muốn làm lama, người ta phải đi tu ngay từ thuở nhỏ.

Nghĩa là từ năm lên sáu tuổi. Vì các sơn-môn chỉ thu nạp những chú tiểu từ tuổi ấy trở lên.

Theo giới xong, chú tiểu được ăn bón giống như các sư lama đang tuinh tuinh: áo dài đõ, ngoài mặc thêm cái áo cánh bồng len dây mầu vàng, đầu đội cái mũ bồm chép nón chôm nhọn hoặt bồng len mầu vàng, cao từ 40 tới 45 phân tây, trên bê dưới tò phinh ra coi mỗi người như một cái kim-tu-tháp Ngoài việc học chử nghĩa kinh sách, và làm lụng hẫu hạ trong chùa như pha chè với bơ, rót bơ vào đĩa đèn thơ, đối hương thấp đèn,

Đều đõ trường cõng không đằng hòng lém la.

Tại một xứ, mà cuộc sinh sống hết sức khó khăn, cái ý muốn lánh đõ, thoát tục tã là cái ý muối chung của số đông. Vả cháng, ở một nước mà ông Phật sống nắm chính quyền, ở một nước mà duy có ông Phật là được tôn thờ, thì địa vị tang lít, khôi phái nói, người ta cũng biết tất là quan - trọng chẳng kém địa - vị các nhà khoa học tại một nước mà chính quyền ở trong tay ông Kha nhà Nho.



Hai ông... một bà

sáng náo sú và tiêu cũng phải đồng thanh tụng kinh một khoa. Họ quý gõi thành từng hàng từng dãy dẽn nhau, trên nhang lâm đệm có giài thảm lén trên, trong những căn phòng rộng có cột son son, ánh sáng lờ mờ, hương về chính điện, thế những tượng Phật bằng đất tò mầu sặc-sỡ dưới ánh sáng huyền ảo những đền tháp bồng-bóng vàng sọc.

Hạng nào sắp hàng với hang này, trê già-phân biệt nhau. Theo mộ hiêu lệnh bồng-cõng, bồng tay và hay kẽn, họ đồng

Chưa kể tinh Lhassa là linh Phật, địa - vi cũng như thành-thất Vatican cõi Gáo-hoàng bén La mă, là một thành-phố lớn trong có 3000 4000 người hoặt bồng len mầu vàng, cao từ 40 tới 45 phân tây, trên bê dưới tò phinh ra coi mỗi người như một cái kim-tu-tháp Ngoài việc học chử nghĩa kinh sách, và làm lụng hẫu hạ trong chùa như pha chè với bơ, rót bơ vào đĩa đèn thơ, đối hương thấp đèn, non bồng gõ ra để họ rót nước chè pha với bơ vào rồi ngóng đọc và uống nước nháp gõng Chỗ này ngừng nhưng chỗ kia tiếng tụng kinh vẫn kế tiếp vaeng lèo, thành-thất không lúc nào ngõi đọc tuy nhiên người ngõng lại uống chè

Ước trong hơn giờ đồng hồ thi tài kinh Cảnh cứa không lồ mồ ra, lớp sóng người dồn dập và từ phía rong ra ngoài sân rộng, rồi tản-mat, dần dần về các ngả ngang đọc trong sơn-môn, rộng và nhiều nhà như một khu thành-phố



Trong một ngôi đền xứ Tây-Tạng, nhân ngày hội, những hòa-thượng  
đeo mặt - na tráng như một cách hối-hợp của quý-sứ dưới Ám-ly.

### Một kho tàng ít cõ

hàng của đức Phật-sông có bừng của  
mà không mót vỉ, vua chúa nào hay một  
bảo-lang nào có. Đây là những miếng  
g mõ nguyên chất từ Ấn-độ đem sang,

lòng cây, cành từ Sibérie gửi tới,  
nhưng hươn o lòn quý giá và ngắn  
cao-nguen Pamj dus la. Nhân sâm ở  
ng-nga, long-não, hồ phách co - miếng rỗng  
chục cùn - từ ở Bắc-bắc, Iran, trong  
năm ở giữa rừng xú Tây-Tạng lấy  
ng, ngoc-ngô, chân-bép của Ấn-độ - cái  
têng là ch ngọc đẹp nhất thế giới, đồ  
cúng khéo ở Bác-kinh đưa sang.

hát là kỳ lạ và quý báu, dẫu có trăm  
cũng không mua được: dù các thứ da  
trắng, deer, xanb, các hộp đồi-môi chạm  
ky-cango khéo-léo quả đổi ở trong dung  
rỗng vài ngũ sấp đẹp-cực kỵ, nhẹ và  
ng đến nỗi dài và rộng hàng chục thước  
cấp lại chỉ bằng một bàn tay, những viên  
cường to chưa mài cũn,

rong một phòng riêng có bày những  
ng Phật-bằng ngọc, bằng ngà, bằng vàng,  
g bạc, bằng sún-hò, hồ-phách, bằng sà-  
lăng sô râm-huong, gỗ mun và đủ các  
gỗ quý. Ở trong bụng mỗi ngôi Phật lại  
nội viễn, ngoc bay kim-cương rất quý.  
tùi thường gọi nững viên ngọc đó là  
của Thần, Phật.

đi cõ thờ, Thành-cát-lư-hán đem quân vào  
vung, và năm 1900 khi quân Đông-Minh  
bức-hiệp vua Thanh ở Bắc-kinh thi

những đoàn quân này chỉ lo phá các ngôi  
tương để lấy ngọc ở trong ruột và vì vậy  
không bết bao nhiêu tượng cõ bị phá vỡ  
rất nồng.

Nhưng vật quý-giá không ở ngọc, ngà,  
chân-háu mà ở một pho sách từ bao nhiêu  
thick kẽm dồn lại. Ở đây có đủ các sách cõ, cõ  
đến nỗi có nhiều quyền đã thành bụi vì lâu  
năm qua, hàng trăm ông sư ngày đêm chỉ có  
việc dồn lại sách trong khi hàng trăm ông sư  
khác học rộng hơn ngày đêm khảo-cứu các  
sách do để hiểu thêm thâm-ý của đời, của  
đạo và những lẽ của huyền-bý của sự Sinh  
va Tử.

Có một buồng riêng chuyên để các  
sách cõ quý trong kho sách cõ quý ấy.  
Ấ là những sách dạy về Thần, Thành Tiên,  
Phật, những phép hàn-thông lợ và cách lèn  
giới, xưởng bέ, trường sinh bát-lão của các  
vị Tiên, Phật muôn đời để lại. Buồng này chỉ  
có riêng đức Phật-sông và một vị đê nhái đỗ  
đe của ngài được vào. Thìa khóa thì đê vào  
một chiếc hòn riêng với các an-triển của  
đức Phật-sông và chiếc vòng ngọc deo tay  
của đức Thành-cát-lư-hán để lại lụ xua còn  
giữ tới giờ.

### Một ty cảnh - sát rất đáng sợ

Các đạo-sĩ và sư-ông thường chia ra làm  
hai loại:

a) Loại đầu gồm có các sư-ông khéo-cùn  
các lê huyền-bí trong kho sách của đức Phật-  
sông. Nhiều người rất gờ. Tứ-Vi, tượng số  
(Xem tiếp trang 17)

## CÁC SƯ LAMA TÂY-TẶNG TU HÀNH NHƯ THẾ NÀO?

Có lẽ không đâu nhiều nhà  
sư bằng xứ Tây-Tạng, kè cả  
nước Ấn-độ là quê hương của  
Phật-tô Thich-ca Mâu-ni. Thị ta  
cứ tưởng-tượng một cảnh sơn-  
môn rộng lớn bằng cả một trái  
núi lớn, trường cao chót vót  
bao quanh dài hàng chục cây  
số, giấu bên trong hàng trăm  
nóc nhà nhè từng chêng chát  
lên nhau, đang được tới 1000  
hay 2000 thầy tu, thát bằng cả  
một khu thành phố. Mô đô chỉ là  
đại sơn-môn thành Grantsé,  
một sơn-môn đứng vào bực  
thứ ba, thứ tư ở Tây-Tạng.

Chưa kể tỉnh Lhasa là tỉnh  
Phật-di-va cũng như thành  
thất Vatican của Giáo-hoàng  
bên La mã, là một thành phố  
lớn có 3000 - 4000 người  
tất là sư-mô đê từ trung  
thàn cùa Hoa-Phật. Tại một  
xứ vén-ven có vòi bá triều  
người mà cảnh chùa nào cũng  
có từ 50 tới mấy ngàn nhà sư,  
thì người ta phải nói rõ rằng  
nước đó chính là nước Phật, hay  
đúng hơn nước cõa của chúng.

Đến đó tuồng, cũng  
không đáng lấy làm lạ.

Tại một xứ, mà cuộc  
sinh sống hết sức khó  
khan, cái ý muốn lành  
dở, thoát tu là cái ý  
muốn chung của số đông.  
Và chàng, ở một nước  
mà ông Phật sống năm  
chinh quyền, ở một nước  
mà duy có ông Phật là  
được tôn thờ, thị đai-  
vị tăng lứ, khói phái nỗi,  
người ta cũng biết lát là  
quán - ương, chẳng kém  
đai-vi các nhà khoa hoan  
tại một nước mà chính  
quyền & trong tay một  
ông Vua nhà Nho.

Như vậy, nếu người Tây-  
Tạng mõ-dạo Phật, thỉnh di tu,  
thì cũng là theo lê ty-nhén,  
chứ vát đá phả là tự co tám  
hòn siêng-việt hay thử một lý  
trưởng cao-thượng hơn chúng  
ta.

Muốn di tu, muốn làm lama,  
người ta phải di tu ngay từ  
thuở nhỏ.

Nghĩa là từ năm lên sáu tuổi.

Vì các sơn-môn chỉ thu nạp  
những chủ-tiều từ tuối ấy trở  
lên.

Thứ giời xong, chủ-tiều được  
ăn bón giống như các sư lama  
đứng tuối: áo dài đõ, ngoài  
mặc thêm cái áo cánh bằng len  
dày màu vàng, đầu đội cái mũ  
hiến chóp nón chõm nhọn  
hoặc bằng len màu vàng, cao  
từ 40 tới 45 phân-tay, trên bέ  
dưới to phình ra coi mỗi  
người mà cảnh chùa nào cũng

có từ 50 tới mấy ngàn nhà sư,

thì người ta phải nói rõ rằng

nước đó chính là nước Phật, hay

đúng hơn nước cõa của chúng

đến thờ, đối hương thấp đèn,

chè pha với bơ vào rồi  
ngừng đọc và uống nước

nhập gong. Chỗ này

ngừng nhưng chỗ kia

tiếng tụng kinh vẫn kế

tiếp vang lên, thành ra

không lúc nào nghỉ đọc

tuy nhiên người nghe

lại uống ché.

Ước trong hơn giờ

đóng hò thi tan kinh



Hai ông... một bà

Cảnh cõa không lồ mở

ra, lớp sóng người dồn

dập và từ phía rồng ra

ngoài sân rộng, rồi tản

mặt dần dần về các ngã

ngang đọc trong sơn

mộng, rộng và nhiều nhà

như một khu thành phố

Cũng có khi họ rủ nhau cung leo, trèo xuống núi xem một người Âu đến thăm, nhưng đến giờ an uống, thi một hồi tết và, hay một hồi công nỗi lên à họ ú té chạy lên sơn mòn.

Qui-cù coi rất nghiêm

Các sư Lama không bắt buộc phải ăn trường-trại. Ở đây rau cỏ hiếm, ăn chạy thi lấy gì mà ăn? Nên các sư chỉ kiêng thịt mỗi tháng ba ngày và trong suốt tháng đầu năm tức là tháng giêng lịch Tân (người Tây-tạng cũng ăn tất Nguyên-dan như người Tàu và theo lịch Tân).

chủ tiêu sau phải trải qua một thế-kỷ học đạo tại tinh Phật Lhassa, hoặc tại các sơn-mòn lớn ở Tachiloumpo, ở Led hay Gyotsé.

Lhassa là một thành phố lớn rộng lầm thuộc quyền thống-tại của hoạt phật Đat-lai Lama, nhưng dân số chỉ có độ 30.000 người thôi. Thiên nam tìn nùi tháp phuông mỗi ngày một kéo tới đóng thêm, lắp nắp trên đường như mây trời, thành ra số đồ tàng dồn lên tới gấp ba gấp tư thành Lhassa lồng, núi non trùng-diệp cao ngất bao quanh, thành một cái thành trì thiên-hiem. Trên

thầy nhều vì thượng-loa Lama quâ xứng đáng với bốn chư đồ.

Nhiều vị Lama không những là người Phật-học uyên-thâm, mà lại còn là nhà văn-hào, thi hào hay nghệ-sĩ trác-tuyệt.

Nghệ-sĩ đây là những người có tài vẽ tranh chư Phật, là những bức tranh phái hoa dung kiết tả trong kinh sách đã đánh, lại phái là những bức tranh linh-thiêng huyền-diệu, chờ, đạo cao đặc trong cửa người vẽ tranh. Thưởng họ là những người tuối cao tác lớn, nói tiếng đặc đáo trong thiền-môn. Nghệ-sĩ đây lại là những

bên pháp-thuật, trên đỉnh các núi pon còn có nhiều nhà tu kín danh rieng cho các nhà sư giàn gân đặc đạo.

Chúng ta hãy thăm qua mấy nơi tu kín tại tuyet son miền linh Gyanisé.

Bóng dưới chân núi, xa xa, người mắt lén người đã thấy trên sườn núi tráng xá phẳng lì như gương, cao chót vót, viết những chữ đen, mỗi chữ cao bằng bao nhiêu thước tây, có lẽ là những đại tự lớn nhất thế giới. Đó là sau chữ «Úm ma ne bát me hông» của nhà Phật viết bằng chữ Tây-tạng. Câu chủ lực ý đó viết là liệt trên mấy mặt núi tuyet, gay thành một cái kiem lục tuyet-trung mạnh mẽ sáu xá vò cung. Chỉ nhìn những chữ khổng lồ đó, người ta đã linh cảm một sự gì huyền-bí ở trên núi tuyet rồi.

Leo dèo, leo dèo, hết chữ chí này đến chữ chí khác, người ta lên tới sườn núi.

Những lỗ đục vào vách núi săn hoành như những cái hang, xây tường bên ngoài, niêm phong cửa thận, duy có một cái cửa sổ nhỏ khóa trái bên ngoài. Những hang hốc kia do chính là những nhà tu kín vậy. Trong hang đùi đó, có một nhà sư quý tung niệm tham thuyễn suốt ngày suốt tháng, không được ngồi, được nằm — vì làm gì đùi chỗ? — chỉ ngủ gá ngũ gật mỗi đêm đỡ vài giờ, và an uống cực kỳ thanh đạm chỉ đùi đê cấm hôi.

Cứ bốn ngày một lần, một nhà tu theo lệnh trên đem hộp và nước đùi cung cho các vị chán lu trong hang tối.

Đến trước mỗi cửa sổ, hắn gõ mấy tiếng, làm hiệu rồi mở một lỗ nhỏ ra để vào thành cửa bên trong một bao bột nhỏ và một bình nước lá. Người ở trong chẳng nói chẳng rằng, từ từ giờ ban tay gác như ống sậy đơn bần như ma, cất lấy nước và bột.

Người ở ngoài lại đóng lỗ cửa sổ và rồi gõ sangがら khác. Chẳng thấy ai trả lời. Lát sau cái màn cửa đèn rung rung, rồi một bàn tay bí-mật với ra lá luong thay rờ lại biến vào chỗ tôi tám, như chết dưới cái mồ sầu, khi người vẫn sống.

Những vị tu hành trong hang núi đó, đều là những nhà sư đeo cao đực trọng, sấp ngó chinh-giác, ngày đêm linh-toa dưới gốc Bồ-đề suy tim lê đao.

Có người nhất định tu luyện như vậy suốt đời, đến lúc người mang luong thực túi, gõ cửa chẳng thấy ai ra, bốn hôm sau từ thay đổi và nước vẫn y nguyên không suy chayen.

Bấy giờ các bực thương tọa ở sơn-mòn gần đó được tin mời tới nơi, mở khóa ra, trước xác chết của nhà sư ra rồi làm lễ hỏa thiêu rái là trọng-thề. Hài cốt của vị ấy sẽ được đưa vào bảo hạp để vào bảo tháp, và từ đây trở đi, vị ấy được coi là đã thành Phật.

## Có tiếng nhất Nam-kỳ

Món ăn có tiếng khắp ba kỷ: nem, bánh hỏi Thủ-đéc, bánh phồng tôm. Chỗ ăn sang trọng lịch sự, mát mẻ.

## BẾ QUÁN-CỘNG

gác đường Amiral Krantz và  
Lacotte Saigon

NHÀ SÁCH

## NG.KHÁNH ĐẠM

12 Sabourain - Saigon

## Nhân đồng sách

bằng gốm và da dù  
màu. Đẹp, trang nhã

Có vị phát nguyên tĩnh tu như vậy trong 20 năm, 30 năm. Cũng có vị chí phát nguyên tĩnh tu trong 10 năm trời thôi. Ai chết thi thành Phật. Ai sống thi khi hoán nguyện, sẽ được cất lên ngồi thay-tọa đứng đầu một cảnh chùa, một sơn-mòn.

Hết, thấy các vị sư tử, giáo chủ các sơn-mòn trong nước đến là những vị sư da tinh tọa tham-thuyên như vậy ra là từ 5 năm đến 20 năm trời. Họ đã đắc đạo rồi, nên được nhân dân và tim-dỗ hết sức sùng bái. Núi tuyet dùng làm jai, nói linh-tọa của các ngài được coi là linh-sơn, tức là núi non của Phật, nên người ta mới khắc những chữ «Úm ma ne bát me hông» của Phật ở bốn xung quanh.

Ta nên nhớ rằng trước khi tới tuyet son huyet cu tinh loja, các vị đã trải qua một thời kỳ tập-sư trong các mật-phòng nhỏ trong chùa, trên trần treo lủng-lẳng những giống vật lợt da nồi trầu, trên bàn đê là lát lỗng-xuong người, cái thi đong lát sáo, thiến khi trời và ánh sáng, cửa phòng khóa trái bên ngoài bừa bừa có người mò ra đưa thức ăn uống vào rồi khóa lại ..

Coi đó, nhà sư Tây-tạng mà chúng ngồi thiêng tos, được đong dầu một sơn-mòn đông từ 50 tới hàng ngàn nhà chảng phai đế dang gi, mà-thật là khô công tu luyện chảy ng'y lâm lâm mồi đượ. Va bắt đầu từ bấy giờ vị Tổ sơn-mòn đế riêng một căn linh-phong cao tột trên hết các tùng lùi trong chùa, lấy nghĩa đó là nơi gần trời nhất, gần cõi cye-lạc nhất.

An cũng là đê bù vào nồng, nắm dài, dằng dẳng tham-thuyen lanh-tot trong nơi hang tối u-ám, lạnh-léo tiêu-diệu như cái mả.

VĂN-LANG



Quang cảnh thành-phố Phat Gyantsé, bao-bọc bởi những bức tường quét vôi đùi chòi

Tục ăn chay tuy không bắt buộc, song những người làm nghề đùi-tè vẫn bị thiên-hà coi là hung-hàng người nê-tap nho-nhớp không được sống lẩn tron xã hội những tin-dò của Đat-lai Lama ở tinh Phat Lhassa và đe Pantchen Rinpotchi ngay ở đại thành-thât Tachiloumpo, hai vi hoat phat và nhuoc thân bò-tát của dân Tây-tạng. Chúng phải ở riêng biệt-ra một nơi, trong những căn lều tường vách xếp toàn bằng xương cưa, xương bò, xương yak.

Người một ngày một lần, hoặc một ngày một sau, sẽ

điểm nui treo leo, xứng xứng lòi cung điện nguy nga tráng lè và đùi xò cửa đe Đat-lai Lama, gọi là điện Potala. Cái tên ý nghĩa tương đương với cái tên Vatican ở nước Ý. Điện Potala là một đầm trường cao, thành dài quét vôi đùi chòi lòi, bao bọc bao nhiêu lâu dài tráng-lè mà người ta chỉ được thấy những mái nhà thấp vàng nuốt óng ánh nhô lên. Đó là trung-tâm-diêm, nền Phat-hoà Tây-tạng. Có đến thi nhà sư Lama mới có thể tự phu là đeo cao, học rộng đượ.

Đeo cao, học rộng! Người ta

# MỘT CÁNH PHIÊN CHỢ Ở XỨ TÀY-TANG

Muốn khảo sát tình trạng sinh hoạt miề dân tộc, một địa phương tưởng không gì bằng dạo thăm cảnh trang các phiên chợ của địa phương ấy, dân tộc ấy. Ở đó bấy ra trước mắt du khách, chẳng những hàng hóa, thực phẩm, các thứ nhu cần cho đời sống vật chất của cả mèo xù, mèo miến, mà qua các thứ đồ con bầy rất có những nguyên vẹng, phong tục tưởnng, những điều kiện sinh hoạt xã-đi, và trí-thức của cả một dân-tộc.

Vậy, theo tập bút-ký của nữ họa sĩ Pháp Lafugie, chúng ta thử dạo coi qua một phiên chợ ở xứ sở của Hoà-Phật Đại Lai La-Me, tưởng cũng là một cuộc quan-sát rồi linh-hoát và có ích-lợi cho sự hiểu biết xứ ấy-Tang vậy. Trên đỉnh một trái núi là đài son mòn, một cảnh thiên rộng lớn bằng cả một thành phì, bao la khắp cả trái núi. Trên đỉnh trái núi đối diện là thành-iri là trại lính. Ở vào khoảng giữa hai trại nói là thành-phố Gvantsé, một thành phố đồng dân và buôn bán phồn-thịnh, dừng vào hực thứ ba ở xứ ấy làng.

Tại phì chinh trong thành-phố, người ta ngày ngày họp chợ sá-g náo cũng từ 7 giờ đến 10 giờ.

Tiếng mèo sáng, tiếng đoàn lợt tai, tiếng bò, bò từ các mèo xa đã lết luột nơi dưới kèo tối họa-chợ nào nhiệt vò cỏa. Nhán - dân hoặc giải lira, ngựa hoặc v' mìnch nai lung-dịu những bờ đê bằng

tre chứa chất dù thứ hàng hóa sẩn-vật. Hàng phổ nhả nào cũng một tầng nhưng có những tầng cao vót bao học.

Bên tường hàng hóa bắc ra san-sát ở ngay mặt đất. Nhiều nhất là lồng cùu, lồng cùu chua se thành-sei, lồng cùu se ròi, lồng cùu dệt thành vải len ròi, lồng cùu pha với sợi dệt thành vải, tạp hóa thì hầu hết là những đồ tạ-tu-hoa cửa Đức, những hàng giống các thứ cũ cũi, bơ-dung trong những bao-bàng da cùu, né-thay thành-banh như viên gạch, những gãy cùng-bảng da, bì-tì bảng len, hít bò yak dò-dòng dọc phu - à chúa chín dè lèn với cái bùi, cạnh những đám bùn, mây con-chó dòi sun-soe cúp đuôi chạy quanh.

Trong một lòi những bác lão ngồi co ro, im-lặng bén những đám sách vở và bàn-hỗn cũ rich.

Người qua kẽ lại, mua bán, mặc cá nào nhiệt ồn ào. Ban

đi cũng có thể tự chứa lợy và trở-nón đánh - Y là nhờ có các sách thuốc của cụ Nguyễn-an-Nhân-bằng Quốc-nghĩ có chữ Hán

1) Sách thuốc châm cứu, sđt 300  
2) Sách thuốc châm da mát 200  
3) Sách thuốc gau, truyện K.N. 300  
4) Y-học Tàng-thần (đàn thứ tu) 120  
5) Sách thuốc Nhị-hán T. H. 300  
6) Nhị-Dân : ph. Gián-tien phueng  
7) Sách thuốc đê phòng và phueng  
8) Sách thuốc hàn hèn  
9) Sách thuốc đê phòng và phueng  
10) Sách L.uân Nhị-thueng Lâng-đing

Ở xà-giòi mua thêm cước. Tho, mandat để cho nhà xuât-bẢN : NHẤT-NAM-THU-QUÂN HANOI

ông dàn bà dồn bận áo dài rộng tay như tay áo thay. Đầu ông thi đấu đội kiều mũ nón như mũ nón nón như kiều mũ của Hoàng - Đế Napoléon, tía tưa mũ chào-mao đội ngang, tóc tết thành bím ria xuông lưng quết mãi bùn nhán cùi lung áo v' ghét bụi. Đầu bà thi đấu đội kiều mũ như bình thiên có một mảnh hình tam giác rù xuông trước trán người giàn có thường dát ngọc thênh cao màu long-lanh. Trẻ con thi ở trên-trần tho-thần dạo chơi hoặc được mẹ dịu ở trên lưng, chỉ-to-hò thò ra ngoài; tắm da cùu, có dái/con mắt. Mắt mủi người nào người ấy đều den dài. Không phải là vì da họ den, mà là vì cả năm không tắm bao giờ, ghét bẩn dã che mắt cá mèn sặc da da. Lần trong đám đông, người ta thấy cá những bợn tù-nhán, đầu tóc bù-sù như bị qua đánh, ăn-bẩn rách trướp như lúi lúi xin, mặt mũi chán tay đem, dài ám tùng, ghét bẩn. Chúng di là dù tung bước, như lúm đóm dòi vi dưới mắt-chán đeo cái siêng sát, như bị gông vây. Chúng đị xin ăn, vì ở đây tù-nhán ban đêm tuy được nhà-muerte, cho chó ngủ, nhưng từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời tà chúng phải tự di tìm lầy cá nuôi miệng.

Thinh-thoảng lại có những nhà sư « lama » đều cao trọc tay trần, đeo cà-se dòi, luộn qua đám đông, điếm thêm mèu sác cho cảnh chợ.

Chỗ-chỗ một đoàn vật thô di qua. Đám đông lại xô ra, hai bên, người vật dụng chung nhau, làm chủ những bể tre chát đầy những bánh sàu tươi, đĩa bát sứ lầu, đĩa son, nồi đất, chén đồng, chén thiếc, ấm gỗ đánh, dai đồng thau, diễn nên một sự lèn-xòn vối - vang hành-dộng như trong phim chiếu bóng.

Xa-xa một cửa hàng bầy bán toàn những quần áo, khăn quàng, giày úng, mũ, mào, kiêu các quan, cái thi rách một cái chõ, cái thi Bac mâu, cái thi dài mất cả hình-dạng, coi hật là tiêu-lụy.

Ôn ào như ong vỡ lô, đám đông đó mua thứ này, bán thứ kia, nói thách giá cao, mặc cả thát rẻ, cò kè thém bớt, bỏ đi, gọi lại bập rộn trong và bá giờ đồng bờ rì ai-lai về nhà ấy, đèn khoảng 10 giờ sáng, chỗ họp chợ chí còn là một khu phố rác - ruồi vương vãi và vắng lặng như chùa bà Đanh.

HUY-HOÀNG

## THUỐC LÀO BÔNG-LINH

236, Đường Cửa Nam Hanoi  
Nhà thuốc Bông-Linh ngon !  
Gần xe薪水инг đặc :

Khói than, tom-tom, ngọt, mèt,  
Quốc-thị, ta hòi hòi !

Mặc giùm khó tính đều đắn  
công phải vẫn lòng khi đùa  
qua hàng hòn của tiêm giày

Anh-Lử

chuyên mèo làm các lát,  
giấy dép, guốc tàn-thời v.v...

Tuần giá 15, hứa đep, hợp thời gi  
phát nhanh. (Có catalogue hình ảnh,

bản bích và bản lá khắp mọi nơi.

Thứ ngứa phèa sia già, sò

Monsieur BINH-VAN-LO  
15 - Rue de Hué - HANOI

SẮP RA BỘI:



phiên theo một do nr được si-ché theo  
phuong pháp khoa học, có tính cách  
tia gác cho đe môi ứng luon  
tuoi-sang

## GUỐC MÝ NÚ

một số tên rất lịch sử và  
thay đổi giày dẹp phe nâu.

Tổng phát hành - Tamda et Cie

Cần thêm đại-lý các tỉnh

## NHỮNG THANH NIÊN THỂ THAO KHÔNG THÈ BỎ QUA NHỮNG SÁCH THỂ THAO

1. - Muôn thành lợp sít
  2. - Khô và Tep
  3. - Bóng lông
  4. - Thể thao phi-đap
  5. - Bóng bơi trong 8 giờ
  6. - Muôn luyện thể thao
  7. - Táp-cờ và lâm cao người
- Bảy cuốn sách này đều của lợp sít  
VĨNH-AN, một lợp sít mà mèo họa  
thi theo-không sít là gỉ tài nghệ

HƯƠNG-SƠN XÁT-BẢN

## CAI A - PHIẾU

Thuốc VĨ-NHẬT Khuốc. Tán-Nhân  
và 42 - giá 15 ip xoá, 2500 xi-fa

To nhỏ 1500 uống tăng ngày  
hai lần tại nhà thuốc hoặc các  
đại-lý đe các ông không cần  
tập mèu hòn một lúc, sau đó  
ông & hòn-xa, chí nhận giàn  
tho, cách Nhị-hàn giao ngắn,  
người nặng 70.00 nghiệp, nhẹ  
1500 (đe khói eai đe đang mè  
hết thuôc). Sản phuogn tuy  
cần 1500. Thuốc thuốc tuyet của  
1500 và phải trả 1/3 tiền trước.

Cao heo lao 1500 chín các bành  
lao có trọng lượng phuogn  
dung, đây là mèu mèu, giá 1500  
Bán bích và bún lá khắp mọi nơi.

Thứ ngứa phèa sia già, sò

Kem bò thán 1500 và ngứa trè  
lao là điều rất hợp-bình.

Có mèo các thuốc điều  
phát và cách bò thán nói về bệnh  
lao-bệnh không. Bò, xà lách  
nguy và các loại chà-xa-nhau.

## Hội đồng

## Hóa già

đã công nhận 4 thứ thuộc chiến  
ĐẤU LÀO của nhà Đại-đà theo giá  
đến đây :

1) CAO HO LÀO, chai 60 gr  
thuốc: 1600 ; chai 30gr thuốc  
1500 ; chai 1kg thuốc 1450.

2) NGỒI TRÙ LÀO, chai 20gr  
thuốc, chai 1kg 2450.

3) DƯƠNG PHẾ CÁO, chai  
Ngoà 80gr.

4) GIÁ-LỊ 1.TẨM 80gr: 2150.

Mua thuốc tại tổng-cục: 176,  
phố Lê-Lợi, Hanoi, do Ông Lê  
Xuân-Kết quản đốc, hoặc chi  
nh: 269 Legrandine Saigon, và  
Asia: Thành-phố, 42 phố An  
Nguyễn, Hué, Mai-Linh, Haiphong.  
Nhà thuốc già trên, và chỉ bán  
đi theo giá trên, và chỉ bán  
tại giá trên, 1 g 15. Tán 7, mè

nhà mèo cũn mèo cũn, mèo cũn  
và, mèo thuốc ngòi, mèo cũn hòn hòn  
mèo cũn mèo cũn, mèo cũn hòn hòn

BÁCH - KHOA HÀI-TU - BIỆN  
QUỐC - HỌC

đã có mèo ĐƯỜNG của cụ Phan

Chi nhánh  
Nam-Kỳ và Trung-Kỳ

Phóng-thuốc

chita-phot

(1) Bác-sĩ: Bác-sĩ 1530  
SAIGON Võ-dông 22 An-sor-Barre

MIỀU: Nam-Hồi, 147 Paul Bert  
Cao-heo lao 1500 chín các bành  
lao có trọng lượng phuogn

đung, đây là mèu mèu, giá 1500  
Bán bích và bún lá khắp mọi nơi.

Thứ ngứa phèa sia già, sò

Kem bò thán 1500 và ngứa trè  
lao là điều rất hợp-bình.

Có mèo các thuốc điều  
phát và cách bò thán nói về bệnh  
lao-bệnh không. Bò, xà lách  
nguy và các loại chà-xa-nhau.

TRIẾT LÝ CỦA MỘT NGƯỜI  
CÓ HỌC ĐỂ LÀM ÔNG THÀNH

# Vương-Dương-Minh

## Đề thay bài kêt-luận

Cuối thế-kỷ 15, đầu thế-kỷ 16, nước Tàu này ra cái học Dương-minh, cao thâm mà giản-dị, mới mẻ mà có nghĩa, lục như thế, đáng tiếc người Tàu

không biết hoan-nghinh. Ngay lúc Dương-minh còn sống, chỉ có một ít sĩ-phu hiểu cái học của ông là hay mà theo, còn thì phần đông xem lại là đèm pha công kích, không tha thứ ông cái tội dám cãi Chu-tử. Đến khi ông chết (năm 1528), nhà vua liền hạ lệnh cấm truyền bá học thuyết Dương-minh, cho là nguy-học, cũng vì cái tội ông hiểu thấu Khổng-giáo khác hơn Chu-tử.

Đời ấy — rồi đến đời Thanh nối sau — cũng thế — người ta đã tin sùng Chu-tử lâu năm quá rồi, nhất là dân thấy cái tu-tuồng mới mê nồi lén, cho là trái ý ngịch tai, không chịu tiêu-thu. Kẻ cầm quyền trong nước, thấy cái học Chu-tử có lợi cho việc ràng buộc nhân-tâm, nằng quyền chuyên-chế của mình hơn, cho nên hết sức gìn-bénh-vực, in những sách Chu-tử chủ-thích, làm như sách công, bắt-dẫn phải học. Bởi sĩ-phu thi thấy học-thuyết Dương-minh không có lợi gì cho việc học thi đỗ làm quan của họ, nên họ lanh-dạm, chẳng buồn nghiên-cứu.

Thời-thế và dân-lâm nước Tàu lúc bấy giờ, khiến cho Vương-học không thể truyền-hà hoan-nghinh vậy.

Rốt-lại chỉ có một người mòn-sinh đồng-chí, chịu khó đi ngược đường dài, theo đuổi cái học Lương-trí ở ciô non xanh nước biếc. Nhưng rồi cũng chia ra mòn-nay phải kia, lâu dần hóa ra phải mâu-nhai vẹ.

XLI

Dương-Minh-học đã di  
qua nước ta mà sang  
Nhật

QUÂN - CHI

Phái này pha mùi  
Thiền-học.

Phái kia biến-hóa  
thành ra có tính-chất du-hiệp.

Nhung mà tu-tuồng chính-truyền  
của họ Vương vẫn  
còn y-nhiên ở trên sách vở mà bọn mèn-  
nhân đã sưu tập ẩn-hành, có điều không  
mấy người đọc đến, biết đến.

Cuối đời Minh, có mấy ông cố đạo bắc-hoc & phương tây sang làm quan trọng  
triều-dinh, như Thang-nhược Vong 湯若望 (P. A. Schall) và Nám-hoài Nhán 南懷仁 (P. F. Verbiest) cũng phái kêu ca Chu-tử chủ-thích Nho-học quá khắt-khe và  
chịu phục tu-tuồng họ Vương rộng rãi,  
thiết thực, đúng nghĩa Khổng-giáo. Các  
ông ấy than-tiếc và khuyên bảo sĩ-phu  
dương thời nên học theo họ Vương, nhưng  
họ chẳng nghe.

Thành ra chính Trung-quốc có một học  
thuyết hay, người trong nước không biết  
mà người ngoài biết.

Chính Trung-quốc có sẵn một môn kh-iệu có lợi cho cuộc tiến-hóa mà người  
trong nước không biết dùng, để cho người  
ngoài dùng thấy hiệu nghiệm, bấy giờ  
mới biết, thì đã muộn rồi.

Thật thế, Nhật-bản biết hoan-nghinh tu-  
tuồng Dương-minh trước Trung-quốc là  
nơi để ra tu-tuồng ấy.

Từ đầu thế-kỷ 17 trở-về trước, sĩ-phu  
Nhật-bản rải mờ cái học Trinh Chu, coi  
như chính-học.

Đến họ Đức-xuyên làm mac-phu tu-tuồng  
quân, tiếp được bức mật thư của vua Hù-  
lan cho biết rằng các nước Áu-châu rập

tâm xâm lược Nhật-bản, Đức-xuyên tu-tuồng  
quân liên-hà lệnh «khóa nước», không  
giao thiệp gì với bên ngoài. Nhưng sĩ-phu  
Nhật không vì thế mà không đón rước  
những cái hay của ngoại-quốc.

Dương-minh-học truyền vào Nhật trong  
khoảng ấy.

Trởt tiên, là Trung-giang Đằng-thu 丹波道人 (Nakae Tōju) đem cái học Vương-  
dương-Minh — người Nhật gọi là «Oyomei» —  
truyền-giảng trong đám nho-học; nhiều  
người nghe lấy làm thích quá, nhảy múa  
re hò, như vó được chia bá. Kể đến mõn-  
de là Hùng-trạch Phiên-sơn 雄藻森山 (Kumazawa Banzan) mở rộng sự-truyền-hà,  
thành ra không bao lâu gần khắp nước  
Nhật đều biết Vương-học, và cái học Trinh-  
Chu bị lẩn hờ mất hết thế-lực.

Sĩ-phu Nhật tôn sùng Vương-học đến nỗi  
người nào cũng deo ở trước ngực một pho  
tu-tuồng Dương-minh nhỏ bằng ngón tay.  
Mỗi khi đến thăm bạn, nói chuyện học-  
hành, trước hết đề tượng Dương-minh

**Thông-phi Pétain đã nói:**  
"Này có hại thật mà mồi đồng-linh của quốc-  
gia Séc thật thật; chúng là số ít quý quan-đ  
hủ uy tín-và-chung. Họ gần gũi đó, họ biết là lý-  
nhím, là lý-tuồng sống đỡ nhau trong cuộc phâ-  
nhet. Không Quốc-gia Mông-mông cần phải cù-  
ng Hùng-trach của nước Pháp."

trên cao và đứng cúi đầu vái mấy cái, để  
tò-long cung kính rồi mới ngồi lại đàm-dạo.

Người Nhật số dì hâm-mộ Dương-minh  
như thế, vì nhận thấy tu-tuồng học-văn  
của Dương-minh, rất có nghị-lực và thiết  
với thực-dụng hơn. Nhất là những cái đặc-  
sắc trong danh-dụ, khinh-sống-chết, cõi  
tín-nghĩa, quý-liêm-xi, rất hợp với tinh-  
thần Võ-sĩ-dạo của người Nhật, thành ra  
cái học Dương-minh càng được hâm-mộ  
và đê-thịnh-hành.

Nên biết trong việc mở mang Vương-  
học & Nuật, có một phần là công-phu của  
Chu-thuần-Thủy 承順水, một người Tàu  
di-thân nhà Minh chạy sang Nhật và nhập-  
tịch kái năm 1657.

Chính cái học Dương-minh đã đào-tạo  
nên những nhà nho cương-nghị, thức-thời  
giúp vào công cuộc Minh-trị duy-tân được  
chứng-kết-quả.

Trong thời-kỷ Nhật-bản duy-lân, những  
người tiên-phong dắc-lực nhất, như Lương-  
xuyên-Tinh-nham, như Đại-diêm Trung-  
trai, như Tá-cửu-gian Tượng-som, như Cát-  
diễn Tùng-ám, như Cao-sam Bông-hành  
v.v... đều là những bực Vương-học đại-sư.

Tây-hương Lòng-thịnh có công-nghiệp  
anh-hùng nhất trong hồi-ký cũng là một  
người dắc-lực & Vương-học rất nhiều.

Những anh-tài nòi dày vè sau, như Y-  
đằng Bác-văn, Tinh-thượng Hình, Sơn-  
huyện Hưu-bằng, Quế-thái-lang, đều là  
môn-nhanh của Cát-diễn Tùng-ám, tức là  
coi người gốc Vương-học yay.

Bấy giờ người Tàu mới biết cái học  
Dương-minh là hay, nhưng thế-lực Âu Mỹ  
trên lầu Trung-quốc đã quá tròn mắt rồi.

DÓN BỘC

## SƠ HÈ 1943

của T.B.C.N.

Làm rất công-phu — Nhiều tranh ảnh  
đẹp — Có nhiều nhà văn giúp sức

—  
Những bài khảo-cứu về biển,  
nước, long-cung-thủy tộc...  
Những truyện ngắn giá trị...  
Những bài văn vui về nghỉ-mát.

Mùa hè, dù tắm, ta nên biết một  
phong tục rất lạ của Ba Tư.

## Tắm kén chóng Tắm kén vợ

Việt-nam ta ở ngay bên cạnh nước Tàu và từng giao thiệp với nhà Minh nhiều, nhưng thuở giờ nhà nho ta cũng không biết Vương-học là gì.

Có một lúc, vào giữa thập thế kỷ, Vương-học đã qua cửa ta, ở trong nhà ta, khá lâu, ta không biết mà dồn lấy. Trừ ra Ông Lê-quý Đôn, có thể gọi là một tay bác-học ở đời Lê, có nhắc tên ông Vương-dương Minh trong sách thê-thôi, không bàn gì đến tu-tuồng học-thuyết.

Chu-thuấn Thủy, một môn đồ Vương-học, không chịu lòng phục hưng, chạy sang nước ta, nương náu ở miền Hội-an hơn mươi năm rồi mới sang Nhật nhập-tịch.

Trong thời-gian ấy chúa Nguyễn có vời ông ta nhưng không biết trọng-dụng, vì thấy ông không dát cùn-nhân tiễn-sí gi cả.

Sĩ-phu ta đợi khi đến thăm viếng, chỉ hỏi từng chữ sách vyun vặt. Nhiều người hay đến phiền ông xem tướng-số và địa-lý, vì tướng người Tàu nào cũng tinh các khoa-ký. Bực mình quá, họ Chu phái yết thị ngoại cửa, ngồi y mình đến nương nhờ nước Nam, muốn cùng sỹ-phu nước Nam Giảng minh đạo-học, chứ tướng-số địa-ly chỉ là mại-học, ông không biết đâu mà hỏi.

ít lâu, ông dám chán ngán, bỏ nước Nam đi sang Nhật, xin vào dân Nhật và truyền-thư cái học thực-dụng của họ Vương.

Theo ý chúng tôi, Dương-minh-học như ta đã thấy, không phải là một môn cổ-học quâ-thời, dù đến ngày nay dem dùng vẫn còn thiết thực và đặc-thể.

Các ngài thử xem kỹ lại những thuyết của Dương-minh về tâm-học, về thân-dân, về tri-trí cách vật, rồi ngâm nghĩ nhân-tâm-thê-dao chúng ta đang trải hiện giờ xem.

QUÂN-CHI

HẾT

### Sách mới

T. B. C. N. vừa nhận được:  
SÓNG GIÓ ĐÔNG-CHÂU của THÁI VI LANG  
do nhà ĐỜI MỚI xuất-bản, giá 2500  
BỘNG TIỀN MÃ (truyện học-sinh Đời-mới)  
của MICRO, giá 0\$30.

Xin có lời cảm ơn nhà tặng sách và giới thiệu với bạn đọc.

○

### Hộp thư

Ô. Ô. Lê-tam-Kinh; Phạm-văn-Ry. — Xin cho biết địa-chi.

T. B. C. N.

○

### • Quán biền-thùy, với những nạn bom Haliphong

Tối thứ bảy 29 Mai tại nhà Hát-tây Hanoi, Thành-niên Iai-tử Nghè-sif Liên hiệp sẽ tổ-chức một dạ-hội giúp những nạn-nhân bị bom ở Cảng. Quan Thông-sứ Bắc-kỳ và Phu-nhân chủ-tọa danh-dị.

Về kịch chính buổi ấy là Quán Biền-thùy của thi-si Thao-Thao đã được các báo khen ngợi.

RA ĐỜI TỪ NĂM 1921

thuộc bộ

# Cửu-Lòng-Hoàn

## Võ - Bình - Dân

BÃ TÙNG LÀM DANH DỰ CHO NGHÈ THUỐC VIỆT-NAM  
KHẨP XÚ ĐÔNG-PHÁP

CÁC CỦA HÀNG ANNAM VÀ KHÁCH ĐỀU CÓ TRỮ BẢN LỀ

Hộp 2 hoàn : 1\$70. Hộp 4 hoàn : 3\$25. Hộp 10 hoàn : 7\$90

# PHẬT SỐNG

(Tiếp theo trang 8)

biết trước được các việc giới, đất, nhân-mệnh. Mỗi khi có một vị khách quan nào ở xa tới thăm đức Phật-sống thì các sư-ông này thường xem qua tướng, số của các vị khách đó để xen khích vào hàng người nào, tâm-tinh ra sao, lòng mộ Phật ra sao rồi báo cho đức Phật-sống biết trước để đức Phật biết cách mà đối phó với họ khi tiếp họ.

b) Loại nhì gồm các «long lang» rất lanh nghé, ngày đêm các sư-ông này khảo cứu y học, tìm kiếm các cây quý, có hiếm và thí-nghiệm các chất thuốc vào người bệnh, học các phương thuốc thần-hỷ của Mông-cô, Tây-tạng và luyện các thần-dược, các cao, dan, hoan, tán-tien-trù được bách bệnh của chúng sinh. Họ chữa bệnh rất giỏi, nhất là các khown xoa bóp, nắn gãy chân tay thi đắc-vi họ cũng có học rõ cả các cơ-thể người ta tuy họ không bao giờ mồ sê như các y-si Âu-tây.

c) Loại ba là loại ghê gớm nhất vì giỏi nhất. Họ là những người do-thám cho Phật-sống. Họ sống trá-trận với mọi người để xem ai là kẻ gối xấu hay định không tuân-lệnh của ngài. Trong bộ họ có những người-dạo rất cao tay chuyên-môn bồ-thuộc để để giết kẽ thù của đức Phật. Ta có thể gọi là những nhà y-si chinh-tei. Thực là một thứ khí-giới cực kỳ nguy-hiểm của Phật-sống. Trái lại với các cách bạo-động của các nhà chính-trị Âu-tây ám-sát kẽ thù bằng giao, súng, bom, đức Phật-sống ur giết kẽ thù bằng thuốc-dope. Người ta bảo rằng các bay bồ-thuộc-đope này thường bị cắt lưỡi thành-câm để khôi tiết lỗ sụt-mặt của Phật-sống! Người co-tay nhất trong bộ họ là một sư-ông đã già-hiểu-nhiết trong tu-hành là một sư-ông đã giác-thông giải-thi-thiêng này cũng sẽ chết vì thuốc độc; chỉ một cái mũi, một chiếc áo, một quyền-sách có rách thuộc đồ mà kẽ bị tội và tinh-cam phải là đủ giết chết hắn rồi.

Hồi ấy nhà Thành rất tàn-ác, đức Phật-sống thứ 31 có vẻ phản-kháng lại nhà vua, vua Thanh phái ngay một ông lang rất giỏi thuộc độc đến để định đầu độc Phật-sống, nhưng cờ giỏi gấp tay cao ống lang này bị ngay sư-ông già nò ra đón chích hôi có vú cầm tay lừa ra chết, và không ai biết chết vì lê gi. Vua Thành cũng phải sợ không dám chém vào tay Phật-sống nữa.

### Đức Phật sống đời đời!

Đức Phật-sống không bao giờ chết. Linh-hồn của ngài khi chết tức thì nhập vào một đứa bé ra đời ngày khai-nai chết, nhưng cũng có đời khi truyền sang một người khác trong khi ngài còn sống.

Lúc nào mà Phật-sống đã bắt đầu cao tu-lí và met-moi rồi thi các đạo-si ở Lhassa báo tin các sư-ông khác ở các chùa rải rác trong khắp xá Mông-cô và Tây-tạng vì lúc đó là lúc linh-hồn Phật sắp lìa khỏi xác ngài. Tức thi các vị sư-ông phải làm lễ cúng-bái rồi phái người đi tìm xem linh-hồn Phật-sống sẽ nhập vào đâu. Các sư-ông được lệnh đi khám xác để tìm kiêng những dấu-hiệu là. Có khi Trời sẽ ban phép là xuống để cho các vị sư-ông nhận thấy vì Phật mới. Đôi khi một con chó sói trắng biển lên gần một ngôi nhà hay nhà nào có một con cùu con hai đầu sinh ra hay có một ngôi sao trên Trời hay xuống nhà nào thì nhà ấy có một người con được linh-hồn đức Phật-sống nhập-hợp. Có vị sư-ông nhận được những nhà nào sắp để con đẻ phòng khi họ đẻ con đúng vào lúc Phật chết. Gó kẽ đi cầu cả ở các hòn trong nội-dịa Tây-tạng để đọc tên vi Phật-sống mới sẽ đến tên vầy cùi, có kẽ nhặt các viên đá vỡ để xem mạch đá chỉ cho mình Phật-sống mới sẽ hiện ở đâu. Hoặc có kè trào lòn núi cao thao vắng rồi ở đó hàng tháng để nghe tiếng gió, tiếng máy đập tên Phật-mới cho mình biết.

Khi nào tên được tên kẽ đã được linh-hồn Phật nhập vào rồi thi phái báo về cho các đạo-si cao tay khéo-xét, cầu xin giới đặt cùi cho nhau không và nếu được dung phép thi mới được nhận là Phật mới thay cho vị Phật-sống sắp chết hay đã chết rồi.

Vì Phật mới này tức khắc được triệu về một ngày chưa riêng rồi có hàng trăm vị sư-day cho Phật mới để phép Phật, kính Phật và các lê-nghi của nhà Phật.

Từ đó Phật mới bắt đầu bô đời cũ để sống cuộc đời mới làm vua mấy triệu dân mệ Phật ở khắp xá Tây-tạng.

TÙNG-HIỆP

# LÊ-VĂN KHOI

LỊCH-SỬ TIỀU-THUYẾT CỦA HỒNG-PHONG

(Tiếp theo)

Bác thư viết thêu, chỉ có mấy câu :

« Nhân thấy các ông thành lâm làm việc  
trả bạo au dàn, nén tội mách giùm một  
chuyện co-mật. Chánh-vệ thủy-sư Lê-văn  
Bản đem cai-nhiệm trở vào Nha-bé,  
kiến đang chiến binh hảy trận, định xuất  
kết bất ý danh vào Phiên-an để lấy lại  
thanh-trí đây. »

« Một người đồng-thi vở danh ».

Khai chuyện bức thư cho mọi người xem,  
rồi nói hóm-hè, như cách phán-vua :

« Chứng có đây nhé ! Nếu anh em mình  
chưa làm nên việc thực đã-dội lốt hu-danh,  
vết-không tha-phục được cảm-tinh dân-chung  
như thế này. »

Một lát nói tiếp :

« Việc hiện-tại là phải trả ngay mãi-giặc  
thủy-quân Lê-văn Bản, không dè nò kíp xâm-  
pham-tới mình. Tặng lão-tiền-sinh mưu lược  
giỏi thật, vừa mới rời là nói trước. »

Nguyễn-văn Bôt và Hoàng-nghia-Thu cùng  
hàng hí xin đi, nhưng Khởi đều gạt ra :

« Việc xuất-báu đầu tiên, thắng bại quan-h  
hộ tôi đại-cuộc không nhô, anh em phải  
nhường phần trách-nhiệm ấy cho tôi. »

« Ơ ! dai-huynh lai nòi lòng di choảng  
mặt người tùng họ à ? Nghĩa - Thu nói bùn  
sợ trăng tròn, theo thói quen thường ngày. »

Quân - sự không kể họ hàng thân-sor gì  
cả, hể đổi-lũy thi-cái chém-giết nhanh, menh  
ai này được. Hoàng chí họ Lê có tội  
thuộc với họ Lê tái-dau ! Anh em ở nhà-ló  
sắp dài-mọi việc, đê tái-di cái bộ cầu-lao Bản  
đem về làm cái chồi đánh ruồi-choi. Lão  
ta râu quai-nón và di lười-thay, các ông  
không nghe tiếng sao ? »

Khởi nói đoạn, phân-tac mọi người di theo  
phản-su đã-dành, chỉ lưu lại một mình Mạch-  
tấn Giai ; đê trú-huoch-thé trận bít-sóng  
Lê-văn Bản. »

Vào khoảng sảnh hai đám bỗn ấy, một  
chiếc thuyền nhỏ chở bốn hai chục người

lính thủy, chèo đến bến thủy-trại Lê-văn Bản,  
đóng ngay trước一门 pháo-dài Dương-đông,  
xang là quân nhà, xin trả về đội-ngũ. »

Linh-tuần-tiểu bắt trói cả bọn giãi vào  
trại chầu - tuồng, cầm chặc là quân gian - tể  
của bến-dịch sai đến do-thám. »

Lê-văn Bản sai nòi dueo-leo, nhận diện  
quả thật quân nhà ; chẳng những vì thấy  
sắc-phục sáng, lại thấy họ chở cả khán-hiệu  
ngày hôm qua xưa, chứng tỏ ra họ thuộc về  
mấy đội thủy-quân đã bị giặc bắt sống với  
một số chiến-thuỷ. Người nào trong chúng  
lòn luoc, rã rụng, nhõ - mệt, nhưng được về  
hàn-dội, bì vai mừng luống cuống. »

« Các người trốn duy à ? Lê-văn Bản hỏi.  
« Bầm quan-lor, vắng ! cả bọn cùng-ép. »

« Thanh-Khởi là một tay đứng-bình-khâ  
lâm kia mà ! Chúng nó canh phòng sơ-lựu  
thế nòi mà các người thoát được thế ?  
« Bầm, cũng may có cơ - hội quản-giặc tấp  
nập kés lén Biển-hồ, cả thủy-quân cũng-đem  
di-dán không biết, chỉ còn dò ở bến Thị-nghé  
đô vài chục chiếc thuyền đã-tuồn-mặt-sông. »

Chúng còn ở trong số đó, thế lúc trời tối-uôn  
nhem, và lại phần-nhiều quản-giặc uống  
ruou say khuوت, chúng con rủ nhau lén mò  
một chiếc thuyền, chèo riết về đây. »

Lê-văn Bản nghe nỗi, vừa lo vừa mừng. Lo  
quân, giặc tiễn đánh-cá máy đâm Long-thanh  
Biển-hồ, tức là chặn đường binh-triều  
không thể vào Nam ; mừng là thành Phiên-an  
chắc chắn binh - lực không-máy, có thể xết  
ky-bất-ý, càng kỳ vò bì mà lấy lại dễ dàng. »

Chỗ cao-dean của Lê-văn Bản tức là chỗ  
mưa-ké của Khởi thà-mỗi như-cop, thành  
đông-kinh tay. Cả toàn-tỉnh gọi là « quân  
nhà » ; kim chỉ là bờ-binh, tên-tốt của Khởi  
sai-một già-huân thủy-trón và, có-thực - giáp  
Bản cá quyết-tien-công, để đón-dường-mù  
danh. »

Qui-nhiên Bản trống-ké.  
Ngay the-ky Bản ra lệnh-shé toàn-quốc

đồng-hồ xuýt-phát, mỗi  
mái-chòe hai người-hợp  
lực, chèo thuyền chạy-rõ  
mau, giao-hẹn trước-tờ-  
mô-sóng phái-dến Tai-j

Dâm-trắng, sóng-rộng,  
ngót-trầm chiến-thuỷ-lớn  
nhỏ, chèo-thành  
hàng-hà, vùn-vụt trên  
mặt-nước, kéo-dài đến  
hàng-km, chiếc-đèo nối  
liền-điền kia, trông như  
một con-tràng-xa đang  
xeo-minh lướt-sóng.  
Quân-số vừa chèo vừa  
hát, mà hàng-nghìn-mái  
chèo-khuân động-dưới  
nước, nghe tiếng-du  
đương-chim hòng-túc là cung-dàn-nhịp  
phách-tu-nhiên. »

Thuyền-chầu-tuồng di-giữa trung-dõi, trên  
ngọn-cột cờ treo một lá cờ « Lệnh » hay pháp  
phối ; Bản và mấy viên-ti-tuồng đang ngồi  
ban-dinh kề-hoạch tảng-sáng-lên-bờ, đánh  
rõi vào thành Phiên-an. »

Khi còn cách Nhà-bé dộ sáu-bảy dặm, tiền-  
điên-trông thấy-xa xa có vài chiếc thuyền  
đi-tới ; nhận rõ là thuyền-chiến, nhưng có  
diễn-Is, chiếc-nào cũng-treo đèn-lồng-lú-pabis,  
quân-số ngồi-rầm-xít, bình-như-dang-nồng  
ruou bay-hàn-bay ; có thuyền-lại-gây-dòn và  
cô-vọng-cô-làm-vui, dâm-lòng-giò-xuôi-ở-xa  
nghe-rõ-mùn-một. »

Áy là đội-thuyền Mạch-tấn Giai cõt-di-dù  
-dịch. Họ chở-tám bay-trò ang-dung-vô-lai  
như-thú, để-khiến-khích Lê-văn Bản. »

Lúc hai bên-còn cách-nhau-chừng-vài-trầm  
thuốc, đội-thuyền Mạch-tấn Giai cái-tiếng reo  
mừng-vang-dậy-mặt-sông, rồi nhẹ-nhàng  
theo-thoát, cả-máy-chèo-chiec-thuyền-chung  
quay-máy-trở-lại-di-trước. »

Quân-tiến đội Lê-văn Bản ngo-ngác, chẳng  
hiểu-thế-nào. Bồng nghe đội-thuyền phia  
trước có-tiếng-long-goi :

« Bé-quaka-giai !... Ông Lê-văn Bản viết

Điều-luat cõt-yêu và duy-nhất  
của Chính-phủ là làm-việc-công-lich



thu-hẹn-dám-nay dem-hàn-hộ thủy-quân lai-hàng, vi-thể-dai-nguyễn-soái-sai-chứng-ta  
trong-dang-kết-thé-di-dòn-rõm... Ông-bé  
triệu-dinh-nhập-hợp-với-ta, bảy-giờ-tíc-ta  
anh-em-một-nhà... Quản-ta-hay-chèo-mùng  
ông-di ! »

« Hò-khean !... Xin-chào Ông-Bản ! »

Cả-máy-trầm-tiếng-cùng-hòa-một-loại-và-reo  
cười-km-y. »

Máy-tiếng-löa-goi, kheng-khắc-chèo-lòn  
vào-thông-dung-thuốc-súng. Quản-giò-muốn  
khien-khich-ché-nhao-thé-nie-mặc-ké, nhưng  
trước-một-binh-Mach-tien-dinh-mà-chóng-bé  
dung-dung-lan-rông-Lê-văn Bản viết-thew-xin  
hang, thi Lê-văn Bản mè-gièu-dày-giai-ở-mặt.  
Chéng-bia-chay-nhan-khon-nen-nhu-thé, khép  
nhỏ-vào-mắt-ông, làm-phí-tiếng-trong  
nghe-của-ông-di, còn-gì ? Đến-tai-triều-dinh,  
tì-có-ai-kết-cá-vợ-con-họ-hàng-ông-không ?

Nhất là đêm nay ông ché-tâm đem binh-lực của triều-dinh di khôi-phục thành Phiên-an, nhưng quân giặc làm cho tướng-sĩ bộ-hạ ông dám ra phản-ván-nghị-soy, đường như ông đánh lừa họ, dẫn họ đi theo giặc vậy.

Ông đậm chán, ông gầm thét, ông chửi rủa ; già ó phép, tiến chạy trên mặt nước như binh-binh và đầm cho mỗi chiếc thuyền giặc một đầm tan tành, chìm lùm, chắc ông làm ngay. Tiếcօn không có phép - thuật thần-tiền ấy, chỉ ráo cõi hò hét, ra lệnh cho quân minh tần lục đuổi theo, bắt sống tất cả bọn giặc trốn-mặt cho ông bẩm vâm-chung nó mới là hả giận.

Nhung thuyền giặc vẫn ở phía trước, giờ mục cách xa dâng sau chỉ độ dăm chục thước mà không làm sao theo kịp.

Một lát, lại nghe ở đội thuyền trước có tiếng leo-goi :

— Bờ hàng-tướng Lê-văn Bồn !... Có lệnh của ta - Nguyễn-soái truyền, nghe...

Những tiếng sau ò-át theo giờ, không nghe rõ.

Lê-văn Bồn cảng túc, cảng thác quân duỗi.

Không ngờ tiền-dội vừa qua khôi-Nhà-bè, hổng đóng hai bên bờ sông cùng có tiếng pháo nổ, và thời mỗi bên rùng lau kóng ra hàng trăm chiếc thuyền, dám thẳng vào thủy-quân Lê-văn Bồn, chém đứt ra lầm ba đoạn, trước sau không cõi-cấp được nhau.

Quân mai-phục ấy chính Khôi-chí-huy.

Gia-tông quan-số reo hò và gươm Dao chạm nhau soang soảng, nghe rõ ràng khói gạo hết nhu sâm vang, áp-dào nhất thiết :

Bắt lấy thẳng râu quai nón Lê-văn Bồn !..

Đèng cho nó chạy thoát !...

Binh-Triều nghe tiếng dữ dội ấy, biết là chính Khôi cầm quân đối-trận, ai nấy đều

giết mình, mười phần như-khi bỗng lạnh lung tiêu tán hết sâu bậy. Lại kinh ngạc hon nữa, là nghe giặc hàng ngũ minh đồng thời có những tiếng « dạ » cực to, ứng theo tiếng hô của tướng giặc mà phát-lên từ phía. Rồi may chục người lố nhố, tay gươm, tay mõe, không day mệt trả ra giao chiến với giặc, lại hướng cả về phía có thuyền Lê-văn Bồn hầm hầm muôn nhảy sang...

Thôi chết rồi ! binh Triệu bị ngoại-công nội-ứng, tức là bợn tụ xung-quanh nhà triều thoát tay giặc, xin trả về bộ-hạ Lê-văn Bồn lúc này : sự thật là người của Khôi.

Đồng thời, đội thuyền Mạch-tần Giai cũng tách riêng, lại.

— Bờ anh em ! bắt lấy thẳng râu quai nón !

— Ai đầu hàng thì khỏi chết !

— Thuyền Lê-văn Bồn có cờ hiệu kia kia !... Vây bắt lấy nô !

Quân giặc vừa hò hét rầm rĩ, vừa xán xô chiến đấu hăng quá, binh Triệu cự địch không lại. Hai bên đánh giáp lá cà, không ai dám đến súng đạn; nhưng giặc tài phỏng tên lửa, làm cho binh Triệu cháy xém minh-máy và thuyền bị đốt cháy mà chìm vô số. Tiếng van lồn kín khói vang cả trên sông. Nhiều người đánh quăng khi giới xuống nước, xin hằng bến giặc.

Lê-văn Bồn cũng bị tên lửa thiêu trại cả tóc lão hầm râu quai nón. Quân giặc mất đầu-tịch riêng để nhận diện. Nhờ vậy, Lê-văn Bồn nhảy sang một chiếc thuyền nhỏ, rồi thửa lát lòn xộn, lách mải vào cạnh rìng lau bén bờ, rồi chạy tuột ra cửa hè.

Tảng sáng, thủy-su bến Triệu chỉ còn lại là những binh lính từ trận hoặc bị trọng thương, nằm ngửa ngang, rên rỉ trên những

chiếc thuyền tàn khuyết, trông rất thảm đam.

Khôi giao cho Mạch-tần Giai ở lại thu nhặt những linh-bị thương, cùng thuyền bè, khí giới, lương-thực, bắt được của bến Triệu, rồi dẫn thủy-quân thẳng-trận trở về. Còn minh thì đem sáu trăm kiệu-tối đồ lén bộ, cảm-trại cho quân lính nấu cơm và nghỉ ngơi lấy sức.

Nhưng tự minh không biết ngài ngơi là gì, hoặc chí-lạm nghĩ ngoài xác thị, còn tình-thần thi luộn luộn vận dụng về chương trình hành-binh sắp-tới. Khôi sai một tên lính cuối ngựa lừa-trinh chạy tốc-về thành Phiên-an báo tin thắng-trận cho các đồng-chí biết, luôn-dịp trao cho Lê-dắc Lực, nguyên-văn Trân một bức thư khẩn-cấp, trong ấy có mặng-lệnh và phương-lược chờ hai người tức khắc xuất binh.

Lúc ấy là buổi sáng ngày 20.

Cuối ý của Khôi là đánh cho man, và đánh cho mạnh để cho binh Triệu ở mày thành-trận đổi-lũy chung quanh không kịp trả-tay đối-phó; nhân-dây, củng-cố địa-vị Phiên-an là nơi minh lấy làm căn-bản.

Bởi vậy, sau khi quân-sĩ ăn uống nghỉ ngơi lại sốt-rồi, mập giầu girta trưa, Khôi củng-hà lệnh tiến binh đến đồn Long-thanh. Chập-tối, đồn này bị công-kích có vài giờ đồng-hồ thi-thất-thủ, tuy quân Triệu cự-lại dữ-tọn, nhưng quân giặc đánh dã-tạo hơn nhiều.

Cũng trong khoảng ấy, một nghìn kỵ-binh và bộ-binh, phân-làm hai đội, do Nguyễn-văn Trần và Lê-dắc Lực thống-xuất, lặng như-lờ, nhanh như-gió, tiến-lên Biên-hòa. Họ đánh-tới sáng lìa hầm được thành này, tướng-trấn-thờ bến Triệu là Tôn-thất Gia bị bắt-sống, nhưng không chịu đầu-hàng, chửi rủa quan-giặc đao-dé. Lê-dắc Lực nỗi-dốn, cho voi đại-shết.

Chiều hôm 21, cả hai cánh quân thẳng-trận cùng-trở về thành Phiên-an.

Chiếc thuyền chở Lê-văn Bồn trốn thoát hóm qua, giờ phút này đang chạy thẳng-buồm ngoài bể, có luồng sóng gió thổi man, đã ra kinh-dò cáo-cấp.

(còn tiếp)  
HỒNG PHONG

Sách của thư-xã ALEXANDRE DE RHODES

ĐÃ XUẤT-BẢN :

Tho' ngữ - ngôn La Fontaine

bản dịch của ông Nguyễn-văn-Vinh có cả Pháp-văn đối chiếu 150 trang đầu có tranh ảnh của Mạnh-Quỳnh. Bìa 3 màu, kh. 7x23. Bản thường 1500. Bản giấy Đại-La 500.

Kim-vân-Kiều (tome 1)

bản dịch và chú thích của ông Nguyễn-văn-Vinh. 250 trang kh. 12x17. Bản thường 12x17. Bản giấy Vergé bouffant 700.

Lược - Khảo Việt-Ngữ

của Ông Lê-văn-Ngu ngót 100 trang kh. 12x17. Bản thường 600. Bản giấy giá 4000

ĐÃ XUẤT BẢN :

Le paysan Tonkinois à travers le parler populaire

bản Pháp-văn của ông Phạm-Quỳnh 200 trang, cả tranh-đính của Mạnh-Quỳnh. Bìa 2 màu, kh. 17x23. Bản thường 600. Bản giấy Đại-La 500

Tổng phát hành MAI-LINH 21 rue des Pipes Hanoi

ĐÃ CÓ BẢN :

ÓC KHOA HỌC

cuốn đầu trong bộ  
SỨC KHỎE TÌNH THẦN

Đã P. N. KHUÊ - giá 2\$20

Bằng một lối văn dễ dàng, sảng-sức, tác giả bộ « SỨC KHỎE MỚI » dẫn các bạn đi tìm-oc khoa-hoc-tuc là một lối nhận-xet, một lối nghĩ, một lối xú-trí thiết-hợp nhất với đời sống phiền-tập ngày nay.

Mua một cuốn gửi tiền trước, kèm \$40 đảm bảo về Ô. giám đốc

Hàn Thuyền phát hành

71 — Tiên-Tin — Hanoi

ĐÃ CÓ BẢN:  
Bởi bí mật  
của con kiều

Giá: Pham-van-Giao giá 8p50  
đi-tinh, triết-lý và chính-trị  
trong một xã-hội Sắc Kiến

Thu từ để cho ông NGUYỄN VĂN TRỌG  
giám - đốc nhà xuất - bản SÁNG, 46 Quai Clémentea — Hanoi

12 mai phát hành:

ĐÁC QUAN THỦ SÁU

của Ngọc-Hưu, giá 6p50.

Có những ấn-ink của người-công

và người-chết. Có những bài-quý-khoa

lớn-cán-tuổi. Có những my-phu-

thuỷ-dai-ti. Vì sao?

Vì có một giặc-quan-thờ-kết.

25 mai phát hành:

Cô Thúy

Sách này được giới thiệu-khai-triển  
và khen ngợi. Tác giả là Nguyễn-Khoa  
Hàn năm 1905 có tên HỘI NHÂN  
HÀN. Sách dày 400 trang, kh. 16x22.  
giấy bẩn-tốt. Bìa 3 màu, do họa sĩ  
Lưu-van-Sơn-tranh-họa. Giá 8p50

# MỤC ĐIỆN TRONG NHÀ

của THANH THẾ VĨ

Anh ta là một người như mọi người. Ký số độc đáo kia, tới nơi zồi, anh mua một chiếc vé số. Đề hi vọng, anh nghĩ thế, tuy rằng đã không biết bao nhiêu lần anh đã thất vọng vì vé trùng độc đáo không phải là vé của anh ta. Nhưng anh không cần! Anh vẫn xây mong mỏi khai mua một vé số. Trước mắt anh phảng phát sáu cái giường có đang quay tít. Tại anh thấy như có nồng sà kèo cùa sau cái bánh đồng quay. Và anh mừng rỡ khi anh nghĩ rằng sáu con số kia chính là sáu con số vé anh. Anh trúng số độc đáo! Bay giờ ta tiêu những gì nào? Anh làm bầm đùi toàn những mèo tiền cho xứng đáng. Bao nhiêu những thứ mà đồng tiền có thể mua cho anh được, guy trọng ác ánh. Anh mê man với sự giàu sang sắp tới. Anh đầm đùi trong cảnh sung sướng mà anh từ hứa hẹn cho anh. Anh sẽ có những hành-phát-luồng mà từ xưa tới nay chưa ai dám làm cả.

Cái lừa-mong ấy của anh mỗi ngày một ngangsta dù cho tới khi sáu con số trong chiếc vé của anh không can thiệp gì đến sáu con số của chiếc vé độc đáo. Anh ta lại thất vọng. Và anh ta lại hi vọng vì con mực điện trong nhà chưa bù anh.

Anh ta là « thằng con Ty xuồng Bo rùa bát ». là « Perrette đói-liền sữa ! » (1)

« Mực điện trong nhà » là sức tuồng-tuồng.

Cái lười của Escope-rất tốt, và cung lại rất xấu. Sắc tuồng-tuồng của người chung thố.

Một người nghèo khổ như tuồng-tuồng xây dắp một cuộc đời sung sướng, quên khuya nỗi gian-nan vất vả, dẹp hết cái khâm khát của-nhục. Một người đói ăn như cỏ

(1) « Ça Ty rùa bát nhìn thấy cái tai hông tuồng-dùng xu, miên man tuồng-tuồng đến sự làm giàu, và tan mộng khi lăn tóm xuống ao — Cố Perrette trong ngu ngôn La Fontaine, «đối liền với Bi-Qua, định toàn trường tôi cũng được làm giàu cho tới khi nghĩ đến con bò nhảy tung tung, mà cũng nhảy cùn lòn, đánh rơi vò mòng lác giặc».

tuồng-tuồng mà đỡ phải những tu-tuồng hắc-ám rầy vò. Người ốm đi lang thang với tuồng-tuồng tới những cảm vui sướng của một người trưởng-tráng. Còn gi buôn bá che bành cảnh tú-ội, xa nhà cửa, cách vợ con, thân bị giam trong bốn bức tường cao vót. Tuồng-tuồng đã giúp cho tội-nhân sống. Hết đà theo tu-tuồng mà vượt khỏi nỗi u ám tịch liêng để hồn bay về với cảnh già-dần ôm ấm.

Tuồng-tuồng là một thứ chí-báo của các nghệ-sĩ. Nhà họ, nhà văn, họa sĩ... đều phải nêu tên tuồng-tuồng. Cũng phải nhờ đến tuồng-tuồng mà các nhà bác-học mới sáng-chết-minh ra nhiều cái rát-cắn, rất lợi cho khoa-học, cho sự sống.

Nhưng một khi « mực điện » ấy nồi cơn lèn tai phải coi-chừng! Nhé nhẹ mực có thể làm chó ta buồn cười mà tha thứ. Quả how, mực khiến cho con người trở nên lão-thàn và dáng ki-ting. Nặng đỡ, mực truyền di hồn tài bệnh của mực cho người: bệnh điện-rồ là bệnh của tri-khoa, của tuồng-tuồng. Con bệnh gọi lồng thương xót của tất-thì mọi người biết ngay.

Chỉ vì con mực điện sụi bậy mà một người dân bà, xú-xí cố làm ra vẻ xinh ròn. Ảo quâa quá diêm dúa, diêm trang quá lòe loẹt, di động quá tiếc-dáng, người đàn bà đó chỉ nhận được những sự cười mỉa mai, trong khi mong mỏi, những cái nhìn trêu mèn.

Một anh chàng nản óc viết ra được mấy câu vè, dù vội vã tuồng-tuồng ngay minh là một bài thi-si, đặt cho mình một tên hiệu rất ngay-ngó và in hàng mây trâm danh-thiệp có chus cá chửi thi-si. Anh chàng đó chưa kiềm-thức nổi con mực điện của anh.

Còn gi dâng phản xâm-hoa cho những nhà bác-học quá đà cho tuồng-tuồng lôi kéo, dâng lý do là « cái đặc-biệt của minh ra tim kiêm phong thử-thực-tê lại dùng để miết mài với những điều phải-minh không có thể bao giờ có được!

Đại-đà-vô-biến người lão-thàn đều tuồng-rang-biến không phải là minh. Có người đi

dâu cũng bảo minh là một con gà và tự nhiên gần cõi lèn-gáy cúc cu như con gà thật. Cõi ngôvõ, nhất định cho minh là gióng nguyệt với gióng minh; trai thi ăn nói, cù-chi, áo quần, hoàn toàn làm ra gái, và trái lại gái lại hùng-dũng hăng-hái tựa như là trai. Cái hanger bị bệnh « cuồng-dại-danh » nhiều hơn, hết cả. Bên Tây họ tuồng họ là César, là Napcleon, bên Đông họ xưng là Hạng-Vũ, là Lý-Bach. Họ nhất nhât khuôn cách sinh-hống vào lõi của các danh-nhân đó. Muốn được gióng là Napoléon họ thò một tay vào ngực hoặc chấp hai tay ra sau lưng. Muốn làm ra là Hạng-Vũ họ hét hò, tron một phồng má. « Mực điện » kia dã làm họ diễn thực-sy.

Và « mực điện » đó cần phải hâm ngán lại thật thận-trọng, nếu ta đề ý nhìn vào những chỗ gi Yam người diễn. Những kẽ khốn nan ấy không còn là người nữa. Họ hò hét, hát xướng, chửi-rửa; phà phách, cười khóc, có những cù-chi hành-dộng vừa khiếu cho ta khò chịu nguyễn nghịch, vừa khiếu cho ta tức cười, lại vừa khiếu cho ta thương hại.

THÀNH THẾ VĨ

## GIÁ MUA BÁO

	Một năm	6 tháng	3 tháng
Bắc-kỳ, Trung-kỳ	2800	1850	950
Nam-kỳ, Cao-miền, Ai-lice	25, 50	10, 50	5, 50
Ngopi quốc và Công-số	60, 50	20, 50	10, 50
Mua báo phải trả tiền trước mandat xin dzé:			
TRUNG-BẮC CHỦ-NHẬT, HANOI			

## Xem mạch thái - tó

GIÁ BÁNH  
Bánh từ 7 giờ đến 11 giờ. Mỗi lần 1000  
Đau dạ dày phồng lách 6 - Lâu lâu, ngứa da bụng  
rồi, y-sab, v.v... Giá 0p60 mỗi gói. Để da dày hàn  
để bộ ngực khí khang hò vò số 41 (1500) đau 10-15  
kinh mòn, gáy, té-tát, hắt xì v.v... Khi họa da  
tay số 11 - và khí hò một khop v.v... giá 1500  
Nhà thuốc PHAM - BA - QUAT 27 Hàng Than Hanoi

## BÀ CÓ BẢN:

## CHU - MẠNH - TRINH

của Trúc-Khê và Tiên-Dàn giá 1 pohn  
Quan áp Chu-mạnh-Trinh, tinh-ý xuất-thien, đã là  
một sản nghiệp văn chương rất quý giá. lời văn chuốt  
đẹp như sao, hóng, tr匡ing thanh cao sien thoeth.  
Ông Chu là một văn hào ca-phach, và cuối thế kỷ  
tám 19, đã làm vở vang cho nền văn học nước nhà

## Tuổi ngày tho

Tứ Hoa-Mai số 27  
của Nguyễn-Ngoc - giá 0p15  
Kè từ số 27, Hoa-Mai ra khò rộng  
bia đổi lại rất mỹ-thuật  
Nhà xuất-bán Công-Lực ở Takou Hanoi

DÀNH RĂNG BĂNG  
SAVON DENTIFRICE

KOL

RĂNG CÁC BÀ SẼ  
TRONG NHU NGỌC  
TRÁNG NHU NGÀ

DISTRIBUTEUR :

S.A. Poinsard & Vegret  
Saigon, P.Penh, Hanoi, Haiphong

## NHI - ĐỒNG GIÁO - DỤC

Muốn dạy con trẻ cho sé hiếu quâ xin đọc:

## Nguyên nhân thoi xâu của tre con

của Ông giáo Lê Đoàn-Vỹ sohn

Cõi này sẽ giúp các hu-huynh rên cho con

em mình chua hổ được h't các hỏi h'ui xâu

M' cõi sốn 1930, Mua Huah hòa giao ngán h'ui

1930. Ở xá mua sin gửi 100 (c'c' cuôc) cho

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

# Một vị thánh-tăng vô về được dàn cop dữ

Buổi đầu đời Thiên-bảo, giàn hiện vua Huyền-tôn nhà Dương, tại chùa Hành-nhạc có một nhà sư giàn việt quết trước đền dẹp, pháp hiệu gọi là Lân-Tân. Hàng ngày đợi khi các sw ăn xong rồi, thu nhặt các thứ cỏn thưa mà ăn, tinh khôi biếng lại chỉ ăn các món đã tàn, nên mới dùng hai chữ « Lân-Tân » để tự diễn pháp hiệu cho mình. Lân-Tân ban ngày một mình làm hết các việc trong chùa, ban đêm nằm ngủ trong chuồng trâu, như thế hơn hai mươi năm giờ, không hề thay đổi.

Lý-Bật khi còn là học trò, đến ở nhờ một gian phòng trong chùa ấy, để đọc sách cho được linh-mịch. Được italiani; thấy cách hành động của Lân-Tân, lấy làm lạ lùng, cho rằng không phải người thường, bèn đổi lại càng để ý xem xét. Ban đêm, vào hồi sang khuya, Lân-Tân một mình ngồi giữa sân chùa, trong kia niệm phật, tiếng vang khắp cả một khoàng núi rừng. Lý-Bật có tài hiểu biết thanh âm, nghe rõ đoán định được khuya đó, sướng khổ, nghe tiếng rỗng kinh của Lân-Tân, bèn dồn ra giọng cười, rồi sau ra giọng vui mừng, đoán chắc là một vị thiền tiên bị dày dặn xe nổ, tăng ác vàu đồng tro không bù nhúc nhích.

Bè ý nghe kỹ rồi, chờ tối lúc nửa đêm, Lý-Bật lên đèn ăn no, sụp xuống lạy và xưng hô.

Lân-Tân tò ý không bằng lòng, ngửa mặt lên giới mà thưa rằng :

— Hai ta rồi! Hai ta rồi! Việc ta ta làm, cao du gi đến nhà người mà lại là mò iền đến làm phiền nhau sao.

Lý-Bật càng ôm kinh-cần, vái lạy mãi không thôi. Lân-Tân đang cầm que bài đồng thanh phản bội, lạy những cỗ khoai-nướng ra ăn. Hồi lâu mới nói :

— Bé đến đây, cùng ta ngồi xuống bài dài này, ta sẽ có máy lời chí bão.

Nói rồi, đưa một cù khoai cho Lý-Bật ăn đi. Lý-Bật tay đón lấy ăn hết rồi là về. Lân-Tân nói :

— Nên cần thận. Chó nái nhiều, sau này sẽ làm được iê-u-tưởng trong mười năm.

Lý-Bật lại vây lạy rồi lui ra. Sau đó một tháng, gặp kỵ quan Thủ-sử trong chùa theo lệ hàng năm đi lễ núi Hành-nhạc, theo lệnh quan địa phương, các dân làng ở đây theo đường quan Thủ-sử truy qua, đều phải san sả quét dọn cho quang dâng sạch sẽ, nếu trái lệnh sẽ bị nghiêm phạt. Một đoàn đường gần chùa, dân phu ra sứ san sả luôn mấy ngày vừa xong, không ngờ một đêm vào hồi canh khuya, giới hổng nồi cơm mưa bão lớn, một tảng đá rớt to từ trên môt ngọn núi bên đường, hổng lăn xuống đất, sút mạnh làm chyun đồng cả một vùng, khi giới súng moi người chạy ra xem, thì thấy tăng là ấy nằm lấp kín cả mặt đường. Đường ấy lại là dọc đan, quan Thủ-sử lên lễ núi bắt phải đi qua, ngoài ra không còn lối nào nữa. Kỳ lê đã đến, quan địa phương lo sợ quá, vội vàng đốc thúc dân phu tìm cách đẩy bỏ tăng là ấy đi, lát đầu lấy những gậy tam cỗ luồn buộc vào thân tăng đã, dùng mười con trâu lớn để kéo đi, lại thêm vài tên người giúp sức, cùng nhau rợp ro ra sức kéo đi, kết cục cả trâu lẫn người đều bất súc mệt nhöi, tăng là vẫn đứng tro không bù nhúc nhích.

Số quan trên quở trách, quan địa phương lại càng ra lệnh nghiêm ngặt, lại-dịch dân phu bị trừng phạt rất khö, phần nhiều sợ tội bỏ trốn. Nhà sư Lân-Tân ở trong chùa nghe tiếng ồn-ao, hỏi rõ sự-điều, cười nói rằng :

dẫn, chỉ vì thương xót nhân-dân vì đó mà bị oan-khổ, lòng rieng không nỡ, nên muốn ra tay. Vậy các ngươi hãy đến ra đứng cả hai bên đường mà coi, ta chỉ làm trong nhay-mắt.

Mọi người thấy nói quả-quyết, đồng-thanh xin vị sư-trưởng cho Lân-Tân ra làm thử xem sao. Sư-trưởng che phép. Lân-Tân lén lồng thừng di ra, đến bên tăng là, lấy chún hát mạnh một dùi, tức thì tăng là đứng

riêng một nơi thanh tịnh phong sur Lân-Tân, nhưng Lân-Tân vẫn tự nhiên như thường và có ý muốn bô-di.

Sau đó mấy hôm, chung quanh chùa lại xảy ra nạn hùm-heo quấy rối, trêu-còn bắt đóm, sau đến cả ban ngày, chúng kéo hàng dàn, ngông nghênh di lại trên đường, bắt súc vật mà ăn thịt, nhân-dân không ai dám qua lại gần chùa, quan địa phương ngày đêm ở hàng toà linh đền đôn-dầu mà không sao trù được. Lân-Tân nói với mọi người :

— Không hề gì, cứ cho ta một cây gậy sá, ta sẽ đuổi hết cho mà coi. Công-chung cho rằng tăng là, lớn cõi cả thè đã được di phảng phất, nứa là hùm-heo, chắc là Lân-Tân sẽ đuổi được di dễ dàng. Rồi cùng kiếm một cù gậy đưa cho Lân-Tân, bắc nhau chia đều ở trong chùa mà ném ra. Lân-Tân tay cầm gậy, đi ra ngoài chùa, hi-vua gấp mặt dân bùn con cọp ở trong bụi dậm đi ra, mọi người đều nom-s López lo sợ thay, bỗng thấy Lân-Tân bay đến ném cù con cọp đầu dân, yô-vô xoa xát. Cù cọp же đầu-đòn ra vẻ hung hăng, rồi dần dần dừng lại, cù gác đầu xuống như cầm -đóng lầm. Lân-Tân ngoảnh lại chỉ chào mọi người, rồi trèo lên lưng cù gác giục đi, những con cọp kia cũng cùi đầu đi theo. Từ đó, mèn ấy được thoát ném hùm-heo quấy nhiễu.

dung lớn, rẽ theo chiều dốc cùi lán lồng lốc xoáy một cái véc sún ở chân núi, cùi cối đồ gầy rất nhiều, tiếng vang lâm như giời long đất lò.

Thấy Lân-Tân có một thần lực là thường, dân chúng và cả các sư trong chùa, đều khiefsa, cùng nhau cõi lạy gọi là bực chí-thánh. Nhất là quan Thủ-sử iê-u càng tên kinh lâm, cõi như mói: vị phật sống, cõi bảo ví sa-trưởng trong chùa phải dọn



Có gì mà phải làm ta việc thiê, không cần phải muốn săn nhiều người, chỉ một mình ta khẽ dày hất sang bên cạnh là xong mà.

Ai này đến cõi lán, cho là người diện cuồng. Lân-Tân nói :

— Ta không diện cuồng đâu! Ta nói thực đấy! Việc triết-lực đáng lẽ ta không dày

**ARISTO FIXATEUR IDÉAL POUR LES CHEVEUX**

HAI QUYỀN SÁCH MỸ PHẨM  
GIỌT SƯƠNG HÓA QUẦU  
của PHẠM VĂN HẠNH  
đã bán chính : 412 bến Thành 45

**TÓC CÚI HOẠI**  
của NGUYỄN TUẤN  
phụ bón lúa, muối mắm chua.  
Nhà-đầu già Trí do hoa sít ty tay  
không kỵ, ta bán chính hoa lách  
350 bón sít là ít cho phun  
người nha, giá cho đại-ty  
còn bón, đặc giá mua vào trước  
còn

**LƯƠM LÚA VÀNG**  
35, rue Tiễn Tín — Hanoi



Nói cho thực ra, tôi muốn  
đi chính là chỉ có ý tìm  
những mảnh hòn mặt chát  
để dán dán có thể ngồi ngồi  
thay ba bốn tiếng đồng hồ  
nhưng chương trình tôi đã tạm  
phê duyệt trong đầu óc. Mai  
nay là đơn nhá. Ngày kia, tôi

sẽ đơn nhá... Nhưng ngày nay, ba tháng đã qua rồi  
mà tôi chẳng đụng đi đâu cả. Người nghiên  
thúc phiến có những chặng sống như thế đó:  
Nguyên cái nơi họ hút, họ nghiên cái khống  
khi nơi họ hút. Có người vì thế hút mà không chọc  
lộp thuốc phiến ở nhà cũng chẳng ra đầu vào  
đâu cả, nhưng nếu cho ai đến cái tiệm quen  
với họ thì một bài đón dã say. Có người hút  
thuốc phiến mà không được nghe vự chửi  
hàn cạn thì không thế «đá». Có người khi  
hút thuốc thì nhất định thè nòi cũng phải có  
móng khỉ khau ở bên tai; có người hút hút  
phải chui vào trong một cái hòm to tướng; lại  
có người gù lùi mà không được hút ở những  
chỗ có lí hoặc tê, phủ xe bò và dù ám cáp  
nói phát lác lòi tục thi không thò.

Chính tôi, tôi thuộc vào hạng nghiên ở trong  
bầu, hàng nghiên cần phải nghe những lời nói  
phết lác tíc lắc kẽ trêu kia. Tôi không giấu  
rằng tôi kính lâm non tôi ở; tôi cũng không  
dám giấu rằng non tôi cũ ở mãi non này thi tôi  
đã thành, một già thành diêm, mà hai là một tên  
võ lòi, giang hồ bịa bọm; nhưng hòi nghĩ  
đến việc done đì chỗ khai thi tôi lại thấy rợn  
như sét mài một cái gì nguy hiểm lắm. Tôi  
ngắt cái không khí nói tôi ô, tôi sợ nếu  
không được nghe thấy những lời chửi rủa của  
những người ở chung quanh mà hút không đà  
được nghiên thi đây giờ mới làm sao? Thật  
là kỳ lạ, nhưng chính là sự thật: bắt đầu  
từ đó, tôi cứ cái buồng tôi ở quá. Tôi tưởng  
giá lúc đó mà ông đội xếp trường nhà bê họ  
quidi tôi đi, tôi cũng đồn phái sói ngọt mà xin  
tại lối. Bởi vì nhất nhất cái gì ở đó với tôi  
đang thèm, lèm cung và có khai đẹp nữa:  
Bắc bộ tướng ám hòn nước duu hàng ngày  
để hầm; cái sòi con che cái mào đang tan  
nhau nước duu; bô giường ghổ ngựa, mọi rệp  
nhieu như trầu; cái chén bông không có vải  
bọc ngoài; bô sìn chéa nán bần quanh năm

hay là hời-ký của một  
người đã nghiên và  
đã eal thuốc phiến

— sau VŨ-BANG —  
(xem tờ số 158)

không đánh; cái bàn khập  
khùng với bốn cái "ghế già"  
nhua cọc cách; cái ống nhô  
vỡ không dung để nhỏ nhưng  
để dung vào viếc khác... Tôi

soi cái buồng cha tôi với  
những đồ đạc ấy như những  
vật đã khai xâm phạm, mà dặy thi  
động vật có linh hồn mà úc đem thành cảnh  
vắng có thể quay quần lại để chia vui sẽ buồn  
cùng tôi vậy. Tôi quay chúng như hút cái đồng  
tử của tôi và tôi tưởng nó không có chúng ở  
trong cái khung cảnh này tôi có thể ốm o dần  
mà chết. Tôi nghiên thuốc phiến và tôi nghiên  
cái khống kinh khai. Dần dần, những tiếng ầm ầm,  
những tiếng khóc thán, những tiếng chửi rủa  
đang nghiên ở chung quanh, đổi với tôi, có một  
cái thòi vị riêng. Tôi với chúng gần như thành  
một. Nếu chúng cứ như thế mà đément tôi lại ngứ  
được nữa thì là hoàn toàn đó.

Ác thay, giờ lại không chiếm tôi điều này.  
Hàng đêm, mắt tôi cứ trong ra. Tôi uống thuốc  
ngô, tôi ăn nhí xem và sám-bao-lường: và ich.  
Không ngô được đã thành một bệnh. Đã có  
cái bệnh ấy, thành ra buồn lại càng hót nhiều  
hở, tôi ghen như hóng óc. Sáng sáng, thức dậy  
tôi thấy chân tôi mềm lại và đều tôi hoang  
mạng. Có khi hai mắt nhìn rõ ràng cái tiêm mà  
sao vào thi lai hóra ra là cái tóm; có khi định  
nhìn trong bụng là mình bước lên bậc cửa thi  
té ra lỗm chân xuống vũng; có khi tưởng mình  
chưa ngay đây thi té ra mình đã ngồi ở trên  
giuong t'ba giò rồi. Tôi bắt đầu hơi hiền tai  
sao nhung người điện đại lão lồ thán thè mà  
đì ngoai phòi lại khong biết chép sá, trèo lên mai  
nhà đì chui mà lúi cù có thè nè ráng ra cười,  
ôm lấy người thân thích mà khóc rồi lại chửi  
như tài nước.. Nhungs người khôn ngar đò  
cảng hò hét, chửi rủa và vận động thi não cắn  
càng bị kích thích, và càng không ngô được thi  
bép lại càng tăng lên. Tôi rất mệt, nghỉ đến  
nhung người điện xé quần xé áo ở trong  
chuồng-sắt nhà thương Bảo-hộ và những người  
bèo dài si ngòi ngắn mặt ra cà ngay như phos,  
không biết mhn àn, mình uống hay mình đì  
đại tiện. Một niềm thất vọng ghê gớm đén xâm  
chiếm hồn tôi. Tôi như dò dám từng bước  
chân ở trong đám sương mù, sự ngã. Thủ ròi

tôi không thể giữ thế quân binh của thân thể  
được, lão đào ngã ra ở trong đồng-chân trên  
giường. Miệng tôi khô như hòn ngói. Đầu tôi  
hâm hắng. Lòng bâu tay và gan bân chán tôi  
vứt súng những mồ hôi. Tôi nằm vật xuống  
nhìn ra chung quanh và có cảm giác rằng cái  
chết đã dần dần từ ban chán lén đến bụng. Vì  
có muôn uổng chép nước, tôi cũng không đam  
nữa, bối vì muôn lần thi phải dậy, mà dậy thi  
ngã trên sân gác mất: tên bô tiêm của tôi bao  
giờ cũng dì làm việc từ tinh strong.

Áy, chính vào giữa lúc đó tôi có một người  
đen gõ cửa buồng tôi — một người tôi sờ ngay  
bệnh dịch đó là Thành Rô. Thành Rô là thẳng  
loong toong của nhà báo Trung Bắc, sáng nào  
cũng phải đi nhai những phóng viên và trợ thủ  
của báo đến để viết bài và lấy tin. Nguyễn hời  
đó, các báo hàng ngày ở đây bắt đầu cạnh tranh  
nhau tưng tưng tịt một. Báo nào cũng muốn  
hoạt động (hay tố ra về hoạt động) nên thi nhau  
máu ăn europe thời giờ. Báo Trung Bắc không chịu  
kém các bạn đồng nghiệp (mà có khai lanh  
hơn là khac) ra một cái lè mori là mỗi buổi sáng  
nhân viên tòa soạn phải có dỗ mặt lùi bảy giờ  
ruồi sáng. Nghiem lâm. Nhưng chẳng có một  
người nào theo cù. Bởi vì tòa soạn, co độ bảy  
người thì vốn vén chì có hai người tút tết, nghĩa là  
không hút, (nhưng lại mặc bún chuyên vý con)  
còn năm người sóc lại thi nghiên «oát sà lát»  
cù, mà tôi và Ngọc Thô là hai cái tiêu biêu  
«nèa thơ» nhất. Thành ra chính nhà báo  
muốn hoạt động thi được hoạt động ngay: ty  
nhien-ô đàm loong toong phai làm hem việc:  
việc đì danh thức các ông phóng viên và trợ  
bút. Đồng thời, bắc tài xế cũng hoạt động.  
Đáng lẽ mọi khai, vào giờ đó thi được ngồi  
khách ở nhà, bảy giờ bác phái vân ô-tô mủ  
trời đì gần khắp thành phố Hanoi «lái» những  
ông phóng viên và trợ bút mày hây còn gọi  
ngô, mieng hây còn ngap sêch, đem về tòa soạn  
đe cho mà làm việc! Là một nhanh «bi»  
đánh thức — tuy đem không ngô — mồi sáng

Tôi, vốn húi ở nhà, không có chuyện gì là  
cũ, dem vẫn đe «không ngô được» ra chát  
chinh anh em. Lập tức, có bao nhiêu người ở  
tòa soạn máy chì cho tôi bấy nhiêu mòn thuốc.  
Vang tòi bò, tôi đì ra thực hành tuốt tuột:  
mòn thuốc nào tôi cũng cung cấp cho nhau cả: tôi  
vẫn không ngô được.

«Không ngô được» đối với tôi hau như  
thành một bệnh nan y thi tự nhiên ở đầu môi  
người ban xa đến mang cho tôi một liều thuốc  
ngô hoi kỵ quặc.

XI

Người bạn đò là Quốc-Tử, Nguyễn Quốc-Tử.

Nguyễn Quốc-Tử là một du học sinh đà ở  
Pháp sáu năm và thường-khoe đà «sang tận  
Thụy-sĩ» đì những cuộc thi quốc-ế — kheng  
phai vén khoa học, khong phải vén van chương  
mà cũng không phải vén dien kin! — những  
cuộc thi quốc-ế vén di skì trên tuyet!  
Chắc các ban doc cũng đã biết chơi skì là thế  
nào rồi đây nhì. Người ta bạn nhung cái áo  
chén vào minh, dận một đồi guốc cò hành xe

BÀY ĐỌC:

## PHẬT GIÁO TRIẾT HỌC

(một tác phẩm đặc biệt trong «Tủ sách triết học» Tân Việt Hanoi)

Lần đầu tiên một triết học vở cung sáu ròng — một triết học mà những tên kinh điển đã  
tim thấy ra trong các nước gìn lại in hoan, mọi nigris rưới trong sách mục-lục — đye  
đến ra quốc van do một hoc giả trong tiếng phan, đã turg ài truong Gao-danh Han-noz  
Paris và đã ối nhip Gao-danh-triết bộ i tung So-bi-rie, ứng PHAN VĂN LUM Sách  
viết với nhiều tài liệu này: ở «Quốc giò thư viện» và ở «Viên bảo tang Gañeti» ban Pháp.

NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI, VIỆT NAM

gọi là *patins* vào chân rồi lượn trên mặt tuyết. Trong những cuộc thi ski như thế, đôi nào vào cặp ấy lượn trên mặt tuyết mà không ngã, lại được đền da và lăm cho những người đi xem được评为 nhất là đôi ấy được.

Nguyễn Quốc-Tử hình như đã có lần được bầu nhất trong một cuộc thi ski quốc tế. Được như thế, dù mình không trúng thay, mình cũng có thể được là anh chàng chơi hay lắm, nhưng... có tài mà cây chi tai!... Đì trên tuyết không ngã chẳng mấy lúc đã thành ra một thiên tài thứ hai của anh ta. Ấy cũng bồi thế anh ta mãi cái thói quen đi vung vàng trên mặt đất—cũng như con cá của André Dahl—mất cái tên bơi dưới nước. Nguyễn André Dahl có thuật chuyên—hật hay lâm không cần l—hồi còn i tuổi, ông có vợ được một con cá rã to ở dưới sông Seine. Bên đem ngày về nhà nuôi và giày cho con cá ấy sống ở trên mặt đất như hổ mèo con chó vậy. Dì đâu, ông ta cũng rất cà di thời và có khi không phải buông giày, cứ việc huýt còi gọi, nó cũng biết mà đi theo iền iền. Rất ngo mồ hôi kia, nhà vẫn sẽ trào phong dì đến một cái cầu, mà ác hại, cái cầu ấy là hổng một cái lỗ to bằng cái nia. Tüm nghiệp, không hổm mèn mày nhìn gió thế nào, con cá cùa ông rơi bõm xuồng cái lỗ hổng kia và chết. Ma các ngài có biết con cá ấy chết vì chưng gì không? — Chết đuối!

Tôi không dám có cái ý tưởng ngông cuồng —nếu không muốn nói là sàc lão—vì Nguyễn Quốc-Tử với con cá của André Dahl, nhưng tự thâm tâm tôi thì tôi thấy anh cũng mất cái thói quen đi trên đường đời như con cá mất



Bằng or! Ông Bằng!

Vừa mới thấy tôi-lô đầu ra, anh hát lanh lén bài «*Ô printemps, ô doux printemps!*», rồi trèo bài mươi mối bực hang gạch lên trên buồng tôi Ồ. Vụt một cái tiếng hót trong miêng anh tắt hẳn. Khẽ thay! Một vè đưa ma vè lèa cái mè, pháp pháp của anh. Anh rũ xuống như một cây cù thu bị dập gốc và nỗi ráth thảm — tuy là anh chưa hề bị ai đuổi cù, tuy là mè vẫn yêu mèn thương sót anh như thường:

Anh or, emchết mất. Mẹ em không thương em, đùi em đi... Em đi từ từ. Em sẽ đi từ từ;

Nhung hiên gờ chưa biết cách tự tử nào lịch sự và đặc biệt hơn những cách tự tử hàng ngày của thế nhân, em nghĩ chỉ [còn] cách là đâm dây ở vai anh để chúng ta chẳng nhau nghĩ một [chương trình hành động].

Thoạt đầu tôi không tin lời Nguyễn Quốc-Tử một chút nào, nhưng sau thấy anh thản sống bùi chét và quẳng va và y và *banjo* xuống sàn gác, tôi mới bắt đầu nghi ngờ... Thì ra câu chuyện của Quốc-Tử cũng có道理 phần sự thưa: anh bô nhâ di, nhưng không phải vì mè đùi, song chính vì anh thay cảnh «lạc lối» (1), chính vì anh chán già dinh vây.

Về đến nước nhà, thấy đại di số thanh niên ở bên Jingoo tập nhiễm cái van minh Tây Âu này đây, uống rượu khai vị và bô gái để chơi cho sung sướng không cần để con anh đã có một lúe trưởng minh là «những người dân hợp thời», nhưng sau tiếp xúc với gia đình anh mới nghe người ta mà chán bết. Từ trường của Gide bấy giờ đương nhiên, người ta xem Gide không biết đến hè sầu, a cũng có thể đọc lâu được câu «*ô famille, je te ha si* — Ôi gia đình, ta ghét mít», Nguyễn Quốc-Tử chính là một thanh niên trong số đó — nghĩa là cũng có những tâm trạng gần giống như tôi vậy. Cố nhiên Kiên Thúc & Mùi Lộc mèo cửa tiếp Ba lý Hè! Naung Ba Lý Hè ngày xưa tím Kiên Thúc là để mời Kiên Thúc về giúp Tân mục Công giữ việc quyền chính cho nước, — chư Nguyễn Quốc Tử thì tìm đến tôi chỉ có một mục đích là mặt xát cái chế độ tôi chử: xã hội lúy giày giờ mà thôi.

Anh or, em đã nghĩ kỹ lắm rồi. Nước ta tiếp xúc với các nước Tây Âu, tên thi công là ngọt một trăm năm nay rồi, chẳng còn ít ỏi. Tiếng rằng các nhà báo nhà văn nứu Dương bá

Người Đông-Pháp hãy sẵn xuất lầy các thứ mìn cẩn và tiêu thụ những sản phẩm của Đông-Pháp

Trạc Hoảng tàng Bi, Nguyễn hữu Tiển. Nguyễn trong Thuật văn cù nói xa xỉ rằng văn hội mờ mang, dug tân cảm tình, nhưng bước ra đường ta vẫn thấy những người đàn bà túm họpせい khán vuông và mặc quần không đầm đè hở dài; những thanh niên mới có một tí tuổi đầu mà chung quanh đã nheo nhóe mồng con he; những người đàn ông hõi mõi精英 là nói đến nhân, nghĩa, lễ, tri, tin và Không lõi là một người biền nước Lô chít trong a đàn ông và đàn bà không được ngồi gần nhau!... Vậy thi bôn cắp cách của chúng ta đây giờ phải thế nào? Phải có động làm sao cho quý đàn bết lấy chủ yếu là ca nhân mà hiếu nghĩa tư do, nghĩa là xá một lúe báo hay vính những cuốn sách trào phúng lố cho báo dân gian thấy rằng: bếp nứu là việc của con sen thẳng nhỏ mà bà chủ thi phái là một bông hoa đê tò đิêm nhũng vẫn thường khách sành; rằng nứu mõi vẫn minh không phải chỉ vì nền văn hóa và văn học cùa nước đó nêu còn vi người dân biết vanh mày xe hơi, di ngua, những nhà hàn mưu hai tầng; rằng tam tùng, tứ đực của người đàn bà phương đông không hợp thời nữa, ta cần phải cho họ giao thiệp với đàn ông cho mạnh dạn, cho họ hút thuốc là ở ngoài đường và cùi vang, cho họ quyền phô thông đều phiếu (1).

(Ký sau đăng tiếp)  
VŨ BẮNG

1) depage.

Nhà sản xuất lớn các thứ áo-dệt  
(**PULLOVERS, CHEMISETTES,  
SLIPS, MÀ LLOTS V.V.**) chỉ có

Nhà dệt mua tại kinh, cùi lèm sách  
lớn hai cuốn sách moi rất giá trị

**1.) Tráng sỉ vò danh**

sách Mái Băng viết theo tài liệu của Nguyễn Giáp

Càng cuối Cảnh Vượng lão lão ra ra cuối đời nhà Trần do Bộ Ba ký năm đầu, một tài liệu qui giá cả kíp mọi người Việt Nam muôn nhin lại những dấu vết danh liệt của Quốc-su. Lại có Hải Đăng ác giả làm 10 phần cho thuê như danh tiếng viết. Cái giá trứngh và cảng... Sach nà cùi công phu... 68 trang. Giá bán 1250 (Đô sáu nghìn).

Đã cấp bởi cù

- 3) cuồn sách trinh thám:
- 1) CHIẾU HỘT SẤT VÀ 9 MANG NGƯỜI Của Ngọc-Cửu giá 1000
- 2) ẤP MÌ MẮT CỦA HÀNG THÀNH CỐC Của Trần Văn Quý giá 1000.
- 3) BỘ QUẦN ÁO ĐẦM BÀ Của Trần Văn Quý giá 800.
- Đã ra gần 100 cuốn sách, Báo chí, gac, kinh timbre 600.

**2.) Một thời oanh liệt**

truyện bộ về giặc Tàu & các TRẦM-VĨN KỶ: Gi-ty-ký hoặc đóng lúc trang. 1000

**A CHÂU XUẤT BẢN**  
17 Émile Bayly Kensei Téléphone 1200

# Một chút địa-dư và lịch-sử về xứ Tây-Tạng

(Tiếp theo trang 4)

Con sông lớn nhất ở Tây-Tạng là sông Yarou-Dzangbo (tên dịch là sông Nhâ-lô Tông-bô) rồi đến các sông Indus, Sa-ouen, Suled...)

Sản vật Tây-Tạng là cừu và mỏ.

Nhiều là mỏ. Tới nay các mỏ chưa khai-khám, nhưng hình như Tây-Tạng là một xứ rải phong-phù phì phú khoáng-chất. Trên giải núi Côn-luân và trên cao-nghẹn Khatchi — ở man bắc, chỗ nào cũng có vàng. Tại miền Sorgak ở đông nam thành Kéria, có nhiều mỏ vàng lớn. Tại miền tây, dãy Sarthol mang danh là "xứ vàng" và bán vàng sang Ấn-độ, như ta bán gạo vậy. Va tất cả các sông ngòi ở miền đông đều có vàng lẫn trong cát phù-sa, thô-dân thường ra vè sông lợt cát lây vàng-lâm kẽ sinh sống. Nhưng mỏ than hi với nay người ta hãy rat ít. Khi-hậu khe-khủ qua, khi trai kho-rao qua, nên cây cối hoa qua và ngô cọc không mọc được, nghè trống-trọi không thè khue-tron,

Đã không thè trống vào nghè nòng ma sông, tên kỵ-nga lại cảng chổng ra gi.

Quanh đồi quẩn lại, chỉ có một mớ tiêu công-nghè, đại-logi như nghè xe sợi len, dệt dại ní, nán-tuyn cho các đền chùa, chẽ hương nén để dùng vào việc thờ cúng, làm các đồ trang-sức bằng vàng, bạc, làm khí-giới v.v...

Tây-Tạng phải mua ở ngoài vào hahlết moi thứ. Mua của Trung-hoa chè-tau, tơ-lụa, thảm, đồ-sắt. Mua của Mông-cô: da, rong-rhoa, ngựa. Mua của Ấn-độ: gạo, thuốc lá, quần áo, tơ-lụa, chàm, đường, đồ-gia-vị, và các đồ vật chè-hoa.

Và bán ra ngoài: vải-lón, sá-hương, vàng, bạc, muối mỏ, da thú có lông, các thứ thuốc.

Không kẽ nhâng dân du-mục ở cao-nghẹn Khatchi, là nhâng giống Kalmouk ở phía đông, giống Hok thuộc Thổ-hi-kh ở phía tây, không kẽ nhâng dân Miêu-dao, Lo-lo ở miền

Dong-Tạng và nhâng kiêu dân người Trung-hoa (người dân ba Trung-hoa không được phép bước chân vào xứ Tây-Tạng) dân cư ở Tây-Tạng là dân Thibétain, người rất khỏe lưỡng khõe mạnh nhưng hơi thấp, từ thời bận áo tên dài lê-thé, trong lót thêm nhâng lân da thâc có lông, đê chông với giá rét, chán thi di giãy cung bằng ní. Tục họi mọi người: dân ba có thê ấy một lúc năm ba chồng. Tôn giáo cũ là Tôn-hoa-bon-pa từ-thanh giao tuy vẫn còn, song thịnh-hành hơn hết là Phật-giao. Phật-giao mạnh đến nỗi giáo chủ là Đạt-lai-Lama ngự ở cao-hanh Lhassa nắm dù quyền chính-thị khõa nước. Còn tâng-lít Tây-Tạng thì rất đông.

Trước kia, Tây-Tạng vẫn là một nước tự-lập, nhiều khi cũng tỏ rõ hàng cường. Vè thế-kỷ thứ 14, 15, trước ấy mây mây lân bị quân Mông-cô xâm-lược, nhưng sau lại quật cường lên đánh đuổi được kẽ-thu.

Năm 1720, vua Khang-Hi nhà Thanh bắt đầu sai quân quan di chinh phục Tây-Tạng. Mãi đến năm 1757, xứ ấy mới chịu thần-phục Thanh triều. Danh thi là một nước phiền-thuộc Trung-hoa, mà thực thi Tây-Tạng vẫn là một nước tự-chủ, năm à quyền cai-trị và tôn-giao trong nước.

Tây-Tạng cũng có một quân đội tuy không đông, nhưng cũng mạnh-mẽ gờm-ghé, vi gồm toàn nhâng người ngoại-quốc như Mân-Thanh, Mông-cô, Thổ-nhĩ-ký. Con dân trai-tráng bần-thô thi phải sung vào một đội quâa riêng là đội vè-binh.

Chức Hoạt-Phật Đạt-lai La-ma đặt ra từ thế-kỷ thứ 14, 15, thành Lhassa đặt làm tinh Phât-cung trú hõi ấy.

Trước kia, từ năm 1624 đến năm 1670, tại tinh Phât vẫn có nhâng giáo-sĩ đạo Cia-lô ra vào lui-tới và sống luon ở đó để truyền-giao.

Nhưng từ năm 1670 trở đi, sau khi các giáo

sĩ Gia-tó bị trao-xuất thì Lhassa trở nên nhu-một tinh cấm-thanh, người Âu Mỹ cấm không ai được bén mảng tới.

Nhiều nhà thám-hiểm trú-danh như Bonvallot, hoang-thán Orléans, Dutreuil de Reims... đã lây lóm tiếc không được phép đặt chân vào đất của Hoạt-Phật.

Nhưng năm 1904, một dạo binh Anh xông mây lõi Lhassa, không coi lệnh cấm vào đâu cả. Nhân cuộc hành-binhh do, chánh phu Tuy-tang, tức là Hoạt-Phật, Đạt-lai La-ma, óng vua oai quyền của Tây-Tạng, phai ký hiệp-ước với nước Anh, cam-kết rằng không được nhâng một mảnh đất nào ở Tây-Tạng cho một nước thứ ba, các việc công-tac và chánh-phu Tây-Tạng cũng không báo giờ được đặt dưới quyền kiêm-sát của một nước thứ ba nào khác. Từ đó, ánh hưởng nước Anh mỗi ngay một bành-trướng, một vũng-vang tại Tây-Tạng.

Rồi đến năm 1910, Hoạt-Phật Tây-Tạng (tức là vua xứ ấy) nôi-lên đánh nước Trung-hoa. Bị thua, Hoạt-Phật phải lánh sang Ấn-độ. Năm 1911, Trung-hoa dân-quốc thanh-lập. Hoạt-Phật liền trò về Tây-Tạng và tuyên-bố tho-it-lý quyền đô-hó Trung-hoa. Trung-hoa không chịu công nhận điều đó, nhưng phai cho Tây-Tạng tự-tri.

Điều đó thật không quan-hệ gì vì từ trước đến giờ, tieng-rang thuốc quyền đô-hó Trung-hoa, nhưng Tây-Tạng vẫn hoàn-toàn tự-tri.

Điều mà người ta nhận thấy rõ ràng là tho-it-lý quyền đô-hó Trung-hoa, Tây-Tạng lại thuoit quyền đô-hó Anh mà không biết.

Tại tinh Phât Lhassa, có linh Anh đóng-canh quán-xá trú người Anh. Quản đài Tây-Tạng đều án-bán theo lối người Anh và do người Anh lâc-chuc.

Đa-khach-di từ Trung-hoa xuông hay ừ Ấn-độ len, đều phải xin giấy phép của ioa lanh-żip Anh mới vượt qua-biên-giới Tây-Tạng được.

Tới nay lệnh cấm người Âu Mỹ lõi vào tinh Phât Lhassa vẫn-nghiêm-mặt như xưa, có lẽ cũng là do người Anh ứng-hỗ. Lệnh cấm nghiêm khắc đến nỗi mọi nữ sĩ Phap la bà Alexandra David Néel hồi 1924-1925 đã phải trá-hình làm người ăn may Tây-Tạng, lẩn vào đám thiện nam tin nü tháp-phuong, mới lén trộm được vào giang-sơn Hoạt-Phật.

**HỘI TRUYỀN-SÁ QUỐC-NGỮ** phát không giấy-bút sách, vở, dạy không cho đồng-bào thất học. Bản-phận thanh-niên trí thức là phải giúp hõi di theo tòn chí ấy.

## CÁC GIA-DÌNH NÊN DÙNG THUỐC: Điều - Nguyễn

- 1) Thuốc đau dạ dày Bù-Nguyên
- 2) Thuốc ho gà . . . Điều-Nguyên
- 3) Thuốc ho lò . . . Điều-Nguyên
- 4) Thuốc bã thien . . . Điều-Nguyên
- 5) Thuốc bã huyết . . . Điều-Nguyên
- 6) Thuốc cam 15 . . . Điều-Nguyên
- 7) Thuốc canxi . . . Điều-Nguyên

**Tổng-euc :** 125 Hàng Bông, Hanol  
Đại-lý Đức-thắng, Mai-Linh, Nam-lien Saigon  
**Nam-cường :** Myho, Viết-hung; Fientian

## HỘI CÁC NHÀ THỂ THAO Ở DÔNG - PHAP

**KHI CẦN ĐÈN :** bóng tròn, bóng rỗ v.v., sào nhảy, ta, lao, đia-de ném tuu hướng dạo-sinh và các đồ dùng trong bãi-tập... — Xin gửi thư vè:

## THU - THUẬN

57, Rue des Teinturiers, Hanol

Hàng lâm cần-thân — Giá tinh phải-chang — Mua nhiều tinh giá rieng

## SÁCH - ĐỒI MÓI

- |                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| MUỐN HỌC GIỎI og/đo, đọc           | HAI TÂM - HÒN (xé 1/6)   |
| già-dinh của Thái-Phil             | giả-thay-đu của Lê-Vân   |
| 200 trang .. . . . .               | Trường .. . . . .        |
| THÂN-NIÊN KHỎE (các                | NGƯỜI MẸ TỘ-LỘI của Lê   |
| thể võ, đài, giữ-minh) của         | Văn-Truong (in lõm-hai   |
| Đại-An-Khang 200 trang             | nhìn-nhìn cuộn .. . . .  |
| 2.000 hỉnh-vẽ .. . . . .           | KÉ ĐEN SÁU của Lê-Vân    |
| GƯƠM MẮT SAU CÙNG truy-            | Tường (in lõm-hai cuộn)  |
| thu - súp của Phan-trần            | mà cuộn .. . . . .       |
| Chinh .. . . . .                   | 1.000                    |
| TRUYỀN HỌC SINH của Lê-            | NGƯỜI DÂN BÃ của Lê-Vân  |
| Vân-Truong .. . . . .              | Trường .. . . . .        |
| GIỚI NGƯỜI MẮT HẦU TIẾN            | GIỚI NGƯỜI MẮT HẦU TIẾN  |
| của Lê-Vân-Truong .. . .           | của Lê-Vân-Truong .. . . |
| LÓ MỐT KÍP NGƯỜI e..               | LÓ MỐT KÍP NGƯỜI e..     |
| 1.000 .. . . . .                   | 1.000                    |
| Muốn có bản-thống kê cac sach      |                          |
| giá-tri, xin gửi 0.006 tem vè cho: |                          |

Nhà xuâ-bán Bởi Mới-62 hàng Cát-Hánh. Tới 1928

LÊ VĂN HÓE

Giá, một đồng bao mà muốn làm giàu nhanh chóng và  
lượng-thiện thi chí có cách là: MUA VỀ XÔ BỘ ĐỒNG-PHAP

# Cô là người Bắc

TRUYỆN DÀI CỦA VŨ XUÂN TỰ

(Tiếp theo)

Hai người đứng ngoài xông vào can không được. Chỉ thấy bát nến, Chàng nhảy pát tay, gãy bát. Người ci đồng ra. Bác nghe, anh nó mỉm ta, gãy g, lao dào suy ngã. Nô giã, bão liên sững-sợ quan guy sự với Cai:

— Việc nhà tôi có mắc-mó gì sinh, mà anh can-thiệp vào?

Cau lòng mày, Chi đáp:

— Anh không có quyền đánh mãi một người đã khép phong anh, nhất người ấy, lại là một người dân bù!

— Nhung người ấy là vợ tôi!

— Anh nhầm. Cú tuồng hẽ là vợ anh, anh muốn làm gì cũng được sao?

Rồi bước, người chồng già cõi:

— Chứ sao! Tôi đánh vợ tôi đó!

Cai nghiêm ngay nét mặt lisi:

— Có cau-dàm, anh đánh ngày nữa tôi xem?

Nghé giọng cương quyết của Chi, anh chồng chán lisi, không dám gây sự nữa, và chưa biết tìm cách nào hảo hỉ cho khỏi bẽ mặt.

Ngay khi ấy, người vợ đã đứng dậy, vân lai cầu tóc xong vào bên chồng, bảo Chi:

— Thầy can gián, nhưng lại số mạnh người ta như thế, ai không giận!

Chi hơi ngạc nhiên về cù-

chị người vợ. Rồi biết mình lúc này đã quá tay, chàng đầu ôi:

— Cái đở, tôi cũng khỉ không phải...

Và quay sang người chồng:

— Tại bắc nòng này quá, làm tôi cũng nòng lây, hỏi chúng ta xú hóa.

Lời nói nhũn-nhặn và vui vẻ của Chi, khiến người chồng người giận ngay.

Chi lại nói:

— Cùng bạn giải cá, vợ con có điều gì không phải, chúng mình nên đóng cửa dạy bảo, chờ to tiếng để xóm giềng ché cười... Hơn nữa, chúng mình lại là người Bắc vào làm ăn trong này, càng nên giữ-gìn cái thanh-danh của người Bắc lắm.

Cảm động trước những lời khuyên thành-học của người đồng-xú, người chồng có vỡ bối-hận về những cử-chỉ của mình hồi nay.

Chi bước ra nhà ngoài.

Nhà bà Thiết châm-chí khâu vá, nghĩ đến tần kich khanh ôi, chàng sao phò đèn ba têng « vợ Sài-gòn ».

Vợ Sài-gòn — dã từ lâu, ba têng này giao bát bac nhì cu

tường không ắt vào mai số

dàn chúng ngoài Bắc, và ngay

người Bắc ở trong Nam rứa.

Nghé nói « vợ Sài-gòn »,

người ta với « kính-hoàng »,

hình-dung ngay một người

đàn-bà chỉ ăn tàn phá hại, với

có ba — dòng dài.... Xét ra,

cái định - kiền lầm-lạc ấy,

không phải không conjugén-

nhan. Bởi mấy năm trước

thời kỳ kinh-tế khủng-boi g,

Nam-kỳ, một xứ chí chayen-

chú vê nông-nghiệp, tráng

luôn mấy mùa lúa, mà lúa lại

được giá cao, dân-cư phong-phú.

Rồi, vi kiêm tiền đê-

dang, người ta ăn xài hoang-phí,

không kè đèn ngay mai.

Nhất dàn chủng ở chau thành

Sài-gòn, nhều người sinh

lười biếng, bài bạc lièn-miễn.

Bởi chơi bài bắc me man, lầm

già-dinh thường không thời

nấu gì cả, cứ đèn bừa là giật

cả bắp doat thê' ra ăn cơm

hiệu cho tiện. Lao dàn quen

tinh, ntung trong những năm

dé kiem tiễn, các anh-cu đồng

chưa thấy « thâm-thia », sei

sa. Sau, gấp lục lục bị sự già,

đồng tiền eo hẹp, muôn các

bà vợ dạ - län trờ lại với

nữ công, thi đã thành nếp

mặt rồi. Tuy vậy, cái thứ vợ

« quý-hoa » ấy chỉ là hàng gai

xuất thân & chồ chơi bài,

hoặc ở những gia-dinh kém  
giáo-đục, hiện thời cũng ít,  
nhưng không may cho người  
Bắc nào vô Nam lấy phái, rồi  
kiếm được đồng nào cũng hết,  
cha mẹ vợ con ở nhà không  
được nhờ vả nữa. Ấy thế là  
một dồn-mười, mười dồn  
trăm, ai có người nhà làm ăn  
trong Nam, nghe nói lấy « vợ  
Sài-gòn » là lo lắng, sợ hãi.  
Mà, hỏi đời, kẻ không rõ ràng  
xa biết rộng, thường « vợ đưa  
cả nám », khô g rõ túc heo  
hang người ma bình-phâm.

Nhiều người còn làm lẩn,  
không phân-biet người ở  
chau thành Sài-gòn với kẻ ở  
dưới Lục-linh, cũng như họ  
cho bắt cú một người Bắc kỳ  
nào cũng à dân Ha-nội, că:

« Vợ Sai-gòn », thì bà Thiết  
cũng « vợ Sai-gòn »! Chỗng  
chết, ở vây làm ăn vất-vả  
nuôi con, bà không hề tuồng  
đến cái vinh-dự cao-quý mà  
bà đáng được hưởng — cái  
vinh-dự của người dân bà  
góa thủ-tiết, cái vinh-dự của  
người mẹ hi-sinh hạnh phúc  
minh cho con cái. Bà chỉ biết  
thuong con, thi bao nhiêu  
tinh-thuong, tình yêu, phai  
dành riêng cả cho con.

Bà dàn, một người mẹ nào  
tự hi-sinh vì con cái, cũng  
dáng quý, dáng trọng nết.  
Nhưng, trong ba xứ, có sống  
qua nồng-gia-dinh tòng-cô  
ngoại Trung, Bắc, mới thấy  
nhân-cách một người như bà  
Thiết là dáng phuc biệt bao!  
Vì, ở Trung, Bắc, ngoài những  
vị hiền-mẫu góga-bya thực-  
tâm ở vây thờ chổng nuôi  
con, lại còn các bà-mẹ dõi  
lòng, m ên-cuống thủ-tiết bồi  
sơ-du-lan, hoặc bồi áo-urec  
bốn chữ vàng « tiết-bạnh-khâ  
phong », mà không dám di  
thêm bước nữa.



đáng quý trọng hơn, vì nó  
thanh-thục, khởi phát tự đáy  
long.

Đã rõ tiền-sử bà Thiết, hôm  
nay lại được mục-kịch cảnh  
vợ bênh-cuồng — dù là người  
khác xú và dã bêc-dâi minh  
— của người dân ba Nam-kỳ.  
Chi thấy bà tieng « vợ Sai-  
gon » mắt hắc ý xấu từ xưa  
truyen lai.

Chinh s' thuc, ở trong này,  
một dời kui chàng dã trong  
thay cảnh vợ xách dao chém  
chồng, nhưng cái trường-hop  
ấy, như không xảy ra giữa  
những cặp chồng Bắc-vợ Nam.

Chẳng biết, đấy là cái may-  
mắn, hay cái tài « khéo-leo  
riêng » của những anh chồng  
Bắc!

## LÂU, GIANG

Mặc hinh tinh  
và nên uống thuốc của BỨC  
THO DƯƠNG 131 route de Hué  
Hanoi sẽ khỏi

Thuốc lậu 1\$00/một ve. Giang  
1\$00. Nhận chia-khoán. Xem  
mạch cho đơn, chia-dù các  
bệnh người lớn, trẻ con. Bán  
đầu cao, đón, hoàn-tan.

— Viễn có nhà không? Chi?  
Đúng trước tẩm guong bau-

### Bô thận liêu độc

Thuốc lọc mang tên bô  
nhết đốt đặc ngựa lỗ đờ  
độc hoa lili thái ra  
lập opop. Sản 1 spis.  
Là 14 spis. Xe nam trai  
hoan giao ngắn.

KHOA THUỐC TẾ-DÂN  
XII/1964 HỘNG HỘNG

Saigon: Bts. Nano-164-438. Biên-  
chi đại lý các hò thuốc Tế-dân

dục, Chi dương, chiết dầu, ngoanhn ra. Thầy Phương chán trong hàn ngoai nguong cửa, chàng mỉm cười:

— Thị Phương hãy vào đây, hãy ngồi xuống đây dà nào! Góm! Lần nào lại, cung hỏi sòn hỏi dón ngay Viễn, làm như đèn đây, Phương chỉ cần có Viễn thôi!

Biết Chi riêu mint, Phương làm bộ nguyn - nguyn, và cong-cón :

— Ủi đây! Chứ sao? Đến đây, điều thứ nhất là Phương phải hỏi ngay « người ta » dà, rồi muốn chuyện hàn-huyền gì thi chuyện !....

Ngay khi ấy, Viễn ở nhà trong bước ra, Chi vừa chờ Viễn vừa bảo Phương :

— Kia! « người ta » dà! Giờ thì Phương đã mừng chưa? đã thích chưa?

Một nụ cười rất tươi trên cặp môi son, Phương tiến lại cầm lấy tay Viễn, áu - yém nhìn người yêu, rồi nũng-nịu dè cheo thi Chi :

— Phải không, Viễn nhỉ! Phương đến đây, chỉ vì Viễn thôi! Cứ vì bạn khác, thi fit cắn lầm!

Biết ý Phương, Chi bèn bắt chước giọng Sai - gòn « trá thù »:

— Chà! Phương của Viễn,

bùa may « nhồng-nhéo » dà! Coi chừng đấy, anh Viễn!

Ba người cùng cười.

Sáng nay, hình như Phương đẹp thêm ra, hồn-hồ, lacent hơn mọi ngày. Mùa

không « yên đới » sao được, khi người ta cũng « người mộng » đi đến chỗ thực hiện của linh-yêu? Sản mấy tháng giới gần gũi, Phương Viễn, hai người dã hiểu tâm-sự nhau, hồn nay, Phương về quê ở Bà-rija trình bẩm với cha mẹ nồng, rồi Viễn sẽ cậy nhờ mối-mạnh làm lễ cưới xin. Nhứt dịp lễ Pentecôte được nghỉ luôn hai ngày, Phương rủ Văn cùng ra Bà-rija chơi. Hai nàng dã hẹn đợi nhau ở nhà Viễn.

— Xin lỗi Chi, Phương nhường ai trường Cai hỏi thăm sức khỏe của Phương....

Rồi nàng chép miệng :

— Hui!... Đấy, người lại trường, người có mặt tại đây, có được thâu hỏi trước đâu? Chi thật-thà phán-trào :

— Ô! Thế thì Phương chấpхват quái! Phương đến đây, tưối vui thế kia là bấy lô cái súc khỏe của Phương rồi, Chi cùm hỏi nữa thật là « sáo »...

Làm mặt hờn rỗi, Phương tiếc-luôn :

— Cho nên Chi chỉ cần vẫn-an người vắng mặt, chứ không phải tại lúc nào cũng không, cung nghĩ có « một người » thôi?

Chi cười trừ, làm lành :

— Ma... dù nhớ, dù nghĩ có « một người » thôi, trường cung đang được tha-thử, « khi người ta yêu »...

Gác cu nén riêng:

THUỐC BẠI BỘ BỨC PHONG .... 2\$00

Các ông làm việc nhiều nên dùng:

THUỐC BỘ THẬN BỨC-PHONG .... 2,00

Các bà các cô nên dùng:

THUỐC BIỂU KINH BỘ HUYẾT .... 1,70

Các bà phải cho trẻ em uống thuốc:

THUỐC BỘ TÝ TIỀU CAM .... 1,50

— Sao chừng này chưa thấy Văn lại, bà Phương, Chi hỏi?

Đường thi-thảo với Viễn, nghe rõ câu Chi hỏi, Phương vẫn giả bộ nghênh-ngang :

— Cám ơn Chi, dạo này nhớ giài Phương cũng mạnh giỏi....

Chi cười :

— Tôi hứa Văn sao chừng này chưa lại kia mà?

Phuong quay lại, ra vẻ nghiêm-trang.

— Xin lỗi Chi, Phương nhường ai trường Cai hỏi thăm sức khỏe của Phương....

Rồi nàng chép miệng :

— Hui!... Đấy, người có mặt tại đây, có được thâu hỏi trước đâu?

Chi thật-thà phán-trào :

— Ô! Thế thì Phương chấpхват quái! Phương đến đây, tưối vui thế kia là bấy lô cái súc khỏe của Phương rồi, Chi cùm hỏi nữa thật là « sáo »...

Làm mặt hờn rỗi, Phương tiếc-luôn :

— Cho nên Chi chỉ cần vẫn-an người vắng mặt, chứ không phải tại lúc nào cũng không, cung nghĩ có « một người » thôi?

Chi cười trừ, làm lành :

— Vang, Naung, bóm may Chi xin mời các anh, chỉ một « cau » phần Bác ô - đường Van pier thi tuyệt!

Vien căn lại:

— Thời, từ đây ra đường Van pier khi xa, Cai cứ mời chúng tôi vào một hiệu nhỏ gần đây cũng được.

Phuong riêu lại :

— A.. « khi người ta yêu », vậy thi lúc nay là lây đây, dẫu Phương có « hỏi sẵn bối đón ngày Viễn », có « lừa như đòn dây Phương chỉ cần có Viễn thôi », thiết tưởng Chi chả nên chéh-nhao mới phải chứ!

Chi gật đầu, túm-tím :

— Xin lỗi Phương..... Vâ, thành-bộh chịu Phương dâ giài lại một « đòn » hay thế!

Chot Văn ở ngoài bước vào, Phương vẫn chưa buông tha Chi:

— Đấy!... lại « khi người ta yêu », thi linh-cảm thê đây, vừa mới nhắc có một câu, « người ta » đã đến ngay...

— Các anh, chi noi chuyện gì ma lâm « người ta » thế?

Chi đánh trống lảng:

— Không!... Âm... mấy giờ Phương ra bên-o-to-buýnhin?

Phuong nhìn Cai bằng cái nhìn hom-hinh:

— Cai giờ rưỡi chúng tôi ra đi chuyên xe chạy Long-hai, như vậy còn dà lui giờ để Cai mời cau ngang tôi đi uống ca-phe, vì từ sang chung tôi chưa ăn lợt da.

Chi sôt-sóng ngay:

— Vang, Naung, bóm may Chi xin mời các anh, chỉ một « cau » phần Bác ô - đường Van pier thi tuyệt!

Vien căn lại:

— Thời, từ đây ra đường Van pier khi xa, Cai cứ mời chúng tôi vào một hiệu nhỏ gần đây cũng được.

(con nura)

VŨ XUÂN LƯ

Các nơi hagy dùng:

PHẦN TRÍ BÔNG-DƯƠNG

(Graphite Indochinois)

Mô « Helène ch. I » « Hélène ch II »

« Helène ch III » phủ Lu Loakay

Đã được công nhận là tốt khang kẽm

gi ngói quốc, công việc cần thận

Gửi nhanh chóng khắp Đông-duong

SỞ GIAO DỊCH :

ÉTS. TRINH - BÌNH - NH

15A Avenue Paul Doumer Haiphong

Ad. Tel. AN-NHI Haiphong - Tel. 707

Cầu đại-lý khấp Đông-duong



AI MUỐN DÙNG THUỐC  
BỘ CÙNG TÌM THUỐC

sam  
nhung  
bách  
bò  
Hồng - Khê

Tháng Sáu nă. Mỗi hộp 1\$20

Hàng rong bắc són de table

LE DUU va nphae d'Annam

nu-quing-pua o YMPIC-xin

ba cao de cúc pha lát và

các nhà quán dùng dai - N

hai thi - tuc - le ouc - và

OLYMPIC - bột rang-a-kem

ngay ngày chung tôi thi giao

viec phat hanh hai thi truc

do trong toan xua Bác-khi cho

nha BÙI-ĐỨC-DẬU o 29 Rue

Nguyet Hano; telephone 1372;

Vay xin cõi nua do noi de

mua-ruu hoặc thương lượng về

viec xin-dung dai - ly các noi.

Bán thẳng cho người

dùng giá thật rẻ

Tussor demi-soie soi se to dệt  
vuông nồi quả mát tay, giày,  
đứng quần áo, giày dép, trang  
số một thước khô 0m75, một  
bộ 5m20, giá 26 \$00.

Toile soie rugue đep nồi quâ  
giá \$30.1 thước một bộ 5m20  
giá tiền 27p6. Mua gửi mandat  
cho ông Truong văn Tự thay mặt  
sở dệt TIỀN HÀI, bán giá 265  
Pétain Haiphong.

CON LAI ÍT SÁCH: GRAMMAIRE VÀ DICTIONNAIRE FRANÇAIS — ANNAMITE JAPONAIS

par Kikuchi Kaisuro et T.N. Châ  
co thêm loxique và những câu thường dùng bằng bâu thư tiếng.  
Bán tại các hàng sách, bán buôn  
hoa hồng rất hay tại nha in  
GIANG A 94 CHÂKRION HANOI

QUỐC THÀ-LỘI GIA ĐÌNH

55 mõi 109

MẠC-BÌNH-CHI

Neyen iú Anh

NGƯỜI NGHĨA BỘC

Phim em cung  
điên đưa được tập và đã dâng danh  
sách các ban gõi và oxy thi. Một năm  
10-30, sau tháng 5/59.

PHƯƠNG PHÁP MỚI  
ĐỀ TỰ HỌC ÂM NHẠC  
NAM KY

gia Hinh-Li-h, Bình Lan  
in-tai my-thuat bao day, lot (blanc  
avoir) 1969 cuoc gõi 059 (5-60)

Editions BÀO NGỌC

67 NEYEN-HANOI — TEL: 786

Autorise (publ. cation crees au-rieure-  
ment à la loi du 13 decembre 1941)  
Ed. Hinh-Li-h, Da Trung-Bac Van N  
imprime chez Trung-Bac Lan-Van  
55, Ba Hien d'Orcies — Il met  
Certificade de la pape

Trong 11800  
L'Administratur de bang d'Yen-Ng

35

4 MÓN THUỐC BỘ CỦA NAM  
PHỤ, LÃO ẤU ĐO NHÀ THUỐC

BAN BUÔN, BAN LÈ, DÙ THUỐC SÓI  
TRƯỚC LÀO CHÉ VÀ CÁC THỦ SÁM

45, PHỐ PHÚC-KIẾN HÀNOI PHÁT HÀNH

Duc-Phong

BAN BUÔN, BAN LÈ, DÙ THUỐC SÓI

TRƯỚC LÀO CHÉ VÀ CÁC THỦ SÁM

45, PHỐ PHÚC-KIẾN HÀNOI PHÁT HÀNH

Các cu nén riêng:

THUỐC BẠI BỘ BỨC PHONG .... 2\$00

Các ông làm việc nhiều nên dùng:

THUỐC BỘ THẬN BỨC-PHONG .... 2,00

Các bà các cô nên dùng:

THUỐC BIỂU KINH BỘ HUYẾT .... 1,70

Các bà phải cho trẻ em uống thuốc:

THUỐC BỘ TÝ TIỀU CAM .... 1,50