

SỐ 157 — GIÁ 0340

10/11/1948



CHÍNH - NHÂN

NGUYỄN DOÀN - VƯƠNG CHỦ TRƯỞNG

DEPT LEGA
DINH QUỐC HỘI
12A. 39380



C.860

SỐ « TUNISIE »

Phỏng-tuyển Mareth

10/11/1948

TUẦN-LỄ ĐÔNG-DƯƠNG

— 11 giờ sáng hôm 30 Avril, quân Toàn-quyền đã tới, khánh thành nhà bàng trung bày Tiểu công-nghệ Bắc-kỳ ở số 54 phố Paul Bert - Hanoi.

Tới đây có quan Thống-sứ Haeweyn, cự Võ-niên Hoang trọng Phu-yà-hầu hết các quan chức cao-cấp trong các giới cai-trị, kinh-tế, kỹ-nghệ thương-mại,

Nhà hàng trưng bày này mục đích để ban giúp các nhà tiều công nghệ được đặt hàng, khuyến-kích các nhà tiều công nghệ và mở rộng tài-trường các hàng nón-hoa.

Đó là một cuộc trùng bay rất đẹp mắt nhưng đã gồm Đông-triều, Bat-tràng như ấm pha-ca-phê, đĩa, bát; đồ sơn nâu khay, hộp; đồ đồng và điện như cùi chì, hột-úr điện, loa máy hát; những đồ đan như lanh mây, khay mây; nướng mâm giấy in sách, cửa sổ lồng Nghĩa-dồ, Yen-thai, Xuân-táo, v.v.

— Chiều chủ-nhật 2 Mai, trên sân Mangin Hanoi, 300 lực-sĩ của 16 hàn-dân thể-thao hang tinh đã tranh giải quán-quán Bắc-kỳ về diễn-kinh.

Các cuộc đua rất rào-riết nhưng thành-tích không được tốt đẹp. Lực-sĩ Le Gall đã pha-kỷ lục của mình về mòn-ném đĩa với 45m39 (kỷ lục cũ 44m08)

— Hôm 29 Avril, tại trường Mỹ-thuật Hanoi đã khánh thành cuộc trưng bày những đồ dùng bằng tre và lát mầu hàng dệt của phai-bô Noat tảng chính-phủ Đông dương.

Có nhiều quan chức cao cấp Pháp-Nhật đến dự

— Hôm 1er Mai, quan Toàn-quyền đã thăm Viện Bảo-tàng lịch-sử mới tờ-chức và lập-tam tại viện bắc cõi Louis

Fins (tầng dưới) chuyên về lịch-sử Bắc-kỳ và Hanoi. Viện Bảo-tàng lịch-sử này đã thu-thập được nhiều tài-lieu, sách vở, tranh ảnh của các thư-thông và các trang báo-viết, tinh-bày về lịch-sử Bắc-kỳ từ thế kỷ thứ 17. Một khu riêng dành cho thành-phố Hanoi từ thời Hanoi cũ là thành Ông-ia.

Cuộc hàng hóa có tài-thu-muống ai có tài-lieu hay tranh-ảnh và lịch-sử để bàn hay cho viễn Bảo-tàng

— Ngày 25 Mars 1943, chính-phủ Pháp đã ra huân-leah thi-tiệu huân lệnh 9 Octobre 1936.

Huân-lệnh 9 October 1936 hái huớc các ván-tư nợ phải có hàn-hương, chúc-thi-chang (visa). Người vay nợ và người chủ nợ phải ký tên và giao-tín nhau (tối) trước mặt viêng-chure thay mặt chính-phò)

Từ nay theo huân-leah mới, ván-tư nợ-trú, nợ-thuợng-mại không phải thi-chung nữa

Trong huân lệnh 23 Mars 1943, trong khoả-thứ hai-tang thêm sự trang-phai tối cho vay-nhà-lát. Kế cho vay-nhà-lát sẽ bị phạt từ 500 đến 20.000 quan; ta-puam sẽ bị phạt từ 1 tháng đến 1 năm tù và tu 1.000 đến 50.000 quan.

— Sáng-tối 24 Mai 1943, máy bay Mỹ đã tới ném bom xuống Bắc-kỳ. Có 26 "người Đồng-dương" chết và 43 người bị thương (Thông-cao).

— Hôm 5 Mai đúng 17 giờ 30 tại Haiphong đã làm lễ cắt-dám 26 người Nam-bì chết vì ném bom hôm 4 Mai trong một lóng-gần-thanh-phố.

Quan Thống-sứ Bắc-kỳ từ Hanoi xuống đì, có 10 lời chia-buồn của quan Toàn-quyền với thành-phố Haiphong và già-quyền các người bị ném-bom. Các đám rất trọng-thể có đà

các nhà thâh-hào ở Hai-phong và Các quan chức Nhật có cùi người đại-diện tới đưa-dám.

Quan Thống-sứ có tờ bênh-viết thăm các người bị thương và đã trao cho quan Đô-ly một số đồ để giúp các người bị thương (Thông-cao)

Quan Toàn-quyền đã ký Nghị-định ngày 30 Avril 1943, thi-hanh tại khắp địa-hạt Đồng-dương cấm gán-bán, đồng-hay bán, mua, đổi-trác hay xuất-cảng các cùi gỗ để dùn-và-than theo cách-cần.

Tất cả các việc thương-mại cùi gỗ và thay-chỉ được theo-thực khối (ngang, dọc và cát) đều i-thực iay gọi là stère.

Ái-trái, vay-nhịn-dinh này đều bị phạt

Sở Văn-in báo-cao để công-chứng biết rằng khái-nó số giấy-tin-cử để trù-hết đì, sẽ hãi-lệ bắt buộc dùng giấy-tin-chử. Những đơn-tờ từ chí phái viết giấy-thường và đơn-tem \$18. Tem \$018 có thể dùng để dan-vào đơn-tu-bá: cùi có náo.

Tổng-xếp-hạng các cu-a-ro cuộc thi Cri-éum des As, sang-chô-nhật 9 Mai, chay 50 vòng (100 cây-số), chayng hò-hoàn Kiêm:

Nhất: Lê-thanh-Các (N. K.), nhì Lher (T. K.) ba: Franchi (N. K.), tư: Duy-en (N. K.), nam: Chana (J. M.), sau: Van-ien (G. M.), dày: ba (N. K.).

Cauag-xết Coupe du Tonkin, trên sân Mangin chiều chủ-nhật 9 Mai: Dương-kim-vi đinh Bắc-kỳ Cotonkin bị 9e R. I. C. hą 6/0.

Qua Thống-sứ Bắc-kỳ từ Hanoi xuống đì, có 10 lời chia-buồn của quan Toàn-quyền với thành-phố Haiphong và già-quyền các người bị ném-bom. Các đám rất trọng-thể có đà

Quân Đồng-minh cho quân đánh-là phía-dao theo bờ-bờ đê-trán vào Bizerre.

Quá-về phía Nam, iền-dời quân Hoa-kỳ chia-ra làm ba-dao khỏi từ Mateur, một-dao iền-về phía Đông-Bắc thẳng-tới Ferryville (giữa hồ Achkel và hồ B zerte) một-dao iền-về phía Đông-thẳng-tới Jebel Ke hebta giữa hai-dường từ Tunis đến Bizerre; một-dao iền-về phía Đông-Nam, thẳng-tới Tebribra.

Quân Đồng-minh đã đánh-mạnh-tào Jebel Kechebta, và iền ngày 9 Mai đã báo-cho ta-biép Tunis và Bizerre đã vào tay-quân Anh M. với-cá Ferryville nứa

Tin 6 Mai báo-cho ta-biép nhiều-tau Đồng-minh hoạt-dộng dù trong-hai-phận Agérie và-pièu-quân-cảng Gibraltar. Trong-sô đó có 20 chiếc-chò những-cầu-dùng để đồ-bé và-chò chiến-xa. Trong-sô quân-mới đến Gibraltar người ta nhận-thấy có cả linh-Etoile-sas có

Tin Luân-dòn nói người ta đã-lựa chọn-xong-vị-hoạt-phát ở Tây-tang, được coi như là hiện-thân của vị-hoạt-phát-trước, iền-năm 1937.

KÝ SAU
Trung-Bắc-Chủ-Nhật
sẽ-rá-một-sô-về:

TÂY-TANG

Địa-dư, lịch-sử xứ Tây-tang — Một-cánh-phien-chợ-xứ Tây-tang — Bầu-hoạt-phat-ра-thé-nào? — Một-vai-tu-là-của-dân-Tây-tang

Đây là một-sô bão-lạ, toàn-bài hữu-ich mà phần-nhiều người eo-lẽ chưa-hao-giờ-xem-deń. Các bạn-se-dì-khắp-xu-huyền-bí-dò với-chúng-tài và se-biết

Các-sư-Lama-Tây-tang-tu-hành-khô-hạnh-như-thế-nào?

Đón-đọc-trong-một-sô-sau:

QUỲNH-NHƯ*

Kịch-tho của Phan-khê Khoan

Tuần-lễ Quốc-tế

tiếng là rất-thiến chiến-nữa, Cò-lê-thầy-tinh-thể-hor-bất-lợi, không-quân-Đức-chạy-tu-ông-phiê-Nam là đê-giữ-dắt, Ý-chảng? Trong-khi đó, Mussolini vẫn-yên-iám như-thưởng. Ông-dòi i-hể-giỏi-rắng-quân-Y-mặc-bệnh-nhớ-Pai-chau-huôn-công-lại-sang-chơi-dắt-đây và-gặp-dắt-đây-mỗi-lần-nữa. Nhưng-dó-còn-là-việc-sau. Ông-Roosevel, Ông-thống-Mỹ-tì-công-muôn-gặp, ông-Stalin-dê-hội-dám-Chẳng-biết-phén-này-Stalin-có-hàng-long-không? Hay-lại-từ-chối-như-lần-trước?

Bởi-vì, nói-cho-thực-thì Stalin-đến-bây-giờ cõng-vẫn-chưa-được-ránh-lay-ở-mặt-trận-Nga.

Trong-khu-Kouban, iú-cò-iền-các-giải-núi-gần-Novorossisk, cho-dìn-khu-bản-lầy-thung-lũng-Kouban, quân-hai-bên-đương-giáp-chiến-dù-dời. Tin-Nga-nói-trong-khu-trang-tuong, Hồng-quân-dã-chiếm-được-Krinskaya. Tại-mặt-trận-Kouban, những-trận-dánh-giáp-là-cá-võn-xây-ra-luân. Trong-dêm-2 Mai, bộ-trận-Soviet-dã-cho-quân-lên-gần-Anaja, rẽ-bờ-bè-Hắc-hải (tây-bắc-Novorossisk) nhưng-bị-thất-bại. Tin-9 Mai, báo-Hồng-quân-chỉ-còn-cách-Novorossisk-tô-8-cây-sô, nhưng-sức-khang-chien-của-Truc-vân-mạnh-nên-Hồng-quân-vẫn-chưa-luogn-được-kết-quả-đi-hay-lắm. Tay-vậy, Báo-rồi-lấy-làm-lo-ngại. Cò-tin-ở-Sofia-tảng-nước-đây-dâ-thết-quán-luật-sôit-tù-bờ-Hắc-hải-đòi-thi-hanh-các-phuong-sach-để-phòng-quân-nhảy-dù-Nga. Còn-ở-phân-Pháp, thi-dâng-đò-rông-thủy-quân-Mỹ-sắp-hành-dòng-đô-delta-Martinique-vì-theo-một-nguồn-lín-chắc-chắn-thì-Mỹ-dâ-tum-cách-sinh-sự-dê-can-thiệp-vào-dảo-này.

Về-mặt-trận-Thái-binh-dương, Mỹ-vẫn-không-tặng-sự-giúp-dỗ-Trung-khánh.

Bản-doanh-trong-Marc-Arthur-công-nhận-rắng-tau-ngầm-Nhật-hoạt-dong-ở-vùng-bờ-bè-phiê-Dông-Uc-dâ-danh-dâm-đua-Đồng-minh-mất-5-chiec-tau-nhỏ, trong-sô đó-2-chiec-của-Uc.

Trận đại-chiến Tunisie, kéo dài gần 6 tháng, nay kết-liệu

Bộ một triệu rưỡi quân của Anh, Mỹ và Trục đang kịch chiến trên mõm đất nhỏ hẹp đó

Ngày 16 Nov. 1942, một tin vỡ tuyển-diễn của hãng Orléans từ Vichy nói rằng: « Xứ Tunisie đã trở nên một bài chiến trường. Từ hai bên nay, gần trường bay Tunis đã xảy ra những trận không-chiến giữa các phi-cơ Trục và phi-quân Anh, Mỹ. Một bản thông-cáo Đức báo rằng quân Đức và Ý đã dò hộ ở Tunisie. Theo các tin Anh, Mỹ thì quân Trục đã bắt đầu giao chiến với quân Mỹ ».

Đồng thời, tin Anh-Mỹ cũng báo rằng quân đồng-minh đã tập trung ở miền biên giới phía Đông xứ Algérie và đã vượt qua biên-giới dọc vào đất Tunisie tiến về phía Đông và Đông-nam.

Theo tin Anh ở Luân-don thi hôm đầu số quân Trục mang súng-tuyn chỉ có độ 10 000 người ở dưới quyền chỉ-huy tướng Nehring. Số quân đó và cả chiến-cụ do phi-cơ Đức chở sang càng ngày càng tăng thêm mãi cho đến ngày nay đã được tái một quân-doàn ở dưới quyền tướng Arimo. Quân-doàn đó liên-lạc với quân-doàn Phi-châu của Thống-chế Rommel ở Tripolitaine rút sang đã thành một đạo quân rất mạnh hiện nay đóng giữ các nơi hiểm-ý phía Bắc Tunisie.

Về phía đông-nam thi quân-doàn thứ nhất của Anh đã hộ ở Bône thuộc quận Constantine phía đông Algér e đã tiến lên giữ phong-tuy'n từ Tabarca đến Beja và Meijez el Bab tại phía Nam các giây núi miềng Bắc Tunisie.

Quân Mỹ thi ở mặt nam định tiến nhanh về phía Đông đến Kairouan và Gafsa trước quân Trục và trấn qua hữu đội quân Tây.

Một đạo quân Mỹ nữa đã tiến từ hồ Tchad ở miền Tây Phi-châu, vượt qua sa-mạc Sahara để đến miền Nam Tunisie. Tất cả quân Mỹ đã hợp thành quân-doàn thứ năm của Mỹ tấn-công định tiến ngay vào Tunis và Bizerte, nhưng đã bị quân Trục đánh lui ở khắp mọi trận. Trận đầu tiên ở Tunisie, là trận Tabarca xảy ra ở miền gần biên-giới xứ Algérie. Quân Trục đã lẩn lút chiến lại Tabarca, ở trên đường xe lùa từ Bône đến Bizerte cách hải-cảng này độ 140 cây số, Djedeiba, Tebourba, Madjez el Bab, và đánh dồn quân Anh, Mỹ về phía Tây. Quân đồng-minh phải với vảng rút lui để tránh khỏi bị vây. Về trận ở miền Tebourba, quân Anh, Mỹ đã thua to mất 60 chiến-xa, 42 đại-bác, 40 súng lớn đặt dưới hầm, 374 xe ca-mion và 800 tù-binh.

đoàn đó vừa chiếm được trước ngày lễ Pâques. Quân Anh, Mỹ ở Tunisie đều đặt dưới quyền chỉ-huy Thống-tướng Mỹ Eisenhower. Trận đại-chiến Tunisie bắt đầu từ 16 November nghĩa là sau khi quân-Anh-Mỹ đã hộ ở Maroc và Algérie độ một tuần lễ cho đến nay đã gần 6 tháng mà vẫn chưa kết liễu. Trận đại-chiến đó có thể chia làm-sáu thời kỳ và hiện nay hồi cuối cùng đang diễn ra một cách vô cùng ác-liệt ở phía Tunisie. Hồi này mới thực là hồi quyết-liết, định đoạt số phận xứ Tunisie, một địa điểm quan-hữu cho Bắc-Phi, cho cuộc phòng thủ Âu-châu, cho việc di-lại trên Địa-trung-hải.

Trong bài này chúng tôi xin tóm-tắt các tin tức và các lời phê-hình của các nhà chuyên-môn quân-sự.

Các hồi trong trận đại-hiện Tunisie

Tại Tunisie có thể chia làm mấy thời kỳ :

1) Thời kỳ thứ nhất. — Lì thời kỳ bối tri trận địa của hai bên và một cuộc chạy-thí giữa Anh, Mỹ và Trục để chiếm các địa-diểm quan-hữu trên Tunisie. Quân Anh, Mỹ từ Algérie tiến sang đã giữ trêa phong-tuy'n từ Tabarca đến Medjez el Bab qua Beja. Ở miền giữa và phía Nam quân Mỹ đã tiến đến gần Kairouan và Gafsa là địa-diểm cuối cùng trên đường xe lửa Sfax — Gafsa.

2) Thời kỳ thứ hai. — Quân-doàn thứ nhất của Anh và quân-doàn thứ năm của Mỹ tấn-công định tiến ngay vào Tunis và Bizerte, nhưng đã bị quân Trục đánh lui ở khắp mọi trận. Trận đầu tiên ở Tunisie, là trận Tabarca xảy ra ở miền gần biên-giới xứ Algérie. Quân Trục đã lẩn lút chiến lại Tabarca, ở trên đường xe lùa từ Bône đến Bizerte cách hải-cảng này độ 140 cây số, Djedeiba, Tebourba, Madjez el Bab, và đánh dồn quân Anh, Mỹ về phía Tây. Quân đồng-minh phải với vảng rút lui để tránh khỏi bị vây. Về trận ở miền Tebourba, quân Anh, Mỹ đã thua to mất 60 chiến-xa, 42 đại-bác, 40 súng lớn đặt dưới hầm, 374 xe ca-mion và 800 tù-binh.

3) Thời kỳ thứ ba. — Quân Trục có quân Rommel giúp (tất cả độ 100 000 người) đã tăn-



TUNISIE

công về phía Tây và Tây Nam. Có đại-chiến ở phía Tây Pont du Fahs, Kairouan, gần Gafsa. Chính giữa hồi này (cuối Janvier 1943) quân-doàn thứ 8 của Anh tấn-công ở Tripolitaine, sau khi chiếm Tripoli đã đánh-về phía biển-giới Tunisie. Quân Rommel vẫn giữ được lực-lượng rút về Tunisie - liên lạc với quân Von Arnim và giài phòng-tuyễn Mareth.

4) Thời-kỷ thứ ba: — Quân Trục có phần mạnh hơn tấn-công ở miền-núi Tây Nam và khắc-phục được mẩy-diem quan trọng như Féridana, Sbeitla, Kasserine, Gafsa. Về trấn Gafsa, quân Mỹ thiệt hại kha lớn: 97 chiến-xa, 23 đại-bắc, 33 xe-o-tô thiêng-liêng, 93 đại-bắc đặt trên chiến-xa, 800 tù-binh churc kè số quân tú-trận.

5) Thời-kỷ thứ năm: — Sau khi quân-doàn thứ 8 sang tới Tunisie, quân Anh, Mỹ lại tập-trong lực-lượng và đồng thời tấn-công từ bờ-mặt: Bắc, Nam và miền-giới. Quân-doàn thứ 8 của Mỹ lần lượt chiếm lại các nơi đã mất và chiếm Kairouan. Quân-doàn thứ 8 của Anh chiếm Gabès, Sfax, Sousse, Enfidaville.

Hộn-lộn quân-sự ở Tunisie

Các trấn ở Tunisie là những trận-kịch liết nhất & miền-Bắc-Phi từ trước đến nay. Trên một mặt trấn độ 200 cây số, ba quân-doàn Anh, Mỹ gồm có lóu hoa triều người đang đánh doanh đồn hai quân-doàn Rommel và Arnims của Trục cũng có lóu hoa triều-quân ra phía bờ-hè. Riêng mặt-trận phía đông-nam là nơi quân-doàn thứ 8 của Anh tấn-công chỉ rộng độ 40 cây số mà số quân lính và chiến-cụ ném ra mặt-trận rất lớn. Hiện nay tình-sinh quân-sự phía Bắc xứ Tunisie có thể tạm tái-hồi sau này.

Quân-doàn tửu-thất của Anh dưới quyền chỉ-huy-tướng Anderson có nhiều quân Mỹ trợ-lực cố tấn-công về phía Tunis, thủ-đô Tunisie, và cả quân-cảng Bizerte là hải-cảng tot nhất trên suốt bờ-bắc Bắc-Phi trông ra Địa-trung-hải. Quân Mỹ thi hành vùo Mateus để do phia Bắc tiến vào Tunis. Quân Anh thi hành hướng: một, từ Medjez el Bab ở phía Tây và hai, đường Pont du Fahs ở phía Nam. Quân Anh đã chiếm Goubellat và còn chi cách Tunis độ 40 cây số và đánh-dách dọc đường xe-lửa đi Tunis di Tebourba cách thứ-đô Tunisie vào 30 cây số.

Mateus cũng là một địa-diem trọng-yếu ở giữa chỗ ngã-tứ hai con đường xe-lửa từ Tunis di Tebourba và Bône và Bône từ Bizerte di Beja.

Còn Pont du Fahs cách Tunis độ 60 cây số về phía Nam. Hiện quân Anh đã tiến đến gần thành, chỉ cách độ 6 cây số. Một đội quân nàu đã tiến

quá thành này lên phía Bắc để bao vây quân Trục. Trận Pont du Fahs rát quan hệ và dữ-dội, quân Trục xuất-toàn lực để đánh lui quân Anh, Mỹ và phá cái mưu của đồng-minh định cách lia-hai đạo quân Rommel và Arnims không cho liên-lạc với nhau.

Bao quân Anh ở miền Medjez el Bab có tìn đà vung qua sông Medjerda và đang nã-súng vào thành Tebourba.

Còn quân-doàn thứ 8 của tướng Montgomery thi hành vào cánh quân của Trục ở miền bắc-bắc phía Đông. Sau khi lấy được Enfidaville và Takrouna, quân Anh ở khu này chưa tiến được mẩy vì gặp núi non hiểm-trở và quân Trục kháng chiến rất hàng. Tướng Montgomery tấn-công luon 4, 5-km vào trước lễ Pâques mà chưa có kết quả mấy. Quân-doàn thứ 8 còn định đánh cǎ vě phía Pont du Fahs để giúp quân-doàn của tướng Anderson.

Quân Anh, Mỹ tuy thất bại trong cuộc tấn-công thứ nhất nhưng tin vào số quân đông-hơn và chiến-cụ nhiều hơn nên vẫn tiếp-tục cuộc chiến-đòi.

Về quân Trục thì Thống-chủ Rommel cố giữ móm đất phía Bắc Tunisie đèn-càng và cuộc kháng-chiến của Trục xem ra vẫn-hang-hai, tuy hiện-đóng vào tình-thê không-đòi-lâm.

Một tin Transocéan nói trong trận Tunisie, Anh, Mỹ đã bắt-chước chiến-lực của Nga, không giẽ đến sự-thết-hai chí-cốt sao-thắng được quân địch, chiến-lực hi-sinh đó liệu rồi đây có két quả theo nhu-ý-nam của họ, lòng-tu-liêm đồng-minh chia-đi, điều ấy là chưa làm-doan-trước, nhưng dẫu quân Anh, Mỹ có thắng trận Tunisie chung-nết, trong gần 6 tháng vừa qua, số-thết-hai cũng đã rất-lớn. Ngày 19 tháng Novembre 1942, nếu Anh, Mỹ biết dùng một chiến-lực khôn-thì thi đấu chiếm Tunisie ngay và trong hé-thông vừa qua, chiến-cục ở Địa-trung-hải đã khác ngày-nay nanea. Tuy Anh, Mỹ đã bô qua một cờ-hồi đang-tiếc ở Tunisie ném quân-Trục mới cầm-cự được trong gần-nửa năm và làm cho quân địch bị thiệt hại kha-lon.

Chi một điều do cũng đã dù-làm-vé vang cho Thống-chủ Rommel. Trong cuộc chiến-tranh, cũng có kha-một đạo-quân không-giữ được dài-dai mà vẫn-thắng-lợi. Đó là những trường-hợp của Hoàng-de-Nâ-phá-luân hồi 1813, của cánh quân-miền Nam Hoa-ky trong cuộc nội-chiến scessor, và cuối-là trường hợp không-ché Rommel ở Phi-châu ngay nay vậy.

BÔNG-LAM

Có một đồng-bạc mà muốn làm giàu-nhanh chóng và lương-thiện thi chí-e cách là: MUA VÉ XỎ SỐ BÔNG-PHÁP

MỘT ĐOẠN TRONG CUỘC CHIẾN TRANH KHỐC LIỆT Ở BẮC-PHI

CÁT và LÚA

Phải ngăn quân địch lại!

Cuộc chiến-tranh trên các bãi-cát nóng-chạy dài từ Egypte tới Algérie thật là những cuộn giao-tranh cực kỳ khốc-liel. Quân-linh không những phải luôn-luôn chống giũi với bom, đạn-lại còn phải đương đầu với môi-cái nóng-kinh người, trên 40 độ và dừng-hòng có một thán-cây, bóng-mát để tránh-nắng. Dưới chân-thì cát-nóng như lửa, quanh-mình-thì gió-nóng thổi-đảo-đạt-tưởng-chứng-như lửa-phun. Trong kia-ay, thi phải-làm-thé-não để-echo-hầu-quân-mình-khỏi-bị quân-dịch tàn-phá. Phải có những-dòi-binh hy-sinh-ở-lại làm-thé-não cho quân-dịch phải-tiến-rất-chậm cho quân-nhà có-dù-thì giờ-tháo-lui.

Dưới đây là một-dòn chiến-tranh viết-theo tài-liệu của Andrée Lion, là cảnh cuộc-rút-lai đầu-tiên của-dòn

Bô-thân tiêu-đốc

Thuốc-lót-miến, lều-bát, ◎
nhất-đặc-điều là: bô-di
độc-hog-lieu-phát-rá,
lôp-0,80. Nón-in-4p0,
cà-in-7p0. Xa-miu-linh
hòm-giao-ngắn =

NÉA THUỐC TẾ-DÂN
N° 131 hàng Bông-Hàn

Sài-gòn: Elis. Năm-1944. Blan-
sky đại- lý: các-thu-thuốc Tế-dân

binh Đức-Ý trước sự-tiến đánh-đạt của quân-Anh trên đất-Lybie giũa mùa-hè năm 1941. Mười người-linh Đức-Ý dưới quyền-chí-huy của trung-tuý Carlo Rosso được lệnh phái-hy sinh-ở-lại trong một-gian-nhà dù-giá-sa-mạc để-đang-cho-quân-dịch không-tiến-được.

Họ đã-phải-kham-khổ-hơn-một-tuần-lẽ-nay. Bây-giờ-doi, khát, họ vẫn-không-hết-nǚn-lòng. Họ hăng-hái-chờ-dời quân-dịch-giāi-sắp-lời-và-với-quân-dịch là-sự-Chết-chắc-chắn-sẽ-lại-dù-dem-họ-theo.

Sự-chò-dơi-trong-dêm-khuya

Tay-ai-này-dêu-một-nhỏ-i mà-không-một-ai-nhầm-mắt-ngủ-được. Không-khi-nóng-như-trong-lò. Mùa-trong-người-tưởng-như-dang-sói-dè-sáp-can-dì. Đầu-si-nay-dោu-rúc-như-búa-bô. Mâ-dâ-ba-giờ-sáng-rồi. Người-linh-Vittorio-và-nỗ-minh-vừa-rên:

— Giỏi-oi! Nóng-quá! Tôi-chết-mất. Đầu-tôi-dên-dây-lâm-gi? Trước-kia tôi-ở-núi-Alpes-cơ-mà! Núi-Alpes-mát-mẽ, đẹp-dẽ-bao-nhièu! Ở-dây-thật là-dịa-ngục.

— Thôi-anh Vittorio-hay-lm-di. Chịu-khô-một-lát-nữa. Giỏi-sắp-sáng-rồi. Đây-nước-lanh-dây, anh-uống-di-một-hớp-chí-dể-rửa-dân!

Giỏi-thi-là-bé-vào-và-dem-theo-muôn-ngân-bết-cát-dể-rắc-vào-mái, vào-miệng

nhiều người lính nằm rẽn
rỉ trong ngôi nhà đồ.

Một lát sau có tiếng người
đi: trung-ý Rosso ở ngoài
vào, trung-ý di rón rón vì
tưởng mọi người đang ngủ.
Ông gọi sẽ người quản Ma-
nutari:

Tôi chưa thấy gì cả,
nhưng tôi đã nghe thấy tiếng
súng liên thanh bắn rõ ràng
lầm. Có lẽ là một chiếc tàu
bay vừa bay qua đây chăng?
Anh hãy đem những bom
đạn này lại bên các cỗ súng.

Xin tuân lệnh.

Anh nên biết rằng hậu
quân ta đã di xa rồi. Chúng
ta đây bơ vơ ở chỗ này
nhưng không vì vây mà ta
bỏ nghĩa-vụ của ta là phải
ngăn quân địch lại.

Ngoi nhà đồ ở đây còn
được đứng vững là một sự
bất ngờ hết sức. Nó đứng ở
ngay bên lề đường ven bờ
dẫn tới thành Derna. Các
ngôi nhà khác đều bị bom
của phi-quân địch tàn phá
hết. May mắn là ở lại
vừa đặt được hai cỗ súng
phá chiến-xa và một cỗ súng
liên-thanh hạng nặng.

Thôi anh em đứng dậy.

Lúc ấy mới 5 giờ 45 phút
sáng. Ai nấy đều đeo đạn
dây mìn. Ai nấy đều rủ rì
xóm xoàm và mặc den như
mọi.

Bây giờ xin anh em
kiêng mấy bom đạn này ra
canh súng. À... à! Thế nào
Vittorio trong anh ốm
yếu lâm, anh nên nằm nghỉ
cho lành vết thương còn hòn..

Vittorio giãy dậy:

Không, không. Tôi vẫn
khô như thường, tôi không
chịu nằm nghỉ.



Một bộ đội cao xạ pháo của Đức. Ý dụ bị sẵn sàng để bắn phi-cơ Anh, Mỹ

Tất cả là 15 bom đạn, bom
nào cũng nặng hết sức.
Nhưng ai nấy đều cần rằng
là có thể. Chân đẫm vào
thì lùn xuống ngay. Cò điều
khác là cát thi nồng như
nước. Người ta thở và nhô ra
những hạt cát dồn nhau thủy
tinh. Ai nấy đều ngồi vào
chỗ cũn họ. Súng đạn đã sẵn
sàng. Xa xa giờ xanh ngát
nhưng bao cát-tang lèn như
mây phủ khắp giới. Bây giờ
đo 7 giờ 10 phút sáng.

Quân địch đến...

Trong khi nắng lồng chờ
đợi, quân lính lồi ở trong hốc
rã náo bắng, náo vãi, náo
bóng, náo thuốc men đê sẵn
sàng cho những kẻ náo.. lát
nữa sẽ bị thương.

Hình như có tiếng tàu
bay, Manutari à!

Tàu bay thi tàu bay, sao
gi!

Ai sờ gì tàu bay. Tôi chỉ
mong nó đừng ném bom
xông đài trước khi chiến-xa
của quân thù ta tiến tới!

Ai nấy lại im lặng. Năm
chiếc tàu bay bay là là, tiếng

Tất cả có 7 chiến-xa. Bộ
nhân chiếc đầu nhà đạn vào
ngôi nhà đồ, cát và đạn bắn
tú tung. Các chiến-xa di như
thề từng bước trên tay,
trong xa không khác nhũng
đứa trẻ con chơi. Trung-ý
Rosso ngâm ống nhòm vào
phiến các dây sịch ở dưới
bánh xe. Đó, chỉ có chỗ đó là
chỗ phạm của chiến-xa, đạn
não vào dây thi mới phả được
chiến-xa. Dưới những mảnh
sắt dây kia vây ra có người
ai nấp sao? Trời ơi, giờ
chiến-xa từ nỗi hãi hùng như bọ
đạn phái đi nghiêng nghiêng.
Các chiến-xa khác thì quay
về phía sau ngôi nhà đồ ý
chừng để vây còn các chiến-xa
lớn vẫn đứng bắn phia
trước nhà. Một viên đạn nổ.
Mái nhà đồ up xuống nhưng
cỗ súng l'en-ban dưới đòn
đèn bắn được. Một người
lính nằm vật xuống rên rỉ. Đó
là Vittorio, anh ta vừa kêu
vừa gọi tên Alps của anh ta.
Nghe thảm thiết quá.

Dần dần các chiến-xa di lại
gần dội lính của trung-ý
Rosso. Chiến-xa đầu tiên
đèn không nhà đạn nổ
vì trong ngôi nhà có khung
cố iai bắn trả lại vây chắc ở
trong đó không có quân địch
núp, rình. Trên cao các tàu
bay bỗng bắn xa-xa xuống
một dống gạch cách đó 200
thước để xem có ai nấp trong
đó không. Tiếng đạn liên
thanhan kêu «tắc-tắc» nghe
mà rung mình.

Anh em!

Bắn đi! Bắn đi!

Hai cỗ súng phá chiến-xa
ngầm thảng về phía trước.
Những người đứng cạnh đều
đèn ôtay những viên đạn lớn.
Trung-ý Rosso và Thiếu-ý
Bassanesi nhòm trong ống
ngắm.

Bộn chiến-xa di phanh
thêm. Chỉ còn cách có 800
thước. Chỉ còn cách có 500
thước. Bây giờ trông thật rõ,
nhìn mắt cũng thấy chít số
về trên chiến-xa đầu :

G. G. 181. Bây giờ nó chỉ còn
cách có 150 thước!

Bắn! Bắn đi!

Hai cỗ súng cùng nổ một
lọt. Cả mấy chiếc súng liền
nhau trên mìn chiến-xa
đều bỗ tan và bay ra xa 50
thước. Khói, lửa, cát tung
trời. Chiếc chiến-xa thứ hai
tức thi quay về phía trái.
Nhưng chiến-xa lớn thi
đứng dừng lại và bắn đòn về
phía ngôi nhà đồ. Đạn bay
tới-tấp, tiếng nổ lâm-lâm. Một
chiến-xa thứ nhì hinh như bọ
đạn phái đi nghiêng nghiêng.
Các chiến-xa khác thi quay
về phía sau ngôi nhà đồ ý
chừng để vây còn các chiến-xa
lớn vẫn đứng bắn phia
trước nhà. Một viên đạn nổ.
Mái nhà đồ up xuống nhưng
cỗ súng l'en-ban dưới đòn
đèn bắn được. Một người
lính nằm vật xuống rên rỉ. Đó
là Vittorio, anh ta vừa kêu
vừa gọi tên Alps của anh ta.
Nghe thảm thiết quá.

Cảm ơn! Khô lám! Anh
lành chúng tôi phát dien lên
mặt.

Các chiến-xa lớn vẫn bắn
mạnh và đồng. Một phia nhà
bỗng nổ tan. Người ta thấy ba

HAI QUYỀN SÁCH MỸ THUẬT

GỘI SƯƠNG HÓA (XUÂN)

của PHẠM VĂN BÁNH
Ấn bản chính: 412 báu dinh số

TÓC CHI HOÀI

của NGUYỄN TUÂN
phu áo binh nhiều màu của
Nguyễn già Tri do họa sĩ tay
kiểu lily, áo binh sinh hanh đanh
kéo bẩn, sách in it cho những
người hành, gửi cho đại-lý
có hau, đọc giáp nén đòn trước

LƯƠM LÚA VÀNG

49, rue Tiên Tsin — Hanoi

người lính đứng lên rồi nằm
vật xuống. Trung-ý Rosso
với hai người lính còn lại bỏ
ngoi nhà đồ nhung vẫn cố kéo
theo một cỗ súng phá chiến-xa.
Ở kia còn một bô tưống
đứng, họ sê nấp vào đáy đè
bán nhung phát đạn cuối
cùng còn lại. Rồi sau họ sê
cố quyền chét. Chết bình
tinh! Trên bôt đòn máu giày
be bôt, máu vẩy khắp người,
khắp mặt, khắp tay họ. Cỗ
súng l'en-ban nặng ở phía
kia đã nấm im dưới đòng
gạch và cũng không ai nghe
thấy tiếng reu của các người
lính vừa bắn nó nữa.

Ba người lính còn lại quỷ
trước cỗ súng phá chiến-xa.
Gió căm mặt họ và căm nóng
đối các vết thương của họ.
Lúc ấy vào khoảng 9 giờ 15
phút.

Manutari, bấy dung cõi
lên. Bây giờ chúng ta chỉ còn
có thề... Tô-quocte chúng ta...

Các chiến-xa lớn xắn vè
phía họ. Cát tung mạnh lên
như mây. Cả ba người đều
nằm xuống đất. Một người
cõi áo ra, áo rách tan, máu
đinh be bét! Cả ba người đều
nhầm mắt lại. Họ không động
đây nhưng căt đũa dồn
phủ lợp này, lớp khác lên
người họ.

Nhung.. nhung họ đã làm
trên bôt phen rồi: họ đã
ngắn cho quân địch phái tiền
chạm lại.

Gần họ hai chiến-xa lớn
rầm rộ di qua. Nhưng họ
không trông thấy gì cả, họ
cũng không nghe thấy tiếng
máy chiến-xa kêu nốt.

Trên giờ gió vẫn rít đều
và căm vẫn bay dài dài. Họ
chỉ còn nhìn thấy thế thôi.

TÙNG-HIỆP

MỘT CHÚT BIA-DƯ VÀ LỊCH-SỬ TUNISIE

Bia-thể xứ Tunisie và hình tam-giác
Tunisie — Sardaigne và Sicile

Xứ Tunisie, ở miền cực đông Bắc-Phi thuộc Pháp, chỉ rộng bằng độ một phần tư nước Pháp. Nhưng ở Phù châu, không có một miếng đất nào đã dẫm máu như đất xứ Tunisie. Chính trên đất này hồi hơn 2000 năm về trước — 500 năm trước Thiên-chúa giáng sinh — người ta đã thấy nỗi tên mệt thi-trấn thương-mại lớn nhất hoan-eaud-bồi đó : thành Carthage. Đô-quốc La-mã đã bị lún đánh Carthage và, đến năm 140 trước Thiên-chúa giáng sinh thì người La-mã toàn thắng và tàn phá cả thành Carthage. Đó đó mà về sau, người La-mã mới đỗ bộ được cả miền Bắc-Phi. Miền Tunisie ngày xưa, người La-mã gọi là Africa. Xứ đó, người La-mã coi hẳn như là một tỉnh của mình và phải quàn đội sang đóng giữ. Đến khi vị sứ chia-rẽ trong nước mà đế-quốc La-mã yếu đi thì bon dân Vandales và Nhật-nhĩ man (germans) từ Tây-ban-nha tràn sang đã chinh-phục xứ Tunisie vào hồi năm 430 sau Thiên-chúa giáng sinh. Người Vandales cai-trị xứ Tunisie mãi đến năm 533 rồi lại bị quân La-mã, dưới quyền chéh-huy đại-sĩaire Bé isaire đánh đuổi. Một thế-kỷ sau, người Sarrazins mới chinh-phục đất Phù-châu-tân La-mã và đổi tên gọi là Ifrikia. Đến đầu thế-kỷ 16 người Tây-ban-nha đã đến đỗ bộ và định chiếm Tunisie nhưng chung bao-lai bị người Thủ, đánh đuổi. Từ đó, xứ Tunisie thành một nước cộng-hòa ở dưới quyền bọn giặc-bè quấy nhiễu miền Địa-trung-hải. Đầu tiên, chéh-dó Đỗ Biển thành chéh-dó quan-chủ và vua Tunisie gọi là Bey đóng đô ở Tunis. Nhưng vì trong nước rất nghèo nên nhà vua cũng không có đủ quyền để trị bon giặc-cướp và xứ Tunisie cũng không giữ nổi nền độc-lập. Giữa hồi này đã xảy ra, một cuộc xung-dot ngoại-giao giữa Ý và Pháp về xứ Tunisie. Đến Avril 1881 thì thủ-tướng Jules

Ferry nước Pháp quyết hành động. Ngày 24 Avril quân Pháp đã tiến vào đất Tunisie và đến ngày 12 Mai thì vua Tunisie là S. M. Mohammed es-Sadok đã ký hòa-ước chịu đỗ nước Pháp bảo-hộ trước mìnhs.

Khi-hậu à sông ngòi. — Thuộc vào khi-hậu miền Địa-trung-hải, xứ Tunisie mỗi năm có hai mùa. Mùa mưa và mát vào khoảng từ tháng Novembre năm trước đến tháng Jain năm sau; mùa hanh và nóng từ tháng Jain đến tháng Novembre. Mùa hanh tuy nóng, song so với mùa nóng ở Algérie, còn dễ chịu hơn nhiều, nay là ở miền bắc hai mươi giáp biển, mưa nhiều, mỗi năm tinh trung bình mưa được tám 2-thước lây nước. Nhờ thế mà sông ngòi nước chảy quanh năm, nhiều con sông cảng khâ lớn, tiện-đi cho sự giao-thông và nghề trồng-trọt rât nhieu. Lớn nhất có sông Medjerda có thê coi là eo mạch máu chính của miền bắc vậy. Nhưng về miền nam thì khí-hậu hanh-hao nóng-bức gần suốt năm. Về mùa mưa ngồi chảy như thác lũ, lớn mạnh và cung nhưng sang mùa hè, thì chỉ còn là những ngồi râm ran khô. Nước các sông ãy họa may từ 8 năm mới có một lần chảy ra lời biển còn thì chỉ chảy vào những khu dãm muối bao-lai, rồi bốc hơi đi, hoặc thấm cát vào cát sá-mạc vòi ịch.

Dân số và zưởng tộc. — Tunisie có đô 2 triều người, trong số đó có đô 150.000 người Âu. Người Âu là người Ý đóng gấp hai người Pháp. Dân bản-xứ thì chung-tot bắc-tap lắm, nhưng đa khái có ba giống lớn là giồng Berberes, giồng Á-rập và dân Do-thái. Dân Do-thái thì có đô hơn 100 con người dân Á-rập không đóng bằng giồng Berberes. Còn các giồng kia đen cảng đóng lầm.

Tôn-giáo. — Dù khác nòi-giồng, song hầu hết dân bản-thổ theo đạo Hồi-Hồi. Số dân theo đạo Thien Chua mới có đô 50 năm nay, nên chưa lấy gì làm đóng lầm.

Nông-nghiệp và thực-nghiệp. — Tunisie tuy nhiên ròng nái cao-nguuyên, song xưa nay vẫn là một nông-quốc. So với diện-tích, thi các giải đai-phú-sa phi-nhiều ở hai bên Iリeu sông Medjerda, còn rộng hơn đất phu-sa xứ Algérie. Những thê trồng-trọt chính của xứ



này là ngũ-cúc, nhất là lá lát mì, nho và cây ô-liu (olivier).

Về cây ô-liu, Tunisie trồng nhiều hơn Algérie, và có thể cho là xô-trảng nhiều ô-liu nhất trong hoan-cầu. Nghề mục-súc cũng thịnh-vượng ngang với nghề nông. Tại miền bắc người ta nuôi lợn nuôi dê. Tại miền phanh-nguyên phía nam, người ta nuôi cừu và lạc-đà.

Nghề đánh cá cũng quan-trọng lắm, nhất là ở miền bờ biển phía đông. Chẳng nhangs đánh cá nhất là cá song, cá thu, người ta lại « đánh » cá nhangs thứ « bơi biển » (sponges) và san-hô là hải-ngo-lik khá lớn của dân-duyên hải vây.

Khoa-học và kỹ-nghệ. — Tuy đất đai không rộng bao nhiêu, song Tunisie là một trong nhangs nước nhiều mỏ nhất hoan-cầu. Có nhiều mỏ mỏ như kẽm, chì, mangan, cẩm-thạch, song quan-trọng nhất là mỏ phốt-phat và mỏ sắt.

Về kỹ-nghệ, thi ngoài kỹ-nghệ mỏ phốt-phat và mỏ sắt ra, người ta phải cho kỹ-nghệ ép dầu ô-liu là quan-trọng hơn hết. Hiện nay trong xã có tới 1.800 xưởng ép dầu ô-liu theo những phương-pháp tân-trot với những khí-vụ máy-mỏ rất tinh-xảo.

Đường giao-thông và thành-thị. — Tại Tunisie có nhiều đường xá và 1.900 cây số đường xe-hoa. Đường thiêt-lộ chính là đường đi từ hải-cảng Bizerte tới vịnh Gabes, men theo bờ biển, qua kinh-thành Tunis và các tỉnh Souse cùng Sfax. Còn nhiều đường xe lửa đi vào các zô mỏ ở miền Kef và Gafsa.

Hai mảng giáp biển, Tunisie có nhiều hải-cảng lối, trong số đó thì Bizerte là một trong nhangs quan-cảng lớn nhất trong thế-giới.

Tunisie xuôi-cảng đê các hải-cảng nhangs nông-zân-khoảng-sản như dâu ô-liu, rượu nho, lúa mì, phốt-phát quặng-sắt và quả chà-lai nhangs Tunisie nhập-cảng hàng-hóa ở ngoài vào nhiều hơn số tiền thu ở ngoài vào nước. Được cái 4 phần 5 cuộc thương-mại của xã ấy đều giao-dịch với Chính-quốc là nước Pháp, thành ra đồng tiền xu-nhập tuy vậy vẫn không lọt ra ngoài vòng đê-quốc.

Các thành-phố ở Tunisie thi cũng tương-tự như các thành-phố ở nước ta, thành-phố nào cũng gồm hai phần : một thành-phố Á-rập kiền-trúc theo lối cũ, một thành-phố Âu-Mỹ, kiền-trúc theo lối Pháp, kháng-trang rộng-rãi,

Thông-ché Pétain đã nói :

« Khi có bụi trán mà mỗi đồng-tüm của quân-giải được lai-lai ; chúng ta sẽ di quay quẩn để tìm sự bao-và-chung. Sự gần gũi đó, áu chí là tự-nhiên, là hy vọng nặng nề nhau trong cuộc phục-hưng. Nhưng Quốc-gia Cánh-miện còn phải cần sự thống-phiết của nước hắp ».

Những người Đông-Pháp có thể nói rằng: « cái gì của Pháp, tức là của ta » mà không sợ phải ruồng bỏ cái di sản tinh thần của ông cha.

sach-sé lối-lan. Từ thành-phố này sang thành-phố cù, khach-du luồng như minh di từ thế-giới nọ sang thế-giới kia.

Vì vi-tri, ở ngay miền cực đông Bắc-Phi thuộc Pháp và ở giữa Địa-trung-hải chỉ cách đảo Sicile của Ý độ 200 cây số, nên Tunisie là một nơi rất quan trọng về việc động binh, Từ Nam lên Bắc, xứ Tunisie gồm có một miền sa-mạc liền với sa-mạc Sahara, rồi đến một miền hẻm (chott), một miền cao-núi và sau cùng trước khi đến đồng bằng ở bờ biển là một miền núi cao, từ 400 đến 1.300 thước tây. Đó là giay núi Zeghouan chạy theo chiều từ Tây-Nam đến Đông-Bắc.

Giay núi này có ba lớp: trên hết là một giay dồi cao độ 400 thước; rồi đến một miền thung-lũng. Phía Bắc thung-lũng đó là một giay núi liền tiếp hòn, cao độ 700m, và sau cùng phải qua một thung-lũng mới đến-chinh giay Zaghouan, dựng đứng lên cao 1.300m. Trên giay núi đó có một nơi có thể trồng bao quát cả miền đồng bằng Pont du Fahs. Muốn tới đó, chỉ có một con đường độc đạo bắt đầu từ làng Zaghouan. Địa-thiêc đó lợi cho việc phòng-thủ. Vì các dinh núi trong giay này chỉ cách nhau độ 10 cây số và chay dài từ 20 đến 30 cây số ở phần ngay trước đồng bằng Pont du Fahs, và thung-lũng Saint Marie du Zit, Tunisie lại có hai mặt bắc, phía Bắc và Đông đều trông ra Địa-trung-hải.

Chính vì miền núi bắc đây từ Enfidaville là nơi đang xảy ra những trận đánh rất dữ dội giữa quân đồng-minh và quân Trục. Quân Đức, Ý thi đua vào các giay dồi núi, đó để cản thủ còn quân Anh, Mỹ thi đấu ba mặt bắc, tây-nam và nam đánh vào cốt cọc thằng phòng-tuyến Trục để dồn quân địch ra bắc.

Vị trí Tunisie lại còn quan hệ cả đến các

đường giao-thông trong Địa-trung-hải. Hình tam-giác Tunisie — Sardaigne và Sicile là một miền rất quan hệ giữa Địa-trung-hải; các tàu bè từ Gibraltar qua Ai-cập, Suez và miền Cận đông tất phải qua miền đó. Quân Trục từ khi đã bộ ở Tunisie đã giữ cả hai bờ trên eo bắc Cap Bon — Sicile đó. Giữ miền đó, quân Trục đã ngăn được quân Anh Mỹ không thể đến gần Âu-châu và ngắt các đoàn-tàu Anh-Mỹ khổ-long mà sang được miền Ai-cập và Cận-đông. « Trong cuộc chiến-tranh ở Địa-trung-hải ngày nay-bên nào giữ được khai-trang gian đó tức là sẽ nắm phần thắng lợi ».

Có lẽ bởi thế nên trong suốt sáu-tháng nay, quân Anh, Mỹ liên-chiết đánh lấy lại Tunisie.

Theo tin cuối cùng ngày 9-Mai thì, mảng đầu quân Đức, Ý kháng chiến kịch liệt không cho quân địch vây nổi, nhưng quân Anh, Mỹ cũng đã tiến được vào Birerte và Tunis, sau khi hai thành-phố này đã bị quân Trục phá hủy các co-quan quân-sy.

Đồng thời Ferryville cũng mất và vô-tuyến-diện Alger báo quân Trục hiện đang rút về Cap Bon.

Mặt trận Tunisie có thể vì đó mà chóng xoang không? Mais lấy được Tunisie rồi thi cục diện chiến tranh sẽ thay đổi ra thế nào?

Trop lúc này không ai bàn trước được những truyện đó một cách triết-trung, vì vậy, tốt hơn hết là ta đề thời-gian trả lời cho ta.

(10-5-43)
VĂN-HÓE

NHI-ĐỒNG GIÁO-DỤC

Muốn dạy con trai cho có hiệu quả xin đọc:

Nguyên nhân thoái xâu của tre con

của Ông giáo Lê Doãn-Vỹ soạn

Cuốn này sẽ giúp các phụ-huynh rèn cho con em mình chán bỉu được hết các bài nguy hiểm Mùi cuồn 1930. Mùa linh hồn giao ngẫu năm 1930. Ở xa mua xin gửi 1930 (cũ) cho:

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

HÃY ĐỌC:

PHẬT GIÁO TRIẾT HỌC

(một tác phẩm đặc biệt trong « Tủ sách triết học » Tân-Việt Henot)

Lần đầu tiên một triết học vô cùng sâu rộng — một triết học mà những tên kinh điển đã tìm thấy ra trong các nước gop lai in hon một nghĩa ruồi trang sách mục lục — được diễn ra Quốc-văn do một học giả thông-tiếng філософ, đã từng ở trường Cao đẳng Hán học Paris và đã tốt nghiệp Cao đẳng triết học trường Sorbonne, ông PHAN VĂN HÙM. Sách viết với nhiều tài liệu lấy ở « Quốc-gia thư viện », và « Viện bảo-tàng Guimet » bên Pháp.

NHÀ XUẤT BẢN TÂN VIỆT, 29 LAMBLOT HANOI



Một phong cảnh đẹp của xứ Tunisie.
Xa xa là một ngôi đền kiến-trúc rất đẹp.

Métaoui, thành phố phốt-phát đá cầm vận-mệnh kinh-tê của xứ Tunisie

Càng đi, đoàn xe hỏa càng tiến vào chỗ quanh-huống rỗng rỗng, của những cánh đồng đất cát bát ngát vàng dãi dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời. Đoàn xe mỗi lúc một lên cao. Đây là những gác cao nguyên toàn đá với cọc-cầu tro-trại. Cứ đi, đi nữa, leo hết

dốc này, luron hết giải-núi khác, đoàn xe lọt vào giữa hai bức vách đá màu đỏ như lửa, chất lửa như bùn, đứng sừng hai bên, cảnh tượng tiêu-tuy như cảnh tàn-phá cõi sơ cũa những thiên-tai giáng-hạ. Tuy nhiên chỗ này, đường lối còn rộng, dù khát-khinh qua cửa sổ nghe lén còn nhìn thấy mảnh trời xanh ngắt, không gợn một sợi mây. Dần dần vách đá mỗi lúc một giáp sát vào nhau, rồi đột-khiến đoàn xe từ từ gượng nhẹ tiến vào một con đường nhỏ hẹp như một cái cửa.

Đa-khách nhìn ra, giật mình trước chung hai bến vách đá cheo leo, sắp sửa giập lại ép néo đoàn xe vào giữa. Chỉ có vách đá cheo leo đứng thách-vai hai bên, người ta không thấy một bóng người. Ngực người ta tự dung như tung-tức, khó thở.

Hết con đường hẻm-hóc đó, là một khu đồng cát mènh-móng chói-loi long-lanh như đang bắc hơi lên không-trung cao ngắt. Xung-quanh, xa-xa là những chỏm núi tám hàng sắng và ánh nắng, coi như đang giờ dinh-chúa thiêng. Thành-linh đoàn xe dừng lại. Kia một thành-phố hiện ra.

Người ta tưởng như miếng vua-lạc vào một diễn-đảo-nguyên cách biệt hẳn với cõi đời già bụi!

Kia các ông khói cao chót-vót như định

chợ trời. Kia các buồng giấy. Kia những sán phơi, kia những kho hàng rộng rãi. Kia sân quây, công viên, nhà phát thuốc. Lại kia nhà thờ làm toàn bằng sứ-măng cót sắt khỏe mạnh và to-tát. Ngọn tháp như muôn gành đua với các ống khói đen đen. Kia những căn nhà nhẹ-nhàng nhỏ hé xinh xinh với những vườn hoa cây cảnh coi diêm-lê và mè-mèng. Nào hàng dãy nhà kiều tây, nào hàng dãy nhà kiều bần-xú; đường xá khang trang, thẳng thắn, sạch sẽ.

Người Âu, người bần-xú, dân theo dân thấy mọi người sang mải-miết làm việc, chăm-chì và hăng hòng dưới vòm trời nóng bức. Nguồn sống tung-bừng sôi-nổi tại chốn này.

Rõ-ràng là một thành-phố bần-hoi, một thành-phố lô-chéc-xếp-đặt rất đầy đủ ngan-nap.

Xứ đó là xứ phốt-phát. Thành-phố, đó chính là thành-phố phốt-phát.

Năm mươi năm trước đây, chỗ này, xứ Médenine này chỉ là một biển cát. Một ngày kia, một viên thủy ngạch bình người Pháp tên là Philippe Thomas, có việc qua đây, tờ-mờ quan sát đất-dai, nhận thấy đó có cả một cái mỏ phốt-phát rất giàu,



có lẽ giàu nhất thế-giới.

Tiếp được bản báo-cáo, Chánh-phủ Bảo-hộ liên-dữ dặn khuyến-kích việc lập công-ty khai-thác cái nguồn-lợi lớn-bổ, quên dưới lòn biển cát từ bao nhiêu thế-kỷ nay.

Thế rồi, đường xe hỏa kéo dài-toi đó. Nước suối từ các nguồn dẫn tới tận nơi. Một thành-phố mọc lên giữa bờ cát bao-la, chẳng khác gì một cái cù-lao thịnh-linh nồi lén giữa mặt đại-dương, hấp dẫn bao nhiêu mạng người tới nơi tìm nguồn sinh-sống.

Thành-phố đó một ngày một phần-thập, một đồng dần-cu, một tấm-nát, chẳng bao lâu nǎm được một phần vạn-mệnh kinh-tế xứ Tunisie và dù sức làm cho cả một hải-cảng (hải-cảng Sfax) hoạt-động mạnh-mẽ.

Nhắc chuyen Philippe Thomas đã khai-sinh cho thành-phố phốt-phát này, người ta không khỏi nhớ tới câu «tiếc đất lắc vàng» và câu «anh-hùng tao-tuổi-thế».

TÙ-LUYỄN

III

Sắt, chì, dầu ô-liu và phốt-phát là ba nguồn-lợi lớn của xứ Tunisie.

Một thứ cây nuôi sống hơn 20 vạn gia-dình

Men đường duyên-bié, từ bến Sfax đến bến Tunis, dù trước khi thuộc quyền bảo-hộ nước Pháp, Tunisie có rất những cách rừng cây xanh cẳng bắc này gốc cây ô-liu:

Miền Bắc 2.400.000 cây

Miền Sahel và

trung-trong 4.500.000 —

Miền Nam và

cục Nam 1.240.000 —

Số cây trồng tuy hàng triệu,

song đât dai, nhất là miền

bờ bắc, vẫn còn nhiều nơi bỏ

hoang-vu, coi thật đáng tiếc.

Một nhà thyc-dân người

Pháp mà dân Tunisie hiện

giờ chưa quên-ten, là Paul Bourde chú ý khảo-sát các

miek đất hoang, nhận thấy

nhiều dấu hiệu chắc chắn-rõ

rằng thời xưa, hồi La-tinh-

danh, những miiek đất do dân

là những miiek đất phi-nhiều,

hoặc là những khu rừng ô-

liu bị thi-gian và loài-lợc

tàn-phá. Được chánh-phủ

tán-tro, Paul Bourde quyết

lâm cho những miiek đó chất.

Không chỉ miiek này mới có những khu rừng như vậy. Miền bắc, mèo trung-trong và miền nam Tunisie, miền nào cũng có những khu rừng tương tự.

Bộ chính là rừng cây ô-liu (olivier) một thứ cây làm dầu ăn rất tốt mà xứ này đã biết sản xuất từ thuỷ-cổ.

Cây ô-liu vốn là một thứ cây nuôi sống một số đông gia-dình người bần-xú, nhưng sau 50 năm bao-hó, nhờ sự khuyễn-kích, cải-luong nông-nghiệp, nhờ sự khai-thác đât-dai và công-cuộc dân-thúy nhập-diem của Chánh-phủ Pháp, ngày nay cây ô-liu đã thành cái nguồn sống của một nửa dân số xứ Tunisie tức là non-một-triệu con người.

Trước năm 1882, tức là bến Sfax đến bến Tunis, dù trước khi thuộc quyền bảo-hộ nước Pháp, Tunisie có rất những cách rừng cây xanh cẳng bắc này gốc cây ô-liu:

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

</

kỹ-nghệ đó cũng không phải là nhỏ. Tới năm 1892, quâ-lìn chỉ đem phoi-khô hay rơp muối, dùng đèn dầu bấy giờ mới cho vào cối đá giã ra lấy dầu, thành ra thứ dầu đó vị chát sit, rất khó ăn.

Nay đã có tới hơn 1.500 xưởng ép dầu với những khí-eu, máy móc tinh-tiết, chế ra một thứ dầu rất tinh-khết, vị rất ngọt.

Và 19 nhà máy khác phụ-thuộc vào kỹ-nghệ ô-lìn, như mà máy dập dầu, chế sá-phong v.v...

Nhân-công dùng trong các xưởng máy hầu hết là người bắc-xứ, thành ra cây ô-liu nuôi sống ít nhất là già một triệu dân Tunisie.

Dầu ô-liu là một món hàng xuất-cảng quan-trọng chẳng kém gì phốt-phát, bằng năm thu vào một mồi lợi khá to. Ta cứ coi mấy con số sản-xuất thí rö:

1929-1930	650.000 tạ dầu
1933-1934	600.000 —
1939-1940	700.000 —

Thật cây ô-liu đối với dân Tunisie giá-trị chẳng kém gì cây ngô cày lúa ở xứ ta.

Nên có người đã gọi xứ Tunisie là xứ ô-liu.

Tuồng cũng đúng với sự thật vậy.

TÙNG-PHONG

• CƠN LAI ÍT SÁCH: •
GRAMMAIRE VÀ DICTIONNAIRE
FRANÇAIS — ANHAMIITE
JAPONAIS

par Kōnochi Kōtoku et T.N. Cahn
cô thợ loxton và những câu
thường dùng bằng ba thứ tiếng.
Bản tạiօ sáu hàng sách, bao bìa
hơn nghìn răt hàn, tại nhà là
GIANG TÀ VI CHARRON HANOI

Ái cũng có thể tự chữa lấy bệnh và trả-nen-danh - Y là nhó-các sách thuốc của cụ Nguyễn-An-Nhiều bằng Quốc-ngữ có cả chữ Hán

- 1) Sách thuốc chữa đậu, sỏi 2p50
 - 2) Sách thuốc chữa dau mài 2p50
 - 3) Sách thuốc giả-truyền K.N. 2p50
 - 4) Sách thuốc kinh nghiệm 3p00
 - 5) Y-học Tung-thu (in lát thay tox) 2p50
 - 6) Sách Quốc-Mật-hán T. H. 3p00
 - 7) Nhâ-Dân (1931). Giản tien phuong 3p00
 - 8) Sách thuốc dã-phòng và chữa thương hau 3p00
 - 9) Sách thuốc Hái-thuýng Lân-ông 3p00
 - 10) Sách tinh-tiết cures 3p00
- Hai cuon nhanh này đều của lão si NGUYỄN-AN-NHIỀU lục sỏi mài các bạn thợ thuốc cũ là gí tài ngón.

**NHẬT-NAM THU-QUÂN
HANOI**



Bà có bán ở khắp mọi nơi hót
Quốc gia Lesi-gia-dinh; mỗi tuần lố
ra một truyền dùng ngày thứ năm,
Hòn dò cá:

**CÔNG CHÚA BẠCH Y
TIỀU ANH HÙNG
MƯỜI HÒN ĐÁ
CHÀNG NGÓC HỌC KHÔN
HAI ĐỨA MÔ CÔI
VỐI VOI TƯỢNG QUÂN...**
tổng toàn truyện lục công phu
rất hay, vui, mới, có nhiều cuộc
vui-cho-eo-hoc sinh động

**Editions BÁO-NGỌC
67-NEYRET HANOI — TÉL: 766**

Có tiếng Nhật Namky

Món ăn có tiếng khắp, ba kỳ:
nem, bánh hỏi Thủ-duc, bánh
phòng tôm. Chỗ an sang trọng
lịch sự, mát mẻ.

Bar QUÂN-CỘNG
góc đường Amiral Kraatz và
Lacoste Saigon

HỘNG THANH NIÊN THỂ THAO KHÔNG THI VÀ QUA NHỮNG SÁCH THỂ THAO

1. - Muôn thành lụa M 00.00
 2. - Khô và dép 0.75
 3. - Muôn lụa mèo 0.75
 4. - Thể thao phái đẹp 0.50
 5. - Thể thao trong trang 0.50
 6. - Muôn lụa thắt thắt 0.50
 7. - Tập cờ và bài cao ngao 0.75
- Hai cuon nhanh này đều của lão si NGUYỄN-AN-NHIỀU lục sỏi mài các bạn thợ thuốc cũ là gí tài ngón.

HƯƠNG-SƠN XUẤT-BẢN

Mặc giùi khó tinh đến đâu
cũng phải vừa lòng khi đã dùng
qua hàng hóa của tiệm giày

Anh-Lử

chuyên mòn lâm cáo thư:
Giày, dép, guốc tản-thời v.v...

Toda gia lối, dép, giày, thời giây
phi-chêng. (Có catalogues hình ảnh),
Bán buôn và bán lát kháp mọi nơi.

Thu mua phiếu xin-gi-obs.
Monsieur DINH-VĂN-LỘ
16 — Rue de la Mer — HANOI

CAI A - PHIEN

Thuốc Tố-Nhại khuốc, Yên-Nhaga
số 45 già lợ và nhả, 3p00 và iến

Và nhả Ipôto uống trung ngày
chỉ-bán tại nhà thuốc hoặc các
đại-ly để các ông không cần
tiền mua luôn một lúe, còn các
ông đ. ốp h. xá, chí nhện già
theo sách Nhâ-hoa giao ngan,
ngôn ngữ 7p.00 nghiên nhẹ
3p.00 (đã khói cái dò đang mà
hết thuốc). Sâm-nhung tuyêt
còn 1p.00. Thuốc tuyệt cồn
0p.25 và phái trà 1/3 tiền trước,
ngân phiếu tên M. Ngô-vi-Vă
Việt-Lon 58 hàng Bé-Hanoi.

Cần thêm rất nhiều đại-ly lợ
khắp Trung-Nam, Bắc xin viết
thư về thương lượng.

Cách vài nghìn vỉ lô riêng không
đang được bày xuốn-biép cũn hò, sau
gửi về opet tem (cô) làm mìn gửi
cô quyền catalogues biển, giấy ngát 100
trang, nói rõ các bệnh tre và kái mồi
nhìn, cái ap-hi, bệnh lở ngứa và các
nhỏ, cái ap-hi.

CÁC HẢI CÀNG Ở TUNISIE

phồn thịnh hơn các hải cảng ở Bắc kỲ ta

nước Anh, Algérie, Bỉ, Hà-lan, Tây-ban-nha,
Hoa-kỳ v.v.

Về mặt hàng-hóa thì bến Tunis trội hơn vì
xuất, nhập toàn những hàng-hóa-vật qui giá đắt
tiền còn như bến Sfax thi vận - tài nguyên có
một chất phốt-phát, rất nhiều nhưng giá tiền
rẽ lắm.

Những hàng-hóa bán ra ngoài quan trọng
nhất là những hàng-hóa sau này:

Ngô cốc. — gồm có lúa mì,
lúa mạch, cao-lurgum-tông
cộng đỗ vài bẹ vạn tần.

Rau nhô. — bán ra độ
700.000 hay 800.000 hectolitres

Dầu nhớt. — cây ô-liu vốn
là một thô-sản đặc biệt của
xứ này. Nhưng khi người
Pháp mới-đời thi mỗi năm
chỉ bán độ 3 triệu rưỡi gốc
mà thôi. (Tới nay thi số đó
tăng lên tới 19 triệu gốc cây,
và mỗi năm người ta bán ra
ngoài trung bình 25.000 tấn
dầu ô-liu, có khi lại bán
nhiều gấp hai số đó).

Phốt-phát. — Mô-photiphát
mới phát minh từ năm 1885,
thì mà ngày nay trung bình
mỗi năm bán ra ngoài tới 2.650.000 tấn.

Cây alfa. — Mỗi năm bán từ 70.000 tới
90.000 tấn thứ cỏ này sang nước Anh để làm
giấy. Và các thứ quặng, nhất là quặng sắt các
thứ quặng, các thứ cát, bột biền v.v...

Nếu ta so-sánh với hai hải-cảng Hai-phong
và Redon ở xứ ta, ta sẽ thấy tàu bè cắp các
bến Bắc-kỲ lớn hơn các tàu bè cắp bến
Tunisie. Thế mà số hàng-hóa xuất nhập lại
kém hẵn:

1936: 873 chiếc tàu dung lượng 1.937.700
đ噸 và 1.128.551 tấn hàng xuất nhập.

1937: 844 chiếc tàu dung lượng 1.920.800
đ噸 và 1.210.257 tấn hàng xuất nhập.

(xem tiếp trang 32)



Ngoài-sắt, chì, dầu ô-liu, phốt-phát, muối cũng là một nguồn lợi của xứ Tunisie.

thương cảng đã đổi một số tiền kinh-phí sira-
sang đồ-xà là 45 trieu quan tiền vàng.

Theo các bài thêng-ké chính-thức thi
đốn-số hàng-hóa xuất, nhập ba hải-cảng ấy như
sau này :

Tunis.	Sousse	Sfax
1900	280.000	50.000
1930	1.944.227	429.764
1932	1.316.403	430.984

Năm 1932, có hơn 4000 chiếc tàu xuất-nhập
các bến ấy dung-lượng tông-cộng hơn 4 triệu
đ噸.

Có-nhận là trong cuộc giao-dịch đô thị
quản-trọng hơn hết là cuộc thông thương với
nước Pháp, rồi với các nước Ý, đảo Malte,

Lùa nén trong tranh

TRUYỀN NGÂN của NGUYỄN TUẤN

Cụ Lê Bích Xa đã nhận trước được điện linh của Đảng ngày vè, đêm tranh vè. Cụ liền soạn sẵn một bài tiễn lớn cho riêng chỉ có hai người: cụ và Đảng. Và dám dồn dập đều lấy lòn là vè việc cụ cho họ nghỉ luân những ba ngày sau mà vẫn cứ cho ăn cà lương. Không những thế, họ lại còn được chủ đồn điền ban cho gạo thịt, rượu, cà-phê và đường; cả bốn người một chai rượu và tám người một ki-lô cà-phê. Người bảo rằng hay là em Lê Bich Xa lại ăn mừng ngày sinh nhật. Nhưng có kẻ thông huệ việc nhà ông chủ, lại nói: Ông là sinh nhật mọi năm thường, làm vào giữa mùa lach kia mà. Có dám một người trong mọi năm lại ăn những hai lòn sinh nhật mình. Cả một đồn đồn cà-phê xao xuyến... Cụ Lê Bich Xa vui.

Q

Dâng đã đưa bức cò họa về. Ban tiễn đã bày sẵn. Lê Bich Xa không cho Đảng có thời giờ đi thay quần áo và tắm gội, cùi lèn nâng mừng Đảng một cốc út — cây tẩy trầu và dòn xem ngay tranh. Trong dâng sẵn một cái đinh mới. Cái đinh ấy chờ bức tranh cò dì từ mây bắc này. Hai thầy trò loay hoay cố gắng tranh lên dây. Ngồi dài điện bức họa xưa thoát thai trên nền tường, sự châm chú của Lê Bich Xa bị ngã ngửa trán mài vào. Lòng hoài nghi ác cảm, ắng ném mãi. Lê Bich Xa thấy nhiều vui vật hé chì hàng khay to mà nói đến là y như

(Tiếp theo)

ba kính trống lén nhau. Đến lúc mà cụ di già, ai tranh, rồi kích hiên yê lèn nén lụa cũ, một hồi lâu xong rồi, cụ quay lại Đảng và châm rizi:

— Hóng mát rồi Đảng ạ.

— Thưa thầy tranh này vừa bồi lại. Họ cũng nói thế.

— Chính vậy. Họ đánh thảo mất ruột tranh rồi. Chúng ta bị lừa to rồi.

— Thầy muốn nói đây không phải là nguyên bản bức tranh? Đây chỉ là một bản sao bức cò họa?

Cụ Lê Bich Xa không trả lời. Một người sún lầm đã có nhặng nét châm đường nỗi của suy nghĩ và thương tiếc. Lại cho người ra Ba Tông Lê đòi lại tiền lão Chánh Thuận? Mấy ngàn bạc, uy là một số tiền to tròn đầy, nhưng đòi lại để mà làm gì. Cái đang giữ lấy, cần phải là tiền. Bức tranh cò kia chả Rủi bị tranh giả, Lê Bich Xa chỉ hận iếc mìn đã chẳng có duyên với vật báu, giờ biết nó lạc vào đâu mà sâu tim. Người đã biết chơi cái ruột tranh xưa đó, hẳn không vì vang bạc mà thuận nhường lại cho. Vì có biết mà tìm đến cầu thản.

Một đêm rồng ấy, chủ ấp không ngủ.

Ông già ngồi đối diện bức tranh cò đèn, mảng-sóng ba trám, nến soi tỏ. Ánh sáng mạnh và xanh trong càng lam, tố thêm những thò dài tia свет của chì ấp không ngủ.

Ngày sau, Đảng lên đường

thỉnh an thầy và bồi cụ Lê Bich Xa xem giờ nên xúi trai raso với bức tranh bị đánh tráo và chàng xin chuộc lại lò nát tái và học sơ xuất minh bằng sự bỗn tiền ra đèn lại cho cụ, nêu Chánh Thuận mành tâm không hoàn lại mấy ngàn đồng.

— Thầy bắt đèn con mà làm gì. Thầy cũng không đến nỗi nghe thiếc. Và bị mua nhầm tranh này, lối cũng không hổn tại con cả. Vì cái họa lục xem cò họa của con, dàn sao cũng chưa vào được mực cao đảng. Mùa lúa con đi lấy tranh, thì thầy lại không dám ký và cách thử. Ai biết dám rằng trong thế giới chài tranh, lại cũng có người quai quỷ như mình. Kể kia đánh tháo ruột tranh, thực cũng là người cõi mắt tình đời. Đảng nên gán lầm.

— Cõi người ấy là tên khách bồi tranh?

— Rất có thể.

— Con muốn được nghe thầy giảng cho về cái quý giá của bức họa.

— Thầy sắp nói đến mà. Con hãy ngồi xuống đã. Uống đi. Và cũng, không nên tiếc nữa. Võ Ich. Thế gian còn vỏ vỏ khói cát khói cát quý. Chỉ sợ mình không có mắt xanh dõi với những vật có cái bê ngoài của vỏ bão. Chỉ sợ mình kém đức để được làm bạn với vật báu bão, con a.

Cụ Lê Bich Xa từ tốn đặt xuống bàn một bộ đồ húi thuộc là chà quan, lây ở già điều ra hai cò pip, đưa cho Đảng một. Mỗi thuốc thơm ở hai ống điều tỏa khói. Ần. Nước bọt chảy chốc chảy từ gò đeo xuống lòn lửa nồi thuốc, đánh dấu thời khắc

qua bằng những tiếng sét sét gọi cảm. Lê Bich Xa đứng lên, dì mấy vòng, bắt đầu giảng về bức cò họa. Trung Quốc, giòng dinh đặc trong trào. Buông người chủ ấp có tuỗi, phát dã trùy nên một giòng đường mà Đảng là một thành viên châm chú.

— Con có biết tác phẩm này là của ai không? À của Lô Huong Dien người tình Mân — cái lợp Trung Quốc nói tiếng về mòn hôi họn quất áo, bần son dã tưởng! Như con trông thấy đó, tranh vẽ một ông tướng và một ngon nén cháy soi xéng một cuốn sách mở của ông lão tướng. Tất cả giá trị khuyên áo của tranh là thu vào ngon nén. Ngon nén ấy, nêu cha, đánh diêm châm vào thi nên sẽ cháy sáng ánh một ngon

nến của cuộc đời thật tại chúng ta. Con hãy cõi binh tinh ngồi xuồng mà nghe cha nói tiếp. Cha nói cái gì nhỉ? À nên châm lửa vào đầu nên đó của tranh thì tranh sẽ sáng bừng lên. Và, chỉ có nến cháy thôi, chứ tranh vẫn âm u nguyên vẹn; lửa nến vẫn không làm bại gi đao đỏi vật chất của tranh. Muốn cho tranh trở lại vẻ bình thường của tranh thì



chỉ có thời tiết phù hợp nên đi thi.

— Thưa cha, con dì vào con đường cõ họa Trung Quốc kẽ cũng đã lâu ngày nhưng chưa từng nghe — ché không nói đến sự thấy nết — tôi những việc quái dị như vậy.

— Dâng, con hãy đứng lên ghế kia, đánh bộ cha một que đâm vào châm ngay vào đầu nón tránh.

Tranh tự nhiên sáng hừng lên. Nến bốc dần, sức sáng, soi xuông trang sảnh và khuôn mặt hồng hào vị tướng già, quát trước ngôi trong lòng cõ họa, Giả lúc này, lửa nến là lạy ngọn dì một chút theo với tì giáp đồng của phông khách đây thì Dâng đã trổng tướng Hán Kỳ ngồi kia là người của cuộc đời này và đang là một vị quý khách ngoài thời gian của chòi ấp đáy, Dâng lùi mãi ra xa, nudson uyên bị sự hồn linh của tranh sống chì phổi. Chàng đợi mãi. Giữa không khí kinh ngạc kinh sợ thầm lặng đem lại bởi quái ảo, giọng cõ Lê Bich Xa càng phô phao xa vắng như từ một thế giới nào gửi về.—Lạ yê tranh, nguyên có những hai lượt. Vì còn cá cát ruột trong không bị người có mắt

tinh đời nào đó lấy mất, thi ngọn nến sáng của chàng ta cháy mãi mãi. Ta có thể treo mãi tranh này trong phòng gác ngọn nến này mà chơi thay đèn, đèn đêm thấp lèn. Nhưng uồng quá, chúng ta chỉ còn có một lần lụa ngoài bức tranh nên sự thần diệu này chỉ có được trong giấy lát thôi. Tháp lầu nữa thay chày luôn cả tranh mất. Con lát chịu khó đứng lên ghê thôi tát nén tranh di rời cha sẽ giáng tiếp về cái bì buột của lát họa xưa tinh Nghê.

Nén tranh tắt. Phòng giảm hàn sút sáng — cái cây bạch, lẹp nơi tranh lúc sáng tỏ, sức vỗng ngang bằng một ngọn măng-sông nhỏ. Mùi cà phê tỏa trong sáng dịu của phông tảng.

Lô Hường Diên vốn là một họa sĩ nổi tiếng và mòn vẽ và lại kiêm cõ khoa thời miên nữa (Tỉnh Mân vốn là quê hương của môn hu linh học). Cứ chờ thấy biếng lúc tạo lên bức tranh này, Lô đã phải đi

THƯỞNG LÀO ĐÔNG-LINH
200 đồng/cõ Nam-Hanoi
Hồi sinh em Lạc-Bóng!
Công nhau quyết một lòng:
Hết thuốc lào Đông-Linh
Thực yém-tử chính tòng!

hành hương mãi vào vùng Ma Thiên Nhẫn để tìm nguyên liệu như chất lèn linh và diêm sinh và nhung mà hoàng gán đáy — Núi Ma Thiên Nhẫn vốn là đất cõ chiếm trường —, và chất thạch nhung & đáy lòng sông Bột Ly. Con cũng thừa biết công dụng hóa học của mấy loài khoáng này. Làn và diêm sinh thi chày sáng và thạch nhung thi không cháy, mặc dầu bỏ thẳng vào lửa. Lụa vỗ tranh, dệt bằng tơ loài sơn tám cánh săn lại với thạch nhung cán nhỏ ra. Vẽ đèn ngọn nến, họa sĩ dùng chất lèn và diêm Ma thiên Nhẫn trên lùn với thuốc vẽ. Vẽ sáng, họa sĩ thôi miên vào đầu ngọn nến. Bấy là ruột tranh. Cái lùn trong lùn lợp vỏ ngoài, chỉ là cái lụt hoa mây chà màu sắc và hình vẽ phủ lên để giữ vững cái cốt kỹ diệu ở trong. Tranh cõ lung ngay, lụt lụa ngoài cõ hấp thụ được cái thần diệu của cốt trong. Và tháp vào ngọn nến ngoài cũng có cháy. Nhưng chỉ trong khoanh khắc thôi.

— Thưa cha, những lối hiềm hóc này của môn hội họa, cha số dắc được ở nguồn khéo cứu nó? Sách, không có nói đến.

12 mai phát hành:

GIÁC QUAN THỦ SÁU

của Ngọc-Hưu, giá 0p60.
Có những cảnh của người sống và người chết, có ma quỷ hiện lùn hòn ngay. Có nhau hổ thắn dawn lòn tuỗi. Có những tuy phu-thuỷ đại tài. Vì sao?

Vì có một giác quan thứ sáu.

25 mai phát hành:

Cô Thúy

Nếu thuyết được giải thưởng khuyến khích văn chương Tự-Lực-Văn-Hàn năm 1916 của NGUYỄN KHẮC MÂN. Sách dày 400 trang in trên giấy bẩn 15t. Bìa 3 màu do họa sĩ Lão văn Sâm trình bày. Giá 0p40

Cõ Lê Bich Xa sẽ cười mím không trả lời thẳng vào câu hỏi của Dâng. Cõ kẽ sang một chuyện khác:

— Cái lối vẽ lây chất lèn trộn vào thuốc để diêm ngon lèn tranh và lây thạch nhung để làm nến tranh, đâu còn eo cai bắc vẽ tinh « Phúc Nô Thủ Thừa », cũng gần như thế. Nguyên tranh này diễn lại việc nàng Phúc Hi Nga đọc cho thượng thư lệnh Triều Thổ dời Hán chép lại những lời của lù sách bị mất dì vẽ đời Tân Thủy Hoàng phần thuê khanh nho. Lúc Phúc Hi Nga đọc cho Triều Thổ ngồi chép, bén án sáu có hai người quý nòng đèn lồng soi sáng trong sách. Ấy lứa đèn lồng, cũng diêm theo cái thuật ấy. Nhưng không rõ tranh tích sau này có phải là sản phẩm của Tinh Mân không.

Cõ Lê Bich Xa ngừng một hồi lâu rồi bàn với Dâng:

— Bay giờ cha nghĩ thế này. Là cũng không đòi tiền cái lão chánh tòng ấy nữa. Vâng cũng không giữ tranh này để chơi riêng nữa. Cha sẽ là chức một буди nói chuyện và cõ họa Tân và đem dan cù luôn tranh Hán Kỳ này ra và châm lửa nến thi nghiêm ngay cho công chúng xem. Sẽ làm một tiệc trà tại câu lạc bộ Pháp Việt ở Vinh. Mọi cá nhân-hảo và những bất cứ là ai người Pháp người Nam có cảm tình với Nghệ Thuật. Câu báu, có khi cũng không nên giữ lấy một mình. Cha sẽ phi bức tranh cõ đó, để chày cho thiên hạ dày xem.

NGUYỄN TUẤN

NHÀ SÁCH
NG.KHÁNH ĐAM
12 Sabourain - Saigon

Nhân dũng sách
bằng gốm, và da dù màu. Đẹp, trang nhã

BÃ CÓ BẢN:

Đời bí mật của con kiến

sứa: Phạm-vân-Giao giá 0p50
ai tinh, triết-lý và chính-trí
trong một xã-hội Sâu Khoa

Thư từ để cho ông NGUYỄN VĂN TRỌ
giám đốc nhà xuất bản SÀIGON, 48 Quai Clémenceau — Hanoi

Hội đồng Hóa già

đã sòng nhau 4 thứ thuốc chữa HO LAO của nhà Đại-Á theo giá dưới đây :

1) CAO HO LAO, chai 06 grs
thabo 10p80 ; chai 30grs thuabo 5p90 ; chai 10grs thuabo 4p55.

2) NGỘI TRÙ LAO, chai 08grs
4p86, chai 10grs 2p45.

3) ĐƯỜNG PHẾ GAO, chai 30grs 3p40.

4) GIẢI-LÃI 1. TẨM 80grs. 3p18.
Max thuốc tại lồng-cục : 176,
phố Lê-Lợi, Hanoi, do ông Lê-
xuân-Khai quản đặc, hoặc chí
cục : 208 Le Lagardière, Saigon, và
địa chỉ : Thành-nhin, 43 phố An-
cua, Huế, Mai-Thanh, Huaphong,
đều theo giá trên, và chỉ ban
tù thuế : 7 pđ 635-7 gđ

Muốn mua cần mua các sản vật Cảnh Tà, mua thuốc nam, mua thuốc thường, các bao chàm đều được nộp tời 10p.

**BÁCH - KHÓA - ĐẠI - TỬ - BIÊN
QUỐC - HỌC**

đóng tại SỰ HỘC của cụ Phạm Tuân

Chi nhánh
Nam-Kỳ và Trung-Kỳ
Phòng thuốc

chữa phổi

(16 Rue des Baudouin, Hanoi T&L, 1030)
SAIGON, Văn-Đặng 32 Aviatore-Barros

BUÔN - Mê - Khê, 147 Paul Bert

Cao họ lao 15p/2g/100g các bệnh lao & phổi

Tại tiệc trà di kèm vào buổi nói chuyện về tranh Tân tờ chày ở Vinh, công chúng

CHIM ANH VÔ KHIẾU OAN BƯỚC VUA PHONG QUAN CHỨC

Dương-sùng-Nghĩa & thành Tràng-an, là một nhà hảo-phú đã mệt đời, các đồ chơi đồ dùng ở trong nhà đều rất xe-xi, không khác gì các bắc vương công. Người vua Sùng-Nghĩa họ Lưu, nhau sắc xinh đẹp, nói-tiếng là một trang quốc sắc, có tu-hình với một chàng thiều-niên bén láng diêng tên là Lý-Cam.

Yêu thầm dấu vung nhau, e không dược lâu và sẽ có ngày bại lộ, mụ Lưu coi chừng như cái danh trước mặt, tấp-tam quyết nổ di cho ròi. Bỗng một hôm, Sùng-Nghĩa đi dự tiệc về, say rượu quá nằm ngủ lì ở trong phòng. Mụ Lưu liền gọi Lý-Cam sang, rồi cung-hop sức chặn cổ cho chết, chờ đêm khuya khôn-thay quăng xuống cái giếng cũn ở dưới sau nhà.

Cái phòng Sùng-Nghĩa bị giết ấy vốn là phòng riêng; Ngày thường các người nhà và tôi-tôi không ai được qua lại. Vì thế, việc mụ Lưu làm, giữ-đực bí-mật, không ai biết. Cái cổ của chim anh-vô ở trong lồng treo trên cái già-gỗ trước thềm dược trưng thấy mà thôi.

Sau khi đã giải-chồng ròi, sợ có kẻ xé-biết chưởng, mụ Lưu liền kiếm cờ-duôi hắt rót tó đì. Rồi tự-làm đơn-dền phủ đường trình rằng không biết chồng cũ đâu-lan ngày không thấy vở, sợ bị kẽ nào tham tài-dồn đường ám hại-chưởng.

Bà khôn-lại ngoan, di-trinh rõ mụ Lưu lại già-jam bộ lo sợ, mượn nhiều người di dò tìm. Mỗi khi người nào về hối không thấy tống-tịch gì, bà lại-lan khóc-rất-thé-thảm, khiến ai nghe cũng phải ngậm-ngùi.

Nhà sản-xuất lớn các i-thi áo-dệt
(PULLOVERS, CHEMISETTES,
SLIPS, MAILLOTS V.V..) chỉ có

Nhiều dược đơn-trinh, quan-phủ lập-tức sai người chia-di tìm kiêm từ thi và đồ bắt hung thủ. Nhưng người nào, hơi bị hiềm-nghị như bọn người nhà và tôi-tôi cũ đều-lần-lượt bị bắt giam xét-có hon-tuần người, mà vẫn không-khám-phá được mảnh-bí-mật.

Bối với một án-mạng trọng-dai ấy, phủ-quan không dám-né-chạm, cần-phải tra-xét



cho-rá, vì anh em họ hàng Sùng-Nghĩa cũng có-nhiều người có-thể-lực ở Tràng-an, thường đến-thúc giục. Đò-xé-bên/ngoài dã-không có-chân-môi-gi, sau-càng phu-quan phái-cùng các-lại-dịch đến-tận nhà Sùng-Nghĩa để-xem-xét. Tới-nói, khám-hết-các-nơi-trong-ngoài,

HÀNG DỆT PHÚC-LAI
87- 89, Route de Hué, Hanoi - Sản-Quán
khắp-Dông-Pháp so-tốt-không-dầu-nhìn-kip

Từ nay, chính-trị nước Pháp
sẽ chỉ-biết theo-lê-phai, lê-phai
không-thiên-vi

chẳng-thấy-có-gi-là. Sau-cùng, khám-dễn-cẩn-phong-riêng. Vừa-di-dễn-tuốc-thêm, con-chim-ap-võ-ở-trong-lồng, hống-nhảy-nhỏt-lên-khư-vui-mừng, rồi vuon-cô-huống-vào-quan-phủ, nei-tiếng-ri-gười-bằng-một-giọng-rất-thuong-xót:

- Oan-quá! Oan-quá!

Thấy-là, quan-phủ hỏi-ré-mới-biết-là-con-anh-vô-Ấy, Sùng-Nghĩa nuôi-dâ-lâu, dạy-nói-tiếng-nhau-rất-sô, nên-uy-quý-lâm. Hàng-ngày Sùng-Nghĩa thường-tự-cho-ăn-uống, và-bồi-chuyêp. Hồi-gi-nó-cũng-nói-dược-cá-phủ-quan-hiện-sử-ở-cửa-lồng, vây-tay-bảo:

- Chủ-mày-chết-oan-uh? Mày-khiến-oan-cho-chủ-mày-uh? Thật-thế, thì nhảy-ra-dập-vào-cánh-tay-ta, để-ta-xé-lết-hó.

Dứt-lời, con-anh-vô-lien-tự-trong-lồng-nhây-na, đậu-trên-cánh-tay-quan-phủ, ngửa-cô-lên-như-chực-ró. Quan-bối:

- Ai-giết-chủ-mày? Nói-mau!

Bấy-giờ-mụ-Lưu-cũng-drawing-hầu-bên, không-ngờ-một-việc-rất-bí-mật-của-minh, giờ-chẳng-biết, người-chẳng-hay; lại-bị-một-con-vết-võ-ri-trêng-thầy, sặc-mặt-bóng-xanh-xém-lại, từ-nhin-châm-châm-vào-con-anh-vô-muốn-hết-lấy-mà-bép-chết-di.

Còn-chim-ap-võ-lại-hồi, quay-đò-vào-phía-my-dung-nói-lặng:

- Giết-chủ-tôi-chẳng-có-si-xa-lạ, chỉ-là-mụ-Lưu-kia va-ién-Lý-Cam-mà-lỗi!

Quan-phủ-lien-cho-bắt-ngay-mụ-Lưu-và-ién-Lý-Cam-dem-về-phủ-dùng-binh-cụ-tra-bồi. Thay-gian-tinh-của-minh-dâ-hai-lộ, mụ-Lưu-chảng-dợi-tra-hỏi-lien-phu-phuc-kè-hết-dầu-duôi-việc-minh-lam.

Án-tinh-dâ-khem-phé, quan-phủ-lien-lâm-thi-hình-bản-tiu-dóng-lên. Vua-Minh-hoàng-chò-là-một-chuyen-là-chưa-bao-giờ-có, lién-ba-chí-lập-thì-dem-mụ-Lưu-và-Lý-Cam-ra-giá-chóy, tuy-en-bó-tối-trong-rồi-hành-hinh.

Còn-con-chim-anh-vô-thì-phong-chó-làm-chóy-Luc-y-sử-giá, giao-cho-quan-sở-tại-phái-chứa-nuôi. Vua-Minh-hoàng-lại-sai-quan-thứ-tu-ông-Truong-Duyet-viết-truyện-Luc-y-sử-giá-dâ-thuyên-về-sau.

SỞ-BAO

SÁCH ĐỔI MỚI

MUỐN HỌC GIỎI (giáo dục gia-dinh) của Lê-vân- Truong	1p60
TRẠNH - NIÊN KHÓE (các thể-võ-đò-mỗi-minh) của Đào-vân-Khang	1p60
KÉ ĐỂ SAU của Lê-vân- Truong (in-làm-hai-cuốn)	1p60
GIỌT MÁU SÁC CÙNG truyền lịch	1p60
TRUYỀN HỌC SINH của Lê- vân-Truong, Thái-Phi, Phan-trần - Chúc, Phạm- cao-Công, Micro v.v... mỗi tập	1p60
GIỌT NƯỚC MẮT ĐẦU TIỀN của Lê-vân-Truong	1p60
LÊ MỘT KIẾP NGƯỜI của Lê-vân-Truong	1p60

Muốn-có-bản-thống-kê-các-sách
giá-trị, xin-gửi-0\$06 tem-về-cho:

Nhà-xuất-bẢN ĐỒ MỚI 62-hàng-Gòi-Hanoi 611628

ĐÃ CÓ BẢN

CHU - MẠNH - TRINH

của Trúc-Khê và Tiên-Dàm giá 1p60
Quan-án Chu-mạnh-Trinh, tên-sự-xuất-thán, đã-lại
một-sản-nghiệp-văn-chuong-rất-quý-giá. Lời-văn-chết
đẹp-như-sao-bóng, tu-tuồng-thanh-cai-sieu-thoát.
Ông-Chu là-một-văn-hào-cù-phach, và-čuối-thá-
thứ-19, đã-làm-về-vang-cho-nền-văn-học-nước-nhà.

Tuổi ngày thơ

Túc-Hoa-Mai số 27
của Nguyễn-Ngọc - giá Op15
Ké-tí-số-27, Hoa-Mai ra-khô-rộng
bia-dời-lại-rất-mỹ-thuật

Nhà-xuất-bản Công-Lực 9 Takou Hanoi

Bút máy PILOT đã-nỗi-tiếng-tốt

CÓ MÁY KHẮC-TÊN KHÔNG-TÍNH THÊM TIỀN
Gửi 0\$06 tem-về Mai - Linh
60 - 62 cầu-dài-Haliphong
ngài-sẽ-nhận-được-thư-trả-lời

Xem-mach-thai-to

GỘI-BÌNH
Bảng-té-đi-phong-tiển số 6 - Lát-tiến, ngắn-dau-bóng
nhà-đi-sab.. v.v.. Giá-đi-phong-tiển. Bồ-đây-hay-đi
đi-ba-nay-giá-khi-khi-15 vđ 45 (1960) đan-hang
kinh-nhà-gan, tên-nhà-hay-sau-v.v.. Khi-hay-hang
treo-số-15 - 16 - khai-hay-một-nhóe-v.v.. Khi
nhà-thuê-phát - BÁ QUẬT - 21-hàng-Than-dung

Vuong-Duong-Minh

XLI

Rất ghét khoa cử và rất trọng tu-tưởng tự-do

QUÂN-CHI

Sinh-bình Dương-Minh rất ghét cái thói hiếu-danh, cho nên ông vẫn định-mình khuyên bảo người ta phải cần lối thực-sự, để ra thực-dung, thì mới thật là cái học có ích.

Ông nói:

« Cái bệnh to nhất của người đi học là ở hiếu-danh, Danh với thực đối nhau, hể lòng vụ-thực nặng lên một phần thì lòng vụ-danh tự nhiên nhẹ bởi một phần. Nếu trong lòng toàn là vụ-thực thì toàn không nham-may-may nào nữa. »

« Vì hằng ta có lòng vụ-thực, y như kẽ khát tim uống, kẽ đói tim ăn, thi còn bụng da hơi súc nào mà hiếu-danh. »

Nhân tiện, ông giải nghĩa lại mấy câu nói của cõ-nhân mà người ta hiếu sai bậy bạ, thành ra từ tu-tưởng hiếu-danh là một cái hay, cái tốt.

Tức như câu 痴沒世而名不稱 người ta quen đọc là « tật một thế nhí danh bối xưng », tự nhiên nghĩa với nhau ra thế này: « Buồn nỗi hết đời mà danh không được nói, hay là không có tiếng-tăm. »

Theo họ Vương, kẽ thát chữ 称 ở đây phải đọc là « xứng » mới đúng. Nghĩa là cõ-nhân tham minh có-tiếng-tăm nòi quá sự thực, cho nên kẽ thát làm xấu hổ cho mình. Vì cái danh không xứng với cái thực, trời cho mình còn sống ở đời thi còn có thể bô-cửu cho được danh xứng với thực, chư chét di thi còn làm gì được nữa.

Lại như câu 四十五而無聞 (tứ thập ngũ thất nhì vô vân) nhiều người làm nghĩ cõ-nhân than minh đến bốn năm mươi tuổi mà không được nghe, ấy là nói không được nghe đạo thánh-hiện, không phải là nghe tiếng-tăm đâu.

sách vào trí nhớ, có thể đọc ngược chẳng sót chữ nào, nhưng không thấy trí thức của họ vi-fé mà được mó-mang xuất sắc hơn ai. Dương-Minh cho cái học như thế là học « thương thực », vi không tiêu hóa.

Ông vi-học như ăn uống. Người ta cần phải ăn uống để làm gì? Có phải cốt để sinh ra khí huyết nuôi dưỡng thân ta chẳng?

Vi thế, vật-thực người ta ăn vào cõi phái tiêu-hóa mới được. Nếu như mỗi bữa ăn vào mà không tiêu-hóa, cứ để tích-súc trong bụng, thi đến đây hơi yô-bụng mà chê, còn lấy gì làm cho thân thể phát-độc. Phản nhiều người học lây xem rộng nhớ nhiều, mà chẳng biết làm sao tiêu hóa, chỉ để tien-trệ trong mình, cũng như người ăn không tiêu kia, đều là mắc bệnh « thương thực » vậy.

Thấy người đồng-thời đua nhau say đắm lối học tu-chương khoa-cử, tức là học để thi đỗ làm quan, Dương-minh hét súc thanh-tiếc. Vì mục đích sç-học nếu chỉ có thế, thật là thấp hèn, và làm hao phí mất bao nhiêu tài-sức thông minh đáng lẽ đem vào mục-dich khác, cao xa hơn, có ích hơn.

Muốn chí tò lối học ấy sai lầm, ông thường tra bài bác để cảnh tỉnh học-giá bằng những ví-dụ rất khéo, những lý-thuyết nghe vui vẻ mà thiết thực.

Ông nói: « Học đạo thánh-hiện, ví như quản-trị một cái gia-dinh. Phảm những của cải, nhà cửa, đồ ăn thức dùng trong nhà, đều là tự mình sắm-sắp đủ cả. Lúc

cần bày tiệc dãy khách, chỉ có việc đem của nhà có sẵn ra mà dùng, chẳng phải chạy mượn ai món gì. Sau khi khách về, mọi vật còn ẩy-nguyên đó, để minh hưởng-dung suốt đời không hết. »

«Những người học theo lối khoa-cử, khác nòi làm chủ một nhà mà chẳng biết lo sám-sứa tích-súc, động có việc khách khứa cần dùng, chỉ biết đi mượn của người. Từ trong buồng ăn cho đến đồ vật bày biện, trán mòn đều mượn mới có. Nếu khách y hẹn đến chơi, thi những vật mượn vè trang-hoàng, kè ra cũng có vẻ phong-phù khâ-quan được một lúc. Tới lúc khách đi, dò-dac nhà ai lại phải dem già lại người ta, một món gì mình cũng chẳng có. Té mõi lúc có khứ là mõi lúc phải đi mượn đồ vè tiếp dài, trong lúi minh làm một thằng khổ-giày, chẳng có gì cả. Thế có phải mất công đi tìm lấy cái vòi-ich cho kỵ được mà chí là đi tìm ở ngoài vè không? »

Năm sau ở gần Hàng-châu có mở ra một thư-viện để giảng học, trong viện có một cái gác chứa sách kinh truyện, gọi là « Tôn-kinh-các ». Người ta nhờ Dương-minh làm bài kỵ, ông lại có dịp cảnh tỉnh học-giá vè mối tè từ-chương khoa-cử.

Đại-khai-thông cho thánh-hán vi lòng thương người và lo xa cho hậu thế, nên mới biên chép sáu kinh để lại. Cũng như tò-phụ một nhà giàn kia, sự của cải kho-tàng để lại cho con cháu bõe bõi nhiều thứ, con cháu có thể quên sót mà đến cùng khõ, không nuôi được thân, cho nên phải làm sô-gia-tài có những thứ gì, lưu truyền cho con cháu biết mà nhớ lấy. Nhờ đẽ đời đời giũi lấy sán-nghiệp ấy mà hưởng-dung, khỏi lo cái ya-doi rách nghèo túng.

« Áy, lục kinh tức là quyền sở ghi chép ở trong tâm ta. Cái thực của lục-kinh thế nào đều có dù trong tâm ta dày, cũng như kho-tàng của cải có những món gì, nhất nhât biên chép trong quyền sở kẽ khai sán-nghiệp để lại cho con cháu nhà giàn kia vậy. Quyền sở chỉ là ghi lấy cái tên và con số mà thôi. »

« Người đời lo học, chẳng biết tim lấy cái thực của lục-kinh nằm trong tâm-mình này, lại chỉ may mò-tìm-tòi & trong ché

vang bóng đâu đâu bỏ buộc ở những vắn-nghĩa lát vặt, tưởng thế là hiểu được lục-kinh đấy. Như vậy có khác gì lối con cháu nhà giàu, không giữ được sán-nghiệp ông cha lưu truyền mà hưởng-dung, đẽ đến nỗi tiêu tan mất mát, phải làm thân xách bị ẩn mày, mà còn hiếu-hiệu tự đắc, chì vào quên-sô kia mà nói rằng: Cú cải khe tang nhà tôi tích-súc ở đó. »

Dương-minh bài-bác thói học-tâm chương-trích cũ cho đạt mục-dich thi đẽ làm quan, kẽ thát ráo riết.

Sau hết, ông có một cái đặc-tính quý hóa, ta nên nhận biết, ấy là cái tính khoáng-đạt, rất trọng tu-tưởng tự-do.

Chứng có là đời bấy giờ, người ta đang tin-sùng cái thuyết Chu-tử như là thần-minh, nhưng ông vì chân-lý, vì thánh-học, không ngần ngại gì bài ngay nói-thắng, dù phải trái ngược Chu-tử và chạm vào lòng tin của người ta cõng mặc. Ông nói:

« Đạo phải như thế, không nói thẳng thì đạo không tò rò ra. Ôi! đạo là đạo chung-thiên-hà, học là học chung-thiên-hà, chẳng phải Chu-tử được lấy làm của riêng, cũng chẳng phải Khâng-tử được lấy làm của riêng. Đã là của công thiên-hà thi ta cù công-ngôn-vây. »

Ông bảo tu-tưởng phải tùy thời châm-chước, không thể chấp-nhất được. Bởi vậy, eo lác mòn-nhan trộm-dem những lời ông dạy bảo, định in ra sách. Ông nghe được, gạt đi và nói:

« Thánh-hiền dạy người, như là thầy thuốc chữa bệnh, phải nhân bệnh mà lập phương, châm-churc mọi điều huy-thực, hàn-nhiệt, nội-ngoại, âm-dương, rồi phái thời thường-gia-giám, cõi-tri được bệnh, chủ-ban đầu không thể có định-thuyết. Nếu cầu-chấp một bõ, it khi tránh khỏi giết-mạng người ta. Nay ta với các người, chẳng qua dem những chõ-thiên-lịch mà khuyên bảo lẫn nhau thế thôi, nếu giữ ngay-lam-lời thành-huấn, mai sau cái tội mình ty-lâm minh lai-lay sang lâng-că người ta, làm sao mà chuộc cho được? »

Không phải người biết trong tu-tưởng tự-do, quyết không có những lời nói công-bằng rộng rãi như thế. (còn nữa)

QUÂN-CHI

Nhà dời mua tại khắp các tiệm sách
lên hai cuốn sách mới rất giá trị

1) Trang sỉ và danh

nhà HÀ-NAM viết theo tài liệu của họ Nghè Giáp
Giảng huấn Cán Vuong lâm bộ và Quốc chí nhà Trần do Bùi Văn Khoa biên soạn.
Một bài liệt kê giá cho một số người Việt Nam muốn mua lại những
điều vật dụng Hội cũ Quốc-vi. Lại do Hồi Hằng tái giữ hơn 10 phần tiền thuỷ tinh
đanh tiếng với, cái giá trị như v.v... Sách in với công phu, 100 trang.

Một bài viết 1000 chữ sách có huy.

2) Một thời oanh liệt

mười bá vở giáo Thú ở nhà TRẦN-VĂN-HAII và bộ học đồng lão trong, 1930

ARISTO

FIXATEUR IDÉAL POUR LES CHEVEUX

GIÁ MUA BÁO

	Một năm	8 tháng	5 tháng
Bắc-kỳ, Trung-ay	18,00	9,50	5,00
Nam-kỳ, Cao-môn, An-tu	20,00	10,00	5,50
Ngoại quốc, và Cộng-đó	40,00	20,00	10,00
Mua báo phải trả tiền trước mandat xin để:			
TRUNG-BẮC CHỦ-NHẬT, HANOI			

DẦU NHI - THIEN

Trị hạch bệnh nhất thần hiện. Mỗi ve 0535
Quý khách có mua, xin mời đến các nhà
dai-ly, hoặc tiệm chính, thời điểm được điều
chinh hiện. Xin đừng mua ở các hàng đóng
trên sau hè mà mua phải đều điều già.
Nhi-Thien-Buông kính cẩn
76, phố Hàng Buồm, Hanoi — Telephone 849

MÙI THƠM GIU, MÁT NUOC, TRẮNG RĂNG

SAVON DENTIFRICE

KOL

LÀM VÙA LÒNG
TẤT CẢ MỌI
NGƯỜI KHÓ TÁNH

DISTRIBUTEUR :
S.A. Poinsard & Vegret
Saigon, P. Phê, Hanoi, Haiphong

Cần đại-ly thuốc Nhật TÙNG TỈNH, PHỦ, HUYỆN, CHÂU QUẢN
xin hiệu thu về thường luồng ngay với hàng chính: n° 33 rue des Médecaments, Hanoi
(M. Đức Thành) điều kiện rõ ràng — không phải ký quỹ — bán chạy nhiều với

4 MÓN THUỐC BỘ CỦA NAM,
PHỤ, LÃO ÁU DO NHÀ THUỐC

Đức-Phong

HÀN QUỐC, HÀN LÊ BỘ THUỐC SỐNG
THUỐC SÀO CHÉ VÀ CÁC THỦ THUỐC

45, PHỐ PHÚC-KIẾN HANOI PHÁT HÀNH

ĐÁM BÓP HẤT NH
2 cuốc lach trình thành
12 CUỐC HẤT NH VÀ 9 HÀNG
Hàng này là hàng cũn giá 1930
13 cuốc lach trình thành
12 CUỐC HẤT NH VÀ 9 HÀNG
Hàng này là hàng cũn giá 1930
14 CUỐC HẤT NH VÀ 9 HÀNG
Hàng này là hàng cũn giá 1930
15 CUỐC HẤT NH VÀ 9 HÀNG
Hàng này là hàng cũn giá 1930

A CHÂU XUẤT BẢN
17 Avenue Bois de Boulogne 1600

LÊ-VAN KHÔI

LỊCH-SỬ TIỀU-THUYẾT CỦA HỒNG-PHONG
(Tiếp theo)

Hoàng-ngô-hà-Thứ đệ sô kẽ khai những
thuốc đạn, lương tiễn, thóc gạo chúa ở mây
kho lâm trong thành mà mình đã kiêm diêm
kỳ lưỡng và giao cho đội lính Hồi-luong
thay phiên canh giữ.

Đặng-vịnh-Ung đọc cho Khôi nghe bản
thảo của Cố-Du ở Mạc-bắc (bây giờ thuộc
tỉnh Trà-vinh), mới lên Gia-dịnh-Hội-thuong.
Cố-Du là tên báu-xứ của giáo-sĩ Marquet,
người Pháp, học rộng và rất đạo đức, sinh
thời ông Lê-văn-Duyết vẫn kí h mò. Bấy lâu
vì những chí-đụ cấm-đạo của vua Minh-mạng
hết sức nghiêm khắc, bế vó được giáo-sĩ
tay-phương là xá vào cực-bình, cố-Du được
máy nhà ngoan-đạo ở vùng Mạc-bắc bao
bọc, trốn lánh. Từ hôm lập chí khôi-loan,
Khôi đã có ý thà phục nhân tâm bên ngoài,
cho nên bảy giờ muôn đời cố-Du liên giúp
minh, nhất là về mặt ngoại-giao, cũng như
đức-cha Bì-da-lôc giúp vua Gia-long ngày
trước vây.

Nguyễn-Kiều và Trần-văn-Thanh bày kế
hoạch luyến lập máy đao quân mồi.

Anh em Võ-Vinh-Tiền và Võ-Vinh-Lộc coi
việc tuyển mộ & miêu Hội-dồng, ngô y vui
mừng được thấy lòng người tàn thành sót
sáng, vì ý thi mới dân tiềng sớm đến giờ,
đã có hòn hả trăm người tén xin ứng-mộ.

Sau hết, Mạch-tần-Giải bão-cao vè việc di
chiếu-hàng-hủy-sư chỉ được thành công một
nửa, Nghĩa là mới thù phục được vai ba
trầm thủy-quân và độ sáu bảy chục chiến
thuyền, nửa số thủy-sư thường-trực ở Gia-
định; còn nửa kia đã tìm đường tẩu thoát,
chắc hẳn ra bờ.

Trưa đến, Khôi bày iệc khao thường đồng
cháu và tướng-sĩ quý-thiện.

Gửi tiếc, người ta đem vấn-dề chính
đanh ra bờ cãi náo nhiệt.

Những người công-su bồi dâu với Khôi
có thể chia làm hai cảnh. Một cảnh thực-lâm
làm việc đại khái như Nguyễn-văn-Thanh
hay Nguyễn-Kiều chẳng hạn, dày-lòng hăng
hái, có tinh xông pha mạo hiềm, đậm vị
ly-tưởng, vì dân-chúng hì-sinh-cả-thân-danh

minh, miễu sao đạt được mục-dich thì bả hê
sung sướng, chứ riêng họ không cầu lấy lợi
tiếng-tâm gì cả. Một cảnh chủ-lập-công-
danh phần đông là người đã đứng-tuổi như
Đương-văn-Nhã, Đặng-vịnh-Ung muốn-doi
nặng Khôi lên bục phủ quý-tôn vinh-nhất
hang, cho họ được bám-lấy dưới-rông, phụ
theo cánh-phương, thê ngà áo gấm, ấm-lử
vi-h-thé, có vây-mới khoái.

Đương-văn-Nhã xuông-lên-trước :

— Cõi-lại những người mua-toan su nghiep
to-lon, cần phái danh chính ngón thuận
tước-nhất. Tôi tuy học nho kém-cỏi, chứ
viết như ga buoi tro běp, nhưng cũng nhó-lời.
Không-tu dạy-rằng : « danh khong chánh thi
nói không-thuận; nói không-thuận thi véc
không-thành ». Bởi vậy, tôi tưởng anh em
chúng ta phải tôn Lê-dai-huynh chính-vi
huống-de, bao-có danh-ngô-hà-dòng-hoàng
de-bi-en-tu-thien-ha, thi công việc chung
ta làm-mới có-cần bắn-báu và mong thành-tu
đẹp-dẽ. Anh em nghĩ-sao ? Nếu ai này đồng-ý
thì ta nên-còn ngày-tết cáo-thien-dia; làm-lẽ
tấn-tôn-cho-sim.

Mười-tiếng-hoa theo một-lúc :

— Dương-huynh nói phái-dẩy, chúng-tâm
đến-muốn-như-thé.

Hoàng-ngô-hà-Thứ, diện mạo vốn den-xấu
và có-tinh-nồng-nay, người ta thường gọi là
Phan-Khoai-Truong-Phi, bỗng cười-sang-sắc
và nói-bản-trọn :

— Không-nên ! Ta cứ kinh-trọng Lê-dai-
huynh là bực-anh cả như-thì này, thời-thường
còn được-tự-hợp-một-bàn, chém-anh-chém-chú,
cô phái-vui-vé-không ? Tôi gi-tôn-lòn-hoàng-
de, đề-cho ngó-thứ cách-bié, rồi lúp-ingip
mà lay-cho-mỗi-gối-khô-thân. Tôi xin nói
trước, tôi không-biết-lay-dau ; đời-tôi chưa
lay-ai-bao-giò !

Lê-văn-Khôi và cù-tọa nghe-mấy lời-Nghè-
đò ; cả những người không-lấy-lâm-dồng-y.
Nó-dám, toàn là bạn-bé-tuân-thi-thê-lân
ngày, đã hiếu-rõ-chí-hưởng-tâm-tinh-của-nhau
duy-cô Nguyễn-Kiều mới-nhập-bọn-giờ-chết,

và lại được Khôi có vẻ kinh mến, nên chỉ
những người muôn dò ý-khiển.

Dương-văn Nhã ngồi cạnh Nguyễn - Kiều,
vô vai và hỏi :

— Thế nào ? Nguyễn - huynh có đồng ý với
chúng tôi không ?

Nguyễn-Kiều trả lời :

— Hừ ! . . . ô dời, thực-sự mới đáng quý
hóa, hư-danh không đủ khinh trọng mà
không người ta phải nói bêu cho nhiều... Tôi
chắc một người có hùng-tài đại - lượng như
Lê minh-chú ta chỉ thích làm việc anh-hùng
hơn là cẩn-danh hoang-dế. Chúng ta thử nhớ
lại lịch - sù cõi lai, biết bao nhiêu hoang - đế
qua đời là mai một thân-danh, người sau
không ai nhắc đến. Vì sao ? Chỉ vì không có
lý-tưởng gì cao xa, sự nghiệp gì mới lạ, dè
cho thế-nhân phải ghen nhau. Trái lại, một
người anh-hùng, bao giờ cũng được thiên-hà
hậu-thê nhớ mãi tên tuổi-sự nghiệp. Anh em
ta nên cõi cho Lê-huynh làm người anh-hùng.

Phê thích công - danh đưa mắt ngó nhau,
có vẻ phật ý. Họ tướng Khôi nghe tất cũng
bất mãn, nhất là kế phát-ngôn lại là một
người mới quen mà dám nói ngõ như
Nguyễn-Kiều.

Không ngờ Khôi dời khỏi chỗ ngồi chạy
lại - nám lấy hai tay Nguyễn-Kiều, nói rất
niềm nở :

— Nguyễn-quán thật là người bạn tri - kỷ
của tôi !

Mỗi người đóng góp một vài câu, vẫn - dẽ
chinh-danh có thể dài như chão rách, chưa
biết đến giờ phút nào mới dứt.

Thấy thế, ông Tăng - vò - Ngại sợ người ta
chỉ ví danh bồ thục, hư-danh công việc ; từ
nay ông lảng lặng ngồi nghe, làm như một
lão què mùu ngù-dộn, không dám bàn chuyện
quốc-gia đại-sự, giờ ông mới xen vào bài-



giải. Ông đưa tay lên, đồng dạc :

— Xin tất cả chư vị tráng-sí cho phép tôi
nói một câu, hay thi các ngài hãy để vào tai,
dò thi xem như một con gió thoảng vậy...

“Phe-công-danh” cùng nhô lên tán-thành, vì
họ tin chắc lão-già này mới cành :

— Vâng ! chúng tôi đang-muốn nghe lời
kim ngọc của một bậc lão thành như cụ để
quyết-dịnh việc lớn cho xong.

Ông Tăng nhìn họ với nụ cười sà sặc, rồi
ứng-dậy chấp tay thủ lỗ, trước khi cất tiếng:

— Tôi xin thưa các ngài thê này : công việc
các ngài chủ-trương, như tôn-lâu-dài vừa
mới dập nén khói-công, hiện giờ cõng chua
cõi thê, mà cũng không nên định trước mai
sau ta son son niếp vàng bên trong thế náo,
hoặc bà - biện những đồ dạc gi. Việc làm nên
cõi tự-trước sau. Ta với lo chuyện trang
sức lâu-dài trong lục-bát đầu xây dựng, biêt
chắc cõng cuộc xây dựng có được tốt đẹp nhú

ý không ? Một trận gió bão làm sập đồ nứa
chung, biêt đâu ? Bởi vậy tôi khuyên các
ngài hãy đồng-tâm cộng lực, lo việc xây dựng
sức ở trong thê nào tùy ý. Chưa chi đã vội
khoác áo hoàng-bảo cho một người, rồi những
người khác lóp-ngóp quý lạy, lấy thê làm sung
sướng, tôi e người đời chê cười họ ta chỉ là
một lũ hiếu-danh vô vị ; nhân-lâm chẳng theo,
công việc tắt-hóng. Nên biêt hiện tại, dân-
chúng vẫn còn tung-ta - Nguyễn-triều, mà
anh em chúng ta thì chưa làm việc gì công-
đức với nó. Huống chi việc trong, chúng ta
chưa lồ-chúc hì-nào, hên ngoài sấp phải đối-
chiến với quân triều-dinh là tay cường-dịch ;
khoan nói triều-dinh xa xôi chưa kịp phát
binh đánh ta, nói ngay thủy - sư Lê-van Bồn
từ Vũng-tàu ập vào, bộ - binh các tỉnh Đinh -
trường Vinh - long tiến lên, đều là mũi giặc
đáng lo chỉ trong khoanh - khắc sớm tối. Lúc
nay ông Nguyễn-Kiều nói phải, việc thành bại
quan hệ ở thực-lực, không ở hư-danh. Giờ
chúng ta hãy đòn cõi lòng dạ tài súc vào việc
đổi - kháng triều-dinh, cứu vớt dân-chung ;
cứu thuyền xung-vuong xung-dế nêu phu bón
đến, có chăng là một ngày sau.

Ông Tăng nói thogg-thiết quá, Khôi và
những người vụ-thực nghe phải róm-róm
nước mắt.

Bọn Dương-văn Nhã cứng họng, không
dám nói gì ; nhau-phản và ôi - vang của ông
Tăng lâm họ phải chịu thiếp-phục.

Khôi đứng dậy, hướng mặt về ông, chắp
tay xá ông và nói :

— Da ta ti-en-sinh có lòng trung-cáo, tất cả
chúng tôi xin kính vâng lời dạy.

Rồi nói chung với mọi người :

— Tăng-tiến-sinh vía khuya huyền bảo anh em
chúng ta thê là : khán-thiết, chí-lý. Anh em
nên cùng tôi trô tài-rán súc làm thành chí-
nhưng cứu thê an-dân, từ nay chớ nghĩ đến
chuyện tôn-vương vợ-vân-hảo-huynh, mà
hãm tôi vào vòng bắt-ngolia, bị thiên-hà hệu
thê cười đấy !

Cùng trong giây phút Khôi nói mấy lời kẽ
trên, một người trai trẻ cõi con ngựa bạch,
từ ngoài thành pham pham chạy vào, đến
trước viện - mòn nhảy xuồng, ra vê hắp-táp,
móc túi lấy một bức thư, trao tay cho toán
linh-gác, bảo đem trình ông Phó-vé-uy túc
khắc, rồi lại phoc lên mình ngựa đi ngay.

(còn nữa)

HỒNG-PHONG

ĐÃ CÓ BÁN :

GỐC TÍCH LOÀI NGU'O'I

của giáo-sư Nguyễn-đức-QUÝNH

Giá \$80

Mở đầu cho bộ « lịch sử thế
giới » cuốn nghiên cứu này sẽ
trả lời cho những ai đang băn
khoăn về do lai - vũ - trụ, do
lai trái đất, do lai nhân loại
một cách rất khoa học, rõ ràng

Mua lẻ xin gửi tiền trước
thêm Op40 trước đám hào
Hàn-Thuyên phát hành

Trang điểm

THEO PHƯƠNG PHÁP DÀ
CHỈ RÀNH TRONG BẢN
CHỦ QUỐC NGỮ Ở MỎ
HỘP

PHẦN MURAT VÀ PHẦN SUPER-MURAT

THÌ DẦU DA MẶT SÀM, CÓ
TẨN NHANG VÀ NẾU NHÂN
CÙNG ĐƯỢC ĐẸP LỘNG
LÂY NHƯ NGƯỜI CÓ MÀU
— DA TRẮNG MIN —

TÔNG - ĐẠI - LÝ - BẮC - KỲ, AI - LAO
ETABLISSEMENTS VĂN - HÓA
N° 8 rue des Cantonnais - Hanoi

CÁC GIA-DÌNH NÊN DÙNG THUỐC: Điều - Nguyễn

- 1) Thuốc đau dạ dày Điều-Nguyễn
- 2) Thuốc ho gà . . . Điều-Nguyễn
- 3) Thuốc ho lao . . . Điều-Nguyễn
- 4) Thuốc bã thận . . . Điều-Nguyễn
- 5) Thuốc bã huyết . . . Điều-Nguyễn
- 6) Thuốc cam ty . . . Điều-Nguyễn
- 7) Thuốc cam sái . . . Điều-Nguyễn

Tổng-cục : 125 Hàng Bông, Hanoi
Đại-lý Đức-thắng, Mai-Thanh, Nam-tiền Saigon
Nam-cường : Mytha, Vink-hung : Vientiane

CAI

Ở những cái cửa hè mở
chung quanh đây, những cái
đầu tò mò ló ra xem chuyện
gi. Nhưng người ở nhà dưới
chạy lên, vén rèm vây lại ở
trước cửa nhà bà Ký và chờ
xem một cuộc lưu huyết thế
nào cũng phải xảy ra.

Thì ra có gì đâu: sáng nay, bà đội vừa định
đem khoai tây, cà rốt, cùi cải ra phơi để đóng
bò gửi đi Saigon hòn thi bà chủ nước mắm thuê
ở phòng 12 ở đâu lại nói hết chuyện này sang
chuyện khác rồi kể cọc bà hồn thầm vào tai bà
đội rằng: « Hòn nò, bà ký bá bá đội ngày trước
làm chủ lầu xanh và đã bị tôi con gái bắt ».
Thế là con tam hành lục túc của bà Đội nói
lên. Lại vừa gần đây ông Ký đi làm vắng, bà Đội
biết rõ cảnh khuỷu bà Ký lại rõ lên gối cho
một chập. Nhưng bà Ký cũng không kém: thấy
dùa con gái lên sún của bà đội dùng lơ vơ gần đấy, bà Ký ném ngay cho một
cái gót giày bít tất cùi đầu cùi óc lén. Tiếng
khóc... tiếng chửi... tiếng rèn làu và móm và nước
mắt... Cái khung cảnh nhà tôi hiện sống hực
không khác cái cảnh địa ngục lúc Diêm Vương
xử án. Suốt ngày suốt đêm lúi ragazze trâu mặt
ngựa rêu là gào thét ở chung quanh vac vách.
Không khí ẩm nồng cung căng thẳng. Người ta
sống để chờ những cái tai nạn không biêt xảy
ra lúc nào. Ai cũng thù oán nhau, ai cũng như
định tam hại lẫn nhau, tàn sát nhau. Thế rồi
có một tên người ta đồng lòng: đồng lòng « ầy
chạy » mụ chủ nước mắm là một con mụ nôi
tiếng điệu toa, hay đặt diệu kiêm truyền.
Nhưng sự đồng lòng đó cũng chẳng được bao
lâu. Hồi ấy Khải, con bạc chuyên môn đì bít,
kết nhân tình với mụ này và phái « hiệp ước
sát », tay rì lói được học sinh miền trong
ở những buồng 15, 16, 17 về làm đồng minh với
mình. Cái nhà chúng tôi ở liền chia lâm bài
phái. Phái thứ nhất đi với mụ Đội, có vợ chồng
bà Ký, mụ bán ta ghim, bà Ách Srot, cô Duyễn
bán hàng nước ở ngoài đầu ngõ, à Kim Chay có
đầu tàu, mụ Quản Vươn làm mối nhà và chị
Cai Hàng — có chồng làm cai bão — và ông
Bach Khởi, xem trường số và nghiêm nặng. Phái
thứ hai, đi với mụ chủ nước mắm, có hổ lý
Khải, một bọn học sinh miền trong đánh đòn

**hay là hối-ký của một
người đã nghiên và
đã eat thuốc phiện**
— của Vũ Bằng —
(xem: tr. số 138)

Tay đàn tầu giỏi như hát cải
lương, một cô sa-pham không
có nhà hòi-sinh một ông lang
không có người ốm và ba bốn
cô giang hồ giang hò chửi
còn nhau... đàn ông dù còn

hai phái kè trên iờ chửi
một: « cẩn rát chư dáo,
chia ra từng ban một để bày mưu lập kế
hai nhũng kè đổi phương. Thoạt tiên là việc
nhà Đoan đến khám nhà bà Ký, bắt được mấy
lo thuốc phiến lậu: ông Ký bị tú. Mấy người
hoc sinh miền trong bèn iờ chửi luồn một
cuộc hòa đán dè mỉm. Họ cười đặc thảng
và nhau khéo vừa hát cải lương ầm ỹ. Ông
Ách Srot, cang đậm cảng lđen sầm đen sụi,
vợ cái thất lung đong bóng nhochastic sang
bát họ phai im. Bánh nhau. Chửi nhau. Rên
khóc. Kêu trời. Gọi ông bà ông vãi. Một ông
đội vào can khéo, nhưng chính là giúp cho
mụ chủ nước mắm đánh cô Duyễn: ông này
tre « là con gái » không đi với ông mà lại
tất ma tát mít với một mụ cũ súng. Ông đòi
khen bà chủ nước mắm « tốt » và mời bà
uống bia. Thế là hòi lý khaki ghen lồng ghen
lộn Y ném cái bàn đèn từ trên gác xuống sân
— bời lì y-cũng hút — và dọa giết mụ ta « chết
lâm bài doan cho vào hòm khobia chổng ».

Thấy thế, một ai giang hồ ghen với hổ lý Khải
rồi một học sinh lại ghen với ai giang hồ. Thế
rồi thi là một cuộc khâm xét của han kiêm
lục. Hinh như một người trong bon ma đội
viết thư ngã danh cho linh nhà nước thi phái,
hai cõi hòi hòi lục xí khâm bệnh. Suốt ngày
hôm ấy cả nhà nhức óc và cõi giang hồ tan bá;
co ta sói tinh chí em, chửi suốt một ngày đưa
nude dì bão han kiêm lục. Cõi lị chí như
những người dân ông tục lũu, và dùng đúng
những tiếng của họ, rồi kết luận rằng sẽ lâm
cho ra đứa ấy, bà nhán tình với du côn rồi
bà bảo hòi đánh cho chúng mày tan xác, bà
chửi tu chung thung cung danh ».

Mụ Đội không ra tiếng. Nhưng mụ uống một
chai rượu ty bối, sinh-sự với chồng và tại sao lại
cho những đê dí ngay ấy thuê lâm gi?

Càng uống mụ càng nói, trước cõi sạch, sau
hắn, sau cõi bẩn quá. Anh chồng tức uất lên
đá cõi mâm cơm đi rồi đánh vợ một trận thừa

sống thiêu chết rồi đè nguyên cả áo cánh lụa
quần lụa, chạy bay đi mất. Ông đội xếp di đầu ?
Ông ta lén gác tôi gõ cửa, vái tôi một cái rồi
nói rằng :

— À cứ như ông lại tốt. Cả ngày không nói
với ai một lời, đỡ ợp nhẹp mà lại con ra người
dàn ông...

Thực thi ở trong cảnh âm ti địa ngục đó,
không baovigor tôi cầm-dặng với một câu, can
khéo một lời hay động một cái gân mặt. Tôi
chỉ hút, và muốn thường cho ông truong nha
biết người biết của (!) tôi lại thỉnh thoảng nói
ông sori một điều. Tiếng lanh đón xa tiếng xó
dồn xa, cả nhà ấy sau đều vì nè tôi và gọi tôi là
« ông nhà báo ». Thoạt đầu mụ chủ nước mắm
lên xe mìn hùi rồi ngã luồn ở đáy mòn đèn; sau
đến cô Kim-Chay, sau đèn à giang hồ. Mọi
người đều làm thử một vai khuya khen tội hủi
sanh. Tôi cũng vui vui trong bụng, nhưng đã
bắt đầu thấy sot ruột và từ đó tôi mới hiết-hieut
tại sao những người nghiên lai có thể keo bẩn
được. Muốn rút khỏi những khoản chi phí, tôi
tôi hút thuốc ngang như thế này :

Cứ đầu tháng, tôi đưa cho mụ Ký một số tiền
nhất định. Một ngày ba bữa, mụ phải cung dù
thuốc cho tôi hút. Nếu tôi có bê bạn thi lấy
thêm. Thoạt đầu, thuốc của mụ cũng hủi được.
Mụ bão thuốc ngang mát và không tao: tôi
cũng thấy như lời mụ nói. Nhưng được một
tháng sau thì không hủi vil tưng quá lâm liều
hay tham lam là thói, my đì mua những sái nến
lên với rượu cho tôi hút. Tôi bị bệnh di dương
lết và lúon cõi hòi sít ấm. Thêm vào đó cái
bệnh ra mõ hòi tròn của tôi lại nặng ra;
người tôi hõi hõi một mệt, cách ghê gớm, mọi
tuồng thi đênh hai ba bận tôi phải liệt giường
liệt chiếu. Già ngay lúc ấy tôi biết rằng thuốc
phiên tôi hút là thuốc cục gạch, nấu bằng sái



cứ hổ hút thuốc phiện vào là hen — khi thi là ông Bạch Khởi, ở nhà v.v chóng ông bén số 9, nứa đêm đòi thuốc, sùi cát bột mép-má rãy lên đánh đech; khi thi là bà Ách Suot đì bắt được chồng v.v vừa da vào mảng mờ chồng vừa chửi bằng cái tiếng tay tiếng ta và tiếng khách..

Nguyên cái công nhà tôi ở quanh năm không lúc nào đóng cửa nên đêm ngày ai muốn ra vào lúc nào tùy ý, không ngán cảm. Ấy bởi thế, nên đêm đó, eó khai kinh chập chờn ngủ, tôi lại còn cái hồn hành dương, nghe thấy những tiếng kêu o ôi, v.v những tiếng dập cửa, những tiếng chửi người chạy như duỗi chuỗi. Thị ra đó là những ông say rượu gầy gò và nhả, thay cái cửa công mờ, tuồng đó là nhà chưa, vào tim thù-nguyệt-đèn. Mái chính đó là nhà hoa nguyệt chửi còn lầm sao nà! Hơn thế, do lại còn là một chỗ hò hò nữa: mỗi tháng vài lần, hò lý khải lại lôi đâu một lũ con gái vàu dan ông vừa dan bà và để sát phạt, làm t.cáu cho đến lác trời bánh mì!

Tôi lâm lõn ở trong sự tự Bryce, lâm kia muối chửi àm T.cáu « những người dìu dàu lâm cho Ông mất ngủ » nhưng nghĩ dìu díu lại thi lại không biết chửi người nào cáo. Chỗ này là một cái nhà, nhưng chẳng khác một thưc-cang-cang mà trai từ chึeng, già giang bỗ tu họp với nhau. Tôi là một người trong bọn đó rồi. Chưa đón nỗi phải như họ, nghĩa là phải đón bám xác thịt của mình hay hồn linh hồn của mình đi dì kiểm án, nhưng tội tôi, tôi đã linh cảm tôi lật lục xuong đồng bùi truy lạc mất rồi. Phải cố mà tìm biếng cách sinh hoạt ở nòi đó. Hết yếu thi đừng mờ miêng. Mà cần thận đó. Bằng vì, may mà chửi đồng thi có đứa nó đậm mày dày. À, đã không chửi ai được thi tôi chửi tôi, cùn gii « Nghĩ đến ai như cái thân mây thye la ». Hanoi có phải là Nieu Uorc đâu mà may không tìm được cái nhà hay cái gác cho ra bờn mà ô, lại di chui rúc vào cái tò quỷ này để cho bắn cá mày di?

Thế là từ đó trong đầu tôi chồm lên cái ý nghĩ phái don nhà di nơi khác. Sách xưa dậy rằng mẹ ông Mạnh Tử ở bên một nha hàng thịt lợn... bên một nhà có đám ma...

(Ký sau tiếp)
VŨ BẮNG

Muốn nâng cao trình độ của
đồng-bào thi phái giúp HỘI
TRUYỀN - BÁ QUỐC - NGÙ

Các hải-cảng ở Tunisie

(Tiếp theo trang 17)

Những con số đó kém hẳn những con số tại các bến Tunisie. Thị dù như năm 1932, tại các bến Tunisie có 4.000 tàu bè với 4 triệu tấn hàng, thị tại bến Haiphong và bến Redon chỉ có 396 chiếc tàu cập bến 798.282 tấn.

Năm 1930, Tunisie xuất nhập 4.602.481 tấn hàng, mà Haiphong, Redon xuất nhập có 871.050 tấn, năm 1934, tại Tunisie số hàng xuất nhập là 3.500.000 tấn vậy mà tại Bắc-kỳ chỉ có 823.901 tấn.

Thì ra không cứ nhờ bến to tusa lớn mà nền thương-mại thịnh - vượng. Điều cốt yếu là đường giao thông linh lợi mưu chông và cũng là giá trị những hóa-vật thô sẵn gầy nén.

Xứ ta tuy giàu song hòn vát bán ra ngoài như ngô lúa, chè, cà-phê v. v... giá-trị rất thấp thường và thị-trường tiêu thụ nhân đó mà bấp bênh không được vững chãi.

Bề-kết-luận bài này, chúng ta có thể nói rằng điều quan-hệ là phải sản-xuất, nhưng phải sản-xuất toàn những thứ tốt, có giá-trị trong thương trường, thi mới tiêu thụ di nhiều được.

HUY-HOÀNG

Sách của thư-xã ALEXANDRE DE RHODES

ĐÃ XUẤT-BẢN:

Tho' ngu - ngôn La Fontaine

bản dịch của ông Nguyễn-vân-Vinh có cả Pháp văn đối chiếu 150 trang đều có tranh ảnh của Mạnh-Quynh. Bìa 3 màu, khđ 17x23, Bản thường 1.500. Bản giấy Đại-La 5.000.

Kim-vàn-Kiêu (tome 1)

bản dịch và chú thích của ông Nguyễn-vân-Vinh. 350 trang khđ 17x 3. Bản thường 2.000. Bản giấy Vergé bouffant 7.000

Lược - Khảo Việt - Ngữ

của ông Lê-vân-Ngu, ngũ 100 trang khđ 12x17. Bản thường 0.50. Bản giấy giò 4.000

ĐÃ XUẤT-BẢN:

Le paysan Tonkinois à travers le parler populaire

bản Pháp-văn của ông Phạm - Quỳnh 100 trang, cả tranh-ảnh của Mạnh-Quynh. Bìa 2 màu, khđ 17x23. Bản thường 0.50. Bản giấy Đại-La 5.000

Tổng phát hành MAI-LINH 21 rue des Pipes Hanoi

Cô là người Bắc

TRUYỆN DÀI CỦA VŨ XUÂN TỰ

(Tiếp theo)

Hiệu ý, Phương chì tươidội ban Saigon. Là lần đầu tiên có đội ban xú Bắc vào

Nam-kỳ, nên hội Jeunesse được nhiều người chú ý lắm, nhất là những người Bắc làm ăn ở trong này. Cố người xưa nay không ham chuong-thethao, lúc ấy cũng dò hỏi, bàn tán xôn xao. Tức cười nhất là cụ già chỗ tôi ô, bà lại mang vương lòn Lãng-Ông lě, cầu cho đội ban Jeunesse Tonkinoise thắng. Vậy mà đội ban của anh Viễn tôi vẫn thua liêng-siêng.

Phương nói đoạn, tóm-tóm nhìn Viễn bằng cặp mắt chênh nhao.

Chicung cười, nhưng chàng phải nhận thấy cái cù-chì của bà cụ nọ làm Chi cim-dòng bết bao. Chàng hối-tưởng lại mấy trận tranh-dấu bóng trên năm đó, cũng đã khiến chàng mất một tuần lè bồn-chồn, lo áu. Nào ثم hối tái nghệ cầu-thủ Bắc-Hà, se thua...

Khêng bảo - chữa nưa. Phương cũng riếu lại :

— Nhưng cũng còn hơn cái hội Jeunesse Tonkinoise của Viễn, được cái sần phu đương tro' mà vẫn thua!

Chi cười hỏi Phương:

— Đá bóng còn được quý-

thần nào giúp sức nữa mà

« am phu »?

— Phương hôm-hình nhìn

Viễn :

— Thế mà có đáy! Năm 1932, hội Jeunesse Tonkinoise

vào đợ tài cao thấp với mấy

não engai thay đổi với những gặp giờ « chơi ngò » của làng bóng-tròn Nam-kỳ. Chi bắn-khoen thắc-mắc, tìm hết cách mong ước cho đội ban Bắc-kỳ thắng. Thật, nếu kém học, có lẽ chàng cũng nhớ cây thắn-quyen, và có những cù-chi lẩn-thẩn như hùa cụ nọ.

Chi tháo mây cái ánh treo trên tường bô vào ya-li. Thê là xong. Một cái ghê-bô, một cái chǎn đơn, một cái mản, một cái gối và một cái vali — đầy lát cát « giang-son » của chàng. Đời sống của Chi thật tiêu-bièu cho đời sống một số đông thanh-nien độc-thân sinh - nhai ở Saigon, những thanh-nien hoặc ở dưới Lục-linh lén hoặc ở ngoài Trung-Bắc vào. Xa-nhà xa-cứa, họ phải « học » sống một cuộc đời gian-gang và lanh-le. Đò-dạc rát lì, họ chỉ săn những thứ thật cần dùng thôi. Ở đâu, thuở đâu, cũng tiện, nhất là khi dọn nhà, họ đã tránh được bao nhiêu « tội nợ ». Nhưng, cũng lại vì thế, họ thay đổi địa-chỗ luôn. Vui vẻ thi lâu-la, mà bất như ý, chí có câu trước câu sau là gội ze — vừa đúng một xe cao-xu — trở cá người lẩn dò đặc din ngay.

Nghỉ đến chuyện dọn nhà, Chi nhớ lại cái năm đầu vào Saigon, có hơn một năm giờ, chàng dời chỗ ở đến bảy tám lầu. Có chỗ được hai tháng, một tháng, và có nơi mới

33

được mười hôm, chàng cũng trả tiền nửa tháng dọn dẹp, bồi không sao khâm nỗi những sự khó chịu của mấy kẻ ở chung. Mãi sau về ngõ hẻm Chùa - Chà, Chi mới « đứng » được gần hai năm. Lần này, không xây ra câu chuyện chữa nhà, hắn chàng còn ở lâu hơn nữa. Thô, cũng là có có và đập mây cho Chi giao-gui, thân mật thêm với Viễn, Phương và Văn... nhất là Văn.

Từ hôm quen bết Phương trên sân banh Mayer, và mấy lần sau được tiếp chuyện tàng, Chi nhận thấy Phương là người Nam song rất hiếu rõ tâm - hồn người Bắc. Do đó, Chi rất có cảm-tình với nàng, và bay lại chơi Viễn trong những thi giờ thường có Phương ở đây.

Với Chi, Phương còn là kẻ bắc cầu trong sự giao-hợp giữa Chi và Văn. Vì, nhờ Phương, chàng mới hân-hạnh và dễ dàng quen-biết Văn, và được Văn... lưu ý.

Cùng học một trường, cùng một tuổi với Phương, nàng trong Văn tươi trứ hơn bao nhiêu. Đôi mắt Văn toé lèi rất tinh - tú. Mũi dọc dưa, miệng nhô, những khía Văn mím cười, sao cái miệng nàng xinh thế! Đến khờ người Văn lại tuyệt nết. Rõ ràng ông thất đáy, thuôn thuận mảnh rẽ mà gọn gàng, cái thứ thanh-hinh « đặc biệt », riêng có của những thiếu-nữ trong Nam.



Được quen Văn, Chi không dám số-sang lại chơi riêng nhà nàng. Chi chỉ mong gặp nàng trong những lúc Phương đến với Viễn cùng rủ bạn đi theo. Như thế hiềm lâm, biết lúc nào Văn lại mà... dồn. Đến nay, Chi có có và có hội đón dồn ở chung với Viễn, chàng sẽ thấy « người ngọc » luôn luôn.

— Ông Chi, nhà dâng ấy, số mấy nhỉ?

Đương học những chấn

Hôm đầu gặp Văn, Chi đã mất một phút lúng-l匡 và sững-sốt trước cái nhan-sắc kiêu-diếm của nàng. Vì, ở Saigon, xưa nay, Chi vẫn tin rằng có được những « nàng » hương trời trời sắc nước khôn, cho chàng xao-xuyên nỗi, il lầm... kho lầm. Cái « thành-kien » ấy, từ bao lòn xay trong đầu óc chàng, đến hôm gặp Văn, liền bị nhào đổ.

— Dâng ấy số nhà 15 ở trên lầu; hóm nூn thu-hà mời bà lại chơi.

— Vâng... Ngõ hẻm Chai-gneau trước tôi dã ở qua, tuy không bằng ở đây, song còn tiện-ли gác sảnh hòn nón, cửa chèo cẩn neliu, chỗ chèo Ba nó mới done.

— Thế, ôn bà, bà dâng được chỗ nào chưa?

— Ấy chèo Ba nó bảo tôi cùng về ở chung cù với các cháu, nhưng chát lâm... Tôi còn có người chị em ban ở Chợ-dâng cảng bão...

— Nhưng từ Chợ-dâng lên phố Catina, đi lòn xa quá.

— Xa thì cũng phải chịu... iỏi nó quen diệu!

Chi tóm-tóm cười không ngạc nhiên mà. Vì xưa nay Chi vẫn mến phục người dàn bà ấy rồi. Từ nay chí ta-tưởng sự vui vẻ sấp được gán-giú Phương và Văn, trong một phút, chàng đã quên hăng cái tình quyên-luyện đối với người dàn bà cùng ăn cơm-trợ một nhà với chàng, người dàn bà có mệt-tiền-sử khiêm Chi rất sâm-dòng.

Cách đây một năm rưỡi, do sự tình-cờ, Chi được tiếp chuyện bà Thiết và dàn lòng kính nể ngay. Bà Thiết vốn người Nam lấy chồng Bắc. Từng chung dung lâu năm với người Bắc, bà rất am hiểu phong-lục và ngôn-nữ

về Bắc. Bà cũng bắt chước nói tiếng Bắc. Va thương kbi, người ta đã nghe thấy bà rù con theo giọng Bắc. Một lần, bà vào nằm để tại nhà thương Thuỷ-ngoài, ngủ bà nói, một cô dì tưởng nhầm bà là người Bắc. Lấy chồng để được hai mươi con giài; một đứa tên namin và một đứa tên hầy, thì chồng chết vì chơi bài so-iso. Chính cha mẹ bà đã cắp vốn cho sang rẽ ra « namin » mà kia chồng chết, cui con chui dỗ-duc bà báu di mà chạy cho chồng ròi lại, xuất-lực di làm nuôi con ăn học. Một lần Chi đã biếng đang mồi ba chèu hiện oai-vệ, hach-dich, dưới tay hàng chục người thợ, buôn bán xuất nhập hòn nón, bà may thắt-neck prati-di làm mướn độ-puэт, chàng ái ngại nghĩ đến cái thời kỳ « côn xuân » của bà Thiết và hồi: « Xin lỗi bà, sao hồi ống nhà mồi mứt, sau ba năm tang-t襌, bà không tìm một người đê nương-tua tuổi già? ». Bà Thiết thản-nhén đáp: « Nhung tôi thương các cháu lâm, ông à! »

Cảm-dòng về cái tình nghĩa của bà Thiết ẩn ở với chồng cũ, từ đây, Chi thường nồng lại thăm bà, rồi đến ở chung, và thích-thoáng trong năm sự học của bà dàn bà nết. Về phần bà Thiết, bà cũng coi Chi như một người em già chưa lập gia-hat. Bà săn sóc và vi vu quản so Chi, tưu đụn đồ đạc của Cni mồi kbi chàng di vắng.

Cái tình hai người đối với nhau càng ngày càng thau, cho nên hôm nay dọn di, Chi rát bồi-hồi nho-weet.

Va-lí đã xếp xong, Chi toan chèo-đèo ghe xe, chợt gián nua

trong có tiếng quát tháo, ấm chén rơi vỡ loảng - soảng. Chàng cung mọi người chạy bồ vao. Dưới mắt Chi, một cặp vợ-chồng Nam Bắc đương sôx-ot. Anh chồng hùng-cô dánchez vò chui vào gác nha. Người dàn ba dàn lóc rã-ri, hai tay che mặt, chỉ khóc ven chư không dám chung chổ-ri. (còn nữa)

VŨ-XUÂN-TÙ

Sach mơi

T. B. C. vui nhộn được:

— GIAI PHẨM do hoaсти To ngoc Van trích hay, nhà Duy-nay xuất-bán, trong co chuyện ngắn, kich, thơ của Nguyen Tuân, Thanh Trai, Hồ Đênh, Tu Minh, Vũ Hoang, Giaueng, Tuong Bach, Huyen Kieu, Bai Hiem, Dinh Hong Sach co kieu phap-ban in nhiều mua của hoa si Nguyen gie Trí, giá ban 35.000

BONG CUC-HUYEN (Sách Hông-dac-biet) của Khai Hung, giá 5.400.

CUNG MỘT KIẾP (Xã-hội) tiều-thuyết của Le van Truong do nhà Huong Son xuất bản, giá 15.000.

NHA VAN HIEN DAI (phé-binh-van-hoc, quyển thứ hai), của Vu ngoc Phan, nhà Tan Dan xuất bản, giá 25.000.

NGAP NGUNG (thơ) của Anh Hay, giá 15.25.

Xin cõi lõi cam on các nă-tặng sach va giới thiệu voi ban doc.

THUOC HAY

Ông ба là vua Phẩn, y-si và Lao chép sô iết inguo y trong Cao-dang y hoc và bao chép, chuyen khao-thuc Nam, Bắc, co sang chép ra nhieu ha-hue linh-nam, tri di các bệnh Ar-mahn bao-thuc, hoc-thuc, mua thua-thue has, mua sanh-Dong tay y hoc (S), nam nhe, sun-due (15) xu, cu viet-thu cho:

Monsieur et Madame LE VAN-PHAN
Medecin civil et pharmacienne
18, rue Ba-vi — Sontay.

Bán thằng cho người dùng giá thật rẻ

Tissor demi-soie sgi se to det vuong noi qua mat tay, giay, dung quan ao, gau neep, trang 5 \$ mot thuc khô 0m75, mot bo 5m20, gia 26 \$00.

Toile soie rayure dep noi qua giay 5530 1 thuc mot bo 5m20 gia tieu 27p56. Mua gau mandat choong got Teurong van Ty se co hang gau náo dam den tien nha. Truong van Ty thay mat soi det TIEN HAI, ban giay 265 Petain Haiphong.

LÀU, GIANG

Mắc bệnh tinh e nén nồng-thuốc của DUC-THO DUONG 131 route de Hué, Hanoi se khói

Thuốc tau 1500 mot ve, Giang 15.000. Nhận chua-kham Xem mạch vao don, chua du các bênh người-lon, trẻ-con. Ban du cao, don, hoan tan.

Cac noi huu dung:

PHAN LI DUNG-DƯƠNG

Gaphaelite Indo-chinois.

Mô x-hee chi II * « Helene chi II » * « Helene chi III » phu Lu Laokay. Da duoc cong nhien la bo khong kem gi ngoai qua, coong voe coa them. Gia nhau chung khap-Dong-duong.

SƠ-GAO-DỊCH :

Éts. TRINH - DINH - NHÍ

133 A Avenue Paul Doumer - Haiphong - Tel. 707

Căn-dai-ly khap-Dong-duong

PRINCESSE

MAY ÁO CƯỚI

24A, LÊ QUÝ ĐÔN - HANOI

Autorise: (publication créeé antérieurement à la loi du 12 Decembre 1941)
Ed. Hebdomadaire du Trung-Bac Tan-Van N
Imprime chez Trung-Bac Tan-Van N
36, Bd Henri d'Orléans - Janot

Certifie par le directeur
Trang a 1/2/1942
L'Administrateur Général, gen. VUONG

DÙ « MỸ-THUẬT » KIỀU NHẬT, BỘNG TRÚC
 DÙ LÓP LỤA hàng thường 5545
 DÙ LÓP LỤA hàng luxe 6,50
 DÙ LÓP SATIN hàng thường 8,50
 DÙ LÓP SATIN hàng luxe 9,75

Gửi C.R. đi khắp mọi nơi. Mua buôn xin hỏi giá riêng

LE LOUVRE 70ter Jules Ferry
HANOI

FIXATEUR DE LUXE

GOMÉDOR ET MILDOR
BILLANTINE LORIOT ET JOLIDOR

RUỘU - CHỒI BẮC-KỲ

Ban buôn tại HOUANG - P'ENG
Hanoi - 74, rue Teinturier - Hanoi



NÈN HÚT THUỐC LÁ
BASTOS

NGON, THƠM

Giá 0\$16

Giày Phúc-Mỹ

BỀN BỈ
VÀ ĐẸP
CÓ CATALOGUE
KINH-MIẾU



Mua buôn hết giá đặc biệt riêng. Thủ từ
ngân phiếu để cho M. Trương-quang-
Huynh - 204 rue du Coton - Hanoi



Một miếng chay mòn
chứa và cho thuê máy
chứa, là 20 năm nay,
được tin nhén của
mỗi người. Cần mua
nhà má chờ cũ

Maison
Quảng-Lợi
14, Rue du Papier
Hanoi
—Téléphone n° 58—

NHỰC ĐẦU, NGAT MÔI, SỐT
NÓNG, ĐAU MÌNH NÊN DÙNG :

Thói-nhiệt-tán ĐẠI-QUANG

Trong mùa nóng bức, thường
oi căm - mạo, cũng nên dùng :

THÓI - NHIỆT - TÁN ĐẠI - QUANG

Xin nhận ký hiệu (bướm bướm) mới khỏi nhặng
28, phố hàng Ngang Hanoi -- Tel. 805

Glycérina

SAVON DENTIFRICE ENTISÉPTIQUE
Lauréat du Concours de l'Artisanat

Distributeur : PHÚC-LAI
87-89, ROUTE DE HUẾ HANOI — Tel. 974

THUỐC ĐẠI BỘ

Cửu-Long-Hoàn Võ-Đinh-Dân

Hàng nhất hay cho những người mệt nhọc vì ngồi lâu di xa, thức đêm.

Một thứ thuốc đã từng làm danh dự cho nghề thuốc nước mình *

Tổng đại lý Bắc-kỳ, Ai-lao : Etablissements VĂN-HÓA, 8 Hàng Ngang, Hanoi