

TUẦN-LỄ ĐÔNG-DƯƠNG

— Kể từ 15 Avril 1943, từ những ngày lễ, trong toàn hạt Trưng-kỳ, cứ 2 tuần lễ lại cảm bán thật 2 ngày: thứ Năm và thứ Sáu.

Các nhà chức-trách sẽ ngăn cấm không cho giết súc vật nhiều để trừ ăn trong những ngày cảm thật.

All phẩm lỗi sẽ bị phạt từ 1 đến 15 ngày và tiền từ 100 đến 300 quan, hoặc một trong hai thứ.

— Kết quả những trận bóng tròn giữa Bắc, Trưng, Nam và Mên, trong hai ngày lễ Pâques, trên sân Mangia:

Ngày chủ nhật 25 Avril, các trận đấu loại: Cầu-tho sport hòa với Sudindofer 1/1 (nhưng đội của Sudindofer bị thua vì da bị nhiều trái phạt gó: C. T. S. bị 4 trái phạt gó, Sudindofer bị 5 trái phạt gó).

Cotonkin sport hạ A. S. C. F Nha trang 2/1.

Ngày thứ hai: Nha-trang thắng Sudindofer 2/1.

Trưng-kết: Cotonkin sport thắng Cầu-tho sport 4/2.

— Quan Toàn-quyền vừa ký nghị-định đình-bản báo Tiếng Dân, Báo Tiếng-Dân là tờ báo xuất-bản ở Huế, mỗi tuần lễ 2 kỳ, do cụ Huỳnh thục Khang đứng chủ nhiệm kiêm chủ-bút.

— Quan Khâm-sứ Trưng-kỳ đã ký nghị-định cấm trong toàn hạt Trưng-kỳ không được giết lợn nặng dươì 30 ki-lô.

— Do nghị-định quan Thống-đốc ở khắp địa-phần Nam-kỳ, những ai có trư các thứ da đồ trư, bất cứ để làm gì, đều phải khai.

— Quan Thôn-sứ vừa ký nghị-định sửa đổi lại giá tiền hành-khách và hàng-hóa vận-tải trên các chuyến ô-tô.
Giá ngồi các hành-khách:

Ô-tô « buýt » chạy rượu, mỗi hành-khách, mỗi cây số 0\$027; chạy than củi 0\$022; chạy dầu ma-đút mỗi ô-tô 0\$033.

Ô-tô « ca » chạy rượu, mỗi hành-khách, mỗi cây số 0\$04; chạy than củi 0\$033; chạy dầu ma-đút nội-hóa 0\$05.

Giá tiền vận-tải hàng-hóa:
Ô-tô « buýt » chạy rượu, mỗi cây số mỗi tấn 0\$35; chạy than củi 0\$28; chạy dầu ma-đút nội-hóa 0\$44.

— Hồi 10 giờ chiều hôm thứ năm 29 Avril 1943, tại nhà Học-chính Đông-dương hội-đồng chấm thi về giải thưởng Văn-chương Đông-dương đã họp để ấn-định các giải thưởng.

Hội-đồng chấm thi do quan Toàn-quyền cử ra theo lời đề nghị của ông Giám-đốc Học-chính Đông-dương, có:

Chu - khảo: ông Cbarton, giám-đốc Học-chính; hội-viên: các ông Auri-lac đồng-ly văn-phòng quan Toàn-quyền, Boudet giám-đốc Thu-viện, Boudrotte giáo sư trưởng Trưng-học Khải-định, giám-mục Cadrière ở Cửa - Tùng, Cedès giám-đốc

Đay cho đồng-bào Việt-Nam thất học biết đọc và biết viết chữ quốc-ngữ là giúp cho họ biết cách phụng-sự Quốc-gia. Vậy bốn phần của chúng ta là phải giúp HỘI TRUYỀN 8A QUỐC-NGỮ

trường Bắc-cổ, Desjardins chánh-phòng Thông-tin và Tuyên-truyền ở Cao-mén, đại-tá Jouan, Mallere giám-đốc nhà Báo-làng Blanchard de la Brosse Quan trưởng Phạm-Quyên vì mắc bệnh ở Huế không ra được nhưng có gửi về bản Tất cả có 24 tập vận gửi đến dư-thi:

Cuộc bỏ phiếu lần đầu ban giám-khảo bỏ 7 phiếu đối với 10 phiếu bầu cho ông Phan-duy-Khiêm tác giả cuốn *Légendes des terres seculines* Giải nhì về ông Cresson tác-giả cuốn *Haute Région*.

— Sáng-lệnh ngày 14 Mars 1943 cựu-trưởng Cao đẳng Luật-noc được mở ký hi lấy bằng Cao-đẳng Kinh-tế (Diplôme d'Etudes supérieures d'Economie politique).

Kỳ thi này gồm có:

a) Thi viết: bàn về một đấng-đệ bệ trong 3 giờ. Bài thi này là thi loại.

b) Thi vận-đáp: trả lời 4 câu hỏi về Kinh-lí.

— Hồi 8 giờ 30 phút lễ thứ năm 29 Avril, tại hội-quán hội Trị-Trí phổ Hạng-Quat, hội Truyền Bá Học Quốc Ngữ đã tổ chức một cuộc Hội-ngập các giới trí-thức trong-thành-phố, đông tới non 1000 người.

Trong buổi hội-hop này, ông Vũ-Hình-Hoặc đã noi hơn một tiếng đồng hồ về vấn-đề Bình-Dân Giáo-dục. Sau ông Hồ, bác-sĩ Trịnh-van-Tuất nói qua về « Công-ước và tình-thần lam-việc của hội T. B. H. Q. N. » Hai diễn-gia đều được cử-tọa hoan-nghênh.

Trước khi giải-tán, có cuộc hòa-nhạc.

1 rong tuần vừa qua ở bà mặt trận không có gì quan trọng lắm.

Ở Tunisie, trận chiến công của Đông-minh vẫn tiếp tục và đem nhiều thắng lợi đến cho Anh, Mỹ Có tin lộ-quán thứ nhất đã chiếm được những ngọn đồi trên đường Medjez el-Bab di Tebourba.

Trong khu Medjez el-Bab quân Anh đã vượt qua Mejerda, chỉ còn cách khu đồng-bàng có 6 cây số nữa và đã chiếm được Sid-Aballah. Tin Mỹ báo đại-bác Mỹ lại bắt đầu thả bom tỉnh Masteur, và tin Anh báo cao-tiền đội Anh đã tiến tới gần Tebourba, chỉ còn cách khu đồng-bàng Tebourba có 4 cây số. Ở khu Pont du Fais có tin quân Anh đã chiếm được vài ngọn núi ở dãy Djebel Kournina.

Quân Trục đã phần công mong chiếm lại những địa điểm này. Quân Anh, Mỹ liền được một chút; nhưng khó khăn lắm lắm, chưa biết đến bao giờ mới xong; Ngay ta đoán quân Đức ở Tunisie sẽ liền chiến đấu đến tận quân cuối cùng để giữ Tunisie.

Mặt trận Nga, Bá-linh đã vạch rõ trận tuyến sau trận tiền công mùa rét. Đường nay

Trong ba mặt trận, mặt trận TUNISIE đang kịch-liệt nhất

TUNISIE

Địa-thể Tunisie — Phong-tục, thổ-sản, chính-tị và lịch-sử

TUNISIE

sẽ được đem nói rất rõ ràng trong Trưng-bác Chủ-Nhật số sau ra ngày 16 Mai 1943. Hãy tìm biết TUNISIE, một xứ mà quân Đức đang kháng chiến kịch-liệt, và còn kháng chiến cho đến tận quân cuối cùng



TUNISIE MẮT HAY CÒN, QUAN-HỆ ĐẾN CUỘC CHIẾN TRANH NÀY NHƯ THẾ NÀO

Tuần-lễ Quốc-tê

khởi từ phía Đông vịnh Phần-lan đến Volkhoa (phía Đông Nam Léningrad) rồi chiến tuyến lạ dọc theo tây ngạn hồ Ilmen, qua Staraja Roussa, Voliki Leki rồi ngả về phía Đông Nam, qua Orel, Taganrog rồi tới bờ Azov, từ bờ bờ Azov cho đến Novorossisk là đoạn cuối trận tuyến này. Các thành phố Rjev, Viazma, Koursk, Vorochilovgrad hiện ở tay Nga còn Stalinô, Tangorog, Kharkov, Orel vẫn ở tay quân Đức.

Vô tuyến điện Nga báo Đức sắp khởi một trận tấn công rất lớn và trở từ Đông Âu sang mặt trận này chực sự đoán mới, « Chúng ta sẽ lại phải hy sinh nhiều nữa. Lúc này mới là lúc quyết liệt ». Đó là lời vô tuyến điện Nga hô hào dân chúng vậy.

Còn mặt trận Thái-bình-dương thì (không quân Nhật luôn luôn hoạt động kịch liệt. Tin Domei nói ngày 23 Avril, phi cơ Nhật đã tới đánh đảo Founa-Fouti trong quần đảo Ellice. Đồng thời lại đánh cả đảo Gataka trong khu Salomons làm cho đường giao thông từ Hoa-kỳ đến Úc thêm nguy hiểm.

Văn-nam bị ném bom và có đến năm chục phi cơ Mỹ bị phá. Cùng một lúc, tàu ngầm Nhật cũng hết sức hoạt động; mới có tin hai tàu vận tải Mỹ trọng tải 11 000 tấn và 6 000 tấn vừa bị Nhật đánh trúng khu Tây Nam Thái-bình-dương.

Thống-chê Pétain đã nói!

• Nhờ có bại-tận mà mỗi đồng-tâm của quốc-gia được thất-chệ; chúng ta sẽ ở quay quần để tìm sự bảo-vệ chung. Sự gần gũi đó, âu chỉ là tự-nhiên, là hy-vọng nâng đỡ nhau trong cuộc phục-hưng. Khưng Quốc-gia Cách-mệnh còn phải của sự thống-nhất của nước Pháp ».

Có, một đồng bạc mà muốn làm giàu nhanh chóng và lương-thiện thì chỉ có cách là: MUA VÉ XÒ SỐ ĐÔNG-PHÁP

CÁI ĐẠO THỂ-THAO

Lễ Paques năm nay, sân vận động Mangin Hanoi cũng như sân vận động (Thần-kinh đã hấp dẫn một số khán-giả ham chuộng thể-thao đồng tới hàng ngàn hàng vạn.
Kết quả các cuộc đấu ấy xin liệt kê như sau này :

Tại sân Mangin BÓNG TRÒN

Thứ bảy 24 April 1943. —

Tranh vô địch hạng nhất Semeuse Lang-son hóa với E'oise de Vinh-yên 2-2.

Sàng chủ nhật 25 April. —
Tái-đấu với Vinh-yên, Semeuse Lang-son thắng 1-0 được vào chung-kết.

Tranh vô địch hạng (tính. —
Phủ-thọ thắng Bắc-kạn 10-1 và sẽ vào chung-kết với Hai-phong ngày 9 Mai.

Chiều 29 April. — Tranh vô địch hạng ba. — Résistance hóa với Cotonkin Junior 1-1.
Tranh vô địch Đông-dương. — Cơn-tho hóa với Sudindofer 1-1; Cotonkin thắng Nha-trang 2-1.

BÓNG RO

Tranh vô địch hạng danh-dự, đội ban trưởng học Trung hoa, ba 9e RIC 26-19 đoạt giải vô địch Bắc-kỳ.

Ngày thứ hai 26 April. —
Tranh vô địch hạng nhất vào chung-kết, 19e RMIC hạ Semeuse Lang-son 2-1.

Đầu xếp hạng giải Tournoi de Paques, Nha-trang hạ Sudindofer 2-1.

— Trận chung-kết vô địch

Đông-dương, Cotonkin hạ Cơn-tho (4-2, đoạt giải Tournoi de Paques.

Tại sân vận-dộng Huế

Tranh vô-địch học-sinh :

Quần-vợt

Hirribarrondo thắng Faugère 7-5, 9-7.

Faugère — Hirribarrondo thắng Cosserrat — Trac 6-1, 6-0.

Điền-kinh

Urset (BK) phá kỷ-lục nhẩy dài.

Avioette (TK) phá kỷ-lục phóng-lao.

Anguille (NK) phá kỷ-lục ném đĩa.

Fauvel (BK) phá kỷ-lục ném tạ.

Laplace (BK) giữ vững kỷ-lục chạy 100 thước.

Xếp hạng chung :

Bắc-kỳ 139 điểm

Nam-kỳ : 119 điểm

Trung-kỳ 87 điểm

Cao-mên 80 điểm

Bóng rổ

Cao-mên hạ Trung-kỳ 44-31.

Bóng tròn

Hội-tuyên Trung-kỳ hạ hội-tuyên Nam-kỳ 3-2 đoạt giải vô địch bóng tròn Đông-dương.

Vô-địch xe đạp Đông-dương Huế-Tourane-Huê 215 km.

Hạng Independant, chạy mất 8g, 30p, 10 gi.

1. Cáo (NK) 2. Michon (TK) 3. Thân (BK) 4. Sơn (BK) 5. Đuym (NK) 6. Long (NK).
Hạng Amateur Tourane-Huê 107km, chạy mất 3g, 44p, 42gi.

1. Ba (NK). 2. Sanh (NK).
Voilon (BK) 3. Lau (NK)
4. Mounier, 5. Gourmelin,
6. Diâu (TK).

Vô-địch xe đạp nước rút Đẩu loại :

Phương (NK) hạ Thanh (CM).

Chánh (CM) hạ Sơn (BK).
Michaud (NK) hạ Michon (TK).

Thần (BN) hạ Harter (TK).
Bán kết :

Phương hạ Thân ; Chánh hạ Michaud.

Chung kết :

Phương hạ Chánh.

Phương đoạt chức vô địch.

Vô-địch xe đạp vượt bãi.

Vô-địch Đông-dương Lher (TK) thắng Franchi (NK).

Tinh diêm : Nam-kỳ đoạt giải với 3 cuộc thắng.

Trong lúc thi xe đạp tại sân vận-dộng, 500 thanh-niên Thần-kinh tổ chức cuộc tập-rượt đại-lai Ducoroy Tổng-ủy-viên Thể-dục và Thanh-niên Đông-dương rất long-trọng.

Bằng ấy cuộc-tranh đấu thể-thao đã làm cho bầu không-khí trở nên tung bừng nao-nhiệt, và làm cho người ta trong giây lát nghĩ tới kỷ-nguyên các cuộc đua điền-kinh oanh liệt tại Hy-lạp thời xưa.

Người ta phải ngại khi Tổng-ủy-van Thể-dục và Thanh-niên Đông-dương nhất là đại-tai Ducoroy, đã giàu sáng kiến ăn định ra bản chương-trình đầy đủ như trên, khiến mọi người đã có

thể quên được dù trong giờ khắc những nỗi khó khăn của thời thế mà sống hằng ha-với những quan-niệm mạnh mẽ, chưa chán hy vọng của ngày mai.

Vận-mệnh thể-dục Đông-dương có thể nói là được giao-phối vào những bàn tay kỹ-xảo và chính-sạch thể-dục của thành-phủ Đông-dương có thể nói là chu đáo khả quan.

Nhưng theo thiên ý chúng tôi, thì chính sách ấy còn có thể thực hành cho tới chỗ hoàn-bị được.

Thật vậy.

Ở đây, ngày nay, cũng như ở hầu hết mọi nơi khác từ xưa đến giờ, người ta chỉ chăm lo đến cơ một phần của thể-dục mà thôi : phần thực-hành.

Còn phần lý-thuyết thì hình như bị coi là vô-bổ, nên không quan tâm đến.

Thành ra, nếu ngày xưa con nhà võ-nghệ thường bị khinh là thô-lô, thì ngày nay con nhà thể-thao cũng thường bị khinh là hạng người chuyên đem sức khỏe của bắp-tịt ra chuốc lấy lợi danh, còn bề văn-nhã thì bị chê là thiếu hần.

Đó không phải là lỗi ở họ, mà là lỗi ở nhà giáo-dục thể-thao. Xưa nay, người ta chỉ chăm chau đối cho người ta cái sức khỏe mà quên không cho người ta hiểu cái tầm-nghĩa của sự chuyên-đồi đó, tức là cái tinh-thần của võ-nghệ, cái tinh-thần của thể-thao.

Đàn Việt-Nam thường kẻo hàng ngàn bằng vạn người tới xem các cuộc đấu thể-thao như bóng tròn, tạ-nit.

Sự hành-trưng đột-nghị cổ-xù của thể-thao lại khắp nơi trong hoàn-câu, mới nhả giải-thích một cách.

Có người cho đó chỉ là một

đại-lâm sao chúng ta lại ham chuộng thể-thao ?

Trước khi nói kỹ về tinh-thần thể-thao, tưởng chúng ta cũng nên biết qua vì những lẽ gì thể-thao được ham chuộng vậy.



Một điệu nhảy rất đẹp của một học-sinh Võ-an Ninh

Những lý do đó sẽ giúp ta hiểu một phần cái ý nghĩa của thể-thao.

Từ mười năm cuối thế-kỷ thứ 19 tới giờ, tức là từ hơn 50 năm nay, tại Pháp-Quốc và các nước Âu-Mỹ nổi lên cái phong-trào thể-thao mạnh mẽ ở địa-như sông biển, lan-tran khắp mọi nơi, làm mê say bộn rộn hàng vạn triệu con người, thậm chí tại một nước bán-khoai như nước Việt-Nam ta, mà ảnh hưởng cũng lan sang mạnh mẽ một cách lạ. Nhờ sự khuyến khích và sức dục dục dờ dẩn của thành-phủ, ngày nay hầu hết mọi nơi, luồng gió thể-thao cũng đã thổi tới. Sân vận-dộng lập lên tại hầu khắp các tỉnh-lỵ, phủ-lỵ và các thị-trấn.

Đàn Việt-Nam thường kẻo hàng ngàn bằng vạn người tới xem các cuộc đấu thể-thao như bóng tròn, tạ-nit. Sự hành-trưng đột-nghị cổ-xù của thể-thao lại khắp nơi trong hoàn-câu, mới nhả giải-thích một cách.

Có người cho đó chỉ là một

cái « mốt », một cái thi-hiệu của thời-dại.

Thời xưa có cái mốt các cuộc tranh đấu điền-kinh, thời nay có cái mốt các cuộc tranh đấu bóng tròn, bóng rổ và thi xe đạp.

Nhưng các cuộc tranh đấu điền-kinh tại Hy-lạp ngày xưa đâu phải là cái mốt. Đó chỉ là sự bôn-ô hồng-hộ của tinh-thần oanh-liệt và thượng-vô-thời bấy giờ.

Thể-thao ngày nay cũng không phải là một cái mốt. Gọi là « mốt » thì không thể-trường chon được. Cái gì đã trường cửu được tiện thì không phải là cái « mốt » mà là cái ý muốn chung của một thời-dại, một thể-hệ phát-lộ ra.

Vậy tại sao thể-hệ chúng ta lại có cái ý muốn thể-thao mãnh-liệt như thế ?

Mục đích để giải-trí chăng ? Không phải. Cuộc đời hiện tại dù bộn-rộn phức-tạp thât, sống chúng ta ngày nay có đúng nhiều sức-lực bằng ông cha xưa đâu, mà câu sự giải-trí hơn các cụ ?

Đề cứng gân cốt khỏe chân tay, tạo lấy sức mạnh chăng ?

Nhiều người vẫn gán cho thể-thao cái cứu-cánh đó, nhưng thật ra không đúng. Vì ngày nay, tại trận mạc cũng như tại trận đời, đúng như lời Hoàng-đế Napoléon đã nói, không phải người « thần trường cứu xích » làm nên những sự nghiệp to. Cái sức lực « cừ địch bạt sông » của Hạng-vũ, ngày nay đã gần thành ra vô-dụng trong các cuộc tranh-chiến trên bộ, trên biển và trên không.

Nếu tập thể-thao để gây lấy sức mạnh thì quyết là các cụ tiền-bổ, thuần dùng sức mạnh của bắp thịt, của thân-thể để một mình địch với muôn người, phải ham-chuộng thể-thao gấp vạn chúng ta ngày nay.

Chúng ta ham-chuộng thể-thao là do một sự cần dùng do cơ-thể vậy. Sự cần dùng đó cũng cần thiết, cũng tự nhiên, cũng mãnh-liệt, như các sự cần dùng khác của cơ-thể như ăn, ngủ v...v.

Nó là sự cần dùng thể-thao (besoin sportif). Điều kiện giải đó của bác-sĩ Octave Béliard, chúng ta phải nhận là xác-đáng.

Theo bác-sĩ, nếu một vài dân-tộc, như dân-tộc Anh-cát-lợi chẳng hạn, tiến-tiến về thể-thao, là vì cách sinh-hoạt và lối ăn-nướng của họ đã làm cho họ thấy sự cần dùng đó cần-thiết, mãnh-liệt trước chúng ta.

Lịch-sử cho chúng ta thấy rõ điều đó. Người ta có thể nói rằng các môn thể-thao đến do những dân-tộc văn-minh tự-nhiên đặt ra; vì e rằng cuộc sống văn-minh dễ dãi làm tiêu-diệt sự hoạt-động tự-nhiên của nói-giọng và làm cho nói-giọng suy-làn,



Các lực-sĩ trong một cuộc thi vật đấu Anh V an Ninh

nên người ta lấy thể-thao để thể-cơ sự hoạt-động tự-nhiên đó. Người Hy-lạp mà chúng ta vẫn coi là thủy-tổ mấu thể-thục và các cuộc chơi thể-thao trong thời-đại chinh-chiến oanh-liệt có hăm-chuộng thể-thao đầu. Mỗi đến khi công-dân trút hết những công-việc, nghề-nghiệp lên đầu bọn nô-lê, để sống nhàn-rỗi, bấy giờ họ mới trở nên những nhà thể-thao, những tay lực-sĩ.

Con người ta nhờ sự phấn-dấu mà thân-thể được tráng-khiển. Cái lưới cây, con dao bổ không tất-nhiên hạn-đi. Cái bắp thịt của người ta, nếu không dùng đến, tất cũng sẽ gây yếu hao-mòn đi. Ngày phải đi săn thú-vật hay đánh cá mà ăn, phải dùng cái sức của cánh tay để phân-dấu và đàn-áp kẻ thù, phải dùng cái sức của ống chân để đuổi theo hay chạy trốn kẻ thù, tóm lại khi người ta ngày ngày phải đem sức lực ra phân-dấu tranh-lấy cuộc sống, thì người ta tráng-khiển và khỏe mạnh.

Nhân-loại ngày một văn-minh, sức-lực ngày một tiên-niên đó. Người Hy-lạp mà chúng ta vẫn coi là thủy-tổ mấu thể-thục và các cuộc chơi thể-thao trong thời-đại chinh-chiến oanh-liệt có hăm-chuộng thể-thao đầu. Mỗi đến khi công-dân trút hết những công-việc, nghề-nghiệp lên đầu bọn nô-lê, để sống nhàn-rỗi, bấy giờ họ mới trở nên những nhà thể-thao, những tay lực-sĩ.

So với ông cha ta ngày trước thì chúng ta bây giờ ăn uống nhiều hơn và sung-sướng hơn gấp bội, nhưng chúng ta dụng sức làm việc kém hẳn các cụ xưa. Phú quý xa-hoà

làm người ta chóng bạc đầu, chúng ta bắt đầu thấy những mối lo-âu cho cơ-thể, vì ta đã bỏ mất sức khỏe, để đi làm ông thầy coi sóc cái máy là một kẻ nô-lê không-lô. Không giữ được thể-quân-bình, con người rồi chẳng bao lâu vì máy-móc văn-minh, mà sẽ bị chìm đắm tiêu-diệt, vì hệ sức khỏe của thân-thể mà hao mòn thì thân-trí cũng sẽ bị mờ-ám.

Dân Hy-lạp xưa nhàn-rỗi vì có bọn nô-lê làm thay, lo cho tiền-đô chúng-tộc mà bấy đặt ra các cuộc thể-thao. Chúng ta ngày nay nhàn-rỗi vì có hạng nô-lê máy móc làm thay, nếu ham-chuộng thể-thao, là cũng bởi lo cho tiền-đô chúng-tộc.

Rút lại, theo bác-sĩ Béliard, chúng ta ham-chuộng thể-thao là do một sự cần dùng tự-nhiên, cần-thiết của cơ-

thể, và do cái bản-năng bảo-tồn bản-thân và chúng-tộc xô-dây.

Lợi hại của thể-thao.

Thể-thao đã là một sự cần dùng của cơ thể như ăn với ngủ, thì còn có thể hại cho người ta ở chỗ nào nữa?

Tuy nhiên, sự quá đáng bao giờ cũng có hại, dù là sự quá đáng trong việc tập thể-thao.

Ông André Siegfried, giáo-sư trường Tu-thục Chánh-trị chuyên khoa ở Paris đã nói như thế này:

« Tôi vốn yêu-chuộng thể-thao... tôi biết cái giá-trị giầu-dù của thể-thao vừa về phương-diện qui củ trong đoàn-thể. Duy tôi muốn nói rằng người Anh hơi quá đáng, vượt quá độ thích thú và kết cục cho cái phương-diện là cái cứu-cánh: do đó bỏ phí rất nhiều thời-giờ, nhất là dành với bạn thanh-niên các trường học và tôi không cho cái lợi ngay thơ trẻ con hơn là sự chú-ý quá đáng, gần như tôn-thờ của họ đối với thể-thục.

Thần-nhân Francois de Sales xưa kia cũng đã nói tương tự như vậy về thể-thao dư-hi: « Dạy phải tránh sự quá đáng. Nếu người ta để thi-giờ cho cuộc du-hi nhiều quá, thì



Ảnh Võ an Ninh Một điệu nôm đờ rất đẹp của một lực-sĩ

nó không còn là một cuộc tiêu-khiển nữa, mà thành một nghề-nghiệp mất ».

Cái hại của thể-thao như vậy là ở sự quá đáng, và ở sự coi thể-thao là một nghề-nghiệp.

Cái hại đó hình như người ta không chịu chú-ý tới, nên ngày nay đã có hạng người thể-thao gọi là « hạng nhà nghề », đã có hạng người suốt ngày ấy đến việc khác thì làm rông một việc luyện-tập gần cốt để chờ ngày biểu diễn, tranh đấu, là những dịp kiểm điểm ngân tiền văn cần cho cuộc s.nh sống hàng ngày. Những hạng người đó, phần nhiều không còn biết gì nữa, ngoài thể dục, có khi thiếu hẳn tri-dục và đức-dục, mà không lấy thể làm bất-mãn. Trái lại, họ thường lấy làm hành-diện với những chức-quần-quần môn nợ môn kia, và những môn tiền vào cửa đồ-xô họ bỏ túi.

Họ không biết rằng như vậy là làm sai-lạc mất đức-cánh của thể-thao. Thể-thao là một phương-tiện, chứ có phải một mục-dịch đâu? Nó là một sự cần-dùng của cơ-thể như ăn với ngủ. Mà ăn với ngủ chỉ là những phương-tiện của cuộc sống. Và người ta sinh ra đời chỉ ồm đó một mục-dịch là ăn che no, hay ngủ cho khỏe, thì đời người phỏng còn có giá-trị gì? Lấy việc tập thể-thao làm mục-dịch đời người, thì đời người cũng vô giá-trị như thể.

Ngoài cái hại của sự quá đáng ra, thể-thao có lợi hiển-nhiên, người đáng tri đến đâu, cũng nhận thấy được.

Văn-hào André Maurois đã nói đại khái như thế này:

Đã lại cử đại binh đi đánh lấy nốt hai quận Quế-lâm, Trưng-quận, lập thành một nước gọi là Nam-Việt, tự tôn hiệu là Võ-vương.

Khi đó Lưu-Quí đã diệt được Tần, làm vua Trưng-quốc, tức là vua Cao-tổ nhà Hán. Biết Đà cất từ một phương, tỏ ý đối kháng muốn đem quân đánh, nhưng cuộc chiến tranh vừa yên, không muốn cho dân lại khổ về nạn binh hỏa, đành hãy để mặc cho Đà được tự do vùng này.

Năm thứ 22, vua Cao-Tổ vì muốn thu Đà làm phiên thuộc ở miền nam, sai Lục-giá sang lập Đà làm Nam-việt vương.

Mấy năm sau, vua Cao-tổ chết, vợ là Lã-hậu cầm quyền, hạ lệnh cấm Nam-việt không được mang các đồ sắt sang bán. Triệu-Đà căm giận quá, cho rằng Trường-sa tiếp giáp với Nam-việt, tất là Trường-sa vương muốn cậy thế Trưng-quốc để đánh lấy Nam-việt, nên xin giục Lã-hậu làm khó khăn với mình rồi lấy cơ hưng binh. Đà tuyệt giao hẳn với Trưng-quốc tự tôn làm Nam-việt hoàng-đế, đem quân đến Tràng-sa, đánh mấy huyện rồi kéo về.

Thấy Đà hoành hành, Lã-hậu sai đại tướng Lu-long-hân cử binh sang đánh, nhưng gặp tiết trời nóng nực, khí ẩm thấp, quân liền bị chết dịch rất nhiều, không thể vượt qua dãy núi mà sang được, vừa lúc đó Lã-hậu chết, Lu-long-hân ben dần

dậm, cho là chẳng kém gì Trưng-quốc, Đà dùng các nghi-tướng thiên-tử, tỏ ý địch thù với vua Hán.

Tới lúc này, Đà lại càng tự tôn tự đại. Cho rằng mặt đông bắc đã không đủ sợ, liền quay sang mở mang thế lực ở miền tây nam. Một đoàn tinh-sứ rất đau đớn đi về, khiến cho người ngăn sau đều phải sợ mặt chau mày. Đà mượn việc hôn nhân để cướp lấy đất nước của người. Vai chủ động là Trưng-Thủy con gái Đà, nhưng chính Đà là kẻ đã đặt dây vậy.

Đà lần lượt xâm lược các nước Mãn-Việt và Âu-lạc. Nguyên đất Giao-hĩ do con cháu Lạc-vương cai trị, truyền 18 đời đều gọi là Hùng-vương, đặt hiệu nước là Văn-lang. Đến đời thứ 18 Hùng-vương, đặt hiệu nước là Văn-lang. Đến đời thứ 18 Hùng-vương, đặt hiệu nước là Âu-lạc, đất nước gồm cả hai quận Giao-chi, Cửu-chân.

Quân Hán bỏ về, lại là dịp khiến cho Đà thêm sức vùng này. Đà đóng đô ở Phiên-ngang; đất nước từ đông sang tây rộng hơn vạn

Lấy vợ là Âu-lạc không thân phục, Triệu-Đà đem quân đến đánh, nhưng mấy lần đều bị thất bại cả, vì Trưng-quốc như cơ nổ thần

là một võ khí rất lợi hại, do thân Kim-qui cho vuốt làm này, bắn trăm phát trăm trúng làm cho quân Đà chết hại rất nhiều. Thủy không thể dùng được vũ lực, Đà liền tìm cách dùng quyền mưu. Đồ biết Thục-Vương có con gái là My-Châu, liền gả ý sai sứ giảng hòa, cầu hôn cho con gái là Trưng-Thủy. Cuộc hôn nhân đã thành, Trưng-Thủy lừa vợ cho xem nô thần rồi ngầm đổi lấy nô, lên đem về đưa cho cha. Lừa phá được nô khi thông liêng rồi, Đà liền cất quân sang đánh. Vua Thục bị thua, cùng My-Châu chạy ra bề, cả hai cha con cùng chết theo nạn nước. Sau khi thắng trận, Trưng-Thủy rất đổi ăn năn, vì việc nước đã cam tội tội bại tình, cũng tự tử để tạ lòng người con nối.

Đến đời Văn-đế nhà Hán, lại sai Lục-giá sang trách Đà tự tiện xưng đế. Tự biết thế lực mình kém, Đà phải dâng thư tự tạ rằng:

« Đại-trưởng Man-di lão phu thân Đà xin được tỏ bày: Trước đây Cao-hậu làm cách tuyệt Nam-việt, tôi trốn ngo là Trưng-sa vương đem tôi. Lại có nghe thấy Cao-hậu giết hết họ hàng tôi, phá hủy tiên nhân mồ mả tôi. Vì vậy tôi đem quân đánh Trưng-sa. Vũ phương nam là nơi ẩm thấp, dân đều là man di, mấy nước nhỏ như Mân-Việt ở phía đông, Âu-lạc, Khố-quốc ở phía tây đều xưng vương, nên lão thân vọng xưng đế hiệu, tạm để tự vai lòng, không khi nào dám tự vì với thiên-tử. Tự nay xin lại được đời đời làm phiên thần phục cũng như xưa cũ ».

Rồi hạ lệnh cho trong nước rằng: « Ta nghe hai người hùng không thể cùng đứng hai người hiền không thể cùng đời. Hoàng-đế nhà Hán là vị hiền thiên tử, tự nay về sau, ta bỏ để hiệu chỉ xưng vương mà thôi ».

Đến năm Kiến-nguyên thứ tư nhà Hán, Triệu-Đà bị bệnh mất, thọ một trăm tuổi, làm vua được 71 năm.

Triệu-Đà mất, cháu là Hồ lên ngôi, Hồ làm vua được 10 năm thì mất. Con gái là Âu-Tề vào Tràng-An châu vua Hán, rồi nối ngôi, gọi là Minh-vương. Minh-vương mất, con là Hưng lên ngôi. Hưng còn bé, mẹ là họ Cù vốn người Tràng-an coi giúp chính sự, vua Hán sai sứ gả là Âu-quốc Thiệu quý vốn có tự tính với Cù-hậu từ xưa, sang dụ hai mẹ con vào châu. Thừa-tướng Lã-Gia can vua không nên đi, vì vậy sinh ra xung đột giữa Lã-Gia và Thái-lậu cùng sứ giả nhà Hán. Lã-Gia đem quân đánh hai mẹ con Thái-hậu lập con trưởng Minh-vương con người vợ Việt-nam là Kiến-Đức lên làm vua. Thấy Lã-Gia không mệnh, vua Hán sai Phục-ba tướng quân Lô-bác-Đức, Lưu-thuyền tướng quân Dương-Bộc đem hai vạn quân sang đánh, bắt được Lã-Gia và Kiến-Đức giết đi. Nhà Triệu mất.

Họ Triệu làm vua Nam-việt, kể từ Đà rồi truyền năm đời nữa, trước sau được 93 năm. PHÚ-SƠN

Sách mới

T. B. C. N. vừa nhận được: « TEXTES FRANÇAIS POUR L'ACTION MORALE » do giáo sư thạc sĩ JEAN CAZES ở trường Trung-học Abert Sarraut sưu tập và phê bình do nhà Học-chính xuất bản làm phụ trương của tập kỷ yếu hàng tháng của nhà Học-chính Đông-dương và in tại nhà in Trưng-Bác. Trong sách này ta được đọc lại những áng danh văn của các nhà văn Pháp trải qua các thời đại nói về Càn-lao, Gia-định, Tô-quốc, các bậc anh hùng và thành-nhân và nêu van minh của đạo Thiên chúa v...
Sách này là cuốn sách dùng để dạy môn « hành động về luân lý (action morale) một môn mới giờ vào chương trình các trường từ Sept. 1942 Sách do quan Chánh nhà Học chính Đông-dương M. Charlon để tựa

— TỪ HANOI ĐẾN HỒ BA-BÈ của NHẬT NHAM TRỊNH NHƯ TẮU, giá 2p.

Xin có lời cảm ơn các nhà tặng sách và giới thiệu với bạn đọc.

Hỏi thuốc Học thuốc

AI muốn hỏi thuốc, học thuốc mua các thứ thuốc linh nghiệm mua sách Đông Tây y học 1\$00. Nam nữ và sản dực 1\$00 xin cứ viết thư cho:

Monsieur et Madame LÉ-VĂN-PHÂN Médecin civil et pharmaciennes 18, rue Ba-vi - Sontay

LẬU, GIANG

Mắc bệnh tình nên uống thuốc của ĐỨC-THỌ ĐƯỜNG 131 route de Huế, Hanoi sẽ khỏi. Thuốc lậu 1\$00 một ve. Giang 1p00. Nhậu chữa đau. Xem mạch cho đơn, chữa đứ các bệnh người lớn, trẻ con. Bản đủ cao, đơn, hoàn tán.



ĐÀ CÓ BÁN: Giòng thắc lú. Thơ tuyệt-tác của Anh, Em Nguyễn-Tổ và Nguyễn-Tuất. Nguyễn-Tổ tác-giả 2 tên thơ gia trị Trại nữ giới và Bài kinh thánh, in đẹp. Bìa vẽ phu-bà của J. Foulon và Hữu-Thanh. Bản phổ thông giá bán 2p.00 - ĐUY-TÂN THƯ-XÃ HANOI

PRINCESSE MÂY ÁO CƯỚI 24A, LÊ QUÝ ĐÔN - HANOI

Lừa nèn trong tranh

TRUYỆN NGẮN của NGUYỄN TUẤN

Tên thực ông Tây giả chủ đồn điền ấy là Rê-Bit-Xê. Nhưng người mình đã đóng phùng hóa cái tên ông Rê-Bit-Xê từ hồi ông còn là quân cai-tạ xứ này. Trước khi được về hưu để về đồn điền, giồng ca-phê ở hai vùng Nghệ An, Hà Tĩnh, ông Rê-Bit-Xê đã làm chức Công-Sứ ở nhiều tỉnh Trung Bắc lưỡng kỳ và, sự thực, cái tên Rê-Bit-Xê được hóa chế ra là Lê-Bích-Xa là từ cái bởi ông Tây đó bắt đầu ích chức Đại Pháp Lưu Trú Quan ở Đại Quảng Ngãi. Quan Tuấn vũ Quảng Ngãi là người hoàn toan cụ học, mỗi lần có giấy mà gì ở bên tỉnh đưa sáng tòa mà không có tính cách công văn lắm, lại viết lên đầu tờ riêng: « Lê Bích Xa Công-Sứ đại nhân... » Quan Tuấn lấy làm thú lắm. Chữ Lê Bích Xa, không còn từ Tây nữa. Và chẳng ngại không có chút nao là dính với cái học mới nên chữ « Rê » mà đọc ra « Lê » nghe nó cũng tiện lợi; ngại và thuộc họ phải cái họ này không nên được tắc lưỡi. Cao nên mỗi lần có quan Công-Sứ nào mới đến đến mà tên có vần « r » là vần tên ấy sẽ biến cả ra là Lê hoặc La, Li, Lô, Lu, và vần « e » là « c » cũng vì thế mà đại Ca danh quan nguyên Toàn quyền Robin đã biến thành Lô Bình đại thần.

Nhưng mà chúng ta nên trở lại với cụ Tây đồn điền Rê-Bit-Xê nguyên là Lê Bích Xa công-sứ đại nhân. Và muốn trình sự hồ nghi của chúng ta mỗi khi đọc những ngoại âm, trong truyện này, vài chính của chúng ta sẽ được mà là Lê Bích Xa.

Vậy thì cụ Lê Bích Xa là một vị trí sĩ làm đồn điền ca-phê vùng Hoài Hoàn, Cụ Lê ở ngoài áp lếp trại ở đây từ bao giờ thì không rõ nhưng những gốc ca-phê thấy đã to lắm. Cụ đã cho trồng hạt bản ra ngoài không biết đến mấy vụ rồi; Vì hưu quan đó giờ là một lái buôn chính hiệu và thỉnh thoảng lại cho lờ ra cái có tài-tử của mình những lúc chơi tranh xem tranh hoặc bán tranh. Cụ Lê không vẽ tranh, nhưng cụ buôn tranh. Hình như tôi đã quên không nói ngay ở đầu rằng cụ Lê Bích Xa là một người buôn tranh cổ. Nội nhữc là

lắm. Đã dành là đẹp. Nhưng nhiên bức quái lắm, quái lạ như là có trò phù thủy dính vào ấy. Nhiều người được cụ lấy tình thân cho xem những bức tranh cổ - những bức quý như thế, cụ Lê ít khi cho đem bày ra chỗ công chúng nhưn-hắn một cuộc triển-lãm -, lúc trở ra đến ngắm ngáy ít nhiều và ngờ cụ Lê là một người có ảo thuật hoặc không thì cái người vẽ tranh cổ đó cũng là một ảo thuật gia.

Nhà riêng ông Tây giả Lê Bích Xa nhiều tranh quý. Người ta phải tưởng đây là một nhà bảo tàng chứa tranh Tàu. Tiền của mỗi vụ ca-phê tiêu về rất nhiều nhưng chủ nhân đều cho đi mua tranh hết.

Người ta ngờ việc mô đồn điền của vị Tây giả này chỉ là một cái cơ và mục đích muốn đạt được thì phải là một bảo tàng viện cổ họa Trung Quốc kia.

Cụ Lê Bích Xa có dùng một vị ấy lại trẻ tên là Dăng để giúp cụ những lúc soạn tranh tìm tranh. Có người lại bảo cậu Dăng này ngày trước có làm phòng viên trưởng Bạc Cờ Viễn Đông. Cái điều chắc chắn nhất là cậu Dăng người rất ít tuổi nhưng sự học rộng lắm. Không rõ cậu học môn khảo cổ từ bao giờ mà môn học so sánh của cậu sâu rộng đến nỗi các niên hiệu, các tên vua lịch triều bất kể

nước nào, và tên các nghệ-sĩ bất kể thời nào xứ nào, cậu nhớ vanh vách rồi thì la kê khai, so sánh, suy luận. Gia có vẻ ra thì thanh túng bao sách được ấy. Ở, người cận thành ra là ca Đông Tây Cổ Kim rồi con gì nữa. Suốt một vùng Nghệ Tĩnh ai cũng biết cậu Dăng. Nhưng họ chỉ biết đây là một người Tây lai hạnh kiểm rất kưa, không có gì la-mat net, bao giờ cũng nhớ đến mần hệ, rất có hiếu với vợ mẹ và đối với người bèn gọi ngoại, thường vẫn lấy lễ ra mà xử. Dân gian gần đó chỉ biết về cậu Dăng có bấy nhiêu thôi, chứ thực không rõ một tí gì về cái tài đọc tranh và cái sự đi tìm tranh của cậu ở khắp vùng quê Bắc Kỳ.

Một lần ấy cụ Lê Bích Xa gọi cậu Dăng lên buồng riêng và sau một tuần ca-phê đặc có củ rượu rôm:

— Nay Dăng, có lẽ cũng nên sắp mà đi Hương Yên đi thôi. Về chuyển cái bức tranh Hán Kỳ ấy mà. Hình như có một lần vào rừng săn hươu, tôi đã nói chuyện cho cậu nghe rồi. Lúc ấy đang cùng mai tìm lột chân hươu, cậu có nghe và nhớ không? Nhưng tôi cũng cứ kể lại. Nguyễn Đồi tôi rồi ở chươc

thủ hiến vùng Hưng Yên, có một người chánh tổng huyện Ân Thi đem dâng tôi một bức tranh để đỡ mình khỏi một vụ án hình. Hồi đó tôi có quý cái tranh tâm nhà nghề lắm. Và lại lúc ấy còn trai khố, tôi chưa để bụng vào chơi đồ cổ. Tôi hea đuổi lão chánh tổng đó đi và dọa bố tôi nó lên về cái tội dôi hỏi lộ thường quan. Cái tranh cha tao bao thế? Bày giờ tôi mới biết bức tranh cổ là quý. Nó vẽ một ông tướng già đang ngồi xem sách đêm trong quàng-trường. Tiên án sách có một ngón nên chạy trên đê son. Góc phải bên trái, có vẽ một thanh bảo kiếm tuổi trâu gác trên cái hộp đựng án. Trong thì bên thâu lắm. Lụa bồi đã bong rạch và lỏng thành nhiều góc đáo đã nám nhiều. Nhưng mà tranh đó... (nói đến đây, Lê Bích Xa ngừng lại, top thêm một ngụm rôm, đôi mắt già sáng bừng lên bao nhiêu là thêm muốn). Mua được về rồi con mắt người Mỹ mà nhìn thấy là cũng ra sẽ có một cái cơ nghiệp để hưởng chung. Dăng à. Tôi tin rằng cậu và tôi, bao giờ cũng sống gần nhau

mãi mãi. Tôi rất tin cậu và yêu cầu như là yêu con. Rồi dần dà tôi sẽ truyền hết cho Dăng những cái sở đắc của tôi về cái bí thuật tìm tranh cổ.

Sớm ngày sau, dân hàng áp đã đánh sẵn xe ngựa cho cậu Dăng xuôi tỉnh để đáp tàu ra Bắc - xe ô-tô, taxi-xô ồm ồm. Cậu Dăng dần dần cụ Lê Bích Xa đây.

— Tôi đi Hưng Yên đấy, cha già ạ.

Cụ Lê gọi mắt ngáp:

— Hôm qua tôi uống nhiều quá. Có lẽ gần hết chai rôm. Ít khi sao hưng như thế.

— Tôi đi Hưng Yên đấy, cha già ạ.

— À, tốt lắm. Đi đi.

Cụ Lê rút ở tờ kết con thúc vào mặt tướng, phía trên thành đầu giường một cuốn sổ in, ký vào một tờ vẽ hoa rein láng nhằng và sẽ đưa cho Dăng:

— Tại vào nhà Đông Pháp ngân hàng Hà Nội mà lấy tiền. Đi Hưng Yên lấy tranh xong rồi tiện đường, sang luôn bên Cổ Am hỏi xem đàn lông đã chịu bán cái lò hương chưa. Họ thuận hay chưa, cũng họ đưa cho đàn lông trước một nghìn bạc cho họ tiêu chor. Mà phải lấy đầu lý trường và cả một vài chữ ký

CHƠI NÉN ĐÈ TÍNH!
Cả nhà c e có chơi nèn gô phải nhỏ định phần ấy, vì định phần xâu sẽ họ da. Nén đê cho được thứ phần mà các nhà quý phái Pháp-Nhật, Trung Nam vẫn dùng!

« DUNGELY »

Thơ già hội đồng học giả cho bản: Gôc... 219300 người ta Đem gôc... 22.90 người ta Detail... 2.81 một tập Đai-lý đê quyền ở Đông-pháp

BÙI ĐỨC DẬU
49 - Rue Negret - Hano
Téléphone N. 4372

Nhớ đôi mua tại đây của tiệm sách lớn hai cuốn sách mới rất giá trị

1.) Tráng sĩ vô danh

của HẢI-NGUYỄN viết theo tài liệu của cụ Ngô Giáp
Càng cuộc của Vương lớn lao ấy, ra người đời nhà Trần do Bùi Sĩ 33 năm. Một tài liệu quý giá cho biết tí về một người Việt nam muốn hiến tài những dấu vết anh liệt của Quốc-cải. Lại do hai hiện tượng giá hơn 10 pho tiêu thụ, 41 danh liệt viết. Cái giá trị thực về cũng... Sách in rất công phu... 60 trang. Đạc biệt 1500 (50 sách cò hộp).

2.) Một thời anh liệt

huyền sử về đời Vua Lê của TRẦN-VĂN-KHAI viết từ 17-18 loại được 100 trang. 1000

- Đã sắp hết cả
3 cuốn sách trình thêm:
1) CHIẾU HỢP SÁT VÀ 9 MANG NGƯỜI của NGUYỄN-CHAU giá 1500
2) SỰ MI MÃ CỦA BANG THÂN CÔC của TRẦN VĂN QUÝ giá 1000
3) BỐ QUẦN LÒ BÀN SA của TRẦN-VĂN-QUÝ giá 8.00
Đã ra gần 100 cuốn c e ph. 800 cuốn gư. Lưu tâm báo.

À CHÀU XUẤT BẢN
17 Avenue Kelly Hanoi Téléphone 1000



chia tay ra, lắc mạnh tay Dảng: « Thôi đi cho tốt tốt » rồi chui luôn vào chầu.

Ngoài cổng đồn điền, tiếng mõng ngựa, dịp nhạc và sát vòng bánh thửa và bé dần.

Sau đó độ dăm hôm, dân vùng Ba Tổng Lê ở Hưng Yên nhao nhao lên với nhau rằng hình như có quan Đoàn về sục rựa lặn. Có người lên mặt thông thạo lại thì thăm rằng đó là quan Tây khảo cổ về đào má Tàu dấy chữ. Cái việc Dảng về một làng vùng Ấn Thi tìm mua tranh đã là một việc nào động cả cuộc đời an nhàn cần cù và bình dị của đám dân quê. Người ta sợ sệt lo lắng cũng mất đến một ngày tròn. Mãi sau ông lý số tại mới cất nghĩa rằng đây là quan Tây về mua cái bức tranh quái gì của cụ Chánh Thuận « dân gian những mấy nghìn bạc » thì cả làng mới thử đánh phào một cái và lại cây cọc gánh gồng được như cũ.

Cậu Tây Dảng mà tìm đúng được nhà cụ Chánh Thuận kể cũng tai thật. Thì ra đối với những người đi tìm vật báu trên đời thì không có cái gì là khó là không làm được cả. Có thể thôi, chứ đau có đến thiên nan vạn nan, họ cũng chẳng coi là mùi gì. Về những cái gay go trên con đường tìm đày cổ, dân có lần Dảng đã có nói chuyện đến những cái vất vả lúc vào tuy đạo dưới mặt cát Ai Cập để tìm vào lăng tẩm các vua Pha-Ra-Ông.

Đứng trước bức tranh cổ của cụ Chánh Thuận vừa cho treo lên cây cột mẹ gỗ mít giữa nhà thờ, Dảng ngắm mãi và ngờ ngợ. Lòng tranh

thì cũ xưa lắm mà lần vóc bởi thì tươi sáng.

— Tranh này, bình như tiền sinh mới cho bồi lại.

— Đa, làm quan, có thể. Mối bồi độ dăm năm nay. Vì nó đã nát lắm rồi.

Dảng trầm ngâm trước tranh, cố tìm cái quý giá trong những nét vẽ đã gần hay hết đường bút lông. Cậu ngắm mãi hình người trong lòng bức tranh trung đường. Cậu chỉ thấy nét mặt ông tướng Haa Kỳ là tươi đẹp quá trước. Chỉ có thể thôi. Nét chỗ khỏe, chỗ mềm dẻo tài tình. Nhưng chẳng nề cả giá trị bức cổ họa lại chỉ có thế? Đã gọi là vẽ, thì họa sĩ nào hẳn cũng phải vẽ đến được như thế. Phải có những cái gì khác thế quá thế nữa kia chứ! Thì cụ Lê Bích Xa mới chửi trả ba nghìn đồng và tỏ lòng thêm muốn như đi mua ngọc biết nói. Cụ Lê Bích Xa, về môn cổ họa, Dảng đã phải tôn lên làm bậc thầy học mình kia mà. Cái tài học ấy, Dảng đã được bài phục về cái lần đó cụ Lê giảng cho Dảng về màu phẩm huyền ảo của những bức tranh dân sơn môn bên Tây Tạng.

Dảng đứng rồi Dảng lại ngồi. Sau khi đặt cái ghế bành hướng vào, bức tranh cách tranh độ ba thước để « quan » Dảng ngồi thăm tranh, cái ông cụ Chánh Thuận, cả một buổi sớm ấy cũng mắt cả công an việc làm, và chỉ biết có mìn thít mà ngồi tức trực đó xem người mua tranh có cần dùng hỏi han gì không. Cái ông Tây/Tiê đó cũng là lạ. Ngồi suốt một buổi, bèn cạ cụ Chánh Thuận, ông không nói

lấy một câu. Ông chỉ có vòng tay trước ngực, ngồi đực ra và dãn chặt mắt vào tranh. Ông hát không biết bao, phiêu là thuốc lá. Tan tro và vầu đầu thuốc dưới chân vị tây trẻ, đã dùn lên thành một đồng rác. Ông lim dim mắt, nhìn bức họa qua vờn khói, say sưa và thắc mắc và có lúc nét mặt người trẻ ấy xa vắng như khuôn mặt một nhà sư già nhập thiền lúc tĩnh tọa.

Dảng càng ngắm tranh, càng thấy mình bất tài. Chẳng ngần ngừ, lúc đứng dậy. Cầm ví đem tiền, chẳng có ý không muốn trao nó cho ông Chánh Thuận. Không phải Dảng có ý tiếc tiền, dẫu rằng cái tiền ấy không hẳn là của mình lấy mấy may. Từ đi vào con đường khảo cổ, Dảng đã được dùng tiền nhiều-gấp bao nhiêu ngàn ấy kia. Có khi chỉ đổi lấy một cái ba bốn chục đồng cũng đã bỏ ra một số tiền bằng tiền mua một nếp nhà lầu rồi kia mà.

Nhưng thôi, lời thầy đã dạy như thế, Dảng chỉ có biết tuân theo. Dảng đưa đủ số cho ông Chánh Thuận và lên đường về lịnh mệnh cụ Lê Bích Xa.

(còn một kỳ nữa)
NGUYỄN TUẤN

Bán thẳng cho người dùng giá thật rẻ

Tussor demi-soie sợi se to để vuốt neri qua mắt tay, giày, đưng quần áo, giữ nếp, trắng 5 \$ một thước khổ 0m75, một bộ 5m20, giá 26 \$ 00.

Toile soie rayure đẹp nổi quần gầy 5 \$ 30 1 thước một bộ 5m20 giá tiền 27 \$ 50. Mua gửi mandat cho ông Trương Văn Tự sẽ có hàng gửi bảo đảm đến tận nhà. Trương Văn Tự thay mặt sở dệt TIỀN HẢI, Bàu giáy 265 Pétain Haiphong.

CÁI A - PHIÊN

Thuốc Tứ Nhật Khước. Yên Hòa số 46 giá 1 \$ và nhỏ, 3 \$ 50 và lớn.

Ve nhỏ 1 \$ 00 uống từng ngày chỉ bán tại nhà thuốc hoặc các đại-lý để các ông không cần tiền mua lúc một lúc, còn các ông ở tỉnh xa, chỉ nhận gửi theo cách như hóa giao ngân. nghiên uống 7p.00 nghiên nhỏ 3p.00 (đề khỏi cái đồ đang mà hét thuốc). Sớm bụng tuyệt cần 1p.50. Thang thuốc tuyệt cần 0p.25 và phải trả 1/3 tiền trước, ngân phiếu đủ tên M. Ngô-vi-Vũ Việt-Long 58 hàng Bè Hanoi.

Cần thêm: rất nhiều đại-lý tại khắp Trung, Nam, Bắc xin viết thư về thương lượng.

Chắc các vị phân vì lệ riêng không đáng được vậy (nếu làm tiền gửi số qua ngân catalogue gửi, giấy khai 100 trang, một đư các bệnh trẻ trẻ khi mới sinh, cái a-phiên, bệnh ở ngựa và cừ, heo hoặc khét heo).

MÀ SÁCH

NG. KHÁNH ĐAM
12 Sabourain - Saigon

Nhân đồng sách
bằng gấm và da dù
màu. Đẹp, trang nhã

Một giây khó tinh đến đâu cũng phải vừa lòng khi đã dùng qua hàng hóa của tiệm giày

Anh - Lữ

chuyên môn làm các thứ: Giày, dép, quốc tân-thời v.v...

Tên giá rất, kiểu đẹp, hợp thời giá phải chăng. (Có catalogue kính mời). Bán buôn và bán lẻ khắp mọi nơi.

Thư từ ngắn phải xin gửi cho: **Monsieur DINH-VĂN-LỮ**
15 - Route de Huế - HANOI

của bố lão nữa nhà. Thôi, đi cho được nhanh chóng. Tôi ngủ lại, có lẽ chiều hôm mới dậy

Cụ Lê Bích Xa ngập, vuốt vai. Thấy Dảng vẫn còn ngẩn ngơ, cụ tướng là cụ đã biểu một điều gì, bèn cười:

— Cái sắc ấy, bốn mươi ngàu phải-lặng, cha tướng là thừa thãi lắm chứ còn gì nữa. Một nghìn đồng đưa cho dân bèn Cô Am và con bà ngân đồng thì mua bức tranh. Có lễ mua tranh, đến ba ngàn đồng, cũng đã là nhiều lắm rồi.

— Không phải thế. Tôi muốn ông cho tôi cái địa chỉ của người chánh tổng có tranh đó kia.

— Tôi cũng không nhớ là về làng tổng nào và tên người đó tôi làm thế nào mà nhớ lại được. Và lại tôi tưởng một người như Dảng thì có cần gì phải bồi kỹ đến như thế mới tìm đến được nhà người ta. Cậu làm như xưa nay chưa bao giờ cậu thuộc lẫn địa dư của hàng tỉnh của xứ Bắc ấy.

Cụ cười, Cậu Dảng cũng cười theo. Cụ Lê Bích Xa

thường, dù khi có việc gì việc hiếu gì cũng không được giết trâu mổ lợn.

Quan thập-di là Trương-Đức, nhân hiền hơi lớn tuổi mới sinh được một đứa con trai, bèn trộm lệnh nhà vua, lên mổ một con dê làm tiệc, mời dăm ba ông đồng liêu đến uống rượu chia vui với mình.

Trong ý Trương-Đức không phải không biết thế là trái phép, nhưng nghĩ mình làm riêng tiền-nhân, đã ăn no chán rồi, lên gói một miếng thịt bỏ túi để làm chứng cứ, về nhà viết biểu « cáo mật » với Võ-hậu.

Sáng hôm sau vào châu, Võ-hậu với Trương Đức lên trên điện và hỏi :

— Nhà-người muợn mần, để được con giai, mừng nhỉ ?

Trương-Đức tạ ơn, Võ-hậu lại hỏi :

— Thế nhà người lấy thịt dậu mà làm tiệc mừng ?

Tự biết việc mình bại-lộ, Trương Đức vội vàng thú thật và xin lỗi. Võ-hậu cười :

— Trẫm nói chuyện mà nghe thế thôi. Từ giờ nhà người có tiệc, phải chọn khách khứa hãy mới nhé.

Rồi đưa tờ biểu « cáo mật » của Đỗ-Túc cho họ Trương xem. Đỗ-Túc hồ thẹn vô cùng ; cả triều lao xao, muốn nhỏ vào mặt hắn ta.

Xem mấy việc đại-khải kể trên, hẳn các ngài phải cùng chúng tôi nhìn nhận, rằng Võ-hậu chẳng những có tài chính trị lạ thường, lại có tài tổ chức cảnh sát nữa. Những việc làm của « Intelligence Service » và « Scotland Yard » nước Anh ngày nay, hơn nghìn năm trước, Võ-hậu đã làm qua rồi. Cần nói « Phương-tây không có gì mới » (À l'Ouest rien de nouveau) có lẽ mà đúng.

NGŨ-LIÊU

GIÁ MUA BẢO

	Một năm	6 tháng	3 tháng
Báo-kỳ, Trung-kỳ	1850	850	550
Nam-kỳ, Cao-miền, Ai-lao	20, 00	10, 00	5, 50
Ngoại quốc và Công sứ	40, 00	20, 00	10, 00

Mua báo phải trả tiền trước mandat xin đi.

TRUNG-BẮC CHỦ NHẬT, HANOI

DÃ CỐ BẢN:

GỐC TÍCH LOÀI NGU'OI

của giao-sư Nguyễn đức-QUYNH

Giá 1\$80

Mở đầu cho bộ « lịch sử thế giới » cuốn nghiên cứu này sẽ trả lời cho những ai đang băn khoăn về do lai vũ - trụ, do lai trái đất, do lai nhân loại một cách rất khoa học, rõ ràng

Mua lẻ xin gửi tiền trước thêm Op40 cước đảm bảo Hàn-Thuyên phát hành

Trang diêm

THEO PHƯƠNG PHÁP ĐÃ CHỈ BÀNH THÔNG BẢN CHỮ QUỐC NGỮ Ở MỌI HỘP

PHẦN MURAT VÀ PHẦN SUPER-MURAT

THI DẦU DA MẶT SẠM, CO TÀN NHANG VÀ NẾP NHĂN CỘNG ĐƯỢC ĐẸP LÔNG LẦY NHƯ NGƯỜI CÓ MÀU DA TRẮNG MỊN

Tổng đại - lý Bắc - Kỳ, Ai - Lao
ETABLISSEMENTS VAN-HOÀ
N° 8 rue des Cantonnais - Hanoi

TRIẾT LÝ CỦA MỘT NGƯỜI
CỐ HỌC ĐỀ LÀM ÔNG TILAND

Vương-Dương-Minh

Chắc hẳn các ngài đã nhận thấy học-thuyết Dương-minh, bắt đầu từ Tâm-học, trải qua Tri-hành hợp nhất, Tri-tri cách vật, Thân-dân cho đến Tri-lương-tri, thật là chiểu

ứng liên lạc với nhau một mạch, đúng theo cái đạo Nhất-quán của Khổng-tử.

Chúng tôi thật không dám tự phụ đã nghiên-cứu trong bấy nhiêu bài mà gọi được rằng tường tận, đầy đủ; kể ra chỉ là giới-thiệu những điều cốt yếu vậy thôi. Những điều cốt yếu để cho ai không có ngày giờ nghiên-cứu tận nơi, cũng đủ biết đại-khải tư-tưởng họ Vương là thế.

Dưới đây góp nhặt ít nhiều tư-tưởng đối với việc học, giá đem ứng-dụng cho đời nay cũng vẫn còn đặc-thể va thiết-thực.

Trước hết về vấn-đề giáo-dục nhi-đồng, trọng ý-kiến của họ Vương có một chỗ khiến ta tưởng-tượng như đọc cái chương trình dạy trẻ ở các xứ Âu Mỹ ngày nay, hay là phát biểu của một nhà-giáo-dục nào ở thế-kỷ 20, chứ không ngờ là một nhà nho ở đời Minh.

« Đời xưa dạy trẻ, cốt dạy lấy nhân luân trước. Đến sau, cái thói học từ chương kỹ-tụng dấy lên, thành ra phép dạy của tiên-vương mất đi.

« Ngày nay dạy trẻ, chỉ nên lấy hiếu đễ, trung tín, lễ nghĩa, liêm xỉ làm gốc, còn như cách thức vun trồng uốn nắn, thì nên cho học câu hát bài thơ để làm nảy nở ý chí, bảo tập lễ phép để giữ lấy vẻ oai-ngời, dạy cho đọc sách để mở mang trí giác

XL

Một chương-trình dạy trẻ đã có trước các nhà chuyên môn nhi-đồng giáo-dục của phương tây

QUÁN - CHI

« Người đời nay thường cho sự học ca thi và tập lễ phép là không-thiết-thời-vụ, ấy là ý kiến của phương-tục tân-thô bỉ, làm sao hiểu được cái ý lập-giáo của cổ-nhân.

« Đại-khải thiên-tính con trẻ vẫn thích chơi đùa mà sợ bó buộc, khác nào như loài thảo mộc khi mới nảy mầm lên, hề được thương thả tự nhiên thì nó mọc lên khỏe, hề bị ngăn trở buộc ràng quá, tất nó phải cần còi mất sức đi. Bởi vậy, nay ta dạy trẻ, cần khiến nó chạy nhảy múa men, cho trong lòng được bõn hồ vui sướng, thì tự nó nảy nở tấn tới mãi không thôi. Vì như mùa xuân, mưa thuận gió hòa, cỏ cây đều được thấm nhuần, không cây nào không nảy lá đâm chồi, tự nhiên mỗi ngày một thêm sinh trưởng tiến hóa. Trái lại, gặp phải mùa đông rét lạnh, làm cho sinh-vật xác xơ, càng ngày càng thấy mòn mỏi kaô héo.

« Cho nên dạy trẻ ca hát, không phải cốt để nảy nở ý-chi mà thôi, cũng là để cho trẻ được há hơi gào thét ra ở bãi ca, bày nổi ầm ập ra ở tiếng hát vậy.

« Dạy trẻ tập lễ, chẳng phải cốt để nghiêm yế oai nghi mà thôi, cũng là khiến trẻ được dịp co duỗi chân tay mạch máu chạy đều va gân cốt rắn rỏi vậy.

« Dạy trẻ đọc sách chẳng phải cốt để mở mang trí giác mà thôi, cũng là khiến trẻ ngâm nghĩ suy xét để giữ lấy tâm, e a chìm bồng bề nổi lấy chí vậy.

« Phàm những cách ấy đều là để diu dắt ý-chi sựa sang tinh tỉnh, làm tiêu dần cái bị-lện, hềa ngâm chỗ thô lỗ, khiến mỗi trẻ

ngày quen lẫn với lễ nghĩa mà không thấy khổ vì khó khăn, đi lần tới trung hòa mà không biết cơ sao mình lại được thế. Đó là cái vi-ý lập-giáo của cô-nhân vậy.

« Gần đây, thiên-hạ dạy trẻ, mỗi ngày cho tôi đọc trẻ học thuộc từng câu, từng bài, thời thì ra sức kiếm thức mà không biết đi đâu để lấy việc lễ, chỉ cầu sao học sáng mau thuộc mà không biết nuôi năng lấy điều thiện, đến nỗi danh đập trời buộc chúng nó như đối với bọn tù. Không trách chúng nó xem nhà học như ngục-thất mà chẳng muốn để chân, coi thầy học như quân thù mà chẳng muốn gần mặt, rồi thì chúng trốn tránh che đậy cho được thỏa tính chơi đùa, đặt điều đối trá cho được tha hồ nghịch kém. Tóm lại, lễ từ hóa ra điều-bạc kém hèn, càng ngày càng sút xuống hạ-lưu, thế có khác gì chính mình xô đẩy chúng nó vào điều ác mà muốn mong chúng nó làm điều thiện được ư? »

Ai đọc bài « *Huấn môn đại ý* 訓蒙大意 » trên đây, chắc đều nhận thấy Dương-minh chú trọng để cho thiên tính của trẻ con được phát-độc tự-do, đừng rào lấp bó buộc nó, chỉ nên chiều theo mà diu dắt mở mang thì mới có lợi.

Đó là chỗ rất âm hợp với tôn chỉ giáo-đục nhi-dòng ở các nước văn-minh ngày nay.

Chẳng thấy trong chương-trình dạy trẻ của Dương-minh đã gồm cả đức-đục, thế-đục và tri-đục là gì?

Cốt dạy lấy trung tín liêm sỉ, và bảo tập ca hát để làm cho trẻ được này nọ ý chí, đều hóa bình tình, ấy là đức-đục.

Dạy đức cách võ để mở mang tri-giác, ấy là tri-đục.

Ngày xưa chưa có các môn thể thao như bây giờ, nhưng dạy trẻ tập lễ, cho mau chạy được đều, gún cốt được cứng, cũng là một cách thể-đục ở thời-đại chưa biết phương pháp thao luyện thân-thể khác hơn vậy.

Riêng về mặt này, ta đủ thấy họ Vương có tư tưởng mới mẽ hơn tiên-nhê, một

minh đi cách xa-thời-đại thủ-cưu mà bước lên vào thế-kỷ duy-tan.

Với bực đại-học, ông khuyến phải lập chí cho cao.

Một lần, người em ruột là Thủ-Văn nghe ông giảng về đạo lập-chí, xin ông viết ra thành bài, với những lời lẽ thiên cập đệ hiên, dễ được thời-thương xem, đến mà tự xét mình. Ông bèn soạn bài « *Bảo lập chí* » (示弟立志說), tuy là bảo riêng người em, nhưng thật là khuyến chung cả học-giã.

Ông nói người ta cầu học, trước hết phải lập chí. Nếu chí không lập, chẳng khác nào muốn trồng cây nhưng không trồng cái gốc, mà chỉ lo bôn tưới, thật là khó học vô ích. Người đời sợ đi đưa dầm lội thì thôi, tập quen theo thời, rất cuộc phải trụi xuống bực thấp thôi, đều bởi không biết lập chí mà ra.

Chí là ông tưởng của khí, là mệnh của người, là gốc của cây, là nguồn của nước. Hễ nguồn khô thì nước ngừng, gốc hỏng thì cây héo, mệnh tuyệt thì người chết, chí không lập thì khí phải tối tăm. Cho nên cái học của người quân-tử, không có lúc nào, không có chỗ nào không lấy sự lập chí làm gốc.

Nhưng phải lập chí làm gì bằng gì?

Ông bảo phải có cái chí làm tôi thành-nhân. Muốn thế, ta phải suy nghĩ xem thành-nhân sở dĩ được làm thành-nhân là nhờ về cái gì? Chẳng phải vì có cái tâm thuần thiên-lý mà không có một li tư-tâm tư-đục nào xen lẫn vào ư? Vậy thì ta lập chí làm sao cho cái tâm này thuần thiên-lý, không nhân-đục, ấy là ta học tới thành-nhân.

Học tới thành-nhân, không phải mong được làm người như bực Không-Manh, nhưng mà mong làm cái việc Không-Manh muốn làm, nghĩa là học tới chỗ biết coi thiên-hạ vạn vật là nhất-thê mà hết lòng thương dân cứu đời vậy.

(Con nĩa)

QUÁN-CHI

KỶ SAU: RẤT ghét khoa-cử và rất trọng tư-tướng tư-do



HAY LÀ HỒI-KỶ CỦA MỘT NGƯỜI ĐÃ NGHIỆN VÀ ĐÃ CẢI THỨC PHẬN

— của VŨ BẮNG —
(xem từ số 138)

Mình đã quen với nó quá rồi, muốn sinh tra biến chứng gì nữa, cũng dễ thấy, không kỳ quái Suốt ngày, ban hữu đến chơi với tôi đều thấy tôi nằm chết ở bên cái bàn đêm. Tôi không nói với ai cả, tôi thủ hết. Một tiếng động rất nhỏ ở bên tôi cũng làm cho tôi cau mặt, lấy làm khó chịu. Ngày đến tên bồi tiêm của tôi là người mà tôi có biết nhớ như thế, bây giờ hơi làm một việc gì trái ý tôi cũng gút tai cả lên. Một hôm, thấy tôi luôn mấy hôm không viết lách gì cả mà cũng chẳng đi đến tòa-soạn nữa, y có vẻ không bằng lòng bảo tôi:

— Đồ này ông hát hề rúc quai. Lạm cả đến sai nhĩ. Người sa hồng, mà ông chẳng đi đến tòa-oan như thế, người ta phán nản thì sao?

Câu nói cứ rúc ra thì cũng thường thường thôi, chẳng có gì lạ quá, nhưng không hiểu tại sao lúc đó tôi thấy nó như đâm vào ruột. Thật là chửi tôi không bằng. Tôi hết cả chửa nước nóng vào chân lên hội tiêm mà hét lên:

— Thì tao hát thế, chứ tao hát nữa, có can gì đến mày không chứ? Mày cứ biết phân máy: năm trước rồi cuối tháng lấy tiền công; bao nhiêu sai đem bán; và rồi lau doc đây, rồi lau lau đây; rồi lau khay đây... Tên bồi tiêm của tôi không vira, nó cũng nổi xung lên:

— Con nó thế là can gì cho ông. Ông làm gì mà mắng tôi mắng tập con như thế?

Tôi cũng thế muốn ăn thịt nó ngay lúc ấy:

— Ở thế nhưng tại sao mày lại can thiệp đến việc của tao? Tại sao mày lại bảo tao hát rúc? Thiên hạ đây kia kia, chúng nó còn hú đến sai thì bực, sai chủ nhà. Có hằng lại hát cả thuộc cơ gach, và uống nước cam lã; mà có làm sao đâu! Sỉ thứ nhĩ thì đã chết ai? Nay tao bảo cho mà biết, chẳng qua là mày sợ tao hát làm hại sai, mày bán được ít tiền nên mới giữ tao như thế. Tao biết lòng cái óc chớng máy rồi, đừng bực!

Khốn nạn cho tên bồi tiêm của tôi, vốn lòng ngay thẳng nay tự nhiên bị nghi oan! Y tức quá, không biết làm thế nào cả, quát lên một tiếng rộ bà lu bà loe khỏe « Con nghĩ tình thấy rồi giữ gìn sức khỏe cho ông, ông lại đi

tiếng cho con như thế, còn nhúc nhủ nào hơn nữa, trời đất ơi! Nổi loạn, nó đút cái giốc xuống giường rồi vung vàng chạy sang phòng bên cạnh lấy cái va li quần áo vào, dặt ở bên

canh tôi và nói:

— Thôi, con xin ông con về. Con không chịu được nữa, tiền công của con tháng này, con không lấy.

Vứt một cái, bao nhiêu sự tức giận sảng của tôi tiêu tán hết, và lập tức, tôi thấy tôi vô lý vô cùng. Tôi bèn đứng đi ngay, tôi nhảy luôn xuống đất, nắm lấy nó, ôm lấy nó, van xin nó. Chẳng qua tôi là một con chó nhỏ chó dại. Gật tôi làm gì! Thôi, tôi đi rồi làm! Hay ở lại! Anh ở lại, nếu không thì tôi chết...!

Vốn là một đứa bé biết đi mà lại lười, tên bồi tiêm, sau hết cũng người-lòng và coi như là không có điều gì cả xảy ra.

— Tuê vậy, y nói, con cũng giận ông ba ngày nữa. Trong ba ngày đó, con muốn rằng ông đổi tâm tính đi một chút và phải là hát ít đi, chứ không, con thấy da ông đỏ-này xấu lắm.

Câu nói của thằng bé hơi mát cái nước lạnh rồi vào người tôi. Tôi rùng mình mà nghĩ đến những người nghiện rượu mà đấm ách khói, rúc cả thít chỉ còn xương đứng đờ đờ gió không vững nữa. Và luôn đó tôi nhớ đến cả những tâm tính rất khản của họ nữa: vor con không chịu được, hề ban họ xa, hề ai vậy, vào chơi đâu thì người ta như có ý giữ gìn đồ vật, hình như sợ...!

« Người đời thực, thiên vị quá. Có phải cứ phạm người nghiện nào cũng là quân sa cấp cả đâu? » Tôi tự hỏi như thế và lại tự trả lời: « Họ như thế đấy, thì làm gì được họ? Cũng như anh hút bằng tiền của anh kiếm được» chứ có phải xin ai đâu, ấy vậy mà ai trông thấy sphi và nghe thấy nói rằng anh hút thì người ta lảng tránh như bệnh dịch ».

Tên bồi tiêm của tôi lại tiêm thuốc cho tôi hết được bốn liều, rồi mới cái gì lợm lợm và háng háng đưa tôi về phòng hong tôi lên nữa. Và nước mắt tôi cứ trào ra... Tôi bèn hỏi tên bồi tiêm của tôi rằng:

— Thôi, anh s, Tôi biết hết cả rồi, Anh hãy

Rõ tôi không phải là một người xấu tính. Sở dĩ mấy độ này tôi cứ hay quạ, gấu luôn, có lẽ vì tôi mắc nghĩ một điều gì khổ lắm.

Tôi không nói ra miệng, nhưng trong óc tôi thì tôi cho rằng sự lý cách của tôi với Liên-Hương, đau đớn quá, đã làm hại não-cân tôi. Mà chính thế. Tôi thì giới oản đất chính là chỉ tại Liên-Hương, tôi dám liều胆 làm chính cũng tại Liên-Hương. Nếu tôi còn ở cái nhà này thì luôn luôn cái hình ảnh về những kỷ niệm của Liên-Hương sẽ ám ảnh ở tôi, ôi không thể giữ được cho tâm hồn bình tĩnh như trước nữa. Phải dọn nhà đi! Phải dọn nhà đi mới được! Có thế, thì tôi mới quên được Liên-Hương, có thế thì may ra nỗi khổ của tôi mới vơi được phần nào chăng.

Tôi nói to:

— Người ta vẫn bảo: cái tuổi này không hợp với đất này, cái tuổi kia ở nhà kia, không lợi. Có lẽ đúng anh s. Chứ tại phải liệu mà dọn đi chỗ khác và tôi thêm:

— Mà như thế, mới có thể tuyệt với hình ảnh cũ...

Tên bồi-tiền của tôi nghe thấy những câu nói rời rạc, không lần nhập gì với nhau, thoảng có một vẻ ngạc nhiên. Nhưng chớ như lấy thế làm không quan hệ, y cũng không để ý, cứ soay cái tiêm vào nhũ đầu tiêm thuốc cho tôi hút.

Cách đó năm hôm, tôi dọn nhà. Lúc xe giơng xe ghé để đi, ruột gan tôi như đứt. Thôi thôi vĩnh biệt hẳn người yêu! Chỗ này là chỗ Liên-Hương ngồi gọt cam cho tôi đây; chỗ này, tôi vơi nặng nằm hút; chỗ này nâng vịn để lau thuốc là cam lễ hút chưa hết, trước khi xuống dưới nhà với mẹ. Một ngày kia vì Trời có cho đôi đũa chúng tôi lại tái hội với nhau thì cũng không thể nào mà sống với nhau lấy một đêm ở trong cái khung cảnh thân ái cũ. Thôi thế là vĩnh biệt những ngày xuân mộng ở trong khói thuốc! Thôi thế là vĩnh biệt những phút giây mà một người nghiện như tôi còn được thấy yêu đời đời chút! Tôi thấy mất nhiều lắm. Chân tôi không muốn bước; miệng tôi không muốn nói; óc tôi không muốn nghĩ; nhưng tôi linh cảm rằng đến đoạn này thì nao đời tôi cũng sẽ có một sự đổi thay ghê gớm.

Bạn cứ ngồi ngắm lại mà xem: có bao giờ người ta lại có những cảm giác giống nhau

trong hai ngày liền? Hôm nay lo nghĩ, mai bạn sẽ thành thói, mà nếu hôm qua bạn đã đồng em đêm thì ta có thể tin chắc một sự thay đổi gì, nay mai cũng sẽ đến thăm nhà bạn. Đời là một lần tưởng của phải thay đổi luôn cho khỏi chán. Người đời không thể yên sống được bao giờ cả cũng như một nước mạnh lắm, xuống làm thế nào một ngày kia cũng phải suy để cho một nước khác lên thay... Chẳng biết có phải thế là luật tuần hoàn không vậy?



Tôi không triết lý và nhưng tôi biết, Tôi biết rằng cái việc phải xảy đến thì nào rồi cũng phải xảy đến với tôi. Bởi vì đến đoạn này tôi đã đau khổ quá, không hề nào chịu được. Đánh rằng cái đau khổ ấy tự tôi gây ra cũng có; đánh rằng cái ý muốn hủy hoại thân mình là cái ý muốn của chính tôi, nhưng chẳng biết cái ngày mai của tôi ra thế nào? Đạo Phật chủ trương thuyết nhân quả « cái nhân có tốt thì cái quả mới tốt, cái nhân mà xấu thì cái quả phải xấu, không bao giờ cái quả xấu ở nhân tốt mà ra, không bao giờ cái quả tốt ở nhân xấu mà ra ».

Ôi nếu thuyết nhân quả của kiếp người đúng như thế thật, thì tôi còn hy vọng gì nữa hở trời? « Cầu sống thì được sống, cầu chết thì

được chết », cái nhân của tôi xấu quá mất rồi tôi còn hy vọng gì được cái quả tốt trời ơi!

Nhưng mà biết đâu đây?

Biết đâu riêng lần này thuyết nhân quả của nhà Phật lại không sai?

X (I)

Cái nhà tôi mới dọn đến là một nhà hộ-sinh cũ chia ra làm nhiều buồng, mỗi buồng đôi hai chục thước vu ng. Một ông đội xếp đứng trưng tất cả và cho thuê lại. Người ở một buồng, người ở hai buồng. Ngót hai chục gian bằng lúc nào cũng có người thuê. Cả ngày những tiếng léo-xéo, eo-óc nổi lên không dứt. Hôm nay, mẹ bán la-ghim ở buồng số 2 cất tiếng chửi từ bảnh mắt đưa nào đêm qua đã kêu mắt của mẹ một cái quần. Ông đội xếp đương ngủ, không phải giờ làm việc, không phải mẹ về tới vì cảnh được, mặc quần đùi ra mở cửa rồi mở hai vạt trang tiếng tây ra thét mắng mẹ phải im.

Hai vợ chồng ông ký ở buồng trên gác nghe thấy thế, vỗ tay cười sặc sụa. Cho thế là họ chế mình, ông đội xếp hét lên một tiếng « tăng-sương » rất lớn rồi chạy vào trong nhà đóng cửa lại đến 15 phút Ai cũng tưởng ông đóng cửa lại như thế là để chửi rửa vợ chồng ông ký họ, nhưng không: ông vào buồng để mặc quần áo cần thận rồi nhảy ba bực thang một lên trên gác hát vợ chồng ông ký phải dọn đi ngay lập tức Cố nhiên là vợ chồng ông ký không nghe, và cuộc xô-xát xảy ra, ai cũng tưởng không thể nào cứu vãn được nữa mà hai cái nhà này rồi đến không đời trời chung. Tại cả mọi người đều lầm cả. Buổi chiều, bà đội đi về điều-đinh ăn thỏa ngay. Bà ký đến buổi tối lại sang chơi bà đội và « bà bà, cháu cháu » vui vẻ lắm. Đến lúc ra về, bà đội nhét vào tay bà ký cho ký được một miếng trầu, và thấy ở trong nắp chạp có quả quít, bà lại đưa cả cho hai lần. Bà đội cũng lấy lại bà ký hai lần. Nhưng đến trưa mai thì bà đội « không nết tề gì cả », giơng tròn hai con mắt đỏ như hai cục than hồng, mặt quần vải trắng, dầm dết, vỗ đít nhẩy lên trên nhà bà ký mà hét lên. Cái lưỡi nhơn như lưỡi rắn: của bà tôi hẳn ra ngoài miệng. Bà hét lên rằng:

— Nó lại nói xấu bà à? Nó lại vu oan giá họa cho bà à? Hử con đ đ ngựa kia! Bà thì xé sác mảy ra bây giờ..

(Kỳ sau đăng tiếp)
VŨ BẰNG



ĐÔI NAY

MỘT TÁC PHẨM ĐẶC BIỆT
I) GIAI PHẬN
NỘI DUNG: gồm có những bài đặc sắc của các nhà văn có tiếng.
Giá: một đực tranh Annam có bốn mẫu.
PHỤ BẢN: năm mẫu in trên giấy lụa do của Nguyễn-gia-Trí, sách khổ lớn đầy khoảng 100 trang in làm ba loại:
1) một loại giấy lụa đỏ, phụ-lên in trên giấy Imperial Annam, có nền vẽ đặc biệt 3p.50.
2) một loại có nền và đặc biệt, chỉ in có 1000 quyển 3p.50.
3) một loại giấy thường 2p.50.
II) BỔNG CỤC KHUYẾN
giao Khái-Hương, lấy 40 trong — Bìa in màu và nhũ trang vẽ, giá 0p.40.
Thứ tư và ngân phiếu đổi tiền mua trước gửi về:
V. NGUYỄN TƯƠNG BÀCH 47 Đường Quan Thanh — Hanoi

MAI - ĐÔNG GIẢO - ĐỨC PHONG
Nhà dạy con trẻ cho các hiệu quả gia đình:
Nguyễn nhân thời tân của trẻ con

của ông gao Lê Thiên-Vũ soạn
Quyển này có giúp các phụ-thầy rèn cho con em mình chữ viết (trên) hết các bài học số sáu mới cuốn 1240. Mua bình bả giao ngân hết 1500. Ở xa mua xin gửi 1800 (4 cuốn) sau:

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

ĐÁU NH - THIÊN
Trị bách bệnh như thần hiệu. Mỗi v. 0\$55
Quý khách có mua, xin mời đến các nhà đại lý, hoặc tiệm thuốc, thời mới được điều chỉnh hiệu. X. n đúng mà v. các hàng đóng trên tàu bè mà mua phải trừ đầu điều kiện.
— Nhị-Thiên-Dương kính cáo
NHỊ-THIÊN-DƯƠNG ĐƯỢC-PHONG
76, phố hàng Bưởi, Hanoi — Téléphone 819.

ĐÀ CỐ BẢN:
CHU - MẠNH - TRINH
của Trúc-Khê và Tiên-Dâm giá 7p.00
Quan An-Chu-mạnh-Trinh, hiện ở xa, xin mời đến các đại lý mua một cuốn để làm quà tặng rất quý giá. Lưu ý: cuốn này có màu sắc sáng, in rõ ràng, đẹp mắt, giá rất rẻ. Ông Chu là một văn học sư thành, có một thời kỳ là 15, đã làm về tăng của chùa văn học nước ta.
Tuổi ngày thơ
Tức Hoa-Mai số 27
của Nguyễn-Ngọc — giá 0p18
Kể từ số 27, Hoa-Mai ra khổ rộng
bìa đổi lại rất đẹp — thanh
Nhà xuất bản Công-Lục ở Thanh-Hanoi

Coi là người Bắc

TRUYỆN DÀI CỦA VŨ XUÂN TỰ

ĐOẠN THỨ NHẤT

Khởi vườn Bô-rô, một người băng qua đường Chasseloup - Lafayette sang đầu phố Laeynière Xe cộ ùa theo, ãn-ào tấp-nập. Người đi chân, tiếng giầy khua tiếng gáo kéo lê, xen lẫn với những tiếng cười cười nói náo, chuyện trò ãn-ĩ. Kế ngời trên xe, nhìn ngang nhìn ngửa, vẩy tay tìm gọi người quen. Những xe cao xu « ếp lếp », những xe đạp « kinh-koong la » vùn-vụt chạy, cái nọ vượt qua cái kia, Nổi nhau một giây dài, những xe « hóp què » — xe thủ-mộ — vĩa nhong-nhông chạy vĩa nhầy cựa lên, vó câu nhup-nhàng gõ côm-cộp trên đường nhựa lúc rộn-rập, lúc khoan-thai đều đặn: Thúc ngựa, những tên đánh xe « phên » chỉ, miệng hét « tặc ! tặc ! » tay lại lùa cái cuồng dơi vào những nan hoa gố của bánh xe, tiếng kêu « cách ! cách ! » vang phỏ...

Cái « gióng » người, ngựa, xe, cứ cuốn-cuộc chảy. Ai nấy vịn-vàng-ráo bước, Đền ngã tư Mayer, ở đây, bên phải là Tân-định, Đái-hồ kéo sang, bên trái là trong Chợ-dũi, Chợ-lớn đồ ra, rồi 1 với bọn này càng thêm đông nghịt. Hai thấy ma-ta không dấu phỏ giữ trật-tự luôn luôn hó hết không xuê.

Mọi người đều phải xuống xe đi lẫn vào những kẻ đi chân cũng tiến về phía công-gạch to lớn, và lần lượt chờ đợi chui qua.

Chi vào trong bãi, treo ngó, trên sân cỏ. Trượt mặt anh chàng, trong « nhà chèo », hàng đầu tiên đã chập bết chỏ. Những khán-giá vào sau, dần dần phải ra đứng cạnh bàn bên cột gỗ. Đã gần bốn giờ, vẫn còn hết lớp nọ đến lớp người kia vĩa vọc quanh sân.

Ngắm cái « bê » người chen-chức, mắt Chi sáng ngời, vừng trán căng ta, một hân-hoan hiện trên vẻ mặt.

« — Bắc-kỳ, không khéo thua mất, anh ạ !
 « — Á, cái đó chưa chắc !
 « — Tôi cũng nghĩ thế... mà Jean Comte, « đã ra nay nghe nói còn muốn thêm mấy câu-« thú của Stade Militaire nữa...
 « — Nếu thế thì hơi nguy cho Racing.....
 Chi quay lại, đưa mắt liếc qua sau lưng, tím-lím cười. Từ lúc Chi vào, những lời bàn-

tán sôn-sạo quanh chàng không dứt. Đâu đâu Chi cũng thấy những đám-thiếu, hy-vọng, cũng một tâm-lý với chàng Kbeor-khoái, Chi lắng tai nghe trông bọn thi-hào, bàn khoán. Chợt, Chi chú ý nhất người con gái ngồi cách Chi chừng bốn nệm ghế.

Đó là một thiếu-nữ chắc tuổi mười chín hai mươi. Trông dáng người không được xinh lắm, nếu ở đây có ai để ý đến nàng chỉ là sự hiềm-dắt những bông hồng trên sân vận-động Việt-Nam, cho nên người ta mới nhìn, mới ngắm nãng. Được cái giọng nói nhẹ thanh thanh, nãng vãn quăn xo trông cũng nên. Người thiếu-nữ lúc say đương tưới cười, thức giục một ông già mặc áo ban-lô ngồi gần bên:

« — Cậu » cứ đánh đi ! Bộ mấy người Bắc này kém lắm sao ?... »

Thấy ông già còn ngẩn-ngờ, nãng tiếp luôn:

« — Tôi dám cam-đoan « cậu » ăn chắc đó ! Hơn thì có hơn chút đỉnh, chứ cái gì mà kém dĩa dĩa phải chấp dũ vậy ?... »

Nàng chưa dứt lời, một người coi về đã đứng tuổi vãn bộ đồ bả-bà hàng lên giọng dương dương tự-đắc :

« — Thiệt vậy ! Muốn ba đồng ăn năm, bảy, chấp một bàn cũng đàng. Hừ cho ăn ! »

Người thiếu-nữ mỉm cười, nói luôn:

« — Đã biết « mèo nào cắn mèo nào »... »

Bị người con gái nộ khích-thích, và từ cái sự nhường-nghĩ đến sự bị coi thường, ông già mặc áo ban-lô nói « đóa » :

« — Cái ! Tôi « bắt » tại Bắc-kỳ, đánh làng tiền, như vậy không có huê ! »

Đã lưa nôi quăn dích ra mặt trận, người vãn quăn xo hàng khoán chỉ :

« — Hay lắm ! Anh muốn đánh tao nhien ? Muốn đồng chơi không ? »

Vãn quố lười khêu-khích thêm, ông già nghe càng giận, móc vĩa lấy hai tấm giấy năm đồng :

« — Nè, một chục !... Chập ! nè mười đồng nữa ! »

« — Được. Đây hai chục, anh giữ lấy... Tôi lật nữa anh đưa thanh bôn chục cho tôi. Nghe câu khôi-hải ấy, ông già cúi tiết thêm:



« — Nè, lại có ! tám đờ g nữa đây !... » Dân không ? »

« — Thôi, ba đồng nữa thôi... »

Lần này, đến lượt ông già « lên nước » vì hơa dích-quần về tiền :

« — Thi để làm gì ?... Con chơi hết thỏ ma ! »

Đoga, ông phịch mốp cười, bỏ mấy chục bạc vào túi. Trận thế đã dần xong, người th eo nữ còn khằng-khích thêm câu nữa cho phe mình vui dạ :

« — Rồi « cậu » coi, thế nào « cậu » cũng ăn da ! »

Người thiếu-nữ hỏi, Chi nghe rõ nãng rất tia chĩa: vào tà-nghệ người Bắc. Chi biết nãng dũ, với ông già mặc áo ban-lô không phải họ hàng gì cả. Đó chỉ là cách xung-hé của dân chúng trong Nam tôn kính người già cả nãng hàng với của mẹ mình. Mà sự xu-đụng của dân cư, do nơi nãng có đôi chút cảm-tình với đội ban Bắc-Hà. Chi bắt đầu lưu ý đến nãng nhiều hơn. Cái nhan-sắc soa-nãng-tinh của nãng mấy phút trước thoáng trong, Chi bỗng hờ nuác quế, giờ chẳng nhìn đã thấy mờ... gòn-gợn. Rồi, trong tâm-tâm, Chi lúc này, chẳng thấy mình cũng đi dơi với lòng thiếu-nữ một cái gì mong mỏi; bỗ-chỗ, bãn-khoan, chỉ sự ông già kia thua ca... »

Bốn giờ. Sau mấy tiếng còi của trong tài, hai đội ban Jean Tom e và Racing de Hanoi g áp trận. Cuộc đấu qua lại, lên xuống, mỗi phút mỗi đem thêm những sự hồi-hợp cho khán-giá.

Đôi mắt Chi tuy luôn luôn đuổi theo quả bóng da lăn trên bãi cỏ, song thỉnh-thoảng chạng vãn liếc nhìn người thiếu-nữ. Mỗi khi tinh-thế có thể gây nguy-ngập cho đội ban Bắc-Hà, Chi cũng thấy né mặt nãng hiếu về là ầu. Nãng vãn thờ, trán đưa xuống, đôi lông mày hơi nữu lại, tầm ngực tròn-tĩnh khê vung dộng... Rồi, lúc quả ban vĩa bồng ra giữa bãi, như cả một gánh nặng trên vai chũt xuống, nãng khoan-khoái, tưới cười... »

Trận đấu hoạt-động không ngừng. Gần mãn nửa giờ đầu, hội Racing bỗng bị thua một quả rất ngờ. Qua nửa g sau, cuộc bìu-điền càng thêm đẹp mắt; mọi bên cố gở danh-dự và hy-vọng tưởng lại; một bên muốn nãng cao thêm lý-số, ca khúc-khoan-hoan. Bối thế, khán-giá liên-liếp được thắng-lức những đường ban tuyệt-dệt.

Còn mười lăm phút nữa mãn giờ. Cán cân va chênh-lệch. Quả ban lần đến đầu, vãn g eo những sự lo lắng cho câu-bù đến đây. Mười hai phút... mười phút... Chi liếc nhìn thiếu-nữ. Nãng đương chăm chú vào cuộc đấu, đôi mắt như không một phút rời bỏ quả ban. Bỗng một mặt trời-lấn của nãng sa-sầm lại vì hội Racing vừa thua thêm bàn nữa.

Thôi thế là hết ! Quả ban-lại đem ra giữa bãi. Với mấy phút trước khi hết giờ tranh đấu, hội Racing đã chẳng gở hòa lại còn gì thêm thanh tích bại trận, khiến bao nhiêu người có thiện cảm với đội ban này buồn rầu chán-bĩn, lạc dạc ra về. Nhưng thất-vọng nhất là công-giá với người thiếu-nữ, từ lúc hội Racing thua một bàn, hai người vãn hy-vọng được cả, nếu con lý-số vẫn đứng nguyên cho đến lúc mãn cuộc. Giờ thì bất-không còn mong một gì nữa ! Người thiếu-nữ chếp miệng cau có của ông già bô-phờ móc túi lấy bốn mươi sáu đồng đưa cho người vãn đồ hàng. Đương buồn nãn mà nhìn về bản học của một thiếu-nữ nọ, Chi cũng nao nê cảm-động. Chi biết nãng thanh-thực mong cho đội ban Bắc-Hà gở lại danh-dự song chẳng được như ý.

Chợt, một chuyện không ngờ đột-nhiên xoay đổi cục-dện : còn hai phút nữa hết giờ,

« Cán đại-lý thuốc Nhật » TỈNH, PHỦ, HUYỆN, CHÁU QUẬN
 xin biên bản về thương lượng ngay với hãng chính : 80 rue des Médicaments, Hanoi
 (M. Đức Thuần) điều kiện rẻ, ràng — không phải ký quỹ — bán chạy nhiều nơi

tả nội của Racing đá tại một quả là-là trước cửa gôn liền có hữu-dục chạy đến-đội đầu, ban lọt vào lưới Jean Comie. Thế là Racing chỉ còn thua 1-2, một tràng pháo tay nổ ran khắp bãi. Ông già, người thiếu-nữ và Chi sung sướng như bắt được cá. Mặt mũi ba người tươi hẳn lên. Khi người vận bộ đồ hàng lấy tiền trả lại ông già, Chi thấy đôi mắt thiếu-nữ long-lãnh, 'hồn - hỏ, tướng' chừng như chính nàng được cá.

Sầu giờ kém mười lăm, 'rong-tai' thổi coi hiệu thu quân, khán-giả ra về. Chi đứng lên bước khỏi sân cỏ mà vẫn muốn theo dõi người thiếu-nữ cho đến khi chia tay, tại qua phố khác. Cái nhìn ấy, với Chi, chỉ ngụ ý một cái chào tạm biệt và tỏ chút tình quyến-luyến với kẻ đã có thiện-cảm cùng đội bạn người đồng xứ của chàng.

Ra đến ngoài, Chi chợt thấy nàng khoác tay một thanh-niên mà Chi trông quen quen lắm. Sau một phút tìm kiếm trong ký-ức, Chi mới nhớ ra người trẻ tuổi này là bạn học cũ với chàng ở lớp nhì trường Yên-thành. Bởi ngồi cùng lớp có một năm giờ và không năng chơi bởi giao-du, nên cái tình bạn không thân-thiết lắm. Giá ở ngay Hanoi, có gặp, chắc hai người cùng ngại mặt thì giờ, chẳng muốn hỏi han nhau.

Chi chạy lại thân-mật giờ tay :

— Kla Viên ! Anh cũng vào đây ?... Còn nhớ tôi không ?... Chi đây mà ! Bạn học cũ ở lớp nhì trường Yên-thành....

— Á.... Chi ! Nể anh không nhận trước, có lẽ tôi cũng không nhớ ra....

Rồi Viên giới thiệu bạn với thiếu-nữ đi bên :
— Anh Chi, bạn học cũ của anh.... (nói với Chi)... Đây.... Phương, người yêu của tôi.

Chi, Phương hai người khẽ nghiêng mình chào, đoạn cả ba cùng thẳng đường Lareyn-ère về Saigon, vừa đi vừa truyện-trò.

Chi hỏi :

— Viên vào đây từ bao giờ ?

— Tôi vào làm cho sở « Ba-Song » gần một năm nay, trước kia cũng làm trong Chợ-lớn được dăm tháng... Còn anh ?

— Tôi vào đây được ba năm rồi, từ lúc vào đến giờ chỉ làm ở Hãng-Dầu thôi.

— Hiện thời anh ở đâu ?

— Tôi ăn cơm trưa một người quen ở ngõ hẻm chùa Chà đường Ohier...

— Tôi cũng ở ngõ hẻm Chaigneau gần đây. Trời ! Ngót hai năm ở Saigon, giá hôm nay

không có trận đá bóng này chắc đã gặp nhau !

Chi mỉm cười nhân tiện bắt sang chuyện đá bóng để đã đóng đến những cử - chỉ của Phương vừa rồi :

— ... Va, cũng có dịp để ta tỏ cảm-tình với người Bắc.... người đồng xứ !

Phương người mắt nhìn Chi, có ý thẹn, tay sau cầu hời, Chi đã lại thêm ba tiếng « người đồng xứ » ngụ ý riêng giữa người Bắc với nhau thôi.

— Kề « tại » này, Viên nói, đã cũng tạm-tạm được đây chứ ?...

Phương hồi nguyệt V.ễn :

— Hay thiệt, lại còn « tạm-tạm », phải không anh Chi ? Hỡi đây còn hay hơn cả « Jeunesse Touknoise » và « Eclair » mấy năm trước nữa.

Chi mỉm cười gật đầu. Chàng cứ tưởng bữa nay vì có Viên đưa đi xem thi Phương mới đi, ai ngờ nàng lại rất chú ý những cuộc thi chữ thể-thảo giữa hai xứ từ mấy năm nay ! Viên cười « chớ gì » người yêu :

— Hay mà thú thì cũng như không hay !

(còn nữa)

VŨ XUÂN TỰ

SÁCH MỚI :

Thi hào Tagore

(nhà đại biểu văn hóa Á-đông)

do Nguyễn-văn-Hải soạn. Bia của họa-sĩ Nguyễn-văn-Mười trình bày. Bìa của thi-sĩ Nguyễn-thiên-Thu. Sách in trên giấy bán dày 400 trang. Chỉ in 500 quyển giá 1\$20.

Vườn Hồng

Một áng văn-danh tiếng khắp hoàn cầu của SAADI một thi-sĩ lung danh nhất của nước Ba-tư do thi-sĩ Mộng - Huyền dịch ra Quốc-văn - Giá 1\$10

Thanh gươm từ anh

Truyện lịch sử võ hiệp của Văn Tuyên. - Tiếp theo « Đường gươm họ Lý » và « Lưỡi kiếm Hồng Vân » Giá 1p35

NHÀ XUẤT-BẢN TÂN-VIỆT

29, Lambiot - Hanoi

LÊ-VAN KHÔI

LỊCH-SỬ TIÊU-THUYẾT CỦA HỒNG-PHONG

(Tiếp theo)

— Tại triều-đình dùng bọn tham-quan ô-lại, làm khổ lương-dân Gia-định, cho nên chúng tôi nổi lên vì dân trời, để dựng lại cuộc đời sung sướng yên ổn cho cả bá-tính. Chúng tôi là Nghĩa-sĩ, chứ không phải giặc cướp, xin các ông các bà phải hiểu cho, như thế.

— Nhưng ngộ quân triều đến đánh thì làm thế nào ? người kia lại hỏi.

— Thi chúng tôi đánh lại chứ sao ! vì trường-quan trả lời. Các ông các bà có việc yên tâm lưu-trú trong thành ; quân triều dù có mọc cánh, cũng không bay đến chân thành Phiên-an của chúng ta được đâu.

Đoạn lại tiếp :

— Chúng tôi vì đại-ngĩa làm việc, đã có ước-pháp với dân, hiểu-thị khắp nơi, các ông các bà chưa xem thấy à ? Mời đến chỗ kia mà xem.

Vị trường-quan vừa nói vừa trở tay về phía cửa thành.

Thật thế, cách đó mấy bước, trên một cánh cửa thành, dân nguyên cả tờ giấy bản rộng, viết toàn chữ nổi, nhiều người đang xúm xúm đọc lầm-râm từng chữ.

Tờ biểu-thị như sau này :

« Nghĩa-quân Minh-chủ họ Lê có lời hiền-« thị cho tất cả quan-dân sĩ-thú Gia-định « được to :

« Triều-đình « chẳng những vội quên công « nghiệp Thương-công là người đã nhờ nhân « giúp đỡ tiến-đề khai-quốc, lại phụ bạc « dân-chúng Gia-định là nơi đã đóng góp bao « nhiều công em tiến của vào cuộc sáng-lập « bản-triều, Gần đây lại thi-hành những « chính-lệnh tàn hại dân lành, tăng-gia sưu « thuế, và sai bọn tham-quan ô-lại trăn-nhậm « xử ta, rập nhau vu oan giá họa, hời-lộ « ban ngày, cậy oai quyền xịch gông cùm, « hãm người vô tội, khiến cho nhân-dân « sáu tỉnh phải khổn khổ đủ cách, oan « khốc trầm bề.

Cuộc quốc-gia cách-mệnh đương tiền hành, chúng ta đứng nên trả trả.

« Ta cùng anh em đồng-chí lấy làm đau « lòng vì dân, cùng nhau dựng cờ khởi « nghĩa, đã xử tử bọn Nguyễn-văn Quế, « Bạch-xuân Nguyên, và chiếm lĩnh thành « tri Gia-định, để tỏ bày công-phần của nhân- « dân sáu tỉnh chúng ta và muốn tự mình « xây dựng lấy hạnh-phúc của mình.

« Công việc thay cũ đổi mới, ta với anh em « đồng-tâm đồng-chí của ta, xin đồng-đương « tất cả trách-nhiệm đối với bà con sáu « tỉnh.

« Bởi vậy, ta khuyên bà con nên vững « lòng tin cậy nơi việc làm cùng sức mạnh « của nghĩa-quân, ai nấy cứ việc an-cư lạc- « nghiệp, không nên xôn xao động, hoặc « làm thời làm việc lợi-dụng, phi-vi, có « hại cho cuộc sống con chúng.

« Nghĩa-quân có phận sự bao học nhân- « dân đủ khắp mọi bề, nhưng cũng có phận « sự không thể dung thứ những việc làm « trái phép.

« Nếu ai phạm vào mấy khoản kê ra sau « đây sẽ bị xử vào quân-pháp :

« Một - Tư thông với quân Triều, tội « chém.

« Hai - Nhân lúc lộn xộn, đốt nhà cướp « của người ta, tội chém.

« Ba - Đốt phá nhà thờ đạo Gia-tô hoặc « đình chùa miếu vũ bên lương, tội chém.

« Bốn - Hãm hiếp con gái đàn bà, tội « chém.

« Năm - Man khai lúa gạo và ăn lộn « « thuyên bề, có ý ngăn trở việc hành-binh « của « Nghĩa-quân, tội chém. Phạm là khi- « dụng, lương - thực, hễ Nghĩa-quân cần « dụng của dân cung cấp, đều chiều theo « giá chợ, trả tiền phân minh ; tơ hào của « dân, Nghĩa-quân không hề sang-đoạt hay « xam-phạm.

« Sáu - Ai chứa chấp trong nhà mình « những quan-viên, chức dịch boặc binh « lính bên triều, mà không thực tình khai « « báo, tội chém.

« Bày - Vô cố lảng-nhục hay phạm đến
« tình mang tài sản của người nước ngoài
« kiểu-ogư trong xứ, tội chém.

« Ấy là bày khoản ước-pháp với dân, ai
« nấy vì nghĩa lớn việc chung, gìn giữ cần
« thân, kéo để phạm pháp lụy mình, lại trách
« sao Nghĩa-quân không minh-cáo trước.

« Những người đi bỏ nhà đi trốn, bắt cứ
« là quan, lại, binh, dân, bentrong hai ngàn
« phải trở về bản-gia bản-nghiệp, làm ăn
« cung chức như thường. Nếu qua ban ấy
« không thấy về, không những tu-co điển-săn
« đền tịch-một sung công, mà chính bản-
« thân sẽ bị tội tử trường trị.

« Nay yết,

« Năm Quý-tị, ngày 19 tháng Năm

Dưới lại phụ thêm mấy câu sau này :

« Nghĩa-quân cần dùng nhân-tài, ai có võ-
« nghệ hoặc mưu lược gì hay, nên lập tức
« đến miếu Hội - đồng biên tên ứng mộ.
« Mười năm học tập, mỗi hội công danh,
« khuyến ai chớ nên lờ đip ».

Những người xem hiểu-thị rồi, hoặc bỏ
đi thàng không quan-tâm gì đến thời-cước
thay đổi an nguy, hoặc đứ g xúm-năm tụm
ba ở một góc thành, bàn riêng nói nhỏ với
nhau. Có một đám người trai trẻ, khăn áo
chỉnh tề, ra dáng nho-sĩ, đứng dựa bao-lơn
cầu cao ở trước cổng thành, trao đổi ý-kiến,
bàn nói tự nhiên, hình như không ngại
những chủ lính vào bọn khởi loạn kia nghe
tiếng.

« Ôi thế ra lũ này ra mặt phản-kháng
triều-dinh, chứ gì ? một người nói.

« Cái đó đã đành l người khác đáp. Nhưng
anh không xem lý sự của họ cũng cấp đây
chứ. Từ hồi Thượng-công mất đi, lục-châu
ta bị nạn thàm quan lại những, mùa màng
mất luôn, lại thêm triều-dinh ra những lệnh
cấm đạo một cách tàn khốc, làm cho nhân-
dân khốn khổ ai-oán thật tình !

« Họ Lê là ai thế nhỉ ? Hay là Lê-Tập,
chánh-vệ đạo binh Thuận Quảng lúc trước
chàng ?

« Ôi chà ! Chẳng cha béo phịch ấy chỉ
tài giỏi có một việc con nhà quạ vợ, ăn vào
cho đầy, chứ làm nên trò trống gì hẳn. Đấy
chắc là Phó-vệ-dây Lê-văn Khôi, con nuôi và
là bộ-hạ anh-dũng của Thượng-tổng ngày
trước, tôi đoán cấm sai.

« Nhưng nghe nói và bị hạ ngục mấy
tháng nay mà ?

« Anh còn là gì với những tay trương-
phu bão-hơn, xiềng xích không phải là sắt
gang, mà chỉ là sợi bún, họ thôi nhẹ cũng
đủ tháo tung như chơi. Công việc ngày nay,
tất một tay và sắp đặt chủ trương cả đấy.

« Nếu quả thật họ Lê ấy thì triều-dinh có
đánh giết được cũng còn một xác... Giờ tôi
đến miếu Hội-dồng biên tên ứng-mộ đấy, có
anh nào cùng đi với tôi không ?

« Trời ơi ! Thế ra anh định theo phò lữ
bản nghịch triều-dinh à ?

« Ai vì dân mưu lợi tại tôi theo; mặc chỗ



ai phản-nghịch ai, tôi không cần biết đến.
Hoàn-ôn đã bảo người ta « sống chẳng làm
nên danh thơm muôn thuở, thì chết để lại
tiếng xấu nghìn đời, cũng là một bực đại-
trương-phụ ».

Người ấy nói rồi phàng-phàng đi vào trong
thành. Mấy người kia đứng nhìn lưỡng-lự
giây lát, rồi cũng tất tả đi theo.

« Sau này chúng ta còn có lúc gặp họ.

Trong lúc ấy Lê-văn Khôi và các đồng-chi
bộ-hạ hội họp ở công-đường dinh Tổng-đốc
để bàn bạc công việc tiến-hành.

Sau khi thập đuốc bằng thịt sống Bạch-
xuân Nguyễn ở trước mộ ông Duyệt và tề
cộ khời-ngĩa rồi trở về thành, dễ thường
bọn Khôi chẳng chớp mắt tí nào. Sự thành
công có sức mạnh hơn những vị thuốc đái-
hồ, khiến cho ai nấy đều vui về phần chẵn
làng. Con người ta, bao giờ phần hồn
sung sướng, đặc ý, phần xác có nhọc mệt
thê nào cũng quên là gì được.

Thành-trị Phiên-an to rộng kiên cố nhất
cả miền Nam, bên trong lại chứa đầy súng
đạn, quân lính, thế mà bọn Khôi 28 người
trong khoảng mấy giờ động-hỗ, hoàn toàn
chiếm lĩnh, dễ dàng như trở bàn tay, thật
không phải là một cuộc phản-loạn tầm
thường. Tài năng, cơ hội và nhân-tâm cùng
giúp sức cho họ. Trước hết, họ đến là hạng
người anh-dũng, quả-quyết, lại khéo xếp đặt
sẵn sàng như rập hồ máng, đến lúc ra tay,
đau đó cũng chuyên đứng đứng theo
khẩu-nhịp. Sau là dân-lâm giữa đời ấ đang
ngấm ngấm bất mãn đối với triều-dinh :
người bần lương thì oán hận về lũ quan-lai
tham-tàn, người bần-giáo thì bức rộc về
chính sách cấm đạo quá r hà-khốc ; đây là
chỗ nhược của triều-dinh bị Khôi đánh
trúng. Đạn nổi trong thành có đạo quân
Thuần-Quảng trốn thủ, cũng có kẻ gì lanh-
lẻo nằm ở đây-lòng, chẳng muốn vì triều-
dinh trung thành xuất lực, thành ra chỉ một
lời nói của đôi-trưởng Nguyễn-Kiến, đủ cảm
động tất cả mấy trăm người ấ sy mang cung
mặc giáp của nhà vua, hoặc phụ theo phe
nghịch, hoặc khoan tay đứng ngo, không
can thiệp gì trong lúc bọn Khôi banh-động.
Mấy người-do thuận lời góp lại như thế,
trách nano bọn Khôi chẳng làm chủ thành
Phiên-an mưu chông dễ dàng như trở bàn
tay ?

Không có gì lạ, nếu ta thấy họ vui về
phần chẵn, quên cả mệt nhọc chiến đấu ban
đêm.

Họ cắt nhau mỗi người một việc, bốn tàu
hoạt động suốt đêm đến sáng, không hề
thấy sự cần dùng nghĩ ngơi.

Khoảng mười giờ sáng, mọi người đã lực-
tục đến dinh Tổng-đốc, giờ đổi làm bản-
doanh của Lê-văn Khôi, để báo cáo việc mình
đã làm và họp bàn phương-lược đối với thời-
thế vừa mới thay đổi vì tài năng thủ đoạn
của họ góp lại.

(còn nữa)

HÔNG-PHONG

Xem mạch thái - tó

GÓI BỆNH

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ. Mỗi lần 0p50

Đau dạ dày phồng tích số 6 - Lưu tiểu, ngấm đau bụng
sỏi, ỳ sặc, ợ v.v. Giá 0,60 một gói. Bỏ dạ dày hầu sứt
đại bộ nguyên khi kiên trị hồ vị số 41 (1550) đau bụng
kính nỉu, gan, tức mắt, hầu sứt v.v. Khi hư học
trọc số 11 - ra khi hư mệt nhọc v.v. giá 150
nhà thuốc PHẠM - BÀ - QUÁT 27 hàng Than Hanoi

MÙI HƠN DỤ, MẮT NƯỚC, TRẮNG RĂNG

SAVON DENTIFRICE

KOL

LÀM VỪA LÒNG
TẤT CẢ MỌI
NGƯỜI KHÓ TÍNH

DISTRIBUTEUR :

S.A. Poinsard & Veyret
Saigon, P.Penh, Hanoi, Haiphong

CÁC GIA-ĐÌNH NÊN DÙNG THUỐC: Điều - Nguyễn

- 1) Thuốc đau dạ dày Điều-Nguyễn
- 2) Thuốc ho gà... Điều-Nguyễn
- 3) Thuốc ho lao... Điều-Nguyễn
- 4) Thuốc bổ thận... Điều-Nguyễn
- 5) Thuốc bổ huyết... Điều-Nguyễn
- 6) Thuốc cam lý... Điều-Nguyễn
- 7) Thuốc cam sai... Điều-Nguyễn

Tổng-cửa : 128 Hàng Bông, Hanoi
Đại-lý Đức-thăng, Mai-linh, Nam-tiêu, Saigon
Nam-cương : Mytho, Vinh-hưng : Vientiane

Bút máy PILOT đã nổi tiếng tốt

CÓ MÁY KHÁC TÊN KHÓRÓ-TÍNH THÊM TIỀN
GỬI 0\$06 tem về Mai - Linh
60 - 62 cầu đất Haiphong
ngại sẽ nhận được thư trả lời

BA HỒN

của THANH-THẾ-VỸ

Một đứa trẻ bị ngã bươn dẫu, tức thì người mẹ mua trứng luộc lên, nắm ít nắm cơm nhỏ rồi ra đung ngay ở chỗ đứa trẻ ngã mà nói: « Ba hồn bầy vía (hoặc chín vía, nữa là đứa con gái) thăng cu X... (hay cái cón X...) ở đầu thì về ăn cơm trứng nhé! » Và đứa trẻ được nhồi ngay chỗ cơm trứng đó, không thì ít nhất cũng được đấm mồm, đấm mồm nếu nó chưa biết ăn.

Thứ tò mò hỏi ý nghĩa sự bầy hồn vía ấy tất sẽ được trả lời, nếu người mẹ ấy là tay biện bác giỏi, rằng hành-động đó có thể thế thế gọi những hồn phách của trẻ vì sợ quá mà tản đi. Rồi cái nghĩ luôn một hồi rằng: người ta có ba hồn và bầy vía về phần đàn ông, còn về đàn bà những chín vía! Nếu có hỏi tại sao, tất họ sẽ trả lời: « chỉ hỏi đó dần! Người ta có hồn có vía thì là có hồn có vía chứ còn tại sao nữa! »

Thì ra các bà ý độc đoán như các nhà triết học về phái độc đoán. Bảo là có ba hồn bầy vía (hay chín vía là có ba hồn bầy vía) hay chín vía không cần phải tại sao chi cả.

Về tâm-lý-học người ta thường chia công việc của trí não người làm ba phần: những công việc thuộc về đời tình cảm, những công việc thuộc về đời lý-trí và những công việc thuộc về đời tinh thần hoạt động.

Những công việc thuộc về tình cảm gồm có những khoái lạc và đau đớn, thị-hiểu và thị-đục. Những công việc thuộc về trí-tuệ chia ra: cảm-giác, tri-giác, ký-ức, liên-tưởng; tưởng-tượng, trừu-tượng, khái-quát, suy-lý. Trong những công việc nói về hoạt động ta nhận thấy khảo về bản-năng, về thói tật và về ý-chí.

Vậy ba hồn của ta có phải là ba cái năng lực kể trên đó không.

Hay là theo Platon mà cho ba hồn là: hồn người, động-vật hồn và sinh hồn. Platon giảng rằng: Thượng đế đặt ra một thứ linh diệu vô cùng để cai quản vũ-trụ, đó là hồn của vũ-trụ. Cái hồn ấy biến đổi ba lần. Lần thứ nhất khi nhập vào xác người đem lại cho người cái lý-tính, gọi là hồn người và

đả bót linh diệu đi nhiều. Nếu cái hồn người lại bị hư-hỏng đi nữa, tức thì biến ra. Descartes cũng công nhận rằng có vía. Ông bảo rằng vía là những cái hơi cái khí, nghĩa là cái « chất rất mỏng mảnh vi-tế », « như là một ngọn lửa », nó do máu bốc ra và luân chuyển trong não-cán vốn mềm dẻo, dễ nhuần thấm: « Cái mà tôi gọi ở đây là vía chỉ là những vật-thể và chúng không có đặc-tính gì khác ngoài ra là những vật rất bé nhỏ (khác nữa « những phần rất li ti của máu ») và nó cử động rất nhanh, cũng như những phần của ngọn lửa xuất ra ngoài đó ». (Passions de l'âme. I. 30).

Vậy trong người ta ngoài cái phần hồn sống còn cả cái phần hồn chết nữa. Cái phần ấy là vía. — Tuy nhiên về cũng có một chức vụ lớn là cai quản cả cái phần xác của con người gồm có các công việc thuộc về sinh lý trong khi hồn có một chức vụ quan trọng hơn là điều khiển các công việc tinh thần kỹ dị huyền-dị-độ.

Triết học Âu tây công nhận có vía, nhưng chưa tìm thấy nhà học giả nào nói đến bao nhiêu là vía.

Sách « Vạn cấp thất tiêm » chai vía làm bầy thứ:

1. Thi-cần là thầy chó.
2. Phục thi nghĩa là cái mũi tên nấp.
3. Tước âm nghĩa là bóng con chim tước.
4. Thôn tặc nghĩa là nuôi giặc.
5. Phi độc nghĩa là không độc.
6. Trừ uế nghĩa là trừ bần.
7. Xú phế nghĩa là phổi thối.

LIÊN BỘI MỘT

PHỤ-NỮ VỚI HỒN-NHÂN

Những lời-khuyên rất ích lợi cho các bà gái muốn chọn một người chồng xứng đáng. Ngày 200 trang - in đẹp - giá 1p 90

GIỚI MAU SAU CUNG

Một chuyện lịch sử về công bi đại về cuối đời nhà Trịnh của PHAN-TRẦN-CHOC - giá 1p 20. Muốn có bản thông-lê các sách giá trị đã xuất bản, xin gửi 0p 90 tem về cho:

Nhà xuất-bản ĐỢI MỘT 62 hàng Cột Hanoi Tái. 1948

Bầy thứ vía đó cứ kể cái nghĩa uẩn súc ở trong thì đại loại có thể giảng luận ra cái định nghĩa của chữ vía, Ta thấy hoặc có ý nghĩa một vật gì mất hoạt động tinh thần đã chết như thi-cần, phục-thi; hoặc một vật gì có những tính cách xấu vì không xuất sắc như xú - phế, phi-độc; hoặc lại ám chỉ vào những công việc sinh lý như thôn tặc (tiêu diệt vi trùng?), Trừ uế (lây uế).

Theo khoa học Thái Tây xét về sinh lý, có thể chia cái công việc ra làm bảy loại: 1.) tuần hoàn, 2.) tiêu hóa, 3.) hô-hấp, 4.) bài tiết, 5.) sinh thực, 6.) thần kinh hệ, 7.) phát triển, (1) động vật hồn, chung cho khắp các loài động vật. Ở đây mà lại đổi bại lần nữa thì trở nên sinh-hồn, một thứ hồn hèn kém nhất chỉ cốt dùng để nuôi sống và sinh sản tồn tại cho đời giống. Đó là hồn của loài i thảo mộc.

Người ta cũng như cây cỏ, cần phải tìm kiếm cái để nuôi sống cho mình, cần phải sinh sản để tồn tại nối giống của mình. Vậy người ta có sinh hồn.

Người ta cũng lại có cả động-vật-hồn nữa, vì con người chẳng qua cũng là một giống động-vật.

Con người lại là con người, cho nên ngoài sinh-hồn và động-vật-hồn, con người thêm một bản sắc riêng, đặc biệt: hồn người.

Món phái Epicure là Lucrece cũng cho rằng người ta có ba hồn, hay nói cho đúng ra là hồn người ta hợp nên bởi ba thứ. Trước hết là một cái hơi nhẹ (aura) thứ nhì sức nóng (calor) rồi tới khí trời (air). Cái hơi nhẹ là nguồn gốc của sự lo ngại sợ sệt. Sức nóng là nguồn gốc cho lòng dưng-cảm, khi trời nguồn gốc của sự bình-tĩnh thần-nhiên. Riêng đối với các loài động-vật một thứ kể trên này nó đặc-biệt cho mọi loại: ý loài sử từ cái sức nóng vượt hẳn, ở con hồng là cái hơi nhẹ và ở con bò là khí trời, còn ở con người có cả ba thứ đó.

Trong sách « Vạn cấp thất tiêm ». Người Tàu giảng rằng: người ta có ba hồn là Thai-quang, Sảng-linh và U-tinh.

Thai-quang là cái khí Thái-thanh dương-hỏa.

Sảng-linh là biến thể của khí-âm. U-tinh là tạp thể của khí-âm.

Bọn học-y Tàu khảo-cứu sách Tây là Lý mà Đẩu, Du quang Khải, Lý chi Tảo cũng chia ra làm ba thứ hồn là: Sinh-hồn thuộc về cây cỏ, Giác-hồn thuộc về loài động-vật

có tri-giác, linh-hồn riêng cho người, linh-diệu sáng suốt. Có người lại cho rằng tam hồn là tam bản (?): bản-khien, bản-cử và bản-chất. Xét ra hồn có phải là chỉ có những nét xấu như thế đâu.

Phách là vía. Khi nào hồn sa sút kém linh-hồn, bị tiêu-ma bại-diệt lúc đó gọi là vía. Một nhà văn ta đã viết nên một câu thơ: « Chết là thế-phách, oán là tinh-anh ».

Như thế ta có thể bảo rằng người ta thường nói đến bầy vía cũng là vì có một ý nghĩa.

Nhưng, sao lại còn phân biệt ra đàn ông có bầy vía mà đàn bà có những chín vía. Xét về chỗ đàn ông với đàn bà khác nhau về đời sinh-lý, ta nhận thấy đàn bà còn thêm hai thứ đặc-biệt là kinh-nguyệt và sữa. Vậy đàn bà thêm hai vía nữa vì thế chăng?

THANH THẾ VỸ

(1) Đại khái: Tuần-hoàn là công việc chảy quanh khắp người của máu. Tiêu-hóa là công việc khiến cho thức ăn có thể dùng để nuôi thân thể. Hô-hấp là để thở hút dưỡng khí. Bài-tiết là để vứt ra ngoài chất lỏng, cặn bã. Sinh-thực là công việc để gây nối giống. Thần-kinh là dùng vào việc cử động do óc và tay truyền lệnh. Phát thanh là bật ra tiếng nói.

Sách của thư-xá ALEXANDRE DE RHODES

ĐÃ XUẤT-BẢN:

Thơ ngụ-ngôn La Fontaine

bản dịch của ông Nguyễn-văn-Vinh có cả Pháp văn đối chiếu 150 trang đều có tranh ảnh của Mạnh-Quỳnh. Bìa 3 màu, khổ 17x23. Bản thường 1\$00. Bản giấy Đại-La 5p00.

Kim-vân-Khien (tome 1)

bản dịch và chú thích của ông Nguyễn-văn-Vinh. 250 trang khổ 17 x 3. Bản thường 2p00. Bản giấy Vergé bouffant 7p00

Lược - Khảo - Việt - Ngữ

của ông Lê-văn-Ngũ. ngót 100 trang khổ 12x17. Bản thường 0p50. Bản giấy 6p 400

ĐÃ XUẤT BẢN:

Le'paysan Tonkinois à travers le parler populaire

bản Pháp-văn của ông Phạm - Quỳnh 100 trang, có tranh-ảnh của Mạnh-Quỳnh. Bìa 2 màu, khổ 17x23. Bản thường 0p80. Bản giấy Đại-La 5p00

Tổng phát hành MAI-LINH 21 rue des Pipes Hanoi

Cái đạo thể thao

(Tiếp theo trang 8)

khô ngày xưa trao cho quan chức; Lê-Lai không-khái bán áo mào, nhà Vua, lọt vòng vây để chết thao cho Lê-Lợi; Kinh-Kha thân-nhiệm nhận lời sang hành-thích Tân-vương; buổi sáng cãi nhau với người hàng xóm, buổi chiều nhà hàng xóm phát hỏa, mình nhảy vào đóng lửa cứu ra; hai nước đã bắt đầu khai chiến, mà sử-thần hai nước còn tiểu nhau ra xe lửa, niếm-nở bắt tay từ già nhau, bẹn ngày tái ngộ... Những cử-chỉ đại-khai như trên, đều là những cử-chỉ đậm những tinh-thần thể-thao.

Tinh-thần thể-thao đã gọi theo danh-từ mới của xưa kia người ta gọi cái tinh-tuần ấy là tinh-thần thượng nghĩa hay nghĩa hay nghĩa hiệp hay trọng-nghĩa v. v... nó bao-hàm bao nhiêu ý-nghĩa hay đẹp của lòng người trung quân, ái quốc, bác-ái, vị tha đều gồm trong đó.

Tinh-thần đó vốn có sẵn trong những trái tim thanh-triết, cao-thượng, vì di-truyền hay vì được giáo-dục lẫn-hoi.

Vì thế, ở các nước, và có khi ở cả nước ta nữa, có những nhà thể-thao « làm thể-thao » chỉ vì mục đích đoạt giải quan-quân này vô-dịch khác hoặc lĩnh những món tiền thưởng này, món tiền giải kia, chứ ít khi làm thể-thao vì thể-thao.

Càng vì thế, mà ta thấy

nhiều nhà thể-thao ngoài cái tài nghệ riêng như vật-khỏe, lợi-tai, chạy nhanh, ba-chữ kỹ-cũng không viết nổi, chẳng có tí gì gọi là giáo-dục hết.

Cũng vì thế mà nhiều nhà thể-thao chỉ là những người thừa sự khỏe nhưng thiếu hết mọi thứ thuộc về tinh-thần, ngoài thể-thao rả-không còn làm được việc gì cho xã-hội nữa.

Nhà thể-thao mà thiếu tinh-thần thể-thao, thật chẳng khác gì nhà bác-học thiếu lương-tâm, chỉ một buổi nước, là có thể trở nên nguy hiểm cho nhân-quần xã-hội.

Ngày xưa những tay « chọi trời khuấy nước » coi trời bằng vung, thường là những kẻ tự phụ có sức khỏe và tưởng có sức khỏe thì làm trời làm đất gì cũng được.

Sức khỏe chỉ là cái hại, nếu người có sức khỏe thiếu tinh-thần thể-thao.

Thể-thao ngày nay có cái chức-vụ là trau-dội huấn-luyện cái tinh-thần đó, vì luyện cái tinh-thần nghĩa-khí xét ra tinh-thần thể-thao đó chỉ là tinh-thần thể-thao như sự hiểu biết của người ta ngày nay.

Muốn luyện cho dân chúng cái tinh-thần đó, chỉ ở chức các cuộc tranh đấu, chỉ khuyến-khích các cuộc thể-thao du-hi, không đủ.

Phải chú ý đến mặt lý-thuyết của thể-thao.

Phải cho người ta biết cái ý-nghĩa của thể-thao, cái cụ-cơ-cánh của thể-thao.

Tóm lại, phải cho người ta biết cái Đạo Thể-thao như thế nào.

Uống trà còn có thể có một cái Đạo (trà đạo), kiếm tiền cũng có cái đạo kiếm tiền (s như tài hữu đại đạo) thì sao thể-thao lại không có cái Đạo Thể-thao? Và theo như nhà triết-học Kant nước Đức, đã gọi là Đạo, Đạo nào cũng phải gồm có hai phần: phần thuận-tùy và phần thực-dụng, hoặc phần lý-thuyết và phần thực-hoàn.

Về phần thực-hành thể-thao, tưởng ai cũng biết rồi, ta không cần nhắc lại.

Về phần lý-thuyết, chúng tôi muốn vạch đại-tượng những dấu đề cốt-yếu cần phải giải-thích tường tận như sau này:

I. — Thế nào là thể-thao?

(Thể thao có phải chỉ là đá bóng, đánh quần, đi xe đạp, bơi lội, đi ngựa, và du-hi? Những người thợ thuyền, buôn bán, cấy cày nặng nhọc suốt ngày không phải là những nhà thể-thao ư?)

II. — Tại làm sao phải tập thể-thao?

(Có phải đề-tiền-khiên

không? Hay là đề-khiên tiền thưởng? Hay là đề-bán pháp thí, nắm nắm lấy tiền?)

III. — Thế nào là ham chuộng thể-thao?

(Đi xem các cuộc tranh đấu thể-thao là ham chuộng thể-thao ư? Có mặt ở sân vận-dộng suốt ngày là ham thể-thao ư?)

IV. — Tập thể-thao phải thế nào?

(Phải coi thể-thao như lời Ông Hàn Georges Dubamel là một việc riêng, kín-dao, hoặc một cuộc chơi bởi tự do, một cuộc tranh đấu bằng ngay, một cuộc vui chơi, một cuộc tiêu-khiên. Thể-thao là một sự cần dùng như ăn, ngủ, thì tập thể-thao cũng phải tùy cảnh ngộ, tùy thời tiết, tùy hoàn-cảnh mà luyện tập tự-do theo sở thích của mình như ăn và ngủ. Không cần phải tập cho mọi người xem như kẻ làm trò. Không phải vì mục-dịch biểu diễn lấy danh, lấy lợi mà tập thể-thao).

V. — Lợi, hại của thể-thao.

(Cái gì cũng có lợi hại. Ăn làm, ngủ làm có hại, thì tập luyện thể-thao quả đó đến hại sức khỏe mắt thì giờ làm ăn cũng có hại, Cho người ta thấy rõ cái lợi-sau-xa, to tát của thể-thao).

VI. — Thể-thao với giáo-dục.

(Cùng như đức-dục, trí-dục, thể-dục là một ngành của nền giáo-dục. Nhưng ba ngành đó phải hợp nhất thì nền giáo-dục mới hoàn-toàn, vậy thì thể-thao không có đức-dục, trí-dục chỉ tạo nên

Đồng-Pháp sẽ rất tân tiến mà vẫn thủ cựu

một hạng người thô-lỗ, vui u thì bấp, không đủ tư-cách hiểu thấu ý-nghĩa và tinh-thần thể-thao.)

VII. — Thể-thao với nhân-sinh.

(Thể-thao là một phương-tiền của nhân-sinh. Coi thể-thao là mục-dích của nhân-sinh là giết chết tinh-thần cao quý của thể-thao và làm giảm giá người tập thể-thao.)

VIII. — Ý-nghĩa và tinh-thần thể-thao.

(Giải thích cho người ta hiểu ý-nghĩa và tinh-thần thể-thao, một cách thấu-triệt).

IX. — Làm thế nào để làm được tinh-thần thể-thao?

(Cái tập thể-thao không đủ. Vì phải đem tinh-thần ra tập luyện nữa. Phải tu thân, xử kỷ như thế nào, phải xử thế tiếp về như thế nào? Phải sai khiến ư chỉ ra làm sao? Phải dựa vào đạo-học và luân-lý nào để hành-dộng? Phải bảo-tồn những đức-tính gì của tổ tiên? Phải phê bỏ những thành kiến lệ-tục gì? Tóm lại, phải vạch ra một đạo luân-lý riêng cho

Đã có bản ở khắp mọi nơi báo Quốc gia Lợi gia đình : mỗi tuần lễ ra một truyện đúng ngày thứ năm. Hiện đã có :

CÔNG CHÚA BẠCH Y
TIỀN ANH HÙNG
MƯỜI HÒN ĐÁ
CHẶNG NGỌC HỌC KHÔN
HAI ĐÔI MỒ CÔI
VỚI VỢ TƯỞNG QUÂN...

Đã có bản ở khắp mọi nơi báo Quốc gia Lợi gia đình : mỗi tuần lễ ra một truyện đúng ngày thứ năm. Hiện đã có :

Editions BAO-NGOC
6 NEYRET HANOI — TEL: 786

nhà thể-thao, cũng như bản qui-loạt của đồng-tử quân vậy).

X. — Thế nào là đạt đạo thể-thao?

(Thể-thao đã là một đạo, tất phải có những phương-tiền để đạt tới đạo ấy. Đạt đạo, thì người ta sẽ trở nên thành-nhân, quân-tử hay lương dân hay là người hạng nào? Đạt đạo thể-thao thì có lợi gì cho mình và cho xã-hội? Khi mọi người đều đạt đạo ấy, thì xã-hội sẽ thế nào? Đạo ấy mà thực-hành được khắp mọi hoàn-cảnh thì nhân-loại sẽ như thế nào?)

Mười đề-mục đó, diễn-giải, biện-luận minh bạch ra, thành nhiều tiểu mục khác nhau, đăng lên báo chương, in thành sách vở, tóm thành khẩu-hiệu, phát làm truyền đơn, dán làm cáo thị tại các phố xá và học đường, thì lo gì đạo thể-thao không phổ-cập dân chúng. Và một khi đạo ấy đã phổ-cập, thì tinh-thần nhân-dân không cần hô hào nâng cao, cũng tự nhiên sẽ được nâng cao. Mà chánh-sách thể-thao bấy giờ mới thật là hoàn-bị vậy.

Chúng tôi muốn nhắc chính phủ và uy-ban thể-thao nhớ tới những việc này và nhất là những tờ báo đã lãnh cái sứ-mệnh có động thể-thao tưởng rất nên đề y.

Nếu có động cho thể-thao và gây tinh-thần thể-thao cho đại chúng mà chỉ là chụp ảnh nhà quán-quân này, phỏng vấn nhà quan quân khác và đăng rất nhiều bài-tường-luật với kết-quả, và chỉ có thể thối, thì riêng các báo hàng ngày làm cũng đã thừa đủ vậy.

TRUNG-BAC CHỦ-NHẬT

Bổ thân tiêu độc

Thuốc lọc máu, tiêu hết nhiệt độc ngứa lở do đi độc non tiêu phát ra. Hộp 9/80. Nửa tá 4000, cả tá 7/50. Xa mua liềm hoa giao ngân

NHÀ THUỐC TẾ-DÂN
N° 131 hàng Bông Lụa

Saigon: Éto. Nam-tiền 429P. Điện-chy đại lý các thứ thuốc Tế-dân

