

TRUNG BAC

CHU NHẬT



Trong Tây - Mỹ Chiến
 đấu chống lại sự xâm
 lược của đế quốc Mỹ
 đang diễn ra ở miền
 Nam Việt Nam và ở
 vùng Đông Dương
 đang diễn ra hàng ngàn
 trận đánh, Tây và
 Mỹ đang bị đánh bại

PHẦN 154 - 1958
 TRUNG BAC

TUẦN-LỄ ĐÔNG-DƯƠNG

— Hồi 5 giờ rưỡi chiều hôm 16 April, trước khi về nghỉ ở Nagai, quan tổng lãnh sự Ogawa đã đặt tiệc trà ở khách-sạn Métropole Co rất đông quan khách đến dự: quan đặc-sứ Yoshizawa, quan đại-sứ Kuriyama, quan Thống sứ Haelewyn, quan công-sứ toàn-quyền Yokoyama, quan tổng lãnh-sứ Minoia, quan đốc-lý Guiries, các ông De Boisanger và Briouval, chánh và phó phòng ngoại-giao phủ Toàn-quyền, đại-tá Joan, ông Pisier, Pirau thuộc-ity kiểm duyệt và Báo-chi, ông bang-trưởng Sĩ v.

Trong một bữa không khí thân thiện, quan tổng lãnh sự Ogawa đã tiếp các quan khách rất niềm nở. Tiệc này đến hơn 7 giờ mới tan.

— Công-báo Đông-dương xuất bản hôm 10 April 1943 có đăng một đạo nghị định về báo thông tin (Journal d'information générale) như sau này:

Điều thứ nhất. — Không một báo thông tin nào xuất bản ngày chủ nhật lại được xuất bản vào ngày khác trong tuần-lễ. Báo xuất bản vào ngày khác trong tuần-lễ, không được xuất-bản ngày chủ-nhật.

Điều thứ hai. — Không một báo thông tin nào, xuất bản buổi sáng hay buổi chiều, được xuất bản qua một khuôn-khổ giấy tinh như sau này:

Nếu là báo hằng ngày xuất bản vào các ngày trong tuần-

lễ, thì khuôn-khổ giấy của các số xuất-bản trong một tuần-lễ (tính theo mỗi ngày mỗi số) không được rộng quá 25.200 phần-tỷ-vuông.

Nếu là báo xuất-bản ngày chủ-nhật hay mỗi tuần-lễ vài ba kỳ, thì khuôn-khổ giấy của số báo xuất-bản liên-tiếp phải theo kỳ hạn hiện đang có vào ngày 1er Janvier 1943, cũng không được rộng quá 25.200 phần-tỷ-vuông.

Các báo có thể dùng giấy chợ mỗi số hoặc rộng 4.200 p. (phần-tỷ-vuông) nghĩa là 25.200 phần-tỷ-vuông chia làm sáu) hoặc rộng hơn nhưng phải bố trí trang hay nó một vài số không xuất-bản để bù vào số thưa.

SAU SỐ NÀY, MỘT SỐ BÁO NÓI VỀ SỮA, MỘT CHẤT NƯỚC NGƯỜI, CÁC BẠN NÊN TÌM ĐỌC KỸ SAU SỐ BÁO NÀY RỒI VỀ LUẬT

BAO THAI

người về hôn-nhân, sinh-dục, nguyên nhân của nạn hữu sinh vô đấng, chúng tôi xin các bạn đọc một câu bộ mà là tại có một vấn-đề: Phải chăng xã-hội công-vân-minh thì sức sinh sản cũng cần xuất từ nó? NGƯỜI KHÔNG THÍCH HỢP càng nhiều ra?

CÁI HIỆN TƯỢNG « PHẢN ĐẢO THẢI » LÀ MỘT NGUY CƠ BẤT LỚN MÀ LOÀI-NGƯỜI CHƯNG TA NÊN TÌM CÁCH NGĂN

Vấn-đề sinh-dục là một vấn-đề cần thiết nhất trong chủ-nghĩa quốc-gia

Điều thứ ba. — Các các báo thông tin bán lẻ ngoài xứ mà báo ấy xuất-bản (ví dụ báo Bắc Kỳ không được bán lẻ ở Trung-kỳ). Nhưng báo xứ này cũng có thể bán sang xứ khác nếu người mua báo giả tiền mua nam này mà tuồng.

Nhưng các quan thú-biên các xứ có thể ra lệnh riêng miền lẻ cấm cho một vài tờ báo được phép bán lẻ ở xứ khác, nếu tình-thế xét ra cần.

Điều thứ tư. — Quan thú-biên xứ nào ở Đông-dương sẽ định giá bán cho các báo trong xứ ấy bằng người-địa-h.

Điều thứ năm. — Báo nào bán lẻ sang xứ khác cũng phải theo đúng giá bán ở xứ mình.

Điều thứ sáu. — Báo nào phạm vào các điều-khảo trên sẽ bị phạt theo các điều-khoản trong phần thứ ba của đạo luật 14-3-42.

Điều thứ bảy. — Các điều-khoản trên đây sẽ thi-hành một tháng sau khi đạo nghị định này công bố (ngày là từ 11-5-43).

Điều thứ tám. — Điều thứ hai nghị-định ngày 5-12-41 định về khuôn-khổ lớn nhất của một số báo và vấn nghị định ngày 7-7-42 định về giá báo ở Nam-kỳ và Bắc-kỳ đều tiêu hủy.

— Bất dân từ ler Mai xe-lưu tức-hana Hanoi — Saigon, mỗi tuần lễ chỉ chạy vào những ngày thứ hai, thứ tư, thứ năm và thứ bảy vào hồi 8 giờ tối;

(xem tiếp trang 3)

Trong tuần-lễ vừa qua, mặt trận Nga chưa có sự thay đổi đáng chú ý ngoài cuộc tấn công ở a Hồng-quân ở khu Koban đã đánh vào hải cảng Novorossik và ki-độc phục lại bán đảo Kerich cũng phía Đông bán đảo Crimée nhưng chưa có kết quả gì rõ rệt. Những cuộc hội đàm giữa Tổng-hống Hitler, thủ-tướng Ý Mussolini, vua Br của nước Bồ và quốc-trưởng Iorhi nước Hung đã làm cho ta có thể dự đoán rằng chắc ngy mai ở miền Ba-lit-can sẽ có sự lạ. Cả việc Anh, Mỹ hoạt động về ngoại-giao ở A. kara, kinh-đô nước Thổ, có lẽ cũng sẽ có liên can đến tình-hình miền Đông-Nam Âu-châu. Người ta cho rằng nếu Anh, Mỹ gây quỹ t xoi-gi việc Tunisie thì chắc sẽ khởi cuộc hành binh ở miền đó chăng?

Giữa lúc đó thì quân Trục dưới quyền chỉ huy của Thống-chê Rommel và đại-ương Arany, sau khi bỏ quân cảng Sousse rút lên phía Bắc Tunisie để t. anh cuộc buo vây của quân Anh, Mỹ, vẫn cố thủ ở miền đó. Phòng tuyến quân Trục hiện lập ở các Tunis do một lực lượng chủ yếu về phía N. m, phòng tuyến đó hiện rất ngắn hơn trước nhiều và chỉ còn độ 200 cây số. Quân Trục tuy ở trong một tình thế đáng lo ngại nhưng Thống-chê Rommel vẫn quyết chí đến cùng. Máy hôm cuối tuần-lễ trước, lương-thư, súng đạn và viện binh của Trục đã do phi-cơ và tàu bè chở sang Tunisie nhiều.

Các pháo đài của Trục ở phía Bắc Tunisie rất ghê gớm và ngay tướng Mỹ Eisenhower cũng đã phải công nhận rằng Thống-chê Rommel có một chiến lược rất khôn khéo và quân Đức kháng-chiến rất kịch liệt và có một tinh thần rất cao, chưa dễ mà đánh vỡ ngay được; Lữ-quân Anh thứ tám vẫn chưa sẵn sàng và bố trí trên thế xong và lữ-quân Anh thứ nhất tuy đã sẵn sàng nhưng cũng chưa được toàn lực. Người ta có cảm tưởng rằng trận đại chiến Tunisie của ta thế xong ngay và hồi cuối cũng này mới là hồi kịch liệt.

Thống-chê Rommel không định lui t. Chàng có rõ rệt là ham-đội Anh tập trung ở Gibraltar đã đi về phía Đông lại giữ lại. Anh định đưa ham-đội ra đơn quân Đức nếu rút lui về đảo Sicile nhưng thấy là làm nên lại rút về. Hiện nay ở mặt trận Tunisie, quân Anh, Mỹ đánh ba mặt cỡi chiếm được Mateur, Tebourba

Tuần-lễ Quốc-tê

và Pont du Fahs thì chắc Trục không-thể nào cỡi thủ ở Tunisie được nữa.

Trước tình-thế chiến-tranh đó, tổng-trưởng bộ tuyên-truyền Đức, bác sĩ Goebbels, của tuyên-bộ rằng «chính-phủ Đức cũng không thể do được tương-ai ra thế nào, chính-phủ cũng có thể làm lã là không ai có thể biết trước chiến-tranh sẽ xoay ra thế nào».

Một trận không-chiến có vẻ dữ-dội hơn. Phi-quân Anh, Mỹ vẫn đánh rất dữ các hải-cảng và thị-trấn ở miền Nam Ý để một là triệt đường vận-tải quân lính, hai là gieo sự khủng-bố trong dân Ý trong lúc chiến-tranh sắp đến đất Ý và đảo Sicile đã bị ghép vào trong chiến-khu.

Cả ở miền Tây Âu cuộc không-chiến cũng rất kịch-liệt. Thông-cáo Đức báo tin Anh bị lợi 70 phi-cơ phần nhữn là phá-đá -bay trong một ngày. Về mặt thủy-chiến theo tin Đức, Anh, Mỹ từ trước đã bị đắm tới 30.600.000 tấn tàu vận-tải, số đó đã quá gấp hai số tàu bị đắm trong các cuộc Âu-chiến trước. Như thế, dù rõ cuộc chiến-tranh lâu ngày của Đức lợi hại là dường nào.

Về mặt trận Thái-bình-dương, quân Nhật lại vừa thắng một trận lớn trong ginhệ Milne và ở trường bay Rabl trong đảo Nouvelle Guinée hôm 14 April vừa rồi. Như thế chỉ trong hai tuần lễ đầu tháng April này, bên Anh, Mỹ đã mất tới 32 chiếc tàu vận-tải chiến vừa tàu vận-tải, lại thêm 175 phi-cơ bị hạ nữa.

Tình hình miền Nam Thái-bình-dương đã lộ rõ rằng bên phía đồng-minh đã bị phong-tỏa các cuộc vận-tải và việc mưu cũng-có các cuộc ở miền đó đã bị hoàn-toàn thất-bại.

Một tin ở Nữu-uớc thật lại một bác điện ở Alaska gửi về có nội rằng quân đội Nhật ở miền quần-đảo Aleoutiennes đã lập lực-lượng lên nhiều. Trên các đảo Kisha, Narakam và Atsuta, từ hồi đầu tháng Mars đã đặt thêm nhiều ð súng đại-bác, 1tn Domei lại nói thêm đã chỉnh-bị rất chu-đáo việc phòng-không trên khắp nước Nhật và nhất là ở Đông-kh nh để ngăn-ngừa cuộc tấn-công bằng phi-quân của Anh, Mỹ.

GIÁ MUA BẢO

	Một năm	6 tháng	3 tháng
Nam-kỳ, Trung-kỳ, Ai-lao	1000	625	375
Nam-kỳ, Cao-miền	12,00	6,25	3,75
Ngũ-gi và Cảng số	24,00	12,00	6,00

Mua báo phải trả tiền trước mandat xin ở: **TONEIN TRUNG-BẮC CHỦ-NHẬT HANOI**

Có một đồng bạc mà muốn làm giàu nhanh chóng và lương-thiện thì chỉ có cách là: MUA VÉ XỔ SỐ ĐÔNG-PHÁP

CHUYỆN «MY-CHÂU, TRỌNG-THỦY» HAY LÀ NỖ THẦN CỦA THỰC AN - DƯƠNG - VƯƠNG



Vua An-dương-vương trong vở My-châu Trọng-Thủy do ca vũ đoàn Takarazuka diễn ở Đông-kinh, Nê tài-tử Hatunô thủ vai này

đã được ca vũ đoàn Takarazuka đưa lên sân khấu Nhật

yêu chồng mà thành ra mang tội phản quốc và bất hiếu vì nàng đã để chồng xem trộm chiếc nõ của thần Kim-Quy tặng cha nàng, một chiếc nõ có sức bắn ra bách phát bách trúng tức là một vật quốc-bảo vô giá, một thứ khí-giới vô địch để giữ nước và ngôi báu của cha nàng. Trọng-thủy coi nước hơn tình, sau khi đã phá được nõ thần liền về xứ cha đem quân đánh An-dương-vương để cướp nước Thực. Khi vua An-dương-vương thấy quân giặc đến, đem nõ thần ra dùng thì nõ đã mất bản thần lực lúc trước. Thế là cả hai cha con phải lên ngựa bỏ Cô-loa hoặc Loa-thành chạy trốn. Khi cùng cha đi tránh giặc, My-châu oán y lời ước hẹn với lang-quân rắc lông ngan ra dọc đường cho

Người Việt-nam từng đọc lịch-sử nước nhà ai là không biết chuyện chiếc nõ thần của vua An-dương-vương nước Thực tức là chuyện « My-châu Trọng-thủy » một mối nhân-duyên tốt đẹp đã vì việc chiến-tranh mà thành oan-gia. Nàng My-châu con gái Thực An-dương-vương sau khi kết duyên cùng Trọng-thủy là con Triệu-ôá, đã vì quá tin



Vua An-dương-vương đang thủ thần nõ



Đám cưới My-Châu - Trọng-Thủy

Trọng-thủy nhận đường đuổi theo. Đến lúc thần Kim-Quy hiện lên báo cho biết, vua Thực mới 10 là chính con gái đã hại mình, phải mình. Vua bèn rút gươm chém My-châu rồi nhảy xuống bể tự vẫn. Thế là nhà Thực mất và nước Âu-lạc bị Triệu-ôá kiểm soát. Sau khi thấy người yêu bị giết, Trọng-thủy cũng nhảy xuống giếng ở Loa-thành chết. Đến nay ở gần Vinh còn có đền thờ vua Thực gọi là đền Cuồng và ở Loa-thành (Phúc-yên) còn có đền thờ và di-tích My-châu Trọng-thủy.

Chuyện này là một chuyện lịch-sử đặc-biệt An-nam có đủ cả trung, hiếu, tinh, dũng từ trước đến nay đã được nhiều thi-sĩ, văn-sĩ, kịch-sĩ Việt-nam diễn tả ngâm vịnh bằng thơ, văn hoặc kịch một cách lâm-lý, thông-thiết. Gần đây T.B.C.N. có đăng chuyện My-châu, Trọng-thủy bằng thơ đầu đề là My-lan-châu được các độc-giả rất hoan-nghênh. Nay chúng tôi được tin quan Tổng-lãnh-sự Ogawa Giám-đốc phòng thông-tin phái-bộ Nhật cho biết rằng chuyện lịch-sử đó đã được nữ danh-sĩ Nhật Mori đã có hồi sang thăm xứ Đông-dương viết thành kịch và ca vũ đoàn Takarazuka là một đoàn đã sang diễn ở Bắc-kỳ mùa đông 1941 đưa lên sân khấu ở Đông-kinh

hồi đầu năm nay, do M. H. Utsu dàn cảnh. Kịch này gồm có 20 cảnh và phải dùng tới 200 người để thủ các vai trò. Khi diễn ở Takarazuka và ở Đông-kinh, kịch « Cô-loa Monogatari » được công chúng rất hoan-nghênh và đến xem khá đông. Sở dĩ kịch này diễn được kết quả như thế là vì đó là một vở kịch có tính cách đặc biệt Annam nên công chúng Nhật rất thích. Vì trong ca vũ đoàn các tài-tử toàn là con gái nên khi đóng kịch My-châu - Trọng-thủy các vai đàn ông đều do các nữ tài-tử đóng. Chúng tôi dám chắc những cuộc diễn kịch như thế này sẽ giúp ích nhiều cho người Nhật muốn biết rõ nước Việt-nam và sẽ làm cho cuộc giao-thiệp về văn-hóa giữa Nhật và Đông-dương càng thêm thân mật và cũng như tất cả người xứ này, chúng tôi mong rằng nay mai gánh Takarazuka sẽ giới lại Đông-dương và đem kịch My-châu - Trọng-thủy của nữ sĩ Mori diễn lại cho công-húng Việt-nam xem.

Quan Tổng-lãnh-sự Ogawa lại có nhã-y tặng T.B.C.N. mấy bức ảnh chụp các cảnh trong khi ca vũ-đoàn Takarazuka diễn kịch My-châu - Trọng-thủy như các độc-giả đã thấy đăng lại trong số báo này.

Chúng tôi xin cảm ơn ngài.

SỮA KHAN, KHAN SỮA

Đông-dương ta không phải chịu mấy ảnh-hưởng về chiến-tranh và đời sinh-hoạt của dân ta trông bề ngoài không có điều gì là thay đổi lắm.

Tuy vậy, về một vài phương-diện, từ vài năm nay ta đã thấy có nhiều sự khó khăn, nhất là trong việc cung-cấp các thứ vật-liệu cần thiết mà trước kia ta vẫn mua của nước ngoài và gần đây không thể dùng các sản-vật trong xứ mà thay vào được.

Trong các vật-liệu cần-thiết hiện bị khan dộ thì sữa là một.

Sữa, tuy đối với người khỏe mạnh, đối với việc nấu ăn, làm bánh ngọt, làm kem không cần lắm vì có thể dùng thứ khác trong-tư mà thay vào. Nhưng riêng đối với trẻ con và người đau ốm thì sữa là một thứ đồ ăn lối cần, không có không được.

Đông-dương ta ở về nhiệt-đới, việc chăn nuôi không được thịnh-vượng nên số sữa xuất sản trong xứ rất ít.

Trước hồi chiến-tranh, lúc sữa còn rẻ chỉ vài ba hào một hộp-lít thật không ai nghĩ đến việc xuất-sản sữa đem bán. Bởi vì sữa xuất sản trong nước đã không được lối, được ngon lành mà giá bán cũng không rẻ hơn sữa ngoại-quốc đem vào. Thế thì còn ai nghĩ đến nghề lấy sữa và chế các đồ ăn lấy ở sữa như kem, mỡ sữa và pho-mát! Mọi điều nữa làm cho các nhà xuất-sản sữa ngã lòng là các giống bò cái xứ này vắt được rất ít sữa mà sữa đó lại không để lâu được vì khí-hậu nóng và ẩm-thấp. Bởi thế, nghề làm sữa ở xứ này, tuy đã có nhiều người thi-nghiệp mà không sao có thể mở mang to được.

Ta đã từng thấy nhiều đứa trẻ con - nhất là trẻ con Tây và trẻ con các nhà về hạng trung-lưu và thường - làm người Nam - chỉ ở ông nguyền bằng sữa bò hộp hoặc sữa bột từ lúc mới lọt lòng cho

đến bốn năm tuổi mới thôi. Đối với những trẻ đó, vì mẹ thiếu sức khỏe mà sữa xấu và ít không đủ nuôi con, hoặc mẹ quá bận công việc không thể tự mình trông nom được con cái nên bao giờ cũng phải dùng đến sữa hộp hoặc sữa bột. Và đã có nhiều thứ sữa chế riêng cho trẻ dùng nên các sữa đó lại càng hợp cho việc nuôi trẻ hơn nữa. Ngày nay, những hộp sắt lấy dụng sữa đó không thể đem từ ngoài vào được nữa nên biết bao gia-dình ở trước sống bằng sữa đã quen đều nhao nhao lên. Có khi người ta vì sự cần dùng mà phải mua một hộp sữa « Con chim » đựng 300 grs sữa nếm sắn đồng bạc, một hộp sữa « Hoa hồng » hoặc « Coa voi » ba bốn đồng. Vì hiện nay sữa nhập-cảng không có nữa, nên các nhà cầm quyền và các nhà chuyên-môn mới nghĩ đến cách dùng sữa trong xứ hoặc những thứ sữa đậu nành và các đồ ăn khác để thay vào. Từ hai năm nay ở Hanoi ta đã thấy tổ-chức việc cung cấp sữa tươi hàng ngày cho trẻ con và người ốm. Ta nên biết rằng số sữa nhập-cảng vào xứ Đông-dương không phải ít. Giá sữa nhập-cảng đó cũng ngang với giá rượu vang tiêu thụ trong xứ này, nay số sữa sơ với số rượu ít chỉ bằng nửa.

Trong một xứ số sữa xuất-sản đã ít, khí-hậu lại không hợp cho việc để danh sữa, muốn có đủ số sữa để cho dân dùng, thực là việc rất khó khăn.

Sữa xuất sản ở một xứ nóng như xứ ta rất dễ hỏng và chóng sinh ra vi-trùng, nhất là ở dưới một khí-hệ từ 20 đến 30 độ như khí-hậu trong xứ này.

Vì thế, sữa vắt ra chỉ để một vài giờ để đủ có thì giờ đem bán cho người dùng cũng cần phải rất cẩn thận. Nếu sữa đó để cho trẻ con ăn sống nguyên bằng sữa dùng thì lại càng phải cẩn thận hơn.

Việc tổ-chức sự phát sữa đem ra ở Hano

trực-địch là để giữ sao cho sữa khỏi hỏng và cho trẻ con và người ốm có thể dùng được. Các trạm Đốc-ly, viện Pasteur và sở Thú-y đều phải giúp các công-ty và các hãng xuất sản sữa cho công-chúng dùng. Nhưng một điều phiền là số sữa lấy được rất ít, có khi phải đi vào tận các vùng nhà quê mới có thể lấy được từ 10 đến 20 lít một chuồng nuôi bò sữa. Sự vận tải sữa từ các vùng nuôi bò về Hanoi cũng gặp nhiều sự khó khăn. Mỗi con bò sữa ở xứ này chỉ vắt được từ 2 đến 3 lít sữa; các thứ bò lai thì chỉ có thể vắt được mỗi con một ngày từ 6, 8 hoặc 10 lít là nhiều. Các thứ bò sữa ở Âu-châu, về những giống Hà-lan, flamand hoặc normande... mỗi ngày mỗi con có thể lấy được 20 lít sữa là thường, có con vắt được 40 lít một ngày.

Cũng vì bò cái ở đây ít sữa nên cách tổ-chức việc giữ sữa và phát sữa càng khó khăn thêm. Sữa lấy trong xứ này tuy ít nhưng được cái có nhiều chất mỡ hơn sữa bò ở Âu châu chỉ hiếm về cách thức nuôi bò sữa không được hoàn toàn và người vắt sữa lại không có kinh nghiệm và kiến thức về vệ-sinh hoặc vi-trùng-học nên khi lấy sữa ra, sự kiểm soát càng phải nghiêm ngặt hơn. Người ta còn có thể dùng được cả sữa trâu cái hoặc sữa dê để thay cho sữa bò cũng được.

Ở Hanoi, nhà chức trách hình như dự định hợp tất cả các bò sữa hiện nuôi ở các vùng xa thành phố lại một chỗ có đờng cỏ hoặc sẽ gờng cỏ ở gần thành phố để lấy sữa cho tiện. Nếu được thế thì có lẽ việc phát sữa và tổ chức cách giữ gìn sữa cho khỏi hỏng sẽ được dễ dàng hơn nhiều.

Cả đến những người lên-thụ sự cũng phải rèn cần thận và giữ vệ-sinh chung, và dù những chai đựng sữa đem giá lại để lại đựng sữa phải giữ cho sạch sẽ không cho bụi bặm và các chất bẩn lọt vào.

Ở Hanoi hiện nay việc tổ chức về sữa đại khái như sau này: Tất cả các sữa lấy được trong khắp vùng Hanoi đều hợp lại và chở về nơi kiểm-soát trung-ương, đựng trong những bình có nắp nước đá cho khí - hậu lạnh. Khi đến sở kiểm-soát, sữa ở mỗi khu lại xem xét lại cẩn thận một lần nữa. Lớ nào xét ra tốt thì đều đổ cả vào một cái thùng lớn để trộn lẫn cho đều các chất trong sữa. Sữa tốt đó sẽ đổ vào chai. Khi đổ sữa vào

thùng hoặc vào chai đều phải làm trong một nơi có khí hậu lạnh cho sữa khỏi hỏng. Sữa đó lại còn phải đun nóng lên độ 106 hoặc 107 độ để trừ cho hết vi-trùng. Sau đó lại để nguội trong một gian phòng có hơi lạnh rồi mới đem bán cho những người có giầy mua sữa (bon de ravitaillément) số về Vệ-sinh thành phố cấp cho. Sữa tươi đã trừ vi-trùng, tuy không giữ nguyên được các chất bổ như khi mới vắt ra, nhưng cho trẻ con ăn còn tốt hơn là sữa hộp hoặc sữa bột vì những thứ sữa này các chất còn thay đổi hơn nhiều nữa.

Số sữa xuất sản ở Hanoi hiện nay rất ít nên chỉ có thể đủ cho trẻ con và người ốm dùng, vì thế mà việc phát các «bông» mua sữa rất ngặt. Sở Vệ-sinh chỉ cấp «bông» cho những trẻ nào mới đẻ mà xét ra người mẹ không đủ sữa cho con bú. Muốn được cấp bông, người mẹ và cả đứa con phải do quan thầy thuốc nhà nước khám và cấp chứng chỉ là không có đủ sữa để nuôi con mới được.

HỒNG-LAM

CÁC BẠN VĂN-NHÂN THI-SĨ NÊN NHỚ

NGAY 30 AVRIL

hết hạn-thâu những tác-phẩm dự cuộc thi lớn do:

**SỞ THÔNG-TIN CỦA
PHẢI - BỘ NIPPON
SỞ DU-LỊCH NIPPON
TÂN - Á TẠP-CHÍ**
TỔ CHỨC



Có nhiều phần thưởng rất giá trị
Những tác-phẩm trúng tuyển sẽ trưng
bày nhiều nơi trong vùng Đại Đông-Á
THẺ LỆ ĐĂNG TRỌNG TÂN-Á TẠP-CHÍ

Thông-chế Pétain đã nói:

« Nhờ có bại trận mà mỗi đồng-làm của quốc-gia được thối chết; chúng ta sẽ đi quay quần về tìm sự bảo-vệ chúng. Sự gìn giữ đó, dù chỉ là tự-nhiên, là hy-vọng nặng nề như trong cuộc phục-hưng. Nhưng Quốc-gia Cách-mệnh còn phải cần sự thông-nhất của nước Pháp ».

NHÂN-LOẠI BIẾT DÙNG SỮA LOẠI VẬT

Nhân loại bất đắc dùng sữa loại vật làm đồ bổ-dưỡng thân thể, từ thời nào, ngày nay người ta không biết dùng. Nhưng chắc chắn là sữa loại vật được người ta dùng đã lâu đời lắm rồi chứ không phải đến khi người Âu-Mỹ đem sữa đóng hộp, sữa bò sữa dê mới đặc dụng dần.

Theo thần-thoại Hi-lạp thì nữ thần Rhea khi sinh ra chúa thần Jupiter là con thỏ-từ tinh-quân Saturne, liền đem con đến bỏ tại hải-đảo Crète để tránh khỏi cái miệng độc-ác ghê-gớm của cha. Vì theo lời giao-ước với Thái-tử Titan là anh trưởng, thì Saturne không được quyền có con trai nối ngôi, và Saturne sinh con nào phải nhai nghiền-ngấu dứa con ấy. Bị hỗ-trợ tại nơi hoang đảo, Jupiter được các nàng tiên vẽ-vẽ và được con dê cái Amalthée cho bú sữa đến thời khôn lớn mới thôi.

Sau này Jupiter được làm chúa thần cai-quản đất trời, nhờ ơn dê Amalthée liền làm phép cho nó được bất-tử, muốn năm tự-tại trên chốn Thiên-đình.

Đã đành câu chuyện Thần-thoại thuật trên chỉ là một truyền-thuyết do người cổ-Hi-lạp tưởng-tượng bịa đặt ra, song nhân chuyện đó người ta thấy rằng ngay từ thời tiền lịch-sử (thời chưa có sử-sách ghi chép) loài người đã biết dùng sữa dê.

Vi nếu có biết sữa dê là đồ nuôi sống người, thì người Hi-lạp mọi tưởng tượng ra



TỪ ĐỜI THƯỢNG-CỔ

được rằng dê Amalthée đã nuôi thần Jupiter bằng sữa nó.

Đó là một chứng cứ tỏ rằng thời thượng-cổ người ta đã biết dùng sữa loại vật làm đồ bổ-dưỡng.

Trong chuyện Phật Thích-Ca có nói rằng sau khi tu-hạnh 6 năm ở Tuyết-son, Thích-Ca tịch-cức đã còm-róm cả người như một bộ xương mà chẳng tìm thấy lỗ đọt, bên xuống nói, nhưng dọc đường, một

lã nằm bẹp dưới bóng cây. Có hai cô gái nhà phú-hào thấy vậy, thương tình lấy sữa dê cho uống, bấy giờ Thích-Ca mới tỉnh-linh và mỗi ngày một hồng-bào khỏe mạnh thêm lên, ngồi nhập-định dưới gốc cây bồ-đề cho đến khi ngộ chính-giác nghĩa là thành Phật.

Thích-Ca sinh vào khoảng năm 800 trước Thiên-chúa giáng-sinh, vậy ra trước đây

hơn hai ngàn năm, người Ấn-độ đã dùng sữa dê làm món ăn bổ-dưỡng như chúng ta dùng sữa bò ngày nay vậy.

Còn tại Trung-quốc thì mãi đến đời Tam-quốc mới thấy nói đến phương-Bắc cho sữa dê là một thức ăn quý chuộng.

Sách « Tấn - Thư » chép chuyện Lục-kỳ, có nói rằng Vương-Tế trở sữa dê hỏi Lục-kỳ rằng: đất Ngô-Trung của khanh có thức ăn gì địch được với món này không?

Chẳng nhỡn thời bấy giờ, người Tàu đã biết dùng sữa dê, mà lại còn biết nuôi dê vắt sữa như ngày nay nữa.

Trong chuyện Phan-Nhạc sách Tấn-Thư, có nói rằng Nhạc nuôi dê để vắt sữa.

Coi vậy thì sữa loại vật dùng làm thực-phẩm tại Ấn-đông, khởi từ nước Ấn-độ trước tiên. Tục ấy truyền sang Trung-quốc rồi dần dần lan sang các nước láng-giềng.

Còn tại phương Tây, thì tục dùng sữa loại vật làm thức bổ-dưỡng khởi từ nước Hi-lạp, rồi dần-dần lan sang nước La-mã cùng các nước thuộc văn-minh La-Hy.

Có điều rằng ngày nay, thứ sữa nhân-loại dùng trước tiên là sữa dê không được đại dụng nữa. Vì một lẽ dân-dị là bỏ có nhiều sữa hơn dê.

T. P.

TUẦN LỄ ĐÔNG-DƯƠNG

(Tiếp theo trang 2)

con xe-lửa Saigon — Hanoi, mỗi tuần lễ chạy vào những ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy và chủ nhật vào khoảng 9 giờ 20 sáng.

Mục-dịch việc rút mỗi tuần máy chuyên xe như vậy, là để tiết kiệm máy móc, vật-liệu dùng về xe-lửa và than dùng để chạy máy.

— Quan Báo Đông-dương ra ngày 10 Avril có đăng đạo nghị định của quan Toàn-quyền nói về việc sửa đổi thuế lưu hành các thứ thuốc lá và thuốc lá như sau này:

Thuốc để nguyên lá hay để cuốn: để đời hay đóng vào công, vào hộp mỗi ki-lô 0p50, trước 0p35.

Thuốc lá đóng thành bánh ngoài chỉ chừa trọng lượng của thuốc, còn không để nhãn hiệu gì khác, mỗi ki-lô 0p45, trước 0p30.

Thuốc lá làm thành gói ngoài có dấu hiệu, mỗi ki-lô 1p80, trước 1p.

Thuốc báo-chế theo lối Tàu, mỗi ki-lô 1p80 trước 1p.

Thuốc lá cuốn nhỏ mỗi cuộn nặng nhất là 0gr4, mỗi ki-lô 2p10, trước 1p.

Thuốc lá cuốn hút thường mỗi bao 20 điếu:

Hạng A từ 0p12, mỗi ki-lô 2p10;

Hạng B từ 0p20, mỗi ki-lô 3p50, trước trung bình 1p50

Các thứ thuốc lá cuốn ngoài

những hạng kể trên mỗi ki-lô 4,50, trước 2p60.

Thuốc xi-gà, mỗi ki-lô 4p70, trước 2p80.

— Theo nghị-định ngày 10 Avril của quan Toàn-quyền, thức gạo xin Trung-kỳ không được đem ra ngoài xứ ấy. Nhưng nếu ông chánh sứ thức gạo Hải-phong xin, thì quan Khâm-sứ Trung-kỳ cho miễn lệ đó.

— Theo nghị-định ngày 8 Avril của quan Toàn-quyền, từ nay ông Phạm Tá chủ-trương từ tuần-báo « Sport Jeunesse » thay ông Mai-van-Hàm.

— Tại tòa Đốc-lý hiện nay có một phòng riêng trông nom về việc cung cấp các lương thực (Service de Ravitaillement) Muốn cho phạm-vi của phòng đó được rộng rãi hơn, phòng này sẽ đổi thành phòng Kinh-tế (Service économique) của thành-phố.

— Trưa thứ bảy 17 Avril hãng Thông-tin Nhật Domei và chi-nhánh các báo Nhật Asahi, Mainichi và Yomuri ở Hanoi đã đặt tiệc tiễn-hành quan Tổng-lãnh-sự Ogawa, chánh phòng Thông-tin ở tòa Đại-sứ Nhật.

Dự tiệc có những đại-biêu các báo ở Hanoi.

Trong khi quan Tổng-lãnh-sự Ogawa về nghỉ ở bên Nhật, ông Watanabé sẽ thay quyền ngài.

ĐÃ CÓ BẢN:

ĐỜI BÍ MẬT CỦA CON KIẾN

trích-lý ai tình và chính trị trong xã-hội Sau Kiến của PHẠM VĂN GIẢO Q.Đ. 1920.

SẮP CÓ BẢN:

CÓ THUY

tiểu thuyết được giải thưởng khuyến khích của chương Tự-Lưu Văn Đoàn năm 1925 của NGUYỄN KHẮC MÂN. Sách dày 400 trang. Bìa màu đỏ họa sĩ Lưu Văn Sơn trình bày.

Thơ từ viết cho ông Nguyễn Văn Trự

giám đốc nhà xuất bản SÁNG SỞ Quai Clemenceau — Hanoi

ĐÓN COI:

MỘT GIẤY BÌNH TRÊN HOANG ĐÀO

của Nguyễn Xuân Huy

XÓM GIỀNG của Tô-Hoai

Mấy giọt sữa rỏ xuống thành một con sông dài

Loài người biết dùng sữa cho con bú không biết chất từ bao giờ. Nhưng có thể nói là n.ay từ thời thái-cổ, thời loài người còn là một động vật sống chung-dụng với vạn vật trên mặt đất. Nghĩa là loài người biết dùng sữa đồng-thời với loài vật, tức là từ lâu đời lắm, từ thời mà trí tưởng-tượng của loài người có thể hình-dung ra được, như chẳng hạn thời thần-thoại của người Hy-lạp đời xưa.

Bây giờ, Amphitryon làm vua xứ Thèbes và Sthénéus làm vua xứ Argos. Hai ông vua này đều là cháu-chất của Chúa Thần (Ngọc - Hoàng) Jupiter. Hai vua đều hiếm-mọn và ngày đêm cầu-khẩn một vị Hoàng-nam, để kế thừa ngôi báu. Cảm tấm lòng thành, hai bà Hoàng phi đều hoài-thai, và theo ngày thành thụ thai thì hoàng phi vua Amphitryon sẽ làm-born tước.

Ta hội-nghị liệt-thành quân-tiền trên thượng-giới, chúa - hân Jupiter (tức Ngọc - hoàng) tựn - hổ rằng vị hoàng-tử đông-dôi của kiệt-ti Persée (vị hai vua trên đều là con và cháu kiệt-ti) sắp ra đời sẽ có quyền cai trị thiên-thiên - hạ. Ngọc - hoàng

muốn cầu cho hoàng-tử con vua Amphitryon và vương-hậu Alcémène sau này sẽ m. quyền bá-chủ hoàn-đầu. Vì ngài có lòng ưu-ái riêng đố với vương-hậu Alcémène.

Ngài có cảm-tình đố với Alcémène nhiều quá, đến nỗi thiên-hậu Junon là chính-cung hoàng-hậu của ngài đem ra ghen-tuông, tức-tố.

Thiên-hậu quyết trả thù vương-hậu Alcémène. Hậu dùng phép thần-thông khiến hoàng-tử con vua Sthénéus đáng lẽ sinh sau, lại ra đời trước để được ứng vào lời nguyện của Ngọc-hoàng, mục-dích làm cho con trai vương-hậu Alcémène mất oai quyền b. - chủ.

Vì vậy, nên sau hoàng-tử con vua Amphitryon và vương-phi Alcémène ra đời đặt tên là Hercule, phải làm

thần-hạ bạo-chúa Eurys h. e.

Song thần đạo-ác da-da là Mercure phạt - mền Ngọc-hoàng đứng giữa đ. giải-hóa Thiên-hậu và Hercule, khiến cho Hercule khỏi bị Hậu đem lòng thù ghét.

Một đêm kia, Hercule mới đẻ được mấy ngày đang ngủ, thì được thần lên vào am lên đỉnh núi Olympe là nơi thượng-giới, lúc ấy Thiên-hậu cũng đang thêm-thiếp giấc nồng.

R. n r.ép, Thần kh.ê đặt c.ận bé Heroule vào lòng Thiên-hậu. Cậu bé sức t.ình, v.ạch và Thiên-hậu bú th.ít một hơi, tưởng như thường đ.êm bú mẹ. Cậu bé vốn t.ình h.ần đ.ối, ho.áp miệng vào vú bú một hơi dài, bú mi.ết quá, sữa không ra kịp, cậu nh.ân đầu v.ô, làm Thiên-hậu thấy đau v.ội cho.àng t.ình gi.ết.

Nh.ân ra là Her-cule, con trai người đ.àn - bà m.ình ghen - ghét. Hậu không thể giữ đ.ược nguyện lòng qu.àng đ.ạ nh.ân-t.ử. N.ổi tr.ân l.ời-đ.ình, Hậu đ.ẩy mạnh Her-cule xuống kho.ỉ lòng, như người đ.ẩy một hòn đá. V.ũ v.ừa bị nh.ập, lúc n.ày sữa ch.ảy ra l.ệch - l.áng trong cánh đ.ông tiên, thành một v.ật tr.àng - t.ắng dài.

Vết sữa ấy ngày nay người ta quen gọi là sông Ngân-hàn hay sông Ngân-hà, hoặc Thiên-hà, nghĩa là con sông trên trời, con sông mà người phương Đông tin rằng chia cách về Đông Ngưu-lang Chức-nữ.

Chuyện này đủ ho.ang - đ.ương mặc lòng cũng cho ta thấy rằng sữa là một ch.ất nuôi người, biết dùng ngay từ đời thái-cổ, đời mà người ta tin chuyện thần-thoại, như ta tin các tin nhật-báo ngày nay.

Thần-thoại đã cho ta biết sữa là chất đ.à cho đ.ùng-sĩ Hercule một sức mạnh v. song trên th.ế-giới, lịch-sử lại cho ta hay sữa là một ch.ất làm đẹp đ.ược da-th.ịt người đ.àn-bà.

Trước Tây-lịch kỷ-nguyên ba, bốn chục năm, tại Ai-cập có một bà Hoàng-hậu tên là Cleopâtre.

Vốn có một nhan-sắc tuyệt vời, bà lại khéo nghĩ cách làm tăng thêm v.à gi.ữ-sắc đẹp, nên đã làm m.ê-m.ết một vị anh-b.ùng cai-th.ế là Jules César và tướng Antoine sau cũng phải say-m.ê.

Cleopâtre, một người đ.àn-bà kỳ-d.ị - mà người ta có thể gọi đ.ược là Võ-t.ác-Thiên-phương Tây - ngày đ.êm lo.ngh.ĩ đ.ến sắc đẹp m.ình như một ông vua lo.ngh.ĩ v.iệc đ.ược nguyện lòng qu.àng đ.ạ nh.ân-t.ử. N.ổi tr.ân l.ời-đ.ình, Hậu đ.ẩy mạnh Her-cule xuống kho.ỉ lòng, như người đ.ẩy một hòn đá. V.ũ v.ừa bị nh.ập, lúc n.ày sữa ch.ảy ra l.ệch - l.áng trong cánh đ.ông tiên, thành một v.ật tr.àng - t.ắng dài.

Nàng dùng nhiều cách để làm t.ôn v.ề đẹp của nét mặt, của nước da, chẳng bao giờ đ.ừng đ.ùng sự t.ôn-ph.í thì giờ và v.àng bạc.

Trong các cách làm đẹp của nàng, ở đây ta chỉ kể cách tắm.

Các bạn có biết nàng tắm bằng gì không? Nàng tắm

tắm bằng nước hoa như Dương-qui-Phí đời Đường đầu. Tắm nước hoa thì tắm thường quá. Nàng sai lấy sữa người pha nước hạnh-nhân đổ vào thùng tắm rửa. Tắm bằng sữa người và nước hạnh-nhân, ôi bao nhiêu sữa và bao nhiêu hạnh-nhân cho đủ!? Xa-xỉ đến thế là cùng.

Không hề gì! Nàng Cleopâtre chỉ cốt làm sao cho da th.ịt m.ình đ.ược luôn luôn trắng n.ội, mịn-m.àng, m.ềm-m.ại, m.ơn-m.ởn là đ.ược rồi.

Tiền-bạc thì-gi.ới, các th.ế làm-thương nh.ỏ-nh.èn đ.ủ, đã có các Vua, Chúa gi.ữ lòng th.âm-m.ỹ, ban cho r.àng.

LÊ HÙNG-PHONG

Nên giúp Hội Truyền-bá Quốc-ngữ là hội dạy hết thầy người nghèo tất học biết đọc và biết viết chữ nước nhà.

CAI A - PHIÊN

Thuốc Tứ nhật Khước Yên Hoàn số 46 giá 1p và hơn, 3p50 và lên

Ve nhỏ 1p00 uống từng ngày chỉ bán tại nhà thuốc hoặc các địa lý để các ông không cần tiền mua thuốc một lúc, còn các ông ở tỉnh xa, chỉ nhận tiền theo cách thanh hóa giao ngân. nghiên nặng 7p,00 nghiên nhẹ 3p,00 (để khỏi cái đồ đang mà hết thuốc). S.âm - nh.ung t.uyệt c.ần 1p50. Th.ang th.ước t.uyệt c.ần 0p25 và ph.í trả 1/3 tiền trước, ngân ph.ieu đ.ể tên M. Ngô-vi-Vũ Việt-Long 58 hàng B. Hanoi.

Cần thêm rất nhiều đại-lý tại khắp Trung-Nam, Bắc xin viết thư về thương lượng.

Cách cai-ph.ần v.ì t.ình không đ.ang đ.ược v.ì ch.úng bi.ết c.ần k.é, xin g.ửi về 0p07 tem (c.ó làm t.iền g.ửi sẽ có quyển catalogue bi.ết, gửi ngài 100 trang, nơi đó có b.ản th.ế k.í nh.ư nh.ư sinh, cai-ph.ần, b.ệnh l.ở ng.ừa và các th.ế thuốc Nhật-b.ản.

Các sách dạy làm 85 nghề ít vốn

chỉ cần lấy công được vì phần nhiều làm bằng nội lực. Nhờ sách này mà bao người thiếu ngày nay đã giúp cha mẹ có tiền và học này:

- Cuốn 41 nghề ít vốn giá 3đ
- dạy làm đủ các thứ ăn-ph.ở gi.ữ t.ì đ.ạt, kem, ph.ần, nước l.ao, tr.ám hương, đủ các m.ực. đ.á b.át l.à v....
- Cuốn 30 nghề để làm việc 2p50
- dạy làm n.ệm, n.ệm, t.ấm t.ay, đ.ồ h.ộp đ.ay, kẹo, bánh m.ứt th.ịt v. v....
- Cuốn 12 nghề để làm 2p50
- làm element, v.ải, th.ủy th.ực, g.ách, ng.ộ đ.ổ sách, đ.ổ s. (đ.ủ có l.ời kh.uy áe, ng.òi b.út b.ằng th.ủy t.ình v. v....
- Cuốn học kh.í-kh.ím kh.í 1p50
- đ.à x.ua th.êm t.iền đ.ược. Th.ư m.à đ.à đ.ể c.ó nhà xu.ất b.ản NH.ÁT - NAM TH.Ư-QU.ÁN l.ở h.àng B. Hanoi.

CÓN LẠI IT SÁCH: GRAMMAIRE VÀ DICIONNAIRE FRANÇAISE - ANNAMITE JAPONAIS

par Kikuchi Katsuro et T.N. Ch.âu có thêm lo.ique và nh.ững câu th.ường đ.ùng b.ằng ba th.ứ đ.ồng, B.ản t.ập các h.àng sách, b.ản đ.ược hoa hồng rất h.ầu tại nhà in GIANG T.Á 94 CHARRON HANOI

Chi nhánh Nam - Kỳ và Trung-Kỳ Phòng thuốc chữa ph.ổi

(15 Radeaux Hanoi Tél 1630) SAIGON Văn B.ảng 32 Aviateur Garros HUÉ Nam-H.ải, 147 Paul Bert

Cao-ho lao 15p chữa các bệnh lao có trùng đ. - ph.ổi. Tr.ứ-l.ạo th.ánh đ.ược 4p nghiên ng.ừa các bệnh lao s.ấp ph.át. Sinh ph.ế m.ạc cao 2p, chữa các b.ệnh ph.ổi có v.ết th.ương và v.ết đ.ên. Sát ph.ế tr.ùng 2p nh.uyễn ph.ôi và sát ph.ế tr.ùng ph.ôi. Các thuốc b.ổ ph.ế Ki.ếm b.ổ th.ận 1p50 và ng.ười tr.ừ lao 1p đ.iều r.ứt h.ợp b.ệnh.

Có nhiều sách thuốc chữa ph.ổi và sách b.í thư nói về b.ệnh lao, đ.iều không. H.ỏi xin ở t.ổng c.ục và các nơi chi nhánh.



Cây « Bò Cai »

Nghe cái tên thì la nhưng thực ra thì cũng chẳng gì đặc. « Cây bò cai » chỉ là một thứ cây mà ở nước ta nói đến luôn luôn. Nó là cây sữa. Cây sữa mà cứ về mùa này, đi dạo ở những con đường Hội chợ, Hàng Kei, ta vẫn thường thấy tiệt ra một mùi hương - hắc. « Á! Cây sữa dầy mà! » Vàng, đó là cây sữa thật, nhưng cây sữa mà chúng tôi muốn nói đây không phải là thứ cây sữa vẫn thường thấy ở nước ta. Đây là cây sữa thật, cây cho ta sữa ăn thật — một thứ sữa như sữa bò.

Ái đã tìm ra cây đó? Theo các báo Pháp, thì hồi đầu thế-kỷ XIX ông Alexandre de Humboldt đi thám hiểm giữa rừng-sơn ở Venezuela có tìm ra được một thứ cây rất lạ, lấy con dao con dăm thứ một nhát khẽ vào thân cây thì có một thứ nước ngọt-quanh chảy ra giống y như sữa bò nhưng không được thơm bằng. Ông Alexandre de Humboldt có chua ở trong số tay của ông rằng: « những thổ-dân thường lấy da heo thân cây để cho sữa chảy ra mà... bú! »

Đến cuối thế-kỷ XIX, một nhà bác học Mĩm hằm khác người Mĩ, ông Henry Pittier tìm thấy ở Costa Rica một thứ cây cũng thuộc về loại cây nói trên kia và chính ông đã thử bú sữa của nó xem ra thế nào. Nghe như cái thứ sữa của nó cũng dễ chịu lắm nên khi về đến New-york ông có viết một tờ trình rất giải để kể về loại cây dễ ích kia. Ở dưới có chua thêm rằng: « Thứ cây đó, theo lời người ta thuật lại thì chữa khỏi chứng đau dạ-dày »

Lại vừa đây, một giáo-sư trường đại-học Yale tên là Samuel J. Record, sang thám hiểm quần đảo Honduras và Guatemala cũng tìm-có một cây giống một thứ cây như thế. Đó là cây bò cai. Giáo-sư bảo người dân một mù dao vào thân cây thì cũng chảy ra một thứ nước trắng và quanh chảy ra, y như sữa thật. Thà quá. Hôm ấy ngài không soi gì ó, chỉ trông uống sữa mà cũng thấy nó té có người. Một người trong bọn thám hiểm thấy thế cho là bở, chặt miếng hân một cánh to nuốt và óe đưa lên miệng cho sữa chảy vào miệng như một cái rô-bi-nê vậy.

Đến khi bọn thám hiểm bỏ rừng cây ra về, cây « bò cai » chảy sữa ra lénh lảnh, trắng sữa cả một vùng rừng núi. Hiện bây giờ cái vú ông đó

còn giữ ở viện Smithson tại Hoa-thịnh-đốn và hàng trăm nhà bác-học hết sức nghiên-cứu xem sữa cây đó có thể nuôi trẻ và người ốm không.

Kết cục, họ đều trả lời có và hơn thế nữa, họ lại còn bảo rằng cái sữa đó còn có thể làm kẹo chewing gum và bánh sữa (ta vẫn gọi là bánh «ngon b») được nữa.

Chúng biết lời kết luận đó của những nhà bác-học, họ cũng không? Chỉ biết rằng sau nhiều phiên hội họp, họ đã định lấy giống cây đó để đem sang giồng ở Á-châu bởi vì thủy thổ ở Á-châu hình như hợp với cây đó lắm.

Chỉ tiếc rằng cái ý định đó chưa đem thi hành được thì chiến-tranh thế-giới nổi lên. Cho chí người ta đem giồng cây đó ở Á-châu sớm sớm một chút thì có phải bây giờ cây « bò cai » đã cho ta bao nhiêu là sữa ăn, ta không còn thiếu cái cảnh khan sữa nữa ta thấy bây giờ nữa không? Mà những bà mẹ đẻ con ra không nuôi bằng sữa mình được đỡ phải vất vả trong những việc tìm vú em.

Cả những ông giê bú sữa người nữa. Bởi vì chắc không mấy ai không biết rằng ở nước ta có một hạng người già kỹ-quốc lắm: ăn được sấm nhưng cao quẻ nhưng nhất định chỉ thời một bữa cơm thôi, còn một bữa thì đòi bú sữa người bú sữa của những người và-em khỏe mạnh, hồng hào và trắng trẻo. Họ nuôi vú-em lớn lớn và thường trả đất công nhưng không hề làm sao cứ bỏ đó rằm bữa nữa tháng thì những người vú-em đó phải xin thôi không làm nữa. Không hiểu vì các cụ quá mạnh quá rồi ruột hay vì lại chổng những con vú đó không bằng lòng cho vú làm?...

Dù sao, bú như thế có điều lợi nhưng cũng có điều không lợi...

Phải chỉ cây « bò cai » mà trồng được ở nước ta là tốt nào; ta đây giờ có sữa uống no nê thì có phải thử biết mấy! Cứ mỗi khi trẻ con hay các cụ khỏe đời ăn, các bà mẹ và các bà vợ các việc đưa ra, dùng bú cây là ổn cả, mà thêm những cái thân mình biết bao nhiêu.

Nhất là đối với các bà mẹ lán-thời không muốn cho con bú để giữ cái « co » cho đẹp thì lại càng tiện lắm, chẳng còn phải cần vào nhà mĩ-viện cho người ta..., nản lam chi.

TỰ-LUYỆN

MẸ PHẢI CHO CON BÚ

Ít lâu nay, trong nhiều gia đình Việt-Nam người ta cũng nghe thấy những lời phản nản về nạn khan sữa.

Khan sữa, tại nước ta có lẽ thành một vấn đề không?

Nếu bác sĩ A. B. Marfan đã nói về Âu châu như thế này:

« Cái gây liên-lạc thiên-nhiên giữa người mẹ và đứa trẻ sơ sinh bị cắt đứt nhiều quá đến nỗi người ta có thể coi đó là một cái nạn đặc của xã-hội ». La rupture de lien établi par la nature entre la mère et le nourrisson nonvau ne est assez fréquente pour qu'on puisse la considérer comme une plate sociale... thì, trái lại, bác-sĩ B. Joyeux đã nói thế này về người mẹ An-nam:

« Người mẹ An-nam là một người mẹ hiền khôn biết sự cho bú sữa nhân-lạ là gì ». (La femme Annamite est une bonne mère qui ignore l'allaitement artificiel).

Nghe là, nếu người mẹ Pháp quen cho con bú bằng sữa chai sữa hộp, thì người mẹ An-nam chỉ quen cho con bú sữa của mình.

Kể ra, thì lời bác-sĩ Joyeux chỉ đúng với sự thật hồi trước đây 30, 40 năm thôi. Vì trước khi người Pháp sang đây, quả thật người mẹ An-nam chỉ biết có một cách là vạch vú cho con bú.

Từ khi xúc-tiếp với người Pháp, người Nam mới học dần dần những cách ăn ở hàng ngày của người văn-minh, trong đó, có cả việc cho con bú sữa hộp.

Tuy nhiên, vì cho con bú bằng sữa hộp vừa bận rộn, bất tiện, vừa tốn tiền, nên cách đó mới nay cũng chẳng mấy người theo.

Hồi năm 1938, trong một bài luận-án thì Bác-sĩ Y-khoa, bác-sĩ Lê doãn-Mậu đã xét thấy rằng trong 1403 đứa trẻ sơ-sinh tại Hanoi duy có 26 đứa là nuôi thuần, bằng sữa hộp.

Tại một thành phố đông tới 20 vạn người và là một thành-phố áu-hóa vào bậc nhất Đông-Pháp, mà sự cho con bú sữa hộp còn chậm phổ-thông như vậy, thì nạn khan sữa hộp tại nước ta có lẽ chưa thành được vấn-đề như một số đồng người đã tưởng. Hơn nữa, biết đâu chẳng là một tin đáng mừng?

Sự cho con bú sữa bò là một thói quen của dân Văn-minh thời, song thói quen đó vị tất đã là một thói hay.

Chính người Pháp cũng công-nhận rằng cho con bú sữa mẹ là cách nuôi trẻ hay nhất, tốt nhất.

Và chẳng, không phải là trời ngẫu nhiên phó cho các vật đẻ con cái vú. Cái vú của vật hay của người vốn có cái công-dụng đặc biệt của nó là tiết sữa nuôi con. Vậy mẹ nuôi con bằng sữa mình rất hợp với lẽ thiên-nhiên vậy.

Sữa của giống vật nào hợp với giống vật ấy. Không thể cho giống đẻ bú sữa cá voi, hoặc chó bú sữa voi, sữa ngựa được.

Nhưng sự sinh-hoạt trong xã-hội loài người ngày một đổi thay, xét ngư i đàn bà nhiều khi vì bệnh tật, tai nạn, sức khỏe hay chơc nghề ếp, không thể lúc nào cũng vạch vú cho con bú được; nên người Âu-Mỹ mới dùng khoa-học pha chế sữa người đàn bà, cũng sữa chế loài thú nhà-nuôi, xem thứ sữa nào giống sữa người nhất, có thể thay sữa người. Kết quả cuộc pha chế đó như sau này:

Các chất	Sữa người	Sữa bò	Sữa lừa	Sữa ngựa	Sữa dê
Nước	87,4	86,13	90,12	82,8	79,1
Chất Caséine và các chất lỏng					
trắng trong	2	4,9	2,93	1,64	8,69
Chất nhờn	3,4	4,65	1,55	6,87	8,55
Ch. đường	7	5,50	5,80	5,50	2,70
Chất mận	6,2	6,40	0,50	0,40	0,32

Đây có sữa lừa là giống sữa người tốt hơn hết và có thể thay được sữa người. Hơn nữa giống lừa là giống mà ít vi-trùng bệnh giồng-mai không thể làm gì nổi, nên tại viện Dục-nam, những trẻ con có nọc bệnh giồng-mai được người ta ngày ngay cho bú luôn vào vú lừa, cho bú sức lực và chữa bệnh tật. Nhưng sữa lừa tại Âu-châu rất hiếm và đắt. Về mùa đông, sữa lừa lại không có hẳn, nên sữa đó tuy tốt, nhưng người ta không có mà dùng.

Sữa dê cũng tốt, nhưng xét ra khó tiệt. Thông dụng nhất là sữa bò.

Người ta lựa chọn những bò cái khỏe mạnh vô tật bệnh, nuôi nặng no đủ, cho ăn ở sạch sẽ dùng phép vệ-sinh, ngày ngày vắt lấy sữa đem lọc cho thuần-khiết rồi cho vào lọ máy để cho sữa đi hơi bớt đi, luyên đường vào, đem đựng vào những hộp glass kín. Đó tức là sữa hộp, mà người Âu thường pha cho trẻ sơ sinh bú thay sữa mẹ.

Ban sơ, sữa hộp chế ra để giúp những người mẹ bệnh tật ốm yếu mất sữa hay không có thì giồng nuôi con bằng sữa mình. Lâu dần sự dùng

sữa hộp thành một thói quen trong các gia đình có thừa sức lực, tiền của và tài giỏi. Thành ra sữa hộp chỉ giúp cho người mẹ xa con và sinh lợi b ằng mà thôi.

Đến nỗi bác-sĩ Marfan đã phải cho sự lợi cho con bú sữa mình là một cái thói quen có hại của xã-hội, như trên-kia đã nói.

Nhưng tại làm sao, sự đó lại có thể coi là một cái thói quen có hại của xã-hội?

Nuôi con bằng sữa hộp tất phải có nhiều điều bất lợi nên bác-sĩ mới thốt ra lời nói bi-quan như vậy.

Theo sự nhận xét của các nhà y-học Tây-tây, thì nuôi con bằng sữa mẹ, vừa có lợi cho mẹ vừa lợi cho con.

Người mẹ cho con bú thường tránh được những sản-nạn, tránh được những cơn sốt tức sữa (fièvre de lait) hoặc có bị sốt thì chỉ bị sốt xoang-xoang thôi; thường tránh được những bệnh hiểm nghèo như các bệnh sung dạ con, (mè rife) phước mô viêm (péritonite) băng huyết v.v nhất là tránh được bệnh thũng vú, và ngăn được sự thu thai quá mau, rút lại không hại gì cho sức khỏe người mẹ, chỉ có lợi thôi. Duy khi người mẹ lỡ mắc bệnh tật gì thì mới nên nghĩ cho con bú. Đưa trẻ sơ-sinh bú sữa mẹ là lợi hơn hết, vì không còn lo sữa « không hợp » tặng phủ ntra.

Có đó, sự nuôi con thuần bằng sữa hộp vì

sao lại là một thói quen có hại của xã-hội, người ta đều hiểu rồi.

Nhưng muốn lượm được những kết quả tốt đẹp như trên, người mẹ cần phải biết:

- 1) Cách cho con bú
- 2) Giữ vệ-sinh và
- 3) Kiêng kỵ.

Đại khái về-cách cho con bú, thì phải để y đứng để cho vú lép mắt ló mũi đưa con mà nó bị ngạt; không nên vừa nằm ngửa vừa cho con bú; có người đã vi thế mà làm chết ngạt đưa con lúc nao không biết.

Ban ngày cứ hai giờ đồng hồ cho con bú một lần, chưa đến giờ, dù nó khóc cũng mặc, đừng lấy cái vú để « lấp m ệng em ». Mỗi lần cho bú, tùy theo ngày tháng đưa trẻ mà thay đổi, từ 15 tới 20 phút đồng hồ. Ban đêm thì phải tỉnh làm sao cho đưa trẻ ít ra ngủ bú trong năm tiếng đồng hồ, để người mẹ được đủ giấc ngủ.

Về vệ-sinh, thì trước khi cho con bú cũng như sau khi nó bú xong, phải lau cho đầu vú cho sạch sẽ. Làm như vậy vừa phòng cho đứa con khỏi vì vú bẩn mà mắc bệnh, vừa giữ cho người mẹ khỏi bị những bệnh lở chốc đầu vú, hoặc đầu vú bị thũng lở chổ.



Một tấm gương sáng cho những bà mẹ « tân thời » nuôi con bằng sữa hộp hay bú mẹ con cho vú-sữa, để giữ cho họ « ngay » không bao giờ chấy sệ

bằng một chút băng thuốc có tằm nước đun sôi hoặc nước boriquée, tòm lại phải giữ vú cho rất sạch sẽ. Làm như vậy vừa phòng cho đứa con khỏi vì vú bẩn mà mắc bệnh, vừa giữ cho người mẹ khỏi bị những bệnh lở chốc đầu vú, hoặc đầu vú bị thũng lở chổ.

Khi cho con bú, người mẹ phải kiêng hẳn việc ăn nằm với chồng nếu không sữa mình có thể làm hại cho sức khỏe đứa con. Ăn uống cũng nên kiêng kỵ, đừng xông-pha quá. Đại khái nên ăn trứng, ăn thịt, những thức ăn nhẹ nhàng dễ tiêu và bổ dưỡng, chớ nên ăn uống khó-khau quá, như ăn toàn nước mắm chưng, thì lấy đầu chất bỏ mà nuôi con? Hanh, tôi, Ớt... chớ nên ăn, vì có hại cho sữa. Uống thì tốt nhất là rượu bia và rượu vang pha lẫn nước lọc. Nhưng chớ uống rượu trắng, và chớ dùng nhiều sữa quá mà đưa trẻ bắt buộc ngủ lim-dim hoặc bực-bội khó chịu

Trái thế nếu không giữ gìn đầu vú mình hoặc chai lọ pha sữa, vú cao-su cho đúng phép vệ-sinh, không ăn uống cho đặc phép, không cho con bú đúng giờ giấc, thì cho con bú sữa mình hoặc cho con ăn sữa hộp, đều không có gì bảo đảm cho sức khỏe đứa con.

Đó là nói chung cho cả loài người, bất cứ là ở châu Âu hay châu Á, thời xưa hay thời nay. Còn riêng đối với trẻ con nước ta thì sữa đóng hộp hình như chưa hợp với tạng phủ chúng nó.

Theo cuộc khảo sát của bác-sĩ Lê-doan-Mậu, thì trong 1.403 đứa trẻ sơ-sinh Việt-Nam ở Hanoi có 1.098 đứa nuôi bằng sữa người (sữa mẹ hay sữa của các vú-em) và 26 đứa nuôi thuần bằng sữa hộp.

Trong số 1.098 đứa trẻ bú sữa người thì tỉ số những đứa yếu-tử là 22 phần 100 con, trong 26 đứa nuôi bằng sữa hộp thì 14 đứa bị chết yếu, nghĩa là tỉ số lên tới hơn 50 phần 100.

Bác-sĩ Mậu kết luận rằng số dĩ sơ trẻ ăn sữa hộp bị chết nhiều đến thế là vì người ta không biết giữ gìn vệ-sinh những đồ pha sữa và hộp sữa đây qua loa, dùng có khi năm bảy ngày mới dùng hết, nọc bệnh truyền đi...

Theo ý chúng «ôi, thì vi tất đã đúng như thế. Vì người biết giữ đủ phép vệ-sinh ở nước ta không phải là người mẹ cho con bú hay người vú-em đi ở nuôi con cho chủ, mà chính là người mẹ và mình biết nuôi con bằng vú cao su và sữa-bò đóng hộp.

Vậy nếu vi thiếu vệ-sinh, thì tất số trẻ bú sữa người vi yếu-tử nhiều hơn là số trẻ ăn sữa hộp.

Người ta phải kết luận rằng sữa hộp chưa hợp với tạng-phủ trẻ con An-nam, nên mới gây nên cái kết quả không tốt đẹp đó.

Đó là một chứng cứ nữa khiến người mẹ Việt-Nam phải an ủi lấy con mình. Phải, các bà phải nuôi lấy con các bà, không thể tin vào sữa-bò. Mà chớ đừng tin được ở vú em. Tại sao lại không tin được vú-em? Đó lại là một đầu đề khác.]

LE VAN HON

HAY ĐOC :

THI HẢO TAGORE

Một công trình khảo cứu rất giá trị của ông NGUYỄN-VĂN-HAI. Sách 400 trang, in trên giấy bản dày. Bìa do họa sĩ Nguyễn-văn-Mười trình bày. Lời bạt của thi sĩ Nguyễn-thiền-Thu. Vi gây khan nên chỉ in có 500 quyển — giá mỗi quyển 4,180

Vườn Hông

Một áng văn danh tiếng khắp hoàn cầu của SAADI một thi sĩ lừng danh nhất của nước Ba-tư do thi sĩ Mộng-Huyền dịch ra Quốc văn — Giá 1,910

NHÀ XUẤT-BẢN TÂN-VIỆT
đã dọn lại 29, Lamblot — Hanoi

NHI - ĐỒNG GIÀO - ĐỌC
Muốn dạy con trẻ cho có hiệu quả xin đọc:
Nguyễn nhân thơ xấu của trẻ con

của ông giáo Lê Doãn-Vỹ soạn
Cuốn này sẽ giúp các phụ-huynh rèn cho con em mình chữ b ằng được hết các thể tự-hệ-từ-Mỹ cuốn 1,200. Mua linh hóa giao ngân hết 1,900. Ở xa mua xin gửi 1,900 (cả cước) cho:

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

ĐÃ CÓ BẢN:
CHU - MẠNH - TRINH

của Trúc-Khê và Tiên-Đàm giá 1,100
Quan An Chu-mạnh-Trinh, thi-sỹ xuất thân, đã đi lại một lần nghiệp văn chương rất quý giá. Lời văn chắt lọc như sao băng, tư tưởng thanh cao siêu ngát. Ông Chu là một văn hào cụ phách, về cuối thế kỷ thứ 19, đã làm vẻ vang cho nền văn học nước nhà.

Tuổi ngày thơ

Tức Hoa-Mai số 27
của Nguyễn-Ngọc — giá 0,18
Kể từ số 27, Hoa-Mai ra khỏi rộng
bìa đổi lại rất mỹ-thuật

Nhà xuất-bản Cộng-Lực 9 Takou Hanoi

Nhà sản xuất lớn các thứ áo dệt
(PULL-OVERS, CHEMISETTES,
SLIPS, MAILLOTS V.V..) chỉ có

HÀNG DỆT PHÚC-LAI

87 - 89, Route de Hué, Hanoi — Bán buôn
khắp Đông Pháp áo tốt không đâu sánh kịp

NGƯỜI VÚ-SỮA



Đẻ con, nuôi con là hai việc rất quan-bế trong cái thiên chức của người đàn bà. Cái lẽ quan-hệ những thế nào, trong số này đã có bài bàn riêng, tôi không cần nhắc lại. Điều tôi muốn nói đây là việc dùng vú nuôi con. Phải chăng đó là cái căn tính cầu thủ của những người có bổn phận làm mẹ ở xã hội ta.

Căn tính ấy là do ở lòng mến tin đã lâu đời rồi gây nên tập tục, người trước làm người sau theo, rồi cho là một sự thường không chút quan-tâm.

Vì mê tín: việc hôn phối của đàn ông đàn bà người ta cứ cho là duyên số xui nên, tu cách và sức khỏe, là những điều-kiện tối thiết đến cuộc đời chung, không mấy ai kén chọn cho kỹ gần-hoặc có người kén chọn thì lại chỉ kén chọn những cái phù phiếm như nhan sắc và tiền của mà thôi. Đã cầu thủ trong sự kết hợp, thì kết quả sau sự kết hợp đó là con cái họ cũng cầu thủ coi thường. Ai nấy cứ tin rằng con cái cũng như của cái, không thể tự làm ra được, phải là do giới cho. Sinh con đã nhờ ở giới, thì sự nuôi con cũng trông vào giới nổi, như người ta vẫn nói: « đẻ con số giới cho nó sống, thì đập đầu vào đá nó cũng không chết » Bởi

mọi người đã yên trí như thế, nên từ xưa việc nuôi con cũng như sinh con, chẳng hề có phương pháp gì do trí người nghĩ và sức người làm cho được hoàn thiện. Do đó mới có hạng nhũ-mẫu tức là hạng đàn bà chuyên nghề lấy sữa mình đi nuôi con thuê cho người.

Nữ bác-sĩ Triệu Dung ở Trang-boa có nói việc nuôi vú em là đầu tờ ra cái tính cầu thủ, tích lười biếng của những bà có cái gia tư trung sản trở lên. Hạng này dù chẳng bận làm ăn buôn bán, hay có công việc gì cần-thiết bỏ buộc, mà sinh con ra cũng không bao giờ chịu nuôi lấy. Họ bỏ phứt cái thiên chức làm mẹ không hề ngưng, ngừng e-ngại. Sinh được đứa con nào họ thuê ngay người đàn bà khác đến lấy nuôi cho. Được rảnh tay, rảnh mình rồi, họ chỉ còn việc lo

tâm hồn cho khỏe, ăn chơi cho sướng rồi lại... đẻ. Hạng đàn bà này đối với chồng thực là cái « mây đê » còn đối với con cái, mới hẳn cái nghĩa thiêng liêng của tiếng « mẹ » mà trong thời kỳ măng sữa chúng chưa biết gọi biết kêu.

Mấy lời của nữ bác sĩ nói đó, thực là chỉ lý, nhưng ta cũng nên suy nguyên cái kẻ đã « tặc đống » tức là kẻ đã làm đầu tên bày đặt ra có hạng nhũ-mẫu ấy. Kẻ đầu tên này không phải là một người mà là cả một chế-độ phong-kiến. Chế-độ ấy đã sản sinh ra những hạng công hầu quý phái, giàu có thừa thãi, bày đặt ra hết cách để làm cho thân thể, cho gia-đình họ được sung sướng bề bề. Việc nuôi nhũ-mẫu này tức là một vậy.

Hạng quý-phái này tuy dùng nhũ-mẫu để nuôi con cái, nhưng không phải là họ không chú ý đến sự giáo dục con cái đâu. Theo cổ lệ Trung-hoa, các nhà công hầu, mới đẻ con phải cần đến ba người đàn bà: nhũ-mẫu là người cho bú ở giữa, vú-mẫu là người dạy dỗ ở bên tả, bảo-mẫu là người trông nom, ở bên hữu.

Cách nuôi dạy con cái như thế, thực là chu-chí nhưng phi các nhà công hầu là nhà

đại phú quý thì không làm được. Các đời sau vì muốn tránh sự phiền phí ấy, ngay các nhà quý phái cũng tìm cách bớt người, nhà nào cũng sẵn có hàng đàn vợ lẽ, nàng hầu, chọn ngay lấy một người có sữa tốt làm nhũ-mẫu, chỉ cần mượn dùng một người bảo-mẫu thay cả việc vú-mẫu, hợp với nhũ-mẫu mà trông nom dạy bảo con cái. Đến các đời sau nữa, người ta lại bỏ cả bảo-mẫu đi; nhà nào cũng chỉ dùng nhũ-mẫu chân nuôi con cái khi còn bé. Đến lúc chúng lớn rồi nếu là con gái thì ỏ luôn làm bảo-mẫu để dạy bảo và rèn cặp các việc nữ-công.

Cổ lệ của người Tàu, việc dùng nhũ-mẫu để nuôi con họ cũng cho là một việc rất quan hệ. Trước khi dùng, họ phải xem xét tính người, nhà là các nhà quan quí lại càng kỹ lắm, họ thường chọn những đàn bà nào có nề-nếp, có học thức đời xưa mà cảnh nhà sa sút, già hrong rất hậu rồi đón về nhà. Trước khi giao con cho nuôi họ làm lễ cáo thần rất thịnh trọng gọi là lễ « Trạch-Như » 兒 甚 lấy nghĩa rằng giao con cho người này nuôi, là đã kén chọn quá có đức hạnh tốt, từ nay người này lấy sữa nuôi con mình, đức hạnh tốt cũng theo cái sữa tốt mà hàng ngày

nhuần hãm vào đứa con vậy. Cái nghĩa theo lẽ « Trạch-như » mà người Tàu đã nhận ra đó, quả như thế. Muốn chứng rõ, Hồ Đạt một nhà sinh lý học đã đem một sự thực ngay trong gia-đình ông ra làm căn-cứ. Ông lưu học ở Mỹ 10 năm có kết hôn với một người đàn bà Mỹ cũng cùng học chuyên khoa sinh lý học với ông và sinh đời một lần được 2 đứa con gái. Không may vừa được 2 tháng thì người vợ bị bệnh chết. Trước khi nhắm mắt, người vợ có nắm tay đàn ông nên hết sức chân nướat hai đứa con nên người vì đó sẽ là hai cái hình ảnh của nàng để lại. Chón vợ xong, vì công vụ bắt buộc phải về nước, ông mang luôn cả 2 đứa bé về, dùng 2 người nhũ-mẫu trông nuôi. Thấm thoắt đã được 10 năm, hai đứa con đã lớn khôn. Trái với ý mong muốn của ông, không đứa nào có một tính nết gì giống với người vợ yên quí thuở xưa, mà lạ thay mỗi đứa lại có một tính thích riêng khác nhau hẳn. Một đứa chỉ thích được đi săn bắn, còn một đứa chỉ thích làm các việc dập nặn cả ngày. Ông để ý xem xét kỹ ra thì mỗi đứa đều cầm thú cái đặc tính của nhũ-mẫu chúng nó rất (sâu, vì hai người nhũ-mẫu một người ở

Qui - châu, còn một nhà sũu hẳn, còn một người ở Kim-lãng, cả nhà lấy sự đáp ứng làm sinh nhai. Hoàn-cảnh riêng đã nuôi nên cái đặc tính của mỗi người, dù trong khi họ phải xa quê bỏ nhà đi để nuôi con ông, nhưng tâm trí họ lúc nào cũng vẫn nhớ quê cũ nghề xưa, trong chỗ vô hình, đặc tính của họ đã cùng với những giọt sữa mà nhuần thấm vào con ông vậy.

Đĩa-vị và nhiệm-vụ của hạng nhũ mẫu ở nước Tàu quan-hệ đến như thế, nên có lẽ đã liệt nhũ-mẫu vào trong « bát-mẫu », người nào đã phải nhớ nhũ-mẫu nuôi, khi lớn lên phải nhớ ơn và báo đáp. Chẳng những tính nghĩa phải thế, ngay pháp luật cũng định ra lễ-chết, đối với nhũ-mẫu khi chết phải ba tháng để tang.

Còn ở xã-hội ta đây, vú em chẳng có tư-cách gì khá gì nổi dẫu con cái thay ai hề.

Đã vậy, hễ khéo dỗ đứa trẻ khỏi khóc, hoặc gặp đứa trẻ không hay khóc, là vú em được người ta tin là « hợp tuổi con » tin dùng ngay, gặp ai nuôi này, không mấy người nhờ thầy thuốc khám bệnh khám sữa người vú trước khi cho nó nuôi con mình.

Chẳng có gì bảo-đảm cho

4 MÓN THUỐC BỔ CỦA NAM PHỤ, LÃO ẤU DO NHÀ THUỐC ĐỨC-Phong

Các cụ nên dùng: THUỐC BẠI BỒ ĐỨC-PHONG 2\$00

Các cụ tăng việc nhiều nên dùng: THUỐC BỔ THẬN ĐỨC-PHONG 2, 00

Các bà các cụ nên dùng: THUỐC ĐIỀU KINH BỒ HUỆT 1, 70

Các bà phải cho trẻ em uống thuốc: THUỐC BỔ TÝ TIÊU CAM 1, 50

BÁN BUÔN, ĐÀN LÊ BỒ THUỐC SỐNG THUỐC BẢO CHẾ VÀ CÁC THỨ SÀM 48, PHỐ PHÚC-KIẾN HÀNOI PHÁT HÀNH

và em là người lành mạnh và bệnh và có giáo-dục, có tinh-hạnh.

Phò-thác con mình cho hạng người ấy thật không gì nguy-hiểm bằng, không gì khó-dại hơn.

Đối với hạng ấy, cách cho ăn, phép vệ-sinh, sự kiêng-kỵ, ăn uống và trai gái, họ biết gì đâu và cũng không cần biết nữa.

Đó là chưa kể chính bà chủ cũng thường cho chúng ăn- uống so-sai thiếu chất bổ-dưỡng, và chưa kể đến việc chúng bế con bà chủ một cách hững-hờ, có khi bỏ mặc nó bỏ lè bỏ la nghịch-ngợm dưới đất, để tùm nãm tùm ba chụyên-trỏ vôi chệ em chúng bạn hay tí-tê tri-kỷ với các cậu nhảm-lỉnh.

Kể ra thì nhiều bà cũng thừa biết những sự tai-hại đó, nhưng vẫn phải nuôi vò em cho con.

Không kể những bà mất sữa, những bà bận việc, nhiều bà nuôi vò cho con để mình được tự-do dong-dã ngoài đường ban ngày, và tự-do ngả-nghe ban đêm, có bà chỉ sợ đẻ sữa nuôi con thì về sẽ xuống mất cả vẻ đẹp, có bà mượn vò cho con để tỏ cho chị em bạn và hàng phố khỏi cười (?) mình hà-tiện, khỏi khinh mình nghèo, hoặc để tỏ rằng nhà mình sang-trọng.

Nghe là việc mượn vò em nuôi con ngày nay đã thành cái «mốt» chung cho dân các thành-thị nước ta một cái «mốt» có hại không biết bao nhiêu mà kể.

Sao không cứ vạch vò mình cho con nó bú, thưa bà?

HẤT-ÁO

**NHỮNG THANH NIÊN
THỀ THAO KHÔNG THỀ
BỎ QUA NHỮNG SÁCH
THỀ THAO**

- 1. - Muốn thành lỵe sĩ 0,94
- 2. - Khẩu và đẹp 0,78
- 3. - Sinh lực mới 0,56
- 4. - Thờ thao phải đẹp 0,55
- 5. - Bức bìe bong 2 chỉ 0,55
- 6. - Huấn luyện thể thể 0,55
- 7. - Tập cửe và làm cao ngườ 0,78

Bây cuốn sách này đều có lỵe sĩ NGUYỄN-AN, một lỵe sĩ mà các bạn thể thao không ai lỵe sĩ tài nghệ.

HƯƠNG SON XUẤT-BẢN

Đã có bán ở khắp mọi nơi báo Quốc gia. Loại giá định : mỗi tuần lỵe ra một truyện đúng ngày thứ năm. Hiện đã có :

**CÔNG CHỮA BẠCH Y
TIÊU ANH HÙNG
MƯỜI HỒN ĐÁ
CHANG NGỐC HỌC KHON
HAI ĐỪA MỒ CỎI
VÔI VƠI TƯỚNG QUÂN...**

6515 toa truyện lỵe học công phu rất hay, vui, mới, lạ, có nhiều cuộc vui cho các học sinh dự
Editions BẢO-NGỌC
67 NEYRET HANOI - TEL: 786

HOA MAI - PHONG
biểu hiệu về đẹp qui phái
Hiệu may có tiếng nhất của bạn gái
N-THĂNG QUAT - HANOI

**Hỏi thuốc
Học thuốc**

AI muốn hỏi thuốc, học thuốc, mua các thư thuốc lĩnh nghiệm mua sách Đông Tây y học (1946) Nam nữ và sản phụ (1946) như cũ viết thư cho :
Monsieur St Camille LÊ-VĂN-TRU
Médecin civil et pharmacien
14, rue Ba-vi - Hontay

**Các ngòi hũy đòng :
PHẢN TRI ĐÔNG-DƯƠNG**

(Graphite Indochinoise)
Mô «Helene chi I» «Helene chi II» «Helene chi III» phở Lu Laokay. Đã được công nhận là lĩu không kém gì ngoại quốc, công việc cần thạn. Gũ nhanh chóng khắp Đông-dương.

SỞ GIAO DỊCH :
Éts. TRỊNH - ĐINH - NHI
153 A. Avenue Paul Doumer - Iap-hoig
Ađ. Tél. AN-NHI Hai-phong - Tél. 707
Cán đạ-i-lý khắp Đông-dương

Mặc giầu khó tỉnh đến đâu cũng phải vờ lòng khi đã dùng qua hàng hóa của tiem giầy

Anh-Lỵe
chuyên môn làm các thứ :
Giầy, dép, guộc tàn-thời v.v...
Tạo giá tốt, kiểu đẹp, hợp thời giá phải chăng. (Có catalogue kinh biếu). Bán buôn và bán lẻ khắp mọi nơi.
Thư từ ngân phiếu xin gửi cho :
Monsieur ĐINH-VĂN-LỖ
58 - Route de Huế - HANOI

Có tiếng rhat Nam kỵ
Món ăn có tiếng Pháp bà kỵ : nem, bánh hỏi Thủ đực bánh phồng tôm. Chỗ ăn sang trọng lịch sự, mát mẻ.
Bar QUẬN-CÔNG
góc đường Amiral Krantz và Lacotte Sa gon

THUỐC LÃO ĐÔNG-LĨNH
236 Đuờ của Nam Honoi
1051 avenue de Lạc Hồng !
Càng nhau quyết một lòng :
Hút Thuốc lạo Đông-Lĩnh
Thưc yền-lĩ chính tổng !

LẬU GIANG
Mắc bệnh tình đạ nặng đến đâu chỉ nên uống thuốc của ĐỨC-THỌ-DƯƠNG
131 route de Huế, Hanoi sẽ đựợc khỏi mau và tuyệt căn. Thuốc lỵu 1300 một ve. Giang 1300. Nhận chữa khoán. Xem mạch cho đơn, chữa đũ các bệnh người lớn, trẻ con. Bán đũ con đũn, hơnh thau.

BÁN SỮA ?

Sau rượu đến...sữa !
đó là một cách

LÂM GIÀU Ở MỸ
... nhưng cũng là một cách để cho mình bị giết và nhả cửa mình bị... nạn bom !!

Trong khắp các nước trên thế-giới, không đâu có nhiều đàn ông cườp bằng ở Mỹ. Các đàn «găng-tơ» không những là một hạng người giàu có mà lại có thể-lực ghê-gớm vñ đựợc nhiều quan chức trong chính-phủ hay trong đoàn cảnh-sát lỵ tay trong che chở cho họ.

Họ giết người, cướp của, bắn nhau, bắt cóc người giàu, ném bom vào các cửa hàng một cách táo-bạo lạ thường hầu như công-nhiên không sợ gì các ty Mật-thăm và Cảnh-sát nữa.

Mấy năm trước đây ở Mỹ có luật cấm đàn kị không ai đựợc uống rượu, nhưng đàn «găng-tơ» đũa nhau bán rượu lăm, sự tai hại lại càng lớn hơn là không cấm đàn uống rượu vì các ông kị cướp nghĩ ra trăm muôn nghìn kế để chở hàng tằm rượu vào Mỹ và bán ngậm khắp nước.

Sau đó nước Mỹ bỏ lệnh cấm uống rượu, các ông «găng-tơ» bắt lăm ăn nhưng ít lâu sau lại nghĩ ra cách buôn lậu sữa vñ sữa là một nguồn lợi rất lớn của Mỹ.

Đại-biểu đòi bên cũi cộ họ đã lăm một tờ trình rằng : «Cần phải phải ngay quân lĩnh đến đòng các nơi hiem-yết của tỉnh Chicago để giữ trật-tự, đũt giá sữa và đũt mọi người mua bán theo giá ấy thì mới mong giữ sự yên ổn cho nhân dân đựợc!» Có nhiên là Chính-phủ không chịu theo lời yêu cầu ấy.

Ở Chicago có công-ty P. M. A. đưng đầu hai vạn ống sữa bán ở đó. Hội P.M.A. mua sữa của các ông chủ trại này rồi đem bán cho bốn nhà đại-lý khác. Mỗi người chủ trại phải ký hợp-đồng bán cho công-ty mỗi ngày một số sữa nhất địn theo một giá nhất địn. Chẳng hạn là một hào một lít sữa, trong số tiền này một chủ trại chỉ mất có sáu xu vñ và đựợc bốn xu lĩi. Nhưng sau khi đũa bán sữa cho hội P.M.A. rồi mỗi chủ trại vẫn còn thừa lại sữa và có nhiên là họ bán đi cho người mua khác với giá bầy xu một lít. Nhưng nào họ có đựợc yên ổn mà bán chỗ sữa thừa đó cho người khác đũa. Một đàng cướp do công-ty P.M.A. cầm đầu đọa các ông chủ trại và cầm họ đựợc bán phá giá chỗ sữa của họ còn lại. Nhưng một công-ty vñ là họ ra đời, công-ty Meadowmoore mua lại chỗ sữa thừa lại của các ông chủ trại và đem bán ra với một giá tám xu. Công-ty P.M.A. tức thì tàn-công-liên, họ đũt nhà đũt cửa, đũa đực cả đàn bò sữa hàng ngàn con, bắn giết người lăm của công-ty Meadowmoore. Công-ty này nhờ ty Cảnh-sát can-thiệp nhưng không đựợc ty Cảnh-sát đũa-ăn tiền của hội P.M.A. rồi, Hội Meadowmoore liền nghĩ cách khác là thuê hai

tên tương cướp bắt cóc một nhân viên quan-trọng của công-ty P.M.A. và bắt chuộc 20 vạn bạc. Công-ty P.M.A. phải chịu giá tiền chuộc nhưng cả hai công-ty đều thù hằn và chỉ chờ dịp là bắn chết nhau luôn luôn.

Nhưng không phải hội buôn tư nào cũng thẳng thắn như hội Meadmoore cả vì đã có bao nhiêu cửa hàng của các công-ty khác mở ra bị bom phá vỡ tan tành, nhân viên làm việc bị bắn chết... dù rằng các công-ty tư ấy đã tuyên bố rằng họ bán sữa xa một lít sữa còn được lãi hơn là bán một hào và họ ở một xứ tự do thì có nhiều là do họ quyền bán sữa của họ theo giá nào do họ định thì bán!!!

Ông có yêu bom không?

Một thí dụ: ông Wagner là một người bán sữa độc-lập không chịu vào công-ty P.M.A. Đã nhiều lần ông bị công-ty P.M.A. đe dọa. Bỗng một hôm có một người bạn tên là Prusa đến buôn sữa. Có người muốn mua sữa tức là ông phải bán, không những thế Prusa lại là bạn thân của ông từ 25 năm nay.

Nhưng được ba hôm thì ông giám-đốc hãng P.M.A. đến báo cho ông Wagner hay rằng Prusa là người trước kia vẫn buôn sữa ở hãng P.M.A. nhưng sau vì một chuyện bất bình nên hãng P.M.A. đã nhất quyết không bán sữa cho Prusa đã mấy hôm nay. Vì thế hãng P.M.A. yêu cầu ông Wagner đừng bán sữa cho Prusa nữa. Nhưng ông Wagner cương-quyết giá trị rằng Prusa là bạn thân của ông là một vẻ lại Prusa mua sữa giá tiền ngay thì là cố-nhiên là không có lẽ gì ngăn cản Wagner bán sữa cho va.

Thấy Wagner nói vậy, ông giám-đốc hãng P.M.A. bảo ông rằng:

Làm cho các nồi giống và các giai-cấp đoàn kết với nhau, đó là một khẩu-hiệu của Đại-Pháp

— Vậy ông có yêu bom không? Và ông có muốn cửa hàng của bị phá vỡ không?

Wagner cười và vẫn cứ bán sữa cho Prusa. Một hôm sau của bằng ông bị một quả bom phá vỡ tan tành. Dân Mỹ vẫn bướng; ông Wagner chữa lại cửa hàng và vẫn bán sữa cho Prusa, hai lần nữa hai quả bom lại phá vỡ cửa hàng của Wagner và sau rốt Wagner đành chịu không bán sữa cho Prusa nữa vì không có ai bênh vực cho ông ta!!!

Một cách làm giàu rất chóng!

Tại sao họ lại bán giết, phá hoại nhau dữ tợn như thế? Chẳng vì lợi. Một cái lợi không nhỏ. Xem những cuộc điếm-tra thì người ta hiểu rõ rằng các đảng cướp mỗi năm trị hàng triệu bạc.

Một người bán lẻ trong đảng chúng cũng làm giàu rất chóng. Chẳng hạn như tên Kahlert khi ra đời chỉ có ba ngàn bạc vốn. Sau một năm bán lẻ như thế vốn bản đã tăng lên 60 lần nghĩa là thành 20 vạn bạc! Mà có gì đâu, bản buôn sữa mất năm xu 75 một lít và bán lẻ lại bằng giá từ 6 xu 75 đến 7 xu một lít.

Mỗi ngày bản bán lẻ được 13.000 lít và lời 520 đồng một ngày! Một người bán sữa lẻ còn lại như thế thì thử hỏi những người tại to mặt như trong hình ảnh P.M.A. mỗi năm được lãi bao nhiêu. Ít ra là hàng triệu bạc.

Tà đã hiểu vì sao nhiều của hiệu bị ném bom vỡ tan tành, hàng ngàn con bò sữa bị đầu độc, hàng trăm người bị bắn trộm chết.

TÙNG-HIỆP

HAI CHIẾC ĐỒNG - HỒ

của THANH-THẾ-VỸ

Có hai chiếc đồng-hồ chạy đúng in nhau. Sự đúng nhau như thế có thể giảng ra ba cách.

Cách thứ nhất là do cái ảnh hưởng tương-hỗ. Lấy hai quả lắc treo vào một tấm ván, những cái lắc đi lắc lại của hai quả đó truyền vào từng thớ gỗ khiến cho thớ gỗ cũng rung rang đung nhip như thế, và truyền những cái rung rang ấy từ quả nọ sang quả kia.

Nếu hai quả lắc ấy chạy không đều nhau, cái ngược cái xuôi, cái rộng cái hẹp thì cũng chỉ chôn lát là phải chạy đều nhau: đó là vì cái họ ảnh-hưởng lẫn cái kia mà gây ra sự đều-hòa đó.

Cách thứ hai hơi kỳ-quặc tồn công-phu một chút: một người thợ khéo tay chịu khó luôn luôn sửa lấy lại giờ; như thế hai chiếc đồng-hồ kia cũng có thể chạy đều nhau từng-tập được.

Cách thứ ba thì chỉ phải để ý trong khi làm hai chiếc đồng-hồ đó, cho thực tinh-xảo, thực đúng đắn, rồi khi xong là tự khắc chúng chạy đều nhau. Sự giải-quyết như thế gọi là định-đoạt sẵn trước.

Bây giờ đem linh-hồn và thân-thể của người ta thay vào hai chiếc đồng-hồ ấy. Sự hòa-hợp của thân và hồn cũng có ba lối như thế.

Trước hết, hồn và thân hòa-hợp với nhau bởi sự ảnh-hưởng do một nền triết-học tâm-thường xướng lên. Ta không thể công nhận cách giải-quyết ấy được, vì ta không thể tưởng-tượng, quan-niệm được những thế-vật boe-tin—each có thể truyền từ hồn sang xác được, giống như những lần rung-chuyển của xích đồng-hồ kia.

Ta cũng lại không thể công-nhận rằng có tay một người thợ khéo ngồi điếm-khiến cho hồn xác điều-hòa ăn nhip với nhau. Cái ông thợ ấy ta gọi là thợ Tạo, là Trời, không có lý nào lại phải luôn luôn mớ tay vào một việc thông-thường tự-nhiên như thế.

Vậy chỉ còn có cách thứ ba nữa là cái điều hòa tiên-định (harmonic pré-able) nghĩa là Trời đã khéo liệu trước, cho nên ngay từ lúc khởi-thủy đã tạo nên mọi vật—thể mọi cách tinh-vi tuyệt-xảo, tận thiện tận mỹ rồi, chỉ còn phải theo Jung quy-lắc riêng của mình mà cố nọ tự khắc là điều-hòa với cái kia.

Đại khái thuyết tiên-định điều-hòa của Leibniz là thế.

Theo như ông, không có một việc gì, không có một hành-động nào là không quy vào cái tiên-định điều-hòa ấy cả.

Vậy ta chớ tưởng rằng khi ta ngồi trên xe đạp mà ta đi được đến đây đến đó là vì chân ta đạp tay ta lái dẫu. Chỉ xe đạp chạy bon-bon đi như thế là vì trời đã đặt sẵn từ trước như thế, Trời đã điều-hòa các cử-động, cái này đem bù cho cái kia khác, khiến cho tới cái khi chướng xảy ra thì cũng xảy ra một lúc, nghĩa là giữa khi ta đạp vào cái bánh đạp là cái xe đạp cũng tự nhiên nó chạy đó mà thôi.

Tiên-định, tiên-định tất cả: khi ta ăn, không phải là ta và cơm vào mồm, mà chính là cơm lúc đó đã bị định sẵn là vào vào mồm ta. Khi ta nhìn thấy đám lá cây xanh tươi, không phải là nhìn những bộ-phần thì khác mà là vì chính lúc mà ta chợt ra nhìn ra cái cây, thì trong mắt ta có sẵn cái hình ảnh đám lá cây đó rồi.

Ta đứng xa xa, ta có nom rõ ràng thấy từng chiếc lá một dẫu. Chỉ vì có tiên-định điều-hòa mà mỗi một cái lá của cây đó đã có một hình ảnh đối-xứng trong óc ta giữa lúc, con mắt đặt vào toàn thể cái cây đó vậy. Vì thế tuy ta chưa nom thấy cái cây đó bao giờ (chưa có kinh nghiệm) ta cũng nhận biết được.

Và muôn nghìn sự việc của vạn-vật và-trụ đều theo cái « điều-hòa tiên-định » ấy cả.

Thật không còn có thể định-mệnh hơn cái định-mệnh của nhà triết học Pháp này nữa.

THANH-THẾ-VỸ

YÊU DÂN NHƯNG KHÔNG NÍNH DÂN

Đã sắp hết cả 3 cuốn sách trình thám: 1) CHIẾC YUP SẮT 9 MANG NGƯỜI của Ngoc-Giem giá 1900 2) SỰ HỒI MẮT CỦA HANG THANH CỐC của Trần Văn Quý giá 0770 3) BỘ QUÂN AO ĐÀN PÁ của Trần Văn Quý giá 6, 70. Đã ra gần 100 cuốn sách. Hồ catalogue, kèm timbre 060.

A CHÂU XUẤT BẢN 17 Emília, Nally Hanoi Tél: 61; hane 1204

Nhờ đời mua tại khắp các tiệm sách lớn hai cuốn sách mới rất giá trị

1) Tráng sĩ vô danh

của HẢI-BÀNG viết theo tài liệu của cụ Ngô Giáp

Công cuộc Cần Vương lâu lao say ra cuối đời nhà Trần do Bài Ba Kỳ cầm đầu. Một tài liệu quý giá cho biết thời kỳ một người Việt Nam muốn nhìn lại những dấu vết oanh liệt của Quốc-sử. Lại do Hải-Bàng tác giả hơn 10 phụ hiệu thuyết danh tiếng viết. Cái giá trị thực vô cùng... Sách in rất công phu. 100 trang. Đệ bộ 1950 (bộ sách có hạn).

2) Một thời oanh liệt

truyện kỳ về gia đình của TRẦN-VĂN-KHẢI đời Lý-Đại-Đông 100 trang. 4300

CAI

Phải, phải, bây giờ cứ cách một ngày, Liên-Hương lại phải hút một lần. Có lẽ chính nàng, lúc đó, nàng chưa biết; nhưng tôi thì tôi thấy rõ ràng từng bước cái tai nạn nó đi. Nhiều lần tôi đã muốn nói cho nàng biết hết, nhưng không hiểu tại sao cứ hồ muốn nói lại thôi.

Người ta thường bảo rằng những người ăn thuốc bao giờ cũng có ý tưởng muốn giết những người khác cũng sướng với mình. Không hiểu tôi có ở trong cái loại chung của những người nghiện đó không? Hay tôi cũng muốn «giữ» nàng như nàng đã giữ tôi? Hay tôi đã nghĩ đại rằng đàn bà con gái hút thuốc phiện thì lịch sự, cứ nên để cho nàng hút? Dù sao, những cảnh nào diễn ra ở trước mắt tôi đã nghiệm hút đã như đàn bà ở trước mắt tôi. Sắc đẹp tàn..mộng đẹp tàn... những bước đi sột sạt, thể rời thì là cái chết không chồng con an ủi trên một cái giường nhà thương làm thuốc... chong ngọn đèn dầu lạc mà nằm nhóm mặt lại nghĩ hàng đêm, tôi thấy tan nát cả cõi lòng. Tôi thường nằm rồi suy gien cảnh ngộ của mình, tôi lại thương tôi, gia đình không nhận nữa, bạn bè cũng rời xa. Bây giờ còn khỏe còn kiếm ra được tiền còn sống được, nhưng một mai sức yếu hay ốm đau không dậy được thì biết làm sao? Đi nghỉ tay xin tiền? Tất hẳn là không ai cho. Mà lấy vợ? Mình đâu còn có can đảm mà đem làm hại một người khác nữa. Biết bao nhiêu bạn, tôi đã nghĩ đến chuyện lấy Liên-Hương để họa may hai đứa cùng khổ sẽ biết nhau mà thương số anh chàng, nhưng hồ nghĩ đến truyền hai vợ chồng cùng hút... Tôi rợn tóc gáy và nhớ đến chữ «miếng ăn núi lửa...» Chính người nghiện hút đã không chịu đựng được mình rồi thì còn chịu được ai...

Tôi còn nhớ hồi đó là mùa đông — một mùa đông lạnh lẽo và tiêu điều lắm. Hàng đêm, những cơn chim lượn cò đến đậu ở trên cây hoàng lan ở trước cửa nhà tôi mà kêu eng éc như gọi những đêm chái chóc. Tôi thấy cái kiếp sống của mình mà quái như kiếp sống của những nhân vật Liêu trai, Bao nhiêu lợi lộc, bao nhiêu lợi lộc minh đã làm từ trước đến

hay là hồi-kỷ của một người đã nghiện và đã cai thuốc phiện

— của VŨ BĂNG —

(xem từ số 138)

tên trọng phạm... Không còn một tình thương yêu nữa. Những lúc này tôi lại càng thương số cô tôi, nhưng làm gì được nữa? Ngọn cỏ ở trên cỏ đã xanh rồi. Lời dặn dỗ của cô ở trên giường bệnh hôm nào vẫn còn vang vọng ở tai tôi, và nằm ngấm lại, tôi vẫn không thể được một tí nào trong muôn một.

«Hay hóm gì cá thuốc phiện! Cháu phải cai đi cháu à.. có cũng được ngắm cười nơi chín suối».

Chao ôi. Ngủ-Viên thuốc trước, trời nổi đến Lịch-dương-sơn, mà nghĩ đến nỗi thù cha chưa báo có phần nào giống tôi, nằm bàn đũa mà nghĩ đến lời trời trăng của cô không theo được hay chăng?

Rồi Ngủ-Viên gặp Đông-cao-công mới về nhà ở, và hứa sẽ bày mưu cho đi qua được cửa quan. Bảy ngày liền Đông-cao-công chỉ làm tiệc thiết đãi không nói gì khác cả. Ngủ-Viên sốt ruột nói: «Trong lòng tôi đang nghĩ về báo thù, coi một khác như một năm, nếu nấn nậm nễ ở đây thì khác nào như kẻ chết rồi. Ngồi đây là người cao nghĩa cũng nên thương tình đời chút» Đông-cao-công nói: «Lão đã nghĩ kỹ lắm, nhưng còn đợi người nữa đến đây» Ngủ-Viên hồ nghĩ không quyết. Muốn từ giã Đông cao-công đi thì sợ không qua được cửa quan, thêm mãi tay vợ; muốn ở cố để đi lại sợ trẻ mất thời giờ, mà cũng chưa biết là đợi ai cả. Nghĩ quanh nghĩ quẩn, trán trọc suốt đêm, không thể ngủ được, trong lòng đau đớn, khác nào đau đâm. Đang nằm vâng đây, Viên chạy xung quanh nhà, chẳng ngờ giờ đã sáng rồi. Đông-cao-công, đẩy cửa bước vào, trông thấy Ngủ-Viên, kinh sợ mà hỏi rằng: «Râu tóc nhà người có sao mà khác hẳn đi làm vậy? Hay là vì nghĩ qua mà hóa ra như thế?» Ngủ-Viên không tin, cầm lấy gương soi thì ra râu tóc đã trắng xóa cả Ngủ-Viên mới sém cái gương xuống đất rồi như nỡ mà khóc rằng: «Hai

mái tóc đã bạc cả mà chẳng nên được một việc gì trôi ơi là trôi...»

...Tôi hi đã đành là không gặp được Đông-cao-công để tìm kế cho qua được ải, — trái lại, Liên-Hương lại còn cố cầm giữ tôi trong ải (ải thuốc, hiện) nữa — nhưng nằm ngắm nghĩ thì tâm sự của tôi; hay chưa! cũng đôi phần giống có nhân. Tôi thấy cần phải kêu lên ba tiếng rồi vứt cái giốc xuống giường mà khóc nức nở lên như kiểu Ngủ-Viên: «Lời dặn dỗ của cô lúc tôi biết hay còn nhớ cả mà thuốc phiện thì cứ hút tí thì trôi ời là trôi...»

IX

Từ đó những buổi chiều ẩm đạm hay những buổi sáng mù sương, gặp hai tay để xuống đầu mà nằm ngắm nghĩ về đời mình tôi thấy tôi nhúc đến s/nh ra ngỡ ngàng Mặt đất. Lúc nào tôi cũng cố tìm trong cơ những lý lẽ vững bền nhất để tự mình bảo chữa cho mình. Phải phải, lúc lâm chung có tôi có dạy tôi nên tìm cách mà cai thuốc. Thì đó, tôi đã vâng lời cô chỉ

bảo mà tìm cách để cai rồi nhưng mưu sự tự nhiên, thành sự tại thiên, có ở dư ơ i cứu tuyên có thương cháu xin rộng lòng sơ xét. Ngoài ra, ở cái cõi đời, nhiều sự cảm dỗ lắm, người ta không phải là Phật là Thánh cả, để

gi mà giữ cho lòng «đục» không bị yếu mềm, sa ngã? Nói cho càng ra, chính chuyện này cứ một mình tôi rất có nhiều hy vọng được thành công. Chỉ tức tự ở đầu lại có một người con gái xen vào làm cho công việc đương nửa chừng hỏng hết... Có cái tư tưởng đó, tức là cái tình tự phụ hay còn. Nhưng tôi thấy cần phải ghi vào một sự thay lớn về tinh thần của tôi lúc đó. Tinh tự phụ của tôi vẫn còn, nhưng không còn mãnh liệt như xưa nữa mà chỉ bùng lên một đôi lúc mà thôi. Thường thì tôi đã bắt đầu tin rằng người ta không là cái gì cả, chỉ là một thứ đồ chơi của Hóa công. Sống, chết, bệnh tật, tai nạn, thành công hay thất bại, tự người ta không thể làm chủ được người ta nhưng do hóa công chi phối. Tất cả, đều quay trong một cái vòng tròn mà «có mệnh» là trung tâm điểm. Có tài trí mà không có số, có bon chen để làm giàu mà không có vận, không làm gì. Tự đó, xuy ra, tôi coi rằng người ta sợ đi

mà nghiên không phải do sự tình có đâu, nhưng chính do cái số; số nghiên cũng như số bất đắc kỳ tử, số chết đuối, số sát vợ, số chết đường chết chợ, số không con vậy. Tôi bèn học lấy lý vi; Một trăm người xem số tôi đều cho rằng tôi sẽ nghiên hút suốt đời; nhưng tôi, tôi quyết rằng hóa tình, tình, tình chiều vào mệnh nhưng mệnh lại có tuần mà tuần thì lại tốt, tôi có nghiên già lắm thì cũng đến năm ba mươi tuổi. Yên trí như thế, tôi tìm hết các cách để xem tài sao tôi lại nghiên. Và tôi kể luận rằng: Chỉ tại đàn bà mà ra. Phải, phải, chính Liên Hương đã làm hại tôi!

Thực vậy, người ta ở đời, mệnh hay can số tốt cả mà bị một cung thời hay cung thiên mà dở cũng đủ chết lên chết xuống. Tôi xuy nghĩ l-n man, và kết cục, tôi tin rằng có thể cứu người. Đàn bà có số mệnh rất khổ số không thể đem hạnh phúc đến cho những người chung quanh bao giờ; trái lại, ai mà đụng đến lại gặp tai họa là khác nữa.

Cái thí dụ sắc đáng nhất là nàng Hà Cơ nước T r a n. Thật là một vật bất tượng trong trời đất. Vì vương phải nàng, công tử Man và H a n g u r - t h u c chết non. Nàng lấy vua Trần, vua bị giết, nàng lấy H a t r u n g - T h u r. H a t r u n g -



Thư bị giết. Sau nàng nhân tình với Khổng-Ninh và Nghi-hang-phủ, hai người này phải bỏ nước trốn đi Nước Trần tan nát vì nàng. Số trang vương thôn tình được Trần rời, mà nàng quá, định lấy, các quan phải can gián mới thôi. Sau Số-trang-wương định gả cho công-tử Trác, công-tử Trác không đồng. Nàng lấy Trương-lô và Trương-lô chết trận. Nàng lấy lấy Khuất-Vu, Khuất-Vu phải bỏ nước tìm sang đất Tần.

Ồi, trên cõi tuần hoàn, bao giờ mà hết H a c o đư c đư c? Đ a b a o n h i u l a m, t o i c a n g n a m n g h i h a i c a n g t h y L i e n - H u a n g l a m o t H a - C o đ e n l a m h a i đ o i t h i. M o t m i n h t o i, t o i r a t c o t h i b o đư c t h u o c p h i e n. S o đ i t o i h a i l a v i n a n g. B i e t đ a u t o i c h a n g v i n a n g m a c h e t k h o c h e t s o, đ o n g h a u t o i c o n m o t t h o a t đư c a i B a t c a, đ e u q u a y t r o n g m o t c a i v o n g t r o n m a « c o m e n h » l a t r u n g t a m đ i e m. C o t a i t r i m a k h o n g c o s o, c o b o n c h e n đ e l a m g i a u m a k h o n g c o v a n, k h o n g l a m g i. T u y đ o, x u y r a, t o i c o i r a n g n g u o i t a s o đ i

Cũng bởi lẽ tôi yên trí rằng số tôi chi nghiệm trong một đời hạn mười năm nên tôi vẫn còn hy vọng một ngày kia tôi cai hẳn được, miễn là phải xa Liên-Hương. Xa được Liên-Hương thì mọi sự mới có thể làm lại được, có xa được Liên-Hương thì họa mới có thể mở mảy mớ mắt được ra!

Trong khi đó thì Liên-Hương hút cách nhợt và vẫn lợi dụng mẹ nàng đi đánh bạc, lén gác với tôi cho đến độ bốn giờ sáng, mẹ nàng đi về gõ cách cách mới xuống nhà mở cửa. Tôi bắt đầu chán cái cuộc đời vùng trộm như thế, và đã một đời lẩn, tôi thấy Liên-Hương xấu một cách gớm ghê. Tiếng hò của nàng bình như đã vỡ, con mắt hồ câu của nàng đã mất trong... Trong cái dáng điệu, có một cái gì bay mất rồi; người ta có thể đoán trước được những cái sẽ xảy ra ở ngày mai trong người đàn bà đó, cũng như nhớ một buổi thu già người ta có thể đoán biết mùa rét sắp đến buồn nhiều hay buồn ít. Tôi thấy không cơ can đảm để chứng kiến sự đó về ở người đàn bà đó; tôi đã dự bị những câu nói để an ủi nàng; tôi sẵn dụng những chương trình bố cần nhà để mà đi chỗ khác. Bởi tôi thấy rằng phạm trãi gái yêu nhau mà muốn quên nhau, cách thân diệu nhất là xa nhau đi, ít gặp gỡ dần đi. Thời gian và sự cách trở chính là những người khảm-hộ chữa những vết thương lòng tai nhất. Thế một cái nhà khác ở; lấy cơ bản hút rồi thưa việc đi lại với nhau; hoặc nàng có đến thì tìm cách mà từ chối; đó, công việc không khó gì cả, chỉ một giờ là có thể làm xong. Tại sao tôi lại không thực hành? Có thể, thì mới nghĩ đến truyện cái được, chứ không lần chần như thế này mãi thì chẳng mấy lúc mà chết khô vì đau vì khát! Tôi thấy một cái cần cấp bách phải thực-hành điều dự định, nhưng ác thay, không hiểu làm sao cứ sắp sửa ra tay làm việc thì một cái gì lại sự to hoàn lại, không tôi không dám thực hành đâu, bởi vì... Bên ngọn đèn dầu lạc có hoa đẹp như một cái khay tế bằng nhôm đó, Liên-Hương nằm hút vẫn có một cái đẹp sao sáng. Tuy rằng đã hút thực thụ rồi, nàng vẫn khéo biết giữ gìn nhan sắc lắm. Không như những người đàn bà khác hồ bập phải điệu thước thì bỏ hết bề và không cần gì cả. Không, Liên-Hương xấu là xấu lúc nào kia, chứ ở dưới ánh đèn thì nàng vẫn đẹp, mà đẹp hơn xưa là khác. Cái đẹp khiến người ta phải kêu lên, khiến cho người làm chủ cái đẹp ấy phải chấp tay mà lạy «Lạy giới, giới thượng chứng sinh mà cho người người đàn bà như thế này xuống cõi đời, thực là làm việc được nổi sâu khổ của bọn đàn ông nhiều lắm».

(Ký sau đăng tiếp)

VỠ BẢNG

ĐÃ CÓ BẢN:

NHÂN LOẠI tiên hóa sử

của BÁCH-KHOA

Đầy trên 200 trang — Giá \$380

DANG IN:

Gốc tích loài người

của giáo-sư N. uyễn-đức-QUYNH

Đó là 2 cuốn nghiên cứu mở đầu cho một bộ sách đồ sộ mà ai cũng phải đọc để hiểu mình là gì.

HÀN-THUYỀN, PHÁT-HÀNH

tổng đại lý Saigon, Chợ-lớn. Hiệ

sách Xưa Nay, 62 Bonnard Quận

Sách của thư-xá ALEXANDRE DE RHODES

ĐÃ XUẤT-BẢN:

Tho-nghôn-ngôn La Fontaine

bản dịch của ông Nguyễn-văn-Vinh có chú Pháp văn dài chừng 150 trang đều có tranh ảnh của Marsh-Quynh. Bìa 3 màu, khổ 7x3. Bán thường \$500. Bán giấy Đại La \$500.

Kim-vân-Kiên (tome 1)

bản dịch và chú thích của ông Nguyễn-văn-Vinh. 150 trang khổ 17 x 3. Bán thường 2p 6. Bán giấy Vergé bouffant 7p 60

Lược-Khảo Việt-Ngữ

của ông Lê-văn-Ngư người 100 trang khổ 12x17. Bán thường 0p50. Bán giấy g 0 4p00

SÁP XUẤT BẢN VÀO

ĐẦU THÁNG AVRIL

Le paysan Tonkinois à travers le parler populaire

bản Pháp-văn của ông Phạm -Quỳnh 100 trang, có tranh-ảnh của Mạnh-Quynh. Bìa 3 màu, khổ 17x8. Bán thường 0p50. Bán giấy Đại-La \$500

Tổng phát hành MÀI-LINH 21 rue des Pipes Hanoi

TRIẾT LÝ CỦA MỘT NGƯỜI
CỐ HỌC ĐỀ LÀM ÔNG THÁNH

Vương-Dương-Minh

« Tri lương-tri » là gì ?

— XXXVIII —

IV — 30 chữ đáng giá
nghìn vàng

QUAN-CHI

Nhưng muốn « tri lương tri » không phải chỉ ngồi tư lự hảo huyền, hay là bàn suông nói phiếm với nhau mà thu được kết-quả thực-hiệu gì đâu; tất phải bầu vi vào một cái gì mới được.

Có người tưởng chỉ có việc tôn góp kiến văn tri-thức cho nhiều, lâu dần đến được sự biết. Lại có người bắt chước tinh-toa như các sư-cụ ở chùa, cứ ngồi nhắm mắt nhập-định, tinh tâm suy nghĩ, tự nhiên cái biết nảy bật ra.

Cả hai đều sai lầm tòn-chỉ.

Với hàng trên, họ Vương giảng giải cho biết rằng: Lương-tri của con người ta chẳng phải nhân vi kiến văn mà có, kiến văn gì cũng là cái dụng của lương-tri. Cho nên lương-tri không tích trữ ở chỗ kiến văn mà cũng không lia cách kiến văn. Không-từ nói: « Ta có biết gì không? Không biết vậy. 吾有知乎哉? 無知也 ». Ngoài cái lương-tri ra, không có cái biết gì khác nữa. Cho nên tri lương-tri là đầu mối quan-hệ thứ nhất của thánh-học. Nay bỏ cái gốc ấy mà chỉ chuyên-câu lấy cái ngọn kiến văn, chẳng hóa ra lọt xuống vực thứ nhất. »

Những người học bằng lối tinh-toa cũng vô ích. Dương-minh kể chuyện lúc trước còn ở Từ-châu, có bảo môn-sinh dùng cách tinh-toa để nghiên-ngâm sự học, nhưng chỉ là cách tạm-thời đẩy thôi. Nhiều người theo cách ấy, cũng có thành-hiệu đôi chút, nhưng rồi lâu ngày hóa ra thối quen va thích tinh-mịch, chán nản hoạt-động, trở nên cái bệnh căn-cổ khó khan. Lại có người chỉ hăm bản chuyện nhiệm mầu huyền-bí.

— « Bởi thế gần đây ta chỉ lấy thuyết tri lương-tri khuyên bảo học-giả. Lương-tri được sáng suốt, tha-hộ các người đến chỗ tinh-mịch mà thể-ngó, hay là ngay trong việc làm mà rèn tập dồi mài cũng được cả. Vì cái bản-thể lương-tri vốn là vô động vô tình, học-giả nên nhận kỹ điều ấy. »

Vậy muốn tri lương-tri, ta cốt phải có đức-công, nhằm vào thro-sự mới được.

— Ấy là sự cách-vật.

Đoạn cuối thiên Đại-học văn 大學問 (1), họ Vương giải nghĩa tri lương-tri ở sự cách-vật như sau này:

— « Muốn tri lương-tri, há phải là nói chuyện vang bóng mặt mờ, không - ngôn vô thực, mà bảo rằng tri lương-tri được đâu. Tất phải làm ra việc thực mới được. Cho nên tri tri phải ở cách-vật.

« Vật nghĩa là việc. Phạm là ý mình phát ra, tất là có việc. Cái việc mà ý mình đề tới đó gọi là vật.

« Cách nghĩa là chính. Chính cái bất-chính cho trở về chính vậy.

« Chính cái bất chính tức là bỏ điều ác.

« Cho trở về chính tức là làm việc thiện.

« Một điều gì lương-tri biết là thiện, tuy rằng ta thật lòng ham chuộng, nhưng nếu không thực-hành ngay cái vật mà y ta đã đề vào đó thì vật ấy vẫn chưa được cách, mà lòng ham chuộng vẫn chưa phải là chân-thành.

(1) Một học-giả nào bắt đầu đến xin học-giáo, Dương-minh đều lấy chương đầu của sách « Đại-học » và sách « Trung-dụng » để chỉ bảo toàn-công của thành học. Về sau môn-nhân ghi chép những lời giảng dạy ấy, thành thiên « Đại-học vấn ». Những tư-tưởng đạo-lý cốt yếu của Khổng-nho, Dương-minh bày ra chương đầu trong thiên này, chúng tôi rất lấy làm tiếc giới-hạn giấy mực không cho dịch ra đây được.

« Một điều gì lương-tri biết là ác, tuy rằng ta thật lòng ghét bỏ, nhưng nếu không thực hành ngay cái vật mà ý ta đã đề vào đó thì vật ấy vẫn chưa được cách, mà lòng ghét bỏ vẫn chưa phải là chân-thành.

« Tất nhiên ta phải theo sự hiểu thiện ở ác do lương-tri đã biết, mà làm việc hiểu thiện ở ác thật là đến nơi đến chốn. Có thể thì mới thật không có vật nào không cách, mà cái biết của lương-tri mới thật trọn vẹn, không bị che lấp thiếu sót gì cả, ấy là nó đến chỗ cùng-cực vậy ».

Theo như nghĩa ấy, thì cái đạo tri lương-tri của Dương-minh, cốt từ ở chỗ biết thực-hành những điều yêu lành, ghét dữ, bỏ dở, chượng hay. Mà công-phu quan hệ là ở lòng thành thực, cũng như ta nói theo giọng đời nay, là can đảm, quả quyết hay sốt sắng cũng thế.

Vì dụ một người có cái lương-tri hiểu biết rằng làm việc này việc kia là có ích cho nhân-quần, xã-hội đấy, nhưng chỉ bản suông nói phiếm, có thể thực hành mà không đem ra thực-hành, không thiết tha sốt sắng làm những việc mà ý mình đã đề tới, thế là chưa tri lương-tri. Cái lương-tri ấy còn bị che lấp bởi những cái tư-tâm vọng-niệm, đại-khải như tính toán việc làm đó chẳng có lợi riêng gì cho mình hoặc ham sống sợ chết chẳng hạn; ấy là cái lương-tri chưa mở mang sáng suốt đến chỗ cùng-cực vậy.

Bởi thế, người nào cũng cần phải tri lương-tri.

Cố-nhiên không phải việc dễ, nhưng với người hữu-tri thì không có gì mà không thông không đạt được.

Cái thiên-lý ở nhân tâm đã rõ ràng ra đó; ai nấy đều sẵn có cái gốc lương-tri, mọi sự hiểu ở thị phật sự theo nó báo mà làm cho thành thực đến nơi, dừng cái nó, cũng dừng hồng lửa đối nó mới được.

Một người hỏi cách tri lương-tri thế nào, Dương-minh nói:

— Cái nhất-điểm lương-tri ở trong tâm nhà người kia, nó làm việc-thức khuôn phép cho nhà người đấy. Mỗi khi ta phát ra ý-nghĩ gì, phải thì nó biết là phải, trái

thì nó biết là trái, muốn lừa dối nó mây-may cũng không được. Vậy thì nhà người chớ toan lừa dối nó, cứ việc thực thà sốt sắng theo nó thì cái thiện ở lại, cái ác mất đi. Như thế thì lương-tri ổn thỏa vui sướng biết chừng nào. Cái bí - quyết của sự cách-vật, cái thực-công của sự tri-tri, chính ở chỗ đó!

Một khi lương-tri đã luyện được đầy đủ đến nơi, ta suy rộng nó ra làm việc gì và đối với sự vật gì cũng thấy hợp với đạo trời lẽ phải được cả. Vì lương-tri chẳng phải là cái thiên-lý tự nhiên sáng suốt phát hiện ra đấy ư? Bản thể nó chỉ là một tấm chân-thành trác-dát. Cho nên người ta cứ làm sao cho tấm chân-thành trác-dát ấy của lương-tri được trọn vẹn đến nơi, rồi lấy đó để thờ cha mẹ tức là hiếu, để đối với đồng loại tức là nhân, để giúp việc nhân-quần xã-hội tức là thương nhoi thương nước. Suy ra trăm nghìn việc khác cũng thế.

Thật ông không tự-phu chú nào, khi nói với môn-nhân câu này: « Ta dạy người tri lương-tri phải dụng công ở sự cách-vật, ấy là cái học có căn bản, càng ngày càng tiến, càng lâu càng tinh. Không như mấy ông nhà nho kia, bảo người ta đến tận sự sự vật vật mà tìm tòi xem xét, cái học ấy chẳng có căn bản gì cả, Khắc nào một người lúc trai tráng, tuy là tạm thời chừa chuốt bề ngoài, trông ra có vẻ, nhưng đến tuổi già, bề nào tinh thần cũng phải suy yếu, sa ngã. Một cây không có gốc rễ, ta đốn lên đem trồng bên chỗ có nước, tuy nó tạm thời xanh tốt, nhưng không mấy chốc tất phải khô héo. »

Tóm lại, tất cả cái học lương-tri của Dương-minh bày tỏ và kết-tinh ở 30 chữ sau này, học-già có thể xem như câu kinh bài kệ, nên tụng niệm hằng ngày để nhớ mà thực-dụng và ngâm nghĩ mãi cũng không hết chỗ lý thú, tinh-vi: « Không thiện không ác là thể của tâm; có thiện có ác là động của ý; biết thiện biết ác là lương-tri; làm thiện bỏ ác là cách vật. 無善無惡是心之體有善有惡是意之動知善知惡是良知爲善去惡是格物 »

(Còn nữa)
QUÁN-CHI

LÊ-VAN KHÔI

LỊCH-SỬ TIỂU-THUYẾT CỦA HỒNG PHONG
(Tiếp theo)

Bấy giờ người ta mới xúm lại cùng thầy doi Kiều tay bắt mắt mừng, chuyện vẫn hết sức vốn-vả, niềm-nở.

— Giờ chúng ta nên làm tờ huyết-thệ, lấy thân mình làm chứng, các ông nghĩ thế nào? Thầy doi Kiều ngó ý.

— Phải làm! Tất cả án thành.

Lập tức, mỗi người cầm dao tự chính đầu ngón tay cho mấy giọt máu nhỏ chung vào một cái chén, nghĩa là máu của 28 người hóa chung trộn lại với nhau để tả huyết-thư. Khôi lấy bút chấm máu ấy viết thành huyết-thư, cả bấy nhiêu người cũng chấm máu ký tên mình vào: đứng đầu là Lê-van Khôi, sau cùng là Nguyễn-Kiền.

Huyết-thư viết chữ Hán, chép lời dịch ra sau này:

« Năm Quý-ty, tháng 5, đêm hôm 17, rạng ngày 18, hai mươi tám người chúng tôi tròn « máu viết » lời thệ ước và ký tên dưới đây, « thể-nguyên cũng nhau một lòng góp sức, « cứ-đó đả-sa, gian-nan cũng chịu, sống chết « không màng, nếu ai phụ lời, thân-minh « giết chết. »

Ta đề ý thấy họ viết năm Quý-ty, chứ không đề niên-hiệu M nh-mạng thứ 14, đủ tỏ ra chỗ dụng-tâm kháng-cự triều-đình vậy.

Họ lại đặt hương-án giữa sân, làm lễ tế cáo trời đất và tuyên-đọc lời thệ bằng máu, rồi trở vào trong nhà, ngồi bàn định những việc sẽ làm đêm mai. Cuộc tấn-công nhất-định khởi từ nhà Khôi và ám-hiệu là hai chữ Tả-quân.

Trước khi giết tợn, Khôi định định căn dặn thầy doi Nguyễn-Kiền:

— Tôi ủy-thác tin cậy ông-huynh tất cả việc xử-tri đạo binh Thuận-Quảng, nên! Cuộc thành bại của chúng ta quan-bê ở việc ấy nhiều lắm đó.

— Vâng, xin minh-chủ yên tâm; tôi đã nói

nếu việc không thành thì chịu quân-lệnh! Thầy doi trả lời.

Giữa đêm hôm 28 tháng 5 tự-hợp ở nhà Khôi thể-nguyên khởi-phối, như chúng ta được thấy tình-hình trên đây, Bồ-chánh Bạch-xuân Nguyễn-quan định Tổ-giáo trao tay cho Nguyễn-văn Quê 75 lượng bạc trong số 200 lượng mà Bạch đã được hối-lội của một thầy cai-tổng cựu, nhà giàu ở Gia-định, đem tới lễ quan lúc chập tối, cho khỏi bị vu-nạn giá-hóa vào vụ án Lê-van Duyệt.

Bạch vốn tham-lam, đực khoét được mền nào cũng giấu bóit đi, tiếng là phân-phái « của hai » với tổng-đốc Nguyễn-văn Quê, nhưng kỳ thực bao giờ Bạch cũng giữ phần sự-lử về mình. Còn với An-sát Nguyễn-chương Đạt thì năm ba món mới cho đây máu ăn phần có một.

Cả mấy tháng trời, thủ-đoan tham-những của Bạch vơ-vét được hàng vạn. Bạc rền, đồ vàng xếp đầy mấy tráp, để dưới sập cụ đờng theo kiểu riêng, có cả, ở trong tư-thất, và chính là chiếc sập Bạch nằm ngồi trán-thủ đêm ngày với bộ bàn đèn pha-phiến, Người vợ cả về ở nhà-quê, vì khinh-bi chống-tán-ác với dân, nhiều lần khuyên can chẳng được, giận-đổi không thêm ở chạp; lại định chỉ có hai có ai-thiếp, sắc-sảo ranh ma nhất là Thị-Hệ, thường bày mưu mẹo chuyện để bòn tủy lén vào miệng ác của Bạch, cho nên người ta oán than Bạch lại nguyên rủa cả nàng nữa.

Đêm hôm ấy, Bạch ở bên đình quạp thượng trở về dinh nhà, còn sai lính dẫn một vài tên tù báo-hớ kỹ giam dưới trại lén dọa nạt để dành ít cậu, rồi mới đi ngủ.

Một lúc sau, đang giữa giấc ngủ, bỗng đưng Bạch kêu rú lên, hồi liên-hành « Mấy tráp bạc đây? Mấy tráp bạc đây? » Rồi ngồi vâng dậy, hai mắt cứ vu trợn trợn, đập hết tia sáng vào chỗ để vàng bạc đầu gối đèn chưa hề suy chuyện.

Té ra một giấc mộng.

Thị Huệ bơ-hải chạy đến, hỏi :

— Quan khó ở, hay làm sao thế?

Bạch ngồi lặng một lát cho hồn hồn mới nói :

— Ôi ! ta nằm mộng ghê quá.

— Mộng thấy thế nào ?

— Ta thấy cả đình thự tự nhiên bay bổng lên không, còn ta thì bị một vầng mây đỏ quấn chặt lấy thân thể, muốn gỡ ra nhưng không sao gỡ được ; ta sợ mất mấy tráp vàng bạc, cho nên hết hoảng kêu rú lên thế. May quá, chỉ là mộng-mị !

— Ôi chà ! có thể thôi ư ? Vay mà tưởng đang đem phải gió động kinh gì kia, làm cho người ta hết hồn, dở dang mất giấc ngủ đang ngon.

Nàng nói với nét mặt cau-có rồi bỏ về chỗ nằm như cũ, để mặc Bạch thao thao và suy nghĩ vơ vẩn, từ đây tới sáng, không biết thế là điếm lành hay dữ.

Trưa lại, giờ buổi hầu trở vào [tr- thất, Bạch sai một tên lính phi ngựa vào Chợ-lớn mời thầy khách Thiên-lý-Minh ra đoán mộng.

Lão thầy khách này tướng-pháp giỏi có tiếng, lại khéo thủ-phụng các nhà đương- đạo, nhất là hồi này càng phải kiêng sợ, vì họ muốn vu-bãm bắt bớ ai mà chẳng được. Sau khi nghe Bạch kể lại giấc mộng, Thiên-lý-minh đứng lên vóng tay và nói :

— Công hi quan-lớn, thật là mộng tốt lạ lùng.

— Thấy báo thế nào mà tốt ? Bạch hỏi.

— Bẩm quan-lớn, đình-thự bay bổng lên cao mà ngài lại được vầng mây bao bọc lấy mình, ấy là điếm lành báo trước quan-lớn sắp được vinh-thăng một cách đặc biệt. Bộ chuyện dị-đoan ra một bên, cứ lấy ngay nhân-sự mà đoán : xong vụ án Lê-văn-Duyệt này rồi, tất nhiên ngài được triều-định nghĩ đến công-lao, cho đặc-cách đi tống-đốc một lãnh hay tai kinh làm đầu một bộ cũng nên. Sách họ chẳng có câu « phan thanh vân nhi trúc thượng » (vân mây xanh mà thẳng vút lên cao) là gì ? Bởi vậy, nằm mộng thấy mình bay lên mây, tức là điếm tốt, còn phải nghĩ-ngờ gì nữa.

— Nhưng đằng này tôi mộng thấy mây đỏ kia mà ? Bạch hỏi lại.

— Bẩm, thế lại càng tốt ! Thiên-lý-minh



nói. Vì mây đỏ chính là hồng-vàng đấy.

Bạch nghe đoán, hơn bở mừng thầm, lấy một nén bạc thưởng cho thầy khách.

Lúc ở đình Bó về, giữa đường Thiên-lý-minh gặp Mạch-tấn-Giai, gọi đứng lại nói chuyện, nhân tiện kể lại câu chuyện mình vừa mới đoán mộng cho quan Bó họ Bạch :

— Ấy, tôi chỉ lựa gió xoay buồm, đoán thủ-phụng mấy câu mà đi cho rồi, chứ kỳ-thực hẳn ta nằm-mộng như thế, chính là điếm vận số của hẳn sắp hãm vào « tuyệt-lộ mất rồi.

— Thật à ? Mạch-tấn-Giai hỏi với tất cả vẻ mặt ngạc-nhiên.

Thiên-lý-Minh chậm rãi nói :

— Quả thế ! Con người ác-tâm thế nào cũng có ác-báo chờ bên, chẳng sớm thì muộn. Ban này tôi ốm-khí-sắc hẳn ta thấy u-âm lạ thường, huống chi cái điếm mây đỏ quấn mình, không khéo rồi phải bả-đào kỳ-tử đến nơi, mà chết về lừa có lẽ. Ông cứ nhớ mà nghiêm xem, tôi đoán không sai.

Mạch-tấn-Giai nghĩ thầm trong trí, càng lấy làm kinh-dị :

— Trời ơi ! Thầy dám tiên-tri đến thế kia ư ?

— Chứ sao ! Thiên-lý-Minh cười ha-hả và nói. Nay đến sắc mặt ông hôm nay, rõ ràng có sát-khi ngưng-ngục, tôi cũng trông thấy ; ý chừng đang mưu toan một cuộc chém giết bạo-động gì hẳn ư ? Có thì xin chịu thầy đi ?

Mạch-tấn-Giai sợ quá, giựt nảy mình, mồ-hôi dướt trên trán lấm-lấm, định chắc lão thầy tướng này là thám-tử của các quan tỉnh Gia-định và đã biết rõ cái mưu của mình cũng các bạn đồng-chí hiện đang bôn lả xép đặt. Vì giữa lúc ấy, Mạch cũng như 27 người kia, mỗi người một việc, đang đi sửa soạn để tới nay khởi-sự.

Trông thấy Mạch có vẻ hối-hoảng, lúng-túng, Thiên-lý-Minh càng đoán-già, Mạch càng sợ cuồng, suy nghĩ đến quỳ xuống bên đường van lơn, năn nỉ :

— Tôi van ông Trần-Đoàn Quý-cốc tái-sinh chớ có tiết lộ mấy may gì mà chết cả chúng tôi đấy. Ông nên nghĩ tình chúng ta là người đồng-hương-với nhau, nghe !

Thiên-lý-Minh đặc-ý, kiểm lời an-ủi :

— Xin ông yên tâm, tôi không bao giờ thất-lộ số-kiến minh để thiệt-hại cho ông. Chẳng qua vận-số cả vùng này sắp làm vào tại họa binh-cách một độ mới yên, có lẽ ông sẽ bị lôi-cuốn vào trong thời-cuộc ấy. Tôi chỉ khuyên ông làm việc gì cũng phải cẩn-thận, mới khỏi di-lụy đến thân mình về sau.

Mạch-tấn-Giai trăn-trọng cảm tạ, rồi từ-giã Thiên-lý-Minh, đi thẳng ra Saigon, đến nhà Khôi, báo-cáo cho minh-chủ biết rằng khi-giờ và mọi vật-liệu dẫn hỏa đã thế xong xuôi thuyền, do đường thủy chờ ra, chấp tối đến nơi. Đồng thời, mấy người khác cũng lục-tục đến trình Khôi về nhiệm-vụ họ đã xong xuôi, hoàn hảo, chỉ còn có việc chờ hiệu-lệnh.



ĐỜI NAY

MỘT TÁC PHẨM ĐẶC BIỆT

1) GIAI PHẨM

NỘI-DUNG : gồm có những bài đặc-ác của các nhà văn có tiếng.

Bìa : một bức tranh Annam cỡ bốn màu.

PHỤ BẢN : năm màu in trên giấy lụa đỏ của Nguyễn-gia-Tri. Sách khổ sen dày khoảng 100 trang in làm ba loại :

1) một loại giấy lụa đỏ, phụ-biên in trên giấy Imperial Annam, có nền vẽ đặc biệt 3000. 2) một loại có nền vẽ đặc biệt, chỉ in có 1000 quyển 3000. 3) một loại giấy thường 3000.

Sách hồng đặc biệt của Khai-Hưng này có trang vẽ bìa in màu và nhiều tranh vẽ giá 0500. Tru th 30 ngàn người đặt tiền mua trước gửi về ! H. NGUYỄN TƯỜNG BÀCH 40 Đường Quan Th. nh - Saigon !

Buổi chiều, trong thành Gia-định, từ các nha-môn dinh-thự cho đến phố phường dân xã, đều hoạt-động yên tĩnh như thường, không ai ngờ sắp có một cuộc thay đổi lớn.

Thứ nhất là Bạch-xuân Nguyên, từ lúc trưa được nghe mấy lời Thiên-lý-Minh đoán mộng trong lòng thấy phấn chấn, vui vẻ, tin chắc kết quả vụ án Lê-văn-Duyệt sẽ đưa mình chóng lên tới cực-phẩm triều-đình. Phen này lại được khoét được tiền cứu xứ Gia-định khá nhiều, nay mai tha-hồ làm nhà tạ ruộng ở quê quán, cái cảnh hưu-dưỡng về sau đã nằm vững giàu có sung sướng. Muốn cho mau chóng xong việc và tỏ ra mình làm quan trung-thành mẫn cán, nội buổi hôm chiều hôm ấy, Bạch sai căng-nọc tra tấn mười người oan uổng, đánh vại máu tươi ; phisức đi bắt thêm mấy chục người khác xem chừng có máu mặt, một hai bảo họ có dự vào âm-mưu Lê-văn-Duyệt ; ấy là chưa kể mấy người đem hối-lộ đi vào cửa sau, do Thị-Huệ dẫn mối.

Tối lại, Bạch oản nghĩ ở công-đường phê phát giấy tờ, hạch-sách tù-tội, khá lâu mới vào tư-thất.

(còn nữa)

HỒNG-PHONG

Trang diềm

THEO PHƯƠNG PHÁP ĐÃ CHỈ RÀNH TRONG BẢN CHỮ QUỐC NGỮ Ở MỖI HỘP

PHẤN MURAT

VÀ PHẤN

THÌ DẦU DA MẮT SẮM, CÓ TÀN NHANG, VÀ NẾP NHĂN CŨNG ĐƯỢC ĐẸP LÔNG LẦY NHƯ-NGƯỜI CÓ MÀU DA THẮNG MỊN

Tổng đại-lý Bắc-Kỳ, Ai-Lao ETABLISSEMENTS VAN-HOÀ

N: 8 rue des Capentaria - HANOI

MAI-PHI VỚI DƯƠNG QUÍ-PHI

Mai-phi, họ Giang, người ở quận **Phủ**-**Điền** cha là **Giang-trọng-Tồn**, kẻ thế làm thuốc. Có tiếng là một danh-y. Khi **Phi** mới lên chín tuổi, đã đọc thông được thi **Nhị-Nam** nói với cha rằng :

— Thưa cha, con dù là phận gái, xin quyết chí cũng làm được như thế này.

Trọng-Tồn lấy làm lạ, liền đặt tên cho là **Thái-tân**, ngụ ý cầu cho nàng sau này sẽ làm vợ một vị **vương-hầu**, làm việc háu rêu lẫn rầu vĩ đề cung việc cũng tế như **phụ-nhân** các vị-**vương** hầu đã nói trong thi **Nhị-Nam**.

Đời **Khai-nguyên**, vua **Minh**-**hoàng** trị vì sai **Cao-lục-Sĩ** đi sứ hai tỉnh **Phúc**-**kiến**, **Quảng**-**đông**. Bấy giờ **Thái-tân** đã đến tuổi cập kê, nhan sắc rất xinh đẹp. **Cao-lục-Sĩ** nghe tiếng liền kêu đem về châu **M**nh-**hoàng**, được **ông** ơn yêu quý lắm.

Trọng nói-cung của vua **Minh**-**hoàng** lúc ấy, các nàng tần nữ-nữ nhiều quá có tới bốn vạn người. Từ khi được **Thái-tân**, **M**nh-**hoàng** đều coi như đất báu cả, không một người nào dám để mắt đến nữa. Các phi tần nữ-nữ ngắm mình cũng tự biết là nhan sắc kém **Thái-tân**, rầu lòng chấy phẫn hăm hịu, không dám ghen tị.

Thái-tân lại biết làm văn thơ, tự vị mình **phụ**-**Ta**-**Đào**-**Uân**, một tài nữ ngày xưa. Lại có một đặc-tính, không ưa sờ phấm điểm tô, mặc váy trang sức, lúc nào cũng giữ ra vẻ **hiền** **nhận** **phũ** **đạm**, mà phong-tự lại **cứng** **kiêu** **mị** **đáng** **yêu**. **M**nh-**hoàng** đã phải khen là một vị thiên-tiên hạ gáng.

Thái-tân thích chơi cây mai, chỗ ở riêng bên ngoài lan-sau có giống mấy cây, hàng ngày thường ra đứng tựa ngắm nghía. Vì vậy **M**nh-**hoàng** đặt tên chỗ ở của nàng là **Mai**-**đình**. Mỗi khi hoa mai nở, nàng bắc ghế ngồi luôn bên cạnh thưởng thức, mặt đen đem khuỷa, vẫn còn quyền luyến chưa vào phòng ngủ. Theo tính thi-hiền của nàng. **M**nh-**hoàng** liền phong cho nàng làm **Mai-phi**.

Bấy giờ vì lâu năm được **thả**-**binh**, triều đình ít việc. **M**nh-**hoàng** thường bày cuộc yến tiệc vai chơi, cuộc nào cũng đặt **Mai-phi** ở giữa hậu bên.

Giữa lúc **Mai-phi** cùng **M**nh-**hoàng** tình ái đang nồng-nàn, cơn mưa như nước thấm, sự vinh quang hơn cả chốn nội-cung, thì một đại tai h-**địch** bỗng đầu xuất hiện.

Nguyễn **Thọ**-**vương** con gái thứ **M**nh-**hoàng** có người vợ là **Dương**-**ngọc**-**Châu** có vẻ **huơng** **giới** **sắc** **nước**. **M**nh-**hoàng** trông thấy đem lòng say đắm, ngầm bảo **Cao-lục-Sĩ** tìm cách đưa vào nội cung, phong làm **Quý-phi**.

Từ khi có **Quý-phi**, **M**nh-**hoàng** vẫn yêu quý **Mai-phi** như thường, nhưng hai người đều có ý ghen ghét, không muốn nhìn mặt nhau. **M**nh-**hoàng** vì muốn được **kiếm** **hưởng** **cả** **hai** **điểm** **phúc** **ấy**, thường vì hai phi như **Ngà**-**hoàng**, **Nữ**-**Anh**, muốn hai người yêu quý nhau như **chị** **em**. Nhưng ghen tuông là tính thường của phụ nữ, chồng chung ai dễ chiều ai. Giữa hai người, thường có cuộc tranh đấu ngầm ngầm. **Quý-phi** tính khôn mà **hiềm** **độc**, còn **Mai-phi** thì lại nhu nhược quá. Kết cục bị thất bại, rồi bị **Quý-phi** xúc xiểm **M**nh-**hoàng** đem an trí ở **Phượng** **đương** **cung**.

Vắng **Mai-phi** ít lâu, **M**nh-**hoàng** sắc nhớ đến, đêm khuya sai vị **tiên** **hoàng** môn tạt đèn, đem ngựa ngầm đón **Mai-phi** đến lầu **Thủy**-**hoa**, kể lẽ tình xưa, xiết bao chua xót. **Đang** **inh**-**tự**, vua bỗng đặt mặt mũi, rồi thấy tên thi ngự hốt hoảng vào báo rằng :

— Bệ hạ họ **Quý-phi** đã đến trước lầu biết làm thế nào?

Mnh-**hoàng** vội vàng rời áo long bào trùm kín **Mai-phi**, tìm giấu vào sau màn. Vừa xong, **Quý-phi** bước vào, nét mặt hầm hầm hỏi rằng :

— Con **Mai**-**tiên** ở đâu?

Mnh-**hoàng** nói :

— Ở bên **Đông** **cung** kia mà!

Quý-phi cười nhạt nói :

— Bệ hạ cho gọi nó đến, hôm nay cùng làm với nhau ở **suối** **nội** **mà**!

Mnh-**hoàng** nói :

— Người ấy trầm đã đuối ra rồi, không bao giờ trộm lại cùng đi chơi nữa.

Quý-phi càng nói quả quyết, vua ngoài phòng nhìn hai bên không nói gì. **Quý-phi** giận quá nói rằng :

— Quả không có à? Kia đồ ăn bữa bãi thế kia, dưới đường ngự có chiếc dày đàn bà bỏ lại, ban đêm có người vào chầu bệ hạ ngủ, vui say mãi đến khi mặt trời đã mọc cao, chẳng ra coi chầu. Bệ hạ ra ngay tiếp kiến quần thần, tiếp ở lại lâu này để chờ thánh giá trở về.

Mnh-**hoàng** hổ thẹn quá, kéo chân lại nằm xuống giường và nói rằng :

— Hôm nay tuần nhạc một lần, không thể ra coi chầu được.

Quý-phi cảm giận quá, hầm hầm trở về cung riêng, **M**nh-**hoàng** vội cho tìm **Mai-phi**, thì ra viên **Tiêu**-**hoàng** còn đã đưa **Mai-phi** đi bỏ trở về **Đông** **cung** rồi. Vừa giận quá, sai đem viên **Tiêu**-**hoàng** môn ra chém chết. Chiếc giày bỏ lại và cái cài đầu bằng-lúc trả, vua sai gọi lại cần khận giao **Trung**-**sứ** đưa lại cho **Mai-phi**. Nhận lấy, phi ứa nước mắt nói :

— Nhà vua định bỏ hẳn ta có phải không?

Trung-**sứ** nói :

— Không phải nhà vua có ý bỏ phi đâu, sợ **Quý-phi** vô tình đó thôi.

Mai-phi cười nhạt nói :

— Sợ thương ta thì mất lòng con béo ấy, chẳng phải là bỏ ư?

Mai-phi đem ngàn vàng cậy **Cao** **lục**-**Sĩ** tìm hộ một tay đại văn-mã, bắt chước **Trần** **hoàng**-**hậu** đời **Hàn**-**mạo** **Tu**-**Mã**-**Trương**-**Như** làm bài **Trường**-**môn**-**phủ**, khiến vua **Võ**-**đế** cảm-**động** lại thương yêu như cũ. Nhưng **Cao** **lục**-**Sĩ** đang xu-phụ **Quý-phi** và sợ thanh thế của nàng, từ chối là không tìm được văn-sĩ nào biết làm phủ cả. **Quý-phi** bèn tự làm lấy bài **Lâu** **đông**-**phủ**, đại ý tả nỗi buồn phiền duyên phận. Bài phủ ấy đến tai **Dương** **quí**-**phi**, phi liền nói với **M**nh-**hoàng** rằng :

— Con **Mai-phi** thực là hèn mạt, dám đứng văn-**chương** bỏ ý oán vọng, thực là có tội, xin bệ hạ bắt nó phải tự tử đi.

Mnh-**hoàng** lặng im không nói gì.

Một hôm, **M**nh-**hoàng** ở **Ngọc** **hoa** **lầu**, nhân có sứ-giá ngoại quốc đến cống một hộp **trần**-**châu**, vua sai gọi cả lại đem tặng **Mai-phi**, nhưng phi từ chối không nhận, và

làm bài thơ giao cho **trung**-**sứ** nói rằng :
— Vì ta tên trong bài thơ này, mong **hoàng**-**thượng** xem đến, còn quý hơn là cho tạc ngọc châu.

Bài thơ có bốn câu rằng :

Lâu điệp song mi cử bất miêu
柳葉雙眉久不描
Tân trang hoa lệ ở hồng-tiêu
殘妝花麗 ở hồng-tiêu
Tràng môn tự thị vô sở tẩu
長門自是無梳洗
Hà dụng trân châu ý ngọc lưu
何用珍珠戀寂寥



Ý nghĩa thơ :

Mày liễu lâu nay chẳng vẽ với
Lụa hồng hoeo ở hạt châu rơi
Tràng-môn từ đó không chau chải
Hữu-quần em chi ngọc để chơi

Mnh-**hoàng** xem thơ buồn bã không vui, sai **phục**-**phủ** họa đàn làm khúc hát mới, gọi là khúc hát « **Nhất** **hộc** **châu** ». Tối khi **Lộc**-**Son** làm loạn, đem quân đánh **Tràng**-**An**, **M**nh-**hoàng** phải chạy sang đất **Thục**, **Dương** **quí**-**phi** phải tự tử. Khi giặc yên, trở

BẢ CÁ BẠN :
Giọng **thắc** **lũ**

Thơ tuyệt-tác của Anh, Em **Nguyễn**-**Tổ** và **Nguyễn**-**Tuất**.
Nguyễn-**Tổ** tác giả 2 tập thơ giá trị **Trời** **nổi** **gió** và **Bụi** **kinh** **thanh**. In đẹp. Bìa và phụ-bản của **J.Fouillon** và **Hữu**-**Thanh**.
Bản phổ thông giá bán 2p.00 — **DUY-TÂN** **THƯ**-**XÁ** **HANOI**

về kinh sư, Minh-hoàng sai tìm tông tích Mai-phí, không thấy dấu cả, thường xót quá. Lên ban chiếu đi các nơi, hỏi ai tìm được Mai-phí được thưởng quan chức ba trật, tiền một trăm vạn. Chiều ban đã lâu, vẫn không tìm thấy, Minh-hoàng lại sai các phường-sĩ dùng thuốc đánh đồng thiếp đi tìm khắp trên gười dưới đất cũng không thấy dấu: Một hoạn quan dâng một bức họa truyền thần Mai-phí, Minh-hoàng xem ngắm mãi rồi nói:

— Về kén quá, giống hệt như người thực, chỉ mình không sống thôi.

Nói rồi, để bên cầu thơ lên bức họa:

Ước lịch kiều phi tại tử thần
憶昔嬌兒在紫宸
Duyên hoa bất ngữ đắc thiên chân
銷華不御得天真
Sương tiêu tuy tự đương thời thối
霜標雖似當時態
Tranh nại kiều ba bất cố nhân
爭奈嬌波不顧人

Ỗ nghĩa thơ:

Nhớ xưa phi đẹp ở trong cung
Giữ vẻ thiên nhiên chẳng đậm nồn
Dù hệt màu tranh như thủa trước
Chỉ buồn sao chả nói năng cùng.

Minh-hoàng để xong, đọc lại, cảm thương quá khóc nước mắt, lại sai thơ theo hình vẽ khắc tượng vào đá. Một hôm mùa hè, Minh-hoàng ngủ ngáy, phảng phất thấy Mai-phí đứng cách xa trông dạng trúc, hai mắt nhắm lại như đóa hoa đắm sương, nói rằng:

— Trước đây gặp loạn, hệ hạ tránh đi, thiếp bị chết về tay loạn quân. Có người thương thiếp đem chôn ở cạnh gốc cây mai phía đông một cái ao gần đây.

Vua đặt mình, toát mồ hôi tỉnh dậy, lập tức sai người đến ao Thái-diệp đào tìm. Không thấy, vua lại càng buồn. Sự nhớ bên cạnh ao nước nóng có hơn mười gạc mai, có lẽ ở đó chăng, rồi thân đến nơi, sai người đào tìm. Được hơn ba thước thì thấy ngay thì nằng bọc bằng cái đệm gấm, đặt trong cái thùng lụa. Minh-hoàng thương quá, khóc òa lên, các người chung quanh cũng ứa nước mắt. Xét xem thì thể, thấy bên dưới sườn có vết dao đâm. Minh-hoàng tự làm vết, theo lễ qui-phá đem cất tang một nơi khác.

SỞ-BẢO

NÁCH ĐỜI MỚI

PHỤ-NỮ VỚI HÔN-NHÂN

Những lời khuyên rất lợi cho các bạn gái muốn kén chọn một người chồng xứng đáng. Ngót 200 trang — 10 đẹp — giá 1p00

GIỌT MÀU SAU CUNG

Một chuyên lịch sử về cung bị đất về cung đời nhà Trịnh của PHAN-TRẦN-CHỨC — giá 1p20.
Mượn có bản thống kê các sách giá trị đã xuất bản, xin gửi 0p60 kèm về cho:

Nhà xất bản ĐỜI MỚI 62 Hàng Cột Hanoi Tél. 1638

CÁC GIA-ĐÌNH NÊN DÙNG THUỐC:

Điều - Nguyễn

- 1) Thuốc đau dạ dày Điều-Nguyễn
- 2) Thuốc ho gà . . . Điều-Nguyễn
- 3) Thuốc ho lao . . . Điều-Nguyễn
- 4) Thuốc bổ thận . . . Điều-Nguyễn
- 5) Thuốc bổ huyết . . . Điều-Nguyễn
- 6) Thuốc cam lý . . . Điều-Nguyễn
- 7) Thuốc cam sai . . . Điều-Nguyễn

Tổng-cục: 125 Hàng Bông, Hanoi

Đại-lý Đức-thăng, Mai-linh, Nam-tiến: Saigon
Nam-cường: Mytho. Vinh-hưng: Vientiane

MÔI HƠM DỊU, MẮT NƯỚC, TRẮNG RĂNG

SAVON DENTIFRICE

KOL

LÀM VỪA LÔNG
TẮT CẢ MỌI
NGƯỜI KHÓ TẢNH

DISTRIBUTEUR:

S.A. Poinard & Veyret
Saigon, P.Penh, Hanoi, Haiphong

Bút máy PILOT
đã nổi tiếng tốt

CÓ MÁY KHẮC TÊN KHÔNG TÍNH THÊM TIỀN
Gửi 0\$08 tem về Mai - Linh
60 - 62 cầu đất Haiphong
ngài sẽ nhận được thư trả lời



CHUYỆN DÀI của VŨ AN-LÀNG

(Tiếp theo)

Ông Phong vui vẻ và tươi cười:

— Tôi vừa ở bên buồng ấy sang đây... A! lại nữa ghét giận con mãi bao giờ? Mà sao tôi lại không thương nó? Thấy nó đã về, tôi mừng lắm đó chứ!... Tuy nhiên nó vẫn là hư, trốn cha mẹ đi bao nhiêu ngày biệt vô âm-tin, kẻng nhĩ gì đến cha mẹ... Chẳng hiểu đi như thế đã khôn ra được: It nào chưa, hay là vẫn...

Khắc vội vàng trả lời:
— Thưa ông bà, thật là làm tình có ta đã hay-đổi nhiều lắm: bây giờ rất thuần ục, nết na, ai cũng phải khen, cũng phải mến.
Ba Phong vui-mừng, nói:
— Đó cũng là điều may che chúng tôi, chứ trước kia thì chúng tôi vẫn lo rằng chẳng biết đến bao giờ mới thuận tình lại, mới đứng đắn hơn lên!

Rồi bà trở Quang, bảo ông Phong:
— Mình có biết đây là ai không?... Con về mình đó!
Ông Phong ngạc-nhiên:
— Chẳng con An?
Khắc tươi cười, trả lời:
— Vâng. Đó là anh Quang, người bạn rất thân của tôi, làm chủ-sự kế-toán cho một nhà in lớn ở Hà-nội. Anh tôi với cô An yêu nhau nên mới làm lễ cưới ngày hôm kia...

Trưa hôm qua anh đem vợ về quê chào bà mẹ, đến hôm nay đưa nhau lên Hà-nội thì lại bị nạn ngay ở trước cửa nhà cha mẹ vợ, đó thật là một sự tình-cờ hãn-hữu!

Bà Phong hỏi:
— Tôi chắc là ở trong việc này có một truyện bí-mật nên cưới em mà chúng tôi không được biết. Ông có thể vui lòng cho chúng tôi nghe được không?

Khắc ấp-ung:
— Không, xin ông bà tin rằng không... Chỉ tại... họ yêu nhau thì ông Đức gả cô An cho anh tôi, vì... vì cô ta đã làm con nuôi ông Đức.
Ông Phong nghi-ngờ:
— Tôi biết ông là người có danh-dự. Ông có thể viện danh-dự ra để cho tôi tin rằng ông chẳng hề giấu giếm vợ chồng chúng tôi điều gì không?
Khắc đang đứng lặng-yên, chưa biết trả lời ra làm sao

thì thấy Hạnh vào báo vợ chồng ông Hạnh:

— Mời chú tìm sang bên kia, chỉ cháu muốn thưa với chú thím truyện gì cần lắm đó.

Ông bà cùng đi sang bên buồng An nằm.
Nửa giờ sau, cả hai ông bà ở trong buồng An ra, tìm Khắc và Hạnh thì thấy hai người ở trong phòng khách dangngồi chum đũa vào nhau để đọc chung một tờ báo.

Ông Phong bảo hai người:
— Tôi đã biết hết các sự lỗi-lầm đại-dột của em An, tôi đã được nghe em thú thật hết cả rồi. Thật là tội cảm-dộng vô cùng và không bao giờ quên được ơn các vị đã thương quý em, đã cứu mệnh cho em và đã gây nên cho nó được bao nhiêu hạnh-phúc!

Vừa nói đến đây thì Kiềm ra ngắt quãng câu truyện để báo cho bốn người biết rằng ông Đức đã hồi tỉnh, vẫn giữ được trí xé-đoạn minh-mẫn, và sai đi gọi Hạnh với Khắc vào.

Hai người liền đi vào trong buồng, chỗ ông Đức nằm. Ông bà Phong cũng theo gọi hai người.

Ông Đức nằm một cách mệt mỏi trên giường với những

Ai toan lãnh đời?
Ai nặng lòng yêu nước?
Hỡi độc
KỊCH THƠ THỜI CHI-H-CHIEA
Quân biên thù
của THAO THAO
20 April bắt đầu bán

bông và vài quần chẳng từ cổ xuống đến ngực, thấy ông Phong vào thì hơi lộ vẻ ngạc nhiên. Nhưng ông Phong đã tiến đến bên giường chào ông Đức và nói bằng một giọng cảm động thành-thực.

— Tôi vừa nghe cháu thuật thật các chuyện, và vừa chờ nghĩ lại các việc xưa, thì biết rằng tôi đã đắc tội với bác vợ cùng, nhưng lại được bác vẫn rộng lượng tha thứ, đã cứu giúp cháu, tức là duy-trị được cho cháu tôi danh-dự và hạnh-phúc tốt đẹp. Ông tôi chẳng tội không bao giờ dám quên l... Ngày nay tôi thành-thực xin lỗi ..

Ông Đức vui-vẻ, gơ tay ra nắm lấy tay ông Phong và nói gặt đi:

— Ô, truyện xưa, ta nhắc lại làm gì? Tôi quên hết rồi! ... Nếu ngày nay cả đời ta lại cùng quên được để thân-ái với nhau, quên-quên học-bộc lấy nhau, đến bù lại những năm ta biếu nhảm nhau thành ra quá hiếm-khách nhau, thì còn gì hay hơn nữa l....

XV

Ngày 31 tháng giêng năm 1938 trùng vào tết Nguyên-dán năm Mậu-dần, là ngày trong biệt-thự Mộc-liên mở đại-liệc có các vị này tới dự: Ông Đức, ông cậu Khắc, bà mẹ Quang, ông bà Phong, vợ chồng An, Hạnh, Khắc và Kiêm.

Ông Đức trông vẫn còn xanh Mm. Ông vừa mới khởi sau thời-kỳ gần một tháng

chưa chạy các vết thương và bõ-bõ lại sức khỏe. Ông bà Phong thì vui-tươi vô cùng, có lẽ vui-tươi vì thấy con đã trở nên người hoàn-toàn (thần-thực, lại lấy được chồng tài, hạnh, có tri-nguyên hơn đời. Bà mẹ Quang và ông cậu Khắc lần L-Liền, phúc-hậu mà chậm-chạp, tương-phần với An và Quang là đôi vợ chồng son lúc nào cũng mê-mải với tình yêu quá đắm-thắm, lúc nào cũng săn-sóc đến nhau, lúc nào cũng chiều-mến, nũng-nịu nhau như hai trẻ mười lăm, mười sáu!

Hãy tha-thứ cho họ, lại họ rõ nên đời trẻ bé đang yêu bởi pháp-thuật mẫu-nhiệm của một vị thần-tôi-linh là thần Tinh-ái!

Kiểm thì nhanh-nhẹn, lịch-thiệp thay cha xếp-đặt mọi việc rất chu-đáo. Có lẽ chính cậu hôm ấy là chủ-tiệc này, hôn-phận của cậu là phải săn-sóc tới mọi việc, và săn-

sóc tất cả các vị kia chỉ là khách của cậu, cũng nên! Nhưng cậu săn-sóc nhất chỉ Hạnh thân-yêu và anh Khắc kính-trọng của cậu. Cậu rất vui những lúc cậu thấy hai người thân-ái trò-truyện với nhau, hay là âu-yếm nhìn nhau bằng thứ nhìn êm-địu, nó làm y-nghĩa và nó thêm lên mấy lòng nhiều hơn là những câu trò-truyện. Mà những phút cậu được vui như thế thì rất nhiều, không thể đếm được! Trông hai mắt cậu sáng ngời lên, trong về mặt cậu hân-hoan, ta dám đoán rằng cậu đang tự hào:

— Đó là hai người yêu, tuy không giống An-Quang yêu nhau riu-riut như đôi chim bạch-yến — mỗi người có một lý-yêu chứ! — nhưng yêu nhau một cách lặng-lẽ, nghiêm-trang với thứ tình-yêu sâu-sa cao-rộng của trai tài gái hạnh, nó làm cho đầu óc cách nhau mà tâm-trí bao giờ cũng liên-tưởng tới nhau và thành-hy, đắm-tắm và thiết-tha gặp tìm lẫn tình-yêu của thiên-hạ và gặp mười lần tình-yêu của An-Quang!

Cậu chỉ mong Khắc chóng thành người anh « thật » của cậu. Tại Hạnh vốn vẫn xứng là chị cậu, thì Khắc cũng rất đáng là một người anh mà cậu không quên rằng đã có lần cậu chỉ cậu và đã nhiều lần tận-tâm giúp cả hai chị em vượt những việc quan-trọng.

Cậu cũng biết rõ Khắc đã yêu chị cậu lắm và Hạnh chỉ

chờ-đợi Khắc. Mà rét trong tình-y-thì có lẽ anh chàng đã thể-bện với nhau rồi. Nhất là tình-y-nghệ hôm ấy, vì cậu thấy tự-nhiên Hạnh lại tình-thoảng có vẻ e-biện với mọi người, và tự-nhiên đôi với Khắc lại bớt những cử-chỉ quá thân-ái thường khi, như cảm tay nhau, ngửa cằm nhau, sóc lại cổ áo cho nhau, chụm đầu vào nhau bằng gì để đợ chung sắc, báo, vãn vãn ..

Bởi thế, cậu đã danh riêng cho cả hai người « chỗ ngồi danh-dự » liền nhau; Quang với An thì ngồi ở đầu bàn kia, đối-diện với hai ghế ấy.

Mười người ngồi vào chỗ trong thì hơn-dây-tơ long-trong đặt các món ăn. Rồi Kiêm sắp các thứ cốc-đĩa Hạnh và Khắc chia nhau rót sưa mọi khách.

(Ký sau đăng tiếp)
VŨ AN-LÃNG

Đường đi ra biển kỳ trước, doan « Quang buồn rầu vì... » xin đọc là « Quang buồn rầu vì hai vợ chồng đã cố van xin mà mẹ nhất định không lên Hanoi, lấy cơ đã già rồi... »

Muốn mua đến nơi đến chốn một danh từ, một thành ngữ, một môn học thuộc các bên cần phải đọc tập này

BÁCH - KHOA ĐẠI-TỬ - ĐIỂN QUỐC - HỌC

Đã in tại SỞ HỌC của cụ Phạm Quỳnh

Autorité: (publication créée antérieurement à la loi du 13 Décembre 1941)
Éd. Héloïse-daire du Trung-Bac Tân-Van N
Imprimé chez Trung-Bac Tân-Van 36, Bd. Henri d'Orléans — Hanoi

Certifié exact (Inspection)
Tirage à 1.000 exemplaires
L'Administrateur-Gérant: Ng. v. VUONG

Vuong

MỘT CUỐN SÁCH ĐĂNG CHU Ý

Trung-Bac Chủ-Nhật vừa nhận được của phòng thông-tin ngoại-bộ Nhật ở Hanoi gửi lại cuốn sách nhan đề là « Connaissance de l'Indochine ». Đó là một cuốn sách giấy khổ rộng, in rất mỹ-thuật và có nhiều tranh ảnh, bằng hai thứ tiếng Pháp và Nhật, do hội thứ tiếng Bunka Shinkokai » (Quốc-tế văn-hóa thân-hung hội) ở Đông-kinh xuất-bản. Trên đầu cuốn sách có có đăng lời cảm ơn của quan Toàn-quyền Decoux gửi cho Đốc-phái Đại-sứ Nhật ở Đông-dương S. E. Phương-Trạch khi ngài mới về châu địa xứ Đông-dương và lời phủ-đáp của Đại-sứ Nhật. Trong sách có những ba sau này: — Paronama série de l'Indochine (toàn cảnh Đông-dương hiện trên phi-cơ) của Jean Yves Clayes là người đã được cử ra hướng-dẫn mọi vị giao-sứ Nhật đi tham-quan-kiểm-xét xứ Đông-dương.

Huế, cité des empereurs là Nguyễn-tiến Lăng.
Hanoi capitale administrative et intellectuelle của Jean François.
Saigon, métropole commerciale của W. Bouillette.
Cuối cùng lại có nhắc lại những cuộc biểu-diễn tình-hân-văn-hóa và kinh-tế Pháp, Nhật ở Hanoi: năm 1941 như cuộc trưng-bày của hoa-sĩ Foujita, cuộc trưng-bày tranh sơn của các danh-họa Nhật, Hội-chợ Hanoi 1941 và nhiều cuộc trưng-bày khác.

Đó là một cuốn sách có thể giúp ích nhiều cho cuộc hợp-tác thân-thiện giữa hai nước Pháp-Nhật ở Đông-dương

T.B.C.N. xin cảm ơn quan Tổng-lãnh-sự Ogawa và giới-thiệu sách đó với các độc-giả.

Hội đồng Hóa giá

đã công nhận 4 thứ thuốc chữa HO LAO của nhà Đai-Á theo giá dưới đây:

1) CAO HO LAO, chai 60 grs thuốc: 16p80; chai 30grs thuốc: 8p40; chai 15grs thuốc: 4p55.

2) NGŨI TRŨI LAO, chai 30grs 4p55, chai 15grs 2p45.

3) DƯỠNG PHẾ CAO, chai 30grs 8p10.

4) GIẢI-LỆ 7. TÂM 60grs. 2p10.

Mua thuốc tại Đông-cục: 170, phố Lê-Lợi, Hanoi, do ông Lê-xuê - Khôi quản-độc hoặc chi-cục: 209, Lạc-andière Saigon, và đại-ly: Thanh-niên, 41 phố An-cực, Huế, Mai-Ính, Hải-phong, đều theo giá trên, và chỉ bán để theo số. Số: 7 giá bán 11 giờ, chiều 1 giờ đến 7 giờ



AI MUỐN DÙNG THUỐC BỎ CÙNG TÌM THUỐC

**sâm
nhung
bạch
bồ**

Hồng - Khê

75 Hàng Bè Hanoi. Mỗi hộp 137

Bổ thận tiêu độc
Thuốc lọc máu, tiêu diệt
nhược độc ngứa lở da trị
độc hoa liễu phôi ra.
Hộp 6p.80. Nửa 3p.400.
Cả là 7p.60. Xu mua liền
hơn giao ngân

NHÀ THUỐC TẾ DÂN
N. 111 hàng Bông Hanoi

Saigon: 61s. Nam-lên 49P. Bhan-
chý đại-ly các hồ thuốc T. dân

Cần đại-ly thuốc Nhật TỈNH, PHỦ, HUYỆN, CHÂU QUẢN
xin biên l... về thường lượng ngay với hãng chính: n 80 rue des Médicaments, Hanoi
(M. Đức Thắng) điều kiện rõ ràng — không phải kỹ quỹ — bán chạy nhiều lời