

REVUE CHU NHAT

REVUE CHU NHAT
SINH CON HIEP

81.21241



THUYEN DOAN - VUNG
CHU TRUONG

CHIEN-TRANH MÙA RET

Một người lính Đức tại mặt trận Nga và mùa rét

SỐ 188 — GIÁ 01FR
10 AVRIL 1940

TUẦN-LỄ ĐÔNG-DƯƠNG

— Năm 17 Mars 1943 qua
Thống-so Séc-kết đà ký một
đạo-ego-tinh cảm giật thịt
lợa, bò, trâu, cừu, dê v.v
thêm một ngày nữa trong tuần
này. Ngày sau này là hôm thứ
năm.

Natur vậy là từ nay mỗi tuần
có hai ngày cảm thịt: thứ Năm
và thứ Sáu. Những cửa hàng
ban thường hét rivot thịt ướp,
thịt muối, phải đóng cửa trong
hai ngày ấy.

Tại các to-sa sinh phải đóng
cửa 43 giờ trong một tuần lễ.
Việc này do quan Đốc-lý bay
quản đầu tinh định ngày giờ.

Ở những nơi mà những
phiếu-chợ nhà vào thứ Năm,
thứ Sáu thì quan đầu tinh sẽ
tuy liệu về việc thi hành lệnh
do.

Nhưng long nào có
việc định đám nhau
vào 2 ngày đó thì quan
Công-tú có thể cho
phép đương mồ xác-và.

Muốn cho hội
đồng cấp bá xe ở
miền Bắc có thể định
rõ được vào ngày đầu
tháng Juin số bá xe
cần dùng và để có thể
sang tháng Juillet phát
bá xe lượg, vậy các
công-chức và tư-gia ở
Hanoi muốn mua bá xe
nên gửi đơn đến lò
Đốc-lý trước ngày 10
Mai. Các công-c hức
nào được phép dùng
xe đê đê, việc công-thị
phải nhờ ông chánh
trong sở chuyên đơn
họ.

Các người thuộc các
nghề tự do như bác-si,
luật-sư, các người
cô chán trong nghiệp
đoàn các ngành hàng
các nhà buôn, ký-nghệ

hay làm ruộng phải nhảy nghiệp
doan ngày 17 tháng 3.

Số điểm hiện thời sản
xuất đồ khai nhan tháng Avril
nay riêng Hanoi được hơn 600
thanh chia cho các hiệu bán
lẻ cho công-chung.

— Theo nghị định của quan
Toan-quyen ký ngày 5 Avril
những hàng hóa sau này đưa
vào Lao-kay và miêu trong
tỉnh Yên-bay ở khoảng giữa
Bảo-hà, Dương-quy và địa giới
tỉnh Lao-kay, phải xin phép
quan đầu tinh: Đầu sảng,
dầu hỏa, dầu « lynn », ô
lô, lốp, sợi, bông, chăn, vải
hồng, thuốc lá cuộn, thóc gạo,
điem, vải, sà-phông, giấy, dầu
ăn, ô, nươc mắm, kim kèo
hái, khao-mát, thuốc-lao, thuốc

lá chrys-cuồn, gà, muối, gắt
đen, len đan, dây điện, đường
mờ lợa, nén-hai tiêu, kim
máy khâu, cao-thur mủ, nước
hoá, pháo-sáp, thuốc chữa
bệnh, trâu bò, « pin » và điện.

Sẽ có việc kiểm sát ở đường
xe-lửa, đường bộ, đường thủy
Ai trái lệnh sẽ bị phạt.

— Người gây ra tai nạn xe
lửa Cản-tiền là viên phó chủ
sự g.s. Raymond Desplats đã bị
đưa ra xử tại tòa án trung-trí.

Tòa trung-trí-Tây án đã
tuyên án viễn này mới đây tu.

— Việc xin-ân-giảm cho các
tội nhân từ nay phải theo
nội-thé-le-mở-vira ban hành.
Tôi nhân náo mìn-xin-ân
gẫu hay ài xá thi là phải
là ở trong nhà lao được một
nửa hạn chịu tội. Thi
để tội nhân bị ái ba
nam tú, nay muốn xin
an-giảm hay ài xá, thi
là ra cũng phải đã ở
tù được một năm trở lên
thì mới được xin.

Tội náo náo bị án
chung-tham nay mìn-xin
xá ái giãm-hay ài xá
tai it ra cũng đã ở tù
được 10 năm trở lên
mới được xin.

— Bác-sy Lộc can tội
đinh-tông-tình-nhà vợ
bị tòa Thượng-tuần
phạt tù và tiêu. Bác-sy
Lộc nỗi-lỗi-sự-dè-đa
kết-ág-an và tòa phán
an Saigon. Tòa phán an
đã bác bỏ đơn xin ấy.

— T. B. Domei cho
bết: Cuộc hội-aghi
vă-chương thứ nhì
của Đại-Đông-Á se
nhóm ở Tokio tháng
Octobre do sự-hỗ-trợ
của-hội-ván-sí-ai-quoc
Nhật. Do u Đại-Đông-

lá chrys-cuồn, gà, muối, gắt
đen, len đan, dây điện, đường
mờ lợa, nén-hai tiêu, kim
máy khâu, cao-thur mủ, nước
hoá, pháo-sáp, thuốc chữa
bệnh, trâu bò, « pin » và điện.

Sẽ có việc kiểm sát ở đường
xe-lửa, đường bộ, đường thủy

Ai trái lệnh sẽ bị phạt.

— Người gây ra tai nạn xe
lửa Cản-tiền là viên phó chủ
sự g.s. Raymond Desplats đã bị
đưa ra xử tại tòa án trung-trí.

Tòa trung-trí-Tây án đã
tuyên án viễn này mới đây tu.

Cuộc tiễn đưa ba vị đại-biều các nhà khoa-học Đông-duong sang Nhâp dự cuộc hội-nghị Y-16
Tà nhận thấy quan-tông-lành-sự Ogawa, các bác-si Galliard, Rivoalen, Vũ-ngọc-Anh và đại-sứ Yokohama

Á làm trung-gian, hội-nghị
sẽ mời các chánh-phủ phái
đại-biều các nước tới dự.

Sẽ có các đại-biều của Mân-
chau, Trung-hoa, Đông-Pháp,
Thái-lan v.v.

Quan đặc-sứ Yoshizawa
về Nhâp ba tháng, nay đã trả
lại Đông-duong, tới Saigon
hôm 10 Avril và đã đáp xe lửa
tối 11 Avril ra Hanoi.

Tối thứ ba 6 Avril, từ
8 giờ 30 tới 10 giờ nhân viên
ban cđ-dòng-hội Truyền-bá-học
Quốc-ngữ đã hướng dẫn đại-
biểu các báu-quốc-đám đi thăm
mấy lớp học tối của Hội đặt
tại hòi-quán hội Tri-Tri và
mấy trường công của Nhâp
phi-không phải là nhô vây:
Theo chương trình của Hội,
mỗi khóa học là 4 tháng trung
binh; khóa-nay là khóa thứ
10, vậy it ra cũng có thời linh

chia làm ba lớp tùy theo sức
học-của học-trò; lớp so-đắng
dành cho người mới vỡ lồng;
lớp cao-đẳng, học-trò đã biết
lập-tính và làm bài luận; lớp
thư-viên, học-trò đã biết
mượn sách của Hội tự học lầy.

Giấy bút mực đều do Hội cung
cho, nên người ta tinh-răng
số học-trò của Hội trong thành-
phố Hanoi đông-linh 3000

người, thi số-thầy số-tinh-kinh
phi-không phải là nhô vây:
Theo chương trình của Hội,
mỗi khóa học là 4 tháng trung
binh; khóa-nay là khóa thứ
10, vậy it ra cũng có thời linh

2 vạn anh em thât-học đã được
nhờ-on giáo-hoca của Hội.

Đề-chinh-dốn-lại-các
nhiệm-sở ngoai-giao & ngoai-
quốc, bộ Đô-Đông-Á đã bá cáo-sự
hay đổi như sau này:

Ông Kenichi Okumura & ban
Điều-trá của bộ Đại-Đông-
được bô-lâm Lanh-sự & Hanoi.

Ông Kazuo Kato & ban Cai-
Tri của bộ Đại-Đông-Á được
bô-lâm Tông-lanh-sự & Hanoi.

Ông Mikiso Nagai & ban Cai-
tri bộ Đại-Đông-Á được bô
lâm Lanh-sự & Hanoi.

Ông Iwataro Uchiyama,
nguyên đại-sứ & Saigon sẽ
được hồi-nghen-vi đã làm
xong nhiệm-vụ đặc-phái-vien
và Đại-sứ-toàn-quyen.

Theo nghị định của quan
Toan-quyen ký ngày 2 Avril
thì thuế rượu-dịnh-lại như sau
này: 050/một lít rượu nguyên
chất. Nhưng về rượu thường
cho người Đông-duong dùng
thì 035/một lít rượu nguyên
chất. Rượu Tàu, rượu mủi cùa
người Nam-đung thì thuế vẫn
050/một lít.

Sách mới

T. B. C. N, vira-nhận được.

TÓC CHI HOÀI của NGUYỄN
TUẤN do nhà LUẬY-MÚA VÀNG
xuat-bẢN.

NHÂN LOẠI TIỀN HÓA SỦ
của NGUYỄN BÁCH KHOA do
nhà HÀN THUYỀN xuat-bẢN
giá \$80.

Xin có lời cảm-ơn hai nhà
xuat-bẢN và giới thiệu cùng
bạn đọc.



MỘT SO BÁO ĐẶC BIỆT VỀ SỬA

Tại sao-sứa bây giờ lắc-khan
ma-sửa khao-có-thì là một ván
đe ở nước ta-không? Ma-nó
có phải là một ván-de thi
ván-de đó có ica hay eo-hai!

Đó là một diệu mà khaphoi
giá-dinh-dương muo-điết-ûien nay

Nhau là các bà ihi lại càng
nên tim doc sô bao nay

Đề hiêu biêt cái nghệ thuật
nuôi con, chọn vú và kén sứa...

Ngau-nhưng-le-do-sô bao nay

CỘN NÓI NHIỀU VỀ SỰ TÍCH SỬA,
SỬA TRONG THÂN-THOA,
SỬA Ở TÀU, Ở MỸ, Ở ANH VÀ Ở NHÀI

Tuân-lệ Quốc-tế

Trên mặt trận phía đông, tuần lễ vừa qua, tình hình có vẻ tạm yên. Không có Đức chỉ báo những cuộc xung đột nhỏ lùng kín, và thế là mặt trận không thay đổi làm. Nhưng một tin Nga lại nói quân Đức đã vượt qua sông Donez ở một nơi về miền-trung-ưu sông đó và đã chiếm thành Balakaya, trên con đường xe lửa từ Kharkov đến Vorochilograd. Nga tố rằng nó là ngay cho số phận một đạo quân Nga khá lớn đang đánh trên hòn ngọn sông Donez trong miền Isjum đến Vorochilograd là hai thị-trấn lớn trong miền đó. Quân Đức có thể đánh thọc vào sườn bên hùn, đạo quân Nga đó. Lại có tin Đức đang tập trung lực lượng sông Donez. Bóng quân cũng đóng nhiều quân ở dọc con sông này và mặt trận Donez nay mai sẽ có thể trở nên rát quân héo. Theo tin phòng viên hãng Reuter ở Mac-ux khoa thì cứ xét tình hình hiện nay có thể đoạn rặng chí này mai Đức sẽ khởi cuộc tấn công lớn trong khu này. Tin hàng Transocéan lại nói có lẽ trong mùa hạ năm nay Hồng quân cũng sẽ có tấn công luôn chờ không chịu giữ thế thủ như năm ngoái.

Ở miền Kouban, quân Nga tấn công định lấy lại thành Novorossisk nhưng không có kết quả gì.

Mặt trận hiện nay được chia rõ đặc biệt là mặt trận Tunisie. Tại đây hiện nay đang có cao điểm chiến-lịch là quân Anh thứ 8, lô quân Mỹ thứ 5 và đạo quân Đức-Ý dưới quyền chỉ huy Thống-chế Rommel. Đạo quân Anh của tướng Montgomery đã tiến lối với đạo quân thứ 8 của Mỹ ở El Gueitar. Cuộc chiến tranh kịch liệt nhất là trong giải đấu hẹp ở giữa miền hồ as El Fedjad và bờ bắc phia Bắc thành Gabès.

Quân Đức đã phải hối oảng Mahafes còn cách Sfax độ 35 cây số. Tin Đức nhận rằng quân Anh-Mỹ vua đồng hơn, nhiều chiến-cụ hơn lại đang được lợi địa thế thi đánh ở miền đông bắc. Một mặt bị lô quân Anh thứ 8 đánh vào phía trước, một mặt bị lô quân Mỹ đánh vào sườn, đạo quân Trục phải cùi rát thi chông để tránh khỏi bị bao vây. Nếu quân Mỹ tiến được ra bờ bắc ở miền Soussse trước thi quân Trục bị chặn mất đường về. Đức cũng nhận rằng đạo quân Rommel đang đánh vào một tình thế bất lợi vì không thể dựa vào những can trù thiên nhiên như súng ngòi, đòn nài để ngán quân địch. Từ trước đến nay, đạo quân Rommel

ting rát lai nhưng vẫn tránh khỏi cuộc bao vây của quân Anh và vẫn ngăn được quân Mỹ tiến ra bờ bắc. Trên đại chiến Tunisie hiện nay đang ở vào thời kỳ gay go nhất và kẽm quá trận đỗ sẽ rết quân hệ đến run của cuộc thế giới đại chiến.

Về mặt trận Á-dông, theo thông-cáo của đại bản doanh hoàng-quân Nhật thì quân Nhật vừa phả đánh được lô-doàn quân Anh thứ sáu ở gần bờ bắc xứ Bengal (Ấn-dô) và viên tư-lệnh lô-doàn đó đã bị bắt làm tù-binh. Không-quân Nhật vẫn hoạt động và trong tuần vừa qua đã đến đánh phá mây mây ở Ấn-dô và trong tỉnh Quảng-tây. Tại gần đảo Florida trong quần-đảo Salomon không-quân Nhật lại vừa đánh đậm được một doanh gồm có mười chiếc tàu vận-tải, vừa lún vừa nhô một tuần dương hạm và một khin-truc-hạm của đồng-minh. Các tàu vận-tải đó chở toàn chiến-cụ, đạn dược đến để tăng thêm lực-lượng các đảo miền Nam Thái-binh-đường, trong khi doanh tàu đó đánh đậu ở hải-cảng Tulagi thì bị phi-cơ Nhật đánh và bị phá hỏa trước khi bị đánh. Trong trận này lại có 37 phi-cơ đồng-minh bị hạ. Về chính-trị, vừa rồi Thủ-tướng Ý, M. Mussolini đã sang Đức để hội-dâng với Quốc-trưởng Hitler.

Ngoại-lưỡng Anh M. Eden đã từ Hoa-kỳ về tới Luân-dôn và đã tuyên-bố về kết-quả cuộc hành-trình của ông sang Hoa-thịnh-don. Người ta đang nhắc đến một cuộc hội-nghi quan-trong giữa MM. Roosevelt, Churchill và Stalin để bàn về nhiều vấn đề quan-hệ đến chiến-tranh và cả về các việc sau chiến-tranh như việc công-nhận cương-giới Nga sau hồi Juin 1941 trước khi xảy ra cuộc Nga-Đức chiến-tranh. Theo tin một báo Ý thì nay mai thử-trường Ngoại-giao Hoa-kỳ M. Sumner Welles sẽ qua Luân-don để sang Mac-ux-khoa hội-dàm với các nhà cầm-quyền Nga trước khi định hàn họng hợp-cuộc hội-nghi bay bà giữa MM. Roosevelt, Churchill và Stalin.

Ở Pháp và Tây Âu gần đây nhiều thị-trấn lớn như miền ngoại ô Paris, Anvers.. bị phi-quân Anh, Mỹ đánh phá rất dữ-dội. Trong cuộc ném bom ở Paris, hơn 300 người chết và hơn 700 người bị thương, còn ở Anvers thi các bom Anh, Mỹ đã giết hơn 2.000 người phần nhiều là thường dân, đam bà và trẻ con. Trong các nhà cửa bị phá hủy có một ngôi nhà thờ cũ, một nhà thương, bốn trường học và hàng trăm nhà ở của họ-thợ thuyền Bồ.

Thông-chế Pétain đã nói:

« Này có bài trận mà mỗi đồng-tâm của quốc-gia được thất chí; chúng ta sở dĩ quay quần để làm sự bão-vụ chung. Sự gần gũi đó, au chí là tự-nhiên, là hy-vọng nồng đở nhau trong cuộc phục-hưng. Nhưng Quốc-gia Cánh-mộn cần phải cần sự thống-nhất của nước Pháp ».

CUỘC CHIẾN TRANH MÙA RÉT

ở mặt trận Nga từ hai năm nay đã xảy ra như thế nào?

Từ gần hai năm nay, nghĩa là từ khi xảy ra cuộc chiến-tranh giữa Nga và Đức, thường thường chúng ta vẫn thấy các tin vô-tuyến-diện của các băng-thông tin ngoi mặt trận phia Đông và dí nhác đến các vị đại-tướng rất ghê gớm như « tướng đại-hàn », « tướng băng-tuyết », « tướng bùn lầy ». Đó là những vị « đế-kiêu-trong » đã giúp cho quân Nga rất nhiều và đã làm cho quân Đức hoa phen khiếp-sợ. Chúng ta là dân ở các miền nhiệt-đới, nên không bao giờ đao-đọc làm quen với các vị đại-tướng do thời tiết khai-sinh cho đó, nên chúng tôi muốn giới thiệu các bạn để chứng ta xứng xem những ông tướng đó ghê gớm ra thế nào :

Đã nói đến Nga và các nước ở gần Bắc-cực như Phần-lan, Tây-bắc-licher-ia, Alaska, Greenland, Islande thì phải nhớ ngày đầu mùa đông và cái rét chát người, cái rét làm cho vật chất không thể sinh nở được. Ở các xứ này, mùa rét chiếm đến nửa năm, nhưng mùa đông chính thức thi chỉ khoảng bốn tháng từ Décembre đến Marts.

Tại các vùng gần Bắc-cực như miền Bắc Phần-lan, miền Cực-bắc Nga Sô-viết, miền Bắc Tây-licher-ia, trong trời mây tháng mùa đông, đêm dài 20 giờ nghĩa là gấp năm-hai ngày (ngày chỉ có 4 giờ) và khí hậu lúc nào cũng từ 35 độ dưới 0 giờ xuống. Suốt mấy tháng đông, bên ngoài giờ luôn luôn xanh thẳm và đâu đâu cũng có những vùng bao bọc toàn băng tuyết trắng-xóa. Rừng núi, cây cối, nhà cửa, đồng-điền, đường sá đều bị bao phủ dưới một lớp băng tuyết khá giày.

Các giòng sông, ngòi, cống đều đóng băng cứng như đá, trong-như những con đường giải-thảm trắng trên đó người và các thứ xe cộ nặng có thể qua lại được.

M. Edmond Demaître đặc-phái-viên tuân-báo « Illustration » ở Phần-lan hồi tháng 10/1939, trong khi xảy ra cuộc chiến-tranh Nga-Phần, đã tả quang cảnh miền Bắc Phần

Quang cảnh mặt trận mùa đông và các điều-kiện chiến-tranh trong một khí-hậu lạnh từ 40 đến 50 độ dưới 0 là những sự ở trên súc tưởng tượng của người ta

của
HỒNG-LAM

bảng một ngọn bút nêu thơ : « Những rừng bạch-thông hiện ra trên cái nền trắng phản của băng tuyêt mèm mông, những con đường nhỏ hoang-vu trên có những cỗ xe của người bán-xứ (Lapons) do những con nai-miền bắc-cực (rennes) kéo đi rất yên lặng; những sông ngòi mà giòng nước cuộn theo những tầng băng lớn; những ngôi nhà con băng gợn sóng đó. Ở giữa, khoảng bốn tuyêt-băng trắng xóa trông như những cái năm màu; một vùng giới xanh thẳm-dậm soi sáng những tia ánh sáng hồng của bình minh miền Bắc-cực; đó là cái ta phong cảnh miền Bắc Phần-lan. Gần đây, lô-dân có giòng một cái cột tròn có treo một cái biền để rõ bốn thứ chữ báo cho các da-khach biết rằng đã sắp tới vùng Bắc-cực.

« Một vùng tiên-cảnh yên lặng như tờ — một thứ yên lặng mà trước kia không có sự gì đến quay rối giấc ngủ say sưa của những con gấu rất dữ-lợn và sự vui đùa của những giống chim lạ nhảy nhót để bắt lát mồi những thứ cá không ai biết tên là gì trong những giòng sông dày băng. Nhưng ngày nay cả vùng đó đã biến thành sân khấu của những cuộc chiến-tranh lụy-huyt mà tiếng ồn ào vang đến tận những góc xa xa những khu rừng miền Bắc. Quang cảnh yên lặng và

những khoảng
băng tuyết trắng
xóa mèn-mòng
nay đã khác nỗi.
Trong các thung-lũng những khu rừng vàng rơm,
người ta trong
thầy lố nhô những
quần áo Phan-lan mặc toàn
những quần-phục
trắng chẳng khác
gì những đội ma
qui. Thườn g
tường những loát
súng lén thanh tai
nở lèo lách tách

Các xe thiếp-giáp của Hồng quân bị lùy nằm ngổn ngang trên tuyết.

lâm tan sự yên lặng ghê gớm, của vùng Bắc-cực ».

Bấy là phong cảnh miền các mặt trận giữa (Salla) và cuc-bắc (Petamo) ở Phan-an vào hồi cuối 1939 và đầu 1940 trong lúc Nga-Sô-viết đã vỗ cõi dem hàng triệu người sang định đê bẹp máy chục vạn quân Phan. Đội quân của Thống-chế Mannerheim chỉ gồm có độ 40 vạn người gồm dù hạng nào tiều-pau, nông-phu, thợ thuyền, nhà buôn, kỵ-sư v.v... trong hơn ba tháng giờ đã đưa vào thiên-thới, địa-lợi cùng lối gác-quốc và mồi đồng-tám của cả mặt dân tộc để đánh lui tất cả các quân-doàn Nga gồm hơn một triệu quân lính có dù-khi-cụ iối-tàn do bốn đường tiến sang xâm-lược đất Phan. Trong hơn một trăm ngày — từ ngày khai chiến cho đến ngày đánh-chiến — mặt trận Nga-Phan từ Nam đến miền cuc-bắc chỉ là những khoảng dày băng tuyết, những khu rừng bạch-thông mà trên ngọn bao phủ toàn một màu trắng xóa, hoặc là những ngọn dồi núi bọc tuyết có pháo-dài trong phông-tuyến Mannerheim.

Suốt khắp nơi trên mặt trận, chỗ nào cũng thấy toàn băng tuyết, vì thế mà quân Phan phải mặc quần-phục màu trắng đê cho màu áo lán với màu tuyết trang, bèn dịch không sao phân biệt được. Quân Phan phải đào hầm-hồ trong tuyết và dùng canh suốt đêm ngày sau pheng-dong băng lớn. Những cách vận tải ngoài mặt trận Phan-lan là xe không bánh có thê-trượt nhanh trên mặt băng tuyết; và những «ski» là thứ giày đê di chuyển nhanh trên tuyết, nhất là trên các miền



Quang cảnh một trận phía bắc Phan-lan (1940). Chiến-xa và xe thiếp-giáp Nga bị lùy nằm phủ dưới tuyết.

công một cách dễ dàng và Hồng-quân sẽ dùng sức và số đông mà đê bẹp được Phan-lan, bắt dân Phan phải dieudinh ký hòa-ước. Nga-Sô-viết đã quên hẳn rằng Phan-lan tuy là một nước nhỏ (chỉ có hơn 3 triệu dân), nhưng dân Phan là một dân-tộc rất anh-dũng, rất can-dám, lại có sức khỏe, thông-minh và sẵn lòng hi-sinh. Từ quân lính cho đến các võ-quan, các đại-tướng và Thống-chế Mannerheim là vị lòng-tu-lệnh quân-dội đều một lòng

âi quốc hăng hái và trên dưới đồng tâm lại rất yêu-tự do « tha chết chứ không chịu nô-lệ ». Quân Phan tuy ít nhưng đều là quân-tinh nhuệ lại được cả ba diệu-kien quan-be là thiên-thới, địa-lợi và nhàn-hòa cùng giúp nên mới có thê đánh lui được quân-doàn Nga vừa đông hon lại vừa có nhiều khí-giới tối-tân hơn. Hồng-quân lại dùng rất nhiều phi-co, các bộ-dội co-giới-hoa và nhiều chiến-xa hạng nặng — có thê tới ngoái 30 tấn — đê tấn-công định phá phong-tuyến Mannerheim ở eo đất Carélie và các trận-tuyến của quân Phan ở miền giữa và phía Bắc Phan-lan. Cuộc hành-binh của Nga bắt đầu từ đầu tháng Décembre 1939, kéo dài cho đến trung-tiền Janvier 1940 thì bị hoàn-toàn thất-bại. Cuộc tấn-công thứ nhất của Hồng-quân qua eo đất Carélie đã bị phá tan trước phông-tuyến Mannerheim. Cuộc tấn-công của Nga ở đê bờ đông bắc hồ Ladoga cũng bị ngăn lại cách biên-giới Phan-dê 60 cây số. Nga lại cho ba đạo quân lùn đê báu đường tiến về phía Bắc Phan-lan để bắt đứt các đường giao thông với nước Thụy-diển nhưng cuộc hành-binh đó cũng không có kết-quả gì, đạo quân ở miền Nam nhất gồm có su-doàn Nga thứ 163 đã bị thua ở Suomussalmi và su-doàn thứ 44 bị đánh tan ở Raate. Đạo thứ hai bị thất-bại ở trước thành Salla và Hồng-quân bị thiệt hại rất lớn trong trận này. Số quân

Nga tử trận có tới hàng ngàn nằm ngổn ngang cả đồng băng tuyết trắng xóa. Đạo quân thứ ba tiến ở phía cuc-bắc Phan-lan đã phải rút lui khi tiến đến gần Petamo. Khắp từ Nam đến Bắc, Hồng-quân đã thất-bại rất đau đớn.

Quân đội Phan-lan viết nên đã dùng lối du-kích đê đối phó lại với số đông. Nhiều toán quân tuần-tiễn nhỏ của Phan đã đánh tan được cả su-doàn Nga lùm cho cả thế giới phải ngạc nhiên và khâm-phê. Số quân Nga chết trận, chết rét và chết đói — vì véc-vận-tài và trọng-thực bị ngăn trênen rất chậm chạp — cung số tú-binh rất nhiều. Số đó, sau những cuộc tấn-công lần thứ nhất, có tới số 40.000 người. Còn số Hồng-quân bị quân Phan đánh tan lùn tới số 20 vạn. Số phi-co, chiến-xa bị báu hoặc bị hủy có tới hàng trăm, số đại-bác nặng và chiến-cụ đủ hàng-hàng bị bắt rất nhiều không thể kể hết được. Có khi chỉ 2, 3 người lính Phan curg bắt được một cỗ chiến-xa Nga nặng tới 30 tấn, trên có 9, 10 người lính Nga ngồi. Những chiến-xa và xe camion học sát của Nga bị hủy và bị bắt đê ngổn ngang khắp trên mặt trận phía Nam, đec phông-uyên Mannerheim.

Trong hồi chiến-tranh Nga-Phan, nhiều hôm suốt ngày, nghĩa là từ 10 giờ sáng tới 3 giờ chiều, kinh-dò Phan là Helsinki, các thi-trấn lớn và các phông-tuyến Phan bị phi-co Nga ném bom không ngớt. Các đội phi-

Cuộc chiến-tranh Nga-Phan và chiến-lược của hai bên

Khi mới bắt đầu xâm-lược Phan-lan, các nhà cầm-quyền Nga vẫn tưởng có thê-thành

cờ Nga từ Estonia bay sang chỉ cách kinh-dô Phần-dô 80 cây số. Các phi-sóng Nga không những ném bom lại bắn súng cối xay xuồng các khu đóng dân-cư lao-dộng. Nhiều khu dân-cư trong thành Helsinki bị cháy gần hết, nhiều nhà thờ và các co-quan văn-hóa bị bom Nga Sô-viết phá hủy và hàng ngàn thương-dân vội tội hối-cao. Dân ở kinh-thành Helsinki đã tạm trú ở các vùng lân-căn. Nhiều người vì công việc phải lui-lại thi-lu-luôn sống trong cảnh bão-dông lấp-tiền. Từ lúc hoàng-sôn đến suốt đêm, cả kinh-dô Phần đều bị che trong tấm màn đen tối.

Tiếp chiến-tranh Nga-Phần sau một trán một ngày đã kêt-liệu bằng hoa-ur-ukhoa mà dân Phần bắt đầu di phái-nhanh. Theo hoa-ur-ukhoa đó, Phần-lan phải nhượng nhiều đất-dai và miếng-thị-trấn quan-hệ về vệt-dung-binh cho Nga (Viborg, Hangoe, Petsamo...) nhưng cả thê-lời đều biết rõ rằng quân-dội Phần-lan tuy phải hăng-phục-ir-uốc-sử mạnh và số đông nhưng đã thắng nhiều trận về vang và lập được nhiều chiến-công oanh-lết. Quân Phần không sao kéo dài mãi cuộc kháng-chiến được là vì gần 4 triệu dân Phần không thể chống nổi với 180 triệu dân Nga và Phầ-lan đã được các cường-quốc khác giúp đỡ về quân-linh và chiến-cụ theo như lời dâ-hứa. Đầu-sao Thống-chế Mannerheim và quân-dội Phần cũng đã nêu cao được tinh-tuynh-bi-sinh cùng ái-quốc và đã ghi được nhiều trang rát về vang trong cuốn lịch-sử một dân-

MỘT TÁC PHẨM BẮC BIỂU I GIAI KHẨU

NỘI DUNG : gồm có những bài dài về các câu chuyện vui-hỗn.

BÀI : một bài tranh-không-cố-hán-mìn.

PHÚ HẢN : năm mươi lăm-tiền giấy qua

đoàn-Nguyễn-gia-Trí, Sách-khô tên
còn một số giấy lụa đỏ, phu-bản lu-ron giấy Imperial.

Võ-nam-có-hiện-về đặc-biệt spm2 ; một loài côn-nôn và đặc
biệt là côn-nôn quay-quay-spk ; một loài giấy thường spm2

II) BÔNG CÚC HUYỀN

sách-hồng-dân-nội
còn-không ; Hùng
dãy-Wo-tung - bia-in-mùa-và-nhiều-tranh-và-giả-spk.
Thứ-tu-spk ; phần-dati-tiền-mùa-trước-giả-và ;

III) NGUYỄN-TỊNG-HẠCH-SƠ

Đường-Quay-Th-nh - Hagoi

Có một đồng-bạc mà muốn làm giàu-nhanh-chóng và

lương-thiện thì chỉ có cách là: MUA VÉ XỎ SƠ ĐỒNG-PIAP

Độc-nhỏ-văn-tha-thiết yến-hòa-bình và tự-

do. Đến ngày nay cũng nhờ vào chí phẩn-

dầu-hăng-hái và lòng hi-sinh đó mà quân

Phần-dâ-cùng-hop-tác với quân « Truc »

trong hai năm nay đã cầm-cự với Hồng-

quân và khắc-phục được những đất-dai

mất-tru-ruốc.

Cuộc chiến-tranh mùa-dông

giữa Nga và Đức

Cuộc chiến-tranh giữa Nga và Đức-sảy ra

từ 22 Juin 1941, đến nay đã gần hai năm.

Cuộc chiến-tranh đó đã qua hai mùa-dông

1941-42 và 1942-43. Hai mùa-dông đó là hai

thời-kỳ nguy-kịch cho quân Đức. Quân Đức

đã trải qua bao nhiêu sự-khổ-khăn, đã phải

nhiều-lần-rút-lại-truoc các cuộc tấn-công

đại của Hồng-quân để rút-agni-mặt-trận cho

để phòng-thù, nhưng vẫn giữ-vững được

tinh-thể và lực-lượng.

Mùa-Dông ở Nga cũng như ở Phần-lan, kéo

dài từ Novembre đến Avril, nhưng rét-nhất

là từ cuối Décembre đến Mars. Khi-hậu ở Nga,

còn ở miền-Nam Nga — vì dâ-Nga rất-rộng

và nhiều-nơi-xa-bè — thường trong mùa

dông-xuống dưới 35 độ dưới 0 là thường.

Từ miền Mạc-ur-ukhoa giờ-lên-phiá Bắc đến

vùng Leningrad, Mourmank thi-khi-hậu

đò-thường-xuống-tới 40 độ hoặc-có-khi 50

độ dưới 0. Đó là một cái-ré-tết-người, cái

rết-lèm-cho-máu-đang-chạy-trong-các-huyết-

quân-có-thì-bị-dòng-lại, cái-ré-tết-cho-

tay-chân-giá-lạnh-mà-trò-nén-nhưng-vật

không-có-cam-giác-và-không-cù-dung-dược

Nga. Dưới cái-ré-tết-ở Nga, một người lính

Đức-đang-gác-trước-một-dòn-quân-nោng

15 phút không-cù-dung, dùng-và-một-chỗ

thi-chân-sẽ-bị-gia-hắn, rồi buôn-ngủ-dần

dần-và-sau-cũng-sẽ-bị-chết-rét-và-bị-vui

dưới-băng-tuyết.

Cái-ré-tết-đó-có-thì-kèm-cho

lâm-cho-bị-nứt-và-máu-ở-trong-các-mạch

máu-tú-ra. Quân-linh Nga chịu-ré-tết-dâ-quen

lại-vì-xu-ré-tết-nên-có-sản-các-dỗ-ngu-hán-và

các-chiến-cụ-ré-tết-dê-dùng-trong-mùa-ré-tết

còn-quân-Đức-tuy-cũng-ở-xu-ré-tết-nhưng-cái

rết-ở-Đức-còn-kém-xa-cái-ré-tết-ở Nga, nên

không-quen-và-thiên-các-quân-áo-ấm-có

chống-lại. Quân-và-các-tướng-Nga-lại-dánh

ngay-trong-xe-nón-bié-t-rõ-hết-những-dịa-

diêm-lợi-cho-cuộc-hành-binh-về-mùa-dông-nên-cứ-khi-mùa-rét-bắt-dầu-là-bị-lại-dỗi-thể-thủ-ra-thể-công-dê-danh-lui-quân-dịch-và-mong-khắc-phục-lại-những-dất-dai-dâ-mất. Cuộc-tấn-công-của-Nga-tưởng-gọi-là-cuộc-tấn-công-mùa-dông». Trái-lại, suốt-mùa-tháng-rét-mùa-dông, quân-Đức-lại-dỗi-thể-công-ra-thể-thủ-dê-ugân-cuộc-tấn-công-đại-của-Ng^a. Trong cuoc-tấn-công-lớn-mùa-dông-hàng-năm, Ng^a thường-dùng-dến-các-su-doan-quân-cá-miền-Bắc-Ng^a và-quân-Tây-bá-lgi-á, tức-là-quân-quen-với-cái-rết-ghé-người-và-băng-tuyết, bùn-lầy. Ng^a được-một-diều-lợi-lớn-trong-cuộc-hành-binh-mùa-dông-là-các-sông-ngòi, dưới-sức-rét-nước-dều-dòng-thành-băng-rất-giày-và-cứng



Phóng-tuyến-của-quân-Phần-lan-di-ski ngoài-mặt-trận-dày-băng-tuyết
nên-các-hộ-dội-cơ-giới-hòn, các-doan-chiến-xa,
các-doan-xe-vận-tải-dến-có-thì-qua-sóng-không-phải-dùng-dến-cầu. Lớp-băng-dó-còn-suốt-trong-3,4-tháng-mãi-dến-khoảng-cuối-Mars-hay-dâ-Avril-mới-bắt-dần-tan.

Quang-cảnh-các-mặt-trận-Nga-về-mùa-dông-cũng-như-ở-Phần-lan-là-một-cảnh-dac-biet. Tất-cả-khu-chiến-trường-dến-bao-phù-dưới-băng-tuyết-trắng-phau-trong-như-một-việc-hảo-tang-lớp-toàn-băng-sáp-trắng. Trên-lớp-băng-trắng-dó, chỉ-có-những-bụi-cây-cắn-cối-và-thì-thê-các-chiến-sí-là-khác-màu. Cứ-một-doan-lại-thấy-ngoài-ngoài-néo-chiến-xa,

nào-ca-mi-ông-vân-tái, xe-ô-tô-thiết-giáp-bi-phá-hủy. Các-chiến-cụ-dó-có-khi-nhiều-quá-chồng-chối-lên-nhau-và-chỉ-sau-mây-giờ-dâ-bi-chôn-vài-dưới-một-lần-tuyết-trắng. Các

quân-linh-của-hai-bên-dối-thủ-từ-trận-vi-giòi-rét-quá-nên-vẫn-giữ-nguyên-cả-những-diệu-bộ-và-binh-dạng-trước-khi-chết: chđ-này-là-một-vô-quan-Nga-dẫu-dội-mũ-có-dầu-sao-dô, ngực-deo-dây-huy-chuong, mắt-mắt-to, tay-dang-cầm-lưỡi-lê-dâ-dam-quân-dịch. Kia-là-một-vô-quan-khác-bị-dẹt-chết-trong-khi-sắp-bước-lên-một-chiếc-xe-ca-mi-ông. Xa-bon-nhà-người-ta-thấy-một-toàn-linh-máy-người-ngoè-quanh-một-gốc-cây, có-lẽ-hộ-dùn-bị-dẹt-hoặc-bị-chết-rét, thân-thê-demu-by-tuyết-phủ-kín-trong-như-pho-tượng-nân-bằng-bột-trắng. Có-người-bị-chết-trong-khi-dang-xoa-tay-vào-một-vết-thuong-ở-chân, có-người-lại-nâm-chết-canh-máy-thú-dò-chơi-của-trẻ-con-về-dịp-lễ-Noel. Có-lẽ-các-dò-chơi-dò-người-chiến-sĩ-dịnh-mua-gửi-cho-con, mà-chưa-kíp-gửi-thì-dâ-quá-dời. Thực-là-một-cảnh-rất-lát-mắt. Hình-như-các-tấn-thảm-kịch-vừa-sảy-ra-mấy-giờ, hoặc-ngày-hôm-trước-dang-dược-diển-lại-rất-dùng-như-người-ta-dến-lại-một-vụ-ân-mạng-trước-các-vị-quan-tòa. Trên-mặt-các-chiến-sĩ-từ-trận, hiện-ra-một-vết-cầm-hồn, tức-giận!

Dưới đây-chúng-tôi-xin-dịch-lại-bài-tả-cánh-chiến-trường-ở-miền-gần-Bắc-cực-giáp-giới-giữa-Ng^avà-Phần-lan, của-một-dạc-phái-viên-một-hãng-thông-tin-Ấu-châu: «Dưới-ánh-sáng-lê-mở-của-binh-minh-nền-Bắc-cực, trong-sự-yen-lang-rặng-né-cá-dâ-dai-vô-tần, dâ-sảy-rá-một-cánh-chiến-tranh-là-lòng-chết-chua-hè-bao-giờ-có. Phong-cản-là-hoang-vu, càng-dì-về-phe-Bắc, các-rừng-cây-càng-thu-thở-cùi-trò-trợ-một-vài-cây-bạch-thông-ở-giữa-khoảng-băng-tuyết-ménh-mông-ghé-sơ. Miền-này-ở-vào-giữa-khoảng-69 và 70 độ-về-bắc-vi-võng, khí-hậu-lúc-nào-cũng-từ-45-dến-50-dộ-dưới-0».

Góp-cánh-dó, khí-hậu-dó, người-ta-vẫn-chém-giết-nhau, vẫn-cầm-cự-nhau-trong-gần-hai-năm-nay. Đó-là-phong-cảnh-miền-Bắc-Nga-từ-Petsamo-đến-Mourmank.

Ở-các-miền-dưới, tuy-có-phân-biệt-ngày-dêm-nhưng-khí-hậu-cũng-rét-chẳng-kém-đi-miền-và-kè-trên-này. Như-trong-miền-mặt-trận-tu-Leningrad-đến-Orel-là-một-mặt-trận

rất quan hệ có hàng triệu quân Nga và Đức giao chiến. Ở mặt trận rộng lớn này, cứ trong mấy tháng mùa Đông, quân Nga luôn luôn tấn công, thất bại lần này lại lần công lần khác. Cố tháng (1941) Hồng quân tiến đánh để giải cứu cho thành Leningrad đến hàng mấy trăm lần mà vẫn không thu được kết quả gì đích đáng.

...Lại ở mặt trận Ukraine và mặt trận Caucasus cũng thế. Quân Nga tuy đưa vào mùa Đông và băng tuyết để tấn công ở đó nhưng các kết quả vẫn không sao theo được ý muốn của bộ tổng-tư-lệnh Hồng quân là đánh đuổi quân địch ra khỏi đất Nga như đối với quân Charles XII và Nă-phá-luân ngày trước. Những trận đánh ở Stalingrad, ở Rossov, ở miềng kí-ngthị Donetsk, ở Kharakov trong mùa Đông vừa qua là những trận vô cùng kịch liệt ở giữa băng tuyết từ xưa đến nay chưa từng thấy có. Bên Đức cũng như bên Nga có tới hàng triệu quân lính dự vào các cuộc phong thủ và tấn công mùa Đông. Quang cảnh những mặt trận rộng lớn đầy băng tuyết ở Nga thực là những cảnh ghê gớm quá bần súc tưởng tượng của người ta. Còn nhớ hồi mùa Đông 1941-1942 là mùa Đông thứ nhất trong cuộc Nga-Đức chiến tranh, theo tin hãng Transocéan thì bộ tư-lệnh Đức tuy đã dự bị nhiều thứ đồ ngự-hàn như rạp băng vải, nhà băng-gỗ có thể xếp và lắp hoặc mang đi mang lại rất nhanh chóng, các quan áo ấm, chăn đệm và các đồ ăn nóng. Tuy vậy, họ vẫn bị nhồi nỗi nguy nan trước cái rét ghê người nhiều khi xuống tới 40 độ dưới 0. (Miền trung và nam Nga tuy xa bắc cực hơn Phần-lan nhưng lại ở xa bắc nên càng rét dữ). Trong những khí gặp rét như thế thì ở mặt trận Nga đã xảy ra nhiều sự bất ngờ nhiều khi làm cho quân lính Đức rất khổ sở. Các hãng thông tin Đức nói rằng nhiều ngày rét quá đến nỗi băng đóng trên mặt đất cứng và dày quá không thể nào đào hầm hố cho quân lính trú ẩn được. Khắp các mặt trận chỉ toàn thấy băng, mà lại thiếu nước uống mới buồn cười! Nước của

quân lính mang theo đựng trong các chai giữ nhiệt độ (thermos) cũng đều bị đóng rắn chắc, cho đến cả cà-phê pha xong một lát và mực viết cũng đều đóng thành băng tát! Các chiến-xa và xe thiết-giáp ngoài mặt trận đều bị phủ ở ngoài và trong một lớp băng rắn như đá giày tới 30, 40 phân tây. Các người lính ngồi trong các chiến-xa son băng băng đó như ngồi vào một cái «băng thất» khi lạnh buốt đến tận xương, đầu có quấn áo ấm để đảm dâu cũng sủa khó chịu. Cả các thứ dàn máy cho vào máy ô-tô và phi-cô cũng đóng chắc nén cũ buồi sáng là các máy móc của ô-tô, phi-cô và chiến-xa khó mà cho chạy ngay được.

Tronh những trường hợp đó, nhiều khi quân lính ở trong một pháo-dài, hay ở ngoài mặt trận xa nơi căn cứ, tuy đứng trong một chỗ đầy băng mà lại bị thiếu nước uống và đồ ăn vì các thứ đó đều đóng đặc cả lại. Muốn có nước thì ít nhất phải dắt lửa đun, bằng một giờ mới được.

Khi mùa đông sập hêt, vào cuối Mars, đầu Avril, băng tan ở khắp mặt trận thi bùn lầy lại thay chân cho cái rét ghê gớm. Cả một vùng cả một xú, từ đồng dien đến đường sá đều đầy những bùn là bùn, khắp trong xó không hề trông thấy đường sá, tất cả còn là một vùng bùn lầy mà thôi!

Quân lính, xe cộ tiến về lúc đó có khi bùn lên đến tận bụng tận ngực, còn xe thi bị lấp cả bánh không sao di được. Trong thời kỳ cả mặt trận biến thành một khoảng bùn lầy mênh mông như thế thi vè bên Đức và cả bên Nga, các cuộc hành binh đều phải tạm định hoặc chỉ cầm cự nhau mà thôi.

Cuối mùa xuân, đầu mùa hè năm ngoái, trong trận tấn công vào Kharakov Đức đã chế được một thứ chiến-xa đặc biệt để đem dùng trên các đường dây bùn lầy ở Nga. Chiến-xa đó trông giang rất thô sơ và nặng nề nhưng khi gặp bùn lầy vẫn di nhanh được và đã làm cho quân Nga phải lui vào đến tận bến kia sông Don và nở sông Volga.

Ngoài cái rét, băng tuyết, bùn lầy, quân Đức ở mặt trận Nga trong mùa đông vừa

(xem tiếp trang 34)

Bô lao Nhật sắp về

Xin bieu thu dành thuộc truyen—đầu tri ba chung Donga
cam doan tot nhat—can dai ly doi quyen tung du.
Hoi 80 Meddelementa Hanói — Nói tới thu tho Khati
la noi den BỘC THẮNG Hanói — chuyem han hoan

PHI-CƠ TRONG SƯƠNG TUYẾT

Một buổi sáng mùa đông, tại một phi-trường trên mặt trận. Hán-thứ-biều xuồng bay bồng lênh khoảng trời rộng bao la, lăn vào trong mây mù trắng sóa.

Rừng cây lại trở nên yên lặng, không một tiếng vang, tưởng chừng như không còn ai ở đó nữa.

Nhung không. Trong một gian nhà dựng bằng ván gỗ, một sĩ-quan đang điều khiển máy bay - tuy-en - dien. Lá sóng điện phát ra trong không-gian khiến kẽ trên giới, người dưới đất đều có một cảm giác là không cách nghìn trùng.

Ba nghìn thước.... Bốn nghìn.... sáu nghìn thước. Máy bay vẫn lên cao và vẫn còn trên địa phận nhà. Viên hoa - tiêu châm chủ nhìn vào các kim chỉ súc máy nhanh chậm, lầm bay các tháp, ống doết sắng, dẫu, chí chít ở trước mặt. Viên sĩ - quan vò tuy-en điện nhận tin, phát tin, còn viên sĩ - quan điều khellen súng liên thanh tại mé dưới lái, dầm dǎm nhìn phía chân giới, đợi máy bay thù đến gần-kiến.

Máy bay lăn vào những đám mây vẫn như bông.

Tiếng máy bồng kêu một cách khác thường. Kim chỉ tốc độ đang ở con số 300 bồng quay lui lại. Máy bay giảm sức nhanh. Viên hoa lăn lòi ngai. Máy bay sa-mù động thành băng trên khắp thân máy. Băng tuyết và gió lốc, hai vị hung thần đó, các phi công đều được biết rõ lâm rồi.

Tốc lực của máy giảm đi nhiều. Hai bên cánh, băng bắt đầu đong thèm mảng. Trên kính những hạt sa mù lấm tấm bám chặt, làm mờ mắt hoa tiêu.

Tiếng máy rit lên một cách khú khốc. Băng bắt đầu bám vào cánh quạt.



1 — Máy « pha băng » (dégivreur). — Chỗ ngồi của viên hoa-liên.
2 — Chỗ viên sĩ-quan vò-tuy-en điện. 4 — Lá sóng liên-thanh.

Máy bay hạ thấp dần. Qua đám mây mù, viễn phi công nhận rõ máy vạch đèn trên mặt đất trắng xóa. Tiền tuyến quân địch hiện ra lờ mờ dưới thân máy.

Máy bay vẫn xuống thấp. Lúc này thật là nguy hiểm vô cùng vì nếu sức máy cứ dưới dần thì cả phi cơ lẫn phi công không bao lâu sẽ rơi xuống đất vì động cơ không còn đủ sức để hút máy lên cao nữa. Không lúc nào nguy hiểm bằng lúc này. Nhưng may mắn, các nhà chế tạo ra phi cơ đã nghĩ chu đáo khiên cho băng tuyết tiêu tán không tài nào đồng đặc được nữa.

Tiếng động cơ lại bắt đầu nô ròn và phi cơ lại bay nhanh dẻ vượt qua những tầng mây cao ngất.

Hai bên cánh máy bay, về mé trước đều có đai máy phâ băng (dégivreur) rất tinh sảo. Để cho băng đóng thành mảng, viễn hoa tiêu mới bắt đầu cho máy chạy. Máy dày không có gì là phiền phức lôi thôi và do nhà chế tạo Goodrich phát minh ra. Hai bên cánh của cánh máy bay, về mé trước (bord d'attaque) đều bọc cao-xu. Lần vào trong chiều dài cánh, dưới län cao xu đó là ba chiếc vỏ rỗng (chambre à air) cũng băng cao-xu. Viễn hoa tiêu mở máy hơm hởi làm phồng ba chiếc vỏ đó khiên cho tăng hăng nứt vỡ thành mảng. Những mảng đó sẽ do sức gió cuốn đi.

Máy bay đã nhẹ bớt đôi chút và đã lên cao hơn. Bây giờ lại đến lượt phá những băng động nơi cánh quạt. Trong chốt cánh quạt (moyen) có một cái bâu nhỏ đựng một thứ nước hóa học kỵ băng (liquide anti-givre). Viễn hoa tiêu mở máy cho nước đó chảy ra chán chạc cánh quạt (racine des pales de l'hélice). Cánh quạt quay tít, sức chuyển động làm cho nước chảy lan ra các chạc cánh khiến cho băng tuyết tiêu tán không tài nào đồng đặc được nữa.

Tiếng động cơ lại bắt đầu nô ròn và phi cơ lại bay nhanh dẻ vượt qua những tầng mây cao ngất.

Bây giờ là đèn lúc phải phá những băng tuyết động ở kính để nhìn rõ xuống phòng tuyến quân địch. Muốn như vậy, các nhà kỹ sư đã nghĩ đến cách dùng sức nóng của điện. Kính máy bay là kính đặc biệt (Triplex) trong có những giày điện rất nhỏ. Một khi điện chạy, những giày đó có sức nóng làm băng tan thành nước và những giọt nước sẽ do chiếc cần gạt (balai essieu-glace) quét sạch đi.

Đầu mỗi các phi hành gia những giày thép gai, pháo dài hầm hố bên dưới hiện rõ ràng trên mặt đất phủ tuyết.

Phi công cho máy hạ thấp xuống để chụp ảnh. Bóng máy bay rung mạnh. Một tiếng nổ gần làm cho toàn thân máy chuyền lay.

Cao xà bên định hoạt động. Xem län khói trắng to ra và xét sức nổ, hoa tiêu đoán ngay là một kiểu đại bác hạng nặng bắn xa (canon à tir tendu), một kiểu đại bác nguy hiểm trong vòng từ 7 đến 10 cây số, nhưng vô dụng một khi máy bay thấp là là (rase-motte). Viễn hoa tiêu biết vậy cho máy hạ thấp bắn xuống bay rất nhanh cách mặt đất độ vài trăm thước.

Các súng liên thanh nặng nhẹ của bên địch sẵn sàng từ lúc này bắt đầu nhằm phi cơ mà nã, đạn ra rào rào. Bầu trời sáng bị thủng

(xem tiếp trang 27)

NGUYỄN HUYỀN TÍNH



I. — Máy phâ băng dùng làm.

II. — Hai bâu A và C bơm căng ra phâ băng.

III. — Đến lượt bâu B bơm căng để phâ nối chỗ băng còn lại.

TRONG SÁU THÁNG MẤT

33 vạn quân lính nhuệ

Cuộc thoái binh của Nă-phá-luân ở Nga không thể thay hai lần trong lịch-sử

Cuộc đời của họ Ian ra như
làn tuyết mà họ đã xông pha
CHATEAUBRIAND
(Mémoires d'un ex-tombé).

Nă-phá-luân là một bức anh hùng đe nhất của Âu-châu về thế-kỷ trước. Trong hơn 20 năm, với một thanh guom, một yên ngựa, cứu nguy cho nước Pháp, tung-hoành khắp Âu-châu, thống quân 130 quận (từ Rome đến Hambourg) một phần ba nước Ý, toàn thê nước Pháp, một phần sáu Thụy-sĩ, Luxembourg, Bỉ, Hà-lan, Phò v.v...), cao-tri hơn 70 triệu dân (hơn nửa dân số Âu-châu về thời bấy giờ), phong chồanh là Joseph lâm vua Tây-ban-niña, em là Jérôme lâm vua Wespahlie, em rể là Murat lâm vua Naples; bắt Nga-hoàng, Áo-hoàng và Ban-mạch quoc-ương phải liên minh và dự vào cuộc phong-tổ Anh quốc... Phi

người có thủ-doan anh-hùng, siêu quần xuất chúng, không thể làm được đến thế!

Nhung than ôi, thê-lực của Nă-phá-luân, do chính-phục mà có, chẳng khác gì một cái lừa dài xây băng giấy, chỉ

gặp một trận cuồng phong bắt tặc là đồ ụp, không thể nào cứu vãn được.

Trận cuồng phong đó chính là cuộc lui binh của Nă-phá-luân ở đất Nga mà hôm nay chúng tôi đã miêu tả đây.

Nguyên - nhán trận đánh Nga

Trong trận đánh Nga, Nă-phá-luân phải đương đầu với Nga-hoàng Alexandre đệ nhất là một vị vua tri tuô, diêm-dám, nhiều mưu-kế và trá-thuật, nên cuộc thất-bại thật là đau đớn và tan hối, làm đồ ụp cái sự-nghiệp cõ-so-của bắc anh-hùng cái đã tốn bao nhiêu xương máu trong hơn 20 năm mới xay nên được.

Nguyên lúc bấy giờ Nga-hoàng cũng có cái tham vọng lâm trọng-tai để duy-trì cuộc hòa-binh cho Âu-châu, nhưng bị các võ-công oanh-liệt của Nă-phá-luân giết chết cái ý định đó, nên bè ngoài bắt buộc phải liên-minh với

Công-cuội xâ-hội nào lớn lao mà

lại có ý nghĩa nhất hèn thời?

— Công-cuộc bài-trữ nạn thái-hoả cho dân nghèo. Thể chính đó là mục-dich của hội Truyền-Bá Quốc-Ngữ đang gắng công theo đuổi.

Pháp mà trong lòng tài thám

gan lịm ruột, chỉ chờ có dịp

là kiêm cách đánh đổ kẻ thù.

Vào khoảng giữa năm 1810, Nga-hoàng bắt đầu dự bị chiến-tranh, mài-kết với Anh quốc. Đến đầu năm 1811 thì

dinh-tập công Ba-lan để chống lại Nă-phá-luân là người có ý ngẩn trờ không cho Nga đánh Thô và đến đóng ở Varsovie.

Vì vậy, cuối năm 1810, Nga-hoàng bắt đầu khống giữ gìn gi đồi với Nă-phá-luân nua: nua là mỏ cương-giới cho người Anh thông-thương, nua là cho các hàng hóa các nước khác đem về bán trong nội địa Nga mà trước kia chỉ có một mình nước Pháp có quyền được chở vào

bản mà thôi. Các hành-động đó rất có ảnh hưởng đến nền công-nghệ của người Pháp. Các máy dệt ở Lyon bị ngắt viêt-hơn một nua, ba phần tư số thợ ở các quát-miền Bắc cũng bị đình nghiệp vì không có công việc đó.

Nă-phá-luân lấy các viêt
đó làm cẩm túc, nhất là khi
nghe thấy Nga-hoàng xui
người Ba-lan phản lại nước
Pháp. Bèn lập tức ra lệnh

cho quân đội ở Ba-lan phải tòng động-binh và tướng Davout phải tập-trung quân đội ở biên-giới Ba-lan để chờ đối-phó với quân Nga.

Đến cung-tưởng chiến-tranh Nga Pháp xảy ra ngay lúc bấy giờ, Nhưng Nga hoàng biế: thê-lực chưa đủ, bèn kiểm cách diệu-dinh để có đủ thi giờ tu chính-binh-nă, nên suốt trong một năm không xảy ra cuộc xung đột.

Đến cuối tháng tư năm 1812, Nga-hoàng chính-dốn xong quân đội, mới hạ chiêu-thư và đến ngày 24 Juin 1812 thì bắt đầu khai chiến. Trong trận này Anh và Thủ-sĩ là đồng-minh của Nga-hoàng, còn Áo-hoàng và Phổ-quốc vương là đồng-minh của Nã-phá-luân, nhưng hai vị hoảng-hãi nay chỉ già-dối, không thực tâm với Pháp.

Nga rử Pháp tiến sâu vào nội địa

Trận đánh Nga kéo dài hàng sau tháng từ 24 Juin đến 16 Déc. 1812. Về phía Nã-phá-luân có tất cả 350.000 quân-sĩ, 176.850 con ngựa trong số ấy có ba vạn quân Phổ ở tá-dục do đại-tướng York chỉ-huy, ba vạn quân Áo ở híra-dục do hoàng-thân Schwarzenberg chỉ-huy. Còn 290.000 quân-sĩ nữa thì trong số ấy chỉ có 180.000 quân Pháp, thuộc thẳng dưới quyền chỉ-huy của Hoàng-dé Nã-phá-luân. Ngoài ra còn quân Ba-lan, Ý-dai-lợi, Đan-mạch và các xứ Bavière, Saxe, Westphalie, Dalmatie, Croatie v.v... nghĩa là gồm đủ cả quân-sĩ các nước ở Nam bộ và Tây bộ Áo-châu dự vào cuộc chiến-tranh này. Còn

bên Nga-hoàng chỉ có 300.000 quân-sĩ chia làm hai quân đoàn, một đóng ở Duna dưới quyền chỉ-huy của tướng Barclay, một đóng ở miền khu vực sông Dniepr dưới quyền chỉ-huy của tướng Bagration.

Quân Pháp bắt đầu qua sông Niemen ở thành Kovno vào ngày 24 Jain. Bù ngày, quân-sĩ mới sang sông Hết. Bên Nga không đem quân ngãa trờ, là có ý như cho quân Pháp tiến sâu vào nội-địa, mới dè cho thời tiết làm trận sự nghiệp phả-hoại.

Quả vậy, cái chiến-lược đó của Nga làm cho quân Pháp nguy-dỗng ngay từ lúc ban đầu; sau khi qua sông Niemen được năm ngày quân Pháp kéo đến thành Vilna đã phả chịu nỗi thiêu quán như, chết tới 50.000 người, vì dù Nga được lệnh rút lui, phải đổi phả-hết các thực phẩm, để cito quân địch không có cái dùng.

Bản-tâm Nã-phá-luân, tiến quân sang Nga, là cõi diệt quân Nga rồi iỏi vào thành Moscou để bắt Nga-hoàng phải ký hòa-ước. Nhưng khai tiến quân vào miền khu vực

giữa quãng sông Dana và Dniepr để chọc đánh hai quân-đoàn Barclay và Bagration thi hai-sự-doàn này tự tháo lui, không kháng-cự. Nã-phá-luân lại truyền lệnh cho quân tiến iỏi thành Vitebsk vào ngày 28 Juillet để vây đao quân Barclay trên sông Duna. Nhưng đao quân này lại cũng rút lui về miền sông Dniepr để hợp với đao quân Bagration đóng ở đây. Lần này, Nã-phá-luân phải ra lệnh cho quân-sĩ tiến theo dòng sông Dniepr đến thành Smolensko. Các tướng Pháp thừa thắng xin-viên-binh để đánh trận luân vào trận-dịa Nga, nhưng Nã-phá-luân từ cuối, ra lệnh không được tiến nhanh, sợ bị quân địch phản công chăng?

Quả nhiên, mấy giờ sau, quân Nga tiến sang phản công rất kịch liệt. Tuy quân Pháp chống lại rất hăng-hái, nhưng quân Nga cướp lại được pháo-dài chính. Theo một chiến-sĩ lúc bấy giờ thuật lại thì « chiến hào chiến lũy đều dày thấy người chết trong cao như núi ».

Trận Moskowa

Khi ấy, dân Nga thấy quân Pháp tiến gần đến thành Moscou là một thành phố có quan-hệ đến danh-dụ lịch-sử của toàn thể dân tộc mà không thấy quân đội chống cự gì cả, bèn nỗi lòng công-phẫu và yêu cầu Nga-hoàng phải ra lệnh chiến-dấu. Nga-hoàng phải nghe theo lungeo, cử Koutousof làm tư-lệnh quân đội, thống-xuất 14 vạn quân-sĩ với 40 khẩu đại-bác kéo ra hợp với hai đao quân Nga đóng ở phía nam Borodino ở phía sau sông Kalotoba, chí-giang sông Moskowa, cách thành Moscou độ 150 cây số. Tướng Koutousof sai gấp thành lũy để cõi thêm trận địa.

Sáng 7 Septembre, Nã-phá-luân ra lệnh công kích quân

đội Koutousof. Hai bên bắt đầu giao chiến vào hồi 5 giờ sáng. Hơn 1000 súng đại-bác của hai bên bắn liên thanh, làm chấn-dộng mặt đất, dân sự lo sợ đến bỏ trốn. Đến 11 giờ trưa, hoàng-hán Eugène chiếm được thành Borodino và pháo-dài chính của hành-ÿ, còn đại-tướng Ney và Murat thì bả được ba chiến-lũy tại làng Semenosko. Các tướng Pháp thừa thắng xin-viên-binh để đánh trận luân vào trận-dịa Nga, nhưng Nã-phá-luân từ cuối, ra lệnh không được tiến nhanh, sợ bị quân địch phản công chăng?

Quả nhiên, mấy giờ sau, quân Nga tiến sang phản công rất kịch liệt. Tuy quân Pháp chống lại rất hăng-hái, nhưng quân Nga cướp lại được pháo-dài chính. Theo một chiến-sĩ lúc bấy giờ thuật lại thì « chiến hào chiến lũy đều dày thấy người chết trong cao như núi ».

Hôm sau, quân Pháp lại phản-công, lại chiếm lại được pháo-dài chính, và nhờ có súng đại-bác hùng-rất mạnh, quân địch phải rút lui, để lại bốn vạn người chết, còn bốn Pháp cũng chết kí ba vạn người.

Trận này gọi là trận Moskowa. Ông Séguy di theo vua Nã-phá-luân được mục-kích nồng-thâm-trạng trong trận này, có viết những đoạn lúm ly như sau này:

« Hôm ấy, giờ u ám, mửa phản-re buôt tội xuong, gió thổi mạnh, nhà cửa cháy tan ra q'ao, đồng điền tro trui, đồ vật nhang vét diêu-lán. Không bao giờ người ta lại có thể trông thấy một cảnh tượng rùng rợn đến thế! Ở chán giờ, cây cối hiện ra một màu xanh lang-chê, ngầm có vẻ áu sầu lâm. Chỗ nào, cảng có những quân lính dương chạy cơ vẫn trong đám thùy người và tim lòi các thxe-pham trong đây của những người bạn bất hạnh. Nhiều người bị thương

rất nặng, máu chảy đầm đìa, nằm rên rř dưới lán tuyet trâng. Không một tiếng hát, một câu chuyện. Khắp chỗ chỉ đều phủ một lán không khí im lặng rùng rợn.

Người ta trông thấy di-hài của quân-sĩ nằm ngồn ngang, quần áo rách toát bời, mặt máy dãy nhăng vết máu hoặc den xám bởi khói thuốc súng... Lần khi người hay ngựa lại phải xéo lén trên đống người chết đó để đi theo hoàng-dé. Nhiều người ngắc ngoải bị người, ngựa dạy phải kêu lên một tiếng iỏi chê luon. Hoàng-dé từ trùm đến nay, vẫn im lặng như cuộc thằng trận của ngai; đến đây cũng phải động-tâm, ra lệnh giải-lán nhangs iỏi quan theo hau, iỏi cui xuồng cứu nhangs người đương van khoc ren-rř kháp mọi nơi ».

Quân Pháp tiến vào Moscou

Quân Pháp thắng trận ở Moskowa, đến ngày 13 Septembre 1812, kéo vào thành Moscou, hi-vọng rằng sau khi bả xong thành này thì bắt Nga-hoàng phải đến dinh, hoặc ít ra cũng có hè dört ở đây trong mùa đông, có dù lương thực để dìr bị cuộc tiến binh đến Sain-Petersburg iủ p ú Nga vào mùa xuân năm sau.

Nhung long ti quốc tua



Một đại-bác hạng nặng Nga bị quân Pháp bắt được bị phủ dưới tuyet

dân Nga đã giết chết các ý định của Nã-phá-luân. Phản-khích, họ nỗi lên chống cự khẩn với kẻ thù. Chẳng những Nga-hoàng không xin hòa, mà những sứ-thần của Nã-phá-luân sai sang điều định đều không được phép qua-tiền-tuyến cùn-bên-ditch.

Sau một ngày quân Pháp tiến vào Moscou, quân Nga đốt cháy thành phố. Viễn-tông-đốc Rostopchkin, trước khi bỏ thành, thả các phạm nhân bị giam ở các ngục thất ra để họ đốt phá các kho chứa rượu các nhà pháo và các dinh thự. Quân Pháp không có cách gì cứu chữa một thành phố mà pháo-nhiều nhà cửa đều lâm bắc gõ, đánh đẽ cho thành Moscou cháy ròng-rã luôn trong 4 ngày. Có đến 8500 giai-nhà bị thiêu ra tro. Ba phần tư thành phố bị phá hủy, lũ cháy lan đến điện Kremlin. Kremlin lúc bấy giờ trong chảng khác gì một hòn đảo den ngóm ở giữa một cái bể lửa hồng vậy. Chân giời sáng ửng một màu, chẳng khác gì phong-vồng đỏ ói những ánh mặt trời về buổi bình minh. Rồi sau cháy đèn chung quanh điện của Nã-phá-luân ở, những xá nhà đỗ ợp tảng kêu kắc,các, những quả chuông không chịu được sức nóng, biến thành những loài kim lồng, cháy dòng dòng như những hàng lê dâu

thương. Nã-phá-luân phải dời ra đóng ở biệt thự của Nga-hoàng ở Petrowski.

Về sau, Nã-phá-luân bị dãy ra dâng Saint-Hélène, nhớ lại trận cháy ở Moscou, chor rằng: « Đám cháy trong trận Troie đã cháy trước, dâng các nhà thi-sil mò tâp đến thê nào, cũng không thè to bằng trận cháy ở Moscou. »

Ba ngày sau Nã-phá-luân gửi về điện Kremlin. Khi đi dọc đường trống thấy bên cạnh những đống lửa hồng chưa tắt, những xác quân sĩ bị thắn-hỏa thiêu cháy thi trong lòng cảm động vô cùng. Ngoài ra còn biết bao cảnh thương tâm khác mà chuyên sau này là một: một toán lính Pháp di bắt một con bò súc để vê lấy cái ăn, một người đàn bà Nga tiến lên, theo sau là một người đàn ông ấm đưa bé mới đẻ được mấy tháng, lấy tay chỉ vào con bò súc nô, rồi xé ngay yếm, chỉ vào hai cái vú khô sưa của mình. Người cha cũng làm ra cái bộ cảm-động, nứa khôn già lại con bò súc kia thì đem con dập vào đá cho chết còn hơn là để sống mà khôn có sưa cho nó bú. Trước tình cảnh thê thảm đó, toàn linh Pháp phải giã lại con bò súc cho hai vợ chồng người nhà quê Nga.

Nã-phá-luân trông thấy nhặng cảnh tượng thảm

thương đó, dùi sắt đá đến thê nào, cũng phải mài lóng, cho quân sĩ nghỉ luân ở Moscow hơn một tháng. Cúng trường rắng như các năm trước, múa-dông còn lâu mới tới. Ai ngờ Nã-phá-luân đều đã Joán sai: múa-dông năm đó lại đến sớm hơn các năm trước những mấy tuần. Mới giữa tháng mười, mà tuyêt đã dâng xuồng trắng cả thành Moscow.

Ngày 19 Octobre, Nã-phá-luân truyền lệnh cho quân sĩ rút lui và chờ cùn-mìn vào phá điện Kremlin.

Cuộc rút lui của quân Pháp

Bản ý của Nã-phá-luân lúc bấy giờ là nêu rõ dem quân sĩ lui về Kalonga ở Ukraine là một miền phong-phú, nhiều sản vật để qua mùa đông ở đây và dự bị cuộc tiến công sang xuân, nhưng bị tướng Kontousof đón đường đánh chặn, Nã-phá-luân thấy quân sĩ đã bị hao-mòn một phần lớn, không dám giao-chiến sợ bị thất trận, nên lại truyền lệnh cho quân sĩ lui về thành Smolensk.

Cuộc lui binh của Nã-phá-luân kéo dài hơn nửa tháng, một phần vì thời tiết quá lạnh, một phần vì ngày ngắn (chỉ có 5, 6 giờ) đêm dài.

Theo nhà văn hào Chateaubriand thuật trong cuốn « Mémoires d'Outre-Tombe » thì

hôm 6 Novembre là ngày quân Pháp lùi đến Smolensk: « Hán-thả-biều xuâng tới 18 độ đăc 0. Cái gì cũng biến mất dưới một lầu trăng xoa, cái cầu cho quân sĩ vượt qua. Nhưng lúc bấy giờ quân Nga đuổi riết, quân Pháp vừa đánh vùi lui, người, ngựa, súng, xe, tranh nhau qua cầu, đập xéo lão nhau, hoặc lăn xuống sông, chết không biết phủ lén trên, trống thành những ngôi mộ nhô... »

Ban đêm dài 18 giờ, gió bắc iồi lạnh buốt, người ta không biết ngồi chỗ nào, ngó chỗ nào, cho đến cùi nhóm cũng không cháy, vừa nứa được một thia bột, đã nghe súng dai-bát bên địch nô... »

Sáng ra, kèn thổi giữa những tiếng tuyêt rơi, nghe không còn gì bùn hòn nữa. Tiếng kèn đeo-gói những chính-phu ra trán, nhưng khốn khuya không bao giờ họ lai thử giây nữa... Chỉ còn một ít người khác nói, tranh nhau tiến vào cầu. Cầu đỗ ợp xuồng sông, trôi theo những vầng tuyêt vùa tan dưới dòng sông Bérésina. Tiếng than khóc, rên-rỉ, chấn động mọi phương giờ. Lại thêm những tiếng gió thổi như bão, không biết đâu là nhà, không nghe thấy một tiếng chim kêu.... »

Hàng vạn chiến sĩ, hàng vạn ngựa và cỗ súng bị bỏ trên mặt trận trong mỗi đêm: ôi, những con số cay nghiệt biết bao!

Khi quân Pháp ở Smolensk tiến đến bờ sông Bérésina thì bị ba quân-doàn Nga gồm tất cả 14 vạn quân sĩ bù vây. Bên Pháp chỉ còn có 28.000 người còn mang khí-giáp.

Quân Pháp định rút qua sông thi bỗng dừng nước sông Bérésina vỡ tuyêt, không qua được, may nhờ có 400 tàu binh của đại tướng Eblé đỡ

ngày đêm hi-sinh tinh mặng, lặn lội ở giữa chỗ tuyêt sương và (rong số ấy có nhiều người chết) mới bắc xong hai cái cầu cho quân sĩ vượt qua. Nhưng lúc bấy giờ quân Nga đuổi riết, quân Pháp vừa đánh vùi lui, người, ngựa, súng, xe, tranh nhau qua cầu, đập xéo lão nhau, hoặc lăn xuống sông, chết không biết phủ lén trên, trống thành

những ngôi mộ nhô... »

Lúc bấy giờ súng, Nã-phá-

luân qua cầu với một toán thân binh. Giữa đám đông người hồn - đòn áy, ngài không cháy, vừa nứa được một thia bột, đã nghe súng dai-bát bên địch nô... »

Một lúc sau, cầu lại bị đỗ. Những toán súng đong qua cầu muộn trở lại cũng không kịp nữa. Nhưng người tới sau, không hiểu tại nạn đó và cũng không tin lời người khác nói, tranh nhau tiến vào cầu. Cầu đỗ ợp xuồng

sông, trôi theo những vầng

tuyêt vùa tan dưới dòng

sông Bérésina. Tiếng than khóc, rên-rỉ, chấn động mọi phương giờ. Lại thêm những tiếng

gió thổi như bão, không biết đâu là nhà, không nghe thấy một tiếng chim kêu.... »

Đến ngày 16 Décembre, tàn quân của Nã-phá-luân qua

sông Niemen ở Kovno đê giò vê đất Ba-lan. Theo lời sử-gia A. Malet chép lại thì trong đêm lui quân cuối cùng đó, vì giờ rét, vì cầu đỗ, số 15.000 quân sĩ qua sông, chết tới 12.000 người.

Nhà văn hào Chateaubriand cũng thuật rằng: « Cuoc thoái binh này buồn tăm, không nghe một tiếng âm nhạc, một khúc hát khai-hoán.

Toàn linh sống sót mặt máy xanh nhợt tiến im lặng qua cầu hoặc trượt qua trên những dòng tuyêt mới tan của sông Neimen đê bò qua bến kia bờ. Khi vào nghỉ tại những nhà có lò sưởi ấm áp, họ lăn ra như băng tuyêt mà họ đã xông pha. »

Khi qua đất Ba-lan, Nã-phá-luân được tin báo ở Balle-tướng Malet được tin âm mưu đảo-chính, liền cùng năm thủ-huân tin vi-bành về Pháp, không ở lại chia sự cam-khổ với quân sĩ, nên họ cảng thêm lòng oán giận.

Tinh rà, về trán đánh Nga này, trong số 290.000 quân sĩ thuộc dưới quyền chỉ huy của Nã-phá-luân tiến vào đất Nga sáu tháng vê trước, đến khi rút lui có đến 250.000 quân sĩ hoặc tử trận, hoặc bị cầm tù hoặc đào-ngũ; còn số thiệt hại, cả quân đồng minh tính ra có tới hơn 330.000 người tất cả.

Thật là một cuộc thoái binh đau đớn không từng thấy trong lịch sử và chính do cuộc bại trận này thành-thể của Nã-phá-luân bắt đầu bị sút kém và mở đầu cho cuộc đổ-sập của nền Đế-chế sau này vậy.

TÙNG-PHONG

ĐÃ CÓ BẢN:
DỜI BÍ MẬT
CỦA CON KIẾN
triết-ly-äi tình và cảnh
trong xã hội Sân Kiến
của PHAM-VĂN-GIAO
Gia upa.

SẮP CÓ BẢN:

CƠ THÚY

tiểu thuyết được giải thưởng khuyến khích văn chương Tự Lực Văn-Huân năm 1935 của NGUYỄN KHẮC-MẨN. Sach dày 400 trang. Bìa màu do họa sĩ Lưu Văn-sinh trình bày.

Thơ từ viết cho ông Nguyễn Văn Trợ
giám đốc nhà xuất bản SÁNG 46 Quai Clémenseau - Hanoi

ĐÓN COI:
MỘT GIA ĐÌNH TRÊN
HOANG ĐÀO
của Nguyễn Xuân Huy
XÓM GIĘNG của Tô-Hei

Đi xem hội chợ triển lâm Saigon

Trước khi vào xem hội chợ quê ngài hãy đến bar QUẬN-CỘNG dùng rượu giải khát, ăn nem bánh hỏi, chả giò dòn, bánh phồng tôm, bánh đập, tôm nướng, cháo gà v.v... Bar « Quận-Công » & gần đường Amiral-Kraatz và Lacotte (cách cửa vào hội chợ 150m)

Trước Nă-phá-luân

một thè-ky

CHARLES XII

VUA NU'ÓC THỦY-DIỀN ĐÁ GIỆT DƯ'ÓC NGA

...nhưng chỉ
trong có một
ngày sụnghệp
về vang trong
9 năm chiến
thắng đã tan
ra tro bụi

Vua Charles XII là một vị anh quân đe nhất của nước Thụy-diên (Süde) về thế kỷ XVIII. Lên ngôi được ít lâu ngài bỏ các sự đắc lạc lúc thiếu thời, nol theo gương hai đại đế Alexandre và Cesar, dù bị chiến tranh đe mưu dò cuộc chinh phạt Án-lục, làm cho thành thế lừng lẫy khắp hoàn cầu.

Vua Charles đánh Ban-mạch

Mới 18 tuổi, vua Charles đã cầm quân đe đánh Ban-mạch.

Ngày 8 Mai 1700, ngài xuất quân, binh thuyền từ kinh thành Stockholm vượt qua bờ Baltic tiến đánh đảo Seeland rồi thừa thắng kéo thẳng vào thành thủ-phủ Copenhague.

Vua Ban-mạch thấy binh lực của Thụy-diên tiến như gió bão, biết thế không địch nổi, bèn sai sứ-giả lai hàng. Charles XII bâng-long nhận các điều kiện, hai bên mở cuộc điều định và ký hòa ước vào ngày 5 Août.

Tính từ ngày xuất sư, chưa đầy bảy tuần lễ vua Charles đã toàn thắng quân địch. Thật là một thành tích vê vang!

...Bánh Nga-hoàng

Bánh bại Ban-mạch, Charles thừa thắng đe binh đánh luôn Nga-hoàng Pierre le Grand, một tay kinh địch mà ngài vẫn lấy làm giới tâm.

Pierre le Grand, là một vị hoảng-đố kỵ-dị có công lớn cản

một đoàn kỵ-sư mở sường đóng tàu, lò đúc khi giới, lập cho nước Nga một đội chiến thuyền và nhiều hạm-cảng mới. Ngoài ra, ngài còn dựng trường học, viện Hán-lâm, ẩn-quán, thư viện, chầu chính nền cai trị, mở mang các đường thông thương và khuyến khích các thiền niên tuân-tú xuất dương du học, cùng bài trừ hủ-tục trong đám dân gian... Chẳng bao lâu, nước Nga dứt quyền cai trị của ngài trở nên cường thịnh.

Vua Charles XII thấy nước Nga hàn-trông mau chóng như thế, rất lấy làm quan tâm. Ngài hét sét tìm cách giỗ cái định trước mắt đe tránh nỗi hẫu-hoạ.

Ngày 1er Octobre, nhà vua đem 8,000 quân đến Narva, Nga hoàng xuất quân 10 lần nhiều hơn ra khang chiến, định nhau thời tiết già lạnh, đánh tan quân địch trong trận đấu.

Hai bên đối pháo làm hiệu và bắt đầu giao chiến. Lúc đầu, quân Nga khi-thể rất hăng, bắn một viên đạn trúng vào cuống họng Thụy-diên súng vang. Nhưng viên đạn ấy lại là một viên đạn « chết »: nó chỉ nãm ngoài « că-vat », chứ không xuyên qua người. Một lúc sau, viên đạn thứ hai

bắn trúng ngực, nhà vua phải nhảy sang ngựa khác cầm quân và nói rằng: « Quân địch bắt ta phải tập thể-thao », thật là can đảm!

Sau 3 giờ giao chiến, quân Thụy-diên phá tan các pháo dài bên địch và thừa thắng đuổi quân địch tới bờ sông Narva. Quân Nga tranh nhau qua cầu; cầu đổ, chết dưới hảng hả sa số. Các tướng sĩ sống sót, không có đường chạy, đều bị bắt làm tù binh.

Vua Charles đợi thắng kèo quân vào thành Narva, gửi tin báo-tiếp về Stockholm và cho đúc một tháp bội tinh, một mặt khắc một người lính Nga, một người lính Ban-mạch, một người lính Ba-lan bị trói dưa vào một cái cột, một mặt khắc một người không lồ mang khi giới, đập ở dưới chân một người dân « Cerné » để kỷ niệm cuộc thắng trận ở Narva này.

...Và đánh Ba-lan

Vua Auguste nước Ba-lan thấy vua Charles thắng Ban-mạch và Nga, tim cách liên kết với Nga-hoàng đe đối phó lại.

Sau cuộc hội-kết ở Brisen, Auguste bằng lòng cấp cho Nga-hoàng 50.000 quân sĩ.

Vua Charles biết tin tim cách ngàn trờ cuộc liên-binh đó, truyền lệnh cho quân sĩ kéo qua thành Livone gần Riga đe đánh Ba-lan. Vua Auguste đem quân ra vây, nhưng không ngán cản nỗi.

Vua Charles lại sai đóng một thứ thuyền cao, bờ, đe cho quân sĩ ngồi trong được kín đáo; khi qua sông ghé vua lại đốt một thứ rơm ướt đe cho khói tỏa khắp mặt sông, kín khöh cho bên địch biết cuộc đòn bộ. Vì vậy, quân Thụy-diên qua sông xong rồi, mà bến địch vẫn không rõ, nên không thể kháng chiến được. Quân Thụy-diên cứ việc

tiến vào nội địa như nước lũ chảy về chỗ trũng.

Quân Thụy-diên toàn thắng thắng tiến vào thành Mitau, bắt vua Auguste thoái vị và lập Stanislas Leczinski làm vua Ba-lan.

Nhà vua hào Voltaire thấy vua Charles thắng trận một cách đe dâng như thế, cho rằng: « trú-nà là một cuộc đà-hành, chứ không phải là một cuộc chinh-phat ».

Vua Charles thus trận ở Poltava

Vua Charles binh xong Ba-lan, kéo quân vào Saxe mở tiệc khao quan và tiếp kiễn sứ giả-của các đế vương sai lại triều ба.

Sang tháng Sept. 1707, vua Charles lai-kéo 43.000 quân rời Saxe tiến vào đất Nga đe vấn tội Pierre le Grand, lai-lai 20.000 quân đóng ở Ba-lan, 15.000 quân đóng ở Phala-lan và ha lệnh-mộ thêm quân sĩ ở Thụy-diên đe tiếp cứu.

Với quân lực hùng hậu như thế và những cuộc chiến thắng vang như kia, ai cũng chắc vua Charles sẽ làm chủ đế Nga và Nga-hoàng sẽ múa cuộc bài trận bằng một giá rất đắt. Nhưng việc đời không khống hổ nào tên liệt được!

Bầu mùa xuân năm sau, vua Charles truyền lệnh cho quân sĩ tiến đánh thành Grodno. Khi quân Thụy-diên qua sông

Mặc giùm khó-tinh, đền-dâu cũng phải vừa lòng khi đã dùng qua hàng hóa của tiêm giày

Anh-Lüt

chuyn mòn làm các-thứ:

Giay, dep, guoc tan-thoi v...v..

Toan gia tot, kieu dep, hop thời giă phii chung. (Có catalogue kinh-bieu).

Ba-hoa và ban-hanh khop moi noi.

Thi tu ngan phieu xin giri cho:

Monsieur DINH-VÂN-LÜT

58 — Route de Hué — HANOI

Niemen cách thành này hai dặm, quân Nga vẫn chưa biết tin tức gì cả. Quân Thụy-diên ập vào thành, Nga-hoàng phái đem 2.000 quân chạy trốn. Về sau có người báo: vua Charles chỉ đem có 600 thân binh vào thành, còn lại quân & xe, nén đến đêm, Nga hoàng lai kéo quân vào thành tập-công đánh tan.

Vua Charles bèn truyền lệnh cho quân sĩ tiến qua miền trung Minsk, đến bờ sông Bérésina. Quảng đường nay rất những đồng lầy, rừng rậm, thỉnh thoảng mới thấy một vài cánh đồng, nhưng đều trơ trọi, không có thíc ăn, vì dân quê được lệnh trốn đê đem chôn hết các thực phẩm. Quân Thụy-diên phái dùng một thứ gậy nhọn đầu bọc sắt thọc xuống đất đe tìm kiếm, nhưng cũng chẳng tìm thấy được bao nhiêu!

Nga-hoàng cho đóng đai quan ở Bérésina, mục đích đe ngăn quân Thụy-diên qua sông. Nhưng quân Thụy-diên vẫn không sợ, sai người bắc cầu đê qua giang; giáp chiến với quân địch. Thấy thế, quân Nga tự lui về thành Borys-thene, dẫu gặp nhiều nỗi gian nan cũng chẳng quản. Đì dọc đường, quân Thụy-diên gặp một toán phue binh của Nga hòn 20.000 người nấp ở dưới một-cánh đồng lầy. Nhà vua ra lệnh lồng công-kích, rồi tự mình nhảy xuống bơi trước đe làm gương cho quân sĩ, nước xấp xỉ ngang vai. Quân sĩ thấy nhà vua liều thân như thế, đều phấn khôi ra sức đánh tan được quân địch.

Nga-hoàng sai sứ giả đê xin giảng hòa; nhưng vua Thụy-diên giả-lợi: « chi bằng lóng mò cuộc nghì hòa ở Moscoa ». Sứ-giả và tâu-lại, Nga-hoàng lấy làm tức dận, ra lệnh cho quân lui về thành Smolenk-cô-thu.

Ngày 22 Sept., vua Thụy-diem giao chiến với 19.000 kỵ binh và 6.000 bộ binh Nga ở thành này. Quân Nga bị thua hổ-chạy, nhà vua truyền lệnh cho quân sĩ do những đường hẻm đuổi theo. Dịch-quân thừa hòn đồi dồn ra đánh, bắn chết 2 viên quan hầu và ngựa của nhà vua. Vua Charles di chốn không, cùng mấy viên võ quan nữa chống cự với quân địch, giết chết được 12 tên giặc mà không bị mủi tên, hòn đồi nào cả. Quân địch sợ hãi bỏ chạy tán loạn.

Sau khi đánh tan quân Nga, vua Charles họp tàn quân lại rồi lên ngựa. Tuy đã mệt nhọc, nhưng ngài vẫn ra lệnh cho quân sĩ tiếp.

Kế tháng trận thắng đường tiến vào kinh thành Nga-quốc; quân đội gần hết lương thực, có kẻ khuyên nhà vua nên chờ viện binh, nhưng nhà vua không nghe, truyền lệnh cho quân sĩ bỏ đường Moscow mà tiến thẳng về Ukraine là một miền phong phú, có nhiều sản vật để cho quân đội có đủ thực phẩm mà dùng. Vâ lại, dân cư Ukraine vẫn có muôn ty-tri. Vua xú áy là Mazepa được tin quân Thụy-diem sắp kéo đến thi lý ý hoan nghênh và sai người mật-kết với vua Charles để mưu-tinh cuộc đột lập cho lô quốc.

Vua Thụy-diem nhận lời và hứa hộ, kiến với Mazepa ở gần sông Desna; đồng thời Mazepa cũng hứa đem 30.000 quân sang hướng ứng cùng xuất cùa quân-khi và lương thực nữa. Nhà vua cảm mừng, cho quân sĩ tiến đến bờ sông Desna, nơi đã hẹn với Mazepa. Đến đây, không thấy chùa xứ Ukraine đâu cả mà lại gặp một toán lính đồn Tường-tập-công. Nhà vua cảm sự, nhưng nhất định cho quân qua sông để giáp chiến với địch quân.

Bờ sông Desna rất giõc, phải dùng giây để thi quân sĩ

xuống, rời họ hoặc dùng bè hoặc bơi qua sông.

Toàn quân Nga đông & đầy trước độ 8.000 người, họ chống it lâu rồi rút dần.

Vua Charles tiến y o cái xứ mênh mông kia, phần không thuộc đường sá, phần không chia Mazepa đã thật lòng với mình, nên có ý giờ tâm: Thị quỷ nhiên, quân Nga đã biết trước Mazepa a mặt két với quân Thụy-diem, nên đã kéo sang công phá xứ ấy, đánh tan toàn quân và cướp phá lương thực mà Mazepa định đem giúp vua Thụy-diem.

Vua Charles thấy thế thất vọng lâm nhưng còn tròng vào bộ - tưống Lewenhaupt đem binh lương sang cứu. Không rõ mời đi đến làng Liesna chỗ hyp-lưu của hai con sông Pronia và Soja thì gặp Nga-hoàng đem 40.000 quân đánh. Hai bên giao chiến rất hăng hái. Bên Nga, quân sĩ tên thương ba lần nhiều tên, nhưng không một ai lùi, tất cả đều liều chết chiến đấu, vì thế sau cùng chuyền, bại thành thang được.

Vì tưống Lewenhaupt thua trận, quân Thụy-diem bắt đầu bị thiếu lương thực và không thông tin từ với Ba Lan được, thành thủ sa vào một tình cảnh nguy hiểm, chỉ còn tay súng can đảm đối phó lại với địch-quân mà thôi.

Hôm sau vua Charles vi visit thương quá đau, phải nghỉ ở

Lại thêm, mùa đông 1709, giới rét ghê gớm hơn mọi năm, quân Thụy - dien hàn thiêu hành, phần thiêu áo, chết hơn 2000 người, inh thế của họ vi thế lại càng thêm nguy ngập nứa!

Tuy bước đầu đã gặp nhiều điều bất lợi như thế, vua Charles vẫn cho quân tiến vây thành Poltava trên sườn sông Woroskia ở về phe cực đông xứ Ukraine. Rồi nhà vua lại bố tiền mò thêm linh hồn xú để lập một đội binh mạnh tới 30.000 người nhưng không có đủ khí giới cho quân sĩ dùng.

Nga-hoàng đem 60.000 quân tới bờ vây quân Thụy-diem ở Poltava. Vua Charles đem quân ra nghèn chiến, bị trúng đạn ở gót chân, nhưng sắc mặt ngài không đổi, vẫn ra lệnh cho quân sĩ công kích luôn trong 6 giờ, nên không ai biết là ngài bị thương cả. Về sau một tên lính túy tông, thấy ở gót giầy nhà vua có máu, gọi nhà giải-phẫu đến chữa. Nhà giải-phẫu xem xét bệnh tinh, tái xin mò để lấy dan ra, nhà vua lấy hai bàn tay đỡ ống - chân cho thấy thuốc mõ, rồi trống vào chỗ mõ với nét mặt thần-nhiên như là người băng - quang không biêt đau đớn là gì cả.

Hôm sau vua Charles vi visit thương quá đau, phải nghỉ ở

hành-tại, không ra điều-khiển tướng sĩ được, bèn cho triều Thống-chế Rehenskold yáo và truyền lệnh phải đị bị cuộc phản công vào ngày mai.

Hôm đó là ngày 8 Juillet 1709, cuộc giao chiến quyết liệt giữa vua Charles và Pierre Le Grand ở Poltava xẩy ra.

Mới sáng sớm, vua Thụy-diem ngồi trên «bằng-ca» ra cầm quân, tất cả có 21.000 lính kỵ binh, Nha vua ra lệnh cho

đội kỵ binh tiến lên công kích trước. Quân Ngà dưới quyền chỉ huy của hoàng-thần Menschikoff tiến lên ứng chiến, nhưng không địch nổi phải lui. Nga-hoàng phải đem viên binh, bị mệt mỏi, đói khát, rách áo, sơ-địch-quân đuổi theo bắt được. Mãi đến mồng 9 rạng ngày 10 Juillet, đạo-ngoại mời rời thành Borysthène.

Nga-hoàng lập tức dừng giây, chiếm-trận đoàn kỵ binh lại rồi tiến đánh lui được đạo quân của vua Thụy-diem, viên thống ương Schlippenbach bị cầm tù. Đồng thời Nga-hoàng truyền lệnh cho 62 khâu đại bác một loại bắn súng phia địch quân và phát hoảng thân đem quân đi đòn đánh, một khán-dịch bị thua phải lui. Đến 9 giờ sáng, hai bên lại tông công kích, súng - đại bác Nga bắn chít hai con ngựa kéo «bằng-ca» của vua Thụy-diem. Nhà vua sai thay 2 con ngựa khác và vẫn ra lệnh cho quân sĩ xung đột. Một phái đại vòi tinh thứ hai trúng vào giữa «bằng-ca», nhà vua bị ngã té nhào xuống đất. Quân đội Thụy-diem kinh sợ, súng đại bác bén địch vẫn bắn dữ đì, hàng tiễn-tuyến phái lui, đoàn hậu-tập cũng tan vỡ, hoàng-thần Wurtemberg và thống-chế Rehuskold đều bị bắt làm tù binh, vua Charles tuy bị thương nặng, nhưng không chịu trốn, tướng sĩ phải sai thân binh vục ngài lên minh ngựa; nhưng mới chạy

trốn được một lúc, lại bị một viên đại vòi tinh của bên địch bắn trúng ngựa, nhà vua lại phải sang ngựa khác di lánh nạn.

Khi đạo-ngoại đã di xa, quân Ngà tiến vào thành Poltava cướp đồ đạc và tiền của rất nhiều. Trong trận này, quân Thụy-diem chết trên 9 nghìn và bị bắt trên 6000 người, còn 16.000 người sống, leuo tướng Lewenhaupt chạy trốn về thành Borysthène.

Đoàn-ngo theo đường khác, nhưng cũng tiến về thành này, đi gữa đường lại bị lạc vào rừng, nhà vua vừa dài lùi vừa mệt, phải ngủ ở dưới gốc cây, sơ-địch-quân đuổi theo bắt được. Mãi đến mồng 9 rạng ngày 10 Juillet, đạo-ngoại mời rời thành Borysthène. Quân-sĩ-lai được chiêm-nhưỡng long-nhan thì cảm mừng, nhưng một lú sau dịch-quân - đuổi tới, quân Thụy-diem không đủ sức phai vực vua xuống thuyền vượt qua sông.

Hoàng-thần Menschikoff đem 10.000 kỵ-binh đuổi theo, dọc đường dày những khay quân Thụy-diem chết rét, chết đói và chết vì thương tích.

Tướng Lewenhaupt biết thế không chống được, sai 4 viên sĩ-quan cao cấp xin đầu hàng. Một số quan-sĩ không chịu đe người Nga-lung-lac, nhảy xuống sông tự-tử.

Hoàng-thần Menschikoff nhận các điều - kiện của kẽ chiến-bại bết-quân Thụy-diem phải nộp khi giờ rời đi diều trước mặt mình, như 9 năm về trước 30.000 quân Ngà phải bỏ khi-giờ di điếu trước mặt vua Charles XII ở Narva vậy.

Nhận xong lễ đón - hằng, hoàng-thần Menschikoff đem hò-binh về hiến Nga-hoàng. Nga-hoàng cảm mừng và hỏi «vua Charles XII ở đâu rồi?»

Nhưng vua Charles đã ngời xe vượt qua đất Thổ, không bao giờ lại chịu đe cho người Nga lao-lung mình.

Cuộc bại trận này rất đau đớn, đạo quân thất trận của Thụy-diem ở Saxe xuôi-chinh tinh ra một nửa chết vì đói rét, một nửa bị bắt hoặc bị giết. Và trong một ngày vua Charles XII mất hết sự-nghiệp vè vang do 9 năm chiến-thắng đã gây nên.

**TIỀU-LIỀU
(Thuat theo cuốn Charles XII của Volta re)**

NHƯNG THANH NIÊN THÈ THAO KHÔNG THÈ BỘ QUÀ NHUNG SÁCH THÈ THAO

1) CAO HO LAO, chai 60. grs thuốc: 16g/30g; chai 30grs thuốc: 8g/40; chai 15grs thuốc: 4g/55.
2) NGỦI TRÙ LAO, chai 30grs 4g/55, chai 15grs 2/45.
3) ĐƯỜNG PHÚC CÀO, chai 30grs 8g/40.
4) GIẢI LÉ T. TẨM 80grs. 2p10.
Mua thuốc tại tổng-cục: 176, phố Lê-Lợi, Hà Nội, do ông Lê- xuân-Khôi quản đốc hoặc chí- cục: 209 Lagrandière Saigon, và đại-lý: Thành-niên, 43 phố An- cúc, Huế, Mai-Linh, Haiphong. đều theo giá trên, và chỉ hán lệ theo giờ. Sáng: 7 giờ đến 11 giờ, chiều 1 giờ đến 7 giờ

1. - Muỗi thành-lice s 0.44
2. - Khôc và đep 0.73
3. - Sinh lực-meli 0.55
4. - Thể thao phái dep 0.55
5. - Bé bei trung 3 giờ 0.55
6. - Huấn luyện thể th 0.55
7. - Tát cát t và làm cao ngô 0.78

Bộ cuộn sách này đều có lục ti
NGUYỄN-ÂN, một uy sá mua các bao
thì-hao không sá lợ gi tài nghô.

HƯƠNG-SƠN XUẤT-BẢN



Trên lán bằng tuyết, quân Phổ-lan đang lán cảng.

THÀ RĂNG CHẮC BIẾT CHO XONG

của THANH-THẾ-VY

Thà răng chắc biết cho xong.

Biết bao nhiêu lát đau lòng bấy nhiêu.

Cá dão Việt-nam hay đanh-ngón trích trong cuốn Ecclesiastes mà tự truyền là của Solomon đại-de, sán dò hàm súc bao ubihi là ý nghĩa chán đời.

Nhung, trong cái chán đời của Lão-tử và Trang-tử này ra cái Đạo trong cái chán đời của Pascal, Schopenhauer sinh ra nhưng công-cuộc tim-tỏi ý-ý-nghĩa của sự sống, tuy trung những cái chán đời của cá: hàng người phi-thường chỉ là những duyên-có để cho họ say-xết cho đến cắn-nguỵn vạn-vật, cho đến cung-lý vỡ-kết mà đặt ra nhưng phương pháp có thể cứu-vãn cho tình-thần giông-khổ của họ, xứng ra những đạo-ý có thể phản khói chút ít sinh thú còn lại của họ. Ở chỗ yêm-thâp họ bước vào chỗ nhồi sinh lạc-quan. Trang-Cầu an nhん với đạo mà hâu thê còn truyền lại rằng Pascal đã thành tiên với cái hiếu Nam-Hoa chán-nhản. Pas al de dường trong Por-Arthur dè ghen gai với Thượng-dế mà trả ném một người rất ngoan đạo. Nhìn cái chán đời mà những người ấy đã tìm ra một con đường sống khích hợp với tâm hồn ý-chí của họ.

Và trong những câu nói hàm nghĩa chán đời, cạnh phần nhảm lẩn cũng có phần xác lý, cạnh phần ta-hai cũng có phần Ich-loy.

Một học-giá thái-tay nói: « Càng biết bao nhiêu càng thấy mình dốt bầy nhiêu. » Biền lộc mènh móng èc người cùi là một con thuyền nhỏ sis lái về dâng Đông thì cùi biết dâng Đông, lái về dâng Tây, cũng chỉ hiều dâng Tây. Mù dù về Tây hay Đông cũng chỉ vẫn còn là con đường kheng lối, càng đi càng thấy vò cung vò mòn, không bờ. Ông người lại chỉ có hận có chênh. Bi mài không bết đường cũng phải mỏi, học mãi không thấy biết cũng phải bức. Cái-bực do sự nóng nảy không kiềm tám, cái-bực do sự hiếu học không thể mènh rày vò thèm-chí, cao xé ám-hồn. Khuach bộ hành đang mong mỏi tới đích mà gặp phải con sông lớn rộng ngăn trước

dừng lại, nhìn sang bên kia bờ chỉ thấy phảng phất sương mù gió táp với mưa sa, những sự ước-mong tim-tỏi khám phá ra được non Bồng-canh Nhuệ thoát dã tiêu ma trước cái tôi tăm mù mịt. Nhà bác học hân-hở già công nghiên cứu tìm kiếm chán-ý đúng lối phương pháp này từ phương pháp khác, đặt hết quy-luat này tới quy-luat khác, bồng-một ngày kia tới bước cuối cùng chì, khám phá ra được một cảnh tối tăm, bi biếm. Cái-trí tuệ-rõ-riết của nhà bác học cũng đánh chiu người-trúe của mán-čán của 'so béa. Bằng sau kia là cái gì? Nỗi băn khoăn đó thường khi quá đà, kiểng cho nhà bác học phải đau-dớn khô-sở và thường nghĩ tới những kẽ-ri-thức tòn-hor-hợp chưa héi đau khô vì biết nhiều, cho nên mới có câu nói hòn-roi nhau thê.

Pascal cố chọc-thủng cả mén bí mật, lẩy cái súc-trưởng tượng mà nhấp vào cõi, buynh-ảo mê-ly thi chỉ thấy bao la mờ mịt vò cung rộng rộng. Ngó về phía nào cũng thấy trí người không dam-nồi. Trèo lên trên thi thấy thâc-cực lớn, xuống thấp cũng lại gập cá thâc-cực nǚ. Ngoài cái vũ trụ ta nhìn thấy, còn cái vũ trụ nó bao hàm cái vũ trụ đó, rồi ngoài cái vũ trụ thứ ba: cái vũ trụ thứ ba, từ thế mà đi mãi, thi chỉ thấy bát ngát mông-mench, càng nghĩ càng ghê rợn, càng hiểu càng hãi hùng, óc người ta cơ hồ vỡ tan ra vì cái lòn áo vò tận. Ông người ta lại cũng hẫu như muốn liêu tan đi vì thu lai, thu lai, thu lai mãi, khi phải nghĩ tới những cái vi-ti nǚ ở trong cái vi-ti, và ở cái vi-ti trong cái vi-ti còn có cái vi-ti nữa, rồi từ vi-ti này đến vi-ti khác, người ta có thể diễn cuồng dở dai lên được, chẳng từ là phải đau khô nỗi-đau mà khô.

Lại chẳng có phải là những bậc thông-thâi mới có cái đau-òng vì thông-thâi. Con người ta đã có đôi con mắt một trái tim và ít nỗi-lòng, là dù diết-kien phải gác hác ác đau khô của đời rồi. Cùi cần mòi lóng tám con mắt, thâu nhau ít nhiều véc-dời, có một chút

tâm-hồn, là thấy ngay rằng càng biết bao nhiêu càng đau lòng bấy nhiêu.

Nguyễn-Du Trái qua một cuộc bê-dâu.

Cho nên Nhungen điều trông thấy mà đều đau lòng.

Ôn nứu Hầu vì dâ:

Mãi tục lu lu tê tán khô.

Đường thê-dồ góit iô kỵ kha.

Cho xeot mốt hây thán thê như;

Sóng còn cữa bê nhấp nhô.

Chiếc thuyền bão ánh thấp tho mệt ghênh

Nhưng bao người linh-thuong được hưởng hạnh-phúc một cách cõi dâia là vì họ không quan-tâm, hoặc không nhận-xét được tới những cuộc hân-hien dù nhỏ dù nhón. Họ còn được hưởng hạnh-phúc một cách dễ dàng hơn nữa là họ có được những cảm-giác hồn-nhiên, tươi-lót diệu-lập, không-dinh dang cùi-tí nghiêp khoa-hoc, không-ám-vẫn bởi cái bần-khoán tìm-chán-lý. Người-chết phác hồn-nhiên có bao giờ phải iỏi vòi-e cái chán-lý trùu-tuong. Người-chết phác hồn-nhiên chẳng hoai-tâm-trí mà dò-dâng tan-cõi siêu-hina. Người-ay được tân-hưởng cái-bach-phuc trong veo vi-co khi cùi là bời-thay cuộc đời là tự-nhiên-de hieu, trong kinh nhung họ-đoqua-thông-bài-thay minh tro troi qua, co-doc que voi cái-thông-thai qua e o của họ.

Càng biết nỗi-lòng bao nhiêu, càng thấy xa-dông loại báy nhêu! Người-thông-thai thay minh rời-khỏi cái khôi-nhau, vượt hẳn-lên trên biển thành một cá-bètinh nết-thay-khác, không-còn-dè cho bónh-thuong kia-niêu được. Cái-thèn-tai-xát-chung là cái-lụy cho người. Lắm khi ngâm minh-niu-quannh o ngoi-cao, bực-thieu-ai thi thay-xua xot cho than-danh ma bục-khô với cái-mia-mai của số-phận, tẩy-rô-riêng biet bao nhiêu lát đau-long bấy-nhieu.

Sự-thực-dâ-báy ra cho chúng-thay-nhiều nỗi-éo-le nhau-vây thi sự-thực-cũng-lại dem-lại cho chúng ta biết nh.enu-truong-hop-trai-hanh-thê.

Nếu-một số-it nhà-bác-hoc hiền-triết-dau

Nhà sản-xuất-lớn các-thứ áo-dét
(PULL-OVERS, CHEMISETTES,
SLIPS, MAILLOTS V.V..) chỉ-có

khô-vì-không được đời-hiển-biết, sống-biét một-hoàn-canh, một-số-nhiều-thien-lai-khác-lại được hưởng cái-benh-phúc-vô-song. Sau những-năm-trời-dâng-dâng-tuy-với-angled, vát-oc-cho-chức-v.v., tám-nǎo-thường bị trai-những-còn-bão-khumieng-khiếp, linh-bản-lâm-phêng-bi-lung-lay-hầu-bại, nòng-buổi-kia, tim-thay-cái-diêu-minh-mong-môi, mặc-dâng-no-chi-mới-mang-lại-một-bại-bại-chân-lý, con-nguoi-lúc-dó-nhận-thấy-cái-thiêng-liêng-của-công-cuộc-minh-theo-duôi, thay-một-sự-sang-sướng-vô-hay, một-bí-duyet-huân-tuy-tuyet-với. Văn-biết-cái-dời-khác-nga-khô-banh-của-những-bậc-hoc-gia-hiền-riêng-chẳng-dang-ao-ước-thêm-thuồng-gi, chẳng-phải-la-rực-rỡ-tuoi-vui-cho-lâm-nuorg-n.ung-bang-những-bậc-dó-cũng-chẳng-dù-dâng-tan-cái-say-sura-của-chuc-vụ-nghè-nghiêng. Huống-cao-dối-với-bộ-oc-mà-cái-chết-cũng-chẳng-lâm-nhut-nhue-khi-những-cái-dau-long-nhô-mon-dâ-kè-chi. Miền-kết-thêm-dược-it-nhiều, phát-minh-dược-su-mới-là, tìm-kiem-dược-một-chết-ánh-sáng-trong-dâng-tối-mù, thế-là-dù. Còn-bận-lòng-chi, nhung-diêu-luy-nhô, o-nó-cao-quý, tám-bồn-vâng-dượm-màu-cao-quý.

Tri-thức-khoa-hoc-cũng-lại-tựa-như-cây-gươm-hai-lưỡi. Tri-thức-dối-với-bóng-nhau-nay-rất-co-ich, dối-với-hạng-khác-lại-là-tai-hoa. Đem-cái-biết, cái-bach-của-minh-dè-phụng-sự-một-lý-tưởng-là-diêu-hay, dùng-nó-dè-lâm-cán-lâm-rô-là-dèu-dở. Hạnh-phúc-của-con-nguoi-một-phân-lon-là-do-thân-minh-gây-ago. Nhungs-nghen-nhân-ngoài-không-dinh-doi-dược-diene-dở. Cung-một-nghen-nhân-mà-kết-quâ-ở-người-này-lại-khác-kết-quâ-của-nguoi-kia. Khoa-hoc-cũng-có-nhiều-kết-quâ-khac-nhau-tùy-theo-tùng-tâm-trạng-nhau. Đối-với-hạng-nhau-hạng-này, khoa-hoc-tu-như-một-chén-rượu-mạnh, uống-vào

HÁNG DỆT PHÚC-LAI

87 - 89, Route de Hué. Hanói — Bán buôn
khắp Đông Pháp so-tối-không-dau-sánchez-kip

Nó thường tồn thường tại trong tâm người ta, bị ám-ảnh che lấp thì có, chứ không bao giờ tiêu-diệt mất.

Có thể nói lương-trí là ngọn đèn bắt-diệt, là ánh sáng mặt trời, vắng-vac trên không, thường khi bị một bóng tối, một đám mây che khuất, nhưng mà cái ánh sáng hồn-nhiên thì luôn luôn vẫn còn, vẫn có.

Dương-minh bảo trong lúc người ta ngồi ở chỗ tối, tưởng đâu bên-ngoài không có ánh sáng, kỳ thật ánh sáng vẫn san lan khắp trong trời đất. Chỗ tối ấy tức là dù u ngổn xang, là lòng tư-duc, chỉ làm khuất ánh-sáng, không phải làm mất ánh-ánh đi được.

Bởi vậy sự quan-hệ là ở chỗ người ta phải biết gìn giữ, biết suy xét, dừng đê cho cái ánh sáng ấy bị che khuất.

Ông nói «tuy trong tâm người ta có cái ý-ngrí càn rõ phát ra, nhưng cái lương-trí vẫn tồn tại như thường, chẳng qua người ta không biết gìn giữ, mới có lúc buông nồng sòng ra đấy thôi. Tuy có những sự hể-tắc tối tăm che lấp đến cực, nhưng cái lương-trí chưa từng không sáng, chẳng qua người ta không biết suy xét, hóa ra có lầm đê nó bị che di như vậy».

Muốn cho lương-trí luôn luôn nguyên-vẹn, đừng bị che tối, thì người ta không nên có mảy-may lòng due nào hay sad?

Khoan nói những người về sau tiếng theo Vượng-học mà vì quá nát nghĩa và hiểu sai, hóa ra càng ngày càng thêm chí-lỗi xa cách tôn-chí; nói ngay trong đám mòn-nhanh lùi bấy giờ cũng có người không hiểu cạn ý thầy. Đến nỗi có người tưởng rằng hả là lòng due thi nén nhất thiết trừ bỏ. Nhưng theo Dương-minh, cũng có cái lòng due thuận theo thiên-ly, hợp với điều-dung của lương-trí, chứ không nhất-thiết lòng due là ác, là nén trù.

Vì dù ta muốn yêu nước cứu đời, ấy cũng chính là một lòng due. Lòng due đó nào phải là dở.

Có người lấy sự biếng vi như mặt trời, lòng due vi như đám mây, mà đám mây thi có thể che khuất mặt trời, nhưng cũng vốn là nhất-khi của trời phải có như thế.

Vậy ra lòng due, trong tâm người ta cũng phải có ư?

Dương-minh nói:

— Mừng, giận, vui, buồn, yêu, ghét, muối, gọi là bảy-tinh. Bảy tinh ấy nhán-tâm ai cũng phải có. Nhưng cốt yếu là lá phải thè-nhân lương-trí cho minh bạch thi bảy tinh mới được trung-tiết, phải lẽ. Ví dụ ánh sáng mặt trời kia, chẳng phân chón nơi bay phuong-huong nào, dù một cái khe, một lỗ hổng, đều có ánh sáng mặt trời chiếu đến. Tuy gấp lúc mây den từ phía, phung các sắc tượng trong khoảng thái-hai đều có thể phản-biệt rõ ràng, ấy chính là chỗ ánh sáng mặt trời bắt-diệt đấy.

Bởi thế, chẳng có thè lấy cờ rằng mây che mặt trời, rồi bão trời dừng sinh ra mây làm gi.

Thất-tinh của ta cũng vậy, nếu nó lưu-hành thuận lự-nhiên, thì không hại gì cho lương-trí. Nhưng nếu nó phát ra thiên-lech, bởi tự-ý, thì là cái due không tốt, ché tối mất lương-trí.

Nhưng khi cái due ấy mới phát ra, lương-trí có thè tự biết thè là không tốt. Đã biết được thè, thi diều mờ tối trú di được ngay và bắn-thè tự nhiên hồi phục vầy.

Kết luận, Dương-minh bảo học-giá khâm-phà được lẽ ấy mới thật là công-phu giản-dị và thấu-dáo.

Cho nên ban đầu ai cũng có một cái lương-trí thè-thôi, nhưng mà bức thành hiền-quán từ biết giữ gìn sáng suốt luôn luôn, tức-thì lương-trí phát ra không bị trù-ý làm chướng-ngai. Chứng ấy tẩm lòng trắc-ẩn — nghĩa là lòng nhân — mờ mang dầy-dú dồi-dào, đem ra ứng tiếp với muôn sự muôn vật, đâu đó đều được thấm nhuần lợi ích.

Trái lại, người thường thi không sao khỏi có trù-ý chướng ngai, vì thế mà phải có công-phu tri-tri cách-vật, để mà đe nén lòng-tri, phue lại thiên-ly. Có thế, cái lương-trí trong tâm người ta mới khỏi bị chướng-ngai mà được lưu-hành một cách đầy-dú dồi-dảo. Thế là «trí lương-trí» vầy.

(còn nữa)
QUÂN-CHI

Phi-co trong sương tuyêt

(Tiếp theo trang 12)

mấy chỗ, nhưng cũng không ngại vì những lỗ thủng đó sẽ tự hàn lại (một người Pháp đã nghĩ ra cách làm cho hàn dầu súng tự hàn một khi bị thủng. Cách đó gọi là *sempisation*) Biết không thè ở lâu được chỗ nguy hiểm đó, viên-ho tiêu cho máy lượn ngoài ngoeo đè tránh dạn và liệng một vòng trên đầu quân địch để chụp những tám ánh cần cho cuộc tấn công sau này. Làm xong nhiệm vụ, phi-công mở hết tốc-lực lái máy về nơi căn cứ vì cũng như các phi-công di ném bom, phi-công di thám thính bắt buộc phải tránh những cuộn giao tranh, và một khi phải bắn trả lại máy bay khu-trục của địch thì cũng là một sự bất-dắc-tri. Máy bay đang mãi miết bay về phía đất nhà-bóng trong đám mây mù sau lưng hiện ra một chấm đen mỗi lúc một to. Một chiếc phi-co khu-trục đang dưới theo đè lám «khô đỡ».

Đay giờ là lúc phải «ăn miếng trả miếng». Máy bay khu-trục bên-dịch dùng chiến-thuật bay cao lên trên rồi từ thượng tầng dám mây bồ-xuống mà nã đạn. Bình tĩnh như không, viên-sĩ quan diệu khiên súng liên thanh trên máy bay thám-thính đợi chờ kẻ thù đến dùng tám súng. Một giây... hai giây... Loáng một cái, phi-co khu-trục địch di náo-xuống, bình-ảnh hiện rõ trên đường phân-kim (collimateur) của máy ngắm trên nòng súng. Một loạt dạn rào rào trúng vào đuôi máy bay thám-thính. Không đẽ lỡ cơ-hội, viên-sĩ quan tuy bị trúng dạn nhưng cũng cố-nghiên-ràng bắn trả lại. Một tràng tiếng nổ-liên-tiếp, ròn-ròn. Bị dạn trúng động cơ, phi-cơ dịch-dảo lòn-nhau, khói den tuôn ra, rồi chúc đầu rơi xuống đất...

Một giờ sau, máy bay thám-thính đã về tới nơi căn cứ với một phi-hành-gia bị thương và nhiều mảnh dạn cao-xa và lõi dạn liên thanh lõi chỗ khắp thân-sau, chứng nhận những sự nguy hiểm vừa qua. Tại chốn rừng hoang, dưới cơn bão tuyêt, trong căn nhà gỗ, bộ-tham-mưu bàn-bác xung-quanh những tài liệu đem về để thảo-mô một chương trình hành động này mai...

Ngày hôm sau, trên bản thông cáo-khô-khan, hiện ra vài giòng văn-tắt: «Hôm qua, xaux giờ, phi-co kém hoạt động, trừ có một vai cuộc bay thám-thính».

NGUYỄN HUYỀN-TĨNH.

CÁC BẢN VĂN-NHÂN THI-SĨ NÊN NHỚ

NGÀY 30 AVRIL

hết-hạn-thâu những tác-phẩm dự cuộc thi lớn do

SƠ THÔNG-TIN CỦA
PHÃI - BỘ NIPPON
SƠ-DU-LỊCH NIPPON
TÂN-Á TẠP-CHÍ



Có nhiều phần thường rất giá trị
Những tác-phẩm trung-tuyễn sẽ chung
bảy-nhiều nơi trong vùng Đại-Đông-Á
THẾ LỆ CÓ ĐẢNG TRONG TÂN-Á TẠP-CHÍ

ĐÃ CÓ BẢN:

NHÂN LOẠI tiền hóa sù

của BÁCH-KHOA

Đây trên 200 trang — Giá 1\$80

DẠNG IN:

Góc tích loài người

của giáo-sư Nguyễn-đức-QUÝNH

Bộ là 2 cuốn nghiên-cứu mờ
đầu cho một bộ sách đồ sộ
mà ai cũng phải đọc để hiểu
minh là gì.

HÀN-THUYỀN PHÁT-HÀNH
tổng-dai-ly Saigon, Chợ-lớn. Hiệu
sách Xưa Nay, 62 Bonnard Saigon



Thì ra trong ba ngày
không gặp mặt, Liên-Hường
quá đà có nhiều ý nghĩ rất
viễn vông. Tôi vốn nghe
thấy nói rằng người con gái
Huê thường có những phút

**hay là hối-ký của một
người đã nghiên và
đã cai thuốc phiện**
— *của VŨ BẮNG* —
(xem từ số 138)

dù bè bạn về nhà và dạy tôi
chơi từ-sắc; nàng thuê
người về chì cho tôi học
đàn kiêm; nàng bày ra
những bữa tiệc có ruou
nồng thịt béo .. Thế rồi thi

là những đêm tinh ái để mê

rồng sánh với phung, nhưng có ai biết cho tôi
những sự thật vọng nôn nùng mồi буди sang
hay không? Tôi vẫn còn phải uống thuốc cao,
nhưng Liên-Hường thì thật đã hoàn toàn mất
« người bạn có hút thuốc phiện » khi trước
vậy. Nàng không cầm hôi lại sao mấy hôm nay
tôi yếu, nhưng tôi thấy ở nàng một sự chan
nắn do tinh lỏng không được thoa măc già ra.
Chao ôi, chưa thuốc phiện! Chưa thuốc phiện
không biết có được ích lợi gì không, cứ biết
ngay trước mắt, tôi đã thấy tội thua thiệt.
Ôi! tôi bắt đầu rối五一 hai ý tưởng « Cứ nên
chứa hay không nên chứa? » Tôi càng thương
Liên-Hường bao nhiêu thì hai ý tưởng dán
nhau càng dữ. Ôi! nghĩ cho kỹ thì đời người
ta sống nào có được bao nhiêu. Cho-già-lâm thì
phát minh bấy giờ thì cũng chỉ được năm sáu
mươi là chừng, cái thời-gian đó đúng là thương
yêu lẫn nhau chưa đủ, tôi gi mà còn cùi gầy ra
những chuyện đâu đà làm khố cho nhau?

Lý lẽ đó đe minh lại hao chữa cho mình,
tô lấy la hay lầm và cứ cố hiu lấy nó như
một người chết đuối bám lấy một mảnh gỗ nổi
trên mặt sông, mặt bờ. Người chết đuối bám
lấy miếng gỗ còn hy vọng rẳng thoát được chết
đuối, nhưng tôi? Tôi bỏ thuốc phiện, chắc gì
đã làm hơn được hì còn hót? Hay là con-hóe
eú bốc lên mái như thế này, tôi lại chết mất
mạng như những người đã cai trước, mà tôi
đã nghe thấy nói chuyện và đã từng chứng
kiến?

Hút nữa... Không hút nữa... Hút nữa... Tôi
sóng ruột nóng gan y như thế một người lên
còn rùng xanh nai đỗ lấy người Mường rồi bỏ
về Kinh mà bị người Mường đó chài con vịt
vào trong bụng. Cái lẽ trong khi đó tôi nói nhiều
câu vò nghĩa lầm; có lẽ trong khố đó Liên-
Hường không hiểu tần tinh tôi ra thế nào...
Sau này, tên bối tiêm của tôi nhắc lại thời kỳ
đó cho tôi nghe có nói rằng:

— Cố ấy cả ngày cứ tìm con mà nói chuyện
về ông và hỏi-ông hay đi chơi chồ nào. Rồi cô
ấy khóc và thương chờ ông đi khỏi là mặc áo
để theo dõi.

Chao ôi, nàng là con gái, trên cõi có mẹ già,
dễ đau cõi bõ ngày tháng và công việc đẽ
theo dõi tôi mãi! Nàng phải nghỉ đến than
nàng, không lẽ cứ lâm cái bóng của tôi như
thế mai. Nàng phải tìm lấy một đường lối để
giải quyết cảnh ngộ nàng. Thực vậy, thực
vậy, đàn bà con gái, thường thường vẫn là
những người mèo yêu, nhưng một khi họ đã
quyết một việc gì, thì việc quyết định ấy có
khi mạnh hơn cả việc quyết định của người
đàn bà ôn nhu,

Liên-Hường quyết định cho tôi phải hút
lại, và cái cách nàng làm cho tôi hút lại như
sau này :

Nàng không hỏi han gì về tôi nữa, mặc tôi
muốn di dời thi tôi đi. Một hôm, cao-tù-dêm
khuynh thanh vang, nàng rí tai tôi mà nói:

— Minh à, tui gầm cho kĩ thi tui cũng chẳng
có quyền gi - mồ minh. Minh cù mẫn những
việc chí minh ứng, còn tui tu bùa ni, tui xin
minh một điều là để cho tui được làm một
điều tui thích. Minh ôi, nô phải nói thi minh
cũng ròi, it lâu đây tui ròr trong dạ không biết
bao nhiêu vi minh. Tui muôn xin phép mượn
cái bàn đèn thuốc phiện của minh để hút mỗi
ngày cho vui những nỗi rầu của tui dì.

Tôi không thể là được sự ngạc nhiên sau
khi nghe những lời nói đâm nước mắt của
Liên-Hường. Lẽ gi mà tôi lại từ chối không
chiều được cái ý muốn rất nhõ nhõ của nàng?
Ngay buổi tối hôm đó, Liên-Hường đưa tiền
cho tên bối tiêm của tôi để mua một cái tăm
mờ và thuốc phiện. Vừa vén mèo nàng lai vào
cát sỏi ở Vinh, nàng lèo gác tôi từ sáu giờ và
thấp dùn, bay tinh, cẩm tim thuốc hút Ngón
đèn dài lắc lắc làm ấm cùi mít can phòng lanh.
Năm ở bên này ban đèn, tôi thấy lòng tôi như
cũng ấm dần lên.

Nhờ dời mua tại khắp các tiệm sách
lớn hai cuốn sách mới rất giá trị

1) Tráng sĩ vô danh

của HÀI-BẮNG viết theo tài liệu của cụ Nghệ Giáp

Công cuộc Cần Vương lớn lao ấy ra cuối đời nhà Trần do Bùi Bá Kỷ cầm đầu.
Một tài liệu quý giá cho hết thảy mọi người. Việt Nam muốn nhân chí những
dẫn vẫn cần hiểu của Quốc-su. Lại do Hải Đăng tái bản 19 phò tiêu thoát
đánh tiếng Việt. Giá cùi thợ vò cung .. Sach in rất công phu, 500 trang.

Độc biệt 1\$00 (50 sach co 1\$00).

Bà sấp hết cả

8 cuốn sách tinh thám :

- 1) CHIẾC HỦY SẮT VÀ 9 MẠNG NGƯỜI của Nghệ-Cần giá 1\$00
- 2) SỰ BÌ MẬT CỦA HANG THÀNH CỐC của Trần văn Quý giá 0,70.
- 3) BỘ QUỐC ÁO HÀN EA của Trần văn Quý giá 0,70.

Bà ra gần 100 cuốn sách, Hội catalo-
gue, kèm limbre 0\$00.

Á CHÂU XUẤT BẢN

17 Émile Holly Haroi Téléphone 1260

Ngài ôi, tôi bị cảm dỗ thật, không còn sài
nữa

Sự rằng vì bỏ thuốc phiện mà tôi sinh ra bê-
tha, trắc-táng rồi cứ bỏ nàng như thế. Liên-
Hường him đà các sách đà giờ tôi à nhà. Nàng

Người Đông-Pháp hãy sản xuất
lấy các thứ minh cẩn và tiêu thụ
những sản phẩm của Đông-Pháp

Tôi xem Liên-Hường hút và tất cả các giác-
quán tôi như tinh lai khói thuốc đưa vào mũi
tôi rồi lên óc và — thật là một điều kỳ lì —
tôi thấy tôi là một người khác, khác hoàn-toàn.
Máu tôi chảy rồn rập; cuống họng tôi lờm-
lờm như trước kia tôi vừa hút xong; mắt tôi
sáng hồn và tự nhiên tôi thấy Liên-Hường đẹp
qua. Nàng phải nghỉ hút một hồi lâu. Cửa sổ
khép lại.. Bên ngoài đèn dầu lắc co hoa, người
đàn bà trên hành rẽ sao ma nén thơ thè.
Tiếng « dỗ xam hương » một đêm thu lạnh nhẹ
cũng không thể gợi lòng người như vậy.
Nhưng một vẻ thật vọng lại vê leu trên môi
nàng...

— Minh sao vây? Bộ ray, minh suy qua?

Ôi, bây giờ thi tôi quyết được rồi. Cứ cho
tôi tiền tài, sự nghiệp dày rầy, tôi cũng có
thể quyết với ngài rằng tôi không lấy, mà tôi
chỉ cần cho người đàn bà nâm kia được sung
sướng là tôi sung sướng mà thôi. Liên-Hường
không mời tôi hút, nhưng đàn bà có một cái
linh-khiếu thực tài: Hình như nàng đã đoán
đến cái việc sẩy ra sẽ có những đoạn nào, nên
đến lúc thanh thê rời rã, từ chi bài hát, tôi ngô
ý muôn hút một điều — chỉ có một điều thôi! —
nàng cũng chẳng lấy gì làm lạ ..

Mặt sáng lèo vì sung sướng, nàng trịnh trọng
tiêm cho tôi một điều rất đẹp và quay dọc đầu
cho tôi.

« Ta lại hát. Ta lại hút dây. Nhưng chỉ một điều
thật. Một điều thi nghệien lại làm sao được? »

Trong khi tôi vừa nghĩ vừa kéo điếu thuốc,
thì Liên-Hường nhẹ cảm cây tím gõ vào cái
đec như đánh dập một cùi hò « mái dày ».

Gặng cay, muối mẫn, xin đừng quên nhau!

Đối, tinh giây, nắm
ngắm, nghĩ sự đời,
cõi trần-ai này khô
Sinh, bệnh, lao, tử
toàn nướu mắt là
vết mát... Tôi nhòi tiếc
và cảnh đẹp đã được
trong mơ và tác
Và đêm sau tôi lại
rồi hút nữa rồi
ngao lầu tôi lại hút
xưa.

Thuốc cai chua với
một nứa | mà
cái phim thi lai hút lai
rồi. Tôi trống cái lo
ngao-ngán như một
vết chổng cù bô dì với
mỗi, mỗi sớm cùng
n. Người vor xu có lẽ
lết lách oán han
đần-ông thi hày lòng
nhị. Tôi đậm cái lò
khô! nhả nhú tôi
lòng vừa bi đát. Tình
sau ngày, nhưng sáu
một ký-vàng rất xa
nhигmih não nồng;
đem, đã bỏ đi thi bô
nó tho hút. Đến
hút lại thi thường là
khi tôi biết rằng
thì sau nay càng
thực thụ như xưa
vẽ-mộng lại đén ám
lai càng yếu; bao
ép lại. Liên-Hường
làng: tôi không
rực nữa. Suốt ngày
quản trên bến nhau và
vi và giọng nói của
ai tình bạn tác của
h đối phó nhưng bà
các bạn sẽ biết ở
thâm thay, bà có
đại thi con gai bà
oanh khở tay giờ.
đèn giờ tôi, nhưng

(Ký sau đây tiếp)
VŨ BẮNG

Nguyễn - Tuất.
giờ và Bui kinh
và Hữu-Thanh.
TRƯỜNG XÃ HANOI

LÊ-VAN KHÔI

LỊCH-SỬ TIỀU-THUYẾT CỦA HỒNG-PHONG

(Tiếp theo)

— Khôi gật đầu lia-lia, chờ em em ngừng
tiếng rồi nói:

— Kế tri mưa ở đời, sở kiền bao giờ cũng
ám-hợp với nhau. Anh em đều là hảo-lớn có
khác, đoán trúng ngay tâm ý của tôi. Trật
thế, chúng ta chỉ có một cách tu cầu, là cù
đỗ đại-ur. Tôi đã xếp đặt phương lược rồi:
sách Bình-thư dày rắng «xưa kỳ bất ý», công
kỷ vò bị s, vây nội đêm mai mồi đèn chúng
ta một thanh đoản-đao, giết Bạch-xuân-
Nguyên để té cờ, chiếm lấy thành Phiên-
an làm căn-bản, kháng cự triều-dinh
va tuyên-bố Lục-chân thành một quốc-
gia riêng; rồi cho đạo Thiên chúa tự-do
truyền bá, mở cửa cho các nước tây-tây-dương
đến-huong mẫn, cải lương cả mọi việc chín-
ri, kinh-tê, học thuật, dân-sinh, theo như
cái chương-trình phú-cường của Thượng-công
ngày trước đã cù dịp iáu bảy cung vua
Gia-long, và được mấy người Paú-âng-sa tài
giỏi là Ông Long (Chaigneau, chúa tau Long),
ông Thủ (Vannier) chịu tận lực giúp đỡ,
mường bị định-hàm độ ấy tìm cách pha ngầm,
khoảng cho Thượng-công được thực-hành n. mang xú Nam-kỳ theo mới... Chúng ta sẽ kế
tiếp sự-nghiệp của Thượng-công. Đại-khai
phương-lực tôi trú tình là thế, anh em nghĩ
sao?

Hoàng-nghĩa Thư và Lưu Tín cùng nói:

— Lê đại-huynh mưu tính như thế là hay
tuyệt. Nhưng đường đi tất phải lắn bước từ
đầu: việc trước nhất chúng ta phải ra tay, là
lấy thành Phiên-an làm căn-bản, mà trong
thành hiện có binh-triều đồn trú khâ đóng,
chúng ta chỉ có một tớp mây chec người, làm
sao dàn-áp cho được? Đại-huynh hãy dã
nghỉ cách giải quyết chỗ đó.

— Vâng, tôi đã nghĩ cả rồi, Khôi đáp, Hiện
ở G-a-dịnh có 800 lính Hồi-luong, chẳng nói,
anh em cũng biết: họ tuy là mặc binh-phục
của triều-dinh cấp cho, nhưng kỳ-thật là bi-
họ tật, tôi chỉ nói một tảng, họ vang theo
rầm rầm và sẽ là dâng-vũ chúng ta, điều ấy

cầm chắc. Còn đạo binh Thuận Quảng độ
dăm-tiăm người, dù có phải giao-chép, hẳn
anh em ta cũng chả ngại, vì ta dã có trong
tay tám trăm lính Hồi-luong kia, can-dảm
va luyện-tập hơn. Nhưng tôi muốn thuyết
họ về với chúng ta, không thi họ cõng nganh
ngó lơ, đề mặc chúng ta hành-dệng. Việc ấy
nội ngày mai tôi quyết trang trãi xoang, anh
em khôi to. Còn đến dàn-tâm thì khôn-phai
nói: ai nghe chúng ta vi Thượng-công mà
dấy nghĩa, lại không lấy làm khoan-khoái
va hét giáp đỡ. Bởi thế, binh-kỵ có, dàn-
tâm có, tôi tin quyết đại-su chúng ta định
lâm, mười phần thành công cả mười.

Cả bọn nghe phân giải minh-bạch, không
còn chỗ nào ngờ-vực lõi-nại nên cũng bằng
hái tân-thành và tinh-nguyễn theo lệnh Khôi
cái dại:

— Chúng tôi xin tôn đại-huynh làm chủ-
tướng.

— Anh em sẵn lòng tin yêu, phủ khát cho
cái gánh ấy, kè cũng quá nặng cho tài lực
tôi, nhưng vì thanh-danh Thượng-công, vì
việc chung, tôi xin vâng linh, bẽ náo cũng
nhờ anh em tận-tâm hiệp-lực, giúp đỡ cho
tôi mới được.

Khôi nói rồi vung tay xả chung cả anh em
ba xá, dã dàn dã thay-linh cái uy-quyền các
bạn đồng-chí đặt lên vai mình. Đáp lê, mọi
người cũng xá lại ba xá. Lễ-nghi rất đơn-
giản ở giữa giây phút rất thiêng-liêng.

— Tới cả anh em đều nhất tâm quyết định
cùng nhau khôi-nghĩa không có nghi nan
điề gì nữa chứ? Khôi hỏi lại.

— Vâng, chúng tôi quyết định lâm! Cả
bầy nhiêu người cũng đáp một luyt.

— Dù sinh tử tồn vong cũng chẳng quên?

— Vâng, đại-triều-phu chí có một lời.

— Nghĩa là hai mươi bảy anh em chúng ta
thì đồng-tâm cộng-su tôi cùng..

Khôi vừa nói tôi đó và anh em đồng-chí

đang lảng tai nghe, hổng dung thấy động

cánh cửa nhà ngoài thông
với nhà trong và có tiếng lợ
nồi chõ vào :

— Cho tôi nhập bọn nứa,
là 28!

Ai này đều giết này mìn,.
tai mặt, giá cõia-lõi nõ dưới
bàn chân, để Mường-họ
cũng không sững-sốt là-
lòng đến thế. Năm mươi tư
con mắt cùng nhìn tròng-trọc
về phía cửa hông, ban nay
gái then dong chật hân hoi,
bấy giờ lự dung mở banh
ra, thấy một người khän
lượt áo the, ngoài thất lung
nhieu diều, gái thanh mă-
tấu bên cạnh, chân di giép
quai ngang, từ bậc cửa lũng,
thưng di vào, néi mặt rắn
rõi và lười cười, tỏ ra không
có một chút nào ác-ý.

Khôi và mọi người càng ngạc-nhiên khi
nhìn ra mặt mũi khách lạ :

— Đội-luống Nguyễn Kiều !

— Vâng, tôi là Nguyễn Kiều xin chào các
ngài.

Đội Kiều cúi mình chào rất lỗ-phép rồi
tiến lại gần.

Chính là thầy đội vâng lệnh các quan lịnh
sai dán sáu tên lính di theo coi chừng trong
lúc Khôi được phép về nhà lầm giở.

Nhưng đội-nhiên thầy xông vào tu-thật,
giữa cuộc u-hội-thể này, giống như một
cách khêu-kích phá dám. Hoàng-ni-hia
Thư, bản tinh nóng này, còn cầm thanh
kiếm trong tay, phâm phâm-chạy lại muốn
chém, vì tưởng chắc thầy đội Kiều đem lính
tới vây bắt cả dám.

Mau lẹ như chớp, thầy đội bắt lấy thanh
kiếm trong tay Hoàng-nghĩa Thư, đồng thời
máu-tấu giắt bén miuh ra, đè cả trên bàn
và nói :

— Quản-tù muu sư, lầy lòng thành thật
tin cậy nhau làm đầu. Giờ hãy dè khi-giờ
một chõ, ngày mai mới dùng đến.

Điều luật cốt yếu và duy nhất của
Chinh-Phủ là làm việc công ích



Đứng trước cù-chí
ngôn-ngữ ấy, cù-tpa
cảng ngo - ngác khô
hiểu. Thông khi chưa
ai kịp nghĩ đổi - phò
thể nào, đã nghe thầy
đội tha-thiết bày tỏ :

— Thưa các ngài,
lúc nay đến giờ các
ngài muu - định việc
gi, tôi đều nghe rõ cả.

Tất nhiên các ngài lấy làm lạ : tưống dày cửa
kin, từ phía như bưng, sao tôi lại tinh nghe
được? Xin trông lên mái như kia kia, tôi
thứ hai miếng ngồi ra, dán tai in mặt vào
đẩy, cho nên chẳng những nghe rõ từng câu,
tại thấy rõ từng người nữa. Tôi vui mừng
nghe thầm trong bụng: Đây là các bạn đồng
tâm đồng chí với ta. Bởi vậy tôi không nà
hì mạo-muội, nguy-hiem, tự đẽn yết-kiến,
xin cho tôi nhập bọn với, là 28 người, cho
đủ « nhí thập bát tú ». Tôi thèi cũng các ngài
quyền sinh, sống sry, vì tôi cũng một lòng bát
binh triều-dinh bắc-dai Thượng-tông, một
lòng giận ghét những kẻ tham tàn hại dân.
Chúng ta cõng một thám-hi, theo một mục
diện, sẽ cõng chia sẻ từ sinh tru hoạn. Vừa
rồi nghe các ngài đang muốn tìm người
thuỷt-khách, dè rủ đạo binh Thuận-Quảng

theo mình, bằng không thi họ khoanh tay
ngõ lăng, để minh hành-dộng tự-do, họ dùng
can-thiệp. Thưa các ngài, tôi xin dám-dương
việc ấy, cam-doan rằng thành-công, nếu
không thi tôi xin chịu quản-lệnh. Vì rằng
đạo binh ấy phai nhiên là hộ-thục của tôi,
tôi bảo họ tuân lời chắc-chắn. Tôi mai, tôi
xin cùng các ngài ra tay, và tinh-nguyễn làen
tiêu-phong, sống-chết không quâa.

Mọi người lâng-lặng nghe thầy đội Kiều
nói rồi đưa mắt nhìn nhau, chưa biết đổi
đáp xõi thi thể nào cho phai. Quái lạ! Một
người mặc nhung-phục của triều-dimb; có
trách-nhiệm triều loạn an, và phung mang
đi coi chứng mệt tèu tù trọng yếu; nay tên
tù bi mật muu loạn, mà người ấy không hề
tô-giác, không dem một vai dội lính tới bao
vây trót nã, người ấy lại thành-thập yêu-cầu
nhập bọn khởi loạn?

Thầy đội hiểu ý họ còn nghi ngại bất
quyet, nhất là Khôi đứng ago thầy trong
trường, cho nên thầy đồng-dạc nói tiếp :

— Xem chừng các ngài chưa tin bụng tôi
thi phai. Nếu quả các ngài ngờ tôi nhí
tâm, gái hây hay là thõ nõ, tôi xin hagy tru
bô tôi di lập tức. Nay ông Phó-vệ Úy! tôi là
người vâng lịnh theo canh phòng ông, nhung
toi yêu-cần ông hây-lây thanh gươm hay mă-
tấu dang đê trên bàn kia, dám ngay cho tôi
một nhát, cho tôi được lõi lòng thành thật
quán-tù, nếu thắng Kiều này than thở hay
kêu la nứa tiêng, nó không phải là héo-hán,
truong-phu.

Thầy đội vừa nói vừa vạch áo dưa ngực ra:

— Đây, các ông thích một mũi gươm vào
đó này thi đúng quá tim, tôi chết được mat
raut.

Trước cái cù-chí cương-quyết lá thường,
ai nay cũng lắc đầu, le lưỡi.

Ông cù-võ Tăng-võ Ngại nói nhẹ với Khôi :

— Người ấy chính là anh-hùng tráng-si,
minh chờ phu lông người ta!

Tút thời, Khôi chạy lại ôm lấy thầy đội reo
mừng nói với mọi người :

— Bó anh em ta ! Trời đẽm thầy đội Kiều
đến cho chúng ta thật là báu ngô và quý hóa.
Áy là diêm trời bao trước cho anh em ta nám
vững thành-công trong tay rồi. Ta nên vui
vẻ đón rước thầy đội vào số 28 đồng-chi.

(còn nữa)
HỒNG-PHONG

HÃY ĐỌC :

THI HÀO TAGORE

Một công trình khảo cứu rất
giá trị của ông NGUYỄN-VĂN-
HAI. Sách 400 trang, in trên giấy
bản dày. Giá do họa sĩ NGUYỄN-
VĂN-MIỀN trích bày. Lời bài
của thi sĩ NGUYỄN-THIỀN-THU.
Vi gãy kí anh nên chỉ in có
500 quyển — giá mỗi quyển 4.800

Vườn Hồng

Một áng văn danh tiếng khắp
hoàn cầu của SAADI một thi sĩ
lừng danh nhất của nước
Ba-tri-do thi sĩ Mộng-Huyền
dịch ra Quốc-vân — Giá 1.19

NHÀ XUẤT-BẢN TÂN-VIỆT

đã đón lại 29, Lambiot — Hanoi

Trang điểm

THEO PHƯƠNG PHÁP BẮ
CHỈ RÄNNH TRONG BẢN
CHỦ QUỐC NGŨ Ở MÔI

HỘP

PHẦN MURAT

VÀ PHẦN

SUPER-MURAT

THI DẤU DA MẶT SÂM-CÓ
TÂN NHANG VÀ NẾP NHÂN
CÙNG DƯỢC DẸP-LỘNG
LÂY NHƯ NGƯỜI CÓ MÀU
— DA THẮNG MIN —

Tổng đại - lý: Bác-Kỳ, Aï-Lao
ETABLISSEMENTS VÂN-HÓA
N° 8 rue des Cantonais — Hanoi

Cuộc chiến tranh mùa rét ở Nga

(Tiếp theo trang 10)

rồi đã phải đối phó với một lực lượng không ngờ do Nga dự trữ từ bao năm nay, đến nay mới ném cả ra mặt trận để cố giữ quân địch.

Số phi-cô, chiến-xa và đại-bác Nga bị phá hủy hoặc bị hất trong năm đầu chiến tranh, theo các thông cáo Đức có tới hàng mấy vạn mỗi thứ, số quân Nga tử trận, theo tin Nga, cũng đã tới năm triệu, lại còn số tù binh Nga, theo tin Đức có hơn 10 triệu, các miến bị quân Đức chiếm cứ đều là những miến đồng dân cư, phi-nhiều hoặc những khu kinh-nghệ chiến tranh quan hệ, thế mà mùa đông vừa rồi Hồng-quân vẫn tiếp tục tấn công rất mãnh-liệt với một số quân lính, chiến cụ khá lớn.

Ngoài các đạo quân chính thức Nga, ở sau mặt trận Đức, trong những đất Nga do Đức đã chiếm cứ, vẫn có nhiều đoàn dân quân công-sản luôn luôn hoạt động ngầm ngầm để đánh úp các dồn, các pháo-dài Đức và cắt đường tiếp tế lương thực cùng phá hủy các đồ quân dụng của Đức. Các toán dân quân đó cứ lẩn lút trong các khu rừng rậm đầm lầy mòi dám xuất hiện để đánh úp quân địch. Họ hành động rất nhanh chóng và có vẻ thần xuất quỷ nhập làm cho quân Đức phải luôn luôn đề phòng. Các đạo dân quân ở sau mặt trận Đức do vẫn liên lạc với chính phủ trung-trong Sô-viết và bộ-tổng tham mưu Hồng-quân bằng phi-cô và vô-tuyến-diện vì các họn đó còn phải giữ cả việc do thám quân địch và tuyển truyền cho chủ nghĩa Cộng-sản trong các miến & dưới quyền kiểm-soát của quân Đức.

Đứng trước những sự khó khăn ghê gớm đó mà quân Đức vẫn gữ được phần thắng lợi ở Nga thì ta dù rõ là lực lượng của quân Quốc-xã dày dà và cách lò chức của chế-dộ Quốc-xã hoàn bì là đương của

HỒNG-LAM

Autorisé publication créée antérieurement à la loi du 13 Decembre 1941

Édition hebdomadaire de Trung-Pac Tân-Vân n°

Imprimé chez Trung-Bắc Tân-Vân

36, Boulevard Henri-D'Orléans Hanoi

Tirage / 40000

Certifié exact à l'insertion.

L'ADMINISTRATEUR GÉRANT: NG.DOAN-VUONG

34

NHI-DÔNG GIẢO-DỤC

Muốn dạy con trẻ cho có hiệu quả xin đọc:

Nguyên nhân thoái xâu của tre con

của ông giáo Lê Đỗn-Vỹ soạn

Cuốn này sẽ giúp các phụ-huynh rèn cho con em mình chửa bỏ được hái các thói hư tật xấu Mùi cuộn 1520. Mua linh hồn giao ngắn hết 1500. Ở xa, mua xin gửi 1500 (có cước) cho :

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

SÁCH ĐỘT MỚI

PHU-NỮ VỚI HÔN-NHÂN

Những lời khuyên rất ích lợi cho các bạn gái muốn bên chòn một người chồng xứng đáng. Ngót 200 trang — 10 đep — giá 1500

GIỌT MÁU SAU CƯỜG

Một "huyện lịch sử" vở cung hiết về cuối đời nhà Minh của PHAN-TRẦN-CHỐC — giá 1500. Mua có bản thống-ké các sách già bị đập xuát bản, xin gửi 0500 kèm vé cho :

Khách xát bắn Bờ Mới 62 Cối Hanoi Tél. 1658

CÁC GIA-DỊNH NÊN DÙNG THUỐC:

Điều - Nguyên

- 1) Thuốc điều dạ dày Điều-Nguyễn
- 2) Thuốc ho gà... Điều-Nguyễn
- 3) Thuốc ho lợn... Điều-Nguyễn
- 4) Thuốc ho bồ... Điều-Nguyễn
- 5) Thuốc bồ huyệt... Điều-Nguyễn
- 6) Thuốc cam tý... Điều-Nguyễn
- 7) Thuốc cam sá... Điều-Nguyễn

Tổng-cục : 125 Hàng Bông, Hanoi
Đại-ly: Dực-thắng, Mai-Linh, Nam-tiền: Saigon
Nam-cường: Mytho, Vinh-hung: Vientiane

BANH RĂNG BẮNG

SAVON DENTIFRICE

KOL

RĂNG CÁC BÀ SẼ
TRONG NHU NGỌC
TRĂNG NHU NGÀ

DISTRIBUTEUR:

S.A. Poinsard & Veyret
Saigon, P.Penh, Hanoi, Haiphong

Chí nhánh

Nam-kỳ & Trung-kỳ

PHÒNG THUỐC

chứa phổi

(15 Radeaux Hanoi Tél. 1630)

SAIGON, VÂN-BẮNG 32 Avisleur Barras

HUẾ Nam-Hà, 147 Paul Bo 1

ao ho lao lấp chứa các bệnh lao co trùng ở phổi. Từ lès thành được 4p ngày ngựa các bệnh lao sáp phổi. Sản phẩm mạc cao 2p chữa các bệnh nhồi cao vẹt turquoise và tinh dầu để phế trung 2p nhuận phổi và cat-trung phổi. Các thuốc là phết kiêm bột thán 1p50 và ngát tro lao 1p điều trị hợp bệnh.

Có nhiều sách thuốc chữa phổi và ách bi thời nay và bệnh lao bắc khùng. Hồi sinh & tăng cường và các bài chí khử

ĐÁ CỐ BẠN :

& khắp các hàng sách
trong toàn xứ Đông-dương

Bảo quốc gia loai gia đình là một lập hóa đồng rộng tinh tảng quyền — Mỗi qu-en mỗi truyền, lio n đang nhung-truyen có lịch lịch sử, đã và nhiều những bài già tri khác. Soạn chép kẽ cùu cống phu do ban-Pham-cao Cống, Văn-Tuyên, Trác-VI, Lan-Bằng, Thi-Son, Ngọc-Khanh v.v. trong nom. Mỗi thứ nam trong tuần lễ xuất bản 1 truyện, 0515 mudi số, 61 áng 4/00, 1 năm 7/800 mu phải trả tiền trước bằng mandat hay timbre gửi thư.

Editions BAO-NGOC
67 NEYRET HANOI — TEL. 780

CƠN LAI-ÍT SÁCH

GRAMMAIRE và DICTIONNAIRE
FRANÇAIS — ANKAMITE
JAPONAIS PAR KIKUCHI
KATSURO ET T. N. CHAU

bộ thêm lxiique v- những câu
hướng dẫn bằng ba thứ tiếng
Bản tại các hàng sao, bán buôn
hoang rát hau tại nhà là
GIANG 7A 93 CHARRON HANOI

AI MUỐN DÙNG THUỐC

BỒ CÙNG TÌM THUỐC

sâm

nhung

bách

bồ

Hồng - Khê

75 Hàng bô Hanoi. Mỗi hộp 1500

HAI QUYỀN SÁCH MỸ THUẬT

ĐỘT SƯƠNG HOA (XUÂN)

của PHAM VĂN HÂN

60 bản chính : 612 hàn, 56

TÓC CHI HOAI

éde NGUYỄN TUẤN

phu nhan nhan mao oai
Nguyễn Gi Tri do họe si v tuy
khắc lky, an bao, canh hen dep
660 bin, sach lai it cho nhung
nguoi sanh, goi cho doi 19
co han, deo giu dan truc

o

LƯƠM LÚA VÀNG

49, Rue Tiên Tiên — Hanoi

Hội thuốc

Học thuốc

Ai muốn hỏi thuốc, học thuốc,
muas các liều thuốc linh nghiệm
muas sách Bông Tay y học 1500.
Nam nữ và sản dục (1p00), xin
cứ viết thư cho :

Monsieur et Madame LÉ-VĂN-PHẨM
Médecin civil et pharmacien
18, rue Ba-vi — Sontay

HOA MAI PHONG

biểu hiệu v- đẹp qui phái

hiệu may co tieng
nhất của bạn gái

N. 7 HÀNG QUẤT — HANOI

Các sách dav làm

85 nghé it von

chi tam lify cung duoc vi phan nhieu
lam bang hoa. Nuoc sat may ma
bau ngu, sheo ngay nay da gaup cuo
nuoc ta va tau nay:

Cuốn 41 nghề it von giá 2\$
day am dae thu sat-phong giay lo
si-dai, kieu, phan, nuoc hon, tram
nuong, du cau, muc, bat lula v... v...
Cuốn 30 nghề da làm giay 2p50
day lam nua, miem, ramin, day, da hop
vien, keo, banh mat thiit uon v... v...
Cuốn 12 nghề da làm giay 2p50
hien kim, voi, tuyu hinh, gach, ngoi
dau, den, dia, dia, dia, dia, dia, dia
nuoc bat bang thuy vien v... v...

Cuốn 10 nghề k'm kh' p50
da xiu mon huu nhan cuoc. Thuc man
dua giao nha xuat ban NUAT-NAM
PHU-QUAN-u haue Daau Hanoi

LÂU GIANG

Mác bênh tinh dã

nặng dan dai chi

nén nồng thuốc của

ĐỨC - HỘ-DƯƠNG

131 route de Hué, Hanoi se deug
khô mai v- tuyet can. Thuốc
lieu 1500 mot ve. Giang 1500.
Nhân chúa khoản Xem mach
cho don, chúa dò các bênh
người lớn, trẻ con. Bầu dủ ca
đau, baba tau.

CAI A - PHIEN

Thuốc Tứ khát Khuốc Tân Hoàn

sô 46 giá 1p 1v nhâ, 3p50) va leon

Ve nhâ 1p00 dung trong ngày
chi bán tại nhà thuốc hoặc các
đai-lý để các ông không cần
tiền mua luôn luôn mỗi lúc, còn các
ông ở lú kh' xai chi nhận giri
theo cách linh hóa giao-gan,
nghiên nặng 7-1000 nghìn nhẹ
3p00 (đe khai cai do dang mà
hết thuốc). Sâm nhung tuyet
cau 1p50. Thang thuốc tuyet can
0p25 va p100 tra 1c, 10c tiền trước,
ngan phiếu đe tên M. Ngô-vi-Vú
Viêt-Long 58 hàng Bô Hanoi.

Cần thêm át nhâ dai-lý tai
khip Trung, Nam, Bắc xin viet
thu về thương lượng.

Cach cai ap-nhan vi le rieng khong
doi, truc vay cuon biet cua kieu, xin
giai v-1007 tem (co) lam vien giri
so quyen cuong-quoc he, giay ngot 100
trang, noi da cai bênh tre kh' moi
sinh, cai ap-nhan, bênh lo ngua va các
thu thuốc khac ban.

BÚ «MỸ-THUẬT» KIỀU NHẬT, CỘNG TRÙC

DÙ LÓP LỤA hàng thường	5545
DÙ LÓP LỤA hàng luxe	8,50
DÙ LÓP SATIN hàng thường	8,50
DÙ LÓP SATIN hàng luxe	9,75

Đối C.R. đi khắp mọi nơi. Mua buôn xin hỏi giá riêng

LE LOUVRE = 70^{me} Jules Ferry = HANOI =

DẦU NHỊ - THIỀN

Trị bách bệnh nhất thần hiệu. Mỗi vỉ 0\$35

Quý khách có mua, xin mời đến các nhà
đại lý, hoặc tiệm chính, thời mới được dầu
chinh hiệu. Xin đừng mua ở các hàng đóng
trên tàu bè mà mua phải thứ dầu điều giả.

Nhị-Thiền-Dưỡng kinh cáo

NHỊ-THIỀN-DƯỠNG DƯỢC PHÒNG
76, phố Hàng Buồm, Hanoi — Téléphone 849



NÈN HÚT THUỐC LÀ
BASTOS
NGON, THƠM
Giá... 0\$16

THUỐC ĐẠI BỘ
Cửu-Long-Hoàn Võ-Đình-Dân

Hàng nhất hay cho những người mệt nhọc vì ngồi lâu đi xa, thức đêm.

Một thứ thuốc đã từng làm danh dự cho nghề thuốc nước mình

Tổng đại lý Bắc-kỳ, Ai-lao : Etablissements VĂN-HÓA, 8 Hàng Ngang, Hanoi

Giày Phúc-My

BỀN RẺ
VÀ ĐẸP
CÓ CATALOGUE
KÍNH BIẾU



Mua buôn hồi giá đặc biệt riêng. Thủ từ
ngân phiếu để cho M Trương-quang-
Huỳnh — 204 rue du Coton — Hanoi

Xem mach thái - tò

GỢI HẸN!!

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ. Mỗi lần 0\$50

Đau da dày phồng tím số 6 — Lâu lâu, ngâm đau bụng
sỏi, ỳ ạch, v.v.. Giá 0,60 một gói. Bổ da dày hùn sần
đại bỗ nguyên khí kiên tỳ bồ vị số 41 (1\$50) đau bụng
kinh niêm, gan, tức mặt, hùn sần v.v.. Khi hư hạch
trọc số 11 — ra khi hư mệt nhọc v.v.. giá 1\$20
nhà thuốc PHẠM - BÁ - QUÁT 27 hàng Than Hanoi

Glycérina

SAVON DENTIFRICE ENTISEPTIQUE
Lauréat du Concours de l'Artisanat

Distributeur : PHÚC-LAI
87-89, ROUTE DE HUẾ HANOI — Tel. 870

NHỰC ĐẦU, NGẤT MƠI, SỐT
NÓNG, ĐAU MINH NEN DUNG :
Thổi nhiệt tán ĐẠI - QUANG

Trong mèo nóng bức, thường
bi cảm - mạo cảm non dùng :
THỔI - NHIỆT - TẨN ĐẠI - QUANG

Kính nhận ký hiệu (bướm bướm) mới khỏi nhầm
28, phố Hàng Ngang Hanoi -- Tel. 808