

SỐ 152 - GIÁ 0\$25

11- AVRIL 1943

TRƯỜNG-BÁC

Chủ-nhật

NGUYỄN DOãn-VƯỢNG CHỦ-TRƯỞNG

DEPOT LEON
HUECHINE
N° 21241



SỐ HẢI-QUÂN.

TẬP VI

Hải quân Nhật đang kịch chiến với hải quân Anh Mỹ
trong một trận đại-chiến ở Thái-bình-dương

TUẦN-LỄ ĐÔNG-DƯƠNG

— Nhân dịp hội-nghỉ Y-hoc Đại Đông-Á, quan đại-sứ Kuriyama, tổng bí thư tại phái bộ Nhật, mời hôm thứ năm 1-4-43, đã đặt tiệc trà thiết ba vị đại-hội Đông-dương; giáo-sư Gallard, giám-đốc trường Y-hoc, giáo sư Rivoalen tại trường Y-hoc Hanoi, bác-sĩ Vù-ngọc-Anh chánh y sĩ ở Y tế Thái-bình.

Ba vị đại-biêu này sẽ dời Hà-nội ngày 6 Avril và dời Đông-dương ngày 10 hoặc 11 Avril lên đường sang Nhật.

— Trưa hôm 1er Avril các ông chủ-nhiệm các báo quốc-âm hàng ngày có đại-tiệc thiết quaa Tổng lãnh-sự Ogawa Giám-đốc bộ thông-tin tại phái-bộ Nhật ở Đông-dương.

Lời dự có các ông đại-biêu phòng ngoại-giao, sở Thông-tin Tuyên truyền và Báo chí tại phủ Toàn-quyền, phủ Thống-sư, các ông chánh các phòng Kiểm-đuyệt Báo chí ở phủ Toàn-quyền và Thống-sư các ông giám-đốc các hàng Thông-tin Nhật, Đúc các đại-biêu các báo Nhật, các ông chủ-nhiệm các báo hàng ngày và hàng tuần Pháp, Nam.

Ông chủ-nhiệm báo Việt-cương thay mặt các báo quốc-âm có nói mấy lời cảm ơn quaa Tổng Lãnh-sự Ogawa đã đề tâm lời việc cộng-tác với các báo ở đây bằng cách thông tin cho các báo và nói chặt tinh thần-thiện giữa Nhật và Đông-dương.

Quan Tổng lãnh sự Ogawa đáp lại cảm ơn các báo quốc-âm đã vui lòng cộng-tác với ngài để giúp mọt phần vào việc truyền-bá cho hai nước hiểu nhau hơn.

Ngài nói sau khi trở về Nhật mấy tháng ngài sẽ lại sang Đông-dương để làm tiếp công việc nối chặt tinh thần thiện Nhật-Đông-dương. Tiệc kéo dài mãi quá 2 giờ chiều trong một bầu không khí thân mật.

— Các nhà chế-tạo những thư án đóng hộp, đều phải ăn nhấm miếu ở ngoài in rờ: Tên món ăn; tính cách của những nguyên-liệu dùng trong việc chế các thư án ấy; tên riêng hay tên-hiệu của nhà chế-tạo; ngày chế-tạo và năm đóng hộp; trọng-lượng của món hàng.

— Nghi-định này sẽ thi-hành sau khi công bố hai tháng.

— Theo đề-nghị của quan Toàn-quyền bên bộ đã cho phép Đông-dương được mở một kỳ thi viết và vấn đáp ngang với trình-độ thi vào trường Võ - bị Saint-Cyr bên Pháp trong năm 1943.

Những người dự thi phải có bằng cấp và đủ điều kiện bắt buộc như kỳ thi vào trường Saint-Cyr.

Có nhiều chỗ dành cho người Đông-dương ở kỳ thi này.

Những người trúng tuyển sẽ được bổ đi tập việc quân trong một năm kể từ tháng Octobre 1943. Sau đó được vào học trường đặc-biệt và được vào ngạch thiện-ý sau này.

— Quan Toàn-quyền đã Rý nghi-định, hôm 23-3-43, ấn-định lại việc ban thuốc tây.

Ngoài những thể lệ về các chất cung loại với chất nổ và các hoa-chất mà việc tích trữ và việc phát-mại phải khỏi việc ban buôn các hóa-chất, các đồ dụng về y tế làm thuốc, các thư để báo họ, mở xe,

phải xin phép ông Giám-đốc ở Y-tế địa-phương.

Việc bán lẻ các thứ kê trên phải có đơn của thầy thuốc, hoặc có chữ ký của chủ-y có đủ.

Chỉ những nhà bán thuốc tây mới được phép bán các thứ bông và băng hấp.

Những nhà bán thuốc tây chỉ được phép bán các chất chlorate de potasse, chlorate de soude, nitrate de potasse, nitrate de soude cho những người có đơn của y-sĩ, thủ-y.

— Nhân dịp tranh giải học-sinh Nam kỳ vị hội-lội, hôm 28 Mars, Minh ở Cần-thơ đã phá kỷ-lục Đông-pháp hơi 40m mọt do của Le Vilain Minh hơi 400 thước hết năm phút 24 giây 4/5, ít hơn của Le Vilain 7 giây 1/5 (kỷ-lục cũ: Le Vilain trước là 5 phút 32 giây).

— Trước đây, nhà chức trách cấm không cho chở gạo ở tỉnh này sang tỉnh khác. Nay lệnh ấy bỏ đi.

Tại Hanoi, các tư-gia đưa gạo vào hành-phố, nếu tại ề dùng riêng cho mình, thì vẫn được tự do, không có lệ luật nào ngăn cấm cả.

Hôm 1er Avril, bộ Đại Đông Á đã báo tin việc giải tán ủy ban Nghiên cứu các nguồn kinh-tế ở Đông-dương.

— Ủy-ban này do ông Msayuki Yokohama cầm đầu, có 150 nhà chuyên-môn đã được phái sang Đông-dương trong chín tháng để nghiên-cứ các nguồn nông-sản và khoáng-chất.

Nhà bán báo cáo do các nhà chuyên-môn đã lập xong nay do các nhà đương chức



Hôm ba tháng ba âm lịch, của là Tết Hàn-thực. Ở Nhật theo tây lịch, người ta cũng ăn tết, nhưng không phải ăn tết bánh trôi, bánh chay, mà ăn t. t. háp há! Lối vi hóm đó chính là ngày Hội Rạp Bô.Hành chộp hai thiếu nữ Việt-Nam có Báo và có Lý, vừa sang đi học Nhật, dự một cuộc trưng bày háp há rất mỹ-thuật Đông-kinh.



anh của tòa Phái-bộ Nhật

... còn đây là một bức ảnh chụp một buổi dạy tiếng Nhật mà trong đó có người Việt Nam ta theo học. Người ngồi đầu bàn nhất phía trên, là cô Lý

Bạn Nguyễn duy-Kiến chiếm giải nhất cuộc thi ảnh của phòng du-lịch Nhật-bản và Đông-dương

Bạn Nguyễn-duy Kiến, một nhà nhiếp ảnh tài tử thường giúp ảnh cho T.B.C.N. vừa đoạt Giải nhất và nhiều giải khác trong cuộc thi ảnh do phòng Du-lịch Nhật-bản và Đông-dương tổ-chức.

Bức ảnh chiếm giải nhất đó hình dung một cụ đồ boro râu tóc bạc phơ, búi tóc củ hành, mắt đeo kính trắng, đang thu hết tinh thần vào trong bàn tay gân-gốc viết chữ Phúc lộc trên-mỏh giấy hồng hoa Bên cạnh mấy người ngồi xem nét mặt ngẩn ra vì thần phục; phía sau, mấy bức tranh và mấy đôi câu đối cho người ta thấy đủ cả màu sắc tung-bùng của những ngày gần Tết trên các vỉa hè phố hàng Bô. Chích bức ảnh này đã được quan Toàn-quyền chú ý ngợi khen khi trưng bày tại phòng triển-lam thư-sách hội Việt-Nam Mỹ-Thuật, và được hội V.N.M.T. M. T. chấm «H rs concours»

T. B. C. N. có 01 thành-huộc mông bạn Nguyễn duy-kien đã thành công một cách vẻ vang.

trong bộ Đại-Điền Á nghiên cứu.

— Sở Xe-điêng đã được phép tăng giá vé trên các đường xe-điêng, trừ đường Kim-liên — Yên-hồ.

— Kể từ ngày 1er Mai 1948,

công-ty Hỏa-xa Văn-nam sẽ tăng giá xe-lửa hạng tư từ 0\$011 lên 0\$0115 mỗi hành khách và mỗi cây số.

Ngôi ra các hạng trên và giá gửi hàng theo lối đại tốc và tiểu tốc đều tăng lên ít nhiều.

Có một đồng bạc mà muốn làm giàu nhanh chóng và lương-thiện thì chỉ có cách là: MUA VÉ XÒ SỐ ĐÔNG-PHÁP

TUẦN-LỄ QUỐC-TẾ

Với tháng Avril, mùa đông ở Nga đã sắp hết, bàn tay ở các khu mặt trận miền-Nam Nga cũng đã bớt nhiều, ở khu Caucase thì nhiều nơi đất đã khô, nên các trận đánh ở mặt trận phía Đông đã có phần bớt dữ dội hơn trước. Theo các giới quân sự ở Bà-ling thì hiện nay, Đức đang tập-trung lực-lượng ở các mặt trận Nga và đưa thêm quân cứu-viện đến để sửa soạn cuộc tấn-công mùa xuân chẳng. Về phía Nga, Hồng-quân vẫn có tên danh ở ạt ở khu giữa trước thành Mạc-lư-khoa và khu hồ Ilmen, nhưng không có kết quả mấy. Quân Nga có tiến đến Smolensk nhưng còn cách thành đó chỉ tới 25 cây số chỗ thì có cây số. Vừa rồi lại có tin đồn liên-đoàn bộ binh Nga vừa bị quân Đức đánh tan trong vùng Viazma. Quân Nga tiến đánh nhiều lần mà không sao phá nổi phòng tuyến của Đức. Cả ở mặt-trận hồ Ilmen, mặt trận Đức đã củng-cố và có phần lại lần thêm về phía Nga hơn trước. Quân Đức ở vùng này đã đánh đuổi được quân Nga khỏi nhiều địa điểm quan-hệ mà Nga đã khôi phục được trong mấy tháng mùa đông.

Quân Nga ở sau mặt trận cũng đang cố thủ tập lực-lượng để phòng cuộc tấn-công mùa xuân của Đức, nhưng trong việc này Nga gặp rất nhiều sự trở ngại, vì tất cả các đường xe-lửa và đường ô-tô ở khu Caucase mà quân Đức vừa rút lui đều bị phá hủy hết. Mặt trận phía Đông, có thể nói hiện nay đang ở trong thời-kỳ tạm yên trước một cơn gió bão lớn khốc sắp xảy ra ngay mai. Trái lại, mặt trận Tunisie hiện nay rất hoạt-động. Quân đông từ tám của Anh, quân đông từ năm của Mỹ, và quân đoàn thứ nhất của Anh đều đang thời tấn-công ba mặt. Trước một số quân địch đóng hàng, quân Đức dưới quyền chỉ-huy Thống-độc Rommel đã rút lui khỏi phòng-tuyến Mareth và hiện giữ một phòng-tuyến ở sau Gabès, nhưng theo các giới quân sự Đức thì có lẽ quân Trục sẽ rất lui giữ giữ đối ở quanh miền Bizerte-Tunis là một phòng-tuyến được coi là kiên cố nhất sau phòng-tuyến Mareth ở Tunisie. Quân Anh vẫn định vây quân Trục ở phía tây-nam nhưng cuộc hành-bình đó lại trước vẫn chưa có kết-quả gì đáng kể. Quân Đức Ý đã rút lui một cách rất khéo khỏi phòng-tuyến Mareth đến nơi quân địch không thể biết trước cuộc rút lui đó.

Theo các tin cuối cùng thì đại-tướng Von Arnim vẫn nắm giữ tình thế và quân Anh vẫn ở ở phía Bắc Tunisie. Một báo Anh phía công nhận rằng từ Bắc đến Nam, một trận quân « Trục » vẫn rất ở ở ngoài không thể lay chuyển được, Tin nói rằng

quân Trục đã lui khỏi eo đất Gabès và rút về Sfax là tin đồn sai, Thực ra thì quân của Thống-chế Rommel hợp lực về quân của tướng Arnim là một lực lượng rất mạnh khó mà đánh đút được. Cũng vì thế mà quân Anh-Mỹ chưa hề dám nghĩ đến việc lập một trận thủ hạ hoặc đổ bộ vào Âu-lục. Tập chí « Munde » ở Madrid ban-văn vẫn đề nghị ở ý ngờ vực về việc quân Anh-Mỹ có thể xâm-lược đất Âu-châu. Tờ báo Tây-ban-nha đã viết, muốn đổ bộ sang Âu-châu, phải cần có một đội quân rất mạnh, ít chước và huấn-luyện hoàn toàn thì mới mong thắng lợi được Đại-dây-dương là một cái hồ quá rộng đầy đầy những tàu ngầm Đức rất nguy hiểm, và ở gần miền bờ biển Âu-châu, phi quân Trục vẫn luôn luôn canh gác và đã nhiều lần tỏ lực lượng ớn lao của nó. Nếu đổ bộ sang Bắc Phi, Anh-Mỹ phải dùng tới 800 chiếc tàu để vận tải quân lính, chiến cụ như tin họ đã báo, thì muốn đổ bộ sang miền Âu-lục số tàu cần dùng đến sẽ là bao nhiêu? Lực lượng thủy quân của Anh, Mỹ, để đồng-minh phối chia quân và chiến cụ ra nhiều mặt trận và các khu ngầm ở Đại-dây-dương đó là những trở lực lớn cho việc Anh, Mỹ định đổ bộ lên Âu-châu để đánh quân « Trục ».

Về các mặt trận miền Đông Á thì gần đây chỉ có các đội phi quân Nhật hoạt động ở miền Tây-Nam Thái-bình-dương và Ấn-độ. Vừa rồi phi quân Nhật lại đến đánh phá Mangdau và một trận không-chiến lớn đã xảy ra trên hải đảo Russel trong quần đảo Salomon. Trong trận này phi quân Nhật đã hạ được 47 phi cơ địch và chỉ bị thiệt có 9 chiếc trong số đó thì 8 chiếc đã bị đắm xuống biển. Sau khi thủ-tướng Đông-Điền sang Nam-kinh hội đàm với Tưởng-linh Vệ về các vấn đề trong việc Trung-hoa tham dự vào chiến-tranh Đông-Á, thủ-tướng Nhật lại sang Tân-kinh để hội đàm với thủ-tướng Mãn châu quốc.

Về chính trị thì có tin ở Hoa-hình-đôn việc Ngoại-tướng Anh M. Eden sang điều đình với các nhà cầm quyền Hoa-kỳ đã thất có kết quả. Nga đã nhận lời một của Anh, Mỹ đến về một cuộc hội-nghe về việc củng cố quân như và theo tin ở Luân-đôn thì có lẽ đến tháng Juin này sẽ có cuộc hội-nghe quan hệ giữa M.M. Roosevelt, Churchill và Stalin để quyết định về các vấn đề quân sự chưa giải quyết xong ở hội-nghe Casablanca. Ở Âu-châu thì vừa có tin Tổng-thống Hitler đã hội đàm rất lần với vua Boris nước Ba-o và thủ-tướng Ý M. Mussolini cũng vừa tiếp thủ-tướng Hung-gia-lợi.

HÀNG-KHÔNG MẪU-HẠM

Sau bờ Âu-chiến, sự tiến bộ không ngờ của kỹ nghệ chế-ạo phi-cơ đã hoàn toàn làm đảo lộn những quan-niệm về việc đóng chiến-hạm. Từ khi máy bay đủ sức hoạt-động xa nơi căn-cứ thì oai-phong của các hạm-đội cũng do đó mà giảm sút nhiều và trên các đại-dương những tòa thành bằng thép nổi không còn ngang nhiên sưng hùng sừng bả được nữa.

Hải-quân muốn làm chủ mặt bể, phải có không-quân giúp sức. Máy bay là tài-mật của chiến-hạm, làm khi lại là ay của chiến-hạm, đánh những đòn ác-liệt bằng bom và ngư-lôi.

Dùng máy bay để che cho hạm-đội mình, và để đánh hạm-đội người, chiến-thuat đó ngày nay không còn nước nào là không nghĩ tới.

Những cuộc tranh luận chung quanh hàng-không mẫu-hạm

Sự cợ-tác mật-thiết của hải và không-quân đã tạo ra một kiểu tàu chiến đặc-biệt: Hàng-không mẫu-hạm, một hàng tàu mới ngày nào còn trong thời kỳ thí-nghiệm (1916-1920) mà ngày nay đã trở lại bại về cùng.

Mới ng đời, hàng-không mẫu-hạm đã gây nên nhiều cuộc tranh luận và đã làm tốn bao nhiêu giấy, mực. Trong các giới hải-quân có hai phái quan-niệm khác hẳn nhau: một phái cho rằng hàng-không mẫu-hạm là một loại tàu chiến đất liền và vô ích. Một khi đã có những kiểu máy bay phóng-pháo và tuần-tiến bay xa (avions à grand rayon d'action) và những thủy-phi-cơ khổng lồ đậu tại các căn-cứ miền duyên-hải (hydravions côtiers) để che cho các hạm-đội thì cần gì phải đóng những tàu chở máy bay kình căng và ồn cho ngân-quỹ nữa.

Phái ủng-hộ cho hàng-không mẫu-hạm viện ra nhiều lý lẽ để bác ý trên.

Lẽ thứ nhất là một khi cần đến máy bay chiến-đấu, khu-trục và phóng-ngư-lôi, trong các trận hải-chiến thì những kiểu phi-cơ

bay xa và những thủy-phi-cơ miền duyên-hải sẽ không được. Những kiểu máy bay nặng nề do chiếc thể dùng để tuần-phong hay ném bom thay cho các pháo-dai mà thôi. Một khi cần-phải bay xa, máy bay sẽ mang nhều dầu mỡ, số bom sẽ bớt đi, lượng chiến-đấu cũng do đó mà giảm. Và lại về tốc-lực, máy bay thủy (hydravion) bao giờ cũng chịu thua kém máy bay bờ (avion terrestre) vì có bề nặng nề hơn. Cũng một thân máy, cùng một động-cơ đem lắp bánh xe (kiểu b) thì bao giờ phi-cơ cũng bay nhanh hơn là khi đem lắp thuyền vào dưới (kiểu thủy).

Vậy thì lấy máy bay thủy mà che cho chiến-hạm thì thật thất cách. Các kiểu máy bay do số ít ra hết lực trước những máy bay kiểu « trên bờ » của bên địch, vừa nặng, vừa dễ nhào lộn.

Lẽ thứ hai, là những phi-cơ ném bom không theo cái luật chung của các chiến-hạm: luật trọng tải. Luật đó cho rằng sức trọng-tải càng nặng thì sức chỉ-nhấn càng mạnh. Phi-cơ đã đi trái với luật đó: một kiểu máy bay thủy 16 tấn để tuần-phong duyên-hải không bao giờ mạnh bằng 8 chiếc máy bay mỗi chiếc nặng 2 tấn đậu trên các tàu chở máy bay. Thân máy đổ-xổ sẽ là cái đến dễ đắm.

Lẽ thứ ba là một hạm-đội trong lúc chiến-tranh, không thể hoàn toàn tìm ở lực lượng của không-quân trong nội-địa hoặc miền duyên-hải được. Vì thiếu liên-lạc, sự ứng-cơ cũng do đó mà đời đặc-không có hiệu-quả. Những hàng-không mẫu-hạm chính là những « trường bay nổi » của các hạm-đoàn trong lúc việc chiến, một trường bay gồm có máy bay khu-trục để che cho các tàu, máy bay chiến-đấu và ném bom để hợp sức với đại-bạc dưới chiến-hạm, đánh phá các kho dầu mỡ, các trường bay, các pháo-dai, các hạm-đội của bên địch. Sau những cuộc tranh luận, phái ủng-hộ cho hàng-không mẫu-hạm thắng phái song-không.

Ngày nay các cường-quốc trên hoàn-cầu đều dùng hàng-không mẫu-hạng và kiểu tàu do được liệt vào hàng ưu-năng, sau chi n-đầu-nhận và nước uân-dương-hạm.

Những trận hải, không-không hiện kỳ h-lệ trong Địa-rang-hải, những trận công-phá của hải-quân Nhật bản trên Thái-bình dương đã làm rõ rệt sự lợi hại của hàng không mẫu-hạm.

Cách mang máy bay trên những chiến-hạm từ trước đến nay

Trước khi nói về đặc-tính của kiểu tàu chiến đó, ta hãy xét qua về cách mang máy bay trên những chiến-hạm từ trước đến nay.

Hồi xưa, (1914-1920), các bay mang trên tàu-hải toàn là kiểu thủy-phí-cơ có hai thuyền ở dưới (hydravion à flotteurs) máy bay đặt trên boong tàu, hoặc trên nóc pháo-đai (tourrelle). Khi bay thì có máy rụ (grue) hạ xuống bể. Máy bay sẽ rẽ song mà cá cáu lên. Làm xong công việc, máy bay lại đầu xuống một bệ, cạnh t và do máy trục nhấc lên, đặt về chỗ cũ. Cũng có khi máy bay đậu mà sau chiến-hạm, trên một miếng vải rộng do tàu thả xuống bể (raupe d'amerrissage) Tắm thêm độ cuộn lại và kéo máy bay lên boong chạy trên mặt bể để cáu xuống để đầu bể.

Mặt thì giờ là mặt, nguy-nhiệm là hai — nguy-nhiệm những khi gặp sóng to, gió mạnh. Ngày nay, các máy bay mang trên chiến-hạm đều do chiến-hạm « bản » di.

Máy bay đều thuộc về loại thủy-phí-cơ có một hay hai thuyền dưới thân máy (hydravion à flotteurs) hoặc loại thủy-phí-cơ mà toàn thân nổi trên mặt nước như một chiếc thuyền (hydravion à coque) (Hải-khẩu này ta vẫn thường thấy dựa trên hồ Tây Hanoi, một kiểu cơ sĩ-niên tức là máy POLEZ-25 ở đây thành thủy-phí-cơ, một kiểu toàn thân nổi là kiểu LOIRE-130 mang trên tuần-du hành-hạm LAMOTTE-PICQUET).

Máy bay để trong nhà chứa máy bay (hangar) là ở mé giữa bay cuối tàu.

Khi muốn cất cánh, máy bay dựa trên một chiếc xe gồng (chariot) có 4 bánh chạy trên boong tàu. Đường sắt đặt trên một chiếc xe gồng có bánh xe cũng có khi là kiểu máy bay thủy-bộ (avion amphibie) có bánh xe lắp cạnh tuấn.

lancement en travers) một thứ soay đi được, đặt trên một chiếc chốt cao (catapulte orientable) có thể lựa chiều gió mà cho máy bay cất cánh. Cũng có kiểu xe gồng do sức kéo dây d. Hồi xưa trong những ống ép đặt ở gần cầu. Sau khi sửa soạn xong, dùng động-cơ bắt đầu nổ. Máy quay mỗi lúc một đều. Liệu chừng máy đã đủ đà, viên hoạt-tiểu vậy tay làm hiệu. Viên sĩ-quan coi ống hơi (thường là một võ quan hoặc đội trưởng-ngư-là, officier-torpilleur) kéo một chiếc cần (levier). Hồi phi-rà rất mạnh, cây chiếc xe gồng chở máy bay bôn bôn trên đường sắt. Ra đến hết cầu cầu, xe gồng xuống vào m t chiếc bục chĩa ngang (outlet) đứng lại. Sự vấp bắt ngờ của chiếc gồng há chiếc máy bay ra khỏi cầu, và sau đó máy bay cứ bay đi thẳng. Khi bay về, máy bay lại do xiăng biển và do máy trục kéo lên.

Những thiết-g áp-hạm và tuần-du hành-hạm ngày nay đều mang từ 1 đến 4 phi-cơ.

Mẫu tranh sự-không-cảng, cảnh những chiếc thủy-phí-cơ đó khi đậu trên tàu, đều gặp lại, úp vào thân máy.

Cách mang máy bay do cầu « bản » lên (hydravions catapultables) không được tiện lợi, vừa là số máy bay rất ít, vừa là sự đi về của máy có bề chậm chạp và thường bị sóng gió ngăn cản.

Bởi thế nên hàng-không mẫu-hạm không mang máy bay như lối trên. Nếu một vài khi dùng cầu thì chỉ là dùng phụ mà thôi (chiếc Ark Royal của Anh mang hai cầu).

Những ưu-chiến mang cầu cho máy bay các cảnh như chế Beccomando Teste của Pháp, Mraglia của Ý, Noto của Nhật, kể ra gọi là hàng-không mẫu-hạm thì không xứng đáng, chỉ có thể gọi là tạm vận-tải phi-cơ mà thôi (transport d'aviens).

Vì là « một sân máy bay nổi » nên hàng-không mẫu-hạm khác hẳn các kiểu chiến-hạm khác, không có những cột buồm, những đại-chỉ-huy, những cột viễn-kinh, những thượng-tăng chỉ-chỉ. Cả thân tàu là một cái sân lớn dài ước chừng hai trăm thước, có khi hơn, rộng từ 20 đến 30 thước. Sân do rất phẳng, dùng làm chỗ để máy bay cất cánh lên (plate forme d'envol) vì máy bay mang đi toàn là kiểu máy bay bộ (avion terrestre) có bánh xe, cũng có khi là kiểu máy bay thủy-bộ (avion amphibie) có bánh xe lắp cạnh tuấn.

Các cơ-quan chỉ-huy và ống khói đều đặt sang một bên sườn tàu để cho khỏi vướng. Trên những hàng-không mẫu-hạm Nhật, ống khói bề ngợt sang một bên sườn tàu, theo chiều dọc mà phun khói ra về sau, trông gọn và có bề tiện lợi. Các đại bác đặt trên sân cũng một bên với ống khói và đại chỉ-huy (kiểu BEARN của Pháp SARATOGA của Mỹ) ở kh đặt ở dưới sân, trong các vòm (escorbellemeit) như kiểu ARK ROYAL của Anh, KAGA của Nhật). Đại-bác nặng từ 100 l, đến 203 l, qua những cỡ 114 l, 120 l, 127 l, 140 l, 155 l. Những đại-bác có thể dùng đánh các tàu chiến, các pháo-đai, và cũng có thể dùng để đánh đối-máy bay địch (canon à double usage) (trừ có cỡ 203 l thì không dùng bắn máy bay được). Ngoài đại-bác lại còn có những súng liên-thanh cao-ra hạ g nặng hạng nhẹ, hoặc 2 hoặc 4, hoặc 8 nòng ghép một (pompons multiples) rất là lợi hại.

Nhưng khi-giới chỉnh của hàng-không mẫu-hạm là máy bay. Máy bay gồm ở những kiểu: kho-tử, chiến-đấu, thám-thị, bổ nhào, ném bom. Máy bay để trong hầm chứa

dưới sân bay (pont d'envol). Trên sân bay có những lỗ thủng dạng nắp (trappe) để lấy máy bay lên. Máy bay do các thang lên. Thang máy như một chiếc khung cửa lớn có nhiều móc sắt, móc máy bay, khi nhô lên thì là hòm mở mà khi tụt xuống, đầu thang máy là nắp dẹt cửa hầm. Máy bay trục lên, cần lên sân, cứ việc nổ máy, ông tảo chiếm đạo của hàng-không mẫu-hạm mà cất cánh lên như một sân trường bay vậy.

Lúc lên đã vậy, lúc xuống cũng vậy hoàn hảo lắm. Pa-cơ-cơ có hướng thẳng về sau, dọc chiếc tàu mà hạ máy xuống. Đằng sau máy bay, phía dưới đuôi, có một ch để móc sắt. Khi máy bay chạy trên sân, chiếc đuôi quét xuống sân tàu, chiếc móc sắt đó vướng vào những giây chằng theo chiều ngang của hàng-không mẫu-hạm. Những sợi giây chằng đó hồi rước ta giấy thường hai đầu buộc vào hai bao cát. Sức nặng của bao cát làm cho máy bay mất đà, từ từ đứng lại. Ngay nay giây thường thay bằng giấy thép, hai đầu buộc vào những cơ-quan tự-động có phần thanh-niêu

đó là loại hai. Sức nặng của bao cát làm cho máy bay mất đà, từ từ đứng lại. Ngay nay giây thường thay bằng giấy thép, hai đầu buộc vào những cơ-quan tự-động có phần thanh-niêu

đó là loại hai. Sức nặng của bao cát làm cho máy bay mất đà, từ từ đứng lại. Ngay nay giây thường thay bằng giấy thép, hai đầu buộc vào những cơ-quan tự-động có phần thanh-niêu

đó là loại hai. Sức nặng của bao cát làm cho máy bay mất đà, từ từ đứng lại. Ngay nay giây thường thay bằng giấy thép, hai đầu buộc vào những cơ-quan tự-động có phần thanh-niêu

đó là loại hai. Sức nặng của bao cát làm cho máy bay mất đà, từ từ đứng lại. Ngay nay giây thường thay bằng giấy thép, hai đầu buộc vào những cơ-quan tự-động có phần thanh-niêu

đó là loại hai. Sức nặng của bao cát làm cho máy bay mất đà, từ từ đứng lại. Ngay nay giây thường thay bằng giấy thép, hai đầu buộc vào những cơ-quan tự-động có phần thanh-niêu

đó là loại hai. Sức nặng của bao cát làm cho máy bay mất đà, từ từ đứng lại. Ngay nay giây thường thay bằng giấy thép, hai đầu buộc vào những cơ-quan tự-động có phần thanh-niêu

đó là loại hai. Sức nặng của bao cát làm cho máy bay mất đà, từ từ đứng lại. Ngay nay giây thường thay bằng giấy thép, hai đầu buộc vào những cơ-quan tự-động có phần thanh-niêu

đó là loại hai. Sức nặng của bao cát làm cho máy bay mất đà, từ từ đứng lại. Ngay nay giây thường thay bằng giấy thép, hai đầu buộc vào những cơ-quan tự-động có phần thanh-niêu



NHỮNG BỘ-PHẦN CỦA MỘT HÀNG-KHÔNG MẪU-HẠM
 1 - Viễn-kinh, 2 - Đài chỉ-huy, 3, 4 - Đại-bác, 5 - Sân máy bay
 đều, 6, 7 - Cột báo hiệu, 8 - Cột vô tuyến điện, 9, 10 - Nắp đại
 bác, 11, 12 - Xiăng, 13 - Tháp lấy máy bay, 14 - Giây bám
 mác, 15 - Máy bay để trên sân, 16 - Đèn chiếu, 17 - Ống
 khói, 18 - Cột cờ.

Các cơ-quan chỉ-huy và ống khói đều đặt sang một bên sườn tàu để cho khỏi vướng. Trên những hàng-không mẫu-hạm Nhật, ống khói bề ngợt sang một bên sườn tàu, theo chiều dọc mà phun khói ra về sau, trông gọn và có bề tiện lợi. Các đại bác đặt trên sân cũng một bên với ống khói và đại chỉ-huy (kiểu BEARN của Pháp SARATOGA của Mỹ) ở kh đặt ở dưới sân, trong các vòm (escorbellemeit) như kiểu ARK ROYAL của Anh, KAGA của Nhật). Đại-bác nặng từ 100 l, đến 203 l, qua những cỡ 114 l, 120 l, 127 l, 140 l, 155 l. Những đại-bác có thể dùng đánh các tàu chiến, các pháo-đai, và cũng có thể dùng để đánh đối-máy bay địch (canon à double usage) (trừ có cỡ 203 l thì không dùng bắn máy bay được). Ngoài đại-bác lại còn có những súng liên-thanh cao-ra hạ g nặng hạng nhẹ, hoặc 2 hoặc 4, hoặc 8 nòng ghép một (pompons multiples) rất là lợi hại.

Nhưng khi-giới chỉnh của hàng-không mẫu-hạm là máy bay. Máy bay gồm ở những kiểu: kho-tử, chiến-đấu, thám-thị, bổ nhào, ném bom. Máy bay để trong hầm chứa

dưới sân bay (pont d'envol). Trên sân bay có những lỗ thủng dạng nắp (trappe) để lấy máy bay lên. Máy bay do các thang lên. Thang máy như một chiếc khung cửa lớn có nhiều móc sắt, móc máy bay, khi nhô lên thì là hòm mở mà khi tụt xuống, đầu thang máy là nắp dẹt cửa hầm. Máy bay trục lên, cần lên sân, cứ việc nổ máy, ông tảo chiếm đạo của hàng-không mẫu-hạm mà cất cánh lên như một sân trường bay vậy.

Lúc lên đã vậy, lúc xuống cũng vậy hoàn hảo lắm. Pa-cơ-cơ có hướng thẳng về sau, dọc chiếc tàu mà hạ máy xuống. Đằng sau máy bay, phía dưới đuôi, có một ch để móc sắt. Khi máy bay chạy trên sân, chiếc đuôi quét xuống sân tàu, chiếc móc sắt đó vướng vào những giây chằng theo chiều ngang của hàng-không mẫu-hạm. Những sợi giây chằng đó hồi rước ta giấy thường hai đầu buộc vào hai bao cát. Sức nặng của bao cát làm cho máy bay mất đà, từ từ đứng lại. Ngay nay giây thường thay bằng giấy thép, hai đầu buộc vào những cơ-quan tự-động có phần thanh-niêu

đó là loại hai. Sức nặng của bao cát làm cho máy bay mất đà, từ từ đứng lại. Ngay nay giây thường thay bằng giấy thép, hai đầu buộc vào những cơ-quan tự-động có phần thanh-niêu

đó là loại hai. Sức nặng của bao cát làm cho máy bay mất đà, từ từ đứng lại. Ngay nay giây thường thay bằng giấy thép, hai đầu buộc vào những cơ-quan tự-động có phần thanh-niêu

đó là loại hai. Sức nặng của bao cát làm cho máy bay mất đà, từ từ đứng lại. Ngay nay giây thường thay bằng giấy thép, hai đầu buộc vào những cơ-quan tự-động có phần thanh-niêu

đó là loại hai. Sức nặng của bao cát làm cho máy bay mất đà, từ từ đứng lại. Ngay nay giây thường thay bằng giấy thép, hai đầu buộc vào những cơ-quan tự-động có phần thanh-niêu

đó là loại hai. Sức nặng của bao cát làm cho máy bay mất đà, từ từ đứng lại. Ngay nay giây thường thay bằng giấy thép, hai đầu buộc vào những cơ-quan tự-động có phần thanh-niêu

đó là loại hai. Sức nặng của bao cát làm cho máy bay mất đà, từ từ đứng lại. Ngay nay giây thường thay bằng giấy thép, hai đầu buộc vào những cơ-quan tự-động có phần thanh-niêu

đó là loại hai. Sức nặng của bao cát làm cho máy bay mất đà, từ từ đứng lại. Ngay nay giây thường thay bằng giấy thép, hai đầu buộc vào những cơ-quan tự-động có phần thanh-niêu

đó là loại hai. Sức nặng của bao cát làm cho máy bay mất đà, từ từ đứng lại. Ngay nay giây thường thay bằng giấy thép, hai đầu buộc vào những cơ-quan tự-động có phần thanh-niêu

đó là loại hai. Sức nặng của bao cát làm cho máy bay mất đà, từ từ đứng lại. Ngay nay giây thường thay bằng giấy thép, hai đầu buộc vào những cơ-quan tự-động có phần thanh-niêu

đó là loại hai. Sức nặng của bao cát làm cho máy bay mất đà, từ từ đứng lại. Ngay nay giây thường thay bằng giấy thép, hai đầu buộc vào những cơ-quan tự-động có phần thanh-niêu

đó là loại hai. Sức nặng của bao cát làm cho máy bay mất đà, từ từ đứng lại. Ngay nay giây thường thay bằng giấy thép, hai đầu buộc vào những cơ-quan tự-động có phần thanh-niêu

và chắc chắn hơn, nhưng cũng không ngoài mục-dịch là hãm bớt sức phi-cơ cho đến khi dừng hẳn lại. Trên sân tàu, theo chiều ngang, có ước chừng một chục giây hãm (cables d'arrêt) như thế. Hồi nọ, trong khi tập trên về mùa đông, trong sáu tiếng đồng hồ, 27 phi-cơ lần lượt đi vào xuống sân hàng-không mẫu-hạm ARK ROYAL một cách yên ổn, như thể cũng có thể gọi là nhanh chóng và chu đáo lắm.

Nhưng máy bay trên hàng-không mẫu-hạm tiếng là máy bay bộ nhưng cũng mang theo những phi-phao (flotteurs) bằng vải và cao-su để phòng khi tụt máy, bắt buộc phải xuống bể, và những phi-băng cao-su bơm (raideux pneumatiques) để các phi-công dùng trong lúc hiểm nghèo. Những hàng-không mẫu-hạm trên hoàn-cầu thường mang từ 20 đến 100 phi-cơ đủ các kiểu. Các phi-cơ đó không cần các cần-cứ khác ngoài chiếc tàu chèo vì trên tàu đủ cả đầu máy, tạc đạn và các bộ phận để thay những chỗ hư hỏng. Ngoài các sĩ-quan và thủy-thủ, ước chừng bốn, năm trăm người để điều khiển tàu chiến, hàng-không mẫu-hạm còn có hàng trăm phi-công và thợ máy để dùng vào phi-đội. Hàng-không mẫu-hạm Nhật là « một trường bay nay đây mai đó », một « xưởng thợ » lén-lút định trên mặt biển, mang theo những chiến-cơ rất tinh xảo và hàng nghìn người, mỗi người một tài riêng.

Ích-lợi của hàng-không mẫu-hạm

Hàng-không mẫu-hạm dùng về việc quân rất lợi. Với số máy bay chở theo, hàng-không mẫu-hạm có thể dùng vào thế thủ để che chở cho một hạm-đội hay một đoàn tàu buôn khỏi bị phi-cơ địch đánh phá. Nếu một nơi nào trong miền duyên hải bị « phi-quân thù » đe dọa, mà xem chừng sức phòng thủ của căn cứ đó có phần kém, hàng-không mẫu-hạm có thể tức khắc chạy lại ứng cứu « chuyên ngự thành an được. Dùng vào thế công-mưu trong các trận Pearl Harbour, trên hải chiến Salomon, hàng-không mẫu-hạm đã tỏ ra rất mạnh, mạnh bởi những phi-cơ lớp lớp đời sân tàu, liệng bom và phóng-ngư-lôi xuống hạm-đội và căn cứ bên địch.

Nhưng hàng-không mẫu-hạm không bao giờ đi một mình để hoạt động. Kể từ của

hàng-không mẫu-hạm là chiếc tuần-dương-hạm mau, nhẹ có những đại-bác mạnh, là chiếc tàu ngầm nhỏ bé với những quả ngư-lôi có thể kết liễu các tàu « trọng pháo ». Hai thép và vô thép mỏng quá, không đủ sức chịu được đại-bác và ngư-lôi. Số đi vô không làm đầy là vì sự nhẹ vậy trọng tải sẽ quá nặng. Phi lễ lo, hàng-không mẫu-hạm chỉ làm bia cho đạn đại-bác và ngư-lôi.

Bởi thế nên hàng-không mẫu-hạm bao giờ cũng đi theo các đoàn chiến-hạm. Xung quanh tàu, thường có những ngư-lôi-hạm đi kèm và trên không có máy-bay lượn vòng để phòng sự bất-trắc. Để phòng như vậy mà còn có khi sơ xuất. Hồi tháng chín năm 1939, trên biển Bắc, chiếc hàng-không mẫu-hạm « Courageous » của Anh (đóng năm 1916, trọng tải 22 500 tấn, mang 16 đại-bác 120 li và 50 phi-cơ) đi tuần với một tiểu-đội

kha-trục-hạm. Một chiếc tàu ngầm Đức vào lợi vòng tẩu hộ lũng, lừa cho tàu Courageous đứng soay ngang (vừa hay lúc đó chiếc Courageous bẻ lái, soay theo chiều gió để đón một chiếc phi-cơ hạ xuống) phóng bốn quả ngư-lôi đánh chìm chiếc

hàng-không mẫu-hạm trong một khắc đồng hồ. Các tàu đi tuần có ném lựu đạn xuống nước và những phi-cơ Anh cũng liệng bom xuống để nhưng tàu ngầm Đức đã lặn mất. Chiếc Courageous là chiếc tàu chở máy bay đầu tiên bị hại từ lúc chiến tranh.

Cũng như chiếc LEXINGTON, YORTOWN, WASP của Mỹ lợi hại nhưng mỏng manh, đã lần lượt nằm yên dưới đáy bể sâu sau những trận hải-chiến kinh hồn, dưới những làn mưa bom và đạn đại bác.

Hàng-không mẫu-hạm không những dễ bị đánh chìm lại còn dễ bị bom của máy bay làm hư hại, có khi không dùng được nữa. Chỉ cần độ 10 hay 20 quả bom 100 cân nổ rải rác trên sân, hoặc hai ba quả không-lôi rơi trúng, là sân sẽ máy bay cất cánh, thành vô dụng vì những lỗ hỏng chi chít. Tuy sân tàu có những bao cát, lưới để đỡ mạnh bom nhưng những trận đánh bằng phi-cơ mà hiệu-quả, bao giờ cũng để lại trên chiếc hàng-không mẫu-hạm những vết thương nặng, cần đến một hai tháng mới sửa chữa được.

Thế-giới có bao nhiêu hàng-không mẫu-hạm?

Sau khi xét rõ đặc tính của hàng-không mẫu-hạm, thiết tưởng nên tóm tắt qua lược lượng của những cường-quốc trên hoàn-cầu về hàng-không mẫu-hạm. Những cường-quốc đó là: Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Đức, Ý, Nhật.

Hải quân Anh có 11 hàng-không mẫu-hạm. Chiếc FURIOUS đóng năm 1916, trọng tải 22.450 tấn, mang 10 đại-bác 140 li, nhiều cao-xạ và 38 phi-cơ.

Chiếc EAGLE đóng năm 1918, trọng tải 22.600 tấn, mang 9 đại-bác 152 li, 4 đại-bác 102 li, 36 súng cao-xạ và 21 phi-cơ.

Chiếc HERMES đóng năm 1919, trọng tải 10.850 tấn, mang 6 đại-bác 140 li, nhiều cao-xạ và 20 phi-cơ.

Chiếc này, theo tin Nhật, đã bị đánh chìm trong trận hải-chiến ở gần hải-phần Colombo.

Hai chiếc giống nhau: COURAGEOUS và GLORIOUS đóng năm 1916, trọng tải 22.500 tấn, mang 16 đại-bác 120 li, 52 súng nhẹ và 50 phi-cơ.

Chiếc « Courageous » bị đắm ngay bởi đầu chiến tranh (1939), trên Bắc-hải.

Chiếc ARK ROYAL đóng năm 1937, trọng tải 22.000 tấn, mang 12 đại-bác cao-xạ 114 li và 70 máy bay trận. Có tin Đức và Ý đã đánh chìm chiếc này rồi.

Bốn chiếc ILLUSTRIOUS, VICTORIOUS, INDOMITABLE và FORMIDABLE, trọng tải 22.000 tấn, đóng sau chiếc ARK ROYAL và đều là hạng mới nhất và lợi hại nhất của hải quân Anh.

Chiếc ARGUS đóng năm 1914, sửa sang thành hàng-không mẫu-hạm năm 1917, trọng tải 14.450 tấn là một chiếc tàu quá tuổi, sắp phải sa thải, ngày nay vẫn còn dùng và bị trúng bom phi quân Đức tại mặt trận Bắc-Phi của Pháp.

Trong hải quân Mỹ, số hàng-không mẫu-hạm rất khó ước lượng vì những tin tức hải chiến rất mập mờ, có khi lại trái ngược. Chỉ biết là Mỹ vào cuộc với những hàng-không mẫu-hạm: LEXINGTON và SARATOGA to nhất hoàn-cầu, trọng tải 33.000 tấn, dài 270 thước, rộng 32 thước, mang 8 đại-bác 203 li và 76 phi-cơ.

Đóng năm 1925, mỗi chiếc tốn 45 triệu Mỹ-kim, RANGER đóng năm 1918 trọng tải (xem tiếp trang 32)

NGUYỄN HUYỀN TỈNH

HÃY ĐỌC :

THI HÀO TAGORE

Một công trình khảo cứu rất giá trị của ông NGUYỄN-VĂN-HAI. Sách 400 trang in trên giấy bán đây. Bìa do họa sĩ Nguyễn-van-Mười trình bày. Lời bạt của thi sĩ Nguyễn-thiện-Thu. Vì giấy khan nên chỉ in có 5-0 quyển - giá mỗi quyển 4,80

Vườn Hồng

Một áng văn danh tiếng khắp hoàn cầu của SAADI M I hí sĩ lung danh nhất của nước B. từ do thi sĩ Mộng-Huyền dịch ra Quốc văn - Giá 1,50

NHÀ XUẤT-BẢN TÂN-VIỆT
đã dọn lại 20, Lambot - Hanoi

25 MARS 1913
XIV DÓN ĐỌC

NHÂN LOẠI tiên hóa sử

của BÁCH - KHOA
một cuốn khảo cứu rất khoa học về cuộc tiến hóa của loài người từ lúc khai thiên lập địa đến ngày nay. Đọc hết cuốn này tức là các bạn đã đọc hết hàng trăm pho sách kim cổ đông tây bàn đến loại người vậy. Dày trên 200 trang - Giá 1,80.

Hàn-thuyền phát hành

THỦ TAU CHIẾN-ĐẤU
NHANH NHẠT HIỆN NAY

KHINH TỐC PHÓNG NGƯ LÔI TIÊU HẠM

Đêm hôm ấy, một phóng-
ngư-lôi-hạ-m giắt một đoàn
K.T.P.N.L.T.H. của Ý uốn
gần những hàng rào 'hủy-lôi',
rồi cho đoàn tàu tiến thẳng vào bến một
cách bất ngờ, quân địch không kịp tay kịp,
vì vậy quân Ý đã ra đắm đượ; chế thiết-
giáp-hạm cũ của Áo là Wien đậu trong hi-
cảng Trieste.

Lúc bấy giờ, người Đức và người Áo thấy
thứ tàu nhỏ kia lợi hại như thế bèn đề ý
nghiên cứu và chế ra một thứ «ca-nốt»
mang ngư-lôi không có thủy-thủ (canots-
porte-torpilles-dirigés). Thứ «ca-nốt» này
phía trước chứa đầy chất nổ, người ta dùng
truyền bộ điều khiển nhờ có một sợi giây
quấn trong một cái trống có thể tự nó tháo
ra được và có một chiếc phi cơ bay trên chiếc
«ca-nốt» dùng vô tuyến điện để chỉ rõ các
đường lối.

Một chiếc «ca-nốt» kiểu đó của Đức đã
theo kịp chiếc tàu Erebus của Anh đương đi
ngoài hải-cảng Douvres, nhưng khi chiếc
«ca-nốt» nổ, chiếc tàu kia không bị thiệt
hại mấy và về bến được, là nhờ có vô giây-
cần được thủy lôi.

Sự tiến bộ của các khinh tốc phóng ngư lôi tiêu hạm từ hồi Âu chiến trước (1914-18)

Sau năm 1918, chỉ còn có một mình thủy
quân Ý chú ý đến việc chuẩn bị các đoàn
tàu khinh tốc: phóng-ngư-lôi tiêu hạm mà
thời, còn nước Anh đã lâu hình như không
nghĩ đến thứ tàu bé này và đem cả các
chiếc tàu «C.M.B.» còn lại giao cho trường-
học thủy lôi trông nom, mãi đến năm 1935,
thủy quân Anh lại mới định đóng thêm một
số tàu nhỏ này theo như chương trình đã
định.

Tại Đức, còn lại mấy chiếc «Schnell-
booten» năm 1918, cạy tại các nước khác,
người ta chỉ đem thử mấy kiểu tàu đặt
Thorneroff làm bộ.

Ở Pháp, chính phủ đã cho đóng thử tàu

này mấy lần nhưng không chịu lưu ý đến
mấy, rồi về sau người ta bỗng hiểu nó có
một địa vị rất quan trọng, nên mới lại lo tìm
cách đóng cho được t h hảo.

Trước khi nói rõ sự quan trọng của thứ
tàu này ra sao, chúng tôi muốn đem so sánh
thứ tàu này với thứ tàu hồi năm 1914
để xem khác nhau thế nào.

Trái với sự người ta tưởng, về hình dáng
vô tận đã lâu không thấy có sự tiến bộ rõ
rệt gì cả. Tại Hoa-kỳ người ta đóng nhiều
kiểu tàu chạy hạng này dùng vào việc du-
ngộ thủy lôi nó thao luyện và đi lại ngoài bờ
rất tốt.

Vì thế, các nhà kiến trúc tin chắc thứ tàu
này có một tương lai tốt đẹp mới hết sức
làm cho động cơ được tốt hơn, tìm cách
giảm bớt sức nặng của vỏ tàu và máy móc
để đạt khí giới, và chở dầu mỡ được nhiều,
nghĩa là để làm tăng thêm sức chiến đấu về
hạ phương diện: khí giới và phạm vi hoạt
động.

Trong một chiếc khinh tốc phóng ngư lôi
tiêu hạm có 4 bộ phận: vỏ tàu, động cơ, khí
giới và nơi để dầu mỡ. Trên chiếc «C.M.B.»
của Anh kiểu «55 pieds» trọng tải có
121.200, mà vỏ tàu 51.500, động cơ, 41.100,
chỉ còn có 21.620 [thì một nửa dùng để hai
ống thủy lôi: 450, còn một nửa để cho 5
thủy thủ ở (2 sĩ quan, 2 người cầm máy,
một người vừa coi máy vô tuyến điện vừa
bắn súng liên thanh). Vậy chỉ còn chỗ để
chứa dầu mỡ đủ chạy luôn được trong năm
giờ là cùng, không thể chứa nặng hơn được.

Về sức nặng của vỏ tàu, không biết được
mấy, vì đã làm bằng gỗ nhẹ hơn làm bằng
kim khí nhiều rồi, nhưng một ngày kia nếu
người ta tăng thêm tốc lực, thì e rằng vỏ
tàu như thế không chịu được với sức sóng
gió đập vỗ vào rất mạnh.

Ngày nay, muốn đóng những thứ tàu thì

12 đến 30 tấn, người ta vẫn thích dùng gỗ
hơn, trừ ra, có đóng những thứ tàu nhỏ
hơn, người ta mới phải dùng đến loại kim,
nhưng phải dùng thứ «tôn» giầy để cho
sóng khỏi làm vỡ vỏ tàu, hoặc phía trong
vỏ tàu phải lát giầy hơn vỏ gỗ mới được.

Sự tiến bộ của các động cơ

Còn các động cơ, có thể bớt được một ít
sức nặng. Các khinh tốc phóng ngư lôi tiêu
hạm loại dùng được các sự tiến bộ của nghệ
hàng không rất nhiều. Ông Malcolm Cam-
pell dùng động cơ Rolls Royce 2150 mã-lực
chế ra thứ tàu trượt đặt
tên là «con chim xanh»
có tốc lực 113 hải lý tức là
213 km một giờ.

Nhưng các động cơ
«chim xanh» chỉ có thể
dùng để chuẩn bị các
xưởng dùng riêng về thể
thao mà thôi, còn đem
dùng đóng các tàu binh
không được, vì nó không
được chắc chắn và vững
bền là hai điều kiện cần
thiết cho việc đóng tàu
chiến. Các động cơ của
những chiếc khinh tốc
phóng ngư lôi tiêu hạm
ngay nay sức nặng tính
theo một mã lực kém
thua một nửa sức nặng
của những chiếc «C.M.
B.» dùng trong hồi Âu-
chiến trước, các tàu ấy
lại có cái lợi là chạy dễ
tốn dầu mỡ, và chạy
anh hơn tốc lực có thể
được từ 48 đến 50 hải lý, chứ không phải từ
38 đến 40 hải lý như những chiếc tàu về hồi
năm 1917 đâu.

Những kiểu khinh-tốc phóng-ngư-lôi tiêu hạm tối tân của hải quân Anh

Hiện nay, nay, thủy quân Anh đương hết
sức nghĩ cách đóng các kiểu khinh-tốc tiêu
hạm này cho được thật tinh xảo và đã cho
dem ra dùng nhiều kiểu.

Những chiếc M T B n° 1 (tàu phóng-ngư-lôi
có động cơ) trọng tải 18 tấn, lắp ba động cơ
12 «xy-lanh» Napier Lion 1500 mã-lực, mang

hai ống ngư-lôi 450mm và 4 khẩu súng liên-
thanh, có đóng những thứ tàu đầu chạy được 40
hải lý và tính trung bình chạy được 36 hải
lý Phạm-vi hành động được 600 hải lý tức
1108 km.

Những chiếc khinh tốc tiêu hạm này cũng
có những đặc-tính tương-tự như những chiếc
CMB 55 pieds, và tuy sức chuyên động hai
lần mạnh hơn, nhưng chạy lại có phần
không nhanh bằng, chỉ được một điều là
chịu đựng được với sóng bể, mặt bể đều có
sóng to gió lớn, nó vẫn chạy nhanh được
như thường. Vậy rồi, có một đoàn tàu khinh
tốc này đến đảo Malte không có tàu lớn đi hộ
tống, người ta nhận ra
ràng trong cuộc hành-
trình đó, các tàu «khinh
tốc» chạy vào chậm
không bằng những đi-
ngư-lôi-hạ-m.

Những chiếc khinh
tốc tiêu hạm khác của
thủy-quân Anh là MTB-
101 và MTB-102. Chiếc
thứ nhất, chỉ có vỏ tàu
là bình đẳng hơn khác,
còn các đặc-tính khác
cũng giống như những
chiếc: MTB 102, đại-khai
trọng-lượng là 28 tấn,
có ba động-cơ kiểu



Khinh tốc phóng ngư lôi tiêu hạm kiểu M.A.S.
«Motoscaf-anti-sommergibili» của hải quân Ý

Isotta Fraschini, mỗi
chiếc 1000 mã-lực, phạm
vi hành-dộng được 450
hải-lý tức là 840 km,
trên tàu đặt hai ống
thủy-lôi 533 mm cân
nặng từ 1500 đến 1800kg
(chứ không phải 650

đến 800 kg như thứ thủy-lôi 450 mm).
Chiếc MTB 102 không mang gì cả chạy được
47 hải-lý, nếu mang thật nặng thì chỉ chạy
được 43 hải lý thôi. Nhờ có vỏ tàu đóng
rất khéo, thứ tàu này chịu đựng rất tốt được
với sóng gió, và tuy gió to sóng lớn, vẫn
chạy được 40 hải-lý một giờ.

Gần đây, bộ thủy-quân Anh còn định đóng
thêm nhiều chiếc khinh tốc hạm này và thứ
«Thorneroff» nữa.

Từ nay, chính-trị nước Pháp sẽ chỉ
biết theo lệ phải, lệ phải không thiên vị

K. T. P. N. L. T. H. của Đức

Nước Đức đóng những chiếc K.T.P.N.L.T.H. gọi là « Schnellbooten » trong tài 60 tấn tại xưởng Sarsen, các nhà chuyên môn vẫn giữ bí mật, nên chưa rõ có những đặc tính gì, tuy vậy người ta cũng biết đại khái nó có ba động cơ kiểu Mercedes Benz mỗi chiếc 250 mã lực hoặc có khi lắp những động cơ Diesel hàng nặng, chạy mỗi giờ được từ 32 đến 34 hải lý Vì có động cơ phụ dùng riêng để chạy đường trường, nên những chiếc « Schnellbooten » có một phạm vi hành động rất lớn: 1600 hải lý tức là 3000 km. Trên tàu có đặt hai ống-ngư-lời 500 mm, một khẩu súng liên-thanh cao-xạ hạng nặng 29 mm và một thủy-tử dưới tàu có chừng 12 người tất cả.

Theo người Đức, những chiếc K.T.P.N.L.T.H. nào có vỏ tròn thì chịu đựng với sóng gió hơn là những chiếc vỏ hai lòng hoặc đáy bằng.

Từ năm 1930, người Đức theo một phương pháp khác để làm cho thứ tiêu-hạm đó chịu đựng được lâu với sóng gió và tăng thêm sức mạnh của các khí giới đặt trên tàu. Những chiếc làm theo kiểu mới này đều có đặt một hoặc hai khẩu súng cao-xạ và hai ống-ngư-lời 500mm trong những ống phóng-ngư-lời đặt ở phía trước.

Để cho có sức mang các khí-giới đó, những chiếc tàu này phải đóng lớn hơn, có khi trọng tải tới 90 tấn tức lực của nó cũng không nhanh hơn những K. T. P. N. L. T. H. của các nước khác, nhưng được cái chịu đựng với sóng gió rất tốt.

Những tàu kiểu mới này phải lắp động cơ mạnh hơn, vì thế người Đức không dùng động cơ chạy bằng « xăng » nữa, mà lại dùng động cơ chạy bằng dầu nặng (huile lourde). Các nhà máy Đức được lệnh của Chính-phủ chế rất nhiều thứ động cơ mới đó và phải giữ bí mật không được cho người ngoài biết kiểu mẫu.

Thông-chế Pétain đã nói :

« Nhờ có bại trận mà mỗi đồng-tâm của quốc-gia được thất chột; chúng ta sẽ đi quay quần để tìm sự bảo-vệ chung. Sự gán gù đó, âu chỉ là tự-nhiên, là hy vọng nặng nề nhau trong cuộc phục-hưng. Nhưng Quốc-gia Cách-mệnh còn phải cần sự thống-nhất của nước Pháp ».

K. T. P. N. L. T. H. của Hoa-kỳ

Theo tạp chí Motor Boat xuất bản ngày 21 Octob-e 1939, bộ thủy quân Hoa-kỳ có một đoàn tàu nhỏ dùng để khu trục tàu-ngầm bên địch, đoàn tàu ấy gồm tất cả 10 chiếc, có đủ các thứ lớn nhỏ. Hoa-kỳ đương đóng nhiều chiếc khác nữa và vô làm bằng gỗ để tránh khỏi thứ thủy-lôi-tử-thạch hóa.

Hồi Âu-chiến trước Hoa-kỳ cũng đã có những chiếc K. T. P. N. L. T. H. bề dài 60m95 bằng sắt do hãng Ford đóng.

Những chiếc kinh-tốc phóng-ngư-lời tiêu-hạm của thủy quân Pháp

Trong thời kỳ Âu-chiến 1914-1918, nước Pháp chưa có một chiếc K. T. P. N. L. T. H. nào cả, mãi đến sau cuộc đình chiến, mới lưu ý đến vấn đề này và đặt Thornycroft đóng hai chiếc để dùng làm kiểu mẫu. Từ đó về sau, các xưởng đóng tàu Pháp mới bắt đầu đóng thứ kinh-tốc tiêu-hạm này gọi tắt là V. T. (Vedette torpille: kinh-tốc phóng-ngư-lời tiêu-hạm)

Thứ V. T. của Pháp trọng tải 19 tấn và mang nặng được đến 22t, vỏ tàu làm bằng gỗ Acajou dài 19m50, rộng 4m và sâu 2m.10, đóng tại các xưởng sông Seine và sông Loire, vẫn giữ được giới quân chạy nhanh trong các bạng tàu chiến. Lúc đầu mới đóng, tưởng chỉ chạy được 48 hải-lý, nhưng khi đem thử, lại chạy được từ 52 đến 55 hải-lý; trong những cuộc vượt qua Cherbourg-Brest vào những lúc mặt bể có sóng gió dữ dội, những chiếc V. T. chạy trung bình được 45 hải lý, tỏ ra nó có nhiều đặc tính tốt và thao luyện ngoài-bề rất dễ dàng.

Những chiếc V. T. của Pháp có hai động cơ Lorraine 12 xy-lanh mỗi chiếc 1100 mã lực, mỗi phút quay được 1600 vòng, mỗi giờ đồng hồ, một mã lực chỉ dùng hết có 260gr xăng và

từ 10 đến 12gr dầu. Ngoài 2 động cơ nói trên, lại còn có 2 động cơ khác mỗi chiếc 40 mã lực đặt liền với các động cơ chính để giúp sức cho tàu đi nhanh trong những cuộc viên-bành.

P phía trước có một phòng kín gọi là phòng « xung-phòng », phía sau là phòng đặt động cơ và phòng của thủy thủ, ở đây đặt đủ các thứ máy móc chỉ-huy như: động cơ, bánh lái, máy phóng ngư-lời, thùng chứa dầu xăng. Lúc đây, các ống-ngư-lời đặt trên tàu theo kiểu của những chiếc C M B và M T B của Anh, nhưng gần đây lại đặt theo kiểu của M A S nước Ý vì nhận thấy có nhiều sự tiện lợi hơn.

Kỹ-nghệ sản xuất kinh-tốc phóng-ngư-lời tiêu-hạm sẽ phát đạt đến thế nào?

Những nước trên hoàn-cầu dùng kinh-tốc phóng-ngư-lời tiêu-hạm làm khí-cụ chiến đấu là Hòa-lan, Hy-lạp, Phần-lạp, Thụy-diễn, Thổ-nhĩ-kỳ, Thái-lan, Trung-hoa và Nam-tu-lạp-phu, nhưng các nước lý th kỳ tự chế lại và đầu đặt làm theo kiểu của Thornycroft có.

Theo một vai-nguồn tin chắc chắn, nước Nga so-viết hiện nay có nhiều đoàn tàu kinh-tốc này gồm tất cả hơn một trăm chiếc toàn bất chước các kiểu của Anh và Ý cả, có lẽ hãng Fiat đã bán cho Nga rất nhiều động-cơ kiểu Diesel hạng nặng 750 và 1000 mã-lực để đóng các thứ tàu nhỏ ấy.

Tương lai các kinh-tốc tiêu-hạm này sẽ phát đạt đến thế nào?

Trong bài này, chúng đây đã nói: 25 năm về trước, những thứ tàu đó trọng-tải chỉ độ một vài tấn và tốc lực độ chừng 30 hải-lý, đến ngày nay những chiếc tàu trọng tải độ 18 đến 28 tấn, bề dài từ 19 đến 22m, bề rộng từ 4 đến 5m, do một vài cường-quốc đóng, đã chạy nhanh hơn trước nhiều lắm.

Muốn cho một chiếc kinh-tốc tiêu-hạm bề dài độ 30m như chiếc « Schnellbooten » chạy được độ 50 hải lý thì động-cơ phải có một sức mạnh vào khoảng từ 10.000 đến 11.000 mã lực và trọng tải độ 90 tấn. Hiện nay, trong khi chế động-cơ, người ta chưa nghĩ đến điều đó, và có lẽ nhờ sự tiến bộ sắp tới — như chúng ta đã nhận thấy trong hơn 20 năm lại đây — mới có thể chế tạo được những chiếc tàu « trượt » lớn và chạy nhanh hơn. Theo ý tưởng đó, người ta cho rằng cần phải có những động-cơ từ 98.000 đến 142.000 mã-lực mới có thể làm cho một chiếc tàu — kiểu « trượt » — trọng tải 1900 tấn, chiều dài 68m chạy mỗi giờ được từ 50 đến 74 hải-lý. Muốn thực-hành sự dự-định này, cần phải chế có được thứ động-cơ 12.000 mã lực, mà sức nặng tính theo mã lực có thể so sánh được với động-cơ tàu bay hạng nhẹ, rồi đem lắp vào bốn cái trụ mang chân vịt thì mới thành công được. Nhưng khôn bằng, đồng theo kiểu đó, thì có lẽ lại thành những chiếc tàu « trượt » chứ không thành những kinh-tốc tiêu-hạm và cũng không hợp với mục đích quân sự mà người ta dự định nữa vậy.

Cứ thử ra ít lâu nữa người ta chế ra được những vỏ tàu khác có thể chịu đựng được với sóng gió ngoài bể khơi mà không bị sóng gió cản trở trong khi chạy thì những kinh-tốc tiêu-hạm mới có một tương-lai rực rỡ và đem ứng dụng vào việc binh mới có hiệu quả và được như ý muốn lúc ban đầu vậy.

Sau này người ta có đóng những tàu lớn để chở những kinh-tốc tiêu-hạm không?

Vì phạm-vi hoạt-động của những kinh-tốc tiêu-hạm không được rộng và để tránh sự bất tiện đó, người ta có thể nghĩ chế ra những chiếc tàu lớn để chở các thứ tàu nhỏ

GIÁ MUA BẢO

	Một năm	6 tháng	3 tháng
Hà-kỳ, Trung-kỳ, Ai-lao	10,00	5,25	2,75
Nam-kỳ, Cao-mên	12,00	6,30	3,25
Ngoại quốc và Công sô	24,00	12,00	6,00

Mua bảo phải trả tiền trước mandat số 01

TONKIN TRUNG BẮC CHỦ NHẬT HÀ NỘI

4 MÔN THUỐC BỒ CỦA NAM PHỤ, LÃO XỨ ĐO NHÀ THUỐC

Đức-Phong

BÁN BUÔN, ĐÁN LẺ BỮ THUỐC SỐNG THUỐC BẢO CHẾ VÀ CÁC THỨ SẢN

45, PHỦ PHÚC-KIẾN HÀ NỘI PHÁT HÀNH

Các cụ nên dùng:

THUỐC ĐẠI BỒ ĐỨC-PHONG 2,500

Các ông làm việc nhiều nên dùng:

THUỐC BỒ THẬN ĐỨC-PHONG 2,00

Các bà các cụ nên dùng:

THUỐC ĐIỀU KINH BỒ HUYẾT 1,70

Các bà phải cho trẻ em uống thuốc:

THUỐC BỒ TÝ TIỂU CAM 1,50

đó, cũng như sở hàng-không thủy-quân có những chiếc hàng-không mẫu-hạng để chờ phi-cơ vậy.

Những cái ý tưởng đó không phải là mới : năm 1890, người Ng^o rời người Anh, sau cùng đến người Pháp đã lần lượt đóng những chiếc Hekla, Vulcan và Foudre tức là những chiến-lâu-hạm để chờ những chiếc phòng-ngư-lôi tiêu-hạm vậy. Mỗi chiếc tàu lớn này có thể chỉ được từ 6 đến 10 chiếc phòng-ngư-lôi tiêu-hạm mà trọng tải còn nặng hơn những chiếc « C M B » của người Anh chế ra lúc ban đầu để treo trên những chiếc chiến-dấu-hạm hạng nhẹ mà không a để rơi trên kia. Những chiếc phòng ngư-lôi tiêu-hạm trên tàu La Foudre trọng tải 14 tấn 250 kg bề dài 60 thước, tốc-lực 17 hải lý trong 6 giờ và mang một ống ngư-lôi 366 m nặng 328 kg.

Về thời đó, người ta đã dự định treo ở phía trên những chiếc tiêu-giáp-hạm một vài chiếc phòng-ngư-lôi tiêu-hạm, vậy muốn thực hành sự đó, người ta sẽ tu-chỉnh những chiến-dấu-hạm tới tận ngày nay, để nêu cần ra, có thể dùng làm việc đó được, không cần phải đóng thứ tàu khác nữa.

Tại nước Anh hiện nay, người ta có thể đem những chiếc ca-nô lớn bề dài từ 13 đến 15 m và tốc-lực ở 23 đến 27 hải lý, đặt trên những chiếc ca-nô lớn làm bằng những chiếc khính-ác phòng ngư-lôi tiêu-hạm được ngay, và như thế có mấy phòng-ngư-lôi thì người ta đã thử sẵn trên ca-tàu rồi, bề dài đến là 60 ngày.

Như vậy, các chiến-hạm ngày nay cũng đã làm các công việc cho những khính-tắc phòng-ngư-lôi tiêu-hạm mà người ta dự định từ lâu mà không biết

Sau hết, chúng tôi nhận thấy rằng : Các khính-tắc phòng-ngư-lôi tiêu-hạm tuy có công-dụng lịch là đánh đắm được các tàu chiến của địch và nhất là đem dùng liên lạc với những cuộc công-phá bằng phi-cơ oanh-tạc và phòng-ngư-lôi thì có thể chia rẽ được lực lượng phòng thủ của bên địch nh^ư là làm, nhưng vì nó là những chiến-cụ rất mỏng manh và chế tạo lại tốn tiền, và lại là óc chế thứ khá o thể tạm thay được công dụng của nó, nên hiện nay người ta không cần hề ra thứ tàu ấy nữa, trừ những trường hợp đặc biệt cần đến nó thì không kể.

TÙNG PHONG

NHI-ĐỒNG GIẢO-DỨC

Muốn dạy con trẻ cho có hiệu quả xin đọc :
Nguyên nhân thói xấu của trẻ con

của ông giáo Lê Duẩn-Vỹ soạn
Cuốn này sẽ giúp các phụ-hình trên cho con em mình chữa bỏ được hết các thói hư tật xấu M 1 cuốn 1\$20. Mua liền hóa gạo ngân hết 1\$90. Ở xa mua xin gửi \$09 (cả cước) cho :

NHÀ IN MAI-LINH - HANOI

Bút máy PILOT
đã nổi tiếng tới

CÓ MÁY KHÁC TÊN KHÔNG TÍNH (THÊM TIỀN)
Gửi 0\$06 tem về Mai - Linh
60 62 đường đất HaiPhong
ngài sẽ nhận được thư trả lời!

CÁC GIA-ĐÌNH NÊN DÙNG THUỐC :

Điền - Nguyễn

- 1) Thuốc tiêu đờ đay Điền-Nguyễn
- 2) Thuốc ho gà Điền-Nguyễn
- 3) Thuốc ho lao Điền-Nguyễn
- 4) Thuốc bổ thận Điền-Nguyễn
- 5) Thuốc bổ huyết Điền-Nguyễn
- 6) Thuốc cầm máu Điền-Nguyễn
- 7) Thuốc cầm sởi Điền-Nguyễn

Tổng-đại : 125 Hàng Bông, Hanoi
Đại-lý Đức-thống, Mai-Linh, Nam-tiên, Saigon
Nam-cường : M. Tho, Vinh-hung, Vientiane

ĐÃ CÓ BẢN :

CHU - MẠNH - TRINH

của Trúc-Khê và Tiên-Đàm giá 1poo
Quan an Chu-mạnh-Trinh, tiên-đàm tiên, đã để lại một số nghiệp vụ nhưng rất quý giá. Lưu văn nhất đẹp như sao sáng, từ trước thành cao như thốt. Ông Chu là một văn hào cụ pháp, và cuối thế kỷ thứ 19, đã làm về vang cho nền văn học nước n^à.

Tuổi ngày thơ
Tức Hoa-Mai số 27
của Nguyễn-Ngọc - giá 0pfs
Kể từ số 27, Hoa-Mai ra khỏi rộng
biên đời lại rất mỹ-thuật
Nhà xuất-bản Công-Lực 9 Takou Hanoi

Dung - lượng và trọng - lượng một chiếc tàu khác nhau thế nào ?

Hàng ngày tin vô-tuyến-điện thường cho chúng ta hay về tình - hình chiến-dấu các mặt biển. Thí-dụ như chiếc tàu buôn Anh X. 15.000 tấn bị tàu ngầm Đức phóng ngư-lôi đánh đắm ; chiếc tàu chiến Y. 35.000 tấn của Mỹ bị tàu Nhật đánh hư v. v. . .

15.000 tấn và 35.000 tấn, ta vẫn gọi là số trọng-tải, như «tàu của Vittorio Veneto trọng-tải 35.000 tấn, chẳng hạn.

Số trọng-tải hoặc số trọng-lượng một chiếc tàu, ta thường lẫn nghĩa với chữ «tonnage», là sức nặng của chiếc tàu ngang với sức nặng của khối nước mà tàu biến-dịch đi. Nói cho dễ hiểu thì trọng-tải hoặc trọng - lượng của một chiếc tàu là sức nặng của chiếc tàu tính cả vỏ tàu, máy tàu và các thứ chở trên tàu như người, vật, hàng-hóa. Sức nặng này bao giờ cũng tính bằng tấn (tonne) viết tắt là t.

Trọng-tải một chiếc tàu buôn không nhất định thường thay đổi theo số hàng - hóa, người, vật chở đi hay nhiều, song khi người ta nói trọng-tải chiếc tàu Mỏ là 40.000 tấn chẳng hạn, là người ta tính theo sức nặng của tàu ấy khi chở đầy, không còn một chỗ nào trống.

Nhưng tin điện hàng ngày thường cho ta thấy những con số tổng-cộng đại-lobi như thế này :

«Le tonnage britannique coulé au cours de Mars s'éleva à environ 984 000 tonnes

contre 740 000 en février ».
Các nhật-báo thường dịch ra thế này :

« Trọng-tải các tàu Anh bị đánh đắm trong tháng Mers tính mất độ 984.000 tấn ; tháng Février mất có 740.000 tấn. »

Dịch như thế là dịch sai.
Chữ «Tonnage» cũng một gốc với chữ «tonne» là từ trở trọng-lượng, đã khiến nhiều người tưởng lầm rằng tonnage là số tấn tàu, nên dịch là trọng-lượng.

Và chính cũng vì thế mà cả người thông-yin ở đại vô-tuyến ở Đức hoặc ở Anh vẫn thường cho những tin hoàn-toàn vô nghĩa như câu trên kia.

Thực hết chúng ta hãy dịch nghĩa chữ «tonnage». «Tonnage» không thể dịch là trọng-lượng, hay trọng-tải (trọng-lượng một chiếc tàu, tiếng Pháp gọi là déplacement. Tonnage phải dịch là dung-lượng, là cái sức dung-chứa của chiếc tàu. Sức dung chứa này trái với sự hiểu lầm của nhiều người tưởng tonnage trở số tonne (tấn) tàu, tính bằng khối-

LẬU GIANG

Mặc bệnh tình 49 nặng đến đầu chỉ nên dùng thuốc của ĐỨC-THO-DƯƠNG
131 route de Hué, Hanoi sẽ được khỏi mau và tuyệt căn. Thuốc lậu 1\$90 một v. Giang 1\$90. Nhà chữa khoán. Xem mạch cho đơn, chữa đủ các bệnh người lớn, trẻ con. Bán đủ cao, đũa, khăn tắm.

lượng chứ không tính bằng trọng-lượng.

Nghĩa là tonnage một chiếc tàu không tính bằng tonne, mà tính bằng tonneau.

Nhiều người lái nay vẫn có ý hiểu lầm rằng tonneau ở đây là giảm-lượng-từ (diminutif) của chữ tonne tonneau là tấn nhỏ, hoặc cái thùng nhỏ, như cái tonneau, ta thường dùng đựng rượu, đựng nước thường ngày.

Không. Tonneau ở đây là một danh-từ dùng để trở sức dung chứa của các tàu bé, chẳng dính lưu gì đến trọng-lượng (poids) cũng chẳng liên-can gì đến chữ tonne là tấn hết.

Một Tonneau khối-lượng bằng 2 thước khối 83 (2^m333) của Pháp, hoặc 100 bộ khối của Anh (100 pieds cubes Anglois).

Tonneau, người Trung-hoa dịch âm là Đồn, nên tonnage họ cũng dịch là Đồn số, nghĩa là số tonneaux (đồn) có thể chứa trên một chiếc tàu.

Tonneau viết tắt là tx, khác với tonne là tấn, viết tắt là t. Có hai thứ đồn số hay dung-lượng (tonnage). Một là đồn-đồn-số (tonnage brut) là số dung-lượng của chiếc tàu tính theo tất cả sức dung-lượng bên trong chiếc tàu.

Hai là chủ-sách đồn-số (tonnage net). là số dung-lượng hàng - hóa tàu có thể chứa chở được, nghĩa là chỉ tính chỗ tàu có thể chở hàng-hóa không tính chỗ chứa máy-móc, khí-cụ trên tàu.

Người ta thường hiểu

lầm trọng-lượng và dung lượng, và thường quên không nhớ rằng trọng-lượng tinh bằng tấn (tonne) dung-lượng tinh bằng thước khối chia thành tonneaux; tonneaux và tonne khác hẳn nhau, không có gì dính liền với nhau hết.

Tiền-thẻ, ta cũng nên nói qua về một điều làm của các-giá sách «Tiền Tự-Vi Larousse» s «Petit Larousse» khi giải nghĩa chữ tonneaux. Các-giá sách ấy chia ra hai hạng tonneaux: Một là tonneaux dung-lượng (tonneaux de jauge) khối-lượng bằng 2m³ 83, hai là tonneaux chở thuê hàng (tonneaux d'affrètement) khối-lượng bằng 1m³ 44.

Thật ra, hiện nay chỉ có một thứ tonneaux mà thôi. Thứ tonneaux 1m³ 44 là thứ tonneaux do sắc-lệnh năm 1681 của Thủ-tướng Colbert nước Pháp ấn-định khối-lượng bằng chỗ để bồn thưng rượu Nho Bordeaux, hiện nay không dùng, gọi nó là «tonneaux d'affrètement» là sai.

Muốn hiểu bạn đọc một ý-niệm rõ rệt và thực-tiễn về trọng-lượng và dung-lượng các tàu bè, tưởng không gì bằng cứ ra đây một vài tên TÀU MARECHAL JOFFRE

Trọng-lượng (déplacement en charge) 14 820 tấn.
Chức-sách đôn-số (tonnage net) 6.264 tonneaux.
Tổng-đôn-số (tonnage brut) 11 782 tonneaux.

TÀU CANTON
Trọng-lượng (déplacement en charge) 3 500 tấn (tonne)
Chức-sách đôn-số (tonnage net) 976 đôn (tonneaux).
Tổng-đôn-số (tonnage brut) 1 381 đôn (tonneaux)

LÊ HÙNG-PHONG

**Chi nhánh
Nam-kỳ & Trung-kỳ
PHÒNG THUỐC
chữa phôi**

(15 Radeaux Hanoi Tái. 1630)
SAIGON: Văn-Bông 32 Aviator Barraes
HUÉ: Nam-Hải, 147 Paul Bert

Cao họ lao lợp chữa các bệnh lao ở trứng & phôi. Trừ lao thành được 4p ngắn ngắn các bệnh lao sắp phát. Sinh pháp mưng cao 2p chữa các bệnh phôi có vết thương và vết đơn. Sáp phôi trứng 2p nhuộm phôi và sáp trứng phôi. Các thuốc bổ phế kiềm bộ thân 1p60 và ngửi trừ lao 1p điều rút hẹp bệnh.

Có nhiều sách thuốc chữa phôi và sách bí thư nói về bệnh lao biểu không. Hồi xin & ứng oen và các nơi ghi nháp.

**Đi xem hội chợ triển
lãm Saigon**

Trước khi vào xem hội chợ tại ngài hãy đến bar «QUAN-CÔNG» dùng rượu giải khát, ăn nem bánh bùi, chủ giò dón, bánh phồng tôm, bánh đập, tôm nướng, cháo gà v.v...

Bar «Quan-Công» ở gần đường Amiral-Kraetz và Locotte (cách cửa vào hội chợ 150m)

**Các sách dạy làm
85 nghề ít vốn**

Ái làm kỹ công được vì phần nhiều làm bằng trí não. Nhờ sách này mà bao nghề khéo ngày nay đã giúp cho nước ta và các nước.

Cuốn 11 nghề ít vốn giá 3p
Dạy làm đồ của thờ & phụng-giấy tờ, xi-dây, kem, phấn, nước hoa, trâm hương, đồ các mực, đá bột sơn v.v...

Cuốn 30 nghề ít vốn giá 2p50
Dạy làm nến, miến, rơm rây, đồ hộp rượu, kẹo, bánh ngọt, tiết ướp v.v...

Cuốn 12 nghề ít vốn giá 2p50
Làm cement, vôi, thủy tinh, gạch, ngói đỏ sành, đồ sứ (đồ sứ loại khuy áo, ngói hơi bằng thủy tinh v.v...)

Cuốn cơ khí, kim khí giá 1p50
Đồ sửa chữa thân cơ khí. Theo mẫu để cho nhà máy-búa; NHẬT-MAN TỰP-QUÂN, 30 Tháng Mười - Hanoi

**NHỮNG THANH NIÊN
THỀ THAO KHÔNG THỀ
BỎ QUA NHỮNG SÁCH
THỀ THAO**

- 1.- Muốn thành-lực sĩ 0,75
- 2.- Muốn vẽ đẹp 0,75
- 3.- Sinh lực mới 0,50
- 4.- Thủ-tho pháp đẹp 0,50
- 5.- Bồi-hồi trí-na 2 giờ 0,50
- 6.- Muốn luyện-thả thú 0,50
- 7.- Tập chữ-tự và làm cao-ngườ 0,75

Đầy cuốn sách này đều của (t) NGUYỄN-AN, một lực sĩ mà cao họ thể thao không ai là ai tài giỏi.

HƯƠNG SƠN XUẤT BẢN

**Hỏi thuốc
Học thuốc**

Ái muốn hỏi thuốc, học thuốc, mua các thứ thuốc linh nghiệm mua sách Đông Tây y học (1500) Nam nữ và sản-dục (1p00) xin cứ viết thư cho:

Monsieur et Madame LÊ-VĂN-THÂN
Médecin civil et pharmacien
18, rue Ba-vi - Sontay

**Hội đồng
Hóa giá**

Đã công-nhận 4 thứ thuốc chữa HO LAO của nhà Đại-Á theo giá dưới đây:

- 1) CAO HO LAO, chai 60grs thuốc: 16p00; chai 20grs thuốc: 3p40; chai 10grs thuốc: 4p55.
- 2) NGŨM TRƯ LẠO, chai 20grs: 4p55, chai 10grs: 2p45.
- 3) DƯỠNG-PHẾ-CAO, chai 30grs: 8p40.
- 4) GIẢI-UẾ T. TÂM, 60grs: 2p10.

Mua thuốc tại tổng-cục: 174, phố Lê-lợi, Hanoi, do ông LÊ-xuân-Khôi quản-đốc, hoặc chi-cục: 209 Lagrandière, Saigon, và đại-lý: Thanh-niên, 43 phố An-cửu, Huế, Mai-linh, Hải-phong đều theo giá trên, và chỉ bán 10 thứ thuốc. Ngày 17 giờ đến 11 giờ. Chiều 1 giờ đến 7 giờ. ©

Gừng, hồ tiêu, đinh hương đã làm thay đổi cục-diện thế giới trên các mặt biển

GIỒNG HÀNG RỪNG CÂY ĐÈ ĐÓNG TÀU. DÂN BỜ-ĐÀO-NHA NGÀY XUA HẠM ĐI BIỂN NHẤT HOÀN CẦU

Nước Bờ-đào-nha (Portugal) hiện giờ chỉ đứng vào hàng tiền-quốc châu Âu, chính người-nước ấy đã mở đường vạch lối thông-thương cho liệt quốc Âu Mỹ trên các đại-dương. Chính họ đã đến thăm nước Tàu, nước ta và tìm ra châu Mỹ trước nhất. Vì tinh ham hàng-hải nhiệt-liệt đồ, mà họ đã làm thay đổi cả cục-diện hoàn-cầu, hưởng mọi người đều không nên quên công họ.

Gửi lúc người ta đang tranh nhau quần bá - chủ trên các đại-dương, chúng ta thuật lại đoạn sử oanh-liệt nhất của các nhà hàng-hải Bờ-đào-nha là cuộc chinh-phục Âu-độ-dương và cuộc phát - minh châu Mỹ trước cũng là một việc không dễ nổi trôi mùa vậy.

Trồng hàng rừng cây đê đóng tàu

Là một nước ở giáp với biển cả, dân Bờ-đào-nha là một dân-tộc ham đi biển đệ nhất hoàn-cầu, và thường không ngại gì góc biển chân trời, đi thật xa, để kiếm tìm đất mới, bèn lạ, một là để rộng lối thông-thương hai là để thỏa lòng ham b'á. Cái tinh mê say-biển đó là tinh chung của dân tộc Bồ, từ vua tới dân đều thế cả.

Như vua Diniz sai trồng hàng rừng cây, để lấy gỗ đóng tàu. Năm 1317 ngài lại bổ-dụng một nhà hàng-hải quán ở thành Gênes là Manoel Pessanha, làm thủy-sư-đốc đốc chỉ-huy hải-đội nước Bờ-đào-nha, và cho đặc-ân được chở thuyền con nổi sung chức ấy đời đời.

Đến vua Ferdinand cũng là một ông vua ham nghề hàng hải. Ông rất trọng-đãi bạn đồng-tàu, nhưng ban cho họ nhiều ân-thưởng đặc-biệt. Vua Jean I kẻ vị vua Ferdinand cũng nói cái chí của cha ông, đem hải-đội đi thành Centa ở Phi-châu, để tỏ cái sức mạnh của hải-đội với thiên-hạ.

Ông vua hàng-hải
Những cái tên vĩ - đại nhất trong lịch-sử hải-đội Bờ-đào-

nha và có lẽ cả trong lịch-sử hàng-hải hoàn-cầu, là hoàng-thần Henri, hoàng-tử vua Jean I.

Hoàng-thần Henri tỏ ra ham biển quá chừng đến nỗi người ta đã tặng cái huy-hiệu là ông «Hoàng Hàng-hải».

Chúng biết vì do thiên-tử hay do kinh-nghiệm, trong khi mọi người chưa ai đi đến, mà ông đã đoán cả con đường biển đi vòng mũi đất cuối Phi-châu và đoán con đường đi giao-thông được với Ấn-độ và Trung-quốc. Ông khuyến-khích cổ-tệ và tổ-chức nhiều cuộc thám-hiêm ngoài biển khơi, khiến cho bấy giờ nhân-dân đều nô-nức đi tìm đất mới. Nên cuộc phát-minh châu Mỹ, người ta bảo cũng là chịu ảnh-hưởng gián-tiếp của ông.

Nhờ ông, mà bấy giờ người ta tổ-chức nhiều cuộc thám-hiêm rất có phương pháp về địa-dục và chính-trị Phi-châu như thế-lực của ông mà các nhà hàng-hải không lo sợ chằm-nhi như trước. Chẳng hạn như mũi đất Bojador (tức là Cap Blanc ở phía nam Rio-de Oro ngày nay) trước kia người ta đũa đều rằng hải-tàu bè nào qua lại đó, là bị Long-Vương Thủy - Tử đánh đắm hết, thế mà năm 1484,

các nhà hàng-hải Bồ-đào-nha đã vượt qua chỗ đó mà chẳng gặp điều nguy hiểm.

Ông lo huấn-luyện các thủy-thủ, dạy cho họ biết các điều thường-thức hải-học, cải-lương các tàu bè, và sai vẽ lại các bản đồ đi biển cho xác-đáng. Ông khiến được cho dân Bồ-tin (rừng nghề hang-hải là một sự cần thiết quan-hệ mật-thiết đến vận-mệnh dân-tộc Bồ, nên ảnh-hưởng của ông lan tràn mạnh mẽ khắp nước, mãi khi ông thất lộc, vẫn chưa thôi.

Chính mấy nhà hàng-hải trứ-danh như Diaz và Vasco de Gama đi vòng quanh thế-glob trước tiên, người ta bảo cũng chịu ảnh-hưởng của hoàng-thâu Henri vậy.

Chính nhà vua cũng theo chính-sách của ông. Năm 1469, vua Bồ-đào-nha cho nhà phú-thương ở Lisbonne tên là Gomez được hưởng độc-quyền buôn bán ở bờ biển Côte de l'Or mà chỉ bắt Gomez mỗi năm phải tìm ra được 1000 hải-lý bờ biển mới. Gomez tuân theo đúng như lệnh trên, nên mỗi năm người Bồ lại đi xa xuống phía Nam, và đã đi qua miền Xích-đạo, mà trước kia người ta cho là tài-thực cũng không thể vượt qua.

Phát-minh Ấn-độ

Jean II cũng háng-bái hoạt-động chẳng kém gì hoàng-thâu Henri. Có lẽ lại hoạt-động nhiều hơn, vì Jean II hứa hẳn Henri về vương-quyền nhất-thống.

Trước hết năm 1482 nhà vua lập thành Mina ở Côte de l'Or để củng-cố các cuộc phát-minh xưa.

Kế đó, ông lần-lượt tổ-chức ba phái-bộ thám-hiểm

miền duyên-hải Phi-châu, rong-rã từ năm 1482 tới năm 1488. Đàng ghi nhất là phái-bộ thứ ba do Barthélemy Diaz đứng đầu năm 1487 - 1488. Phái-bộ đó đã vòng mũi đất Bão-Táp, và đổi tên mũi đất ấy là mũi đất Hảo-vọng (Cap de Bonne Espérance) và đi xa quá mũi ấy tới 450 hải-lý mới quay về.

Cuối cùng năm 1487, nhà vua phái Pierre de Covillan sang Ấn-độ. Covillan đáp tàu từ Aden rồi cập bến Cannamore trên bờ biển Malabar, là người Ấn thứ nhất đặt chân lên đất Ấn-độ vậy. Thế là chỉ trừ ra có vài ngàn cây số ở phía nam Sofola, hầu hết miền duyên-hải Phi-châu, người Bồ-đào-nha đã biết rõ vậy.

Nhưng sau khi Diaz, và Covillan về nước được chín năm không có việc gì lạ, vì bấy giờ Kha-lân-bổ nước Tây-ban-nha mới tìm được Mỹ-châu. Nhiều người Bồ chú ý về đường biển phía tây, rồi sau đó có cuộc thảo-luận giữa nước Bồ và nước Tây về quyền-hà-chủ mặt biển làm ngừng hẳn các cuộc thám-hiểm. Rồi vua Jean II băng năm 1495.

Chi vì gừng và hồ-tiêu...

Tại sao người Bồ đã chú trọng vào nước Ấn-độ? Ở đó, họ hy-vọng tìm thấy những gì?

Một người trong ba thủy-thủ của Vasco de Gama đáp rằng:

— Ở đó, có đồ da-vị và dân theo đạo chúa.

Thật ra, thì ở đó, không có người theo đạo. Người Bồ thấy bọn Hồi-giáo, Phật-giáo ở Ấn-độ cũng là, tưởng

lầm rằng họ cầu chúa Trời. Nhưng về đồ da-vị, thì Ấn-độ thật là một kho về tận.

Mà trong lịch-sử, không có nghề buôn nào quan-trọng và có bằng nghề buôn đồ da-vị.

Thời Marco Polo, tức là vào thế-kỷ thứ 13, một cân hồ-tiêu hay một cân gừng đất bằng cả một con cừu lớn. Một cân đậu-khấu giá bằng ba con cừu và một cân đinh-hương đất bằng bảy con cừu.

Vì sao vậy? Vì nhiều lẽ. Thứ ăn thời ấy không được hay đổi nhiều món như ngày nay và phần nhiều lại kém tươi nữa. Có đồ da-vị thêm vào, nó dậy mùi lên, món ăn thành ra ngon miệng. Đa chi dĩ hệ vật gì hiếm có thì đắt. Mà thời bấy giờ sự dùng đồ gia-vị lại thành một cái « một », và một sự sống. Các nhà quyền quý thời ấy chuộng đồ tiên, đình-hương như người ta chuộng long-tu, yến sào ngày nay vậy. Rồi người ta lại đồn đại rằng sự dùng các thứ hồ-tiêu, gừng, đinh-hương v.v... làm lại sức, khỏe người, khỏi bệnh và sống lâu như có phép thần tiên gì vậy.

Từ lâu người ta chỉ biết rằng các món da-vị quý báu đó sắp ra từ « một nước nào ấy » ở phương Đông.

Mãi đến khi nghe các nhà hàng-hải và Marco-Polo kể chuyện bấy giờ người ta mới biết mang-máng rằng các thứ đồ sắn ở miền nam và miền đông nam châu Á, do các hải-cảng Ấn-độ của dân Hồi đem bán sang châu Âu, vì bấy giờ những cuộc rảo-rồi về chính trị ngoại giao giữa các nước đã đóng cửa các đường bộ sang Ấn-độ từ



lâu. Tất cả việc thông thương đều do đường biển.

Các đồ da-vị từ Malacca do (vịnh Bengale) chở tới Calicut và các bến trên bờ biển Malabar. Ở đó họp với các da-vị thổ-sản ở Tích-lan (Ceylan) và Ấn-độ, thứ hàng-hóa quý giá đó sẽ do hai đờng tải đi, hoặc qua Aden và Hồng hải tới Alexandrie hoặc qua Oemaz, ở cửa vịnh Persique tới Bassora và qua miền Mésopotamie tới các bến ở Địa-trung-hải và Hắc-hải.

Các đường biển đó đều thuộc quyền kiểm soát của dân Hồi nắm độc-quyền việc buôn đồ da-vị. Các nước phương Tây nếu muốn thoát nạn độc-quyền đó thì một là phải hủy thế lực của Hồi dân ở Cận-đông, hai là phải tìm một con đường mới để đi tới bờ biển Malabar và Ma-lac-kha.

Cho nên việc Vasco de Gama khởi hành năm 1479 trở về Lisbonne mùa hè năm 1499 phức-tu vua Manuel, làm dung động cả dư-luận thế-giới. Gama đã đi vòng theo miền duyên-hải Phi-châu tới tận Ấn-độ, đi về đều theo một lối đó. Với ba chiếc tàu nhỏ, ông đã phá vỡ cự-diện chặt vật với sự tức

giận của sóng biển và dân Hồi. Ông đã giao thiệp với các ông hoàng Ấn-độ và đã được khá nhiều đồ da-vị thẳng đường về châu Âu, bán được một món tiền nhiều hơn tiền chi phí về cuộc thám hiểm. Nhưng các bệnh tật, nhất là bệnh bại huyết, làm thiệt mạng nhiều thủy-thủ trên tàu, trong số, có cả người anh ruột của Vasco de Gama.

Nhân cuộc hành trình đó mà người ta biết rằng lâu nay các nước châu Âu vẫn chịu quyền kiểm soát của dân Hồi, trong việc mua bán đồ da-vị.

Nước Bồ-đào-nha nhất quyết phá đổ nền độc-quyền đó mới nghe.

Từ năm 1500, ròng rã trong 10 năm trời, cái nước tí hon đó đã dám phá mấy đoàn tàu bè sang tận Ấn-độ đương đánh nhau với những hải-đội trội hơn để buôn bán, lập thành trì, xây nhà thờ khắp chỗ, và nhiều lúc gặp đấp, cũng cướp phá, giết người như thường.

Rồi Francesco de Almeida được bổ làm vị pao-vương thứ nhất ở Ấn-độ. Ông dùng oai-quyền để cho các đồ da-vị phải đi theo lối Cap de Bonne Espérance sang châu Âu, chủ ý phá bỏ độc-quyền của dân Hồi-giáo.

Tại Venise, số da-vị nhập cảng trước tới ba triệu rưỡi cân mỗi năm, thành linh rút xuống còn có một triệu. Và số da-vị theo đường mới sang Bồ-đào-nha, thì tới hai, ba triệu cân.

Năm 1504, các tàu bè Bồ-đào-nha đem da-vị sang bán tận nước Anh, và trung-lâm-diểm việc buôn bán đồ da-vị nay là Anvers, do vua Jean II nước Bồ-đào-nha lập lên, thành một thị trường cực kỳ sầm uất.

Thấy quyền lợi bị xâm phạm, nước Ai-cập phải hải-đội sang Ấn-độ đánh đắm một vài tàu Bồ-đào-nha, và hợp lực với đội 100 tàu bè Ấn-độ đương định khởi một cuộc đại chiến, thì bị phó-vương Almeida đem 19 chiếc tàu đánh cho một trận đại bại ở biển Diu năm 1509.

Thế là Ấn-độ đương thuộc quyền kiểm soát nước Bồ-đào-nha.

Coi vậy ta thấy vì cuộc thông thương, vì việc phá bỏ một độc-quyền thương-mại, mà người Bồ-đào-nha đã bắt đầu làm thay đổi cục diện thế-giới trên các mặt biển, để các cường quốc khác kế tiếp tranh quyền bá-chủ đại-dương cho tới ngày nay chưa thôi. HUY-HOÀNG

Có hải-quân mạnh chưa đủ, còn cần cả hải-thương...

Nói về hải-quân mà không nói đến hải-thương là một sự khiếm khuyết không nhỏ. Vì, trong thời chiến-tranh, hải-thương chẳng những có thể cung cho hải-quân nhiều tàu bè phụ-thuộc, mà lại còn cần-thiết cho việc giao-thông trên đường biển và việc tiếp-lễ thương-thực quân nhu cho toàn thể nhân-dân và quân-đội.

Đã đành rằng hải-thương lớn mạnh đến đâu cũng chẳng làm được trò gì, nếu không có một đội hải-quân cũng lớn mạnh như vậy.

Nhưng chỉ có hải-quân mạnh, mà hải-thương không có gì, thì thời chiến cũng như thời bình, nhiên khi hải-quân phải chịu thiếu-thốn, và thành vô-dụng.

Nếu trong thời chiến-tranh, chiến-thuyền phải hộ tống tàu buôn là vì tàu buôn rất hệ-trọng cho nhân-dân và quân-đội về phương-diện tiếp-lễ. Nếu vào ngày Đức trong cuộc đại-chiến trước và trong cuộc đại-chiến hiện thời, chỉ cần đánh đắm tàu buôn Anh là vì biết rằng vận-mệnh Anh-quốc và kết-quả cuộc chiến-tranh quan hệ ở đoàn tàu buôn đó.

Như vậy, tưởng chúng ta cũng cần biết qua về hải-thương trong khi nói về hải-quân tiệt-quốc.

Năm 1905, số trọng-lượng toàn thể hải-thương hoàn-cầu là 36 triệu tấn. Đến năm 1914, số đó tăng lên tới 49 triệu tấn.

Qua 4 năm chiến-tranh, đến năm 1919, tình-trạng số-tàu buôn bị đánh đắm và hư-hỏng và tình-thế các-tàu đóng trong thời chiến-tranh, nhất là tại Mỹ và Nhật, thì số trọng-lượng hải-thương hoàn-cầu được 50,8 triệu tấn.

Đến đầu năm 1939, số đó tăng lên tới 69.400.000 tấn, nghĩa là gần gấp đôi số trọng-lượng năm 1905.

Là số trọng-lượng sẽ dĩ tăng vọt lên như vậy là rõ-nhiên dễ-ứng-dụng cho đủ vào sự hoạt-dộng kinh-lễ trong hoàn-cầu. Nhưng chẳng phải các nước đều tăng số trọng-lượng tàu buôn lên cùng một lúc đều nhau đâu.

Từ năm 1929 đến năm 1939, Đế-quốc Anh tăng số trọng-lượng tàu buôn tới 21 triệu, lên 21,3 triệu tấn, và nước Pháp tăng tới 2,3 triệu lên 2,95 triệu tấn; cả hai nước cộng lại chưa tăng được tới một triệu tấn,

tức là tăng được có 4 phần 100 số trọng-lượng cũ.

Trái lại, nước Nhật tăng lên tới 228 phần 100, nước Ý tăng lên 116 phần trăm, Hoa-kỳ 122 phần 100, Hà-lan 197 phần 100 và Na-uy 52 phần 100. Duy có nước Đức là không tăng thêm được lần! Tàu buôn nào nữa, vì bị hòa-việc Versailles hạn-chế, vừa vì bận việc dự-bị chiến-tranh.

Song đội hải-thương Đức vẫn không vì thế mà mất địa-vị. Thật vậy chỉ tính các tàu buôn từ 100 tấn trở lên, thì số trọng-lượng của đội thương-thuyền liệt kê như sau này:

Anh và các thuộc quốc	21 300 000 tấn
Hoa-kỳ	12 000 000 —
Nhật-bản	5 600 000 —
Na-uy	4 900 000 —
Đức	4 500 000 —
Ý	3 500 000 —
Hà-lan	3 000 000 —
Pháp	2 950 000 —
Hì-lạp	1 800 000 —
Thụy-điền	1 600 000 —
Nga	1 300 000 —
Các nước khác	7 600 000 —

Tổng cộng 69 400 000 tấn
Tàu chạy bằng hơi nước chiếm 74, 3 phần 100; tàu chạy bằng máy 24, 4 phần 100, tàu chạy bằng buồm chỉ còn lại có 1,3 phần 100 tổng số. Trong 100 chiếc chỉ 45 chiếc chạy bằng dầu mazout. Những tàu chạy bằng máy Diesel dần dần tăng thêm và thắng thế. Trong 444 chiếc tàu buôn đóng

năm 1938, thì 60 phần 100 chạy bằng máy đó. Nước đóng nhiều tàu máy nhất là nước Anh, vốn là nước đóng tàu đã chuyên môn xưa nay. Tại nước Anh có tới cả 190 xưởng đóng tàu luôn luôn bận việc.

Trong các hạng tàu buôn chạy trên các mặt đại-dương, có một hạng tàu chế-tạo chu đáo nhất là và có tiếng là chạy tốt hơn hết là hạng tàu chở dầu hỏa (pétrolier). Trong 25 năm nay, số tàu hạng này tăng lên rất mau, vì rất thông-dụng. Năm 1914, chỉ có 3 phần 100 tăng số trọng-lượng là tàu chở dầu; đến năm 1930 số đó tăng lên 11 phần 100; năm 1939, thì số đó vọt lên 16,5 phần 100, tức là 11.400.000 tấn lật cả. Hạng tàu này hiện giờ hơn bù kém là những tàu trọng-lượng từ 8.000 tấn 10.000 tấn chạy nhanh từ 12 tới 18 hải-lực một giờ.

Số trọng-lượng các tàu chở dầu nước có ít, nước có nhiều và không phải là nước có nhiều tàu buôn là có nhiều tàu hạng đó, xin liệt kê như sau này:

Anh và các thuộc quốc	3 360 000 tấn
Hoa-kỳ	2 801 000 —
Na-uy	2 117 000 —
Hà-lan	538 000 —
Panama	470 000 —
Nhật	430 000 —
Ý	426 000 —
Pháp	318 000 —
Đức	256 000 —
Các nước khác	818 000 —

Cộng 11 534 000 tấn

Về tàu chở dầu, riêng ba nước Anh, Hoa-kỳ và Na-uy đã chiếm mất 70 phần 100 tổng-số trọng-lượng rồi.

Các thuộc-địa Anh chiếm tới 2 phần 3 dân số các thuộc-địa của liệt-quốc hoàn-cầu, vậy nếu hải-thương có trở hơn các nước khác thì đó cũng là theo lẽ tất-nhiên.

Nước Anh nếu không có con số trọng-lượng lớn nhất hoàn-cầu về hải-thương, thì sau một cuộc chiến-tranh đầy biến-vai lâu ngày Đắc, có lẽ ngày nay trên mặt biển không còn một chiếc tàu buôn nào. Vì có nhiều tàu buôn như vậy, nên tàu ngầm Đức kè-không phá-hoại mãi mà vẫn không cắt đứt được đường giao-thông, tiếp-lễ của nước Anh.

Coi đó, người ta đủ thấy mối liên-lạc giữa hải-thương và hải-quân một nước mất-thiết với nhau như thế nào.

Có Hải-quân mạnh chưa đủ, nếu không có một đội hải-thương cũng tương-dương.



HOA MAI PHONG

Điêu hiệu về đẹp qui phát
Hiệu may có tiếng
nhất của bạn gái
N° 7 HÀNG QUẠT - HANOI

CÔNG LẠI T SÁCH:
GRAMMAIRE & DICTIONNAIRE
FRANÇAIS - ANNAITE
JAPONAIS PAR KIKUCHI
KATSURO ET T. N. CHAU

có thêm loxi que và những câu thường dùng bằng ba thứ tiếng
Bán tại các hàng sách, bán buôn
hoa hồng rất hậu tại nhà in
GIANG TÁ 94 CHARRON HANOI

ĐÁ CỐ BẢN:

ở khắp các hàng sách trong toàn xứ Đông-dương
Bảo quốc - gia loại gia đình là một tập báo đóng riêng từng quyển - Mỗi quyển một truyện. Toan đang những truyện cổ tích lịch sử, dã sử và nhiều những bài giá trị khác. Soạn chép kể cừu công phu do bạn Phạm-cao Công, Văn-Tuyên, Trúc-VI, Lan-Đông, Thi Sơn, Ngọc-Khanh v.v. trình nom. Mỗi thứ năm trong tuần lễ xuất bản 1 truyện, 0,15 một số, 6 tháng 4p00, 1 năm 7p80 (mua phải trả tiền trước bằng mandat hay timbre gởi thư).
Editions BAO NGOC
67 NEYRET HANOI - TÉL: 760

Bổ thận tiêu độc

Thuốc lọc máu, tiêu hết nhất độc ngứa lở do đi độc hoa liễu phát ra. Hộp 0,90. Nửa tá 4p00, cả tá 7p80. Xa mua liềm hoa giao ngân

PHARMACIE TẾ-DÂN
W 131 Hàng Bông Hanoi

Saigon: 67c, Nam-tiền 47P, Bian-ky đại lý các thuốc Tế-dân

AO LEN pull'overs, chandails, blousons đủ các kiểu các màu, bán buôn tại...

HÀNG DỆT PHÚC-LAI
87-89. ROUTE DE HUÉ - HANOI

Vụ hạm-đội Pháp gồm hơn 60 chiến-hạm tự-hủy ở quân-cảng Toulon nhắc cho ta nhớ đến vụ hạm-đội Đức tự-hủy ở Scapa Flow

Ngày 27 Novembre 1942, một bản thông-cáo do các đại-vụ tuyến điện truyền đi đã báo cho khắp hoàn cầu biết một tin thế thảm:

Hạm-đội Pháp gồm hơn 60 chiến-hạm vừa lớn vừa nhỏ đã tự-hủy ở quân-cảng Toulon chứ không chịu đầu hàng để bảo toàn danh dự cho một đội hải-quân từ-xưa đến nay đã lập được biết bao chiến-công-khả liệt. Bản thông-cáo nói vào rất rằng:

« Quân Đức và Ý đã chiếm cứ Toulon ngày 27 Novembre. Theo một lời tuyên bố của Đức thì nguyên nhân việc này là sự cần phải trừ một vài phần tử trong lực-quân và hải-quân xét ra có thể không tuân lệnh của chính-phủ Pháp.

Hạm-đội Pháp ở Toulon gồm có độ dăm chục chiến-hạm trong số đó có ba thiết-giap-hạm Dunkerque, Strasbourg, Provence, 7 tuần-dương-hạm đã tự-hủy sau khi kháng-chiến với đội-quân chiếm cứ. Số người thiệt-mạng khá nhiều. Phần đông các viên-hạm-trưởng đều chết trên-tàu. Các cơ-quan phòng-thả ở bờ-bề và các cơ-quan quân-sự cũng đều bị hủy. Tối-hôm 27 Nov. ở Toulon đã yên ả. Các nhà-cầm-quyền Đức đã ra lệnh giải-ngũ cả lực-và hải-quân Pháp.

Đó là những tin tức đầu-tiên nhận-được về vụ hạm-đội Pháp tự-hủy. Nhưng mấy hôm sau thì lại có tin rằng số người thiệt-mạng trong vụ này rất ít và tất cả chỉ có 6 người chết và 25 người thủy-thủ bị thương. Cuộc kháng-chiến trước khi tự-hủy chỉ trong chốc lát. Những tin phao đồn của các đại-vụ tuyến-điện ngoại-quốc về vụ Toulon đều không đúng sự-thực.

Hải-quân Pháp là một đội hải-quân khá mạnh, nhất là trong mấy năm trước cuộc thế-giới đại-chiến này. Trong hải-lực, không-quân của Pháp thì chỉ riêng cơ hải-quân là đã tăng-gia lực-lượng nhiều và organ sách về hải-quân của Pháp từ 1935 đến 1940 vẫn tăng thêm mà. Nếu nước

Pháp có đủ thì giờ đóng nốt hai thiết-giap-hạm « Clémenceau » và « Gascogne » (dự định xong vào hai năm 1941 và 1942) cũng một loại với hai chiếc « Richelieu » và « Jean Bart » thì sức chiến-đấu của hải-quân không phải không đáng sợ cho các địch-quốc. Hai-giữa tháng 1939, để ngày đình-chiến, hải-quân Pháp đã dự vào nhiều cuộc hành-bình quân trong như cuộc đổ-bộ ở Na-uy, cuộc rút lui ở Dunkerque và cuộc hộ-tống các đoàn-tàu buôn-đồng-minh trên các mặt-bề. Từ sau cuộc đình-chiến, hải-quân Pháp đã bị chia-lực-lượng. Một phần bị Anh giữ lại ở các quân-cảng trong nước, một phần bị giữ ở Alexandria (Ai-cập) một phần nữa thì liên-ở đảo Mart in que. Hải-quân Pháp lại còn bị hải-quân Anh đánh phá mấy lần ở Dakar, Mers el-Kébir và trước vụ Toulon, đã dự một phần qua-hai trong cuộc phòng-thủ các thuộc-địa Bắc-Phi khi hai xứ Algérie và Maroc bị quân Anh, Mỹ tấn công. Ở Algérie mọi nơi và lúc nào cũng vậy, hải-quân Pháp đã tỏ rõ gia-trị chiến-đấu của mình và lòng can đảm của các sĩ-quân và thủy-thủ.

Như ở Dakar, một mình thiết-giap-hạm Biche-lieu đã đánh lui được một hạm-đội Anh và ngăn được các cuộc đổ-bộ của quân Anh và quân de Gaulle lên Tây-Phi thuộc Pháp.

Ở Mers-el-Kébir (Maroc) hạm-đội Pháp đã bắt đầu giải-khí giới mà cũng vẫn kháng-chiến oanh-liệt với một hạm-đội Anh mạnh hơn nhiều. Kết quả trận này, thiết-giap-hạm « Bretagne » bị đánh đắm, còn hai thiết-giap-hạm Dunkerque và Strasbourg thì tự-hủy hư hỏng nhiều nhưng cũng họ về được cho các kinh-hạm về được quân-cảng Toulon.

Cuối cùng trong các cuộc kháng-chiến ở Casablanca và Oran hạm-đội Pháp vẫn trung-thành với chính-phủ Pétain và vẫn kháng-chiến rất oanh

liệt. Kết quả ở Casablanca 12 chiến-hạm bị đắm hoặc bị hư hỏng không dùng được; trong đó có chiếc « Jean Bart » (đã từ 50 tại Nazaire sang Casablanca hồi Juin 1940) bị đắm nhiều lần và bị chìm phá sau tàu, chiếc tuần-dương-hạm Primauguet bị cháy và đắm 4 khu-trục-hạm Albatros, Milan, le Frondeur và Brestois bị hư hỏng không thể dự chiến được nữa, 4 khu-trục-hạm Alcyon, Tempête, Malin và Simoun cũng bị hư hỏng nhiều, tàu ngầm « Méduse » bị đắm.

Ở Oran các khu-trục-hạm « Tramontane », « Tornade » đều hư hỏng và bị đắm, chiếc Surprise bị đắm, diệt-ngư-lôi Epervier bị hư hỏng và chìm còn chiếc phóng-ngư-lôi Typhon thì tự-hủy.

Ngoài ra lại còn 5 chiếc tàu ngầm khởi hành từ Casablanca cũng tuyệt vô âm tin, chắc có lẽ đều bị bên địch đánh đắm. Số tàu chiến Pháp bị hại trong trận Bắc-Phi có tới ngoài 20 chiếc.

Hạm-đội Pháp bị giữ ở Alexandria (trong đó có thiết-giap-hạm Lorraine) dưới quyền chỉ-huy do-độc Godefroy và hạm-đội Pháp ở đảo Martin que gồm có chiếc tuần-dương-hạm Emile Bertin (tốc lực nhanh nhất hoàn-cầu), hàng-không mìn-hạm Béarn và một chiến-hạm phụ chế Bar-leuc hiện nay vẫn trung-thành với chính-phủ Pháp và không chịu hàng Anh, Mỹ hoặc theo phái de Gaulle hay Giraud.

Hạm-đội Pháp đóng ở quân-cảng Toulon dưới quyền chỉ-huy của do-đốc de la Laborde để phòng thủ miền duyên-hải Địa-trung-hải là một lực-lượng khá mạnh. Hai thiết-giap chiến-đấu nam-tôi-tàn Dunkerque và Strasbourg tuy bị hư hỏng trong vụ Mers el Kébir nhưng đã chữa-xong cả thiết-giap-hạm kiểu « Provence » cũng vậy.

Nguyên nhân vụ tự-hủy ở Toulon

Muốn rõ nguyên nhân vụ hạm-đội Pháp tự-hủy, ta cần phải nhắc lại những việc trong đó xảy ra ở Bắc-Phi và Pháp trong tháng Novembre 1942. Sau khi lần lượt cướp các thuộc-địa Pháp ở Phi-châu xích-đạo, Ấn-độ-dương, Cận-đông và Úc-châu, Anh vẫn làm le chiếm nốt các thuộc-địa Pháp ở Bắc và Tây-Phi là những miếng mồi ngon nhất. Với cuộc xâm lược Maroc và Algérie

sảy ra ngày 8 Novembre lần đầu ta thấy quân Hoa-kỳ dự một địa vị quan trọng. Ba ngày sau khi quân Anh, Mỹ đổ bộ lên Bắc-Phi của Pháp thì ngày 11 Novembre, Tổng-thống Hitler ra lệnh cho quân Đức tiến qua đường phân địa giới hai khu bị chếm cứ và tự do để cốt giữ các nơi hiểm yếu của các cương giới và bờ biển Địa-trung-hải bằng ngàn cuộc đổ bộ của quân Anh, Mỹ lên đảo Corse và miền Nam nước Pháp Các quân Ý cũng tiến vào miền tự-do Pháp để hợp tác với quân Đức. Tuy vậy, Đức, Ý vẫn trừ quân-cảng Toulon không chiếm vì có hạm-đội Pháp đóng ở đấy. Toulon được theo một hiệp-phương riêng và vẫn do quân Pháp giữ. Nhưng chỉ ít lâu các nhà-cầm-quyền Đức lại ý kiến, đến sáng ngày 27 Novembre thì quân Đức lại tiến vào chiếm nốt cả quân-cảng Pháp trên bờ Địa-trung-hải. Mãi đêm hôm trước 26 Novembre, các nhà-cầm-quyền Pháp mới nhận-được tin đó. Thống-cách Pétain đang hội nghị với các vị Tổng-trưởng hải-lực, không-quân để tìm cách giải-khí-giới cả lực-quân và hải-quân Pháp Chư nhà được lệnh trên mà đã thấy quân Đức đến chếm cứ Toulon một cách đột ngột, các vũ-quan chỉ huy hạm-đội Pháp đã kháng-chiến rồi tự phá hủy cả các chiến-hạm trong hạm-đội. Từ sau ngày đình-chiến, các vũ-quan do vẫn được lệnh ủng-nhờ để cho hạm-đội Pháp lọt vào tay nước ngoài và có nước ngoài cầm trên các chiến-hạm Pháp thì phải tự-hủy đi để toàn danh dự vì cả lệnh ban ra từ trước theo đúng hợp ước đình-chiến đó, nên các viên-hạm-trưởng tàu Pháp đã phải tự phá hủy những chiếc tàu rất đẹp mà những người đó rất yêu mến, còn yêu mến hơn cả đời sống mình là khác. Chỉ trong chốc lát, cả một hạm-đội lớn, một công-trình vĩ đại mà cả nước Pháp vẫn tự hào đã phải tan tành và bị chìm sâu xuống đáy bể trong quân-cảng Toulon. Các tin hạm-đội Pháp tự-hủy đã làm cho tất cả các giới hải-quân trên hoàn-cầu phải cảm động và tỏ lòng mến tiếc. Thực thể, ai nghe thấy tin những chiếc tàu chiến không lồ rất mạnh như Dunkerque, Strasbourg đóng tồn hàng ngàn triệu phật-làng, những chiếc tuần-dương-hạm rất đẹp như chiếc Algérie, chiếc Duquesne, chiếc Foch mà bị đắm lại không phải mũi-lòng, nhất là các vũ-quan và thủy-thủ Pháp thường được trông thấy hoặc sống trên các tàu đó! Trong tất cả các chiến-hạm ở Toulon chỉ có 4 chiếc tàu

CHIẾN TRANH MÙA ĐÔNG

Chiến tranh mùa đông nguy hiểm, vất vả thế nào? (Cái rét 56 độ dưới không độ ở Nga-gồm ghê ra sao? Cuộc thoái binh của) NĐ-phá-luật ở đất Nga, mùa rét năm 1812. Cuộc bại trận của Char es XII ở đất Nga năm 1709.

PHI CƠ TRONG SƯƠNG TỤYẾT và nhiều tài-liệu khác...

Cũng trong số đó bắt đầu đang bài thứ nhất trong mục TRIẾT HỌC TẠP THUYẾT

TIUA HÀNG CHANG BỊT CHO XONG...

của THANH-THẾ-VT

ĐÃ CÓ BẢN :

Giờng thác lũ

Thơ tuyệt-tác của An, Lâm Nguyên - Tố và Nguyễn - Tuất. Nguyễn-Tố tác giả 2 tập thơ giá-trị Trời nổi gió và Bui kinh hành. In đẹp. Bìa và phụ-bản của J.Foulen và Hữu-Thanh. Bản phát-thông giá bán 2p.00 - ĐUY-TẤN THU-XÁ HANOI

ngầm là những chiếc « Iris », « le Glorieux », « le Casablanca », « le Marsouin », là trốn thoát đi sang Tây-ban-nha. Chiếc « Iris » bị giữ lại và giải khi-giờ còn 3 chiếc kia thì sang Bắc-Phi. Lại có 3 chiếc khu-trục-hạm nữa hiện đạu trong một cái hồ chứa tàu-hạm nên còn nguyên không bị hư hỏng gì cả.

Trong và sau vụ tự-hủy

Các chiến-hạm tự-hủy từ đêm hôm trước mà mai đến trưa và suốt ngày 27 Novembre tiếng nổ dữ dội vẫn không dứt và những làn khói đen ở các tàu bị cháy bốc lên vù phủ kín cả một vùng giới. Ba chiếc tuần-dương-hạm hạng nặng Algérie, Duplex và Colbert vẫn còn cháy trong cảng. Chiếc « Strasbourg » bị đắm ở một chỗ sâu độ từ 20 đến 30 thước tây. Khi lửa cháy đến các khu chứa đạn dược trên các chiến đấu hạm, tiếng nổ phát ra rất dữ dội.

Trong các người chết trong vụ này, có viên thủy-quân đại-tá Dominique Fay trên thiết-giáp-hạm Strasbourg, Marcel Goeffrein thợ máy thứ hai coi súng cao xạ trên tàu do, Roger Aulencet coi máy nổ tuyến-điện tàu « Algérie » và mấy thủy-thủ.

Những chiến-hạm Pháp đã tự-hủy ở Toulon theo một tin của báo « Paris Soir » thì có những chiếc sau này :

Một thiết-giáp-hạm kiểu cũ trọng tải 22.185 tấn « la Provence ». Hai thiết-giáp-hạm tối tân Danckerque và Strasbourg đều trọng tải mỗi chiếc 26.600 tấn. Bốn tuần-dương-hạm hạng nặng trọng tải mỗi chiếc 10.000 tấn: Algérie, Colbert, Foch, Duplex. Ba tuần-dương-hạm hạng B đều mỗi chiếc trọng tải 7.190 tấn : « Marseille », « la Gallasinière », « Jean de Vienne. Một tàu chở phi-cơ, 10.000 tấn. Độ 25 điệt và phóng-người lái mỗi chiếc trọng tải độ 2.000 tấn, tất cả trọng tải độ 60.000 tấn. Ngoài ra lại còn 26 tàu ngầm trọng tải trên dưới 1.000 tấn tất cả độ 26.000 tấn. Tất cả hạm đội tự-hủy ở Toulon trọng-tải gần 236.000 tấn. (chỉ 4 tàu ngầm trốn thoát ra ngoài)

Sau vụ tự-hủy ở Toulon, hiện nay hạm đội thủy-quân Pháp chỉ chỉ còn sót lại có mấy chiếc tàu bị giữ lại ở Alexandria, mấy chiếc đạu ở đảo Martinique, chiếc Richelleu và một vài tàu nhỏ ở Dakar và hạm đội Pháp ở Đông-dương dưới quyền chỉ huy Phó đô đốc Borenger.

Về vụ tự-hủy ở Toulon, thủy-quân đại-tá Jouan có viết một bài đầu đề là: « In mémoriale » đăng trong báo « Action » xuất bản ngày 30 Novembre. Chúng tôi xin trích một đoạn trong bài đó như sau này :

« Ngày 27 Novembre 1918, hạm đội Pháp đã đắm, nhưng là do Pháp vẫn nêu cao l... Những tàu chiến Pháp đã đắm để giữ trung thành với khải-hiến minh : danh dự và lễ quốc. Quê sự đau đớn của ta, qua những giọng lệ đã chảy từ biết bao con mắt của các thủy-bình, không hề quen-khờ, đã thấy một sự thỏa thích thường qua như một sự yên vui vì những chiến-hạm đó đã không làm cho chúng ta thất vọng, đã không lừa dối sự mong chờ của ta.

Những mối tham- vọng đưa các tàu đó đến chỗ tự-hủy đã không sao đối được nó. Những chiến-hạm Pháp đã không chết vì những mối tham- vọng đó... Những chiến-hạm đó đã tự đánh đắm để cho một là cơ khác không thể cầm trên đầu lâu được, để vẫn là của nước Pháp. Các tàu chiến ở Maroc, ở Uran cũng như các tàu ở Toulon đã chết để cho khỏi trông thấy một là cơ ngoại quốc kéo trên cột cờ. Sự hành động vẫn là một, không còn vì một cơ gì khác nữa. Tất cả thủy-bình Pháp rên biêt rồ.

« Các chiến-hạm đó tuy chết, cái tinh thần đã làm hoạt-động các tàu đó vẫn sống để truyền cho đội hải-quân nước Pháp ngày mai. »

Những người Bông - Pháp có thể nói rằng : « cái gì của Pháp, lúc là của ta » mà không sợ trái với nền nếp có không sợ phải ruộng bỏ cái di sản tinh-thần của ông cha

23 năm trước, ở Scapa Flow, hạm đội Đức cũng tự-hủy

Vụ hạm đội Pháp tự-hủy ở quần-cảng Toulon không phải là việc độc nhất chưa từng có trong lịch-sử hải-quân 23 năm trước, ngày 21 Juin 1918, hồi 10 giờ sáng, cả hạm đội Đức (Hochseeflotte) gồm 70 chiến-hạm trong đó có 9 thiết-giáp-hạm, 6 tuần-dương-hạm-đầu-hạm và độ 50 khu-trục-hạm đã phải tự-hủy để khỏi bị lọt vào dưới quyền bề tu-lệnh hải-quân Anh. Vụ tự-hủy ở Scapa Flow hồi đó đã làm cho dư luận quốc-tế rất sôi nổi và cũng phải ngạc-nhiên khi trông thấy đô đốc Reuter đã ra lệnh phá-hủy ngay một lúc có một hạm-đội trong tất gần 400.000 tấn như một người lính bẻ một cái kiếm sau khi đã thất-bại sau cuộc giao-chiến với kẻ thù.

Ngày 21 Novembre 1918, hồi 9 giờ rưỡi sáng, theo một điều kiện trong hợp-ước đình-chiến, hạm-đội Đức (Hochseeflotte) đã giúp Đức giữ quyền bá chủ trên các mặt biển phía ra khỏi sông đảo Kiel mà hợp với hạm-đội Anh để đi về Anh. Từ đó giờ đi hạm-đội Đức bị giam giữ. Theo các điều-kiện tạm thời về hải-quân thì Đức phải giao cho Anh 10 thiết-giáp-hạm, 6 chiến-đầu tuần-dương-hạm, 6 tuần-dương-hạm hạng chệch và độ 50 khu-trục-hạm, chỉ chiếc thiết-giáp-hạm Von Konig còn đang chữa-giả và chiếc khu-trục-hạm V 39 trong lúc đi đường đụng phải thủy lôi đắm là không ở trong số đó.

Ngày hôm 21 Novembre 1918, cả một đoàn tàu dài-gồm hơn 70 chiếc đã tiến vào đạu ở cảng Rosyth trong vịnh Firth of Forth.

Trong số thiết-giáp-hạm Đức có chiếc Friedrich der Grosse trọng tải 24.700 tấn mang cơ-hiệu của thủy-quân đô-đốc Reuter chỉ huy hạm-đội, chiếc Bayern trọng tải 28.400 tấn và những tuần-dương-hạm chiến-đầu-hạm trọng tải 26.000 tấn như chiếc Hindenburg, Derlinger, Moltke v.v... Cả quân-cảng Rosyth đều đầy đầy những tàu chiến Đức-tân này đã đến chiếm-cảng đó một cách hòa-bình. Các tàu Đức bị lịch-thu đó trong khoảng từ 23 đến 26 Novembre 1918 đã dời từng đội nhỏ một vào đạu trong quần-cảng Scapa Flow. Quân-cảng này là một hồ nhỏ ở trong đất liền về phía Bắc xứ Ecosse và phía Nam quần đảo Orcaades, đó là một hải-cảng rất kín đáo gió-bão ngoài khơi không vào được vì hải-cảng ở giữa tám đảo như một cái bể xây dài tới 15 hải-lý.

Hạm đội Anh chỉ lura lại có ba chiếc tàu chiến nhỏ để canh-hạm đội Đức không cho chạy trốn.

Đô đốc Reuter chỉ huy hạm đội Đức cũng bị giam và đặt đại-bản-danh trên chiếc tuần-dương-hạm « von Emden, đã quyết định sẽ phá-hủy hạm-đội mình. Thực là một ý tưởng

táo bạo. Hồi đầu Juin 1918 là lúc hòa-ước Versailles sắp ký xong, Von Reuter cho rằng đã đến lúc hành-động Ngày 17 Juin, đô-đốc đã bị một giao-cho các tàu chiến trong hạm-đội một cái lệnh như sau này :

« Bộ tham-mưu hạm-đội Đức bị giam ra lệnh « cho từng-từ-quan một và cho tất cả các viên « hạm-trưởng. Ngày 17 Juin 1918.

« Phải dự bị ngay một phương-pháp cần thiết để có thể đồng-thời đánh đắm hết các tàu trong « một ủa, càng chóng càng hay, khi đã trông thấy « dấu-hiệu. Lệnh đánh đắm ngay sẽ truyền ra « hoặc nhắc lại cho các tàu bằng đủ cách tiện lợi. « Dân-hệch đó là kéo là cờ « Đế-quốc Đức lên cao, « ở dưới lại có cờ đỏ. Các hạm-trưởng phải giữ « chắc chắn lệnh này và lệnh đó không nên để lọt « vào tay bên địch ».

Đến 10 giờ sáng (hồi 11 giờ 21 Juin, người ta bỗng trông thấy cờ hiệu kéo lên trên chiếc Emden là kỳ-hạm của đô-đốc Reuter. Đến 11 giờ thì các tàu đã lần lượt giã lời trông-rõ thủy-hiệu lệnh. Đến gần chập-ngay, thì thiết-giáp-hạm « Friedrich der Grosse » bắt đầu nghiêng trước và chông trên tàu đó từng hồi để giục các thủy-thủ nên từ giả tàu ngay, thì sắp bị đắm.

Chiếc chông đó như thước-tính cả các tàu khác. Tất cả các chiến-hạm chỉ trừ thiết-giáp-hạm Baden đều bị đắm hết. Gần 400.000 tấn thép và đại-bác đã bị chôn sâu dưới đạu Scapa Flow chỉ có các trôi-sung và các ống khói thiết-giáp-hạm Hindenburg là nhô trên mặt nước. Cả hạm-đội Đức của đô-đốc Von Tirpitz, chỉ còn lại có 5, 6 xác tàu bị đắm. Công ty vớt các tàu đắm phải trong 15 năm mới vớt lên được 66 cái vỏ tàu của Đức. Mãi đến đầu năm 1919, Scapa Flow mới lại trở lại một nơi căn-cứ Anh mà tàu bè có thể ra vào tự do được. Số đạu-đốc Reuter ra lệnh đánh đắm cả hạm-đội Đức bị giam ở Scapa Flow là để cho hạm-đội khỏi vào tay địch-quốc và bảo toàn được danh-dự cho hải-quân Đức.

HỒNG-LAM

Sách mới

T. B. C. N. vừa nhận được : VỆ-SINH của bác sĩ TRINH-VĂN-TUẤT, một trong 14 cuốn sách mà hội T. B. Q. N. dự định xuất bản phát-không cho học trò Hội Độc-á sau khi đã học hết bậc học thứ hai.

TUỔI NGAY THƠ (sách Hoa mai) của NGUYỄN-NGỌC GIÀ 1/5

CHU MẠNH TRINH của TRÚC-KẾ và TIỀN-PHẠM do nhà CỘNG-LỰC xuất bản, giá 1/300.

Chúng tôi xin có lời cảm ơn và giới-thiệu cùng bạn đọc.

Nhờ đời mua tại khắp các tiệm sách lớn hai cuốn sách mới rất giá trị

1) Tráng sĩ vô danh

của HẢI-BĂNG viết theo tài liệu của cụ Ngô Giáp

Cùng cuộc Cần Vương lên lao-lực ra cuối đời nhà Trần do Hồ Ta ỷ cầm đầu. Mãi tới hiện tại giá cho hết thủy mộ người Việt Nam muốn nhìn lại những dấu vết anh liệt của Quốc-sử. Lại do Hải-Băng tác giả hơn 10 pho như thủy-danh (từng viết. Cái giá trị thực ở cũng... Sách in rất công phu, 300 trang. Đặc biệt 1/300 (Số sách có hạn).

2) Một thời oanh liệt

truyện kể về nhà Trần ở nhà TRẦN-VĂN-KHAI rất kỳ-bại đặng 1/300 trang.

Đã sắp hết cả

- 3 cuốn sách trình thêm : 1) CHIẾC ĐÓP LẮT VÀ 9 MANG NGƯỜI của Ngô-Cầm giá 1/300 2) SỰ BỊ MẮT CỦA HANG THANH CỐC của Trần Văn Quý giá 1/300. 3) BỘ QUẢN LƯU ĐÀN FÁ của Trần Văn Quý giá 1/300.

Đã ra gần 100 cuốn sách Hồ-Catalogue, kèm Humber 6/10.

A CHÂU XUẤT BẢN

17 Émile Nelly Harceli Thié-hone 1/200



CAI



... A. à; phải! Được nghe thấy tiếng khóc của người ta và những người chung quanh! Sao đêm nay, một đêm tuyệt vọng đầy trời, oan than ngợp đất, ta lại không tìm đến một chốn 'sầu thành' nào để chơi lại cái trò nằm xua hũu phá sự trống rỗng này đi? Tôi đọc theo con đường Bờ Hồ đi xuống lối Chợ Hóm rồi thuê một cái xe tay về phía ó.

Xóm Vạn thái này nhiều nhà quen lắm. Nhâm Tôi bảo xe kéo về Chùa-Môi, tìm một cái nhà hát là. Những nhà có hát lúc đó đã im tiếng trống. Xi xax chỉ còn thấy đũa qua kẻ cửa những tiếng quan viên say rượu chân sinh sự với có đầu là quay sang sinh sự với nhau. Những nhà chưa có hát lúc đó đã đóng cửa đi ngủ rồi.

Tôi đập cửa vào một nhà rất tối tăm. « Xin hát ». Không có một người nào biết tôi cả. Chàng hay. Tôi cởi giày để nguyên quần áo xếp bằng tròn ở trên bộ giường ghé ngửa, mắt lơ lửng như một tên chàm ăn cắp chờ tòa tuyên án. Có điện trái lại là tôi, thì không ai tuyên án. Được tôi mà tôi tuyên án hết cả các cô đầu nhà đó.

Nguyên cai bản tính của tôi thì không phải là một gã tham tiền và độc ác. Mấy đời nhà tôi theo đạo Phật và thờ phật trong nhà nên đến đời tôi, ảnh hưởng của đức nhân hậu vẫn còn và cái lòng biết kính phật, sự trời vẫn có. Thêm vào đó, tôi lại được đọc một ít sách về lòng thương; về đức hy xả; về sự đau khổ nặng cao người ta làm; về lòng can đảm của những kẻ biết đau can sâu nín; về việc những người khôn ngoan là những người được ở gần trời... nên tôi vẫn hết sự tránh làm sao cho khỏi nhục thì những người nghèo khổ - nghèo khổ về vật chất cũng như nghèo khổ về tinh thần vậy.

Tôi ra cho tôi cái lễ này: một lời nói, một đôi mắt, làm bộ điệu hay dùng một lời nói để khấn ai, làm nhục ai, tức là giết linh hồn người ta. Mà chỉ có quỷ-sư mới giết linh-hồn người ta như vậy, chứ phàm là người thì phải thương xót nhau và an ủi lẫn nhau cho đỡ khổ... Những người thật hiểu biết đều thấy một cai buôn mệnh mỏng trong cõi đời.

hay là hồi-kỷ của một người đã nghiện và đã cai thuốc phiện

— của VŨ BẢNG —
(xem từ số 138)

không ngại dùng lời độc ác nhất để sỉ vả từng cô một.

Mia tất cả mọi người như thế xong rồi tôi hét có đầu lấy hoa quả cho tôi ăn. Vào miêng, tôi thấy chát; cam thì ứ ng; bưởi thì đắng mà hạt dưa thì có mùi dầu tây... Có lẽ chính những thứ đó, một người khỏe nểm vào thì ngon lắm. Nhưng tôi thì bất định không chịu rằng mình ứ, đắng miêng; tôi cứ qua quýt báo rằng nhà hát này là nhà hát khổ, tiếp khách không được một phần nào cho đâu.

Một người có đầu thấy tôi khó tính như thế, bầm các có đầu khác chuẩn đi vào nhà trong. Thế thì tôi lại càng tức lắm. Vậy ra họ cho tôi là hồi hay sao mà không ai chịu được tôi? Vậy ra tôi đến đây để chơi với... tôi à?

Đến tận lúc đó, tôi mới sự nghĩ ra việc tôi đến chơi đây để làm gì. Tôi muốn « gây khốc khí », tôi muốn hôm nay được dùng một vai người chết để nghe người ta vào kẻ lễ vừa khóc loc về tôi. Nhưng thời thời, tôi nhớ quách ra mắt rồi: bè bạn tôi bây giờ đã tằm mat tu phượng, kẻ thì ở chốn rừng xanh nước độc, người thì bôn ba ở nẻo lợi đường danh, chẳng còn ai cả. Hôm nay, tôi đến đây chỉ có một mình, thì cái trò « chết » kia còn chơi với ai được nữa... Nhất định là bọn có đầu kia, cấp tiền cũng không dám chơi như thế... Và lạ, nếu họ có muốn chơi đi nữa thì họ là người lạ, biết tôi là ai mà khốc loc, mà kẻ lễ kẻ ca về tôi được?

Thế là một thú. Một người có đầu lại gần tôi, bấn đến như sắp « ế.cu » hỏi tôi có muốn lấy bán cũn không. Y hỏi thế không phải vô cơ. Y hỏi thế bởi vì trông thấy tôi « bầm ra sai được », Y hỏi thế bởi vì y chắc đánh trúng vào chỗ yếu của tôi, làm cho tôi thì vui lòng. Khốn nạn cho y! Nao y có biết đầu rằng tôi cai! Nhưng tại sao y lại không biết? Tôi nhất định rằng y định

Áy thế! Tôi biết như thế đó. Nhưng quỷ sứ đã hại tôi, nó ộp vào người tôi và làm cho tôi lúc đó quên, quên hết. Nhất cử nhất động của cô đầu, tôi đều thấy trường tai gar mắt! Tôi

không ngại dùng lời độc ác nhất để sỉ vả từng cô một. Mia tất cả mọi người như thế xong rồi tôi hét có đầu lấy hoa quả cho tôi ăn. Vào miêng, tôi thấy chát; cam thì ứ ng; bưởi thì đắng mà hạt dưa thì có mùi dầu tây... Có lẽ chính những thứ đó, một người khỏe nểm vào thì ngon lắm. Nhưng tôi thì bất định không chịu rằng mình ứ, đắng miêng; tôi cứ qua quýt báo rằng nhà hát này là nhà hát khổ, tiếp khách không được một phần nào cho đâu.

Một người có đầu thấy tôi khó tính như thế, bầm các có đầu khác chuẩn đi vào nhà trong. Thế thì tôi lại càng tức lắm. Vậy ra họ cho tôi là hồi hay sao mà không ai chịu được tôi? Vậy ra tôi đến đây để chơi với... tôi à?

Đến tận lúc đó, tôi mới sự nghĩ ra việc tôi đến chơi đây để làm gì. Tôi muốn « gây khốc khí », tôi muốn hôm nay được dùng một vai người chết để nghe người ta vào kẻ lễ vừa khóc loc về tôi. Nhưng thời thời, tôi nhớ quách ra mắt rồi: bè bạn tôi bây giờ đã tằm mat tu phượng, kẻ thì ở chốn rừng xanh nước độc, người thì bôn ba ở nẻo lợi đường danh, chẳng còn ai cả. Hôm nay, tôi đến đây chỉ có một mình, thì cái trò « chết » kia còn chơi với ai được nữa... Nhất định là bọn có đầu kia, cấp tiền cũng không dám chơi như thế... Và lạ, nếu họ có muốn chơi đi nữa thì họ là người lạ, biết tôi là ai mà khốc loc, mà kẻ lễ kẻ ca về tôi được?

Thế là một thú. Một người có đầu lại gần tôi, bấn đến như sắp « ế.cu » hỏi tôi có muốn lấy bán cũn không. Y hỏi thế không phải vô cơ. Y hỏi thế bởi vì trông thấy tôi « bầm ra sai được », Y hỏi thế bởi vì y chắc đánh trúng vào chỗ yếu của tôi, làm cho tôi thì vui lòng. Khốn nạn cho y! Nao y có biết đầu rằng tôi cai! Nhưng tại sao y lại không biết? Tôi nhất định rằng y định

sỏi móc tôi. Y muốn « số ngọt »? Tôi nể gì mà không đợi cho y những lời chửi rủa tàn tệ từ đầu cho đến gót chân? Tôi dọa đập hết cả tách chén và lọ độc bình. Cả nhà sợ sanh mất lại. Vang vang ở trong sân tôi nghe thấy mục chủ và có đầu chửi tôi. Chửi rồi? Tại sao họ lại chửi tôi? Than ôi, tôi biết rồi, tôi không làm gì nên tôi; chẳng qua là những cơn tục giận vô lý đó nó ở trên sức của tôi. Tôi đã làm gì cho cha mẹ tôi nhớ mà nữ để cho người ta nói nặng như thế, hồ trôi? Cờ tôi như nghẹn lại. Tôi muốn đánh cho họ « bẹp đi xuống như một tờ giấy bần », nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì muốn tôi cũng do, tôi làm trước: Họ đến phải thốt ra lời chửi rủa như thế thì tay lạng họ cũng đã khỏi gấp chán gấp vạn tôi. Bởi vì họ cũng có cha có mẹ, bởi vì họ cũng có sĩ diện, có danh dự, một quả tim, khối óc để mà biết tủ nhục trước những câu khinh miệt.

Ồ! Chung qui tôi với họ đều là những người khôn khéo khôn ngoan, chẳng ai sung sướng hơn ai cả. Buồn chán chưa, là đời? Ngạo ngán chưa, là đời? Hình như có ma run rẩy, tôi vụt đưa tay lên bưng այ một mà khốc, khốc mà tay bưng mình không định. Tôi khóc như ba cai mấy nước; nước nức nức, không thổ được; nước đầu nổi sự hết cả nước mà nên chính tôi tôi phải dứt ngón tay vào tai, vào mắt và vào mũi để mong nước mắt có nguồn mà chảy nhiều thêm (1) Nửa tiếng đồng hồ sau, tôi mới thấy người trong dạ. Tôi không khốc nữa. Cả nhà kát đều tỏ vẻ ái ngại cho tôi - mà có lẽ họ cũng vẫn không hiểu tại sao mà ái ngại. Họ đi kiếm nước cho tôi rửa mặt và hỏi tôi có muốn ăn cháo nóng không. Tôi gạt như một đũa bé ồm nhào muốn chiều lòng cha mẹ. Và tôi đòi thêm rượu. Buột tôi nóng lắm. Nhưng tôi cứ muốn uống rượu, uống rồi nhiều, bởi tôi yên trí rằng nếu uống nhiều rượu thì lòng tôi sẽ dịu. Ma lòng tôi dịu thật. Tiông một lúc, tôi thấy trí óc khoan hòa một cách lạ lùng. Như thế, không có gì là lạ. Bởi vì trước khi uống rượu, tôi đã có ý chiều một ngụm thuốc bệ trước rồi. Tôi lại như thường. Mũi tôi không không ngạt nữa. Mắt tôi sáng. Nhưng tôi linh cảm trong bụng tôi có một cái gì « khằng khác ». Tôi ứa sự khoe chàng? Không. Cai hư hóa ở trong người tôi bốc mạnh. Bàn bà... Hạnh làm... Bàn bà... Ở ngoài kia mưa rét... Bàn bà... Thế đóng các cửa lại rồi đi ngủ... Và tôi ngủ ba đêm liền ở nhà có đầu, sai đi mua đồ hiệu về ăn luôn ở đây rồi lại ngủ... Cai hư hóa ở trong người tôi bốc mạnh... Tôi cai được rồi! Ba ngày, ba đêm nay, tôi không hát! Tôi vẫn chiếu mai ngày ba cái rủa thuốc bệ; nhưng tôi không hát nữa! Thế là may lắm. Tôi có nhiều hy vọng phan này chưa được. Miễn

là... Bàn bà... Các ông lang ta thường có một cái kinh nghiệm này: những người mắc chứng lao mà có vợ thường chóng chết. Tôi, chứng bệnh của tôi lúc này, cũng có đôi phần giống? Luôn luôn là những sự cần dùng ghê gớm và cấp bách, nhưng sức mà tôi có của thuốc phiện trong mấy năm nay đã làm hư hỏng đến triệt để não của tôi nên nó không thể ứng theo sự óc tôi được nữa. Tôi mất cả « môi tay phụ của giống đực » rồi, trời ơi!

Sang đến ngày thứ tư, tôi vẫn uống thuốc cai. Nhưng tôi không cất được đầu lên nữa. Khilyc tôi kiệt què. Mắt tôi hoa; tai tôi ứ; chân tay tôi rời rã; lưng tôi đau như rên; bụng tôi nóng như trời đỏ; lưng tôi đau như rên; bụng tôi nóng như trời đỏ; lưng tôi đau như rên; bụng tôi nóng như trời đỏ. Tôi điên. Tôi không tiếc lời chửi rủa những người có đầu đã đem sách thì ra để hại tôi. Chươg là những họ cáo hiện thanh đàn bà con gái để làm chết dần dần ông mà người ta nói ở trong Liễu trai chí dị. Tôi họ, từ trước phan thấy chưa đáng. Họ chẳng qua là những con sen con đồ không đáng lâu tôi mà sao họ lại dám làm tôi mù quáng để cho tôi yếu sức đi như vậy? Người đời cần phải nghĩ những cực hình ghê gớm để trả thù cho tôi mới được...



Lần này thì thực quá lắm rồi. Họ không chịu được những cơn điên khùng của tôi nữa: họ trả lại tôi những lời gay gắt, những câu tục tữ. Tôi đập thêm một ít chén cốc nữa, sia lên ra trả, rồi vung văng đi khỏi. Người nào mới trông thấy tôi lúc đó tất sẽ nghĩ tôi dương nuôi trong óc một cách tra thù gì ghê gớm lắm. Không, tôi ngồi lên xe, về và tôi... chẳng làm gì cả. Bởi vì muốn làm gì thì phải có sức khỏe; mà tôi, lúc đó, thì tôi còn đâu là sức khỏe? Chính tôi, tôi cũng nghĩ rằng không biết có thể sống qua được ba ngày nữa hay không... Thực thế. Bến nhà, tôi lăn ra giường ghé ngực và không biết gì nữa. Sau này, hỏi ra mới biết rằng tôi bất tỉnh nhân sự trong đến ba tiếng đồng hồ. Liên Hương và mẹ nàng đã đánh giơ cho tôi và mua thuốc giải cảm cho tôi uống. Không hiểu những thuốc đó có ích gì không hay chỉ vì một sự tự nhiên mà độ vào khoảng bảy giờ tôi tỉnh lại. Hai cái khóa hông mới nguyên thắm không xù mờ hơi tí. Tôi không thể được. Liên Hương san sóc tôi, như không ai có thể san sóc hơn được thế. Nằm nhắm mắt như một người sắp chết mà tay đã bắt chườn chườn, tôi lắng nghe cái tích-mịch của hoàng hôn rơi vào trong căn gác. Ngoài cửa sổ, là hoàng-lan kêu than ở dưới ngọn gió thu khô khan mà lạnh lẽo, như thăm-thì kể cho nhau nghe những niềm thương nỗi nhớ thuở nào... Tiếng người đi lại ở ngoài đường thưa vắng từ xa xa, một tiếng sáo của kẻ mù dưng dựa một bức tường nào đó vọng lên đến tai tôi, rên rĩ mênh mênh, xa vắng như gọi cho người ta nhớ đến những cuộc tình duyên sâu thẳm trong đời, đời lứa yêu nhau, một sớm bị chia rẽ vì duyên kiếp, vì phụ bạc, vì cảnh ngộ...

Liên Hương ngồi bên cạnh tôi, im lặng. Hồi lâu tôi tưởng nàng đương trầm ngâm nghĩ ngợi điều gì, nhưng trong bóng chiều tà, tự nhiên tôi thấy đôi vai nàng rung động. Rồi nàng nức nở lên như tiếng gió heo may.

— Sao vậy?
Nàng không trả lời tôi, vội quay đi lau mắt.
— Không, em có mắt-ràng đâu, hé!
Rồi cô lấy nét mặt tươi tỉnh, nâng đỡ tay vuốt tóc và làm bộ như một người ra em.
Ru i i anh thết anh mồi.
Tiếng ngân rền rĩ, rồi xuống tai tôi như tiếng « xa xa hương » (1), đổ trong lòng một cái bát pha-lô..

(Ký sau đây tiếp)
VŨ BẢNG

Sách của thư-xá ALEXANDRE DE RHODES

BẢ XÁC-BÀN:

Thơ ngụ - ngôn La Fontaine

bản dịch của ông Nguyễn-sân-Vinh có cả Pháp văn đối chiếu 150 trang đũa có tranh ảnh của Minh-Đệ Việt. Bìa 2 màu, khổ 7x10, bán thường 1\$50. Bán giấy Đại-La 5\$00.

Kim-vân-Kiều (tome 1)

bản dịch và chú thích của ông Nguyễn-vân-Vinh, 200 trang khổ 17 x 2, 16, bán thường 1\$50. Bán giấy Đại-La 5\$00.

Lược - Khảo Việt - Ngữ

của ông Lê-vân-Nguyên 100 trang khổ 12x17. Bán thường 1\$50. Bán giấy 4\$00.

SẤP XUẤT BẢN LẠI ĐƯỢC THĂNG LẢO

Le paysan Tonkinois à travers le parler populaire

bản Pháp-văn của ông Phạm - Quỳnh 159 trang, có tranh ảnh của Minh-Quỳnh. Bìa 2 màu, khổ 12x23. Bán thường 9\$00. Bán giấy Đại-La 5\$00.

Tổng phát hành MAI-LINH 21 rue des Pipes Hanoi

Trang diễm

THEO PHƯƠNG PHÁP ĐÀ CHỈ BÀNH TRƯỚNG BẢN CHỖ QUỐC NGŨ Ở MỖI HỘP

PHẤN MURAT

VÀ PHÂN

SUPER-MURAT

THÌ DẦU DA MẶT SẠM, CÓ TÀN NHANG VÀ NẾP NHĂN CŨNG ĐƯỢC BÉP LỎNG LẦY NHƯ NGƯỜI CÓ MÀU DA TRẮNG MỊN

Tổng đại - lý Bộ - Kỳ. A - Lạc
ETABLISSEMENTS VAN-HOÀ
N° 8 rue des Cantonnais - Hanoi

Le-văn KHÔI

LỊCH-SỬ TIỂU-THUYẾT CỦA HỒNG PHONG
(Tiếp theo)

Khôi mời các đồng-chi vào nhà trong, để tránh tai mắt của mấy chú lính gác.
Tiệc rượu đặt theo lối Tàu, ngồi vòng quanh một chiếc bàn tròn rộng lớn. Khôi gọi là « Quân anh đại hội ».

Bao đầu, chén chú chén anh, câu cười tiếng nói, đầy không-khí êm đềm vui vẻ, dường như cả chủ lẫn khách quên hết mọi sự lo nghĩ ở đời. Câu chuyện thì có đánh me với o mèo về gái; nếu có kẻ nào-rình rập gác bẫy gờ, tin chắc bọn này chỉ là một phường lừa-nhục vô-lại. Lần lần, họ đời hết tới tờ xuống nhà dưới, mặc họ thông thả tự chằm tự chược với nhau. Sản có hai thanh kiếm treo trên vách, Hoàng-ngộ-Tha và Lưu-Tin lấy xuống cùng múa làm vui. Trong khi ấy, Nguyễn-văn Trần ca vọng-cổ bài « Kinh Kha nhập Tần » rất hay, cả tiệc nghe đều giục lòng phấn-khích.

Lúc này ai cũng có máu vận lên mặt ít nhiều, ra vẻ ngà ngà say cả rồi.

Khôi bỗng ồm mắt khốc rung-rục.
Mọi người lấy làm lạ, xúm lại ăn-căn gan hỏi căn-do và tựa lời khuyên-giải. Sáu-Khả nói:

— Thì hôm nay là ngày giỗ anh hai chúng ta tưởng nhớ anh: đứ - sinh-thành, sao khối mủi lòng hiếu-tử, nhất là hiện thời đang làm vào hoạn-nạn bất-ngờ..

— Không phải thế đâu! Khôi gạt lệ và nói. Sở-dĩ tôi phải động lòng tôi phát khốc, là vì có hai lẽ quan-hệ hơn nhiều.

— Những lẽ gì anh cứ cho biết, để chúng tôi chia lo sẽ buồn với anh chứ? Trần-vân-Tua hỏi.

— Ô! Tha nói phải lắm. Người anh-hùng bình nhật kết giao, cốt giúp đỡ nhau trong lúc sinh tử hoạn-rạn; chẳng thế thì anh-hùng có hơn gì ai! Nguyễn-văn Trần nói thêm.

Mọi người tán-thành, xúm quanh mình Khôi và thúc-giục phải nói.

Khôi đứng phắt dậy, khoanh tay trước

ngực, lai mắt trợn ngược và đỏ như hai hũ máu, không phải vì mới khốc, mà vì có than lửa phân-khích cháy trong tâm can, bốc ngọn lên đây. Chỉ một thiểu có thanh kiếm cầm tay, trông về người hùng-dũng và đầy sát-khí, như lúc lâm trận ở phèo-dài Tam-tỏa ngày trước. Đem hồ khuya, tiếng nói nghe rang-rang.

— Trước hết tôi khốc là vì tưởng nhớ Thương-công thế nào. Nhất sinh ngài có huấn-lao khai sáng co-nhiếp cho đương-triều như núi như non, có công đức giữ gìn sự yên, mở mang sự sống cho nhân-dân Lục-châu ta ngót hai sự sống năm, ồm lại ngài cực công tận tụy với nước với dân cho đến hồi thờ cuối công, hẳn các anh đã biết...

— Vâng điều ấy hẳn thế! Lê-Đắc-Lực và mấy người nữa đồng thanh nói. Họ có kẻ cúi mặt mới không trông thấy.

— Ấy thế mà người đời vô ơn bạc nghĩa với Thương-công thế nào, anh có ngờ tới được không? Khôi nói tiếp. Ngài vừa nằm xuống, thật chưa rõ, có cộn xanh, đương-triều đã vì chuyện tư-hiền — mà Thương-công gây non tư-hiền ấy chính là vì nước — vu-cáo ngài nên khi quán, nên lờng quên muốn khai quật mồ mả lên để bình-phạt rằm xương khố cho được hả giận. Lại quý? chộp chộp lưu-đồ tất cả những người có quan-hệ xa gần với Thương-công lúc bình-nhà. Giờ họ đang bắt đầu từ tội và các anh Dương-văn Nhã, Đặng-vinh Ung, mấy chục người đang giam cùm trong ngục. Rồi nay mai lâm lượt đến anh em ta đây, dù anh em có một cách mà bay cũng không chạy khỏi. Một lũ quan-lại tham ô lại thừa đục nước thả cá, làm hại bao nhiêu người vô can vô tội. Trời ơi! Tác chết đi được, anh em ạ! Khôi tự dấm ngực và thở dài. Phàm ai là người có huyết-khí đứng trước tình cảnh này mà không đẩy gan ói mật? Tôi chắc trong quá tìm các anh cũng phải đập cùng một nhịp như tôi.

— Thật thế! nhiều người đồng cùng đáp. Người

(1) Một thì xuôi bề hoc trong Huế.

Lần này thì thực quá lắm rồi. Họ không chịu được những cơn điên khùng của tôi nữa: họ trả lại tôi những lời gay gắt, những câu tục tữ. Tôi đập thêm một ít chén cốc nữa, sủa tiêng ra trả, rồi vung văng đi khỏi. Người nào mới trông thấy tôi lúc đó tất sẽ nghĩ tôi dương nuôi trong óc một cách trả thù gì ghê gớm lắm. Không, tôi ngồi lên xe, về và tôi... chẳng làm gì cả. Bởi vì muốn làm gì thì phải có sức khỏe; mà tôi, lúc đó, thì tôi còn đâu là sức khỏe? Chính tôi, tôi cũng nghĩ rằng không bết có thể sống qua được ba ngày nữa hay không... Thực thế. Đến nhà, tôi lăn ra giường ghé ngực và không biết gì nữa. Sau này, hỏi ra mới biết rằng tôi bất tỉnh nhân sự trong đến ba tiếng đồng hồ. Liên Hương và mẹ nàng đã đánh gió cho tôi và mua thuốc giải cảm cho tôi uống. Không hiểu những thuốc đó có ích gì không hay chỉ vì tôi thì tự nhiên mà đổ vào khoảng bấy giờ (tôi thì tôi tỉnh lại). Hai cái khóa bằng mới nguyên thắm không xuê mòi hơi tí. Tôi không thể được. Liên Hương san sóc tôi, như không ai có thể san sóc hơn được thế. Nằm nhắm mắt như một người sắp chết mà tay đã bắt chườn chườn, tôi lắng nghe cái tích-mịch của hoàng hôn rơi vào trong căn gác. Ngoài cửa sổ, là hoàng-lan kêu than ở dưới ngọn gió thu khô khan mà lạnh lẽo, như thăm-thì kể cho nhau nghe những niềm thương nỗi nhớ thuở nào... Tiếng người đi lại ở ngoài đường thưa vắng Từ xa xa, một tiếng sáo của kẻ mù dưng dựa một bức tường nào đó vọng lên đến tai tôi, rền rĩ mênh mênh, xa vắng như gọi cho người ta nhớ đến những cuộc tình duyên sâu thắm trong đời, đôi lứa yêu nhau, một sớm bị chia rẽ vì duyên kiếp, vì phụ bạc, vì cảnh ngộ...

Liên Hương ngồi bên cạnh tôi, im lặng. Hồi lâu tôi tưởng nàng trầm ngâm nghĩ ngợi điều gì, nhưng trong bóng chiều tà, tự nhiên tôi thấy đôi vai nàng rung động. Rồi nàng nức nở lên như tiếng gió heo may.

— Sao vậy?
 Nàng không trả lời tôi, vội quay đi lau mặt.
 — Không, em có màn-ràng đầu, hé!
 Rồi cô lấy nét mặt tươi tỉnh, nâng đỡ tay vuốt tóc và làm bộ như một người ra em.
 Rồi tôi anh thét anh cười...
 Tiếng ngân rền rĩ, rồi xuống tai tôi như tiếng «xa xa hươg» (1), đổ trong lòng một cái bát pha-lô..

(Ký sau đây tiếp)
 VŨ BĂNG

Sách của thư-xã ALEXANDRE DE RHODES

ĐÃ XUẤT-BẢN:

Thơ-ngữ-ngôn La Fontaine

bản dịch của ông Nguyễn-văn-Vinh có cả Pháp văn đối chiếu 150 trang đũa có tranh ảnh của Minh-Đệ Anh. Bìa 3 màu, khổ 17x21, bản in năm 1950. Bản giấy Đại-Là 5000.

Kim-vân-Kiều (tome 1)

bản dịch và chú thích của ông Nguyễn-văn-Vinh. 20 trang khổ 17 x 21. Bìa thường p. 0. Bản giấy Vergé bouhant 7500

Lược-Khảo Việt-Ngữ

của ông Lê-văn-Nguyên 100 trang khổ 12x17. Bìa thường 1950. Bản giấy p. 4. 400

SÁP XÚT BẢN VÀO ĐẤU THĂNG LÃO

Le paysan Tonkinois à travers le parler populaire

bản Pháp-văn của ông Phạm - Quỳnh 109 trang, có tranh-ảnh của Minh-Quỳnh. Bìa 2 màu, khổ 17x23. Bản thường 1950. Bản giấy Đại-Là 5000

Tổng phát hành MAI-LINH 21 rue des Pipes Hanoi

Trang diêm

THEO PHƯƠNG PHÁP ĐÃ CHỈ BÀNH TRỞNG BẢN CHỖ QUỐC NGŨ Ở MỖI HỘP

PHẤN MURAT

VÀ PHÂN

SUPER-MURAT

THÌ DẦU DA MẶT SẼM, CÓ TÀN NHANG VÀ NẾP NHĂN CŨNG ĐƯỢC BÉP LỎNG LẦY NHƯ NGƯỜI CÓ MÀU DA TRẮNG MỊN

Tổng đại-ly Bộ-Kỹ. A. L. Lacroix Etablissements Van-Hoa 8 rue des Cantonnals - Hanoi

Le-văn-KHOI

LỊCH-SỬ TIỂU-THUYẾT CỦA HỒNG PHONG (Tiếp theo)

Khôi mời các đồng-chi vào nhà trong, để tránh tai mắt của mấy chú lính gác.

Tiệc rượu đặt theo lối Tàu, ngồi vòng quanh một chiếc bàn tròn rộng lớn. Khôi gọi là «Quần anh đại hội».

Ban đầu, chén chú chén anh, câu cười tiếng nói, đầy không-khi êm đềm vui vẻ, dường như cả chủ lẫn khách quên hết mọi sự lo nghĩ ở đời. Câu chuyện chỉ có đánh me vói o mèa về gái; nếu có kẻ nào-rình rập gác bấy giờ, tin chắc bọn này chỉ là một phường lừa-nhục vớ-lẽ. Lần lần, họ đổi hết tới tờ xuống nhà dưới, mặc họ thông thả tự chằm tự chực với nhau. Sản có hai thanh kiếm treo trên vách, Hoàng-ngô-Thị và Lưu-Tin lấy xuống cùng múa làm vui. Trong khi ấy, Nguyễn-văn-Trần ca vọng-cổ bài «Kinh Kha nhập Tần» rất hay, cả tiệc nghe đều giục lòng phấn-kích.

Lúc này ai cũng có máu vận lên mặt ít nhiều, ra vẻ ngà ngà say cả rồi.

Khôi bỗng ồm mặt khốc rung-rục.

Mọi người lấy làm lạ, xúm lại ăn-cắn gạn hỏi căn-do và tựa lời khuyên-giải. Sáu-Khả nói:

— Thì hôm nay là ngày giỗ anh hai chúng ta tưởng nhớ anh; dữ - sinh-thịnh, sao khỏi mà lòng hiếu-tử, nhất là hiện thời đang làm vào hoạn-nạn bất-ờ...

— Không phải thế đâu! Khôi gạt lệ và nói. Số-dĩ tôi phải động lòng tôi phát khốc, là vì có hai kẻ quan-hệ hơn nhiều.

— Những lẽ gì anh cứ cho biết, để chúng tôi chia lo sẽ buồn với anh chứ? Trần-vân-Tua hỏi.

— Ô! Tha nói phải lắm. Người anh-hùng bình nhứt kết-giơ, cốt giúp đỡ nhau trong lúc sinh tử hoạn-rạn; chẳng thế thì anh-hùng có hơn gì ai! Nguyễn-văn-Trần nói thêm.

Mọi người tán-thành, xúm quanh mình Khôi và thúc-giục phải nói.

Khôi đứng phát dậy, khoanh tay trước

ngực, hai mắt trợn ngược và đỏ như hai bô máu, không phải vì mới khốc, mà vì có than lửa phân-kích cháy trong tâm can, hể ngọn lên đậy. Chỉ còn thiếu có thanh kiếm cầm tay, trông về người hùng-dũng và đầy sát-khí, như lúc lâm trận ở pháo-dài Tam-tòa ngày trước. Đem bỏ khuya, tiếng nói nghe rang-rang.

— Trước hết tôi khốc là vì tưởng nhớ Thương-công chúng ta. Nhất sinh ngài có huấn-lao khai sáng cơ-nghiệp cho đương-triều như núi như non, có công đức giữ gìn sự yên, mở mang sự sống cho nhân-dân Lưu-châu ta ngót hai chục năm, ồm lại ngài cực công tận tụy với nước với dân cho đến hơi thở cuối cùng, hẳn các anh đã biết...

— Vâng điều ấy hẳn thế! Lê-Đắc-Lực và mấy người nữa đồng thanh nói. Họ có kẻ dụi mù mới không trông thấy.

— Ấy thế mà người đời vô ơn bạc nghĩa với Thương-công thế nào, anh có ngờ tới được không? Khôi nói tiếp. Ngài vừa nằm xuống, thị chưa rửa, có cộn xanh, đương-triều đã vì chuyện sự-hiêm - mà Thương-công gây nơn tu-biêm ấy chính là vì nước - vu-cáo ngài nào khi quán, nào lờng quẻn - muốn khai quật mồ mả lên để bình-phạt nắm xương khô cho được hả giận. Lại quý? chộp giặc lưu-đồ tất cả những người có quan-hệ xa gần với Thương-công lúc bình-nhã. Giờ họ đang bắt đầu từ tội và các anh Dương-văn Nhã, Đặng-vinh Ung, mấy chục người đang giam cùm trong ngục. Rồi nay mai lần lượt đến anh em ta đây, dù anh em có một cách mà bay cũng không chạy khỏi. Một lũ quan-lại tham ô lại thừa đục nước thả cày, làm hại bao nhiêu người vô can vô tội. Trời ơi! Tác chết đi được, anh em ạ! Khôi tự dấm ngực và thở dài. Phàm ai là người có huyết-khí đứng trước tình cảnh này mà không dấy gan ói mặt? Tôi chắc trong quá tim các anh cũng phải đập cùng một nhịp như tôi.

— Thật thế! nhiều tiếng cùng đáp. Người

(1) Một lời sủa heo trong Huế.

ta xử với Thượng-công như vậy thì khôn nạn quá.

— Nào có phải một mình Thượng-công! Khỏi nói rít lên từng tiếng. Họ nhất định quét hết cả thân-nhân và cụn-thức của ngươi nữa. Bởi vậy, tôi có thể hai bát phải cầm-động phát khốc, là cùng các anh em vinh-biệt từ hôm nay. Tôi cất hối-lộ và năn nỉ lão Bô-cình Bạch-xuân Nguyễn cho về nhà cùng giò vai ba hôm, tức là để cùng anh em nâng chén vinh-quyết. Họ sai một toán lính Thuận Quảng theo anh gác tôi, đang nằm trong nhà ngang đứng trước kia kia. Mấy hôm nữa họ sẽ đóng cửa giải-tôi ra Huế...

— Mêng ơi! Đông cũ giải ra Huế nữa à? Nguyễn-văn Tông hỏi câu ấy với dáng kinh dị và ngây thơ, vì y không tưởng vụ án lại ho tát đến thế.

Khỏi vương mắt, nói:
— Chứ sao! Họ sẽ giải tôi ra tòa triều đình hầu chất để cùm kẹp đêch khổ cho đã đời, bắt buộc tôi phải cung nhận rằng Thượng-công bình-nhật quả có khi quân lộng quyền, theo những việc họ sẽ hạ đặt ra (thiên gi). Rồi họ đem tôi ra phanh thây chém đầu trước, đến lượt những người khác sau. Chúng ta vinh-quyết nhau ở trần-gian hôm nay, nhưng sớm muộn thế nào cũng được trùng-phùng tái-hộ dưới âm-giới. Tôi đã lòng tai nghe bọn ty-thuộc đình Bô và đình Án nói thì-thảo với nhau rằng cuối tháng này đông cũ giải tôi lên đường rồi, sẽ ngã-tróc năm bảy chục người khác nữa. Chẳng đến lượt các anh em thì còn ai, vì họ thừa biết ngày tương anh

em có cảm-tình với Thượng-công. Tôi chắc trong đám anh em tụ họp với nhau đêm nay, sẽ có đám bầy cừ đầu mất chỗ đội nón là ít, còn thì xiềng chân gông cõ đay ra Cao-bằng Lạng-sơn ngoài Bắc, làm bạn với sói rết, với muỗi mòng, với các giồng độc thú mãnh xé, rình rập vô mình từng bước, như thế đến muôn đời muôn kiếp, đừng trông có ngày nào được trở lại với quê hương gia quyến.

Nội-dám, Nguyễn-văn Tông què mà thật thà nhất, nghe Khỏi nói tới đó thì rùng mình là lưỡi thạt dài, tỏ vẻ lo sợ đảo đê:

— Trời đất ơi! Nếu thế thì sống cũng như chết. Đại-ca nói tôi nghe lạnh buốt xương sống.

— Vậy thì chúng ta phải liệu thân trước, rồi người trốn đi một phương? . Lưu-Tin ngó ý.

— Trốn đi đâu bây giờ? một người hỏi.
— Thiếu gì chỗ mà lo. Ví dụ sang Cao-miên hay trốn tốt qua Xiêm chẳng hạn! Lưu-Tin đáp

— Anh này nói chuyện khất khùng quá! Người vừa hỏi mới rớt cái lại. Bị đày với đi chốn cũng là một sự, vì hai đảng cùng phải vinh-biệt vợ con nhà ử, cũng sống nhờ đất khách thác hồn quê người có khác gì nhau?

Lưu-Tin cũng hòng, làm thinh.

Khỏi nói tiếp:

— Phải đây, đi đây với đi trốn, đằng nào cũng là khổ thân mất kiếp. Thà cứ cùm tếm đợi ngày chịu chết, may ra vợ con con lượm được năm xương đem về cấp đem; hay là bị đày ra mạn ngược xứ Bắc, có chết cũng là trong vòng đá nước ông bà, vợ con nó thấp hương khản-vọng thạnh-không, oan-liền cùng mình có lẽ còn nghe mùi lần bước trở về từ-đường (b-tên) được. Bị trên thì kêu mát cả xác, lỵ mắt cả hồn. Rồi lại dâng nao cũng là một cái chết vô danh, vô tích, còn ai đem-xia tới mình. Tôi nghĩ lại, anh em chúng ta vì một bức người anh hùng trung nghĩa non Thượng-công mà bị chém giết bay đây bay đó, dù thật oan uổng mà kê cũng vô vàng, nhất là bậc-lạ ra chỗ ác-độc khốn nạn của những kẻ vô-án hạc tình, rồi thế nào đời cũng có công-lộ. Gửi đăng tặc cho thân-danh chúng ta, một hồn dương-dương làm-từ thế này, có tri khôi-biết suy ng! Phải: ái, có bắp thịt cộm rồi: thanh quom xong phá chiến-trường, hoặc có gia-thê, có địa-vị trước mắt dẫu chúng, bình-nhật mang ơn Thượng-



mặt. Mỗi người nói một câu, phụ vào một lời giận dữ rít lên một hơi thán-tức bất bình, góp lại thành một cơn ồ-à, sôi nổi, không thể phân biệt câu nào lời nào của ai.

— Tôi thấy điên tiết lên rồi đây...
— Ô! Thế-thái nhân trư Hại là khôn nạn!
— Thượng-công linh thiêng, vừa hòng chúng nó đi!

— Đờ quên ơn bạc nghĩa!
— Lê đại-buynh nói phải lắm: mang tiếng hảo-hơn mà phải chịu thế này, n, hi thật nhục nhã.
— Hừ! cho chúng nó một bài học công lý.
— Tôi cũng nghĩ thế.
— Đưa thanh mã-tấu đây, tiêu-đê đi bớt quách chỗ đọa nữ cánh chuồn của Bạch-xuân Nguyễn hôm nào coi.

— Còn thằng Nguyễn-văn Quê không đem làm mắm người cho luôn, để mà thờ à?

Người nào cũng cố đặt mộ vai tiếng của mình vào đề tỏ ý bực tức, nhưng chưa ai nghĩ nghĩ ra phương pháp giải quyết ra thế nào. Lê văn-Khỏi nghe chừng tâm huyết mọi

người đã nung nấu tới nhiệt độ cấp dùng rồi, liền đưa tay ra hiệu và cất tiếng nói lớn:
— Xin anh em yên lặng cho tôi nói một lời.
Ai nấy đều lặng lẽ chú ý.
— Nếu tôi không hiểu sai tâm ý của anh em, Khỏi nói, thì không lẽ nào chúng ta lại khoanh tay cúi đầu cho người ta chém giết đây dựa mình mà không chống lại, có phải thế chăng?
— Chính thế! cả 26 tiếng cùng ứng một lượt.
— Tôi khen anh em, thế mới không hổ danh hảo-hán ở đời. Vậy thì bây giờ chỉ có một cách là...
— Khỏi chưa nói dứt câu, mọi người đã nhao lên, đặt tiếng nói vào:
— Giết kẻ tham-tàn Bạch-xuân-Nguyễn!
— Hạ thanh Phiến-an!
(Con nũa)

công đê-bạt tri ngộ biết họ như thế, thế mà bây giờ chúng ta dục chịu khoanh tay nhắm mắt để cho sự nghiệp ngai bị người ta vớ tuột, anh-linh ngai bị người ta bôi nhọ, tay mai xuống hoàng-tuyên gặp ngài, anh em mình sao khỏi họ thẹn? Đã vậy, mình lại mang tiếng là hạng anh hùng hảo-hơn thế này, mà tự nhiên ngựa cõ chịu lấy hình phạt mới cách hát công bất bnh như vậy, chẳng dám ho-hè, nhúc nhích, nghĩ bậ là hư-sinh, thật là tủi hổ. Thà trước kia đứng sinh ra làm người, cho làm con vai hay là giống cỏ cây vô tri vô giác còn hơn!

Mấy lời Khỏi nói thiết tha kích-thích quá, như đốt vào ruột gan, dăm vào lòng tự-á, nẫu sôi cả mạch máu người ta lên. Ai nấy đều thán thán cảm động, không sao cất được cái khí phẫn-uất bốc lên phừng phừng trên

HỒNG-PHONG

DANH RĂNG BẰNG
SAVON DENTIFRICE
KOL
RĂNG CÁC BÀ SẼ
TRONG NHƯ NGỌC
TRẮNG NHƯ NGÀ
DISTRIBUTEUR:
S.A. Poincard & Veyret
Saigon, P. Penh, Hanoi, Haiphong

HÀNG - KHÔNG MẪU - HẠM

(Tiếp theo trang 9)

14.500 tấn, mang 8 đại-bác 127 li và 76 máy, YORTOWN và ENTERPRISE hạ thủy năm 1936, trọng tải 10.900 tấn, mang 12 đại-bác 127 li và 100 phi-cơ trên, WASP và HORNET, mới đóng mư y năm gần đây, trọng tải 14.700 tấn và mang được 80 phi-cơ.

Chiếc LANGLEY, đóng năm 1912, là một kiểu cũ, không đáng kể.

Theo những bản thông cáo Nhật thì sau trận hải chiến MIDWAY, SALOMON, SANTA-CRUZ Mỹ đã mất gần hết số hàng không mẫu-hạm.

Ngày nay dân Mỹ có gắng đóng thêm hàng-không mẫu-hạm để bù vào số thiệt-hại nhưng cũng không thể trong một hay hai năm mà như cũ được.

Hải quân Nhật - bản có nhiều hàng-không mẫu-hạm chờ từ 30 đến 80 máy bay trên.

Hải chiến to nhất: KAGA và AKAGI đóng năm 1921-1925, trọng tải 26.900 tấn, mang 10 đại-bác 203 li, 12 cao-xạ 120 li, 22 súng liên-thanh và 80 phi-cơ.

Chiếc HOSHO trọng tải 7.470 tấn, mang được 26 phi-cơ. Khi-giới có 4 đại-bác 140 li, 2 cao-xạ 76 li và 2 súng liên-thanh. Những chiếc RYUSO, SORYU, HIRYU, KORYU trọng tải từ 7.100 tấn đến 10.050 tấn đều mang 12 đại-bác cao-xạ 127 li, nhiều súng liên-ban và phi-cơ.

Những chiếc này đóng vào hồi (1931-1937) tỏ rõ quan niệm của các nhà kỹ sư hải-quân Nhật thích mẫu hàng-không mẫu-hạm hạng vừa, tuy trọng tải không lớn gì lắm nhưng mang được nhiều phi-cơ và khi-giới lên.

Hải quân Pháp có hàng-không mẫu-hạm BEARN trọng tải 22.146 tấn, mang 8 đại-bác 155 li và 40 phi-cơ.

Hải quân Ý có tàu vận tải phi-cơ MIRAGLIA mang được 20 phi-cơ.

Những hàng-không mẫu-hạm STALINE của Nga, GRAF ZEPPELIN của Đức hiện nay

đều đem dùng nhưng đặc biệt vẫn không được rõ rệt.

Người ta chỉ biết chiếc STALINE trọng tải 12.000 tấn mang 12 đại-bác 102 li và 50 phi-cơ và chiếc GRAF ZEPPELIN của Đức trọng tải 60.250 tấn, mang 14 đại-bác 150 li và từ 40 đến 19 phi-cơ trên.

Ta nhận thấy chiếc GRAF ZEPPELIN mang nhiều đại-bác mạnh và có lẽ mục đích để hoạt động như một chiếc tàu dương-hạm hơn là một chiếc tàu chở phi-cơ.

Kết luận

Chiến tranh ngày nay lan rộng khắp các bề. Những cuộc hải, không chiến thường diễn luôn trên các đại-dương. Bảo cuộc thủy chiến hiện tại là cuộc giao phong giữa những hàng-không mẫu-hạm cũng không phải là ngoại-vay.

Các cường quốc thì nhau đóng hàng-không mẫu-hạm và lời nói của Đại-tá thủy quân Pháp LARTIGUE, ngày nay đã thực hiện. Đại-tá tỏ ra rất am hiểu vấn đề hải, không-chiến khi Đại-tá đã nói rằng một hạm đoàn (escadre) ba chiến-dấu-hạm cần phải có một hàng-không mẫu-hạm và một tiểu đội (division) 6 tuần dương-hạm cần phải có một tàu chở máy bay đi kèm. Nhờ bản của Đại-tá đăng trong tạp-chí Revue Maritime vào năm 1937, đến nay đã được 6 năm, tiếc rằng không được mấy người nghe theo.

NGUYỄN HUYỀN TÌNH

AI cũng nên đọc sách ĐỜI-MỚI

Muốn học giỏi	1500	Kể đến sau mỗi quyển 1500	
Luận về tiếng Nam	070	Người mới tới 1 quyển 1500	
Thành niên khỏe	1700	Hải tâm hồn	1500
Thành niên với ai thời 1900		Lỡ một kiếp người	1500
Phụ-nữ với gia đình	1200	Giọt nước mắt đầu tiên	1500
Phụ-nữ với hôn nhân	1200	Người đàn bà	0500
Truyện học sinh (từ tập 1)	1200	Những kẻ có lòng	1200

Mua từ 10\$ trở lên được trừ 10%

ĐỜI MỚI, 62 HÀNG CỘT HANOI, TẾT. 1638



CHUYỆN DÀI của VŨ AN-LANG

(Tiếp theo)

Nhân việc cưới, Quang được nghỉ một tuần lễ. Bối thế, ngày hôm sau Quang xin phép ông Đức là cha nuôi cô An, đem vợ ra Tiền-bàng chào mẹ và đón mẹ về cùng ở Hà-nội cho vợ chồng chàng tiện việc bầu-bạ, chàng mới cả Khắc với Hạnh ra, thì ông Đức cũng sửa soạn để ông cũng đi với bọn trẻ ấy mà ông đã quý như cháu ruột.

Ông thuê thêm một chiếc xe ô-tô nữa để dùng cho được rộng-rãi, và để cho đôi uyên-ương lúc nào cũng được riêng một ghế, tay cầm tay, mặt nhìn mặt trên giải đường xa.

Cả bằng ai nghĩ ở lại Tiền-bàng một hôm, sáng hôm sau mới về Hà-nội.

Quang buồn-rầu vì hai vợ chồng đã già rồi, muốn yên-tĩnh ở quê nhà, yên-tĩnh để chuyện-trú vào việc tụng kinh niệm Phật. Nhưng nỗi buồn chỉ có trong chốc-lát rồi thoáng đi, bởi chàng định rằng cứ mỗi tuần-lễ sẽ đưa vợ ra thăm mẹ một lần, thì chắc chắn trong ít lâu mẹ sẽ phải chiều ý vợ chồng mà về Hà-nội ở để tránh cho đau và con những sự ra thăm diệu diệu và vui-vàng như thế; nhưng cũng còn một người trên chiếc xe ô-tô em àm mà ông Đức cầm lái lấy, chàng

dắm-say vì đôi mắt trong sáng, đắm say vì sắc đẹp mịn-màng, đắm say vì giọng nói nhẹ-nhàng nồng-nịu, đắm say với cái vẻ hiền-từ ngoài-nguồn của vợ, mà chàng tạm quên được nỗi buồn-rầu kia, thỉnh-thoảng lại ăn-xem óm lấy đầu An.

Chiếc xe nhẹ-phong chạy man như lướt gió, chẳng mấy chốc đã đến cầu-quay bên Hải-phòng. Ông Đức bầm máy chậm lại để xe đi qua cầu rồi, thì mới bầm ra, cho xe bon bon xuống góc Canal. Xưởng được nửa góc, bỗng một cái xe hô chèo bằng gỗ đổ bèn lờ đường, chùng bị lật chèn một bánh, hai người phụ giữ lại không

đi, qua y ngang ra giữ đường khi xe ô-tô chạy gần tới nơi.

Không kịp, ông Đức vội lái xe rảnh sang bên tay phải, thì ngờ đầu bánh xe bật đường, làm xe đổ lật xuống thêm hệ-tống, trước cửa một lần gỗ.

Tất cả phu và thợ sẽ đang làm ở trong làn đều đổ số ra cứu. Họ bạy cửa xe, nhắc An gậy rồi lái Quang, ông Đức và người lái-xe ra. Chỉ có người lái-xe tuy bị thương sảng ó mặt, vẫn tỉnh như thường, nhưng mặt đầy máu bởi những mảnh kính vỡ-bán phải. Quang và ông Đức thì đã ngã đi, da mặt sạm lại. Còn Hạnh thì nghe chừng như quê chân, không đứng dậy được. Mặt nàng tái lợt, mắt nàng hoa lên, và đang hoang-mang hoảng-hốt giữa vòng vây những người đến cứu và đến xem, tai hình như nàng nghe thấy tiếng kêu:

— Có An! Trời ơi! Có An!
... Mời bà ra đây đi!

Thở rồi nàng thấy người ta kiêng nhường đến một chỗ (tinh-mịch) để cho nàng nghe vắng-vắng có tiếng gọi, tiếng khóc, và cảm thấy hình như

Hồ lao Nhật sắp về

là biên thư dành trước - đầu tư há chứng Đăng ca m đơn tốt nhất - cần đại-ly để quyền lừng th...
Hội 80 Madisments Hanoi - Nói tới thuộc Nhật là nói đến ĐỨC THẮNG Hanoi - chuyên bán buôn

MAI QUYỀN SÁCH MỸ THUẬT
DIỆT SỰNG HÒA (QUÂN)
 của PHẠM VĂN SỰNG
 Su hác chiến (1938) 2000
TÓC CHI HOÀI
 của NGUYỄN TUÂN
 phụ bản từ chiến đấu của
 Nguyễn Đình Thi do họa sĩ vẽ
 lược 4, 15 bản chiến đấu định
 100 bản, chiến từ A đến những
 người sách, gửi cho đại lý
 có hạn, độc giả nên đến trước
 ●
LƯỢM LỎA VÀNG
 49, Rue Tikh Tsin - Hanoi

