

TUẦN-LỄ ĐÔNG-DU'ONG

— Theo sách báo của Ông trưởng Pháp, kể từ ngày 16 Mars 1943, Ông Haesewy được thăng chức Thống-sứ hàng-hà và thay-thu chức Thống-sứ Bắc-kỳ.

Ông Haessel cũng được thăng Thống-sứ hàng-hà và thay-thu chức Thống-đốc Nam-kỳ

— Do sắc-lệnh của quan Tổng-trưởng bộ Thuỷ-địa đã đăng-vào Công-bao Pháp-quốc, Ông Simon Lecourte chính-thanh-tập thương-nghiệp hàng-hàng, được cử giữ chức giám-đốc thương-chinh Đông-dương.

Ông Glueston hiện làm giám-đốc thương-chinh được v.v. hưu-trí.

Hôm 17 Mars 1943, quan Toàn-quyền đã ký nghị định sửa đổi lại tiền-phụ-cấp-gia-dan cho các công-chirg người Đông-dương như sau đây:

Con của các công-chirg ngạch-tương-dương; ngaca trên và ngạch giữa mỗi tháng được 3p75.

Con của các công-chirg ngạch dưới mỗi tháng được 2p25.

Điều lê-miết này thi hành từ Janvier 1942.

— Quan Toàn-quyền đã cấp 500p/giờ-thường cho ban-am-nhac thanh-nien của trường Kỹ-nghệ thực-hành Huế đểтол khuyễn-khích.

Ban am-nhac của trường này gồm 75 tai-iết đã có tài-nang và có kĩ-luật trong những buổi trình-diễn trước công-chung.

— Huynh-Thão, 20 tuổi ở Phú-yên Trung-kỳ, người cao-lon-nhất nước-Nam, cân-nặng 118 kilos, cao 2m67, co một thân hình nő-nang, vai-rộng,

ngực-nở, chân-tay-chằng-chít những bắp-thịt, đã chết vì một cái nhot con ở Bách

— Hôm 20 Mars 1943, nhà ngân-hàng Yokohama Species và nhà ngân-hàng Đông-dương đã ký tại Đông-kinh một bản hiệp-ước về cách trả tiền Đông-dong yen đặc-biéti để giúp Nhật giao dịch tiền tệ của Nhật với Đông-dương.

Dự-lé ký hiệp-ước này, yê-phawn Nhật có Ông Hidesign Kashiwagi, Tông-giam-dốc ngân-hàng Yokohama cùng nhân-viên trong phòng giấy của các Ông giám-đốc nhà ngân-hàng đó. Về phần Pháp có Ông Paul Gannay, Tông-thanh-trai ngân-hàng Đông-dương. Ngoài ra còn có nhiều quan-churc Nhật & bộ Tài-chinh và bộ Đông-Á, dự-lé.

Kính cáo cùng các bạn đọc báo T.B.C.N. ở Nam-kỳ

Bản quản-xin có lời kíah cáo để-eae-ban doc báo T.B.C.N. biết rằng M. Vũ-Vuu-Rot chính-thus là Cố-đông-vien của banchu quan ở các mién thuộc Nam-kỳ.

Các ban-nao đến-ban giã-tien báo, thi xia kip gửi cho M. Rót. Hoặc-không gặp M. Rót tui-xin kip gửi mandat giã-thắng-cho nhau-báo-cũng-thé.

Vì giấy-mực-hiệu-thời-mỗi ngày-một-dát-dó-hor-mei-nên-nhau-bao-bát-buoc phai-thi-hanh là « Mua-bao-phai-giả-tien-trước ». Mong-rằng các ban lượng-xéi-cho, bắn-quán-moi co-thé-giúi-bao-nen tiép-dược.

T.B.C.N.

Hiệp-ước này cần-cứ theo các giấy-tờ và sách-thực-trà tiền-bắc, đồng-yen đặc-biéti của Nhật với Đông-dương mà hai-nước đã-trao-dổi-với-nhau-hôm 20-1-43.

— Hôm 24 Mars 1943, quan Toàn-quyền Decoux đã ký nghị-định nói-rõ về giải-Vân-chuong Đông-dương.

Giải-thưởng là 1.500p (co-thé chia-doi: 1 giải 1.000p và một giải 500p)

Cơ-ban-nam-lai-cấp-một-lần cho-một-cuốn-sach Phap-van-xuat-bản-trong-vòng-hai-nămqua.

Phát-thưởng vào-thang-Dec. Lần-này đặc-biéti-phát-vào-cuối-thang-April

Tuần-lễ-giải Vân-chuong Đông-dương gióng-như giải-Vân-chuong của vien-Hàn-lâm Pháp và giải Goncourt.

Các sách-bản-cử về-loại-van-não đều được-giúi. Các-nhà-xuất-bản có-thể-thay-tác-giả-gửi-sách-dến-hội-dồng, dự-lé.

Mỗi-tác-phẩm-phai-gửi-10-cuốn-trong-ngay-1er-Nov. (vẽ-giá-thưởng-năm-nay các-nhà-dự-thi có-thể-gửi-sách-tới-hội-dồng-chu-tối-15-April-mới-hết-hạn).

Hội-dồng-chấm-thi có-mười-nhân-dụng-quan Toàn-quyền-cùi, trong số đó-sẽ có 1 đại-biên-cựu-chiến-binhh.

— Cuối-hôm 24 Mars, từ 5 đến 7 g. ó, đại-thu Robbe, giám-đốc sở Thông-tin, Tuyên-truyen va Bao-chi ở phủ Toàn-quyền đã đặt-một-tiệc-trà-va-khach-san Metropole-thé-bao-gioi-quốc-ám-ở-Bắc-kỳ.

Có-một-dòng-bạc mà muôn-làm-giáu-nhanh-chóng và lương-thiện thi-chỉ-eo-éach-la: MUA VÉ XỎ SỐ ĐÔNG-PHÁP

Lịch-sử-tết-Hàn-thực, mồng ba tháng ba

Nhưng-theo-sách « Tuế-Thời-Ký », thi Giới-tử-Thôi, một-bức-trung-thần-dời-xưa, can-vua không được, vào-ròng. Vua với-nết định-không-ra, sau-vua-sai-dổi-nết, Giới-tử-Thôi-nết định-chịu-chết-cháy-ở-trong-rừng-rậm.

Ngày-Ấy là ngày-mồng-5-tháng-3 (chứ-không-phai-mồng-3-tháng-3). Người-trong-nước-lấy-lán-thương-sốt, hắng-nǎm-den/ngày-Ấy-có-lé « Cẩm-yên » (cẩm-khói) vừa-dè-ký-niệm-một-vi-trung-thần, vừa-dè-dě-phòng-tai-nạn, vi-họ-tin-rằng/ngày-Ấy-mà-dùng-lửa, thi-sẽ-có-mưa-dà-làm-nát-hại-mùa-màng.

Tuy-nhiên-phần-dông-nhieu-Tàu-vẫn-cho-rằng-Hàn-thực-ebi-là-một-tiết-hậu, ở-sau-tiết-Dông-chi 105-hoặc-106/ngày, và-vì-sự-giò-to, bão-lớn, nên-không-dùng-lửa, dành-ăn-lạnh(Hàn-thực) như-dễ-nói-ở-trên-kia.

Bò-là-lịch-sử-cái-Tết-Hàn-thực, theo [sách-cố] của-Tàu.

Còn-nhieu-nhân-luật-vào/ngày-mồng-3-tháng-3 thi-không-biết-là-vì-lẽ-gì?

Nếu-dè-ký-niệm-Giới-tử-Thôi-như-một-số-1t-dân-Tàu, thi-phải-ăn-Tết-mồng-5-tháng-3.

Mà-nếu-dè-dě-phòng-giò-to-bão-lớn, kieng-lửa, ăn-lạnh, như-phần-dông-nhieu-Trung-Hoa, thi-phải-ăn-Tết-vào/ngày-105-hoặc-106-sau-tiết-Dông-chi, nghĩa-là-phải-dựa-vào-lịch-Tàu, mỗi-năm-ăn-Tết-Hàn-thực-vào-một/ngày-một-khác-nhau.



TUẦN-LỄ QUỐC-TẾ

Trên mặt trận Nga, cuộc xung đột vẫn diễn ra nhưng chiến-luận hai bên đã có vẻ rõ-rệt và vieng vang. Chiến-luận đó là theo một đường từ Tarasov gianh Azov theo dọc bờ sông Mius, phía đông Kharkov và Belgorod, phía tây Koursk, phía đông Orel, phía tây Vietsma cách Smolensk độ 90 cây số rồi đến hồ Ilmen, dọc con sông Volchov cho đến Léningrad. Mùa đông hiện nay sắp hết, băng đã tan khắp từ Nam lót Bắc ở một trận Nam Nga, người ta đã thấy đóng-mặt giỏi nên đã bắt đầu lây lan trước. Ta thử xét xem trong suốt mùa đông vừa qua, Hàng-quân tấn-công suýt thắng đã thua được những kết-quả gì. Ở phía Nam tuy quân Nga đã bị đánh một phần đất Caucasus cảng Rostov nhưng quân Đức vẫn giữ được một phần miền Kouban để làm nơi căn-cứ cho cuộc tấn-công mùa hè 1943 sắp tới, dọc bờ Hồ-khai-quân Đức vẫn giữ được hải-cảng Novorossiysk tuy quân Nga vẫn tấn-công rất khốc. Ở phía Nam Nga và miền Ukraine, quân Đức vẫn giữ nguyên cả bắc-delta Crimea, bắc-delta Kerch và Taganrog. Quân Nga chỉ lấy lại được Rostov và Stalingrad là hai nơi trọng-yếu về quân sự ở sau miền Bắc Donets mà một phần lớn vẫn ở trong tay quân Đức. Lần phia Bắc là nỗi thất vọng của Nga tuy khắc phục được mấy địa điểm quan-hội nhưng đã bị quân Đức phản-công lấy lại gần hết, hiện nay Nga chỉ còn giữ được Koursk nhưng thành-nhà hiện bị đánh hai mặt và tình-thì rất nguy không khéo chỉ may mắn là Hàng-quân phải bỏ mà rớt lui. Tại khu Orel, quân Nga tiếp-tục tấn-công luôn và thang mà vẫn không lối lại với lính-trận đó, hiện nay thi cuộc tấn-công ở vùng này đã bị hoàn-toàn thất-bại. Ở khu giao-tranh thành Mac-ta-khoa, Hàng-quân khắc phục được Vietsma và Rjev, nói được vòng vây quanh khinh-dò Nga và ném ngoài, hiện nay quân Nga đang cố tiến đến Smoleansk, nhưng gặp rất nhiều sự khó khăn khảm đai tại mục-lích. Ở khu Bắc, quân Đức đã nói được vòng vây cho Léningrad và quân trong thành này đã giao tiếp được với đại quân Nga về phía sông Volchov và hồ Ilmen.

Nhìn lát mà đóng-piа hết, một báo Anh, báo « New Chronicle » có viết một bài, bàn về toàn-thị chiến-tranh, theo hàng Transcopic thì báo đó nói nếu chiến-tranh kéo dài thi Nga không đủ lực-lượng để đối đầu với quân đội Đức. Báo đó khuyên người ta không nên quá tin vào cái kinh người vô tận của Nga Sô-viết. Lúc mới bắt đầu chiến-tranh Nga có tất cả 193 triệu dân, nhưng hiện nay Đức đã chinh-phục được một phần lớn

đất Nga rộng bằng cả đất Đức, Pháp và Anh hợp lại.

Hiện Đức kiểm-soát tới 300.000.000 dân Âu-châu, trong đó thì 150 triệu có thể là chiến-binhh đem ra mặt trận được. Còn Nga thì đến hồi August 1942, theo lời các nhà cầm-quyền đó, đã bị thiệt-hại tới năm triệu người. Lại từ năm ngoái đến nay, về trấn Stalingrad, trên Donetsk và trên Caucaze, Nga chắc chắn bị thiệt-hại không phải là ít. Hiện nay số dân Nga chỉ còn lại đá 132.000.000 là cũng. Nga bị mất miến Ukraine là một miến vừa động-dẫn như là miếng mồi sét lại có nhieu đường xe lửa tiện lợi cho việc dụng binh. Vì thế mà hiện nay là, lùi sâu lùi cuộc tấn-công múa hè của Đức, Nga ralt h-vọng vào việc Anh, Mỹ và một trận thứ hai ở Tâng hoặc Nam Áa để chia bời một phần lực-lượng của Đức. Nga rất hi vọng rằng năm 1943 sẽ là năm mà có quyết-liệu và Đức sẽძめ hết lực-lượng ra mặt trận phía đông để quyết đòn bêp Nga.

Vẫn, dù mở một trận thứ hai mà người ta nghe nói đến từ đầu 1942, đến nay vẫn là một vấn-de ở trong mộng. Việc đó hiện nay còn là trong tay (linh-hình) mặt trận Bắc-Phi nghĩa là trong miến Tunisie. Lộ quân Anh thử tám đánh phòng-tuyến Mareth và bắc-ein, lộ quân Mỹ thử nhanh tay đã tến qua Gofsa và Maknassy nhưng cũng chưa đến hẳn được bờ bắc phia đông Tunisie. Còn ở phia Bắc dù một giáp-giới với Algérie, bộ quân Anh thử nhất cũng đã tấn-công nhưng vẫn bị chặn. Lực lượng đội quân Rommel vẫn còn hùng hổ. Nhưng chắc chỉ may mắn, Anh, Mỹ cũng sẽ nắm chung, hiện nay Anh còn đợi quân ở các miến sau đến mặt trận và xem tình thế thi Anh, Mỹ có giải quyết xong trận Tunisie thì mới có thể tính đến việc mở một trận thứ hai được.

Ở Á Đông, vừa rồi lại có linh quân Anh và Trung, khinh-dia tấn-công ở Diêm-diện để làm cách mà lại con đường tiếp tế cho Tường-giới Thạch-quá Diêm-diện phong-việc áy-dịnh của đồng-minh hiện đã bị hoàn-toàn thất-bại. Phi quân Nhật đồng thời hoạt động ở miền Bengal (Ấn-độ) và ở phia Tây Nam Thái-binh Dương. Ở Tàu, quân Nhật đã chiếm được giao-hồi cáo-noi của cả quân sự của Trung-khánh trong mấy tháng vừa qua làm cho chính phủ họ lung-lòng càng thêm kiết-quê.

Ở Pháp lại vừa có sự thay đổi trong Nội-các, thủ tướng Laval đã đệ trình lên Quốc-trưởng chuẩn y một đạo luật định hợp nhât hai bộ thuộc-dia và hải-quân.

ĐỨC đã làm
cách nào để hủy

Hòa-ước Versailles, LẬP LẠI HẠM - ĐỘI ?

Trước năm 1919, hay nói cho đúng trước hồi đại-chiến 1914-1918, Đức-quốc cũng là một đế-quốc lớn mạnh nhất nhì châu Âu, có thuộc-dia bao-khắp mọi nơi trên thế giới ở Bại-Tây-Dương, Án-Đô-Dương, Thái-Binh-Dương... nghĩa là có một đế-quốc gần như ngang-hàng và cạnh-tranh được với các cường-quốc khác như Anh, Pháp, Ý....

Như vậy, khỏi phải nói, ai cũng biết, hồi ấy tất Đức cũng có một hạm-dội, nên không lớn mạnh thì cũng đã giữ gìn các thuộc-dia ở các vùng biển xa.

Thật vậy,

Hồi ấy Đức có một hạm-dội gồm :

- 50 thiết-giáp-hạm,
- 60 tàu-sử-dương-hạm,
- 135 khu-trục-hạm,
- 80 phóng-ngư-lôi-hạm và

rất nhiều tiêm-thủy đánh

nhưng Đức chỉ tuyển-hồ có

40 chiếc thôi.

Số sánh số chiến-hạm Đức

khi ấy, với số chiến-hạm

Anh, là nước có một hạm-dội lớn mạnh nhất Âu-châu và

nhất-hỗn-cầu-thứ-thứ,

thì hạm-dội Đức không 66 phần

của nhau-logic, thì đại-biều

nước Anh đứng dây dông-

dace nói rằng:

— Được! Việc đó xin để

nước Anh giải-quyet giúp.

Đồng-minh nghiêng đầu,

cho rằng tối do, Anh-quốc

đã thương-tồn mất lợ-quyền

và lòng-tu-cao trên mặt biển

khá nhiều rủi. Vậy chắc bận

tay Anh đem ra ứng-phò với

hải-quân Đức sẽ phải là một

bàn lạy toàn-sát. Anh chẳng

khe-khắt đến thế mà thôi,

lại tỏ ra khe-khắt gấp bội,

trên sự-tưởng-uying của liết-

quốc đồng-minh. Cho là đặc-

sách-lâm, Anh định nắm bắn

vận-mệnh hải-quân Đức van

dại trong bàn-tay sát-dá của

mình.

Nước Đức không được

phép có một chiết-tau ngầm

não-nữa — (Anh yon vẫn ghét

và sợ taur ngầm, muốn rắng

trên hoán-cầu không-eon một

chiết-tau ngầm nào nữa, nên

đã đề-nghị rằng chính-nước

Anh cũng sẽ hủy-hết taur

ngầm-nếu liết-cuồng đều

nhưng kiêu-khiu-tau ngay-hai-ay).

Trên mặt biển, Đức chí

được phép giữ lại gó-sán

thiết-giáp-hạm, sán-tu-

duong-hạm và 24 phong-ngu-

loi-hạm, một hạm-dội ti-hon

gồm toàn những tên chiến-cũ

ky-gia-nus, vì các tàu-chiến

CÔNG LÁT SÁCH :

GRAMMAIRE và DICTIONNAIRE

FRANÇAIS — ANNAMITE

JAPONAIS PAR KIKUCHI

KATSURO ET T. N. CHAU

có thêm loixique và những câu

hướng-dùng bằng-ba thứ-lei-

Bản tại các hàng-sách, bán-buôn

hoa-hồng rất-hay tại nhà-in

GIANG-TÀ 94 CHARRON HANOI



« Thiết - giáp - hạm
bò - túi » DEUTSCH-
LAND trong
lượng 10.000 tấn của
Đức, khởi đóng năm
1928, hạ thủy năm
1931. Với tàu Deuts-
chland, khởi một
cuộc tiến hóa về sự
chế-tạo tàu chiến.

kiêu mởi của Đức bấy giờ
đã bị Anh giam tại Scapa
Flow.

Như thế là chu-đáo lâm
rồi, Đồng-minh ứng-chuẩn.

Nhưng người Đức yêu-cần
rắng, tàu toàn tàu cũ, dè rớt
chóng hỏng, vậy chiếc nào
già hỏng thài lão, xin Đồng-
minh cho phép đóng dần dần
những tàu mới trong lượng
đang như vậy để thay vào.
Liệt-quốc đều đưa mắt cho
Anh.

Tụ-phụ là hảo-hiệp, Anh-
quốc gặt đầu cho-phép Đức
đóng tàu mới thay dần vào
những tàu cũ, nhưng phải
tuan theo đúng điều-kiện sau
này :

Không bao giờ thiết-giáp-
hạm mới của Đức được trọng
lượng quá 10.000 tấn.

**Thiết-giáp-hạm « bò
túi » của Đức làm
người Anh phi cười**

Anh-quốc cho rằng mình
tinh khôn lâm. Phải, những
tàu chiến 10.000 tấn thi-làm
được trô-rồng gì? Trong
những trận hải-chiến, những
kiêu tàu ấy, có khác gì những
thú dò-chơi, vì chính nước
Anh và các nước khác, đều
còn có thể với số trọng-lượng
đó, đóng những tuần-duong-

hạm hạng di man là cùng,
chứ không làm gì hơn được,
mà những tuần-duong-hạm
10.000 tấn thì chỉ là những
chiến - hạm xuênh - xoảng
không dỗ sức tự-vệ và chiến-
đấu, và phương-diện khi-giỏi
ya thiết-giáp vỗ tay.

Hòn-ước ký-kết xong rồi,
Mấy năm sau đó, bận han-
gán những vết thương của
chiến-tranh, Đức-quốc dành
lặng-yên sống ngác-ngoài với
một hạm-dội gồm sáu chiếc
thiết-giáp-hạm già nua.

Thay Đức ngoan-ngoãn
vâng theo hòa-ước, Đồng-
minh lâu lâu cũng thương
tình, giảm bỏ những nỗi
khát khe.

Thật ra trong thời-kỷ đó,
Đức chưa đủ sức hành-dộng
tự gi, vì nhiều nỗi khó
khăn mà nỗi khó-khăn hơn
hết thuộc về vân-dẽ-tai-chinh.

Qua thời-kỷ đó, Đức lảng-
láng dù-bị đóng tàu mới dè
thể vào các tàu cũ, theo đúng
như hòa-ước Versailles. Bất
dẫn đóng những tàu kiêu
nhỏ.

Năm 1925, Đức hạ thủy
chiếc tuần-duong-hạm mới
tên là Emden 5.600 tấn, có
tầm đại-bắc kiêu nhỏ.

Trong ba năm 1926, 1927,



Tuần - duong-hạm
KARLSRUHE của
Đức, trong lượng 6.000
tấn, vỏ dày 100 ly,
mang 9 khẩu đại-
bắc 150 ly.

Chẳng bao lâu, bờ hải-quân
Đức tuy-en - bô - đóng chiếc
thiết-giáp-hạm Deutschland
đèn tray cho một thiết-giáp-
hạm cũ.

Chiếc thiết-giáp-hạm này
còn vẹn vẹn nặng! có 10.000
tấn.

Được tin, dân Anh vốn là
một dân tự-phụ sành hàng
hải-xa này, đều phâ-lên cười.

— Thiết-giáp-hạm gì mà
trọng-lượng có 10 000 tấn?

— Thật là một cái thiết-
giáp-hạm trò trè.

Người Anh vẫn có tiếng là
dân họa hi-hước, liều dũng
lên báo-chương cái đầu-dê
khỏi-hài này :

« Nước Đức mới chế ra một
kiểu thiết-giáp-hạm bò túi »
(cuvrasse de poche).

Cả nước Anh đều cười rõ,
tán-thành cái danh-tg trào-lộng
của tờ báo tình ranh.

« Thiết-giáp-hạm bò túi »!
Cái danh từ đáng tức cười
thật. Hồi 1927, khi nước Đức
báo tin đóng chiếc thiết-giáp-
hạm 10.000 tấn, mà người
Anh gọi điều là thiết-giáp-
hạm bò túi, chẳng những dân
Anh phì cười mà hầu hết các
giới quân-sự hoan-cầu cũng
đều không nhận được cười

nữa, có điều là người Anh
cười to hồn, cười phả lèo, cả
thế-giới đều nghe tiếng.

Năm 1928, tàu Deutschland
khởi đóng, người Anh mới
cười nhở hơ một chút.

— Người Đức lại đóng được
kiểu « thiết-giáp-hạm tí hon
như vậy ư ?

Người anh tự hỏi như vậy,
rồi tố ý hoài-nghi

Năm 1931, tàu Deutschland
hạ-thủy, bộ chỉ-mim cười.

Năm 1932, 1933 tàu này
đi thử, người Anh không
dám cười riếu nữa. Vì, tàu
Deutschland cũng như hai
chiếc Lothringen, Brunswick
là hai chiếc đồng-sau, đều là
những « thiết-giáp-hạm bò
túi » cả. Có điều là những
thiết-giáp-hạm bò túi đó, thật
ra chẳng có gì đáng cười, mà
chỉ đáng sợ thôi, vì nó là
những chiến-cụ có sức pha-
hoại cực-giác-góm trên mặt
biển.

Tàu Deutschland có cái đặc
sắc là ống khói rất lớn, là
một kiêu-tuân chiến trọng-
lượng 10.000 tấn, chế-tạo rất
đúng với điều-khoản hòa-ước
Versailles. Nhưng vè súng
ống, tốc-lực và lẩn-thiết-giáp,
thì nó trội hơn hẳn hết thảy

những tàu chiến cùng một
trọng-lượng. Một nhà chuyên
môn về hải-quân đã phâ-lên
tiếng nói bằng một giọng
buồn-rầu và kinh-ngạc rằng :

« Vào tàu Deutschland, khởi
một cuộc tiến-hoa về sự chế-
tạo tàu chiến, cũng như kiểu
tàu chiến Đức Dreadnought
hồi 1906 vậy. Kỷ nguyên tàu
Dreadnough đã mãn rồi. Kỷ
nguyên tàu Deutschland khởi
thủy này ».

Bấy giờ các đại biểu Anh
tại hội-nghị hòa-binh Ver-
sailles, mới thấy rằng mình
đã khinh-thường bọn kỵ-sư
Đức-quốc.

**Thiết-giáp-hạm bò
túi của Đức khiên**

Anh phát lo sọ

Tàu Deutschland là tàu
chiến 10.000 tấn.

Nhưng tần dày là tần Anh,
nặng bằng 1.016 kí os của
Pháp. Như vậy, 10.000 tấn
thì 10 160 tấn, chứ không
phải 10.000 tấn mà thôi.

Đóng-tuồng 160 tấn đó
không làm gì! Trong khi phải
tuan theo đúng điều-khoản
hòa-ước Versailles, không
được hơn kém, sai một
tý mít li, người Đức không
ba giờ quên lợi-dụng cái lợi

nhỏ đó về trọng-lượng, và
gắng hết sức để làm sao được
lợi thêm.

Họ nhất định bỏ lối đóng
đinh ốc ghép các mảnh thiêt-
giáp làm vỏ tàu. Vì như vậy,
tàu vừa nặng thêm và vỏ
thiêt-giap sẽ kém khỏe mạnh.
Họ dùng điện-ycx để hàn, liền
các mảnh thiêt-giap với nhau
coi vỏ tàu như một nguyên
một khối vững. Thế là hàn-lien
được non 500 tấn đinh ốc,
cộng với 180 tấn trộ ra, thành
ra trong số 10.000 tấn, được
lợi tới 660 tấn rồi. Họ lại
dùng toàn những thứ kim-khi
nhé pha trộn với nhau
rất kỵ lưỡng thành ra một
thứ kim-khi vừa nhẹ vừa bền
chứ không đóng tàu bằng sắt,
như các nước khác.

Như thế là cũng hàn-lien
được 200 hay 300 tấn nữa,
cộng với 660 tấn trước, thành
ra hàn-lien được tới 10 phần
100 số trọng-lượng tổng cộng
của chiếc tàu.

Về máy-mỏ, cũng vậy,

người Đức cũng cố làm cho
nhẹ, và đỡ kẽm-eeng. Máy
móc toàn dùng kiêm máy đốt
ngâm (combustion interne),
xưa nay những tàu thiêt-giap
hàng nặng không dùng bao
giờ, thay ra trong tàu có 8
động-co Diesel chạy hơi nước,
khôe tới 50.000 mã-lực, mà
mỗi mã-lực chỉ nặng có 23
kilos, nghĩa là tất cả máy-móc
chỉ nặng có 1.150 tấn mà thôi,
so với các tàu thiêt-giap khác,
lại hàn-lien được một số trọng
lượng kha-khá nữa.

Rút lại trong 10.000 tấn, thì
ra người Đức cũng hàn-lien,
hoặc được lợi tới non vài
ngàn tấn.

— Hàn-lien như vậy dễ làm
gi?

— Không phải là dễ làm
cho tàu to lớn thêm, mà là dễ
làm cho tàu mảnh thêm, khỏe
thêm. Nghĩa là dễ đặt trên tàu
những đại-bắc kiêu lớn hơn
các kiêu đại-bắc thường đặt
trên các tàu chiến hạng 10.000
tấn xưa nay.

Trên « *Thiêt-giap hạm bò túi* »
của Đức, có dài 6 cỗ đại-bắc,
cố 280 li-xep trên khói cao
tanh-hàng ba, với sáu viên
đạn nặng 300 kilos bắn xa
được tới 30.000 thước, 8 cỗ
đại-bắc cỡ 150 li, 4 cỗ đại-bắc
phồng không cỡ 88 li, 8 khẩu
súng liên-hành và sáu ống
phóng-ngu-lôi hạng 500 li.
Tàu ấy súng-ống đủ nhiều và
mạnh như vậy, mà khu-vực
hành-tiệng lại xa tới 10.000
hải-ly theo tốc lực 20 « nút »
mỗi giờ, ngà 1 lì-đì về được
luôn một mạ h 18.520 cây số
dương b ên, và chạy man 37
cây số mỗi giờ. Nhận thấy
thế, tờ tạp-chí lớn của hải-
quân Anh là tờ « *Naval and
military Record* » hồi ấy đã
phát lên tiếng than phiền
bằng một giọng chua-chát:

« *Chiếc tàu Deutschland hòng
rồi có thể làm nên mối lo lớn
trong các trận hải-chiến đây* ».

Các nhà báo chuyên về hải-
quân các nước đều tán-thanh
ý-kien ấy, đưa nhau nói són-
sao về tàu Deutschland.



Sá-lan dìy pâi-sa của Đức



Chiếc « tàu kéo » SEEFALKE của Đức

Nhà này bỗ khen tàu Deutschland
chẳng mồ máy chạy rất mau
và các động-co Diesel trên tàu
rất mạnh. Nhà kia thì nói
súng đại-bắc bắn xa tới 30.000
thước. May là một điều đáng
sợ; kẻ thù phát minh ra rằng
chẳng tàu chiến nước nào
để được với chiếc Deutschland
hết, duy e nước Anh là có ba chiếc thiêt-giap vào
hạng lớn nhất hoàn-cầu, cái
thì đóng từ năm 1916, cái thì
năm 1920, là có thể đương đầu
được với cái tên thiêt-giap bò
túi của Đức. Ba chiếc tàu ấy
là ba chiếc thiêt-giap này:

Reichen, Repulse và Hood.

(Chắc người ta chưa quên
rằng chiếc Hood đã bị tàu
ngầm Đức đánh đắm và tàu
Repulse bị phi-cô Nhật đánh
đắm dạo vừa qua)

Dù sao, thì « thiêt-giap-hạm
bò túi » của Đức bây giờ cũng
không còn là cái trò cười của
người Anh như trước kia.
Trái lại, nó làm cho người
Anh lo-sợ, tuy vẫn nói rằng
trên báu-chương như thế này:

« *Chúng tôi rất chả ý tới
chiếc Deutschland, nhưng
không lo sợ gì vì chúng tôi đã
có nhiều cách đối-phó lại* ».

Những cách đối-phó lại đây
vô-nhiều là những tàu chiến
và các động-co Diesel trên tàu
rất mạnh. Nhà kia thì nói
súng đại-bắc bắn xa tới 30.000
thước. May là một điều đáng
sợ lòn mạnh như thế nào có
những đặc-sắc gì, khi người
Anh giữ bí-mật.

Nước Pháp cũng không thể
lặng yên. Ngày 26 October
1932, theo lệnh quân-hải-quân
Đông-trường M Georges Ley-
gue, là người đã làm hải-
quân Pháp phục-hưng, xưởng
đóng-tàu ở Brest, khởi đóng
chiếc Dunkerque là một chiếc
thiêt-giap-hạm trọng-lượng
23.000 tấn, tốc-lực định mỗi
giờ 30 nút trên cõ 8 khẩu đại-
bắc cỡ 330 li và hai chòi súng
mỗi chòi dài 4 khẩu đại-bắc.
Chiếc Dunkerque đóng theo

Sách mới

T. B. C. N. vừa nhận được.
— BỘI BÌ MẬT CỦA CON
KIẾN của PHẠM VĂN-GIAO do
một nhà xuất bản mới, « SÁNG »
xuất bản.

— ĐẠI-VIỆT TRIỂU HỌC LỊCH
SỬ của NGUYỄN SĨ ĐẠO, do nhà
TÂN HÓA, xuất bản, giá 0p.50.
Xin có lời cảm ơn các nhà
xuất bản và giới thiệu với độc
giả.

hứng phương-pháp mới, éo
thè chống được với những tíc
đẹp và thủy-lôi, là một chiếc
thiêt-giap-hạm rất mạnh,
tiền kinh - phái mũi tới 860
triệu quan. Nhưng sau nước
Pháp định việc đóng tàu ấy
trong ít lâu, mãi tới khi nước
Đức báo tin khởi đóng chiếc
thiêt-giap-hạm bò túi thứ ba,
bây giờ mới lại đóng tiếp, để
ứng-phó với tàu chiến Đức
vày.

Kết ra, thi-hạng tàu thiêt-
giáp bò túi của Đức cũng đang
sự và cần phải tìm cách ứng-
đối thật.

Vì thiêt-giap-hạm bò túi,
tuy không lòn bằng những
thiêt-giap-hạm lớn của Anh,
Pháp thật, song nó chạy mau
hơn. Hạm-dội Anh, Pháp vi
tất đã đuổi kịp mà đánh. Do
những tuần-duong-hạm các
nước thi đua kip, song lì-i
không đủ sức chịu đựng
những đại-bắc của nó. Do đó,
người ta thấy chiến-lực của
hải-quân Đức lộ ra rõ như
ban ngày: Không giáp chiến
với hạm-dội địch, chỉ lén ra
ngoài khơi rải ra, hoặc lẩn bờ
biển, địch thành-linh đánh
những « miếng », xuất kỳ bất
ý, theo tài nguyên-tắc của
các chiến-tranh lrun-dòng và
bất kỳ, một nguyên-tắc tác-
chiến mới của lực-quân và
hải-quân.

Một chiếc Deutschland mà
đã làm són-sa dư-luận hoản-
cầu và khinh hải-quân các
nước rung-dòng, huống chi
là ba chiếc thiêt-giap bò túi
hạng kỵ Đức đã đóng xong
và 5 chiếc nữa Đức định đóng,
công là 8 chiếc tất cả, theo
con số mà hoi-nghi Sư-thần
liệt cường đã ứng-chuẩn một
cách nhẹ-nhàng.

(xem tiếp trang 34)

THỦ TAU CHIẾN-ĐẦU
NHANH NHẤT HIỆN NAY

KHINH TỐC PHÓNG NGƯ^U LÔI TIỀU HẠM

L.T.S.—Trong ham-dội chiến đấu ngày nay, thủ-tau nhanh nhất là khinh-tốc-phóng-ngư-lôi-tiêu-hạm (K.T.P.N.L.T.H.) Chiếc có tàu này là lợi dụng được những sự-tiến-bộ của động-cơ « nô » (motors à explosion) và những thứ vũ-bep-long (coques à redans), nên mới lướt trên mặt nước rất nhanh để lèm-tron những sứ-mệnh về-quân-sự mà người ta phó-thác cho nó.

Xét về phương diện này, khinh-tốc-phóng-ngư-lôi-tiêu-hạm của thủy-quân Pháp mỗi giờ chạy được 55 hải-lí tốc là 102 km, vẫn được giải-quán quân-chay nhanh từ trưa đến nay, nhưng nước Pháp đều đầu năm 1939 mới được có 4 chiếc, còn đương sốn soạn đóng thêm 5 chiếc, còn về hời-dó, nước Đức đã có 17 chiếc « Schnellboten », Ý có 50 chiếc MAS, Anh có 30 chiếc M.T.B, Nga có hơn 100 chiếc dù các kiệu khác nhau rồi.

Ngày nay, như cách kiêu-trùc hoàn-thiên, các khinh-tốc-phóng-ngư-lôi-tiêu-hạm có thể di lại ngoài bờ dễ dàng, chẳng những trên tàu có dù hàng-dai-bắc và súng-liten-thanh tự-dộng để chống cự với phi-cu, mà lại còn mang thay-lôi và thao luận-kia-anh-chong, nên những chiếc tàu đó đã trở nên những chiến-cu nguy-hiem cho các tàu chiến-dich, nhất là khi người ta đem dùng nó liên-lạc với các phi-cu phong-ngư-lôi và phi-cu oanh-tac để đánh phá các tàu chiến thì sự-nghiệp phi-hoại của nó lại càng ghê-sợ và thần-tốc-hơn-nữa.

Công-dụng của khinh-tốc-phóng-ngư-lôi-tiêu-hạm

Như tên gọi của nó, khinh-tốc-phóng-ngư-lôi-tiêu-hạm là một thủ-tau chiến-nhỏ, chạy nhanh và nhẹ, mang thủy-lôi, giống như một chiếc « ca-nô » tự-dộng, trọng-tài độ-chang từ 12 đến 25 tấn, có lắp động-cơ « nô » từ 1000 đến 1200 mã-lực, tốc-lực độ-chang 30 đến 50 hải-lí.



Khinh-tốc-phóng-ngư-lôi-tiêu-hạm kiệu « Schnellbottens » của hải-quân Đức

Trong trận Âu-chiến 1914-1918, người Đức chay-đuòng tàu ngầm đánh-dầm các tàu chở-quân-linh và bình-nhu-ben-dich, các nước đồng-minh phải nghì-ché ra K.T.P.N.L.T.H. để công-kích-tan ngầm khi nó lèn trên mặt nước rồi chay-trốn-thật-nhanh.

Các nước-cú chiến còn dùng K.T.P.N.L.T.H. để trên những hải-phận nguy-hiem, những hàng-rào-cốt-minh để bờ-vây-tàu ngầm và công-kích-một-cách-bất- ngờ-những-chiến-bom-tri-đu trong các nơi hiêu-yếu đố. K.T.P.N.L.T.H. còn làm-tron được nhiều-sứ-mệnh nguy-hiem khác, như duỗi-tàu ngầm, phun-khói để che-chở-những-doàn-tàu-buôn-dè cho-tàu-buôn-ben-dich khôi-trong-thay.

Vì K.T.P.N.L.T.H. làm được những-công-việc nói-trên, nên người ta còn gọi nó là « tàu-xung-phong » của thủy-quân, công-dụng-chẳng-khác-gi những chiếc « brûlots » vè thế-kỷ 17 và 18 lúc các thuyền-tàu còn chay-bằng-buồm.

Hai trường hợp sau này đã làm thủ-tau nhỏ đó phát-dạt như hình-dạng của nó ngày nay : 1) những sự-tiến-bộ vè-dung-cơ « nô » 2) cách-dong-vò-tàu-chay-truot-trên-mặt-nước. Nhờ hai sự-phát-minh đó mà

nhiều chiếc ca-nô-tự-dộng gọi là tàu-lướt (glisseurs) mới-chạy-nhanh được-hơn 100km, một-giờ-như-ngày-nay-vậy.

Lịch-sử K.T.P.N.L.T.H.

Từ xưa người ta đã biết đặc-tính-của-vò-tàu-chay-lướt-trên-mặt-nước (formes hydro-planes) rồi. Năm 1870, một vị mạc-sư Anh tên là Ramaus được bộ-thủy-quân nước-ông giao cho thử một thứ vò-tàu mà bên-trong-bắc-một-lớp-gỗ để-nghiêng-thì-thay-nó-nồi-lèu và-truot-trên-mặt-nước-rất-nhanh.

Cái-ý-tưởng đó-rất-tốt, nhưng-tiến-nó-ra-đời-khi-sớm-quá. Về-sau-sự-thi-nghiêm-dâ-to-râng-trong-tài-một-tàu, phải-là-nhất-có-một-sức-mạnh-45-mã-lực-thì-vò-tàu-mới-nồi và-rượt-trên-mặt-nước-được, nhưng-lúc-bấy-giờ-chưa-ché được-cái-may-nào-nhẹ-như-thè-dè-làm-cho-vò-tàu-nó-được.

Đến-năm-1870, dem-vò-tàu-này-thứ-thì-có-một-sự-bất-tin là-không-chịu-đụng-được-lâu-trên-mặt-bè.

Từ-khi-phát-minh-ra-motion-cơ « nô » những-người-dóng-ca-nô-tự-dộng, thay-có-kết-quả-tốt-trong-những-cuộc-dua-thuy-tien, bắn-phết-khởi-theo-duỗi-công-cuộc-làm-cho-thu-vò-tàu-nói-trên-kia-càng-day-càng-tốt-hơn, và đến-năm-1910, ông Thorneycroft mới-dòng-được-chiếc-tàu-chay-lướt-trên-mặt-nước : Chiếc « Miranda IV », dem-chay-thi-trong-cuộc-dua-thuy-tien-ở-Monaco-mỗi-giờ-được-35-hải-lí-rưỡi, và-sau-này-được-coi-là-chiếc-tàu-kiểu-mẫu-của-những-khinh-tốc-tiêu-hạm (vedettes rapides) hiện-nay.

Những-khinh-tốc-phóng-ngư-lôi-tiêu-hạm-trong-trận-Âu-chiến-1914-1918

Ngay-khi-cuộc-chiến-tranh-năm-1914-mới-bùng-lên, bộ-thủy-quân-Anh-rất-để ý đến-việc-thi-nghiêm-tàu



Khinh-tốc-phóng-ngư-lôi-tiêu-hạm kiệu « Coastal Motor Boats » C.M.B. của hải-quân Anh.

Miranda IV, nhưng-vẫn-không-dem-nó-ứng-dụng-vào-việc-binh-dược; và-sau-vì-sự-cần-thiết-phải-trực-tiếp-với-những-tàu-dịch-dễ-ở-trong-cá-cuối-kín-dảo, nên-thuỷ-quân-các-nước-Đông-minh-mới-nghỉ-ché-ra-thu-khinh-tốc-tiêu-hạm, nhât-là-bờ-thủy-quân-Anh-cần-các-thu-tau-dó-để-hoạt-dộng-trong-miền-bắc-Landres-lóm-chòm-những-núi-dá, và-Ý-cũng-cần-các-thu-tau-đây-để-công-kích-tàu-dịch-trong-quần-dảo-hiển-trở-Dalmate. Vì-thế-người-Anh-mới-nghỉ-ché-ra-những-chiếc-tàu-có-những-dặc-tính-như-sau: chay-nhanh-ít-nhất-35-hải-lí, chay-luôn-ngoài-bè-được-150-hải-lí(277 km), khí-giá: một-ngu-lôi-450mm; có-dù-tu-cách-dì-bè; trọng-tài-và-chiều-dài-của-chiếc-tàu-không-to-quá, có-thể-dem-mắc-vào-một-chiếc-chiến-dấu-hạm-hạng-nhỏ-được.

Vì-ông-Thorneycroft-là-người-sáng-tạo-và-có-kinh-niệm-nhất, nên-bở-thủy-quân-Anh-giao-cho-đóng-những-thu-khinh-tốc-tiêu-hạm-này-và-đặt-tên-là-thu-tau-nhỏ-di-tuần-vè-chay-bằng-motion-cơ (coastal motor boats) viết-tắt-là-C.M.B. Những-chiếc-mới-ché-ra-dầu-tiên-gọi-là « 40-pieds » vì-chiếc-dài-tàu-dò-12-thước, trọng-tài-4-t-250-và-lắp-một-motion-cơ-12-pieds-lamb-250-mã-lực. Không-bao-lâu, người-ta-phải-nghỉ-đóng-to-thêm-dè-mang-dù-cá-cùng-liên-thanh-bắn-tàu-bay-và-lựu-đạn-ném-tàu-ngầm-và-cần-phải-chay-nhanh-được-38-hải-lí-mỗi-giờ. Về-sau-ông-Thorneycroft-bên-ché-ra-thu-tau « 55-pieds » là-thu-tau-chở-nén-thông-dụng-nhất, và-có-những-dặc-tính-sau-này: trọng-lượng-12-t-220, hai-motion-co-mỗi-chiếc-375-mã-lực, mang-2-ngu-lôi-450mm-và-chè-được-5-thuỷ-thú. Về-sau-người-ta-lại-ché-ra-máy-kieu-tau-C.M.B « 70-pieds » chuyen-dùng-dati-thuy-loi-phuc-trên-các-mặt-bè. Nutzung-chiec-C.M.B.rất-khéo-vè-cách-hỗ-tri-khi-

Giới: Các ống ngư-lôi đều đặt ngang sang cột tàu và ở phía sau. Muốn phóng các ngư-lôi này, người ta bắn ở phía sau, nhờ có mồi thử có máy riêng để khi nổ thuốc súng nó là có máy chạy. Hỗn thành tên nước là chén vịt của ông ngư-lôi và dì xuyên qua nước, trong khi ấy thi chiếc C M B lùi lại, để tránh khói sự nguy hiểm,

K. T. P. N. L. T. H. của Ý

Bộ thủy quân Ý rất chú ý đến việc dùng K. T. P. N. L. T. H.

Nhưng K. T. P. N. L. T. H. của Ý ra đời là bắt đầu từ một kiểu tên lửa và bồi cuối năm 1914 phỏng theo mẫu của viên Giám đốc hảng S. V. A. N. Những chiếc đê gọi tắt là MAS, lúc đầu chỉ dùng dưới các tên ngầm địch, nên chỉ mang có một khẩu đại bác 57 hoặc 75 và những lựu đạn chứ không có ngư-lôi.

Những chiếc MAS cũng gọi là «tốc hạm» hoặc «đại tốc hạm», tùy theo tốc lực từ 22 cho đến 30 hải lý. Thật chạy nhanh nhất của Ý cũng giống như những chiếc GMB của Anh và cũng mang 2 ống ngư-lôi đặt ở bên cõi tàu.

Ý có một kêu mạnh nhất gọi là Steffano Tur, trọng tải 59 tấn, dài 22m, rộng 5m50, mang bốn ống ngư-lôi, 3 khẩu liên-thanh và lắp động cơ 3.000 mã lực, tốc lực nồi giờ 35 hải lý.

NHÌ-DÔNG GIÁO-DỤC

Mùa sau cao trào cho cổ hiệu quả xin đặc:

Nguyên nhâm thời xâm của tre con

của Ông giáo Lê Xuân-Vỹ sanh

Có nay sốt sắng khú-huynh tên cho con
em giáng chúa bộ được: hì các thời hì tết
Mùi cũn 1928. Mùa linh hồn giao ngày hết
1928. Ô x muscularis 1928 (đã cướp) cho:

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

Nhớ đời mua tại kháp các tiệm sách
lòn hai cuốn sách mới rất giá trị!

1.) Tráng sĩ vò danh

của HẢI-BẮNG viết theo tài liệu của Nghị Giáo

Công cuộc Cầu Vồng lòn lòn ra cuối đời nhà Trần Đài Bát Ngát cầm đèn. Một tài liệu quý giá cho hết thấy mọi người Việt Nam muốn nhìn lại những dân tộc anh hùng của Quốc-Phố. Lai do Hải-BẮNG viết giả hòn 18 phog tên thư ký danh tiếng viết. Cái giá trị thực về chúng... sách in rất công phu, 100 trang. Giá hiện 1500 (đã sách cũ kẹp).

2.) Một thời oanh liệt

truyện kỉ và các Tàu. Ở trang TRẦN-VĂN-KHÁT rất lý-ký hoài đồng 1-0 (trang. \$10)

Cuộc Quốc-Gia cách mệnh đương tiến hành, chúng ta dùng nên trú trù

Ông ngư-lôi này rộng 470mm và bắn ra ở bén cõi tàu, còn nòng súng liên thanh 8mm, người ra lại có một khẩu đại bắn bắn phi-sa 76mm nữa.

Trong trận Âu-chiến trước, Ý đóng đồn hor 200 chiếc để dùng vào việc cõng-phá các tàu ngầm địch. Ngày 10 Juin 1918, thiếu tá Rizzo dieno-khiêm một chiếc tên-hạm này, đã đánh đắm được chiếc tên-hạm Szent Istvan của hai nước Áo, Hung cách đảo Premuda không xa mấy. Chiếc-cõng này được ca thă-giới cho là phi thường very.

Người Ý chuẩn-bị các K.T.P.N.L.T.H. của họ rất khéo, nên hồi năm 1918, họ kéo vào quần đảo Dalmatia, quần đảo không nghe tiếng-dòng-cõi, vì thế các phao-dài trên bờ bờ không biết mà can thiệp, nên đoàn tàu đó cứ việc vượt qua các hàng rào ngư-lôi đặt chắn ngang các lối ra vào, không bị nguy hiểm gì cả.

Muốn cho động-co chạy không có tiếng kêu, người Ý đặt những bom chứa điện (accumulators) trên những chiếc MAS và cung cấp điện cho động-co có thể chạy luôn trong 4 giờ, nên đoàn tàu đó mới có thể chạy thẳng vào các bến tàu Pola và Trieste mà không ai biết.

Những chiếc tàu đó làm bằng gỗ dài 16m, trọng tải 8 tấn, chạy bằng điện, nên không có tiếng kêu.

Vì thế, ngày 10 Novembre 1918, thủy-quân Ý lại lập được chiến-công oanh-liệt nữa bằng K.T.P.N.L.T.H. mà lúc bấy giờ các nước đều phải ca tụng.

(ky sau đăng tiếp)

TÙNG-PHONG

Bà sập hết cả
8 cuốn sách trình thêm:

- 1) CHIẾU HỘI SẤT VÀ 9 MÀNG NGƯỜI của Ngọc-Cẩm giả 1920
 - 2) SỰ HÌ MẤT CỦA HÀNG THÀNH CỐ của Trần Văn Quý giả 1920.
 - 3) BỘ QUẦN ÁO ĐÀN FÀ của Trần Văn Quý giả 1920.
- Bà sập 100 cuốn sách. Bối cataloge, kèm Embre 1920.

A CHÂU XUẤT BẢN

17 Emile Noël Harci Telé-hone 1920

NHỮNG TRẬN THỦY CHIẾN

I. Ổn định nhất trong lịch sử cõi kim

(Tiếp theo)

Trận Jutland

(31 Mai — 1er Juin 1916)

Jutland là trận thủy chiến lớn nhất trong cuộc Âu-chiến trước (1914-1918).

... Đầu năm 1916, đô đốc Scheer được cử lên chỉ huy hạm đội Đức, có ý muốn giao-chiến với thủy quân Anh một trận quyết liệt để tiếp quản bá chủ ở Bắc-hải, bèn sai mấy chiếc tuần-dương-hạm đi bắn phá các miền Lowestof và Yarmouth cùng phái các tàu ngầm đến đòn và các báy cảng từ Scapa Flow đến Humber.

Vào cuối tháng Mai, đô đốc Scheer lại sai phái đô đốc Hipper điều khiển một đoàn tuần-dương-hạm tiến vào eo biển Jutland để triệt đường các tàu buôn Anh ra vào bờ Baltique.

Bộ thủy quân Anh biết Von Scheer định bao vây Bắc-hải, lập tức phái đô đốc Jellicoe đem đại đội tiền-dông ở phía Bắc Dogger-Bank và phía Tây Jutland và hạ lệnh cho phò đô đốc Beatty rời ngay Frorth, đón hạm đội về phía Đông, đến đóng ở một nơi thuộc phía Tây Bắc Dogger Bank để hộ vệ cho hạm đội Jellicoe khi xảy ra chiến tranh.

Ngày 31 Mai, hai bên giàn trận đê nghênh chiến: thủy quân Anh có 24 chiếc thiết giáp-hạm, hai đoàn tuần-dương-hạm hạng nhẹ, 81 chiếc khu-trục-hạm, một chiếc thả-thủy-lôi và một chiếc hàng-không mâu-hạm.

Về phần hạm đội Đức có 21 chiếc thiết giáp-hạm, đô đốc Von Scheer ở dưới chiếc kỵ-hạm Friedrich der Grosse; ba đoàn tuần-dương-hạm, đoàn thứ nhất đị trinh-thám gồm có 5 chiếc tuần-dương-hạm, chiến-dâng-hạm do Phó đô đốc Hipper chỉ-huy, một đoàn tuần-dương-hạm hạng nhẹ (11 chiếc) và bảy đoàn khu-trục-hạm, mỗi đoàn 11 chiếc.

Hạm đội Đức gồm tất cả 111 chiếc: 22 chiếc thiết giáp, 5 tuần-dương chiến-dâng-hạm, 11 chiếc tuần-dương-hạm hạng nhẹ, 73 chiếc khu-trục-hạm, 16 chiếc tàu ngầm, 10 chiếc hàng-không mâu-hạm Engadine.

Hạm đội Anh gồm tất cả 150 chiếc: 28 chiếc thiết giáp, 9 tuần-dương chiến-dâng-

HOA MAI - PHONG

Biểu hiệu về ấp quý-phái

Miền may có tiếng

nhất của bạn gái

N 7 HÀNG QUẤT — HANOI

xuất trận, đóng ở phía Bắc Dogger Bank để ám-ngự quân địch ở phía trước.

Sau đêm 30 Mai, không xảy ra việc gì quan-trọng. Sáng 31 Mai, một buổi sáng mửa hạ trên giới có máy vẫn, ngoài hòn có nhiều ohô bị sa mạc phủ.

Chín giờ sáng hôm ấy, hạm đội Đức xuất trận, đại đội tiên về phía trước Héligrand, còn đoàn tuân-dương thiết-giáp-của Hipper khởi hành từ bờ hai giờ sáng di trinh sát & phía ngoài 50 hải-li.

Thủy-quân Anh suốt buổi sáng châm chích nhau những dấu hiệu vô-inyén-diện bên địch, nhưng không được tin gì quan-trọng. Trưa đến, đại đội Jellicoe nhận được tin của bộ thủy-quân Anh báo hạm đội bên địch có lẽ còn đóng trong bến Jade.

Mười giờ sáng, hạm đội của Bộ-đốc Jérém đã gặp đại đội của Jellicoe, giờ chèo cả tiến đến Skaggerak nơi định trước, còn hạm đội Beatty lúc bấy giờ đã bắt đầu gặp hạm đội Hipper ở ngoài xa rồi.

Hạm đội Beatty sau khi trông thấy quân địch lui về phía Đông, rời lại tiễn sang phía Bắc để gặp Jellicoe, có những chiếc tuân-dương-hạm hạng nhẹ di hộ vệ hai bên.

Tại đây, một chiếc phông-ngư-lôi Đức dương duỗi một chiếc tàu buôn, nhưng trông thấy Hạm

dội Anh, nên lại chạy trốn. Phò-đốc Beatty hạ lệnh cho quân-sĩ dù chiến bằng một hồi chuông vang động trên mặt bờ và phái mấy chiếc phi-cơ dưới chiếc Engadine đi do thám. Hôm ấy, có sương mù ngoài hòn, tàu bay phải bay thấp, quân Đức bắn súng cao-xa, nhưng không trúng, tàu bay giờ về dem được nhiệm vụ từ quản-hộ cho bộ tham-mưu.

Tuân-dương-hạm hai bên hòn đấu bắn nhau, nhưng không trúng gì cả.

Ba giờ rưỡi chiều, Hipper trông thấy tàu Anh di về phía Đông-Nam, bèn kéo hạm đội về phía Nam để gặp đại đội Scheer ở cách đây 60 hải-li.

Hai bên không rõ linh-hình nhau, không biết đại đội nào xuất trận cả rồi, đại đội Beatty định bao vây Hipper để chờ đợi đại đội Jellicoe kéo đến đánh hạm đội Đức, còn Hipper cung-dịnh dương đầu với Beatty cho đến khi đại đội Scheer tới.

ĐÃ BẢN :

MÔN MỎI

xã hội tiêu thụ của Thiếu-Nam 1520
THÀNH BẠI VỚI ANH HÙNG
lịch-vũ tiêu thụ của Lan - Khai op80
HÀM RĂNG MÀI NHƠN
thịt thảm của Phom-cao-Cảng - op58
TÂM - HUY NH - KÝ
thịt thảm của Phom-cao-Cảng - op58

SẮP BẢN :

CHIẾC GỐI ĐẦM MÁU
truyện tri hìn của Phom-cao Công
EDITIONS KHUÊ - VĂN
41 - rue du Charb - Hanoï

Hạm đội hai bên đều theo con đường vòng cung tiến về phía Nam, đến bốn giờ chiều, hai bên chỉ còn cách nhau độ chừng sáu bảy hải-li. Hai bên đều dừng sắp hàng dài: tuân-dương-hạm hạng nhẹ và phông-ngư-lôi-hạm ở phía trước, còn hai bên là chiến-dầu-hạm. Phò-đốc Beatty ở trên chiếc kỳ-hạm Lion diêm - khiên mặt trận, có những chiếc Princess Royal, Queen Mary, Tiger, New Zealand và Inflexible theo sau. Ở phía Tây bắc, cách đây năm hải-li là đoàn tàu thiết-giáp của Evan Thomas.

Ba giờ 48, hạm đội hai bên đều tiến lại gần nhau, chỉ còn cách nhau độ tám hải-li. Chiếc Lion bắn, trận giao chiến giữa tuân-dương-hạm của hai bên bắt đầu; trước hết, tàu Anh thắng lợi, nhưng về sau tàu Đức bắn trúng đích. Chiếc Lutze là kỳ-hạm của Hipper bắn ba quả trái-phá 12 pences trúng chiếc Lion, đại Đức có máy hạm ném khi trái pháo xuyên qua vỏ tàu bọc sắt rồi mới nổ, vì thế gây ra tai hại rất lớn. Một quả trái pháo nổ ở giữa chồi súng, làm bay mất mác, phả bụi khí-giòi rát nhieu và gây thành một đám cháy lớn. Vì tên coi chồi súng là Harvey bị gây hai chân chết ngay.

Bốn giờ hòn, đại-bác Đức lại bắn trúng chiếc Infatigable bị phát hỏa khỏi đèn bốc lên mù giòi, rồi bị đắm, hơn 1000 thủy-thủ, chỉ sống sót



Jutland, trận hải-chiến lớn nhất trong cuộc Âu-chiến (1914-1918).

có răm người do một chiếc tàu rắn người do một chiếc

tin đại đội bên địch kéo đến công kích, Beatty sợ bị vây, ra lệnh tiến về phía Bắc gần đại đội của Jellicoe, cách đây 40 hải li, đoàn thiết-giáp của Thomas cũng tiến theo sát đoàn Beatty để hộ vệ và nhanh chóng gặp đoàn tàu bên địch sẽ giao chiến.

Hai đại-tàu của Beatty và Thomas tiến gần đoàn tàu địch. Vì nồi cơ sa mủ, người Đức tưởng là đoàn tàu của Hipper nên không bắn. Đoàn thiết-giáp của Thomas bắn vào đoàn thiết-giáp địch bị phát hỏa, rồi thua thế bắn trả, cả vào đoàn tàu của Hipper.

Lúc ấy, đại-đốc Scheer vẫn chưa biết đại đội của Jellicoe đã xuất trận, nên chỉ có mục đích giúp Hipper đánh đoàn tàu của Beatty mà thôi. Đến khi thấy ở phía bắc có tiếng đoàn tàu Đức phai bỏ chạy.

Sau cuộc xung đột của các khu-tuân-hạm hòn trên, trận thủy chiến Jutland lại diễn ra một cảnh mới: 4 giờ 38 phút, chiếc tuân-dương-hạm Southampton của Anh bao

đại-bác hạng nặng vang dội mới doán chắc đại đội của Jellicoe đã đến đóng gần đây.

Đoàn tàu chiến-dầu hai bên đều lai cả về hợp với đại đội và bắt đầu tăng công kích nhau.

5 giờ 30, chiếc tuân-dương Chester của Anh trông thấy lùn lửa của súng thần-công trên đoàn tàu Hipper bắn ra, được lệnh tiến lên kháng chiến. Một mình không thể địch được với 4 chiếc tàu địch, chiếc Chester bị trúng đạn hư hỏng nhiều. Chiếc Hood cùng 3 chiếc tuân-dương chiến-dầu và một đoàn khu-trục-hạm chạy lại cứu, phông-ngư-lôi trúng chiếc kỳ-hạm Wiesbaden của Đức bị phát hỏa, chiếc Lutze cũng bị trúng đạn và hư hỏng.

Bộ-đốc Scheer nhất định đem các thiết-giáp-nam, xuôi trận, bắn trúng chiếc Defense của Anh bị nổ. Chiếc Warior và chiếc Blak Prince cũng bị trúng đạn phải loại ra ngoài vòng chiến.

6 giờ 14, đại-đốc Jellicoe hạ lệnh cho sáu đoàn tàu đứng

Hồ lúp Nhứt sáp véc

La biển dài đánh trước-trước—đầu trị hòn chưởng Donga
còn đoàn kết nhứt — cầm đại-lý đội quyền tàng linh.
Hồi 80 Médicaments Hanoi — Nối tới thuốc Nhứt
là nỗi đón BỨC THẮNG Hanoi — chuyên bắn bắn

giàn cá thành hàng chủ nhật
để nghênh chiến.

Bộ đội Scheer trông thấy
đoàn tàu Anh rất nhiều và rất
mạnh, biết là bị t-đội mình
vào tình thế nguy hiểm,
bên hì lệnh theo con đường
khác để tiến đánh quân địch
trên một đường song-hành.

Chiếc Hood di-dẫn đầu
đoàn tuân-dương-hạm, bờn
Đức hồn trung, nô-một t-đóng
để dội rót đầm. Trên số hòn
trái bình sĩ, chỉ có 6
người. Nhưng bộ đội Scheer
vẫn lồ sơ, vì không thấy tàu
Anh còn nhiều, nên Von
Scheer định mở một cuộc tập-công,
nhưng không dám chờ
thiết-giáp-hạm xuất trận, chỉ
phải khu-trục-hạm di-danh
phá xoảng mà thôi, vì thế
không có kết quả gì mấu, mà
chung qui chiếc Francesco
lại bị đắm.

Lúc này giờ đã tối, bộ đốc
Jellicoe ra lệnh cho đại đội
phải giữ thế thủ trong ban
đêm, cho tàu di-thể ngư lôi
chung quanh để phòng quân
địch đến đánh bất ngờ, và
chờ đến sáng sớm sẽ cho giáp
chiến, không nên khinh địch.

Nhưng vào khoảng từ 11 giờ
đêm đến 1 giờ sáng-lør Jain,
đại đội Đức kéo qua trước
đoàn tuân-dương của Anh,
hai bên lại đánh nhau. Lần
này quân Anh thắng, phà
được chiếc tuân-dương-hạm

Rostoch, chiếc th-t-đối-giáp-hạm
Pommern của Đức, còn bên
Anh chỉ mất có mấy chiếc
khu-trục.

Bộ đội Scheer bèn hạ lệnh
cho đại đội rút lui, liền vòng
về phía sau lắp-ống đại đội
Anh. Đến gần sáng, trận này
kết liều, chiếc Elbing của
Đức dùng vào chiếc thiết
giáp Posen (cũng của Đức) bị
đắm, chiếc Luizow bị mõi quá
ngu-lồi Đức bắn lâm phải
cũng bị chung một số phận
như chiếc trên.

Bộ đội Scheer ở dưới chiếc
Horns-Reef (chiếc tàu-phà) bỏ
cuộc chiến, cùng một số tàu
còn lại, rút khỏi vòng thùy-
lồi của Anh được trót lọt, giờ
về một nơi cản cứ của Đức

Ông Bùi Thế Mỹ tử trận

Ông Bùi Thế Mỹ, chánh nhiệm
Dân báo ở Saigon mới từ trần
hôm 27 Mars. Ông theo henuh
đã lâu, anh em nhiều người
rất lấy làm lò ngai. Nay được
tin ông mất, ai cũng bàng
ngó thương sot và mến tiếc
ông bởi vì ông là một tên văn
ký già kỹ cựu ở xứ này có một
cái tài làm báo đặc biệt. Ông
mất đi, để lại cho ván giời, rao
giới xít này một bài tang chung.

Trong dịp buồn rầu này
T B C N xin có lời thanh thye
viếng ông [và chia buồn cùng
bà Bùi Thế Mỹ], tang quyến, và
Dân-báo.

rồi báo tin thắng trận về Bả-
linh.

Còn ở Anh, mãi đến 3 Juin,
công caoang vẫn không biêt
đi tin tức về trận Jutland cả,
mãi đến hôm sau, chính-phủ
mới gửi tờ thông cáo về trận
này cho các báo đảng.

Trong trận Jutland, hai
bên Anh-Đức đều bị thiệt hại
lớn cả, (Anh có phần thiệt
hơn), bắn thủng kẽ sô thiệt
hiệu của hai bên như sau này:

Anh bị đắm 3 chiếc tuân-
dương-hạm (Invincible, In-
vincible và Queen Mary) 3
chiếc tuân-dương thiêt-giáp
(Black Prince Defense, Wa-
rior) và 8 chiếc khu-trục, chết
328 sĩ quan, 5.759 quân lính,
500 người bị thương và 177
tú binh.

Đức bị đắm một chiếc thiết
giáp Pommern, một chiếc
tuân-dương chiến-dawn Lüt-
zow, bốn chiếc tuân-dương
hang-nhệ (Elbing, Fransleub,
Rosock, Wiesbaden) và 5
chiếc khu-trục.

Trong trận này, có một điều
đáng chú ý là phi-cu đỗ duy
một phần quan trọng trong
việc thảm thính và bắt đầu lở
chân thế giới biến không-quán
sẽ định đoạt các trận chiến
đầu tiên-mặt bắc trong những
cuộc chiến tranh trường-lai.

Cuộc thế-giới chiến tranh
lần này đã tố ra sự thực đó,

HẾT

TUNG-PHONG

CÁC TRẬN THỦY CHIẾN
KHÔNG - CHIẾN

Dến sáu trận đại chiến ở hải phân quần đảo Salomons

LỚN TỪ NĂM
1939 ĐẾN NAY

Những trận thủy chiến ở vùng
các đảo Guadacanal, Santa
Cruz, Lunga và Rennell là
những trận lớn nhất trong lịch
sử hải quân từ xưa đến nay

hiệu kỳ của các bài đọc và tờ rõ lòng can đảm
và chí phasc-dầu oanh liệt của hải-quân Nippon.

Trận thủ-chến ro g-bé Coral (8-8-6)

Bé-San-hô là một miền bờ ở phía Tây Bắc
Úc-dai-lyi giữa miền duyên-hải phía Đông lục-
địa do quần đảo Solomon và xứ Nouvelle Guinée.
Sau khi chiếm phia Tây Nouvelle Guinée
đã làm nói cản em cho hải, kháng-quân, phi-
quân Nhật đã bắt đầu cense tấn công bằng cách
oanh-tạc các quần-đảo Moresby, Port Dawin
v.v. và các trường bay các eo quan-quân-sy
đồng-minh trong khập khu đó.

Trận thủy-chiến trong bờ San-hô đã bắt đầu
từ ngày 7 Mai và kéo dài suốt hai ngày đến hết
ngày 8 Mai mới bắt đầu kết-liều. Hạm-đội Nhật
đã giao chiến với mọi hạm-đội đồng-minh gồm
cả các chiến-hạm của Anh, Mỹ và Úc-dai-lyi.
Nhờ vào một chiến-Ước khôn khéo và lòng
can đảm của các phi-công trong đội không-quân
của hạm-đội Nhật, hải-quân Nhật đã đánh dấu
bờ San-hô bằng một cuộc thắng lợi vẻ vang. Kết
quả trận thủy-chiến này, hạm đội Nhật đã đánh
đắm được một chiếc-giáp-hạm Mỹ kiêu « California » (33.000 tấn) 2 hàng-không mầu-hạm, một
chiếc kiêu « Yorktown » trong 19.900 tấn,
gần 100 phi-cơ; một chiếc kiêu Saratoga (33.000
tấn, 70 phi-cơ), một tuân-dương-hạm kiêu
« Portland » (10.000 tấn) và một khu-trục-hạm.

Ngoài ra còn những chiến-hạm này bị hư hỏng
nhiều: một thiết-giáp-hạm Mỹ kiêu North Carolina
lỗi cùi-leo thứ tự trước sau và đụp vào các
tìn-tục của hạm-đội không-quân (Đông-minh) thông-tấn-xã (Domei) mà lẩn lượi thoát lại các trận xung-dot
lớn ở miền Tây-Nam Thái-binh-dương. Về các
trận thủy-chiến lớn lao đó chúng tôi chỉ tiếp
là chưa có tin tức đầy đủ hơn để làm thỏa lòng

Chính giữa lúc, lực-quân Nhật đã chiếm xong
xứ Diêm-diện, quần-đảo Molucca và phia Tây
đảo Nile Guinée thì hải quân Nhật đã mở rộng
phạm-vi hoạt động xuống tận bờ San-hô và miền
hải-quân quần-đảo Salomon. Dưới đây chúng
tôi cứ-leo thứ tự trước sau và đụp vào các
tìn-tục của hạm-đội không-quân (Đông-minh) thông-tấn-xã (Domei)
mà lẩn lượi thoát lại các trận xung-dot
lớn ở miền Tây-Nam Thái-binh-dương. Về các
trận thủy-chiến lớn lao đó chúng tôi chỉ tiếp
là chưa có tin tức đầy đủ hơn để làm thỏa lòng

16

17

♦ MÔN THUỐC BỘ CỦA NAM.
PHỤ, LÀO ẤU DO NHÀ THUỐC

Đức-Phong

BAN BUÔN, BẢN LỀ BỘ TRƯỞNG SỔ
THUỐC BẠO CHẾ VÀ CÁC THỦ BẢN

48, PHỐ PHÚC-KIỀN HÀNG PHÁT HÀNH

Các ca nón dâng:
THUỐC BỘ BỘ ĐỨC-PHONG 2\$00

Các ông làm việc nhanh chóng:
THUỐC BỘ THẦN ĐỨC-PHONG 2.00

Các bà nón nhanh chóng:
THUỐC ĐIỀU KINH BỘ HUYẾT 1.75

Các bà phải cho trẻ em uống thuốc:
THUỐC BỘ TY TIÊU CAM 1.50

mình lại bị thiệt hại tới 80 phi-cô bị hạ. Số thiệt hại về phía Nhật ít hơn thế nhiều.

Bốn ngày 18 Juillet 1942, đại-báo-doanh Hoàng-quân lại thông cáo rằng từ lúc chiến tranh bắt đầu đến ngày 10 Juillet (sau trận bờ San-hô) hải quân Nhật đã đánh đắm và làm hư hỏng được 305 chiếc tàu chiến bèn địch trong đó có 194 chiếc bị đâm do phi-quân Nhật, 99 chiếc do tàu ngầm Nhật và 73 chiếc do các tàu chiến-hạm khác của Nhật. Cũng trong thời gian đó hải-quân Nhật đã đánh đắm hoặc làm hư hỏng được 97 tàu ngầm bèn địch.

Các trận hải-chiến ở miền hải-phận quần-đảo Salomons

Các trận thủy-chiến ở quanh hải-phận quần-đảo Salomon về phía Đông-Bắc Úc-đại-lợi, taeo tin Nhật cũng như theo các tin tức chính-thức của Anh, Mỹ, có thể coi là những trận thủy-chiến lớn lao và quan-hệ nhất trong cuộc chiến tranh Đại-Á và trong lịch-sử hải-quân hoan-cầu từ xưa đến nay. Các trận thủy-không-chiến do bắt đầu từ ngày 7. Août 1942 và kéo dài suốt mấy tháng sau này vẫn có thể nói là chưa kết liêu. Trận cuối cùng ở vùng này là trận sẩy ra trước quần-đảo Rennell về phía Tây Nam quần-đảo Salomon vào hai ngày 29 và 30 Janvier vừa rồi. Các trận ở vùng Salomon hiện nay là cái mồ lòn đã chôn vùi biết bao công trình kiệt-tật mà hải-quân Mỹ vẫn tự hào.

Sáu trận thủy-chiến trong vùng này thực đã jalm cho hạm đội Hoa-ký ở Thai-binh-dương mất một phần lớn lực lượng chưa biết bao giờ mới có thể khôi phục được đìi vi như xưa. Các trận Salomon, một trận gọi là trận trước đảo Santa Cruz, một trận trước đảo Guadacanal; một trận gần đảo Lunga và sau hế; là trận ở trước đảo Rennell.

Trận hải-chiến ở vùng Salomon thứ nhất sẩy ra từ 7. Août đến 14 Août 1942, nghĩa là suốt trong một tuần lễ. Hạm đội Nhật đã đánh hạm-dội bèn địch đến tận các nơi cùi cùi trong đảo Salomon. Theo tin Osi ngày 9 Août thuật lại một bản thông cáo của đại-báo-doanh Nhật thì theo các tin nhàn được đầu tiên, hải-quân Nhật đã đánh đắm được một thiết-giáp-hạm không rõ kiệu nào, 2 tuần-duong-hạm hạng nặng kiệu Australia (của Úc), 3 tuần-duong-hạm không rõ tên nào, it là 4 khu-trục-hạm và 40 chiếc tàu vận-tải. Nhưng sau, hãng Domei lại báo tin về kết-quả trận thứ nhất ở miền Salomon như sau này:

Bị đâm: 13 tuần-duong-hạm, 9 khu-trục-hạm, 3 tàu ngầm, 10 tàu vận-tải.

Bị hư hỏng nhiều: 1 tuần-duong-hạm, 3 khu-trục-hạm, 1 tàu vận-tải và 58 phi-cô địch bị hạ.

18

Trước khi trận này sẩy ra, hải-quân Nhật đã chiếm cùi các đảo Aru, Kei và Tenimber trong bờ Arau-futa phía Bắc Úc-đại-lợi vào ngày 6 Août 1942.

Trận thủy-chiến thứ hai ở vùng Salomon sẩy ra sau 10 hôm nghĩa là vào ngày 24 Août 1942. Kết quả như sau này;

1 hàng-không mẫu-hạm, 1 hàng-không mẫu-hạm kiệu nhỏ, 1 thiết giáp hạm bèn địch bị hư hỏng nhiều.

Trận này vẫn kéo dài mãi t. theo suối hai tháng và đến hế cuối Octobre 1942 theo một bản thông cáo Nhật thì từ hồi 25 Août đến 25 Octobre, hải-quân Nhật đã đánh đắm được:

1 hàng-không mẫu-hạm, 3 tuần-duong-hạm, 5 khu-truc-hạm, 6 tàu ngầm, 6 tàu vận-tải, 1 tàu-hải-dịnh.

Bị hư hỏng nhiều không thể chữa được: 1 thiết-giáp-hạm, 2 hàng-không mẫu-hạm, 1 tuần-duong-hạm, 1 tàu ngầm, 2 tàu vận-tải và 1 tàu-hải-dịnh. Lại thêm 403 phi-cô bị hạ, 97 chiếc bị hủy và 19 chiếc hư hỏng.

Trận thủy-chiến ở vùng đảo Santa Cruz

Theo một bản thông cáo Nhật ngày 27 Octobre từ biển-minh đến tối hạm-dội Nhật đã giao chiến với một hạm-dội đồng-minh khá mạnh ở miền hải-phận phía Bắc đảo Santa Cruz (cũng vùng quần-đảo Salomons). Hạm-dội Nhật trong trận này đã đánh đắm được: 1 thiết-giáp-hạm, 4 hàng-không mẫu-hạm, 1 chiêu-hạm không rõ kiệu nào và đã làm hư hỏng một thiết-giáp-hạm, 3 tuần-duong-hạm, 1 khu-truc-hạm. Số phi-cô bèn địch bị hạ trong trận này có tới 206 chiếc.

Về phía Nhật chỉ có 1 hàng-không mẫu-hạm và một tuần-duong-hạm bị hư hỏng nhiều vẫn chạy được và chưng 40 phi-cô không thấy về nơi cùi cùi. Cùng hôm đó người ta biết rõ chiếc hàng-không mẫu-hạm Hoa-ký bị đâm trong khoảng từ 25 Août đến 25 Octobre là chiếc « Wasp » trọng-tiề 14.700 tấn, trên tàu có 800 thủy-hỗ và độ 80 phi-cô. Chiếc tàu này là một kiệu hàng-không mẫu-hạm tối-tiền mới đóng xong hồi April 1942 trị giá 25 triệu Mỹ-kim. Chiếc Wasp bị trúng 3 quả ngư-lôi và bị cháy trong buổi chiều ngày 15 Septembre 1942 và名师.

Tình ra thi từ 7 Août đến sau trận Santa Cruz, hải-quân Nhật đã đánh đắm và làm hư hỏng được 3 thiết-giáp-hạm, 7 hàng-không mẫu-hạm. Số tau chiến Hoa-ký bị đâm trong khoảng đó là 41 chiếc.

Trận thủy-chiến ở miền đảo Guadacanal

Đảo Guadacanal là một đảo nhỏ về phía Nam quần-đảo Salomon. Tại hải-phận miền đảo Salomon. Tại hải-phận miền đảo đó từ 12 đến 14 Novembre đã sẩy ra một cuộc thủy-chiến kha-

lòn tức là trận thủy-chiến thứ ba ở vùng « Salomon ». Hạm đội Nhật đã đuổi đánh hạm đội đồng-minh và hạm phái trưởng bay bèn chì trên đảo Guadacana trong đêm 13 Novembre Ngày 14 Novembre, các chiến hạm Nhật di hộ tống một đoàn tàu vận-tải lại gặp một hạm đội bèn địch đến cứu viện, hạm đội này gồm có hai thiết-giáp-hạm, 4, 5 tuần-duong-hạm hạng nặng. Đến 14 Novembre đã sẩy ra trận giao chiến kịch liệt giữa hai hạm đội, kết quả các chiến hạm địch phần nhiều đều bị thủng và chạy trốn về phía Nam.

Trong trận Guadacanal, hạm đội Anh-Mỹ đã bị đâm, 8 tuần-duong-hạm của Mỹ, 5 khu-truc-hạm, 1 tàu vận-tải.

Bị hư hỏng nhiều: 2 thiết-giáp, 3 tuần-duong-hạm, 4 khu-truc-hạm, 3 tàu vận-tải. Số phi-cô đồng-minh bị hạ là 63 chiếc và bị hủy 10 chiếc.

Về phía Nhật trong trận này bị đâm một thiết-giáp-hạm, 1 tuần-duong-hạm, 3 khu-truc-hạm. Bị hư hỏng: 1 thiết-giáp-hạm bầy tàu vận-tải 32 phi-cô Nhật đã đâm nhào xuống tàu địch và 9 chiếc chưa thấy về nơi cùi cùi.

Theo lời tuyên bố của thủy-quân đô đốc Nhật Teijo Inami, chánh hạm Hàng-không hải-quân Nhật thì trận này là một trận quyết liệt để chiếm quyền kiểm soát trên không miền quần-đảo Salomon. Trong trận này, tuy các nỗ lực của Nhật ở xa hơn cùi cùi đồng-minh nhiều mà hạm đội Nhật đã không kèn đèn sự thiệt hại cốt pha cho được hạm đội và trường bay bèn địch. Sự thiệt hại của cả hai bên đã tỏ ra rắng, trận thủy chiến này khá lớn. Số đỗ có trên này là vi cá hạm đội Nhật và đồng-minh đều muôn đưa thêm quân cùi cùi đến đảo Guadacanal. Kết quả trận này quân Nhật đã bộ được lên đảo do mỗ số thiệt hại lai it hơn vi thể mà người ta nói là bão quẩn đã đai thắng. Trong trận này một chiến hạm Nhật đã một mình đánh đắm được hai tuần-duong-hạm hạng nặng và 1 tuần-duong-hạm trang binh của bèn địch. Theo lời một viên võ quan trên chiếc tàu Nhật này thuật lại thì đêm hôm 12 Novembre là một đêm gió bão và gió tối. Các tàu Nhật tiến vào trong eo bờ Tuagi một eo bờ rất hẹp. Đến khoảng 21 giờ 40 trên chiến hạm Nhật mới nhận thấy một chiếc tàu địch ở sau đảo Sabo. Chiếc tàu địch bắn ngay nhưng không trúng tàu Nhật. Cae tàu địch lại ném ra cả hỏa-tiễn để soi sáng trên mặt bờ tối đen và quay đèn pha

đè soi vào hạm đội Nhật. Phát súng thứ nhất của tàu Nhật bắn ra là cốt bắn vào một chiếc diết ngư-lôi đích gần nhất. Phát đó rái trúng và cả phát diết ngư-lôi trúng trúng. Các tàu địch bèn quay chiều. Lúc này, trên tàu Nhật mới trong hạm đội đích gồm có 4 tuần-duong-hạm hạng nặng (A), 1 tuần-duong-hạm ba ống khói kiệu « London ». Viên chỉ huy tàu Nhật bê ra lệnh đánh bằng ngư-lôi. Các ngư-lôi rẽ nước bê chạy, trúng súng lôi vi trong nước bê vùng nhiệt đới thường có các giống vật trea min: cùi ián-thịt. Ngư-lôi Nhật trúng một tuần-duong-hạm địch và tàu này bị đâm ngay. Một chiếc tàu Nhật trúng đạn từ trước lúc đó vẫn cháy nhưng vẫn đi được. Các tàu chiến Nhật khác cũng giảm hối tốc lây đe hở về chiếc tàu bị thương. Bỗng chốc thấy một tuần-duong-hạm địch lại lì quay đèn pha chiếu nhưng lại chiếu lầm về phía bèn kia, vi thế mà tàu Nhật trúng thấy rõ và bắn trúng tàu địch ngay. Một đài súng trên tàu địch phát hỏa và một tiếng nổ lòn xé sụ yên lặng trên mặt bê. Các tàu địch hảm thế đều bỏ cuộc giao chiến mà chạy trốn, các khu-truc-hạm chì di đoạn hòn vần bắn. Cuộc giao chiến kéo dài đợt lõi 1 giờ và đến 22 giờ 56 phút thì trên mặt bê lại tối đèn và yên lặng như trước.

Theo tin hàng Domei thì trong ba trận sẩy ra ở vùng hải-phận quần-đảo Salomon, hạm đội đồng-minh đã bị đâm một thiết-giáp-hạm, bốn hàng-không mẫu-hạm, 27 tuần-duong-hạm, 20 khu-truc-hạm, chín tàu ngầm, một tàu-hải-dịnh, 17 tàu vận-tải (đó là chòn kè kè trận ở miền đảo Santa Cruz). Thực là những kết quả không ngờ và nồng cuộn thắng lợi vòi cùng oanh-hết của hải-quân Nhật.

Đến trận thủy-chiến Lunga ngày 30 Novembre

Trận thủy-chiến này cũng như trận trước là một trận đánh đêm sẩy ra đêm 30 Novembre ở miền hải-phận trước đảo Lunga. Trận này có một cái đặc sắc là hạm-dội đồng-minh gồm có một thiết-giáp-hạm, bốn tuần-duong-hạm và hơn 10 chiếc khu-truc-hạm đều tham gia trận thề, còn hạm-dội Nhật chỉ gồm toàn những phong-ngư-lôi-hạm. Hạm-dội Nhật tuy yếu hơn nhưng khi trúng thấy hạm-dội địch, vào sau khi một giờ lận một lát liền giao chiến ngay. Vì giới tôi nên không nhận rõ được thê-giáp-hạm địch và kiệu gì. Hạm-dội Nhật phung rà 10 ngư-lôi vào chiến-dau-hạm đó. Một tuần-duong

pull'overs, chandalls,
blousons và các kiểu
các màu, bán buôn tại
AO LEN

HÀNG DỆT PHÚC-LAI
87-89. ROUTE DE HUÉ — HANOI

19

BÔNG - PHẬP SÉ RẤT TÂN TIẾN VÀ VĂN THỦ CỰU

thủy quân Nhật, đã xảy ra theo đúng lệnh trên và chẳng khác gì một cuộc tập trận. Bánh đám xong hai chiến đấu hạm địch, các phi-cô Nhật lại đi tìm đánh một tuần-duong-hạm và một khu-trục-hạm bến địch. Giữa lúy này đánh phi-cô Nhật gặp một đoàn phi-cô địch và một cuộn không chiến xảy ra trên mặt biển: ba phi-cô bị hạ.

Đến 30 Janvier, đoàn phi-cô Nhật làm xong nhiệm vụ mới giờ về nơi can cứ.

Cuộc thắng lợi ở miền đảo Rennell các báo Nhật đều cho là một trận rát lớn lao, chỉ kém có trận ở Trân-chau-cảng ngày 7 Décembre. Thua trận này, hải quân Hoa-kỳ đã mất hết lực lượng và không còn hì vọng co thể đánh đuổi quân Nhật chiếm đảo Guadacanal. Cả hi vọng săn cảng trong năm 1943 và toàn thang trong năm 1944 của Anh, Mỹ, cũng đã tan ra mây khói.

Bỗng thời, một đoàn phi-cô Nhật khác tấn công vào một chiếc tuân-duong-hạm địch đang hộ vệ cho chiếc tuân-duong-hạm. Một chiếc phi-cô Nhật trong đoàn này bị trúng đạn bến địch. Nhưng một quả ngư-lôi do phi-cô Nhật ném xuống đã trúng chiếc tuân-duong-hạm địch, phi-cô đó lại đánh bắn bõ nhão xuống chiếc tàu chiến đó và một tiếng nổ dữ dội phát lên, một phần chiếc tuân-duong-hạm bị đánh bát đầu chìm xuống nước. Một phi-cô Nhật thứ ba bị thương đâm bõ xuống tàu địch làm cho chiếc hạm đó bị đánh hòn.

Trận tấn công đã xong. Trên boong chiếc thiết-giáp-hạm địch các xác chết và người bị thương nằm ngổn ngang. Sau một tiếng nồ vang trời tỏ ra rằng chiếc thiết-giáp-hạm địch đã bị thương ở một cơ quan trọng yếu và chiến hạm đó đã chìm xuống nước dồn dập. Trên mặt biển còn thấy trôi lèn đèn lồng mành tàu vỡ và những vật đũa lồng to dồn ra. Sau một lát một chiếc diệt-ngư-lôi-hạm địch đến chỗ đã xảy ra cuộc giao chiến để cứu những thủy thủ bến minh bị thương.

Trận thủy chiến này, theo lời một võ quan

ở ngoài khơi Bali vào ngày 20 Février. Sau trận Lunga thì số thiết hạm của hải quân đồng-minh kể từ 7 Août như sau này: bốn thiết-giáp-hạm bị đánh, ba thiết-giáp-hạm bị hư hỏng nhiều, bốn hàng-không mẫu-hạm bị đánh, chín hàng-không mẫu-hạm bị đánh, chín hàng-không mẫu-hạm bị hư hỏng, 31 tuân-duong-hạm đánh, năm chiếc bị hư hỏng, 21 khu-trục-hạm đánh, 15 chiếc hư hỏng, chín tàu ngầm đánh và một chiếc hư hỏng nhiều, một tàu-hải-tinh đánh đánh, 17 tàu vận tải bị đánh. Ngoài ra bốn đồng-minh còn hại 850 phi-cô. Về phía Nhật chỉ thiệt sáu chiếc hạm và tàu vận tải đánh và 203 phi-cô.

Trận thủy chiến ở vùng đảo Rennell

Trận thủy chiến cuối cùng và gần đây nhất giữa bốn hải quân Nhật và đồng-minh là trận sảy ra ở ngoài khơi đảo Rennell trong quần đảo Salomon vào hồi ngày 29 và 30 Janvier 1943.

Trận này tinh Nhật cho là một trận lớn lao nhất trong lịch sử hải quân hoành cầu từ xưa đến nay. Trong trận này bốn đồng-minh thiệt ba thiết-giáp-hạm và bốn tuân-duong-hạm vừa bị đánh vừa bị hư hỏng lớn. Thông tin viên ban báo chí hải quân Nhật đã phỏng vấn các võ quan và các binh sĩ dự vào cuộc giao tranh thứ hai trong trận ở gần đảo Rennell. Viên đó thuật lại tình hình cuộc giao chiến như sau này:

Tại cảng cũ hải quân Nhật ở rất xa về phía Nam đường xích đạo là quãng biển về sáng ngày 30 Janvier các đội thủy thủ đã bị súng sang đánh hỏng động. Vì được tin báo về cuộc thắng lợi ngày hôm trước nên ai cũng tỏ vẻ phấn khởi và sành nhẹ. Các võ quan chỉ huy đội không quân phỏng-ngư-lôi thảo chưởng trình hành binh bão và phuơng pháp phải đánh để đánh tan quân địch hiện đang chạy trốn về phía Nam. Khi chiếc phi-cô-trinh sát vừa báo tin trống thưa quân địch, người ta đã không bõ phi-phut nào. Mọi người đều hăng hái và lắng nghe lệnh tấn công của viên quan chỉ huy. Sau hiệu lệnh, cả đoàn phi-cô-cát cánh bay đi. Được một quãng thì đoàn phi-cô bay qua miền Nam đảo Rennell và gặp hạm đội bến địch ở đây. Tức khắc các phi-cô Nhật đều hạ

thấp xuống. Khi đang bay trên từng mây, các phi-cô Nhật đã tròng thấy một thiết-giáp-hạm bị thương nặng đang về phía Nam có máy chiếc tuân-duong-hạm, khu-trục-hạm đã thành hàng để hộ vệ. Trên mặt biển mêt màu xanh biếc, những đầu sóng tráng xóa do những tia chén chay vách tròng rất rõ. Sóng cao-xé dịch bắn lên phía phi-cô Nhật như mưa, mỗi tàu có 12 chiếc, sau khiêu đèn lá và sau khiêu đèn hứa. Nhưng các phi-cô Nhật không hề sợ vẫn đánh bõ xuống làm mìn đạn cao-xé để ném bom vào chiếc thiết-giáp-hạm là cái đích chính của các phi-cô-deo hiệu «mặt giờ mọc». Trái ngư-lôi thứ nhất vừa ném xuống thì một cây nược cao văng hai cột buồm lớn của áu chiến địch tung lêo, to ra rằng phi-cô Nhật đã ném trúng đích. Nhưng cây nược khác lại tung lêo sau mỗi quả ngư-lôi ném xuống.

Bỗng thời, một đoàn phi-cô Nhật khác tấn công vào một chiếc tuân-duong-hạm địch đang hộ vệ cho chiếc tuân-duong-hạm. Một chiếc phi-cô Nhật trong đoàn này bị trúng đạn bến địch. Nhưng một quả ngư-lôi do phi-cô Nhật ném xuống đã trúng chiếc tuân-duong-hạm địch, phi-cô đó lại đánh bắn bõ nhão xuống chiếc tàu chiến đó và một tiếng nổ dữ dội phát lên, một phần chiếc tuân-duong-hạm bị đánh bát đầu chìm xuống nước. Một phi-cô Nhật thứ ba bị thương đâm bõ xuống tàu địch làm cho chiếc hạm đó bị đánh hòn.

Trận tấn công đã xong. Trên boong chiếc thiết-giáp-hạm địch các xác chết và người bị thương nằm ngổn ngang. Sau một tiếng nồ vang trời tỏ ra rằng chiếc thiết-giáp-hạm địch đã bị thương ở một cơ quan trọng yếu và chiến hạm đó đã chìm xuống nước dồn dập. Trên mặt biển còn thấy trôi lèn đèn lồng mành tàu vỡ và những vật đũa lồng to dồn ra. Sau một lát một chiếc diệt-ngư-lôi-hạm địch đến chỗ đã xảy ra cuộc giao chiến để cứu những thủy thủ bến minh bị thương.

Trận thủy chiến này, theo lời một võ quan

Thống-chẽ Pétain đã nói:

«Nhờ có bệ trận mà mối đồng-lâm của quốc-gia được bảo chẽ; chúng ta sở dĩ quay quẩn đó là sự bao-vệ chúng, sự gần gũi đó, au chi là tự-nhiên, là hi-yang nồng đõ như trong cuộc phu-hưng. Nhưng Quốc-gia Czech-mệnh cần phải cần sự thống-nhất của nước Pháp».

Bị đánh : 99 chiếc hạm, 33 tàu vận tải.

Bị hư hỏng nhiều : 42 chiếc hạm và tám tàu vận tải.

Theo tin chiến-thực Hoa-kỳ thì trong thời kỳ từ 7 Août 1942 đến 7 Février 1943, hải quân Hoa-kỳ mất:

Bị đánh : hai hàng-không mẫu-hạm, bốn tuân-duong-hạm, bốn nặng, ba tuân-duong-hạm hạng nhẹ, 13 khu-trục-hạm, 10 tàu chiến khác và 35 tàu vận tải (tất cả 32 chiến hạm).

Bị hư hỏng : một tuân-duong-hạm hạng nặng, một tuân-duong-hạm hạng nhẹ, ba khu-trục-hạm và bốn tàu buôn.

Bị thiêu: một tàu ngầm, một khu-trục-hạm.

Trong lúc bão tan này, hải quân đồng-trưởng Mỹ Frank Knox lại có ý khoe khoang rằng từ nay đến cuối năm 1943 Hoa-kỳ sẽ đóng thêm tới 4.000 chiến hạm S5 tần đồng đó còn nhiều hơn so với tần chiến bến đánh nhiều. Lời tuyên bố này chỉ cót để lâng lồng dân chúng Mỹ trước những sự thật bất lôa lao ở hải phận miền quần đảo Salomon thuộc phía Nam Thái-binh-duong,

Bàng-không mẫu-hạm SARATOGA của Hoa-kỳ, trọng-tai 33.000 tấn bị phi-quân Nhật đánh đắm trong bờ San-hô

C.I.E.O.

hạm nặng kiểu «Augusta» cũng bị trúng 10 quả ngư-lôi và bị đánh từ thi. Bên dưới còn bị thiệt hai khu-trục-hạm bị đánh và hai chiếc phát hỏa. Quân Nhật ở trên đảo Guadacanal được mục kích trận thủy chiến này. Một hạm-dội phỏng-ngư-lôi-hạm mà đánh đắm được một chiếc giáp-hạm thực là một việc chưa từng thấy xảy ra bao giờ. Tuy bị đánh hai lần, Hoa-kỳ vẫn cố phái thêm quân cứu viện đến vùng Guadacanal. Quân Nhật trong vùng đó vẫn đề phòng cẩn mật. Chắc ở vùng này còn xảy ra nhiều trận xung đột dữ dội khác.

Về phía Nhật, trong trận ngoái-khỏi đảo Lunga chỉ bị đánh có một chiếc phỏng-ngư-lôi-hạm.

Hải quân Nhật rất thuận về chỉ-huy để đánh đòn bằng ngư-lôi. Từ xưa đến nay, hải quân Nhật vẫn bết sực luyện tập về chiến lược đặc biệt đó. Trước trận này, hải quân Nhật đã nhùn lùn thẳng tại trong khi dùng cách đánh bằng ngư-lôi ban đêm. Trong trận Hoa-Nhật chiến tranh 1894-1895, một đội phỏng-ngư-lôi-hạm Nhật đã phá được ba chiến hạm lớn của Trung-quốc chiến Tsuyuan, chiến Laiyuan và chiến Weiyan. Trong trận Nga-Nhật 1904, các trận hải chiến cũng bắt đầu bằng những cuộc tấn công ban đêm bằng ngư-lôi. Trong suốt 30 năm, hải quân Nhật vì bị hạn chế không được ngang sức với Anh, Mỹ nên vẫn hết sức tập về chiến lược đó. Đến khi chiến tranh Đông Á xảy ra, hạm đội Nhật đã dùng ngư-lôi đánh đắm được hai khu-trục-hạm của Mỹ và Ha-lan

Bạc tình, chàng có biết...

Quách-hạnh-Tiên một nhà hào-phú ở Trang-an, có người con gái tên là Thiệu-Lan, già cho một lão buôn tên là Nhâm-tôn.

Nửa năm án ái, hương-lứa dang nồng, Nhâm-Tôn phải từ biệt vợ yêu sang chử-trong cuộc buôn lòn ở phía nam tỉnh Hồ-nam. Luôn vài khát khồng về, đến cả thư tinh khống không có nữa.

Thiệu-Lan ở nhà, lòng riêng nguyệt ngọt, cảm hờn chàng trọng đường tài-lợi, kinh sự biệt ly. Một hôm đón ngõi thơ thào ở trước thềm, ngâm xem phong cảnh cho được khuỷu khosa nỗi lòng, bỗng thấy đôi chim hót yêu bay nhảy dùa dùn ở trên một cây ngọc lan, ra vẻ yêu mến như lâm. Nàng thở dài, rồi ngồi trông dõi chim yến bao rắng:

— Chim yến! Chim yến! Ta vẫn nghe người ta nói chúng mày cứ đến mùa xuân lai từ phía đông miền bắc di vào ở trong đất này, shu vậy những khi di lại, đường lối tất phải qua Hồ-nam. Chỗng ta đến buôn bán ở đất đó mấy năm nay không về, tăm hoa không rõ, thư từ cũng không, sống chết lèn dù thế nào, không làm sao mà dò thăm được. Ta muốn nhờ mày đưa một bức thư riêng đến cho chàng ta. Được như ý ta sẽ chấm nom yêu quý.

Thiệu-Lan nói rồi, hai hàng nước mắt chảy xuông dòng dòng. Đôi chim yến đang dùa dùn, bỗng cung dung ìm, như hiểu những lời nàng vừa nói. Rồi cùng bay vút lại gần nàng, nhẹ lên nhảy xuống, như tỏ ý vâng lời. Thấy vậy, Thiệu-Lan lại hỏi:

— Nếu chúng mày bằng lòng, mau mau bay đến đậu vào học ta.

Nàng nói dứt lời, cả đôi yến cùng bay lại đậu trên đầu gối nàng, không chải sơ bắc. Nàng mới tay vuốt ve một con, mà ngâm rắng:

Ngã tể khứ trùng Hồ
我 絶 去 重 湖
Lâm song khấp huyết thư
臨 舟 泣 血 斷

Ấn-cần băng yến dục
感 勸 遇 燕 翼
Ký dù bac tình phu
寄 與 薄 情 夫

Ý nghĩa thơ như sau này:

Chồng đi, di biet dat Hồ xa
Trai của de the, huyết le su
Cánh yến an can den dua tui ho.
Bạc tình chàng có biêt: chàng lá...

Ngâm xong, Thiệu-Lan lấy mảnh giấy viết bốn câu thơ ấy gấp lại niêm phong cẩn thận,



rồi buộc vào chân một con yến. Đôi yến kén lén mấy tiếng rồi vỗ cánh cung bay đi.

Nhâm-Tôn bấy giờ ở Kinh-châu, nhân khi rỗi việc đứng chơi ở vườn hoa, bỗng thấy một chim yến bay vụt lại đậu ở trên đầu, lẩy lẩy lả, chàng giơ tay chực xua đuổi, thì một con lại nhảy xuống đậu vào vai, thấy một bên châa yến có buồm phong thar nhỏ. Nhâm-Tôn liền bắt lấy cởi ra xem, thì ra một bài thơ thủ bút của vợ, xem xong Nhâm-Tôn cảm động trá nước mắt khóc, còn chim yến tại bay đi.

Năm sau, Nhâm-tôn trở về thăm nhà, đưa mảnh giấy có bài thơ cho vợ xem. Người vợ mỉm cười. Việc đó truyền ra, ai nấy đều cho rằng yến cũng là một loài chim có linh tính vậy.

Tướng giặc yêu tho

Đời vua Đức-tôn nhà Đường, Chu-Tí sau khi đã làm phản triều đình, sai em là Chu-Thao chiêu tập binh mã rất gấp, hao di đến tận nơi, hạ nghiêm lệnh cho nhân dân bao nhiêu con gái rủ sức đàn đê phải sang vào các đội ngũ, cho đến các học trò từ trước vẫn được miễn binh dịch. Thao cũng bắt phải di lính cả.

Thú tập được mấy vạn quân rồi, Thao biện ghép thành các đội ngũ do các bộ tướng thống suất, đem ra diễn tập ở bãi đánh cầu. Thao ngồi trên một cái chòi cao, cầm quyền chỉ huy.

Trong một đội quân dan, diễn tập phép bắn cung, từ trên nhìn xuống thấy một người ra dáng họ trù, dung-mạo có vẻ đáng yêu, iến tuoi coi bộ nhã nhặn, Thao liền cho dùi đến trước mặt, hỏi :

— Anh hiện là gì?

Người ấy vái chào nói :

— Tôi hiện còn di học.

— Anh học gì?

— Tôi đang châm họ làm thơ.

Thao mỉm cười hỏi :

— Ông có vợ chưa?

Ra vẻ bẽn lẽn, người học trò cúi đầu nói :

— Tôi mới lấy vợ được nửa năm nay!

Tôr ra người có dì lượng bao dung và xét thấu nhân tình. Chu-Thao gật đầu nói :

— Đúng rồi, anh thử làm một bài thơ gửi về cho vợ, nếu hay ta sẽ tha cho về.

Người học trò xin cho giấy bút, rồi thao xong ngay mấy vần sau này :

Ác bút đe thi dị

提 笔 題 離 易

Hà qua chinh tra nan

荷 戈 征 戰 難

Quan roag uygen bi nhon

慣 徒 步 敗 煙

Kiếp hương nhon mon han

怯 向 離 間 寂

Sau tan khoan y doi

瘦 瘦 寬 衣 帶

De da ti chham dan

嗜 多 漢 枕 檻

Thi lưu thanh dai trước

試 留 古 築 著

Hồi nhật noa mi khan

回 日 盡 眉 看

Ý nghĩa thơ như sau này :

Dẽ dàng cầm bút đe thi

Knó khán vác đáo ra di chien trường

Chân uyên quen thú mịn máng

Lạnh lùng cõi Nhận nghĩ càng sợ hãi

Mình gầy áo mặc rộng tay

Khó nhiều gõi chiếc ướt đầy lè sa

Thuốc xanh ném đe dành ma

Ngày vè-náng hãi đợi ta pê may

Xem xong, Chu-Thao lầm tắc khen hay, vừa cười vừa nói :

— Quay luyên và nhớ hương vị đến thế kia à? Niú người dã có tài làm thơ, giờ lại thử thay lời vợ đáp lại một bài xem sao.

Người học trò lại cầm bút viết luôn :

Bồng män kinh soa thế sở hi

蓬 羞 荆 欽 世 所 稀

Bő quan do thi già y thi

布 裙 猶 是 嫦 衣 時

H-ma hảo chung vñ nhon chung

胡 麻 好 種 無 人 種

Hợp thi qui thi đe bát qui

合 是 賴 時 底 不 隱

Ý nghĩa thơ như sau này :

Móc mạc như em xấu nhất đời

Vẫn người quần vái phải là ai

Hò-ma giống tôi đe khống ai cág

Gilia lúc nén vè cù vắng thời

Chu-Thao xem rồi nói rằng :

— Thực là những lời chí Minh, yêu thương nhau đến thế mà phải xa nhau, thực đáng tiếc nỗi lắm nhỉ?

Nói xong, tui الرجل một bó lụa, tha cho về nhà.

SỐ-BẢO

Ái cung nên đeo sách Bé Bối

| | | | |
|--------------------------|------|-----------------------|------|
| Mẫu học giải | 1800 | Xí đến sau mỗi quyền | 100 |
| Luyện về tiếng Nam | 9070 | Người mua 10/12 quyền | 1000 |
| Thành phần Khúc | 1200 | Để làm biến | 300 |
| Thành phần với Ái Nhàn | 1000 | Làm mồi tiếp arachni | 1000 |
| Phu-nhĩ với già-dinh | 1300 | Gọi nước mắt đầu tiên | 1000 |
| Phu-nhĩ với bò-nhân | 1000 | Người đếm bò | 900 |
| Truyện học sinh (50 tập) | 1000 | Những bài có lồng | 1000 |

Mua từ 108 trở lên được trừ 20%

BỐI MỚI, 62 - HÀNG CỘT HANOI, TEL. 1638

Lê-văñ K HỘI

LỊCH-SỰ TIỀU-THUYẾT CỦA HỒNG PHONG
(Tiếp theo)

Tất cả khu-vũ rộng dãi gần mâu đất, chung quanh có doanh-trường bao học. Tràng co-ngoại có vẻ như một dinh-thự nhỏ nhô. Ta không nên quên rằng Khôi làm-quas vòi tát chúc Phó-vệ-úy, không phải tẩm thường, lại còn thêm cái đì vị cao-sang là già-tướng, là con nuôi của ông Tà-quán Duyệt.

Chính trong khu-vũ ấy, người ta sắp tụ họp bắt binh, bàn soạn-mưu lược, không khác gì một cuộc quân-sự hội-ngộ, kín đáo và quyết-dịnh, rồi thì khai-lên vụ phái-đổi-lâm cho tung hổng Lạc-châu và báo hại vua. Minh-mạng lo ngay ngày ba năm ròng rã!

Khôi được quan Bố và quan Ân rộng lượng cho về nhà ba ngày lõi việc cúng-giỗ thân-phụ, là vò ở nhà ấy.

Người vợ họ Nông, lấy nhau từ lúc hàn-vì ở Cao-bằng, đã qua đời tại Huế. Sau vào Già-dinh, Khôi lấy vợ kế, người tinh An-giang, con một nhà Môn-chủ giàu có. Nhưng chỉ được mấy năm, nàng bị bệnh ban-esa nặng quá, có một ngày thi-mất, để lại một đứa con trai béo tốt, dính-ngộ, tên là Thắng Kiệt hay Cử.

Lúc trước, nhà Khôi ngày nào cũng có khách-khứa đông đảo, hầu như một nhà chùa tro. Nhiều người từ xa đến làm thực-khách lưu-liên hàng-hàng. Vì Khôi biết nhữn minh kết nạp bè-bạn, có tiếng là Tiều Mạnh-thường-quan. Song từ ngày Khôi bị bắt, họ sợ lây-dến mình, rỉ-nhau bỏ đi hết. « Khi vui thì vòi tay vào, đến con hoạn nạn thì náo thấy ai », thế thái nhơn tính đời nào cũng rưa!

Thành ra lùn này nhà Khôi vắng vẻ tê-đèo; chỉ có mẹ con mụ Tré đóng vai quản-gia trang-thành, lõi phục-dịch ông chủ ti-hon là Thắng Kiệt; vài tên già-bợc trai-tráng trong nhà cửa. Gọi là già-tri-giao bốn biển chỉ còn sót lại một mình ông võ-cử, nhân Tăng-võ-Ngại, người ở ngoài Phù-yển hay Bình-thuận vào từ năm trước, giữa hồi cá thành Gia-dinh làm tang-lẽ ông Tà-quán, rồi lùn lại nhà Khôi, mặc dùn guy hiểm.

Những người kia rủ di tị nạn, ông nhất định không.

Còn-nhân bảo « Ngay bang bắt nhập, loen bang bắt cù » (Nước ngay dưng dễn, nước loạn dưng ờ); đây chính là một nhà hiềm nguy hối rối mà ông không tránh đi, sao lại dại thế?

Mình kết-giao người ta lùn yên với là dè nhẹ nhưn lúc nguy-hiem, bây giờ mình hòi di là nghĩa thế nào! Ông diêm-tinh trả lời.

Rồi ông nói ở lì, thường ngày di tim cù dạy võ để kiêm-án, tối về ngủ tại nhà Khôi, giúp đỡ việc nhà, châm nom tiếc Kiệt, y như nhà mình con minh vậy. Có đồng tiền nào, ông mua trả tài-thuỷ là và quâ-bach nhô-máy cùi linh Hồi-lương đem vào ngực cho Khôi. Hơn nữa, ông đang dự-dịnh ra Huế đánh tống-dâng-vahn-hoàn đón quỳ nguy-giá, đầu khiếu-oan cho anh-linh ông Tà-quán và xin vua tha cho tất cả bọn Khôi ra ngục.

Buổi trưa hôm ấy, ông đang dang ngõi trước ánh-sun, cầm-cụi việc tò hiếu-khiếu-oan, chọt ngang đầu ngó ra ngoài cõng, thấy Khôi sungen vè nhé.

Ông mừng quá, ném bút xuống đất và quên cả giày guác, tát lá chạy cảng không ra đón. Khôi lấy làm lạ, hỏi ông trước:

Kia, Tàng-dài-huynh còn lưu luyến ở đây, không sợ vạ lây à?

Sợ gì?.. Tôi đang làm tờ khiếu-oan cho ông.. Chả, thấy ông được vè tôi mừng dữ!.. Kiết o! Ba cháu đã vè đây nè! Tôi nghiệp thằng bé-thuơm như ông, chẳng ngày nào không nhắc dẹp.

Nhưng trông thấy sau lưng Khôi sáu bảy người lính hú-trò vào sau, ông Tăng-võ Ngại sừng-sốt, hỏi khéo:

Sao lại gõ tự lính di theo?

Vì ông nhận ra xác áo, là lính Thuận Quang trù-phong, chứ không phải lính Hồ-lương mà hòe rằng họ đến chào mừng chủ tướng.

Khôi trả tay chiếc phà ngang ở phía tò, bảo mấy chú lính kia vào ngồi uống nước,

rồi day lại cười nói với họ Tặng:

— Linh võ-lâm thị-vệ theo hầu tôi đấy, ông à!

Ký thát là toàn linh vang lệnh quan Bố-chánh Bạch-xuân Nguyên di theo canh gác Khôi trong ba bùa được phép ở nhà làm giỗ.

Thắng Kiệt nghe tiếng gọi, chạy ra, trông thấy bà nó, nó reo mừng nay nhó, ôm lấy cẳng ba, hỏi dồn hỏi thúc:

— Ba o! Họ thà bà về với con, phải không ba?

Câu hỏi thằng bé ngày thơ lầm cho Khôi mủi lòng, sa nước mắt, nhưng giọng cười và hanh bit con :

— Ba vè lúu bà nội, giờ ba trờ yò, chú ba có bì ai bắt hồi nòi mà được họ thà!

— Ô! Ba nói gạt con, con biết rồi! Mẹ Tré đã mách con rằng họ bắt giiam ba ở tòa Bố mál! Bây giờ giờ ba phải ở nhà bồi-hoasi với con. Hết chung tôi bắt ba đi nè, thi con xách dao con chém da!

Thằng bé phùng mang trọn mặt, nói mày liêng san cùng ra vè chém-bầm, tò hết ái-tinh con thương cha.

— Ủ, từ rày bà ở nhà với con hoài.

Khôi nói và ấm con vào trong nhà. Mẹ con mụ Tré và hai người già-bợc gọi nhau ra chào mừng ông chủ. Nét mặn ai nay đều tươi như hoa nở.

Mụ Tré ngót sáu chục tuồi, góa chồng từ lắc dứa con duy nhất là con Thu mới có một tuồi, nǎn nay nó mười lăm. Phục-dịch nhà Khôi ngoại hai mươi nǎm, mụ thát thè, châm chì, được lòng Khôi tin cậy, nuôi cả hai mẹ con như thân-thuộc, trong mọi việc nhà nhất thiết ủy-hết cho mụ. Mấy nǎn nay, kể-hết Khôi qua đời, rồi chính Khôi bị hoạn-nạn, một tay mụ săn sóc thằng Kiệt, trông nom việc nhà. Mụ kinh mén, chửi hết sicc, giờ thấy chủ vè, mụ mừng rõ linh-quynh:

— May quá! Ông vè vừa vận đến ngày giỗ cụ cõ. Nhà ta lại vui như tết

— Vậy, mụ đã sám sửa gì chưa? Khôi hỏi.

— Да, tưởng ông (vắng nhà kỳ giỗ này, cho nên tôi chi mua một cặp gá lớn, để hôm giỗ, em Kiệt cung-cú gọi là lò long thành kinh, thế thôi.

Nhưng bây giờ tôi vè, phải

cúng giỗ thật lớn mới được. Vì tôi định mời khách khuya đông...

— Thưa ông, thă thi phải mồ beo.

— Ủ, phải ba bốn con là fit.

— Trời ơi! Lâm gi mà nhiều thế.

— Nhiêu gi? Ngoài ra còn phải thêm một trăm con gà vịt mới đủ. Mụ phải đi mua sắm các thứ ngay; nhó gọi bếp Khách ở Chợ-lớn vè nǚu... À, nhà ta còn bao nhiêu tiền.

— Da, mày chục nén bạc, ông cắt trong ruộng còn y nguyên đó.

— Mụ lấy số tiền yè di mua sắm lăn đì. Lát chiều, tôi sẽ mượn người ta ròi đưa them. Tôi giao hết công việc cõi bần cho mụ, rán làm sao hồn hoi tò iếng.

— Da, xin ông yên tâm,,, Tôi phải lo di cho liền mới kịp.

Mụ tắt lá hú-trò ra, Khôi gọi giùt lại;



— Khoan, còn một chuyện nữa. Còn bảy
chú lính ở nhà sang, mỗi chú mì lo cơm
nước cho họ hàng-hoàng, đừng để họ phải
than phiền da!

Mụ Trè di rồi, Khói bảo thẳng Ba và thẳng
Chín di mời một ít người bạn thân đến nhà
đám dạo.

Chiều hôm sau, nhà Khói iụ họp thân
bằng khà đồng. Phản nhiều là nồng-giai thô-
hào quanh vùng Gia-dịnh xưa nay vẫn kinh-
Thượng-công, và một ít người là thuộc-hạ
hay đồng-liệu bên ngạch vồ. Người ta đến,
không phải vì bữa chén; chỉ vì ughetin Khói
được về nhà thỉnh-lành, tướng y được tha
hắn và vụ án Thượng-công làm áy-nay nhán-
tâm bấy lâu, chắc đã kết-liên vô-sự-đối.

Người xóm giềng đê ý nhận thấy thiến
bóng vồng cảng-nga xe các quan. Ngày này
những năm trên, lồng-dốc tuần-phủ các
tỉnh, cờ mỏ trống rong, vè gần khắp mặt.

Nhưng khách tôi ăn buổi chiều hốm ấy,
chỉ là tẩm mèn phu ngoai; Khói muối tỏ
minh kính cần và thành thực cung giờ, đê
che mắt các quan linh, vì thế nào chẳng có
kể đã ăn gì về thuật lại tình-hình cho Bô-
chinh Bạch-xuân Nguyễn hay Tông-đốc
Nguyễn-văn Quế nghe. Bởi vậy, hể ai gọi
chuyện hỏi thăm vụ án liệu chừng sẽ ra thế
nào, Khói làm ra dáng nhò nhõi sợ sệt và
nói:

— Thưa các ngài, con vua áo chúa như
trời nhả bể, minh chỉ biết có phản-su làm
tội con, tùy lượng triều-dinh thương cho
thế nào, được nhờ thế ấy.

Sợ thật, Khói chỉ cốt triệu-tập một bọn
người thật lòng cảm mến Thượng-công và
đối với mình cũng là chủ thân-giao chí-thiết,
có thể nói chuyện-tâm sự với nhau được.
Sau khi những tạp-khách kia no say tèn mát
ra về hối rồi, buổi tối, bọn này mới lục-lục
kéo đến.

Ấy là Lê-dắc-Lực, Nguyễn-văn-Tòng,
Hoàng-ghĩa-Thư, Nguyễn-văn-Bột, Trần-
văn-Tha, Nguyễn-văn-Trần, Lưu-Tín, Ng-
văn-Đà, Sám-Khá, Huỳnh, Trâm, thêm chủ
khách Mạch-kiến-Giai, chủ một niệm buôn
trong Chợ-lớn v.v... tất cả 26 người, kè luồn
cả ông cù vồ Tăng-vô Ngại.

(còn nữa)
HỒNG-PHONG

ĐÃ XUẤT-BẢN:

Tho ngụ - ngón La Fontaine

PHÁP VĂN VÀ BẢN DỊCH CỦA NG VĂN VĨNH

Mỗi trang đều có tranh ẽnh-Hội
Alexandre de Rhodes xuất-bản

Một công trình ăn loát mĩ-thuật
của nhà in Trung - Bắc Tân - Văn

CÁC GIA-BÌNH NÊN DÙNG THUỐC:

Điều - Nguyễn

- 1) Thuốc đau dạ dày Điều-Nguyễn
- 2) Thuốc ho gió ... Điều-Nguyễn
- 3) Thuốc ho lao ... Điều-Nguyễn
- 4) Thuốc bã tháo ... Điều-Nguyễn
- 5) Thuốc bã tháo ... Điều-Nguyễn
- 6) Thuốc cam ty ... Điều-Nguyễn
- 7) Thuốc cam sả ... Điều-Nguyễn

Tổng-qua : 128 Hàng Bông, Hanoi
Đại- lý Đức-thắng, Mai-Linh, Nam-tienda Saigon
Nam-cường : Mytho, Vinh-huong : Veitname

Bút máy PILOT đã nổi tiếng tốt

CÓ MÁY KHẮC TÊN KHÔNG TÌNH THÊM TIỀN

Gửi 0\$06 tem về Mai - Linh

60 - 62 cầu đất Haiphong

ngài sẽ nhận được thư trả lời

ĐÃ CÓ BẢN:

CHU - MẠNH - TRÌNH

của Trúc-Khê và Tiên-Dâm g.i pco
Quan án Chu-mạnh-Trinh, tên-ý xuôi hòn, đâ i
một sảng lợp ván chuong rã, quý giá. Lời văn chuông
đẹp như sao, bóng, tu tuồng thanh cao siu thoát.
Ông Chu là một văn hào cù phách, vè cuối thế kỷ
thứ 19, đã làm vè vang cùa nền văn học nước nà.

Tuổi ngày tho

Tức Hoa-Mai số 27

của Nguyễn-Ngọc — giá Op 15

kè từ số 27, Hoa-Mai ra khò

bìa đổi lại rất mĩ-thuật

Nhà xuất-bản Cộng-Lực 9 Takou Hanoi

CAI



Tôi vừa viết, vừa nghĩ
cách làm cho cái chuong
trinh cai thuoc kia hoàn
bí. Vẽ trước mặt tôi, tôi
đã thấy tôi cái thuốc
phiện đầu vào đáy rồi,
trái đầu bóng đì chơi ở
giữa đường như mó

bức tranh nhàn đáo. Con gai hàng phố thi
thảo Nhà nào cũng chỉ tôi mà nói: «Đây cứ
bảo nó nghiêm mai. Nghiêm mà béo tốt, khe kia
à? » Vì ngày tết bảy giờ, tôi đã thấy ở các tiệm
người ta nói đến tôi. Mỗi khi nói đến
chuyện cai, người ta lấy tên tôi làm đầu cho
câu chuyện đê mà bắt chước. Chà chà! Bởi
mới đèn làm sao. Chỗ nào trời cũng cao và
xanh. Chỗ nào chim cũng hát. Lòng người ta hân
hoan vui sướng nè công việc cứ vòi mòi
hành hông: tôi thấy tôi hoạt động, tôi thấy tôi
làm việc nòi công kia và, một buổi sáng, ngù
đây tôi thấy là một người có ích vòi cùng
cho xã hội. Người ta kêu đèn ở dưới cửa
sò nhà tôi để reo hò. Và mẹ tôi sẽ nói: «Ai
chẳng tưởng đời tôi bô bô. Vày mà không ngô...
Thế nhưng mà thực quâ lây giờ lây phát, tôi
vẫn biết nó không phải là thẳng hèn kém».

Những nghĩ như thế, lòng tôi đã đủ ngọt
lên rồi. Tôi muốn thời gian đi rất chóng, đê
sang ngày thứ tư cho tôi thực-hành ngay cái
chuồng trình... vĩ đại của tôi.

Trong khi chờ đợi, hóng tập nghiêm khắc với
chính mình đâ, nghĩa là làm theo thực đúng
với những việc mình y định: tát vè nhà riêng
hút, mồi khỉ thưa việc. Tôi hút không tiếc hơi
tiếc súc, tôi hút liên miên. Nhất là hôm thứ ba
tôi lại càng hút gờ lâm lâm, đén nỗi chính
Liên-Hường phải sợ.

Bởi tôi muốn giữ việc tôi cái làm một sự bí
mật đê cho sau này nàng phải ngạc nhiên, nên
đến mãi tận hòn đó nàng cũng vẫn chưa hay
gi cả. Tôi và nàng cũng hút suốt đêm. Đến lúc
gá eo óc, chia tay, kẽ ô trên gác mà người
xuống dưới nhà, tôi minden dậy hé lèn một
tiếng, tháo cái lầu dập tau trên mặt đất, và chí
tay vè phía mặt trời mà thè như kiều các vua
cửu hàn đối Xuân Thu: «Kể từ phút này, tôi cái
thuốc phiện, nếu không giữ được như lời thì Xin
có mặt trời soi xét».

hay là hồi-ký của một
người đã nghiên và
đã cai thuốc phiện

của VŨ BẮNG
(xem từ số 138)

Có lẽ lúc thẻ câu đó,
mặt mũi tôi có vẻ đặc
ác lâm thi phẩ, nên
Liên-Hường co rúm cả
người lối, không dám
nói một câu. Mặt nàng
tất hẳn. Vì thường cũng
cô, mà vì muốn khoe

hởang cung có, tôi gọi nàng lại gáa tôi và giờ
cho xem quyền sò mà tôi đã ghi chép cái
chuồng trình cai thuốc phiện. Không biết nói
làm sao, nàng chỉ «đá, đá» lién hanh. Đến khi
tôi giờ cho nàng xem lò thuốc hột mà tôi đã
muia sẵn đê trong túi phòng khi cần dùng đến
thì nàng lộ một vẻ kinh phục vò ngắn, tôi trông
thấy mà nở nang cả da.

Lập tức, tôi nhảy xuống đất và bảo tên bồi
tiêm cát đòn bát đòn đì Sợ làm như thế chưa
đủ tò cho y biết cả cái can đảm của tôi, tôi lại
gọi y mà bảo :

— Thôi, tát cát, tát cát, tôi cho anh đòn bát
ma lầy tiền. Còn anh, thi anh cứ ở đây, ở cái
gác này, sẽ vắng ngon đòn đòn lạc. Nhưng áng
chứng vè sau y cũng thường tôi và nghĩ den tôi
nhiều, nên y cũng là một néi vui mừng và
không ngọt lời khuyên khích tôi, yêu cầu tôi
giữ lòng can đảm trước sau cho toàn vẹn.

— Cái đó không phải, nói anh à Minh đà làm den
việc này, nếu không giữ cho bền trí thi chết to!
Thì ra quả thực tôi làm được y như lời tôi
nói. Buổi trưa, tôi không hút. Tôi bê một đống
bão tay và bão Saigon về đê xem. Tôi vừa đọc
vừa chờ đợi có gì là xảy ra không. Chẳng
có gì là cả. Thủ quát. Tôi lại ngồi được nữa.
Thoáng trong giây lát, tôi thấy ngài ngờ nhúng
ai đã bảo thuốc phiện là ma, nó vật người ta
chết lèn chết xuồng. Tôi cho là trời tya tôi. Tôi
cho là số tôi không bị nghiệp: nghiệp, đối với
tôi, chẳng qua chỉ là một cái ban, hé cái han
đó thi thôi không hút nữa. Tôi cho là «chưa
phòng lén. Tôi muôn hé lên cho cung thiên hạ
biết là «bỗ thuốc phiện không có gì khô cát».

Bồ khuec phi'en dẽ nhv ăn corm vây. Các ngài
trong tôi đây nay. Một, hai, ba, Tôi làm
lên giường, lây áo măc, đị giày, đị măc, đị làm
việc. Tôi không đị xe. Tôi đị đất. Ai đam bao
tôi yểu duối? Ai dám bao tôi là kinh sinh trùng?
Ai dám bao tôi là hòn đèn? Tôi làm việc nhiều.
Tôi nói to. Tôi hét lên to tường dẽ tó cho mọi
người biết rằng tôi khoe. Nên có ai hỏi: «Hót
chua?» tôi trả lời nhau nhau: «Đe vùi mồi cai
dẩy mà là một cách dẩy tỵ phu.

Như thế, được sáu bảy giờ chiều. Ăn corm
xong, tự nhiên tôi thấy mệt gáy rết. Tôi tự hào
«Giờ trời đầy, cõi gi là và tôi nhất định đị bộ.
Nhưng hoi cái chán tôi nhất định «trốn» tôi;
tôi phải đị xì về nhà hút thuốc lá, hút thuốc
lá, uống cà-phê đậm. Không ăn thua. Thôi thôi
tôi đà biết: chưa không được, không được,
Thuốc phi'en bao giờ cũng «vật»; nó không nêu
một người nào. Trưa nay sô dì tôi chưa lèn cơn,
sô chí hối vì đêm trước tôi đã hút nhiều quá
độ. Thuốc phi'en bây giờ hả hơi rồi; người tôi
lại thiếc khói, nó «hành»; nhưng nhất định tôi
không chịu nó.

Tôi nhớ những lời tôi đà thè buỗi sáng, và tôi
vẫn chưa quên những điều quyết định mà tôi
đã tạo ở trong đầu: «sâi đâm ngồi bên cạnh áo
quan của cõi tôi. Không, thuốc phi'en! thuốc
phi'en! máy thắng thi ta chết, mà ta chết thi
mày thắng. Tôi với nó là hãi kế từ thù đánh
nhau. Một mất, một còn. Những phương-tiên
không làm, ghì, chí cõi cừu-canh mới là quan hệ.
Nếu ô trong thế-giới, hai nước vào vòng khói
đạn có thể giế hất các hủ đoạn ra đè hãi nhau
— dù là hủng hủ đoạn hàn hè, và nhân-dạo
nhất — miến là đánh bại được kẻ địch thi thôi,
tôi, tôi cũng làm như thế, tôi cần cõi Không
ngần ngại, tôi bèn lấy may lợ thuốc bột ra và
không phải đeo đơn lâm nra làm gì — bõi vì cái
đơn ấy tôi đị đoc lại hàng chục bận —
tôi bèn súc ngay mội cùi ria cõi phè, đò tợt vào
cuống họng và chém ngang nước. Chân tay tôi
rất, mắt tôi hoa, nước mũi tôi chan hòa, gán
cốt tôi như vỡ nứt. Chao ôi, chao ôi, cuộc đời
lúc đó mới trống rỗng làm sao! Tôi thấy tất cả
nhân loại đều vui sống mà tận hưởng hạnh
phúc của trời cho; cõi tôi, chí cõi rieng tôi là
kết bát hạnh, nám cõi một chỗ đè cho sự cõi độc
nó đè lèn, gán nhím.

Nói cho thgc, thử thuốc cõi mà tôi vừa uống
cũng có làm giảm được lì nhiều sự đau đớn
cho xác thịt tôi, nhưng nó không vi thể mà
không được cho hinh hồn tôi đè khô. Chí cõi
hai tiếng đồng hồ sau, bao nhiêu những chung

Hộp thư

Ô. T. H. H. I. K. — Cõi mét bón tho gõ — Một
tuần bao ô dày đà dảng một chuyện tương tự
— Bài kia buôn qua.

ho, hen, hoa măt, rát tay, ù tai, choáng óc
phun nhiều tiêu tan cõi, nhưng trí óc tôi thực
đã trãi qua một sự khủng hoảng không tiền
tuyệt hậu. Suốt một đêm hôm ấy tôi không tài
não ngù được. Tôi hét sực lực tim trong ký ức
những truyện nhân-dạo hay nghĩa hiệp đè mà
ngẫm nghĩ và xuy cõi; nhưng tự nhiên môt cái
ban đan có khói, có lửa ở đầu bay đến là là
trước mặt tôi rồi dập xuống (nhu một con
chim nghe đồn cõi mà và quỷ sứ? Một ngon gió
larga lù phía Bờ Sông hắt lại đem cho tôi một
cõi tưởng đương bị một thứ yêu quái trong
truyện Phong-thần quặt một thứ hoi người
để vào trong bụng. Tôi thấy mình đị trên
những bộ xương, mà chính tôi tôi lại nghe thấy
những bộ xương ấy nói chuyện với nhau:
«Ngày trước, có một anh chúa thuốc phi'en...»
Chứa tuối phi'en? Thế thi hãi làm sao?
Tôi cõi súc gióng nhẹ bước chân đè nghe
tiếp câu chuyện của những người chết kia nói
thảm với nhau. Vô ích. Chính những lõi minh
cõi nghe nhất là những bộ xương kia khàng
nó nữa. Chúng lại nghiến răng lisi mà kêu len
rào rào, rồi, vù, một cái tôi thấy chúng cười
rầm lên, ô chung quanh tôi, ô đâu phò, ô trên
trời, ô bni cõi, ô lùm cây. Không, không, ta mõ
mõngi nuiều quái! Ngày là đời, cõi sở cảnh sát
và nhà phà đè giút sự tri an cho thành phố! Ma
não mà sống được? Người chết nào mà vui
chuỵen với nhau được? Cõi muôn bị bắt, nhõi
võn sá-lim không?



này cõi chụp đèn thán ái cõi tôi bằng pha lê
chung quanh cõi chử lè; này cõi eõi đánh sai
với pho tượng nhô bày cho đep mắt. Nhất
nhất đõ vật nào cũng như nhâc lại cho tôi một
cái gõ mà tôi không biết rõ, nhưng tôi biết là
tôi thiếc. Thiếc một cái đõ là thiếc tất cõi: đõi
cõi vắng qua, trung rỗng qua, tôi không thể nào
chiú được, tôi cần phải bõi nhau này mà đì
thi họa ô mõi đõ trống rỗng đưọc phần nào
chóng. Ở, cùi ôi, không biết là đì đâu, nhưng
cùi đì là đù. Tôi không biết rõ lùi đõ mấy gõ
nhưng hinh như khuya rồi thi phai. Ở con
đường Son-tây đì xuống phia chý Đồng Xuân,

những người bán cùi, xu hão, cõi rời đà vát
va vát véo cai tay đì họp chợ. Khu hàng rông
rõ, hiệu thoymay cõi tiếng là thức khuya nhât
rõ, pho bón Hanoi đà dọn hàng. Cảnh tượng chép
chóc! Sao mà cuộc đời người ta lại cõi thè vang
vè, tiễn diệu, thè thảm đén chung này? Tôi
hiện dương sống trong thế giới coi một gióng
máu người ta gọi là người, hay trong một âm
cảnh nghe đồn cõi mà và quỷ sứ? Một ngon gió
larga lù phía Bờ Sông hắt lại đem cho tôi một
cõi tưởng đương bị một thứ yêu quái trong
truyện Phong-thần quặt một thứ hoi người
để vào trong bụng. Tôi thấy mình đị trên
những bộ xương, mà chính tôi tôi lại nghe thấy
những bộ xương ấy nói chuyện với nhau:
«Ngày trước, có một anh chúa thuốc phi'en...»
Chứa tuối phi'en? Thế thi hãi làm sao?
Tôi cõi súc gióng nhẹ bước chân đè nghe
tiếp câu chuyện của những người chết kia nói
thảm với nhau. Vô ích. Chính những lõi minh
cõi nghe nhất là những bộ xương kia khàng
nó nữa. Chúng lại nghiến răng lisi mà kêu len
rào rào, rồi, vù, một cái tôi thấy chúng cười
rầm lên, ô chung quanh tôi, ô đâu phò, ô trên
trời, ô bni cõi, ô lùm cây. Không, không, ta mõ
mõngi nuiều quái! Ngày là đời, cõi sở cảnh sát
và nhà phà đè giút sự tri an cho thành phố! Ma
não mà sống được? Người chết nào mà vui
chuỵen với nhau được? Cõi muôn bị bắt, nhõi
võn sá-lim không?

Tôi g'ot may ra trước mặt đè xưa đuôi những
hình ảnh nồng nè và dứng dứng lì trên hõ,
nhết ngon tay vù lõ lõi, lắc mạnh mây cai,
cho hai tai đõi. Ү như ăng: chẳng có ma quỷ
não cõi. Tôi đị chói phu một người đị chói.
Nhưng vừa đưọc mây tròn tõi súc nghĩa mít
diêu: đõi trống rỗng qua lâm, thà là có ma qui
nói nhãm ở bén cạnh cõi hòn là minh lại phải
sống cõi độc với chính mình. Ү ngô ý kia,
tôi nhớ lại những việc mà không bao giờ tôi
nghe đón. Ngày ấy...

Chúng tôi nâm người. Ngày ấy, hình như
chúng tôi vừa thất bại trong một công cuộc lâm
bão thi phai. Nâm người chúng tôi khu nhât
được bao nhiêu tiền cõi lõi đõi đát đát. ết.
Xom nao cũng hát. Hát chí mang. Hát chổi thi
thoi. Nhưng trời sinh ra hõ, chẳng anh auo nào
chết cõi. Mả tiền thi hết. Vì vậy lâm kh. chúng
tôi «đóng đõ» ở nhà hát, ản ôi, nõng ôi đây
và lâm tất cõi các công việc ôi đây, chí trú cõi
việc kiêm tiền là khong ôi đây mà thôi. Ngày
ngay, chúng tôi thay phiên nhau đì soyay
tiền. Vay lõi bón mươi phu cõi đưọc. Bởi
thõ, chúng tôi ôi nang thang ôi nhà hát, cõi khõ
đõi nhà đì cho lõi, nhưng đại khai thi anh nào
ngang ngày lõi đõi mang tõi. Không những thế,
chính cõi đâu họ cõi khõn chung tôi vi họ

sống với chúng tôi lõi như người nh. Phai bay ra
cái trò gi lõi đõi «thay đổi khong khi» đì mót
chút. Chung quanh cái bùi đèn, chúng ôi cõi
quay quanh lõi nhau nghĩ cách, và mót anh xung
xuất tõi mót thứ trò chơi khong nhâm: ầy ôi chọn
lấy mót anh «âm yêu nhất, bát phai...» chép
đè cho anh em «lo liệu». Hồi tham. Phu mót.
Thát bòng đát. Rồi mót anh đì mua táu tõn
nếu thấp ôi chung quanh người ta sõ. Kẽm bát
âm. Bài Xvâc nǚ. Một, hai, ba. Cõi bọn bung
lý mặt khõi àm ឬ cùi lèn, nhõ khõ: mót người
chết thật. Khoc khong có nước mõi, nhõ
khoc nuc khoc nõi, khoc kẽ lè gióng cõi ra gióng
muõng, cõi cõi người cau cõi khõe. Khoc đát
nõi bao nhiêu cõi đâu nhâi phat iogn lén vi cõi
cõi giác là nhâi «co việc» thõ; khoc đán nõi
cõi đâu hõ x m» phai đao sang xem. Thé lõi
chung tôi thích, või tay cưới li hõ. Đòi mót
hực là đì tím cõi giác lõi. Đòi mót thực là
sóng đát!

Cõi a, mót đêm mưa gió riêu rêu, thấy lòng
minh trống rỗng thực thõ, mót biết đưọc
những lõi chơi như thõ «an ủ» người ta nêu
lâm. ết ra thi cõi vgi đưọc sâu khõi đì mót chüt.
ết ra thi cõi dõi cõi độc, vi người ta còn hý
được sống với tiêng khoc của người ta và
những người chung quanh...

(Ký sau đằng tlep)
VŨ BĂNG

**Ký sau, sô cuối cùng
về hài-quân sê
có một bài
nói rõ
ràng
về**

Hàng-không mầu-hạm

SỰ İCH LỢI CỦA NÓ
NHỮNG CUỘC TRANH
LUẬN Ở CHUNG QUANH
NÓ VÀ SỐ HÀNG-KHÔNG
MẦU-HẠM TRÊN THẾ GIỚI

Cũng trong số đõi chúng tôi sõ
nói về chiến-lược đõ-bõ của
quân Nhật và cõi tài di biến của
đân Bồ - đảo - sha ngày trước.

thuốc phiện để nhu ăn cơm vậy. Các ngài gởi tôi đây này. Một, hai, ba, Tôi nhận giòng, lấy áo mèo, dì giày, đeo mũ, đi làm Tối không đi xe. Tôi đi đất. Ai dám bảo em đuổi? Ai dám bảo tôi là kỵ sinh trùng? Ám bùi tôi là hèn đòn? Tôi làm việc nhiều, nói to. Tôi hét lên: to tưởng để tôi cho mọi biết rằng tôi khỏe. Nếu có ai hỏi: «Hút bùi?» tôi trả lời nhau nhân: «Bé vừa mới cai mèo; một cách đầy tự phu.

Trở về, được đến sáu bảy giờ chiều. Ăn cơm, tự nhiên tôi thấy mày già rất. Tôi tự bảo

trời đây, có gii và tôi nhất định di bộ, ngay hai cái chân tôi nhất định «trốn» tôi: phải đi xe về nhà hút thuốc lá, hút thuốc ống cà-phê đặc. Không ắt thua. Thời thời da biết: chưa không được, không được, thuốc phiện bao giờ cũng «vật», và không nêu người nào. Trưa này sốt đốt tôi chưa lên cơn, bị bồi viêm trước tôi đã hút nhiều quá. Thuốc phiện bùi giờ hả hơi rồi: người tôi đều khói, nó «chết»; nhưng nhát định tôi chửu nó.

những lời tôi đã thề buổi sáng, và tôi chưa quên: những điều quyết định mà tôi ở trong thế giới, hai nước vào vòng khói có thể giờ hết các thủ đoạn ra để hại nhau là những thủ đoạn hèn hạ, vô nhân đạo — miến là đánh bại được kẻ địch thi thoái, tôi cũng làm như thế, tôi cần gii! Không ngại, tôi bèn lấy ngay lọ thuốc bột ra và phái đọc đơn lầu nữa làm gì — bời vì cái ấy tôi đã đọc di đọc lại hàng chục lần — ta súc ngay một cái ria cà phê, đập töt vào g. họng và chiết ngóm nước. Chán tay tôi nhớ tôi ho, nước mũi tôi chan hòa, gần như vỡ nứt. Chao ôi, chao ôi, cuộc đời em mơi trống rỗng làm sao! Tôi lát cùa loai đều vui sống mà tận hưởng hạnh

của trời cho; còn tôi, chỉ có riêng tôi là ít hạnh, nằm co một chỗ để cho sự có độc cho thè, thử thuốc cao mà tôi vừa uống có làm giảm được ít nhiều sự đau đớn xác thịt tôi, nhưng nó không vì thế mà có thể được cho lanh hồn tôi đỡ khổ. Chỉ độ精英 đồng hồ sau, bao nhiêu những chứng

Hộp thư

H. H. I. K. — Có một bạn tên gai — Một bao ở đây đã đăng một chuyện tương tự kia buồn quá.

ho, hen, hoa mắt, rát tay, ủ tai, chướng óc phần nhiều tiêu tán cả, nhưng trí óc tôi thực đã trải qua một sự khủng hoảng không tiền tuyệt hậu Suốt một đêm hôm ấy tôi không tài nào ngủ được. Tôi hết sức lực tim trong ký ức những truyền nhán: đạo hay nghĩa hiệp để mà ngâm nghĩ và xuy cùi; nhưng từ nืน một cái ban đầu có khói, có lửa ở đâu bay đến là là trước mắt tôi rồi: đậu xuồng (như một con chim đậu trên cây), có vẻ mời mọc mà lại như trách móc... Tôi cố sua đuổi ám-ảnh đó, nhưng vừa di khéo một lát, nó lại ở đâu lùi lùi hiện ra to hơn và rõ ràng hơn. Nay cái tên, cái mộc;



này cái chụp đèn thần ái của tôi bằng pha lê chung quanh có chốt lè; nay cái cổi đánh sái với pho tượng nhỏ bày cho đẹp mắt... Nhát nhất đồ vật nào cũng như nhác lại cho tôi một cái gii ma tôi không biết rõ, nhưng tôi biết là tôi thiếu. Thiếu một cái đó là thiếu tất cả: tôi xa vắng qua, trng sống quá, tôi không thể nào chịu được, tôi cần phải bỏ chổ nǚm này mà di chuyển. Ủ, cứ đi, không biết là đi đâu, nhưng cứ di là đủ. Tôi không biết rõ, lão đồ mấy giờ nhưng hình như khuya rồi thì phải. Ở con đường Sơn-tây di xuống phía chю Đồng Xuân,

những người bán cùi cát, kú hào, cùi rốt đà vặt và vát véo cái tay di hợp chy. Khu hàng Đầu-ré ra, hiệu thoị may có tiếng là thết khuya thết hanh phố Hanoi đã dọn hàng. Cảnh tượng chết chó! Sao mà cuoc đời người ta lại có thè vàng vè, tiêu diệu, thè thảm đền chứng này? Tôi hứn dương sống trong thế giới co mít gióng mà người ta gọi là người, hay trong một âm cảnh nghe đồn cù ma và quỷ sứ? Một ngón gio luna từ phia Bờ Sông hất lại đem cho tôi một cảm tưởng đương hi một thứ yêu quái trong truyện Phong-thần quai một thứ hoi người cù vào trong bụng. Tôi thấy mình di trên những bộ xương, mà chính tai tôi lại nghe thấy những bộ xương ấy nói chuyện với nhau: «Ngày trước, có một anh chúa thuốc phiện...» Chứa tauôu phiện? Thế rồi thi hán làm sao? Tôi cố sực gắng nha bước chân để nghe tiếp câu chuyện của những người chết kia nói thầm với nhau. Vô ích. Chính những lúu minh vẫn nghe nhất thi những bộ xương kia khùng no nứa. Chứng lại nghiêm ràng lại mà kêu lên rao rao, rồi, vụ một cái tôi thấy chúng cười rầm lên, ở chung quanh tôi, ở đầu phò, ở trên trời, ở bụi cù, ở lùm cây. Không, không, tu mờ mogni nǚlèu quá! Đây là đời, có sở cảnh sát và nhà pha để giữ sự tri an cho thành phố! Ma nǚa mà sống được? Người chết nào mà vè nỗi chuyen với nhau được? Có muốu bị bắt, nhốt vào sà-lim không?

Tôi gior tay ra trước mặt để xua đuổi những hình ảnh nặng nề và dừng đứng lại trên hè, nhết ngón tay vào lỗ tai, lắc mạnh mấy cái, cào hai tai di đỡ ủ. Y như là: chảng có ma quỷ nǚa cù. Tôi di chơi như một người di chơi. Nhưng vừa được máy đưa tôi sực nghĩ ra một điều: đòi trống rỗng qua lâm, thà là có ma quỷ nói nhầm ở bên cạnh còn hon là mình lại phải sống cù đội với chính mình. Y qđ giát ý kin, tôi nhớ lại những việc mà không bao giờ tôi nghe đón. Ngày ấy...

Chứng tôi nǚm người. Ngày ấy, hình như chúng tôi vừa thất bại trong một công cuộc lâm bao thi phái. Nǚm người chúng tôi, nǚm nhất được bao nǚlèu tiền, còn lại đem di hát, Xóm nào cũng hát, hát chí mạng. Hát chết thi thôi. Nhưng trời sinh ra hế, chảng auh náo chết cù. Ma tiễn thi hèt. Vì vậy lâm kh. chúng tôi «đóng đò» ở nhà hát, ăn ở đây, uống ở đây và làm tất cả các công việc ở đây, chỉ trừ có việc kiêm lèu là không ở đây mà thôi. Ngày ngày, chúng tôi thay phiên nhau di soay tiền. Vay lãi bốn mươi phân cũng được. Bởi thế, chúng tôi ở hàng thang ở nhà hát, có khi đói, nhà di cho la, nhưng đại khái thi anh nào cũng ngày lên đến mảng tai. Không những thế. Quinh cù đều họ cũng chán chúng tôi vi bù

sống với chúng tôi nǚm người nh. Phải bay ra cái trò gii là để «thay đổi không khí» di một chút. Chung quanh cái bàn đèn, chúng tôi nǚm quay quần lấy nhau nghĩ cách, và một anh xưởng xuất là một thứ trò chơi không nhầm: ấy là chọn lấy một anh « ôm yêu nhứt, bắt phải... chết để cho anh em » lô liệu ». Hồi thăm. Phủ mít. Thát bộng dài. Rồi một anh di mua tám egon nǚn thấp ở chung quanh người xấu số. kèn bát ấm. Bài Xán nǚ. Một, hai, ba. Cù bọn bung lấy mặt khóc ầm ầm cù lên, như khóc: một người chết thật. Khóc không có nước mắt, nhưng khóc nức khóc nǚ, khóc kè kè giày cù ra giày muống, càng có người can càng khéc. Khóc đéo nǚi bao nhiêu « cù đầu nhǚa phát rợn lén vi cù cảm giác là nhà » « cù việc » thát; khóc đéo nǚi « cù đầu hàng x m » phải đéo sang xém. Thế là chúng tôi thích, vỗ tay cười ha ha. Bó mót hực là hực là di tìm cảm giác la! Bó mót thực là sống đó!

Có ai, mỗi đêm mưa giờ riêu rêu, thấy lòng mình trống rỗng thực thà, mót biết được những lối chơi như thế « an ủ » người ta nǚm lâm. Lí ra thi cũng vậy được sặc khéo di một chút. Lí ra thi cũng đéo cù đéo, vi người ta còn hay được sống với tiếng khóc của người ta và khóc nǚi chung quanh..

(Kỳ sau dâng tiếp)
VŨ BẮNG

Kỳ sau, số cuối cùng về hài-quân sê có một bài nói rõ rằng về

Hàng-không máu-hạm

SỰ İCH LỢI CỦA NÓ
NHƯNG CUỘC TRANH
LUẬN Ở CHUNG QUANH
NÓ VÀ SỐ HÀNG-KHÔNG
MÁU-HẠM TRÊN THẾ GIỚI

Cùng trong số đó chúng tôi sẽ nói về chiến lược đòn-bộ của quân Nhật và cái tài di biến của dân Bờ - đảo - nhà ngày trước.

HÃY ĐỌC :

Luân Tùng

trong TỦ SÁCH TÂN VIỆT giá 1\$50

Có thêm phần phụ bài « Trở lại câu Kiều » của ông HUỲNH Ủ MAI đậm lời mệt và ôn trong vô danh chỉ trích về bài « Ba sao giùm trời ». Bài này cũng là một bài đã chất chính cùng ông Hoàng - xuân - Hán và bài « câu chuyện có Kiều bị bắt » đã đăng ở báo Thành Nghĩ số 33 và khoa học số 15.

BÀI CÓ BẢN:

Vườn Hồng

giá 1\$10 — Một tác phẩm danh tiếng khấp hoàn cầu của SAADI nhà thi sĩ lừng danh nhất nước Ba-tư do Mộng Huyền dịch ra Quốc văn
NHÀ XUẤT BẢN « TÂN VIỆT »
đã dọn lại 29, Lambiot — Hanol

Trang điểm

THEO PHƯƠNG PHÁP BẮC
CHỈ RÀNH TRONG BẢN
CHỦ QUỐC NGŨ Ở MỘI
HỘP

PHẦN MURAT

VÀ PHẦN

SUPER - MURAT

THỊ DẦU DA MẶT SẠM, CÓ
TÂN NHANG VÀ SÉP NHANH
CÙNG PUỘC DẸP LỘNG
LÂY NHƯ NGƯỜI CÓ MÀU
— DA THẮNG MIN —

Thiệp đại lý Bắc-Kỳ, Ai-Lao
ETABLISSEMENTS VÂN-HÓA
N° 8 rue des Cantonnais — Hanol

25 MARS 1943

XIN ĐÓN ĐỌC

NHÂN LOẠI tiền hóa sú

của BÁCH - KHOA

một cuốn khảo cứu rất
khoa học về cuộc tiến
hóa của loài người từ
lúc khai thiên lập địa
đến ngày nay. Được hết
cuốn này tức là các
bạn đã đọc hết hàng
trăm phò sách kinh cổ
đông tây bắc đến loài
người vậy. Dày dày
200 trang — Giá 1\$80

Hàn-thuyên phát hành

GIÁ MUA BÁO

| | Một năm | 6 tháng | 3 tháng |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| Bắc-kỳ, Trung-kỳ, Ai-lao | 16\$10 | 8\$25 | 4\$75 |
| Nam-kỳ, Cao-môn | 12,00 | 6,25 | 3,25 |
| Ngoại quốc và Công sở | 24,00 | 12,00 | 6,00 |

Mua báo phải trả tiền trước mandat xin đỡ :
TONKIN TRUNG-BẮC CHỦ NHẬT HANOI

DÀNH RĂNG BẰNG SAVON DENTIFRICE

KOL

RĂNG CÁC BÀ SẼ
TRONG NHU NGỌC
TRẮNG NHU NGÀ

DISTRIBUTEUR :

S.A. Poinsard & Veyret
Saigon, P.Penh, Hanol, Haiphong



CHUYỆN DÀI của VŨ AN-LĀNG

(Tiếp theo)

Hành vốn sẵn đức nhân-
tử và rộng-luong, nên nhẹ-
nhàng bão phó Độc :

— Thời thi giả thêm bắc
nǎm chèo nữa. Năm chèo kè
chẳng là bao nhưng nhú thê
cũng dã là quá lảm, dã là anh
em chúng tôi nhượng - bộ
rồi đó.

Phó Độc biết rằng đối với
những tay có địa-vị, có thế-
lực, như taէ hánh cũng dã là
quí khéo bóp-nặn rồi, nếu
cố gắng nhau thì có kbi là
« sỏi hồng bông không » nữa
cũng chưa biết chừng! Phó
tự lién ưng-thuận, giao trả
Quang bức văn-lự ný có chữ
ký và diêm chỉ oña An, và
cầm lấy trăm rubi-bạ: là số
tiền Hạnh hẹn trả, Hạnh
tranh trả cho Quang, vì nàng
đem theo nhiều tiền, nhưng
Quang cố xin Hạnh nhường
chặng cái danh-dậy ấy, mà
cùi cầm lấy của Hạnh ba chục
bạc là số chặng còn thiển, vì
tôi nôm trước, chặng chí
mang đi có trăm ba mươi
đồng thôi.

Khắc báo Quang đưa vân-
tụ cho chàng. Rồi chờ khi ba
người đã chào vợ chồng phó
Độc, An đã từ-biệt cái em dè
theo Hạnh và Quang ra, Khắc
mới nghiêm-trang bảo phó
Độc :

— Các anh đã quen cái ngõ-bè
khổ-nạn: trông vào mồ-bè

nước mắt của con em dè cầu
đè cho anh
lấy sự-an-nhàn, sung-sướng,
các anh đã sủi-đối dâ-man, vỗ
nhân-dạo với bọn á-dào đang
chết giò dè đem mâu và nước
mắt nuôi cho các anh sinh
khô-manh, béo-iỗi, vậy mà
các anh vẫn chưa còi là quá
khốn nạn lại còn àm-mưu
ui hiếp người tữ tẽ làm nghe
mãi dâm! Tôi đã dò, tên
biết được hết các sự-thật kiêu
can với việc chị Dung xa co
lợi bước vào nhà hát. Thế là
anh bay lảm! Thế là thằng
Lạc thủ mưu việc phi-phép
này là một kẻ đe dí, hèn
mặt, khốn nạn, không 'kè
dung thai! Tôi báo cho anh
biết trước dè mà liệu: nǎm
được tang chung-dây, tôi sẽ
nhờ luật pháp truy-dâc các anh.
Chỉ trong bốn nǎm hôm nứa
thì thằng Lạc và anh sẽ bị
bắt và sẽ bị tòa án ngã iội
phát tù các anh thật nặng dè
thắng Lạc chửa các hành-
vi bèn mặt, khốn nạn đì, và

Ai toan lánh dời ?
Ai nặng lòng yêu-nurse?

Hãy đọc

KỊCH THÚ THỜI CÙ H-CHIỀN

Quán biến thùy
của THAO THAO

20 April bài đầu tiên

XIV

Vì muôn giấu không cho
ông bà Phlong biết rằng An
đã có phè giang-hồ truy-lạc,
nên Hạnh-già An ở lại với
nàng, chờ ngày thành-bonds
với Quang. Hôn-lễ đã nhất-
định sẽ cù-hành tuân-lễ sau
một cách rất giản-dị, nhưng
không thiếu vẻ lịch-sự, sang-
trọng.

Quang cũng muốn người
vợ yêu của mình « được hét
tiếng », rửa sạch được hết
những nhơ-bần trong dĩ-
vắng hẳng hòn-lẽ sau
nghi-tiết cho mẹ khỏi buồn-lo,
và chính An, nàng thấy
Hạnh đổi-xứ với nàng một
cách quá rộng-luong, quá
thân-quý, thi nồng đồng ý
với Quang, ở lại nhà Hạnh
đẩm-bây ngay nứa.

Hạnh tuy là con gái, nhưng
lại có một tâm-hồn thanh-
cao, có những tinh-tinh duc-
độ — thanh-cao và duc-dộ

31

Đức đã làm cách nào để hủy hòa- ước Versailles, lập lại hạm đội?

(Tiếp theo trang 9)

Đức hết sức tăng-chỉnh hải-quân

Chỉ nói riêng số tiền kinh-phí về một chiếc thiết-giáp-hạm bô-tá, cũng đủ thấy sự hy-sinh của người Đức về hải-quân như thế nào.

Thật vậy.

Mỗi lần tàu Anh dù đắt-dó đến đâu cũng chỉ trị-giá tới 300 Anh-kim là cùng. Thế mà tàu thiết-giáp bô-tá của Đức có 10,000 tấn mà kinh-phí hết nhường 3.750.000 anh-kim, nghĩa là mỗi tấn tự giá những 375 anh-kim. Thật là một giá quá đắt. Số đắt là đây có nghĩa là mạnh-mẽ và kiêu-cố.

Như vậy mà Đức định đóng 8 chiếc tát-cù, vị chi kinh-phí hết hơn hai ngàn triệu rưỡi phật-lạng.

Chẳng trách trước kia mỗi năm ngân sách Đức quốc ghi có 180 triệu mă-khắc (mark) về khoản dự chi về hải-quân, mà năm 1935, thỉnh-linh tăng số đó lên tới 233 triệu mă-khắc.

Trong khi ấy, thì.....

... Thị Anh, Pháp, theo những hiệp-ước hòa-bình chẳng hành-dòng gì về việc tăng-chỉnh hải-quân hoặc quân bị.

Từ năm 1937 trở đi, Anh và Pháp mới được các hiệp-ước cho phép đóng những tàu mới để thay cho những tàu cũ nát.

Thành ra từ năm 1937 trở đi, Anh và Pháp chỉ bận đóng tàu mới thay vào tàu cũ mà

thôi, chứ thực ra không-tăng thêm được tần-tàu nào hết.

Còn Đức thì tăng-trung-hết lực-lượng lại để đóng thật gấp những tàu chiến mới, để đạt tới số trọng-lượng đã yêu-cầu được.

Năm 1925, Đức chỉ có 9 chiếc tàu chở dầu hỏa trọng-lượng tổng-cộng là 36.675 tấn. Đến năm 1935, Đức có tới hơn 30 chiếc, trọng-lượng tới 150.000. Trong khi ấy, thì nước Anh chẳng tăng thêm được tần-tàu buôn-nào, trái lại nền hải-thương Anh lại bị bỏ-vắng và kém sút đi nhiều lắm.

Cứ theo cái đà ấy, chẳng mấy năm, mà Đức đạt tới con số 35 phần trăm số trọng-

lượng của hải-quân Anh, con số mà hải-quân yêu-cầu để lập lại hạm đội.

35 phần 100 hải-quân Anh nêu vào tay Đức có giá-trị bằng cả hải-quân Anh

Thị Anh Anh có 50 chiếc tàu chiến-lớn, Đức có 18 chiếc, thế là Đức có 35 phần 100 số trọng-lượng của hải-quân Anh.

Một dâng 50, một dâng 18, hai con số chênh-lệch nhau hiền-nhiên, và vào hồi đại-chiến 1914-1918 thì con số 50 này cũng đe hép con số 18.

Vì bấy giờ Đức cũng có như Anh, một đế quốc thuộc-dịa ở rải-rác khắp các đại-dương, và nơi cǎn-cứ nào cũng cần có hải-quân phòng-thủ.

Nhưng ngày nay, Đức không còn một thuộc-dịa nào, không còn một cǎn-cứ hải-quân nào ở lục-dịa khác, như Anh.

Thành ra, nếu có 35 phần 100 số trọng-lượng của hải-quân Anh, thì Đức sẽ có một lực-lượng hải-quân trội hơn hẳn hải-quân Anh, chứ không chỉ ngang hàng mà thôi. Đè-một lhi giầu, chia ra thi-khô. Anh tuy có nhiều tàu hơn, nhưng phải chia ra rải-rác khắp nơi trên hoán-cầu, nơi nào có thuộc-dịa, có cǎn-cứ là đèn có phòng-thủ cả. Mà thuộc-dịa và cǎn-cứ của Anh thì chẳng nơi nào là không

CAI A-PHIEN

Thuels Tứ-Nhật Thuels Yen Noh
số 46, giá 1\$ ve nhâ, 3p60 ve Mnh

Ve nhâ 1p08 nồng-tàng-angh
chай bâi tại nhà thuốc hoặc
đại-lý đâ các ông không cần
tiền mua luôn một lúc, còn các
ông ở tỉnh xa, chỉ nên gửi
theo cách lanh-khô giao ngâ,
ngâi-nâng. 7p: nghiên nhâ
3p60 (để khói cát dâ đóng mă
hết thuốc). Sâm-nhung tuyêt-vân
0p25. Va phâ: trả 1/3 tiền trước,
ngân-piêu dâ tên M. Ngô-vi-VN
Viê-Long 58 hàng Bé Hanoi.

Cần thêm rất nhiều đại-lý tạ
khắp Trung-Nam, Bắc-Kỳ, xin
viết tay về thương-lượng
Cách Cai-A-phi-en là rông-không
đang được very muôn-biết cả, zin
gói v̄ 0507 tem (cô) làm tiền gửi
cô quyền catalogue biếu, giấy ngày 18
trang, nái đâ các hanco trâ tâ khai-mi
nhau, Cai-A-phi-en, hanco L.A. Ngày v̄
não khai-thao khai-mi.

cô, do đó, hải-quân Anh
không-bao giờ được áp-trung
lại thành một hạm đội duy-
nhất hét.

Chỉ một chiếc tàu ngầm,
hoặc một chiếc tàu chiến nhỏ
sau cùa quân địch quay-rồi
hải-phận của một thuộc-dịa
xa lắc xa lò, hoặc dồn đường
chạy-lồi các đoàn tàu buôn
ngoai-hiển, cung-khien
được Anh phái-huy - động
nhieu cùi-chết-dương-hàn
đe di săn duò. Như vậy, hải-
quân Anh bao giờ cũng măc
ván, bao giờ cũng rải-rac, bao
giờ cũng kén lực-lượng hàn-
quân một nước; bao 35 phần
100 trọng-lượng cùa mình là
nhiều-quân Đức, một bài-quân
chuyên viêc phâng-bù hàn-
phận nước minh và pao-hoại
tùu buôn-bán dịch.

Bảo rằng 35 phần 100 số
trọng-lượng của bài-quân
Anh vào tay nước Đức, thực
sự là một số trọng-lượng lớn
mạnh cùa hàn-trung-uug
hải-quân Anh, trường-chang
không-pái là một điều quâ-
đảng.

Và chẳng, tự khi khởi-cuộc
Âu-chiến lần này, thời-sự và
kết quả các cuộc hải-chiến đã
chứng-thực cho ta hay diêu
do va cho ta biết tiêm-rằng
đèm-tau ngâm là häng-lên
Đức: không-được-prép-cô
cái-cái nào, Đức cũng đóng
ngâm được-rất-nhiều hàn-
ra làm mua-giò ở khắp các dây
biển.

VĂN-HÓE

Autorisé (publication) cercée antérieurement à la loi du 13 Decembre 1941
Ed Heudebaudre du Trung-Lac-Tan-Van N

Imprimé chez Trung-Lac-Tan-Van N
36. Bd. Henri d'Orléans — Hanoi
Certifié par le maire de Hanoi

Tirage à 1.700 exemplaires
L'Administrateur Général: Ng. d.VUONG

BÁO QUỐC GIA

LOẠI GIA - ĐÌNH

Từ nay mỗi thứ năm trong

tuần-lê các bạn sẽ đón đọc tập
bao-của riêng các bạn. Loại Gia
định tập mới hoàn-toàn chau
chinh-lai. Tập 1 CÔNG CHỦA
BẠCH Y (Pham co Cung), Tập
2 HIẾU ANH HÙNG (Duc Long),
Những-thing tay-hep-hao
cung-hay, vui-mời là cùa hau
được Anh phái-huy - động
nhieu cùi-chết-dương-hàn
đe di săn duò. Như vậy, hải-
quân Anh bao giờ cũng măc
ván, bao giờ cũng rải-rac, bao
giờ cũng kén lực-lượng hàn-
quân một nước; bao 35 phần
100 trọng-lượng cùa mình là
nhiều-quân Đức, một bài-quân
chuyên viêc phâng-bù hàn-
phận nước minh và pao-hoại
tùu buôn-bán dịch.

1.— Muôn-thần lực-sĩ 0548

2.— Khôô và Ông 0,78

3.— Sinh-lực-mời 0,55

4.— Thủ-thao-phái-den 0,55

5.— Bất-học-trong-3-giờ 0,15

6.— Huân-huyễn-thâ, thi-thâ 0,55

7.— Tập-cù tay va lam-can-ong 0,78

Bài-cùu-sách này đêu cùa luc-si
NGUYỄN AN, với luc-si mà cùa bao
thê-hao-kieng-kieng-gi-tai-nghé.

HƯƠNG-SƠN XUẤT-BẢN

Hội-thuốc Học-thuốc

Ai muốn-hội-thuốc, học-thuốc,
muu-các-thuốc linh-nhiem
mua-các-bài-Dông-Tây-hoc (1p00)
Nam-nữ và sán-due (1p00) xin
cùi viết-thu-chô:

Monsieur et Madame LÉ-VÂN-PHÁI
Médecin civil et pharmacienne
18, rue Ba-vi — Saonthay

Hội-dồng Hoa-gia

Đe công-niên 4 thứ-thuốc châua
HO LAO của nhà Đài-à theo giá
dưới đây:

1) CAO HO LAO, chai 60g «
thuốc»: 16p80; chai 70grs «thuốc»:
2p40; chai 10grs «thuốc»: 4p55.

2) NGỦI TRÙ LAO, chai 30grs:
(p55, chai 15grs: 2p45.

3) DUÖNG-PHÊ-CAO, chai
30grs: 8-40.

4) GIẢI-UẾ T. TÂM, 60grs: 2p10.

Mùa-thuốc-tai-tông-cục: 176,
phố Lê-loi, Hanoi, do Ông Lê-
xuân-Khô-quân.doc, hoặc châuc
cuc: 209 Lagardière, Saigon, và
đại-lý: Thành-niên, 43 phô Am-
curu, Hué, Mai-Thanh, Haiphong,
đeum-theo-gia-tri-tron, và chí-đam
THE QUÂN, 18 Hàng Biếu — Saonthay

Giá-cùi 1 giờ đêu 7 giờ.
Giá-cùi 1 giờ đêu 7 giờ.

Autorisé (publication) cercée antérieurement à la loi du 13 Decembre 1941
Ed Heudebaudre du Trung-Lac-Tan-Van N

Imprimé chez Trung-Lac-Tan-Van N
36. Bd. Henri d'Orléans — Hanoi
Certifié par le maire de Hanoi

Tirage à 1.700 exemplaires
L'Administrateur Général: Ng. d.VUONG

BỘ «MỸ-THUẬT» KIỀU NHẬT, GỌNG TRÚC

| | |
|------------------------------------|------|
| DÙ LÓP LỤA hàng thường | 6345 |
| DÙ LÓP LỤA hàng luxe | 8,50 |
| DÙ LÓP SATIN hàng thường | 8,50 |
| DÙ LÓP SATIN hàng luxe | 9,75 |

Đối C.R. đi khắp mọi nơi. Mua buôn xin hỏi giá riêng

LE LOUVRE — 70ter Jules Ferry — HANOI

Giày Phuc-My

BỀN RẺ
VÀ ĐẸP
CÓ CATALOGUE
KÍNH BIẾU



Mua buôn hỏi giá đặc biệt riêng. Thủ từ
ngân phiếu đã cho M. Trương-quang-
Huỳnh — 204 rue du Coton — Hanoi

DẦU NHỊ - THIỀN

Trị bách bệnh nhất thần hiệu. Mỗi ve 0\$35

Quý khách có mua, xin mời đến các nhà
đại lý, hoặc tiệm chính, thời mới được dầu
chinh hiệu. Xin đừng mua ở các hàng dongs
trên tàu bè mà mua phải thứ dầu giả,
Nhị-Thiền-Bường kinh cáo

NHỊ-THIỀN-BƯỜNG DƯỢC PHÒNG
76, phố hàng Buồm, Hanoi — Téléphone 849

Xem mạch thái - tò

GOI BỆNH

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ. Một lần 0\$50

Bao da dày phòng kinh số 6 — Lâu tiêu, ngâm dầu bụng
sát, ý, ớt, v.v... Giá 0\$60 một gói. Bao da dày hàn sáp
đại bò nguyên khai kiết bò vỉ số 41 (1860) dầu bụng
kinh niêm, gau, tép mật, hàn sáp v.v... Khi hư hạch
trọc số 31 — ra khi hư mật nhọc v.v... giá 1\$30
nhà thuốc PHẠM - BÁ - QUẤT 27 hàng Than Hanoi

Kẹo ho
Pepto
mát cổ
thơm miệng

Glycérina

SAVON DENTIFRICE ENTISEPTIQUE
Lauréat du Concours de l'Artisanat

Distributeur : PHÚC-LAI
87-89, ROUTE DE HUẾ HANOI — Tel. 970

NÉN HỘT THUỐC LÁ
BASTOS
NGON, THƠM

Giá... 0\$16

NHỰC ĐẦU, NGẠT MỎI, SỐT
NÓNG, ĐAU MINH NÊN DÙNG:
Thổi nhiệt tán **ĐẠI-QUANG**

Trong mùa nóng bức, thường
bị cảm - mae cũng nên dùng:
THỔI - NHIỆT - TÁN **ĐẠI - QUANG**
Xin nhận ký hiệu (bướm bướm) mới khỏi nhầm
28, phố hàng Ngang Hanoi -- Tel. 808

THUỐC ĐẠI BỘ
Cửu-Long-Hoàn Võ-Đình-Dần

Hàng nhất hay cho những người mệt nhọc vì ngồi lâu di xa, thức đêm.

Một thứ thuốc đã từng làm danh dự cho nghề thuốc nước mình

Tổng đại lý Bắc-kỳ, Ai-lao : Etablissements VĂN-HÓA, 8 Hàng Ngang, Hanoi