

# ANH BƯỚC BÁI CHỦ NHẤT

COLLECTED  
IN GERMANY  
N 26134



NGUYỄN HOÀN - VIỆT NAM  
CHỦ TRƯỞNG

SƠ - HẢI QUÂN.  
TẬP IV

SỐ 150 — GIÁ 0500  
22 MARCH 19

# Do Võ Phi Hùng Cựu HS Petrus Ký (67-74) tặng Huỳnh Chiêu Đẳng chủ Kho Sách Xưa Quản Ven Đường

## TUẦN-LỄ ĐÔNG-DƯƠNG

Ngày 31 Décembre 1942, thủ trưởng Pháp đã ký một đạo sắc-lệnh cho quyền quan Toàn quyền được ký nghị-định, khi nào cần, cho phép lập tại Nam-kỳ và tất cả các nhượng địa Pháp (như Hanoi, Haiphong, Tourane) một ngạch riêng về quản tòa hòa giải người Nam-

Bắt đầu từ 10 March 1943, hai bờ bắc hảng ngày trong Nam là Biển-tiền và Saigon đã tăng giá bát-lễ mỗi tối 5 xu lên 1 hào.

Hội Bảo-trợ Pháp - Đông-dương vừa đây đã trích thêm một số tiền 5 triệu quan chay-en giao sang bờ phái, một nửa số đó giúp vào cuộc cứu tế quốc-gia một nửa giúp các thành phố bị nặn bom.

Số tiền quan này hợp với tiền của hội Cựu chiến binh Bắc-kỳ, tổng cộng thêm Đông-dương gửi sang Pháp từ đầu Thiên-tranh đã tới số 73 triệu quan, không kể tiền quyên trong thủy, lục, không quân gửi tháng.

Theo nghị định quan Toàn quyền ngày 9 Mars 1943, bắt đầu từ 15 Mars 1943: việc dùng giấy chua in lam và xén cho học trò dùng v.v. cùng ban cát ban lè giấy đều bị cấm nếu không có giấy phép của Ủy-ban giấy cấp cao.

Tren sáu vạn-lòng Nam-vung, trong ba ngày 13 và 14 Mars, trauch chuc vò dích Đông-dương, Nam-kỳ dùng đầu vé điện-kim với 148 điện trên Bắc kỲ (120 đầm) Cao-mèn và Trung-kỳ.

Cao-mèn doai giải bóng rổ Trần-Tùu kỵ-lục vò môn nby sào với 3m40.

Ký nghệ chế tạo lốp xe hơi nay mai sẽ thay-benh sau cuộc

thí-nghiêm ở Saigon đã só kết quả mỹ-mản. Người ta cho chạy thử nhiều lần một chiếc xe Peugeot 402 chạy bằng hơi than, lòi, bánh chở tạo hoàn toàn bằng vật liệu trong xà. Những lốp này là lốp khồng cũn có ruột.

Nay mai, Đông-dương có hi-vong chế tạo lốp xe hơi trong kí.

Hội Truyền-hà quốc-ngữ Huế vừa nhận được một chiếc nón - phiến 10 000p. của ông Nguyễn-văn Tiến người vừa may mán trung số đốc đặc 10 van đồng.

Trong số bạc ấy một nửa giao cho hội Truyền-hà quốc-ngữ Trung-kỳ và một nửa đã gửi cho chi hội ở Haiphong nơi Ông Tiến trú-vụ và đã chịu sự chỉ dẫn của Hội T. B. Q. N. tại đây.

Ngoài ra ông Tiến còn gửi tiền giúp cách-bộ: Té-sinh 100p., Hợp-thien 100p., Bảo-anh 100p.

Hôm thứ tư 17 Mars 1943, quan Toàn quyền đã đến chỗ chi hội kinh công tòa Thủ-viên, cửa trường Bắc-cố Viễn-dông.

Thủ-viên của trường Bắc-cố Viễn-dông là một kho tàng qui-gia có, tới 80.000 cuồn sách

trong số 40.000 cuồn của Á-My, 27.000 cuồn của Tau, hơn 6.000 cuồn Việt-vân, 2.510 cuồn của Nhật và 2.500 cuồn của Mèn và Lào. Nhất là những cuồn sách chữ Hán rất quý do những tay khôn-eu vòi nho học uyên-thâm-sưu làm được. Ngoài ra lại còn 20.000 bùn-ráp ở các

Thông-kê LYAUTET đã nói: « Ta là một sinh vật chỉ ưa hoạt động », Chúng ta nên theo gương-gài. Hãy im đi những kẻ ích kí, những kẻ lười biếng, những kẻ ché bai, biết chạy trong thời.

Có một đồng bạc mà muốn làm giàu nhanh chóng và lương-thiện thì chỉ có cách là: MUA VÉ XÔ SỐ ĐÔNG-PHÁP

2

## Đinh chính giùm một người định định chính quốc sù

Theo nghị định ngày 13 Mars của quan Toàn-quyền tri giá vé ra sân ga tăng lên 1 hào. Nếu hành khách đóng, có thể không phát thư vé ấy nữa. Tại những ga không có lè phát vé này thì những người thường không được ra sân ga.

Quan Khâm-sứ Trung-kỳ vừa có nghị-định sửa đổi lại tu-kết việc buon-bao quâ-dùa ở Trung-kỳ như sau đây:

Việc buon-bao, chua và chuyen-chòi những quâ-dùa dung lâm thực phẩm và làm bánh đều được tu-kết do khopal các tỉnh Trung-kỳ trú-tỉnh Bình Định, Phú-yen và cù lao Poule Canton (Quảng-ngãi). Tại những nơi này, nếu đem dùa-bao và lâm bánh, phải có giấy phep của Quan-Sứ.

Tại Hanoi, các chòi xe ô-tô có thể biệt-dai số một và số hai phải đến tời Đốc-ly trình thê để lấy những miếng giấy riêngдан vào kính chán gió.

Tòa Đốc-ly cũng cấp cả những miếng giấyдан kính chán gió và giấy cho phép chạy nhất thời cho các nhà nông, nhà-kỹ-nghệ, chí thỉnh thoảng mới phải đổi lại và không được liệt vào hàng biệt-dai số 1 hay số 2.

Các xe ô-tô, tuy đủ điều kiện nói trong nghị-định ngày 15 Janvier 1943 (nghĩa là: được chạy) mà kính chán gió không dan miếng giấy riêng trên kia của chia-phú-phát, thi lập tức sẽ bị nhà chuyen-trach có thể hoặc rút-the-biet-dai, hoặc không cấp cho giấy phép đặc biệt chạy trong thời.

Nhung bao-sach Tau heo-thuat của Lê-Tắc, nghĩa là bao-sach

Hậu-Hán-Thu chép theo sách An-Nam Chi-Lược, như ông Cao-Cuong, thì có lẽ hơi cuồng một chút.

Vì sách Hậu-Hán-Thu chép từ khoảng năm 423-454, mà sách của Lê-Tắc thì mãi đến khoảng 1280-1295, tức là vào khoảng đời vua Hồ-Tề. Nhà Nguyên mới soạn, nghĩa là sau sách Hậu-Hán-Thu hơn 700 năm.

Như vậy không thể bao-rằng « Mă-Việt-truyen » củaTau đã chép theo thuyết của sách An-Nam Chi-Lược.

Trái lại, chính Lê-Tắc khi soạn sách An-Nam Chi-Lược đã chép theo thuyết của sách Hậu-Hán-Thu, như lịch sử hai bà Trung-dam bị Lê-Tắc là do ngườiTau trước tiên, chứ không phải là do Lê-Tắc.

Lê-Tắc có lý đặt ra được điều gì đâu khi chép chuyện hai bà

Trung, Lê chỉ kế tên các sách cùm của Tau mà soạn ra thôi: Cứ xét lời khen của các vua-nhân Trung-Hoa và Nhật-Bản thì dã rõ: « Kê-cùu xác-thực có thể coi là tin-sứ ».

Và chính đó là điều đáng chép Lê-Tắc, vì Lê dã nhằm mắt chép sù Việt-Nam theo quan-niệm người Trung-Hoa như chẳng hạn chép theo Hậu-Hán-Thu rằng:

« Trung-Trắc cập nũ đê Trung-Nhi phản »

Người Trung-Hoa bảo Trung-Trắc Trung-Nhi làm phản là lẽ rất tự-nhiên, đến người Việt-Nam như Lê-Tắc mà cũng nói theo họ bảo hai bà Trung làm phản, thì thực là quá-gó.

Nhất là giờ già là dò nhà Nguyễn, tức là triều-dinh Đông-ôc thống trị đất Trung-Hoa, chép không phải là triều-dinh Hậu Hán, là triều đai phải quan-dán dẹp hai bà, nghĩa là lúc Lê-Tắc có thể gác bộ chử phẩn dòi, mà không sợ vua nhà Nguyễn-trị tội, thế mà Lê không dám viết khác với Hậu-Hán-Thu, thi Lê quâ là một người khép-nhuyễn vậy.

Đang chép-trách ở chỗ đó mà thòi chí thật-tinh câu chuyện hai bà Trung bị chém đầu dem vò Lạc-Dương, không phải do ngoi bùi của Lê-Tắc bắt đầu-them-dết-ra, như ông Cao-Cuong lầm-tưởng.

Ông Cao-Cuong khuyên người ta nên dinh-chinh quâ-sù. Một ý định-hay. Nhưng chẳng tôi xin phép ông hãy dinh-chinh trước một điều làm nho-nhó.

V.M.

## Ho lao Nhât sáp vέ

Trong biển thư đánh thuốc trước - đầu trai bá chứng Dong-a cam douo tốt nhất - cùn đại-ly dót quyền-teng linh. Hồi 80 Médicaments Hanoi - Nói tới thuốc Nhât là nói đến BỨC THẮNG Hanoi - chuyên bán buôn

# Thơ ngũ-ngôn của La Fontaine với thiên tài dịch thuật của Nguyễn - văn Vinh tiên sinh

300 năm trước. Cây bút bất hủ của ông La Fontaine đã thêu dệt nên lời thơ đinh-ngô thâm-trầm dâng kẽ chuyện những vai trò mà chính ông Esopo đã đặt ra ngày xưa.

Bà là tập thơ ngũ-ngôn, đã chung-đúc hết cái tình-túy của tiếng Pháp, thử tiếng hay nhất dưới gầm trời. Ông La Fontaine ngâm-ngrí đã dạy cho người đời hiểu biết cái sự-thực « nghịch tai ». Trong thơ ông, thi hồn, bao, sự-tử, cho tới cõi con, sô-hen cũng đều nói cõi, đem vần xua may mà cay người bốn bã. Rất áng vân-dâ, từ cửa vương-hầu truyền mài xuồng chỗ bình-dân, dàn dàn cũng ngâm dọc, cũng lầy làm khoái-trá, cõi dồn nỗi ta có thể nói rằng khắp mặt đất, đâu có, guy hiều Pháp vẫn thì là một người sùng-báy La Fontaine vậy.

Bỗn khi người Nam say sưa theo dõi vân-hóa mới, thi tình-thân La Fontaine lại có một người đệ-lữ trung-thành, ông Nguyễn-vân-Vinh.

25 năm đã qua. Từng có nhiều nhà văn-Nam-Việt đem ngũ-ngôn La Fontaine cạch ra quốc-ngrí, nhưng ta phải công-nhận, mọi khi thời-gian lui đi, rằng kê tên-phong thực đã giật-duya, dẫu có cá ngao « bằng một tài dịch thuật vò-song ». Đến tận ngày nay, ta chỉ mới thấy người biết dịch lời văn của La Fontaine, chờ không biết lột-tiết-thân của La Fontaine. Cho nên mỗi khi đọc bản dịch của ông Nguyễn-vân-Vinh, dí-dóm như câu :

« Bà chuồng ai thả đuổi chor,

Biết đâu cá nước chim trời mà tin (bài « Con cá nhỏ và người đánh cá »);

trang nghiêm như câu :

Nghênh-ngrí hông-hách giô mra,

Chẳng qua đợi lìa lứa người ngày (bài « Con lứa đợi lót-sur-tử »);

vui vẻ như câu :

Móng chân e-en-cụt đưa lên,

Vuốt cằm ông chủ mà rên một hồi (bài « Lứa và chó con »)

rồi bùn bù-như câu :

Khắc phén mè mè dâ trên mè,

Đại là một tiêng « ô-hò » (bài « Cụ già và ba người trai trai »),

thì ta phải thêm-phczę rằng dịch dẩm như thế, không đại là phản-ughiết nữa.

Vì lẽ đó, nên thư-xã Alexandre de Rhodes chẳng nà hả sự khó khăn về ăn-loát lúc này, nhất định cho tái-bản cuốn « Thơ Ngũ-ngôn ».

Nhờ sự tinh bột về nghệ thuật, nên cuốn sách này được trinh bày rât mỹ-thuật. Bia in 3 màu, tâ hai chuyện « Thủ và Rùa » — « Con nhái muốn to bằng con bò » theo lối bút-pháp riêng của Mạnh-Quỳnh, còn nội dung thì có 43 bài dịch có Pháp-vần đối chiếu, rất tiện dê dùng trong các trường học. Tất cả 150 trang đều có tranh ảnh, kể chuyện lây nhưng vẫn giữ màu Ta, khiến cho đọc giả trong khi ngâm-ngrí dễ hiểu cái tình-thân xau-sắc ẩn trong câu văn-hình-hoạt.

(1) của thư-xã Alexandre de Rhodes phát hành.  
150 trang khổ 17x23, bìa thường 1500, bìa giấy lụa 5.00.  
Tổng phát-hành : Mai-Linh 21, Rue des Pipes (Hanoi).

**KÝ SAU :**  
Từ trận thủy-chiến ở bờ bắc San-iô đến  
sau trận hải-chiến ở bờ bắc Salomon  
của HỒNG-LAM

**CÓ HẢI-QUÂN MẠNH CHƯA ĐỦ  
CÒN CẦN CẢ HẢI - THƯƠNG  
của TIỀU-LIÊU**

Dung-lượng và trọng-lượng một  
chiếc tàu khacle nhau thê-ào ?  
của VĂN-HẠC

**HÀNG-KHÔNG MÃU-HẠM  
của NGUYỄN HUYỀN TĨNH**

và nhiều bài có giá-trị khác  
Càng trong số đó :  
**BUỒNG-THU :**  
**Bạc tinh, chàng có biết ?**  
của SỞ-BÁO

Quân Đức, sau khi phản công lây lại được Kharkov và Bielgorod ở mặt trận Ukraine, vẫn tiến tro g khu giữa hai con sông Dniepr và Donetz. Không những quân Nga ngày nay không có h-ợp-ting gì tiến được ở khu này nữa mà cũng không thể nào ngăn cản nổi Đức. Hiện nay quân Đức đang tiếp tục cuộc tấn công để cố lây lại vùng kinh-nghệ Donez, thành Rostov và con đường xe lửa từ Orel đến Kharkov, Miền kinh-nghệ Donez là một miền vô cùng quan-hệ nên quân Đức không thể nào bô được. Còn Rostov thì quân Đức phải lây lại để cứu những đội quân đang bị quân Nga đánh gấp ở miền bắc dảo Saman phía tây Caucasus. Quân Đức đánh ở khu Donetz và Dniepr ở dưới quyền chỉ-huy Thống-chế Von Manstein. Trước đây mấy hôm, Hồng-kỵ binh Hitler đã den kinh-lý miền mặt trận phía Đông ở dưới quyền chỉ-huy Thống-chế Gneuher Von Klug.

Ở khu giữa và khu Bắc mặt trận, tuy hàng dâ bắt đầu tan dến tận bờ Ilmen nhưng quân Nga vẫn cố tân-công. Quân Nga vẫn tân dến Smolensk nhưng tần-rất chậm vì gặp nhiều sự rât khó khăn như băng-tan, bùn lầy và những co-quan phòng-thù kiên-cố quanh thành Smolensk là nơi quân Đức lập-trung nhiều trong khu giữa mặt trận. Các cuộc tấn-công của Nga ở khu Bắc thi không có kết quả gì.

Ở Tunisie, quân Anh-Mỹ vừa lây lại được Gobès và lô quân thứ tám của Anh vẫn tân-công vào phòng-tuyến Mareth nhưng chưa có kết quả gì.

Bác-sĩ Goebels vừa rồi có viết một bài trong báo « Das Reich » nhắc lại cãi hóa Công-sản đối với Áu-châu. Theo ý ông thì là cãi nãy nguy-hiem nhất cho nhân-loại là xưa đến nay. Cả Anh, Mỹ cung biết rõ cá ngao-cá do và ván có ý muốn trả diệt Cộng-sản như trê-diết. Đức nhưng bê ngoai hi lạm thời phải giữ thái-độ thân Nga. Bác-sĩ Goebels lại nhắc đến một việc mà từ xưa đến nay nhiều người vẫn đong-đò là : « cuộc chiến-tranh sẽ định đoạt ở mặt trận phía Đông, không những cho Đức mà cho cả Anh, Mỹ. Riêng Anh, Mỹ không thể nào thắng nổi Đức ». Anh ta có kh-giỏi mạnh là phi-cơ nhưng Đức đã tìm được

**Thống-chế Pétain đã nói :**

« Nhờ có bại trận mà mới đồng-lâm của quốc-gia được thắt chặt; chúng ta sẽ di quay quần đê um xô-bô-vô chung. Sự gần qui đó, áu chi là tự-nhiên, là hy-vọng nồng đở nhau trong cuộc phczę-hưng. Nhưng Quốc-gia Czech-mệnh còn phải cần sự thống-nhất của nước Pháp ».

# Tuần-lê Quốc-tê

phuong-phap phông không rât hiệu quả, còn đối với kh-giỏi taug-nam của Đức thì Anh chưa thể thắng được czech gi hiệu quả đê đối phó lại và taug-nam vẫn là một cái nạn lớn cho Anh, Mỹ.

Cái nãy-tau ngầm cũng là cái có chinh đã làm cho Anh, Mỹ không thể nào lây được mặt trận thứ hai gánh đỡ cho Nga một phần gánh nặng vè quân Đức. Cả đến cuộc chiến tranh ở Tunisie cũng có cõi kéo dài ra chưa biêt bao giờ mới có thể kết liêu được.

Vừa rồi, bộ hải quân Hoa-ký vừa thu thu nhận vè những sự thiệt hại trong các trận hải-chiến ở miền quan-dao Salomon thuộc phía Nam Thái-binh-dương. Như-đó theo các tin Nhật thì số lòn bị đắm mà Hoa-ký chịu công nhận đó còn dưới sự thực nihilis vè bùa chiên của hải quân Hoa-ký bị đắm từ 7 Aout 1942 đến 7 Février 1943 là tâ cả những 90 chiếc, lại thêm hơn 30 chiếc tàu vận tải và nhiều (lòn chiên khác bị hòn-hóng nhiều). Hải-quân lồng-trường Mỹ lôi báo trước rằng cuối năm 1943 nãy, hải-quân Hoa-ký sẽ có 4.000 tàu chiên. Lời tuyên bố đó là có ý đê làm yên lòng dân Mỹ trước những sự thiệt hại gõi-gõi trong các trận miền quan-dao Salomon trong 6 tháng nay.

Phi quân Naukt vẫn hoạt động dâ và thường di đánh phá các nơi cõi cũ của đồng-minh ở Nouvelle Guinée như Portlock Harbour, Mérauke v.v..

Vừa rồi các đât vò tagen diện Anh có phao ra một lòn nãy rông ở miền Haute Savoie nước Pháp hiện có tông hàng vạn quân du kích Pháp hoạt động đê có cá đại bac và chiên cõi tôt tân.

Tin Anh lại nói quân du kích Pháp đê do một vien da-tuong chỉ-huy và trong đội quân đó có nhiều võ-quan đê bị giải-binh đê vào. Các nhà quan-sự Đức đã phải gài lót hòn-thu cho quân du kích đê và đã phải dùng pô lực đê đánh giáp.

Một lòn Osi đã cõi lực cãi chinh lòn bịa đai dê và nói chí có một số lòn thanh niên Pháp đê mây tron người, cõi nghe những người ngoại quốc xui dù. Họ tuồng hành động thê là lõ ý phặng sự nước Pháp. Những thanh niên đê đã tron rào mòn ròng nãy, quân Haute Savoie nhang quan Đức. Ý không hể phái san thiệp vào cuộc đánh-dép và không hể có xây ra những trận huết chiến như lòn Anh đê phao đòn.

# LỰC-LƯỢNG HẢI-QUÂN TRÊN THẾ-GIỚI

(Tiếp theo)

## Hải quân Pháp

Hạm đội Pháp gồm có 9 chiến-dầu-hạm, 2 hàng-không mìn-hạm, 7 tuần-duông-hạm hạng nặng, 13 tuần-duông-hạm hạng nhẹ, 82 d-tuần-hạm, 53 ngư-lôi-hạm và 87 tàu ngầm.

Chín chiến-dầu-hạm của Pháp chia làm 4 loại :

2 chiếc *Courbet*, Paris đóng năm 1911-1912, trọng tải 22.189 tấn mang 12 đại bác 305 li, hiện thời đã quá tuổi và kém sức chiến đấu, so với các tàu khác cùng hạm.

2 chiếc *Bretagne*, Provence đóng năm 1913, trọng tải 22.189 tấn mang 10 đại bác 305 li, cũng giống kiểu *Lorraine* mang 8 đại bác 340 li, cũng giống hai chiếc trước nhưng bô bô 2 đại bác để trở thêm 4 phi-co-trận.

Những chiến-hạm : *Provence*, *Bretagne*, *Lorraine* đều được sửa sang, tăng thêm sức mạnh trong năm 1936.

Xương sống của hạm đội chiến đấu Pháp là 2 chiếc chiến-dầu-hạm DUNKERQUE, STRASBOURG, và 2 chiếc thiết-giáp-lạm JEAN-BART và RICHELIEU.

Đóng năm 1935-1936 để trả lời việc Đức hư thủy 2 chiếc tuần-duông chiến-dầu-hạm SCHARNHORST và GNEISENAU, hai chiếc STRASBOURG và DUNKERQUE cùng một kiểu, trọng tải 26.800 tấn

mang 8 đại bác 330 li đặt làm hạm lầu dâng mìn, mỗi lầu bốn khâu (kiểu đặt này lợi cho thê công, hại cho thê thủ), trận đánh Mers el-Kébir đã tố rõ như vậy : Chiếc DUNKERQUE lúc bị hạm đội Anh đánh trả, đầu mũi quay vào bên ORAN để khỏi mắc cạn, phái loay hoay mãi mới quay sông bắn trả được. Hai chiếc Dunkerque và Strasbourg đã chống cự oanh-liệt trùm một hạm đội mạnh gấp đôi trong trận đánh Mers-el-Kébir.

Hai chiếc JEAN BART và RICHELIEU cũng giống kiểu chiếc DUNKERQUE chỉ hơi khác chỗ ống khói ngoặt về phía sau và mang những súng to hơn. Trọng tải 35.000 tấn, mang 8 đại bác 381 li, hai chiếc thiết-giáp-hạm không lồ của Pháp đóng răm 1937 mới đem dùng thì gặp ngay hời dinh chiến. Vuột sòng đào ra bờ, chiếc JEAN BART đã chạy khỏi hòn St Nazaine, về đậu ở Bắc-Phi. Chiếc Richelieu đậu ở DAKAR đã đánh lui một hạm đội Anh.

Một loại mới hơn, mạnh hơn, đóng vào năm 1938, trọng tải 7600 tấn mang 9 đại bác 155 li và 2 phi-co, gồm 3 chiếc : *Duguay Trouin*, *Primauguet*, *Lamotte-Picquet*. Hàng-không-mìn-hạm Béarn của Pháp, ngày nay đã từ bỏ khói giòi, hiện đậu ở cù lao Martinique cùng tuần-duông-hạm EMILE BERTIN và chiến-hạm pháo BAFLEUR trọng tải 22.146 tấn mang 8 đại bác 155 li và 40 phi-co. Đóng từ năm 1929,

tàu không mìn-hạm BEARN hiện đã quá tuoi và vỡ iố : độ có phần kém, không thể ghép vào hạm đội chiến-sán với các chiếc STRASBOURG và DUNKERQUE được. Chiếc tàu chở máy bay thứ hai của Pháp là chiếc *Commandant TESTE* đóng năm 1929, trọng tải 10.000 tấn mang 12 đại bác 100 li và 26 thủy phi-co, tốc độ cũng vào khoảng 40 cây số một giờ như chiếc BEARN.

Hạm đội tuần-duông của Pháp cũng khá mạnh.

Trong 7 chiếc trọng tải 10.000 tấn mang 8 đại bác 203 li, từ 2 đến 3 phi-co có chiếc Algérie mới nhất và mạnh nhất. Sáu chiếc khác là : *Daumesnil*, *Tourville*, *Suffren*, *Colbert*, *Foch*, *Dupleix*.

Tuần-duông-hạm hạng nhẹ của Pháp chia làm nhiều loại: Một loại đóng năm 1923-1924, trọng tải 7249 tấn, mang 8 đại bác 155 li và 2 phi-co gồm 3 chiếc : *Duguay Trouin*, *Primauguet*, *Lamotte-Picquet*.

Một loại mới hơn, mạnh hơn, đóng vào năm 1938, trọng tải 7600 tấn mang 9 đại bác 155 li và 3 phi-co, gồm có sáu chiếc : *La Galissonnière*, *Georges Leygues*, *Gloire*, *Montcalm*, *Jean de Vienne*, *Marsoulaise*, 4 chiếc còn lại, không thuộc về loại nào, là những chiếc : *Jeanne d'Arc* dùng làm huấn luyện hạm (croiseur

école) *Pluton*, dùng làm tàu thả thủy lôi (croiseur mouilleur de mines). Chiếc *Pluton* bị va thủy lôi và chìm vào năm 1939. Chiếc *De Grasse* cũng hơi giống *La Galissonnière* và chiếc *Emile BERTIN*, nhanh nhất hoàn-cầu.

Hạm đội nhẹ của Pháp gồm những khu-trục-hạm nhanh và mạnh : Những chiếc kiểu Mogador, Volta (2884 tấn, chạy hơn tám mươi cây số một giờ, mang 8 đại bác 138 li) có thể cei như là tuần-duông-hạm như được.

Hạm đội khu-trục cùi Pháp đã lập nhiều chiến-công rực-rỡ (như chiếc *Sirocco*, *Simoun* đã đánh được nhiều tàu ngầm Đức) nhưng cũng bị thiệt hại nhiều trong trận DUNKERQUE khi cho quân lính Anh xuống tàu.

Hạm đội tàu ngầm của Pháp cũng có nhiều tàu ngầm to và mạnh.

Chiếc *Surcouf* dài 110 thước, trọng tải 4304 tấn mang 2 đại bác 203 li, 2 súng cao-sa 37 li, 4 súng liên thanh và 10 ống phóng-ngư-lôi. Ngoài ra súng và thủy thủ 150 người, chiếc tàu ngầm đồ sộ đó còn mang được một thủy phi-co và 40 mìn 12.000 hải lý.

## Kết luận

Sau khi xem qua lực lượng hải-quân các nước trên toàn-cầu và biết các đặc điểm của một vài kiểu chiến-hạm, ta nhận thấy

trong các trận hải chiến, tài người cũng có, mà sức giờ cũng có. Khảo cứu lực lượng của hai bên, chỉ là một công việc làm để hiểu biết một vài điều về thủy chiến, ngoài ra, không giúp ta thêm một mồi giòi để giải quyết vấn đề tăng hạm trên các Đại-Dương.

NGUYỄN HUYỀN LINH

## Một trận hải chiến lớn độ vài tiếng đồng hồ nuốt mất những sô bạc lớn tới 6.000 triệu quan !

quân Anh, Đức, năm 1916 chẳng hạn.

Theo tiêu-thuyết-gia Maurice Larrouy, tác-giả cuốn tiêu-thuyết về hải-chiến nhau là « *Odyssée d'un transport torpillé* » (chuyện một chiếc tàu vận-tải bị trúng ngư-lôi) thì khoản phí-lòn-tổng-cộng về trận hải-chiến ấy từ 1500 triệu phẩt-lăng theo thời giá hồi 1916. Theo giá bạc ngày nay, thi phải nhân số ấy lên gấp bốn, thành 6.000.000.000 phẩt-lăng, tức là 600.000.000 đồng bạc Đông-duong là.

Tác-giả chia số phí-lòn-dòn ra làm năm khoản như sau:

- 1) Tàu Anh và tàu Đức bị đắm.
- 2) Tàu hai bên hư-hỗn cần phải sửa chữa.
- 3) Tiền chi-phí và súng nạp.
- 4) Tiền chi-phí và than và các đồ phụ-tùng.
- 5) Giá-trị những mạng người bị chết-chim và những tiền cắp-uất.

Và liệt riêng từng khoản ra đại-luật như thế này :

1. — Tàu đắm  
(Tàu Đức)

Dettlinger.	60 triệu
Lutzow.	60 —
Ka ser.	60 —
Hindenburg.	60 —
Pommern.	30 —
Elbing.	10 —
Wiesbaden.	10 —
Rostock.	10 —
Frauenlob.	10 —
Chin khu-truc-hạm	10 —

Một tàu ngầm. . . . . 2 —

Công. . . . . 335 triện

Bạn có muốn tìm một việc có ý nghĩa giúp đồng-bào không? Chi bằng giúp HỘI TRUYỀN-BÁ QUỐC-NGŨ để đưa dân nghèo thất học lên con đường tươi sáng.

(Tàu Anh)	
Invaluable.....	50 triệu
Indefatigable.....	50 —
Queen Mary.....	60 —
Black-Prince.....	30 —
Warrior.....	30 —
Defence.....	35 —
Tàu kinh-hạm độ 25 —	
Công.....	280 triệu
Tổng cộng giá tiền các tàu bị đắm	335 —
	615 triệu

### II. — Tiền sửa chữa các tàu bị đắm

Số tàu bị hư hỏng nhiều hơn số tàu bị đắm gấp bội; có nhiều chiếc không thể dùng được nữa như vậy, là mất không. Không thể tính cho dùng được số tiền chi phí về việc sửa chữa các tàu bị hư hỏng. Nhưng chia số đâm bằng một phần ba số phi-đam về tàu bị đắm, tưởng cũng không quá sự thực vậy. Nehla là đâm 200 triệu, cộng với số chi phí về tàu đắm, thành đâm 800 triệu.

### III. — Tiền chi phí

#### về súng đạn

Có tất cả 50 chiếc chiến-tuyệt lớn giao - chiến trong trận này. Chiếc thi đật đại-bắc cỡ 305, cỡ 340 hoặc cỡ 380 số nhiều ít, không nhất định. Cứ tính trung-bình mỗi tàu có 10 đại-bắc, bắn mỗi phút hai phát thôi, và mỗi phát giá 3000 phét-lặng, như vậy mỗi phút tốn mất tới  $50 \times 10 \times 2 \times 3000 = 3$  triệu phét-lặng tiền đạn. Cộng số phét-bắc súng, trung-bình là 45 phút tối thiểu, thì tốn mất  $3 \times 45 = 135$  triệu phét-lặng.

Thêm vào số đó những phát súng nhỏ và những khẩu súng bị nổ bay phải thay, thì số đó có thể lên tới 150 triệu, cộng với số trước thành 950 triệu.

### IV. — Tiền chi phí về than và các đồ-phụ-thuộc

Đi hết tốc-lực, một chiếc tàu lớn mỗi ngày đốt hết đở 1000 tấn than, cứ tính giá 50

phét-lặng một tấn, thì một ngày cũng đốt hết 50.000 phét-lặng. Ít nhất là các tàu giáp-chiến cũng đốt than và cháy hết tốc lực trong vòng một ngày thôi, vậy 50 chiếc tàu lớn một ngày đốt hết 2 triệu 500 ngàn phét-lặng than, thêm số than đốt trên các tàu nhỏ, thì tiền-chi phí hết tất cả độ

### Hội-dồng

### Hóa-gia

đã công nhận 4 thứ thuốc chữa HO LAO của nhà Đại-Á theo giá dưới đây:

1) CAO HO LAO, chai 60grs: thuốc: 16p80 ; chai 20grs thuốc: 8p40 ; chai 15grs thuốc: 4p65.

2) NGỦI TRÙ LAO, chai 30grs: 4p65, chai 15grs: 2p45.

3) DƯƠNG-PHẾ-CAO, chai 30grs: 8p40.

4) GIÀU-UẾ T. TÂM, 60grs: 2p10.

Mua thuốc tại đồng-cục: 176, phố Lê-Lợi, Hanoi, do ông Lê-Xuân-Khai quản đốc, hoặc chí-cục: 201 Lagrandière, Saigon, và đại-ly: Thành-niên, 43 phố An-cựu, Hué, Mai-ly-Nh, Haiphong, đều theo giá trên, và chỉ bán là theo giờ. Sáng: 7 giờ đến 11 giờ. Chiều: 1 giờ đến 7 giờ.

VĂN-HẠC

3 triệu phét-lặng. Tiền chi phí về các máy-móc, súp-de bị hư-hỗng và sửa chữa các chỗ bị hư-hỗng trong khi chiến-tranh, phải tính hết 20 triệu phét-lặng tất cả. Cộng với tiền chi phí trước (950 triệu) và tiền than, ta cứ tính thành 1000, triệu cho tròn.

Đó là mới nói về tàu bè chiến-cụ.

### V. — Giá mạng người

Nhiều tàu đắm, chỉ sống sót dò vài ba người. Như vậy số người thiệt mạng phải trên số 10.000 người. Nhiều người bị thương nặng, có người bị thương đến chết, có người phải cưa cụt chân tay. Cứ tính rằng nhà nước phải trả tiền cấp toát cho tất cả 20.000 người, thì mỗi năm mất 20 triệu, nếu tính tiền lợi-tức 5 phần mỗi năm, thì số đâm thành một cái vốn 400 triệu không lì. Khô-lòng tính duros giá-trí hằng tiền của 10.000 người chết và 10.000 người bị thương cùng những sự thiệt hại gây nên cho giá-quyền ho, song cứ tính tròn giá ấy 500 triệu, tưởng cũng không quá đúng gi.

Cộng với số phi-đam được thành 1.500.000.000 phét-lặng, tức là 150.000.000 đồng bạc ta. Như vậy hải-quân Anh, Đức đánh nhau ở Jutland hồi 1916 trong có vài tiếng đồng-hồ mà tên phi-máu mất tới 1.500.000.000 phét-lặng, tác-giả bão phải nhân số đó gấp 4 mới đúng thôi - giá ngày nay tức là 6.000.000.000 phét-lặng hay là 600 vạn vạn bạc hay 600 triệu bạc ta.

# NHÚ'NG TRẬN THỦY-CHIẾN LỚN NHẤT TÙ' 1939

Từ trận Qua-oa đèn trận Trincomali ở Ấn-độ-dương



cảng và Kuantan. Đến ngày 27 Février, trước cuộc đổ-bờ của quân đội Nhật lên đảo Qua-oa là hòn đảo ở Nam-duong quần-dảo, nơi mà bộ Tổng-tu-lệnh đồng-minh đã có hối-lập đại binh doanh, hải-quân Nhật mới bắt đầu giao-chiến với hải-quân của cả ba nước Anh, Mỹ, Hà-lan ở trong hòn Qua-oa, vùng kè ở giữa các đảo Sumatra, Bor-neo, Java và Timor ngay trước mặt Batavia thủ-dò Án-độ Hả-lan và quần-cảng Sourabaya.

Cuộc thủy-chiến đã bắt đầu từ hồi 18 giờ ngày 27 Février, kéo dài trong 3 hôm, mãi đến ngày 10 Mars mới kết-liệu.

Trận thủy-chiến này số dĩ sỹ ra lài và hải-quân của đồng-minh tự lập trong vùng kè Qua-ao. Hàng-không mẫu-hạm « Hermès » của Anh bị phi-quân Nhật đánh đắm gần Trincomali trong Ấn-độ-dương. Ảnh chụp lúc tàu đang cháy sắp chìm.

Cách từ sau khi xảy ra cuộc chiến-tranh ở miền Đại-đông-Á, người ta mới bắt đầu trông thấy những trận thủy, không-chiến-lion lao ở Thái-binh-dương và Ấn-độ-dương. Trước, không-quân Nhật đã độc-lực đối-dịch với cả thủy, không-quân Anh, Mỹ và Hả-lan & miền Viễn-dông hợp nhau. Ta nên biết rằng Anh, Mỹ, Nhật là ba cường-quốc thủy-quân mạnh vào bậc nhất thế-giới và lực-lượng ba nước đó giàn ngang nhau nên cuộc xung đột giữa ba nước mai-bắt đầu đã kịch-liệt và có vẻ quyết liệt ngay. Trong một bài đăng số T. B. C. N. trước, chúng ta đã thấy rõ ràng ngày ba hôm đầu mới xảy ra cuộc chiến-tranh Đông-Á lực-lượng chiến-dấu chính của hải-quân Anh, Mỹ trong miền Thái-binh-dương đã bị pha tan vì không-quân của hải-quân Nhật trong hai trận Trân-châu-

os đã hết sức ngắn các đoàn tàu vận tải quân lính của Nhật có các chiến-dấu-bạm bộ-vé. Khi xảy ra trận này thì lực-quân Nhật dưới quyền trung-tướng Yamashita đã chiếm xong hòn đảo Mă-lai và quân-cảng Tân-gia-ba, nơi căn cứ mạnh nhất của đồng-minh ở miền Viễn-dông.

Trong trận này, lực lượng của hạm-dội hai bên đối thủ đều khá mạnh và cuộc giao-chiến khai-kịch liệt, nhưng cả hai hạm-dội chỉ dùng đòn những khinh-hạm từ tuần-duong-hạm hạng A giào-xuông, các khu-trục-hạm, các tàu ngầm và phi-cơ chở không-dùng-dền các thiết-giáp chiến-dấu-hạm.

Kết quả trận hải-chiến này, hạm-dội Nhật đã toàn thắng và đánh đắm được 5 tuần-duong-hạm, 7 chiếc tàu ngầm, 6 chiếc khu-trục-hạm, một pháo-thuyền và một chiếc

AO LEN

pull-overs, chandails,  
bleusons dù cao-kilô  
các màu, bao-buôn-tại.

HÁNG-DỆT PHÚC-LAI  
87-89, ROUTE DE HUÉ - HANOI



CL. E.E.O.

Tuần-dương-hạm « Dorsetshire » của Anh trọng tải gần 10.000 tấn đã bị không-quân của hạm-đội Nhật đánh đắm ở phía Đông-Nam đảo Tich-lan (Ấn-dô). Tuần-dương-hạm này đã đánh đắm thiết-giáp-hạm Bismarck ở Đại-tây-duong. Ảnh chụp lúc tàu Anh đang cháy sấp chém xuống đáy bể.

tảo-hải-dĩnh. Về phía Nhật, số thiệt hại rất ít, không đáng kể.

Trong số các tuần-dương-hạm bị đắm có chiếc « Exeter » của Anh là tuần-dương-hạm hạng A trọng tải 8.390 tấn, đóng hồi năm 1928, dài 185 thước, rộng 17m.70. Trên tàu đặt 6 đại-bắc cỡ 203 ly làm 3 dài mỗi dài 2 khẩu, 8 đại-bắc cỡ 101 ly dùng để bắn phi-cơ, 4 đại-bắc 47 ly và 14 khẩu đại-bắc nhỏ cùng súng liên-thanh để bắn các phi-cơ, bay thấp. Tuần-dương-hạm này còn mang 2 ống đựng ngư-lôi, mỗi ống cỡ 3 quả 533 ly và có 2 phi-cơ. Sức mạnh của máy trong chiến-hạm độ 80.000 mã-lực và tốc-lực của tàu là 32 hải-lý một giờ. Về hạng này lực động có 2 chiếc là hạng tuần-dương-hạm có súng 203 ly, mới nhất của Anh. Trên tàu có độ 600 sĩ-quân và thủy-thủ. Chiến-hạm « Exeter » hối tháng



CL. E.E.O.

Tuần-dương-hạm hạng nặng « Cornwall » của Anh bị phi-quân Nhật đánh đắm ở phía Đông-Nam đảo Tich-lan trong Ấn-dô-duong. Ảnh chụp lúc tàu đang cháy lớn sấp chém xuống đáy bể.

Đécembre 1939 đã cùng với hai chiếc Ajax và Achille dự vào trận giao-chiến rất vê vang với chiếc chiến-dầu-hạm nhỏ của Đức Graf Von Spee ở Rio de la Plata. Trong trận đó chiếc Exeter bị đạn tối ngoài 40 lần mà không bị đắm. Ở bờ Qua-on, sau ba ngày chiến-dầu bờ 12 giờ 50 ngày ler Mars, chiếc « Exeter » bị trúng trái-pháo ở đầu tau. Trên tàu bỗng phát hỏa và àu; bị nghiêng hẳn một bên và phía trước bị chìm xuống nước trước. Chiếc tuần-dương-hạm Anh đã từng lập được những kỷ-công trên mặt bờ đó hiện nay đã bị vùi

sâu dưới đáy bờ mòn xích-dạo. Còn bốn chiếc tuần-dương-hạm nữa đều ở trong hạm đội Ấn-dô Ha-lan: chiếc Ruyter, hai chiếc kiệu chiếc Java, một chiếc kiệu Tromp đều là tuần-dương-hạm hạng nhẹ chỉ có những đại-bắc 152 ly. (xem tiếp trang 26)

# NHỮNG TRẬN THỦY CHIẾN LỚP NHẤT TRONG LỊCH-SỬ CỜ KIM

(Tiếp theo)

## Các trận thủy chiến to nhất trong hời Âu-chiến 1914-1918

15 ngày trước khi khai-chiến, hạm-đội Đức ở Viễn-đông bỗng nhiên biến mất, không ai biết đi vào phương hướng nào.

Hạm-đội ấy do đốc Von Spee chỉ-huy, gồm có hai chiếc tuần-dương thiết-giáp-hạm Scharnhorst, Gneisenau, năm chiếc tuần-dương-hạm hạng nhẹ là Nurnberg, Leipzig, Emden, Karlsruhe, Königsberg.

Mãi đến 7 Sept., mới có tin báo một chiếc tuần-dương-hạm của Đức treo cờ Pháp xuất hiện ở đảo Fanning và dương cờ giày điện báo đường Úc-châu — Da-nã-đại.

Ngay 10 Sept., lại có tin báo chiếc Leipzig xuất hiện ở bờ bắc Mẽ-tây-cơ, rồi lại biến mất, không rõ đi đâu?

Về chiếc Emden, người ta nhận được nhiều tin tức trái ngược nhau, Đồng-minh phái 12 chiếc tuần-dương-hạm đi tìm mà không biết đích ở đâu cả.

Còn về hai chiếc thiết-giáp-

hạm Scharnhorst và Gneisenau và ba chiếc tuần-dương-hạm kia thì có tin báo: ngày 3 Août, đến đảo Salomon, ngày 6 Août đến đảo Nouvelle Guadeloupe, ngày 18 đến đảo Marshall, ngày 20 đến đảo Samoa, nhưng toàn là tin tức bịa đặt, không có cái nào đúng sự thực cả.

Thực ra, các tần ẩy lát bấy giờ đều ở vào quãng bờ Úc-châu và Mỹ-châu, nhưng

Thái-binh-duong rộng mênh mông, không bờ không bến, các tàu có thể lánh minh ở đây hàng tháng, không ai biết ai hay.

Thì ra người Đức đã dự bị từ trước, và sắp đặt sẵn vào đáy cát, Hải-cuối tháng Juillet, năm ấy, một số tàu chở than

### Bô tham tiêu độc

Thuốc lọc mìn, tiêu hêt  
nhất độc ngựa lô do di  
độc bò hiết phai rà.  
Hộp 9 phút. Nửa ta 40kg,  
cả ta 7phút. Xa-mua linh  
nhập, hoa giao ngay.

NHÀ THUỐC TẾ-DÂN  
N° 131 Hàng Bông-Hanoi

Saigon: Éts. Nam-riển 429P. Bian-  
chay đại lý các nhà thuốc Tế-dân

theo lính Bát-linh đã dời Nhật-bản. Phi-luật-tân, Nam-duong quần-đảo, Thượng-hải và Thành-đảo đến các đảo hẻo-lánh đã định sẵn để chờ cung cấp than dầu cho các chiến-hạm.

Nên khi hạm-đội Đức ở Á-dông được lén dời di noi khác đã có sẵn các chỗ lầy than dầu ngoài bờ, không lấy thiếu thốn các thức ăn dùng nữa.

Trong sáu tuần lễ đầu tiên, chiếc Königsberg đánh đắm một chiếc tàu Anh ở Zanzibar, chiếc Leipzig phong tỏa Kien-kim-son trong 15 ngày và đánh đắm một chiếc tàu chở dầu hỏa; chiếc Dresden và chiếc Wilhelm đánh chìm ba chiếc tàu ở phía Nam Đại-tây-darong, bảy chiếc tàu buôn Đồng-minh bị chiếc Karlsruhe đánh đắm ở ngoài bờ Brésil và chín chiếc tàu bị chiếc Emden đánh đắm ở miền Nam Thái-binh-duong. Các chiếc tàu bị đắm đó đều chở lúa mì, thịt và thuốc đạn cần dùng cho chiến-tranh cả.

Những tin này báo ra làm cho các nước Đồng-minh kinh-ngạc, hốt houv-dội di khắp các mặt đại-duong để truy-tiến và tiêu-ru cho tuyệt hết các tàu « giàc » ấy.

## Chiếc Emden bị đánh đắm ở đảo Cocos

Sau khi bắt chiếc tàu *Pou-toporos* của Hy-lạp, *Kabinga* của Anh và đánh chìm những chiếc *Indus*, *Loyal*, *Killian*, *Diplomat*, *Traboch* và *Matheson*, chiếc Emden lại xuất hiện vào ngày 22 ở Án-dê-duong, bắn trúng pháo vào các kho chứa dầu hỏa ở *Madras*, bắt sống hai chiếc *Bureat*, *Crysevale* và đánh đắm bốn chiếc *King-Sud*, *Tymérie*, *Ribera* và *Pogle* của Anh nữa.

Làm xong các việc phi thương nói trên, chiếc Emden lại lùi về giấu mình ở đảo Diego-Cardia — một đảo của Anh chưa nhận được tin chiến-tranh — để nghỉ ngơi, lấy dầu mỏ và lương-thực.

Đến ngày 16 Octobre, chiếc Emden lại xuất hiện lần thứ ba ở quặng bẽ Colombo và Minikoi, lần này chiếc đã lại bắt sống chiếc *Saint Egbert* và phá hủy năm chiếc: *Clan-Grant*, *Ponorabbel*, *Benmohr*, *Troilus* và *Chilkana* cung đâm toan là tàu Anh cả.

Ngoài ra chiếc Emden lại đánh đắm được hai chiếc tàu

chiến ở Penang là chiếc Mus-quet của Pháp và chiếc *Yemtchong* của Nga nữa.

Rồi chiếc Emden lại biến mất... Từ Hương-cảng đến Hồng-hải, chỗ nào cũng lò sọ... Thủy-quân đô đốc Jerram không biết chiếc tàu đó ở vào chỗ nào để sai chiến-hạm đi công-kích Đô đốc ở Tán-gia-ba lúc nào cũng nồng ruột chờ tin tức...

Bỗng có tin báo chiếc Emden xuất hiện ở đảo Cocos, đô đốc Jerram sai hai chiếc *Tuần-duong-hạm* *Melbourne* và *Sydney* đuổi theo. Hai bên giao chiến, mười phút sau chiếc Emden bị đánh.

Von Mücke chỉ-huy chiếc Emden và các thủy-thủ sống sót được chính-phủ Nam-duong quấn-dảo cấp cho một chiếc thuyền buồm vượt qua Án-dê-duong về Thái-nhì-ký, trải qua bao nhiêu nỗi gian-lao nguy-hiểm ở đòng...

## Trận Coronels

Ngày 4 Octobre vào khoảng tám giờ tối, thủy-quân Anh nhận được một bức điện tín ở Wellington (Nouvelle-Zélande) báo tin hai chiếc tuần-duong thiêt-giáp Đức Schar-

nhorst và Gneisenau đang di về phía đảo Marqueses và Pâques.

Bộ-tổng-tư-lệnh thủy-quân Anh ở Luân-don ra lệnh cho thủy-quân đô đốc Cradock lập một nơi cùu-cứ bí mật ở vùng Wallenar, đóng hạm-dội ở đây và phái máy chiếc tuần-duong-hạm đi tuần ở dọc miền bờ-bắc Chile để la tin tức.

Sau khi vượt qua Thái-binh-duong, dô đốc Cradock lập một nơi cùu-cứ bí mật ở vùng Wallenar, đóng hạm-dội ở đây và phái máy chiếc tuần-duong-hạm đi tuần ở dọc miền bờ-bắc Chile để la tin tức.

Đô đốc Anh tuy phải vắng lệnh trên, nhưng trong triều vẫn lấy làm lo sợ, vì đô đốc biết rằng với những chiếc chiến-hạm kiêu cũ thuộc quyền chỉ-huy của ông như chiếc Good-Hope, Glasgow, Moumooth và Otranto v.v... không thể nào địch lại được hạm-dội tối-iên của Von Spee.

Trước khi từ-biệt dão Falklanh là nơi cùu-cứ của thủy-quân Anh, đô đốc Cradock biết trước sắp di dễn còi chót, nhưng nghĩa-vụ của một người lính thủy chánh-chính không thể từ-chối được.

Đô đốc gửi lại viên trấn-thủ đảo Falklanh một phong thư gẩn xi, và dặn rằng nếu không may ông bị tử-trận thì nhờ giao phong thư đó cho vợ con ở bến.

Ngày 22 Octobre, đô đốc Cradock ra lệnh cho hạm-dội vượt qua Cap Horn sang Thái-binh-duong để làm-cá đoàn tàu giặc.

Cap Horn ở gần Nam cực, quanh năm gió bão lùn, nên sóng gió lúc nào cũng dữ,

các tàu bè đi qua miền đó rất vất vả và không mấy chiếc thoát-nạn.

Sau khi vượt qua Thái-binh-duong, dô đốc Cradock lập một nơi cùu-cứ bí mật ở vùng Wallenar, đóng hạm-dội ở đây và phái máy chiếc tuần-duong-hạm đi tuần ở dọc miền bờ-bắc Chile để la tin tức.

Ngày 31 Octobre, chiếc Glasgow gặp chiếc Leipzig bên-dịch, dô đốc ra lệnh cho chiếc Glasgow phải dời ngay về Coronel và tu-điều-khiên chiếc Good Hope, chiếc Moumooth, chiếc Otranto để ngăn đường hạm-dội bên-dịch.

Hạm-dội Đức cũng dỗ ở gần miền đó. Khởi hành từ đảo Pâques vào ngày 18 Octobre, hạm-dội Đức, gồm những chiếc Scharnhorst, Gneisenau, Nurnberg, Leipzig, Dresden và dão *Mars* tám ngày sau. Đô đốc Von Spee bắt sập cõi cuộc thủy-chiến xảy ra, truyền lệnh cho quân-dội dưới quyền phải chính-bị sẵn sàng để nghênh chiến.

Bốn giờ chiều ngày 1er Novembre, hạm-dội hai bên đều đứng đối diện nhau trước Coronel, và bắt đầu giao chiến.

Sáng đại-bác của hai bên đền bắn nhau dữ. Hạm-dội Anh bị đại-bại, đô đốc Cradock cùng một số đồng-sĩ-quan và binh lính đều tử-trận, chiến-hạm Anh đắm gần hết, chỉ còn lại ba chiếc là Glasgow, Moumooth và Cenopos.

Về bên Đức, không bị thiệt hại gì mấy. Đô đốc Von Spee làm chủ miển Nam Thái-binh-duong (Nam Mỹ) và được tự do qua Đại-tây-duong để tung hoành ở đây.

Đô đốc Von Spee đã phá tan cả một hạm-dội Anh và làm mai-mật cái danh tiếng của thủy-quân Anh nổi tiếng từ năm 1789, là vô-dịch trên các mặt bờ.

## Trận Falklanh

Ngày 3 Novembre, sau khi đại-thắng ở Coronel, đô đốc Von Spee ra lệnh cho hạm-dội kéo vào Vulparsais, một



bến trung-lập, để nghỉ ngơi và lấy dầu mỏ và lương-thực.

Khi cập bến, ba chiếc khu-triều của nước Culli phông ba phát thét lôi lighthawk tiếp-hands-dội Đức.

Viên-tông-lãnh-sự Đức & Chili cùng các viên-tùy thuộc trong sứ-quán đều ăn-bàn-le phục-xuống chào Đô đốc Von Spee và đem hết lin-tuốc nói cho Đô-ốc biết. Buổi tối, tại Sứ-quán Đức, có mỗ-trục Khiêm-vũ rất long-trọng dè mừng các sĩ-quan và thủy-thù vừa thắng-trận ở Coronel.

Trong lúc Khiêm-vũ, một người bạn thân của Von Spee tòng-sự ở sứ-quán Chili có việc cần phải đi Santogo ngày, đến từ-biệt Đô-ốc và nói: « Chúng ta tạm-biệt nhau » Đô-ốc thở dài nói lại rằng: « Không phải chúng ta tạm-biệt mà chính là vĩnh-biệt nhau đây ».

Sau cuoc Khiêm-vũ linh-dinh, Đô-ốc Von Spee giờ về chiến-hạm, một mình ngồi trong văn-phòng nghiên-cứu các tin-tức — những tin-tức không hay gi cho tương-lai cả.

Lúc ấy, bỗng đô-ốc nhận được một bức điện tín ở Bâlinh bao phái cho hạm-dội qua Đại-tây-duong để giở-về Đức.

**Bà sáp hết cả**  
**3 cuốn sách trình-thám :**

- 1) CHIẾC HỘP-SẮT VÀ 9 MANG NGƯỜI của Nege-Gunn giá 1\$30
  - 2) SỰ BÌ-MẶT CỦA HANG THÀNH CỐ của Trần Văn Quý giá 1\$70.
  - 3) HỘ QUẦN ÁO ĐẦM FA của Trần Văn Quý giá 6,70.
- Bà ra giá 100 cuons sách. Hội cataloge, kèm timbre 6p60.

## Ấ CHÂU XUẤT BẢN

17 Émile Nelly Keno Télephone 1260

Nhớ đời mua tại kháp các tiệm sách  
lớn hai cuốn sách mới rất giá trị

## 1.) Tráng-si-vô-danh

của HAI-LÂNG viết theo tài liệu của cụ Nghè Giáp

Công-cuộc Cản-Vương lòn lao, ra cuỗi đời nhà Trần do Bâ-Ký cầm đầu. Một tài liệu qui giá cho hết-tài mọi người Việt-Nam muốn nhìn lại những dấu vết oanh liệt của Quê-núi. Lại do Hải-Bóng tác giả hơn 10 phò-tieu-thuyet danh-tieng viết. Cái giá-trị phong-về cũng... Sách là rất công-phu. 200 trang.

Bộ-biệt \$30 (Số sách có hạn).

## 2.) Một thời oanh-liệt

truyện kí về giặc Tầu Ô của TRẦN-VĂN-KHÁI rất ly-ký hoạt động 100 trang, \$180

## BÃ CÓ BÁN :

# Lưỡi kiềm Hồng vân

Truyền-lich-sử vũ-hiệp của VÂN-TUYEN tiếp theo «Bàng-giòm» gom họ Lý giá 1\$35. Càng trong «Tú-sách-phổ-thông Tân-Việt» có báu :

Thiên-Hưng (1p15), Bà-không duyên kiếp (Op85), Chiếu-30 Tết (1p20)

Tú-sách-triết-học Tân-việt-dâp-ra :

Luân-Tông (1p50), Kant (1p50), Nietzsche (1p65), Einstein (2p30)

Phật-giáo-triết-học của Phan-vân-Hùm (dang-in)

Nhà-xuất-bản Tân-việt-dâp-don-lai

29 LAMBLOT HANOI

Bô-dốc càng lo, vì biết portingay, và nội tối hôm ấy rằng vượt qua Đại-tây-duong không phải là việc dễ, chẳng những gặp các sự nguy-hiểm ở dọc đường, mà thê nào cũng bị hạm-dội Anh đợi đánh già-thù và lần này thế nào sẽ cũng bị thất bại.

Ngày 15 Novembre, Von Spee ra lệnh cho hạm-dội Đức vượt qua Cap Horn sang Đại-tây-duong và đến ngày 3 Décembre đến đóng ở đảo Pecion.

Ngày 6 Décembre, Bô-dốc Von Spee chủ họp hội-nghị quân-sư để bàn-dịnh các cách đối phó với hạm-dội địch, nêu hai bên gặp nhau và phải giao chiến.

○

Ngày 30 Octobre, tại Luân-dôn, Lord Fisher tổng chỉ-huy hạm-dội Anh được tin báo bô-dốc Cradock từ trận và bô-dốc Auf bị thiệt-bại rất lớn ở Coronel, đương cùng quan-tông-trưởng bộ thủy-quân là M. Churchill bàn cách đối phó.

Sau cuộc hội-nghị, hai ông liên-dong ý phải phò-dô-dốc Sturdee thông-xuôi một hạm-dội khác đến miền Nam Đại-tây-duong đòn đánh hạm-dội của Von Spee.

Phò-dô-dốc Sturdee sau khi nhận huân-lệnh xong, phải dập xe lửa xuống Devon

portingay, và hạm-dội Đức cũng hạm-dội lên đường, để dù thi giờ đến đảo Falkland trước hạm-dội Đức.

Ngày 26 Novembre, hạm-dội của phò-dô-dốc Sturdee đến gần bờ bắc Brésil và ngày 4 Décembre thi đến đóng tại Stanley trong đảo Falkland.

Sáng 7 Décembre, Phò-dô-dốc Sturdee được tin báo «tàu địch đã đến gần» và truyền lệnh cho hạm-dội bị sẵn sàng để xuất trận.

Hạm-dội Anh gồm có: chiếc Glasgow, Invincible, Invincible, Kent, Cornwall và chiếc Carnarvon, còn hạm-dội Đức có những chiếc Scharnhorst, Gneisenau, Nürnberg, Leipzig như chúng ta đã biết.

Sau cuộc xung-dột, hai chiếc tuần-duong thiết-giáp của Đức là Scharnhorst và Gneisenau, và hai chiếc tuần-duong hạng nhẹ là Leipzig, Nürnberg đều bị đánh, chỉ có chiếc Dresden sống sót mà thôi. Bô-dốc Von Spee từ trận, hạm-dội Đức đại bại trong trận này.

Trận Falkland làm cho Đức giảm bớt thanh-thê. Cảng do trận này, Đức bị hại trận trong hồi Âu-chiến 1914 1918 vậy.

TÙNG-PHONG

## Các sách dạy, làm 85 nghề ít vón

AI làm lợp công được, vì phần nhiều lợp bằng nội-hoa, Nhờ sách này mà học nghề khéo kỹ này đã giúp cho ai- ai ta về lợp nhà :

Cuốn 41 nghề ít vón giá 3p

Day làm lợp nhà và phòng giầy lợp, xi-tát, kem, phán, nhục hoa, tẩm hương, dò các mực, da bát lợp v. v...

Cuốn 30 nghề để làm giá 2p50

Day làm nón, miến, râm tây, áo hở ruou, kẹo, hành mứt, 11p wop v...

Cuốn 12 nghề để làm giá 2p50

Lam ciment, vôi, xi-pom, gạch, ngói dò sành, dò sứ (dò các lối khuy áo, ngồi bát hàng thủy tinh v. v.)

Laun cơ khí, kim khí giá 1p50

Ở xa mua sắm tiễn xe. Thế mua-dit để cho nhà xuất-hàng: NHẤT-NAM THU QUÂN, 19 Hàng Biếu — Hanoi

## Chi nhánh Nam-kỳ & Trung-kỳ PHÒNG THUỐC chữa phổi

(15 Rue de la Paix Hanoi Tel. 1639)

SAISON: Ván-Bằng 32 Avisieur Garres  
HUE Nam-Hà, 147 Paul Bert

Gao bo lao 1sp chửa các bệnh lao có trùng ở phổi. Trù lao thành droy 4p ngàn ngàn các bệnh lao sấp phổi. Sinh phế mặc cao 2p chữa các bệnh phổi có vết thương và vết đen. Sát phế trùng 2p nhuận phổi và sát trùng phổi. Các thuốc bô-phế kiêm bô-thần 1p50 và ngũi-trà lao 1p điều rứt hợp bệnh.

Có nhiều sách thuốc chẩn phổi và sách bì thư nói về bệnh lao biếng không. Hồi xin ở tòng-euc và các nơi chí nhánh.

4 MÓN THUỐC BỘ CỦA NAM.  
PHỤ, LÀO ẤU DO NHÀ THUỐC

Bô-Phong

BÁN SƯỜN, BAN LÉ BỘ THUỐC SỐNG  
THUỐC BAO CHẾ VÀ CÁC THỦ SẢN  
45. PHÒ PHÚC-KIEN HANOI PHÁT HÀNH

Các cu-né dùng:  
THUỐC BỘ BỘ BÔ-Phong ..... 2\$00

Các ông làm việc nhiều cu-né dùng:  
THUỐC BỘ THẦN BÔ-Phong ..... 2, 00

Các bô-cô cu-né dùng:  
THUỐC BIỂU KINH BỘ HUYẾT ..... 1, 70

Các bô-phát cho trẻ em cu-né dùng:  
THUỐC BỘ TÝ TIÊU CAM ..... 1, 50

# VIỆC TỒ-CHÚC HÀI-QUÂN CỦA ÔNG BÙI-VIỆN trong đời Tự-Dức

## MỘT VIỆC ĐÁNG GHI TRONG LỊCH SỬ NƯỚC TA

Nhiều nhà tri thức vẫn lấy lâm lá hình thể nước Nam ta dọc theo bờ bắc, dài như chũ S, như vậy việc hải-phòng rất là một vắn-dè quan-hệ, sao từ xưa không thấy triều đình nào lưu ý đến.

Quả thê. Nhưng đối với một việc quan-hệ như thế từ xưa nước ta cũng đã có người lên tiếng để xướng rời. Cụ Võ-đuy-Thanh tức Bàng Bồng một nhà khoa học uyên thâm và có kiến thức rộng xa, trong, một bài điều-trần đáng lén vua Tự-đức đã khâm khoản nói về việc ấy. Đại ý bài điều-trần ấy như sau này: «Nước ta từ Bắc chí Nam, đều ở giáp bờ, chí có chiều dài, không có chiều rộng, nếu không kip lo việc hải-phòng, lỡ có một nước ngoài nào dòm nom, bắt cù chỗ nào, họ cũng có thể lợi kia được».

Lời đe xướng thực là kín-thết, nhưng tiếc thay, chẳng ai tán thành lập điều-trần kia.

Tuy nhiên, một việc quan-hệ như việc hải-phòng mà cụ Bàng Bồng đã đe xướng ra đó, ở trong một thời đại mà cái kiến thức về chính-trị còn chật hẹp tối tăm đã đánh lờ không thể thách hành, nhưng nếu may ra mà được vua nghe dùng, thì kiểm dấu cho ra nhân tài, dàm dang lây? Chính vì thế nên sau này, đòn quân Thùy-doan do ông Bùi-Viện đã ứng den: hất lợi hại về việc hải-

phòng bao phen bày tỏ mới được vua Tự-đức cho lô-chúc nên. Có thê nói đó là mầm mống hải-quân của nước ta. Cái chương trình đó thực hành được một năm thì ông Viên chết. Ông chết đạo Thùy-doan cặng tàn

Sau đây xin kể qua thâm-thê ông Bùi-Viện và công việc ông đã làm để các bạn đọc được biết rõ một nhân tài dù đã khuất bóng, nhưng còn lưu lại một tiếng vang.

Ông người làng Trinh-phố huyện Trực-định tỉnh Nam-dinh lúc phủ Kiến-xuong làng Thái-bình bảy giờ. Giá thê ông là một nhà khoa học, cùng em gai là Bùi-Phung cùng đỗ cử nhân. Ở vào một thời đại mà sáu phủ muôn lẻ diện xuất đầu đèn phải do đường cử nghiệp, ông cũng phải cùng các bạn may phen lùi chui di thi, nhưng trong lâm thi ông vẫn bì cái học từ-chương, chẳng ích gì cho thực

—  
Hồi thuốc  
học thuốc

Ai muốn hỏi thuốc, học thuốc, mua các thứ thuốc linh-nghiêm, mua sách Đông-Tay y học (1\$00) Nam-nữ và sán-dise (1\$00) xin cứ viết thư cho:

Monsieur et Madame LÉ-VĂN-THĀN  
Médecin civil et pharmaciennne  
18, Rue Ba-Vi — Sơn-tây

dụng cả. Vì vông hằng ngày ông vẫn đọc bình thư và lưu tâm xem xét các việc nông, thương công nghệ. Sau khi đã cù nhau, lúu học trường Quốc tử-giám ở kinh-sư, ông được quan-tể-lưu là cụ Bàng Bồng đem lòng yêu qui, hết sức đào-tạo cho. Thường khi nhàn rỗi hay lúc canh khuỷa, cụ thường cho gọi ông Viên vào phòng riêng để bán bạc và các việc quan-hệ đến quốc-kế, dân-sinh. Việc hải-phòng trong bài điều-trần cũ cũ đã kẽ trên, chính cu-dâm dâng cũng ông Viên sau khi hai thầy trò a chơi ngoài cửa Thuận, thi nghiệm một chiếc thuyền nhỏ xin trồ-ngthi của cụ, đã bêng dặt ném.

Biết rõ là người có bão-phụ lớn, cụ Bàng Bồng giỏi thiều ông Viên với mây ni đại thâm có kiến thức tại triều bấy giờ như các ông Nguyễn-Ấu-Giải, Lê-Tuân. Đã được người đỡ đầu giúp súc, ông liền bỏ hồn việc tranh khôi đoạt giáp, đem tài ra gánh vác việc quốc-gia.

Đầu tiên ông theo ông Lê-Tuân ra dẹp giặc ở Bắc-kỳ. Khi giặc đã yên, ông giúp ông Doãn-Uân về công-cuộc doanh diễn, việc mò thêm ruộng đất, thêm rộng đường sinh-hoạt cho nhân dân. Thay ông quản-cá là người có thừa tài chí-kinh doanh, ông Doãn-Uân lại ủy cho ông mọi việc rất q-an-



trong và rất khó khăn là mờ róng, bến Ninh-hải thành một hòn cảng để buôn bán với các nước. Ninh-hải là hòn cảng Hải-phòng bây giờ.

Cách đó không lâu, vua Tu-dec theo lời xin của một số thần dân thuộc về tần đảng, kip lo cải cách để mưu cuộc lự cường. Điều cần thiết nhất là cử người có tài trí xuất chúng để xem xét tình thế các nước ngoài. Người được cử đầu tiên là ông Bùi-Viên.

Gặp được dịp này, ông Việt như cá gặp nước, rồng gặp mây, ta hồ vắng vắng. Trước hết ông sang Hương-cảng. Xem xét lát lâu, ông kết giao được với con gái viên công sứ Mỹ. Người này vì mê lá người Tàu, lại sinh ở đất Tàu, nên rất không hiểu chữ Hán và hay thơ, thường dùng các danh nhân ở đó xướng họ, và tên, trong đó có cả ông Việt nữa. Do cái thù ngang nghịch ấy, ông Việt - cũng con viên công sứ Mỹ - trở nên bạn tâm giao. Sau khi đã thành bạn thân, cùng nhau ngõ hối nỗi lòng, người ấy liền giới thiệu ông

với ông công sứ Mỹ và xui ông Việt nên sang Mỹ còn giúp đỡ. Quả được như lời, ông lập tức vượt bờ sang Tân-thể-giới, đến Hoa-thịnh-đốn kinh đô Hoo-ký, vào yết kiến lồng thống Lâm-Khổng. Vì không có quan thư, ông lại trả về tàu bay với vua Tu-dec, và lấy ngay những điều đó làm chứng có cho hai việc ông kip xin thi hành: một là mở mang các đường giao thông ở trong nước, hai là lập chúc ngay một tháp đài hay tháp đoàn để iáo trì giặc bắc bộ báo hiệu thuyền buôn từ Bắc chí Nam, mạnh hơn nữa để mở mang quốc lục ra bên ngoài.

Vua Tu-dec dù nhận là phải, nhưng lại cho là một việc quá trọng đại không thể làm và cũng chưa cần làm ngay. Thủ bông một việc xẩy ra, khiêm cho vua Tu-dec thấy ngay là một nguy cơ cho nước nhà. Ngày 12 tháng tư năm Qui-dậu, vua cũng vẫn vỗ bách quan ngữ thuyền ra thăm cửa bắc Thuận-an. Chính ngài đã được mục kích một việc tàn nguyệt do bọn giặc Tàu Ô diễn ra: một đội quan thuyền của nhà kinh lược Bắc-ký chờ tiền bao và binh lính vào Huế, vừa tới đó, bị giặc Tàu Ô đón đường đánh cướp. Vì không phòng bị và kém võ khí, quan quân ta trong đội quan thuyền đều bị thua. Kết cục nhiều người chết và bị thương, tiền bạc bị cướp hết cả.

Trong các điều mới lạ mà ông Việt đã nhận thấy ở các nơi, có một điều đã làm cảm xúc ông hơn hết là chấn hưng lực lượng của quốc-gia. Cả ở trong và ngoài nước, việc chấn hưng ấy phải trông về dù các phương diện, nhưng trước hết phải mở mang sự giao thông ở trong nước và đối với các nước ngoài, sau cho được thuận lợi và dễ dàng, được như thế thì về bình bị càng quốc-gia hay sẽ sinh hoại của quốc-dân mới mong phát triễn được. Đã nghĩ tới, quyết phải thực hành, nên sau khi du lịch

Đảng trước sự ngang ngược của bọn hải-phái ấy, vua Tu-dec xết bao cảm túc và thấy rõ sức đói tệ và quan bi của nước mình. Sau khi hồi trào, nhà vua ngày đêm lo nghĩ, bỗng lại tiếp được một bản điều trần của Bùi - Viên, khẩn khoản kêu nài, xin lồ-chứa ngay một tháp-dài tức là đài hải quan như ông đã lô bày. Ông hiểu sự thay ngay là áo trai được nạn Tàu Ô ở ngoài bắc, từ Bắc và Nam.

Lâm thanh thế cho dội hải quân ấy lại các cửa bờ trọng yếu như Quán-nam, Đà-nắng, Hán-son, Nê-son, Ninh - hải đều đặt các đồn quan phòng. Mỗi đồn đều xây dựng pháo đài kiên cố, trong có đặt các đại bác và súng ống để khi hử sự ứng dụng được sẵn sàng.

Sau khi đã lãnh mệnh, ông Việt liền thực hành chương trình đã định, chương trình của ông đã khai như sau này:

Lập ra một tháp đài hay luân dương quân, chiêu mộ những dân dã và hải bét voi lợn và vỗ nghệ súng vào.

Một phần lớn lại chiêu nạp những quân giặc bắc phản động là người Tàu thực lòng đầu hàng - lùy tái lực dụng. Thủy đài ấy chia làm hai đoàn. Đoàn thứ nhất toàn là người Tàu do các đầu mục Tàu chỉ huy gọi là « Thanh - đoàn » quân phục dùng quan áo nẹp xanh. Đoàn thứ hai toàn là người Nam, do các đầu mục Nam quản đốc, quân phục dùng quan áo nẹp đỏ. Mỗi đoàn đều ấp cho lương bổng hậu và khí giới sẵn sàng.

Chúng ta đừng nên chia rẽ nhau vì những ý tưởng viễn vông, nên hợp sáp lại mà tìm phương kế hàng ngày giúp nước

Cả hai đoàn đều chịu mệnh lệnh của Bùi-Viên là chánh quân đao. Giúp vua Bùi có viên võ cùi Đảng-vân-Üng làm phó. Lực lượng của Thủy đài có hai trăm chiến thuyền lớn và hơn hai ngàn quan, một phần chia đi đóng giữ các cửa bờ trọng yếu, một phần chia đi tuần tiễu ở ngoài bờ để bảo hộ các thuyền buôn từ Nam ra Bắc, từ Bắc và Nam.

Lâm thanh thế cho dội hải

**THUỐC LÀO BÔNG-LÌNH**  
230 Đầu phố Cửa Nam

Thuốc lào Đông-Linh  
Đầu phố Cửa-Nam.  
Đông-bào Việt-Nam !  
Ta cùng thường thức.

**LÂU GIANG** Mác bệnh tình nặng đến đâu chỉ nên uống thuốc của  
**DỨC-THO-DƯƠNG**

131 rogate de Hué, Hanoi sẽ được khôi phục và tuytết căn. Thuốc lậu 1\$00 một ve. Giang 1\$00. Nhận chữa khoán. Xem mèch cho đơn chữa dù các bệnh người lớn, trẻ con. Bán dù cao, đơn, hoàn tán.

Muốn hiểu đến nơi đến chốn một danh từ, một thành ngữ, một món học thuật, các bạn cần phải đọc tập tài liệu

**BÁCH - KHOA BẠI - TỬ - BIỀN QUỐC - HỌC**

dẫncol tập SỰ HỌC của cụ Phạm Quỳnh.

**NHỮNG THANH NIÊN THÈ THAO KHÔNG THÈ BỎ QUA NHỮNG SÁCH THÈ THAO**

1. Muốn thành bách tú 0348
  2. Khẩu vũ đạn 0,78
  3. Súng ống mìn 0,55
  4. Thủ tháp phái đao 0,55
  5. Biết bơi trong 3 giờ 0,55
  6. Hỗn luyện trong thời 0,55
  7. Tập sự lái cao xe ngày 0,78
- Bảy cuối sách may đều có lợp ái NGUYỄN ÁN, một lợp ái mà các bạn nhớ hao không ai le gi cả người.

**HƯƠNG SƠN XUẤT - BẢN**

**Đi xem hội chợ triều lâm Saigon**

Trước khi vào xem hội chợ quý ngài hãy đến bar QUÂN-CỘNG, dùng rượu giải khát, ăn nem bánh hỏi, chả giò, nem, bánh phồng tôm, hành dấp, tôm nướng, chả ga v.v.

Bay 1 Quốc - Công & 2 Âu  
Súng Amiral-Krapst và Lescop  
10 đồng/giờ, vé bài hát 10 đồng



## « Xốt-de », động-đeo...

Năm 1850, ông Dupuy de Lôme đóng chiếc *Napoléon* chạy bằng hơi nước, ban đầu chỉ có mục đích là dùng để chuyen chở binh-nhu, chứ ở vào thời đó, phần nhiều tàu chiến còn dùng các tàu chạy bằng buồm. Nhưng khi đem dùng trong trận Crimée thấy tàu *Napoléon* chạy rất tốt, nên thủy-quân các nước đều bắt chước đóng theo kiểu tàu ấy cả.

Đến năm 1880, những nồi « xốt-de » bình uốn nhọn mới thấy xuất hiện, còn trước kia chỉ có những thứ mứt-bằng, súp-ép (pressure) chỉ được 1kg250/cm<sup>2</sup> là hết.

Năm 1891, nồi « sôt-de » có ống dẫn nước do ông Belleville nghiên cứu từ năm 1850 mới thấy ra đời và đem dùng trước nhất để đóng chiếc tuần-dương-hạm *Alger*, các nước nhận thấy các sự tiện lợi, đều dùng thử nồi « xốt-de » này để đóng các tàu chiến, mãi đến năm 1914 vẫn không thay đổi.

Còn máy chạy bằng hơi nước (turbines) thì do ông Parsons đem dùng để chạy các tàu chiến đầu tiên. Ngày nay các chiến-bạn chạy trên mặt nước (bâtiments de guerre de su face) đều chạy bằng thứ máy này cả.

Từ lâu, người ta chỉ dùng động-cơ Diesel để chạy các tàu ngầm, mới đây người Đức đem dắt để chạy các thiết-giáp-hạm kiểu Deutschland, thì thấy nó chạy cũng tốt, và tiền thu hết ít dầu mỡ, nhưng chỉ phải cái hơi nặng.

Tương lai của các chiến-tiêu-hạm sẽ thế nào?

Nếu chúng ta đề ý xem xét kỹ các thiết-giáp-hạm tối 45 000 tấn của các nước Anh, Pháp, Đức, Nga, Nhật, Hoa-kỳ v... v..., thì chúng ta sẽ thấy tàu của các nước ấy đều có những bộ phận giống nhau, từ trọng-lải cho đến nòng súng đại-bác đặt trên tàu và các máy móc trên tàu đều một khuôn khổ như nhau cả, trừ ra sườn nào đương dự định làm những chiếc tàu kiểu khác tốt hơn mà chương-trình đương giữ bí-mật thì không kể.

Đav có một điều đáng cho chúng ta đề ý là chẳng bao lâu nữa những sự tiến bộ về các ngành chuyên-môn khác sẽ làm đảo lộn kỹ-nghệ đóng tàu. Khi những chiếc thủy-phi-cơ 100 tấn bay lượn một cách nhanh-dung và nhanh-chóng trên mặt các đại-dương, chúng ta có thể tưởng tượng thủy-quân của liệt-cường sẽ không dùng các loại kim nhọt để đóng tàu chiến mãi được không? Về lại có

lý gì các nước lại cứ khu khu giữ lấy nòng súng đại-bác 381 mm, một khi trận thủy-vũa rồi ở Montevideo đã tố rõ sự bất lực của nòng súng 280 đối với một chiếc tuần-dương-hạm hạng nhẹ của Anh ba bốn lần yếu hơn một chiếc thiết-giáp-hạm?

Nếu các bạn cho phép chúng tôi được dự đoán, chúng tôi sẽ đoán rằng: không phải về phương-diện vỏ tàu, chiến-cụ đặt trên tàu, nhưng chính về phương-diện máy móc mà chúng ta sẽ được trông thấy thay đổi một cách hoàn toàn và nhanh chóng. Động-cơ « nô » và động-cơ « Diesel » kiểu nhẹ đã từ 15 năm nay hiển cho kỹ-nghệ đóng tàu một lợi-khí rất tốt. Hai mươi phần nhẹ hơn và hai mươi phần bền bỉ hơn những máy chạy tàu thủy gọi là nhẹ nhất và bền bỉ nhất, động-cơ của phi-cơ là phần tử cốt yếu của tất cả chiến-cụ chạy bằng máy. Công dụng của nó chắc sẽ không riêng gì trong các vận không-chiến và lục-chiến mà lại còn lan rộng đến cả các trận thủy-chiến nữa. Những nha chuyên-môn binh-bị, nếu không chịu dùng nó, sẽ làm cho các đồ xuất-sản của mình bị thua kém hẳn các đồ xuất-sản của những người khác dùng đến nó.

TIÊU-LIỆU

## Trang điểm

THEO PHƯƠNG PHÁP ĐÃ  
CHỈ RÀNH TRONG BẢN  
CHỦ QUỐC NGŨ Ở MỘI  
HỘP

## PHẦN MURAT VÀ PHẦN SUPER-MURAT

TRI DẦU DA MẶT SÂM, CÓ  
TAN NHANG, VÀ NẾP NHĂN  
CÙNG ĐƯỢC ĐẸP LÖNG  
LẤY NHƯ NGƯỜI CÓ MÀU  
— DA TRẮNG MIN —

Tàng đại - lý Bắc - Kỳ. A. - Lao  
ETABLISSEMENTS VAN-HÓA  
N° 8 rue des Centenaires - Hanoi

# Sự bí-mật của hải-quân Nhật được giữ chắc chắn nhất hoàn-cầu

## Một sự bí mật

Vì hải-quân là một sức mạnh ghê-gớm của một nước cho nên các cường quốc thi nhau giữ kín sức-mạnh và cách-cai hay gối của hải-quân mình không muốn cho ai được dom-nom đến. Mỗi một bộ hải-quân dù khi bình thời hay lúc chiến-trận bao giờ cũng có một lối chỉ-bí-mật riêng chỉ các vò-quan cao cấp trong bộ hải-quân ấy đọc được, những mảnh-lệnh đánh-bằng-lối chỉ-ý dù bị quân địch nhận được bằng vò-tuy-n-dien cũng chịu không đọc nổi!

Vì thế cho nên các nước tranh-nhau cho ban do thám đi dò xét các sự-chí-bí-mật hải-quân của nhau. Tuy vậy ta có thể nói được một cách rất chắc chắn rằng không có một nước nào mà sự-chí-bí-mật hải-quân lại được giữ chắc chắn bằng ở Nhật. Không ở đâu người ta để phòng sự do thám bằng ở Nhật. Không một bộ hải-quân của một nước nào lại canh phòng các xe-tống đóng lầu và các kho-chi-giới kỵ-băng ở đây. Vả lại nước Nhật là một nước ít nói rõ về các tin-tức hải-quân nhất. Không những thế các đảo Nhật lại ở xa các nước khác quá và ngôn ngữ lại khó khăn quá thành thử các nhà quan-sát hải-quân của các ngoại-quốc ở Nhật cũng chẳng biết được mấy nỗi tin-tức của hải-quân Nhật.

Thật vậy, hơn 30 năm trời nay, từ khi hạm đội Nhật tầu phá-hạm đội Nga ở eo-biển Toushima thì không thấy ai nói gì đến hải-quân Nhật nữa. Nhật là từ ngày Nhật đã hủy mây hợp-ước hải-quân ký với Washington và ở London và vì thế mỗi năm Nhật không còn phải làm tờ trình các cường-quốc-khác về các tàu chiến của Nhật mới đóng-xong thí các tin-tức và hải-quân Nhật hầu hết chỉ là những tin phỏng đoán và ráo có thể sai lầm được.

Mãi cho đến tháng Décembre 1941, khi Nhật khai-chến với Anh-Mỹ và đại-thắng Anh-Mỹ ở đảo Mã-lai thì người ta mới nhìn rõ lực lượng hải-quân Nhật!

## Như Anh, Nhật chỉ sống về biển

Chúng tôi cần phải dẫn ra vài con số để cho các bạn hiểu sự-cố-gắng của Nhật về mặt hải-quân. Năm 1939 Nhật chỉ tiêu vào hải-quân mất

bán này! Nhờ các tàu buôn, Nhật đã xuất cảng tới 70 phần trăm số-tuần-cứ thế-giới — không những thế Nhật lại còn là một xứ sản xuất rất mạnh về tu-nhân-tạo-nhra.

Bởi những lý-ý nêu một khi các đường hàng-hải của Nhật bị cắt đứt thi thật là một sự tai hại không cửa-chứa được cho nên Nhật đã cam-chứa chỉ-tiêu vào hải-quân một số-liên-lon đến nỗi nhiều lúc ngay chính đến các ông-thượng-thị-trong Nội-các Nhật cũng phải kêu là nặng-nề quá. Nhưng-Nuật đã thừa hiểu rằng sự-giữ cho đường-hàng-hải được toàn-vẹn trên khắp cả-mặt-biển là một điều-cực-khổ-khanh và cực-quan-trọng, Nhật lại cần phải có nhiều thi-trường để buôn-bán cho nên trong hơn 30 năm nay Nhật chỉ lo hành-trường-thể-thao trên lục địa ở Viễn-đông. Nhật hết sức muốn mọi ngày kia sự-sinh-sống của mình không còn

phải nhờ cây-vào một cường-quốc khác có thể-lý-ý hận-chế các nguyên-liệu cần-thiết cho nền kinh-tế Nhật nra.

Lý Cao-ly, đánh Mân-chau năm 1932, đánh Tàu-nam 1937 và đánh Mã-lai từ cuối năm 1941: Nhật không ra ngoài cái-ý định-lấy các thô-sản và các nguyên-liệu mà Nhật rất cần và ở các xứ đó bi-ja có rất-nhiều. Từ Nhật sang các xứ-kẽ trên không xa bao nhiêu cho nên các cuộc thông-thông hàng-jáu biêt-thết dễ dàng không khó-khanh như những cuộc giò-hóng-vì-dại trên mặt Thai-binhh-duong.

## Sự-tiến-bộ của hải-quân Nhật

Tuy năm 1905, hải-quân Nhật đã đại-thắng hải-quân Nga ở Toushima nhưng các tàu chiến Nhật dự-chiến-tong-trận thắng ấy-lại là tàu của Anh và Pháp đóng-thuê-hộ. Thật vậy, mãi



Hình: 1-2 và 3 — Các thiết giáp-hạm Nagato, Hosu và Kongo. Hình: 4-5-6-7 và 8 — Các tuần-duong-hạm Atago, Kinugasa, Mogami, Kuma, và Yubari. Hình: 9-10-11-12 và 13 — Các khu-trục-hạm Hubuki, Asasoe, Mutuki, Momo và Tidore. Hình: 14-15 và 16 — Các hàng-không-mẫu-hạm Kaga, Ryuryo, và Hosyo. Hình: 17-18-19 và 20 — Các tàu ngầm Nhật.

thiết-giáp-hạm kiều nhỏ xíu tựa như kiều tàu *Deutschland* của Đức, mỗi tàu nặng độ 13.000 tấn, chạy tới 28 hải-lý một giờ và có sáu khẩu đại-bác lồng 305 ly và 12 khẩu súng phòng không lồng to từ 100 đến 187 ly.

Còn về tuần-dương-hạm của Nhật thì bao giờ cũng nhiều đại-bác hơn tuần-dương-hạm của Anh-Mỹ cùng vào hạng ấy. Như tam tuần-dương-hạm hạng nặng của Nhật 10.000 tấn mỗi cái có tới 10 khẩu đại-bác 203 ly, còn tuần-dương-hạm của Anh-Mỹ cùng hạng ấy chỉ có đến tám khẩu 203 ly thôi! Tuần-dương-hạm Nhật bao giờ vẫn được bọc sắt vững-trãi hơn tàu Anh-Mỹ.

Nhật có bốn tuần-dương chiến-dầu-hạm vào hạng tàu *Kako* nặng 7.000 tấn (1925-1926), tam tàu hạng *Myoko* nặng một vạn tấn (1927-1931) và ve tuần-dương-hạm nhẹ thi có một tàu *Yubari* 2.890 tấn (1923), 2 tàu vào hạng *Tenryu* nặng 3.230 tấn (1918), 14 tàu vào hạng *Kuma* nặng 5.000 tấn (1919-1923), 4 tàu vào hạng *Mogami* nặng 8.500 tấn (1934-1936), 2 tàu hạng *Tone*, 8.500 tấn (1937-1938) và 5 tàu mới đóng gọi là *N*, nặng 7.000 tấn (1940). Tàu nào cũng có nhiều súng cao-xạ.

Gồm lại Nhật có 12 tuần-dương chiến-dầu-hạm và 28 tuần-dương-hạm nhẹ.

Về khu-trục-hạm Nhật có 3 hạng, hạng nặng gồm có 34 chiếc nặng 1.310 tấn đóng từ năm 1919 đến 1927, 23 tàu nặng 1.700 (1927-1932), 16 tàu nặng 1.308 tấn (1932-1937) và 24 tàu mới nặng 1.500 tấn (1936-1941).

Khu-trục-hạm hạng nhõ có 34 chiếc nặng từ 520 tấn đến 820 tấn.

Sau cuộc Âu-chiến 1914-1918, Đức phải theo hòa-ước giao máy chiếc tàu ngầm hạng lớn cho Nhật trông nom, Nhật nhờ đó khảo sát kỹ lưỡng tàu ngầm Nhật có cả thấy 20 tàu ngầm hạng nặng từ 2.000 đến 2.500-tấn, 24 tàu ngầm đi xa, 14 tàu ngầm thả thủy-lôi và 25 tàu ngầm tuần tiễu hạng nhẹ từ 700 đến 1.300 tấn.

Mấy năm gần đây Nhật chỉ lo đóng nhiều tàu ngầm hạng nặng 2.000 tấn có thể chạy từ 17 đến 19 hải-lý một giờ, tựa như kiều tàu ngầm mới vào hạng *Agosta* của Pháp. Như thế trong cuộc chiến-tranh ở Thái-binh-dương, Nhật đã lo liệu trước để có nhiều tàu ngầm có thể di rái xa các nơi cùa cù để phá hại các tàu chiến, tàu chở lương và chở binh lính của quân địch ở ngay gần nơi cùa cù của bên địch.

Xem như mấy tàu ngầm Nhật đến bắn phá quân địch ở ngay cạnh bờ biển xứ California thì ta đủ hiểu sức mạnh của tàu ngầm Nhật.

## Hàng-không mẫu-hạm và tàu phu của Nhật

Các thiết-giáp-hạm cũ của Nhật gần đây mới khai được sửa chữa lại cho mới hơn đều có làm thêm máy phóng phi-cơ và mỗi tuần-dương-hạm

mới đều mang theo sáu chiếc thủy-phi-cơ. Đầu năm 1941, ít nhất Nhật cũng có tại chín hàng-không mẫu-hạm. Trái lại với các cường-quốc khác Nhật tra dùng các hàng-không mẫu-hạm nhẹ. Trừ ra hai chiếc nặng 27.000 tấn do ở hai chiếc thiết-giáp-hạm đang làm dở bị Anh-Mỹ bắt ép phải đổi ra làm hàng không mẫu-hạm chở từ 7.000 đến 12.000 tấn: tuy vậy mỗi cái có thể chở từ 25 tới 40 phi-cơ. Nhật lại còn thêm năm tàu phu chở phi-cơ nữa nặng vào khoảng 8.000 tấn, những tàu phu này rất có ích cho trong cuộc chiến tranh trên đất Trung-hoa.

Trong cuộc tấn công vào đất Tần, Nhật dùng nhiều tàu chiến phu hạng nhõ để chạy trên sông và nhất là để cho quân Nhật đồ bộ, mỗi tàu này có thể chở được 40 đến 90 quân lính. Những tàu này đã giúp cho quân Nhật đồ bộ trên đảo Mã-lai và ở Phi-luật-tan và Nam-dương-quân-dảo. Những tàu đó tuy không được chắc nhưng di lại rất nhanh chóng, vì vậy quân Nhật đã đồ bộ chớp nhoáng và thắng nhiều trận oanh liệt trên Thái-binh-dương bằng đòn tàu nhỏ phu chuyên môn chở quân này.

## Thủy-bin Nhật

Trong một hải-quân, tàu chiến nhanh, súng ống tốt tuy là cần nhưng lại phải có một đoàn thủy-thủ can đảm và lão luyện nữa thì mới thắng thế được. Ta có thể nói được rằng ít có bộ hải-quân của một nước nào chịu khó thao-luyện thủy thủ bằng hải-quân Nhật.

Mỗi năm hải-quân Nhật tuyển rất nhiều thủy-thủ vì các dân chài lưới ở các đảo Nhật rất nhiều nhưng phần đông thủy-thủ (75 phần 100) là do các người tinh nguyễn xin nhập vào hải-quân trong một hạn sáu năm giới. Dân Nhật lại rất đồng ý cho nên bộ hải-quân Nhật không bao giờ thiếu thủy-thủ, các chiến-hạm Nhật bao giờ cũng đầy đủ người.

Đầu năm 1940 người ta dự đoán hải-quân Nhật có 5.400 sĩ-quan trong các bộ hải-quân, 4.500 sĩ-quan cao cấp chỉ huy các chiến-hạm và 12 vạn sĩ-quan và thủy-thủ làm việc trong các chi-hạm.

Các sĩ-quan cũng phải lựa chọn rất kỹ, càng đến nỗi trong 25 người chỉ chọn được có một người. Như thế các sĩ-quan hải-quân Nhật làm gì không giỏi. Họ rất tận tâm với chức vụ và trung thành với Thiên- hoàng và chính một nhà quan sát hải-quân Anh binh-phẩm về q. quan hải-quân Nhật đã phải nói:

« Họ coi thường các sự đầy đủ vật chất, họ không còn có thời giờ để nghĩ đến sự thỏa thích riêng, họ chỉ nghĩ đến nghề nghiệp và nghĩa-vụ của họ thôi! »

TÙNG-HIỆP

# Những trận thủy-chiến lớn nhất từ 1939

(Tiếp theo trang 10)

Ánh hưởng trông thấy của trận thủy-chiến này là ngay hôm ler Mars, ngay cuộc thủy-chiến két liêu, quân Nhật đã đỗ bộ được lên đảo Qua-oo. Chỉ sau 9 hôm chiến tranh, ngày 9 Mars cả quân đội Án-dô, Hà-lan dưới quyền chỉ huy của trung tướng Poorten đã phải dồn hàng không có điều-kiện. Cuộc đấu hàng dã kỵ ở Kalidjaije gifta trung tướng Nhật Itoshi Iimamara và tướng Poorten sau một cuộc điều định trong hai giờ.

## Trận hải, không-chiến ở hải phận Trincomali

Sau trận ở bờ Qua-oo hơn một tháng, sau khi lục quân Nhật đã chiếm Rangoon và các nơi trọng yếu ở Diển-điem cả miền quần-dảo Andaman thì ngày 5 Avril 1942 ở hải phận đảo Tich-lan phía nam Án-dô, trước hải cảng Trincomali là một nơi cầu cứ hải quân Anh ở Án-dô-duong lại xảy ra một cuộc thủy, không-chiến nữa rất lớn.

Trong trận này cũng như trong các trận trước, hạm-đội Nhật đã toàn thắng. Một đoàn phi-cơ của hạm-đội Nhật đậu trong Án-dô-duong đã công kích dữ đội chiếc hàng không mâu-tạm Hermès trọng tải 10.850 tấn và chỉ sau ít lâu chiếc tàu đó đã bị đắm ở phía Đông Nam Trincomali. Đồng thời, một đoàn phi-cơ Nhật khác đã tìm đánh một hạm-đội Anh ở phía Tây Nam hải cảng Colombo. Sau một cuộc giao chiến một giờ rưỡi đồng-hồ hai tuần dương-hạm đang nặng (A) của Anh là hai chiếc «Cornwall» và «Dorsetshire» đều trọng tải 10.000 tấn đã bị chôn sún dưới đáy Án-dô-duong.

B chiếc chiếc hạm Anh vi bị trúng bom ném đạn bị cháy trước khi đắm.

Chiếc Hermès là một hàng-không mâu-hạm nhỏ (10.850 tấn) đóng năm 1919 mang số đại-bác 140 ly và trên tàu thường chờ được 20 phi-cơ. Hàng-không mâu-hạm này là hạng nhô nhất của Anh, vì những chiếc lớn và tối tân đều bị đắm cả (Courageous, Ark Royal, Glorious...) nên phải dùng đến.

Còn hai tuần-duong-hạm Anh bị đắm thi chiếc Cornwall trọng tải 10.000 tấn mang số đại-bác 210 ly và nhiều đại-bác cùng

súng liên-thanh, cao-xà, chiếc «Dorsetshire» trọng tải 9.975 tấn, khi giới cung gióng như trước Cornwall, nhưng ai đã đọc bài Hood-Bismarck chắc đều còn nhớ chiếc Dorsetshire là chiến hạm đã ném một quả ngư-lôi trúng vào chiếc thiết-giáp-hạm Bismarck đã bị thương nặng đâm chìm chiếc tàu đó.

Trận thủy-không chiến Trincomali đã rõ ràng hải không quân Anh đã mất hẳn quyền bá-chủ trên Án-dô-duong là một miền mà từ trước đến nay Anh vẫn kiêm-soát. Trên con đường Án-dô, lẩn-dẩn người ta đã thấy Anh bị thất bại đau đớn trước lực-luong vô địch của hải, không-quân của Thiên-hoàng.

Hai trận thủy-chiến Qua-oo và thủy, không-chiến ở gần Trincomali lại ghi thêm hai trang oanh-liệt trong cuộn số vàng của hải, không-quân Nhật. Hai trận đó và những trận ở miền quần-dảo Salomon từ Juillet đến Décembre 1942 sẽ làm cho hải, không-quân Anh, Mỹ ở Thái-binh-duong bị thiệt hại rất lớn.

BÖNG-LAM

## Bút máy PILOT đã nói tiếng tốt

CÓ MÁY KHẮC TÊN KHÔNG TÍNH THÊM TIỀN  
Gửi \$308 tem về Mai - Lĩnh  
60 - 62 cùm đất Haiphong  
người sẽ nhận được thư trả lời

SẮP XUẤT BẢN:

Thơ ngụ-ngôn La Fontaine  
PHÁP VĂN VÀ BẢN ĐỊCH CỦA N. VĂN VĨNH

Mỗi trang đều có tranh ảnh. Hội  
Alexandre de Rhodes xuất-bản

Một công trình ấn loát mĩ-thuật  
của nhà in Trung - Bắc Tân - Văn



Ôi là cái rét! Ôi là cái rét! Nằm trên giường trại ném-bông, bốn bề cửa sổ đóng kín như bưng nhưbit, toàn thân tôi cứ run bập lèo như thế một con gà vừa cái tiết.

Hai hòn rặng tôi muôn

này ra ngoài. Tôi hết sức lấy gân cho khỏi run nhưng không tài nào được: cái rét khỏe hơn tôi! Tôi đập hai cái chân bông: vỗ ich. Giá có muốn kêu to: «Tôi rét lát!» cũng không thể được. Hai hòn rặng cứ bắt lấy nhau. Lưỡi tôi cong lại. Tôi gằn như người bị cảm khivre mất rồi. Tôi không nói nữa. Tôi không rên nữa. Thú xem ra thế nào!!! Thị lá thay, chưa được nửa tiếng đồng hồ người tôi lại nóng ran lên như thế ngồi ở bên một cái bể lò rền vây. Đồng thời, mồ hôi đỡ ra khắp người tôi: ơi, tưng tưng tôi có cả mồ hôi ở lòng trắng con mắt và mồ hôi lại chui ở cổ lỗ tai ra. Tôi vùng dậy đi đi lại lại. Nhưng không biết từ ban giờ người tôi nhão ra mặt rồi. Tôi cực hiểu thế nào là «hó đáy cõi dom dom mat». Tôi lại nắm vật xổng giường. Tôi lại rét. Tôi lại lấp chán. Lúc ấy có lẽ đến ba giờ sáng. Không hiểu vị thần nào đã thương tôi mà cứu giúp, tôi chợt mắt đi ngủ được. Nhưng giấc ngủ của tôi bập bồng một cách lạ kỳ. Tôi thấy mình đi đến những công viên xa lì, có cổ đep, có hoa thơm, và ở giữa đám hoa có cỏ có một cái tượng mĩ-thân tuyệt đẹp. Khiến do dáng thay cho kè-nạn esí tượng kia! Không biết ga xem ở đâu những bộ diệu hùng long của đan bà mà khéo tạo cho my nhân đó một cái dáng lẳng lơ có mõi, ví kè ống, sáp chết mà trông thấy cũng khó mà giữ cho tình thần bình tĩnh. Tôi đến đến đi lại gần và sói vào chăn bức lụng kia. Ôi ba mươi sáu con quỷ sứ! Sắc lượng do tự nhiên nhuộm mép ra cười. Lở lộ một tòe... tôi nhảm mặt lại. Bức tượng đó thi ra là người thật... Ma là một người đàn bà đep mà ngày trước tôi hằng thường nhớ. Nàng ta cùi xuồng hé lối lên. Tim tôi ngừng đập. Tôi mở mắt. Tiếc cũng không kịp nữa: đó chỉ là một giấc chiêm bao. Một giấc chiêm bao quái ác làm cho tôi chí tôi

hay là hồi-ký của một người đã nghiên và  
đã cai thuốc phiện

—của VŨ BẮNG—

(xem: từ số 138)

rồi rạc. Lung tái sau như rắn. Tôi mét như có thê chết ngay đi được. Tôi lại chợp mắt ngủ luôn. Nhũng giấc mộng khát tương tư thế lại rùi nhau kéo đến. Toàn đêm bà là đàn bà Sao lại

như thế được? Ban ngày, tôi chỉ nghĩ đến thuốc phiện chứ có bao giờ nghĩ đến bộ đầu! Họ kêu đến ám ám giấc ngủ tôi làm gì mà nhiều thế? Có người lúc ban ngày bao mít, mà đã trông thấy một hai lần; có người, suốt từ bé chí lớn, tôi chưa từng thấy lần nào cả. Thế thì lui làm sao đón họ lại tên voi? Tôi nghe và nghĩ thế. Mỗi lần sực tỉnh thi lòng tôi lại tràn ngập một mối tiếc rẽ vò song. Tôi có thể lây tai óc mà đao cát súc khỏe cát tôi mỗi một giờ phút đã giàn đi như thế nào. Chao ôi, thầm thia chừ là câu nói của Hầu-hữu Đôn lúc rút mít tên của quân địch bắn vào con mít. Đầu cuối con mít đó vào bụng mà nói rằng: «Tình cha huyết me, ta chò nén hoài bó». Sáng hôm sau, tôi không thể cất đầu lên được nữa và chán tay tôi như kết dầm, long ốc, rái rời mỗi cái nơi nơi. Tôi trông không rõ. Cái gì cũng quay, kẽ cả thân tôi nữa. À, ra thế là cái thuốc phiện. Cai vo. Nghĩ là cái khòng cần thuốc. Trời ạ! nết cai mà là thế, thi cai coi nghĩa là chét. Chết mất. Sống làm sao được! Thời này, tôi bằng lòng đoán họ mười năm để hót một hơi thuốc phiện. Thời này, đời muôn nết nỗi thiế, hót để cho tôi đi bu dà. Vì Trời có sắp ngay bây giờ thi Trời cũng phải sắp trên天堂 này sau khi đã hót dam bảy dieu rồi. Tôi không ăn quá sang nữa. Tôi bay ngay về nhà riêng.

Thoát tiền, trông thấy tôi, Liên-Hưởng có cầm tưọng gi, ngài có biết không? Nàng tưọng có vú qua một đêm không ngủ. Nàng tưọng có lòi da mát rò, mả tòi, vi thương cõi, vi phài cõi voi, người nhà lo việc chém cát, nêu iới mõi rõ người đi như thế. Nàng sayt chia buồn

Sau khi đã biết rằng minh vira mới nghỉ làm, nâng kêu chуй trời một tiếng khé ròi hối hót duyên cõi. Tôi giục nàng liêm cho tôi hút. Thế là nàng hiếu hêt. Phù dung tiên tử ôi, thật là đeo hõm đó tôi mới biết cái quyền vạn năng của

bàng như thế nào. Chỉ mươi lăm phút, nàng làm cho một kẽ đà chết rồi sống lại. Mát lại mồm được, mũi lại ngực được, tay lại ngực được, tay chân lại đòn được, miệng lại ăn được, thóe có tài không? Ngày xưa, Hoa Đà có tiếng là một jong thay-thuê thành, chỉ qua-thai-thai Trân-Dâng là người hay ăn gỏi cá sống một chục viên thuốc mà Dâng thở ra ba đều vi tráng (1), sống lại. Tôi không biết chục viên thuốc đó ra sao, nhưng tôi dám cuộc rằng nếu đem ra so sánh thì chục viên thuốc đó không thể ra thành bằng một viên sái thuốc phiện to bằng hạt đít!

Này, hiệu nghiệm dến-khé là cung, ngài à. Ngai không canh hút. Ngai cùi tảo lấy một viên. Ngai bò vào cuồng họng rồi chiêu nước. Thé là khống lên con nghiên inura. Túc là « dà ». Thé có thắn-ting khống?

Bởi mấy hôm đó tôi cần phải có mặt ở nhà để dự vào cuộc làm chung của cô tôi, tôi nghĩ không gì tiện lợi hơn cách đó. Tôi chỉ cần hốt một bùa sáng thôi. Tôi có thể ở suốt ngày ở nhà mẹ tôi để lo liệu công việc và hầu bà cô tôi cho tro rèo. Tôi có thể không cần hốt cả bùa tôi nữa. Cứ đến bùa, tôi chỉ việc giở một hai viên « tảo » bò vào cuồng họng rồi chiêu bằng nước cà-phê đặc. Thuốc phiện tan ra, người tôi nồng hứng. Đủ quá. Thỉnh thoảng, người ta cũng nhớ đến khói, nhớ đến bùa đèn, nhưng cái đó không sao, chỉ một vài hồn sẽ quen đi.

Nhờ đó, tôi có thể có mặt luôn luôn ở bên cạnh cô tôi. Chính mẹ tôi cũng lấy thế làm ngô ngợy cho tôi thi phái. Càng hay. Mỗi ngày tôi tật vè nhà riêng mét lầu để lấy thêm « dán » rồi lại đi. Nhờ thế, mươi bảy, mươi tám hồn. Bởi vì cuộc làm chung của cô tôi rất già.

Nguyên sau khi cô tôi giới giang lại cho tôi mấy lời thi cô không nói được nữa, chỉ nằm im đòn giờ. Nhưng cô giới: « ầy mồi không già đến. Chao ôi, cả một kiếp xuân di thi lại, cô ầy côi tạm bợ này còn có cái gi vui thích nữa mà». Ưu luyến mãi, không nỡ rời chân nhau vậy? Không bao giờ trời và cô tôi trả lời tôi câu đó. Chỉ biết rằng, với tôi, cuộc vinh biệt đó vẫn thảm nhất trần đời. Thuốc phiện được nha; cơm, không ăn được nữa; mắt

đã mất thần, không nhìn rõ ai vào ai nữa; mà cô tôi vẫn chưa đi. Cô tôi đến ngày mười bảy tháng chạp, chỉ còn là một hơi thở hắt hủi. Cảnh nhà tôi cho là cái chết của cô chỉ còn tình từng giờ từng phút. Xe đã thuê sẵn. Ông tú Bùa đã chọn chờ cô tôi một cái hiếu và mẹ tôi đã đọc to cái tên hiếu đó cho cô tôi nghe để sau này nhớ ngày giỗ khi té mà về. Sang hai mươi tháng chạp, có tôi vẫn sống. Hai mươi mốt, có lái tính, húp được một tí nước sâm. Nhưng đến hai mươi ba thì hoài toàn tuyệt vọng. Nhiều người chờ đêm đền hồn họ cô tôi đã bắt đầu ngủ rúi rụi rồi. Hết hồn người nhà hình như đều quen với cái chết nên chẳng chảng ai dè ý đến cô tôi nữa. Ấy, chính lúc không ai ngờ nhất đó thì cô tôi nắc lên mà mất.



Nước mắt cô chan hòa cả ra tấm vải trắng đỗ trên mặt gối. Cô đi như chan chứa một tấm lòng thương tiếc cuộc đời. Hồi ôi!

Tôi ngồi luôn một lúc bốn viên « tảo » đỗ thức đêm hồn khâm linh. Ngồi bên cạnh cô áo quan son đỏ, leo letto sáu ngon nến tè mờ, tôi ryn tóc già lên mồi khi nghĩ đến những cái chết của: « gười đời ». Chết là hết! Hay chết là còn cái tìnhanh? Cố ôi, có sống khôn, chết thiêng, xin phù hộ cho đứa cháu này và tha thứ cho nó hết cả những sự lỗi lầm ngày trước. Tôi cho thực, những việc lỗi lầm của tôi đối với cô không phải đòn hồn may mắn vò xé lòng tôi và làm cho tôi hối hận. Không, tôi đã biết tôi đã lừa, nhưng thực chưa bém nho tôi thấy khổ sở như đòn osy, ngồi trước người có hiến hỏa thần ái mà bay

giờ chỉ còn là một cái xác cứng lạnh, dữ tợn nằm im lặng trong một cái quan tài chưa đóng ca. Chao ôi, cái chết ghê gớm quá! Không biết những ai đã làm những việc đại gan đại ác, mà cho ngồi cạnh cái xác chết một lèm thi lòng co daju hiền di được sao nàoほか? Riêng tôi thì tôi thấy rằng ngồi bên cạnh cái xác chết của cô tôi, những cảm tình đòn hồn hả, những tư tưởng trong sạch nhất, những điều quyết định cao thượng nhất từ nhiên vựt sống lại và làm cho tôi, trong một phút trờ nên một người hồn thi. Ké ngay từ phút đó, tôi muốn lẩn vui lòng người đã chết, nghĩa là phải ca. Ca, nghĩa là khoác hót nữa; nhưng cũng không phải « nuốt », caing nghĩa là doqu tuyet cái dài búi sách hè thù cũ để trờ nên một người mới, một người khă dí làm một cái gi « kha khá » để cho cô tôi cũng được singam cướu nỗi chíu suối. Muốn nói theo tôi sango thời đó thì tôi cần phải « làm lại cuộc đời ». Tôi già hạn cho tôi thế này: ngày mai còn phải chạy công việc ma chay chón cát vây thi sê mệt: ta cho phép ta hót. Ngày kia, cho hót. Ngày kia, — ba ngày co tôi — là uống va iám lè ở trên chùa, cho hót nữa. Hót thế nào cho éye đà thi tho, hót cầu thận, hót cho không thể hót hơn được nữa, hót cho đến sự thuốc phiện thi tho. Nhưng đến ngày thứ tư, pál | dùa náo mà cosa hót nữa thì chết khốn chết nạo, chết lầu đường só chay, chết mồ mát trùng trùng! Nói tóm lại một câu, lần này mà không bỏ thuốc phiện thì đám đầu vào chỗ khống sánh mà chết; và những câu khòng ngon mà chết! Các ngài đừng tưởng tôi dúa, không lúe nào bằng lúe đó, tôi nghiêm với tôi lám lám. Tôi là một vị quan tòa tôi nghiêm khắc họp một phiên án đỗ xử án .. ôi. Tập hò sơ, nếu kái ca thi gài lâm. Nhưng đợi khai thi các ngài cũng có thể đoán biết như thế nào rồi: thuốc phiện hại người .. mời ba tuổi, ranh đà hót .. sống cũng như chết .. nhà mất nhó, nước mất cậy... thiều niên như anh thi còn trong chì gi được nữa.. Phái ca! Phái ca! Cai hay là chết! Anh tron lấy một đường đi và không đợi tôi khuyên, anh đã biết anh phải

### NHI-BÔNG GIAO-DỤC

Muốn duy con trai cho có hiệu quả như đây:

### Nguyễn nhâm thoi xâu của tre con

của ông già Lê Duy-Vỹ

Giữa này sẽ giáp các pho-huyễn rán che con em mìn nhòn đùa được hót nén thoi, hót iết lúu  
Mới cuối 1230. Mùa hán hót giao ngàu hè  
1300. Ở xa mìn gìn gút 1300 (chỉ mìn) cho:

**NHÀ IN MAI-LINH — HANOI**

tron con đường nào! Chinh vây: tôi sê cao và phải cương quyết lâm. Tôi nhâm mât lại mà trao trong óc co tim lây những cái ghê tỳ của thuốc phiện đê kề tội nó: náo cái dác đòn thi khai như nước tiều ở trong cái nồi có cặn đặt ở các đầu dương nhà quế; náo hút vào thi hóng ruột, cả tháng mài bài tiếc ra được một lão; náo đà hóng, máu hóng, óc hóng, cái gi cũng hóng cả, kè cùi tâm tình nữa. Án cáo, bần tộn, keo cù, tất cả! Tất cả còn có gi hối taph ghê tỳ ở cõi đòn này không do thuốc phiện sinh ra! Cứ mỗi khi nghĩ ra thêm được một cái hại của thuốc phiện, lòng tôi lại cương quyết thêm ra. Tôi mai sát hết cả những tên nghịch trùn đời « vâng » cùng, tôi két luận: « Chẳng qua dân nghiên là đồ hèo cả, chư làm gì mà không hót được. Thuốc lao, thuốc lá, ăn rau, kia người ta bò đê như chør. Vày thi tôi, tôi cũng sẽ bỏ thuốc phiện đê dàng như thế. Tôi sẽ « bỏ » nó ». Nếu cần, tôi dùng thuốc ca, đà làm sao? Ô đâu, có thứ thuốc ca nào có tiếng nhất, tôi sẽ tìm đến mà uống, ký cho chử được. Ra chứng gi, tôi giết chứng ấy ngay. Nhưng anh moi thấy dờ chưng đâ voi hót, chẳng qua là đồ nhất. Tháng này mà lại nhất à? Không. Rồi cả phô Hằng Gai xem nó. Nó định làm cái gi thì phải được. Nó sẽ chữa thuốc phiện! Nó sẽ chữa thuốc phiện!

Cung lâm, nhái không các ngài! Nói các ngài bồ lối, thye lúc đê tôi tự thấy tôi gan dạ hơn mọi anh tướng europe. Ý tưởng cái thuốc thành ra một cái ám ảnh, mỗi phút lún lén trong thấy — lớn đòn nỗi-tôi lính cảm nó! khống thê chưa dung được trong người tôi nữa. Tôi chạy ra bắn, lúy bút mục viết vào cuồn sô con mít chươn trọng trinh cai thuốc phiện đê trồng đò mả theo, cũng như người học trò nhô nô trồng cái bàng thời khác đê học và làm bài vậy :

Ngày thứ nhất: uống thuốc và nằm nghỉ...

Ngày thứ hai: uống thuốc và đì dạo o. o..

(Ký sau đăng tiếp)

VŨ BẮNG

## CÁC GIA-BÌNH NÊN DÙNG THUỐC: *Biểu - Nguyễn*

1) Thuốc đau da dày *Bùi-Nguyễn*.

2) Thuốc ho già *Bùi-Nguyễn*.

3) Thuốc ho lao *Bùi-Nguyễn*.

4) Thuốc bò thốt *Bùi-Nguyễn*.

5) Thuốc bò huyết *Bùi-Nguyễn*.

6) Thuốc cam ty *Bùi-Nguyễn*.

7) Thuốc cam xá *Bùi-Nguyễn*.

Tổng-số: 125 Hàng Bông, Hanoi  
Đại-lý Büro-thắng, Mai-Hoa, Nam-Tiền, Saigon  
Nhà-xưởng: My-ha, Vinh-hung, Vientiane

# ĐƯỜNG ĐI RA BIỂN

CHUYỆN DÀI của VŨ AN-LĂNG  
(Tiếp theo)

Khắc nói dùa:

— Dung, tức là hoà phù-dung mà bắn-hảo đặt tên là mèo-phù - dung và bắc-phù-uông, nương trong quần-phuong-phò lại gọi là mèo-liên, tức là tên tòn biệt-thay của cô An. Thật là sự kỳ-phùng, bắn-hỗn! Tiếc rằng người trân còn ngu - muộn chưa đoán được hết các điều báo trước mà tao-hóa đã anh-bá, nên tôi chưa dám ngờ rằng cô Dung là đứa phù-dung đã ở trong mèo-liên biệt-thay, mặc dầu khi nghe thấy anh Khắc nói đến tên Dung, tôi vẫn rao-nao lòng nhó, và thương em Hạnh cù-buồn-rầu vì chưa bết ám tia chí em! Thôi, nhưng may dã gặp gỡ nhau, đã sắp cùng được hàn-hoan với cuộc đời mới vui tươi, đây vả emington thi ta nêu cảm-on Bạch-lai-thien đã ghi cùn: «Thủy liên khai tần mộc lén khai khong phải là đê khem qinhs hoa phu-uông, nương chinh là đê chéu tung tinh-nghĩa ái-ân của Quang-An được trăm năm thịt thiết!..

Vì có lời xin của Khắc và của người bạn kia, An thuận cho tèo soạn bàn đèn, sai đưa ở đì mua thuốc, và vui lòng cho Quang bút thuốc phiện với bạn lân ấy nữa mà Khắc búa là lán hút cuối-

cùng của Quang trước cái giờ tối-dép An và Quang đoàn-đòi... Người bạn kia là người lịch sự, không muốn đê ba người thân ái nhau phải gò ý với mình trong các truyện tám-sa, nên đêm vài khò trâu xong thì cáo-thoái về trước, đê Khắc và Quang ở lại với An.

Người bạn ấy ra đến cửa thi Khắc cũng theo ra, gọi vào một hiệu ăn cạnh đó để Khắc vất một bức thư rồi nhờ bạn giao thư tận tay cho Hạnh.

Đến khi đêm đã khuya, tất cả các nhà hát ở phố «mả ông Năm» đã đóng cửa, thi mới là lúc An, Quang và Khắc ngồi quây quần lại bắt đầu than - thở với nhau những đoạn-trường của ba tháng trời xa-cách.

An kè cho hai người biết vì sao nàng lại lạc loài vào xóm binh-khang, Rồi Khắc cũng kè cho nàng biết rằng nàng đã khói được vài hôm thi bà Phong phát ốm vì thương-nhó nặng. Hạnh với Kiêm vẫn hướng xóng Hải-phòng thăm ông bà luôun, và nhờ có Hạnh nói giỏi rằng An vẫn binh-yen ở Hà-nội, với chí em Hạnh, nên bà mới khỏi dồn-dập và đã gần được bình-phục. Bởi Hạnh nói, nên bà tin là vì quá sợ, An chưa

dám vế, và bà tuy rất nhớ con nhưng chưa đi Hà-nội thăm An được, lạ bà chưa khỏe hẳn và tại chưa có dịp đê giấu-hồng, vì xem ý thi ông Phong vẫn cẩm-giận ông Đức, và có lẽ còn thêm cả sự thận - ngượng với ông Đức nữa.

Nghe nói, An những thương mẹ đã tài-luy vì con. Nàng rất mong trọng có dịp được gặp mẹ...

Ba người còn đang mải giãi-bày tâm-sự với nhau thi già già bên đâ gác, Khắc liền ép An và Quang đi ngủ, nói là ngủ đê lấy sức, nhưng chính là đê nho «đôi uyên-ương» ấy có dịp tụ-linh them với nhau và định liệu lại cho kỹ với nhau những việc sắp-lâm trong vài giờ đồng-hồ nữa.

Ở giường giữa có ngọn đèn dầu lạc gần tản, một chí dào rực râm một bên ngủ ráy say với những tiếng ngày khò-khò thò-tục. Khắc nằm một bên khay đèn với cái thi say thuốc nó làm cho chàng khò ngô, nhưng khò ngô tại ngũ-quan chàng bình như nhẹ nhàng mạnh-mẽ hơn lèn, mà tám-trí tài lại hinch như voi-vần-bang-khung với những viên-tuồng lợ-lùng nó

đem linh-hồn chàng bay di nỗi-mãi trên không-trung vòi vòi biển, chỉ có mây xanh lung sao sáng.

Nhưng rồi sau chàng cũng ngủ được một cách chập-chờn, mờ-mộng, đê chàng iết giấc khỉ có tiếng cời điện xe ô-tô réo vang lên trước cửa. Chàng vừa-vàng đậm chí hào nâm bên kia khay đèn giày mờ cửa, và đến bên giường kịp đánh thức An và Quang đang thán-ái gõi đầu lên tay nhau đê ngủ giấc ngủ của những bực biền triết hay lit ra cũng là của những người ngoan - ngắn thơ ngày đã được nắm chắc ở tay cái «ngày mai» êm-deem, vui-tươi rực rỡ.

Lúc ấy đã bảy giờ sáng.

An và Quang vừa kịp trả giường khỉ cửa đã mở, Khắc đã khoác áo ra ngoài đường, đứng nói truyện với một thiên-nữ ở trên xe ô-mô buoc-xuống.

Ở trong nhà, Quang hiểu ý, giục An mặc áo chinh-lê xong thi thiếu-nữ kia uyên-chuyền đi vào trong nhà, tay nàng cầm lấy tay Khắc đê vịnh chàng một cách nũng-nịu và An-yem.

Thiên-nữ ấy là Hạnh, là người đã bị An bạc-dãi, làm cho quá khò-nhục trong mấy năm trời ở Đò-son, nhưng đến lúc ấy thi chí còn nhỏ rằng An là chí em với nàng, một người chí em chí đáng thương chí không đáng giận

đang cần đến những sự vỗ-về chiêu-mễn đê quên các nỗi khổ-tâm.

Trong thấy An nguong-ning-jiu đứng với chí-em đê bừng lên vì iái-thẹn thi Hạnh chạy lê ôm lấy nàng, rung-rung nức-mắt mừng-huống, và reo lên:

— Chí An! May tháng giờ em mong nhớ mà bây giờ mới lại được gặp chí Sao chí tệ Nhé, đê mà chàng cho chí biết là đì đâu, khiến thím vả em

thành-thực yêu-irọng chí, xin chí đừng từ-chối mà vừa túi lồng em vừa khiến cho chí-em ta không biền-nau, cứ xa-e-chê nhau mãi...

An cũng khóc nức-nở, nghẹt-ri-ngậm nó không ra lờ.

Nàng khóc vì tái-thần nhò-hau, nhưng nhất là thấy lòng Hạnh và Khắc ròng như bể, đã quên hết các chuyện xưa, đang huống-và-lo cho nàng một cách thành-thực.

An rất ấm-nán hối-hận các lỗi trước nàng-já phạm đối với Khắc nhất là đôi với An; đến bây giờ nàng mới hiểu biết cái giá-trị vỗ-ngắn của sự chí em quý-trọng nhau, thân-ái với nhau.

Hai chí em quyền-luynj say-sura, lộ cho nhau rõ-lòng thành-thực nhớ mong, tố cho nhau hứa hết các đoạn đường chồng-gai đê lão-loài phái, làm cho vi quá cảm xúc, Quang không giữ nổi được giọt lệ tú-tú rơi xuồng-já và Khắc phái vào trong sán đê lau cho khô nước mắt chảy quanh!...

Hạnh ra xe lấy một gói quần áo và nǚ-trang sang-trọng vào đê An dùng. Còn Quang thi gọi phò-Bắc ở nhà trong ra quyết-định việc An hoàn-luong.

Phò-Bắc tướng đê kiểm thêm-lại, kè-nhè mãi đê nài Quang trả hộ An hai trăm ruồi.

Quang vốn nồng-tinh, cầm-dinh mãi không-được, liền



## Hộp thư

Ông Lê tam Kinh — Bà-nhận  
được Con đê sữa.

Ông Phạm văn Ry — Bà-nhận  
được Bộ Tam - Quốc nứa chàng

Ông Lê ãn Khói — Nhà được  
bà-rồi. Không có gì mót là cả.

quốc mất lòn, mảng phó Đức:  
— Bác không biết điều, và  
bác không suy-nghỉ cho kỹ  
trước khi nói. Bác phải nhớ  
rằng theo đúng văn-tự thi bác  
cũng đã ăn không được cá  
trâm bạc chuối, vì Dung vào  
dày có tiêu của bác đồng xu  
nào mà bác dám xưng-xem  
lên rằng Dung đã vay tiền  
của bác? Bác không biết tự  
ngượng với miếng, tự them  
với lường-lâm à?... Dung nói  
đến quanh áo! Kia, quanh áo đã  
trả bác hết kia, trả cái từ cái  
giải yếm, chử chúng tôi mang  
những di-tích bần-thủ này  
về nhà lường-thiện làm gì?...  
Bác quên rằng các việc liên-  
can đến Dung, bác đều làm  
quá trái phép, tôi có thể làm  
cho bác bị lôi-thôi ngay lập-  
tức; nhưng tôi không muốn  
đem thê-lực của chúng tôi,  
đem sự phi-pháp của bác ra  
hại bác, chỉ vì tôi còn nghĩ  
đến lòng chung-hủy hộ Dung.  
Bác biết điều ihi vui, lòng  
nhận trâm bạc, ăn không  
trâm bạc ấy thôi, đừng thanh-  
lâm quá mà bị thiệt-thân...

(còn nữa)  
VŨ AN-LĂNG

AI MUỐN DÙNG THUỐC  
BỒ CÙNG TÌM THUỐC

Sâm  
nhung  
bách  
bò

Hồng-Khê  
75 Hàng Sắt Hanoi. Hội-ký 1320

**ĐÁ CÓ BẢN:**  
**TRẠM BÀI VỚI ANH HỒNG**  
Nhà sả đầu khuyễn của Lam Khoa - 0200  
**MỘM MỎI**  
nhà sả đầu khuyễn của Thủ-Đức Nam 130  
**Hàm răng mài nhọn**  
truyện trinh-thám của Phạm-cao-Cảng  
014 0200  
**TÂM HUỲNH KÝ**  
truyện thám của Phạm-cao-Cảng 0226  
**EDITIONS KHUẾ - VĂN**  
**41 CHARBON HANOI**

**CƠM LẠI IT SAU:**  
**GRAMMAINE VÀ DICTIONNAIRE**  
**FRANÇAIS-ANNAMITE**

**JAPONAIR PAR KIKUCHI**  
**KATSURO ET T. N. CHÂU**  
và thêm lexique và những câu  
thường dùng bằng tiếng  
Bản tại các hàng sách, bán buôn  
hoa hồng rất hậu tại nhà  
GIANG-TÀ 94 CHARRON HANOI

**Các ngài hairy dog:**  
**PHẨM TRÍ BÔNG-DƯƠNG**

(Graphic Indochinensis)  
Mô & Hồi-phi chi I & II & Hồi-phi chi II  
& Hồi-phi chi III & Phố Lu Luckay,  
Đã được công nhận là tốt nhất  
giúp người, công việc cần-thân.  
Đối nhau, chúng-chỗ Bông - đương  
sát HIAO DỊCH!  
**BTS. TRINH - ĐÌNH - NH**  
15 A Avenue Paul Doumer Hanoi  
Ad. TEL. 131-NH Hanoi. Tel. 27  
số 101-17 khắp Bông-dương

**HAI QUYỀN SÁCH MỸ THUẬT**  
**ĐỌT SƯƠNG HOA XUÂN**  
và PHẠM VĂN HẠNH  
Số bản chính: 022 bản đánh số

**TÓC CHỈ HOÀI**  
và NGUYỄN TUẤN

phụ bản in nhanh màu và  
Nguyễn Giả Trí do họa sĩ tự tay  
thiết kế, bìa hình hồn định  
000 bản, sách in B cho những  
người: sinh, già, cho đại lý  
cờ bạc, đội giá sắn đèn tru桔.

**LƯƠM LÒA VÀNG**  
40, Rue Tỉnh Tỉnh - Hanoi

## BÁO QUỐC GIA

### LOAI GIA-BÌNH

Từ này mỗi thứ năm trong  
tuần là các bạn sẽ đón đọc tập  
hàng cũn-riêng các bạn. Loai Gia  
định lập mới hoàn toàn chan  
chinh lại. Tập 1 CÔNG CHÚA  
BẮC-Y. Phẩm cao Cung). Tập  
2 IEU ANH HƯNG (Bắc Long).  
Những tập liên tiếp lúc nào  
cũng hay, vui-mới, là của hầu  
hết các nhà văn có tiếng, các vị  
lão luyện trong giáo giới biên  
chép. Bia, tranh và do các họa-sĩ  
tốt nghiệp trường mỹ thuật thay  
nhau trông nom. Vào cuộc thi  
lớn 3 câu hỏi, 30 giải thưởng.  
mỗi số \$015 6 tháng \$400. 1 năm  
730. Ngày 25 mars đã có bản:  
Nhà xuất bản: BAO - NGỌC  
67 - Nguyn Hanoi - Tel. 786

**HOA MAI-PHONG**  
Biểu-hiệu và 400 quý-phái  
Hiệu may có tiếng  
nhất của bạn gái  
**N 7 HÀNG QUẠT - MANOI**

**CAI A-PHIEN**  
Thuộc Tứ-Đại Khuruc Văn Hoàn  
số 48, giá 1\$ ve nhô, 3500 ve iết  
Vé nhô 1000 đồng từng ngày  
chỉ bán tại nhà thuốc hoặc các  
đại-ly để các ông không sẵn  
tiền mua luôn một lúc, còn các  
ông ở tỉnh xa, chỉ nhận gửi  
theo cách Nhâh hóa giao ngan,  
ngiệm 7p, nghiêm nhẹ  
3p00, để khỏi cát đờ (đang mè  
hết thuốc). Sản - nhung tuyé  
cán 1500 Thang-thuốc tuyet-cán  
0p25. Vé phái trả 1/3 lần trước,  
ngân phiếu để tên M. Ngô-vi-VN  
Việt-Long 58 hàng Bé Hanoi.

Còn thêm rất nhiều đại-ly tại  
khắp Trung, Nam, Bắc, Kỳ, xin  
tìm-thúi và thương-lực.

Còn Cai A-phein, và là nhung không  
đang được vây-nhôm biết đến, mà  
giá 15000 won (nhà) làm rau giàn  
và quyền, mua-nhau, bán, ngày 100  
trong, với số tiền hằng số 10000  
won, mà A-phein, hinh Lê-Ngô và  
nhà-thôn Nguyn-Ngô.



LỊCH-SỬ TIÊU-THUYẾT CỦA HỒNG-PHONG  
(Tiếp theo)

Ai bị đưa hơi như thế cũng sợ hoảng hồn  
với vang lận lung dầm bậy chục mét trâm  
nén bạc, lên lê-quan Bồ cho được yên hẳn.  
Người nào cứng cõi, tu tin minh vô tội không  
phải lo, thi quả nhiên một bài hôm sau, có  
trát tập-nữ lên tinh giam lại để xét hỏi. Các  
ông phi-gia dien-chù Lục-châu lo sợ ngay-  
ngày, thậm-chí có người phải trốn vào trong  
rung, chử kh้อง dâm ở nhà.

Số người vô cố mắc họa ấy, nằm chặt trong  
hai trại giam ở dinh quan Bồ và dinh quan  
Án.

Ngày hai buổi hầu, Bạch-xuân-Nguyễn đòi  
những chính-phạm là bộn Khô, Nhâ, ra  
trước công-đường hỏi cung và tra tấn, buộc  
phi khai rắng sinh tiền ông Duyệt quen cõ  
lòng quyề vi pháp.

Khô khóc lóc và nói:

— Bầm quan lớn, dù chúng tôi sống hay chết  
không thể nào chúng tôi-bịa chuyện vu-cáo  
cho Thương-công...

Bạch-xuân Nguyễn bứt ngang lời Khô và  
bết rầm lên :

— Không có Thương-công nào cả! Ta chỉ  
vắng mang trien-dinh tra xé một tên phạm  
tội là Lê-văi Duyệt, nghe chưa?

— Bäm, Thương-công đến ngày là thế, vẫn  
còn là thàn-ùc của trien-dinh, Hoàng-thuong  
phái quan Khâm-mạng và truy-tặng và diều  
tang, sự vè-vang ấy ai nấy đều biết. Nếu là  
người có tội, sao lại được nhà vua ưu-lưu như  
vậy? Nếu là người có tội, sao không truy-cứu  
lúc Thương-công còn sống?

Khô ráo rã về phản-kịch, làm cho Bạch  
giận thêm :

— À! Mi dám cãi lý với ta! Linh dâu, nọc  
cõi ra, đánh cho nó ba chục roi.

Bị tráng nọc giữa sân, đánh ba chục hèo  
rất đau, Khô cảm rắng mà chịu, không hể  
kêu van nỗi tiếng. Nhâ-lại tróng thấy, phải  
khen thầm là người gan gốc là thượng.

Đến lượt Dương-vân Nhâ, Băng-vinh Ung,  
nội họn hòn ba chục người, đều bị khô-dâ  
nhâ-nhäs, bắt phải cung-nhận các việc phi-

pháp do Bạch-xuân-Nguyễn bija đặt ra, đồ  
tội cho ông Duyệt: từ việc xây thành Phiên-  
an, mưu tính tự lập lâm vsa, cho đến việc  
kết giao với sứ-thần Miền-diện và Anh-cát-  
lợi, chử ý tư-thông rgoal-quốc mong họ g úp  
minh.

Nhưng người nào cũng cam tâm chịu đòn,  
chiu khổ, chẳng khai một lời nào gọi là phạm  
đến thanh-danh trung-nghia của ông Duyệt;  
trái lại, càng lâm tõ rạng công-đức ông hơn  
lên thi cõ.

Thành ra công việc xét hỏi kéo dài năm  
tháng, chưa thu được kết quả bõi nhõ tiêng  
ông Duyệt, theo ý người ta muon. Tình-  
thân Gia-dịnh không thè lâu vê trieu-dinh  
với những tò cung-khai mà bọn Khô Nhâ  
khai tráy ngibich hân. Cõ lê bẩn-y Bạch-xuân  
Nguyễn cũng muon đẽ dày dava lâu ngày, bần  
võ yết cho dày tái tham hơn. Cho nên sau  
mấy lân ra oai đánh khẩu và lấy cung bợn  
Khô Nhâ không ăn thua gì, họ Bạch xếp lại  
một bên, đẽ lo theo đuổi kiêm xác những  
người vô tội, nằm dày trong ngục. Bám này  
đút xong được ra, thi dám khac kẽ chân

Khô Nhâ bị nhốt ở trại giam trong dinh  
quân Án. Linh Hồi-luong nghì tình thay tró,  
luan phiền nhau đưa cơm nước qua bánh  
vào nõi nồng tữ-té.

Quan Án Nguyễn-chương Bạt cũng là  
người hater Cao-bằng, đối với Khô có tình  
dông-huong, nên sả giam cầm cõi gác có  
phản dẽ dài không bị thất, ngọt quá như  
người. Ông đẽ Khô ở riêng một mình một  
buồng dâu, chát nhâ giam, không phải cùm  
phát xích, lại dán lõm-tráng voi ba ngày cho  
người vào thăn-nom và đưa vật-thực vào  
một lân. Vâ-ai, linh-tráng cõi có ý thương  
hại, vâ-nê; ngày thường, Khô xử với ai cũng  
nhâ-chận được lòng, mặc dùn có chức-phạm

là quan Phê-vé-úy, một chức-phạm không  
phải tầm thường, vè ngach hén võ; hay giờ  
mặc mèo & lao, người ta nghĩ tình khong  
nó bắc-dâ.

Chinh ông Nguyễn-chương Đạt, tuy là vị công-danh, vì chức-vụ phái vang-mệnh triều-dinh bảo sao làm vậy, không dám nói ra, nhưng trong thâm-cung cho rằng triều-dinh xù với ông Tả-quân như thế, thật là bất công và quá-dáng. Ông ngẫm nghĩ mấy lời Khôi nói trước công-dường hồn-nó có lý: Nếu quả thật ông Tả-quân có tội khi quản-lòng quyền thi sao lúc ông còn sống không cách-chức, không làm án, để thân-minh quoc-phap có đượcほか? Việc gì để ông chết rồi mới phanh phui ra, làm cho xao-xuyến cả nhân-tâm du-luận? Sự thật, ông Nguyễn-chương Đạt hận rằng nhin nhen sinh-hình ông Tả-quân chẳng có tội lỗi gì, chỉ trang-ryc v nước vi vua, và đây công-lao khai sàng đối với hoàng-tiền-thiê; nhưng phải dânn lòng kiêng kỵ một bậc lão-thần eo đại-công, chẳng thể nào trả thù khi hấy còn sống, bây giờ đợi người ta quả-cố mới sinh sự-trả thù với nâm xuong-tàn! Bộ mặt thật của vụ án này chỉ có thể.

Bởi vậy, ông Chương-Đạt đổi-dãi với Khôi một cách-êm-dịu, không phải chỉ vì cái-tinh đồng-huong mà cũng vì cái-lý theo như lương-tâm ông đã âm-thầm suy-xét.

Khôi cù-năm dài trong ngục hêt ngày nọ qua tháng kia, ăn rỗi đọc tiểu-thuyết Tàu-làm-vui, vì từ ngày được gặp ông Duyệt trở đ, có dịp học-tập văn-tự ít nhiều, khác hẳn lúc mới từ-giá nái rừng Vạn-trung i di chì có hắp thịt rắn-rỏi; lâu nay Khôi thêm được sự-biết-chứu nái. Cõi một người khác-bi, bị iết gi khống rõ, ở cung-trại giam, cho mượn bộ Tam-quốc, Khôi xem mê-mệt. Mỗi khi thấy một người nào trong truyện, anh-hùng-trung nghĩa mà bị vu oan mắc-hạ, Khôi lại mũi lồng-chóng hnh như đến ông Tả-quân, rồi xép sách-lại, khôn-tâm-tức một mình. Có đêm, người lính canh trại thấy Khôi khoanh-lay sầu-tung va di bách-bộ trong buồng, chắc chép-lại tự-dám ngục-một cái-rầm, miêng nói hực-hực:

— Tức-chết, trời-oi!

Hoặc là cười-nói như người phát-khung:

— Ôi chao! chí-chuet mang-bia... con-tau-én-heo... thật là chuyện-chubong đói-chá-bao giờ-có. Mù-cõi-lai-mới-thấy có việc-người-shết cõi-bí-trà-án là một... .

Thảm thoắt đến ngày 16 tháng năm.

Sáng đây, Khôi nhớ một người lính bầm với quan Á-u cho mình lên hồn có việc khâm-thiết.

Ông Nguyễn-chương Đạt cho gọi lên ngay:

— Thế-nào? Chắc-thầy Phò-vệ đã hối-tâm-nghĩ-chín, bây giờ chịu cung-khai như-lời-quan Bô khuyen-bảo cù-ú-gl.

— Bầm-không-s! Khôi-lắc đầu và đáp. Nếu các-quan-bảo chúng-tôi khai những-công-nghiệp của Thượng-công-dã, gian-nan với-ông-chết-rõi-mỗi-phanh-phui-ra, làm-cho-xao-xuyến-cả-nhân-tâm-du-luân? Sự-thật, ông Nguyễn-chương Đạt hận rằng nhin-nhен sinh-hình ông Tả-quân chẳng có-iết-lỗi-gi, chỉ-trang-ryc-v nước vi vua, và đây công-lao khai-sang đối với hoàng-tiền-thiê; nhưng phải dânn-lòng kiêng-kỵ một-bậc-lão-thần eo-dai-công, chẳng thể nào trả-thù-khi-hay-còn-sống, bây-giờ đợi-người-ta-qua-cố-mới-sinh-sự-trả-thù-với-nâm-xuong-tàn! Bộ-mặt-thật-của-vụ-án-này-chỉ-có-thể.



— Thế-thì hôm-nay-thầy-có-chuyen-gì?

— Chúng-tôi-muốn-xin-quan-lớn-nghĩ-tinh-dồng-châu-dồng-quán, già-on-cho-một-việc.

— Viết-gì-dẩy? Nếu-có-thề, tôi-không-bề-từ-nan.

— Bầm-quan-lớn, ngày-mai-là-ngày-giỗ-thác-phụ-chúng-tôi, mà-cá-họ-hàng-chèi-còn-lại-một-minh-chúng-tôi-lo-việc-cứng-cấp, neden-de-nhang-tau-khoi-lanh, long-hieu-tu-thật-không-đòn-chút-nào. Vậy-xin-quan-lớn-rộng-lượng-cho-phép-chúng-tôi-được-về-nha-may-hom, lo-việc-cứng-giỗ-xong, lại-xin-vào-nguê-dai-lenh.

— Nhà-thầy-ở-dâu-nhỉ?

— Bầm-ở-Chợ-quán-trong-thành-này.

— Được, phần-riêng-tôi-thì-tôi-sẵn-lòng, nhưng-dẽ-tôi-sang-hỏi-quá-ông-Bô-dă, nghe.

Ông Nguyễn-chương Đạt liền qua dinh Bô-chinh hỏi ý-kien của Bạch-xuân Nguyễn, vì thà-tu-vé-phai-là-một-việc-bé-trong-ông-không-dám-linh-hết-trách-nhêm-một-minh.

Bạch-xuân Nguyễn-chiu-ngay, là-vì-lão-chi-tham-tiên, hóm-quá-iỏi-dânn-riêng-một-cậu-linh-Hồi-luong-về-báo.người-nhà-dem-30-néa-bac-dến-lé-quan-Bô-rõi.Nhu-chuyen «ai-xôi-niệm-miêng». Huống-chi-nhà-Khôi-cang-ở-trong-thành, cách-xa-dinh-cá-quan-có-may-trăm-bước, lại-có-linh-d-theo-anh-giữ, chắc-nán-ta-không-trốn-di-dâu-dược-mà-lo.

Trở-về-dinh, quan-Á-u-gọi-Khôi-lên-báo:

— May-quá! Quan-Bô-cũng-rộng-luong-cho-thầy-về-nhà-ha-bứa, lo-việc-nhang-khói-tô-tiên. Giờ-tôi-cho-mây-tên-linh-hộ-tống-thầy-về, nghe!

— Dạ, chúng-tôi-cảm-tạ-quan-lớn! Khôi-nói.

— Như-sáng-sớm-ngày-19, phải-dùng-hẹa-trở-về-dây, nghe!

— Xin-vâng.

Bên-hôm-19-thì-còn-gi là-dời! Vì-nay-lúc-này, trong-dầu-ox-bá-binh-của-Khôi-dânn-xep-dát-một-ám-miêu-ghé-góm, là-danh-thành-khổi-loạn.

### V.—Lời-thể-viết bằng-28-giọt-máu

Nhà-của-Khôi-ở-hình-như-ông-Tả-quân-mới-cắt-cho-vài-bốn-năm-trước-khi-ông-tạ-tu—là-một-tòa-nha-ngói-năm-gian, rông-rãi, cao-ráo. Cảnh-cửa-chạm-trò-và-sơn-thếp. Gian-giữa-hay-bàn-thờ; hoan-phi-cáu-doi-treo-la-liệt. Bồ-bà-trí-trong-nhà-phần-nhiều-băng-gỗ-cảm-là-và-gỗ-trắc, đóng-theo-kieu-Tân; mõi-mòn-là-một-giá-trị-không-phải-hỗ-bao-của-sai-muốn-sâm-cũng-dượ.

Phía-trước-có-sân-gach, giàn-hoa; có-bề-nước-thả-cá-vàng, cá-bạc; có-dòn-sứ-chận-cánh-với-những-cây-cỏ-quý-là-cáu-khách-trú-ở-Chợ-lớn-cho-Từ-ngoại-công-vào, hai-bên-trồng-bài-cây-ngoc-lan—đã-cao-hơ-mười-thước, trên-mỗi-cây-treo-máy-lồng-chim-son-ca, bạch-yến, và-nhiều-giống-là-khác-mà-người-ta-không-hết-tên. Vị-tinh-Khôi-binh-nhất-rất-khich-chơi-chim, có-thứ-gửi-mua-từ-bên-Tau-hoặc-cù-lao-Giang-lo-gia-ba-(người-minh-dời-Ấy-gọi-dảo-Batavia-như-thế), đất-máy-cũng-không-ngại.

(còn-nữa)

HỒNG-PHONG

MÙI HƠM DỊU, MÁT NƯỚC, TRẮNG RĂNG  
SAVON DENTIFRICE

**KOL**

LÀM VỪA LÒNG  
TẮT CÀ MÓI  
NGƯỜI KHÓ TÁNH

DISTRIBUTEUR:  
S.A. Poinsard & Veyret  
Saigon, P.Penh, Hanoi, Haiphong

BÃ CÓ BẢN:

Nhật-tinh  
của-Mạnh-phú-Tú-gia-1\$

Tú-Môr  
do-Lê-Thanh-viết-0\$80

Nhà-bản-kia  
của-Dô-đức-lhu-g-0\$80

Đôi-vợ-chồng  
của-Kinh-Kha-gia-0\$80

Nhà-xuất-bản-CỘNG-LỤC, 8-Takeu-Hanoi

AI-cũng-nên-đọc-sách-Dài-Mới

Giá-bán-học-giới	150	Kí-dẫn-sau-mỗi-quyển-150:
Luyện-về-tiếng-Nam	8\$70	Người-mẹ-để-tôi-quyền-p60
Thanh-nien-với-ki-heit	1\$00	Ha-đi-đi-đi-p60
Chanh-nien-với-ki-heit	1\$00	Lê-mi-kiep-nu-đời-p58
Po-pô-với-gia-dinh	1\$20	Gió-nước-mát-dầu-lieu-p58
Truyện-với-hòn-nhàn	1\$00	Nu-đời-dan-ba-p60
Truyện-học-linh-thi-tu	1\$00	Nhưng-ké-co-long-p58

Mua-từ-10% trờ-lên-dược-trừ-20%

DÀI-MỚI, 62 HÀNG-CỘT HANOI. TẠI: 1638

Authorisé-pùblication créée antérieurement à la loi du 13 Décembre 1941.

Édition hebdomadaire du Trung-Bắc-Tân-Van n°

l'imprime chez Trung-Bắc-Tân-Van

36, Boulevard Henri-IV-Jean-Hanoi

Tirage 1.400 exemplaires

Certifié exact l'insertion

L'ADMINISTRATEUR GERANT: NG DÂN VĨNG

ĐÔ «MỸ-THUẬT» KIỀU NHẬT - ĐỒNG TRÚC

DÙ LÓP LÚA	bàng thường . . .	5\$45
DÙ LÓP LÚA	bàng luxe . . .	8,50
DÙ LÓP SATIN	bàng thường . . .	8,50
DÙ LÓP SATIN	bàng luxe . . .	9,75

**ÔNG C.B. GI** khấn mọi nơi. Mua huân xin hồn

**LE LOUVRE** 70<sup>ter</sup> Jules Ferry — HANOI —

**BIÉU CATALOGUE**

Thera cũng quý khách. Đầu năm bến hiệu đã nhận  
được rất nhiều thư từ các ngài thám mìn gửi và  
hàng ngày PHÚC-MỸ đã làm lắng vỏ đep và lịch  
sự của các ngài trong dịp đầu xuân. Không lấy thế  
lâm tự phu, bến hiệu chà nhẵn xin hết sức tóm tắt  
để làm đẽ lòng các ngài hơn nữa. Vì vậy catalogue  
191 đã sửa đổi lại rất nhiều kinh rát đep và nhỏ, đẽ  
kinh biếc để gáy ở xa muôn dằng giày PHÚC-MỸ.  
Thưa và mandat đẽ cho : M.TRƯỜNG-QUANG-HUỲNH



DÂU NHÌ - THIỀN

Trị bách bệnh nhất thần hiệu, Mỗi ve 0\$28  
Quý khách có mua, xin mời đến các nhà  
đại lý, hoặc tiệm chính, thời mới được dâu  
chinh hiệu. X. dũng mua ở các hàng đóng  
trên tàu bè, mà mua phải thử đầu tiên gö.  
Nhị-Thiên-Dubng kinh cáo  
**NHỊ-THIỀN-ĐƯỜNG DƯỢC PHÒNG**  
76, phố hang Buồm, Hanoi — Téléphone 819.

### Xem *mach thai - tö*

• 601 11700

附錄 1 次 7 級 950-11 電子 機器 1200 950

Bản do dây phỏng kinh số 6 — Lát liệu, ngâm dae bụng sỏi, ý chà, q.v.v... Giá 80đ/mét gói. Bé dạ dày hầm đặc bỗ nguyên khi hầm bò vĩ số 41 (150đ) sau bụng kinh niêm, gan, iéc mít, hệu sâm v.v... Khi hư hoặc trọc số 11 — rải khai hao một nhục v.v... giá 13đ  
nha thuốc PHAM - BÀI - QUAT 12 tháng Hancl

# Glycérina

**SAVON DENTIFRICE ENTISEPTIQUE**  
Lauréat du Concours de l'Artisanat

Distributeur : PHÚC-LAI  
87-89, ROUTE DE HUÉ HANOI — Tel. 976

NÊN HÚT THUỐC LÀ  
**BASTOŠ**  
NGON, THƠM  
Giá... . . . . . 0:16

NHÚC BẦU, NGÁT MŨI, SỐT  
NÓNG, BẦU MÌNH NÊN DÙNG:  
**Thổi nhiệt tán ĐẠI-QUANG**

Trong mÙa nÙng bÙc, thường  
bÙ cÙm - mÙo cÙng nÙm dÙng :  
**THÓI - NHIỆT - TÁN ĐẠI - QUANG**  
Xin nhận kÙ hiệu (bùrom bùrom) mới khÙ nhÙm  
28, phò hàng Ngang Hanoi -- Tel. 808

**THƯỢC ĐẠI BỘ**  
**Cửu-Long-Hoàn Võ-Đinh-Dân**

Hàng nhất hay cho những người mê nhoc vì ngồi lâu đi xa, thức đêm.

Một thứ thuốc đã từng làm danh dự cho nghề thuốc nước mình

Tổng đại lý Bác-ky, Al-los : Etablissements VAN-HÓA 8 Hàng Ngang, Hanoi