

SCA 34



THUỶ SẢN - VƯƠNG
CHỦ TRƯỞNG

SƠ CẨM QUÂN

SƠ 148 - GIÁ 0.
14 MAY

TUẦN-LỄ ĐÔNG-DƯƠNG

— Do theo nghị định của quan Thống đốc Nam-kỳ ngày 16 Fevrier 1943 trong vùng địa phương Saigon - Cholon tất cả những ai có gian nhà, phòng dùng làm kho, mèo số điện-tích rộng lớn hơn 150 thước vuông đều phải khai : địa-chí thất dụng của kho, tên người chủ, tên người dùng kho, hiệu kho, địa-chí phòng-van của kho nếu có và số, điện-thoại, hẽ ngang và hẽ dài của kho, mặt kho bằng gốm (đất hay xi-măng), biển nay kho dùng về việc gì.

— Theo một tờ thông tư của cao-thi-phủ thì những ô-tô bị cấm không được chạy, có thể xin được giấy phép tạm thời chay được. Mỗi lần đơn được chấp, chỉ được chạy một chuyến theo một đoạn đường và một ngày nhất định và giấy phép phải rõ ràng.

Các viên chức cấp « các » mua-dầu, côn-cố quyền cấp giấy phép tạm thời.

Các quan Đức-lý, Công-sư, trưởng - doanh quan binh có thể cấp giấy phép tạm-thời cho xe ô-tô được chạy trên một đoạn đường và vào một ngày nhất định, để dùng vào việc cần thiết (nhất là ở ngoài ốm mà trong việc cần-thiết đó không thể dùng một cách vặt-tài khác thê vào xe ô-tô buýt hay xe lửa). Nhưng không bao giờ có thể cấp giấy phép vì mục đích di chuyển hay thỏa thuận riêng.

Ngoài ra, trong một vài trường hợp khác, (diễn-chú, các nhà doanh nghiệp không cần phải di lại nhiều và vi-the, không được liet vào hàng biện-dai số I và II) có thể được phép hàng tháng chạy một hay hai kỳ.

Nghị định ngày 15-1-43 không thi-hanh đối với những xe mô-

tô và xe đạp có mắc máy vi-vây-những xe này vẫn được chạy tự do.

— Hôm 22 Fevrier 1943, quan Toàn-quyền Decoux, đã ký nghị-dinh bắt buộc tất cả mọi người có trữ hòm 100 kilô sà-paung thi phải làm giấy khai với các quan đầu-thanh. Những sà-paung đã khai đều không được bán hay chuyển đi nơi khác. Muốn bán hay chuyển đi phải có phép của Hội-đồng hóa-gia.

Các xưởng kỹ-nghệ hay các doanh-nhà nào mỗi tháng dùng trên 50 kilô sà-paung đều phải gửi giấy dê-ông củaanh hòm-hoa-gia khai rõ số sà-paung cần dùng của mình và phải nói rõ, hiên đến ngày khai. Xưởng còn hao nhiêu sà-paung.

Phạm luật này sẽ phải phạt theo như luật ngày 14-3-42

— Hội-đồng iết chiec viêc phân phát si-mo ở Bắc-kỳ nhằm ra rằng số si-mo hiện có rất ít, không thể đủ phân phát để với những đơn dâ gửi xin. Có lẽ hội-đồng đánh phái dùng cách rút bớt số si-mo của các nhà dâ xin để chia cho được khắp.

Hiện nay vi si-mo sản-xuất khan, có lẽ đến phải cầm dùng si-mo lâm vào các nhà tư-nửa. Còn những nhà đang lâm xuôi đang và đã gửi đơn xin hôm 20 fevrier, có lẽ sẽ chia cho lâm nhiều tháng sau, khi xét rõ nhu-thết của si-mo.

Công viêc kiến-trúc của nhà nước cũng đều phải theo chung lê này.

Giúp hội Truyền-bá Quốc-ngữ là đưa dận nghèo lên con đường sáng

— Giải thưởng của hội khuyến học Nam-kỳ năm 1942 không phát trọn cho một tác-phẩm mà chia làm ba mỗi phần về :

Ông Lur-niу-Piurov sinh viên trường Đại-học Đông-duong, tác-giả bài, âm-nhạc « song Bach-dang »; ông Lê-chi-Thiệp, tác giả quyền « Triết học Bergson »; ông Khourong-Viet, tác giả quyền « Tôn-tho-Tường ».

Hôm 3 Mars, đám tang bác-sĩ Versin đã cùn-hỗn ái-tòng-thê tôn-nghiêm ở Nha-trang

Bác-sĩ là người đã tám ra y-trung bệnh dịch hạch và tim ra thu, tiêm trú bịnh ấy Bác-sĩ đã lập viên khâu cừu Institut Pasteur ở Nha-trang. Bác-sĩ là người đầu tiên đã sâu vào trong các miền bắc Nam-kỳ, miền nam Tung-kỳ và các nơi hẻo lánh xứ Men, Lao và đã tám ra khu dồi Lang-Bian, các miền Moci Dariac, Konloum. Bác-sĩ đã thực hành được công cuộc thí-nghiệm trồng cây cao-xu và cây quâqua và Đông-duong.

Không có một bài diễn văn, Bó là theo lời trời lại của bác-sĩ, một người mà cả nhân loại phải nhớ công, sau 50 năm hi sinh cho một lý-tưởng cao thượng là giúp ích cho nhân loại

Quân Đức-lý đã báo cáo các phò-trưởng biết thành phố sẽ phat những tấm « các già-dinh » (carte de famille) cho mỗi già-dinh, trong ghi tên, chỗ ở của cha già-dinh và số người trong gia-dinh ấy.

Với tần « các » ấy, người chủ già-dinh mỗi khi cần mua các thứ cần thiết như gạo, sà-paung, đường v.v. chỉ cần đến các nhà buôn có các thu ấy mà mua một số bao nhiêu, tùy theo số người trong « các ».

Với tháng Mars, mèa đông ở Nga đã sắp hết,

Chiếc lán-công ở cửa-Hàng-quán đã lún khu phía Nam mèa trận mà đối lén khu phía Bắc và khu Trang-vuong là những khu hiện nay khai-hóu vẫn rết dã và băng-chứa lán. Vừa có tin Nga nay chính Thống-chef Timochenko dừng chỉ huy cuộc lán-công ở khu Bắc tức là khu Ilmen và khu ở trước kinh thành Mạc-lu-khoa. Cuộc lán-công ở các khu này hiện nay rất là dữ-dội và mệt-trên ở vùng đó có thể chia làm ba phần :

1) Từ Rjev đến Viazma.

2) Trên đường xe lửa từ Rjev tớ. Vé iki Louki.

3) Từ giữa khoảng hồ Ilmen đến Véliky-Louki. Mục đích cuộc lán-công này ai cũng biết rõ là để nói vòng-sát của quân Đức ở ba phía tây, tay bắc và tay nam thành Mạc-lu-khoa và giáp vây cho thành Leningrad ở mặt bắc. Từ một tần nay, quân Đức vẫn giữ chắc các tii-trấn quan trọng như Rjev, Viazma và lỵ-quán Nga từ đầu mèa đông đến nhanh lán-công ôt và ném ra mặt trận rất nhiều chiến-cụ nhưng không có kết quả gì. Mãi tron g tuần lê vừa qua, trước sức tấn-công mạnh liệt của Hồng-quân đóng hòn-nhiều, quân Đức phải rút lui khỏi thành Rjev cách Mạc-lu-khoa độ 200 cây số và Demiansk cảng Kholm ở phía nam hồ Ilmen và trên sông Dovat. Quân Nga có ý muốn đánh về phía tây để lấy lại Viazma và cả Smolensk nhưng quân Đức kháng chiến rất là mãnh liệt.

Tuân-lê Quốc-tế

Cuộc rút lui chì là đê thu ngắn mặt trận và tha tháp lực-lượng. Quân Nga đã khắc phục được Rjev và tiến qua thành đó dò độ 10 cây số còn ở phía hồ Ilmen thì cuột giao chiến hiện rất ác liệt ở gần Véliky-Louki và Staraya-Roussa là hai nơi quân Đức đang phản-công rất dữ.

Cuộc lán-công của Nga dài lên phía bắc dã lô ra rằng Nga định lợi dụng cái rét và băng tuyêt ở khu đó.

Ở mặt trận phía Nam, têc là khu sông Donetz thi-sa các cuộc phản-công của quân Đức gần đây, quân Nga đã quay lùi theo công-ranh thê-thủ. Trong khu này có lỵ-quán Đức đã lây-lai được hai thành nữa là Lisichansk và Prostoletkaya và hiện Nga chỉ còn giữ được một thị-trấn quan-trọng ở khu đó là Vorochilovgrad. Ở miền Kuban, có tin quân đoàn thứ 58 của Nga lán-công dã bị thiệt hại rất lớn và Hồng-quân dã bị thất bại hồn-tuyn cuộc lán-công này.

Tại mặt trận Tunisie, trong tuần lê vừa rồi quân Trục vẫn lán-công ở miền Bắc nhưng trong khu này hiện nay thời-tết rất xấu không-lợi cho việc đang-binh. Ở miền Medjez el Bab, quân Trục đã lây-lai được mây-yếu-dêng ngoái mặt-trận. Hiện quân đồng-minh và quân Trục đang kinh chiến ở Serjane và Bắc Tunisie còn ở miền giữa thi-quá đồng-minh lại uy hiếp Gafsa là nơi quân Đức vừa lây-lai mây-hoa trước đây.

Quân đoàn thứ-tám của Anh đã bắt đầu lán-công vào phò-trường Mareth và có tin phò-trường đó dã bị chọc thủng nhiều nỗi, chưa rõ có đúng-chang?

Về mặt trận Đông-Á, theo tin Nhật gần đây từ mùa thu 1942, quân Anh đã nhiều lán-dinh lán-công để lây-lai mây-nơi căn-cứ trong Dien-dien-nhung-đèu-thai.

Phi-cơ Anh chỉ tàn-phá các thị-trấn Dien-dien-nhung và các công-cuộc phục-hưng trong xứ-dó.

Trung-khánh vừa rồi lại phò-Hàng-quán Khâm-tông-trường chiến-tranh sang Án-dô để yết-cán Án, Mỹ giáp-thêm chiến-ey.

Hình như cuộc diệu-dinh của Tống-tù Văn-và-Tưởng-giới-Thach-phu nhân ở Hoa-thịnh-don không có kết quả gì.

Còn ở Án-dô, thành Cam-dja đã qua khỏi thời-kỷ tuyêt thực 21 ngày định-trúoc.

KỶ SAU, CÁC BẠN SẼ ĐỌC TIẾP TRONG

HAI-QUÂN

III

VUA GIA-LONG TỰ LÀM KÝ-SƯ BÓNG LẤY CHIẾN-THUYỀN THEO KIỀU TÂY (phải hoàn-dâng trong số này vì nhiều bài cần phải cho ra ngay cho có thứ-tự)

CÁC KIỀU CHIẾN-HẠM

và một bài đưa ta di-dự một cuộc

THỦY-CHIẾN

của NGUYỄN HUYỀN TỈNH

Các bạn sẽ thấy cái ghê-gớm, rùng-rợn của

TRẬN ĐỐI MÃ

và sẽ hiểu tại sao, sau cuộc thất bại 1914-18, nước Đức lại lập-lại được

MỘT HẢI-ĐỘI MẠNH VÀO BỨC NHẤT NHÌ THẾ-GIỚI

Cũng vì nhiều bài, mục

TRIẾT-HỌC TẬP-THUYẾT

phải hoãn lại trong một số sau

LỊCH TRÌNH

TIỀN BỘ CUA

hải đội hoàn cầu

(Tiếp theo)

Thế kỷ thứ 17, 18

Sau khi những kiều tàu *caraque* xuất hiện, nghề hàn-hải tiến được một bước rất dài. Nhất là tại nước Pháp, vì từ hồi đó trở đi, chính nước Pháp là nước châm-lò cài-luong các kiều tàu thuyền hòn hét, và đã cho các nước khác tạ hưởng những sự thành-công của mình.

Năm 1638, dưới triều vua Louis XIII, nước Pháp chế-tạo xong chiếc tàu *Couronne*, khiến các thủy-thủ ngoại-quốc phỉ ngặt-nhiên về sự xinh-dep và sự xếp-đặt thuận-tiện.

Tàu này dài 70 thước, rộng 15 thước; từ lầu-dai phía sau tới cái xà ngang giữa tàu rộng 22 thước; trên tàu đặt tảng cát 22 khâu đại-bắc. Người Hà-Lan theo đó cải-cách đi, làm phía trước rộng thêm một chút và phía sau hẹp bớt một chút.

Đến đời vua Louis thập-lử, nước Pháp chế-tạo những kiều tàu thủy thực-hiện để thay hàn-chò các tàu *caraque* trước kia. Bấy giờ nước Pháp có năm hạng tàu lớn nhất khác nhau, dài từ 35 thước tới 56 thước, rộng từ 8 tới 15 thước, sâu từ 4 thước tới 7 thước; sang đại-bắc đặt trên tàu thi từ 30 khâu tới 100 khâu. Kiều tàu nhỏ chè, bằng hơi cheo nay phải & hango dưới các kiều tàu trên đây.

Năm 1654, Chánh-Phủ Pháp đặt ra Án Độ thương - hội. Hội này khuếch - yêng việc thương-mại, đồng thời cung khuyễn miễn nghẽ hàng hải.

Dưới triều vua Louis XVI, nhô tài súng-ché của các kỹ sư Pháp, nghè chế-tạo tàu bè tiến-bộ rất mau. Bấy giờ người ta chế-tạo tàu bè theo những nguyên-tắc nhất-dịnh rõ-rệt, căn-cứ vào luật thang-bảng. Kỹ-sư Borda cải-luong kiều đóng-hò di biến; vỏ tàu bây giờ học toàn-bằng đồng! Những tầu đồng do nhà chế-tạo trú danh người Pháp tên là Olivier đóng ra, khiến thủy-thủ khắp thế-giới dò-xò vào bắt chước kiều. Đồng-hò, tại nước Pháp, nghè chế-tạo tàu bè cũng mồ-mang, rất là phồn-

thịnh. Năm 1668, thủ-tướng Richelieu sai lập các xưởng chế-tau lấp bến cạn (radoub) Rochefort; năm sau lập bến cạn ở Brest.

Rồi năm 1774, nước Pháp lập xưởng chế-tau ở Toulon khi-cái rết tinh vi đầy đủ và lập bến cạn ở đó, để làm nơi sửa chữa các tàu. Để hàn-thương và hải-quân Pháp mỗi ngày một hành-trường thêm, đến cuối thế-kỷ thứ 18, đứng vào hàng đầu trong ba sức mạnh hải-quân ở châu Âu là hải-quân Anh, hải-quân Tây-ban-nha và hải-quân Pháp.

Hải-quân Anh toàn là dập kiều-cách hải-quân các nước không sang-kien được điều gì, tránh những sự sai-lầm chỉ lợi-dụng những chỗ só-đắc của nước ngoài, tạ hưởng kỵ-hành, nên từ đó trở đi, bao giờ cũng giữ vững được địa-vị.

Hải-quân Tây-ban-nha tö-chức không có phu-ong-pháp, và không có công thaò-luyen gì, nên dân-dân bị tiêu diệt.

Hải-quân Pháp thì luôn luôn thay đổi theo những sang-kien, thi-nghiêm mới, nên thỉnh-thoảng bị thất bại, không bao giờ cung vẫn giữ được địa-vị tiên-tiến trong hoán-cản, không phải là tiên-tiến ở số tàu hòe nhiều, nhưng, lu ở sự chế-tạo tinh-khéo, ô kiều tàu mồi-mè, ô thủy-thủ hùng-dũng lành nghẽ.

Trước khi xuất-hiện các tàu máy tại Pháp đã có những kiều tàu đep-de dò-xò và mạnh mẽ như tàu *Ville-de-Paris* có ba tảng, dài 120 đại-bắc, do hai kỹ-sư Forfait và Sané chế-tạo ra. Tàu đó đã được công-nhận là một kiều tàu «kiệt-tác» trong các kiều tàu bằng gỗ vậy.

Tàu sắt và máy

Nhiều nước phản rằng đã sìn ra nhô súng-ché ra máy-hơi nước. Song phần đông đều phải nhận rằng người nghĩ ra máy hơi nước trước tèi là nhà bác-vật Denis Dapin, nước Pháp. Tuy nhiên, người áp-dụng đầu tiên sang-kien của nhà bác-vật Pháp, vào tàu bè,

lại là một người Mỹ tên là Fulton, khánh-thành máy hơi nước trên tàu *Clermont* năm 1807 di từ Nuru-Uorc đến Albany, lốc-lỵ-mỗi giờ là bốn hòn-lý. Fulton dùng một cái máy hơi nước làm chạy những bánh xe tròn, rồi bánh xe tròn đun tàu đi. Cuộc thí-nghiệm của Fulton thành-công. Các tàu buôn nước Pháp năm 1813 nhiều tàu chạy bằng máy, rồi sau các tàu chiến cũng đặt máy theo. Tới năm 1842 nước Pháp đã có tất cả 61 chiếc tàu chạy bằng máy. Các nước châu Âu cũng bắt chước làm theo. Nhưng bấy giờ dùng máy-móc cũng lôi-thoi lầm, chì khống liên-lợi như ngày nay. Các tàu chạy máy bằng bánh xe di trước kéo các tàu buôn tàu chiến đi theo, thật là phiền-phức.

Sau đó ít lâu, cái chân vịt (hélice) do kỹ-sư Sauvage người Pháp sáng-ché ra làm đảo-lộn các tàu máy chạy bằng bánh xe. Năm 1852, hảng Normand nước Pháp chế-chạy ở bến Havre hai chiếc tàu máy *Napoléon* và *Corse* là hai chiếc tàu máy chạy bằng chân vịt trước nhất hoan-cầu. Bấy giờ số tàu vừa chạy bằng buồm vừa chạy bằng máy rất nhiều. Sau này, có chiếc *Charlemagne* chuyên chạy bằng máy. Máy này sức mạnh 500 mã lực.

Đó là chiếc tàu hoan-toàn chạy bằng máy lần đầu tiên.

Tàu *Napoléon* chạy mỗi giờ được 13 hải-lý rưỡi, bảy giờ coi là một kỹ-lục về속 di nhanh. Rồi tại trận đánh Crimée, hải-quân nước Pháp thành-công một cách rực-rỡ và trội hơn hẳn các cường-quốc nhất là nước Anh, về máy khâu súng cao-hạng đặt trên tàu bọc thiết-giáp.

Đó là bước đầu trong việc chế-tao tàu thiết-giáp va dùng sát-dòng tàu.

Năm 1857, hải-quân Pháp lại tiến-thêm được một bước nra, với sự xuất-hiện máy chiếc khinh-hạm thiết-giáp, rong số đó, đang làm kiêu-mẫu là chiếc *Gloire* do kỹ-sư Dupuy De Lôme là người da đóng tàu Napoleon chế-tạo ra.

Tàu *Gloire* học thiết-giáp từ đầu chí cuối từ trên chí dưới mũi dùng đứng, chờ được tới 7000 đòn và mỗi giờ di được 12 hải-lý. Kế đó, có các kiều tàu 7000 đòn, như chiếc Magenta.

Từ đây trở đi, nước Pháp và nước Anh ganh thi nhau chế-tao thiết-giáp và cải-luong súng ống, luô luônh rinh chay đanh nhau. Người ta thấy hai nước chế-tao vô số tàu thiết-

giáp, từ tàu tuần-phong tới tàu chiến-dấu. Giữa lúc đó, thi thịnh hành bắn Toulon bị hắc-hoạn, hai chiếc tàu bọc thiết-giáp của Pháp là *Magenta* và *Richelieu* bị thiêu chìm.

Bấy giờ người ta mới thấy sự bất-lợi của chiếc tàu cột gỗ. Người ta liền nghĩ cách hàn gỗ đi, đúc vỏ tàu toàn bằng sắt. Làm thế hai chiếc tàu nhỏ hắc-sát, người ta thấy kết quả vừa lòng; năm 1872 liền khởi chế ché Redoutable là chiếc thiết-giáp-hạm đầu tiên của nước Pháp. Tàu này làm toàn bằng thép, vách ngăn được nước, ngăn này khép-trần vào ngăn nọ, hai bên mạn có tiếp-sát vững vàng.

Còn đường vạch sẵn rồi, từ đây liệt-quốc đều bước đi theo, rát mau chóng.

Cuộc chiến-dấu giữa thiết-giáp và súng đại-bắc vẫn diễn ra càng ngày càng gay-gắt.

Người ta đã chế-tao ra được những kiểu đại-bắc nặng tới 100 tấn, nòng rộng 42 phón, bắn xuyên qua những lán hiết-giáp dày 50 phón.

Thép không chịu nén, thay hình đổi dạng, tới một lần, tới hai lần, sau chong nồi với sức mạnh của đại-bắc.

Đại-bắc kểu lớn, kinh-càng nặng-mà vỗ-hiệu, người ta liền chế-hàn nhỏ hon và bắn mau hơn. Thiết-giáp vẫn cự nỗi. Người ta bèn bắt mui-dan cho thật cung-thật nhọn, thiết-giáp lién-bị bắn xuyên qua.

Cuộc chiến-dấu càng gay-go thêm nữa, từ khi khí-giới nguy-hiem gấp máy đại-bắc là nguy-lời ra đời.

Ban sơ, nguy-lời coi chẳng có hiệu-lực gì vì đại-bắc thô-sơ lầm. Sau năm 1890, nguy-lời được cải-tạo dần-dần, rồi thành một thứ khí-giới nguy-hiem nhất-trong biển cả.

Phải đương đầu với một kẻ thù ghê-gớm, sắt và thép bắt-buộc phải tiến xa hơn. Tàu diệt-ngo-lời ra đời làm giảm lực-lượng giết người của thu đại-bắc phỏng ngầm dưới biển. Diệt-ngo-lời hạm lại để ra tiêm-thủy-dinh (tầu ngầm) là kêu-tau hiên vẫn làm mưa làm gió dưới đáy biển.

Trận đại-chiến 1914-1918 đã xô-dẩy hải-quân tiến những bước không lờ, nên trận chiến-tranh 1939, người ta không còn thấy những kiều chiến thuyền thiết-giáp-hạm 10.000 đòn, hoặc tuần-duong thiết-giáp-hạm 9.000 đòn (tonneaux) như xưa, mà thay toàn là những chiến-dấu-hạm hảng 20.000 hay 35.000 tấn, thật là những khép kháp không-lờ vậy.

VĂN HÓA

Có một dèng-bạc mà muốn làm giàu nhanh chóng và lưỡng-thiên thi chi có cách là: MUA VÉ XÔ BỘ ĐỒNG-PHÁP

LỰC-LƯỢNG HẢI-QUÂN TRÊN THẾ-GIỚI

Hạm đội tuần dương của Anh đã hộ tống thương thuyền, giữ các đường giao thông một cách hiệu quả. Hạm đội đã bị mất một chiếc York, Exeter, Norfolk, Canberra, Australia, trong những trận hải chiến trên Địa-tây-dương và Thái-binh-dương.

Về hạm tuần dương hạm nhẹ, trọng tải từ 4 nghìn đến 9 nghìn tấn, Anh có 61 chiếc đóng từ năm 1917 đến 1938, 6 chiếc kiểu Cairo, 8 chiếc kiểu DUNEDIN, 2 chiếc kiểu ENTERPRISE, 5 chiếc kiểu LEANDER, 3 chiếc kiểu Amphion, 4 chiếc kiểu Arethusa, 10 chiếc kiểu SOUTHAMPTON, 7 chiếc kiểu DIDO, 5 chiếc kiểu Fiji, 3 chiếc kiểu HAWKINS, 1 chiếc kiểu Adventure, và sau cùng 7 chiếc tuần dương hạm hạng nhẹ mang toàn súng cao-xà 120 li dã diệt phi-co (croiseurs anti-aéronaves). Đó là những chiếc: Coventry, Curlew, Caradoc, Caledon, Calypso, Cardiff, Cérès, dùng để che chở cho các hạm đội bị phi-co địch đánh phá.

Những tuần - dương - hạm của Anh đều mang súng 152 li, từ 5 đến 12 khẩu và rất đặc lực trong việc giữ đường giao thông trên mặt bờ và bảo vệ thuộc địa. Anh cũng đã mất nhiều tuần-duong-hạm nhẹ trong các cuộc giáp chiến với hải-quân Trục. Đó là những

(Tiếp theo)

chiếc; Entreprise, Delhi, Orion Neptune, Sydney, Southampton, Birmingham, Epsomham, Trinidad.

Về loại chiến-hạm nhỏ: thông-báo-hạm, ngư-lôi-bạm, tàu ngầm, pháo thuyền, Anh có hơn hai trăm chiếc khu-trục-hạm, hơn 90 chiếc tàu ngầm cùng rất nhiều tàu nhỏ, và chiến-hạm phi.

Về loại chiến-hạm nhỏ này, Anh cũng bị mất khá nhiều.

Nói tóm lại, mặc dù Anh bị hải-quân Trục ra sức phá lỵ-lượng, Hải quân Anh vẫn còn bền bỉ lắm và họ chàng Anh chỉ bị thua hấn khi nào hạm đội Nhật kéo được toàn lực qua kênh Suez vào Địa-trung-hải, liên lạc với hạm đội Đức Ý, rồi cùng qua eo hè Gibraltar ra Đại-tây-dương mà tung hoành. Việc đó rất khốc, nên Anh vẫn còn làm chủ được trên mặt bờ biển trời Âu trong một thời hạn

dài, nhất là ngày nay lại có hạm đội Mỹ đứng phò bên cạnh

2) Hạm-đội Mỹ

Hạm đội Mỹ là một hạm đội có nhiều tàu đẹp đẽ, có những thủy binh ăn mặc long lẫy nhưng chưa từng được thao-luyện cẩn thận bằng thủy binh Anh, một lực lượng gồm ghê, nếu được vào tay người biết điều khiển.

Hạm đội Mỹ gồm có 21 chiến đấu hạm chia làm nhiều loại: trọng tải từ 26,000 đến 29,000 tấn, một loại 5 chiếc thiết giáp hạm kiểu cỡ Arkansas, New-York, Texas, Nevada, Oklahoma, đóng từ hồi 1911-1914 mang 10 đại bác 356 li (rú chiếc Arkansas mang 12 đại bác 305 li) nhiều súng nhỏ và cao xà, 3 phi cơ và chỉ được hoa 1.300 người.

Những thiết giáp hạm đó hạm đội nặng 700 cัน xa độ 20, 25 súng số là cùng. Chạy chậm bắn không xa, thường bị nước tràn vào khi sóng to gió lớn, những chiến-hạm đó không được coi là một lực lượng quan hệ.

Một loại 7 chiếc đóng vào khoảng 1915 - 1919, trọng tải từ 32,600 đến 33,100 tấn, chở được 1.350 người, mang 12 đại bác 356 li, bắn xa 29, 30 cây số, vỏ thép dày hơn, chạy nhanh hơn và mạnh hơn loại trước, mỗi chiếc lại

mang theo 3 phi cơ. Đó là những chiếc: Arizona, Tennessee, Pennsylvania, California New-Mexico, Idaho, Mississippi.

Một loại ba chiếc trọng-tài từ 31,800 đến 32,500 tấn, mang 8 đại-bác 406 li, bắn xa 1.000 cản xa 30 cây số. Những chiếc đó đóng vào năm 1920, 1921, cũng đã sắp quá tuổi, chạy chậm, nhưng gần đây nhờ sửa sang lại đã thêm phần mạnh mẽ: Đó là ba chiếc: Colorado, Maryland West-Virginia.

Gần đây Mỹ đã đem dùng một loại chiến-dấu - bạm mới gồm có 6 chiếc thiết-giáp-hạm: Indiana, Massachusetts, Washington, Alabama, North-Carolina, South-Dakota, trọng-tài 35.000 tấn, mang chín đại-bác 406 li, đặt lâm 3 pháo-dài, 28 đại-bác 127 li, 36 súng liên-thanh, 8 phi - cơ, mỗi viễn dạn nặng 1.117 cัน, bắn xa 30 cây số, sức mạnh vò

song, kèm thêm tốc-lực 60 cây số mỗi giờ, những chiến-hạm đó là một công-trình vi - dài của các kỹ-sư hàng-hải Mỹ.

Sau ngày 8 Dec. 1941, hạm đội chiến-dấu của Mỹ đã bị Nhật hủy 1 phần lớn trong các trận công-phá Pearl Harbour, Hải-chiến Salomon, Midway,

Santa Cruz. Những chiến-hạm kiểu: California, Tennessee, Maryland, Arizona, Oklahoma, Utah (kiểu cũ không đáng kể) South-Dakota lần lượt chìm xuống đáy bể sau khi bị trúng đạn, bom và ngư-lôi của hải và không-quân Nhật.

Thịt hại mất 7 chiếc, hạm-mỹ-kim, trọng-tài 33.000 tấn, mang 8 đại-bác 203 li, 12 đại-bác 127 li, chở được 2122 người, cùng 8 phi-co, tốc-lực gần 70 cây số một giờ. Thân tàu dài 270 thước nên các nhà chuyên-môn hải-quân vẫn công-kích là to quá, một chiếc đóng năm 1933 lấy tên là RANGER, trọng-tài 14.000 tấn, mang 8 đại-bác 127 li, 76 phi - cơ và 1435 tháp-thủ, 2 chiếc đóng năm

1936: YORK-TOWN và ENTERPRISE trọng-tài 19.900 tấn, mang 12 đại-bác 127 li, mang được gần một trăm phi-co. Hai chiếc Wasp, Hornet, đóng năm 1936 trọng-tài 14.700 tấn và mang được 80 phi-co. Ngoài 6 chiếc trên, Mỹ còn có chiếc LANGLEY nguyên là tàu

chở than Jupiter đổi thành hàng - không - mâu - hạm, trọng-tài 10.286 tấn, mang được 34 phi-co. Tàu đó, cũ là lâm, đóng từ năm 1911 và không có lực-lượng chiến-dấu đáng kể. Tàu hàng-không mâu-hạm Mỹ ngày nay có nhu cầu Nhật nói thi không có một chiếc nào sau những

trận hải-chiến dữ dội với hải-quân Nhật-bản.

Nếu quả thế thì Mỹ đã bị thua đau và cái ngày phục được thủ cũng còn xa lăm.

Về tuần-duong-hạm Mỹ có 18 chiếc hạng nặng, 23 chiếc hạng nhẹ.

Những chiếc hạng nặng trọng tải từ 9500 đến 10.000 tấn mang từ chín đến 10 đại bác 203 li, và bốn phi-cô, đều đóng vào khoảng năm 1929 — 1937, chia làm 4 loại :

- 2 chiếc kiều PENSACOLA
- 6 chiếc kiều AUGUSTA
- 2 chiếc kiều PORTLAND
- 8 chiếc kiều ASTORIA

Những tuần-duong-hạm hạng nặng của Mỹ đều có sức chiến đấu mạnh, tốc độ nhanh nhưng phải cài kém là đại thép mỏng quá và lại hay chòng trành khi sóng lớn, một điều rất kỵ trong lúc đánh nhau.

Trong số 18 chiếc tuần-duong-hạm hạng nặng của Mỹ, Nhật-bản đã đánh chìm một những chiếc : *Augusta, Houston, Portland, San Francisco, Wichita, Astoria, New-Orleans, Vincennes, Quincy*, tất cả là 9 chiếc.

Về tuần-duong-hạm hạng nhẹ, Mỹ có 23 chiếc : 10 chiếc kiều *Cincinnati*, 9 chiếc kiều *Brooklyn*, 4 chiếc kiều mới, đều mang từ 10 đến 15 đại bác 152 li, trọng tải từ 6000 đến 10.000 tấn. Những tuần-duong-hạm hạng nhẹ đó đều có sức chiến đấu mạnh và chạy nhanh. Trong số 23 chiếc, 4 chiếc đã bị Nhật-bản đánh chìm : đó là chừng chiếc *OMAHA*, *Marblehead* và 2 chiếc không rõ tên.

Về loại chiến hạm nhỏ, sau khi đã bị cho Anh 50 chiếc khu trục hạm kiểu cũ, Mỹ còn



Ảnh chụp quang-cánh trận thủy chiến ở Hạ-ay-di, tang tảng sáng hôm 8 Decembre 1941, lúc quân Nhật tấn-công.

có 187 chiếc, trọng tải tất cả 237.270 tấn và 90 tàu ngầm to nhỏ dù kiều.

Gần 1 năm chính chiến, hạm đội Mỹ ngày nay đã bị giãm mất một phần lớn lực lượng sau những cuộc gáp gù khốc liệt với hải-quân Nhật và những trận thua đó phải chăng là tại máy móc kém phần tinh sảo hay tại tinh thần chiến đấu kém phần mạnh mẽ. Dẫu sao, Mỹ kho mà lấy lại được địa vị cũ của mình trên Thái-binh dương được nữa.

Hạm đội Nga cũng có 1 ít khu-duong-hạm và 50 chiếc tàu ngầm chia ra hai biển Baltic và Bắc-hải.

Hạm đội Nga ngày nay giúp được Đồng-minh thi ít mà cần đến Đồng-minh giúp đỡ thi nhiều. Nếu quân Đức tiến được ra mé bắc, thi co lẽ hạm đội Nga sẽ buộc phải tự hủy hoặc chạy sang Thổ-nhĩ-kỳ mà bị trước khí-giới.

Hạm đội Hy-apon, Ba-lan, Nam-tu gồm có nhiều tàu chiến, cò, cò, mồi cò, một hạm đội ô-hợp gồm đủ các hạm-tàu từ chiếc pháo thuyền đến chiếc tuần-duong-hạm, di theo hạm đoàn Anh, có

làm hai phe Trục nhưng kết cục số tàu mỗi ngày một thua vì sự kém kinh nghiệm đã khiến hạm đoàn « quắc-lê » do làm mồi cho ngư lôi Đức-Ý.

4.) Hải quân Đức

Hải quân Đức-mới được thành lập trong mấy năm gần đây vì sau khi đánh chiến (1918) hiệp ước Versailles đã làm cho hạm đội Đức-hoàng Guillame II hầu như bị tiêu diệt (xem bài trong số sau).

Theo đúng hiến ước Versailles, các kỹ sự Đức-dâ đã làm được một kỳ công: Đóng một chiếc thiết giáp hạm bò túi (*cuirassé de poche*) trọng tải đúng 10.000 tấn, mang được 6 đại bác 280 li và cờ sần thép, dai thép.

Chiếc chiến đấu hạm đóng năm 1911, lấy tên là *DEUTSCHLAND*, bây giờ đổi là *LUTZOW*, là một chiếc chiến hạm đặc biệt, gần như một tuần-duong chiến đấu hạm, sức mạnh có thừa. Đại bác 280 li của Đức-bản đạn nặng 303 cân xạ tới 40 cây số. Hai chiếc này cùng kiều đều hạ thủy năm 1933, 1934, lấy tên là *ADMIRAL GRAF SPEE* và *ADMIRAL SCHEER*.

Năm 1936, Đức hoàn thành hai chiếc chiến đấu-hạm *SCHARNHORST* và *GNEISENAU* trọng tải 26.000 tấn, mang 9 đại bác 280 li đặt làm 3 pháo dài và 4 phi-cô. Đến năm 1937, Đức lại đóng hai chiếc giáp-hạm hạng 35.000 tấn, mang 8 đại bác 370 li, lấy tên là *BISMARCK* và *IRPITZ*. Ngày nay, hạm đội chiến đấu của Đức gồm có 5 chiếc giáp-hạm và 7 chiếc, 2 chiếc đã bị hại : Chiếc *GRAEVEN SPEE* bị hụt sau trận RIO DE LA



Ảnh chụp quân-cảng Pearl Harbour lúc quân Nhật tấn-công sang hôm 8 Decembre 1941.

PLATA và chiếc *BISMARCK* bị hạm đội Anh đánh đắm gần Bres. Kém với hạm đội chiến đấu, Đức có hai hàng không mầu hạm kiều *GRAF ZEPPELIN* mang 14 đại bác 150 li và 6 phi-cô.

Về tuần-duong-hạm Đức có 11 chiếc, 5 chiếc hạng nặng kiều *HIPPEL* (10.000 tấn, 8 đại bác 203 li) 6 chiếc hạng nặng 303 cân xạ tới 40 cây số. Hai chiếc này cùng kiều đều hạ thủy năm 1933, 1934, lấy tên là *ADMIRAL GRAF SPEE* và *ADMIRAL SCHEER*.

Năm 1936, Đức hoàn thành hai chiếc chiến đấu-hạm *SCHARNHORST* và *GNEISENAU* trọng tải 26.000 tấn, mang 9 đại bác 280 li đặt làm 3 pháo dài và 4 phi-cô. Đến năm 1937, Đức lại đóng hai chiếc giáp-hạm hạng 35.000 tấn, mang 8 đại bác 370 li, lấy tên là *BISMARCK* và *IRPITZ*. Ngày nay, hạm đội chiến đấu của Đức gồm có 5 chiếc giáp-hạm và 7 chiếc, 2 chiếc đã bị hại : Chiếc *GRAEVEN SPEE* bị hụt sau trận RIO DE LA

hạm Đức kiều mới rất mạnh mà các thủy thủ Đức lại thao luyện giỏi nữa.

Hạm đội « tàu ô » (*corsaire de surface*) và hạm đội tàu ngầm Đức đã hại của Anh không biết bao nhiêu là thương-thuyền và tà có thể cho là như thế Đức đã đánh Anh một cách gián-tiếp mà lại có hiệu-quả.

5.) Hải quân Ý

Hạm đội Ý đứng hàng thứ tư trên hoán-cấp, ngang với hạm đội Pháp, sau hạm đội Anh, Mỹ, Nhật.

Hạm đội Ý gồm có 6 chiến đấu-hạm : 2 chiếc kiều *DORIA* đóng năm 1913, trọng tải 21.555 tấn, mang 10 đại bác 320 li, 2 chiếc kiều *CAVOUR* trọng tải 23.622 tấn, mang 10 đại-bác 320 li và đóng từ năm 1911, 4 chiếc chiến đấu-hạm này đều được sửa sang lại máy móc, súng ống trong hai năm 1936, 1937, nên lực lượng chiến đấu cũng có phần tăng lên gấp bội.

Hai thiết-giáp hạm kiều *LITTORIO*, *h*attack năm 1937,

trọng tải 35.000 tấn, mang chín đại-bác 381 li, đều là những chiến-hạm to và mạnh ngang với những chiếc cùng hạm trên thế-giới.

Về hảng không mầu hạm, Ý có chiếc MIRAGLIA đóng năm 1923 mang được 20 phi-ec và 180 thô-thú.

Về tuân-duong-hạm, Ý có 19 chiếc, 7 chiếc hảng nặng và loại 10.000 tấn mang đại-bác 203 li (Trieste, Trento, Bolzano, Zara, Fiume, Goritza) Pola) 12 chiếc loại 7000 tấn mang đại-bác 152 li (4 chiếc kiệu DIGUSSANO, 2 chiếc kiệu CADORNA, 2 chiếc kiệu ATTENDOLO, 2 chiếc kiệu AOSTA và 2 chiếc kiệu GARIBALDI).

Những tuân-duong-hạm Ý đều mới đóng vào khoảng gần đây (1928-1938) nên rất mạnh và rất nhanh nhưng tiếc thay hạm đội Ý thường phải lùi trước hạm đội Anh nhiều kinh-nghiệm hơn.

Về hảng chiến-hạm nhỏ, Ý có 152 khu-trục hạm các kiệu lớn nhỏ, và hơn 100 tàu ngầm đã từng lập được nhiều chiến công trong Địa-trung-hải.

Sau khi thất trận ở Tarente và sau một vài cuộc gặp gỡ không may với hạm đội Anh, hạm đội Ý bị mất nhiều chiến-hạm: thiết giáp hạm LITTORIO, tuân-duong-hạm Trieste, Trento, Fiume, Pola, Bartholomes Colleoni và một số đồng khu-trục-hạm.

Trong Địa-trung-hải, hạm đội Ý vẫn bị hạm đội Anh uy hiếp mặc dù lực-lượng của Ý tại đó không hề kém Anh. Phải chăng là tại thủy binh Ý thiếu luyện-tập và kinh-nghiệm?

(Ký sau sẽ tiếp)

NGUYỄN HUYỀN TÌNH

THUỐC LÀO DÔNG-LINH

236 Đường phố Cửa Nam

Thuốc lá Đông-Linh
Đầu phố Cửa-Nam.
Đông-bào Việt-Nam I
Ta cùng thưởng thức.

Đi xem hội chợ triền lâm Saigon

Trước khai vào xem hội chợ quý ngài hãy đến bar « QUÂN-CỘNG »
đóng rực rỡ, ánh đèn
bánh hỏi, chả giò dòn, bánh
phòng tôm, bánh đập, tôm
nướng, cháo gà v.v..

Bar « QUÂN-CỘNG » & đầu
đường Amiral-Kraenzl và Lacot-
(cách cửa vào hởi chỉ 150m).

Cửa ngõ hảng đông:

PHẦN TRÍ BẮC-DƯƠNG

(Graphite Indochinois)
Mô « Hélène chí II » & « Hélène chí III » Phố Lai Lacoty.

Đã được công-nhận là tên không hem
ai ngoại quốc, công-việc cần-không
Gói nhánh nhánh hảng BẮC-DƯƠNG
SỞ GIAO DỊCH:

Ets. TRỊNH - BÌNH - NH

133 A. Avenue Paul Doumer Haiphong
Ad. Tối - ANH-HAI Haiphong — Tel. 726
Cần-kiy khắp BẮC-DƯƠNG

CAI A-PHIËN

Thiếc Tứ-Nhật Khuréc Yên Hoàn
số 46, giá 1\$ ve nhô, 3p50 ve
nhô

Ve nhô 1p00' uống tung-angled
chỉ bẩn tại nhà thuốc hoặc các
đại-ly để các ông không sẵn
tiền mua luon một lít, còn các
ông & linh xa, chỉ nhón gửi
theo cách lính hòn giao ngón,
nghean nang 2p, nghiên nhẹ
3p50, để khỏi osi dò dang m
hết thuốc). Sâm-nhung iuy-ki
cán 1p50 Thang-thuốc tết-cá
0p2. Vẽ phái trả 1/3 tiền trước
ngân phiếu đẻ tên M. Nguyễn-Vi-Vi
Việt-Long 58 hàng Bé Hanoi

Cần thêm rất nhiều đại-ly ta
khắp Trung, Nam, Bắc, Kỳ, xin
tự thử về thương-lực.

Cách Cai A-phien vi 18 rieng khong
đang được very muon biêt canh kẽ, xin
giai ve 0507 tam the, lam giun giu sa
co quyen catalogue biêt, hieu ngoi 19
trang, noi do eac hinh treo tu khai moi
nhat, Cai A-phien, hinh L, Ngan va
can tho thuoc Nha-Hang.

ĐI TÁI BẢN:

VÌ NHUNG YÊU MƠ

Al yêu mơ ! yêu em em Nhung ? ai
đã hy sinh đời mình để xây dựng một
giá-dinh đậm đà của QUÂN-CỘNG, náu
gắn 100 trang, giài đát biet 0p40.

Luyện sắc đẹp

Các bạn gái muốn biết cái vẻ đẹp
thuần túy của đàn bà. Các bạn gái muốn
tỏa sang cho thấy - mĩ cô-mét giáng
đến mĩ trinh oanh... Một phuong
nhap sẽ làm mồi chung cá & tha
nhang & với nhau & để trở nên mội vẻ
đẹp hoàn toàn. Sách giấy 100 trang giả
đặc biệt 0p70 của bà giàn VƯƠNG-LÝ
DUNG.

Những sách còn rất ít :

PHO TƯỢNG THÂN (trinh thám) cùa
Phan-hinh giài 0p80 - SÁU MANCHE giài
0p82, Bach-y tiêu-hiệu giài 0p32 - VĂN
QUANG - BỘNG giài 0p80 - CÔNG LỐI
TIỂU KHÁCH & quyền lực họ giài 0p60
QUÂN-SƠN LÀO-HIỆP đà có 2 quyển
giá 0p.

Editions Bảo - Ngoc
67 Place Neyret Hanoi — Tel. 726

HOA MAI-PHONG

Biểu hiệu vè đẹp quý-phái

Hiệu may co tiếng
nhất của bạn gái

N° 7 HÀNG QUẠT - HANOI

Hội đồng

Hoa già

đã công nén 4 thứ thuốc chữa
HO LAO của nhà Đại-Á theo giá
dưới đây:

1) CAO HO LAO, chai 60grs
thuốc: 0p20 ; chai 70grs thuốc:
0p40 ; chai 15grs thuốc: 0p55.

2 NGỦ TRÙ LAO, chai 30grs:
0p55, chai 15grs: 0p45.

3) DƯƠNG-PHẾ-CAO, chai
30grs: 0p40.

4 GIẢI-UẾ T. TÂM, 60grs: 0p10.

Mua thuốc tại tổng-cục: 176,
phố Lê-ly, Hanoi, do ông Lê-
xuan-Khôi quản đốc, hoặc chí-
cục: 209 Lagardière, Saigon, và
đại-ly: Thành-niên, 43 phô An-
ceru, Hué, Mai-Thanh, Haiphong,
đều theo giá trên, và chỉ lán-lê
theo giờ. Sang: 7 giờ đến 11 giờ
Chiều 1 giờ đến 7 giờ,

NHỮNG TRẬN THỦY CHIẾN

Ióm nhất trong lịch- sử cờ kim

Trận Trafalgar

(1805)

Về cuối thế-kỷ 18 và đầu
thế-kỷ 19, lịch-sử nước Anh
đã dày đặc những trang oanh-
tệ, những thành-tích thắng
trận vè-vang. Howe đánh tan
hạm đội Pháp ngày 1er Juin
1794, Nelson chiến thắng Mis-
sissipi, năm chiến-tích ở Pen-
fent và nhiều năm sau ở Đong-
minh đàu ở Cadix, Cartha-
gène. Nguyên hối đà, Nă-phá-
luân Hoang-dế định-nhiều
kế-hoach đà đánh-tàn hạm
đội Anh. Theo chiến-lược
thú-horst, hạm đội Pháp ở
Toulon phải khởi-hành trước
nhất, vượt qua eo-bắc Gibral-
tar đến Cadix hợp-lực với
hạm-dội Tây-ban-nha, công
phá hạm-dội Anh, phong tỏa

Trafalgar là trận thủy-
chiến to nhất và cũng là trận
thủy chiến ewi cùng trong
thời-dai tàu chiến chạy bằng
buồm; Trafalgar lại cũng là
trận thủy chiến chấm hết
thời-kỷ chiến-tranh hòn-hai dài
do nước Pháp-công-hòa và
để chế-đự bị đà cuop quyền
hà-chủ trên mặt bắc của nước
Anh.

Khi vua Nă-phá-luân tập
trang quân-dội ở Boulogne,
khi vua Nă-phá-luân cho
những chiếc tàu thủy đóng
đen nghịt từ Dunkerque đến
Havre đà chờ quân-sứ bắc
Manche đà bồng sang Anh, tức
là vì anh hùng đà có ý muốn
hạ nước Anh, muốn cuop
nội-bá-chủ của nước Anh
vậy.

(Tiếp theo kỳ trước)

Lúc bấy giờ nước Pháp có
20 chiếc tàu chiến-dầu do
thủy-quân đà-dò: Ganteanne
chi-huy đóng ở Brest, 12
chiếc ở Toulon do-tíi quyền
đà-dò Villeneuve, một hạm
đội năm chiến-hạm đóng ở
Rochefort và Brest, mục-dịch
phá tan hạm-dội Anh tập-trang
trong bắc Manche. Theo chiến
lược thứ hai, hạm-dội Pháp
phải đột-phá các vòng phong-
tỏa của Anh ở các môt bắc, tiếc
thắng vè miến bắc Antilles đà
rồi các chiến-thuyền Anh
sang đây rồi quay về bắc Man-
che mở cuộc tập-công-chớp-
nhaoáng.

Rồi cuộc Nă-phá-luân
Hoàng-dế theo chiến-lược thứ
nhất, úy che Đô-đốc Villeneuve
— chi-huy hạm-dội Toulon
đã có công cứu một phần
chiến-thuyền Pháp ở Aboukir —
cái trách nhiệm làm việc đà.

Và bối-dâu tháng Janvier
1805, đô-đốc Nelson tòng-ch
huy hạm-dội Anh được tim
nhất độc-đáo 16 đà đì
độc-hoa lầu-phát ra.
Hộp 0p40. Nửa tá 0p60,
cà 1p50. Xa mua Bush
— hòa giao ngan.

NĂA THUỐC TÀ-DÂN
* 1/21 hàng Bống Hanoi

Sai-gon Ets. Nam-1600 4207. Biên-
chi đà 1/2 các thứ thuốc Tà-dân

Đến 30 Mars, Nelson được
tin hạm-dội Villeneuve lai



Tháng Mười năm 1805, đội chiến thuyền Anh dưới quyền chỉ huy của đô đốc đại tá Nelson, thắng hải quân Pháp ở TRAFALGAR. Nhưng hải quân Anh đã phải mua cuộc chiến thắng đó bằng một giá rất đắt: Đô đốc Nelson tử trận trên chiến hạm Victory giangs lúc trận Trafalgar sắp kết liễu, không được thấy kết quả tốt đẹp của chiến thuật minh.

xuất trận, tham gia 11 chiến chiếch chiến thuyền rời khỏi Toulon (Nelson đương phong là của bờ này) tiến vào Địa-trung-hải, phản ra đồng rải rác từ đảo Sardaigne, đến đảo Sicile và dọc bờ bắc Phi, để đối phó với hạm đội Villeneuve. Quá thất, mấy hôm sau, đội Villeneuve vượt qua eo bắc Gibraltar tiến vào đồng ở Cadix để cung cấp đội Tây-ban-nha gồm tất cả 20 chiếc tiến vào Đại-tây-dương qua bờ Anh lles.

Ngày 11 Avril, đô đốc Nelson được tin hạm đội Villeneuve đã vượt qua Gibraltar tầm ngày rồi, liền phái một đoàn chiến thuyền đi đuổi theo, nhưng lần này cũng không gặp, vì hạm đội Pháp sau khi qua Antilles ít lâu đã giờ về Âu-châu rồi.

Nelson được tin chờ đợi chiến thuyền quay về đuổi theo hạm đội Villeneuve đến Gibraltar hung cũng không gặp.

Đồng thời Nelson lại phái chiếc khinh-tốc - thuyền Curieux và Anh báo tin

cho bộ thủy quân Anh biết các tin tức trên để phái chiến thuyền đến vây Brest, Rochefort hoặc chặn đường đánh, trước khi hạm đội Villeneuve về già.

Bộ thủy quân Anh y theo kế hoạch của Nelson, phái đô đốc Calder đem một đoàn chiến thuyền đi đến đường hạm đội Villeneuve. Hôm 22 Juillet, hai bên gặp nhau, và bắt đầu giao chiến ở Finisterre trong một buổi mù giới, mặt bắc có sóng lớn. Tay thủy-quân Anh ít hơn, nhưng đô đốc Calder cũng đánh lui được bốn đợt và bắt được 2 chiếc chiến thuyền của Tây-ban-nha.

Hồi huộc học thuốc

Ai muốn hồi thuốc, học thuốc, mua các thứ thuốc linh nghiệm, mua sách Đông-Tây y học (1500) Nam nữ và sâm dực (1\$00) xin cứ viết thư cho:

Monsieur et Madame LÉ-VĂN-HĀN
Médecin civil et pharmacien
61 — Avenue Courbet Son-lay
Tonkin

Đô đốc Villeneuve cho hạm đội lui về vịnh Vigo rồi dáng lê theo như chiến lược đã định, sẽ tiến vào bờ Manche, hợp lực với các đoàn chiến thuyền đóng ở Rochefort và Brest kéo lên, để dự bị nghênh chiến với quân địch.

Trên bờ, Nă-phá-luân ngày nào cũng ra lệnh bắt quân lính lập đồ bộ chờ khi nào hạm đội Villeneuve giờ về bờ Manche là bắt đầu cho chở binh-sỹ sang đánh Anh. Nhưng tại Vigo, Villeneuve do dự, không dám hành động theo chiến lược đã định sẵn, vì sợ bị đánh dọc đường, bèn phái người đem thư về hỏi ý kiến Decrès tổng trưởng bộ thủy quân Pháp hồi đó.

Nelson không nhận được tin tức, đoán rằng thủy quân Pháp sẽ tiến sang đánh Irlande, nên hạ lệnh cho hạm đội kéo về phía đó.

Trong khi ấy, chính-phủ Luân-dôn dùng lời, ngoại giao liên-kết với các nước Nga, Áo để đánh Nă-phá-luân trên lục địa. Nă-phá-luân càng tức

giận người Anh hơn, đem đại quân sang đánh quắp Đông-muôn trên sông Danube và đại thắng máy trận ở Uim, Austerlitz, Iena, thanh thế lừng lẫy kuấp Âu-lục, nước nào cũng kiêng nê.

Đồng thời Nă-phá-luân lại muôn diệt luôn thủy quân Anh, bèa ra lệnh cho Villeneuve phải bị một cuộc tuyế chiến ở Địa-trung-hải.

Nelson cũng được lệnh chính-phủ Anh đem chiến-thuyền xuống Cadix.

Khi hạm đội hai bên đã gặp nhau và vào tình thế công-kích, hai bên giàn trận như sau này:

Thủy quân Anh đóng thành ba hàng: hàng tiền-dạo do chính Nelson chỉ huy, hàng trung - đạo do phò đô - đốc Collingwood đốc xuất, hàng hậu - tát thuộc quyền của phó đô đốc Northeit.

Thủy quân Pháp và Tây-cũng giàn thành ba hàng như bên dưới.

Các chiến thuyền hai bên đều có đài súng đại-bác.

Trận thủy chiến này diễn ra ở hải-giác Trafalgar.

7 giờ 20 ngày 20 Octobre, hai bên giao chiến. Sau những trận á liệt, hạm đội Pháp và Tây bị bắt hoặc bị đánh dấu quá nứa, bốn chiếc thuyền dưới quyền chỉ huy của phó đô đốc Dumanoir trốn thoát khỏi chiến trận, nhưng mấy ngày sau cũng bị đô đốc Sir Richard Strachan bắt được.

Những chiếc thuyền trốn về Cadix, về sau, đều lọt v.o tay bọn khởi nghĩa Tây-ban-nha rồi lén chông cự với Pháp.

Về phần hạm đội Anh, sau cuộc thủy-chiến Trafalgar, các chiến thuyền đều tan nát mỗi nơi mỗi chiếc; lúc đó có một

trận phong ba nỗi lén, nhiều chiếc không kịp chạy về nơi cần-cù đều bị đắm.

Đô đốc Nelson bị đạn chét giữa lúc trận Trafalgar sập két liều, không được trông thấy kết quả tốt đẹp của chiến thuật mình. Tin đầu đơn có báo về Anh, Quốc dân lấy làm thương tiếc vô cùng.

Theo sự chép, bên Đồng-minh Pháp và Tây có hơn 7000 người chết và bị thương, còn bên Anh chỉ tồn thương tật cù độ chừng 2500 người.

Sau trận Trafalgar, nước thủy-triều Đại-tây-dương đánh giật vào bờ bờ hàng hả sa số tú-thi và cù nhár thế luon trong mấy tuần lễ, người Tây-ban-nha phải đem thuyền ra với đê khôi trùng thay những thám trạng rùng rợn của chiến tranh.

Trận Trafalgar kết liễu giữa lúc toàn thể quân Áo đầu hàng Nă-phá-luân đế ở Uim ném một nhà viết sú, Meredith tiên sinh, đã viết rằng: « Nelson đã che tối vùng mặt giời Austerlitz bằng những đám khói trong trận Trafalgar ».

(còn nữa)
TÙNG-PHONG

HAI QUYỀN SÁCH MỸ THUẬT
GIỌT SƯƠNG HOA (XUÂN)
của PHẠM VĂN HÂN
Ấn bản chính: 412 bản, đánh số

TÓC CHI RÒAÍ
của NGUYỄN TÙAN

phụ bản in nhiều màu của Nguyễn Giả Trí do họa sĩ Tuy-khoa-hử, in bản chính ban định 500 bản, sách in it cho những người sinh, già cho đại lý có hia, độc giả nán lâu trước

LƯỢM LÚA VÀNG
49, Rue Tiên Tsin — Hanoi

Các sách dạy làm
85 NGHỆ ỐT VỎ

Ai làm lát cảng được vi phu nhieu lát bằng nát hóa. Nhờ sách này mà bao ngườ khéo ngày nay đã giúp cho nước ta và lát này :

CẨN 4 NGHỆ ỐT VỎ GIÁ 3P

Dạy làm đà, các thứ lá-phong,gỗ L, xi-dai, kem, phán, nước hoa, i-kun buong, đà các mya, đà hột lúa v. v.

CẨN 30 NGHỆ ỐT VỎ GIÁ 2P50

Dạy làm nón, miến, rắn lát, đà hột ruou, keo, bánh mứt, lì lù v.v.
CẨN 12 NGHỆ ỐT VỎ GIÁ 2P50

Lam clement, vối, thiếc, gạch, ngói đà sành, đà sú (đà các lát khuy ôn), ngói bát nát, lát thay lát v.v.

LAU NƠI CƠ KHÍ, KIM KHÍ GIÁ 1P50

Ở xà-ma thanh tần cuộn. Thủ mua

đat đờ cho nhà xâp-batte: NAM

THU-QUAN, 19 Hàng Đầu — Hanoi



Chi nhánh
Nam-kỳ & Trung-kỳ
PHÒNG THUỐC
chữa phổi

(15 Radeaux Hanoi Tel. 1630)
SAIGON: Văn-Băng 32 Aviateur Barras
HUẾ: Nam-Hà, 14 Paul Bert

Cao hó lao 15p chữa các bệnh lao có trống ở phổi. Trù lao thính được 4p ngắn ngừa các bệnh lao sáp-phát. Sinh phế mạc cao 2p chấm các bệnh phổi có vết thương, và vết đen. Sát phế trung 2p nhuận phổi và sát trung phổi. Các thuốc bồ phế kiêm bồ thận 1p50 và ngút trù lao 1p điều trị hít hít hók.

Có nhiều sách, thuốc chà phái và sách bì thư nói về bệnh lao biếu không. Hồi xa (tòng-ru) và các nơi chi nhánh.

CÁC TRẬN THỦY CHIẾN
GIỚI CHIẾN TRANH

TRẬN HOOD MIỀN BẮC ĐẠI

Chúng tôi muốn nói đến cuộc chiến-tranh bằng tàu ngầm, một thứ khí-giới rất lợi về mặt thủy của Đức để phá hại dần dần các tàu buôn của đồng-minh.

Ngoài cuộc chiến-tranh dưới dày bùn, không có cuộc giao-hiến nào lớn lao trên mặt bùn gữa các chiến-hạm lớn của hai bên đối-hủ. Ta phải đợi đến ngày 24 Mai 1941 nghĩa là sau hơn một năm rưỡi chiến-tranh mới thấy các thiết-giáp-hạm của Anh và Đức giao chẽn với nhau trên mặt bùn có các chiến-hạm trung bình và nhỏ cùng các phi-phi của hai bên giúp sức.

Hồi thứ nhất trận thủy-chiến này

Trận Hood-Bismarck có thể coi là trận thủy-chiến lớn thứ nhất trong đó có các hạm thiết-giáp-hạm nặng nhất dự-chiến.

Thuật-lại trận Hood-Bismarck chúng tôi đưa vào những bản thông-cáo chính-thức của Anh và Đức cùng các lời tuyên-bố của các nhà cầm quyền Anh trước Thủ-dân nghị-viện sau khi trận đã kết-liều. Chắc hẳn những tin đó còn nhiều chỗ thiên-vi, nhưng muốn biết đúng sự thật về các trận đánh trong cuộc đại-chiến này thì ta cũng phải đợi sau khi chiến-tranh đã kết-liều hẳn.

Một bản thông-cáo của bộ Tòng-tư-lệnh hải-quân Anh ngày 27 Mai 1941 thuật lại đầu duỗi trận thủy-chiến giữa hai hạm đội Anh, Đức ở miền từ phía Nam-dảo Islande cho đến phía Tây bờ bắc xứ Bretagne cách Brest độ 400 hải-li loby sau này : « Nào có phi-quân trình sát mà bùi từ-lệnh hải-quân Anh đã biết một thiết-giáp-hạm tối-lên, chiếc « Bismarck », và một tuần-duong-hạm Đức là chiếc Prinz-Eugene sù từ quân-cảng Bergen do Đức chiếm của Na-uỵ đi ra về phía Đại-tây-duong. Hải-quân Anh liền phải hai chiếc khu-trục-

Thiết-giáp hạm BISMARCK
của Đức

Ngày 24 Mai 1941, cả hai bộ Tòng-tư-lệnh Đức và Anh cùng các dài vò-tuyến hai nước đã thông-tin rằng : Thiết-giáp-hạm Hood, trọng-lai 42.000 tấn, là một chiến-danh-hạm lớn và mạnh nhất của Hải-quân Anh-hoàng đã bị thiết-giáp-hạm tối-lên của Đức Bismarck đánh đắm ở hải-phận đảo Islande, phía Nam Greenland trong miền Bắc Đại-tây-duong giữa đường hải-dạo từ Hoa-kỳ sang Anh-quốc.

Tin đó phát ra chẳng khác gì một tiếng sét cho các giới hải-quân Anh và làm ho du-luân cả thế-giới đều phải sôi-nổi. Thực thế, từ sau trận thủy-chiến ở Rio de la Plata về hải-phận Uruguay (Nam-Mỹ) mà chiếc thiết-giáp-hạm bùi túi « Graf Von Spee » của Đức phải tự hủy ở ngoài khơi cửa bờ Man évideo, cuộc chiến-tranh trên mặt bùn Trục và đồng-minh — nói chung đúng hơn là giữa Đức và Anh — vẫn tiếp-tục xảy ra. Nhưng đó là một cuộc chiến-tranh ngang ngửa, không kém bê-kịch liệt và nguy hiểm cho Anh.

LỚN TRONG CUỘC THÉ
TỪ 1939 ĐẾN NAY

BISMARCK Ở TÂY DU'ONG



Thiết-giáp hạm HOOD của Anh

ham » Norfolk » và » Suffolk » đồng-gác-của eo bắc Danemark (Đan-mạch) để dò xép đồng-tinh. Sáng 23 Mai, hai khu-trục-hạm Anh báo tin rằng hai chiến-hạm Đức đang tiến rất nhanh về phía Nam. Hộm đó giờ xấu nên trên mặt bùn rất khó trông, hai khu-trục-hạm Anh vẫn cố đuổi theo các tàu Đức. G ưa lúc đó, một hạm-dội khác của Anh đã khởi-hành và dự bị đón đánh tàu chiến Đức. Sáng tinh sương ngày 24 Mai, hạm-dội Anh gồm hai thiết-giáp-hạm Hood và Prince of Wales (1) đuổi kịp hạm-dội Đức và giao lúc đó cuộc giao-chiến bắt đầu. Trong trận này thiết-giáp-hạm » Hood » bị bùi và đâm rất chóng. Theo tin Anh thì chiếc Bismarck cũng bị trúng đạn, hư hỏng và có lúc trên tàu đã thấy phát hỏa. Còn chiếc » Prince of Wales » chỉ bị hư hỏng xoang. Đánh đắm xong chiếc » Hood », hạm-dội Đức liền từ giã miền sây ra trận giao-chiến nhưng hai khu-trục-hạm Anh vẫn cố đuổi theo riết cho khỏi mất hút các tàu địch. Xét ra tài tốc-lực chiếc » Bismarck » lúc đó đã giảm đi và một phi-co-trinh sát Anh

(1) Sau, bị phi-co Nhật đánh đắm ở hải-phận Mă-lai hồi December 1941.

báo tin tàu Đức đã bị chém-dầu. Chiều 24 Mai, chiếc » Prince of Wales » lại bắt gặp tàu địch và giao chiến với chiếc Bismarck lần nữa. Neung sau trong chốc lát, chiếc Bismarck lại quay mũi đi về phía tây hình như có ý tránh cuộc đánh nhau. Cũng có lúc tàu Đức lại di về phía Nam và lúc nào cũng có các tàu chiến cung phi co-Anh đuổi theo. Một chiến-hạm Anh nữa được lệnh phụ lục với hạm-dội nhà để đánh tàu bên địch. Đến 24 Mai, một phi co trên hàng-không mâu-hạm » Victorious » ném một quả ngư-lôi trúng chiếc Bismarck vẫn bị hai khu-trục-hạm Anh đuổi theo không rời một phút nào.

Hồi thứ hai và cuối cùng trận thủy-chiến

Ngày 26 Mai, chiếc Bismarck bị oác khu-trục-hạm Anh vây đánh bắn rụng-lôi. Bị trúng đạn ở đầu tàu, chiếc » Bismarck » phải dừng bắn lại. Lúc 16, chiến-hạm Đức cách Brest độ 400 hải-li và cuộn durut đuôi cõa các tàu Anh từ trước đã tới 1700 hải-li. Sau ít lâu chiếc » Bismarck » lại đã được nhưng tốc lực đai giiom, chỉ còn độ tầm hải-ý một giờ. Chiếc Bismarck vẫn bắn rứt trúng và rất nguy hiểm cho tàu Anh.

Sáng ngày 27 Mai, một đoàn phi co trên chiếc hàng-không mâu-hạm Anh » Ark Royal » bay đi tìm đánh tàu Đức nhưng vì giờ xấu khó trông nên không có kết quả gì. Chiếc Bismarck vẫn bắn vào các khu-trục-hạm Anh đuổi theo mình, chiếc » Norfolk » bắn già lại. Giữa lúc này ibi các thiết-giáp-hạm Anh cũng đuổi kịp và can thiệp vào cuộc chiến đấu. Chiếc » Suffolk » được bắn bạnh nhện trong trách đánh đắm chiếc » Bismarck » khi ấy đã yếu đi nhiều bằng ngư-lôi. Hồi 11 giờ 01 ngày 27 Mai thì chiếc » Bismarck », thiết-giáp-hạm mạnh nhất của hải-quân Đức, bị thương nặng và bị chém sâu xuống đáy Đại-tây-duong chỉ để lại trên mặt bùn một vết dầu lớn cảng ngày-càng loang rộng.

Cá thủy-quân đỗ đốc Lue jens chỉ-huy hạm-dội Đức, viên hạm trưởng chiếc Bismarck là thủy-quân đại tá Luidemann và các thủy thủ trên chiến hạm đó đều chết theo tàu. Mấy phút sau trận thủy-chiến lớn này, chỉ còn có các chiến-hạm Anh vây quanh và các phi co Anh bay lượn trên vùng bùn

làm mồi cho một thiết giáp hạm tối tân của đội-dec Raeder.

Trận thủy chiến đã kéo dài suốt từ 23 cho đến 27 Mai mới kết liễu.

Trong trận này về phía hải-quân Anh, ngoài chiếc «Hood» bị đắm chiếc Prince of Wales bị hư hỏng xoảng thì không bị thiệt hại gì nữa.

Các chiến hạm Anh và Đức dự trận này

Đợt trận thủy chiến lớn này, về phía Anh có hai thiết giáp hạm Hood, Prince of Wales (hình như cả chiếc Renown nhưng không chắc) hai hàng-không mẫu-hạm Victorious, Ark Royal, chiếc tuần dương hạm «Dorsetshire», hai khu trục hạm Norfolk và Suffolk cùng nhiều phi cò.

Về phía Đức chỉ có thiết giáp hạm Bismarck tuần-dương-hạm «Prinz Eugen» và sau cùng một đoàn phi-ô di bộ tăng-hạm đội định đưa về Brest hoặc Saint-Nazaire ở miền duyên-hải phía Tây Pháp.

Hạm đội Đức thi quân cảng Bergen ra đánh đòn đánh các đoàn tàu chở binh khí và lương thực từ Hoa-ky sang Anh.

Theo tin Đức thi trước khi chiếc Hood bị đắm, ở miền hải-phản đảo Islande đã xảy ra nhiều cuộc thủy chiến quan trọng. Hạm đội Đức gồm các chiến đấu hạm hạng nặng & dưới quyền chỉ huy của đô đốc Lutjens hồi Mars 1941 đã phá tan các đoàn tàu buôn Anh và đánh đắm được 22 chiếc tàu Anh trọng tải tất cả 116.000 tấn. Trong các tàu bị đắm hồi này có cả một chiếc tuần-dương hạm Anh chiếc «Jarvis Navy» di hộ-tống các đoàn tàu buôn. Cả thủy quân đô đốc Anh Maltley cũng bị tử trận theo chiếc «Jarvis Navy».

Đến ngày 9 April 1941 một hạm đội Đức lại giao chiến với hạm đội Anh. Lần này hai thiết giáp hạm Đức «Scharnhorst» và «Gneisenau» trọng tải 26.500 tấn-đã đánh nhau với một hạm đội Anh mạnh hơn nhiều. Kết quả trên này, thiết giáp hạm Anh Renown (32.000 tấn) bị thương nặng đã phải bỏ giờ cuộn giao chiến chạy trốn.

Trận Hood-Bismarck hôm 24 Mai là trận thủy chiến thứ ba trong miền bắc này vậy.

Dưới đây chúng tôi xin nói qua các đặc tính của hai thiết giáp hạm Anh và Đức đã bị chôn sún dưới đáy Đại-tây-dương trong hai ngày 24 và 27 Mai 1941 :

Thiết giáp hạm Hood trọng tải 42.100 tấn Hoa-binh-don (nghĩa là lùi chưa lấy than đạn) và 50.000 tấn khi đã chứa đầy than đạn được. Đó là một chiến đấu hạm lớn nhất của Anh và cả trên thế-giới. (Hiện nay Hoa-ky mới đóng các thiết giáp hạm 42.000 tấn và chiếc Nhật đã có một vài thiết giáp hạm vào hạng đó và nặng hơn cũngh nén).

Chiếc «Hood» đóng vào khoảng 1929-1930 với số sát bọc trên mặt tàu không được giàn iám. Đó là một nguyên nhân chính đã làm cho tàu đó bị đắm rất chóng. Tàu này có thể di chuyển tối 31 hải-lý một giờ, sức mạnh của các máy trong tàu là 144.000 mã-lực. Với tám đại-bác cỡ 381 ly (15 pouces) 12 đại-bác cỡ 140 ly và nhiều súng bắn phi cơ, chiếc Hood thực là một pháo đài khổng lồ trên mặt bờ. Vì vỏ sát bọc ngoài tàu hơi mỏng, nên chiếc «Hood» có thể bị những trái phá của đại-bác 280 ly trên các thiết giáp hạm nhỏ của Đức chọc thủng, không nói gì đến các trái phá của những đại-bác 380 ly trên chiếc Bismarck. Chiếc Hood đã bị đắm vì trúng một trái phá bắn ngoài 23 cây số. Trái phá đó bắn nhầm kho chứa đạn được trên tàu nên tàu bị nổ và bị đắm ngay.

Khi bị đắm, chiếc Hood mang cờ hiệu của Đô đốc Holland và trên tàu có tới 1.500 người vừa vỗ-quan vừa thảy-thủ. Cả Đô đốc và phần đông thủy-thủ đều bị tử trận theo tàu, không mấy người thoát nạn.

Thiết giáp hạm «Bismarck» của Đức là một kiêm chiến-danh-hạm tối tân trọng-lai 35.000 tấn. Tàu này vừa đóng xong ít lâu, cùng một hạng nặng, Đức còn có chiếc «Von Tirpitz» và hai chiếc khác nữa chiếc hiện nay đều đã hạ-thủy cả rồi. Tốc-độ chiếc Bismarck độ 30 hải-lý, máy trên tàu mạnh tối (xem tiếp trang 27)

Bô lao Nhật sắp về

Xin bidden-thu dành thuốc trước—dầu trơ bá-chứng Donga
cam đoan tốt nhất—cần dài-lý độc quyền từng linh.
Hồi 80 Médecins Hanoi — Nơi tới thuốc, thật
là nói dối FÚC THẮNG Hanoi — chuyên bán buôn

Sau câu chuyện đánh thắng hào quan Hà lan

Lực lượng thủy-sư nước ta giữa thế-kỷ XVII ra thế nào?

Trong một số báo gần đây, chúng tôi đã thuật chuyện về năm 1644, Hòa-lan — một nước có hải-quân hùng-cường lực nhất tây-phương và cả thiên-hạ đời bấy giờ — phái một viên đế-đốc, ba chiếc tàu chiến và mấy trăm thủy-bin, từ hải-dảo Java (thuở ấy bắt đầu là thuộc địa của họ) dừng duocha kéo sang tới cửa Thuận-an nước ta, phát súng-ra cai quản giặc lũ nhiều dân ta ở bờ bắc. Chủa Nguyễn sai chiến thuyền ra nghinh địch. Kết quả trận ấy, một chiếc tàu Hòa-lan to nhất, bị chiến thuyền bé nhỏ của ta xùm-lại đánh chìm, còn hai chiếc kia chạy thoát, nhưng bị thương tích nhiều.

Cái chiến-công ấy đã làm nỗi tiếng vè vang bát ngời cho thủy-sư Việt-nam, đến nỗi những giáo-sĩ và thương-nhân Pháp, Anh, Bồ, ra vào nước ta mày chục năm sau, vẫn còn truyền tụng làm một giai-thoại. Nhà tu-hành hiền từ như cố Alexandre de Rhodes, bá lori, phê-binh có vẻ chua chát, hỏi sao Hòa-lan vẫn cùi phu có hải - quân chiến-thuyền làm chúa-trùm trên bờ, lại để cho mấy chiếc thuyền ván của nước Nam đánh bại một trận thảm thương đến thế?

Có lẽ nhiều độc-giả muốn đánh dấu hỏi:



«không hiểu thủy-sư ở Đàng-trong nước ta hồi giữa thế kỷ XVII là-chức đến thế nào, lực-lượng ra làm sao, mà có được cái chiến-công lị-lùng ấy?». Trong lịch sử nước Nam có kim, đó là lần thứ nhất mà cũng là duy nhất, thủy-sư nước ta đối địch và chiến thắng được hải-quân của một nước tây-dương!

Bài này cố để đáp lại cái dấu hỏi đương-nhiên ấy một cách đại-khái.

Từ đầu thế-kỷ XVII, chúa Nguyễn cần phải sửa sang binh lực có dù súc mạnh, đê phía ngoài chống với họ. Trịnh luôn luôn rắp tâm quấy nhiễu xâm lấn, bên trong đê đối phó với Chiêm-thanh Chân-lạp, mở đường nam - tiến sau này. Cho nên cả trên bờ lấn mặt nước đều phải chỉnh-bị, và có lực-lượng.

Theo cố Bénigne Va-chet, ở Đàng-trong lâu nǎm và được chứng-kính tường-tận, thì chiến thuyền nước Nam thời-kỳ kẽ tăm thước cao lớn gần như chiến thuyền phương-tây, nhưng mà chiều rộng thì kém thua, và lại hình thức cầu-lợp cũng khác hẳn. Bên trong son son đồ chơi, bên ngoài thì son den bóng lòn có thê soi gương được, từ phía thép vàng chằng chít, trông rất đẹp mắt.

(xem tiếp trang 31)

Sau khi ban du toan ngan-sach dong chieng-ham duoc day-ti-y, bo Hai-Quan bat dau thi hanh chuong trinh da dinh. Mot so tau chieng moi se la doi de thay nhung chiiec tau cu bi sao.

Nhung chieng ham sap ha huy cua phai nhanh va mạnh hon nhung kiem tau cung hong da dem dung hoac sap dem dung trong hong doan các uoc láng giềng, nhu the de mai sau nâm phan thang loi-nen sây vien binh da, Vi lê ay, chuong trinh то chue ham doi phai giu bi-mat de che mat cac tay-do-tham ngoai quoc, du la uoc tra hay uoc ban.

Cac vi do-doi va cac nha chuyen-mon se hoi hog nhieu lan de xet va so sanh các kiem tau cua các ky-su bai-quan trien bay. Nhung kiem do bat huoc phai theo dung hanh hoặc gan dang nhung dieu kien de an dinh ve kich thuc, toc-lực, kbi gioi cua chieng ham moi.

Nhung kiem hop-le se duoc bo-dong giu lai roi cho nay nhung vo tau nho (maque-le) giuong khit nhu the de dem thoi tu.

Trong mot chiiec be dai vay bang si-mang, nhung vo tau nhieu be, nay bang sap (paraffine) lan luot re nuoc ma huy, do may tu dung dat hai ben thanh be keo di. Nhung may do rat tinh sao se ghi ranh mien tren mat may, nhung be cao, be dai, cua len song goi li ti, moi luc vo tau chong chanh chuyen-dong.

Sau mot thoi ky "thoi song" ky luong, vo tau duoc sua di nhan lai, cho that hoan hao de hanh hop voi su cong dung sau nay.

Cach thu vo nhu the cung chua du. Các ky-su lai mot pheo vai va tinh toan ve trọng lực cua chiiec tau, ve phan/ngap xuong nuoc, ve phan noi len tren mat nuoc, nhu the de sau nay, voi nhung kich thước do phong to ra bang-hai, chieng ham mang da súng dan, dau mo va thuy-binh, co the vuor bieng ma khong ngai song gio.

Sau khi duoc hoan toan cong nhien la tróng cách, vo tau se do các nha chuyen-mon hoi-ho phong to ra. Nhung bo phan trong chieng-ham dau duoc ve dung kich thước de dem la a sường duc.

Hang ngan tờ giấy không bao lâu da chi chit nhung net thang, duong cong, va hinh chiiec tau chiens dan dan hiện rõ dưới net bút của hàng trăm nhà họ-họa.

18

CHIEN-HAM

Bay gio la lom suong dong tau bat lay vao vien. Tron mot khoang dat romg, lò thiien giap voi be, nhung dui keo bang sat, nhung cot gach, cot si mang lan luot moc len nhu nam, tron xa tua cac ton nhu dang say doi. Nhung kip thy dong nhu dan kiem, ngay dem thay doi nhau khe khoan, nguoi han, ke ru, nguoi doc. Nhung may truc khong-do vuon chiiec can don lấy nhung tan thep song va day, nhung khung sat nang hang chuc lan.

Vo tau dan dan nỗi bat len nén troi xau, giữa nhung cot sat cao chot voi, nhung giay chằng ngang giac.

Cong việc làm, vo tan rat ti-mi vi vo tau can phai tung trai, khong nhung de chiu doi suc nuoc de ép ma con duong duoc suc pha hoai cua bom va dan dai bac. Nhung manh thep lam vo tau, ghép vào nhau, đều co dinh tan bang búa may (rivetage).



A.A.A. Đại-bắc chính 381 II, B.B.B. Phòng học thép dưới pháo-dài C.G.C.C. Đại-bắc phu 152 II, D.D.D. Súng cao-xa, 1. Cát buồng động máy tàu, 2. Pháo-dài dưới (đứng mũi), 3. Pháo-dài trên (đứng mũi), 4. Viễn kính trên pháo-dài, 5. Bãi chỉ huy, 6. Viễn kính chính của tàu, 7. Súng hàn thau, 8. Buồng để các máy móc lái tàu, 9. Bãi kiểm soát, 10. Cát ba chia (nhà mũi), 11. Buồng (đứng trước), 12. Ngăn cách, 13. Bãi ngã nón (đứng mũi), 14. Lô lèn phòng thượng, 15. Phòng thượng, 16. Buồng (trên) đáy ngầm, 17. Buồng (trên) đáy ngầm, 18. Cát buồng lái, 19. Cát chong hàng cờ hiệu, 20. Buồng (đứng mũi), 21. Buồng (đứng mũi), 22. Bến chiếu lái, 23. Buồng để các máy làm hiệu, 24. Buồng dưới, 25. Võ học ống khói, 26. Cát, 27. Chỗ tháo bớt hơi, 28. Cát buồng, 29. Bến chiếu lái, 30. Buồng để các máy làm hiệu, 31. Cát để trục, 32. Cát buồng lái, 33. Thuyền mìn, 34. Cát buồng, 35. Cát buồng, 36. Cát cờ, 37. Cát, 38. May trục phi cơ, 39. Phòng phún sa, 40. Cát để máy bay chay, 41. Pháo-tai (trên) (đứng mũi), 42. Pháo-tai (trên) (đứng mũi), 43. Pháo-tai (trên) (đứng mũi), 44. Lan can đứng lái, 45. Buồng tản, 46. Bán tau (đứng lái), 47. Tầng buồng chính, 48. Hầm tản phồng ngư lôi, 49. Súng tự động, 50. Súng tự động, 51. Gác canh (đứng mũi), 52. Võm (in), 53. Gác canh (đứng mũi), 54. Gác canh (đứng mũi), 55. Sân (đứng mũi), 56. Mô neo để trong, 57. Mái tàu

vô tau co chô mỏng chô day vi nêu chô nêu cũng dày đều nhau tai chiếc tàu trọng tải quá nặng, khong the moi duong. Vô trong thường day doi hai, ba phan. Vô ngoài 10 deo 20 phan. C chô mace nước (ligne de fotta son) vô tau day co khi toti 40 phan, hanh một chiiec dai thep kiem co, tren duoi mat nuoc de hai, ba thuc, che che các co quan hiem yeu nhu hamb dan va hoang may. Tron mot tranh dan chien lam khi vi mot su may manh linh co, mot vien trai pha danh irung duoi dai thep, da pha thang vò tau mà danh chim mot chiiec chieng-ham lon (Thiet giap hạm OSLABIA của Nga, trong tranh bai-chien ở eo Đồi-Mi năm 1905, da chim trong khoang khai: sau khi trung hai phat dan dai-hiep Nhât, vào chô duoi mace nước).

Giữa ve ngoài và vô trong là những gian phòng ngắn nước (compartments étanches) ĐI từ đanl mui dea dang lai, những gian phòng này ngắn vô tau ra tung khu nhieu de phong khi nao mot chô bi pha thang, nuoc ua vao, ua van còn co the giu thang bang ma noi duoc. Trong tranh danh up ở MERS-EL-KEBIR chiiec chieng-dau-ham DUNKERQUE của Pháp bi trung nhiêe dan trái pha 381 li cua Anh bắn mà khong chim là nhie có các gian phòng ngắn nước, sau lut vò trong, là những chât ngắn nước (cofferdam) bằng cellulose, si-mang, van van. Những chât đó, gap nước bể, se toa ra, bit chât lỗ hổng, ngắn hót suc nuoc tron va de thuy thu tren tau co dia thi giờ mà han chô vo tau bi trung dan. Những than doi máy, chong chât ô hai ben suron tau, cung co công dụng nhu những chât ngắn nước ke trên.

Mot kui nói ve vo tau chieng, cung nêu nói qua ve sirc chịu dan của chiiec vo thép đó. Sirc pha hoai cua mot vien dan trái pha, mạnh hay nhẹ la tuy nhieu trường hợp. Nong sungh ghêch cao thi dan di mot eac, ghêch thấp thi dan di mot cách khac, eac dan to thi sirc pha minh, eac nhieu thi sirc pha yen, nhưng chong qui, cung, đều theo mot luat chang: luat: dia cho rằng dan cua no thi pha noi, duoc theo dia day san san co ky. Những cuoc tiep bắn ve những vo tau dung de thi nghiem, dia dua ra nhung ket qua sau day: Mot vien dan 152 ly (súng của hàng tuần-duong-ham nêu) can nang 45 can, co sirc pha mot tam thép day 90 phan de cach xa 2 chuc cây số.

Một viên trái phá 203 li (súng của hạng tuần dương nặng) cán 115 cán, nắn xa 29 cây số, có sức xuyên qua một tấm thép dày 180 li.

Một viên đạn không lõi nặng 1079 cân, đường kính 406 li, của chiến-hạm NELSON (Anh) cách xa 30.000 thước, còn đủ sức chui qua một

tấm thép dày

30 phân mà không vỡ đạn

Các nhà chuyên môn

cứ việc lấy

các con số

trên mảnh tinh

bè lái, mỏng

của vỏ tàu.

Một chiếc

tuần-dương-hạm

mang súng

152 li, chỉ cần

một vòi thép

dày 10 phân là đã súc, chịu được đạn của



Cách bọc thép trên chiến hạm (hình cắt theo chiều ngang) 1. Vòi trong, 2. Vòi ngoài, 3. Sàn thép tròn, 4. Sàn thép dưới, 5. Đại thép dày, 6. Phòng ngăn nước, 7. Nồi súp de, 8. Ông khói, 9. Than và chất ngăn nước, 10. Hòm bằng tòn dày không khí để phòng ngư lôi dịch pha vỏ tàu

phòng ngăn nước cũng khó phá mà dùng vũng được. Tàu chiến cần phải mang bên ngoài vỏ, suốt dọc sườn tàu, những hèm bằng tòn thép chứa đầy không khí (bulge) thi mới tam giác là chu đáo. Ngư-lôi hòn đục phéng tối, trúng chiếc hòn tòn đó sẽ nổ tan rã, sít dép vào vỏ tàu cũng hết mạnh, tàu có thể vẫn được cản cứ mà sửa chữa.

Năm 1918 chiếc Hải-phòng-hạm TERROR của Anh (7.200 tấn, 2 đại-bác 381) bị trúng ba quả ngư-lôi mà không chìm là nhờ có hòn tòn đỡ hộ.

Những khi đầu ở bến, các thiết-giáp-hạm còn có lưới sắt (sheet BULLIVAN) bao vây xung quanh để phòng tàu ngầm dịch đánh lén.

Những khúc gỗ dài (tongon) tua tốn ở bến sườn tàu, chẳng lấn lưới như một chiếc mán để đón lấy những quả ngư-lôi. Lưới BULLIVAN bắt đầu thành vỏ dụng từ ngày ngư-lôi mang lưới era xác ở đầu. Quả ngư-lôi trong tàu ngầm của Thủ-tướng DE PRIEN phồng ra hạ chiếc thiết-giáp-hạm ROYAL OAK tại bến SCAPA FLOW năm 1939 là một chứng cứ xác đáng.

Bây giờ, ta lại trở về vấn-dề đóng tàu.

Chiếc vỏ đã xong, săn tàu đã bàn gân kỹ lưỡng. Những thương tảng (superstructures) đã bắt đầu đặt,

cần phải chịu được ngư-lôi đánh trúng mà không chìm.

Chống với ngư-lôi nhồi thuốc nổ rất mạnh, vỏ tàu không đủ sức chịu nổi và những gian



Cách bọc thép trên chiến hạm (hình cắt theo chiều ngang) 1. Vòi trong, 2. Vòi ngoài, 3. Sàn thép tròn, 4. Sàn thép dưới, 5. Đại thép dày, 6. Phòng ngăn nước, 7. Nồi súp de, 8. Ông khói, 9. Than và chất ngăn nước, 10. Hòm bằng tòn dày không khí để phòng ngư lôi dịch pha vỏ tàu

đã đến ngày hạ thủy chiếc tàu. Trước các quan khách và hàng vạn con mắt to mồ, chiếc tàu từ từ trôi trên biển đường sắt cởi mở bờ cho tron. Đường sắt bắc dốc, thoai thoái xuống bờ. Tàu xuống tới mặt bờ, nước toé hot trắng xóa. Chiếc chiến-hạm đẹp đẽ bắt đầu gặp nước, rồi lênh đênh, hứng tráng, nghenui ngưng.

Công việc đóng tàu, mười phần đã xong đến bảy, tám. Chỉ còn lắp máy, sửa sang các giày đ ên trong tàu, đặt đại-bác là xong hẳn.

Những máy trục đỗ sô hì những mô-men động cơ không làm hâm tàn. Những kip thay lắp động cơ, làm việc suốt ngày không ngừng. Động-cơ chưa trong một phần ba chiếc tàu, tựa như một nhà máy lớn, có sức mạnh từ 10.000 đến 150.000 mã lực.

Một chiếc chiến-hạm có khi mang tới 20 nồi súp-de để làm chuyên bộ máy, vì-dài truyền ra những chấn vịt nặng hàng mấy tấn.

Các kip thay điện uật những giày xanh đỏ chí chít khấp thót, tenu, những giày do là cả một bộ thần-kinh của chiếc chiến-hạm.

Những co-quan điều-khiển chiến-hạm và những co-quan cần-thiết cho sự chiến-dấu cũng dần dần đặt lên tảng trên tàu. Đại viễn-vọng kính chốt với trên chiếc cột ba chín, dài chí-huy-dỗ-sô bọc thép dày, boong diều-khiển với dù cùi địa bản, máy lái.

Những chiếc ông khói to như một iòa thép được các máy trục mua mìn nhẹn đặt vào chỗ. Những đèn bè 1.000.000 nến, lực chiến-nòng đã thấy đặt trên boong thượng, để dùng trong các trận đánh đêm.

Công việc cuối cùng là việc đặt đại-bác. Những đại-bác của thủy-quân Đức bằng thép được lợi là hầm chứa đạn được rời xa chỗ đồi mồi.

Những súng đại-bác của Pháp, pháo-dài đều đặt dồn cả ra đàng mũi (STRASBOURG, DUNKERQUE, JEAN BART, RICHELIEU).

Đặt như thế tàu sẽ mạnh về thế công và

được lợi là hầm chứa đạn được rời xa chỗ

đồi mồi.

Những súng hạng vừa (nòng từ 427 li đến 203 li) nếu đặt trên tàu nhỏ thì để trong pháo

sẽ theo chiều dọc để cho viên đạn khi ở nòng súng ra quay lít và xoáy thẳng về tầu địch.

Ngoài luợt vỏ sê rãnh đó là một luợt vỏ thứ nhì làm bằng những tấm thép mỏng, hẹp và dài, tựa như cuộn «băng» quấn chặt nhiều vòng rất khit, như một chiếc lò so lớn.

Lớp ngoài là vỏ đúc bằng thép dày. Ba luợt vỏ đều ăn khớp vào nhau, rất chặt, không có chỗ nào nứt, hở. Đức xong nòng súng (cannon) rồi đúc đến giá súng (assaut). Khi hoàn-thành, súng phải đem hàn thử để xem sức chịu đòn ép của thép có được tối hay không. Nếu không vỡ, nế, bay cong, đại-bác mới được đem đặt trên chiến-hạm.

Đại-bác của thủy-quânchia ra ba hạng: hạng nặng (artillerie lourde), hạng trung bình (artillerie moyenne) hạng nhẹ (artillerie légère).

Đại-bác hạng nặng từ 210 li đến 406 li, qua những cỡ 240 li, 254 li, 264 li, 280 li, 305 li, 320 li, 330 li, 340 li, 356 li và 381 li.

Gắn dây dâ thay nó, đén một kiệu đại-bác 457 li hàn đến 1200 cân.

Các đại-bác hạng nặng đều đặt trong pháo-dài (ourelle) bọc thép dày, mỗi pháo-dài mang từ hai đến bốn khẩu. Một chiến-hạm thường có ba hoặc bốn pháo-dài. Nếu là bốn thì hai đằng mũi một đằng lái; nếu là bốn thì hai đằng mũi, hai đằng lái. Đó là kiểu thông thường. Gắn dây trên các chiến-hạm mới của Pháp, pháo-dài đều đặt dồn cả ra đàng mũi (STRASBOURG, DUNKERQUE, JEAN BART, RICHELIEU).

Đặt như thế tàu sẽ mạnh về thế công và được lợi là hầm chứa đạn được rời xa chỗ đồi mồi.

Những súng hạng vừa (nòng từ 427 li đến 203 li) nếu đặt trên tàu nhỏ thì để trong pháo



1. 2. 3. Pháo dài. 4. Đầu vọng viễn kính. 5. Viễn kính kiểm soát. 6. Viễn kính trên đại chỉ huy. 7. Súng. 8. Ông khói. 10. Đầu chiến. 11. Máy bay. 12. Cột vò tuyến điện. 14. Viễn vọng dài mé sau. 15. Buồng máy. 16. Đại thép.

dài, liệt vào hạng súng chính (artillerie principale), nếu đặt trên chiến-hạm nhón thi rôi rác ở hai bên sườn tàu: đó là vào hạng đạ-bắc phu (artillerie secondaire).

Những đạ-bắc phu đó đặt dưới tầng hoang thép (barbette) hoặc trong lầu súng che kín ba mặt đê hở sau lưng (casemate) cũng có khi đặt lô thiên chỉ có một tấm thép che mảnh dạn cho thủy-thủ (masque). Những súng hạng nhỏ nòng từ 37 li đến 120 li, đặt làm cao xạ hoặc đặt dàn duỗi các khu trục hạm thi đặt hàng trên hoang chiến-hạm. Một chiến-dàn hạm lớn xò khi mang đến mấy chục khẩu súng nhỏ như thế.

Súng đã đặt xong, máy móc đã được sửa sang hoàn hảo, chiếc chiến-hạm được các nhà chuyên-môn cho chạy thử. Tốc độ, trong một chàng đường nhất định, phải ít nhất là tốc-độ định trong chuong-trinh. Nếu máy móc có đền gi khuyết điểm thi lập tức phải sửa chữa lại ngay, cho đến khi hoàn toàn đóng cách.

Hết thử chạy đến thử bắn (essai de tir à la mer). Có nhiều cách thử bắn. Cách thử nhất, chiến-hạm đậu một chỗ mà bắn những đòn đúng yên (cible fixe). Đích đó là những bệ ghép lại trên đất những quả tròn bằng vải rất to, để cách chiến-hạm ngoài 20 cây số. Cảnh thứ hai là chiến-tạm đậu một chỗ mà bắn những đòn bất-dộng (cibles mouvants). Đích đây là những chiếc chiến-hạm cõi, bị xa thái, do máy vỗ-tuyên-diện diêu-khiên, có thể, lúc tiên, lúc lùi, lúc chạy nhanh, khi chạy chậm. Lại có co-quan tự động làm nhả khói che kín đê cho khó ngắm. [Nếu không có loại tàu thê, thì đòn có thể là một chiếc thuyền gỗ có giày dài buộc vào dưới một chiếc khu-trục-hạm và do khu-trục-hạm đó kéo đi. Cách thứ ba, là chiến-hạm vừa chạy, vừa bắn một cái đòn đúng yên hoặc bất-dộng.

Nhưng khi thử bắn, gió thời mạnh yếu, sóng to hay nhỏ, đòn gần hay xa, đều phải xem xét kỹ lưỡng để biết rõ lính cách của súng. Những kết quả cuộc tập bắn đều ghi ranh mạch trong một quyển sổ (carne des abiques) để những khi giáp trận từ xem theo sức súng, giờ và hạm-dội đòn đúng xa hay gần, chiếu trong số ra, liệu chúng mà lây lại tẩm súng cho đúng.

Kể từ ngày đặt tẩm thép làm vỏ tàu, đến khi đạ-bắc bắn phát đầu tiên, thám-hoát đã hai, ba năm. Chiến-hạm sau thời-ky thử bắn được súng vào hạm-dội. Trong một quan-cang, chiến-hạm đó lấy dù than và dầu mỡ để khởi một cuộc tẩm-du, một là để may móc được thuận, hai là để cho thủy-thủ được thao luyện và sau cùng là để là quoc-ký được phép phơi trên bốn bờ năm châu.

Nếu cứ bình yên, thi chiến-hạm sau 30 năm mới gọi là «về già», bị loại xuống làm tàu huấn-luyện (navire-école) hoặc bị phá ra để bắn dấu già những sát vụn. Nhưng trong thời kỳ chiến-chiến thi khác hẳn. Những chiếc tàu chiến mạnh mẽ, nghênh ngang thường ik thi được yên thân trong các hải cảng sau những ngày rực sáng. Những viên đạn vỗ tinh, những quả nổ uugu-loi biêm-ác, những trái bom khỏe liệt dã bao phen đưa xuống đáy biển và cùng tan, những tòa thành thép mà công trình tạo tác đã cẩn đến bao nhiêu tiền tài và trí não.

«Làm thi khó, phá thi dễ» Mấy năm giờ vất vả, phút chốc tan ra mây khói, biết bao giờ loài người mờ hồn rỗng như thế là diễn rõ, ấy là chưa kể một số đồng tráng sĩ, nhân-tài trên chiếc tàu bị chết yê-manh dạn hoặc làm mồi cho lũ cá.

NGUYỄN HUYỀN TĨNH

HỘI KÝ «CAI» CỦA VŨ BẮNG
hoàn một kỳ. Xin các bạn đến xem trong số tới

QUÊ NGOẠI

THU
của Hồ-Drézen
(tác giả chán với ca)
A-CWAU ÁU-CỤC
T^r Ban Nghiệp Hanoi ấn hành

Một sự thành công rực rỡ nhất trong Thi ca Việt-nam cận đại Một tác phẩm ấn loát đẹp nhất trong năm 1943 do họa sĩ Nguyễn-đứa-Nhàng trình bày.

Báo Tri-Tân đã viết về Hồ-Drézen: «Tết tuổi của người Minh Hương ấy, văn học quốc ngữ không nè bà gì mà chẳng đón tiếp như đã đón tiếp bao nhiêu văn Việt-Nam hồn tài...»

Sách in 2 màu, gần 200 trang khổ lớn 18 x 24, bìa thường giá 3000, bìa tốt giá 5500, sách in có hạn mức bảo đảm 0p40. Mua lẻ/số trả tiền trước.

RINTARO KATSU: thùy-tò của hải quân Nhật tuy mang bệnh nặng vẫn nói:

TÔI MUỐN CHẾT TRÊN MẶT BIỂN HƠN LÀ CHẾT TRÊN CHIẾC CHIẾU

TÙNG-HIỆP

Nghèo nhưng trong sạch

Các đây vào khoảng 100 năm hải quân Nhật thật chưa có gì, đến nỗi cả triều Ma-hu-Lougawa đã phải giật mình kinh ngạc khi thấy một đội chiến-hạm đồng hàng sắt của thủy-sư Mỹ Mathew Perry năm 1853 cập bến Tokyo. Lần đầu tiên dân Nhật thấy «tàu đồng (bằng sắt)» nổi trên mặt nước, sự ngạc nhiên của họ nào có khác gì mấy vị sứ-giá Nam-riệu thời vua Tự Đức sang Pháp thấy tàu «đồng bằng sắt» đi trên mặt nước khi về sư-xở tàu lại đã làm cho cả các triều-thần cho là một sự kỳ vỹ lỵ.

Vậy mà trong khoảng một trăm năm nay từ chỗ không có hải quân để di hàng thử bá trong các cường quốc có hạm-dội hải quân mạnh liệt trước cuộc Âu-chiến này. Nhật bản đã nhờ ai mà có tịa vị ngày nay?

Người có công nhất, ông Rintaro Katsu, người Nhật đầu tiên năm 1860 đã chỉ huy một chiếc tàu nhỏ vượt nồi Phái-binh-dương vào hòn đảo San-Francisco của Mỹ lần thứ nhất.

Trong báo Tân-á, ông G. Hurmei đã kể lại câu chuyện lý-hù của nhà quý phái này giữ chức thủy-sư để đốc hải-quân đầu tiên của Nhật và là một trong những bức ảnh tài thời Minh-riị Thiên-hoàng đã được bước vào đền Yasukini-Zinsya là nơi cùi nước Nhật sùng bái nhưng vì anh hùng đã làm dang danh Nhật bản.

Sự thật, Rintaro Katsu chỉ là cháu ruột một người anh mày mù lục ông ra đời thi nước Nhật đang ở một thời kỳ phân chia và thường vong giao cãi có lô khống kém gì ở nước Áo-đô hiện thời! Người anh mày mù, tổ phụ của chàng, sau bao nhiêu năm đánh đụm đã có được một tiễn và bồ tinh Echigo đê di-cu sang tỉnh

Yedo là nơi kinh-dô của dòng dõi Mae-phu Tokugawa — một dòng quý phái Nhật lấn quyền Thien-hoang tựa như hối chúa Trịnh lấn quyền vua Lê ở xứ ta hồi mấy trăm năm về trước đây!

Đến Yedo — ngày nay là Tokyo — được vài năm thi cùi kiêm, có sức làm ăn, tờ phu ông đã có đủ tiền để lập-tự cho con và cho con gởi rẽ một gia-dinh samourai. Tục ấy ngày nay vẫn còn có ở Nhật, một gia-dinh nào không có con gởi rẽ hàng nuôi rẽ làm con, người rẽ phái bỏ họ minh mà theo họ nhà vợ.

Mấy năm sau người con áy sinh ra được một đứa bé tên là Rintaro Katsu — sau này được phong đến chục bá tước và chỉ-huy cả hạm đội hải quân Nhật. Katsu là người đầu tiên trong các cường quốc có hạm-dội hải quân mạnh liệt trước cuộc Âu-chiến này. Nhật bản đã nhờ ai mà có tịa vị ngày nay?

Người có công nhất, ông Rintaro Katsu, người Nhật đầu tiên năm 1860 đã chỉ huy một chiếc tàu nhỏ vượt nồi Phái-binh-dương vào hòn đảo San-Francisco của Mỹ lần thứ nhất.

Katsu ra đời trong một gia-dinh nghè nàn, tuy vậy chàng được cha chàng dạy dỗ cho chàng một nền giáo-dục đánh thép, tuy nghèo nhưng mà nghèo trong sạch. Xem thế này đã hiểu bia Katsu nghèo quá, Tết đến nhà chàng cũng không có lây dù tiễn đê mua bánh dày an Tết. Ở Nhật, thường lệ Tết đến ai này đều phải mua bánh dày ăn txa nhô ở ta gia-dinh nào cũng phải có bánh chưng ăn Tết vậy. Ta thử tưởng tượng một gia-dinh Annam Tết không có bánh chưng mà ắt!

Một người họ hàng ở một xã tinh báy vây đem lòng thương Katsu cho gọi chàng lại để cho chàng mây chiếc bánh dày cầm ve an Tết. Giỏi thì mây giờ, đường đất bùn lầy vây mà Rintaro cũng phải vượt mưa gió rá đì, quần áo mỏng manh không dù chống rét muốt để lây bánh về. Tới nơi thi vừa giao-thứa, Katsu cầm bánh về, chán thi mỏi, người thi rết ru,

bụng thi đói, mặt phải nhảm lại để khỏi tròng thấy những người giàu sang đi lại sầm Tết, ăn uống trong bùng trong các phố đông đúc để đón xuân sang. Ở mãi, đi mãi chàng mới tới dịp cầu qua sông để về nhà ở trong một khu heo lanh.

Sau đây, khi đã ghi danh vào lịch sử Nhật, tiếng dân dã khắp bốn phương, bá tước Rintaro Katsu — thủy-sư đê đốc hải quân Nhật — thường hay nhắc tới câu chuyện hâm thương nhất đời của ngài khi ngài lần lội mưa rét tới chiêm cứu hàn, tay thì công cầm không vững mày chiếc báu mà mura yata làm bức mây lầu giấy mồng học ngoài đê cho mày chiếc báu quý giá ấy lầu tom cù xuồng sông đem theo bao nhiêu mồng dre trong mấy ngày Tết đến xuân sang! Ngài lai ra tới dung trên dịp cầu này mà ôn lại chuyện khô sô xưa đê trau dồi

Mày kêu lên một tiếng, mày sẽ chết đê hèn!

Vì nghèo, không tiền mua sách học, mỗi ngày Katsu thường lang thang trong các hiệu sách đê vò mua sách rồi đọc trộm các trang sách chàng không có đê học. Thế mà chàng bac lầu với cách học thầm lén ấy chàng đê nói danh thông chữ Hán và là một người trong bọn người Nhật thứ nhất hiếu bết văn-chương Thái-lây.

Nhưng khi mười hai tuổi chàng bị một tai nạn bất ngờ, một hôm chàng bị một con chó dữ cắn gân mắt cùi cơ quan sinh dục. Thương tích thật nặng nề, chàng chỉ chờ chết, tuy lòng chàng rất ham sống de vật lộn với đời!

DANH RĂNG BẮNG SAVON DENTIFRICE

KOL

RĂNG CÁC BÀ SÊ
TRONG NHƯ NGỌC
TRẮNG NHƯ NGÀ

DISTRIBUTEUR :

S.A. Poinsard & Veyret
Saigon, P.Penh, Hanoi, Haiphong

Nhưng cha chàng đã quyết cứu sống chàng nên bảo chàng:

— Không một người con trai nào chịu chết bởi một thương tích xấu xa do một con vật đê hèn gây ra. Nếu may chịu được đau đớn, may sẽ sống!

Katsu bắt đầu. Cha chàng liền kiếm người khâu và lại ngoe-hành cho chàng. Thời kỳ đó y học Nhật chưa có thuốc mê đê đánh té bại những chỗ cần-mô xé cho nén khâu và lái chỗ bị thương của chàng thật là một công việc khó lâm và rất đau đớn cho Katsu.

Chàng ôn hồn rắng lại và khi chàng nằm trên bún mồ cùi thấy thuốc, chàng đã tuốt kiếng ra và bảo chàng:

— Này may kêu lên một tiếng: mày sẽ chết đê hèn vì lao sê chém chết mày ngay.

Katsu không kêu rên một tiếng nào! Lúc ấy chàng mới 12 tuổi đâu! Nhờ cha chàng tuy rất cõi với chàng nhưng lại rất yêu mến chàng nên điều dưỡng, chăm nom cho con rất cẩn thận, chàng dần dần lành mạnh, nhưng chàng vẫn không được cứng cáp như xưa.

Phản uất lát, Rintaro nhật quyết học tập cho thành một nhà kiêm-hiệp võ, song nêu liền theo học một nhà kiêm-hiệp rất có tiếng ở Yedo. Mỗi đêm chàng tới một khu chùa hoang tàn luyện một thành kiêm gõ rồi ngồi tâm niệm cho đến sáng rồi đi tắm rửa, đê dụng dối mà đê làm việc hàng ngày!

Thật vậy sau này hai đại tướng Nhật là Hayashi và Araki bắt buộc các sĩ quan phải đeo kiêm dài và tóp múa kiêm cũng là theo phương pháp kiêm thuật võ-sĩ-dao của Katsu học tập viêc không những là môt cách học võ mà lại còn đê học tam-niệm cho tinh tinh minh nữa. Khi ra trận, sĩ quan Nhật lúc khoa kiêm lén, hai mắt trợn ngược, tìn chắc ở tài minh thi không còn sợ hãi gì ai nữa!

Hỏi ơi! Công danh mi eon xa xôi lầm!

Đêm thi luyện kiêm, rên tinh ngày thi vẫn vơ các hiệu sách đê học trộm, chàng bao lâu đó tên gọi Shibuta, tuy buôn bán đê đây nhưng vẫn qua lại các hàng sách đê tìm sách ngâm vịnh những lúc rảnh rang, nên nhiều khi gặp Katsu ở đê ông hiểu ngay chàng là một người nghèn nhưng rất chăm học. Shibuta muốn lừa qua chàng nhưng hiem vi thời ấy giải-cấp ở Nhật bắn rất phiên phúc một người nghèn rách rưới như Katsu, trên lưng cai deo cõi hai thanh kiếm nhưng giá trị gấp ngàn những ông lái buôn giàu có như Shibuta.

Chàng là một võ-sĩ nếu chàng không làm

quen trước thi không bao giờ Shibuta đâm mồ miêng làm quen với chàng. Bằng không trái phép lịch sự, Shibuta sẽ bị thênh kiếm của Katsu chặt đầu ngay

lì lợn như một chủ hiền sách thân thiện với Katsu giới thiệu, Shibuta mới làm quen được với chàng và tặng chàng đám pho sách và máy tập giấy để viết lách, tuy vậy lại vẫn phải tránh ra rằng:

— Sách đê khéng đâm giúp ngài nhưng đê kinh tặng những vi anh hùng của đê quốc Nhật.

Từ đó Katsu có sách vở học tập. Và trên đầu mồ, trang giấy viết chàng vẫn đê máy chữ: *Cám ơn Shibuta!*

Tuy vậy những sách Nhật và Tân không đủ làm cho Katsu vừa ý. Chàng ao ước hiều biết những quyền sách chữ lân tân của người Hòa-lan đê buôn bán trên đất Nhật. Chàng nghĩ có lẽ đọc i-ting sách đê chàng sẽ hiều được nhiều chuyện xa xôi ngoài nước Nhật. Chỉ có vài chiếc tàu nhỏ Hòa-lan được tới đất bên Nagasaki đê buôn bán với dân Nhật vì từ 200 năm trước Mạc-phủ Tokugawa đã ra lệnh phả hết các tàu buôn Nhật và đóng cửa các thương cảng không cho người ngoại-quốc đê mua bán.

Trong thời Katsu thi có nhiều nhà thông thái, y-si Hòa-lan tới đảo Deshima của Nhật đê sinh sống. Họ giao hảo với dân Nhật và nhiều phái thanh-niên tân-tiến Nhật thời đó lo học họ đê biết những cái hay giỏi của Thái-lây và hi vọng mội ngày kia đánh đê triều Mạc-phủ Tokugawa. Katsu là một người trong phái thanh-niên đó.

Già là học thuốc Thái-lây, những chàng võ-sĩ cách mènh kia xin được phép nhờ người Hòa-lan vê Áu-châu mua sách y-học, sự thật thi sách đó chỉ toàn là những sách binh thư của Đức-quốc rất được Áu-châu hoan nghênh sau những cuộc thắng trận của Napoléon đê nhanh chóng mua trước được bộ binh-thu-nợ. Đó là một chàng võ-sĩ trai trẻ,

Nhật có tiếng là giỏi chữ Hòa-lan nhưng bị người đó khinh bỉ đuổi đê không thèm dạy. Chàng lại đê học một người khác và học châm da thường đê nói đến năm 1810 thi chàng đã nổi tiếng là một người Nhật giỏi chữ Hòa-lan hơn cả nhà thông-thái đê khinh bỉ chàng. Khắp Nhật không có bán sách tiếng Hòa-lan, không những thế chàng lại nghèn, nên chàng phải mượn cả một cuốn tự-vi tiếng Hòa-lan của thầy học đê dem vè... chép lại thành hai bản, một bản đê dùng cùi một bần đem bán đê cho người hiếu học khác đê lấy thêm tiền ăn học.

ít lâu sau lại có một bộ binh-thu Hòa-lan nứa ra đoi có một người Nhật mua được Katsu phải mượn vê đê chép lại, nhữn gai, nhữn rét mà chép, chàng cảm cảnh đê nói khi chép xong bộ binh-thu ấy đê ghi thêm mảng dòng này:

— Giori nực không só màn che, giori rét không có chán dấp! Nghèo quá! Bao nhiêu ván ỷ của hàng cùi cha tôi, tôi đê nảy ra hét đê đốt ho mây đê ngôn tay và sưởi cho mẹ và em gái tôi vì không đê cõm ác, áo mặc mà mang bệnh! Thà cố ngồi chép hêt bộ binh-thu này vê những nảng tay già buốt của tôi còn hơn là ngù đê ma chết lạnh!

Chàng viết chữ Hết. Vâ đê dưới viết thêm mệt-khô chử nhô nra:

— Hết công danh! Mi cùi xa xôi quá! Ta chàng nén chử đai!

Vậy mà chàng không ngã lóng vẫn cõi khanh-khổ học tập. Cung lúc ấy lại có một cuốn binh-thu khác của Hòa-lan đê sang, với cái giá 3,600 yen — một giá quá đắt với cái giá-trị của nó. Sự thèm muôn lâm cho Katsu chịu cùi mình đê vay mượn bạn bè đê được đúi tên đê mua cuốn sách nhưng khai đê nói thi cuốn sách ấy đê có kẽ mua mất rồi! Tí ống quá, Katsu phải mày-mò mãi mới im thấy được kẽ đê nhanh chóng mua trước được bộ binh-thu-nợ. Đó là một chàng võ-sĩ trai trẻ,

Các cụ nén đanding:
THUỐC BẠI BỒ BỨC-PHONG....., 2\$00

Các ông làm việc nhiều nén đanding:
THUỐC BỒ THẬN BỨC-PHONG....., 2,00

Các bà các cô nén đanding:
THUỐC BIẾU KINH BỒ HUYẾT...., 1,70

Các bà phải che trê em uống thuốc:
THUỐC BỒ TỲ TIỀU CAM....., 1,50

4 MÓN THUỐC BỒ CỦA NAM. PHỤ, LÃO ẤU ĐO NHÀ THUỐC

Đức-Phong

BẢN BUÔN, BẢN LÉ BỒ THUỐC SỐNG
THUỐC BAO CHẾ VÀ CÁC THỦ SẢN

45, PHỐ PHÚC-KIỀN HÀNỘI PHÁT HÀNH

Thống-chế Pétain đã nói :

« Nhờ có bại trận mà mỗi đồng-tâm của quốc-gia được thắt chặt; chúng ta sở dĩ quay quần để tìm sự bảo-vệ chung. Sự gân gùi đó, au chí là tự-nhiên, là hy vọng nồng đör nhu trong cuộc phục-hưng. Nhưng Quốc-gia Cách-mệnh còn phải cần sự thông-nhất của nước : hắp ».

Katsu nói thực sự tinh, nhưng chàng nó không những không chịu bắn hay cho thuê súng lại cũng không che Katsu mượn học, lấy cơ rằng chàng phải dâng tui nó luua. Sau hết Katsu phải hỏi chàng:

— Ông có ngã bao giờ không?

— Có, tôi chỉ ngã về đêm.

Katsu vui vẻ :

— Vậy tôi xin phép ông đêm đêm mượn bộ sách đó và đọc, mỗi sáng sớm sẽ xin đem trả lâ tay ông!

Ngoài chủ sách bức minh đáp :

— Tôi không bao giờ đề cho bộ sách này ra khỏi nhà.

Katsu cất mực, rút gươm ra nói :

— Thưa ông, nếu ông không để cho tôi đọc bộ sách này, tôi sẽ phải buộc lòng giết ông!

Chàng vỗ sô nô, cung rút kiếm ra, nhưng sau hết cả hai đều đầu dùu và mõi đêm Katsu được phép tới nhà vỗ sô-dạo đó để đọc sách. Vừa học vừa chép lại trong 6 tháng giờ chàng đã học thuộc lòng và chép lại được một-lập khác. Thấy sự cần mẫn it có của chàng, nhà vỗ sô nô phục chàng và tặng chàng bộ sách, nhưng chàng đem bán nó đi lấy 1800 yen để mòi một trường dạy binh-thư và chế-kieu súng đại-bác.

Các nhà quyền thế trong xứ tranh nhau nhòe chàng và kieu súng đại-bác. Katsu nói danh từ đó...

Tôi muốn chết trên mặt biển hơn chết trên chiếc chiếu...

Nghệ thuật đúc súng của Nhật từ năm 1843, nhờ sự sáng-tác của Katsu mà bước một bước mạnh và theo kịp kỹ-nghệ đúc súng của Anh-châu và thế-kỷ 18. Cầm phuc tài chàng, các ông cao hango đúc súng Nhật gửi biêu Katsu tiền thuê và súng như thường-le, nhưng Katsu gửi trả lại họ tiền với dòng chữ này :

— « Xin hãy dùng tiền để đúc súng đại-bác cho ki-eo hoa nưa ! »

Ông Okubo, yếu-nhan trong phái Satsuma vi mea tài Katsu liền giới-thiệu chàng với trưởng

Abe trong triều Mạc-phủ Tokugawa, chàng liền được giữ chức đóng-tàu và đúc súng.

Năm 1853, Thủ-sư Mỹ Matthew Perry đưa một chiến-hạm Mỹ đến Nhật-hải và làm cho cả triều-thần Mạc-phủ Tokugawa kinh ngạc khi thấy tàu sắt lại nồi và đì trên mặt nước.

Về sau Katsu mất bao nhiêu công-trình mới xin được Mạc-phủ mở một trường hải-quân ở tỉnh Nagasaki có giáo-su Thái-lý chi dân. Vua Hòa-lan liều tảng Mạc-phủ một chiếc tàu binh... 150 mă-lực, chiếc tàu ấy do Katsu được quyền chỉ-huy với-chiếc thủy-su rõ ràng-dâng đầu tiên của Nhật-hải. Nhưng bị phái-thủ-cựu ghen ghét đã mấy lần ông phải nhánh-tri khôn-mới cùu ciếc tàu 150 mă-lực của ông khỏi bị kẻ thù phá hủy.

Năm 1860, Thủ-sư Mỹ Matthew Perry bắt Nhật phải ký thương-ước với Mỹ. Katsu xui Okubo xin ký hợp-trò đó tại kinh-dô Mỹ để phái-bộ Hotta coi. Katsu làm cõi-ván được sang Mỹ để khảo-sát tận nơi các sự-mới của Âu-Mỹ.

Tuy Mỹ mời phái-bộ Nhật đi chiếc-tàu Mỹ U.S.S. Powhatan sang Mỹ nhưng Katsu vì tu-trong-nhát định dung chiếc chiến-hạm 150 mă-lực của mình từ Nhật sang Mỹ — dù là triều Mạc-phủ không ai hoàn-nghênh cái cùi-chíu-kiêu-ngạo ấy của chàng.

Khi sắp đi, Katsu mang bệnh nặng, thò ra huyết, ngiror bạn thân Hukuzawa khuyên chàng nên ở lại nhưng chàng gai di và nói :

— Tôi muốn chết trên mặt biển còn hơn chết trên chiếc chiếu !

Chiếc-tàu Mỹ Powhatan sức mạnh-hơn nên bỏ chiếc-tàu của Kat u rất xa và qua đường nén lùi xuông pha-nam để tránh gió-bão. Còn Katsu không thuộc đường nén cù-thẳng đường phu-tuong Bắc-tiến sang, vượt cõi bão-táp, sa mìn, mưa giò giòi một cách sảng-sang. Thành-thứ chiếc-tàu nô-xu của Katsu tới Sans-Francisco trước chiếc-tàu Powhatan. Đó là chiến-hạm thứ nhất của Nhật-lần đầu tiên vượt qua Thái-hinh-dương và đỗ tại một hòn-cảng Mỹ. Chàng theo phái-bộ Nhật tới Washington yết-kien Quốc-trưởng Abraham Lincoln và được cả-quốc-dân Mỹ đón tiếp. Trong cuộc viễn-du, đường dài muôn dặm đó Katsu học được bao nhiêu điều ích lợi giúp cho sự mõi mang-hái-quản Nhật sau này.

Sau đó Katsu lại đáp chiếc chiến-hạm 150 mă-lực của chàng về Nhật, về tời nơi chàng được bồ-tàu Tông-trưởng bộ Hải-quân Nhật. Từ địa vị cháu một lão-ăn mày-mù, Katsu đã đến một chức-tước cực-về vang, nhưng không vì vậy mà Katsu quên đời cũ.

Từ đó Katsu đã dạy dỗ phái thanh-niên, và chính ông đã đào-tạo ra nhiều nhân-tài trong phái Satsuma và ông là thầy-của Thủ-sư đắc-Togo đã đại-thắng hạm-đội Nga trong eo-bể Toushima vẫn danh thiêng-cố !

Trên đường danh-vọng

Tu Mỹ rờ vè, Katsu bị nhiều phái thủ-cựu ghét cho rằng-vì ông nén Nhật-moi phải ký hợp-ước cho Mỹ tu-vào các-thông-cảng-Nhật để buôn-bán. Sự thực là lối của Mạc-phủ Tokugawa trong 260 năm đã phá tan-doàn-tàu buôn-của Nhật không cho dâng Nhật-di xá-dé cho triều-phủ đê cai-quản họ, cho nên dâng Nhật-chiến-tiêu-bô.

Bao nhiêu người định giết ông, Nhà kiêm-hiệp-trú-danh Sakamoto, giòi kiêm-nhất nước, cũng định giết ông, sau nghe ông giảng giải, liền phục-tòng ông, và sau này vi-benh vực-thuyt-ly của Katsu mà Sakamoto rut kiêm-một-minh đối-dịch với 200 người và sau khi giết chết hơn 100 người rồi mới chết.

Dân-dâng triều Mạc-phủ Tokugawa bị dâng ghét và mất nhiều quyền-lực, Mạc-phủ phải vắng-loi và chúa Thiên-hoàng là người mà 250 năm nay Mạc-phủ đã lấn-quyền.

Vì bị kẻ-danh pha, Katsu bị mất chức-nhưng chàng vẫn trung-thành với Mạc-phủ và sau khi không giảng-hòa được với những phái-trung với-Hoàng-Kings, Katsu còn bị Keiki em Mạc-phủ ghét-bô, vu cho chàng làm nhục-chúa-nhưng Katsu cũng cam-chịu tội và vẫn tôn-phù Keiki lên kế vị Mạc-phủ vừa-mất. Ai nay đều cảm phục-lòng-chàng.

Đến đời Keiki là nghiệp-của nhà Mạc-phủ Tokugawa chấm-hết sau 300 năm oanh-liệt. Keiki muốn nhờ ngoại-quốc giúp đỡ-nhưng Katsu già-dì :

— Dù dông-dỗi nhà ngài đã kẽ-vi truyền-ngôi-nhau được 300 năm nhưng khi chủ-nghĩa-nen minh-khang, hợp-thời-nữa thì xin ngài nén thoái-ngoïi-dung-quá-tham để làm-trở ngai cho sự-tiến-hoa của gióng-noi, đất-nước !

Keiki đành nghe theo Katsu dâng đất-nước lại cho Thiên-hoàng và lùi-yê-nơi quê-cũ để an vui-phận-già.

Từ đó Katsu vào chánh-phí-mới của Thiên-hoàng để giữ chức-thủy-su đê đốc với-chiếc Tông-rưởng bộ Hải-quân và chúc Bá-tuorce.

TÙNG-HIỆP

Kỳ sau : NHẬT CÓ BAO NHIỀU TÀU CHIẾN

QUÂN BIỂN THỦY ?

Trận Hood - Bismarck ở miền bắc Đại-tây - dương

(Tiếp theo trang 16)

150.000 mă-lực. Hạng-thiết-giáp-hạm này có tất cả 36 đại-bác, trong số đó-thì 8 chiếc-lớn nhất-có 380 ly đặt-làm-hai-dài ở phía-trước và sau. Trên tàu còn có nhiều súng-liên-thanh cao-xa và 4 chiếc phi-cơ. Hàng-àu này h'en là thứ-tàu mạnh-nhất-trong-thuỷ-quân-thế-giới, thiết-giáp-hạm ngoài-tàu và trên-boong đê đỗ-trái-phả, bom và ngư-lôi cũng giày-vào-hạng-nhất.

Thiết-giáp-hạm « Bismarck » của Đức cũng giống-như hai thiết-giáp-hạm Richelieu, Jean-Bart của Pháp mới đóng-xong năm 1940; 5 chiếc King Georges V, Prince of Wales, Duke of York, Jellicoe và Beatty của Anh đóng-vào-năm 1940, 1941 và 1942; năm chiếc kiều Washington của Hoa-kỳ vừa đóng-xong v.v...

Trong trận-thùy-chiến-tu-24-dần-27 Mai 1941 này người ta đã được thấy hai kiều-thiết-giáp-hạm mạnh-nhất-thế-giới đối-choi nhau một cách quyết-liệt. Xem-kết-quả-trận-thùy-chiến đó người ta có thể nói rằng :

1) Hàng-chiến-dầu-hạm-nặng mà thiết-giáp không-dù giày-vào-trái-phả, bom-cùng-ngư-lôi là một cái-dịch-rất-hỗn-tráng cho các-tàu-bền-dịch trong-khi-giao-chiến.

2) Các-hạng-tàu-mạnh-nhất, vỏ-sắt giày-nhất-trong-hai-quân-thế-giới nêu kiều Bismarck tuy là một lục-lượng-dâng-sóng-nhưng khong-phai là-võ-dịch và-vững-vàng-và-phai-bên-dịch-công-phù-dù-dội.

Trận « Hood-Bismarck » lại dạy cho cả-thủy-quân-Anh và Đức một bài-học-rất-hay về chiến-lực-trên-mặt-bè: Dùng-thiết-giáp-hạm-rặng, dầu-là-hạng-iốc-lực-khá-nhanh, đê-dòn-danh hoặc đê-hộ-lồng-các-doàn-tàu-buôn-dễn-không-phai là-chiến-lực-hay, chiến-lực-dò-nhiều-khi-lợi-bất-cấp-bại.

Và các thiết-giáp-hạm-không-lồ này nay không-còn-là-thứ-chiến-cụ-có-thể-làm-mưa-giò-trên-mặt-bè-như-trước-nữa, vì trong-các-cuộc-thùy-chiến-hiện-thời-người ta đã-hay-một-thứ-chiến-cụ-rất-lợi-hai-cá-về-tốc-lực-và-sức-mạnh-dụ-vào-càng-nhàng-làm-bá-cuủ-trên-không-mà-cả-trên-bộ-và-dưới-sông-nữa.

HỒNG-LAM

Lê-văñ KHOI

LỊCH-SỬ TIỀU-THUYẾT CỦA HỒNG-PHONG
(Tiếp theo)

Cô-nhiên trong khi ấy ta buôn Pháp lui
tới nước ta thông thỉ, đạo Thiên-chúa được
tuyễn truyền tự-do.

Trước ngày lâm-chung, ngài định ninh
dẫn bão Hoàng-thái-tử Đỗm tìn vua Minh-
mạng nay mai, phải nhớ đổi đổi với những
người công-hàm Phù-lăng-sa cho thùy chung;
đổi với các giáo-sĩ cũng thỉ, không bao giờ
nên quên công-dức của ông Bá-da-lộc.

Nhưng vua Minh-mạng lên ngôi được mấy
tháng, liền thay đổi thái-độ, ra mặt ghê lạnh
ngờ vực, đến nỗi mấy người Pháp làm quan
tại triều phải chán-ngán, lần lượt bỏ đi hết.

Tàu Pháp đến cũng bị đi di không tiếp.
Hai ba phen ông Duyệt dâng sớ can-gián,
nói rằng «lời tiên-dế đã-chúc thê nào, bệ hạ
sao dã với quên». Tinh vốn hiếu-thắng, độc-
đoán, vua Minh-mạng thấy ông trực-ngôn
như thề, trong bụng ghét lắm. Lần sau, có
số ở Gia-dịnh ra, biết là ông Duyệt lại can-
gián, ngài bảo giẹp lại một chỗ, không xem
đến.

Rồi thi thi-hành chính-sách cấm-dạo và
trừng-phạt giáo-sĩ, bắt lệnh nô điren lén kia,
càng ngày càng nghiêm, càng ngày càng dộc.

May mắn cho các giáo-sĩ ở địa phận Nam-kỳ
không bị những cấm-lệnh thi-hành gắt
quá, vì nhờ có ông Tả-quân che chở, bênh
vực. Chẳng phải là con chiên, nhưng ông đối
với đạo Thiên-chúa và giáo-sĩ tây-duong rất
cả cảm tình, độ lượng.

Vua Minh-mạng biết thỉ, bèn ra lệnh với
tất cả giáo-sĩ tây-duong rắp gấp về kinh để
giúp triều-dinh về việc phán dịch sách mới
và làm lịch. Lê dương-abiên, có cả Nam-kỳ
trong đó.

Ai cũng tưởng là thật, khấp khởi mừng
thầm, cho là một điểm tốt. Ý chừng nhà vua
đã hỏi tâm, không cầm dạo nữa, lại biết le
việc dịch sách khoa-học phương-tây, thi văn-hoa
nước Nam sẽ được mở mang bò ich
khang phô.

Trong số giáo-sĩ người Tây ở địa phận
Nam-kỳ lúc bấy giờ có ông Giám-mục Taberd,

Được lệnh triều-dinh truyền gọi, ông Duyệt
mời các cô vào dinh Tòng-trấn, thát tinh
khuyễn khích thêm:

— Hoàng-hượng đã có hảo-ý như vậy,
các ông cứ vững lòng, nêu di.

Được lời như cõi tám-lòng, các cô lén
đường lai-kinh, dem theo lý vọng chan chúa.

Đến nơi họ mới ngã ngửa. Kỳ thật, chỉ là
một cách già hẫy, dè tom-góp giáo-sĩ lai một
chỗ mà quản-thúc, không cho họ di lại dân-
gian giàn giangling, chứ không thật bụng muốn
dịch sách vò gì cả. Họ còn có cái nguy gông-
cum và mᾶ-tâu sắp sửa đến noi, vì rurge như
triều-dinh đang âm mưu quét hết một mẻ
cho xong.

Biết mình chui đầu vào cạm, tinh thè rái
nguy, giám-mục Taberd viết một bức thư
khẩn thiết, sai người túc tốc dem về Gia-
định cho ông Duyệt, cầu ông tìm cách giải-
thoát hộ.

Tiết thu, ông Duyệt giựt mình, la hét rắng
nhé, nói chuyện với kẽ tà-hữu:

— Tức quá! Nào ta có ngờ đâu có-sự ra
thỉ? Lèm như ta nói khéo dắt hùa các thầy
Phù-lăng-sa tu đem mình vào chỗ nguy khốn
vậy. Không biết các thầy ấy làm nén tội tình
gi mà mình ngược-dãi người ta là...?

Mỗi khi nói về giáo-sĩ tây-duong, ông
Duyệt quen gọi là các thày.

Rồi ông thò dài, nói tiếp:

— Hồi náo đức tiên-dế thua trận, bôn ba
cùng khổ, phò có người ta di dem nhẫn-tài
khi giới vè, mới chuyền bài làm thắng, đưng
nên đại-nghiệp. Người ta giựt mình như thế,
đức Kim-thượng quên rồi hay sao không biết?

Tướng-công dâng sớ về can-gián di
Một người nói.

— Ôi! Sớ mãi chí tồn giấy. Chuyển này ta
phải thân-hanh về kinh diện-đều mới được.

Cách vài hôm sau ông lên đường ra Huế,
dem theo một tấp thu từ của vua Gia-long và
ông Bá-da-lộc, ngày trước giao thiệp với nhau,
và dem cả tang-chứng các võ quan người

Pháp đã dày công lao giúp đức tiên-dế sáng
nghịp những thê nào, để trình vua Minh-
mạng xem, một hai khán-khoán xin vua chờ
chay đổi chính-sách ngoại giao của tiên-dế.

Vua tức giận tim ruột, nhưng không dè lộ
ra ngoài, bái-dắc-dĩ phải chuẫn lời lâu và ba
lệnh phong-thích các giáo-sĩ ô đầu vè dò,
không cầm giữ ở kinh-dò nữa.

Thê là thêm một việc cho vua chẳng ua
ông Duyệt.

Ông Chaigneau thâm hiếu công việc triều
đình nước ta rất cẩn kẽ, nói về ông Duyệt
đại khái như sau nà:

— « Trong số các quan nước Nam thắn-
« thiện người Pháp, chỉ có một mình ông Tả-
« quân, Tòng-trấn Gia-dịnh hành, dám
« đương-dầu với vua Minh-mạng và tá bùn
« của ngài. Ông ta công-nhiên trách ngài dã
« dày xéo những chính-sách khôn khéo và
« vang của đức tiên-dế và quên cả ơn nghĩa
« những người đã hiến thân giúp
« tiên-dế dựng nên đế-nghiệp.

— Ông Tả-quân cương trực hiiem
« cõ; và chiến-trận cũng như về
« việc cai-trị, ông đều có tài
« năng đặc biệt. Chỗ nào người ta
« cũng kiêng sợ ông, nhưng dân
« chúng thì cảm mến vò cùng, bởi
« ông có tinh-công bằng ngay
« thẳng. Chính ông là một vị trong
« năm vị đại thần được vua Gia-
« long tín-nhiệm. Lúc ngài sắp
« thăng-hà, ân-cần dặn ông hết
« lòng phò tá hộ-vệ tự quản. Ngài
« lại dạy Hoàng-thái-tử phái-nhe
« lời khuyễn can của vị lão-thần
« trung-dũng ấy.

— Nhưng vua Minh-mạng đã
« chẳng nghe lời ông Tả-quân, lại
« còn làm trái ngược; bắn và hòn
« ghét ông là tùng. Tuy vậy, nhà
« vua không dám triết chúc - vì
« Gia-dịnh Tòng-trấn của ông,
« cũng chẳng hành hạ gì ông được,
« thấy ông được nhân-tâm và cõ
« oai-vọng to quá » (1).

Thật thê, ông Duyệt được nhán-
tâm yêu mến là thường, nhất là
nhân-tâm ở Nam-kỳ. Một là vì ông
sinh trưởng ở đó, từ trong đám binh-

dân phần phát làm nén. Hai là ông thành
liêm chính-trực, thật lòng thương dân, không
hè h López nén đầu nõi của họ để xây dựng vinh
hoa phú quý như hồn hồn kẽ khác. Ba là ông
chăm lo mảng mang cuộc sinh sống và mọi việc
công-iênh thịnh vượng cho dân khá nhiều,
Lòng dân bao giờ chả hổ: ai làm cõ người
ta có hồn cơm no đủ, được sống trong cảnh
ýn vui, không bị hàn-lâm hiếp bức gi, tý
nhén người ta kinh yêu ghì nho mãi.

Theo sách *Gia-dịnh Thông-chi* 嘉定通誌
của ông Trịnh-hoài Đức, xứ Nam-kỳ lúc bấy
giờ thường được phong-dâng hõa-cốc, nhiều
năm sắm-vật cao-nồng hứa thãi quá, như
dầu phong (tức dầu lạc) chẳng hạn, dân bản-
địa dùng không hết mà bán ra ngoài cõn
đu. Tại Chợ-lón, hàng năm xuất cảng độ
chừng 12.000 tấn gạo, 2.200 tấn hõa-cốc, 400
tấn đường, còn các thứ gỗ quý, mật ong, cá
khô v... thuyên buôn ngoại-quốc, đến mua
tấp nập.



Thời-đại ấy, canh-nông thương-mại xú Nam hoát-dộng được thê, kẽ cũng là thịnh-vượng tốt đẹp khâc lâm. Ai bảo đây không phải là kết quả của cái chính-sách dâng sống mờ ruộng ông Duyệt thực-hành bầy lâm.

Không ua mặc-lòng, có lẽ vua Minh-mạng thông-minh cũng phái nhân nhận ông Duyệt là một tay làm quan xứng-chức, được việc cho dân.

Nếu ngài không tự nhô cày đinh trong mít kỵ di được, rồi có vì thân số-mệnh nhô thay.

Ông Duyệt già yếu-mắc-bệnh, mồng 1 tháng 8 năm Nhâm-thìn (1832) tạ thế tại Saigon. Thương tiếc, nhó ơn, cả thành Gia-dịnh, cho đến khách thương Gia-dịnh & Chợ-lớn, làm tang-lễ cung long-trọng, đưa ông về chôn yên nghỉ thiền thuỷ Bình-hòa-xã. Người ta gọi c Lăng ông Bác-chiên là đấy.

Vua Minh-mạng liều bồ chích Tông-trấn ở Nam-kỳ, dè thu cả quyền hành về trung-ương. Tỉnh Gia-dịnh cũng đặt, quản-niều các tỉnh khác, có tông-dốc, tuần-phủ, bố-chánh, án-sát, lanh-b'nh.

Ngài bò vào Gia-dịnh: Nguyễn văn-Qnê làm tông-dốc, thach-xuân Nguyễn làm bô-chánh, Nguyễn-chương-Đạt làm án-sát.

Trang điểm

THEO PHƯƠNG PHÁP ĐÃ
CHỈ RÀNH TRONG BẢN
CHỦ QUỐC NGŨ Ở MÔI
HỘP

PHẦN MURAT VÀ PHẦN

SUPER - MURAT

THI DẤU DA MẶT SẮM, GÓ
TÂN NHANG VÀ NẾU NHÂN
CUNG DƯỢC DẸP LỘNG
LÂY NHƯ NGƯỜI CÓ MÀU
— DA TRẮNG MỊN —

Tổng tài - lý Bác - Kỳ, Ai - Lao
ETABLISSEMENTS VAN-HÓA
N° 8 rue des Cantonais - Hanoi

Đồng thời hạ lệnh cấm đạo, bắt giáo-sĩ rất nghiêm, và dù cho Huân-thần Gia-dịnh mở ngay cuộc truy-cứu Lê-văn-Duyệt về tội sinh-thời làm nhiều việc lạm quyền nghịch đạo.

Người chết bị kiện.

Ta sẽ thấy một người sống bất-bình, ấy là Lê-văn-Khoi.

IV. — Một chú Mường về trung-châu

Lê-văn Khoi dòng dõi người Mường ở tỉnh Cao-bằng xú Bắc.

Chính tên là Hưu-Khoi, họ Nguyễn.

Sinh trưởng giữa khoảng rừng núi Văn-trung, (tỉnh Bảo-lạc). Khoi cũng như phần nhiều anh em đồng-chủng, vì lẽ muôn sinh và cần phải giữ mình chống với độc-xá mảnh-thú tung-bướk, thành ra từ bé đã quen trai-chạy nhảy, xông pha, khinh sinh, mạo hiểm. Khoi hoà-nhân-cánh ty nhiên-rèn dúc, lại được bê-thế gia-dinh cho luyện-tập thêm, có gác-cốt nõn-nang, bắp-tiết rắn-rỏi, mới 14, 15 tuổi đãu, coi dáng đã dũng-dạn cao-lon như một người tráng-niên. Cả ngày chỉ nách dao tay súng, một mình cõi ngựa vào rừng săn bắn; nhiều khi đến tối không về kịp, trèo lên cây nâm-ngủ là sự thường, người chú họ rắn-bao-thé nào cũng không nghe. (Hình như Khoi mõi cõi rất sớm, nhớ ông chú họ chăn-nuôi từ nhỏ).

Ông con trai vợ cho, tướng-ràng lấy giây linh-ai có thể ràng buộc thẳng-châu phỏng-tung ấy được.

(còn nữa)
HỒNG-PHONG

(1) Mấy câu này thấy trong quyển « Souvenirs de Hué » của ông Michel Đức Chaigneau, chính là con ông J.-B. Chaigneau và do cô Beatoe Hồ-thị-Huệ sinh ra. Sau theo cha về ở bên tây, họ 91 tuổi.

AI cung-nên đọc sách Bời Mới

Muốn học giỏi	1808	Kết-dấu sau mỗi quyển	1500
Luyện-vi tiếng Nam	0979	Người mẹ (tập 1&2 quyển)	1000
Hai tám hàn	1900		1000
Thanh-nien với ái-dinh	1900	Lời-một-hếp người	1000
Phụ-nữ với gia-dinh	1900	Giết-muôn-mất đầu-tiên	1000
Phụ-nữ với hôn-hàn	1900	Người đàn bà	900
Truyện-học-linh (10 tập)	1900	Nhưng-kể-cô-long	1000

Mua từ 10\$ trở-lên được trừ 20%
BỜI MỚI, 62 HÀNG CỘT HANOI, TỐI 1038

Lực-lượng thủy-sư nước ta...

(Tiếp theo trang 17)

Mỗi bên có 30 mồi chèo cung sơn và thép-vàng, mỗi mồi chèo buộc vào một chiếc vòng khuyên-bảng-sắt. Người lính đứng chèo có thể buông tay ra trong giây lát để vớt láy khi-giới dè sẵn bên cạnh mình mà dùng. Khi-giới gồm có một khẩu súng hỏa-mai, một ngọn mác, một cai phang, một cây cung và một ống-dụng-tên.

Thủy binh tự chèo lầy thuyền và đánh trận. Họ đứng mà chèo, ngánh mặt và châm châm nhìn vào bờ lèi lệnh và thanh kiếm của viên chủ-tướng cầm trong tay. Ông này cầm thanh kiếm dura dày ra hiệu, bảo họ tội-lui hay phải làm thế nào thì họ làm theo thế ấy. Họ tuân-lệnh thi-hành rát-nhanh, vì ai nấy đều rèn-tập lâu-thông lâm-rồi.

Trên mỗi chiến-thuyền đều đặt ba khâu thắn-công ở phía đầu mũi, và hai bên mạn thuyền hai khâu.

Khi lâm-trận, ngoài ra viên chủ-tướng, mỗi thuyền còn nhiều viên phó-trưởng và cai-dot-chí-huy cả một cơ binh đứng chiến-dầu.

Thuo ấy có Vacher được chúa Nguyễn trọng-dâi, thường được triệu vào vương-phủ, khi thi bão-tinh-toan về nhât-thực nguyệt-thực, khi thi thám-benh cho một vài tôn-nhân hay cung-nữ. Cố-lại khéo giao-tiep với nhiều cự-lớn tại triều. Nhờ có những thế-lực ấy, một lần cố hàn-hạnh xem cuộc thao-diễn thủy-su rất-lon, nhân-dây biết rõ lục-long bài-quản Đàng-trong, kẽ-lai một cách ti-mi như sau này.

« Hồi tôi ở Đàng-trong, thủy-sư của chùa Nguyễn có cả-thầy 133 chiếc thuyền. Ấy là chura kẽ-sô chiến-thuyền các-tỉnh, có tới 35 hay 40 chiếc mỗi-nơi. Có nhiều quan-trấn-thủ-lệ buộc mỗi-năm phải xuất-tiền đóng rieng thêm 2 chiếc thuyền-mới.

« Năm nào cũng-thể, thủy-sư mở cuộc đại-thao-diễn luôn-hai ngày, để chúa-diêm-đuyệt.

« Giữa-năm 1874, tôi đang ở trong triều, phò-một-cu-thuong có lồng-tử-tế, cho tôi dự cuộc thao-diễn thủy-sư năm-ấy, được thấy cảnh-tuyn rất-là.

« Toàn-thể chiến-thuyền đều chỉnh-bị khi-giới như là một ngày di-danh-trận-thật. Phục-sức của các thủy-quan thủy-binhs cũng như

ngày-thường và cũng như lính-bộ, bắt-tắt phải nói; hôm nay chỉ là có điều là mỗi chiến-thuyền đều son-phù một màu-sắc khác-nhau.

« Người ta chia ra làm hai đại-dội: một-dội do đức đồng-cung cầm quyền chí-huy, đội-kia thi một ông hoàng-dệ cai-quản.

« Nguyễn-chúa ngự-trên giang-võ-dài ở bờ-sông; khút-sông này (ở khoảng-trên Kim-tuong ngay ney) rộng và sâu-lầm.

« Một chiếc-trống đồng-thật то, de trước mặt ngài; chính ngài đánh-trống ra hiệu-lệnh cho hai-dai-dot-thủy-su nghe theo mà di-en-tập. Hai-dai-dot chiến-thuyền đứng cách xa-nhau dò-một-phần tu-diem-duong; một-dội ở mé-trên-sông, một-dội ở khue-dưới, khán-dai-của Nguyễn-chúa và vân-võ dinh-thần ở ngay khoảng-giữa.

« Tiếng-trống hiệu-lệnh vừa-gõ, tức-thời hai-dai-dot chiến-thuyền rào-rào huy-dong, đứng-xa nghe tiếng-quân-sĩ hò-hét, duong-như họ muốn cầu-xé-nhau-vậy.

HÀN-THUYỀN XUẤT-BẢN

SẮP PHÁT HÀNH:

I) Thanh-nien và thư-cu nguyễn

của LÊ VĂN SÉU — Ban v/c cách elou
nghe của thanh-nien và ca-hoat động v/v
thực-nghiep de doi-dai được su-thanh-công

II) Nhân-loai-tien-hoa-su'

của NGUYỄN BÁCH KHOA — Khảo v/c
cuoc tu-u-hieu de so ca loai nguoi
thuong co den hiem dai

BẢN-XUẤT-BẢN:

THẮNG KÌNH

của NGUYỄN BỨC QUÝNH — Giá 3000

Nguyễn-Du và Truyện-Kiều

của NGUYỄN BÁCH KHOA — 10000

58, PHỐ TIỀN-TSIN, HANOI

« Trước hết, họ tiến lên một cách điều độ, và lần lán rập gần nhau. Người ta đã nghĩ hai đội sắp sửa trả trận tùng phèo với nhau, không còn phản hàng ngũ gì nữa, bỗng-dưng thấy họ sắp hàng chử nhất, đội này quay lưng thi đội kia chầu mũi vào khán-dài chúa ngự, trông rất phân biệt. Bao nhiêu mái cheo đồng thời xoay trở rất lanh-lé tài tình, dồn nỗi người ta tưởng chừng như có một bộ lõi-xo chung khiết họ hành-dòng mới đều và man như thế được.

« Hai đội lảng-lảng ngồi nhau giày lát, rồi thi đội chối với nhau: Đội thuyền của đồng-cung dời xuống mạn dưới sông, thi đội thuyền hoàng-dệ chuyển lên mạn trên.

« Độ mươi lăm phút sau, Nguyễn-chúa đánh trống ra lệnh giao chiến; hai đội nhầm thẳng mặt nhau, áo ào đeo kín tới xáp trận. Họ chèo thuyền đi vùn vụt như bay, thi dường đến phải va đụng vào nhau mà vỡ tan nát. Nhưng mà không; linh dòn đội thuyền này nhảy vọt qua thuyền của đội kia thoản thoát, thàm ra bộ-hạ đồng-cung chiếm lấy hạm-dội hoàng-dệ; và quân lính hoàng-dệ chạy sang obien-thuyền đồng-cung. Việc thao diễn làm rất cộn-trật-tự, nhanh nhẹn, chẳng rối-rít lún xộn tị nào; quân sĩ hai bên hò reo đặc thắng vang dậy trên sông, và báu báu hiệp súng hỏa-mai, thế là mãn cuộc ».

Ấy, chiến-thuyền thủy sự năm 1644 đã đánh dám một chiếc và đuổi chạy hai chiếc tàu Hòa-lan binh thủ to lớn hon, khí giới sung túc hơn, chính là chiến-thuyền thủy sự ta vừa thấy thao diễn trong năm 1674 đó.

Trận ấy ta thắng, nhờ vì quân lính ta đương thời chịu khó luyện tập nhiều, lại nhanh nhẹn, dũng cảm, liều chết lăn lung vào thuyền giặc mà chặt cột buồm, bẻ bánh lái, đam, chém, đốt, phá, kỵ cho thuyền giặc chiêu, ngày phải dám, chiếc kia phải chạy mới thôi.

Cái thành tích vẹ vang là ai cũng dám thí-sinh vì nước vậy.

QUÂN CHI

Bút máy PILOT đã nổi tiếng tốt

CÓ MÁY KHẮC TÊN KHÔNG TÌNH THÈM TIỀN
Gửi 0\$06 tem về Mai - Linh
60 - 62 cầu đất Haiphong
ngài sẽ nhận được thư trả lời

CÁC GIA-BÌNH NÊN DÙNG THUỐC: *Điều - Nguyễn*

- 1) Thuốc đau dạ dày Điều-Nguyễn
- 2) Thuốc ho già . . . Điều-Nguyễn
- 3) Thuốc ho "no" . . . Điều-Nguyễn
- 4) Thuốc bồi thương . . . Điều-Nguyễn
- 5) Thuốc bồi huyết . . . Điều-Nguyễn
- 6) Thuốc cam ty . . . Điều-Nguyễn
- 7) Thuốc cam sả . . . Điều-Nguyễn

Tổng-địa: 128 Hàng Bông, Hanoi
Đại- lý Đức-thắng, Mai-Linh, Nam-tiền: Saigon
Nam-cường: My tho, Vinh-hưng: Vientiane

ĐÃ CÓ BẢN:

Nhật tinh

của Mạnh-phú-Tứ giá 1\$

Tú Mô

do Lê-Thanh viết 0\$60

Nhà bèn kia

của Đỗ-đức-Thu giá 0\$80

Đôi vợ chồng

của Kinh-Kha giá 0\$80

Nhà xuất bản CỘNG-LỰC, 9 Takeu Hanoi

SẮP XUẤT BẢN:

Tho ngữ - ngôn La Fontaine
PHÁP VĂN VÀ BẢN ĐỊCH CỦA NG. VĂN VINH

Mỗi trang đều có tranh ảnh, by Alexandre de Rhodes xin lỗi

Một công trình lớn loát mỹ-thuật
của nhà In Trung - Fác Tân - Văn



CHUYỆN DÀI của VŨ AN-LĀNG (Tiếp theo)

Một bạn ngắt lời :

— Nhưng, anh thử nhìn xem: kia là đôi mắt trong sáng tuy vẫn còn giữ được vẻ ngày thơ, nhưng nom buồn rầu, có lẽ buồn-rầu vì bị dày-dọa vào nơi khốn-kì, mà cũng có lẽ đang buồn-rầu như anh vì còn thấy đời sống quanh-huì, còn thấy tâm-hồn (rỗng-trái; kia là cái da mặt chưa bị bụi bẩn ô đất này bám vào làm tiền-tụy, và kia là đôi môi có 1 tiết-trình hồn là tại tinh-tinh vẫn còn thanh-khiết, vẫn còn tươi-dep, chưa dến nỗi ghê-tòm như tất cả các chị em! Này, anh nhìn xem! anh nhìn kỹ xem! cả cái khuôn mặt có ý-nghĩa kia, có cái sắc-dep mờ-màng kia, nó báo cho chúng ta hiểu rằng nếu người ấy không cùng chung một ám-sym, một tri-hướng với anh, thì it ra cũng phải đang cùng chung với anh một cảnh-huống! Anh đã đau khổ, mà người ấy thi danh ở trong đau-khổ, hai hai người tất để biến nhau và có thể yêu nhau được mãi mãi. Chúng tôi tin như vậy và đang mong chí này sẽ được hàn-hạnh làm người yêu của anh.

Nụ cười gượng của Quang lại càng lộ vẻ thêm buồn-rầu. Quang ngước mắt nhìn trần nhà như van-xin thương-dế

chứng cho lời bạn đã nói, và nhè-hàng đáp :

— Anh tưởng như thế ư?.. dẫu sao tôi cũng rất cảm ơn anh đã nghĩ tôi... Nhưng, trước kia yêu được nhau thì phải hiều nhan; mà hiều tôi thì là một sự khó-khắn cho... tiếp-khách lắm!

Tóm tắt những kỷ trước

Vì già-dì h. linh lạc, bài chí ẽm Hành, Kinh-piết đến ở nhà ông chủ, Hành và Kinh sống khô-ở eo eo eo An, con ông Phong — một gái sinh — chỉ tiêm-cách mía mai, cạnh khéo làm-chó cho chị em mang túi nung.

Vì lão dồn nhữ khắc tráng nom về v.v học hành cho Kiem, Hạnh biết Khắc.

Sau nǚ, mấy năm lòn-đu đê miru sinh, ông Ông trèo v.v và cha con được xun hợp.

Vì bị thua lỗ-tron-véc buôn bán ông Phong phi hán-nhà, An bộ đến ở với nhát-tinh là Lạc rồi lấy Lạc. Bị chóng và nhà chồng bón rứt, bạc đài, An tìm kí-theat thận nhưng lại bị lừa bán vào một nhà hát xuồng.

Rồi chàng tò-thảo bắn-khoản, trong khi hai bạn hiểu ý, nói láng sang các truyện vui khóc.

Hộn-ox với nhau toàn bằng tiếng Pháp. Nhưng An rất hiếu, và còn nhớ mãi các câu ấy.

Đến quá nửa đêm, ba người nghỉ lại ở nhà hát. Hai người bao kia ghép An vào nǚm chung với Quang: đó là một điều trùng với ý muốn của nàng.

Đêm hôm đó, Quang nói truyện với An rất nhieu. Hình như chàng cố nói rất nhiều để quên tâm-sự buồn. Nhưng An chỉ thấy chàng nói và hỏi những truyện đầu-dau một cách rất đúng-dắn, lịch sự, chứ không nói một câu nào đâ-động đến các thứ ái-tinh và đến cả tình yêu-nàng, như tất cả các quan-viên khác chưa nǚm xuông đã đem hết tài nghề ra để dỗ dành cho nàng siêu-lòng và tin rằng họ rất yêu-kính nàng, có lẽ ngay sáng hôm sau, họ quâ-quyết «rước nàng về... thờ lâm uy »!

Sáng giây, hai người mới gọi là hop-truyen, hơi hợp ý nhau và An chẳng hiểu chàng có thiện cảm dồn với nàng không, còn riêng phần nàng thì nàng đã kính trọng chàng là bậc hào-hoa phong-nhã, biết thương những kẻ giài-khó dâ-trót lõi-lầm xa chán vào nơi khô nhục.

Hai hôm sau, Quang lại đến với bạn. Tình thân của hai người tiến lên được một bước nữa. Đến lần thứ ba, An mới thấy chàng có ý săn-sóc tới mình, mới dò-nòi nàng vì sao lại lạc-loài vào nhà hát. Nhưng An kiêm

ĐÂY VO'I

Tập thơ hiện-tác của Tokyo Đài tên Tuân
Bản Đỏ Văn giá 200đ/ quyển
Bản Đỏ Laza giá 65đ/ quyển

NHÀ XUẤT-BẢN MỚI 57 PHÚC-KIỀN HÀNOI

diễn nói dối cho xem truyện và còn đề dò ý Quang.

Lần thứ tư, Quang đến hét mệt mèm, và đến lần ấy chàng mới ngỏ cho An biết rằng chàng yêu An và hỏi An có bằng lòng định ước với chàng không.

Nghé những truyện Quang đã nói với bạn bằng tiếng Pháp và đã nói riêng cả cho nang biết, thi An hiểu rằng Quang là người đứng đắn, có học, có địa vị, chỉ bởi những sự đau-lòng vì tình duyên, vì gia-cảm, nên mới đến cái nơi do chơp bối cho khuây nỗi sầu riêng. Nghe đâu lại gấp nang đã đau-khô nên biết thương bạn đau-khô, đã oán-giận bạn nên đã hiểu dời.

An tin Quang là người biết yêu nang thành-thực, cũng như Quang chắc chắn rằng gặp An lần ấy, tức là thật gặp được người hiền Quang, biết an-võ-võ Quang, biết hàn-gân lại cho Quang những vết thương lòng sinh ra bởi cuô-hôn-nhân với cuộc tình duyên ngày trước. Và Quang tin rằng bụng người đã đau-khô như An mới là người biết cách làm cho đời sống của chàng có-ý-nghĩa, và mới

là người không thể có cảm-dễ nhẫn-tâm làm cho chàng đau-khô lần thứ hai...

Cá phô ấy, ai cũng đã biết An là nhân-tinh tìn-nghĩa của Quang, và ai cũng tin rằng chỉ Quang mới là người đáng cứu An ra khỏi vong truy-lạc.

Bởi vì khi đã hiểu nhau, đã hiểu yêu nhau, thì hai người ấy yêu nhau đậm-thắm, say-mê: mới có một tháng trời mà Quang đã tự ngoài Hà-nội chịu khó vào hòn ở nhà An đến mười tối,

Sách mới

T. P. C. N. vừa nhận được: TRUNG-HOA SƯ-CƯƠNG, của ông ĐÀO-DUY-ANH biên dịch;

Sách in bìa giấy bẩn, giấy 300 trang, in tại nhà in TIẾNG DÂN HUẾ, giá bán 2500 một quyển.

Sách có chia làm những chương mục và lời lẽ ngắn ràng dẽ hiểu.

Bản quyền sách có lời mừng ông Đào duy-Anh xuất bản được một quyền sách có ích và hợp thời.

CENT DICTIÉES AU CERTIFICAT D'ETUDES PRIMAIRES COMPLÉMENTAIRES INDOCHINOISES của TRẦN HUY CƠ và NGUYỄN HUY HOÀNG, nhà ĐÔNG TÂY xuất bản, giá 1\$85.

và đến chơi suốt ngày với An trong tất cả các hôm Quang được nghỉ.

Bấy giờ hai người chỉ còn đợi dịp xum-hop cùng nhau, và An chỉ còn đợi cho Quang thu xếp xong mọi việc thi sẽ đường-hoàng bỏ nhà hát, theo Quang để chung một cuộc đời sống với Quang.

Quang không hẹn nàng chờ đợi lâu: chàng chỉ xin An nhẫn-nại ở trong ca-trường một tháng. Tuy vậy, vì lòng yêu sôi-nổi — một lòng yêu thiệt-tha, thành-thực mà tam-linh bao trước ràng nàng dung số lở-dở như nhữ việc quá-khứ — nàng vẫn thấy bồn-chồn bứt-rứt, và hằng ngày thời-gian man qua đi, để cho nàng chóng được hoan-lương, nghĩa là chóng được nhà Quang trở nên người đứng đắn, có giá-tri ở giữa những nơi quang-dâng, dãy không-khi trong sạch và thơm-tho.

XIII

Hình như tam-linh An bao cho nàng biết trước rằng hôm ấy heo nào Quang cũng đến. Nàng thấy bồn-chồn bứt-rứt, nhưng nàng tin rằng chỉ tại hôm ấy Quang sẽ đến trả nợ cho nàng, đem nàng về vui hợp với Quang.

Chợ mài không thấy tôi! Rồi tôi đã lâu mà vẫn chưa thấy Quang! Nàng sốt ruột quá, liền đi tắm cho diêm-linh lại, mặc dù trời đang rét.

Ngoài & sân, mới « thi gan » với rét mà rọi vài gáo nước lạnh, thi nàng đã thấy ở nhà trên có tiếng chào, mời rộn-rít. Từ là nhà có khách. Nàng hồi hộp, lặng im nghe xem có phải là bọn Quang đến không.

Tùi chính là Quang. Nhưng phân biệt tiếng, nàng hiểu rằng Quang đến với một bạn thường đến và với một người là...

Thoát kỵ - thủy, nàng đã nghe thấy Quang hỏi:

— Em Dung đâu, chị?

Một chị á-dao đáp:

— Chị em đang tiễn, xin các anh vui lòng chờ một lát.

Đảng lẽ thi nàng vội-vàng lau mình, thi quấn áo. Nhưng không biền tại sao nàng lại cố chùng-chinh ra chờ rất lâu, trong khi láng tai nghe chứng em.. trong khi các anh chờ chị Dung em thi các anh có phép sửa soạn khay đèn nhé?

Quang nói tiếng Pháp bảo:

— Các anh hãy kién tâm đợi, người yêu tôi thế nào cũng phải kíp ra đây chào các anh và để người anh tôi xem mặt.

Tiếng người lạ nhẹ - phảng uyển-chuyen đáp:

— Cái đó không hại gì!... Dẫu chua xem mặt, tôi cũng đã tin rằng người yêu của anh có bộ mặt rất đẹp, nhưng lại có tấm lòng tốt đẹp hơn bộ mặt. Có thể mời đáng công kén-trọn của anh.... Nhưng xin anh nhớ cho rằng anh đã hẹn với tôi sẽ không đến nửu hát nứa một khi anh đã kén-trọn được tri-âm.

Quang trả lời, cũng vẫn bằng tiếng Pháp:

— Tôi xin nhớ và lại xin thề là rằng từ cái phút Dung sẽ là vợ yêu của tôi, tôi không còn bén - mang đến những chỗ bẩn-thiu này nữa.

Một chị á-dao ngắt truyện:

— Góm! Các anh cứ noi iếng « tay » mãi làm cho em

chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, cứ sợ rắng...

Quang mắng lắp câu nói:

— Bày! Đổi với chúng tôi mà sao chị lại còn có thè nghĩ nhầm được như thế?... Thôi, ta nói tiếng Nam cả chỗ các chị đỡ túi - taan vi những ý - ngõi nhầm ấy.

Chị kia xin lỗi :

— Em xin lỗi anh. Em nói thê là chỉ cốt có câu truyện để mà nói, chứ đã báo lâu rồi, làm gì mà chăng biết rằng anh không rõ khinh chứng em.. trong khi các anh chờ chị Dung em thi các anh có phép sửa soạn khay đèn nhé?

Đieng người lạ:

— Poái đó, ta hãy mời Phu-dang tèn - lú đến mở đầu cho cuộc vui này.

(còn nữa)

VŨ AN-LĂNG

« Đường đi ra biển » số 146
hứa đoạn « Một bậc ngát
lợi... trời đang re ».

AI MUỐN DÙNG THUỐC
BỘ CÙNG TÌM THUỐC

SÀM
nhưng
bách
bò

HỒNG-KHÊ
75 Hàng Bồ Hanoi. Mỗi hộp 1\$20

pull-overs, chandails,
boujeons dù oai-kieu
các màu, bán buôn tại..

HÀNG DỆT PHỤC-LẠT
87-89. ROUTE DE HUÉ - HANOI

ĐÃ CÓ BẢN:

BÁCH KHÓA ĐẠI TÚ - BIỂN
của QUỐC-HỌC THU-XÃ ~
với những tập: Bắc đầu bờ biển -
Giao chí - Tà binh - Tà phái -
Tú thư - Tranh-Chè - Sí
muas muai kêu hè, vi in có hạn

Đài - Quang

của Tân Đà Nguper-khoa-Hiển
Một cuốn sách giáo - dục phục vụ để
đào tạo cho наръе những bâc mông
hien, vo theo, môt gia-dinh đau-phai
co mot cuon Gioi 6555

Tràng-nước hồ Tây

Ly sô (tên thay)

của LAN KHAI
Tô những sự bí mật ghê gớm trong
thâm cung của các vị báu chúa
thời xưa. Giả ipso

HƯƠNG - SON XUẤT - BẢN

CỎ LẠI TỰ SÁCH.

GRAMMAIRE VÀ DICTIONNAIRE
FRANÇAIS - ANNAMITE

JAPONAIS PAR KIKUCHI
KATSURO ET T. N. CHÂU

có thêm lexique và phương cẩm
thường dùng hàng bâc thử tiêng
Bản tại các hàng sách, ban buôn
hoa hồng rất hàn tại nhà in
SIANG-TA 94 CHARRON HANOI

Lâu, Giang

mắc bệnh tinh dù có biếu

Đe chứng nên tìm đến:

ĐỨC - THQ - ĐƯỜNG

31 - Route de Hué - Hanoi
Thuốc dỗ nồng, không công pha,
không hại sinh dục, chữa đủ các bâc
xem mạch cho đơn. Các bâc vô sê
soc bâc tra vận động nồng dâng « kiệu
thầy hòi » các thành thuyca sô thầy
bắp thịt rắn chắc dày đặc.

Autorisé (publication créée un éditeur
ment à la loi du 13. decembre 1941).
Ed. Hebdomadaire du Trung-Bac Tân-Van
Imprimé chez Trung-Bac Tân-Van
36, Bd Henri d'Orléans - Hanoi

Certifié par l'Inspection
Tirage 30000
L'Administrateur Général: Ng. d.VUONG

ĐÃ CÓ BẢN:

Ba mươi năm văn học

của M. c-Khuê giá 1\$35 — Hay là cuộc liên-hoa văn-học
nước nhà trong vòng ba mươi năm nay

LUẬN TƯNG trong « TÙ SÁCH TÂN - VIỆT » - Giá 1\$50
đề yếu cầu với lối so sánh tên lửa phuc án của họ giới

TÙ SÁCH TRIỆU HỌC TÂN VIỆT BÃI RA
Trí-ti-1-o Kien (1955). Trí-thu Niez che (1956). Trí-thu Einstein
(2000).

NHÀ XLIAT-PÂY TÂN VIỆT BÃI DỘN LẠI
2D, LAMBLOT, HANOI

