

THƯNG BAO CHỦ NHẬT

Ngày 12
Thứ sáu
Tháng

1945

1945



HOA HUYNH ĐOÀN - VIỆT NAM
CHỦ TRƯỞNG

SƠ KHAI QUAN
TẬP I
Hải-quân - Nhật-Mỹ - Cảnh-Sát-Điều-đ理

1945 - 1946
2 MAI 1945

Tuân-lê Quốc-tê

Cảng di sản và mòn xuân đến gần mùa hè thi thoái tiết ở Nga lại thay đổi và đang tuyệt bá đầu tan. Sự thay đổi đó rõ có ảnh hưởng đến vận hành vật trân như là cỏ lǜ trong tuân-lê iữa quan. Quản Đức phản ứng ở khắp nơi trên Nga nhất là trong khu vực huy hiệu của Donez và Dnieper đã bắt đầu thất bại tại vùng và đánh dồn quân Nga về phía Đông-Bắc. Đạo quân chiến-xa của Nga do tướng Popoff chỉ huy đã bị bẹp nát thiêng hãi lớn: đạo quân này nốt tái 479 chinh-xa, bắt đầu bắc bắc phi-nhập vào vùng và rất nhiều chiến xa và xe cộ. Số quân binh của đạo quân này bị thiệt hại cung không phải nhỏ. Nhiều đai đội quâia Nga hiện đang bị vay sầu chiến-luyễn của các đội quan tiền phong Phổ-Bắc. Một đội quan Đức hiện đã tần dồn giao song. Dnieper ở phía Tây Nam Lajum là nơi quâia Nga đã khởi cuộc tấn công. Ở miền-zzem, hòn thù bay, 27-quân Đức đã lấy lại được Krasnoyarsk và Losovaya và tiến qua hai thành đó. Nhiều toán quâia Nga bị bắt có tới 2.000 và số quâia Nga lẩn trùm trong các trận cỏ có tới 14.200 người.

Phi quân Đức cũng có đai đội vào các cuộc hành binh đó. Đồng thời, các đội quan Nga định tiến vào phia bắc và phía nam Orel cũng bị thất bại. Cả ở phia bắc miền đông bằng Kouben, cuộc tấn công của các đội chiến-xa và bộ binh Nga cũng bị bộ binh và các đoàn pháo bắc nhô. Đầu ngắn lại, với phia Bắc mất trận phía Nam hồ Ilmen, quan Nga cũng không thể iáo tiễn được vì kháp mọi chỗ quan Đức đã phản công dữ dội. Trong các giờ quâia sự Đức ở Bắc-Linh, người ta cho rằng hiện nay đã qua phần thời-kỷ mà quâia Nga tấn công mạnh nhất. Vì ở nhiều khu trân mòn trân nhất là ở miền Nam, bông đã bắt đầu tan và vi Hồng quân từ trước đến nay bị thiệt hại rất lớn, nên quâia Nga hình như không thể tấn công ở ai nhiều khu nhà trước và không thể tiến thêm được nữa. Chính giây tên này thì có tin cờ Anh và Nga người ta lòn tiếng yêu cầu các đồng-minh Anh, Mỹ lập mòn trân thứ hai ngay để chia gánh sicc nặng vớ. Nga trong việc đối phó với quân Quốc-xã, trước Thượng-nghi-viên Anh, Lord Beaverbrook nguyên long-tiường bộ xuất sản phi-

cơ đỡ khẩn nài yên cùa nên mòn trân mòn trân thứ hai. Tại Novosibirsk, trù-đô Terekhov-ka là mòn nơi có nhiều xưởng chế-tao-thi-xa, mòn thuyề Nga đã biến tình đai đổi lòp mòn trân thứ hai otap Nga. Cả ở các thị trấn khác tại Terekhov-ka như Omsk, Krasnojarsk-kiano là những nơi chế-tao phi-cô của Nga, dân chúng cũng biến-lanh và phẩy đổi Anh, Mỹ. Ở nhiều nơi, sở Cảnh-sát Nga phải can-ta ép để giải tán các cuộc biểu-tinh đai

Dân chúng Nga thấy Anh, Mỹ chỉ hối hả và kheo người suông, từ hòn râm nay nay không thuyề, mòn mòn trân trân hời hời, ném dem long phảm phảm. Cho đến rỗi ở mòn trân Bắc Phi, nay quâia Anh, Mỹ trong số chiếm trung-tay của Tunisie và cuối tháng 10, hòn-hòn quân trung-công ứu phản thắng. Đạo quân Rommel tuy lôi khói. Tapolitare nhưng lòn thuyề của con-khâ mạnh hối với quân ở Tunisie sau-tang Arjun. Ở hòn-hòn trân quan hé và tháng 10, tìn-mòn bén-giờ Tunisie và Algérie, Quan Đức vẫn giữ ở phia Đông Debessa và vẫn ián công như một cùi gông kim vè phia bến-giờ Algérie. O-men Kasserine có tin-quân Đức đã bô thê trân đai tại vè phia Nam. Một đai đội lam cho quâia Anh, Mỹ phòi thất tiêng ở Tunisie là kêu hàn vè lực lượng

(xem tiếp trang 54)

HAI-QUÂN

XUẤT-BẢN NGÀY 14 MARS 1943

sẽ có nhiều tài liệu lâ-hơn sô-Hai-Quân I

Trong số đó chúng tôi sẽ nói về:

CÁCH TỐ-CHỨC HẠM-BỘI

và thử tài chiến-anh nhất hiện nay
KHINH TỐC PHÓNG-NGƯ LÔI TIỀU-HẠM

và nêu-bát khát mà người nào cần ở trong cái
Các bạn sẽ say xưa đọc:

VUA GIA-LONG TỰ LÂM KÝ SƯ BÓNG LÂY CHIẾN-THUYỀN HEO KIỀU TÂY

Cũng trong số đó:

TRIỆT-HỌC TẬP-THUYẾT

một mục văn chương của Thành-thể-Vỹ

(BÀI THỦ NHẤT:

THÀ RĂNG CHẮNG BIẾT CHO XUNG!

LỊCH TRÌNH

TIỀN BỘ CỦA hai đội hoàn cầu

Thời tiền lịch-sử

Những tần bê của cõi-nhân dùng, về thời tiền-lich-sử, hình như cũng tương-tự với các đai-dam ngày nay. Doan biết như vậy là người ta cần cứ vào những bức vẽ khắc vào đá núi, hoặc những di-tich tần bê lượm được ở các sòng, hòn, hồ, lối lịt ngần xưa.

Theo những bức vẽ khắc vào đá núi Bohuslan thì chiếc thuyền đai thach-dao (age de la pierre) một đai có mòn nhọn, một đai có lòn bắng, hai đai thuyền phia trên hòn lòn và nòn cong vào phia trong, coi như cái mái chùa tần vậy. Chiếc thuyền khắc vào một phi-phái đá núi Haggsby, thi không phân-biệt mũi với lòn, cho lòn nòn di trước di sau đều như nhau.

Những tần bê lượm được di-tich tại các sòng lòn, thi làm bằng cát thán cát gỗ, đèo gợt thô-so, coi như những chiếc thuyền độc-mộc của dân Thổ, Mán trên mạn Thượng-du xu Bắc-ký ta. Đó là những thuyền bê thời thiết-dai (age du fer) vậy.

Bò là những kiệu thuyền-bê đại-khai và chung cho cả các dân-tộc đai-thuyếng-cô phương Đông, cũng như phuong Tây.

Còn xét riêng về các dân-tộc, thi mỗi nai kiệu thuyền bê một khác, tùy theo dia-thể và sự ứng-dung của mỗi dân.

Như các dân-tộc ở bê-bôn Địa-Trung là đai-thuyếng-cô có một bê-bôn-tiết lòi tê-rồi, vì lòn co quan-hê-mật thiết với đời sống hằng ngày của họ. Song những dân-tộc có tiếng sánchez và häng-häng, binh như chỉ có bê-dân tộc này: Alcap, Phi-ni-tay (Phéniciens) và dân Carthaginois. Những kiệu tần buon và tần chiến khác vòi những cõi-mộ và đêa-dài cõi Alcap, hòn hét đêa dày häng, nhưng chế-tao khá tinh-vi, bê buon và mòn chéo cõi bê-chu được song gié ngoài biển rộng.

Người Phi-ni-tay và người Carthaginois, tuy là những thủy-thủ trù-tranh thời cõi, trước cõi đai Hi-Lạp, đai có một thời giữ quyền bê-chu trên các biển khơi, song binh nhu khóng cãi

cách được điều gì trong cách chế-tao và cách chở chở tần bê.

Cũng như người Trung-Hoa, theo các kinh sách cõi, đã biết chế-tao bê ngay từ thời tiền-lich-sử, nhưng các kiệu thuyền buon và thuyền chiến-trận (lào-thuyền) là thuyền có hai tầng, trên là chỗ để quan-số-tiết chiến, tầng dưới là chỗ thủy-thủ chèo chở) qua các thô-dai, vẫn gìn nguyên như vậy, chẳng cái-cách, tiền-hộ thêm được chút nào. Và người người ta lời ngày nay vẫn dùng thuyền nan và thuyền gỗ kiêu dài thượng-cõi.

Dân Hy-Lạp biết dùng thuyền cũng từ lâu-lâu. Nhưng tới thời oanh-liệt, tức là thời phồn-thịnh, thời Hy-Lạp bá-chú hắc hít chúa Áo và chúa Phi, thời mà thi-hào Homer ca-ngợi, Hy-Lạp vẫn chỉ có hai kiêu thuyền bê, một là thuyền buon, hai là tần vận-tải.

Chinh các tần vận-tải đó đã dùng đê chở quan-số-tiết chiến nơi này nơi khác, chinh-phuc được một đế-quốc lớn rộng vòi cùng.

Mai tới thế-kỷ thứ VIII trước tây-lịch kỵ-nghen, tại thành Corinthe mới có một, người tên là Aménocèles nghì chẽ ra tần chiến, gọi là tần trière, hình như có tui ba hàng bê chèo chêng-chât häng no vòi trên hàng kia. Thuyền Hy Lạp thời bấy giờ có hai kiêu: kiêu tần dài chạy bằng bê chèo, tức là tần chiến; kiêu tần trùn chạy bằng buon, tức là tần buon. Các thành có những đai-chiến-thuyền lòn-manh thời ấy là thành Corinthe, Milet và Samos. Nhưng đai-thé-hék-thu V trước Tây-lịch, đai-chien-thuyen mạnh nhất ở Hy-Lạp là đai chiến-thuyen của thành Nhâ-Biên (Athées). Bấy giờ đã có những hãi-cảng thuận-tiến, những sô chê tần, với cây cát tinh-vi, và cảng-cuộn tần-hai-quân rất là chu-dá.

Hải-dai-thi do một hòn già nhiều hòn mòn-lực chí-hay. Chiến-thuyen nào cũng có một viên thuyền-trưởng, một viên hoa-tiêu, một viên phó thuyền-trưởng, một viên em cai thi-một-càng nhiều sĩ-quan và hạ-sĩ-quan. Thủy-thủ tần-lâu, tinh-gom cả các thủy-bin, các thủy-

thủ chèo thuyền các hạng, cộng
tổng 200 người. Các thuyền-sư
Nhà-Biển lại nghĩ ra nhiều
cách chèo-chở, khiến cho thuyền
đi vừa nhẹ vừa mau.

Từ thế-kỷ thứ tư (trước Tây
Lịch) trở về sau còn có nhiều
hải-dội lớn khác, như hải-dội
Syracuse, Rhodes, Ai-Cập, Icaria
Hy-Lạp v.v... Trong Denys &
Syracuse và các chúa Ai-Cập
sai chế-tạo nhiều kiệu-tàu rất
lớn có 4, 5, 10 hàng buồm chèo
chồng chất lên nhau. Cố kiệu
tàu có tới 40 hàng buồm chèo,
thật là đê-xô. Ngoài ra trong
khắp thời đó, không có sự cải-
cách nào quan-trọng về việc
chế-tạo tàu thuyền.

Người La-Mã có tàu buồm,
tàu chiến rất sớm. Nhưng mãi
tới năm 388, mới thật có một
hải-dội chính-thức. Nghề
hang-hải chẳng được người
La-Mã làm tiến-nhập thêm được
chưa bao giờ. Vì họ đều chế-tạo
theo các kiệu-làm thuyền của
người Hy-Lạp và người
Carthaginians. Họ chỉ có độc
một sáng-khiến là trong khi
chiến-dấu trên các chiến-
thuyền, họ dùng một cái mõc
sắt nhọn bập vào thuyền địch
khiến cho thuyền địch không
thể nhúc-nich được nữa. Bấy
giờ người lính La-Mã mới xông
sang chiến-dấu như trên bộ,
thì được nhiều điều rất thuận
lợi.

Kiểu tàu chiến của họ bấy
giờ thô-thô, dụng nhất là kiệu
tàu có ba hàng buồm chèo, rồi
đến các khinh-thuyền nhỏ hơn
và các kiệu-tàu có hai hàng buồm
chèo. Các hải-dội, thuyền-đội
thường-iryo đầu tiên đặt ra từ đời Hoàng-đế
Auguste, là hoặc tuân phong trên biển, hoặc
để hộ-tống các tàu chở lúa mì, hoặc để dự vào
các việc chiến-trận.

Tại Misene, Ravenna, Fréjus và trên cả sông
Rhône, sông Danube đều có những thuyền-dội đó.
Các nơi cảng-hải quâns của Đế-quốc hồi thế-kỷ
thứ V lập ra rất nhanh, có tới 32 nơi, trong
số đó Alexandria là một nơi rất quan-trọng.



Thuyền thời thạch-đại



Thuyền đời thiết-đại



Tàu Ai-cập thời cổ



Tàu sông Nil thời cổ



Tàu của dân Assyrien thời cổ



Tàu Phi-ni-tay

Muốn xét các kiệu-tàu thuyền của những
đảng-miền Bắc-Âu, thời cổ-so, người ta lại
phải nhìn vào những bức vẽ khắc vào đá.

Ngay từ thế-kỷ thứ 10 trước Tây-Lịch kỷ-
nguyễn, dân Bắc-Âu (Na-Uy, Ban-Mạch, Thuỵ-
Biển) đã biết dùng các thuyền buồm da. Nhưng
mãi 400 năm sau Thiên-chúa giáo sinh lich-sử
hang-hải của họ mới thực là rõ-rệt. Khi bấy
giờ, tàu thuyền của họ chế-tạo đã dài-rộng và

Tuy vậy, dân-La-Mã không
thiên ngầm hàng-hải. Thủy-thủ
và thủy-huân La-Mã thường bấy
giờ, hầu hết là hình-mộ trong
các đền bô-đài, dân đồng-minh và cả những nô-lệ nữa.

Sau 26 năm làm việc trên các
chiếm-thuyền, họ được liệt
vào hàng-luong-thienn-lý được
hưởng quyền công-dân. Các
quân-chi-huy hải-dội, hoặc gọi
là thủy-sư đê đốc được phong
là quận-trưởng và hầu hết là
những nhà hiệp-sĩ.

Người Pháp thời cổ, tức là
người Gaulois – di-biển-di-sông
đều dùng những kiệu-thuyền bê
giống-nhau.

Tướng La-Mã César đã khen
họ là những ay-they-thúi-lanh
nghe và dâ-i-thuỷ-bè-của-họ
như thế này:

« Thuyền của họ coi
mình-dep hơn thuyền La-
Mã, mạn-thuyền làm cao để
chống với sóng biển; thuyền
lòng-bằng mõ-e-sen, sán-thuyền
đóng-chặt bằng những cái
đinh-sắt lóng-trứng. Thuyền có
mõ-sắt buồm, bằng-xích-sắt.
Buồm thi làm bằng da khâu
liền-chắc-chắn ».

Kiệu-thuyền-jbuồm tại Mor-
bibron vẫn giữ nguyên-tính
cách của kiệu-thuyền César-đã
tả. Thời bấy-ki giờ, chính César
đã phải dùng thuyền của dân
Gaulois để đê-bộ sang Anh-
quốc, ông đã lập trung-tất-cá
chín-mươi chiếc thuyền của
khắp các-miền trong nước
Gaule. Tiếc-một điều là thuyền
của những-xứ-nào, César
không-nói-rõ.

tinh-vi: thầu-dài 38 thước-tây, rộng 3m30 ghép
mảnh-ván-mõ với mảnh-ván-kia làm thân
thuyền, và miết-kìn những khe-ghép-bảng
nhưng-miếng-vâi, mỗi-miếng-có-tối-28 người-chèo
thuyền. Nhờ có cái-tục-cố-dò, do-dạo-Thiên-
Chúa-truyền-sang, định-rằng-khi mai-táng-một
viên-thầy-tướng-trú-danh-thi-dè-họ-nǎm-luân
trong-thuya-rồi-chôn-cả-thuyền-xuống-dất,
nhờ cái-tục-cố-dò, mà-dời-sau-người-ta-dào
được-dần-Gokstad-nước-Na-Uy, một-chiec
tàu-hỗ-thế-kỷ-thứ-14-và-người-thành-Venise
dùng-trước-tiên. Một-chiec-tàu-trong-lei-tàu
đó là tàu-Charente-chế-tạo-đôi-vua-Louis-XII,
dùng-duy-tết-1200/người và 200/khâu-dai-bắc.
So-với-các-tàu-buồn-lớn-này-may-tưởng-cũng
chẳng-thua-kém-gì.

Bắt đầu thế-kỷ 14, người ta biết-dùng-là
kinh-di-biển và sau đó-lại-dặt-sóng-dai-bắc
trên-các-tàu-chiến. Hai-việc-dù-khiến-nghề
hang-hải-tiến-dược-những-bước-dài-về-phương
diện-chèo-chở-cũng-như-về-phương-diện-chèo-te.

Thế-rồi-chẳng-bao-lâu, phát-hiện-những-kiểu
tàu-gọi-là-Carague, tức-là-Cara-da-roca-tiếng-Ý
ngữ-là-hình-thäh-tri, ý-nói-những-kieu-tàu
lớn-coi-như-thäh-tri. Những-kieu-tàu- ấy-xuất
hiện-hồi-thế-kỷ-thứ-14-và-người-thành-Venise
dùng-trước-tiên. Một-chiec-tàu-trong-lei-tàu
đó là tàu-Charente-chế-tạo-đôi-vua-Louis-XII,
dùng-duy-tết-1200/người và 200/khâu-dai-bắc.
So-với-các-tàu-buồn-lớn-này-may-tưởng-cũng
chẳng-thua-kém-gì.

Người Bồ-dào-nha, xua-nay-vốn-là-một-dân-
tộc-chuyên-nghề-hàng-hải-chẳng-chứ-thua
kém-các-nước-khác, cũng-chế-tạo-những-kieu
tàu-dó, có-chiec-trong-lài-tới
1.600-đồn, và-chứ-tất-cả-32-khâu
dai-bắc-cùng-700/người. Theo
một-sử-gia-người-Bồ-thì-có
chiec-lon-hor-thế-khiển-đó
nhưng-bấy-từng, mỗi-đồn-tàu
lại-làm-khỏ-lên-một-lớp-lâu-dài
hai-từng, lầu-nó-thông-sang
lầu-kia-bằng-một-cầu-thang-bắc
giữa-lung-chêng-dài-tới-60
thước-tây-chứ-không-it. Các
tàu-dó-đều-có-hà-bốn-cột-buồm
lên-và-cao-ngất.



Tàu xứ Normandie (thế kỷ thứ IX)



Tàu xứ Bretagne (thế kỷ thứ XI).



Tàu Địa-Trung-hải (thế kỷ XIII).



Tàu Bồ-Đào-Nha thời cổ

Ngoài-kieu-carague-ra, lại-có
kieu-tàu-galon-thuộc-logic-tàu
tron-nhưng-kieu-của-dân-Bret-
agne-nước-Pháp, kieu-này
thường-dài-dộ-30-thước, rộng
7-thước, sáu-4-thước, có-hai
cột-buồm-và-còn-hàng
hàng-hải, hồi-thập-lục-thế-kỷ, rát
đắc-dụng-để-biển-Dịa-Trung.

Và-kieu-tàu-caravelle-là-kieu
tàu-mà-Kha-luân-bố-(Christophe
Columbus) đã-dùng-để-di-tum-Mỹ-
châu.

Kieu-tàu-này-có-4-buồm-kick,
thước-thường-thường-là: dài
27-thước, rộng-8-thước, giàn
giống-nhưng-kieu-tàu-người
Hà-Lan-dùng-dè-từ-Ấu-chen
sang-Ấn-de. Tàu-caravelle-thuộc
(xem-tiếp-trang-89)

CÁC KIỀU CHIẾN-HẠM TRONG MỘT HẠM - ĐỘI

Các chiến hạm trong một hạm đội tùy theo sự công dụng, chia làm nhiều loại khác nhau. Dưới đây là phân kê những đặc tính của các chiến-hạm vẫn thường thấy nói trên các bến thông cáo sau một trận hải chiến :

1) Chiến đấu hạm (navire de ligne)

Các chiến hạm là xương sống của một hạm đội, là lực lượng của cả một hải-quân, đang để bảo vệ đất đai và tấn công sang nước địch.

Chiến đấu hạm chia làm hai hạng :
Thiết giáp hạm và tuần dương chiến đấu hạm.

Thiết giáp hạm (cuirassé) là những tòa thành bọc thép dày sô, trọng tải từ trên 10.000 tấn đến gần 45.000 tấn. Khi giới chính là những đại bác nòng 240 li, 280 li, 305 li, 320 li, 340 li, 356 li, 380 li, 381 li, 406 li và 457 li. Khi giới phụ là các súng cối nhỏ 152 li, 140 li, 127 li, 120 li và súng cao xạ.

Thiết giáp hạm có vỏ và dai thép dày từ 20 phân đến 40 phân, sàn thép đơn hay kép dày tới 9 phân.

Tuần dương chiến đấu hạm (croiseur de bataille) là những thiết giáp chạy nhanh nhưng vỏ mỏng và vỏ dai bắc hơn.

Những chiến đấu hạm dùng 26 năm thì già (tuổi), phải sa thải hay sửa lại (refonte).

Về thiết giáp hạm, hải quân Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Đức, Ý, Nhật, đều có nó. Về tuần dương chiến đấu hạm chỉ có Pháp, Anh, Nhật. Đức là có mà thôi (Dunkerque của Pháp, Repulse của Anh, Kongo của Nhật, Schleswiger của Đức).

2) Hàng không mẫu hạm — Hàng không mẫu hạm là một kiều tàu chiến đặc biệt, không có thuyền tăng chi chít. Cả một chiếc tàu là một sân cho máy bay cất cánh bay lén hay hạ xuống. Các cơ quan chỉ huy đều dẹp ra sang mặt bên. Ông khởi cảng đặt sang bên

phía và có khi theo dọc sườn tàu mà tuồn khói ra đằng sau.

Hàng không mẫu hạm dùng để đem phi cơ theo một hạm đội. Những phi cơ trận đó sẽ can thiệp trong những trận hải chiến.

Hàng không mẫu hạm không có số trọng tải nhất định (từ 7.000 đến 30.000 tấn) mang được từ 20 đến 100 chiếc phi-cô. Khi-giới có những đại-bắc nòng 100 li, 114 li, 120 li, 127 li, 140 li, 152 li, 155 li, 203 li và súng cao xạ.

Khi-giới chính của hàng không mẫu hạm bao giờ cũng là phi cơ gồm có các kiều : khu-trục, chiến đấu, bồ nhào, thảm thính và ném bom.

Hàng không mẫu hạm dùng 20 năm là quá tuổi. Những tàu chở độ 10 hay 20 thủy phi-cô, chỉ có máy dây cho phi-cô lèn (catapulte) chứ không có sân cho máy bay chạy mà cất cánh (plate-forme d'envoie) thì chỉ là tàu « ván tái phi-cô » (transport d'avions) chứ không đáng gọi là hàng không mẫu hạm (porte aéronoe). Trên hoàn-cầu, chỉ có các nước Anh, Mỹ, Nhật, Pháp, Ý, Đức, Nga là có hàng-không mẫu-hạm.

3) Tuần - dương - hạm (Croiseur)

Như tên gọi, tuần - dương - hạm là những chiếc chiến-hạm nhẹ, thon, di nhanh, dùng vào việc tuần phong, di-dẫn lô cho một hạm đội chiến đấu để phòng lác bắt trặc, di bộ tống các đoàn tàu buôn, để phòng các đường giao thông của nước mình và cái dứt đường giao thông của bên địch. Tuần - dương - hạm còn dùng để đánh phá những bến tàu, cản-e bến dịch và giúp cho quân di dời bộ sang nước ngoài.

Tuần - dương - hạm chia làm hai hạng :

a) Hàng nặng (trọng tải từ 8 nghìn đến 10.000 tấn, mang (từ 6 đến 12 đại-bắc 203 li))

b) Hàng nhẹ (trọng tải từ 4000 đến 8000 tấn, mang dai-bắc : 127 li, 138 li, 140 li, 152 li và 165 li).

Gần đây vi phi-cô tỏ ra rất nguy hiểm, nên có một kiều tuần - dương - hạm đặc biệt : *Tuần - dương - hạm diệt phi-cô* (croiseur anti-aéronef) mang toàn đại-bắc cao xạ để bảo vệ cho hạm đội khỏi bị máy bay địch đánh phá. Tuần - dương - hạm dùng 16 năm là quá tuổi.

4) Khu - trục - hạm (Destroyers)

Trọng tải từ 400 đến 2800 tấn, khu - trục - hạm dùng để đánh hạm đội địch bằng ngư-lôi rồi nhò nhô tốc lực rất nhanh mà chạy chốn. Khi-giới chính là những ống phóng ngư-lôi (từ 2 đến 12 ống) nòng : 457 li, 533 li, 500 li, 550 li và 610 li.

Khu - trục - hạm mang đại-bắc nhỏ, nòng từ 75 li đến 138 li. Hải-quân Pháp phân biệt na : *Ngư-lôi hạm* (torpilleur) và *Diệt ngư-lôi hạm* (contre-torpilleur) nhưng rõ, cự cảng là một loại khu - trục - hạm cũ. Khu - trục - hạm dùng để hộ tống các hạm đội hay các đoàn tàu buôn thi rất tốt vì chạy nhanh và mang nhiều khí-giới diệt tàu ngầm có hiệu quả (đại-bắc, lựu đạn) khu - trục - hạm dùng 16 năm là quá tuổi.

5.) Tàu ngầm

Dùng để đánh bắn đích bằng ngư-lôi và đại-bắc. Đại-bắc dùng khi chạy trên mặt nước, ngư-lôi thi khi nổi khi chìm đều dùng được cả. Tàu ngầm còn mang thủy-lôi (mine) đi thả vào hải-parten dịch.

Trọng tải từ 200 đến 4000 tấn, tàu ngầm mang từ 2 đến 11 ống phóng ngư-lôi và một bay hai ba đại-bắc nòng : 37 li, 47 li, 75 li, 100 li, 120 li, 105 li, 152 li và 203 li.

Tàu ngầm chia làm 3 loại :

Loại phóng ven bờ (sous marin de défense côtière)

Loại vượt đại dương (sous marin de haute-mer)

Loại thả thủy lôi (mouilleur de mine)

Thống - chế Pétain đã nói :

* Nhờ có bài trận mà mỗi đồng-lâm của Quốc-gia được thử thát; chàng ta sở dĩ quay quần để làm sự bảo-vệ chúng, sự gân gùi đó, à chí-là tự-nhiên, là hy-vọng nâng đỡ nhau trong cuộc phục-hưng. Nhưng Quốc-gia Cách-mệnh còn phải cần sự thống-nhất của nước Pháp *

Các chiến hạm phụ (navire auxiliaire)

Chiến hạm phụ là những tàu kiêm nhỏ, giúp thêm lực-lượng cho hải-quân.

Thống-báo-hạm (aviso) mang hai, ba đại-bắc nòng từ 100 li đến 140 li, dùng để tuần tiễu hoặc đánh những trận nhỏ.

Pháo-hạm (canonnier) di tuân sòng hay ven bờ, mang một hay hai, ba đại-bắc nhỏ.

Vận-tống-hạm (ravitailleur) để tiếp tế cho các hạm đội.

Phú-thiết định (mouilleur de mines) di thả thủy lôi.

Tảo-hải-dinh (draguer de mines) di vớt thủy lôi.

Hỗ-tống-hạm (escorteur) di kèm các tàu buôn.

Những tàu chở các vật dụng để chữa (navire-atelier).

Tàu chở than (charbonnier).

Tàu chở dầu (pétrolier).

Tàu phá băng (brise glace).

Tàu thả lưới (mouilleur de filets) đều là những chiến-hạm nhỏ, mỗi chiếc dùng một việc, họp thành một hạm đội phụ (flotte auxiliaire) di theo hạm đội chính (flotte de bataille) trong thời-kỷ chinh-chiến.

NGUYỄN HUYỀN TỈNH

4 MÓN THUỐC BỒ CỦA NAM.
PHỤ, LÃO ÁU DO NHÀ THUỐC

Đức-Phong

BẢN BUÔN, BẢN LÈ ĐỒ THUỐC SỐNG
THUỐC BẢO CHẾ VÀ CÁC THÚ SÂM

45, PHỐ PHÚC-KIỀN HÀNOI PHÁT HÀNH

Các cụ nên dùng :
THUỐC BẠI BỒ BỨC-PHONG 2\$00

Các ông lâm việc nhiều nên dùng :
THUỐC BẬP BẬP BỨC-PHONG 2,00

Các bà cần có nên dùng :
THUỐC BIỂU KINH BỒ HҮẾYT 1,70

Các bà phải cho trẻ em uống tháo :
THUỐC BỒ TỲ TIÊU CAM 1,50

LỰC LƯỢNG HẢI QUÂN TRÊN THẾ GIỚI

của NGUYỄN HUYỀN TỊNH



Trong thời kỳ chiến tranh muôn sống
trong một bùa không khí dễ thở,
không ngại những cuộc đột bộ bất ngờ
của bên địch, hoặc sự phong tỏa có
anh-huống tai-hại chủ chăn Ninh Lễ và
đó để cho nền chính trị, một nước cần
phải có hải-quân để bảo vệ đất đai, bộ
tổng thương-thay-và và nền cẩn, để
tán công vào kẻ thù kia.

Chỉ trừ khi nào ở vào một địa thế đặc biệt như (Thụy sĩ Suisse) không kè, còn thì bất cứ nước nào trên hoàn cầu, một khi đã trống ra bè là phải có tổ chức một đội chiêu thuyên để canh phòng bờ cõi.

Cuộc chiến-tranh hiện tại đã và sẽ rõ nhiệm vụ quan trọng của hải-quân và ta có thể nói rằng những khi giới hạn sáat các chiến sĩ ngoài bãi sa-trang, những luồng thực, áo quần cần cho hàng muôn người nơi biển thùy và trong nội-dịa, một phần lớn là do hải-quân bảo vệ che được « di đến nơi, về đến chốn ».

Tử vi Đô-Đốc đến tên linh, các thủy binh đều là những chiến sĩ không tên tuỗi, lẳng lặng làm đầy dù bồn phận, quanh năm ngày tháng lệnh đánh trận mặt bờ khơi giữa bão nhiêu là cạm bẫy.

Cuộc chiến tranh ngày nay đã hủy
động hòn hết hòn quẩn trên thế giới.
Các cường quốc đều đem hết lực lượng
tung ra trong cuộc tranh hùng. Từ
trên biển Bắc quanh năm sương tuyệt
mù xuông các đại dương miền
chiết đạo nước giới xanh biếc, các đoàn
tàu chiến kéo dù các hiệu cờ, đã
nhiều phen gặp nhau trong những
cơn bão thép.

Muốn có một ý kiến về những trận báu chiến, nhớ như những trận Rio de la Plata (xem bài của Hồng-Lam trang 16), trận xung đột trên eo Skagerrak (giữa các ngư lôi hạm Anh và Đức), lớn lao như trận giao phong

trên biển Corail và
gần quần đảo Sal-
omon giữa bờ
đồi Anh Mỹ và hải
quân Nhật, ta nên
xét qua về lực
lượng của hai phe;
Đồng Minh và
Trục. Đồng Minh
gồm có ba nước
lớn: Anh, Mỹ và
Nga, theo sau là
máy nước miền
Nam Mỹ và một
vài nước như Hoa-
lan, Hi-apon, Nam-tr
và Bán...

Phe Trục gồm có
ba cường quốc:
Đức, Ý, Nhật, có
các nước Hung,
Lỗ, Phần giúp
thêm lực lượng.

Nhiệm vụ của
bộ đội Đồng
minh là phòng tỏa
Đức, bảo vệ cho
thông thuyền trên
Đại Tây Dương,
phòng ngự bờ biển
trên Bắc Hải và bờ
Manche, ngăn các
tàu chở quân lính,
khi giới của Trung
sang Bắc Phi và
sau cùng là tấn
công vào các miền
Đức chiếm đóng
(trận đòn bộ ở
Dieppe, trận đánh
Mars-la-Tour).

Bên trời Âu thi thế, sang
đến Thái-Đinh-Dương thì lại
khác bau. Sau khi thất trại
ở Hương cảng, Mã-lai, hạm
đội của Anh chỉ là cái đồng
mô, nhưng chép cho hạm đội
Mỹ ở Viễn-đông đương đầu
với hải quân Nhật. Về phe
Đồng Minh, hạm đội Nga tuy
cũng khát mahanhưng không

giúp được Anh Mỹ một cách hiệu-qua.

Bị giam hãm trong các biển hẹp (biển Baltique, Hắc Hải) các chiến hạm Nga chỉ là những pháo đài nổi yểm hộ cho bộ binh mà thôi.

Hạm đội của Trục hoa
động trong ba khu vực: **Địa**
Tây Dương, Địa Trung Hải
và **Thái Bình Dương**. Đức
trả thù cuộc phong tỏa của
Anh bằng cách đánh phá các
đoàn tàu tải quân như lượng
thực từ Mỹ qua biển Đại Tây.
Hạm đội Đức gồm có những
chiếc chiến đấu hạmabolide



HẠM ĐỘI HÓA-KÝ

QUÁN BIÊN THÙY ?



HẠM ĐỘI ANH Ở VIỆN ĐÔNG

và tàu ngầm. Cuộc đánh này rất có hiệu quả và làm thiệt hại nhiều lâm. Trên Bắc Hải hạm đội Đức tuy không mạnh bằng hạm đội Anh nhưng cũng làm cho Anh phải lo ngại vì một ngày kia nếu các chiến hạm Anh không đủ sức mà ngăn cản, hạm đội đó có thể hợp tác với phi cơ giáp cho binh đỗ bộ lên đất Anh được.

Trong Địa trung hải, hạm đội Đức-Ý phải đương đầu với hạm đội Anh và một ít chiến thuyền nhỏ của Mỹ. Do sự tranh hùng của đội bên mà có thể định đoạt được kết quả cuộc chiến tranh ở Bắc Phi và số phận của quân cảng Gibraltar, đảo Malta và đảo Chypre.

Vốn là một nước chung quanh có bờ bao học, nước Anh có một đội hải quân tinh nhuệ đứng vào bậc nhất hoàn cầu kể từ ngày xây ra chiến tranh. Các chiến hạm Anh rất tốt, thủy thủ lại rất tinh tiến nên máy móc vẫn hoàn hảo và lực lượng chiến đấu vẫn ghê gớm lắm.

Hạm đội Anh gồm có 22 chiến hạm (navire de ligne) chia làm nhiều loại:

Loại Queen Elizabeth gồm có 5 chiếc thiết giáp hạm trọng tải mỗi chiếc 31.000 tấn mang 8 khẩu đại bác 381 li, từ 8 đến 12 đại bác 152 li, nhiều súng liên thanh, đại

Hàng dán cờ:
BÁCH KHOA ĐẠI TỬ - BIÊN
qua Quốc Học Thủ Khoa
Huân ra tăng tập một



HẠM ĐỘI NGA

bắc nhỏ và từ 1 đến 4 chiếc máy bay, sĩ quan thủy thủ có từ 1.124 đến 1.184 người. Những đại bác 381 li bắn đạn nặng hơn chín trăm lần so với ngoài 30 cây số. Đó là những chiếc Warspite, Queen Elizabeth, Barham, Valiant, Malaya. Trong 5 chiếc đó hiện nay chỉ còn 3 chiếc vì 2 chiếc Barham và Malaya bị tàu ngầm Trục đánh đắm trong Địa trung Hải rồi.

Những thiết giáp hạm loại Queen Elizabeth đóng từ trước hoặc trong hồi Ấu chiến (1913-1915). Ngày nay sửa chữa lại rất tốn tiền nên máy móc vẫn hoàn hảo và lực lượng chiến đấu vẫn ghê gớm lắm.

Loại Royal Sovereign gồm có 5 chiếc: Royal Oak, Revenge, Royal-Sovereign, Resolution, Rivalles, mới hơn loại trên, đóng năm 1914, 1915, 1916, trọng tải từ 29.150 đến 35.000 tấn, trỏ đượ 1.146 người, mang 8 đại bác 331 li, 12 đại bác 152 li, nhiều súng nhỏ và hai phi cơ. Loại này khác loại trên về cách đặt súng, chạy chậm hơn nhưng vỏ thép dày hơn và hỏa lực lớn. Trong 5 chiếc, có chiếc Royal Oak bị tai

ngay từ hồi đầu chiến tranh (1939) do ngư lôi của một chiếc tàu ngầm Đức đánh chìm. Viên chỉ huy chiếc tàu ngầm đó, đại tá De Prieu, đã mất công cho tàu lặn một đêm ngày, lọt vào cửa bè Scapa Flow, phỏng bốn quả ngư lôi vào bốn chỗ, kết liễu, quay chạy dâng mũi ra dâng đòn oanh liệt của tòa thành sắt không lồ đó. Đại tá De Prieu vì chiến công ấy, được đặc cách thăng phó Đô đốc.

Chiếc Resolution đánh bến Dakar của Pháp đã phải tháo lui sau khi bị chiếc thiết giáp hạm Richelieu (35.000 tấn, 8 đại bác 380 li) đánh trúng đầu lái.

Loại Nelson gồm có hai chiếc mới đóng xong năm 1925, lấy tên là Rodney và Nelson, trọng tải 33.900 tấn, dài 216 thước, rộng 32 thước, ngập xuống nước 9 thước.

Hai chiếc chiến đấu hạm đó vào hàng mạnh nhất hoàn cầu, kè về thế công lấn thủ. Thế thù thì có đại thép bọc dày 356 li, boong thép dày 305 li mà không vỡ đạn. Cứ 24 giây bắn một loạt đạn,

yếu đều bọc thép dày tới 406 li. Các chiến hạm Nelson và Rodney có thể chịu được bốn năm quả ngư lôi mà không chìm, có thể bị trúng bom hơn nghìn cái mà không đắm. Tàu đó lại có một cái đặc điểm là có thể đổi chiều, quay chạy dâng mũi ra dâng đòn oanh liệt của tòa thành sắt không lồ đó. Đại tá De Prieu vì chiến công ấy, được đặc cách thăng phó Đô đốc.

Loại chiế đấu hạm mới nhất của Anh, là loại KING GEORGES V, gồm có 7 chiếc: King Georges V, Prince of Wales, Anson, Duke of York, Jellicoe, Beatty, Howe, trọng tải 35.000 tấn mới đóng vào khoảng 1936-1938. Chạy

nhanh gần 60 cây số một giờ, những chiếc thiết giáp hạm kiểu mới đó có đại thép rất dày. Mỗi chiếc mang mươi đại bác 356 ly đít làm ba pháo-dài (hai pháo-dài bốn khẩu, và một pháo-dài hai khẩu). Nhưng

đại-bác dò tuy cờ nhô hơn những đại-bác của các loại trên nhưng rất mạnh và bắn đạn nặng 707 cân đi ngoài 35 cây số. Các thiết giáp hạm mới này lại mang rất nhiều cao-xà nhưng trong trận hải-không-chiến ở Mă-lai, những súng cao-xà bắn nòng của chiếc Prince of Wales đã tỏ ra bất-lực trước đoàn phi-cơ bồ-nano cảm tử của hải-quân Nhật-hán. Chiếc Prince of Wales bị đánh chìm sau khi trúng bom và ngư lôi không dày 24 phút.

Loại tuần dương chiến đấu hạm của Anh (croiseur de bataille) gồm có ba chiếc: Hai chiếc cùng kiểu: Renown và Repulse, trọng tải 32.000 tấn, chạy nhanh hạm 60 cây số, một giờ, mang sáu đại-bắc 381 ly và nhiều súng nhỏ. Bóng vào năm 1916, hai chiếc là lối thủ của các thiết-giáp-hạm bồ-nano của Đức (cuirassé de poche) hang: Luizew, GRAF VON SPEE, ADMIRAL SCHEER.

Ngày nay chỉ còn chiếc Renown vì chiếc Repulse đã chung một số phận với chiếc Prince of Wales trong trận bão không chiến cạn đát đất Mă-lai.

Chiếc tuần dương chiến đấu hạm ưu ba của Anh là chiếc Hood, một công trình tuyệt-tac của các nhà chuyên môn Anh, một tòa tháp thép khổng lồ trọng tải 42.000 tấn, dài tới 262 thước, mang tám đại-bắc 381 ly và chạy nhanh hạm 60 cây số, cho được 1341 sỉ quan và thủy thủ. Ngày nay lõa-thanh sát do không-nửa nữa. Chiếc Hood đã bị Thiết giáp hạm Đức « BISMARCK » (35.800 tấn, tám đại-bắc 381 ly) đánh

trúng kho đạn, nổ và chìm gần Islande ngày 21 tháng 5 năm 1941. Không, dày hai ngày sau bão quẩn Anh trả thù, lõng đánh chìm chiếc BISMARCK khi chiếc này Anh chỉ còn có sáu vị bắn chiếc đã bị đánh chìm.

Nói tóm lại, ngày nay, 22 chiếc đấu hạm của Anh chỉ còn có 16 chiếc.

Mười sáu chiếc mang đại-bắc không lồ, Sức chạy sán-sản bằng nhau, đó cũng là một lực lượng chiến đấu gồm ghê kinh-sa cho Anh vẫn giữ được bá quyền trên biển Địa-tây và Địa-trung-hải.

Về hàng không mẫu-hạm Anh có 10 chiếc chia làm nhiều loại. Một loại đóng hầm hàn Á-chiến:

Furious (22.450 tấn, 10 đại-bắc 140 ly, 36 phi-cơ).

Eagle (22.600 tấn, chín đại-bắc 152 ly, 21 phi-cơ)

Courageous, Glorious (16 đại-bắc 120 ly, 48 phi-cơ, 22.500 tấn).

Một loại đóng ssu bồi Á-chiến:

Hermes (đóng năm 1919, 10.850 tấn, sáu đại-bắc 140 ly, 20 phi-cơ).

Ak Royal (đóng năm 1937, 22.000 tấn, 12 đại-bắc 114 ly, 70 phi-cơ).

Illustrious, Victorious, Formidable, Indomitable (22.000 tấn, đóng năm 1938).

Những hàng không mẫu-hạm Anh đều một loại như

Còn ngày hấy đây:

PHẬN TRÍ BỐNG-BƯƠNG

(Graphite Indochnensis)
Mô « Hélène chí I » - « Hélène chí II » & « Hélène chí III » Phố Lu Lacny.
Đã được công-nhận là lõi kháng-kem gi người-quốc, sống-việc-cần-thiện.
Còn-nhà-chỗ-chỗ-không-Hàng - đrought
SỐ GIÁO-DỊCH:

ETU. TRINH - BÌNH - NH
34 Avenue Paul Doumer, Haiphong
Ad. MR. AZ-NH, Haiphong - Tel. 707
Quý-đi-ly-không, Bống-dương

nhaу, hoặc sán-sản bằng nhau, để tỏ ra rất lợi hại trong các trận hải-chiến với Truc. Mười chiếc, ngày nay Anh chỉ còn có sáu vị bắn chiếc đã bị đánh chìm.

Chiếc Courageous bị trúng ngư-lôi của tàu ngầm Đức, chìm trên Bắc-bắc tháng chín năm 1939. Chiếc Ark-Royal và chiếc Glorious cũng bị hải và không-quân Truc làm hại. Chiếc Hermes bị hải quân Nhật đánh chìm trong Án-dô dương.

Ngày nay Anh đã phải mang chiếc Argus đến Gibraltar (tin O.F.I. ngày 5-11-42). Việc đó dò rõ ràng Anh đã bị thiệt hại lớn về hàng không mẫu-hạm, không đủ tàu-dùng, đã phải mang một chiếc tàu-chở máy bay kiều cõ (1917) ra dùng. Chiếc Argus trọng tải 14.450 tấn là chiếc tàu buôn Conte Rosso đóng từ năm 1914, sửa thành hàng-không mẫu-hạm, đã qua tuổi và đang lõi phái sa-thãi.

Hạm đội tuần-dương của Anh gồm có 15 tuần-dương-hạm hạng nặng: bảy chiếc loại Kent (Kent, Berwick, Suffolk, Cumberland, Cornwall, Australia, Canberra) bốn chiếc loại London (London, Shropshire, Devonshire, Sussex) hai chiếc loại Norfolk (Norfolk, Dorsetshire) hai chiếc loại York (York, Exeter).

Những tuần-dương-hạm của Anh đều có hộc thép dày, rất bền bỉ, trọng-tài từ 8.390 tấn đến 10.000 tấn. Mang từ sau đến tám đại-bắc 203 ly bắn đạn nặng 120 cân và 30 cây số.

(Kỷ-sau-sê tiếc)
NGUYỄN HUYỀN TĨNH

NHỮNG TRẬN THỦY CHIẾN

I ống nhât trong lịch- sử cò kím

Trận Salamine

(400 trước T.C.G.S.)

Theo lịch-sử Tây-phương, nhũng đoàn thuyền di bắc trước tiên là của bọn giặc bě, vì thế các chính-phủ Hy-lạp và La-mă mới nghĩ đến việc đóng thuyền để tiêu-trù bọn giặc bě và hộ vệ các người buôn-bán.

Nhà đại thi-hào Homère thuật bằng những câu thơ bắt-hủ việc các tướng Hy-lạp diều khiển 1100 chiếc thuyền chở 12 vạn quân-sỹ đến vây quân-diện trong trận Troie, nhưng không thấy nói đến sức mạnh của quân-diện và hai bên chiến-thết nǎo?

Chúng ta phải chờ đến sau Homère mấy thế-kỷ, mới thấy các nhà-lâm-sử chép rõ trận hải-chiến Salamine. Trong trận này, quân Ba-tu và Hy-lạp đem chiến-thuyền đánh nhau để tranh ngôi bá-chủ ở Cận-dông.

Có lẽ trước trận Salamine đã xảy ra nhiều trận thủy-chiến khác quan-trọng, nhưng vì sử-sách không chép rõ, nên chúng ta phải công-nhận trận Salamine là trận thủy-chiến đầu-tiên của lịch-sử.

Vua Darius nước Ba-tu lúc

ở Hy-lạp có ý không muốn thần-phục, mới đem quân ván-tội. Trận đầu bị thua ở Marathon. Hoàng-tử Xerxes bè-sra soạn trận phạc-hủ trong mấy năm trường, dọc xuất-thủy lục-quân trong nước tiến đánh bến-dịch.

Nước Hy-lạp lúc bấy-giờ có ông Thémistocle đứng đầu chính-phủ biết rằng: trong nước cần phải có một đoàn chiến-thuyền thật mạnh, mới có thể mở mang bành-thế trên các đảo và đối-phó với quân-diện được. Ông bèn đem thực-hành ngay cái-chương trình đó.

Mùa xuân năm 480 trước Thiên-chứa giáng-sinh, quân Ba-tu khởi hành ở Tiểu-As-iă qua Địa-trung-hải đánh Hy-lạp » mục đích cốt chiến-thanh Nhâ-diễn.

Thémistocle ra lệnh cho các thành-phố phải xây các-tường-bằng-gỗ dọc bờ-bè để ngăn-quân-diện dò-bè và tập-trung-cá-quân-dội, thuyền-bè ở eo-bè Salmine.

Đoàn chiến-thuyền của Ba-tu gồm 1200 chiếc thuyền-lớn chạy-dạo theo bờ-bè Thessalie tiến-xuống-quân-dảo & phía Bắc-mông-Eubée. Quân-tiền-dạo báo cáo nhiều chiến-thuyền Hy-lạp tập-trung ở gần-dây. Đến-khi, tướng Ba-

lên cho dàn chiến thuyền thành tám hàng, nhưng đến sáng, bỗng có một cơn giông tố nổi lên, phá tan hàng ngũ và đánh giật lún 160 chiếc chiến thuyền vào bờ. Đến ngày thứ ba, sau mấy trận giao chiến, bên Ba-tư chỉ còn lại 800 chiếc.(1)

Hoàng tử Herxès liền sai sứ - tướng Artémise d'Halicarnasse điều khiển 5 chiếc chiến thuyền đi tiên phong đến khu vực chiến. Hạm đội của quân địch bị đánh bắt ngay vào hồi gần sáng bị đại bại. Nữ tướng bắt viên thuyền trưởng Hy-lạp, trong khi đánh đắm chiếc thuyền, rồi ra lệnh buộc viên ấy vào đầu mũi thuyền, bắt cõi cho maul chảy xuống biển để tế vía Hài-thần.

Quân Ba-tư thừa thắng kéo dài quân xuống bờ bắc phía Đông mềm Eubée để đón đánh hạm đội Hy-lạp.

Tướng Hy-lạp tức giận và xanh hổ bị thua một người dàn bả, ra lệnh sẽ ai bắt được nữ tướng Ba-tư sẽ được trọng thưởng. Rồi nhân một đêm tối giời kéo quân đến phản công quân Ba-tư. Trận này quân Ba-tư bị thua, đánh mất hơn 30 chiếc thuyền. Họ chạy ra bờ, nhưng giữa đường gặp một cơn phong ba, một số lớn những thuyền còn lại đều bị đắm.

(1) Chiến thuyền lúc bấy giờ dài độ 100 pieds, chiều ngang hẹp, lòng cạn. Trên mũi thuyền bắc một cái cầu từ phía trước đến phía sau dùng làm nơi cho quân sĩ đứng để chiến đấu. Bên dưới mũi thuyền, là chỗ trúu thủ ngồi cheo. Giữa thuyền có dựng một cột buồm, dưới thuyền có tất cả độ 150 người cheo và 50 binh sĩ.

Ba ngày sau, giờ quang mây lạnh, bờ im sóng lặng, quân Ba-tư lại kéo đến chỗ cũ phản công. Hai bên giao chiến - hiệt khí rất lớn. Khi cục, trận này quân Hy-lạp lại thắng, quân Ba-tư phải lui về đóng ở Sépia.

Lúc ấy, quân Hy-lạp lại nhận thêm được viện binh, hạm đội Hy-lạp tăng tới 366 chiếc tất cả (89 chiếc của Spartre và Péloponèse, 180 chiếc của Nhâ-hòn, 97 chiếc của các đảo thuộc Hy-lạp) bèn quyết một trận sống mái với bên địch.

Quân Ba-tư tuy thua, nhưng còn những 600 chiếc chiến thuyền, vì vậy chí phục thủ vẫn không nạt.

Trong trận cuối cùng này, hai bên giao chiến ở Salamine, kết cuộc quân Hy-lạp lại đại thắng, chiến thuyền Ba-tư phải chạy trốn, một số lớn bị đắm ở chấn núi Egaleos.

Hoàng tử Xerxes thấy quân mình đại bại, hạ lệnh giết hết các viên võ quan và các thủy thủ bị thua trận.

Người Hy-lạp giết hết các tên binh bắt được, trong số đó có thủy quân đô đốc Ba-tư Ariabigus em vua Xerxes.

Cuộc thắng trận của quân Hy-lạp làm cho quân Ba-tư phải rút lui về Á-châu không có cái mộng trường chinh phục Áu-châu nữa.

Bi xem hội chợ triển lãm Saigon

Trước khi vào xem hội chợ quý ngài hãy đến bar QUÂN-CỘNG dùng rượu giải khát, ăn nem bánh hỏi, chả giò dòn, bánh phồng tôm, bánh đập, tôm nướng chảo gáy v.v.

Bar «Quân-Cộng» & đầu đường Amiral-Kranzt và Lacoste (cách cửa vào hội chợ 150m).

Trận Actium

(31 trước T.C.G.S.)

Trận Actium, một trận quyết định số mệnh của đế quốc La-mã trong mấy thế kỷ về sau, nở rộn cho đế quốc La-mã, làm cho Octave thành một vị ác tài, một vị hoàng đế thứ nhất của đế quốc La-mã. Đó là hoàng đế Auguste vậy.

Nguyên san khi Jules César (chú Octave) bị ám sát, Octave cùng Marc Antoine và Lépide đánh bại kẻ thù ở bina - nguyên Philippi rồi cung nhan chia giang-sơn để thống-trị. Chẳng được bao lâu, Octave đánh đuổi Lépide ra khỏi máy tinh Ph-châu là đất chia cho làm vua ở đây, còn Antoine làm vua ở các lãnh miền Đông thì Octave và không lím gi được nên coi như là kẻ thù.

Một hôm Antoine tuyen bố sẽ lập thủ-dó ở Alexandria chứ không đế ở Rome nữa nghĩa là Antoine có ý thôn-nian cả Ai-cập.

Việc do làm cho Octave tức giận. Antoine biết thế, rời đại bản-doanh đến Pafra trên vịnh Corinthe và cho lập trung chiến thuyền trong vịnh Arta.

Octave không muốn cho chiến tranh xảy ra ở La-mã, cho thủy quân qua bể Adriaticus để dùng bờ bắc Hy-lạp làm chiến trường. Thủy quân của Octave thiện chiến hơn, vì phần nhiều là người ở các đảo đởn bờ bắc Dalmatia.

Thứ tàu chiến to nhất lúc bấy giờ là một tàu thuyền bến trên có nhà, ở đây có đặt nhiều tên ống để bắn các tên nhọn và đạn nặng sang bên địch, như kiếm nòng chiếc

tàu chiến ngày nay có ống phóng ngư lôi nhưng chỉ bằng chiết thuyền.

Hạm đội hai bên đúng đối diện nhau trong ít lâu, không chịu giao-phóng. Mãi đến ngày 2 Sept., 31 trước Thiên-Chúa giáng sinh hai bên mới bắt đầu xung-dot ở Actium. Octave được toàn thắng, làm chủ cả thế giới La-mã.

Biết rằng sở dĩ thắng các cuộc nội loạn trong nước là nhờ có hạm đội mạnh, Auguste không quản tö chức các nước ở Nam bộ Áu-châu mới chịu liên kết đánh Thổ.

Chính-phủ Thổ thấy hè phái một đoàn chiến thuyền đến đảo Chypre, chờ quân lính liên bộ vây trận Nocosia.

Các nước đồng-minh muốn đổi phó, lập một đoàn chiến thuyền gồm 600 chiếc và mỗ dù 50.000 quân, trong số đó có 500 pháo binh.

Sau khi ký xong hiệp-ước, các nước đồng-minh đem binh thuyền họp cả ở Messine để đánh Thổ.

Tháng Jun năm 1571, quân Thổ bị bại trận, vừa chết trận vừa chết rét hơn ba vạn người.

Đến mùa xuân năm sau, những chiến thuyền mới

kỳ là những thứ thuyền nhẹ giống nhau nhưng chiến thuyền Hy-lạp và La-mã thua trước, cũng chạy bằng chèo và buồm.

Các vị giáo hoàng thấy thế lực của Thổ-nhì-ký bành trướng sang Áu-châu, định cù-dong các nước Tây phương sang hợp lại đánh đuổi người Thổ, nhưng có nhiều nước vi quyền lợi thương-mại không chịu nghe theo. Mãi đến giáo hoàng Pie V, cuộc cù-dong mới thành công: các nước ở Nam bộ Áu-châu mới chịu liên kết đánh Thổ.

Chính-phủ Thổ thấy hè phái một đoàn chiến thuyền đến đảo Chypre, chờ quân lính liên bộ vây trận Nocosia.

Các nước đồng-minh muốn đổi phó, lập một đoàn chiến thuyền gồm 600 chiếc và mỗ dù 50.000 quân, trong số đó có 500 pháo binh.

Sau khi ký xong hiệp-ước, các nước đồng-minh đem binh thuyền họp cả ở Messine để đánh Thổ.

Tháng Jun năm 1571, quân Thổ bị bại trận, vừa chết trận vừa chết rét hơn ba vạn người.

Đến mùa xuân năm sau, những chiến thuyền mới

dòng xong ở xiềng đóng tàu Constantinople và những đoàn tàu giặc của xứ Algérie do thủy-sư đô đốc đại danh của Thổ là Pacha Uugh Ali chỉ huy đến Chypres để tăng thêm lực lượng cho thủy quân Thổ đóng ở đây.

Giáo-hoàng Pie V bèn chọn một vị chỉ-huy các hạm đội của Đồng-minh. Don Juan d'Autriche được chọn sung chức ấy.

Don Juan là con riêng vua Charles V, nhưng lúc bé, vì nhà vua không nhận, nên sống trong miền thôn dã ở Castille. Chàng rất có tài dụng binh, danh tiếng lừng lẫy khắp các roi, nên tuy mới 24 tuổi mà được giáo-hoàng cử làm thủy-quân đắc-dốc.

Từ ngày Don Juan ra lệnh chúc thông-soái thủy lục quân, các tướng-sĩ đều phục tài và ra sức chiến đấu, nên thắng-thứ quân Thổ nhì-ký nhanh trán ở Lépante. Quân Thổ chết hơn hai vạn người. Trong số đó, có cả Ali Pacha và một số nhiều sĩ quan.

Đoàn chiến thuyền của các nước theo đạo Gia-tô trở về Messine, ca khúc khải-hoàn, chuông nhà thờ đánh đèn hòi và súng đại-bác bắn từng vạn, đón mừng quân thắng trận.

Kết quả trận Lépante làm cho nước Thổ suy nhược, mất thế-lực ở Áu-châu.

(còn nữa)

TÙNG-PHÓNG

Ho lao Nhật sắp về

Xin biến thư dành thuốc trước - dầu trị bá chứng Donga
cam đoan tốt nhất - cẩn đại lý độc quyền từng tỉnh.
Hồi 80 Médicaments Hanoi - Nói tới thuốc Nhật
là nói đến ĐỨC THẮNG Hanoi - chuyên bán buôn

Trận thủy chiến ở miền

NHỮNG TRẬN
THỦY CHIẾN

RIO DE LA PLATA

từ 13
đến 17 Déc. 1939

LỐN TRONG
CUỘC CHIẾN
TRANH NÀY

Với số đặc-biệt về hải quân này, không những chàng lôi muôn trình bay đặc-biệt giài diết rõ về lực lượng hải-quân các cường quốc, các chiến-lực và thủy-chiến, chúng tôi còn muốn nói rõ cả về các cuộc thủy-chiến lớn lao (ở khi loài người biết có chiến tranh và biết dùng đến chiến thuyền để đánh nhau)

Sau khi đánh đắm chín chiếc tàu buôn đồng-minh, thiết-giáp hạm hạng nhẹ *Graf Von Spee* của Đức giao chiến với ba tuần-dương hạm Anh, bị thương nặng nên phải tự hủy trước hải-cảng Montevideo. Tuần-dương hạm Anh *Exeter* trúng đạn hơn 40 lần cũng bị thương rất nặng

Từ xưa đến nay, trong các cuộc chiến tranh, bao giờ thủy quân cũng giữ một phần tối-quan trọng. Trong cuộc thế-giới đại chiến từ September 1939 đến nay đã bao nhiêu lần ta thấy thủy quân các nước tham chiến đối chọi với nhau ở khắp các mặt đại dương để cõi giữ lấy quyền bá chủ trên mặt bờ. Nhưng ta nên biết rằng trong các cuộc thủy chiến lớn ngày nay rất ít khi chỉ có một mình các hạm đội vành-mà phần nhiều là có không - quân của thủy quân hay của lực lượng giáp-sức. Vì có các phi cơ xuất hiện trên mặt bờ-nền, linh-thể các trận thủy chiến đã thay đổi khác-xa nhiều, để cả chiến lược về thủy quân cũng phải thay đổi để cho hợp với tình thế đó và các thay đổi của tinh-tuyễn dự chiến

Cũng vì thế mà các cuộc thủy chiến ngày nay nên gọi là thủy-không-chiến mới đúng.

T.B.C.N.

Cuộc thế-giới đại chiến này bắt đầu bùng nổ giữa Đức và Ba-lan vào đêm 31 August rạng ngày 1er September 1939. Ba hôm sau thì cả Anh và Pháp cũng đều tuyên chiến với Đức. Nhưng ta Seтемbre đến Décembre ngoài việc quân Đức và Nga xâm lấn Ba-lan và việc Nga đánh Phần-lan thì trên bộ và trên mặt bờ không xảy ra cuộc giao chiến nào lớn giữa lực và thủy quân của các nước tham chiến. Trận thủy chiến thứ nhất trong cuộc đại chiến này mãi đến ngày 13 Décembre mới xảy ra giữa chiếc thiết giáp hạm «bò tót» *Graf Von Spee* của Đức và ba tuần-dương hạm hạng trung bình và nhỏ của Anh ở ngoài khơi hải-cảng Montevideo, trước vịnh Rio

Trước cuộc thủy chiến
Montevideo

Thiết giáp hạm bò tót của Đức, ngay sau khi xảy ra chiến tranh và có lẽ trước ngày khai chiến cũng nên,

đã đi men dọc bờ bắc xứ Nam-uy, mà thoát ra phía Bắc Đại-tây-dương, tuy hải-quân của Pháp tuy biết rằng có chiến-hạm Anh di tuân trong vùng đó. Tàu «Formose» khởi hành ở Havre ngày 11 November 1939. Sau khi dự vào một đoàn tàu đồng-minh trong it lâu, tàu đó phải tách ra di một mình từ Rio de Janeiro xuống vịnh de la Plata. Hồi 6 giờ sáng ngày 12 Décembre thì tàu *Formose* gặp tàu chiến Đức. Ngay lúc đó, chiếc tuần-dương hạm Anh «Ajax» treo cờ của viên tư lệnh thủy-đoàn Anh, thủy-quân đại tá Harwood, cũng vừa rời vùng đó. Chiếc «Ajax» đã được lệnh hộ-vệ cho tàu *Formose* nên khi gặp chiến-hạm *Von Spee* thì liền đánh đắm tàu đó cõi để lây dầu hay là chì cõi để lửa giổi hải-quân Anh. Pháp-rằng minh đã vào Án-dô-dương. Sau đó, người ta lại không được tin tức gì nữa về chiếc *Graf Von Spee*. Mãi cho đến sau cuộc thủy chiến ở Rio de la Plata, chiến-hạm Đức đến Montevideo cho thủy thủ sáu chiếc tàu buôn nữa lên bờ người ta mới rõ là chiến-hạm Đức đã đánh đắm được các tàu *Hunstman*, «Ashley», *Travancore*, *Doric Star*, *Newton Beech* và *Strémonshahp* trong lúc di duóng từ Án-dô-dương sang đến bờ bắc Nam Mỹ. Có lẽ, cuộc thủy chiến đã phải xảy ra, vì một chiếc tàu chở dầu và vật liệu của Đức «Ussukuma» đã bị đánh đắm, còn một chiếc nữa là chiếc «Tacoma» lại bị tuần-dương hạm Anh «Achilles» ngăn trở không cho gặp chiếc *Graf Von Spee*. Vì không gặp

tàn nhã, nên thiết giáp-hạm Đức phải quyết ý đón bắt chiếc tàn-buôn «Formose»

của Pháp tuy biết rằng có

chiến-hạm Anh di tuân trong

vùng đó. Tàu «Formose»

khởi hành ở Havre ngày 11

November 1939. Sau khi dự

vào một đoàn tàu đồng-minh

trong it lâu, tàu đó phải tách

ra di một mình từ Rio de

Janeiro xuống vịnh de la

Plata. Hồi 6 giờ sáng ngày

12 Décembre thì tàu *Formose*

gặp tàu chiến Đức. Ngay lúc

đó, chiếc tuần-dương hạm

Anh «Ajax» treo cờ của

viên tư lệnh thủy-đoàn Anh,

thủy-quân đại tá Harwood,

cũng vừa rời vùng đó. Chiếc

«Ajax» đã được lệnh hộ-vệ

cho tàu *Formose* nên khi gặp

chiến-hạm *Von Spee* thì liền

bắn ngay và dùng vũ-tuần

diện bão-tiến cho hải-cảng

Montevideo và chiếc *Achilles* cũng

đang ở trong vùng ấy.

Cuộc giao chiến trong ngày

13 Décembre

Đồng thời trên tuần-dương hạm *Exeter* người ta cũng trông thấy tàu chiến Đức nhưng lúc đầu còn tưởng đó là chiếc *Admiral Von Scheer*. Thủ-quân đại tá Langsdorf hạm trưởng chiến-hạm Đức ra lệnh giao chiến ngay. Với sáu đại-bác 280 ly bắn ra những trái pháo nặng 950kgrs,

CƠN LAI IT SACH:

GRAMMAIRE VÀ DICTIONNAIRE

FRANÇAIS-ANHAMIITE

JAPONAIS PAR KIKUCHI

KATSURO E T. N. CHÂU

có thêm lexique và những câu

thường dùng bằng bả-thứ tiếng

hàm tại các hàng sách, bài-buôn

hoa-hồng-rất-hạt-tại-nhà-in

GIANG-TÀ 44 CHARBON, HANOI

sức bắn thiêt giáp-hạm Đức mạnh hơn hẳn các chiến-hạm Anh. Khi mới khai chiến thi chiếc *Graf Von Spee* ở cách chiếc *Exeter* 25 cây-số. Chiếc *Exeter* chỉ có những đại-bác 203ly (8 khâu) và chỉ bắn xa được độ 18 cây-số. Lúc đó chiếc *Exeter* đánh nhau với tàu Đức chẳng khác gì đánh nhau với một vỗ sô khồng lồ có những cánh tay dài chí-giáy ra cũng đủ tự vệ. Nhưng tàu Anh được cái lợi là di-nhanh-hơn, mỗi giờ đi những 32 hải-lý còn tàu Đức chỉ đi được 28 hải-lý. Tàu Anh có thể-lei dùng tốc-lực của mình để ra ngoài tầm-súng của thiêt giáp-hạm Đức. Trái lại, tuần-dương hạm Anh lại tiến gần vào kẽ-dịch để có thể bắn một cách hiệu-quả-hơn. Tuần-dương hạm «Exeter» đã liều-mình để cố giao chiến sát-lá-cá với tàu-dịch. Bắn phát thứ-bảy, chiếc *Von Spee* mới bắn trúng *Exeter*

Phát đầu tiên từ chiếc *Von Spee* bắn ra tầm ngắn-quá. Phát thứ-ba tuy trúng-tầm nhưng lại chệch ra bên-trái quá khong-trúng. Phát thứ-ba và phát thứ-tứ vi ngầm-sai nên cũng không-trúng. Phát thứ-năm trúng-phía-trước tàu Anh nhưng không-bị-thiết-hại-lâm. Một viên-trái pháo-lật súng-thú bay-mới-trúng vào chòi-súng phía-trước tàu *Exeter*. Vì phát này mà tám người đứng-thú trong số 15 người-dứng-ở-chòi-tù-trận và một-khẩu đại-bác 203ly bị-hùy. Những mảnh-trái pháo-lật rơi-vào nứa-tàu làm-chó hai-thú-thứ-dùng hai-bên-thủy-quân-trong-tà Bell, hạm-trưởng tàu *Exeter* cũng-bị-tử-thwang.

Nhưng tàu Anh vẫn tiến và khi tới cách tàu địch 18.000 thước thì các đại bác 203 của nó mới có thể bắn một cách hiệu quả để đáp lại những đại bác 280 ly của bên địch. Giữa lúc này thì tàu Exeter lại bị trúng ba quả trái pháo lớn của tàu Đức nên thêm hai đại bác 280 ly nữa bị hỏng và nhuệ khí thủ giữ đại bác bị tê liệt. Đại bác của chiếc Graf Von Spee bắn cảng ngày càng dữ rát nguy hiểm vào tàu Anh. Chỉ trong chốc lát, hai bên sườn và các bộ phận chính của tàu Exeter đều bị trúng nhiều viên đạn. Chỉ một cuộn đại bác 203 là không bị trúng đạn và vẫn bắn được, nhưng phải lắp đạn bằng tay. Cả máy bộ lái cũng bị hỏng, các bộ phận để chỉ huy tàu cũng bị hủy hết nên các thủy thủ phải truyền lệnh của viên hạm trưởng cho các người trong tàu, chỉ riêng có máy móc tàu Exeter là vẫn còn nguyên và chiếc tàu đó còn có thể dùng tốc lực mình để chạy xa cho thoát bị đánh. Nhưng viên hạm trưởng tàu đó là thủy quân đại úy Bell vẫn ra lệnh cho tàu minh đến gần tàu địch hơn nữa để có thể dùng các đại bác 102 ly mà bắn. Giữa lúc đó thì chiếc Graf Von Spee tuy cũng có bị trúng mấy phát đại bác 280 ly và bị hao hụt một phần vũ khí nhưng sức bắn còn rất mạnh và tốc lực tàu đó chưa hề bị kém. Tàu Đức có thể nhận lúc này mà đánh dám Tàu Exeter của Anh.

Exeter giao chiến với thiết giáp hạm Đức thì hai tuần dương hạm nhỏ Ajax và Achilles cũng lần lượt dự chiến. Vì mỗi chiếc chỉ có tầm đại bác 152 ly và bốn đại bác 102 ly nên không thể đánh nhau với tàu Đức một cách công nhiên được. Hai tàu nhỏ Anh phải dùng một cách lược đánh úp như lối hai con mồi đốt người ném ngô rồi lại bay đi ngay. Chiếc Achilles chạy rất nhanh, vừa chạy vừa giấu mình trong một lán khói đặc rồi lại chạy quanh chiếc thiết giáp hạm Đức, (hình thường bắn một phát). Chiếc Ajax cũng nhỏ khỏi ra và thi thoảng lại ló đầu ra bắn một loạt súng rồi lại chạy xua ra để tránh đạn bên địch. Một đôi khi chiếc Graf Von Spee cũng quay lại bắn một loạt súng nhưng không trúng tàu địch chẳng khác gì một người đang ngái ngủ giờ tay đè đánh muỗi nhưng không trúng. Thì rót một lát sau, chiếc Graf Von Spee quay mũi tàu tiến vào bến Montevideo. Hạm trưởng hai chiếc tàu nhỏ của Anh đã điều khiển rất khôn khéo nên có lúc chiếc Ajax chỉ cách tàu Đức độ 1.000 thước và đã bắn một phát rất nguy hiểm cho chiếc Graf Von Spee. Đến chập tối thì cuộc thay đổi chiến định hẳn vì chiếc Graf Von Spee đã vào thay phận nước Uruguay. Đến gần nửa đêm 23 giờ 30 chiếc tàu Đức vào Montevideo lúc đó trong cảng đã tắt cả đèn lồng chỉ còn ánh đèn ngọn nến.

Hai chiếc Ajax và Achilles cùng dự chiến

Giữa khai tuân dương hạm

Exeter giao chiến với thiết giáp hạm Đức thi hai tuần dương hạm nhỏ *Ajax* và *Achilles* cũng lần lượt dự chiến. Vì mỗi chiếc chỉ có tầm đài bắc 152 ly và bốn đài bắc 102 ly nên không thể đánh nhau với tám Đức một cách công nhiên được. Hai tàu nhỏ Anh phải dùng một chiến lược đánh úp như lối hai con muỗi đốt người nằm ngủ rồi lại bay đi ngay. Chiếc *Achilles* chạy rất nhanh, vừa chạy vừa gián minh trong một làn khói đặc sau này: về phía Anh, tàu *Exeter* bị năm vũ quan và 56 thủy thủ tử trận, ba vũ quan và 21 người bị thương, tàu *Ajax* bị bảy người tử trận và năm người bị thương, chiếc *Achilles* bị bốn người tử trận và ba người bị thương. Về phần tàu «Graf Von Spee» bị 36 người tử trận và 60 người bị thương, tàu *Exeter* bị trúng đạn hơn 40 lần nên bị thiệng hại nhiều hơn cả. Hai chiếc đặt súng trong bốn cái cửa tàu *Ajax* cũng bị hư hỏng.

rồi lại chạy quanh chiếc thiết giáp hạm Đức, thỉnh thoảng bắn một phát. Chiếc Ajax cũng nhà khói ra và thỉnh thoảng lại ló đầu ra bắn một loạt súng rồi lại

Tàu *Graf Von Spee* lự h'y
Lúc mới vào Montevideo,
hạm trưởng tàu *Graf Von Spee*, thủy quân đại tá Langsdorff và lanh sự Đức trong
hải cảng đã yêu cầu với
chính phủ Uruguay xin ở
30 ngày để chữa tân bị hỏng.
Nhưng ngoại trưởng Uruguay
là M. Guaní sau khi bàn kỹ
với chính phủ chỉ bằng lòng
cho tàu Đức lưu lại bờ ngay.
Hạn đó đến 18 giờ ngày 17
Đécembre là hết.

lộ 1.000 thước và đã bắn một phát rát nguy hiểm cho chiếc Graf Von Spee. Đến 23 giờ 30 chiếc tàu Đức vào Montevideo lúc đó trong sáng đã tát cả đèn lighthouse để một ngọn đèn trên pháo đài và một ngọn lửa trên bến.

Kết quả trận giao chiến trong
vết ngày 13 Décembre như

Chiếc *Exeter* bị thương nặng phải đưa về sửa, có chiếc *Cumberland* đến thay. Mãi đến ngày 17 Décembre mới thêm thiết giáp hạm «*Renown*» trọng tải 32.000 tấn có những đại bác 380 ly và hàng không mẫu hạm «*Ark Royal*» của Anh đến trợ chiến. Cố tin lại nói cả chiếc thiết giáp hạm *Dunkerque* của Pháp cũng đến giúp sức nhưng không đúng. Chiều ngày 17 Décembre, sau khi cho 700 thủy thủ trên chiếc

Buenos Ayres. Có tin nói khi
tự sát, hạm trưởng tàu *Graf von Spee* tự quấn mình vào
một lá cờ quốc-xã có dấu
hiệu chữ thập ni-cắc.

Thế là chiếc *Graf von Spee*, một trong ba chiếc thiết giáp hạm bỏ túi mà hải quân Đức vẫn lấy làm tự hào đã bị chìm sâu xuống đáy bể. Từ năm nay, một công lý trực các tàu bị đắm ở Uruguay đã mua cái xác tàu Đức để định trực lên nhưng chưa xong.

Trong lúc này Anh, vì muốn làm gương cho các thúy-quân khác, nên tự bỏ bùa mình một cách rát nghiêm. Chiếc *Exeter* đóng từ 19-9, giống chiếc York. Đó là chiếc tuân-dương-hạm với đại-bác 203 ly mới nhất của Anh. Trong -tài lùn này chỉ có 8 390 tấn và khi-giờ thi có 8 khâu đại-bác 203 ly, 8 khâu 102 ly, 4 khâu đại-bác hàn-phco-47 ly và độ 12 súng cối-xay. Tốc-lực lùn này độ 32 dặm ruồi và vỏ tàu chỉ dày 1/2 ly, ở các bộ phận quan-nê sót độ 75 ly.

Hai tuần-đương-bạm Ajax và Achilles đóng từ 1933 là hai chiếc mới nhất trong số 5 chiếc vè hạng hiếc Leander. Trọng-tài hai tàu này chỉ có 7.000 tấn và chỉ có 8 đại-bác 152 ly. Súng cao-xạ thì mỗi tàu có 8 đại-bác 101 ly, 4 đại-bác 47 ly và độ 12 khẩu súng liên-thanh. Tốc-lực và vỏ bọc sắt cũng giống như chiếc «Exeter».

Còn thiết-giáp-hạm *Graf Von Spee* là một kiêm tàu đặc - biệt có ba chiếc, chiếc thứ nhất là «Deutschland» (nay đã đổi tên). Chiếc *Graf Von Spee* là chiếc mới nhất và mới đóng xong từ 1932. Thiết-giáp-hạm này cũng đóng theo đúng các tiêu kiện của hyp-uốc hàn-quân Hoa - thịnh - đốn, nghĩa là trọng-tải không quá 10,000 tấn và dài-bắc lòng không rộng qua 280 ly nhưng tối thiểu lực-khá-nhanh để khi gặp những hạng thiết-giáp-hạm lớn 35,000 tấn với những dải bắc 380 ly hoặc 406 ly, như những thiết-giáp-hạm *Nelson*, *Rodney*, *King George V...* của Anh, *Richelieu* của Pháp v.v... thì có thể chạy thoát.



Máy khử đại bác nòng 280 ly trên chiếc thiết giáp hạm Graf Von Spee

Bốn chiến-hạm dự-chiến như thế nào?

Graf von Spee lên tàu *Tacoma* của Đức đang đậu trong bến Montevideo và đã cho hết các tù binh trên tàu dù bộ, thủy quân đại tá *Langsdorff* ra lệnh cho tàu nổ neo vào bờ 17 giờ 15. Chỉ bị cách bờ bờ độ năm hải lý đến 17 giờ 55 thì chiếc *Graf von Spee* tự đánh đắm ở ngoài khơi bờ Uruguay. Hạm trưởng và các thủy thủ còn lại trên tàu sau khi tàu nổ và bị đắm đều đáp xuồng về Argentina. Ngày hôm sau, thủy quân đại tá *Langsdorff* đã tự sát ở

các tù binh trên tàu đồ bộ, thủy quân đại tá Langsdorff lệnh cho tàu nhô neo vào hời 17 giờ 15. Chỉ di cách bờ bắc độ năm hải lý đến 17 giờ 55 thì chiếc *Graf von Spee* tự đánh đắm ở ngoài khơi bờ Uruguay. Hạm trưởng và các thủy thủ còn lại trên tàu sau khi tàu nổ và bị đắm đều đáp xuống về Argentina. Ngày hôm sau, thủy quân đại tá Langsdorff đã tự sát ở

một cách dễ dàng. Còn nếu đem so với các tuần-dương-hạm thì có thể hơn hẳn về sức bắn được.

Hàng thiết-giáp-hạm bờ túi của Đức mỗi chiếc đều có 6 đại-bác 280 ly đặt làm hai chòi trước và sau, các súng để phòng-thứ trên tàu cũng nhiều: 8 đại-bác 150 ly có thể vẫn được cả tàu chiến trên mặt bờ và phi-cô, 6 đại-bác 88 ly chuyên dùng để bắn các phi-cô bay gần, 8 đại-bác 37 ly và 10 khẩu súng liên-thanh. Còn vò sát của thiết-giáp-hạm này thì ở lồng tàu có một vòng dày 100 ly, trên cầu tàu ít nhất dày 80 ly và phía trong vỏ sắt lại có một tầng sắt nữa dày 40 ly để phòng các ngư-lôi. Tốc-lực chính-thức của hạm tàu này là 26 nǎi-ly. Nhưng cứ đem sức mạnh của máy những 54.000 ngân mã-lực thì tốc-lực thực có lẽ hơn 28 nǎi-ly. Võ-thú đại-bác 280 ly đặt trên các thiết-giáp-hạm bờ túi, hải-quân Đức vẫn cố ý giữ nó và cả trên những thiết-giáp-hạm 26.000 tấn như hai chiếc Scharnhorst và Gneisenau, Đức cũng chỉ dùng đại-bác 280 ly chứ không đặt những đại-bác 380, 406 hoặc 450 ly.

Khi hạm thiết-giáp-hạm bờ túi của Đức mới ra đời, những nhà chuyên-môn hải-quân nghĩ ra kiệu tàu này vẫn tưởng đó là hạm chiến-dữ mạnh nhất trên mặt bờ chí kêm về sức bắn có ba chiếc: Hood Repulse và Repulse và Renown. Hải-quân Đức tưởng, với hạm tàu chiến đó, có thể trừ hết tàu buôn trên các mảnh biển vi di-hỗ-tống tàu buôn thường chỉ có

các khu-trục-hạm và tuần-dương-hạm mà thôi.

Thấy Đức đóng kiểu thiết-giáp-hạm nhô 10.000 tấn này, Pháp phải đáp lại bằng cách đóng hai chiếc thiết-giáp-hạm tối-tân Dunkerque và Strasbourg (vừa rồi đã tự đánh-dám ở Toulon) là thứ tàu mạnh hơn kiểu chiếc Graf Von Spee cả về khí-giới, tốc-lực và vỏ sắt. Sau khi chiếc Dunkerque ra đời, các cường-quốc trên hoàn-cầu mới lại đua nhau đóng các cùi-cùi-dài thiết-giáp-hạm khổng-lồ mà ta thấy ngay nay.

Sau trận hải-chiến ở Rio de la Plata người ta đã thấy rõ là hạm tuần-dương-hạm «Exeter» của Anh tuy vò sát mỏng mà cũng có thể cầm-cự trong suốt một ngày với một thiết-giáp-hạm có một sức bắn mạnh hơn nhiều. Chiếc «Exeter» bị trúng đạn ngoài 40 lần trong số đó thì ít nhất là bị hòn 20, trái-phá của đại-bác 280 ly là thứ trái-phá nặng 350.kgrs, hơn gấp ba lần thứ trái-phá mà tàu đó có thể chịu đựng được. Một điều bí-mật mà đến nay chưa ai có thể hiểu được là chiếc «Graf Von Spee» chưa bị thiệt hại mấy cả về sức

bắn và về tốc-lực mà lúc itu Montevideo giờ ra không chịu giao-chiến lại tự hủy di. Có lẽ vì hạm-trưởng chiến-hạm Đức cho rằng nếu có giao-chiến cũng không thể nào đánh lại nổi với hạm đội Anh gồm ba tuần-dương-hạm, một thiết-giáp-hạm (Renown) và một hòng-không mìn-hạm (Ark Royal) đóng đợi ở ngoài khơi vịnh Rio de la Plata chăng? Cả cái chết của thủy-quân đại-tá Langsdorf cũng có vẻ khô hiếu. Có lẽ đại-tá Đức vì danh-dự hải-quân mà không muốn sống sót khi chiếc tàu chiến do mình chỉ-huy đã bị chìm sâu dưới đáy bể.

HỘNG-LAM

BÃ CÓ BÁN:
THÀNH ĐẠI VỚI ANH HÙNG
Lịch sử huyền thoại của Lan Khoa — 0580

MÔN MÓI

sách tiêu-thuyệt của Thiếu-Nam 1p20

Hầm rãnh mìn nhọn
truyện lịch-thâm của Phạm Cao Cảng
Giá 0581

TÂM HUỲNH KÝ
truyện thâm của Phạm Cao Cảng 0585
EDITIONS KHUÊ-VĂN
41 CHARBON HANOI

BÃ CÓ BÁN:

Ba mươi năm văn học

của M.C-Khuê giá 1\$35 — Hay là cuộc liên-hoa văn-học nước nhà trong vòng ba mươi năm này

LUẬN TÙNG trong «TÚ SÁCH TÂN - VIỆT» — Giá 1p50

Tập hồ sơ đăng-lên-tôn phuc-sa-cis-hoc-gioi

TÚ SÁCH TRIẾT HỌC TÂN VIỆT BÃ RÃ

Triết-học Kant (1850). Triết-học Nietzsche (1895). Triết-học Einstein (25.10).

NHÀ XUẤT-BẢN TÂN-VIỆT BÃ ĐƠN LẠI
29, LAMBLOT, HANOI

THIÊN THỜI, — DIA LỢI, NHÂN HÒA

Vậy thì sức mạnh của các hạm đội Nhật ra sao? Bắt đầu từ đâu và tăng tiến từ đâu? Ai đã dắt hải-quân Nhật đến địa vị này?

Điều thứ nhất: sáng suốt.

Điều thứ hai: hi sinh

Viên đại-tướng giỏi nhất từ cõi chí-kim, bách chiến, bách thắng: Hán Vũ-hữu Già cát Lượng đã nói rằng:

— Người làm-tưởng không thông-thiên-văn, địa-lý, không hiếu-minh, hiếu-người sao có cầm nổi trận!

Thật vậy trong các cuộc chiến-tranh bao giờ thời tiết cũng là một người bạn hay một người thù cho những viên tướng biết-dùng hay không biết-dùng!

Nước Ba-lan là một nước nhiều đồng-lầy, mỗi

...đó là ba điều-kiện cót-yêu để thắng quân địch trên mặt biển



Trên đây là một bức tranh cõi của một nghệ-sĩ ở thế kỷ XIII, vẽ về lối đánh Nguyễn di xâm chiếm các đảo Nhâ

khi mưa xuống bùn nước lầy-lội, không xe cộ nào đi lại được. Bởi thế cho nên Ba-lan có các đội quân kỵ m马上 rất giỏi vì chỉ có ngựa mới vượt qua nổi các thửa đất bùn-rong hàng vạn cây cối số đó. Bắt đầu từ tháng Décembre thì ở Ba-lan mới có mưa, bởi thế cho nên quân Đức lợi dụng thời thế tấn-công vào Ba-lan ngày từ September 1939 là khi giờ còn tạnh ráo. Hàng ngàn chiến-xa tiến-thắng đến Warsaw không hề bị bùn lầy ngáy cản.

Juin 1941: Biết rõ Nga có một mùa rét ghê gớm giúp minh và đã tung-danh bại Nga pha Luân-đôn phai cho nên Đức đánh Nga vào ngày mùa nực, đậm lực lượng ghê gớm ra tên phâ

c-hạm và tuân-má-thôi.

đóng kien thiết-
vô 10.000 tấn này,
lắp lại bằng cách
tết-giáp-hạm 161-
và Strasbourg
và danh-dám ở
tàn mạnh hòn
raf Von Spee cả
tốc-lực và vò
chiếc Dunkerque
cường-quốc tần
lại dua nhau
nhé-dầu thiết-
bông-lò mà la
ay.

ái-chiến ở Rio
gười ta đã thấy
án-dương-hạm
Anh tuy vò sất
g có thè chém-
một ngày với
p-hạm có một
h hơn nhiều.
bị trúng đạn
reng sô đồ thi
vn 20 .trái-phá
280 ly là thứ
350 kgrs, hon
trái-phá mà
u dụng được,
t mà dến nay
hiên được là
n Spee chua
y cả vè sức

bắn và vè tốc-lực mà lúc
từ Montevideo giờ ra không
chứ giao-chiến lại tự hủy
di. Có lẽ vì mìn-trưởng
chiến-hạm Đức cho rằng nếu
có giao-chiến cũng không thể
nào địch lại nổi với hạm-dội
Anh gồm ba tuần-dương-
hạm, một thiết-giáp-hạm
(Renown) và một hòng-không
mìn-hạm (Ark Royal) đón
đó ở ngoài khơi vịnh Rio
de la Plata chăng? Cả cái
chết của thủy-quân đại-tá
Langsdorff cũng có vè khô
hài. Có lẽ đại-tá Đức vi
danh-uy hải-quân mà
không muôn sống sót khi
chiếc tàu chiến do mình chi-
huy đã bị chúa sún dưới đáy
hè.

HỒNG-LAM

BÃ CÓ BÁN:

THÀNH BẠI VỚI ANH HÙNG
lịch sử tiểu thuyết của Lan Khai - 0p80

MÓN MỐI

zô hội tiểu thuyết của Thiếu Nam 1p20

Hầm rãng mài nhọn
truyện trinh thám của Phạm cao Cảng
Gia 0p8

TÂM HUỲNH KÝ

trinh thám của Phạm cao Cảng 0p55

EDITIONS KHUÊ - VÂN
41 CHARBON HANOI

N7

ƯƠI NĂM VĂN HỌC

đ giá 1\$35 — Hay là cuộc liên-hoa văn-học
nhà trong vòng bá mươi năm nay

UNG trong TÙ SÁCH TÂN - VIỆT » Giá 1\$68

Tập hồ sơ đang lên tòn phim cũ của học giời
lại sự đã vùi lấp tòn trùm cát quên lạnh lùng

ÁCH TRIẾT HỌC TÂN VIỆT ĐÃ HÀ

1950. Triết học Nietzsche (1\$65). Triết học Einstein

ẤT-BẢN TÂN-VIỆT BẢ ĐƠN LẠI
LAMBLOT, HANOI

THIÊN THỜI, — DIA LỘI, NHÂN HÒA

Trước tháng Septembre 1939 — bắt đầu
cuộc Âu chiến khủng khếp này — các
nhà chuyên môn quân sự đã nói trước
rằng: cuộc chiến tranh dù lâu hay chóng
sẽ chỉ kết liễu trên mặt biển.

Bởi lẽ úy các nước đều chú trọng
đến sự tăng lực
lượng hải quân.
Trong sự gianh đua
ráo riết đó, Anh
chiếm chiếu nhất,
Mỹ chiếm chiếu
và chiêu ba vè phần
Nhật.

Anh và Mỹ từ xưa
vẫn liên kết với
nhau. Các hải-nước
đều yên lòng khi
nghe rằng hải-quân
của họ hợp nhất sẽ
hơn hải - quân Nhật
vì rằng ấy là chúa
kè họ còn được hạm
đội rất mạnh của
hải-quân Pháp-glüp
sức.

Ngày 8 Décembre
1941 Nhật Mỹ khai
chiến.

Lúc đó Pháp đã
bãi chiến với Đức
và thông chế Pétain
cũng giờ đang lời hứa không đem hải-quân
Pháp giúp Trục hay giúp Anh Mỹ.

Và trong những ngày sơ chiến một phần lớn
hạm đội của Mỹ bị phi cơ thủy-quân Nhật đánh
chìm tại Trân-châu-cảng, hai chiếc thiết giáp
hạm khổng lồ tối tân của Anh là « Prince of
Wales » và « Repulse » bị Nhật đánh đắm ở biển
Mỹ lai; những chiến công rực rỡ đã làm cho
thế giới giật mình kinh phục hải-quân Nhật.

Trong một ván cờ vừa mới bắt đầu đã làm
rối loạn chiến lược địch thủ, hải-quân Nhật đã
bắt buộc mọi người công-nhận một điều này:
Người ta đã đoán nhầm sức mạnh của thủy
quân Nhật là.

Vậy thì sức mạnh của các hạm đội Nhật ra
sao? Bắt đầu từ đâu và tăng tiến từ đâu? Ai đã
đặt hải-quân Nhật đến vị trí này?

Điều thứ nhất: sáng suốt.

Điều thứ hai: hi sinh

Viên đại tướng giỏi nhất từ cõi chí kim, bách
chiến, bách thắng: Hán Võ hầu Giả cát Lượng
đã nói rằng:

— Người làm tướng không thông thiên-văn,
địa-lý, không hiểu minh, hiếu người sao có cầm
đũi muôn binh ra trận!

Thật vậy trong các cuộc chiến-tranh bao giờ
thời tiết cũng là một người bạn hay một người
thù cho những viên tướng biết dùng hay không
biết dùng nó!

Nước Ba-lan là một nước nhiều đồng lầy, mỗi

...đó là ba điều-kiện cốt-yêu để
thắng quân địch trên mặt biển



Trên đây là một bức tranh cõi của một nghệ-sĩ ở thế kỷ
XIII đã vẽ lục quân Nguyễn di xâm chiếm các đảo Nhô

khi mua xuống bùn nước lầy lội, không xe cộ
nào đi lại được. Bởi thế cho nên Ba-lan có các
đội quân kỵ m马上 rất giỏi vì chỉ có ngựa mới
vượt qua nổi các thửa đất bùn rộng hàng vạn
cây cây số đó. Bắt đầu từ tháng Décembre thi
ở Ba-lan mới có mưa, bởi thế cho nên quân
Đức lợi dụng thời thế tấn công vào Ba-lan
ngày 1/9 Septembre 1939 là khi giờ còn lành ráo.
Hàng ngàn chiến xa tiến thẳng đến Varsovie
không hề bị bùn lầy ngán cản.

Juin 1941: Biết rõ Nga có một mìn-rút ghê
gom giúp mình và đã từng đánh bại Nga pha
Luân đế nhất cho nên Đức đánh Nga vào ngày
mùa nực, đem lực lượng ghê gớm ra tấn pha

Quân Nga, chiếm Ukraine, vây Leningrad, uy hiếp Moscow trong một thời gian ngắn ngủi. Và cũng trương kinh tế tự kinh tế, Nga chờ mùa đông 1942 đến để đánh lại Đức giải vây cho Stalingrad, Leningrad, cướp lại Kharkov, Rostov, Koursk và miền Caucasus nhiều lần hứa nhất thế giới.

Phải chì giới không bao giờ nồng với quân Nga, giới không bao giờ lạnh với quân Đức, có lẽ mãi quá đát đã thay đổi hồn từ lâu rồi!

Vốn dĩ là một dân tộc Á Đông, cố nhiên là dân Nhật chủ trọng thiên văn, thời tiết trong các cuộc giao tranh với các địch quốc. Sáng sủa ấy không những là đưa nước Nhật đến cái địa vị ngay nay và đất nước Nhật từ trận thắng này đến trận thắng kia trong cuộc đấu tài, mà đặc với Anh-Mỹ.

Một vài thi dụ:

Cách đây 600 năm, quân nhà Nguyên sau khi thu hồi cõi lục địa Á-châu vào tay và tràn lấn qua Áu-châu đi Âu-lan-phá, giết hại dân ấy, họ lại còn định vượt bắc sang xâm chiếm các đảo Nhật.

Quân của Thiên hoàng chống cự rất mãnh liệt tuy số quân đem so với ít nhưng vì các tướng Nhật đã biết rõ ràng đầu múa thu sắp tới vào ngày 210 theo âm lịch thì cũng như mọi năm mặt biển quanh các đảo Phú-tang sẽ luôn luôn nổi sóng gió, bão táp do sự thay đổi mảnh đất của không khí. Bởi thế quân Nhật cố giữ chặt bờ biển không cho quân Nguyên đe bắc. Rồi thi ngày 210 theo âm lịch lợi và đát báo tập thi theo.

Quá tin ở sức mạnh quân Nguyên dùng chiến thuyền bao vây chặt ngoài khơi, nhưng chỉ may có bao tap là đát phả tan hết các đội chiến thuyền, bao nhiêu thủy thủ Nguyên chết sạch. Trăm ngàn quân Nguyên di chinh chiến này giờ về còn lại chưa được mệt chục người. Quân Nhật không cần giao tranh cũng đã thắng thế!

Gần đây hơn nữa: 32 năm về trước, về cuối cùi cút Nga-Nhật chiến tranh, hạm đội Nhật dưới quyền chỉ huy của Thủy sư đô đốc Togo, chỉ trong một ngày đánh chìm hổ cá 104 chiến hạm của Nga do thủy sư đô đốc Rojetvensky chỉ huy ở eo biển Toushima làm cho tịch sù thế giới thay đổi hẳn và danh tiếng hạm đội Nhật lừng danh bỗn bđ. (Xin xem kỹ bài riêng nói về trận Đồi Ma đắng trong số này).

Sự thắng trận cực vẻ vang ấy cũng do sự sáng suốt biến thời tiết của thủy sư đô đốc Togo. Hạm đội Nga khi tới Nhật hải thi trời vừa sấm tối liền hàng hải mà hung dữ lướt tới trông dùi là thường thường như không một súc nào cản nổi.

Quá tin ở sự thắng thế của mình, hạm đội Nga đã quên biết rằng hôm trước, hong-vũ biếu bà xuống một tội rầy xa nghĩa là đêm nay Nhật-hải sẽ tung hứng nỗi sóng.

Không những thế hạm đội Nga từ Áu-châu vượt bắc tới Nhật-hải đường bắc xa xôi cố nhiên là phải mệt-nhọc, không những thế các tàu chiến còn phải trở theo chiều dài, thay nên sirc chay nhanh vì chờ nắng phải kèm dài nhieu. Rồi lại bị sóng bao chay dài kèn đến bùa thi còn hơn sao được hạm đội Nhật được Nga-ry-hai-pham minh với các chiến-hạm nhẹ hơn vì số-dầu, than đe lại gần bờ cho nên tàu nồi hơi và sirc nhanh cũng tăng hơn nữa!

Thật là không may cho Nga! Nếu như thời tiết không thay đổi nhiều đe cho Nhật-hải dừng nồi sống thi phần thắng chưa biết vè phê nào vậy. Đầu cho hạm đội của Nga có vi trở nắng mà irt nhanh giảm bớt thi hạm đội Nhật cũng không có thể phả vỡ tan tành hết hạm đội Nga hay là nếu hôm ấy già đúng giờ đe cho máy cù bao phủ mìn thổi thi dầu có bị thua Nga cũng có thể nhay mà mìn lẩn lút chay thoát đe một vài phà hạm đội.

Đó là một chỗ hơn nhau trong chiến thuật vè tính thông thô-tiết là mòn sò trường của nái quân Nhật từ xưa tới nay.

Ngày nay phi-cô là một khí giới nguy hiểm nhất trong việc giao tranh tài cõi nái là những súr thay đổi bất ngờ của thời tiết lại được phô dung nhiều hơn trước.

Ngày 8 December 1941, trời đã rất xấu lại gấp phải ngày chủ-nhật cho nên các phi-cô Mỹ liên sao nhăng việc tuân tiễn trong hải phận Hawaï. Phi-quân Nhật chỉ chờ có thể, tức thi hàng trăm phi-cô Nhật rời các hàng-không-máu-hạm đậu ngoài khơi đe bay tới đánh phá hạm đội Mỹ đặt chặt cí bến Trân-chau-cảng và tan phả các đội phi-cô Mỹ đậu ở các trường bay trên. Trong chốc lát hạm đội Mỹ tan tành. Lát sau súng cao-xa Mỹ nới bắn lên như mưa giờ nhưng lúc đó thi phi-cô Nhật đã lẩn vào may đén mà bay về nơi can cứ.

Rồi thi ở Ma-Lai nho vĩ trời mưa lớn quân Anh trê nái việc tuân phòng quân Nhật liền đe bộ lén ngay, hay ở đảo Phi-luật-nan phi-quân Nhật tấn công vào các trường bay Mỹ trong lùi gióng tố xau giờ, hoặc ở Diển-diện quân Nhật vượt bùn lầy đánh tan quân Anh và Áo và đợi cho súng mù bao phủ mà cả phà Dutch Harbour và nhiều căn cứ quan trọng của Mỹ ở quần đảo Aléoutiennes iám cho quân Anh. Mý kinh hồn: Nhật lập nên bao nhiêu chiến-công oanh liệt trong cuộc chiến tranh Ái-Á Đông (xem tiếp trang 33)

Trận thùy chiến rát oanh liệt trong cuộc chông đánh quân Nguyên của đời Trần

Batt sú chiến huyệt ô ngã

Nhật-bán dao

不使道血汚我日本刀

Đại ý bài ấy như sau này:

Bên Trác gió đóng giới den tối.

Muôn đời bình thuyền lại túc bắc,

Buôn cười mắt biếc quân Hồ-Nguyên.

Đập cánh bay cao bộ tự đắc,

Nại được con cõi nợ hóa nhà Triệu long

Lại loạn hán dọa quản lử quốc,

Tương mó Thái-lang gan như vò,

Phòng hai tướng sĩ đua reo hò.

Người không thấy một trận bão

to sóng xo-à,

Bao nhiêu quân Nguyên hóa ra ma.

Không đe máu tanh dâng bần

dao Nhật-bán ta.

Trác hải cù phong liêu thiên hắc
筑海颶風連天黑
Thiên sứ móng đồng lai tự bắc
千艘鐵艦船來自北
Tiểu sat binh nhän Móng-ô nhì
笑殺碧眼蒙古兒
Nẫu thắng mạn cõi đồ nam duc
狃勝漫鼓圖南翼
Hách dứa Triệu gia có dũa quâ
嚇得趙家孤與寡
Tri thứ lai duật quan từ quốc
持此來慄君子國
Tương mó thai lang dóm nhu ứng
相模太郎膽如甕
Phòng hai tướng sĩ tranh phi không
防海將士爭乘鞶
Quân khai kiêm phong bá nhât
軍不見塵伯一陣
trận khu ván dao
驅雲縛

Cũng một thời kỳ này, nước Nam ta cũng bị quân Mông-cô sang quấy rối, nhưng so với Nhật-bán, vì địa thế nước ta liên tiếp với đất Trung-quốc, quân Mông-cô thuận đường sang được dễ dàng, một mặt ô duồng bộ từ Vân-nam và Quảng-tây sang, một mặt do đường bắc lại cảng mao chông lâm, vì vậy trong khoảng 32 năm đầu đời Trần, trước sau quân Nguyên sang xâm chiếm tới ba lần: lần đầu nhất: vào năm đầu Nguyên-phong (1257), lần thứ hai vào năm Thiệu-phong thứ hai (1271) lần thứ ba vào năm Trùng-hưng thứ tư (1288). Trong ba lần ấy vì sự lợi hại thiết thân, vua quan cùng quân dân nước ta cùng một lòng quyết chí đe giữ lấy đất

QUE NGOAI

THO
của Hồ-Dzé-nh

(tác giả chưa rõ)

A-CDAU A-CUC
17 Emile Nolly Hanoi ấn hành

Một sự thành công rực rỡ nhất trong Thi ca Việt-nam cận đại
Một tác phẩm ấn loát đẹp nhất trong năm 1943 do họa sĩ
Nguyễn-đức-Nhung trình bày.

Báo Tri-Tâm đã viết về Hồ-Dzé-nh: «Tên tuổi của người Minh
Huong ấy, vẫn học quốc ngữ không nè hì gi mà chẳng đón tiếp
như là đón tiếp bao nhiêu nhà văn Việt-Nam hứa tài...»

Sách in 2 màu, gần 200 trang khổ-lớn 18 x 24, bìa thường giá
3\$00, bìa tối giá \$300, sách in có hạn mức bão dâm 0p40. Mua lẻ
(s) trả tiền trước.

nước, nên đến đánh đuổi được quân Nguyên, thực là những võ-công oanh-hùng, ngàn muôn năm còn chiến dội trên sô-zach, oanh-liệt nhất là trận thủy-chiến ở ngoài bờ Đại-bàng, ngày nay mỗi khi đọc đến trang chiến sô ấy, còn như thấy rõ cái hùng phong địch khái của quân ta.

Trận đại chiến này bắt đầu từ tháng giêng năm Trung-hưng thứ tư (1288), đại-tướng quân Mông-cô là Ô-mã-Nhi đem 5000 chiến thuyền đến đánh phủ Long-hưng, quát quân ta đánh đánh ở ngoài bờ Đại-bàng, bắt được hơn 300 chiến thuyền tuân-liều, quân địch bị chết, đói-gào hét. Đến đầu tháng ba, quân Nguyên tràn vào sông Bạch-dâng, bị Hung-dạo-vương dùng kẽ giòng cọc săn ở dòng sông, phà cỏ lên trên, chờ khi nước trào dâng, tiến ra khêu chiến rồi già cách thua chạy, quân địch đuổi theo, có khi nước xuồng quân ta quay lại ra sác đánh, quân giặc thua chạy, thuyền đều mắc cọc không đi được, phần bị chém, phần bị chém giết, thay chong chát lén nhau lắp cả dòng sông. Trận này, quân Mông-cô chết có hơn 10 vạn người, cầu « Bằng-gang chí thiúy chí kim hồng » nghĩa là dòng nước sông Bằng đến nay vẫn còn đó, thực dã là chán trận thủy chiến ấy một cách rất đúng vậy.

Theo giả sử, người có công to trong trận thủy chiến này là tướng Yết-Kiêm, một già tướng rút thân tin cùa đức Trần-hưng-Đạo. Yết-Kiêm có tài lận hụp và di dưới đáy nước hàng nửa ngày. Khi quân Mông-cô họp ở sông Bạch-dâng để dồn đội thuyền luồng cửa Trường-vân-Hồ, Yết-Kiêm dù biết liền xin di đánh dầm đội thuyền thuyền ấy. Được lệnh, Yết-Kiêm dǎo vài chục tên quân thủ hạ, cùng lặn xuống nước mà đi, tới chỗ đội

GIÚP HỘI TRUYỀN-BÀ QUỐC-NGŨ LÀ DUA
DÂN-SNGHÈO LÊN CON ĐƯỜNG-SÁNG

lương thuyền của quân địch vừa ở ngoài khơi vào cõi đậu cả một chỗ, chia nhau chui xuống gầm thuyền, đục thủng ván đáy. Một đội hàng ngàn lương thuyền trọng lực không ngó, đến thấy đáy thủng nước úa vào, không thể nào giữ kịp, chỉ trong chốc lát, đều chìm ngimb xuồng bờ cát. Vì hao nhiêu lương thực bị mất cả, toàn thể quân địch đều thất bại kinh hồn, lìa trúng kẽ của quân ta, nên mới bị đại bại. Trận thủy chiến cuối cùng rứt oanh liệt này, khiên cho quân Mông-cô từ đó không còn cái mộng tưởng xâm chiếm nước ta nữa.

Nhất-bản thoát được nạn xâm chiếm của Mông-cô vì đã nhở có sự hiềm trộm thiên nhiên của đường bờ, họ còn lấy thế làm tự hào, nữa là nước ta lại bài xích nạn xâm chiếm ấy bằng những võ-công oanh liệt như kia, ta lại càng nêu tự hào biết mấy, mỗi khi ta đọc mấy câu thơ của đại-tướng Trần-quang-Khai đã ký công :

Boat sáo Chương dương độ
Cầm hồ Hán tà quan
Thái bình tu trí lực
Vạn cổ thủ giang san

Dịch nghĩa :

Cướp đảo bến Chương-duong độ
Bắt hồ của Hán Tử
Thái bình nên gắng sức
Muốn thuở núi sông này.

SƠ-BẢO



Lê-văn KHOI

LỊCH-SỬ TIÊU-THUYẾT CỦA HỒNG PHONG

(Tiếp theo)

Có ba nguyên-nhân trọng yếu, đều từ bản-tính ông cương-trực xui nén, mà cùng là thành-tâm vi nước cá, chứ không có mảy-may tu-danh tu-lợi gì.

Ai cũng nhớ Gia-long có người con đầu lòng là Hoàng-tử Cảnh, sinh ra giữa bối-bản-ba loạn-lạc, ngài còn là Nguyễn-chúa lénh-danh ngày đây mai dò ở đất Nam-kỳ, đang hành-danh g ẹp Tây-sơn, khôi phục co-nghiệp.

Năm Quý-mão (1783), ngài bị thua trận xiêng-liêng, phải ẩn nấp quanh quẩn ở mây hòn cù lao Cồ-cốt, Cồn-lòn, Phú-quốc. Đến nỗi lương-thực hết nhẵn, thầy trò phải hái rau và đào cù chuối ăn trú bữa, tình-cánh thật là khô sô gian nan, hồn như cùng đường tuyệt lòi. Chính lùi này ngài gặp ông Giám-mục Bá-da-Lộc bèn nêu cầu nước Pháp giúp đỡ.

Nhân-thể, có việc ông Bá-da-lộc đem quốc-thư và Hoàng-tử Cảnh, lúc ấy mới có 4 tuổi đầu, vượt bờ sang tận nước Pháp, cầu cứu vua Louis XVI.

Hoàng-tử di từ 1784 đến 1789 mới về.

Tuy Pháp - hoàng nhận lời ký ước mà rồi không thực-hành được, nhưng ông Bá - da - lộc tự mòi được hơn 20 người Pháp tài-nghệ (các ông Chaigneau, Vannier, de Forçant, Olivier, Dayot v.v...) sang Gia-dịnh giúp đỡ Nguyễn-chúa luyện quân, đóng tàu, đúc súng, sửa sang mọi việc vũ-bị. Ngài trở lại có thành-thể lực-lượng manh, chắc bụng phà được Tây-sơn khen.

Bền-lại công lao di cầu viện, mà cũng là thuận lẽ tự-nhiên trong chế-độ quân-chủ, năm 1793, Hoàng-tử Cảnh được lập làm Đông-cung, nghĩa là một người dù-bị nỗi ngài san này, Đông-thời lại được phong chức nguyên-soái, linh-tả-quân-doanh, dù việc quân-co-chinh-chiến, có ông Bá-da-lộc ở bên phò tá.

Nhan-tâm Gia-dịnh sỏi-sáng tôn-phù yên mến vua Gia-long chung-này, cũng sỏi-sáng tôn-phù yêu mến Đông-cung Cảnh chung-này. Ta nên nhận kỹ điều ấy cho được

hiểu rõ cái ý nghĩa sâu xa của việc loạn Lê-văn Khoi v.v sau.

Nhưng ông trời cay nghiệt, chỉ bắt Đông-cung ném mài lrun-ly binh-hỏa, chứ không cho kịp đợi đến lúc sống trong bê-lảng mà hướng cái lặc-thú đế-vương. Vì việc nước nghiệp-nhà, hồi cõi bê-hồng, Đông-cung đã phải vất-vả di xá; lòn lén lại phải truy-tùy chinh-chiến khó-nhọc, mà bản-chất lại yêu, thanh-ranh dẽ bị bệnh-tật vò-ký. Năm 1801, sau ngày ông phu-đạo Bá-da-lộc mất hai năm và trước khi phu-đạo Gia-long binh-vị thiền-tự độ muoi tháng, Đông-cung Cảnh nhầm mât giã đời ở Gia-dịnh, mới có 22 tuổi.

Mặc dầu do-sở, Đông-cung đẽ lại cho phu-đông hai đứa cháu đích-lôn: Thái-binh và Ứng-hòa.

Từ đấy cho đến muỗi lăm năm sau, ngài Đông-ung vẫn đẽ khuya-ết. Mãi tới 1816, vua Gia-long thấy mình già yếu, xem ra mỗi ngày một thêm gầy đắt-xa-trời, bèn đẽ tam ly việc lật ngói trù-nhí.

Giữa lúc ấy ông Duyệt ở Gia-dịnh vè kinh triều-cận, vua nhän dịp vời lát cõi các vị cựu-thần vào trong điện hỏi ý-ký. Ngài bảo:

— Ta với các người cùng chia sẻ hoà-nan an-lạc dã lâu ngày, đạo là vua tôi mà tinh nhu thay-trò, vậy các người cứ lấy công-nghĩa qua-gia mà nói.

Ba ông Thành, Duyệt và Lê-Chát cùng tán :

— Từ xưa, các bậc đế-vương vẫn lấy sự truyền-nối cho dòng đich-tự làm trọng. Hoàng-trường-tử dã từng chinh-vị Đông-cung, thiên-hạ đều biết; nay Đông-sang đã qua đời, nhưng có hoàng-lôn đẽ là dòng đich-tự, bê-hợp còn phải lựa chọn ai nữa. Nhất là Đông-cung sinh-thời có công-laot trong cuộc khai-sáng co-nghiệp rất lớn, lại được lòng người trong nhõ-tôn-sùng.

Vua Gia-long ngẫm nghĩ lát rồi nói :

— Đã đánh-ràng-thể, nhưng hoàng-lôn hấy còn nhỏ quá, chưa biết gì, ta định lập hoàng tử Đomm thi-hon.

Lúc bấy giờ hoàng-tử Đồm 26, 27 tuổi, đã trưởng-lành, còn hoàng-tôn Thái-binh mới có 15 hay 16 tuổi.

Sở-dĩ hẹn ông Thành, Duyệt một hai chư-truong-phủ lát hoàng-tôn lên-núi Đông-cung, vì đã rõ biết ông hoàng-tử Đồm có linh da nghe và hồn thiêng lâm, e và sau có chỗ bắt lợi cho vua: nước nhà. Song, thấy ý vua Gia-long đã quyết định sầu rồi, nên các ông ấy không dám nói nữa.

Sự thật, vua Gia-long cũng có lẽ phải của ngài, vì ngài nghe co-nghiep đang huồi nhất so khai sáng, cần phải có ông vua lớn tuổi, để tự quyết lấy mọi việc chính-lệnh thì ion. Nếu lập vua nhỏ tuổi, thế tất rỗi đây trong cung không khỏi có dân bà can dự vào quốc-sự, ngoài triều thì các ông phu-chinh đại-thần không khỏi sinh chuyện tranh đánh lừa nhau hoặc mưu đồ bất trắc, hành ra những việc rối loạn, cướp ngôi, như các tiên-triều thường có.

Bởi vậy, ngài nhất định lập hoàng-tử Đồm làm Đông-cung, bốn năm sau lên nôi ngôi, là vua Minh-mạng.

Từ lúc còn ở Đông-cung vua Minh-mạng vẫn cầm những người không muôn phủ-lập mình, ông Duyệt là một. Đến khi được chính vị ngôi tòn, cũng không quên hoài hận chuyện cũ. Huống chi ông Duyệt hiền hách một phương trọng-trấn, chức lớn quyền to, mà lại dám lầm-dám nói, chẳng trách nhà vua không ưa.

Đó là một chuyện.

○

Quốc-pháp vô thân, ông Duyệt thực-bành hồn chử ấy một cách cạn tàn ráo máng.

Nếu phạm vào đạo công và phép nước, thi đấu cho một người để ra một nàng ái-cơ của vua, như Huỳnh-công Lý, ông cũng thẳng tay, không hè nhân-nhượng dung-tha.

Trên kia đã nói, lúc vua Gia-long ngoa bệnh, ông Duyệt giao-án Giả-dịnh Tông-trấn cho ông Huỳnh-công Lý quyền nhiếp, để ra kinh-dò chầu thỉnh-an. Rồi ông phải ở luôn qua năm sau, vì hận việc tang-lê vua Gia-long, kí tới vua Minh-mạng dâng-quang, một bậc lão-thần như không thể thiếu mặt

ở trên sân điện Thái-hòa bà ban triều-hạ.

Trong thời-kỳ ông Duyệt di vắng, Huỳnh-công Lý lạm-dụng quá ẩn. Tông-trấn nhất thời, làm nhiều việc lạm quyền trái phép.

Nguyên trước Huỳnh được ủy thác trông coi dào kênh-xé rạch ở vùng Hậu-giang. Công việc này năm nay vẫn còn tiếp tục chưa hết. Số dân-phu cần dùng kè hàng mây vạn. Lại giái nạn «bát phu» ở xứ mìn thuỷ xưa, dùi ngón đục, đục đánh súng, rút lại chỉ khô bọt dân đen, mà quan nhà lý-dịch thi nhán co-hội áy dè tac oai ipu lợi. Hồi có mặt ông Duyệt tại trấn, Huỳnh phải sợ ông là người liêm-chánh, không dám thò ra ngôn giňnh lạm, hè hiếp dân. Nay được dịp tung-hoành một mình, chẳng lo bị ai kẽm chẽ, lại còn thêm cái oai quyền Tông-trấn của ông Duyệt dè lại cho, Huỳnh tha hồ tác oai tác phorce, sác nhiều hối-lộ tung. Xã nào chậm trễ hay là thiếu số dân phu đưa ra đào sòng, kèo trách-nhiệm bị cùm kẹp đinh khâu, chừng nào ngon roi toé bạc nén mới thôi. Huỳnh lại lấy cớ làm việc công ích, bắt buộc các nhà giàu ở Lục-châu quyền-nap tiền-bạc vò số; nhưng người ta biết chắc mưu phiền chui vào tư-nang hết chín. Lại còn những nhà nào không có con em đì phu, Huỳnh hành-hoé bắt thuộc tiễn là dâng khác. Tinh-tệ có vạn trạng thiên-hinh, kè ra không xiết.

Áy là thủ-doạn làm tiền bằng cách bô bán ngoi thứ, còn chưa nói đến.

Huỳnh dám công-nhiên tác-tệ như vậy, chẳng những vi lè ý minh làm quan đầu trấn, lại còn cậy thế trong triều có bè đảng, vây cánh đồng, tất không ai có thể kè vạch hay làm gi mình được. Chỗ Huỳnh tự tin thi hơ hét, là có một cô con gái nhan-sắc, tinh-tế vào hậu-cung, được vua Minh-mạng sủng ái. Một người có con được làm phi-tần, tự là một thế-lực mạnh như sáu, lớn như trời, ai dám động đến.

Hơn nữa, Huỳnh chắc mâm thế nào cái Tông-trấn thực-thự công vê minh chỉ trong sớm tối. Vì có tai mắt của Huỳnh ở trong Triều dã-bi-mật, thông tin cho ông ta biết rằng: chuyện này Lê-vân Duyệt vẽ kinh,

tức là đem thân vào vòng truy-lạc, sắp đi theo chân Nguyễn-vân Thành, Đặng-trần Thường, chờ dừng mong trở về Gia-dịnh nữa. Rồi quan Gia-dịnh Tông-trấn sẽ là Huỳnh-công Lý, trong triều dã-bi-dịnh sẽ là

và cho giải Huỳnh-công Lý ra kinh phác-thâm. Ngài có ý muốn cứu họ Huỳnh vậy.

Đồng-thời, trong dụ-chi lại có những lời ban khen ông Duyệt, nào công-bằng chính-trực, nào vì nước vì dân, để cho ông được vui lòng.

Nhưng ông ta vẽ rằng chính-phạm đã bị hàn-binh từ máy bom iquoc ròi.

Vua không quở trách ông vao chỗ nào được, nhưng trong thâm-lâm thì ghét ngầm ngầm, vì lè ông ta không biết «vị thần phải nè cày da». □

Áy là hai chuyện.

Đến chuyện thứ ba, nhà vua bắc-dãi những người Pháp có công với triều-dế thuở trước, lại xưa duỗi hành-hà các giáo-sĩ, ông Duyệt thường lấy lè phải cản ngăn một cách cương-trục.

Hắn ai dọc quốc-sử cũng nhớ hối vua Gia-long còn tại-vị, những người Pháp có công-lao giáp ngùn trong buỗi tranh-hành thiên-hà với Tây-sơn, như các ông Chaingneau (tên ta là Nguyễn-vân Thắng, làm chúa tâu Long), Vannier (Nguyễn-vân Chấn, chúa tâu Phụng), De Forcant (Lé-vân Lăng), Ollivier (Ông Tin) vân vân, sau khi dựng xong nghiệp lớn, đều được ngài tin dùng hận dãi. Vì dù phong cho quan-chức ở trong triều; lùa vào Triều-kien được miễn lạy, mỗi ông eo dinh thụ lưỡng bông rộng rãi và 50 tên lính hồn. Ngài lại kiêm chồ tử-lê hối vợ cho: ông Chaingneau cưới cô Benoite Hồ-thị Hué, sinh hạ 11 đứa con; ông De Forcant chỉ kết duyên với cô em là Hồ-thị Nhơn, đều là con nhà hiền luong mộ đạo ở đất Thanh-kinh.

(còn nữa)
HỒNG-PHONG

CÁC GIA-BÌNH NÊN DÙNG THUỐC: **Điều - Nguyễn**

- 1) Thuốc đau dạ dày . Điều-Nguyễn
- 2) Thuốc ho gà . Điều-Nguyễn
- 3) Thuốc hoURT . Điều-Nguyễn
- 4) Thuốc hắt mũi . Điều-Nguyễn
- 5) Thuốc bồ hòn . Điều-Nguyễn
- 6) Thuốc cảm cúm . Điều-Nguyễn
- 7) Thuốc cảm mèo . Điều-Nguyễn

Tổng-cupe : 428 Hàng Bông, Hanoi
Đại-đại-chưởng Mai-Kinh, Nam-tiếm Saigon
Nam-cường : Mythe, Vish-hwang ; Vientiane

AO-LEN

pull-overs, chandails,
blousons dù các kiểu
vá-cu-mút, bón-buôn tại..

HÀNG DỆT PHÚC-LAI
87-89. ROUTE DE HUÉ — HANOI



xem lùa số 133

Chao ôi, cái tư tưởng xiết bao hòn đảo, xiết bao khốn nạn! Ấy vậy mà tôi vuốt ve nó như vuốt ve một tấm nhung. Bút nhá. Hút cho say mê lý, Liên Hướng tiễn nứa đi! Và em hát một điệu với tôi đi, để chúng ta tạm quên trong chốc lát sự mệt nhọc và đau khổ gây ra bởi những cuộc tau phòng bị thống.

Nay một điếu, mai một điếu, Liên Hướng hút để chiều tôi hơn là để tim cái thứ đê dường. Từ đó, thuốc phiện tết thêm chất cái thak của đất đưa chúng tôi. Và ở đây bắt đầu

hay là hối-ký của một người đã nghiệm và đã eai thuế phiện
— của Vũ BĂNG —

một cuộc tình duyên đau khổ nhất — bởi gi đau khổ hơn một cuộc tình duyên làm cho người ta nhục nhã, xấu xí và hối hận?

VII
Bao nhiêu ngày tháng trôi qua rồi? Nhạn yến đã đòi thay... Liên Hướng với tôi dắt nhau dám đuổi vào bờ đực và khói thuốc dâng đầy nén rồi thi phải. Tôi không rời nàng ra nữa. Cố ai da từng hút thuốc phiện và nằm bên mặt người đàn bà biết trước hết cả những ý muốn của mình, mà lại biết hò, biết lý sẽ thấy rằng đời không là cái nghĩa gì cả, có thể chỉ rút vào trong có một chữ « không ». Vì ngại về mẹ mảng cũng có, vì chán nản về cuộc nhân sinh cũng có, tôi không về nhà mẹ nữa, tuy rằng Liên Hướng biết bao nhiêu bạn đã bắt chước cô Kiều, bảo tôi:

*Bấy chừ chưa lô tiền hao,
Hoặc là trong cõi am sao chàng là?*

Không cần, Tôi không cần. Ai chết thì chết, tôi vẫn hút. Bởi vì hít đối với tôi bay giờ không còn phải là một công chuyện làm trong hàng giờ, hàng phút, nhưng chính lâm trong hàng ngày, hàng đêm. Tôi bắt đầu nghiệm thêm bùa sáng. Sang, thán thè môi như dần, tri óc lờ mờ và rối tung, tôi cất đầu đứng lên lâm sao được, nếu không điên tâm đám bùa điếu? Tôi đi làm việc độ hai tiếng đồng hồ thi lại đến trưa, rồi Liên Hướng... rồi bùa cơm trắng, rồi lại đến bùa cơm den buổi tối, rồi Liên Hướng lại lên... công việc mỗi ngày chỉ có thể, nhưng tôi, bằng một cách khổ sở, lầm khi mờ mả ra không được. Bởi vậy, bao nhiêu lời nồng khuyên tôi thiêng thoảng về thăm nhà đều bị gác bỏ ngoài tai. Tôi chỉ muốn hút và quên hết. Thay thế, nàng cũng chia sẻ tôi và thỉnh

thoang lại hút với tôi. Không-nhiều. Chỉ một điếu, hai điếu, nhưng bao giờ chúng tôi cũng say ngang nhau và bao giờ say như thế, chúng tôi cũng rầu rầu thở than cho hai cái kiếp vận chẳng may. Nhất là những khi được tim mẹ tôi buôn khô về tôi, mái tóc đã già trắng xùa, thi chúng tôi không thể nào giữ cho không khỏe được. Chúng tôi hút rất nhiều và khỏe như hai kẻ bị trời-xứ bắt công, bắt chịu thua thiệt hết. Nhìn kh, những lú tưởng thầm sâu, quyết liệt; đến với tri óc tôi: tự tử. Phải tự tử, chứ cù kéo dài mãi ence đời như thế này, không chịu được. Nhưng tôi không muốn tự tử bằng cách trăm minh xuông giòng sông Cái nữa, tôi muốn tự tử như gã có miếng da lừa trong truyện của Balzac tiên sinh: tự tử bằng thuốc súng và súng đặc. Phải phải, từ năm như thế này rồi yếu dần đi, rồi lâ ra, rồi chết hàn như một ngọn đèn hết dầu cù mờ mờ dần đi, ôi! một lối chết như thế ấy cũng là một lối chết lạ, không đến nỗi nhảm lâm, để phản đối sự bắt công của ông Tạo ! Hóa bất lương kia vậy!

Chẳng bao lâu, khí lực tôi kém xút, mắt mũi tôi tiêu tụy. Minh trông vào gương thấy quầng mắt vàng hoe, và mũi rơi dầu mắt thâm; thi chính mình cũng lấy làm quái lạ cho mình. Thêm vào, bệnh ra mồ hôi trộn cùa tôi vào thời kỳ này lại nặng thêm làm cho tôi không ăn được, không ngủ được, nên thân thể rõ hàn đi trông thấy. Sợ có ai trông thấy thế mà đem mách với mẹ tôi chăng, tôi hết sức trốn lẩn mọi người. Một tối kia, tháng Xuân có vung lời mẹ tôi đến chỗ làm việc tìm tôi, thi tôi bao người gác cửa cấm không cho nó vào. Hoặc có hôm nó tìm cách vào được đến buồng giày tôi lật lẩu ra cửa sau đ mất, bồi vi hôi nay tòa soạn Truồng-Bắc bắc cõi ở đầu phố Hàng Bông Nệm có hai cửa: một trông ra phô dô và một ăn ra sau nhà Thủ.

Tìm mãi tôi không được, như tôi sau đám chán, cũng không buồn tìm nữa...

Chắc là că họ hàng nhà tôi đã cõi tôi như một gã bị hai cụ Nam-iảo, Bắc-dầu xé tên ở

trong sô nhân-gian nêu không thể thi cũng là một kẻ bất lương đã bị nhà nước kết án đây biết x.

Thôi, thế cũng may: tôi không bị quấy rầy nra, từ giờ sẽ được chết dần chết mòn ở trong cái xó mà không bị ai ngó tới. Trong thiêu-ha, những nười hăm-hăm, hám-sau tuổi hàng ngày chẳng chết hàng đồng ra đây à? Tôi dành lâm, tôi hằng ống về cái chết của tôi lâm, nhưng đến tận lúc này tôi mới thực biết rằng chết không phải là một oaiyuen để nứa người ta vẫn tưởng, không phải bắt cứ ai đến lúe cùa đòng thi chí chết là xong đâu.

Một buổi sáng kia, đến bàn giấy, tôi thấy một bài thư đán-tréo báu. Giở ra xem thì có mấy giòng này: « Cõi mê nặng, anh về ngay. Mợ cũng nhớ anh lắm, đêm nào cũng khóc.

Eai Khuông »

Luong-tâm tôi bị vò xé. Thoảng trong giây lát, cảm giác-dinh kiện ra dưới mắt tôi. Và tôi lật lại nhớ đến tôi. Và tôi mới lại thương đến mẹ tôi. Nhưng dù sao buổi trưa hôm đó tôi cũng về... hút da.

Nhà hôm đó, người bồi tiêm của tôi có việc xin đi vắng, Liên Hướng lên tiếng thuê cho tôi. Biết chuyện, nàng hết sức ép buộc tôi phải về thăm nhà, và nàng thản-hành dì trải quần áo cho tôi và tron một cái sơ-mi sạch nhất cho tôi mặc. Tôi còn nhớ rõ ràng lúc ra đến cửa, tôi còn lẩn-trần định trả lại không được. Nàng dầy

tôi ra ngoài, đóng cửa lại, sau khi đã thuê xe và trả tiền xe trước cho tôi rồi. Bây giờ, tôi không thể cõe-tả được tất cả những cảm-giác hoang-mang của tôi lúc ngồi trên xe về, nhưng tôi co thè nói: với các ngài rằng lú đất chán lèn huy cửa nhà tôi, giá tôi có phép độn thò thi tôi chui tuột xuống dưới đất không dám nhìn ai cả. Hình đồng tôi đã đập khắc đến thế kia ư? « Sợ trở về của đưa con hoang », khi trước cũng đau xót và thấm-thín đến thế là đúng vậy. Tôi đứng ở cửa hàng dàu vào cái quầy mà bô mủ ra: không ai hỏi tôi gi cá. Sau này hỏi ra, tôi mới biết rằng mẹ tôi và bà tôi, it lú nay mới kém không trông rõ ra tôi, cư tuồng tôi là một ông khách

**Có một đồng bạc mà muôn làm giàu nhanh chóng và
lương-thiện thi chí có cách là: MUA VÉ XỎ SÔ ĐỒNG-PHÁP**

mùa hàng. Em tôi cũng ngần ra một lát, sau mới vỗ vai mẹ tôi mà bảo: « Anh ấy đã về, mẹ à ! » Nhìn vừa lòng một giấc mơ, mẹ tôi hoảng hốt lên một chút rồi chạy ra gọi tôi vào trong sếp. Nào ai có tưởng rằng tôi già và ? Em tôi, sau khi gửi bức thư đến nhà báo cho tôi cũng tưởng rằng, như mọi lần trước, tôi xem xong bỏ đi, không nghĩ gì đến cái tên cá ; bây giờ thấy tôi vẫn như mọi cái bông, như một con ma, no lệ một nốt vui man chóng; rồi — đây cũng là một sự lạ mà tôi còn nhớ mãi — rồi nó lại mặt tái mà run lẩy như éo lá trong giây phút.

Người tôi lúc đó giống như một cái mây mà bộ óc không còn biết nghĩ xuy gi hết. Giờ tay tôi không hiểu là để làm gì ; cái miệng không nói, tôi không biết nên há ra hay hít lại. Hai cái tay vô ích quá, tôi dùt xuồng dưới đầu. Tôi nhìn thẳng và cố lầm cho mình bè lại để cả nhà thương hại. Nhưng dù sao, tôi cũng không tránh khỏi được trận lôi đình của bà tôi và mẹ tôi ! Nay, mẹ tôi sấp kề lối đến nơi rồi. Nay, bà tôi sấp mắng ! Tôi đã sấp sầu tai để nghe dây. Da một tôi dày lấm, tôi không sầu hờ với kẻ thùy người té. Và lại, trước lại còn shó tôi một cái đặc ân là có hai cái lỗ tai rõ ràng, thòng với nhau, lồi nói vào lỗ bên này thì lại chui sang bên kia, ra ngoài. Thế cũng như tôi không nghe thấy gì cả : tôi điếc. Trong tiếng bà, những người điếc chẳng có hàng ta là gì đấy ?

Năm phút đồng hồ qua. Mẹ tôi không nói gì. Người sai đưa nước pha trà lầu cho tôi uống rồi liếc mắt nhìn tôi. Tôi cởi mặt xuống. Tôi không dám nhìn người, nhưng tôi lính cảm rằng người mim mím môi lại để giữ tiếng khóc trong cuồng hystic. Có lẽ người mắng nói nhiều điều dữ dội. Nhưng sự nói ra thì oà lên khóc mất, người lại ngồi im uống nước rồi mãi sau mới nói được có một câu :

— Thôi, lên gác mà thăm em.

Mặt vẫn cái gầm xuống đất, tôi rón rén leo 14 bậc thang, một cách mệt nhọc lên cái gác nhỏ bé, tôi tẩm sặc một mùi thuốc bắc. Lúc đó, hóng chiều đã xuống, muỗi ở các nơi bay về hội họp trong cái gian phòng nhỏ bé này, tạo nên một khung nhace buông rầu, khó chịu. Đèn chưng bật. Tôi hoang mang nghĩ đến những buổi chiều ngày xưa, chưa được hút, mồm mát nằm trên giường mà thấy những trái nái liền tiếp đỗ xuồng đầu... những buổi chiều, mà tôi đã từng thấy cái gác này lạnh lẽo như cái mả...

(Kết sau tiếp)
VŨ BẮNG

HÀN-THUYỀN XUẤT-BẢN

SẮP PHÁT HÀNH :

I) Thành niên và thực nghiệp

của LÊ VĂN-SƯU = Hán và cách chọn
ngữ của thành niên và cái hì hoạt động và
thực nghiệp để đạt được sự thành công

II) Nhân loại tiền hỏa sú'

của NGUYỄN-BÁCH-KHOA = Khảo và
cuộc lieu hóa đã của loài người và
thường và tên duy

BÃI XUẤT BẢN :

THẮNG KÌNH

của NGUYỄN-BỐC-QÜYNH = Giá 45.50

Nguyên-Du và Truyền-Kiều

của NGUYỄN-BÁCH-KHOA = Giá 45.50

53, PHỐ TIỀN TINH, HÀ NỘI

Trang điểm

THEO PHƯƠNG PHÁP BÃ
CHÍ RÀNH TRONG BẢN
CHỦ QUỐC NGƯỜI MỒI
HỘP

PHẨM MURAT

VÀ PHẨM

SUPER-MURAT

THÌ DẦU DA MẶT SÀM, CÓ
TÂN NHANG, VÀ NÉP NHÂN
CÙNG BUỘC ĐẸP LÒNG
LÂY NHƯ NGƯỜI CÓ MÀU
— DA THẮNG MIN —

Tổng đại - lý Bảo - Kỳ, Ai - Lao
ETABLISSEMENTS VẠN-HÓA
N° 8 rue des Cantonnais - Hanoi

ĐỂ NGÂM NGỢI LÚC THƯỞNG TRA

BU'ÖNG THU'

Những chuyện cũ của các lớp người xưa
còn ghi trong các sử sách, đôi khi đọc lại, ta
thấy như những tiếng vang còn vang vẳng
lên tai. Nhất là những câu chuyện lý thú cùng
các thơ ca thi thật chẳng khác chi những
tiếng đàn xưa, đã khiến cho ta nghe đó mà
sinh lòng hoài cảm. Nhân đó, ta lại còn được
thấy rõ tình-tình ý chí của từng người và
những sắc thái của từng thời đại đã qua,
vừa đầy nhân tài đọc lại lập Đườong thư là
tập sách đã ghi chép các chuyla vật suối một
đời nhà Đườong, một thời đại đã chiếu ra nhiều tia
sáng trên nền văn học Trung quốc, thấy có
những chuyện lý thú và thơ ca khoái-chá,
ngay xin lấn lướt thoát lối và triết cách dâng
báo để hiến các bạn yêu quý nhân-lâm và suy
ngẫm những lúu xem hoa nồng trà.

TỪ GIẤY TRẮNG, NÊN BÀI THƠ TUYỆT DIỆU

Ngô-nhân-Thúc người ở huyện Tam-sơn,
học tại nhà Thái học ở kinh-sư, đã hồn hãi
khoa, không về thăm nhà. Một hôm nhân có
người về quê, Ngô viết một bức thư nhờ đưa
về. Viết xong, gấp lại bỏ vào phong bì gián
kin, không biếu luân quan thế nào lại bỏ lầm
một tờ giấy trắng. Khi thư tới nhà, người vợ
lại họ Vương nhận được, vui mừng khôn xiết,
vội vàng bóc ra xem, thì rò chán ngắt, trôi
bao tháng ngày mang dọc tin chong, tưởng là
một bức thư dài, kẽm nối niêm, chứa chan
tinh ý, nào ngờ chỉ là một mảnh giấy không.
Biết là chong dã vi hắp tấp mà bỏ lầm, vừa
hực minh vừa buồn-cười, bèn viết mấy câu
thơ sau này gửi cho chong :

HAY ĐỌC :

BÃY VO'I

Tác giả Nguyễn Văn Bé (tên Tuấn)

Bản Đô Văn giá 350 (đã hết)

Bản Đô Lụa giá 450

NHÀ XUẤT-BẢN MỚI 57 PHỐ-KIẾN HÀNOI

Bích sa song hả khải giam phong

碧紗窗下啓緘封

Nhất chí long dâu triệt vĩ không

一紙從頭徹尾空

Lieu luong tien long long hoai biet hon

霽想仙郎懷別恨

Úc nhân toàn tai bat ngon trung

憶人全在不言中

Ý nghĩa thơ :

Vài bài thơ xem giọng thiết tha

Giọng không chẳng có chữ chỉ mà

Phải chẳng chẳng vẫn buồn lì biệt

Thương nhớ nhau ngầm chẳng nói ra?

Sau khi gửi thư, Nhân-Thúc đã biết là lầm
rồi, đến khi nhận được bài thơ của vợ, thấy
giọng khôi-hài, phì cười và phục vợ là có
vẫn-tài. Thúc cũng viết mấy câu thơ đáp lại :

Nhất bức kháng tiễn liễn đạt ý

一幅空箋聊達意

Giai nhân doan đích xá hinh ngôn

佳人端的巧形言

Thánh triều nhược dâ ban tan chiêu

聖朝君也頹新詔

UNG tac nhän gian nă trang nguyen

應作人間女狀元

Ý nghĩa thơ :

Một mảnh liên không tạm lở lòng

Khen thay nang dã khép hinh dong

Triệu định nêu mó khoa thi mới

Bà rạng là nàng lối chẳng khép

CHÀNG TUỔI TRẺ, BÊM NAY NGỦ NƠI NAOP

Đỗ-Cao thi tiến-sĩ không đậu, buồn quá,
một thay một ló, túi đan cặp sách, dè hué
về quê. Khi gần đến nhà, người vợ là họ
Lưu sợ chồng trễ biếng sự học, làm một bài
thơ ngụ ý khuyên khích:

Luong nhân ditch dich hau ky tai

良人的有奇才

Ha su niem niem bi phong hoi

何重年年被放回

Nhu kim thiếp dien tu lang dien

如今美面羞媒面

Lang nhược lai thời cận dạ lai

郎若來時近夜來

Ý nghĩa thơ :

Tài học nhú cháng thực giỏi thay

Năm năm sao cứ trượt về ngay

Thiếp nay gấp mít chàng thêm thèm

Nếu muốn vè quê đợi tối ngay...

Bô-Cao được bài thơ, càng thêm tức bực
không về nhà nữa, đi tìm nơi học tập,
quýết chí không làm nên không bao giờ còn
trở về. Nhà thi sưu, Bô-Cao thì đã tốn-si,
tìm mùng bão và nhà người vợ lại gửi bài
thơ sau này, tỏ ý chào mừng :

Tràng-an tì ử khứ vò da địa

最安此去無多地

Uất-nát thòng thong gai khí phù

蔚○葱○氣浮

Lương nhân dắc ý chính niên thiếu

良人得意正年少

Kim dạ tuy miên hả xứ lâu

今夜醉眠何處樓

Ý nghĩa thơ :

Tràng-an xa cách có là bao

Phong cảnh phồn hoa khí ngọt ngào

Chàng đã thành danh còn tuổi trẻ

Đêm nay say khuất ngủ nơi nào?

SƠ-BÁO

Ai cũng nên đọc sách Đời Mới

Muốn học giỏi	1500	Kế đán sau mỗi quyền	1550
Luôn viết tiếng Nam	679	Người tài tài quyền	1561
Thanh niên khoẻ	1900	Lại làm hàn	1562
Thanh niên với ái Huk	1500	Làm một hiệp người	1563
Phụ nữ với già-danh	1520	Gióy khóc mỗi đầu tên	1564
Phụ nữ với hôn nhân	1500	Người đàn bà	1565
Truyện học sinh (10 Tập)	1500	Những kẻ có lòng	1566

Mua từ 10\$ trở lên được trừ 20%

BỘI MỚI, 62 HÀNG CỘT HANOI, TEL. 1632

SẮP XUẤT BẢN:

Tho' ngu'-ngôn La Fontaine
PHÁP VĂN VÀ BẢN ĐỊCH CỦA NG. VĂN VINH

Mỗi trang đều có tranh ảnh. Bởi
Alexandre de Rhodes xuất-bản

Một công trìnhấn loát nghệ-thuật
của nhà in Trung - Bắc Tân - Văn

GIÁ MUA BÁO

Một năm 6 tháng 3 tháng
Đảng-ký, Trung-ký, Ai-lao 10000 525 375
Nam-ký, Ober-mén 12,00 8,25 5,25
Nguyệt-quê và Cộng-hà 24,00 12,00 6,00
Mua báo phải trả tiền trước mandat xin để :
TONKIN TRUNG BẮC CHỦ NHẬT HANOI

Bút máy PILOT đã nổi tiếng tốt

CÓ MÁY KHẮC TÊN KHÔNG TÍNH THÊM TIỀN
Gửi 0\$06 tem về Mai - Linh
60 62 cầu đất Haiphong
ngài sẽ nhận được thư trả lời

BÀNH RĂNG BĂNG SAVON DENTIFRICE

KOL

RĂNG CÁC BÀ SẼ
TRONG NHƯ NGỌC
TRĂNG NHƯ NGÀ

DISTRIBUTEUR :

S.A. Poinsard & Veyret
Saigon, P.Penh, Hanoi, Haiphong

BÃ CÓ BẢN:

Nhật tinh
của Mạnh-phú-Tứ-giá 1\$

Tú Mô
do Lê-Thanh viết 0\$20

Nhà bên kia
của Bô-đắc-Thu giá 0\$20

Đôi vợ chồng
của Kinh-Kha giá 0\$20

Nhà xuất bản SÔNG-LỤC, 8 Takeu Hanoi

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa...

(Tiếp theo trang 22)

Chiếc cờ-chữ Z..

Đã biết rõ thời tiết, thủy quân Nhật lai chiêu
hy-sinh coi sự-chết của mình là thường đối
với sự-hàng-trận của quân-hà cho nên người ta
đã-tòng-thấy trong trận Nga-Nhật chiến-tranh
bao nhiêu thù thủ ngồi trong «nhân-lối» (tor-
pille humaine) liệu mang xông vào hạm đội Nga
làm cho mình nô theo thủy-lối để tám phá
chiến-hạm địch, cũng như trong cuộc đại-chiến
ngày nay người ta thấy bao nhiêu phi-tường
Nhật vẫn cẩn phí-phi-eo eó mang theo nhiều bom
nổ hặng mang lao vào chiếm hạm địch để
làm hư hại, chém đâm các chiến hạm ấy như
trong trận Nhật đánh đắm hạm hãi chiếc «Prince of
Wales» và «Repulse» của Anh.

Thì vây lòng hy-sinh của các thủy-quân
Nhật đã-hợp một lần làm-dạng danh-chiếc-cờ
Nhật-bản. Các bạn có biết chiếc cờ-trận của
Nhật có-cờ gì-không?

Chiếc cờ đó có-thể ở giữa một chữ «Z».
Một chữ chửa chan không biết bao nhiêu ý
ng nghĩa.

Năm 1905, lần đầu tiên Thủy-Sur-dé-đốc Togo
cho kéo cờ hiệu chữ «Z» lên để tỏ lòng quyết
chiến thắng cùng của hải-quân Nhật.

Chiếc «Z» là chữ-cúi-cung trong vần và là chữ
ấy là-miền hải-quân Nhật muốn tỏ ra rắng-sé
chiến đấu-dep-cùng, đến viễn-dan-cối, đến
phút-thở sau-rồi và sẽ-hy sinh-như-cần-dẽ để
lại cho nước-my sự-toàn-thắng-về-vang!

TÙNG-HIỆP
Ký-sau: Rintsko Katsu: thủy-tử hải-quân Nhật

Báo mít nhiều quá!

Luôn mấy tuần nay — nhất là từ sau khi
tết vào — không hôm nào Trung-Bắc-Chủ-Nhật
không nhận được thư của các bạn đọc ở khắp
mọi nơi gửi về thanh-phê về sự-mất-báo.
Có bạn mất luon-năm, sáu-số; có bạn nhận
được một số-rồi lại mất luon-hai-ba số-rồi
lại nhận được một số... Nhất là số-Tết thì lại
càng nhiều bạn-kêu-mất-lâm. Một lần nữa,
chúng tôi thiết tha yêu cầu ông-giám đốc-sở
Bưu-liện để ý về sự-than phiền này và ra
lệnh cho những người-đọc quyển ngài-làm
việc cẩn thận hơn để cho đỡ-cái-nạn-mất
báo, chúng tôi cảm ơn lâm-lâm.

TY TRI-SƯ

Lịch trình tiến bộ của hải đội hoàn cầu

(Tiếp theo trang 5)

gió-thì-chạy được 7 phi-lý-một giờ; phi-sau-tầu
cũng có-một-trong-lâu-như các-tàu-xứ Bretagne.

Khi-ngày-giờ-hoặc-vàng-giờ, tàu-này-chờ
bằng-bời-chèo-di-tùng-mau-le

Tàu này nhẹ-nhàng-tinh-tế-hơn các-kiểu
galion và kiều-tàu-xứ Bretagne, gọi là nef.
Tuy-nhiên Tàu caravelle nguyên là tàu-buôn, nhưng với người Thổ-nhĩ-kỳ thời-bấy-giờ
tai-mỏ-thanh-nhưng-tàu-chiến-rất-lợi-hại,
thường-dùng-được-từ-50-100-người.

Ba chiếc caravelle, Kha-luân-Bồ dùng-di
kiếm-đất-mỹ, theo-một-sứ-gia Pháp, là-những
chiếc-tàu-này:

1) Chiếc Santa Maria dài 34 thước là chiếc
tàu-chỗ Kha-luân-Bồ, do Juan dela Cosa làm
thuyền-trưởng.

2) Chiếc Pinta dài 18 thước do Martin Alonso
Pinzon làm thuyền-trưởng. Pinzon chủ-cả-ba
chiếc-tàu-này, vốn là-một-nhà-thủy-thủ-trữ
danh-thời-ấy.

3) Chiếc Nina dài 7 thước-tay, lón-bằng-một

Thuyền-lớn Phi-ni-tay

chiếc-thuyền-di-bè-của-những-nhân-viên-Trung-quốc.

Năm 1487, chính Vasco de Gama người Bồ-
đào-nha cũng-dùng-một-chiếc-tàu-kiểu-này mà
tím-được-161-kilô-vòng-từ-mũi-dắt-Hy-vọng-sang
Ấn-độ.

5

Tuy có-những-kiểu-tàu-buôn-te-tát-như-vậy
sóng-nhưng-thuyền-chỗ-bằng-mái-chèo, tên-gọi
là Galère ở thế-kỷ-thứ-14, 15 (ngày-vẫn-tiến-bộ
và-thông-dụng-ở-Địa-trung-hải).

Có-nhà-làm-sứ-báo-rắng-những-kiểu-thuyền
hai-ba-tùng-chèo/ngày-xưa, thường-dài-từ-35
tới-37-thước, rộng-độ-4,5-thước và có-một-hàng
bơi-chèo-độ-100-kiểu-thoi.

Nhưng-sứ-gia Pháp Joinville, tả-kiểu-thuyền
này, nói-thuyền-có-tới-300-tay-bơi-mái-chèo,
ngồi-trên-25-kiểu-ghế-đài, như-vậy-thì-thuyền
phải-dài-tới-55-hay-60-thước và rộng-tới-hơn-8
thước-chữ-khung-không-it.

Có-những-kiểu-Galère-nhỏ-chuyen-dùng-dễ
chở-hàng-hóa-hay-quân-sứu, đại-khai-như
những-kiểu-thuyền-ngày-nay, chỉ-khác-là-có
những-bơi-chèo-hơn, sét-chèo-chỗ-chở-chèo-chóng
vàng.

(Còn-nữa)

VĂN-HÓE

Tuần lè Quốc tế

(Tiếp theo trang 2)

phi-quản. Nên chưa năm được phi-quản, bù-chỗ trên không thi tướng Montgomery chỉ huy lô quân thứ 8 chưa dám tấn công. Thủ-lê Tây-ban-nha và Lào-nhật-kỳ vẫn chưa thay đổi và hai nước đó giữ hoà-hỗn-trung-lập.

Một trận Đông-Á, quân Nhật vẫn rất hoạt động ở các miền trung và tây nam.

Từ tháng Désembre 1942, quân Anh-Ấn đã nhiều lần đánh danh vác Điện-diện và miến Akbar nhưng đều vô hiệu quả. Cả bộ binh bên địch ở Ván-nam cũng hoạt động vi-thé, nên gần đây, các đội phi-quản Nhật đã mở cuộc tấn công và đánh vào miền Tinsukia, cả bộ-binhh Nhật cũng đã bắt đầu tấn công đánh vào bán đia bên địch.

Ở Tàu, sau khi diễn định với các nhà cầm quyền Pháp, quân Nhật đã tiến vào tờ-giới Quảng-châu-loan. Các nhà quản-sy Nhật đã ký hợp-ước phòng thủ chung với viên Thống-dõe Quảng-châu-loan. Sau đó, thủ-tướng Laval đã tuyển bộ binh quyền lanh-sát tái phan ở tất cả các tờ-giới trong nước Tàu. Chính-phủ Tràng-khanh rất lo ngại về việc quân Nhật chiếm Quảng-châu-loan vì đường tiếp là lưỡng thực của lính Quảng-dõe từ nam bị cắt hàn, các nhà quản-sy Tràng-khanh đã họp bàn về việc nêu. Trại lính chính-phủ Nam-kinh lại tố ý rất hại lòng và thái-dộ của Pháp.

Thực-dụi của tiền-trù quân đánh ở Tàu, quân đội Nhật vẫn tấn công và chiếm được nhiều địa điểm quan-hộ. Các tướng Tràng-khanh vẫn dùn qui-hàng quân Nhật và Nam-kinh.

Tại Ấn-dô, dân chúng vẫn rất chép ý linh-hình thành Cam-dia đang luợt thay nhau phản-kháng các nhà cầm quyền Anh. Thành-dânh nhịnh đến ngày thứ hai mươi mà vẫn tìn nhiệm vào sức khỏe và tìn-sé qua khôi được 21 ngày đã khép.

Sách mới

T. B. C. N. vừa nhận được: TÂM LÝ HỌC (tri tuệ) của NGUYỄN-DŨC-TỊNH giá 120.

NUỐC NHẬT NGAY NAY của HÓE ĐÌNH, giá 1.20.

NGUYỄN NHÂN CÁC THÓI XẤU CỦA TRẺ CON của CẨM-THÀCH LÊ ĐOÀN-VY, giá 1.20.

GIAO-DỤC NƯỚC NHẬT của THÁI-PHÌ, giá 1.00.

MẶC-TÙ CỦA NGÔ-TẤT-TÓ, giá 2.00.

NAM QUYỀN TRÊN CỦA NHÀ MÃI-LĨNH xuất bản

— BẮP, THỊT TRƯỚC BẦU (phương-pháp thè-doc-thực-hành) của J. TUOI, giá 1.80, nhà J. TUOI xuất bản.

Chi nhánh Nam-kỳ & Trung-kỳ PHÒNG THUỐC chữa phổi

(15 Radeaux Hanoi T&M, 1030)

SAIGON: VĂN-MÔNG 32 Aviateur Barras

HUẾ: Nam-Mãi, 147 Paul Bert

Cao ho lae 15g chữa các bệnh lao có trùng ở phổi. Phết lao thành được 4p ngắn ngừa các bệnh lao sáp phát. Sinh phế mạc cao 2p châm các hạch phổi có vết thương và vết đen. Sát phế trùng 2p nhuận phổi và sát trùng phổi. Các thuốc bắc phế kiêm bò thận 1.80 và người rú lao 1p điều trị hợp bệnh.

Có nhiều sách thuốc chữa phổi và sách bì thư nói về bệnh lao biểu-không. Hồi-xin & long-euc và các nơi chi nhánh.

Bài - gươm

của TÂN ĐÌ Nguyễn-Khoa-Như
Một cuốn sách-phao - due-phao nà
đào tạo cho trước nhà kháng-bone
hữu, và thảo, mồi, già-thao đến phai
cô-mi cuồn - Giá 5.55

Tràng-nước hổ Tây

Lịch-sử tiêu-thuyệt
của LAN KHAI

Tả-đường sự hổ-một ghê gớm trong
thâm-cung cung-các-vi-học-chua
thời xưa - Giá 6.00

HƯƠNG-SƠN XUẤT-BẢN

HAI QUYỀN SÁCH MỸ THUẬT
BIỆT SƯƯỜNG HOA (XUÂN)
của PHẠM VĂN HANH
Ấn-bản chính: 412 bản đánh 16.

TÓC CHI HOÀI

của NGUYỄN TOẢN

phu-hán-in nhiều mầu của
Nguyễn-Gia Tri do họa sĩ ly-tay
khắc lồng, sơn hàn chính-hạn định
550 hàn, sơn hàn là cho những
người sành, ghi cho đại-ly
cô-han, đặc-hàn đèn-truờn

LƯƠM LÚA VÀNG

49, Rue Tiên Tin - Hanoi

Các sách dạy làm 85 nghề it sòn

AI làm ity-cung được vì phần nhiều
lên bằng mua mua. Nếu sach-thay mua
hao nghe-thay này nay là giúp cho
tự-cu và vui-và.

Cuốn 14 nghề it vón giá 3p

Ngay lâm-dù các vi-u, sô-hóng, giấy-le,
si-thu, kem, phán, ayre, mía, râm
lương, dù, cát, mực, da-bột, lúa-v, v.

Cuốn 30 nghề it ván giá 2p50
Das lâm-nôn, mìn-h, râm-l, dù, hòp
cuối, keo, bô-mut, tát, ớt, ướp, gác

Cuốn 12 nghề it lâm-giá 2p50
Lam-clement, vôi, thuy-lanh, gach, ngoi
đô, sâm, Đô (số 16), các lò, lò, lò
mùi, bát-bằng-thuy-tinh-v, v.

Cuốn ca-khí, kim-khí giá 1p50

Ở xu-xa thêm tiền-cuoc. Thu-mon
để cho nhà xuất-bản: N - ẤT-NAM

THU-QUÂN, 19 Hàng-Basil - Hanoi

Độc-tu Nhật-ngr

(QUYỀN TRÊN)

Cứa một nay dà-tung tan học
Nhật-hà và đang-day tại trường

hoc-tieng-Nhật-Hàn soju ra.
Ngoài nhang bài-hoc cốt-yêu,
voc-điền, con-hieu-thau-chung

chi-phat-ám, nhang-lôi, bién-hoa
và nhukt là nhung-phép-hoat

đóng-của-đu-đu và hinh-dung
tự-và. Giá 1.80, erore 0.30.

Mandat và thư-giúp cho:

M. NGUYỄN-XUÂN-MÃI

108 Rue des Tasses - Hanoi

Có bán khắp các hàng-sách trong-nuoc

vi - TINH - HÀ

ki-jin my / tinh hanh /
đã-hy-sinh-dùi-minh-de / duong
gia-dinh-dam-han-cua-nuoc /
gian-100-trang, nhan-de biêt 0.40.

Luyện-sắc-dep

Các ban gai-muôn-biet cái / ye-dep
muôn-tuy-cam-danh-hà. Các ban gai muôn
muôn-song-thay-mi-cuoi-mot-giay
lieu-nip-trâm-oanh. Một-phuong
võ-làm-mat-chung-cá-c-âm
nhu-đi-cuối-nhau / dù-trở-nên-mot-và
tín-hoa-hoa. Sach-giáy 100-trang-giá
lire biêt 0.40, can-bé-giao-VUNG-LONG-
DUC.

Những-sách-còn-rất-là:

PHOTO TƯƠNG-TU (trình-thảm) của
Gia-đi-đi giá 0.90 - SÀU MÃNH 16
đp.2, Bô-hay-teen-hieu-gia 0.92 - VÀM
SANG, Bô-hay-gia 0.90 - CÔN, LÒN
TIỀU KHACH 2 quyển trog bo già 12p.
QUÂN-SƠN LÃO-HIẾP đã có 3 quyển
gia 0.60.

Editions Bao - Ngoo
67 Place Neyret Hanoi - Tel. 7.86

HOA MAI-PHONG

Biểu-hiệu-về-dep-quý-phái

Hiệu-may-có-tiếng
nhất-của-ban-gai

N-7 HÀNG QUẤT - HANOI

CAI A-PHIEN

Thuốc-Tử-Nhật-khước Yen Hoan
số 46, giá 1.5 vs nho, 3p50 vs lón

Ve-nhỏ 1p00 uống-tùng-nay
chi-bán-đi-nhà-thuốc-hoặc-các
dai-ly-dec-các-ông-không-săn
tiền-mua-luôn-một-lúc;còn-các
ông-đi-tiền-xa, chi-nhien-giay
theo-cách-đi-hoa-giao-ngan,
nghien-nang-7p, nghien-nhẹ
3p50 để khôi-cvi-dờ-dang-ma
bết-nuoc). Sâm-nhung-tuyet-cam
1p25. Va-phá-trà-113-tiền-truoc,
ngau-phieu-de-ten M. Ngu-vi-VB

Vé-Long 58 - Hàng-Bé-Hanoi

Còn-them-rất-nhiều-dai-ly-tại
Khắp-Trung-Nam-Bắc-Kỳ, xin
viết-tu-vé-bang-luong-tung

Cách-Cai-A-phiен: vi-le-ting-không
đóng-durey-và-my-muôn-biet-cá-c-âm
khác-và-50101-cam-lon-lon-giá-sé
co-quyen-ai-alo-ve-bieu, giay-ngo-106
trang, nhan-de biêt 0.40. Sâm-nhung-tuyet
cam 1p30. Trang-thuoc-tuyet-cam
0p25. Va-phá-trà-113-tiền-truoc,
ngau-phieu-de-ten M. Ngu-vi-VB

Vé-Long 58 - Hàng-Bé-Hanoi

AI MUONDUNG THUOC

BỒ CÙNG TÌM THUOC

sâm

nhung

bach

bô

Hồng-Khé

75 Hàng-sô Hanoi. Mỗi-hộp 1\$20

Swing