

TRUNG BAC CHU NHAT



1033 E. 20th ST.
143-201

A. 20986

NGUYEN DOAN - VUONG
CHU - TRUONG

Một điệu nhảy múa rất nhịp nhàng mềm mại của một thiếu-nữ Lào
trong ngày hội Ngan-boun-luong, hội đốt pháo múa xuân ở Muong-hoi.

nhà vở ca Nôm

21 FEVRIER 1948
SỐ 145 — GIÁ 0.25

TUẦN-LỄ ĐÔNG-DƯƠNG

Cuộc triển-lâm các kiều vă in vào văi Nhât
tại nhà Gô-de

Hồi 5 giờ chiều ngày 9 février vừa qua, trên
gác nhà Gô-de (G.M.R.) đã khai-mạc cuộc triển
lâm các kiều vă dẽ in vào các thư văi Nhât.

Cuộc triển-lâm này do viện thương-mại Osaka
hội Nghiên-Cứu vă son vă vădét tại Osaka tă
chức dưới quyền trông nom của phong Thống
ky-phái bộ Nhât cùng hội Việt-Nam mă-thuật
ky-phái.

Có tời non 400 kiều vă trung-bầy, mỗi kiều
sắp-dặt mỗi cách, với nhung mă-săc diêu hòă
rất nhiph-nhang, mỗi cách là một cách-phim vă
lối vă trang-hoàng, có thè đáp được hăt thăy
các sô-thich của moi người. Kiều vă chăng khăc
gi kiều ye của thai-tay, va co nhieu kiều vă răt
mới vă hăp vă thời-trang như kiều vă tău bay
tău-lon vă tău-thúy. Bình như họa-săf no dă
đinh lău cho, rgoi: măc tăi này một cái k'y
niêm hoai-dông vă răt-rét vă thời-dai của kiều
vă là thời-dai chien-tranh.

Nhân cuộc triển-lâm này, viện Thương-mại
vă hội Nghiên-Cứu vă son vă dët Osaka có mă
một cuộc trung-cău ý kiều băng cách-yêu-cău
công chúng biêng vào các tò thăm (bulletin de
vote) năi rõ kiều vă minh tra nhất vă kiều vă
minh ché.

— Chiểu theo nhung ngihi dinh ngày 5, 11
vă 22 Décembre 1942-dăng ở quan báo Ông-
duong ngày 12, 14, 16 Décembre 1942 vă
ngày 20 Janvier 1943, các năi công-nghé,
thương-mại nộp măi năm từ 200 p. măn bài
trò lén đều phái co sô sach phân minh băng
chù Phap hay chù Quốc-ngru vă chù sô La-mă.

Các năi công-nghé vă thương-mai giă 200 p.
măn bài trò lén lại phái khai, măi năm truor
tă tháng 8 tăi số tielâi dă thu được năm
truor.

Các giây khai có thè lại xin ở tăo Ông-ly hoặc
tăo ám măi tăi h. Không khai, khai chém, hay
không có sô sach dăng như diêu lë quyén I
măi II luật thương-mai sô phái phat răt năng.

— Theo ngihi dinh quan Toàn quyén 2-2-43
tăt că-án-loát phim, sách chuyen, nhật báo,
tranh, kí, xuât bản phái dă trinh kiêm
duyet vă in them nhung diêu sau măi :

1) Nếu là sách hay một án-loát phim ra
không có k'y hanh phái dă lă: « Autorisé par arrêté
de... en date du... livré par le service
local I P. P. du... (nơi xuât bản án-loát phim
ay).

2) Nếu là nhật báo hay án-loát phim được
phép xuât bản phái dă lă: « Autorisé par arrêté
du Gouverneur général du... ».

3) Nếu là báo hay án-loát phim ra có k'y
hận được phép truor ngay ra đao luat 13
Décembre 1941 phái dă lă: « Autorisé (publication
créée antérieurement à la loi du 13
Décembre 1941). »

Nhung chū dă hoac ngoai bia, hoac măt
tron bia, hoac tron trang nhăt.

Nếu là một án-loát phim không có bia phái
dă chéch k'y của vien quan-lý, hoac phia
dürü vă hăp tay phái trang nhăt

Nếu là tranh ảnh phái dă lă, măt truor hay
măt sô,

Nhung án-loát phim dă án hành truor ngày
công-bo ngihi dinh này đều được miêu khăng
phái dă.

Trái với ngihi dinh này đều phái phạt từ 3
đến 45 quan hoặc phạt ta từ 1 đến 5 ngày.

— Quan Thông-sư dă ký ngihi-dinh sôa dăi
lai ngihi dinh ngày 22-1-42 vă lăng tối thiêu
của công-nhanh Bác-k'y như sau năi:

Khu thứ nhất: Hanoi - Haliphong - Đan ống
0p54 một ngay, dăm năi 0p44, tré con tu 15 đến
18 tuoi 0p34, tu 12 đến 15 0p30.

Khu thứ nhii: Nam-dinh, Hă-dông - Đan ống
0p50, dăm bă 0p38, tré con 0p32 và 0p26.

Khu thứ ba: Haiduong, Hanam, Hung-yen,
Thái-binh, Bắc-giang, Bắc-n-hi, Kien-an, Ninh-
binh, Phú-tho, Phúc-yen. Sơn-tay vă Vinh-yen
- Đan ống 0p4, dăm bă 0p34, tré con 0p28 và
0p24

Khu thứ tư: Hòa-binh, Lăng-sơn, Lao-kay,
Thái-nguyễn, Quang-yen, Yen-hue, Tuyen-
quang (kă e mă Chợ-diên) Cao-băng - Đan
ong 0p52, dăm bă 0p42, tré con 0p32 và 0p26.

Khu thứ năm: Bắc-kạn, Sơn-la, Hải-ninh,
Hà-giang, Lai-châu - Đan ống 0p60, dăm bă
0p16, tré con 0p32 và 0p26.

Tiền lăng trên đây là lăng măi ngày
lăm viêng 8 giờ, nếu lăm thêm giờ phái
trăi tiêng phap.

Đôi với nhung người già că-tăng tăt vă
người chū có tăi xin phép ông Thanh tra Lao
đong sôa dăi lại tiêng lăng k'y trên.

Trái với ngihi dinh này sô phái phat

Một ban Tăo-thanh tra ngư nghiệp dă
duy phép thêng lăp tại sô kinh tă.

Công việc cùi ban này là xem xét khuyễn
khích vă nghé dăch că-cung nhung nghé phu
thuoc vào nghé dăch că.

Sang đău năm nay, tinh hinh chien tranh có
vă lợi cho Nga. Quân Đức dă răt lăi măt cách
că trăi-tăi ở Stal-ngrat. Nhung lăc lăng văy
đinh thành ăy được răt răng dă iáp tăc kăo dă
dănh miên Nam. Nga báo răng ở miên Donetz dă
lăy lăi được thành Koursk và thành Belgorod, vă
nhung thành nhă khong quan hă. Đức clara công
nhận tăi Koursk thất thă, chỉ néi răng Hồng quân
dă dănh lăt vă ngoai chăm thănh, nhung quân
Đức dă phan-éng vă lăg lăi được nhing dăt
bi măt.

Tia sau cung cho ta biêt răng, Hồng quân dương
liên vă phia Kharkow và thành Ros'ov, hinh
nhu chăi cón cách Kharkow dă 21, 22 dăm. Ta năi
biêt răng Kharkow là măt thành rất quan trọng vă
lăi măt băng đường xe lău vă là năi Đức phan
phát các quan dăi các khu vă Nam Nga. Văy mă lăc
cuối cung lại cón quan Đức dă định bă Kharkow.
Tia sao lăi? Că người cho răng Đức sô dă bă
Kharkow că lăi vă Hông quân tăi dănh qă hăi măi;
phia Đông Bắc tăi quan dăi Nga dă tăi Volchansk
(trên đường thiết lă Belgorod dă Koushansk
căch Kharkow 60 căg sô); mà phia Đông Nam
tăi quan Nga dă tăi Chuguev (trên đường thiết
lă Kharkow - Koupiansk căch Kharkow 40
căg sô).

Tuân-lê Quốc-tê

Tia sau cung cho ta biêt răng, Hồng quân dương
liên vă phia Kharkow và thành Ros'ov, hinh
nhu chăi cón cách Kharkow dă 21, 22 dăm. Ta năi
biêt răng Kharkow là măt thành rất quan trọng vă
lăi măt băng đường xe lău vă là năi Đức phan
phát các quan dăi các khu vă Nam Nga. Văy mă lăc
cuối cung lại cón quan Đức dă định bă Kharkow.
Tia sao lăi? Că người cho răng Đức sô dă bă
Kharkow că lăi vă Hông quân tăi dănh qă hăi măi;
phia Đông Bắc tăi quan dăi Nga dă tăi Volchansk
(trên đường thiết lă Belgorod dă Koushansk
căch Kharkow 60 căg sô); mà phia Đông Nam
tăi quan Nga dă tăi Chuguev (trên đường thiết
lă Kharkow - Koupiansk căch Kharkow 40
căg sô).

TRONG KHI CHỜ ĐỢI SỐ HÀI QUÂN

kỷ niệm đăi từ cha năi của Trung
Bắc Chủ Nhât, các ban dón coi
sô sau ra ngày 28 Février 1943,
T. B. C. N. sô nói rất-tưởng tăi vă

GIỜ TRONG HOÀN-CẨU

cung cách chia giờ, xem giờ tại các
dân-tộc tăi xua đăi năi, tăi khi dùng
cái găy dăng dăng hăng năng đăi kăi
dăng chiếc đồng-hă thiêng-lăng răng-ră
trong 44 ngày trời cung nhung đồng-
hă thiêng giờ, phat; đồng-hă in giờ

PHẠM NGƯỜI PHAI DUNG THI GIỜ, BIẾT
DUNG ĐỒNG-HĂ, ĐỀU PHAI ĐỌC SỐ BÁO
NAY ĐỀ BIẾT RÖ VĂN-DË GIỜ - LICH-
TRINH TIẾN-HÓA CỦA ĐỒNG-HĂ, VÀ
NHUNG BIÊU NAN-GIÁI VỀ GIỜ VÀ ĐỒNG-
HĂ THEO THIỀN VĂN HỌC

Nhung tài liệu cũ nhất vă mới nhất vă
GIỜ VÀ ĐỒNG-HĂ
Đều được trung ra trong sô này

Tăi Ban Nha hinh như dă định rõ được thái đă
rồi vă Franco hiêu dă huay động khong-quan trong
nuoc.

1) mặt trận Thái-binh-duong, Nhât tăi thăng
thêm một trận thủy khong chiến kha lớn vă quan
quân đăi Salomon. Theo tin Nhât thi 13 chiến hăm
Mỹ, trong số đó có 12 tuần dương hăp vă 1 diêt
ngu tăi băm vă 86 phi cơ Mỹ bị hă. Văn theo tin
Nhật Nhât chăi bi hăng 3 chiếc diêt ngu lăi vă
măi 12 chiếc phi co thăi.

Ngoài ra, Nhât còn liên liếp cho phi co diết
các căn cứ địch ở Quảng-Đông, Quảng-Tây vă
An-40. Khiêu co quan người Áa dương hoạt động
xin tăi cho ông Gândhi mà tin Nhât hăm 13-2-43
bao răng Ông dă tuyet theo 21 ngày rồi.

Hăm 15-2-43 măi băm thông cáo của Anh nói
răng tinh đăi 13-2-43, ông Gândhi mới tuyet thăc
4 ngày mà thăi!

Hàng mây ngàn năm nay

LAI-LỊCH
GIẤY VÀNG

NGƯỜI MÌNH LÀM MỘT VIỆC KHỔ DẠI VÀ NGU TỐI VÔ CÙNG

VÀ GIẤY BẠC
của VĂN-HÓE

...mà không biết!

Hiện giờ, tại trước ta, lục đốt giấy tiền và giấy vàng giấy bạc trong những ngày giò tết, những ngày cúng lễ Thần-thánh Tô-tiên, rất là thịnh-hành.

Từ kè chè đến nhà quê, số giấy đốt đi như vay hằng năm trị giá hàng chục vạn bạc là ít, thật ra phao-phó phi cùng.

Nhất là trong thời giấy khan này, người ta thấy lục đốt càng là một tục không-nên bảo-thủ.

Càng tối đã nhiều lần lên tiếng hô hào bỏ lẻ đốt giấy vàng giấy bạc, để tiết-kiệm giấy dâng vào các việc có ích hơ.

Bà dàn là một lục lê cõi hàng mây ngàn năm nhất dán khuyên người ta bỏ đi, là một việc không đe. Song có lẽ cũng vì người dân nước mình chưa được ai cho biết rõ sự vô-lý trong tục-lệ đó, nên chưa dám quả-quyết phê bù cũng nên.

Lâm cho người ta thấy rõ sự vô-lý, sự không-khoa trong việc đốt giấy, theo ý chúng tôi lại có lẽ có ích hơn là hô hào khuyên rắn sướng.

Muốn vậy, tướng không gì bằng vạch rõ lai-lich giấy vang giấy bạc ra cho người ta xem.

Biết rõ lai-lich giấy tiền rồi, mọi người sẽ tự thấy mình đã khờ-dại rong-bao nhiêu thế-kỳ nay, và bấy giờ chẳng cần ai khuyên-rắn thúc-giục, người ta cũng sẽ tự ý phe bù cái lục vó và co hại đó.

Theo sách Đường-Thư 唐書 thì từ đời Hán trở về sau có tục bù tiền, bạc thật vào áo quan chôn theo người chết gọi là 索錢 (索錢) nghĩa là tiền chôn. Sở dĩ có tục ấy là vì bắt

dầu từ đời Hán, Không-học được tôn làm quốc-học, nhà Vua muốn thực hành cải-chủ-ughi-sự tử như sự sinh, sự vong như sự tồn-thing-tử như người sống, thờ người mất như thờ người còn.

Dân-gian cũng bắt-chước làm theo nhà Vua, suốt từ đời Hán đến đời Tân số tiền bạc đem chôn xuồng dài không biết bao nhiêu ma kẽ.

Nhất là trong các đám tang nhà Vua, thi số vang bạc chôn theo, có khi tới bạc vạn bạc triệu, khiến bọn trộm cướp thường chử ý dom-nom. Như thời Hán, mà vua Han-vân-Đe có lén bịa quan gian khai quật tên đê lây trộm vang bạc vậy.

Tục này lòn kém quá, các nhà nghèo trong chốn thôn-quê nhiều nhà bị sa-lát nghiệp sau khi lò xong việc ang-ma cho một người trong nhà. Người ta bên này ra cái súng-kien, cái giấy lạm tiền bạc để thê cho tiêu bạc thật.

Một người lâm như vậy, hai người lâm như vậy, thay đổi tên, nhiều người bắt chước làm theo, lâu dần thành một tục mồi.

Song tục này chỉ thịnh-hành trong nơi thôn-quê là nơi đồng tiền khó kiếm, và không có tinh-cách chính-thức, vì không phải do nhà Vua ban-hành.

Mãi năm Khai-nguyên thứ 26 (733) đời vua Đường-huyễn-Tông, tức vua Đường Minh-Hoàng Vương-Du 王璡 (có chỗ chép là Vương-Ký 王岐) làm quan Từ-tế-sứ mới bắt đầu tâu Vua, xin dùng tiền giấy thay tiền thật trong các cuộc n hương-dão lề-lề. Bấy giờ tục dùng tiền giấy mới là tục-lệ chính-thức trong dân-gian.

Nhưng bấy giờ nhiều vị triều-thần không theo, khi cúng lễ ở nhà vẫn cứ dùng tiền bạc thật như cũ.

Và mấy chục năm sau, nhiều nhà tri-thức vẫn không chịu tuân theo sái-lục-le mới của nhà Vua, nhất định không đổi tiền giấy, chẳng hạn như Vương-Kiều dậu Tiên-si năm Đại-lien (766-780) đời vua Đường Đại-Tông. Trong bài Bản-thực-hành của Vương, có câu i

Tam nhát vó hỏa thiêu chả tiền

三日無燒紙錢

Chí tiền nà dắc đáo Hoàng-tuyền

紙錢那得到黃泉

(Mông ba không lửa đốt giấy vàng

Giấy vàng trời sáo được suối vàng)

Vương định nói: Ngày mồng ba tháng ba tức là tết Hán-thực người ta kiêng lửa, không có lửa đê đốt giấy vàng giấy bạc, vậy thi lâm sao mà giấy vàng xuống trời suối vàng cho được?

Nghĩa đen câu thơ như vậy, song suy-sét cho kỹ thi trong câu Chí tiền nà dắc đáo hoàng-tuyền? Co phảng-phốt cái ý nghĩa hoặc va phản đối tục đốt giấy tiền vậy.

Vân-si Âu-đương-Tu dở Tống thi bảo rằng tục đốt giấy tiền khởi từ đời Ngũ-dai, chứ không phải từ đời Đường, như sách Đường-Huân-dai.

Tác-giá sách « Thanh-vũ kỵ dám » là Đô-nguyên-Kinh đời Tống cảng nói rằng thời vang, giấy vàng, giấy bạc cũng tiền giấy đều khởi dâng trong việc tết-lợt cúng bài bù đời Ngũ-dai.

Đó dâng lời sách « Thanh-dị-lục » nói rằng: Trong đám tang vua Thủ-Tông (954-959) nhà Hậu-Chu, kim ngân châu báu, đều ngụ theo hình ma lâm giả ra. Tiền giấy thi lâm to bằng

mięng chén mít, thứ váng thi trên viếng bồn chún Tuyền dài thượng bão 泉臺上寶 thứ bạc thi viết bốn chữ Minh du á báo 明游亞寶, nghĩa là thứ tiền hạng nhất, hạng nhì ở dưới Am-ty,

Giấy tiền, giấy vàng, giấy bạc dù khởi dùng từ đời Đường hay sau đó vài trăm năm là đời Ngũ-Dai, điều đó không quan hệ lắm. Điều cần xét là giấy tiền, giấy vàng, giấy bạc ra đời chỉ là để thay cho tiền bạc thật chón theo người chết từ đời Hán về sau.

Mà chôn tiền-bạc thật theo người quá cố ngoài cái ý nghĩa sự tử như sự sinh chẳng có ý nghĩa gì khác cả. Đó chỉ là một cách để tỏ rằng mình coi người mất cũng như người còn, chứ cũng thừa biết rằng số tiền bạc chôn theo đó chẳng có ích gì cho người chết, trái lại nhiều khi chỉ làm giặc cho bạn-gian phi vó đạo ma thôi.

Chón tiền-bạc thật theo người chết cũng chẳng làm gì, huống chi là há tiện tiền bạc thật, cắt giấy, in giấy thay tiền-bạc thật đem đổi đi, thì lại càng vô-vi và lỗ-bịch.

Nếu bảo rằng làm thế là sự tử như sự sinh thì thử hỏi: hứa tiền giấy, vàng, bạc bằng giấy? Để lông người ta có tiền được không? Nếu bảo rằng làm thế là luân theo tục-lệ-cõi, thì cái tục-lệ cõi đó tự nó đã vô-nghĩa rồi, minh-nhã-mắt tin theo thi nó lại càng trở nên vô-nghĩa nữa.

Nhất là rong khi giấy dùng đê in sách, báo và mọi thứ giấy mà cần dâng cho đời sống dâng khan, mà đê đổi những thứ tiền-bạc đang khan, không phải là luân theo tục-lệ-cõi, để tưởng tượng đó, để tưởng tượng rằng tờ tiền và thần thánh có tiền-bạc tiêu-dùng, thi xứng không còn gì khờ-dại và ngu-lố hơn nữa.

VĂN HOE

4 MÓN THUỐC BỒ CỦA NAM.
PHỤ, LÃO ẤU DO NHÀ THUỐC

Đu-c-Phong

BÁN BƯỚC, BÁN LÉ BÚ THUỐC SỐNG
THUỐC BAO CHẾ VÀ CÁC THỦ SẢN
45, PHỐ PHÚC-KIỀN HANOI PHÁT HÀNH

Các cụ nên dùng:

THUỐC BỒ ĐẬI BỒ BỨC-PHONG 2\$00

Các ông làm việc nhiều nên dùng:

THUỐC BỒ THẬN BỨC-PHONG 2, 00

Các bà các cô nên dùng:

THUỐC BIỂU KINH BỒ HUYẾT 1, 70

Các bà phải cho trẻ em uống thuốc:

THUỐC BỒ TÝ TIÊU CAM 1, 50



**NHỮNG CÁI
MẮT THẤY Ở XỨ LÀO
VỀ DỊP ĐẦU XUÂN**

**Nghệ - thuật
đốt pháo
ở hội Ngan-
boun - luong**

và cái thú của
các cô gái Lào

RƯÓC SU' LÊN CHÙA

Bà ba năm nay, Hải lên làm việc ở Mường-hét (tỉnh Sam-nu-thay Lào). Anh thường viết thư khen phong cảnh xứ Lào đẹp lảm, bao tôi sang chơi.

Nhưng đường xa hiểm trở, nên tôi chưa có dịp nào đi được.

Năm này Mường-hét mở hội Ngan-boun-luong một hội long trọng do nhà chùa tổ-chức, tên phì rất nhiều nên có khai 9, 10 năm mới có một lần.

Tiếp được thư của Hải, tôi sắp sửa hành-lý dù anh Thân cũng đã cho vui.

Chúng tôi đi ô-tô mất hai ngày từ Hanoi về Sơn-la rồi từ Sơn-la phải di hái ngay. Ngày đầu đến Mường-hét.

Lúc ấy dù ba giờ chiều, Anh Hải thấy chúng tôi, mừng rộ

dưa chúng tôi vào nhà riêng — một lớp nhà ngói hai gian nhỏ siu làm ngay bên cạnh nhà thuốc.

Hải sang đây có mệt mình với thẳng bè ồ, còn giàn quyền ở cả Hanoi vì anh sợ ướt độc.

Sau khi chúng tôi rửa mặt, thay quần áo, Hải đưa chúng tôi vào buồng ngủ ở gian bên. Ở đó, có cái phản, và một cái giường tay, trên phản lầy cái khay đén rất sang.

Lúc đó anh em mồi hàn huyên lắm sự. Chúng tôi kể cho Hải nghe những chuyện Hà-thanh trong ba năm xa cách, nhưng Hải không thích nghe chuyện Hanoi: anh ham cái thứ tính mịch, chán cảnh phồn hoa có nhiều điều giả dối.

Đường khi trò chuyện, bỗng nghe tiếng pháo nổ xen lẫn tiếng trống chiêng.

Tôi hỏi Hải:

— Anh nói mai mời bắt đầu lễ Ngan-boun-luong, có sao hòn này đã đốt pháo và chiêng trống inh ỏi thế?

Hải cười bắc rắc:

Phải, mai mời mở hội, đây là đám rước của các cô gái vùng này rước một chàng thiếu niên đã được các cô yêu váy. Các anh có «nịnh đám» không? Hải hỏi chúng tôi.

— Câu hỏi của anh là thừa, bọn trai trẻ có phải gõ da đầu mà anh phải hỏi tôi câu đó.

— Nhưng tôi sợ các anh không thích các chị em xứ Lào chẳng?

— Miễn là đẹp thì chị em xứ nào chẳng được bán trai yêu mến — anh Thân nói — nhưng tôi sợ chị em ăn mắm ngọt, không được..

— Đứng tung trường nhau! Xứ Lào làm gì có mắm ngọt! Ô đây chỉ có mắm cá Pa-Búc ngọt hơn mắm cá Saigon nhè lấm. Vả chị em xứ Lào cũng xinh tươi mợ mộng chẳng kém chị em xứ ta đâu!

— Nếu thế thì ai mà chẳng hoan nghênh.. nhiệt liệt!

— Vậy thi thỉ được. Nếu các anh nghe tôi, các anh muốn nịnh đám thì sẽ được đám ấy yêu lại một cách thiết tha chân thật, mắng dẫu có gái đéo là con quan, hoặc là ý-chung nhân của ai, miễn là có ấy chưa chính thức làm lể cưới, anh Hải vừa nói vừa cười — một cái cười danh mánh.

— Được như lời anh nói, chúng tôi xin nghe lời anh cả hai tai. Nào anh bảo chúng tôi phải làm gì bây giờ? Tôi hỏi Hải.

— Phải đi tu — Hải bảo chúng tôi bằng một giọng nửa khôi hài nửa chế riết.

— Thôi anh lại mỉa chúng tôi rồi! Thân nói ra vẻ chán ngán.

— Tôi nói thật đây anh ạ. Muốn chứng lời tôi nói là thật hay sai, mời các anh theo tôi ra chỗ có tiếng chiêng trống mà xem đám rước một vị sư bác rồi tôi sẽ nói cho các anh biết tại sao muôn đón gáy yêu người ta lại phải đi tu.

Hải nói rút lời, đứng dậy với lấy áo khoác và mìn, vãy chung tôi đi theo.

Tôi mà muốn biết những phong tục là nên chẳng đợi Hải đùc, tôi và Thân cùng bỏ chè, nước đó, mặc áo quần rồi ngoan ngoãn đi theo sau Hải.

Hải đưa chúng tôi đi chừng trăm thước về phía đằng trước.

Anh chủ bảo chúng tôi: «Kia! Đám rước sẽ bác kia kia.»

Chúng tôi nhìn theo tay anh chủ, một đám đông, người đứng chụm lại nhau như một cái hàng rào. Tiếng pháo nổ cũng tiếng trống chiêng inh ỏi..

Đồng tung trường nhau! Xứ Lào làm gì có mắm ngọt! Ô đây chỉ có mắm cá Pa-Búc ngọt hơn mắm cá Saigon nhè lấm. Vả chị em xứ Lào cũng xinh tươi mợ mộng chẳng kém chị em xứ ta đâu!

Chúng tôi đứng dừng lại đợi xem. Đám rước ấy rất giản dị nhưng có nhiều phong thủ lâm nên người di xem đông quá.

Đi đầu đám rước có hai cô gái khiêng chiếc trống cái, một cô cầm dùi vúi di vùi đánh theo nhịp bài. Di sau cái trống là hai cô khiêng cái chiêng với một cô đánh chiêng theo nhịp sau, cũng dùng dùi cái chiêng. Kiệu làm bằng tre Trên kiệu buông một cái ghế mây có tay vịn, chung quanh ghế có buông lá cây và gài các thùng hoa trống cũng có vè mỹ thuật.

Còn đòn khiêng làm toàn tre, có quấn thêm giấy ngũ sắc.

Trên kiệu một trang thiếu nữ hờ lì, hai nhâm tuối, đầu cạo trọc trắng hẽm, trong mặc áo cánh trắng; ngoài, một tấm lảng màu vàng, khoác qua vai hững trùm qua cánh tay vòng sang nách cánh tay trái: đó là tấm áo ca-sá. Người thiếu niên

BỘ THẬN TIÊU ĐỘC

Thuốc lọc máu, tiêu hết
nhất độc ngừa lò di
dột hoa liều phát ra.
Hộp 036. Nửa ta 400g,
cà ta 750. Xà lua linh
hàng giao ngan

NHA THUỐC TẾ-DÂN
* W.I.S. hàng Hongkong
Saigon: Địa Nam-kiến 429P. Biên
chợ đại lý: các nhà thuốc Tế-dân

gy là vị sư-bác — theo lời Hải nói:

Sư-bác đã dàn trận, chân khăng, ngồi trên kiệu hai tay vẩy giềng mây vè mặt từ bì, hai mắt trông thẳng về phía trước, rõ ra một bức tu hành chân chiph.

Những người khiêng kiệu toàn là các cô gái xứ Lào như các cô khiêng trống. Họ vẫn dùng một lối y-phục: áo cánh trắng, quần một ống, búi tóc ngực trên đinh đầu, có cái chàm.

Tôi tò mò đếm được lính 50 cô vừa khiêng kiệu vừa di ngoài vịnh hờ vào đòn kiệu. Trong ngàn áy có gái có cô mới 15, 16, có cô đã ngoài đôi mươi, có nào trông cũng xinh tươi và nhín.

Chúng tôi đê ý nhất mấy cô mặc vảy linh tía áo cánh ua, đeo hoa tai vàng cài châm vàng. Mấy cô này hẳn nhà giàu cõ sang trọng nên vẻ y-phục cũng nhان sáu hơn chị em ya túi còn mọn mòn 17, 18 că.

Tôi hỏi anh Hải, có biết các cô không, Hải cười:

— Biết lầm chứ. Đây là nàng nha-khoa con quan châu, nàng Sinh con quan Phù-sudi, nàng là nàng Nho con Kỳ-mục Xen... Hải lại chồ cho tôi biết cả nhà tình của anh & trong đám khiêng kiệu là nàng Chu.

Nàng Chu xinh tươi chẳng kém chị em xứ ta. Tôi hỏi Hải:

Tại sao các cô lại phải khiêng kiệu cho vúi hành? Đã tu hành mà còn được phép đê đòn bắn con gái đến gần khăng y-phục giới à?

Hải ra chèo bắc chèo tôi đường nút nứt. Rồi lẳng lảng đi theo đám rước là lùng ấy cho đến chùa Mường-hét.

Đi tối chúa, sự bắc chèo tay vào ngực nghiêm trang bước xuống kiêu際に vào trong chùa, các cô khiêng kiệu và chiêng trống cùng theo sau. Sự bắc vào qui trước phật dài lưng kính. Các cô gái qui chung quanh,

còn những người đến xem
để祝贺 cả chùa.

Giai lúc đó một tràng pháo
nổ xen lẫn tiếng trống, chiêng

Rút tiếng pháo, một vị sư cù
đã ngoái sau mươi tuổi ở trong
sau ban bướu rợ. Ngài cũng
cao trọc đầu, khoác ca-sa vàng
chân đất.

Ngài bước đến trước ban
qui phía trên sư bác gõ mõ
tung kinh. Chứng vài phút thấy
sư bác lễ Phật, các cô
lê theo, thế là giải tán.

Khi các cô ở chùa
bước ra, tiếng reo hò
lặng. Lúc đó mặt trời
đã lặn dưới núi, cảnh
sắc chìm ngập vào
trong bóng nhà nem.
Chúng tôi thấy các cô
mời bước ra khỏi cửa
chùa đã bị đám con
trai Lào xúm vào lôi
kéo mỗi cô đi một nơi.
Lúc bấy giờ, Hải mới
kéo tay gọi chúng tôi
về.

Đi đường anh kể cho
chúng tôi biết rằng:

— Muôn được yêu
gái và được gái yêu
thì phải đi tu. Tôi
chẳng hiểu Phật-pháp
ra sao cả. Tôi chỉ biết
ở xứ Lào đạo Phật có
một tục rất lạ, muôn
đi tu phải tu từ lúc
còn nhỏ 12, 15 tuổi là
cùng. Mọi việc làm tiêu
cùng được thi phái
ngay và bắt đầu học
chữ Phạn. Khi đã biết

chữ, đã đọc được kinh bảy giờ
mới phái học các kinh Phật.
Khi nào thuộc hết những kinh
thường ngày. Khi đi đường,
lúc ăn uống, hoặc ai cũng biểu
thức ăn mà sư đều có kinh
riêng phải đọc thuộc — bấy
giờ được tên bậc sư bác.

Sư bác được phép về thăm
cha mẹ hàng. Nhiều nhất thi,
được một han trám ngày
nhưng phải nhiều các sư bác

chi xin độ năm chục ngày mà
để祝贺 cả chùa.

Trong thời han nghỉ phép,
sư bác chẳng khác gì con quí
khát tình, sư bác được toàn
quyền làm bồi phận của một
người đàn ông đối với con gái,
miễn đó là con gái chưa chồng,
boóc đã có người hỏi nhưng
chưa cưới.

Sư bác được yêu bắt cứ cô
não: cha mẹ người con gái
cho chỉ có gái được sư bác yêu

« Thít-chân », vì sư bác vừa
được rước lên chùa Mường-hét — là người ở vùng này,
nhưng dù tu ở chùa Xieng-kho
cách đây hơn 30 cây số
cho nên chỉ em rước lên chùa
Mường-hét.

Có điều đáng chú ý là từ khi
sư bác được rước lên chùa già
Phật thì sư khêng hè dám
phạm đến sáu giới nữa.

Ở Lào, người ta chưa hề
thấy vi nào tu gié-
dang, bộ chùa theo gái,
như sư bên ta. Bởi vì
họ rất sùng tin, rất sợ
phép Phật. Va lại các
sư bên này phần nhiều
có Pháp-thuật đáng sợ,
kẽ nào dám tu hành
còn pham giới sẽ bị
các bậc cao tăng pháp-
thuật cao-cường sù trị
ngay, trừ khi vị sư bác
được nghỉ về thăm
nhà như Thít-chân.

Các sư không phải
nấu ăn. Xuất đời, dân
sự đem cơm và thức
ăn đến dâng các ngài.

Như thế thi tôi
chỉ muốn chúng thán
lâm sư bác ở xứ Lào.
Thân ngắt lối Hồi.

— Nhưng ai cho anh
ở bộ sư bác xuất đời
ma anh ao ước? Hải
vô vai Thâu nói tiếp.

Tôi hỏi:

— Khi ở chùa ra,
bọn con trai kèo đến
lời các cô gái đi đâu
thế nhỉ?

— Đó là tính nhân của chị
em đi theo đám rước. Họ chỉ
đợi lén ở chùa ra thi kéo các
cô để lén khuông khnoud (một
cái sập lè thiên lèn ở giữa
lòng) để rồi đến họ cùng hát
dứa với nhau (cũng như hát
quan họ Bắ-ký).

Nhưng sư bác chỉ được
quyên yêu trong thời kỳ về
thăm nhà. Hết hạn, các cô gái
não được sư bác yêu đương,
đều bảo nhau enat tre buộc
thanh cái kieu rước sư bác lên
chùa gả Phật.



Ảnh Võ An Ninh
Hai thiênu-nu Laoxinh đẹp ăn mặc
rất lộng lẫy ở tỉnh Hat-sai-khoune

đương đều lấy làm một việc
cố khước cho gia đình nhà
mình. Nếu có gái co chúa với
sự lại càng có phúc và dài
chồng là khác!

Nhưng sư bác chỉ được
quyên yêu trong thời kỳ về
thăm nhà. Hết hạn, các cô gái

não được sư bác yêu đương,
đều bảo nhau enat tre buộc
thanh cái kieu rước sư bác lên
chùa gả Phật.

việc sư yêu làm có khước, thi
ai còn ghen tuông nữa!

Câu chuyện tới đây thì chúng
tôi đến nhà.

Hội Ngan- boun - luông

Bà tám năm, nay may mắn
gặt mót lại được nhiều thỏi
lúa, Mường Hét hân lại tổ
chức hội Ngan-boun-luong. Hội
này phải sửa soạn ít ra hàng
tháng mới xong: nêu
cắt người lén rừng
chặt tre, cát cỏ tranh
để làm nhà tiếp khách
thập phương nào bồ
nhau tiền để mua sắm ba
con trâu với mươi con
lợn, và hàng châm gà
vit, lại phải lùng sáu
lợn non hoảng, gà rừng;
nêu bồ cho các nhà
phải làm mây ta gao
rượu cát với mấy chục
chum rượu cần.

Trước hôm mồng 15,
người ta phải loay hoay
cho các chum các
mường chung quanh.
biết để các nơi phải
người đến dự lễ và
đem trâu, bồ, gà-lợn,
rượu đến giúp; cũng có
nơi cho cả người đến
lend giúp nữa.

Gần chùa Mường Hét,
các nhà tổ chức làm
một dãy đến mây
chục gian nhà sàn để
tiếp khách thường.
Còn khách sang thi đã
còn nhà các quan chức
trong hạt đón tiếp.

Phải cắt đặt những người
mồ súc vật, người làm cỗ, người
tiếp riêng về rượu cần vi lúc
ngõn rượu cần là lúc vui nhất,
trước và sau bữa tiệc chính.

Tồn phi về pháo thăng-thiên
nhiều lầm. Tôi sẽ lần lượt
trình bày để đọc giả biết lê
Ngan-Boun Luong phiên phục
và long trọng cùng phi tốn cho
dân như thế nào.

Các nhà trong cháu sở tại,

mỗi nhà phải làm một cái pháo
bằng cát tre dài bốn, năm
sắt. Các nhà chức việc có khi
làm hai bát cát chắp một Tối
thấy quả pháo của sự cụ và
của quan chúa làm bằng một
cây tre dài bảy sải với năm
cây nứa dài hơn hai sải, bồ
chung quanh cát tre dài. Bấy
nhiều cây tre đều có nhồi
thuốc pháo. Mỗi cây nứa cần
phải tọng hai cân thuốc; cây



Ảnh Võ An Ninh
Ngày hội Ngan-boun luong đã tàn, thiếu-nu Lao nô dì
dan lưới, mím cười nhớ lại những ngày vui đã hết

Nhà giàu có thì làm quai pháo
bằng cát tre dài bốn, năm
sắt. Các nhà chức việc có khi
làm hai bát cát chắp một Tối
thấy quả pháo của sự cụ và
của quan chúa làm bằng một
cây tre dài bảy sải với năm
cây nứa dài hơn hai sải, bồ
chung quanh cát tre dài. Bấy
nhiều cây tre đều có nhồi
thuốc pháo. Mỗi cây nứa cần
phải tọng hai cân thuốc; cây
đài ở giữa có năm cân
thuốc. Làm một quả
pháo có khi vài chục
bát. Mà trong lễ Ngan-
Boun-Luong người ta
hái 107 bát hàng vua trảm
quả: quả nhỏ nhất
cũng hết hai đồng bạc
thuốc pháo, với công
luzén dài thô cho
nhuyễn phái nứa bồ,
còn quả to phải làm
đến hai ba ngay mới
xong.

Ngoài việc làm pháo,
mỗi nhà phải làm một
cát thuyền nan bằng
tre đan giây; trên
thuyền cát toàn nòng
sap ong nguyên chất:
chiếc nồi nhất gài
một thước tay và có
chừng 5, 7 cây nén sap
ong. Những nhà giàu
có sang trọng làm
thuyền to hơn có cát
nhieu nén sap ong
hơn. Chiếc thuyền của
nhà chúa và của các
quan thi to làm:
thuyền giài đến 5 thước

tay, rộng 1m50, phắt giấy ngũ
sắc; trên thuyền có lối vào
trên ngọn nến, có ngọn tháp-
xuôi đèn không nết, có igan
cao đến 70 phân tây thân to
bằng cái chén tông.

Xem thế đã biết sáp ong dùng
lưới nén dốt trên trâm chiếc
thuyền có khai và trâm cát ta
láit.

Lại còn cái kiệu sáp ong,
hỗn chinh lê dem ra rước

chung quanh chùa: kêu này cảng tháp hàng trâm ngon nến sáp ong, tên hàng 40, 50 cần sáp nữa.

Trước hòn hôi, khách thập phương kéo đến rất đông. Chúng ta gọi là khách thập phương cho osi, chửi thật ra chỉ có dân ở các châu lục cần trong tỉnh Sam-qua (Thượng Lào) và vài châu thuộc tỉnh Sam-tor Sonla (đến Thủ Sonla) đến xem hội. Số dân trong tỉnh Sam-nu và Sam-tor có tên hàng ngàn người, còn dân Thủ Sonla trước chỉ độ một vài trăm. Họ đến xem hội thì ít mà đến xem các cô gái Lào thì nhiều hơn.

Chỗ những dãy Thủ đèn là dân tộc về phái vũ thần đèn đầy đủ xem rước và nhai gai, ngày như dân Lào sùng hái Phật giáo cũng come bò uông lo đến đây để tìm hoa bò liều.

Các tỉnh ở xứ Lào đất rộng đều thưa cho nên tuy & cùng một tỉnh Sam-nu nhưng từ phủ Sam-nu đến phủ Muong Het người ta phải đi tới ba ngày đường. Những người có bà con quen biết ở đây chỉ đến trợ nhau có cơm ăn, còn những người xa lạ có khi nhà đi hai ba ngày phải gánh gạo theo: họ đã có những gian nhà sẵn để nấu ăn và ngủ.

Có thi đã có câu rằng nước

sao. Thực ăn san có mảng rau, ai muốn ăn thịt cá cũng dễ muối.

Số trâu, bò, gà, lợn chỉ để làm cho dân số tại ăn trong 4 bữa hai ngày và để tiếp những khách được các quan chức có giấy mời, có khi các quan Pháp cũng quan chúa ở hạt khác đến dự lễ thì sự phục dịch lại càng thêm iốn kém.

Trưa hôm 27 năm nay, trong lăng sốt tự châu ly Muong Het và vài lăng lán cát, khách đến dự hội đồng qua. Mấy trâm nón nhà rộng lớn dày chất người, các gian nhà sàn mới làm để tiếp khách cũng chất nich kê gác gác gác người sách già vịt đến chờ xem hội.

Trưa hôm ấy châu ly sốt tại mỗ 2 con trâu, mấy con lợn và vài chục gà vịt để dài khách cũng các viên chức trong châu nhà. Họ ăn bún ý để săn soén ese việc hội từ sớm mai 18 giờ vi sáng tinh sương 28 đã có lễ tròn chùa rồi.

Tối hôm 27, som rượu xong, người xem người, lũ lượt đi dọc các đường lối rong lang. Đó có giống người & thường Lào: Mán, Mèo, Xá, Lư, Lô-lô, Thủ, Thái), Yao, Muong xen lẫn với dân Lào.

Y phục của thủ dân vùng này khác nhau nên thoát trong ai cũng nhận ra ngay. Ban đầu,

Mán, Xá deo & cõi một cái vòng bạc to và nặng tới hơn cân ta, tai deo đôi hoa bằng hai cái vòng to như cái đĩa; áo cánh thảm, quần một ống dưới gấu-viền cùm-thòi, búi tóc ngược giật định đầu có cái châm, mỗi bên cõi tay deo 5, 6 cái vòng bạc rất nặng.

Người dân ông Lự vẽ châm khắp mình, cả ngực, bụng lưng, khắp cánh tay. Ở chân họ, từ đầu gối đến ben, họ vẽ hổ, bao, voi, ngựa, cầm thú, cây cỏ, đèn lung và ngực thì có trồ hai bài thần trú pháp thuật (bài trú gồng Trà-khà).

Về lối vẽ châm này, chính tôi đã được thấy lúc họ châm kim. Người châm kim phải cõi gan mới chịu nói mà người cầm kim châm phải biết vẽ nhanh. Những hình họ trồ cũng khéo mỹ thuật. Các ban cứ xem ese bức họa của Lào, Xiêm, Cao-mèn sẽ biết mỹ thuật của người Lự người Lào trả dấu châm khớp thân thể như thế nào.

Tay cầm cái chuỗi gỗ, đầu cõi cầm 4, 5 cái kim khâu, người châm kim tiêr vào da cho dờm máu rồi bồi mực đen lòm. Những chỗ trồ ấy sau sưng to trông rất sợ. Tôi đã thấy một người trồ & cánh tay, hòn sau cánh tay tung to bằng hai, sang ngày thứ ba sưng toem it nữa. Gá cù chịu đau như thế 6, 7 hôm, mới đỡ lại như thường. Bấy giờ gá lại trồ tay khác, rồi đến hai đai, đeo lung, đeo ngực, chứ không ai dám trồ một lúe khớp thân thể vì đau quá khổngh chịu nổi.

Phản nhiều người Lào, Lự có yết châm ở mình là người biết gồng & các thuật pháp khác, có người biết vũ thuật nữa.

Các vị sư-ông trồ lòn đều biết quyền thuật cả.

Kè hét lối phục sức của phu nữ xứ này là một việc rất khó. Đây, tôi chỉ xin nói tạm lại là



anh Võ An Ninh
Một cảnh nhảy múa của những thiếu-nữ Lào trong ngày hội Ngan-houn-luong

dân thượng du xứ Lào thích vận quần áo sắc sốt nhuộm màu: áo cánh trắng cõi tay viền màu, cõi áo viền xanh, tâ áo viền màu vàng, cho chí váy thảm, váy lanh cùng viền gấu-bằng hàng màu cát.

Tối hôm 27, những cung gái trai, đội nón dài đội áy dài tay kèi vai đưa nhau ra dạo các lối quanh lăng rồi dẫn nhau ra chỗ vắng chuyên chờ.

Khuông nào (khuông là những sân lộ thiên ở giangs làng) cũng đầy chất các thiếu niên nam nữ dốt bếp lửa cho sòng ròi hát đệm với nhau như hát quan họ, hay hát trống quân ở xứ ta. Những đám hát kéo dài đến 2, 3 giờ sáng mới tan.

Các nhà trống lồng sốt tại, nhà nào cũng sặc sụa hơi men. Họ uống rượu n. u uống nước, nhất là những chum rượu cần, phải dũng dũng mày thùng sắt tay nước để lên chum đựng cao rượu, rồi cầm cán trúc húi nước, sau bồng cái lén miệng. Nước rượu cần ngọt như nước rượu nếp, uống nhiều say chẳng kém rượu cái mây.

Có chum to, dùng đến 5, 6 thùng sắt tay nước mới nhét. Người uống rượu cần, uống nước đầu ngõi thơm hơn nước nili, ba. Vì trước hết đỗ 1 thùng, uống cạn mới đỗ thêm thùng nước khác, bao giờ nhặt mới bỏ đi. Cuộc uống rượu cần của Lào, Thủ rát vui. Họ uống trước và sau bùa tiệc. Cảnh uống có qui luật rát vui.

Uống rượu cần, phải có cái sừng trâu hay sừng bò để đóng nước. Người ta dùng sừng trâu cầm ngược lên; & gần đầu sừng có đui lõi thông, lấy ngón tay bít lại, để nước lâi dây sừng ròi đê lén miếng chum rượu, bỏ ngón tay ra cho nước chảy qua lõi đầu sừng xuông chum rượu.

Khi uống rượu cần phải cát 2, 3 người phục dịch, đỗ nước dâu chum rượu ròi ra mồi các người đến uống, những người bậc trên được mời trước.

Chum to cầm chừng 20 cái cần thi mời 10 người đàn ông 10 người đàn bà chia nhau làm 2 pha, hẹn nhau uống thi, uống 5 hay 10 sòng tùy ý. Phé nào thua phải phạt gấp đôi.

Khi bắt đầu uống, có hai người cầm sừng nước cho chảy qua lõi nhò. Nếu phé nào uống chậm đê nước chảy ra miệng chum là thua. Đã thua phải chịu phạt gấp hai. Tôi xem phe phụ nữ uống rượu cần mạnh lắm, vì họ không uống rượu cát nhiều nên uống được rượu cần bời rượu cần ngọt đê uống.

Uống rượu cần, phần nhiều phải mạnh thua phải phạt và phải thuê tiền. Phé phụ nữ uống hộ.

Trong khi uống rượu, hai người rót nước ở súng trâu xuông chum họ vừa rót vừa hát vừa mời rất vui. Tiếng reo hô, tiếng đục uồng ầm ỹ. Người đứng ngoài sún lái xem rất đông.

Nhà nào có tiệc cũng phải có rượu cần, mà đã có rượu cần tất có đông người dự thính những cuộc hát trong lúc uống rượu cần đó.

Sáng hôm 28, sương sớm vừa tan, mặt trời vía mợ ở sau núi, thi một hồi mõi, tiệp đến hồi trống chiêng khua vang ở trong chùa. Cảnh linh mich nhường cho sự sụn hán náo. Các tư gia lắp nắp dù nhau lên chùa lõi Phật.

Sư cụ khoác áo cà-sa vàng, theo sau many ví sương, sư bác và các tiểu đều mặc cà-sa như sư cụ, duy khac nhau ở con đầu son mìn trên đầu tám kha vang quàng qua cõi đê phân biệt đẳng cấp trong chốn thiền môn.

Sư cụ và các sư bác qui trên bê, trước bàn thờ Phật-đi tượng kính gỗ mõi hôi lâu. Các con công đê từ đứng chất nich cà chua và ở cả ngoài sún chùa cùng qui gõi lê vọng vào trong.

Trong chùa cầm nguyệt phu nữ không được vào. Các bà, các cô đều phải ở ngoài lê vọng.

Lê xong, sư cụ đưa chư ra ngoài chùa. Chung quanh chùa đã bầy la liệt hàng trám (xem trang 34)

BẢN CĂN LUẬN TÙNG

trong « TỦ SÁCH TÂN-VIỆT » - Giả 1950
Tập hồ-sơ đăng lâm tòa phúc-án của học giới để yêu-cầu xét lại sự đã vui lấp lửng trong cõi quên lánh lùng.

TRIẾT HỌC EINSTEIN

trong « TỦ SÁCH TRIẾT HỌC » - Giả 1950
« ÔN MỘT LITTLE »: Triết học Kant (1950). Triết học Nietzsche (1950). Vang (2p50). Phé khinh văn học (Op95). Trong 99 chấp nút (1950). Dört von Op95. Thiên hường (1955). Đường gurm họ Lý (Op61). Chiêu ba mươi lát (1950).

Bộ khôn duyên kiếp (Op55).

NHÀ XUẤT-BẢN TÂN-VIỆT 49 TAKOU - HANOI

Thân Trùng hay ma gà ?

Tại xã M-tông-chiang-cang châu Mai-sơn, tỉnh Sra-lă, một thây phu-thǚ cao tay vừa trù được một con trùng.

Nguyên viên chánh-tổng Mường-hiêng-cang có người vợ hai, ôm đứa liên-miên, nhớ cả: dinh-y chửa chạy mãi không khống khôn, sau phái naô dân ca nhà pháp-sư bồi mà cho mơi bết là bị Trùng quấy nhiễu. Người ôm nứu diễn dại lắc cao lắc khò khò bát thường, Pháp-sư nhiều lần cúng lễ, nhưng chỉ khò được muoi ngày iỏi lại như cũ. Đón thây mo cá: nơi vè cung nhưng không ong nao riết: nỗi trung.

Có người mách sang nhà Sām-nga (Lào) dòn một ví pháp-sư cao say đon xem, ông mơi biết vợ bị trùng ở người chỉ đầu ca mình chết được mấy năm nay, và trêu quờ và định bắt lấy hồn.

Viên chánh-tổng kêu van Pháp-sư. Pháp-sư ghé vào tài nỗi thầm với viên chánh-tổng.

Lá sau Paya mặt báo với gia quyến họ hàng nhà cao-trúu hòm sau khôi sự bắt trùng.

Một cái chéng io, mìi cái trống tái, hai cái thắt lưng bằng vải trắng mồi cết dài ba sáu, hai chum rượu cẩn với chừng 30 cái cắn để hút rượu, mội it cang, vỏ, tên, giáo, mác và hàng trăm vuông vải trắng.

Rời hồi 10 giờ sáu, trong nhà vén chánh-tổng nỗi bài hò ba tiếng trống là hiện mời tất cả trai tráng trong làng và mày làng lén-lận, là 18 trờ lên tới 45 tuổi nghe hiệu troé ig phai tựa đèn nghe lệnh.

Nửa giờ sau dân làng lục-lý kéo đến đông ướt non 100 người.

Viên chánh-tổng nói cho dân biết, ông có ý mời dân đến uống rượu với Pháp-sư rồi giúp Pháp-sư trừ trùng.

Có mời cả một thây « mo » sô-lai để giúp việc.

Tiệc tay không son-hao hãi-vị, nhưng

rất đông vui và không có một người đến hì nào dạ tiệc như các bữa tiệc thường lệ.

Tiệc xong, viên chánh-tổng mặc áo giac-niun đóng chặt các cửa ngõ lại, rồi mời nói thật với thây mo và trai tráng hàng lồng theo lời pháp-sư Lào, muôn trú trùng phải cần rất nhiều dân ông bột-lộ thân thè giúp việc ông.

Bọn trai tráng nghe nói đều lấy làm e thẹn, nhiều người muốn lảng chuồn về, nhưng cửa ngõ đều đóng kín lại có người canh gác, nên đành ở lại.

Vì pháp-sư và thây « mo » rời quần áo trước, tiếp đến mấy người trong họ vén chánh-tổng cùng gia-nhân lần lượt cởi bỏ quần áo. Mọi người cũng phải làm theo.

Bà bối chinh rượu cẩn gữa nhà đã dỗ nược cầm dây cẩn dây cho anh em uống say dè thêm hăng hái.

Khi rượu say túy-lý, pháp-sư xem dã dò ngõ, liền traén lện lệnh khôi-hành.

Bám rước đi đầu là hai người khieng chéng, hai người khieng trống cái, tiếp đến một bọn khòi kèa sáo Thô, kèa Lào, vừa di vừa đánh chéng, trống.

Người nào dẫu cũng phủ một vòm vải trắng mới nguyên.

Sau đám kèa sáo đến pháp-sư và thây « mo » khac bộn kia là là hai ông dùng 3 sải vải trắng quấn một vòm qua bụng, cho một người cầm mõi nâu thắt lưng giài, dù như là giài trầu vậy.

Pháp-sư yai deo cung sô, một bên sườn deo thanh kiếm, một bên gài mây mãi tên, thây « mo » cũng deo cung giắt tên nhưng không deo kiếm.

Bí sau thây « mo » và pháp-sư là bọn khieng chum rượu cẩn và rượu nước (nuon cẩn) của người Thô làm clằng khiech rượu nếp của ta dung vào chum, chiah, khi nào

mùa uống nước rượu cần thì chỉ việc cầm các câu trác vào chum rượu, cho dầu cần lùn xuống gần đáy chum, rồi đồ nước đầy chum mà hút nước lâng ngâm qua cái rượu), và những người cầm cần trác, gươm, giáo, cung, tên, cuốc, sêng sáp hàng dội di một dây dài.

Bám rước tìm lối tài di để tránh khỏi qua các nhà trong lán.

Từ nhà viên chánh-tổng đến mộ người bị dẫu cả cửa và áy xà non-một cây số. Bám rước di rất thông thả, tiếng pháp-sư tung kim sen lân tiếng kèn, sáo, chiêng, trống to mọt.

Tới nơi, pháp-sư truyền cho anh em đem rượu uống thật say, rồi dùng vòng-quanh mộ. Pháp-sư vẽ bùa trao cho thây « mo » niệm chú dót, còn pháp-sư di vòng quanh, vừa tung kim sen hứa bắt quyết, có lót 20,30 vong rồi dùng dung cành mệ tay giữ án quyết thư puô và sai người dao mộ lên.

Khi dao lối cái chinh hải-cốt (người Thô khai chép hòa-táng xong lây hải-cốt xep vào vò rộng miệng hoặc chinh dem chon) Pháp-sư hò to hai tiếng « mồ nắp ». Rứt lối, thay « mồ » dọc thắn-chú mồ nắp chinh-rá. Nắp chinh vùn nhắc lên, mọi con gámai ở trong chinh bay vùi lên trên không làm mọi người đều giật mình kinh hãi, nhìn theo con gá bay vào rừng. Pháp-sư rút thanh kiếm sẽ ciêm lê miêng cuiна để thắn-chú rồi lui ra, bảo mọi người có cung nỏ, thay pháp-sư bắn téa vào chinh thì phải một loạt bắn theo.

Đoạn lấp mõi lái như cũ, rồi dám rước lại trờ về theo thứ tự như khi ra đi.

Tới nhà, viên chánh-tổng đã mỗ sân bô lợn mồi mọi người. Sau khi mặc quần-áo vào dạ tiệc, lúc đó có mời cả bạn pháp-sư dạ tiệc hát xướng múa xoe rất vui, tiệc tối cao ba mươi tan.

Sáng hôm sau Pháp-sư từ biệt về Lào, bệnh của vợ hai chánh-tổng cùng khôi từ do.

GIÚP HỘI TRUYỀN-BÀ QUỐC-NGU LÀ ĐỦA-DÂN-NHÈO LÊN CON ĐƯỜNG-SÁNG

HAY DOC

ĐẦY VƠI

Tập thơ M-đá của Tchuya Bai tộc Tuần
Đầu Đòi Văn giá 25đ (đã hết)
Bản Đòi Lúa giá 6đ (đã hết)

NHÀ XUẤT-BẢN MỚI 57 PHÚC-KIẾN HANOI

BÁ CÓ BÁN:

Nhại tình
của Mạnh-phú. Từ giá 1\$

Tú Mô

do Lê-Thanh viết 0\$60

Nhà bên kia
của Đỗ-đứa-Thu giá 0\$80

Bồi vợ chồng
của Kinh-Kha giá 0\$80

hà xuất bản CỘNG-LÝC, 9 Takeu Hanoi

Trung diem

THEO PHƯƠNG PHÁP BÃ
CHỈ BÀNH TRONG BẢN
CHỦ QUỐC VÀ NGU Ở MỎI
HỘP

PHẦN MURAT

VÀ PHẦN

SUPER-MURAT

THI ĐẦU DA MẶT SĀM, GỒ
TAN NHANG VÀ NÉP NHÂN
CÙNG DƯỢC DẸP LÔNG
LÂY NHƯ NGƯỜI CÓ MÀU
— DA TRẮNG MỊN —

Tổng đại - lý Bắc - Kỳ, Ai - Lao
ESTABLISSEMENTS VAN-HOA
N. 8 rue des Gantenhain — Hanoi

NHÂN CHUYỆN LENIN-
GRAD BỊ VÀY GẦN HAI
NĂM TRỚI, NHỞ ĐẾN
THANH THU-DƯƠNG —

Xin chàng làm thịt em cho chiêm-si ăn !

Còn nhớ hồi quan Đài mới bao vây thành Leningrad, có báo hàng ngày hướng dẫn thuật chuyện rằng, cả chiến sĩ lão thương dân trong thành đã, có đến hai mươi người, như bị nuốt trọn rã, tim rã, cái họng cứ kêu sùi. Lính phen quàn Nga liều chết để phả vong vây, chỉ lò nại người và thiệt thòi khi giới không sa phả nỗi. Cũng có khi họ đã chạy, thủng pháo-tuyến Đức một hai cuộn, nhưng chỉ trong chốc lát, chiếc đại sắt ấy lại được hàn gáy và khép chặt như cũ.

Mặc dầu quân Nga dao háng dưới đất lấy đường tiếp tế lương thực và dụng cho binh lính và nhân dân trong thành, song vẫn-dè làm sao cho bấy nhiêu số người được áo ấm cơm no thật không phải là một vấn đề dễ dàng giải quyết. Dù có giải quyết được cũng chẳng khỏi nhiều khi trắc trở và thiếu thốn. Ví dụ như một chuyến vận lương bị quân địch đánh chặn giữa đường, không thể đến nơi, tức thị trong thành lại phải một phen nhìn đối nhau khát chưa biết mấy ngày mới có chuyến lương khác vận dến. Bởi vậy, có những người đói bà chịu bỏng bụng nhín đối hàng đờ ba ngày để nướng phần ăn của mình cho chồng con khôi lồng dạ dày mới vác súng cùi giặc được.

Trong lịch sử nhân-loại từ xưa, cũng ở cảnh ngộ tương tự, không thiếu gì dân bà can đảm hy sinh như thế; có lẽ còn hơn thế nữa kia.

Nghé câu chuyện trên đây, chàng tôi không thể nào không nhớ đến sự tích thành Thu-duong bị vây. Nếu đem so sánh, thì các bà trong thành Lénigrad có thâm vào đâu với người ái-thiếp của Trương-Tuân mà chúng tôi sắp thuật lại thảm cảnh cho các ngài nghe.

Lúc ấy nhằm đời vua Huyền-tông nhà Đường, ngang giữa thế kỷ thứ 8 của Tây-lịch, tức là

ông phong-lưu thiên-tử có tiếng trong lịch-sử là Đường Minh-hoàng.

Đời há-binhh thịnh-trị, người ở trong kinh-vòng ngọc thường không có việc làm nào khác hơn là thả trôi tháng ngày bên cạnh nhau-sắc, đến nỗi nập đầu lút cổ úc nǎo chẳng hay. Cái vẻ đẹp thơ mộng và tái nghe hàn hở của Đường Quỷ-phỉ làm cho Minh-hoàng say mê, quên mỵ cùi quốc-gia đại-kế. An-lộc-Sơn, bẽ ngoà làm con nuôi nhưng bê trong là tinh-hàn của nàng, đã nhì nàng yêu đương cất nắc lên tới chúc - vị Tiết độ-sứ một trán lớn, ai trị mấy chục châu huyện.

Nước Tàu dưới triều Đường Tống, chức Tiết-do-sứ chẳng khác một vua chúa-hầu. Nhờ địa-vị ấy, Lạc-son được tự do, chiêu tập phe đảng, tích-sức binh-lương, rồi ít lâu nỗi lên lầm loạn, muốn đoạt thiên-hạ của nhà Đường.

Thế giặc mạnh như nước tràn núi lở, cả hai kinh-dò Lạc-đường và Trần-an cùng bị Lạc-son công-hâm. Minh-hoàng phải chạy vào đất Thục; giữa đường, quân-sĩ bắt buộc nhà vua phải dè họ giết Quỷ-phỉ, họ mới chịu đi theo và lo việc khôi-phục.

Khắp miền Hà-bắc lợt về tay giặc, nhưng chúng không tràn xuống miền nam được, là vì có thành Thu-duong chắn ngang. Bởi vậy, giặc sai danh-tướng Doãn-tử Ký đem đại-binhh vây đánh Thu-duong rất gấp, có phả cho được chỗ hiềm yếu ấy mới nghe.

Trương-Tuân và Húa-Viễn hợp lực gữ thành Thu-duong, chiến - đấu lùi khù suýt ngày đêm. Viễn-lý biết tài minh-kém Tuân, cho nên mọi việc cơ-mưu trận-mạc, đều nghe lệnh Tuân điều-khiển. Luôn nửa tháng, Tuân đem tướng-sĩ xông pha chém giết quân giặc vô số, giặc đã hơi núng, nhưng Doãn-tử-Ký lẩy hòn binh đến, thành Thu-duong lại bị vây chặt như cũ.

Trong thành, binh-sĩ chết mòn, lương thực cạn hết, mà ngoại-viên càng mong càng bắt tăm hoi, tình cảnh hết sức khốn đốn.

Cùng kẽ, Trương-Tuân sai phó-tướng là Nam-tê-Vân một mình một ngựa, đột phá vòng vây, chạy đến Lâm-hoài cáo-cấp với Hạ-lan Tiết-Minh, xin quân đến cứu viện. Không hiểu tại Tiết Minh sợ giặc hay suy nghĩ thế nào, không chịu phát-binhh, lại muốn cầm giữ Nam-tê Vân ở lại, phò tá mình, vì thấy họ Nam-anh-dũng, Tiết Minh làm tiệc to đê thết đãi, Nam trông thấy tiệc động lòng vừa khóc vừa nói :

— « Trời ơi là trời ! Bao nhiêu người trong thành Thu-duong nhin-dối với nhau hơn « một tháng rồi, nay Vân ăn lấy một mình, « nuốt làm sao trôi cõi được ! »

Nói đoạn, cắt đứt một ngón tay đưa cho Tiết-Minh:

— « Vân này mạo-hiềm muôn phần chết, « một phần sống, nhin-dối tối đây, không « phải vi kiếm lây bùa ăn. Tiếc thay tôi chẳng « làm đạt được ý muốn của chủ-tướng tôi, « vây xin đe lại ngón tay này làm tín, trả về « phục mệnh. »

Ai nấy ngồi tiệc đều cảm động nhỏ sa nước mắt.

Thế rồi Nam-tê-Vân bỏ đi thẳng, lại xung đột vòng vây, trở vào Thu-duong.

Quân giặc vây thành lâu quá, trong thành hết sạch lương thực. Mọi người muốn bỏ thành mà đi: có-thì mãi chỉ khổ thân vô ích. Nhưng Trương-Tuân và Hứa-Viễn xét rằng thành-trí Thu-duong như lâm binh-phong che chở cả vùng sông Giang-sông Hoài; nếu bỏ Thu-duong tức thị bỏ cả Giang Hoài, chỉ bằng liều chết giũ lấy đe chở cứu-viện, được



ngày nǎo bay ngày ấy.

Từ đấy, Trương-Tuân cùng các tướng-sĩ chia sẻ cay đắng nhoc nhẫn, thè gừ thành-trí tới chết. Kho vua trong thành dà vét nhẵn từ bao giờ, chẳng còn dinh một hột gác nóc, tướng-sĩ lột vỏ cây, đào rễ cõi mả cho ăn đỡ đói. Tuy đói khát khổ sở như thế, không ai không vui vẻ hăng-hái, thè cùng thành-trí sống thác; trước khi còn một hơi thở, mỗi mũi tên, chẳng chịu đe quan giặc vào được Thu-duong.

Chừng vỏ cây rẽ cõi cung hết, người ta gặt nứa mít lâm-thịt đến lũ ngựa chiến. Ăn hết nứa, chiến-rồi xoay ra săn bắt chim sê và chuột chù, đến nỗi khắp thành chẳng còn sót ở chim hang chuột nào nguyên lanh.

Sau cùng, chuột chù chim sê cung-sạch, ai nấy đổi là người, nhưng vẫn cố bò lên mặt thành tuân phòng-cự-dịch. Trương-Tuân hẩy bô-hà anh-hùng kiên-nhẫn như thế, vừa mừng vừa thương, bưng mặt khóc ngất.

Người thiếp yêu, họ Hoắc, ăn căn-yêu-úi

— Thành này còn mất, quan hệ ở một mình tuân-quân, chớ thương cảm quá độ, đến phải ôm đau thì làm thế nào ?

— Tướng-sĩ đói khát, không thương sao được ! Trương-Tuân đáp :

Hoắc-thị tươi tinh :

— « Một mai thành-võ, thì em cũng chết, (xem tiếp trang 33)

Lê Văn Khôi

LỊCH-SỬ TIỀU-THUYẾT
của HỒNG PHONG.

(Tiếp theo)

II. — Thương-công là ai?

Phái di-lài trả-lại một chàng thời-gian dài-vắng ít-lâu, cho được thấy rõ nguyên-ý sâu xa và cái đồng-cơ gây ra cuộc loạn ở thành Phiên-an năm 1833, dưới triều Minh-mạng.

Chúng ta đã thấy cái chì-chí trước nhất của đảng Lê-vân-Khởi là làm Lê-truy-diệu Thương-công. Họ làm thành việc một cách có lò-chức; họ lôi kéo được một số đông dân-tam di-theo; họ ra mắt chống-chọi với triều-dinh ngay từ năm, tất cả than-chết ở hai tiếng « Thương-công » làm linh-hồn, làm phong-huống, làm sức-mạnh cho họ.

Thương-công là ai, sao dã quâ-vâng rồi mà còn cầm được lòng người, làm chay-đe-biến được cả thời-ruột một miến-to rộng như thế?

XV là ông Lê-vân-Duyệt.

Ta nên biết qua thân-hỗ và công-nghiệp Anh, mới dễ hiểu vì sao có vụ loạn Lê-vân-Khởi mà cả ngài đã thấy ở đoạn trước một tẩm mòn đầu.

Có nhân-mối có quả, việc gì chẳng-thể.

Ông Lê-vân-Duyệt sinh-trưởng trong một nhà tiều-nông ở chợ Ông-kè, tên Ra-h-gam, thuộc xã làng Long-hưng, hạt Mỹ-tho. Thật là rắn-sóng tài-liên cho các thầy-phong-thầy và tướng-sĩ tha-thảm kinh-sinh để vào chỗ có x-hồ, có c-long, lại thêm con sông nhỏ chảy qua trước nhà, tên là « gầm », không tracea lớn-lèn gặp được vị sảng-nghiệp để vuông-di theo phò-tà, rồi trở-nên một bực khai-quốc nguyễn-huân, công-danh hiền-hanh.

Nhưng lương-lai ở đâu chưa-thấy, chỉ biết là ông Duyệt mới chào ánh-sáng-mặt-trời, ba má cậu thất-vong đeo-dề. Vì cậu ra đời đã có ngũ-quán từ chí-như-al, duy có cái bộ-phận trọng-yếu đe nô dồi-tông-môn thi-ba-mu lại quá-mất-không-nó.

Tuy vậy, song-thân cũng có cây cấy lam-lũ đã nuôi con-di-học, trong ý chỉ-mong con-về sau-làm-nên một chút-tho-lại để-lại gi-cũng lam-về vang cho nhà-mình. Tai cho Ông-hồ lúc bấy giờ có một thầy đồ Huế mở-trường dạy-học, sau Duyệt xin-hàn-phón-môn. Nhưng chỉ học cũ-được mấy-năm rồi-dám-chán, bỏ-di tìm-thầy-học-và, thu-nghiệp-còn-øyen với mấy-ông-võ-cử-và-ngoài-Binh-Sinh-vào.

Đó là-cứ-theo-sở-hitch, cầu-học-võ-mau-nhiết-tới-lòng; đầu-chùng-ba-nâm thì-đang-thầy-dắc-hết-cá-tú-võ-rgbé cho-đẹu, không-còn-nghé-ngón-não-hon-nữa. Bì-xa-tim-hoc-danh-su-thì-tinh-thê-gia-dinh-không-chó, cậu-dành-ở-nhà-tự-ren-tép-thêm, và giáp-dữ-cha-và-mẹ-trong-việc-dồng-áng. Tinh-nóng và-itieng, cậu-thương-lấy-bắp-thịt-làm-chó-lù-dù-còn-anh-chí-trong-vung-phải-chiết-phue; trước-vết-cậu, chúng-không-dám-dờ-thói-hoàn-hảo-lấy-thịt-de-người, cá-lòn-nuôi-cá-bé-ni-ur-trước. Dù-là-bục-dâng-vai-trường-thường-và-có-quyền-thể-trong-làng-xóm, làm-việc-gi-trái-với-18-phái, cậu-cũng-công-kích-không-sợ.

Chính-cái-thiên-linh-cuồng-trực-nóng-này- ấy, sau-này-làm-choa-vua-và-nhiều-đại-thần-trong-triều, kiêng-né-ngoài-mặt-mà-kết-phết-trong-lòng, đều-nỗi-không-dám-làm-bại-lúc-sống-thì-và-oán-bối-nhó-sau-khi-nhảm-mắt.

Hồi-co-nghiệp-Nguyễn-Chúa & Phú-xuân bị-Tây-sơn-làm-nghiêng-dồ, chúa-Nguyễn-phúc-Anh — tức là vua Gia-long sau-này — chạy-vào-miền-nam-chiều-nay-bao-kiết, để-tìm-cách-khôi-phục, Lê-vân-Duyệt là một/người-trong-những-Nam-trung-anh-tài-dem-thán-ra-truy-tùy-phò-tà-ngay-lúc-dầu-tiền.

Song, bấy-giờ Duyệt-còn-trẻ-tuổi, chưa-bè-có-danh-vọng-sở-truởng-gi, trong-tay-lại-cũng-không-có-gia-dinh-bè-ba-chu-đô-thanh-Nhan-hay-Chu-vân-Tiếp, thành-rồi-có-tài-sức-hơn-người, mà-chưa-duoc-tri-nghị-trong-dụng.

Thoại-tiên, Chúa-Nguyễn-tì-u-nap-cho-làm-một-tên-nội-thi; công-việc-chỉ-có-hầu-hạ-trong-cung, vắng-lời-sai-phái; nhưng-quân-cơ-đại-sự-dẫu-đã-dẫn-lượt-nói-bàn, mà-cũng-có-lặng-ai-thêm-hỏi-detailed. Người-anh-hùng-dành-phải-khuất-thân-như-một-như-một-cây-dừa-tằm-trong-túi, chua-trời-được-mùi-nhọn-ra.

Có-một-lần-Chúa-Nguyễn-bại-trận, phải-chạy-về-mạn-Hà-liên, phần-dông-tướng-sĩ-tan-tác-mỗi/người-mỗi-nơi, bị-quân-Tây-sơn-duỗi-theo-béa-gót, tình-thê-rất-là-nguy-cấp, từ đây-dến-chỗ-bi-giặc-bắt-sing-chí-còn-cách-nhau-có-một-soi-ti. Một-minh-Lê-vân-Duyệt-ra-tay-hỗ-vệ-và-dối-dịch. Trong-con-thắng-thất-mà-ông-ngi-ři-ra-muru-nó-bị-yết-nghị-hinh-kè-chia-bết-phần-nửa-dai-dai-quân-gác-tách-di-nhà-khác, vi-chứng-tu้อง-Chúa-Nguyễn-có-thể-chạy-trốn-ngã-đây; còn-lại-phản-núi-kia, thi-ông-với-ngót-rầm-hai-ốt-tàn-hinh-dâng-duoc-ông-thông-giục-và-truyền-cho-sức-tinh-hăng-hái-cảm-lú, tay-mộc-tay-dao, thay-trở-cùng-lần-xâ-vào-mà-dánh,bám,dám,đam,khiến-quân-giặc-phải-bó-lại-một-it-tú-thi-và-khi-chết-mai-chay-tháo-thân, không-dám-dùi-theo-nữa. Mán-giặc-nhuộm-dâ-và-phuc-vãi-mỗi-ông, mà-ông-chẳng-bi-suốt-đa-trày-hết-chỗ-nào. Triều-Tù-long-ở-Dương-dương-tràng-bàn-ngày-xưa-bất-quá-cũng-thể.

Kết-quả, chuyen-đi-Chúa-Nguyễn-thoát-nạn-thật-cá-trăm-phần-phò-và-muru-có-dũng-lực-của-Lê-vân-Duyệt.

Từ đây, Chúa-mới-biết-ti-ông, dem-lòng-vêu-mến, tin-dùng-vào-việc-quản; rồi-lần-lần-chiến-công-tích-lưu, đưa-ông-tới-ngoài-dai-trường, cầm-ăn-uyên-nhung, và-kè-vào-dé-phát-khai-quoc-công-thần-khi-Chúa-Nguyễn-trở-nữa Gia-long-hoàng-đế.

Hai-chục-năm-rầm-suor-giáo-tri, trăm-trận-giao-phong, thuv-cô, bộ-cô, Lê-vân-Duyệt-luôn-làm-với-tâm-lòng-trung-dâng, với-tinh-thân-by-sinh, bày-tô-ri-một/người-thao-luge, cao-dâng, hiền-thân-vì-Chúa, chẳng-coi-cái-chết-rõ-gi. Có-thể-nói-cá-quyền-sử-sáng-nghiệp-về-vang-của-vua-Gia-long,

trang-nào-cũng-có-công-lao-của-Lê-vân-Duyệt-dà-phần-dóng-góp, xây-dụng.

Cứ-xem-một-trận-danh-ở-cửa-Thi-nại-pẩm-Tân-dâng(1801), dù-thấy-Lê-vân-Duyệt-can-dâng-by-sinh-dến-thê-nào?

Năm-ấy, Tây-sơn-tx-tập-rất-nhiều-tinh-binh-manh-tu้อง-vây-thành-Quy-nhon, vua-lù-trong-Gia-dinh-dem-binh-ra-danh, sai-hai-tướng-Nguyễn-vân-Trương-và-Tống-phúc-Luong-dần-quân-tiền-dạo-danh-và-cô-dồn-thùy-của-giặc-lật-trên-bờ-bè, còn-việc-công-phá-hải-cảng-Thi-nại-là-việc-gián-ran-nguy-hiem-nhất, thi-giás-cho-Lê-vân-Duyệt-và-Võ-d-Nguy. Ngài-biết-đi-Duyệt, khảng-nhưng-thiên-chiến-ở-trên-hộ-thái, cùi-duoi-thi-y-řia.

Cửa-Thi-nại-lứu-řy-do-một-danh-tu้อง-của-Tây-sơn-là-Vũ-Dâng-rǎng-ři-Quân-Tây-sơn-dâng-hai-chiếc-tau-lớp-và-hơn-100-chiếc-chiến-thuyền-án-ngủ-nay-ở-cửa-bè, làm-như-một-hàng-rào-sắt, một-chiến-lũy-hết-sức-khiên-cố. Hai-bên-đưa-bè-lại-đi-dịa-thi-hiem-trò-thien-nhi-en-giúp-cho-quân-giặc-cái-giết-plòng-thủ: bên-trái-có-cù-laو-là-Hòn-nhan, bên-dâng-có-núi-Tam-tà, bên-xây-pháo-dài-và-dặt-súng-có-núi-Thi-nông-hàng-giờ, chia-mùi-rà-bè. Thuyền-ấy, súng-ấy, núi-ấy-hop-lại-thành-một-sức-mạnh-chẳng-phai-tầm-thường, làm-sao-lọt-vào-Thi-nại-bié-khau, cõ-nhiên-không-nó-chuyen-dẽ-vây.

Nửa-dêm, ông-Duyệt-dem-một-dội-thuỷ-chiến-từ-ngoài-bè-lết-vào. Đêm-tháng-giêng, rời-tôi-dea-như-mực, ông-thú-quân-lâng-lê-từ-tù-vào-gần-chiến-tuyễn-bên-giặc. Vào-khoảng-một-giờ-khuva, đèn-bèn-ú-laò-Hòn-dâng, xuât-lý-bát-ý, bắt-sóng-cá-mây-tên-quán-giặc-canh-tuân-trái-lai, ông-kè-guarum-vào-cô-và-hồi:

— Ktai-hieu-cá-bay-dêm-nay-chub-gi, nói-mau; tau-tha-giết-và-thuồng-công-cho.

— Bám-lav-quan-lôn, hai-chữ « thanh-phong » à! Quan-lôn-sinh-phúc, chung-con-xin-quay-hàng.

Nhờ-có-khán-hiệu, ông-liêng-binh-quâ-lot-quá-mây-vòng-ngoài, gần-dâng-řia-dai-trai-řua-giặc-mà-chung-không-nó-gi-că, vẫn-tu้อง-quán-nhà-de-dánh-dâu-về.

Trong-lú-đây, Tống-phúc-Luong-hơi-chiếc

Có-một-dòng-bạc-mà-muốn-làm-giáu-nhanh-chóng-và-luong-thien-thì-chỉ-có-cách-là: MUA-VÉ-XÔ-SO-BÓNG-PHÁP

tam-bản, lén đến tận trại giặc, châm lửa dốt. Ấy là hiệu lệnh tòng-công-kích.

Ông Duyệt liền hô quân nồi trống, reo hò xông vào công phá trận giặc.

Quân Tây-sơn bị đánh bất ngờ, nhưng vẫn ra sức kháng-chiến rất hăng, không hés nao-nóng.

Hai bên đánh nhau từ sáng sớm đến trưa, tiếng súng nổ liên thanh bất tuyệt, làm rung chuyển cả núi non, đất bần hoà mây rào. Nhất là thắn-công ở những pháo-dài giặc rền Hòn-Nhạn và núi Tam-tòa bắn xuống dữ dội. Chiêu-thuyền bên Đông-nai — Tây-sơn gọi quân chúa Nguyễn như thế, nghĩa là quân trong Gia-dịnh — bị tên-thương khá nhiều; đại-tướng Võ-di-Nguy cầm dài-dao đứng trước mũi thuyền áp-trận, bị một viên đạn trúng ngay giữa ngực, lâm töm xõng bè, mất xác.

Có lúc chính quân Đông-nai xem thế đã nao-nóng, suýt nữa tan vỡ. Nhưng ông Duyệt rắn súc đông xung ты dót, chạy ra đầu naye, nhảy tới dằng kia, kêu gào khuyến khích tướng-sĩ cố danh, tự ông лично xông pha tên dạn để làm gương cảm-tù cho mọi người. Nỗi thê mà khi phách ba quân thêm phần chán, ai nấy tranh nhau lẩn mình vào trận giặc, không kẽ sống chết.

Tuy vậy, quân Tây-sơn cứ vững trận-tuyến, chẳng lui bước nào.

Hai ba lần, chúa Nguyễn đã thất vọng, vì thấy giặc đánh rát quá không mong gì thắng trận lợi qua Thi-nại được nữa, bèn sai người truyền lệnh cho ông Duyệt lui binh. Nhưng lần nào ông cũng gửi lời lâu lai:

— Thanh-hạ đem binh vào săn trong-dịa quá mệt rồi, không lùi được nữa. Nên không thắng trận, thà xin gửi xác ở đây.

Thế rồi ông cứ thúc quân đánh.

Thì ra « sự thắng bại quan-bè & chồ gàng » gượng một khái-dòng-bở sau cùng », các lạy danh-tướng bao giờ cũng cầm vững cái chiến lược ấy.

Quả nhiên đến xế chiều thi trận-thê Tây-sơn tan vỡ.

Một trong hai chiếc tàu của giặc còn kháng chiến không thối; súng trên tàu bắn ra như vãi trầu, làm chiêu-thuyền Đông-nai không dám lại gần. Ông Duyệt nồi xang, dùng lôi mồi thuyền rồi thuận theo chiều gió, ném hỏa-mai từ-tang vào tàu giặc. Một lát, tàu

này phát hoa rồi chìm-lìm. Lửa-lại bén sang sang các thuyền nhỏ, bốc cháy tung bừng; hơn trăm chiến-thuyền giặc bị thiêu gần hết.

Vũ-văn-Dũng phải bỏ cửa Thi-nại và các đồng lũy trên bờ bắc; quân-sĩ bị thương và chết nằm ngổn ngang, luong thực khí giới cũng bỏ lại vô số.

Nhờ vì khéo dùng chiến-lược, nhất là khinh sinh quyết-thắng, ông Lê-văn-Duyệt chiếm được Thi-nại một cách mạo hiềm vẻ vang, và tàn phá bẩn-dịch tồn bã rái lòn.

Quân Tây-sơn theo chay thoát thân mà vẫn hồi nopsis kinh hãi, vì đã rõ ràng thấy ông Duyệt cầm binh lâm trận, dũng mãnh lái tung.



khiến họ hoảng hồn khiếp-vía, hổ-nhau gọi là « hổ-útrong ». Đến nỗi vua sau giao-chiến ở chỗ nào, hổ-útrong Lê-văn-Duyệt thi quân Tây-sơn dã nhợt khi-phách hết dời ba phần rồi.

Sau trận Thi-nại, tháng 5 năm ấy, Nguyễn-Vương đem binh ra đánh Phú-xuân, nhưng đến cửa Tu-dung thì bị tướng Tây-sơn là phò-má Nguyễn-văn-Tri chống cự kịch liệt, không sao tiến lên được. Ngồi lịt sa, Lê-văn-Duyệt hiệp với Lê-Chát đem thủy-quân đánh tập-hậu, phả được đòn lũy và đuổi sạch quân Tây-sơn.

Với công-trận ấy, ông Duyệt mở đường cho Nguyễn-Vương tiến binh, lầy lội được kinh-

thành Phú-xuân là nơi căn-bản cơ - nghiệp của lồ-phụ, mà ngài đã phải xa lìa 27 năm trời, bây giờ mới được trở lại.

Qua năm sau (1802), ông vắng lệnh vào thu-phục thành Quy-nhon, rồi trở ra theo Nguyễn-Vương đi đánh Bắc-hà, sau khi ngài đã lên ngôi tôn, ký-nghiem Gia-long.

Vì có nhiều công lao chinh-chiến như thế, nên khi ở Bắc-hà về, ông được nhà-vua đặt tên chúa Tả-quân và tước Quận-đông.

Ban đầu quốc-gia mới định, moi việc đang cần xắp đặt mờ mang, sra chí đổi mới, trong chốn triều-dinh, ông là một người được nhà-vua thường hỏi ý kiến, thường nghe lời khuyên hơn hết. Vì ngài ta tính ông trung-trực, thật thà, bao giờ cũng lo nghĩ đến việc lợi ích cho nhà nước, cho nhân-dân, không mang những sự bô dấp vinh-hoa, cao hưởng phú quý, như các người thành công dắc-chi kia.

Chính ông thời thường nhắc - nhở nhà-vua nên ghi nhớ ánh-dức của đức-hàm Bá-de-lộc, thiện-thiên với nước Pháp và trù - dài những người Pháp đã cống-lao giúp ngai trong việc đánh giặc Tây-sơn, dựng nên đế-nghiệp. Suốt đời vua Gia-long, đạo Thiên-chúa được truyền bá trong nước một cách thông-thả, dễ-dàng, các vị giáo-sĩ thuở ấy phải nhìn nhận có ông Duyệt giúp đỡ bênh vực rất nhiều.

Cách ít lâu, nhặt thấy miến-nam nước ta tiếp giáp với Chân-lạp, Xiêm-la, hay có nhiều việc đòi phò-giao - thiệp khô khẩn, phi-một người vua giỏi việc binh-vũ có tài chính-trí như Lê-văn-Duyệt thì không cảng-dáng lồi, nên chỉ năm Tân-mùi (1811), vua sa-ông vao-thay ông Nguyễn-văn-Nhão làm quan Tống-trấn Gia-dịnh. Nghĩa là nhà-vua phú thắc cho ông tài cùa công vệc miến-nam.

Gia-hời-ky Lang có véc Xiêm-la dùng binh xâm-nhiều Chân-lạp, vua Chân-lạp là Nặc-ông-chán chay sang Nam-kỳ, cầu ta cứu viện. Triệu-dinh lấy chính sáu-nghai - giao hòa-binhs, viết thư trách hối Xiêm-la. Họ trả lời rất từ-lộn khôn ngoan, nhưng kèo-dây dưa đến hai năm, vẫn đóng quâu & thành La-bich (La b) mà họ chiếm-cứ, không chịu rút lui đi; hành ra Nặc-ông-chán vẫn lưu lạc tha-hương, chưa được về-nước phục-vi, theo như sở-nghien.

(còn nữa)
HỒNG-PHONG

MUA VUI TRONG DỊP
ĐẦU XUÂN NÊN ĐỌC

THẮNG KÌNH

Tập-thuyết giáo-duc của Nguyễn-duc-Junh

THẮNG KÌNH là cuốn truyện tiếp theo với THẮNG CÙ-SO và THẮNG PHƯƠNG. Đức THẮNG KÌNH sau dịp tết, ta sẽ bằng khung vui mà suy nghĩ thẩm-thí, như còn nghe thấy vang-bèn tai dir âm của tiếng pháo-giao-thời! Tất cả trí-thức giới Việt-Nam đều móng-dại xuôi-hồng cát-âm đó.

HÀN - THUYỀN
xuất-bản

NHI - BỐNG GIÁO - DỤC

Muốn dạy con tré cho có hiệu quả xin đọc:

Nguyên-nhàn thoi-xâu-cua-tre-con

của ông giáo Lê-Duan-Vỹ song
Cuốn này sẽ giúp các phò-huynh rèn cho con
những thói-habits tốt đẹp như sau:
Mỗi cuoch 15'20. Mua linh-huoc giao ngan-het
15'20. Ông xem xin-giờ \$100 (tất-cuoc) cho:

NHA IN MAI-LINH - HANOI

Ai cúng nén đọc sách Đời Mới

Muốn học giờ 1p00. Kế đến sau 1, 11 mồi quyển 1p00.
Luyện về tiếng Nam 0p00. Người mẹ tội lỗi I, II, III
quyển 1p00. Thành-niên khoa 1p00. Hai lâm-hỗn 1p20
Thành-niên với ánh 1p00. Lối-milek-pi 1p50
P-uy-võng-võng-dinh 1p20. Giọp-nước mài-đuôi 1p00
Truy-nic-huynh (tết-tiếng) 1p50. Những kèo-cò-long 1p20
Mua từ 10\$ tré-lèn được từ 20%

ĐỜI MỚI, 62 HÀNG CỘT HANOI, TÉL.1638

CÁC GIA-DÌNH NÊN DÙNG THUỐC:
Điều - Nguyễn

- 1) Thuốc đau dạ dày Điều-Nguyễn
- 2) Thuốc ho gá . . . Điều-Nguyễn
- 3) Thuốc hoURT . . . Điều-Nguyễn
- 4) Thuốc bồ-thu . . . Điều-Nguyễn
- 5) Thuốc bồ-huýt . . . Điều-Nguyễn
- 6) Thuốc sapa . . . Điều-Nguyễn
- 7) Thuốc sapa sai . . . Điều-Nguyễn

Tặng-euc: 143 Hàng Bông, Hanoi
Bại-ly Bác-thắng, Mai-Thanh, Nam-tiền Saigon
Nam-cuồng: Mô-ho. Vinh-hưng: Pleiulane



xem từ số 138)

Anh ơi! Anh ơi! Thủ thục lắc đùi, tôi trống tiếng người dán bì và nghe thấy tiếng khóc mà lòng giật không biết để đâu cho hết. Ông ơi, sao lại có những hang kẹt như mu đó được nhỉ? Ủi thi cõi rắng chông mù ta có nghiên hót, cung lâm, mỗi ngày cũng chỉ hót rám rả đồng, mỗi tháng bắt quá trăm ruồi, hai trăm bợ. Thủ số tiền đó cũng chưa thảm vào đầu với số tiền lối làng thông của mụ kia mà! Huống chi chính chồng mụ lại làm lụng để tự kiếm ra tiền được!

Không nay iê gi cả, lúc đó, tôi tự cho phép

hay là hối-ký của một người đã nghiên và đã eai thuốc phiện của VŨ BẮNG

tôi làm một ông trưởng lỵ, một phiên tòa đại hình đứng ra buộc tội mụ «giết chồng» ở lan man, tôi thù ghét tất cả những người bắt chồng cha, con, cháu phải cai thuốc phiện.

«Đã bảo rằng thuốc ph'én có ma ma! Fô nô eo đê đầu, bộ nó thi chết sớm!». Ý kiến này của tôi được hết thảy các bạn «trò» ở ý tán thành. Ngày này, ông - ông như tôi, chúng ta tất đã biết nền y học Âu, Á, ngày nay không còn thấp kém. Nếu thuốc phiện là một thứ thuốc độc, vậy thì sao các ông làng thuốc, các vị bác-sĩ có tài không phát minh ra một phương thuốc cai hiệu nhanh - nồng vào là có thể chắt chân bồ thuốc phiện có được không?

Soan, mỗi người han lâm ở gurong bên tôi, khut khít mũi nói: «Ông:

- Bao nhiêu thuốc cai đều bịp hết!

Canh đêv, người ta trả lời luôn:

- Nhưng chính mắt tôi đã được thấy một người bùa đã lâu mà cái được mười hai năm nay rồi.

- Anh tưởng thế đấy chớ! Nó nói lão đấy. Thằng nào cai rõ! chẳng đi bùa trộm cõ.

- Không, tôi biết. Nếu nó bùa trộm, sao nó lại báo tôi bùa hào được?

- À, tôi biết! Đó là bùa hào, sao nó hót hàng ngày thì bảy giờ nó hót toàn lõi một bận, hay là ngày một bận.

Ở trong tiệm, đóng nhau cho lòi nói sau cung là «đóng lùm lý» con bà người ta là tên thiêng là «đóng lùm lý».

Ông ict, sau, kết luận:

- Tôi biết, các bác a; Bộ cái phải gió gi! Càng bỗ, càng nghiên nặng thêm thì có. Người ta vẫn thường kêu truyện có anh trước chỉ hót nỗi bùa số hai chục điều, sau lõi. Bộ không được, hót

lai, phải ba mươi hai điều một bùa. Rồi lại bỗ, rồi lại hót nữa, nhưng đến lần thứ ba thì hót mỗi bùa tối bốn mươi nǎm điều. Vì chỉ mỗi bùa bùa lại tăng lên hơn chục điều, thế thì bùa lǎm gi cho.. nhue?

Một người «vo.. vo.. vo» nghe ròn tanh tách nồi lên dù một loạt đế hoan hô người anh hùng đã tìm ra được những lý lẽ, và hăng chưng sác đáng đế phản đối chuyện «cái». Cai làm gi? Bao nhiêu lý định cai thuốc phiện mà tôi nuôi trong đầu óc lúc ở nhà ra di phạt chóc bi tiêu tán hết. Bởi người sống không mấy chốc. Lại sinh, bệnh, lão, tử.. Không chơi cái này thi buôn chết, biết chơi cái gì? Ấu là ta cứ hót! Đaban đâu bay đó!

Và «đi eut hót như thường. Tôi tối vào khoắng lèn đèn, môt sỹ nhớh ngày vắn đến làm rỗi loan ác tết». Tôi mặc quần áo san lùng bờ háng bán nhăng bán nhít mẩy cuốn sách «đè» cho n'e tôi khống đè ý. Thế rò, lửa lúc moi người đang bùn rán lắp nắp, tôi hút mọi cái ra bờ lè, đí rǎo cảng để một bức tường bay một cái mai hiên to náo đó đứng đứng lại gày lâu xem có động tĩnh gi không. Sờ đí tôi phái lìu như thi. là vi it lùa nay cái ngôn tuy út của tôi bùa trước cho tôi biết rõhà tôi lùa tôi lùi tôi đí khói là sai đay tờ đí theo tinh. Rinh lùm el mới được chứ? Ủi thi tôi hót đầy da sao? Tôi lý luân v i tôi gán lùm, tôi liềng măt ròi, tôi là liềng bìn cung thổi thay đây, đứng có ai trêu vào tôi mà dài.. Nhưng lý luân đà ván chí là lý luân. Thực tam thi tôi vẫn sỹ một cái gi không tên. Tôi sợ mẹ tôi hót được tôi ở tèm rồi hót riếu tôi lên thi xáu quâ. Tôi s'uy.. sự nhiều thứ lùm, nên đạo nay nói đòi hót tôi cũng phải đồng chốn mít chố xem đong lanh và đòn tần khi nào chắc chắn là không có biến, tôi mới đám thuê xe đến tiêm.

Bao nhiêu hót như thế thật là một thú. Cố khui tôi phái dận trước chủ tiệm cõi s'í vào hót thi bùa gián rắng & không có người - tôi tên là Bằng hót ôi đây; cố khui tôi phái la cõi vào một tiệm cao lầu uống cốc nước chanh quâ iỏi lai thèm đùi tiêm khác. Thời kỳ này, tôi thay đổi tiệm luon luon, ya, s'ợ rằng «đi đám lùm cũng

có ngay gấp mả», một đám thu iạnh nõ, tôi bèn nghĩ được ra một kế.

Kế này cũng chẳng lấy gì làm hay ho lắm lắm, nhưng dù sao tôi cũng cõi phái cam on tôi thàn phu dung. Nói klòng đám ph'én công nenga chư thye đói lúu nàng cũng giúp cho tinh thần người ta minh mẫn, xú việc hót là chòi đầu.

Tôi không biết rằng việc tôi sắp làm đây có hại gi không, nhưng hót cứ biết rằng tôi được hai cái lợi:

Hai cái lợi là hai cái lợi gi?

Là cái lợi thứ nhất và cái lợi thứ hai.

Lợi thứ nhất tôi sẽ được hót, một cách kin đao bao, ngurdy đí rinh có tinh quai lám mơi mông bắt được.

Lợi thứ hai, tôi tiết kiệm được mỗi tháng it ra chục đồng.

Nguyên hót đó nhá cửa cõi rẽ mạt, một cai nhà lòn nám séo buồng ở một ph'én khong phái hót bùn bùn nhưng cũng là ở gán giữa hía thành, thuê mỗi tháng ch'í có vai chuc thoái.

Nhờ có người mách hão, tôi hót được một ăn hót tảng ở ph'én H. K. Ph'ố ấy đí lại tiệm, ph'á lai, ở trong một cái ngõ có vài cây hoaen lùm và ốt cây đè to lòn, tring có vè nèp theo lâm. Tôi lèn đèn ở gán ngoái cõi gác trong thi cõi người thue lại; một già định ôg Tham, có hai ông bà hót đưa iré và một cô em gái. Dưới nhà, một thiền-ph'ý Saigon có chòng lùm xa ở một buồng; gien trong, n'í cõi người Hué ở với mẹ già cho vay lãi, lúu náo - tưng kêu trời kêu đất mít mõi con gà mái đè.

Tôi xin thu thye rằng tảng lùm lúc này là lùc bắt đầu hót sái sầm lõi, tôi cũng vẫn chưa biết thò nào là một cái giếc bảy mầu truc Thái Hiền quýér, chura bụng, bao đắp; thè náo là một cái Trac Phong thái cõi, hót không nòng mà iach sá; mà tôi cũng không biết chung đù dùng cùn thiế trong một bộ hòn lè là ph'én bùi gi nứa. Tram công nghin việc tôi đều nhớ cùy ở người bồi tiêm của tôi - người bồi tiêm mà tôi đã rò vè làm thuốc riêng cho tôi hót. Y là sám sưa cho ôi hét. Cứ mỗi đầu tháng tôi đai sám đua trước cho y một móu tiền nhất định, trong số đó có cõi tiền công của y - tôi lối tài

Những sách qui mà tú sách gia - đình nào cũng cần có, dù

Loại xã hội:

MỘT TRUYỀN TÌNH 15 NĂM VỀ THUỐC

của Lou-thi-Linh (in lần thứ hai) - 1p 0

CHÍM THEO GIÓNG NƯỚC

của Tạ-hữu-Thiên - 0p70

CUỘC ĐỜI MỘI THIẾU NỮ

của Đồng-Liều - 0p70

DOAN TRƯỜNG

của Đồng-Liều - 0p60

Bà ra trên 100 thứ sách (nhieu thứ het) hót catalogue à CHÂU ÁN CỤC 17 rue Emile Nelly Hanoi

Cõi qđ lý kháp Đồng dường, tại s'ac kiem sach lớn.

Loại Trinh thym phiêu lưu:

CHIẾC HỘP SẮT VÀ 9 MẠNG NGƯỜI

của Ngọc-Cẩm - 1p30

TRẠI MAI

của Ngọc-Cẩm - 0p60

BỘ QUẦN ÁO BẢN BÀ

của Trần-vân-Quí - 0p60

SỰ BÍ MẬT CỦA HÀNG THÀNH CỐC

của Trần-vân-Quí - 0p70

cứ việc đến là đâu có đấy: một đồng cân ruồi thuốc ngang, ba điều thuốc là Three cats magnum và một bao thuốc là lò: có vẻ bèn ngoài. « Con quạ đỏ! Tôi hát không nói một lời gì cả, từ bấy giờ đến một bài giờ sáng rồi ròi. Cố khi tôi đi về nhà, có khỉ tôi đi chơi ngoài phố hay rủ khỉ hai người bạn đi trác tang đến độ bốn năm giờ sang và lạy hút. Nhưng thường thường tôi lôi ngứa lại ở đây, không về nhà vì hồ thấy mặt tôi vẽ nhả, mẹ tôi lại xí xà nhục nha quá, không chịu được. Thế rồi quên đi, ngày, tôi cũng không vẽ nhà nữa. Ngoài một buổi làm, tôi chỉ nằm và nằm vật ở bên cạnh khay đèn như một ông già chán thân đã iếm mà ai có tình ca ghen với vợ lẽ, không muốn dời đi đâu nữa bước. Cả một cuộc đời sống ở bên ngoài, tôi rủi rủi một chữ « Không ». Chỉ có khói là đáng kể. Họ hăng, họ bạn, tôi không cần ai hết. Ai cũng nói xấu tôi cái. Ai cũng ghét ghen tôi. Tôi cần gì? Tôi chỉ cần có mỗi một tên bối tiêm thôi. Đổi với tôi, y hèn là một người vợ, bởi vì một người vợ còn có khì bùn hòn bùn phải đi xa vắng ngày, chứ y thì y không thể rời tôi một bùa. Tôi an với y. Tôi ngủ chung giường với y. Y biết hết cả những sự trường sô đoán của tôi, không nũng nực nặng mặt bao giờ cả. Bởi thuốc phiện càng ngày đối với tôi càng mất thủ – nó là một sự bùi buộc phải hứt chử không là một cái chơi giật phiền nữa – bay giờ, tôi đến với nó như một tội nhân đến ngày xử án phải ra mặt quan tòa. Ghét lắm. Tôi chẳng buồn nhìn cái khay đèn, tôi chẳng cần ngầm nghĩ xem cái hương vị pít-xát ra thế nào. Mến là ai hút đà bùa. Miễn là nó không vật. Miễn là ta sống.

Tên bối tiêm kia chắc là kiếp trước cũng nợ nần gì tôi hồn nên kiếp này phải trả nợ đây. Cứ tiêm xong một đòn, y lại phải cầm cái đầu lọc chọc vào má tôi, đánh thức. Nửa thức nửa ngủ tôi hút không điều nào hết cả. Khó tiêm lắm. Nhìn điều lai mĩ nữa. Ai đã biết tiêm thuốc

GIÁ MUA BÁO

| | Một tháng | Sáu tháng | 3 tháng |
|--------------------------|-----------|-----------|---------|
| Bắc-kỳ, Trung-kỳ, Ai-lao | 10,000 | 52,50 | 3,75 |
| Nam-kỳ, Cao-nhật | 12,00 | 6,25 | 3,25 |
| Ngoại quốc và Công-võ | 24,00 | 12,00 | 6,00 |

Mua báo phải trả tiền trước mandat sáu đòn:
TONKIN THUNG BẮC CHỦ NHẬT HANOI



chắc đã biết rõ điều trước mà mĩ thi diển sau tiêm rết, phiền. Thật là chửi không bằng! Tên bối tiêm của tôi lâm khi lấy thế làm cùa nhau, nhưng không bao giờ tôi giận. Y có quyền lâm. Y có quyền về tôi, bắt cứ về phương diện gì thuộc về vấn đề hút sách. Hóng chí một tháng, tôi đến mười ngày tôi lại là khách uỷ của y. Tôi thường cựu tạm s tiền rieng của y để ăn đêm và có cái rủi hờ hận đà hút nữa! Y thành ra như một giặc bênh sầu đê chờ những mối e亲身 đến ngoại thấu đến minh tôi. Y biết rằng tôi hút xong ba đòn thì hầm ; xong ba đòn, y đã rót, một chén nước đầy và châm thuốc là cho tôi rồi. Tôi không phải thêm mướn, hay sai bảo gì cả: y nghe hô tý, lâm hờ tôi, y sống hờ tôi, et lầm khi có hút thì tôi hút lấy. Quẩn áo hòn não phải thay, y cũng định trước: thời tiết nào, quần áo ấy, kiều ấy, y cứ đóng giờ đê vào cái ghế ấy. Tôi tiêm này hóng, cái đầu kia phải gán lại hay cái thông phong đèn phải thay, y cũng phải lệu xiết ra mà chữa đi rồi bồi tôi sau tôi trả, chứ không được trình troit nữa lời. Những việc đó mà cù phải bận tâm ngay đê thi long óc ra mà chết mất. Ai đê chơi với tôi, y chò phép vào hay không. Ai muốn hút, y hằng lòng hay từ cối. Hôm nay tôi phải viết bài đê sảng mai đưa sớm cho nhà ta sắp làm phụ trương, y bảo:

— Hóm nay ông phải viết!

Giấy và bút chí, y sắp sẵn cho tôi chu đáo. Tôi nằm mà viết. Tôi viết như đèn bùa thi tôi

phải hút, không có một tin tưởng ở trong đầu. Ông đến bùa khòng muba soi cơm mà bà ấy cù bắt ông phải soi cơm cung thê. Ngày cho cái đời này qua!

Tuy vậy, tinh thần nghề nghiệp chưa mất hẳn ở tai. Nhiều lúc hút xong, nắm nhầm mắt lại mơ màng viễn vọng về cái tương lai vẫn chung của mình, tôi vẫn thấy sói nỗi một cái gì cấp bách, tôi phao họa–những chương trình Tôi về săn nường coi truyện. Cố khi tôi lại bài chửng vua Lo Y tuập tu, cung vào sô minh mà nói rằng: « Trong nay hòn có một cái gì đây ».

Có cái gì? Đến bây giờ tôi cũng vẫn chưa bết trong sô tôi có cái gì nhưng tôi cù đoán chắc là có khói. Ma nhêu êu kiô lâm, Khói không thể tự lại một nơi mà được. Khói bay đi. Bao nhiêu huyền,梦 của tôi cũng theo khói mà bay đi nốt. Mai, tôi se viết! Mai, tôi se làm! Mai, tôi se kuổi công. Bao nhiêu công việc tôi tđtèn quý vay vào ngày mai cù – cái ngày xú lác không bao giờ đến. Tai một cái là lúe náo tôi vẫn cứ sô thể du dương vui tri rã g hế nào ở tôi cũng có một tac phẩm ghê gớm lâm ra đờ, và mặc họ, cho thiên hạ họ đam mê bảy giờ, cái tác phẩm đó đến lúc ra đời thế nào cũng làm cho họ lặng cảm. Ta se làm cho cù năm xú Đông–đường khiếp sợ. Không còn ai trông thấy ở ta một đứa con hư cù thời đại, một đứa trẻ bát biển bát mục của g à dinh, một công dân hòn đón của xã hội. Người ta chỉ thấy ta là một thiên tài, một vĩ nhân. Verlaine di giải người, Rousseau di an cấp vẫn được ghi tên vào văn học sử. Nếu ta viết được một tác phẩm kinh hiên đong dia, sao người đời lại không có thè quên ta là một anh hùng! Ở sâ lai châm chiếu mà nốit sám?

— Ôi ! trong những tác phẩm hay thê nào chẳng có sự tâc của thiên tài và con quỷ Se-tang! Không sợ! Miễn là ta có một tác phẩm hay là đ . Nhưng thường thay, cái tác phẩm thơm như hoa đẹp như ngọc đò, tôi chẳng bao giờ viết cả. Một giọng cũng không viết. Tôi nghiệm thấy rằng người ta đà nói làm : « Hút thuốc phiện thi ghen sphi lý thuần mới ra ». Không. Không. Với lò, thuốc phiện không giúp được một tí gì về phương diện vầy thương cù. Tôi chỉ

« m » đi thôi. Không muốn cầm bút viết. Má nếu vi bắt đắc dĩ phải viết, thi cứ động cầm bút viết là y như ngủ gật. Tôi buôn ngủ đê nói tưống như nêu không được nghe thi chết ngay. Cố khỉ ra làm bài tướng thuật ở tòa án, tôi ngủ gặt luôg ở tòa.

Là một điều là–hình như ngô pât cũng có g o giac. Chỉ ban ngày thôi Từ một hai giờ sáng trô di, tôi lại tỉnh như một con sáo sậu. Chờ cho tên bối tiêm của tôi xép don bàn den xing d ngô đầu vào đáy rồi, tôi bỏ dây di di lại lai trong gian gác tôi như một người mê ngủ. Tự nhiên, tôi vút thấy tôi là một người ôm nặng. Những hành động này có khác gi hành động của vi–chính trong truyện « L'eternal woman » của Dostoevsky mạc bành thần kinh ? Tôi lâm bầm : « Hiện giờ, cù con mồi dương dục ô cái me kẽ gường. Nó dục cù lè đền nát tấm mề mắt. Ta mà nghè mãi thi chết, không sống được ». Đến tận bảy giờ, tôi vẫn không hiểu ại sao tôi lai có những ý tưởng rời rạc và ngô ngần thế. Bất cứ cái gì, tôi cũng quay vào sự chót chóc cù, và bao nhiêu câu hát cùa Huế dưới nhà đèn khuya vắng lèn cản gác cùa tôi, tôi đều gán cho những ý nghĩa biệt giã, tôi đen, sâu thẳm ma cù lè chinh những câu hát đê không bao giờ cù :

Bước moi ăn một bụng cơm cho no, em xuông bô dò mua chín cái trách (1), em bắc quách lèu lò.

Một cái khogô,
Hai cái khoc cù cái,
Ba cái khon nái chaoi xanh
Bốn cái nâu canh rau ma,
Năm cái nâu cá chim chim,
Sáu cái khorim thị vit,
Bảy cái nâu thịt con gá,
Tám cái khoc cá thu đú,
Chín cái nâu cù mòn tay...

Em theo anh cho đến ngay nay,
Công bêt thành, đênh bêt loa,
Thời chín cái trách này cũng chang ra chí !

(Ký sau dâng tiếp)
VŨ BĂNG

GIÁ CÓ BẢN:

MÔNG-CỘ HOANG VU

Truyện phiêu lưu rất hay của Nguyễn-Đức-Quynh

Món quà năm mới

Truyện trinh-thám của B. H. P.

tả một cuộc « anh hùng tung móng » của 3

nhà trinh thám trú đánh : La-Phong, Kỳ-Phát,

Đặng-Dung. Truyện rất vui, rất kỳ bí từ

đầu đến cuối. Bla rất đẹp – Giá 6 \$ 00

HÀN–THUYỀN, 71 TIỀN–TSIN PHÁT HÀNH

Bút máy PILOT đã nổi tiếng tốt

CÓ MÁY KHẮC TÊN KHÔNG TÌNH THÊM TIỀN

Gửi 0\$08 tem vé Mai - Linh

60 62 cầu đất Haiphong

ngài sẽ nhận được thư trả lời

TAN NÁT

Chuyện ngắn của VĂN-RY

Đây là một cái vườn, một cái vườn hoang chung quanh gai góc mọc đầy. Dận lề lối dắt đi dà bị những chỗ lợn và cù trâu bò chui qua đáy ngó ra nhiều lỗ hổng quá. Cứ kể thực cúng có mọi vật luồng choc, vai hàng cay, nhưng chắc người lau vuon không chẳng việc. Ở giữa vườn còn tro một cái nồi nhà đúc, những giỏ him đã leo lên phủ những mảnh luồng chua đỡ bết.

Hô mươi năm trước, chỗ rày có một già-dinh lão; ông và cha, người mẹ và ba đứa trẻ con. Lão này là một cái bếp lợp danh, có cửa sổ tròn vào tường trông ra phía một cái sân để vài cái chậu, một cái cong hóng nước, lối này là một dãy ruồi lén vào chaise cổng chống sơ sài, và, trên cui nón kia là một ngôi nhà.

Những con ruồi thoát nạn, bay đậu trên quang treo, ngo ngoài nhìn và hình như sợ hãi nghe Nhớ nói. Thằng Nhớ lật xuống đất, e dè bụng vì có chục con ruồi úi. Lần này nó lén nhà trên, và đến cạnh chân tường.

— Phải làm mấy cái kiệu mới được. Nhớ curray đi tìm một con dao con và vài cái tăm, cầm cui chẽ tẩm lâm chặc ở lưng chừng, mỗi đầu cầm một con ruồi.

— Ai biết được Ông cho Nhớ bách chứ gì?

— Không phải nhé. Một cái vĩ.

Nó gờ ra. Một cái vĩ đánh bằng tre có cán cầm. Cái vĩ đê dà h ruồi. N ói vừa lên ong nó và ông nó đã cho nó cái quâkia.

Noi xong, đưa tré chạy xuống bếp, sa lại phản ăn cơm. No ngồi lúgiem chích ở cạnh giường, tuy cầm vĩ giờ lên đợi. Một con ruồi, hai éo i, bà con.. nó vẫn đợi. Miy hại cơm vữa vãi rá dán dán đèn lại. Lú ruồi dang rú nhau kéo đèn, bàu quann xum xít. Nhớ đậm mạnh vĩ, hang bao nhiêu roi chêt.

A dùi, lúi áy ở chỗ khe tường có mấy con kiệu đang bò, cái đầu khi đưa sang bên này, khi đưa sang bên nọ. Chúng đánh hơi. Những con kiệu ấy là những hướng đạo bay thuộc trong bộ trinh sát.

Xã-hội loài kiệu có qui-cù là Gá ta bết ngoài ngũ của chúng và khảo sát được đúng, chép đầu nó kheng dáng làm gươong-mẫu cho xã hội loài người. Cõ nhà sinh-vật-học đã nói rằng loài kiệu rất có tên là rất tự. Nhưng không biết chung có theo một chế độ độc-tiến, và áp dụng chung-ja cộng lợi đến triệt-đè hay không. Chúng có một ông chúa để cầm quyền — cả quyền sinh quyền sá — mà nhém bà quản thi chia ra từng lúi từng đoàn. Vá có lẽ những công việc của chúng cũng tùy theo tài năng của từng kẻ một.

— Phải làm mấy cái kiệu mới được. Nhớ curray đi tìm một con dao con và vài cái tăm, cầm cui chẽ tẩm lâm chặc ở lưng chừng, mỗi đầu cầm một con ruồi.

Nó dè những kiệu ruồi đó ở xa xa chân tường, rồi dám dám; ngồi nhìn, hai đầu gối

quá mang ái. Nhớ là một thằng bé nhà quê — cõ nhiên thế — ngửi no gầy còm và mập; bộ quần áo nâu cộc. Nó lén sâu bay killy inòi. Trong cái đang co ro lúu binh của nó, mẹ nó bắt cười nói ché:

— Miy ngồi làm gì taé, nhâm rượu với ruồi ?

— Không, rẹ lại đây mà xem, vui đùa de:

Thà, lúi áy ở chỗ khe tường có mấy con kiệu đang bò, cái đầu khi đưa sang bên này, khi đưa sang bên nọ. Chúng đánh hơi. Những con kiệu ấy là những hướng đạo bay thuộc trong bộ trinh sát.

Xã-hội loài kiệu có qui-cù là Gá ta bết ngoài ngũ của chúng và khảo sát được đúng, chép đầu nó kheng dáng làm gươong-mẫu cho xã hội loài người. Cõ nhà sinh-vật-học đã nói rằng loài kiệu rất có tên là rất tự. Nhưng không biết chung có theo một chế độ độc-tiến, và áp dụng chung-ja cộng lợi đến triệt-đè hay không. Chúng có một ông chúa để cầm quyền — cả quyền sinh quyền sá — mà nhém bà quản thi chia ra từng lúi từng đoàn. Vá có lẽ những công việc của chúng cũng tùy theo tài năng của từng kẻ một.

— Phải làm mấy cái kiệu mới được. Nhớ curray đi tìm một con dao con và vài cái tăm, cầm cui chẽ tẩm lâm chặc ở lưng chừng, mỗi đầu cầm một con ruồi.

Mấy con kiệu trinh-sát tựa hồ như đón giờ một lắc, chia akau di mỗi con một ngò. Chúng bò, bò, hai con mắt

vãi đê ý tim tôi. Khi một, hay hai con đã gặp mấy cõi ruồi ở chân lâm bay ở đất mà Nhớ vãi ra khi nấy, chúng chầu đầu vào ngửi, ngửi thán rõ, ngoặt mình quay về id. Nhớ đê ý, hai con mắt sòng ngời vì vui thien.

— Đây, nó đi báo nhau đấy.

Ta thấy mấy con kiệu —chắc là những con trùi— đã chui ra, ròi theo sau nhieu con khác. Chúng bố: đuổi nhau đi thành hàng hàng hàng iáp đòn chõ cõ ruồi. Nhabo lâng lâng nghe và thấy tiếng kí-kí-ló siu như đang phản phát công việc. G ãa đám ấy có hai bà con nhón hòn ti chú: đây là những đốc cố ig. Chúng phuu phát muối con ở đầu lúm này, muối con ở đầu lúm kia, đều nhau lúm, rồi những kiệu cõi lực, giang chán, rãng cắn vào xác ruồi mà kéo. Nhưng ruồi nòng, kiệu cao khô mà lay chuyen. Khi áy ở lõi lái bay dứt ra hàng ngón kiệu nữa, tiến về những mõi chua di chuyen. N ường ruồi một thi đã bị lõi cuống từ lúi.

Còn chò Cún, đến nâm bên cạnh Nhớ lúi hào không biết, bồng nghênh đầu ve vây đuôi. Nhớ nhìn theo ra phía cổng.

— A, Nhớ, Bé, lại đây man. Nò rêu mừng đồng đày.

Nhớ và Bé là hai đứa trẻ nhỏ mới ở dưới đồng đất như vè. Chúng xum bên nhau nói ngầm cảnh tượng tung bừng của loài kiệu.

PULL'OVER LAINE

Lại hào hùng, dễ sán kieu, các màu rất thanh nhã xin biếu thư và Mỹ miều và giá của hàng Việt...

Nhớ nói :

— Đây nhé. Đây là ông cụ này, đây là các quan này, đây là các tướng này.

— Bám ruồi hò? Bé và Nhớ cùng hỏi. Chúng nó rước hò?

— Ủ, chúng mày không thấy đám rước ở lèng ta đấy à. Hãy chúng nó cũng di noi đuổi nhau thâi iáp áy nhá. Đây, chúng tôi được kiện rồi. Tuú không?

Bé thao lão hai mắt, thòi chay choc vào một cái kiệu, dàn kíh hông rời ra nháo nhào.

Đùng, đê nguyên. Nhớ nói. Đê nó iưu cho má xem. tại có cảnh là tướng, đây ong chúa to không?

Hai đứa bé gặt gặt đầu.

Đêm hôm ấy Nhớ dì di nâm, và hai đứa em nhỏ dâng ngù bên cạnh mẹ. Chung quanh yên tĩnh. Gió vè đem tau: vè nhung hạt sương trắng rơi đậu trên mái nhà nặng giòi dà xuống tùng gót. Chung quanh là hàng tre bao bọc, hàng tre co những cây cao nhất rậm rạp bén một góc eung, gio làm lay động kêu kêu kít. Nhớ còn mơ màng không ra thức ra ngù. Sợ chơi đứa con ngay, làm nó mệt, nó thiêm thiếp di.

Nò bàng hoàng nghe thấy lúi hòi và giải lòi ở đầu lúi. Hòi và hòi như một luồng tiếng di trong lúi lâm ròn ròn. Nhớ nghe

thấy éa tiếng của con Cún đang hục sạo và con gà đang chiêm chiếp. Đây là những con vật của nhà Nhớ.

Cún nằm dưới hiên bếp. Con vật ấy tự bảo rằng mình đang làm phản sự trồng trọt cho chub, giữ ngủ yên lành cho eau chub bê nhô nha. Đói với người lớn thì chub gá gi, nhưng đối với cún chub bê, Cún cho là cún non nót, minh cún nên béo bùi. Ô, đêm tối quá, màu đen bao phủ tất cả các sự vật. Phải có con mắt của Cún mới phân biệt được. Yêu là loài vật, không được ưu-thắng hơn người, Cún đã phải trả luyệh nhiều, cả bộ giò, cả cặp mắt. Nhưng cái bóng chép chón bén bò tre kia có phải là trộm không, hay là một quái vật nào hiện ra?

« Không, không, Cún sẽ nói, chub là ngủ rồi, cõi cửa dâng cai, các ngưới không sám phạm Irye. Cõi cửa đây là Cún cõi lén một bõi nõm phán. Nững bõng den lúi, di và biến mất.

Bồng con gà chép chiếp gọi: « Aah Cún, anh Cún, em sợ lám! »

— Sợ gi, tau ngồi đây. Mày ở trong chuong dúa vào vào được?

— Nhưng em thấy lo sợ. Cõi lén con chub nó lại dán chằng. Anh coi cõi lén nhé.

Được, được. Cún nói. Bõ bao và thằng chồn cõng chằng dán nõm. Lần ấy tau đuổi nó khép vis.

CÚ-DAT 44, RUE DU CHARDON
HANOI



— Ủ a.. Cún nài — gá noi
— gớm cái tai con hồn dung
ngược; mà sao mắt nó lach
thế. Em trong nó lẩn ấy, thật
hết hồn. Thời anh đứng nói
nữa em kinh.

— Được, ngủ đi.

Cún gà này cõng kỳ lạ
lắm, không biết nó ở đâu
và của nhà ai mua. Lần ấy nó
bi con chim cǎi bắt đi, bắt đỗ
đến trang trại nhà Nhớn ihi
may cǎi để sống sói. Cắt tiếc
mỗi xá xuồng định bắt lại,
nhưng gà ủn rúc vào gáu bụi
tre, và Nhớn chạy đến thấy
gà, lại cứu. Gà bị què một
ngón chân. Cắt cứ liệng đi
liệng lại mãi kèn bờ tre. Nhớn
thì vừa tung tảng chạy khắp
sân vườn ôm gà vào ngực, vừa
chỗ lèo cao mà hát:

Dều hâu mày liêng cho tròn,
Đến mai lao gá gá con cho
mày.

Gá con tao dề lao nuôi,
Đến mai lao gá con chó cộc
duổi cho mày.

Ngày hôm đó, cha Nhớn đí
dạy học v.v. Nhớn mang gà
đến khoe. Cha Nhớn cầm
ngón ngứa rồi bảo:

— Gá gióng đây.

Trông con gà lông trắng,
trên đầu cái mào đỏ lại chia
ra làm hai ba múi. Nhớn làm

cho gà một cái chuồng và
gọi Cún lại bảo:

— Tao giao nó cho mày
nít é. Hé con cáo nó dẽ
thì dẽo dìingle chúa?

Vì vậy cún
Cún và con gà
quay thán
nhau. Và Cún
không đuổi
cún gà bao giờ.

G Thì rồi có một hôm người
ta đến nhà Nhớn đóng lâm.
Ông Khoa nhà, chú Lý, cháu
Binh và cả bác Tú nữa. Hôm
ấy thấy Nhớn dẽ vè. Tại dàn
ông họp nhau nói chuyện trên
nhà trèn. Còn mẹ Nhớn và
mấy người thím đang túi bụi
thái cỏ cài, thái thịt dê làm
com. Ở nhà quê khi nào tiếng
hỏng bầm dẽa dẽo vé to tát
lầm. Bởi vậy chẳng cứ git Cún
sun soe bên cạnh những
người đàn bà dê hông dớp
một miếng thịt rơi và đánh
bơi mũi mõ. Con gà
cũng thấy lùn quần bên rầy
cối kêu cục cục. Nhớn chổng
ngang lạy trên chổng nhín
chồng chọc vào mâm sôi gá
hơi nóng bắc lên thơm phức.

Bố gá nó hỏi:

— Hòm rray nha lâm cõ hõa q?

— Läm cõ. Mẹ nó đang hâu
giá lói cút lóc. Nó thật vong.

Một người thím, thím
Binh, ngứng lên nói:

— Ô thê Nh' chưa biết à?

— Biết già, thím! Cháu
biết gì đâu.

— Ô, thêy cháu sắp ra
lâm quan dãy. Hòm nay

nha lâm cõ cung dẽ mai hay
kia thi tiễn cǎ nhà. Khi nào

thím có ra chơi, anh Nhớn
đừng quên nhé.

— Làm quan, làm quan là
thế nào nǐ? Thắng Nhớn có
hiểu gì đâu và trẫy dì nói nǎo
mới được. Xưa nay, nó chỉ ở
rìa quê, bầu trời xanh xanh
đến phia rặng tre đằng kia là
hết, còn dì đâu xa quá nǚa.
Nghe thím Bình nói, éc i ô
phản ván vẫn lò mờ không
hiểu.

Sao lại trẫy làm quan,
hồ mẹ, hồ thím? Nó hỏi. Thế
thầy không dì báo học nǚa hở

Thím Bình trả lời. Nua
nuốc mới có giấy gọi bồ thầy
nó dì làm tòng-sư ở xa
lám. Ông Lý đưa giấy bảo
phải dì ngay, nên cả nhà sửa
soạn làm lè cùng gá - tién dè
đi cho mày mán. Cả nhà dì,
cả mẹ và Nhớn nǚa. Duy hai
dưa bé ô lát dì sau.

Ra thiếy lì! Nh'num tự nghĩ
Thì là ta sắp phải dì, dì dâu
nhì. Đì xa lám. Mả thím Bình
cũng chẳng biết được. Vây
cái nhà xinh xắn nǚa, cái rậu
ruồi kia, những cây ôi, cây
táo dắng sau có lẽ dè lại cǎ,
từ giờ mình không được
choi dúa ô nhũng nơi ấy nǚa.
Con Cún và con gà thi sao, có
mang di không, không biết?

Nhớn phung phuju bộ lén
nhà trèn. Tại đây đang có
cuộc ban tinh của bọn đàn
ông. Vừa iới bức cửa, Nhớn
nghe ông Khan nói:

— Anh giáo ạ, anh ra làm
việc nhà nước, tôi khuyên
anh nên chín chắn mới được.
Tôi thấy cháu người dìa
anh em chẳng ra sao

— Cái đó dã hǎn, ông
không ngại. Thầy Nhớn đáp.
Rồi dìn chuyện nhà chuyện
cửa. Chú Lý hỏi:

— Thế nào, còn cái nhà
này thi sao?

— Ấy, chú Bình nó chưa
tiện có nhà thì tôi giao cho
chú nó trồng nom hộ. Thầy
Nhớn già lời. Mai tôi sắm
sắp cho mẹ cháu và thằng
Nhớn đi thôi. Con Nhři và
thắng. Bé vẫn gửi bá tôi dưới
đồng. Tôi gửi lại cả chú dưới
đồng. Tôi gửi lại cả chú dưới
đồng.

— Vâng, chú Bình đáp,
bác cù dè em tòng nom chu
tất được. Bác Tư thì dang
ngồi chêm chệ rung dùi trên
giường giứa, châm chú nhìn
vào mảnh giấy hoa-tiển viết
cứu nho nhãnh nhí. Chừng là
một bài thơ tên châm bô Nhři.

G Thì rồi thấy Nhớn, mẹ
Nhớn và Nhớn khăn gói hòm
xiêng ra đi. Thì rỗi, ngày lại
ngày, trong cảnh êm đềm của
thôn quê, dưới bóng râm ấm
áp ban ngày, hay bóng giăng
êm địu ban đêm, ngồi nhà,
vườn dược của nhà Nhớn
vẫn như xưa yên lặng, duy
cái yên lặng bây giờ có
phản hồn trước, vì chú Bình
và thím Bình thường đóng
cồng di cǎ ngày.

Con Cún và con gà buồn
lâm. Chẳng nó có vẻ thiền
não, nhõ-nhung. Nhất là Cún
lâm lúc nhó tới buổi chia tay
cùng chủ, lại cần nhầm nhầm
vài tiếng, tự hõ hõ than tree.

Lòng trong - lú có thể dùng
cho nghĩa rộng không nhỉ?
Nhưng mà thắc-mắc biết bao,
những buổi chiều mệt giờ
phía doi ái kia dã ngã sát bờ
tre, một trận gió lành-lạnh
thoảng qua làm rung động
những sóng cát cát kêu sáo
sat. Cò lú một lá cau dà úa
vàng luông lạy hèn héc sau to,
bi giờ áo rơi đánh dép xuồng
sau vườn.

Thì rỗi, ngày lại ngày, đêm
lai đêm. Từ dè cả nhà Nhři
ra dà heo lầu không biết,

đó một đêm Cún đang nằm
dưới trái hổng nô linh
cảm một điệu gõ lo ngại. Cái
diệu ấy có dẽ sấp sậy tới
trong khoảng không gian. Nó
cắn, gọi gà bảo rằng:
« Nay gá, tau thấy so lầm ».
Gà hót khoán hỏi: « Sợ gõ
bó anh Cún ».

Tao cũng không biết
nữa, nhưng mà tao sợ. May
trong em có phải giăng lấp
rồi vợ chồng, chó già chui rúc
vào đây, ngồi nghe ngóng.
Giời! nghe tiếng rui cốt
chuuyển tảng tắc mà rùng
minh. Đêm cung hồn tan,
nghe ngóng mãi, lo sợ dã
quen, vợ chồng chập chờn
muốn ngủ thì hông một cơn
gió rái то khảng khip trào
qua. Đống rơm hé cung
động dậy lung lay. Người với
vật đều run lèo. Nhưng mà
tiếp ngay đấy tiếng đồ vò
âm ầm làm cho mọi người
choáng váng. Thời thời cǎ
nhà, cǎ bếp dõi rồi, không
cứu gõ nữa.

Sau ngày ấy ít lâu thì mẹ
Nhớn và Nhři về. Hai người
đi với thím Bình, có cả con
Cún ve vẩy đuối theo sau
cú hõ gõ gõ.

Lúc ấy nhà trèn
thím Bình và chánh kinh
boiling hốt bò dãy, cõ
dãy cửa ra hiên.
Thím Bình kẽm lén:
— Mình ơi, bão bão!
Chú Bình run run nói:

— Bão thật, phải bão.
mà di thoái. Không ở
trong nhà được. Bấy
minh nghe không, mai
nhà da thấy chuyện.
Thím Bình hồn thức:

— Giời ơi, khô sỏi!
Bi dàu báy giờ?
— Ra đồng rơm mà
núp vay!



nữa họ tới thăm cái nhà và cái bờm đồ. Bây giờ nơi đó chỉ còn là mảnh mảnh tường cũ với đám gạch nát mà hú Bình mới xếp dỡ lại thôi. Những kèo cột mang đi với khác cả.

Thị trấn Bình nói:

— Bác ạ, hôm ấy vợ chồng em quyết chết Giả không chạy sớm, thật nguy. Hôm sau, bác ạ, chúng em mếu mà mắt ông thầy nhà thầy cửa. Bây giờ bà bà, tinh làm sao. Mẹ Nhơn nói:

— Thời đánh đẽ vậy. May sao này cát lại chẳng? bà ạ, xong cũng him. Bình xem ngó một lượt rồi về. Rồi mẹ Nhơn, Nhơn mang cả cù và gà nhặt đi trại, dặn chủ thím Bình trong hò cho đám gỗ tre bị đẽ, Lú bão dừng lại nhả, có lẽ trong dc bà và Nhơn thường tượng một ngày kia lại sẽ có những cuộc xum vầy như cũ, mai bể lại dùn khói như xưa, với lại chiều chiều mẹ con già khát ăn nem bánh hỏi, chả giò dòn, bánh phồng tôm, bánh dẹp, tôm nướng, cháo ga v.v.

Bar « QUÂN - CÔNG » ở đầu đường Amiral-Krasz và Lacoste (cách cửa vào hội chợ 150m).

HAI QUYỀN SÁCH MỸ THUẬT
BỘT SƯƠNG HOA (XUÂN)
của PHẠM VĂN HẠNH
Ấn bản chính : 412 bản đánh số

TÓC CHI HOÀI

của NGUYỄN TÙÂN

phu bản in nhiều mản của
Nguyễn Gia Trí do họa sĩ U-T-Y
khắc in, ấn bản chính hìn địn
650 bản, sách in 1/2 cho những
người sành, chí cho đại lý
còn, độc giả non đón trước

•

LƯỢM LÚA VÀNG
49, Rue Tiên Tsin — Hanoi

BÀ ĐẠM-PHƯƠNG MỘT NGƯỜI
TIÊU BIỂU BẤT SỐNG ĐÁNG CỦA
NƯỚC GIỚI NƯỚC TA CÓ NÓI :

« Con chúng ta trót ném hư hỏng là tôi
đó chúng ta, chúng ta không đủ chí
chiến đấu nữa. Giờ này chính là giờ
phải ván cưa gấp. Chúng ta cần phải
như đã đặt lại những nỗi tang
của văn hóa giáo dục Việt-Nam, chúng
ta cần phải mở đường cho vết đẽ

GIAO - DỤC - NHÌ - BỒNG

Nhiều cuốn Giáo-dục Nhì-dòng còn hàn
Bàm - Phưống do nhà in Lê - Cường
Nhàu xuất bản. Sach in giấy trắng
thường hàng ngày 999 trang, có ánh sá
tue già và tên của Ông Pham Quynh,
giá mỗi cuôc thường 15\$.
EDITIONS LÉ CƯỜNG

75, Rue des Paniers - Hanoi

Thuốc lá Đông Lĩnh
336 Đầu cửa Nam

Trung - Nam, Bắc chí công em :

Thuốc lá Đông-Lĩnh gióng em khái
lâm cho tội phu thường. (trường
NÊN CHỦ Y — Tài liệu thuỷ lôi Đông
Lĩnh số bài chí em La hàn. Thành
phong, ngon, tuyệt tuyệt rõ.)

Đi xem hội chợ triển
lãm Saigon

Trước khi vào xem hội chợ qui
ngai hay đến bar « QUÂN-CÔNG »
dùng rượu giải khát ăn nem
bánh hỏi, chả giò dòn, bánh
phồng tôm, bánh dẹp, tôm
nướng, cháo ga v.v.

Bar « QUÂN - CÔNG » ở đầu
đường Amiral-Krasz và Lacoste
(cách cửa vào hội chợ 150m).

Các sách dạy làm
85 nghề ít vốn

AI làm lũy công được vi phần nhiều
lũy bằng nội nón, Nhờ sách này mà
baoganh khéo ngày nay đã giúp cho
nó-e ta về lúc này :

« Cuốn 41 nghề ít vốn già 3p
Day làm dù các lũy & phòng gác 10,
xí-đại, kem, phún, nước hoa, trâm
hương, đồ các mực, da lát lúc v. v.

Cuốn 30 nghề để làm già 2p50

Day làm nón, miến, rám tay, đồ bêp
ruou, keo, bông mít, t. t. wip v.v.

« Cuốn 12 nghề để làm già 2p50

Làm clément, thêu, tinh gach, nón
đô sành, đồ sú (dù các lõi khuỷu áo,
ngòi bút bằng thủy tinh v. v.

Cuốn ca khí, kim chí già 1p50

Ở xu nón thêm tiền cước. Tho man
dat để cho nhà xuất bản: N. Á-T-NAM
THU-QUÁN, 19 Hàng Ngang — Hanoi

CAI A-PHIEN

Thuốc Tứ-Nhật Khuec Yen Hoan
số 46 già 1\$ ve nhâ, 3p50 ve lớn

Vé ôngh 1p500 uống tưng ngay
chí bài tại nhà thuốc hoặc các
đại lý đẽ các ông, khong cần
tiền mua luôn một lúc, còn các
ông ở tinh xa, chia nhon giri
theo cách tinh hoa giao ngan,
nghien ngang 7p, nghien nhẹ
5p, đồ khói cai đẽ dang mà
hết thuốc. Sâm-nhung tuyet-cuu
cái 1p50 Thuong-thuc tuyet-cuu
0,25. Va phai trả 1/2 tiền trước,
ngan phiêu dẽ tên M. Ngô-vi-VN
Việt-Long 50% ràng bê Hanoi.

Cần them rái nhiều đại lý tại
khắp Trung, Nam, Bắc, Ký, Xin
viết thư về thương lượng
Cách A-phién vi le rieng khong
đóng được very muôn biet cùi kò, xin
gửi về 0507 trm (co làm tien giri, t. e
co quyên cau), ve bong, giay no-ve
trang, noi dùi các benh tre tui mo
sush, Cai A-phién, bêng Lé Ngan, va
các thô thuốc Nhât-Ban.

ĐÃ CÓ BẢN :

Lịch trình tiến hóa
sách báo Quốc - Ngữ

in đẹp trên giấy láng nhiều
hình và ảnh các văn nhân
giá 2300 — cước phí 040

NHÀ SÁCH : NGUYỄN-KHÁNH - ĐÀM
12 Saborsin Saigon phát hành



CHUYỆN DÀI của VŨ AN-LĂNG

(Tiếp theo)

Nếu vài ba chàng kia đứng
lại, hay chậm chậm bước
chân với cử chỉ « trêu ngoi »,
thì các chí lúc ấy mới đđ so
và, chí thì nambiay, chí thi
bá cõ, đem hết những câu
mà các chí tin là rất gợi tình
rõ... « thuyền » đđ cõi mới cho
được...

Những chí ở nhà nào thấy
chưa có khách đến nghe hát
thì cứ vẫn vor mơ chào hay
là cu dâng dâng ở ngoài
dường chờ đón cho đến môt,
hai giờ sáng mới đánh lồng
tòng vào nhâ, đóng cửa, lái đèn
đi ngủ.

Độ mươi giờ sáng, các chí
mới dập nhanh thức giấc, rồi
mới nỗi trót giày súc miệng,
ăn cơm, sau khi cõi nằm nán
lại ở trên giường được nửa
giờ nữa đđ ngáp, đđ vuông vai,
đđ nhô tung bối nước bọt
xuống đất, ngay đầu giường.

Lúc ấy mới là lúc nhan sắc
của các chí « hiện nguyên
hình ». Vài chí á khêch làng
choi nào thật có lòng thương
các chí ấy, chợt đến thi mới
nhìn thấy những vết tích của
thần thề lực tàn phá tóm hòn
và thê xác họ mà thần bệnh
đã nhẫn tám đánh dấu lên
mặt họ một cách vội vàng !

Nói thế không phải là khinh
rằng chí em à dào ở Cầu gathy
đều xấu xa ghê tởm với
những bộ mặt vô-dạng, có

những con mắt thâm quăng
tai thúc đâm, da mặt vàng
ông huy sám sì tai các thứ
bệnh tinh đang hành hạ, thân
binh-gãy gò xương ngực tai
đã quá trác tang lai không
được ăn dù cả đđ đến những
bụi thường, chí gồm có cho
mỗi người đđ dù, ba bát cơm
gạo đđ người như ngô thiu,
mà khô như phơi bay là nhão
nhưng có thể gọi
được là « sách
nước cầu » lúc
ban ngày, và
được gọi là « bay hay », hoặc
« mỹ miều, ông à » dưới ánh
quá soi bời và có lúc quá lửa
đảo của ngon đèn « măng
sông » một trân hai mươi độ
sáng. (1)

Các chí này vẫn còn thấy
ở xóm ăv, phần lớn là tại các
chí chè doi cuoc xum họp với
nhân tình đđ bạn sấp chuộc
các chí chè. Cũng có khi tại các
chí cảm-dòng-lòng của chủ
mình từ tě hơn các chủ khás
nhiều, đđ tố sô hòn nhiều
chí em khác ở sô đđ được hưởng
lối xú đối với nhân đạo của
chủ ấy, mà chưa đđ già từ
chủ đđ đđ « kiêm việc » nòi
khác cho thêng đáng với cái
sắc của chí chưa đđ nỗi tan
hảo hay là quá thua kém như
nhân sắc quá trá trên của
phân đồng bạn cùng... sô
đoạn trường. Nhưng cũng

Viết lùn đđ nhâ Khach-trong
nom vè sỹ họ làm cho Kiem,
Hanh biết khac.

Sau mươi mấy năm bón-đđ đđ
mùa sín, ông đđ trả vè và cha
con đđc xum họp.

Vì bị thua lùn tróc việc buôn bán
ông Phong phai bón nhâ, An bón
nhâ đđn đđ với nhanh-linh là Lec rõ
lý Lec. Bi chong và nhà chong
bón ruit, bac đđ, An bón kô thoát
thanh nhang lai bón hàn, vào
một nhà hât á-đeo.

Như mè, vải nứa đia đia
thâm sỉ hay là mươi quả cà
mộc sâm, hoặc nứa bát chè,
yêu canh rau muống nấu
tương... Không, không phải
là đam sống sương giải tỏ
những cảnh bên trong dáng
giúp kỹ áy của họ, đđ khinh
kho rằng chẳng có chí nòe
đẹp ! Nếu tìm cho kỹ, thì ta
cũng thấy còn có mươi chí

có thể đđc được là « 120 nón »,
vì chí bougies của ánh đèn
không phải là dùng đđ so với
ánh của nón như nhiều người
tưởng nhầm, nhưng mà là đđ
chí ra cái « đđ sáng » của đèn,
đđ với « bạch kim bón vị Viol-
le » là thứ đđn đđ trong bắc
sáng của ánh nhau lão, mà khoa
học danh-từ là: bougie déci-
male, hay là bd.

nhiều khi tại thấy các chị « dễ coi » , đã trở nên một cái « hỷ » của sáu... khát » , nên nhau sáu con tên « mèo kẽ » ngán phuong lưu giữ các chị lại, còn bắt các chị chịu rầy rây ở đất chơi nhỏ ghênh, bà thiều ấy, để kiểm thêm áo cho già định chủ mặc, kiểm thêm tiền cho chủ làm giấu !

Chú ngoài bì có ấy ra thi những chị nào lạnh lịm hay là chị nào có nhan sắc, biết tự hào rằng ta đẹp, ta có duyên, cũng chỉ được xóm Cầu-giấy độ sâu tháng hay một năm là đã phải liệu tim phuong « bay nhảy » vì quá好玩 những lời « thăm thú không lâu » của họ quan-viên vung đô, hay là vì sợ cái thói ích kỷ của ông chủ, bà chủ mìnhs là hàng người đang sối nổi bởi tri nguyên man giấu ! Kép sáu những chị « di vay » đến là hàng à dào dà tèp xe ở nơi khác rồi, — những chị « tay trắng » đến là hàng à dào mẹ truyền, con nối, không có » và không công nợ, — những chị « bò rừng » lạc đến là hàng thành à dào bời buôn duyên tội phận, hối cảm già định nghiêng ngửa, hay là bởi quá hư đã bị cha, sinh đười di, — những chị « di dèn » và là hàng « dáo-què » bị giở dành đến dang khi làm con-sen hay y sú cho lương gia, hay là hàng à dào « bị nhai » và ngay từ buồi chén cao chén thấp, ngo ngoач chén lèn bờ trước, lúc tần vúi cặp bén, đã mong chàng kiêm được việc làm nhân hạ, eso công cho hổ những tháng, những năm dài rách qua ở nhà quê !...

Phản đối các chị à dào có nhan sắc mà phải ở au

xóm Cầu-giấy, cũng biết buôn phiền, phản giận, nhưng lại phải dùn chì buôn phiền vì cảnh vật nơi đó, phản giận vì chưa tim được ra dịp « bay nhảy » đến chỗ khác có giá trị hơn, chứ chẳng phải là biết buôn - phiền cho thán minh bị dầm vào vũng, hùn lầy hôi hám, phản giận cho sô kiếp da doan, bắt phải

không đưa bờn thân thiện với ai, và cả với bạn cùng thuyền, cũng ăn chung cơm của một bà chủ !

Chẳng những thế mà thôi, Dung lại còn buôn phiền suốt ngày đêm, nét mặt lúc nào cũng bâng khuâng, lạnh lùng, chẳng bao giờ cười ra tiếng, rãit ít khi cười mím, và hình



Bởi thế, các chị tuy còn phải nán ở lại đây, mà các chị vẫn vui mừng hi hửng, vẫn nhỉ nhảnh lảng lo với tất cả các hang hòn ở đây mà các chị có thể gặp được. Và bởi thế, các chị ấy rất ghét chị Dung là dào rượu nhà phó Đặc, ở số mười tam, giữa giang nhà ngay cạnh « mả Ông Năm », chỉ tại tâm líh chị Dung rất khác tâm tính

họ: Dung không vui vẻ khi ánh đèn mắng sòng đã hắp dẫn bọn lèng chói giật sô đầy nhà, đến xóm bình khang ấy, mạnh như mài già rượu xấp quay đã dàn nhặng xanh ! Dung không lè lưỡi, cợt nhả với các quan viên như họ, đã mong « khách nhớ nhà hàng » và câu hay tiếng đồn rằng à dào xóm ấy hồn-nhien, đã dãi ! Dung

như có ý khinh miệt chị em, và ghê tởm cả những khách lèng chói họ đưa nhau đến hát ở nhà phó Đặc từ khi nhà ấy mới thêm Dung làm dào rượu.

Tuy hon chị em ghét Dung, nhưng không ai dám kiểm chuyện với nàng, bởi thấy vợ chồng phó Đặc săn-sóc Dung quá chu đáo. Sự châm-nom săn-sóc ấy có hai mục-

dich: một là tại biệt-dối Dung là « cây tiền » của nhà phó Đặc, hai là canh-phòng cho Dung khỏi có dịp trốn đi, vì Dung đã hai lần trốn không thoát, và ai cũng đều biết rằng nàng chưa chịu bỏ hy-vọng tìm được một mưu-kế khác để xa-lánh xóm binh-khang.

Nhưng, chí em bạn ghét Dung, khách lèng chơi tranh nhau đến hát ở nhà phó Đặc để được trò-truyện với Dung để cầu xin Dung niêng nụ cười hiếm có, là chí tại họ thấy Dung có cử-chỉnh ngon-ugur khác hẳn bạn à-dào ở đây, và nhất là tại Dung vòi dèn, đẹp với cách khác hẳn nhan-sắc của các chị đã có tiếng là đẹp ở phô ấy, và Dung đẹp với một vẻ buôn thoảng hiện trên nét mặt, là cái vẻ đẹp đang hợp thời, đang mạnh sức quyến rũ, làm hồn tắt cả những bạn trai nào biết yêu quý mọi vẻ đẹp có ý-nghĩa !

XII

Bởi vì Dung (tức là An), tức là người vợ đà nặng tình yêu theo Lạc, mà Lạc dã nõn-nàu-tâm lừa-lộc, đem bán cho phó Đặc làm dào rượu, lấy một trầu bát-thết anh em, và một món tiền vùi hòn chục dè tiền cho thỏa !

Dung là tên của nhà chủ đặt cho, để thị em và quan viên gọi, nhưng có lẽ chính là dè An quaea là báu-ugur, phải nhất-ahit chị em cam-tâm trong hoan-cành mới, mà nhà chủ muốn mới có từ tên gọi !

Nhưng hôm đầu, An cương

quyết không phục-tòng mệnh lệnh của chủ, không ra tiếp khách, thi bị chủ đánh-dập rất khéo. An dạo đi kiện thi nhà chủ g ơ ngay cho An xem bức giao-kéo An-cam-doan đến làm dào lựu cho nhà phó Đặc để trừ công dǎn vòi mòn nàng dà vay của hắn trâm bạc. An không còn biết nói sao, dành liềng với số mệnh để xem duyên-kiếp rồi sẽ còn bị tui-nhục đến đâu nữa, khi nàng dã nhận ra rằng ở tờ giao-kèo ấy, trên nụ cười hiếm có, là chí tại họ thấy Dung có cử-chỉnh ngon-ugur khác hẳn bạn à-dào ở đây, và nhất là tại Dung vòi dèn, đẹp với cách khác hẳn nhan-sắc của các chị đã có tiếng là đẹp ở phô ấy, và Dung đẹp với một vẻ buôn thoảng hiện trên nét mặt, là cái vẻ đẹp đang hợp thời, đang mạnh sức quyến rũ, làm hồn tắt cả những bạn trai nào biết yêu quý mọi vẻ đẹp có ý-nghĩa !

Hãy đón coi :
BÁCH KHOA ĐẠI-TỬ - BIỂN
của QUỐC-HỌC THU-XÃ
— ra từng tập một —

Độc-tu Nhật-ngữ
(QUYỀN TRÊN)

Còn một nhà đà từng lưu học Nhật-bản và đang dạy lại trường học tiếng Nhật-Hanoï soạn ra. Ngoài những bài hoc cốt-đeo, đọc-giải còn hiểu thấu những cách phát-âm, những lỗi viết-hoa và nhất là những phép hoét-dung của đồng-ti và hình-dung-ti vậy. Giá 1 \$ 80, trước 0 \$ 40.

Mandat và thư gởi cho :
M. NGUYỄN T - XUÂN - MAI
108, Rue des Tasses — Hanoi
Có bán khắp các hàng sách trong nước.

AO - LEN

pull-overs, chandalls,
blousons dà các kiểu
các màu, bán buôn tại...

HÀNG DỆT PHÚC-LAI
87-89, ROUTE DE HUÉ — HANOI

Trâm bạc là một món rất to dối với lúc nàng đang bị lâm-lỗ vào nơi tanh-bié, bần-thiú ấy, nhưng lại là một món rất hổ, không đáng kể, đối với cha mẹ nàng, và cả đối với nàng hồi trước, hồi còn ở Đồ-son mà nàng muôn một nghìn thi sẽ có một nghìn, muốn một vạn thi có lẽ cũng sẽ phải có đủ một vạn !

Như òa lúc nàng đã tinh viết thư vè xin lỗi cha mẹ, và xin cha mẹ cứu gỡ nàng ra thoát nỗi tanh hôi bần-thiú. Nhưng nàng lại không dám viết, không dám để cha mẹ biết rõ số phận của nàng, bởi vì nàng vẫn nhớ rằng cha mẹ nàng rất ghét bọn à-dào là bọn dì-thòi, là hàng cuối cùng làm cái nghề đê-mại cuối cùng để gầy ra cho thiên hạ bao nhiêu tai-hoạ; nàng không quên rằng một lần cha mẹ nàng ngồi với nàng trong chiếc xe hòm-lồng-layette trên đường quán Ba-mau, Phong-pháp, thi cha mẹ nàng nói bằng một giọng rất khinh bỉ khi trong thuyền họ chí à-dào đang xum-xom xúm-zúi lại trò-truyện có-dù với hai chàng thiếu-niên bằng những giáng diệu quá lèo-lèo, obi-nhambi:

— Láu này là hàng tưới-bieng, chi muôa hè mà không muôn làm, nén moi dâm đầu vào nhà hát dè báu ty-do, bán chán-cát, bán giặt-đi di kiêm com, kiêm quà, kiêm quần áo ! Đó là một hàng đê-mại cuối cùng của xã-hội...

Nhung chúng có biết đâu là
dế-mat, nên chúng mới cứ
đem cái dĩ-thảo ra giữa
đường thê kia làm chướng
mắt khách vắng-lai ! Nếu
chúng biết tự-sí, nên chúng
biết thế là hò-nhục, thê là
hèn-hạ, thê là bần-thiếu, thi
chêng dã... lu-lù bết dì, dè
người từ-tiế, dè khinh-bì, dè
bọn con trai dở trác-tang
truy-lạc, và dè xâ-hội bớt đ
được một hòng người hân-
thia, dè-hèn, ăn phi com,
mặc phi áo!... Không biết
cha mẹ chúng vò-phúc đến
đâu mà lại dè ra những đứa
con lớn lên làm cái nghè-ăn
sản khố-nạn như vậy!...

Mè nàng cũng công-kích
thêm :

Phải, à-dào ngày nay có
được nhú à-dào ngày xưa
đâu ! Ngày nay lại có thêm
hang « dào rượu » nữa là
hang cùng thờ chung một
ông lồ với bọn lầu xanh!...
Thật là hạng khốn nạn ! Lũ
ấy thi còn ai thân-thích nữa
nhỉ? Đã dám dàn vào đây thi
cả họ-hàng, cả cha mẹ cũng
đều bị tui-nhục lây, chúng
còn mặt náo-trông thấy họ-
hang, cha mẹ nữa ! Cũng là
kiếp dàn-bà, có người dâng
giá hàng ngàn, hàng vạn, mà
sao chúng lại tự dày-dẹo vào
chỗ ghê-t้อม ấy dè cho thân
chúng không còn dáng già

Dài - gươong

của Tán Bà Nguyễn Khắc-Hiển
Một cuốn sách giáo-opic phu nữ đ
đào cho nước nhà những bậc m
hiền, vợ thảo, mồi già-dinh đều phai
có một cuồn - Giá 05.55

Tràng nước hồ Tây

Lịch sử (tên thayef)

của LAN KHAI

Tả những sự bi-mặt ghê-gớm trong
thâm-cung của các vị hac-chuc
thời xưa... - Giá 05.55

HƯƠNG - SƠN XUẤT - BẢN

được lấy một xu, và dè ai ai
cũng nguyên-rửa chúng chết
đi cho xã-hội dè tốn cơm gạo
nuôi hàng người khốn-nan,
chỉ sống do sống nhục dè gieo
dùi thử tai-hoa cho những
anh si-ncög!...

Áy thê mà chính An, Au lại
cũng mắc vòng cực-nhục,
cũng dàn-dau vào chỗ tang-
hội bần-biến ấy, dè cho thân
nàng thành ra thân con... dì,
cũng như trăm ngàn con dì
khác mà cha mẹ nàng dà cầu
nguyện cho chết hết cả dì!

(còn nữa)
VŨ AN-LĂNG

CÁC BẠN NÉN MUA NGAY KÈO HẾT:

Việt-nam thi ca luận
của Lương-duc-Thiệp - 1p.00

THÀNH BẠI VỚI ANH HÙNG
lịch sử tiểu thuyết của Lưu Khai - 0p.08

MÔN MÓI
xã hội tiểu thuyết của Thiệu Nam 1p.00

Hàm răng mài nhọn
truyện thám tử của Phạm Cao Củng
Gia 0p.8

EDITIONS KHUẾ - VĂN
41 CHARBON HANOI

THUỐC LY
CON CHIM

Uống thấy dễ chịu noèc
khỏi ngay.

Lau, Giang

mắc bệnh tinh dù có biến
chứng nhanh tim đón :

ĐỨC - THỌ - ĐƯỜNG

131 - Route de Hué - Hanoi

Thuốc dễ uống, không công-phat,
không hại sinh dục, chữa dù các bệnh
xem-mach cho đón. Các bạn vòi
sao bạn tra vận động nên dùng « kién
thúy hối can thanh thuyets » sẽ thấy
bắp thịt rắn chắc dày dặn.

亞 東 醫 學

Muốn nghiên cứu thuốc Á-dông

Cần mua ngay sách của nhà
Nghiên cứu khoa thuốc Việt-nam
Sách thứ nhất: Việt-nam - 35.50, trước 05.50
Tính các vĩ thuốc - 3.00 - 0.60
Khoa thuốc xú nóng - 2.00 - 0.40
Khoa chữa phổi - 1.00 - 0.30
Khoa chữa mắt - 1.00 - 0.30
Sinh lý học - 1.00 - 0.30
Ngô-quâkhoa chuyên môn 1.00 - 0.30
Khoa chữa trẻ con - 0.80 - 0.20
Hội M. Nguyễn - xuân - Dương
Lê-Lóng, 22 Tiên Sa Hanoi

HOA MAI - PHONG

Biểu hiện về đẹp quý-phái
Hiệu may có tiếng
nhất của bạn gái
N. 7 HÀNG QUẤT - HANOI

Các ngài hãy dùng:
PHẦN TRÌ BỘNG - ĐƯỜNG
(Graphite Indo-chinois)
Ms « Hélène chí I » « Hélène chí II »
« Hélène chí III » Phố Lê Lợi
Đã được công nhận là tên không kém
gì ngoại quốc, công việc của thân.
Gửi ubanh cho kháp Đồng - đường
SỞ GIÁO DỤC :

Bts. TRINH - BÌNH - NHÍ
33 A. Avenue Paul Doumer Haiphong
Đại. Tel. AN-NHI Haiphong - Tel. 707
Cầm ủi-lý kháp Đồng-dương



Lê sống của bạn gái

Bạn gái nào có trong tay một hộp
CRÈME MONA là người đã nắm trong
tay tất cả sống của đời mình, nếu
là sống của người đàn bà là vẻ đẹp...

...Xin chàng làm thịt em cho chiên-sí ăn!

« chàng còn được nào. Bấy giờ thịt da thối rực
« trên mặt đất tha hồ rõ kiến dục khoét, nghỉ
« thịt uồng phi vô ích. Sao bằng ngay bây giờ
« biến đổi vô ích làm hưu ích, còn hon? Vậy
« em xin tự hiền thân em làm lương-thực cho
« quân-sĩ, để kéo dài tính-mạng họ được thêm
« mấy khắc đồng-hồ, may ra viện-binh dến
« kịp. Cò diều chò xâu-xa của em, thi xin
« chàng tự ăn, đê em được ven chū trình
« (但 委 脣 處, 君 留 自 食, 以 完 吾 貞).
« Cõn nâm xuong thi chon hộ dưới đất dè rồi
« trả lại cho cha mẹ em. »

Hoặc-hị nói xong, lèn tý dâm cõi chết.
Truong-Tuân chiêu theo nghĩa khi của vợ,
lấy thịt ngày phản-cấp cho tướng-si.

Noi gương Hoắc-thị, một tên gia-dồng của
Hứa-Viễn cũng xin chủ giết thịt mình nấu
nướng dài quán linh một bữa.

Lần này người ta ăn thịt những kẻ già yếu,
kể tới dàn bà và hòng trai trẻ cung vui lòng
hiền thân làm lương thực. Mọi người đều tự
biết mình tắt chết, cho nên ai cũng mạnh bạo
coi chết như một việc đương-nhiên, chẳng ai
chống cự hay than phiền chút nào; họ nghĩ
thịt mình thả dè tướng-si thủ thành ăn trước
đi, còn hơn bị giặc chém dàn dày xéo vô ích.

Rót lại trong thành chỉ còn hơn 400 người,
đêm ngày chống giặc, không hề rao núng.

Rồi cả bầy nǚt người cùng ôm nhom và
bệnh tật nhiều it, không đánh chác gì được
nữa, dành ngó quản giặc từ phía trước lên
thành đóng như kiến-cô. Truong-Tuân ngánh
mặt về phía tây — vi lúc ấy Minh-hoàng đang
ở đất Thực — lạy thinh hồn bà lạy vè nói:
« Chúng tôi thè cùng lục kiệt rồi, không thể
sống dè báu on quốc-gia, xin chết làm ma
tiêu quỷ dữ dè bóp cõ quản giặc. » Rồi cung
bọn Nam-tà Vân, Lôi-vạn-Xân cả thay 38
người lẩn sâ vào quản giặc và bị giặc chém
giết. Thành Thu-duong vỡ, sau ba tháng cõ
thủ Búa-Viễn thi bị bắt sống giải về Lạc
duong hành binh.

Tuật là một trang sỹ bi-tráng!

Về sau, các nước phương đông đều lấy việc
Truong-Tuân làm gương cho tướng-si. Nhiều
người có trách-nhiệm giữ thành, lâm vào
cảnh có-quân viễn tuyệt, thường nhớ bài học
Truong-Tuân với hành Thu-duong vui lòng
tuân-tiết để giữ trọn vẹn danh dư.

Bên cạnh Truong-Tuân, tiếng nghĩa liệt của

bộ Hoắc lưu truyền thiên-cõ.

Còn nhớ bên Nhật có bài thơ « Tử quốc
死 國 » nghe rất cảm động.

孤軍 援絕素自因
願念君恩深自流
一片丹衷能死
睢鷗千古是吾儕

« Cõ quân viễn tý nay phu tú.

« Cõ niệu quan án lệ tự lưu,

« Nhất phiến-dan-trung nồng tử tiết.

« 一 Hur-duong thiên cõ thi ngô trú.

Chúng tôi đích lây dai ý'.

Bi giác vây thánh khó thoát ra.

O' vua nghĩ đến lụy tuôn sa,

Lòng son mót mảnh thà cam chet.

Dời trước Thu-duong ây bạn ta.

QUÁN-CHI

Sách mới

T. B C N vừa nhận được:
BÚI VIỆN của PHAN TRẦN CHÚC, nhà KIẾN
THIẾT xuất bản, giá 0p.00,

MÓN MÓI (să-hội tiểu thuyết) của THIẾU NAM,
nhà KHUẾ VÂN xuất bản, giá 1p.20,

HÀM RĂNG MÀI NHỌN (trinh thám tiểu
thuyết) của PHẠM CAO CUNG, nhà KHUẾ VÂN
xuất bản, giá 0p.80,

PHỤ NỮ VỚI HÒN NHÂN, dịch-giá VIEN
ĐINH, nhà ĐỜI MỚI xuất bản, giá 1p.00.

THANH-NIÊN, nhà ĐỜI MỚI xuất bản, giá 1.00

— LUẬN VỀ TIẾNG NAM của NGÔ QUANG
CHÂU, nhà ĐỜI MỚI xuất bản, giá 0p.70.

Xin cõi lót cảm ơn các nhà xuất bản và giới
thiệu với bạn đọc.



Blanchit les dents
et conserve l'émail

EN VENTE PARTOUT

Nghê thuật đốt pháo...

(Tiếp theo trang 11)

qui pháo thăng thiên to nhỏ với hàng trăm chiếc thuyền nan phát giấy ngũ sắc, trên thuyền định nấu sáp, như đà nói trên kia.

Sự cự tung kinh làm phép các thuyền đó rời giải tán. Chư sự về chùa thử-trai còn mọi người ai về nhà nấy sửa soạn cỗ-bàn.

Sang hôm nay, có riêng một số dân thường với việc mò trầu bò già lợn, dù sỏi, nấu thức ăn xuất ngày; một ban trong nom chia rượu, gao, thịt cho các nhà ở làng số tại. Theo lệ tục, ngõi thử phản chia nhiều it, còn một ban chuyên tiếp các khách có giấy mời, có nhà riêng để qui khách ngay.

Cá buổi sáng chẳng có việc gì vui, nhưng đến chiều thì mới thực là chính hội.

Chúng ba giờ chiều, có quan chánh-sứ và hai quan châu tối nơi; quan châu Mường-Hết dẫn chức dịch đi đón, rồi mời các ngài lên ngồi ở gian lồng khách & tú thất quan châu số tại. Đã có người nấu bếp sửa tiệc riêng tiếp các quan & đó.

Vào hồi bốn giờ chiều, sau mấy hồi chiêng, trống ở trên chùa, quan chánh-sứ cùng ba quan châu với các chức dịch đều lên chùa xem rùa và dự các cuộc vui.

Dần sự kéo nhau lên chùa đông như ném cối. Sứ-cu dân chư sự lên cửa lề phạt xeng liền ra làm phép kiệu. Đó là một cỗ kiệu làm bằng tre tươi, có tam cấp, dùng giấy ngũ sắc dán kín các cây

tre. Trên các đóng tre có cầm nến sáp ong.

Hàng trên cũng có nấm cây sáp, to bằng cổ tay, cao 20 phân: một ngọn cầu ở giữa bốn, ngọn bốn góc, chung quanh cầm nến nhỏ hon Bác thử hai, bắc thử ba cung vây.

Các sự lát vào chùa, tung kinh một lát lâu rồi mới cung các quan, kèo nhau ra một khu đầu lăng để dự cuộc đốt pháo hàng thiên.

Chỗ đốt pháo có lâm ráo để chư sự và các quan ngồi, chừng kiển. Rạp lán cách chỗ đốt pháo độ 30 thước tây.

Trước hết người ta đốt những quả pháo nhỏ, tiếng pháo nổ vang như tiếng đại bác, cây thang vớt vội lên không-trung lòn sàng ném cây tre, cài thân vò pháo, vào một khu rừng hoang đầm lăng.

Pháo thăng thiên này lại có tiếng nổ lạ có ảnh sang oera, đó là cái bí quyết trong cách làm pháo của dân Lào.

Bởi thế nên những người có danh vọng như các quan, các chức dịch mới được vào cản kiệu-phu nếu thừa thi mời đến kỳ-mục và những người taỗi-tác.

Ai không được khiêng kiệu thi đi ngoài, mà lay vào người khiêng cũng được khuất. Người nọ vịn vào người kia, thênh thang như làm ra, nhà ấy lam ào sê kém không chừng lật gập tai nạn nứa.

Bởi vậy nhà nào có quả pháo không nở hay nó không kêu thi chủ nhân đâm lò xoát nấm ấy đến năm khắc, cho tối le Ngan-Boun Luongxay.

Gặp phải quả pháo tịt ngugi, ai nấy đều si sảo hồn tán.

cứ đi, một quang lại đổi một trăng pháo nhô.

Khiến quanh chùa, qua vài lối gần chùa rồi trở về, trong đêm tối, một chiếc kiệu thấp hàng vài trám ngon nến sáng, đi đến đâu như một khói lửa hông đưa đến đó. Những tiếng tung kinh âm ý nhưng bị những tiếng chiêng trống lâm át mất cả.

Kiều về đêm chùa nến còn nến chua chảy hết nên phải đè ở cửa chùa xuôi đêm hâm ấy.

Các sự lát vào chùa, tung kinh một lát lâu rồi mới cung các quan, kèo nhau ra một khu đầu lăng để dự cuộc đốt pháo hàng thiên.

Chỗ đốt pháo có lâm ráo để chư sự và các quan ngồi, chừng kiển. Rạp lán cách chỗ đốt pháo độ 30 thước tây.

Trước hết người ta đốt những quả pháo nhỏ, tiếng pháo nổ vang như tiếng đại bác, cây thang vớt vội lên không-trung lòn sàng ném cây tre, cài thân vò pháo, vào một khu rừng hoang đầm lăng.

Pháo thăng thiên này lại có tiếng nổ lạ có ảnh sang oera, đó là cái bí quyết trong cách làm pháo của dân Lào.

Khi đốt đèn những quả pháo to làm bằng cùi cây tre giài 5, 7 sải với 4, 5 đồng ngàn 1 sải ghép bèo, quả pháo đó nổ, tiếng kêu vang, rung động cả đất, một quả pháo nặng bẩy nghìn trai voi mà tung vót lên cao, dù biết sức mạnh chừng nào vậy!

Quả pháo nào không nổ hoặc nổ mà không tung lên sẽ mang sú chung may đến cho gia đình nó làm ra. Nhà ấy lam ào sê kém không chừng lật gập tai nạn nứa.

Bởi vậy nhà nào có quả pháo không nở hay nó không kêu thi chủ nhân đâm lò xoát nấm ấy đến năm khắc, cho tối le Ngan-Boun Luongxay.

Gặp phải quả pháo tịt ngugi, ai nấy đều si sảo hồn tán.

Trên rạp các sự tung kinh to tiếng kêu cầu để giải ách trú tai cho nhà có quả pháo không may đó.

Xong cuộc đốt pháo, đến cuộc thả thuyền. Bên bờ sông Mâ cũng co làm rạp để các quan và nhà chùa ngồi nghỉ khi chung kiển

Trái với cuộc đốt pháo, các thuyền to được chưng chờ đốt nến khắp các ngọn. Sự cự tung kinh thả chiếc thuyền lớn của nhà chùa chờ xuống sông trời theo dòng nước. Kế đến các thuyền lớn của các quan chúc rót mời thả thuyền nhỏ của các tu-gia.

Đêm hôm đó, không có gió to nên các thuyền sáp ong thắp sáng trưng lùi lùi đêm theo dòng nước, trong đêm tối, trông rất ngoan mục. Nhưng chiếc thuyền nhỏ thả sau 4, 5 phút, nhưng vì nhẹ, lại nhờ được sự nước chảy mạnh mà vượt lên trước những thuyền lớn, như cuộc thi bơi-hỏi-xứ-xa vậy.

Mỗi khi thả một chiếc thuyền lớn, người ta có đốt một bânh pháo mừng.

Ngoi trên bờ sông cao, thu quát được một khúc sông dài, nhìn những chiếc thuyền sang tràn nén, ló lùng trời, chiếc di sau vươn lên trên chiếc di trước, lại nhiều chiếc gặp phải hòn da mọc nhô trên mặt nước cản lại làm chiếc thuyền quay ngang rồi bị sóng nước, làm cho quay tít rập rẽn, thật ngoan mục vòi cung.

Có nhiều ngọn nến ra đèn giửi sông bị gió làm tắt. Cỏ ngon lấp lèo như mìn trời. Lại có chiếc thuyền, làm không khéo, khi ra giừa sông gặp thác nước đánh chìm ngimb thi tiếng reo hò trên bờ nồi vang rầm cả khứ sông Mâ.

Tiền thuyền cảm nhiều nến sáp đã tốn kém, còn đe một số tiền, (toàn bạc đồng hoặc bạc vụn) ở giữa thuyền, tùy thuyền ban tài các hàng-sach, ban buôn hoa hồng rất hậu tại nhà là GIANG-TÀ 91 CHARRON HANOI có thuyền chửa loi một nে-

bạc (tri giá 15 đồng), nếu chiếc thuyền trời đến đâu, chim ở chỗ nào, mặc dù ai biết trong thuyền có bạc cũng không ai dám mở vòi lấy của ấy. Họ tin rằng, nếu ai uỷ tiền ấy sẽ bị phong bùi cùi già tộc. Bởi thế trong giòng sông Mâ còn có nhiều tên của ma ám Lào đã buông trôi. Chẳng kém gì dân ta, ganh vàng di dò sông Ngo, ở đây họ đem bạc di dò sông Mâ vậy.

Xong cuộc thả thuyền, các quan chúc đưa nhau về nhà tiệc. Biết tiệc này cực rộng, hất xương xuốt đêm 28, cho đến bùa cơm trưa ngày 29, có nhà ăn uống mǎi đê đêm 29 mới giải tán.

Cuộc rượu cần tiếp theo, kéo dài ra vì bài hát nam nữ bắt xương giò cuộc nén mồi lầu. Cố đòi ham-nữ mồi hát, chưaведен nào chịu thua hén nán cho nên dù cuộc rượu đã tan đến 29 mà đòi ấy còn kéo giải việc hát đội đáp với nhau lời một bài ngay sau mồi hát. Cố đòi say mê nhau vì câu hát mà kêt cục nên vụ nén chóng nứa.

Bởi thế hao giờ lễ Ngan-boun luong cũng hao dẫn được một số đông thiếu niên nam nữ đến thi tài hát xương thi tài nhan sắc y phục. Số sinh phi rõ nhiêu, Vì dù tuy hội chỉ có một/ngày mà có kêt giải tại bờ, bồn ngay mặt-sóng au việc làm là có lẽ vì do năm nào cây hái được mủn người ta mồi đê mồi hòi Ngan-Boun Luongxay.

THACH-BICH

CÔN LÂU II, SACH
GRAMMAIRE VÀ DICTIONNAIRE
FRANÇAIS-ANAMITE

JAPONAIS PAR KIKUCHI
KAISURO ET T. N. CHAU
co them lexicque, va nhung cau thuong dung bang ba thi tieung Ban tai cac hang-sach, ban buon hoa hong rat hau tai nha la GIANG-TÀ 91 CHARRON HANOI

Chi nhánh
Nam-kỳ & Trung-kỳ
PHÒNG THƯỞC
chùa phòi

(15 Radeaux Hanoi Tél. 1630)
SAIGON: Văn-Bằng 32 Aviateur Garros
HUE: Nam-Hồi, 147 Paul Bert

ao ho lao 15p chữa các bệnh lao co trùng ở người. Trị lao thanh được 4p ngắn chữa các bệnh lao sáp-phát. Sinh phè mac cao 2p chữa các bệnh phèi két phè trung 2p nhuận phèi và sát trung phèi. Các thuốc bổ phè kiêm bộ thận 1p50 và natri bi phè kiêm lao 1p điều rut hợp bệnh.

Có nhiều sách phòi thuốc chữa phòi và sách bí thư nêu hébuk lao biếu không. Hồi xin ô long-cung và các nơi chi nhánh.

BÃ TÁI BẢN:
Vì Nhung yêu mờ

AI yêu my i yêu em naa Nhung 7 ai
đã hy sinh đời mình để gác đứng một
vua-dân đam ấm của NGON-BOUN, sách
gần 100 trang, giá đặc biệt 40.

Luyện sắc đẹp

Các bài giải mầu bíết cái vè đẹp

đuyn tuyn của bà, các bài giải mầu

sandra cho thấy: my co mot giang

thieu ne nippam oanh. Một phương

phap se lam mat - chung ca e han

nhang a vnu hanh a de tru nhan ve

dep hoa toan. Sach giay 100 trang gia

cau biet 0700 za ба giáo QUONG-LE

UNG.

Nhung sach con rat it:

PHO TUGHTHAN (Orion théam) của

Luangxay, gia 0900 - SÁU MANH bia

0902, Bach - tiep-hien gia 0932 - VAN

QUANG - BÔNG già 0930 - CÔN LÔN

TIEU KHACH 3 quyen truu bo gia 12p.

QUAN-SON LAO-HIEP Da co 3 quyen

10 6.

Editions, Bảo - Ngoc

67 Place Negret Hanoi - Tel. 786

Autorise: (publication créée antérieurement à la loi du 12 Décembre 1941)

Ed. Hebdomadaire du Trung-Bac Tân-Van

10, Bd Henri d'Orléans - Hanoi

Certifie exact insertion

Tirage 15500

L'Administrateur Général, ng d'UQNG

Uuon 56