

TRUNG BAC CHU NHAT

DEPOT LEGAL
PHOENIX
Nº A 20386



ĐẠO LUẬT ĐÓ RÀT CÓ ÍCH CHO GIỒNG NƠI VIỆT-NAM

Theo đuổi công cuộc quốc gia cách mệnh ở xứ Đông-pháp dưới các khẩu hiệu « Cứu-lao, Gia-dinh, Tô-quốc », quan Toàn quyền Decoux vừa ký ngay định ban hành tại « đồng-dương » đạo luật ngày 23 juillet, 1942 về việc trừng phạt những kẻ ruồng bỏ gia đình. Theo « đạo luật » này thì người cha hay người mẹ trong một gia đình không có lý do gì chính đáng và quan hệ mà dời bỏ gia đình từ trên hái-tháng và không lưu tâm đến tất cả hay một phần trách nhiệm và vật chất hoặc tinh thần đối với gia đình mình sẽ bị phạt tù từ ba tháng tới một năm hoặc phạt tiền từ 1.000 đến 20.000 quan. Chỉ trừ khi nào trong thời gian hai tháng ấy có một lần vắng nhà thì mới có thể coi như là vẫn vui với gia đình.

Người chồng không có lý do gì quan trọng từ ý bỏ vợ ở nhà ra đi hơn hai tháng và biết là vợ có mang cũng bị phạt như tội trên.

Kè náo đã bị tòa án xử ra lệnh phải chịu cắp cho bồ mẹ vợ con mà trên hai tháng không chịu cắp - cũng bị phạt như trên.

Những người làm cha mẹ phạm vào một trong những tội, kè trong « đạo luật » này sẽ bị tước phu quyền hoặc bị tước một phần quyền đối với

một hay vài người con. Ngoài ra còn có thể bị mất nhiều quyền nói trong khoản 42 « hình luật » trong mỗi thời gian ít nhất là 5 năm và nhiều nhất là 10 năm.

Đồng thời khoản 141 trong « dân luật » này sửa đổi lại như sau này : « Nếu khi người cha chết di mà để lại những con vị thành niên thì người mẹ sẽ coi sóc và thi hành quyền lực như người cha. »

Đạo luật này ban hành ở xứ Tàu, làm cho nhiều người phải lo ngại và phải sún-sóc đến trách nhiệm và bốn phận của

Tại sao lợn Tàu gọi là Hè-lịch?

TẾT NGUYỄN-DÂN ĂN VÀO MỘT THÁNG DÂN TỬ SAO GIỜ?

Cóng-phái Tàu « Nguyễn-Dân Âm-lịch » bao giờ cũng ăn và « ngày mồng » một tháng Dân (tháng giêng) như ngày nay đây!

Trái qua các thời đại, ngày Tết Nguyên-dân thay đổi nhiều lần, tùy theo cái số thích của mỗi trào lưu vua Trung-Quốc. Như nhà Hạ cho tháng Dần (tháng giêng hiện giờ) là tháng đầu năm.

Den nhà Án, lại cho đầu năm vào tháng Sưu là tháng 12 bảy giờ, và Tết Nguyên-dân vào ngày mồng một tháng tám.

Nhà Chu lại cải chính-sóc, cho tháng Tí là tháng đầu năm, tức là áu Tết Nguyên-dân vào mồng một tháng mười một lịch nhà Hạ.

Tân-hùy-Hoàng thi cho tháng Hợi, (tức tháng 10 bảy giờ) là đầu năm.

Nhà Hán kế nhà Tân, ban sơ cũng theo Tân-lịch. Đến đời vua Vũ-đế, lại trở lại theo lịch Bà, áu « Tết Nguyên-Dân » vào ngày mồng 1 tháng Dần. Lịch này « áu » nước ta vẫn theo.

Vì sao Tàu bảy giờ cũng gọi là Hè-lịch, nghĩa là « chòm sao » áu định ra trước tiên

mình đối với gia-dinh. Nhưng cũng vì đó sẽ cứu được bao nhiêu gia-dinh từ trước vẫn bị những kẻ gia-trường ruồng bỏ không chu cấp.

Người Việt-nam từ xưa vẫn có nhiều quan-niệm tốt đối với gia-dinh và trong xã-hội về thời-xưa rất ít người phạm vào tội ruồng bỏ gia-dinh, cha mẹ và vợ con. Số di như thế là vì người minh-rất-trọng luân-lý Khổng-Mạnh và ai cũng coi tom-cuong ngô thường là những giuồng-môi trong đạo làm người. Những người con bất hiếu, cha hắt-tử, vợ-chồng ruồng bỏ nhau, anh em không hòa thuận trong gia-dinh thường bị dư-luận, đâm-tiểu và người đời-vạch mặt chì-tên, cho là những kẻ đang-kinh-bí.

Những kẻ « dò » dấu thuộc-giai-cấp nào hoặc viễn-lý do gi-dé tự-bảo-chứa, cho tội mình cũng vẫn-bi-xã-hội, không-công-nhận là người-luong-thien-va-bi-công-kich-kej-hiệt. Mỗi-vài-chục-năm nay và nhât là mấy năm gần đây, theo một phong-trào mới từ ngoài đưa-lại-nhiều thanh-nien-tự-phu là tàn-tien-thuong-ham-chuong va xu-huong ve-chu-nghia-do-thanh va-su-khoai-lac ve-vat-chet, khong-tuong-gi-den-gia-dinh, xá-hội. Nhungs-ke moi-doms» (xem i-đep trang 35)

Đây mới chính là chuyện thật về



Nói đến Tô-Vô, có lẽ một số đông và nhât là phải lri-thúc người-minh đều biết cả. Vì, cũng như phân-nhiều danh nhân các-dò cõi Trung-quốc mà người ta có thâm-ý muốn đem-lam-mô-pham cho thiên-hạ dời-sau, Tô-Vô dâng được người ta mõ-tâch-uvóng và một vai-sự-trạng vao các-bức tranh-cung-các-dò-dùng-hay soạn-thanh-các-kích-bản-dẽ biêu-diễn-trong-dân-chung. Tuy-vậy, ta chỉ biết Tô-Vô có thể-má-thi, còn thực-ra chán già-trí của Tô-Vô trong lich-sử, mà chính-cái-dò-moi-thực la-mô-pham mà ta-dáng-nên theo, thi-huân-hết, người-minh như-không-biết. Từ-xưa đối với sự-không-khích-của-cõi-nhân, ta chỉ-biết Tô-Vô là một bợc-trung-thân-của-vua-Võ-đế nhà Han, một-long-sát-da, tha-chu-chet-chu-không-chu-hàng-chúa-Hung-nó.

Trung-vân-là-một-nết-quí,

TÔ VÔ, NGƯỜI CHẶN DÊ NƠI BẮC-HẢI

hay là một tấm gương kiên-nhẫn và kháng-khai để thanh-nien ta ngâm-nghĩ trong khi bước vào năm Dê

quê ở-quân-Đỗ-lăng, tên-tự là Tú-Khanh, từ-lúc-bé đã-có chí-lon. Nhưng-tinh-khi ngài-nóng-ragy và hay-nhang-quen. Vì thi-sự-học-ti-tòng-bieng-nhác và-hay-bị-chá-trach-mảng. Năm-mười-lâm-tuổi, một-hôm-cũng-vi-sao-nhang-sự-học, người-chá-trach-bảo-nặng-lót-và-có-vé-buồn, Tô-Vô cái-tay-xin-lỗi và-nhất-dịnh-xin-sửa-dỗi. Hàng-nay-công-việc-học-lập-xong-rồi, vè-mùa-nóng-nực, Tô-lại-vào-các-lò-nung-giúp-nhười-nhà-dan-lúa. Hơi-là-dâng-lại-thêm-khi-giỏi-nồng-nực, khong-ai-ngoèi-duoc-giờ-lâu. Tô-chiu-khô-ghi-gâm-ngoèi-hàng-mây-giờ-không-chán-nán. Vè-mùa-rét-hàng-nay-có-mưa-lugel, Tô-thường-trần-minh-ra-dâng-giữa-giờ-tuyêng-tập-các-môn-võ-nghé. khong-he-biéi-re. Bả-mẹ-thương-con, thấy-vày-thường-ngân-trở. Tô-nói: « Thưa-mẹ, nǚ-con-không-tu-bắt-buộc



thân con hàng ngày phải chịu khổ nhọc vất vả thế này, thi cái tình so sánh phóng dâng của con không bao giờ trù tuyế được».

Thì quả nhiên, sự ma luyện sám thám theo các lao khổ như thế, chẳng bao lâu đã giúp Tô-Vô, áy được cái-kinh kiên nhẫn để mai sau ra ứng phó việc đời,

Chẳng nhăng thế, Tô-Vô lại có tấm lòng khảng khái dũng qui nết. Tấm lòng này dường như một thiền linh của Tô và nhở ở sự gia đình giáo dục đã chan đồi cho được thêm sáng sủa. Năm mươi ba tuổi, một tên cường đạo trong miền dâng kẽ lùa Tô bắt được đem về sào hungry, dỗ đánh Tô nết chịu làm hổng đao đưa đến trại và bắt con gái một nhà giàu là ngoại quyền của Tô thì sẽ thường cho ngán vang:

nếu không sẽ giết chết, vì tên ấy biết rõ Tô rất được nhà giàu kia yêu quý và thường mời đến nhà chơi. Chẳng chán! sợ hãi, Tô mắng nhiếc tên kia rất thua chát: « May có lòng bát khâm, dù là đồng ghét rồi; lại chê em mượn tay » để giúp sức, lại càng đáng khinh bỉ lắm. May tướng ta tham ngon vang của may ư? Chẳng nhung ta đây còn tuối nhỏ, chưa phải tiêu dùng gì mà cần đến vàng,

nến đến lúc cần có mà có bằng cách bát nghĩa, thì dù có muôn ức ta đây cũng không mang. May dù bắt được ta muốn giết thì giết đi, chứ đừng coi ta là trè con mà nói những câu hèn mặt như thế nữa. Ta dù còn bé không giết được máy, nhưng kè lâm ác như máy, giờ dắt cũng chẳng dưng đâu » Thấy là một đứa trẻ cứng cỏi, tên cường đạo gián lâm bát giấm vào một buồng tối, mắng chì cho ăn một nắm cơm. Sau nhờ có một người lão bộ của tên ấy cứu ra thoát khỏi hang hầm được đem về giao già tần nhà.

Tới tuối trưởng thành, một cơ-hội lố khiến Tô được đem tài chí ra thi thố với đời. Vuô Vô-đế từ khen lên ngồi vị lòng muôn mồ mang dắt nước, danh dộng đẹp bắc, luôn luôn

có việc ở biển thủy. Về phía bắc dời vở nước Hung-nô (thuộc hai xứ ngoài Mông-cô ngày nay) Vô-đế lại cảng chà ý lâm. Nhưng Hung-nô không phải là một nước hèn yếu, Vô-đế luôn mẩy lần dùng võ lực dồn bi lòn tướng hao bình. Hai viên mãn tướng Vệ-Luật và Lý-Lâng đều bị bại trận bi bắt phải đầu hàng. Nhưng Vô-đế chẳng chịu thôi. Dùng nỗ lực không thể thắng được, ngài liều oái dùng thủ đoạn ngoại giao, định cung Hung-nô giảng hòa, sai sứ đi lại để dò xét nội tình, chờ có dịp sẽ cùi đại hùng binh để chiêm lây dắt nước. Ngoại giao cũng không phải dễ, nhất là phải kén được nhân-tài có, dù muu trí và giỏi khoa lỵ lệnh mới mong hanh sự được. Kén chọn mãi, chẳng ai hơn Tô Vô, hện lam trung lang tướng cùn luôi trê lại giàu eo mưu, Vô-đế liền gả Tô-Vô làm chánh sứ, cùn có tiết dem theo hơn một trăm túy - viên sang nước Hung-nô. Cái sứ-mệnh quan trọng là giả ý mưu hòa, thực ra là dò xét tình hình hự thực của nước ấy ra sao và do đường sứ để ý xé xem hình thê nát sông kiềm yếu cùng đường xá thê nào để dự bị một cuộc xâm lược lớn.

Cái ám mưu ấy không theo đánh lừa nỗi chúa Hung-nô vốn là một người qui quyết. Không nhăng thế chúa Hung-nô cũng có một già tám, ngầm định sẽ có ngày vào xung đê ở Trung-quốc. Cái mộng vồng ảo chúa Hung-nô quyết phải thực hiện, nên cung đợt bị dù mọi việc, nhất là việc dùng người Hán để cướp lân đất Hán và cai-trị dân Hán. Biết rằng Lý-Lâng và Vệ-Luật đều là người có tài có thè lợi dụng

được, chúa Hung nô cho làm quan cao, hưởng lộc hậu. Hai người ấy quên hẳn tö-quốc, cùi đầu yên sống ở trong vòng lung lạc của chúa Hung-nô. Tô-Vô sang tới nơi. Sau khi đã xem bức quốc thư của Vô-đế, chúa Hung-rô thấy Tô-Vô ưng đối hanh-ông ra người có đại tài, liền có ý muốn tha dùng làm thầy chán. Ngài mỉm cười ma noi:

— Vua Han giảng hòa, điều đó rất hợp ý ta. Ta chẳng mong gì hơn cho hai nước ta day trở nên thân mật, nhan dan được làm an yên ổn. Trung-quốc vốn nhiều nhân-tài, như Tô-khanh đây thực dâng nên kính trọng. Muôn tö rõ tình thân mến của hai nước, ta muốn mời Tô-khanh ở lại tệ quốc để giúp ta. Vậy Tô-khanh chờ ta. Vâ lại, dù là một điều ma chỉ ta đã quâ quyết-đi.

Tô-Vô hể lời biện bạch. Chúa Hung nô quá quayet không nghe, sai Vệ-Luật mời Tô ra ơ riêng tại công quán, dù cung dâng rất hậu, nhưng thực ra là cõi ý giam cầm. Chúa Hung nô lại giao rieng cho Vệ-Luật việc khuyên dỗ Tô-Vô đầu hàng, hể việc hành se được hậu thường. Vâng lệnh, Vệ-Luật luôn luôn đến ông quán khuyên Tô đầu hàng Hung nô nhưng lần nào cũng bị Tô cự tuyệt và lại lấy đại nghĩa khuyên. Vé trô vè tö quốc. Một đêm rết lạnh, Vé lây cõi đèn cung Tô nói chuyện cho vui rồi lại thà lời khuyên dỗ:

— Tô quân nếu không nghe lời, lát là bị giết, chịu chết như thê phông có ich-gi. Chi bằng dâng hàng đi, tái hèn như tôi còn được trọng dụng, nếu lại là bức đại tai như Tô quân tất chúa hung nô sẽ đại dụng, phong vương bài tướng, sự đại phu qui ấy sẽ cảm châc

trong tag vây.

Tô-Vô đứng phắt dậy, chỉ măi Vệ-Luật mắng nhie: «Ta không ngờ may lại long ào chiến làm hại cha dâ dời. Đã đến năm sáu ngày, chúa Hung nô châc Tô đã met lâ, sai người đến dò xem, thi thâg Tô vẫn ngồi châm châm và nét mặt vẫn như thường. Lây làm lâ, chúa Hung-nô lại hạ lệnh dem Tô lên Bắc hải là một miền quanh năm giá rét it người qua lại, gieo cho một dàn-de toàn la dê dực, bắt phải châm nuoi, và ra lệnh nêu bao giờ dàn de áy dê ra dòn con lừa se tha cho vê nước.

Bết lõi sú cõi giam giữ của Hung-nô Tô Vô chỉ mím cười, heo một loan linh lén Bắc-hải.

Đó là một dắt լ người օ, hàng ngày không ai kiêm được cơm gạo mà ăn, nhưng Tô cũng coi thường Ban ngày Tô với dàn de rá một bâi cõ cho tự do lát kẽm ăn, cõi mình thi tìn bắt nhung con chuột đồng giết thịt và bứt cõ non ăn tạm cho qua ngày; tối đến lại dồn dập de vѣ trong nhà hâm nâm nghĩ. Ở đó, ngoai dàn de làm bâu bâi, Tô phi cõi một lá cõi tiết mao lâ, biều hiệu một sứ mệnh trọng đại, Tô cầm tuôn trong tag châng phút nào rời. Tháng lụn ngày qua, trai nâm nâng sâng năm khác, nhung lồng liên thiên lâ օr dàn dàn dàn trùn dụng hết, chỉ còn rã lại cõi không.

Và thăm thoát dâ được 19



nam Bấy giờ hung nô gẫu thế
không khoan xin hòa vua Hán
bắt buộc phải thả Tô-Võ về
nước, rồi mới nhận lời. Chúa
Hung nô nói đổi là Tô đã bị
bệ chém chết từ lâu, ntnang riệu
đinh Han không tin. Một viên
quân là Thương-Huệ nói hác
là và bắt được thủ thư của
Tô-Võ do chúa nhận đưa về,
chứa Hùng-nô tưởng thèc
không dám gam cầm Tô-Võ

nữa, sai một đạo quân hộ-tống
tới biên canh cho về nước.
Dù được thả về, Tô-Võ không
khỏi có điều thương-lâm.
Trong hơn một trăm iúy viên
khi xưa theo mình ra đi, bấy
giờ chỉ sót lại có 9 người, còn
đã lam ma ở đất kinh-cá.
Lại một điều khiến cho mọi
người quen biết Tô đều có lòng
cảm khái và hạn, là khi Tô
vắng mặt ra đi, đang là một

SỞ BÁO

DÂN ĐỌC NGAY, TỪ GIỜ
TẬP BÁO LỚN NÓI VỀ

hải-quân

của Trung-Bắc Chủ-Nhật

BỘC SƠ BÁO NÀY TỰC LÀ BỘC BAJ NHIỀU PHÓ SÁCH ẤU, Ả NỘI VỀ LỊCH-SỬ HẢI-QUÂN

- Những tài-liệu mới là ít người biết, nhiều ảnh thời-sự đặc-biệt về các trận thủy-chiến trong cuộc-chiến-tranh này.
- Những bức tranh vẽ rất công phu để giúp cho người xem hiểu một cách dễ dàng về các kiêu chiến-hạm, chiến-dầu-hạm, khinh-tốc phỏng-ngư-lôi tiêu-hạm, hàng-không mầu-hạm, v. v.
- Những trận thủy-chiến lớn nhất trong lịch-sử hoàn-cầu tự cõi chí kim.

Nói đến Hải-quân, người ta nhớ ngay tập báo đặc biệt có một không hai này của Trung-Bắc Chủ-Nhật



LỊCH-SỬ TIỀU-THUYẾT
của HỒNG-PHONG

Thím đội lướm theo và nói lầm-rầm:

— Có giặc ở đâu mà chạy rồi lên thế, không biết!

Còn nói bình như chót da thay đội, cho nên thay đã chạy ra đến giữa sân, bỗng

ngã mặt lai, hối vor:

— Ngày mai có di cho kh้อง?

— Có chứ! thím đội trả lời, tôi với cô Tân
đang giã năm sáu tháng gạo dưới bếp kia
kia! Cốt để mai gánh đi Cho-lon bán. Hôm
nó thèt ống bang Mach-tấn Giai dẩn lấy hai

già, nhân thèt đem giao cho người ta.

— Thèt, lúc nào thi đì?

Cô Tân vừa nói vừa cười:

— Kỳ quâ, hôm nay anh đội làm như
khách lị nhà này, hay là người láng-tri...
Bao giờ chị em chúng tôi đi dc bao, cũng phải
dài từ đầu trống cành nấm anh cót là gì?

— Nhưng ngày mai dè sáng iõ hấy đì, có
được khồng?

Thím đội xem chòng như có vẻ khà ngh',
nen thím bắt bình:

— Không thể được! Phải di thật sớm, đón
nơi bán hàng xong, còn mua sắm các thứ, đê
trở về nhà này vào khoảng nửa buồi th
vừa. Sáng iõ moi di, gánh nặng đường xa,
trời nắng vâ, và lầm, rồi đèn quá trưa mới
về... Nhưng mà tho, công việc chò hùa
buồn bán đê mặc kệ chị em chúng tôi, miễn
saô mồi huỗi iõi co mợi mâm cao lương mì
vi cho ông gặt gù đánh chén, hạch lạc người
ta, thèt là được rõ; ean gi phải ean thiệp
vào giờ khắc di sôan đ' trưa của chúng (ó)...

— Đã đánh như thế!.. Cố diều, tôi phải
dẫn trước hai chị em; khuỷa nay di ngang
chỗ lăng-mộ Thương công, có thấy sự gì
khác lạ, cứ việc ngâm tẩm mà đi, chò tò mò
đòm ngó hay là hoảng lén, bi khò thân đấy,
nghe!

Nói xong, thím đội Kiều chạy tốc ra ngõ,
nhảy lêu minh ngựa, già roi di thẳng.

Trở lại công việc ray lúa giã gạo, cbị dâu

em chàng vừa làm vừa bàn tán thi-phi; Cố Tân mè lời trước:

— Cứ chí anh đội nhà ta hôm nay là thật, chí hai nhì! Làm như có chuyện gì bí mật thì phải.

— Hết không khéo có mèo chó hẹn hò gi với anh chàng đêm nay đây thôi.

— Chưa gi chí đã ghen bong ghen gi! có Tân nói. Vậy mà em vẫn nghĩ chí không biết ghen.

— Cố này nói là, ai có chồng lại chẳng ghen. Đề cho thè-hè-mà mới lúa đồng ruộng nhà mình, liệu minh dùng trờ mắt mà minh được à? Mòi nai cõi có chồng, thử xem có ghen hay không cho biết?

— Nhưng chí vĩn lấy chứng cõi nào mà nghĩ đêm nay anh đội nhà ta hẹn hò với mèo?

— Tôi bảo có nhớ: không thể sao hàn ta lại tình đi suốt đêm nay không về? Đầu ông có mèo, ở nhà có vợ, bỏ đi xuất đệm là đi đầu mòi được chứ, n' n không phải có ngoai-tinh? Không hẽ, sao hàn ta lại dận dò chí em mình di ngang lăng-mô Thượng-ông, dừng co dom hành ma khôn?

Bồi LÊ VĂN KHÔI là một chuyện lịch-sử cực hay, được toàn thê quốc dân ham thích, chúng tôi xin đăng lại đoạn đầu trong số này để cho các bạn không mua kip

Trung-Bac Chu-Nhật Tết Quý Vị

cũng được xem

Bồi với những bạn Trung-Bắc
Chu Nhât, việc dâng tái lại như hõi
này cũng có ích lâm vi các bao sõ
cõi từ đầu chuyện đê đồng lợp hành
lập; T.B.C.N. Tết Quý Vị là một
sõ riêng không vào trong bộ này

CỎ DỘNG CHO NGƯỜI TA ĐỌC

LÊ VĂN KHÔI

TỰ LÀ CỎ DỘNG CHO NGƯỜI
TA YÊU NƯỚC VIỆT-NAM!

— Thế ra chí đoán chàng anh đội nhà ta đêm nay sẽ đưa một cõi nào tới chõ do tự-tinh à? Chí khéo nghĩ quẩn: trai gái nào đám đưa nhau tới hòn, mõ-mã trò chuyện bao giờ, nhất là lăng-mô Thượng-công tòn nghiêm và cõi quẩn lính anh gác.

— Cõi quên rồi sao, lâu nay lăng-mô Thượng-công bô hoang, làm gi cõi ianh cách gác như hòn nǎm ngoài, ngài mõi qua đõi. Vả lại, nhung thứ trai gái đến lúc say nám u-mẽ, còn biết kiêng nõi gi nữa.

— Em hỏi cõi này, chí nói cho thê! nhé: mót hai chí nghĩ anh đội có nhân-tinh; nhưng người ấy là si, chí có iarry chưa?

— Tôi quyết hắc như hai nǎm là mõi, chả còn nghĩ ngõi gi cả... Hèo não mõi lúc nay hán ta về nhà hay khoe rằng ông chánh-võ Thát-công Triệu có mót cõi chầu họ mới ở ngoài Hué võ, góa chồng mà trồ-trồ sắc đẹp; hòn ta lầm lắc khen mõi. Tõ ý thèm muôn lâm. Tôi chặc là cõi á đó. Khuya nay chí em minh di chò, qua lăng Thượng-công, tôi quyết bắt quả tang con di, cảm dỗ chồng tôi, tôi xi-xác nõi ra, lây thịt vẽ làm mõm ngũi cho cõi xem!

— Trời ơi! chí nói tôi nghe góm què, lanh toá cõi người! Cố Tân cười và đáp Thôi, giờ chí em minh dõ-dẹp di nghĩ, sáng mai sẽ hay.

— Nhưng cõi phải rinh bát với tôi, nghe?

— Vâng, nhung thứ mõm ngũi chí định lâm, em không bém ăn dâu, xin giao hẹn trước.

— Thím đội mõm gân-khoản với ý nghĩ gheo tung vơ-avn, chí nhung rán-tróc thòi dài, không sao chớp mắt được.

Đêm k' nýa thaon vắng, tiêng trống cầm canh trong thành vọng ra nghe tõ mõn mõi.

Mới sang canh tư, thím đội Kiều dã chỗi dậy nâu cơm, đánh thức cõi Tân dậy ăn hỏi-bà, rồi chí em quay gánh ra di. Chú-tám di thết sớm đèn lăng Thượng-công, tim chõ hõi núp dẽ rinh.

Trong ý thím đội chắc mõm sẽ bắt được mót đám dâu bóc quả lang, mà vai tuồng chính thức là thay doi Kiều, chõng him.

Không ngờ đèn nơi, hai chí em cùng gựt mõn kinh ngạc, thấy lăng Thượng-công hôm nay không phát vắng-vẽ tối-âm như mọi khi, ai nhất hóng via di qua đấy khuya-



mác, buộc một đầu-lâu người, cái thi cõi ráu, cái thi nhẫn trại, mà hình như mõi cắt không lâu, vì chõc chõc còn mõi giọt máu đồng ro xuõng. Chõa kẽ trên mõi còn đèn chục chiếc đầu-lâu khác, máu me nhoe-nhoe, bày trong mõi mâm gõ vuông-ván cõi chán, đứng xá trông lõa-txa như mâm-bồng xếp lõan dừa quõi cõi ngon lõn vây.

Cõi có cái dáng khiep hơn nữa. Mõi cách từ đường bõi một cái sân nhỏ; chính giữa sân ấy thấy có một người bì đóng cõi trời đứng, quanh mình quấn-vải chõng-chít từ chân lên đến cõi, đẽ hõi cõi đầu, bõi tóc xõch ngược lên và quay mặt vào trong đèn. Thím đội và cõi Tân đứng chéo góc vẽ phia ngoài, thính ra không thè nhín được mõi người bì túi đứng quẩn giẽ ấy già trẻ hay lõi thê nào.

Nhưng chõe chán là giẽ quẩn chung quanh thán-tiềng người khõn-kiếng cõi lâm mõi săn sargas, đẽ lâm mõi ngon duoc sống. Một lát, giứa bầu khõng khi êm lõng, nghe từ trong đèn có tiêng thét típ-én dõng-dac: *“Tháp đúc lén!”*, tức thõi mõi người lính cầm mõi lúa ra sân, châm vào chán bõ duoc sống, đẽ cho ngon lúa lùy dưới chay lén.

Đồng thời, chõng trống cõi tiêng vang động, nhịp nhàng, xé tan tam mõi tich-mõi lõi nay. Trong từ đường, nhõnh-nõi hõng rgrui chạy di chạy lại: kẽ thi lúi-hái tháp hương, đõi trám, người thi sú-súen khán tráng áo tráng, lục-lục kéo ra trước mõi, bài ban làm lõi.

Tội nghiêp! người làm bõ duoc sống & giứa sân, tay chân đã bị roi chát, thẽn mõi lớp vải quấn quanh, bõi kín thén tué, đành đứng trõi mõi nhín ngon lúa châm dưới chân mõi từ từ chay lén, đành cõi rồng chờ đợi đầu-dõi sắp đến, không thè trõn tráp di đâu, mà cũng chẳng còn cõi quay dõi gat gi.

Ý chõng cũng là người cõi sõi nhiệm cõi-dam, nhau-nhục, cõi yê khinh bì chõng kẽ hành-phat mõi mà không thẽn kẽn vén; hoặc chí là một xác-chết đã lạnh từ hồi lão mà họ đem buộc vào đấy, cho nên thím đội nhien thấy từ lõe người ấy bì trói cho tới kh

dưới chân bắt đầu châm lửa, chẳng nghe nói
nặng hay nhúc-nich từ nào. Nhưng rồi lửa
thiêu cháy hết lớp vải ngoài, sém đến da
thịt và bốc dần lên cao, bấy giờ vừa bỗng,
vừa đau, vừa bị khói dập từ phía xông thẳng
vào mũi, làm cho ngạt đường hô hấp, người
ấy không chịu được nữa, thấy cái đầu lắc-lư
hết nảy bêu kia, — vì chỉ còn cái đầu là
được tự-do vận động, — còn miệng thì kêu
gào rên-rỉ thất thanh, nghe rất thảm.

— Ôi chao ôi!... Nóng quá!... Chết! chết!
Chết tôi mất!.. Cởi trói ra hộ, mau!.. Ôi
chao ôi!.. chết... chết.

Thiệt cháy có tiếng xèo xèo, chí em cõi Tân
đứng cách xa mà cũng nghe rõ, và lại ngửi
thấy mùi khén-khét...

Có lẽ lúc ấy lửa đang nướng hai bắp dùi.
Tiếng gào thét đau-dớn, át cả sức mạnh
chuồng trống dang rền:

— Trời đất ôi!.. Chết! ôi!.. chết tôi!..
Trầm lạy các quan, sinh phúc tha cho tôi;
các quan muôn bát thương mang bao nhiêu
vàng bạc, tôi cũng xin chịu!.. Nóng quá!..
Đau quá!.. Ôi chao ôi!..

Một người trong bọn khâu áo trắng, đứng
trên tảng từ đường nói ra:

— Cấm miệng! Ai thèm vàng bạc của nhà
mi! Mi khen van làm sao được trung-hồn
Thượng-công iruyna lệnh chúng lao tha thứ,
thì chúng tao tha cho.

— Ôi chao ôi!.. Chết!.. chết!.. Bọn loạn
thần tặc-tử!.. Nóng chết tôi mất, trời ôi!
Bay hành bay tạo thế này à?

Người vừa mới rời lại thét:

— Linh đâu? Vả bốc vào mệng nó kia!
Đòi thảm tàn khốn nạn, chết đến đít mà hãy
còn lão!

Một cậu linh ứng thinh dạ và chạy ra sân,
nhưng không phải mắt công in bàn tay vào
mặt người bị hình-phat thảm khốc nữa;
người ấy đã há hốc miệng, thở lướt, hai mắt
trắng giũa, đầu ngã xuống vai, chết rồi.
Người ấy cố thu hết tàn-lực, chửi mắng
những kẻ hành-hà minh được mấy câu, đến
mấy tiếng « bay hành bay tạo thế này à? » là
cùng tận, muốn tiếp thêm khống được
nữa; lửa đã khoét xong cái lỗ ở bụng dưới,
ruột gan xô ra-lòng thông.

Cây được thịt người lấp với dầu mỡ, bốc
cháy phùng-phùng, chiếu sáng khắp sân, ra
đến ngoài mộ.



Thim đói sợ quá, lấy khăn trùm kín mặt,
không dám nhìn lén hơn nữa; nay có Tân
không ngắt trên vai thím và nói nhỏ bên tai,
cố lè thím dã kêu rú lên.

— Chí xem người ta đang tể kia kia!

Thật quá, những người đội khăn mặc áo
trắng ở trong, từ-dường lực tặc kéo ra lúc
nay, đang công kinh tể lě trước mồ Thuợng-công.

Nhờ ánh sáng sáng cùa cây duốc lịt người
tòi ra từ phía, bài chí em nhân-diện được
một vài người đứng gần hương-án bén hết,
vì có thêm cả đeo sáp nhiều hơn.

Họ rí tai hỏi: «đó là nhaa:

— Người trẻ tuổi đứng chub tě là ai, em
đó chí biết? cõi Tân hỏi.

(Xem tiếp trang 30)

Tháng Giêng là tháng hội hè

Theo tục lệ nước ta từ xưa
đến nay thi tháng giêng và mùa
xuân không những là thời-kỷ-lận
chơi ma con là «tuổi-kỷ» cũng tết.
Trên từ triều-dinh, dưới dân
thường dân, những
ngày tết lè trọng trong
nhất rong năm, ngoại
lễ Tết Nguyên - đán,
thường vẫn tết-chức
vào dịp án xuân là
lúc khai-hậu dâm-âm,
vạn vật xanh tươi, cây
cối dâm bông kiej quâ.

Tro g may là ang
xuan các bạn thуй dì dạo ở các vùng thôn quê
sẽ thấy ci ô nào cũng cúng lè, đình dâm, hội
hè. Trước cửa đình làng nào, cờ đại và cờ
duoí theo cung bay phát phoi dưới bâu giờ
xanh biếc trong lúc tiếng trống, tiếng chuông
và tiếng èm nhạc vang khập một vùn. Ta
có thể nói không quá đáng là cả xã-hội Việt-
nam trong một mùa xuân-lúc nào cũng hội
hè vui vẻ, dân quê hồnh hồnh hét công
việc khó nhọc quanh rầm dè tén-huot g
nhung lắc thú trong dịp xuân thiên vay.

Nhan lục xuân Qui-vi vua tři, bùn kháp
xứ này đang mài vè hội hè, tết lè, tết-trung
đem cõi chuyện cung-tết thời xưa ra nói cũng là
hợp thời vay.

T trong các tập ký-sự của các người Âu-
châu đến xá' t' vào hai thế-kỷ 17, 18, có nhieu
tập nói về phong-Ực lập-quan xá' Bâ - khy
đó là giang son của vua Lê, chúa Trịnh rất
kỷ. Trong những ác-giá' các tập ký-sự đó
chúng ta nhận thấy Samuel Baron, người
Ha-lan lai Bắc-kỷ là quan-sát khá dứt g và
cố một ngôi bút công bình hơn cả.

Về những quoc-é long-trọng ở nước ta
trong dịp đầu xuân, theo lời S müel Baron,
thì cõi hoi lè lõi hon' cõ: đó là lè «Booa dee
Yaw» hay là bằng chữ Hát lè «Canja» và lè
«Thekydaw». Chù «Booa dee Yaw», cõ Cad-
diere, một nhà văn kháo-cùa có têng ở Borg-
dương, đã dịch là «Vua di giao» tức là vua
đi giao hay là lè Nam-gao Cõe «Theky-
daw» thi cõi Cad-đe dịch là «é khí dav» thi
cõi khóng được dung-lâm. Chù «Thekydaw»

BOOA DEE YAW VÀ THEKYDAW

là hai ngày Quốc lễ long trọng của ta dưới triều Lê

theo ý riê gichung tôi
thi ác-giá' cuon «Des-
cription du royaume
du Tonquin», muôn
viết ba chữ «tết ký
dảo». Tuy chư kỵ và
chú đáo cùng một
nghi lễ tung bài chữ đó đã hồn thính một cách
từ kép để chép lè kỵ-hìn đầu năm trong những
khi có bệnh dịch tan bại nhân dân và súc vật.

Dưới đây chúng tôi xin lược dịch bài của
Samuel Baron là hai lè đó.

«Booa dee Yaw»

Theo Samuel Baron tì nhà vua rất it và
rồi không bao giờ dira ngoài nhưng mỗi
năm một lần nhâ vua cung ngự ra khôi
hoàng-cung để dù một lè long trọng trong
dip đầu năm vào một ngày tết đã chọn trước.
Về dip lè này thì vua, chúa và thái-lú cùng
các quan trong triều, trước lúc giờ bình
minh đã đi tới một cái nhà ở phía nam kinh-
thành. Nhà này chỉ xây riêng để dùng về
việc cung tết này. Đến có ka của khác với của
ở những dền khác và trong không có hình
tượng gì cả. Khi đến rồi thi ngồi vị ở rieng
trong một gian nhâ ébo đến lúc giờ sáng.
Trong lúc đó nhâ vua phải lè sái ngự thè và
mặt những y phục chưa bao giờ mặc. Đến
tám giờ, một tiếng đại bác báo hiệu thi chúa,
thái-lú và các quan đến chào vua theo lè
nghi di định. Ngày sau đó là một ngày surg
nô, nhâ vua cùng các người tuy ông bèn đến
của dền, gõ cửa. Người gác cửa dền hỏi ai?
Vua già lời chính minh là vua thi mới hò
cửa cho vò, nhưng không một ai được theo
vua vào cõi. Khi vào trong dền rồi, nhâ vua
tự mình làm lè và theo đúng tục rồi. Vua phải
trai giỏi trước khi làm lè. Xong đó nhâ vua
ngồi vào một cái ngai vàng đặt trong sân dền
và một lái sau người ta đưa cho vua một cái

cày đã buộc vào một con trâu như để cày ruộng. Cầm lấy cán cày, là vua làm lễ cho cả nước, dạy cho dân biết bằng cách đó rằng không một ai nên xua bò trong lúc đi cày ruộng và những kẻ nào cản-mán, khốn khổ và bết lỏ xa trong công việc nhà cũng thì sẽ được giới ban thưởng cho về sự khó nhọc của mình.

« Người ta kể với tôi — lời tác-giả — ông thời lại cù-hà-hả cả lè chộn-bát (nhưng có kẻ lại nói) này cù-hành vào khi vua mới lên ngôi).

Lễ do cử hành theo cá-bầu-nay:

Trente môt hương an có đặt nhiều Lát đựng các thực phẩm. M, trà: đựng cơm trắng nõn, một bát đựng gạo vàng, một bát đựng nước la và một bát nấu đút g cỗ hoặc rau, iết cá bón bát đều có hột giày giàn hổ kin và đều giòng hột nhau, trông không thè nào phân biệt được vật nào đựng thử gì.

Nhà vua bèi chọn một bài deer mờ ngay ra. Nếu gặp được bài gạo vàng iến người ta cho là năm đó sẽ được mùa bội phần và no đủ, nếu gặp bài cơm trắng iến là năm được mùa no nung kêm hưu. Nếu chịu phai bài đựng nước thì uan do xoang, sau hết nếu chịu phai bài đựng rau, có thi lâm do ic là năm rât đời kém và có dịch khớp-nước. Người ta rất chú ý đến lê nay vì họ co e mè k, hay tia sự di uan.

Lúc này là lúc lê tat, người ta lại nghe một tiếng

súng nữa. Nhà vuô tréo lên kiệu bá-công có nhiều tần che và do tám người di qua các phố về thành; phía sau có các nhó sinh mặc áo dài đi theo. Đám rước vua lại có cả quân lính, voi ngựa, trống, nhâ-niac, nhó-cờ quạt và dò lò bộ. Đèo đường, nhà vua thường vút tiến cho các người nghe khò dè lò long nhân đức. Sau nhà vua đến Chùa Trich cuối voi, có các người trong họ Chúa và các quan theo bão. Đám rước Chúa có tới ba bốn ngàn kỵ binh, dò một rầm hoặc trăm rưỡi thò voi deo bành rất lóng lánh và độ 10.000 quan bộ nã áo dấu di theo. Như hì, đám rước Chúa bao giờ cũng oai lòn rước vuô. Chúa cũng đi một đường với vua mă-dền khi đến đường iết về phu rieng mới quay theo đường đó.

Cuối cùng là Thủ - ủ-cũng có quán-linh, voi ngựa và cờ quạt nhưng không long trọng bằng Vua và Chúa.

Theo như tác giả à trên rày thi lè này không phải hàn là tê N-m-giò i theo đúng ngi i lè ta thấy ngay nay. Cố iết dò là lè tê nghênh xuân hàng nă - mà hiện nay ở Huế vẫn còn, nhưng do mọi vị quan sỹ-đại cồ kinh-tharth (quan huyện Huong-nsa) tiay Vua dùng tê.

Đến lê « Thekydaw »..

Lê này cũng mới i-âm là một lần nbắt là vào những năm có dịch chêu người, voi, ngựa và nǚ bò chết. Các bệnh dịch do người ta cho là do các quán on, ma quỷ hoặc linh hồn những kẽ phạm tội phản nghịch với vua chúa bị xú-ù gây ra để giàn trú các hình phạt mă h phai chịu.

Muôn trừ dịch và tai uong, sự n ê-tin đã su-i người ta lập ra cách iết kỵ đạo để tiến lóng quan on và ma quỷ cũng trừ nhữn g vị ác thần do chán trong xú.

Về dịp này chúa chọn ngày dịch dârg — thường ngày đó vào hôm 25 Fevrier hàng năm. Như n'gi việc đã soạn sửa sẵn sàng, chúa cùng các tsan-vuong và các quan trong triều bèn đến xuống binh khí vào Lôi tám giờ sáng ngày hôm đó. Chúa di ngựa hoặc cuôi voi, cũng có khi di vông hoặc còng có nhiều tần long che. Số quan già gi do át đồng và không dưới số 16 hoặc 18 ngàn lại có cờ cờ voi ngựa cùng di. Các phô Chúa di qua dều cầm cờ và có cả linh dung cảnh đe ngần các nhà dân chúng không được mở cửa để có ý ám hại Chúa chăng. Nhưng người ngoại quốc

nếu xin phép thi-cung được phép xem đám rước oai-vệ dò. Đến xưởng binh khí ở ngoài bờ sông (gân) bãi cat (bãi cat nay ú-mỗi bẩm) lì rộng thêm vi nước sông Nhị-hà ủ bên Tau, hây sang mang theo nh èu đất phu-sa). Tại đây đã dựng sẵn nhiều nhà nhẹ bằng tre và có che thêm nh èu rap

dè phòng khi mưa nắng. Các quán lính, voi ngựa, cờ quạt, qurom giò đều bay ra dàn thành hế trận như khi sắp giao chiến. Các chiến thuyền cũng sắp thành hàng dài dọc dòng sông. Tất cả các dàn quan - huy bộ do dân ra trồng rất đẹp mắt. Số bộ binh du vao cuộc phô trương này không dưới số 80.000 người đều là họng tinh binh quen với việc cầm giáo và bắn súng. Kỵ binh có độ 5.000 cũng mang sẵn dù các hù-khi giói. Voi có độ chừng 250 hót đến là hạng voi quen trán mạc không sợ súng. Tien lung mòi con voi đều có gai, bánh son màu chóp lòi và có quâu tượng ngồi. Số súng hàn công đem ra cũng có độ 300 khẩu. Các quan văn, võ và các tướng tá đều mặc lê phục và nhung phục rất đẹp. Nữ郎 dời túc-vệ binh của Chúa gồm toàn những lính khỏe mạnh và mặc những y phục rái tốt chẳng kém gì các quan. Mười con ngựa và sáu thò voi của Chúa trông khác hẳn những voi ngựa khác vì yên và bánh đều bằng vàng chóp lòi. Khắp bãi cat cầm dây cờ quạt, iêng trống chiêng và âm nhạc inh-oi

vang tai. Số dân chúng kéo đến xem cũng rất đông làm cho bãi cat dense đặc những người và khán hân ngay thường.

Khi soạn-sứa dâ xong cù, ba tiếng trống cái nồi lén đánh rát thong thả. Nghe trống biếu Chúa từ xuâng binh khí xuâng bãi ehô dàn quan và vào đứng trong rạp dâp sốn rieng cho Chúa. Tiếp đó lại nghe thấy ba tiếng chuông ngân rất dài như tiếng trống hàn nay.

Chúa bắt đầu làm lè đảng các dò cung những lính bốn phạm tội và các ma quỷ. Cung xong nốt át, Chúa bèn dông dặc kè tê, những ma quỷ đó như dâ-quay rối trong xú và gây nên những hận dịch là hại voi ngựa, trâu bò. Ngày lúc đó, ba tiếng súng thần công nô vang. Đó là bài cuối cùng, theo đó tát cù các súng lanh công và súng lay đều nô lèn một loạt vang cù một gó giờ để tông hể các quan ôn và ma quỷ như họ vẫn thường. Đến chính ngọ thi mọi người đều ăn uống, quán lính được ăn các lè vật. Buổi tối Chúa lại giờ về phủ, đám rước cũng long trọng như lúc đì. Chắc Chúa đã thỏa lòng vì đã trù được kế thủ và các sai ương trong xú một cách rất mâu nh êm như thế.

Nhà vua không bao giờ dr lê kỵ dâo này, có-lô-vi Chúa Tịnh sợ rằng bọn quân lính nêu bát binh với minh sẽ có thè nhän dịp dò khôi loạn giúp nhà Vua khôi phục lại quyền chinh chảng? Vì thế mà Chúa cho rằng có mặt nhà Vua là việc rất nguy hiểm.

Nhưng đến khi nào di kinh lược một vài ngày trong xú hay di dẹp giặc ihi Chúa, lại thường dem cả Vua di, như thể là dè lợi dụng tên Vua, thực hành các điều uy định của minh và cung dè tránh mọi việc ám mưu dè đánh dò minh trong khi minh vắng mặt.

Người Bắc-kỳ cho là cách tiếp dâi bạn hữu mà bắn súng hoặc hòi tham súc khôn là một sự rất dâ-man và trái với ục lệ của họ. Chỉ khai nòi dòi với kẻ thù địch hoặc ma quỷ thi (xem liêp trang 29)

Thống-chè Pétain dâ nói :

« Nhờ có bài trán mà mỗi đồng-lâm của quốc già được trát chát; chúng ta sở dĩ quay quần dâ um sự bảo-vệ chung. Sự gân gụi dò, au chí là tự-nhiên, là hy-vọng nâng đỡ nhau trong cuộc phục-hưng. Nhưng Quốc-gia Cach-menh còn phải cần sự thông-nhất của nước Pháp ».

QUAN TÀU VÀO CHÂU VUA CÙNG NHAI TRẦU BÒM BÈM!

Đời Hùng-Vương thứ tư ở nước Văn-lang ta có một ông quan người họ Cao sinh được hai con trai, con cả tên là Tân, con thứ là Lang, mặt mũi giống nhau như đúc, ra ngoài người ta không phân-biệt được ai là anh, ai là em. Năm Tân, Lang 17, 18 tuổi thì cha mẹ mất. Hai anh em hiền-dem nhau đi nòi khác, theo học một ông thầy họ Lưu. Ông này có một người con gái 19 tuổi, mắt phượng mày ngài, nhan-sắc tuyệt-thi, thấy hai chàng đẹp trai và học giỏi, đeo lòng yêu-mến, muốn lấy người anh. Nhưng nàng không biết ai là anh ai là em, bèn bưng một bát cháo và một dĩa dưa ra mời hai người, và để ý xem ai ăn trước thì tất người ấy là anh. Khi biết đích Tân là anh, nàng bèn xin cha mẹ cho kết duyên với người ấy.

Từ đó, vợ chồng dâm-thảm với nhau, nguồn an bê-á, tài-tử giải - nhân, ngày tháng qua đi như trong tiên-cánh, chẳng doi-choi gì tới người em. Cao Lang buồn rầu rỗi, phản chi bỏ anh đi mất. Biển nứa đực ngập một khúc sông sần rồng-mènh-mông, không sao qua được. Chàng bèn ngồi ở bờ mà khóc, khóc mãi đến chết rạc ở đó, thán-xác biến thành một lũ cây, người ta gọi là cây cau (tức là cây họ Cao). Người anh sau tuôn trào mặt, mới nghĩ tới em, bèn bỏ bì-lim. Trời xui khiến thế nào, Cao-Tân cũng đi tới chỗ bờ sông mà Lang chết rạc. Mỗi một hố-hận vò cung, lại thấy khồng sao được khúc sông, Tân thấy có bóng cây liễn ngồi dựa lưng vào mà khóc. (Cây ấy chính là cây cau). Khóc mãi, khóc mãi, Tân cũng như em, chết rạc đi, biến thành một phiến đá dựa vào gốc cau.

Người vợ thấy chồng di mải không về, nóng lòng nồng ruột cึง bỗ-nhà di tìm. Nàng cũng tới khúc-sóng thấy không di qua được, sán phèn dà nhán dẹp ở gốc cây dám, lién ngòi dò má khóc-lóc thở-than hết ngày này sang ngày khác, sau cùng chết rạc đi, thành một thi giày leo quấn-quít vào hòn đá và leo lên

cây cau. (Tức là cây trâu, chữ là Phù-lưu) có lẽ là gọi theo họ Lưu).

Cha mẹ người con gái cảm mồi tình quyến-luyến của ba người liền lập đền thờ ở đó.

Tháng bảy một năm kia, vua Hùng - Vương thứ IV, tuẫn-thủ qua đó, thấy đền có cây xanh tốt mọc trên một khóm đá, liền ngay ngồi nghỉ ở đó và cho dời bà lão sở-lại ra phán hỏi sự-tich.

Nghé câu chuyện, nhà Vua liền sai người bộ quái-cau, lấy một miếng cắp với một lá trầu mà nhai nhô nước ra hòn đá thi thấy sắc đỏ ối như máu, ngài cho đó là biếu-hiệu cái tình huyết mạch mội nhà. Rồi ngài ra lệnh cho nhân-dân trong nước trồng cau để dùng vào việc lễ nghi tề-tự, để lộ ý trung-tôn, ân-nghĩa. Từ đây, miếng trầu thành ra «dâu-câu-chuyện» hòn - nhà-gia-thù và tề-tự trong nước ta.

Sử-lại chép rằng ngày xưa người Tàu hối sứ giả nước Văn-lang soi lại ăn trâu thi sú-gà đáp rằng ăn trâu dễ cho thơm miếng và trú-á-khi.

Nghĩa là xưa nay chúng ta vẫn nhận tục trâu cau là một tục riêng của nước ta và duy có người nước ta là ăn trâu.

Thật ra, những tiếng betel (rù) arec (cau) người Á-vâ và riêng người Pháp nhập-cảng từ Án-dô vào. Và theo sự kẽ-cửu của các nhà-bác-học Pháp, thi cây cau gốc-gác từ quần-dảo La Sonde, sau này người ta mới lấy giống về trồng tại Án-dô và các nơi khác ở châu Á. Cây trâu thi ở Án-dô trồng rất nhiều. Và thô-dàn Án-chẳng những buôn-bán về trâu cau rất phồn-thịnh, mà cũng rất hay ăn trâu; họ cũng coi ăn trâu dò-mồi là xinh - đẹp như dàn-ta vậy. Và cây cau gốc ở quần-dảo La Sonde, tất-dần ở đảo ấy biết ăn trâu trước nhất.

Như vậy, câu chuyện của ta về trâu cau chỉ là một câu chuyện cổ-nhị như chuyện Tấm Cám mà thôi. Tục ăn trâu không phải là một tục riêng của dân nước mình. Nó là một tục chung cho hầu hết các dân-tộc ở châu Á.

Nói là châu Á, nhưng châu Á xưa chỉ là Án-dô và rung-Hoa. Hai nước lớn ấy là hai nước văn-minh sớm nhất ở Á châu, đợi tia sáng văn-minh ra khắp cả một đại lục ở ven bờ Thái bình dương; tối nay hai tên văn-minh ấy vẫn nắm quyền bá chủ trên cuộc sinh-hoạt tinh thần-dạo-déc của dân Á-dòng.

Thì như trên ta đã thấy dân Án-dô vẫn có tục ăn trâu.

Còn dân Trung Hoa, từ xưa tới nay, ta vẫn yên-trí là họ đê-răng-trắng và không biết trâu cau là cái gì; thật ra, họ biết ăn trâu từ lâu đời lắm.

Sách « Nam-sử » của Lý duy-en, Thôi đời



**BỘ-NHẬN NGƯỜI CÓ HỌC
LÀ PHẢI GIÚP HỘI TRUYỀN-BÁ QUỐC-NGÔ
NĂNG ĐỘ BỒNG-BÀO THẤT HỌC**

Đường chép chuyện thời Lục-Triều (420-588) có câu rằng :

« Lưu mục Ch dĩ kim bện thịnh tân lang
vốn thê huynh đệ ».

Nghĩa là Lưu-mục Chi-lãg mâm vâng đụng
đầy cau lán lê mùng anh em nhâu vợ.

Như vậy, thi cau đã là thứ phẩm vật dùng trong việc lễ-nghi từ đời Lục-Triều.

Sách « Bảo-thảo » nói : Tân-lang là quả mâm
người ta tưới và làm dai-pkú - bi (một vị thuốc bắc).

Đào-hoàng-Canh tức Đào-ân-Cur, người đời Lục-Triều nói rằng :

« Quả cau dai, nhon có lân tía gọi là Tân,
tron mà ngắn gọi là Lang, thứ sản ở Giao-châu
thi nhô mà ngọt, thứ sản ở Quảng-châu (tức
Quảng-dân, bảy giờ thi lớn mà chát. Người
Việt (tức là người các xứ Việt như Phúc-kien,
Giang-tây, Quảng-tông Quảng-ôy, Việt-nam)
lấy chất với á-vô on hến nhuộm dò quét rao
lá phu-lu (trâu) cuộn lại ăn với cau, mỗi
miếng o là mè khàn ».

Sách « Bắc-hồ-lục » của Đoàn-công-Lộ đời Đường có nói Lương-lục-Ích-ta on An-thanh-Vương » ban cho một ngàn khầu trâu.

Sách « Lư-đag ban thu-vñ am túng bú » nói
rằng ở chốn kinh-sư, nước Ích-ta cung
nghiên thứ đồ, ăn lẩu với sa-nhân, đậu-khǔn
thường giặt sắn trong hâ-bao để chốc-chốc ăn
dần. Ngư-duong sơn-nhân diều linh nghiệp
trâu của quan-cấp-sư họ Trinh, có câu thơ
rằng :

Hanh đáo tiền mòn, mòn vị khái.
Kiệu trung đoạn tạ khieł tân-lang.

Dịch :

Tới trước cửa Triều nhưng chưa mở.
Ngồi vénh trong kiệu nghiệp trâu cau.

Theo tác-giả sách trên thì đời Thành, phàn
sĩ kinh-dô nhiều người nghiệp trâu cau lầm,
duy tác-giả ném thử, thì chỉ thấy chát-sít mà
hở, chẳng thấy vị gì là ngọt cả...

Bấy nhiêu đó dù rõ ràng trâu cau chẳng
phải là thứ cây thiê-sản ở nước ta và chẳng
phải riêng dân-tộc mình mới lấy « miếng
trâu lầm l đâu-áu chuyện ».



(xem từ số 138)

Noi đoạn, tên khốn nạn đó rút một con dao ra ngâm ngang miệng, lấy tay rờ vào ngực tôi rồi xuông đến bến tôi. Hình như chắc chắn là đã tìm được chỗ nó định tìm rồi, nó bèn cầm con dao, thè luối ra liếm vào cái cạnh thép sắc, đâm một cái vào mồé ác tôi, rạch ngang một cái rồi luồn tay vào bụng tôi lấy cái đà dày, lá gan và bộ ruột lồng thông ra... Tôi hé lên một mót tiếng kinh khủng và nôn nùng.. Mồé mắt rãnh là giặc oh em bao. Tôi nằm im không hay quay mặt lại sau sẽ làm sao sống ở trong thế giới

hay là hối-ký của một người đã nghiệm và đã cai thuốc phiện
của VŨ BẮNG

Sau khi bết cái thế-giới mình dương sống có dán bà đai lại ở ngoài phổi, có dán ông làm việc và có gió thổi, có chim kêu, tôi mới chắc là tôi còn sống. Bao tay sờ trán, sờ cả vò và sờ bụng, tôi thấy không biết có man nào là mồé hôi. Tôi có cảm giác lúc ấy tôi là một cái « cao xu tò ong » những viên kế toán các số vốn tài nứoc đặt ở trên bàn để đầm ngôn tay khi đếm giấy bạc. Vật một cái thì nước chảy ra hàng bát. Cái chứng này, các ông lang bá là suy về âm đáy. Không biết làm thế nào cho khỏi được. Tôi dương lân hầm như thế thì mắt tôi đã nhém từ lòn nào và tức thi không ác mộng khác lại đến hành hạ tôi. Có lúc tôi thấy tôi đi đến những phuong trờ la rồi có những quan mơ đồng bè như kiều những quan moi trong phim Tarzan dim dứt tôi xuống nước cho chêt ngạt; có lúc tôi thấy tôi bị nhân viên nhà doan bắt giải di vi tôi buôn thuốc phiện lậu; có lúc tôi lại thấy thầy tôi ve tra vú tôi ve các sị lồi lõm, rồi khống đợi cho tôi trả lời, người hung mặt khóc lén ba tiếng như Rì Biền Thủ khóc con, lúc Tần-mục-công nghe lời bạn Ký-Tú giày quan đánh Trịnh.

Bao giờ cũng vậy, giặc ngù của tôi cũng là những giặc ác mộng liên tiếp không ngừng Hết cù mờ mắt thi mồé hôi lại ướt đậm, nhưng tôi không vì thế mà không ngã nứa. Bởi vì cai đem thực, lúc đó, mồé mít có đem cang ra cũng không khỏi dìn lại: cái sự ngù nó là chủ tôi. Tôi ngó đê vài tiếng đồng hồ và hòn não mồé ráo ra được, thi trời đã sám sầm tối. Nhà tôi vốn là nhà cõ nên gác tôi ngủ thấp bé và chệt chơi lại chắt day nhung sách, giấy ở chung quanh nên không có thèm em tuổ. Nệm ở trên giường, trong tro

hoàng hồn lan ra như một giọt dầu ở bên ngoài rồi chui vào cõi gác minh nám, tôi có cảm giác của một người được trông thấy, báu tay khâm liêm cho mình Chỗ tôi nằm không còn phải là một cái giường nứa, nhưng là một cái áo quan ; mà sách giấy và chung quan, chính là những thứ mà người ta ché i bén cạnh người chết để lúc hưng ra huyệt, cái xác chết khỏi lắc đì lắc lòi. Cả cái gián gác của tôi túi áy mơ: ảm thêm thảm đam làm sao ! Nó chính là một cái mồé xâu hoán hoán mà những người i hủ dam mà bô đó rõ rẽ, không lắp đât.

Tôi chết mồé mít, trời ôi ! Không biết lúc sống tôi đã làm những tội gì mà lúc chết trời lại không cho chết yểu hàn mat ngọt thí nay ? Bao nhiêu những tư tưởng về nhau, quả cù nhà phđ đãi với tôi. Tôi nghĩ bung, nếu lúc ấy trời lại cho tôi sống lại thi, kí ống bao giờ, không bao giờ nữa, người ta thấy tôi làm một việc gì tàn ác hay một đ.ều gì thê, dứa .

Mỗi ngày tôi sẽ chỉ ám một bài com người, để cảm-thông với trời, thi sẽ chỉ khú khái thân tôi để cho những người ở chung quanh tôi được sướng và tôi sẽ là thế mèc bộ quần áo vùi nâu tay mình để lấp lèm những việc cực nhace nhất, nặng nhace nhất — dù phải dào hào, xé nùi cung cam... Nghì-dền đó, tuc thi nùi non trùng trùng đêp điệp ở trên xâ nhà đò xuồng và chụp lấy tôi như kiều những cái chuông chụp lấy người ta ở trong những chuyện phong thần, kiềm hiếp. Mắt mũi tôi iỏi tóm cùi lại.Tôi cố hâm cái thành giường, và đem hết tòn lực ra ngồi giày. Chung quanh tôi là hòn tòn nặng nè, toang lò và bầu thùn nói với tôi iết cùi những sự náo núng của kiếp người. Ngồi lâu một ti nứa thi chết mất. Vùng giầy, tôi đì lại phía cai bóm đèn, bát ánh sáng lèn và méc voi quản áo vào di hút, vừa di vừa lùm bẩm :

— Cõ lẽ me ta nón phải. Chuyện này đến phải cai ».

VI

Cai I Dó không phải là truyện tôi nghj lòn này là một Thức, từ khi thuốc phiện đổi với tôi không còn phải là « cai » thu, tôi đã nghj đến nứng truyện « bô » nhiều phen, nhưng đó chỉ là địn mà chưa hề đem thực hành.

Có một hôm, tôi đem ra bón với Tinh là mèi ng.rồi ban « hắp » nhì tôi i y tan thành ngay; nhưng một lát y đê dâng kè cho tôi hàng trăm thi đụy để truyện cái thuốc phiện mà truyện cuối cùng như thế này :

— Nói đâu xa làm gi. Cứ lẩy ngay tôi dậy làm ví dụ. Tôi thi còn hờ nước gi. Tôi đã cai sản có biếu bao nhiêu bài rô không? Sáu bận. Ấy thế mà không bận nào được đến hơn ba tháng. Bận the nhất, tôi nhớ tôi sai được năm bận. Bận

thứ hai được đến chín bôme, nhưng bước sang ngày thứ mười thi tôi bay di hút bởi vì nếu gữ khong hút thi đì tháo tông cảng đùi đứt hơi mà chết. Lần thứ ba, tôi cai được hai tháng chín ngày — lần này là lần cai lâu nhất — giờ chừng gi tôi tri racy chứng đó, nhưng sau no phủ cù người ta raj-đòi lại chiu Xong lòn đò, tôi hút gấp bội và tôi lại cai lần thứ tư, lần thứ năm, và truyềv đì một tháng, tôi lại cai lần thứ sáu. Vâ như anh là trông thấy đâ, tôi lại hút. Hút, và tôi có đurec một sự kinh nghiệm này, tôi xin truyềv cho anh, anh nhớ nhé ! Là thuốc phiện nó có ma. Thằng nào dâ bập phải thi nó không cho xa nứa. À phù dung ghẹn lâm. Nô nhú con bộ ngựa, (l)anh nòi báp phải thi nó giữ riết lây cho đến chết. Bay giờ ai mà nói đến truyềv cai thi tôi chỉ buồn cười mà thôi.

Lời nói của ông bạn ngao ngöh thay ! Tôi nghe mà lòn tiếc. Nhưng tự thám tâm thi tôi cũng thấy « chòn-chyon » bời vì tôi biết rằng lời y nói không phải hoà hoia toàn bia đặt. Tôi đã nghe thấy nhiều người nói về những truyện này: nño là có người cai ròi sinh ra hán thân hất toại ; nño là có người cai ròi s nra ho he mìn xuvin; bão là cù người cai ròi dóc thịt đì ; nño là có người cai ròi sinh ra phù súng bấm ra sói, dài ra đầu lòc ; nño là cù người cai ròi cám khẩn ; nño là có người cai ròi sinh ra chung bệnh ở co quan bài tiết ròi ròi người di mà thác rhu nột cõi mèo ; nño là cù người cai ròi mắc bệnh thiên-dâu-thũng kết cục. Ông cùi hể con mít..

Ôi, những truyện những nghe-mà dâ lòn mña thua, buông chí lòn còn phái dâng ra mà chung kiến. Thura bà vâng, chinh mít tôi, tôi cũng đâ có lòn chứng kiến một cái chết vi cai thuốc hiền. Nhâ hào hòn trong;cùi truyện đ'y tôi xin tòng vong linh người chết mà giấu tên. Ta

(Giống bộ ngựa, nño múa ái tình, thường hút hết súc lu của con bộ ngựa ròi xén xác nó.

**MÙA VUI TRONG DỊP
ĐẦU XUÂN NÊN ĐỌC**

THÁNG KÌNH

Tiêu thuỷt giáo dục của Nguyễn Đức-Jynch

THÁNG KÌNH là cuốn truyện tiếp theo với THÁNG CU SO và THÁNG PHƯƠNG. Đọc THÁNG KÌNH sau dịp tết, ta sẽ bâng khâng vui mà suy nghĩ thâm thia, nhâ còn nghe thấy vâng hên tai đùi am của tiếng pháo giao thời ! Tất cả trí-thức giới Việt-Nam đều mong đợi đê hưởng cái đùi am đó.

HÀN - THUYỀN
XUẤT BẢN

cứ gọi ông ta là ông Bành. Vậy thì ông Bành có lẽ
chung ta là con trai một nhà giàu. Cứ kẽ thi
không phải là lâm ông ta cũng thừa tiêu vi và
ông buôn báu lai có thang hàng vạn bạc, nhưng
theo cái tập tục của ta, dân ông không dám làm
sợ nhà nước thì ai vì nè, nên ông cứ dám
kiếm mỗi tháng tám mươi nghìn đồng. Tám
mươi nghìn đồng? Đã đánh, ngày xưa, một móm
tiền như thế đã là to, nhưng xem với bây giờ thì
nó chẳng là mủi gi cả. Ông Bành chỉ dám mua
thuốc lá áng-lê hút và đi xe pháo, còn thi nhau
chầu hát, mai bùa tết, ông vẫn phải rót cho tám
ở nhà, khi dăm bảy chục, lúu một vài trăm —
nói là để khoản
đại anh em và
giao thiệp như
thể để lấy đường
buôn bán.

Sự thực, ông
chẳng lấy được
tài liệu gì về buôn
bán cù; ông chỉ
đi hát và dì hút
mà thôi. Cái kết
quả, không cần
nói thi ai cũng
biết: ông nhân
tinh với ài dào,
thúc súng đâm
với họ, và muôn
elý súc: ông đã
bị bắt phải ở phủ
đúng rất nặng.

Kể viết bài này
không rõ: áng lúc
dùi vợ ông có
biết không, hay
biết mà im đi
— bởi vì ta nên
biết rằng ở nhiều
người vợ biết là
chồng tập hợp hút thuốc nhưng vì nhiều lý do
lặng như thế mình không biết. Nhưng sau đùi
dần thấy chồng hút mãi sinh ra gầy còm, ốm
yếu, bà vợ hết sức cau ngán, nhưng đến lúc can
ngán thi đã muộn: ông đã là một quan viên
chứa xác trong lăng bẹp. Bất đắc dĩ sau ba năm
cắn răng đẻ chồng đi hút tiệm, bà bèn sám bàn
thanh đế ông hút ở nhà. Chính bà, bà cần thuốc
cho chồng hút, mới ngày có ý rút dùi đòn, mong
cho chồng bỏ được, nhưng vô ích. Rinh lúc bà
đi vắng hay là bập bênh hàng ông vẫn đánh cắp
thuốc dể hút thêm và hôm nào không được
hút thêm, y như là ông bà xô xát. Tức minh, và
lại cũng tiếc cho cái xà xanh của người đàn
bà con gái nào cũng chỉ có một lần thôi, bà hét
ngột đòn nhất bắt chồng phải cai, không có thi
bỏ lý do. Buộc lòng, lần này, ông phải theo bà,



và ông cai. Ông tiêm yên tĩnh rồi rút bớt liều
dần dần. Ông uống thuốc ta, thuốc tàu và bảo
niêu là sâm, nhung, cao, que. Quả vậy, ông cai
được thực. Ông cai được bốn tháng. Sáng đầu
tháng thứ năm, người ông phu lén như một
con bò mộng. Hai chân ông phình ra như
hai cái ôm khói tàu. Một ông bạc phênh, má
ông phinh ra, dôi mắt lục trước to là thế bảy
giờ tị bi, chỉ còn là hai sợi chỉ. Không ai dám
chạm đến ôi bởi vì người ta có cảm giác bẽ
chẹn vào người ông thi ông e yếu và bao nhiêu
nước sê dê ra lênh láng. Đồng thời, cái bụng
đang trương lên một cách cực nhanh. Trương lên
như một cái bong bóng tròn đựng nước. Thoát
dầu, nước ấy đục; sau dần dần trong ra, rồi
trong suốt: dung ông như thế một khố
tuyn tinh to vậy. Đatk một bâu tay béo nay bụng
người ta nhìn bên kia bụng có thể rồng thấy
rõ ràng từng ngón, y như thế ta, soi gương vậy.

Nếu ta tò mò, chú
ý hơn một chút
nữa, ta sẽ thấy cù
đá dày và ruột
ông cùng con gan
và lá lách. Thật
là kỳ lạ. Câu nói
của miêng cùa
mọi người e phơi
ruột phơi gan ra
với thiện hạ và
thực đem áp
đụng vào trường
hợp này mới
đúng. Ông Bành
sấp chết mất
rồi. Thuốc tiêm
cũng không lại.
Mỗi ngày ở i
khuynh bay. Bây

nên đe cho ông ấy hút lại đì. Nhưng bà, cung
quyet lâm. Bà không chịu. Bà cùu cùu đén khoa
mồ khé. Người ta lấy nước và trong bụng ông ra.
Được ba thùng nước, y như nước lọc. Tất. Ông
Bành có cơ khôi được. Thôi, ăn mừng. Nhưng
nỗi vui chưa quá được một đêm, sảng hòn sau
dầu lại đóng hoàn đầy, cái bụng thủy tinh lại
vẫn là cái bụng thủy tinh như hòn trước. Cả
nhà khóc vang lên. Em gái ông Bành đã múa
vải và sám « áo ». Tuy thế, ông Bành vẫn còn
tinh tảo. Nhưng cả ngày, ông chẳng nói được
một câu gì cả. Ai den hỏi: « Thế nào ông Cà,
ông có nhận ra tôi là ai không? » thi ông gật
gật mấy cái rồi ngáp như một con cá bay chờ
vũn. Vợ ông, nửu, mắt dài hon người, bà giò
chứa đeo cho Ông hút lị, khóc sướt mướt mà
bồi i. Dè tôi gọi người tóm làm cho cậu đánh

điều cậu hút nhẹ! » thi ông tra nước mắt rồi
lắc cái đầu sang tay phải lại lắc cái đầu sang
tay trái. Còojnucr cùi lát, bà Bành sau rốt cầu
để một vị bác sĩ đại tá xem có con phương
não cứu được chăng. Vì bác sĩ ấy xem xong rồi
hỏi:

— Ông ấy trước kia có hút không?
— Thưa, có.

— Thôi, thề tôi khuyên bà nên cho hú là
neay đì. Kháng có thuốc nào chữa ông ta được
nữa?

— Nhưng, thura quan lớn, bây giờ không hút
được nữa thi sao?

— Tí ta có thử mượn một người nào hút rồi
hà hơi vào cho ông ấy.

Bà Bành làm đúng như lời bác sĩ. Hồi thứ
nhất, ông ta có hit được. Nhưng thứ hai thứ
nhì thử ra thì ông ta đã ngủ tự bao giờ rồi. Ông
ngã liên miên như thế bà ngày. Tính giày thi
ngáp, ngáp xong lại ngáp. Sang đến ngày thứ tư
ông không ngủ nữa. Ông vĩnh hiết gnoc đời và
vĩnh biệt cái bến đất: ông ché.

Bởi da có cái hân hạch hút cũng mâm nâm
cùng chiết với ông một vải lện, ôi có mặt hòn
ông ra yên ngồi ở nơi eo eo, cung Tôi nghe ếp,
ba đưa trê như trung gác, tưng vây nô cõi bô;
mội mẹ già và mót vây dại chưa dày ba mươi
cái xuân xanh. Bây giờ ngồi viết thi, hồi ký
này, tôi tưởng như còn trông thấy rõ ràng ở
trướ: mắt ba đứa tè đột mù rẽ, đứa con phải
đim, đứa con phải giật; người vợ gör tang
throught thiều não nòi đì ở bên cạnh cái huyệt
cùa chòi khồng ngời tiếng « nh oï ».

(Kỳ sau đăng tiếp) VŨ BĂNG

ĐÃ CÓ BẢN : **MÔNG-CÒ HOANG VU**

Truyện phiêu lưu cùi bay của Nguyễn Đức-Quỳnh

Mòn qua nǎm mới

Truyện trình-thánh của B. H. P.

tả một cuộc cùi bay hung lường ngô, cùn 3

nhà trình-thánh trê danh: Lê-Phong, Ký-Phat,

Đặng-Dung. Truyện rất vui, rất ly-ký từ

đầu đùi cuối. Giá 0.00

HÀN-THUYỀN, 71 TIỀN-TSIN PHÁT HÀNH

4 MÓN THUỐC BỒ CỦA NAM, PHỤ, LÃO ẤU DO NHÀ THUỐC

Đuc-Phong

BẢN BUÔN, CÁN LÉ BỒ THUỐC SÔNG
THUỐC BAO CHẾ VÀ CÁC THÚ SÂM
45, PHỐ PHÚC-KIỀN HANOI PHÁT HÀNH

ĐÃ CÓ BẢN: **Tôi học chữ Hán**

của Thudden-Chienn. Sách này chẳng những
rất dễ cho người mới học chữ Hán hoặc
người học Tây muốn học chữ Hán mà
lại rất dễ cho người đã già, chữ Hán mà
chưa biết vẫn biết. Ông, bà ra quyền
I và II mỗi quyền giá 1.000 — Thú và
mau ut xin để: NGUYỄN-TÂN-XUÂN

NAM - CƯỜNG THỦ - XA
GI, DESVAUX - MYTHO (COCHINCHINE)

CÁC GIA-DÌNH NÊN DÙNG THUỐC: **Điều - Nguyễn**

- 1) Thuốc đau dạ dày Điều-Nguyễn
- 2) Thuốc ho gà Điều-Nguyễn
- 3) Thuốc ho lao Điều-Nguyễn
- 4) Thuốc bồ thần Điều-Nguyễn
- 5) Thuốc bồ huyết Điều-Nguyễn
- 6) Thuốc cam Q Điều-Nguyễn
- 7) Thuốc sâm sỏi Điều-Nguyễn

Tổng-cục: 123 Hàng Bông, Hanoi
Đại lý: Đức-thắng, Mai-lich, Nam-tiền Saigon
Nam-cường; Mytho, Vinh-hung: Vientiane

ĐÃ CÓ BẢN:

Hai tám hòn

Tâm lý tiêu thuyết của 1.6 ván Truong 300 trang, in
rất đẹp — giá 1.500. Cố in riêng 5 quyển giấy dấp, có
chữ ký của tác giả, mỗi quyển 10.000

Sé có bán vào dịp Tết Quý-Mùi (1948)
XUÂN ĐỜI MỚI

một công trình văn chương và mỹ thuật vĩ đại nhất.
Bản và phi-bản 9, 10 nǚu, in offset tại Iden. Bà rõ
đến tất cả các danh sì trong nước. Bộ mua ngay
kho hét

Đời Mới 62 Hàng Cót Hanoi

Các cu nên dùng:

THUỐC BẠI BỒ BỨC-PHONG , \$1.50

Các ông làm việc nhiều nên dùng:

THUỐC BỒ THẬN BỨC-PHONG , 1.50

Các bà già có nên dùng:

THUỐC BIỂU KINH BỒ HUYẾT , 1.20

Các bà phải chờ trẻ em uống thuốc:

THUỐC BỒ TÝ TIÊU CAM , 1.00

CÁI BU GÀ VÔ DỤNG

CHUYÊN NGÂN CỦA LÊ-TAM-KÍNH

Buộc xong bó cùi thứ tư, Nhâm ôm lấy, dỗ dỗm dộp mấy cái xuồng săn đất cho bằng chân, đoạn đặt cạnh ba bò kia, lùi mấy bước, xoa tay, gật đầu tó vè bằng lòng. Mấy bó cùi đang sưng sưng trước nhà, thâm mặt và giống nhau như anh em ruột; bộ nào cũng nở nang căng thật một chac chiu ngang trung làm hai đầu xòe ra, cũng có một lớp cùi to, trắng, mới chì bao ho và che kín nhũng que nhô dộp trong.

Nhâm đã nói tinh khéo sửa cùi nhất làng. Những ngày vào rừng, anh chọn những cây cùi thẳng và to. Vợ anh yêu hơn hai những cảnh nhỏ, nhẹ, gánh được nhiều. Rồi năm ngày một, khi phiên chợ Giải nhôm người, khen hèn hè những bó cùi khó để dụng mai tranh và trong chỉnh sành khoai và gạo done da hơi cạn, hoi vựt chòng nghỉ việc rừng, ở nhà, di chèo bán hàng.

Sáng dạy, chị Nhâm lúi húi nấu ăn và cho cái đĩa bù. Anh Nhâm kèo cùi ra sân, cởi phông gáy, chè những thanh cùi то và thẳng xếp ngoài «lâm mộc» còn trong thi nihil chất thử cùi... dàn bà. Thế là sau bữa cơm đèn, vợ anh đã có một gánh cùi tron mứt, nở nang di bán, trong lúc nhả, anh sờn nốt những bó kia cho phèa chèo chieu dè hai vợ chồng cúng dì.

Cái anh gánh tới chợ, ai cũng tranh nhau mua vì là thứ cùi tốt mà lại có một vè mỹ-thuật riêng. Sứa lại như thế không những bán được giá cao, mà lại còn lời thêm: hai gánh thê nào Nhâm cũng san fa được hàn họa là chèo kề nhũng que que nhỏ, nhũng que que lát vát

trầy ở cùi to ra, mà anh dùng để nấu nướng hàng ngày.

Gà trưa, một trời hàng tư gieo xuống thôn quê những tia lửa thênh. Nhâm «na» bỏ cùi thứ năm lại cài cây khế trước nhà vì bóng nó đã rụt ngắn lại gần tới gốc. Mồ hôi ứ ra khắp mình và đã bắt đầu chảy thành dòng lóng lánh trên lớp da ngâm ngâm đen, căng thẳng trên những bắp thịt ở ngực, trong cánh tay. Anh không ngạc biết được rằng đó là mồ-hôi dài hày là mồ-hôi mêt. Anh chỉ biết rằng bụng anh xốn xao như có cái gì cựa ở trong và cánh tay cùi dão giang xuồng cùi đã kẽm phần mղah mē. Thỉnh thoảng, anh ngừng việc, nhìn ra phia ngoài: con vàng sún nằm thòi đầu dồn hàng rào dâm bụt, bốn cảng thuỷ ra, bụng sát đất, mõm gác lên một miếng ván to. Anh lầm bầm:

«Kết! Líu mìn chí mà māi dâ không ve ta! Rồi lại cùi xuồng uê o! che er!»

Bông, một ý kiến vụt qua óc, khiến anh quàng dao, di vào nhà, lai gìn chính khoai, bốc

một nắm to, quay ra, vela di vela nhai ráo rạo. Tới chung tre kê gần vồng, anh ngồi xuồng, lấy giày lung lai mồ hôi ở trán, ở ngực. Trên vồng, thằng cu nằm bên cái đĩ, lót trong một manh áo nâu rách, màu nước đưa. Chúng ngủ say sưa, đè mực lù ruồi tự do bám vào mắt, vào miệng. Trước cảnh tượng quen thuộc ấy, Nhâm ngồi thẩn nhiên nghén khoai: bộ thơm và ngọt nhuyễn với sútrot làm thành một thứ sữa sền sệt mà anh nuốt ứng ực, nzon lành. Àu xong nám khoai, thấy trong mình đã hời để chịu, anh ra sau nhà, cùi xuồng vại nước, nốc mọi hơi dài, ngủ cùi lèn súc sùng sục rồi nhô-toet xuồng đất.

Tiếng chó sủa àng àng trước sân, đánh thức cái đĩ: nó khóc sún sét, mõm gác lên một miếng ván to. Anh lầm bầm:

«O o... À mè dã vè, mè dã vè!»

Chị Nhâm đã vè thật. Chị đựng đòn xóe dưới thềm, đặt bì nặng giữa nhà và vội lai làm con dường khóc.

Nhâm ở ngoài bước vào, gát:

— Màn chí mà māi đến dù mòi chịu bò vè?

Với một giọng dày vè gận dữ, anh tiếp, khi cai đĩ rúc đầu vào ngực mẹ kiêm vú:

— Ở ngoài nắng mót vè, khoan cho bù dã; cho hòn bú sún nóng đau bụng chêt cha hòn di chừ!

Chị Nhâm không dám nhìn len, ôm con yên lặng, kiêm cách «lâm hiên». Chị bắt đầu cầu chuyện:

— Chà, bùa ni may quâ, cùi đất ghè!

— Hết! Lèm à! Dòng may quâ!

Hai quan nâm.

Những hai quan nâm thê? Sу sung sướng và vè ngac nhiên hiện rõ trên khuôn mặt xuong xuong của bác tiều Anh ngồi xuồng chông, quên hết những nỗi bực rọc vừa rồi, cười hì hò, keo dài cắp môi dày, đê hò những cái răng mộc, to bằng móng tay.

Vừa vad vù chò con bù, chí Nhâm vừa niêm nù kè:

— Bà nòi an mặc sang quâ..

— Bà mò?

— Bà mò cùi — Thay gánh cùi, bà uong lienh, không mặc cả. Tai gánh vè nhà, bà nòi cho ăn trầu, uống nước chè:

— Tú tể hè!

— Bồi rira, nén vè trưa bon moi bura — Bố hán chắc đổi meo ri.

Chị nhìn chông dò ý và thấy chông gắt, nói t ép:

— Tui bết mā, nén kèi vè có mua một chục bánh dùc, rán cai bánh lá — iê lâm, mất cùi ba tiền, hòn tám đồng.

Chị ngừng lại, tướng phài nghe một câu mảng hoặc it ra cũng một lời trách của chông vè sự hoang phi

Nhưng không. Nhâm không trách mảng, và dà-tói lục bị:

— Mua bánh à? Mồ mò, mò mò... À, mà cùi gà nứa, gà mò dày?

Anh lôi ở bị to ra một con gà mái to, lông xám, cánh và chân bị trói với hai giày chuối troi.

— Gà mua chý đó. Con già đep và rẻ, sẵn tiễn mua vè nudi cho vui, mệt di mò mả sò!

Mấy đây?

Chị Nhâm troi cười đap lại bằng một câu áy:

— Bố hán thón doan coi có dung không?

Om con ga vào hai tay, nhặc lên nhắc xuồng, nán hầu, nán ngực một hồi lâu, rồi ra vè thành thạo, Nhâm nói:

— Hè lâm cũng phải mệt quan.

Sai rồi.

Thi quan mốt dò.

Sai nót, có chín tiền thôi.

Thé là quên đói, quên những cái bánh ngọt nǚm chờ mình trong ti, Nhâm hò hò khen vợ khéo mua, khéo chọn được con gáy quay.

— Gà ni tôi tống lốt con-lâm dày. Tháng nǚa thì nhảy ô chor không lâu nǚa mō, cu, di lấy cái thung sáo sòu hé vò dày, đê bố mò hán ra, nhốt lại kéo trói mãi tội nghiệp.

HOA MAI-PHONG

Biểu hiệu vè đẹp quý-phái

Hiệu may có tiếng
nhất của bạn gái

N° 7 HÀNG QUẤT - HANOI

Nhà xuất bản NGUYỄN - DU số 206bis, n° 11 Hanoi

ĐÃ CÓ BẢN:

BA QUẦN MỸ

Lịch sử tiểu thuyết của Chu-Thiên
Gia 1500

MỘT PHAT HANH:

TẬP KIỆU

của Tù Phanh. Có 8 chương của hoa
si Nguyễn-Duc-Nhàng. - \$ 1.00

BÌNH THỜI ĐẠI

của Phạm-Ngô-Khoa. Hay là: bình
diết-thi-hanh, dà tùng đầu độc mrys
thể hòe thanh-nien đất Việt - Giá 0.50
(Loại «Bao lâm Người»)

ĐÃ HẾT!

TRÊN ĐƯỜNG NGHỆ THUẬT

và Y-Ngu-Pheo-Mu-han-hay-mu

Mở xong giây chuối ở chén và cùi, lông xám, cánh và chân lồng con gà, đỡ cái thung ô tay thẳng cu, rồi ôm con vật v. o xó nh, úp nó vào trong, dày dùi vò nòng dǎn lén, kẽ vào miêng thung một cái dĩa, rồi đì múc nước dò v. o. Fot, nhữ mứt đùa hé bên lồng chim con mới bắt được, anh ngồi to-hò, cùi cõi xuồng ngắn, nghĩa cái mõ mõ con gà thò vò thò ra ống nước.

Trong lúc ấy, chị Nhâm tr. o cái đĩ cho thẳng cu, chén bị vào chén, lông đực dọn bánh. Một lát sau, chị bung lén đặt ở chông một cái mâm gỗ đã tróc son, trên bát một bát nước mắm, một bát bát súp hòi, một đĩa rau húng, một đĩa thịt lợn luộc nǚa mủ nǚa xác, và ô gữa mâm, những miếng bánh đúc nǚa nǚa, nǚm bén nhũng bat bánh lá trang nǚt diêm một chút nhân tóm mâu hòng.

— Bố hán đến ăn bánh dà, G. S. M., bía ni rango mà giỏi chịu đói rira?

Ü thi àn ! À mà có cá thí lỵ nǚa tè.

— Thịt lợn mới luộc, còn nóng, hai tiền đó, rẽ không?

— Rẽ khỏi! thoi ôi. Cu, đưa em cho mẹ mi, ngồi đà, con. Mẹ em ngồi đó, kep con mà ăn.

Anh gấp một miếng bánh đúc, quét vào mõi hốc hòn, kèm thêm một ngón rau xanh vào một miếng thịt lợn chảm nước mắm, bò cát vào bát, hòn vào miếng nhai ngùn ngầu. Chà! ngọt! Thắng cu nhanh nhau làm theo; mắt nó sáng lén, tay nó đưa đòi vào miếng một cách vòi ving, đùi roi cá nước mắm xuồng chông. Mè-nò lướt nó một cái dài, bò nò không đánh mảng nó như ngày thường. Thấy thế, venga dạ them, nó gấp lia lịa, nuốt ứng ực. Hàng ngày nó chỉ ăn cơm khoai với rau muống, nước cay, venga rang hoặc cùi mõe. Hôm nay, không món lợn mảng làm nó. Quán tính nghịch lèu nứa chén.

và cũng vì lẻ đói bỗn nó cũng trở nên khoa dung. Chị Nhâm thì nhai nhó phè như đê nhuường phèa cho chồng con, và chúc chúc lại kèo móm cái đê ra khỏi vú, trún cho nó một miếng bánh mà chị đã nghiên bẩn ra.

Bóng Nhâm nói to :

— Chút nữa thi quên, cho gà ăn báoh với chờ!

Chị Nhâm cầm lát;

— Dùng, gà giống cho ăn bánh ăn cơm mau « iền » lắm, chỉ nên cho ăn gạo, an dò sống thôi.

— Rứa à ? thi « iỏi » !

Nhâm có ý bắt mán, nhưng cũng không vì thế mà bỏ dở chỗ bánh và thịt còn lại trên mâm. Ánh xong, không kịp ra hắng rào bê tám xia rango, anh tới gần con gà ngắm lại lần nữa, sungsướng như những hôm yêu rùng kiếm được đám cùi tốt. Ánh bồng nảy ra một ý kiến quan trọng:

— Mè cu gà, gà nhồi thủng chất hép, bức ticc, lầu lòn Ám, phải có lồng mòn được. Chiều nì di chợ, ta mua một cái thát to để hàn ở cho rộng rãi mà mè và để khỏi phèi mìn cái khác khi hàn có con Chưng thảng nữa là hàn đê thôi; ta lấy một lít trứng cho ca, đê ăn, còn cho ấp hết, dùng bần cai mõ cu.

Thằng Cu đã ãm em di chơi từ súng, và ngó trong gian nhà vắng vẻ một mình. Nhâm cầm cuì vót tre, Anh ngồi trên cái ghế trêt, cạp quần bô thong tài voi, ông xắn lén quai gối, hai chân chạng rộng ra; tay phải cầm dao sắc đưa qua đưa lại trên nan tre, đặt gữa những ngón tay trái to bè bè, và súi sút những chát. Không ai ngó rằng những bàn tay thô đê lại mềm mại vàanh lè như hổ đực.

Bên cạnh anh, đồng nan chát đã cao. Người ta tưởng chúng nó mới ở một cái mây rá, vì cái náo cũng dùn dùn, không tu, nhô, không dày, mỏng hác nhau. Một lần gõ cửa ở vướt

lửa vào, lầm bay những sợi tre vót ra nằm trên nền nhà, loãnh xoán như tóc quản. Nhâm đã rời ghế trêt, ngồi xóm dưới đất, dan lòng, châm chỉ và cần thận.

Chiều hôm qua, gánh củi tới chg, Nhâm dè mặc vý trong sorm, và di khắp chg Gát chọn cái lồng già. Nhưng khô gai nào vừa ý anh, cái thi nhô xu, cái thi méo xéo, hoặc xấu ứm nan thô, Lúc tan buồi chy, anh thất vọng ra về, bão vó:

— Không mua được, nhưng cóc con, đê ngày mai tui ở nhà dan lấy một cái cũng được.

Chị Nhâm sung sướng lò ra nét mặt, vì đó là ý muốn của chị; chị vỗ công phèo chung vê tái dan lat. Những thùng mảng khéo léo đựng trong nhà đều tự tay Nhâm làm ra. Nhưng chỉ những ngay mura to giò xu, không di rứng được, anh mới chịu gõ ngõ, vót nan, chửng ngay thường thi anh chưa nè bô thi gio quý làm công việc ấy. Chị đã định bao công ở nhà dan lồng từ trước, nhưng ngày trước vài cái, anh lại thấy không biết bao nhiêu là gà, gà

Thì ra suýt đêm, chỉ mờ màng nghĩ tới con gà, tới đàn con nó sẽ có trong ít lâu. Vâ, hể phảm mài lại được vài phát, ngày trước vài cái, anh lại thấy không biết bao nhiêu là gà, gà

— Ủ, phải đó, mai tui di cùi một mình, bô cu ở nhà dan một cái thát to, thật đẹp thật chắc chắn, chờ cái đê lồng mua chay xấu như ma, dùng được vài ngày thi meo, thi hép.



về tối nhà, trời đã tối, Nhâm định bát gà ra cho ăn thêm, nhưng vý anh ngắn lại:

— Hứng, hán bồ túi gà cho mà chết dù. Không thấy à Đô Húc đò à? Con gái mồi tơ lén mà cùi chập túi là mờ tít đì, không biết đường mò mà rò.

Chỉ vi cho gá ăn khi mặt trời đã lặn. Hán không đổi khát chí

nữa mò mà; khi di chg đã cho

một chén gao và một bát nước rồi.

Nhâm vẫn châm chỉ dan lồng. Những ngón tay gân guốc ghép những nan tre tron mứt vào nhau, bát khom xuống sira lai những mắt không đều, những góc méo mó. Thỉnh thoảng, ngừng đầu nhìn về phía con gà, Nhâm dừng dây thay nước, thêm gao. Mỗi lần tui gân thủng, anh nói với con vật nhốt ở trong-như nói với một đứa con yêu giấu.

— Cúc cúc cục cục, an di,

gá! Uống di. Lòng gân xong rồi.

Tau nhốt mì vải bừa cho quen

nhà quen cửa, rồi thui cho mà di àu.

Nhâm lâm việc quen cà đòi bụng. Bóng mát tranh đã bò tới chân thềm và thằng Cu đã ôm em về, xem trong bếp đã dò lừa chua, cái đê trên hông anh è khóc, đòi ăn.

— Dõ em nín di, Cu! Lòng đã xong rồi đây, đê bồ bắt gà bồ vó rồi bồ di nấu cơm cho mà ăn.

Thằng Cu lại gần cái lồng dan da xong:

— Bồ dan mau hè, đẹp quá.

Như không đê ý đến lời khen ấy, Nhâm xách lồng tới xó nhà, ngồi xóm xuống, tay trai nhắc nhé, cắp thủng ên, tay phải chui lòn lòn vào. Anh bồi hộp không hiểu vì đâu. Cái thủng

nghiêng nghiêng dần, cái vò vò nồng cũng nghiêng nghiêng theo. Bóng thằng Cu kêu lên:

— Hán ra, hán thò đầu ra rồi, o hó!

Có một đồng bạc mà muôn làm giău nhanh chóng và lương-thiện thì chỉ có cách là: MUA VÉ XỎ SỔ ĐÔNG-PHÁP

mè, gà con, gà trống, gà mai, di lại nhộn nhịp, ôn ao, chật cả sân, đầy cả nhà.

— Ha ha, nhiều quá, nhiều quá.

— Chỉ rửa bồ hán?

— Không!



rã rảng mì không lại chán đường hán? Hứ hứ! Dù mǎn rảng mà iát được hán dây? Hứ hứ! Hán chạy mất hì mì cũng chết cha mì!

Mỗi tiếng « hứ hứ » đi liền với một cái tát, thằng Cu jùi dàu, yên lăng nhện lây sự hình phạt và những câu mắng. Sự kinh-nghiêm dạy nó biết rằng trong lúc bô, nó nòi tam bành như thế thi những lời cãi lại, dẫu có lý đến đâu cũng chỉ làm cho trận đòn trở nên tàn-nhẫn thêm.

Trút xong cơn giận lên mả thằng Cu, Nhâm nghĩ tới cách bắt gà:

— Cu, vó bốc nǎm gao:

Anh rón rén ra sân, miêng kêu cúc cúc, ngồi xuồng đât, rắc gao lên sân. Tưởng bị ném theo, con gà chạy xa ra, nhưng sau hứa những hắt gao ngon lanh rái iác trên mặt đất, nó quay cổ lại, mõ dôm đốp. Nhâm quẳng gao gần đất, và con gà tham ăn cung dồn dập xích lại. Chỉ cách có một cánh tay nứa thôi. Gần lâm rồ, Bát đê như chơi. Nhâm chờ thêm một giây nữa, rồi, như một viên đạn, nhảy xô về đằng trước, hai tay chụp xuống. Một tiếng oec nhọn, một tiếng phết cánh, một đám bụi bốc mù mịt

Hurry down côi:

BÁCH KHOA ĐẠI-TỬ BIỂN

của QUỐC-HỌC THU-XÁ

= ra từng tập một =

ở sán lén, và một nấm lồng
trong tay Nhâm! Nhâm dựt mắt,
nhấp nháy ba lốn cái, ngó ra:
con gà lại trở về chỗ cũ, dưới
chân rào, mỏ chửi về phía chủ
tục làng-toang toác, ôn ào như
một mọt hàng cá mất trộm,
chết cùm.

Còn giận của Nhâm lén tới
cực đầm. Anh nắm chặt hai
tay lại, nghén rãng và muỗi
nhảy ra đuổi con vật khốn nạn
 ấy cho kỹ cùm. Giả chụp được
 nó thì anh có thể bóp thịt nó
nát ra được. Tháng Cu sự run
lên, không lui được một bước.
Nhưng lần này, Nhâm không
đánh con, vả nỗ một ý nghĩ
độc ác, ánh thép: « Cú, vỗ
bốc nǎm gao nữa » rồi hầm
hầm ra hé, trả vào với một
thần ti. to.

— Mì muốn chọc gan tau, hứ,
cho mì chết, cho mì chết kẽ mì.

Anh cúi xuống tay phủi thu
thanh cùi sáu lung, lay trái rắc
gạo, miếng kêu cúc cúc, như
quýn dũ, như vỗ vè.

Nó he tiếng gọi áu yếm của
chủ, con gà tò vò bò nghe, do
dự, không hấp tấp như lần
trước. Nhưng sau cung không
thắng nỗi tình hau àn, nỗi quên
tán kịch hãi hùng mới xẩy ra,
và cui, mồ, xuống mồ. Thình
thoảng nó đứng im, lắng tai
nghe ngóng, nhưng tiếng cúc
cuc vẫn êm-ái dịu dàng, và con
gà vững tâm, tiến lẩn về phía
cửa.

Bỗng, vút một cái, thanh cùi
giáng mạnh xuống đầu xinh
đẹp của con vật. Nó quay ra,
đập cánh phản phật. Cáp chân
vàng đẹp run lẩy bẩy. Nhâm
rero lên một tiếng bâng lồng,
trong đó ta nhận thấy sự thỏa
mản của chí báo thù. Nhưng
một lát sau, khi xác con gà
mai tơ khốn nạn vào nhà để
làm thịt, khi thấy cái lồng mới
tinh nhy giờ bỏ quên trong xó,
anh ngồi phịch xuống không
tre, vuốt mặt thở dài:

LÊ TÂM KINH

BÃ TÁI BẢN:

VÌ NHUNG YÊU MƠ

Ai yêu mợ ! yêu em nhau Nhông ? ai
đã hy sinh đời molar để gầy dựng mợ
già-dinh dẫu mòn của SONG-KON, sách
gắn 100 trang, giá đặc biệt 840.

Luyện sắc đẹp

Các bạn gái muốn biết có vẻ đẹp
thuần-thuy của đàn bà, Các bạn gái muốn
sửa sang cho thùy - mịn có một giáng
tâu nô níp trầm oanh. Một phương
pháp sẽ làm mờ « chưng cát » & ăn
nhangs : « với nhau » & để trả nón mít
về đẹp hoàn toàn. Sách giày 110 trang giá
đặc biệt 800 của bà giáo VŨNG-LÊ
DUNG.

Những sách còn rất ít :

PHƯƠNG THÁN (trình thiêm) của
TRAN-QUYEN GIÁ 8000 — SÁU MẠNH GIÁ
802, BÁCH TƯ TIỂU-HIỆP GIÁ 802 — VĂN
QUANG — ĐỘNG GIÁ 800 — CÔN LÒN
TIỀU KHÁCH 3 quyển giá bip. 100.
QUÂN-SƠN LÀO-HIỆP đã có 3 quyển
tia 8.

Editions BẢO-Ngọc
67 Place Neyret Hanoi — Tel. 784

Thuốc lá Đông-lĩnh

236 Đầu cửa Nam

Tran, Nam, bắc chí công em !
Thuốc lá Đông-lĩnh giọng gone kim
Làm cho tội mệt phi thường, Nhông
NHEN GIÙ Ý — là thuốc lá Đông
lĩnh có bài ché áu La hán. Linh
phong, ngọt, tuyệt tuyệt vời.

CAI A-PHIËN

Thuốc Tứ-Nhật thuộc Yên Hoàn
số 46 giá 1\$ 8 vé nhô, 350 vé
Vé nhô 1500 nồng tùng ngày
chi bón ta, nhà thuốc hoặc các
đại lý để các ông khống sán
tien mu sú luon mít líc, còn các
ông ở tinh xa, chí nhả gữ
theo cách l珪, hót giao ng n,
nghien nang 7p, nghien nhẹ
đô khô khai eai đỡ dang mít
lít thuốc. Sản-nhưng tuyêt
eán 1500 Than-giáo-tuyệt-cáo
0p25. Vé phâ trả 113 tiền trước,
ngân phiếu đền tên M. Ngô-vi-VI
V-Long 58 ảng Bé Hanoi.

Còn them rái nhiều đại lý tại
huyện Trung, Nam, Bắc, Kỳ, xin
viết thư về thương lượng
Cách Cai-A-phiën xi tinh không
được vay mồn biêt rận kẽ, xin
giết ve 0307/1 mìn (có) iến, iến, gút sê
co quyền ca au, biêu, giày ноги-ve
thông, nói đà eac henh trê khu môi
sinh, Cai-A-phiën, bệnh Lé, Ngưu và
các thứ thuốc Nhật-Bản.

LÊ TÂM KINH

BÃ-DAM-PHƯƠNG MỘT NGƯỜI TIÊU BIỂU BẮT SỨNG ĐẲNG CỦA NỮ-GIỚI NUỐC TA CÓ NƠI :

« Con chẳng ta trả nên hụ hồng là tội
ở chung ta, chẳng có khogn đồ, chối
cho ai đêm nha. Giờ này chính là g
phi ván cầu gấp. Chẳng là cầu phi
lo nghĩ kẽ đặt lại, những mún tang
của ván đã ghi đậm Việt-Nam, chung
ta cần phải mòn đường cho ván để
GIAO-DỤC NHÌ-DÖNG

Xem cuốn Giao-duc Nhì-dòng của bà
Đam-Phuong do nhâ, 14-Cường
Hanoi xuất bản. Sach in giấy trắng
thường, lạng dày 100 trang, có ảnh-eine
lue giày và tia của ông PHẠM QUÝNH,
giá mới cuon thường 1550.

EDITION LÉ-CƯƠNG

75, Rue des Paniers — Hanoi

Các sách dạy làm 85 nghề it vòn

Ai làm lây cũng được ví phần nhiều
lamb mít nói hoa. Nhông sách này mà
bao nghề khéo ngay nà đã giáp cho
muze ta về lúc này :

Cuốn 41 nghề it vòn giá 3p
Đay làm dù các thứ, à-phong giày 1\$,
xi đai, kem, phin, vire hoa, tream
hương, dù các mực, hèa bùa v. v.
Cuốn 30 nghề để làm giá 2p50

Đay làm nến, miến, rắn tay, dù hòn
ruou, keo, hình mai, dùi úp v. v.

Cuốn 12 nghề để làm giá 2p50
Làm clement, vôi, thủy tinh, gach, ngoi
đô sành, sòi (dùi các lõi khuy so),
ngòi bút bằng thủy tinh v. v.

Cuốn 10 nghề khai, kim khai giá 1p50

Ở xá nưa thêm tiền cước. Thư man-

dat đê cho nhà xuất-hán: NHẬT-NAM

THU-QUÂN, 19 Hàng Dầu — Hanoi

Độc-tu Nhật-ngữ (QUYỀN TRÊN)

Của một nai đã từng lưu học
Nhật-bản và đang dạy tại trường
học tiếng Nhật Hanoi soạn ra.
Ngoài những bài học cốt-ý,
độc-giả còn hiểu thần nhusing
cách phát-âm, những lời biênh
hòa và nhất là những phép hoât
động-của động-tử và binh-dung
tù vây. Giá 1\$ 80, cước 0 \$ 40.

Mandat và thư gửi cho:

M. NGUYỄN-XUÂN-MAI

108, Rue des Tasses — Hanoi

Có bùn khắp các hàng sách trong nước.

SÁCH MỚI

Légendes des Terres sereines

cuốn

sách của ông mất cái ý-nghĩa
giải-tri-suông, thí người ta phải
nói ông đã đạt tới mục-dich
vậy. T. B. C. N. xin thành-thật
cám-tạ ông và khen ông đã viết
một cuốn sách hay rất hợp với
sự nhu-cầu của thời-đại nay.

Giang san

của Nguyễn văn Nhun

Giang-san của Nguyễn văn
Nhun là một cuốn sách vết theo
lối hoài cảm, in đẹp, bám mít
đồng, trinh bày bình đì. Trong
đó, ông ghi những cảm-tưởng
của ông sau khi đi nhiều nước
trong thế-giới như Tàu, Âu-châu
Nhật-bản v. v... và mỗi khi đi
một nơi nào trong đất nước
nà thi những ký niêm cũ lai
trở lại với trí óc ông làm cho
tiêm nặng một tẩm-lòng cố
quốc.

Văn-ông có vẻ thành-thực và
sồi nõi, đáng cho những thành
niên ta đọc mà ngẫm nghĩ.

Nguyễn Du và truyện Kiều

của Nguyễn bách Khoa.

Một quyền sách khảo-cứu và
phê-bình theo lối khoa-hoc về
Nguyễn Du và truyện Kiều, dày
hơn 300 trang.

Sách viết công-phun, nhưng

ĐÃ CÓ BẢN:

LUẬN TÙNG

* TÚ SÁCH TÂN-VIỆT * — Giá 1p50

Lần đầu tiên chúng ta thuộc vở phuong-phap luon được diễn
giải một cách rõ ràng-khinh-mech do mày-học giả có-tiếng-tâm & xú này

TRÌ THỌC EINSTEIN

chá NGUYỄN-BINH-THI

Một tin-sáng-roi vào sự-một-võ-cùng-của vũ-trù, chòi-jopy nhau-cún
khoa-hoc và triết-học đê thành-hai thiên-nhiên. Được tiền-mít-nhất
và dài-nhất trong tri-thức của nhân-loại. — Giá 2p50

CHIẾU BA MƯƠI TÊT

Một thiên-tinh-sử-sóng của-áu Bồ-quang-Tiến-kinh, hiến-han-duc
trong-dịp-xuân-Qúy-mùi. — Giá 1p20

NHÀ XUẤT-BẢN TÂN-VIỆT 49 TAKOU — HANOI

người đọc không khỏi lấy những ý tưởng của tác giả làm thiên vị. Theo ý chúng tôi, người ta không thể lấy khoa học ra mà phê bình một cuốn chuyên-như chuyên Kiều mà cũng không thể lấy lý ra mà kêt án một nhân vật hiện đương sống — đúng nói là kêt án một người đã mất như cụ Tiên-Den được. Lòng người ta có nhẽ vẫn khác mà chính người đương thời còn chẳng biết thấy hưng chỉ là một người ở mấy đời sau chỉ biết Kiều và mấy bài thơ chấp chán. Phê bình như thế về nhân vật và văn chương thường bị lầm mà làm thà đặc tội với lương tâm lầm lẩn.

Khoa học nuôì một cái tự phụ sai nhầm là cái gì cũng biết, nhưng chính ra thi biết rât ít — nên không muốn nói là nhẽn khi lầm lẩn. Muốn hiểu thàn đáo, tinh lý vạn vật, lầm khai ta chí có thể tin ở đạo giới mà hỏi và lấy tâm ra mà xét những việc chung quanh minh — Nhông doan phê bình nhân vật truyện Kiều, vì xét theo lối khoa học, theo ý chúng tôi không thể đúng đẽ; và đó thay là một điều đáng tiếc cho cho một người đứng trên một miếng đất đã viết đến hơn 300 trang giấy để xét luân một áng văn và một nhân vật ở trên miếng đất khác, mà chính người ấy không hiểu. T. B. C. N.

Chứng thương-hàn

Sách thuốc để phòng và chữa chứng thương-hàn là một cuốn sách dày tới 500 trang của nhà Nhật Nam thư quán xuất bản; giá 5 đồng.

Sách này do ông Nguyễn an Nhân cõi số đông danh y dịch ở bộ thương hàn luận do ông Trương Trọng Cảnh, thái thú & quận Trương sa biên soạn. Văn nghĩa rất sáu sa, sách này chứa rất nhiều chương rất có ích: như phương pháp để phòng chứng thương-hàn;

mạch và chứng cõi bệnh thuộc vè kinh thái dương; mạch và chứng cõi kinh Dương minh v.v... Cuối sách lại có một tập danh từ giải thích xem rất là lợi lợ.

Sách mới

T. B. C. N. vừa nận được: HAI VÕ, , p: KINH KHA VÀ NHÌN ĐỌA-KHÓC mà chính người đương thời còn chẳng biết thấy hưng chỉ là một người ở mấy đời sau chỉ biết Kiều và mấy bài thơ chấp chán. Phê bình như thế về nhân vật và văn chương thường bị lầm mà làm thà đặc tội với lương tâm lầm lẩn.

THẮNG KINH của NGUYỄN-ĐỨC-QUYNH nhà HÀN-THUYỀN xuất bản, dày 346 trang giá \$30

TỊNH-LUY của PHẠM-LÊ OANH xã hội ái tình liêu thuyết Nhát nam thư quán xuất bản giá 5 hào

DÁ CÓ BẢN:
Lịch trình tiến hóa
sách báo Quốc - Ngữ

in dẹp trên giấy láng nhiều hình và ảnh các văn nhân giá 2\$00 — cước phí 0\$40
NHÀ XÃ HỘI: NGUYỄN - KHÁ H - ĐAM
12 Saboura Saigon phát hành

Lẽ sống của bạn gái
Bé gái nào có trong tay một hộp CRÈME MONA là người đã nắm trong tay tất cả lẽ sống của đời mình, nếu sống của người đàn bà là vẻ đẹp...



GÒN LẠI IT SÁCH:

GRAMMAIRE VÀ DICTIONNAIRE FRANÇAIS-ANNAMITE JAPONAIS PAR KIKUCHI KATSURO ET T. N. CHÂU

cõi thêm lexique và những câu thường dùng bằng ba thứ tiếng. Bản tại các hàng sách, bán buôn hoa-hồng rất hậu tại nhà in GIANG-TÀI 94 CHARRON-HANOI

Dài-guong

của Tân Bù Nguyện khắc-lưu Một cuốn sách giáo - dục phu - nữ để đàm tạo cho mõi nhà - những bậc hiền, vợ thưa, mõi giáo - định - phai có một cuộn — Giá 0\$5

TRĂNG nước hò TÂY

Lịch sử tiễn (thayet)
của LAN KHAI

Tả những sự - nết ghê - sörn trong thăm cung của các vị bao chúa thời xưa — Giá 0\$06

HƯƠNG-SƠN XUẤT - BẢN

Các ngài hỷ dùng :

PHẨN TRÌ BÔNG-DƯƠNG

(Graphite Indo-chinois) Mô « Hélène chí I » & « Hélène chí II » « Hélène chí III » Phổ Lu Loakay. Bà được công nhận là lót không kém gì ngọt quất, công việc của thận. Gởi nhanh chóng khắp Đông - duong SỞ GIAO DỊCH.

Ets. TRINH - ĐÌNH - NHÍ

33 A Avenue Paul Doumer, Haiphong Ad. Tel. AN-NHÍ Haiphong — Tel. 707
Cần đại lý khắp Đông-duong

亞東醫學 Muốn nghiên cứu thuốc Á-dêng

Cần mua ngay sách của nhà Nghiên cứu khoa thuốc Việt-nam Sách thuc-Viet-nam \$3.00, cước 0\$60
Tinh các vĩ thuốc 3.00 — 0.60
Khoa thuốc xú nóng 2.00 — 0.40
Khôm chúa phái 1.00 — 0.30
Khôm chúa mát 1.00 — 0.30
S.p.h lý học 1.00 — 0.30
Ngôikhoa chuyên môn 1.00 — 0.30
Khoa chúa tiết con 0.80 — 0.20
Hội M. Nguyễn - xuân - Dương
Lạc-Long, 22 Tiên Tela Hanoi

MỘT TRÒ GIẢI TRÍ KHÔNG NHÀM LAM

BÀN CỜ CẨM TRẠI

Riêng tăng những thanh niên lúc đi cẩm trại chỉ thích những đường dài đồ gỗ ghề những trận mưa như trút nước cùng những nỗi gian nan vất vả ở dọc đường

KIÈU BÀN CỜ:

Tờ giấy viết mở ra làm được một bàn cờ (hình quả châm) nếu bạn có bàn-cờ người bằng gỗ thì mặt sau bàn cờ đó, bạn có thể làm được một bàn cờ hình vuông.

BÀN CỜ CÓ NHỮNG GÌ?

— Bốn góc quả châm có bốn hình tròn to: đó là bốn chỗ ngồi.

— Từ góc vào giữa bàn cờ trong quả châm có bốn hình tròn nhỏ ở mỗi góc; bốn vòng ở đó là một góc trại của một đội (tức là chỗ ngồi chán của các đội sinh trong đội ấy khi tới trại).

— Bốn cạnh hình châm là bốn con đường di trú (mỗi cạnh có bảy vòng tròn nhỏ).

1: đường A là con đường ngắn to.

2: đường B là con đường mứa to.

3: đường C là con đường ngược gió.



4° đường D là con đường gồ ghề, nhiều hố to, sỏi nhọn, (ghé) trên con đường này một, hai chữ H (hô) xem hình vẽ).

Chỗ ngoài hình chám (vùng A, B, C, D,) là nhau các doan sinh.

Đầu tiên, mỗi khu A, B, C, D, có bốn doan sinh (làm bằng úc áo, sô').

Chơi phải có bốn người hoặc ba người; 6 doan sinh, và một quần súc sặc.

1 CÁCH CHƠI. Lúc đầu tiên: Doan sinh ở nhà cả. Bốn đội rưng (tức là người chơi), reo súc sặc. Lần lượt reo. Ai reo được số 6 thì cho một đội sinh lén đi (khu nào theo mũi tên mà đứng ở đâu; bình tròn bê đầu tiên số 1.) Hết đội nào có đội sinh lén đường rồi lại reo được số 6 thì hoài:

1° Đì hai lần: đì 6 ô xong lại reo lần nữa.

2° Cho một đội sinh khác lén đường. Khi cả đội lén đường rồi mà lại reo được số 6 thì di hai lần (hoặc một đội sinh di hai lần, hoặc hai đội sinh mỗi người di một lần).

Những người khác cứ reo mãi, bao giờ được số 6 thì di.

LÚC ĐI:

Bí kíp trên đường mưa to: Giờ rét, đi chậm mưa tát vào, chảy vào cổ, rét quá công cǎ chân tay, dập không được. Reo được con 1, 2, 3 (chậm) thì phải đứng nguyên, reo được 4, 5, 6, (nhanh) nòng chân tay được di (6 di hai lần.)

Bí kíp trên đường ngược gió: Gó thời mạnh quá, dập rõ nhanh mà không di được mấy. Reo bao nhiêu trù di một. Reo một, đứng nguyên (reo 6 di hai lần nhưng lần đầu di cổ

5 (trù di một) lần sau reo được bao nhiêu, nêu còn ở rong con đường ngược gió thi lai trù một, nêu đã sang con đường khác thi thôi, theo cách di ở con đường mới.

Đi trên đường nắng to: Đi chậm: nóng quá, rát đầu không dập được, reo 1, đứng nguyên; 2, lén được một; 3, 4, di như thường 5, 6, nhanh quá, khát nước, khô cổ, hay phai xuồng, phải trù di một (reo 6 di 2 lần, lần đầu trù di một, lần thứ nhì thi tùy theo đường mới).

Đi trên đường nhiều hố: Ai thét vào hố sẽ nồ lốp, hoặc quần bách phái ở lại bao giờ có người di qua hố mình thi mình mới được di. Nếu không sa vào hố thi thôi. Nếu reo được 6 mà di lượt đầu trúng vào hố thi lượt thứ nhì không được di nữa, không phải chờ ai sa hố.

Reo vào chỗ ngồi: Bạn thích ngồi như vậy thi bạn ở lại chờ các bạn kia di hai lần bạn mới được di. Nếu reo 6, mà lượt đầu vào chỗ ngồi, thi bạn không được di lượt sau nữa, nhưng không phải chờ các bạn kia di hai lần.

Bạn có quyền cứ đè một đội sinh thẳng tay với trại trước, rồi mới mang các đội sinh khác đi. Nhưng vì đây chỉ tính thắng thua đội là thắng nên các bạn nên đặt cả đội di lần lần. Trước khi di quân nào bạn phải nói lên cho anh em cùng chơi biết để tránh ăn gian: thi dù: bạn định di quân A, reo được 5, nêu di A thì A sẽ vào hố, mà vào hố thi chậm mất ít lâu, bạn lại dập quân A' thi thay cho A. Nhưng bạn tránh gian lão, và không ngay thẳng; như thế không tốt, dù có phải gian lão một tí, các bạn cũng nên vui vẻ mà chịu, có thể nói thấy cái khủ của một cuộc di chơi.

TÓI TRẠI

Khi đội sinh nào vượt qua cả bốn doan đường khô khăn ấy, đội sinh sẽ tối rái (phải di qua cái vòng tròn to (chỗ ngồi) để, vào lợ rong bốn vòng tròn con trong trại, mỗi người vào trại có quyền bắt tất cả người chơi ngừng lại, sai di lấy nước, lấy mứt, bóc bánh.. Minh có quyền thế nhưng chơi ác, vì nhở đến lượt người kia thi sao?

Lối chơi là lối chơi đồng đội, đoàn kết, nên khi cả đội vào trại rồi thi đội ấy mới được cao. Đội đó có quyền bắt tất cả đứng lên hát một bài anh hùng ca: «Anh hùng xưa», «Càng tiễn»...

Booa dee yaw và Thekydaw

(tiếp theo trang 13)

HÃY ĐỌC:

ĐẦY VO'I

Tập thơ kệt-lác của Teleya Đại tá Tuân

Bản Đô Văn giá 25\$ (đã hết)

Bản Đô Lụa giá 5\$ (99)

NHÀ XUẤT BẢN MỚI 57 PHÚC-KIỀN HANOI

ĐÃ CÓ BẢN:

Nhật tình
của Mạnh-phú Tú giá 1\$

Tử Mộ
do Lê-Thanh viết 0\$60

Nhà bè kia
của Đỗ-đacje-Thú giá 0\$80

Đời ve chông
của Kinh-Kha giá 0\$80

NHÀ XUẤT BẢN CỘNG-LỤC, 9 Takou Hanoi

HỒNG-LAM

Bút-may PILOT đã nổi tiếng tốt

CÓ MÁY KHẮC TÊN KHÔNG TÌNH THÊM TIỀN

Gửi 0\$06 tem vé Mal - Linh

60-62 cầu đất Haiphong

ngài sẽ nhận được thư trả lời

NHI-DÔNG GIÁO-DỤC

Muôn 1/2, con tre chò có hiệu quả xin đọc

Nguyên nhân thoi xâu cua tre con

cua ong g - Le - 1/2/1954

Chuẩn này sẽ giúp các chủ-huynh nêu cho con em mì mìn chán no được. Các thời bài cũ xác Mùi năm 1521. Mùi Hán hóa giao nguyệt 1580. Ông xe mì xâu gồi \$50 (cũ europe) cho 1

NHA IN MAI-LINH — HANOI

Trang điểm

THEO PHƯƠNG PHÁP ĐÃ
CHÍ BẢNH TRONG BẢN
CHỦ QUỐC NGŨ Ở MỐI
HỘP

PHẦN MURAT

VÀ PHẦN

SUPER MURAT

THI DẦU DA MẮT SẮM, CO
TẨN NHANG VÀ NẾP NHĂN
CÙNG PUỘC ĐẸP TỔNG
LÂY NHƯ NGƯỜI CÓ MÀU
DA TRẮNG MỊN

Tổng đại lý Bắc-Kỳ, A - Tao
ETABLISSEMENTS VÂN-HÓA
N 8 rue des Cantonnais - Hanoi



Blanchit les dents
et
conserve l'email

IN VENTE PARTOUT

BÌNH XUÂN LỢI

Lê - van - Khôi

(Tiếp theo trang 10)

— Tôi trông rõ như cậu ba Hán, con nuôi Thương-công, có phải không cô? him đội nói.

— Chính phải! Mắt chị cũng tinh, đáo dè.

— Người cao lớn vạm vỡ đứng bỗ-lết thi tôi không biết.

— Ông phò-vệ, úy đấy mà, chị quên rồ sao?

— À! Ông Lê-vân-Khôi...

— Phải, trước đây có mấy lần đến chơi nhà ta.

Bỗng nghe tiếng xướng: « Độc chúc », kẽ thay một người cao mà hơi gầy, cũng toàn thân tang-phục như các người kia, tiễn lên hương-án, bưng bài văn tết rồi quỳ xuống đọc: tiếng trong động tốt, nghe rất nồng nung, ai oán. Thấy nhiều người chung quanh, lấy áo gat nước mắt.

Bài văn tết bằng chữ nhỏ, cõi-nhiên chỉ em thím đội không hiểu; nhưng thấy bóng người đọc văn và nghe tiếng đọc, cả hai chị em càng ghi nhớ, sững sốt. Cô Tân hổn hô:

— Em đãi chị biết người nào đấy?

— Hình như nhà tôi! thím đội đáp, tiếng nói kêu run.

— Lại còn ai nữa! Lúc mới thấy bóng, em còn ngó ngắt, chứng nghe tiếng đọc thì quyết chắc lầm rồi; chính anh đội Kiều nhà ta.

— Quái lạ! Họ bày trò trông giật mặt, khùng-khiếp, lại có bộ-dội nhà minh dù vào, không khéo thì khốn... Tôi lo quá!

— Đấy! chị đi rinh đê bắt gặp, giờ thử vào đánh ghen! di xem nào? cô Tân nói vào làm bộ như dã; thím đội bước tới.

Thím cầm trên vai cô.

— Tôi, đang lo sợ phản vân, cõi đừng nói chuyện già-ngô! Mà người ta làm trò trông giã là lùng ghê gớm thế có nhỉ?

Trông thấy quay-canh nãy giờ, em đã đoán phỏng tưốc đại-khai rồi, đã lát nữa đi đường, em nói chi nghe.

— Tôi, chúng ta đã chở, kéo súng mất rồi, cõi đừng dây làm gì nữa xem thế là đủ.

Thím đội kêu tay co Tân. Hai người chạy

HỘP THƯ

Ông Kim Lân. — H. L. N. S. không có gì lạ. Nên viết như « Cõi Vía ».

Ông Lam Kinh. — B. K. không dâng được. Nên viết như « Cái bu gá vỏ dung ».

ra mé ruộng, lầy gánh quầy đi. Lúc ấy mới sang canh nấm độ mít chốc; trên đường vào chợ lớn đã có nhiều người gồng gánh qua lại.

Bi được một quãng đường, chưa nghe rõ Tân nói gì, thím đội Kiều nồng ruột, gọi chuyện:

— Cõi bảo nói cho tôi nghe những gì, nói đi. Tân đang mải suy nghĩ về tần bi kịch mới diễn, nên không nghe tiếng. Thím đội gọi giật lại, dọng hơi gắt.

— Sao hồn già điếc thê, cô Tân?

— Chị hỏi em thê nào?

— Cõi chẳng hạn di đường sẽ nói gì đấy, quên à?

— Chuyện ban nãy?

— À!

— À, chính em đang suy nghĩ để nói chuyện với chị. Em đoán chắc đây chỉ là một cuộc phục thù tuyet hão cho Thương-công, do lòng người căm nhóe ơn đức mà ra. Sinh thời, là hả tội trung dung, có công lao như núi non non; đổi với nhân dân Gia-dịnh ta đây và tất cả Lực-châu cũng có an to nghĩa nặng, thiên hạ đều biếth. Thế mà ngài vừa nãy xúng, thịt chua ngọt, xuong carne làn, người ta đãi trời mặt làm trái, chời ăn ra thù, bay điệu đặt, chuyện đê bói nhẹ kẽ chét và làm khđ kẽ sống, dân-ám phần nhiều lấy làm phản hận bẩn binh. Chị nghĩ thê nào, em không biết, chính em thấy thê cũng phải sôi tiết lên và ghét thói đời bạc bẽo. Ai cũng thiêng lý ấy, nhân tâm ấy, nó lách lại thành cái ung độc, giờ chán nực thì phải vỡ ra đê thò,

— Cõi nói thê thi anh đội Kiều cũng là một trong số người bất bình ấy.

— Cõi nhiên! vì anh cũng trong bọn thủ-hà thân tín của Thương-công ngày trước.

— Nhưng có người bị trói làm bô duoc sống kia là người nào, tội tình gì chứ?

— Trưa chị em ta đã chở, hối anh đội bàu thi biết.

Đến ngã ba Thuận-kiều, hai chị em đặt gánh xuống, vào một quán nước bên đường ngõi chán.

Phi trước mấy hàng qian chõ ấy, để ngồi ngang những vũng cáng và xe thô-mô, dang tranh nhau chào khách. Bên trong đây những

quan-khách với chấn chiếu hòm xiêng của họ đem theo. Ông già bà lão, người lớn trẻ con, xen lẫn binh-dân và quý-phi, trông mặt ai cũng có vẻ hốc hác, lo buồn. Tới ra họ đều là dân ở trong hànуш chạy loạn, thoát ra cửa tây đến đây, dang lối thuyền hoặc thuê xe thuê yống, tìm đường về quê đèo nặn.

Số người chậm bước chạy đến sau, kẽ liếp mồi phứt mội thêm đồng đảo.

Cử long ta nghe họ kháo chuyện với nhau cũng dù kinh-khảng.

— Thật là dát bằng nỗi sóng, giặc dậy bắt ngờ, lại đâm đẽm hòn tẩm tối, chẳng biết đang nào mà chạy. Không khéo người ta dày đặc lẩn nhau mà chết cũng nhiều.

— Guê quá! Lúc dêm vi thẳng hé nhà tôi nô uơn, thảnh ra tை cõi thức sán sóc nó; bỗng nghe trong dinh quan Thương có tiếng la hét như sấm vang, tiếng chán người chạy di chạy lại rầm rầm, tiếng lạy van giao khóc, tiếng dâm chém nghe rõ ống-ợc như người ta cuciết con heo, lán iỏi ròn cõi tóc gáy, không còn bùa via nào!

— Để thương cá nãa quan Thương bị giặc giết hết, không để một mõng.

— « Cõi lõi thê. Tại linh Hồi-luong như dân cõi đùa, chúng được sở chưởng hàng máu bùi puai biết. Tôi nghe rõ tiếng cuồng nó kêu réo nhanh đâm xem còn đứa nào thi giết nổi đi ».

— Hình như quan Ân và quan Lãnh lâu thoát.

— « Thê à? »

— Phải, chúng tôi trông thấy di đường như hai ông ấy di chán khống, mặc áo cánh, chạy bắn sống bắn chết, ra phía cửa nam.

— Nhưng cả nhà quan Bố cũng bị tan-sát thi phái...

— Già quyền thê nào không rõ, nhưng chính ngài khi bị giặc bắt sống, trói lại, rồi diệu ra khói dinh, dem di tiêm hà hay xu-trâm ở đâu chẳng biết ».

— Nghe họ nói ban nãy, vào khoảng canh ba, cảnh tư, ở lăng Thương-công có cuộc chiến tể linh dinh lâm, chẳng biết có thật không? Chắc hẳn họ khói-ngụy kéo nhau vào cung bái vong-linh Thương-công chửi gi! Lúc ở trong thành chạy ra, lão nghe vang-vang chưởng trống vè mạn ấy ».

Ông lão nói và đưa mắt nhìn quanh mọi người, như có ý hối chung có phải thế không.

Cô Tân đứng gần, nhanh nhẹn đáp:

— Thưa cụ, hối khuya ở lăng Thương-công

có lõi thật. Quan-viên và lính tráng dề thường đến hơn trăm người, mặc toàn đồ trắng. Cháu và chị của cháu đây (trò vào him dời), nai chí em đứng nấp một chỗ dồn xem, thấy mà phát sợ. Họ bày một mâm đầy những dâu-lanu người vừa cắt ra xong, màu me nhè nhẹ nhại; giữa sân họ trói một người quấn vài lầm đầu-de tháp lanau duốc mă-té; khôn nạn người ấy bị đốt sống như quay éou heo. Kêu là rát tualm thiêt; cháu nghe tiếng kêu, là người dã có tuỗi...

Mọi người xán quanh, nghe có thiêun nữ kè chuyện cung-te khung-khiếp, ở đất Gia-dịnh xưa nay mới thấy là mội. Ông lão lỵ võ trán mình và nói :

— Trời ơi! Thế là phải rồi: bọn khói loạn trói quan Bố diệu vào Bình-hòa-xã, lầm đầu lầm đùa: tể mõ Thương-công. Còn những dâu-lanu kia là già quyền của hai quan đầu tinh, không sai...

Rồi mỗi người nói một câu, gõi một chuyện, kè một sự thấy, thuật một tin đồn, thím nói Kiều và cô Tân hiểu rằng ban đêm trong thành Phiên-an dã nõi lên cuộc phiến-loạn đồ máu. Ma cuộc phiến-loạn ấy, thầy đội Kiều, chồng thím và anh ruột cô, tức là một phẫn-lũ. Cuộc phiến-loạn ấy với đám tể-lết kinh-hồn mà hai người đã được mục-kích, có thứ tự trước sau liên tiếp với nhau.

Đại-khai là bọn khói-loạn, có những lính Bắc-khuyn và Hồi-luong hường-ống, nứa đêm nõi lên, đánh phá dinh thy các quan đầu tinh, giết quan Tông-đốc Nguyễn văn Quế, trói quan Bố chinh Bạch-xuan Nguyễn làm duốc tể nhà thờ Thương-công, và chiếm cứ thành tri Phiên-an, ra mặt chống với triều-dinh. Giữa lúc thiêu đội với cô Tân nghỉ chân nghe chuyện ở hàng quán bên đường này, thành Phiên-an dã dời chủ, vè tợn bọn khói loạn mất rồi.

Người đứng đầu chính là Lê văn Khôi. họ thấy đứng chiếu bõi-pái ở đám lõi lõi ban nãy.

(còn nữa)

HỒNG-PHONG

GIÁ MUA BÁO

	Một năm	6 tháng	3 tháng
Đắc-kỷ, Trung-kỷ, Ai-nho	10\$00	\$525	\$275
Nam-kỷ, Cao-nho ...	12,00	6,25	3,25
Ngoại quốc, và Công ty	24,00	12,00	6,00

Mua báo phải trả tiền trước mandat xin dz:

TONKIN TRUNG-BẮC CHỦ NHẬT HANOI

ĐƯỜNG ĐI RA BIỂN

CHUYỆN DÀI của VŨ AN-LĂNG

(Tiếp theo)

Những đêm nào lũ bão không «mở» dập ra được dù tiễn chí một trại hát, thì họ rủ nhau bọn năm, bọn ba, cứ tối đến là dập mươi lần qua cửa cá nhà à-dào; như thế, họ đã không iỏi một xu nào, mà lầm khai lại vẫn còn được lời ở chỗ cũng được tự-linh đưa bến với à-dảo, cũng được đựng chậm một tí-chú, gọi là có quyền mót lì «buong thura», có dem mệt lì «hoi gai» về nhả, cho đêm ấy họ đỡ trân-rroc, nhớ thương, và đỡ thấy lòng bi-quan!.

Từ tối cho đến đêm, cứ nghe các câu truyện của bọn thanh-ni kia nắn-nại «di tuen» giữa những phò cô nhà hà ấy, thì khách qua đường dù hiểu rằng bọn này đã quá ưu-thích lối chơi thanh-nhã của các bậc tiền-bố mà đến nay v' linh-thể, vì thời-gian, vì tần-tý, họ đã làm thành ra một lối chơi rất cẩn cho tuoi trẻ, tuy chỉ có già-trí hơn lối chơi thứ «lão-xanh» một tí, nhưng tinh cho kỹ, lại còn rõ và lợi hơn lối tim thủ lão-xanh ở phò Ma-ly hay ngô hàng Mash!

Bởi vậy, ở những làng quanh vùng Cầu-giấy là xóm chơi «ba già», như làng Nói, làng Tát-tang Cố, làng Vòng, làng Bưởi, vân-vân, sự nghe bài à-dào là lối chơi rất thịnh

bành, nó bắt-buộ bầu hết dân ông phải «mắc nghiệm» cho được hợp thời, mạnh hơn mồ hôi dịch đang múa viêng-nhiệt! Ai không tra no, ai không «bi bệnh», ấy là quê-kết, là keo-cúi, là ngudu... Chẳng thà mà ở các làng kia, nếu có «động» deer thứ » là phải đóng cùi càn phách; một chú xà-tuần

dè tiệc: rượu «mừng» con mình về nhà người ta» được thêm vui vè! — bỗm giỗ lè, anh trưởng tộc cũng bưng đón dáo kép, dè quan họ trong khi thừa-hưởng «cúng», chuyền tay i thau cầm dấp chí... phách của chí à-dào, có òi kêu khuya khòi nỗi buồn hương ngô dến... (Ông ong-eo lồ nhà họ)... !

Nói tóm lại, trong khé kháp tuế-giờ đang hè sôi bát-tử nạn mãi-mãi dập để lấy lại một chút nhân cách cho hai hàng vò-ich ô xâ-hội, là hàng mua vui và hàng bán voi, thì trong những xô gán tròn Cầu-giấy ấy, thanh-nien ôi, xô vào cái mặt bàn «bản dám» che đầy bằng-hai, ieng «ká-deo» và thi nhau rước cà-vé nhà, chẳng bô lõi không có cuộc vu này trong một dịp nào tụ họp ào-uông. Họ bắt luộn để sự cân nhắc kỹ xem: dịp-vi của họ có đáng huê à-dao đến hát không? — Nhà cửa họ có xứng với cuộc chơi cùi tao-nhã lúc đó không? Mục đích hôm iụ-hợp ăn-uông của bọn họ có làm thành rõ ra vò-ý, rõ ra nhô-nhăng, rõ ra đậm-dật sự dor doi kép về nhà không?... Như vậy, nghĩa là họ đã có tề kéo mượn dáo kép đến... an mặc

Tóm tắt những kỷ-travel
Vì giờ đi k' tên ma, ba ch' cu-Hanh, Kim-piền đến «nhìn» Ông-ehu, Hanoi và Kinh-Long kh' ở ngay es An-sor Ông-Phong — mìn-ghìn mìn — chỉ là mìn-ghìn mìn, cạnh kh'au «ba ch' cu-Hanh»

Vì một lần đ' n' h'nh — bức trống non v' học hỏi Kiêm, Bạch-hồi Kiêm.

Sau n' này, mìn-nam bón-àu dè

mực sinh, ông Đắc-trò và cha

con được xem họp...

Vì bị thua lòi-tron viet-chuon hán-ông Phong ph'li b'nh nh' A, lòi nh' nhà đ' v'nh-nh'inh Lai rồi l'y Lạc. Lịi cuồng v' nhà chung bón-rút, h'c dài, àn tim-k' hoát nhung kh'au l'ha đây vào

một nhà hát-a-dao.

quén vai u thít bắp, sau tiếc-mời dân đến «giấp bát», cũng gọi dáo kép về nhà cho quan khách thường — h'c diệu dân giọng hát khi r'ugen đã say nhè, quen ca cái cây cái cuốc, quen cả gáy ph'li, thủng giò dang chờ đợi ở ruộng ngày mai đến làm thuê!

— một anh nghèo rót, g' ch'ng cho con, c'ng phái c' mượn dáo kép đến... làm trò

bắt lich-sự, thi họ cũng có thể thản-nhiên thuê dáo kép đến hát ở căn nhà rách nát của họ, dè sau cuộc nghe hát thi cũng có cả cuộc dáo b'nh nhảm nhí, cả trong các hôm nén kiêng thường-thức những thú-vui nào b' ngoài thi gọi là èm-dém tao-nhã, nhung b' trong lại ngâm-ngâm quá khép gọi đế tình!

Tuy họ nặng lòng tôn-sùng cái-benh dịch» quái gở ấy như thế, tuy họ dem b'nh cá tài-nâng của cách nói ra dè-tán-dương «bệnh» ấy mà họ đang mắc trầm trọng, mà chính thực ra họ d'nh có hiểu rõ những cái hay, cái lý thú, cái nghĩa của sự nghe hát, của riêng sự nghe hát? Họ hanh-méno, họ thờ-phung no, chỉ tại họ chor với một định kiến riêng, nhưng thông thường cho h'ng thanh-nien truy-lac, và chỉ tại diem được những tiếng trâu-trên, xinh, cầm-lợi được dù-tất, cả các kh' phach một cách lảng-lơ, bay-bướm, là họ d'nh dám tự h'ao, d'nh dám kiêu-hanh với anh em, với các à-dao rằng họ là bậc vân-nhân, tài tú!

Nhưng lối diem trâu-ay chỉ mới là giáo-dẫu cho vân, cho tài của họ. Từ n'ura dem trò dì, kh' no mìn-b'nh buồng xuồng, đèn «măng-sóng» đã tắt, mìn là lúc họ dem vân-tài, dem lich-duyet và dem cái phong vi b'nh hoa ra ứng dụng vào cách «kiêm lợi» trong cuộc chơi lúe-dần vân-còn tiếng là thanh nhã nay...

Vì tatk, và vì tất cả các diều

cầu giấy có thể không quan tâm đến những câu hát, thi thiên-nhiên và rènh-mạch hát cho «lú quan-vi» ấy nghe những câu thi dù như:

Thánh phong minh nguyệt
Tô-fóng-pha chi xích bích

ngao du

Thich phèng thu thiên h'nh
p'ng-thu,

Thiên c' bao tinh nhân vị
lão...

Giang-ha nhai-ha hanh-giai
troc,

...

Bác quan b'ng quen ch' r'goa ch'ri.
Năm n'ам lão h'nh vui cười,
Giang-giảng gié gió doi
hoai-xuan thu!

Nhung, cũng như ở đất Ngă-tur, Vạn-hải..., xóm Cầu-giấy có rất lì dáo hát. Còn dáo r'goa — mà có người lại tăng cho my d'nh là dáo... thit! — thi chiêm một số rất đông. Nhưng lão khát mọi nơi ở chỗ các dáo ấy có những tinh-tinh, phanh-cách-di đối với tinh-tinh nhân-cách «lú quan-vi» tai hoa v' lich-su» nói ở trên. Có thể họ mới luyện ái-được nhau, và, bởi cho cùng, có thể quan-vi mới hợp-dao, và dáo mới... sống được với khách!

Bó là một h'ng người dáng-tuế-phu: thường vi bị dầy-dọa vào kiếp à-dao, nhưng thương nh'nh l'at tại d'nh bị d'nh ái đến d'nh Cầu-giấy mà họ vẫn thanh-nhiều, co khi vẫn quái-vai v'nh, hình như họ không bao giờ lo ngại cho đời họ, yên tri rằng một khi d'nh ở đây, thi chí c'òi n'nh tôi sô sẽ h'ng tạm được ch'ng

p'ng-luu, d'nh v'nh-thang bay n'ra n'm sau, vi sự công-việc làm, vi buona cho th' tinh

Hóng phanh-giai nhân-sau
tự-thán,

Phong-luu công-tử thiếu
thuong yeu

...

Trong h'nh anh ri'nh-nhau,
Suoi tuon lach-tach chay
rau-d'nh g'nh.

Vanh-luc bac chua tan
dip-kh'

...

Thien dia nhu ngô-thuc
h'nh-tinh!

Hóng phanh-giai nhân-sau
tự-thán,

Phong-luu công-tử thiếu
thuong yeu

...

Trong h'nh anh ri'nh-nhau,
Suoi tuon lach-tach chay
rau-d'nh g'nh.

Vanh-luc bac chua tan
dip-kh'

lần lượt, nhǎn nại đem đến
công hiến, như vẫn công hiến
một vài chí cung nghệ mà
họ thấy tuy dã ngoại bốn
muối tuồi rồi, nhưng vẫn
lành lùng với thời gian, vẫn
tản nhiên với cảm « ngay
mai » xà xám và vô chí !

Mãi tối, họ đã ô diêm xong
bộ mạt bằng thứ phẩn rát-rê
tiêu. Vầng thứ « keai » nhurn
như mờ, bằng thứ dầu bôi
tắc phảng phái mùi dầu hỏa,
và họ đã mặc xong những bộ
quần áo mà nhà chủ may
bằng thứ vải in hoa hay là
lụa « sờ dứa », cho tất cả các
cái trong một nhà thay đồ
nhau mặc chung. Thế rồi i q
vai vế, cõi lâm là bộ ngày
tho, kaoce cảnh hay giờ ay
nhau nhồn nh՛ ngoài đường
đè mời khách, hoặc dè dụng
chạm, tự tình với một vài
anh trong lũ đồng thanh
niên — hy vọng của các lảng
lán cận ! ! — đang di diều,
« di tuân » nhurn nhán. Đò la
những chí tra... hoạt động,
hay là cần di dón anh nhán
thì h' moi den lát nhà chí
cá h' do được độ vài tháng,
hay it ra thi cũng dã vai
muoi hom, dè cõi non, lõ
kéo a iah ta vào h'at giáp cho
một rãnh nǚi ! ... Những chí

nào mệt nhọc, hoặc « gift
giá », không tha thoát ra
đường, sợ người ta... ché
emùi, tui bắc ghẽ ngồi ở trước
cứu nhà mình, cùng với vài
bạn đồng nghiệp cõi cao
giọng ca những bài ca... « bắt
hú » :

« Anh trông h'ay em, anh
buôo,

Anh h'ay, an... chuồn... »

« Bu ơi bu, thảng cu dài-
dám ! ... »

« Con chó nhà ai nó ra
dường cá... »

« Minh ơi, có di bờ hồ,
Càng tôi chén kem kẹo
dừa... »

« Từ ngày, từ ngày gặp
nhau,
Tao với mày vẫn chưa lấy
nhau... »

Trong thấy vài ba người
dàn ông nào đi qua mà có
những y phục, giáng diệu
khác với lũ thiếu niên
« nguyễn di tuân » không
ngừng, các chí ngắt quãng
ngay câu đang hát đè áu yếm
và nũng nịu gọi họ bằng
từng tên các chí đoàn :

— Anh Xoi ! Đúng lại em
bảo cái này ! ...

— Anh Yoi ! ... Bi dân vội
thế ? h'ay lại đây em gửi cho
cái này dâ ! ...

— Kia, Z ! Anh định
hát nhà khác phải không ?
Sao anh thế ? Anh có yêu
em thì đến hát giáp cho em
mộ trâu nǚa ! ...

Và các lời mời chào cứ thế
ma... « iên nước », chẳng
khác n'õi lời mời chào ủa
lũ « nhà thờ » ở H'ay-lý hồ
năm 1931-1932 là năm nhà
chuyn trach về việc tuần
phong chua đe ý để sự tự
do của khách di chơi, phô
h'ong mát ! ...

(còn nữa)
VŨ-AN-LÃNG



Ed. Hebdomadaire du Trung-Bac Tân-Van N
Imprimé chez Trung-Bac Tân-Van N
36. Bd. Henri d'Orléans, Giaot
Certifié par le Maître
Tirage à 100 exemplaires
L'Administratore ir 36 ant. Ng 4 UYNG

PULL'OVER Laine

đại h'ao hàng, dù các kiều, các màu rát thanh nhâ
xin b'ien thư v'õi l'au m'au và giá của h'ao đet ..

CU-DAT 44, RUE DU CHARBON
HANOI

Những sách qui mà tù sách gia - đình nào cũng cần có dù

Loại xã hội :
MỘT TRUYỀN TINH 15 NĂM YÊU TƯỚC

Loại Trinh tham phiếu lưu :
CHIẾC HỘP SẮT VÀ 9 MẠNG NGƯỜI

của Laro-Hil-Jephin (in lần thứ hai — tp 0

CHIM THEO GIÓNG NUÔU

của Ngọc-Cầm — tp 30

CUỘC ĐỜI MỘT THIẾU NỮ

của Tạ Hữu-Thiên — tp 70

HOAN TRƯỜNG

của Đồng-Lieu — tp 70

Đa ra trên 100 thứ sách (nhieu thứ het) n'õi catalogue A CHAU ÁN CỤC 17 rue Emile Nolly Hanoi

Có đại lý kháp Đông-dương, tại các hiệu sách lớn.

Đạo luật đó rất có ích cho giông nòi Việt-nam

(Tiếp theo trang 2)

nhiều khi không quan niệm
hắn về đại gia-dinh cung
nhà cầm quyền xứ này, dân
Việt-nam đã biết cải cách theo
ba khẩu hiệu « cản lao, già-
din, tò quốc » là ba điều kiện
cốt yếu của một nước. Phản
đóng thanh niên Việt-nam đã
quay lại với những truyền
rất tốt do ông cha đẻ lại và
đã biết lấy gia-dinh làm trọng.

Đạo luật ngày 23 juillet 1942 ban hành một cách rất
hop thời g'ia lúc nay ch'ac se
giúp ích nhiều cho việc duy
tri tinh thần cõi hữu của dân
độc Việt-nam. Đạo luật đó sẽ
trở thành pháp điển đàng những
kết lu'ng b'ao già dinh và khiêm
khuyet v'õi b'ien ph'at làm con
l'am ch'on, làm vợ, làm cha
mẹ và già trưởng.

Đó là một đạo luật rất tốt để
b'enh v'õi quyền lợi cho các
gia-dinh và để khuyến khích
cung tăng già s'ure xuất sản
của nòi giống Việt-nam.

T.B.C.N.

HAI QUYỀN SÁCH MỸ THUẬT
GIỌT SƯƠNG HOA (XUÂN)

của PHAM VÂN HẠNH
ấn bản chính : 412 bản đánh ổ

TỘC CHI HOẠI

của NGUYỄN TUẤN

phu b'ien in miêu m'au của
Nguyễn Gi' Tri do hoa si uy
khắc l'y, ấn bản chính b'ien đánh
s'up b'ien, sach in j' cho, nhung
người s'anh g'iu cho dai ly
co han, đặc giài n'ón đon truc

9

LƯƠM LÚA VÀNG
49, Rue Tiên Tsin — Hanoi

AO-LEN

pull'overs, chandails,
blousons dù các kiều
các màu, bán buôn tại..

HÀNG ĐỆT PHÚC-LAI
87-89, ROUTE DE HUÉ — HANOI

Đi xem hội chợ triển lâm Saigon

Trước khi vào xem hội chợ qui
ngiá hay đèn b'ar QUAN-CÔNG
dùng rượu giải khát, ăn nem
bánh hỏi, chả giò dòn, bánh
phồng tôm, bánh đập, tôm
nướng, cháo ga v..

B'ar « QUAN-CÔNG » ở đầu
đường Amiral-Kranz và Lacoste
(cách cửa vào hội chợ 150m).

Lâu, Giang

mắc bệnh tinh dù có biển
chứng nên tìm đến :

ĐỨC - THO - ĐƯỜNG

31 — Route de Hué — Hanoi
Thiên d'uong, khlong cong phat,
khuong luu sinh diec, khieu du cac b'men
xem m'ach cho don, cap han v'õi
s'ec han u'u dung men dung + xien
thay n'õi can thanh thue + se thay
b'ap thu r'an chắc đầy den.

Chi nhánh
Nam-kỳ & Trung-kỳ
PHÒNG THUỐC
chi'a phòi

(15 Radeaux Hanoi Tel. 1630)

SAIGON-Vân-Dâng 32 Aviateur Garrus
HUE Nam-Hai, 147 Paul Bay

Cao ho lao 15p ch'ur a'nh m'au
ho co trung o' phòi. Tru' lao
thanhs'ur 4p ngắn ng'au các
benh-hao sap, phat. Sinh ph'et
mac cao 2p ch'ur a'nh m'au
co v'et thuong va v'et den. Sat
ph'et trung 2p nhuan phòi co
v'et thuong va v'et den. Sat
ph'et lao 1p dien rit hop benh.

Có nhiều sách thuốc, chữ
ph'et và sách b'ie thu nói về b'ien
lao bi'eu khong. Hồi xin + tong
cuc va các nơi chi nhánh.